

TRUNG BÁC

CHU NHẤT

DEPOT LEGAL
GARDENVILLE
NEW YORK



ĐIỂM ĐIỂM - VIỆT NAM
GIÁ - TRƯỜNG

TẾT TẤY TẠI HÀ NỘI MẨM MAY
Cây Rồng xuân đã biến thành một chợ hoa hồn Tết

ANH TÔ...
S. JANVIER 1968
Số 143 - Giá 025

Theo lệnh phòng Tuyên truyền phủ Thủ Thống sứ, vì lẽ cẩn tiết kiệm giấy, báo nào muốn xuất bản số Tết, thì từ nay đến Tết phải bớt trang và bớt kỳ cho đú số giấy cẩn đề in số Tết ấy, không thể thì không được phép xuất bản số Tết.

Số Tết T.B.C.N. nhiều trang — những trang to gấp đôi số thường — và in nhiều hơn số thường, nên phải rút bớt số trang trong số này và phải ngắt 4 số trước Tết mới đủ điều kiện để được phép xuất bản một số Tết hoàn toàn như ý định. ghi là một số báo sẽ làm hài lòng tất cả các bạn đọc thân yêu năm xưa.

Vì lẽ đó, các bạn chờ lấy làm lạ rằng số báo này mỏng hơn một chút. Chúng tôi đã sắp chữ nhỏ cho các bài vở vẫn được đầy đủ như thường. T.B.C.N.

TUẦN - LỄ - ĐÔNG - DƯƠNG

Chiều hôm 19 Décembre, ông Tổng-lãnh-sự Nhật Ogawa đã đặt tiệc trà chúc mừng các du học sinh đầu tiên của Đông-dương (đàn cả nam, nữ) sắp sang theo học bên Nhật. Nhiều thày-hảo, quan-chức và đại-biên báo-chí Pháp, Nhật, Nam đều có mặt.

Quan Toàn quyền đã ký nghị định cho lập tại Đông-dương một ủy ban để phân-phối các thứ sản llop, hôm chúa diện và tất cả các đồ phu-tùng cho tất cả các hàng ô-tô.

Ủy ban này lại gồm có 3 tiểu ban nữa mà tiêu - ban chính, một tiểu ban địa-phương cũng đặt tại Hanoi và một tiểu ban địa-phương nữa đặt tại Saigon.

Quan Thủ-đốc Nam-kỳ có lời tin cho những người dùng si-măng hay rằng chiếu theo nghị định ngày 12-12-42 của ngài, từ nay tất cả các việc phát si-măng để dùng trong địa-phận xứ Nam-kỳ hay gửi ra ngoài địa-hạt xứ Nam-kỳ đều phải có giấy phép của quan Chánh-ky-su số Trường Tiền.

Trong đơn xin phải nói rõ minh cần dùng si-măng để làm gì, phải kê rõ số si-măng dùng bao nhiêu tấn.

Những đơn nào xin mua hơn 40 tấn si-măng bắt buộc người mua phải đưa giấy phép.

Quan Toàn quyền đã ký nghị định đặt ngạch Tham-sự

Đông-dương sở Thương-chinh, có quyền hạn như ngạch thương đương người Âu. Những viên chức này sẽ thuộc ngạch Cao-dâng và gọi là Tham-sự thương-chanh.

Ngạch mới này chia: brigadier thương-hàng ngoại-hàng

Quan công-sứ Kuriyama thiết tiệc trà giáo-sứ Umehara

Năm giờ chiều hôm thứ ba 29/12/42, quan công sứ Nhật Sigeru Kuriyama đã đặt tiệc trà tại biêng hộ số 60 đường Gia-long để thiết giáo-sứ Umehara. Dự tiệc có quan phó Toàn quyền Gautier, quan thống-sứ Halewyn, quan đốc-ly Guiric, quan công-sứ Yokohama, quan Tổng-lãnh-sự Ogawa, ngoài ra còn có nhiều quan chức và thày-hảo Pháp, Nhật, Nam cùng các ông chủ-nhiệm bao-hang ngày và hàng tuần ở đây. Quan công sứ Kuriyama tiếp qua-khách rất niềm nở và mọi người đều có lời mừng Ông Umehara. Như chúng ta đã biết, giáo-sứ Umehara sang đây để diễn-thuyế về những vấn đề cần-ich mà cuộc chiến tranh nhất do họ Liên-lạc van-hoa-lộ, chức tại trường Viễn-dông-mới; rồi đã có kết quả rất là rực rỡ.

Chúng tôi xin chúc giáo-sứ Umehara sẽ được hoàn toàn vui lòng trong lúc ở chơi xú này.

Đặc-biệt, hạng nhất, nhì, ba, Sous-brigadier hạng nhất, nhì, ba, lập-sự. Niên-bồng của một viên Tham-sự thương-hàng ngoại-hàng: 3000p; lập-sự: 960p. Các người sau này có thể dự kỳ thi Tham-sự: có bằng útai hay brevet-supé-ten.

Những người không có bằng cấp trên nhưng có tòng-quân và được ghi công-citarion; những cựu-sĩ quan trú bị có bằng tú-tài-bản-phân, hay bằng Cao-dâng-tiểu-học, Brevet élémentaire.

Những người sau này được

bộ-dụng không-phải qua kỳ thi:

cựu-sĩ quan trú bị, những nuần luyen-vien-thể-dục có bằng tú-tai.

Hạn áp-sự ít nhất là 2 năm,

nhiều nhất là 3 năm.

Sau hạn đó, sẽ có kỳ thi chuyên-nghệp

Hội đồng-Hoa-gia Bắc-kỳ đã định cho tăng giá bán diêm-lè ai thành-phố Hanoi lên mỗi bao bốn xu kẽ từ 29 Décembre 1942

Ông Rolland André ở 40 phố Hàng-Sau Hanoi vừa được phép cho thuê ngựa chay trong thành-phố, giá tiền taué định như sau này:

Ngựa nhon: 2p một giờ, 15p mười giờ liên. Ngựa bέ: 1p 50 một giờ, 10p.mười giờ liên.

Theo giá cát-hội đồng-hoa-gia đã định thì giá bao-nón một hòn 20.000 điéu « Cotab » là 310p Giá báu lẻ mỗi phong là 0p35

CUỐN SỔ TAY của moi nguoi

« Chín giờ sáng 23 tháng chạp, Trung-Bắc Chù-Nhật

Tết Quý-Vị phát hành.

• 40 trang lớn gấp đôi sò thường, bìa gập lồng ành chụp của Võ an Ninh.

• Tranh phụ bàn là một bức tranh rất mỹ-thuật của Tô ngọc Vân được chọn gửi đi dự cuộc trưng bày Mỹ thuật ở Đông-kinh do chính-hoa-si trong nom lây việc ăn-loát.

• Toàn bộ hay. Mà chỉ bán có 1p20. Chắc chắn là sò báo đó hết chóng lâm, vậy tôi phải đi mua thực sớm».

CÓ MỘT SỐ T. B. C. N. TẾT QUÝ VI

CẢ NHÀ ĐỀU VUI TƯƠI HOAN HỈ !

MỘT TIN MUNG
CHO CÁC ÔNG, CÁC BÀ HÀ-TIỆN VÀ HAY GHEN

MẮC BỆNH HÀ TIỆN VÀ BỆNH GHEN?

Các ngài không
thể chữa bằng
tâm lý được,

Phàm con người ta, ai là không thích cài cái? Cái của kẻ thù là giàu. Giàu là một hạnh-phúc lớn nhất ở đây, dũng-dẫn [« Ngũ phúc », người xưa đã liệt trong kinh dịch, Chính đức Không-Tử cũng không hề chê sự giàu. Ngài đã nói: « nếu có thể làm giàu, thì dù phải làm tên đánh xe ngựa, ta cũng làm; trả ra cái giàu bất-nghĩa, thì ngài chê và coi như dám phù-vân. »

Cài-cái là huyệt-mạch của dân. Ai nói cài ấy thật là chí-lý. Cài-cái là những phương-tiện để mua sắm, trao đổi những thứ cần dùng cho đời sống vật-chất và tinh-thần của người ta. Xã-hội qui-chuông nó về chỗ hữu-dụng đó. Giá-thứ vàng bạc chỉ lá vàng bạc không có một giá-trị gì trên thị-trường mậu-dịch, nghĩa là không được việc gì, thi vàng bạc cũng chẳng ai chuộng. Thế mà trên đời lại có một hạng người tự-ý coi vàng-bạc như vật vô-dụng, mà lại chuộng vàng bạc qui vàng-bạc hơn cả vợ con, anh em và cả linh-mệnh-hình.

Tức như trước đây non trán nấm, một ông già Thượng-hải chắt tiền của lén gác, đêm đe con trai nấm dưới canh. Nửa đêm sán gác nặng quá đỗ ập xuồng đe chết người con. Ông già hốt-hoảng chạy đến với-vàng lượm tiền vung-vãi chắt lại thành đồng rồi ôm đồng tiền mà khóc-lóc rứt thảm-thiết, còn ngawi con chêt bẹp thi chảng nhìn thi chi.

Gần đây, à Thời Báo» (Times) ở Luân-dôn

đang một tin xảy ra ở Nữu-uớc rằng: một người thợ mây lá khách quen của binh-dân lầu đầm High Broadway, hồi hai giờ chiều vào ngồi ăn ở ngay cạnh buồng rửa mặt. Va

bảo-làm một món ăn, nhưng cứ để nguyên không đóng loi, trái lại chỉ ăn một cái bánh ngọt nhỏ và lây ở túi ra, rồi dùng dây lão-dáo vào phòng rửa mặt, ngâm ra quần-quai ở dãy một lát rồi tắt thở. Sau đó mấy phút, một bà già ăn bún bê-rạc vào ngồi chờ người thợ mây ban rãy, rồi cung quân-quai lân dùng ra chêt như người thợ mây. Đem tới bệnh-viện, người ta thấy trong người bà lão có số tiền bốn ngàn mỹ-kim. Sở Cảnh-sát mở cuộc điều-trú khám-thầy ở căn nhà bẩn-thុ bả lão thề tro, một quyền sờ bén số tiền bà lão có gửi ở một ngõ-hàng là 41 ngàn mỹ-kim. Cuộc điều-trú tiến-hành. Người ta thấy trong mình người họ xâu số một búa thư tuyết mện nói ba từ-lú bằng một trong ba chiếc bánh ngọt bà ta làm lây. Thị ra, hai chiếc bánh ấy, một chiếc còn sót lại ở bàn ăn, bà lão kia là một mụ ái-xin vào một lây những cái thừa-thãi trong tiệm ăn, trống thay liền cầm ăn ngẫu-nghiên, nên liền chết theo kẽ tụ-tử.

Lại mới đây, các báo hàng ngày ở là dâng tin một ông già 62 tuổi giàt vợ con đi ăn xin, bị mất 21 nén vàng và một con cóc vàng đặt trong người.

Nguyên-ông già Đè, nam sáu năm trước đây làm thầy pháp, trong khi cất nhà có đào được 21 nén vàng và một con cóc cũng bằng vàng. Sau ông già đau mệt bị lòi không làm ăn gì được, liền giàt lỵ số vàng vào lồng, rồi ôm chiếu, chống gậy cùng vợ và đứa con gái-19 tuổi, lang-thang khắp dãy dô xin ăn.

Mấy năm nay, ông Đè cùng vợ con đến ở nhờ nhà tên Dương-vân-Ban ở lảng Lộc-thuận (Mỹ-tho) ngày ngay dì xin ăn, kôi lôi về nhà Ban ngủ. Cái kim giấu kín lâu ngày cũng lòi ra, huống chi số vàng kẽm-xi ấy giắt trong cái bao ở trong lung. Vì thế Ban mới lập mưu cướp lấy số vàng Hiện bợn giàn đã bị bắt còn số vàng kia, nhà chuyên-trách còn đang điều tra xem chúng giấu ở đâu.

Những người nói trên, chúng ta đều biết, là những Hạc-bá-Cóng (Harpagon) của kịch-sĩ Pháp Molière, nghĩa là những kẻ đại-hà-tiện. Người hà-tiên là người không biết tiêu tiền, không biết dùng tiền và không dám dùng tiền, nhưng rất ham-lích tiền bạc, mong có tiền-bạc để có tiền-bạc, chứ không để tiêu-xài. Họ rất căm mọi người, mọi sự, và cả thân minh xanh chõ nhõ-nhóp, bẽ-rạc, chỉ tìm thò có một vị thần : Tiền.

Dó, họ không

từ-cá-di ăn

mày-án xin

khi giấu

có hàng ngàn,

hang vạn(Mỗi

nên vàng là

10 lang, cù

tinh giá, nỗi

lang

vàng

200\$00, thi 21

nên vàng trị

giá lời non

năm vạn bạc).

Chẳng hiểu lòng họ nghĩ-nyợi thế nào? Tám lý họ thật không thế nào mà xéi-doán được. Cái tám-lú giàm lạc nో hét cả khoa tám-lú và làm cho y họ lám lúc cũng không hiểu ra sao nữa băt-lực hoán toàn.

Bác-sĩ Boigey thuật chuyện rằng có một vị luật-sư khi bị bệnh sưng-phù chân tay và bịnh-te, thi hà-tiên vất cõi chay ra nước, lúc khởi lại hóa ra ăn tiêu rộng-rãi vỏ cung.

Bác-sĩ Paul Farez ở Paris nhận đó, kết-luận rằng: người hà-tiên là tò rái thiêu-hỗn rát nhiều và mất tám-lú. Bác-sĩ bảo hà-tiên không phải là mọi cái tinh, mà là một bịnh.

Khám nước giải, bác-sĩ nhận thấy rằng kè ha-tiên giám sát sức-lực về nết thay các cơ thể. Bởi mòn bớt miếng qua, thân-thi họ kém chêt da-ống sinh. Tho-thị hoa-đặng kém thảnh ra toan-thán kém sức-lực dù thử.

Bác-sĩ nói cũng có khi bệnh hà-tiên phát ra từ các cuộc hỗn-loạn của co-thè, như trường-hop vị luâg-su nói trên. Cang có khi vì thiêu-hach.

Đó là bệnh-tật, tất phải có thời chữa. Bác-sĩ nói: « muôn lâm tạng sức đêo của trái tim, lâm cho sr hô-hấp mau-thêm, co-thè hoạt-động hơn, thi nên bô-duoing co-thè, như chẳng hạn, cho ăn chất « lecithine » lăy ở lòng đồ trắng gára. Còn chữa bệnh thiếu-hạch thi nên dùng cách chữa bằng hạch (opothérapie) nhât là chữa thận (surréale) chữa lung-quâ-tuyến (hypophise) ở phía dưới não, và có khi chữa ngay vào giáp-trang-tuyến (thyroïde) ở phía dưới yết-hầu. Đán-bá thi tùy từng trường-hop hoặc chữa túc-cung, hay là chữa bằng hạch-tuyến-trong-đuarg của dân-ông.

Nhưng người hà-tiên vốn hà-tiên, dù thấy thuốc cũng vi-tăi đã dám bô-tien ra mua đê chữa bịnh. hà-tiên. Vậy dùng cách gi-diệu hơn? Dùng cái-mieng, là hơn hét.

Bác-sĩ Lau-monnier kề chuyen rằng:

Có một bà

chú nhà tự

minh gác công-lăy, di dời tiền thuê nhà lây, đối với khách thuê nhà, nghiêng-ngã dáo đê. Một ngày kia, có một người thuê nhà dái bà một cốc rượu mạnh. Ngà-nga say, bà thánh ra một người róng-rãi hết súc, có can-dám mời khách thuê nhà uống rượu. Khi uống rượu nhiều quá, bà róng lượng đến trả tiền ăn tiền quán do cho người thuê nhà, một cách niêm-nở lợ. Nhờ rượu bà khỏi bệnh hà-tiên, nhưng lại hóa ra người máu-mẽ nghiêng rượu.

Tuy vậy, cách chữa bệnh hà-tiên điều nhất vẫn là thức ăn. Nhìn-nhục dù thà đói quen rồi, nhưng bao giờ người hà-tiên vẫn tố ra them ăn tham-uống, miễn là ăn uống, hắn không phải trả tiền. Nếu được ăn-uống nồng lanh đói ba lán, quen miếng quen mù-dì, thi rồi chẳng bao lâa, tự-nhiên hắn sẽ bít nghiêm-khắc đói với cái mieng và cái dạ dày. Và đó là bước



đầu di dến sự khôi bệnh. Biết ăn miếng ngọt-lanh, mới biết mặc thức lốt dép, biết mặc thức lốt ống, nhiều hau mới biết ở chỗ sạch-sé và mới biết tôn-trọng thân-hè và nhân-cach của mình. Tnă ài thức ăn chua khôi nhangs sự g ảm-sát của cơ-thè dày dù tâi-nhiên sê chua được sự thiếu-thốn về tam-hòn.

Nhưng ai làm cỏ sái cho người hâ-tien ăn?

Xưa có một người dân-bà góa đến xin thăm bệnh, nói với bác-si rằng à không thể chịu được cái cảnh buông không chiếc bông. Bác-si bảo:

— Thị bà lặp lại một cảnh-gia-đinh! Bà lây chồng quâm di.

— Tôi lấy chồng u? Bà kia đáp, nhưng lấy ai? Hay là lây bác-si chẳng?

Bác-si nhún vai nói:

— Ô! tôi à! Tôi không dùng nhangs phương thuốc tôi đã kẽ đon cho khách dùng.

Có lẽ rồi bác-si Paul Farez cũng có ngày phải đến cung trá lời nhangs khách hàng đến xin chữa bệnh hâ-tien theo một luận-diện lương-tu:

Ô! Tôi à! Tôi chỉ kẽ đon chứ không sẵn thuốc để biếu khách hàng không.

Và bệnh ghen

Hâ-tien nêu là một bệnh có thè chữa, thi ghen cung vây.

Nó cung là một chứng bệnh, chứ không chỉ là một linh-tinh, như câu ghen tuông thì cũng người a thường tình.

Cụ Nguyễn-Du, tác-giả truyền Kiều đã nói:
Nghĩ rằng: ghen ghê, hờn ghen..

Có bệnh ghen, ngừa không thì nào không gai được. Đã ghen thì không thè nào không hòn được. Vậy ghen cung nhu ghê, là một bệnh, ở ngoài sự mong muốn của người ta, nghĩa là muôn không ghen cung không được. Chẳng nói rõ, nhưng khi nói sê ghen ghê hòn ghen, cụ Tiên-Đền muôn ta hiểu như thế.

Vì ghen là một chứng-bệnh không do ý-chí của con người ta, nên nhangs người mắc bệnh ày thường hành-dòng trái hẳn với ý-trí và ý-luận, một cách cực-kỳ mù quáng; chẳng suy-xét trái道理 hay.

Chẳng hạn nhu sê việc mới xảy ra, các bạn đồng-nghiệp hằng n ày vừa đăng tin:

Vũ-ết-Mát quan lín Hải-đường lây Định-i-Nhuân, có lam phép cưới tại nhà thờ, từ 16 năm nay, và đã có với nhau một đứa con

trai năm nay lên mươi tuổi, đặt tên là Vũ-vân-Sư.

Không hiểu vì lê gi, cảm cảnh vợ con, Mật bô nhâ, mò ra Uông-bí tim việc. Được việc làm rồi, Mật lại mượn mỗi lái nói giùm, cười đưa cõ Vũ-thị-Liên làm vợ... có lam già-thù hánh họ.

Think-linh thị Nhuận lù-lù-dần thảng Sư ra chơi với chồng. Bấy giờ thị Liên mới ngã ngửa ra rằng Mật đã có «vợ cài con cột», phần uất phát đơn kiệu xin chờ co ly-dị.

Hình như tỏa dâ y cho. Thở röi môt ngày kia thấy thị Liên ở nhà người bạn mịnh, Mật phát tức lén, lòng như nung-não, lièn vác dao búa xông vào đám cho thị-Lien – lác ẩy không còn là vơ anh – sán nhát lén, rồi rò ra đó ánh-hàng hảo-hàn ung-dung ngồi uống rượu run dù iếp nhà chay-en-trách tòi bắt giải.

Ghen và giế môt người dân-bà không còn thuộc quyền sâh-huân của mình, dâ lâ vô-lý rồi, song ghen dòng hát hay của người ta, mà đánh chết người ta, mới lại càng vô-lý và quát-gó nữa.

Lúc nhoi-Thay năm nay 28 tuổi ở giáp Đông thuộc dòn-dòn Goutou cách Quảng-phê ba ngày đường, lây vợ đã mươi năm nay. Nhưng gần đây, có lê-chán cái ánh «nói sê», Thay mè môt cõ gai lâng, con ông Chắc-Hàng-Sêu. Nán ní với vợ và với cha nhiều lần, sau Thay cười con gái ông Sâu vê lam vó hai. Chong yêu-qui vợ mới lâm, ân-âi nồng-nár. Nhưng ở gần nhà lại có bá: Lao-A Diêng là một thanh niên khỏe mạnh, có ngón đòn giỏi, đong hái bay. Nhiều buổi trưa, những buổi chèa, Diêng thường vừa dạo dân-vua ca nhangs điệu vêo-von nào nuột. Thay nghe hấy mà đau lòng, vì tiếng dân-há hay quá nhu rót vào tai. Nhât là vó lê Thay có khi nói trước mặt Thay

MỚI CÓ BÁN: Nguyễn-Du và Truyền-Kiều

Nghiên cứu của NGUYỄN-BẠCH-KHOA

Sách dày trên 300 trang – Bìa dẹp – Giá 3500. Bản giấy Hoàng minh Chùa, bìa gấm, giấy mày chữ vâng lêch còn có một bản đe bán: 3500 – Bản imperial d'Annam: 2000 – Bán dò lụa 1200

HAI VỢ KỊCH
(Kinh kha – Ông ký Cố) của
VI HUYỀN-ĐẮC
HÀN - THUYỀN, 71 TIỀN-TSIN – HANOI

rằng Diêng dàn hát nghe hay quá. Thay đau lòng một cách âm-thầm. Diêng đánh không có tinh-ý gi, nhưng tiếng dàn giọng hát của

Dêng thì hinh nhu dâ bay tui buông the, toan cuop trái lâm của cô vợ trẻ. Thay dâm ghen. Thế rồi, khoảng bốn giờ chiều ngày 11-10-42, gáp Dêng ở bến sông. Thay uen chém luon hai nhât và dâng ván thuyền, đánh Giêy đến chết mới thôi. Thay đã bị tông giam, chờ ngày chịu án.

Người ta thường nói ái-linh lâm người ta mù. Nhưng chính ra thì bệnh ghen lâm người ta mù. Bệnh ghen của dân-ông và dân-bà cũng tương-tu nhau, có khác chì khác nhau môt chút. Người dân-ông ghen chỉ ngay ngay lo sợ minh không được trung-thanh. Người dân-bà lại càng lo hơ, lo lòng người dân-ông chẳng được thủy-chung với mình. Có điều là người dân-bà ghen với người dân-bà tránh cuop lòng chông minh, hơn là ghen với-chồng, cũng như người dân-ông thường săn lòng tha-thứ cho tình-dịch mà nghiêm-khác với người vợ đã dem ái-linh chia xé cho người.

Có khi bệnh ghen chỉ là một chứng của bệnh da ngứa.

Người mắc bệnh ghen lâm-nhiên trở nên dõi-trá, vu-cáo, thô-lục, bạo-dộng, dốc-ác, dâ hêt xấu xa ti-liện của loài người. Ngoài môt định-ý, không còn trong thấy gi, suy-xét, phán-doán, nghĩ-ngợi được điều gi. Một cái bóng, môt luồng gió, môt tiếng hát, môt tiếng dàn

Bác-si Paul Farez do đó và cán-cú vào các cuộc thi-nghiêm riêng, đứng lên phản đối những nhà lâm sàng cho bệnh ghen là một bệnh thần-kinh. Bác-si nói: «Dù bệnh ghen có là một bệnh thần-kinh chẳng nưa, thi bệnh thần-kinh đó cũng do sự giảm-sát sức-lực thần-thể mà sinh ra».

Sự giảm-sát sức-lực đó thường làm người gầy-võ, vắng-bằng, xanh-xao, yếu-ớt, là do sự dụng sức lâm việc lao-đám, lao-lực hay cảm-sát quá độ gây nén. Càng có khi, vì cho con bú mà người mẹ đâm ra môt sức-lực và môt bệnh áy.

Như vậy, bác-si nói, chuyên dùng phương thuốc tĩnh-thần không được. Phải chữa chay như chữa chay các bệnh khác: ho, sốt, hâu-

ĐÃ CÓ BÁN:
Một thiều niên

Tiêu thuyết dài của MANH PHÚ TÚ

GIÁ : 1\$30

Nhà xuất bản Mới 57 Phúc-Kiến Hanoi

4 MÔN THUỐC BỘ CỦA NAM
PHỤ, LÃO ẤU DO KHÀ THUỐC

Duć-Phong

BẢN BUÔN, BẢN LÉ BÙ THUỐC SỐNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN

45, PHỐ PHÚ - KIẾN HANOI PHÁT HÀNH

Các cu nén đóng:
THUỐC BỘ BỒ BỨC-PHONG 1\$50

Các ống làm việc nhiều nén đóng:
THUỐC BỘ THẬN BỨC-PHONG 1,50

Các bá e có nén đóng:
THUỐC BỘ KINH BỘ HUYẾT 1,20

Các bá phải cho 1/2 em uống thuốc:
THUỐC BỘ TỲ TIỀU CAM 1,00

Thông-ché Pétaud đã nói :

* Luật thứ nhất của lòng yêu nước là giữ gìn môi trường nhất cho quốc gia. Nếu ai cũng đổi theo ý riêng về nghĩa vụ yêu nước, thì chẳng làm gì có quẻ hương, có quốc gia, chỉ còn những đảng phái làm mồi cho sự tranh-hùng ách kỵ. Lòng người đã li-tán, tự nhiên chỉ gây ra nội-lộn, xâ-tắc phân chia, huynh đệ bắt-hỗn ».

sản phòng-lich, đau bụng kinh-niên v.v..v.v..
Có nhiều phép chữa khác nhau. Nhưng tôi
hơn hết là dùng thức ăn và món thuốc bồi-bô
co-thể được bồi-dưỡng đầy-dủ, thi côn thận,
giảp-trang-luyễn và tùng-quá-luyễn sẽ tăng
chất khích-thích-lô (hormones) cần-thiết cho
sức-mạnh người ta.

Thức ăn và-thuốc bồi-bô phải tùy theo từng
lạng người, mà đổi thay. Ai có bệnh ấy nên
nhớ thuốc cũn bảo.

Nhiều khi sức-lực giảm-sút vì các bệnh-lật
khác, như bệnh thương-hán, bệnh cảm, bệnh
quai-bị, bệnh kin, hoặc do sự ăn uống thất-thường,
nghiện rượu, hoặc do sự thay đổi
cách ăn uống một cách đột-ngoát khiến co-thể
thiếu chất cần-dùng, người sinh ra khó chịu.
Nhất là bệnh da rǎng, rắc rác thi lại lám
tảng bệnh ghen lén quá đà. Hết bệnh giảm thi
ty-nhiên bệnh ghen càng giảm.

Còn dân-bã thi nhiều khi vi kinh-thầy bát
diêu trôi sạt không chừng mà phát gen. Như
vậy, phải dùng phép chữa riêng, cốt này-nó
thêm khích-thích-lô cho co-thể giữ được thế
quân-bin, thi ty-khắc vô bệnh, và hết cả
bệnh ghen.

Tùy theo từng trường hợp, có khi phải
dùng thêm một phép chữa bằng hạch-khác

loại, ở đây chăng ta không thể nói kỹ cảng hơn.

Nếu không chữa ngay, thi bệnh ghen cảng
hỏa nặng và nan y như bệnh ho-chảng hạn.
Bến thời kỳ đó, thi bệnh nhân gây mòn yếu
ở, buồn rầu buông rít sặc mặt đèn sam như
chi hay vang bùng như nghe, gắt gồng như
ma, sờm chàm giึง hóa ra bệnh hoàng-dần
(Jaunisse). Dù bệnh nhân-chảng thấy đau đớn,
vật vã gi, song cơ thể luôn luôn thiếu chức vụ,
người cứ mòn mỏi dần, như bệnh sài mòn.

Như vậy, thầy thuốc phải cho dùng thuốc
tiêu-dám-trấp, cho tan khối uất ức két tu
trong mình.

Nghĩa là phải dùng thuốc tiêu độc. Độc tiêu
được thi người đỡ mệt-nhọc, yếu-ớt. Nên bồi-bô
thi khỏe mạnh hồng-hao ngay. Người mắc
bệnh ghen thiểu nhất là chất thuốc vè can
(gan). Vày nên cho dùng thuốc trích ở gan
nguyên-châ. Như vậy, những bộ phận thiếu-thốn,
sẽ được thíc-linh, bồi-bô và trở nên
diết-hòa.

Thầy thuốc thường khuyên người ốm dậy
mỗi sáng ăn gan bỏ trán tái đè da thi chóng
hồng-hao, chính là vì lẽ ấy.

Chú khú chữa chạy bằng cách làm cho
thân-thể khỏe mạnh vò-bệnh, thi tự-nhiên
bệnh ghen sẽ tuyêt nọc. Cách chữa bệnh ghen-ghét,
bệnh ô-nhanh thẳng kỵ - phái, do đều
là những bệnh-tật, chủ không phải tình-tình
- củng-tương-tự như cách chữa bệnh ghen,

Vậy từ này, nếu rủi rủi mắc phải bệnh ghen,
bạn chờ có đại-dột dùng thuốc ngủ, súng lục,
đao báu, thò nạc-danh, đơn kiện trường tòa...
Bạn hãy đem ngay... bệnh ghen đến nhờ thầy
thuốc chữa cho nó tuyêt nọc, cung-như những
người hàn-tien cần phải chữa cho kỵ hết cái
bệnh thờ-tiền vậy.

VĂN-HÓE

Những sách quý mà tủ sách gia - đình nào cũng cần có dù

Loại xã hội :
MỘT TRUYỀN TINH 15 NĂM VỀ THƯỚC
của Lưc-thi-Banh (in lần thứ hai) - 1p50

CHÍM THEO GIÔNG NUỐC
của Tạ-hữu-Thiên - 0p70

CUỘC ĐỜI MỘT THIẾU NỮ
của Đồng-Liều - 0p70

DOAN TRƯỞNG
của Đon-Liều - 0p60

Bà ra trên 100 thứ sách (nhiều hết) bồi catalouge à CHÂU ÁN CỤC 17 rue Émile Noilly Hanói

Có đại-ly-khắp Đông-dương, tại các hiệu sách lớn.

Gọi là thế-giới sù...

Sao lại gặt các cụ Phục-hi, Thàn-nông Hoàng-dế ra ngoài?

Không nhớ một nhà văn nào đã khuyên
người ta khi định giết bót thời-giờ săn-não
hay là muốn vây giặc ngũ lai cho chồng,
không gì bằng đọc tiêu-thuyết; khi làm phải
thời-thé gian nan, tinh-cảnh trái-ý, nếu muốn
phản-phát tinh-thần và có hy-vọng vào tương
lai để mà vui vẻ sống còn, thì không gì bằng
đọc sù,

Cái quan-niệm ấy đúng.

Tôn-Văn và Lương-khai Siêu thú thật khi
còn lưu lạc ở hải - ngoại! đọc hết bộ *« Tu - Tr -
Thống - Giảm 司治通鑑 »* của Tu-mã Quang
họ thấy thân phần chấn là lùng.

Lịch-sử nước Pháp dày những truong-vé
vaug hung vĩ, người Pháp càng darc chưng
não cảng vững lồng in cậy lõ-quốc phục-hung
chứng ấy.

Không có quyền sách nào nhiều nghĩa lý và
công dụng cho hàng quyền sù. Trong ấy có
ngôn duoc soi đường cho i-gười ta di; có
nguồn mạch cam-lộ để bồi bù sức kho cho
những người già nua bệnh hoạn; có những
tẩn-kích hưng vong trị loạn khiến cho người
ta phải cảm xúc hưng khởi. Nhiều người
thich đọc sù vì thế.

Một ông bạn có nhâñ-ý cho chúng tôi mượn
bộ *« Thế-giới sù »* của nhà sù-hoc đại
danh G. Wells moi soạn cách nay hơn mươi
năm, nói tiếng là một kiệt-tác, từ trước đến
gờ, thế-giới-sù ra đời cung-nhieu, nhưng
không một tác-phẩm nào bi kip. Còn gì vui
sướng hơn cho một người thich đọc sù, khi
nhận được bộ sù già-trí mà bảy lâu minh
vẫn nghe danh mօng mօ được đọc.

Nói theo kiểu tây, thi minh vồ lấy sách mà
nhai ngheu, chứ không phải là đọc.

Cốt bảy i-tò cho người ta biết nhân-loại ban
đầu cùng chung một nguồn khởi-thủy, thi
nhân-loại mai sau cũng phải chung chịu ván-

mệnh tối-hậu, dó là mục-dich ông G. Wells
soạn ra bộ thế-giới lịch-sù. Sách dày hơn 800
trang, thênh-nbiêu hình vè giải ngi-ńska, chủ-ý
phô bày cho người đọc thấy rõ con đường xưa
kia nhân-loại đã di qua-và-mãi sau phải cùng
nhau bước tới, là con đường nào.

Chưởng dẫu hết, ông giáng cho chúng ta
hiểu vị-trí của dia-cửu ở trong vùn-trù túc là
trong không-gian và thời-gian. Kể đến lịch-sù
sinh-mạng ở quâñ đất trước kia, hưa có nhân-
loại đì ta; lần hồi thiên diệu b ên hỏa và vật-
ly dồi dội những thế-não; trước khia chưa có
lịch-sù, giống người ta sinh-hoạt ra làm sao.
Rồi ông nói đến lịch-sù nhân-loại từ xưa cho
đến hiện-tại.

Đối với văn-hóa đời cõ, tác - giả « *« Thê-giới
sù »* » phản ra từng thống-hệ và tự-thuật
kỹ-càng: khởi từ Cõ-ai-cáp, tới Hy-lạp, La-
mã. Riêng về văn-hóa Trung-quốc có nhiều
đoạn tán-dương; đặt Trung-quốc vào hàng
một đại-đế-quốc ngang với La mã, nhưng có
sứ đoàn-kết và phát-triển được bền vững lâu
dài-hor, như trong văn-hóa ta nên tăng-dạo
cõ kẽi-hor.

Tóm-lai, tác-phẩm của ông G. Wells thật có
giá-tri, nghiên-cứu dày-dú và phản-doán sâu
sắc, khiến cho chúng ta càng đọc càng thấy
hung-thú.

Nhưng có điều đáng tiếc, là quyền thế-giới-
sù này cũng không khỏi có chỗ thiết sót nhí
máy quyền đồng-loại ra đời từ trước. Tuy gọi
là thế-giới-sù, nhưng tác-giả chỉ thiêu - frong
về tay - phương, cho thế-giới vẫn - minh phát-
nguyễn từ Cõ-ai-cáp, còn về đồng-phut-ing thi
biển, chép qua-loa-vi-dụ đồng - phương có
Trung-quốc. Án-dò là hai nước lão-dai, và
Trung-quốc có ông Không-lữ, Án-dò có Phật
Thích-ca, đại-khai hế-thời. Chẳng có lẽ nào
các nhà thông - thá-chép sù-thé-giờ, mà lại

Hoàng Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đăng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường
 quên rằng thế giới có hai nguồn cổ văn - hòa
 tây-phương và đông-phương; nếu bên kia
 văn-hóa phật nguyên từ Ai-cập cổ-thời, thì ở
 đông-phương có nguồn văn 161 Trung-quốc, có
 lẽ còn cổ hơn và rõ ràng có hiệu việc huy,
 khinh phái không đáng ghi chép.

Vì bằng người ta soạn riêng bộ sú về tây-phương, mà chỉ kẽ có Ai-cập là nguồn gốc
 văn-môn thi phải lâm rồi, không ai còn nói
 vào đâu được. Nhưng nếu muốn soạn bộ sú
 của cả nhân-loại thế giới, mà lại so sánh về cổ-th
 i văn - minh của đông - phương, thì gọi là
 thế-giới-sú, e danh không xứng với 'học chát
 nào'.

Bối với tây-phuong, vẫn m'n' Ai-cập là
 văn-minh sớm nhất, điều đó ai cũng hiểu
 nhện. Nhưng thế-giới còn có đông-phuong,
 mà đông-phuong có Trung-quốc, văn-minh
 dựng lên rất cổ, sánh với Ai-cập nào phải
 thua kém thậm chí gì. Mỗi dảng có một thóng-
 hệ riêng, cùng lâu đời và lõi sáng như nhau;
 dảng là nhà làm sú, nên lấy thái-dộ ngay
 thẳng, dẻo cả hai nguồn văn-minh ra g'ó-i
 -hiệu cho ngó, th-giới cùng được nhận-biết
 mới phái, chứ sao lại thiên - trọng dảng - nò,
 bỏ sót dảng kia.

Xin hỏi các ngài :

❶ Có thấy ở nước ta một cuộc tế lễ thấp
 đền bằng thịt; người sống bao giờ chưa?

Tất là chưa!

❷ Có thấy một chú Mường làm cho vua
 quan tưống sà àn ngù - hông yễn bao giờ chưa?

Bắn cung chưa!

❸ Có thấy một người đánh nồi 25.000
 người bao giờ chưa?

Dám chắc là chưa!

❹ Có thấy một người con gái Việt-Nam
 làm Thượng-thư bộ Quản-luong bao giờ chưa?

Lại càng là chưa!

Nếu thử thì xin các ngài nhớ đến xem
 SỐ TẾT của Trung-Bắc Chù-Nhật khởi

sự dâng bộ lịch sử tiễn thuyết rát hay:

Lê - văn - Khôi

MỘT NGƯỜI ANH HÙNG DƯỚI TRIỆU MÌNH MẠNG

Các ngài sẽ thấy những sự lạ kẽ trên, với
 bao nh'èn sự tích rùng rợn, lụt lội, bi đát,
 tinh tr'ò, và dù các hảng anh hùng, hiệp sĩ, liệt
 sĩ, kỳ nhân kiệt người ta nén khóc nén ca,
 dang cảm động mọ. Ai không đọc t'uyến này
 thì không biết lịnh sú cận-đại nước nhà.

Có người bảo Trung-quốc có sáu sách biên
 chép hàng năm, bắt đầu từ vua Hoàng - đế,
 kỷ nguyên vào năm giáp-í (tính ra trước tây-lịch
 kỷ-nghuyên 2697 năm, ngang với triều vua
 thứ tư của nước Ai-cập, tức là triều vua xây
 dựng Kim-tu-tháp (Pyramide); nên sánh với
 ba triều vua Ai-cập trước nữa, thì hình như
 Trung-quốc chậm thua Ai-cập là nhiều. Song,
 ta khôn' nên quên lịch-sú nước Tàu, thương-cố
 trước đời vua Hoàng - đế, còn có các vua
 Tam-hoàng và Phục-hy, Thân-nông, Loại
 nhân, Chủ-dui g, Nú-qa, tuy là thuộc yề thời-kỷ
 truyền-nghi mặc long-chinh là thời-kỷ
 sảng - ạo văn-hóa - đông - phương có nhiều yề
 tốt đẹp còn truyền đến ngày nay. Sự-thật, ba
 triều vua đầu tiên c'á Ai-cập không thịnh
 bắng doi tam-ho-ong Ngũ-đế nước Tàu.

T'a xem văn-hóa ở những doi ấy lẩn hối
 mờ mang lẩn ói, không phái không quan hệ,
 th' mà người ta vô tâm lay dung ý quên sót,
 không đặt vào mấy chương đầu quyền thi-
 giới-sú, nghĩ cũng là lạng.

Toại-nhân 犬 A-bi dứt dây lây lửa, dè
 dán có lửa nấu chín thực-vật, không phả ăn
 sống nuốt tươi như trước.

Phục-hi 伏羲 vẽ ra tám quẻ và đặt-án
 tự.

Thần-nông 神農 dạy dân trồng tía ngũ
 cốc và tự nếm trăm thứ cỏ dê dùng làm thuốc
 trị bệnh.

Áy là mấy việc phát minh ú-trướ: đời
 Hoàng - đế, đời Hoàng - đế, văn-hóa bắt đầu từ
 đơn-giản tới phức tạp, càng ngày càng mờ
 mang sáng tỏ hơn.

Trong đời Hoàng - đế có rất nhiều việc kinh-doanh sáng tác, mở rộng văn-hóa cho đời sau.
 Thuở ấy đã có Thượng hiệt làm sú; Phong-hậu lập ra trận pháp; Lé - th' đặt ra số mục
 và định phép do lường; Linh-luân phân ngũ
 âm, đều do sáng ý và mặng-lệnh Hoàng - đế ch' hão.

Hoàng - đế lại hiệp với Kỳ-bá làm sách
 thuốc nội k'nh, truyền bá y - thuật. Phàm các
 ché-dộ quan hệ về nhà cửa, đồ dùng, áo xiém,
 tái hóa, đều khởi-thủy ở trong đời ấy. Xem
 ngày Hoàng - đế lấy họ minh là Hiển-viên

軒轅ben'cạnh cũng có chữ xa là xe, dù
 chứng tỏ chính đời Hoàng - đế phát minh ra xe
 có dè dùng vào việc giao thông và chiến trận;
 có thể mới giáp yến được giặc Xuy-vưu, lập
 nên Vô-công và thống nhất nước àu. Rồi lại dặt
 ra can-chi, lấy giáp-tý để ghi chép sổ năm, tức
 là mở ra trang đầu bù sú biên chép hàng năm

ở Trung-quốc. Ta xem những việc đại-khai
 như thế, việc nào cũng lợi ích cho văn-hóa và
 nhân-sinh, chứ không có gì là đị-don dâng
 ngô, dù biết văn-minh ở đời Ho - ng - đế đã tới
 một bậc tốt đẹp mờ mang khâk lâm; hồi vương-
 triều thứ tư bê Ai-cập sành lại há bi được ư?

Thật th' gọi là văn-minh ở vương-ti-ieu
 thứ tư của Ai-cập, nói t'eng với h'at-he,
 chẳng qua chỉ có mấy ngô-mộ Kim-tu-tháp.
 Kè về mặt Kiến-trúc và mỹ-thuật, Kim-tu-tháp
 to lớn nguy-nga, thật xứng đáng là một vât k'yt
 quan; nhưng đúng về mặt văn-hóa phò-thông
 mà nói, vẫn không có ý-nghĩa quan-hệ cho
 cha-ba đời Hoàng - đế là đời dâng có nhiều ché-
 dộ vật dụng kia khác, tung-tiêm mờ mang.

K'et ngay đời Hoàng - đế tr'ò v' trước, Phục-hi
 và Thần-nông sách ở là triều vua thứ
 nhất, thứ nhì, thứ ba của Ai-cập cũng có su-
 nghiep to lớn và ánh-huống lợi ích cho nhân-
 sinh-benh-thé hơn. V' là, những đời Phục-hy,
 Thần-nông là c'ó lão l'on n'ua.

Tả truyện chép rằng Tam-phần Ngũ-diên
 三五典 là sách cõi nhà của nước Tàu.Tam
 phần t'íc là sách ở là triều vua thứ
 hai đời Phục-hi, Thần-nông và Hoàng - đế. Đ'èn ấy chép ra trước doi
 Hoàng - đế quâc có Phục-hi, Thần-nông và trong
 bài doi vua ấy cũng đã có sách v' rồi.

Ở tây-phuong, mãi đến lúc trước tây-lịch
 k'ý-nghuyên 1900 năm, mới thấy có người Phê-
 ni-xi chép ra chữ cái, thế tức là Ai-cập có sách
 có chữ còn sau Hoàng - đế hơn 1790 năm. Đó
 là một chứng cõi nhà ta r'ang văn-minh
 Trung-quốc lâu đời hơn Ai-cập. Ngày nay,
 những người soạn thế giới-sú ch'bi biên chép
 từ các tr'eu vua Ai-cập thuở xưa, mà bò dứt
 Tam-hoàng Ngũ-đế của Tàu không k'et, ch'ng
 phai là một điều so-sót h'et trọng l'am sao?

Tất có người vien lè rằng những việc thuộc
 v' doi Tam-hoàng Ngũ-đế mo h'ò truyen-nghi,
 không lấy l'ay làm chắc. Nếu v' thi lịch-sú
 cõi-thời Ai-cập cũng không thiếu g'í ch' mo h'ò
 truyen-nghi, dè thường nhât nhât d'ang tin c'á
 ch'ng?

B'đ dành nhà làm sú phải hết sức tim tòi
 khao-chứng, nhưng không lấy l'ay mà bò qua
 những sú-liệu đ'ò cõi sán sang cho được. Trung-quốc
 từng có lịch-sú thương-cố, lại có Hoàng - đế k'ý
 nguy-nga, nếu ai không chép thế-giới-sú
 thi th'oi, ch'z d'au muôn viet m't tác-pham, goi
 là lịch-sú thế-giới, thi'z d'au cũng phải nhin
 phai sru t'amic ghi chép nhung vien c'á

Trung-quốc thương-cố, cũng như phai sru
 t'amic ghi chép v' Ai-cập thương-cố vậy. Vì hai
 nước cùn' lai t'oi c'ó, và theo nhung chéng c'ó
 chúng tôi d'ay b'ay t'ò i'ren, t'ici Trung-quốc lai
 c'ó co phan c'ó hon.

Huống chi, ngoai ra Trung-quốc, d'og
 phuong còn có Ấn-d' cũng là một nước lâu
 đời, cũng có một kho văn-hóa t'ung chiếu r'oi
 ở m't góc trời và ánh-huống đến ugot nghìn
 trieu người, nha làm sú h'et-giỏi quyết nhiên
 khéng k'et khinh thường, ch' nói đến một
 cách thoảng qua mà được.

Đ'ng i'c, đến h'ò « th'et-giới sú-cuong » n'oi
 t'eng giá-tri nh'at của G. Wells c'ng khong
 kh'oi mac phai c'oi bệnh thi'en b'en nay, soi ben
 k'ia cho n'en chung t'oi d'ap roi co canh-tu'ong
 già goi là Tây-phuong-sú thi'z ho' - n' - oàn,
 n'ureg goi là Thế-giới-sú thi'z còn khiem-
 khuy t'.

Một mai, trong b'on nhà văn ta, có ai muon
 bien soan mot bo lịch-sú h'et-giói, xin lru
 t'm v' ch'z ấy.

QUÁN CHI



*Blanchit les dents
 et
 conserve l'émail*

EN VENTE PARTOUT

ĐÃ CÓ BẢN:

BÁY BÉ MỎ KIM

Truyện phiêu-lưu của Thiên-hà-SI

Múa kiêm giữa chợ

Truyện d' sú của Mai-Viên — Cùng d'ang
 trong VĂN MỚI (Tập mới) — S82, 0p60
HÀN THUYỀN-XUẤT BẢN CỤC

BÓNG ME

CHUYỆN NGẮN CỦA NGỌC HOÀN

Bóng giặc có áy tuy bá nhô, nhưng có những sào huyệt thật thường và rất bí hiểm. Quan quân vùng này đã ra công tiễu trừ mà vẫn không bắt được tên đầu đảng. Vì họ đưa bộ hạ bị bắt, không chịu nói sự tra tấn đã cung xưng chỗ ăn năn của hắn; song quan lính có tim đến nơi thi hành đã thiện dì nói khác tự bao giờ...

Cho nên hòn vân hoành-hành cùng các động đỗng, khiến khắp vùng ai nấy đều kinh sợ. Mỗi đêm ít nhất cũng xảy ra một đám đốt nhà cửa cửa, một cuộn đùm mìn giết người hoặc một vụ bắt cóc các thiếu-nữ xinh đẹp. Đôi khi họ rinh bắt những kẻ con mồi cùa các già-dinh giàu có, hoặc đòi món tiền chuộc lớn...

Tối đến, ngay từ trước khi gã lèn chuồng, nhà nòi nhà này đóng cửa im im, không để lộ một tia sáng ra ngoài. Họ sống trong hãi hùng, khùng-khiếp.

Ngày ba mươi tết năm ấy, trời nhuốm màu âm-dịm như tiền đưa một năm dài sắp chót. Mưa lắn phẫn phả vào giặc thù hơi lạnh cảm cảm, giá buốt. Thời gian chảy rất mau rẽn những nóc nhà tranh sám ngát vung vẩy vài lần khỏi lam móng nhẹ. Ngay từ đầu giờ thân, thiêng-không trờ nên âm-u ám hoang vắng. Máy cùi nòng nề theo nhau chuyển. Làng mạc im im phu to long cùi-diều năm tần... Thỉnh thoảng, một tràng pháo ngắn kêu lel-det, nghe tựa những tiếng Đức nở nghen ngao. Cũng là một tiếng pháo, nhưng

tiếng pháo lửa thảm giữa chiều cuối năm ở thôn quê sao mà buồn thê!...

Sau bữa cơm cúng chiều, khắp làng Trai-bù, không ai bảo ai mà nhà nào cũng lên cửa kỹ-càng. Những cánh cổng chống đồng xuồng, then cái chắc chắn. Những tấm phản tiếp củng lồng vào các khung cửa, giòng dòng chật chẽ. Cố tinh mắt lâm, khách qua đường mới nhận thấy qua khe nura đan mòn vải chăn hương vòng đồ thắm, hoặc dầm ba ngon nến chập chờn.

Bà Hương bảo con trai:

— Nùng ơi, con đem rìa sach bộ đồ chè Giang-tây để đêm pha nước cúng giao-thứa, di con!..

— Cái bộ ấm chén mà khỉ xua thay còn vui nồng với cư Tu-Loch ấy à, bà mẹ?

— Chú con bộ nào nữa! Khi sinh-thời, thày con dùng những thứ ấy, thày nay lại dùng những thứ ấy cũng thay con, mới là phải đạo. Mẹ mua được mấy tui...

Hai quyển sách mỹ thuật

GIỌT SƯƠNG HOÀ
(xuân)

của PHẠM VĂN HANH
Ấn bản chính : 412 bản đánh số

Tóc chí Hoài

của NGUYỄN TUÂN

phụ bản in nhiều màu của Nguyễn Gia Trí họa sĩ và tuy khắc lily. Ấn bản chính: hán định 550 bản, sách in bìa nhô, người sành, gửi cho đại lý có hàn, đặc giá nén đón trước

LƯỢM LÓA VÀNG

49 — Tiên Tiên — Hanoi

chè búp Nghĩa-lộ kia rồi. Cố đèn cho vào lò nút kyi lái, lấy chè cúng mấy hôm téi!..

— Ô, chè búp Nghĩa-lộ thì thay con thích nhất.

Đôi mắt Nùng bỗng nặng chẽ xuồng vì hình ảnh của người cha hiền từ đã khuất. Chàng ngẩn ngơ sang phía buồng hòn như để tìm kiếm vật gì, nhưng thực ra chàng không muốn để mẹ nhìn thấy vẻ súc-súc đồng tháo trên nét mặt mình... Trong lúc ấy, bà lão cũng vội vàng lấy vạt áo lau nhanh hai giọt lệ sót thương trào qua đôi lường quyền rào reo ..

Ông Hương mất đi đã hơn hai năm nay, để lại cho vợ con khá nhiều của chìm của nồi. Tuy nhiên người vợ già và đứa con cái này đến nay chưa khuya hết nỗi buồn phiền. Lá vì đâu không phải chất vật lo đường sinh-kết, nhưng họ đã mất đi một cõi-trú cõi yêu của già-dinh. Một ngôi nhà vắng trãi bỗng bi giông lỗ lâm lật bay hết mái, tránh sao khỏi những sự trông-rải đáng kính?

Khi ấy Nùng mới 16 tuổi, nhưng yốn được ông Hương truyền cho đủ điều lễ giáo khâ-kinh của Nho-học. Chàng đã tỏ ra là đứa con hiền thảo có thể an ủi lòng già của mẹ già. Bà thấy thế cũng đỡ sầu nỗi, và mỗi ngày bà lại dem tòng yêu quý con hon. Cứ mỗi khi nhắc đến người khuất, hai mẹ con đều rung rung mắt lè, song mẹ cũng như con đều cố néo bùi-gùi để khuây khía lẫn nhau.

Nùng là tui cả hi vọng của

đời bà. Chàng đã mưu tâm tuỗi mà bà vẫn săn sóc chàng như đứa trẻ thơ. Không những Nùng là cái lò suối đốt ấm lòng bà trong chuỗi ngày tàn hư quanh, chàng còn khiến bà yên tâm về việc nỗi giòi khói hương Bà chieu chưởng hét myc, tung nụ Nùng như một viên ngọc già-bắc. Tuy vậy, Nùng không bao giờ dám lợi dụng sự yêu chiều ấy và bao giờ cũng cố tim cách làm vui lòng mẹ...

Nùng đong đếm mèo những chiếc chén trắng-tinh trong chậu tha đồng nhô siu, bỗng chàng vénh tai nghe ngóng... Xa xa, có tiếng chân di ron rập:

— Mẹ có nghe thấy gì không? Bà Hương nghiêng đầu sát đất, rồi run sợ dấp;

— Cố tiếng người di mà chắc là đồng người...

— Vâng, đồng lâm, hay là...

Chàng gác chén nồi hét câu, bà đã tài xanh mặt:

— Ông rồi, đúng bọn giặc Bạch-tuộc rồi. Con không nghe hay tiếng cõi liệu thời băng-hai ngón tay chúng đây à?

— Ditch me! Thời con mồ cua, mẹ liều trốn ra vườn trước di thôi...

— Bà lão run lập cập tưởng chúng ngã khuya ngay xuồng:

— Thế con con?

Nùng cố nói bằng giọng thần nhiệm :

— Con tắt đèn nến rồi con ra sau. Cõi gá ta sẽ sống lâu, chạy ra phía đường cái...

Bà Hương sực lay vào vai gao lấy một gõ, to mà lục han chiêu ba vrea lối ở hòm gian-ra lui vào đó. Tôi nào cũng vậy, lúc

những tấm cánh cửa bức-bản đã chén kỹ, bà không quên dẫu « một cách yô-tinh » cái gói vải để học máy thời vang-diệp, tất cả « của nồi », chà bà. Khi bà vui nó vào đồng giờ dưới bếp, khi bà vui nó xuống gầm cái cũi mèo để ở góc nhà..

Bà còn lưỡng-lý, thi Nùng là mèo bênh cánh cửa gỗ, đẩy bà ra ngoài bông tối. Bà quay nóni với lại trong hơi thở :

— Maulen con nhé!

Nùng vừa tát xong mấy ngón tay, đợi tát mấy vông hương, sau khi đã vái trước ban thờ

Nùng giật tay vui lòng mẹ...

— Bàn cõi quan, vàng nào?

Nhà con cõi làm gì có vàng...

Một tiếng hét khiến Nùng giật

bản người :

— À, thẳng ôn con bướng, con mẹ mày đâu?

— Lay cõi quan, mẹ con...

Mẹ con di khát nợ ở làng bến chèo vè.

cách nào hơn, Nùng dành co cái then cửa. Một lò dầu chún mứt ngọt úa vào. Nùng bị tội ngực :

— Cố mấy thời vàng-diệp đâu bõ ra, chúng ông sẽ tha chết cho, cả mẹ lẫn con mà ăn tất với ông vãi...

Nùng chắp hai tay vai lấy vái, làm bộ ngó ngạc :

— Lay cõi quan, thương con; nhả con nghèo nǎn...

— Bố vàng ra, chúng ông

thương ngay!...

— Bàn cõi quan, vàng nào?

Nhà con cõi làm gì có vàng...

Một tiếng hét khiến Nùng giật

bản người :

— À, thẳng ôn con bướng, con mẹ mày đâu?

— Lay cõi quan, mẹ con...

Mẹ con di khát nợ ở làng bến chèo vè.

Một đứa
choáng ngợp
chiếc thương
tám-cố vào
ngày Nùng,
chỏi chàng
giết cành
khí. Nhưng
đứa khát
chia nhau
lúc soái
kết mồi
nơi. Một
nhát ri,
nấp hòm
gian bài

jung. Một gat mac, đòn, ném, binh-huong, bát-vị roi, lồng chông. Những cái chum, cái voi bị dập vỡ tan. Màn, gõi, chán, chiếu bị xé rách nát. Mái ngón đuốc tinh ranh soi mồi gặm giòng, gầm phán. Võ công hiếu. Chúng vẫn không tìm thấy thư muôn lùm. Một đứa quát :

— À, mẹ con thẳng nay giỏi!..

Rồi-một quát đậm thẳng tay tống vào lưng Nùng. Nùng dieng người giòng gạo :

— Lay cõi quan, nhà con
ngiêng khó; các cõi quan lây
gi thi lây; nhưng xin các cõi
mỗi lúc một mạnh Không còn



Một cái tát in lên má Nùng :
— Nay sinh - phuc ! chỉ có
mấy thôi vàng là có thể sinh
phúc cho mày được thôi, con
a ..

Một đứa khác nhân đức hơn :

— Thằng này nó yếu ớt, đừng
đánh nó tội nghiệp, anh em a.
Cứ lôi pháo nó đi tự khắc có
bao nhiêu vàng mà nó phải
đem ra chuec nó ..

Những đứa kia tán-thành reo
to :

— Phải đó, Ông-Mật-quý nói
phải đó, Cứ điệu tuột thằng
nhái đi, đứa sẽo đái !

Nhưng mỗi tống lát phút,
Chúng kéo nhau ra. Nùng bị
thẳng Ông-Mật-quý lôi đi sénéch,
như con nai mới bắt
được trong cuộc săn hán...
Nùng gào, Nùng-khô.. Tiếng
gào khóc của chàng thảm-
thiết.

Trong khi ấy, ở ven một lũy
tre gần nhà, bà Hương, vì sợ
chết khiếp, đã ngất đi từ hồi
não.. Khi tỉnh dậy, bà hồi hộp
lắng tai nghe, ngóng. Trong
bóng tối đèn, vạn vật hoan-
tolo chim đầm trong yên lặng,
tựa hồ như không có sự gì
khác là xảy ra. Bà sờ soạng tìm
thấy cái bọc vải nâu gói mấy
thoi vàng diệp, cái « cửa non »
mà đám giặc Bạch-tuộc ra còng
đò la, đã biết được và đã định
chiếm đoạt của bà. Theo con

đường quen thuộc, bà run rẩy
lần về đến nhà. Một que diêm
bật lên, bà được mục kích cả
một cảnh tượng diệu-tàn. Người
hàng xóm hồn hồn :

— Cậu Nùng bị chúng nó bắt
đi rồi ! Chúng đi khỏi, tôi tìm
gọi nãi cháu thấy bà đâu L.

Nghé xong, bà Hương rú lên
như con thú bị dọa, rồi ngã vật
rồi, bất hồn.

Bọn cướp đưa Nùng đi qua
một cánh đồng, một khu rừng,
vài nón dời, vài ngọn đồi nữa.
Rồi đến một khu rừng khác rậm
rap hơn. Nùng chỉ có mỗi
mảnh áo che thân, rái run cầm-
capes. Hai cánh tay chàng bài-
liệt trong mây vòng thửng thiết
chặt. . Mắt dâu cây có um tùm,
mặc những sợi mây, những cây
gai chận lối, bọn cướp cứ tiến
trào và tiến rất mau.. Nùng
không thể theo kịp. Đầu đòn,
nhọc mệt quá, chàng quên cả
nỗi lo lợ sọ. Mỗi khi vướng
một sợi giây leo, chàng lảo-
dảo muốn ngã nhào. Ông-Mật-
quý giài mạnh đầu giây, khiến
chàng té sõ vè đằng trước.

— Đòi mai lên, đừng cố giờ
trò ! ..

Đến giữa rừng, một đứa —
chắc là đầu đảng — đưa hai
ngón tay vào miệng, phát ra
hiệu còi dài lanh lanh. Tức thì,
hai chiếc họng bặt lên, thêm
vào chiếc họng mới hắt lúc hót
lên...

Đến giữa rừng, một đứa —
chắc là đầu đảng — đưa hai
ngón tay vào miệng, phát ra
hiệu còi dài lanh lanh. Tức thì,
hai chiếc họng bặt lên, thêm
vào chiếc họng mới hắt lúc hót
lên...

đầu, vào rừng. Một tiếng còi
nữa, cả bọn dừng lại. Nùng
nhận thấy mấy túp lều lá thấp
lè tè ngồi sốm trên mặt đất,
đứng dưới gốc cây cỏ thu
không lồ. Chúng buộc Nùng vào
chiếc cột giồng sần & chỗ quang
cây, giuria nhồng túp lều.

Một đống lửa đốt lên. Chúng
quây quần xung quanh, đem
rượu ra uống với mấy chiếc
giò lụa và vài chục bánh trung
virus cướp được ở nhà Nùng.
Những tiếng hô reo, cãi cọ vang
day gốc rừng sâu.. Hai hùng
trộn lão vòi huyền bi.. Tiệc
tán, tên truồng dâng ra lệnh :

— Cho tam quân đi nghỉ.
Riêng Ông-mật-quý đã dẫn
tảng nhai nhép nay về, ta giao
cho việc canh gác nó đêm nay.
Công người không phải nhỏ, ta
sẽ trọng thưởng !

Cả đoàn rầm, rập chia nhau
chui vào bốn chiếu lều... Ông-
mật-quý ném cho Nùng một
mảnh khố tái. Nùng hái hết gân
sire mới đưa được mảnh sợi
lên...

Đống lửa tắt hẳn ; chỉ còn
máy que than doi sáng lờ mờ
trong chốn nỗi nhớ, của rừng
sau... Nhớ có mảnh khố tái
truyền cho hơi ấm; Nùng thấy
đó lạnh, tự chí đỡ mồi.

Nghỉ đến những nỗi thương
tâm đương chờ đợi minh, chàng
khóc lén rừng rực... Mè chàng
chắc dương lòn, kêu gào,
canh những đờ thò đờ vung tung
tung, giữa gian nhà vắng như
một cảnh hoang tàn. Vai khác
nửa sê sang năm mới, không
biết me chàng còn dùi nghị lực
xếp lại ban thờ, đốt đèn nến và
pha ấm cho Nghĩa-lô để cúng
Giao-thừa không ? .. Rồi còn
mấy hôm Tết.. Còi tết chàng sẽ
bỗ thản ở nơi thảm-lâm này,
trong tuy quán hung hao. Mả
mè chàng có lẽ cũng khó heo,
mòn mỏi vì mong nhớ đứa con
 yêu ! ... Trời ơi, quân giặc cướp,
sao chúng lùi tản ác đòn thế
được ! .. Mè chàng sẽ đau khổ
bao nhiêu ? .. Bất giác, một

nguồn năng lực nóng hổi chảy
khắp gần cốt Nùng ; chàng lấy
hết gân sức cựa mạnh hai cánh
tay Sợ giây tam cỗ thất chật
thêm àm chàng tuyệt vọng và
chợt nhở con có thằng Ông-mật-
quý đương ngồi canh gác chàng
kia... Chàng lại nắc lên. Tên
cướp đương mơ màng với điều
thuốc lá iô sâm, phát gác :

— Im ngay ! Ông Tướng mà
mắt giấc ngủ, phải vùng dậy,
thì may mắn có hòng về với
mẹ, con a.

Nhưng Nùng không nghe thấy
gi快讯, chàng vẫn nửu nửu ; nước
mắt tuôn ra như suối...

Như từ cõi xa đưa lại, một
trảng pháo dài mờ hờ lợt qua
cây lá, vang vào đền tân cái thế
giới ghê rợn, âm u. Tiếng pháo
Ấy càng làm tăng nỗi đau khổ
của Nùng ; chàng khóc to hor,
thê thảm hơn... Tiếng pháo Ấy
cũng lọt đến tai tên kẻ cướp
và nó bỗng rống minh. Một cai
gi khang-khắc vừa thầm vào
huyết quản nó : trong khối tịch
mịch của rừng khuya, đê, cam-
thông sụt, không phải là cái
linh hồn tàn bạo của kẻ vô-lại
nữa, mà chính là tinh linh hồn
dẫn dí của người, phải của
người, với chút ít thiên lương.

Trong vòm cây bì mít, vải
tiếng cù rót rạc, áo nâu phát
ra, do thời khắc lạnh lung tròn ..
Bấy giờ có lẽ đã sang gờ tròn,
nén tiếng pháo giao-thừa ở các
làng xóm vắng lại mỗi lúc một
mau...

Trong giờ khắc thiêng liêng
này, biết bao gia đình đương
quý, quân vui vẻ, trước ban
thờ lò, bên những lư trầm tỏa
hương thơm ngát, trong gian
nhà ấm áp... Trái lại, trên
ngưỡng cửa kia trong đêm tối
mịt mù, một mả tóc điêm
sương dương ngôi than khói,

khen gào lồng nhẫn của Thương-
đέ, mòng ngài bắt quân lang
sơn, đem trả lại người con quý
báu nhất đời.. Hai cảnh tượng
đêm đén và bâi thán thay đổi
hưởng cùn cục lạc ấy ? Tại
sao nó lại phải chịu lạnh lùng,
đen chát, trong rừng khuya
hỗn lanh, chung kồng với bao
kẻ da man, không thân thích,
luôn luôn lẩn tút trong các hang
cave, núi hẻm ? .. Như vậy, hồn
tên ta nhân dường bị trời kia
còn khô sở gấp nghìn...

Một niềm hối tiếc đầy mãnh
lực quân quai trong lòng nó,
rồi đột nhiên mấy tiếng nức nở
bật ra .. Nùng ngừng đầu nhìn,
ngạc nhiên ..

Quanh đầu đầy, một hối
chuồng nhẹ nhàng, từ ái vang
lên, reo vào thiên-không những
tiếng đồng trong treo, huyền
diệu, như rực rỡ, như quyền
gọi .. Vừa lúc tiếng chuông đỗ
hồi ròn rập, một loạt pháo lai
hát đầu thi nhau ròn rã nỗi ..

Tên cướp vung đứng dậy, tiến
về phía Nùng. Nùng run sợ.
Nhưng nó hiên cho Nùng yên
tâm. Rồi, từ tốn, du dàng, nó
cởi giày trót.. Nùng được tự
do.. Chàng ngơ ngác. Tên
cướp khé bao chàng :

— Trốn đi ! ..
Nùng từ nghe hai tiếng
đó trong giấc chiêm bao. Chàng
không nhúc nhích...
— Trốn đi, mau !

Nùng hiểu. Chàng băng minh
ra phía cửa rträg, theo một lối
đi do tên cướp chở..

Tên cướp di vòng quanh bốn
túp lều, nghe ngóng. Khi đã
chắc chắn rằng những tiếng
ngay vẫn đều đều liên tiếp, nó
cũng tất cả lao mình vào trong
đêm dày đặc...

NGỌC-HOÀN

Nhà xuất bản NGUYỄN - DU voie 206bis, n° 11 Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :

BÀ QUẢN MỸ

Lịch sử văn thuyết của Chu-Thien
Giá 1900

MỚI PHÁT HÀNH :

TẬP KIỀU

của Tú Phong. Cả 8 quyển của họa-
si Nguyễn-đắc-Nùng. — Giá 1500

BỆNH THỜI ĐẠI

của Phạm-ngọc-Khai. Hay là bệnh
thể hàn-thâm đã từng đầu độc mấy
thế hệ thanh-nien đất Việt. — Giá 1500

(Loại « Dạo lâm Ngưu »)

TRÊN ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT

của Vũ-ngo-Pheo (số lần này mai)

14

IN GẦN XONG :

THÀNH LỊCH

của bà Văn-Dài (loại « Thường thức »).

RĂNG ĐEN

của cô Anh-Thơ
(Hanh-phuc-gia-dinh)

DÀNG IN :

CHUYỆN HÀ-NỘI

Bút ký của Vũ-ngo-Pheo

« THU »

tập thơ đầu tiên của Bùi-cẩm-VÂN

HƯƠNG XUÂN

Những vần thơ hay của nhiều nữ thi-
ết cô danh : Văn-Dài, Hằng-Phuong,

Anh-Thơ, Mộng-Tuyêt.

(Số phát hành số 16)

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và
lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SÔ ĐÔNG-PHÁP

15



(xem từ số 138)

Đến lúc đó, tôi mới biết rằng, có khi cô tôi cả đêm không ngủ được. Sau này, cái bệnh tiêu-nhạc đã cướp mất cô tôi có lẽ cũng một phần do đó mà ra. Đến khi tôi biết thì đã muộn quá, mắt rủi, không còn cách nào cứu nữa. Khó đầu bênh ấy ra thế nào? Tôi hỏi bà bô của dì hàng tuần là không vè, nên không biết. Chỉ biết rằng cứ hé khi nào tôi về đến nhà thì cô lại gắng giọng ngọt như nói chuyện với tôi — những chuyện mà tôi vẫn không muốn nghe một chút nào, nhưng vì muốn thỏa tình tò mò riêng nên

**hay là hối-ký của một
người đã nghiệp và
đã eai-thuốc phiện**

của VŨ BẮNG

cũng không từ chối. Tôi nghe chuyện không phải vì yêu cô, nhưng chính vì muốn biết trong khi tôi đi vắng thì ở nhà tôi những ai đã lồng quyền, mẹ tôi đã chui mảng kín như thế nào và những người nào đã hùa vào mà nói xấu tôi. Đã đánh là bao giờ có tôi cũng đâu những truyện cũ thế làm cho tôi tức gào hay phì lên то. Nhưng bùm tinh tối vồn ranh mãnh, nên tôi hết sức kiểm cách tim hiếu — có khi lầm lạc — nhưng cảm nói của cô tôi, và — lạy trời! — là cái án trớ xúi lùi cuối cùng! — hiết hao nhiêu hận, muộn rã được sự thay, tôi đã bô cô, vẫn lý cô, dù xét cô như một ông quan tòa dùng mèo để «lôi» những con sán ở trong lỗ mũi! — một tên trọng phạm!

Tôi nghiệp, lâm khi cô tôi cuống lên vì những cảm nói lật lè của tôi. Tay cô run run, mặt cô nhợt nhạt, cô rót từng cốc nước đầy ra uống để che vội cảm xúc đó. Tôi «si» một tiếng khéo háng và cùa ròi đi sang gác riêng xem sách.

Từ đó, những đêm của tôi tháo thức hơn trước nữa vì tôi băn khoăn muốn biết mẹ tôi đã nghĩ gì tôi ra thế nào. Mẹ tôi muốn từ tôi? Mẹ tôi ghét bỏ tôi? Mẹ tôi đã nghe ai nói xấu tôi? Sự lúi oán ở trong lòng tôi mỗi ngày một lớn; những ý nghĩ sâu thẳm ở trong óc tôi mỗi ngày một den hon. Tôi bắt đầu hít thêm một hòn trưa, tý mươi một giờ đến hai ba giờ chiều. Nguyễn lúc đó, tôi vừa nghĩ giúp tờ tuần báo Rạng đông, đã viết cho báo Nhật Tân Báo Nhật-tân thay đổi tên soạn, tôi chạy sang Trung-Bắc tên vốn là tờ báo hàng ngày có tiếng là cô nhất, giữ việc tưởng thuật những cái án lớn ở tòa như những vụ Thuốc phiện, Vàng Sầm-sơn... Chắc các ban còn nhớ rằng hồi đó,

báo chí quốc văn chưa được tiến bộ mấy — nhất là báo hàng ngày thi có ít sự cạnh tranh — nên công việc cũng nhàn nhã lắm. Kể Iraq hút ngoài việc ra tóm chí phát phو buồi sang ở tòa soạn dịch dăm ba cái công và đền chiêu mươi giờ thi xong. Đáng lý ra thi buồi chiêu mấy tay tân học phải đến để soạn bài cho những số phi truong ngày mai — hồi ấy nhật báo ngày nào cũng có phu trương — nhưng họa hoản tài mới đến. Trong thời gian ấy tôi nắm tiệm: hôm nay t'êm này, mai tiệm khác, không nhất định; chỉ buỗi tôi mới bút ở tiệm Cù Vạn thôi. Một người bạn ở tỉnh xa vi vu đến gặp tôi vào khoảng ấy thật là một sự thiên nan van nan; ngày sau đến lò bô đôi khi muốn tìm đến đích một bài báo-Pháp hay một cái công văn hoặc làm một cái phóng sự với cũng không thể nào làm được. Tôi tôi đến chẳng này thật là lồng dong truy lạc, nên sức khỏe tôi kén kiết trông thấy: mặt tôi đã bắt đầu ám khói, môi tôi đã thâm rồi và môi khi hít xong một ngụm nước nóng, tôi đã lo sợ cho hai cái môi tái sạm như hai cor dila. Đồng thời, bộ máy hắp, bộ máy tiêu hóa và bộ máy tiêu hoán đều theo «luật lao động mà giảm súc làm việc cũ».

Tôi ho thường thang vè đêm; đêm kèo khò kèi lên cõi. Ái không được; cõi ngây nhijn cũng xong; nhưng sự vĩ thế mà sức lực sút kém đi, tôi cũng cố nhảm mệt nhảm mòn lát lâu mới ngay một bát cơm hay mồi bữa một cái bánh chưng con với lạc hay kẹo bột. Nhiều ban thấy tôi ăn uống như thể hàng năm, lây lầm ngạc nhiên mà hỏi tại sao tôi không chết. Ủ, tai sao tôi không chết, hờ ngài? Chính tôi, tôi cũng lấy làm lạ lùng. Nhưng dù sao, sức tôi không thể mà cứ guyễn mãi được: từ năm chục cân, tôi rút xuống bốn mươi bảy cân, rồi bốn mươi nhăm ròi chỉ còn bốn mươi ba. Nhìều thứ bệnh lị úc bảy giờ thường đến đè mà hành hạ tôi: rúc đầu, sô mui, té chán, thiên-dầu-thông, đau bi-oán... Hè chí hút vào thi những bệnh đó nghỉ ngơi, hè chậm hút thi chúng lại ở đâu làm ấm kéo đến như vũ như bão vậy.

Bắt đầu từ đó, thuốc phiện đổi với tôi hoàn toàn là một cái «lẽ sống» không có không được nữa: hè chậm hút một tí thi rực đầu sô

mũi, buồn chán, buồn tay, ho gãy, hoa mắt, sống già chết già, trông rất là ai oán. Lập tức tôi phải đi ngay đến tiệm hút buốt — bấy giờ mỗi bữa huốc tôi hút đến dăm sáu chục điếu — nhưng kể từ đó trở đi thi «vĩnh biệt những ngày hoa mộng về thuốc phiện!». Thú nhuya đến mà nhiều người hằng ca tụng là liều thuốc giải phiền kiền hiệu, là một thứ tiêu khiển thanh cao, là một cái sướng tơ lô mơ đe nhất, bấy giờ, đối với tôi, chỉ còn là một cái tội cái nỗi, mà trời bắt nịnh phải deo. Người bố đe ra đưa con trai thất giá di an cấp; người mẹ lõi sinh ra phái một cô con gái dang-dêm hư thân không lý mỗi lúc vứt cho ai nuôi được. Tôi gâ nghĩa với Phù dung chúc cũng là bốn mươi mốt tháng trời, cái tình đà nẵng, chử duyên đà nồng, cũng không phải mỗi lúc mà «bô roi» nó nhú một cái mồi xoa rách. Thời thi, giờ đã bát tôi phái «tò vòi» nhau thi cũng phải dành nhâm mật mà chịu đựng nhau, chử biết làm sao? Tôi bắt đầu sợ những bữa thuốc, nhưng không thể làm khác được, tôi cứ phải hút cho đủ liều, hút quấy hút quá cho xong bữa, tuyet nhiên không thấy cái thú à phiền là gì, cái lõi mõi là gì, cái bùi, cái ngọt là gì. Kéo khong th con nghiên nói lái rắn vật đùi tinh dù tôi. Tôi có cảm giác bấy giờ tôi là một người đàn bà tội lỗi của Stefan Zweig, nhất là nhát động đều có một con mắt tròng theo dòm ngó. Con mắt đó là con mắt của một thằng ma-cô. Tháng ma-cô, biết cái yếu điểm của người đàn bà, thỉnh thoảng lải tim người khốp nan dò mà lồng tiễn, nếu không có thi nó dò sá để tóm cáo cõi lõi nhò nhopper của người đó cho chồng bà ta hay biết. Kết cục người đàn bà đó không còn súc mà đành nhau với cái esq nứa, một buồi chiến kia, chạy vội vào trong hiệu họ hỏi mua một liều thuốc ngã, những mong rằng nó sẽ đem đến cho mình một giấc ngủ thiên thu.

Còn tôi? Tôi sống một kiếp sống não nùng, không sự gì cả, nhưng «esq» chết và «esq» không được hút đúng giờ đúng giấc. Nhưng câu quyết định ngày nay enen nghiền, ta đâm đầu xuồng sông Cais đổi khí vẫn còn lâu vẫn trong tri nhớ tôi, nhưng lâng trong ôi, tôi tự thấy không còn súc đà mà làm gì nữa. Thị ra đến bây giờ tôi mới biết rõ ràng: thuốc phiện làm cho người ta

THUỐC GIA TRUYỀN (ÔNG LANG NGHÈ)

Dậu Vạn- Ứng Tho-Xuân

Muốn chờ mòn khờ mòn khờ lúc nào ta
cũng phải có lò Dâu vạn- Ứng Tho-Xuân
trong người, không còn lo ngại gì. Dau
vạn- Ứng Tho-Xuân cura trú bách bách.

Nhà thuốc THO-XUÂN-DAN N° 44, Hàng-Bè (Radeaux) — Hanoi
Thư từ và ngân phiếu để tồn ứng Trần-đinh Béch, hàng-Bè Hanoi. Đại- lý Thành-hoa Els, Chung-lu N° 77 phố Cửu-hữu

muốn sống không sống được, mà muốn chết cũng không chết được. Bao nhiêu cái gì là cái thanh cao nâng lòng người lên trên lầu vát đều thu vào trong cái giày và lòn khói mè mè.

Trong óc, trong lòng, trong ruột, trong gan tôi chỉ còn có một cái bần bộ và mẩy thanh « sái cá ». Trừ hai ba giờ làm việc ở báo ra, tôi hút, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Cứ vào lúc ba bốn giờ chiều thì tôi lại bê một trống bao và sách về nhà cố ý đánh lửa mét tôi rằng: tôi làm việc vẫn vui chứ không phải sung sướng hay chờ đợi lão lếu già đâu mà cứ nghĩ oan tôi như vậy. Phải phải, me tôi nghĩ tôi hút thuốc phiện từ mấy tháng nay rồi... Cái da mệt sạm, đờ, mồi sám ngoét, hai cái vai so và bao nhiêu thứ nữa... bao nhiêu thứ nữa dã tố cáo sự nghiệp nguy của tôi cho me tôi biết; nhưng ngoài ra lại còn biết bao nhiêu người nữa nói đến tai me tôi, nào là gắp tôi ở tiệm hàng Vái-Thảm, nào là « bà phái cám tết hồn cậu ấy đi, chư con gái chưa có vợ mà lại bài thi đấu thuốc điều sai vào thi » chô... nó còn lấy nữa...

Tổng mài chẳng ăn thua, me tôi lại dở ngọt với tôi. Nguyễn bèn hỏi me tôi có ba người nghiên là ông ngoại tôi và hai cậu tôi. Ông tôi mất đã lâu rồi; không nói đến làm gì nữa. Nhưng hai cậu tôi thì thực là « sự khùng hổ của gã-dinh »: vì thiên thuốc phiện, một người về nhà tình tú-tú, nhưng may cứu được, đến lúc lành mạnh, tha phương cầu thực kiêm ăn, không ai biết còn sống hay đã chết. Người thứ hai còn làm hơn thế nữa: ông ta viễn đất lại tìm mục tiêu bán cho một ách bạn quỳch b'ò là thuốc phong tình, lấy mồi bắn vui chơi bạc. Có vài chục bạc, ông ở luân ở tiêm, an luân ở tiêm và ngủ luân ở tiêm, ký cho đến lúc hết tiền mới lại bò về « lâm đán khác ». Bởi vì ông ta tên là Minh nên tự phụ đặt tên hiệu cho mình là Tiều Gia-cát-lượng và cứ no thuốc là nằm ngủ tung lèo xà nhà gối rốn để nghì mưu lừa người khác Ông lừa như thế đã đánh là không được lâu là gi, nên sau cùng, ai c'eng trách ông, và cả phái xây d'n đã đến: ông hết tiền hút thuốc. Giả phái người khác thi đến chẳng đường này có lẽ thúc thủ đánh về ngửa tay xí chi em hay con cháu t'ien để hút, nhưng ông — không hiểu trong lá số tử vi của ông mènh có Tấu thư, Thanh long đ' kèm v'or. Hồn tinh, Linh tinh không? — nhưng ông thi chẳng biết nói khôn nói khéo thế nào được đến ba bốn ông ch'ết ệm bằng lòng cho hút chiu. Có lẽ ông chịu nhiều lầm thi phải nên không ngày nào không có chủ tiệm hay bài tiệm dán tản trước cửa nhà đón n'y. Ba ngoại tôi, già

yếu, cả ngày cầm cỏ làm vàng hò và sàm trang kim, để k'én đậm hào tài, thấy thế lại phải đi nhặt lèn để trả cái « nợ khói » cho con Thượng thường, những món nó đ'ô dàn xếp một cách yên lặng và ôn thỏa. Nhưng một đời khi những tên bùi tiệm và hành không hiền vi le gi' cứ đứng trước cửa mà lèn om lèn. Từ đó trè con kèo đèn xem « rồi hàng phố mỗi người một câu, » chuyện « hút thuốc phiện ch'ù không có tiền giả » chẳng mấy lúc đã thành cái đầu dê cho những lời đâm tiếu. Ông ch'eo, bà tôi khỏe biết bao nhiêu là nực mắt. Bốn năm hôm liền, bà không dám đi đâu và cũng chẳng dám ngồi hóng. Bà cho là từ thư « h'è đến giờ » — lúc đó bà tôi đã bảy mươi sáu tuổi — bà chưa h'è bị một « sự nhục nhà » nào gớm ghi như thế.

Cũng như tất cả những người dân b'ò của những gia đình khuôn phép Việt nam, bà tôi cho là nhà có con gái lòi làng cũng không xấu bằng con trai hay chán trai nghiệp ngáp. Do đó, cái, nhì tôi cứ nghe thấy nói đến hai chữ « thuốc phiện » thi sự sợ nghe thấy nói « nhà ấy có trung » và me tôi cứ mỗi khi muốn kể một thi dù k'ết hót sáu h'è tha, thi trầm lẩn như mè đều bắt đầu t'ang câu :

— May xem hai cậu này đấy. Có nhuc nhà t'ien không? Thật là b'oi tro, chát trầu vào mặt ông bà, cha mẹ!

Tôi làm ra một ngạc nhiên không hiểu tại sao me tôi nói nói những chuyện thuế sá' đó với tôi. Tôi không hiểu! Tôi không hiểu! Mẹ tôi hèn h'ò, vẫn sao đến n'ao tôi cũng đ'đến hai ba giờ sang mồi v'v. Tôi trả l'i: « Con ở nhà буда, đến các bạn hữu uống nước tr' tàu nói c'uyen. »



Bồn phận người có học là giúp h'è Truyền-bá Quốc - ngữ nâng đỡ đồng bào thất học.

Nói dỗi-luôn mãi một điều nghe cũng chán, tôi thay đổi đi, như một tên hỏa đầu quân thay đổi thực đơn: « Con phái di hợp h'è đồng » — « Con phái di hợp h'è đồng » — « Con phái đến nhà ông Hải để bàn về một cai cốt truyền dương xáy dựng »

Tài lâm Nghe được lâm. Nhưng me tôi không dè cho tôi nói hết bao giờ. Mẹ to xia vào măi tôi mà bảo :

— Tôi tôi đ'ê ra anh tôi khồng la, i,cia Tôi biết h'è, bà d'ing có giấu tôi. Môi thế kia, va, thế k'a mặt thế kia, có họa là người mủi môi không trông thấy là anh nghiệp. Tôi, anh cù thù thực với tôi đ'ri tôi b'ò. Bà Cả Thuận vẫn lu n hán với n' à hóm no sang chơi có m'ach với tôi một ông lang ch'ira cái « b'ech thuốc phiện » này bay lâm. Ông ta d'au ở Bắc-niúu thi ph' i. Nhiều ngườ b'ò được. Thời, b'ò dì, anh a. Chảng hay h'òm gi' dì. Anh muốn sang o luon n'ang ngurdy o lai h'è áy một hai tuần đ'è người ta ch'ura cho cũng được, hay muon mời ông ta sang xem bệnh rồi k'ê d'ea cho, can thuốc uống o nhà cũng được.

Nhất định, ôi vẫn c'ò nói rằng tôi không nghiên, và muon c'ò me tôi tin nhiệm ôi tôi một cách hoàn toàn, tôi lim đ'ù cách danh từ thành ngữ xấu xa, nho b'au đ'è m'at s'at thuốc phiện, và nhuc ngurdy a' sái sám, s'au cuam chieu. Tôi kh'eng quên nó trung vào ch'ò yểu c'ò me tôi:

— M'ay i'g'h'ì v'au v'or. Con c'ò l'i gi' n'ua m'at không biết thuốc phiện là m'ama, ph'au ai ng'ம c'í d'ec t'au vào mieng thi suolt d'or, kh'ong b'ò. B'or thi ch'oi g'i thi ch'oi, ch'ur c'ò bao g'ò, con dám d'ung đ'è cau thuốc phiện d'au. V'au lai, thay con ch'et d'i, đ'è lại có m'ay anh en con, ch'ur, con d'ang l'am cách n'ao đ'è tra on b'ò on my d'ung thi ch'or, doi n'ao lai c'òn d'ám b'eh tha đ'è d'ì u thuốc d'eu sai d'è cho c'ò nhà ta ph'ai mang tieng và my ph'ai buon r'eu vi con.

Tôi vừa n'ò, vừa cười tham trong bụng rằng minh « àn nói » kh'è, thè n'ao b'ò c'ò c'ung l'ay làm c'ém động.

Y như rằng: me tôi r'au nước n'at ra kh'oc — kh'oc, không biết vì me tôi thương cho số k'ếp minh, hay sót sa cho tò, hay n'ao đ'èn thay tôi l'uc l'ang chung có nhuc me tôi truồi các con cho n'enn ngurdy? Một lát sau, me tôi xu'ng dưới n'ua và sa thang Xuân l'en h'òi tôi c'ò muon an gi' thi b'ao m'au cho m'ay l'ang.

— Tao kh'ong ăn gi' c'ò. Nhưng m'ay xu'ng thua voi bà n'au c'ò thay ai b'ao cao ban-long tốt thi b'ao m'au cho m'ay l'ang.

Hôm sau di hút b'au trùa v'è, tôi đã thấy đến hai chục miếng cao, miếng nào miếng n'ay to b'ao b'au tay, treo l'ang l'ang trên cái giày thép ngay chỗ đầu giường tôi l'èn. Tôi lấy dao cắt ra từng miếng nhỏ, au m'oi l'uc hàng chục miếng, y'nh tri ch'ir trong một v'ay ng' y'ur cao d'ò se mang sức khỏe đến cho tôi. N'au co quap trên giường, tôi nh'êm m'at v'ua nhai cao b'om b'êm, v'ua ng'ih ng'oi lan man. Tôi thấy tôi lại bao tốt như t'iu'c, da kh'ong sam n'ua moi lai d'ò và kh'oi h'amb'eh ra m'oh h'oi tr'jem. Ai c'ung s'eng kh'ien n'au thi tham: « Minh doan l'am! Ra kh'ong ph'ai là n'ò nghi'en! L'ong hanh hoan vi n'hang dien vuac t'uong t'uong, tôi ch'ap ch'on ng' u'ot giac ng'ub'ap b'ap b'ap bo'ng v'nhuc met. Ty nh'oh o' d'au tôi thấy lão Khieng v'ua ch'ira ống mang cho nhuc tôi leo tu' tr'ong mai' nhà xu'g g'ò cai c'ò s'ò tr'ong ra nhà l'ang gieng t'oi, móc túi lấy một cái c'ua con và m'at chai at-xit. R'oi y phiết at xit vào ch'au song s'at, đoạn lấy c'ua era, lach d'au vào gác t'oi, nhia nganh nhin ng'ub'ap m'ot úc rồi rach m'inh b'ò xu'ng d'or g'ò mang g'òng tôi. M'au tôi kh'ong chay được n'ua. Toan ngurdy tôi già lai. Tôi nói tham với minh rằng: « Minh mà d'ung day thi n'ò l'en no giết ». V'au tôi h'ich ch'inh tôi k'eo ch'au che k'ia c'au d'u'v'au thu nh'ò ngurdy lại n'ua đ'è cho tên k'ê tr'jem đ'ò d'or mang g'òng n'ò thuong hai minh ph'au n'ao ch'ang. Kh'ong an thua. Tên k'ê tr'jem, ch'ang i'ò có phép la gi, biêt i'ang tôi c'òn thuc; mà trong nhà có ngurdy thi da d'anh là n'ò kh'ong the n'ao tr'or d'ung thu doan ra « Ch'ang n'ep te'gi c'ò », n'ò v'ung m'ot c'ai, leo l'en giường tôi và b'eh g'ò ay t'oi lai. Tôi ch'ü' o' tr'ong mieng, kh'ong the k'eu ra t'ieu... nhuc tôi c'ung c'ò c'ò em c'ò s'eu y'eu ôt c'ua minh ra th'ub tr'ong c'uy lai xem sao. V'oh ich. V'oh ich. N'ò là m'ot t'ien l'uc dien. Một b'au tay n'ò d'au vào ai thi ngurdy áy ch'et. Ma n'ò thi n'ò ch'is' m'ot ch'au-thoi, nhuc v'au d'ò c'ò h'ay t'oi! T'oi d'anh ph'ai theo n'ò, làm dày t'ò nhuc l'oi c'ua n'ò. N'ò kh'ong nói với tôi, N'ò tr'uyen rằng:

— May m'ay k'eu m'ot tieng hay c'ua quay, ta d'am cho m'ot c'ai thi « ngurdy m'ay b'et lai như m'ot t'ò giacy b'au ». (4).

(K'ya sau d'ang li'ep)
VŨ BẮNG

(1) Lời nói này hiện giờ và mãi mãi, tôi nhớ kh'ong sai m'ot chữ.

GIÁ MUA BÁO

Mỗi năm	6 tháng	3 tháng	
Bắc-k'ý, Trung-k'ý, Ái-loc	10,000	5,250	2,750
Nam-k'ý, Cao-m'ay ...	12,00	6,25	3,25
Ngoại quốc và Công s'ò	24,00	12,00	6,00

Mua báo phái trả tiền trước mandat xin dz:

TONKIN TRUNG BÁC CHỦ NHẬT HANOI

Tôi học chữ Hán

của Thiên-Chiến. Sách này clang chừng
vẫn để cho người mới học chữ Hán hoặc
người học Tày muốn tự học chữ Hán mà
tại rát cần cho người ta giờ cũ chữ Hán mà
chưa biết vẫn hạch 1000. Bà ra quyển
I và II mỗi quyển giá 1.000 — Thư và
giandai xin đính: NGUYỄN-TÂN-XÂN

NAM-CƯỜNG THU-XÂ
61, DESVALX — MYTHO (COCHINCHINE)

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC: *Điều - Nguyễn*

- 1) Thuốc đau dạ dày Biểu-Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá... Biểu-Nguyễn
- 3) Thuốc ho leo... Biểu-Nguyễn
- 4) Thuốc bã thân... Biểu-Nguyễn
- 5) Thuốc bã huyết... Biểu-Nguyễn
- 6) Thuốc cảm tự... Biểu-Nguyễn
- 7) Thuốc cam sả... Biểu-Nguyễn

Tổng-ý: Hàng Bồng, Hanoi
Đại- lý Đức-thắng, Mèo- Hin, Nam-tiền: Saigon
Nam-cường: Mytho. Vinh-hung: Vientiane

Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÁ
CHỈ RÀNH TRONG BẢN
CHỦ QUỐC NGƯỜI MỚI
HỘP

PHẤN MURAT

VÀ PHẤN

SUPER-MURAT

THỊ DẦU DA MẶT SẠM, CÓ
TÂN NHANG, VÀ NÉP NHÂN
CÙNG BƯỚC BẾP LỘNG
LÂY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU
— DA TRẮNG MIN —

Tổng-đại- lý Bắc-Kỳ, Ai-Lao
ETABLISSEMENTS VAN-HÓA
N° 8 rue des Cantonnais — Hanoi

NHI-BỒNG GIÀO-DỤC
Muốn dạy con trai có hiệu quả xin đọc:
NGUYỄN NHÂN THÔI XẤU CỦA TRẺ CON
của ông giáo Lê-Đoàn-Vỹ soạn
Cuốn này sẽ giúp các phu-huyn rảnh cho con
tìm sách chép bộ được hết các thời hưng-��.
Mỗi cuốn 1.200. Mua linh-hảo-giáo ngay nay
1.800. Ở xa mua xin gửi 1.800 (để cướp chở)
NHÀ IN MAI - LINH — HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

Hai tám hòn

Tóm-ý: Nhìn thayết của Lê-vân Trương 50 trang, in
rất đẹp, giá 1.800. Có in riêng 5 quyển giấy đố, có
chữ ký của tác giả, mỗi quyển 1.000.

Sẽ có bản vào dịp Tết Quý-Mùi (1948)
XUÂN ĐỔI MỚI

một công trình văn-chương và mỹ-thuật xịt đại-nhiệt
Bà-vì-phồn-hỗ, 10 màu, in offset tại Idiro. Bài vở
của tất cả các danh sĩ trong nước. Đặt mua nay
kéo hét

Đổi Mới 62 Hàng Cót Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN:

Nhật-tinh của Mạnh-phú-Tử giá 1\$

Tú Mô

do Lê-Thanh viết 0\$60

Nhà bên kia của Bồ-dürk-Thu giá 0\$80

Đời vợ chồng

của Kinh-Kha giá 0\$80

Nhà xuất bản CỘNG-LỰC, 9 Takou Hanoi

Bút máy PILOT đã nói tiếng tốt

có MÁY KÍC TIẾN KHÔNG TÌNH THÈM TIẾN

Gửi 0\$06 tem về Mai - Linh

60 62 cầu đất Hoiphong

ngài sẽ nhận được thư trả lời

ẤN - ĐỘ

thiên - đường của
những giông động
vật hại người

Người ta thường nói: * Ấn-
độ là một thiên-quốc, một
nơi ở yêu-lành của các giông
động vật ». Nói vậy là vì tôn-
giáo-Ấn-độ có luật giới-sát
sinh, chẳng có giông chim
muông, đến cả các giông cá
cũng không ai dám giết mà
ăn thịt. Thậm chí các giông
trứng hồi bần hủi mår mờ
người như rận, rệp, muỗi ruồi
họ cũng mờ-rộng lồng dài từ,
bi đê cho được sống. Nếu quả
các giông vật mà có lòng biêt
bảo-om, thì những giông làm
hại người ở Ấn-độ sẽ thành
những giông có ích cho loài
người cả.

Trong các giông thú, có
nhiều giông lành-hiện, người
ta có thể sai khiêu-dạy bảo
được, nhưng các giông thù
dữ, rắn độc có thiên-tinh tàn-
ác cũng có rất nhiều. Chúng
chẳng những chỉ cắn-hại các
giông vật người ta chăn-nuôi,
ngay như người cũng thường
bi chúng bắt mà ăn thịt.
Người Ấn-độ vì tám-rú-a
chuồng ao-sóng ngồi dem
thập-lăm mồi cho loài cá săn;
kiêm-củi ở nái săn-rúng
đám thường bị hùm-beo rắn-
rết cắn-chết, không biêt là
bao-nhiều. Vậy mà thò-dàn
Ấn-độ không được phép mang
súng ống-khi-giỏi để hàng
chống-lại mà gữ-minh, đánh
mặc cho các giông hung-ké

chó-chúng đi, chử-chúng
không phải nhường ai cả.

Người Ấn-độ qui-trọng loài
bò, thực là điều mà chúng ta
không thể tưởng tượng được.
Nhieu-khi họ uống cả nước
dai-bò và ăn những thứ có
trộn lẩn phần-bò. Đó là những
việc rất thường, bê-ai đã từng
qua Ấn-độ đều đã nhận
thấy cả, ở đây không cần
nói đến, chúng tôi chỉ xin kể
việc người Ấn-độ dùng phân
bò làm mòn-dốt thay cùi. Một
đối-bằng phân-bò, đối với
những dân-hạ-cấp & Ấn-độ,
họ coi là một thứ rất quý-báu.
Những phần-trâu-bò đã khô
xác rồi, cũng có dân-tộc dùng
những món-dốt chay, như mày
bộ-lạc ở Tây-tang, cũng chẳng
có chi là lạ. Có điều khác là
các thô-dần kia chỉ thu-nhật
phân-trâu-bò ở những bãi
chăn-rộng-rãi, chọn riêng lấy
những chỗ-dâ-khô-mà-dùng.
Còn người Ấn-thì không thế.
Bắt-cứ ở chỗ-nào, ngay ở
ngoài-dường cũng vậy-hè
thấy có dống-phân-bò, người
Ấn-thò-hai tay ra bốc-lấy,
trịnh-trọng dem về, không
chút-ghé-tóm. Chẳng những
thế, có khi thấy con-bò náo
dang-phóng-u, họ vội vàng
chạy ngay đến-dâng-dâng
sau-rón-rén-giờ hai-tay-hứng
lấy, không dè rơi vãi-zuống
đất, cù-thé-kệ-né-bung-về-nhà.

亞東醫學

Muốn nghiên cứu thuốc-Ấn-đông

Cần mua ngay sách của nhà

Nghiên-cứu-khoa-thuốc Việt-nam

Sách-thuốc Việt-nam 3.500. (võc 0\$60)

Tính-các-vị-thuốc 3.000. — 0.60

Khoa-thuốc-xứ-nông 2.00. — 0.40

Khoa-chữa-phát 3.00. — 0.30

Khoa-chữa-mắt 1.00. — 0.30

Sinh-kỹ-học 1.00. — 0.30

Ngoại-khoa-chuyên-nôn 1.00. — 0.30

Khoa-chữa-trẻ-con 0.80. — 0.20

Hồ-M. Nguyễn-xuan-Dương

Lê-Long, 22 11-en-11en Hanoi

quét vào tường vách hay trên mái nhà, đợi cho khô rồi đem ra dùng. Bởi vậy phèm khách du lịch nào đã qua thăm các thôn quê Án-dô, đều nhà nào, cũng thấy đây những phản bội trát dày trên tường, trên vách và mái nhà. Cách dùng mon đút ấy dù có ghê hãi, nhưng người ta xé ra sẽ cháy, lại tốt hơn thứ than đá nhiều.

Ngoài loài bò ra, ở Án-dô nhiều nhất là giống quạ. Quạ là giống vật có tiếng ở Án-dô, mình nó sắc đèn uyên. Nhưng giống quạ Án-dô sở dĩ thành giống có tiếng, không phải vì sắc lồng, chỉ là vì nó có rất nhiều mà hành động lả cỏ và lá thường.

Tiếng kêu của giống quạ thường là ôn ào riu rít, nghe đã khó chịu, đểnh như giống quạ ở Án-dô khì náo kêu, thì từng đàn hàng trăm hàng ngàn con cùng kêu, lại càng khiến cho người nghe phải nhức óc ù tai. Vậy mà người Án-dô lại coi làm thường, không hề lấy làm khó chịu. Cỏ kêu từng đàn quạ bay vào bếp chan các nhà mà ồn vang dữ ăn, dồn đuổi thi bay vù đi, chỉ một lát lại bay đến. Giống ôi và giống trâu ở đồng hoang, cũng giống quạ như cùng một chi thú. Từng đàn quạ thường

hop đậu ở trên lưng trâu, bò, có khi bay dồn ở trước mặt, coi chừng như đứa bõn với tâu bò vậy.

Khi dùng đồ ăn elan các giống nuôi ở trong nhà, giống quạ như đã quen lệ, liền tung đầu kéo đến,



Trong các động vật có tiếng ở Án-dô còn có một giống gọi là Kukku-pot-lai (Cobra). Đó là một thứ rắn rết độc dữ ở miền nhiệt đới, dồn ra mõm hổ phảng, lớn hơn thân nó gấp vài lần, màu da như sắt, người nào không may bị nó cắn phải, chết ngay lập tức, không kịp cứu chữa. Giống rắn độc này ở Án-dô chỗ nào cũng có, thực là một loài rít nguy hiểm cho cư dân, nhưng người Án-dô lại không để ý lo sợ. Chẳng những dã khlong cói là thủ địch làm nguy hại loài người, người Án-dô coi là giống vật thiêng liêng như các dâng thần minh, một lòng kính trọng, đi đường không may gặp nó, chẳng những không

SẮP CÓ BẢN MỘT CUỐN TRUYỆN BẶC BIỆT CỦA VĂN UYÊN Đường gươm họ Lý

TRUYỀN LỊCH SỬ VÕ HIỆP CỦA VĂN-TUYEN

Một chuyện mà tôi có cách banya kỵ sá hanh mý vũ thích, súng sương vi hổy lại được đọc không iỏi vẫn rất chán chỗi những đoạn chuyện rết lý cũn tác giả Lục Kí Hùng, Chu long Kiếm, Quế Phong ký duyên v.v.. Loại truyện này số ra liên tiếp mỗi tháng hai quyển

NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT 49 TAKOU — HANOI

HÃY ĐỌC :

Triết học Nietzsche	1\$95	Triết học Kant	1\$50
Vàng Sao	2,50	Dâ không duyên kiếp	0,80
Trang 98 chóp núi	1.00	Nghệ thuật làm việc	0,50

thả nào được. Đôi khi giống quạ vì muốn chống lại với giống diều hâu, thường mở cuộc vận động ra osi, họp từng đoàn bay lượn ở trên giới, che kín cả ánh mặt trời, làm thành một thế giới hắc ám.

tìm đường tránh, lại cứ quay đầu về nó, cái xương gục lấy gục đè mà lết hoài, chờ tới khi bị nó nhảy bồ vào cắn cho một miếng, đau đớn chết lăn ra cõng không oán giận. Chúng có lò ở các chùa, các cửa hàng bán đồ cổ, các cửa hàng áo quần, các cửa hàng giấy hoa ở Án-dô, đều có treo bức tranh vẽ hình loài rắn độc ấy, một thân con rắn mọc ra nhiều đầu. Trong các hứa diêm-hắc và các đồ dệt cũng thường chạm trổ hay thêu dệt hình rắn ấy. Coi vậy dùi biết người Án-dô mê tín đến thế nào. Cứ theo số thống kê của một y viện, mỗi năm trong nước Án-dô ít nhất cũng có vài ngàn người bị giống rắn độc ấy làm hại.

Một tờ báo chữ Anh ở Mạnh-mại có kể một câu chuyện, chúng tôi lòng mê tín của dân Án-dô : một nhà thô dân có hai vợ chồng và một đứa con, ở gần rừng. Một hôm có một con rắn độc ở đâu chui vào nhà. Đầu con đang ngồi ở bãy đất, con rắn nhảy bồ lại cắn vào đầu, đứa con ấy lăn ra chết ngay. Bố mẹ nó chẳng những không đánh đuổi con rắn đi, lại cúng bầm rập xuống mà vái lạy khấn cầu. Giữa lúc ấy một người ngoái ngoắc đi qua, thấy vậy sấn sùng cầm tay bắn cuết được con rắn độc ấy, nên khống cả hai vợ chồng cũng bị chết theo đứa con. Vậy mà sau đó họ chẳng những không cảm ơn đã cứu mạng cho, lại oán trách da vò lè phạm vào một thân vật, bỏ nhau xa đuổi người ấy đi như đuổi giặc.

SỞ-BẢO

BÃ TẤT BẢN:
VĨ NHUNG YÊU MƠ
Ai yêu mơ ! yêu em như Nhung ? ai
đã hy sinh đời mình để guy dụng một
giài-dinh đậm đam ước SON-SONG-SƠN
gần 100 trang giá đặc biệt \$40.

Luyện sắc đẹp

Các bạn gái muốn biết cá vóc đẹp thuận theo dân tộc, các bạn gái muốn sửa sang cho thùy mị có mai giáng đều nết làm mất «chưng ca » «van-nhang » «vết nhăn » để trở nên một vẻ đẹp hoàn toàn. Sách giá 190 franc già đặc biệt \$7,70 của bà giáo VƯƠNG-LÊ DUNG.

Những sách cần ráo it :

PHO TƯỢNG THẦN (tranh thăm) của Thành-Quang giá 6000 — SÁU MẠNH giá 6552, Bachy-Henri-hip giá 652 — VÂN QUANG - HỒNG giá 6550 — CÔN-LÔN TIỆT KHÍCH 3 quyển trojan giá 12,12P, QUÂN-SƠN-LÂU-HIỆP đã có 3 quyển giá 6.

Éditions BAO - Ngu
67 Place Neyret à Hanoi Tel. 786

HỌA MAI-PHONG

Biểu hiệu vẻ đẹp quý-phái
Hiệu may có tiếng
nhất của bạn gái

N 7 HÀNG QUẤT — HANOI

CHI NHANH

Nam-kỳ và Trung-kỳ

Phòng thuốc

CHỮA PHỐI

(lo Radeaux Hanoi Tel. 1639)

SÀIGON: Ván-Băng 32 Aviateur Garges

HUẾ : Nam hải, 147 Paul Ber

©

Cao ho lao (\$15\$0) chữa các

bệnh so có trùng ở phổi. Trà leo

thanh dryce (\$4\$00) ngăn ngừa các

bệnh lao sá phát.Sinh phế me-

cao (\$2\$00) chữa các bệnh phế

có vết thương và vết đen. Sát

phế tràng (\$2\$00) nhuận phổi và

sát trùng phổi. Các thuốc Bò phế

kiêm bò thận (\$15\$0) ya ngô trà

lao (\$1\$00) điều rut hợp bệnh.

Có nhiều sách chữa phổi

và sách bi thư nói về bệnh phổi

không. Hồi xin ở tông cự

và các nơi chi nhánh.

CAI A-PHIËN

Thiếc Tứ-Nhật - hước Yên Hoàn
đô 46 giá 1\$ ve nhỏ, 3p50 ve lớn

Ve nhỏ 1p50 uống lung ngày
chỉ huy tại nhà thuốc hoặc các
dai-ly đê các ông không sẵn
tiền mua luôn một lúc, còn các
ông ở lùn xá, chỉ nhân gởi
theo cách linh hóa giao ngắn,
nghiêm nặng 7p, nghiên nhẹ
3,50 đ khôi cesi đê dang mà
hết thuốc). Sâm-nhung tuyêt-
ai 1p50 Thang-thuoc tuyêt-can
Op25. Va phâ tâ 1/3 tiền trước,
ngân phiếu đê tên M. N. gó-vi-VU
Vi -Long 54 hàng Bé Hanoi

Cần thêm rái nhài da -ly ai
khắp trung, Nam, Bắc, Kỳ xin
viết lúi ve thường luong

Cách Cai A-phiën vĩ lượng không
tang được vĩ muôn biến cẩn kẽ, xin
tửi vỹ 0507 tóm (còn lùn gởi sô
co quyền a au bênh giày ngày 100
rang, nói đỗ các bênh trôr khi mới
tang, Cai A-phiën, bệnh 1 ô Ngô
và 1 ô Huân Nhât-Bản.

LẨU, GIĂNG

mặc bênh lính dù có
biến chứng nén tim đón

ĐỨC - THỌ - BƯỜNG

131 — Route de Hué — Hanoi
Thiếc đê uống, không công phết,
không hại sinh dục, chữa các bênh,
xem mạch chia đơn. Các bênh vĩ
sắc bênh vận động nên dùng + kiển
thầy hỏi can thành thuyet + thấy
bắp thịt rắn chắc dày dặn.

Các sách dạy làm 85 nghề ít vón

Al làm lợt cũng được vi phần nhâ
làm bênh nói nỗi. Nhờ sách này mà
bao nghề khéo ngày nay đã gáp che
nước ta và lúc này :

Cuốn 41 nghề ít làm giá 3p

Day làm đê các thứ sà-phông, đê,
or, xi-dot, kem phẩn, nước hoa, trân

huong, và các thứ mực, da bênh lùa v.v.

Cuốn 30 nghề đê làm giá 2p50

Day làm sà-miển, sà-tay, đê hòp,
sau, keo, bênh mứt, thịt nứt v.v.

Cuốn 12 nghề vôi, thủy tinh, gach,
ngói, đê sành, đê sứ (các lối), khay
nón, đê bênh bằng thủy tinh v.v.

Cuối 12 nghề bênh gác giá 2p50

Làm cement, vôi, thủy tinh, gach,
ngói, đê sành, đê sứ (các lối), khay
nón, đê bênh bằng thủy tinh v.v.

Cuối 12 nghề bênh gác giá 1p50

Ôn mìn, đê làm mìn, đê làm gác

ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LÂNG
(Tiếp theo)

Một người hèn kẽm như thế, có thể dùng cái mõm để vừa hả hơi cho nóng tay, vừa thổi hơi cho chóng người bát cháo; là một kẻ vô cùng đê-mat, chỉ có thể kêt thân được với kẻ vô cùng dê-mat...

Nói tóm lại: Lạc không có một bạn nào là người tử-tế, chỉ chơi quanh quần với vài anh ở trong lèng, học hành giờ giang, không nghề nghiệp.

Rồi mỗi ngày vài lần tụ họp nhau lại để nhai nợ áng bốc anh kia, anh kia tán tung anh nợ, hay là nghĩ giúp nou những muu-kế kiêm ra tiền-hoặc rầy ra tinh của bọn gái lảng khờ dại, cho qua những hời giờ mà họ thấy buồn và giải dằng dẳng một cách vô ích!

Tóm tắt những kỷ trước

Vì già-dìh tan tác, hai chí em Hành, Kiêm phải đến ở nhà ông chủ, Hành và Kiêm sống khổ-khổ cạnh cô An-con ông Phong - một gái mới - chỉ làm cách mua mai, cướp khóc làm cho chí em nàng tui nhục.

Vì một lần đìn nhứ Khắc trống nom về sự học hành cho Kiêm, Hành biết Khắc.

Sau muôn mấy năm nần nà để muôn sinh, ông đưa trả về và chia con được sum họp.

— hu vi, bị cha mẹ uốn-nắn lúc ấy đã cầu-đỗ: thấy con quá hỏng, người cha này giờ mới biết lo cho hậu-vận của con, mới cố hù con kíp vào khuôn và phép; nhưng con đã lèo-lòng quen thân, chàng những đã không phục-tòng, lại còn... chơi-bởi lêu-lèo

thêm với tài-y-ngthi: đã có tài làm thơ, tiếng-tâm đã lồng-lý cả lang rỗi, hi giả có lừa-dảo bạn, có bòn-rút gáy, có vuông một vai tội phạm đối với luân-ly-xã hội,

tìm cách diu dắt con vào đường sáng rộng của việc làm thật thực, tại còn nuông chiều con, khen con là giỏi tài, và lộ ra cho mọi người biết lòng dành mong con không có sô làm quan hay làm ông tham-ông phản, nhưng có sô làm thi-sĩ, được lèng lẫy tiếng tăm, thi cha mẹ cũng có thể gọi là dù « an-choi » với họ bằng, láng xóm,

Lạc vẫn tự cho là một thí-sĩ lâng-mạn, cần có một vài việc làm khác « thênh-nhản », và cần được đi đến những nơi xa-lạ, có cảnh-tri hoặc mông-mench xa - rộng, hoặc hoang-vu vừa để tìm thi-hưng, vừa để vẽ thuật lại cho anh em ở lâng nghe. Việc làm thi-chàng đã dám làm khiêu việc « khác người », đã có tiếng ở quê nhà rồi. Nhưng còn đi, thì thật là từ thuở bé, chàng mới được vài mươi lần vào tinh-iy Hà-dông và vài mươi lần ra thành-phố Hà-nội. Chàng vẫn cầu-nguyên được có díp dì xa hơn hai đất ấy, và thường tỏ lòng mong-ước với vài bạn thân.

Bởi thế, chàng hờn-bợn nhận lời ngay khi có người giúp chàng một chén bi-thur, theo một nhà văn ra Đô-son nghỉ mát vài tháng.

Năm đầu ra đó, chàng gặp An và trở nên nhân-linh của nàng. Nhưng gian-diu được hai tháng trời, chàng đã phải tạm từ-biệt nàng, theo nhà văn kia về, để năm sau chàng lại làm công cho nhà văn ấy,

lại ra Đô-son, và lại cùng An nối lại tình xưa nghĩa cũ.

Lần tái-ngộ ấy cũng chỉ được lâu-giải bằng lần trước. Nhưng sau khi chàng tạm biệt người yêu, chàng đã làm cho An phải tin-trởng rằng chàng là con nhà danh-gia, giàu có, chàng là một thi-sĩ nòi danh, và chàng ra Đô-son chỉ là đi với người bạn thân, tìm những cái thú cao-siêu trong cảnh-sắc bao-la hùng-vĩ để làm khuya-tâm-

khôn khéo của Lạc mà An không thể lùi bước được nữa, một khi đã trót tiến!

An đến với Lạc trung ngay vào lúc bố mẹ Lạc đã chán ghét con, đã biệt con quá h胡, quá vú-dụng cho xã-hộ, và đang bắt đầu rõ uốn-nắn lại hanh-kiem của Lạc, mặc dù đã biết rằng mãi đến lúc cây cẩn, cảnh-mục mới vội-vàng kíp lo-linh đến việc uốn-nắn!

Thế cho nên sự hiến-thân



hồn của chàng vốn vẫn chán-nản, buồn-rầu.

Vì thế, gấp điệu phán-uất, An trốn về Hà-nội, định-ninh rằng thế nào nàng cũng sẽ phải được mọi điều như ý trong sự nàng liều dem thân den ian-hien người yêu.

Ngo-dau, ngày buỗi đầu, gia-cánh của Lạc với tinh-tinh-nhan-cách của chàng đã làm cho hy-vọng của An tiêu-tán, nhưng lại vì sự

gia-dinh Lạc một chút mừng thầm sự no-lành, bằng cách An đã rộng-rãi đóng trữ gạo cho cả nhà Lạc ăn, bỏ tiền ra cho Lạc may quần áo, và thường-thường giúp cho chí Lạc những vốn nhỏ để bán giấy bắc giấy vàng-trong chợ Cành.

Nhưng, cũng lại chính vì lòng rộng-rãi, bao-phong để mua lấy sự yên-hân của An, mà một mưu-kế chợt nảy-nở ra trong óc Lạc, làm cho An vò-phuc lại gấp ngay điệu bắc-menh, sau khi Lạc dem thi-hành mưu-kế ấy:

Lạc vốn là kẻ ích-kỷ, tâm-địa dã nhô-mọn, lại chóng chán người. Khi biết rằng An không còn là gi giá-tri của chàng nữa, thi chàng liền nghĩ ngay đến cái va-ly của An mà chàng biết đích-xác rằng đựng nhiều vàng-bạc. Thế rồi từ hôm Lạc dã « no »... tính với người vợ vò-phuc và khờ-giại kia, ngày nào, đêm nào hối ý - tưởng: ruồng-rẫy vợ và chiếm - đoạt tư trang, cũng làm bận tri-óc thông-minh của chàng để bắt chàng mâu-tim ra được mưu-kế mâu-niệm.

Dịp đầu may mắn: nhân khi An ốm mới khỏi, cần « ăn trả bùa, ngủ lại mất », thi một buổi trưa, Lạc ở bên hang-xom lén về lấy trộm cái va-ly của An giữa lúc nàng đang ngủ say.

Thế rồi không phải đợi An đi, Lạc cũng được nghe thấy An than-phiền, tỏ ý muốn di, bởi An không

nắn-nhục nán-ở lại mãi để

AO LEN

pull-overs chandalls,
blou ons dù các màu,
các màu, bún-bún tại.

NẮNG DẾT PHÚC-LAI
87 89, ROUTE DE HUÉ — HANOI

nghe những lời phua - cay, nghe những sự hả - khắc cossal chí Lạc, khi có này dà iết hy vọng « bùn rứt », bóc - lột An được như trước, hồi cái va-ly, cái « kho của » của An chưa bị mất trộm.

Lại với di hỏi kẽ các bạn đồng tâm đồng-trí, thi lũ này bàn với Lạc cách đem ban An cho một nhà hát à-dào để kiềm lợi một lần iữa.

Lạc nhớ lũ ấy di dám - hối mồi-manh, và khi công-việc đã xong xuôi, già-cá đã định rút-khoát, Lạc đã dùng mìn lấy được chữ An ký và cá vết điểm-chì của An vào một tờ giấy trắng rồi, Lạc liền đem An di, nói dứt iảng dẫu nang dở ở nhòi làm nha một người bà con, dè chờ những ngày vui - uất nô sắp cho phép Lạc xum - họp với An trong một cảnh gia-dinh êm - đềm và rực-rỡ bờ giàu sang.

Vì thế, An theo Lạc đi ngay, di vớ tay không, d'với manh-nâu hắc lây trộm của cô chí Lạc, nhưng lại di với hy - vọng rằng dà ra khỏi một nhà giam n - uất, sáp được đến chỗ quang-dâng tự do, dè có thể tự - do tìm cách một là sẽ iiron di - nơi khác, hai là - quay về với cha mẹ, chư có ngờ đâu nàng theo Lạc bỏ nhà giam ấy dè chui xuống vực sâu hang thẳm, t'co Lạc rời-bỏ chỗ bụi-bặm d'đán thân vào vũng bùn - lầy!

XI

Thật là một điều vô-phúc cho phần đông thanh-niên

các làng ở quanh vùng ấy, từ khai đất Cầu-giấy có những nhà hát à-dào thi nhau mở cửa ngày một nhiều thêm nữa!

Từ khai ấy, bọn con trai này chỉ lây sù « ài hát » làm vui, chỉ o - sự di hiat la lvp thoi, và chí kéo anau di lai bắt cứ gấp được một dịp nào; sau cuộc cờ-hac: o - bat; — kui knach da den au xong co gio cha: di hat; — cniu thu bat, bay la co bang-huu o xa lai caoi, hay la chuang cu ngay nao co tué gom-gop nhau được tué tieng tuu diem khô song, khô giua, lá dâu... thật xin, thê lâng-lo, bay-burom... và vi di co phen chim-dâm vào cái « bê-tinh » của häng à-dao là häng có thê kè được ràng mỗi co molti häng chung-tinh, an-ai voi độ hai mươi anh... hanh-ngai! Đó là không kẽ tới những sự tự tinh, thê-hen với độ mươi lăm người nữa chỉ là mươi lăm anh « khâc-một tên », các chí không

CUỘC TRUNG CẤU - Y KIẾN

Nhiều mòn nùi trang mới chế 1942,bóng quay, chuỗi pendants nhau ngoc thach thiet. Vòng nùi mặt nhau khai soi moi long lanh, nhau kim cuong

QUÂN CHÚA

21 Rue Amiral Courbet Saigon

CÁC NGÀI HÃY DUNG:

PHẦN I - RÌ ĐÔNG - DƯƠNG

(Graphic Indo-chinois)

Mô - Môine chí I. « Hélène chí II. » & Hélène chí III. Phố Lu Laokay. Đã được công - nhận là iết không kém gì ngoai quốc công - việt cần thận. Gửi hàng chung kháp Đông-dương.

SỞ GIAO DỊCH

E. S. TRINH - ĐINH - NHÍ

338 A. Avenue Paul Doumer Haiphong

Ad. Tô AN-NHI Haiphong Tel. 767.

Căn dài - khâc Bông - dwong.

bao giờ tốt số được vỗ-về, ôm-áp một đêm nữa!

Từ khai ấy, bọn con trai này chỉ lây sù « ài hát » làm vui, chỉ o - sự di hiat la lvp thoi, và chí kéo anau di lai bắt cứ gấp được một dịp nào; sau cuộc cờ-hac: o - bat; — kui knach da den au xong co gio cha: di hat; — cniu thu bat, bay la co bang-huu o xa lai caoi, hay la chuang cu ngay nao co tué gom-gop nhau được tué tieng tuu diem khô song, khô giua, lá dâu... thật xin, thê lâng-lo, bay-burom... và vi di co phen chim-dâm vào cái « bê-tinh » của häng à-dao là häng có thê kè được ràng mỗi co molti häng chung-tinh, an-ai voi độ hai mươi anh... hanh-ngai! Đó là không kẽ tới những sự tự tinh, thê-hen với độ mươi lăm người nữa chỉ là mươi lăm anh « khâc-một tên », các chí không

chuyen a tay nhau dập trống từ sâm iối cho iới một, hai giờ sang... Đô la không kè lồng « rồng-rãi », biết chiêc khách dã nói ở đoạn trên, la, dieu các quan-vien cần nhất, cần hơn dập trống, cần hơn che tầu...

Được hưởng mọi diêu khaki-lac như vậy, mà xon cuoi lại ở ngay gần công lang, chí ba xu xe, mỗi xe ngồi được ba, co kui boi nguoi, ta den tan cuu nha noi, khong paui y-phuc chuan-e: chí la doi guoc cua « taung » cai quan « chao long », cai áo cuan nau, nay la cung chao-long nau qua nuong lai diem taem de vai manh va... cung duoc gọi la « lang cuoi », cuag au-an, em-em, ty-tuau tri... thi dia coa trai vuong ay kien-ri ben gan giu « uct-riuu » voi vú sao noi ? thi nuong luc san co mot vat nao trong lui, lam gi ma họ lai chuang gap nuan moi nguoai sau nao neu ben co nam nguo, nay la moi nguoai nam nao nea ben co sin nguoai, de di thường-thức những tau-vu ma o luong-gia khong co the co duoc ?

(của nua)
VŨ AN-LÂNG

(I) Xin chú ý cho rằng c chương này và chương sau nói về tình-tinh, tư-cách và giá trị bạn à-iáo ở xóm « mả ông Năm » đất Cầu-giấy hồi 1937-1938, thời-ky xảy ra trong truyện này. Năm 1949-1941 ôi đất ấy còn co them được mươi nhà hñra i và cung từ năm 1940, tư-cách, tình-tinh bạn kia cũi thi - đói một tý.

Hộp thư

ÔNG LÊ TAM TAM - Bài của ông se đang trong số Xuân ÔNG THÈ-GIAO - Nhận được rôi

Giáo sư VŨ - ÔN

GỒNG NGÀI : một bi thuật của đạo Phật tại Cao-mén. Hợp dẫn d', không kiêng cử phiền phức.

Học gửi thư rất nhiều người có kết quả mỹ mãn. Ở gần tới tận nhà học thành tài mới trả học phí.

Coi triết lý, tử vi đoán rõ vận mạng 2p. kèm-thông, ngày, giờ, năm... Mandat đế Vũ-đôn 131 route de Hué Hanoi. Hồi kèm cờ 0p6.

Đài - gương

của Tân-Bà Nguyễn-khắc-Hiếu

Một cuốn sách giáo-dục phu-nhâp dae tau cho nhanh nhà nhung bec me hin, v'nhua, moi dia-dinh da-paii co met cuon - Gioi 0550.

Trắng nước Hồ Tây

của Lan-Kha

(Lịch-sử tiêu-thuyet)

Tiêng sy bi-mati giài gom trong them cung cuu các vi he chua the sua - Gioi 0580.

HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN

Muon hieu rõ tinh thần bi mat của Linh-dô. Muon biêt rõ mọi vi thinh song Linh-dô được coi nước vàng theo và cả thế giới sùng bái xin xem cuon:

THÀNH GANDHI VÀ THI - HÀO TAGORE

Cửa nhà in BIAK TÀ, 94 Rue Charron

Téléphone N. 1509 - Hanoi

xuat bản và phát hành.

Đa có bản khắc-cá-nơi. Giá 0p70

Lê sống của bạn gái

Bạn gái nào có trong tay Ái-hep CREMÉ MONA là người đã nâm trong tay iết iết-le sống của đời mình, nay iết sống của người dân là vê dep.

Crème

Alona

CIPIC

TONIE ET BLANCHIT L - EAU

EDITION LE CÖUR

Kem Crème-nhi-dong của bà

Bạn-phuong de nhan la in - Cường

Hanoi xuất-bản. Sách in ky trang

thuong hang day 206 trang, co anh ca

tau va uva co anh oan-Pham-Quyen, già

moi cuon thuong 1550.

Editions Lê - Cường

75 Paris - Hanoi

BỘ THẬN TIÊU BỘC

Thuốc lọc máu, tiêu hết nhiệt độc ngứa lở do di độc hoa liễu phát ra. Hộp 0p80. Nửa 4,4p00 cát ta 7p50. Xà muu linh hóa giao ngan *

NHÀ THUỐC TẾ - DÂN

N° 131 hằng Bông Hanoi
Saigon : Ets Nam - Tiến 429 P
Blancny đại - ly đà mạt thứ
thuốc Tế - dân.

Bà BẠM-PHƯƠNG, một người tiên mèo tài súng đang của nùi giỏi nước ta co nói :

* Con chúng ta tên hú hóng là tèt & chúng ta, chúng ta không da chéi cho ai được nua. Giày này chính là tèt phải ván c u gáp. Chúng ta cần phải le nghi là đặt lại những nón tàng của ván để giáo dục Việt-Nam, chúng ta cần phải mở đường cho ván để GIÁO-DUC NHI-PÔNG *

Xem cuon Crème-nhi-dong của bà

Bạn-phuong de nhan la in - Cường

Hanoi xuất-bản. Sách in ky trang

thuong hang day 206 trang, co anh ca

tau va uva co anh oan-Pham-Quyen, già

moi cuon thuong 1550.

Editions Lê - Cường

75 Paris - Hanoi

PULL'OVER LAINE
CU^Y - ĐẬT 44, rue du Charbon
HANOI

DÙ «MỸ-THUẬT» KIỀU NHẬT, GỘNG TRÚC

DÙ LÓP LỤA, hàng thường	4\$35
DÙ LÓP LỤA, hàng Luxe	5.35
DÙ LÓP SATIN, hàng thường	6.00
DÙ LÓP SATIN, hàng Luxe	7.00

Gửi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn zin hối giá riêng

LE LOUVRE — 70^{me} Jules Ferry — HANOI —

ECLAT D'ARGENT

blanchit les dents
en vente partout

VENTE EN GROS

PHARMACIE DU BON SECOURS
52, Boulevard Đồng-Khánh — Hanoi

DẦU NHĨ - THIỀN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi vỉ 0\$28

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dầu
chính hiệu. X Xin đừng mua ở các hàng đong
trên tàu bè mà mua phải thứ dầu điều giả.

Nhĩ-Thiền-Dưỡng kinh cáo

NHĨ-THIỀN-DƯỠNG DƯỢC PHÒNG
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

Savon
douillifrices
antiseptique



Lukérina
Luardat du
Concours de
l'Artisanat

DISTRIBUTEUR : **PHUC - LAI**
47-89, Route de Hué, HANOI — Téléphone 974

Muốn có hy vọng thành nhà triều
phú xin các ngài hãy dùng giấy :

PHUC-MY

Một lumen đóng giấy nói danh khắp
ba kỳ Hàng tốt, kiều đẹp, giá hạ có
catalogue kinh hiệu. Bán buôn, bán lẻ

Thư và mandalet để cho:

M Trương-quang-Huỳnh, 204 rue du Coton Hanoi

Xem mạch thái - tò

GOI BENGH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 0p50
Đau da dày phòng tích số 6—Lâu tiêu, ngầm đau bụng
sỏi, ỳ ạch, ợ v.v... Giá 0p60 một gói. Bò da dày hậu sán
đại bò nguyên khai kiên tỳ bò vỉ số 41 (\$150) đau bụng
kinh niêm, gan, tức mật, hậu sán v.v.. Khi bị bệnh
trọc số 11 — rã khai hút mật nhọc v.v... giá 1820
nhà thuốc PHAM - BÁ - QUÁT 27 hàng Than Hanoi

NÉN HÚT THUỐC LÁ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá... 0\$16

NHÓM DẦU, NGẤT MŨI, SỐT
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG :

Thổi nhiệt tán ĐẠI - QUANG

Trong menses nặng bức, thường
bị cảm - mạo cảm nên dùng :

THỔI - NHIỆT - TAN BẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bưuơn bướm) mới khỏi nhầm
28, phố Hàng Ngang Hanoi — Tel. 808

THUỐC ĐẠI BỘ

Cửu-Long-Hoàn Võ-Đình-Dân

Hạng nhất hay cho những người mệt nhọc vì ngồi lâu đi xa, thức đêm.

Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước mình

Tổng đại lý Bắc-kỳ, Ai-lao : Etablissements VÂN-HÓA, 8 Hàng Ngang, Hanoi