

SỐ 142 — GIÁ 0525

27 DÉCEMBRE 1942

# TRUNG BAO

CHỦ NHẬT

Chiếc mặt nạ bằng  
vàng phủ một xác  
người của Tut-Ankh-  
Amen. Cấp một làm  
bằng men xanh  
cố lanh thần như  
mặt người thật vậy



NHUYỄN QUÁN - VƯƠNG  
CHỦ - TRƯỞNG

Ba chuyện ngắn, nhiều bài khảo-cứu, một trò chơi mới và nhiều ảnh xuân và Tết của Võ an Ninh Trần định Nhụng và Ng. duy Kiên

## Trung-Bắc Chủ - Nhật Tết Quý Vị

chỉ bán có 1p20 cà phụ bàn in  
một lối đặc biệt chà Tô nọc-Vân.  
*Anh bìa của Võ an Ninh là  
một sự hòa hợp ý vị và nên  
thơ của Nghệ thuật và Nhân  
sắc. Mỗi một bài là một sự  
chọn lọc kỹ càng. Mỗi một bức  
ảnh là một bài thơ tiết tấu*

---

---

Đúng 9 giờ sáng 23 tháng chạp ta Trung-Bắc  
Chủ-Nhật Tết Quý Vị sẽ gieo tình đẹp và ý xuân  
trên khắp giài đát Đông-dương. Nên đón mua  
kèo lại không mua kịp như năm ngoái

# Tuân-lê Quốc-tê

Trong tuần vừa rồi ở mặt trận phía Đông và mặt trận Bắc Phi quân Trục và quân Đồng minh vẫn đánh nhau nhiều trận rất kịch liệt. Ở Nga, Hồng quân vẫn tiếp tục tấn công nhưng xem ra sức tiến công của Nga đã kém mâu thuẫn năm ngoái một cách rõ rệt. Cùn xem Hồng quân tuy thất bại đau đớn mà vẫn cố tấn công thì dù rõ Chính-phủ Nga đã ra lệnh cho các tướng phải cố lấy lại các nơi trọng yếu đã có bị thiệt hại lớn cung đánh. Chắc hẳn trong suốt mùa đông, quân Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công để cố phả vỗ phỏng tuyen quân Đức ở miền trung-ương trước thành Ma-tur-khoa và miền khuỷu sông Don. Hiện nay mùa đông ở Nga đã rât là gay go và quân hai bên phải giao chiến hoặt-trên mặt hàng hoặc dưới những trận mưa tuyêt dâ dô. Ở miền giáp hai con sông Volga và sông Don, các cuộc tấn công của quân Nga lại bị thất bại. Trong mấy hôm cuối tuần lễ trước quân Đức đã phản công ở khu này rất mạnh. Ở thượng lưu sông Don hôm 15 Décembre, Hồng quân lại tấn công rất dâ và đã bị phá mất 100 chiến xa trong ngày hôm đó. Trận đánh ở khu này hiện vẫn rât là kịch liệt.

Ở mặt trận giữa cuộc tấn công lớn của Nga bắt đầu từ 25 Novembre đã bị thất bại hân. Quân Đức phản công lại ở phía lây thành Rjev từ hôm 7 Décembre đã tiến sâu vào trận tuyến Nga được độ 15 cây số. Vì cuộc thắng lợi đó mà quân Đức đã vây và phả hân được đạo quân Nga ở phia Tây nam Toporetz. Trong trận này Nga đã thiệt mất 20.000 quân từ trận hoặt bị bắt làm tù binh và bị mất 540 chiến xa oung 440 đại bác. Ngày 11 Décembre, Hồng quân lại tấn công ở miền Đông nam thành Rjev nhưng vẫn bị thất bại.

Tại mặt trận Caucase, trong một con đường hẻm ở Luapse và ở thượng lưu sông Terek tuần trước cũng có mấy trận kịch chiến.

Sở dĩ quân Nga vẫn tấn công được một cách không iếc quân sỉ như hê chắc là vì số quân

trừ bị của Nga vẫn còn khá nhiều. Theo tin Đức thì tuy Hồng quân hiện nay không thể làm nguy cho Âu châu được nữa nhưng vẫn đủ lực lượng để tấn-đòn. Quân Đức và đồng minh mâu-thắng được Hồng quân hực là một véc rất đáng khen vây.

Tại mặt trận Bắc-Phi hiện ở cả hai mảng Đông và Tây đang có những trận đánh rât dữ dội. Quân Trục dưới quyền chỉ huy Thống ché Rommel đã rút lui khỏi miền El Aghela và miền vịnh Syrte sau một trận giao chiến kịch liệt làm cho quân Anh bị thiệt hại lợt.

Trận đánh ở sa mạc Via Galbo, các nhà phông viên quân sự Anh cho là một trận đê bao vây quân Trục, nhưng tin Đức lại nói rằng cuộc hành binh của bộ binh trong lô quân thứ lâm Anh qua miền sa-mạc thiêu nước đã bị các đội phi cơ trinh sát Đức biết rõ. Khi quân Anh vừa liên đến giáp con đường chạy dọc bờ biển bị quân Trục bắn sang rât dữ dội nên quân Anh phải tạm lui đê đợi các đội chiến xa trước khi tấn công. Tin Bá-linh cài chính các tin Anh nói đội chiến xa Đức, Ý bị bắt lâm hai và một phần lớn đã bị vây. Thực ra thì quân Trục đã thoát được vong vây và quân Anh nay bị thiệt hại lớn vẫn không thể tràn qua được các toán quân Trục.

Về phía Tunisie thì từ san cuộc thất bại của Anh, Mỹ ở Tebourba, chưa có tin quan hệ lâm. Quân Anh, Mỹ định lây lại các nơi đã mất mây mía trước nhưng đã bị thất bại. Một nhà báo Anh ngoài mặt trận có nói rằng quân Đức hiện dùng nh êu chiến xe Mỹ đã lây được ở miền đồng lầy Tebourba sau khi quân Mỹ lui khỏi miền đó. Phi-quân Đức rât hoạt động và luôn luôn di dánh phả các nơi tập trung quân lính và các nơi đặt trọng pháo của Anh, Mỹ. Tướng Munoz Grande chỉ huy

(Xem tiếp trang 33)

## Thống-ché Pétain đã nói :

\* Luật thứ nhất của lòng yêu nước là giữ gìn mối thống nhất cho quốc gia. Nếu ai cung đòi theo ý riêng về nghĩa-vụ yêu nước, thì chẳng làm gì có quê hương, có quốc gia, chỉ còn những đảng phái làm mồi cho sự tranh-hùng khí-kỵ. Lòng nười dâ li-lân, tự nhiên chỉ gây ra nội-loạn, xâ-tắc phân chia, huynh đệ bất-hòa. \*

# MỘT CÔ ÁO-QUAN BÁNG GIÁ 4.000.000 QUAN

Một tòa lâu-dài đồ xô, cõi-kính, bí-mật và trang nghiêm. Với những lớp nhâ liên tiếp những ngọn tháp kính-thiên, khách-du từ ng đó là nh ững giòi-đường, thành-thất. Nhưng đó chỉ là lăng-tam của các vị đế-vương thời cổ Ai-cập, sót lại với thời-gian. Ai đã từng cung-chiêm các lăng-tam Đế-vương ở kinh-thành Hué, tất cũng có thê-tưởng-tuyeng ra những lăng-tam các đế-vương Hy-lap. Có khác, chí khác ở kiều-cá và qui-mô kiến-trúc, còn cái

Người ché được đựng trong ba cái khuôn: khuôn thứ nhất bằng gỗ son, đây là cái khuôn thứ hai lồng vào trong cái khuôn thứ nhất còn cái khuôn thứ ba..

tinh-thần thi vẫn giống nhau.

Nghĩa là cũng như các tông-làng ở Hué, các lăng-tam cõi đế-vương Hy-lap xưa là ty-niêu, xưa là lăng-mô, (vua là nơi chôn, xưa là nơi thờ) coi như một tông-cung-diện, đèn-dâil, lầu-các, chẳng thấy chút gì.

Đó là các lăng-tam thời trung-cõi. Còn các lăng-tam thời thượng-cõi thì khác hẳn với lăng-tam của Trung-hoa, Việt-Nam, vì làm ngầm dưới đất và thi-thè các cõi-vương Ai-cập.

Không bí-mật mai táng xuông đất. Mâ bí-mật giấu trong các « thán-cung » và giữ được xác thịt ngầm-nâm nguyên-vẹn. Cũng mấy nhà cõi-học chúng ta hay thử chui xuống coi một « hán-cung » cõi-vương Ai-cập xem sao. Thán-cung là một căn phòng kín-dark, bi-hiem, tối om như một cái hòm, tuy vẫn không lấy gì làm chặt hẹp cho lâm.

Lợt qua được ba lâm-cửa này, người ta thấy ở chính giữa có

Nhờ ánh sáng đèn điện rọi vào, người ta thấy một cái nhà

tảng-lon bằng gỗ trạm khắc rất tinh vi, thấp-vàng-ruột, thỉnh thoảng có chỗ nứt-sứt, Xem kỹ bốn mai nhà tang, thấy một mặt co hại của lăng đồng-thật kién-cõi, khóa rất kỹ.

Qua hai cửa này, người ta đeud-trong một lăng-vách gỗ nứa. Vách này có cõi hai cửa khói và niêm-phong kỵ-lưỡng cũng như cửa đằng-lawn ngoài.

Qua lăng gỗ thứ hai, người ta thấy một lăng-vách gỗ thứ ba, cũng có cửa có khóa cần thận.

Để ý xem kỹ-càng, người ta nhận thấy ba lanh-vách gỗ này giống như ba cái hộp gỗ khổng lồ, cái lớn ở ngoài, cái nhỏ ở trong, mỗi cái lanh-bằng cõi một gian phòng khach - út, lồng-lên-nhau, chẳng khác gì một cõi nhà có bao quanh ba lanh-tuong và ba lanh-cửa khóa.

Lợt qua được ba lanh-cửa này, người ta thấy ở chính giữa có

đặt một cõi áo-quan rât lớn.

Kiêu áo-quan không vuông vắn thước thợ như kiêu áo-quan ở ta; nó gần gõng kiều-áu Juan của dân Thổ, dân Thái miến Thượng-du, làm theo hình-thù con người, đầu to đầu nhỏ, goc vitt-tròn và nắp dày cung cao và nòng gần bằng phần dưới đê thi-thè.

Áo quan không làm bằng gỗ mà làm bằng sa-thạch.

Mở nắp quan-tai ra, người ta thấy một lanh-quan-tai nứa làm bằng gỗ đát-vàng và khâm-phâ-le ngù sác cùng các thứ bảo-thạch. Mở nắp quan-tai gỗ ra, lại có một lanh-quan-tai uifa cũng bằng gỗ đát-vàng, khâm ngọc như chiếc-goi. Người ta định ninh rằng lật nắp lanh-áo quan này ra, tất thấy thanh-thè của vúi cõi-vương. Té ra không phải. Thị ra trong chiếc-quách bằng sa-thạch, có tất cả tài ba lanh-quan-tai, chiếc



nó lồng khít chặt vào chiếc kín hình như liền vây. Lần áo-quan trong cũng đặc toàn bằng vàng ruột, nhưng có một chất giడ đèn đèn sam sám phủ lên mặt vàng, khiến ban sơ, người ta không ngờ áo-quan lại đặc toàn bằng vàng thành một khối như vậy.

Chiếc đèn đèn ấy chắc là do các thứ dầu làm phép vảy lên mặt quan-tài, nó ám mắt sắc vàng.

Nhắc lần áo-quan này đến lần áo-quan đó, dù vô số công phu và thời giờ. Phải dùng bánh xe, giày treo, güyüng nhẹ, tì mỉ hết sức mới là được lần nọ rồi lần kia.

Lần áo-quan bằng vàng đúc nặng lâm Sau người lực lưỡng mới dịch đổi một chút. Cứ theo cán lượng mà tính giá vàng, thì hồi vàng hạ hồi mươi mươi lăm năm trước đây, cái quan-tài đó cũng giá hơn một triệu phat-lang, ngày nay phải nhân số đó gấp bốn, sấp năm mươi dũng thời giá, tức là ít nhất chiếc áo-quan đó cũng trị giá tới 4, 5 triệu phat-lang, hay là 400.000 hay 500.000 đồng bạc Đông-dương.

Mỗi chiếc nắp áo-quan toàn vàng ra, người ta được chiếm-uguroong long-nhan cù-vuong Ai-cập Ngài năm như người năm ngà. Một coi rết gióng và không coi tơ ra rằng mặt người chết đã mây ngàn năm. Đầu ngài đội một miếng mạo riêng, y như cái mạo đội trên đầu con quái-vật (phoenix) vậy. Trên mạo, khác nhau lén cái đầu phượng-hoàng và con râu thản, la hai thứ biều-tượng oai quyền tuyệt đối của nhà Vua, hãi huy như Vua khoan tréo vào ngực, coi như đang cầu nguyện. Một tay ngài cầm cây như-rú bằng vàng nam ngọc bích, một tay cầm cái roi ngựa, là hai thứ biều hiệu của nhà Vua.

Tren ngực ngài, có chạm một con phượng-hoàng lớn, cánh

xòe ra như cánh công, con chim chạm toàn bằng vàng và nam bảo thạch màu thiên-thanh, cứ một đoạn vàng lại một đoạn bằng ngọc, coi lồng lẩy vô cùng. Cố ngài đeo một chiếc vòng vàng kiêu thật là.

Xem xét kỹ, thi ra mặt vị cố-vuong có đeo một chiếc mặt nạ che kín cả vai và ngực. Mặt nạ làm toàn bằng vàng nguyên-khối, dày, đặc làm sao mà gióng mặt nhà vua như in, không sai một nét. Thật chẳng khác chi mặt tượng trưng truyền-thần. Cặp mắt tượng trưng thần-thần. Cặp mắt nẹp tại lỗ tai làm bằng men xanh, coi tinh-thần như mắt người thật vậy.

Lại chiếc mặt nẹp vàng ra khỏi mặt nhà vua, và lột những băng vải bô thâm thế ra, rát là khó khăn, vì lân nhu y như thông trát vào, chảy ra dinh liên vào thân người rất chặt. Chân và tay nhà vua cũng đều đeo bi-tát tay làm toàn bằng vàng.

Chiếc quan tài chạm trổ rất tinh vi, hình-dung biều-hiệu

### KỶ SAU :

Tại sao ông Wells lại đóng cửa không cho mày vị ấy vào trong thế-giới sử ?

■■

Một chuyện ngắn :

## Bóng mè

của NGỌC-HOÀN

■■

MỘT SỰ TÌM TỎI MỚI  
CỦA KHOA - HỌC :

### Người ta đã tìm ra được thuốc chữa bệnh ghen

Những người nào ghen chändig bao lâu, nứa sẽ có thuốc viễn-dùng trừ bệnh ghen như ta uống thuốc trừ bệnh đau bụng vậy

nha Vua cùng những câu hỏi-ké cù.

Ở trên thi-tiền nhà Vua, có đẽ đở deo rất ngoạn-mục, kính-dung một con chim phượng-hoàng xòe cánh eó những sợi giây vàng buộc vào người. Trên cổ, có đeo vò sô vàng vàng các sác, có nam ngọc-lam. Một chiếc giây lung-bằng vàng, buộc quanh thân xác trời, có hai đoàn-kim đeo ở giây lung. Kiếm là kiều-kiem thường, dằng, là một điều là từ chối với lưỡi toàn bằng vàng. Cầm coi người ta thấy lưỡi kiếm tuy bằng vàng song rất cứng rắn, không biết đời xưa người ta tìm cách gì làm cho vàng rắn, cứng và sắc được đến cõi thề đem làm lưỡi kiếm lưỡi dao.

Cõi tay và ngón tay nhà vua deo xuyến vàng, nhẫn vàng kín cả. Ở giữa đám băng vải ràng buộc ứ-thi, người ta lurement được dù thử bùa đấu, những mảnh vàng diệp, những con giông bằng bảo thạch dù mâu.

Nhà Vua nói trên là vua Tout-Ankh-Amon, một ông vua cõi Ai-cập về triều-dai thứ 18, ước kòn 3.000 năm may. Läng-tâm và thán-cung Ngài lâm rất là bí mật, cõi và vĩ đại, và cũng như các läng-tâm cõi khác làm ngầm dưới đất; con đường hầm đưa người ta xuống tới thán-cung xâu đốc những 18 cấp đá.

Läng-tâm này do nhà cõi-học Anh Howard Carter phát minh ra, và nhở có bá luer East Cænnavon người Anh bỏ tiền hàng-triệu ra khai quật rộng rãi trong 8 năm trời mới xong; tinh ra phải đào bới tết cã iới 7 vạn đât, đá, cát mới tìm thấy läng-tâm nhà Vua.

Sau khi mở tháp-diện (ở đối diện với thán-cung và tìm thấy không biết bao nhiêu là đồ vật quý vò giá, như mấy cái bảo

tháp (ghé) toàn vàng, mấy cái giòng, mấy cái ngai toàn bằng vàng khảm ngọc-thạch ngũ-hắc, hai phò tượng vua và Hoàng-sâh toàn bằng ngoc-thach lớn bằng người thật, bốn cõi xe lòn khảm bao thach la liệt bốn bể, trong xé chấn dày vàng, bạc, chàu, bùa, hổ-bao, quân-đen... đều đeng v..., nhà cõi-học mới mở đến thán-cung và tìm thấy xác nhà vua nộp đẽ trong ba lầu-tường vách có khóa vò ba lầu-quan-quach như là ở trên.

Theo cuộc khám nghiệm cõi các bác-sĩ thi-xuong nhà Vua coi chưa được to lớn, hình như nhà Vua khi thăng-hà mõi cõi 18 xuân-thu, hợp các lời ghi-chú bằng cõi-tý.

Thời đại Ngài, sõi Ai-cập đã gọi là thời đại hoàng-kim, có ý cho là thời đại thịnh-vượng phu-cường nhất trong lịch-sử cõi Ai-cập.

Nhưng đó là chuyện khác.

Ở đây chúng ta thử nhận cuộc phat-minh thi-thê một ông vua Ai-cập chết từ 3000 năm trước mà vẫn còn nguyên, khéo xem người cõi Ai-cập uớc xác thi không thể thối nát được, doa-dung vào những chất nước sôt trúng, rồi cõi sôt trúng tẩm vải liệm cùng những mảnh vải băng-bó phia ngoài kin mit, nhien-hau mới cho vào áo-quan.

### Hộp thư

Ông Xich - kỵ — Nhận được rồi.

T. B. C. N bao giờ cũng hoan nghênh những bài của độc - giả gửi đăng báo.

### Nhà xuất bản NGUYỄN - DU voie 206bis, n° 11 Hanoi

BÃ CÓ BẢN:

#### BÃ QUAN MÝ

Lịch sử tiêu-thuyết của Chu-Thien

Giá \$300

MỚI PHÁT HÀNH :

#### TẬP KIỀU

của Tô Poanh. Cõi 8 số hán-giá hoa-

sí. Ngày-đến-Nông. — Giá 1500

BỆNH THỜI ĐẠI

của Phạm-ngho-Khôi. Hay là bệnh

điệng-tinh-thần đã từng đán-dốc

mấy thế-thập-năm trước Việt

— Giá 6500

(Loại « Đạo lâm » Người tý)

BÃ HẾT : 8

#### TREN PHÒNG NGHÉ THUẬT

của Vũ-ngo-c-Phan (sõi tái-bản nay mai)

IN GẦN XONG :

#### THANH LỊCH

của bà Văn-Bà (loại « Thưởng-thác »).

#### RĂNG ĐEN

của cõi Anh-Tho

(loại « Cảnh-phúc-gia-dinh »)

BÃNG IN :

#### CHUYÊN HÀ-NỘI

Bài ký của Vũ-ngo-c-Phan

« THUP »

tập thơ đặc sác của Bô-cam-Vân

HƯƠNG XUÂN &

Những vần-thơ hay cũn-nhất-thi-

có danh : Văn-Bà, Hằng-Phuong,

Anh-Chu, Mong-Tuyet,

(Sõi phat-hanh vè dịp 1/5)

Đến triều-dai thứ 4, thi tu ấy phô-thông khắp nước, trên từ vua chúa duới đến thư-dân, doi với tài cõi mọi hạng người ở trong nước, tục ướp xác đã thành một tục-lệ không ai dám bỏ qua. Vì họ đều tin rằng thần-hồn người ta tiêm diệt hay trường tồn là do cái thần-xác ướp, riecbang phải một mình Ai-cập mới có tu ướp xác. Hồi thế-kỷ thứ 18, tại Pháp quoc người ta cũng tìm thấy những xác người khô đét tại xã Auvergne. Cõi diệt là những thi thể này hình như chỉ nhờ khí-hu và khí đất (cõi là như tu ướp xác) là xác-ho lượng trong các mả kẽ) mà nguyên vẹn chứ không phải do thuốc ướp, như tại Ai-cập.

Tuy vậy, ban sơ, chính người Ai-cập cũng không có tu ướp xác người chết đâu.

Dần-già ướp xác không rõ ty trong nước khởi ra hay tu nước ngoài nào do - nhap, phô-thông trong dân-gian. Ban đầu, người ta chỉ sát vào tui thi không chát khẽ cõi cho tu thi không thể thối nát được, doa-dung vào những chất nước sôt trúng, rồi cõi sôt trúng tẩm vải liệm cùng những mảnh vải băng-bó phia ngoài kin mit, nhien-hau mới cho vào áo-quan cõi là lõi tõi.

Các xác ướp về thời cõi kinh đô Ai-cập còn là thành Memphis và về thời mõi th-én-dô đến thành Thébes, thường-thường đều mảnh dẽ, bẽ nhõa. Người chết nằm thế nào, người ta thường ướp như vậy. Nếu là một ông vua hay một vĩ quan то thi người ta thường đeo vèo cõi vò ay những đồ đẽ trang-suc sinh-thời vǎn-deo. Người ta bẽ chán-bó tay băng-bó phia ngoài kin mit, nhien-hau mới cho vào áo-quan.

Trên mặt người chết, người ta úp một chiếc mặt-nạ, chép gióng hệt mặt người, hoặc hắt vải son hoặc băng giấy dày, hoặc đúc bằng vàng như vua Tout-Ankh-Amon nói trẽ (rõi đặt thi-thâm nón vào một cái áo-quan chàu nhât bằng gỗ; áo-quan này lồng vào một chiếc áo-quan khác cũng bằng gỗ, Căi-khai chiếc lồng vào một cái quách bằng đá lớn hơn.

Nhiều khi người ta đẽ trong quan-tài dùi thử khí-dung, châubáo, người chết dũng trước kia

Có khi người ta chôn theo cả những đồ dùng như giường, ghế nữa.

Đến hời đệ-nhị Đế-quốc, thành Thébes, tức là về triều-dai thứ 8, thứ 9, thi thuật ướp xác người tiến bộ tới cực-diểm.

Những thi-thề ướp thời này như thi-thề vua Ramsés II và nhất là vua Setis I ướp khéo quá đến nỗi trải qua 4000, 5000 năm nay mà trông vẫn ung-dung tươi tắn như người nằm ngủ.

Từ thời này trở đi, việc ướp xác người giao cho một ít người riêng. Giới này lại chia thành ba phái: một phái gọi là *paracchistes*, chuyên việc mổ tử-thi, moi nết phổi, tạng, ruột gan-rá; một phái gọi là *taricheutes* chuyên việc lôi ác ra qua lỗ mũi, rồi nhúng thi-thề vào nước muối(nation) luôn từ 40 đến 120 ngày, để làm muối cho thịt xuong khỏi thối nát. Khi vớt lên, người ta lấy vải bông, mạt cưa, cỏ khô, muối, dà nhè vào các lỗ da dày bụng dưới và nút lỗ mũi, lỗ miệng, lỗ tai, bằng một chất giден-den mà thơm phức. Có khi người ta khoét cả mắt thật đi, lấy mắt giả bằng men sứ thay vào, đoán người ta để phơi cho khô đi. Bấy giờ đến công việc của phái thứ ba, gọi là *ichocchites* hoặc *cochlyes* chuyên việc khâm-liệm tử-thi, từ đầu đến cuối. Trước hết người ta lấy vải bao kín tử-thi từ đầu đến chân như một chiếc áo nịt. Đoạn người ta lấy tấm vải liệm có yiết những câu kinh kệ và vẽ mặt thần Osiris. Bên ngoài người ta bao thêm một tấm vải liệm nhỏ mặt non nhuộm màu hồng, và dùng các băng vải buộc lại cho chặt chẽ. Thế là thi-thề có thể nhập-quan-dein di chon, với những lễ nghi theo tục lệ cũ.

Đến triều-dai thứ 19, có tục dùng những quách chế theo

hình dạng tử-thi, Quan, quách đều son son có khi thép vàng và có vẽ những cảnh-huống tuồng trọng dưới âm-phú.

Sang thời đại thứ 20, người



Cái khuôn thử ba dụng xác chết thi bằng vàng đieg, tròn trổ rất tinh vi, mỹ thuật.

ta tăng thêm số quan-lại. Nhiều bức đại-gia như vua, quan có tới ba lần quan, và một lần quách.

Đến thế-kỷ thứ 9 trước Thiên-chúa thi thuật ướp xác đã bắt đầu suy-dần. Người ta không dùng những phương-pháp tốn công phu ngày giờ như trước nữa, mà chỉ dùng nhựa thông và thạch-não-du (bitume) để ướp xác mà thôi. Thuật mới này vừa mau chóng vừa rẻ tiền. Nhưng phương-pháp này tuy có giữ được nguyên-ven thi-thết song không giữ nguyên-ven được cái thần-thái của người chết như thời trước.

Việc khâm-liệm và sự trang-hoàng, cũng thay đổi tùy theo từng-miền. Ở miền Bắc Ai-cập người ta yêm bùa đầu vào áo quan dà trù-tà quí. Chei mặt nắp lèn mặt thi lau Lăng-vàng, tay và chân đều bọc bì-Ất bằng lá vàng-diệp. Nhà nghèo, thi những thức ấy làm bằng đất mầu xanh hay lam, chạm vẽ rết-tím.

Đến đời vua Ptolémées và thời thuộc quyền do họ La-mã, thi thuật ướp xác ở Ai-cập đổi bại-lâm. Rồi đến thế kỷ thứ tư sau Thiên-chúa những chất ướp xác biến mất trước thế lực đạo Gia-tô. Nhưng vẫn còn những xác ướp. Không ướp bằng các chất nói trên mà ướp bằng khí lửa khiến thi-thết khôết đi, không còn ra hình-thù gi-nữ, khi đặt Hồi-hồi thinh-hanh khắp nước Ai-cập, thi tục ướp xác của Ai-cập cáo-chung.

Chẳng những ướp thi-thề, người Ai-cập hời-cô-lai còn ướp xác cả những loài vật như bò mộng, cá xaux, cát, mèo, chó v.v.

Nhin những xác-p, ngàn năm vẫn tươi-tinh, những áo quan và kiêm-bằng-vàng, những khui-dụng-cham và trồ-tinh vi khâm-bao-thach ngù-sắc người ta không thè khòng fay làm kinh ngạc-nhận thấy một nền văn-minh cao-tột bực rực rỡ ngàn-xua, mà già tàn-ta.

VĂN-HẠC

Bao nhiêu những người  
quen biết và giúp việc ông,  
thay cái chết của cô đều lo sợ  
cho ông. Số vĩ ai cũng chê  
ông yêu thương con gái đến  
quá độ, nay nàng mất đi, ông  
có lẽ đến tự-tử, hoặc nếu không  
thì thi-cũng bỏ bê hết công  
việc mà đi mất.

Nhưng không. Sự thực khác  
hẳn như người ta vẫn  
tưởng.

## J. Vogassari đã ăn cắp xác con về đè luôn luân cạnh mình

TIẾC RẰNG ÔNG TA CHƯA  
HỌC BƯỚC CÁCH ƯỚP  
XÁC CỦA NGƯỜI AI-  
CẬP CŨ XƯA - NÊN BI  
TRUNG BỘC MÀ CHẾT

là một nhân vật có tiếng ở Athènes. Ông là chủ A'henes Popular Bank, vặng bắc rất nhiều, không biết thế nào mà rõ. Bốn năm nay rồi, Bốn năm nay dân thành Athènes bón tán voi nhau rất nhiều về việc tên Dao-mà ăn cắp vàng bạc có tài là Vassili Spirou. Gã này bị chém giữa lúc giao-déo mà có Minica Vogassari, con gái cưng của một ông chủ ngân hàng triệu phú là John Voga-sari. Bốn năm... một tám mòn den vẫn bao phủ vụ này... nhưng, vừa đây, cái chết của nhà triệu phú đã vén lầm mản bí mật lén và cho mọi người được thấy hết cả tần-kịch u buồn, rùng rợn.

Muốn chết theo con  
Ông Vogassari John, nguyên

### Cái mộ không có áo-quan

Trong khi làm lě cắt dám cõ Minica Vogassari trong nhà thờ, những người hiếu-hỷ chen nhau đứng gần-lại áo quan đều có thể nhìn thấy xác người thiến-nữ deer chẳng deo chil không biêt bao nhiêu là bạc vặng, cháu báu.

Thám-tu trả-trò vào dám thư-dân. Trong số đó, có một viên nhân thấy rằng lén-dao mǎ ăn cắp chuyên môn là Spirou nhìn-nheng bắc vặng, cháu báu dò bằng một con mít vỏ cung g'an giáo.

Lẽ-tất, người ta khieng áo quan ra nghĩa địa: xác Minica được đem chôn trong cõi mõ số 863. Và ai cũng lây-lèu-dó lâm-lá, lâ sao mội nhà triệu phú như thế mà lại chôn cất con mít cách lâm-thường như kia. Người ta dò dồn mẩn-nhin nhà triệu phú và thấy ông cầm cái sô tròn dà định: nàng chết vì binh-lao giữa lúc nhan-sắc đương-lông lây, giữa lúc mới có mươi-tám tuổi.

Sáng hôm sau, người già nghĩa địa thấy thi thể Vassili Sproul ở trước cửa mồ nang Vogassari. Trên cửa, có dán người cậy mồ. Lập tức, người ta báo sở cảnh sát, và sở cảnh sát báo tin ngay cho ông John Vogassari. Chính ông John đem chìa khóa đến mở cửa mồ con ra và yêu cầu với nhà chức trách để một mình ông vào mồ con gái ông xem xét. Ra, ông tuyên bố với mọi người rằng trong mồ không xuy xuyên một tí gì. Nhờ chúc trách ngồi ý muốn điều tra thêm cho cẩn thận, nhưng ông kiểm hết các cách để chờ, và người ta vẫn chưa lồng ông vì ông là một nhà tài sản trong thành phố. Nhưng vì muốn cần thận hơn, họ yêu cầu ông làm thêm một cái cửa sổ bên ngoài nữa cho chắc chắn hơn. Ông ứng thuận. Ông lại sảy thêm một bức tường giấy ở phía ngoài là khác.

Nhưng bắt đầu từ đó, dân thành phố nói nỗi bần lâm với nhau. Họ lấy làm lạ sao ông triết phủ không hề bước chân đến thăm viếng mộ con gái nőka, quanh năm chẳng có một bó hoa đặt lên yên nghỉ cuối cùng của người con gái cả thừa nhân sắc cũng như cõi thừa tiền bạc.

Hãy đợi coi:  
BÁCH KHOA HẠI - TÙ - BỀN  
của QUỐC HỌC THU XÃ  
xx ra từng tệp mọt x

## SẮP CÓ BÁN MỘT CUỐN TRUYỆN BẶC BIỆT CỦA VĂN UYÊN

### Đường gươm họ Lai

TRUYỀN LỊCH SỰ VÔ HIỆP CỦA VĂN-TUYỀN

Một chuyện mà tất cả các bài ký số ham mê, và thích, sung sướng vì thấy tội được do những lời văn rất chua chát nhưng đậm cao su rất lý khái tác giả Lusi kí m Đặng, Chu Long Kiếm, Quả Phương ký hay v.v.. Loại truyện này sẽ ra liên tiếp mỗi tháng hai quyển.

NHÀ XUẤT BẢN TẦM VIỆT 49 TAKOU - HANOI

HÃY ĐỌC:

Triết học Nietzsche	\$1.95
Vàng Sao	2,50
Trong 99 chép nǚ	1,00

10

### Tiếng đầm trong đêm tối

Người ta bèn để ý tới căn nhà lầu ba tầng của nhà triết phủ John Vogassari. Ông, nhà triết phủ sống một cuộc đời yên ổn với vợ và một đứa con trai tên là Luân. Ngoài ra, chỉ còn một người vợ già ở hâu vụ chồng ông đã qua chục năm nay, còn ngoại già bao nhiêu gia đình day lờ thi ông đãi hết. Lạ thay, căn nhà ấy mỗi ngày lại bị một hồn lén. Nhiều người nhân thấy rằng cứ vào khoảng một hai giờ sáng thì trên lồng gác thư hai người ta lại thấy mờ mờ có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Những kẻ hiếu kỳ hét sác diều ra xem thử, nhà ông Vogassari hàng đêm vẫn làm gi. Một người bạo dạn hơn hét, tò mò cõi tên lén rồi vào thi thấy « họ » đang cõi một cuộc lễ vòi cúng quái lợ. Vợ chồng ông Vogassari, đứa con trai lén lầm và một ông cõi đạo vừa đi chung quanh một cái áo quan vua lầm bầm hát một bài hát nô nức, nồng, Đoạn, cả bao người cũng ngồi xuồng ghê rỡ thi không biết tự đâu,

những hồn kẽm liết lầu, nhịp nhàng nỗi lén trong khoảng khuya tịch mịch. Thấy là, những người trong thành phố bèn với vang đì báo cảnh sát nhưng cảnh sát cho là những lời nói của họ vô lý và lại không có bằng cõi xác đáng nên bỏ đi kí ông xét.

Bốn năm qua, Nhà triết phủ John Vogassari vẫn làm việc như thường nhưng ai đã quen biết tâm tình của ông đều nghiệm thấy ông kẽm phản háng háng. Vì thế, nhà ông làm lẽ kỹ niệm để từ chia niêm ngày tết của nang Minica. Hôm thứ sáu, John Vogassari vẫn đi làm việc như thường. Hôm tết bảy, ông gọi giày nái đến cho viên phó hội trưởng nhà ngân hàng bảo rằng nếu ngày hôm ấy không có việc gì quan hệ thi ông ở nhà ngày chủ nhật, chính là ngày giỗ nong Minica. Ông John chết. Chết đúng ngày, đúng giờ mà con gái ông đã chết, hồi bốn năm về trước.

Lập tức, một viên bác sĩ quen của gia đình lâm giây khai tử, nói rằng ông John, chết vì bệnh đau tim. Nhưng thấy cái chết của ông bất ngờ quá và có nhiều trường hợp ăn nhập với cái chết của con gái ông, nên đòi mồ lùi thi ở gác rúa nát ra mãi rồi. Gần đó, người ta thấy một cái quan tài hai bảng gỗ: đó là quan tài ông John lạy chắp lại mà đầu thi quay về phía nang Minica.

Kết quả cuộc mò khám tử thi: tim ông John không việc gì cả. Nhưng người ta nghiệm thấy rằng « cái chết của ông, mõi phần lớn, do ở một chấn động làm bỗng nhiên chấn hấn họe họe và là đòn đã ăn ngầm đặc ngầm da thịt thi lầu ».

Người mẹ đưa mài lướm con và nhân viên nhà băng cũng không khăn khoăn thêm làm gì. Nhưng sở cảnh sát không bỏ qua cơ hội ấy, vin

trời nay, thì ra người cha ấy của cậu bé mà xin phép bà Vogassari mở một cuộc điều tra.

Biết là cái mán bít mặt đã bị vén lên rồi, bà Vogassari không tìm cách gi ngăn trở hết. Va nhân viên ty cảnh sát đã được chứng kiến một cảnh tượng lâng lâng, han hẫu. Một cái phòng rộng mồng mènh, không có đồ đạc gì cả, trừ một tấm ảnh nàng Minica phông

### Trè con nhìn lỗ khóa có hại như thế đấy

Theo tục bên Hi-lạp thi nhangs uôn chuc ngan hàng, một khi đã chết rồi thi được quốc tang. Nhà « Athenes Popular Banks » không bỏ được cái lục ấy cũng quyết định làm lễ quốc tang cho ông chánh hội trưởng là John Vogassari. Nhưng lạ thay, người ta vừa nói iới truyền đồ thi bà Vogassari gai ngay, dù không chịu, mà cũng không chịu nói cái lùi sao lại không bằng lòng.

Vừa lúc ấy thi con trai bà, tức là em gái nàng Minica vui chạy đến mào nói: « Không Cha tôi muôn được ở nhà mãi mãi với chị Minica tôi ».

Đã có BÁN:  
Lịch trình tiến hóa sách báo Quốc - Ngữ

in đẹp trên giấy láng nhiều hình và ảnh các văn bản già 2\$00 — cước phí 0\$40



trời nay, thì ra người cha ấy thương con đã nhất định không tin rằng con mình chết. Ngày hôm sau đám nang Minica, ông John đã ván xe một mình đến nghĩa địa và một cái chôn vè nhà. Ông không cần phải giảng giải lâu la gì cho vợ hiếu. Vợ ông biết hết. Va biết rằng trong lúc ông đã dao xác con gái vè thi tên áo mà ăn trộm chuyên môn là Vassili Spirou cảng vao. Nhưng không hiểu lòng trời định làm sao, tên Spirou sà qua, ngất đi mà chết ngay tại chỗ.

Một vài hôm sau, người ta trả đến nhà ông John ở phố Arisio, một cái hòm gỗ to. Hồi ông nói đó là một cái đòn châm cắm. Sự thực thi đó là một cái quan tài bằng thây thiền dùng để đựng thi hài Minica. Trước hòm đó, thi hài nang vẫn gián kin trong phòng riêng và khóa cẩn thận. Bà Vassili duỗi hết cả kẽ thay người tó, chỉ trừ một người vú già, như dà nói trên kia. Một hôm, đứa con trai của ông John, em nang Minica — lúc ấy cậu lèn tám tuổi — thấy cái buồng khóa kia lòi tim cách vào xem. Bao nhiêu lỗ khóa đều bịt giây. Cậu chọc giây nhòn vào, thi chao ôi, cái cảnh tượng kinh khủng đã diễn ra, cậu ngã sùa. Ba Vogassari hét sác bắt cậu giữ kín cái truyện đó, không ngờ, trước mặt nhân viên nhà băng, cậu đã dề lò ra thành ra cái nghi án bốn năm bảy giờ lò ra ngoài ánh sáng.

Hồi còn sống ông John chiều chiều lải vao phòng, nhìn vặt con gái và dâi mọi người cõi lồng phái lâm theo va cầu nguyện (xem tiếp trang 35)

# Văn-chương có ành-hường đèn sự diệt vong của một nước không ?

(Tiếp theo)

## Thể-kỷ 14 và 15

Giữa lăng thơ tiên diền của thể kỷ 14 và 15 tiếng than khóc của Villon vẫn vắng như tiếng chuông ảo nỗi của nhà thờ lúc đêm khuya. Villon là một tướng cướp. Chàng đã từng phen đào trướng, khóét ngõ, lục trộm vàng ở Trường học Navarre, lúc giết một ông cố đạo vì một mỵ-nhân, chàng lại đã từng phen bị kết án tử hình, bị án treo cõi. Nhưng chàng là một thi sĩ lăng mạn có hiết tài. Villon đã than thở chờ đời mình ở trong hai tập thơ của chàng Petit Testament và Grand Testament... Vàng chàng là một tướng cướp. Nếu chàng không đi vào con đường sa ngã ấy, thì cái bằng cấp cù nhân của chàng cũng có thể tạo cho chàng lâm hạnh phúc trên đời. Nhưng Villon đã đi làm đường và mất khai đã lầm thi lầm mãi. Hình như có một mảnh lục gi khiên chàng cứ đi đào tường khoét ngõ, và cướp của giết người. Chàng ăn-năn, chàng hối hận, nhưng chàng không đủ nghị lực để tiến vào con đường chinh đại quang minh.

Nói tóm lại, Villon là một thi sĩ lăng mạn trăm phần trăm. Sống vào thế kỷ 15, chàng có linh hồn của một nhà thi sĩ về thế kỷ 19. Tiếng than khóc của chàng là tiếng than khóc của tất cả loài người.

## Thể-kỷ 16

Văn nghệ phục hưng đem lại cho thi gia Pháp lâm tai liệu và đầu dè. Giữa những ước vọng muốn làm một cuộc cách mạng trong lăng tho, thi-xã Pléiade thành lập. Người ta không còn lấy tài liệu và đầu dè ở văn chương của trung cổ thời đại nữa mà lại ở kho tàng văn chương cũ của La-hy. Trung-trung các thi-sĩ cổ học J. du Bellay và Ronsard là hai ngọn bút tài tình hơn cả.

J. du Bellay nỗi tiếng nhờ ở hai tập thơ ta thán: « Regrets » và « Antiquités romaines ». Đó là hai bài cao giọng phán chiếu những nỗi nhớ nhà của ông lúc ông ở tại La-mã, những

sự đau thương của ông trước cảnh diêu tàn của những lâu đài hư nát bị giày xéo bởi gót chân của thời gian, hoặc những nỗi tức giận cảm hờn của ông giữa dân tình phòng dâng của kinh thành Ý-dai-lợi.

Nhưng Ronsard người cầm đầu thi-xã Pléiade mới là tay tướng giỏi nhất trong lăng tho thế kỷ 16. Thi ca ông đã ru ngủ khêng biết bao nhiêu linh hồn, đã làm xúc động không biết bao nhiêu trái tim. Là một người da sầu da cảm, ông đau đớn vì nỗi mong mania của đời người. Ông khóc trước sự mâu le của thời gian vô tận. Hãy nghe ông than vãn trong bài thi La suite de la Jeunesse vì nỗi tuổi trẻ chóng tàn, trong lúc ngoại cảnh ván xinh tươi bần bì. Trước những tang dá vũng bến kiền cổ, những rùng cây mồi, nấm xinh đượm thêm màu, những giòng nước không bờ không bến, biến đi rồi lại hóa, ông không khôi bỏn tái cho sự chóng già nua của mình... Lại nây nghe ông buông những tiếng thở dài nho nuột trong những bài thi như Sonnet à Hélène, à Cassandra, ông buồn cho sự chóng tàn của sắc đẹp dàn bà... Sắc đẹp mĩ miều cũng tì như sắc đẹp của dóa hoa hường. Nhưng hoa kia mai nở, rồi lại tối tàn, và sắc đẹp dàn bà, của cô Cassandra, có Hélène chỉ được một thời gian.

Ronsard là một thi sĩ lăng mạn đặc biệt. Ông bị thế kỷ 17 ruồng bỏ nhưng đến thế kỷ 19, ông lại được người ta đem ra ca tụng.

## Thể-kỷ 17

Không bao giờ lỗi văn lăng mạn bị ruồng bỏ bằng hồi thế kỷ 17. Nhà lật thuyền Boileau xướng lên sự khát quan trong văn chương — Pascal tiên sinh bảo rằng « cái tôi là khả o ». Các thi hào bấy giờ chỉ trung đến những vấn đề chung có thể có bất kỳ hồi nào, chỗ nào và cũng vì vậy tuyệt nhiên không dâng đến chữ « tôi ». Họ toàn là những nhà tâm lý học uyên thâm... Họ suy nghĩ, giải phẫu, cố tìm ra cội

rẽ, hoặc nguyên nhân, không bao giờ họ kêu ca, than khóc trong thi ca của họ. Họ khát quan quá. Vả lại, hầu hết các thi hào đương thời là những quý khách của những bà Rambeauillet, Seudéry, Sablé. Trong những khát khao-tuinh của các bà quý phi ấy, họ đã tập quen có thói hay bàn đến những vấn đề tâm lý để mọi người có thể phô bày ý kiến, và phép lịch sự không nói đến mình để mọi người khỏi chán nản. Cũng vì vậy, lúc cầm bút, họ vẫn giữ những thái độ khát khao-quan ấy — cho nên văn chương thế kỷ 17 là một thứ văn chương khát khao-quan đặc biệt. Thêm nữa, họ viết những lối văn bi kịch và hài kịch, hai lối vẫn bắt buộc tác giả luôn luôn phải giấu mình.

Tuy vậy, giữa đám thi hào lánchez ấy, có hai ông, nhiều khi và ý đà để chờ lộ can trường của mình, Chính là La Fontaine tiên sinh và ông linh mục Bossuet. Trong một đôi bài ngũ ngôn, La Fontaine đã để chờ lộ cảm tình của ông đối với cảnh vật thiên nhiên, hoặc ẩn ẩn buồn rầu của ông lúc người ái nhân của ông là Fouquet đương làm quản đốc ở trong triều bỗng chốc bị vua lồng ngực... Những bản văn iết của Bossuet tiên

## Xin hỏi các ngài :

① Có thấy ở nước ta một cuộc té lở thấp đèn bằng thịt người sống bao giờ chưa?

Tất là chưa !

② Có thấy một chủ Mường làm cho vua quan tướng siêng ngủ không yên bao giờ chưa?

Bắn cũng chưa !

③ Có thấy một người đánh nồi 25.000 người bao giờ chưa?

Dám chắc là chưa !

④ Có thấy một người con gái Việt-Nam làm Thượng-thứ bộ Quốc-lương bao giờ chưa?

Lại càng là chưa !

⑤ Nếu thi xin các ngài nhớ đón xem Số TẾT của Tung-Bắc Chủ-Nhật khởi sự dâng bộ lịch sử tiễn thuyết rất hay:

## Lê - văn - Khôi

MỘT NGƯỜI ANH HÙNG DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG

Các ngài sẽ thấy những sự lạ kẽ trên, với bao nhiêu sự tích rùng rợn, lù luông, bi đát, tinh tú, và dà các họng rung hùng, hiệp sĩ, liệt nữ, kỳ nhân khiến người ta nén kín nén ca, dâng cảm dâng mộ. Ai không đọc t uyên này thì không biết ich súi cận-dát nước nhà.

sinh đã làm chảy không biết bao nhiêu nước mắt và chính ông cũng than khóc trong những bài văn tế đó. Trước những linh sàng trong đó yên đặc hống soái Condé hoặc bà Henriette d'Angleterre, ông bùn, kèn lại đức tính của người bạc mệnh. Đôi khi giọng ông trở nên rền rít và âu sầu thậm tệ. Về chăng những người bạc mệnh ấy phản nimbula là hanh bè thân thích của ông, trong lúc sinh thời cùng ông giao du tương đặc lắm. Cái buồn của ông cũng không phải là vô căn cứ vậy.

## Thể-kỷ 18

Thế kỷ 18 là một thế kỷ hoàn toàn duy chính lý. Người ta chỉ ham bàn đến những vấn đề nhân sinh, xã hội, chính trị tôn giáo. Toàn pháp suy luyến, và óc khoa học chiếm hết tất cả trí não của người đời bấy giờ. Thành thử hầu hết sách vở của thế kỷ 18 là những sách nghè êm nghị báu người đọc phải suy nghĩ hơu là cầm đong. Các bà, các cô cũng chẳng thua gì bọn đàn ông. Họ triết lý, suy luận và phân nhieu đều co hec văn khâ cao. Văn lăng mạn bị ruồng bỏ bô từ thế kỷ 17, bảy giờ lại bị ruồng bỏ hơn nữa. Nhưng doi cai gi cũng không được lâu bền. Người ta không thể mãi mãi là những kẻ duy chính lý. Các nhà bác học có thể tự an ủi trong cảnh đời khô khhan ở phòng thí nghiệm bởi những sự sáng tác mới mẻ, chứ đam mê thương, họ sẽ phải chán nản ngay. Người ta cần phải dàn khô, cần phải để con tim làm việc vì quả tim cũng cần hoạt động như trái óc.

Gần cuối thế kỷ 18, sự duy chính lý không còn đứng vững nữa. Các đồ đệ của lý ra bắt đầu ho-i nghi đòi sống duy chính lý của họ. Không những hoài nghi, họ lật côn lamy làm khô chịu nữa. Họ thấy đời họ khô khhan, trong rỗng vi thiếu tình cảm. Tuy ngoài miệng, vẫn twoi cười lý luận, nhưng bên trong thi ôi thôi, chúa cả một khôi săn và hận.

Chúng ta hãy lấy vài ví dụ để chứng rõ cho sự thay đổi về tâm tính về cuối thế kỷ 18 :

Bà Deffand, một bà nỗi tiếng là hay thêu và có óc trết lý báy giờ cũng không thoát khỏi cái buồn thầm ấy. Trước kia, bà vẫn thường rằng những khóa triết lý, những vấn đề thuộc về lý trí có thể cung cấp cho đời ba

dãy dãy hạnh phúc và yên lặng trong linh hồn. Bà đã lầm và bà cũng tự hiểu rằng bà đã lầm. Bà nhận rõ rằng một đời sống không tĩnh cảm là một đời sống thừa vô vị. Bà tìm ra nguyên do của nỗi buồn u-uất nó chiếm linh hồn bà từ bấy lâu: chính là vì thiếu tình cảm — «c'est la privation du sentiment». Thang huống đê trị bệnh rầu đờ, bà tìm được lúc về già. Bà lập sau đó, yêu đương và sau cùng bà đê mặc tâm hồn bị lỗi kéo bởi một mối tình thống thiết mặc dù bà đã lứa tuổi rồi. Cũng nhờ vậy, bà thấy đời bà không còn khó khăn trống rỗng như trước nữa, trái lại bà thấy nó đầy đủ; tất cả khói sầu gầy ra bờ duy chính lý giàu giờ đều tan vỡ ra thành nước như tảng nước dưới ngọn lửa hồng.

Và đây chúng ta hãy đọc lại một câu trong bài thơ của ông hoàng Légitimé gửi cho một bà hồn trước: «Bối với tôi, người đời cũng tì như những cái bóng huyền ảo, tôi nghĩ đến chỗ hư không của dai danh vọng, tôi nghĩ đến hư không của lòng ham muôn». — Je juge le monde et le considère comme les ombres chinoises... je pense au néant de la gloire, je pense au néant de l'ambition. Thực là chưa chan tinh thần lãng mạn.

Đồng thời trong văn chương, sự thay đổi lần lân rõ rệt: Văn chương không khỏi chịu ảnh hưởng của phong tục xã hội. Từ cổ dien, nó đê đến hiện đại rồi từ hiện đại đến lãng mạn, đường đi của văn chương là thế. Hết thay ai ai cũng phải nhận rõ sự lãng mạn-hóa trong thi văn và cuối thế kỷ 18, hiện hiện & trong sách của J. J. Rousseau và Bernardin de St Pierre.

Là một người thích lý do, thích sống một đời theo tiếng gọi của bản năng, Rousseau gấp phái một xã hội phông dâng, phứa tạp luộn luộn lấy những phép xã giao lịch sự, nào tảng bốc nhau, nào nịnh hót nhau làm lố lít. Có nỗi là Rousseau đau khổ, và những tiếng rên rỉ, hờn giận của ông vang vẳng trong tập tiểu thuyết La nouvelle Héloïse và tập Les Confessions. La nouvelle Héloïse là một quyển tiểu thuyết viết bằng lối thù trả, kề lại ái tình của St Preux và cô Julie. Julie yêu St

Pieux, và St Pieux yêu Julie. Nếu không có những lè lối cay nghiệt, những hoàn cảnh khát khao, họ sẽ được cùng nhau vui sướng gặp gỡ trên con đường đời, nhưng khô cho họ, họ gặp phải lâm trớ ngay đến làm cho họ phải chia rẽ nhau, mỗi người một ngả. Julie pâi lấy chồng, một người chồng nàng chỉ kính chư không yêu, rồi nàng có con, cô St Pieux thì lang thang chôn trời bến nước, cô nhở những phong cảnh là để dập hốt ngon lúa sắn. Xa nhau, họ vẫn nhớ nhau, và những thư từ của họ đều chứa chan những tiếng than khóc và tiếng thở dài nuối nhoài. Nhưng n'ù chúng ta biết rõ đời sống của Rousseau, thì chúng ta sẽ hiểu rằng mối tình tuyệt vọng giữa St Pieux và Julie tức là mối tình giữa ông và bà Houdetot. Rousseau tiên sinh đã mượn nhân vật St Pieux khóc dùm cho mình và tất cả người đọc quyền La nouvelle Héloïse đều không lầm lẫn khi bảo rằng đó là một tập văn lãng mạn là ngã ái tha. Một sự mới mẻ tìm được trong tập văn ấy là cảm tình của tác giả đối với tạo vật. Ở mỗi một trang, một dòng, một chữ, tác giả luôn luôn đề lò cảm tình đó, một thứ cảm tình đặc biệt nó sẽ bùng nổ ở tất cả thi văn của thế kỷ 19.

Trong tập Les Confessions, Rousseau tiên sinh diễn tả với một giọng văn vừa hùng hồn vừa buồn bã tất cả những xúc động của linh hồn và những uất cát của ông trước một xã hội khát khao khống hiều ông và cố lẩn cho ông khô sở, ông đang hoảng vì những sự xảy ra bất ngờ trên con đường đời, ông buồn bã lúi ngoai cảnh u sầu. Ông vui vẻ lúc múa xuân đón ời, thảm đạm lúc múa thu đương tan... Nói tóm lại, hơn cả quyền La nouvelle Héloïse, Les Confessions là một tập văn lãng mạn đặc biệt. Những cái đặc sắc ở tập René của Chateaubriand, một bức tranh thần mà tóc giả tự phác họa ấy, người ta có thể tìm lại nhân nhân ở trong quyền Les Confessions này.

Ảnh hưởng của văn Rousseau đến thi văn thế kỷ 19 thật to tát và cung.

Bernardin de St. Pierre, một đỡ đê của Rousseau, đê với tạo vật cũng có cảm tình mật thiết. Ông có công đem lại cho tiếng

**PULL'OVER LAINE**  
đại hào hạng, dã các kiêu, các màu rất thanh nhã  
xin biến thư và lấy mẫu và giá của hàng dệt...  
**CỤ - ĐẠT** 44, rue du Charbon  
HANOI

bồi bối giờ, một tiếng nói hắt 90°, gồm những danh-từ và trạng-tù tròn - luồng, những danh-từ đẹp (pittoresque) và những trạng-tù có thể đánh thức giật những cảm giác hồn là bắt người ta phải suy nghĩ. Những trạng-tù chỉ mầu sắc, những câu văn nhịp nhàng âm điệu nhanh nhản trong các tác-phẩm của ông nhất là trong quyển Paul et Virginie. Nhờ vậy mà sự lãng-mạn-hóa văn - chương lại càng đê dàng hơn nữa. Rousseau lãng-mạn-hóa văn - chương về phương diện ý, còn Bernardin de St. Pierre thì lãng-mạn-hóa về phương diện lời.

Bên cạnh thứ văn-chương lãng-mạn đê hồn ấy, tai hại như một liều thuốc đê làm tiêu tan tất cả nghị-lực của người, có thứ văn-chương lãng-mạn thanh-cao và khích-lệ lòng bác-ái, từ-bi hoặc ràng cao lòng ái-quy của dân-chủ.

Ay là thứ văn-chương lãng mạn ca tụng những tên lính liều thân ra trận mạc đê cứu quốc, hoặc: phản chiếu những nỗi bần khoán lo sợ của tất cả một dân tộc trước威胁 của một cuộc cách mạng hoặc mô tả một cách thâm-thia những nỗi khô của dân-dân nghe. Không có gì biền dương đê có cái lãng mạn cao quý ấy bằng thi văn của đại văn hào Hugo. Những tác phẩm lãng mạn của ông như La légende des Siècles, Les misérables, Les Châtiments etc... thật là những ly rượu mạnh thúc giục chúng ta đùi cuộn vớt những người khốn nạn hoặc nhập vào đám người đê tìm tự do bình đẳng...

Nó lại là một thứ văn-chương tay-puyện cho chúng ta kiên nhẫn dưới sự đê rên của thần số, mệnh, hoặc thần nhiên trước những nguy hiểm như con chó sói ở rừng xanh. Thị hào Vigny rất sở trường về cách diễn đạt những tư tưởng lãng mạn mạnh mẽ ấy.

Đê kết luận bài này, tôi ước mong sơ rànぐ văn-xa ta từ nay đê sạch sẽ, khôi bì những quyền tiểu thuyết và những bài thơ lãng mạn đê hèn làm nhơ nhuốc bần-thần.

TRƯỜNG CÔNG HỐT

4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM.  
PHỤ, LÃO ÁU DO NHÀ THUỐC

**Duc-Phong**

BÁN BUÔN, BÁY LÈ BÙ THUỐC SỐNG  
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỨ SÀI  
45, PHỐ PHỐC-KIEN HÀNOI-PHÁT HÀNH

Các cu nén dùng:  
THUỐC BỒ BÙ BỨC-PHONG ..... 1\$50

Các ống lâm việc nhiều nén dùng:  
THUỐC BỒ THẬN BỨC-PHONG .... 1,50

Các bùi các cu nén dùng:  
THUỐC BIẾU KINH BỒ HUYẾT .... 1,20

Các bùi phải cho trẻ em uống thuốc:  
THUỐC BỒ Y TIỀU CAM ..... 1,00

# MỘC-LAN, NGƯỜI THIẾU-NỮ KỲ-KIỆT thay cha đi đánh giặc

Không phải, theo như nhiều người làm tuồng, đến đời nay mới có những dạng bà khai-khai trung-phu, mặc nhung-trang, cầm binh, khi ra trận đánh giặc, can-dám chẳng thua đàn ông tí nào, có khi còn can-dám hơn nữa là khác.

Ở phương đông'a ngày xưa, không thiếu gì női-anh-hùng, dem thân bồ liêu ra chõ gươm dao, hoặc vi ái-tinh, hoặc vi hiếu-đạo, nhiều luô hoán toàn vi mục-đích ái-quốc cõng cõ.

Xem ngay lịch-sử Việt-Nam ta, đã thấy vòi sô lê chứng qui hóa.

Nhất là hai chị em bà Trưng ở trong thời đại Bắc-huoc, phả cõi nương-lữ thay quyền tướng quân cùu nạn nướu, bảo thủ chõng, nghiêm nhiên làm chủ hòn sáu chõng thành Lĩnh-nam; sự nghiệp ấy trái mây ngàn năm vẫn còn ghi chép ở lịch-sử, bèn vứng cả nhân-tâm.

Thứ vua Lê chúa Trịnh, những đàn bà sống dưới bóng lũy tre xanh, thắt lưng bỏ que xan vây quai cổng, cũng có cái khí-khai thay chồng di linh. Câu phoung-dao này tức là một chứng cõ:

Linh vua, linh chúa, linh lang,  
Nhà vua bả linh cho chàng phai ra,  
Nếu vua bả linh đàn bà;

Để em di đỡ anh và bốn năm.

Nói giึง nõi kinh giặc europe dẽ nhâ mà chõng con di vắng, chính người đàn bà ra tay chõng cõ, dẽ bão hộ lấy tinh mang tài sản nhà minh, & đời ấy là viêt thường cõ. « Gặc dẽ nhâ đàn bà phải đánh » dẽ thành ra một câu già -thoại trong dân-gian.

Bên Tàu ngày xưa có nàng Mộc lan — chung tôi muôn thuật chuyện trong bài này — chính là một thiếu-nữ kỳ-kì-kiệt duy nhất' ở trong lịch-sử Trung quốc, dã vi lòng hiếu thay cha đi đánh giặc Liêu ròng rã 12 năm treo gươm can-dám lâ-thường, muôn đời truyền-tung.

J rước hết chúng ta nên biết sự tích Mộc-lan là một sự-tích thuộc về lịch-sử, có tật và đáng tin, không phải là nhân-vật tiêu-thuyet,

do các nhà văn-tưởng tượng đặt ra, như Mạnh-le-quân dẽ trang-ngrhyen làm tè-tưởng chẳng hạn. Trái lại, Mộc-lan là người có hiền hiên bằng thịt da, sự-nghiệp Mộc-lan chinh Liêu có đẽ lai dán vết trong sõi dời nhà Tùy; và sau những danh sõi lúc Thịnh-Đường lấy vân thơ diệu nhạc ca ngõi rất nhiều; chứng cõi dành ràn-rõ, người ta không thể xem Mộc-lan như những nhân-vật tiêu-thuyet kia được. Ấy là chưa kể từ đời Tống Nguyền trờ di, những bài ca và tuồng hát về Mộc-lan kế tiếp nhau ra đời kẽ có hàng chục hàng trăm, mà phần nhiều thêm bớt vè vời, xa với sự thật.

Tùc như gần đây có ít nhiều nhà văn Tàu — cố nhiên là hạng binh thường, chỉ cõt bia truyền cõi ký, chứ không phải những bức đại bút danh già vi lý tuồng và vi lịch-sử — nban thay phoung-trào phu-nữ bõng bõi, bèn lợi dụng ngay sự-tich Mộc-lan viết thành tiêu-thuyet, bèn trong tõ-di m vào những màu sắc thần quái hay kiếm hiệp, dẽ cầu lây phần đông độc-giả, dang mê thích những bài văn cõt truyền như thế. Đến nỗi làm sao cả chán tuồng và thời đại của Mộc-lan di, họ cũng chẳng hề ngần ngại.

Chúng tôi muốn lấy một bản làm chứng cõ, là bản « Hồi Mộc-lan lịch sử dẽ nghĩa 花木蘭歷史演義 » độ tam chục trang do một thu-xã ở Thượng-hải xuất bản hơn mươi năm nay, tác giả là ai không biết, vì không hé đáy tên. Cõ lẽ tác gã sõ đặc tội với anh-linh Mộc-lan, với giá trị lịch-sử, cho nên không dám dẽ tên chõng?

Cũng như bản của Thiên-tri-sinh hảo Mộc-lan là con vượn thần thác sinh, bản này cũng bắt đầu từ một việc mè-tin: vợ chồng Hoa-thura-Chi và Viên-thị hiến hoi di cầu tự trên núi Mộc-lan, vĩ thàn núi ấy cảm-dòng, hác sinh xuông lâng con, nhân thế đặt tên nang là Mộc-lan, và cũng vi thế mà khí lớn, Mộc-lan có những phép tiên gươm thần dẽ trú yêu chém quái.

Sự thật, Mộc-lan là người dời nhà Tùy (chiều theo tây-lịch từ 580 đến 611), nhưng

nha viết tiêu-thuyet nói trên là đặt nang vào đời vua Đường Thái-tôn (627—634). Lúc ấy phụ-thân nang đang làm một chõc võ quan nho nhỏ ở thành Vũ-xuong, vừa tiếp được lệnh nhà vua sai Uất-tri Cung và Lý-Tịnh làm chánh phủ nguyên-soái, dem binh mã di đánh giặc Đột-quyết; thàn phu nang ở trong số tướng tá phai cát di tòng chinh. Khi tướng lệnh truyền đến, thì ông cụ namp lăn lóc trên giường bệnh, liệu sức khong thè náo deo grom cuõi ngực di viễn chinh, mà trái mặng lệnh thiên-tử thi'e phải tội kinh quan, hèn nhât biêt làm thê nào?

— Cha cõi ở nhà duduong bệnh, dẽ con di thay cho! Mộc-lan nói.

— Con là con gái, di xông pha trận mạc sao được? Ông cụ hỏi.

— Con cũng là người, lại từng học võ và có gươm thần phép tiên của Tàng-ngo hòa - thuong truyền cho, thi con di đánh giặc thay cha cũng được chứ sao!

Thế rồi nang dõi y phục giả làm con trai, thán đến quân mõn bày tỏ sự tình với Uất-tri nguyên-soái, tinh nguyện thay cha di theo quân đánh giặc.

Ra đánh mấy trận đầu ở Ngũ-lang-trấn, nang lập nhìu chiến-cõng to, được mang ấn tiền-phong. Từ đấy cho tới suốt 12 năm, nang đánh đâu thắng đó; có lúc phai đấu phép với quân-sư bên địch vón lá yêu dạo xuất thàn, có lúc phai giả kết hôn-nhan với cõn gái một nhà Đột-quyết để thi-hanh mưu mẹ phả thành cõrph ăi. Kết quả vè sau vua Đột-quyết thê cùng lực-tận, phai xin đầu hàng nạp cõng

Trung-quốc, trong đó công lao của Mộc-lan đóng góp vào một phần khá lớn.

Khi loan sur về triều, vua Đường Thái-tôn luân công hành-thưởng, phong cho nang là Vũ-chieu-hau, Bình-bô thị-lang. Nhưng bây giờ nang phải tâu thật minh là con gái, xin cho về ở quê hương để nuôi cha mẹ già đến khi trán tuồi, rõ nang vào ở chùa tu-hành, đoạn tuyệt thế-sự và suốt đời chõng lấy ai.

Phàm nhõng thông-tục tiêu-thuyet và tuồng hát xưa nay, đều dẽ tên thê Mộc-lan đại khai như thế. Họ khoác vào cho nang một lớp dẽn - mục hành-vi gõn như nũ hiệp kiêm tiễn, sai mât bắn-sắc của nang là bõe anh-hùng liệt-nữ.

Thật ra dẽ nang gồm cả một thiên anh-hùng-ca và một tấn bi-kịch mà bén trong khõng có mây may nào là di-doan thắn-quái, như người ta đã khéo vè vời, xuyen-tac.

Trước hết, nang không phải hõ Hoa, chinh thât họ Nguyền, người ở đất Hào-châu vè tỉnh Giang-tô bây giờ; lại cũng không phải sinh ra lúc Đường-so, chinh thât ở đời vua Tùy Văn-đế, tức là cuối thế-kỷ

thứ 6 theo tây - lịch ký-nguyên.

Nang chỉ là một người con gái như bao nhiêu con gái khác, chõng có ba đầu sáu tay giõi hơn người ta. Hoặc chí khac người ở chỗ sinh làm con hõi tướng, từ nõi có thể dõi học tõi võ nghệ it nhiều; là gõ phai dõi ấy là dõi quan chủ chuyên chẽ và thi-en-ha đại loạn, dẽ nào cũng đến cực - doan, mà nang là con chi-hieu, không muốn dẽ cho người dẽ



ra mình phải lâm vào cảnh thiệt thòi, nguy hiểm bởi chuyên chế hay bởi loạn lạc, vì thế mà có việc thay-cha di viễn-chinh.

Nhà Tùy lấy võ lực thống nhất được Trung-quốc, các dân tộc chung quanh đều khiếp sợ thanh hả mà phải xưng thần nạp cống. Duy có nước Liêu ở vào khoảng trên Mân-châu bấy giờ, cagy minh có binh lực khá, nhất là địa-thể hiềm trỏ, cho nên không chịu hàng phục. Vua Tùy sai tướng cầm quân di đánh, trong đó một đội quân do thân phụ nàng Mộc-lan chỉ huy.

Phải biết thuở ấy từ Trung-quốc di chinh Liêu, không khác gì một việc di tị tú chắc chắn, vì những nỗi đường sá nghiêng khé, núi non hiểm hóc, baô nhiêu bệnh hoạn làm chướng chờ đợi nhai nuốt người ta. Mộc-lan là con mót, lùi bấy giờ mới đđ 17, 18 tuổi, thấy cha bị lựa chọn vào trong số tướng sĩ phải di tị tú chắc chắn như thế, nàng động lòng hiếu thảo, thương xót, một bài khuyên cha thác bệnh ở nhà, để minh di thay.

Nàng xông pha trận mạc ở một phuong trời xa thẳm, biến-biệt mười hai năm, cha mẹ ở nhà cảm chắc là con minh gởi trong quê người, bọc thây da ngựa, không mong gì sống còn được nữa. Không ngờ sau mười hai năm, Mộc-lan thắng trận khai-hoàn; nhưng nàng trở về nhà đđ mà chết thê thảm, chứ không phải đđe hướng sự vê vang gi.

ĐÃ CÓ BÁN:

## Tôi học chữ Hán

của Thiên-Chiến. Sách này chàng những rát đđ cho người mới học chữ Hán hoặc người học Tây miến tự học chữ Hán mà lại rất cần cho người đã già chữ Hán mà chưa biết văn-hệ thoái. Đđ ra quyền I và II mỗi quyển giá 1p-oo — Thủ và ma-la-in xin đđ : YOUNG-TÂN-XUAN

**NAM-CƯỜNG TRƯU-XÂ**  
61, DASVAUX — MYTHO (COCHINCHINE)

## THUỐC GIA TRUYỀN (ONG LANG NGHỆ)

Dầu Vạn-ứng Thơ-Xuân

Muốn cho malh khỏe mạnh nào ta cũng phải có lợ Dầu Vạn-ứng Thơ-Xuân trong người, không còn lo ngại gì. Dầu Vạn-ứng Thơ-xuân xưa trả bách bệnh.

Nhà thuốc THƠ-XUÂN-BẠN N° 44

Hàng Bè (Radeau) — Hanoi  
Thứ tư và ngày phiếu đđ tên ông Trần Đình Bách, hàng Bè-Hanoi. Đđ lý Thànhhoa Ets Chung lu N 77 phố Cửu huu

Vua-Tùy Dạng-dđ dâm-ác có tiếng, thấy viên tiêu-tướng là con gái trả hinh, lại là con gái có nhan-sắc long lẫy, bèn lấy oai quyền định ép nàng vào hậu-cung. Lại gi đòi ấy, một ý muốn của Dạng-dđ tức là một-mang-lệnh tuyệt đối, người ta chỉ co việc nhầm mắt tuân theo hay là phải chết. Không ngần ngại chút nào, Mộc-lan lựa ngay cách thứ hai.

Một cái vinh-dự biết bao nhiêu con gái khác ước ao mong mỗi chẳng được, tại sao Mộc-lan lại ché ?

Tại nàng có trí quan-sát việc đòi sáng hơn người ta; nàng thấy Tùy Dạng-dđ là ông vua vô đạo, lóng dàn dang ta oán nguyên rữa, tất-nhiên hại vong đến nơi, không thể-nào được bùi-vững, cho nên nàng không chịu dem thân làm trò tửu-khiên cho kẻ hòn - quân đđ mang tiếng bất-trí với đời, thà chết còn hơn.

Dạng-dđ cảm động, truy-tặng nàng là Hiếu-liệt tưống-quân và sai lập đèn thờ ngay ở quê quán.

Hai chữ « Hiếu-liệt » dù tóm tắt nhất sinh khí khái sự nghiệp của người con gái lạ ấy.

Từ đó trở đi, ở Hào-châu mỗ năm đến ngày mùng 8 tháng 4, miếu thờ Mộc-lan nghỉ ngút khói hương và những người bồi lòng kính-mộ tối chiêm bái chen vai thích-cánh.

Những thi-nhản doi Đương như Vi-nguyên Phủ và Đỗ-Mục đều có thơ đđe-vịnh; kđ những thơ ca quan hệ về Mộc-lan, do hằng trâm thi-gia ca tụng và tản mát ở trong mấy chục bộ cổ-thi, đđ ai chịu khó tom góp cả lại mà dịch có thđ thành phần quyền sách hai ba trăm trang là it.

Mộc-lan chẳng những làm vê vang cho phu-nữ đồng-phuong, nêu liết-nàng vào hang thê-giới cđ kim-ký-nữ-tử, chắc nàng cũng không hòi them vậy.

NGŨ-LIỆU

Thoi-nhiet tan Tho-Xuân

Chuyen chua nguoi len, te con, bon muu cam soi, nong, lanh, rut dau so müi,



(xem lùi số 138)

Nghĩ như thế mà thôi, chđ thực ra, thi không đđem nđo tôi bị ngđ ngoài đđng ngoài phò-că. Trong đđem tôi, có một người lúc nào cũng mđo màng nđa thừa nđa ngđ đđ mđo cửa cho tôi; đđ là cđ tôi vậy. Cđ ơi, ngđi viết thiên hđi kđ này đđ tăng rieng cđ, chđay cđ bây giờ biết hđi lâi mà thương cđ thi đđa chậm quá mất rồi. Sđ đđ đđen cđ đđ đđ vđ hoàn toàn, không thđ nđo cđ vđn được nđa, bđi vđ già cđ đđ là người của thế giới bđa. Chđay cđ thđn nghĩa chđ « thwang » và cđm cđi lđng từ ái cđa ba toong xuđng đđ dđ cho cđnh bđi, ràng tđi đđ vđ dày, chđ khđng sđ gđi mà phđi đđi đđm

hay là hđi-ký của một  
người đã nghiên và  
đđ cđi thuđc phiđen  
của VŨ BẮNG

cđ đđen bao nhiêu đđ nđa thi cũng là vđ ich. Bởi vì lúc ra đđ, cđ chỉ nhđu đđng ở chđu nhđn gđm giác nđng nđ khđng tốt đđp, bây giờ cđ mđi khđi nghĩ đđen, chđu cđn thấy xâu hđ với cđ và tđi theo cđnh, sao lại có một thời kđ đđ cđ khđ là một thđng người khđn nđn, tan ac vđ nhđn cách thđ.

Chđ chđ khđng bao giờ cđ lại cđn nhđr đđen nhđn đđm khuya cđ rđn rđi ra mđr cửa cho chđu, khđng dđm thđ mđn, khđng dđm ho khđ, vđ cđ sđ mđ chđu dđy chđi mđng chđu; chđu khđng hao giờ cđ nhìn thấy nét mặt hđn hđm của chđu tđc giđn tđi cđ mđi ngđi — mà trong sđ đđ cđ cđ — chđu khđc rđng cđ khđng biđt tđm lđng đđ dđi với chđu lđc đđ trong sđng, cao cđ và vđ biđn như thđ nđo. Khđng, chđu biđt cđ lđ một cái kiđn mđn đđn bđa của một thđ hđ đđ qua, bđy sinh hđt cđ mà khđng biđt là minh hđ, cđi cđi gđi trođ tốt nhđt trong lđng thi đđo hđt cđ mà khđng cđn thđ laj, nhđn hđu mà khđng biđt là minh nhđn hđu... nhđn chđu, cđn đđi chđu, bđo gđ chđu lđi quđn đđng nhđn đđm chđu bđt cđ tuđng chđu dđy mđr cđa cho chđu và dđn chđu « đđ khđ chđ, khđng cđ mđy dđy mđng chđ thi khđ ».

Cđ iđi dđn thđ, nhđng rđt ít khi iđi ngđ lđi. Bđi đđ nđu sđm một tđm lđng úc iđi với moi ngđi; bđi yđn trđ rđng minh là một thđng mà trđi phđ và cđ ngđi nđa hđu nhđu lđi mà ghđ bđi vđ dđy dđp; bđi mđn lđ ro cho tđi cđ nhđi biđt rđng minh là một thđng « lđu thđn hoai thđ », tđi cđ yđ dđ vào cđi-chđn cđa hđy lđ cđi ba toong xuđng đđ dđ cho cđnh bđi, ràng tđi đđ vđ dày, chđ khđng sđ gđi mà phđi đđi đđm

hay che đây». Đoan, bỗ mạc cho cô, tôi phải chèn cửa như một người vú già, tôi đi lén qua trước và cởi áo ra để ngồi, quàng mõi chõ một thứ: đôi giày xuống gầm giường, cái áo trên đầu tôi, cái mũ ở xích đồng, cù vặt trên sán gác. Đêm đó mót lượt cát vào trong tủ rồi hỏi tôi ở ngoài đường có lạnh không. Tôi thương cho số kiếp cháu vắt vả nèn không hôm nào có quên cho cháu một cái quà để yên ủi lòng; hôm thi một đĩa mợ, hôm thi vài cái bánh. Những thức đó, buổi tối cả nhà cũng ăn vui vẻ. Mẹ cháu chia cho cô, cô không ăn hay ăn rát it, còn thi đẽ dành cho cháu. Cháu lại còn biết có khi cả nhà bỗ quên cô, không đưa soi nhà nhưng cô đã lấy dấm lấy dưa cho cháu, sự cháu về khuya đó. Cho những việc đó là một lẽ tất nhiên không có không được; cho những việc đó là một bần phận của cô phải có đối với với cháu, cháu ngồi sòn lên cái ghế sa lông ăn, ăn mà cũng chẳng hỏi rằng có dà soi chưa. Nhưng thường thường, những lúc đó phở Hàng Bác đã no là lèn đến cõi rồi, tôi cũng chẳng buồn rờ đến những thức đó làm gì cả, hoặc có cầm đến thì cũng chỉ nếm qua chút mà thôi rờ vứt tung ra trên bàn. Sợ hãi và lảng lẽ, cô tôi chọn những quả mít quá táo tối nhất, những cái bánh ngọt nhất đưa cho tôi và mời tôi ăn, nhung trung lần như mót, tôi đều cau mặt lại. Cố tôi biêt ý, thời ngay, không đưa cho tôi nữa, vì biêt rằng nếu có di quâ mít nữa, thi tôi sẽ phát bần mà gát gông. Nhưng cũng từ đó, để mọi thứ gì lại cho tôi ăn trước khi đi ngủ đã thành ra một cái lè. Có lẽ có tôi thương tôi hót lâm sót ruột và thức đêm lâm hào người, nên vẫn khoảng mười mót, mười hai giờ là lúc tết sập về, cô lại lom khom di xuồng bếp nấu cho tôi bát chè đậu xanh hay bát chè đậu đen. Ăn được mấy hôm tôi kêu chán; cô lại đổi món, nấu cháo hoa hay sâm-hảo-lưỡng. Cúng có hôm tôi vừa húp suýt soạt như mót tên dò rò về vùa khén ngọt, nhưng thường thường tôi cứ lầm lầm cái mặt chẳng nói chẳng rằng gì hết.

25-12-42 có bản:

## NGHIÊN CỨU VÀ PHÊ BÌNH Nguyên-Du và Truyền-Kiều

của NGUYỄN BẮC KHOA

Đoàn lật và phái biển nhường ý kiến về Nguyên-Du và Truyền Kiều của các nhà văn học xđ là suối một thế kỷ (lập trại, Nguyễn-Công-Tử, Tân Đề, Yên Đồ, Phan Quỳnh, Tráp trong Kim, Ngõ đốc Nhé, Huynh thiền Kháng, Đào duy Anh, Hội Thành). Sách dày 350 trang - Giá 35đ. Có fn nhiều bốn giấy dẹp nhỏ hàng giá 10đ đến 50đ muôn mót hồi:

HÀN - THUYỀN, 71 TIỀN-TSIN - HANOI

Tôi nghiệp, cháu biết lâm, cô oi... cháu biết rằng tôi vào cũng vậy, cô muốn nhân lúc cháu uống thư thả mà kẽ lè với cháu dám câu chuyện về già linh... Cô vốn là một người cô độc; cả nhà không ai nói chuyện cùng; cô ủ trong lòng h ët bao nhiêu tâm sự mà cô không tỏ bầy cùng ai được.. Cố khi một đĩa cháu gái cậy thế mẹ giàu mang cõ xá chà ra gi; cô khí bà thương éo Cả, cô Hai mà xù thiên lèch với cô; cô khí mẹ cháu trong một cõi tức giận da mắng oan cô không trồng cùa trồng nhà để người thợ mộc au cấp mất cái ấm Thế Đức gan gá mà cháu cùa vẫn dùng đê uống trà buổi sáng. Chào ôi, cô ôi, những truyện ẩn ức đó, những truyện tui lòng đó, cả nhà có còn biêt tố cung ai... Họ là chì đẽ ở trong lòng ròi đợi đến khuya chàu đùi hót thuốc phiện về thi cõi, tõi bay với cháu để cho nhẹ cõi lòng, nhưng cô bao giờ cháu buôn đẽ tai nghe những lời cõi lâi nhâi. Đến cháu đã buôn, cháu không muốn nghe ai kẽ bên cạnh tai những chuyện «giấy ca ra giấy muông» làm cho người nghe tết bực. Huống chí cháu lại còn sợ rằng het chuyện này sang chuyện khác, có lân lẩn dàu đê chuyển cùa rựu thuốc xá ròi kết thúc bằng những câu luau lý trói tai mà chính cháu đã biêt vi cháu đã họa bao nhiêu lan ròi, đã dọc ở trong bao nhiêu sách, báo ròi.

Ôi chào, cháu chét! Tôi khong muốn cho ai phiền nhieu tôi. Cõi đi ngủ đi! Cõi khong phai nói, tôi chỉ cần khán cái mắt tôi lại một tì cung đà «đuôi» cõi tôi đõi nãm. Suốt đời tôi, tôi khong bao giờ quên được cái vě bên lèn súng cõi tôi mõi lúc bị tôi hành hạ một cách nhẫn tâm như thế. Tay cõi tôi vón đã run, những lúc đó, lại càng run lâm lâm. Muốn giấu sự xâu hõ của mình - và có lõi sự súc sống nữa - cõi tôi nuốt sự ngậm ngao trong súng họng và giả cách lấy miếng trầu ra ăn. Cõi sau một miếng trầu thuốc rồi lèn giường di ngang nhung trước khi vào màn không bao giờ có quên giot cho tôi một cõi nước thực dày và thực nóng & trong cái ấm bình tích mà cõi chát chiu trong cái lõi tự tay cõi khâu lấy đẽ giữ cho sức nóng của nước được bền.

Thường thường, những lúc ấy là hai ba giờ sáng. Cả nhà tôi im lặng như một bến tha ma. Năm mót mình trong căn gác riêng nhõ hẹp, lồng chong những rui me trên trần nhà và những bong trang kim và hòn hương trên sàn gác, tôi hật một ngon đèn xanh nám nén và bắt đầu đọc sách. Từ thuở mười sáu tuổi, tôi tập đọc của cha tôi một cái tinh quen là thê nào cũng phải đọc một cái gi khi di nǎm thi mới nhâm mót mà ngõ được. Bay giờ, cái tinh đó tôi vẫn còn giữ, và sõi cõi gắt mãi cho tôi khi chung cõi, nhung hồi đó, thực, tôi đọc sách

đọc báo máit khi minh biêt minh đọc được những gi. Bởi vì chua xem được nửa trang sách hay một bài báo, mắt tôi đã hoa lén, ôi tôi như loang, và chân tay tôi như rời rụng, tuy thần tri tôi vẫn tĩnh. Thê là bao nhiêu việc của việc nhà đều lăn lượt phô diễn ra ở trước mặt tôi: anh em hục hặc nhau vi người thi hench vụ kẽ la tham tiền; cháu hời nõa xum họp với nhau vui với thế mà bảy giờ thi mỗi người ở một nơi; cái mõi thay tôi khong biêt cái rã. Buổi cơ yên khong hay lại động. Ngày hôm ấy, ai da nói cạnh tôi, tôi nhớ; ai da có những cùi chỉ hèn hay cay giòn mà coi thường coi khinh, nhõ; ông chủ báu nóna xin tiền bà tôi khong khong được nói lão nói iếu nhung gi, tôi nhớ. Dù là khong muon, nhung lùu áy tôi cõi khong thè nào giur cho khói thòi giải. Tôi vùng giây xép lai túi sách hay lấy bàn chài ra chải áo. Cõi lâi khí có nhung thứ đõi cõi của cùi tôi đẽ lai khong bao giờ tôi nghĩ đến, mà lự nhiên lúc ấy cũng vựt ra ở trong trí óc tôi. Tôi lach cạch mõi các túi, chui xuồng ban thờ thánh và trèo lên trên gác xép đẽ tìm cho đú một bộ đõi trà. Thoát đâu, tôi lau cai ấm ròi tôi đẽ ngực xuồng thênh bàn xem qui ám miêng ấm, vòi ấm có ngang đều nhau khong, cho biêt là đõi Túu-they hay già mao; sau tôi lấy khăn uốn lau cát tóng, và xem tùng cái chún con ngáa; đoạn tôi lau nhung cái quần và đúa đầm, cần thận như một người mẹ tám rúa cho mót đứa con đầy cõi Xong xuôi đầu đây, tôi xép vào trong khay, đặt vào chính cửa bàn ròi tôi lai lèn giường nằm như cũ, nhung lùu áy thi tôi khong nghĩ đén già dinh nứa. Tôi nghĩ đẽ bộ ấm chén, rồi ôi lõi lan man tưống tượng đẽn mót buổi chiều thu nhoé đó, trời đất mờ mõ, gió mưa riệu riệu, tôi ngõi ở trước hiên nhà ngâm cay ngõ đồng mà lấy hộ đõi trả ra pha một tuon nước uống mót mình, khong cần mót ai cả (bởi vì lúc đó tôi ván cõi thù lát cõi mọi người). Theo ý tôi, nhung sự thù hận ghen ghét ở cõi đời này đẽ phải nguyên từ cái ván minh vát chất mà ra cõi. Ngày xưa, ở cái đâ A Đông này gao đú ăn mà lòng người thi tốt, tri cõi, dũng cõi, nhân cõi, nghĩa cõi, người ta hót đút bốn người ở phrang trờ, bèn kia được cái tâm. Thường ôi, bay giờ pham người nào lõn lèn cung phai hđe mưu sự sinh nhai kẽo lo chét doi, thê là mót dũng; ai cũng tranh dành nhau vè lợi, dù hại nhau cũng không lù, thê là mót nhau; cõi mỗi ngày mót kẽm vi dù là lòn thỏa mãn không cầu phai nghĩ, thê là mót tết; chặng cõi a nghĩ đẽn sun nroc ng nhâ, thê là mót nghĩa.

Phải sống ở một cõi đời đâ khong nhän, khong nghĩa, khong dũng, khong tri, lại cui phai

bón ba nhuh những người máy, vây thi còn thể sào mót đáng thòi giải? Tôi ty hối như lèi ròi lai thòi dài đánh-thuyl. Rõi tôi, khong có một lèng động. Chính ta minh nghe thấy minh thòi dài mà téo gay dựng cõi lén. Tôi trân trọng dò minh và cõi trời hiếu làm sao tôi lau mòn nghĩ đẽn những người chua chét hñh đâ bi dem chón vui xuống đít. Cõi một tần bi kịch của kiếp người! Trêin cõi đời này, bao nhiêu kẽ đẽ phái sống trong cái cảnh đoga đay trầm ái đó? Tôi thấy tôi là một nạn nhân trong bọn đó, chet thi chua chét hñh mà bao nhiêu «cùa vàng» đâ khép cánh lai tru bao giờ ròi... Tôi cõi cảm giác khong bao giờ đón tôi được sung sướng nứa, tôi sõi là mót đứa con bát hạnh nhất trong gia đình và thè nào tôi cõi cũng chet non. Cái ý tưởng sau này lùu quan trong óc tôi cho mãi đến khi gá gày, bà tôi dậy đau thê trước vú già dun nước, nó mói bõ tõi đì. Või ngũi mót cõi ngõi chaper chón đay những ác mộng chia đén lúc cõi dây, người nào việc ý, làm àn lấp nập. Ở ngoai kia, chim hót và tiếng cõi reiết rào, dòng sást của người do gõ xe điện phái di nay rác rát vào trong những khép đường tau... Một vài tiếng rao bánh tay nóng cát lèn dang đúp pho... Tôi thấy gáy thit ở trong minh nhão ra; toàn thân tôi là mót cái lõi xo cũi dâng dán quâ rõi khong thè co ván được nứa; tui muon cát đùi, dòi phia, nhung khong thè được vi xuong cõi lùu và nhuc môi như chao vào cõi già. Đó là thời kỳ tôi bát đầu đâm ra bệnh mõi hòi trộm, Nam cuon trong mót cái chún bông nặng, tôi cháp chón, cháp chón, và báu cùi tiếng động khép gi ở dưới nhà cũng khong thè lột khói tai tôi. Sang náo tôi cõi thay mẹ tôi hối cõi nhà: «Hôm qua thằng Bằng đén mây giờ đém mót vè?»

ít khí coi tiếng ai trả lời. Tức giéo, mẹ tôi đánh

### BÃ CÓ BÁN

### BỘI VỤ CHỒNG

Truyện dài tóm - ½ của Kinh - Kha giá Op88

Trong gia đình các thành-tiến Việt-nam ngày nay, hòng ngày thường xảy ra muôn nghĩa sự việc mót nhau, nó làm cho tan nát hạnh-pham gia đình. Khi chua cõi thời bệnh kỵ, ông Kinh-Kha đê phân-tiến những sự việc-mót nhau đó, một cách rất tinh-vi và sâu-sắc.

### ĐÚA CON NUỐI

Sách Hoa - Mai số 26 giá Ngô - Hôte giá Op12

### TRÊN BẮC CỤC

Sách Hoa - Mai số 28 của Vũ-Tinh giá Op12

Nhà xuất bản CỘNG-LÝC, 9 Takeo Hanoi



thắng Xuân và tra hỏi ầm cả dưới sân lén, rồi sau rồi, tôi thấy mẹ tôi mắng cỏ tôi « mày cứ làm gì, sao không để cho nó chết ở xó ở xóm nào có được không? ». Tôi ném lạng trong chán không thở, toàn thân đầy một mối phản uất không tên. Tôi muốn chết, muốn chết một cách gì thực nhục nhất để cho cả nhà họ tôi phải xấu xa, hổn hận. Tôi cứ tự tưởng muốn khoe như Hạng-Vũ, đập vào cột nhà cho nhà đó đi xuống, để chết hết không cho một người nào sống sót. Tôi lại có ý muốn vung ngay dậy, cất lại mẹ vì dù sao cũng chỉ một lần thôi, và chửi cu đê cái tình thế này kéo dài ra, sảng nào cũng mất giấc ngủ, thi khô quát ».

Phải đó. Ỷ kiến ấy được đó. Tôi cần phải thực hành ngay bây giờ. Nhưng tôi chưa kịp tung chấn yิง giây, thì mẹ tôi đã bước sầm sầm về dưới nhà lén, ngồi ở bên cạnh giường tôi mà không tiếng lời mắng mỏ. Người ta thường bảo rằng chấn huyết người nghiêm túc phiền xú và khô lám. Tôi không biết câu ấy có đúng không, nhưng tôi biết chắc rằng máu tôi lúc ấy chạy nhanh lầm và chỉ chạy có một vòng: thái dương tôi nhức, như búa bô, luội tôi dâng, và tôi này về som sörn một chút nhé, không có sưng muối độc lám, nhở cảm hàn thi khô ». Nước mắt chảy vòng quanh, cỏ tôi nhìn tôi, tôi ý ai ngại, và hỏi tôi có đẻ bi-tết không.

— Cháu cứ mua bi-tết đùa làm gì, đẹp mà không ấm. Hay di về khuya thế, mình cứ chọn những thứ giày là hơn. Đề cỏ mua cho nứa ta.. Nhung cháu độ này trông gày quá, phải ăn uống thế nào, không có thi chết mất, Mả đem không ngủ được hay sao mà cỏ thấy cháu cư thử dài cù đê?

VŨ BĂNG

(Kỳ sau đăng tiếp)

# chiến-quốc sách

Tô Tân, vì nước Triệu  
thuyết kế hợp tung với Tề.

Tô-Tân vì nước Triệu muốn hợp tung, nói với Tề Tuyên Vương (1) rằng: « Nước Tề về bên nam nói Thái Sơn, (2) Về bên đông có bắc Lang-Gia, (3) bên tây có sông Thành-hà, (4) bên bắc có Bắc-hải, (5) thê là bắc bến nước đều hòn trồi cát. Bất nước Tề vuông hai nghìn dặm, quân mặn giáp kè hàng mẩy muoi muon, thác cao đồng như cát núi, xe nước Tề, quân nước Tề, tiễn, mành như mực bay, đánh mạnh như sấm sét, tháo lui nhanh như mưa gió. Nếu có việc quân, chẳng quản nào vượt nổi núi Thái son, cất đít đụng: sông Thành-hà, lối qua được Bắc-hải. Trong thành Lâm-Trì (6) có bầy vạn nhà tết trộm ước mỗi nhà có ba người con già, ba bầy hai mươi mốt vạn; không cần phải đợi quân ở các nơi xa lại, quân ở một thời gian Lâm-Trì cũng đã có thể hái mươi mốt vạn ròng. Lâm-Trì là nơi trú phu, dân không ai là không thô sào, châm đán, pô sênh, đập trống, chơi chó săn cát cát, đánh cát, đá cầu, đường đi trong thành Lâm-tri, xe chạy lèa lièn, người di chen vai, vật so kẽm với nhau thành mùng, lây áo cát lên thành mùng, vây bờ hôi thành mùng, (7) nhà nào cũng thuận, ôi giàu có, cát kí thi cát và đương đương. Cát lây cát đúc biển cửa nhà vua với cái sún mảnh của nước Tề thì cát biển là không nước nào đương nổi. Tế mà nhà vua chịu quay mặn và phu lòng lây với nước Tần, tết trộm lây làm xéo hòn cho nhà vua làm Sỷ diuckets Hán, nước Ngụy và nước Tần là vì hai nước ấy giáp tiếp với Tần; dem binh chung chau với Tần thì chẳng qua mài ngày cũng biết được cái eo được thưa, còn mặt Hán, Ngụy đánh mà đập được Tần thì cũng hao mất n้า số sörn, bốn cát nước sẽ không có quân giữ sìn, đánh mà thua thi mất nước ngay, cho nên Hán, Ngụy không dám đánh Tần, phải hả minh xung ôi. Còn như Tần mà đánh Tề thi khác,

phải qua enhc Hán, nước Ngụy, do enhc Dương Tấn, (8) vào nơi hiểm là Cang Phố 兼 路, (9) đây xe không thể đi lõi, ngựa không thể đi đổi, một lâm người già chở hiên ấy thi dù nghĩa người cũng không qua lot. Nước Tần mà vào sâu nưa cũng phải ngoahoah cõi lõi như con lồng. (10) Vì sự Hán Ngụy chọn mặt đường cho nên vẫn ngõ vay lo sợ. Cuối nhay nhất hòn mà không dám tiến vào, thê đù rô Tần không thể hại nổi Tề. Không biết Tần không làm lõi mà lại muôn quay mặt Vỹ Thò Tần, kể cõi nhà mà lại nước Tề chàng sai vây lâm ru. Ta có thể có cõi danh không làm lõi thi chờ Tần mà lại có cái thực của nước mảng, tõi xin nhà vua nên lưu ý và kêt ấy một chút, »

Tề vương nói: « Quả nhân trẽ biếng khong trong rõn raya chõ-quân dem nhõi của Triệu vang lại day bao, quả nhân kim xin dem cõi tac nghe theo. »

## BĂNG-HỒ lược dịch

1) Tề Tuyên Vương, con Uy-Vương. Lúc Tô Tân nói kõi họing này là vào năm thứ mười Tề Tuyên Vương.

2) Thái son: tên một ngọn núi trong 5 ngọn núi (ngũ nhạc) may thuộc địa phận tỉnh Sơn Đông, không nên lõi với dãy núi Sơn Đông.

3) Lang Gia: tên một ngọn núi cũng ở dãy địa phận tỉnh Sơn Đông.

4) Thành hả túc là sông Tế Thủ ở vè mõ tây nước Tề.

5) Bộ Hải vắng bờ ở phía đông bắc tỉnh Sơn Đông giữa bão đảo đón và hòn đảo Liêu Đông.

6) Lâm Trì: kinh đô nước Tề, nay là huyện Lâm Trì tỉnh Sơn Đông.

7) Cát duman này ý nói đồng dân ôi.

8) Dương Tấn, đất của nước Vệ xưa, bấy giờ thuộc nước Ngụy,如意 vào dãy phân lanh Sơn Đông.

9) Cang Phố, đất của nước Tề, nay thuộc tỉnh Sơn Đông.

10) Con lõi có tinh-nhát, hể chay là cát quay cõi lõi đang sau sý có giống gi làm hời.

## TÁC PHẨM THÚ TƯ CỦA TẠ HỮU THIỆN Chim theo giòng nước

AI ĐỌC đọc những cuốn truyện già trí: Địa con hu của hai thời đại. Cõi Sài Gòn v.v..(hiện đã bán hết ngay) cũng cần tác giả không thể bỏ qua được cuốn truyện hiền oai này... Một mối tình đẹp như ánh trăng và não núng như giòng nước mắt. Một câu chuyện thực đã ghi những kỷ niệm đẹp và đam mê nhất trong đời tác giả. Sách in cõi hàn trên 100 trang

Đặc biệt 070  
Mua ngay kèo hết TRẠI MAI (truyện đường rừng của Ngọc Cầm) in lần thứ hai giá \$35.  
Á CHAU ÁN CỤC 47 ÉMILE NOLLY HANOI XUẤT BẢN

# TIỆM TRÀ HANOI 1942

## Những hạng người sống quanh các tiệm trà

Phù dung tiên nữ tuy rất tàn ác và thường hay ra oai như ta đã thấy rõ trên kia, nhưng đối với những kẻ trung thành và chịu thầu phục nòng thì nồng lại thường tác phúc và cho hưởng lộc rất dồi dào. Trong đất Hanoi phèn hoa có biết bao người đã được hưởng « lộc thừa » của nàng tiên này? Ở chung quanh các tiệm trà, những hạng người sinh nhai về việc báu « cơm den » và lát cả những cặn bã và các dụng cụ, các đồ phụ tùng về bán đèn không phải là ít. Đó là chửa kè sô người đã được chịu ơn của á phu đồng và được á giàn tiếp giúp đỡ cho vê tình thần và vê vật chất, chửa kè những người đã dùng « cơm den » làm thứ tiền được để chửa các trú bệnh kinh niên nguy hâm như đau dạ dày, đau bụng, sốt rét, vv, chửa kè mấy ông (chứ không phải lát cá) vẫn sỉ kắt thân với nàng « tiên nâu » để tìm ở nòng cái « yên sỉ phi lý thuốc » bay là cái túi của họ vẫn. Lại có khi nòng « phù dung » được đem làm dầu để đề hành những áng văn chương uyết tắc, những câu thi tuyệt cú. Cái công dụng của á phù dung đối với các văn sĩ, thi sĩ không phải nhỏ.

Trong bài này chúng tôi chỉ muốn nói đến cái lợi về vật chất của nha phiến và những hạng người nhờ vào chất « cơm den » để tim kế sinh nhai. Chúng quanh một cái tiệm trà tuy lớn hay nhỏ, có tới từ 10 đến 100 người sống vào đó. Nếu theo đó thì với số bốn năm trăm tiệm ở Hanoi có tới hàng ngàn người dựa vào đấy mà sống. Trước hết trong các tiệm ta phải kể đến các chủ tiệm và bón bồi bip là các nhân vật chính. Có tiệm lớn đông khách thì dưới ống chủ lại có một người đứng quản lý tray mặt chủ do chúng, bán thuốc thử tên tròng nom các việc. Quản lý một tiệm thường chọn trong hàng các bồi bip thao nghề và có tín nhiệm. Mỗi ngày, một hay hai lần,

người quản lý lại tính số nộp tiền ông chủ một lần. Có ông chủ chỉ trong những giờ thu tiền và giao thuốc thì mới đến qua tiệm độ nửa giờ còn suốt ngày chỉ nằm hút ở nhà riêng.

Ở các tiệm lái thường có những tên gọi là « hoóng tiệm » tức là hạng người tuy làm bồi tiệm nhưng chưa được chính thức công nhận vào chức đó, hoặc vì tiệm chưa được lật hàng nghề, hoặc không có đủ tín nhiệm đối với chủ và anh em vì ngại bị hút. Bồi bip chính thức thì thường có công mỗi tháng từ năm, bảy đồng đến mươi, mười hai đồng, có khi chủ không già công mà chỉ nuôi cơm. Nhưng bọn bồi đó, sống được là nhờ vào tiền « buoc-boa » (pourboire) của các khách hát. Tiệm xong một bữa thuốc cho khách, người bồi bip có thể tùy tài minh mà kiếm, được từ một hào đến năm hào. Hò cóng khách hút nhiều và tiêu sang môi bữa thuốc cho bồi đến một vài đồng bạc, nhưng cũng có hạng khách không cho tiền bồi hoặc cho rất ít. Hai hạng khách đó mà bọn bồi bip thường phân biệt bằng hai cái tên do họ đặt cho là « sôp » và « kiệt ». Khách « sôp » được hoan nghênh chiết dầu bao nhiêu thì khách « kiệt » bị khinh rẻ bấy nhiêu. Một người khách vừa bước chân vào tiệm, nếu là khách quen thì bón bồi bip đã biết ngay đó là « món bò » hay là « món da », chàng sẽ tùy mặt mà tiếp đãi. Tay nói là chủ tiệm tiếp khách nhưng thực ra thì chính bón bồi bip mới là những vai chính, những người quan hệ trong tiệm. Bọn chúng muôn từ tể với ai thi chúng vỗ vỗ, nhịnh hót dù cách đê mong số tiền « buoc boa » có thể vì đó mà tăng thêm chút ít, còn nếu bón chúng đã muôn « tay chay » ai thi cúng sẽ lanh đạm, hờ hững ra mặt nhiều khi vì thế mà những khách bị chúng « tay chay » không bao giờ muôn bước chân đến tiệm do nữa.

Nghề bồi bip mày năm gần đây đã quyển

dữ, lôi kéo được hàng trăm người trai trẻ, khỏe mạnh ở nhà quê ra tinh. Thầy nghè dò vúra nhau vúra để kiếm tiền (mỗi tháng có thể kiếm ít nhất từ 15 đồng cho đến sáu bảy chục là nhiều nhất), nên nhiều thanh niên dã bỏ đồng ruộng hoặc nghề làm thuê kho thợc để ra tinh học nghề bồi bip. Phản nhiều một người dã làm nghề dò thi may dắt già và day cho anh em bà con hoặc người cùng làng, cùng họ. Tôi đã từng thấy có kẻ bốn năm anh em cùng làm nghề bồi bip, lại có tiệm dứng toàn người trong một làng hay một vùng, người khác khô lòng lột vào được. Bọn bồi bip » kiếm tiền được dễ dàng lại thường được năm gường cao chiều sạch, gắp những kẻ giàu có ăn tiêu xa xí nên chúng sống rất rộng rãi. Nếu ai gặp một bọn bồi bip đi nghênh ngang ngoài đường, quần áo bảnh bao, đầu chải bóng khoáng, có lẽ người ta phải tưởng đó là một bọn học sinh hoặc viên chức các sô dì do chơi.

Nhiều người nhà quê thấy bọn bồi bip và đời sống của họ lại đem lòng thèm muôn, vì thế cho con em theo đuổi cái nghề mới đó. Trong óc dân quê, còn gì bằng một ngâà thong thả, kiếm được nhiều tiền mà không mất công học tập, rèn luyện là mấy. Một cậu bé hôm nay vừa ở nhà quê ra với một bộ quần áo vải và mèo vê ngồi ghê lơ láo, sau vài tuần lễ hoặc một tháng đã có quần áo bảnh bao, sạch sẽ và có vẻ linh lợi, tinh khôn là khác. Một ông cụ nhà quê vê vùng Thái Bình có con làm bồi bip ở Hanoi, mỗi lần ra chơi với con năm ba hémt đã được năm qua nhiều lạc thư đất Hà-thanh, lác vê lại có vài ba chục của ông con bênh vê làm vón, nên lác vê làng ông thường khoe là con mình làm quần lý hoặc làm công cho một hằng bao lớn. Không bao giờ ông nói đến con ông làm bồi bip tuy ông biết nhờ cái nghề mà chính ông

cho là bà tiện đê, con ông dã dỗ; hắn được lốt và chẳng mấy chốc có tiền và có lẽ sả trở nên ông nọ, ông kia! Cái nghề làm bồi bip dã cảm dỗ người ta như thế nhưng nghề dò rái lại cũng dã đưa biết bao người vào đất chét. Một số các cậu bồi khi ở nhà quêra đều là những người thực thà, cần thận không biết chơi bài bút xách là gì, thế mà chỉ vài ba tháng sau đã mang cái nghiên vào mình. Làm bồi không dã sống, những cậu bồi nghiên dò bắt buộc phải tìm cách xoay xở, đầu phải dúng túy vào các việc bắt lương cũng không từ, chí cốt sao có tiền hút là được. Đã đến lúc đó thi của sô Mát thám và cửa nhà Pha Hòa lò đều mở rộng để đón các cậu vì các cậu dã bỏ cái nghề bồi bip mà nhập vào bọn « voi xanh ».



©

Cạnh những nhân vật sống trong tiệm lái có những người sống ở ngoài tiệm nữa. Bọn này cũng không phải là ít. Đó là bón bồn cơm den và xái xăm. Các món bón bồn thuốc phiện ty ở Hanoi là một mối lợi rất-lớn. Cứ mỗi năm về tháng Décembre, người ta lại cảnh tranh nhau về những ái món bón bồn. Cuộc vật lộn rất là kịch liệt có khi người dùng cả tám tri, thê lực và tiền tài vào dò mói có thê nắm chắc được phần thắng. Một cái món bón bồn thuốc phiện ty ở một phố đồng duc Hanoi có thê cho thuê-mỗi tháng 5, 7 chục bạc là thường. Giá thuê dò nêu ở vùng ngoại ô và các miền quanh Hanoi như Hả-dông, Gia-lâm phủ Hoài, Văn-diên thi giảm bớt một phần nhưng cũng vẫn khá cao. Số dĩ nghê bón bồn phiến được người ta cảnh tranh như thế là vì số thuốc phiện tiêu thụ ở Hanoiばかり cũng nhiều hơn số thuốc của nhà Đoàn phát ra đến ba hai lán. Cũng vì đó mà dân nghiện ở Hanoi thường bị nạn thuốc khẩn. Trong những lúc đó thi mỗi hộp thuốc 10grs có khi

người ta phải mua đất đều 2, 3 đồng. Các người được lệnh mòn bài bán thuốc trong lác thuốc, khen không bao giờ bán cả hộp thuốc cho khách hàng. Họ chỉ bán thuốc lẻ vì bán lẻ có thể lãi mỏ, hộp thuốc 10grs 5, 6 đồng bạc, còn thuốc hộp, thì chỉ dành cho các tám với một giá rất cao. Tại các tiệm tiêu thụ nhiều thuốc thường có những bài có mòn bài bán thuốc đều nêu trên đều bán lẻ nhà nhưng mỗi kilo phải ăn lãi 200 đồng là ít; (giá nhà đoán 1.000\$ một kg). Bọn cầu cơ thuốc phiện này lúc nào cũng có thuốc vi họ đem tiền đi mua nhặt ở khắp các tỉnh trung-châu Bắc-vây và cả ở các xứ khác. Có khi bán cho tiệm họ cũng không muốn bán vì ở Hanoi thường có những người Hoa-kiều già mỗi kg thuốc nhặng 1.500\$, 1.600\$ và bao nhiêu thuốc họ cũng mua hết.

Khô gai không phải công nhận rằng thuốc phiện sở dĩ khan không phải vì thiếu thuốc mà chỉ vì số tiệm và số người hút càng ngày càng nhiều thêm.

Sống nhờ vào tiệm, còn có bọn buôn và bán xái. Bọn này ở Hanoi cũng khá đông. Cứ ngày ngày họ mang tiền đi khắp các tiệm hút để mua những thứ xái xấu đã loại ra. Giá xái gần đây cũng theo giá thuốc mà tăng lên khá cao, mỗi lạng xái xấu đã đánh đến hai lần cũng bán được 15, 16 đồng. Bọn này không những mua xái lại mua cả những đê lau thuốc, những mèng vải bịt đầu lâu để hút, những xái roi xuồng bán lén lẩn lút và dắt và cao lầu, cao dọc. Tất cả những thứ đó, họ dùng hoặc để chế thuốc nấu hoặc để bán lại

cho các tiệm thuốc nấu. Trong một tiệm hú không có vật gì là bồ phì cả, từ cái giấy cuộn lại để thấm nước ở dọc tay chảy ra cho đến những đê lau lâu, quát lâu, những xái roi vãi, những cái đợt bị vỡ hông đều bán được tiền và có nhiều người cần dùng đến. Thực người ta đã lợi dụng à phù-dung đến cực diêm, các tiệm hú đã tìm hết cách để thu lợi về nhà phiến; nỗi khốn khổ phải đã đến quên các tiệm hoặc đã từng mở tiệm qua thì không ai có thể tưởng tượng đến. Những cách kiếm tiền rất lạ và rãnh dò phiến những người nghiệp dung ra mở tiệm mới có thể nghĩ ra được. Chỉ những người nghiệp dung phải tiệm lòn nhiều tiền về thuốc phiện thì mới có thể lợi dụng thuốc phiện để thu lợi; và chẳng à «phù dung tiên nữ» cũng chỉ sẵn lòng giúp đỡ những đê để trang thành của nàng và cho phép họ lợi dụng nàng hết cách đê họ có đủ tiền mua sắm hòm thờ phụng đèn nhang. Nhang, không những là gái da thịt mà còn là gái chung tinh khêng muốn té bạc với những kẻ đê hét lòng vì nàng vậy.

HẾT

HỒNG-LAM



**Blanchit les dents  
et conserve l'émail**

EN VENTE PARTOUT

### Trang điểm

TAO PHUONG PHAP DA  
CHI RANH TRONG BAN  
CHU QUOC NGU O MOI

HỘP

### PHẤN MURAT VÀ PHẤN SUPER - MURAT

THỊ DẦU DA MẶT SẠM, CÓ  
TÀN NHANG, VÀ NÉP NHÂN  
CÙNG BUỘC EEP LỘNG  
LẤY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU  
— DA TRẮNG MỊN —

TÔNG ĐẠI - LÝ BẮC - KỲ, AI - LAO  
ETABLISSEMENTS VẠN - HÓA  
N° 8 rue des Cantonais — Hanoi

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CỐ HỌC ĐỂ LÀM ÔNG THÁNH

# Vương-Dương-Minh

## « Tri lương-tri » là gì?

XXXIII

I. — Lấy một giọt máu của con  
chó và thử xem có phải mồ  
mả ông bà mình không ?

QUÁN - CHI

Mỗi khi giảng dạy, ông chỉ án cần khuyên nhủ học-giả nên giữ thiên-lý, bỏ nhân-đức (存天理, 去人欲), cố lết công việc ấy làm gốc cho sự học.

Có người không hiểu rõ, hỏi lại :

— Thưa kim-sinh, thiên-lý là cái gì, và làm sao biết nó bao viu vào đâu để mà nhân-hiết cho được?

— Nhà-người cứ tự tim lấy thi biết.

Ông chỉ bảo thế thôi, chứ không nói rõ được thiên-lý là thế nào.

Sự thật trong tâm ông vẫn hiểu, và hiểu một cách cao xa, rõ ràng lắm, nhưng chỉ không thể lấy lời nói mà là được cái bắn-sắc nó thế nào và đặt tên nó là cái gì cho học-giá có sò-cú để nhân-hiết cho đê.

Đến nỗi ông phải than với bạn hữu về sự khó thoát ra lời ấy :

— Gần đây ta vẫn muốn bày tỏ điều ấy ra, trong trái tim tự biết chỉ có một lời một câu là đủ, không cần chí nhiều, nhưng thật tức minh không sao thoát ra được. Nó như ngậm sắn trong miệng, chẳng ai đoán được hộ minh, còn minh muôn nói thì như nghe nói không ra !

Một lúc sau, ông lại nói :

— Mấy lúy nay ta huis bài học này không có gì khác : nó chỉ là cái ấy thôi, hễ biết được cái ấy rồi thì chẳng còn gì hơn nữa.

Người ngồi bên, hỏi mãi :

— Nhưng cái ấy là cái gì chứ ?

Dương-Minh đáp :

— Ngày đến cái ấy cũng chẳng biết gọi nó thế nào !

Thì ra thiên-lý ở trong tâm con người ta, bản-sắc nó thế nào, ông biết, nhưng

Nhiều người hâm mộ, hoặc cáo quan v.v., hoặc đi theo đến chỗ trấn-mạc, đê học Dương-Minh, kè cõ hàng ngphin. Trong khoảng 12 năm ấy, ông đã dùng tới hai chữ lương-tri đầu.

lòng tùng mồi, không đặt tên định nghĩa được.

Đến lúc có loạn Thần-Hào, ông lập mưu ra sức, chỉ trong bốn chục ngày giặc xong, khôi nguy cho nhân-dân xã-tắc, thế mà bọn gian-thàn ghênh ghét, đã cướp cái đại-công ấy thi chém, lại còn mưu-toan hại ông cho chết mới nghe. Vua Chính-đức lúc bấy giờ là ông vua hồn-ngu, hay nghe lời đèm pha đến nịnh. Dương-Minh ở vào tình-cảm trung dè dẫu dâng, gurom treo kẽ cõi, có thể bị giết trong sớm tối.

Nhưng ông cứ trấn-tĩnh như thường, không hề xôn xao, lo sợ, bảo rằng « thiên lôi có đánh chết cùi việc đánh, can gì mà nó ». Thế rồi tai qua nạn khôi, lại được nhà vua trọng-dụng.

Trong lúc hoạn nan trấn-tĩnh như thế, ông đổi cảnh sinh tình, bỗng dung nghịch bật ra :

Cái ấy là cái lương-tri.

Từ đây trở đi mới có hai chữ lương-tri đệm ra giảng dạy.

Có thể thời mà người năm không thoát ra lời được. Bởi vậy, có một hôm ông ngồi thở dài, mòn-sinh là Trần-cuu-Xuyên hỏi tại sao, ông nói :

Cái lẽ ấy minh bạch giản dị là thế, mà chim đầm luôn mấy trăm năm !

Cửu-Xuyên thưa :

Cũng vì Tống-nho quá thiên về tri, cho Thần là bản-thê của Tinh, cho nên sự kiến-văn càng ngày thêm bẽ bôt che lấp mối đạo càng sâu. Nay tiên-sinh này ra hai chữ lương-tri, ấy là chân-diện-mục của

#### ĐÃ CÓ BẢN:

## Hai tám hòn

Tâm lý tiêu-thiết của Lê văn Trương 300 trang, in rải dẹp - giá 15\$. Cố in riêng 5 quyển dày dò, có chữ ký của tác giả, mỗi quyển 10.000

Sẽ có bán vào dịp Tết Quý-Mùi (1948)  
**XUÂN ĐỜI MỚI**

một công trình văn-chương và mỹ-thuật vĩ đại nhất. Bia và phủ-bản q. 10 mươi in offset isi offset. Bất vòi của tất cả các danh sĩ trong nước. Bất mua ngay  
khiết

Đời Mới 62 Hàng Cót Hanoi

người ta xưa nay, còn phải nghi ngờ gì nữa.

Dương-Minh đáp :

Chính thế ! Vì dù có người nhận làm phải mồ mả-jô-tiêu kẻ khác, gờ phải dùng cách gì mà thử cho biết ? Chỉ có cách là đào mả ấy lên, lấy một giọt máu của con cháu nhỏ vào mả thử, thì thật già biết ngay, không chạy đâu được. Hai chữ lương-tri của ta, thật là một giọt máu nhỏ vào xương của các bậc thánh truyền nối từ ngày xưa đến bấy giờ.

Muốn cho học-giá biết cái giá-tri hai chữ ấy quý báu đến thế, ông Lão họ chớ có khinh-thường mà nghĩ là đẽ :

Các người phải biết cái thay đổi lương-tri của ta, vốn từ trong chỗ trầm nguy muộn chêt mới tìm nó ra được đấy. Đè bụng không được, ta nói ra một lời can hét cho các người nghe. Chỉ sợ học-giá thấy được đẽ dâng quá thế, có ý xem thường, chỉ đẽ làm cảnh ngần choi, không chịu dung-dồng thực-hành nên đẽ đến chốn, hót ra phụ mất cái biết ấy thôi :

Lấy việc hoan-nam minh đã kinh-nghiêm ông càng tin lương-tri có thể khiến minh quên cả hiềm nguy, coi thường sống chết, lại chứng với thánh hiền, trời đất, quý thần, đều thấy hợp lẽ như nhau; nhân-dõi đồng xướng lên « Tri-lương-tri ».

Ông nói chuyện với mòn-sinh :

Gần đây ta tin rằng ba chữ « Tri-lương-tri » thật là cõi rẽ của thánh-học. Trước kia ta còn nghi ngờ chưa quyết, nhưng từ lúc gặp lấy nhiều việc đền giờ, ta đã nghiệm kỹ, chỉ đem cái lương-tri ấy ra ứng tiếp đối phó, thì ra việc gì cũng thấy ứng tiếp đối phó được dù cả Không khác gì mình di thuyền nằm được tay lái, dù thuyền di qua chỗ bằng, chỗ sõng, chỗ cao, chỗ sâu, đều sai khiến được như ý muốn. Tuy có gặp con giông sóng nghịch di nữa nhưng mình đã nắm vững hành lái trong tay rồi, bè nào cũng tránh khỏi cái họa đầm duối vây.

(Còn nữa)

QUÁN-CHI



## CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG

(Tiếp theo)

Mặc dầu Lạc khuyễn dỗ khéo đền đầu, Aa vẫn thảm săn, hổ-nhận, và vẫn chờ dịp đẽ lại xách va-ly một lìa về với cha mẹ, hái ài di phương khát tim cách lèp thêm. Vì nàng không còn là gi lát cả các điều của nhà người chồng mà một người vợ cần phải hiểu rõ. Và vì nàng chán cả người chồng áy mà nàng đã nhận ra có một tâm-hồn diệu-dắc, có những tư cách tầm-thường, có mối tình yêu già giỏi và có những thói xấu đáng khinh bỉ !

Nàng đoán biết rằng chính chi bồi chồng và chị em chồng cho nàng là... « con bồ lắc, đẽ vắt sữa non », nên mới vừa bắt nàng vào khuynh-yêu phép, vừa sán-séc nang rát nghiêm - lầu như sắn-sóc một tên tù trọng tội ; đẽ như vậy, nàng lại càng căp phai di, chứ nêu nỗi ná đẽ khi họ hòn rứt đẽ hết, chồng chan chưởng dã dám lộ cái bẩn-chát, lộ cái lòng yêu thật ra, thì nàng rắng vẫn phai di, mà lại còn deo thêm hò nhục nữa !

Nhung số còn nặng nợ, nên chẳng những dã vài phen nàng tình hụt cơ-muối, nàng lịa lòn bị lợt thêm vào một vòng cảnh giữ kỹ hơn nữa, đẽ ngày ngày ăn hai bữa

cơm khó nuốt trôi, lấy sức làm việc luôn tay từ sáng cho đến tối mịt !

Vừa quá buồn bực, vì quá súc làm việc, nên nàng thành ốm.

Hôm thứ nhất, thấy rúc đầu chóng mặt, nàng dã lo ngại, nhưng không muốn nghỉ ở nhà đẽ nằm nghe những lời bóng gió của cô chị. Hôm sau, nàng giật, nàng bi sối, hoa cả mắt, run cả

cõng dã túng, chỉ một vài hôm người sê-ja-khô-manh như thường, mơ dừng lo ngại gì cả..

Đến trưa, nàng bị ốm nặng quâ, dang ngồi dám thiếc bì ngã gục xuống tập giấy rồi thiếp đi. Nhà chủ phải lạy gọi nàng, đột cuội sê, soa dâu cao nòng tinh lại rồi sai người sóc nách nàng dãu kẽm.

Lúc ở bên hàng xóm, cũng chạy sang, liền di mời thầy rõ, lây thuốc cho nàng. Thê la làng bị nầm liệt giường từ hôm ấy.

Trong khi ấy, nàng lại cảng nặn thay những cách già già và miến cuồng ở sự xử dối của chồng nàng, của cả nhà chồng dã với nàng. Nàng rất đau lòng bức tri, quyết định dễn kai khôi, nêu không lây, được các dỗ vật ra, nàng cũng cư tròn đì, dánh bỏ phai mệt it dô đẽ cùa gõ lây tự do va ma lạy sự thanh thực hồi cài, thi chắc là cha mẹ nàng cũng doi thương lại nàng, chẳng nỡ nhanh tay hất-hủi kẽ dã biết lỗi lầm, trả lợ đẽ tự tu, tự sửa.

Không ngờ sự ước định bở phi các dỗ vật lại thanh sự thực; được độ một tuần lễ, bệnh nàng bớt nhiều, nang

dã ăn được và ngủ được. Một buổi trưa, nàng sực thức giật thi thấy nắp cài hòm gian kê cạnh giường mở tung ra, một nửa chiếc khóa đồng đã bị bẻ gãy còn vướng vào danh-khuy. Nàng hối hộp, giọng chống tay ngồi giật, nghèn cõi dòm vào trong hòm thi chẳng thấy chiếc va-ly của nàng đã cất vào đây từ trước! Nàng hoảng hốt, hồn-hoán ùm lên, vừa lo thán, vừa tiếc của, trừng ngực nàng dập lồng ngực, di, nước mắt nàng chảy giòng giòng xuống má!

Chồng nàng cảng hắp-ấp chạy về, lúng túng xem xét các vết tích và áp úng hỏi nàng việc xảy ra, rồi làm đơn dem di tướng lý-dịch.

Nhưng qua ba, bốn ngày sau, nàng cũng vẫn ci ắng thấy có hiệu quả gì về sự dâ-trinh báo. Ma-trinh trong những ngày ấy, hench nàng lại nặng hơn lên, phản thi vi lo thán, tiếc của, phản vi nát-ve bởi lđa nghe thấy những «tiếng bắc tiếng chí» của cô chị chồng, và bởi trong tình-ái, đã thấy chồng chênh-mảng lanh-lanh ra mặt!

Chi tại nàng đã đê kẽ trộm vào lấy mứt cái va-ly trong đựng trâm, hoa, xuyễn, ni-ăn, đồng-hồ, quần áo v.v... của nàng, nghĩa là nàng đã khơ-giại, tự làm thành ra kẽ tay khong, chẳng còn eo một thứ nǚ-trang nào đáng giá!

Nếu nàng còn tiền trong túi thi nàng cũng đã vứt nó ra để mua đất sự vui hời của mọi người, và đê Lạc lấy nữa cho nàng uống uống. Nhưng nàng đã tiều hết cả sáu cruc bạc tiền bón vàng vào, những món đồng mười

bảy đồng mười nồi gạo đê cả nhà ăn, may ba chục bạc quần áo cho chồng, cho chị chồng vay mười đồng, và ba đồng tiền thay, tiền thuoct...

Đến thê, nàng mới thật thấy những nỗi đau khổ, cực nhọc mà loài người nhân tâm-bất-nhau phải cam chịu! Đến thê, nàng mới thật hiểu rõ đời người chẳng phải là nhuộm toàn một màu hổng rực-rỡ! Và đến thê mới thật là lúc nang bắt đầu thương thân, biết suy cảnh-nữ của mình mà thương thay cả cho những kẻ khác long-dòng, co-nør!

Nàng nhớ cha mẹ, tiếc cái hôi đang được cha mẹ quý báu, nung-niu. Nhưng nàng không biết bao giờ mới khỏi bệnh đê về quỷ lạy trước cha mẹ, ăn-năn hối lỗi, thú thật cùng cha mẹ cái bài học chẳng bao giờ quên mà nàng đã được thực hành trên đoạn đường đời ngoặt-ngoéo đầy chông gai!

Nàng cứ nấm đô đê cô thân em ốp những nỗi nhớ, thương, sầu, tủi, chứ không còn thấy chi chồng-lai-vắng-dến-buông, mà cả Lạc nữa, nàng cũng

**Hai quyển sách mĩ thuật**  
**GIỌT SƯƠNG HOA**

(xuân)  
của PHẠM VĂN HẠNH  
Ấn bản chính: 412 lần đánh số

**Tóc chí Hoài**

của NGUYỄN TUÂN

phú bẩn in nhiều màu của Nguyễn Tuân Tri do họa sĩ Lý khắc lify, ảnh minh chính là 650 bìa, sách in lít cho những người sành, gửi cho đại lý có hòn, đặt giá nén đón trước

**LƯỢM LÚA VÀNG**  
49 - Tiên Tsin - Hanov

không còn thấy vuốt-ve săn-sóc nàng nữa.

Chịu cực chẳng nỗi, nàng mới dành thời nốt đê kèo Lạc đem bán cái giày truyền có hức ảnh của mẹ nàng mà nàng vẫn deer trong áo. Nàng rất đau lòng khi phải rời bỏ thứ ký-niệm có một áy mà nàng tính cố giữ mãi cho đến chết mới thôi. Nàng cho rằng đó là phương kế tuối cùng đê cứu gỡ cho nàng điều mện-bạc.

Đêm hôm đó, vì có tiền, nàng mới lại được chồng săn-sóc, hối han, nhưng nàng hiểu rằng đó là lối săn-sóc đê dò xét xem nàng có còn giấu thứ tư-trang, nào trong người nǚa không, «chứ chẳng phải là cách săn sóc co tự lòng ái ân, chung thủy

Sáng giây, nàng khinh-bỉ mà ném cho Lạc năm đồng đê sám cái mũ Lạc vẫn ướt so, mười đồng đê dì cắn thuốc cho nàng và năm đồng đê mua sự lảng-yen của cô chị.

Thê là lại hết nỗi cả tiễn bán chiếc giày truyền!

Và tuy thế là nàng tay không lại hoàn tay không, nhưng cũng nhờ có thê mà độ một tuần lễ sau nàng đã mạnh, có thê di ra đi vào được.

Nàng đã quá ghê-ków cuộc tình duyên bần-thủ ấy và rất chán ngán sự đê chung-dung đê sống với lũ người bần-thủ ấy; lúc nào nàng cũng chỉ nghĩ đê sự di. Bởi thế nàng ưng thuận ngay khi Lạc nói rằng vì thấy chị chồng em đều có điều xích mích, Lạc muốn đem nàng đê gởi giấu ở nhà một người bần-thủ, chờ bao giờ nàng khôn-hỗn thi sẽ liệu lính cách khác đê mưu

sự xum họp êm đềm, vui vẻ.

Nàng ưng thuận liền như thê là định đê di đến đâu thì sẽ kiếm cách từ-fó tìm về với cha mẹ, chứ «cũng chẳng mong gì ở nhà Lạc bền lâu nữa, và cũng chẳng biếu iõ-tâm-dịa Lạc với mưu kế của cả nhà Lạc đê bầy, khi Lạc rủ nàng di trốn.

Vì vậy, giữa một đêm tháng mười, trăng mờ, sương tỏa, gió thổi lạnh rùng mình, An vẫn cõa yến, mặc có một cái áo giài nǚa bã của chị chồng, vại sau phủ lén dâu đê cae sương giò, run run bước thấp bước cao, mệt nhọc và chậm chạp theo Lạc di ra phía cõng lảng, thỉnh thoảng lại đứng lại vừa thở và nghỉ



cho đở chồng mặt, vừa ngoảnh đầu trảng lại cái xóm diêu-tiễn sơ sả, trong có nhà Lạc, mà đê cuộc tình duyên lâm lõi đê làm cho giặc-mộng vắng của nàng lan nát, và có lẽ làm cho nàng phải sợ că

những điều âu-ái từ đê trở đi...

X

Lạc là một hạng người, có nói nów được là một người đặc-bié.

Chàng vốn con một người lính-lệ bị thiêu và một mụ bán múa nào thứ quâ áy ở các phò ngoài Hả-thanh. Lôm lỉnh lệ và dê bán quâ rong chằng phái là nghề dâng khinh-phục Lạc ở chỗ Lạc mới rời bỏ một cách chậm-chạp, luồng luồng, ghê dài iõ-lợp nhất một trường tiêu-học ra mà dâ dám thi cao-rango minh là..., thi-sí! Chỉ tại Lạc co khieu lam-thoi l Lạc làm được hết

thầy các thứ thơ, và «Lạc làm cho» tam hồn Lạc lúc nów cũng hình như mo-mộng, chí chục... «ra thơ» khi co dịp thứ nhất đưa tôi.

Bởi thê, thơ của Lạc làm ra, kè rất nhiên: Lạc đê chép được dâ bón quyền «ba-la-di-om» gầy, mà ngoài bia quyền nào, Lạc cũng đê: «Những phút mộng», hoặc «Xuân-tú», hoặc «Những diệu đán-tâm»... bằng thứ chữ viết rất kỳ-khu và nản-nót. Ài được cầm lấy một quyển đê bường-thức thi-tài của Lạc cũng đều phải

khen ngợi những cau đê áy, có lẽ Lạc đã nhẫn nại đêidiêm hàng ngày chưa xong.

Nuang, dừng-tường rằng Lạc đê in được «những diệu đán-tâm» áy, đê loan-truyen, đê cảm-hoa và đê xúc-dụng

hang người da cảm, da tinh. Lạc làm ra rồi chép một cách quá công-trinh vào những vở kia, chí đê các bạn ở quanh kia hay nội trong làng thầm-my.

Ai chưa được đọc thơ Lạc cũng phải tiếc rắng sao chưa đọc, và cũng phải mong cho chàng đến ngay được Lạc hàn hoan giao-tay cho đê mà xem. Vì cứ đứng nói truyen với Lạc một tí, thi dâ thấy Lạc phàn-nán, làm cho tinh-tom, hiêu-ký của ai đó phải bấn-khoan, thức giắc:

- A, anh-ạ - hay ống-ạ! bức quá di mắt: đêm hâm nâm trân trọc mãi cung khóng lan giac diệp, đê mới giấy viết nhang một bài bát cũ heo thê đường thi, Sáng hâm nay phán-lúc cao hưng mà lại được anh Hy đến thăm, đê liên-binh-lai cho anh là nghe; thơ thán có gi dấu; còn khôi-thát niêm, thất-luat tại chưa nhor được ai có tài phủ-chính-lai cho, thê mà chẳng nhang anh ta cứ vò dùi khem mán, anh ta lải-còn di khao cho cõi làng biêt, thành ra đê di đến đâu cũng chỉ những bị luồng-cuồng-thẹn thăm vi những lời họ quâ yêu-tan-tung đê!... Áy cũng như là bài thơ «cảm-tết» đê làm cuôc nâm ngoái, có thê may thỏi, mà ai cũng kuen-tặng là hay, là toan-bich, thi mới... chết cho lõi thơ ứng-khâu của đê chử:

«Gio-lên trong mot chiều-tà, «Năm chuồng-khanh đât theo đâ rung-rinh.

«Có con gio-thời vò-tinh, «Bà-n làm lay động chiec - mahn mahn hoa.., «Giô-lên trong mot chiều-tà, «Mahn rung làm mot doa hoa tan dai...»

**Bài đề « văn tài xuất chúng »** của Lạc làm như vậy, nên lũ bạn của Lạc lấy làm hân-hạnh-dien được thân-mặt với chàng, thi nhau loan truyền khắp làng những bài-ti-có-mới làm mà Lạc dã « nhán-khi cao-hồng » đem ra bình-lại với chàng.

Nhất là các thiển-nữ ở läng ấy, họ đã truyền-tụng với nhau những bài-thơ: « Tình gõ-gõ », « con xin vĩnh-biệt »... của Lạc làm ra lú-cuối... ngườn the lai - läng, đều biết rõ chàng là một thi-sĩ da-tinh, da... độc, yêu-thích sự-tự do cả trong các việc không-nên-tự-do, thi-dù có lúc phải ngạc-nhiên, hỏi nhau rằng-một trai-trái-thấp, mắt-tảng, mồi-thàm, da-mặt sùi-sùi và sám-sạm, mà sao-lại tài-tinh đến-nur-vay, có-thể giải-bầy-ý-tưởng-quá-mới, qua-ly-kia-bằng-những-vần-thơ đọc-lên-thầy-du-duong-hơn-diệu-bat... trống-quán!

Bởi thế, vai-ha thiển-nữ trọng-làng, vì cảm-thơ Lạc hén dã lần-lượt cõ phen-cùng-chêng g'an-dìn; Nhung, với cõ-não cũng-vậy, tinh-án-ái c'chàng ch'biển trong-một tuờ-gian-ngắn, dù-ch'cho chàng th-hanh-xong-nhưng mục-dich-má-ch'ang dã biêu-lộ ra-bằng bài-thơ « Tình gõ-gõ », ng'ña là chàng ch'đùng-tinh-ai dã-làm-mồi-vừa-gõ-gac-lấy-sự-thò-màn-về-vật-dục, vừa-gõ-gac-lấy-quân-áo, tien-bac-hay-dô-dâng.

Càng-không-sợ-ai-ché-cười, khinh-bí, tai-lẽ-chàng-vẫn-dinh-ninh-lòng-chàng-chêng-phai là con-nha-giả-sang, và-lại ở-ù-thời-dai-hiện-tai, chàng-có quyền-lư-do-dem-cái-trí-khon-ra-thù-thach-với-kẻ-ngo-ngốc, giại-giai, chàng-biết-giữ-thân,

Và-chàng-còn-dém-trí-khon

ra-dè-thù-thach-cả-với-các-bạn-trai-nữ.

Thế-cho-nên-trừ-một-vài-tên-rai-trè-trong-làng, không-là-người-có-thể-giao-du-với-Lạc-duret-lâu, vì ai-cũng-sợ-lỗi-chơi-cần-loi-của-Lạc-trong-bết-thầy-mọi-thứ:cá-tiền-bạc, cá-tinh-yêu, và-cá-sách-vở-là-thứ-Lạc-có-tích-trí-bằng-cách-lừa-dao-cho-được-nhiều, để-lấy-tiếng-với-người-làng-là-tay-học-rộng.

Nếu-Lạc-không-cần-loi, khòng-lừa-dao-được-này-nữa, hay-là-bản-chất-của-Lạc-bị-lộ, thi-Lạc-trở-mặt-ngay-lập-tức, rồi-ngay-lập-tức-tim-lời-nói-xấu-người-ta, và-kè-hoặc-dời-cá-tung-bầu-rượu-mà-vi-muốn-được-trở-nên-cuồng-thân, Lạc-dã-có-lần-có-mới-dè-người-ta-chiếu-cố.

(còn-nữa)  
VŨ AN-LÄNG

### BỘ THẬN TIÊU BỘC

Thuốc-lọc-máu, tiêm-hết-nhiết-đéc-ngựa-lồ-do-di-dột-hoa-liễu-phát-ra, (Hộp 08p. Nira 4'4.00-cá-tă 7p50. Xe-mua-1nh-hoa-giao-ngân)

### NHÀ THUỐC TẾ-DÂN

N° 131 hảng Bông-Hanoi  
Saigon : Eis-Nam-Tien 429 P  
Blanchy-dai-ly-dù-một-thứ-thuốc-tế-dân.



### HOA MAI-PHONG

Biểu-hiệu-vẻ-dep-quý-phái  
Hiệu-may-có-tiếng-nhất-của-bạn-gái

N° 7 HÀNG QUẤT - HANOI

**ĐÀM-PHƯƠNG**, một người-tiền-khôn-rất-sung-cứng-của-nước-Giáo-nhà-nó-i:

« Con-chúng ta-trò-nên-hu-hồng-là-tội-đe-chung-la, chúng ta-không-dò-chỗi-cho-ai-được-nữa. Giờ-nay-chính-là-tôi-phải-vẫn-có-ugap. Chúng ta-cần-phải-là-nghỉ-dè-dặt-lại-những-nón-tiếng-của-văn-để-giáo-duc-Việt-Nam, chúng ta-cần-phai-sử-dụng-có-việc-kết-Giáo-DUC-NHỊ-BỐN »

Xem-cuốn-Giáo-de-nhi-đặng-của-bà-Đặng-Phương-do-nhà-in-Lê-Cường-Hanoi-xuất-bản. Sách-in-đây-trong-thuong-hang-day-208-trang, có-ảnh-của-ta-đã-và-tuy-của-ông-Phạm-Qui-nhì-gia-mùi-cuốn-1950.

### Editions Lê - Cường

75 Pa.iers - Hanoi

Muốn-nhận-rõ-tinh-thần-bé-mặt-của-Knott, Muốn-nhận-rõ-một-vị-thánh-sống-Ấn-dà-dược-cá-một-vòng-thông-và-cá-thể-giới-sóng-kết-xin-rem-cuốn:

### THÀNH GANDHI VÀ THI - HAO TAGORE

Của-nhà-in-GIA 8 TÀ 94 Rue Charron

Téléphone N 1509 - Hanoi  
xuất-bản-và-phát-hành.  
Đã-có-bản-khắp-các-nơi. Giá-p ту

### Thuốc-lào-Đông-linh

226 Đầu-của-Nam

Trun'-Nam, bắc-chị-cảng-em-1

Thuốc-lào-Đông-linh-giống-đen-khỏi

Làm-cho-ta-một-phí-thu-thu, (trường-NÉN CHỦ-Y - Tại-miền-bắc-lào-Đông-Linh-có-bản-chè-tau-La-hán-Thịnh-phong, tuyệt-ngon, tuyệt-rẻ-1

### Lẽ-sống-của-bạn-gái

Bạn-gái-nó-có-trong-tay-một-hộp-MONA-MONA-là-người-dâ-mâm-trong-tay-tất-cá-lẽ-sống-của-doi-minh, nêu-lẽ-sống-của-người-dân-bà-là-vẻ-dep.



NHÀ IN MAI - LINH — HANOI

# Tuần-lễ Quốc-tế

(Tiếp-theo-trang-4)

ĐÃ CÓ BẢN:

### DÁY BÉ MỎ KIM

Truyện phiêu-lưu-của-Thiên-hà-SI

### Múa-kiem-giữa-chợ

Truyện-dâ-sứ-của-Mai-Viên — Càng-đang-trong-VĂN-MÓI (Tập-mới) — Số-2, 0p60  
HÀN THUYỀN XUẤT BẢN CỤC

ĐÃ CÓ BẢN:

### Một-thiều-niên

Tiểu-thuyết-dài-của-MANH PHÚ TÚ

GIA : 1\$30

Nhà-xuất-bản-MỚI 57 Phúc-Kiến Hanoi

GIÁ MUA BẢO

Một-năm 6 tháng 3 tháng

Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao	10\$00	\$525	\$775
Nam-kỳ, Cao-môn ...	12,00	6,25	8,56
Ngoại-quốc và Công-sô	24,00	12,00	16,00

Mua-bảo-phai-trả-tiền-trước-mandat-xin-dâ: TONKIN TRUNG BẮC CHỦ NHẬT HANOI

### Bút-máy PILOT

đã-nổi-tiếng-tốt

CÓ MÁY KHẮC-TÊN KHÔNG-TÍNH-THÊM-TIỀN

Gửi 0\$06 tem-về Mai - Linh

60 62 cầu-đất-Hoiphong  
và-gi-sé-nhận-được-thu-trả-lời

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG TÙ UỐC:

### Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc-dan-dâ-day Điều-Nguyễn
- 2) Thuốc-ho-gi Điều-Nguyễn
- 3) Thuốc-ho-la Điều-Nguyễn
- 4) Thuốc-hô-thần Điều-Nguyễn
- 5) Thuốc-hô-huyết Điều-Nguyễn
- 6) Thuốc-cam-tý Điều-Nguyễn
- 7) Thuốc-cam-tý Điều-Nguyễn

Tổng-cục: 125 Hàng-Bông, Hanoi  
Đại-thông, Mua-bản-tam-tiền: Saigon  
Nam-cuồng: Mythe, Vinh-hung: Vientiane

# SÁCH MỚI

## Báo đặc biệt

T. B. C. N. vừa nhận được  
của hội xã-đàn Alexandre de Rhodes gửi tặng:

**LƯỢC KHẢO VIỆT-NGỮ** của Lê Vát-Ngu giá 90 franc, khổ nhỏ. Đó là một uốn sách, bìa-khổ-khổ vĩ và có phong diện tiếng Việt-ngữ, với lịch-trình tiến-hóa của nó. Trong đó, tác giả lại có nói về vấn-dề xưa đối chọi quốc-ngữ và Hán-văn trong văn-chương và trong chương-trình giáo-đục. Giá sách 050.

KIM VÂN KIỀU, in khổ lớn, có tranh vẽ của Mạnh-Quỳnh, giá bán 2\$00. Cuốn này phần trên in chữ quốc-ngữ, phần dưới in chữ Pháp bản dịch của-ông Nguyễn-Vĩnh trước đã dâng tái ở báo Anram Nouveau. Cuốn này in ra thật có ích và cũng vừa cho người Pháp già và cho người Nam-núi. Người Nam đọc cuốn này lại càng hiểu rõ truyện Kiều hơn, còn người Pháp thì nhớ cuốn này sẽ biết thấu đáo đến tận cuồn văn kệt-lác của người Việt-Nam.

Đồng thời chúng tôi lại nhận được của báo TÂN-Á gửi tặng một số đặc biệt kín-mật đệm nhất chu niêm ngay bắt đầu cuộc chiến tranh Đại-Bàng-Đại. Đó là một số báo in màu trong có nhiều bài và tranh ảnh về chén-tranh ở Thái-bang-dương và 1 năm nay, giá bán 0\$40. Trong các bài đăng số đặc-biệt này có bài giới thiệu của viên sứ-thần Nhật tại Saigon M. Uchigama. Sứ-thần Nhật lại có bài tố cáo tướng về ngày 8 Décembre 1941 (năm 2601 của Nippon kỷ-nugyen) tức là ngày khai chiến giữa Nhật và Anh, Mỹ.

**Biên-kiểm-sáu** do Trung-Bao Tân-Van N  
Impression chez Trung-Bao Tân-Van  
36, Bd. Hauss-D'Orsay - Hanoi  
Cartelet 16000  
Trong số các plakat  
L'Administrateur Général: M. VUONG

**BÃI TÁI BẢN:**  
**Vì Nhung yêu mẹ**

Ai yêu mẹ! yêu em như Nhung ài  
đã hy sinh đói mệt để gầy dựng mảng  
giờ-dinh đám cùa SONG-SƠN sách  
gần 100 trang giá đặc biệt 0p40.

## Luyện đặc

Các bạn già muốn biết cái vè đẹp  
thuần túy của dân-bản, cách u ngâm mầu  
sắc sang cho thủy-my có một giáng  
dien-nhập trâm-canh. Một phương  
pháp sẽ làm mất «chung cá» và «tan  
nhang» về vấn-nhà để trở thành một vè  
đẹp hoan-tòn. Sách giàn 100 trang giá  
đặc biệt 0p70 của bà giáo VUONG-LÂU  
DUNG.

## Những sách còn rất tì :

PHO TƯỢNG THẦN (tranh thám) của  
Thánh-Gián giá 050. SẮU MẠNH giá  
0p90, kochy thi-hiep giá 0p32 - VĂN  
QUANG - ĐỘNG giá 0p50 - CÔN - LON  
TIỀU KHẨU 2 quyểntron bộ: là 12p.  
QUÂN-NỘM LÀO-HIỆP đã có 3 quyển  
fiap 0p.

Edtions Bao - Ngoc  
67 Place Neyret à Hanoi Tel. 786

## 亞東醫學

### Muốn nghiên cứu thuộc Á-đông

Cần mua ngay sách của nhà

Nghiên-cứ khoa của-nhà Việt-nam

Sách-thực Việt-nam 3550, nước-nam

Tính-ele vi-thực 3.00 - 0.60

Khoa-thực xin-nóng 2.00 - 0.40

Khoa-chữa-phát 1.00 - 0.30

Khoa-chữa-mát 1.00 - 0.30

Sinh-lý-học 1.00 - 0.30

Ngoại-khoa chươn-món 1.00 - 0.30

Khoa-chữa-trí-con 0.80 - 0.20

M. N. Nguyễn - xuân - Dương  
Lạc-Long, 21 Tiêu-Tsin Hanoi

## Giáo sư VŨ - ÔN

GÔNG NGÃI: một bí-thuật của  
đạo Phật tại Cao-môn Học-dẫn  
đi, không kiêng cữ phỉ-lèn-phrè.  
... . Học-giả thư  
rất nhiều người có kết-quả-mỹ  
mân. Ở gần-tới-tiêu-nhà-học  
thành-tài mới trả-học-phi.

Coi triết-tự, từ vi đoán rô-vận  
mảng 2p. Khi-tháng, ngày, giờ,  
nâmyé, Mandat đê VĂN-ĐÂN  
route de Hué Hanoi. Hồi-kém  
đến 0p06.

## Các sách dạy làm 85 nghề ít vón

Ai yêu-mẹ! yêu-em như Nhung ài  
đã hy-sinh đói-mệt để gầy-dựng mảng  
giờ-dinh đám cùa SONG-SƠN sách  
gần 100 trang giá đặc-bié特 0p40.

## Luyện đặc

Các bạn già muốn biết cái vè đẹp  
thuần túy của dân-bản, cách u ngâm mầu  
sắc sang cho thủy-my có một giáng  
dien-nhập trâm-canh. Một phương  
pháp sẽ làm mất «chung cá» và «tan  
nhang» về vấn-nhà để trở thành một vè  
đẹp hoan-tòn. Sách giàn 100 trang giá  
đặc-bié特 0p70 của bà giáo VUONG-LÂU  
DUNG.

## Những sách còn rất tì :

PHO TƯỢNG THẦN (tranh thám) của  
Thánh-Gián giá 050. SẮU MẠNH giá  
0p90, kochy thi-hiep giá 0p32 - VĂN  
QUANG - ĐỘNG giá 0p50 - CÔN - LON  
TIỀU KHẨU 2 quyểntron bộ: là 12p.  
QUÂN-NỘM LÀO-HIỆP đã có 3 quyển  
fiap 0p.

Edtions Bao - Ngoc  
67 Place Neyret à Hanoi Tel. 786

## CUỘC TRUNG CẤU Y KIẾN

Nhiều mún-trong mún-ché 1942, hóng  
vòng, chuỗi-pendantis nhän-myc  
thach-thuy-thiet. Vòng-nún-mát-nhän  
hot-soái-mới-long-lanh, nhän-kìn-cuong

QUÂN CHÚA \*21. Rue Amiral Courbet Saigon

## CAI A-PHIËN

Thuốc Tứ-Nhật-huốc Yen Hoan  
tố 46, giá 1\$ và nhū, 3p50 và lón

Venne 1p00 uống 1tung/ngày  
chỉ-hán-tai-nhà-thuốc hoặc các  
đại-lý-dè các-đông-không-sản

tiền-mùi-luon-một-lúc, còn-các  
đông-ở-tinh-xa, chí-nhận-giři

theo-cách-linh-hoa-giao-nghen,  
nghiem-nang 7p, nghiem-nhat

3.50 (để khôi-cir-dor-dang-mà  
hết-thuốc). Sám-nhưng-tuyet-

cá 1p50 Thang-thuốc tuyet-can  
0p25. Vé phái-trái 1/3 tiền-trước,  
ngân-phiếu-dè tên M. Ngô-vi-VŨ

VĨ - Long 58 tàng Bé-Han i

Còn-thêm-rất-nhiều-dà-ly-qi  
khôp-Trung-Nam, Bắc, Kỳ-xin,  
viết-thu-và-thuong-luong

Cách A-PHIËN vi 16 rieng-khong  
đang-dore vă muon-biêt-kien-ké, xin  
gửi-vă 0p07 t.m (cô-lâm-tiên-gửi-vă  
cô quyen-ca-que-bieu-giăy ngăi 100

trang, nōi-có-các-benh-tré-tu-khi-mỗi  
sinh, Cai A-phiën, bēnh Lô-Ngura và  
các-thu-thuoc-Nhăi-Nhăi

## Vì yêu con gái quá...

(Tiếp theo trang 11)

Ai làm-ify-công được vi phái-nhă  
lâm-bang-nhà-hoa. Nhữ-sách-này-mă  
bao-ngiăk-hoang-nay. Nhữ-sách-này-mă  
trò-và-lúc-lúy.

Cuốn 41-nghề-lít-vón giá 3p  
Đây-làm-dù-các-thu-xâ-phòng, dâ  
lo, xi-dai, kem, phẩn, nước-hoa, trâm  
brought, các-thu-thiet, da-bát-hu.v.v.

Cuốn 30-nghề-lít-lam giá 2p50  
Đây-làm-nón, miến, xin-tay, dâ-hôp,  
ruou, keo, bánh-mứt, hit-vop.v.v.

Cuốn 12-nghề-lít-lam giá 2p50  
Lam-ciment, vôi, thi-hinh, gach,  
ngói, sỏi-sát-sứ, da-cuoi-ice), khuy  
áo, nōi-bàu-hàng-thuy-tinh-v.v.

Cuối-cơ-khi-kim-khi giá 1p50  
Và-xa-them-tiên-cuộc, Thor-mandal  
đè-chò-nhà-xuất-bản: NHẬT-NAM

HUE QUÂN 19-Hàng-Điền-Hanoi...

John Vogassari trước khi

chèt-có-lam-chuc-thu-lai-bo  
nhieu-dinh-thu, tiền-của-deu  
đè-chò-một-người-không-tieu  
dùng-duoc-là... nang-Minica.

NGUYỄN VĂN HOA

(thuật-theo-tài-liệu  
bao-American Weekly)

## CÁC NGÀI HÃY DỤNG :

## PHẨN-TRÍ BÔNG-DƯƠNG

(Graphite Indo-chinois)

Mô - Hélène chi I » - Hélène chi II »

Phô Lu Lacay.

Đây-dù-một-lúc-lâm-cho-thi-thè  
ch-gái-tươi-dep-như-lúc-còn  
sống-này. Nhưng-ác-thay,

nhưng-chất-dè-lai-ngham-vào  
da-thi-ông-Joahn-và, như-la  
đi-biết-ông-thiệt-mang.

Thà-là-dem-xác-về  
còn-hơn-là-có-thêm

một-người-chết-nửa  
trong-nhà

Sở-mặt-thâm, sao-bên-mở  
một-cuộc-thâm-vân-bà-Vogas-

sari. Thi-bà-trả-lời-rằng :

Tôi-biết-rằng-giř-ác-xác  
người-chết-trong-nhà-là-có-tối,

nhung-toi-biet-lam-thé-nóo

Còn-thêm-rất-nhiều-dà-ly-qi

khôp-Trung-Nam, Bắc, Kỳ-xin,  
viết-thu-và-thuong-luong

Cách A-PHIËN vi 16 rieng-khong  
đang-dore vă muon-biêt-kien-ké, xin  
gửi-vă 0p07 t.m (cô-lâm-tiên-gửi-vă  
cô quyen-ca-que-bieu-giăy ngăi 100

trang, nōi-có-các-benh-tré-tu-khi-mỗi  
sinh, Cai A-phiën, bēnh Lô-Ngura và  
các-thu-thuoc-Nhăi-Nhăi

AO LEN pull'overs, chandails,  
blousons dù-các-màu, bén-buon-tại..

HÀNG DỆT PHÚC-LAI  
87-89. ROUTE DE HUÉ - HANOI

## Dài-guong

của Tân-Bà Nguyễn-khoa-Huân  
Một-cuốn-sách-giáo-đạo-phu-nu-dé  
đào-tạo-cho-nurse-nhà-nhàng-bé-mẹ  
hiền-và-thu-thần-mái-gia-dinh-đu-phái  
có-một-cuốn - Giá 0p55.

## Tráng-nước-Hồ-Tây

của Lan-Kha  
(Lịch-sử-tiêu-thuyết)  
Tất-nhưng-sự-bi-mặt-giă  
trong-thâm-cung-của-các-vi  
bà-chúa-thần-vua - Giá 0p50.

## HƯƠNG SƠN XUẤT BẢN

## CHI NHÁNH

## Nam-kỳ và Trung-kỳ

## Phòng-thuộc

## CHỮA PHOI

(1. Radeaux Hanoi Tel. 1836)

SAIGON: Võ-Bang 32 Aviateur Garres

HUE : Nam-hải, 147 Paul Bert

Cao-ho-lao (15\$00) chúa-cá  
bệnh-lao-co-trùng-và-phổi. Trà-leo  
hánchez (4\$00) ngan-ngura-cá  
bệnh-lao-sá-phát. Sinh-phé-mac  
cao (2\$00) chúa-cá-bệnh-phổi  
đè-và-thuong-và-vét-den. Sét  
phé-trung (2\$00) nhuần-phái-và  
sát-trùng-phổi. Các-thu-thuoc-Bô-phé  
kiêm-bô-thán (1\$00) và ngô-tré  
lao (1\$00) điên-rút-hop-bệnh.

Có-nhiều-sách-thu-thuoc-chúa-phái  
và-sách-bàu-nói-về-bệnh-lao  
biển-không. Hồi-xin-đè-tòng-cá  
và-các-nơi-chi-nhanh.

## THUỐC TÊ - DÂN

## tặng-giá

Vì-nguyễn-liệu-tặng-giá-nên-tă  
nay-các-thuoc-TÊ-DÂN-cũng

bán-theo-gia-mới: thà 0\$60-lên  
0\$80 và thà 0\$80-lên 1\$00 v.v...

Vậy-xin-công-bé-de-liệt-quy

thân-chủ-dec-1\$0 và-thè-luong

cho-NHÀ-THUỐC-TÊ-DÂN