



# Tuân-lè Đông-duơng

— Sau đây là danh sách các vị trong hội - đồng phúc - khảo họp ngày 10 và 11 Décembre để chấm những tác-phẩm sẽ được gửi đi dự cuộc tranh bằ, nên mỹ - thuật mới của xứ Đông đương lại Đông-kinh :

Chánh chủ-khảo : Quan Giám đốc nhà Học chính Đông-duơng.

Hội-viên : Quan Cố-vấn lãn-h sự, Chánh phòng Ngoại-giao phủ Toàn-quyền ; quan Chánh nhà Học-chính Nam-kỳ ; ông Giám-đốc trường Cao-đẳng Mỹ-thuật ở Hano ; ông hội-trưởng hội Việt-nam Kỳ-nghê và Mỹ-thuật ; các hoa-sĩ Imguimberly, Farière, Lê-văn Đê, Rollet, Bate, Brecc và Nam-Son.

Ngoài ra lại còn thêm ông Tổng-lãnh sự Ogawa đã vùi lòng nhận dự vào hội-đồng để lấy-bieu cho nền Mỹ - thuật Nhật-bản

— Hôm 6 Décembre, ở Saigon, hội tuyên Nam - kỳ tháng hội-tuyên Cao - môn 5/3, tranh giải bóng-trò Lambert.

— Hôm 1er Decembre 1942 qua [loãn - quyền đã ký một đạo nghị - định ban hành đạo sắc-lệnh ngày 15 Octobre 1942 nói về việc dùng và chưa các máy vô - tuyến - điện truyền tin

Bắt đầu từ ngày ban hành sắc lệnh này thì trong hạn 10 ngày, các nhà nào có máy vô tuyến điện truyền tin mà chưa có phép thì phải làm giấy khai ngay với quan thủ hiến trong xứ

Những người nào dùng hay chưa máy vô-tuyến điện truyền

tin mà không có giấy phép, hoặc chưa các đồ dùng để dựng một đài vô-tuyến-điện truyền tin sẽ phải đưa ra tòa Đại-hình đặc-biệt. Nếu ở xứ nào không có tòa án này thì kẻ phạm tội sẽ bị phạt khổ sai chung thân.

Nếu việc phạm lại có ý phản-bội, do-thám, hay làm hại xã - hội quốc-gia thì sẽ bị tử hình.

— Quan Toàn - quyền Đông-duơng đã tán thành việc dự định trao đổi các đồ Mỹ - thuật của trường Viễn-đông Các-cô với viên bảo-tàng ở Pôn - kinh. Việc này do hội khước -trương văn-hóa quốc-tê Nhật dự định, và do ông tổng-lãnh-sự Ogawa giúp sức thực-hành !

Trường Các-cô sẽ gửi sang Nhật một ít pha-tơ-ơng và đồ tranh bằ đã ở Đê-hiên-Bethic

Viện Bảo-tàng Nhật sẽ gửi cho trường Các-cô 50 thư đồ cổ quý giá.

— Quan Toàn-quyền vừa ký một đạo nghị - định cử quan Thống-sứ Bắc-kỳ trông coi các việc ở phủ Toàn - quyền trong những khi ngài vắng Hanoi.

— Hội kiểm-sát thương - mại Nhật đã lựa xong 2 vạn rừi ít thư hàng để gửi sang bày tại Hội - chợ Saigon mở ngày 20 Decembre.

Các thư hàng Nhật bày tại Saigon lần này nhiều gấp đôi lần bày ở Hội-chợ Hanoi trước đây và phần nhiều đã tới đến Saigon rồi.

— Quan Đốc - sứ Kenkich Yo hizawa trường đoàn phái bộ Nhật tại Đông - duơng đã cùng ông Lanh-vư Wanatabê và ông Ono do chuyển tàu riêng ngày 11-12 khởi hành vào Saigon.

— Năm 1943, sẽ trích 165.00 p. ở quỹ +ác-kỳ để giúp thành phố Hoi-hong xây thêm hầm trú-ân.

— Trong địa phận Đông-duơng các nhà buôn cất, bán lẻ, nhập cảng và dùng giấy có môn bài hay không, nếu có từ 200 kg giấy rằn (chưa in) tr lên đều phải làm bản-kê khai !

Bản kê khai ấy gửi tới ủy-ban giấy số 111 đường Hàng Cỏ (Gambetta) Hanoi trong hạn 8 ngày kể từ ngày

công-bố nghị - định này trong Đông-duơng quan báo (9 12-42).

Những hạng giấy phải khai là: Giấy nhật-trình, g ấ y trắng để viết hay in, giấy mùi hương mi - fine giấy dossier, giấy friction blanc, giấy sỏi, giấy carton và tất cả các thứ giấy khác nữa không trừ một thứ giấy nào.

Mỗi tờ khai viết thành hai bản. Đến 31 Mars 1943 lại phải khai lại và cứ hết 3 tháng lại khai một lần.

Mẫu bản này có đăng rõ ràng trong Đông-duơng Quan báo số 98 ngày 9 Decembre 1942 Ai muốn rõ hơn nên tới ủy-ban giấy số 111 đường Hàng Cỏ mà hỏi -

Kể từ ngày công bố nghị-dịnh này, những người buôn giấy mà không có giấy phép trước sẽ không được bán cất giấy và phải chờ khi ủy ban giấy tổ chức hoàn toàn đã.

Còn việc bán lẻ giấy được miễn g ấ y phép nhưng phải biên rõ vào sổ : ngày bán, tinh chất giấy, nơi bán giấy đi.

Và mỗi tháng phải làm tờ khai về số giấy bán trong tháng ấy.

Các nhà dùng giấy cứ mỗi tháng trước ngày mùng mười phải làm bản khai về số giấy mình dùng trong tháng trước.

Những người nào khai man sẽ bị phạt từ 300 tới 15 nghìn quan hoặc bị phạt tù từ 6 ngày tới 2 tháng. Ngoài ra còn bị tòa bắt yết bản An trước cửa hàng. Nếu tài phạm còn bị phạt nặng hơn.

## Bạn Vô an Ninh với cuộc đua xe đạp vòng quanh Đông-duơng

Được tin nhà nhiếp ảnh Vô an Ninh, được Trung tá thủy quân Ducoroy cử đi chụp ảnh cuộc đua xe đạp vòng quanh Đông-duơng, đến ngày 23-12-42 này sẽ lên đường, T. B. C. N. có lời chúc ban sẽ gặp nhiều sự may mắn và chụp được nhiều bức ảnh giá trị để làm quà cho anh em năm xư.

## Đăng toàn bài hay, vui, có ích, trên 40 trang lớn gấp đôi số thường

LẠI NHIỀU TRANH VẼ LẠI NHIỀU ẢNH CHỤP LẠI BIỂU THÊM MỘT Phụ-bản giá-trị của TÔ NGỌC V. N

(Bức này chính họa-sĩ có ý đem đi dự cuộc-triển-lãm tranh ảnh tại Đông - kinh

## T.B.C.N. TẾT QUÝ-VỊ chỉ bán có một đồng hai (1\$20)

Số báo mỹ-thuật đó, ba nền gấm lông ảnh chụp sẽ làm rực-rỡ mọi nhà trong lúc xuân sang. Người ta sẽ đọc không bỏ một giòng bài. Nên mua sớm và đặt trước ở các đại-lý kéo mua không kịp như năm ngoài.

ĐẠI-LÝ NÊN VIẾT THU VẼ NHẬN NGAY TỰ GIỜ VÀ BẠN ĐỌC NÀO MUỐN CÓ SỐ BÁO ẤY GỬI BẢO ĐẢM ĐẾN TẬN NHÀ NÊN GỬI 0\$50 THÊM VỀ TÒA BÁO ĐỂ LÀM TIỀN CHỨC PHI

### Xin hỏi các ngài :

- ① Có thấy ở nước ta một cuộc tế lễ thấp đên bằng thịt người sống bao giờ chưa ? Tất là chưa !
- ② Có thấy một chú Mường làm cho vua quan tướng sĩ ăn ngủ không yên bao giờ chưa ? Bảu cũng chưa !
- ③ Có thấy một người đánh nổi 25.000 người bao giờ chưa ? Đám chắc là chưa !
- ④ Có thấy một người con gái Việt-Nam làm Thương-thư bộ Quân-lương bao giờ chưa ? Lại càng là chưa !

Nếu thế thì xin các ngài nhớ đón xem SỐ TẾT của Trung-Bắc Chũ-Nhật khởi, sự đáng bộ lịch sử tiền thuyết rất hay :

## Lê - văn - Khôi

MỘT NGƯỜI ANH HỮU 3 DƯỚI TRẒU MỊNH MẠNG

Các ngài sẽ thấy những sự lạ kể trên, v ấ i bao nhiêu sự tích rừng rợn, lạ lùng, hi đết, tình tứ, và đó các bằng anh hùng, hiệp sĩ, liệt nữ, kỳ nhân khiến người ta nên khớc nên ca, đáng cảm đáng mộ. Ai không đọc t ỳn này sẽ không biết lịch sử cận-đại nước nhà . t

# TUẦN LỄ QUỐC TẾ

Trong tuần lễ vừa qua, các mặt trận ở Đông-Á và Bắc-Phi không thay đổi mấy. Ở mặt trận phía Đông từ bờ phía Nam hồ Ilmen cho đến tận miền cực đông mặt trận Nga-Đức hai bên đối-thù vẫn hoạt động dữ. Trong nhiều khu chỉ có những cuộc hành-bình nhỏ nhưng theo các nhà quan-sát về quân-sự thì quân Đức càng ngày phần-công càng thêm dữ dội hơn. Bộ tham-mưu quân Đổng-mĩ-hốt chỉ chiếm lại các nơi mà quân Đức vẫn chiếm được từ trước cuộc tấn công của Nga từ mặt trận phía Bắc đến mặt trận trung-ương. Có một tin rằng từ Toporetz đến Kalinine ở mặt trận trung-ương, quân Đức đã vây bọc 200.000 quân Nga và đang đánh để trừ hết các đạo quân đó. Ở phía Tây-Bắc Rjev, một lữ-đoàn thiết-giáp Nga đang đánh vào các phòng tuyến Đức và quân Đức đang phân-công để ngăn chặn tiến-công đó.

Ở miền Stalingrad, quân Nga vẫn tấn công như trước nhưng tình thế không thay đổi mấy. Nói tóm lại thì trong mười hôm nay quân Nga có tiến được một ít nhưng phòng-luyến vẫn không thay đổi và quân hai bên vẫn đánh nhau trong những miền như trước, các nhà báo Nga cũng công nhận như thế. Số dĩ quân Đức không thể tiến thêm được là vì quân Đức kháng chiến và phần-công rất dữ dội và không chịu những dãi. Trong 18 giờ vừa qua, quân Đức phần-công rất dữ ở miền Tây Nam Stalingrad. Ở khu Rjev, có hôm nay, quân Nga vừa đem thêm quân cứu-viện đến đang có tấn-công để giải vây cho các đạo quân bị vây và sắp bị hủy ở trước hai thị-trấn Bielov và Vélki Lonki. Tuy quân Nga không đông hơn nhưng cũng không thể nào phá được trận - tuyến Đức và hôm 11 Décembre quân Đức đã hủy được 112 chiến-xa Nga. Hai sư-đoàn Nga đánh ở khu này cũng bị thiệt lớn.

Thế là cuộc giải vây của quân Nga cho các đạo quân bị khốn đốn bị coi như hoàn toàn thất bại rồi. Ở khu sông Don, hai bên vẫn đánh nhau rất kịch liệt không phân thắng phụ.

Sông Don đã bị đóng hẳn, tại thêm có bão tuyết lớn nên quân Nga có thể vượt qua sông được. Trong khắp khu vực sông Don quân Nga và Đức hiện đang đánh nhau rất dữ.

Ở Bắc-Phi thì về phía tây, tại Tunisie quân Trục vẫn thắng thế và vừa rồi đã lấy lại được

Tebourba trong tay quân Anh Mỹ. Thị trấn này chỉ cách biên giới Algérie độ 15 cây số, quân Anh Mỹ vẫn phải lui về phi quân Trục lấy chỗ nghỉ mệt trận, và lại mới có thêm nhiều quân cứu viện Đức, Ý đưa sang.

Theo chính tin hãng Reuter thì cuộc phản-công của quân Đức ở Tunisie vẫn rất mạnh và lực quân thế nhất của Anh do tướng Anderson chỉ huy đã dùng chiến-xa dự chiến ở gần Tebourba. Hãng đó lại nói thêm rằng tướng Nehring chỉ huy quân Đức ở Tunisie cũng khôn khéo chẳng kém gì Thống-chế Rommel ở Lybie. Có tin chính thức rằng quân « Trục » đã đánh các đạo quân Anh, Mỹ ở Medjer và Bab và đã phá hủy được một số chiến-xa. Lại có tin một đạo quân « Trục » vừa đã tiến đến cách Medjer el Bab không đầy hai cây số, lại trên này ở cách Tebourba độ 20 cây số về phía Tây Nam nhưng đã phải lui vì bị pháo binh đồng minh bắn rất dữ. Nói tóm lại ở mặt trận Tunisie quân Trục vẫn thắng lợi vì phi quân Trục vẫn làm chủ chiến trên không trong miền đó.

Ở mặt trận E Aqueila tại Lybie thì lộ quân thứ tám của Anh vẫn chưa tiến công mà hai bên vẫn tìm cách củng cố trận tuyến để giữ nhau. Theo một tin ở Nira-ước thì phi quân Anh, Mỹ ở Bắc-Phi có lẽ đang soạn sẵn để tấn công cả ở hai mặt để đánh dồn quân Trục vào giữa. Có lẽ đến khi hết mưa ở Tunisie thì tướng Anderson sẽ tấn công đánh vào quân Trục đồng thời với cuộc tấn công của để bắt lộ quân Anh ở mặt trận El Aqueila.

Về đại kỳ-niệm ngày khai chiến cuộc chiến-tranh giữa Nhật và Anh. Mỹ vừa rồi, chính-phủ Mỹ đã công bố một bản thông cáo về sự thiệt hại ở Trân-châu-cảng cách đây một năm. Theo thông cáo đó thì trong vụ đánh phá Trân-châu-cảng của phi-quân Nhật, Hoa-kỳ đã bị thiệt hại nhiều thiệt hại áp hạm, bom-khu trạ hạm, một chiếc tàu dầu thủy lôi đến bị đắm, còn ba chiếc thiết giáp hạm, ba tuần dương hạm, một chiếc hàng không mẫu hạm bị hư hỏng nhiều. Ngoài ra lại có 180 phi cơ nữa cũng bị hạ trong ngày hôm đó.

Ở Pháp vừa rồi Thống-chế Rundstedt (ông-tướng quân Đức đóng ở Pháp đã đến Vichy hội-đám hội đầu với Thống-chế Pétain và Thủ-tướng Laval tại Hôtel du Parc.

Hôm 5 Décembre vừa rồi, Thống-chế Pétain lại vừa phúc đáp bức thư của Tổng-thống Đức Hitler gửi cho ngài từ 26 Novembre trước khi quân Đức tiến vào miền tự-do của nước Pháp.

Từ sự ích lợi của chiến tranh đèn

# CUỘC THI TIÊU CÔNG-NGHỆ

ngày 5 décembre vừa rồi

Những ảnh-hưởng và những sự thiệt hại ghê gớm của chiến tranh từ trước đến nay đã bao người nói đến một cách đầy đủ. Nhưng chắc không mấy ai để ý đến một điều: bên cạnh những cái hại lớn lao đó, công dụng và sự ích lợi do chiến tranh gây ra cũng không phải nhỏ.

Chính trong những thời kỳ có chiến tranh, loài người đã tiến bộ nhanh chóng. Chính trong những thời đó các cuộc phát minh về khoa học đã nâng cao trình độ văn-minh của nhân loại lên các bậc cao. Không kể những sự phát-minh về các thứ khí-cụ giết người và những sự tiến bộ trong các việc chế tạo khí giới, đạn dược, trong lúc chiến tranh vì sự nhu cầu về quân sự và kinh tế, người ta phải tìm lối luôn trong rừng khoa-học những sự mới lạ về tất cả các phương diện.

Khi thái-bình, các đường giao thông, vận tải khắp thế-giới rất dễ dàng, nhanh chóng, trải lại lúc xảy ra cuộc binh hỏa thì việc vận tải-trung thực và trao đổi hàng hóa từ miền này qua miền khác rất là khó khăn, chậm trễ. Cũng vì thế mà nhiều nước tham dự chiến tranh hoặc phải chịu ảnh hưởng gián tiếp của chiến tranh đã phải làm vào cảnh thiếu thốn, dẫu có tiền cũng không mua được các thứ cần dùng. Muốn giữ cho nền kinh tế trong xã hội bị nguy ngập trong lúc chiến tranh, người ta phải thi-hành chính sách kinh-tế tự lực, tự lực nghĩa là tìm cách nào để tự mình cung ứng cho mình đủ hết các thứ cần dùng cho quân đội và nhân dân. Người ta phải bớt đi các tìm ra những thứ vật-liệu có thể thay vào những thứ sản vật thiếu thốn trong xã; người ta phải nghĩ cách chế ra những thứ hàng nhân tạo (arsa) để thay vào những sản phẩm thiên nhiên. Từ các thứ thực phẩm, đến các đồ vải lụa, len cần cho y phục, các nguyên liệu cần

cho kỹ-nghệ chiến tranh v. v... Người ta phải tìm những chất nhân-lạ để thay vào. Vì đó mà nảy ra nhiều thứ đồ ăn, đồ mặc và vật liệu đồ hóa-học chế ra để thay vào các thứ hàng cần dùng bị thiếu thốn.

Sự chế-tạo những vật liệu để thay vào những thứ hàng hóa cần dùng, lúc đầu người ta vẫn cho là một kỹ-nghệ tạm thời, do những trường hợp đặc biệt gây nên nhưng xét kỹ ra thì đó là một sự cần thiết cho sự tiến hóa về kỹ-nghệ và khoa-học. Theo thời thường người ta vẫn khinh các đồ vật và hàng hóa nhân tạo cho là xấu hơn và không bền bằng các vật liệu thiên nhiên nhưng thực ra thì các vật liệu nhân tạo cũng là do những chất giới sinh chế ra và các hàng hóa nhân tạo do tay người tổ diêm càng ngày càng thêm tinh xảo nhiều khi còn tốt hơn các vật liệu thiên nhiên, như đã nói trong bài riêng về Ersatz cùng đây trong số này.

Tại cuộc thi tiêu công nghệ ở Vườn hoa trẻ em trong các gian hàng của chợ-phận hội Chiến-bình mở ngày 5 Decembre vừa rồi, người ta đã được trông thấy nhiều chứng cứ rõ rệt về sự tiến bộ của kỹ nghệ và thực công-nghệ Việt-nam. Hơn 400 nhà công nghệ xứ Bắc đã dự vào cuộc thi rất ích lợi đó. Kể quả của cuộc thi đó thực là không ngờ. Các hàng hóa và vật liệu đem bày lại cuộc thi đã một lần nữa tỏ rõ sự nhàn nại và khôn khéo của các nhà công nghệ đất Bắc. Xem xong cuộc thi về tiêu công nghệ đó ta phải tự hào là người mình không phải không có óc sáng chế và không có hoa tay. Biết bao lần với tấm lòng bị quên, ta đã tự hỏi rồi đây ta sẽ sinh hoạt cách nào và sẽ bị thiếu thốn đến đâu. Đến nay, trông qua các hàng hóa bày ở cuộc thi tiêu công nghệ, ta phải tự tin là về nhiều thứ hàng, ta không có gì đáng lo cả. Ai đã xem qua Hội-chợ và cuộc thi tiêu



xe lửa và lấy than thứ đầu sáng để chạy ô tô, là những sự tiến bộ?

Về hạng thứ nhất — các đồ thay thế « có ích » — chúng ta nhận thấy ngoài các thứ bất chước các đồ thiên tạo và thành giá được hạ, có nhiều thứ có nhiều công-dụng hơn các đồ thiên tạo nữa. Ví dụ như các thứ cao xu nhân tạo mới chế. Lại còn một hạng đồ thay thế mới phát minh và bỏ những tính chất đặc biệt từ trước đến nay chưa ai biết thì có thể dùng làm được nhiều đồ mới. Ví dụ như các thứ nhựa và các chất luyện trong các loại thuộc về các thứ nhựa nhân tạo (chúng tôi sẽ nói đến công-dụng của các chất ấy).

Lại còn một phương diện khác mà chúng ta cũng cần phải chú ý đến là các đồ thay thế sẽ mất dần dần đặc tính của nó, một khi các đồ ấy đã được phổ dụng và người dùng đã quen với nó. Các thứ kính, các đồ gốm, các thứ gạch và gần đây như xi-moong nữa, lúc ban đầu đều là những đồ chế ra để thay

thế các thứ đá. Lại, ví dụ như bông, tuy là một vật giới sinh ra và loài người biết từ xưa rồi mà gần đây nhiều người lại tưởng là một thứ để thay cho chỉ. Bây giờ người ta biết rằng ở nước Đức thứ đồ thay thế ấy đã được thay thế rồi và có lẽ sự định nghĩa của hai tiếng « ét état » mà chúng ta đương tìm kiếm ban này là ở đây: « ét état » nghĩa giản dị của nó là một thứ đồ mới chế ra hoặc là một đồ cũ mà người ta thay đổi đi để cho thích hợp với công-dụng mới.

Ngoài ra còn một điều nữa, tuy nó vô ích cho các nhà sản xuất hơn là công chúng, nhưng đối với một người học thức cũng không nên sao nhãng. Đó là sự cấu-thành thành của các đồ thay thế, vì các nhà hóa học đã tốn nhiều công phu làm mới tìm ra được.

Chúng ta lại nên biết rằng — trừ ra một vài trường hợp đặc biệt không kể, các vật thay thế không gồm có những chất về hóa học giống như các vật tự nhiên đâu và theo ý chúng tôi thì thật là một sự ngộ nhận đáng tiếc trong

khi muốn đem hợp các chất của một hợp-chất lại để chế ra một chất thay thế khác. Sự quan trọng vấn đề này là cần biết những đặc tính nó điều khiển việc dùng chất đó mà thôi. Sự ngộ nhận trên kia đã làm chậm trễ lâu — và có lẽ ngày nay nữa — những sự tiến bộ trong nghệ chế cao xu nhân tạo, còn về kỹ nghệ chế tơ nhân tạo, người ta không theo như cách làm tơ thật và cũng không theo các chất đã cấu thành thứ tơ làm, nên kỹ nghệ đó đã phát đạt được nhanh chóng như người ta đã tưởng thấy.

Về phương diện chuyên môn, số dĩ là không cần biết đến sự cấu thành của các vật, là vì nhiều thứ như thủy tinh, và cellulose là những chất rất khác nhau về hóa học, mà trái lại một hợp chất như acétate de cellulose hoặc caséine có thể dùng để chế ra tơ hoặc « len » nhân tạo, các phim ảnh và các chuỗi dao cũng được cả.

Các việc đó là điều quan hệ nhất trong vấn đề này, vì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ khuyển hướng của các công cuộc tìm kiếm về các chất nhân tạo mà ngày nay cả thế giới đương hết sức rạo rạo vì lo mở mang thêm mãi.

Trong bài này, chúng tôi không nói đến các đồ kim khí, còn về các chất có cơ thể (matières organiques). Chúng tôi cũng bỏ qua không nói đến các thứ thuốc nhuộm thuốc bào chế, nước hoa, thực phẩm, da, gỗ v. v. . . Chúng tôi chỉ nói đến bốn hạng đồ thay thế quan trọng đã được nhiều người nói đến gần đây là các chất nhuộm, các thứ sợi, cao xu nhân tạo

và các chất đốt thay thế. Đối với từng hạng, chúng tôi sẽ xét kỹ về các công cuộc đã thành tựu, cùng mục đích và con đường mà Khoa học và Kỹ nghệ hiện-đại đương theo đuổi để cho càng ngày càng thêm tiến bộ.

**Các chất nhuộm và các nhựa nhân tạo**

Trong kỹ nghệ, các chất nhuộm được đem ứng dụng một ngày một nhiều và càng ngày càng trở nên quan trọng, ví dụ như dùng làm

nghệ hóa học. Xét ra trong kỹ nghệ hóa học có chất mipolam mới chế ra là ích lợi hơn cả, vì nó có sức chống lại với các cường toan và làm các ống dẫn nước thì tối lắm vì các đầu ống nối nhau hàn rất dễ.

Đấy chúng tôi không nói đến việc dùng các chất nhuộm và nhựa nhân tạo để chế các chất thay thế cho cánh kiến và ngà. Một điều đáng tức cười, là mục đích của các nhà sáng-



ĐỒ THỦY TINH VỎ CHÈ THÀNH TƠ NHÂN TẠO



CÁI CHÈ THÀNH "YEM ĐAI" VÀ BÁNH BÍT-QUI



ACIDE CHÈ THÀNH AM CHÉN HOA-HOC



GỖ CHÈ THÀNH VẢI VÀ ĐƯỜNG



QUẢ CÂY SỎI RANG, DÙNG THAY HẠT CÀ-PHÊ



các vật ngăn-điện (isolants) dùng trong kỹ nghệ điện khí, các bình-chứa, các ống bơm, các ống dẫn nước trong kỹ-

tạo từ trước đến nay vẫn chưa đạt được mấy. Nước Đức tuy hết sức tìm kiếm mà hàng năm vẫn phải nhập

**SẮP CÓ BÁN MỘT CUỐN TRUYỆN ĐẶC BIỆT CỦA VĂN-UYÊN**

**Đường thơm họ Lý**

TRUYỆN LỊCH SỬ VỎ HIỆP CỦA VĂN-TUYÊN

Một chuyện mà tất cả các bạn bà kỹ sẽ ham mê, vui thích, sung sướng vì thấy lại được đọc những lời văn rất chải chuốt những đoạn chuyện rất ly kỳ của tác giả Luc Lam Đông, Chu long Kiêm, Quế Phương kỳ duyên v.v. . . Loại truyện này sẽ ra liên tiếp mỗi tháng hai quyển

**NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT 49 TAKOU — HANOI**

**HÃY ĐỌC:**

|                     |       |                     |       |
|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Triết học Nietzsche | 1\$95 | Triết học Kant      | 1\$50 |
| Vàng Sao            | 2,50  | Đã không duyên kiếp | 0,80  |
| Truyện 83 chớp mắt  | 1,00  | Nghệ thuật làm việc | 0,50  |

**SẮP XUẤT BẢN:**

**LÉGENDES DES TERRES SEREINES**

của PHẠM DUY-KHIÊM

Bản thường 3\$00. — Bản đẹp 12\$00. — Bản quý có chữ ký của tác giả 15\$00. Gửi thư về cho M. Henry Bouchon, 23 Jean Soler — Hanoi



**CON TÂM LÀM TỜ THẺ NÀO ?**  
 Con tâm là lá gấu, lá gấu có chất Cellulose và chất Đạm vì vậy tờ tâm có chất đạm. Người ta lại nghĩ cách để làm cho chất cellulose thành tờ nhân tạo không có chất đạm. A.) Da giấy, B.) Ruột, C.) Ruột, D.) Những hạch nhỏ ra tờ, E.) Chỉ, F.) Kén, J.) Những nước tiêu hóa. 1.) Chất ngọt, K.) Lá gấu H.) Chất albumine làm nhũ, G.) Những cặn bã, O.) Chất albumine của tâm tiêu hóa thể nào, L.) Chất cellulose và chất bột biến chất, N.) Chất albumine của lá biến chất

cảng 1500 tấn cánh kiến, nhưng trải lại trên các thị trường khác thì lại có rất nhiều, người ta không thể tưởng tượng được.

Hiện nay, những vấn đề được nhiều người chú ý nhất là cách chế các thứ kính nhân tạo, và cách dùng các chất nhuộm để chế các đồ thay thế các loài kim, về hạng thứ nhất, cần nhất phải chế được những thứ kính trong, không lồi, không lõm và không phân-chiếu ánh sáng. Còn về cách chế các đồ thay thế các loài kim, thiết tưởng không có gì là mới vì người ta đã dùng các chất đồ khảm thế cho sắt và đồng trong kỹ nghệ làm các ống điện thoại, máy điện v. v...

Và chúng người ta chẳng thấy nước Đức ngày nay đã chế được những chiếc ô-tô không phải dùng đến một chút kim khí nào cả là gì? Nói thực ra thì họ chưa làm được đến thế, nhưng có một điều chắc chắn là người Đức nhờ công phu chịu khó

tìm tòi, đã làm được những khung xe binh - dân trên những máy ép 5.000 tấn và họ dùng dùng các chất nhuộm để thay thế cho các kim khí, đã làm những cơ quan khó khăn cũng vậy (người ta thường dùng những sợi dệt như agave và sisal, thứ dẫn hoặc gỗ bảo rỗng để làm các cơ quan đó).

Còn về việc chế các răng cưa máy thì gần đây đã được tiến bộ nhiều, vì người ta đã thay được những cái «bi-nhông» đặc bằng những cái «bi-nhông» có giòn, chạy êm hơn, trong các máy nặng cũng vậy.

Về kỹ nghệ hàng-không, người ta cũng đương nghiên cứu dùng các chất nhuộm để chế ra các bộ phận máy bay, các chất này được cái nhẹ và co vào dưới ra rất tốt nên có thể tránh được sự nguy hiểm của các phân-hưởng (danger de vibration) rất nguy hiểm cho các phi-cơ nhiều lúc đương bay bị sức phân-hưởng của những vật bên ngoài đánh vào các

cơ quan là bị nổ tung ra và rơi xuống. Dùng các chất nhuộm mà chế ra các cơ quan máy bay lại có một sự ích lợi khác nữa là sức chịu đựng của máy móc có phần được bền hơn. Và trong việc chế tàu bay, điều yếu nhất là phải để ý đến sự chịu đựng của máy móc đối với trung lượng, xét ra dùng các chất nhuộm thì sức chịu đựng còn hơn cả loài kim duralumin nữa, nếu dùng vào kỹ nghệ hàng không rất tốt.

Người ta lại dùng cả chất nhuộm để chế ra các thứ cánh quạt máy bay (hélic) đem thử được kết-quả rất đáng khuyến khích. Thứ cánh quạt làm bằng gỗ có phần rẽ tiệp hơn và không bị vỡ khi bị ập bắn trúng. Nó lại chịu ảnh hưởng ít về sức lạnh và mưa tuyết, nên khi ông Byrd dùng máy bay đi thám hiểm các miền Nam-cực, ông phải dùng cánh quạt này.

Người ta cũng lại dùng cả chất nhuộm để làm những cái khung rất lớn trong các



**CÂY BÔNG CHẾ THÀ H CELLULOSE THỂ NÀO ?**  
 Do một bộ máy hóa học bề ngoài xem ra hoàn toàn, nhưng thực ra do ánh sáng mặt trời và chất xanh của lá, cây bông hút nước và thán khí làm thành ra những chất A. hebydes, các chất ngọt, các chất bột (amidon) và cellulose làm thành sợi bông 1. - Chất xanh của lá, - những chất để hút ở dưới đất lên để nuôi cây, 3. - thán-khí, 4. - thán-chất, 5 - đường-khí, 6. - Aldehyde, 7. - những chất ngọt 8. - những chất dẫn trong thân cây

máy dẹt kim-khí (lami noir). Những khung đồ xét ra nếu máy chạy luôn, có thể chịu đựng được sức nặng là 150kg mỗi phiến vuông và sức cơ sắt (frottement) cũng ít hơn các khung làm bằng loài kim thường dùng khác.

**Những thứ sợi nhân-tạo**

Vì một thế-kỷ nay, kỹ-nghệ làm tơ nhân-tạo đã tiến tới rất chóng, hiện nay đã sản-xuất được thứ tơ hạng nhất vừa nhiều, giá lại hạ, mà lại có phần tốt ngang hoặc hơn 'hũ tơ thật' vừa ít vừa đắt mà trước kia người ta bắt buộc làm. Thứ tơ nhân-tạo này, những người sản-xuất tinh khôn không gọi là lá tơ nhân tạo nữa, vì trong chữ « nhân tạo » có ngụ cái nghĩa không được bền, được tốt. Họ gọi là rayonnes hoặc albene là những tên mới có phần thích hợp với đồ mới hơn và cũng không có ý gì để cạnh tranh với tơ thật.

Số xuất - sản-tơ nhân - tạo một ngày một tăng thêm.

Năm 1934, Hoa-kỳ chế có 80.000 tấn, đến năm 1937 đã tăng lên 130.000 tấn rồi.

Đối với thứ len nhân tạo thì tình cảnh lại khác hẳn. Nó là một thứ đồ thay thế hạng nhì, chỉ có những nước thiếu len thật thì chế ra mới có lợi hơn mà thôi, cho nên kỹ-nghệ làm len nhân tạo chỉ phát đạt nhất trong các nước mà nền kinh-tế bị hạn-chế như Đức, Ý, Nhật. Nhưng nói vậy thì nói, các nước sản xuất nhiều len chẳng như nước Anh ngày nay cũng lo chế len nhân-tạo mà số sản xuất cũng đã bằng một phần sáu của nước Đức rồi. Vì rằng các thứ len nhân-tạo làm bằng Viscose (thứ len Flox) hoặc thứ len bằng Caséine (thứ len Lanital) đều dùng làm được nhiều công việc làm.

Đối với nước Anh cũng như đối với nước Pháp, điều quan hệ nhất là sự thanh giá.

Ví dụ như thứ len Lanital, bán ở Ý 20 liras một kg tức là đối với tiền Pháp là 40 phật-lăng, với giá tiền đó, quyết nhiên đem bán ở Pháp cũng vẫn chạy, vì là một thứ len nhân-tạo rất tốt.

Tình cảnh nước Pháp khác nước Ý. Nước Pháp không cần đến Caséine để chế len nhân tạo. Chất đó còn có thể để dành chế ra các thứ nhuộm dùng làm được nhiều thứ đồ đắt tiền hơn. Nước Pháp đã có những thứ cây có sợi sản xuất ở các thuộc-địa giá mua rất hạ, mà lại dễ chế thành len nhân-tạo, thành giá vừa rẻ, lại vừa tốt.

Chúng ta còn nhớ cách đây độ 10 năm, một hãng buôn Pháp tên là Simillaine đã đem bán thứ len nhân tạo độ 10 thì thứ hàng này cũng không hề cạnh-tranh gì với thứ len thật cả, trái lại nó lại còn giúp đỡ lẫn nhau càng như tơ thật và len nhân-tạo vậy.

Còn bằng nhân tạo thì lại

thuộc về thủ-đo thay thế hăng hạ, Nước Đức thiếu bông nên chế ra nhiều và đã được kết quả gần hoàn-mỹ. Thủ-đo bông nhân tạo này hoặc dệt ngang hoặc dệt hơn bông thật về đủ các phương diện, chỉ trừ ra là không chịu được dặt và chống rách thối.

Trong các thứ len và bông mà nước Đức mới chế ra gần đây, chúng ta phải kể các thứ hàng của hãng « I. G. Farbenindustrie » như *Vistalan* là một thứ len dễ nhuộm như len thật (các sợi len này chỉ phải nhuộm có một lần); như *Vistra X.T.* và *X.T.* là các đặc tính như len thật, và dùng để chế các giầy chạy máy « bat » và ống chày chày rất bền.

Gần đây, người ta lại chế ra một thứ sợi nhân tạo khác gọi là thứ sợi thủy - tinh (tians en fil de verre). Nói cho đúng ra, công việc phát minh này không phải là mới. Từ lâu người ta đã chế ra được một thứ len hoặc bông bằng thủy-tinh mà các nhà hóa-học vẫn dùng để lọc các thứ rượu không lọc được bằng giấy, nhưng các công cuộc thí nghiệm để làm thành một thứ vải tốt hơn, đều bị thất bại và làm cho các nhà nghiên cứu bị thất vọng.

Nhưng khoa học không bao giờ nản lòng cả. Gần đây các viên kỹ-sư hãng *Owen*

*Illinois Glass Co* đã giải quyết được phần thứ nhất của vấn đề đó, nghĩa là đã chế ra một thứ chỉ rất nhỏ, đường kính độ 5 phần nghìn một millimètre nhỏ thua chỉ của tơ thật hoặc tơ nhân-tạo một nửa thôi.

Thứ vải mới này thành giá rất hạ, chịu được hơi nóng, sức hủy hoại, nhất là không bền lửa, lại dai và bền như thép tốt (100kg/mm<sup>2</sup>).

Người ta chưa có thể dự-đoan được tiền đồ của ngành kỹ nghệ mới này, chỉ biết hiện nay nó đã dùng làm được nhiều thứ như đồ ngăn sự tiện lợi hơn, ví dụ như nó không thấm các thứ dầu mỡ và chịu được không khí và ánh sáng.

Mấy năm gần đây, kỹ nghệ cao xu nhân tạo về các điều cốt-yếu tuy không có gì đổi mới nhưng kể ra trên trường thực tế cũng đã có nhiều sự tiến bộ. Người Đức chế ra một thứ máy gọi là *Berbuhan* làm cho thứ đó vừa dai vừa bền hơn. Nói đến các ứng dụng cao - xu nhân tạo thì nước ngoài cũng thấy phát đạt cả, nhưng trình độ mỗi nước mỗi khác.

Muốn hiểu rõ tình thần bị mất của Ấn-độ. Muốn biết rõ một vị thành sống Ấn-độ được cả nước vàng thau và cả thế giới sáng hai xin xem cuốn:

**THÀNH GANDHI VÀ THI - HẢO TAGORE**  
 Của nhà in GIA '8-TA, 94 Rue Chartron  
 Téléphone N 1509 - Hanoi  
 xuất bản và phát hành.  
 Đã có bán khắp các nơi. Giá 1/2 P 70

cao xu nhân tạo lại chậm tiến bộ. Nếu ngày nay người ta không dùng chất *isoprene* để chế ra cao xu thật, người ta vẫn quen dùng các hợp-chất có những tính chất hóa học gần giống nó như chất *butadiene* và các phân-chất này. Chúng ta nên nhận kỹ rằng nhờ có chất *chloro - 2 butadiene* (một phân-chất của *butadiene*) mà người ta chế ra được nhiều đồ mới, gọi là cao - xu có chất *chloro*.

Thứ cao xu này nhờ có chất bôi nên khác hẳn với thứ cao xu thật và có nhiều sự tiện lợi hơn, ví dụ như nó không thấm các thứ dầu mỡ và chịu được không khí và ánh sáng.

Mấy năm gần đây, kỹ nghệ cao xu nhân tạo về các điều cốt-yếu tuy không có gì đổi mới nhưng kể ra trên trường thực tế cũng đã có nhiều sự tiến bộ. Người Đức chế ra một thứ máy gọi là *Berbuhan* làm cho thứ đó vừa dai vừa bền hơn. Nói đến các ứng dụng cao - xu nhân tạo thì nước ngoài cũng thấy phát đạt cả, nhưng trình độ mỗi nước mỗi khác.

Tại nước Đức, người ta chế ra cao xu nhân tạo rất nhiều về một thứ máy gọi là *Berbuhan* cũng không kể gì đến giá-cá và các điều kiện khác. (xem tiếp trang 30)

## Văn-chương có ảnh-hưởng đến sự diệt vong của một nước không ?

Caño, năm ngoài 1941, một tờ báo lớn ở Pháp có đề xướng lên một câu hỏi « Văn-chương có dự-phần nào đến sự diệt vong của một nước không? » Nhiều nhà văn, nhà báo cũng những vị hàn-lâm danh tiếng đã cất tiếng trả lời, chúng tôi không thể dịch đúng hết được.

Chỉ biết mười mười lăm năm trở lại đây, nước ta quá đã bị tai hại về những thứ văn tinh cảm, yếu mềm, hèn hạ. Ai cũng đã biết sự tai-hại ấy ra sao rồi: nó làm nhục trí tiến bộ của dân ta, nhất là hạng nam nữ thanh-niên bị cái bả văn-chương lãng mạn đùng thì lại càng thương tâm quá.

Chỉ hai ấy nếu cứ kéo dài mãi thì rồi không biết dân ta còn đến thế nào? Chúng tôi vì vậy muốn nói qua đến văn chương lãng mạn qua các thời đại và ảnh hưởng của nó trong ít lâu nay ra thế nào.

Những nhà hừa tâm lo cho thanh-niên nam nữ có một thân thể và một linh hồn cứng cáp để phụng sự, tưởng cũng nên lưu ý đến văn-chương Việt-Nam mà trừ bỏ những căn bản có thể làm nhục trí tiến bộ của quốc-dân Nam Việt.

Văn-chương là đả đả của linh hồn. Muốn cho cá nhân mạnh để cho đoàn thể vững, ta cần phải liệu lý cho môn ăn kia được sạch ngon và bổ.

T.B.C.N.

Nội dung văn-chương, tôi tưởng không có gì hợp thời hơn bằng văn-đề văn-chương lãng-mạn. Là một thứ văn-chương bằng bạc trắng cả Âu-châu từ thế-kỷ 19, có nguồn gốc từ đời thượng cổ và hiện bây giờ đang tràn ngập cả thế-giới, văn - chương lãng - mạn được các nhà phê-bình văn học đề ý đến nhất. Cuộc cách mệnh Pháp hồi 1789 đánh đổ nhà-lộn tất cả chính thể của vua Lỗ-y thập-lục và đem văn mệnh quốc-gia Pháp vào một con đường mới mẽ thì sự chấn hưng của văn - chương lãng - mạn cũng đáng đê nhờ lớn tất cả nền văn-chương cổ điển đê đem giòng nước văn-chương vào những bến bờ xa lạ, rộng rãi hơn và đẹp đẽ hơn. Hiện bây giờ văn-chương lãng-mạn vẫn còn sống một cách rực-rộ ở những nước mà có nhân tài-đa-đa đang đê được lên thờ. Chúng ta đứng bị làm lẫn bởi những chữ « cá nhân » « cá thể »... Chúng đên là những cái áo ngoài, che đậy một thân bình in nhân: cái thân

hình đó là văn-chương lãng-mạn.

Ở nước ta, từ ngày tiếp xúc với văn-chương Pháp, văn-chương cũng đi vào một con đường khác: con đường lãng-mạn. Nguyễn-Du, Thi-Điền, Thanh-Quan... đều là thuộc về phái cổ điển. Họ không bao giờ đem trình bày một cách sống phiến, không đương đầu những nỗi đau lòng của họ như Shiller, Goethe, Musset, nhất là họ không tự ví mình giống một cái trung tâm đêm mờ tự Chateaubriand, hoặc giống một cái phùng-la vang dội như Hugo. Tại là, cách vài mươi năm sau đây, văn-chương nước ta đã lãng-mạn hóa. Những quyển tiểu-thuyết lãng-mạn đầu tiên là Tố-tâm và bản dịch Ngọc-lê-hân. Tuyt-hồng-lê-sử đã làm chầy không biết bao nhiêu nước mắt của đồng bào ta. Nhưng xét cho kỹ thì chúng ta nhận thấy rằng tâm văn của nước ta ngày nay đã bớt đi tình cách lãng-mạn đi rồi: còn về vận văn thì gần hết các nhà thi-si hiện thời là những kẻ giần đờ, chán đời, ghét đời và luôn luôn trong thi ca họ đều có đặc sệt những dấu vết của sự chán đời, ghét đời ấy.

Một thứ văn như thế thực là có hại. Vậy tôi tưởng ta cũng nên biết thế nào là văn-chương lãng-mạn, để cho văn giới ta suy nghĩ và độc-giá biết đường mà tránh.

Văn-chương lãng-mạn là một thứ văn-chương tự kỷ, ta thân. Nhà văn thuộc về phái đó luôn luôn nội đến tâm sự mình, thân thể mình. Họ không bán cái, biện luận; họ không đem những văn-đề cần dùng lý trí, để cắt nghĩa làm then chốt cho thi văn họ; họ lại không va phân tích luận xét một cách bình dị những tâm lý phiến phức như các nhà viết bị kịch Pháp hồi thế-kỷ 17.

Họ chỉ nói đến tình cảm. Tình cảm có hai hạng, mỗi hạng có nhiều thứ. Hạng đầu là hạng nói đến những sự xúc động của con tim như những sự đau đớn về tình yêu, những sự nhớ nhung thương tiếc, những nỗi buồn về cơ trần kiếp cá lòng. Hạng thứ hai nói đến những cảm giác. Cảm giác có nhiều

### TÁC PHẨM THƯ TỬ CỦA TẠ HỮU THIÊN

## Chìm theo giòng nước

Đọc những cuốn truyện giá trị: Đưa con họ các hai thời đại: Các gái Saigon v. v. (hiện đã bán hết ngay) cũng của tác giả không thể họ được cuốn truyện hiếm có này... Một nội tình đẹp như ảnh hưởng và hào quang như giòng nước mặt. Một câu chuyện thực đã ghi những kỷ niệm đẹp và đau đớn nhất trong đời tác giả. Sách in có hơn trên 100 trang. Đã bán hết 1940

Mua ngay kẻo hết TRẠI MẠI (truyền đường rừng của Ngọc Cẩm) in lần thứ hai giá 9450.  
 A CHAU AN CUC 17 EMILE NOLLY HANOI XUẤT BẢN

thứ như cảm-giác của chúng ta lúc đứng trước cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ và những cảm-giác của bấp-thị đường-gân, của hứu-trúc và thính-giác. Những cảm-giác sau này là những cảm-giác của các nhà văn lãng-mạn thuộc về phái tả-chân, thiên nhiên và của các nhà văn thuộc về phái tượng-trung cuối thế-kỷ 19 ở Pháp (les symbolistes).

Nhưng chúng ta đừng vội tưởng rằng các nhà văn lãng-mạn chân chính có quyền kể về trong thi văn họ tất cả những nỗi đau thương hoặc nỗi vui mừng, giận, hờn của họ. Họ phải biết lựa chọn; có những sự đau thương, vui mừng nên vớt đi vì quá riêng tư, có những cảm-giác không đáng bỏ vào thi văn vì quá đê-hèn. Những nỗi đau thương, vui mừng, giận hờn của một nhà văn lãng-mạn ~~chính phải~~ là những đau thương, vui mừng mà nhân loại bao giờ cũng có thể có. Chúng chỉ khác là vì to tát hơn và mãnh liệt hơn. Họ vẫn là người. Họ nói đến tâm-sự của họ, những nỗi đau lòng của họ, chúng ta vẫn hiểu họ, vẫn cảm-động vì chúng ta cũng cùng một con tim và một linh-hồn như họ. Nhưng là văn-sĩ, họ có tài mô-tả những tình-cảnh ấy ra trên trang giấy, còn chúng ta không thể, vì bất-tại.

Họ nói đến những nỗi đau khổ vì tình-yêu của họ ư? Thì chúng ta cũng có thể là những nạn-nhân của ái-tình. Họ kể về những mối bang-hoàng của họ trước cảnh vật hùng vĩ ư? Thì chúng ta nhiều khi cũng đã biết đến những sự bang-hoàng đó. Nhà văn lãng-mạn đau-đớn và khủng-kh khiếp khi nghĩ đến sự mong-manh của đời-người, khi tưởng tượng đến cái thế-giới bên kia chân-trời mà ông phải đến sau khi ông chết... Thì chúng ta cũng lắm khi phải bởi hồi ức đạ, phải chán nản không biết làm việc gì vì những ý nghĩ đó.

Nói tóm lại, nhà văn lãng-mạn vẫn nói đến chúng ta trong lúc họ nói đến cái bản-ngã của họ. Đại-văn hào Hugo đã có nói rằng:

« Insensé qui croit que je ne suis pas toi ! »  
Mày tưởng rằng ta không phải là mày thì là mày điên. »

Muốn hiểu đúng một cách rõ-ràng sự phân-biệt khác-nhau giữa văn-chương lãng-mạn và văn-chương cổ-điển không có gì hơn là đọc các đoạn ngôn của các nhà văn cổ-điển: « Le moi est naissable » : (cái tôi là khả-ổ).

Trái-lại các nhà văn lãng-mạn thì ưa nói đến mình, đến tâm-sự riêng của họ.

Bây giờ xin nói qua về lịch-sử văn-chương lãng-mạn Pháp. Tôi ước-ao sao những hàng chữ sau này có thể đem đến cho các bạn những tài-liệu đầy đủ, súc-tích về lịch-sử của thứ văn-chương ấy. Cố-nhiên là tôi có những điều-làm-lỗi, xin các bạn dung-thứ-cho. Các bạn đừng lầm-rằng chỉ đến thế-kỷ 19 hay cuối thế-kỷ 18 mới xuất-hiện ra thứ văn-chương tự-kỷ đó. Không, thứ văn-chương ấy đã xuất-hiện ở Pháp từ thế-kỷ 11, 12, nghĩa là từ thời đại-trung-cổ, mặc-dẫu phạm-vi nó rất hẹp.

### Trung-cổ thời-đại

Tôi xin tạm chia văn-lãng-mạn của trung-cổ thời-đại thành hai-phần để các bạn dễ hiểu hơn.

A) Văn-chương lãng-mạn khó hiểu (savant) có tính-cách qui-phái và chỉ đọc bởi những kẻ qui-tộc và những kẻ có tri-thức rộng.

B) Văn-chương lãng-mạn của hạng-trung lưu-giàu-có (bourgeois) dễ hiểu và có tính-cách bình-dân.

Lối-thơ ta-thần-đã có từ-trung-cổ thời-đại. Hồi thế-kỷ thứ 10 và 11 đã có những bài-thơ ta-thần.

Những Chanson à danser và Chanson de toile là những tác-phẩm ta-thần đầu-tiên mà bây-giờ các nhà-khảo-cổ đã tìm-được. Những bài ca ấy đều nói đến những chuyện-tình ái-đầy là những lời-than của một-thiếu-nữ bị cha mẹ ép-gả, hoặc là những tâm-sự của một cô gái-khao-khát-tình-yêu; đây-nữa là những lời-kêu-ca của một-thiếu-phụ bị-chồng-gả-dối.

Cũng có những tập-ca nói đến đân-ông, mô-tả những cảm-súc họ như tập-ca đội-quân-thập-vũ thứ hai trước năm 1147 (chanson de Croisade).

Tuy vậy, những tập-ca ấy không-phải là hoàn-toàn có tính-cách lãng-mạn và ta-thần. Người ta chưa tìm-được thấy ở những bản-ca ấy những khổ-tâm của một linh-hồn-khao-khát, về-bi-ên và tuyệt-địch, những ta-thần sôi-nổi của một trái-tim bị-tình-yêu-lôi-cuốn từ-thất-bại này đến thất-bại khác hoặc những sự-rung-động của tâm-hồn trước-cảnh-thiên-nhiên hùng-vĩ. Trái-ba bốn thế-kỷ, người-

Pháp vẫn là một kẻ duy-cấp-lý, không-thích kêu-gào than-khóc — Có-kêu-gào than-khóc đi-nữa cũng chỉ trong-chốc-lát-rồi-họ-trở-lại yêu-dời, nhà-đời bằng-cấp-mắt-lạc-quan — Ở-thực-nghiệm-luôn-luôn-khiến-họ-vui-cười.

### Ảnh-hưởng của lối-thơ lãng-mạn ta-thần xứ Provence

Chúng ta nên nhớ-rằng về-thời-trung-cổ, những xứ như Bretagne, Provence, Languedoc chưa-sắp-nhập vào các-miền Pháp ở-miền-giữa và miền-Bắc, và mới-xuất-đầu-cổ-văn-chương và tiếng-nói riêng-của họ. Trước thế-kỷ 15 ở xứ Provence, lối-thơ ta-thần lãng-mạn cũng đã xuất-hiện-rồi. Ở đây nó được-thịnh-bành hơn ở-miền-bắc và rất-thích-hợp với-tính-linh-người-hàn-xứ. Trong lúc ở các-miền-bắc, các-ông-bà-hồ-võ-sĩ-chỉ-lo-giác-giở, đáp-thành cho cao-đeo-hầm-cho-sâu, thì ở Provence các-ông-võ-sĩ, các-ông-bà-hồ và các-bà-sống-một-đời-phong-lưu-đài-các — Trong các-biệt-thự-đẹp-đẽ, họ-chỉ-nghĩ-đến những-cuộc-đạ-yến, những-ước-chơi-bời-phong-đăng. Nguyễn-vọng-của-họ không-phải là đi-dánh-lấy-đất-dại-mà là sống-một-cuộc-đời-tinh-cảm-lấy-về-đương-linh-chất — Vàng, đối-với-những-hạng-người-phong-lưu-đài-các-kia, thì-có-nhiên-tình-ái-là-một-cái-mới-rất-quí — Cũng-vì-vậy, thứ-văn-chương-họ-tạo-ra là một-thứ-văn-chương lãng-mạn, ủy-mỉ, bay-ca-tụng-tình-yêu.

Cuối thế-kỷ 11 thì nghệ-thuật của các-anh-hạt-đường Troubadour có thể gọi là tinh-vĩ-rồi.

Lối-thơ ta-thần và lãng-mạn của xứ Provence chẳng bao-lâu-tràn-trải-vào-các-miền-bắc Pháp-nghĩa là các-miền-cổ-giọng-nói Oïl (langue d'oïle) tức là giọng-nói người Pháp-bây-giờ. Sở-dĩ người-miền-bắc-biết-được-lối-

thơ-ấy-đây-nhờ-ở-những-cuộc-gặp-gỡ-giữa-những-tên-linh-thập-tự-miền-bắc và-miền-nam-tại-thành-Jérusalem. Ở-đấy, linh-Provence trong-lúc-đem-khuya-canh-vắng, cao-húng, cất-tiếng-ngâm-những-hài-hát-của-những-nhà, những-bài-hát-ly-tao, buồn-bã-làm-cho các-anh-linh-miền-bắc-sì-mê và-muốn-học-đôi.

Lối-thơ ta-thần xứ Provence nhập-vào các-miền-bắc-chẳng-được-bao-lâu-thì về-số-thi-văn và-văn-sĩ-miền-bắc-cũng-bắt-chước-làm-những-bài-thơ ta-thần ca-tụng-tình-yêu. Những-giá-trị của những-thi-ca lãng-mạn-ấy-chẳng-có-mấy-chất-mảy-may. Họ-chỉ-biết-mô-phỏng-thơ-nhưng-chuyên-cứ-rích và-lấp-đi-lấp-lại-những-đâu-đề-cũ-rích. Họ-lại-cố-gắng-làm-cho-thơ-lãng-mạn-ho-khó-khăn, có-vẻ-cae-ky và-làm-sao-cho-óc-độc-giả-phải-làm-việc-khí-đọc-thi-ca-họ. Chúng-ta-có-thể-vi-thi-ca-họ-với-những-bài-toàn-khó-khăn-đọc-phải-như-câu.

Cũng vì vậy nên người ta mới gọi rằng thi-ca lãng-mạn khó hiểu.

### B. — Lối-thơ lãng-mạn của hạng-trung-lưu-giàu-có

Trước hết hãy nói đến những tập-pastourelles mô-tả tình-yêu của những đôi-trai-gái ở các-miền-đông-ang — đọc-xong-những-tập-thơ-ấy, chúng-ta-có-thể-sơ-lược-biết-qua-cảnh-đời-sống ở-miền-quê, những-trò-giải-trì, những-cuộc-khiêu-vũ, những-giọng-cười-vô-tự của-đám-bình-dân, hoặc-những-cuộc-chơi-bộ-khẩu-liễu-bằng-bững-trận-dánh-nhau, thấy-thấy-đều-diễn-tả-một-cách-hoạt-động và-làm-cho-ta-hiểu-rằng-tác-giả-những-tập-thơ-ấy-rất-bam-muốn-cảnh-đời-dân-dĩ-ở-chỗ-nhà-quê — thành-thứ các-tập Pastourelle có thể coi như là những-tập-thơ lãng-mạn-bình-dân-xã-hội-đầu-tiên, nhất là những-tập pastourelle ở-miền Picardie.

Lối-thơ lãng-mạn tự-kỷ-đồng-thời-cũng-nảy-nở ở-những-bản-hát của-tại-hạt-đường. Bọn-này-lắm-khi-tự-lấy-mình-làm-vai-chính trong những-tập-hát-mình-việt. Trước-mặt-các-ông, các-bà-qui-phái, họ-đọc-những-bản-hát-trong-đó-họ-kể-lẽ-với-một-giọng-thành-thực-thiết-tâm-tâm-bổn và-hành-vi của-họ. Xã-hội-lúc-bấy-giờ (thế-kỷ 13) đã-tổ-chức-rồi, cũng-vì-thế-bọn-họ-được-người-ta-coi-như-là-những-người-kỳ-lạ. Đã-là-những-người-kỳ-lạ, bọn-họ-mới-khiến-một-thôn-

25-12-42 có bán :  
NGHIÊN CỨU VÀ PHÊ BÌNH  
**Nguyễn-Du và Truyền-Kiều**  
của NGUYỄN BÁCH KHOA  
Duyệt-lại và phê-bình-những-ý-kiến về Nguyễn-Du và Truyền-Kiều của các-nhà-văn-học-xứ-tả-suốt-một-thế-kỷ (lập-trai, Nguyễn-Công-Tru, Tân-Đà, Yên-Đỗ, Phạm-Quỳnh, Trần-trọng-Kim, Ngô-đức-Kể, Huỳnh-thú-Không, Đào-duy-Anh, Hoèi-Thanh... Sách-dày 350-trang — Giá 350. Có-in-nhiều-bản-giấy-đẹp-hạng-giấy-từ-12p đến 50p in-muốn-mua-hỏi :  
**HÀN - THUYỀN, 71 TIỀN-TSIN - HANOI**

lệc hoặc thậm chí phổ biến, là được người ta xúm xít lại nghe họ hát đồng âm và nhất là được nghe họ hát những bài về cuộc đời giang hồ trôi nổi của họ. Trong tất cả những bản hát mà chúng ta có thể gọi là những bản hát tự-kỳ, có bản của Colin Mueset là đặc-sắc hơn cả. Anh hát đường Mueset của tôi đã kể lại tỉ-mỉ và ngây-ngơ một giai-đoạn đời của anh lúc anh lo việc nội-trợ cho một ông bá-tước nào đó.

Lại nữa ở miền Picardie, cũng có người cao hứng diễn tả tâm-sự của mình trong những bài thơ ta-thán. Ví dụ Jean Bodel, nhân vì đau-phung, nên phải dẫn thân vào nhà thương-hủi. Có gì đau đớn cho bằng : trước khi từ-giã họ hàng thân thích bà con, ông đã tỏ nỗi đau đớn của ông trong 41 về thơ mỗi về có 12 câu. Maître Adam de la Halle cũng làm những câu thơ tự-kỳ thóa-mạ dân thành Arras trong lúc phải từ-biệt thành-trị ấy vì những cuộc tranh lộn rầy rà.

Những nhà văn lãng-mạn trú-danh hơn cả của thế-kỷ 13 và thuộc về hạng trung-lưu giàu có là Rutebef.

Rutebef tiên-sinh, có thể gọi là thi-si lãng-mạ chân chính đầu tiên. Người ta không biết ông sinh ở chỗ nào, chỉ biết rằng ông ở thành Ba-lie, kéo lê một đời sống vô cùng cực khổ. Đời ông toàn là gặp những chuyện rủi ro bất trắc. Ông cưới vợ hai lần - Người vợ thứ hai rất già, rất xấu lại rất nghèo. Thiếu tiền, thiếu nợ, vợ đau, chủ cho thuê nhà hỏi tiền... ông Rutebef làm vào một cảnh rất bi-hương. Kế giúp đỡ cho ông cũng nhiều nhưng không nhiều bằng các chủ nợ. Khổ hơn nữa là ông ham mê cờ bạc, kết bạn cùng những kẻ không đứng đắn, rượu chè be bét.

Nhưng ông là một nghệ-si nhiệm-mầu, biết thường thức những phong cảnh đẹp để xinh tươi; biết đem cái vai oai mắt, của tai diễn vào trang giấy. Những câu thơ hùng hồn của ông luôn luôn đem một màu tươi tắn - Các bình luận được phác họa một cách tài tình và đậm đà. Thơ ông nhiều khi lại bao-hàm những ý tứ rất sâu sắc, giọng văn ông chứa chan vẻ buồn rầu, phần ảnh hưởng khôn cùng của ông. Không gì cảm động bằng nghe ông kể về tình-thân ông, sự đời bất hạnh những kết quả tai hại của đám cưới thứ hai, hoặc những lúc thiếu tiền mua bánh...

(còn nữa)

TRUYỆN CỐNG HỐT

NHI-ĐỒNG GIÁO-ĐỨC  
 Muốn dạy con trẻ có hiệu quả xin đọc :  
**NOUVEAU MANUEL DE LA MATHÉMATIQUE POUR ENFANTS**  
 Cuốn này sẽ giúp các phụ-huynh rèn cho con 70 bài tập chia bố được hết các thời hạn tập luyện.  
 Mỗi cuốn 1500. Mua liền bốn giao ngân hàng :  
 1500 ở xa mua gửi 1800 (cả thuế) cho :  
**NHÀ IN MAI-LINH - HANOI**

ĐÃ CÓ BẢN

**ĐÔI VỢ CHỒNG**

Truyện dài tâm lý của Kinh-Kha giá 0800

Trong gia-đình các thanh-niên Việt-nam ngày nay, hàng ngày thường xảy ra nhiều ngoài sự hiểu lầm nhau, nó làm cho tâm trí họ bị phân-ly. Ông Kinh-Kha đã phân-ly những sự tích-mịch đó, một cách rất tinh-vi và sâu-sắc.

**ĐỪA CON NUÔI**

Sách Hoa-Mai số 25 của Ngô-Hồ giá 0p12

**TRÊN BẮC CỰC**

Sách Hoa-Mai số 26 của Võ-Tính giá 0p12  
 Nhà xuất bản CỘNG-LỰC, 9 Takou Hanoi

**Trang điểm**

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀ  
 CHỈ RÀNH TRONG BẢN  
 CHỮ QUỐC NGỮ Ờ MÔI  
**HỢP**

**PHẦN MURAT**

VÀ PHẦN

**SUPER-MURAT**

THÌ DẦU DA MẶT SẠM, CÓ  
 TÀN NHANG, VÀ NẾP NHĂN  
 CŨNG ĐƯỢC ẸP LÔNG  
 LẦY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU  
 DA TRẮNG MỊN

Tổng đại-lý Bắc-Kỳ, Ai-Lao  
**ETABLISSEMENTS VẠN-HÓA**  
 N° 8 rue des Cantonnais - Hanoi



hay là hồi-kỷ của một  
 người đã nghiệm và  
 đã sai thuốc phiện  
 của **VŨ BẢNG**

ngủ. Sáng nay, ông lại phải đi làm. 11 giờ về, ông ăn quẩy mấy bát cơm. Rồi ngáp. Ngáp một cái. Càng làm là hai cái. Ngáp như thế, ông thấy cũng dễ chịu trong người một chút, tuy người ông vẫn mệt. Nhưng đến cái ngáp thuốc, ngáp luôn một lúc hàng vài chục cái, thì người ông lại mệt hơn. Ông giữ cho cái ngáp thứ nhất không kêu thành tiếng. Tốt. Cái thứ hai, thì bà cũng được. Nhưng đến cái thứ tư thì tôi ơi đó ông giữ không kêu được nữa. Ông vừa ngáp, vừa vắn mắt. Ông vừa ngáp, vừa vươn vai và giờ tay lên trời. Ông vừa ngáp vừa kêu. Người ta bảo « ngáp học lên » là đúng. Ông không có một tư-tưởng gì nhất định. Người ta mỗi mệt trong người thì ngáp chứ sao ! Lý do cũng làm, Nhưng chỉ một lát sau, ông thấy như rợn rợn : mỗi khi ngáp, chính tai ông lại nghe thấy hai cái quai-hàm kêu « khục » một cái. Thế là gần nó kêu hay bập bịt ? hay sai xương vậy ? Có phải, ông thật đã muốn làm một nhà khoa-học để giải-phẫu xem cái tiếng « khục » đó ở đâu ra. Mà không hiểu ở quai hàm có cái « gân ghiếc » gì nối liền với mũi chẳng mà cứ mỗi khi ngáp kêu « khục » một cái thì nước mũi lại chảy ra như tưới ? Ông vừa chú, nó đã ra rồi. Đồng thời, ở chỗ yết-hầu ông, ông lại thấy một cái gì nó cản lại làm cho ông nghẹn. Thoạt đầu, ông tưởng là buổi chiều ông soi cá mà ăn vậy, nên học phải cái vướng Rồi ông lại tưởng rằng vào rồi ông đi-tế-s bằng một phẩm óan bánh khèo nên bây giờ cái hạt nếp nó hay còn mắc trong cuống họng. Mãi về sau ông mới vỡ lẽ ra rằng bao nhiêu điều « ông tưởng » đó đều không đúng cả : cuống họng ông nghẹn; đó chỉ là một cơn ho sắp tới. Con ho ấy đã tới rồi. Nó tới như

(xem từ số 138)  
 Ông nhớ tất cả, nhưng ông không nhớ rõ một cái gì. Cái gì như cũng không phát mừng-lung trong một màn sương muối ướt át và nặng nề lùa một tấm hồn u ám. Chân lấm, đôi a ! Ông ngáp. Ngáp một cái chưa đủ. Ông ngáp hai cái, ba cái, đến mười cái rồi ông ngáp nữa. Có ai đã từng ngáp « hàng thời hàng thức » như ông mới hiểu rõ được nghĩa cái ngáp ra thế nào. Cũng lạ. Tôi đã có nhiều lần bị rơi vào trường-hợp đó nên tôi đã biết cái « lị » đó ra sao. Cái lị đó như thế này : Hôm qua, ông làm việc đến 2 giờ khuya mới

một cái chén-xa hàng nặng. Nó làm bật cả những lá da mỏng trong cuốn họng lên. Ông ngưng nước: vò ich. Ông ngưng giữ: vò ich. Ông nắm ép bụng xuống giường rồi lấy đầu ra uống: vò ich nốt. Ấy là may mà ông biết trước rằng chỉ có đàn bà trưa mới « cho mọc tóc » thôi. Chứ không, tôi cam đoan rằng ông sẽ tưởng ông họ thế là họ mọc tóc — mọc tóc trong cuốn họng. Tuy vậy, ông cũng cứ khạc ra xem có tóc vò trong cuốn họng ông không. Cờ rất quá. Họ hèm! Họ hèm! Thương ơi cái cuốn họng! Nó bó họng thế kia mà cứ họ mãi thế này thì rất có thể vỡ ra như cái bong bóng cao su vậy! Ông không biết làm thế nào nữa. Ông đứng dậy đi đi lại lại. Mắt ông này đom đóm. Tai ông vẫn ù. Thưa ông, ông không phải là một người bằng sắt, thế tất là tâm tình ông lúc ấy ông không thể giữ cho bình tĩnh được. Thấy bao nhiêu cái « trở phải gió » ấy rồi nhau « tấn công » một lượt để hại ông, ông giận nhé! Ông giận nhé! Ông giận hết cả sự vật, ông giận hết cả mọi người và ông giận cả... ông. Ông bịch vào ngực ông. Ông vạt ông lên ra giường. Thật là quái lạ: rõ ràng có ai hút thuốc phên ở trong buồng ngủ của ông. Ông đánh hơi nữa. Ông đánh hơi nữa. Thôi, có lẽ ông ha ở bên cạnh, đâm vào cái nghiên từ bao giờ không ai biết, đã đem bàn đèn về nhà rồi, cũng chưa biết chừng. Ông mở cửa ra ban-công vọng về cái gác ông Ba Cánh như kiểu nhà thơ Đỗ-Phủ lúc bị đày ra làm Tư-công ở Hoa châu đêm đêm vọng về Thiệu lăng. Đỗ-Phủ vọng về Thiệu lăng để làm thơ; ông vọng về cái gác ông Ba Cánh để tìm thuốc phiện, nhưng cần gì! Cái cần là làm thế nào ngủ được một hơi thuốc phiện. Thế là thề một kiếp người. Trời hại ông! Chẳng đâu có thuốc phiện cả. Và chỉ cần thiếu một thứ ấy, đời thành ra sa-mạc! Ông thở dài. Ông nhắm thẳng giường như chết. Ông nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng bước đi của thằng bé ở dưới nhà. Vờ ông máng con: ông thấy tiếng nói của bà ấy như cửa vào gần ông vậy. Giá mà ông Ba Cánh hút nhĩ, ông nghĩ thế. Giá mà ông Ba Cánh hút, lúc này, quyết không ngần ngại ông có thừa cau dấm để treo qua tường, gõ cửa gác ông ta vào nói chuyện Vả, nếu ông ta mới ông làm dấm dấm, nhất định là ông không chấy: làm khách làm gì, phiền lắm! Thôi, thế nhưng mà thôi. Tối nay, ta không bú. Ông hút thuốc lạt, thuốc lạt, thuốc si-gà để xem có thể thay được thuốc phiện không rồi ông theo phương - pháp của bác-sĩ Panchet nói một trăm lần câu này: « Tôi không nghĩ gì nữa. Tôi ngủ. Tôi phải ngủ » Và từ một đêm ông đã đem đến một nghìn. Ha: con mắt « thất giác » của ông cứ long lên xòang-xọc, không chịu nhắm. Ông vẫn ho. Nước mắt và nước mũi vẫn chảy. Tai ông vẫn ù. Ấy là ông

đã bắt nghiên mất rồi. Bè bạn, về mặt buồn như đi phúng đám ma, bảo với ông như thế. Họ tưởng tượng như chuyện xấu xa, bi đát nữa. Ông hét lên một tiếng, không để cho họ nói dang dãi « Đợi nào!» Và ông lại nhắm mắt lại, không buồn đuổi muỗi. Cho nó đốt! Ông là tiên đây, ông không thêm để ý đến những cái thấp hèn của thế nhân. Vờ ông lên, hãy ông thế cho hèn ông ngủ. Bả ấy rón rén đi nhẹ nhẹ trên sàn gác xuống nhà. Thế là bà ấy bị lừa: ông vẫn có ngủ được đâu! Ông đương nghĩ, ông nghĩ rằng: « Minh hôm nay đồ giới chứ có phải



lên cơn nghiên, còn thuốc gì đâu. Láo! Láo toét. Cái hãng này mà nghiên được? Bác ơi, khó lắm, còn soi!

Đánh cho chết, ông cũng như tôi, chúng ta vẫn không thể chờ ra phụ. Biết bao nhiêu đêm trán ọc không ngủ được, tôi cũng đã nghĩ như ông. Tôi tự bảo: « Không, nghiên không phải là chuyện dễ như đàn bà van trứng. Có thế nào mới nghiên được chứ, « hút cho hút bừa » như mình thì mỗi lúc đi việc gì! Chẳng qua là họ dọa ». Nghĩ thế xong, tôi giờ tay lên tập võ, và nhìn xuống thấy ngực mình và bắp đùi mình

cũng có vẻ « kha kha », tôi thấy ở trong lòng một mối tự như không tên. Tôi cho rằng tôi khỏe lắm. Và khôn nữa. Tôi chơi thuốc phiện chứ thuốc phiện không chơi tôi được. Nhiều khi tôi còn đi xa hơn thế nữa. Nằm bên bàn đèn, tôi quắc mắt lên nhìn vào đọc tài mà tự nghĩ với mình rằng: « Ta không thể nghiên được, nhưng nếu van nhất giới: có bắt tội ta nghiên, thì xin ông cỡi đời này! Mà Song Gái! Tôi nghĩ thấy ta đâm đầu xuống lòng mây để cho sóng nước của mây cuốn ta đi mất tích. Chứ không ư? Một kẻ như ta mà nghiên! Không, không đời nào ».

IV

Nói thế xong, tôi lại hút thuốc liên. Vào khoảng này, tôi đã bắt đầu hút thuốc liên. Có tôi thì hút hơn đồng bạc — mà vào thời đó, hút hơn đồng bạc có sai đã là nhiều lắm. Tôi không nhớ rõ là mỗi tôi đã thăm chưa và bề ngoài của tôi đã có cái gì báo hiệu c mọi người biết rằng tôi đã là một đàn hút hay chưa, nhưng mẹ tôi mấy tháng nay đã bắt đầu « nghi » tôi rồi, tuy rằng tôi trước đó sau, có tôi vì thương cháu, sợ cháu bị đánh mắng không nói với mẹ tôi gì cả. Vẫn là một người linh-lợi, mẹ tôi thấy tôi đi nào cũng đi đến một hai giờ đêm mới về, không nói qua một câu gì cả, nhưng lúc nào cũng để ý dò xét tinh thần tôi. Tôi biết thế và tôi đã làm sai hết cả những sự dò xét tâm lý của mẹ tôi. Và mẹ tôi làm thật: mẹ tôi tưởng là tôi mẹ một cô gái nào đấy, tôi nào không được thấy mặt thì khổ sở nên tôi nào cũng phải đi. Tuy vậy, cái thời nghĩ ngờ một cách sang trọng này không lâu lắm. Mẹ tôi cũng có trách mắng nhưng chẳng bao lâu cũng thôi, mặc, không nói nữa. Bởi vì hồi đó việc buôn bán của mẹ tôi rất bận bịu, mỗi ngày có hàng hai chục phường ở các tỉnh về lấy sách, cả nhà đứng ra bán mà vẫn không thể nào xuê được. Tôi, mẹ tôi lại trông nom cho mọi người đếm giấy xem « ram » nào thiếu thì bù, « ram » nào thừa thì để lại, vất và có khi đem mười một, mười hai giờ/đêm, mà nào đã được ngủ yên.

Ngươi còn phải kiếm lãi tiền nông và nhăm những người nào còn chịu, bị vì người buôn bán theo lối tàu, giao cho các bạn buôn bán bán hàng nghìn bạc hàng mà tuyệt (nhiên chẳng có tờ bồi gì cả. Đến một hai giờ sáng, người mới được ngủ lưng. Cố nhiên, là nhăm mắt một cái, người ngủ say lắm lắm. Đó, chính lúc đó thì cái « thắng con trời đánh » này mới lộ đồ ở tiệm về. Nó gõ cách cách vào cái cửa sổ và gọi khe khe như một tiếng ăn trộm. Có khi bà tôi giật mình cho tôi, nhưng về sau, thấy mình đêm nào cũng làm thế thì hơi phiền — nhất là về mùa rét là cái mùa mà ai đã nằm vào trong chăn thì có sóng

trái phá nổ bên cạnh cũng không buồn trở giấc — tôi bèn nghĩ ra một cách khác là tôi « hồi lộ » thẳng Xuân, tên đây tờ ở nhà tôi. Việc hồi lộ đó thế này: tôi bỏ tiền riêng ra làm một cái chuông điện, ăn vào tận trong bếp. Cái chuông mắc ngay chính ở đầu giường của thằng Xuân. Bấm một cái: keng! keng! nó giật. Nó sẽ ra mở cửa cho tôi, nhưng phải đi rất cần thận, kẻo mẹ tôi mà thấy giấy thì nó chết! Để đến bù công nó thức khuya dậy sớm hầu tôi, nó không thiệt đâu: tôi sẽ cho nó một tháng « một đồng điếm thuốc ». Sương mà đi, còn gì! Các bạn đọc đến đây, hát cũng mừng hộ cho tôi có cách đi đêm về hôm một cách dễ dàng. Xin cảm ơn các bạn, nhưng số tôi thực chẳng ra cái nôm gì cả. Thằng Xuân dậy mở cửa cho tôi chỉ vào vện được có hai đăm đầu. Đêm thứ ba, bấm chuông thế nào nó cũng không dậy mở. Các ngài đừng nghĩ oan nó là tên đây tờ ngu nghệ thì chớ, hèn hơn những vị ngài rết nên già về ngủ, làm như thế không nghe tiếng chuông. Tôi biết. Nó không có lỗi. Nó làm một việc đàng tử tận cần của nhà tôi. Bao nhiêu công việc chạy đây chạy đó đều đổ vào đầu nó. Nó kéo xe bò, nó đi giao giấy, nó lại kiếm cả công việc đi đòi nợ và có khi lại tính cả những đơn hàng; mà nó không phải là voi. Bả hẳn, là tôi được nằm xuống thì nó ngủ như một con rím, đó mở vào rón đó như đốt kiểu Đổng-Trác, nó cũng không hay biết. Tôi không hiểu cái sức mạnh gì — có phải là sức mạnh của tiên không? — đã sui nó tinh ngủ hai đêm đầu như vậy. Thoạt đầu, tôi phục nó và có thêm yêu thương nó. Nhưng đến thứ ba, bấm chuông hang nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy thằng khốn nạn đó ra mở cửa, tôi không tiếc lời nguyên rủa nó và cả nhà nó nữa. Hồi này. Hồi này, đi hút tôi, tôi hay cầm ba toong, nên cứ cái ba toong ấy mà tôi nên Tôi nghiệp cho thẳng hết! tôi nên nó có khi tưởng nên giấy chân. Nó kêu àm cả lên. Sự mẹ tôi biết và tra hỏi, nó, rồi vì đó mà lộ ra cái việc đi về khuya của mluh, tôi bịt miệng nó lại và tôi cho tiền nó. Hình như tiền đập vào những chỗ bị đau, thẳng bề cũng không hẳn khỏi những nỗi đau. Nó làm tự tôi xin về. Nhưng được cái nó tốt nên về quê chỉ dăm bữa nửa tháng, nó lại ra xin ở. Mỗi lần ra, xin ở lại như thế, nó lại mở cửa cho tôi, được một hôm. Tôi trở lại thôi. Mà tôi, vào thời kỳ này, tôi bắt đầu phải có mặt hàng đêm ở tiệm. Như vậy, các ngài có biết tôi làm thế nào để về được không?

Tôi phải nghĩ mưu mới được. Tôi chẳng nghĩ được mưu gì cả Cứ lười. Bấm chuông mà được thì về, không có lại đi. Tôi bắt đầu ngủ tiệm. Tôi đập một cái chân lạnh, ngủ đặng đặng, tiếng đồng hồ rồi cứ để mình giờ vàng đấy đi. Tôi đi làm việc. Tôi đi làm việc, không có giờ giấc

bạo gió cả. Nhưng ngủ cả một đêm như thế, mà tôi lại đi ra không, không tiện lắm. Tôi phải mở hàng cụ chủ cửa: tôi (làm) hai cái. Có lẽ sau này tôi mặc thêm phải cái bừa thóc buổi sáng cũng là do chuyện này mà ra. Nhưng mà tôi chưa đi đến thời kỳ đó. Hiện giờ tôi mới chỉ hát có một bữa thôi — mà một bữa cũng đã là nhọc lắm. Không phải vì hát nhọc, hát trả tiền mà nhọc, nhưng nhọc vì gọi cửa. Suốt đời tôi, tôi không bao giờ quên được những đêm khuấy lạch, một mình đi ăn phố Hàng Bạc rồi là đôi gót trên những hè phố vắng để về nhà. Gió nó hút vào tai lạnh ộc. Chấn tay giá lạnh như ngâm vào nước đá. Sơ lên mũi, làm khi mình không biết mũi mất hay còn. Mặc một cái bũ-đơ-suy không thấm. Tôi có hai bũ-đơ-suy: một cái mới và một cái cũ. Tôi mặc cái cũ ở trong, tôi mặc cái mới ở ngoài. Đêm mùa đông vào tôi cũng mặc hai bũ-đơ-suy đi hát, mà về vào lạnh. Tôi thấy rằng các bà, các cụ ở nước ta mới đúng "Cái rét, nó rét từ trong ruột rét ra". Từ đó, tôi thấy cái việc đi hát là hát cái khổ — khổ hơn tôi cực bình. Khổ nhất là hát xong say, trong mình lại mệt, cơ khi buồn ngủ là khác nữa, mà cứ phải chống cái ba-toong rón rã đứng bấm chuông rồi... đời! Cả thành phố lúc ấy đều ngủ im. Chỉ còn có một mình mình là thức. Mình đứng nhìn những con chuột cống đuối nhau ở ngoài đường và mình tự nhiên thấy mình là cái quái cái quỷ gì chứ không phải người. Người, thì người ta làm việc ban ngày, và ngủ ban đêm. Thuận với là trời làm. Tôi sống nghịch với là trời, và tôi thấy cái thân tôi ở học nhà. Biết bao nhiêu lần tôi đã thả voi tôi rằng: "Đến tôi mai nhất định phải ở nhà, nghĩ hết vai hòm" chứ đi về khuya thoát thế này tôi làm. Ấy đó, thuốc phiện phê phờn rồi, người ta không như thế đó. Cơ khi người ta nhân hậu nữa. Dù cả: nhân, trí, tin, dũng, như những người hiền trong Đông-chủ liệt-quốc. Nhưng đến chiều mai, chưa có thuốc: chào ông nhà! Chấn trước chân sâu, ông làm là làm tôi chỉ chạy chuồn đến tiệm. Tôi biết: ông không mua thể, nhưng không đi không được. Tôi cũng như ông, chúng ta thua mất rồi, nhưng chúng ta vẫn nói cứng chúng ta chưa nghiện. Đến cái đó này, tôi vẫn thành thực tin rằng tôi chưa nghiện, nhưng tôi nào tôi cũng phải hút mới yên. Tôi bấm chuông khe khẽ để gọi, rồi sau, cũng quá hóa liễu, tôi bấm chuông om cả nhà lên, mà không sợ vì thế cả nhà sẽ khổ vì mình. Tôi là một cái tiếng biết của xã-hội rồi. Tôi là thành hội đầy. Còn có ai rầy vào tôi mà... phiền! Tôi nghĩ như thế vì tôi yên trí rằng cả nhà ghét bỏ tôi, cả nhà có ý không muốn cửa cho tôi, để cho tôi chết rét ở ngoài đường ngoài phố.

(Kỳ sau đăng tiếp)

VỮ BẢNG

ĐÃ CÓ BÁN :

## Tôi học chữ Hán

của Thiên-Chiến. Sách này chúng những rất dễ cho người mới học chữ Hán hoặc người học Tây muốn tự học chữ Hán mà lại rất cần cho người đã giỏi chữ Hán mà chưa biết văn học thục. Đã ra quyển I và II mỗi quyển giá 19.00 — Thư và mandat xin ở: NGUYỄN - VĂN - XUÂN

**NAM-CƯƠNG TRƯ- XÁ**  
61, DESVALX — MYHO (COCHINCHINE)

ĐÃ CÓ BÁN :

## ĐÂY BÈ MỎ KIM

Truyện phiêu-lưu của Thiên-hạ-Sĩ

## Múa kiếm giữa chợ

Truyện dã sử của Mai-Viên — Cũng đăng trong VĂN MỚI (Tạp chí) — Số 2, 0960  
**HÀN THUYỀN XUẤT BẢN CỤC**

ĐÃ CÓ BÁN :

## Hai tâm hồn

Trăm tỷ tiền thuyết hòa là vấn Trường 300 trang, in rất đẹp — giá 1300. Có in riêng 5 quyển giấy dó, có chữ ký của tác giả, mỗi quyển 10000

Sẽ có bán vào dịp Tết Quý-Mùi (1943)  
**XUÂN ĐỜI MỚI**

Một công trình văn chương và mỹ thuật vĩ đại nhất. Nó và phu-phụ 9, 10 nhân, là một tác phẩm: Bài vở của tất cả các danh sĩ trong nước. Đợt mua ngay

Đời Mới để tặng các bạn



**Blanche des dents**  
ET  
**conserve l'émail**

EN VENTE PARTOUT

MỘT PHÒNG SỰ ĐẠI CỦA T.B.C.N.

# TIỆM TRÀ HANOI 1942

IV

## Phủ dung và nhan sắc

(Tiếp theo)

Tại đền thờ "Phủ dung tiên nữ" nói trên kia của bà có cái tên rất kêu và đặc biệt, cái tên đồng-âm với tên của vị nữ - thần bà vẫn thờ phụng và người ta vẫn thấy treo ở trước các ty bán thuốc phiện, từ trước đến nay đã điếu ra bao cảnh lý kỳ và bí mật. Những cảnh đó, nếu các ngài nghe thuật tới lần đầu chắc đều phải lấy làm kinh ngạc. Thực không ai, ngờ ở đất "ngành năm vắn vật" lại có thể diễn ra những cảnh quái lạ đó. Khi một người bồi đã từng làm việc bà kia kể lại cho chúng tôi nghe những chuyện đó, chính tôi cũng phải lấy làm ngỡ vực và đến khi nghe cái giọng quá quyết của người đó tôi mới hơi tin.

Như trên đã nói tiệm trà ở phố H. O. đó là nơi hẹn hò của những khách chơi đêm giàu có và thích những sự xa xỉ cực điểm. Vì số tiền phải chi trong tiệm không có hạn nào, nên đầu khách đến chơi có những "thối quen" và kẻ lường và kẻ khấn đơm đầu bà chủ cũng phải chiều chuộng. Có thể thì khách mới được thỏa mãn về mọi phương diện và mới chịu giá tiền không tiếc. Những tay chơi vào tiệm đó hút năm, ba điếu thuốc không, có thể vớt hàng 30, 40 đồng và tặng thêm các cô gái thêm một vài chục là sự thường. Mỗi đêm ít nhất cũng có 5, 7 người khách "sộp" vào chiêm yếm như thăm Phủ - dung trong ngôi đền đó. Không thể mà bà chủ tiệm với các con em trong nhà bà mỗi ngày có thể tiêu thụ được tới một hộp thuốc 40 ges (1 lượng là) biện nay đáng giá 40 đồng. Đó là chưa kể những món chi tiêu khác như tiền thuê hai nếp nhà lớn, tiền ăn mặc theo lối Âu-lấy tiền bếp và trăm nghìn, khoản khác hàng tháng có thể từ 1.500 tới 2.000 đồng là ít. Ngoài số thu về "Tiệm trà" bà chủ kia còn có số tiền phụ cấp hàng tháng của ông chồng bỉnh thục là người ăn ở với bà và các ông

linh-nhân già của bà. Thêm vào đó lại còn những số hoàng tài và số tiền thu về các con em hàng ngày nữa. Hiện nay — theo lời các người quen biết bà kia — thì ra bà ta cũng có được một cái vốn vài, ba vạn để làm tiền dưỡng già. Đây nghề mở tiệm phá đả là thế trách gì số tiệm không càng ngày càng nhiều về số người sinh nhai về tiệm không tăng thêm mãi. Những người, làm giàu về tiệm ở Hanoi bình cũng có tới 5, 7 người. Vì như bà mẹ tay già H. trước kia đang chủ một nhà thanh lâu và tiệm hút ở phố Hàng C, mà ngày nay cũng giàu có tới bạc vạn, lại có rất nhiều đồ vàng và nhà cửa đồ đạc. Lại một ông Hàn kia trước kia đã từng mở tiệm nhưng nay, đã tiết kiệm được một cái vốn khá lớn nên ông đã bỏ nghề để đi dưỡng tuổi già!

Bây giờ chúng ta lại giới lại cái tiệm của bà đã nói trên kia và những cảnh quái lạ trong tiệm đó.

Ai muốn biết những sự bí mật, lạ lùng, ở Hanoi thì phải tới tiệm. Ở đây người ta đã được hưởng sự thoải lạc đến cực điểm, người ta đã tiêu tiền một cách không tiếc để được chiều theo ý muốn mình đâu ý muốn đó có khác lạ cũng không sao.

Tôi đã từng được nghe nói có người hiền kỳ đến nỗi mất tiền vào tiệm kia để được người ta tưới, đánh hơi một cơn lợn trước khi hưởng các lạc thú. Có người lại mất bạc trăm để được một cái giường hồ đánh ai khi mình mới bước chân qua cửa phòng hút. Lại hơn nữa có người chỉ thích được nhìn những cảnh "rõ ràng trong ngọc trắng ngà, rành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên" trong lúc ngắm đọc tiểu vào miệng. Có người lại chỉ mất tiền để được người khác thuốc phiện khi họ điều thuốc lên ngón tay. Những sự kỳ quái trong tiệm này nhiều sự quá sức tưởng tượng. Kỳ lạ sao kể hết được, chúng tôi chỉ lược qua một vài cảnh để đọc giả biết rõ



những thói quen và sở thích của những kẻ đã bị sa đắm trong bê nhục dục và trong làn khói nha phiến. Dầu các bạn giàu óc tưởng tượng đến đâu, cũng không thể nào nghĩ đến được những cảnh oái oăm thường diễn ra trong mấy gian nhà nhỏ hẹp dùng làm tiệm trà của bà kia.

Nói đến các đền thờ « tiên náu » của các bạn trong phái yếu, ngoài cái tiệm lộng lẫy và quái lạ trên kia, ta không thể nào quên được một tiệm nữa ở vào một phố ở miền Nam thành phố mà từ bà chủ đến mấy cô con gái bà sung chân « bồi bíp » đều không phải nghiện. Họ chỉ mượn thế lực của « phù dung và nhan sắc » để dụ và lôi kéo biết bao thanh niên xuống hố sâu bang thẳm. Đã có máy cô con gái « bồi bíp » làm mỗi tiệm trà lậu trứ kia không cần sang và dẫu có bán thuốc với giá cực đắt cũng vẫn làm cho bao người đã từng đến qua một lần không thể nào quên được. « Tiệm trà » này tiếp khách hút cả nam giới và nữ giới. Nếu ta các bà mẹ tây, các cụ tũ, các gái làng chơi đến hút thì bồi bíp là con gái mặt mũi khôi ngô, ăn nói dễ nghe và quần áo bành bao sặc sỡ, còn nếu khách là các công tử nhà giàu thì lại chính bà chủ và các cô con gái ra tiếp. Chủ tiệm này thực là biết đánh vào « tâm lý » và « thị hiếu »

của khách hàng. Trước những cô gái đẹp nhả người ta vẫn có tình như nước và hay giữ sĩ diện. Vì thế nhiều kẻ béc ròi, đã vất bạc trăm ở tiệm đó là thường, cũng vì thế mà với nghề làm tiệm chỉ trong mấy năm nay mẹ con bà chủ phụ kia đã tiền được nhà đất và trở nên giàu có. Hai hạng tiệm trên này đều là hạng tiệm bí mật nhưng các khách hàng còn lẫn cả đàn ông, đàn bà không phân biệt chỉ cốt có tiền là đến được. Tại Hanoi lại còn một hạng tiệm nữa chỉ dành riêng hẳn cho nữ giới. Khách đàn ông dẫu có tiền nhiều và hút sang đến đâu cũng không thể nào vào được. Đó là một tiệm cam-đoan, một lòì thể thuốc liêng của người đứng làm chủ tiệm đó đối với các khách hàng cùng giống. Bà này đã ngoại tứ tuần cũng là một đồ đệ trung thành của nòng tiên náu. Trước kia bà là người làm ăn lương thiện có chồng con và gia đình lại có tiền của. Chỉ vì bà quá mê mê về « phù dung » mà nay đêm nổi bỏ cả gia đình, nhà cửa, ra đứng làm chủ tiệm để tìm kế sinh nhai. Tiệm bà chỉ riêng sống về khách nghiện đàn bà đủ các hạng : nào là con gái từ ế quen thói lãng mạn muốn tìm thú vui trong tiệm, nào là các bà « con bạc » bị thua cay, nào là những cô bị thất vọng về đường tình ái những « con gà xỉ » kiếm được tiền không biết tiêu gì cho hết và ngoài giờ đắm

đuối vào bê nhục dục không còn có thú giải phiến gì ngoài thuốc phiện, các mẹ tây (bim khách hút giấu chông con. Những hạng đó thường hội họp ở trong nơi kín đáo để để được tự do cũng nằng « Phù dung tiên nữ » tình tự không, lẽ bị ai dò la để ý và ngăn cấm Tiệm này trong vài năm nay đã đào tạo nên được biết bao đệ tử trung thành của thân nha phiến. Vì đó mà bà chủ gần đây cũng kiếm đủ ăn hút không đến nỗi tiêu tụy như mấy năm trước. Tiệm này trước ở một phố giữa thành phố nhưng hiện nay đã dọn về khu gần ngoại ô miền Nam Hanoi có lẽ để tránh những chỗ qua đông đúc và những con mắt tò mò soi hỏi.

Về tiệm này, ngay kể viết bài này đã nhiều lần vận động hết sức để được vào xem mà không thể nào vào lọt được sự đề phòng của chủ tiệm đó rất là chu đáo, dẫu trong lúc bà đi vắng cũng không một người đàn ông nào vào được. Chúng tôi chỉ được nghe một thiếu phụ khách hàng của tiệm ấy thuật lại các điều tên này mà thôi.

### Những tiệm hạ lưu

Các tiệm trà dành riêng cho những khách hạ lưu ít tiền thì ở riêng trong mấy khu và có một cái tên riêng cho khỏi lẫn với các tệm khác. Đó là các « tiệm thuốc náu ». Thế nào gọi là thuốc náu ? Đó là một thứ thuốc do người ta chế bằng cách nấu các thứ xài « xam » và những gì có dính thuốc phiện và các chất dầu, mỡ để đun g để lau lâu và bần dền. Vì thế mà thuốc náu có một mùi đặc biệt, hủ vào thì rất nặng và xông lên tận óc.

Việc chế thuốc náu bằng xài nhà Đoàn có lệnh cấm, vì thế mà những kẻ có trữ xài và thuốc náu đều bị bắt, bị phạt khá nặng. Tuy

vậy, các tiệm thuốc náu vẫn trứ là thịnh hành và trong những phố hẹp bần và tối om, những phố có nhiều dân lao động ở như ngõ Yên-Thái, ngõ Hàng-Đũa, Sinh Từ, ngõ Nam Ngự, ngõ Hàng Thit... vẫn có nhiều tiệm về hạng đó. Khách hút thuốc náu, phần nhiều là những người nghiện nghề và ít tiền không có đủ để hút thuốc hợp của các ty bán. Trong số này phần đông là cu-ly xe và dân lao động, các thơ thuyên không may bị ả phù-dung cảm dỗ. Trước kia thuốc còn rẻ, thì còn có thể hút được thuốc và xài thường như mọi người nhưng gần đây thuốc cao lên gấp bội thì phải dùng thuốc náu mới đủ. Thứ thuốc đó ai đã hút và nghiện nó thì đến lúc hút thứ thuốc khác không sao chịu nổi và cứ nghiện được. Thuốc náu mỗi khi hút vào thì hơi thuốc xông lên tận óc. Người nghiện thuốc ty mà hút phải thuốc náu thì lập tức thấy công hiệu ngay. Chỉ vài ba điếu cũng đã làm cho người nghiện đó phải nhức đầu khó chịu và tiện huyết, kẻ nghiện thuốc náu lúc không có no cũng vậy. Tiệm bán thuốc náu phần nhiều là một gian nhà chật hẹp, âm thấp ở vào cuối ngõ chỉ đặt vừa hai tấm ghế ngựa, trên mỗi ghế đặt một bàn đèn nhưng có ba, bốn cái đèn để có thể tiếp được được nhiều khách một lúc. Có chỗ hai ba tiệm ở giáp vách nhau, cũng có khi một nhà chứa đến vài ba tiệm. Có bước chân vào một tiệm thuốc náu người ta mới có thể biết rõ cái nguy hại ghê gớm của thuốc phiện. Các bàn thờ tượng tượng trên một cái ghế ngựa thấp đặt trong một gian nhà không có ánh sáng mặt trời vào nên lúc nào cũng âm-ời, có ời nầm, sáu người nằm quần quăn, người nào cũng như người nào : quần cháo lòng hoặc quần xanh ven đến quá đùi, ngực

**Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là : MUA VÉ XÒ SỐ ĐÔNG-PHÁP**

**4 MÓN THUỐC BỔ CỦA NAM.**  
PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

## Đu'c-Phong

BÁN BUÔN, BÁ LÊ ĐU'C THƯỚC SÔNG  
THƯỚC BẢO CHẾ VÀ CÁC THỨ SẤM

**45, PHỐ PHƯỚC-KIẾN HANOI PHÁT HÀNH**

Các cụ nên dùng :

**THƯỚC BẠ ĐỒ ĐỨC-PHONG . . . . , 1\$50**

Các ông làm việc nhiều nên dùng :

**THƯỚC BỔ THẬN ĐỨC-PHONG . . . . 1, 50**

Các bà các cô nên dùng :

**THƯỚC ĐIỀU KINH ĐỒ HUỆT . . . . 1, 20**

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc :

**THƯỚC BỔ TỬ TIÊU CAM . . . . . 1, 00**

### Thống-chế Pétain đã nói :

« Luật thứ nhất của lòng yêu nước là giữ gìn mỗi thống nhất cho quốc gia. Nếu ai cũng đòi theo ý riêng về nghĩa-tự yêu nước, thì chẳng làm gì có quốc hượng, có quốc gia, chỉ còn những đấng phải làm mỗi giờ sự tranh-hùng lịch kỷ. Lòng người đã li-liên, tự nhiên chỉ gây ra nội-loạn, xa-lạc phân chia, huynh đệ bất-hòa ».

thi giờ cả hai hàng xuong sườn, và dây ghét bản mặt thì nhem nhuộm, xanh xao, hoặc vàng khè và gãy gò, tóc thì rụng ngược hoặc xuống quá gãy độ mấy tháng chưa cắt. Cảnh các giường tiếp khách có khi đặt ngay dưới đất là một cái ghế ngựa chỉ vừa một người nằm với một cái bàn đèn, bong thủy tinh, bụi đã mờ hẳn không thể trông rõ ngón đèn : đó là giường hát của chủ nhân, thân bình cũng gãy và nhem nhuộm chẳng kém gì các ông khách. Ở các tiệm thuốc này, ai vào hút phải già ngay tiền trước, ông có vút ra ba hào mới có ba diên thuốc bằng viên đậu đen. Thuốc đó mỗi viên ông chia làm hai, làm ba rồi kiếm một chỗ ghế vào nằm tiệm lấy rồi lại cao lấy xài mà hút. Ở đây không mấy khi có bồi tiệm, không có những cảnh trang hoàng nhà nhận lòng lấy như ở các tiệm trung lưu và thượng lưu, ở đây người ta đổi bát mỡ bôi không phải để lấy bát cơm lưng cháo nhưng để lấy vại ba viên thuốc nấu. « Phù dung tiên nữ » trong các tiệm thuốc nấu đã mất hết cả về yếu kiện, diễm lệ đã mất cả sự nhã nhặn, mỹ thuật mà chỉ hiện ra dưới hình những người gầy yếu mõi thậm, má hóp so vai rụi cò, nét mặt lúc nào cũng đầy những nét thảm sần, đau khổ vì thiếu thốn vì nghèo đói. Ta có thể nói « nàng tiên nâu » đã hiện nguyên hình trong các tiệm bán thuốc đó. Nhưng nàng vẫn không giảm oai quyền và kèm theo lực đi chất nào. Đối với các người đã phải nỏ lệ nằng mà lại gặp cảnh bán căng nếu không biết khéo chiều chuộng và có ý muốn dưỡng bổ năng thì lập tức nằng ra oai ngay và thường ra oai một cách rất nghiêm

khắc và tàn ác hơn là đối với các hạng nghèo có tiền.

Tuy các tiệm thuốc nấu chắt hẹp và bản thủ như thế mà cũng có người có tiền phải chời rúc vào đây vì chính họ cũng đã nghiện thuốc nấu như những kẻ đống hệnh ít tiền. Tôi đã từng được thấy mấy người ăn mặc sang trọng có nhà cửa, có gia sản mà ngày hai ba lần phải hút 3 các tiệm tối bữa trong ngõ hàng Mạnh như tiệm của các bác Chi, bác Vinh, bác Đợi Chóp, bác hai Tây v. v. Các ông đó mà phải xa các bác đó trong một ngày cũng đủ biết ngay cái oai của « thuốc nấu » như thế nào !

Cạnh các tiệm thuốc nấu, lại thường có những nhà bán nước « Cam lộ » là thứ nước thành của nằng « tiên nâu » bán cho các đồ đệ nghèo để chữa bệnh trong khi cũng đồ. Nước đó có thể vì với các thứ « nước thái tân hương » mà người ta thường đến xin ở các đền chùa. Nhưng nước « cam lộ » là thứ thuốc tối công-hiệu đối với những người đã nghiện nỏ.

Thứ nước đó người ta đã dùng cái bả xài nấu rồi cho vào một nồi nước dầy lẫn với các thứ gè bả nấu đun sôi mà mình lên, khi nào xài chỉ còn là than và các gè đều sgh cả tức là thành nước « cam lộ », Nước ấy trước chỉ bán năm xu, một hào mới bát mà nay cũng bán tới 0\$20, 0\$30.

Họn chất tiệm thuốc nấu và bán nước « cam lộ » chỉ nhất mỗi lần vài ba hào như thế mà có ngày cũng có thể kiếm được mười lăm đồng. Như thế ta đủ hiểu rằng số người nghiện hai thứ thuốc nấu và « cam lộ » cũng không phải là hiếm. Có ông chủ tiệm bán thuốc nấu cho khách mà mình lại hút thuốc tự hoặc thuốc ngang để giữ cho thân thể khỏi bị gãy mòn và yếu ớt. Những kẻ đó chẳng khác gì những kẻ đã đều đọc đồng bào để kiếm tiền nuôi thân và gia đình !

### HỒNG-LAM

(còn một kỳ nữa đăng hết)

## V. — Những hạng người sống quanh các tiệm trà

**AO-LEN**

pull-overs, chandails, blouses đủ các kiểu các màu, bán buôn tại.

**HÀNG ĐỆT PHÚC-LAI**

87-89. ROUTE DE HUÉ — HANOI

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CÓ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG THÁNH

# Vương-Dương-Minh

Thề nào là cách-vật ?

XXXII

IV. — Sự cách-vật của  
kẻ làm quan và thặng bé  
mới học

QUÁN-CHI

Chúng ta đã nghe Dương-Minh giảng nghĩa cách-vật với những lý-thuyết nghe thật rõ ràng, giản-dị, dễ hiểu. Kết luận, ông bảo cách-vật như thế ai cũng làm được cả.

Có thật thế không ?

Không chừng có người nghe nói tên sách là *Đại-học*, mà không-từ đây một thời mới hồi những là mình đức, thân dân, những là tri tri, cách vật, gói ghém tất cả ở trong bốn chữ to lớn, gọi là « *Đại-học chi đạo* Đại-chí-đạo », người ta có thể nghĩ như thế ấy, chỉ có ai là bực thượng-tri, có khối óc khá to mới mong theo được, làm được như lời.

Kỳ thật đạo Nho, về phần « hình nhi hạ », nghĩa là về những việc nhân-sinh nhật-dụng, thánh-nhân vi chúng cả mọi người mà lập ngôn thuyết lý, cốt cho ai nghe cũng hiểu, ai theo cũng được ; đạo Nho không phải ra cho người đời một bài tinh để tìm bôn góc của chiếc vòng tròn !

Hướng chi Dương-Minh lại gia công sửa lại những điều tiên-nho hiểu sai, lại cố giải-thuyết những tư-tưởng nào hình như hơi điệu vợi cao xa, đem no xuống chỗ rõ ràng, giản dị, để ai cũng dễ hiểu nghĩa-lý của đạo Nho và muốn thực hành thực-dụng được cả.

Đã nói chủ-tâm và đức-giác của cái học Dương-Minh là ở chỗ ấy.

Ông bảo cách-vật như thế ai cũng làm được, chẳng phải nói dối người ta đâu.

Theo nghĩa cách-trị mà ông đã giải, thì học đời không ai không nên cách-trị. Không ai đừng cách-trị mà có thể tiến hóa, sinh tồn ở đời. Bất kể một hạng người nào,

bất kể một chức nghiệp gì, từ vua quan, sĩ-phu học-giá, cho đến một người làm thợ, một bác dân cày, một cậu bé con mới bắt

đầu học tập, ai cũng phải lo cách-trị, ai cũng có cái đạo cách-trị tùy theo địa-vị nghề nghiệp mình.

Họ Vương bảo cách-vật tri tri là việc thực-dụng việc chung cả mọi người, ai có phận nấy phải lo phải làm, không phải chỉ riêng cho một phái học-giá nạo hay là những người muốn học làm thánh.

Ta nghe mấy câu chuyện thú-vị kể ra dưới đây thì biết.

Có một vị thuộc-quan ở tỉnh no, nhận được nghe người ta truyền-bá cái học Dương-Minh đã lâu, trong bụng rất lấy làm khoái lạc, hăm mộ, chỉ tiếc cảnh nhà không cho bỏ mấy quan tiền đầu gao lương bổng mà đi theo luôn Dương-Minh được.

Một hôm, tinh-cờ được yết kiến Vương, liền tỏ tình thật :

— Cái học của ngài thật hay, nhưng tôi không được nghiên-cứu, nghĩ thật đáng tiếc.

— Vì lẽ gì thế ? Dương-Minh hỏi.  
— Chỉ vì công việc giấy tờ kiện tụng bận quá, làm mất hết cả ngày giờ, không sao nói chuyện quan-vấn được thôi ! vị thuộc-quan thở dài đáp.

Dương-Minh nói :

— « Ngươi là gì ! Nào tôi có hề khuyên ông bỏ hẳn giấy tờ kiện tụng việc quan, thì ta học ngay ở việc quan ấy, thế mới thật là chân-chính cách-vật đấy.

«Nhu là xét hỏi một vụ kiện, chờ thấy người ta ứng đối lúng túng mà mình nổi cơn giận dữ; cũng chờ nghe họ nói khôn khéo xuôi tai mà mình bỗng có bụng vui mừng. Không nên ghét họ cậy người lo lót gói gắm mà thẳng tay trừng trị; không nên vì nề họ van lơn cầu cạnh mà lạc lõng nghe theo. Lại cũng chờ vì việc quan của mình bản rộn than quá mà xử kiện một cách câu thả qua quýt, xong việc thì thôi; chờ nghe người ngoài dèm pha thêm dẹt rồi dựa theo đấy mà phán xử cho đàng.

«Những ý tứ đại khái như thế đều là tư-âm ác-niệm, chỉ có một mình ông tự biết mà thôi. Bởi vậy ta phải cố dè nén nó đi, ta phải xem xét tinh tế, tự mình sửa trị lấy mình, lam sao cho tâm mình đưng có mấy may nào thiên lệch, tà khuất, bị mất sự phải trái đi, thế tức là cách vật trị tri đây.

«Phải biết trong khoảng tờ trát kiện tụng, cũng có thực-học.

«Nếu lìa bỏ sự vật mà học, thì chỉ là học bàng-quan, chẳng có mục đích.

Dương-minh giảng giải thiết thực mấy câu, vị thuộc-quan ấy bái phục vui mừng khôn xiết, bỗng đưng tình ngộ như người ngủ mê mới dậy.

Có người dân lời của ông Thiệu Đoàn-phong bảo rằng trẻ con không có thể nói chuyện cách-vật, chỉ dạy chúng nó lấy những việc quét dọn ứng đối được thời Người ấy hỏi xem ý kiến Dương-minh thế nào?

Ông đáp:

«Thì quét dọn ứng đối chính là một vật. Cái lương-tri của đứa trẻ chỉ mới đến có chỗ ấy, thì ta dạy nó công việc ứng đối, tức là ta làm cho đến một điểm lương-tri ấy của nó vậy.

«Lại như đứa trẻ biết kính sợ thầy học và những người bề trên, đó cũng là chỗ lương-tri của nó. Cho nên giữa lúc đang ham chơi đùa nghịch, trông thấy chú bác hay thầy học đi tới, tức thời nó búi chuyện chơi nghịch mà đứng chấp tay chào hỏi cung kính, ấy thế là nó biết cách-

vật đề tri cái lương-tri kính sợ sư-trưởng đó.

«Con trẻ cũng tự cách-vật tri tri của con trẻ, chứ bảo nó chưa đến tuổi nói chuyện cách-vật sao phải?»

Một lát Dương-minh nói tiếp cho ý kiến mình được bày tỏ rõ ràng thêm:

«Ta giảng cách-vật như vữa mới nổi, thì từ thẳng trẻ con cho đến ông thánh, đều có công-phu cách-vật, như nhau cả. Có điều là ông thánh cách-vật thì không phải tốn công mệt sức như người lương, còn thì ai cũng phải có công-phu cách-vật, chẳng khác gì nhau.

«Hiểu nghĩa cách vật thế ấy, dù kẻ bán củi cũng làm được. Cho đến ông vua và các bậc công khanh đại phu cũng thế».

Sau khi đã đọc những lời giảng-thuyết, lại nghe hai câu chuyện trên này, dù biết cách-vật tri-tri của đạo Nho, theo thuyết họ Vương, chính là một môn thực-học, một việc thực-dụng, ai cũng theo được, làm được, ai cũng phải theo phải làm, không phải một chuyện viên vông như có nhiều người lầm tưởng vậy.

(Còn nữa)  
QUÁN-CHI

**GIÁ MUA BẢO**

|                          |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
|                          | Một năm | 6 tháng | 3 tháng |
| Mức-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao | 1300    | 525     | 275     |
| Nam-kỳ, Cao-miên         | 12,00   | 5,25    | 3,25    |
| Ngoại quốc và Công-số    | 24,00   | 12,00   | 6,00    |

Mua bảo phải trả tiền trước mandat xin đi:  
TONKIN TRUNG BẮC CHỦ NHẬT HANOI

**CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC:**

**Điền - Nguyễn**

- 1) Thuốc đau dạ dày . . . . . Điền-Nguyễn
- 2) Thuốc ho . . . . . Điền-Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . . . . Điền-Nguyễn
- 4) Thuốc bổ thân . . . . . Điền-Nguyễn
- 5) Thuốc bổ huyết . . . . . Điền-Nguyễn
- 6) Thuốc cam tỳ . . . . . Điền-Nguyễn
- 7) Thuốc cam сал . . . . . Điền-Nguyễn

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi  
Đại-lý Đức-thăng, Mai-Thanh, Nam-tiên. Saigon  
Nam-cương : Mytho. Vinh-khung : Vientiane

**Thêm một tài liệu nữa về Hanoi cũ**

**TỪ BÔI CẦU ĐỐI KHÓ HIỂU ĐẾN CÁI BIỆN THÒ' CÔ... CẤP - BÌ - TIÊN**

SỞ BẢO

Mấy năm trước đây, một nhà tư bản họ cho một người ở Ngọc-hà vay một số tiền nhỏ nghe dân có nam chục đồng. Người vay vì làm ăn thua lỗ không sao trả được, không biết phải xử lý thế nào nhiều phen, mà trong 5 năm, bị thúc đòi và thưa kiện có đến vài chục bận. Không thể chịu được nữa, và đành phải gán cả miếng đất ở ngõ ba sào theo thời giá lúc ấy đã đến 60 đồng mới yên chuyện. Sau khi gán đất, vị định xin ở lại ít năm nữa, nhưng nhà tư bản ráo riết thẳng tay, lập tức cho gia nhân hàng hai chục người lên gỡ bỏ nhà và xe gỗ gạch đến rồi cho đào xẻ để dựng ngôi nhà mới. Chỗ nhà đất ấy ở đầu vào đầu đường Sơn-tây gần vườn hoa bầy giò.

Mất đất mất nhà, người kia đành phải cần răng dùi vọc ra đi, không còn tiền của giờ được nữa. Nhưng được mấy hôm, bỗng có tin đồn nhà tư bản kia, khi đào móng bắt được nhiều của chôn sâu, Người ta nói nào mấy hũ bạc nén, bạc đồng, nào mấy liễn cau vàng và rùa vàng, ngoài ra lại còn nhiều đồ quý như đồ sứ, đồ đồng nữa. Chắc là của nhà mình ông C; a xưa chôn giấu, chủ cũ tiếc ngần người, cậy hao nhiều người đến nói, xin nhà tư bản nghĩ tình nghèo khổ gia lợi cho ít nhiều, gọi là cái tiền nhân. Nhưng đi lại mấy lần, ai nói thế nào, nhà tư bản cũng cứ chối bai bãi, nói có đào thấy mấy thứ thật, nhưng chỉ là những cái lạng nhằng, chứ chẳng có vàng bạc gì cả. Muốn cho mọi người đều tin, lão đem ra một cái tư-hương sứt sứt miệng, nói chỉ có cái này còn đáng đồng tiền, và một cái đôi vó thêu kim tuyến màu đã nhạt nhợt gói bằng một vuông vải cũ để trong tư hương, dạy bằng cái vung

sành. Có người hiếu kỳ giờ ra xem, thấy có đôi câu đối chữ viết khá tốt như sau này :

Túc-đế vạn cung Như ý Phật  
Phước thọ như ý Phật  
Kỳ duyên diệu ngộ Cấp bi tiên  
Thiền đạo ngộ cấp độ

Giữa lúc khoe à «Tây hồ cư sĩ lãng». Nhà tư-bản đó mới quyết như thế, và nói sân lòng giả lại. Chủ cũ không còn biết nói thế nào đành cũng cầm lấy tiêu nghìn ra về trong lòng vẫn không khỏi nghi-học và tức của. Nhận là của tiền nhân, nhưng thực ra người ấy cũng không biết đích tiền nhân nhà mình là ai mà lại có câu đối như thế.

Nói về văn chương thì câu đối của ông cư sĩ nào đó cũng chẳng hay ho gì, nhưng vì ở trong có ba chữ «Cấp bi tiên» nghe ra lạ lùng, làm thành một cuộc luận văn cho nhiều ông nhà nho sinh chữ hồi sự. Các ông đều đưa cứ tưởng là tác giả đã dùng cái điển gì hiếm hóc ở tận quyển sách nào mà mình hẹp hòi chưa được xem đến. Rồi các ông cứ tán vói nhau, Cấp bi tiên là một vị tiên mà hiệu là Cấp bi, cũng như Hồng vân tiên và Đại nhĩ tiên văn vân trong các chuyện.

Mãi sau một vị cố-lão biết rõ lai lịch cái người có câu đối ấy mới nói toạc ra, cuộc bàn văn ấy mới kết liễu.

Theo lời vị cố-lão ấy nói thì ba chữ «Cấp bi tiên» ấy, chỉ là định theo chữ Pháp «Capitaine» mà ra. Các người không học thường gọi tắt là «Cấp tiên». Sở dĩ trở nên ba chữ Hán đẹp đẽ ấy, là vì khoảng năm 60 năm trước, có một cố gái lấy ông quan «Cấp tiên» tây. Có cô của, nhiều người xa phụ để vay mượn và cậy thế lực, họ tranh nhau gọi

là « bà cấp tiến ». Có mấy người lại quá lấy lòng gọi bằng một cái tên chữ là « Cấp tiến ». Cho cái nhà đất gần nợ vừa nói trên, nguyên trước có một cái điện gọi là ban giết rít to, ngoài có cái biển hoành sơn son thiếp vàng ba chữ « Cấp-tiến điện » do cô ấy lập lên, bên trong điện lại có mấy gian nhà ở cũng lịch sự lắm.

Vị cô lão lại nói khi xưa cũng từng gặp có « Cấp-tiến » và có biết thân thể cô, xứ Bắc-kỳ ta sau năm Giáp-thần (1884) thành bản đất bảo hộ, thành Hà-nội dần dần có đông quan quân Pháp ở. Vì còn là buổi mới, hai bên chưa rõ tính tình nhau, nên người mình trừ những quan lại lĩnh tráng và các người làm hội hiệp, còn đều không muốn giao tiếp cùng người Pháp. Vậy mà lại có một số đông đàn bà con gái bạo dạn dám công nhiên cạo râu đưa nhau gả nghĩa với các người Pháp, nhất là quan quân, lúc đầu còn là hạng hạ tiện, dần dần đến cả những con nhà tử tế, phần vì lỡ bước, phần vì có bất đắc dĩ, đưa nhau vào làng các me tây. Trong số đó, có « cấp tiến » là một.

Cô này nguyên là con một ông chánh tổng ở Hải-dương, nhan sắc xinh đẹp, nói năng hoạt bát, năm 18 tuổi viên huyện ở tại đời lấy. Cha cô là người làm việc dưới quyền, sợ thế phải vàng lời, nhưng tự cô do xét biết rõ viên huyện ấy là người dâm ác, từ khi về cai trị huyện ấy đã lấy bốn, năm vợ lẽ nàng hầu, nhưng chỉ được ít lâu chán chê rồi lại bỏ, nên cô cự tuyệt. Viên huyện hết cách dỗ d. nh nại ép thế nào cũng không được, đem lòng căm giận, rồi nhân sự hạch tội, nọc đánh

cha cô ngay ở đình làng, lại cách chức chánh tổng. Sau đó cha cô đi lo lót khắp nơi cầu phục chức, mất hàng mấy ngàn bạc mà không được, vừa hồ thân, vừa tiếc của, bị bệnh ho ra máu mà chết Nghĩ cái vì mình mà gây nên tai nạn cho cha, cô quyết chí báo thù để được yên ủi hồn cha ở chín suối. Nhưng nghĩ lại thân gái sức bèn, không thể làm gì được, sau nghe một người Hà-nội kể, rồi theo lên Bà-nội lấy Tây mong nhờ thế lực để báo thù.

Thực là kỳ duyên, người kia kẻo mới lài thế nào, có lại lấy ngay được viên quan « cấp tiến ». Đã có sắc đẹp, tính nết lại nhu mì, nên cô được ông chồng, yêu quý tỉm đáng lắm. Nhân đó rồi cô báo được thù, viên huyện phải triết hồi, còn cha cô lại được truy tặng bằng sắc cũ.

Nhờ tiền của ông chồng, cô đem ra kinh doanh buôn bán, dù không được bằng lấy như ông Tư hồng, nhưng trong có tám sáu năm, cô cũng đã giàu có hàng mấy vạn rồi.

Riêng có « cấp tiến » này lại có một điều khác hẳn các « me ». Cuộc nhân duyên tốt đẹp ấy chỉ ngắn ngủi được có sáu năm tròn thì ông chồng phải đi đi đầu hay về nước nghĩ. Nếu là các « me » khác, thế nào lại chẳng « đàng » ít ra là một hai khóa nữa, vì

lúc ấy cô mới có 25 tuổi, sắc có, của có, tương đồng ngấp nghé thiên gi yển anh. Nhưng trải lâu, sau khi tiền ông chồng xuống tiêu rồi, cô liền tỏ chí ta tuyệt trần duyên, từ đây khép cửa phòng thờ, chẳng tu thì cũng như tu mới là. Bỏ ra một môn tiền to, lại đặt dựng một ngôi điện, trong điện thờ một pho tượng gọi là *Như ý Phật*, và gian bên đặt bàn thờ cha



mộ, làm nhà luôn ở đó, sớm hôm chăm việc ăn uống. Hàng ngày có giao thiệp buôn bán với mọi người, lúc rồi lại tụng kinh niệm Phật. Cô lại có lòng về các việc từ thiện, hay cứu giúp các người cùng khổ. Đám sĩ-phu hồi ấy cũng nhiều người mến tiếng cô là người hiền nghĩa, đua nhau tặng câu đối và thơ. Đôi câu đối vừa kể trên, tự cô cho là hay vì hợp ý hợp cảnh nên đem thêu và treo ngay ở bên chỗ ngồi.

Tiếp thay cái cảnh sống an nhàn thanh-thản ấy có cái hưởng được ngoại mười năm, bỗng bị bệnh ta thế, để lại cái sản nghiệp cho người cháu gọi bằng cô. Lại phải ông cháu bắt lương, sản của rồi đại nết chơi bời, chẳng bao lâu đều khánh kiệt. Còn tòa nhà bán nốt, riêng tòa điện sự của thần Phật không ai dám mua, ông ấy cũng đỡ phở dần đem bán ngầm từng cái. Cuối cùng còn đôi đôi không còn về tay người khác, có « Cấp-Tiến » chẳng còn lại được một đũa về gì. Như vậy người nhận cái câu đối kia cũng là nhận họa, vì ông cha người ấy chỉ là người chớ sau đã tận miếng đất của cô Cấp-tiến, hay lại là người chủ mấy lần sau nữa cũng chưa biết chừng.

SỞ-BẢO

## Cuộc thi tiểu công nghệ

(Tiếp theo trang 6)

Khu này các đồ xong chảo và bếp lò, lò sưởi cũng có nhiều thứ đáng để ý.

Cuối cùng ta không quên các đồ phần sạp, các thứ phẩm để nhuộm và một cái áo dệt bằng amian và tức là sợi mủ, một thứ kim khí có nhiều ở Bắc kỳ. Chất am'ante có nhiều mẫu bày trong khu này là một chất không bền lửa và không cháy được nên dùng để chế áo cho các nhân viên đội quần cứu hỏa rất tốt. Còn đây, có nhiều mô am'ante ở các tỉnh Bắc-kỳ đã bắt đầu khai để bán cho người Nhật, nhưng chưa mô nào xuất sản được nhiều.

Khu này các đồ chơi trẻ con và khu này các đồ dùng trong phòng rửa mặt và phòng tắm như chậu bệ tắm, vòi nước, gương sen tắm... cũng được nhiều người chú ý.

Nói tóm lại các khu trong cuộc thi tiểu công nghệ năm nay đã cho người đến xem /trông thấy rõ tình hình của công nghệ nước ta trong mấy năm gần đây khá hơn trước nhiều. Sự tiến bộ nhanh chóng đó ai cũng phải công nhận là do ảnh hưởng của chiến tranh gây ra. « Về một vài phương diện tai họa cũng có thể giúp ích cho ta » và chiến tranh ích lợi cho loài người là vậy.

T.B.C.N.

### Bút máy PILOT

đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÍNH THÊM TIỀN  
Gửi 0\$06 tem về Mai - Linh  
09 62 cầu đất Heiphong  
ngài sẽ nhận được thư trả lời

ĐÃ CÓ BÁN:

### Một thiều niên

Tiêu thuyết dài của MANH PHÚ TỬ

GIÁ: 1\$30

Nhà xuất bản Mới 57 Phúc-Kiến Hanoi

## PULL'OVER LAINE

đội hảo hạng, đủ các kiểu, các màu rất thanh nhã  
xin biên thư về lấy mẫu và giá của hàng dệt...  
CỤ - ĐẠT 44, rue du Charbon HANOI

### THUỐC GIA TRUYỀN (ÔNG LANG NGHỆ)

● Dầu Vạn ứng Thọ Xuân  
Muốn cho mình khỏe mạnh lúc nào ta cũng phải có lọ Dầu Vạn-Ứng Thọ Xuân trong người, không còn lo ngại gì Dầu Vạn-Ứng Thọ-xuân cứu trừ bách bệnh.

Nhà thuốc THỌ-XUÂN-DAN N° 44, Hàng Bè (Radeaux) - Hanoi  
Thư từ và ngân phiếu gửi lên Ông Trần đình Bách, hàng Bè Hanoi. Bộ Ủy Thanhhoà Ets Chung u N 77 phố Cửu hiệu

# Một ngày kia, loài người sẽ toàn mặc áo thun tinh, ăn gỗ và dùng đầu sáng chẻ bằng nước biển

(Tiếp theo trang 12)

Tại Hoa-kỳ, chất Neoprene đắt hơn nguyên liệu, nên người ta chỉ dùng đến khi nào xét ra cần. Vì chất đó không thấm dầu, nên người ta dùng để chế các dụng-cụ trong kỹ nghệ dầu hỏa, làm nhiều đồ dùng khác như các khớp máy, các ống «lò» của nhà in. Nó lại có tính chất chịu đựng được sức nóng, nên người ta cũng dùng để làm các ống dẫn hơi nước trong các toa máy xe lửa. Và, sau hết, vì nó ít thấm nước hơn cao su thật, lại chịu đựng được không khí và ánh sáng, nên người ta cũng dùng làm vỏ «ba-lông» và mặt nạ che hơi ngạt nữa.

Gần đây, người ta lại thường thường dùng nó để chế ra một thứ sơn - từ trước đến nay chưa tìm thấy - để sơn phủ ngoài các loại kim pha lẫn với nhau.

Ngài ra, cao su nhân tạo còn dùng để chế ra thứ giấy Korosel rất giầy dủng được nhiều việc, vì nó không thấm dầu, thấm nước, không bị các chất hóa học, sức nóng, ánh sáng làm hủy hoại và nhũ: là không có chất độc.

**Các chất đốt thay thế**  
Vấn đề này khác hẳn các vấn đề trên mà chúng ta đã nghiên cứu. Vì nó là thay thế nếu không phải là thể-chất (matière) nữa mà lại là một sinh lực (énergie) Cho nên điện khí là một nguồn sinh-lực không thể thay được các chất đốt, vì điện còn phải nhờ có dây mới truyền

đi nơi khác được và các máy trữ điện (accumulateurs) vì lại rất lớn, rất nặng mà lại chóng hỏng.

Vậy nên điện tuy có nhiều sự tiện lợi, nhưng cũng không thể cạnh tranh được với các nguồn phát ra sức nóng được. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu về các chất đốt (combustibles), vậy chúng ta hãy xét xem những chất gì có thể thay thế được các phân-chất (dérivés) của dầu hỏa.

Kết trong các chất đốt bằng hơi thì có hơi than thấp đến dùng trong các thành phố, hơi than lấy ở các lò đúc sắt, nhưng các thứ hơi ấy muốn đem dùng phải chứa vào những ống kín, nên rất cồng kềnh và nặng-nề, cho nên các xe chạy bằng các thứ hơi này chỉ đi lại trong những vùng chung quanh nhà máy thì mới tiện mà thôi. Day có thứ hơi thông dụng là hơi

than (gazogène), gần đây người ta dùng để chạy các xe ô-tô thay dầu xăng, kết quả đã được mỹ mãn. Hơi than cũng có thể dùng chạy các toa xe lửa rất tốt.

Còn bình khí và đất đèn (acétylène) thì hiện nay người ta còn nghiên cứu để kiếm cách làm cho các thứ hơi ấy bớt mạnh đi, hình như đem pha hơi nước đá lụi (gaz ammoniac) vào, đã có kết quả tốt vậy.

Trong các chất đất rắn, có than đá, than non thường dùng để các lò để phôi sinh ra hơi nước. Gần đây người ta lại có ý muốn đem các chất đất lỏng mà thay vào, nhưng các chất đất lỏng đã tiện hơn, nên không thể bỏ được các chất đất rắn.

Mấy năm gần đây, vấn đề phương diện chuyên môn, vừa về phương diện kinh tế, người ta hay dùng dầu ma-dút để đốt máy các tàu chạy bằng hơi nước và các lò bánh tày, và dùng than củi để chạy các xe «cam-nông». Đó là ý kiến trước nhất của ông Rudolf Dresel, sau đó ông R. Pawlikowski, đem nghiên-cứng đến nay mới có kết quả tốt vậy.

Còn các chất đất lỏng dùng để thay thế thì có thứ alcool éthylique chế bằng các loại cây, alcool méthylique chế bằng oxyde de carbone và các thứ dầu hỏa nhân tạo chế bằng oxyde de carbone hoặc các chất đốt khác, lại có người dự định dùng

nước bề để chế dầu xăng nữa.

Trong các trường hợp này có một điều rất khó khăn, phụ ông Berthelot đã nhận thấy, mà chưa giải quyết được là chưa tìm ra cách gì để chế bình-khí thành khí có thể dùng nước chế ra bình khí là còn «kinh tế» hơn, nhưng đã sao vẫn còn các chất đốt nhân-tạo vẫn còn cao hơn giá dầu-hỏa lấy ở các mỏ lên.

Nói tóm lại, các chất đốt thay-thế là hạng «ét đất» cuối cùng, chế ra đã khó, lại tốn và cũng không thấy hẳn được các nguyên liệu mà giờ đã cung cấp rất hậu cho chúng ta. Về thời bình, các chất thay thế ấy đã không có lợi hiện-nhiên mà đối với các cần cần thường-mại cũng không có ảnh hưởng mấy, đem so sánh với thị giá các su phi tồn chế tạo và nhất là những điều phiền phức trong việc công dụng của các chất đó đối với sự hoạt động của toàn quốc.

Cho đến thời kỳ chiến tranh cũng vậy, chúng tôi thiết tưởng không có cách gì giản dị hơn là tích trữ - Xét ra đem tích trữ các chất đó để cung ứng cho công dụng chiến tranh trong năm, mười hoặc hai mươi năm còn có phần dễ dàng, mau chóng hơn và không tốn bằng nghĩ ra các phương pháp, lập các nhà máy để chế tạo lấy những chất đó là vì người ta chỉ chế ra được rất ít mà lại không dùng được tốt như các nguyên liệu thiên nhiên vậy.

Nhưng, như trên đã nói, khoa học ngày nay sẽ tiến bộ

không ngừng, một ngày kia, mà có lẽ ngày ấy sẽ không xa, chẳng những người ta sẽ chế ra được những chất đốt nhân tạo vừa tốt vừa rẻ, có thể thay được các chất thiên nhiên một cách rất hoàn toàn, mà lại còn chế ra được nhiều chất tiện lợi khác mà hiện nay chúng ta chưa thể tưởng tượng được.

Chúng ta cứ tin ở tiền đồ của khoa học...

Nguyên văn của kỹ sư  
Gaullamin đăng trong báo  
La Science et la Vie  
TÙNG-PHONG dịch thuật

(2) Lúc viết xong bài này, chúng tôi được tin một nhà tiểu công nghệ Việt Nam ông Vũ-huy-Châu mới nghĩ ra cách dùng còi chế ra sợi, dệt thành vải.

**Giáo sư VŨ-ỒN**  
GỒNG NGÀI: Một thí thuật của đạo Phật tại Cao-mên Hông đứ, không kiêng cử phiền phức.  
Học giả thư rất nhiều người có kết quả mỹ mãn. Ở gần tới tận nhà học thành tài mới trở học phi

Coi triết tự, tử vi đoán rõ vận mạng 2p. kèm tháng, ngày, giờ, năm, về. Mandat để Vũ-Ồn 131 route de Huế Hanoi. Hồi kếm có 0p.06.

## 亞東醫學

Muốn nghiên cứu thuốc Á-đông

Cần mua ngay sách của nhà Nghiên cứu khoa (thuốc Việt-nam) Sách thuốc Việt-nam 350, 400, 450  
Tinh sắc cụ thuốc 3,00 - 4,00  
Khoa thuốc 2,00 - 4,00  
Khoa chữa mắt 1,00 - 0,50  
Khoa chữa mũi 1,00 - 0,50  
Sinh lý học 1,00 - 0,50  
Ngoại khoa chuyên môn 1,00 - 0,50  
Khoa chữa trẻ con 0,50 - 0,20  
Hô M. Nguyễn-xuân - Dương Lạc-Long, 24 Tiên Tsin Hanoi

SA ĐAM-PHƯƠNG, một người: tiền hiền rất xứng đáng của nữ giới nước ta: có nói:

«Con chúng ta trở nên hư hỏng là bởi ở chúng ta, chúng ta không để thời cho ai được nữa. Giờ này chính là, từ phải vấn c n gáp. Chúng ta cần phải lo nghĩ để đặt lại những nền t cơ của vấn đề giáo dục Việt-Nam, chúng ta cần phải mở đường cho vấn đề GIÁO-DỤC NHI-ĐỒNG»

Xem cuốn Giáo-dục nhi-đồng của Lê Đạm-Phương do nhà in Lê-Cương Hanoi xuất-bản. Sách in 45 trang thường hạng giá 200 trang, có ảnh các tic và là tựa của ông Phạm-Quỳnh, giá mỗi cuốn thường 1p.50.

**Editions Lê - Cường**  
75 Paniers - Hanoi

## CAI A-PHIEN

Thuốc Tỉ-Nhật Khước Yên Hoàn số 46, giá 1/2 v. nhỏ, 3/50 v. lớn «Nhé như 1p00 uống từng ngày chỉ bán tại nhà thuốc hoặc các đại-lý để các ông không sầm tiền mua luôn một lúc, còn các ông ở tỉnh xa, chỉ cần gửi theo các lịnh hóa giao ngân, nghiên nặng 7p. nghiên nhẹ 3/50 để khỏi sai độ đang mà hết thuốc) Sâm-nhưng tuyệt-cần 1p50 Thanh-thuốc tuyệt-cần 0p25. Và phải trả 1/3 tiền trước, ngân phiếu để tên M. Ngô-vĩ-Vũ /Vũ-Long 58 Hàng Bè Hanoi

Cần thêm rất nhiều đại-lý tại khắp Trung, Nam, Bắc, Kỳ xin viết thư về thường dụng.

Cách Cai A-phiên vì li riêng không dùng được vì muốn biết tên cá, xin gửi về 0p07 tem (cò) làm tiền gửi sẽ có quyển catalogue, giấy ngời 100 trang, nói đủ các bệnh từ từ khi mới sinh, Cai A-phiên, bệnh Lở Ngựa và các thứ thuốc Nhật-Bản.

## BỘ THẬN THỊ ĐỘC

Thuốc lọc máu, tiêu hết nhiệt độc ngừa lở do đi độc hoa liễu phát ra. (Hộp 0p80). Nửa tá 4p.00 phát ra 7p.50. Xa mua lịnh hóa giao ngân

**NHÀ THUỐC TẾ - ĐÀN**  
N° 131 hàng Bông Hanoi  
Saigon: Els Nam - Tiền 429 P  
Blanchy đại-lý đủ một thứ thuốc Tế-dân.

Hai quyển sách mỹ thuật

**GIỌT SƯƠNG HOA**  
(xuân)

của PHẠM VĂN HANJI  
Số bản chính 1 412 bản đánh số

**Tóc chi Hoài**  
của NGUYỄN TUÂN

pho bản in nhiều màu của Nguyễn  
Giữ Trì do họa sĩ v. tự khắc lify, in  
bản chính hàng 550 bản, sách  
in ít cho những người sành, gửi  
cho đại lý có hạn, độc giả nên đón  
trước

LƯỠM LỬA VÀNG  
49 - Tiên Tsin - Hanoi

# ĐUONG ĐI RA BIEN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LÃNG  
(Tiếp theo)

Bàng nỏ cũng là ô g b lừa rồi, mặc dầu Khắc đã trả ông quá hơn người, quá trị-giá hiện thời của cái nhà ấy!... Bà k ếm lẽ nào để an ủi ông, ông cũng vẫn định ninh rằng Khắc đã giúp cha con ông Đức trong việc cơ lừa dối ông, nên « họ » mới không quản ngại những món tiền lệ và tiền thuê trước-bạ rất tốn kém về sự mua lại, nhưng đi! Mà họ cố lừa dối ông,

chính là chỉ để cho ông hiểu rằng cha con nhà ấy « minh tâm khắc cốt » các truyện chia sán nghiệp của tổ phụ ngày trước, cho đến truyện Hạnh với Kiểm bị đạ khổ bởi cách bạc dãi của An!

Có lẽ chúng quy chỉ lại An học, ác đã sui khiến cho « người ta » phải cố nhớ lại các oán cứu, như cái pháo chỉ chờ có lửa bén vào ngòi nổ thì nổ!... An đã chăm ngời pháo, đã làm cỗ òng tự cao tự đại của ông!...

Ông rất căm giận « loài tiền n'ân đắc trí », và ông ân hận vô cùng sự rũi ro rồi th'nh ra vớ ý của ông!

Về tới nhà, nhìn thấy « cái mặt » của An cứ... « xung » lên, ông càng thêm quá ân hận và quá căm giận, lại xấn đến để cho An đắm cái nữa, rồi quát đuổi An đi, và si

mắng nằng thậm tệ.

Kề ra thì chỉ còn cách giáo dục ấy là may ra mới có thể làm cho An sợ mà hối cải, bô căc thói hư đi để cố tập lấy những nét tốt, nhưng An lại cho thế là cha đã xử quá tệ với mình, đã « ra » ay » hành hạ, quyết làm cho mình không chịu được khổ sở hồ nhục, phải tự liệu đi phương khác để cha được rảnh mắt, như lời cha đã rĩc móc.

Tóm tắt những kỳ trước

Vì gia-đi h tan tác, hai chị em Hạnh, Kiểm phải đến ở nhờ ông chú, Hạnh và Kiểm sống khổ ở cùng cô An, con ông Phong - một gái mới - chỉ tìm cách mỉa mai, ghen-khố làm cho chị em nằng tũn nhục.

Vì một lần đến nhà Khắc trông nom về sự học hành cho Kiểm, Hạnh biết Khắc.

Sau mười mấy năm hôn thú dù mưu sinh, ông Đức từ về và cha con được sum họp.

Bởi vậy, vào khóc lóc vật vã suốt một đêm, nằng đã vừa so sánh lòng yêu với lòng ghét của cha mẹ, và nằng đã cân nhắc kỹ sự ở lại với sự đi của nằng. Đến sáng giậy, sau khi đã thu nhứt tư trang và nười họ quần áo bỏ vào chiếc « va-ly » nhỏ, nằng chờ lúc cả nhà đang bận đưa chuyện đồ đạc thứ nhứt vào Hải-phòng, viết cho cha mẹ một bức thư ngắn để từ biệt xong, nằng liền xách va-ly ngậm ngùi đi ra, tin rằng

đó là lần nằng cùng cha mẹ vĩnh quyết!

Lúc ấy mới mười giờ sáng. Đi được một quãng, gặp chuyên xe hơi nằng liền đạp xe vào Hải-phòng.

Nằng đã toan vào ga Yên-dương chờ xe lửa về Hà-nội; nhưng đến cuối phố Dinh, ở chỗ nhiều ô-tô hàng đố, nằng hồi thấy có một cái xe sắp khởi hành, nằng liền đem va-ly lên, mua vé đi Hà-nội.

Tuy nhiên, đó không phải là nằng nhắm mắt đi liều; nằng đi Hà-nội cũng bởi còn có một mục-đích: nhân đang phân thân giận bỏ, nằng đến sum-họp với người yêu cho bô công k ao lâu tưởng nhớ, và cho thỏa lòng hằng khát khao được gặp một cuộc tình-duyên lãng-mạn như của và chính trong truyện « La Divoice ».

Người yêu của nằng không lịch-sự, đẹp trai như những người yêu của các bạn nằng, nhưng chàng là một thi-sĩ đa-tình, đa-cảm, đa-xuân-tử. Nằng biết như vậy bởi đã nghe thấy bạn nằng với bạn của chàng mới truyện, bởi đã được đọc truyện thiên-bạ nhiều mơ của chàng, và nhất là bởi đã yêu chàng, đã rồ

chàng có một lòng yêu nằng thiết-tha, say-dắm.

Thoạt kỳ thủy, nằng biết chàng cách đó hai năm, đi một vụ nực mà chàng đi với người bạn ra Đồ-sơn nghỉ mát.

Nằng vốn thuộc về hạng « gái mới » mà lòng thêm muốn dang sô-i-rôi bởi tuổi xuân-tình quá phát động, mà trí ước-mơ bị quá kích-thích bởi đã đọc nhiều sách, truyện khuê-tình, mà, sau nữa, bởi thời-thế và hoàn-cảnh xã-hội đã khiên ai cũng tưởng có quyền tự-do cả từ ý-nghĩ cho đến việc làm, si cũng tưởng có theo đòi ganh đua với các bạn trong tất cả mọi sự là một điều đáng kiêu, nên An càng muốn yêu, phải cần có một người yêu là cái « thứ mới lạ » cho nằng, mà chàng một cô bạn nào của nằng chưa được toại hưỡng.

Bởi thế « An que n ngay chàng sau vài lần gặp chàng đi với bạn thơ-thần trên bãi biển, gần nào cũng nghe thấy chàng đọc mấy đoạn thơ rất hợp ý nằng bằng một giọng đa-dương, trong khi đôi mắt mơ-màng của chàng từ đó bô phía có ánh sắc bao la của trời biển để nhìn nằng một cách say-cắm.

Que nhau rồi yêu nhau là sự thường xảy ra giữa đôi trai gái, nên bằng-hữu của hai người không lấy gì làm lạ khi thấy An và chàng đã từ đạ vị « người bạn » đôi sang đạ vị « người yêu ». Nhưng mới được có hai

tháng, chàng đã theo bạn về Hanoi, làm cho An lưỡng những bàng-khuàng tình-ái, bẽ-bàng phân-ly, đành phải trao đổi lòng yêu với một người khác để tạm khuây nỗi nhớ.

Người khác đó không có tâm hồn mơ-mộng, không có ngôn-ngữ hoạt-bát, không có tình yêu sô-i-rôi, và không có cái khiêu lãn thơ. An dang buồn lắm vì thứ tình yêu tầm thường phẳng lặng ấy, thì vừa rồi, chàng kia,



g'ái trong có hai tháng trôi thì chàng kia đã lại cùng An tạm biệt, sau khi đã ba lần khuyến dỗ nằng đi theo để lập một gia-đình bằng cuộc tình-duyên-hoàn toàn tự-do và lãng-mạn.

Chàng đi vừa được một tuần lễ thì An gặp sự trái ý ở nhà, liêm xách va-ly về Hà-nội tìm chàng, định-ninh rằng chàng sẽ rất thỏa lòng vì được chung hưỡng với nằng những điều mà An thường thấy chàng mong ước với giọng nói thành thục.

Tình thật thì chình An cũng đã thêm muốn những điều ấy, nhưng lại thành-kiến, tại tình-thế, tại gia-cảnh mà nằng vẫn đành phải kiểm lời xin khát, chỉ mới dám chung tình với chàng; một cách giấu giếm thôi; không xảy ra việc nằng phân thân giận bỏ, thì chẳng biết đến bao giờ nằng mới dám liêu thi-hành một việc mà cả hai người đã hằng cầu ước để được công nhận toại hưỡng những ái-ân sô-i-rôi, đắm say của cuộc tình duyên hoàn-toàn tự-do.

Nằng vẫn tự coi nằng là một « gái mới », rất ghét những sự già rồi sinh ra bởi thiên-khến cổ hủ từ ngàn năm, nằng dám làm không rụt rè e ngại những việc nào hợp với lòng người, thuận sinh-lý học; nhưng nằng cũng thấy ngượng ngịu khi chọc cò cảm-lương nằng là một cò đầu mới, mà những hành khách ngồi trên xe ô-tô đều là họ nhà chồng đang dẫn nằng về để đến đêm cho nằng cùng được nằng cò rưng hợp-cần...

Vì vậy, liêm-miêu với

## HOA MAI - PHONG

Biểu hiện về đạo quy-phái  
Hiệu may có tiếng  
nhất của bạn gái  
N: 7 HÀNG QUẠT - HANOI

những mong-tưởng ruơ-rữ như vầng thái-dương mới long-trọng và đĩnh-đạc thực giẫy sáng mùa hè, làm cho nàng không nhớ xuống xe ở lúc nào, đi qua những phố náo mà đến, nàng bỗng thấy e-lệ hàng-hoàng, mặt nàng hồng lên, mắt hoa lại, khi bà cụ tỏ mộ ngắm kỹ nàng rồi mỉm cười, trả lời:

— A, cháu Lạc nó ở trong quê, ít khi ra đây... Mà nó ra đây làm gì?... Nếu có cần gặp cháu thì có đi ba xu «tàu điện» về Ngã tư Sở, rồi thuê đờ một hào xe kéo về đến làng An - đình mà hỏi thăm nhà anh Lạc thì người ta sẽ dẫn cô đến ngay...

An ấp ứng hỏi thêm mấy điều nữa rồi theo lời bà cụ, vào Ngã tư Sở để thuê xe về làng người yêu.

Tìm vào được đến nhà chàng, An đã gặp mấy điều quá sai với sự tưởng vẫn tưởng-tưởng vì đã nghe thấy chàng thật kỳ.

Nhưng đã trở lại, đã quá bước rồi, không thể lùi được, nàng đành phải xuống sừng thì thật tình yêu với mọi người ở trong nhà ấy, để hẳn khuôn mặt lấy cách tiếp đãi rung-ràng và mềm-đỡ của chàng, cách tiếp đãi nhợt nhợt của cha mẹ chàng và cách tiếp đãi dài-dài khoanh của chị em chàng!

Qua một đêm, đến sáng hôm sau nàng đã phải ngỡ vọc dạ-vị của người yêu ở trong làng, ngỡ vưc gia-cánh của người yêu, và ngỡ vưc cả tình của chàng đối với nàng nữa!

Được vài ba hôm, chàng còn nói nghi ngờ gì, nàng đã hiểu rõ tài-hành của người yêu, hiểu rõ gia-thế

chàng, hiểu rõ tâm-lý chị em chàng, và hiểu rõ rằng nàng đã quá dại đem thân đến ở với chàng để định lập một gia-đình đầy hạnh-phúc!

Nhưng, khi hiểu rõ thì đã trót quá rồi, không có cách nào cứu gỡ lại nữa!

Nàng chỉ còn biết đưa cho người yêu đem bán hộ chiếc vòng cổ, để nâng lấy tiền mua chuộc lòng tất cả các người trong nhà ấy, từ cha mẹ chồng, cho đến em chồng, và cả người yêu đã thế lữ tự nhiên thành ra chồng nàng!

Tuy có đồng tiền trong tay để mua sự yên thân, nhưng An vẫn phải giữ ý từng li từng tý: làm việc gì, nói câu gì cũng chỉ sợ mất lòng cha mẹ chồng, và [nhất là sợ «chạm vào» cô chị].

Nàng hết cả những cách oai-vệ, hách-dịch, được tự-do giữa sự chiều thương kính sợ của mọi người như hồi còn ở Đò-sơn với cha mẹ. Nàng hết cả nguyên-vọng

được chồng là thi-sĩ, vưa có tiếng tâm-lưng lấy vì tài-hành, vưa danh giá vì là con nhà thê-phiệt, trâm-thanh... Ở sự tự-do hôn-thê này, cuộc ăn - ai chỉ được vưc trộm dưới ánh ngọn đèn tàn trong một gian buồng kín; đến sáng giậy thì chồng lại lạnh lùng và thản nhiên quét dọn nhà cửa, rồi sang bên hàng xóm xếp giấy thuê; và lại tự giấc ra dầm dãi, hai vật áo dài nâu bả, mượn của cô chị, buộc treo ra phía trước, khộc nép và nghẹn-ngào cổ nuốt cho trông xong bữa cơm dĩa để kịp đưa một nhà ở dẫu xóm học cho thành nghề đàn thuyệt...

Đi đường, nàng cúi gằm mặt xuống, dưới những con mắt của mọi người, mà nàng đoán là nhìn nang một cách vưa tò-mò vưa khinh-bĩ. Đến nhà học việc kia, nàng lại cặm cụi làm suốt ngày, những mong cho chồng tới để nhờ-oải được thấp được cao về nghĩ mấy gian nhà tối tăm và chông, mà một cái mâm đồng méo, ri, trên có một liễn da lươn con, một đĩa đàn đưa, một bát «chậu» canh rau muống nấu, đã sẵn sàng chờ nàng từ ba, bốn giờ chiều trên góc chiếc phản mộc dưới nhà ngang, ngay cạnh gian buồng mà vợ chồng nàng đã dùng làm... «tân phòng hoa chúc»!

Nàng chán ngán cho cuộc đời của nàng, buồn thắm cho duyên phận nàng; đã mấy phen nang toan trốn về với cha mẹ, nhưng chồng nàng biết ý, canh giữ riết, thường khuyên dỗ nàng: — Em cứ chịu khó, vâng lời theo tập tục làng nhà mà vui vẻ làm việc cho cha mẹ

và chị vai lòng, chỉ ít lâu, em thược nghệ, thì cha mẹ tự-phải cho vợ chồng ta ra ở riêng để mở hiệu làm vàng lá. Em nên hiểu rằng đó là một nghệ phát tài vô cùng; chẳng thế mà biết bao nhiêu người ở Buở, ở Côi, ở Làng, chỉ có lam vàng lá thời mà thanh triệu phú... Đã ra ở riêng được, thì bấy giờ em là chủ, em sẽ hoàn toàn có quyền tự do, không phải e-dè, sợ né ai, anh sẽ được hoàn toàn yên trí để làm thơ, và sẽ có vốn xuất bản những tập thơ loan-bích mà anh vưa để cho em nghe... Bấy giờ còn là buổi mới, cha mẹ và chị đang thử lòng em, xem em có chăm chỉ, em có thật một lòng một dạ với anh, em có biết quán-xuyến không, mà em đã vơi chán nản buồn rầu, thì biết bao giờ vợ chồng ta mới được hưởng hạnh-phúc của ái-ân tự do vưa dầm-thắm!

(còn nữa)  
VŨ AN-LANG

**Thuốc lều Đông-Linh**

236 Đờu cửa Nam  
Trần - An, Bắc chí cùng em!  
Thuốc lều Đông-Linh giòng em kiêu  
Lâm cho to một phi tanrưng (trưng)  
NÊN CHÚ Ý — Tại hiệu thuốc lều Đông-Linh có bán chò lều La-hàn lình-phong, tuyệt ngon, tuyệt rẻ!



Chỉ một liều 0\$15  
Uống thật dễ chịu hoặc  
khỏi nguy.

Éd Héloismaire du Trung-Bac Tân-Vân N  
Imprimé chez 'Frang-Bac Tân-Vân N  
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi  
Cedric de Robertson  
Tirage à 1000 exemplaires  
L'Administrateur Gérant: Ng. đ. VŨNG

**Đài-gương**

của Tân-Đà Nguyễn-khê-Hiếu  
Mọi cuốn sách giáo-dục phụ-nữ ở  
đào tạo cho nước nhà những bậc mẹ  
hiền, vợ thết, hiền, gia-đình đ.ư phải  
có một cuốn — Giá 0\$55.

**Trăng nước Hồ Tây**

của Lan-Khoa  
(Lịch-sử tiêu-thuyết)  
Tài năng sự bí-mật ghê-gớm  
trưng thêm vưc của các vị  
bà chúa thơ xưa của giá 0\$40.

**HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN**

**Thuốc «bất lão»**

Các bạn gái ngày nay không còn  
phải lo không có thuốc trường-sinh  
bất lão. Muốn không hao giờ giây của  
bệnh chi việc dùng Crème Mona nò sẽ  
giữ cho các bạn trẻ mãi.



T. HOFFE ET BLANCHET L. & EAUX

**CÁC NGÀI HỮU DUNG:**

**PHẦN-TRÍ ĐÔNG-DƯƠNG**  
(Graphite Indochinoise)  
Mở «Hiệne chi I» «Hiệne chi II»  
«Hiệne chi III». Phở Lu Loakye,  
«Hiệne chi III». Đã được công nhận là tốt không kém  
gì ngoài quốc công việc của thân.  
Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương.  
SỞ GIAO DỊCH

**E. S. TRINH - ĐÌNH - NHỊ**  
153 A. Avenue Paul Doumer Hảiphong  
Ád. Tél. AN-NHI Hảiphong Tél. 787.  
Chỉ dài-từ kháo Đông-dương.

**CUỘC TRƯNG CẦU  
Y KIẾN**

Nhiều món trang miê chỉ 1942, bóng  
vàng, chuỗi pendantt nhàn ngọc  
[chạy thế loại. Vong nửa mặt hân  
hột soái mới long lánh, như kim cương  
QUẬN CHŪA ©  
111 - QUẬN 19 Hàng Đườ Hanoi.

**CHI NHANH  
Nam-kỳ và Trung-kỳ  
Phòng thuốc**

**CHỮA PHÔI**

(15 Radeaux Hanoi Tél. 1630)  
HAON: Văn-Đông 32 Aviateur Paul  
BART: Nam hải, 147 Garri Barro

Caô ho lao (1\$00) chữa các  
bệnh lao có trùng ở phổi. Trừ lao  
[hàng thuốc (4\$00) ngân ngữ ca  
bệnh lao sắp phát. Sinh phé mas  
cao (2\$00) chữa các bệnh phổi  
và vết thương và vết đen. Sát  
sinh trùng (2\$00) nhuận phổi và  
sát trùng phổi. Các thuốc Đờ phé  
kiềm dờ (hàn) (1\$50) và ngũ trư  
lau (1\$00) điều trị hợp bệnh.  
Có nhiều sách thuốc chữa phôi  
và sách bi thư nói về bệnh lao  
biểu hiện. Hồi xin ở từng cụ  
và các nơi chi nhánh.

**LÀU, GIANG**

mặc bệnh tình dù có  
biến chứng nên tìm đến

**ĐỨC - THỌ - ĐƯƠNG**

131 - Route de Huế - Hanoi  
Thuốc dễ uống, không công phết,  
không hại sinh dục, chữa tất các bệnh,  
không mất công đờn. Các bạn vớ ai  
xem mạch cho đờn. Các bạn vớ ai  
các bạn ra vắn đờn nên dùng «kiếm  
thấy hồi can thành thược» sẽ thấy  
bằng thì ra chắc đây đần.

**Các thuốc đày làm  
85 nghệ ít vòn**

Ài làm lý cũng được vì phần nhữn  
tâm bằng nói nờ. Nên sách này nỏ  
hạn nghê khêu ngày nay đã giúp cho  
người ta về lúc này:

Quyển 1 ít nghệ ít vồn 9\$ 3\$  
Đợ-lam đã các thứ xà-phông, ăp,  
xi-dợ, kem, phấn, nước hoa, tằm-  
lương, từ các thứ mực, đã bắt lờ vừ vừ  
Cuốn 30 nghệ để làm giá 2\$50  
Đợ-lam ống, miến, rằm tây, 0\$ 2\$50  
rượu, kẹo, bánh miết, lìt vớp v.v.  
Cuốn 12 nghệ để làm giá 2\$50

Làm em-nét, vớ, thủy tinh, gesh,  
ngoi, đồ sành, đồ sứ (túi các lọ) khay  
áo, nỏ, ôi ba, bằng thủy tinh v.v.

Củo «ở khi cần khi giá 1\$60  
ở xa mua thêm tiền cước. The mandat  
đợ cho tiền xuất bản: NHẬT - NAM  
111 - QUẬN 19 Hàng Đườ Hanoi.

**ĐÃ TÀI BẢN:**

**Vì Nhung viết mớ**

Ái yêu mớ! Yêu em như Nhung? Ái  
đã hy-hình đời mình để ngày đưng một  
gia-đình đầm ấm của SONG - SON sách  
gần 100 trang giá đợc biệt 0\$40.

**Luyện sách 0\$40**

Các bạn gái muốn biết cái về đợp  
thuần túy của đàn bà. Các bạn gái muốn  
sữa sang cho thùy - mi có một giàng  
điều nề nếp trâm oanh. Một phương-  
pháp sẽ làm miết «chúng ca» «tân  
nhang» «vết nhần» «đợc trở nên một  
đợp hoàn toàn. Sách giyy 100 trang giá  
đợc biệt 0\$70 của bà giáo VŨNG-LÊ-  
DUNG.

**Những sách còn rất ít:**

PHO TƯƠNG THẦN (trình thám) của  
Thanh-đình giá 0\$90 — SÁU MẠNH giá  
0\$42, Bọch-vỹ liên-hiệp giá 0\$32 — VẤN  
QUANG - ĐÔNG giá 0\$50 — CÓN - LÓN  
TIỂU KHÁCH 3 quyển trọn bộ là 12p.  
QUẦN-SON LÃO-HIỆP đợc 3 quyển  
giá 0p.

Editions Bảo - Ngọc  
67 Place Negret à Hanoi Tél. 786

## DỪ «MỸ-THUẬT» KIỂU NHẬT, GỌNG TRÚC

DỪ LỘP LƯA, hạng thường... 4\$35

DỪ LỘP LƯA, hạng Luxe... 5 25

DỪ LỘP SATIN, hạng thường... 6, 00

DỪ LỘP SATIN, hạng Luxe... 7, 00

Gởi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

**LE LOUVRE** 70<sup>ter</sup> Jules Ferry  
HANOI

Muốn có hy vọng thành nhà triệu  
phủ xin các ngài hãy dùng giấy :

## PHUC-MỸ

Một tiệm đóng góp nổi danh khắp  
ba kỳ Hàng tốt, kiểu đẹp, giá hạ có  
cataiogque kinh hiệu. Bán buôn, bán lẻ

Thư và mandat để cho :

N Truong-quang-Huyh, 204 rue du Coton Hanoi

## ECLAT D'ARGENT

blanchit les dents  
en vente partout

VENTE EN GROS

PHARMACIE DU BON SECOURS

52, Boulevard Đồng-Khánh — Hanoi

## Xem mạch thái - tồ

GOI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 0\$50

Đau dạ dày phồng tích số 6—Lâu tiêu, ngậm đau bụng  
sỏi, ỳ ạch, ợ v.v.. Giá 0\$60 một gói. Bỏ dạ dày hậu sản  
đợi bỏ nguyên khi kiến tỳ bỏ vị số 41 (1\$50) đau bụng  
kinh niên, gan, tức mật, hậu sản v.v.. Khi hư bách  
trọc số 11—ra khi hư một-nhọc v.v.. giá 1\$20  
nhà thuốc PHẠM - BÀ - QUÁT 27 hàng Than Hanoi

## DẦU NHỊ - THIÊN

Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi ve 0\$28

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà  
đại-lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dầu  
chính hiệu. Xin đừng mua ở các hàng đóng  
trên tàu bè mà mua phải thứ dầu điều giả.

Nhị-Thiên-Đường kính cáo

NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG ĐƯỢC PHÒNG

76, phố hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

NÊN HÚT THUỐC LÁ

## BASTOS

NGON, THƠM

Giá... .. 0\$16

Sevon  
dentifrice  
antiseptique



Lauréat du  
Concours de  
l'Artisanat

DISTRIBUTEUR : PHUC-LAI  
87-89, Route de Hué, HANOI — Téléphone 974

NHỨC ĐẦU, NGẠT MÙI, SỐT  
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG :

## Thối nhiệt tán ĐẠI-QUANG

Trong mùa nóng bức, thường  
bị cảm - mạo cũng nên dùng :

THỐI - NHIỆT - TÁN ĐẠI - QUANG

Khi nhận kỹ hiệu (bướm bướm) mới khỏi nhầm  
28, phố hàng Ngang Hanoi -- Tel. 805

## THUỐC ĐẠI BÒ

## Cừu-Long-Hoàn Võ-Đình-Dân

Hạng nhất hay cho những người mệt nhọc vì ngồi lâu đi xa, thức đêm.

Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước mình.

Tổng đại lý Bắc-kỳ, Ai-lào : Etablissements VẠN-HÓA, 8 Hàng Ngang, Hanoi