

# TRUNG BÁC

## CHỦ NHẬT



NGUYỄN DOÀN - VƯỢNG  
CHỦ - TRƯỞNG

Một lô buôn thuốc phiện lậu ở Tân-  
gia-ba, khi xứ này còn thuộc Anh

SỐ 140 - GIÁ 0320  
13 DECEMBER 1943

# Tuân-lê Đông-duong

Trung - Bắc Chù - Nhật sở Tết  
Quý Vị sẽ hiên bạn đọc một  
lời bối đảo năm rât tau kỵ :

## BÓI TAM CÚC

để các bạn giải-trí sau khi đã đọc: những  
bai khảo cứu và trangh-hay của  
HỒNG-LAM, QUÁN-CHI, LÊ VĂN-HÓE  
NGUYỄN DOÀN VƯƠNG, NGUYỄN TUẤN  
SỞ-BẢO, ĐÀM-KHÁCH, HÙNG PHÒNG  
TÙNG - HIỆP, KIM LÂN VŨ BẮNG

Không bao giờ nhắc lại những lời minh da  
nói, những ý của người khác đã đóng  
T. B. C. N. Tết Qúi Vị chỉ trình bạn đọc

## NHỮNG CÁI GI THỰC MỚI NHỮNG CÁI GI THỰC HAY NHỮNG CÁI GI THỰC LÀ

Sang năm là năm dè, chúng tôi cam đoan  
không có bão náo nỗi vè đè đây đã bằng bão  
NĂM DÈ, SỐI CHUYỀN VỀ

Cái tết vè thè kỵ thứ 18 được nói  
đến một cách rất vui, lè trong bài  
TẾT NGUYỄN DÂN, DƯỚI MẮT  
CÁC NHÀ GIÁO SĨ ÁU TÂY

HAI CHUYỀN LỊCH SỬ:

## THÁCH CHO 200 TÙ NHÂN PHẠM TRỌNG TỘI VỀ ĂN TẾT RỐI... và

EM QUYẾT GIẾT « NÓ » BÈ  
TRÀ THỦ CHÔNG, THỦ CHÚA

sẽ làm cho độc giả sực sưa Các  
bạn đọc sẽ không bỏ một tài

**THO TẾT, THO XUÂN**  
và các bạn sẽ sực sảng trả lời  
MỘT CÁI DẤU HỎI MÀ GIÚNG TỐI  
BÁNH VÀO GIỮA CUỐN SỦ VIỆT-NAM

PHẢI CHẶNG VUA CẦN LONG NHÀ THANH  
BÃ TRÀ VUA QUANG-TRUNG TỈNH QUÀNG  
TÂY VÀ LẠI GÃ CHO CÔNG CHÚA ?

T.B.C.N. sẽ bắn hết trong vài tiếng  
đồng hồ. Các đại lý lấy bao nhiêu  
xin gửi vè ngay kèo không có bắn

**Q**UAN Thống-đốc Nam-kỳ  
cho dân chung hay rằng  
vì sự vận tải thay khô  
khản, nên sử dụng điện phải  
hạn chế ở Saigon, Cholon, Gia-  
định, Thudauot, Biênhoa,  
như sau này:

Luồng điện vần đê chạy như  
thường song dân chúng tiết  
kiệm bớt lại:

1) Sử dụng điện manh phải  
tạm ngừng lai từ 17 giờ 30 tới  
21 giờ 30, trừ khi nào có việc  
cần kip phái làm đơn riêng  
xin qua Thống-đốc.

Những đơn xin phép phải là  
khi nào cần kip làm và sự dùng  
điện có quan hệ đến kỹ-nghệ  
trong xú.

2) Cấm không được dùng  
diện vào những bảng lắp bóng  
diện và ống điện quang-cao ở  
ngoài cửa hàng.

Ai phạm vào hai điều trên sẽ  
bị truy tố theo luật 11-7-36 và  
huấn lệnh 2-5-39, và sẽ bị bắt  
diện không được dùng nữa.

3) Điện dùng vào việc trong  
nhà như đốt đèn, chạy quat  
máy, làm bếp, phải hạn chế từ  
1er-12-42, sao cho số điện dùng  
hàng tháng phải dưới 3 phần 4  
số dùng trong tháng Mars 1942.

Khi nào so 3 phần 4 ấy ít  
quá thi người dùng điện có thể  
gửi đơn xin trước ngày 20 De-  
cembre lên quan Thống-đốc xin  
xét lại.

Theo nghị-định ngày 17-8-41.  
người dùng điện ma dùng qua  
số iỏi-dại ma nhà nước đã  
định trên đây, sẽ bị phạt như  
sau này:

a) Nếu dùng quá 3 phần 4 số  
diện trong tháng Mars 1942  
song còn dưới số điện tháng ay  
thì phải trả gấp 4 lần tiền vé  
số dùng troit len.

b) Nếu dùng trên số điện  
trong tháng Mars 1942 thi phải  
trả trên gấp 10 vè số dùng  
troit len.

Tiền phạt này bò vào quỹ  
thừa trữ (Caisse de compensation  
của công-tý điện-kai).

— Vé năm 1943, thành phố  
Hanoi sửa đổi lại nhiều thứ

Về thuế về sinh, bộ hàng  
thùng 070 một tháng chỉ còn  
đè hãi thuế tháng 1p00 và 1p10  
một tháng thô.

Tăng số hưu bỗng cho các  
viên chức để giúp việc cho  
thành phố và hiên về hưu tri  
được hưởng thêm 10%. tiền  
hưu bỗng nữa.

Thuế kham, các xe tay hàng  
trước định là 0p75 một cái mỗi  
tháng ngày tảng lên 1p25.

Năm 1942, thuế chó là 1p50  
mỗi con, năm 1943 sẽ đổi lại có  
ba hạng: nuôi một con đánh 1p50,  
nuôi hai con đánh 2p50,  
nuôi ba con đánh 3p50.

Tang thuế chó và sát sinh  
lên 25%..

Thuế đồ ô-lô trước đánh ba  
hang: 2p, 3p và 5p một tháng,  
nay tăng lên 2p50, 3p75 và 6p50.

Tang thuế manh-manh và  
mai hiên lên 25%..

Tang thuế nhốt súc vật 50%.

Số bache phân phu thu vè các  
thứ thuế chính ngạch thành  
phố để nguyên như năm ngoái  
là môt đóng phu chiu 25%..

— Vua rời chính phủ Đông-  
duong đã đồng ý với Nam-  
triều cho sáp-nhập huyện Hoàn  
long và mây láng thuộc phủ  
Hoài-đức và huyện Thanh-tri  
vào Hanoi.

Nay Quan Toàn-quyền đã cho  
ban hành đạo sắc lệnh của  
chinh-phu Pháp liệt các khu  
kinh-chiu chế độ điện thi  
nhau ở Hanoi.

— Nghị-định ngày 14-8-36 nói  
về việc bồi thí lây bằng So-hoc  
và lực bón-xú, nay bãi bỏ.

Theo nghị-định ngày 24-11-42  
lại đặt lai kỳ thi lây bằng áy  
và gọi là bằng So-hoc yếu lược  
Đông-duong.

— Tin cua hằng Domel cho  
hay rằng các tay cua - ro  
xe đap Nhật sẽ dự vào cuộc  
due xe đap vòng quanh Đông-  
duong dài 4.100 cây số từ chiec  
từ 29-12-42 đến 4-2-43.

— Sáng hôm 1er-12-42, phi cơ  
bên địch đã bay qua địa phận  
Bắc-kỳ, nã súng liên thanh và  
thả bom xuống gần một thị  
trấn nhỏ ở miền thượng du,  
song không có kết quả gì  
(Thống-cáo).

— Chiều hôm 1er-12-42, quan  
Thống-sứ P. Delisalle đã từ biệt  
các nhân viên giúp việc ở phủ  
nghỉ để đáp xe lửa vào Dalat.  
Sáng 1er-12-42, quan Thống-sứ  
Hawleyen đã nhận chức.

— Nhận thấy số đường đè  
cung cấp cho Bắc-kỳ ngày một  
khau mải, mà các nhà làm mứt  
kẹo lại tiêu thụ nhiều đường,  
hơn cả nán Quan Thống-sứ Bắc-  
kỳ đã quyết định khống cho số  
hiệu làm mứt kẹo được tăng  
lên nữa.

Ngài đã theo lời yêu-cầu của  
hội-đồng Hòa-giá, tư dì các  
tỉnh khuyên cua quan đầu tinh

### Ký sau một số báo thường

## CÓ NHÌU BÀI VỀ VĂN CHƯƠNG KHẢO CỨU

Chúng tôi sẽ trình bày  
bạn đọc một thuyết  
mới về lỗi người, phản  
đối hồn cải thuyết

## Tiến hóa

của giáo-sư ĐẬT-NHI-VĂN

Đón đọc một số báo rât  
lớn của T. B. C. N. sẽ  
xuất bản nay mai vè

## HAI QUÂN

với sự cộng tác của tất cả  
nhân viêntòa soạn và Nguyễn  
huyện Tinh. Không có một  
ti gi về hải quân mà  
không có trong số bao đó!

không nên cho phép ai mở  
xưởng làm các thứ mứt kẹo nữa.

— Một đạo nghị-định ngày  
1er-12-42 của quan Toàn-quyền  
đã đăng trong Quan báo Đông-  
duong, nói về việc lập một ủy-  
ban trông coi về ngũ cốc ở  
Đông-duong

Công việc của ủy-ban đó là:  
Trong coi việc xuất-cảng, thi  
hành các banch hợp đồng giao  
thoát, giao, tám cam và ngô của  
chinh-phu Đông-duong.

Trong coi và kiêm soát &  
trong xú-thé chuyên nghiệp về  
thóc gạo dùng làm trung gian,  
về việc xuất-sản, vận-tài, mua  
bán ngũ cốc.

Üy-ban ngũ cốc này thuộc  
quyền ông giám đốc sở kinh-  
tế Đông-duong.

Üy-ban có một ông chủ-tịch,  
một ông phó chủ-tịch, một  
ông tổng thư-ký, một hội-đồng  
và các co quan thực hành.

— Trong năm 1943 tại kinh-  
đô Nhật có cuộc trưng bày các  
tác-phẩm của các họa-si Đông-  
duong. Các tác-phẩm phải gửi  
qua hai hội-đồng sở-khoa-hi  
và phúc-khảo.

Ông Ogawa, tổng lãnh tay  
Nhật, lấy tinh cách là đại biểu  
mỹ-thuật Nhật, sẽ dự vào hội-  
đồng phúc-khảo.

— Hôm 26 November quan  
Toàn-quyền đã ký nghị-định  
lập một hội-đồng để phân phát  
giấy ở Đông-duong, do ông  
giám-đốc sở Mô chủ-tịch.

Hội-đồng này co quyền sán-  
đinh số giấy cho sở sản xuâ-  
và cho người tiêu-thụ.

— Tối 3 Décembre, tại hội-  
đồng hội Tri-tri Hanoi, ông  
Trịnh như-Tâu đã diễn thuyết  
về Tình-trạng nền học-xuâ-  
và chí-huống người học-trò  
nên như thế nào.

— Ông nói rất lưu-loát được  
khán giả hoan nghênh nhiệt-lit.

# Những chiến-công oanh-liệt của quân đội Nhật trong cuộc chiến-tranh Đại đồng Á từ một năm nay

## NHỮNG KẾT QUẢ MÀ QUÂN NHẬT ĐÃ THU ĐƯỢC THỰC KHÔNG AI NGỜ ĐẾN. — VỀ LỤC QUÂN VÀ NHẬT LÀ VỀ HẢI QUÂN, ANH MỸ ĐÃ THẤT BẠI RẤT ĐAU ĐỘN, KHÔ LÒNG MÀ PHẢN CÔNG ĐƯỢC

Cuộc chiến tranh Đại đồng Á bắt đầu từ ngày 8 Décembre 1941. Đến nay thâm thoát đã vira tròn một năm. Trong lúc khắp nước Nhật và miền Đại đồng Á đang ký niêm ngày khai chiến trong cuộc chiến tranh Đại đồng Á, tưống-nến nhắc qua lại các nguyên-nhân đã gây ra chiến tranh, những chứng-cớ rõ rõ ai là người có trách nhiệm về cuộc chiến tranh này và sau hết để nhắc lại những chiến-công oanh-liệt của hoàng-quốc Nhật trong một năm nay.

### Chính Hoa-kỳ phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh Đại Á

Trong một bài của bác sĩ Hikomatsu Kamikawa giáo sư trưởng Đế-quốc Đại học Đông-kinh, một nhà phê bình có tiếng về các việc quốc-đế đăng trong báo « Đông-kinh Tân-văn » (Tokio Shimbun), bác sĩ đã bác hẳn các lời tuyên-truyền của Anh, Mỹ nói rằng Nhật là nước có trách nhiệm về việc làm cho cuộc chiến tranh Đại đồng Á bùng nổ. Giáo sư đã trích mấy đoạn quan-hệu trong tờ trình của ủy ban điều tra Hoa-kỳ do Tổng-thống Roosevelt cù ra và do quan Thẩm-phán tối cao Robert chủ-tịch về cuộc thất bại lớn ở Trân-châu-cảng (Hà-uy-di). Người ta chỉ dựa vào tờ trình đó cũng đã thấy rõ ai là người có trách nhiệm thực-về cuộc chiến tranh ở Thái-binh-dương ngày nay. Theo tờ trình đó thì từ hôm 27 Nov. 1941, 10 ngày trước khi chiến tranh bắt đầu viên-tòng tư lệnh hạm đội Hoa-kỳ ở Thái-binh-dương đã dự bị sẵn sàng mọi phương pháp chiến tranh theo lệnh của bộ chiến tranh và bộ Hải-quân Hoa-thịnh-đốn. Viên-tòng tư lệnh hạm đội Mỹ đã đem chiến-ham tăng-thêm lực lượng các đơn-đoàn ở tiền-tuyến. Cả phát-súng thứ nhất cũng do hải-quân Hoa-kỳ đã bắn trước thi giờ 20 phút trước cuộc tấn-công vào quân cảng Trân-châu, hải-quân Mỹ đã đánh-dám một chiếc tàu ngầm Nhật.

M Kamikawa lại nhắc-lại rằng mấy tháng trước khi chiến tranh xảy ra viễn Quốc-vũ-khanh coi việc Ngoại-giao Hoa-kỳ vẫn luôn luôn iền-lạc chật-chẽ hết-sức với hai bộ chiến tranh và hải-quân để bão che kết-trở tình hình các cuộc đàm-phán Nhật-Mỹ. Từ sau ngày 16 Oct. 1941 là ngày nỗi các Cận-Vệ ở Nhật từ chức thì chính-phủ Mỹ không quên gửi huấn-lệnh nhắc các viễn-tư lệnh hải-lực-quân ở đảo Hả-uy-di bị-địt chiến tranh.

Lại từ ngày 26 November 1941, đô đốc Kimmel hồi đó là tổng-tư lệnh hạm đội Hoa-kỳ đã nhận được lời cảnh cáo rằng về ý kiến bộ Hải-quân thi Nhật có thể đánh một cách bất-ngoại và đồng thời có thể đánh cả Phi-luật-tân và đảo Guam. Bài-chữ giáo-sư Kamikawa lại nhắc-lại những điều yêu cầu của Mỹ mà một «quốc-đệ-lập-không-thể-não-nhận» được. Thực-trong lịch-sử ngoại-giao chưa bao giờ một nước này yêu cầu một nước khác những điều vô lý đến thế.

### Các chiến-công oanh-liệt của quân đội Nhật trong 1 năm nay

Trận Hả-uy-di — Ngày 8 Décembre 1941, ngày chiến-tranh bùng-nổ, hải-quân Nhật công-kích các đảo Hả-uy-di và đánh-dám được một thiết giáp-hạm kiều Califo-nia (32.300 tấn) một thiết giáp-hạm, chiếc « West Virginia » kiều Maryland (31.500 tấn) một thiết giáp-hạm kiều Arizona (32.600 tấn) hai thiết giáp-hạm hiêu Oklahoma (29.000 tấn) một thiết giáp-hạm kiều « Utah » (19.800 tấn), hai tuần-duong-hạm, và một chiếc tàu-chở-dầu-hỏa. Ngoài ra các chiến-hạm Mỹ sau này bị hư hỏng nhiều khôn-thể-chữa được một thiết giáp-hạm kiều Maryland (31.500 tấn), một thiết giáp-hạm kiều Nevada (29.000 tấn), một thiết giáp-hạm kiều Pennsylvania (33.100), 6 tuần-duong-hạm và hai khu-trục-hạm.

Phi-quân Nhật còn phá hủy được 460 phi-cơ Mỹ. Các phi-công Nhật còn đối-được 16 phi-

phi-cơ và hủy-hai cái-nữa.

Cũng ngày hôm đó, các phi-công Nhật đến đánh-dứ-doi cả các đảo Tân-gia-ba, Hương-cảng, theo thông-cáo của Đại-bản-doanh Nhật như sau này: Quân-Nhật bắt được 13.864 tù-binh và quân-dịch bị 2105 người tử-trận. Bên-dịch mất 559 phi-cơ bị-hạ và bị-hủy, hai chiếc tàu-trục-hạm, một chiếc-tàu ngầm và 38 chiếc tàu-vận-tải bị-hủy hoặc bị-damaged, 2 chiếc phong-núi-lôi Anh bị-bát, cả 81 chiến-xa và xe-thiết-giáp, 300 chiếc-tàu vận-tải, 206 cỗ đại-bắc, 230 chiếc ô-tô, 5280 súng-liên-thanh và súng-trường vua-tay-quân-Nhật.

Ngày 28 Décembre. — Quân-Nhật cù-hành lố-mùng-chiếm được đảo Hương-cảng một-noi-căn-cứ Anh ở bờ-bắc phía Nam-Tàu từ 360 năm nay.

### Trận Mã-lai bắt-dầu

Sáng ngày 9 Décembre. — Quân-Nhật chiếm được Kota Bahru ở miền Bắc Mã-lai

10 Décembre, — Quân-Nhật dò-bộ ở đảo Guam và, cùng ngày hôm đó dò-bộ cả trên quần đảo Phi-luật-tân. Trên-mặt bờ-thì-trận-thầy-chiến-ở-ngoài bờ-bắc Mã-lai đã kết-lieu-bằng việc hai-thiết-giáp-hạm « Prince of Wales » và « Repulse » là hai chiến-hạm mà người Anh vẫn tự-hào là phi-công-Nhật đánh-dám.

11 Décembre, — Nhật và Thái-dìu-dinh hợp-ước-quân-sự-tương-lé và đến 21 Dec. thì ký hợp-ước đó. Ngày-hôm đó, Úc-đại-lợi bị-ném-bom lần-thứ nhất. Quân-Nhật đánh-duỗi được hết-quân-Anh tràn-sang miền-Bắc-Thái-lan.

### Trận Hương-cảng

Ngày 13 Décembre. — Quân-Nhật chiếm được cù-bán-dảo Cùu-long.

14 Décembre. — Quân-Nhật đã bắt-dầu tấn-công vào Hương-cảng.

18 Décembre. — Quân-Nhật đã dò-bộ được lên đảo Hương-cảng.

20 Décembre. — Quân-Nhật chiếm được thị-trấn Hương-cảng.

BỘC BẢN BỎ MIỀN BẮC BỐNG Á SAU MỘT NĂM CHIẾN TRẠNH  
Cuộc chiến-tranh Đại-dồng Á đã thay đổi bản đồ Đông-Á rất nhiều sau khi chiến-tranh xảy ra một-năm, nhưng chỗ gach là những mèo-quân Nhật đã chiếm được



## Đoàn Phi Hùng Cụu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huynh Chiếu Đằng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

lại đe-dọa cả Rangoon ở đảo Nouvelle Irlande.

Cùng ngày hôm đó phi-quân Nhật đến đánh Rangoon và được 35 phi-cơ đánh.

26 Janvier. — Khu-trục-hạm « Sanete » bị đánh đắm ở miền đông bán đảo Mã-lai.

3 Février. — Phi-quân Nhật lần đầu đến đánh Surabaya (Java).

14 Février. — Quân nhảy dù Nhật chiếm được Palembang trong đảo Sumatra.

15 Février. — Tân-gia-ha, nơi sản cừ eốt yếu của Anh giài bán đảo Mã-lai bị thất thủ.

Kết-quả trận Mã-lai từ khi chiếm Tân-gia-ha như sau này :

95.000 lính — 15.000 quân địch bị tử trận, 551 phi-cơ bị hủy dưới đất, 101 chiến-hạm hoặc tàu khác bị đắm.

Bị bắt : 17 phi-eo, 450 chiến-xa, 360 đại-bác lớn nhỏ, 2350 súng-liên-thanh, 50.626 súng-trường và súng-tự động, 13.820 xe cộ, 932 xe lửa. Đó là chưa kể các tàu vận tải, các thứ đạn được vác ván.

### Trận Nam-dương quần đảo

Ngày 17 Février. — Trong bờ Java hải-quân Nhật đánh đắm 1 tuần-duong-hạm và 3 khu-trục-hạm bến-dịch. Ngoài khơi đảo Bali cũng có 4 khu-trục-hạm bị đánh.

Ngày 18 Mars. — Đại-bản-doanh Nhật báo tin về kết quả trận thủy-chiến ở ngoài bờ biển Batavia và Surabaya : 5 tuần-duong-hạm, 6 khu-truc-ham của bến-dịch bị đánh, 4 tuần-duong-hạm của bến-dịch bị hư hỏng không sao chữa được.

Cùng ngày hôm đó, quân Nhật đã bộ ở đảo Djawa.

Ngày 5 Mars. — Quân Nhật chiếm được Batavia.

Ngày 9 Mars. — Sau khi bộ 9 ngày, quân đội Hà-lan gồm có 930.000 quân Án-đô Hà-lan và 5000 quân Mỹ đã phải đầu hàng không có điều kiện.

### Thông-chè Pétain đã nói :

« Luật thứ nhất của lòng yêu nước là giữ gìn môi trường nhất cho quốc gia. Nếu ai cũng đòi theo ý riêng về nghĩa-vụ yêu nước, thì chẳng làm gì có quę hương, có quốc gia, chỉ còn những đảng phái làm mới cho sự tranh-hùng ích kí. Lòng người đã li-lan, tự nhiên chỉ gây ra nội-loạn, xã-lế phân chia, huynh đệ-bất-hòa ».

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SỐ ĐÔNG-PHÁP

13 Mars. — Quân Nhật chiếm Medan trong đảo Sumatra.

23 Mars. — Quân Nhật đã bộ ở Port Blair trong đảo Andaman.

Ngày 27 Mars, viễn-tông tư lệnh quân đội Án-đô Hà-lan hàng Nhật.

28 Mars. — Các toán tàn quân ở phía Bắc Sumatra cũng xin hàng nổi. Các cuộc hähn-binh ở bờ bắc Đông đảo Bornéo cũng kết liễu.

31 Mars. — Quân Nhật chiếm đảo Christmas trong Án-đô-duong.

Ngày 5 April. — Colombo Ceylon — Án-đô bị ném bom lần thứ nhất.

9 April. — Phi-quân Nhật đánh phá Triccomali trong đảo Ceylon — trong cuộc ném bom này phi-quân của hải-quân Nhật đánh đắm được 4 chiến-hạm Anh trong số đó có chiếc hàng-không mẫu-hạm Hermes và 6 chiếc tàu buôn Anh, 60 phi-eo bị hạ-và-hủy.

### Trận Phi-luật-tan

20 Décembre. — Quân Nhật đã bộ ở đảo Luçon:

23 Décembre. — Đảo Wake của Mỹ thất thủ về quân Nhật.

24 Déc. — Quân Nhật đã bộ ở bờ bắc phía Đông vũng Rámot trong đảo Luçon.

2 Janvier. — Quân Nhật chiếm hết cả thị trấn Manille thủ-thị Philippines.

3 Janvier. — Hàng-không mẫu-hạm Mỹ Langley bị đánh đắm.

12 Janvier. — Một tàu ngầm Nhật đánh đắm ở phía Tây đảo Hę-nęy do một hàng-không mẫu-hạm Mỹ kiệu Lexington.

Tùi Janvier đã có tin tức ngầm Nhật hoạt động đt ở miền đảo Hę-nęy.

15 Janvier. — Quân Nhật tấn công vào bán đảo Bataan.

24 Février. — Một tàu ngầm Nhật bắn phá và o cơ quan quân-sự ở bờ bắc California.

13 April. — Quân Nhật đã dẹp xong miền bán đảo Bataan (Luçon). Kết quả trận đó như sau này : 40.000 tù binh trong đó có 15 vị thượng-tướng và 6700 quân Mỹ.

Các khí giới chiến-eu bắt được là : 196 đại-bác có nhiều cỗ trong pháo, 320 súng-liên-thanh 500 súng-tự động, 10.000 súng-trường, 124 chiến-xa và xe thiết giáp, 220 xe và nhiều khí giới cũng đạn được.

Ngày 16 April. — Quân Nhật đã bộ ở Capiz Ilo, Iloilo và San José và các cuộc hành-binh ở đảo Panay đã kết liễu.

3 Mai. — Quân Nhật đã bộ ở gần Cagayan trong đảo Mindanao.

5 Mai. — Quân Nhật đã bộ vào đảo Corregidor là nơi cùi cuối cùng cuộc kháng chiến của quân Mỹ ở Phi-luật-tan.

7 Mai. — Trận thủy chiến ở bờ Corail bắt đầu, Đảo Corregidor và các pháo đài Mỹ ở vũng bể Manille đều vào tay quân Nhật.

10 Mai. — Theo lệnh trung tướng Wainwright tên-tướng William Sharp tư lệnh quân Mỹ ở Mindanao đầu hàng.

### Những hối chính trong trận Diên-diện

Ngày 8 Mars, quân Nhật tiến vào Rangoon thủ đô xứ Diên-diện.

29 April. — Lashio một nơi sản cừ eốt yếu của Bắc Diên-diện bị quân Nhật chiếm.

1er Mai. — Mandalay cũng thất thủ nốt và Akyab bị phi-quân Nhật đánh phá.

4 Mai. — Quân Nhật chiếm trường bay Akyab ở biên giới Án-đô.

5 Mai. — Quân Nhật chiếm trường bay Lung-ling về địa phận tỉnh Vân-nam (Tau).

11 Mai. — Quân Nhật chiếm Tengchong. Theo đại bản-doanh Hoàng-quan thì kết quả trận Diên-diện trong 5 tháng như sau này :

554 phi-cơ bị đánh-bị hủy dưới đất.

1215 xe ca-mi-đing, 338 chiến-xa và xe thiết giáp 1553 toa xe lửa bị hủy, 91 tàu vận-tải bị đánh-hu-hóng.

### Các trận đánh dẹp ở Tàu

21 Mai 1942. — Phi-quân Nhật đánh phá các cơ quan quân-sự Trung-khánh trong tỉnh Triết-giang và Giang-tây rất dữ dội.

28 Mai. — Quân Nhật chiếm được Kinghwa và Lanchi là hai nơi sản cừ quan-hệ về việc dùng binh của quân Trung-khánh trong tỉnh Triết-giang, ở ngay trước đường xe lửa Triết-giang, Giang-tây.

31 Mai. — Quân Nhật thắng quân Án và quân Trung-khánh ở Diên-diện đã thu được kết quả sau này : Số người từ trận bờ-lại trên trận địa 24.600 người, 4.288 tù binh quân Nhật bị bắt, được 420 đại-bác đủ-hạng, 412 xe thiết giáp cùi chiến-xa và 8.254 toa xe lửa.

**Quân Nhật đánh Dutch Harbour (Hà-lan cảng) và chiếm các đảo Aléoutiennes**

4 Juin. — Hạm đội Nhật đã đến đánh dữ dội quan-cảng Hà-lan cảng trong miền quần đảo Aléoutiennes. Ngày 5 Juin, Hà-lan cảng lại bị đánh lần nữa.

Các cơ quan quân-sự bên-trong miền này như hai kheo-dau-nang, một nhà chứa phi-cơ đều bị phá-hủy. Ngoài ra lại có-một chiếc tàu vận-tải bị đánh-dám. Số phi-cơ bến-dịch bị hư hoặc bị hủy có-toi 21 chiếc. Quân Nhật đánh-mùa này

đã chiếm được các đảo Kiska và Attu vào ngày 7 và 8 Juin 1942.

5 Juin. — Hạm đội Nhật đến đánh đảo Midway, Các tàu chiến Mỹ bị đánh trong trận này là một chiếc hàng không mẫu-hạm kiêu « Enterprise » và một chiếc nữa kiêu « Hornet », một tàu duong-hang hang A San Fransisco và một tàu ngầm.

20 Juin. — Các cơ quan quân-sự ở bờ bắc phía Tây Hoa-kỳ bị tàu ngầm Nhật đánh phá.

21 Juin. — 1 tàu ngầm Nhật đến đánh bờ bắc Oregon mây lẩn đem 21 Juin.

### Tại các đảo miền Nam Thái-binh-duong

19 Avril. — Quân Nhật chiếm các nơi sản cừ quan-sự quan trọng ở các đảo Molouques và ở miền Bắc phía tây đảo Nouvelle Guinée.

25, 27, 28 Juillet. — Phi-quân Nhật đánh Townsville ở miền Đông Bắc Úc đại-lợi.

27 Juillet. — Các tàu ngầm Nhật hoạt động dọc ở miền Seattle, và miền Sydney và cả miền Dutch Harbour (Hà-lan cảng).

### Các trận thủy và không chiến-lotr

Không kể các trận Hę-uy-di, Mã-lai Jaya thi các trận thủy và không chiến-lotr ở Thái-binh-duong giữa quân Nhật và Anh, Mỹ từ đầu tháng Mai đến đầu tháng Décembre 1942 như sau này :

### Trận thủy chiến ở bờ Corail

Trận này bắt đầu hôm 7 Mai và kéo dài trong hai ngày. Hạm đội Nhật đã đánh đắm được 4 thiết giáp hạm Mỹ kèu California, 2 hàng-không mẫu-hạm Mỹ một chiếc kiêu Saratoga, một chiếc kiêu « Yorktown », 1 khu-trục-hạm và một tuần-duong-hạm kiêu « Portland ». Ngoài ra còn các chiến-hạm này bị hư hỏng-nhiều : 1 thiết giáp hạm Mỹ kiêu « North Carolina », một tuần-duong-hạm Anh kiêu Canberra, một thiết giáp hạm Anh kiêu « Warspite » và 1 tuần-duong-hạm Mỹ kiêu Loysville. Quân Nhật hạ được 89 phi-cơ.

Ngày 18 Juillet, đại-bản-doanh Hoàng-quan báo tin rằng Hải-quân Nhật thi-kết bắt đầu chiến-tranh đến 10 Juillet đã đánh đắm hoặc lâm-hu-hóng 306 chiếc tàu chiến. Trong số đó thi 134 chiếc bị đánh do phi-quân Nhật và 99 chiếc do tàu ngầm Nhật, 73 chiếc do các chiến-hạm khác của Nhật.

Ngày 19 Juillet theo thông cáo-ho-tղe tղe lệnh thi-kết bắt đầu chiến-tranh đến 8 Juillet hải-quân Nhật đã đánh đắm và lâm-hu-hóng 9/1 tàu-tuần-dich (59 chiếc) đam và 38 chiếc hông).

24 Juillet. — Một đoàn phi-cơ phong-pháo Nhật đến đánh Trung-khánh lân-thi-kết từ khi say ra chiến-tranh Đông Á trong suốt ba giờ.

(xem tiếp-jang 4)

# Bản những người nghiên tích thu bàn đèn và bắt

*những người  
mới nghiên phái cai*

...Đó là những công việc của hội  
«Cấm yên» ở nước Tàu — nhưng  
cô đặt được mục đích không ?

Tứ bách dư triều Hoàng-Hiên due,  
四百餘兆黃軒裔  
Nhất-bách niên lai thùy vi lè.  
一百年來誰爲屬  
Nha đoc lưu truyền nhất dùn tham.  
鴉毒流傳日愈深  
Tinh thần hình chât câu dài tê  
精神形質俱頹敝  
Đồng bao, đồng bao, hu đồng bao!  
同胞同○吁同○  
Hà bát phán khai thị lai trao.

何不奮起

視來潮

Cường thực nhục  
nhục thể nhật bùc,

強食弱肉

勢日逼  
Đối tệ nhục thử  
tử nam đảo.

頑敵若此

死難逃

Máy cầu trên dây  
lực trích trong

một bài hô hào bài-trù độc nha-phiến ở  
Trung-quốc, đại ý như sau này:

Bốn trăm triều Hoàng-Hiên giông quí;  
Trăm năm nay mắc vạ vì đâu?

Phù-dung độc, mắc cảng sáu,  
Tinh thần hình chât theo nau yếu hèn,

Hồi đồng bào, mau dán lén!

Dương đối mắt thủ ngâm bên cạnh mình.

Thịt kè gêu, mạnh xơi liền,  
Chết thôi! vi phan yếu hèn khó qua.

Cứ đọc cosa mấy câu trên, ai cũng có thể  
biết người Tàu dù không chỉ vật vạch tên,



Đó là nguyên-nhân người Tàu khôi sự bài  
trù độc nha-phiến.

Bắt đầu từ năm 1920, hội Nha-phiến phòng  
chỉ lập ra ở Thượng-hải do các nhà tri-thức  
xuống khôi và có các báo tán thành và có  
động.

Hội ấy lập lên, được toàn quốc hưởng ứng.  
Kế đó các hội Cự độc lần lượt lập lên ở khắp  
tới. Muốn cho công việc tiến hành được  
mau chóng và có hiệu quả, hội Nha-phiến  
phòng chỉ ở Thượng-hải liền đổi ra Trung-  
hoa Dân-quốc cự độc hội giữ quyền chỉ-huy

các việc hành động và tiến hành cho các chi  
hội nhỏ ở các nơi.

Công việc làm của hội này có hiệu-quả  
hiển nhiên, vì theo biêng thống kê các năm  
trước, số tiền tông ngạch về thuốc phiện ở  
Trung-quốc mỗi năm có hơn 2000 triệu đồng  
— đó là chưa kể số tiền về các chất độc khác  
như mă-phê và bạch-hoàn, cũng tới số mấy  
trăm triệu nữa — vậy mà riêng về hai năm  
1923-1924, số tông ngạch về thuốc-phiện bỗng  
rút ít đi hơn một phần ba.

Tuy vậy, công cuộc tiến hành cũng không  
khỏi có nhiều trắc lục, tuy hội đã dùng đủ  
các phương-pháp mâu nhém để thi hành:  
cái trắc-lực đáng kể nhất là trắc lực gây ra  
bởi người ngoại quốc. Ta có thể  
chia làm hai nguyên nhân như  
sau này:

1) Nước Tàu có nhiều tờ-giới  
ngoại-quốc, những kẻ buôn  
thuốc phiện lâu thường lợi  
dụng tờ-giới làm nơi lẩn nấp,  
thừa cơ mang lén vào nội địa  
để bán lấy nhiều lời.

2) Những kẻ buôn lậu, mà  
một số đông là người ngoại-quốc, thường  
đem thuốc-phật-phiện vào  
nội-dị một cách công-nhiên, vì họ cậy có tri ngoại  
pháp quyền, nên có bị khám  
phá cũng không bị tòa án Tàu  
tại hỏi mà e ngại.

Muốn bài trừ những trắc lực  
ấy, theo dư luận, hội Toán-quốc  
cự độc Hiền xin chinh-phủ  
đóng đầu và nhận trách-nhiệm cho Vị  
vệ mới có hội Toán-quốc cầm yên do Chính-  
phủ đứng đầu và nhận trách-nhiệm cho Vị  
vệ mới có hội Toán-quốc cầm đầu lập lên ở Nam-kinh  
năm 1929.

Từ khi có chính-phủ Quốc-dân cầm đầu,  
hội Toán-quốc cầm yên trổ nên có lực lượng  
lớn, nhưng trong năm đầu không khỏi só  
những sự lầm lở và thất bại, vì những điều  
quá khích ẩn-định trong chương-trình, lại  
do những người thừa hành đã làm một cách  
tâng tay quá, như một cái thảm-án đã xảy  
ra ở Võ-hán trong năm 1926.

Chi hội ở đó sau khi đã được lệnh của  
tổng hội, liền chia làm các việc sau này:

lê Bát các người nghiên giám giữ một nơi  
đu là họ nói có thuốc hay để chữa bệnh.

Nhưng số người nhiều quá, các bệnh viện  
chứa không xué, thuốc không đủ chữa các  
«đàn rệp» vì thế mà sinh bệnh chết rất nhiều.

2) Tịch biên các bàn đèn của các nhà có  
người nghiên. Riêng một thành Võ-hán, có  
một ngày tịch thu được hàng chục xe bò  
chứa đầy các thứ dược-tuốc, mót, tiêm.

3) Những người nào do bệnh-viện dã chữa  
cho thực khôi nghiên rồi mà còn cố phạm  
lần thứ hai sẽ bị tội khõ sai có kỷ hạn.

Nếu lần thứ ba mà còn phạm nữa, bao giờ  
giá trai gái đều đem bắn chết. Vì điều  
lập nghiêm ấy, có một ngày ở Tô-châu đã  
bắn chết tới hơn 30 người.

Những điều quâng nghiêm khắc ấy, đã làm  
cho dư luận chỉ nghĩ và các  
nhà từ thiện động lòng xót  
thương, cùng tỏ lòng xin chinh-phủ  
cải thiện. Bởi vậy hiện-mới  
định thêm mấy điều sau này:

1) Hội lập ra những bệnh-viện  
riêng, có ban y-khoa chuyên  
môn xét-kỹ, người nào nghiên  
nặng không thể chữa được nữa,  
do y-viện cấp giấy miễn cho  
khỏi phải chữa, được kế-tiếp  
hút cho tới khi chết, nhưng  
thuốc phiện mua dùng hàng  
ngày phải có chứng-mực, không  
được mặc sức ăn dùng tự do  
như trước nữa.

2) Người nào xét ra bệnh  
nghiên chưa nặng liếm, bắt  
buộc phải vào y-viện do các  
thầy thuốc tiêm thuốc chữa cho  
tới bao giờ không nghiên mới  
thôi. Chứa rồi mà cố-phạm sẽ bị tội khõ sai  
có kỷ hạn.

Nói tóm lại, hội cầm yên ở Tàu kẽ ra làm  
cũng có phương-pháp lâm. Sau nứa qui luật  
trong cuộc Tân-sinh-hoạt của Tưởng-giới  
Thạch cũng rất chú trọng về việc bài-trù độc  
nha-phiến, nếu công việc làm được xong  
xuôi, chắc cũng có hiệu-quả lâm.

Hiếm vi luon mấy năm nay, một sự biến  
xảy ra, công việc lo đổi ngoi là một trắc  
lực lớn; sau nứa một phản-lợn đất dài, hiện  
lại thoát li quyền lực của Chính-phủ, công  
cuộc tiến hành tắt không tiếp tục được, có  
lẽ rồi nó cũng đến như hội Thế-giới cầm yên  
sốt sắng họp trong năm trước đây rồi bị tiêu  
diệt lạc nào không biết.

SỞ-BÁO



# Chúng tôi đã bán cỗm đèn muối cốm trắng ở Ba-lê thế nào?

Còn nhớ hồi 1926, sau khi Tây-bô tiến-sinh qua đời mấy tháng, có một bọn thanh-niên Việt-Nam đến ngót hai chục người, không hề ước hẹn mà lulu-lạc tụt kinh-thành Ba-lê và gặp gỡ tụ họp nhau trong một nhà trọ hạng bét ở xóm Des Carmes. Họ đều là người hiểu học, thích mạo-hiểm; tuy sinh trưởng con nhà thanh-bạch, nhưng rất giàu lòng tu-lập, vì thiết tha hâm-mộ văn-minh nước Pháp, thành ra cố tìm cách di dân tận nơi cho được thỏa-suy nghĩ.

Trong đám ấy sau trả về cố-hương hiện giờ có người làm chủ hiệu buôn to, có người theo đuổi nghề got vân nâu chử, có người trả nên công-chức cao sang, lại cũng có người dể vắng mặt tràn-gian, xa chơi thế-giới khác. Kỷ-niệm đương-niên như vẩn nhọn bẩm không trong trí nhớ của mỗi người còn lại, không khi nào quên.

Muốn sống còn ở đất Ba-lê phồn-hoá đất đỗ, lứa bấy giờ iết nẩy giao-tình lấy sinh-kế, vì gia-dinh anh nào cũng nghèo, chẳng có tiền đâu gửi sang cha con. Người này xin được việc làm ở mảnh hiên huôn lớn, như Bon Marché, Palais de Nouveautés; người kia vào làm thợ trong nhà máy ở Billancourt; người khác đi làm sốn-phor taxi để lấy tiền ăn-hotel. Có mấy người nữa thi kinh-doanh một việc xem ra thu nhập hon, nhưng mà guy-hiem vô kẽ, ấy là buôn bán thuốc phiện.

Kết dang thuật chuyện này là một.

Tất cả độc-giả lấy làm kinh-quái: Ba-lê mà mua-ithu được thuốc phiện, Ba-lê cũng có người nghiên cứu?

Sao lại không!

Các ngài có thể nói thế Lày không sợ ai cãi chối hay là bản minh nói ngoa: Chỗ nào có ánh sáng mặt trời chiếu đến, cũng có thuốc phiện, có bàn đèn, có người hút; chỉ khác một điều là nơi nhiều nơi ít, một đằng công-nhiên tự-de, một đằng thi phải lừa lút giấu giếm, thế-hội.

Các nước văn-minh phương Tây đều nghiêm-cấm nha-phẨn, cả sự bẩn lẩn sự hôi cũng bị pháp-luat trừng-giới hết sức chặt-chẽ, đến nỗi khám thấy người nào nhà-mào có dinh mít ti-ti « cái quái-vật » ấy, đừng nói chi nhiều, cũng dù làm tang-chứng bắt phải ở tù ba tháng hay sáu tháng.

Tuy vậy, ở những đô-thành Luân-dôn, Nữu-ước, Ba-lê, cùng những thương-cảng Le Havre, Marseille, Bordeaux chẳng hạn, vẫn không khó có ít nhiều người hoặc vi hiếu-ký, hoặc lở mào nghiện, rãt thích đánh lận với à-phú-dung, mặc dầu biết à là vật quí-cám guyu-hiem. Ngay ở Ba-lê, giữa xóm Montmartre ăn-chơi, chúng tôi đã có dịp lú-lao đến mấy chỗ « đồng-tiền » rãt kín đáo, trang-hoàng theo kiểu phượng Đông và có mý-nhân tiêm thuốc hồn khách, từ ba chục đến năm sáu chục quan một điesen, mà người thường-thức vẫn theo chậu nồi gỏi nhau, chẳng đếm pào vắng.

Nói gì những tu-nhân có công tu-luy-en đã thành-chanh-quả, mỗi ngày họ phải nấu lò kim-dan — gọi là hắc-dan thì đúng hơn — ở nhà riêng của họ, kín cổng cao tường, chẳng ai biết đây là đâu, tường không phải hiem. Nhờ sự vận tải lương-thực « den » cho một vài nhà chán-tu-ify mà tôi với anh Khoa-n, hai chúng tôi giải-quyet được vấn-de sinh-hoạt ở giữa kinh thành Ba-lê một đô khà lầu, không phải làm giàu làm có gì, nhưng không bị thiêu thốn vắt vả như trước, chỉ phải mạo-hiểm thi có.

O

Đó ấy chúng tôi đang tuyet-luong, đã hai ba ngày, mỗi bữa chỉ ăn có nắm xu bánh mì uống nước lử, đến nỗi thát lung da không còn lò mà rút thém được nữa.

Nhưng thiên-nhện chưa tuyet, thi ra đến lúc thủy tinh sơn cung, lại tìm ra sinh-lô. Anh Khoa-n kinh kẽ di Marseille mua thầu — thuốc phiện chưa nấu — về bán cho mấy người Áu-tây mào-nghiện mà anh vẫn biết, vì anh sang Ba-lê đã lâu ngày, từ kỳ đầu-xảo Marseille 1922.

— Giờ chúng ta phải xoay cách bán cỗm đèn để mua cốm trắng mà sống mới được! anh Khoa-n nói. Tôi di dặm mỗi ban, anh xuống Marseille đem hàng về đây nhé. Liệu có dám mạo-hiểm không?

— Mạo-hiểm thi không 'ngai, nhưng anh em chúng ta vẫn răng lấy vòn đê di mua hàng à? tôi nói.

— Không lo! Tôi quen chỗ này, họ sẵn lòng đưa tiền trước cho mình di mua hàng vền bẩn cho họ.

— Nếu thế thi còn phải nói gì! Tôi chạy hàng lậu một phen xem sao, còn hơn ngồi bó gối nhìn nhau, chỉ nhai hành mi với nước lâ, baon quá!

— Cố nhiên!

Thế là hôm sau tôi di xe hỏa tốc-bành từ Ba-lê xuống Marseille.

Tại hải-cảng này có những anh em đồng-hương Việt-nam di làm bồi tán chạy đường Marseille — Constantinople, mua thầu ở Thổ-nhĩ-ký đem về bán lại. Mỗi kilô là hai banh tròn và dẹp, như bài chiếc bánh dày đám cưới nhà mình, già-niên mua tại chỗ xuất-sản chỉ độ 150 đến 200 quan, họ đưa về Marseille bán hòn gấp đôi. Cố túc khan, bán được năm sáu trăm quan không chừng.

Ai biết mùi, cũng phải công-nhận ! huoc Constantinople ngon, tinh chất, không pha trộn tạp-nhập, giòi dối. Chúng tôi mua về Ba-lê, đóng kín cửa ngõ phòng trọ lại rồi ratay rán, lọc, nấu với rượu vang hảo-hạng, chỉ tốn công một vài giờ đồng hồ, có thể bán được mỗi kilô từ 1200 đến 1500 quan tùy lúc. Các ngài thử hình hó xem lòi lãi bao nhiêu biết.

Chuyện ấy tôi xuống Marseille mua được bốn kilô, nghĩa là tám chiếc bánh dày Thổ-nhĩ-ký!

Cố nhiên là kẽ mua người bán phải hẹn hò trao đổi một cách hết sức tinh-tế, khôn ngoan, nếu không thi bại-lộ ngay, vì thám-tử nhà Đoàn ở Marseille tài giỏi có tiếng.

Còn nòng nỗi dem di xe hỏa, lên Ba-lê mới khò.

Mỗi bánh thầu phải gói mấy lớp giấy bóng thật kỹ, bồi nó có mùi thơm nặng và ngai, nêu đê bay hơi ra thi người tinh ý có thể khò chiu, sinh nghi. Tôi mua mấy cuộn băng rong hiếu bao-chế, buộc tám chiếc bánh dày Thổ-nhĩ-ký vào bụng, vào hai chân, rồi

khệnh khang đi ra ga lén xe bus.

Cứ thử luồng-tường thi biết bốn kilô bánh thầu buộc trong người làm cho mình cử-dộng nặng nề khó chịu ra thế nào? Vày mà suốt từ Marseille lên Ba-lê, xe khởi-hành 7 giờ tối nay, qua 10 giờ sáng mai mới tới, đường dài 800 cây số, ngay mày tíc luôn 14 giờ đồng hồ, tôi phải ngồi như tui-bi nhập-dịnh trên xe, không dám ra vào, nhúc nhích. Khô nhất là hai chân không thể co duỗi như ý, còn bụng thi cảm lèn; nhưng không dám nhăn nhó than phiền hay lộ ra một trạng-tuối gì khác, để các ông các bà ngồi bên cạnh co thè chú ý.

Đêm hôm ấy tôi có cảm-giác cho những người bồi xưa bị tội đỗ, chân deo xiềng sắt ngồi chờ thuyền ngồi bè, có lẽ còn sung sướng thông thang hơn mình.

Đến ga Ba-lê, có mấy chú lính đoạn túc-truc ngoại cửa đê khám xét hành-lý. Từ bụng đền chán, gói buộc bốn ki-lô quái-vật như thế, bước đi của mình tất bị kẽnh-càng, còn giữ nhanh nhẹn tự nhiên làm sao được. Muốn cho các ông có mắt tinh đòi kia đừng đè ý, lùi bước trên xe xuồng, tôi phải giả vờ sốt rét, nhò một vị hành-khách hảo-mâm xốc nách đòi mình ra cửa, trên tay cầm một gói hành-lý lật vật đâ mò ra săn, khi di qua trước mặt nhân-viên thương-chính, cố tránh bấy-chó các ông xem, đê chứng tỏ mình không có vật gì khả nghi hoặc cần phải khai báo.

Há hòi hòi via! Ra khỏi cửa ga, lên xe taxi, vè đến tận nhà trọ, bảy giờ mới được vui mừng rằng mình thoát hiềm. Anh Khoa-n ố nhà, trai tim hối hép grim tôi từ hômつい di, bảy giờ trờ về binh yến với tam chiếc bánh dày Thổ-nhĩ-ký, anh mới hét cơn hồi-hope.

Cách ba bốn tháng tôi lại mạo-hiểm một chuyến như thế.

Mỗi chuyến mạo-hiểm thành công, chúng tôi sống ung-dung ở Ba-lê ít lâu: bữa ăn được điều hòa, có thịt cá; mì quán-ly phòng trọ khòng phải kèo kẹo tiền phòng châm chè; trong lò sưởi co than chay nòng; lại có thè may sâm y-phục nữa là khác.



# HƠN 500.000 NGƯỜI AI-CẬP BỐI THUỐC vì SỞ TRỊNH THÁM Anh khám phá ra..

Phòng giây đặc biệt  
hội Vạn-quốc là phòng  
chuyên trong nom coi  
sóc về việc bài  
trữ nạn nha-  
phiến hoàn-  
cầu, báo tin  
cho hay rằng  
một xuồng nâu  
thuốc phiến  
lậu ở nước  
Bulgaria đang  
sắp sửa tài  
một số thuốc  
phiến trốn qua  
bờ Địa-trung.

Được tin,  
các thám tử  
của huân trù  
Russel Pacha  
và đại tá Jays  
Bey liền đánh  
diện bí mật  
diều khiển  
các viên diêm  
chỉ ở xa. Đò  
la mài, thi ra  
xuồng thuốc  
phiến lậu đó  
ở miến ngoại  
ô thành Sofia.  
Lập tức bọn  
thám tử cắt  
canh nhau  
tới gần đó  
canh phòng  
nhặt dẹp. Thế  
rồi một budi  
chiếc kia, một  
chiếc cam-  
hồng lớn  
trong đỗ ở  
trong sân  
« nhà máy ».



Những bánh thuốc phiến lậu bắt được trên tàu bù khí đầu bến.

— Dịch thị rồi! chúng đem ô tô đến chở  
thuốc phiến lậu.

Nghĩ vậy, bọn thám tử chú ý nhìn rõ xem  
saو. Nhưng nấp xa quá, họ không nhận rõ ra

*hơn một tần  
thuốc phiến  
lậu giàu trong  
động hành lý  
« ngoại giao »*

được những vật khuân vác ra chất lên xe là  
những vật gì, mà nhiều và kẽm cảng gồm  
chết thế.

— Sao lầm vậy? A-hem a, không có lẽ đó  
là thuốc phiến lậu! Thuốc phiến đâu mà chất  
dày nè một xe cam nhông? Đề họ don đồ  
trong xuồng! Nếu là thuốc phiến tất cả thì  
đáng giá tới bao nhiêu triệu cho cùng! Một  
viên thám tử thạo nhất trong bọn nói nhỏ với  
anh em đồng sự.

Hồ nghi lắm, nhưng họ cũng cứ theo dõi  
phía sau xem ô-  
tô đi đâu.

Con đường  
mới gặp ghềnh  
kép khênh làm  
sao. Vả sao nó  
đi cong đi queo  
đi ngoặt đi rẽ  
mua đường và  
mất công như  
vậy? Cứ đi  
đường thẳng có  
gần và dễ đi  
không? Bọn  
thám tử đã ngửi  
thấy mùi bí mật  
Giữa đường xe  
cam - n h ỏ n g  
« nhà » bót một  
ít kiệu hàng, rồi  
lại đi thẳng ra  
hển tần.

Bọn thám tử  
lắng lắng đi  
theo. Tới nơi, xe  
cam - n h Ỏ n g  
« nhà » hết số  
hành lý xuống

bến tàu thành một đống to kềch. Hàng chục  
chiếc hộp lớn nhỏ khác nhau, chiếc nào cũng  
niêm phong cẩn thận ngoài đê thuộc động  
hành lý của tòa đại sứ một nước, không tiện

nói tên, ở thành Caire, nước Ai-cập. Tầu vừa  
cập bến, thì các nhân viên của sở bài trừ việc  
buôn thuốc phiện lậu  
lại hỏi chuyện ngày  
ông Signorini là người  
đứng trống coi việc gửi  
đám hòn xiềng ngoại  
giao niêm phong cần  
mật độ.

— Cháng tôi là nhân  
viên sở Trịnh-thám,  
xin phép ngài cho mở  
một vài chiếc hòn kia.

Ông Signorini đồng  
dạc đáp

— Không thể cho  
phép được. Các hòn kia  
thuộc vào đám hành lý  
ngoại giao, không ai  
được phép mở ra bao  
giờ cả.

Nhún vai, bọn thám tử trả lời :

— Vâng, được lắm. Đề chúng tôi đi xin  
phép quan lãnh sự nước Ngài. Chắc ông ấy  
chẳng từ chối chúng tôi.  
Gấp ghê cái đầu ra dáng đặc chí, Signorini nói:

— Vậy tôi cho phép các ông lấy thùng lùng  
đủ của các hòn đó mà khám coi. Chó  
công vẫn cơ mặt ở trong chắc chắn không  
dính vết vãi vào mũi hùng lùng của các ông.

Bọn thám tử mỉm cười. Họ biết rõ. Họ biết  
rằng bọn buôn lậu khôn ngoan lắm. Chúng  
làm hòn có hai thành hai đáy, ở giữa họ phết  
cao-su « mũi » vào. Nếu thử thủng lùng vào  
lúc rút ra thuốc phiến sẽ bị cao-su mũi lau  
chùi sạch kẽi, để mũi cũng không còn. Họ  
không bao giờ mắc lừa nữa. Họ vừa cười  
nhại vừa đáp :

— Thị ta cứ đợi quan lãnh sự tới chứng  
kiến cho phải phép mà.

Lát sau, viên lãnh sự tới. Bọn thám tử và  
nhân viên thương chính mở các hòn ra. Thị



Một cô « nghiên » đang đau khổ vì thiếu thuốc.

ra bèn trong chằng có  
giấy má cóc khô gi. Chỉ  
có toàn những gói bánh  
nhựa trắng nặng mỗi  
bánh đê 2 kilos, xung  
quanh bao giấy và rất  
cần thận. Và quả nhiên  
hộp có « hai đáy hai  
thành ».

Signorini liền bị giải  
về Tòa án. Lần này  
bọn buôn lậu mất cả  
chi lán chài, mất cả vốn  
lãi. Và đó là một vụ  
buôn lậu khôn ngoan  
trong ngành vận vụ buôn  
lậu khôn ngoan quyết.  
Chỗ thuốc phiến  
lậu bắt được trị giá non  
một triệu quan đem  
sang để bán cho 500.000  
khách nghiên à-phù  
dung nước Ai-cập vậy.

Trong lúc nhà Đoan và sở Bài trừ thuốc  
phiến lậu đang tính toán ghi chép và xếp các  
bánh thuốc phiến vào kho, biết đâu trong số  
500.000 người nghiên cứu có người đang bị  
cơn đói thuốc hành hạ, đầy đosa, tái trộn mắt,  
sù bợt mép, chảy nước mũi, hắt hơi, ngáp vật  
hoặc vật và chết ngất đi lùng cõi cũng nên.  
Nếu bọn buôn lậu là kẻ thù số 1 của xã hội  
thì bọn nghiên thuốc phiến tự-nguyên làm  
đồng-lõa, phải là kẻ thù số 2 Vì nếu không  
có người tiêu dùng, thì dù hàng có chê tao ra  
cũng là vô dụng.

Trong các nước dự vào bản hiệp định bài  
trữ nغان thuốc phiến của hội Vạn-quốc hình  
như nước Trung hoa và nước Hoa kỳ là tê ra  
cung quyết « ban cá ».

Một người buôn thuốc phiến lậu người Mỹ  
tên là Paul Weller 48 tuổi phạm tội lần thứ  
ba, đã bị Tòa án Mỹ kêu án... 90 năm tội đe.

VĂN-HẠC

## TÁC PHẨM THỦ TỤ CỦA TÀ HỮU THIỆN Chìm theo giòng nước

Alfred đặc những cuốn truyện giá trị: « Địa con hu của hai thời đại. Cố gác Saigon v.v.. (hiện đã bán hết ngay) cùng các  
tác giả không tên qua được cuốn truyện hóm hỉnh có này... Một mối tình đẹp như ánh trăng và nỗi lòng như giọng nước  
mắt. Một câu chuyện thực đã ghi những kỷ niệm đẹp và đau đớn nhất trong đời tác giả. Sách in có hạn trên 100 trang  
Đặc biệt số 70

Mua ngay kẻo hết TRẠI MÃI (truyện đường rừng của Ngoc Cầm) in lần thứ hai giá 0\$50.  
Ấ CHÂU ÁN CỤC 17 ÉMILE NOLLY HÀNOI XUẤT BẢN



Một người Ai-cập đang sửa soạn các bánh «thẫu» để đóng hộp

# Các tay buôn thuốc phiện lậu nước ta đã bao giờ dùng những mánh khóe này chưa?

Mỗi khi bọn buôn thuốc phiện lậu cần phải giở một thủ đoạn mới, thì họ thật lâm mưu thâm chí cực quỷ. Hơn nữa, trong nghề ấy, có những tay chuyên-môn, được giả công rất hận, chỉ ngày đêm tìm tòi ra các cách quỷ-quật đánh lừa Thám-tử và Nhà Đoan.

## Thuốc phiện trong con chuột, bó hoa và những cái chán bằng gỗ

Vì thế ngay lúc tàu ghé bến, trước khi phòng Vệ-sinh phái người xuống trừ chuột, lính Đoan đã được lệnh khám xét, lục-lọi khắp nơi không sót khoang nào. Nhưng họ chỉ mải công vỗ-ich, khám khắp trên dưới trước sau tịnh không bắt được gì. Lại còn tức minh là khác vì trong khi họ thừa hành công vụ, bọn tuý-thủ Tàu, nét mặt thản-nhiên, con mắt lú-

mình một miếng gì đây! Các bác phải đê ý coi chừng đấy!

Mà thật, viên Đội không lầm.

Hàng hóa bốc lên bờ vừa xong. Mấy thủy-thủ phải cắt ở lại trên tàu dang giải buôn một cách kỵ-quặc. Họ túm đuôi những chuột chết, vang di văng lại trên khồng, rồi lẳng ném vào bọn phu khuân vác trên bến. Bọn phu cũng nhặt

xác chuột ném trả lại xuống tàu.

Thực ra chỉ là một trò đùa vô-hại. Song, một người lính tinh ý, đã tóm nhận ra rằng trong số chuột ném từ dưới tàu lên, có con vứt trả lại mà cõng có con không.

Giả-vờ cho cách đùa nghịch ấy là hay-hay, người lính lại gần xem tận nơi, thì đúng thê, nhiều xác chuột vẫn nằm ngồi-ang trên bờ.

linh châm-châm đứng nhìn hinh như chẽ nạo.

Lính Đoan đánh phái bước lên bờ, nhường chỗ cho người của sở Vệ-sinh xuống làm việc. Nhưng vẫn chưa chịu thua hẳn, lính Đoan còn đê-ý đò-xét, y như hai bên quân thù chưa làm gì nỗi nhau, nhưng từ hầm-bè rinh nhau miếng mít, chí chờ bên ta hơi hở cơ mót chút là tiễn công liễn, hòng đem phần thắng về mình.

Viên Đội-Đoan trong lòng hậm-hực, vừa đi bách bộ trên bến vừa bảo bọn lính rằng :

— Tôi đánh cuộc rằng những anh Tàu đang lừa

Người lính tinh khôn, nhặt một cái xác, nhìn kỹ thi thấy bụng con vật bị mõi ròi khâu lại. Hắn liền lấy dao rách chỗ chỉ khâu, thò ngón tay móc ra được một cái ống kẽm nhỏ đựng thuốc phiện.

②

Nghề buôn ấy, bên châu Âu cũng chẳng kém gì.

Trong sở Thương-chinh xứ kia, hiện còn bày hai phiến đá tròn dùng vào cối xay. Những phiến da ấy do bọn lái buôn bỏ nhiều tiền ra thuê một viên kỵ-sư dài-tài chẽ ra bằng xi-măng cốt sắt, bên trong rỗng để giấu thuốc phiện.

Có nơi, bọn tái buôn thuê đặt chỗ giấu thuốc phiện ở những nơi rất kín: trong cầu chung-tiều máy, dưới giuong nằm trên những buồng tàu.

Kẻ mang đồ quốc-cấm ấy chỉ cõi xoay cách thuê bằng được buồng ấy. Thế là cứ việc đem thuốc phiện xú này sang xú khác, chẳng khó khăn lo ngại gì cả.

Song rõ cuộc, đường đi hay tối, nói dối hay cùng; bọn quỷ-quật cõng ván sa vào lưới pháp-luật.

③

Trong những đại đô-thị, bọn lái buôn thuốc - phiện hay mua bán & những chỗ chơi-bời, là nơi sự kiêm-soát có điều khò khẩn cho nhà chức trách như là: quán rượu, tiệm nhảy, nhà chứa...

Cách đây chẳng lâu, sở Liêm-phong nước kia đã tòn không biết bao nhiêu công của mà vẫn không bắt nồi bọn buôn thuốc-phiện hành-dộng ở mấy cửa hàng hoa. Các thám-tử đều biêt rõ-ràng

hang lậu vẫn mang đi mang lại ở đấy, mà không tài nào bắt được quâ-tang những tay buôn lậu.

Nhưng đức kiên-nhẫn là lợi-khi của nhà trinh-thám đã đưa họ đến chỗ thành công. Một thám-tử sau khi theo dõi một thiểu-phụ có vẻ khà-nghi đã nhiều lần tự hỏi :

— Cớ sao thiểu-phụ chỉ cứ đến hàng ấy mua hoa? — Cớ sao mỗi khi mua xong và dã bước chân vào quán rượu hay tiệm nhảy nào là không thiết gi đến bô hoa nữa? Cớ sao lần nào đến mua hoa, thiểu-phụ cõng giờ tay lên ngang miêng như là ra hiệu?

Sở L'êm-phong bèn đê ý dò xét cõi thận ngõi hàng hoa ấy. Cảnh vây hòm, thám-tử thấy một gã thiểu-niên, ăn mặc sang trọng, nước da trắng bệch vào cửa hàng ấy, mua một bó hoa to, già già rát đắt.

Anh chàng cầm bó hoa vừa bước ra hiệu, sấp lên xe, thi bộ viên thám-tử bắt lại hỏi, khám trong bó hoa có hộp thuốc-phiện. Liền lùi ấy, cả người chủ cửa hàng hoa cũng bị bắt là đồng phạm.

④

Hai quyển sách mỹ thuật  
**GIỌT SƯƠNG HOA**  
(xuân)

của PHẠM VĂN UYANH  
Ấn bản chính: 412 bản đánh số.

**Tóc chi Hoài**

của NGUYỄN TUÂN  
phu bìa in nhữn màu của Nguyễn Gia Tri do họa sĩ tỵ khai Iilly. ấn bản chính hàn định 550 bản, sách in it chép những người sành, gửi cho đại lý có ham, đặc già nón đèn truông.

**LƯƠM LÚA VÀNG**  
49 - Tiên Tsin - Hano'

Khốn thay! nhà chức-irách dù tận-tâm với chức-vụ đến đâu, những cuộc bắt-bó và trừng-ri cõng chí như muối bồ-bè mà thôi. Các bạn đọc thêm câu truyện dưới đây sẽ biết rằng bọn buôn thuốc phiện-lậu có trăm nghìn mánh khóe khác nhau để tái huốc. Thát là những mánh khéo mà phi nhà thám-tử chuyên môn thi không ai có thể nào biết được:

Một buổi sáng, trong sở Liêm-phong nước kia.

Một ông giúp việc nói với ông Chánh mật-thám:

— Thưa ông, những tờ clip-bô ông giao cho tôi hôm qua đây. Tôi đã đọc và Suy-xét kỹ cả. Các giấy má ấy sẽ giúp ích nhiều cho chúng ta.

— Vây-kiến ông thế nào?

— Tôi thiết nghĩ: bọn buôn lậu này hay hành-dộng ở khu Nam, chính đó là nơi bọn ấy mua - bán giao-dịch. Vậy muốn truy-nã chúng, át phải dò la ở đó.

Viên Chánh Mật-thám túm tim cười ra vê hãi lòng:

— Ông Phi-Lân ơi, tôi đồng-y với ông. Cho nên trong tầm hòm bay, luôn luôn tôi phải người đến đấy. Nhưng họ chưa tìm ra được gì cả. Bọn gian vẫn ngoài vòng pháp-luật. Chắc hẳn chúng lò-chức một cách hoàn-bí lâm.

— Cõi lõe chúng thấy ta đê y, nên đã trút đi nơi khác rồi chẳng?

Không phải thế, vì mới sáng hôm nay, thám-tử của ta còn bắt được một gã thanh-niên, vừa ở tiệm náo ra, say mê-man vì thuốc-phiện. Vậy tôi chắc rằng nặc

dầu ta truy nã rào-riết, bọn  
gian vẫn hành động tại khu  
ấy.

Nói đến đây, mặt viên  
Chánh Mật-thám hầm-hầm,  
hai tay nắm chặt, có vẻ tức  
giận lâm. Viên ấy nói tiếp :

— Ta phải trừ tiệt của quái  
ý mới được. Ta không thể  
để mặc chúng làm bệ được  
nữa. Trong thành-phố này,  
chúng còn tự-do dồn đặc  
nhau đâu ngày nào, thì ta  
không thể diêm nhiên tọa thi  
được ngày ấy.

Rồi, nhìn thẳng vào mặt  
viên thám-tử đặc-lực Phi-  
Lân, ông Chánh nói:

— Tôi chắc ở đây, ông  
phải có giúp tôi. Ông có tài,  
tôi biết; ông sẽ thành công,  
tôi chắc thế!

Trước lời khen của viên  
Chánh Mật-thám, Phi-Lân  
hở đỏ mặt, đứng lên rõ ràng  
rặc trả lời :

— Thưa ông, tôi xin hết  
sức.

Thật ra, Phi-Lân cũng  
nhận rằng khâm - phá vụ  
buôn;lậu này là một việc khó  
khăn, không phải ai cũng  
làm được. Vì bọn gian-tò  
chứ một cách cay-kỳ châudao: chúng nhiều cửa, lầm  
muu và quỷ-quyết, linh-khon  
nữa.

Do sự từng-trải, nhà thám-tử  
biết rằng bên địch họ  
cũng xem xét từng ly từng  
tý mội, và đã bắt tay vào  
việc, it khi họ đe hờ chô nào  
cho nhà chức-trách có cơ  
hội tìm ra manh-mối.

Phi-Lân lại còn lo rằng  
bấy lâu nay các thám-tử đã  
đòi nhiều quá và làm cho  
họ chột dạ mà dễ-phòng hơn  
nữa thì công việc của mình  
càng thêm chật-vật.

— Nhưng mà, chàng lự  
nhủ, nếu chúng còn hành  
động như thế, thì là chúng  
tưởng sở Mật-thám không  
làm gì nổi chúng. Vậy ta còn  
có cơ-hội thành công.

Vừa đi vừa nghĩ, chàng  
mấy lúc đến nhà, chàng vội  
bước lên gác. Lúc trở xuống,  
nhà thám-tử đã biến hình ra  
một người ăn mặc rách rưới,  
tay cầm tập giấy cáo-bach  
để phát rong phổ. Đến cùn  
mặt cũng thay đổi hẳn. Anh  
phát cáo-bach giấy-biếu  
vừa để ý nhận xét các nơi  
lân-cận. Thinh-thoảng chàng  
dừng chân trước một tiệm  
cà-phê để nghe-nóng họa  
may biết được điều gì can-  
hê-chẳng. Nhưng xuất buồi  
mỗi cảng, chàng ăn tha ga.

Buổi chiều, Phi-Lân lại trá  
binh thành người di chào  
bán các thứ đồ vật dùng  
trong nhà. Ăn mặc ra lối  
lái buôn, tay sách chiếc vali,  
mặt đeo bộ râu giả.

Chú lái di lang-thang nhả  
nhỏ nhà kia, leo cùi lên gác để  
mời khách mua hàng. Song  
vẫn chưa đạt được mục-dich  
chính của mình.

Chập tối, chàng vào một  
hiệu nhỏ ăn bữa chiêu. Tím  
được chỗ ngồi tiện cho việc  
đò-xét kẽ ráo vào, chàng gọi  
bồi lấy món ăn. Lúc ấy, hiệu  
còn vắng khách. Chàng  
nhận thấy ở góc trước mặt,  
một người quê, chân gỗ cũng  
ngồi ăn.

Người chân gỗ ăn với xong  
lèch-kèch di ra, Phi-Lân  
liền hỏi truyện người bồi về  
kẽ ráo-lật ấy.

Chàng khơi mào câu truyện  
— Vừa rồi kẽ cùi chau làm  
tôi hối tướng đến nỗi thám  
khôc chiến-tranh và ta-nạn

hàng ngày.

Được dịp nói truyện, tên  
bồi họa theo luôn :

— Thưa ngài, chúng tôi ở  
đây nhìn đã quen mắt, vì  
hàng ngày, những kè tần-tật  
ấy ra vào dày luộn. Nếu  
không có bọn họ, cửa hàng  
này cũng vắng khách.

— Thế ở đây có nhiều  
người cùi đến?

— Vì dân phố có cửa hàng  
chuyên - mòn chẽ - tạo các  
dụng-cụ bán cho bọn họ. Ấy  
chính vì thế mà có khi người  
ta gọi phố này là phố «Người  
chân gỗ».

Ở tiệm ăn ra, Phi-Lân di  
thẳng ngay đến cửa hiệu tên  
bồi vừa nói. Vừa đi chàng  
vừa lầm-bầm : |

— Phố «Người chân gỗ» |

Dùng chân trước cửa hiệu  
ấy, chàng nhận ngay ra là  
một ngôi hàng kín đáo nhưng  
buồn bán xem chừng rất  
chay. Vừa toan tiến vào định  
chào khách mua hàng của  
mình, chàng chợt thấy người  
cùi lùi nẩy từ trong di ra.

Lập tức, chàng theo hít...  
Chàng làm như thế, thật ra  
chưa có một chủ-dịnh gì,  
nhưng chàng đã từng trải  
biết rằng, rong cái nghè trình  
thám, biế-bao lẩn sụ tình cờ  
dưa đến cái kết quả không  
ngờ.

Đi qua một ngõ hẻm, người  
cùi vào một nhà, chàng cũng  
theo chân bước vào công.  
Người coi công tiễn đến hỏi :

— Ai đấy, có việc gì?

Phi-Lân giở vở hốt hoảng,  
trả lời rằng mình di bán hàng.  
Nhưng người coi công ngắt  
lời chàng ngay :

— Thời được, ông tưởng  
trong lúc ở đây xảy ra việc  
lỗi thời thế này, dễ thường  
(xem tiếp trang 33)



hay là hối-ký của một  
người dã nghiệm và  
dã eai thuốc phiện  
— của VŨ BẮNG —

gãy sot, rồi ông sô mũi, rồi ông đau minh, rồi  
đang liệt giường liệt chiếu: ấy là ông ốm. Ông  
chữa thuốc tây không khỏi. Ông chữa thuốc ta  
không khỏi. Ông rủa trời rủa đất làm căi tên. Và  
ông thề rằng: «Đứa nào từ giờ mà còn cầm thu  
di chơi lão nứa thì không còn phái là người». Tốt quá: ông đã khôn rờ. Ai cũng tưởng từ  
giờ cho đến lúc xuống lỗ, ông vẫn còn nhớ lời,  
thề đó. Nhưng chao ôi, chao ôi, không. Ông  
khỏi bệnh ít lâu, ông tắm bồ rồi ông khỏe. Thế  
là ông quên hết cả. Người ta bảo thời gian là  
một người khát hờ tái nhất để chửa những vết  
thương long. Thue đúng Năm sau, rết vè, ông  
lại thấy tùng tùng một mối cầm thu bắt gát ngát  
mông ménh, ông lai ra đì nứa: và ông lại «bij»...

Thưa ông, kể tôi tớ của ông đây cũng thế. Y  
say thuốc phiện tên «ông bà». Y cũng thè  
như nứa. Y thề rằng: «Ta mà còn hút nữa thi  
ta là kiếp.. chó». Một ý định đáng mừng cho  
thanh niên. Khoa lâm. Nhưng chỉ được vài ngày  
thôi, ốm. Một buổi đẹp trời kia, co bàn y xa  
về rủ hún di chơi. Ấu uống. Rượu chè. Và một  
điều si-ga ngâm & mõ di rong chơi ngoài phố.  
Đi ngoài phố làm cái trò gì? Chứng ta không  
còn & cái thời kỳ muời bảy muời tám, chài đầu  
bóng, té ca vát đep rồi di chún gái. Ghé lâm.  
Chung ta phải chơi cái lối «via»: nghe trống.  
Bảy sô, it ra cũng mất muời lăm đồng hai chục.  
Phi-lâm. Mà hai người di hót lại buồn. Thát, ta  
nên cầm ơn giờ di cho chung ta một lối tiêu  
phi thi giờ mà mất ít đồng tiền. Nhầy đầm?  
Hồi đó, nước ta chưa có lối chơi hòng-long cõ  
một không hai đố. Ông đã doan dung: chỉ có đi  
tiêm là rẻ nhất. Ngày, thuốc phiện hót đò có dát  
như bảy giờ đầu. Ông vào tiệm. Ông hót: «Cho  
ba cối lớn nhé nhé!». Tất cả đòng hai.

cho bồi bíp hai hào. Ông bảo mua quit hâm đồ mèt hào. Tái cả chí đồng ruồi. Bao nhiêu người liếc trộm và phục ông là một tay « chơi được ». Chà chà, hai cái tiếng « chơi được » chẳng là đà dù rồi sao ?

Tôi không còn nhớ rõ tất cả những cảm giác của tôi lúc ngâm cái giục tầu lần thứ hai. Tôi chỉ biết rằng, tự thầm tâm, tôi cũng thấy hơi sờ sệt. « Nô mà cho một trận say thất điên bát đảo như lần trước thì may đáng » — « Minh cứ quen mui hút mãi thế này rồi bắt nghiên thi guyul ! »

Phai nói rằng, tôi cũng như tràm nghìn tay tre khác, đã từng được nghe cha mẹ, anh em, bè bạn hét vào tai cho biết rằng « Thuốc phiện là thuốc độc ». Tôi đã có cái hàn hanh được nghe dưới xóm bài hát « Â-phien »... Â-phien làm bạn với a-phien, cốt bốn nhau chia hóa ra nghìn, soay ngang trời đất vào trong lo, xót doc son hà môi mũi tiêm... Và tôi cũng đã đọc bài nhú Thuốc-nhien của Nas - Đèn, xem những bài khảo cứu thuốc - phiện trong ngàyet san « Les amis de Vieux Hué » và cũng đã có bài đọc hết cuốn Fumeurs d'Opium của Boissière.

Bao nhiêu là bài luận lý ! Bao nhiêu là hàng rào để ngăn chặn thuốc phiện cho tôi ! « May mắn đến thế là cùng. Xã hội giữ cho máy. Sách vở ngán cấm máy. Nhiều người thương yêu máy khuyến răn máy. Vày mà không hiểu làm sao máy lại đậm dầu vào thông long để đưa thân vào cõi chết ? »

Sau này, xuy nghĩ mãi, té ra tôi mới biết rằng cái thằng tôi sốt đìu khen bê tha chiếu thuốc diều sai, ấy cũng chỉ vì ý tự phu. Thế này, cái tính tự phu, chẳng riêng gì tôi mới có. Một số lớn thanh niên đều tự phu như tôi. Tôi ra thi ghê lâm, Người này tự phu rằng mình là một bậc thiên tài ngang với Mohamed hay Lycurge. Người kia trước luring sự minh có thể ôm quanh đùi cầu vào trong tay. Người kia nữa cho là mình khôn hơn hết cả thê nhân, có thể đưa ra một tập nguyên vong mà thay đổi được cả tình hình trong nước. Hồi ấy, tôi còn nhỏ, cái vụ Stavisky vừa mới phát giác ra. Các báo đều đăng lên trang nhất bức ảnh của « ông hoàng

dẹp trai » có bao nhiêu là tinh nhân. Niềuuthanh nién ta chưa làm được Mohamed, Lycurge, bực mình đánh ngồi một chỗ đợi thời Rồi thấy thế chán, họ ao troke làm được tôi ra là một Stavisky nuroc Việt. Họ di chinh gái và anh nhau chém, được nhiều gái nhất được chúng bạn suy tôn là « tay pho ». Tay pho thi phải khôn. Không ai chịu ekém nures thán Ái-tinh. Ai eung trưởng sẽ đưa với nó và cho nó vào « trong xiếc ».

Không ai tin có số mệnh, có Trời. Họ làm chủ ho và họ yêu tri rằng bất cứ vào trong cuộc thử thách nào, họ cũng thoát được ra lợn lao hồn và gom ghê hồn. Kết cục: họ thua số mệnh, họ thua thán Ái-tinh, họ thua hết cả. Đó là vì tại tâm hồn họ yếu. Đó là vì tai họ da « dai mà chơi với lửa ». Đó là vì tại họ không biết tránh những con đường độc. Đã đứng ở đầu con đường độc thì ta mây cành không giữ được thẳng hàng. Chỉ cần trượt chân một cái, ấy tức thì ông ngã — Nghĩa là ông chết.

Chưa chết hẳn vì chưa trượt chân xuống cái hố thuốc phiện, tôi vẫn có đủ thời giờ để tự phu một mình, rằng: « Ta không bao giờ đe cho thuốc phiện hành hạ được ».

Nay một diều. Mai một diều. Thuốc phiện không l'm cho tôi nôn nao khô sòi nứa. Tôi hút tái mười hai điếu mà không việc gì. Tái thật ! Sao buổi đầu tôi lại kém chơi thế, hờ ơng ? Nay, ông r'òng: tôi hút, tôi hút, tôi ngâm khói, tôi bồi một hơi *Three cats magnum*, rồi tôi lại hâm một ngum nước nóng, tôi thở: không có mít ki khói nào cả. Thế mà không say đấy. Giỏi không ?

Một năm qua. Mùa xuân cũng như mùa thu, tôi cứ đe cho tháng ngày bay đi như lân khói xanh bay vào cõi hư vô. Cố khit tôi hút liền bầy



ngày trong một tuần. Cố khit một ngày tôi hút hai bát và cố khit ba bát. Người ta bảo rằng hút thuốc-phien mà không đúng giờ thì khó mắc được nghiệp. Tôi làm theo nhú thế. Vày tôi có khôn không ?

Bây giờ thi baو nhiêu tiêm trong thành phố tôi biết hết. Tôi la eá hết tiêm nọ đến tiêm kia. Không phải tôi giúp tiếng không muốn cho ai thấy tôi ngày nào cũng hút. Không, tôi không cần nhắc lại rằng tôi không say xấu hổ vì đã hút thuốc phiện đâu. Trái lại: tôi lấy thế làm danh giá.

Tôi thấy bao nhiêu nhà văn, nhà báo đi trước tôi đều biết clam đám bá khói Thị tôi, sau tôi lại không làm đám khói y như họ ? Khô lâm, ngàiơi: « người ta đến cái « dai » là cái chẳng ra gì. Tôi nghĩ thế và tôi làm y như thế thực. Tôi yên tri là nhà văn, nhà báo phi hút thuốc phiện thi « yên si phi ly thuần » không ra. Tôi hút. Hình như tri lại giúp cho tôi hút nữa : bởi ấy tôi kiếm ra được tiền. Bão nà vura chết thi lại có bao kia mời viếng. Chà chà, các ông chủ bao muối hại tay ho sao thế này ? Lấy cờ rắng phai viết nhùm mệt óc và cạn mệt tiệt cả nguồn véc, tôi lại càng hút nhiều hơn. Tôi chưa đến nỗi phải chán chiu nhưng tôi đã bắt đầu hút sái.

Nói có vong-linh bạn Ngọc-Thô biết cho, tôi hút sái không phải vì keo kiệt hay túng thiếu. Hồi ấy, thuốc phiện rẻ lâm mà Tôi, một gã trai hai mươi nhăm hán sún tuồi trên đầu, com cha mẹ nuôi, áo cha mẹ mặc, mà lại chảng vợ chảng con giả cát thi tiền đe đầu cho hết ? Không, tôi hút sái chỉ vì có người « bom » vào tai tôi rằng hút sái thì mới đậm. Tôi thấy hút sái đậm thuốc. Từ đó, mỗi tối đến tiêm cù Vạn, người ta bê cho tôi mấy cái cối và không hao g' ở quán kèm mấy thỏi sái đe « bao ».

Tôi hút dà có vẻ « con nhà chức-sắc ». Ở chung quanh người, ta không ngờ lời khen tôi. Mỗi khi tôi đến tiêm, tiếng chào nồi lén ôi ôi Tôi thảnh ra quen thường.

— À, đê tôi phải liệu mới được, tiên-sinh a. Một bữa, cù Vạn soa hai tay vào nhau như lối ét lán, cười ha hả nói với tôi như thế.

Lieu cái gì ? Tôi lim rim mắt với lấy cái dọc cù ngovi bồi bíp đưa cho hút như một người đối thuốc đã hơ tuần lè. « Ngày này, tôi hút thuốc phiện её cù thi tôi trả tiền. Nếu có thiếu thi tôi chịu. Chịu nhiều lắm, thi mỗi tháng cũng chi ba bát chục. Cù khong bằng lòng thi thôi, chì liệu cái « thả » gi ?

Tôi lại bắt lấy cái dọc mà hút nữa. Bình-hình lâm. Nhưng chính thyc thi ở trong lòng tôi lùc ấy nòi ién một sự bất bình ghê gớm. Tôi nhớ lại lời của một ông bạn nghiên đã nói với tôi vài hôm trước: « Cái tiêm này không chơi được. Chắc lép lâm. Anh em ta liêu mà đánh bài chuồn đì. Tiêm Félin ở Hàng Buồm dài khách khéo lâm. Mai sang « đóng đò », hèn ấy nhé ? »

Lại nói của ông bạn lúc này vang得很 tai tôi. Tôi nhảm mệt ngủ ? Không, cù làm đấy, cù ơi. Tôi đương nghĩ cách thi già cù. Nhiều người sẽ bồi chước tôi. Rồi cù chết. Mà không những thế, tôi lại còn nguyên r'ia cù. Tôi sẽ còn nguyên r'ia nứa, nếu ngay lúc đó « chủ-nhau » không vượt cái « ghi-dòng xe cuộn » ở trên mép mă nói tiếp :

— Tôi liêu thế này, tiên-sinh a. Cái bọn nhâ vân chúng minh không thích òa. Vậy tôi quyết định rằng từ lối mai tôi sẽ « rẽ-dec-vé » h'ain cái buồng này cho hai tiên-sinh : Ngọc-Thô nằm một bên, tiên sinh nằm một bên. Tinh lâm. Xem báo hay viết, tinh lâm. Cứ đóng cái cửa lại là chảng anh vào qua quầy. Mà cũng chảng anh nào vào buồng tiên-sinh được. Bởi vì tôi giận tiên-sinh lâm: tiên-sinh tốt quá nên nhiều bạn tòng quá, tôi cứ thấy tiên-sinh tiêu mà sút ruột !

Thay cụ chủ tiệm nói thế, tôi nghĩ nghĩ trong bụng. Nhưng mãi yề sau không thấy cụ cười, tôi mới thấy tái cù sự nghiêm trang lúc ấy bao bọc tôi nó toát như thế nòo.

### SẮP CÓ BẢN:

### Nguyễn-Du và Truyền-Kiều

của NGUYỄN-BÁCH-KHOA

Một cuốn nghiên cứu đầu tiên viết theo phương pháp khoa học về thời đại, về huyết thống, về biến thể, về cátinh thi sĩ Nguyễn-Du và về truyền kiều

Ngoài những hồn thường có in thêm nhiều loại giấy quý dành riêng cho các bạn yêu văn.  
HÀN - THUYỀN. 71 TIỀM - TSIN - HANOI

## Bút máy PILOT đã nỗi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÌNH THÈM TIỀN  
Gửi O\$OG tem vê Mai - Lĩnh  
60 G2 câu đât Haiphong  
ngài sê nhận được thư trả lời

Nói dè các bạn mừng cho lúc ấy, thực quả tôi thấy ruột gan tôi như có ai mặc cái borm xe đạp vào borm lén nhu thòi. Chắc là cái mũi tôi phồng, to lên bằng quả táo tây" chứ không chூi. Tôi cảm ơn cụ chủ tiệm không dè đâu cho hết. Tôi muốn ôm lấy cu, hòn cái bộ "ghị-dòng xe cuộc" của cu dè xin lỗi, vì lúc nay tôi đã nghỉ can cho cu. Nói có thán phật chứng minh, cu là một người rất tốt. Đè, riêng một cái phồng cho Ngoc-Thô và tôi? Ông chao! thế thì còn gì hay hơn nữa. Thực tình, hòn chung dụng & bên ngoài, tôi không sợ gì người ta dèn ám, hay đến hoango, nhưng quả tôi thấy rằng & tiêm nào cũng vậy, nhiều chuyện vào chuyện ra quá lầm. Minh lùi lùi di vào không nói chuyện với ai thì họ chỉ là mình "làm bộ" vì mình là nhâ vân nhà báo. Mình nói thi biết nói với họ chuyện gì? Bất quá cũng chỉ chuyện hót, cùng lâm thi lại là những chuyện ông này « choi » không soud phảng, ông kia có tính lúu não, cung ty xung minh là « cu phản bà ». Ngôi lè đối mách như thế xấu lám! Tôi không muốn Hút trong buồng riêng lít có người vào nhieu, thế tất it phải nghe nhieu lời nói xấu hay vu oang giả họa bênh tai. Còn như họ có nói xấu mình, mặc he. Vả cháng, tôi lại cần nói thêm rằng it lâu nay tự nhiên, không hiểu làm sao, tôi đã thấy e sợ « nhiều người biết rằng tôi hút ». Tôi lại se rằng, tiếng hay đồng đi, tiếng đồng đi, mẹ tôi se biết rằng tôi nghiệp. Ủ, tiện thật: cụ chủ tiệm chu đáo lắm, cụ muôn giờ tiếng ché tôi, tôi lâm. Tôi không biết làm thế nào dè đáp tạ, tẩm lòng cu đã qua yêu tôi. Nhưng, nói vụng cu, chính cũng vì tẩm lòng quay đó mà tôi thành ra nghiêm nặng thêm: từ ba cối, tôi hút tăng lên bốn cối! Dần dần, cái không khí ở tiệm cam dỗ tôi, hôm nào không đến tôi nhớ quá. Y như thế một anh ôm tưống-lư vậy.

Nếu Phan-tát-Chinh còn sống, tôi quyết phải đi tìm gã mà hỏi rằng ngày xưa gã tưống-lư Trần kiêu-liên thi có khô đến thế hóng. Ngày, ông này: nô-nhu ma chử không phải ngườ, ông a. Ông như mất tri khôn. Ai hỏi ở bên cạnh tai, ông tưống là người ta quát. Chân tay ông rời rã: ông thấy là thừa. Ông thấy bụng ông, giờ sinh ra cũng là sinh ra thừa; cả mặt nữa; cả miệng; cả mũi và cả đầu ông nữa—cũng là thừa, thế có chết không, ông? Ông gắt ngang cả nhâ lèn; cái gi nhà bếp cũng làm tôi că. Ông

ăn một quả chuối cho đỡ đói: chuối có một vị chua. Ông phập phồng hai cánh mũi đánh hơi: Ô này la! sao & trong buồng ngủ của mình lại có hơi thuốc phiện? Thế là thần tri ông đưa ông đi « chui du » khắp đó thi đây: ông đến tiệm của ông. Ông múa một cầu tuồng: « Đuỗi dè ra át bắc, lòng luồng nhung sầu tay... cảm Hán-hoang cảm ngứ dài mây, thân chí xá nát bao lao khô... hả! Ông thấy rằng cái tiệm mới chính là nhà ông vậy. Vui lâm Đẹp lâm. Ông se & sang-nam » ngay nếu lúu áy tam can ti phế ông không dẹp ông cho chúng làm dám điều & không có thி mét lâm! Lập tức, ông cởi giày, đẽ nguyên bi-tát nhây lên giường mà nằm co quắp lại như một con tôm vậy. Ông oí, đẽm êm lâm, ông co rết đắp: tôi thách đấy, ai dám bảo đời là vô vi? Đời có một cái vị lá lâm: nó thơm mà lại béo, mà lại bùi, mà lại bùi. Một điều chưa may gl. Hai điều: tiêm nhanh lén một tí, anh Ba! Ba đếu: à, đã kha kha đấy. Đời lại càng đẹp đẽ. Vạn tuế à Phù-dung! Vạn tuế à phù-dung! Ông bắt chước Ngoc-Thô đứng lên trên giường het một câu: « Như mồ dây... » xoay một rờ giò chân phẩi lén dà vào áo giáp. kiều một viên tướng Quang-lạc nhây lén lung ngực hóng minh ra trận... Thanh ôi, tôi xin chia buồn: ông rời đánh cịch một cái tím trên trời xuồng. Ông có sống & trong thực-cảnh đâu? Ông tượng tưởng-tượng dây mà. Thực-cảnh dây mà: tôi hôm nay ông chưa hút. Ông đương nằm ở trên giường ngón của ông: ông nhở đẽm cái cảnh linh-lung ở tiệm dây đó có mấy ngón đèn dầu mờ tỏ, đep nhõ con đường êm nút Ngụ-binh, một đêm té am-giao. Cảnh đó « gợi » lòng người nhiệm lâm. Thế mà ông không được hưởng. Lòng ông rộn rã như có ý vò xé. Tai ông àm cả lèn như có tống bộ óc. Nói dại dò đi, thật quâ là nhâ không có « ông già bà cả nò nâm xuống », vậy mà không hiểu nước mắt & dầu cứ bò nhào ra. Ông nhõ đèn tiêng nói của ông chủ tiệm? tên bón tiệm mỗi khi làm xong điều thuốc lại cầm cây tiêng gõ rất nhịp nhàng vào đec lầu mồi ông xoi? đến cái tiêng hát của bà Lucie cù mồi khỉ no thuốc lại ngắn lên như tiêng than thở của Chiêu-quán khỉ ở Phiên-bang sâu nhõ cung điện Hán-hoang thuở trước?

(Kỳ sau tiếp)  
VŨ BẮNG

**PULL'OVER**

đại hào hang, dù các kiều, các màu rất thanh nhâ  
xin biến thư vă lây mẫu và giá cùa hảng đét...

CU - ĐẠT 44, rue du Charbon  
HANOI

# Tôi làm « bồi bip »

III

## Triệu-Tử bếp tai

— Cậu Hiếu ôi, cậu Hiếu !!

Lúc này tôi đang dì lang thang ở Chợ-Gạo để tìm người dầy tớ cũ của tôi ngày trước. Hồi đó anh hán dưa hán đến làm với tôi thi hán mới độ 16, 17 tuổi. Mới ở nhà quê lên được vài tháng, và theo anh dì làm một vài nơi mà trông hán hây còn ngờ nghênh hán.

Nhung hán là một đứa rất trung-thành và ngoan ngoãn.

Tôi còn nhớ, sau khi nó & với tôi được hai năm thi nhà chúng tôi bị sáp kiết, bắt buộc chúng tôi phải di tím sinh kế ở dưới Hải-phong. Ba ngày trước khi di hán tò vé rát áy này, thương tiếc va buồn rầu. Nhiều lần hán đã khóc trước mặt chúng tôi!

Che đến ngày nay, đã ba năm thầy trò xa cách !...

Thoảng nghe tiếng gọi quen quen, tôi quay đầu nhìn lại thì nó đã chạy đến chỗ tôi.

— Cậu a.

— Kia anh O... tôi có ý di tím anh từ trưa đến giờ. Anh đổi tên rồi sao mà tôi hỏi thăm, không ai biết cả. Độ này làm ăn có phát tài không? Tôi nghe họ nói, anh dạo này khâ lâm...

— Cám ơn cậu, cung dủ tiêu. Nhờ giờ được cái không phải krô sở vất vả gì, cậu tráng cháu cũng dủ rõ.

Tôi chý ý nhín O... từ đầu đến chân, tôi thấy tôi đúng bén nó như một anh thất nghiệp đã ba năm đúng bén một ông phán trề.

## Cùng độc giả Cao-miên

Kể từ 15 Décembre 1942, Đại-lý của chúng tôi, Nhà sách VÕ-VĂN-KÍCH dời lại phố mới 50 Van-vollenhooven (ngang cửa Đại-Việt) sáng thứ hai đã có Trung Bắc mới, tại đó có đủ đồ tap-hoa, các hiệu thuốc Nam Bắc — MUA SÁCH-CÙ với giá cao.

Bấy giờ mặt trời đã sê vè chien. Gió huu hiu mát. Hán vận một bộ áo pyjama lồng lụa « sát sì » dâu trái bóng loáng chân đí dép lót da, người dầy dà béo tốt. Bấy, nó cũng là một anh bồi bip. Nó làm nghề này từ khi no bắt đầu & với chúng tôi.

Tôi chẳng giám giấu gì ai nữa — chính tôi nghiệm, mà anh nó làm ở một tiệm tôi thường đến hút, đã dem nó lại tiệm thuốc cho tôi.

Sao rời vật đồi, mới vài năm trời mà nó dâ thay đổi khác hán ngay xura. Người nó nhón, bắt hán lén, bộ mặt nó linh lợi nhanh trai, ăn nói rắn rỏi hoa bát, cù chí định đặc mạnh bạo, không còn nhu ngày còn it uồi. Năm này nó đã 22 thi phải.

Đứng đường nói truyện không liệu, xó ác cắn mồi tôi vào một cái tiệm khách ở bên cạnh nhà hóng-lâu Ngõ Gạch. Đến đây nó gọi người thấp dèn, lây thuốc rồi nó mời tôi hút.

Lúc này tôi nhìn nó mà hồ hẹn vò cùng. Nô biết ý, nói lảng sang truyện khác, chua hè giám nhắc hỏi đến thân thế của tôi.

Nó chỉ nhìn tôi mà thở dài.

Chú tôi nói truyện, nhưng là những truyện dâu dâu.

Đồng hồ vừa điểm mười tiếng, nó ra ngoài đđ năm phút mang vào cho tôi mấy cái bánh ngọt; một gói thuốc lá Camel, và đưa vào tay tôi hai đồng bạc dè tôi dùng. Đoạn hán lê phép xin vè, hẹn đến sáng sớm mai lại đến đây với tôi.

— Tiền thuốc, con trả rồi đấy, cậu a. Đêm nay cậu ngủ tạm đây, con dâ nói với chủ tiệm rồi. Con vè, cậu nhá!

Tôi nhìn theo nó, bụng mừng thầm gấp được con người có nghĩa.

Bèm hôm ấy, tôi nâm không sao nhâm mật được phát nào mongsao cho chóng sáng đê chúng tôi lại được gần nhau.

Bấy giờ đã thấy nó diện sang ngất, di giày tay lop cop bước vào.

— Con bão nó gọi hàng cháo bò cậu xoi.

Tôi từ chối không ăn.

... ngồi tần ngần một lúc, khẽ hỏi:

— Cậu tha lỗi, sao con trông cậu dộ này

phong quang kém thê? Con không ngờ đời người thay đổi chóng quá, (O. chép miệng thở dài).

O. vẫn thành thê, nên tôi không cần che đậy những bước cung khò của tôi. Tôi kèo khe nó nghe hết. Một giọt nước mắt chảy vùng quanh trong khóe mắt của O!...

— Cậu ạ, sống có khúc, người có lúc. Bấy giờ nước cờ phải thế, bù ta cần phải tính đường mà gõ. Cậu đã có định ý gì chưa?

Tôi chép miệng.

— Tôi đã soay như chong chóng, mà chỉ gặp toàn những sự thất vọng! Tôi cố đi tìm anh xem anh có thể giúp được việc gì. Hoặc & trong tiềm anh làm...

...mởto mắt nhìn tôi nói to.

— Cậu mà làm bối tiếc ư?...

Nó chung mắt nhìn tôi mà hỏi bằng một giọng quát tháo làm tôi choáng óc.

Tôi phái liều trả lời nó.

— « Cũng dành vậy! » tôi đã tính con đường nó phải đi « như thế rồi. Anh khống nhô rảng « vì thuốc phiện mà tôi phải diêu linh, khὸ « cyc, phải chịu muôn cay ngàn đắng, phải « khinh tìn cửa nhà, phải mất việc làm ăn, « phải đổi bạc bẽo; trước con tiền, còn của, « còn ô tù, nhà lầu, còn kẽ hẫu người ta, thì « còn bạn còn bè, anh anh tôi tôi, sống một « cách vương tôn công tử, anh biết đấy..

« Đến giờ thì trái hẳn, be bảo bảo nhau « láng cả, người đời bao nhau khinh bỉ chỉ vì « tiền của tiêu ma vào thuốc phiện!...»

## THUỐC GIA TRUYỀN (ÔNG LANG NGHÈ)

Dầu Vạn-ứng Tho-Xuân

Muốn cho mình khỏe mạnh lúc nào ta cũng phải có lọ Dầu Vạn-ứng Tho-Xuân trong người, không còn lo ngại gì. Dầu Vạn-ứng Tho-Xuân cứu trừ百病.

Nhà thuốc THO-XUÂN-DAN N° 44, Hàng Bè (Radeaux) — Hanoi

Thị trấn và ngã ba đường Trần-dinh-Bach, hàng Bè Hanoi. Số 47 Thanhhoa Ets. Chung Tu N 77 phố Cửu Hợp



« Mà cũng lại đến bây giờ nó bắt buộc tôi « đem thân tàn ma dại ra để làm nô lệ cho « nó, để lôi cuốn biết bao nhiêu những thiếu « niên có chút ít tư tưởng như tôi, nhưng « thiếu niên họ vong của quốc gia xã hội phải « chim dám vào vòng tròn lục như tôi. Khὸ « lâm anh ạ. Nhưng cũng dành vậy, rồi ta sẽ « liệu sau.

...dù ra giọng thiết tha nói:

— Con không dành lòng tròng thấy câu nói minh làm những việc tội tệ thế. Nhục lâm cậu ạ, nhục hơn nữa là xua kia cậu bay bè nhieu, toàn những tsy danh giá giàu có, nếu lỡ một khi bạn cậu gặp cậu ở vào cái cảnh trạng đê hèn này thì cậu nghĩ ra sao?

Tôi choáng người mót lẩn nấp song ác hại thay! lẽ phải thường hay nhường bước cho sự cần.

...nói đến tên chửi tiệm mà nó đang làm. Tôi rật bần người như bị sét đánh.

— Thời hóng rồi, lại chính là tiệm mà xua kia tôi hay đến hút nhất, mà chủ

tiệm lại qui hóa chiêu chuộng tôi.

Tôi nghĩ phân vân, sau cùng liều mặt đầy mày rận!

...phải chiêu lòng tôi, rất tôi vào xin việc. Hoan nói:

— Ông này khắc nghiệt lắm. Đối với người làm, ông cứ thẳng băng, chẳng tình thay trò gì hết. Tiện ở đây sang làm. Mỗi giường có một ngọn đèn xem sách, một cái chuông

Thoái nhiệt-tán Tho-Xuân

Chuyên chữa người lớn, trẻ em, bốn mùa cảm sốt, nóng, lạnh, rực đầu sổ mũi,

điện đê gọi bồi. Riêng một buồng đê tắm, và toàn đồ tráng men tây. Bên cạnh buồng tắm là buồng vệ sinh máy. Buồn cười nhất là cái tên người ta đặt cho ông. Ông Triệu từ chợ gạo,

Đi qua một cái cửa hiệu khá to, do bà vợ ông râu quặp trông nom, tôi theo chân O.. lên từng gác thứ nhì — từng nhì là tiệm, từng ba là buồng ngủ, nhà thờ.

Ở đây sạch sẽ là thường. Từ cái cầu thang đánh sít bồng lộn, cho đến hòn gạch lát hoa cúng soi gương được. Không một vết bẩn không một bụi!

...đưa tôi vào cái buồng chỗ ông nằm hút thuốc. Tôi nghe thấy tiếng ôn ào nói truyện, khỏi thuốc lá áng le lẩn khói thuốc phiến đưa ra thơm nức. Tôi đứng đợi & ngoài, dè O.. vào nói trước.

Lúc này tôi nghĩ vơ nghĩ vẩn chỉ muốn chửi tên O.. nhưng thấy nó tên tăm với mình thì lại ghét nỗi. Cửa buồng két mờ, O... bước ra vẻ mặt tươi cười vui vẻ như có điều gì bất ý.

...bảo tôi vào. Tôi còn rụt rẽ thì hắn đầy tối đi đến mấy bước, suýt ngã!!! Tôi vừa ló đầu vào khôi cánh cửa, thì một sự làm cho tôi tái người đi. Bạn tôi, anh Y.. bạn chí thân của tôi đang nằm hút thuốc với chủ...

Tôi lùi ngay ra, ù té chạy không kịp nói cùng O... mấy lời vĩnh biệt.

NAM-SƠN

HẾT

## Sách mới

B. C. N. vừa nhận được:

Giá dụ nhì đồng của Đam Phương, giá 1p50, nhà Lê Cường xuất bản.

Hai tám hòn (tiểu thuyết) của Lê Văn Truong, giá 1p30, nhà Đời Mới xuất bản.

Truyện học sinh Đời Mới, số 11 và 12.

Một thiêu niên (tiểu thuyết) của Mạnh Phủ Tư, giá 1p30, nhà Mới xuất bản.

Xin có lời cảm ơn các nhà xuất-bản và giới thiệu với bạn đọc.

## Kịch Đồng bệnh và Văn Muội

Tối 12 Decembre tại nhà Hát Tây, ban kịch Hanoi sẽ trình bày:

1) Đồng bệnh, kịch của Khái-Hưng.

2) Văn Muội, kịch thơ của Vũ-hoàng-Chương.

Tiền thu giúp quỹ cứu-tế quốc-gia.

ĐÃ CÓ BẢN:

## BỐN BỀ LÀ NHÀ

Tiểu thuyết trên bộ của Thiên-hà-si  
M-eanh truyện lphi-nh-urn, mao-hi-nh,  
khoa-hoc, đọc-rất hanh-má, và bồ-xen.

## MUA KIỂM GIỮA CỘ QUỐC

Tiểu-thuyết đang tàng-tu-giá của Mai-Viet  
Một cuốn da-sắt rất giá trị của tác-gia  
Tráng-si Bô..-đê, cuốn sách đã được bán nhất  
năm 1942 trong cuộc thi-tu-kih của nhà sách Minh-Dức.  
Cùng dâng trong VĂN - ÔI TẬP-Một số 1 Giá 0p60  
HÀN - THUYỀN PHÁT HÀNH

ĐÃ CÓ BẢN:

## Một thiêu niên

Tiểu thuyết dài của MẠNH PHỦ TƯ

GIÁ : 1\$30

Nhà xuất bản Môi 57 Phúc-Kiến Hanoi

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

## Điêu - Nguyễn

- 1) Thuốc dae da dày Đieu - guyen
- 2) Thuốc ho áo - Đieu - Nguyen
- 3) Thuốc ho mao - Đieu - Nguyen
- 4) Thuốc bồ hòn - Đieu - Nguyen
- 5) Thuốc bồ huyết - Đieu - Nguyen
- 6) Thuốc cam cây - Đieu - Nguyen
- 7) Thuốc cam sả - Đieu - Nguyen

Tổng - cty : 125 Hàng Bông Hanoi  
Đại-ly Đức-thắng, Mai-Nhà, Nam-liên; Saigon  
Nam-cường : My tho, Vinh-phung Vientiane

ĐÃ CÓ BẢN

## ĐÔI VỢ CHỒNG

Truyện dài tám-lý của Kinh-Kha giá 0p20

Trong gia-dinh các thanh-niên Việt-nam  
ngày nay, hàng ngày thường xảy ra  
muôn nghìn vụ việc mịch nhả, nó làm  
cho tan nát hạnh-phúc gia-dinh. Để  
chữa cải thiện hạnh-phúc gia-dinh, Kinh-Kha  
đã phân-tich những sự việc-mịch  
đó, một cách rất tình-vi và sâu-sắc.

## ĐỨA CON NUÔI

Sách Hoa-Mai số 25 của Ngô-Hòa giá 0p12

## TRÊN BẮC CỤC

Sách Hoa-Mai số 26 của Vũ-Tinh giá 0p12

Nhà xuất bản CỘNG-LỤC, 9 Takou Hanoi

# NGƯỜI KÉP GIÀ

CHUYỆN NGẮN CỦA KIM-LÂN

Làng tôi, năm ấy vào dàn không có tuồng. Không ngờ lại là cái may cho ông Trạch. « Làng đất » không khôn nhẹ dàn đậm bỗn tè ngắt ». Các cụ trong dàn hợp nhau lại lầu một ban tuồng, dòn ông Trạch dạy dàn em. Từ ngày ông lên chức « trùm », ông có vể sung túc hẳn lên. Các cụ tai mũi, trong « hàng hội » ra vào luộn. Ông Trâm rực rỡ hán tĩnh ra nhà ngoại tiếp khách. Ban thờ ô được ông chăm chút cẩn thận. Lúc nào cũng có mia hoặc kẹo trên đĩa cùng bên hắt binh hương nghi ngút khói. Công việc xem ra thập phần hoàn hảo. Chỉ còn có động anh em trong làng tập tuồng nữa là xong. Viết này chừng khô khán, ông Trâm (nơi người đều gọi ông Trạch là Trâm) thường lò vè lo âu.

Ông hỏi tôi :

- Bác hiện xem có đóng anh em tập không nào?

Tôi trả lời lấp lỏng :

— Thế nào chẳng khà.

Im lặng suy nghĩ một lát, ông bỗn tính :

— Hay là thế này ! Bác giờ cũng rồi nái, ta tập chơi. Nhận thê rả anh em cùng tập cho voi.

Tôi chẳng thích gì hát tuồng ; và biết các bạn mình cũng chẳng ai rái. Nhưng không muốn làm cho ông thất vọng, tôi trả lời nướu dồi !

— Vâng ! dè rồi cháu hỏi chúng nó xem đã.

Ông khẩn khoản dặn dì dặn lại :

— Bác cố giúp hộ nhé !

— Vì sao hèn thay tôi sang là đưa thi mấy chốc mà khà.

(Tiếp theo và hết)

ông đơn dà mời mọc như khách quý. Má lầm rào cung vây, chỉ dẫu ba câu chuyện « tào lao » ! Ông hỏi ngay :

— Thế nào ! Bác đã rủ đồng anh em chưa ?

Các bạn trong làng chang ai tập cả. Họ đều bùi mói khinh bỉ ! « Tập tuồng » i cô lâm ! không hợp thời nữa ». Nhưng tôi cũng trả lời dè ông vui lòng :

— Cũng khà !

Ông Trâm sung sướng lộ ra mặt. Ông ăn-cắn mồi tôi ăn một chiếc kẹo lạc. Ông dùng đũa « bǎn » mồi khi hút được vài điếu. Gọi nhã nhặn là thira huệ tồ. Ông cho tôi làm dè sai bảo. Ông cho gọi tôi sang chơi. Hồi những câu vẫn thường hỏi :

— Thế nào ! dà khà chưa ?  
Thôi trảm sự nhờ bác cả.

Tôi trả lời cứng rắn :

— Được, cứ cứ tin ở tôi !  
Niều anh em tập mà.

Bàm lao phải theo lao, đến giờ tôi vẫn phải nói dối. Ông Trâm giục rồi rít :

— Thôi thế bác đi ngay bộ, bộ anh em đúng sáu giờ tối đến làm lễ tôi rồi ta « thứ hoi ».

Hát tuồng tiếng vậy mà khó đầy bắc q. Có tập mới biết. Phải dủ, ái, ô, bý, dục, nô, ai, lạy mới thành được người kép bay.

— Khó thế, chúng tôi tập sao được ?

Tôi cảm cõi di, làm như không nghe tiếng.

Về nhà, tôi dặn mẹ tôi hể coi hỏi thi nói dối đi vắng.

Hai ba lầu ông Trâm cho người nhà đến gọi, đến và không.

Chập tối tôi rủ máy bay

nữa đi xem tập tuồng. Nhà

Du mội hôm đối với tôi làng

lẽ thân mật, tôi ấy bỗng trở

nên ào, xa lạ. Sóng nồng

người dứa, xem lồ mồ ngoài

hèn, den thăm ia e, lên

bóng đèn « măng-sông » sáng

lóa. Bên trong, trên bài dây

phun, các cụ « hàng hội »

ngồi uống nước hút thuốc,

— Làng ta là đất nồng.

Thê mà hội hè dè, è ngắt. Sợ

rằng hàng-súr người ta ché

bai, nên các cụ bỏ tiền ra

nuôi thủy dày. Vây anh em ai

— Kia lão Trùm Trạch hỏi  
gi anh ?

Tôi với vàng bảo nhỏ hắn :

— Đừng nói to t mặc ông

zy.

Bỗng cụ chánh hội — người

dứng lập ra phuong — đứng

lên hướng ra ngoài, cắt tiếng

sang sảng :

— Làng ta là đất nồng.

Thê mà hội hè dè, è ngắt. Sợ

rằng hàng-súr người ta ché

bai, nên các cụ bỏ tiền ra

nuôi thủy dày. Vây anh em ai

các cụ nói bằng giọng vô cùng

khinh bỉ. Ông Trùm chán

cảnh, rùi rời ngồi một só, hai

mắt lờ dờ như tường lại

những ngày tùng thiếu. Rút

lại phe các cụ không cho tập

cứng lý hơn. Nanging người

« ngụ-cu » kia phải duỗi ra

với vát :

— Ah em trong làng vào

tập di chủ ! Mấy khi đã có

dịp may này.

Một anh trong bọn tôi lém

linh :

— Thưa cụ có dào không ạ ?

— Có, hai co k.a.

Vừa nói, ông vừa vui vẻ

chỉ hai co con gái ngồi e lê

sau bòng tôi cột nhà. Từ nãy

vẫn không ai dè ý. Nhìn kỹ

thi té ra : một cõ con ông Sáu

Suyễn thịt lợn ; và một cõ

con ông Quyền Run bán rau,

ngày thường vẫn gánh hàng

đi chợ, gầy gò và lem-luốc.

Tối áy hai cõ cũng dòm-

dâng hơn ngày thường chút

it.

Chờ dã lâu, không thấy có

ai, ông Trâm xoay ra nói

khich :

— Làng ta không ai dám

tập à ?

Vẫn anh bạn lúc nãy nói

sen :

— Cõi có anh Triệu.

Ông Trâm hấp tấp chạy lại

phía chúng tôi, vồ vập hỏi :

— Đâu ! đâu ! bác Triệu

đâu ?

Tôi cố hoảng hốt bay tay,

chạy vút ra ngoài ngô, lẩn

vào trong bóng tối. Ông Trâm

duỗi theo tôi khùng kip, đứng

lại nguyên rùa :

— Thê có phái đồ chảng

nó nhãi ranh không cơ chứ !

Tôi nghe rõ mồn một, vừa

hở hận vừa thương ông và

cái nghề không hợp thời của

ông.

KIM-LÂN



muốn tập cù vào thứ hoi.

Mọi người im lặng. Ông

Trâm nói thêm :

— Anh em cứ việc tập,  
không sợ phi tần gi cá. Tiền

nong dã có hàng hoi bò ra.

Chừng chình một lát mới

co nãm, sáu người lớn và vài

ba đứa trẻ độ mười bốn mười

lăm ăn mặc lam lũ xin vào

tập. Họ toàn là những người

ngụ-cu cũ. Các cụ ồn ào bận

tán. Cụ thi bảo : Cứ cho tập,  
sau sẽ liệu. Cụ thi : nhất định

không bằng lòng cho dân

« ngụ-cu ». Hai tiếng ngụ-cu

# TIỆM TRÀ HANOI 1942

III

## Xóm Montmartre của Hanoi

Như trên đã nói tiệm trà ở Hanoi có nhiều hàng. Có hàng thì dành cho khách sang, có hàng thì dành cho khách bình-dân, có tiệm thi suối ngày lắp nắp, có tiệm lại vắng khách ra vào. Chúng tôi từ phố Mă-mây đi vào ngõ Quảng-lạc là một ngõ nhộn nhịp nhất ở Hanoi.

Xóm Quảng-lạc, Hàng Buồm, Ngõ Gạch có thể vi như xóm Montmartre ở kinh-thành Paris. Thực thế, trước hòn chiến-tranh, khi Hanoi còn ở trong thời-kỳ toàn-thịnh, cứ đêm-dêm thì các phố đó nào nhiệt một cách lạ thường.

Tiếng rồng, tiếng lênh, tiếng các thứ âm nhạc tay và tiếng hò bét của các con hát trong mấy rap hát hòa thành một thứ tiếng ồn ào, inh ỏi làm cho ai qua lại cũng phải dè ý.

Trước các rap hát, các hiệu ăn, những ngọn đèn 100 và 200 nến chiếu ánh sáng như ban ngày. Tại các phố trong xóm này từ 7, 8 giờ cho đến 1, 2 giờ sáng, lúc nào người đi lại cũng rộn riph như một ngày hội. Quang-cánh đó ngày nay vì chiến-tranh không còn nữa nhưng ban đêm qua các phố đó, dưới ánh đèn lờ mờ phảng-không người ta còn tưởng tượng như nhô lồi những cảnh náo-nhật mây năm về trước.

Các rap hát, các nhà chơi, các tiệm ăn, tiệm bút vẫn còn nguyên như cũ, có thiếu chăng chỉ là thiếu các tiệm khiêu-vũ, vì món chơi này đã bị cấm ngay từ hồi chiến-tranh bắt đầu.

Cũng vì thiếu khiêu-vũ và các thứ chơi đùa « trè trung » nên số khách ở các « tiệm trà » mới càng ngày càng tăng thêm gấp bội. Những thanh-niên trước kia là đệ-tử nữ thần Terpsichore thi nhau nhiều người đã trở nên đồ-dé của Phù-dung-tiền-nữ. Họ đã lấy cảnh mờ mộng trong làn mây khói mà họ vào cảnh nhịp nhàng êm đềm của các tiệm nhảy. Những tiệm & ngõ Quảng-lạc, Nguyễn-Khuý, phần nhiều nhô hép, mà lúc nào

khách thường thức thú á-phiên cũng đông như ném cối.

Ở đây, không có những tranh-ảnh trang-hoàng nhã nhặn, những sập son đỏ, xanh giải-diem chỉ riêng cho một người nằm và một bàn đèn mà toàn những ghế ngựa son hàng dài đặt liền nhau như những cái sán trong nhà-phá dè cho loi chỗ. Trên mỗi ghế ngựa có lúc ta thấy đèn ba ugون đèn và 5, 6 người khách nằm quây quần chán người này ép sau lưng người kia. Mùa hè, nếu ta ở ngoài bước vào các « tiệm trà » đó, nhiều khi ta bị ngạc hơi vì khỏi thuốc và mùi mè hôi từ quần áo các bậc quý khách xông lên. Chính ở những tiệm hàng dài này, người ta mới được trông thấy cái cảnh đặc biệt của các tiệm trà Hanoi. Người mới trông thấy lần đầu không ai không phải ngạc nhiên vì sự tranh dành chen chúc trong các tiệm đó. Người ta đưa nhau, tranh nhau để có một chỗ, nằm, để được hút trước. Tiếng chủ gọi thuốc, tiếng khách và bồi nói chuyện làm cho trong tiệm lúc nào cũng như một cái chợ con.

Đặc biệt và đông khách nhất trong các tiệm đó là tiệm chủ Khách « Què » ở đầu ngõ Quảng-lạc ngày trước rap hát. Đó là một tiệm mở từ mươi lăm năm nay ở trên gác một ngôi nhà hai tầng, tầng dưới là một hảng nước bán đủ các thứ cần dùng cho dân nghèo trong khi cần hút như thuốc lá, thuốc lá, các thứ bánh kẹo, các thứ hoa quả v.v... Chủ tiệm trước kia là một tên « hoóng tiệm » nghiên xác, thê mà ngày nay nghiêm nhén dã thành một ông chủ tiệm giàu có phong lưu. Theo những người đã hút qua ở tiệm này thi mỗi ngày số thu của tiệm chủ Què có tới 6, 7 chục đồng (trong số đó thi chủ tiệm phải ăn lãi 30 %, là ít). Không thế mà chủ tiệm mỗi ngày tiêu thụ tới 7, 8 đồng bạc thuốc phiện, lại còn số tiền chi phí trong tiệm, tiền nuôi 6, 7 người bồi bíp. Trừ các khoản đó chủ tiệm còn có thê có một cái vốn khai to để mua trữ thuốc dùng trong

lúc khan hoặc để báu lại/cho các bạn cùng nghè với một giá cao. Chủ tiệm dã sống trong cảnh phong lưu lại nghĩ đến việc lập gia-dinh dè có người chuyên trò và giải phiền khi sớm tối. Có lẽ chủ nghĩ đến cái cảnh có độc trong lúc iuất giá mà ghê sợ nên chủ dã chỉ hứa ra hàng trăm bạc lạy voi. Nhưng một là vì chủ vò duyên, hai là vì « Phù-dung-tiền-nữ » người tình nhân thân mến của chủ may chực năm nay đã quá ghen mà không muốn cho chủ sẽ gánh chung tình làm hại nền lâm nạo chủ lây vợ cũng chỉ được một vài tháng rồi tìm què lại cuộn gói cao bay xa chạy. Mỗi khi chủ nghĩ đến chuyện già dinh, và con chủ lại cảm hờn những con người bạc bẽo, vi thế, gần đây, chủ chán vì nhân tình thế thái, quyết định thỉnh với Phù-dung-tiền-nữ cho đến lúc đầu bạc rồng long.

Những khách hút ở tiệm chủ Què, mỗi khi đã quen thi không sao bỏ được. Đầu cò vi chuyện gì xích mích mà bộ dà năm bảy hôm, cuối cùng lại phải giờ lại. Sì dà chủ Què giữ được khách như thế là vì — theo lời những khách quen tiệm đó — dù có những cái dọc miêu cao ráo, bút mệt điện cò thê đánh biệu bằng năm điều. Nhất là trong khi thuốc đất này, muôn tiết kiệm, cắc dàn bẹp lajithch để tiệm chủ Què hơn là các tiệm khác. Cũng vì những cái dọc lamy say người dà mà tuy tiệm chủ không lây gi làm sạch sẽ, thuốc bẩn cũng không rè mà khách lúp húp cũng đóng nằm ngón ngang khắp các phản. Chủ Què chỉ đứng chủ lamy — vì có cá — việc đóng thuốc, béo thopr, đánh xát, thu tiền, chỉ cần đến do tay một tên bò thản túi dung trong nom. Khách hút tại tiệm này toàn là hàng khách nghiên nặng phải có những dọc rất nặng mới dà. Có người khách hút tiệm chủ Què dà ba năm hương ngai với tôi rằng: « Tôi không thè náp bò được cái tiệm bài thủi và tôi om đà. Bò mày lăn tôi dà lại phải giờ lại. Không ôi đèn lục ioi từ già Ha-agi rồi sẽ ra sao? ». Ông khách kia dã nói thực. Mỗi khi ông phải

hút nhè, hoặc được anh em mời đến tiệm khác thi dấu ông hút nhiều đến đâu cũng phải quay về làm mấy hồn của chủ Què mới yên.

Những người không nghiên chắc lấy sự dò làm lâ. Thực ra, thi đấy chỉ do thói quen gày nên và bắt buộc người nghiên. Ông có thói quen hút ở tiệm đó thi lúc nào ông cũng có cảm tưởng như chỉ hút ở đấy mới dà, còn nếu hút chỗ khác cũng hằng thùa.

Cùng một phẩy và một khu với tiệm chủ Què còn hàng mười mấy cái tiệm khác nữa, tiệm nào cũng rất động khách. Mỗi tiệm có một tên riêng của nó: nào tiệm Ba Ngòi, nào tiệm bò Năm, nào tiệm Ông F. nào tiệm Trang-yên, nào tiệm Hai H. nào tiệm chủ Kéi, nào tiệm tên Ác, v.v. những tiệm đó tiếp đà hàng khách không phân biệt sang hay hèn, giàu hay nghèo, cốt ông có tiền là có thê đến tiệm được. Phản động « dân bẹp » Hà-thành đều sống trong khu ăn chơi này. Ông quen một người nghiên thường thường, muôn tìm người đó chỉ đến các tiệm này vào buổi trưa hay tối thì thế nào cũng gặp.

## Phù-dung và nhan sắc

Tu-xa đến nay, nhà-phiên dà từng làm cho biết bao nhiêu người trong nam giới say xưa, mê mệt đến nỗi cả thân thể, tài sản phải hi sinh với nó và cả cõng danh sự-nghịenn đều tiêu tán trong làn mây khói. Tuy vậy, bà « tiên nâu » vẫn chưa thỏa thích vi hình như vẫn chưa hả giận loài người den bắc, bà còn ghen ghét cùi với phái yếu, nhất là đối với phái nam. Ông không nhan hạc bẩm. Trong hàng đê tử trung thành của bà ở nơi Ma-thanh-hoa lê, gần đây người ta đã thấy lẩn vào một số đại - diệu của làng son phấn. Những bạn gái thờ « nàng tiên nâu » dò lúe đầu còn e lệ lẩn lút trong các nhà riêng, các nhà hát ở xóm binh khang và những đại bàng doanh của các tuyn Tú, dến pay dâ không lấy sự nghiên làm xấu, co kè còn cho thê là một cái vinh dy, nên người ta dã bắt đầu thấy các nǚ đồ đẽ của Phù-dung-tiền-nữ công nhiên ra

HÀI ĐỌC :  
**Triết học NIETZSCHE**  
của NGUYỄN-BINH-THI

Một triết học tràn đầy nghĩa sống. Một luồng mist nhìn vào trong lứa loại người. Sach dày 208 trang — Giá 1\$05  
NHÀ XUẤT BẢN TÂN VIỆT 49, TAKOU HANOI

BÃ CÓ BẢN :  
**TRIẾT HỌC KÉI**  
trong « 100 sách triết học » giá 1\$00  
VÀNG SAO

tập thơ không văn chưa dày tư tưởng  
cao siêu của chí sĩ Ché Lan Viện  
trong « 100 sách đẹp » giá 2\$00

Đã phát hành : BÃ KHÔNG DUYÊN KIẾP của X. yễn - sơn trong « loại sách trinh thám » giá 0p80

vào các tiệm trà, nói cho đứng ra là các nơi công khai đăng. Không mấy tiệm trà lớn ở Hà thành là không có một vài khách hàng thường phái đẹp. Nhưng cô gái đêm thì dì « ăn sương » ngày lại lấy tinh tút hùm nhà không phải ít. Biết bao nhiêu cô khi thiếu thuốc đã đi lót tún thời, giả danh là bà nọ, bà kia để di lừa đảo ở các tiệm.

Nàng « tiễn nau » tàn ác đã làm tan rã biết bao bông hoa biết nói và đã chôn vùi biết bao nhan sắc đã từng có hồi lừng lẫy dưới bóng mặt trời. Tuy nhiên trước những cái thảm-cáph đố, các bạn gái vẫn không lấy thế làm sờn lòng và vẫn thường đưa nghịch với cô phủ-dung quái ác. Phản nhiên những kẻ đã dám mạo và lừa tò vò bắt kính, lờn với « nàng tiên nau » đều bị nàng cám dỗ và thu phục dưới quyền minh một cách rất nhanh chóng và thần diệu. Lúc mới mơn trớn đến nàng thì mỗi khi thuốc là một liều thuốc tiên làm cho tinh thần tinh táo, nhan sắc bồng-hoàng, sức lực mạnh mẽ hơn lên, nhưng than ôi ! đến khi đã thành nỗi lệ nặng tay đã dẫu sắc đẹp lộng lẫy đến đâu, có một thân hình đầy đặn mạnh khỏe đến đâu, cũng không mấy chắc mà tàn tạ hao mòn.

## Trang điểm

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÃ  
CHỈ RÀNH TRONG BẢN  
CHỦ QUỐC NGŨ Ở MÔI

HỘP

## PHẤN MURAT VÀ PHẤN SUPER - MURAT

THÌ DẦU DA MẶT SÂM, CÓ  
TẦN NHANG VÀ NẾP NHĂN  
CÙNG BƯỚC ĐẸP LỘNG  
LẨY NHƯ NGƯỜI CÓ MÀU  
— DA TRẮNG MIN —

Tổng đại - lý Bắc - Kỳ, Al - Lao  
ETABLISSEMENTS VÂN - HÓA  
N° 8 rue des Cantonnais — Hanoi

Hiện nay vì số bạn gái con công đệ tử của « nàng tiên nau » đã nhiều gấp bội nên trong thành phố đã có nhiều tiệm trà chỉ dành riêng để tiếp họ. Ở những « tiệm trà » đó, các nữ đồ đệ của thần nha - phiến tha hồ mà do thờ phong, suốt ngày đèn nhang ngồi ngút, tiếng âm nhạc chau vo vo, cũng không ai ngăn cấm.

Những ngôi đền thờ Phù-dung tiên-nữ » riêng của bạn gái đó đều là những nơi bí mật các bạn gái nếu không phải là quen biết thân mật và có người giới thiệu thì khó lòng vào lợt được. Kể viết bài này đã vi một sự tình cảm mà được: hân hạnh vào chiêm yết nữ thần Phù-dung trong một ngôi đền đặc biệt đó.

Đó là một ngôi nhà một tầng ở một phố Minh мieб, giữa một khu toàn nhà ở của các viên chức và các người lương thiện. Trong hẽ ngoài không ai có thể tưởng tượng được đó là một « tiệm trà », một nơi gặp gỡ của các bạn son phấn đệ tử của « tiên nau ». Nhà có ba phòng, mỗi phòng đều trang hoàng lịch sự theo kiểu các hộp choi đêm. Trên các bức tường sơn mầu nau thắm có treo những bức ảnh khỏa thân trắng có vẻ mỹ-huật. Các cửa sổ thì treo màn trúc còn các cửa sổ thì treo màn dằng len màu đỏ. Trong mỗi phòng đều có bày một cái sập lớn trên bày toàn các thứ dụng-cụ hàng nhất và dài đến. Dưới sập lại có giài thềm hoặc chiếu và trên sập để đây những nệm nhung và gối théu. Bà chủ từ ngõi đền thờ « tiên nau » này là một bà đã đứng tuổi có cái tên chí nghe đến ai cũng biết bà là một dân rất trung thành với vị nữ thần kia. Tay tuổi bà đã gần ngũ uần và suốt ngày, đêm bà bận rộn việc dèn nhang trong đèn thê mà trong những phút nhàn rỗi bà vẫn không quên trang điểm. Chắc bà tự hiểu rằng trong lúc sắc đẹp của mình hầu tàn tạ vì tuổi và nhu phiến, cần phải dùng những sự trang sức bê ngoài thi họa chàng mới giữ nổi tinh yêu của những kẻ vẫn chú ý đến bà. Những ai trong đền dời mà dán deo trát dây phấn trắng phấn hồng, mai tóc hoa râm vẫn còn uốn thành từng lớp và vẫn đậm mùi nước hoa, và nghe nói đến cái đời lẳng mạn của bà từ bao năm nay, người ta phải nghĩ đến hai câu thơ rất chua chát của một thi sĩ thành Nam:

Bà mươi tuổi, sáu đời chồng,  
Còn toàn trang điểm mà hòng chôn ai !

Bà đứng làm trùm mây cô gái giang hồ người Tàu, hoặc người Nam toàn là hàng dâ dạn mặt phong trần và đều là đồ đệ của « tiên nau » cả. Một cô trong bọn được ba « trùm » yêu chiều nhất lại là cô nghịt nặng nhất và đã từng sống cái đời chim nồi bao phen, nhưng nhan sắc chưa đến nỗi sa Jésus và đã khiến cho bao kẻ thèm muốn ! Bởi cô đã từng có nhiều đoạn ly kỳ và những khi nằm cạnh bàn đèn với các cậu tình nhân cô hay thường kề lại với một giọng kiêu căng những mầu đời oai oăm và những sự xả xì cục diêm của cô. Theo những người biết chuyện thì xuất thân là con một nhà bần tiện cô đã nhờ sắc đẹp mà sinh sống trong bao nhiêu năm.

Trước hẽ là cô dâu, cô đã qua bết các cảnh gai sám gai nhảy và cuối cùng cô lây được một công tử có tiền lại rất mê mệt về sắc đẹp của cô. Cô đã sai khiến người chồng đó trong mấy năm theo ý muốn và sau cùng đã đưa người đó vào đền chết. Từ đó cô lại quay lại cái đời giang-hồ và sống với nghề cũ. Cô nhập môn với « nàng tiên nau » đã ba năm nay và hiện nay có chỉ còn song bằng khói thuốc phiện ngoài những giờ dầm dưới vào bể nhục dục. Trong temple cô ở, các bạn cô cũng đều sống theo lối đó. Người ngoài bước chân vào đó, tức là đã tạm thả mình vào trong một làn không khí u u, mơ mộng do nha-phiến và sắc dục gây nên. Tại đây, người ta phải tiêu tiền không tiếc như vứt qua cửa sổ, tại đây người ta mua một vài giờ khoái lạc bằng bạc trâm, bạc má. Trước chán đến cái động lộng-lẫy của hai vị thần « phù-dung và nhan-sắc » đó, khách phải quên minh và quên cái đời sống bên ngoài.

Nằm xoong chiếc nệm nhung, cạnh những nữ đồ đệ của thần phù-dung, người ta có cảm tưởng như cả thân thể đã tan ra hơi cùng với làn khói thuốc trắng xanh bay bồng lênh không, người ta thấy mình không phải là người nữa mà chỉ là một cái xác thịt mềm nhũn không có linh hồn. Đây là tất cả cái công dụng của phù-dung và sắc dục ! Nhưng ai đã một lần được qua cảnh lị lùng đó không bao giờ quên được nữa.

(còn nữa)  
HỒNG-LAM

## HỘP THƯ

Ô. TRÚC-YÊN SON — Xin cho trước 15  
Decembre mời kí. Có thư rời.

### NHI-DỒNG GIÁO-DỤC

Muốn dạy con trẽ có hiệu quả xin đọc :

### NGUYỄN NHÂN THÓI XẤU CỦA TRẺ CON

của ông giáo Lê Doan-Vỹ soạn

Cuốn này sẽ giúp các phu-huyn rèn cho con  
tâm minh chín được hổn thể hổn tài xấu.  
Mỗi cuốn 1220. Mua linh hồn giá nhanh  
1\$90 Ô xua mua xin gửi 1\$80 (c 1 trước) cho:

### NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

### ĐÃ CÓ BẢN :

## Hai tám hòn

Tóm lý tiểu thuyết của Lê văn Trương 30 trang, in  
rất đẹp — giá 1\$80. Cố in riêng 5 quyền giấy dỏ, có  
chữ ký của tác giả, mỗi quyền 10\$00

### SẼ CÓ BẢN VÀO ĐỊP QUÝ-MÙI/1948 XUÂN BỒI MỚI

một công trình văn chương và mỹ thuật vi đại nhất,  
Bắc và phủ-hàn 9, 10 màu, in offset tại Ideo. Bìa vò  
cửa lát cả cầm danh sá trong nước. Bìa mực  
kéo hết

Đời Mới 62 Hàng Cót Hanoi

### GIÁ MUA BÁO

	Mỗi năm 6 tháng	1 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lio	10\$00	5\$25
Nam-kỳ, Cao-mèn ...	12,00	6,25
Ngoại quốc và Công-vở	24,00	12,00

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin dz :  
TONKIN THUNG BÀ - CHỦ NHẬT HANOI



### SAVON DENTIFRICE

EXTRA DOUX — DE GOUT FRANÇAIS

AGENTS ( Éts. TU SON — Phanrang  
GÉNÉRAUX ( Éts. RISON — 146 Espagne Saigon  
Cần người làm Tô gian phái hành savon KOL pour l'Indochine 323, Marius Cholet.

# ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG  
(Tiếp theo)

Mà cả đến tôi là người sắp mua, tôi cũng không hối, tại tôi không có quyền hỏi, và tôi cũng chẳng cần hỏi làm gì... Vậy giờ mới thật là tôi ngạc-nhiên vì câu hỏi của cô, chứ không phải ngạc-nhiên vì cô đã có công chờ đến lúc này!... Vậy, chỉ tại tôi-mò hỏi dã ngạc-nhiên, tôi xin cô cho biết vì sao cô lại hỏi những câu quá ngô... à! lè-lung và vâ-ichi như thế!

Mỗi giận của An lại càng tăng thêm, khiến cho nàng lò ngay bần-chất kém-lịch-sự của một cô gái thiên-giáo-dục-ra, bằng câu trả lời cợc-cắn:

— Ông muốn mua, ông đừng dùng muu-kế cõi mua cho kỵ-dược, mà tôi thì không muốn bán, nhất định không bán cho ông, nên tôi... « hổ ohoh » đây!

Khắc chưa tiếp truyện An bao giờ, nhưng chàng không còn là kinh-hạnh của An, nên nghe thấy An thổi ra câu ấy, thi chàng những chàng đã không nỗi giận như An, chàng lại còn căm cười và vui-vẻ nhỉn cõi gái ấy dò bừng mặt lên, vừa vì quá tức-giận, vừa có lẽ biết ngượng-thẹn cho câu nói trê-con và khiêm-lẽ của mình lở-thởt ra lúc đang nóng-nẩy, minh không tự kiềm-ché nỗi minh-trực mặt một thanh-niên tuấn-nhã! chàng ôn-tôn bảo An;

— A, ra tại thế! Xin cô tha lỗi cho tôi. Nếu tôi blết trước rằng cô nhát-dịnh không bán cho tôi thì tôi đã không dám có ý muốn mua. Vậy thì thôi, tôi không dám mua nữa. Tuy thế, cô cho tôi phân-giải hai điều mà hồn là vì quá nóng, nên cô quên không nghỉ-tôi: điều quan-trọng nhất là cái nhà này đang thuộc quyền sở-hữu của lệnh-nghiêm, chưa đến tay cô chiêm-giữ, nên đã ai dám mua bán với cô đâu?...

Tóm tắt những kỵ-truyện  
Vi-gia-dinh, an-tacy, hai chí em  
Hanh, Kiem phai den, ở nhuc ông  
chú, Hanh và Kiem tống khô xé  
capo co An, con ông Phong — một  
gái mới — chílun cách mía mai,  
caph-khoa, làm chép chí em nang  
tai nhung.

Vì mọi lần đến nhà Khắc trong  
nửa về y học hành họ Kiem,  
Hanhs biết Khắc.  
Sau mười mấy năm hồn lầu để  
muu sinh, ông được trả về và cha  
con được xum-pao.

An lúng-túng cãi:

— Nhưng, của ba tôi thì là  
của tôi. Nay chưa chính thật  
là của tôi, thi sau này rồi  
cũng có ngày chính phải là  
của tôi... Và lại của-cái của  
cha mẹ thi các con cũng có  
quyền can-thiệp dense...

Khắc mỉm cười, nghĩ lại:

— A, ra kẽ làm con lại mãi  
thêm được cái quyền ấy! Thế  
mà tôi ý tình không biết!..  
Nhưng xin cô đê cho tôi nói

nốt. Điều thứ  
hai: già-sản  
nay lập nên bón  
chưa đến hai  
vap; nay dâng giá thêm lèp  
dâng sáu nghìn. Lèp-nghiêm  
cần bán, mong góp nhặt lấy  
được đê hai vạn ruồi để liệu  
vào việc cần, có nói với tôi  
rằng việc liêp cạn đến danh  
dự của cõi tên-tộc; nhưng  
dám-hỏi, cõi kẽ mãi mới được  
ông Lan-Hương giả tội hai  
vạn ba nghìn! Tôi biết truyện  
về hiên rõ tinh-canh lèp-nghiêm,  
pến vui lòng cố giùp  
lèp-nghiêm cho hoàn-toàn  
được việc bằng cách già hơn  
ông Lan-Hương pán nghìn.  
Như thế, tướng tôi có lòng  
tốt, không so-ké, bắt chẹt,  
làm nhõ viêc của lệnh-nghiêm,  
chỉ tai tôi quý-nết lèp-nghiêm  
đã hết lời khâm-khoán tôi,  
chứ trong sự múa hán này,  
tôi được lợi-lộc gì mà phải  
dùng muu-kế đê cõi mua nhu  
lời cô nói?...

An càng nói xung, vung-  
vảng nói với một giọng rất  
võ-lẽ:

— Ông già lèn ai, ông  
định giúp ai, cái đó mặc ông.  
Tôi chỉ biết rằng tôi không  
thêm hồn, thi đâu ông trả  
thêm đến niết van nura, thi  
cũng nhát-dịnh không bán!

Còn đời tôi thi mặc-dẫu  
chưa phải là của tôi, ông  
chẳng khi nào múa nõi được

ngôi nhà này, vì tôi... ghét  
ông lắm!

An vừa nói rút câu thi cửa  
buồng thang gác mở tung hai  
cánh, và ông Phong đi dép  
rom hầm hầm bước ra, một  
tay chia đèn bắt tay Khắc  
binh-tinh, lè-phép đứng lên  
chào, một tay túm vội lát tóc  
An; An vừa còn tức, vừa  
chợt sốt bỗ, mặt mài lại, toan  
chạy nhưng không kịp.

Ông Phong bảo Khắc:

— Xin ông tha-thú và lấy  
tinh-thau-ai của fan-bang ma  
dùng giận tôi, cho phép tôi

bại... Nay chưa nhé! chưa  
nhé!...

Ông mới kịp tát cho An  
hai cái « nãy dom-dom mắt  
ra » thi Khắc đã chạy đến và  
bà Phong cũng ở trên gác  
xuống, xông vào cùng anh  
ông Phong và gõ cho An  
tron xuống bếp.

Bà Phong hỏi thi ông kẽ  
lai rằng nghe thấy tiếng  
chỗng điện, ông đã biết là  
Khắc đến. Nhưng ông chờ  
mãi không thấy An đưa Khắc  
lên, tuy ông đã cẩn-giận An  
phải mời ngay chàng lên

dom-dom nước mắt, và  
phản nán lô-nggi đến tinh  
nết con gái — thi chàng cũng  
vui lòng quên hết các lời sô  
sàng của An, coi như không  
xây ra truyện gi trái ý cả.

Muốn kết liêu truyện đáng  
tiếc ấy và muốn cho thông  
tòng việc mua bán, bà Phong  
liền nhắc đến giờ vào Hải  
phòng, đến nhà ông Quản-lý  
văn-khê để làm văn-tụ.

Ông bà đã mặc sẵn, quần  
áo rời. Chờ ông đòi giày  
xong, Khắc cùng với ông bà  
Phong lên xe ô-tô đê tài-xe  
đưa vào Hải-phòng.

Bì đường, ba người cùng  
vui-vé truyện-trò, binh như  
đã quên bão sự vừa xảy ra  
chứa quá muối lâm-phát, và  
binh như quên bão có An đê  
thường còn đang ngồi dưới  
bếp khóc nức-nở, với nấm  
vết ngon tay in rành-ranh  
trên mồi mài, và với cá các  
nồi túi-nhục, phẩn, bồn,  
chứa-chất trong tâm!...

IX

An viết xong, bỏ tờ giấy  
vào phông bi, đặt lên giữa  
bàn học, rồi xách cái « valy »  
di xuống cầu thang. Xuống được hứa chừng, nàng  
ngẩn ngơ, lại di trờ lên, vào  
buồng học, mở va-ly giờ  
quyền « album » ra bóc lấy  
một bức ảnh của nàng đê bỏ  
thêm vào phông-bi, rồi mới  
lại xách valy di xuống.

.

.

.

.

.

.

.

Điều bộ của nàng chậm  
chẹp, rụt rè, và đôi mắt long  
anh nhung lè má chõc chõc  
nâng/líp láy khán-tay châm  
châm cho nước mắt khỏi rơi  
xuống má, đều lộ ra cả vê  
buồng rãnh một cách chán-nán  
và luyến tiếc một cách xót-xa.

Nhung tri muon di thang

long luyễn tiếc, nén ra

đến



day-rãnh châu, chũi cù đê nó  
cuồng-ngô thế này thi có khi  
nó giết tôi bằng cách can-  
thiệp đêen các việc làm của  
tôi.

Rồi ông quay lại trờ vào  
mặt An:

— Mày có biết tao chạy  
ngược chạy xuôi mãi mới  
gặp được ông Khắc rộng  
lượng cố giúp tao cho được  
việc không? Nhà của mày  
đâu mà mày dám can-thiệp  
đêen đê định làm nõi việc  
của tao, định làm cho tao  
rồi từ-tôi hay sao, hứ con ăn

gác, vì ông muốn tiếp chặng  
ở trên ấy cho đặc-biệt thân  
và ianh. Bởi thế ông mới  
xuống nhà dưới xem sao thi  
vừa kịp nghe An đang  
nói hồn với Khắc.

Bà Phong cũng giận An  
lắm. Hai vợ chồng cùng khän  
khôn và thành-thực xin lỗi  
Khắc, và nắn-ni xin chàng  
cứ nhủ lời đã hен mà mua  
giúp ông bà tòa nhà.

Khắc không có thói thù vặt  
và lại thấy ông bà Phong hồi  
hận thay cho An, xin lỗi  
một cách chân-tay châm  
châm cho nước mắt khỏi rơi

cửa, nòng khóa cửa lại xong  
thì ném lưỡi châm chìa khóa  
qua khung cửa số có trán  
song sắt ở trên gác mà nàng  
vẫn để ngó.

Ở dưới bếp không có ai, vì  
ông bà Phong đã đưa vú già,  
con sen và anh xe vào quét  
dọn lán gỗ trong Phòng từ  
sáng, để đến một giờ chiều  
ông bà sẽ thuê xe ô-tô dón  
nốt An và chờ nốt bàn, ghế,  
giường, tủ, v.v... vào trong  
lán; còn những gia nhân  
nhác, ông bà đã « cho ra »  
tù sớm rồi.

Ông Phong căn dặn dì ngay  
để kíp trả lại nhà cho người  
mới tậu vì ông giận và thèm  
lầm: hôm trước, ở phòng  
giấy viễn luật sự giữ việc  
quản lý văn khố, ông bà đã  
ký kết xong các văn-lự, Khắc  
đã giao cho ông đẻ hai vạn  
tám nghìn bốn mươi nghìn giấy  
bạc mới nguyên mà chàng  
vừa đem phiếu đến đòi ở quỹ  
Đông-pháp ngang hàn ra, thì  
ông lại thấy Khắc ký một bức  
văn tự, khắc dè nhường cho  
cô Lê thị Hạnh quyền sở  
hiệu biệt thự Mộc-liêm! Thành  
ra nếu ông không bị « lão »  
Đức lừa mua cho được, thì  
ông cũng bị Khắc dùng mưu  
tâu hô Hạnh cái nhà mà ông  
vẫn dám tu hàn rằng đã có  
thề lập nên đồ sộ, nguy nga  
gấp mấy các biệt thự của  
nhiều vị danh giá lừng lẫy!

(còn nữa)  
VŨ AN-LĂNG

## CHÈ TÂU THỊNH PHONG

Rõ ràng xác nước, hương giò:  
Chè ngọt, biết thươn: ấy người tri-Ám!  
Bà nguyên dời chỗ đồng tâm: \*Trăm năm thế chảng uống nem chả all!  
Bán tại: Hiệu THUỐC-LÀO ĐÔNG-LĨNH  
236 Cửa Nam — Tông cúc:  
THỊNH-PHONG, 12a-Padé-Kiên Hanoi

Hãy dồn coi:

## BÁCH KHOA BẠI - TÚ - BIỀN

của QUỐC-HỌC THU-XÃ  
xx ra từng tệp một xx

Tất cả danh dý, bôn phái của mọi kẻ  
cầm kiếm, nghĩa vụ xứng đáng hào  
huộc của một bôn mả thường anh hùng  
sẽ diễn trong bộ: \*

## Quân - son lão pháo

5/4 23/00 do ché bát khít tác của hàn  
PHANH - ĐINH, một nhà văn chuyên  
viết các thư tiểu thuyết về loài và chủng  
Trong số là rõ rệt về nhân vật đoạn  
ký tú của các tay thương láng giang  
hỗn tại các danh xưng hào và lịch  
sử nền o-thuật Trung-hoa

## Lại sách già - đình

Trong một thời kỳ nigh. Từ nay ra  
mỗi tuần một số. Toàn những truyện  
rất hay \$10 mỗi số

24 - Hậu Hoàng - Giang (của NG-VY)

25 - Tháp Bảo Ám ... (của NG-VY)

26 - Túi ba Gang ..... (của NG-VY)

Edit, Báo Ngọc - 67 Negev  
(nhô Cira Nam) Hanoi Tél. 786

BÀ ĐẶM-PHƯƠNG, một người tiều biếu  
rất sùng đáng của nữ giới nước ta  
có nói: \*

« Con chặng ta trốn hòn hòn là tội  
ở chung ta, nhưng ta không dò chối  
cho ai được nữa. Giờ này chính là tờ  
phải vẫn cùu gấp. Chưng ta cần phải  
lê nghĩ để đặt lại những nền tảng của  
vấn đề giáo dục Việt-Nam, chưng ta  
cần phải mở đường cho vấn đề GIÁO-  
DỤC NHI-DỘNG. »

Xem cuối Giáo-dục nhi-dộng của bà  
Đạm-Phương ở nhà in Lâ-Cường  
Hanoi xuất-bán. Sách có 157 trang  
chiến hảng dày 200 trang, có ảnh của  
tac là và tựa của ông Phạm-Quỳnh, giá  
mỗi cuốn 15.50.

## CHI NHÀNH

## Nam-kỳ và Trung-kỳ

## Phòng thuốc

## CHỮA PHOI

(1a Radeaux Hanoi Tél. 1630)

SAIGON: Văn-Bằng 32 Aviateur Garros

HUE : Nam Hải, 147 Paul Bert

C

Cao ho lao (15\$00) chữa các  
bệnh lao có trú ở phổi. Trà-leo  
hành được (\$400), ngăn ngừa các  
bệnh lao sắp phát. Sinh-phế mac  
cao (28\$00) chữa các bệnh phổi  
có vết thương và vết đen. Sát  
phế trùng (2\$00) nhuần phổi và  
sát trùng phổi. Các thuốc Bô-phế  
kiêm bô-thận (\$150) và ngải-trứ  
lao (\$100), điều rút hợp bệnh.

Có nhiều sản thuốc chữa phổi  
và sáochí thư nói về bệnh lao  
biểu không. Hồi xin & tàng cực  
và các nơi chi nhánh.

BÀ ĐẶM-PHƯƠNG, một người tiều biếu  
rất sùng đáng của nữ giới nước ta  
có nói: \*

« Con chặng ta trốn hòn hòn là tội  
ở chung ta, nhưng ta không dò chối  
cho ai được nữa. Giờ này chính là tờ  
phải vẫn cùu gấp. Chưng ta cần phải  
lê nghĩ để đặt lại những nền tảng của  
vấn đề giáo dục Việt-Nam, chưng ta  
cần phải mở đường cho vấn đề GIÁO-  
DỤC NHI-DỘNG. »

Xem cuối Giáo-dục nhi-dộng của bà  
Đạm-Phương ở nhà in Lâ-Cường  
Hanoi xuất-bán. Sách có 157 trang  
chiến hảng dày 200 trang, có ảnh của  
tac là và tựa của ông Phạm-Quỳnh, giá  
mỗi cuốn 15.50.

## Editions Lé - Cường

75 Pasteurs - Hanoi

## LẬU, GIANG

mắc bệnh tinh dù có

biến chứng nêu tên đến

## ĐỨC - THO - BƯỚNG

151 - Route de Hué - Hanoi

Thuốc để uống, không công phut,  
hỗn hợp tinh dược, chữa đủ các bệnh.  
xem much cho đơn, các han vò sít  
đang cho người quý cùt, hy  
vong sẽ gặp may, tóm được

quả tang bạn gian chặng.

## SẮP XUẤT BẢN:

## LÉGENDES DES TERRES SEREINES

của PHAM DUY-KHIEM

đã thuồng 3500. — Bản đẹp 12.000. — Bản quý có chữ ký của tác giả 15.000  
Gửi thư về cho M. Henry Bouchon, 23 Jean Soler — Hanoi

## Các tay buôn thuốc phiện lậu nước ta đã bao giờ dùng những mánh khoe này chưa?

(tiếp theo trang 15)

tôi thừa thi giờ nghe truyện  
ông bắn.

Phi-Lân vớ được dịp dò la  
hỏi ngày:

— Việc gì lôi thôi vậy?

Người coi công nhìn Phi-  
Lân một cách ngờ vực. Nhưng  
nét mặt họa nã, dọng nói  
ôn tồn của nhà thám-tử ranh  
việc khuân vác, không ai dè  
ý đến minh. Phi-Lân lên ngay  
vào trong kho chứa hàng. Vẫn  
biết liều thê là nguy hiểm,  
nhưng nhà thám-tử có biết  
sơ là gì, miễn là được việc  
thi thôi. Khuân xác xong,  
những người làm trò ra; cái  
kho khóa cửa lại.

Vì vậy, chàng được bết  
rắng: trong nhà này, nhà  
chức trách mới bắt được  
sáng hôm nay, một người trẻ  
todd bắt tinh nhàn sự vi đã  
dùng nhiều thuốc phiện quá.

Việc bắt bợ ấy Phi-Lân đã  
rõ, nhưng cứ vờ không biết.  
Rồi chàng đi thẳng lên. Chợt  
thấy người cụt khớp khêng  
giò xuống. Chàng lại theo.  
Được một quãng, hắn vào một  
tiệm ca-phe, ở đó có một  
người lợ bình như đang chờ  
hắn.

Vừa trông mặt người lạ  
này, Phi-Lân nhớ mang máng  
rắng đã từng chạm trán hắn.  
Sau chàng nghĩ ra: chính  
hắn là một tay đại bợn nồi  
tiếng trong nghề buôn đồ quý  
cầm và dã can ánh nhei lanh.

Có cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy,  
Phi-Lân đoán chắc thê nào  
bọn chán gỗ cũng có dùng  
tay vào việc phi pháp mà  
chàng đang có trách nhiệm  
phải khám phá ra.

Qua một đêm suy nghĩ cẩn  
thận, hôm sau chàng lại lảng  
vảng trước cửa hiệu bán đồ  
đồ họa thanh-nhiết đài Việt — Giá Opas  
(Loại « Đạo làm Người »)

Bỗng một chiếc ô tò chò  
hàng dỗ trước cửa hiệu ấy.  
Hai người nhảy xuống, lê mě  
khuân một cái hòn nặng vào  
trong cửa hàng. Họ khuân

nhiều chuyến như thế. Thì  
lúc mọi người mới trông nom  
việc khuân vác, không ai dè  
ý đến minh. Phi-Lân lên ngay  
vào trong kho chứa hàng. Vẫn  
biết liều thê là nguy hiểm,  
nhưng nhà thám-tử có biết  
sơ là gì, miễn là được việc  
thi thôi. Khuân xác xong,  
những người làm trò ra; cái  
kho khóa cửa lại.

Phi-Lân lấy trong túi ra  
để đèn bin và con dao, cầy  
mở nắp một hòn ra, thì thấy  
Ngay mờ mờ sáng hôm sau,  
Phi-Lân cùng một đoàn cảnh  
binh và thám-tử đến khám  
cửa hàng ấy, bắt được nhiều  
hòn thuốc phiện và chún gỗ.  
Vừa lúc ấy, lại còn ba người  
cụt đèn đánh lây thuốc, cả  
thứ giờ súng báu xin xem cuon:

## THÂN GANDHI VÀ THI - HAO TAGORE

Của nhà in GIA G TÀ, 94 Rue Charron

Téléphone N 1509 — Hanoi

xuất bản và phát hành.

Đã có bản khớp các nơi. Giá p70

Ngày xuất bản NGUYỄN - DU volie 208bis, n 11 Hanoi

## ĐÃ CÓ BẢN:

## BÀ QUẬN MỸ

Lịch sử tiêu thuyết của Chu-Thien  
Giá 15.000

## MỚI PHÁT HÀNH:

## TẬP KIỀU

của Pham. Có 8 số hàn côn hoa-  
sai Nguyễn-Séc-Nhung. — Giá 15.000

## BÌNH THỜI ĐẠI

của Pham-ngo-ktô. Hay là hành  
dịch tinh-thần dâng đầu độc mẩy  
thể họ thanh-nhiết đài Việt — Giá Opas  
(Loại « Đạo làm Người »)

## BÀI HẾT:

## TŘEN BƯƯỜNG NGHỆ THUẬT

của Vũ-ngo-phan (số tài bản may mai)

## IN GẦN XONG :

## THÀNH LỊCH

của bà Văn-Bài (Loại « Thượng-thác »).

## RĂNG ĐEN

của cô Anh-Thu (Loại « Hạnh phúc già dinh »)

## DẠNG IN:

## CHUYÊN HÀ-NỘI

Bút ký của Vũ-ngo-phan

## « THU »

tập thơ đặc sắc của Bô-cam-Vân

## HƯƠNG XUÂN

Những bài thơ hay của nhiều nǚ thi-  
si có danh: Văn-Bài, Hằng-Phuong,

Anh-Thor, Móng-Tuy-ti.

(Số phát hành về dịp 30

# Những chiến-công oanh-liệt của quân đội Nhật

## Các trận hải-chiến ở miền quần đảo Salomon

14 Aout. — Trận thủy chiến thứ nhất ở miền Salomon xảy ra từ 7 đến 14 Aout, các chiến hạm địch bị thiệt hại như sau này :

13 tuần dương hạm, 9 khu trục hạm, 3 tàu ngầm, 10 tàu vận tải.

Các tàu chiến địch bị hư hỏng nhiều :

1 tuần dương hạm, 3 khu trục hạm, 1 tàu vận tải. Lại thêm 58 phi cơ địch bị hạ và phá hủy.

24 Aout. — Trận thủy chiến thứ hai ở miền bắc Salomon ngày 24 Aout. Kết quả như sau này :

1 hàng không mẫu hạm lớn, một hàng không mẫu hạm trung bình và một thiết giáp hạm địch bị hư hỏng nhiều.

9 Septembre. — Trong buổi sáng phi quân Nhật đã đánh Hoa-kỳ ném bom này lira xuống miền Tây Nam Oregon.

25 Septembre. — Đại bản doanh quân Nhật báo tin rằng các tàu ngầm Nhật hiện đã hoạt động ở Đại-tây-dương để hợp tác với các nước khác trong Truc.

Ngày 25 Octobre. — Trong các trận thủy chiến ở vùng quần đảo Salomon từ 25 Aout đến 25 Octobre, hải quân Nhật đã đánh đắm được 1 hàng không mẫu hạm, 3 tuần dương hạm, 5 khu trục hạm, 6 tàu ngầm, 6 tàu vận tải, 1 tàu thủy lôi đánh. Ngoài ra những chiến hạm này bị thiệt hại lớn không thể sửa chữa: 1 thiết giáp hạm, 2 hàng không mẫu hạm, 1 tuần dương hạm, 1 tàu ngầm, 2 tàu vận tải và 1 tàu tảo thủy lôi đánh. Lại có 403 phi cơ bị hạ, 97 bị hủy và 19 chiếc bị hư.

Thực là những kết quả lớn lao không ai ngờ đến. Từ trước đến nay, chưa từng có những trận thủy chiến lớn lao như các trận xảy ra ở miền Nam Thái-binh-dương trong mấy tháng vừa rồi.

Hải quân Nhật đã lập được những chiến-công vang dội là nhờ ở lòng can đảm, lòng hi sinh của thủy quân và các phi công Nhật và nhờ ở chiến lược thâm diệu và nhất là chiến lược đánh đòn rất giỏi của hải quân Nhật.

Cuộc chiến tranh Đại đồng Á vừa sảy ra một năm nay mà chiến tuyến và phạm vi hoạt động của quân Nhật đã lan rộng khắp từ quần đảo Aléoutiennes ở cực Bắc Thái-binh-dương cho đến miền Nouvelle Guinée và quần đảo Salomon và đến biển giới Á - Ú nghĩa là trên 5,000 cây số! Địa vị quân Nhật trước kia có thể bị bên địch tấn công hiện nay đã rất là vững vàng.

Quân Anh, Mỹ không có thể tấn công để khôi phục lại các nơi can cứ quân sự mà họ trước đó đã chiếm ở miền Đông Á từ ban nhiêu năm nay. (Các hàng cát trông bẩn đồ đắng kèm bài này sẽ rõ) Các đường xâm lược của Mỹ sang miền Đông-Á ở phía Bắc, ở giữa và miền Nam Thái-binh-dương cũng đều bị Nhật cắt đứt và chèn dày. Cái kết quả một năm chiến tranh vừa qua thực là rực rỡ vô cùng.

Kết quả ba trận trận thủy chiến ở vùng hải-

phận quần đảo Salomon như sau này : Bên địch bị đánh : 1 thiết giáp hạm, 4 hàng không mẫu hạm, 27 tuần dương hạm, 29 khu-trục hạm, 9 tàu ngầm, 1 tàu thủy lôi đánh, 17 tàu vận tải.

3 Décembre. — Đại bản doanh hoàng quân Nhật báo tin hồi 17 giờ 15 rạng trong trận thủy chiến ở ngoài khơi đảo Lunga trong đêm 30 Novembre, bên địch đã thiệt hại : 1 thiết giáp hạm, 1 tuần dương hạm kiêu Augusta bị đánh ngay tức thì, 2 khu trục hạm bị đánh và hai khu trục hạm nữa bị cháy.

Trận này chỉ duy có một hạm đội khu trục hạm Nhật dry vào.

Nếu tính ra thì các trận thủy chiến ở miền Nam Thái-binh-dương mà trong tam điểm là quần đảo Salomon xảy ra từ 7 Aout đến 30 Novembre kết quả như sau này :

Chiến hạm địch bị đánh : 4 thiết giáp hạm, 4 hàng không mẫu hạm, 31 tuần dương hạm, 21 khu trục hạm, 9 tàu ngầm, 1 tàu thủy lôi đánh, 17 tàu vận tải.

Bị hư hỏng nhiều : 3 thiết giáp hạm, 4 hàng không mẫu hạm, 5 tuần dương hạm, 15 khu-trục hạm và 6 tàu vận tải. Thé là số tàu chiến của bên địch bị đánh hoặc bị hư hỏng trong thời kỳ đó có tất cả 125 chiếc.

Ngoài ra lại có tất cả 830 phi cơ bị hạ hoặc bị bắn.

Thực là những kết quả lớn lao không ai ngờ đến. Từ trước đến nay, chưa từng có những trận thủy chiến lớn lao như các trận xảy ra ở miền Nam Thái-binh-dương trong mấy tháng vừa rồi.

Hải quân Nhật đã lập được những chiến-công vang dội là nhờ ở lòng can đảm, lòng hi sinh của thủy quân và các phi công Nhật và nhờ ở chiến lược thâm diệu và nhất là chiến lược đánh đòn rất giỏi của hải quân Nhật.

Cuộc chiến tranh Đại đồng Á vừa sảy ra một năm nay mà chiến tuyến và phạm vi hoạt động của quân Nhật đã lan rộng khắp từ quần đảo Aléoutiennes ở cực Bắc Thái-binh-dương cho đến miền Nouvelle Guinée và quần đảo Salomon và đến biển giới Á - Ú nghĩa là trên 5,000 cây số!

Địa vị quân Nhật trước kia có thể bị bên địch tấn công hiện nay đã rất là vững vàng.

Quân Anh, Mỹ không có thể tấn công để khôi phục lại các nơi can cứ quân sự mà họ trước đó đã chiếm ở miền Đông Á từ ban nhiêu năm nay.

(Các hàng cát trông bẩn đồ đắng kèm bài này sẽ rõ)

Các đường xâm lược của Mỹ sang miền Đông-Á ở phía Bắc, ở giữa và miền Nam Thái-binh-dương cũng đều bị Nhật cắt đứt và chèn dày.

Cái kết quả một năm chiến tranh vừa qua thực là rực rỡ vô cùng.

## Đại-guong

của Tân-Dâ Nguyễn-khắc-Hieu

Một cuốn sách giáo-dục-physics để  
đào tạo cho nước nhà những bậc mẹ  
hiền, vợ thảo, mỗi gia đình đều phải  
có một cuốn — Giá 6500.

## Trắng nước Hồ Tây

của Lan-Kha

(Lịch-sử tiều-thuyết)

Tà những vua...mỗi giá-giờ  
trong thám...g của các vị  
bà, chúa thời xưa — Giá 6500.

## HƯƠNG SƠN XUẤT BẢN

## CUỘC TRUNG CẤU

### Ý KIẾN

Nhiều món nô trang mới chế 1942, bông  
vòng, chuỗi peacockit nhẫn ngọc  
thạch thứ tuất. Vòng nứa mặt nhận  
hộ soái mồi long lanh, nhũ kim cương

## QUÂN CHÚA

21 Rue Amiral Courbet Saigon

## Hoa Mai - Phong

biểu hiện vẻ đẹp quý phái.

Hiện may có tiếng  
nhất của bạn gái

N. 7 HÀNG QUẬT — HANOI

## SÁCH THUỐC

## Đề - phòng và chữa chứng Thượng-hàn

Day agot 500 trang, giá 5500 (khi mua  
lại sẽ bán 5500 vì giấy dày). Là bộ sách  
để cống vối người đọc phòng và chữa  
tý bệnh, hoặc trả về danh-y cù uyên  
về thuốc chửa. Thuốc hàn, sách chửa  
ra tay thời kỳ súng đáy:

1) Đề phòng thế nào cho khỏe-máu  
Thường-nan...

2) Luận về Thượng hàn và cách  
chữa và bài thuốc.

3) Giải nghĩa cao, chữ khó hiểu cho  
việc làm thuốc.

4) Cách gián...on và bài thuốc để  
lâm...đã chữa được ngay.

5) Các vị thuốc chứa hàn và quße ngũ  
Đo Nguyễn và Nhân cùng các danh y  
kinh nghiệm biên...nát...xà gửi mua  
thêm: opac, định hòe, song ngưu...  
là 5500 song phải gửi trước trước).

Thu, mandat đi kheo bài xuất bản

NHẬT NAM THU - QUÂN

19 Hàng Biều — Hanoi

## AO-LEN

pull'overa, chandala,  
blousons dù các kiểu  
các màu, bán buôn tại

## Thuốc lậu Tê-dàn

số 2. Tri hết moi bệnh lậu  
Hộp 1\$00. Liều dù dùng 5\$00

Xà muia luan-hoa giao-ngan

NHÀ THUỐC TÊ - DÂN

n 131 Hang Bông — Hanoi

Đại-lý: Haiphong: Mailin 60-62 cầu

đá Nam-dịnh: Việt-long 21 Bến cùi.

Cần đại lý Nam-ký

## CAI A-PHIEN

Thuốc Tứ-Nhật Khác Yên Hoàn  
số 46, giá 1\$ và nhô, 3\$00 ve lira

Ve nhô iuvu uống tung ngày  
chi bón lợ: nhà thuốc hoặc các  
đại-lý đê các ông khong săn

tien mua luon molt iuc, con cac

ong ở tinh xa, chi bón gửi

theo cac linh hoa giao ngan,  
nghien nang 7p, nghien nhẹ  
3\$00 de khói cat do dang ma  
het thuoc). Sâm-nhung tuyet  
cuc 1\$00 Thang-thuoc tuyet-can  
0\$25. Va phai tri 1/3 tien truoc,

ngan phieu ve ten M. Ngô-vi-VN

Viet-long 58 hang Bè Hanoi

Cần them rat nhien dai-ly tai

khap rung, Nam, Bắc, Ky xin

viết thư ve thương luyeng

Cách Cai A-phiен vi le không  
đang sry...ve muon biết cien ke, xin  
giu ve 0\$07 ten (co) lam ten giri se  
co quyen cataloge hieu giay ngot 100

trang, noong các bieh tre khi moi  
sinh, Cai A-phi'en, benn Lô Ngura va

cac thu thuốc Nhật-Bản.



## 亞東醫學

## Muôn nghiên cứu thuốc Á-dòng

Cần mua ngay sách của nhà

Nghiên cứu khoa học Việt-nam

Sách thuốc Việt-nam \$3\$00, cuoc 0\$00

Tinh cao ty thuốc 3,00 — 6,00

Khoa thuốc xà-nong 2,00 — 6,40

Khoa chua phoi 1,00 — 6,30

Khoa chua mat 1,00 — 6,30

Sinh lý học 1,00 — 6,30

Ngoại giao thuyền mòn 1,00 — 6,30

Khoa chua tre con 0,80 — 6,20

Hỗn M. Nguyễn - xuân - Dưỡng

Lạc Long, 2/ Tiên Lien Hanoi

AO-LEN pull'overa, chandala,  
blousons dù các kiểu  
các màu, bán buôn tại

HÀNG ĐỆT PHÚC-LAI

87/89, ROUTE DE HUE — HANOI

## Những chiến-công-oanh-liệt của quân đội Nhật

### Các trận hải-chiến ở miền quần đảo Salomon

14 Aout. — Trận thủy chiến thứ nhất ở miền Salomon xảy ra từ 7 đến 14 Aout, các chiến hạm địch bị thiệt hại như sau này :

13 tuần dương hạm, 3 khu trục hạm, 3 tàu ngầm, 10 tàu vận tải.

Các tàu chiến địch bị hư hỏng nhiều :

1 tuần dương hạm, 3 khu trục hạm, 1 tàu vận tải. Lại thêm 58 phi cơ địch bị hạ và phá hủy.

24 Aout. — Trận thủy chiến thứ hai ở miền bắc Salomon ngày 24 Aout. Kết quả như sau này :

1 hàng không mẫu hạm lớn, 5 hàng không mẫu hạm trung bình và một thiết giáp hạm địch bị hư hỏng nhiều.

9 Septembre. — Trong buổi sáng phi quân Nhật đã đánh Hoa-kỳ ném bom nãy lừa xuống miền Tây Nam Oregon.

25 Septembre. — Đại bản doanh quân Nhật báo tin rằng các tàu ngầm Nhật hiện đã hoạt động ở Đại-tây-dương để hợp tác với các nước khác trong Trục.

Ngày 26 Octobre. — Trong các trận thủy chiến ở vùng quần đảo Salomon từ 25 Aout đến 25 Octobre, hải quân Nhật đã đánh đắm được 1 hàng không mẫu hạm, 3 tuần dương hạm, 5 khu trục hạm 6 tàu ngầm, 6 tàu vận tải 1 tàu thủy lôi đánh.

Ngoài ra những chiếc hạm này bị thiệt hại lớn không thể chữa được : 1 thiết giáp hạm, 2 hàng không mẫu hạm, 1 tuần dương hạm, 1 tàu ngầm, 2 tàu vận tải và 1 tàu thủy lôi đánh. Lai có 408 phi cơ bị hạ, 97 bị hủy và 19 chiếc bị hư hỏng.

26 Octobre. — Trận thủy chiến Thái-binh-dương xảy ra ngày 26 Octobre đã làm cho bên địch thiệt hại : 1 thiết giáp hạm, 3 hàng không mẫu hạm, 3 tuần dương hạm, 1 khu trục hạm.

Ngoài ra lại có 3 chiếc hạm bị hư hỏng nhiều không thể sửa chữa được : 1 hàng không mẫu hạm rỗn vê kiều nâu và 3 khu trục hạm. Lại có hơn 80 phi cơ địch bị hạ, nếu tính cả số phi cơ mất với các hàng không mẫu hạm thì số đó là 209 chiếc.

7 Novembre. — Đại bản doanh hoàng quân báo tin rằng trong thời kỳ từ cuối Juillet đến cuối Octobre có 21 tàu ngầm địch bị hải quân Nhật đánh đắm. Cũng trong thời kỳ đó có 252.400 tấn tàu vận tải Anh. Mỹ bị đánh đắm.

12 Novembre 1942. — Trận thủy chiến thứ ba ở hải phận Salomon xảy ra từ 12 Novembre đến 14 Novembre đã làm cho bên địch bị thiệt hại : 11 tuần dương hạm, 3 hoặc 4 diệt ngư lôi, 1 tàu vận tải; bị hư hỏng nhiều : 1 thiết giáp hạm, 3 tuần dương hạm, 6 diệt ngư lôi, 3 tàu vận tải.

Kết quả ba trận thủy chiến ở vùng hải

phận quần đảo Salomon như sau này : Bên địch bị đánh : 1 thiết giáp hạm, 4 hàng không mẫu hạm, 27 tuần dương hạm, 29 khu-trục hạm, 9 tàu ngầm, 1 tàu thủy lôi đánh, 17 tàu vận tải.

3 Décembre. — Đại bản doanh hoàng quân Nhật báo tin hồi 17 giờ 15 rạng trong trận thủy chiến ở ngoài khơi đảo Lunga trong đêm 30 Novembre, bên địch đã thiệt hại : 1 thiết giáp hạm, 1 tuần dương hạm kiêm Augusta bị đánh ngay từ thi, 2 khu trục hạm bị đánh và hai khu trục hạm nữa bị cháy.

Trận này chỉ duy có một hạm đội khu trục hạm Nhật dự vào.

Nếu tính ra thì các trận thủy chiến ở miền Nam Thái-binh-dương mà trung tâm diễn là quần đảo Salomon xảy ra từ 7 Aout đến 30 Novembre kết quả như sau này :

Chiến hạm địch bị đánh : 4 thiết giáp hạm, 4 hàng không mẫu hạm, 31 tuần dương hạm, 21 khu trục hạm, 9 tàu ngầm, 1 tàu thủy lôi đánh, cùng 17 tàu vận tải.

Bị hư hỏng nhiều : 3 thiết giáp hạm, 4 hàng không mẫu hạm, 5 tuần dương hạm, 15 khu-trục hạm và 6 tàu vận tải. Thế là số tàu chiến của bên địch bị đánh hoặc bị hư hỏng trong thời kỳ đó có tất cả 125 chiếc.

Ngoài ra lại có tất cả 850 phi cơ bị hạ hoặc bị hư hỏng.

Thực là những kết quả lớn lao không ai ngờ đến. Từ trước đến nay, chưa từng có những trận thủy chiến lớn lao như các trận xảy ra ở miền Nam Thái-binh-dương trong mấy tháng vừa rồi.

Hải quân Nhật đã lập được những chiến-công vỗ vang đó là nhờ ở lòng can đảm, lòng hi sinh của thủy quân và các phi công Nhật và nhờ ở chiến lược thà diệu và nhất là chiến lược đánh đòn rất giỏi của hải quân Nhật.

Cuộc chiến tranh Đại đồng Á-vura xảy ra một năm nay mà chiến tuyến và phạm vi hoạt động của quân Nhật đã lan rộng khắp từ quần đảo Aléoutiennes ở cực Bắc Thái-binh-dương cho đến miền Nouvelle Guinée và quần đảo Salomon và đến biên giới Á-nô-nô nghĩa là trên 5.000 cây số ! Địch vị quân Nhật trước kia có thể bị bên địch lấn công hiện nay đã rất là vững vàng.

Quân Anh, Mỹ không lòng có thể tấn công đe dọa phục lại các nơi căn cứ quân sự mà hai nước đó đã chiếm ở miền Đông Á từ bao nhiêu năm nay. (Các hạm cứ trong binh đồn đóng kèm hạm này sẽ rõ) Các ác đường xâm lược của Mỹ sang viễn Đông-Á ở phía Bắc, ở giữa và miền Nam Thái-binh-dương cũng đều bị Nhật bắt đứt và chặn được. Các kết quả một năm chiến tranh vừa qua thực là rực rỡ và cùng.

### Đại-gương

của Tân-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu

Một cuốn sách giáo-đục phi-nu-đá  
để cho người nhà những bậc mẹ  
hiền, vợ thảo, mồm già-danh đều phải  
có một cuốn — Giá 0550.

### Trắng nước Hồ Tây

của Lan-Kha

(Lịch-sử tiều-thuyết)

Tù những sự kiện già gom  
trong thâm ẩn của các vị  
vua chúa thời xưa — Giá 0550.

### HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN

### CUỘC TRUNG CẤU Y KIẾN

Nhiều mìn nữ trong mời chế 1942, bông  
vòng, chuỗi pendents, nhẫn ngọc  
thạch thui tuyệt. Vòng mìn mặt nhẫn  
bột soái moi lồng lánh, nhẫn kim chung

### QUÂN CHỦA

21 Rue Amiral Courbet Saigon

### Hoa Mai - Phong

bìa màu vé đẹp quý phái.

Hiệu may có tiếng  
nhất của bạn gái  
N° 7 HÀNG QUẠT — HANOI

### SACH THUOC

### Đề - phòng và chữa chứng Thương - hàn

Day agot 500 gr, gía 5500 (khi in  
lại sẽ ban 8500 vì giấy dày). Là bộ sách  
để cho mọi người đề phòng và chữa  
lấy bệnh, hoặc trả về mìn danh-y chuyên  
về khám chữa Thương hàn, sách chữa  
ra trong thời kỳ sau đây :

1) Đề phòng thế nào cho khỏi mắc  
Thương-hàn.

2) Luận về Thương hàn và cách  
chữa và bài thuốc.

3) Giải nghĩa ca, chữ khó hiểu cho  
việc làm thuốc.

4) Cách quản... và bài thuốc để  
kiểm soát cho đỡ đỡ thương-hàn.

5) Các vị thuốc chữa hàn và quíd ngứa.

Do Nguyễn an Nhân cũng các danh y  
kinh nghiệm biên... viết... xà gút mìn  
thêm... nước... opem... định hóa giao ngán  
là 5500 song phải gửi trước trước).

Thứ, mandat de... kha... nhà xuất bản

### NHẬT NAM THU - QUÁN

19 Hàng Điều — Hanoi

### AO-LEN

pull'overs, chandails,  
blousons dù các kiểu  
các màu, ban buôn tại

### Thuốc lậu Tê-dàn

số 2. Tri hết moi bệnh lâu  
Hợp 1500. Liều dù dùng 5500

Xà mìn lanh hóa giao ngán

### NHÀ THUỐC TÊ - DÂN

n° 131 Hang Bông — Hanoi

Đại-ly — Haiphong ; Maiinh 66-62 cầu

đất, Nam-dịnh ; Việt - long 28 Bến cùi.

Cần đại lý Nam-kỳ

### CÁC NGÀI HÃY DUNG :

### PHẨM-TRÌ BÔNG-DƯƠNG

(Graphite Indochnois)

Món « Hèm » chi I » « Hèm » chi II »

« Hèm » chi III ». Phố Lu Lacay.

Bà được công nhận là tốt không kém

người quốc công việc cần thận.

Gửi anh em chúng khấp Bông-dương.

SỞ GIAO DỊCH

### E.S. TRINH - ĐÌNH - NHÍ

133 A. Avenue Paul Doumer Haiphong

Ad. Tel. AN-NHI Haiphong Tel. 707.

Cần đại lý khấp Bông-dương.

### CAI A-PHIEN

Thuốc Tứ-Nhật Khắc-Vân Hoàn

số 46, giá 1\$ và nhô, 3p50 và lớn

Vé nhỏ 1p50 uống hàng ngày  
chi bẩn tát; nhà thuốc hoặc các

đại-ly để các ông không sẵn

tiền mua lưỡi mói lúc, còn các

ông ở tỉnh xa, cái nhẫn gửi

theo cách linh-hóa giao ngán,

nghiên nặng 7p. nghiên nhẹ

3p50 để khói cai đỡ đang mă

hết thuốc). Sâm-nhung uyết-

cần 1p50 Thang-thuốc uyết-cần

0p50; và phải trả 1/3 tiền trước,

ngủi phiến đê tên M. Ngô-vi-Vă

Viel-Long 58 hang Bé Hanoi

Cần thêm rất nhiều đại-ly tại

khắp rung, Nam, Bắc, Kỳ xin

viet thư về thương lượng

Cách Cai A-phiен, vi lẽ riêng không

đóng được và muối biển cùi kè, xin

gửi về 0p50 tem (cùi) làm tiền gửi số

để quyền catalogue biển giấy ngọt 100

trang, nói dù các bệnh trẻ từ khi mới

sinh, Cai A-phi'en, bệnh Lô Ngứa và

các thứ thuốc Nhật-Bản.



### 亞東醫學

Muốn nghiên cứu

thuốc Á-dông

Cần mua ngay sách của nhà

Nghiên cứu khoa thuỷ. V.-t-nam

Sách thuốc Việt-nam 3550, trước 0p50

Tính các vị thuốc 3,00 — 6,60

Khoa thuốc 1,00 — 6,40

Khoa chữa phổi 2,00 — 6,30

Khoa chữa mắt 1,00 — 6,30

Sinh lý học 1,00 — 6,30

Ngoài khoa chuyên môn 1,00 — 6,30

Khoa chữa trẻ con 0,80 — 6,20

Hô M. Nguyễn - xuân - Dương

Lạc Long, 22 Tiêu Tsin Hanoi

*Attention*

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

Ed. Hebdonnaire du Trung-Bac Tân-Van N

Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van N

36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi

Certifié et pour l'insertion

Tirage à 100000

L'Administrateur Général: Ngô-VUYNH

35

**«MY-THUẬT» KIỀU NHẬT, CỘNG TRÚC**

DÙ LÓP LÚA, hàng thường	... ... ...	4\$35
DÙ LÓP LÚA, hàng Luxe	... ... ...	5.25
DÙ LÓP SATIN, hàng thường	... ... ...	6.00
DÙ LÓP SATIN, hàng Luxe	... ... ...	7.00

Gửi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

**LE LOUVRE** 70<sup>er</sup> Jules Ferry — HANOI

**ECLAT D'ARGENT**

blanchit les dents  
en vente partout

VENTE EN GROS

PHARMACIE DU BON SECOURS  
52, Boulevard Bông-Khônh — Hanoi

**DẦU NHỊ - THIÊN**

Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi ve 0\$28

Quý khách có mua, xin mời đến các nhà  
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được đưa  
chinh hiệu. Xem hàng mua ở các hàng dongs  
trên tàu bè mà mua phải thử dầu diễn giải.

Nhị-Thiên-Dường kinh cáo

**NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG DƯỢC-PHÒNG**  
76, phố hang Badm, Hanoi — Téléphone 819

S a v o n  
dentifrice  
antiseptique



Lauréat du  
Concours de  
l'Artisanat

DISTRIBUTEUR: **PHUC - LAI**  
87-89, Route de Huê, HANOI — Téléphone 974

Muốn có hy vọng thành nhà triện  
phù xá các ngài hãy dùng giày:

**PHUC-MY**

Một tiệm đóng giày nổi danh khắp  
ba kỳ. Hàng tốt, kiêu đẹp, giá cả  
catalogue kinh biếu. Bán buôn, bán lẻ

Thư và manda: đề cho:

M Trương quang Huynh 204 rue du Coton Hanoi

**Xem mạch thái - tò**

GOI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 0p50  
Bao da dày phòng tich số 6—Lau tiêu, ngâm dau bụng  
sỏi, ý ach, v.v.. Giá 0p60 một gói. Bao da dày hau săn  
đại bò nguyên kiết ty bò yế 41 (1\$50) dau bụng  
kinh ni-n, gan, tuc-mát, hau săn v.v.. Khi hau bạch  
trọc số 11 — ra khi hau một nhoc v.v.. giá 1\$20  
nhà thuốc PHẠM - BÁ - QUÁT 27 hàng Than Hanoi

**NÉN HÚT THUỐC LÁ**

**BASTOS**

NGON, THƠM

Giá..... 0\$16

NHÚC DẦU, NGAT MŨI, SỐT  
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:

**Thôi nhiệt tán ĐẠI - QUANG**

Trong mùi nóng bức, thường  
bi cảm - mao cung - nán dùng

THÔI - NHIỆT - TAN - ĐAI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm, bướm) mới khói nhâm  
28, phố Hàng Ngang Hanoi — Tel. 805

**THUỐC ĐẠI BÒ**

**Cửu-Long-Hoàn Võ-Đinh-Dân**

Hàng nhất hay cho những người mệt nhọc vì ngồi lâu đi xa, thức đêm.

Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước minh

Tổng đại lý Bắc-kỳ, Ai-lao : Etablissements VẠN-HÓA, 8 Hàng Ngang Hanoi