

DEPOT LEGAL

S'INDOCHINE •

N^o A 74696



Tuân-lê Đông-duong

— Đã đáp tiếng gọi của hội Truyền-hà Q. Quốc, 500 binh sĩ ở Hà-thành đã hội họp tại hội Tri-tri sáng hôm chủ nhật 22-11-42, bắn lấp một ủy ban phụ nữ trong hội T.B.Q.N.

Ông Ng.v. Tổ hội trưởng hội T.B.Q.N. có nói mấy lời phác qua công việc của hội đã làm, mục đích của hội theo dưới.

Tiếp đó ông Tô, bà Phan Anh nói về một vài điều quan hệ giữa hội T.B.Q.N. với phụ nữ.

Sau cùng bà Trinh-van Tuất kêu r้อง các công việc mà hội đã thi hành có kết quả từ mấy năm nay.

— Hôm 17 Novembre 1942, quan Toàn quyền đã ký một đạo nghị định đặt ra một thứ y phục riêng cho các viên kiêm sát ngạch Thủ lâm Đông dương.

Các viên này được hưởng hai thứ phu cấp: 1) Tiền may quần áo: 75p cho các viên làm việc ở Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Ai-lao và 45p cho các viên làm việc ở Nam-kỳ, Cao-môn; 2) phu cấp về ngựa (75p) cho các viên này & các đồng phái dùng đến ngựa và có mua ngựa rồi.

Ngoài ra còn được hai thứ phu cấp nữa là: 1) phu cấp về quần áo 4p50 (Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Ai-lao) và 3p Nam-kỳ, Cao-môn; 2) phu cấp về ngựa 15p mỗi tháng.

— Quan Toàn quyền vừa định rõ điều lệ mà các viên chủ rạp chiếc đồng hay nhà hát phải theo khi chiếu một phim ảnh hay diễn một tích hối hảm trê con không được xem:

Người chủ rạp phải giữ gìn cẩn thận không được để trẻ con từ 6 đến 16 tuổi lọt vào rạp. Nếu trẻ nào lọt vào mà bảo không chịu ra thì gọi cảnh sát tới bắt ra. Cha mẹ hay anh

em đưa trẻ cố tình tìm cách cho trẻ vào hay không chịu để trả ra khỏi rạp, sẽ bị phạt.

— Nhà chuyên trách Vinh đã đến khám nhà bà Th. và bà tài Đ. và tịch thu 10 ruộng thứ tiền 4 đồng 1 xu, có đều 500\$ tiền xu 1/4.

Bà Th. và bà tài Đ. đã bị bắt giam để xét xử.

— Do theo đạo sắc lệnh ngày 21-11-42 ông Hochet Ernest, quan cai trị hang nhất đã được bộ quyền Thủ lâm đốc Nam-kỳ.

Ông Haelewyn Jean, quan cai trị hạng nhất được bộ quyền Thủ lâm Bắc-kỳ

— Theo nghị định của ông chánh sở Thủ-lâm Bắc-kỳ hôm 11-11-42, thi giá bao lè thanh cài (hangazogene) án dňnh 103p một tần kẽ từ 1er Décembre 1942

Có dđ V chủ một nhà hòi-sinh phô Quan-thanh Hanoi và bà A. đã bị bắt giam ở sở mật thám vì đã litch trữ 117 g Dagenan và hai bom thuốc tây trị giá 10.000p.

— Quan Toàn quyền đã ký nghị định ngày 20-11-42, sửa đổi lại nghị định ngày 10-10-42 buộc các nhà buôn vải, sản xuất hàng vải liết vào số 81, 82 và 83 bis mục « fils et tissus » phải theo các điều khoản nói trong nghị định ngày 10-10-42, nghĩa là bắt đầu từ 1er-11-42 các nhà vải áy phải in dấu hiệu và giá tiền vào mép vải. Nhưng kè từ ngày công bố nghị định này (20-

11-42) các bang vải áy không phải theo mọi điều khoản trong nghị định ngày 10-10-42 nữa.

— Quan Toàn quyền vừa ký nghị định ấn định ngày 10-10-42 đồng Chinh-phủ Đông-Dương năm nay vào ngày 15 Décembre ở Saigon vào hồi 9 giờ sáng.

— Muốn cho gạo của dân ta được phân phát ở Bắc-kỳ một cách đúng đắn, bọn trực lợi khống thèo dân cư được nên chinh-phủ phải tự đứng ra làm mối giới cho người ban vàng với tiêu thụ.

Chuyện việc mồi giới cho dân, là một cơ quan mà Chính-phủ mới lập ra ở Haiphong, gọi là « sở ngô gạo » (Comptoir des riz et Mais), cơ quan này không những trong nome viễn phân phát gạo Bắc-kỳ mà còn trong nam ca viêc phân phát số gạo Nam-kỳ gửi ra Bắc-núi. Về gạo Nam-kỳ thì số gửi sẽ rất đều không còn bị chậm chễ hay thất thường nữa.

— Quan Đốc lý Hanoi vừa nhắc đe các người cai lái ô-tô trong thành phố biết rằng: Độ nay thiếu nhuя giải đường, các đường phố bị hỏng phải sửa bằng đá nên có lâm bụi. Vay xe ô-tô không được chạy quá 25 cây số 1 giờ, ai không tuân lệnh sẽ bị phạt.

— Đến 6 Décembre 1942, hãng Photo Atelier, 2 phố Puginier Hanoi, sẽ mở một cuộc trưng bày tranh ảnh.

Có thể trưng bày này sẽ mở cho công chúng vào xem trong một tuần lễ.

Những bạn yêu chuộng mỹ thuật đã gửi tài liệu ảnh của họ ông Tran, An và Ninh sẽ không bỏ qua cuộc trưng bày này và ngày từ bây giờ, chúng tôi đoán họ ông Tran, An, Ninh sẽ được hoan nghênh lắm.

THÔNG CÁM PHẬN BÀ NÓI :

« Các người phải tin-cậy bá-chức và, bay giờ, bá-chức chỉ có mông-lenh này ban ra ai ai cũng phải làm trọn nghĩa-vụ trong vòng kỷ-luat, trật-tự, bình-linh ».

Trong tuần lễ vừa qua, ngày 27 Novembre, một việc nã súng ra đã làm tăng thêm sự đau đớn của nước Pháp thất trận. Quận Đức, Ý đã tiến vào chiếm cả Toulon là quân cát pháp trên bờ Địa trung-hải, nơi cai cuộn đặc nhất của hạm đội Pháp mà khi chiếm miền nước Pháp tự do quân Trục đã trú ra. Đặc lây có rằng cần phải chiếm Toulon để trừ hết các phần-lùi trong lực và hào quân Pháp xét ra đáng ngờ và có thể trái lệnh của chính-phủ Pháp. Hạm đội Pháp đóng ở Toulon gồm có 50 chiến-hạm trong đó có các thiết giáp hạm Dunkerque và Strasbourg kiểm mới 26.500 tấn, Provence (kiểm cũ đã sửa chữa lại) cùng một hạm với chiếc La Bretagne bị Anh đánh đắm ở Mers el Kébir, 6 tuần dương hạm (ba chiếc Foch, Algérie, Duquesne 10.000 tấn) nhiều pháo và diệt ngô lôi cùng tàu ngầm đã bị hư sau khi kháng chiến với quân Đức. Số người chết khá nhiều. Phần lớn các hạm trưởng các tàu chiến đã chết ngay trên các tàu mình chỉ huy. Các cơ quan phòng thủ ở bờ biển và các cơ quan quản sự trong quân cảng đều bị phá hủy.

Đó là thất bại của Pháp sau khi trải qua bao nhiêu việc đau đớn như ở Dakar, Mers el Kébir, Casablanca, Oran, Alger... đã lây hổn chênh hạm của mình chở không chịu hàng phục. Một lần nữa hạm đội Pháp đã bị chém xuống đáy biển nhưng ngọn cờ bá-sắc vẫn không chịu hạ, một lần nữa thảm quân Pháp, một đội thủy quân đã bao lùn lấp

Tuân-lê Quốc-tê

được những chiến công oanh liệt và tỏ rõ can đảm và chí phản đấu, đã cứu được danh dự nước Pháp trong hổ dai họa này. Cũng như các bận khác từ hồi Juin 1940 đến nay, thủy quân Pháp lại vừa ghi thêm một trang rực rỡ và thêm hào quang trong cuốn lịch sử nước Pháp. Sự trọng danh đay đến cẩm dâm và tinh lóng hi sinh của thằng quân Pháp đã nhắc cho hoàn cầu biết người Pháp từ xưa vẫn trọng các lời hứa, không bao giờ khault phục, chịu sai lầm đều trước sức mạnh cảng vây.

Theo các tin tức 30 Novembre thì lính hình ở Toulon vẫn yên ổn. Teng nô trên các tàu chiến bị hổn liêp lây và khi lửa cháy bên dưới các kho đạn được trên lầu, một lần khởi đèn bay lên lầu khắp quân cảng. Teng nô rất dữ đến nỗi một vài tên lính bị lung lay và hú hống. Thủy quân đay đã Marquis chỉ huy quân cảng vẫn giữ vững như trước và vẫn thỏa thuận với các nhà quân sự Đức.

Chỉ có 2 chiếc tàu ngầm thoát ra được ngoài bờ và một chiếc rùa đã bị đâm vì dụng phái thủy lôi do phi công Đức thả xuồng.

Tổng thống Hitler lại vừa ra lệnh giải binh cả hai lực lượng.

Về dịp này Thống chế Pétain có gởi cho các quan Thủ-trưởng hải, lục, không quân Pháp một bản nhật lệnh nói với nước Pháp vẫn giữ kỷ niệm và vẫn thờ kính các đội quân bị giải tán và các tàu chiến bị mất. Nước Pháp không đay cho thành phố cũ-hưu về danh vọng của quân lính bị tiêu diệt.

Ngài lại khuyên cả quân lính, họ sẽ quan và sĩ quan Pháp trong lúc da khô này nên hội họp lại một cách chặt chẽ ở quanh người đã vi họ mà yêu mến họ. Ngoài kể luận một cách rât tin-tưởng rằng: « Nước Pháp không bao giờ bị gieł-vong ».

Đồng thời theo thông cáo chính phủ Pháp thì nguyên đô đốc Darlan và đại-tướng Giraud theo phe Anh, Mỹ đã bị ước quốc tích Pháp. Quan Toàn quyền Thủ Phu thuộc Pháp M. Boisson đã tuyên bố theo phe nghịch ở Bắc Phi.

Cái tin hạm đội Pháp ở Toulon sau một cuộc kháng chiến ngắn đã phải lui hủy, đến sau bao nhiêu việc thay them khác đã làm cho dư luận thế giới phải cảm động vì tình cảm nước Pháp, một nước vẫn minh vào hàng nhứt nhì ở Âu châu.

ĐỊNH LÂM HAI SỐ, NHUNG VÌ CÓ NHIỀU TÀI LIỆU HAY, VUI-LA, VỀ THUỐC PHIÊN

Trung Bắc Chí Nhát kỳ sau sẽ xuất bản thêm một số nữa, sô

Thuốc phiện III

tức là số cuối cùng trong tập thuốc phiện. Trong số này, các bạn sẽ đọc

Chúng tôi đã bắn cõm den mua cõm trảng ở Ba-lê thê nào?

Về công việc « cõm yên » ở nước Tàu, các bạn sẽ được đưa đi xem những cuộc

BẢN GIẾT NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN, CHÉ ĐỌC TẦU, BỐT BẢN BÈN VÀ BẮT NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN PHẢI... CAI...

và
Thuốc phiện lậu trong bó hoa trong con chuột và trong những cái chén bằng gỗ

Bón đọc trong một kỳ-lời :

SỐ HÀI-QUÂN

bảo Tigr ban nha dang linh này với những đầu đe rát lớn nhưng không phê bình gì.

Vụ tự hủy của hạm đội Pháp ở Toulon lại nhắc cho người ta nhớ đến việc hạm đội Đức bị đánh hồi 1918 đã tự hủy ở vịnh bắc Scapa flow tại Anh. Nghe tin này, ai cũng phật ngáng ngài, vì mọi hạm đội đều để và mạnh như hạm đội Pháp không phải một ngày đóng xong mà là công của hàng không thể hổng người Pháp, không kể đến số thiệt hại gớm gợm về các tàu chiến bị đánh.

Tình hình các mặt trận Bắc Phi ở Cyrénaique và Tunisie cũng chưa thay đổi mấy. Ở Tunisie, theo một tin của Mỹ thì quân Anh-Mỹ và quân « Irac » đang đánh nhau ở một nơi cách Tunisie 16 cây số. Quân Mỹ tiến công có nhiều chiến xa và pháo lực.

Tin Ý nói các đội quân tuần tiễu rất hoạt động cùi cả hai mặt trận Đông và Tây ở Bắc Phi. Gần đây phi quân hai bên rát hoạt động và có trận không chiến trên giới miền Bắc-Phi.

Ph quân Anh đã đánh Turin, Tripoli, Syracuse (Florida) và Léros gây nên nhiều sự thiệt hại lớn. Các trung bay « Irac » ở đảo Sicile cũng bị phi quân Anh, Mỹ đánh thám. Phi quân « Irac » càng không kém hoạt động và vẫn luôn luôn đánh phá các toán quân địch lẫn nhau

cứu viện sang Bắc-Phi thuộc Pháp và các toán, quân tiến vào đất Tunisie đã mạnh hơn trước.

Quân đoàn thứ 8 của Anh ở Cyrénaique hiện đã tiếp xúc với quân « Irac » ở miền giữa Adédabia và El Aquela, nhưng có lẽ trung Montgomery còn phải đợi cho các đoàn xe vận-tải lương thực đến nhiều rồi mới dám tiếp cao tốc lên công vào Tripolitaine. Hiện nay các sư đoàn bộ binh và thiết giáp trong quân đoàn thứ 8 của Anh đang đóng rải rác bắc bắc xá Cyrénaique từ Adédabia đến biển giáp Ai-cập.

Tại mặt trận phía đông, với mùa rét tới, quân Na đã tiếp tục tấn công nhiều nơi. Sau miền

khuya sông Don, Hồng quân đã tấn công ở khu Kalinine, Teporetz và Viazma ở mặt trận trung ương.

Theo một tin Thụy - Điển thì Hồng quân ở khu giao đã chặn thông được phòng tuyến Đức ở mảng nói và hiện đang mở rộng các chỗ bị vỡ đó. Ở khu này mực dịch quân Na một mảnh là liên ở hai bên Teporetz và phía Tây Nam đè tới Vélikie-louky một nơi có nhiều đường xe lùa gặp nhau, một mảnh nữa là đê sán phẳng mặt trận ở miền Rjev là nơi mà quân Đức đóng sáu vào trại luyện Ngà. Ở khu này từ tháng Août, quân Na đã mấy lần vây thi trấn Rjev nhưng không thể lây lại được.

Ở mặt trận Stalingrad,

sau các cuộc thang-kết nhỏ lúc đầu, enq kháng chiến của quân Đức hiện nay đã mạnh hơn và hiệu-quả hơn. Tình hình quân Đức trong khuya sông Don vẫn có phần đáng ngại và quân Na đã mở rộng được chỗ vỡ trên mặt trận về phía Nam Sérémovitch và cả « cái túi » Từ Katchino xuống Tchuvino ở phí Nam. Quân Đức ở giữa hai « cái túi » đang bị đe nén mạnh cả ở mặt trước và hai bên hông. Trong thành Stalingrad, quân Đức đã được lệnh phải kháng chiến đến cùng và sẽ dùng cung một chiến lược như quân Na: các chiến xa chôn dưới đất dùng làm pháo đài để chống với bên địch.

Hiện nay, cuộc chiến tranh đang ở vào một thời kỳ rất nghiêm trọng. Về phía Na thi phải cố gắng để giữ những chỗ đã lấy lại được và tiếp tụ: cuộc tấn-công. Còn về phía Đức thi phải cố giữ phòng tuyến để cho số 30 van quân Stalingrad và trong khuya sông Don không bị vây và có thể phản công được.

Một tin Reuter nói Hồng quân đã khắc phục được thị trấn Kletskaya là nơi lết cả nhà cửa đã bị đỗ nát. Cờ lịnh thế hiện nay, các giới quản-sự nói Hồng quân đã bắt đầu cuộc tấn công lớn lao về mùa đông 1942 - 1943, nhưng chưa có thể đoán biết kết quả sẽ như thế nào. Về cuộc chiến tranh (xem tiếp trang 28)

TẾT QUY VI

CHỈ CÓ T. B. C. N. MỚI CÓ NHIỀU TÀI LIỆU GIÁ - TRỊ VỀ TẾT VÀ XUÂN

NGƯỜI NGOẠI QUỐC ĐÃ NHÌN

CÁI TẾT CỦA TA RA HẾ NÀO ?

sẽ được nói kỹ trong bài của Hồng-Lam; những phong tục chua ai nỗi đên về tết ở Bắc-kỳ được tái rát rõ ràng trong bài của Vũ Bằng, và các bạn sẽ say sưa đọc những cái liệt lịch sử của Sô-Bao, Lê-van-Hoe, Phu-son

BA TRUYỀN TẾT RẤT HAY:

Thuyên mā

của Nguyễn Tuân

GIỌT HỒNG TRÊN HOA TRẮNG

của Tùng-Hiệp

SƠ TẾT

của Kim-Lân

Trên tất cả, chúng tôi sẽ trình bày với các bạn

MỘT CÁI TẾT LÝ TƯỞNG

của Ngu Án-doan-Vung

và nhiều sự tìm tòi rất mới mà chúng tôi sẽ nói kỹ càng trong những số sau

thời kỳ rất nghiêm trọng. Về phía Na thi phải cố gắng để giữ những chỗ đã lấy lại được và tiếp tụ: cuộc tấn-công. Còn về phía Đức thi phải cố giữ phòng tuyến để cho số 30 van quân Stalingrad và trong khuya sông Don không bị vây và có thể phản công được.

Một tin Reuter nói Hồng quân đã khắc phục được thị trấn Kletskaya là nơi lết cả nhà cửa đã bị đỗ nát. Cờ lịnh thế hiện nay, các giới quản-sự nói Hồng quân đã bắt đầu cuộc tấn công lớn lao về mùa đông 1942 - 1943, nhưng chưa có thể đoán biết kết quả sẽ như thế nào. Về cuộc chiến tranh (xem tiếp trang 28)

CÓ THỰC

thuốc phiện đá giúp cho văn nhân, thi sĩ tìm ra

YÊN-SÍ-PHILÝ-THUẦN ?

Theo sự kinh nghiệm người ta thấy rằng nhiều nhà văn sĩ thi sĩ Đông, Tây từ trước đến nay có cái thói quen hay mượn các chất cay dắng làm cho thần kinh kích thích, nguồn ván này nỗi...

Thuở xưa bên Tàu có Lý thái-Bạch; thuở nay bên ta có Nguyễn khắc Hiếu, toàn là văn sĩ như hoa men mòn đẽ ra được những bài thơ trác lạc, truyền tung cho đến ngày nay. Hình như không có rượu thi biến bá cụt hưng, cầm hết nguồn thơ, hai ông hinh như chỉ làm việc trong khỉ uống rượu, không mang những màu tang chế như các miền khác của nước Pháp.

Chịu ảnh hưởng của quê hương, nên ông cũng như nhiều người đồng hương khác, bám tình vui với yêu đời, thích mạo hiểm, và những phương trời xa lạ.

Tinh hiếu kỳ của ông được thừa-mẫn, khi ông được đề chán sang đất Đông-dương một xíu đầy sị bi mật dưới con mắt ông.

Ông đến Đông-dương trước tháng lâm, sau làm quan cai trị, nhưng phân nhiều ông chỉ sống ở miến rùng núi Bắc-kỳ là những nơi vè thời ấy đầy khí lam-chưởng, thủ dữ và giặc cướp.

Vậy cho nên từ trước đến nay, cũng như rượu, chè, tràu và thuốc lá, nhà phiến là những chất kích thích tri nam, khêu gợi nguồn văn, giúp sức cho nhà văn trong trán bứt trưởng ván, giật lèo tranh giải, lưu lại nhiều câu giao thoại trong lich-sử văn chương cổ kim.

Dãy chúng tôi chỉ nói riêng về ảnh hưởng của nhà phiến đối với văn chương. Nhà văn chịu ảnh hưởng nhiều nhất của nhà phiến, được nỗi danh trong văn giới cành đại của Đông-dương ta, theo ý chúng tôi, không còn ai khác hơn nhà văn Jules Boissière vậy.

Jules Boissière sinh ở Provence là một xú quang dâng quanh năm, cầm bút lúc nào nào cũng hồn hồn vui tươi, không mang những màu tang chế như các miền khác của nước Pháp.

Chịu ảnh hưởng của quê hương, nên ông cũng như nhiều người đồng hương khác, bám

tình vui với yêu đời, thích mạo

hiểm, và những phương trời

xá la.

Tinh hiếu kỳ

của ông

được

chán sang đất Đông-dương một

xíu đầy sị bi mật dưới con mắt

ông.

Tối nay ông cũng lui tới tiệm hớt, nhưng ban đầu vì thuốc phiến phần ít, mà vi đê nghe chuyện phàn nàn.

Sau thành thói quen, ông rước « bàn tinh » về đặt ở một phòng kín trong nhà. Tối náo từ tám giờ đến nửa đêm, các quan An-nam cũng đều chuyen trò, đeo những kính truyền, văn chương, phong tục Việt-nam ra đàm đạo giảng giải cho ông nghe.

Về sau, ông có thói quen vừa hút vừa xem sách thi-jithay tri não ông sáng suốt gấp 10 lần hơn trước. Nhà phiến đã giúp ông thấu hiểu một cách tường tận tâm lý người Tàu và người Nam mà ông được qua biết.

Trong khi ấy, ông quan sát nhiều và viết ra những cuốn sách tả chân các sự vật ở Đông dương một cách linh động và đúng sự thực một tràn phần trăm.

Ông đối với nhà phiến cũng như Lý-thái-Bạch đối với rượu, thi sĩ họ Lý ca tụng rượu thế nào thì ông cũng ca tụng nhà phiến như thế.

Ông càng hút thuốc phiện càng viết văn hay, cho đến khi nó đau đặc ông, ông mới nhận thấy sự tai hại của nó và định chữa. Trước khi về Pháp cưới vợ, nhưng trong khi ấy ông chỉ mờ mông vẫn vờ như chờ thần Chết sắp tới đem ông sang bên kia thế giới.

Trong sự nghiệp trước thuật của ông Jules Boissière, có hai cuốn « Fumeurs d'Opium » và « Propos d'un intoxiqué » là đặc sắc hơn cả và hai cuốn ấy đều sặc sỡ mui nhà phiến.

Khi đem xuất bản, nhiều người phải lấy làm lạ về văn tài của ông, không ngờ một người không có tiếng tăm trong văn giới bao giờ mà bỗng lại viết nổi những ang văn hay đến thế!

A. Chervillon, một nhà văn trú danh đã phải tự hỏi: «không biết nhờ sự thông minh lè lung thế nào mà một người Pháp thiếu niên ở Provence mới để chán đến đất Đông-dương lại hiếu biết và diễn tả được những tiếng gọi cõi thời của cái giải đất huyền ảo này một cách trường tồn và linh động như thế?».

A. Pourvouville biết hiệu Mật giời, một nhà văn có tiếng và là bạn thân của ông đã già lời cõi hối đó như sau này: «Có lẽ vì ông J. Boissière là người xứ Provence, lại có tình hiếu kỳ, nên mới để các xứ xa lì dãy theo móng này. Đến Á-châu, ông nhận thấy tinh tinh hai dân tộc trắng và vàng



rất khác nhau, ông muốn để tâm quan sát một cách tường tận và hoàn toàn cái tâm hồn của người bản xứ. Ông tìm cách chỉ có thuốc phiện là cái lò lửa bốc một thứ ánh sáng có thể soi rõ cái tâm hồn đó, ông bèn lui lui cái «xã hội» nhà phiến và thấy hiện ra một thế giới mới. Nhờ có nhà phiến là cái kính hiền-viết tám lý rất mầu nhiệm, ông từng thấy bao nhiêu sự bí mật rât lý mrypt trong tâm hồn người Á-châu mà lâu nay đối với người ngoại quốc xem ra có vẻ ngô ng�, tối tăm.

Về sau, viết cuốn « Nước Việt-Nam trong văn chương Pháp » ông Nguyễn-manh - Tường có đoạn nói rằng: ông J. Boissière sở dĩ viết văn rất lưu loát, rất lich sự, diễn tả rất đúng những sự cảm xúc tết-tiêu và linh động như gió, mây và khói là có lẽ nhờ ở sự nhà phiến.

Trước hết, nhà phiến có cái công dụng lè lung là làm cho sự tri giác của người ta được thêm mầu nhiệm, do đó người ta nhận được những sự bí mật của tạo hóa, linh hôi được những ánh hường huyền bí -

của linh hồn và ảnh hưởng chân thật của sự vật - nói theo lời của ông J. Boissière là có thể «nghe được cõi mọc».

Rồi Nguyễn-manh-Tường kết luận rằng: «thật không còn hồ nghi gì nữa, ông J. Boissière đã tìm thấy cái tinh thần loại sự và thân thiện của người Á-châu ở trong khói nhà phiến, vì nhà phiến có thể làm môi-giới cho hai dân tộc và làm cho sự gần gũi của hai dân tộc trên lập trường tinh thần được dễ dàng hơn».

Trái lại, Maybon lại ta-thán trong tạp-chí Đông-dương, sau khi Boissière từ trần được ít lâu, là hoàn cảnh Đông-dương đã giết chết J. Boissière.

Dù sao sự nghiệp văn chương của ông J. Boissière sở dĩ được rực rỡ như thế, một phần ta phải nhận là do ảnh hưởng ở thuốc phiện, mà có lẽ, như lời Maybon đã nói, (tuy sau này các thầy thuốc xé ra là không

Hagydon coi:
BÁCH KHOA BẠI - TÚ - BỀN
của QUỐC-HỌC THU-XÃ
xx ra tùng tạp mệt xx

đúng) J. Boissière sở dĩ chết sớm như thế, cũng có lẽ là vì thuốc phiện đầu độc vậy.

Dù sao, ta cũng nên nhận lấy lẽ này: là nếu thuốc phiện có giúp che tài người ta thích, thì cũng chỉ là giúp cho những người đã có tài sẵn mà thôi, chứ không phải là bạ người nào hút thuốc phiện vào cũng là văn sĩ có tiếng như Beissiere cả, cũng như không phải bắt cứ anh vai u thít bắp nào uống rượu vào là tự nhiên thành Lý-Bach cả đâu.

Lý-Bach thành thánh thơ, Boissière thành nhà văn có tiếng, đó là những trường hợp đặc biệt do rượu và thuốc phiện gây ra. Ta đừng nênvin lấy có đó mà kết luận rằng: « Phản dame văn sĩ thi sĩ thi phải nghiên rượu và thuốc phiện ».

Dưới mắt chúng tôi, chúng tôi thấy thuốc phiện và rượu hắc hết chỉ làm hại người ta, làm cho người ta mất trí và lười biếng. Đó, vào chời các tiệm, các bạn thè đề ý mà xem.

Bao nhiêu thanh niên của nước ta cũng có thể đòi nghiên bút, cũng đã có hồi làm báo viết văn, chỉ vì nghiên ngập bể tha mà bảy giờ hóa ra những người vô dụng, không viết được một dòng chữ, không làm nổi được một bài van, bài báo? Những người ấy bây giờ gần như quên cái thời van chuong của họ, chỉ nằm ở các tiệm hớt... hớt cho cạo trọc ói, rồi nằm nỗi khóc lác, chê người say, khinh kẻ no. Cái tinh tú phệ khää đưa họ lên xe quâ nêu có một kế dã viết lên tường tiệm kia rằng:

Ở đây cao năm (?) ông H.K. Một trong những Tây Hồ danh sĩ.

N° 7 HÀNG QUẠT -- HANOI

PULL'OVER

đại hè häng, dù các kiểu, các màu rết thanh nhã xin biện thư vở lilly màu và giá của hàng đặt...

CÚ - ĐẠT 44, rue du Charbon HANOI

Người bạn tốt giàn quá chừng mạt sát văn sĩ một hồi lâu rồi cõi cái thất lung lụa xanh ra - ông này mặc quần áo ta, thất lung lụa như các cu chử không thất lung da - quẳng xuống đất và bảo thi sĩ rằng:

— Anh cư sùi với tôi như thế thi xấu thật. Y tôi là tôi muốn giúp anh, ánh chẳng kè vào đâu, thế đà phè lòng tôi lắm. Bây giờ thi tôi hết rồi. Cõi cái thất lung đó, xin biếu anh đê anh thất cõi mà tú tú!

Các ngài có biết nhà văn của chúng ta lầm thê nào không? Ông ta nhiệt cái thất lung đó — cầu gi! — nhưng xin ngài, ngài đã đoán lầm, ông không dùng đê thất cõi tú tú...

Ông đem báu lén lấy tiền đi buôn!

Ai cũng đã biết văn nhân thi sĩ ở đời này là những người lâm tình nhiều cảm, biết trọng danh dự hơn ai hết... Thế mà lâm vào thuốc phiện, thì mất nhân cách như thế đấy, thế là sót sao đau đớn vậy.

Cho mới biết thuốc phiện không phải lúc nào cũng giúp người ta trở nên những văn sĩ tài ba lối lạc như Boissière. Không, nhiều khi nó chỉ tạo ra những văn sĩ đáng thương di bán thất lung kia.

Vậy những bạn làng văn tấp tên muôn bức vào cái thò à-phien xin chờ nói: «Ta có hút thuốc thi mới có danh tiếng như Boissière được». Trái lại. Cái tài, như một nhà văn sĩ Pháp đã nói, chỉ là một sự dày công kiêm nhẫn. Không làm việc, người ta không bao giờ thành công cả.

Cái ca Boissière kè trên kia chỉ là một trường hợp đặc biệt, không phải có thể có luôn luôn vậy.

PHÚ-VĂN

MỐI LỢI BÁN « KHÓI » Ở NAM-KỲ

của QUÂN-CHI

Còn cháu cụ Hoàng-dế sang kinh-doanh thương-mại ở đất Nam-kỳ ta bấy lâu, chẳng những làm bá-chủ trên thị-trường lúa gạo, cá khô, tơ lụa, tay-hóa mà-thì : có thà nài khấp chờ thi-quê, thương-vàng hả cảm, từ chén nước miếng ăn cho đòn lòn khói-lời thór, nhất nhât ở trong tay họ độc quyền thủ lợi.

Cả làn khói hơi thór ?

Vâng, chúng tôi muốn nói về mối lợi « công yên khai dǎng », hay là tiêm hút. Riêng về món hắng khói, cả Nam-kỳ Lục-sinh, mãi năm khách trú vớ được lời lái bài triệu, chứ không phải it.

Ở Hanoi Hải-phòng ta hai mươi năm về trước, dù Diogène thấp đuốc giữa ban ngày để tìm cũng không có một tiệm hút. Nhưng mươi lăm năm trở lại đây thì mở ra nhan-nhan, dưới cái mỵ-hiệu là « phòng trà » (*Salon de thé*). Người ta inh-phong ở nơi cõi - dò nghin năm vẫn-vật này có đến ba bốn trăm chỗ lớn nhỏ, mang cái danh là phòng trà, mà kỳ thực là tiệm hút. Họ muu thuốc các cõi-bài về thấp đèn bán khói cho khách. Trong Nam lại khác, một nhà kiêm cả cõi-bài lán tiệm hút, vì thế họ treo bảng « công yên khai dǎng 公煙閣燈 », tức là nơi vừa bán thuốc của nhà doan ché-tao-hành, - nhà-nghè quen gọi là thuốc-công dě phân biệt thuốc gang là hàng lậu - vừa có bán đèn cho người ta nấm hút tại đấy.

Quan vien làng khói ta, chẳng cần phải vận lương-thực và rước tinh-nhà đi theo, có thè dạo khắp xứ Nam-kỳ, không lo con vĩ-trùng nha-phiếu bị thiểu dò bùa nào. Vì toàn cõi Lục-châu, từ thành-hành đến chau-quận, cho tới những bến sông chợ nhỏ ở tận thôn quê hẻo lánh, không một xó nào không có khách-

trú tụ tập kinh-doanh, tíc-thị không một xó nào không có yên-thắt.

Còn nhớ vào hồi 1931 hay 1932, hội Quốc-liên phái một ủy-ban điều-trá sang Đông-phuong xem xét về tình hình buôn bán nha-phiếu. Lúc úy - ban di qua Saigon, chúng tôi lấy tư-cách hả viết báo, tìm đến phòng - văn một vị ủy-viên chính là một ông y-khoa bác-sĩ người Pháp.

— Theo con mắt ngà xem thấy tình hình buôn bán nha-phiếu ở xứ chúng tôi đây ra thế nào ?

Ông vui cười và đáp :

— Tôi đã nhận thấy ở Nam-kỳ, một khu cho-ho-nhỏ nằm vào những chỗ đồng ruộng khukt női, miến có vài ba chục nóc nhà trở lên, là có một tiệm hút của người Tàu chủ-trương. Thị ra ở đây, mỗi lối thương-mại nha-phiếu hoàn toàn về tay người Tàu, mà số quan viên nhanh hít cũng là người Tàu chiếm phần đông hơn. Xem ngay tại Saigon Cholon, yên-thắt mờ ra nhan-nhan, gần như những quán bán thuốc lá (*Débit de Tabac*) ở các dò thành bên Âu châu chúng tôi.

Sự nhận xét ấy đúng lắm.

Quá thế, ở hai châu-thành Saigon và Cholon-trú ra các phố tây, còn các phố quan-tụ dàn-rung bần-dâia và khách-trú, không mấy con đường không có một hai tiệm công - yên kha, dǎng. Dễ thường số tiệm hút nhiều hơn là quán cơm tiệm nước. Càng những xóm buôn bán sầm uất và có người đi đóng-dúc, càng có nhiều yên-thắt khai-trương. Các ngài thử di dạo Cho-cū Cho-mới và đường LeFebvre ở Saigon, rồi vào Cholon di quanh các phố Thủy binh, jaccario, vòng ra bờ sông, xuồng xóm chợ cá, sẽ thấy quanh cảnh đèn lửa như

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

sao-sa, hơi khói bay mù mịt ra thế nào.

Làm chủ những yên-thắt ấy, phần nhiều là người Quảng-dông, thứ đến người Phúc-kiến và Triều-châu. Kè-cù Saigon Cholon Gia-dinh và các vùng ngoại-ô, đèn ngoại ba trăm nhà công-kinh khai-dǎng, mà nhà nào chủ nhân và boc dịch cũng là khách-trú.

Ho dã trường vốn, lại có tài nghề chuyên mòn, khéo tòi-chức, có đoàn-thể, thành ra mối loi báu khói nǎm chật trong tay họ từ bao lâu nay, người nính không thè cạnh tranh len lỏi vao được.

Về hơi khói cũng như vải áo thức uống, họ chuyên tay hứa giữ ngồi bá-hú trên trường; từng có một hai-bà con ta đứng ra cạnh-tranh, xin mòn bài, mở yên-thắt, nhưng rồi cũng phải thuê người khách làm công, lâu dần đến sang tên báu lại cho họ. Xưa nay chưa có ai nhảy vào chơi với họ mà không phải dè-lại tát-tát - cảnh trên sân, dù là hàng người đã-tu-luyện đạo này dến bực-thuong-tien cũng vậy.

Nếu chúng ta tưởng tượng một yên-hát ở Saigon Cholon cũng như một phòng-trà — my-danh của tiệm hút — ở đất nghìn năm

văn-vật ta thì hóa ra sai lầm. Tại đây, phần nhiều mang danh tiệm hút chỉ là một nơi nhà cửa tối tăm, kè một hai chiếc giường, với những khía-cع rätt-tâm thường, những thán-chủ rátt-tap-nhap; người đứng chủ-trương khéo lầm chỉ có vài ba trăm bạc vốn với đám cát rọc-tầu bồi mù, cũng dù-khai-trương một chỗ gọi là tiệm hút rồi.

Yên-thắt của khách-trú làm ở hai dè-thành

mìen nam không phải đơn sơ dễ dàng như thế. Nhà lầu dôi ba tùng; tiền thuê bạc trăm trồ-lên ; nói những giường bọc gốm, đồ đẽo trang hoảng, nhât là cái giàn súng đồng ống thổi của boc cũng dủ dảng giá đói ba nghìn bạc và phần nhiều từ bến Tàu den sang, ở trong tịch lũy khói nhưa không biết bao nhiêu dời, có lẽ tu hôi chua phát ra trận chiến tranh nha phiến.

Công việc sinh - ý của những tiệm lớn tắp - nập suốt ca-những đêm ; con số bu nháp trong khoảng 24 g ở đồng hồ được bốn trăm là hường, co khi nhiều hơn thế nữa.

Nhiều tiệm gọi là « bát da thiên 不夜天 » dè chừ phản - minh ngoài cửa. Nghĩa là môt thè-giờ sáng lồ luồn luồn, không có đêm tõ . Trên Bắc-cực còn có chỗ sáu tháng ngày, sáu tháng đêm ; đêm này suốt năm từ ngày nguyên-dân đến hòn trù-tịch, chẳng hề biết đêm là gì.

Trong thế-giới ấy có ánh sáng linh-tinh chiếu rọi suốt ngay suốt đêm, đèn nõ hõ tắt thi đèn kia dã thấp ; có sương mù nhàn - tạo bao phủ suốt đêm suốt ngày, dến nỗi con ruồi con muỗi không thể sinh tồn ; có chư-tiết giáng hạ suốt ngày suốt đêm, vì nay bước ra thi vị khắc kẽ tõi.

Những biệu buôn khác, thế nào mỗi ngày cung phải mở cửa ra, đóng cửa vào mót lần. Duy có các yên-thắt « bát da thiên » mõ cửa buôn bán từ hồi Thành-thái nguyên-niên hay là trước nữa cũng có, đến nay trãi ba bốn chục năm, cánh cửa xếp nằm mót xõ, không phải lèn ngưỡng hay là đóng lại bao giờ.

Người làm trong tiệm ohia ra ban làm ngày ban làm đêm, quanh năm thấp đèn bán khói,

TRIỆT HỌC NIEZSCHE

của NGUYỄN-BÌNH-THỊ
Một triết học tràn đầy nhựa sống. Một luồng mist-nhin
vào trong lai loài người. Sách dày 208 trang — Giá 1\$5
NHÀ XUẤT BẢN TÂN - VIỆT 49, TAKOU HANOI

Đã phát hành: BÁ...LÔNG DUYÊN KIẾP Lúa X.yen...s.uu trong « loại sách tr.nh i.tham » giá 0p80

ĐÃ CÓ BẢN:
TRIẾT HỌC KANT
trong « ủ sách triết học » giá 1\$5
VÀNG SAO

tập thơ khồng văn chứa đầy tu trưởng
cao siêu của thi sĩ Chử Lan Viễn
trong « ủ sách đẹp » giá 2p50



như một bộ máy chạy luôn nhát da không ngừng. Với họ, những ca sĩ định công hay bế quan đều là chữ vô nghĩa.

Các yên-thất khác, tuy không phải là *bất - đà - thiên*, nhưng mỗi ngày làm việc đều từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya, suốt năm không có

một ngày nào đóng cửa nghỉ việc; dù là tết nguyên-dân hay lễ Song-thập, giỗ Tôn-Văn cúng mặc.

Ở Nam-kỳ đã có thành-lệ bấy lâu, mỗi năm đến những ngày kỷ-niệm Dân-quốc sinh-nhật Không-tử, húy-nhật Tôn-Văn, toàn thè hiểu buôn khách-trú đóng cửa nghỉ, đến nỗi mấy hôm ấy bù con ta phải nhịn cả thịt heo, thịt bò, vì nghệ nuôi heo và nhán - viên ở lò sát-sinh đều là khách-trú. Nhưng trừ ra yên-thất vẫn hoạt động như thường. Có người Hoa kiều làm chủ hai ba yên-thất lớn, dã nói đưa cầu này, nhưng ngầm ra chính là sự thật.

Cả năm, các nghệ chỉ phải một hai ngày nhịn ăn thịt heo không sao; nhưng nếu các tiệm hớt đóng cửa một giờ, thi chư vị tiên-công đến nỗi-loạn, phả tiệm chúng tôi cho mà xem.

Không chừng đến thế thật, là vì ở Saigon Cholon, hứa hết quan-viên làng khói đến yên-thất tụ họp, chứ không mấy ai có khi-cụ ở nhà. Vì hể mà buồi trưa buồi tối, tèm nào cũng đóng chặt, khách khuya nằm xếp hàng



như cá mồi dựng hộp; trên gác dưới nhà không có chỗ nào bỏ trống. Cũng vì thế mà khoản thu nhập mỗi ngày của yên-thất nào cũng khá.

Người ta đã tinh phỏng về món hàng khố - Saigon Cholon mua bán hàng ngày từ 30.000 đến 50.000 đồng một ít.

Phần nhiều yên-thất chỉ phân-biệt có i
giai cấp: một là thuốc không, hai là hút nhựa. Vào tiệm nêu ngài hút thuốc không, thì tên phò-ky lấp đèn cho ngài nâm một miếng sợi trên giường. Lá hán đánh bóng, và đem ra cho ngài chìec ống thời hảo-hạng.

Trái lại, nếu ngài hút xá, tiếng khách gọi là «in phái», tức thi than giờ thuốc phiện, chừng ấy cậu phò-ky sẽ hắt hám chỉ chỗ cho ngài vào những bụi dài, kẽ tận trong cung trong xó; mời ngài nâm chung với cu-li xé kéo, làm bạn với rệp và gần cầu tiêu rãnh nước thu hồ hán bám!

Ấy là tình-trạng mấy năm về trước, những hồi thuỷ «Indien» cũng bán ba bốn trăm bạc một kilo là nhiều. Gần đây thuốc phiện tiếp tục lên giá đến ngũ bội, thập bội, nghệ nبيعي người di Nam - du trở về nói chuyện ở Saigon Cholon lúc này trong các yên-thất đã thấy lần lữa thuật hành «in phái» lắm rồi.

QUÂN-CHI

TÁC PHẨM THỦ TƯ CỦA TẠ HỮU THIỆN *Chìm theo giòng nước*

Alô! đã đọc những cuốn truyện già tri: Địa con hư của hai thời dai. Cố gái Saigon v.v., (hiện đã biến mất) cũng của tác giả không thể hứa qua được cuốn truyện hiền cõi này... Một mối tình đẹp như ánh trăng và nồng nàn như giọng mực mắt. Một câu chuyện thực đã ghi những kỷ niệm đẹp và đau đớn nhất trong đời tác giả. Sách in có hạn trên 100 trang

Độc bản op70

Mua ngay kèo hết TRẠI MAI (truyện đường rồng của Ngoc Cầm) in lần thứ hai giá 0\$50,
À (HÀU ÁN CỤC 17 ÉMILE NOLLY HANOI XUẤT BẢN

MÃY TRUYỀN LÝ
THỦ CHUNG QUANH
CÁI KHAY ĐÈN

Cái tàu thuốc-phien đáng 25 vạn đồng vàng Mỹ

Đọc bài « Nha-phiến chiến-tranh » số trước các bạn hẳn đã rõ cái bả độc thuốc phiện truy cập vào Trung-quốc đã có hơn trăm năm nay rồi. Trong khoảng đó, trên từ quán tuồng, trên đèn sết, giới quý-công có người mắc phải. Trong cuốn «sò den» họ người nhập tịch mỗi ngày cang tên nhiều, hàng ngày úc triết dò đệ thần Phù-dung, đã diễn ra biết bao chuyện đáng giận, đáng buồn, đáng khóc, đáng cười, kh้อง thè kẽ sao cho xiết. Chúng tôi chỉ xin thuật lại một ít chuyện xét là lý thút nhát, để các bạn thấy rằng những người nghiên «đồng hóng» như thế nào:

**Cái tàu thuốc phiện
đáng giá 25 vạn
đồng vàng Mỹ**

Cuối đời Mân-thanh, Tây-thái-hậu chuyên quyền đã gây ra nhiều cuộc nội-loạn, ngoại xâm, làm cho Trung-quốc suýt bị diệt vong. Cuộc cách-mệnh năm Tân-Hợi xảy ra làm cho đế nghiệp của Mân-thanh xẩy dựng ở Trung-quốc từ đó bị suy diệt, một cách vô cùng bi đát.

Theo điều đã xét nhận kỹ càng của các tay lão dò đệ thần phò-dung ở nước Tàu, thì trong các thứ tàu duy có

thuốc phiện hàng ngày do bộn-phủ kê khai đã tồn hơn năm trăm đồng.

Thú thuốc của Tây-hậu dùng, hàng năm do các tỉnh như Văn-nam, Quí-châu, Quảng-tây đến mùa phải lựa lọc những thứ nhựa hảo-hạng, nấu đi nấu lại rất kỹ, đóng thành từng cong, gọi là « Ngũ dụng Hương giao » 御用香膠 niêm phong cần



mật, sai chuyên-viên dê kinh tiệm công.

Tới kính sư, thuốc ấy do Cần-tin ti xét kỹ thu nhận, chửa vào nội-tàng, lần lượt đem cung ngự dụng.

Về bộ bàn đèn của Tây-thái-hậu dùng, thứ gl cảng đều qui giá cả, cái kem nhất cũng giá hàng vạn trồ lén. Riêng cái lầu, một nhà buôn châm bảo Mỹ đã mua tới giá 25 vạn đồng mỹ-kim.

Theo điều đã xét nhận kỹ càng của các tay lão dò đệ thần phò-dung ở nước Tàu,

tàu của hiện Đàm-nguyên-ký chế ra là có chút đặc biệt: tiếng kêu trong mà dòn, khói hút dượm mà thơm. Càng vi thế nên Tây-hậu thích dùng thứ tàu của hiện ấy.

Đó biết tinh sò thính của Phật-gia (tiếng tôn xưng ở cung cấm và triều đình Mân-thanh thường dùng mỗi khi xung hô Tây-hậu) một vị triều thần liền lợi dụng để lập công cho mình và làm ơn cho người, tìm đến bảo chủ hiện Đàm - nguyên - ký nên làm một cái lầu đặc biệt để dành, tất được trọng dụng thường.

Được dịp tò long với đức Chi-tôn, chủ hiệu vui mừng khôn xiết, liền bỏ ra một món tiền to sai người đi tìm các

tàu của hiện mình mà các «dân beps» dùng dã lâu năm, chất thuốc ngầm nhiều, mua lại được hơn trăm cái. Đem về họ cho vào máy nghiền nhỏ, rồi lọc lụa

rất kỹ, lấy toàn những chất tinh túy, rồi giac cho may tay họ khéo nhào luyện chế thành một đôi lầu mới rất đẹp mà nhã, rất nhẹ mà bền.

Đôi lầu ấy lại có một vẻ đặc biệt, làm cho nó qui giá vô cùng. Bên mặt mỗi cái, đường kính chỉ độ bảy phân tay, trên dưới chia ra hai phần: phần trên khắc bài «Tiền xích bích phú» phần dưới khắc bài «Hậu xích bích phú». Cả hai phần (đồng cộng có ngót ngàn chữ, mỗi chữ chỉ nhỏ bằng hạt cát, mà nét chữ đều rành rọt,

phải dùng kính hiền vi chiểu to ra mới đọc được. Dưới mỗi bài lại khắc dù họ tên tác giả là Tông-dông-Pha và ngày tháng năm đã chế ra. Một tờ báo Tân dâng máy phỏng đại hai mặt tâu ấy đem in lên báo, ai nấy đều nhận là chữ rất tốt. Nghe nói đó là thủ bút của Ngư-Duong tiên sinh, một nhà danh-bút đời bấy giờ.

Làm thành đối tâu ấy rồi, chủ hiệu Đàm-nguyên-ký do viên triều thần kia tiến dâng. Tây-hậu dùng thử, thấy thơm ngon lạ thường, khen là tuyệt phẩm, lập tức truyền chỉ ban khen, cho viên triều thần được thăng hai cấp, còn chủ hiệu Đàm-nguyên-ký được thưởng từ phẩm vinh-hàm.

Đến lúc tuổi già sức yếu, Tây-hậu biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nên nghĩ cách xay tầm cung ở Đông-lăng để làm nơi yên nghỉ cuối cùng.

Tầm cung ấy, Tây-hậu làm cũng hệt súc-xa-xi như Di-hòa viên, tồn chừng hai ngàn vạn đồng. Tầm cung ấy rộng hàng hai mươi mẫu, ở trong cũng xây dâng cung điện, cũng như nội phủ ở Bắc-kinh, nhất là lại có cả Tứ-hà-cung, là nơi bà ngự hút thuốc phiện. Sau khi bà vạn tuế rồi, bộ bàn đèn ngũ dụng phải đem dê vào đó, trong có dùi tóp xích bích.

Sau khi nhà Mân-thanh đã mất, lăng-tam các đế hậu ở Đông-lăng không người coi nom. Một bộn thô-phí, sự nghĩ đến sự xa-xi của Tây-hậu khi xưa, liẽm nghĩ đến việc lấy trộm các đồ trầu bảo ở lăng-cung. Năm Dân-quốc

thứ 22, trước khi quân bộ hạ Trương-học-Lương dào phá Đông-lăng, bọn thô-phí ấy đã đào đường hầm vào tận tầm cung Tây-hậu, lấy được rất nhiều của quý và bộ bàn đèn.

Chẳng biết đầu là của quý vô giá, nén chia nhau đem bán lẻ từng thứ tân-mát ở các nơi. Vả chiết tâu nọ vì có dó đã vào tay nhà buôn Mỹ nọ, già hai mươi nhăm vạn đồng mỷ-kim.

Vì lén cơn nghiện mà được thăng quan

Năm Canh-ti, vì triều đình Mân-thanh đang tung bọn



quyền-phi, phá giáo-dưỡng, đổi су-quán của các nước ở Bắc-kinh, tam nước liền hợp quân đội, do một viên tướng Đức thống xuất, chỉ huy tiến đánh Bắc-kinh. Trước khi xây ra cuộc biến ấy, Tây-thái-hậu dù vẫn còn mơ hồ tin rằng bọn quyền-phi có thể đánh đuổi được

bất người ngoại quốc ra khỏi nước, cũng cứ cẩn đại biếu di diễn định với đại biểu các nước; không ngờ tình thế ngày càng nguy nan. Trước khi xây ra Quang-tự và cung-quyền bỗ tránh lén Nhiệt-hà, Tây-hậu, một

lần cuối cùng, khẩn cấp mở cuộc ngự tiền hội-nghị để tìm xem còn cách gì giải cứu được không.

Cuộc hội-nghị ấy có đủ các vương-công, đại-thần họp tại điện Kim-loan, do Tây-hậu nắm trên long sàng làm chủ tịch. Giữa long sàng bày bộ khay đèn, một bên Tây-hậu nằm, do nội-giám Lý-liên-Anh đầm bóp, nắng đặc, một bên một nội-giám cùi minh qui tiêm. Mỗi lần ngủ hút xong một hơi thuốc, Tây-hậu lại ngóc đầu hanh hối về lè nén làm thế nào. Các vương-công đại-thần, phần nhiều chỉ liếc mắt nhìn nhau, không bày được mưu kế gì, giám hoặc cũng có một đôi người tâu bù, nhưng cũng chỉ đâm là lời nói suông, không chút thực dụng.

Cuộc hội-nghị họp từ quá trưa đến tối xầm. Ai nấy đều như dỗi lung té chán, người thô dài, kẻ vẫn minh coi bộ mồm mệt că. Tây-hậu bỗng ngồi dậy, mắt nhìn một viên đại-thần ngồi ở hàng này phìa hữu thấy hai mắt dung dung trá lè, rồi giật dài giọt ngắn thành thót tuôn rơi, chốc chốc lại lấy tay bít miệng. Lấy làm lạ, Tây-hậu ban hối:

— Lưu-Khanh! Khanh có vẻ già yếu không ngồi được lâu. Ô kia! Khanh lại khóc đấy à? Có điều gì thương tâm cho phép được giải bày!

Vị quan này هو Lưu, làm tổng-đốc hai tỉnh Giang-tô, Chiết-giang, nguyên chính là «dân-bếp» thương-lưu. Hôm ấy phải ngồi lâu, lại quá bùa hót, bị thần phù-dung hành hạ dữ-thù, chỉ lo đê lột chán-tướng. Thấy Tây-hậu ban

hở, sợ quá, quan liền tìm cách chống chế:

— Muôn tâu Phật-gia, ngày nay trong nước xầy ra nhiều việc quan trọng, hạ thần nghĩ minh tuổi già sức yếu, không vì triều-dinh chia sẻ gánh vác được một vài phần trách nhiệm lồng rieng xiết bao hò

thẹn. Chẳng những thế, hạ thần lại lấy làm lo sợ lắm. Bởi vì có nhà tinh-thế ngày nay, nếu không có cách gì vẫn cứu, e sẽ bị giết vong. Vì lòng riêng lo sợ, không tự đe nén được, đeo hàng nước mắt bỗng trá chảy ra, thực là tội nặng, cùi xin Phật-gia lấy lượng bê giờ tha thứ.

Tây-hậu đang bức minh vì cả ban hội-nghị chẳng ai nghĩ được mưu kế gì, bỗng thấy Lưu đại-thần nói ra giọng lo lắng đến việc nước như thế, xiết bao vui vẻ bèn tỏ lời ban khen:

— Nay ta mới xé rẽ Lưu-Khanh quả có lòng vớ, việc nước. Biết bao hoàng thân, quốc thích, ngày thường chịu ơn vua lộc nước đầy đủ sung sướng biết chừng nào, nay gặp lúc biền cõi như thế này đều gươm mắt nhìn nhau, coi như chẳng chút gì quan hệ. Vậy ta đặc cách gia oan cho Lưu-Khanh được thăng hai trại đê làm lương cho các kè lừa tôi.

Nói xong, Tây-hậu truyền giải tán cuộc hội-nghị.



Biểu mày chục hộp thuốc phiện và mời ngài đỡ tiền-si!

Vua Đồng-trị ở cuối đời Thanh là vị vua anh tuấn, rút lui tâm về việc dân việc nước. Nhưng sau bị mẹ đẻ là bà Tây-hậu chuyên quyền lại ra sức áp chế, không cho được tự ý làm việc gì, nên vua đeo lòng chán nản, sinh ra chơi bài hoang dãng. Có một vị thần vương Đái mỗ vồn là kê đê dũng, được ở luồn trong cung điện đê chăn hầu, thấy thê hèn đỗ dành

tất cả danh dư, hòn phản cát mót ke cẩn kiêm, nghĩa vụ xứng đáng hắt buộc cùi một bộc mả thương anh hùng sẽ diện trong bộ:

Quần sơn lão hiệp

Giá 2000 đồng hét kiệt tác của họa THANH-ĐỊNH, một nhà văn chuyên viết các tiểu thuyết về loại võ hiệp. Trong số ta rất rõ về nhân thủ đoạn kỹ tài của các tay thương, dâng giang-hồ tại các danh sơn hùng dão và lichen súi với thuật Trung-boa

Loại sách gia - dinh

Trong một thời kỳ nghệ Tù này ra mói tuấn một số. Toàn những truyện viết các tiểu thuyết về loại võ hiệp. Trong số ta rất rõ về nhân thủ đoạn kỹ tài của các tay thương, dâng giang-hồ tại các danh sơn hùng dão và lichen

nhà vua đêm đêm cài dang lâm người thường cung liên ra các phố phường đê tim những thù vi khác với nơi cung cấm. Sự vi hành của vua Đồng-trị đã diễn nên nhiều chuyện tức cười nhất là tự nhà vua lại rước lấy haicai bệnh xấu xa, là thuốc phiện và bệnh kia!

Một năm có khoa thi Hội các viên cù-nhan ở các tỉnh lần lượt đến Bắc-kinh dự thi rất đông, ai nấy đều tò lóng hóng, hái, quyết phen nào đợt giáp tranh khôi. Duy có Hà cù-nhan người tỉnh Quảng-dông cho sự thi ấy là miễn cưỡng chẳng có hứng thú và hi vọng gì. Bởi vì Hà đỗ sớm lại là con nhà cù-phú, đặc chí sinh chơi bài; do đó y mắc nghiệp thuốc phiện, lại càng thêm lười biếng. Trong 12 năm luôn 4 khoa thi hội, y đều kiểm cùi xin từ. Đến khoa ấy vì các quan trên quát trách, nếu còn từ chối, sẽ bị cách chán cù-nhan, bắt đắc dĩ, Hà cũng đi thi echo êm chuỵen.

Khi sắp sửa hành-trang đi thi, Hà chẳng mang sách vở gì theo. Ngoài các thứ cần dùng, Hà mang rất nhiều thuốc phiện, toàn là những thứ thượng hảo hạng cả. Tới nơi, Hà thuê một cái gác chí nằm hút trán, chàng hỏi gi đến việc thi cử cả.

Một đêm, sau khi đã hút say, Hà thò đầu nhìn xuống đường, thấy hai chàng thiền

Ed. Bảo-Ngoc — 67 Negret (nhô Gia Nam) Hanoi Tel. 786

nên có vẻ qui phái đứng dưới nhìn lên mà bảo nhau:

— Chứng minh ở Bắc-kinh nay ăn chơi đã vào bực lối đời, mà chưa bao giờ được hút thứ thuốc phiện thơm ngon như này. Làm thế nào được hút mấy khói mới hả đời!

Hà vốn tính hào-phóng, lại thấy hai chàng qui phái muôn két làm bạn chơi, liền đi ngay xuống vài chào và mời lên gác. Chẳng làm khách, hai chàng liền theo lên ngay. Sau mấy câu chuyện sướng, Hà liền mời hai chàng hút thuốc nem mỗi thứ mốt diệu: thứ thi là hạng thuốc đê 10 năm, thứ thi là hạng 25 năm, thứ thi 20 năm, có thứ lâu tới 40 năm, mỗi thứ có một khí vị riêng, khi hai chàng dã nem đủ thứ rồi, trước sau có hơn 40 tờ, họ iết yết khoan khoái lắm, cùng nhau nán rờ khen là tuyệt phẩm, ở Bắc-kinh không có bao giờ.

Canh khuya khi hai người đã thỏa thích, đứng dậy cáo từ ra về, lại xin mua lại mấy hộp đê về dùng. Ha cười, lấy hồn hai chục hộp chia tặng hai chàng néi dê lam duyên, không lấy tiền.

Khi hai bên đi lại đã thán mặt rồi, hai chàng tuôn trê mó hõi. Hả mực đích chàng lên Bắc-kinh làm gì. Hả ô ý và thú thực là không muốn vào thi, vì bỏ học đã lâu không còn văn chương chữ nghĩa gì để ganh đua cùng người nữa.

Nghé xong hai chàng ghé tai nói nhỏ với nhau một hồi, rồi đưa cho Hả một cái hộp nhỏ bằng gỗ, đan, bên ngoài có niêm phong cẩn thận. Rồi dặn Hả đến mỗi kỳ thi, cứ đến công trường đưa cái hộp này cho viên quan coi cửa,

tự khắc có người mời vào chỗ riêng ngồi làm bài, còn bài nếu làm bay được đê dành, hằng không cứ viết mấy câu cõi ngũ, cõi thi vào cho khỏi bõ trảng.

Dận xong, hai chàng đi ngay.

Ha chàng hiểu ra thê nào, nhưng cũng cứ theo lời thứ làm xem sao. Thì là thay, trong bốn kỳ thi hội, kỳ nào Hà đến trường cũng chậm cả, cửa đóng rỗi; nhưng kai dã

gi. Đến giờ thu quyền, mấy viên quan xô nhau đến chúc đặt quyền của Hà, bỗng thấy trên diện có tiếng quát bảo thôi. Hà với ngược lên nhìn thi nào phải ai xa lạ!

Người vừa quát kaa chính là một chàng trẻ tuổi bọn



dưa cái hộp ra, tức thi cửa mở toang, có người dẫn vào ngồi một phòng riêng. Cứ xong mỗi kỳ, Hả lại chắc chắn, nhưng đê hôm xem bảng lại thấy lược vào kỳ sau. Cuối cùng, Hả dỗ hỏi được vào kỳ thi định.

Đến hôm định thi, hoàng đế ngự ra đầu bài văn sách cho sĩ-tử làm, từ sáng đến chiều Hả chẳng va h được một chữ

CHÈ TÀU THỊNH-PHONG

Rõ ràng sá nước, hương giòi: Chè non, biết thường: Ưy người tri âm!

Nguyên đổi chí đồng tâm: Trâm nâm thi chung vống nhâm chè ai!

Bản tại: Hiện THUỐC-LÃO-DÔNG-LĨNH

25 Cửu Nam — Tổng cục: THINH-PHONG, 18 Paste-Kien Hanoi

năm nghiêng cùng mình, đội mũ mặc áo thân vương, đeo kiêm dì lại trên diện đê giám thi. Nhìn lại lần nữa, Hả càng thêm sững sốt, vì đứng đương kim thiên - tử mặc áo rồng ngồi trên ngai rồng kia, cũng lại là một chàng bọn năm nghiêng thứ hai của chàng!

Ha vừa sợ vừa mừng, tay chân thêm luống cuống, chưa biết làm thế nào cho thành quyền vẫn thi bỗng thấy vị thân vương chạy đến trước mặt, thu lấy quyền và bảo cứ ra về, chờ ngày truyền lô. Cách đê mười ngày, có cuộc truyền lô, Hả trúng cử Đệ nhị giáp tiến sĩ.

SỞ-BÁO

Công cuộc bài trừ nhà-phiến ở Á-dông

Trong một bài trước chúng tôi đã nói rõ đến công và tội của thuốc phiện và nhất là những thảm-họa của thuốc phiện đã gây ra cho nhân loại.

Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một dân-độc từ gã chí trù dẽ nghiệm thuốc phiện cùa, thử hỏi tiễn đồ dân-độc ấy sẽ trả nỗi nỗi nào?

Không nói ai cũng rõ: dân tộc nào không quan tâm đến sự phẫn-dẫu, dùn sự lòn-vong thì cứ việc «đi máy-pé giò», còn dân tộc nào muôn cạnh-tranh, tiễn-thủ đê chiếm một địa-vị vê-vang dưới bóng mặt trời thi lật phải coi nha phiến là kẻ số 1 và kiêm các bài trù ráo riết.

Trong thế-giới, day có nước Tàu là bị bệnh «nghiện» trầm trọng hơn: nhiều người lo cho tiền đồ của nước đó phải thốt ra câu «nước Tàu sẽ diệt-vong vê nha phiến». Tuy vậy, nhưng ta lại nên biết rằng không đâu người ta lại bài

nàng Phù dung nhiều hơn len. Vì thế, sau trận Âu-chien 1914-1918 trước đây, đê-dé của vị nữ thần này khắp rong thế-giới đều tăng lên rất nhiều và rât chóng. Có lẽ sau cuộc thế-giới chiến-tranh khủng-khiếp này, con số đó còn lên cao hơn nữa không biết chừng!

Trướ cái ngày-có đê, dân tộc nào không quan tâm đến sự phẫn-dẫu, dùn sự lòn-vong thì cứ việc «đi máy-pé giò», còn dân tộc nào muôn cạnh-tranh, tiễn-thủ đê chiếm một địa-vị vê-vang dưới bóng mặt trời thi lật phải coi nha phiến là kẻ số 1 và kiêm các bài trù ráo riết.

Lệnh vua ra, các tiệm hút bị đóng-cảng lớn đều đê đóng cửa. Các lầu diêm, các ca-quán đều giàn trên tường nhũng tờ yết-thi «cấm hút nha phiến». Tại các thành-phố lớn, đều có lập nhà thương riêng đê chữa những người nghiện.

Nhờ các phương pháp đó, số người nghiện và số thuốc phiện sản xuất ở Trung-hoa đều giảm bớt. Nhưng về sau người ta cũng không trả tiết được, vì nghề buôn thuốc phiện rất lợi, nhiều người làm giàu giấm, chính-phủ không tài mà kiểm soát cho nết auug.

Kip đê khi dân quốc thành lập, các ông thủ lĩnh cuộc cách mạng như Tôn-Vân và Tưởng Giới-Thạch đều ra lệnh bài-yen rât ngặt, những người nghiện không có giấy phép của Chính-phủ đều bị bắt tù.

Hai quyển sách mỹ thuật

GIỌT XƯƠNG HOA

(xuân)

của PHẠM VĂN ANH

ấn bản chính: 412 bản đánh số

Tóc chí Hoài

của NGUYỄN TUÂN

phu bản in nhiều màu cắn Nguyễn tri độ hoa sít tuy khắc lõi, ấn bản chính ban định 550 bia, sách

in it cho những người sành, gởi cho đại lý cõi hòn, đặc giá nén đêu

trύo

LƯỢM LƯỜI VÀNG

49 — Tiên Tsin Hanoï

và trong một thời-hạn nhất định, nếu không chùa được sẽ bị kết án tử-hình.

Nhưng có một điều rất lạ, như vân-sí Dekobra đã nhận thấy, là tại nước Tàu, tuy có lệnh nghiêm cấm thuốc phiện như thế, mà số người nghiện vẫn thấy tăng thêm.

Tại Nhật-bản, lệnh cấm thuốc phiện rất nghiêm, người bán có thể bị án 25 năm khổ-sai, còn người nghiện 20 năm là ít.

Tuy vậy, công cuộc bài-yêu vẫn tiếp diễn với kết quả hoán-toàn, nên tại Đài-loan, chính-phủ Nhật phải dùng đến cách bắt các người nghiện phải bỏ dǎn. Nhà-nuôi giao cho một công ty giấu độc quyền bán thuốc phiện. Người nào nghiện phải có giấy phép mới mua được thuốc hót, mà giấy phép đó chỉ cấp cho những người mà thày thuốc xét ra không thể chữa được. Trong giấy phép lại có khoản bắt người mua phải bót dǎn, không phải có nhiều tiền là mua được nhiều thuốc dǎn.

Phương-pháp này đã có hiệu quả. Ở Đài-loan hiện nay số người nghiện đã sụt xuống nhiều, tuy chưa thật hết.

Nhà xuất bản NGUYỄN - DU voie 206bis, n° 11 Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN:

BÀ QUẦN MỸ

Lịch sử tiêu tuyết của Chu-Tết
Giá 1300

MỚI PHÁT HÀNH:

TẬP KIỀU

của Tô Poanh. Giá 8 nhúi bẩn của hoa-si
Nguyễn-duc-Nhung. — Giá 1500

BỆNH THỜI ĐẠI

của Phạm-ngọc-Khôi. Hay là bệnh
định-thần-dầu đầu độc dã mẩy
thể họa-thanh-nhiết Việt — Giá 1055
(Loại « Đạo làm Người »)

TRÊN ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT
của Vũ-ngọc-Phan (tái bản nay mai)

Mấy năm nay, người Nhật lại đem phương pháp đó thi hành ở Mân-chau-quốc va cũng bắt đầu có kết quả.

Tại Nam-dương quần đảo, Tân-gia-ba, Thái-lan, Chính-phủ cũng dùng phương-pháp bắt người nghiện hút giảm dần, nhưng xem ra không có kết quả được như ở Nhật-bản, vì lệnh cấm thi-hành không được triết-de.

Tại Đông-dương ta, từ năm 1907, chính-phủ đã bắt đầu hạn-chế nha phiện, cấm mờ các item hút ở đài-hạt Trung Bắc-kỳ và không cho phép mờ thêm các item ở Nam-kỳ và Cao-mèn. Đồng thời, chính-phủ lại tăng giá thuốc phiện, cấm bán xái, qui định việc bán thuốc phiện lè trong các liều-bài, cấm ngắt các viên

chữ không được hót. Và thỉnh thoảng lại di làng các tiệm để bắt các viên chức và các trai vi thành-niên dem về sở giam.

Nhờ các phương-pháp đó, số thuốc phiện bán ở Đông-dương giảm dần. Năm 1908 bán 107.341 kg, đến năm 1912 chỉ bán có 58.000 kg nữa thôi.

Hai ba năm lại đây, Chính-phủ lại tăng dân giá thuốc phiện lên, đến nay đã cao hơn trước gấp 10 lần. Đó cũng là một cách bài-yêu có công hiệu vậy.

Sau hết bàn về văn-de này, chúng ta không thể không nói đến Hội-nghị Quốc-tế họp hồi tháng Février 1909 ở Thượng-hải, có 13 nước dự, để xét về nạn thuốc phiện và tìm cách bài trừ cái nạn đó nhất là ở Trung-hoa; hội-nghị quốc-tế họp năm 1912 ở La Haye để ổn định các phương-pháp giảm dần việc giòng, buôn, nấu và dùng thuốc phiện ở các xứ và nhất là để tìm cách giúp nước Trung-hoa trừ nạn đó và sau hết là Hội Van-quoc-hop ở Genève vào hồi tháng Déc. 1920, tháng Mai 1921, v.v., để nghiên cứu văn-de thuốc phiện và lập ra một công-uvóc gọi là « Công ước Genève » để đem thi-hành ngày 26 Sept. 1928 đối với công cuộc bài trừ nha phiến.

Tuy vậy các phương-pháp nói trên kia vẫn không có kết quả như ý muốn, vì buôn thuốc phiện, cũng như buôn súng-dan, được lây rất lớn, nên dǎn có gấp nhiều sự nguy hiểm vẫn có nhiều người làm. Mà bao giờ họng người này còn thì chưa thể nói đến việc bài yêng được. Cũng như bao giờ còn bọn lái súng, thi nạn chiến-tranh vẫn còn.

TÙNG-PHONG

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:
THÀNH PAI VỚI ANH HÙNG
(lịch sử tiều thuyết) của LAN
KHAI, nhà KHUË VĂN xuất bản,
giá 80.

BIỂN THỜI ĐẠI của PHẠM
NGỌC KHÔI, nhà NGUYỄN DU
xuất bản, giá 55.

Xin có lời cảm ơn các nhà
xuất bản và giới thiệu với bạn
đọc.

IN GẦN XONG :

THANH LỊCH
của bà Văn-Dài (tóm « Thường thức »).

RĂNG ĐEN
của cô Anh-Thơ
(loại « Hạnh phúc gia đình »)

BĂNG IN :
CHUYỆN HÀ-NỘI
Bút ký của Vũ-ngọc-Phan

« THU »
tập thơ đặc sắc của Phù-cẩm-Văn

HƯƠNG XUÂN
Những văn-thơ-hay của nhiều nữ thi
sĩ có danh: Văn-Dài, Hồng-Phuong,
Anh-Thơ, Mộng-Tuyet.

(Sẽ phát hành về dịp Tết)

Những cuộc «cưỡng hôn» và «cưỡng ly dị»

CỦA PHÙ DUNG TIỀN NỮ

Đã vì việc dam mê cái thú á-phiền là một cuộc kẽm-hòn, đã đem khói hỏa và thi-ví hóa cái keo den den, cái lòn khói thơm thơm là Phù-dung tiên-nữ, là Bà Chúa den, là nàng tiên Nâu, sao ta lại không biết tim ở đó trời tảo tụ cưỡng hòa, biện ly, tái ngộ và một trăm nghìn trò nữa ?

Đoan-trường ai có qua cầu mới hay

Cầu doan-trường — hay là cầu hoan-lạc di nữa thi nào có hay — tôi chửi trừng qua, nào biết đâu được hết cả mọi về mọi trò. Tôi chỉ mon men đúng ở đầu cầu, giữa cầu nào tôi coi biết cơ mầu ra sao. Vì thế nên tôi chỉ dam nói hai đoạn đầu cuối, tức là đoạn sáu lẻ rước da và đoạn ba hèo rầy vợ.

Hãy nói đoạn rước da.

Ra thi-thập việc hôn-thú này, hồ hét là cuộc cưỡng hôn ép nghĩa... Những người vì vui anh em, mỗi khi một điên, những người giận công-danh chắc trả, những người hùm thiêng thất thê, những người mượn « con-nóng » mà gọi là nguồn văn... Những người ấy lúc đầu mồ hôi như trai non dạ mồ màng



gái còn to, thi lúc đầu cũng tưởng như rồi có cuộc hòa-duyên, nhưng đến khi phút bén phút quen, cũng lại đồ cho duyên với số mà già nghĩa ép, kết hôn liêu. Những cuộc hôn-thú ấy, tuy xết kỹ cũng là những cuộc cưỡng hôn, nhưng người ta cũng cõi cõi là à-nóム mà gọi tạm là hòa-hôn đi được. Và chẳng cõi là mình làm mình chịu.

Tôi muốn nói đây — những cuộc thật là cưỡng-hôn, cưỡng tú-lác sám sanh xe tầu đến lúc thả khói tucson máy.

Hai chuyện dưới đây, sẽ trình bày cho độc-giả thấy sự cưỡng-hôn và cưỡng ly-dị dan đón cho người ta như thế nào:

Cả P.. là con cầu-ta một nhà đại-thương, đại-set-ti và đại-phú-gia. Năm lèn sáu, P.. di học chữ Hán. Học vừa đủ « thông văn-tự » nghĩa là vừa dù chữ đê xem và đê đọc cho người ta viết văn-tự, viết những những chử « nhân vi gia-trung... » lực học của con như thế, cha mẹ coi là tạm dù và cho di học chữ Tây đến lớp nhì, rồi đê ở nhà lấy vợ.

Theo ý bà cụ cố thi lấy vợ là đê đeo vò vào chân P.. cho P.. khỏi chơi bời. Nhưng cái trả đòn vẫn thế, giàu lâm thi sinh ra ruc-eua, nên mặc dù có vợ đeo sẵn trong nhà, mặc dù có dù cao-luong mỹ-vị trong nhà, P.. đoi khi cao-hưng cũng « xuất ngoại » để di chén di chiếc, di chơi di chiếc cho quoc đori đori té.

Thế rồi một hôm, sau một đêm xuất ngoại vè nhà, mẹ và vợ cẩn vân chàng :

— Hay là, nếu con đã chót da mang thi rước hồn vè nhà có đở iốn không ?

Chàng ngần mặt ra vì kinh ngạc. Nét mặt ngần chưa lai nết, thi không kịp cho thở, vò lại thính-thót luồn cho một hồi :

— Không, cậu ạ. Nhà ta nhở giờ cũng khâ, già cậu có đà mang thi cũng chẳng làm sao !

Cả P.. đã kịp thở rồi, vội nói :

— Nhưng tôi có da mang gì đâu mà mẹ nói
thế, mà mợ đã vôi bồng giò.
Thế rồi, mợ ngẩn lú, vợ lôi ra một bản
tinh thần lịch sự :

— Cậu cứ ở nhà mà xoi có hơn không?

Cả P... rầy này người :

— Ô hay, tôi có nghiên cứu!

— Thị nghiên cứu đã làm sao?

Thế rồi P... bị dè nghiêng xuống sập, bị
thẳng dây tơ tiêm thuốc nhét vào miệng bắt
hút. Chưa hút bao giờ, hập một khoi đầu,
P... cảm gán chát ghế cửa tráng cửa nói :

— Cậu ấy làm cái gì mà!

Thì ra cõi-ông, cõi-bà và P... phu-nhan cố
tình ép duyên chàng với Phù-dung tiên-nữ dẽ
chàng ở nhà luôn luôn mà giữ cửa, mà tìm
cách làm giàu.

Thế rồi cõi-hình thức tiện khi tinh sô P...
nghỉ ra ngàn vạn kế dè bóc nặn người ta.
Của nhà ấy, ngay một nhiêu, tăng nhà ấy,
cũng ngày một to.

Q

Ông Cửu T... là một nhà hảo-hiệp sang-
trọng, sau một hồi dọc ngang, ông lùi về quê.

Muốn cho đà cõi-hình sang kiền bấy chày,
nằm nhà quê, ông cũng tập múa dao — múa
dao lối Triệu-tử-Long và nằm khéo như
Khổng-Minh — nghĩa là ông già nghĩa cùng
Phù-dung tiên-nữ.

Như thế, được mươi mười lăm năm.

Rồi không rõ da thịt ngứa ngày ra làm sao,
ông lại nhúng tay vào một việc khác, việc có
thể coi là chí bắc nhân, và trong khi
đó, ông vẫn vui vẻ ra vào, quen hơi bén tiếng
với nàng Tiên.

Thế rồi, việc tiếp-lộ, ông bị bắt, biệt giam
vào xà-lim.

Hôm đầu ông ho, ông sổ mũi, ông hắt hơi.

Hôm thứ hai, ông ho dữ tợn hơn, sổ mũi
nhieu hơn, hắt hơi liền liên hơn.

Hôm thứ ba, ông ho khô sô hơn, sổ mũi
như trút cả ra, ông hắt hoinkyu sắp tắt hơi
dến nơi.

Hôm thứ tư, ông nôn mặt xanh.

Hôm thứ năm, ông oẹ mặt vàng.

Năm hôm liền, ông không dùng được một
thia cháo, một hạt cơm, chỉ vì không có một
tia hương thơm của nàng tiên vào miệng ông,
mũi ông, da thịt ông.

Hôm thứ sáu, ông nãm chết lịm, lạnh toát
cả người, chân tay run như dê.

Anh em nhiều người lùi ông chết. Có người
đã nghĩ sẵn câu đối riêng : « Ông thương ôi,
nghĩa trọng thán khinh... »

Tình cảnh động đến lòng trắc-ân bạn nguy-

lai, bạn cai tù.

Thế rồi...

Đến sáng hôm thứ bảy, ôi mừng ôi là mừng,
ông nhởm dậy ăn được một bát cháo hòa với
đường.

Đến sáng hôm thứ tám, ông xoi được lung
cơm với dứm muối, trời ơi!

Và đến hôm thứ tám thì ông xoi cơm cá
mắm như thường vậy.

Từ hôm đó trở đi, ông ăn như tất cả chúng
ta đến nỗi không ai còn dè ý đến những sự
khởi cu àm thực của ông nữa, đến nỗi người
ta không nhận ra rằng vừa có một cuộc ly-
huron quan trọng. Ông đã bỏ được người vợ
hương khói canh khuya hàng chục năm trời.

Ông bị giam sáu tháng, khỏe mạnh như
thường. Khi được thoát lao-lung, người ông
hồng hào vui vẻ.

Cho hay họa phúc khôn lường và câu
chuyện ông lão trên cửa ải mắt ngựa là câu
chuyện thấu rõ nhân tình thế cõi.

Một năm sau...

Người bạn cũ đến thăm ông, lại thấy ông
vất chán như Khổng-Minh và múa dao tí
thò-lò chong-chóng « cầm » như Triệu-Tử.

NGUYỄN VĂN HOA

4 MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM,
PHỤ, LÃO ÁU DO NHÀ THUỐC

Đu-c-Phong

BẢN BUÔN, BẢN LÈ ĐÙ THUỐC SỐNG
THUỐC BÀO CHẾ VÀ CÁC THỨ SÁM
45, PHỐ PHÚC-KIỀN HANOI PHÁT HÀNH

Các cụ nên dùng :

THUỐC BỒ BỒ BỨC-PHONG 1\$50

Các ông làm việc nhiều nên dùng :

THUỐC BỒ THẬN BỨC-PHONG 1,50

Các bà các cô nên dùng :

THUỐC BIỂU KINH BỒ HUYẾT 1,20

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:

THUỐC LÒ Ý TIÊU CAM 1,00



II

Làm sao bây giờ? Đường tối. Gió lạnh. Người
đi lại ít. Tôi chỉ bước thêm vài bước nữa thi
khuyễn mày. Không ai trông thấy tôi dè vực tôi
về nhà. Tôi phải gọi một cái xe thuê về nhà. Việc
đầu tiên của tôi khi ngồi chắc chắn lên nệm rồi
là nhâm nát lại như một người bình tĩnh nhất.
Người phu xe đã kéo tôi đi trong những thành-
phố ở trên giới hay dưới hạ giới thế này? Tất
cả gió & trong vũ trụ lùa vào trong hai cái lỗ tai

hay là hối-ký của một
người đã nghiên và
đã cai thuốc phiện
của VŨ BẮNG

nhỏ bé của tôi, tôi nghĩ. Đầu tôi liệu có khôn
võ, từ đây về đến nhà hay không? Có những
người ốm mặc phải những bệnh kinh niên, tuy
thương y nhớ con thực, nhưng không muốn
sống bởi vì họ cho rằng thà là chết còn hơn để
cho bệnh hoạn no ráy rứt, ruột gan, tim óc
Chao ôi, kẽ tói túc của các ngài đây cũng thế. Y
cũng muốn chết, nhưng y không muốn chết
đường. Về nhà, giải một cái chán ra, nằm
xuống, rồi nhảm mặt lâng để không bao giờ dậy
nữa, như thế yên cái thân của mày hòn, bằng q
Và có như thế, thì rồi mày mới sẽ không bao
giờ hút nữa.

But nua? Cùi nghỉ đến hai chữ ấy, tôi cũng đã
đủ rùng mình. Nhờ ơn cha sinh mẹ dưỡng, tôi
không phải là một thằng loạn óc. Bởi thế, tôi
chưa từng định định đòn chúa hay giết người
lấy của bao giờ cả. Thi đời nào tôi lái còn dám
cái tai trưởng kinh khủng và điện cuồng là
hát nua, hờ Trời?

Nằm ở trên giường, tôi nhai những từ-tưởng
ý với nước bọt ứa từ dạ dày lên. Y như nhai
kéo cao su vậy. Tự nhiên, tôi rụt mình đánh
thót một cái: tôi thấy ngã từ ờ mép giường
xuống đất. Khô cho hán mày chúa! Khô cho
thân mày chúa! nam ia hán bốn trại gần rỗi
mà nâm ngủ trên giường còn ngã. Trước khi tôi
có ý tưởng trả dây đê lên giường, tôi nghĩ như
thế này: « Ngã đánh buých một cái như thế
vậy, ra cũng phải b masturbate hay sương mặt.
Rõ đẹp! Mai, ra đường thì đừng có hòng vác
mặt mà trông cõi con gái ông Lợi-Ký ở Hàng
Bông nè! Tôi giờ tay « cõi sốt » lai mũi, lai
trán, lai má, xem có bị thương tích ở đâu không.
Tôi thấy mũi tôi lạnh toát. Mán! Chảy máu mũi

mắt ròi! Bồ mè! Vội vàng, tôi cõi mờ mắt ra trong xem có máu ở tay không. Kẽm mát tôi như nứt. Ô, này là chúa, mẹ ơi! Tôi vẫn nằm nguyên trên cái giường ghế ngựa. Thị ra tôi không ngã xuống đất bao giờ. Tôi mê, khèng, các ngài làm. Tôi có mê đâu. Tôi tĩnh. Nhưng một cái gì bí mật vùa vật tôi xuống đất. À, ra đã giò về mây là thế. Nhú thế, thi tôi không muốn đi giò về mây tí nào. Tôi đến mặc bành đau tim mắt, Mồ hôi tôi toát ra mồ lùi nhiều hơn. Tôi lạy bác! Tôi lạy bác! Tôi không muốn đi giò về mây nữa. Tôi nói thầm với tôi như thế và chắc mẩm rằng lần này cố gắng thi mai đây sẽ khỏe hơn. Đôi tôi không muốn sống trong một thế giới « Liêu-Trai chí di » đây không khí ảo huyền ma quái. Nhưng.. cái đồng gi lù lù ở trước mặt tôi thế kia hở các ngài? Tiền lén một bước nữa, và tiến lên một bước nữa.. đúng lùng! Quái chiểu! Lúc này là lúc thiên hạ thái bình suối ngọt mà đất nục, dân gian dàn đàu châm chỉ vẽ sự trỗi thóc, trời cho khồng mất mưa, miệng ăn được sung túc, ai cũng vui vẻ hè.., chẳng vinh mà chẳng nhục, thi con cờ làm sao giặc già lạ nô lén lung tung ở đàng kia? Tôi đành thần nhìn lại thi hóa ra giặc Khách & đầu kẽm đến. Ối trời ơi là trời! Tôi tiếc rằng sao trời lại sinh ra tôi mà lại chỉ cho có hai chân! Tôi chạy nhại Tôi quàng chân lên cõi mà chạy. Rõ ràng, thi tôi nghe thấy giặc Khách lù lù ở sau tôi. Tôi phải tìm chỗ ẩn. Tôi phải trốn vào trong cái quả đồi kia mới được. Tôi liều chết mà trèo. Một bước nữa là đến đỉnh! Cố iê! Tôi sắp thở ra cho nhẹ ngực thi không biết cơ man nào là hò lò – trống y như những cái bành xe tầu lân đường – ở trên đỉnh đồi lăn xuống người tôi. Tôi ngùng lên nhím với thi giặc khách đương đứng nhìn tôi chỉ trỏ rồi đốc thúc người lùn thèm những cái hò lò xuống cho tôi không lên được. Tôi ngã đánh bịch một cái từ trên đỉnh đồi xuống, không kịp kêu cha gọi mẹ. Thì là hết một đời người. Một cái đời người, chưa đì hết được một phần ba! Thực là ai oán. Chết, tré thực lai ai oan. Tôi hét lên một tiếng Bồ khốn nạn! thi ra « nó » lại là một giấc chiêm bao. Tôi thấy mắt tôi còn ướt. Tim tôi đập mạnh trong ngực như mèo hổng hòn đá. Nó cứ tiếp mãi thế này thi tôi chết mất. Cõi ai cứu tôi không? May không pha cho tách cà-phê thi tao chết mất thôi, Xuân ạ.

Xuân là tên đầy tớ vẫn hầu tôi. Nô vội di pha cho tôi một tách cà-phê đặc. Tôi uống một hơi và thảm chờ khán phat cho chất « ca-phê-

in » sẽ đuổi hết cái say ở trong người tôi ra. Võ Ich. Mười lăm phút đã qua rồi. Tôi thấy lại càng non não hơn nữa. Cõi ai dã một lần thoát chết tất nghiêm thấy rằng người hổ hởi thường đặt hổ cả tin tưởng và hổ vọng của mình vào chén thuốc của mình vừa uống. Hi vọng càng mạnh bao nhiêu thi sự thất vọng khi không thấy bệnh thuyên giảm lại càng tàn khốc bấy nhiêu. Tôi, thi tôi chỉ uống tách cà-phê được mười lăm phút mà vẫn thấy non não khó chịu, tôi lại có tư tưởng muốn được giờ đánh chết. Trong không còn cái gì rõ nữa Giường nằm quay đi. Dun để kêu ti ti ở bên tai. Trời ơi! minh nằm trên giường, thế mà có khác gì nằm trong má!

Thôi, phoc phiến đã ngâm vào trong các thời-thịt và các cơ thể trong người rồi. Bây giờ có trời gõ. Hả là ta vào nhà thương rùa ruột? Năm lùn bảy lượt tôi đã đứng dậy toan đi, nhưng hò nghĩ đến việc vào xin giấy thi tôi lại thấy mềm sin người lại. Nguyên hối ôi, Hà thành chưa có nhà thương Robin, mới chỉ có nhà thương Bảo-Hộ mà thôi. Từ nhà tôi đến nhà thương Bảo-Hộ cũng gần lắm, dì lại không nhiều khê gì cả. Chi phiền một cái là đứng trong ban phật giấy, tôi lại có một người bác làm đám. Ngoài ra, bên nhà xác, tôi lại có một người em họ và bên nhà thử hỏi ra giặc Khách & đầu kẽm đến. Ối trời ơi là trời! Tôi tiếc rằng sao trời lại sinh ra tôi mà lại chỉ cho có hai chân! Tôi chạy nhại Tôi quàng chân lên cõi mà chạy. Rõ ràng, thi tôi nghe thấy giặc Khách lù lù ở sau tôi. Tôi phải tìm chỗ ẩn. Tôi phải

trốn vào trong cái quả đồi kia mới được. Tôi liều chết mà trèo. Một bước nữa là đến đỉnh! Cố iê! Tôi sắp thở ra cho nhẹ ngực thi không biết cơ man nào là hò lò – trống y như những cái bành xe tầu lân đường – ở trên đỉnh đồi lăn xuống người tôi. Tôi ngùng lên nhím với thi giặc khách đương đứng nhìn tôi chỉ trỏ rồi đốc thúc người lùn thèm những cái hò lò xuống cho tôi không lên được. Tôi ngã đánh bịch một cái từ trên đỉnh đồi xuống, không kịp kêu cha gọi mẹ. Thì là hết một đời người. Một cái đời người, chưa đì hết được một phần ba! Thực là ai oán. Chết, tré thực lai ai oan. Tôi hét lên một tiếng Bồ khốn nạn! thi ra « nó » lại là một giấc chiêm bao. Tôi thấy mắt tôi còn ướt. Tim tôi đập mạnh trong ngực như mèo hổng hòn đá. Nó cứ tiếp mãi thế này thi tôi chết mất. Cõi ai cứu tôi không? May không pha cho tách cà-phê thi tao chết mất thôi,

Xuân là tên đầy tớ vẫn hầu tôi. Nô vội di pha cho tôi một tách cà-phê đặc. Tôi uống một hơi và thảm chờ khán phat cho chất « ca-phê-

đi hát. Uống rượu. Bơm bâi. Nhân-tinh với cõi đầu. À, không được như thế thi anh là thằng « quỷ ».

Không muốn mang tiếng quỷ, tôi tập uống từng chén rượu trắng lớn mà chỉ nhận với một hào phà-xa. Tôi thì thàm đâm xuất sáng. Và tuy từ hôm đó trở về trước, tôi chưa từng « làm mệt đi » bao giờ, nhưng có ai hỏi « Cơ hút bao giờ không? » thi tôi vẫn lén mệt « lão già-hù » trả lời bằng một câu khiếp lám: « Ủi, cái gì chứ, cái đó thì đáy thường lâm nhé! »

« Đã chót « phết-ngôn » như thế với các bạn – và có khi cả với chủ bắc họ rồi – mà bây giờ lại lộ ra cái việc say thuốc đến nỗi phải rữa ruột « nhỉ thi xã », ôi cha cha, là xáu! Không, tôi không the vào nhà thương được. « Chết nhục » (!) còn hơn « sống vinh »! Tôi đánh cù nambi ở đây



thôi. Cái giường này đã từng được chứng kiến lúc ta ra chào đời, hảnh nhìn cho kỹ ta chết vì say thuốc phiện! Tôi nghĩ thế và suýt nữa thi tôi khóc. Thầy tôi chết đi đì lại được tất cả tâm anh em. Người em gái sau tôi mất vì bệnh thương hàn. Anh em tôi còn có bảy. Mẹ tôi nuôi cả bảy đứa con. Bây giờ, tôi chết nữa là chỉ còn có sáu. Sáu đứa đì đỡ mẹ, thôi, tôi cũng chẳng anh hận lâm. Chỉ duy nhất thương có cõi tôi. Cõi tôi già rồi mà lão không có con non giõi. Bao nhiêu thời thương lão cõi đều đem dắt vào đùa cháu ăn thừa-tý là tôi đây. Cõi cho tôi tiền và săn sóc trông nom tôi từng tin. Người đàn bà ấy cũng thiết giết đì đời mình. Cõi không có chồng và ở với chị cùng các cháu. Cõi nhà không, biết là cõi cõi. Cõi như cái bóng hiện ra từng lúc rồi lại mờ

vào trong bóng tối không ai nhớ tới. Từ bé, tôi đã biết thương cho đời cõi vất vả. Không phải tôi thương vì thiên thoảng cần tiêu cái gì toát cõi lai cho tôi vay vài chục – mà tôi không bao giờ phải trả – nhưng tôi thương cõi vất vả cũng là một kiếp người mà bì trót bắt tội phải thiếu thốn hết cả, hình như không có một cái gì may mắn bao giờ cả! Ngày, cõi trống hàng và ăn hai bữa cơm không lấy gì làm vui và lảm; tôi, cõi lắn-cắn khâu và một mình trên gác đèn hai bâ giờ mới ngủ. Người cõi gày như ve, ái cũng có thể cầu-nhau với cõi được. Nhưng mỗi khi trong nhà có việc gì cao hế thi ai cũng gọi tôi cõi và ra bô vỗ cùng tử tể – nhất là khi các cháu sinh nở thi bao giờ cõi cũng là người trước nhất đi đến nhà bà đì đè xếp đặt giường màn và tâ cho đứa bé sấp sinh. Cõi sẽ ngồi hàng tuần đì ấm chau cho đến khi dọn về nhà. Về nhà, thi người ta lại quên cõi, và cõi lại lầm cảm ở trên gác một mình, chẳng biết hồn giận ai bao giờ.

Hình như cõi biết số kiếp cõi thê nên khiêm-nhường anh-phận lâm. Vậy, cõi vẫn thường đì cõi nhà hòi trước rõi, mới trả lời chủ không dám hỏi trước ai bao giờ. Nhưng lần này, thầy tôi vát vã đển hòn một giờ đêm không ngủ, thiên thoảng lại rên lên như một người già nước, cõi liên cát tiếng trước và hỏi tôi thấy trong người ra sao.

Lay trôi, xin trời chưng-giám cho tôi! tôi vốn không phải là người độc ác. Không, tôi thương cõi lắm, bô vi thi thu hé tôi đì có một tâm-hồn mềm yếu để khóc cho những cảnh khổ của lòng người; tôi lúi náo

cũng nhớ rằng cõi không chòng khòng con, không có một tinh thương yêu nào áp ủ; tôi lại biết cõi rằng đối với những người như thế mệt ty gi vò ý cũng có thể làm mũi lòng, tui thân.. Nhưng.. nhưng ba mươi sáu con quỷ sù khốn nạn nào đã nhập vào người tôi lúi ấy? Tôi như một con vật, tôi gát ầm cõi lén : thuốc phiện ray rứt tôi, tôi bắn tinh và làm tôi thành ra một cái gì như « con chó ngõ, chó đái ».

– Thôi, cõi đừng hỏi nữa. Cõi biết gi? Tôi say thuốc phiện sập chết đây..

Tôi còn nhớ rằng lúc ấy thái-dương tôi rúc lâm mà mắt tôi thi vẫn hoa lén, nhưng – cõi al đâm đánh đố với tôi không? – tôi nhớ như in vào trong óc cái dáng điệu và cùi chỉ của cõi lúc đó. Nghé thấy mấy chữ « tôi say thuốc

phiên, cõi tôi thiêu một chút nữa thì khuya
chân xuống, không đứng vững. Mắt cõi tái lại,
hai tay cõi run run, phải bùi lẩy cái cạnh bàn
một lúi lâu, và mãi một lúc lâu sau cõi mới run
run mà nói (cõi không dám trách mắng tôi),
nhưng có vẻ van xin tôi:

— Hừ, sao anh đợi chờ thế? Chơi cái gì chẳng
choi, lại chơi cái điều thuốc điều sai, gõ ra
không đúng!

Nực cười chưa! cái lối đâm bà tul bao giờ
chẳng thế. Cứ động nói đến thuốc phiện thì y
như là sắp chết đến nỗi rồi... Tôi đây cõi ruột
và, bởi vì lúc ấy tôi mệt quá không nói được,
nên đánh chí lấy ra hiếu bảo cõi tôi đừng
nói nữa và đi ra chỗ khác đi.

Ôi lòng người mà đến như tôi lúy ấy thì thực
là đã đến lúc «son cũng thủy tận». Nhưng tôi
không hối hận gì cả, tôi dành lầm. Và tôi lại kéo
chân lên đến nỗi, nắm im nhảm mặt lại để nghe
chính mình sôi rạo lên như thế mệt ấm
nước sối! Cõi tôi, giáng chừng còn muôn nói
thêm điều gì nữa, thấy thế, hoảng sợ, im hẳn.
Qua hàng mi của tôi, mắt lím-rim mờ hé, tôi
thấy hiện ra ở má có hai nếp rán sâu thẳm và
miêng có như mèo. Tôi co cảm-tưởng lúc đó tôi
trong thấy một bà già bóng xé và chiều khóc
đứa con đực nhất của mình-số kiếp, vất vả đã
bỗn thản và chồ rùng thiêng nước đтек.

Lặng-lẽ như dir trên nhung, cõi tôi ra đóng
cửa sốt lại để cho khói gió rời lấy một lọ dầu
«van-ting» để ở cạnh tôi «xem tôi có cần dùng
đến chăng».

Lúc ấy, khuya lâm. Nằm ở trên cái gác nhỏ
be, mà chung quanh toàn là những cây to cỡ,
tôi nghe thấy gió thổi mạnh như có hàng trăm
quỷ sứ lấp tay lấp cửa sổ và đậm lên trên mặt
kinh nhà tôi. Thế rồi, hi lạch cách... lạch cách...
ở dưới nhà, tôi thấy rít bỗi cái chén cửa
cửa và rứt mấy cái then chốt cửa đi xuống bếp,
Đè làm trò gì vậy? Tôi nhảm mặt và chợp đì

một lúc. Đến lúc mở mắt ra thì cõi tôi đã đứng
ở cạnh tôi gõ một cái bát nước và bảo tôi uống
để cho thực nóng. Không nghĩ ngờ gì cả tôi
cầm bát uống luôn — uống không phải vì tôi
tâm bát nước ấy sẽ làm cho tôi khỏi say thuốc
phiện, nhưng chính vì tại tôi khát quá, Xong
rồi, tôi mới hỏi:

— Cõi tôi uống nước gì thế?

— Nước nóng pha với đường tay đấy. Uống đi.
Tôi không hiểu tại sao cõi tôi lại cho tôi uống
như thế nhưng tôi cũng không hỏi. Tôi chỉ nắm
thẳng chân thẳng tay ra để hướng cái cảm giác
để chịu mà nước đường đã đem đến cho cơ thể
tôi; tôi thấy khoan-khoái dần và độ vào khoảng
hai giờ ruồi sáng thì tôi ngủ được.

Sau này, tôi hồi ra mới biết rằng lúc chưa
để tôi, ông tôi nghiên thuốc phiện và thường
say đít lâm. Ông tôi có món thuốc bi truyền và
thường hót cõi tôi pha nước nóng với muối hay
nước nóng với đường tay để uống cho đỡ thuốc.
Tôi nghiên cho người dân bà ấy! Cõi ghét thuốc
phiện; ông tôi mệt dài, trong thế là thoát được
thuốc phiện rồi; có ai ngờ đâu hai mươi bốn
năm sau, một đêm đông lạnh, cõi lại phải giở
đây hâu một phần thắng cháu cùng lại say thuốc
phiện như ông nó đã say ngày trước.

(Ký sau tiếp)
VŨ BẮNG

NGƯỜI KÉP GIÀ

CHUYỆN NGẮN CỦA KIM-LÂN

Chưa có việc làm, tôi thấy
chán nản và cũng. Nhiều
ngày nhàn rỗi dằng dẳng ngồi
tiếp. Chăm-chi mỏi mệt, tôi
vẫn vơ vó tiếc một cái gì
vui vui và hoat-dộng dã man.
Bè khuya-khuya nỗi buồn thất
nghệp, tôi thường dễn nhà
các bạn chơi. Tôi hay đến
Đại nhất. Không phải vì tôi
thân với anh hơn các bạn
kia. Nhưng vì một lẽ khác.
Vì ông Trạch. Người kép
tuồng dã về già, hơn nữa lại
nghiên oặt.

Ngày mới đến, tôi cũng
không chút đê ông ta lâm.
Con người già cõm và xanh
xao ấy, lúc nào cũng giữ một
vẻ thầm kín và tu-ly.

Dụ ghét ông ta lâm. Nói ra
miệng, bằng giọng cay nghiệt:
— Ngày nào cũng phải cung
lộ phà thuốc đấy. Mà chẳng
được tích-sự gì.

Như biết phận, ông chỉ
thậm thút trong gian buồng
lụp xụp, ấm thấp. Cứ tôi đến
lại leo lát ánh đèn dầu lắc va
tiếng «ro ro» rầu rĩ đư ra.

Có một bận tôi đánh cõi với
Đại. Không hiểu vai suróng
diều gì — có lẽ vì no phiện —
Ông Trạch hưng-trí mẩn may
câu tuồng cũ. Giọng ông khô
khan nghe chán chường và
rè rè như tiếng thuốc phiện
chui qua nhĩ. Đang khéo minh
về nước bi, Đụ không còn
ngồi đền lùi lùi. Anh gật lén
một cái rứt trích-thượng.

— Góm «cậu»! Làm gì mà
đó lén thè!

Tiếng cậu anh nói nhanh
và nô nô gần không nghe rõ.
Trên bộ mặt tái của ông
thoáng qua một nét giận
nhưng rồi lại bình thản ngay.
Một lúc lâu ông mới cười
khầy một tiếng. Tiếng cười
bao hàm một nỗi gì như tức
giận; ông lè lè.

Người kép già ấy, mặt răn

reо vì có tuổi; tai xanh vì

giang-hồ. Mắt lò dò vì khói

thuốc phiện; vi bao đòn

không ngủ. Nhưng tôi thấy

ở ông ta một vẻ rất sắc sảo —

cái sắc-sảo của những con

há. Vợ mà son người tung

trái ấy, đã chịu thua kém

một thắng cháu nhãi ranh.

Vì... nhò vâ.

Tù đây không iúc vui lắm
đê moi hát khe khé tay thắn
thờ gõ nháp xuống phán.

Còn thường thường ông nằm

duron ra, da đầu lén chiec

ám bi, tay vát qua chán, cháp

chòn ngù. Hoặc ngồi sếp

Đè. Hai mắt ngoô-ngoân

nhin vào một khoàng khồng,

tu-ly. Có lẽ ông lúc ấy

có lè óc ông lúc ấy

đang di trờ ngược lại thời

hoa nhà lồng lẩy, tung bòng

ánh sáng và âm nhạc thủa
trước.

Xưa kia ông là một con hát
nổi danh. Rập nào đón được
ông là một mối lợi lớn. Mỗi
lần tên kép Trạch «thù-bản»
trung ra là người ta rộn rập
đến xem rất đông. Những
chủ rap tranh nhau đón.

...Thế rồi, tuổi xuân qua,
đến cả giọng hát trong trẻo
của ông đi. Vô tuồng cõi cõng
đến ngày không được ai
chuộng nữa. Người ta đã bỏ
rời ông, trong một số nhà què
hèo-lánh, với bao nhiêu là
thiếu-thốn, là túi-cục. Đột
nhiên tôi thấy thương con
người thất-thất. Người chung
cành — tôi cũng thất nghiệp.
Tuy không bi ai bắt bùi, song
những lúc me tôi buồn rầu
nhìn qua đôi kính lão mà hỏi:
«Con đã làm được việc chưa?»
Tôi tôi thấy lòng se lại. Và
một niềm bực dọc ráy rứt
ngầm ngầm trong tim tôi.
Tôi nghĩ đến cảnh nhà thiếu

thốn.

Lân la làm quen, tôi được
ông Trạch coi như bạn. Ông
gắn gắp ba tuổi tôi. Mỗi lần
sang chơi, ông vui vẻ gọi tôi
lại bén bén:

— Bác Triệu! Lại đây nói
chuyện cho vui.

Ông có vẻ hợp tôi lâm. Bên
bản đền thuốc phiện, tôi đi
sau mãi vào trong dời ông
hơn. Cuộc đời khi trước ông
lần lần kè lại. Ông vừa nói

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC: Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều - Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá... Điều - Nguyễn
- 3) Thuốc ho khan... Điều - Nguyễn
- 4) Thuốc bồ hòn... Điều - Nguyễn
- 5) Thuốc bồ huyệt... Điều - Nguyễn
- 6) Thuốc cam ty... Điều - Nguyễn
- 7) Thuốc cam sả... Điều - Nguyễn

Tổng - cục: 125 hòng Bông Hamel
Đại-đô Đức-thắng, Mai-Úng, Nam-kiến: Saigon
Nam-cường: Mylbo, Vinh-hung, Vientiane

Phân MURAT

THƠM NHẸ, KHÔNG LEM Ô
CHẤT THIẾT TỐ, TỐ
NGANG HANG CÁC BIỆU
PHÂN ÂU, MỸ DANH TIẾNG

SUPER-MURAT

CÓ ĐỦ 7 MÀU, TỐ THƯỢNG
HÀO HẠNG, MỘT MỸ-PHẨM
CHO CÁC GIA NHÂN THƯỞNG
ĐỒI ĐỂ ĐI DÙ TIỆC SANG
Trong mỗi hộp có bốn chí Quốc ngô
chi cách ly màu phấn, cách trang
điểm thế nào che thiệt khe

BÁN KHẨP CỦA HÀNG LỚN

Tổng phát hành Bắc-ky, Ai-ло

Etablissements VĂN - HÓA
5 - rue des Cantounaux - Hanoi

TIỆM TRÀ HANOI 1942

II

Một ông chủ tiệm kiều mẫu

Tù tiệm « Ancien Canal » ra, bạn tôi và tôi đi nghênh ngang bết phố này, sang phố khác, vừa đi vừa nói chuyện. Bạn tôi bình như vẫn bần khoán vì cái tên « tiệm trà Hanoi » nên vẫn không rời vấn đề đó và vẫn hỏi tên liên miên từ ông chủ tiệm đến các nhân vật trong tiệm. Muốn làm thỏa tình hiếu kỳ của bạn, tôi đã phải đem hết những điều tôi biết về các tiệm mà nói cho ông nghe.

Trước hết, tôi giới thiệu với bạn ông chủ tiệm mà chúng tôi vừa gặp, một người có thể coi là ông chủ tiệm kiều mẫu, một nhân vật đại biểu cho các chủ tiệm, một người đã có nhiều sáng kiến trong việc mở tiệm hút. Vài chục năm về trước, ở Hanoi, các tiệm hút rất ít, chỉ lác đác một vài cái ở vào những phố chật hẹp hẻo lánh. Hồi đó, nghề làm tiệm chỉ dành riêng cho những chủ Hoa-kiều nghiên không còn có cách gi sinh nhai nữa. Nghề làm tiệm bị người ta khinh rẻ, cho là một nghề không đáng làm; các ông chủ tiệm cũng sinh nhai một cách khó khăn vì số người nghiên ở Hà-thành còn rất ít. Vào trong hồi đó, các người nghiên phần nhiều chỉ đặt bàn đèn hút ở nhà riêng, không mấy ai di tiệm vì cho rằng hút tiệm là một điều bê tha, « lèng-mẹn » người đứng đầu không thèm làm. Mấy năm gần đây thì khác hẳn. Giờ thuê: phiến tuy đã tăng gấp mươi trước (giá đó dã từ 100p một kilo mà lên tới 1000p) nhưng số người nghiên cũng không giảm lại có phần tăng thêm là khác. Số « tiệm trà » túc tiệm hút cũng vì đó mà nhiều thêm. Không mấy phố là không có một hai cái tiệm. Gó phố như phố Mähramy, hàng Buồm, ngõ Quảng-lạc (Géraud) Ngõ gach, (Lagisquet) Ngõ-huyện, Giangu, Cầu-gỗ lại có đến năm bảy tiệm. Nếu tính sát ra, thì tất cả Hà-thành có tới 3, 4 trăm tiệm là ít. Nghề làm tiệm

hiện nay đã không bị coi rẻ, lại còn là một nghề có thể nuôi sống nhiều người, nhất là các dân hẹp. Người ta đã không nguyengung khi đứng chờ một tiệm hút mà người ta còn thấy thè làm bánh diện là khác.

Người ta đã được thấy các chủ tiệm mới mẻ in « các quảng cáo » gửi đi khắp các người quen cả ở các tỉnh xa dè chiêu hàng mời khách. Còn nhớ, một hôm đang đi ngoài phố tôi gặp một cậu bé đưa tôi một tấm các tưởng là các quảng cáo của một nhà buôn hay một rap hát nào, cầm lên xem thì thấy.

Tiệm trà « Thanh phong »

Nơi hẹn hò của tất cả Hanoi phong lưu
Muốn hưởng thú hoan lạc thầnlên,
Muốn hưởng cảnh di mây về gió,
Muốn gặp cảnh hoàn toàn hạnh phúc,
Nên đến ngay tiệm trà Thanh phong

s... phô X...

Một cái quảng cáo đọc lên kêu ran lại đượm một màu vân chươn bóng bẩy, chải chuốt. Khi cầm đèn tấm các đó in trên thứ giấy « bristol » thương hạng, còn ai dám tin là quảng cáo một tiệm hút. Thế mà thỉnh thoảng các người ở Hanoi vẫn nhận được các tấm các lich sự đó do các « tiệm trà » mới mở gửi đi trong những phong bì bồ ngô.

Nhiều ông chủ tiệm có óc hiếu kỳ lại in trên tấm các một cái đèn nhá phiến có gác một cái đúc lầu và một lầu khói từ nhí lầu bay ra, các ông đó lại giao việc đi quảng cáo cho những tay bồi bích theo nghề có quen nhiều khách sộp trong làng « hép ».

Vì nghề làm tiệm không phải là nghề dâng khinh bỉ như trước nữa, lại có thể dưa lại nhiều lãi mà chỉ phải bỏ ra một số vốn ít dộ mội, vài trăm, nên người ta đã đưa nhau mở tiệm. Các tiệm trà do đó mọc ra như nấm và trong xã-hội chủ tiệm người ta thấy dù

người: có ông chủ tiệm là một công tử con quan hoặc nhà giàu vì quá yêu và phủ dung tiền nữ nên lập tiệm để thờ nàng; có ông chủ tiệm là một cậu bồi bích theo nghề dâng khinh bỉ được năm, ba chục hoặc một trăm bạc vốn; có ông chủ tiệm là những chủ Hoa-kiều nghiên xác lầy đèn dọc tiệm mộc làm kẽ sinh nhai và những ông chủ tiệm nhà nghè dâng biêt dì trứu các bạn đồng nghiệp từ 15, 20 năm nay. Nghề tiệm không những nuôi sống các ông chủ và hàng trăm bồi bích, nghề đó trong khoảng dăm năm nay đã làm giàu biêt bao người. Có kẽ mấy năm trước chí là một tên khách quê quèo và dông kinh di boóng tiệm không dắt nay đã nghiêm nhiên trở nên một chủ tiệm phong lưu trong tay có bạc ngàn hàng ngày hút hàng chục bac thuốc. Có kẽ mới năm ngoái còn là một cậu bồi bích ngày thơ ở nhà quê mới ra tinh di xin việc các tiệm không dắt mà nay đã thành một ông chủ tiệm sang vào bậc nhất Hà-thành chỉ tiếp toàn những khách sang trọng, giàu có. Lại có những ông chủ tiệm thấy nghè làm quá phai đại và số khách hàng của các tiệm mỗi ngày một đông thêm mãi, đều nỗi một mình mờ hai ba tiệm trà, mỗi tiệm dành riêng để tiếp một hạng khách. Những ông chủ đó đối với nghè làm tiệm cũng như một nghề buôn hoặc kỹ nghệ khác nên suốt đời đã dè hết cả tâm trí tài lực vào việc khuếch trương các tiệm trà. Ông chủ tiệm mà chúng tôi đã được gặp trên kia là một trong những ông chủ đã sống một cách phong lưu, làm giàu về tiệm từ vài chục năm nay. Ta có thể coi đó là một ông chủ tiệm kiều mẫu và có dù tu cách cẩn che nghè làm tiệm. Ông ta vừa có nhiều tiền dù cung ứng cho nghè buôn

tiệm của mình lại là người dã lán lộn nhiều trong nghề nhà. Đối với khách hàng, ông vừa nãnh, vừa khôn khéo, kể coi tiền và sang trọng hì vè vập, chiền dài, còn những kẻ yêu ta, những tay chơi coi thè làm hại cho tiệm ông thì lòng lại có cách tiếp đãi dè cho chúng phải xa lánh bần cửa hàng của ông. Đối với các bồi bích là những người làm rất cầu cho tiệm thi ông biêt cách đòn áp và biết cách mua chuộc, để cho những kẻ dò vía sợ vừa trung thành với ông. Chẳng hì mà một mình ông cai quản bao tiệm trà lớn và dưới quyền ông có tới hàng mươi mươi lăm người bồi. Mỗi tiệm ông có một hạng khách riêng: như tiệm A. C. mà chúng tôi đã thấy trên kia dè tếp những khách người Nam thương lưu và trung lưu thì mờ trong một ngôi nhà đồ sộ sang trọng, ở một phò vắng vẻ trông bề ngoài không ai biêt là tiệm, còn một tiệm nữa ở phò M. M. có tích chục bàn đê, cung sach sẽ, dè chịu, dè tiếp những khách hàng dài thi mờ ở một phò đồng dúc có nhiều người qua lại. Đó là khách yêu thủ « yên-hà » ở Hà-thành hoặc ở các tỉnh xa về không mấy ai là khôn biêt đến các tiệm của ông.

Nếu các ông chủ tiệm có lập một hội ái-hữu hoặc một nghiệp đoàn để hành vục quyền lợi cho nghè minh thì hẳn phải bao ông chủ tiệm kiều mẫu lên làm hội trưởng hoặc chủ tịch. Tại hai cái tiệm của ông lúc nay cũng đầy những khách: nếu ta nhặt kỹ thi trong đó dủ các hạng người từ trung lưu đến thương lưu, từ các phú thương đến các văn-sĩ, các ông chủ thầu, các tay cờ bạc sôp, các thanh niên công tử nhà giàu, các tiểu thương,... và đến cả các « gà xá-xí » và nhiều chi, em thân mềm của phu đùng tiếc nay.

Bước vào tiệm M. M. của ông ta ở trên gác



Tôi bấm chuông gọi công, trong bụng định sẵn những câu trả lời cho khôn khéo để tỏ ra mình là người cũng có biết ít nhiều.

Hai con chó tay sờ ra, chồm lên hông bộ. Cửa giữa mở toang, một ông quần áo cành lụa, bụng phệ, dáng người lùn hẻo, tay cầm tờ báo đang xem giờ bước ra.

Tôi đoán ngay chắc là ông Lành, chủ nhân nhà ấy, với ngà mũ chào: « Lậy ông ạ ! »

Trời bà tôi, mà ông Lành tôi lại cận-thị, nên nghe cứ dòm ngó mãi, rồi lên tiếng :

— Ai hỏi gì đây ?

— Bầm, ôi đến xin ông một việc làm.

Một giây yên lặng. Ông Lành bệ vệ di ra sát tận mặt tôi. Ngài hỏi :

— Khi trước, bà tôi đã làm đâu chưa ?

— Dạ, tôi di làm nhiều nơi rồi ạ. Vì nghe tiếng ông ở đây có đại độ với kẻ ăn lém, nên tôi tìm đến xin việc.

— Bà có nói được tiếng tây không ?

— Dạ, thường thường thôi ạ.

Ở đây chúng tôi tiếp khách sang nén bồi cùm phái biết nói, biết hiểu tiếng tây cho thạo, chứ vải ba câu tiếng bồi thì không làm được. Rồi ông bảo tôi đây cửa theo ông vào trong nhà.

Ở đây, cách xếp đặt cũng như các tiệm khác, nhưng sạch sẽ hơn, rộng rãi hơn nhiều. Ông Lành đưa tôi đến chỗ khay đèn riêng của ông kê trên một cái bục gỗ. Chung quanh bục quây vải mèu mỏng, trên giài chiẽu chiẽu trúc.

Ông Lành tự di lấy thuốc bão tôi tiêm thủ. Nhưng ác thay ! cái quạt mây của ông nó cứ vụt vụt đưa lại những luồng gió, và tình làm cho [bởi không] sao tiêm được nữa. Ông Lành vừa đặt mình xuống đã thấy thưi thuỷ ngã.

Đưa mắt nhìn khắp nhà, tôi liền nhận ra một thứ mà tôi đang cần đến là cái chǎn giò bằng mây đan rất công phu, bốn cánh đan hình x⁴ thống, mai, cúc, trúc » để dưới cái đòn cùng với báo chí ngôn ngang. Tôi vội chạy ra lấy và mang chǎn ngay trước mặt ông Lành.

Tôi tiêm song lượt thuốc, bấy giờ ông mới mồ mả ra, cầm đòn thuốc lá châm vào đèn rồi ngâm nghĩ mãi. Ông nói :

— Được đấy. Tôi hiện đang cần một người thông thạo để tiếp khách sang, người Âu và người ngoại quốc. Báu có biết tiếng Pháp thi hãy làm. Vày sáng sớm mai lại đây tôi sẽ liệu.

Tôi cui chào vui vẻ di ra.

Sáng hôm sau, tôi đến sớm lắm, nên ông Lành chưa dậy, mà đến cả các ông tướng bồi cũng còn ngủ lăn như chết. Bấy giờ chỉ có thằng nhô, và người vũ già đang quét dọn dưới nhà.

Ho cho tôi biết rằng ở đây cũng cơm nuối như các tiệm khác, nhưng cơm nước rất từ tết. Người làm được tự do, có giờ ăn giờ ngủ. Mỗi tuần là mỗi người được nghỉ một ngày để di chơi, hay làm gì tùy ý. Không ai bị bỏ buộc điền gì hết.

Tiệm này là một nơi hò hẹn của hạng khách thương lưu, sang trọng. Tôi ở được vài hôm đã thông thuộc được hết luật lệ trong nhà cũng tính nết của từng người một. Hơn nữa,

tôi lại hiều biết ngay cái mặt thực trong tiệm Ông Lành.

Bồi tiêm tất cả có sáu người, mà người nào trong cũng có về từ tết, thực thà chả không đầu trâu mặt n g ư s ứ h ư những tội khắc cát nơi.....

Mỗi người chúng tôi đều có quyền tự do tu tuồng.

lâm. Năm tiêm thuốc thì tán nhu khiếu hé. Chúng tôi vẫn thường gọi là anh Tu khiếu.

Sau cùng, đến anh V. em út của chúng tôi, tính nết nhu mì như con gái, hay cười, được Ông Phán qui lâm, qui cũng nhu ông đã qui.. con chó Nhật của ông.

Ngoài việc tiếp khách, chúng tôi không phải bận việc gì khác nữa. Cơm nước đã có vú già thì nấu riêng cho chúng tôi ăn. Nước nôi cho khách uống, và các việc vật khác dà có thằng nhô phải hầu. Quần áo chúng tôi thi một tuần lễ, bà lầu đưa giặt.

Chúng tôi sống một cách đường hoàng. Tiền dù tiêu, ăn mặc sạch sẽ tưởng không khác chi các cao công tử ăn chơi cả. Ra đường tôi đỡ ai dám ngó chúng tôi chỉ là những anh bồi. Chúng tôi là bồi thực, nhưng là những anh bồi sáng cà phê sữa, bánh tay, trưa giải khát nước chanh-nước dà, đêm đến lại ra hiệu bánh cuốn, phở sào !!

A, từ trước đến giờ quên bẵng không nói đến bà phán. Ai vào, trông thấy bà gầy dét như cái que cuộn xem sách bên cạnh cái khay đèn mà chẳng cho là nghiêm. Thế mà không. Bà phán tôi không nghiêm. Cái khay đèn chí để bày các thứ dùng đóng thuốc như cát, dấm, vân vân...

Bà phán đóng một vai rất quan hệ trong nhà. Tiền xuất, nhập, sổ sách cung như mọi việc khác đều một tay bà quản xuyen cả.

Ông phán chỉ biết tiếp khách và nghiên. Cái tài hùi của ông thì chắc chiếm được giải quán quân Hanoi.

Ông то như ông Họ pháp, mà bà thì bé nhỏ, thướt tha. Cả hai ông bà đều hiền hậu, lúc nào cũng sùng s(___), dại lượng, quí g⁴ r⁴ làm như quí con dê vậy, nên anh em chúng tôi ai cũng co lòng kính phục.

Ông bà phán dà khéo mượn nghề làm tiệm để lợi dụng khách chơi về dù mọi phương diện.

Tôi đến, các quán Tham, quan Phán nghiên thực thụ dà kéo đến lũ lượt đầy nhà. Cảnh tượng lũy bầy giờ không khác gì cảnh « Quán tiên hội yến ».

Ông Lành lêu tiếng:
— Nay anh Đốc, hôm nay họp chử ?
— Tôi hôm kia, vừa thua ở bên anh Tham X. hơn sáu chục.
— Bối với anh dà thăm vào đâu !
— Thế nào cụ Hán, cụ lén tiếng đi cho chử ?



Ông Tham, một chầu rồi.

Thôi xin ngài, hôm nay đệ hết tiền.

— Được cùi cũn, tôi xin đưa tiền cù dẫu.

Một trung cùn nhé!

Hôm nay gấp 10p. thi lây một nửa thời.

— Hai vợ chồng tôi đã hai chán rồi.

Bà Phán T. hén hở : « Nhà tôi hôm nay cao hùng lồ ? »

Ông phán Q. nằm dâng kia ngồi nhôm giật nón sen vào :

— Ông phán khéo « ninh đầm » tệ. Thảo nào mà hết cốc nhón lại cốc hé, bà phán cứ tiền lại cho, như thường.

Một ông mán mê, giục :

— Đánh đi thôi !

— Hãy để cho người ta hút đã náo.

Bà phán cũng nóng ruột nói.

— Hút vừa chừ, vừa đánh vừa hút cũng được.

Sau một hồi bàn tán, hội đồng tờ tóm họp theo lệ thường. Theo lệ thường, vì các ông làng bẹp ở đây lại nghiên cứu cả tờ tóm, không mấy hôm là thoát. Đây, một mối lợi khai to. Nguyễn tiền hù cung dù cung cho nhà gá sòng một cách để vương rỗi.

Hôm nay đến lượt tôi chia bài.

— Anh Hiếu xuống bài đi. Xem ý hôm nay anh ấy chia bài thì vui đáo dè.

Một phút sau, năm người ung dung xếp chân bằng tròn trên cái sấp kê ở góc nhà; hai ngọn đèn điện chiếu hai bên. Ba cái quạt quay ra gác thi nhau nhàu gió.

— Mời cụ cho cái, cụ Hán.

Cụ Hán đưa vội cặp kinà lên mât rồi cho :

— Nhị. Cái quan Đốc. Hôm nay, ngài ăn tiệc chi rỗi.

Cuộc đò đền cứ thi kéo dài mãi đến sáng thi tan.

MUỐN ĐƯỢC BIẾU MỘT QUYỀN:

KÈ ĐÊN SAU

Tóm-lý : iêu thuyết của Lê-van Truong, 250 t ang (giá 1; 50), các bạn chỉ phải mua những sách sau này :

Một nền giáo dục Việt-nam mới (Thái-Pith) op80
Muôn học giàn (Thái-Pith) op80 — Thành-niên khôn (Đào-van Khuang) Ip — Những kẻ cõi lòng (Lê-van Truong) Ip20 — Hai người bạn (Lê-van Truong) Ip20
Lời thơ (Phan-ngoc-khai) op70 — và 10 tập Truyện học-cuối (Đời Một) Ip 0p15 — Giới-mandat cho: Nhà xuất bản ĐỜI Một 02, Takou Hanol — Tel. 1938

Khách về cả, bà phán hỏi chồng :

— Minh được bao nhiêu? Tôi thấy mình ù nhiều.

— Cảnh bài hôm nay đáng nhẽ ăn lo, chỉ tiếc đánh hỏng mắt mấy vú. Minh hôm nay cũng được thi phải. Hội nào cũng ù nhiều cả.

— Ủ, cũng được ít thôi.

Bà phán đê ý nghe tiếng chó sủa.

Một thiếu nữ ăn mặc rất lịch sự dâng cửa đi vào. Bà phán vân vâ.

— Ấy kia, cô C. góm, chủ nhật này đón giao khác, ăn mặc sang quá.

Sao mấy hôm nay không đến hút?

Thiếu nữ nũng nịu :

— Đ! Đồ-son chán quá. Suyt chết, me a!

Bà phán đặc ý cười.

— Lại thuốc phiện chứ gì!

— Khô quá, anh V. đâu, thắp đèn hộ mau lên, chúng chị chỉ lương cho.

— À me ơi, tháng này tiền thuốc của tôi hết bao nhiêu me nhỉ? Me cộng số xem!

Bà phán mờ sờ ra tinh rồi nói :

— Ngót sáu chục ròn đây, cô ạ.

— Bao nhiêu thì bao, đã có me sứ chứ sợ gi me nhỉ?

Cô C. vừa nói vừa đứng giật lột bộ áo ngoài, đê lộ thân ngà ngọc phủ qua một bộ áo ngũ bangle lụa mỏng tang.

Cô nambi giọng giường, bôa bộ tóc mây, trống tình tú lâm.

Anh V. nằm tiêm, nhìn chúng tôi túm túm cười. Anh « chò-tay » ngó đâu qua cửa sổ nhìn vào rồi lai làm lên :

— Giòi ơi, đất o!

Tôi tò mò muốn biết rõ thân thể cô C. liền vào khoa: tay anh « chò-tay » ra ngoài công nói truyện. Tôi hỏi :

— Nô nghiên thực đấy, hè anh?

— Mời no-mê thôi, chứ chưa thực thụ.

ĐÃ CÓ BÁN:

BỐN BỀ LÀ NHÀ

Tiểu thuyết trọn bộ của Thiên-ha-si
Mì cuồn, truyện phiêu-lưu, mạo-lâm,
khoa-học, đọc rất ham mê, và bồ ich.

MÚA KIỂM GIỮA CHỢ

Tiểu-thuyết dâng từng ký của Mai-Vien
Một cuốn dày-rất i trị của tác-giả
Tráng-si Bô-dé, cuốn sách đã được bầu nhất
năm 1942 trong cuộc thi lớn của nhà sách Minh-Dục.

Cùng dâng trong VĂN-MỚI TẬP-MỚI 1 Giá Op60
HÀN-THUYỀN PHÁT HÀNH

— Sao lâu nay tôi không thấy nó đến?

— Anh tính « gái cua » thi nay chỗ này mai chỗ khác, biết thế nào. Ở nhà nó cũng có bàn đèn sang lâm; trông nhà « vây » dão dề. Nó lại mới tật cái xe nhà kiệu mói, trông keng lầm. Bây giờ vó được cúc-vàng, nó « bao » cho hút & dây. Nó lại thuê buồng riêng cho ở trên gác, một hai ngày nó lại đến một lần. Thắng cha ấy giàu lầm a hả. Hôm nay nó đến, anh nán nó xem.

Được một lát sau, chiếc ô tô Ford V8 mới nguyên đỗ ngay tận cửa. Một ông phôp pháp ăn mặc sooc, xanh xe. Ông ta trông còn trẻ lầm. Tôi theo chân ông đi thẳng lên gác. Ông hỏi :

— Ma « cò » est là?

Tôi chưa kịp trả lời thì cô C. đã lên tiếng cười khanh khách :

— Il y a deux heures que je l'attends ici, mon cher. Tôi ngạc nhiên thấy C. nói tiếng tay cũng khá mè và sau C. cũng lùng lung tôi nói truyện với ông tay một cách hoạt bát không ngớt.

Trên gác có tất cả ba buồng. Hai buồng khách, một buồng tắm. Trong buồng tắm, ta tưởng tượng ngay vào buồng tắm của nhà khách sạn.

Hai phòng khách bày biện cực kỳ lộng lẫy: một phòng bày theo lối Nhật, đèn cả cái áo ngoai dè khách khoác khi nâm hút cũng là áo của Nhật (kimono). Trên tần ngon đèn đỏ lờ mờ chiếu ánh sáng cho cả gian nhà, lung lung ở giữa hai cái đèn lồng rất đẹp.

Buồng bên kia thi bài trí theo lối Âu-tây, bàn ghế, giường tù chậm thủ theo kiểu Louis XVI.

Đó mới thật là hai cái lò rất nên thơ riêng dề cho những cặp uyên ương muốn hưởng những phút thân tiên !!

Không ngày nào là không có khách thuê buồng, mà bằng một giá rất cao.

Vào đền buồng, cô C. mở tủ lấy chiếc áo ngũ dài chấm gót bằng lụa mỏng ra mặc. Còn ông chồng, vì không chịu quen sún nồng như thiêu như đốt, cởi trần, chỉ quấn qua một cái vây bằng vải sặc sỡ.

Cô ấy trông chồng, nũng nịu.

— Tôi chờ mình lâu quá.

— Trong người tôi khó ở, có lẽ tôi xin nghỉ vài ngày. Trời nóng lắm.

— À minh ngồi rồi chúng ta đi Dalat nhé?

— Ủ, mình muôn gì tôi cũng xin chiều lòng.

— Hôm qua lại nhảy dầm suốt sáng, bây giờ kêu ốm. Đáng lầm, chẳng ai thương.

Hai giờ đêm. Một bọn công tử rượu say bị tì đến hút. Họ nói to quá, không dè gี giờ.

Một người mặt dò nhu gác, ngồi ngáo hối chúng tôi :

— Cô C. có dâng không?

Anh V. nói :

— Cô ấy mới ở đây, vừa về lúc mười hai giờ.

— Cậu đi gọi cô ấy lại đây nhé. Nay, gọi được tôi cho dâng bac.

— Tôi không biết nhà cô ấy ở đâu.

— Thôi, đừng vờ đi cậu! Lấy xe đạp của tôi mà đi cho chóng. Cứ bảo cáo ông giào B. bảo mòi cõi lạy ngay, mà cần nhất là đừng bảo có những ông mãnh này nhé. « En » mà biết có những mãnh này thì rú vàng « En » cũng không giáng đám.

— « En » chung tình với anh thế kia à?

— Tình gì? Nó chỉ cảm tôi về cái nhiều tiền thời anh à.

Mọi người đều mòi màng với khói thuốc để nâm chờ những phút mè hồn sấp đến.

(còn nữa)

NAM-SON

NHI-ĐỒNG GIÁO - DỤC

« Muôn day con trai có hiệu quả xin đọc :

NGUYỄN NHÂN THỜI XẨU CỦA TRÙ CON

của ông giào La Doan-Vy soạn

Cuốn này sẽ giúp các phu-huyn-cha son em minh châm bồ được hết các thói hư tại nẫu. Mỗi cuốn 1200. Mua linh hông giao ngay hết 1390. Ở xua mua xin gửi 1360 (cả thuế) cho:

NHÀ IN MAI - LINH® — HANOI

ĐÃ CÓ BÁN

DÒI VỢ CHỒNG *

Truyện dài tám-ly của Kinh-Kha giá Op80

Trong gia-dinh các thanh-niên Việt-nam
ngày nay, hàng ngày thường xảy ra
muôn nghìn sự kiện mịch nhè, nó làm
cho tan nát hạnh-phúc gia đình.
Bà chém cái thời bệnh áy, ông Kinh-Kha
đó phân-tích những sự kiện - mịch
đó, một cách rất tinh-vi và sâu-sắc.

ĐÚA CON NUỐI

Sách Hoa-Mai số 25 của Ngô-Hòa giá Op12

TRÊN BẮC CỤC *

Sách Hoa-Mai số 26 của Vũ-Tính giá Op12

Nhà xuất bản CỘNG-LỰC, 9 Takou Hanol

chiến-quốc sách

Thuần như Khôn

Thuần Vu Khôn 淳如髡 (1) một ngày đưa đến bầy người ra mặt Tuyên Vương. Tuyên Vương nói: « Thì ra đây! quả nhân nghe nói rằng: một nghĩa dặm mới có một kẻ sĩ người ta đã cho thề là sẽ sáu sáu và nhau mà dùng rồi. Trâm đài mới có một vi thanh thế người ta đã gọi là thanh nhân theo gót nhau mà ra đời, (2) nay nhà thầy mới ngày mà đưa đến bầy kẽ sáu vành già lâm ru? » Thuần Vu Khôn nói: « Không phải thế. Loài chim cùng một tuế cảnh mới cùng ở với nhau, loài thú cùng một môi chậu mới cùng ở với nhau. Nếu đi tìm sái-hồ và cát-cầu (3) ở nơi đồng lầy thì suốt đời cũng không thấy được một cây Nêu đều mè hắc nái Trạch Mạch 翠葛, núi Lương Phủ 梁父 (4) thi chí có việc đem xe mà chở về. Phàm vật đều có loài cũ. Khôn này là loài người hiền, nà vua của kẽ sáu (5) Khôn thi khác gì như mè nước & sô, lè lùa & đà đánh lùa vậy. Khôn này mà muôn đưa iết sẽ ra mắt nhà vua nữa thì hả lại chỉ bầy i người mà thôi đâu. »

(1) Thuần Vu Khôn: người nước Tề, nghe rõ ràng, nhớ nhiều học không chuyên về phái nào. Cố tình hay khói bài; suốt đời không làm quan.

(2) Y nói kẽ sáu, bênh thanh lâu đời mới có.

(3) sái-hồ, cát-cầu, tên hai vị thuốc

(4) Tên núi, núi Trạch Mạch không rõ là núi nào núi Lương phủ thi ở vào huyện Thái An tỉnh Sơn Đông.



Blanchit les dents
et conserve l'email

EN VENTE PARTOUT

Édition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Vân n°
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Vân
36 Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi.
Tirage: 10000 exemplaires
Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG.DOAN-VUONG

Mmeone

Nước Tè muốn đánh Ngụy

Nước Tè muốn đánh nước Ngụy, Thuần Vu Khôn nói với Tè vương rằng: « Ông chó Lư (1) ở Hán là thứ chó chạy nhanh nhất toàn hạ, giông thỏ Toan ở Đông Quach là thứ thỏ đánh nhất trong bầy nọ. Con chó Lư đuổi con thỏ Toan vòng nút ba lùn, leo lên nám lùn, con thỏ chạy trước, con chó đuổi sau rồi cáo và thỏ đều phục, mỗi con chém một chỗ, một anh thợ cày bắt được cả hai, không khóc khóc chui rò ma được lợi. Nay Tè vờ. Ngụy cứ cầm cự lẩn núm, chỉ nhọc binh, tốn lửa. »

Tôi sợ nước: Tần mạnh kia, nước Sở phản kia theo sau mà được cái như anh thợ cày mè! »

Tè vương sợ, rút quân về,

BẮNG-HỒ lược dịch

(1) Nước Hán có thứ chó tên là Lư tốt lắm.

Bút máy PILOT
đã nổi tiếng tốt

CÓ MÁY KHẮC TÊN KHÔNG TÍNH THÊM TIỀN
Gửi 0\$06 tem về Mai - Linh
60 62 cầu đất Haiphong
ngài sẽ nhận được thư trả lời

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ái-ao	10\$00	5\$25	2\$75
Nam-kỳ, Cao-mèn	12,00	6,25	3,25
Ngoại quốc và Cộng-sô	24,00	12,00	6,00
Mua báo phải trả tiền trước mandat xin để:			
TON-NIN TRUNG BẮC CHỦ NHẬT HANOI			

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin để:

TON-NIN TRUNG BẮC CHỦ NHẬT HANOI

CÁC NGÀI HÃY DỤNG:
PHẦN-TRÌ ĐỒNG-DƯƠNG

Graphite Indochnois
Mô « Hélène chí I » « Hélène chí II » « Hélène chí III ». Phố Lu Laokay. Đã được công nhận là tốt không kém gì ngoại quốc công việc cầu thầu. Giới nhanh chóng khắp Đồng-dương.

SỞ GIAO DỊCH

E.S. TRINH - ĐÌNH - NHỊ

133 A Avenue Paul Doumer Haiphong
Đô. Tel. AN-NHI Haiphong Tel. 707.
Căn đại lý khâu Đồng-dương.

BÀ ĐẶM-PHƯƠNG, một người, tiêu biểu
rất sùng đáng là nút giờ nước ta
có nói:

« Chúng ta trở về hồn là tôi
ở chung ta, chúng ta không dỗ chối
cho ai được nữa. Giờ này chính ta, io
phải vẫn còn sống. Chúng ta cần phải
còn vẹt trung và vẹt đòn để sinh. Sal
nhờ trùng (2\$00) nhuân phò và
sản phẩm đặc Việt-Nam, chúng ta
cần phải có đường cho vấn đề Giáo,
DUC NHỊ-DỘNG »

Xem cuốn Giao-duc-nhi-dong của bà

Đặng-Li-phuong do nhà in Lê-Tràng
Haiphong xuất-bán. Sách in áy-trắng

thường hàng 200 trang, có ảnh của

cá iá và tía của Ông Phan-Quynh, giá

mỗi cuốn thường 1\$50.

Editions Lê - Cường

75 Paniers — Hanoi

Thuốc «bắt lão»

của Tân Đà Nguyễn-kinh-Hiển
Một cuốn sách giáo-dục phụ-nữ để
đào tạo cho trước nhà những bậc mẹ
hiền, vợ tháo, mỗi già-dinh dù phái
còn một cuốn — Giá 0\$05.

Trảng nước Hồ Tây

của Lai-Kha

(Lịch-sử tiếu-thuyết)

Tả những sự bi-mặt gian-giả gian
trong thâm cung của các vị

bà chúa thời xưa — Giá 0\$02.

CHI NHÀNH
Nam-kỳ và Trung-kỳ
Phòng thuỷ
CHỮA PHỐI

(b) Radeaux Hanoi Tel. 1630

SAIGON: Ván-Băng 32 Aviateur Garros
HUE : Nam-hai, 147 Paul Bert

O

Coi triết tư, tử vi đoán rõ vận
mạng 2p kèm tháng, ngày, giờ,
nam-về. Mandal đê Vũ-đa 131

route de Hué Hanoi. Hồi kèm

còn 0,06.

Giáo sư VŨ - ÔN

GÒNG NGÀI: một bí thuật của
đạo Phật tại Cao-mèn. Học dân
d, không kiêng cữ phiền phức.

Hoc givi tour
rất nhiều người có kết quả mỹ
mắn. Ở gần tới tám nhà học
thành thà: mời trả học phí

Coi triết tư, tử vi đoán rõ vận
mạng 2p kèm tháng, ngày, giờ,
nam-về. Mandal đê Vũ-đa 131
route de Hué Hanoi. Hồi kèm
còn 0,06.

SÁCH THUỐC

Đỗ - phòng va chữa
chứng thương - han

Day, ngọt 500 gram giá 5\$ 0 (hàng
lai sẽ bán 8\$00 vì giấy đai, và
sách đeo cho mọi người đeo phòng và
chữa bệnh hoặc trú né, dann-
shen-yu với known chữa thương-han.
Sách-hia traun thời kỳ sau day:

1) Bé phòng tháo mao cho khỏi mầm
Thương-han.

2) Cảnh va Thương-han se sánh cách
chưa và bài thuốc.

3) Giải nghĩa các chữ khó hiểu che
viết làm thuốc.

4) Cảnh giản tiện và bài thuốc để
kiểm đê chẩn được ngay.

5) Các vị thuốc chua và què-que.

Do Nguyễn-an-Nhudson sangօc đam-đy
kinh-thuật, biên-thuật. Tà gởi mua
thêm cuộc 0\$00 (linh-hàm giá ngán
ja 5\$00 linh-hàm phái gởi օc wees).
Theo, mandat đê cho nhà xuất bản:

NHẬT-NAM THU-Q-ÁN

19. Hàng Điện — Hano

Đài-gương

của Tân Đà Nguyễn-kinh-Hiển

Một cuốn sách giáo-dục phụ-nữ để
đào tạo cho trước nhà những bậc mẹ
hiền, vợ tháo, mỗi già-dinh dù phái
còn một cuốn — Giá 0\$05.

Trảng nước Hồ Tây

của Lai-Kha

(Lịch-sử tiếu-thuyết)

Tả những sự bi-mặt gian-giả gian
trong thâm cung của các vị

bà chúa thời xưa — Giá 0\$02.

HƯƠNG SƠN XUẤT BẢN

THUỐC LY CON CHIM

CON CHIM

pull-overs, chandalls,

biouxons dù các kiểu

các màu, bán buôn tại..

AO-LEN

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

87-89. ROUTE DE HUÉ — HANOI