

TRUNG-BẮC

CHỦ-KHÁT

NGUYỄN DOANH VƯỢNG CHỦ TRƯƠNG

NAM KHẨU

Số « Phi-cô »

(TẬP III)

Cuộc đột-bộ bằng phi-cô xuống đảo Crète

1er NOVEMBRE 1942

SỐ 124 — GIÁ 10

Tuần lê Đông-Dương

— Vì thế số xu mỗi ngày một khan, muôn cho dân chúng tiền liều dùng nên hôm 15-10 quan Toàn-quyền Deconex đã ký nghị định cho đặc thêm một thứ tiền kêm một xu, ăn bốn đồng. Đồng kêm này đường kính dài 20 ly cũng có lỗ như các chính xu khác.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị định cho tăng giá đánh mồi chửi điện-tin (télegramme) từ sáu xu lên một hào, đánh trong xí Đông-dương và sang Quảng-châu-loan. Mỗi bức điện-tin phải đánh ít nhất là một đồng bạc. Các nhà báo đánh điện-tin về tin tức thì mỗi chửi là ba xu và mỗi bức điện-tin phải trả từ sáu hào trở lên.

— Rã máy hòn nay
cánh binh được lệnh
hết thấy áo mày nào
lắng vang trong phô là
bắt ngay dẫn về sở Cảnh
rồi bị bắt vào tù tòa.

Nhà chức trách định
làm như thế để bon
nay từ nay khỏi quấy
rầy tư-gia.

Gia gạo ở Hai-phong đã tăng: gạo tam 30p một tạ, gạo nếp 34p
một tạ, gạo hàng nhất 25p, hàng hai 245p,
hang ba 24p một tạ.

— Số Tông thanh-trà khoáng chất và kỹ nghệ Đông-dương được
chánh - phủ Nam - kỳ
bao tin cho biết thử
cây Lục-b nhì đã được
thí nghiệm và được
những kết quả thật
đáng chú ý về nghệ
lâm giây.

— Hiện nay bên Pháp
có phong trào thi Pháp
sang Đức làm việc nên
nhóm thi Nam dã vào
thay chán làm trong

những xưởng như công ty làm
dụng-cụ về hỏa-xa, xe điện và
những xưởng đặt ở Lyon.

Tại các xưởng ruộng trong các
mèo nhà quê của nước Pháp,
người ta cũng thấy bóng người
linh-thị Việt Nam. Chính phủ
Pháp bắt đầu cho trồng lúa
ở mấy vùng thuộc miền nam
nước Pháp và những nông phi
đất ra việc gieo những hạt
giống lúa tèn thử nông sản của
Đông-dương chính là người linh
thị Việt-Nam.

Theo nghị định của quan
Toàn-Quyền ký ngày 19-10, thi
y-phục của các quan Đức phủ
Sư, Phủ và Huyện trong khi làm
việc quan & các phòng giao ta,
đinh Thông-đốc và các tỉnh

Nam-Kỳ theo kiểu mới định như
sau này:

Áo ngắn và quần may bằng
thứ vải trắng *hay koki*. Áo sáu
knee váng form trước ngực
trên vai có ngũ và hai bên trái g
áo (*revers*) định 2 mileng da
xanh. Kiểu ngũ của các quan
Đức-phô, Phó, Huyện phân biệt
khác nhau. Mái trắng, trên có
đinh cánh hoa vàng.

— Quan Thông-Đốc Nam-Kỳ
đã ký nghị định thi hành «hai
ngày không thịt» một tháng hai
lần.

Kết từ 19-10-42, hai tuần lễ một
lần, các lò mổ Nam-Kỳ sẽ đóng
cửa «ngủ» làm thịt 2 ngày liên
tiếp (thứ tư hờ 1 giờ qua đến
11 giờ thứ sáu). Thứ năm và thứ
sáu chỉ không bán thịt.

Tùy theo hoàn cảnh
sự hanh chế này có thể
sửa đổi lại hoặc rút
hết hay là tăng lên.

Tronh những ngày
được phép ăn thịt thi
số thịt ấy không được
hơn quá số thịt trung
binh đã làm trong kỳ
ba tháng đầu năm 1942.
Các viên chức sở Thủ-
y sẽ kèm sát nghiêm
ngặt để thi-hành điều
bắt buộc này.

Cảm ban thịt lyn con
bắt kỵ lục-não trong các
nhà hang, và các tiệm
cơm.

Tronh những dịp lễ
cúng tế, quan chánh
tham-biên hay người
đại diện của ông có
thể cho phép đặc biệt
làm thịt các lợn, bò,
trâu v.v. tại chỗ.

Nếu ai vi lịnh đạo
nghị - định này sẽ bị
trừng trị theo đạo luật
ngày 11-7-38 và xác lệnh
ngày 2-5-39

CÁC BẢN ĐỀ ĐỌC TRONG SỐ SAU

Một tài liệu rất lạ :

Muốn phue tui che, một nhà văn
Trung - quốc viết một cuốn
tieu thuyet 100 hoi mà trang
giay nao cung tam thuoc de !

Chim hòa-binh phung sự chiến tranh:
Làm giàn diệp và thông tin
viết chưa đủ, chim bồ câu
ngày nay lại còn làm phóng
viên nhiếp ảnh cho quân Đức

Hanoi xưa và nay

BÀI QUẦN NGƯA CỦA... CHÚ CẦU

Những ai muốn làm văn sĩ?
Thấy rằng có thể không
cần viết mà cũng sống được
là dù không nên viết rồi.

Trong số ấy, một chuyên ngắn đáng đề ý:
của KIM-LÂN

CỘ VIỆT

Tuần lê vừa qua là một tuần lê rất quan-hệ về
mặt quân-sự cả ở mặt trận Nga và mặt trận
Bắc-Phi,

Ở mặt trận Stalingrad, sau khi chiếm hai nhà
môly « Djerjinski » và « phòng-tuyến đỗ », quân Đức
đã chiếm được một xưởng máy « Tháng mười đỗ »,
nơi mà máy móc sản xuất lớn của Nga và cả miền
ngoài ô « Spartakovka » ở phía Bắc thi-trận đỗ. Thì
là quân Đức đã chiếm gần xong cả khu kinh-nghệ
chiến-tranh và quan-hệ của Stalingrad là nơi quân
Nga cố giữ từ mấy tuần lễ nay. Nhưng chiếm được
khu đỗ, cuộc đại-chiếm Stalingrad cũng chưa là
nỗi kinh-hãi duy nhất vì theo một tin Đức thi
trận đó gồm tất cả 23 khu mà hiện quân Đức mới
chiếm được 22 khu. Trong các khu còn lại, một
khu là nơi chứa dầu hỏa đã đổi thành một pháo-h
hòn. Đức đã từ phía Tây và Tây-Bắc tiến đến «vùng
xưởng máy « Tháng mười đỗ ». Trong khi quân
Đức đánh chiếm một « lò đúc sắt » có một lò
quản Nga phục hàng phục như phần nhiều đỗ đã
bi thương nặng. Trước khi hàng, bọn lính Nga đã
bắn chết ủy-viên chính-trị trong toàn quản đỗ và
ủy-viên đóng súng liên-trenh họa đỗ bắt phải
theo dõi cuộc kháng-chiến vô hi vọng đến cùng.

Xưởng máy « Tháng mười đỗ » mà quân Đức đã
chiếm được trong đêm 29 Octobre là một xưởng
thao kỵ nghệ rải quan trọng vì lối chiến-tranh
mới bắt đầu tại xưởng đỗ, quân Đức đã mở rộng
thành đỗ cho cản cứ trên bờ sông Volga.

Ngoài thành Stalingrad, quân của Thống-ch
Timochenko vẫn tiếp tục cuộc tấn công để phá
phòng tuyến Đức ở phía Tây Bắc thi-trận. Một tin
nói quản Nga vẫn đang được trong khu đỗ và với
toàn quản Nga đã dùng những hagnet chiến-xa nặng
tới ngoái 80 tấn là tên chiến-xa từ trước chưa từng
thấy có. Hàng chiến-xa đó vỗ sứt rết, giật ném dẫu
hàng đại-bác Đức cũng không thể bắn thủng.

Ta nên biết các miền quản Đức đã chiếm được
trong hơn một năm nay toàn là những miền rât
phi nhiên của Nga. Sô hàng hóa và chiến cụ nhay
cảng vào Nga không thê nào bù được số bị thất v
các mìn « đất đen » và khu kỵ nghệ sống Don đã
thất thả vè tag quản Đức. Tỉnh Thanh- Ngay ngày
Nga là ngayen nhân chinh đã làm cho ngói sao của
Staline bị lò mít phản, diễn đỗ đã sập ra một
cách kín đáo không mấy ai nhận thấy.

Sau cuộc chiến tranh 1941-1942 Nga đã bị thiệt

GIÁ MUA BÁO			
	Một năm	6 tháng	3 tháng
Mỹ-ký, Trung-ký, Ai-lao	10000	5250	2350
Nam-ký, Cao-miến	12,00	6,25	3,25
Mgoal quốc và Cộng sả	24,00	12,00	6,00
Mua báo phải trả tiền trước			
Mandat xia			

TRUNG-LÂM CHỦ-NHẤT HANOI

hai : 60/-, than đá 62/-, mỏ sắt, 62/-, gang, 47/-,
thép, 27/-, đường. Cuộc đại tấn công của Đức năm
nay mục đích là để chiếm 55.5 sô dầu hỏa của Nga.
Cá sô dầu hỏa của Nga đều tọa ở mèn Caucas và
Lý hải (25 trieu ở Caucas, 5 trieu ở Lý hải và
núi Oural). Số dầu đỗ đều chở theo hai đường : ra
Hắc hải và đến Lý hải. Các cửa kè lớn ở Hắc hải
hiện nay dâo vè tan quản Đức, đường xe lửa Ba-
kou-Rostov cũng bị cắt đứt, Nga chỉ còn có đường
sông Volga và đường Lý hải cảng đường xe lửa
Astrakhan-Urbakan-Saraiov để chờ dầu hỏa lên các
miền giữa và phía Bắc. Theo tình thi hiện nay thi
Nga may ra chỉ có thể đóng được độ 15 trieu tấn
dầu hỏa là cảng. Số đỗ nêu quản Đức chiếm xong
Stalingrad cái khó khăn chính trên sông Volga, thì lại
còn cảng dâo mít phần tòn nữa. Đức sẽ cố để chiếm
hết các mỗ đỗ ở Caucas và ngăn việc vận tải
dầu từ đây đến các miền khác. Nếu Đức đạt được
mục đích đó thì tuy Nga vẫn kháng chiến được
nhưng lực lượng và sức xuất sản vè kinh-nghệ chiến
tranh đã giảm đi nhiều.

Ở Bắc phi, thi đêm 23 rang 26 Octobre vừa rồi
quân đoàn thứ tám của Anh ở dưới quyền chỉ huy
tướng Montgommery đã khởi cuộc tấn công vè
trận lỵ úng Đức tại mèn El Alamein có nhiều phi
quân trợ chiến. Đồng thời, hải quân Anh lại dến
dánh phá Marsa Matrouh là nơi cản cờ dảng làm
thiên-thanh cho quân Truc ở Ai-cập. Hiện nay các
trận giao chiến đang sập rát kịch liệt và chưa
rõ kết quả như thế nào. Liệu lần này quản Anh có
thê đánh lui được quản Truc vè đón mìn giáp
xứ Tripoli-Mali như hai lần trước ? Trước cuộc tấn
công vèi hòn phi quản Anh đã dến đánh phá Génes
đè ngăn cản việc vận tải chiến cu, khí giới và quản
linh của Truc sang Bắc phi. Người ta còn dự đoán
côé quản Mỹ đóng ở Liberia (Tây phi) sẽ nhán lúc
này mà dâng vào mìn Tây-Phi thuộc Pháp hay là sẽ
tiến đế mìn hò Ichad để vượt qua sa-mac Sahara
danh úp quản Truc vè san lung. Phi-quản Mỹ ở Ai-
cập đã giáp phi-quản Anh một cách đặc lục trong
cuộc đánh pháo các nơi cản cờ bén đinh.

Người ta còn nói biết đâu Anh-Mỹ sẽ không nhán
lúc này sẽ lập mìn thi thứ hai ở Phi-châu chè
không phải ở Âu-châu như người ta vẫn tưởng
Mặt trận đỗ có lop được hay không là tùy ở kêt-
quả cuộc đại tấn công của quản Anh tại Bắc-Phi.

Tuân - lê Quốc - tê

PHI-CO' VÀ CHIẾN-HẠM

NGUYỄN HUYỀN TĨNH

(tiếp theo)

Bánh báng súng thì máy bay hạ thấp xuống, phi công cứ việc bóp máy cò (bowden) tức thi các súng điều khiển bằng hơi đều nhả một loạt đạn đại bác nhỏ (60 phát/một phút) hoặc súng liêng thanh (từ 400 đến 800 phát/một phút). Trên những chiếc máy bay chiến đấu thi phi công vừa lái vừa bắn. Trên các máy bay pháo pháo thi đã có các người điều khiển gữ việc bắn súng.

Cách đánh này chỉ có mục đích là giật hại các thủy thủ, vũ quan bên địch đứng trên buồng tàu hoặc trên tầng chì hay, nên không hiệu quả mấy đối với các chiến hạm vì mọi chỗ đều bọc thép dày, khó mà đạn pháo thông được.

Bánh báng bom thi phi cò dùng hai lối đánh: một là bay thẳng hàng mà ném hai là đánh bô nhào. Dùng cách trên thi phi công cứ cho máy bay thẳng hàng tiến về phía chiến hạm địch, bay cao độ 3 nghìn thước rồi thả bom xuống đích một khi hình ảnh chiến hạm hiện trong ống ngắm. Bom dea ở hai bên sảnh, hoặc ở dưới thân máy bay ném có thể thả cả một lúc hoặc thả từng quả một, cách đánh này không được kết quả tốt đẹp vì nhieu nhẽ. Mặc dù các máy ngầm, máy tính (dérivomére) rất tinh sảo, sứ giò và tốc lực của máy bay rất cần thiết cho việc đánh trúng đích. Từ lúc rời cùa buộc đến khi tới tàu địch, quả bom không có dà, bị gió đưa theo máy bay, mà luồng gió đó, thi phi công tính đúng được sức mạnh nén quả bom có thể bị đưa lạc ra ngoài, nhất là từ ba nghìn thước trong không, chiến hạm chỉ là một cái đích rất nhỏ. Muôn đại được mục đích, các phi-công thường dùng lối đánh bô nhào. Khi thấy tàu địch, phi-công liền cùa máy bay ngược về để tránh đạn, cao-xa, cũng cùa khi lăn veo đam máy, rồi xuất kỵ bất ý, lao thẳng máy xuống như

Thông-chế Pétain đã nói:

« Các người cần nhớ rằng
nên ngã lòng. Ví dù bắn-chúc
được quyền như vậy, thi đã
ngã lòng từ lâu rồi. Bắn-chúc
sẽ gánh việc lớn cho đến khi
hoàn-thành và mong rằng ai
ai cũng nói theo gương đó ».

có một chiến thuật khác hẳn.

Mỗi một chiếc phi-cô phóng ngư lôi mang theo một hay hai quả thủy-lôi. Khác hẳn không-ô, vì không-lôi ch là một quả bom hạng nặng, thủy lôi là một khí giới rất tinh sảo, có máy móc điều khiển, dài từ 3 thước đến 8 thước, nặng từ 6 trăm đến 8 trăm cân. Quả thủy lôi chia làm hai phần. Đầu đầu là chỗ đe chất nổ và kíp dung độ nám muối cần thuốc nổ fulmi-coton. Liền ngay ở sau là bộ phận máy chạy chân vịt và máy lái. Một khi lenh xuống nước (do máy bay thi) hoặc một khi dời khỏi ống phóng ngư-lôi (do tàu chiến

giúp sức. Trúng vào tàu địch, thủy lôi bị súc nước bể đè ép, không phá được đầu, thành ra cứ nhè cái vỏ tàu và lôi mà đánh thẳng tan nát ra, có khí vét thương rộng tái tóm chín thước đường kính. Nuốt là cáo tau chiến không bọc thép ở kháp thân tàu, chỉ bọc có chỗ dai tau (trên dưới mặt nước mít i) nên một khi trúng thủy lôi vào dưới mặt nước trước là chỗ vỏ tàu không bọc thép, ta sẽ bị nguy khốn và nước tràn vào làm mất thăng bằng.

Quả thủy lôi phi cò đèo ở giữa hai bânh (nêu là phi cò bộ), ở giữa hai xoedge, (nêu là phi cò thủy). Khi máy bay cách tàu địch



thả) quả ngư-lôi sẽ đi thẳng tới đích với tốc độ 80, 90 cây số một giờ, cứ một mạch mà đi mặc dầu sóng gió vì đã có máy lái giữ đúng mục thang bằng.

Thủy lôi có thể chạy xa 20 cây số được. Nếu không trúng đích, quả thủy lôi sẽ chìm xuống nước vì có máy mồi một cái nắp cho nước úa vào. Như thế kề cũng đã chui đáo lầm vì nếu tất cả các quả thủy lôi thả hụt đều nồi lèn trên biển thì thật là một sự trở ngại cho tàu bè đi lại.

Thủy lôi có một sức phá hoại mạnh lầm vi khác với đạn đại bác, thủy lôi được nước bê

dộ hai, ba cây số, phi còng hạ thấp máy, cách mìn 1000 thước thi thả quả ngư lôi. Ngư lôi sẽ tự súc máy mà chạy đâm vào đích. Phi còng cảm phi-không tinh túc vì nếu thi không khéo, quả ngư lôi sẽ gặp mặt nước mìn và sẽ nổ ra làm dội.

Cách thả ngư lôi rất nguy cho chiến hạm.

Nếu là đi thành đoàn. Nếu các phi-công phóng ngư lôi lại dùng lối đánh máy phia một lục, bay tung lốp hai ba chiếc thi lại càng nguy hiểm, vì những quả thủy lôi sẽ chạy chí chít trên mặt bờ, như đan phên, tránh được quay nó thi quả kia đã ập tới.

Xem thế dù hiên các phi-cô phóng pháo và phóng ngư lôi có nhiều khí giới rất lợi hại, có thể làm khó dễ cho các tàu chiến trong giày phút. Vậy từ ngày khẩn quân tiên được một bước dài, liệu các nhà chuyên môn bài quan đã nghĩ ra cách gì để bảo vệ các tàu thành sắt nghenh ngang trên mặt biển chưa? Vấn



Phi-công Nhật được lệnh gấp đi đánh một nơi cùn quân địch

dè dò cũng đã tìm khòm các kỵ súi thủy quân nhiều lầm và nêu ta xé kỵ cách đối phó với phi cơ của (một) chiến hạm ta sẽ nhận thấy từ thế thù đán (h)é công cùn dà hoàn-bị lầm.

Về thế thủ thì chiến hạm có sún hộc thép, về thế công, thi chiến hạm có súng cao xạ, và phi cơ cùn trù.

Sau bời Âu chiến, các chiến hạm thuộc hàng chiến đấu hạm (navire de ligne) (kiểu Jean Bart, Dunkerque của Pháp, Faso, Mulsu của Nhật, Nelson, Renown của Anh, Scharnhorst, Gneisenau của Đức, Cavour, Littorio của Ý, South Dakota, Nevada của Mỹ) đều có hai lạng sàn bọc thép dày từ 10 đến 15 phân để chống với bom của phi cơ. Quả bom sê nô khi gặp lạng boong trên và nếu có phả được sìn thép đó, bị sức mạnh cùn dà giãm đi nhiều lầm. Trên boong tàu lại có lưới, bao cát để ngăn sún phá hoại của bom và đỡ các mảnh -bo thủy thû.

Chóng với luby-lôi do phi-cơ thả, các tàu chiến có đại thép dày từ 200 li đến 400 li bằng thép riêng có gian phòng ngăn nước, chất-bit lốp, bờng ngăn nước biền bằng than, cellulose, bòn tòn hai bên sườn tàu, lưới sá bao bọc lầy tàu. Một tàu chiến hạm Nelson của Anh (33 900 tấn, 9 đại bác 406 li) có thể chịu được hai, ba quả luby lôi mà không đâm. Chiếc chiến-dấu-hạm Dunkerque của Pháp bị Anh đánh ở Mers-el-Kébir,

nhờ có đại thép tốt và sức ngăn nước của các cấn phòng không thâm nước nên mới không bị chìm khi bị trúng ngư lôi của phi-cơ địch. Chiếc Rodney bị một quả bom 1000 cân của phi-cơ Đức lèng xuống boong mà không hề mất thăng bằng, xem thế dù hiện

sức chịu đựng của các chiến-hạm kiều mới cũng đã bền bỉ lầm.

Nhưng nào phải chỉ cùn gữ thế thủ, chiến-hạm lại cần phải có khí-giới để khởi thế công đánh đuổi phi-cơ địch: khí giới đó là súng cao xạ.

Hồi Âu-chien, các chiến-hạm vén vẹn chỉ có vài khẩu đại-bá-bắn nhanh nặng 37 li, 47 li, 65 li, 75 li và vài khẩu súng liên thanh hạng nhẹ.

Bây giờ thì khác hẳn. Trên một chiếc chiến-hạm kiều mới, có đủ các hạng súng để đánh đuổi phi-cơ từ khẩu đại bác 155 li bắn đạn cao đến khẩu súng liên thanh bốn nòng chập mờ. Khi phi-cơ địch bay cao từ 3 nghìn thước trở lên, lập tức các đại bác hạng nặng phải hoạt động. Những đại-bá-bắn xa đó có rã nhiều kiều: Vicker, Bofors, Schneider, Krupp, Breda, nòng 75, 76, 88, 90, 100, 102, 105, 120, 127, 130 và 155 li. Sức đạn đi rất mạnh, bắn cao tới mươi hoặc mươi lăm cây số, mỗi phút có bắn từ 10 đến 25 phát. Đầu viên đạn có lắp một chiếc hỏa-pháo có thể tùy ý mà cho vén đạn lên mươi nghìn thước nô cung được. Như thế có khi không cần trúng máy bay địch, viên trái-phá nô ở gần đùi làm cho máy bay đó bị tan thuong.

Nếu phi-cơ địch bay từ 2000 thước trở lên, thì sẽ đến lượt các đại bác hạng nhỏ nòng 40 li, 37 li, 23 li. Những súng này bắn nhanh hơn hàng súng lớn một phút có thể tới 140

phát. Đan lắp hai hỏa pháo tự-động trúng máy bay địch thì nô tung ra mà dù không trúng chẳng nữa, ra khỏi miệng súng trong giây khắc, viên đạn cũng nô. Từ 2000 thước trở xuống thì phải sự kiểm soát không trung thuộc về các sóng liên-thanh hạng nặng 13 li, hàng nhẹ 8 li, 6 li ruồi, hai nòng ghép một, bốn nòng ghép mỗi bắn mỗi phút từ 400 đến 1000 phát/diện, rất nguy hiểm cho các bộ phận phi-cơ (bầu dù, động cơ) và cho cả phi-cơ gù.

Ban ngày, chiến hạm có thể thấy phi-cơ địch bay cách mười cây số, ban đêm, có máy

rên các chiến hạm (avion catapultable) và cũng có lúc ở các nơi cùn cù bay lại sau khi nhận được tin cấp cứu.

Sau khi cảm nhận lực lượng hai bên, ta có thể nhận thấy một vài yếu điểm của chiến hạm và một vài điều lợi cho phi quân.

Trước hết nói về cách đánh trúng. Phi cơ có nhiệm vụ bắn trúng đích quan-bằng các cách đánh bồ nhào và phỏng ngư lôi từ phia. Trước lại, chiến hạm ít khi có thể bắn cùn các máy bay và đánh minh mặc dùn súng bắn rất nhanh. Tốc lực của máy bay, sự nhão lộn, cách đánh bắt linh đén làm trở ngại

cho, sự ngầm bắn cao xa, nhất là khi bom nô, ẩn ẩn, đạn súng liên thanh trên máy bay bắn quét ráo rít trên hoang thi dù cùn đán đén trán tinh thần mà điều khὲ súng được. Kể đánh bao giờ cũng lợi hơn là kẻ dở. Cùn khỉ chỉ một chiếc máy bay khu trục bay là lá, bắn phả cùn có thể làm té liệt được một bộ đội cao xạ.

Điều thứ nhì thuộc về thế thủ của chiến hạm. Sứ che trên sún tàu và hai bên sườn tàu bao giờ cũng có

giới hạn, không thể học thép cùn tàu, và đại thép bay san thép không thể dày quá một cùn đán.

Như vậy, chỉ có một chỗ yết cùn dù khiên cho một chiếc chiến hạm không lò bì đánh chìm trong một thời gian rất ngắn.

Điều thứ ba là kẻ về giá tiền. Một phi cơ so với chiến hạm, giá tiền rõ hơn nhiều. Một chiếc chiến hạm kiều Prince of Wales khi bị đánh chìm xuống nước, nêu bắn được 1000 trái máy bay địch thì mới bù lại được sự thiệt thò. Phi quân lợi hại hùa quân là chỗ (xem tiếp trang 26)



Phi-công Nhật sắp sửa di tấn công một khu kỹ nghệ địch

PHÁO DÀI BAY VÀ THỦY PHI CƠ KHÔNG LỒ

Gần đây, các nước Trục mở rộng phạm vi chiến tranh khắp Âu và Á, kiểm soát nhiều đất nước bao la, vắn dẽ, « phong-tỏa » — cái lợi khí chiến tranh mà trước kia các nước Đồng-minh định dùng để bao vây các nước Trục — chẳng những không còn có công hiệu như bối Âu chiến trước nữa — mà còn quay lại làm cho các nước đó khổn đốn trām đường!

Ngoài bê, tàu ngầm của Trục đánh tàu Anh Mỹ mỗi tuần đánh vạn tấn, trên bộ các đường giao thông chính với các nước Đồng-minh cũng bị cát dứt hồn hết. Vấn đề chở binh lính quân nhu đến các trận địa, nhất là việc tiếp tế cho mặt trận Tàu và Nga do đường bộ và đường bêngay nay đổi với Anh Mỹ đã trở nên rất khó giải quyết nên các nước dự định theo Đức dùng phi-cơ để tiếp-té cho các nước Đồng-minh của họ và đã bắt đầu thực hành việc này rồi.

Xem thế đã biết phi-cơ ngày nay càng ngày càng trở nên quan-trọng trong việc dụng binh. Chẳng những người ta dùng nó để ném bom công phá những trận địa, những thành trì, mở đường cho bộ binh tiến-công để chuyen chở binh lính quân nhu đến những trận địa xa xôi được nhánh chóng

và chắc chắn nữa (xem bài riêng).

Những phi-cơ dùng vào những việc chuyen chở bay phần nhiều là những pháo dài bay và những thủy phi-cơ không lồ; về thời bình, người ta dùng để chở hàng trân hành khách, hàng nghìn cầu hành lý và bưu-kien ở đại-dương này qua đại-dương khác. Về thời chiến tranh, nó có thể thay thế những chiếc tàu thủy chở hàng trăm ngàn, hàng nghìn tấn bom ra trận địa, như đã nói trong một bài tùng dâng trong số này. Ở đây chúng ta thử tìm hiểu qua lịch sử của pháo dài bay.



Nguyên từ lúc mới phát minh phi-cơ cho đến ngày nay, lúc nào các nhà bác học kỹ-sư cũng nghĩ đến việc chế các kiểu tàu bay lớn

Những người tri thức, biết yêu quý ấp của văn chương, hay đam mê các hiến sách lớn:

Hai quyển sách mới phát hành của nhà xuất bản Luogo Lúa Vàng

TRUYỀN QUÉ
của TRẦN TIỀU GIÁ 1500



JESUS CHRIST

của Hiển Đức

Quyển sách thứ nhất của tác giả « Không ấm trong súng » tên thuyết hồn cõi của tôi là danh nhân kim cõi Đông Mỹ. Giá 1500
thứ tư và số 40 phô Tien-Tsin, Hanoi

48 phô Tien-Tsin, Hanoi

để chở khách hoặc đem dùng vào việc binh-cho được nhiều điều tiện lợi. Họ cho rằng phi-cơ bay trên không cũng như tàu thủy đi dưới nước. Một biến mang được những chiếc tàu hàng và tên thi không-khi sao không thể đương được những chiếc tàu bay trọng lượng như thế? Cho nên họ hết sức tìm kiếm; thăm thoát trong hơn 30 năm nay, đã chế ra được từ cái tên bay « Eole » nhỏ xíu một người ngồi của Ader cho đến chiếc thủy phi-cơ « Seversky » của hãng Hàng không Đại Mỹ-châu (Pan-American Aiways) nặng gần 100 tấn và có thể được trên 100 hành khách.

Việc chế các kiểu tàu bay trọng đại đến ngày nay không phải là mộng trường nữa, mà đã thành sự thực hiển nhiên. Nhưng kể từ chiếc tàu bay đầu tiên của Ader cho đến chiếc pháo dài bay của Hoa-kỳ ngày nay, nghề hàng không đã gặp bao nhiêu bước đường trắc trở và trải qua bao nhiêu gai góc khôn lanh!

Lúc đầu tất nhiên người ta phải nghĩ: « Nếu làm những tàu bay nhỏ bay lớn? » Lại cảnh gầy hay mồng? « Chiều dài của thân tàu phải làm thế nào cho tiễn? » Nên đặt nhiều động cơ dọc theo thân tàu bay chỉ nên đặt một động cơ thật mạnh thật to?... Bao nhiêu câu hỏi đó thật đã làm

cho những nhà chuyên-môn về nghề hàng - không phải nhạc lòng nát óc.

Xét ra, sở dĩ kỹ nghệ chế những tàu bay không lồ chậm phát đạt là vì từ trước đến nay, nhiều người cho rằng những chiếc tàu bay nhỏ bay nhau hơn những chiếc tàu bay lớn, nên người ta đã bỏ phí biết bao thi giờ tiền bạc mà không làm nên công án gì.

Thực ra hai chiếc tàu bay giống nhau và cùng một sức mạnh thì chiếc lớn bao giờ cũng bay nhanh hơn chiếc nhỏ, vì rằng sức chống cự với không-khi đối với diện tích tăng chậm hơn là sức nặng đối với thể-lịch.

Lại còn một điều kiện nữa mà người ta phải chú ý là làm các « bộ xương tàu » (char-pentes) nhẹ được bao nhiêu thì đối với sức đe ép của khung khí có lợi bấy nhiêu.

Người ta nghiêm ra rằng về phần ba thế kỷ trước đây, ông Scott Russel làm chiếc tàu bè Great Eastern ba bốn lần to hơn những chiếc tàu thuỷ ấy mà số lần thành công được là vì ông đã biết dùng những vật liệu nhẹ và bền để chế « bộ xương ».

Tàu bay cũng thế, các bộ phận của tàu nhẹ được bao nhiêu thì thân tàu có thể làm to ra bấy nhiêu. Vì thế trong việc kiến trúc tàu bay ngày

nay người ta không dùng duralumin nữa, mà dùng một thứ « nhom » (aluminum) pha lẫn với 8% magnésium. Đó là một thứ kim khí rất nhẹ để chế các « xương » tàu thi thân tàu mới có thể làm to thêm nhiều ra được.

Vậy cho nên những chiếc tàu bay ngày nay có thể tích 100 tấn, tính ra mỗi thước vuông diện tích chỉ nặng được 50 đến 70 cân là đúng.

Nhờ những điều kiện nói trên, nên ngày nay người ta mới chế ra được những chiếc tàu bay không lồ vậy.



Chúng ta nhớ rằng trước năm 1914 đã có những chiếc tàu bay khá lớn của Sikorsky ra đời. Trong cuộc Adu chiến trước, có may mắn phi-cơ oanh tạc của Y. Nga, Đức cũng có thể kè là khát to, mãi đến năm 1930 mới thấy xuất hiện chiếc tàu bay Dorner « Do X » nặng 40 tấn, kè

MỚI VỀ!! MỚI VỀ!!

Lessive Avia ex (Nhà sản xuất tàu bay). Trong lúc khan sá-phòng các ngài chỉ nên dùng thứ bột « tảo bay » vừa rẻ vừa không hại quần áo! Gác cả lèn là rắn không mấy móc.

Nhân hiệu trình tòa và da nhả sô mủ phản chất? (Nhà sản xuất tàu bay). Trong lúu khan sá-phòng các ngài chỉ nên dùng thứ bột « tảo bay » vừa rẻ vừa không hại quần áo! Gác cả lèn là rắn không mấy móc.

Nhân hiệu trình tòa và da nhả sô mủ phản chất?

lúc bấy giờ đã gọi là te lami. Đến quãng năm 1934, những chiếc tàu bay Douglas « D. C. 1 », « D. C. 2 », « D. C. 3 », « D. C. 4 » ra đời, lại có phần nhanh và to hơn. Những chiếc Douglas này có hai động cơ kiềng Wright Cyclone 50 mã lực, thân tàu 48 thước, dài 30 thước, bay mỗi giờ được từ 240 km, chở được từ 24 đến 40 hành khách. Trong thân tàu có một lối đi chinh giữa, mỗi bên có bốn phòng, mỗi phòng có hai ghế hành đồi diện nhau, khi nào muốn nằm thì gấp nhanh chỗ « sofa » (dossier) lên là thành giường ngủ. Bên trên cũng có giường ngủ treo vào tầu, đệm đèn bìa xốp để hành khách nghỉ, mỗi hành khách có một cái đèn để trên đầu giường, một cái già đê đỡ đạc và một chung điện gọi bời...

Kể những chiếc Douglas như thế thì đã lớn lắm. Nhưng càng ngày người ta nghĩ chế ra những chiếc tàu bay nhanh hơn, mạnh hơn và to hơn. Rồi thăm thoát một năm sau nghĩa là năm 1935 chúng ta được mục kích chiếc « Boeing B 17 » (pháo dài bay oanh tạc) nặng 15 250 kg, có bốn động cơ Wright — Cyclone 1000 mã lực, thân tàu 78-108 phô Lagisquet Hanoi — Téléphone 100

THUỐC ĐẠI BỘ Cửu-Long-Hoàn Vô-Dinh-Dan

Hạng nhất hay cho những người mệt nhọc vì ngồi lâu di xa, thức đêm.

Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước mình

Tổng đại lý Bắc-kỳ, Al-lao : Etablissements VÂN-HÓA, 8 Hàng Ngang Hanoi

Hình vẽ phác các bộ-phận chiếc thuyền phi cơ « Seversky » qua Đại-tây-dương của Mỹ, chờ được 120 hành khách



P - Bóng co dâng trước. U - Phao khi bay thi thuat vào. K - Phao ngã ở hai bên cánh. E - Phòng dù cứu nạn. C,D - Hầm chỉ huy và phòng viên quan chỉ huy mìn bay. B - Phòng ở hàn tàu. F - Phòng những người làm trên máy bay. L - Bóng co ở phía lái (sau tay). N - Bóng co phía giữa (sau tay). II - Chỗ để đầm sang M - Chỗ để hành lý và bua kien. G - Cổng ban rong, để giải khát.

Đo Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

BÁC BÁY KRAP CÁC HIỆU SÁCH LỚN

DICTIONNAIRE

FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS
(avec notions de grammaire)

par Kikuchi Katuro
& Trần - Ngọc - (hát)

Nhà in GIANG-TÂI N° 94 Rue Charres
Tối. N° 1509 Hanoi

xuất-bản và Phát hành

Các bạn học sinh
nên xem

logi truyền tuồi trẻ

Là loại truyện rất hay, có ích
và thích hợp cho bạn trẻ.

Mỗi tháng ra 3 kỳ. Truyền hay
in đẹp, giá mỗi số 0\$15.

Tháng octobre ra 3 cuốn :

SƠ 1. - HAI TẤM LỒNG RÉ

SƠ 2. - HỦY CUNG CÔNG CHÚA

SƠ 3. - TRẦM HỌC

Nhà xuất-bản Văn-Hồng. Thủ
và mandat xin đề :

M. ĐỖ VĂN-HỒNG

80. Route Slat Tz - Hanoi

Các ngại hầy dùng :

PHẦN IRI, BÔNG-BƯỜNG

(Graphic Indochinois)
Mô hình chi I, «Hélième chi II»
«Hélième chi III» Phố Lu Laokay

Đã được công nhận là tốt không kém
giá ngang quốc công việc của thận.

Gửi nhanh chóng khắp Đông - dương

SƠ GIAO DỊCH

Ets. TRINH - ĐÌNH - NHÍ

138 A. Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong Tel. 707.
Cần đại-lý khắp Đông-dương

PHU VĂN

Nhà xuất-bản NGUYỄN - ĐU voie 208bis, n° 11. Hanoi

Bã có bán :

BÀ QUẠN MỸ

Lịch sử tiểu thuyết của Chu-Thien một

tập gom 100 lít văn phu nữ - 1500

Mới phát hành ;

TẬP KIỀU

Tập văn đầy về tài tình của Tú Poanh

co 2 phu bản của họa-sĩ Nguyễn-đức-

Nhung. Giá \$100

Đã hết:

TŘEN ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT

của Vũ-ngọc-Phan (số tái bản này mai)

Nhó dòn xem :

RĂNG ĐEN

của cõ Anh Thor, hay là đời sống CẨM
LAO HÝ SINH của người dân là Việt-
Nam xưa (loại «tigraphic phim gia dinh»)

THANH LỊCH

cuốn sách xã giao cho han giài do bà
Van-Dai soạn (loại «Thường-thết»).

BỆNH THỜI ĐẠI

của Phạm-ngọc-Khai (loại «dạo làm
người»).

« THU »

tập thơ đặc sắc của Đỗ cầm Vă-

Ở Na-uy cũng như ở đảo Crète, quân Đức đã thắng

nhờ các đội bộ-binhh
chở băng phi-cơ

Các cuộc đỗ bộ từ trên phi cơ xuống

Từ sau cuộc Âu-châu đại chiến trước cho đến 1939, kỹ-nghệ chế-tạo phi cơ ở các nước Âu, Mỹ đã tiến bộ một cách rất nhanh chóng. Vì vậy, công dụng của phi cơ về mặt quân sự cũng như về mặt thương-mại rất là lớn lao. Người ta đã thấy từ 1935 giờ đi các đường hàng không Quốc-tế đã mở mang một cách nhanh chóng và thường. Các đường đó nếu ta nhìn trên một bản đồ thi chẳng khác gì những cái «mạng nhện» lớn mà trung tâm điểm là những nơi kinh đô của các cường quốc như Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nga và Nhật. Người ta đã di từ những kiều phi cơ cũ kinh chỉ chở được độ mấy trăm cân bay được trong khoảng mấy trăm cây số đến những kiều phi cơ khổng lồ tối tân có thể chở được hàng chục tấn, trăm tấn, lên cao tới 7, 8 ngàn thước cùng bay xa được tới 9.000 hoặc 10.000 cây số không ngừng.

Từ 1939 người ta đã thấy những con chim «không lô» kiêu Boeing 307 và 314 Lockheed 14, Lioré, Junker 90, 4 động-co từ 4 đến 5 ngàn mã lực, bay từ Tần-thế-giới vượt qua Thái-blanh-dương và Đại-lý-dương sang Á đông và Tây Âu, có thể chở được từ 40 đến 70 hành khách và hàng chục tấn hàng hóa. Các phi cơ khổng lồ đó chẳng khác gì những chiếc tàu lớn bay trên không, trong có dù cả phòng ngự, phòng khách, phòng ăn, phòng rửa mặt, phòng đọc sách.

Sự tiến bộ về phi cơ không những ích lợi về thương-mại; từ khi chưa xảy ra cuộc đại chiến này, nhiều nước đã đem thực hành về mặt quân sự Nga-sô-viết là nước đầu tiên có sáng kiến tổ chức một đội quân nhảy dù

hang vạn người cũng như về việc vận tải quân lính và chiến cụ do đường hàng không. Lúc đầu, các nhà chuyên môn về quân sự các nước Âu-châu vẫn tỏ ý ngờ và kết quả trong cách đỗ bộ băng phi cơ như thế.

Sau Nga, người ta thấy Đức và Ý cũng chủ ý đến việc dùng phi cơ để vận tải quân lính di đỗ bộ trên đất bên địch. Người ta đã thấy Franco dùng các phi cơ Savoia của Ý để chở quân lính, chiến cụ Maroc và Tây-ban-nha hồi 1936 khi cuộc nội chiến bắt đầu. Chính nhờ việc đỗ bộ băng phi cơ đó và nhờ sức hộ vệ của các đoàn phi quân Ý mà tướng Franco đã đánh được toàn quân Quốc-gia thứ nhất trên đất nước nhà. Người ta lại thấy Đức đã dùng phi cơ để chở quân lính đến Vienna và Prague sau khi Tông thống Hitler ra lệnh sát nhập và chiếm cả hai nước Áo và Tiệp hồi 1937 và 1939.

Cũng trong năm 1939, bộ tư lệnh quân Ý đã dùng hơn 40 phi cơ để chở cả một liên đoàn bộ binh sang chiếm kinh đô Albania là Tirana. Các bộ tham mưu Đức và Ý lại cho các đoàn phi cơ để chở quân lính và chiến cụ qua những hãi sa mạc mênh mông ở Lybie. Những việc đỗ bộ băng phi cơ ở Tây-ban-nha cũng chưa cho người ta nhận thấy kết quả rõ rệt, còn các vụ sát nhập Áo, Tiệp vào Đức và chiếm cả xứ Albania của Ý cũng không thể coi là những cuộc hành binh có tính cách chiến tranh được.

Phần-lan và Na-uy

Người ta phải đợi đến năm 1939, khi quân Nga xâm lấn đất Phần-lan và đến Avril 1940, khi quân Đức sang chiếm cứ Ban-mạch và Na-ny, mới được thấy những cuộc đỗ bộ lớn lao do đường hàng không. Những quân lính Nga và Đức từ các phi cơ đỗ bộ xuống Phần và Na-uy chẳng khác gì những đội thiên-binhh từ trên giới voi xuống. Những



Một cuộc đỗ bộ từ trên không xuống của một đội quân nhảy dù Đức

Thử so sánh cách đỗ bộ băng phi cơ với cách đỗ bộ băng chiến hạm

Trong trận Âu chiến trước và trận thế giới đại chiến này người ta đã được trông thấy nhiều cuộc đỗ bộ băng chiến hạm rất có kết quả. Hồi phi cơ chưa xuất hiện ở chiến trường, hồi phi cơ chưa được dùng một cách phổ thông, một cuộc đỗ bộ lén đất bên địch có chiến hạm hộ vệ đã là một cuộc đỗ bộ có bão dầm rồi. Những cuộc đỗ bộ băng tàu thủy có chiến hạm hộ vệ được ghi trong lịch sử quân sự là cuộc đỗ bộ của quân Anh, Pháp, Ý bám đảo Crimée hồi thế-kỷ 18 và cuộc đỗ bộ ở bán đảo Gallipoli trên bờ eo biển Dardanelles của quân đồng-minh hồi 1914-1918. Hai cuộc đỗ bộ này, nhô có các chiến hạm hộ vệ một cách mãnh liệt, nên đều thành công; nhưng số thiệt hại của các toán quân đỗ bộ cũng khá lớn.

Cái đặc sắc của các cuộc đỗ bộ băng chiến hạm là sự mãnh liệt, lớn lao; còn đặc sắc các cuộc đỗ bộ băng phi cơ ngày nay là sự nhanh chóng và bất ngờ.

Những đại bác nặng nòng từ 150 đến 200 ly bắn xa hàng 2, 3 chục cây số; những bom đạn được kẽm cảng, hàng ngàn lứa ngư và xe vận tải nhà binh, hàng trăm ô-tô cùng vạn quân lính nếu đi trên đường thì kéo dài đến 100 cây số cũng đều có thể xếp cả vào dưới

bầm một đoàn tàu vận tải. Những lúc xếp xuồng tàu cũng như lúc dò lén phải mất khá nhiều thi giờ. Trong lúc đi giữa bờ, các đoàn tàu vận tải tuy có chiến hạm hộ tống nhưng cũng phải lo sợ các tàu ngầm và các chiến đấu hạm bèn địch đón đánh.

Tuy vậy, phi cơ hiện nay vẫn chưa vận tải được nhiều như tàu thủy. Quân lính do phi cơ chở chỉ có thể mang theo những khí giới và đồ quẩn dụng riêng của mình hoặc súng liên thanh hoặc đại bác hạng nhẹ. Số chiến cụ và khí giới phi cơ chở phải chọn lọc kỹ, chỉ cót tột chử không cốt nhiều và to lớn. Nhưng phi cơ vận tải nhanh chóng hơn nhiều. Phi cơ ngày nay có thể chở quân lính hoặc chiến cụ, lương thực nhanh hơn tàu chiến và tàu thủy 10 lần. Cố thế trong khi dùng phi cơ để chở hai sư đoàn quân Đức sang Na-uy, Hitler đã nghĩ đến việc hải quân Đức đang thiếu tàu vận tải nhiều nên phải dùng phi cơ thay vào, lấy sự nhanh chóng để bù với sức chờ đợi của tàu thủy. Vận tải bằng phi cơ lại còn có một cái lợi nữa là có thể giúp cho việc chiến đấu khó khăn: phi cơ có thể chở ngay đến chỗ địch cần phải công kích. Hồi 1916, một đoàn tàu vận tải có chiến đấu hạm hộ tống đã dò bộ 20.000 tấn chiến cụ lên bờ bán đảo Gallipoli. Số chiến cụ, đưa vào đến trại địa, làm sao cho khỏi lọt vào tay kẻ địch hoặc khôi bị phá hủy? Phi cơ tuy không chở được nhiều đến thế nhưng nó chở được đến tận nơi và các chiến sĩ mỗi khi ở phi cơ xuống có thể dự chiến ngay được. Sau khi quân lính đã dò bộ, phi cơ cũng chưa hết nhiệm vụ, vì có khi còn phải hộ vệ những toán quân mình đã chở đến. Một điều bất lợi cho việc dò bộ bằng phi cơ là phi cơ không giữ được các đường giao thông cho quân lính đã chở, và nhiều khi không chở được lượng thực nên quân lính sau khi dò bộ phải tìm lối lượng thực trong vùng mà dùng.

Cả dến dạn được có khi cũng phải tìm ngay trong xú.

Ta còn nên nhận một điều là quân lính Đức dò bộ ở Na-uy phần nhiều đều chọn những nơi gần thành thị hoặc những chỗ đông dân cư, chỉ trừ một toán

dò bộ ở miền Narvik để cắt đường chở quặng sắt từ Kiruna đưa đến của Đồng minh.

Người ta lấy làm lạ là hàng trăm ngàn dân Na-uy có lòng là vân-minh và ái quốc khi thấy một số lính Đức từ phi cơ hạ xuống đã lẩn trốn ngay trong nhà hoặc trong rừng rú không hề kháng cự, chỉ ngoan ngoãn đợi lệnh của họ tư lệnh quân Đức hoặc đợi nghe lệnh đó và lời tuyên bố của quân Đức trong máy vô tuyến điện.

Các phương pháp phòng thủ những cuộc dò bộ bằng phi cơ

Bối với các cuộc dò bộ bằng phi cơ, người ta có những cách gì để phòng thủ? Có thể dùng các bộ đội cào xá phòng không để chống với các toán «thiên binh» đó chăng?

Muốn phòng các cuộc công kích bất ngờ đó cũng như đối với các cuộc công kích khác điều cần là phải có đủ phi cơ, đại bác và súng liên thanh cao xạ, lại cần phải có nhiều người để dùng những khí-giới đó. Hiện nay các nước không những phải lập một phòng tuyến ở dọc đường biên giới để phòng kẽ địch mà còn phải tổ chức một cuộc phòng thủ trên bờ mặt nghĩa là khắp mọi nơi trong xú.

Người ta phải nhận rằng cuộc phòng thủ chung của chính phủ một nước tổ chức dò đối với các cuộc dò bộ từ trên không xuống một cách bất ngờ thực là khó khăn. Nhưng cuộc phòng thủ riêng từng người có thể giúp vào việc phòng thủ chung cả nước đó. Người ta rất hay làm ngạc nhiên khi nghĩ rằng một số quân 80 000 người rái rác trong một xứ có gần 3 triệu dân mà có thể dàn áp đến một cách rất nhanh chóng. Và người ta phải tự hỏi rằng vì sao các đội tuần cảnh hoặc các đội bảo-an vốn có khí giới lại không thể trừ được những quân thù này dù

hoặc quân lính từ phi cơ hạ xuống? Trong việc phòng thủ đối với các cuộc dò bộ bằng phi cơ cũng như trong việc phòng thủ đối với các cuộc xâm lược khác, người ta còn cần phải có nhiều kinh nghiệm và huấn luyện nữa.

VĂN-LANG

Lịch Trung-Bắc Tân-Van

CHÍNH HIỆU

đã in xong. Quý khách muốn
dùng xin lại hỏi ngay tại :

Imp. Trung-Bắc Tân-Van
36 Bd. Henri d'Orléans — Hanoi

CÁC ĐỘI THIỀN BINH
CỦA ĐỨC ĐÃ CHIẾM
ĐẢO CRÈTE, PHAO
DÀI KIÊN CÔ NHẤT
GIỮA ĐỊA TRUNG
HẢI NHƯ THẾ NÀO?

nên không ai trông thấy

Việc quân Đức sau khi lấy xong Hi-lạp đã chiếm đảo Crète, nơi quê hương của thần Minos, một nơi căn cứ quân sự rất quan trọng và một pháo-dài rất kiên cố của quân Anh-Hy Lạp miền Đông Địa-trung-hải vào hồi cuối tháng Mai 1941 vẫn được coi là một chiến-công rất táo bạo và rực rỡ nhất chưa từng thấy có trong lịch sử chiến-tranh từ xưa đến nay. Đó là một cuộc đánh úp bằng phi-quân hay nói cho đúng hơn bằng các toán lính nhảy dù và các đội bộ binh chở hàng phi-cơ, đã dự bị rất chu đáo, tổ chức rất bài bản và thực-hành-theo một chương trình nhất định mà bộ tham-mưu quân Đức đã soạn trước c.

Cuộc dò-bộ bằng phi-cơ trên đảo Crète đã thi hành đúng như một bộ máy rất tinh xảo và theo như ý định của viên tổng-tư-lệnh quân Đức đóng ở miền Nam Hi-lạp, Thống-chế List.

Cuộc dò-bộ đó đã được các nhà chuyên môn quân-sự coi như một cuộc dò-bộ kiêu múa và nó đã đem lại cho quân Đức những kết-quả rất là rực rỡ. Nay ta thử theo các báo ở Pháp sang vào hồi năm ngoái thuật lại cuộc hành-binhh đó như thế nào.

Cuộc hành-binhh đó có thể chia làm ba thời kỳ:

- 1) Thời kỳ dry bị;
- 2) Thời kỳ bắt đầu dò-bộ và chiến-dấu kịch liệt;
- 3) Thời kỳ quân Đức đã giữ vững tình thế và thắng quân địch

Đảo Crète rất hiểm trở

Sau khi quân Đức đã chiếm xong cả nước Hi-lạp, các đội tàn-quân Hi-lạp phải hàng phục và các đội quân Anh cuối cùng đã xuống tàu lui sang Bả-Phi, bộ Í-tham-mưu và Thống-chế List, tổng-tư-lệnh quân Đức đánh miền Ba-nh-cán lập ở bán đảo Péloponèse trong một cái lầu-dài đã xung-cứu của một thân-hàng người Hi-lạp.

Ngày 19 Mai 1941, cả Thống-chế và các sĩ quan trong bộ tham-mưu đang chú ý cùi nhìn một bức bản-dò lớn của đảo Crète. Đó là một giải đấu dài độ 260 cây số nhưng chỉ hẹp từ 12 đến 56 cây số

Quân Đức chỉ nhảy dù cách mặt đất độ 100 thước

(bề rộng) ở nóc
lên giữa miền
Đông Địa-
trung-hải, một
hòn đảo có
những núilon
trùng điệp. Từ

phía Tây đến phía Đông, có tới bốn giây núi và giữa các giây núi đó là thung-lũng xanh. Bên Địa-trung-hải ở vùng này chỗ hẹp nhất dài với bán đảo Péloponèse cũng rộng tới 120 cây số. Đảo Crète thực là một cái thành trì thiên nhiên rất kiên cố: ngoài bờ bắc đã có những núi dựng đứng như vách cao từ 200 đến 300 thước, còn ở trong đảo thì ngọn núi Jda cao đến 2500 thước như một cái tháp nhọn, còn thấp trong xú thì chõ nào cũng có núi, rừng, các núi cứ ra bờ bắc thi thấp dần chẳng khác gì một cái mái nhà. Thống-chế Von List người đã toàn thắng quân Anh-Hy Lạp-phi-phi đã ra lệnh cho các binh-sĩ sáng ngày hôm sau 20 Mai sẽ đánh vào thành-trại đó.

Từ 15 hôm trước, các phi-cơ trinh-sát Đức ngày nào cũng bay trên đảo và đã chụp được vò sô ảnh. Các phi-cơ đó đã bay thủng xung gần mặt đất để cho các súng cao-xa dưới bắn lên và như thế mới có thể nhận rõ được chỗ đặt các bộ phận phòng không. Trên bắn-đò hiện nay đã rõ ràng hết cả các cơ quan phòng-thủ của Anh-Hy Lạp: chõ này là những đại-bắc giật các bờ bắc, chõ kia là các bờ súng liên-thanh, đây là nơi đặt đại-bắc cao xạ, xà bón nữa là nơi ném chõa et-xâng hoặc một khu đạn-được, một trại lính. Chõ nào là nơi tạm trú của vua Georges Hi-lạp, chõ nào là chỗ đặt bộ tham-mưu quân Anh, trên bắn-đò đều có dè rõ cả. Bản đồ đó đã vẽ thành nhiều bùn và đã giao cho các võ-quan-chi-huy phi-doàn Đức từ hai hôm trước.

ĐÃ CÓ BẢN :
Chuyện võ lý

phiêm luận
của Lãnh-Nhân Phùng Tất Đắc
(tác giả Nguyễn Giang Già 1920)
Nhà xuất bản «MỎ» 57 Phan-Kiển Hanoi

Các toán quân nhảy dù di tiên-phong

Sáng 20 Mai vừa mới bình minh thì các đoàn phi-cô Stukas đã bay trên đảo Crète. Lập tức có lệnh báo động truyền cho các đơn trại trên đảo. Bộ tổng-tham-mưu gọi điện-thoại cho các đơn phải coi chừng những toán lính nhảy dù Đức hạ xuống trên đảo. Nhưng chưa rõ các toán nhảy dù đó hạ ở đâu? Phi-cô chiến đấu Stukas lần lượt chia nhau đánh phá hết các cỗ súng đại bác và cao-xạ cũng các trại lính Anh. Đến 9 giờ sáng thì nhiều bộ đội cao xạ đã ném bom và các đoàn phi-cô gọi từ Ai-cập sang chưa đến kịp. Phi-quân Đức, làm chủ trên không đảo Crète. Bộ tư lệnh Anh đã báo tin có quân nhảy dù địch hạ xuống nhiều nơi. Đã có nhiều đường giây điện-thoại trên đảo bị cắt đứt nên nhiều đơn không giao lời được nữa. Một đơn vō-quan chỉ huy các đơn phòng-hỗ báo tin rằng: « Quân nhảy dù đã hạ xuống mà không ai trông thấy rơi ». Đó là một sự bất ngờ nhất trong cuộc hành-binh trên đảo Crète. Quân nhảy dù đã nhảy xuống khi phi-cô bay rất thấp và ném bom rất dữ dội nỗi súng pháo phải cùi đầu và bọn canh gác không thể trông thấy được.

Từ 1934, ở Nga tờ chức đội quân nhảy dù thử nhát, người ta đã dự định nhiều chiến-thuật khác nhau trong lúc cho thử quân đó nhảy.

Trước hết người ta còn thi nhảy cao. Ngày 3 Juin 1935, phi-công Nga Kozoula đã nhảy từ trên cao 7.444 m xuống mà không phải dùng ống chứa đường khí. Đến Mars 1938, người Puáp; Nilaud đã phá kỷ-lục đó, và nhảy được từ trên cao 10.800 m xuống.



Một đội quân nhảy dù sắp hạ xuống đất. Một vài tên quân đã bò ra sáp hợp thành đoàn sẵn sàng chiến đấu

Người ta lại cố kéo dài thời gian trong lúc rơi và muốn bay như một con chim. Gần đây, nhà vō-sĩ vō-dịch Đức Max Schmeling đã tả rõ cảm tưởng « con chim người » trong khi bay từ cao xuống. Vō-sĩ đó cho là một sự vui sướng và nhẹ nhàng vô cùng khi nhảy từ phi-cô ra.

Nhưng những cách nhảy cao và bay như chim đó ngày nay đã thành cổ kinh. Các bộ tham-mưu các nước đã hiểu rằng cần phải nhảy xuống rất nhanh vì như thế sẽ ít bị quân địch ở dưới bắn trúng. Người ta mới nghĩ ra cách chờ rơi tự do không dùng đến dù và chỉ khi nào cần nghĩa là chỉ còn cách đắt đắt mày tràm thóc mới cho mở dù để đỡ. Các người nhảy dù đều học lối đếm từ 1 đến 332, 333, 334 trước khi kéo gót mò dù.

Gần đây, quân đội Đức lại tìm cách lẩn cho dù mở ngay ra khi người nhảy vừa ra khỏi cửa phi-cô và phi-cô ném người nhảy xuống trong lúc bay rất thấp chỉ cách mặt đất độ 100, 200 thước tây. Người ta đã nhận thấy rằng nếu biết luyện tập thì có thể hạ xuống không nguy hiểm với tốc lực tầm thước một giây đồng hồ, vì thế

mà chiều cao từ đó người nhảy dù nhảy xuống lại giảm, bởi thêm nữa. Trên đảo Crète, các đội quân nhảy dù Đức chỉ nhảy từ trên cao độ 120 hoặc 100 m xuống, vì thế mà chỉ vài giây đồng hồ là rơi xuống đất ngay, người đứng dưới đất đều có đê ý cung khỏ lòng trông thấy kịp.

Sáng hôm 20 Mai, trong lúc các phi-cô chiến đấu đang đánh vào các cơ quan phòng thủ trên đảo, thi bỗng có những phi-cô Junker 52 hai máy bay tới, mỗi chiếc chờ được từ 20 đến 25 người lính có dù cả khi giới và dù dùng. Các



Schmeling nhà vō-sĩ quân quyền Anh thế giới, có tin đồn sai đã tử-trận trong trận đánh đảo Crète. Ảnh chụp Schmeling đang nhảy dù xuống đảo Crète.

chỗ các toán bộ binh và khí giới, chiến cụ sang đảo Crète.

Trên đảo cuộn chiếc đầu vẫn chảy ra kích liệt nhưng chưa phán thắng phụ. Trên không trung các phi-cô khu trục Messerschmidts đang giao chiến với các phi-cô khu trục từ Ai-cập sang.

Púc-pi mang thêm phi-quân cứu vúi vi cầu phải lật cho miềa trên đảo, được tự do để cho các phi-cô Junkers có thể chờ thêm quân đến. Theo tin của các toán nhảy dù hạ xuống đảo trước tiên thì đang đánh nhau ở miềa ngoại ô Candie. Trước các đoàn chiến xa Hi-lap, có binh nhảy dù đã tiến đến gần trường bay lái phái lui vào miềa rừng núi gần đấy. Tại Maléni, quân Tân-tây lan đang phản công rất dữ. Ở miềa vùng hẻm Sude quân hai bên đang đánh nhau chưa rõ kết quả. Nhiều toán quân nhảy dù bị quân địch hòn vây bọc đánh phai hàng phục. Các quân nhảy dù khi khởi hành phi-hàng phục. Các phi-cô Junker 52 hai máy bay tới, mỗi chiếc chờ được từ 20 đến 25 người lính có dù cả khi giới và dù dùng. Các phi-cô chiến xa hàng nhẹ như đại bác nhỏ, súng liên thanh, các hòn đạn được vác khi cả những cỗ chiến xa tháo ra tung mảnh. Các phi-cô Junker trong các chuyến sau lại còn kéo theo mỗi chiếc đến 4, 5 chiếc phi-cô không có động cơ. Phi-cô thì chờ 25 người lính có phi-cô không động cơ thi chờ 50 người lính.

Tổng chế Von List và bộ tham mưu Đức ở bán đảo Péloponèse suốt ngày 20 Mai 1940 lúc nào cũng đợi tin tức các đội quân nhảy dù tiên phong đã hạ xuống đảo Crète. Khi cần phải phái thêm quân cứu viện thì những chiếc Junker có kem cả phi-cô không máy liền cất cánh bay đi

Lại có tin đính của vua Georges II lập bồ không vì nhà vua khi họen lính nhảy dù hạ xuống hòn vây bọc mà nên đã trốn được vào các miềa khí-chiếm đảo.

Lại có tin đính của vua Georges II lập bồ không vì nhà vua khi họen lính nhảy dù hạ xuống hòn vây bọc mà nên đã trốn được vào các miềa khí-chiếm đảo.

Một vō-quan Púc nói: « Đầu có thua trăm trận cũng không can hệ gì. Chỉ cần là nào cho bọn lính nhảy dù chiếm được một trường bay là cuộc hành binh sẽ có kết quả ».

Đến 11 giờ trưa 20 Mai, có tin báo rằng một toán quân nhảy dù Đức đã chiếm được một (xem tiếp trang 32)

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dệt (pull-overs, chemisettes, slips, maillots, v.v..) chỉ có...
Hàng PHỤC-LAI 87-89 route de Hué — Hanoi
BẢN BHUÔN KHẨP ĐÓNG - PHÁP — ÁO TỐT KHÔNG BẤU SÁNH KIP

MỘT CHUYỆN LẠ VỀ NHảy dù

GIỮA BAN NGÀY,

Các bạn xem tin A.R.I.P. và đọc báo chăm chỉ, hẳn không quên chuyện hồi tháng năm tháng sáu năm ngoái, binh Đức đã dùng toàn quân chuyên-môn nhảy dù (les parachutistes) mà lấy được nhiều thị-trấn Bỉ và Hà-lan một cách rất táo bạo.

Họ dùng những thứ phi-cô không-lồ thả xuống một lúc năm bảy ngàn quân nhảy dù có dù khí-giới và hành động như chóp. Lại cũng dùng cách ấy mà thả xuống những sáng liên-thanh, đại bác và đạn được luồng thực nữa.

Bấy lâu, nước Anh ngày đêm lo sợ ngom-nóngg thứ quân nhảy dù ấy cho nên đã tổ-chức dù cách để-phòng hết sức nghiêm mật. Nhà nước ra lệnh cho dân khắp chốn thành-thị, thôn quê, thám-sơn, cảng-cốc, phái mở mắt trông trận luân-luôn, hể thấy trên mây rơi xuống một tên nhảy dù nào, lập tức xúm lại vây bắt khứ ngay.

Ai không nghĩ quân nhảy dù Đức, chỉ giỏi xuống Hà-lan, Hi-lap, chó dùng meo-lot rơi một mồng xuống Anh-dão!

Áy thế mà từng có mấy tên lính Đức nhảy dù xuống đất nước Anh để trình-thảm binh-linh dã mây lầu nay, người Anh biết dù mà chưa làm sao nắm cõi túm đầu họ được mới kỵ.

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀ LÙNG ĐÓ CHẠY BAY ĐI MẤT KHÔNG, LÂM THẾ NÀO MÀ BẮT ĐƯỢC

Chuyện kè sau đây, theo mấy tờ báo bên Pháp, chắc ai cũng phải kinh ngạc.

Hồi cuối năm ngoái, có hai thanh-niên Đức theo đoàn phi-cô oanh-tạc, nhảy dù xuống một mìn núi bên Anh. Người Anh ở các miền phụ cận, tinh mắt trông thấy, tức thời nỗi hiện loạn báo tò-chúc những cuộc vây bắt,



làm như búa lướt kín cả tám hướng bốn phương, e con ruồi con muỗi bay qua cũng chẳng lot.

Hai thanh-niên Đức thấy cơ thiến nguy van cấp, chắc bẽ nào cũng bị bắt đèn nôi.

Thế mà họ khá mưu mẹo lẩn lút cách nào không biêt, giả làm hai bà-sò, lẩn về được Luân-dôn làm việc thám-thính.

Sau khi thoát hiềm rồi, họ lại thông tin rõ ràng về Đức, cho sò vó tuyễn truyền thanh ở Bá-linh đêm chuyên này ra kêu lèi người khen thanh-niên mình, làm cho dư-luận Anh vừa hồi-hộp vừa lúc hực đáo dè.

Họ lẩn ở Luân-dôn, suýt nữa lại bị bắt một chuyên thứ hai mà vẫn thoát.

Chuyện thật buồn cười.

Hôm ấy, một bà sò đang đi lững thững giữa thành-phố Luân-dôn, tay cầm Tháp-kinh, miệng làm rầm tụn, niệm. Không ngờ đang di vấp cẳng, đánh roi quyền Thành-kinh xuống đất. Bà sò tu cuì minh thò tay nhặt lấy quyền kinh, nhẫn thò tay áo lèo lèn, đè hờ lồng lò cõi tay xóm xóm thấy ghê. Bà sò nào, nhất là đàn bà nào mà cõi tay cõi lòng là bao giờ?

Hai bà «Sơ» người Đức nhảy từ trên một chiếc phi-cô xuống đất Anh

Một cô khán hộ người Anh lúc ấy đã gần bên cạnh, nhanh mắt trông thấy sự quái lạ đó, tức tốc đi gọi một người cảnh sát gần đấy đến bắt. Nhưng khi người cảnh sát tắt ta đèn nôi, chỉ trong nháy mắt chóp phát luhn là gì, bà sò đã lùi di dẳng nào mất rồi, truy tìm tung tích không thấy đâu nữa.

Vó-tuyễn-diện Đức lại đem câu chuyện lý-thú ấy thuật cho cả thế-giới cùng nghe. Người Anh càng tức cay dâng.

Sự giả-trang làm bà sò thật là một việc khôn ngoan của hai tên nhảy dù Đức. Ai cũng biết ở xã-hội Âu-châu, bà sò là bụng người được công chúng kính nể nhất, vì lẽ tôn giáo và đức-hạnh công-quả của các bà. Bởi vậy, ở những đám tiệc khiêu-vũ giả-trang (bal travestis), tha hồ người ta muốn ăn mặc giả làm người gi cũng được, từ vương công cho đến chú xa-phu tự ý, duy không được mặc giả làm bà sò. Vì tập tục kính nể, không dám lấy đạo y đeo quan của bà sò ra làm trò chơi vậy.



Ta suy thế đã hiểu vì sao

lúc nay có khán hộ kia trông thấy cõi tay bà sò lồng lá, trong lòng sinh nghi, nhưng chỉ lẳng lạng di kêu lính, chờ không dám tháo thứ bộ hoán gi hết. Chắc cõi ta còn e-mình lâm mà mang lỗi thất kinh với nhà nő dạo sò kia chẳng.

Còn một điều nữa, tất ai cũng súng sổi muồn biết, là hai tên nhảy dù ấy lẩn lút ở bên Anh, làm thế nào thông

Chè tàu Thịnh phong

Chè Long-Tinh, La-han
Chè wép sen wép nhài
Tayet ngon l Lai tuyép rẽ!
Thuc cõi mõi! Không hai!

Thúy-cue: Hữu Thịnh - Phong 13
Phục-Kiến Hanoi, là nơi bán thuốc gia truyền Kim-long trị sốt ngã nước tuyệt hay!

Tông-dai-ly: Hữu THUỐC LÀO ĐÓNG

LĨNH 2 6 Đầu Cửa Nam Hanoi là nơi

hầu đủ các thứ thuốc lão ngon tuyệt!

tin về Bá-linh được cho dài vó tuyển Đức kháo rầm lên?

Thì ra hai tên nhảy dù già làm bà sò nay và các gián-diệp Đức đã lợi vào đất Anh, mỗi người có một bộ máy vó tuyển điện già ở trong túi để thông báo tin tức. Bộ máy ấy nhỏ tí, không ai có thể trông thấy mà ngờ

vực gi được.

Chúng ta đã biết không mấy đếm - nhiều khi cõi ban ngày nữa - không có từng đoàn chim máy Đức, hàng chục hàng trăm chiếc, bay sang thả bom tàn phá nước Anh. Cố nhiên ở trên mỗi chiếc phi-cô oanh-tạc ấy đều có máy đánh vó tuyển điện.

Áy, hai tên nhảy dù già làm bà sò kia thừa nhũng lúc phi-cô nhà mình bay sang Anh, họ dò cái máy thông tin ti hon ra hõ báo các tin tức này khác lén trên phi-cô (hoặc nhận mệnh lệnh của bản quốc dem sang cho họ) rồi những phi-cô ấy dem tin về Bá-linh. Thành ra mỗi chuyến hành vi hiềm trò gi của họ ở Luân-dôn mỗi ngày, đều có thể báo tin về bản quốc nhanh chóng vây.

HỒNG-PHONG

VÕ-HIỆP TIỀU-THUYẾT

Bộ võ-hiệp đã từng nổi tiếng lớn ở Trung-hoa:

VẠN LÝ KỲ DUYÊN

Nguyên văn của CHU-HỒNG-NGUYỄN - HÀI-BẰNG dịch
Mỗi tình-kỳ là của CAM PHUC HUNG và MÃU BON TIỀN, hai vị giang-hồ kiệt sĩ đã
gây nên nhiều cái ám quỷ khép thần kinh. Chuyện rất lú-ký ván hay, xem rất say mê.
Trên trán trang - Ma in Anh - Ấm loát đep hơn hết các sách hiện thời - Giá 0970.

Còn rất ít: THANH CUNG BÍ SƯ (tả rõ những nội tình bí ẩn của Triều-Thanh)
HÀI-BẰNG dịch. Tranh, 100 trang. Giá 0980.
Đã ra gần 100 thứ sách. Hồi Catalogue Á-CHÂU 17 Emile Nolly Hanoi xuất bản

CÓ TÁM PHI CÔNG MỸ

ĐÁ LÀM GIAO-KÈO VỚI TƯ THẦN

Lúc đó vào khoảng năm giờ sáng. Những hộp đêm đã đóng cửa. Trong một tiệm ăn ở Montmartre, những khách chơi đêm, những gái nhảy và những nhà nghệ sĩ ngồi ăn tiệc, tâm trạng một bâu không khí êm đềm mà lạnh lanh. Người ta ngồi từng cặp. Từng cặp bạn trai, từng cặp bạn gái, hay từng cặp một trai một gái. Ở góc phòng, chỉ có một người ngồi trơ trọi một mình. Ý ngõi trên một cái ghế đầu và cùi chỉ có vẻ mạnh mẽ nhưng nghiêm nghị. Mắt y xanh mà xáu. Mắt y trông dữ lắm.

— Allo! Allo! Tôi biết gã này chia sẻ. Gã là một tên «tough»

Tough là gì?

Người Pháp và người ta không có một tiếng gì khé d'ît được rõ tough là gì. Đó là một thứ tiếng riêng của người Mỹ. Cái gì mà cứng, người Mỹ gọi là tough-hết. Nhưng thường người ta vẫn dùng tiếng tough đó để chỉ mọi hang người gan lì tướng quân, không coi cái chết ra mù gì cả. Họ thường những cái chết nó ôi hay gãy cổ. Họ thường có học. Nhưng hình như họ không thích ván chung mây. Ván chung phủ phiếm. Họ lại không thí h cá làm một việc gì có giờ giắc nhát định! Lâm việc có già già nhất định mất hết cả tự do. Nhưng những tough đó kiêm được nhiều tiền lâm, họ không giữ tiền ày làm gì cả. Họ tiêu cho ký hết. Thấy thế, các ban đang với trưởng họ là những quán ăn cướp bởi những quán ăn cướp thi họ hành bê thành đảng mà những tough này thi lai theo cá nhân chủ nghĩa. Họ là những lỗ súng hổ di bô tí nhưng di ô-tô nhiều. Họ coi doi chẳng là gì cả, coi đậm ba cái chết không là mây! nhưng đối với những người yêu họ lại hiền lành như mì như tre con. Đó là những đứa trẻ con ghê gớm bởi vì đời họ không dài.

200 cái xương chỉ còn là 69 cái

Vậy cái anh tough ngồi ở trên ghế đầu uống rượu một mình trong tiệm.

**«SỐNG THÌ PHẢI VUI VẺ,
MÀ CHẾT THÌ PHẢI CHẾT
BẰNG CÁI NGHIỆP PHI CƠ»**

Người đàn bà lúc nay ngâm chàng một cách say sưa và nói nhỏ với cô bạn ngồi bên:

— Tôi biết gã tough này. Y là bạn của Dick Grace và Dick Grace là vua của các toughs. Năm 1927, Grace lập rô Hollywood Mỹ) một hội là Club des Buzzards. Hội viên

có tám người. Năm nay, họ chỉ còn có hai. Sau

người đã chết rồi.

Chị or, chị có biết không? Trong người chúng

ta có tất cả 200 cái xương. Dick Grace đã gãy

mắt 69 cái. Có một hôm y lại gãy cổ và bác-sĩ

phải làm y một cái thát lưng riêng để deo

nhung cái cổ lén.

Tám người toughs hội họp ở Hollywood

Ở Pháp và ở Mỹ người ta nói đến bọn toughs và Club des Buzzards hơn là người ta nói đến ông vua tiền Rockfeller. Nhất là đàn bà con gái. Đàn bà con gái yêu những gã toughs lắm lắm.

Năm ấy là năm 1927. Cái mối bảy giờ là một nhung phẩm về khôn quan. Trên màn bạc không ngày nào người ta không chiếu nhung trận đánh nhau dữ dội bằng phi-cơ. Hai máy bay gãy nhau, hồn súng liễn thanh rỏi bị cháy rơi từ trời xanh xuống đất. Phi công giương dù nhảy ra ngoài và nhào lộn và chữa máy trên trời và chạy ra đứng trên cánh phi-cô để cứu người tình bị nạn. Nhưng cảnh đó, phàm nhiều khôn thè traquer được hết. Cần phải thử! Cần phải gãy nhung cảm giác rùng rợn cho người xem. Bởi vậy nhung hàng phim lớn ở Mỹ Châu phải đi khắp thế giới tìm những người chuyên môn để thu vui chính trong phim.

Vì nhung lẽ đó, tám phi-công trê tuối quyết định «chơi» với cuộc đời đã họa nhau ở Hollywood. Họ là tám người toughs.

Tám nhà nghệ sĩ đến nhà toán học

Clément Phillips người Nuru-vóc chuyên vẽ tranh cho những báo chí của tiền tuyến và di máy bay về nhung bức vẽ có cạnh góc đe bắn cho mọi người;

Lionnie Hay biệt hiệu là Honey nghĩa là mật ong. Những lời tán tỉnh nghĩa của chàng này ngọt như đường mật.

Ross Cook mắt xanh và đẹp. Bao nhiêu đàn bà trong nhau mà hiến qui tam cho chàng.

E D. Baxter chỉ thích có một cảm giác: là lâm vào vòng nguy hiểm.

Phil Spencer có học nhất trong đám này. Chàng đeo kính. Rất giỏi khoa toán học. Chàng học về nghề hàng-không từ khi hay còn it tuổi và đãh phải bô dô vì không có tiền.

Baker làm lầm lý lỵ cả ngày không nói chuyện với ai. Chắc là đời chàng có một chuyện gì bí mật ghê gớm.

Charles Stoffert trái lại, có một nụ cười luôn luôn nở trên môi. Hồi chàng đi đến đâu, mọi người cười lè lè lên đến đó. Ai cũng muốn nghe chàng nói chuyện.

Dick Grace (thủ lĩnh của bọn này) đẹp trai như Ross Cook, nghệ sĩ như Phillips, mẫn mà như Honey, can trường như Baxter làm cho người ta say đắm nhanh chóng.

**Tôi xin
chết**

Tám chàng thanh niên ấy, già sinh vào cuối thế kỷ 17 hay 18 gi đò thi đã họp nhau thành h

một bọn mả thương phong lưu di giang hồ khắp mọi nơi để mà ca hát những chiến công oanh liệt. Nhưng họ lại sinh vào thế kỷ 20, vào năm 1927. Họ thành lập có một điều là: chết, chết vinh. Họ thành lập (Club des Buzzards), một hội của những người di lỵ tú.

Ngày 10 Janvier tám người úy sinh ham tử đó két giao kèo với nhau, tờ giao kèo đó chính Dick Grace ghi. Nếu Grace chết, tờ giao kèo đó sẽ được trao cho người Buzzard thứ nhì và cứ thế cho đến người thứ sáu, thứ bảy rồi thứ tám.

Thế thi tờ giao kèo đó có gì?

Chỉ yên vẹn có ba điều này mà thôi.

Điều thứ nhất. — Tôi xin bắt ở trên phi-cô của tôi.

Điều thứ hai. — Vì lính tụ của tôi bắt tôi đi đâu tôi cũng phải đi.

Điều thứ ba. — Tôi sẽ sống đầy đủ và tôi sẽ làm điều thiện và nhung cái gì toàn chán toàn mỹ là thế nào.

Từ xưa đến nay biết bao nhiêu nhà bác-học Đông Tây vẫn tự hào sống đầy đủ là sống thật náo, và làm nhung việc toàn chán toàn mỹ là thế nào.

Đối với bọn Buzzards này đây, dân dì lâm: đó là yêu đời cho mãnh liệt nhưng lúc nào cũng sẵn sàng để chết đó là yêu sự hổ lặc nhưng sẵn lòng đợi cho xương thịt mình gãy nát ra; đó là yêu thương đàn bà nhưng sẵn lòng rút bô tinh yêu để di mạo hiềm làm những công việc oanh liệt dù vòi ích cũng được thà là kiêm cho thục nhiều tiền bối viễn bắc là điều kiện tối quan hệ của tự do, nhưng sẵn lòng tiêu phi-nay không tiếc, miễn là những người & chung quanh minh được sung sướng vừa lòng là đủ.



Tám chiếc phi-cô mang tên tám phi-công Mỹ hợp thành một bộ bắt cháp cần chát. Chiếc dưới cùng là của Dick Grace (thủ lĩnh của hội)

Cần dùng một người nhảy từ phi-cô này sang phi-cô kia

Các ông chủ chiếu bóng và quay phim đều biến vào số rất riêng số điện thoại của «Club des Buzzards».

— Allo! Allo! Tôi cần một người nhảy từ phi-cô này sang phi-cô kia trong khi hai phi-cô đang mờ hết tốc độ.

— Allo! Allo! Tôi cần một người vặn máy bay cho dân xuống một dinh núi.

— Allo! Allo! Tôi cần một người đánh du vào cánh phi-cô trong lúc phi-cô bay cao 1000

Lần này đến lượt ngài trung so Đông-Pháp

thuốc Sáng mai, tám giờ đúng nhé!
Ở « Club des Buzzards » người ta trả lời:
— Đúng!

Sáu người bỏ mình

Dick Grace không phải chỉ có cái tài liều chết, y lại có tài ngoại giao, buôn bán nữa. Club des Buzzards không những là một hội những người tự tử nhưng còn là một nghiệp đoàn công kích sự cạnh tranh mà biết duy trì lấy một cái giá cao cho những kẻ hy sinh vỡ đầu, rập mặt. Ở Hollywood, cả ở Los Angeles, những người Buzzards được phép ăn chơi thỏa chí và muốn ngông nghênh thế nào, thi ngông nghênh. Họ tiêu phế hơm những đảo chiều bóng danh tiếng nhất và không cần ở ăn trong những biệt thự có lối cảnh gác ngày đêm vì tên đạo tặc nào, tên Kidnapper nào dám bắt cóc họ để « làm tiền »?

Họ sống thực ra trả và họ chết như họ đã ký trong giao kèo: họ chết trong phi-cơ của họ.

Ross Cook, chàng mắt xanh, chết trước tiên. Chàng nhào lộn trên không trung để các cách ghê gớm và không hề việc gì cả. Một huỷ sáng nổ, y vẫn máy di quay một đoạn phim không nguy hiểm. Một chiếc phi-cơ khác do thiếu tá Hal House vận lái đi sau. Trời trong gió nhẹ. Bỗng tự nhiên người ta không hiểu tại sao, hai chiếc phi-cơ cùng bốc cháy một lúc rồi rơi xuống đất. Đến khi vết được thi xác hai phi-công đã bị thiêu ra tro rỗi.

Nhà vở son Philipps bị chết bất đắc kỳ tử trong khi quay cuốn phim « Les Anges de l'Enfer » mà nhà triệu phú Howard Hawks, người đã quay được phim Scarface, là dân cảnh. Trong một cảnh đánh nhau giữa trên không, Philipps, bị rơi từ trên cao 3000 thước xuống đất, tốc độ phi-cơ lúc đó 500 cây số mỗi giờ.

Honey — Chàng Phan - An Mỹ — chết một cách bí mật. Chàng vận máy bay di chuyển một mình và máy bay chàng rơi xuống hồ Trinity phía bắc Nữu Úc.

ĐÃ CÓ BẢN:
Văn lang đúng sì
I và II
truyện dài của Đàm Quang mồi cuốn 0350

ĐÃ CÓ BẢN:
Hai giờ đêm nay
truyện - thơm của B.H.P — Giá 0\$50
Mua một cuốn gửi thêm 0\$12 trước, không
hãm lanh-hòa giao ngay
HÀN - THUYỀN 71 TIỀN TSBIN — HANOI

E. D. Baxter. — Đã một người khác cầm lái rồi chết một cách rất vồ ván.

Baker. — Lần lý quay xấp xong một phim chiến-tranh và hai mươi lần nhảy dù, từ trên những chiếc phi-cơ bắc lùa bùng bùng xuống đất. Lần cuối cùng phi-cơ của chàng nổ tung ở trên trời, người chàng tan nát ra.

Phil Spencer. — Cũng chết trong một trường hợp tương tự thế.

Trong tấm buzzards, bây giờ chỉ còn sống sót hai người là Dick Grace, lãnh tụ và Charles Stoffer. Hiện giờ họ đương chuyên chủ vào việc chế tạo phi-cơ cho nước Mỹ. Đầu đánh là nghề này ít nguy hiểm hơn nghề trước.

Tuy vậy, ta cũng nên biết rằng năm 1930, Dick Grace đã suýt chết 30 lần. Chàng vẫn phi-cơ và lâm tan nát hàng 100 chiếc trên không trung. Chàng gãy cổ. Bây giờ xong giờ làm việc chàng vẫn đi uống rượu và khinh xỉ chết cũ bao giờ hết. Chàng và Stoffer yêu đời và có cảm giác mình là những người bị tử tội được tạm tha, mà đời cho phép làm bất cứ việc gì vì mai họ chết.

Cấm không được nói gì đến sáu người xấu số kia: luật của « Club des Buzzards » không cho phép thương những người đã chết.

NGUYỄN VĂN HOA
(thuat theo P. S.)

Phan MURAT

THƠM NHẸ, KHÔNG LEM Ô
CHẤT THIỆT TỐT TỐT
NGANG HANG CÁC HIỆU
PHẨN ÁU, MỸ DANH TIẾNG

PHAN

SUPER-MURAT

CÓ ĐỦ 7 MÀU, TỐT THƯỢNG
HÀO HẠNG, MỘT MỸ PHẨM
CHO CÁC GIAI NHÂN THƯỜNG
DÙI ĐÈ BÌ DỰ TIẾP SANG
Trong mỗi hộp có bốn obie Quốc ngữ
chỉ cách lụa màu pháo, cách trang
điểm thô mỏng che bụi khéo

BÁN KHẨP CỦA HÀNG LỚN
Tổng phát hành Bắc-kỳ, Ai-lao
Etablissements VẠN - HÓA
8 - rue des Cantonais - Hanoi

Vừa nứt mắt

ĐÃ BAY VÚT LÊN GIỜ'I như một phi công đại tài



Nếu bây giờ kể viết bài này
nói với các bạn đọc rằng:
« Thưa ngài, ngài đừng lạ. Ở
nước ta, có hàng triệu phi-công
và tất thê nào các bạn
cũng phải hét lên một tiếng
mà rằng: « Ta đã biết! Ta đã
biết! »

Và các bạn biết là biết rằng
những phi-công nói đó là
những các quan viên nằm bếp
ri một chỗ rồi thả móng hòn
đi gió về máy, những hàng
nhóm xóm đầy nứt cả bụng
mà nhầm mắt bay đi hết các
chỗ, là lá trên mặt đất, như
không.

Không. Những phi-công đó
không có gì là lạ. Chúng tôi
muốn nói là muốn nói tới một
hạng phi-công thực ở nước ta
chứ cái hạng phi-công xóm xảm
kia đã có chức sắc rồi, ai mà
còn dám nói tới làm gì nữa.
Hạng phi-công thực mà chúng

tôi muốn nói đây
bay được, lượn
được, đánh bồ
hở được... và
cứ phi-cơ được
chứ không phải
chỉ chuyên ném
nuốt khói nhà
máy rồi nói
những chuyện
tầu bay tầu

một cái. nó đã hoàn toàn là
một phi-công đại tài, có thể
bay dù các kiểu mà không
bao giờ sợ lâm cháy phi-cơ
hay náo xuống đất chết vồ^s
số vì vồ ý.

Hừ, đâu sảng mà làm gì?
Trong phi-cơ của nó, nó chỉ
chạy một thứ mà thôi, cái
thứ mà có người gọi đây là
bom, nhưng chính thức thì
nhưng cái quốc hoa quốc túy
không hại gì. Chỉ một giờ
sau, nhà phi-công bê oắt của
chàng ta đã khởi đầu một
cuộc bay gồm ghê hồn, vĩ đại
hơn của phi-công cơ phách
Lingberdh. Nó bay đến một
cái nhà gần nhất và sẽ tìm
thấy ở đó một bà đương
ngủ. Nó không hiểu sao nhữ
phi-công Max Dister nhưng
nó phải tìm các cách bay thật
cao để vào kỵ được trong
phòng ngủ của bà kia. Nó
nhảy dù từ trên cao xuống
những phần thịt không làm
cho người ngủ buồn buồn
và không làm cả người ngủ



biết nó làm gì nữa. Sứ thục, lúc ấy nó đương đâm tim những cản xù địa của địch quân trong khi những tàu bò — tức là những con rệp — hoạt động ở bên dưới. Nó dập xuồng dãy và cầm cái ngòi của nó vào lỗ chân lồng ở trên da. Muốn cho máu người ta lụt lại, nó bắn vào đích quân súng pháo thuốc độc; máu dồn lại từ các vi ti huyết quản. Con vật khát máu uống vào căng dạ dày. Đã hẳn là người nó nặng cẩn thận, nhưng chó nên tưởng vì thế mà nó không bay được nữa. Chỉ những phi-công người chở nặng mới bay một cách khó khăn. Sau khi đã tàn phá địch quân rồi, nó bay về và hóra ra những thùng phi-công. Nó làm những trò nháo lộn trên không rồi bồ nhào xuống nước; nó để trúng ở đó và chỉ vài hôm sau, những trúng đó sẽ sinh ra mồi thể hê phi-công nhỏ vừa mờ mắt đã cất cánh cao bay, không cần phải nhờ cha mẹ dạy cho nghè cầm lái.

Đó thực là một kỳ công trên mặt đất và phi thường hơn tất cả những sự nghiệp của người đời vây.

Từ xưa, ở nước ta, lâm người cùi thường rằng những ông nuốt xai xảm mới đi mây về gió, mới là những phi-công đại tài.

THIỀN-TƯỚNG

Những sách có ích :
MỘT NỀN GIÁO-DỤC VIỆT-NAM MỚI (Thái-phi) \$0\$80
MUỐN HỌC GIỎI (Thái-phi) \$1\$00
THÀNH NIÊN KHỎE (Đào-văn-Khang). \$1\$00

TRUYỀN HỌC SINH :

THÀNH NGÔ — THẦN KHỎE — BÌ SA LÀY
 SÂN ĐÙỜI — LẤY CHỒNG CỘP, mỗi tập 36 trang \$0\$15
 NHÀ XUẤT BẢN ĐÒI MỚI 62 TAKOU HANOI — TÉLÉPHONE 1683

Người biết xem văn không thẻ không đọc
THI VĂN TẠP
 của PHAN MANH-DANH

Sách giả lập-Báu-Hoa, quyền sách đã được đưa Hoang-hưng ngay lâm và ăn thường kim khẽn cho tác giả. Sách có chung Phụng Quỳnh để tựa, có lòm bài và lòm sao và đều luyện. Đã có bản ở các hiệu sách 1/rn, giá 2p20.

Văn hay, lời dẹp, truyện lý thú, đó là

HỒNG - KIỀU
 của PHAN MANH-DANH sắp xuất bản
Nguyễn-trung-Khắc
 111 Rue du Cuivre, Namdinh xuất bản

SÁCH THUỐC
Để - phòng và chữa chứng Thương - hàn

Đây ngọt 500 trang giấy 550 (khi in lại sẽ bán \$8\$00 vi giấy dài). Là bộ sách để cho mọi người để phòng và chữa bệnh, hoặc trộn nấu danh y chuyển về khoe cuhn Thương-hàn. Sách chia ra từng thời kỳ sau đây:

- 1) Để phòng thời nào cho khởi mạc thương-hàn.
- 2) Luận về Thương-hàn so sánh cách chữa và bài thuốc.
- 3) Giải nghĩa các chữ khó hiểu cho việc làm thuốc.
- 4) Cách giàn liệu và bài thuốc để xem để chữa được ngay.

5) Các ví dụ về chấn thương và quốc-ngữ.

Do Nguyễn-an-Nhân cung các dàn-y kinh-kinh, biến-variant. Từ xa xưa, mươi thêm chục usbu (lần-hoa giao ngắn) là \$5\$00 (ong phải gửi cước trước). Thor, mandai để cho nhà xuất bản:

NHẬT-NAM THU-QUÁN
 19. Hàng Biển — Hanoi

T.B.C.N. với cuộc đua xe đạp vòng quanh phía Bắc
Bắc-kỳ

Từ 4 đến 8 Novembre 1942
 Tông cục thể thao Bắc-Kỳ sẽ tổ chức một cuộc đua xe đạp vòng quanh phía bắc Bắc-Kỳ để tuyển cua rơ trong cuộc đua vòng quanh Đông Dương là chức cuối năm này.

Cuộc đua này sẽ có cua rơ Huế ra dự. Và sẽ chia làm bốn chặng như sau này:

- 4-11-42 Hanoi — Lạng-sen
- 5-11-42 Lạng-sen — Cao-bằng
- 6-11-42 n.h.i ở Cao-bằng
- 7-11-42 Cao-bằng — Bắc-kạn
- 8-11-42 Bắc-kạn — Hanoi

Vì hay còn nhớ cái thành tích của các cua rơ Bắc trong cuộc vòng quanh Đông-Dương năm ngoái, năm nay nhiều nhà hâm mộ thể thao đã quyết cho ủy ban nhiều giải thưởng để khuyến khích các cua rơ tập duyệt.

Nhân dịp này, T. B. C. N. đã trao cho ủy ban tổ chức một số tiền làm giải thưởng từ Cao-bằng đến Bắc-kạn là đoạn đường mà chúng tôi xéi là khó khăn hơn hết.

Tất cả danh dự, bôn phần của một kẻ cầm kiếm, nghĩa vụ xứng đáng bắt buộc của một bậc mà thường anh hùng sẽ nhận trong bộ:

Quân - sơn - lão - hiệp

Giá \$200 do cây bút kiệt tác của ban THANHĐINH, một nhà văn chuyên viết các thứ tiểu thuyết và loại văn-hiệp. Trong số "đại tài" rõ về những thủ đoạn kỹ lưỡng của tay thương dân giang hồ tại các dàn son đồng lõi và lõi vũ thuật Trung-hoa.

Loại sách già - đình

Trong một thời kỳ ngắn, từ nay ra mỗi tuần một số. Tôi, nhung truyền

- rất may \$3\$0 một số
24. — Huyện Hoang-ting (câu NG-VY)
25. — Bảo Ánh... (câu NG-VY)
26. — Tài Ba Gang... (câu NG-VY)

Ed. BÁO - NGỌC — 67 Neyret
 (phố Cửu Nam) Hanoi Tel 786

Người Việt-Nam đã biết = nhảy dù từ dời Lê =

Trong các trận chiến-tranh hiện đang xảy ra ở trời Âu, quân Đức đã bao phen dùng lối nhảy dù xuống nước địch để làm cho rối loạn nhân tâm, són sao quân đội rồi sám chiêm lấy đất dai hay dia-diêm quan-trọng. Trong các trận đánh Hòa-lan, Hi-lạp, quân nhảy dù Đức và Ý kè cõi hàng nghìn hàng vạn đã từ trên trời rơi xuống giữa quân địch rồi chiếm cứ được tinh thành và thắng trận. Hiện nay

các nước đang đánh nhau như Đức, Nga, Ý, Anh đều có nhiều đội quân chuyên môn nhảy dù đưa ra mặt trận để đánh những trận bá! ngô ở phía sau địch quân như thế. Minh deer dù và có dù các khí giới, [nhưng] quân nhảy dù ấy, theo lệnh của tướng ta sẽ lao mình ra khỏi phi-cô, và giuong dù che lõi lõng trên khêng trung, đợi cho rơi xuống chiến địa rồi hợp nhau lại thành đoàn thành đội quân mà bắn phá quân địch. Lối nhảy dù như vậy kè ra là một phương-pháp mới, thế mà ở nước Nam ta cách đây mấy trăm năm, đã có người biết nhảy dù rồi đấy!

Xem chuyện dưới đây ta sẽ rõ.



Người nhảy dù ấy là ông Bùi-công-Hành quê ở làng Quất-dộng thuộc xã Thượng-tin tinh Hà-dông.

Tục truyền ông Bùi-công-Hành, từ nhỏ đã có chí khí khác thường. Đáng lẽ theo trè con đi đánh dinh đánh đảo, chạy nhảy ngoài đồng, ông trèo lên cây da ngồi cao chót vót rồi lấy que làm bút, lá da làm giấy, tập viết

chữ cẩn cui hàng giờ; lúc về ông bẽ cảnh khô bỏ lạt mang về cho mẹ làm cài đầu. Ngày tháng qua, Ông bao lâu ông được đi học. Ông rất sáng dạ, đọc đâu nhớ đấy, rồi thi đỗ tiến-sĩ dưới đời nhà Trần. Nhưng thời buồn loạn lạc, giặc nhà Minh bén bèn sang xâm lấn bờ cõi nước Nam, nên ông phải vào rừng lẩn lút để theo tìm nhà Lê. Khi gặp vua Lê thái-Tô, ông theo phò, đánh nhiều trận

đền được công, khiêng cho các tướng Tầu như Liêu - Thành, Vượng-Thắng, Hoàng - Thủ bị thua xiềng

liềng. Tay được trấn nhung nước Nam vẫn phải cho người sang cõng để vua Tầu nhận cho làm nước chư hầu. Vua Lê thái-Tô bèn sai ông Bùi-công-Hành sang sứ. Sau khi sứ-giả bị vua và quan Tầu thủ thách trảm thi cát quan lại mời sứ-giả nước Nam lên trên một cái chòi cao hàng năm mươi trượng để ngâm thơ và ngâm cảm thành Yên - kinh (hiện là thành Bắc-kinh bây giờ).

Trong khi sứ-giả Việt-Nam đang ngâm phong cảnh thì mọi người lẩn xuống chòi rồi cát cát thang đi. Thế là sứ-giả còn chờ một mình trên chòi. Sứ-giả biết ngay rằng quan Tầu định thách mình đây. Nhưng chàng nbe iai gọi lấy thang mà xuống thi họ cười cho. Nhìn quanh quan trên lầu, ông Hành chỉ thấy có một pho tượng phật và một vò nước. Hai bên cạnh bàn thi có cẩm hoi cái

long to. Sứ Nam chờ đợi đã lâu, hết ngâm cảnh lối ngâm thơ, bụng đã thấy đói, bèn nghĩ ngay rằng ông phải đây chẳng có lẽ bỗng dát hay bỗng gõ. Ông bóc lợt sơn ngoài ra xem thì ra cõi Phật phẳng... bột mì. Thời thế là không sợ chết đâu nứa. Cứ việc bẽ phật ra ăn rồi lấy nước trong vò mà uống, vừa ăn vừa nghĩ thầm rõ cho người Tần ở dưới nghe tèo. Khi ăn uống đã no nê, sứ-giả bèn nghĩ cách làm sao xuống được khỏi chòi cao. Ông Bùi-công-Hành bèn lấy hai cái long giương ra rồi mỗi tay cầm chặt một cái, đứng ra bao lòn lao mình xuống gian. Nhờ có gió cản lại nên sứ-giả nước Nam với hai cái dù cứ từ từ rơi xuống đất. Trong chốc lát ông Bùi-công-Hành đã đỡ bô được rết êm ái không hề đau đớn gì. Các quan Tần thấy vậy rất phục tài sứ-giả nước Nam bèn dù nhau lên chòi xem sao, thấy mắt cá pho tượng và vò nước họ lại càng khâm phục. Vua Tần bèn phong vương cho vua Nam-Việt và sai người tiễn sứ Nam đến tận biên thùy. Về sau, ông Bùi-công-Hành có mang theo cả hai cái dù lặn ký-niệm. Sáu ốc súng ché, khi vẽ lang, ông tháo dù ra xem rồi dạy dân lang Quất-dòng, Đô-quan, Tam-xá, Võ-lăng, Hướng-dương chẽ ra lọng. Từ đấy nước nam có nghề làm lọng và Bùi-công-Hành tiên sinh chính là thủy tổ nghề đó vậy.

Biết công của ngài, vua Lê phong là Kim tử vinh lộc đại phu, che làm đền chức Công bộ lị lang và phong trước là Thang-Lương hầu.

HỮU-CỘNG

Thuốc lậu số 2

Chuyên trị các chứng lậu | 0380

Nhà Thuốc BỔ DÂN 131, phố Hàng Bông, Hanoi
Đại lý: — Haiphong: Mai - Linh 60 - 62 Cầu-đất, Nam-Dịnh
Việt - Lang 26 Bến-đi. Phá - Thủ: Vạn - Thị 86 gần tỉnh.
Hung-yen: Chùa-Tu-Đường 36 g1 Marchand

4 MÔN THUỐC BỔ CỦA NAM.
PHỤ, LÃO ÁU DO NHÀ THUỐC

Đức-Phong

PHÁT BUÔN, RÁ LÉ SÙ THUỐC SỐNG
THUỐC BẢO CHẾ VÀ GÀ HÚT SÂM

45, PHỐ HÙ-KIÊN HANOI PÂY HÀNH

Phi-cơ và chiến-hạm

(Tiếp theo trang 7)

lấy nhiều đánh it, đòi một lấy mươi, một nước nghèo có thể lấy máy bay mà thay vào sự thiếu thốn của thủy quân được.

Nói tóm lại, trừ một vài khi vì không can-dảm quâ-quyết, hoặc vì ít quá không làm đủ được bồn-phận, một vài phi-cơ cũng đã phải thua chay trước miêng đại bác của chiến-hạm, còn phần nhiều sự thắng lợi lúc sau cũng thường về tay phi-quân trong những cuộc gặp gỡ giữa nơi mông mênh, giờ, uodate.

Nhận thấy sự nguy-cơ trước mắt, một vài nhà quân-sự đã nghĩ ngay đến cách « lấy phi-cơ chống phi-cơ » nên ngày nay mỗi khi xuất trận, ngoài các khu-trục-hạm và tuần-duong-hạm diệt phi-cơ bao vây xung quanh, các thiết giáp hạm lại có từng đoàn phi-cơ khu-trục và tuần-liễn di hộ tống.

Vì lẽ ấy, nên ngày nay thường thường ta vẫn thấy những trận thủy-không chiến kịch-lết trên Địa-trung-hải và Thái-binh-duong, giữa hàng trăm phi-cơ và hàng chục chiến-hạm dù các hạng. Có lẽ nghệ-viện Anh quốc, không ai quên được cái lối lớn của các nhà cầm đầu hải quân mỗi khi nhắc đến trận Mă-lai: cái lối dù ngang nhiên đưa hai chiếc chiến-hạm-hạm vào chỗ nguy hiểm, gần cận cứ địch quân mà tuyệt nhiên không có một chiếc Spitfire hoặc Hurricane bay trên không-trang để bảo-vệ.

NGUYỄN HUYỀN TĨNH

Vì nhiều bài quả, tiêu thuyết « Đóng cửa dạy chống » và « Mị lan chau » phải hoàn lại kỳ sau.

Các cu-nên-dùng:

THUỐC BẠ BỒ ĐỨC-PHONG..... 1\$50

Các ông làm việc nhiều nên dùng:

THUỐC BỒ THẬN ĐỨC-PHONG.... 1,50

Các bà cós có nên dùng:

THUỐC BIỂU KINH BỒ HUYẾT.... 1,20

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:

THUỐC BỒ TỲ TIỀU CAM..... 1,00

TRƯỚC KHI XÂY RA
CUỘC CHIẾN-TKANH
HIỆN THỜI VÀ TRONG
KHI ĐẢNG QUỐC-XÃ
CẦM QUYỀN CHÍNH

Không-quân Đức đã được tề-chúc một cách cực kỳ chu-dá

(Tiếp theo)

Phòng-không và
cách luyện tinh thần
dân chúng

Trung tướng Von Uetzsch, trong lúc bàn về cái « phòng-tuyễn-tinh-thần » của quốc-dân, có nói: « Cái gì cũng là phòng-tuyễn mới do, phải kè cả phòng-tuyễn tinh-thần của quốc-dân như là một phần quan trọng của các phòng-tuyễn ta, của bất cứ một cường quốc chiến tranh nào. »

Cái « gánh nặng tinh-thần » của cuộc chiến đấu trong trận đánh nhau mai sau còn đè chịu lên lương dân hơn nữa, nhất là dân cư trong các thị trấn kỹ nghệ hơn là quân lính ở trận tiền, vì họ bị « phơi » ra ngay như lương dân để chịu ảnh hưởng của không-chiến và chiến tranh hơi ngọt, mà binh lí hì hì đã có những khí giới và khí cụ để phòng.

Bởi vậy, cái tinh-thần chiến đấu đã là đầu đê trước nhất cho các cuộc tranh-luận quân-cố Đức và trong cuộc cải-tạo khí giới.

Muốn đào-luyện dân chúng để chịu đựng những sự đau khổ tinh-thần của chiến tranh thì hứa nhất là động-hành để phòng-không. Trung tướng Haftner cũng nói: « Phải cố hết sức bảo cho dân chúng

còn làm nay cái lòng mieu chiển với quân thù. Vậy, tuyên-truyền về phòng-không có hai mục đích: quyết-chống-cự và gây lây-tinh-thần chiến-tranh.

Trung tướng Haftner lại bàn.

« Đánh hùa quân thì sẽ dùng bom nổ và bom nảy lửa. Một quả bom nặng từ 500 đến 1000 cân có thể làm đòn giây nàu dù chỉ rơi gần mà thôi, một quả bom từ 100 đến 200 cân có thể làm pha một cái nồi nêu-biển tùng, một quả bom 50 cân làm cho một dinh thự bị hư hại nhiều. Các bom này nảy lửa có thể ném xuống rùng ruộng làm cháy cả hoa màu. Vậy cần rằng tất cả dân chúng ở những chỗ xa chiến-tranh nhất có phải dù can-dảm, phải có tề-chúc và có một đội không-quân vi-dai về tất cả các phương diện: phản-công và phòng thủ.

Về trận chiến-tranh ở Thượng-Hải năm 1932, 40.000 người đã chết vì bom, vì không-có phòng-thủ chu-dá. Nay muốn ngăn ngừa cái nguy hiểm của phi-cơ thì phải xây những hầm, tề-chúc những đội lầy-trù hơi-dộc, cho chạy những cõi-bảo-dòng và máy-bom chửa-cháy. Phải sẵn sàng để rờ những thứ bắt-cháy (nhưng tốt hơn nêu làm trên nà bằng vật kỵ-bomb). Phản-phát các mặt-nạ và dây-cách-deo. Những cuộc luyện-tập phòng-không dạy phải tắt đèn như thê-nào. Trong các trường học cũng phải dạy để phòng các cuộc tấn-công phi-cơ, và cần phải lựa chọn những người đáng tin để giữ già-trật-ly.

Hoa Mai - Phong

biểu hiệu về đẹp quý phái.

Hiệu may có tiếng

nhất là tên bạn gái

N-7 HÀNG QUẤT -- HANOI

Vương-Dương-Minh

VỀ THUYẾT « TRI HÀNH HỢP-NHẤT »

Các ông già bà cả nhà ta, nói chung là những người có con cháu đang tuổi đi học, thường dùng hai tiếng thành-nghĩa học hành để nhắc nhở khuyên bảo :

— Con phải cố chăm chỉ học hành cho thầy mẹ vui lòng nhé !

Hay là, nhiếc mắng khi thấy con cháu lười biếng lêu lổng :

— May không lo học hành rồi mai sau di ăn trộm ăn cướp à ?

Như thế, tức là học hành chỉ chung một việc, cùng làm một lúc. Thi ra các cụ nhà ta xưa nay có dề theo đúng lý - thuyết « Tri hành hợp nhất » của Vương-Dương-Minh mà không tự biết.

Họ Dương-xướng lên thuyết ấy cốt vả những người cầu học khuyến khích trọng sự thực hành. Người ta di học cốt để cầu biết, nên biết mà không làm, thì không phải là biết, mà học thế cũng chẳng có ích lợi gì. Học tất phải hành ; ngay trong cái đã có cái hành xen lẫn, di theo, thế mới là cái học thiết thực.

Dương-Minh cho một người di học có năm điều cốt yếu :

學 **học** : Tìm hiểu những điều gì mình muốn biết, cần biết.

問 **vấn** : Hỏi cho rõ lẽ khi gặp một nghĩa lý khó khăn ngờ vực.

思 **tư** : Suy xét, ngẫm nghĩ.

辨 **biện** : Bản bạc, biện bác phải trái.

行 **hành** : Đem sự học ra việc làm.

Nhưng có nhiều học-giá lúc bấy giờ đã tham sầu **tr**-trưởng Chu-tử, chặt rời việc học ra làm bài đoạn « giảng minh » và « thực hành », riêng nhau và có thứ tự sau

XXIX
V.—Nhiều ông già bà cả
nhà ta đã hiểu Dương-
Minh mà không ngờ
QUÂN-CHI

trước. Nghĩa là phải lo bốn việc học văn
tự biện xong đã, mới
nói đến chuyên
hành.

Họ Vương-bảo đây
là cái tệ lầm tin
thuyết cũ, không

chưa không được. Kỳ thật, cả năm
việc ấy cũng đều là học mà cũng là
hành ; xưa nay chẳng có học mà không
hành bao giờ.

Ông lấy ví dụ như học đạo hiếu, tết minh
phải chăm lo phung dường cha mẹ, tư
minh thực-hành đạo-hiếu, có thể mới gọi
là học. Hả chi bài nghe miêng nói chuyện
biểu một cách bằng quac, mà bảo thế là
học hiếu được ư ?

Ví dụ một người học bắn cũng thế.
Ngay lúc học tết phải giương cung đặt tên,
căng cho thẳng tay, ngâm cho trùng đích
máu bắn. Hay là họ viết chữ, tết phải đặt
giấy mài mực, cầm bút mà viết. Hết thấy
việc học trong thiên-hà, không có một thứ
học gì chẳng hành mà nói chuyện học cho
được. Thế có phải lúc mới bắt đầu sự học,
đã gồm có sự hành ở trong rồi không ?

Còn-nhân khuyên người ta « bác học, đốc-hành 博學篤行 », nghĩa là rộng việc học,
đốc chí làm. Bác-học, tức là học văn tư
biện, trong ấy đã có sự hành, vì người ta
muốn rộng sự học cho nên mới phải hỏi
han, suy nghĩ, biện bạch nghĩa lý, tự nhiên
trong việc cầu học cho rộng, chẳng phải
xen lẫn cả hành là gì. Đốc-hành, tức là
làm việc một cách thành-thực, đốc-lòng,
không lúc nào sao nhãng, thế thi trong sự
thành-thực đốc-lòng cũng là có hành rồi
vậy.

Phải biết người ta cầu học, không sao
khỏi có chỗ nghỉ ngờ, cho nên phải có sự

hỏi, hỏi tức là học, tức là hành. Lại không
sao khỏi có điều nghỉ ngờ, cho nên phải
suy nghĩ; suy nghĩ tức là học, tức là hành.
Lại không sao khỏi có điều nghỉ ngờ, cho
nên cần phải biện bác từ là học, tức là
hành (學之不能無疑則有問問即學也即
行也又不能無疑則有辨即學也即
行也又不能無疑則有辨即學也即
行也).

Biện bạch đã sáng suốt, suy nghĩ đã kỹ
lưỡng, hỏi han đã chắc chắn, việc học đã
khá rõ, ta vẫn cố công theo đuổi không
ngớt, ấy thế gọi là đốc-hành. Chẳng phải
chỉ sau học văn tư biện rồi mới thi-tho ra
việc làm vậy.

Bởi thế, lấy chỗ cầu cho nên công được
việc mà nơi thi gọi là học ; lấy chỗ cầu cho
còn được mồi ngò mà nơi thi gọi là vấn ;
lấy chỗ cầu cho thông hiểu lý thuyết mà
nơi thi gọi là tư ; lấy chỗ cầu cho xem xét
tinh tường mà nơi thi gọi là biện ; lấy chỗ
cầu cho bản thân thi thố mà nơi thi gọi là
hành. Tóm lại, chia công ra tất cả là năm,
nhưng họp вместе lại thì chỉ có một.

Học-giá một khi hiểu rõ học tất phải
hành, hành tức là học, hai việc như một,
không thể rời nhau, tự nhiên lúc nào cũng
châm chú vào công-phu-hà-học-dốc-hành,
không dám có ý tu mẫn tự túc ; sự học của
người ta càng ngày càng thêm sáng suốt
t้น lái là nhờ ở đó.

Tôn-chi họ Vương-xướng lên cái thuyết
« tóm lý nhập một, tri hành cùng tiến »,
trái hẳn tư tưởng Tống-nho mà người ta
tin theo lầm lạc đã mấy trăm năm, chính là
vi hoc-gia ở dương-thời và hậu-thế mở ra
mục-dịch mới mẻ cho sự học; mục đích ấy
là khinh rẻ hư văn, chuyên cầu thực dụng
vây.

Đem thuyết « tri hành hợp nhất » của
Dương-Minh đối-chieu với tôn-chi và cách
thức xếp đặt việc học đời nay, ta thấy có
chỗ phù hợp là lùng.

Thật thế, đời này chú trọng lối học thực-
hành, thí-nghiệm, dễ thương không một
mota học nào không có sự hành di theo
kháng khít một bên.

Ta muốn học về môn nòng-phố ? Tất
ta phải thâu-hành ra vườn ruộng cuốc đất

trồng cây, cho được thực-nghiệm xem
giống cây này sinh-sucky ra làm sao, giống
cây kia hợp với thủy thổ và phải chăm nom
bón-tưới cách nào thì nó mới được tận
lượng sinh sôi này nở.

Ta muốn học về y-khoa ư ? Ngay lúc bắt
đầu đã phải vào phòng thí-nghiệm, chắp
từng khớp xương, xét tùng mạch máu, lại
phải đi theo bên cạnh các giáo-sư để thực-
hành những việc băng-bó, tiêm-thuốc, xem
mạch, chữa bệnh. Nghĩa là giữa lúc đang
mặc dã-cô hành, không phải chỉ nghiên
ngâm sách và mà thôi.

Suy ra để hàng chục hàng trăm khoa
học khác cũng thế, bao giờ cũng thấy hai
chỗ học hành đi song-song với nhau. Rất
rất dỗi những lớp tiêu-học, ấu-học, mỗi khi
học bài cách-trí, người ta cũng sẵn có vật
liệu khip-cụ cần dùng để cho lũ trẻ có thể
thực-nghiệm ngay trước mắt. Đời nay một
người muốn học máy móc chẳng hạn, mà
tay không cầm nồi cài búa cài khoan hay
lá sọ dầu mờ lem luốc da thịt quần áo, thi
lành sao trở nên một tay thợ máy cho được
không biết ?

Lấy việc học ngày nay sống với tư-tưởng
họ Vương, ta càng thấy cái thuyết « học
tức hành, hành tức học » là đúng. Mà cái
thành-nghĩa « học hành » các cụ nhà ta quen
dùng khuyên răn con cháu không phải là
vô nghĩa vậy.

(Còn nữa)
QUÂN-CHI



Blanchit les dents
et conservé l'émail

EN VENTE PARTOUT

Quân Đức chỉ nhảy dù cách mặt đất độ 100 thước nên không ai trông thấy

trong hai trường bay ở hải cảng Canée. Tin đó vừa đến thì các phi cơ Junkers dự bị sẵn sàng lập tức cất cánh kéo cả các phi cơ không máy theo.

Bộ binh chờ băng phi cơ đổ bộ

Hai mươi phút sau, bộ binh chờ băng phi cơ đã bộ trên trường bay hay chiếm được và dàn thành trận thế. Các phi cơ không máy thả ra trên trường bay đã hú xuống từ và đâm đầu cánh các phi cơ loron. Các phi cơ đổ sau khi quay lồng hết lại cất cánh bay đi ngay. Các phi cơ phóng pháo Anh đều đánh trả trên trường bay của quân Đức chiếm rất dữ. Bộ binh của không-quân lập tức khởi thế công. Cần phải mở rộng phạm vi chiến đấu để cứu các toán quân nhảy dù đang bị vây ở nhiều nơi gần đây,

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 1940, quân Đức khởi sự tấn công từ trường bay La Canée đã lan đến phía tây đảo Crète. Hiện nay ở vùng Canée đã lập được một trận tuyến tiếp tục. Bộ binh thi chông với bộ binh bắn địch, súng đại bác 37 ly thi bắn chiến xa, các phi cơ Stukas thi đánh các cỗ trọng pháo. Cuộc chiến đấu đã nhau thường và hai bên gần ngang sức. Các phi cơ vận tải Junkers Đức chờ đợi cất chiến xa tháo ra từng mảnh đến đảo Crète. Mỗi khi mà tên trưởng bay các cuộc ném bom hơi ngột tức thì có quân cứu viện Đức do phi cơ chờ đợi.

Mấy toán quân nhảy dù vì sợ bị vây phải tránh vào miền núi, tuy vậy các toán quân ấy cũng có ích vì đã có thể giữ được một ít quân để chia sức bắn địch. Một toán quân nhảy dù lớn nhất đang đánh úp quân Úc-đại-lợi phía sau tại miền trung hải cảng La Canée đến vũng bờ Sude. Đến 28 Mai thì quân Đức chiếm được hải cảng Canée và cả trường bay Malémi cũng thất thủ. Quân Đức đổ bộ ở phía Tây đã lên lầu được với các toán có lập thành đòn đánh vào vũng bờ La Sude.

Trận trên đảo Crète vẫn tiếp tục xảy ra. Với hải cảng La Canée trong tay, quân Đức từ nay không những đổ bộ được quân băng đường hàng không mà còn đổ bộ băng đường bờ biển. Một trận hỏa chiến lớn có phi quân trụ lực xảy ra giữa hạm đội Đức, Ý và bộ vệ các tàu chờ quân lính và hạm đội Anh, Hải quân quanh đảo. Hạm đội Anh bị thiệt hại khá lớn và các toán quân do tàu thủy chờ đến lầu được hải cảng La Canée. Nhờ đó mà số quân Đức trên đảo đã tăng thêm nhiều và phi quân Đức làm bá chủ trên đảo đến nỗi vài hôm sau nữa thì phi quân Anh phải rút lui về các nơi cùi ở Ai-cập đánh bộ các trường bay trên đảo Crète phi quân vi bị

phóng pháo Đức đánh phá quá dữ dội.

Đến 31 Mai nghĩa là sau khi khôi cuộc tấn công 10 hôm, quân Đức đã làm chủ được một phần lớn trong đảo Crète nơi mà quân Anh cố giữ để dừng lầm nơi cùi ở phía đông Địa-trung-Hải. Chỉ ở các nơi núi giữa đảo, một vài toán quân Hitler quay ở đảo Crète còn kéo dài cuộc kháng chiến vòi vọng...

HỒNG-LAM

BẮNG IN :

Việt-nam cõi văn học su

tác giả Nguyễn-dông-Chi, ưa của Trần-văn-Giáp, lời bài ca Huỳnh-thúc-Khang
509 trang. Bìa cũ: Nguyễn-dô-Cung. Giá
45.000. Bản Imperial (d'Annam) 25\$. Bìa dò
lụa sòng thép 20\$. Bản Super glacé: 15\$

HÀN-THUYỀN XUẤT - BẢN-CUE 71, Rue Tiết - Tsin - HANOI

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC: Điều - Nguyễn

- 1) Thuốc dược da dày B-êu - Nguyễn
- 2) Thuốc ho gá... B-êu - Nguyễn
- 3) Thuốc ho leo... B-êu - Nguyễn
- 4) Thuốc bò thán... B-êu - Nguyễn
- 5) Thuốc bò huyết... B-êu - Nguyễn
- 6) Thuốc gan tỷ... B-êu - Nguyễn
- 7) Thuốc cam sái... B-êu - Nguyễn

Tổng - cục : 125 Hàng Bông Hanoi
Đại lý: Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-tiền: Saigon
Nam-cường: Nghĩa, Vinh-hưng Vientiane

BÃ CÓ BẢN

Nhà bên kia *

Truyện tâm lý của Đỗ-DŨC-THU giá 0\$05
Đọc xong cuốn NHÀ BÊN KIA của Đỗ-DŨC-THU, các bạn sẽ phải nghe ngảm nghĩ hàng tháng, hàng năm về thế kỷ. Các họa sĩ có thâm cát nhiều tu trưởng lão, quan, hay chúa chẽ và đời người. Thật là một áng văn-chương tuyệt vời, mà là người có học thức thi không ai có thể bù qua.

NGƯỜI THỢ RÈN
Sách Hoa Mai số 20 của Nam-Giao giá 0\$12

VÓ ĐÈ

Hoa Mai số 24 của Sáu (Nguyễn-Ngọc) giá 0\$12
Nhà xuất-bản CÔNG-LỤC 9 Takou Hanoi



CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG

(Tiếp theo)

Rồi cậu quay lại hỏi Hạnh :

— À, em đồ chí biết tí nữa
có truyện gì à? Có truyện
giàu đén sê làm cho hai chị
em ta đều vui-mừng?

Hạnh tươi-cười, âu-yếm
nhìn em, đáp :

— Đề ài con xong chị di
tìm một ông thầy tướng-số
nhờ bẩm đón xem. Nhưng
truyện tí nữa đã sẩy ra thì em
cứ nói ngay cho chị biết trước,
khỏi mất tiền thuê bẩm-đón.

Ông Đức ở bên buồng tắm
sang, bàu Hạnh ;

— Tý nữa cùi Ông Khắc cung
sẽ đến ăn cơm, vậy chúng ta
chờ rồi cùng ăn một thê.

Kiêm trách bố một cách
nặng-nịu :

— Chà chí cậu đã nói! con
còn đang dò chí con đoán
xem truyện vui-mừng cho chí
con. Đó là truyện gi.

Hạnh tự nhiên thấy mặt
nàng hồng-bừng, tim đập
hở-hở. Mắt nàng sáng ngời,
cả vẻ mặt nàng tưới thêm lên
tay. Các họa sĩ có thâm cát nhiều tu trưởng lão,
quan, hay chúa chẽ và đời người. Thật là một áng
văn-chương tuyệt vời, mà là người có học thức
thi không ai có thể bù qua.

Bởi vì không hiểu tại sao,
về với cha chưa được một
tuần-lễ mà nàng đã nhớ-mong
Khắc với công, tuy khắc đã
theo lời mời của ông Đức, hai
lần về Hà-nội thăm nàng và
gặp cha nàng một viেc. Phải

xã-cách ân-nhân và bạn quý
ấy, nàng bỗng thấy một
chỗ trống-rỗng trong tâm,
mặc dầu hồi còn ở Đồ-son sự
gặp-gỡ hiếm khi của hai
người chỉ trông vào những
cơ-hội hân-hứa, và nàng chỉ
gần-cán Khắc trong tri-lưỡng
mà thôi.

Nàng thường ân-hận sự quá
giữ ý của chàng và sự lâng
quên của nàng buổi sáng hôm
chị em nàng gặp ông Đức ở
trong nhà ga: qua những

Tóm tắt những kỳ trước

Vì già-dinh an-tác, hai chí em
Hạnh, Kiem phải đến ở nhà ông
chú, Hạnh và Kiem sống khô
cogn cùi An, con ông Phong - một
gái mới - chỉ tìm cách mỉa mai,
cough-khóe làm cho chí em nàng
tử nhục.

Vì một lần đến nhà Khắc trống
nom về họ hành cho Kiem,
Hạnh bịt Khắc.

Sau mươi mấy năm bôn lẫu
mùa sinh, ông Đức trở về và cha
con được tái hợp.

phút ba cha con hồi-hộp hân
hoan, hết khóc đến cười, tủi
tùi-tùi mừng-mừng vì đã đoàn
viên mà Hỏa-công đã tác
phúc, và chợt nhớ đến,
ngóanh lại tim thì Khắc đã
lần ra ngoài, đứng chờ ở cửa.
Ba cha con và nhất là nàng

ân-cần mông chàng đi Hà-nội
ngay, chũy-đè ân-nhân ấy
phải là người thứ nhất chung
kiến sự vui thòa của ba cha
con được tái-hợp, và đề nàng

tô hêt lòng
nhớ công
người dã mây
lần thi re voi

chị em nàng những ơn
tô. Ấy thế mà chàng nhất
định lù-chối, lấy cờ rắng
những ngày đầu-tiên của
ba cha con lại được xum-
hop tài cần phải vắng khách
đến thăm để sự hanh-huyền
được hoàn-toàn vui-vẻ, tự-do.

Mãi hai hôm sau, Khắc mới
đi Hà-nội thăm nàng thì lại
trùng ngay vào giờ nàng và

Kiem vừa đi xe ô-tô ra tận
Đồ-son dón-chàng; thành ra
lần thứ nhất chàng đến thăm,
Hạnh chỉ rõ-truyen với chàng
được cùi đờ hai giờ đồng-hồ
thì chàng đã nhất định cáo-từ,
bẹn đến lần thứ hai sẽ xin
lưu-lại lâu hơn nữa. Nhưng

lần thứ hai Hạnh cũng chỉ
giữ chàng ở lại được cùi một
buổi !

Thế cho nên nghe thấy nói
chàng sắp đến thì Hạnh mừng
quá, nàng chắc-chắn rằng lần
này quyết phải tim được cách
lưu giữ "nỗi chàng rất lâu.
Nàng mắng, yêu em :

— Thế mà em còn giấu chí
đè bắt chí cố đoán! Em tệ
qua!

Rồi nàng kéo một cái ghế
thấp, ngồi cạnh cha, hỏi :

— Thưa cậu, anh con đã
chuyển lần nào đến thế?

— Cậu mồi ông ta về để bàn một câu truyện cũn, nên sáng hôm nay vừa gửi giấy thép mời ông ta xong thì cậu lại sai đánh cá xe ra đồng ông ta nữa. Cậu ta dặn ôi, để kip ăn cơm trưa... Con xem có cần phải mua thêm hay làm thêm thức ăn gì nữa không?

— Thưa cậu, mòn ăn tuy làm lối ta, nhưng cũng có thể gọi là vui-tê. Con xin kè cần biết: mòn nhâm ruợu thì có cá sò, bún-dục-sao, chả cù, thịt-gà-gia nem công, thịt gà rán, chinx ngói hầm; mòn ăn cơm thi trúng hấp, iau cải sào, chả giò kho mận, thịt lợn kho ngọt; mòn tráng miệng thi có....

Ông Đức ngắt lời:

— Sao lại làm món chả cù lạ-lùng ấy?

— Thưa cậu ngày trước con xem sách thấy chép rằng chả cù là một món trong bát-trân, nên hời ở Đô-son mua được một con cù, con đem ướp kỹ rồi nướng chả thi thấy thơm ngon lắm... Nhưng thưa cậu đã hắng ấy mới thi con tính dễ thường chẳng phải mua thêm gì nữa. Vâ lai cậu và chúng con quý khách là quý lòng nhau, quý cách xúi-dối thành-thức với nhau."

Kèm mím cười nói tiếp lời Hạnh :

— Chứ chẳng phải là quý nhau ở sự mua thêm, phả không chị? .. Cnej con lại tính đến cách chắt-chiu, lại si tien tốn đáy, cậu à! Cnej con cù kêu luồn mòn với con rằng cậu hoang phi quá: giắt chúng con di chơi một lát cũng tiêu hàng chục mà chẳng mua được thứ gì có ích, và ba bốn con đén bửa lại xổng ăn ở chỗ chật-nich những người là, cũng tốn muối lăm đồng mà chẳng

được vúi ý...

Ông mím cười, đáp:

— Cậu muốn cho chúng con được hoàn-oán sung-vương, được buồng hêt những mũi-vị phong-uru, nên mới têu tuê; nhưng tiêu có thể, tiêu vào những việc ăn cho ngon, mặc cho đó, thi đâu phải là tiêu tốn?... Chjcon cung gióng tinh mợ con, không bao giờ rời-bô được cái ý muốn cầm-kim, đê dành tiền. Đó cũng là một nết quý, nhưng quý lúc cậu mợ đang nghe-tòng thời, còn kinh giò lòn con nén tin rằng cậu giàn lâm-rò, cậu đã trả ném triện-phú, tiêu trâm bạc cũng chỉ quan-trọng như cậu tiệu... nứa xu hồi sinh-thời mợ...

Chợt nhắc đến vợ, ông lặng yên, rên mặt lộ ra vẻ bàng-huâng, nghĩ-ngợi.

BÁC CÓ BÁN:

Bóng mây chiêu

của THÈ-DU

Đây là một cuốn xâ-hội, tiểu-thuyết đã được giải thưởng của Tự-urc Văn-Bản. Văn-târ thế đẹp và rõ linh động xâu-xa, các bạn mến mộ văn chương ai cũng nêu với một cuồn trong thư viện giao-dinh. Sách in đậm, dày trên 20 trang giá 1500, do nhà

HƯƠNG - SƠN

97, Hàng Bông Hanoi xuôi bắn

Giáo - dục Nhì - dòng
của bà ĐAM-PHƯƠNG
Hội - trường hôi Nữ - công Huế

... Tôi vui lòng giới thiệu sách này cũng đọc giả, vì là một tác phẩm có giá trị, do một người tiêu biểu rất xứng đáng của nữ giới nước ta, trong 30 năm nay, vẫn nhiệt thành, tinh tuý với xã hội đã dày công nghiên cứu mà soạn ra để cống hiến cho chí mìn-norc nhà. Tôi xin sơ sách ra, để nói về được PHẠM QUÝNH

Giá mỗi cuốn thường: 1500, bìa vải
chữ vàng: 3500, bìa da chữ vàng: 7500
Đại lý lấy báo nhiều xin cho biết
ngay từ bây giờ.

75 Paniers Hanoi

Hạnh đưa mắt nhìn em; Kiêm hiểu ý, nói lảng ra truyện khác để ông khuây-khòa:

— Cậu à thế chị con vẫn sợ rằng nứa mua thêm độ vài món ăn dưới hiệu nứa thi... lốn tiền vô ích! Chẳng thế mà vừa rồi chị con lai nói thăm với con rằng con bao hom nay tốn nbury sáu bảy đồng bạc, tuy vậy cũng vẫn còn lợi hòn mugi bưa được muối đồng!

Ông Đức áu-yếm nhìn con gái và bảo cậu:

— Thôi, con nên chiên ý chí con vì chí con là chủ tết cả các việc nhà; nhưng cậu chí xin chí em nhớ rằng từ nay giờ đi, cậu đã hết hối cần phải chắt-bóp rồi...

Rồi ông giở đồng-hồ trong túi rui xem:

— Kia! đã mười một giờ bốn mươi mà vẫn chưa thấy đến!

Hạnh nói :

— Thưa cậu, dù những bón trám cây số thi thế nào chẳng muộn mất độ muối phú, nứa giờ tại những chỗ đóng người cầu cho xe chạy chậm, hay là có khi qua đường sắt, phải dừng hẳn lại, chờ xe hỏa đi xong.

Ông trầm ngâm một lát, hỏi Hạnh:

— À, biệt-thư Mạc-lien của vợ chồng ông Phong to bằng chừng nào?

— Thưa cậu, ở từng dưới có một buồng khách rộng gấp ba gian phòng này, một buồng ăn hẹp, bờn một chút và hai buồng nứa nhỏ hơn, một cái để chứa đồ vật, một cái dùng làm buồng giấy của chú con. Trên gác thi ở giữa là căn buồng rộng dùng làm chỗ thờ tự, và hai bên thi chia ra làm sáu buồng bốn cái dùng làm buồng ug, một cái buồng bọc cửa chí An con, còn một cái

thì làm kho chứa các đồ-dạc đất-tiền,

— Xung quanh có vườn rộng không?

— Thưa cậu, đằng trước là cái vườn hoa độ hòn nứa sào, đằng sau là thửa vườn rau dẻ sáu, bảy sào, rồi đền cái ao vừa đúng một mẫu.

Ông ngâm-nghỉ, rồi hỏi:

— Các con có thích ở đây không?

Kiêm nhanh-nhều đáp:

— Thưa cậu, ở đây với cậu thi còn gì thú cho bằng: thât là mít-mé, sang-trọng, rộng-rãi! chí còn ở vào hời trước với «cái Âu» thi thật chịu khó-só, iúi-nhục đênhin cảnh đep của người!

Hạnh đưa mắt, ra hiệu bảo Kiêm đừng nói nữa; nhưng ông Đức chợt nhìn lên, bắt gặp mắt: Hạnh nhìn em, ông hồn mím cười:

— Được. Rồi tòa nhà áy sẽ vè tay các con, vừu là tại các con thích ô, vừa là tại cậu nhiều khi nghe thấy Kiêm kề lại những sự đời-dài khaophan-ac, thi-kỳ của con Áu đã làm cho các con phải khóc, nhục, nêu cậu quyết thi nào cũng mua được cái nhà áy cho các con...

(Còn nữa)

VŨ AN-LĂNG

LÂU, GIANG

mắc bệnh thời dù có biến chứng
nên tìm đến

ĐỨC - THỌ - ĐƯỜNG

131, Route de Hué — Hanoi

Thiếc dâng, không công phạt, không hại sinh dục, chữa dù các bệnh, xem mạch cho đơn. Các bạn võ sĩ, các bạn và vận động viên dùng kiểm thử bài cần thám thayez sẽ thấy bắp thịt rắn chắc đầy đặn.

Ed. Heudemairie du Trung-Bac Tân-Van
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, B.t. Henri d'Orléans — Banos
Certifié exact l'impression
Tirage à 1000 exemplaires
L'Administrateur Gérant: Ng. d.VYUNG

Vietnam

Hộp thư

Ô. Kim Lân. — Xin cho biết địa chỉ. Chúng tôi đã nhận được chuyện « Cô Vẹu »

Giáo sư VŨ ÔN

Gõng ngái: một bi thuật của phật giáo tại Cao Mèn, học dân di, không riêng cữ phiền phức.

Học lối gõng thư là điều người

có kết quả mỹ-mẫn. Nhận chúa

nhiều bệnh thần kinh, hữu sanh

vô dường. Coi triết tu, từ vi

số 28, cần kèm tuồi, ngày Giờ,

tháng 12, giây 700 theo lối gửi

thu. Mandat dê VŨ ÔN 131 route

de Hué Hanoi Hồi kèm cò 08 06

Kết quả cuộc thi chọn sách của hiệu Minh-đeo
Thái-binh

Cuộc thi thứ nhất: Các sách về loại giải trí: *Hán-Thayent* nhất.

Về loại nhì đồng: nhất *Truyền Bá*; nhì, *sách Hồng*; ba *Hoá Mai* ...

Cuộc thi thứ nhì: Sách có lối trình bày mỹ thuật nhất, *Đời Nay*, nhà, *Tân Dân*, ba *Mới* rồi *Mai-Linh*, *Tân-Việt*...

Linh sách thường từ 1-11-42
đến 30-11-42.

SÁCH MỚI

— Chúng tôi vừa nhận được của Tủ sách Học-thuật gửi tặng cuốn *Học Thuyết Mạc Tử* do bạn Văn-Học Lê-ân-Hòa biên soạn, Quốc Học c thư phat hành.

Sách vè-dep, trình bày đứng dán, tò ra ngay từ ngoài bìa là một cuốn sách đáng đọc. Quà thể, ban Lê-ân-Hòa đã diễn giải về học thuyết Mạc Tử một cách rất dày dà, rõ ràng. Trước khi xem vè nghĩa Thượng-hiển, Thượng-đồng, Kinh-đi, Phi-công, Tiết-dung, Tiết-tang, Thiên-chi, Minh-quí, Phi-nhạc và Phi-music của Mạc Tử, bạn Lê-ân-Hòa đã khéo bày tỏ một cách vắn vòi nhưng dày dà và sảng-sủa làm sao! — những lẽ Mạc học nghiêm với Nho học và sự nghịch đó ra thế nào.

Ban Lê-ân-Hòa them khao rất nhiều sách, học thuyết Mạc Tử vi thể được diễn rất rõ ràng, ai đọc cũng có thể hiểu được, thật là đáng kính vậy.

Ông Nguyễn văn Tô, viết tusa, nói vè cuốn Mạc Tử của Lê-ân-Hòa như sau này:

« Cảnh của ông Lê-ân-Hòa nói dù cũ, đọc giả xem kỹ chắc biết được nhiều điều bô-ich »

— TÉNG LÖNG tập thơ của SON-KHANH, LINA xuất bản.

— VIỆT-NAM THI-CA LUÂN
của LUONG-DUC-THIEP, nhà KHUE-VÂN xuất-bản, giá 1p.

PHUC - MY chaussures

Một tiệm giày tây nổi danh khắp
Đông-Dương. Bán buôn, và bán lẻ.
Có catalogue kinh biếu. Thủ tú
và mandat để cho:

TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH
304, RUE DU COTON — HANOI

Dầu Nhi-Thiên

Trị bách bệnh nhất thần hiệu Mỗi ve 0\$28
Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mới được dầu
chính hiệu. Xin đừng nhầm ở các hàng dỏng
trên tay bè mà mua phải thứ dầu điều giả.

Nhi-Thiên-Bường kinh cáo

NHI-THIỀN-BƯỜNG DƯỢC-PHÒNG
76, phố hong Buồm, Hanoi — Téléphone 849

NÉN HÚT THUỐC LÁ •
BASTOS
NGON, THƠM
Giá 0\$16

ECLAT D'ARGENT
blanchit les dents
en vente partout
VENTE EN GROS:
PHARMACIE DU BON SECOURS
52, Boulevard Đồng-Khánh — Hanoi

NHỮNG TÁC PHẨM CỦA LÊ-VĂN-TRƯỜNG
HÈ ĐẾN SAU 1\$50
HAI NGƯỜI BẠN 1,20
NHỮNG KÉ CỎ LỒNG 1,20
ĐẦU BẠC ĐẦU XANH 1,00
HAI TÂM HỒN (sắp có bán)
(Mua sách từ 1\$80 trên, có quà biếu)
MANDAT GỬI CHO:
Nhà xuất-bản Bời-Mới 62 Takou — Hanoi

DÙ « MỸ-THUẬT » KIỀU NHẬT GỘNG TRÒC
DÙ LỌP LỤA, hàng thường 3 \$ 95
DÙ LỌP LỤA, hàng Luxe 4 . 75
DÙ LỌP SATIN, thường 5 . 75
DÙ LỌP SATIN, Luxe 6 . 50
Gửi C.R. đi khắp mọi nơi. Mua buôn xin hỏi giá riêng

« LE LOUVRE »
TONKIN — 70 rue JULES FERRY — HANOI

Savon
deátifrica
antiseptique



Lauréat du
Concours de
l'Artisanat

DISTRIBUTEUR: **PHUC - LAI**
87-89, Route de Hué, HANOI — Téléphone 974

NHỰC BẦU, NGẶT MŨI, SỐT HÓNG.
BẤU MÌNH NÊM DÙNG:
THỔI - NHIỆT - TÂN DAI - QUANG
Trong mùa nóng bức, thường
bị cảm - mạo căng - sốt发烧:
Thổi-nhiệt-tân Dai-quang
Hiện nay kỹ thuật hiện đại (tươn gian) mới khởi làm
25, phố hong Ngang, HANOI — Tel. 805

Xem mạch thái - tò
GOI BỆNH
Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 0\$50.
Bầu đà dày phòng tích số 6 — Lâu tiêu, ngâm đầu bung
sỏi, yach, v.v.. Giá 0\$60 một gói. Bầu đà dày 1 ậu sầu
đại bỗ nguyên khí kiên tỳ bỗ vị số 41 (\$50), đầu bung
kinh niêm, gan, ticc mật, hàn sa sán v.v.. Khi hư hạch
trọc số 11 — ra khi hư mặt nhợt v.v.. giá 1\$20
nhà thuốc PHAM - TÀI - QUẤT 27 Hàng Than Hanoi

Đã có bán

Nước Nhật ngày nay
Mỗi cuộn 1\$20
Mua Hah héo giao ngàn bối 1\$90.
Ở xa mua xin gửi 1\$80 (cả cuộc) và cho:
NHÀ IN MAI-LINH — HANOI