

TRUNG-BẮC

CHỦ-NHẬT

NGUYỄN DOÃN VƯỢNG CHU TRƯƠNG



Số « Phi-cơ »
(TẬP II)
Phi - cơ và chiế - hạm

Tuần-lễ Đông-Dương.

— Đến hôm 10 tháng ngày 11-10, chiếc tàu Laos, tàu chở hàng của Pháp, gặp bão đã bị đắm ở phía nam đảo Norway. Trên tàu có 1904 tấn than và 60 thủy thủ, thi chǐ sót 2 người Nam do tàu Canton vớt. Trong số 58 người mất tích có 4 người Âu.

— Tờ báo viết bằng tiếng Pháp « La Tribune Indochinoise » của ông Bùi-Quang-Chêu đã tự đánh bản sau 15 năm trời chiến đấu trong trường ngõ-núi Nghêдан sô dì tờ báo này phải tự định bản cũng vì những sự khó khăn trong thời huỷ chiến tranh.

— Bắt đầu từ 26 Octobre 1912, giờ chạy của máy bay chờ thư Saigon — Hanoi sẽ sớm hơn trước 30 phút như sau đây: Saigon thứ hai chạy 6 giờ 30, tối thứ 9 giờ 15.

Ở Hanoi chạy 9 giờ 45 tới Saigon 11 giờ 45. Giờ chạy ở Hanoi không thay đổi.

Tranh giải vô địch bơi lội đường trường Đông dương trên hồ Hoàn Kiếm sáng chủ nhật 18-10: Suốt 4 vòng, Cầu (B K) dẫn đầu với Danh, khi về cách đích 50 thước. Danh (N K) rút, chiếm giải nhất. Danh (N K) 47 phút 15, Cầu (B K) 47 phút 18, Trường (N K) Minh (N K) 48 phút 15.

— Quan Toàn-quyền Decoux đã ký quyết định cho, trong hạn một năm kể từ 1er-1-1912, các công chức ở Hanoi và Haiphong được hưởng phế cấp khen vục hàng tháng như sau này:

Hanoi: ngạch trên 20p, ngạch giữa 15p, ngạch dưới 10p.

Haiphong: ngạch trên 17p50, ngạch giữa 13p50, ngạch dưới 9p.

— Hội đồng hòa-xá đã án định giá diêm bán buôn và bán lẻ như sau này:

Một kiện sáu hòm (mỗi hòm 1200 bao) giá đà-ly nhà diêm bán cho những nhà buôn cát 18p. Giá bán cho những nhà vừa buôn cát vừa bán lẻ 193p, giá bán lẻ 216p.

— Hôm 6-10, hội đồng hóa giá đã định giá bán đường như sau này:

Đường Hiệp hòa: đường vụn 100 kilô 47p20, mỗi kilô 0p53; đường miếng không học giấy bóng 100 kilô 48p18, mỗi kilô 0p72; có học giấy bóng 100 kilô 66p64 mỗi kilô 0p75.

Đường Thạch bàn (Trung-ký): Đường vụn 100 kilô 48p68 mỗi kilô 0p55.

— Vé số 088 651 bộ B trung 10 vén và ròng-ùy thùy-quân Cam, người Pháp ở Saigon.

— Hôm 10-10-42, Quan Toàn-quyền Decoux đã ký một quyết định bắt buộc các nhà bán vải « tissus » thuôn vào các số 77, 78, 81, 82 và 90 bis Bàng B trong nghị định ngày 1er-11-41, thi bắt đầu từ 1er-11-42 phải theo các thể lệ sau đây:

Các nhà nhập cảng, xuất-sản đều phải đánh hàng vào mảnh vải dài chín rái to (Quốc ngữ và chữ Pháp) ghi giá tiền lột bắc bán cho người tiêu thụ và ngày đóng dấu ghi giá tiền ấy.

Nếu ẩm « tissus » chia ra làm nhiều mảnh bán cho nhiều

người thì mỗi mảnh phải đóng một lần dấu chữ trên.

Các nhà bán lẻ lúc nào cũng phải giữ cái vỉa lại ở trên tấm vải để rõ ràng cho khách mua xem.

Các nhà nhập cảng hay sản xuất, các nhà bán buôn to hay nhỏ, lúc nào bán cho mọi người bán lẻ đều không được bán dưới một tấm.

Giá ghi bán đều phải theo giá của hộ-đồng hóa giá định.

Cũng có một số « tissus » được tăng thêm giá từ 25 đến 50%.

Nếu khi đã bán hành nghe-định này mà các hàng còn những vải nào hạng kè trên đang bán dở thì phải lấy mực mà ghi ngày vào dấu tẩm vải, phải ghi cả ngày tháng năm.

Phạm nghị định này sẽ bị phạt

— Bắt đầu từ 22-10-42, trong khắp địa hạt Bắc-kỳ, vào ngày thứ sáu mỗi tuần lẻ, đã cầm bay, bán các thứ thịt tươi, thịt ướp nước đã hay đóng hộp (các thứ đồ ăn) của các gian hàng và sau đây: bò đực, bò cái, bò non, bò mộng, trâu, lợn, cừu, dê.

Cũng bắt đầu từ ngày ấy trong các khách sạn, không được bán món ăn có thịt cho khách.

Các cửa hàng bán thịt tươi, thịt ướp nước đã, rau muối hay thịt đóng hộp, đều phải đóng cửa ngày thứ sáu.

Là sinh động của ngày thứ năm.

Phương pháp này cần thi hành để hạn chế số liệu thu thịt và từ năm 1940 đến nay, số ấy cứ luân luân tăng. Mái số tiêu thụ tăng lên hàng tháng theo lây số sức vật nhập cảng ở ngoài vào hay số sức vật ở miền Nam Đông dương gửi ra để bù vào vì sự chuyên chở khó khăn.

Thống-hết Pétain đã nói:

« Các người dân nhất chẳng nên ngã lòng. Vì cùn-chức được quyền như vậy, thi đà ngã lòng rồi lùi rùi. Cùn-chức sẽ gánh việc lớn cho dân khí hoàn thành và mong rằng ai ai cũng nói theo gương đó. »

Trong tuần lễ vừa qua về phương diện quân sự, một việc quan hệ vita xảy ra: đó là tuyển đã bắt đầu rút và rẽ bắt đầu đến ở mặt trận phía Bắc và mặt trận trung-uxong ở Nga và chắc chắn mai sẽ lan đến cả mặt trận miền Nam. Cả ở miền Caucase trên các mảnh đất cao sูng đã bắt đầu có bão tang lật ngang trở việc hành binh của cả đội bắn. Cảng vi thể mà ta thấy trong hồ cuối tha, sắp bước sang Đông & Nga ngày Đức đã cố tấn-công để chiếm nốt mảnh thi trấn quan hệ chí việc đánh binh trước khi qui thế thủ để cùng cố mặt trận đã lập trong suốt mùa đông 1912 — 1913 ở Stalingrad mấy hôm gần đây, quân Đức đã dùng tới 3000 phi cơ vita chiến — đánh vua oanh tạc để đánh phá trong một khoảng đất hẹp trong thành phố mà quân Nga còn giữ được. Phòng viên hăng « United Press » ngoài mặt trận Stalingrad đã phải cho các cuộc né bom của Đức ở miền này là ghen gót đến cực điểm. Từ 15 October đến nay phi quân Đức hé lết lopus này đến lớp kinh đô đánh phá để dội đòn cuộn kháng chiến của Nga. Trong mỗi khoảng 6 mét trên Nga chỉ rộng độ 500 thước, phi quân Đức đánh phá tới 1.500 lần. Cứ từng đoạn từ 30 đến 40 chiếc, phi cơ phòng pháo Đức đã đánh phá miền từ trấn uyên Nga đến sông Volga. Cả các nơi đặt đại bác bắc kia bờ sông Volga cũng bị đánh phá ríết. Cả pháo binh Đức cũng giúp sức cho phi quân, lực quân và bắn vào

TUẦN-LỄ QUỐC-TẾ

miden các xuồng máy Nga ở phía Bắc thi trấn. Không thể nào chịu nổi được các vụ ném bom kinh liệt đó, quân Nga đánh phải bỏ ngõ con đường từ trấn địa đến bờ sông Volga. Vài hôm nay, nay có phi quân trợ chiến, quân Đức đã chiếm được xuồng máy chế tạo các máy và chiến xa Djerjinski một trong ba xuồng máy lớn ở phía Bắc Stalingrad do quân Nga đã đổi thành những pháo đài ghề góm. Có lùn cát xuồng máy thứ hai gọi là « phồng tuyến » đã cũng đã vè tag quân Đức chiếm được. Hiện nay ván-mènh Stalingrad chỉ còn dọc theo cuộc kháng chiến dù đội của đội Hồng quân giữ nhà máy « tháng mười » đó. Từ nay quân Nga không lòng mang them được quân cứu viện tới, vì dù Ostrav trên sông Volga đã bị chiếm cứ, quân Nga chỉ còn có thể đồ bộ được trong suốt khoảng bờ sông độ mấy trăm thước mà thôi, khoảng đó lại luôn luôn bị phi quân Đức đội bom xuồng và pháo binh Đức bắn rất dữ dội. Về quyet liệt trong cuộc tấn-công của quân Đức ở Stalingrad đã rõ ràng Đức quyết chiến xong thị trấn kỵ nghệ đỗ trước khi mòn đòn. Nơi kháng chiến cuối cùng của Nga trong thị trấn là nhà máy tháng mười đó, từ nay sẽ bị đánh từ hai mặt tại nghĩa là từ phía Nam và phía Bắc. Các đặc quân Nga có giữ nổi nhà máy có lò đúc trước cuộc công phá dữ dội của quân Đức chẳng. Cỏ tay xong Stalingrad trên sông Volga thi quân Đức mới có thể dài đường chờ dầu của Nga từ phía Nam lên Mac-ki Khoa và mới có thể tiếp tục cuộc tấn-công ở Caucase và đến bờ Bék-Nát.

Tại mặt trận Caucase, cuộc chiến đấu dữ dội nhất là ở phia Tây dọc bờ bắc. Ở khu này đã có bão tang lật đùi nhưng quân Đức vẫn cố tiến đến bắt cảng Iapace trên Hắc-hải là hòn cảng do đó Nga chở dầu hỏa đi nó. Khác cuộc kháng chiến của quân Nga ở khu này vẫn rất là kịch-liệt nhất là ở Waljarninowskaya là miền quân Đức định tiến ra bờ Hắc-hải nhưng không được. Có nhiều toán bộ binh Nga ở Tiflis và Katalis mới do bộ ở miền đó để tra lực cho các đội quân già Iapace. Thị-trấn Cha amyan và trên đường từ Maikop đến Iapace đã bị quân Đức chiếm được. Lại có lùn các chiến-ham Nga ở Hắc-hải vừa mới chờ quân đến đòn bờ ở cửa sông Protoka nhưng đều bị đánh lui. Ở các khu khác tại mặt trận Caucase và mặt trận trung-

VĂN CHUA ĐỦ!

Tài liệu về phi cơ còn nhiều. Muốn biết thật đầy đủ về phi cơ, các bạn nên xem nôm nô

PHI CƠ III

của Trung-Bắc Chủ-Nhật xuất bản tuần lě sau, có những bài vè

Nhảy dù

1) NGƯỜI VIỆT-NAM ĐÃ BIẾT NHảy dù TỪ BỜ LỀ

2) GIỮA BAN NGÀY, HAI BÀ « SƠ » NGƯỜI BỨC NHảy TỪ TRÊN MỘT CHIẾC PHI CƠ XUỐNG BẤT ANH-CÁ- -LỢI

Cũng trong số ấy, các bạn sẽ đọc: VỪA NÚT MẮT ĐÃ BAY VỨT LÈN TRÒN NHƯ MỘT PHI CÔNG ĐẠI TÀI. CÓ TÂM PHI CÔNG NGƯỜI MỸ KÝ GIAO KÉO VỚI THẦN CHÉT và một tài liệu rất qui: CUỘC BỒ BỘ LỚN LAO CỦA PHI QUÂN BỨC BỀ XÂM LÀNG BẢO CRÈTE

Đón đọc số

THUỐC PHIËN

(xem tiếp trong 26)

CÁC TRẬN KHÔNG-CHIẾN LỚN LAO VÀ KỊCH LIỆT NHẤT TRONG CUỘC ĐẠI CHIẾN NÀY

Từ trận đánh phá Cracovie ở Ba-Lan đến trận đại chiến Stalingrad ở Nga

Phải đến khi trận thế giới Đại chiến này bắt đầu giữa Đức và Ba-lan vào hồi đầu tháng Sept. 1939, người ta mới nhận rõ thấy sự quan hệ đặc biệt và cái nhiệm vụ lớn lao của phi-quân trong các trận giao chiến trên không, dưới đất và ngoài bờ.

Cuộc tấn công bằng phi-quân ở Ba-lan

Tổng-thống Hitler vừa tuyên

bố trước quốc-dân Đức về việc đem quân đánh Ba-lan thì hàng ngàn phi-cơ Đức đã đồng thời với quân đội Quốc-xã công kích các thị trấn và các cơ quan-kém-hỗn của Ba-lan. Ngay cả nhiệm vụ ném bom để phá các căn cứ quân sự, các nơi lập trung kinh lính, và tách trứu được dùng cung tương thực, phi-quân Đức còn trợ lực và hộ vệ lực-quân và các sư đoàn thiết-giáp trong các cuộc tấn-công vào đất Ba-lan. Trong bài này chúng tôi chỉ nói riêng về cuộc tấn công bằng phi-quân Đức (Luwaffe) trên đất Ba-lan mà thôi.

Đã đặng tất cả để đánh Ba-lan đợt hơn 2000 phi-cơ: 500 cái ở Đông Phổ, 800 chiếc ở miền Đông Đức giáp với Ba-lan, 600 chiếc ở miền Đông Tây và 300 chiếc ở Tiệp-khắc sang. Về phía Ba-lan, phi-quân kém hẵn Đức nhưng bộ Tư lệnh tối cao cũng đã dự bị mọi cách đối phó ngay hôm bắt đầu cuộc tổng-tấn-binh. Ba-lan cũng hiểu rằng ngay hôm đầu chắc phi-quân Đức đánh phá ngày nhưng cho rằng sẽ có cuộc đánh phá vào một đêm sáng giáng tối giờ. Khảng ngờ từ năm giờ sáng ngày 1er Septembre phi-quân Đức đã bay là một đợt sang công phá Cracovie. Đến 5 giờ 5 phút thì những phi-cơ đầu tiên của Đức bay đến trên thành Cracovie, chỉ cao độ 3000 thước chia làm năm lớp tiếp tay nhau. Các phi-cơ đó đều tát máy rồi đâm bỗ xuống chỉ cách mặt đất độ 50m có cái lật đâm xuống chỉ cách đất độ 15 thước đến nỗi người đang dưới đất trông lên có thể nhận rõ được mặt các viên hoa tiêu. Các phi-cơ Đức từ phía Nam trường bay Cracovie tức là phía không có đặt súng cao-xa, bay đến rìa khỉ đến trên trường bay mới quay theo góc thùy để đến đánh các nhà đê phi-cơ Ba-lan và các trại lính. Các các phi-cơ chia nhau đánh phá rất có thứ tự đỗ tỏ ra rằng vụ đánh phá đó đã

mới bay tới vì đã bay làm đến những đồng ruộng ở gần thị trấn. Về vụ công phá của lớp này sự thiệt hại về người không mấy, chỉ có 18 người bị bom chết. Nhưng trái lại sự thiệt hại về nhà cửa và trường bay thì rất lớn: nhiều nhà chứa phi-cơ bị phát hỏa, có nhà thì mái bị súng liên thanh bắn thủng, trông như những cái dàn. Cố độ 20 phi-cơ đang đê liên lạc và thông tin ở trên trường bay bị phả tan. Nhưng các đài phát tia vô tuyến điện và các kho chứa ết sắng không trúng bom. Khi đoàn phi-cơ phóng pháo cuối cùng vừa bay về phía tây thì các phi-cơ đánh lối dẫn bô đã từ phía đồi đến ngay. Phi-cơ đó chia làm bốn hòn và bắn pháo ngay. Sau này người ta biết rằng các phi-cơ đã đánh phá Cracovie phần nhiều đều là các huấn luyện viên và các học sinh trường tập bắn và ném bom bằng phi-cơ ở Dobierz. Cuộc ném bom ở Cracovie thực là một cuộc công phá đã sửa soạn trước trong như một cảnh chớp bóng. Các phi-cơ như những điểu ixi-gà dài, lòn, màu xám xít bay trên giờ giữa những lòn khói và lửa bốc lên phủ đầy cả trường bay.

Các phi-cơ phóng pháo Dornier (Đức) đã công phá đủ cách, bằng súng liên thanh, bằng trái pháo nảy lửa, bằng bom từ 50 đến 100 kg. và bằng pháo bom nặng hay nhẹ có chất magnesium. Các phi-cơ đó đã bay rất thấp để ném bom không sợ súng cao-xa và ph-cơ khu trục bên địch. Phi-quân Đức lại dùng những hỏa hoạn có thè nô ngay hoặc sau một lát ném nhiều nơi, trên các đê muôn đầm phá.

Về phía Ba-lan, các bộ đội cao-xa pháo hết sức làm việc, nhưng vì bị đánh phá bất ngờ nên không có hiệu quả mấy. Các bộ đội cao-xa không bắn được cả và hai khẩu cao-xa không bắn được phát nào. Một khẩu cao-xa đặt trên

sửa soạn kỹ từ trước và có chương trình nhất định. Nhờ có tình thế bảo-đóng vĩnh viễn nên số người bị hại không nhiều lắm, số hầm lánh nạn đã dự bị từ trước.

Lớp phi-cơ thứ hai, độ 40 giây sau khi lớp thứ nhất



Một trận giao chiến của hai đoàn phi-cơ

mái một nhà chứa phi-cơ bị phi-cơ Đức phả hủy tan tành. Những bộ đội cao-xa bắn lên có kết quả nhất là do các viên cao-dội và lính đã dự cuộc Đại chiến trước hoặc cuộc chiến tranh Nga và Ba-lan đứng chỉ huy. Bên Đức bị thiệt hại khá nhiều: trong số 29 phi-cơ, bốn chiếc bị hạ hoặc bị hư hỏng phải hạ xuồng gần trường bay. Các phi-công đều bị bắt làm tù binh. Các phi-cơ bị trục lật hạ thêm được ba phi-cơ bị bắt làm tù binh. Như thế số thiệt hại của Đức là thất bại một phần lớn vì kém hẵn về phi-quân. Phi-quân Đức đã mạnh hơn và nhiều hơn phi-quân Ánh Pháp đến nỗi trên đất Ba-lan, Bỉ, Pháp nhiều khai một phi-cơ Anh, Pháp đã phải đánh nhau với 9, 10 phi-cơ Đức vây bọc xung quanh. Vì thế, các phi-công Pháp có can đảm và sẵn lòng hi sinh đến dầu cũng không thể nào địch lại với số nhiều. Thế là, những chiến công oanh liệt do các phi-công Anh, Pháp đã lập được rất nhiều,

Cũng ngày 1er Septembre 1939, phi-quân Đức lại còn đê đánh phá Cracovie lần nữa nhưng các lần sau các phi-cơ đó bay cao tới 2.000 hoặc 3.000 thước, nên dân sự không bị thiệt hại lâm. Trong cuộc đánh phá thứ nhất về buổi sáng, các phi-cơ Đức sau khi ném bom xong, còn bay là trên thị trấn để bắn xuồng các đường phố, các công viên, các nhà ga xe lửa.

Bắt đầu từ 2 Septembre cho đến lúc chiến tranh ở Ba-lan kết liễu, phi-quân Đức vẫn hằng ngày bay sang đánh phá tan tành nhiều thị trấn lớn trên đất Ba-lan nữa. Trong các thị trấn bị thiệt hại lớn nhất có Varsovie, kinh-đô Ba-lan; Czestochowa, Krosno, Chojnice, Lwow, Lodz, Grodno, Krzemieniec, Kristinopol [Cdyna v. v..

Trách nhiệm phi-quân trong cuộc đại tấn công Đức ở Tây-Âu

Trong cuộc chinh phục Ba-lan và Na-uy, Đức mới đêng có một phần [mười lục] lượng về lực-quân và phi-quân, Ta phải đợi đến khi bắt đầu

cuộc đại tấn công ở Tây Âu (mai 1940) và cuộc chiến tranh Nga-Đức (22 juin 1941) thì Đức mới phả đê cả toàn lực ra mặt trận. Đến lúc đó ta cũng mới thấy phi-quân Đức dâng mạnh là thường và đã giữ một địa vị rất quan trọng trong các cuộc đại chiến. Lực quân Đức tấn công ở đâu thì phi-quân Đức hoạt động ở đấy. Trong các trận Flandres và trên đất Pháp, quân Pháp và Đồng minh đã thất bại một phần lớn vì kém hẵn về phi-quân. Phi-quân Đức đã mạnh hơn và nhiều hơn phi-quân Ánh Pháp đến nỗi trên đất Ba-lan, Bỉ, Pháp nhiều khai một phi-cơ Anh, Pháp đã phải đánh nhau với 9, 10 phi-cơ Đức vây bọc xung quanh. Vì thế, các phi-công Pháp có can đảm và sẵn lòng hi sinh đến dầu cũng không thể nào địch lại với số nhiều. Thế là, những chiến công oanh liệt do các phi-công Anh, Pháp đã lập được rất nhiều,

Trong mấy ngày cuối cùng tháng Mai 1940 quân Đức vẫn hực sức chiến đấu để đánh chia quân đồng minh làm hai đoạn. Ở gần Maestricht, quân đồng minh đã phả hủy hết các cầu qua sông Meuse, chỉ trừ một cái, mà quân Đức vẫn giữ được nguyên vẹn. Cầu này do quân Đức giữ rất vững và có cả các bộ đội cao-xa pháo và các đội phi-cơ khu trục sẵn sàng để đánh phi-quân đồng minh. Quân đội, chiến-cụ, lương-thực, đạn dược của Đức đều do chiếc cầu này đưa sang Bỉ và Pháp.

Theo lệnh bộ tổng tư lệnh đồng minh đã tam lần phi-quân Ánh đã đánh phá cầu đó. Tuy hai bên bô súng và nhà cửa trong vùng đê đã tan nát, nhưng chiếc cầu vẫn chưa phả được. Cuối cùng, viên tổng tư lệnh không quân Ánh quyết phi-công lính

nguyễn. Tất cả các phi-công có mặt đều xin đi vì thế nên phải biến tên vào giấy rồi rut thám, chen được 4 đội phi-công. Lập tức sau khi đó, các phi-cơ phóng pháo bay đã đánh cầu Maestricht hay, có các phi-cơ khu-trục đã trước hó vè để đánh các phi-cơ khu-trục Đức. Một giờ sau, trong bốn toán phi-công, chỉ một người sống sót về nơi cùn cùn nhưng cầu Maestricht đã phá được.

Ngoài chuyện trên này, các báo hối đó còn kể nhiều chuyện khác nữa để rõ can đảm của các phi-công Pháp.

Một chiếc phi-cơ trinh sát Pháp trong khi làm tròn nhiệm vụ giò vè nơi cùn cùn bị một đội phi-cơ Đức đòn đánh. Phi-cơ Pháp bị đánh rơi và đã lợn nhào một cách can đảm và khôn khéo để thoát ra ngoài vинг vây. Phi-cơ đó bị trúng đạn ở đầu và bị mù mờ. Cả các người trên phi-cơ thấy thế đều chắc sẽ chết vì trên phi-cơ chỉ một mìn hoa tiêu bịt cùm lái. Sau cùng, viên coi gót máy vòi tuyển diên có một súng kiến bay. Viên đó đến ngồi cạnh viên hoa tiêu rồi dùng mắt mình chỉ dẫn cho bạn cầm lái Nhờ thế mà phi-cơ trinh sát đã vè được rời khỏi cùn cùn và đem trực tiếp tìn tức về cho bộ tham mưu. Lại một buổi sáng kia, một phi-cơ Pháp bay một mình bị một đội phi-cơ Messerschmidt 109 đòn đánh. Phi-cơ bị trúng đạn cháy, phi-cơ Pháp bị thương nặng ở đầu và ở bụng. Vì máu ra nhiều nên mất quáng ái không trông thấy gì. Sau nhò có quan-sát viên giúp sur và chỉ dẫn nên phi-cơ không bị rơi. Đến lúc lúá bén tối thân máy bay, các bạn của phi-cơ bị thương mới ném phi-cơ bị mù mắt cho nhảy dù xuống đất Pháp. Còn tất cả các người khác trong phi-cơ đều cùng với phi-cơ rơi xuống và bị hại.



Một chiếc máy bay phóng pháo Đức đang bồ nhào ném bom xuống một khu kỵ-nghệ

Một chiếc Dewoitine 520 (Pháp) đang di công cán ở phía Bắc nước Pháp bị nhiều phi-cơ địch đòn đánh. Sau cuộc chiến đấu, phi-cơ bị đạn nhiều vết vè trong khai bay và nó cùn cùn thi đòn cơ hông, ét xang cũng cùn. Phi-cơ bèn hạ xuống để cho phi-cơ bay theo chiều gió vè phía nhà cửa đảo quốc, nếu quân Đức sau khi Pháp đánh chiến sẽ đỡ bồ sang đất Anh. Chỉ một mặt trận nhà, sau cùng họ được xuống một đám đất không, may không một phi-cơ Đức nào trông thấy. Nhưng phi-cơ không biết mình đã hạ xuống nơi nào, không rõ chỗ đó quân địch đã chiếm cùn hay chưa và sợ như thế sẽ bị sa vào tay kỵ-dịch. Phi-cơ quyết chí muốn cùn phi-cơ mình, chỉ hùa bắt dác dĩ muôn phiết đốt đi. Đến tối, phi-cơ bèn đầy phi-cơ vào đầu trong một cái nhà trống gần đấy rồi tự mình đi lát xèng. Phi-cơ vè một lát lồng gần đây đập cửa thì người làng nói cho biết miên do là vè quân địch chiếm. một đội lính đi mò tò Đức vừa mới đi tui qua, Phi-cơ bèn tìm được một chiếc xe Citroën cùn rồi lén xe đi vè phía hàng trận quân Pháp. Sau cùng phi-cơ vào được tới một đồn quân Pháp đòng và vòi công ét xang giờ lại chỗ đỗ phi-cơ. Viên đại tá coi đồn Pháp lại cho một ô-tô có súng liến thanh di bộ vè phi-cơ. Mái đến lúc gần sáng mới đến nơi và cuối cùng phi-cơ lén được phi-cơ bay đem vè đất Pháp.

Những việc can đảm và hi sinh như thế rất nhiều trong cuộc chiến tranh hồi 1940 ở Pháp, ta không sao kể xiết được.

Ngay các phi-cơ Đức, sau khi đánh chiến cũng phải công nhận sự can đảm, lòng hi sinh và tài thiện chiến của các phi-cơ Pháp. Đến khi quân Đức đã chiếm Paris, trong một cuộc hội kiến sau cùng giữa thủ tướng Anh M. Churchill và các nhà cầm quyền Pháp, Thủ tướng Weygand đã yêu cầu M. Churchill mìn tạm ngắn cuộc tấn công của quân Đức thi Anh phải phải ngay

đội phi-cơ trú bị gồm độ hơn 600 chiếc phi-cơ khu trục hạng tối sang đất Pháp. Nhưng sau một đêm nghỉ khẩn, thủ tướng Anh đã từ chối vi đội phi-quân đó, ta nên biết là đội quân gữ nhà cửa đảo quốc, nếu quân Đức sau khi Pháp đánh chiến sẽ đỡ bồ sang đất Anh. Chỉ một chuyện này ta đã rõ sự quan hệ của phi-quân trong các trận chiến đấu ngày nay. Không có phi-quân vè thì lực quân đâu có mạnh chẳng cùn chỉ làm mồi cho các phi-cơ công kích bèn địch.

Các cuộc không-chiến kịch liệt nhất trên đất Anh

Trong các trận ở lục địa Âu châu, phi-quân Đức chỉ trợ lực và hộ vệ cho lực quân, khi hành động một mình chỉ trú trong các cuộc ném bom thành phố Paris, Bruxelles, Amsterdam và các thị trấn khác ở Pháp, Bỉ, Hà-lan. Phi-quân còn dùng vào việc vận tải quân lính, chiến cụ để đánh úp chiếm lấy các trường bay và các pháo đài kiêm cùn ở Bỉ và Pháp. Trong hồi đó có tin nói nhờ phi-quân mà các đội quân nhảy dù Đức đã lập được nhiều chiến công rất to bạo và vè vang như chiếm trường bay ở Amsterdam.

Dến sau khi Pháp phải đánh chiến độ hơn một tháng, bắt đầu từ 10 Août, phi-quân dưới quyền Thống chế Göring chỉ huy mới tân công kịch liệt sang đất Anh để đánh các hải cảng phía Nam và Đông nam nước Anh và cầm bớt lực lượng của thủy quân trong bờ Manche. Càng phà các chiến tuyến phòng không quanh kinh thành Luân đôn. Ta có thể nói từ lúc này phi-quân Đức mới tò rõ lực lượng chiến đấu của mình và mới khiến cho thế giới hiểu rõ cai trách nhiệm quan hệ của mình trong cuộc chiến tranh tối tàn. Từ Août đến Décembre 1940, dân chúng Anh đã phải trải qua một thời kỳ khủng bố và các thị trấn lớn trên đảo Anh đã được biến thành tan phà khốc liệt do các đội phi-cơ phóng pháo và chiến đấu Đức gây nên. Cuộc tấn cùn cùn găng phi-quân rất lón lao của Đức trên đất Anh vè phần thứ hai năm 1940 đã mang lại biế bao sự khốc hại ghê gớm cho dân chúng Anh và đay cho các nhà cầm quyền Anh một bài học đắng đỏi. Cuộc đại tấn công đó có thể chia làm ba thời kỳ:

- 1) Thời kỳ đánh ban ngày từ 10 đến 24 Août.
- 2) Thời kỳ đánh cùm đòn lẩn ngày từ 24 Août đến 13 Novembre
- 3) Thời kỳ đánh phá tung lởm mọi bay từ khắp các phi-cơ lại, cao thấp khác nhau từ 14 Novembre (trận đánh Coventry) đến cuối năm

Suốt từ Août đến Décembre, dân Anh luôn

ludu ở trong cảnh báo động nguy ngập, alv ở kinh thành Luân - đòn luồn 2 tháng và ngày, đêm bão động không mấy lúc ngủ. Những cuộc đánh phá dữ dội nhất vào các ngày 15 Août, 15 Septembre 14 và 15 November. Cuộc tấn công bằng phi-quân trên đất Anh thực là kinh liệt từ xưa đến nay chưa từng thấy có. Phải đến khi cuộc chiến tranh Nga-Đức bắt đầu thì mới lại có những trận khống-chiến vè đại và ác liệt như thế. Cuộc tấn-công này nêu dem so với các cuộc đánh phá của phi-quân hồi 1914 - 1918 thi thực là lón lao gấp 100, 1.000 lần!

Sở dĩ Đức phải đạt sao cuộc đánh chiến hon một tháng mới bắt đầu cho phi-quân công phá nước Anh vè Đức cần phải chiết đòn lại phi-quân để tăng thêm lực lượng và lấy đà trước kíh đánh những mũi-đòn ác liệt cho quân địch không còn cách giài phó được.

Hai ngày 11 và 13 Août 1940, các đội phi-quân Đức gồm có các phi-cơ phóng pháo hạng nặng (Heinkel 111, Junker 88) và phi-cơ khu-trục Messerschmidt 109 hộ-vệ, chia nhau tung lõp một sòng đánh phá các quân cảng trên bờ bắc Manche, Portsmouth và Plymouth bị thiệt hại nhiều nhất. Ngày 14 Août, thi đòn lựot các quân cảng Anh trên bờ Bắc như Sunderland, Newcastle cùng chịu chung một số phản đòn. Cả các hải cảng ở của sông Tamise và ở bờ eo bắc de Calais, các trường bay ở quận Midlands cũng bị đánh phá. Giữa lúo đó thi các phi-cơ Stukas chuyên lối đánh đâm bồ xuống đến công phu các hàng rào phòng không từ hải cảng Douvres đến kinh thành Luân đôn.

Các trận trên này là đòn mở đường cho trận không khépэн đòn đột nhập vào ngày 15 Août, một trận có tới 1.000 phi-cơ Đức đòn đánh bay rợp cả góc trời ở miền Nam nước Anh, chọn thẳng hàng cùm quanh thành Luân-don để vào đánh phá trường bay Croydon. Ngày hôm đó có nhiều trận không chiến vè kinh-lịch giết phi-cơ khu-trục của Anh và Đức. Riêng một ngày đó, tin Anh nói họ được 144 phi-cơ Đức và tin Đức nói họ được 106 chiếc, nghĩa là cùa hai bên thiệt hại 250 phi-cơ. Tính chì từ 13 Août cho đến 19 Août trong một tuần lễ mà số phi-cơ của hai bên bị hạ và phả khống dười số 750 chiếc và nêu kẽ từ đầu tháng Août thi số phi-cơ đó lên tới 1.200 chiếc.

Bắt đầu từ 21 Août 1940, mới có những cuộc ném bom ban đêm trên đất Anh và số phi-cơ dy-chien hằng ngày cũng nhiều hơn trước. Đến 24, 25 phi-cơ phóng-pháo Đức bay tung đội nhô 5,

(xem tiếp trang 3)

BÔNG-LAM

KHU-TRUC BAN DEM

PHAI LA

MỘT KIỀU KHU-TRUC ĐẶC BIỆT

Nghĩa-vụ cốt-yếu của phi-co khu-trục là ngăn và hạ những phi-co phông-pháo bên địch bay sang đánh phá.

Ban ngày, làm tròn cái nghĩa-vụ ấy, công-dã là một việc không dễ rỗi. Cần nhất là phải có một số khám-phá và báo hiệu tò-chức rất chđáo có thể trong một phút đồng-hồ gọi giày nói báo tin cho đoàn phi-co khu-trục náo mua-le nhất hoặc đoàn nào ở gần biên-giới địch nhất, khiết cho đoàn khu-trục có đủ thi-thay bay lên nghênh địch. Đồng-thời, số-y phải cho biết địch số phi-co địch là bao nhiêu, bay thành mấy toán, bay cao độ bao nhiêu thường, bay về phía nào, để tránh khỏi những việc đáng tiếc xảy ra, chẳng hạn đại-khai như phi-co địch đã khai ba chục chiếc, mà mình không biết lại chỉ cho hai chiếc khu-trục bay lên giao-phong, hoặc kêu phi-co nước minh bay lên thi phi-co địch đã bay đi nơi khác từ 15 phút trước...

Nghĩa là để mình biết mà cho một số khu-trục đủ địch với phi-co thù, bay cao bằng cao và biết chàng di về phía nào mà dồn đường. Ở trên không, phi-co khu-trục phải luôn luôn thông tin với số ấy, để biết chàng phi-co địch rẽ về phía nào, bay thành mấy toán và đang bay cao, mà sẽ xuống thấp hay

đang bay thấp mà vọt lên cao. Như vậy đoàn khu-trục mới tùy cơ ứng biến mà hành động để đánh hoặc đuổi đoàn phi-co thù.

Nhưng thế cũng chưa đủ. Đoàn khu-trục lại cần phải nhận thấy phi-co địch khi còn cách chúng độ vài ngàn thước tây. Điều đó cũng không dễ. Vì phi-co ngày nay thường bay nhanh tới bến, năm trăm cây số một giờ, mà phi-co trước chỉ lờ-mờ như một cái chấm đen nhỏ sisu rất là khó nhận. Nhất là chúng bay quay đuôi về mặt trời, hoặc lán trong một đám sương mù, thì thật khó lòng mà nhận được.

Ban ngày còn khó như vậy, huống chi ban đêm. Thật là một việc vạn nan.

Phi-co địch lén đến trong đêm tăm, tất hết cả đèn lửa, phi-co khu-trục của nước minh không còn trông thấy gì hết. Trong đêm tối âm-

thần như mực, trên khoảng không mù-mịt bao la, một chiếch máy bay tìm một chiếch máy bay, thật chẳng khác gì mò cái kim ở dưới đáy biển.

Bây cách nhau độ 20 giây đồng-hồ, nghĩa là gần nhau lắm, thì phi-co khu-trục mới nhận thấy phi-co phông-pháo địch-phương. Vậy cần phải có vó-yến-diện luân-luôn hướng-dẫn cho biết phi-co địch bay về phía nào, cao thấp bao nhiêu v.v... Nghĩa là cũng như ban ngày, sở khám-phá và báo-hiệu phi-co ban đêm cũng phải trợ-ly đoàn khu-trục, một cách chặt chẽ. Việc này thật rất khó-khăn. Dù sở áy tò-chức chđáo đến đâu, dù phi-công ban đêm tinh mắt bao nhiêu cũng khó lòng mà nhận được những vết den den ô trên trời đèn bao-la mù-mịt.

(Chính vì lẽ ấy nên phi-co Anh ban đêm thường bay sang tận Berlin ném bom, và phi-co Đức vẫn bay sang khắp nơi nước Anh đánh phá ban đêm rồi lại trở về vô-sự. Súng cao-sá không thể bắn được tới nơi, vì phi-co Đức thường bay cao tới 9000 thước, phi-co khu-trục thì trời tối như mực, biết đâu mà theo rỗi để đánh phi-co thù?)

Dù có nhận thấy đoàn phi-co địch trong đêm tăm chẳng nưa, thì phi-co khu-trục cũng

chỉ thành-công, khi có thể bắn đạn ra. Nghĩa là có thể trong rô dịch mà bắn đạn. Không trong rô dịch thì bắn chi phi đạn mà thôi!

Tính ra, tôi nay, dug có ba lỗi cự-dịch của phi-co khu-trục:

1. — Đánh trong đêm tối.
2. — Đánh nhòe ánh sáng đèn pha dưới đất dọi lên.
3. — Đánh nhòe ánh sáng đèn pha đặt ngay ở hai cánh phi-co.

Ta thử lần lượt xét xem những điều lợi-hại của từng lỗi đánh một.

Đánh trong đêm tối

Đây tức là đánh bù-hoa, thi bắt cứ kiểu khu-trục nào cũng đều bay lên nghênh địch được. Vì phi-co khu-trục náo ban đêm cũng có thể cất cánh lên không-trung, bởi lẽ rất dẫn-dị là chỗ cầm lái và lá-kinh có đèn chiếu sáng. Và phi-co náo ban đêm cũng họ xuồng bãi trường bay được, miễn là trường bay và bãi trường bay có đèn chiếu sáng. Có điều là trong một xứ ban đêm đèn lúu tắt tối om, mà đèn đèn chiếu sáng phi-trường, thì thật là tối ư nguy-hiểm.

Nhưng đã gọi là đánh bù-hoa, thi rất ít khi thành công. Như hối-dai-chiến trước năm, 1917, nước Pháp có lập một ban hàng-không tuần-tiểu

mìa Ba-lé, để ngăn những cuộc đánh phá của phi-co Gotha nước Đức. Bấy giờ, tuy nhiên phi-co Spaed của Pháp nhận thấy phi-co phông pháo bên thù, nhưng chẳng bao giờ hạ được chiếc nào, vì bắn vội bắn vàng chẳng bao giờ trúng đích, cái đích là luôn luôn luồn luân-dụng chỉ vỏ y một chút là biến di mất tích ngay.

Như vậy, những đêm trời quang mây-anh, phi-co khu-trục rất có thể nhận thấy phi-co phông-pháo của địch quân bay cao ở phía trên. Song thế không phải là họ được những phi-co ấy. Ngày nay mọi người đều nhận rằng trong đêm tối, một đoàn phi-co khu-trục khô-leng mà ngán được những toán phi-co phông-pháo bên địch khôi tràn sang, dù năm thi mười

hỏa, cũng có khi họ được một đôi chiếc trong những trường-hợp khô-khăn ấy.

Rút lại, lỗi này ngày nay không thể dùng được, vì hiện quả không có gì.

Đánh nhòe ánh sáng đèn pha dưới đất dọi lên

Lỗi đánh này tuy có hiệu quả hơn, song chưa phải là hoàn-toàn. Vì chỉ khu-vực nào có ánh sáng dọi lên là đánh phi-co địch được thôi.

Nhưng đoàn phi-co địch di đầu tiên mò-hiểm qua khu-vực ấy, nhận rõ là ánh sáng ở vào chỗ nào, liền dùng vò-tuyến-diện báo hiệu cho các đoàn phi pha sa; những đoàn này chỉ rẽ ngang ra một chút là những đèn pha dưới đất trả thành vò-dụng ngay. Chẳng những vò-dụng mà có khi nguy-hiểm nữa là khác.

Người ta thường hay đặt các đèn pha chiếu máy bay ở xung quanh một thành-phố lớn hoặc một trung-tâm diêm kỵ-nghệ. Nếu địch-quốc định kéo hàng đoàn phi-co phông-pháo tới đánh pha ban đêm, thi tất thè náo cũng cho một số phi-co khu-trục di hộ-vệ đoàn phông-pháo di tiễn-phong. Một khi thấy ánh đèn dọi lên không, tái đoàn khu-trục đó bay là là xuồng thấp, thả bom hạng nhẹ xuống phâ-

Sách dạy đánh chầu và bình phẩm cách hất cõi đầu xira nay

(Giá bình và cách cầm đội và cách ngồi đánh trống thời tòi và nhà nhambi.)

Đã in lần thứ hai tại Saigon - S. V. S. Năm 1915. Giá 15 đồng hét khí in lát phim 1550. Có rất nhiều bài hát cõi, kim và dây để lối chầu kim, cõi - Lại có bài tý EN LÖNG CÓ BẦU S. Sách này mục đích bài bác các đài hát, tối, hót n ày nay v.v. Xa a giờ mua cõi (giá 1540) - Thor, mandat đõ cho nhà xuất-bán :

NHẬT-NAM THỦ QUÁN

19. Phô Hàng Biển - Hanoi

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM, PHỤ, LÃO ÁU DO NHÀ THUỐC

Đuc-Phong

BÁN BUÔN, BÁY LÈ BÙ THUỐC SỐNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỨ SÁM

45, PHỐ PHÚC-KIẾN HANOI PHÁT HÀNH

Các cu nén dùng :
THUỐC BỘ BỒ ĐỨC-PHONG 1\$50

Các ông làm việc nhiều nén dùng:
THUỐC BỘ TRẦN ĐỨC-PHONG 1,50

Các bà các cô nén dùng :
THUỐC BIỂU KINH BỒ HUYẾT 1,20

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:
THUỐC EÚ TÝ TIÊU CAM 1,00



Công việc của một phi công khu trục trong khi bay

Một phi-công khu trục khi đang bay phải để ý những khía cạnh dưới đây: chiec đồng hồ và bộ phận của phi-cô trong đó thi 30 cái cần phải đeo cùi trong mục. Bên tai thi tiếng động cơ kêu như: oé, trước mặt là đại bác mỗi khi bắn lại làm rung chuyển cả thân thể, mũi lùi nào cũng sặc những mũi et xăng ở các kho chứa bay ra, một phi-công khu trục ngày nay lúc bay không bao giờ được nghỉ một giây và lúc nào cũng phải làm cho hết các công việc của một bác cai nhâ máy tuy vậy vẫn phải có đủ thời gian chiến đấu và hành nghề.

1) Khi phi-cô mới lên, 2) Khi gặp một đám mây và bắt đầu lái không thẳng đứng, 3) Khi lên tới 8.000m, phải xem xét ống chửa đường khí và nhín mục et xăng và dầu, 4) Khi bắt đầu thấy kích địch ở trên cao, 5) Lúc đám mây xuống 800 cây số mỗi giờ, 6) Lúc vọt lên, 7) Khi đã vượt lên trên phi-cô địch, 8) Khi gặp các đội cao xạ bắn tên lửa, 9) Sau khi hạ phi-cô địch, bay giờ về nơi cũ cũ.

hủy những ngọn đèn kham pha đó và bắn súng liên thanh xuống giết những người dội đèn. Ban đêm, những ngọn đèn do hẽm là thay ngay; cui một đoàn khu-trục cung dù quét-sạch và mở đường cho các toán phi-cô phòng-pháo tiến sang. Trong các cuộc pha-kým đèn dội này,

tất nhiên các thành-phô dội đèn lên, khô lòng thoát hiểm.

Nếu số đèn dội quá nhiều và có nhiều súng cao xạ bao quanh, phi-cô khu-trục hẽm địch không dám tới gần, thi chiếc phi-cô phòng-pháo địch di dời dần có thể thà khói ra che kín cả đoàn, khiến ánh sáng dội đèn hóa ra vô-dụng.

Chiếu Đèng chù Kho Sách Xua Quán Ven Đường

dầu cũng được, chang nhái-dịnh là ở nơi nào. Tuy rằng đèn pha dội sáng ở cách phi-cô không lớn mạnh bằng đèn pha dưới đất dội lên, nhưng dội đèn hơn nhiều và cũng có hiệu lực hơn. Phi-cô phòng-pháo hẽm địch hẽ ánh sáng dội đèn là không còn trốn được dù đèn nào, dù nhào lộn liều-linh cách nào cũng không thoát khỏi những viên đạn phá-boại. Theo hiệu-lệnh vò-tuyến-diện của sở khám-phá máy bay, phi-cô khu-trục cứ lẩn-mở trong đêm tối, khi biết chắc là tớn gần kề thù, lắp sẵn súng đặt bẩy giờ mới bật đèn pha chiếu dọi sang, rồi bắn. Bắn xong, phi-cô lại tắt ngay đèn đi, lẩn vào đèn tối để tránh phi-cô khu-trục của địch-quân, và dè sau lẩn lại hình-hình nhô ra dọi đèn và nhả đạn, nếu phi-cô phòng-pháo thù chưa việc gì. Súng liên-thanh của phi-cô địch không thè làm gì nổi, vì phi-cô bị ánh sáng đèn pha làm lóa mắt.

Lối đánh này hình như có hiệu-quả hơn hết. Và hình như chỉ có lối này là đặc-lực mà thôi.

Giá chẽ được những kiểu đèn «dội» nhỏ mà mạnh, lắp vào cánh phi-cô, có thể chiếu sáng rõ-rệt tới hai cây số, thi thật là hoàn-toàn. Lúc bấy giờ, phi-cô có thể bay tới sát bên mình phi-cô địch, không sợ nguy-hiểm gì, vì đã trông thấy rõ kẻ thù từ chỗ xa lắc, kbi kẽ thù không thể trông thấy mình. Lối đánh này tránh được cả mối nguy-cơ cho các thành-phô, trước kia vẫn dội đèn lên theo dõi máy bay thù. Tóm lại, ngày nay, người ta phải

phản lối đánh này là chu-dáo hơn hết.

Có điều là những phi-cô khu-trục kiêm này hiện nay các nửng giao-chiến co rát ít. Mà chẳng phải chiếc khu-trục nào cũng đem dồi được thành những kiêm khu-trục cánh có đèn pha.

Lắp đèn áy vào cánh, tất phải lắp một chiếc máy điện khá mạnh khá lớn vào phi-cô. Như vậy, phi-cô trở nên nặng-nề, tốc-lực sẽ giảm đi, sự mau-lẹo cũng sẽ sút đi. Cố lẽ chỉ còn bay mau hơn những phi-cô phòng-pháo độ trăm cây số một giờ mà thôi. Nghĩa là kiêm khu-trục dùng ban đêm không thè là kiêm khu-trục dùng ban ngày. Cá những phi-công cũng vậy. Phi-công bay đêm phải là những người đã luyện-tập tinh-thục cái thuật bay đêm, trông đêm và đánh đêm. Phải chế riêng những kiêm phi-cô khu-trục dùng đêm và luyện lấy một ban phi-công chuyên việc phòng-thủ ban đêm. Có thể thi mới có thể ngăn-ngừa và đánh đuổi được phi-cô phòng-pháo địch tới đánh ban đêm. Và cái nguy-cơ về các nạn ném bom-dêm mới mong tránh được vậy.

VĂN-LANG

Chè tàu Thịnh phong

Chè Long-Tinh, La-hán
Chè u'ip sen, u'op nhai:
Tuyet ngon! Lai tuyet re!
Thuc co moi! Khong hai!

Tổng-euc: Hiệu Thịnh - Phong 13
Phi-cô Kiến Hanoi, là nơi có hòn thuộc giai truyền Kim-long tri sốt nã nước tuyệt bay!

Tổng dài-lý: Hiệu THUỐC LÀO ĐỘNG
Linh 25 Bầu Cử Nam Hanoi là nơi hòn đú các thứ thuốc lão ngon tuyệt!

MÓI VỀ!! MÓI VỀ!!
Lessive Aviates (Nhân hiệu tầu bay). Trong lõi khan sá-phòng các ngai chí nên dùng thử bột tát tầu bay vừa rõ vừa không hại quần áo! Giặt e len ráo rita các máy móc.

Nhân hiệu tinh tò và dà nhò sô mò phản chất? Còn nhiều đại lý, hòn sá-phòng lo mực tạm-tu hút máy. Giá rất họ. Xin viết thư về M. Hoàng xuân-Thi Chủ nhiệm DZU NGUYỄN LONG
17 bis Lagisquet Hanoi - Téléphone 160

Các ngai hagy dùng :

PHÂN TRỊ BÔNG-DƯƠNG

(Graphite Indochinois)

Mô elécone chí I, elécone chí II
elécone chí III, Phố La Loekay
Được công nhận là tốt không kém
giang quốc công việt chia thien.
Gửi nhanh chóng kháp Bông - dương
SỞ GIAO DỊCH
Ets. TRINH - BÌNH - NHÍ
133 A. Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong Tel. 707
Cần dài-lý kháp Bông-dương

LÂU, GIANG

mắc bệnh tình dù có biến chứng
nên tim đến

ĐỨC - THO - BƯỚNG

131, Route de Hué - Hanoi
Thực để uống, không công phat, không
hạt sinh dục, chữa đỡ các bệnh, xem
mạch cho đỡ. Các bạn vỗ, các bạn
xe vận động đều đỡ. Công thức này
đã thành thuyets sẽ thấy bột thịt rán
chắc dày đặc.

Bò thận tiêu độc

Tuốc uống : tiều hắt nhiệt độc, ngừa
lết do dịc hoa lùn phát ra. Hộp 1kg
nửa tạ 35 một tạ 55. Xa gởi: Hải hòa
giao ngan

Nhà thuốc TẾ - DÂN

N° 131 phố hàng Bông - Hanoi
Bán-lý - Haiphong: Mai-Linh 60-62 Chu
đất. Nam-dinh: Việt-Long 28 Bến cùi.
Phát-tho: Voi - the 36 gần lanh, Hung-
yễn. Chi-Tuân 36 gl Marchand.

CUỘC TRUNG CAU VĨ KIỀN

Nhiều mén nǚ trong mén ché 1945, bồng
vòng, chuỗi peudientes nhẫn ngọc thạch
hứa thiết. Vòng nón, mặt nhẵn hột
sỏi mót lông lanh, như kim chong.

QUÂN CHÚA
21. Rue Amiral Courbet Saigon

Ở Mỹ mỗi ngày người ta chế tạo được một cái «pháo dài bay»?

Gần đây, hàng ngày thường nghe nói đến kiểu phi-cơ phóng-pháo tự-tan và đồ-xo của Mỹ, mệnh-danh là «pháo-dài bay».

Đó chính là phi-cơ phóng-pháo kiểu Boeing của Mỹ mới đem dùng vậy.

Muốn hiểu rõ kiệu phi-cơ không-lô đồ-lợi hại thế nào, tưởng ta nên lấy tri-tưởng-tượng vào thăm quâ nhà máy chế-tạo.

Thật là tinh-vi và phàc-tập vùng.

Trước hết, ta hãy xem phòng vẽ kiêu. Tại xưởng máy Boeing có lát cát nằm trám viên họa-công cầm cuì làm việc suốt ngày không nghỉ. Vì một lít tí gi cũng phải vẽ thành kiêu riêng. Kiêu phi-cơ phóng pháo ấy gồm tất cả 5 300 phần lớn, vùn nhỏ, vừa chính vừa phụ. Vị chí phải vẽ tất cả 5 300 kiêu rồng. Bằng áy kiêu vùn xong, đem khắc vào kẽm, in ra màu xanh, rồi kiểm soát một lần nữa, mới đem phản phát cho các ban chế-tạo trong xưởng. Riêng số giấy vẽ 5 300 kiêu đó, nếu đem giải ra, cũng rộng tới 1.700 thước vuông ròi.

Thứ, đến sở vật liệu. Không kẽ những danh vít ốc, toàn thân một chiếc phi-cơ gồm có 20 000 thứ. Thứ này cũng phải đánh số cần thận. Phải chia ra lâm 15 hay 20 ban chuyên-môn chế-tạo các thức đó, ban nào có máy móc, vật liệu riêng cho ban đó, rót là phàc-tập, rót là hàn-ròn. Các ban chế-xong liền đẽ lên xe tải đến phòng lắp từng bộ phận máy-móc. Bộ phận nào lắp xong bộ phận ấy rót bấy giờ mới tài đến sở lắp máy móc thành phần phi-cơ hoàn-toàn. Thật là lâm công việc. Có những bức bản đồ lớn vé mà chỉ rõ công việc các ban phải làm như thế nào, liếc mắt qua một cái là hiểu hết.

Kèm những bộ phận bằng thép, bằng thiếc nhẽ chẳng hạn, cũng có hàng mấy trăm kiêu mâu, thứ này cũng tính-toán cần thận từng lì-tùng-tí, về sự bền-hắc và sự nhẹ nhàng. Cả những ống tròn cũng vậy. Những ống rỗng lồng này rất nhiều và uốn nắn trước thành dù các kiêu rót mới đem «tối» lại một lần nữa. Thời thì uốn éo dù các hình-thù. Mỗi chiếc phi-cơ có lát cả 1.620 thước ống tròn đó, mà chẳng cái ống nào giống hệt cái ống nào.

Có hàng ngàn những khuôn dùng đẽ đúc các bộ phận trong phi-cơ, từ một cái miếng ống tới một cái cánh phi-cơ, dù hết. Những khuôn đúc ấy làm toàn bằng những khôi thép rắn, gọt đũa rất công phu khó nhọc. Mỗi chiếc phi-cơ

Boeing phả dùng tới 950.000 kilos những khuôn thép đó.

Ngoài ra, lại có hàng-hà sa-sô những thứ phụ thuộc chỉ dùng làm giá đẽ lắp các bộ-phận phi-cơ, tuse như những tăng «giá» ta dùng lén để xây trường vây. Mọi phi-cơ phải dùng tới 2.400 thước dày điện dà, ngắn, ro, nhỏ dùi thưa và 1.422 bộ-phận máy móc vè iện hùi đẽ lắp sẵn trước, chì việc vận danh rõ lắp vào phi-cơ là có diện ngay.

Lắp thử xong đầu đầy, người ta lại tháo ra, thử nào đẽ vào kho ấy, sau khi san gán cần thận rồi. Vào kho đẽ cánh, người ta tường đó là những kiêu chế-tạo lòn lao gi hàng «ton» mòng,高出 từ 7, 8 thước tây, vùn máy bay cả cánh rộng tới 31m20, mà ở khòi cánh xếp thành hai hàng dựng đứng coi thật là đồ-đẹp-đi-kỳ. Tại kho chứa thân máy bay thì toàn là những thỏi thép lòn gióng như những điêu xi-gà không-lô, dài 25 thước tây, xếp rất có trật tự và cái nào cũng gióng hệt cái nào, không se sành sai biệt một lít-một ti.

Cuối cùng là sở lắp thành hình phi-cơ. Các bộ-phận lắp dàn, qua từ tay người này đến tay người khác. Tới đây là thanh hàn một chiếc phi-cơ. Máy móc phi-cơ do các nhà máy khác chế-tạo, cũng lắp vào phi-cơ ở đây.

Trước kia, hởi chua có lém huy-dộng kỹ-nghệ thi cứ 15 ngày, sở Boeing chế-xong một chiếc «pháo-dài bay». Từ khi nước Mỹ tham chiến, thi cứ 4 ngày sở này làm xong một chiếc. Hồi tháng Léembre 1940, thi cứ ba ngày là một chiếc «Boeing» ra đời. Tới nay, i các nhà máy lập thêm thêm nhiều việc sản xuất tăng tiến lên rất gấp, có lẻ số đó đã tăng lên gấp ba gác tu.

Mỗi chiếc «pháo-dài bay» chờ 9 người, nào là phi-thuyền-trưởng, nào là tài-xe, hoa-tieu, linh-ném bom, bắn súng đại-hàn, linh-bắn súng liên-thanh và người chuyên coi vè-võ-tuyễn-dien.

Pháo dài bay kiểu Boeing bay một giờ được hơn 400 cây số và có thể bay xa được 5.000 tới 6.500 cây số, tuy theo sức chờ nặng hay nhẹ. Nó có thể chờ tối 5 tấn bom, và những kiêu mới ra vừa rồi, có thêm một chờ bắn đại-hàn ở phía đuôi, và bắn bắn súng xác.

Xem như thế thì công phu và tinh-hà chế-tạo nên một chiếc «pháo-dài bay», tốn kém thè nảo chúng ta có thể tưởng tượng ra được vậy.

LE HUNG-PHONG

(tai liệu của báo Saturday Evening Post)

Một kỳ công trong lịch-sử hàng-không thế-giới, mà cũng

BLÉRIOT, PHI CÔNG thứ nhất dã dám một mình vượt bờ Manche

là một tấm gương kiên nhẫn cho các bạn thanh-niên

bão như ông và đáng cho chúng ta nhớ đến. Nhưng Blériot số đẽ được người ta chú ý hơn, là vì ông là người Pháp qua bờ Manche lần đầu tiên, có ai dám tưống 30 năm rò sau, có hàng trăm, hàng nghìn chiếc máy bay sẽ bay qua miền bờ đó không?

Ông người rǎi mǎn tiếp và làm việc không chán, nên ngoái ra, ông còn nghiên cứu chế ra nhiều đồ phụ-tòng về ô-lô. Với nghề đó, ông trở nên giàu có, nhưng ông vẫn không iấy làm tự túc. Cái cao-vọng của ông là muốn bay được



Phi-công Blériot đứng cạnh chiếc máy bay đang trả lời những nhà báo đến phỏng-vấn về cuộc bay qua bờ Manche đầu tiên của ông.

Hồi bấy giờ, Blériot

không phải là người đầu tiên mà cũng không phải chỉ có một mình ông muôn-dêm thực hành cái mộng (trồng) đó, nào Adler, Wilbur, Wilbur, Wright, Santos-Dumont, Farman, Latham và bao nhiêu người khác nữa cũng mang một hoài

trong không trung như loài chim mới thòi chí. Năm 1900 ông chế ra một con chim máy làm cho ông thực hiện được cái mộng (trồng) kia. Càng ngày ông càng đẽ tâm đến việc làm cho con chim máy của ông được thêm tinh-xảo, rồi

đóng quả quyết một ngày kỉ tết thành công. Từ năm 1903, ông giao các công việc làm ăn cho người khác trong nom, và để hết tâm trí vào nghề hàng không là một nghề ông chưa chan hi vọng.

Một người có ý chí tất, có nghị lực, có lòng tin tưởng, có óc khoa học, có biết-tài về nghề hàng không, lại có đủ kiên nhẫn, can đảm, chịu khó làm việc như ông thì làm sao sự nghiệp của ông lại không có kết quả rực rỡ được?

Thoại đầu, ông ném một cái giá tài 800.000 quan vào các công cuộc nghiên cứu nghề hàng không? Món tiền đó chém xuồng đầy nước, không có một chút lầm bợt nào hối, Ông địa vị người khác thi đã nản lòng thôi chí, nhưng đối với ông: « thà bại là mẹ thành công », nên ông đã không lây sự đó làm quan tâm, lại còn chịu khó hơn trước. Chẳng bao lâu ông đã chế tạo xong chiếc phi cơ Blériot thứ nhất nhưng chiếc máy bay này không được hoàn toàn, dem ra bay thử đã bị rơi hỏng ngay.

Vào quãng năm 1904 - 1905, chiếc phi cơ Blériot thứ hai ra đời. Chiếc này không có động cơ, do một chiếc ca-nô tịt động kéo, ông đã chế cho Gabriel Voisin cưỡi và bay thử trên mặt sông Seine.

Chiếc Blériot thứ ba có hai động cơ kiểu « Antoinette » 25 mã lực, ông cho bay thử trên



GUYENMER, một phi-công đại thi của Pháp hồi Au-chien 1914 - 1918

hồ Enghien vào quãng năm 1905 - 1906.

Chiếc Blériot thứ tư do Peyret ngồi dem bay thử lần đầu bị vỡ ngay ở Bagatelle, ngay hôm ấy thi Santos-Dumont thành công trong cuộc bay 220 thước.

Song Blériot không bao giờ nản chí, vẫn kiên tâm tiến hành các công việc sáng tạo cho đến lúc được hoàn toàn sảo mồi nhẹ. Thời điểm năm 1907, công việc có kết quả hàn-hiền. Ông chế xong chiếc Blériot thứ năm rồi cưỡi nó trên mặt biển, nhưng chỉ phải cài

Song Blériot không bao giờ nản chí, vẫn kiên tâm tiến hành các công việc sáng tạo cho đến lúc được hoàn toàn sảo mồi nhẹ. Thời điểm năm 1907, công việc có kết quả hàn-hiền. Ông chế xong chiếc Blériot thứ năm rồi cưỡi nó trên mặt biển, nhưng chỉ phải cài

không đúng vỗng được trong không trung.

Rồi đến chiếc Blériot thứ sáu, hình dáng giống như một con chuồn-chuồn, dem bay thử ở Issy bay được 250 thước, nhưng sau bị rơi trên cao 25 thước xuồng đất.

Chiếc Blériot thứ bảy cũng chịu chung một số phận: sau khi bay được 145 thước, bị động và rơi đe lên trên phi-công, nhưng may ra thoát, chỉ bị xay sát xoảng.

Rồi đến chiếc Blériot thứ tám và Blériot thứ tám (bis) có lắp động cơ Antoinette 50 mã lực, ngày 6 Juillet 1908 dem bay thử được 8 phút 40 giây, Ngày 31 October, nhà sáng tạo thân cuội bay khứ hồi từ Toury đến Arthenay. Blériot còn cho bay thử hai chiếc Blériot thứ chín và Blériot thứ mười nữa, và sau ông ngồi chiếc Blériot thứ mười một va thành công trong cuộc bay qua bờ Manche, danh tiếng lừng lẫy khắp hoàn cầu.

Sau khi thành công trong cuộc bay này ông nghỉ ché ra hai kiểu Blériot và thực hành nhiều cuộc phi hành khác nữa.

Ngày 16 Juin 1909, ông được viêt Hán-lâm Khoa-học nước Pháp tặng ông phần thưởng Osiris 10.000 quan. Phần thưởng này theo người sáng lập ra nó dùng để thưởng người Pháp nào đã phát minh được cái gì giúp vào sự tiến bộ của khoa học hoặc làm

được một công cuộc gì rất có ích lợi.

Ngày 25 Juillet là ngày vè vang nhất của Blériot, ông bay từ Calais qua Douvres được thành công một cách hoàn-hảo. Ngày Anh tặng ông phần thưởng 1000 Daily-Mail 1000 Anh-kim, tức là 25.000 phái lăng.

Trước ông, Latham đã bay thử cuộc này, nhưng mới bay ra bờ được 10 hải lý, động cơ bị tắt, bèn phải hạ cánh. Sau cuộc thất bại ác nghiệt của bạn đồng chí, Blériot định thực hành cuộc phi-hành đó. Ông bèn gửi máy bay bằng xe lửa xuống Calais, rồi cùng vợ xuồng đất. Bà vợ tuy đã có 5 con mà còn nặng tình với chồng, không muốn cho chồng lâm một việc quá bạo, nhưng cảng cึง cố gắng các sự lo phiền; bě ngoài bà vẫn tam ra bờ thán-nhiên, nhưng trong lòng vẫn cầu giờ khẩn-phát cho hôm đó có những luồng gió ngược để cho chồng khỏi phải xông pha ở nơi nguy hiểm đến khi cầm giữ không được nữa.

Bà đã tiễn chồng, vẫn tò vò vút mòng, lặng chồng nhường nụ cười tươi thắm, đe làm cho chồng được phần khởi thêm lên, (vì sau bà thủ thuật như thế) thật là một người đàn bà đáng kính!

Gì phi hành đã sắp tới, Blériot xuồng Baraque cách Calais 3 cây số, rồi đến trái Grignon là nơi dừng làm trường bay tạm thời của ông, có nhiều bạn hữu và các nhà báo di tien.

Tại đây, ông Fontaine, ký giả báo Le Matin, yêu cầu giúp ông: nhà báo định đáp tàu thủy đi Douvres trước để tìm chỗ cho phi cơ của Blériot đậu và dặn Blériot rằng: « Hãy trông cái núi đá moc

cho leo kia, tôi sẽ cầm một lá cờ tam-tai lớn đứng đây, rồi sẽ phai để ra hiệu cho anh hạ cánh ».

Hôm ấy, thời tiết xấu, Blériot phải hoãn cuộc phi hành trong mấy ngày, nên ông Fontaine có dù thi giờ di quan sát. Nhà báo lại mua cả một bản đồ đồ hải cảng Douvres gửi về cho Blériot xem trước, để khi đến nơi tìm chỗ đậu cho đẽ.

Ngày 25 Juillet vào hồi 4 giờ 40 sáng, Blériot cắt cánh bay phi phai Douvres, bà vợ đáp chiếc điện ngõ, lời Escopette cùng các bạn hữu của chồng đi tiễn tống sang Anh.

Ở bên kia bờ biển, Fontaine được tin rõ luyến tiễn bay trước, đứng chờ ở một nơi dã định trước, trái tim hồi hộp không xiết tả, ông đứng với một người bạn nghiệp ảnh tên là Marmier, còn các quan khách, các nhà báo và công chúng thì đứng ở một nơi khác cảng gần đó.

Mới thoát trong thay phi cơ của Blériot, Fontaine phải có tam-tai báo hiệu. Blériot trong thay bạn, lượn một vòng rồi hạ cánh trên một cành đồng có tóit đẹp. Blériot đã bay qua bờ Manche, 32 cây số chỉ hết 37 phút!

Cuộc nghênh tiếp Blériot ở Douvres rất long-trọng, Blériot đã làm rạng rỡ danh dự nước Pháp và treo cao một cái gương kiêm nhẫn cho các bạn thanh-niên soi chung.

TÙNG-PHONG

Hoa Mai - Phong

biểu hiệu vè đẹp quý phái.

Hiệu may có tiếng
nhất của bạn gái
N° 7 HÀNG QUẠT - HANOI

CHI NHÁNH Nam-kỳ và Trung-kỳ Phòng thuỷ CHỮA PHỐI

(15 Radeaux Hanoi Tél. 1630)

SAIGON: Trường sơn, 38 Sabourain

HUẾ: Nam hãi, 147 Paul Bert

D

Cao ho lao (15\$00) chữa các bệnh lao có trùng ở phổi. Trà lao thành (4\$00) ngăn ngừa các bệnh lao sáu phát. Sinh phế mac cao (2\$00) chữa các bệnh phổi có vé thương và vết đen. Sát phế trùng (2\$00) nhuận phổi và sát trùng phổi. Các thuốc Bồ phè kiêm-bô hàn (1\$50) và ngải trà lao (1\$00) điều rứt hợp bệnh.

Có nhiều sách thuốc chữa phổi và sách bì thư nói về bệnh lao biến không. Hỏi xin ở tổng cục và các nơi chi nhánh.

ĐÃ CÓ BẢN KÍP CÁC HIỆU SÁCH LỚN

DICTIONNAIRE

FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS
(avec notions de grammaire)

par Kukuchi Katsuro
& Trần Ngọc-Chân

Nhà in GIANG-TÀ N° 94 rue Charres

Tel. N° 1509. Hanoi

xết-bàn và phát hành

Các bạn học sinh
nên xem

loại truyện tuồi trẻ
Là loại truyện rất hay, có ích và thích hợp cho bạn đọc.

Mỗi tháng ra 3 kỳ. Truyện hay in đẹp, giá mỗi số 0\$15.

Tháng octobre ra 3 cuốn:

SƠ I. - HAI TẤM LÒNG TRẺ

SƠ 2. - THỦY CUNG CÔNG CHÚA

SƠ 3. - TRỒN HỌC

Nhà xuất-bản Văn-Hồng. Thư và mandat xin dè:

M. ĐỖ VĂN-HỒNG

80, Route Sinh Từ - Hanoi

Vàng Sao

Văn xuôi của thi sĩ CHÉ LAN-VIÊN
In toàn trên giấy vergé bouffant giá đặc biệt \$250
Nhà Xuất Bản Tân - Việt - 49, TAKOU HANOI

SẮP CÓ BẢN :

TRIẾT HỌC KANT
của NGUYỄN ĐÌNH THI

ĐANG IN :

Triết học Nietzsche
« Tủ sách triết học » TÂN VIỆT

Đại-úy Đỗ hữu Vị, một minh bay trên miền núi Dar El Cadi để an ủi những quân lính bị vây

Đỗ hữu Vị, phi tướng đầu tiên của nước Việt-nam ta đã lập được nhiều chiến công oanh liệt ở Pháp và thuộc địa Pháp, rồi bỏ mình trong một trận giao chiến rất can đảm với quân Đức trên đất Pháp, không còn ai không biết đến tên tuổi, không thanh phục lầm lòng anh hùng kháng khai!

Đỗ hữu Vị, con gai thứ quan cố Đốc phủ sứ Đỗ hữu Phương, anh em với quan năm Đỗ hữu Chân và quan tòa Đỗ hữu Tỷ, vốn thuộc giòng dõi một hinh tộc ở Nam kỳ. Lúc bấy giờ, là một tay hoa-tiên đại tài và can đảm. Trong nhiều trường hợp khó khăn, thiều úy hành động đều được trọn lợt, và lập được nhiều chiến công đáng khen. Thiều úy lần lượt được thăng trung úy và đại úy.

Đầu năm 1914, Đại úy Đỗ hữu Vị được bộ Thuộc địa

Giáo-dục Nhì-đồng
của bà ĐAM-PHƯƠNG
Hội - trường học Nữ - công Huế

... Tôi vui lòng giới thiệu sách này cũng đọc giả, vì là một tác phẩm có giá trị, do một người tiêu biểu rất xứng đáng của nữ giới nước ta, trong số năm ấy, vẫn nhiệt thành, tận tụy với xã hội đã dày công nghiên cứu mà soạn ra để cống hiến các chị em nó.

PHẠM-QUYNH

Giá mỗi cuốn thường: 1550, bìa vải
chữ vàng: 3550, bìa da chữ vàng: 7500
Các đại lý lấy hàng nhiều xin cho biết
ngay từ bây giờ.

LÊ-CƯỜNG

75 Paniers Hanoi

Lúc bấy giờ, nghề hàng không mới bắt đầu mở mang, máy móc chưa được tinh xảo, nhưng nhà binh cũng định rõ chức một đội không-quân, vì thế nó sẽ chiếm một địa vị quan trọng trong cuộc chiến tranh trong lai và toàn chọn những học thiếu niên hàng hải sung vào.

cử về công cán ở Đông dương, nhưng về nước nhà chưa được bao lâu thì ngọn lửa chiến tranh bùng cháy ở Âu châu, được tin nước Pháp di chèn, đại úy nòng lòng sôi ruột, yêu cầu với quan Toàn quyền Đông dương cho phép sang trường kỳ hạn để đem thân dồn on cho nước Pháp.

Đại úy giờ lại đất Pháp, chính vào thời kỳ chiến tranh rất ác liệt. Không chịu nghỉ ngơi, đại úy xin ra trận ngay và bị thương. Năm đường bệnh, vết thương chưa lành kín hẳn, đại úy đã lại tình nguyện dự vào một cuộc không chiến trên đất Pháp để đuổi quân thù. Chính trong trận không chiến oanh liệt đó, đại úy Đỗ hữu Vị hi sinh tinh mệnh một cách vẻ vang, treo cao tấm gương can đảm cho người Pháp và người Nam soi chung.

Dưới đây chúng tôi xin thuật một cuộc phi hành can đảm trong nhiều cuộc phi hành can đảm khác của bậc thiếu niên anh hùng Việt-nam ấy:

Một buổi sáng mùa đông (cuối năm 1912), khắp thành Casablanca đều náo động, hình như có việc quan trọng sắp xảy ra, nhân dân trong thành phố sợ hãi quá đến nỗi gặp nhau không dám hỏi.

Một toán quân Phi-châu

khởi hành từ Mogador đi tuần tiễu ở các miền lân cận ở đấy đã bốn ngày. Dàn Anfous nói lên làm phản, xung đột với quân Pháp trong núi. Một phần quân lính Maroc đào ngũ đi theo giặc, trong một trại lập-công, quân Pháp bị chết nhiều, và phải lui về trong một cái thành hoang ở miền Dar-el-Cadi nhưng lại bị địch quân đóng hơn bờ vây bốn phía.

Quân đội Pháp sắp hết nước uống và lương thực phải tổ chức cần ngay, một đội quân cứu viện để giải rụng cho họ.

Đại tướng Franchet d'Esperey bèn cử đại tá Brulard chỉ huy đạo quân cứu viện kia. Đại tá, thuộc đạo quân Lê-dương, là một võ quan cao tuổi người thấp bé, nhưng rất cương quyết và được lòng quân-sĩ lắm, đối với chức vụ mới này, thật không ai xứng đáng hơn nữa.

Người ta dù bị cho oán-linh cứu viện kia lên đường, song công mấy ngày sau, ở ngoài bến đỗ chờ lính, trong quân-giới, người nào cũng xem ra bận rộn lắm. Một viên trung úy thuộc đội thám thính, một người lính người Algérie sắp xuống tàu về Pháp nghĩ đều xin ở lại ra trận và tình nguyện sang vào đội quân xung-phong.

Đạo quân Brulard sửa soạn chỉ có một ngày thi lên đường, nhưng phải có người đưa tin cho toàn lính bị vây ở Dar-el-Cadi biết sắp có quân cứu viện đến giải vây để họ có hi vọng mà chống cự với quân địch!

Đó là công việc này, phải chờ một phi-trường can-dâng bay trên miền đó mới thông tin tức được. Nhưng Dar el Cadi là một miền rừng núi

Thật là một cái vịnh dữ lớn cho đại-úy, nên đại-úy vui mừng nhận 'ngay. Tuy vậy các anh em ban hưu đều lo cho đại-úy không biết co thành công được trong cái sú-mênh khô khát ấy không.

Thì mà đại-úy làm công việc đó được trót lọt, phân thông tin được cho toàn quân bị vây biết sắp có quân cứu viện đến, phần giúp cho đạo quân của đại-tá Brulard thành công, chẳng bao lâu dưới được quân gác ra khỏi miền Dar el Cadi, bắt được viên tù-trưởng dân Anfous, công hâm thành trì và tịch thu được nhiều của cải của giặc.

Binh-dinh xong
miền Dar el Cadi, đại-úy họ Đỗ được thưởng Bắc đầu bởi tỉnh do Thống-tướng Lyautey gán trong một cuộc diễm binh long trọng ở Casablanca (ngày 29 Février 1913).

Sau khi nhận xong huy chương, đại-úy Đỗ hữu-Vi cõi tàu bay bay lượn mấy vòng trên thành Casablanca, nhanh là chỗ quân lính đứng sấp hàng dự cuộc diễm binh, công chúng đứng dưới, vỗ tay hoan hô nhau anh hùng trê tuổi một cách nhì nhạt liệt.

Thật là những giờ phút vẻ vang cho đại-úy Đỗ-hữu-Vi.
PHU-VĂN

Nhà sản xuất lớn-các thứ áo dài (pull-overs, chemisettes, slips, maillots, v.v.) chỉ có...
Hàng PHỤC-LAI 87-89 route de Hué — Hanoi
BÁN BUÔN KHẨU BÓNG-PHÁP — ÁO TỐI KHÔNG ĐẦU SÁNH KIP

Phi-co' và chiến-hạm

của NGUYỄN HUYỀN TỈNH

Hồi Âu-chiến (1914-1918), kỹ nghệ chế tạo phi-co chưa được phát triển cho lắm. Các động-co không được mạnh, máy bay không thể hoạt-dộng xa nơi căn cứ, tốc độ không quá hai, bờ trăm cây số một giờ, sô lạc đạn mang theo không được là bao, nên ngoài công việc thám thính, bắn súng cối say kèm giúp bộ-binh lúc giáp chiến, thông tin cho pháo-binh để gióng lầm đại-bác cho trúng đích, ném bom xuống các khu gần biển thùy, phi-co ít khi thấy xuất hiện trên bờ khơi, đánh phá các đoàn tàu buôn, tàu chiến.

Trong bốn năm yên vẹn chỉ có một vài cuộc sung đột nhỏ giữa các phi-co Đức, Áo, kiều Aviatile, Fokker, Rumpler, Albatros và các chiến hạm nhỏ của Đồng-minh thuộc hàng khu-trục ham tảo-bài-dính, và hộ-tống-hạm. Khi thấy chiến-hạm địch di lè (oi hoặc di tung) đoàn nhỏ hai ba chiếc, các phi-co Đức, Áo lập tức bay thấp xuống rồi thả vài quả bom hạng nhẹ, Đồng thời, các tàu chiến cũng trả lời bằng máy phát đại bác phỏng chừng hoặc một loạt súng liên-thanh. Những cuộc gặp gỡ trên biển Manche và biển Adriatico ít khi có kết quả rõ rệt vì máy bay phần nhiều đánh bụi và chiến-hạm ít khi bắn lên được trả đũa.

Trái bao cuộc biến đổi, phi-co bỗng trở nên một khi giới cự-cù-lý-lại-hại, một kẻ thù đáng sợ cho các tàu chiến. từ chiếc khu-trục

ham-nhỏ bê đến chiếc chiến-dầu-hạm khổng lồ. Máy nãm gần đây, động cơ co thè có sức mạnh quá mỗi nghìn mã lực, tốc độ lên tới bốn năm trăm cây số một giờ. Máy-bay có thể bay một mạch hàng nghìn cây số và mang theo trong thân tàu hoặc hai bên cánh những quả bom nặng nghìn cân, có sức phá hoại ghê-gớm.

Trong cuộc nội-chiến Tây-ban-nha, cuộc Trung-Nhật xung đột, và gần đây trong cuộc chiến-tranh giữa các nước Anh, Mỹ, Nga và phe Trục, nhiều lần ta thấy phi-co xuất hiện đánh phá các hạm-doàn. Cũng có lúc được kết quả mỹ-mẫn, cũng có khi phải bỏ chạy trước vòng lùa đạn của đại bác và súng liên thanh cao xạ.

Tháng 6 năm 1937, hai chủ-nghĩa binh-dân và quốc-gia đang xung đột dữ dội trên đất Tây-ban-nha, chiếc thiết giáp-hạm Jaime Ier trọng tải 14.224 tấn, một chiếc chiến đấu mạnh nhất trong hạm đội binh-dân, đậu trong Địa-trung-hải, đối diện với căn cứ của tướng Franco bên Maroc. Các thủy thủ đang ngồi nghỉ dâng mũi và dâng lái tàu lòng nghe thấy tiếng động-co nô ồn ầm trên đầu. Họ kinh ngạc trông lên thì thấy một chiếc phi-co lớn đang bay về phía chiến-hạm. Các súng cao-xạ chưa kịp hoạt động thì bỗng chiếc máy bay lao xuống chiếc tàu «Jaime Ier» tiếp theo một tiếng nổ vang

giết máy bay đã liệng một trái bom nặng xuống mũi tàu. Không đầy một phút, máy bay lại bay vút lên, bồ xuống một lần nữa, thả một quả bom thứ hai, tiếng nổ rung chuyển cả chiếc thiết-giáp-hạm. Chiếc Jaime Ier từ từ chìm xuống lún sóng xanh trong khi chiếc máy bay lẩn vào mây di mất.

Chiếc phi-co đó là của chính phủ quốc-gia mà phi-công có tài đánh chiếc Jaime Ier lại là một người Ý.

Cùng vào thời đó, chiếc tuần-dương-hạm Canarias trọng-tài 10.000 tấn, của chính-phủ Franco đang di tuần trong hải-phận Tây-Ban-Nha quốc-gia, bỗng dâng boong tàu rồi lên một hồi kêu báo-dộng. Các sĩ-quan và thủy-thủ thi súp soạn ứng chiến, các khẩu cao-xạ 120 li và 40 li chĩa tua túa lên không-trung để phòng phi-co địch. Đứng-xa, từ phía chân giài, một đoàn máy bay vù vù bay tới. Viện hạm-trưởng chiếc Canarias cười nhạt, bảo nhà phỏng-viên Pháp có mặt trên tàu: « Ông không ngai. Phi công bèn địch biết sức mạnh của đại bác 120 li của chiếc Canarias này lắm. Họ sẽ thả bom xuống nước rồi quay về lịnh tiền. Họ không dại gì mà làm mồi cho đạn cao-xạ ».

Quả nhiên các phi-co bèn địch đều bay lượn một hồi quanh chiếc Canarias, bay rất cao rồi thả bom cách chiếc tuần-dương-hạm đến vài hâ-lý. Ngày hôm sau, viên vò-

(Spandau) có 40 người thợ phần nhiều là thợ kìm khí chuyên mòn, sau mấy tháng học tập thành thạo, họ lại lập thành một đội hao-liệu vào học thêm trong trường bay Berlin Staaikai.

Việc tò-chức các cǎn-cứ phi-cơ

Chỗ lập đặt trường bay rất quan trọng, sao cho chỗ đậu của các phi cơ thảm thiênh phải gần và tiện liên lạc với bộ tư-lệnh, mà trai-lại, vi-lê-an toàn, phải cho máy bay khu-trục và oanh-lạc đậu xa vè dâng sau.

Những trường bay phải trả hình khéo léo vè đây những đường vào các chỗ đóng trại lính, những cách xếp đặt nước điện, giây nôi và đường sắt. Sân bay phải rộng 800 thước vuông cho những phi-cơ khu-trục và 1000 cho những phi-cơ oanh-lạc. Việc hướng dẫn ban đêm thì nhô có pháo thăng thiên, đèn dọi v. v...

Theo Almanach statistique, từ năm 1934 đến 1935, Đức có 258 trường bay. Ngoài ra lại có nhiều căn cứ cho thủy phi-cơ trên dọc bờ Bắc-Hải và bờ Baltic và những bờ trong nước. Thêm vào những căn cứ này còn có những hàng không mẫu hạm, như chiếc Bremen có cả máy phong phi-cơ (catapulte).

Những trường bay mới xây hoặc sửa lại đều có nhà chứa máy bay, xưởng thợ, trại lính và hầm kho thuốc đạn ở dưới đất. Những nhà chứa máy bay xây ngầm dưới đất có những cái mâm lớn xoay được (pla eaux tournois) đường kính 100 thước và mang được 16 phi-cơ mà mỗi chiếc phi-cơ rộng chừng 25

thước. Lúc bão động, những cái mâm lớn ấy sẽ chui xuống hầm khiến máy bay hèn dịch không trống thấy và thả bom được.

Việc thảm thinh tìm những trường bay này rất khó, vì trường bay lùm xa thành phố lớn, trong những rừng rậm, và còn đặt nhiều trường bay già nua. Những phi-cơ làm dưới hầm phải ở ngay trong trại để khỏi tiết lộ sự bí mật ra ngoài cùng việc canh phòng rất ngặt, và từ việc xép đặt đến sự ngăn rào chung quanh đều để giấu việc tăng binh.

Đến cái yếu-diểm quân-sư của các trường bay. Những cuộc tấn công vè phi-quân khởi hành từ trên mây đất và khit-liệu cũng ngay trên mặt đất, đều do cái két-quả của căn cứ địa nghĩa là sau khi đánh quân địch về, phi-cơ cần phải có chỗ hạ xuồng. Vậy căn cứ-dịa không được làm hỏng mỗi cuộc tấn-công nó là cái điều kiện thành công trong

việc dụng binh của các lực lượng không quân.

Những chỗ đặt trường bay lại còn quan-hệ đến cuộc đánh phá thành-linh và quyết-liệt các nơi đô thị bên địch. Vì càng làm trường bay gần biển thùy càng có thể đánh bất ngờ sâu vào nội-dịa không dễ phòng.

Trung tá Đức Otto Thelen có nói : « Những việc dụng binh trong khoảng rộng bắt buộc phi-cơ chỉ di xa đến hiện bạn nội trong cái vòng có thể hoạt động được thôi. Bởi vậy, các căn cứ địa của ta, vè sự an-toàn chung, phải xai quân địch. »

Nhưng sự tiện lợi của việc xây đặt căn cứ là phải gần mà xa, xa mà gần. Những cuộc tấn công vè phi-quân phải gần biển thùy bên địch.

Trước cuộc chiến tranh hiện thời, căn cứ của cuộc tấn công bằng không quân sang Anh thi đặt ở Cologne, Munster, Hanover, Kiel. Nhưng thực ra những căn cứ ấy còn gần hơn nữa, và các căn cứ phi-cơ và thủy phi-cơ còn rải rác rất nhiều. Những phi-cơ mà phạm-vi hoạt động trong vòng bán-kính từ 1000 đến 2000 cây số, đều có thể bay trên đất Anh và Ecosse.

PHÒNG-TỊCH « CON CHIM »

Ấn nòi tóm ngõ thường !
Còn no với tên ngõ thường !

Còn tên ngõ thường lúc no say !

Phòng-Tịch bệnh áy xáy nay bị nhử.

Ưng Phòng-Tịch « Con chim », 0530

thay đổi chia.

Các tinh kháp Đồng-đường có Đophil
cò trên cái biển tròn. Liều to 12grs 0556
liều to 6grs 030.

Nhà xuất bản NGUYỄN - DU voie 206bis, n° 11 Hano

Bà có bón :

BÀ QUẦU MỲ

Lịch sử tiêu thụy của Chu-Thiền-một
mùi hương tiết liệt của phụ nữ — 1000
Món phết hành ;

TẬP KIỀU

Tập văn dày vè tài linh của Tú Phanh
của 8 phu bùn của họa-sĩ Nguyễn-duc-Nang.
Giá 1300

Đó

TŘEN BƯỚNG NGHỆ THUẬT
của Vũ-ngọc-Phan (số tái bản này mai)

Những căn cứ đánh Pháp, Bỉ thi & Cologne, Frankfurt, Darmstadt. Biển thùy Tiệp-khắc đều bị bao bọc bởi một hàng rào trường bay ở Haute-Silesie, Silesie Saxe và Bavière, các căn cứ Breslau, Vienne, Nuremberg, Munich. Về phía Ba Lan thi có các trường bay ở đồng Phổ Königsberg, Breslau, cho nên đại tướng Sikorski ngày năm 1934 đã nói : « Từ bây giờ các phi-cơ oanh-tạc có thể từ Ba-linh tới được miền đông Ba-lan không khó khăn gì, kể cả Wilna, Pinsk, Lwow. Vì vậy, các căn cứ địa của ta, vè sự an-toàn chung, phải xai quân địch. »

Trung tá Đức Otto Thelen có nói : « Những việc dụng binh trong khoảng rộng bắt buộc phi-cơ chỉ di xa đến hiện bạn nội trong cái vòng có thể hoạt động được thôi. Bởi vậy, các căn cứ địa của ta, vè sự an-toàn chung, phải xai quân địch. »

Sau chát, vè phía Na-Uy, Thuỵ-diên, Phần-lan, thi có những trường bay ở dọc bờ biển và miền dayén-hải, các căn cứ ở Poméramie và Mecklenburg, khiến Đức giữ quyền bá-chủ ở bờ Baltic và một phần Hà-Hà.

(còn nữa)

VŨ-XUÂN-TÙ

SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được :
JÉSUS CHRIST (quyển đầu),
của Hiếu-uduc, giá 0600 nhà
Lütym lúa vàng» xuất bản.

TRUYỀN QUÉ của TRẦN TIỀU
giá 1p, nhà Lütym lúa vàng»
xuất bản.

NHẬT-BẢN NGỮ BỘ-BẢN
(quyển thứ hai), của TRƯỜNG
ANH TỰ, giá 0p60, nhà BẮC HÀ
xuất bản.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ
ĐẾ QUỐC NHẬT-BẢN cùa ĐẶNG
VĂN HINH giá 0p75 n° 1 BẮC-HÀ
xuất bản.

Xin có lời cảm ơn các nhà
xuất bản và giới thiệu với
bạn đọc.

Nhớ-dón-xem :

RĂNG ĐEN

của Côn Anh Thơ, hay là đời sống CĂN
LAO HY SINH của người dân bá VỆ-
Nam xưa (loại « Định-phúc giao-dinh »)

THANH LỊCH

cuốn sách xin giao cho ban giao do bá
VĂN-DÂI soạn (loại « Thường-thức »).

BỆNH THỜI ĐẠI

của Phạm-ngọc-Khai (loại « Báo-lâm
người »).

« THU »

tập thơ đặc sắc của Bô-cam Văn

Biểu Catalogue

Xin gửi và 0p7 tem làm tiền gửi sẽ có
quyền, ách biến giấy ngót 100 trang,
ai ai và các bách trát em iờ lúc m麦克
lột long-ri; các bách sán ngót iờ và

Thuốc Nhật-Bản

chưa oce phong tinh khé-lao, dan
dã dãy, ho, ho la, rết dâu mồi mồi
và kinh-niên, loen-thien kinh, cam-sốt,
phu-kinh không đòn, kíp-hu, huýt
ba-chú, thuốc bò v. v. v.

Cal A - Phion

Trong cal 4999 trang
tỉnh NGAM - xe nhò 1p, lớn 3p50. Ở xé
chiết giái : nghe-nhìn-phi 3p50, nâng
tay khai-carid đang mang hể thao.
Còn giái lào, cầm-ông-yan-đası, trước
khi can-nen dung, tên là khai-thao
khi - àm hoa 1p20 một chai - Thư
mìn-thao nêu không kèm theo ngan
phi-cơ M. NGAM-VI-VŨ, nêu trước 1p
tỷ tiền, xin miên khai-thao, mồi-đòn
lời - XIẾT-LONG 58 Hàng Bé Hanoi,
Mal-Ind, Haiphong Saigo, Việt-long
Namdjish, Quang-huy Ha-duong.

Những ngubr tri-thao, biết yết
cái-đẹp vè văn-chuong, hây tim
muon vè các hiến sách-lon :

Hai quyển sách mới phát hành
của nhà xuất bản Lütym Lüt-Veng.

TRUYỀN QUÉ

của TRẦN-TIỀU giá 1p00

E

JESUS CHRIST

của Hiếu-uduc

Quyển sách thứ nhất-của-tác
« Những lái-giường-sáng »
tiêu-thuyt-hoa-cuoc doi iai ca dan
nhau kim vè van-phieu xin-giai vè :
M. HÀ-VĂN-THỤC

49 pho Tiens-Sinh, Hanol

Saigon dế khô vè,
Trai di co vay gai vè có con.
Ai đã tung vè Saigon, chua vè
Saigon bay sấp đến Saigon.

Salon một vua thêu, một lòn
ngoc-moi-kho-vang... Nên tim đoc
TÚI BẠC SAIGON

của VŨ XUÂN-TV

do Trung-hiệp Thủ-xá mời phat-hanh,
0560 một cuon, mea buon
co hon hung. Gon mot so rat iai

CƠ TU HỒNG

GIÁC CƠ ĐEN

giá 2500

do Trung-hiệp Thủ-xá mời phat-hanh,
0560 một cuon, mea buon

rất hay 0p60 một số

Người biết xem
văn không thẻ
không đọc

THI VĂN TẬP

của PHAN-MANH-DÀNH

Soạn giả tập Bút-Hoa, quyển sáu
đã được đức Hoàng-thượng
ngự lâm và ân-thưởng kim
khánh cho tác giả.

Sach do cu thuong Phạm-
Quynh de tya, co lam bai rat
tat-tinh va dia-luy-en.

Bà có bón vè các hiến sach
lon giá 2\$20.

NGUYỄN-TRUNG-KHẮC
111 Rue du Cuivre Namdin
xuat-han.

Giáo sư VŨ ÔN

Gõng ngagi : một bì thuât của
phật giáo tại Cao-Mèn, học dàn
di, không kiêng cùi phu-thíc.
Học lối guri thit đã nhiều người
có kết quả mây-mùn. Nhận chura
những bênh-thần kinh, huu-sanh
vô-dưỡng. Coi triết-tu, từ vi
số 2\$, cần-kém tuồi, ngày, giờ,
tháng đẻ, giây vô theo lối guri
thu. Mandat de VŨ ÔN 131 route
de Hué Hanoi Hồi-kém có 0\$ 06

Tất cả danh-đề, bón-phu của mẹ
cùi-kim, nghe-xu vè xung-dang
buoc cuu-mat-bé-má-huong-anh-hung
vè dia-dien trong bò :

Quần - sơn-lon - hiệp

Giá 2500 vè cây hột kiết táo cuu ban
cùi-kim, nghe-xu vè xung-dang
viet các thứ lầu-thuyt vè loig-vô-hip.
Tong se vè rất rõ vè những thid doan ky
tai cùi các tuy-thuong-dang-giang-ho
tai các danh-song-hoang-dao-lịch-suk
nen vè thuyt Trung-hea.

Loại sach-gia - dinh

Trong molt thời kỳ ngai, Tù nay ra
mỗi tuần molt 5\$. Toan nhung truyen
rất hay 0p60 molt số

24. - Hau Hoang-Giang (của NG-VY)

25. - Thap Bao Gang.... (của NG-VY)

26. - Tu Tui Ba Gang.... (của NG-VY)

Edi. BAO - NGOC - 67 Negret

(phò Cùa Nam) Hanoi Tel. 786

...Đến các khí-giới
phòng-không

Cách bắn phi cơ bay nhanh, bay chậm, bay cao, bay thấp

Trong các khí-giới thi khí-giới bắn phi-cơ là thử tối tàn nhẫn và cần phải rất linh-xảo. Sợ khó-khăn trong việc bắn các phi-cơ là ở chỗ cùi diech nhằm đe bắn không ở nguyên một chỗ và di lại trong một khoảng rộng rất nhanh.

Vì như phải bắn một chiếc phi-cơ tốc-lực 540 cây số một giờ — đó là tốc-lực thường của các phi-cơ khu-trục ngay nay — nghĩa là 150 thước tám một giây và bay cao 8.000 thước tám cách xa chỗ đe đại bác, nên đạn của súng cao xạ di nhanh được 500 thước tám một giây thì muôn bắn trúng phi-cơ phải đi tới 16 giây; trong thời hạn đó phi-cơ đã di xa được 2.000 thước tám. Vậy muốn bắn cho trúng đích, cần phải nắm một chỗ ở trước chỗ trống thấy phi-cơ 2.400 thước tám khit bắt đầu bắn ra. Người bắn lại phải tính thế nào cho thời-gian đạn đi lên tới chỗ đó phải bằng với thời-gian phi-cơ di đi sau khi phát trái phá bắn ra. Cố như thế thì bắn mới có thể trúng đích được. Lẽ tự nhiên cái thời gian của hỏa tiễn di cũng phải tính cho đúng với thời hạn trên kia thì mới mong đạn nổ được khi trúng đích.

Việc bắn súng cao xạ càng phiền phức hơn nữa vì phi-cơ bay rất nhanh và chỗ nhằm đe bắn phi-cơ so với chỗ trống thấy phi-cơ thay đổi luôn luôn. Cũng vì thế mà súng cao xạ bắn phải khác các khí-súng và đại-bác trên bộ. Càng khó khăn hơn nữa là vì từ 450 thước tám giờ lên tám giờ trống thường không thể thấy rõ được viên đạn nổ và thời-hạn có thể bắn trúng phi-cơ rất ngắn, chỉ đe một phút là cung.

Các điều cần thiết trong khi một khái súng cao xạ bắn lên

Cá trong hinh vẽ trong bài này thi ta sẽ nhận thấy trong khí súng cao xạ bắn lên, có mấy điều cần thiết. Đầu tiên cũng vậy, địa-thể của phi-cơ so với súng cao xạ có mảng điều sau này:

— Chiều dài theo đường thẳng.

— Góc ở giữa chiều dọc di qua phi-cơ và súng cao xạ và chiều dọc từ chỗ i hòn bắn phi-cơ.

— Góc ở giữa đường thẳng di từ súng cao xạ lên phi-cơ và đường ngang.

Cách đặt các cơ-quan trong bộ đội cao xạ để giữ một nơi có thể bị ném bom vì các phi-cơ phóng pháo từ bên phà lại



A — Đại-bác cao-xạ. B — Đèn chiếu phi-cơ. C — Máy chỉ-huy súng cao-xạ. D — Nơi phi-cơ ném bom. AT — Đường di của trái phá cao-xạ. I — Chiều dài từ phi-cơ đến đại-bác. 1 phút, 2 phút, 3 phút: Thời gian phi-cơ phóng pháo bay hết bao nhiêu tốc lực 305 cây số 1 giờ.

Mỗi nơi máy đó tiếng bát đát nhe tiếng kêu của phi-cơ, R nơi máy chỉ huy bộ đội cao-xạ nhận được phi-cơ, S nơi phi-cơ bay đến lúc bắt đầu bắn, T trái phá gặp phi-cơ.

Thấp; có thê là súng liên-thanh hạng nặng đe bắn các phi-cơ bay cao vba. Dưới 3000 thước tám thì dùng súng liên-thanh cỡ 16 ly đến 40 ly; dưới 2.000 thước tám thì dùng súng liên-thanh cỡ 20 ly và dưới 1.000 thước tám thì dùng súng liên-thanh cỡ 13 ly và dùng những thứ máy nhằm tầm đán hợp với những khí-giới đó. Thê súng cao xạ thường dùng nhất là súng liên-thanh cỡ 37 ly.

Có khí súng cao xạ là những khẩu đại-bác tối tân, như thê đại-bác cao xạ Bofors của Thụy-diển cỡ 75 ly trai phá nặng 6kg,5, lúc bắn ra nhanh 850 thước, mỗi giây và di xa được 16.800 thước (chiều ngang) và 10.000 thước (theo chiều cao) và mỗi phát bắn được 25 phút. Voi đại-bác cao-xạ thi mìn trai phá vba ra trái phá-cơ hoặc hơi ở trái phá phun ra cũng có thê làm ngay-hiem cho phi-cơ. Hơi đó càng lên cao càng mạnh. Cố súng càng lớn thi càng có bắn cao và xa hơn được. Các trái phá thi thường ngoài có vỏ đằng tay cho vào đại-bác nên mỗi phát chỉ có thê bắn được không quá 20 phat.

Còn các khí súng liên-thanh hạng nặng hay nhẹ thi cõi chỉ từ 40 ly giờ xuống. Những đạn súng liên-thanh

và đòn bay thẳng đều có thê bắn được một thời gian dài với nhau.

Về các thứ máy do bắn của phi-cơ và máy đe chỉ-huy véc-bắn súng cao xạ hiện nay mỗi nước dùng một thứ nhung đều chế tạo theo một nguyên-tắc.

Khi những máy đó đã do xong các đường dài, bê cao và tinh dung các góc thi liên bắn ngay cho những người giữ súng cao xạ diết bằng cách bắt một ngon đán hay chỉ vào một cái kim. Các người giữ súng cao xạ chỉ việc bay bânh thi chỉ huy việc hâm bắn cho đúng với các con số đã định trước. Cố máy ném hỏa tiễn cũng dùng theo cách đó.

Súng bắn phi-cơ có nhiều thứ: có thê là những

súng liên-thanh hạng nhẹ đe bắn các phi-cơ bay

TÙNG-HIỆP

Tuần - lè quốc - tè

(tiếp theo trang 3)

uông không có việc gì đáng nói chỉ có tin quân Nga đang cho chở nhiều quân lính, chiến-cụ đến khu Kalinine nhưng việc vận tải đó bị phi-quân Đức ngăn trở nhiều.

Từ mặt trận Bắc Phi vì có nhiều trận bão cát lớn nên cả hai bên đồng-minh và trục đều phải hoãn cuộc hành binh. Đảo Malta lại vừa bị phi-quân Đức Ý đến đánh phá rất dữ.

Ở Madagascar quân Anh vừa chiếm được Ambo-sitra nhưng cuộc kháng chiến của quân Pháp vẫn tiếp tục ở khu vực lõi làm cho quân Anh bị thiệt hại lớn.

Ở Á-dông, vừa có tin quân Nhật đã chiếm xong cả đảo Bornéo của Anh và Hà-lan và đã trùm tiết các đội tàn quân đồng-minh còn lại trên đảo trong các mìn rùng sáu.

Theo một tin Nhật thì vừa rồi báo « Illustrated London News » kiểm diễm lại các sự thật hại của hải-quân Anh có nói rằng trong ba năm chiến-tranh vừa qua Anh đã mất tất cả 164 chiến-hạm trong số đó 51 thiết giáp hạm (Prince of Wales, Repulse, Hood, Barham, Royal Oak), 5 hàng không mẫu hạm (Ark Royal, Courageous, Glorious, Hermes, Eagle), 24 tuần dương hạm và 87 chiếc ngư lôi hạm. Không rõ kí-nghệ Anh có bù nỗi số thiệt hại rất lớn đó không.

Về chính-trị thì Đức vừa cải-hình tin đồn nói Đức có ý muốn giảng hòa với Nga và Anh, Mỹ, Phân-lan cũng cải chính tin đồn nói Thống-chế Mannerheim vẫn đồng với Giáo-hoàng để được giảng hòa với Nga. Ở Mỹ, vừa có luật hạn chế ra lính, số quân Anh-ký hiện nay chỉ có 450.000 người nhưng theo lời tuyên-bố của đại-tá Stimson tổng-trưởng chiến-tranh Mỹ thì sẽ có thể lên tới số 17.000.000 người.

Vẫn-de lập một trận thứ hai vẫn có nhiều người bắn đạn và cho đó là một việc tội quan trọng để thẳng quân « trục » nhưng hiện người ta cũng chưa thể biết được mặt trận đó sẽ lập ở đâu và bao giờ sẽ lập, như hồi mấy tháng trước. Nguyên nhân trong việc này chỉ vì các nước đồng-minh chưa có đủ lực-lượng và chưa đị-bị được sẵn sàng.

M. Wilkie đã thuật khấp từ Trung-dông, Cận-dông, Nga-Sô-Viết, Trung-khanh hiện đã về tới Hoa-thịnh-dốn. Ở trinh của M. Wilkie về cuộc du thuyết đó chắc là có nhiều điều quan-hệ như Tống-thống Roosevelt đã nói nhưng vẫn còn giấu kín chưa công bố.

Vừa rồi một lít quân Hoa-ký đã đến đóng ở nước Libéria (lát ph) và phi-quân Anh, Mỹ đã lập một cách di tuân để bắt bợn tàu ngầm. Việc này đã tỏ ra rằng số thiệt hại về thương thuyền của Anh, Mỹ không phải là nhỏ vây.

BÃ CÓ BẢN

Nước Nhật ngày nay

Mỗi cuộn 1 \$ 20

Mua hình-hoa giao ngay hết 1 \$ 90.

& xa mua xin gửi 1860 (cả trước) yết cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

BÃ CÓ BẢN :

Nhà bên kia

Truyện tâm lý của BỒ-DƯỢC-THU giá 0 \$ 65

Đọc xong cuốn NHÀ BÊN KIA cùa Bồ-đuc-Thu, các bạn sẽ phải ngã mũ ngợi khen hàng thằng, hàng năm về thế sự. Các bạn sẽ có thêm rất nhiều tư tưởng lạc-quan, hay chia sẻ với đồng-nghề. Thực là một áng văn-chương tuyệt-tác, mà là người có học thức thi không ai có thể bì qua.

NGƯỜI THỢ RÈN

Sách Hea Mai số 23 của Nam-Cao giá 0 \$ 12

VỐ ĐỀ

Hea Mai số 24 của Sứu (Nguyễn - Ngọc) giá 0 \$ 12

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

Phản MURAT

THƠM NHẸ, KHÔNG LEM Ổ
CHẤT THIỆT TỐT, TỐT
NGANG HẠNG CÁC HIỆU
PHẨN ÁU, MỸ DANH TIẾNG

PHÂN

SUPER - MURAT

CÓ BỦ 7 MÀU, TỐT THƯỢNG
HÀO HẠNG, MỘT MỸ-PHẨM
CHO CÁC GIAI NHÂN THƯỢNG
DÒI ĐÈ BÌ DỰ TIỆC SANG
Trong mỗi hộp có bún chả Quốc-ngữ
chỉ cách lợn mầu phẩn, cách trang
điểm nốt cá con tẩm cùa mình.

Mi Lan Chau

Việt-nam tình-sử ca của Nguyễn Dan-Tâm

(Tiếp theo)

Thong-dong kè truyện Kim-Quí,

Nào khi trên sóng, nào khi xuồng dàn.

Nào những lúc luận-bàn thế-sự,

Lên-la sang truyện nô thần linh.

Những là chín-dot Loa-thành,

Còn lo chi cuộc an-bình không xong.

Huống hồ tiếng nô đồng Âu-Lạc,

Xưa nay thường cõi bắc lừng danh.

Viện nhà, việc nước, việc minh,

Ni-non, thô-thê, tâm-tinh giải phơi.

Rồi len lén sang nơi cẩm-phủ,

Lều mang vê thần nô Kim-qui.

Công-trinh xưa có nhớ gì,

Gian nguy đầu biêt, nữ-nhi thường-tinh!

Trao quốc-bản, hy-sinh quốc-mệnh,

Siêu lòng hờ, trái lệnh phu-vuong.

Tại ai? tại thiếp, tại chàng,

Biền lồng khai dâ mêm-mang sóng tình!

Cười hớn hở đưa trình nô la.

Này thần kia, théo cùa cho xem.

Nhau trao kỷ-niệm ngàn năm,

Nhau trao nỗi că con tẩm cùa mình.

Ai dâu nỗi vong tình ân-ái,

Ng Quốc-gia, nghiệp-prái làm chí!

Lầy thần, Phò-mã thay đì,

Nô thần, Công-chúa cất vê niêm phong.

Tròn phản-sự, kỳ-công dã trọn,

Còn hãi-la nương chóm nǚ-phèng.

Bán-khoa-lòng lại nhủ lòng,

Dứt day dè lạnh to trùng sso nêu!

Trí làm trai lưu tên sông núi,

Chữ hiếu-trung phái đội trên đầu.

Sinh-ly ai có qua cầu,

Truong phu khô gat mối sập môt bén!

Tinh thời-gian, liên miên dã quá,

Công dã thành, nán-ná không xong.

Nửa mang tinh-ái bén lòng,

Nửa mang nghĩa vụ hiếu-trung cao giầy,

Nên ngọt thè hao gầy, sắc kém,

Buồn lây, nàng ủi yếm hỏi han...

— Rằng từ hai nước kết thân,

Ba nǚ qua, chầu một lần về thăm....

Lại oòn đắng ảm-thảm dường-duc,

Công thái-son hổng chúc mà quên?

Đã toan xin với oa trén,

Nghĩ hồn chí thiết, khé-pé nǚ nhời.

Nay nhân thè-nóng-khổi tinh-lụ,

Duyên trãm-năm còn ở cõi đời.

Đôi tim dà ở đôi noi,

Mông-hòn chảng một phút rời theo nbsu.

Phận làm gái lẽ dẫu lại giữ

Góp anh hùng phung-sự Quốc-gia.

Khẩu-dẫu bài lạy vua cha,

Cho chàng trở gót quê nhà ti lâu.

Thực buôn lạng... gặt đầu y-chuẩn,

Và gởi lời thăm vân Triệu-vuong....

Trang-dinh mươi dặm đường trường,

Song-song tám vò, nhạc vàng rung-rung.

Đường cát xá, bụi hồng cuồn giò,

Rát đói bờ, ngon cỗ xanh-xanh,

Mòng cầu đều bước đua nhanh,

Ring dội ky-mã ý tình rẽ ngang,

Hoa trai rạng vội chiều vàng,

Ngàn lan heo-hút mây hàng lão-dao.

Trai thương vợ rầu rầu nét mặt,

Người vuong duyên, trời bắt buồng to.

Não người chờ một bồng me,

Hẹn trăm năm, phu một giờ, thành không

Cau mày giận Hòa-công khe-khất,

Cho hiếu-tâm lại bắt tình chung.

Máu rơi rộn chảy dày lòng,

Lòng buồng tay khâu, dòng dòng lệ châu.

Lệ châu ngập ngang hầu, khó nói,

Tay cầm tay, khôn hỏi diều chí!

Tràng-dinh quán gần gaken,

Xuống yên, ú-rú nặng ri góit hái.

Trên áu sầu bầy hai quỳnh rụu,

Một vò con huộc chén dày to.

BÁN KHẨP CỦA HÀNG LỚN

Tổng phát hành Bắc-kỳ, Ai-lao

Etablissements VẠN - HÓA

8 rue des Cantonnais — Hanoi

Chén này nhớ bùi năm xưa,
Cái đèn hợp cần được hoa nõn nàng!
Bây giờ nước đôi giòng lặng giải,
Đường chán - rồi ngẩn giải đồng-tâm.
Ni-non đong lè ám thăm;

« Ta vỗ trả nghĩa cao-thâm cho rìa.
« Một mai nén cuộc đời xoay tròn,
« Họa binh-dao lẩn nứa dãy lên...
« Hồng-quân thương bước chính-yên,
« Bóng chim tăm cát đến phen rãi rầu...
« Ta còn biết tim đần người dẹp,
« Nếu chẳng cùng hẹn vết chim bay...»
Mi-chau sững-sốt, lệ đầy,
Lụa lơi chàng mới giải khuỷu dùn dàng:
« Rằng trong cõi hoang-mang trần-lẽ!
« Ai hay đâu số hỷ đặt mình,
« Ngờ đâu nay lúc dũng-trinh,
« Đầu bẳng ai biết thính-linh phong ba.
« Nên liệu trước, rồi ra phông trờ,
« Đứng lo chi, nức-nở làm chi!..

Thiết tha vai tựa, má kè:

« Chúc người thẳng bước ngực về thành-thoi.
Cho trọng đạo tài trai hiếu-lữ,
« Chỉ thương em vò-võ thâm-khuê.

« Mồng-manh chút phản nử-nhi,
Đường xa, xa quá, khó bề theo chân.

« Vắng hóm, sóm
nắng khán xáu tui

« Khô lồng em thuỷ
thái vể không!

« Chán đơn lạnh
ấp có-phóng,

« Một phương trời,
vẫn chờ mong một
người.

« Mai đây nêu sao
rời, vật đổi,

« Duyên ái-án chim nồi ba-sinh.

« Logn-ly, bạch-ngo chảng dàn,

« Nga-nao, em đã dệt thành vú-y...

« Lòng chính-phụ bền selòng a-gỗng,

« É, to tinh sộ lòng heo-may,

« Xin đậm rắc suối đường dài,

« Cho chàng dễ nhận, lạc-loài, vết xe...

« Tim lòng nồng, đurdyne vè có thấy,

« Ấy hồn em nơi ấy đã qua..»

Trùng-phùng biết có hẹn giờ,
Con tằm đến thác vương то mịt-mài...

Bước cao thấp, trùng-dài lồng-biéti,
Vó bạch-cáu mà - mít vè đâu?

Trời hôm, bóng chéch ngang đầu,
Ngày xanh ngả bông ngàn dâu còn gì!
Người lảng-lẽ, ngựa phi nước đại,
Bụi hồng bay, tung giải cát vàng...

Xôi cháo bệ ngọt-đường,
Triệu-Đà trông rỗi nám-phương mong chờ...
Nghe tiếng nhạc xa xa, có phải

Con long-câu của thái-lử vè?
Ung-dung luyến bước mǎ-dẽ,

Kia như Trọng-hủy, oai-nghi đường hoàng!

Giải nhung-yên, đèn vàng phủ-phúc

« Con ra di, phút chốc
ba nǎm..

« Hiển-thân lỗi đạo
tinh thảm,

« Lòng riêng mạn phép
mừng thảm nén công..»



Phụ vương nghe, thoát vùng dung dày.
« — Nô thần, thưa... con lấy vè dày!... »

Lòng kiêu một sớm thà dày.
Tiếng cười ran pháo, hô bầy yến-diện.

Cất chén ngư, cao khen Hoàng-ử,
Rằng: « Phen này oai hổ giương danh.

« Quí-nhân, quí-vật trời dèn,

« Con ơi! quyết nắm Loa-thành trong tay.»

Trời rực rỡ, cờ bay pháp-phóri,
Đà vinh-quang, mong đợi, dâ gân.

Ai xoay trục đất chuyền văn,
Biết rằng gác oán, già-ân lè mì!

(Còn nữa)
NG. ĐÀN-TÂM

Từ trận đánh phá Cracovie ở Ba-lan đến trận đại chiến Stalingrad ở Nga

(tiếp theo trang 7)

hoặc 9 chiếc sang đất Anh ném bom xuống nhiều nơi khắp từ Bắc-hồ đến hòn Ai-nhí-lan. Cũng đêm đó, dân chúng Anh mới được ném mìn bom, đạn của phi-cơ Đức lần đầu. Từ trước phi-quân Đức mới đến đánh pháo trường bay Croydon và các vùng ngoại ô Luân-dôn. Từ hôm đó đến đó, cứ một vài hôm hoặc luôn mấy hôm, lái cò tung đoàn phi-cô phóng pháo hăng nặng Đức và nhiều phi-cô khu-trục di hộ vè để chọc thủng hàng rào ngầm phi-cơ của kinh-dô Anh.

Đêm 26 Ao'th, trên quân cảng Portland một trận khống chiến dữ-dội xảy ra, mỗi bên bị thiệt đến 50 phi-cô.

Từ đầu tháng Septembre 1940 giờ đi, các hàng rào phòng-không của Luân-dôn đã yết dàn, phi-quân có thể bắt đầu đánh phá kinh-thành nước Anh kịch-liệt. Người Anh từ trước vẫn tự phụ rằng cuộc phòng-không của Luân-dôn rất chu đáo, các phi-cô đích, khò lòng qua được hàng rào bằng khí-cầu lơ lửng ở quanh thành đó.

Và nếu có qua được hàng rào đó chăng thì phi-cô Đức còn phải giao chiến với phi-cô khu-trục Anh. Như thế có lợi được vào giữa kinh-dô Anh phi-quân đe át phải thiệt-hại rất lớn.

Từ 7 Septembre giờ đi ta có thể nói là trận khống-chiến trên thành Luân-dôn đã bắt đầu kéo dài mãi đến đầu tháng Novembre mới hết. Trong suốt tam tuần-lê, ngày cũng như đêm, dân thành Luân-dôn từ vua đến quan và dân chúng đều ở trong cảnh thêm-khổ vòi cùng. Riêng mấy đêm đầu từ 7 đến 10 Septembre, số người chết và nạn ném bom ở Luân-dôn đã hơn 1.000, và đến 2 Novembre thì số người chết và các nạn ném bom đã lên tới 15.000 và số người bị thương độ 20.000. Trận khống-chiến lớn lao nhất trên Luân-dôn là vào đêm 15 Septembre 1940. Ngày hôm đó đã có tới 500 phi-cô Đức vĩa các phi-cô phóng-pháo nặng, nhẹ vừa các phi-cô chiến-dấu và khu-trục đã chia nhau tung lớp như lớp sóng trên vòi đánh Luân-dôn. Bên Anh cũng có tối từ 5 đến 6 trăm phi-cô bay lên nghênh địch và trên không trung thành Luân-dôn - vùi vào bóng tối chỉ soi sáng bằng những vụ hỏa tai lớn do bom ném lửa châm lèn - đã sẩy ra một trận khống-chiến chưa từng thấy có trong lịch-sử phi-quân. Tin Anh báo có 185 phi-cô Đức bị hạ trong ngày hôm đó, thông-cáo Đức cũng nói có 125 phi-cô Anh bị hủy và hả, tính tất cả hai bên thiệt hại 310 phi-cô trong một ngày. Ngày hôm sau, tổng-trưởng không quân Đức, Thống-chế Goering,

cưỡi một chiếc phi-cô bay sang Luân-dôn để tự mắt minh nhận xét và ngắm một cách thỏa thích những cuộc tàn phá ghê gớm do phi-quân Đức đã cùi đồng chát lèn trên kinh-dô Anh-cat-lợi.

Chính trong hồi này, hoàng-cung của Anh hoàng-lão dài Buckingham, đã bị trúng bom sạt mất một góc (dầu Septembre), Hà nguy viện Anh và nhiều nhà thờ ở trong thành Luân-dôn là những kỳ công kiến trúc của loài người đã bị phá hủy.

Từ 16 Septembre 1940, các cuộc đánh phá ban ngày dần bớt di nhường chỗ cho các cuộc ném bom về đêm. Đức đã dùng cả thư phi-cô khu-trục Messerschmitt 109 cho mang bom và thư phi-cô phóng-pháo Heinkel 118 để đánh lối qua lớn như kiểu phi-cô Junker 87 B từ Siukas da nói kỹ trong số báo trước.

Sau một thời-kỳ tàn phá dài suốt gần hai tháng giời, đến 2 Novembre, là đêm thứ nhất trong thành Luân-dôn không có báo động.

Từ Novembre giờ đi, phi-quân Đức dần dần, bớt công-kích kinh-thành Luân-dôn và chú trọng vào các thị-trấn kỵ-nghệ của Anh. Ngày 11 Nov., lần đầu người ta thấy phi-cô Y diri với các phi-cô Đức sang đánh Anh để báo thù việc phi-quân Anh đánh phá Turin và miền Bắc nước Ý.

Đến 14 Novembre, thị-trấn Coventry ở quận Midland là nơi trung tâm diêm ché tạo phi-cô Anh bị phi-quân Y đến đánh một cách bất ngờ. Đến hôm đó tất cả có 500 chiếc phi-cô phóng-pháo Đức chia làm nhiều lớp kéo đến tiếp tục ném đánh phá Coventry rất kịch liệt suốt trong mấy giờ. Trước hết phi-quân Đức ném nhiều bom ném lửa lùm nhùm lên nhiều đám cháy lớn trong thành-phố để soi đường cho các đoàn phi-cô theo sau có thể theo ánh lửa sáng mà ném những quả bom 500 cân xổng. Về vụ ném bom này, kỵ-nghệ ché tạo phi-cô Anh đã bị thiệt hại rất lớn, đến mấy tháng sau moi vẫn hồi phục. Cuộc đánh phá Coventry người ta cho là một cuộc ném bom ghê gớm nhất, trong các thị-trấn Anh không thị-trấn nào thiệt hại bằng. Vì phi-quân Đức do nhiều phía bay tới và bay ở nhiều hướng tăng cao khác nhau nên công cảo xạ khó lòng bắn trúng và các phi-cô khu-trục Anh cũng không thể ngăn cản được.

Sau trận Coventry, phi-quân Đức còn dùng chiến lược đó để đánh phá các thị-trấn kỵ-nghệ khác như Birmingham, Bristol, Southampton,

Chính vào hồi này một phi-công Anh trung-tá không-quân Wielck, người đã thắng phi-quân Đức hơn 50 trận, đã bị thiệt mạng trong một cuộc không-chiến.

Bước sang Décembre, các cuộc công-phá thưa dần nhưng ngày 9 Décembre, Luân-dôn còn bị 700 phi-cô Đức lần lượt thay phiên nhau đánh phá và némつい 800 tấn bom trong một đêm. Trong hai ngày 21 và 22 Décembre, Liverpool và Manchester bị ném bom rất dữ-dội. Đến đây vừa kết liễu mùa tấn công 1940. Đáp lại các cuộc đánh phá kinh-liệt trên đất Anh, phi-quân Anh cũng nhiều lần bay sang Đức đánh phá Bá-linh cùng các thị-trấn kỵ-nghệ miền sông Rhin và miền Hambourg để giài thù lai.

Bước sang mùa hè 1941 vì Đức đánh Nga nên phải đem một số lớn phi-quân sang mặt trận phía đông. Vì thế từ năm ngoái đến nay Anh mới tránh khỏi các vụ ném bom ghê gớm và phi-quân Anh Mỹ mới có thể lần lượt đến đánh phá các thị trấn kỵ-nghệ Đức như Lubeck Rostock, Cologne, Brême một ngày một thêm dữ dội hơn. Phi-quân Đức vẫn đáp lại bằng cách đánh phá các nơi trung tâm diều-ký Anh.

Người ta đoán là 1943 là hồi Anh Mỹ sẽ chế tạo được thêm nhiều phi-cô hơn nữa sẽ có những trận ném bom và không chiến vô cùng dữ dội trên đất Đức và trên đất Âu-châu.

Nhưng điều sao ta cũng nên biết phi-quân chỉ giúp quân đội trong việc tàn phá bên địch để gây sự khủng bố trong dân chúng địch quốc chứ một mình phi-quân không thể nào đem lại sự toàn thắng cho một nước.

Các cuộc không-chiến trên đất Nga

Từ 22 Juin 1941, chiến-tranh đã lan tới đất Nga. Từ đó trở đi, ta mới được thấy những trận đánh cực lớn lao kinh liệt cả về lực và phi-quân. Ngay từ hôm nay khai chiến người ta đã thấy phi-quân Đức dùng hàng nghìn phi-cô di đánh các co-quan quân-sự, các nơi trung-trung quân đội và chiếm sáu của Nga. Ta nên nhận rằng ở đất Nga, phi-quân Đức chỉ dùng về việc trợ lực cho lực-quân và các bộ đội thiết-giáp để pháo phòng tuyến bên địch. Trong các trận ở Bialystok, Minsk và các trận công-phá phòng-tuyến Staline, phi-quân Đức đã cùng với các đội thiết-giáp chiếm công-dầu. Rất ít khi ta thấy phi-quân Đức hành động một mình như trong cuộc tấn-công bằng phi-cô sang Anh, trừ những lúc phi-quân Đức dinh bom xuống Leningrad, Mac-tu-khoa, Corki và các thị-trấn, các đường giao-thông ở phía sau hàng-tren bên địch. Nhưng điều sao, các cuộc ném bom ở Nga vẫn chưa kinh liệt bằng các vụ đánh phá trên đất Anh hồi nứa năm 1940 và sau.

Đến khi cuộc tấn-công mùa hè năm nay bắt đầu ở mặt trận phía Đông, Đức vẫn dùng rất nhiều phi-quân. Trong các trận ở bán đảo Kerch, ở quân-cảng Sébastopol, ở Kharkov, ở khuyêng Sông Don, ở Caucasus và sau cùng ở Stalingrad, ta vẫn thấy phi-quân Đức giữ địa vị rất trọng yếu và luôn luôn phụ lục với lực-quân. Cả về phía quân Nga cũng đã dùng đến phi-quân rất nhiều. Cả khi cả hai bên dùng phi-quân để thay pháo binh/phá hàng-trận và các pháo-dài trước khi cho lực-quân công-kích. Nhất là trong trận đại-chiến ở Stalingrad hiện đang còn diễn, phi-quân Đức càng hoạt động dữ. Theo các tin vò-tuyên-diện hàng ngày thì mỗi ngày có tới ba ngàn phi-cô và 60 sư đoàn bộ-binh Đức đánh vào thị-trấn thép và cái «khoa» trên sông Volga - Vè trận Sébastopol, người ta tính ra số bom đạn bắn xuống quân-cảng Nga ở bán đảo Crimea, trong hơn 20 ngày có tới hơn 1 triệu tấn. Còn ở Stalingrad thì các cuộc đánh phá bằng phi-cô bay tùng lớp tiếp tục nhau còn kinh liệt và thiệt hại hơn cả những trận ném bom dữ dội nhất ở Anh (Coventry và Luân-dôn).

Mặc hay, trong thành Stalingrad, một thành phố rất lớn kèo dài trên 40 cây số dọc bờ sông Volga, không còn mấy nhà đứng vững nữa. Dưới trận mưa bom, đại của phi-cô và đại-bắc, Stalingrad chỉ còn là những đồng gach ngói nát, gác dò có những pháo đài ngầm của quân Nga hiện ra khi quân Đức tiến đến.

Ta có thể nói là ở mặt trận phía Đông cả Đức và Nga đã dùng rất nhiều phi-cô và cả hai bên đều có một số phi-cô khá lớn.

Trong cuộc chiến tranh Nga-Đức vì khoảng rộng mèm mông của mặt trận, nên phi-cô đã thành thử chiến-cụ rất cần, đó là thử giới đê công-kích, để đánh phá bên địch, lại vừa là những thử xe vận-tải khi giới, lượng-thực từ phía sau ra các mặt trận. Ta phải đợi ít lâu nữa hoặc khi chiến tranh kết liễu mới có thể nói rõ về những trận không-chiến lớn lao và công dụng của phi-quân tại mặt trận phia Đông.

Một mình phi-quân không thể đem lại sự toàn thắng được nhưng ta nên biết rằng đó là thử chiến-cụ rất cần và rất đặc lực để giáp cho nước nào muốn giữ phần thắng lợi sau cùng,

HÔNG-LAM

ĐÃ CÓ BẢN : *Chuyện võ lý*

* phi-miễn luận
của Làng Nhàn Phùng Tất Bắc
tập của Nguyễn Giang Giá 1920
Nhà xuất bản «MỚI» 57 Phúc-Kiến Hanoi



*Hồng-Phong viết theo lời cò giáo Nguyễn-Thi-Nh. kề lại
Chuyện thật một thiếu nữ lâm lõi kết hôn với anh chàng đốt
tát mà sau cảm hóa khuyên khích chàng làm nên danh phẩn*
(Tiếp theo)

«Sự nhả đại-khai thế đấy, cho nên lần
này mà chỉ gửi được cho con ba trăm và thứ
thật từ sáu hét phương lo chạy; dù mà thương
«yêu hai con đến thế nào dù nữa, bây giờ
«cũng chẳng tìm đâu ra tiền, vay mượn cũng
«chẳng có ai cho.

«Má tuồng vợ chồng nên thu xếp mà vè thi
«hon. Không thiếu gì nhà giàu ở Lục-linh dã
«phải gọi con ở bên tây bỏ học trở về, vì lẽ
«kiếm tiền cấp dưỡng không nỗi. Ông con
«không có só-mệnh đồ đạt ông kia ông nọ thi
«thôi, đánh về bên này tìm việc xi xảng gié
«mà làm; chử ở bên ấy, mà không thể gửi
«tiền cho nữa, thì hai
«vợ chồng làm sao
«mà sống?

«Nó chịu vè thi
«dành giây thép ngay
«cho mà biêt, mà
«dành phái thủ thật
«với ba con, có vay
«mượn dù hai xuất
«tiền tàu, gửi sang
«cho mà vè.

«Vân... Vân....

Kiên-mộ xem thư đến đây, giựt mình tái
mặt đến đó. Thất vọng tràn ngập cả tâm não
chàng.

Đối diện Minh-cầm ngồi khóc âm-ý.

Chết chua! Bây giờ làm thế nào? Vẽ mà đờ
đang thi không lẽ vát mặt vè; nhưng có ở lại
đến lúc kết quả thành công, thi lấy cách gì mà
sống?

Cái đòn hỏi ấy, chắc hẳn đang nhào lộn
tung phèo trong trí nghĩ của hai vợ chồng.

Nàng ngang mặt lên hỏi chồng, có vẻ trống
rất thương hại:

Tóm tắt những kỷ trước

Nhờ có tài lập họa, Kiên-mộ - một tài diem
đang đót nén - là my được Minh-Cầm, con gái một
nhà triều - phủ Kiên-mộ bị Đen-hùng-Tin - một
giang-hồ cưỡng-đạo - bắt đón ra cù-lao Phú-quốc.

Khôn quan giao lao khoe, Minh-Cầm vayt bê
túi chung đem về khuyến khích khôn tu dinh,
phản đấu, lấy sự học để thầy lối xua.

Sau khi đón Tú-tài tay phàn thứ nhất, Lam-kiên
Mộc vượt biển băng cách «đè ho», sang du-học
hàng Pháp. Sau khi ký - thán con cho mẹ, Minh-cầm
để tay sang Pháp để chém nom và đắc thức chồng hạc

- Chỉ độ tám chín tháng nứa thôi.

- Vợ chồng chết sống có nhau, minh dã
quyet ở đến bao giờ, tôi cũng theo minh đến
lúc ấy, nhưng khốn nỗi vẫn-de sinh-hoạt,
chung ta phải tìm cách giải quyết thế nào?

- Ấy, bao nhiêu sự khó đều quý-tụ ở
đây cả.

Nàng ngâm-nghỉ một lát, như bật ra một ý
kiến gì hay ở trong trí, liền vỗ vai chồng và
hỏi?

- Minh thường nói Coty vẫn só bụng yêu
minh hiền-tanh, nǎm học và hơi có tai?

— Cảnh thế! Chèng đáp. Có lần ông đã tặng tôi đến hai nghìn quan tiền sách, mình không nhớ?

— Nếu thế, thì mình đánh bạo kêu gọi lầm lòng hiểu nghĩa liên tài của người ấy thử xem. May ra mình tìm được phương-pháp học uối mày tháng nữa. Còn tôi, tôi sẽ tìm việc làm để tự mưu sinh được, không lo.

Chàng bỗng tươi tỉnh:

— Ô! Cái ý kiến của mình thế mà bay đấy .. Tôi bài-phục bà Gia-cát bà tôi .. Đè tôi si túc khéo, minh nghe.

Dứt lời, chàng đội mũ đi ngay.

XIII

125 nghìn quan, món quà cứu-tinh ông nhặc

Chàng đi thẳng một mạch đến nhà báo « Ami du Peuple », một cơ-quan thuộc vphé phe, chính ông Coty là chủ-nhiệm.

Ông này — có tên là vua nước hoa, vì đã chi-tạo ra các thứ hương-du hương-thủy, hiệu là Coty, nổi danh khắp thế-giới — vốn người đảo Corse, lúc mới đến Paris, làm một thày thuỷ-kỹ xoàng ở một xưởng cồng-nghệ, lương tháng dăm sáu trăm quan. Sau tò-mò tiếc náo, nghĩ ra được một phương-pháp cắt nước hoa thơm ngát, đặc biệt, rồi xoay được ít vốn dể ra làm riêng; lại knéo đặt cái hiệu là Coty nghe hay hay, đẽ nhót, từ đó càng ngày tẩy mãi lên.

Khổng dãy mười năm, nghiêm-nhiên làm chủ một nhà m'ý nước hoa rất to, xây dựng nên cơ-nghiệp đồ-sộ có đến một hai trăm triệu. Nước hoa Coty canh-tranh và được hoan-nghinh đú quâ, đánh át cả những hàng thương-pt ẩm bén Mỹ; đến nỗi một nhà xuất-sản Mỹ phải chịu trả cho ông Coty mười triệu đô-la, chỉ mua cái quyền-lợi được dán nhän-hiệu Coty ngoài ve, còn nước hoa bên trong thì của họ cát lây. Mới ngày nào chì là thày ký hênh hoa, bây giờ có lầu-dài ở Paris, có biệt thự ở Corse, có nhà nghỉ mát lồng-lây ở Nice, sang-sướng như bực đế-vuong.

Sau khi lâm nén ức triệu rồ, ông Coty lại chán ghét nước hoa, ham thích làm bài viết văn, hoạt động chính-trị. Tung ra hàng triều đè mua tờ nhật báo này, hàng triều đè mờ thêm tuần-san kia; thay đổi phong tài hóa thư nhän tâm, kết giao với những người có tên tuổi trong văn-dân chính-gí.

Thì ra đời nào xứ nào cũng có hạng giàu rủng mẻ như thế: cứ tưởng mình có tiền, có

nhiều tiền, tức thị trỏ nên một nhà viết văn làm báo ngay được, chả cần phải có điều kiện gì khác hơn. Cố biết đâu cái nghề này, không phải chỉ có tiền mà dù nǎm chắc thành công chỉ-huy như ý.

Ngoài ra tờ « Ami du Peuple » xuất-bản hằng ngày, chính ông Coty chủ-rưng, viết bài ký tên luon luon, còn một tờ hàng ngày khác và hai tờ tuần-báo nữa, cũng là của ông, hoặc xuất vền kinh-doanh, hoặc có quyển xem xét. Nhưng chẳng báo nào được thiên hạ hoan-nghenh. Phải biết người đời khó tính và rất xèng: nước hoa Coty ai cũng thích dùng, nhưng bài văn tờ báo Coty thì người ta không muốn đọc.

Báo ông làm, vẫn ông vết, thật không có



hương vị tiếc tăm cho bằng nước hoa ông ché-tạo m'ec dầu, ông vẫn cố sức theo đuổi. Bảo với bồ, chẳng được lãi xu nào hic chờ, mỗi năm lại phải bỏ thêm vào hàng chục triều đè hù đắp, nuôi sống nó. Thành ra chỉ vì thích nghề làm văn viết báo, mà ông phải lốn bao dăm-mòn những con số triệu đè do nước hoa đem lại. Đến bời ông qua đời, hình như sản-nghiệp không còn gì, cho nên có người đã bảo ông hy-sinh và mayet-nghiệp vi nhnh làm báo.

Tuy vậy, sinh-bình ông có một tíu cách đáng khen đáng quý, là có độ lượng hào hiệp đè với những người hiếu học. Chắc ông tự

nghĩ mình thuở nhỏ đã nhỡ thời không được học nhiều, bày giờ trời cho giàu có, mình nên giúp đỡ cho bạn hậu tiễn, cho học trò nghèo, kéo họ phải vì thiêu-thốn mà học hành đở dang, tội-chết.

Ông hết lòng cưu-trợ và khuyên khích bạn trẻ hiếu học. Một người hàn-sí đã đến gõ cửa nhà ông, không khi nào di ra về trong túi không có một số tiền ít nhiều và bên tai không in những lời yên ủi, bùa-hẹn. Thật, ông không phải là nhà giàu keo bần, ích kỵ như người ta. Nghe nói trường nà có một người học trò châm chì, có tài, bao giờ ông cũng để ý, gởi đến tận nhà, tặng cho sách vở để khuyến khích: nếu là con nhà nghèò thi ông sẵn sàng giúp đỡ, bo được học đến nơi, đè n chón.

Túc nhau năm trước, nghe chuyện một nhà giáo-su ở trường Cao-dâng khoa-học, khoe mình có một học sinh da vàng thông minh cẩm chỉ lá thường, cách tuấn-lè sau, ông mời đến nhà chơi và tặng cho sáu vò đồng hai ba nghìn quan.

— Người học-sinh da vàng ấy chính là Kiều-moc.

Từ đây thanh quen, thỉnh thoảng chàng đi lại thăm ông, coi ông như bực an-nhanh tường-giá. Cố lán, chàng ngò ý mai sau học xong về xú, cũng muôn kim-doanh công-nghệ nước hoa, vì trong xú có nhiều thày hoa dũng được, như hoa bưởi, hoa ngoc-lan chẳng hạn. Ông nghe rồi vui vẻ khuyên bảo:

— Anh cố học cho thành-tà đi. Sư-bộc là chia-khoa bách-hop, mở cửa-sự-nghiệp nào chả được!

(Còn nữa)
HỒNG-PHONG



SAVON DENTIFRICE
EXTRA-DOUX — DE GOUT FRANCAIS

AGENTS (Éts. TU SON — Phanrang
GÉNÉRAUX (Éts. RISON — 116 Espagne Saigon
Cần người làm Tông phát hành savon KOL pour l'Admiration 323, Marias Cuolon.

NHỮNG TÁC PHẨM CỦA LÊ-VĂN-TRƯƠNG

KẾ ĐẾN SAU \$150

HAI NGƯỜI BẠN 1,20

NHỮNG KẾ CỘ LONG 1,20

ĐẦU BẠC ĐẦU XANH 1,00

HAI TÂM HỒN (sắp có bán)

(Mua sách từ 5\$00 tiề lén, có quà biếu)

MANDAT GỬI CHO :

Nhà xuất-bản Bébi-Món 62 Takou — Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :

Văn lang dung sỉ

I và II

truyện dã sử của Bạch Quang mỗi cuốn \$050

ĐÃ CÓ BẢN :

Hai giờ đêm nay

truyện trinh-thám của B.H.P — Giá \$050

Mua một cuốn gửi thêm \$030 cước, không bao-linh-hoá giao ngan

HÀN — THUYỀN 71 TIỀN TSIN — HANOI

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Á-iào	18\$00	\$325	\$275
Nam-kỳ, Cao-môn .. .	12,00	6,25	3,25
Nguyệt-quốc và Công-số .. .	24,00	12,00	6,00
Mua báo phải trả tiền trước			
Mandat zia đê:			
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT HANOI			

CAC GIA-BÌNH NÈN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyễn

1) Thuốc đau dạ dày Điều - Nguyễn

2) Thuốc ho gió .. . Điều - Nguyễn

3) Thuốc ho no .. . Điều - Nguyễn

4) Thuốc bã thán .. . Điều - Nguyễn

5) Thuốc bã huyết .. . Điều - Nguyễn

6) Thuốc cảm-tý .. . Điều - Nguyễn

7) Thuốc sam sái .. . Điều - Nguyễn

Tổng - cục : 125 Hàng Bông Hanoi

Đại lý: Đức-thắng, Mai-Linh, Nam-tiến: Saigon

Nam-cường: Mytho, Vinh-hung Vientiane

Edizioni hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân n°

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân

36, Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

Tirage 16.000 exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG.DAİN-VUONG

Vietnam 350