

TRUNG-BẮC

CHỦ-NHẬT

NGUYỄN DOÀN VƯƠNG CHỦ TRƯỞNG

GERALD
PHOTOGRAPH
NSA 2039

SỔ PHI CƠ
TẬP I

18 OCTOBRE 1942

SỐ 132

**Người biết xem
văn không thể
không đọc**

THI VĂN TẬP của PHAN - MẠNH - DÀNH

Soạn giả tập Bút-Hos, quyền sách
đã được đức họ Hoàng - trưởng
nguy lâm và ân thường - kim
khanh cho tác giả.

Sach do cu thuong Pham-
Quynh de tya, co lam bai rai
tai tinh va dieu luyen.

Đã có ban o các hiệu sách
lớn gía 220.

Nguyễn-trung-Khắc
117 Rue du Cuivre Namdaik
xuất bản.

Muốn dào 100 cho nước nhà sau này,
một lớp thanh niên xứng đáng, chừng
ia, nhất là các bạn già ngày nay già
đến nén đọc sách

GIAO-DỤC NHI-BỘNG

có tên giải đúc hoàn toàn nhất của
hà Bát Phượng, hội trướng hội nữ
công Hué. Cố ta - cùa quan Nguyễn
thượng thò bộ Quốc-đảng-giáo-dục :
Phạm-Quynh, Lê-cửu Hanoi xuất bản
in toàn giấy thương 100, 200 trang
kho 18 x 24, giá 15.500. Xưa đặt mua trả
kèo hét. Có riêng một loại sách quý
đóng bìa da chất vàng, giá 75.000 và một
loại bìa vải chất vàng, giá 35.000 đàm
cho các bạn già xem. Xìn tiền đặt
mua trước ty kíp. Cuốn sách quý này
sẽ là một tang phẩm trong nhà và hữu
ynch sẽ cao hơn mua tăng đón qua tận
hòn trong nhà em.

Ed., Lê-Cường 75 Paniers Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :
Hồng mày chiêu
của THẾ-DƯ

Đây là một cuốn xã-hội tiểu-thuyết đã
được giải thưởng của Tý-lục Văn-Đoàn
Văn-tá-theyp và rất thành công như
các bạn nam mồm văn chương và
công-nâm có một cuộn trong lịch-viết
gia-nâm. Sách in đẹp, dày trên 20
trang giá 18.40, do nhà

HƯƠNG - SON
97, Hàng Bông Hanoi xuất bản

Bô thện tiêu độc

Thực uống : tiêu, húng, nhài dứa, ngôa
lô dòi dọc hoa liễu phai ra, lớp 1860
dừa ta 23, mít 25. Xa gỏi Hồi hoa
giao ngái.

Nhà thuốc TÉ - DÂN

Bati-ly - Haiphong : Mai Linh 06-02 Cầu
Nam-danh : Việt-Lon 26 Bến chí.
Phát-thợ : Van - 186 gác tình, Hàng
sau. Chi-Tuross 36 gác Marchand.

Các ngài hãy dùng :

PHẦN TRỊ BÔNG-DƯƠNG

(Graphic Indestinois)

Mô-181 phò hàng Bông - Hanoi
Hà-ly - Haiphong : Mai Linh 06-02 Cầu
Nam-danh : Việt-Lon 26 Bến chí.
Phát-thợ : Van - 186 gác tình, Hàng
sau. Chi-Tuross 36 gác Marchand

SỞ GIAO-DỊCH

Ets. TRỊNH - BÌNH - NHÍ

133 A. Avenue Paul Doumer Haiphong

Ad. Tel. AN-NHÌ Haiphong Tel. 707.

Cần dài-ly khấp Đông-duong

ĐA CÓ SÁV KHẨU CÁC HIỆU SÁCH LỚN

DICTIONNAIRE

FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS
(avec notions de grammaire)
par Kuchi Katauro
& Trâu - Ngoc - Chau

Nhà in THIỆN - PHONG - 94 Rue Charres

Tel. N. 1509 Hanoi

xuất-bản va phát-hành

THUỐC NHẬT

Nhập-cảng-trước-nhất
Bán-buôn-nhiều-nhất.

Gia-ré-nhất.

DỨC - THẮNG

IMPORT - EXPORT

80 rue des Médiocrités Hanoi

produits chimiques-photographiques-electricité-quincaillerie-machines divers

PHÔNG-TỊCH

« CON CHIM »

Ấn nón với tăm ngòi thường!

Còn nón với đũi làm giương nón ngay.

Đục hình đường lùn no say!

Phỏng-Tịch hòn ỷ xưa già hồn hồn.

Đóng Phông-Tích « Con chim » 0520

Thay dế chún

Các tinhักษ Đông-duong có Đại-ty

số treo bìa tròn. Liền to 12grs 0525

liều bê 0grs 0.30.

Tất cả danh-iry, bồn-phien của một
kết-cam kiềm, nghìn vú xíng đang bắt
buộc của một bón-má huyong anh-hàng
sẽ điều-trong bō:

Quần - sơn lão - hiệp

Giá 2500 do cây bón-kết-tác của bạn

THÀNH-BÌNH, một nhà văn chuyên

viết các-thủ iêu-thuyt về loài vòi hiếp.

Tổng số lát rõ rõ về những thủ đoạn kỵ

tai của các tay-thuong Đông-giang hò

lại các danh sơn-bóng, đảo và lich-sử

nên vòi-thuyt Trung-hoa.

Loại-sách gia - dịch

Trong mỗi thời kỳ ngl. từ nay ra

mỗi tuần-mỗi số. Toàn những truyện

rất hay 0510 một số

24. - Hán-Hoàng-Giang (cùm NG-VY)

25. - Tháp-Bao-Án (cùm NG-VY)

26. - Tú-Ba Gang (cùm NG-VY)

Ed. BÁO - NGỌC - 67 Negret

(phố Cửa-Nam) Hanoi Tel. 786

TUẦN - LỄ QUỐC - TẾ

Trong tuần lễ vừa qua, linh hinh các mặt trận ở Nga cũng như ở các miền khác không có gì thay đổi lắm. Tại Stalingrad, các trận chiến đấu vẫn rất kịch liệt và ở phía Bắc và phía Nam thị trấn Hồng-quân phản công rất dữ nhưng đã bị đánh lui cả. Trong thị trấn, quân Đức vẫn cảng ngay cảng chiếm thêm đất đai và các khu nhà cửa. Từ 3, 4 hôm nay, các nhà quản sự rất chà ý đến các trận ở trong khuỷu sông Don là nơi quân Nga đã vượt qua sông Song. Thị trấn này được phòng tuyến Đức trên một quãng độ 2 cây số và vẫn giữ nguyên được trận thế đó. Hiện nay hai quân vẫn đánh nhau rất dữ trong khu đó và có tin quân Nga tại đây mới chiếm được một nơi căn cứ trên bờ phía Tây sông Don.

Các nhà quản sát về quân sự trung lập cho rằng chiến-sự trong khu khuỷu sông Don này vẫn có lợi cho Nga nhưng cũng không lòng mà thấy đội được vân-mệnh « thành-thép » tức Stalingrad.

M. Harold King phóng - viên hằng Reuter & Mac-tu-Khoa, vừa rồ. xéi về tinh-ninh-quản-sự của Nga và Đức có viết rằng : « Đức có giờ được phóng - tuyen-mùa đông ở Nga. Chẳng là tùy ở kết quả trận đại chiến Stalingrad » Như thế thị trấn Stalingrad rất là quan hệ về mặt quản-sự, có chiếm được thị trấn đó thì quân Đức trong mùa đông này mới kiềm soát được đường giao thông trên sông Volga là một đường vận-tai-luong thực và đầu-hồ rất quan hệ cho Nga và mới mong có thể tiến sâu vào miền Caucasus và đến bờ Lý-hai được.

Cuộc tấn-công của Hồng-quân trong khuỷu giữa-sông Don và sông Volga có thể làm ngán trở cho cuộc tấn-công của Đức ở miền Nam. Có lẽ vì thế mà gần đây quân Đức chỉ tiến được một cách rất chậm ở miền sông Terek. Một tin nói rằng quân Đức đã khởi cuộc tấn-công ở khu Kalmonks để tiến

đến Astrakhan linh đó có lẽ còn quá sớm. Tin ngày 7 Oktobre nói quân Đức đã chiếm được Malgobek một thị trấn nhỏ ở phía Nam Mozdok cách độ 30 cây số, thuộc vào khu mỏ dầu hồ Grosny. Đầu sau ta nên nhận rằng trong mấy tuần lễ nay, quân Đức ở Caucasus đã tiến một cách rất là khó khăn.

Ở Nga vừa có một cuộc thay đổi lớn trong bộ lối cao-ti lện Hồng - quân đỗ là tinh-thể Thống-chế Shaposhnikov được cử làm Tổng-lu-lện Hồng-quân thay Stalin. Nhà đắc tài đỗ hiện chỉ còn giữ chức Tổng-lu-lện Bộ Quốc-phòng mà thôi. Anh hùng này ngày nay quyền hạn của các nhà quản-sự Nga đã tăng thêm nhiều và các nhà chính-trị trong đảng Cộng-sản sẽ không can thiệp vào việc quản-như trước nra.

Chang-có là một đạo sác-lệnh của Hội-tru-đường Hội-nghị tịt cao ở Nga (Soviet supreme) đã bãi ngạch các Ủy-viên Cảnh-trị trong quân đội Nga. Một đạo sác-lệnh nra định rõ cách thức việc hợp nhau các ngạch chính-trị và quản-sự do Stalin ký tên.

Hôm vừa rồi Stalin dáp một nhà báo Mỹ dâng ý kiến về mảng vấn đề quan-hệ như sau này

1) Vẫn để lập một trận-thứ hãi chiến một địa vị quan-hệ vào hàng nhau trong dư-luận Nga.

2) Việc đồng-minh giáp Nga nra để so với việc Nga giáp đồng-minh bằng cách giáp được một số lớn-quân Đức ở phía Đông-thì chưa có hiệu lực rắng. Muốn cho việc giáp đỡ đó tăng thêm thì chỉ có một việc cần kip là các nước đồng-minh phải minh-ray.

3) Cần về lực-lượng kháng-chiến của Nga thi Stalin cho là không kém gì của Đức.

Một tin tuyen bō của Stalin đã có ảnh hưởng rất lớn trong các giới quản-sự, chính-trị và trong dư-luận các nước Anh, Mỹ.

(Xem tiếp trang 35)

Thuốc - phiện

xuất-bản nay mai

LỊCH - SỬ' PHI - CƠ'



Một kiểu máy bay năm 1906

Phi cơ trong con ná' của chúng ta ngày nay là một vật rất thường, vì chúng ta được trông thấy luôn, không phải là một việc kỳ diệu như máy chém nấu v.v trước nữa.

Nhưng phi cơ cũng như các máy móc khác phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn mới trở nên hoàn toàn được như ngày nay.

Lịch sử phi cơ rết dài. Các món điều giản dị nhất mà ai ai cũng nhận thấy là sở dĩ người ta nghĩ ra phi cơ chính vì người ta trông thấy chim bay. Trong khi quan sát chim bay, người ta biết rằng một vật nặng có thể bay trong không-trung được.

Năm 1868, tờ báo « Hàng không » thứ nhất ra đời ở Paris, nhan đề là báo « Aéronautique ». Đến năm 1872, tờ báo đó trở nên có quan hệ với Hàng-không Pháp. Một vị y sĩ tên là *Hureau de Ville-neuve* viết nhiều bài trên mặt

tờ báo đó có động công ci ứng lùn ý về vấn đề « phi hành ». Vẽ sau, nhờ có ảnh hưởng của những bài báo đó mà người ta bắt đầu chế ra được những con chim nhân-tạo.

Chúng ta lại nên nhớ từ năm 1871, một viên sĩ quan thuộc ngạch thủy quân tên là Penaud đã biết làm những đồ chơi cản nặng 16 gr, bê dài độ 50 cm, phia trước có một cái chân vịt chuyên động bằng một sợi cao su và có thể bay trong không-trung được chừng 40 thước. Ông Penaud nghiên cứu rất kỹ về vấn đề phi hành và viết thành một cuốn sách trong đó có ghi nhiều ý-nghĩ rất hay. Năm

Hoa Mai - Phong
biểu hiệu về đẹp quý phái.

Hiệu may có tiếng
nhất của ban gái
N° 7 HÀNG QUẬT -- HANOI

1875, viên binh lâm khoa học nước Pháp bao thường, nhưng vì ông mệt sớm, nên không đủ thời giờ theo đuổi vấn đề đó cho đến cùng.

Ngoài ra, như ghi có trong với việc hàng không, chúng ta còn nên nhắc đến tên ông Louis Moulard, bôn-bán ở

thành Caen, dùng những thí giò nhàn rỗi quan sát các loài chim ở Au-cập, rồi viết ra cuốn sách « Không-trung ». Trong sách đó, ông nêu luận nhiều điều quá hào, nên bị nhiều người đương thời công kích. Vẽ sau, ông có viết một cuốn sách khác « Bay không đập cánh », nhưng không có dù tiền xuất bản. Người ta nói năm 1896, ông có làm một cái máy bay không động-co đe bay trong không-trung, nhưng cái máy đó không được công chúng chú ý mấy. Đến năm 1897, ông từ trần, không ai nhắc đến tên nữa.

Cách chép, chiếc phi cơ thứ nhất chờ khánh là do nhà kỹ nghệ có tiếng tên là Ram Mareim (người Anh) chế ra trước hết. Ông này làm nghề đúc súng trên thành, nên có tiền làm việc to lớn đó. Chiếc phi cơ này chế tạo vào quãng năm 1880 và năm 1881, cánh

có năm đợt cao 10 thước và to 30 thước, động cơ chạy bằng hơi nước, do một nồi « xúp đe » đỡ, bằng dầu hỏa, quang lực có tới 45.000 ngon đèn và có thể phát sinh dù hơi nước làm cho chiếc phi cơ có thể bay lên được. Nhưng phi cơ bị rơi xuống sông. Người đương thời cười ông, ông nản chí, không nghiên cứu về công cuộc phi hành nữa.

Năm 1891, một người Đức tên là Lilenthal, chế ra hai cái cánh lớn, cốt làm bằng mây, ngoài căng bằng một thu vải mỏng, buộc vào người rồi bay lên không-trung như chim vậy, nhưng chỉ bay

được vài trăm thước, « con chim người » kia lại phải hạ cánh, không bay được nữa. Ông bay bằng kiều đó đến lần thứ một nghìn, thì bị rơi từ trên cao 80 thước xuống đất, bị chết, sinh ra « conch m người » đó chỉ sống vội vã được năm năm (đến năm 1896). Đáng tiếc thay!

Ông Lilienthal tuy không còn nữa, nhưng sự nghiệp của ông được cả hoàn cầu chú ý. May mắn sau, một người Pháp tên là Octave Chanute kiều ngũ ở Mỹ lại kế tiếp theo đuổi công cuộc đó. Về sau, anh em họ Wright lại bắt chước ông



Một trận giao chiến của phi-cơ hời Âu-chiến 1914 — 1918

Chanus tập bay thử không phải dùng đến động cơ. Dần dần hai anh em họ Wright đã quen với chiếc khung khí rời, bèn deer những cánh to hơn khi trước và lắp động cơ vào máy. Thủ động cơ này sức mạnh 15 mã lực, cõi nặng 63 kg, bay được độ từ 2 đến 3tám thước.

Xem qua lịch sử vẫn thấy của phi cơ kẽ trên này, chúng ta đều nhận thấy các nước vẫn minh trên hoàn cầu đều có công giúp vào việc phát minh phi cơ cả, nhưng thực ra, như trên chúng tôi đã nói, trên lịch trình hàng-không chúng ta thấy nhaua nhaua các hoa-tiêu mang tên người Pháp.

Xin nhắc lại ngày 8 Octobre 1890, ông Clément Ader thành công trong cuộc bay trên không-trung vùng thành phố Paris, do đó cả thế giới đều phải công nhận nghề hàng-không xuất hiện trước tiên ở Pháp.

Ngày 13 Janvier 1908 ông Henri Farman lại bay lần đầu tiên ở Âu-châu trong phạm vi một cây số.

Ngày 22 Juillet 1909, ông Blériot bay qua bờ Manche lần đầu: cuộc phi hành này làm cho cả thế giới phải thán phục và nảy ra nhiều mâu hi vọng cho công cuộc chinh phục không-trung sau này.

Rồi đến cuộc bay của bá tước de Lambert trên tháp Eifel, cuộc bay can đảm của Chavez vượt qua đỉnh núi Simplon, và cuộc bay qua Địa trung hải của Roland Garros, toàn là những thành tích vỗ vang đáng ghi trong lịch sử hàng-không của thế giới cũ.

Chúng ta cũng không nên

quên cuộc phi hành rất oanh liệt của hai phi công Nungesser và Coli, về hồi tháng Mai năm 1927 chay bay từ Ba-le qua Nuru-uốc, nhưng không may bị thất bại, phải bỏ mình ở quang đảo Terre Neuve. Cũng trong khoảng thời gian đó, nhà phi-hành trú danh người Hoa-ký là Lindbergh, nhờ gấp chiếc gió thuận tiện từ Bắc Mỹ qua Âu châu, nên thành công trong cuộc bay qua Đại lục dương từ Nuru-uốc qua Ba-le, được cao thê giới hoan hô nhất là dân thành Ba-le và tiếp một cách cực kỳ trọng thể (xem bài riêng).

Chúng ta lại cũng không quên cuộc phi hành của Costes và Lebris cũng trong năm ấy bay từ Ba-le — Saint Louis — Natal — Rio de Janeiro — Buenos-Aires dài trên 17.500 cây số chỉ mất có 73 giờ và cuộc phi hành của Costes và Beiloni thành công trong cuộc bay đầu tiên từ Ba-le đến Nuru-uốc.

Tù đây giờ di, nghe hàng không càng ngày càng thêm tinh bộ, hiết bao những cuộc phi hành oanh liệt khác kế tiếp nhau, không thè kẽ xiết, nhất là nhận thấy cái tốc lực của các phi cơ huy trục ngày nay thì chúng ta không khỏi khôngh dật minh sững sốt!

Nhưng nghe hàng không sở dĩ thành lập, không phải chỉ do lòng can đảm của các vị anh hùng, sự tri-xảo của các nhà sáng tạo mà thôi, mà

Vì kỹ này nhiều bài quá « Đóng cửa dạy chồng » « Đường đi ra biển » « Milan chau » và « Vương-dương-minh » sẽ đăng tiếp trong số sau.

PHU-VÂN

TRƯỚC KHI XÂY RA
CUỘC CHIẾN-TRANH
HIỆN THỜI VÀ TRONG
KHI ĐẲNG QUỐC-XÃ
CẦM QUYỀN CHÍNH

Không-quân Đức đã được tồ - chúc một cách cực kỳ chu - đáo

Từ năm 1933, khi đảng Quốc-Xã bắt đầu cầm quyền chính, không-quân Đức tức khắc thành lập và ở dưới quyền chỉ-huy của thống-chế Göring. Công - cuộ: áy đã được che đậm một cách rát kín đáo. Vì vậy, những sự dự đoán của các báo ngoại-quốc về không-quân-Đức đều kén xa sự thực. Ngay năm 1934, tổng-trưởng Anh là S'anley Baldwin còn nói : « Không đúng, nay mai Đức sẽ theo kịp ta về không quân. »

Ngày 23 tháng sáu năm 1933, bộ không-quân Đức ở Bá-linh lại bá-có những tàu bay dịch đã đến công phá và nã truyền đơn xuống Bá-linh. Vì không có cách phòng thủ nên không thè duỗi được tàu bay địch, ngăn cản cuộc xâm lấn ấy. Nhưng sự thực, nhiều người biết những tàu bay áy chỉ là trong tri-tưởng-tượng của vị tổng - trưởng hàng không Đức.

Từ đó khởi đầu một cuộc tuyển - truyền mahn - liệt về kỵ-giới không-quân của Đức. Thống-chế Göring luôn luôn nhắc nhở với dân chúng : « Mái đây mồi một người Đức phải thành một phi công, dân tộc Đức phải thành một dân tộc phi công. » Rồi bộ không-quân bắt đầu thu tiền mua phi-cô và làm các trường bay.



THỐNG-CHẾ GÖRING
Tổng trưởng bộ hàng-không Đức

Năm 1933, ngàn sách chi-phí về không-quân là 78 triệu mă-khắc, năm 1934 tăng lên 210 triệu, và còn tăng lên mãi. Các nhà ngân hàng, các hội tiết kiệm, bảo-hàn phái cho nhà nước vay để trả tiền những « bông » đặt hàng với những kỹ nghệ chiến-tranh. Nhờ vậy không cần phát hành thêm bạc giấy, và chính phủ đã vay được từ năm đến bảy triệu mă-khắc từ năm 1933 đến 1935.

Công cuộc khuếch trương không-quân tiến hành một cách rát kín đáo. Thống-chế Göring, ngoại-giao-tổng-trưởng Neurath, thường tuyên

bố với hoán - cầu là không-quân Đức rất ít, chỉ đủ dùng vă thương-mại. Rồi đội nhiệm it lán, Göring báo cho Anh, Pháp, Ý biết là Đức có một đội không-quân rất mạnh để có thể chống với bất cứ một cuộc ngoại xâm nào.

Việc ca-nuc không-quân Đức trước kia cũng đã có, nhưng đến lúc Hitler lén cầm quyền thì mới được bành chướng một cách nhanh chóng là lùng. Bởi muốn lập một đế-quốc lớn gồm những đất công-nghiệp Đức ở, những đất có thể thay đổi được ở phía đông châu Âu như cái vừa lúa mì Ukraine của Nga nuôi sống được hàng trăm triệu người Đức trong mấy đời, ngô hồn nước Đức thành một cường quốc độc nhất ở Âu-Châu, thủ-tướng Hitler lại càng chú trọng về không-quân là điều cần nhất trong sự lò-chức binh-bị Đức. Trên từ quốc-trưởng Hitler, dưới đến quốc-dân, ai ai cũng đe ý hò hào, tán-duong, cõ-võ không-quân.

Bại-tướng Von Bernhardi nói : « Cần nhất phải tăng binh-bị về các phuong-dien và giura một thái độ quyết-liết chiến-thắng mới thành công được. Mái cái thái - độ quyết - liết trong trận chiến-tranh sau này tức là không-quân vậy »

Tác giả cuốn « La nation volante » cũng đã viết : « Một dân tộc sẽ xá trên thế giới, và cái « lưới » di xá sẽ ánh-huồng rộng mă-ra, nến dân tộc ấy đặt không-quân lên bậc nhất, và nến các phi-cô công cũng có một tu-tuồng-ky. »

Trung tướng Von Metzsch tò

bày ý-kien về không-quân trong một bài diễn-thuyết « Bộ-mặt của một cuộc chiến-tranh tối-tàn sau này sẽ ra sao? », như sau này : « Bộ-mặt ấy là không-quân. Mái sự thực, không-hơn hẵn về không-quân thì không-tại nào (hàng-trận được). »

Trước kia, không-quân chỉ là phu-thuộc của thủy-quân và lục-quân, người ta dùng phi-co để thám-thính, thông-tin v.v.... Cho nên ác-giả cuốn « Technique de guerre contemporaine » có cất nhác không-quân là một địa-vị hiếp-lực và cộng-tác với thủy-quân, với lực-quân « Lực-lượng không-quân » đang quyển với thủy, lực-quân, và được coi như một yếu-tố, nếu có thể nói rõ được thì là một yếu-đồ quý-định cho sự thắng-trong những cuộc chiến-tranh sau này. »

Trung-tá Thélen bàn về những phương-pháp tấn-công của không-quân:

1) Têu-diệt những lực-lượng không-quân bên địch

2) Lật-tối loạn cuôc-hà-hinh trên-hà và dưới-nước của địch - quân-bằng cách dùng-hàng lực-lượng chiến-dần mạnh mẽ của phi-co.



Một đoàn phi-co Đức đang để chỗ quay lùi và luồng ứng-cử trên mặt trường bay ở miền Bắc-Phi

3) Đánh-bắt tinh-linh những trường-bay, xuống-tàu bên địch ở bến-quân, nêu-bên địch không-để phỏng, không-xây dựng rải-vác-những trường-bay và xuống-tàu ra nhèo-noi thì những-sự-kết-quả càng-tăng-gấp-bội.

4) Đánh-phá đ-ại-tất cả những-chỗ náo-có-thể-dánh được đ-ê-làm-mất-trái-lụy và tinh-thần-khang-chien của địch-quân.

5) Những phi-co oanh-tạc giữ-một địa-vị quan-trọng trong cuôc-bành-binh và không-chiến-dâng-hà phânh những ihi-trấn của bên-dịch, phâ-cản cứ-hậu-quân bên-dịch n-ting chỗ mà lực-quân hay-thủv.



Một đoàn phi-co Đức

Không-quân Đức thành-lập

Ngày 29 tháng 11 năm 1930, không-quân Đức lập-bình-lập và do nguyên-soái Göring đứng-dẫn. Trigay có một cơ-quan bí-mật nghiên-cứu những-vấn-đề cũn không-quân liên-lạc-mặt-hết với bộ giao-thông-tic-hàng-không Đức. Sau Göring lên chức tổng-lu-ý-thết, giúp-việc-ông có-thiếu-ướng Wever và Ebert, trung-tróng Mich, đại-tá Christiansen huấn-luyện các phi-công-khu-trục.

Cách-tổ-chức không-quân Đức gồm có :

1) Một bộ hàng-không vừa giao-dich những-việc có-dinh-lu-dens không-quân Đức.

2) Một bộ kỹ-nghệ chuyên-môn và nghiên-cứu không-quân do đại-tá Muchlig Hoffmann (trống-co) :

a) Nghiên-cứu, sáng-ché, vân-de cù-uyên-môn và khoa-hoc.

b) Phi-co và động-co.

c) Thủy-phí-co có-cánh-quạt.

3) Bộ ngần-quỹ.

4) Bộ-thể-thao không-trung và huấn-luyện.

5) Bộ-phòng-thủ không-trung giám-đốc là cảnh-sát-trưởng Von Assmu's.

Hai bộ co-mật về không-quân chuyên-môn nghiên-cứu :

1) Viết-làm-máy-bay : định-những-diều-kiện-về-phi-co, che-chở-việ:sản-xuất-phi-co và trống-nó-mách-xíp đặt-các-khi-ú và máy-móc-trong-máy-bay.

2) Cách-chế-lao-quân-như:súng-liên-thanh, làm-bom, chiến-cụ-hóa-học, máy-vô-tuyễn-diện, máy-ảnh v.v....

Gửi-độc-quyền-nghê-hàng-không Đức là hãng Deutsche Lufthansa. Hàng-này cũng-đự phần-công-ti với hãng-quốc-tế-nhì hàng Eurasia Aviation Corporation. Đồng-một-vai-quan-trọng-trong-việc-sản-xuất-những-chiếc-cụ-không-quân Đức, hãng Deutsche Lufthansa tái-đặt cho Đức một cái-lưới-rất-mau-của-các-dường-hàng-không mà-không-một-nước-nào-có.

Cuỗn-dia-dò của Meyer đã chỉ-rõ Đức là một nước-đứng-vào-bậc-nhất-về-hàng-không. Đường-giao-thông-chẳng-chết-trên-không-trung-không-những-ở-khắp-thành-phố-lớn và-thị-trấn-nhỏ-bên-Đức, mà-còn-đặt-đến-tận-các-nước-lân-

nhập-các-nước-rất-xa-như Na-Uv, Thụy-diển, Tây-hau-Nha, Ý, Phi-Châu, Nam-Mỹ-Châu... v.v... Nhờ-vậy, Đức-có-một-nền-kỹ-ng. & rất-mạnh-dù-máy-móc-iỏi-tàn-de-chê-tạo-phi-co và có-thể-dùng-được-trong-lúc-chiến-tranh.

Chinh-phủ Đức-trợ-cấp-cho-hãng Lufthansa những-món-tiệm-rất-lớn. Năm 1933, hãng được 17-triệu-mã-khắc-riêng-về-các-dường-hàng-không, không-kết-tiêu-tuý-cáp-chê-tạo-phi-co.

Hàng-rất-chú-trọng-tăng-thêm-sức-bay-nhanh-của-phi-co-trong-những-cuộc-bay-dêm, là-những-diều-kiện-de-lập-những-dội-phi-co-oanh-tạc.

Thực-ra-những-cuộc-bay-dêm-đều-có-bắn-luyện-các-phi-co-đi-thả-bom-quen-với-máy-móc-khi-và-không-lộ.

Năm 1934, sự-angsuc-đe-phi-co-rất-tiên-bộ-nên-có-nhieu-cuộc-sửa-dổi-quan-trọng-về-phi-co và động-co-mới-như

Thống-tiếng-Pétain-ở-nội:

• Điều-kỳ-vọng-của-bản-chức-là-dồn-khi-kỷ-hàn-hòa-ước, th-nước-nhì-dì-thặng-nhất-rồi. Cố-dù-diều-kiện-ấy, Bé-Pháp-mới-mong-khai-phuc-dịa-vi-qi-nhà-thần-trên-thế-giới. Bản-chức-rất-mong-các-người-tu-n-theo-kỷ-luật-và-phò-tà-bản-chức-cho-được-thành-công».

các-khi-é-hai-đóng-co-Dornier Dol, một-đóng-co H 310, J U 160.

Đứng-trước-sự-tiến-bộ-này, các-báu-Đức-rất-hỗn-hỗ. Báo-Frauckfurter Zeitung ngày 22-tháng giêng-năm 1935 viết: « Nhờ-có-sự-giúp-dở-aten-tâm-của-chinh-phủ-Quốc-Xã-phục-hưng, trước-kết-quốc-trưởng-đi-đến-các-người-giúp-dở-trung-thanh-nhà: là-tổng-trưởng-hàng-không-Göring, mà-hàng-không-Đức-có-thể-ni-in-tuong-lai-một-cách-bình-định-và-tự-tín.

Kỹ-nghệ-không-quân

Điều-quan-trọng-nhất-trong-kỹ-nghệ-không-quân-Đức-là-cần-phai-làm-rất-nhanh, rất-nhiều-phi-co-trong-trận-chiến-tranh-mai-sau. Phai-có-khi-cụ-kỹ-nghệ-rất-tinh-xảo-từ-thời-biển-và-các-diều-du-dịnh-deu-cá-nghiên-cút-kỹ-angled-chê-tạo-cho-thật-nhiều-các-loại-máy-bay.

Ngay-năm-1934, Đức đã-dòng-viên-kỹ-nghệ-không-quân, ngoài-các-xưởng-tù-còn-cá-hàng-chuyen-môn-chê-tạo-phi-co. Luôn-luôn-hồng-chê-Göring-bà:cá-hàng-phai-giao-cho-chinh-phu-nhì-ting-phi-co-dặt-lam-cho-dáng-lẹn. Rồi-trong-một-thời-gian-lết-giár, các-chỗ-dé-nhà-cù-tà-phi-co, các-trường-bay-dều-có-nhiều-phi-co-thao-roi-tut-g-bộ-phận

Á CHÂU ÁN-CỤC, 17 Emile Nolly Hanoi mới xuất-bản

CUỘC ĐỜI MỘT THIẾU NỮ

một-cuốn-chuyen-rồi-cùm-dong-của-DÔNG-LIỀU

Các-ban-thấy-tất-cá-những-nỗi-chua-cay, cùm-mỗi-người-dân-bà, hông-sự-hy-sinh-to-tát-của-mỗi-người-con, môt-người-tinh-một-người-vợ... zam-den-cuon-truyen-nay thi-iết-cá-phu-nữ-tù-teng-phoi-khô-sô-dau-tuoi-minh-cùu-sung-sướng-hơn-nhiều-kè-b-đôi. Sách-in-rất-công-phu. Trên-100-trang, đặc-biệt-070.

Còn-rất-U: BODAN-TRƯỞNG-của-Đông-Liều-ở-é-cùng-Phương-Châu
Á-CHÂU-đã-ra-gần-100-thứ-sách-hay-dù-cá-cá-loại, lấy Catalogue-kèm-timbre 005

ra, hoặc máy lắp sẵn sàng bay ngay được.

Trên các thành phố, các thôn quê, suốt đêm ngày có tiếng động cơ nổ. Các xưởng máy hết sức làm việc để chế tạo cho nhiều hàng khi có chiến tranh. Nếu phi-cơ kiêu hoi cũ thi lại đêm bắn cho các nước Tàu, Thái-lan và các nước không có một kỹ-nghệ không quân dù dùng.

Sau hồi đại chiến (1914-1918) kỹ-nghệ không quân Đức phải dời ra ngoài quốc, vì Đức bị cấm chế-tạo phi-cơ chiến tranh ở ngay trong nước. Đức liền phái người ra ngoại-quốc tổ-chức các hãng chế-máy



Một đoàn phi-cơ Đức

Junkers, Dörniger đã được Nhật-Bản mua giấy phép chế-tạo.

Kỳ xong hòa-ước Versailles và theo hòa-ước Á-Á, Đức có 15.715 phi-cơ phải đem phá hủy. Nhưng tết sau Đức vẫn bí mật

chế-tạo phi-cơ. Năm 1917, Đức đã chế được từ 1000 đến 2000 máy bay trong một tháng, và đến khi đăng Quốc-xã lên cầm quyền, còn tăng hơn nữa. Song Lord Trenchard vẫn «không vừa ý», ông dự tính trong trận chiến-tranh sau này, sự hao tổn về phi-cơ sẽ là 100 phần trăm trong một tháng, nghĩa là như vậy, mỗi tháng phải thay hết thảy các máy bay và một phần đồng phi-công.

Đức có rất nhiều hãng phi-cơ danh tiếng như các hãng Junkers, Dörniger, Heinkel Focke Wulf, Albatros, Hens-

hel, Gotha. Ngoài ra lại còn các băng làm từng bộ phận máy bay tháo rời, xưởng làm động cơ và từng bộ phận động cơ, xưởng khí-giới cho phi-cơ, đạn dược và bom.

Xưởng Dres de Neustadt chế-sáng liên thanh, Berlin Tropotow làm bom, Berlin Siemensstadt làm bom nổ lõi, Reinickendorf ở Bán-linh làm bom có hơi ngạt.

Xưởng chế những đồ dùng trên máy bay và các đồ phụ tùng, như ở Bán-linh xưởng Treplov làm máy vô-tuyến-diện, ở Crefeld chế dù bay, các băng Zeiss ở Iena, Hansa Luftfahrt ở Bán-linh làm máy thả bom.

Những vật liệu về phorg thủ-thu động, những đèn dọi trường bay, phòng cháy, đều do công ty R. Avenarius ở Stuttgart, Hamburg, Berlin, Cologne đứng ra làm. Hàng Paraleek, ở gần Leipzig phòng thủ cháy bằng hóa-học.

Vì coi kỹ-nghệ phi-cơ là một kỹ-nghệ cần thiết của một nước chiến tranh, cho nên các xưởng máy Đức hầu



Một đoàn phi-cơ Nhật

bay, như xưởng Dornier & Y., Junkers ở Nga, Heinkel ở Thụy-diên, Rohrbach ở Bán-Mạch, Albatros ở Mémel, và nhất là xưởng Fokker ở Hà-lan đã nổi tiếng trên thế-giới. Các hàng này tuy lập ở ngoại-quốc và có người nước khác trung phan, nhưng kiêm-soát và nghiên-cứu, chế-tạo phi-cơ bao giờ cũng là người Đức. Bởi vậy các viên giám đốc thu-thập được nhiều sự kinh-nghiêm ở ngoài rồi đem về Đức. Nhờ sự kinh-nghiêm ấy, sau này Đức chế-tạo được nhiều phi-cơ nhà binh rất tinh-xảo ở Đức, nhất kiêu

Chiếu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

Chi nhánh Nam-kỳ và Trung-kỳ

Phòng thuoc Chùa Phòi

15 Radeaux Hanoi Tel 1630)

SAIGON : Trưởng sơn, 38 Sabourain

HUẾ : Nam-ahi, 147 Paul Bert

Cao ho lao (15\$0) chửa các bệnh lão có trọng ở p'ti ôi Trí lao

thanh được (4\$00) ngắn ngừa các bệnh lão sáp phát. Sinh phè mac

cao (2\$00) chửa các bệnh phòi

có vết thương và vết đen. Sát

phè trùng (2\$00) nhuận phòi, và

sát trùng phòi các thuốc Bồ-phè

khem bồ thần (1\$00) và người trót

lao (1\$00) điều rứt hợp-bệnh.

Có nhì ều sách thuốc chữa phòi

và sách bí thư nói về bệnh lao

biểu-không. Hội xin ô-tông cục

va các nơi chi-nhanh.

Các bạn học sinh nên xem

loại truyện tuồi trẻ

Là loại truyện rất hay, có ích và thích hợp của ban tré.

Mỗi tháng ra 3 kỳ. Truyền hay in đẹp, giá mỗi số 0\$15.

Tháng octobre ra 3 cuốn :

SỐ 1. - HAI LÂM LÔNG IRÉ

SỐ 2. - HÙY CUNG CÔNG CHÚA

SỐ 3. - TRÒN HỌC

Nhà xuất bản Văn-Hồng. Thư và mandat xin dè :

M. BỒ VĂN-HỒNG

82, Rueue Sinh Từ - Hanoi

hết đều lắp sẵn vào nội địa và thật xa biên-thủy như Warneemuende Rostock, Berlin Dessau, Gotha Augsburg, Friedrichs Hafen, Wismar Elbing. Các xưởng đều có dù khi giới đê iự-vé, nhờ ở sự tập-trung các trường bay và các đại-dai bắc bắc phi-cơ, pháo đài có súng liên thanh và đèn-dội.

Trong xưởng còn có mặt thám coi giữ, các thợ đê phải phái tuyển-thê không, được nói hõi là ngoài những bí-mật về quân-sự.

Thật Đức đã không chịu lùi trước một cách gì để chiếm phần rõ hơn về không-quân. Cho nên khởi thủy Đức chịu ma-phi-cơ và động cơ ngoại quốc về đề-nghiên-cứu. (Hãng United Aircraft của Hoa-Kỳ đã bán cho Đức 176 động cơ trong năm 1934). Dần dần các phòng thí nghiệm về phi-cơ mở ra rất nhiều như Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt und Vereinigung für Luftfahrtforschung ở Bán-linh, Alderhof là nơi trung-tâm những cuộc nghiên-cứu về phi-cơ, và đã phát-minh ra được nhiều thứ.

Kỹ-su Siemens đã nghiên ra một cái máy tự động để điều khiển-lại máy, một khi động-cơ máy bay chạy không được dầu. Hàng S. Flugmotorenwerk

ở Spandau đã hết sức làm những máy bay chạy dầu mà-dứt. Hàng đã tìm cách đê ở chỗ chứa dầu sảng một (từ chong-hoa). Cái thùng dầu làm bằng mộc; chất có từng sợi tẩm dinh-sinh chung quanh bọc cao xu rái mềm để khi thùng trống dồn bắc cháy chất sợi diêm sinh khiên cao su chảy ra và hàn gần ngay lô-thùng.

Hai xưởng Heinkel và Deutsch chế-nhưng máy phóng phi-cơ không cần đến trường bay.

Ngoài ra là còn máy bay kiêu Rohrbach khi họ có thể xuồng thẳng được, dù nhay có máy vô-tuyến-diện phai thanh, nhang bom này lừa chuyên phâ thành phố nhà cửa, những chất dẫn-hỗn rắc như mìn bay bụi đê dời rừng.

Ở Dresden có một hội các nhà chuyên-môn Đức có các kỹ-su trẻ tuổi giúp việc, nghiên cứu về các đêu dự-dịnh về phi-cơ và tìm cách sửa-dỗi cho mói mẻ, tinh-xảo hơn. (còn nữa)

VŨ XUÂN-TỰ

CUỘC TRUNG CAU Ý KIẾN

Nhiều nữ trang mới ché 1912, hông vòng, chuỗi pendents nhang ngọt thach thit. Vòng nứa mít nhent hot soái mít lóng lánh, nhang kim cuong.

QUẬN CHÚA

21, Rue Amiral Courbet Saigon

Nhà xuất bản NGUYỄN - DU voie 206bis, n° 11 Hanoi

N n dos:

TŘEN ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT

Văn học bình-luận của Vũ-Ngô-Phan, dày 200 trang - giá 1\$00.

Mới có ban:

BÀ QUÀ VĨ MỸ

lịch-sử tiêu-thú của CHỦ THIỀN, một tinh-tuh xã thương, một tinh-tuh giao-liết lịch cho phái nữ lụa. Dày 180 trang giá 1\$00.

FAP KIỀU

của TÙ POANH có 8 phiên bản của họa-í Nguyễn - đức-Nung. Giá: 1\$00

Hang in:

RĂNG BEN

tùu thuyết của cố Anh Thor Odøe shanh phuc gia dinh

THANH LỊCH

của bà VÂN-BÀI nói về xã giao của phu-nữ cùu dân-tuong trong loai e-thuong Thuc

BỆNH THỜI ĐẠI

của Phạm-Quoc-Khai; cùu dân-tuong trong loai e-thuong làm ngườis

« THU »

lập thơ đặc sắc của Đỗ Cầm-văn

Sách dạy đánh chầu và binh pham cách hất cùu đầu xra nay

(Co hình vẽ cá cầm-dai và cách đê đánh-chầu thay và nón-nhận). Đề in lần thứ hai do Cung-ng-ky soạn. Giá 1\$ (gần hết khai in lại phái hàn 1\$50). Có rất nhiều bài-hát cổ, kim và day đê lối chầu, kim, v.v. - Lai rò mực e-ENG LÖNG CÖ-HÄU. Sách này mục đích bài-bắc cách đê, hàn, hắt nát, ay nay v.v. (ở xà gõi mua cả (uộc 1\$40) - Thor, mandat đê cho nhai-xuat-ban:

NHẬT-NAM THU QUÁN

19. Phố Hang Biều - Hanoi

PHI-CÔNG LINDBERGH

NGƯỜI DUY NHẤT

biết rõ tình-hình về kh^ông-quân Âu-Mỹ

Ngày 20 Mai năm 1927, một phi-công trẻ tuổi người Mỹ vận lái chiếc phi-cơ «Spirit of Saint Louis» cất cánh bay từ trường bay Roosevelt ở Hoa-thịnh-don qua-quyết vượt Đại-tây-dương sang châu Âu. Nhiều người nhìn bao bối mỗi khi chàng là một người điên. Trái lại. Chàng là một người có chí rất mực. Chàng đã suy-tinh kỹ lâm rồi, đã «bắt mạch» đã khám bệnh phi-cơ của chàng rất cẩn-thận, chàng đã cần-số lương-thực mang theo, soát di soát lại các khí-cứu, chữa-máy móc phi-cơ tinh-xảo nhất thời bấy giờ, đã nghiên cứu kỹ-càng mọi thứ trên phi-cơ rồi mới qua-quyết ra đì.

Thế rồi chàng bay một mạch tới trường bay Bourget Paris, đoạt giải Orteig 25.000 mỷ-kim treo cho viên phi-công nào nỗi liền được kinh-dò Hoa-kỳ với kinh-dò nước Pháp. Tôi nói, trong phi-cơ chàng còn thừa tờ 322 lit et s^{ang}, nghĩa là còn có thể bay được thêm 1.000 cây số nữa. Nữ-sĩ Anna de Noailles đọc chúc tu mừng.

Sự-thần Mỹ bấy giờ là ông Myron T. Herick tưới cười ném-nở tiếp-rước chàng thiếu-niên phi-công. Giọng run-run vì sung-sướng ông reo mừng :

«Thì là ông trở nên một người trù-danh!»

Người trù-danh ấy chính là Phi-công Lindbergh nước Mỹ vậy. Lindbergh là một người hiếu học; trong thư-viện chàng, có dùi-thứ bách-khoa từ-diễn và tự-diễn khoa-học khai-hoan-cầu, cũng đủ các sách khai-cửu chuyên-nghiệp. Lindbergh học lify, nhưng học cái gì là học đến nơi, ham học ngang với ham thanh-danh sự nghiệp.

Có người hỏi chàng :



Đại-tá LINDBERGH

— Tại sao ông đã này ra cái ý; nghĩ-vượt Đại-tây dương trước tiên? Ông nghiên-cứu vấn-dề ấy tại viện khoa-học nào vậy?

Ông nghiêm-trang đáp, vì tình-đống vốn-dùng dầu-nghiêm-trang :

— Hình như là tại dầu óc một người nhà-quê Pháp. Người nhà-quê ấy tên là Costes, trước đây đã cho tôi ngồi thử một chiếc phi-cơ bay trên mìn Ba-Lê. Lúc đó xuống, Costes ngã nhào vào một ruộng khoai tây, rồi từ đó, tôi không trông thấy van-tai.

Sau cuộc phi-hành qua Đại-tây-dương lần đầu tiên, Lindbergh thành một huyền-my trữ-danh, tiếng tăm lừng-lẫy cả tần-cực-thế - giới. Rất dỗi trờ về quê-hometown lúc đặt chân xuống đất, chàng bị hàng trăm phỏng-viên bâo-chí vây lấy người, tranh nhau giòi-ống ảnh, xin-dọc môt-nụ cười để đăng báo.

Từ năm 1935, sau vụ con trai

nhỏ của Lindbergh bị bắt-cóc rồi bị giết một cách thảm (vì đảng-gian không-dò được tiền-chuỗ), nhà phi-công trù-danh ở Hoa-kỳ và cả ở hoan-cầu, sách va-ly từ giá quê-hometown sang Âu-châu cư-ngụ để được yên-thân và yêu-nhà. Từ đó, ông thành một nhà-quan-sát rất quý-báu cho nước ông về phương-dien khong-quan. Cái thành-danh lừng-lẫy của ông khiến nước nào cũng mòi lên các cửa để nghênh-tiếp ông. Cả những cảnh cõa bi-mặt mà ngay những quan-chức trong nước hay nước ngoài, nhiều người không thể bước qua. Một mình cầm-lái máy bay riêng của mình, ông muôn bay qua nước nào thám-nom quan-sát, đều được tuy-tiến cả. Chẳng những ông được thấy nhiều, được nghe nhiều hơn hết ai tại châu Âu về mòn-hàng-không, ông lại được các phi-công trù-danh châu Âu, trong những cuộc tiếp-rước, biểu-diễn, thao-luyện hiển cho nhiều mahn-lời rất qui-báu về nghệ-nghiệp. Có thể nói rằng Lindbergh nước Mỹ tài-nghé, kinh-nghiêm tảng-



Một xưởng chế tạo «pháo-dài bay» ở Mỹ

tiến gấp đôi, sau thời - kỳ lưu-trú «tập-sy» — nêu có thể nói thế — tại châu Âu vậy. Nếu người ta nhớ rằng trong thời-kỳ huấn-luyện ở Mỹ, Lindbergh với chức đại-tá trù-bị sung-quân, được Chính-phủ ủy cho việc kiêm-soát hổ-thầy các lợn-nghen kĩ-nghệ để tiện so-sánh với châu Âu, thì người ta phải tin Lindbergh là một phi-công duy nhất trong hoàn-cầu-tường tận các ván-de về khong-quân các cường quốc Âu-Mỹ.

Hồi năm ngoái, trong một bài dài đăng trong một tờ tạp-chí Mỹ, ông đã cho người ta thấy rõ lực-lượng khong-quân từng cường-quốc châu Âu ông đã nhận thấy từ trước hồi tranh-chiến. Những điều nhận-xét ấy khi xem-có dai-chiến, hiện-thời người, các nước phần-nhiều đều lấy làm-bản tin bán-nghi, tối nay thì sự thật đã hiện-nhìn chung-xác.

Vậy muôn ta thấy rõ lực-lượng khong-quân các nước giao-tranh hiện-thời, tướng ta cần phải lắn-luật thuật lại những điều nhận-xét của viên phi-công-trù-danh Lindbergh nước Mỹ.

Khong-quân nước Đức

Lindbergh sang thăm nước Đức ba lần trong ba năm- liên
 1933, 1937 và 1938. Ông được tiếp-dài rất thân-miệt trọng-hậu và ông muôn vào đâu đều được như ý. Trong khi các nước khác chưa làm-nên trò-trống gì ra-tưởng, là trình độ tiến-bộ về kĩ-nghệ và việc tổ-chức tại nước Đức đã khiến ông rất đổi ngang-nhiên (xem kĩ-bài khong-quân Đức) Cuối-máy bay từ Munich đến Stuttgart hồi năm 1937, ông nói cứ-mười phút ông lại thấy một trường-bay mới với tất-cả các nhà của phi-thuộc rất dày-dà. Ông tố-ý ngay khen. Thống-chế Göring tổng-trưởng bộ khong-quân Đức

liền cho ông biết đó là 70 trường bay thành-lập trước-tiền. Lẽ có ít nhất là 50 trường huấn-luyện phi-công, ngoài những trường bay đó, trong khi tại nước Anh số trường huấn-luyện đó chỉ có độ 12, và chỉ có ba trường tại nước Mỹ.

Ngay từ năm ấy (1937) Lindbergh đã uớc-lượng rằng mỗi năm Đức-quốc có thể sản-xuất tối 20.000 phi-cơ. (Tôi may lị số đó tất phải tăng-lên gấp ba)

Về dầu-sáng và lương-thực, ban-số Lindbergh cũng yết-trí như mọi người rằng đó là chỗ-nhược-diểm của Đức. Nhưng sau các cuộc du-hành, đại-tá nhà-thờ rằng đó chung-bất là chỗ-đáng-lo.

Khong-quân nước Nga

Năm 1933, thăm nước Nga, Lindbergh thấy kĩ-nghệ hàng-không nước ấy rất xoàng, toàn là dập-theo các kẽ phi-cơ của Pháp, Đức, Mỹ, nhưng phẩm-dài kém-nhiều mà số-sản - xuất lui-kém-sút nhiều-hơn nữa. Lần sau, vào năm 1938, lại sang Nga, đại-tá nhận thấy tình-hình vẫn không-thay đổi-mấy-ti. Vẫn những phi-cơ kieu-cu coi-soc



Một xưởng chế tạo phi-cơ Anh

không cửa-thận, m.y-móc chẳng có gì là tinh vi, tóm lại một phi-dội không có tò-chức gì ráo.

Lindbergh về tố-ý-kien với nghị-viện Anh, trước ngày xảy ra vụ Munich một chút, nhưng bấy giờ mọi người đều mù-quáng tin vào lực-lượng vũ-cung-hùng - hào của phi-quân Nga và coi thường phi-quân Đức, nên người ta nghe lời ông với một mồi-hoại-nghi, có người lại cười nhạt nhả. Hoài nghi đến nỗi đem cả ý-kien dang lèn bao, làm cho nước Nga phát khùng dám ra thù-ghét ông một cách vô-ích.

Không-quân nước Pháp

Thấy tình-hình phi-quân nước Pháp, Lindbergh cảm-thán, vỗ cung. Mùa đông năm 1938-1939, nghĩa là trước cuộc chiến-tranh này, đại-tá thám nhiều xưởng chế-tạo phi-cơ Pháp, và nhận thấy rǎng-hầu hết đều n.t.r t.lết vi nhìng cuộc rối-loạn của họ-thuyền và nhìng cuộc định-nghiệp sảy ra như cõm bùa. Tại bộ Hàng-không người ta nói thật c.v với ông chẳng giao-giếm điều gì, hy-vọng rằng ông sẽ hiểu cho k.g.cô thê-cứu vẫn-lại cái tình-hình dáng-long no-nai do chẳng. Chẳng có một kiêu phi-cơ xem-truc nào nhanh bằng các kiêu phong-pháo của Đức. Kiêu phi-cơ Junker 88 của Đức bay được 500 cây-số một giờ, kiêu Morane của Pháp chỉ bay được tối 480 là hết hạn. Vả kiêu Morane tuy vậy bấy giờ đã đem dũng-dâu? Nó vừa mới qua thời kỳ thí-nghiệm. Trong ba kiêu phi-cơ của Pháp chẳng kiêu nào là chẳng chế-tạo ra thất-nhiều tùng-loat hàng-trâm, ngàn chiếc. Rút-lại tình-hình phi-quân Pháp thật là nguy-ngập. Phi-công Pháp nhiều người biết-thé-lâm. Nhưng trong nước, chính-trị và dâng-phái rõ-lèn như tò-vò. Chẳng ai chịu-thết, chẳng ai muôn-by sinh. Cứ mặc nước chảy-bé-trời, còn mình thi hoặc chỉ làm việc tâc-tránh¹ hoặc chẳng làm gì cả, lảng-lâng-làm-thinh, dò-hình như là cái khẩu-liệu chung của mọi người trong nước. Nên dù biết là

khuyết-diêm, kém-sút, nguy-ngập-dó nhưng cũng chẳng thể-tâm-đi. Vả chẳng, có ai bết-rõ tình-hình nước Đức đâu còn nói gì đến không-quân nước ấy?

Không-quân nước Anh

Cũng như nước Pháp, không-quân Anh ngũ-cái giắc-ngủ say-của những nước đặc-chi. Kè-rà-ti Anh có những kiêu phi-cơ tốt-hơn của Pháp nhiều, song chì-trừ kiêu Spitfire, còn-thì đều kém các kiêu của Đức. Về phần đã-vây-mà-về lực-lượng cũng-chẳng-bằng, chì-dừng-nói đến hơn-voi. Số phi-cơ của anh-thật là thiếu-thốn-một cách-biển-nhiên, so với phi-cơ Đức không-thảm-một-chút-nao.

Những ý-kien dai-khai như-vây của Lindbergh, chẳng được nghe-Anh hoan-ghen-hênh. Trái-lại, người ta riêng-ông cố-tinh-thân Đức, và cố-ý-thêu-dết ra cái lực-lượng không-quân của Đức, chì-thật là không-phải-như-thê-dâu. Nên chẳng ai puon-lo đem-việc tàng-chinh không-quân, tin-rằng-cứ-thé-cũng-dù-làm-chúa được-một-mành-trời Âu-rồi-vậy.

Không-quân nước Mỹ

Sau các cuộc kinh-lịch-dó, mùa Xuân năm 1939, Lindbergh trવ-về Hoa-kỳ. Ông được nhà-nước giao-cho cái-nhiệm-vụ-nghiên-cứu-tình-hình và tò-chức-lại phi-dội-nước Mỹ. Bố-tháng-trời-ròng-rã, ông đì-thám-bết-trường, bay-này-dến-xưởng-may-bay-khác, châm-châm-chú-chú-suỵ-nghi, lò-iệu-cá-cách-tàng-chinh không-quân của-quê-hương-ông. Vì ông thấy-rằng-nếu-dem-so-các-kiêu-phi-cơ-Hoa-kỳ-với-các-kiêu-phi-cơ-ở-châu-Âu, thi phi-cơ-Hoa-kỳ-kém-sút-quá.

Duy-một-diều-khả-dĩ-cứu-ván được-tinh-trạng-dâng-lo của không-quân Mỹ là phương-tiện chế-tạo-tinh-xảo và mau-lẹ-hơn-châu-Âu. Công-việc-chinh-dòn-không-quân Mỹ đang-tiến

Một-dội-phi-công-Nga



Một-dội-phi-cơ-Nga

hành, thi-thinh-linh-mỹ-thay-dổi-thái-dộ. Hồi-ấy là hồi-năm 1941, hồi Mỹ-sáp-bô-thái-dộ-trung-lập và chủ-nghĩa-có-lập-nghêng-về-phía-dồng-minh.

Vốn là người-biết-rõ-lực-trọng-các-nước-giao-chiến ở-châu-Âu-hơn-hết-mọi-người-trong-hoàn-cầu, Lindbergh không-thì-im-bơi-lặng-tiếng

Ông-hồ-to-lên-rằng:

«Nước-Anh-không-thì-thắng được cuộc-chiến-tranh-này-dù-Mỹ-gáp-dỗ-bó-nhiều-cũng-vậy. Chúng-tù-dự-bi-chiến-tranh-không-sắt-sáng-hơn-gi-nước-Pháp. Không-quân-là-thiếu-những-kiêu-phi-cơ-tốt-nhất-vì-ta-gửi-cá-cho-nước-Ai-h.. Mỹ-phải-dâng-ngoài-cuộc-chiến-mỗi-được!»

Không-phải-là-ông-thân-với-nước-Đức-hoặc-ghét-gi-nước-Anh-hoặc-các-nước-Dòng-Minh. Cũng-chẳng-phải-ông-là-dò-Mém-La(Moorce). Cổ-đom-là-chủ-nghĩa-có-lập. Chẳng-phải-vì-sao-hết. Chỉ-vì Lindbergh đã-trót-biết-tường-tau-châu-Âu-cùng-lực-lượng-các-nước-giao-chiến. Ông-không-muốn-nước-Mỹ-tham-dụ-vào-một-cuộc-chiến-tranh-nà-Mỹ-chưa-kịp-sửa-soạn-cho-cần-thiện.

Ông-nói:

«Tôi-chẳng-kết-nói-rằng-tôi-cần-cho-Đức-thắng-trận. Tôi-nói-rằng-tôi-không-tin-đó-cuộc-thắng-trận-của-nước-Anh. Như-vậy, thà-dâng-ngoài-hò-hai-giải-còn-hơn-tà-dâng-trái-thua.»

Người-dồng-ý-với-ông-kết-có-hàng-van. Nhưng-người-tán-thanh-chương-trinh-tham-chiến-cá-ta-Tổng-hống-Roosevelt-đại-tá-Knox-lại-dâng-hon.

Lần-này-dèn-lurret-ngoài-trung-sò-Đông-Pháp

Và-viện-dù-luẬt-Gallup-lồ-chức-lại-cuộc-trung-cần-ý-kien-quốc-dân-Mỹ, nhận-rằng-dù-luẬt-quốc-dân-dâng-ghéng-về-phe-Đồng-Minh.

Ngày-hôm-sau-các-hàng-thân-Anh-dâng-dầu-dè-lớn-tướng-lên-máy-cót-trang-nhất «Vị-nguyên-anh-hùng-Lindbergh-lự-nhận-lâm-tay-tuyễn-truyền-của-Hitler».

Nguyên-anh-hùng! Nghĩa-là-Lindbergh-ngày-hôm-sau-dâ-bi-truất-cái-danh-hiệu-anh-hùng-rồi-vậy. Ông-vẫn-không-hỗn-dòng-lòng,vẫn-phát-dịnh-phản-dối-việc-Mỹ-tham-chiến. Ông-vì-chức-dai-tá. Người-ta-bằng-lòng-nay,không-hỗ-kết-ý-tếc-nhỏ. Các-hàng-Dai-Hàng-Không-Liên-Mỹ-liên-truôt-chi-cúc-vẫn-chuý-món-của-ông. Chức-ấy-mỗi-năm-dâ-lại-cho-ông-hai-triều-Mỹ-kim. Ông-chẳng-chè-gi-tiền. Nhưng-ông-giàu-rồi, sy-hy-sinh-kđ-có-cũng-chẳng-thâm-vào-dâu. Nhưng-dùng-Hàng-không-quâ-Dai-tây-duong(T-W.A)không-dâng-đó-là-dùng-Lindbergh-nâa, và-bao-nhiêu-chù-Lindbergh-ghi-trên-thân-cá-kiêu-phi-cơ-dâu-bi-cá-đi,són-lai. Nghĩa-là-vì-phâ-dâi-chiến-tranh, ông-dâ-mất-cá-danh, cá-lợi.

Mỹ-dâ-tham-dụ-vào-chiến-tranh-châu-Âu-dù-Mỹ, theo-như-ông, vâ-chưa-dâ-lực-lượng-dem-lai-pháo-thâng-cho-Anh-hay-Nga. Ông-vẫn-phân-dối. Nhưng-từ-này-Mỹ-dâ-cuộc-chiến-tranh-Dai-Dông-Âu, thi-Lindbergh-dâ-buộc-lòng-phâi-thay-dâi-thái-dộ-mà-dem-hết-lâm-lực-ra-giúp-cho-quê-hương-rồi.

TÌM LIỀU

PHI-CƠ LA CHÚA TẾ

CUỘC chiến-tranh hiện đại

Ngay sau hồi Âu-chiến (1914-1918) kỹ-nghệ chế tạo phi-cơ phát triển một cách mau chóng là thường.

Không ngày nào là ta không đọc thấy những cảnh ném bom tàn khốc, những trận khống-chiến ác liệt giữa hàng đàn phi-cơ dù các kiều, mạnh gấp mấy mươi những máy bay vào thời Đại-ý Guyenne và phi-công Đô-hữu-Vi.

Muốn biết lực lượng phà hoại của phi-cơ gồm đến bao nhiêu, ta hãy chịu khó xem qua các tính cách của những chiếc máy bay mới, là, hiện nay đang tung hoành trong khoảng trời rộng bao la.

Đầu mà ta nhận thấy trước nhất là các phi-cơ, mặc dầu là có hàng trăm kiều khác nhau, quanh quẩn cung không ngoài năm hạng phi-cơ sau đây, tùy theo sự ứng dụng:

- 1) Phi-cơ khu-trục (avion de chasse).
- 2) Phi-cơ chiến-dùu (avion de combat, avion d'assaut, avion de coopération).
- 3) Phi-cơ phóng-pháo (avion de bombardement) gồm các kiều nặng (bombardier lourd), nhẹ (bombardier léger), bô-nhào (bombardier en pique) và phóng ngư-lôi (bombardier-to-pilote).
- 4) Phi-cơ trinh-sát (avion de reconnaissance)
- 5) Phi-cơ tuần-tiểu (avion de surveillance).

Phi-cơ khu-trục

Phi-cơ khu-trục dùng để đánh đuổi phi-cơ địch, ngăn không cho đến ném bom xuống những thành thị đóng đúc, những khu kỹ-nghệ, những cơ quan quân sự trong nước. Ngoài việc phòng thủ xứ-sở, phi-cơ khu-trục còn di-hỗ-tống các đoàn phi-cơ phóng-pháo sang ném bom bên địch, và nếu cần, phi-cơ khu-trục còn đảm nhận trọng trách vận thường giao cho phi-cơ chiến-dùu: dùng bom nhẹ và đại-bác cùng súng liên-thanh phả hủy các chiến-xa, các xe vận tải, diệt các đoàn quân địch đang

tập trung gần biên-thủy. Đặc tính của phi-cơ khu-trục là bay cao và nhanh. Cao thì lên tới một vạn, một vạn hai

Bài và tranh của NGUYEN HUYỀN TÌNH

nghìn thước, nhanh thì một giờ có thể bay từ bốn trăm đến sáu, bảy trăm cây số. Số độ tốc-dộ cao như vậy là vì thân máy (fuselage) rất nhỏ, rất nhẹ và động-co thi sức mạnh có thừa. Những động-co kiều Hispano-Suiza, Gnome-Rhône (Pháp) Mercedes-Benz, Jankers (Đức) Rolls-Royce, Bristol (Anh), Wright, Pratt-Whitney (Mỹ), Fiat, Isotta (Ý), Kasei, Kotobuki (Nhật) sức mạnh tính từ chín trăm đến một nghìn mã-lực.

Máy bay khu-trục thường một động-co (monomoteur), một chỗ ngồi (monoplane) và một cánh (monoplan). Hiện nay cũng có một vài kiều hai động-co (bimoteur) phi-cơ Hanriot-220, Romano-110 của Pháp, kiều Bell « Airacuda » của Mỹ, nhưng cũng không nhanh hơn, mạnh hơn được là mấy. Máy bay khu-trục hai cánh (bimoteur) rất hiếm, trừ có khi nào là hạng máy tốt, nhanh, và dễ điều-khiển như kiều « Gloster Gladiator » của Anh thi mới được giữ lại để dùng. Kể về khía-giới, phi-cơ khu-trục mang đại-bác và súng liên-thanh. Những súng liên-thanh nòng từ 7 li đến 13 li 2, kiều Lewis, Browning, Vickers, Bren, Darse, Holchkiss, Nordenfeld, Chatelleraut, Breda, Madsen, bắn đạn thép, từ 400 đến 1000 phát một phút. Súng đặt ở đầu mũi tàu, trên động-co (mitrailleuses de capot) bắn qua

« Pháo-dài bay » Boeing Y-B của Mỹ



cánh quạt hoặc đặt dưới thân tàu (mitraillères sous le fuselage) hoặc đặt trong hai bên cánh (mitraillères d'aile). Những đại-bác kiều Stock, Krupp, Bofors, Madsen, Oerlikon, nòng 20 li, 23 li, 25 li, 37 li, bắn mỗi phát từ 100 đến 200 trái-phá nhỏ có nhồi thuốc nổ mạnh. Đại-bác đặt ở hai cánh hoặc dưới thân tàu, hoặc trong động-co, bắn qua chốt cánh quạt (mo-eur-canonical). Những súng liên-thanh và đại-bác đều đặt theo chiều dọc và đều điều-khiển bằng hơi (commande pneumatique). Mỗi khi giáp chiến, viên phi-công (vừa lái máy bay vừa điều khiển súng, vừa coi vòi tuyển-dén) lùa cho máy bay dịch in hình vào đường phân kim của máy ngắm (collimateur) rồi bóp cò máy nón vào cơ quan tự-dộng bằng một sợi dây bọc thép. Tức thi đạn trái phả và đạn súng liên-thanh ở chốt cánh quạt và hai bên cánh bay ra rìa rào, phả hãi các bộ phận quan trọng trên máy bay địch như cánh, động-co, đuôi lái, bầu dẫn, khiến cho kẻ thù, dù có thoát, cũng bị thiệt hại rất nhiều.

Phi-cơ khu-trục trên thế giới là cung nhiều kiều, nhưng xét ra chỉ có một vài kiều sau đây là đặc sắc:

Kiều « Morane 406 » của Pháp, tốc-dộ 500 cây số một giờ, bay cao 11.000 thước, mang một đại-bác trong chốt máy và hai súng liên-thanh hai bên cánh. Chính phi-cơ khu-trục Morane 406 là một địch thủ đáng sợ cho phi-cơ phóng-pháo và cho các phi-cơ khu-trục nữa.

Kiều Spitfire Supermarine mà các báo vẫn thường nói đến luôn, đi đôi với kiều Hawker-Hurricane, hai kiều phi-cơ nữa của phi-quân Anh, tốc-dộ từ 545 đến 600 cây số một giờ, bay cao 11.900 thước, mỗi kiều mang 8 khẩu súng liên-thanh đặt mỗi bên cánh 4 khẩu.

Kiều Defiant (Boulton and Paul) là kiều máy bay khu-trục mới nhất của Anh, cũng nanh như kiều Spitfire, chỉ khác là mang thêm một lầu (tourelle) bai khâu súng liên-thanh ghép một, bắn được các chảo.

Phi-quân Đức có phi-cơ khu-trục Messerschmitt B.F. 109 mang một đại-bác 23 li và 4 súng liên-thanh, tốc-dộ quá 600 cây số một giờ, và bay cao 11.400 thước.



Phi-cơ bô-nhào Junkers Ju-87 - K « Stuka » của Đức

Kiều Heinkel 112, lên cao 8.000 thước, bay nhanh 480 cây số một giờ, ngoài 2 đại-bác, 2 súng liên-thanh, lại mang 6 quả bom nhỏ 10 cân.

Phi-quân Ý có các kiều máy bay khu-trục Breda-65, Fiat-C.R.32 G.50, mang súng cối say và bom nhẹ, tốc-dộ vào khoảng 4,5 trăm cây số một giờ.

Những kiều phi-cơ khu-trục Nhật-bản Mitsubishi-90, 95 và Nakajima 90, 95, đều mang súng liên-thanh và bay nhanh từ 4 đến 5 trăm cây số.

Mỹ có các kiều phi-cơ khu-trục Curtiss P. 36, P. 37, P. 40 bay Khanh được linh 600 cây số và mang nhiều súng liên-thanh và một

đại-bác 37 li; Northrop-A-17 mang 5 súng liên-thanh và nhiều bom nhỏ.

Phi-quân Nga Sô-viết, có máy bay khu-trục kiều Z.K.B. 19, kiều I.16, mang một đại-bác và hai súng liên-thanh, bay nhanh một giờ được 4,5 trăm cây số.

Phi-cơ chiến-dùu

Phi-cơ khu-trục vì mang ít dầu súng nên bay không được xa. Vâ lại, một đôi khi cần



Phi-cơ khu-trục Boulton and Paul « Defiant » của Mỹ



Phi-cơ khu-trục Curtiss P-40 của Mỹ



Phi cơ phóng pháo 4 động cơ
Consolidated B-24 Liberator của Mỹ

dùng để đánh phá những căn cứ nhỏ, những bộ đội-lực-quân, khi giới của phi-cơ khu-trục chưa có tên gọi là hoàn hảo được. Bởi vậy các nhà chuyên môn mới sáng-chép ra kiểu phi-cơ chiến đấu, nhanh không kém gì phi-cơ khu-trục mà lại bay xa và mạnh hơn nhiều. Phi-cơ chiến đấu mang nhiều đại bác và súng liên thanh, hoặc đặt liền vào thân máy, hoặc đặt ở các lùm súng xoay di các chiều. Phi-cơ chiến đấu mang nhiều bom hàng vừa mỗi quả từ 10 cân đến 50 cân. Phi-cơ chiến đấu bảo vệ cho phi-cơ phóng pháo những khi bay đi ném bom ở một nơi xa cản cứ, và lái một kè thê đánh sọ của các bộ đội cao-xa. Một chiếc phi-cơ chiến-dấu bay thấp xuống nã súng và ném bom có thê làm rối loạn hàng ngũ một đội quân co-giời và có thê đánh tan một đội phòng-không được. Thuộc về loại chiến-dấu, trong phi-quân các nước có những kiểu sau đây:

Kiểu Potez 631 hai động-cơ của Pháp mang 2 đại bác 20 li dưới thân máy, hai súng liên thanh ở phía sau, và 8 quả bom 50 cân, bay nhanh hơn 480 cây số một giờ và lên cao 11.000 héc-ta.

Kiểu Breguet 690 hai động-cơ của Pháp mang nhiều đại bác và bom, bay nhanh 480 cây số một giờ cũng rất lợi hại.

Phi-cơ chiến-dấu Đức, có kiểu Messerschmitt 110 hai động-cơ mang 2 đại bác, 4 súng liên thanh bay nhanh được 500 cây số một giờ, kiểu Heinkel 170, một động-cơ, bay nhanh 430 cây số, mang 1 súng liên thanh ở phía mũi, 2 súng liên thanh ở chòi súng phía sau và 6 quả bom 50 cân, kiểu Heinkel 118, một động-cơ, mang 200 cân bom, 5 súng liên thanh với tốc độ 400 cây số một giờ.

Trong phi-quân Anh có kiểu phi-cơ chiến



Phi-cơ khu-trục Spitfire của Anh

kiểu Fairey « Battle » bay nhanh 420 cây số, mang 2 súng lén thanh và nhiều bom hàng nhẹ; kiểu Westland « Lysander » bay nhanh 300 cây số. Hai kiểu này đều có một động-cơ.

Phi-cơ chiến đấu Mỹ có kẽm Bellanca 28-90 một động-cơ bay nhanh 450 cây số, mang 3 súng liên thanh và 450 cân bom; kiểu Vultee V.11, một động-cơ mang 4 súng liên thanh đặt trên vòm thân, 2 súng liên thanh xoay di các chiều và 20 quả bom nặng 13 cân. Máy bay có thê bay một mạch 2 nghìn cây số với tốc độ từ 3 trăm đến 4 trăm cây số một giờ.

Phi-cơ phóng pháo hạng nặng Stirling của Anh



Phi-cơ chiến đấu Breda-64 của Ý mang từ 50 đến 400 cân bom và có nhiều súng liên thanh, cũng rất nhanh và rất lợi hại. Phi-cơ đó thuộc về loại một động-cơ.

Phi-cơ phóng-pháo

Phi-cơ phóng pháo khác hẳn hai hạng trên vì to lớn và nặng hơn nhiều.

Phi-cơ phóng pháo mang nhiều động-cơ (từ 2 cho đến 6) thân máy nặng có khi đến 30 tấn. Ngoài súng liên thanh

và đại bác

đặt từ đầu

mũi tới

đuôi lái,

trong những

chòi súng

(poste de tir)

zoay di

xoay lại

được, phi

cơ phóng

pháo

lại mang

rất

nhiều bom.

Bom nhỏ

(từ 10 cân

đến 50 cân)

mang trong

hầm chứa

đặt dưới

thân máy

bay, và bom



Phi-cơ phóng pháo 4 động-cơ Lockheed-Hudson của Mỹ

lòng (nặng từ 50 cân đến 2 tấn), đeo ở hai bên cánh bằng những vòng thép. Phi-cơ phóng pháo dùng để làm cho quân địch phải thiệt hại hoặc đánh phả các nơi cản cứ, các bến tàu, trường bay, hoặc ném bom xuống các thành thị, khu kỹ nghệ, để làm cho sự sản xuất bị té liệt, cho dân chúng phải khiếp sợ.

Phi-cơ phóng pháo có nhiều chỗ ngồi, vì phi-hành-gia mỗi người giữ một phần sự Viên chỉ huy điều khiển máy, viên sĩ quan coi bộ vũ-tuyễn điện-nhận và đánh các tin tức, các viên coi súng, bom điều khiển các súng lớn nhỏ và giữ máy ném bom.

Máy bay phóng pháo thường toàn thân làm bằng kim khí và các động-cơ và cơ quan cối yên đều được thép dày dè đỡ đạn của bắn địch. Máy bay mang hàng nghìn, vạn lít ết-sáng, nên có thê bay rất xa để giao rắc sự khủng bố xuống đất địch.

Máy bay phóng-pháo gồm có mấy loại: loại nặng mang hàng ba bốn tấn bom, có sáu bảy chỗ ngồi, di, ba, bốn động-cơ.

Loại nhẹ lớn hơn phi-cơ chiến-dấu một đôi

chút và bay rất nhanh, số bom mang đi tuy không từ 3, 4 lần nhưng cũng ngoài 1 tấn.

Loại bô nhào hướng eti mang một quả bom nặng (hàng 500 cân) nhưng rất lợi hại vì đánh rãnh trúng địch. Thường dùng để đánh các đích nhô như: đầu cầu, chien-bạm, pháo-bát, vân vân.

Loại sao cung là loại phóng-ngư-lôi mang một quả ngư-lôi tự động để thả đánh các đoàn-tàu buôn. Phi-cơ phóng-ngư-lôi là kẻ thù đáng sợ của các hạm đội không có máy bay khu-trục hộ-vệ.

Cách ném bom vô-tuyễn-diện truyền-hình (bombardement par télévision) là dùng một chiếc máy bay điều-không (mother ship) có dùi cối hoa-vàng và súng-vô-tuyễn-diện, sai khiên một đoàn máy bay không có người lái.

Đoàn máy bay không người bay trước « máy bay mẹ » một quãng xa và bay nhanh chậm, cao thấp, liêng-benh-phai, ngoặt bén trái là do những máy kiểm soát: máy kiểm soát bánh lái, máy kiểm soát đuôi để bay lên cao hay hạ thấp xuống, máy kiểm soát động-cơ nhanh chậm, máy kiểm soát bộ phận cánh hở xuống, gấp lên. Những máy kiểm soát đó đều do vô-tuyễn-diện sai khiển. Vô-tuyễn-diện do dài của « phi-cơ mẹ » phát ra và do cột vô-tuyễn-diện của phi-cơ tự động nhận lấy.



Hình vẽ những bộ phận trong một chiếc phi-cơ phóng pháo bằng vô-tuyễn-diện

Bộ phận cốt yếu của máy bay tự động trong lúc đánh bắn địch là bộ máy vô-tuyến truyền hình. Bộ máy đó gồm có: một chiếc gương để nhận lấy hình ảnh của địch, ảnh đó dội vào một chiếc máy thu hình và do máy phóng làm rõ hơn lên, do máy đổi hình truyền lên một chiếc cần phát vô-tuyến truyền-hình phát ra ngoài, truyền về máy bay điều khiển. Nhận được hình ảnh bắn địch, máy bay điều khiển cứ việc dùng vô-tuyến-diện mà sai chiếc máy bay tự động. Trên máy bay tự động có bốn điện để điều khiển máy móc. Một khi luồng vô-tuyến của «máy mẹ» phát ra, máy thu luồng vô-tuyến-diện nhận lấy, máy «lực chọn» lựa chọn ảnh, máy kiểm soát hình cứ dùng như sự chỉ bảo của máy bay chỉ huy, làm cho những quả bom đúng trọng hầm chứa lò nổ bay xuống đích.

Các kiểu phi-cô phóng-pháo xuất sản trên thế giới rất nhiều, nhưng ngày nay, chỉ có một vài kiểu là đáng để ý tới:

Về hạng nặng, có các kiểu: *Amitol-370* của Pháp, 2 động-cô, mang 2 tấn bom với tốc độ 480 cây số; *Dornier D-0-19*, của Đức mang 3 tấn bom, 4 động-cô, bay nhanh 400 cây số; *Junker J-87* hai động-cô, của Đức, mang hỏa lực 1 tấn bom, bay nhanh hơn 300 cây số mỗi giờ. Phi-quân Anh-Mỹ có các kiểu *Wellington-Vicker, Stirling* (Anh), *Boeing B.17, Consolidated «liberator» B-24* (Mỹ) hai, và bốn động-cô, mang 3, 4 tấn bom và nhanh từ 3 đến 4 trăm cây số. Chính những kiểu *Boeing B.17*, bốn động-cô, 4 nghìn mã-lực, nặng 19 tấn, bay nhanh 400 cây số một giờ, mà các nhà chuyên-môn đã đặt cho cái huy hiệu «pháo-dài bay» dù du vào các cuộc đánh phá các thành *Cologne*, *Essen* bên Đức, cạnh những chiếc *Lockheed a Hudson*, to lớn cũng không kém (xem bài riêng).

Về loại ném bom hạng nhẹ, nước Pháp có kiểu 2 động-cô *Lioré et Olivier Léo-46* nhanh và mạnh nhất hoàn-cầu (vì bay tối 480 cây số một giờ và số bom mang đi kẽm có hơn

một tấn, Đức có kiểu 2 động-cô *Dornier O-215*, bay nhanh 450 cây số và mang được hơn 2 tấn bom. Phi-quân Ý có kiểu *Savoia S. 79* bay nhanh 480 cây số, 3 động-cô, mang 1000 cây bom. Kiểu *Glenn-Martin-B 106* của Mỹ có 2 động-cô cũng thuộc về loại này nhưng kém các kiểu trên kia về sức mạnh và tốc lực. Về loại ném bom bô-nhào, ta thấy đứng đầu là kiểu *Junker-Ju-87* của Đức mà trên bão vẫn thường nói đến luồn. Chính kiểu Ju-87, biệt hiệu *Stukas*, một động-cô, 2 súng liên-thanh, 2 chỗ ngồi, một quả bom 500 cân đeo ở dưới bụng, giữa 2 bôm, đã tung vào những trận thủy-không-chiến, kinh liệt ở Địa-trung-hải và đã từng tung hoành trên gần khắp lục-dịa Âu-châu.

Phi-quân Anh có kiểu *Blackburn «Skua»* cánh gấp lại được, có phần kẽm chiec Ju-87 của Đức. Mỹ dùng phi-cô bô-nhào *Curtiss-SB-c-3*, Ý dùng kiểu *Pichiatelli*, nhưng những kiểu này đều phải nhường phần lợi hại cho kiểu máy bay bô-nhào *Stukas-Ju-87* của Đức.

Về loại máy bay phóng-ngư-lôi, ta có thể kể các kiểu *Latecoere 298* của Pháp, *Dornier Do-22, Arado-95* của Đức, *Fairey «Swordfish», *Blackburn Baffin* của Anh, *Cant-Z. 506* của Ý. Những máy bay về loại phóng ngư-lôi không có điều gì đặc sắc đáng kể. Sức máy săn săn ngang nhau và ngư-lôi mang theo nặng từ 300 đến 800 cân.*

Phi-cô trình sát dùng để do thám tiền-quân và hậu-quân địch. Phi-cô trình sát bay sang đất địch, chụp ảnh các nơi quan hệ để tiện đường cho các phi-cô phóng-pháo đến đánh pháo.

Phi-cô trình-sát bay không nhanh lắm, nhưng có thể bay rất cao để tránh phi-cô khu trục của kẻ thù. Khi giới mang di chèi có vài khẩu súng liên-thanh, nên lâm khi cần phải phi-cô phi-cô chiến đấu di kẽm mới có thể làm đủ phận sự.

Về loại này, các nước trên hoàn-cầu có những kiểu sau đây:

(xem tiếp trang 25)

Có những phi-cô như thế, phải có những phi-công như thế nào?

Phi-cô là chúa-tể trong cuộc chiến-tranh ngày nay

Đó đại-khai phi-cô và khí-giới của phi-cô ngày nay lợi-hại như vậy:

Nhưng nếu không có phi-công, thì phi-cô dù chẽ-lao tinh-xảo, khí-giới mãnh-liệt cũng là những cái xác không hồn, những đồng sỏi lấp.

Vậy bài này nói đến phi-công.

Phi-công ngày nay cũng không phải là những người biết vận lái phi-cô hay là đã bay được dù bao nhiêu giờ đồng-hồ đó đã được cấp bằng.

Nếu trong thời chiến-tranh, phi-cô không phải là phi-cô hang thường, thì phi-công cũng vậy, cung toàn là những người phi-thường cả.

Thật vậy.

Những phi-cô Chánh-phủ đặt các xuồng chẽ-lao, khi làm xong Chánh-phủ giao cho các sở thi-nghiệm thử sức phi-cô rồi mới nhận.

Thử sức xem phi-cô bô máy đâm bô xuồng mạnh yếu thế nào, cõi xem sức chịu đựng của phi-cô đối với những sức đẽ ép di-thường như thế nào. Người ta chính-thức gọi là cuộc thi-nghiệm siêu-lốc-lực (survitesse). Thực là một cuộc thi-nghiệm nguy-hiểm vô cùng. Trong khi phi-cô đâm bô từ trên cao xuống, hết thảy các

bộ phận phi-cô từ máy-móc tới cánh và bánh-lái, đều như bị dỗ hét sức mạnh xuống không-khí, chịu sức đẽ ép vô-cùng mãnh-liệt, nếu một bộ-phận nào không được chắc-chắn, tức thì phải dập gãy ngay ro lùng mãnh vạn chử không còn. Nghĩa là những phi-cô dùng cảm bô đượ đều là những phi-cô kiên-cố tinh-xảo

Nhưng lại cần có những phi-công thiện-nghệ mới điều khiển nổi những cuộc thi nghiệm lỗi ngữ-dó.

Thì dù khi đâm bô xuồng, cách mặt đất độ bao nhiêu nếu phi-công với-vàng hắp-lắp hâm máy lại, bắt phi-cô phải dừng cuộc đâm bô một cách đột-ngoặc, thì không tài nào tránh khỏi phi-cô vỡ tan ra lung mãnh. Lúc ấy, dù

dem theo hai ba chiết dù đỡ ngã, phi-công cũng không đủ thi-giới cứu thoát tánh-mạng mình. Vậy cho phi-cô đâm bô xuồng đổi tát cả một khoa-học, một nghệ-thuật tinh-lẽ và nhu-nhuyn.

Khi thử s êu-lốc-lực một chiếc phi-cô, phi-công bay cao độ 6, 7, 8 hay 9000 thước, rồi cho nghiêng hàn, phi-công chui đầu xuống đất, cõi sức đẽ vận cho phi-cô rơi theo, chieu dọc thẳng băng, nung vần gãy luôn cho máy chạy hết tốc-lực. Trong phi-cô bây giờ có những máy móc riêng đang ghi trên những thỏi giấy số lốc-lực

HÃY ĐỌC

Vàng Sao

Văn xuôi của thi sĩ CHẾ LAN-VIỆN

In toàn trên giấy vergé bouffant giá đặc biệt 2500

NHÀ XUẤT BẢN TÂN - VIỆT — 49, TAKOU HANOI

SẮP CÓ BẢN :

TRIẾT HỌC KANT
của NGUYỄN-BÌNH-THỊ

DÂNG IN :

Triết học Nietzsche
(Tủ sách triết học) TÂN VIỆT



Phi-cô trình sát và phóng pháo hạng nặng Messerschmitt 110 của Đức



Phi-cô phỏng pháo Focke Wulf 190 bay rất nhanh và dễ điều khiển của Đức

phi-cô tinh ra từng giây đồ ig-hồ và síc-đé ép cùa không-khi.

Thi du mỗi giây 200 thước, thế lực là phi-cô đậm bồ xuồng theo tốc-lực 720 cây số một giờ; 250 thước một giây tức là tốc-lực 900 cây số một giờ.

Một giây đồng-hồ, thật là một khoảng thời-gian vô-hà, chẳng đủ cho chúng ta lẩn xong mui và néh mui - xoa pào tái, thế mà trong khoảng thời-gian ngắn-nghỉ ấy, phi-cô đậm đc xuồng được tới 250 thước láy, thật là mau lẹ như sao sa vây.

Từ trên cao 8000 thước, khi phi-cô đã đậm bồ theo chiều dọc xuồng được 5000 thước, tức là sau đúng 20 giây đồng-hồ, thì phi-công phải ngắt cho ngừng phi-cô lại và bay theo chiều ngang như thường. Tuy ở dưới, còn 3000 thước nữa mới tới đất, song 3000 thước chỉ có nghĩa là 12 giây đồng-hồ, nếu chậm một chút, e nhỡ xảy ra sự gãy máy, liệt máy chẳng hạn, thì phi-công sẽ không đủ thi giờ nhảy dù xuồng

BÃ CÓ BÁN :

KÈ ĐÊN SAU

Tâm lý tiêu thụ ý của Lé VAN RƯƠNG

250 trang — giá 1\$50

Nhà xuất-bản BỘI MỚI 62 Hàng Cót, Hanoi

nữa. Nghĩa là xuống cách mặt đất độ 3000 thước, phi-công phải hết sức thận-trọng cho phi-cô diết châm-chap Rồi, rãt từ từ, em dịu, trồ hết tài-nghè ra, phi-công cho phi-cô ngóc đầu lên, đè bay theo chiều ngang như lúc thường.

Một cái đầu máy xe-hỏa 100 tấn đi nhanh mỗi giờ 120 cây số, thi mìn hìn lực (force vive) tăng theo nỗi giây đồng-hồ 54.450.000 kilos. Một chiếc phi-cô hai tần rơi từ trên không xuồng theo tốc-lực 50 thước một giây, thi mìn hìn lực (force vive) mỗi giây đồng-hồ được 62.000 kilos.

Bởi thế, nên đang bay mỗi giây 250 thước, mà phi-công đột ngột cho phi-cô i gược lên, thi cái sicc phản-động sẽ mạnh ghê gớm, làm phi-cô vỡ tan ra từng mảnh vụn, và phi-công sẽ chết không kịp thở hơi cuối cùng.

Cái thân-hình машн-hрё của con người là iốn có đủ sức chịu-đụng được những ánh-huồng khốc-hại của sự tăng tốc-lực đe dọa?

Một vật rơi trong khoảng không thi nó giây đồng-hồ tốc-lực tăng được độ 9 lì ước 81, nha toàn-học lấy cù g thay cho sicc ấy.

Theo các cuộc thí-nghiệm của các nhà bác-hoc, thi sự tăng tốc-lực độ 2m5g, đã làm cho thân-thì người la phải đau đơn khó chịu iới.

Ta lấy một cái bong-bóng (ao-su) đồ dày nước vào rồi buộc vào một sợi giây. Ta cầm sợi giây ấy quay tăng cái bong-bóng đi vun vút, ta sẽ nhận thấy rằng dần dần ta quay nhanh, thi nước ở trong xô cả về một đầu bong-bóng, làm bong-bóng rãm rãm cả. Nếu ta quay mau hơn nữa, thi cái bong-bóng sẽ nổ tan như xác pháo. Thân-thì con người ta cũng vậy, cũng giống cái bong-bóng ấy. Nếu đang rơi với phi-cô rất mau theo chiều dọc trên cõi xuồng, mà bỗng đột-ngột cho quay ngang ra, hoặc đột-ngột cho ngóc lên thẳng-cao, thi thân-thì phi-công cũng có thể rã tan nứu chiếc bong-bóng (ao-

sу bị quay lật ig mau quá. Chạy ngang ra một cách đột-ngột thi phi-công sẽ hoa mắt, ủ tai, tay chân bùn-rùn. Thanh-tính cho phi-công ngóc lên, thi óc sẽ chaoảng vắng, nâu ó trong tim sẽ hoặc bị xô dời cá xuồng chân hoặc bị xô dồn cá lên đầu, làm cho con người không thể chịu được.

Dù luyện-tập linh-thục đến đâu và có một cơ-thể khỏe mạnh hoàn-toàn đến đâu, phi-công cũng chỉ chịu được sicc tăng tốc lực 3 hay 4g, trong đó 30 hay 40 giây là cùng.

Có vien phi-công người Mỹ cùi chịu sicc tăng tốc-lực 10, 5g, trong có mây giây, mà phải nghỉ việc luon trong hai tháng trời, vì cơ-thể bị rung-dòng suốt từ đầu chí cuối.

Như vậy, chưa kể những tai-nghé chuyên-nghiệp, trí mẫn-liệu, lòng can-dám, chỉ một sải lái phi-cô i ngang theo tốc-lực 500 hay 550 cây số một giờ, và lái phi-cô đậm bồ xuồng tốc lực 900 hay 900 cây số một giờ, cũng đủ khiến cho chúng ta bái phục sức-kém-cố của cơ-thể các phi-công, cùi phi-cô khu-trục hoặc thử-siêu-lực-lực các phi-cô trước khi giao cho các sò chuyên-môn quốc gia. Họ thật là những người phi-thường. Và nhiều khi họ tăng nhờ những truồng-hợp phi-thường mà thoát nhiều tai-nạn nguy-hiểm. Như đạo nêu, báo Mỹ đăng trung-

úy Keit h
đang bay cao
trên 9000
thước, bỗng
bị ngắt di bặt
iến nhân sự
dành để phi-
cô đậm bồ
xuồng, theo
tốc-lực kinh
di là 1.080
cây số một
giờ. Mỗi khi
phi-cô i cách
mặc đắt độ
300 thước,

Hàng rào khi cầu thả trên không để ngăn cản phi-cô địch

phi-công bỗng tinh lại và vừa kịp dù thi giờ để phi-cô bay ngang ra, tránh được một tai-nạn kinh khủng.

Có những phi-cô như thế, có những phi-công như thế, trách nào phi quân chẳng làm chúa-tề trong cuộc chiến-tranh ngày nay!

Đối với sức mạnh đó có cách gì chống lại chăng?

Ngoài cách phòng-thủ «ibù-tông», cùng

nhiều cách phòng-thủ «chủ-dòng» khả dĩ ngăn cản được phi-cô địch-phương.

Tự trung có cách sau sau này là diệu dụng đặc-lực hơn hết:

Đặt những khi-cầu thành hàng lối như mói bức hàng rào lồng ở không-trung, hê phi-cô đích-pushing phải giây chằng khi cầu là tự-nhiên bị hạ, chẳng khác gì con ruồi mắc lưới mang-nhin vậy.

Lời này chẳng nói lừa gi. Từ lâu, từ kia có nạn khống-chiến, nhiều nhà chế-tạo đã i ấy ra cái ý nghĩ chằng trên không, bao kín thành-phố một tấm lưới sắt không-lô do khi-cầu thâ-en dồn sáu bao la ồ, thâ-khi cầu lén cho đỡ lây tấm-lưới ở trên thành Longueau. Nhưng khi-cầu không dù sicc ôõi tấm lưới sắt. Nó chùng xuồng và rơi upy xuôv g nhâa ga Longueau chup lây mấy đầu máy xe lửa. Thế là cuộc thi-nhing thất-bại hoàn-toàn.

Tấm lưới sắt không dùng được. Nhưng người ta vẫn tin ở lực-lượng các khí-cầu và hồi 1917, khi-cầu Ý đã hộ-vệ được thành Venise khỏi nạn phi-cô quân địch. Giây chằng buoc của khi-cầu, ban đêm không trông rõ, phi-cô địch sợ mắc bẫy nên không dám tới.

Thấy phương pháp phòng-tủ-hủ đỗ thành công, bô tham-mưu Pháp ở Chalais-Meudon hồi bấy giờ cùn g áp-dụng khi-cầu vào công cuộc phòng-không. Còi điều là khi-cầu Pháp

hồi ấy dâ

tinh xảo hơn khi-cầu Ý, không có lam-bô (nacelle) có thể thả lên cao dù để ngăn cản những phi-cô bay thật cao.

Những kiều khi-cầu Pháp thời ấy là khi-cầu kiều Caquot, chính người Đức cũng phải bắt chước kiều. Nhưng lối nhất là kiều khi-cầu cùa đại-á Leourneur hình tròn, có mũi, coi iupa trái đưa tâa. G ó lúa vâo làm phinh những mũi áy ra thành một thứ khi-cầu rất mạnh. Nó



bay cao được tới 7000 thước; nếu lắp liền hai cái lán một thi có thể bay cao tới 9000 thước. Theo nguyên-tắc thi khiêm kí-khiêm ấy có thể lên cao mãi tới 30.000 thước mới thôi. Sức mạnh giày thép của khi-cầu mỗi ly vuông ước độ 400 kilos; có một sợi giày thép ấy lớn bằng cái lòng ngõng sức mạnh được 1.200 kilos.

Nhưng khi-cầu ấy có làm nên công-chuyên gì không? Có xin trang ra đây một vài tang-chứng:

Hồi đại-chiến 1914-1918, một đoàn phi-cơ Pháp đang lẩn phài một khi-cầu chiêm-thiên ở gần Nancy: Ba chiếc phi-cơ vướng giày rơi xuống đất vỡ tan nát.

Tại Melz hai phi-cơ Pháp, rồi hai phi-cơ Anh và hai phi-cơ Đức bị hạ vì vướng phải giày khi-cầu. Đã thành cái lệ chung là phi-cơ nào vướng phải giày neo khi-cầu là di dời nhà ma.

Trong hồi đại-chiến trước, còn nhiều chuyện phi-cơ bị hạ vì khi-cầu, không sao thuật ra hết được.

Tôi nay khi-cầu cung chưa mất giá-trị cõi-hữu của nó. Đừng tưởng rằng phi-cơ ngày nay bay nhanh tới 500 cây số một giờ thì có thể cất-dứt được những giày neo thép. Trái lại, phi-cơ bay càng nhanh, thì mỗi ногу càng chắc chắn, nêu lố vướng phải giày khi-cầu.

Đến nỗi tôi nay đã nhiều nhà sáng-ché định ra một thứ cưa giày thép đặt ở phía trước phi-cơ, để phòng khi gặp những khi-cầu tai-hại. Nhưng không được. Đặt thêm máy cưa vào phi-cơ, phi-cơ sẽ nặng-nề thêm, tốn-uc và giài-tri chiến đấu hay khu-trục sẽ giảm. Và ban đêm thi biết dâng náo mà nhổng khi cầu thả lung-lung cao thấp trên không mà cưa phá cho hết những giày neo oan-nghiệt? Thật là một việc không thể nào làm nổi. Cố người lại bảo phi-cơ nên bay hàng-dần theo chiều dài, (thì) một chiếc đầu đê làm hư-hỗng khi-cầu, mò đường cho các phi-cơ đi sau. Nhưng sự

thật không thế. Chiếc đầu vướng giày khi-cầu bị rơi xuống; giày khi-cầu không đứt đâu, nó chùng lại một lát rồi căng thẳng, và lại săn-sang chờ đợi cái « mồi » mới.

Nghĩa là chưa có cách gì đặc-lực để phá hủy ráo ráo khi-cầu.

Hồi đại-chiến trước, sở dĩ thành Paris nước Pháp không bị nạn bom, cũng là nhờ ở hàng-ráo khi-cầu ấy dâng ra gần khắp quanh thành phố

Như vậy, ai cũng biết rằng khi-cầu có thể ngăn được phi-cơ. Và muốn phòng-thù cá-thanh-phố lớn như Ba-le, Luân-don, Bả-linh, chỉ cần có một hàng ráo khi-cầu gồm độ 250 tới 500 chiếc. Về số khi-cầu ấy, tiền kinh-phi hết đât vài trăm triệu đồng, nhưng đối với những thành-phố lớn đẹp như vậy, và so với khoản ngân-sách quốc-phong hàng-mấy nghìn triệu, thì số tiền ấy có thâm vào đâu.

Nhưng... khi-cầu đã có công-hiệu như thế thì sao hiện giờ thịnh-thoàng thành Luân-don là thành-phố có khi-cầu phòn - hù, vẫn bị phi-cơ Đức tới dội bom? Phải. Phi-cơ vẫn có thể khinh-thương và phá-hủy những khi-cầu phòng-không, nhưng bá-bu-bu phai bay hết sức cao, cao lâm đê vượt hẳn lên trên hàng ráo khi-cầu, đâm bỗ xổng hết sức mau le, ném bom xuồng dích, rồi lại phai cho phi-cơ thẳng cao-mau-le không kém gì thế, để tránh súng cao-xa, và những giày neo khi-cầu. Chuyện di cung như chuyen vè, lúc nào phi-cơ cũng phải bay thật cao, thi mới thoát được nguy-hiểm.

Ai cũng hiểu rằng trong những trường-hop với-vàng hắp-lấp như vậy, ném bom trúng đích là một chuyện chẳng dễ gì. Và bay trên mây lחות lông không-trung theo những tốc-lực ghê-gớm, đâm bỗ xuồng một cách liều mạng như vậy, theo những điều đã nói ở trên, chẳng phải là việc mà bắt cả phi-công nào cũng làm nổi đâu.

VĂN-HÓE

Các cu nén dùng:	
THUỐC BỔ BỘ CỨC-PHONG	1\$50
Các ông làm việc nhiều nén dùng:	
THUỐC BỔ THẬN BỨC-PHONG	1,50
Các bà các cô nén dùng:	
THUỐC BIẾU KINH BỘ HUYẾT	1,20
Các bà phải obo trê em uống thuốc:	
THUỐC BỔ TÝ TIỂU GAM	1,00

4 MÓN THUỐC BỔ CỦA NAM,
PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

Bac-Phong

BÁN BUÔN, BÁI LÉ BÚ THUỐC SỐNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN

45, PHỐ THÙC-KIEN HANOI PHÁT HÀNH

Phi-cơ là chúa tể cuộc chiến tranh hiện đại

(Tiếp theo trang 26)

Pháp: kiều Mureaux-113 một động cơ.

Đức: kiều Arado-96 một động cơ.

Anh: kiều Blackburn-Shark một động cơ.

Mỹ: kiều Stearman một động cơ.

Ý: kiều Caproni-134 một động cơ.

Nhật: kiều Kawanishi-94 một động cơ.

Phi-cơ tuân-tiêu

Phi-cơ tuân-tiêu dùng để canh phòng mặt bờ. Máy bay không cần phải bay nhanh lắm, chỉ cần bay được ra và mang nhiêu khí giới tự vệ.

Loại này thường gồm có các kiểu thủy-phi-cơ.

Phi-quân Pháp có kiều Loire-Nieuport-130 có thể bay 7 giờ liền để tuân-phong ven bờ.

Những kiểu phi-cơ tuân-tiêu của Anh, Đức, có phần to và mạnh hơn: như kiểu Short Sunderland 3.400 mă - lực, 4 máy (của Anh) mang nhiều súng-liên thanh (tất cả bảy khẩu) vẫn tuân-tiêu trong Địa-trung-hải, kiểu Dornier Do - 18 hai động cơ của Đức mang hai chòi súng, có thể bay một mạch được hơn bốn nghìn cây số.

Máy bay tuân-tiêu thông tin bằng vô-lyền-điện với các đội phi-cơ phòng thủ và các căn cứ thủy-quân ném một khi máy bay dịch-lảng đến gần-hải-phận là các lực-lượng của hải-lực-không-quân nước nhà sẵn sàng để ứng-chiến.

Ngoài những kiểu phi-cơ kẽ trên, ta còn có thể kẽ những kiểu máy bay dùng vào việc binh-nhung không-bắn súng và ném bom.

Đó là những kiểu máy bay tái-quân, máy bay thông-tin, máy bay « Hồng-thập-tụ ».

Hồi trước, không-quân chỉ là tay sai của hải-quân và lục-quân, ngày ngay không-quân hoàn toàn biến-lệ thành động....

Hàng trăm máy bay àm-àm tiến đánh một tỉnh thành, bom-nổ, đập-ba, nhà-dở, người-chết, giứa những lán khói lửa bốc ngắt-giới.

Cánh-tượng kinh-khủng-dó, chính-ôc loài người đã tạo ra sau bao nhiêu năm khổ-công nghiên-cứu. Người ta đã dùng tri-thông-minh đoạt quyền-thiên-công, chế ra phi-cơ, nặng hơn khi-giới mà bay được, thi ngày nay, giống cày đến ngày ăn-quả, chính-nhân-loại lại bị nguy-thứ khi-giới khốc-hại đó làm cho diệu-dung-lầm-than.

NGUYỄN HUYỀN TỈNH

PHUC - MY chaussures

Một tiệm giày tây nổi danh khắp

Bông-Dương, Bán-buôn và bán-lẻ.

Có catalogue kinh-biển. Thủ-tu

và mandat để cho:

TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH
204, RUE DU GOTON — HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

Nhà bên kia

Truyền-tâm lý của Đỗ DỰC-THU giá 0\$65

Đọc qua cuốn NHÀ BÊN KIA của Bùi-Đức-Thu, các bê sẽ phải ngán nghĩ hakk hàng-năm về thế-vực. Các bạn sẽ có thêm râu-nhêu-tri-tưởng-lực-quan, hay chua-chát-rõ-dòn-người. Thực là một áng văn-chuong tuyêt-tác, mà dù là người có học thức thi không ai tuile qua.

NGƯỜI THỢ RÈN

Sách Hoa Mai số 23 của Nam-Cao giá 0\$12

VỐ ĐỀ

Hoa Mai số 24 của Sở-Sưu (Nguyễn-Ngoci) giá 0\$12

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takeu Hanoi

Phân MURAT

THƠM NHẸ, KHÔNG LEM Ô
CHẤT THIẾT TỐT, TỐT
NGANG HÀNG CÁC HIỆU
PHÂN ÁU, MỸ DANH TIẾNG

PHÂN

SUPER - MURAT

CÓ BÚ 7 MÀU, TỐ THƯỢNG
HÀO HẠNG, MỘT MỸ-PHẨM
CHO CÁC GIAI NHÂN THƯỜNG
DỒI ĐỀ BÌ DỰ TIỆC

Trong mỗi hộp có báu-chữ Quốc-ngữ
chỉ cách lựa-màu-phân, cách-trang
diêm-thi-não cho thiết-khéo

BÁN KHẨP CỦA HÀNG LỚN

Tổng-phát-hành Bác-kỳ, Ai-lao

Etablissements VĂN - HÓA
8 — rue des Cantonnais — Hanoi

Các phương-pháp chiến - đấu thân - diệu của phi quân ngày nay

và các

trận không-chiến ghê gớm trong cuộc đại chiến này

* Phi quân đã trở nên bá chúa trong các trận chiến đầu ngày nay đều ở trên mặt đất hay dưới bể. Đó là một câu mà ta thường đọc thấy trên các báo và trong các tin tức hàng ngày về chiến tranh từ hơn ba năm qua.

Thực thế, ở khắp các mặt trận ta đã thấy phi quân luôn luôn chiếm công đầu trong khi hợp tác với các thủ lực quân hay hải quân cũng như trong khi hành động một mình. Một ván đại tướng Ý, Giulio Douhet sau cuộc đại chiến trước đã dự đoán rằng « trong một cuộc chiến tranh tối tân, phi quân sẽ giữ địa vị trọng yếu nhất và sẽ mang lại cuộc chiến thắng ».

Bắt đầu từ năm 1925, ở Ý một đại tướng chỉ huy phi quân nước đó là tướng Mecozzi đã cỗ động để việc dùng phi quân để công phá bên địch và đã đặt cho thử phi quân đó một cái tên riêng: « l'aviazione d'assalto » (aviation d'assaut: phi quân công kích). Cái tên đó ngày nay đã thành tên của những đội thám binh của các nước dự chiến, nhất là của Đức mà mỗi khi người ta nghe thấy đều phải kinh khủng. Ta nên nhận rằng trong các công việc của phi cơ sự công phá là quan trọng nhất. Cũng vì thế, phi quân công kích so với các thử phi quân khác được mờ mang và chủ ý hơn trong lúc chiến tranh. Phi quân công kích, tức là thử phi quân can thiệp một cách trực tiếp vào cuộc chiến đấu trên mặt đất, từ cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha đến nay, đã bao lần tố rõ sự lợi hại trong nhiệm vụ quan hệ của nó, nên càng được mờ mang và ngày thêm tinh xảo.

Ngoài ta thường nói thử « phi quân công kích » có từ cuối Âu chiến trước và nhất là từ các cuộc tấn công của quân Đức và sau này của quân đồng minh trong năm 1918 là năm chiến tranh kết liễu. Hồi đó người ta đã thấy những phi cơ phòng pháo hạ thấp xuống bắn vào các đạo quân đang tiến hoặc ném bom dữ dội vào các trận địa và phá các đường giao thông dùng để tiếp tế lương thực của bên địch. Ngày khi cuộc Âu chiến trước mới phát khởi ngày 20 Août 1914, một bản thông cáo Pháp đã thuật rằng một chiếc phi cơ Pháp gài một đoàn kỷ binh Đức đã bắn và ném bom xuống làm cho đoàn quân đó bị rối loạn. Nhưng mãi đến Novembre 1914 ở

Pháp mới có một đội phi cơ phòng pháo đặc biệt và đến năm sau mới có những đội phi cơ riêng.

Cuộc chiến tranh kết liễu, người ta đã có thể giờ nghiên cứu kỹ về các kết quả đã thu được. Người ta phải công nhận rằng ảnh hưởng về tinh thần của các cuộc công kích bằng cách bay thấp rất rõ rệt và có thể giúp ích nhiều cho quân đội được phi quân hộ vệ. Naung người ta lại cho rằng ảnh hưởng về vật chất không có gì nên không mấy ai đề ý. Sau khi Ý lập ra một đội phi quân chuyên múa về việc công phá, các nước Nga sô vĩ, Đức và Hoa Kỳ mới bắt đầu chế những thử phi cơ để dùng riêng về việc công kích.

Kip đến lúc Ý đem quân chinh phục xứ Ethiopia (1935) phi quân công phá mới giữ một trách nhiệm quan trọng trong các cuộc hành binh dưới đất. Nhưng người ta lại nói cuộc chiến tranh ở Ethiopia chỉ là một cuộc viễn chinh để chiếm thuộc địa của Ý. Quân đội xứ Ethiopia không có phi quân lại không có cả các bộ đội cao xạ và phòng không. Đến khi giới của quân lính xúy đã rất xoảng và bộ tư lệnh rất kém.

Nhưng người ta đã quên không nói đến những sự khó khăn về địa thế trong việc dùng phi cơ ở Ethiopia. Ở đây địa thế hiểm trở, đất đai lại rộng nên việc quân đánh duỗi quân địch có lẽ còn dễ dàng hơn phi-quân nhiều và các cuộc ném bom bằng phi cơ không có hiệu quả mấy.

Lại đến cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha (1936-1939), ngày khi mới xảy ra người ta đã thấy phi công-kích của Ý dù chiến ngay. Những đội quân quốc gia tinh nhuệ nhất hồi đó là các đội quân mà chính tướng Franco chỉ-huy ở Maroc. Họ được các đội quân đó về Tây Ban Nha qua bể là một việc khó vì hải quân của chính-phủ



binh dân giữ bá quyền trên mặt bờ. Nhờ có một đoàn phi-cơ Ý Savoia S-81 mà Franco mới có thể đem quân qua eo biển về nước lập thành đội quân quốc gia thứ nhất ở đất Tây Ban-nha. Các phi-cơ Ý đã đánh nhau với một hạm đội của chính-phủ Tây Ban-nha gồm có một thiết giáp hạm, hai tuần dương hạm, bảy diệt ngư lôi và tám chiếc tàu ngầm và đã phá được hàng rào cùng giải tán được hạm đội. Nhờ thế mà hôm 6 Août 1936, đoàn tàu vận tải thứ nhất gồm năm chiếc đã chở được 4.000 quân, cùng chiến cụ và pháo binh từ Ceuta về được tới Algeciras. Các phi-cơ di bộ tổng đã đánh đắm được một trong hai chiếc tàu khác của bên địch. Đến cuối tháng Août, chính phủ ở Barcelona đã cho một đạo quân do bộ lục chiến Majorque và lính hình phông thủ trong đảo đã nguy ngập, vì thiếu cả quân lính cung chiến sự. Sau chì chờ, có một đội phi-cơ công kích



viên dặm, cuộc tấn công bị thất bại và quân Ý phải lui mất cả trại ty.

Sau này chỉ vi phi-quân của bên chính-phủ yếu là mà quân Franco mới có thể thắng lợi được. Phi-quân Đức và Ý đã luôn luôn hộ vệ các sư-đoàn quân quốc-gia trong lúc tấn công và đã ngăn



TRÊN: Hai phi-cơ khu-trụ vây đánh một phi-cơ chiến-dấu, phi-cơ này phải bay vòng để tránh.



ĐƯỚI: Ngày nay khác hẳn, vì phi-cơ chiến-dấu tốc-lực lớn hơn có thể lợi dụng tốc-lực để chạy và đồng thời bắn vào các phi-cơ địch.

được hết các cuộc tấn công và phản công của quân chính-phủ.

Cuộc nội chiến Tây-ban-nha thực là một dịp tốt cho phi-quân của Đức, Ý luyện tập trong việc công-kích bắn địch. Nhờ đó mà sau này, phi-quân Đức đã có lịch duyệt về việc chiến đấu và đã gặt hái thành công trong nhiều cuộc thắng lợi lớn lao.

Đến September 1939, trong cuộc chiến tranh giữa Đức với Ba-lan phi-quân và các đội thiết giáp đã giữ một trách nhiệm vô cùng trọng yếu không ai không phải công nhận. Nhưng vì phi-quân và các sư-doàn thiết giáp đã hợp tác một cách rất chặt chẽ nên người ta không thể nào phân biệt được rôr là công-nhiệm và công-lao của mỗi thứ quân. Vì quân đội Đức đã mạnh hơn quân đội Ba-lan cả về các phương diện nhiều quá, nên ta mới thấy Ba-lan đã bị thất bại một cách quá nhanh chóng.

Nếu xét rôr về kết quả đã thu được thì công-của phi-quân và các đội chiến xa có thể nói là ngang nhau và hai thử quân đó có thể thay nhau và phu lục nhau một cách có hiệu quả. Các sư-doàn thiết giáp và các đoàn phi-cơ công-kích là những thử chiến-cụ có thể sánh với các đội trọng và khinh-kỵ trong quân đội ngày xưa. Trách nhiệm của phi-quân công-kích và của các đoàn thiết giáp là làm cho quân đội Ba-lan không thể trở tay kịp và hành động để đối phó với quân địch.

Ngay hôm khai chiến phi-quân Đức đã chia nhau đi đánh phá khắp các nơi có quân địch tập trung và phu được một phần lớn lực lượng của phi-quân bắn địch. Phi-quân Đức lại ngan canh hẵn việc vận tải các đội quân cứu viện từ phía sau ra trận địa và đã bắt được các đường giao thông chính. Sau cùng phi-quân và chiến-xa Đức lại đánh phu được các nơi đặt trọng phu và làm cho pháo binh không thể liên lạc được với bộ binh nữa.

Rồi đến cuộc tấn công của Đức sang Na-uy, cuộc đại-tấn-công sang các nước phía Tây (1940) cuộc chinh phục các nước về Đông Nam Âu-châu (Nam-tu và Hà-lap) và cuối cùng đến cuộc Nga Đức chiến tranh, ở mặt trận nào ta cũng thấy thấy phi-quân Đức chiếm địa vị trọng yếu và giúp cho lực quân thu được những kết quả rất lớn. Ta có thể nói phi-quân đã làm thay đổi cả tình thế các trận đánh và các trận địa.

Không một trận thắng lớn nào, không ở trận địa nào, là không có phi-quân Đức can thiệp một cách trực tiếp. Những trận nhau trận «công phu» nước Anh, «trận lầy dào Crête» và

trận đại chiến ở mặt trận Nga thì phi-quân lại càng giữ trách nhiệm lớn lao hơn nữa.

Từ nay đến lúc thế-giới chiến tranh kết liễu, chắc ta còn thấy phi-quân lập nên nhiều chiến công rực rỡ chưa biết đến đâu mà luồng

Các phương pháp chiến đấu của phi-quân

Từ cuộc Âu-chien 1914-1918 đến cuộc thế-giới đại chiến này, ta đã thấy chiến lược và phi-quân tiến bộ một cách di thường. Trong cuộc chiến tranh trước, các phi-cơ khu-trục, là những phi-cơ mạnh nhất trên không trung, nhưng ngày nay thì đã khác và có người dự đoán phi-cơ khu-trục sẽ cảng ngày càng suy kém. Điều đó ta không dám bàn đến, chúng ta chỉ thuật qua lại các phương pháp mà phi-cơ khu-trục (xem bài riêng) thường dùng nhất ngày nay là đánh đánh phi-cơ khác hay đánh một mục đích gì. Đó là cách đâm bỗt từ cao xuống rồi khi xuống thấp nhất mới bắn hoặc thả bom và ngóc lên ngay. Các công-kích này rất nhạy và rất nhanh chóng, 10 lần đến 7, 8 lần có kết quả tốt.

Còn các phi-cơ khu-trục mỗi khi muốn đánh đánh các phi-cơ phóng pháo-bên địch thì một là phải luôn luôn bay di tuân tiễn trên không quanh chỗ trường bay, hay một thị trấn, hì là phải đón phi-cơ bên địch ngay trên đường mà các phi-cơ đó tất phải qua. Cách thử ba là phải đặt ở giữa miền biên giới và các nơi có thể bị phi-cơ bên địch đánh phá như: đồn cảnh-gác dữ i, đồn dữ do các phi-cơ phóng pháo bằng tiếng kêu của động cự hoặc bằng cách thẳng thẳng. Sau khi nhận thấy, nhữn gngười giữ việc canh-gác gọi giây nói báo tin cho nơi căn cứ phi-cơ khu-trục bến m nh ở gần-nhà, phải nói rõ cả số phi-cơ, bay cao thấp và bay về chiều nào.

Được tin lập tức các phi-cơ khu-trục bay lên để đón đánh các phi-cơ bên địch. Nếu giưa lúc đó mà phi-cơ bên địch đổi chiều bay di phi-khác thì lập tức có người canh-gác khác báo tin về nơi căn cứ rồi từ nơi căn cứ phải gửi tin bằng vòi-tuyền điện cho các phi-cơ khu-trục đang bay trên không.

Một trận không-chiến giữa hai đoàn phi-cơ

Dưới đây chúng tôi tả một trận không-chiến giữa hai đoàn phi-cơ theo sự xét nghiệm của một nhà chuyên-môn về phi-quân là đại-ý Hénot. Trước hết, đoàn phi-cơ phóng pháo đang tiến có phi-cơ khu-trục hộ vé xếp thành



6.500 M

hang chử V cứ mỗi đoàn năm hoặc 3 chiếc và tất cả có độ 45 chiếc. Đoàn phi-cơ hộ vé thứ nhất bay về phía tay trái cao hơn độ 300 thước, đoàn này có tám chiếc. Đoàn thứ hai cũng tám chiếc cũng bay về phía tay trái, nhưng cách xa độ bốn, năm cây số. Tất cả phi-doàn có 6 chiếc đều có thể thông tin với nhau bằng vòi-tuyền điện và tốc lực độ 350 cây số một giờ. Đang bay sang địa-điểm địch thì bỗng các q-an-sát-viên báo tin có một phi-di 20 chiếc phi-cơ chiến đấu đến địch đánh.

Lập tức vén tư-lệnh chỉ-huy phi-doàn bị công-kích dùng vòi-tuyền-điện ra lệnh cho các phi-cơ phóng-pháo bay về phía tay. Đồng thời, do n phi-cơ hộ vé thứ nhất được lệnh bắn và đoàn phi-cơ hộ vé thứ nhì phải giở lại đón đánh các phi-cơ bên địch thẳng-trở mặt. Thế là các phi-cơ chiến đấu bên địch dùng vào một tình thế bất lợi vì bị ba đoàn phi-cơ bắn vào, ba bốn phi-cơ phóng pháo bay sau cùng và hai đoàn phi-cơ chiến đấu di hộ v.

Các phi-cơ địch không thể kháng cự được đánh phải bay trốn.

Trong các nhà chuyên-môn phi-quân, có người

Nhà sản xuất lót các thử áo dài (pull-overs, chemisettes, slips, maillots, v.v.) chỉ có...

Hàng PHUC-LAI 87-89 route de Hué — Hanoi
BẢN BUÔN KHẨU ĐÓNG - PHÁP — AO TỐT KHÔNG BẦU SÀNH KIP

CÁCH NÉM BOM ỦA PH-CƠ PHỐNG-PHẢO

Bom ném 王爷 phi-cơ xuống không bao giờ rơi thẳng mà còn chạy theo ch 王爷 phi-cơ nem nó ra tay là tùy ô tốc-lực và sức bay cao của phi-cơ (xem trong bài rô rà). Ví thế mà muôn ném bom trúng một đích nào thì phi-cơ phải tinh-dầu mà ném trước.

(Y) thì cho rằng sức mạnh của các khí-giới trên phi-cơ có the định đoạt sự thắng-lợi: «một chiếc phi-cơ tuy tốc-lực chậm nhưng có thể bắn ra quanh minh lập thành một hàng rào dense thi có thể h 王爷 được một chiếc phi-cơ bay lanh han minh. Có thể tin rằng muôn đối địch với phi-cơ khu-trục thi phải chế những đoàn phi-cơ phóng-pháo tốc-lực ngang hoặclyn phi-cơ khu-trục và các kí-giới đầu co kém mạnh cũng không có hại gì. Người ta cho rằng nếu thế thì không thể săy ra cuộc chiến-dấu được vì phi-cơ khu-trục không đủ đòn kip phi-cơ phóng-pháo. Vì thế mà theo nguyên-tắc này người ta đã đóng những phi-cơ phóng-pháo tốc-degree lớn mà là có những khí giới mạnh và nhanh hơn.

Các phi-cơ khu-trục ngày nay trong khi đang bay với một tốc-độ từ 5 đến 6 trăm cây số một giờ không thể nhào lộn như các phi-cơ khu-trục trước kia, nhưng trong khi một chiếc phi-cơ khu-trục nhỏ đâm bỗ xuống thì sức mạnh của nó có thể hơm sức mạnh một toa máy nặng 10 tấn, chạy nhanh 120 cây số một giờ. Nếu một phi-công sai khiến chiếc phi-cơ của mình một cách quá tàn-bạo thi mà là phi-cơ thi vỡ tan tùng mảnh, hì là phi-công không thi chống lại được với con ngắt di vi xuống máu. Một ch 王爷 phi-cơ khu-trục lúc đâm bỗ để đánh một chiếc phi-cơ phóng-pháo chí t 王爷 rất ít thi giờ (một phần 25 của giây đồng hồ) để bắn trúng đích, nghĩa là

khẩu súng liên-thanh bắn nhanh nhất cũng chỉ bắn được một phát thôi (*xem bài riêng*). Một phi công chỉ huy một phi đoàn đã lập được nhiều chiến công rực rỡ và họ được 22 phi-cơ địch đánh ném rất đúng : Tốc-lực lớn của các phi-cơ khu-trục đã khiến các phi-cơ đó không thể một mình dự chiến để đánh một phi-cơ khác. Ta không còn được trông thấy những trận không-chiến giữa hai phi-cơ khu-trục như hồi 1914-1918 nữa. Phi-cơ tái-tán chỉ có trách nhiệm vào mồi cắn nó rồi dùng đại-bác hoặc súng liên-hành bắn ngay vào. Nếu cần phải đổi chiến thì trọng-lượng và tốc-lực của phi-cơ khu-trục bắn thứ phi-cơ đó bay ra một khoảng rộng, nên chiếc phi-cơ bị công kích thường có đủ thời giờ để trốn thoát.

Công kích bằng cách bắn nhào : các phi-cơ Stukas của Đức

Trong các chiến-lược về phi-quân mà Đức thường dùng để công kích bên địch một cách rất có hiệu quả, người ta phải kể đến chiến-lược dùng bắn nhào của một thứ phi-cơ riêng dùng về việc đó gọi là Stukas.

Với cách công kích này phi-quân Đức đã thu được những kết quả rất là mỹ-mẫn và đã thành công nhiều trận lần lao.

Stukas tức là thứ phi-cơ Junker-87 B, một động cơ, 2 cánh, 2 người ngồi. Trong hè ngoái thi phi-cơ này không có nguy hiểm như các hạng phi-cơ Junker 86 và 88 cũng là những phi-cơ phóng pháo của Đức. Thứ phi-cơ Stukas có thể coi là hạng phi-cơ công-kích tốc độ nhanh và để sai khiến nhất trong các thứ phi-cơ công-kích ngày nay. Phi-cơ này có thể quay lợp trong một khoảng rất hẹp trong khi đâm bỗng xuống rất nhanh đến nỗi các máy-dùng để dò tiếng động-cơ của các bộ-đội phòng-không tinh-xảo nhất cũng không thể nào nhận thấy được. Phi-cơ này thường khi di công-kích không phải dùng phi-cơ khác hộ vệ. Đó là con đẻ của kiểu phi-cơ Junker dùng làm phi-cơ phóng pháo ở mặt trận Tây Ban-Nha hồi 1936, 37, 38, nhưng chế-tạo một cách tinh-xảo hơn và có một vài đặc-diểm mới rất nguy hiểm. Kiểu Junker 87 A cũng là một thứ phi-cơ với kiểu Stukas khi đâm nhào xuống rất nhanh nhưng phi-cơ đó phải ngóc lên trước khi chưa thả được bom xuống địch. Kiểu Junker 87 B hơn hẳn là vì có thể thả được bom đặt phía trước xuống đích định công-kích. Phi-cơ Stukas ném bom rất đúng, nên các khí-cú-dùng trên phi-cơ đã sửa soạn trước. Tốc-lực của chiếc Junker 87 B cũng nhanh hơn và phi-cơ đó có thể ngóc lên rất chóng lẹt vì búng súng-xả bắn trúng. Hình ảnh thứ phi-cơ bắn nhào này mỗi khi đã được trông thấy thật là lần sau không thể nhầm ới phi-cơ khác được nữa. Cái đầu của thứ phi-

cơ này không giống một thứ phi-cơ nào khác, đầu bay cao hay thấp cẩn-dầu của Stukas vẫn có hình một chữ V lòng rết nhọn. Thường các đoàn Stukas vẫn bay nhanh 500 cây số một giờ để đến chỗ địch đánh phá, khi gần tới, đoàn phi-cơ đó bỗng bay chậm lại chỉ còn độ 350 cây số một giờ rồi đâm thẳng xuống rết nhọn, khi đến chỗ thấp nhất mới ném bom ra rồi lại ngóc thẳng lên. Khi người ta trông thấy một chiếc phi-cơ Stukas đâm thẳng xuống rồi lại ngóc lên ngay được, người ta tưởng đó là một sự không thể nào có được. Người ta lại tưởng các phi-cơ aggô trong phi-cơ đó không đâm xuống át phải chết ngắt di chóc lát như người bắt tinh-nhân ấy. Phi-cơ Stukas ném bom một cách rất chính xác, quả ném kêu đúng đắn cả trăm và chỉ một quả bom của nó là đủ để đánh đắm một chiếc khu-trục-hạm. Phi-cơ đó đánh các tàu chiến-Anh trong eo biển Pas de Calais người ta tưởng như một đoàn diều-hâu đến mồ những con cá dưới bể. Người ta trước lưỡng số phi-cơ Stukas của Đức đó từ 2 đến 3 trăm chiếc, có lẽ hơn nữa cũng nên. Đức chỉ dùng phi-cơ đó trong khi phải cần đến để đánh những chỗ trọng-yếu hàng-nhất.

Ngoài thứ Stukas, Đức còn có kiểu phi-cơ phóng pháo đâm bỗn như những chiếc Heinkel 118 và một vài thứ phi-cơ phóng pháo hạng nhẹ khác nhưng các thứ đó không thể theo bom ở trước và không thể ném bom một cách rất trung như Stukas được. Phi-quân công-kích của Đức còn gồm có hàng ngàn chiếc phi-cơ phóng pháo hàng-nặng như các kiểu Junker 88, 96 và các kiểu Dornier mang được nhiều bom.

Con phi-cơ khu-trục thi Đức có rất nhiều, không thể hết được. Thường khi người ta thấy những đoàn phi-cơ Messerschmidt bay theo ryo cùm góc giòi để hộ vệ các phi-cơ phóng-pháo hàng-nặng. Người ta ước số phi-cơ của phi-quân Đức có tới 20.000 cái khu-trục và phóng-pháo. Lại còn phải thêm vào số đó các phi-cơ dùng để việc huấn-luyện, các phi-cơ vận-tải và phi-cơ chở các hàng-buôn. Tất cả số phi-cơ trong nước Đức không dưới số 40.000 chiếc. Kỹ-nghệ hàng-không Đức lại càng ngày càng mò mang thêm nên số phi-cơ tuy bị hại nhiều mà vẫn có thể tăng thêm mãi.

ĐÃ CÓ BẢN : *Chuyên vở lý*

* phiêm luận
của Lãnh Nhàn Phùng tất Đắc
tra của Nguyễn Giang Giá 1320
Nhà xuất bản «MƠI» 57 Phúc-Kiến Hanoi

Cách công kích táo bạo nhất : nhân lôi hay là «trái phá người»

Cách này từ trước đến nay ta chỉ thấy các phi-công của Nhật, Đức và Nga dùng tới. Đó là một chiến lược công kích táo bạo để cày diêm chỉ dùng trong lúc cần kip để công phá những cơ quan quân-sự tối trọng yếu và những chiết-ham lớn (thiết giáp hạm và hàng không-mẫu-hạm) của địch. Dùng chiến lược này, các phi-công đã phải hi sinh cả phi-cơ và thân minh lao xuống địch với cả bom, đạn còn lại trong phi-cơ. Một tiếng nổ long-giòi lở đất phát ra tức thì cả phi-cơ, phi-công và cơ quan quân-sự bên địch bị tan tành, ra trám nghìn mảnh.

Không vượt qua biên giới, các phi-cơ có thể đánh phá được các thị trấn trong nước

Người ta đang nghiên cứu hoặc đã tìm ra được những phương pháp đánh phá, nhữngh đó có thể đánh phá được những đích ở xa chỗ phi-cơ bay hàng-trăm cây số. Muốn tránh mọi sự nguy hiểm trong khi di ném bom, phi-cơ phải bay rất cao và rất nhanh. Như thế thì vừa có thể tránh được đạn của súng cao-xa và coba các phi-cơ khu-trục.

Nhưng muốn ném trúng đích thi phải bay thấp và chậm. Vì có những sự trái-ngược đó nên các nhà chuyên-môn đã nghĩ ra một cách ném bom mà chúng thuật ra sau đây :

Trong lúc phi-cơ bay ngang nhiều người vẫn tung-tưởng rằng chỉ khi nào bay qua trên-ditch mới ném bom xuống. Đó là một sự lầm-lõi. Quá bom mỗi khi rơi ra không rơi thẳng và còn chạy nhanh như chiếc phi-cơ đã ném nó ra trong ít lâu rồi mới từ từ rơi xuống. Nếu muốn ném trúng một nơi đã định thi phi-cơ phải ném bom trước khi bay tới đích. Vì dù một phi-cơ bay cao 5.000 thước và tốc-lực 380 cây số một giờ thi phải ném quả bom cách đích 2850 thước. Quá bom phải đi 32 giây mới rơi xuống đất được. Vì như muốn đánh pháo dài kỷ-niệm chiến-thắng ở Paris thi phải thả bom khi bay qua miền điện Tuilleries.

Phi-cơ càng bay cao thi càng phải ném bom sớm hơn.

Phi-cơ cảng-bay nhanh, quả bom cảng-di xa hơn. Nếu phi-cơ bay cao 8.000 thước và tốc-lực 540 cây số một giờ thi phải ném bom 6 cây số trước khi đến đích. Nếu có những phi-cơ tinh-xảo thi chắc hẳn lúy bay ở xa có thể ném bom rất đúng để tàn phá một khoảng rộng mấy trăm cây số hay là một thị-trấn lớn chẳng hạn.

HỒNG-LAM

KỶ SAU : Các trận không chiến lớn lao từ năm 1940 đến nay

DÂNG IN :

Việt-nam cõi văn-học sú

tác giả : NGUYỄN-ĐÔNG-CHI
tựa-cõa : TRẦN-VĂN-GIÁP
lời-bạt-cõa : HUỲNH-THÚC-KHẮNG

500 trang - Bla-cõa Nguyễn-đô - Cung-Gia 45\$0 - Bản Impérial d'Annam : 25\$.
Bản dò-Jua sòng Thảo : 20\$ - Bản Super glacé : 15\$. Ai gởi tiền mua trước ngày 1er October 1942 sẽ được trừ 10%. và không phải trả tiền bưu-phi.

HÀN - THUYỀN 71 TIỀN TSIN - HÀN

CÁC GIA-DÌNH NÉN DÙNG THUỐC:

Điều - Nguyen

- 1) Thuốc đau dạ dày Điều - Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà Điều - Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao Điều - Nguyễn
- 4) Thuốc bã hàn Điều - Nguyễn
- 5) Thuốc bã huyết Điều - Nguyễn
- 6) Thuốc cam ty Điều - Nguyễn
- 7) Thuốc mao xai Điều - Nguyễn

TỔNG - CỤC : 123 Hàng Bông Hanoi

Đại-ý Đức-thắng, Mai-linh, Nam-tiền: Saigon
Nam-cường : My tho, Vinh-hung, Vietiane

Thuốc lậu số 2

Chuyên trị các chứng lậu - 0580

Nhà thuốc TẾ-DÂN 131, phố Hàng Bông Hanoi
Đại-ý - Haiphong : Mai-inh 60 - 62 Cầu-đất, Nam-dịnh
Việt - Long 28 Bến-cái, Phủ - Thị: Vạn - Thị 88 gần tinh-Hung-yên : Chi-Tường 36 gi Marchand



*Blanchit les dents
et conserve l'émail*

EN VENTE PARTOUT

Trận hải chiến giữa Hòa-lan với ta năm 1644

Cái thuyết của cố Bé-ligne Vachet có lẽ đúng với sự thật hơn.

Nhiều truyền gián ngày đến ở Hội-an và ở Huế luôn 15 năm, từ 1673 đến 1682, xa cách thời kỳ Hoa Việt hải chiến có ba chục năm, tự nhiên còn có thể do tin hồn chuyện được đẽ dẹp, không bị truyền vắn lán ngày làm cho thất thoát. Hưởng chí cố Vachet thường dì lại giao thiệp với các nhà cầm quyền ta, lại biết cả nghề làm thuốc cho nên có một hàn lâm được chúa Nguyễn cho triết từ Hội-an vào kinh-dô để chữa bệnh khẩn cấp cho một vị da-hàn trong triều hoặc một tông-nhân trong vương-phủ; sự giao thiệp quý hóa như thế, để khiến cố Vachet hỏi được câu chuyện Hòa Việt hải chiến một cách đầy đủ hơn người ta.

Theo cố Vachet biêt, thì nguyên nhân xung đột khác bằn.

Lúc bấy giờ n ười Hòa-lan mở hiệu buôn bán ở Hội-an có vẻ to tát, thịnh vượng. Họ dùng người bản xứ làm công trong hiệu cũng n'đều. Một hôm họ thấy hàng hóa mất mát, tinh nghi một nguy cơ làm công đã lấy trộm đem đi bán, rồi dùng lối vũ-phù tra hỏi, đánh đập người ấy đến chết. Muốn che mắt quan quyền, họ nói rằng người ấy đang lấy trộm hàng hóa trong hiệu, bị bắt quả tang.

Quan trấn thủ Quảng-an am thay họ đánh chẽ mọi người bản xứ với cách tàn-bạo như iê-bá, rá-lý làm bất-bình; ngài liền mở cuộc thầu vấn cho biết hư-thực. Những người Hòa-lan đã không biết lỗi thì chờ, lại còn trả lời hồn xược.

Giận lầm, quan trấn thủ Quảng-nam liền sửa soạn xe ngựa di ra kinh-dô, trấn báy sòng tinh với chúa Thượng. Chúa cung nỗi giận, cho quan trấn-thủ được toàn quyền hành hành động, để giữ lấy uy-quyền và thề diện tối cung, dù có phải về chuyện ấy mà gây nên chiến-tranh với Hòa-lan cũng không ngại.

Năm được đặc quyền trong tay rồi, quan trấn-thủ trở về Quảng-nam đến thẳng cửa hiệu Hòa-lan ở Hội-an, bắt hết cả bọn, rồi

Hải-quân Việt-nam ta đại thắng — Hai chiếc tàu chiến Hòa-lan bị đánh chìm — Thủy-sư đô - đốc VAN LIESVELT tử trận

II

sai lính chnyenn vận bao nhiêu hàng hóa trong hiệu đem ra giữa sân, nồi lửa mà đốt. Thủ nào không đốt được, thì cho thuyền trở ra ngoài bờ xa, đốt xuống bờ hét.

Những người Hòa-lan bị trói giải về nhà-món kết án.

Kết quả 7 người bị xử trảm-quyết, còn 2 người được tha, cho đáp thuyền khách, trở về Batavia để họ báo nhau cho biết công việc bi thảm xảy ra là thế.

Lúc ấy Hòa-lan làm chủ hải-dảo Chà-và (Java) đã nửa thế kỷ (từ năm 1596), có chiến-thiền hải quân tụ tập ở đây khá nhiều. Nhiều người sang nước ta buôn bán, đều do công ty Hòa-ấn (Compagnie Néerlandaise) ở Chà-và phái đi.

Hai người sống sót, trở về thủ đô Batavia báo cáo v ệc thảm thiết đã xảy tới cho cửa niệu ở Hội-an, nết mặt người nào cũng hốc hác, xám xanh chưa hết hãi hùng kinh khủng. Công ty Hòa-ấn tức lâm, liền phái ba chiếc chiến thuyền hạng to, có đủ khí giới quân lính, chạy thẳng sang Quảng-nam có ý lấy vỗ lực rúi thù với chúa Nguyễn.

Không ngờ đội chiến thuyền ấy bị bại trận đau đớn, thù dữ chăng rúa được, còn hao hinh lòn trống thém.

Sứ ta chép rõ thủy sư hai bên giao chiến là trước cửa Thuận-an, gần kinh thành Huế, nhưng trong sách của cố Vachet lại ấn định chiến-tranh là vịnh bắc Đà-năng.

Cố Vachet thuật chuyện rằng hôm ấy, một trong ba chiếc tàu chiến Hòa-lan đầu ở phía ngoài, còn hai chiếc thì xông vào tận trong vịnh, đợi có thủy-triều lên thì vào sông Hán

chừng muôn dặm bão phà tách thành Quảng-nam.

Nhưng thủy-sư Annam trong thấy, sáu chiếc thuyền trận lièn xông ra nghinh-chiến.

Chiến-thuyền Annam tuy bén-kò và khí-giới cũng thua kém bén-dịch, song nhờ có chiến lược khôn khéo, tướng sĩ dũng can đảm, cứ lẩn xả vào mà đánh không kè sòng-chết, thành ra giao-chiến một lúc, ba chiếc đại-thuyền Hòa-lan bị đánh chìm, còn chiếc thứ ba vội vàng thoát.

Có một thuyết khác, theo nhà viết sử Maybon, sở dĩ có vụ đóng cửa hiệu, đốt hàng hóa cũn thương cuộc Hòa-lan tại Hội-an, rồi xay đến trận thủy-chiến, là vì chúa Nguyễn bắt được tang-chứng người Hòa-lan có bí-mật giao thiệp với chúa Trịnh, mưu sự bát lợi cho miền nam.

Nguyên bối năm Tân-Tỵ, 1641, có hai chiếc

tàu Hòa-lan ở xú Bắc chạy vào dâng-trong, mắc cạn ở cù-lao Chàm; trong tàu có mấy người mà chúa Thượng — hay là Công-thượng — vương theo người Tây-lương lúc bấy giờ — cho là giàn-diệp của chúa Trịnh, ngài ha linh bắt họ giam lại để xét hỏi.

Cuộc thảm-vấn đánh hành thi qua đầu năm Nhâm-ngo, 1642, có một chiếc tàu Hòa-lan khác, do Van Liesvelt làm thuyền trưởng, từ ngoài bắc chạy đi Batavia, nhưng hiện đang giam trong ngục, lấy một người có vẻ bành quan hào nhất, lôi ra pháp-trường trảm-quyết cho hả vong linh 20 tên dân ven bờ đã bị chết oan vì quốc sự.

Tướng Van Linga vẫn không dám ra mặt giao-chiến, chỉ thưa co lén bờ, xông ngay vào máy làng ở ngay bờ bắc, cướp lấy 107 người Annam đem xuống thuyền rồi kéo buồm chạy ra xú bắc. Từ đấy người Hòa-lan mới quay ra thuốc đạn gì cho miền nam.

Công-thượng-vương dò biết như thế, càng thêm bất-bình. Có lẽ vì thè ngài mới từ chối, không chịu thả những người tinh-nghi đang giam trong ngục.

Thấy việc giao thiệp hòa bình không có kết quả, Công-ty Hòa-lan bèn quyết định lấy vũ-lực đè uy-hiếp chúa Nguyễn phải thả những người kia ra mới nghe. Cuối năm 1643 họ phái 5 chiếc chiến thuyền sang Quảng-nam, chở 172 lính thủy và 50 lính bộ, cùng do Van Liesvelt làm tướng kỵ đì rầm rầm rời, không khác gì một cuộc viễn-chinh.

Đội chiến-thuyền ấy đến Đà-năng, tướng Van Liesvelt thị-hùng, thản dẫu mây cheo tên dò lén bộ, địch cướp lấy dồn trại Annam ở ven bờ. Không ngờ bị quân Annam vây đánh rất băng. Van Liesvelt và hơn chục tên lính bị giết tại trận, òa dù thi bị bắt sống.

Viên phó-tướng Hòa-lan là Van Linga vừa hò hẹn vừa tức g ận nứt lèn, muốn ra tay anh hùng lấy mạng đối mang một cách rất giàn tiện, là có 20 người Annam dàn-ù ven bờ đã bị bắt-có từ trước đê làm «con tin»

giờ họ dem những kẻ vô tội ấy ra hành hình ngon lành, cho được báo thù, hả giận. Tướng Van Linga chỉ làm thế thôi, chứ không dám mạo hiềm dem thù-hà lén bờ đê huyết chiến với quân lính Annam, hầu pac thù tuyết

hận cho những người đã bị ức hiến và bị bắt.

Mắt choi mắt, rồng chọi rồng, Công-thượng-vương lụa trong đám thương-gia Hòa-lan đang giam trong ngục, lấy một người có vẻ bành quan hào nhất, lôi ra pháp-trường trảm-quyết cho hả vong linh 20 tên dân ven bờ đã bị chết oan vì quốc sự.

Tướng Van Linga vẫn không dám ra mặt giao-chiến, chỉ thưa co lén bờ, xông ngay vào máy làng ở ngay bờ bắc, cướp lấy 107 người Annam đem xuống thuyền rồi kéo buồm chạy ra xú bắc. Từ đấy người Hòa-lan mới quay ra thuốc đạn gì cho miền nam.

Chính bởi vụ ấy, Công-thượng-vương mới ra lệnh đóng cửa hiệu của người Hòa-lan ở Hội-an và thiêu hủy hàng-hóa, xú trảm 7 mạng, như chuyện chúng ta đã biết. Rồi kẽ



đó tới trận thủy chiến ở cửa Thuận-an giữa năm Giáp-thìn, 1844, mà hải-quân ta đại thắng.

Cố Alexandre de Rhodes đến Huế vào năm ấy, và sau có thuật chuyện rõ trong bài quyền sách «Divers voyages» và «Tunchinensis historia libri duo»; chắc hẳn quyền sau có viết bằng chữ La-tinh. Những người Âu-tây viết xứ Việt-nam, coi sách vở của cố A. de Rhodes là tài liệu quý hóa, thường nhắc đến lùn.

Cũng ở trong quyền «Việt-nam cận-đại-sử» của ông Maybon, chúng tôi thấy chép về trận Hòe Việt-hải chiến như sau này :

Ba chiếc tàu chiến Hòa-lan do tướng Pie-re Baeck chỉ huy, từ cù-lao Samatra khởi hành sang Quảng-nam vào cuối năm 1843.

Lúc đó chõ mõi bõi gọi là Quatre caps (?), hạm đội Hòa-lan gặp đội chiến-thuyền An-nam đến săn chục chiếc, chặn đường dõ dà dánh, mà guyên-súy chính là thế-lí của Công-thượng-vương, và sau nỗi ngôi, tức là chúa Hiền (chúa Hiền là Dung-quận-công Nguyễn-phúc-Tần, lên nỗi-nghiệp chúa từ 1848 đến 1857; lúc có trận Hòe Việt thủy chiến, ngài đang ở ngôi thê-tử, thường vắng mệnh phu hoàng sai cầm binh di trấn-mięt luon, khi thi trên bộ, khi thi dưới thuyền, tò ra người giỏi thao-lực).

Chiếc tàu của viên đẽ-dốc Hòa-lan, to nhất trong hạm đội, bị bốn chiếc chiến-thuyền Annam xúm lại bao vây và đánh rát quá; chật gãy bánh lái, bắn ngã cột buồm. Quân lính Annam như b้า chặt lấy hai bên sườn tàu mà chiến đấu dữ dội, thủy-bin Hòa-lan cố gõ mình thế nào cũng chẳng được.

Một lúc xem ra thế cùng lực kiệt, không còn cách nào lùi thoát được nữa, viên đẽ-dốc Hòa-lan tự cảm lừa vào kho thuốc súng để đánh đắm tàu mình và chết theo.

Còn hai chiếc kia, ông Jean Gobyn nói rằng chạy bão sóng hán chết mới tim được chõ àn nắp ở đảo Trân-châu (?).

Nhưng theo cố A. de Rhodes thì một trong hai chiếc tàu đó bị chiến thuyền Annam đâm theo bén gót, đến nỗi và minh vào một mom đá mà vỡ tan tành, còn chiếc kia tim đường chạy ra mạn bắc. Chúa Trinh-Tráng thấy họ thảm hại như thế, tui giận vô cùng; họ ghé vào cửa bẽ nào cũng đuổi cõi đi, lại cám cả dân-cư duyên hải, không ai được bán lương thực cho chiếc tàu bại trận xu xác ấy nữa.

Như vậy thi ra việc chiến thuyền Hòa-lan

dến đánh Quảng-nam lúc ấy, có chúa Trịnh dự mưu hoặc thúc-giục bên trong.

Cố A. de Rhodes kể chuyện sai cát mõi; người Hòa-lan thoát nạn chẽi dõi, gồm với những tui thi đã vớt được dưới biển, rồi cho người đem tất cả ra bắc, kính biếu chúa Trịnh, kèm theo mấy chât thê này: «Hồi Trịnh-Tráng! này hùng binh dũng-tu้อง của nhà ngươi đây; nếu nhà ngươi biết nghe lời ta khuyên nhủ, thi hãy cố tìm lấy ngoại-viện nào khác cho cung cấp hơn, có thể nhà ngươi mới bắt chước được ta có cuộc thắng trận này mà nhà ngươi đã cám-chắc minh được».

Ta gõ xem tất cả mấy nguồn tài-liệu, tuy khác nhau về thời kỳ, và chõ giao-chiến, về số chiến-thuyền hai bên tương địch, cho đến tên họ viên đẽ-dốc Hòa-lan từ trận dù là Van Liesveld hay Pierre Baeck không biết, nhưng đến cái cốt-ýu câu chuyện thi vẫn chỉ có một: nghĩa là hồi giữa thế-kỷ XVII có một trận Hòe Việt hải chiến mà thủy-su ta thắng.

Trong tập ký-sự Divers Voyages cố A. de Rhodes là bợc ngưới cho chúng ta đáng tin, đáng kính, đáng nhớ công nghiệp hơn hết, đã viết mấy câu phán đoán rõ ràng như vầy: «Người Hòa-lan đã phải thiệt thời mà được kinh nghiệm rằng những chiếc thuyền nhỏ của Annam có thê công kích mà thắng nổi những thuyền khổng-lồ của họ; hãy lưu nhớ có thuyền lý họ vẫn tự phụ mình là chúa trùm trên mặt bõa (Les Hollandais ont expérimenté à leur préjudice qu'elles (les galères annamites) pouvoient attaquer avec avantage leurs grands vaisseaux avec lesquels ils se croient les maîtres de la mer).

QUÂN-CHI



THẾ CHIẾN QUỐC

tại nhà hát lớn đêm thứ bảy
10 octobre 1942.

Mùa kịch hát của Hà thành đã bắt đầu bằng hai vở kịch : *Thế chiến quốc* » và *Lòng giãnh nhân*.

« Thế chiến quốc » là một vở kịch lịch sử do ông Trần-tử-Anh soạn, và do ông Lan Khai thủ vai chính: vai Ngô thời Nuiêm.

Ông Lan Khai với giọng nói ấm áp và điệu bộ dàn-dí đã được công chúng Hà - thành tán thưởng và ngạc nhiên về cái tài đóng kịch của ông, tuy mới lần đầu ông bước lên sân khấu.

« Lòng giãnh nhân » là một vở kịch bằng thơ do ông Nguyễn Bình và Yên Lan soạn. Vở kịch đầy về thần tiên diệu lè này đã làm nỗi lòng ông Trần huyền Trần thủ vai đạo sĩ, và ông Vũ-hoàng-Chương, vai tráng sĩ.

Tuy nhiên cách dàn kịch và chiếu đèn chưa có thê nói là đến chỗ hoàn toàn, đã làm gãm mất ít nhiều vở huyền áo của mau thuở kch.

SÁCH MỚI

T. B. C. N. vàn nhà nước.
MỘT NỀN GIÁO-DỤC VIỆT-NAM MỚI của THÁI PHI, day 15 trang giá 80, pha ĐỜI MỚI xuất bản.

CHUYÊN VÓ LÝ (phiêm luận của LÂNG NHÂN dày 135 trang, giá 1p.20, pha MỚI xuất bản

HỒN BUỒM-MƠ TIỀN của KHAI HUNG dày 36 trang, giá 80.90, nhà ĐỜI NAY xuất bản

QUYỀN SÁCH UỐ (sách hông số 5) của KHAI HUNG giá 80.12 HAI CHI EM (sách hông số 6) của THIEN SĨ giá 80.12

Ba truyền học sinh: THÁN KHÔE, THẮNG NGÓ của THÁI PHI, SÃN ĐÙỜI của LÊ VĂN TRƯỜNG mỗi số 80.15.

MUỐN có ngay những bắp thịt rắn chắc ỐT thân hình cân đối!
ỐT sức khỏe dẽ tự vệ

nên có quyền : THANH NIÊN KHỎE

200 trang — 200 hình vẽ — Giá 1300 — Tác giả Đào-vân-Khang

NHÀ XÁT BẢN ĐỜI MỚI 62 TAKOU HANOI

Biểu Catalogue 3

Xin gửi ve Ông/ bà làm tên gửi ve và quyển ách biếu giấy ngọt 100 trang, và ve các bệnh trẻ em từ lứa tuổi 10-15 tuổi; ca bệnh sản nguy lõi và

Thuốc Nhật-Bắc

chún cõi bệnh phòng thiu hué liêu, dae dãy, ho, lao, rác dầu mặc mác và kinh niệu, loạn thần kinh, cõi sốt, phu nữ kinh không đ'c, kh' he, huyết bạch, thuốc bõ, v..v..

Cai A - Phiên

Tuần ca 4 ngày TÔ NHẬT KHƯỚC YEN HOA ve nhâp 1p, ion 3p. Ở xa chí nhán gõi: nghiên nhé 3p.50, nâng 7p để khai cao dài dang mà hét thóoc. Coi cu già lão, các ông yếu đuối, trước kia tui ném dông, độ nứa là thuốc bõ tui — ẩm hoan 1p.20 mỗi chén — Thu mua thuốc nứa khong kèm tuoc ngan phai de M. NGO-VI-VU, n'c trước 1/3 phần tui, xin miễn phi thuốc, miễn trả lời — VIET LONG 58 Hàng Bé, Hanoi, Mai Linh Haiphong Saigon, Viet-long Namdu, Quang-huy Ha duong.

Tuần-lé Quốc - tê

(Tiếp theo trang 3)

Bản vè lời tuyen bố dò phong vien hằng Reuter dò nói rằng đòn phản của các nước đồng minh phải làm thế nào cho Đức phải rái ngay từ 30 đến 40 w' đoàn vè phía tây thi mìo có thê cứu được Nga. Một lò báo Thug-si, báo Band a vè sau rồi lại có vè một bài dài nói mội ách đang chờ người ta rái chủ ý là trong ba bài diễn văn của MM. Ribbentrop, Hitler na Göring gần đây không thấy công kích chủ nghĩa Cộng sản và nước Nga mội cách kịch liệt như trước nřa. Các nhà cầm quyền Đức lại q'c sống kich, ch' diela MM Churchill và Roosevelt nřien non nhâp dọc tài đồ

Vì điều đó mà bao dò đò đoán rằng biết đâu nay mai ta sẽ không trông thấy một sự «bất ngờ» s'g trong cuộc giao thiệp giữa Nga và Đức như hồi Juin 1941. Biết đâu rồi đây ta sẽ phải ngãy nhiên k'c trong thấy bài nứa dài circa đêng lúi cùng bắt lag nhau góng hòa đê cho Đức thừa lực lượng quang lại danh ca nước Anh, M'g nhâng k'c thê chính của chủ-nghĩa Quốc xã Đức?

Tại Madagascar, quân Anh sau khi chiếm mây-làng Sakaraha và Longoberg vẫn tiến vè phia Nam Antsirade; nhưng tien rất chậm vì quân Pháp tuy il nhưng vẫn kháng chiến rất hăng hái.

LẨU, GIANG

mặc bệnh tình dù có biến chứng n'en tim den

BỨC - THỌ - DƯƠNG

121, Route de Hué - Hanoi
Thuc d'c uống, không công phai, không hại sinh dục, chữa dù các bệnh, xem mạch cho đơn. Các bạn võ, các bạn ua vận động nêu dùng ekien thủy, bồi can thanh thuyu s'g thấy bắp thịt chõi dày dặn.

Ed. Heldemadair du Trung-Bac Tân-Van
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, B.t. Henri d'Orléans - Hanoi
Cerifé et P. - 1942
Tirage à 10000 exemplaires
L'Administrateur Bérant: Ng.d.VƯƠNG

Vietnam 35°