

TRUNG BAC CHU NHAT



**NGUYEN HOAN - VUONG
CHU - TRUONG**

Đối với người Trung-hoa, mùa thu là thời-kỳ tức-sái, nhưng trái lại, với nước ta mùa thu là mùa trong sáng nhất trong bốn mùa

**96,131 — GIÁ: 0325
11 OCTOBRE 1942**

Tuần lễ Đông-Đương

— Vào đầu tháng Novembre 1942, bác sĩ Suchara Umehara hiện sung chức giám sư trường Cao đẳng Đông-kinh sẽ được hội liên lạc và hòa quốc-tế cử sang Đông-Đương. Trong những ngày ở Hanoi, giáo sư sẽ tổ chức nhiều cuộc nói chuyện về văn chương Nhật.

Quao-Toàn-quyền đã ký nghị-định bắt đầu từ 1-1-43 sẽ đặt tại Đông-Đương một thứ bằng cấp gọi là « bằng thể-thao Đông-Đương » (brevet sportif indo-chinois) để giúp vào việc huấn-đạo chương nều thể-đục cho thanh niên Đông-Đương.

Bằng này sẽ thay « bằng thể-thao bình-dân » (brevet sportif populaire).

— Hội-đồng hóng giá đã định giá bán đường Hiệp-hòa (đường miếng, ở Hanoi như sau này :

Đường có học giấy bóng, 100 kilô bán buôn 54p.76, bán lẻ 0p.1 một kilô.

Đường không học giấy bóng, 100 kilô bán buôn 52p.60, bán lẻ 0p.59 1 kilô

— Tại viện Hàn-lâm khoa-học, luận-lý và chính-trị Pháp, bầu tước Sellière đã đem ra trình một luận-án của ông Trần Văn-Trại đầu luận-khoa và văn-khoa tiến-sĩ, nói về « Chế-độ phụ-quyền trong gia-đình Việt-nam ».

Hầu-tước Sellière nói : « Tác-giả cho rằng nền móng gia-đình Việt-nam thành lập trên nền luận-lý của Khổng-tử. Nền luận lý này lâu đời đến 2.500 năm, mà vẫn không tỏ dấu hiện gì suy đồi cả. Hơn nữa, nền luận-lý này biến hóa ra, có một vài phần các nước Tây-phương có thể mượn lấy mà dùng rất có ích lợi ».

— Muốn trình nạn đầu cơ thóc gạo nên chính phủ đã ịch trữ

một số thóc tới vài nghìn tấn để khi nào thấy giá ở trên thị trường quá cao thì sẽ đem ra bán.

Số thóc này chính-phủ mua ở những tỉnh được mùa, sản dư thừa nhiều thóc và mua theo thời giá.

Khi đã đem số thóc này ra bán thì nhà nước bán thẳng cho những người dân tiêu thụ mà giá bán thì kiểm sát rất ngặt.

— Người ta nói vì tinh thần giao chặt chẽ của Nhật với Đông-Đương trong sự hợp tác để lập khu thình vượng chung ở Đông-á, hai bên đã điều chỉnh với nhau để trao đổi học sinh hai xứ.

Theo một bản hiệp ước mới ký, thì hai bên sẽ trao đổi với nhau ba vị giáo sư hoặc người đã tốt nghiệp trường Đại-học.

Hạn trao đổi trong ba năm để nghiên cứu về khoa ngữ học.

Các du học sinh Nhật mỗi tháng được cấp 280 gen, còn du học sinh Đông-Đương thì được 280 đồng bạc Đông-Đương.

Ngoài ra, tòa Đại sứ Nhật ở Hanoi và các nhà đường chức

trong học giới Đông-Đương sẽ lựa tron 5 nam thanh niên và 2 nữ thanh niên đã tốt nghiệp bậc trung học, để phái sang Nhật học trường Đại-học 4, 5 năm.

Hai xứ sẽ trao đổi với nhau một đoàn giáo sư và học sinh do hội Quốc tế học sinh và các nhà đường chức trong học giới Đông-Đương trình nom.

— Quao-Toàn-quyền vừa ký nghị-định ấn-định rõ ràng giá tiền đền các gói, các kiện, thư từ bảo đảm v.v. gửi trong địa hạt Đông-Đương hay sang Pháp mà bị mất như sau đây : thư, các gói buộc giám kín, carte postale, giấy gửi thư tiền : 15% Các thư dán ít tiền tem hơn : 7%50

— Bắt đầu từ 1er Octobre, hội đồng hóa giá định giá bán lẻ diêm là 3 xu một bao.

— Phiên tam cá nguyệt thứ nhất của tòa Phán án Đông-Đương sẽ họp lần đầu tiên vào 8 giờ sáng thứ hai 30 Novembre 1942, ở tòa Thượng thẩm Saigon.

— Đến tháng Avril 1943 tại Tokio có cuộc trưng bày mỹ thuật Đông-Đương. Các nhà họa sĩ, điêu khắc v.v. muốn gửi tác phẩm đi dự phải gửi tác phẩm cho hai ban hội đồng sự khảo và phúc khảo chọn lọc.

Hội đồ sơ khảo ở miền Bắc : ông Jonchère chủ tịch, hội viên có các ông Inguibert, Barrière, Nam-Son, Tô Ngọc Vân, Lê Văn Đệ và Georges Khanh.

Hội đồng miền Nam do ông Taboulet chủ tịch.

— Chiều hôm 1er-10, ngôi hàng vạn thanh niên nam, nữ đã tới tụ tập trước cửa nhà hát Tây Hanoi nghe trung tá Duxoroy diễn thuyết và xem mấy phim ảnh về thể thao.

Thịng-nhờ Pát-in đã nói :
• Điều kỳ vọng của bản-chức là đến khi ký bản hòa-ước, thì nước nhà đã thông-nhã rồi. Có đủ điều kiện ấy, Đại-Pháp mới mong khôi-phục địa-vị chính thần trên thế giới. Bản-chức rất mong các người tuân theo kỳ luật và phó là bản-chức cho được thành công ».

Lần này đến lượt ngài trúng số Đông-Pháp

2

TUẦN LỄ QUỐC TẾ

Cuối tuần lễ vừa qua về mặt quân sự, ở mặt trận Nga đã xảy ra ba việc quan hệ có thể có ảnh hưởng lớn đến tình hình mặt trận nay mai. Việc thứ nhất là trận đánh ở miền hồ Ladoga phía Bắc Lén-n-gra đã kết liễu bằng một cuộc thắng lợi rất lớn của quân Đức. Tại mặt Trận phía Bắc này từ khi bắt đầu cuộc đại tấn công mùa hè năm nay, quân Đức vẫn giữ thế thủ. Chính quân Nga dưới quyền chỉ huy đại tướng Mertskov đã khởi thế công trước để phá vòng vây xung quanh Lénningrad cướp lại các đường giao thông để dùng về v. về vận tải lương thực mùa đông này và sau cùng để chiếm Onéga một nơi có nhiều đường xe lửa cấp nhau để với S-hlusselbourg do quân Đức chiếm từ năm ngoái. Quân Nga tấn công rất dữ dội có cả quân giữ thành Lénningrad dự chiến, ngày 22 Septembre định qua sông Néva để đánh vào sườn bên tả quân Đức. Lúc đầu quân Đức chỉ giữ thế thủ, nhưng mãi từ 29 Septembre quân Đức mới bắt đầu phản công, đến 25 Septembre đã lọt được vào ph a sau quân Nga và bao vây 7 sư-đoàn Hồng -quân, phần nhiều là quân từ Á-châu đem sang. Quân Nga bị vây đã hết sức phản công lại để phá vòng vây nhưng vô hiệu. Kết quả là ngày theo thông cáo Đức đã có 12 370 tù binh Nga bị bắt, 224 chiến -xa Nga bị hủy, 307 đại bác, 491 đại bác lớn và 943 khẩu liên thanh bị bắt hoặc phá hủy. Trong trận này Nga lại mất 28.000 quân lính tử trận.

Thắng trận này, quân Đức lại càng vây chặt thêm Lénningrad và có thể đánh cả các đường giao thông của Nga ở miền Bắc nữa là đường do đó các khí giới lương thực từ Anh, Mỹ sẽ chở đến.

Thứ hai là có tin quân Nga tấn công rất dữ dội ở miền Briansk trước Méc-tu -Khoa và tin Nga nói đã lấy lại được một nơi trong gần có nhiều đường giao thông đi qua. Có lẽ nơi đó Ljudinov, ở cách Briansk độ 70 cây số về mặt Bắc. Hiện quân Đức đang phản công dữ ở khu này để ngăn quân địch tiến sâu vào mặt trận và phá trận tuyến của mình. Từ trước đến nay, quân Nga đã nhiều lần tấn công ở Voronej và Rjev nhưng đều thất bại Chưa rõ trong cuộc tấn công lần này, Hồng-quân có được may mắn hơn chăng?

Ba là quân Đức đã chiếm được ba thị trấn Elchitovo và Verchijnjork là hai nơi quân Nga vẫn giữ riêng ở phía Nam sông Terek. Quân Đức từ mấy tuần nay không tiến được mấy ở miền gần giữa Caucasus hiện nay đã đánh lại được quân Nga ở phía Đông Mozdok và đã đến ất gần các giếng dầu hỏa ở Grossny.

Ở mặt trận Stalingrad, quân Đức đã tiến thêm được ở phía Bắc thì trận lùn luôn có các đoàn phi quân rất mạnh trợ chiến. Các miền hạ lưu sông Volga cũng bị đánh rất dữ. Việc quân Đức chiếm được miền ngoại ô Orlovaka cũng trung tâm thành phố độ 15 cây số trên đường đến P-tchuga đã giúp cho quân Đức có một nơi căn cứ rất tốt để đánh vào các khu kỹ nghệ lớn trong miền từ Orlovaka đến bờ sông Volga. Các nhà máy lớn đời làm pháo đài của Nga như thế có lẽ sắp bị thất thủ vào tay quân Đức. Ở miền tây-bắc Stalingrad, quân Nga vẫn phản công dữ để phá trận tuyến Đức nhưng không tiến được mấy.

Một chiếc phi cơ Đức kiểu Heinkel 177 bay cao 8000 thước và mang từ 6 đến 8 tấn bom, có thể bay từ Âu châu sang Mỹ châu cả đi lẫn về không phải ngủi, vừa rồi bay sang Anh. Súng cao xạ không bắn tới được và phi cơ khu trục Anh không bay tới được.

PHI CƠ NGÀY NAY THỰC BÀ TIỀN BỘ MỘT CÁCH KHÔNG NGỜ
Muốn biết lịch sử phi cơ và sự tiến của nó. Muốn biết các kiểu phi cơ tốt nhất trong cuộc chiến tranh hiện đại. Muốn biết tại sao phi cơ ngày nay được mệnh danh là « bà chúa » ở trên không trung, là những chiến cụ khá đi định được kết quả của chiến tranh. Muốn biết những điều kiện để trở nên phi công, những sự khó khăn trong việc đi phá nước địch ban đêm bằng phi cơ nổ tóm lại, muốn biết về

PHI CƠ
một cách hoàn toàn đầy đủ, các bạn hãy đón đọc T. B. C. N. số sau, một số báo có những tài-liệu rất quý mà nhiều báo Nam và Pháp ở đây không có.

Còn về phía Nam, thì ngày quân Đức cũng công nhận là các cuộc phản công của Nga đã

manh và Đức đã phải tăng thêm quân cứu viện đến khu đó. Trong thành Stalingrad, các toán quân Nga còn lại vẫn kháng chiến rất dữ dội với quân Đức.

Nói tóm lại thì tình thế Stalingrad mấy hôm nay vẫn không thay đổi và các viên phát ngôn Nga nói tình hình đã đỡ nguy ngập hơn trước chút ít.

Tại miền bờ biển Caucase, quân Đức vẫn tiến ở phía Bắc hải cảng Tuapse.

Về tình hình chung cả mặt trận thì quân Nga chỉ lần công thắng lợi ít nhiều ở khu Briansk còn các khu khác từ Leningrad đến Caucase quân Đức đều giữ phần thắng. Trong lúc đó thì tình thế Stalingrad vẫn vô cùng nguy ngập, hàng ngày hàng nghìn phi cơ Đức vẫn đến đánh phá các trận tuyến Nga không ngừng và mùa đông đã sắp tới nơi...

Hôm 1er Octobre vừa rồi, Tổng thống Hitler lãnh tụ Quốc xã và Tổng tư lệnh tối cao hải lục không quân Đức đã đọc một bài diễn văn quan hệ về dịp khai mạc cuộc cổ động giúp quân lính về mùa đông năm nay. Tổng thống Hitler đã nói rõ về tình hình chiến tranh, kể qua các cuộc thắng lợi của Đức từ mùa hè đến nay và nói cả về diện tích và dân số các miền quân Đức đã chiếm cứ được ở Nga từ hai năm nay. Tổng thống Quốc xã lại không quên so sánh về tình hình kinh tế của Nga và Đức sau hơn một năm chiến tranh. Cuối cùng Lãnh tụ quốc xã còn thách quân Anh, Mỹ đừng bỏ lên bờ để Tây Âu mà giữ nổi được quá 9 giờ.

Thông chế Rommel tổng tư lệnh quân Đức ở Bắc Phi, mà người ta vẫn đồn là bị thương, bị bệnh và bị cách chức và mất địa vị, vừa rời đi về Bá-linh và cũng đi dự lễ khai mạc cuộc cổ động cứu tế mùa đông với Thông chế Kettel, Thông chế Rommel lại vừa tiếp đại biểu các báo Đức và ngoại quốc ở Bá-linh và tuyên bố nhiều diễn văn quan hệ về mặt trận Bắc-Phi. Theo lời Thông chế thì quân Đức Ý hiện chỉ còn cách Alexandria và Le Caire độ 100 cây số, Thông chế lại nói chắc rằng số quân Trục đã thắng ở Cyrénaique và Ai-cập ít hơn hơn quân Anh nhiều. Thông chế lại nói quân Đức Ý không phải tiến vào địa phận Ai-cập để dừng lại đẩy dân hoặc để lại bị quân địch đánh lui về chỗ cũ. Hiện nay quân « Trục » đã tiến cách Tripoli 2.300 cây số. Thông chế nói người Anh vẫn tưởng chỉ quân Anh có thể quen với cuộc chiến tranh ở bãi sa-mạc, nhưng sau những trận đầu tiên, hiện nay quân Đức đã có thể đối địch lại với quân Anh và đã có thể quen với các điều kiện chiến tranh rất gay go trên các bãi sa mạc nóng như thiêu đốt ở Bắc-Phi. Lại vừa có tin đồn rằng Đức sắp chiêu tập một cuộc hội nghị kinh tế và sẽ mời nhiều những các nhà cầm quyền các nước bị chiếm cứ mà cả các nước trung lập dự vào. Đức lại có ý muốn lập một Liên bang Đức quốc ở phía Bắc Âu có cả Hà-lan, Na-uy và có lẽ cả Đan-mạch và nước khác dự vào.

Đur luận Âu châu hiện rất chú ý về các tin tức đó.

T.B.C.N. bị kiện được trắng án

Một người đàn bà làm nghề cô dâu ở Khâm-thiên vừa đây đầu đơn kiện bản báo chủ nhiệm Nguyễn doãn Vượng, và bản báo nhiếp ảnh phóng viên Võ an-Ninh, lấy cớ là một bức ảnh nọ đăng trong báo T.B.C.N. đã làm xấu cô và hại đến cái nghề cô dâu của cô.

Vụ này, hôm 6 Octobre 1942, tòa Thượng thẩm đã đem ra xử, do quan Chánh án Nicolas chủ tọa, các ông Doley và Boiffin bồi thẩm, ông Bartet biện lý, và đã tuyên tha TRẮNG AN cho hai ông Nguyễn doãn-Vượng và Võ an-Ninh. Người cô dâu ấy phải chịu hết các khoản án phí.

Đề bào chữa cho vụ này, hai ông Vượng và Ninh đã nhờ một vị luật sư có tiếng là Phan Anh. Bài cãi của luật sư Anh không những là một áng văn có những lý lẽ đanh thép, mà còn là một bài khảo cứu quý giá có nhiều tài-liệu vui mà bổ ích.

Những người đến xem buổi xử án đó đều hoan nghênh luật sư Phan Anh và tỏ ý vui vẻ khi thấy quan chánh án Nicolas tuyên bố T.B.C.N. được trắng án.

Mùa thu là thời kỳ tức-sái

Sống trong vòng khí-hậu thay đổi của bốn mùa, chúng ta đều thấy về khu xác cũng như về tinh-thần, những sự thay đổi cực kỳ huyền ảo. Ấy cũng bởi thế nên người xưa đã nêu ra một cái chương-trình sinh-hoạt trong một năm cho ai nấy cùng theo: Xuân

sinh, Hạ thực, thu liêm, đông tàng 春生夏實秋歛冬藏 nghĩa là mùa xuân sinh sản, mùa hạ thêm nhiều, mùa thu thu vén, mùa đông cất chừa.

Theo đó thì tại mùa xuân, hạ là thời kỳ hoạt-dộng, vì khí hậu ấm áp mát mẻ, làm cho người ta vui vẻ xởi xang. Qua đó, người ta bước vào thời kỳ kém hoạt động, vì khí hậu đã dần dần đổi ra rét lạnh, tức là bước sang thu vậy.

Do chỗ nhận thấy về tính chất của bốn mùa, ta thấy thu và đông là thời kỳ tức-sái, nghĩa là khí hậu trong hai mùa ấy làm cho các sinh-vật đều có vẻ nghiêm-lệ rồi lờ-lờ-tan đi.

Ngày tháng trôi đưa, thì giờ trong một năm ngắn ngủi có là bao, mà các thời kỳ tức-sái ấy đã chiếm đến một nửa. Vì vậy đối với mùa thu là đầu thời kỳ ấy, người ta kém vẻ khoái-hoạt. Nhất là các thi-gia, đối cảnh sinh tình, thường chỉ buồn về Thu, ngao ngán về Thu.

Bởi một cái quan-cảm chung ấy, nên từ xưa đối với

như người Việt-Nam

của SỞ-BAO

NGƯỜI TÀU KHÔNG CHƠI GIẢNG

nghĩa Thu, ý Thu, và về Thu, người ta đều cho là buồn.

Kinh-Lễ nói: « Thu chi viễn sơn 秋之為 言愁也 »

nghĩa là Thu có nghĩa là sầu tào.

Sách Đường nói: « Thu giả thiên tương dao-lạc tức-sái, kỳ tuế chi án hồ, 秋將搖落蕭殺其歲之安乎? » nghĩa là mùa thu tức là lúc giờ sắp ra tay làm cho muôn vật phải rời tàn, là lúc một năm đã gần hết đó ru!

Nhà đại văn hào Âu-dương Tu đời Tống, trong bài phú « Thu thanh » cũng có mấy câu tả chân mùa Thu. Đại ý: Nói về thu, sắc nó thì âm-đạm, dáng nó thì suông nhạt; khi nó đã rét, như châm da thịt người; ý nó buồn thiu, non sông đều hiu quạnh; nên cái tiếng của nó, mỗi khi gặp cái gì mà phát ra, nghe thực là ảo-ảo. Có non đang mon-mỏn, cây tốt đang rườm rà, bề thu qua là khô léo rơi rụng đi.»

Đoạn kết bài ấy, nhà văn-học ấy lại có mấy câu than-vãn: « Than ôi! cây cỏ là

giống vô tình, Thu làm cho căn cơ đã đành. Con người ta là giống tinh khôn, sống ở đời bằng ngày đã lo ngại nọc-lông, làm lung một xác, mỗi năm lại một lần gặp thu, càng thêm chán nản. Thu này qua, thu khác đến, chẳng bao thu mà đầu đã đốm bạc, đã đã sạm đen!

Nhà văn Cổ-nhân-Son cũng có cảm như chỉ ra cái đặc-tính của mùa Thu: « GiờiThu là cái mối gọi sầu của các du-nhân, lữ-khách li-phi ụ chình-phu ».

Cho được tỏ rõ cái quan-cảm ấy, các thi-gia phương Đông ta xưa nay, đối với Thu dù chẳng vô tình, nhưng phần những thi-ca về Thu, ta chỉ thấy đều một giọng như khóc, như than, như hơn như giận.

Như bài « Khúc đém thu » của Vương-Duy tả cảnh một cung-nhân đêm đến ngồi xuống trong phòng chờ đợi, đêm khuya gầy dần hoài mà chẳng gặp vua.

Quê phách sơ sinh thu lộ vị 桂魄生秋露微 Khinh-la dĩ-bạc vị canh y 輕羅已薄未更衣 Ngán-tranh dạ cửu ân cần lộng

銀箏夜久殷勤弄 簫箏夜久殷勤弄 Tâm kiếp phòng không bất nhân qui 心怯房空不慰歸

心怯房空不慰歸

Dịch nghĩa:
G'ăng non ló bóng mức sa bay

Áo mỏng chờ ai vằm chừa thay
Đàn hạc đêm khuya tay gảy mãi
Phòng không rất sợ vẫn ngồi ngây

Bì ngấm trăng thu của Lý-thương-Ân ngụ ý một ly-phụ nghĩ đến cảnh chị Hằng năm mình trên cung Quảng mà thương cho cảnh chầu đơn gối chiếc của mình:

Vân mẫu bình phong chiếu ánh thắm

雲母屏風燭影深
Trương-hà tiếm lạc hiền tình trằm

星河漸落曉星沈
Thương nga ưng hồi thân linh được

嫦娥應悔偷靈藥
Bi h hải thanh thiên dạ dạ tâm

碧海青天夜○心
Dịch nghĩa:

Đàn chiếu bình-phong ánh vật vờ
Sóng ngân nhạt về bóng sao mờ

Chị Hằng chắc hồi lên cung Quảng
Nóng nôi đêm đêm dạ rời to

Bài «Đêm thu» của Đỗ-Mạc tả cảnh đêm thu lạnh lẽo,



THU LƯỢT TRÊN HỒ

ảnh Võ An-Ninh

tho-ibản trông trời, nghĩ đến cảnh vợ chồng Ngâu, dù họp ít lia nhiều, nhưng được xum họp một đêm, cũng còn hơn những ai phòng không chiếc bóng:

銀燭秋光冷畫屏
輕羅小扇流螢天階夜色涼如水

牽牛織女星
Ngâu chầu thu quang lạnh họa bình

Khinh la tiều phiến phát lưu huy nh
Thiên giai dạ sắc lương như thủy.

Tọa khản Khiên ngưu, Chức-nữ tình

Dịch nghĩa:

Đuờ: soi mảnh vẽ ảnh thu lay
Quạt lướt xưa dần chiếc đóm bay

Thềm ngọc đêm khuya giờ mát lạnh
Ngồi nhìn Ngâu, Nữ cuộc xum vậy.

Cho đến Lục-Phong-ông đời Tống một thi-gia có khí-phách hào-sảng, những bài thơ ngấm vịnh trong mùa thu cũng đều chán cảnh buồn của thu mà ngao-ngán cho việc

ước, việc đời và cho thân thể mình.

老病尋不可當
時○攪鏡自悲傷
西風吹散朝來酒
依舊衰頹似葉黃
Lão bệnh xam tâm bấi khả đương

Thời thời lăm kính tự bi thương
Tây phong xuy tán triêu lại tầu

Y cựu suy nhan tự điệp hoàng
Dịch nghĩa:

Bệnh già vương mãi chịu so dang
Thường vẫn soi gương nghĩ tự thương.

Rượu sớm tỉnh vì cơn gió thoảng
Dung-nhan vẫn tựa là cây vàng

暮年身世轉悠秋
又向天涯見早雨

昨夜月明今夜雨
關人何事總成愁

Mộ niên thân-thể chuyển du-du
Hựu hưởng thiên-thai kiển tảo thu

Tạc dạ nguyệt minh kim dạ vũ
Quan nhân hà sự tổng thành sầu.

Dịch nghĩa:

Thân-thể già rồi chừa ngại nơi
Thu dần bỗng lại gặp bên giờ

Đêm nay mưa lạnh, qua giờ g'ồ

Chuồn-nào vì dẫu khéo dở hơi
Như trên đã nói vì mùa Thu là thời-kỳ tức-sái, khí-hậu dần-dần giá lạnh, nên người

Tàu không có những cuộc vui chơi về thu như người mình, dù trong mùa vì giới trong khí sáng, thường có những cảnh đêm đẹp-đẽ giăng sáng như gương, nhưng đó cũng chỉ là cái hao-húng hay ngấm-vịnh cho các tao ông mặc khách mà thôi, còn ở dân-gian trong mùa Thu này nếu có bày ra những cuộc vui chơi thì phần

chưa chỉ ở trong tháng bảy tức là tháng Mạnh-thu, nhưng vui chơi theo một ý-nghĩa khác, chứ không có ý-nghĩa chơi giăng như người mình, đơn-cử như tiết «Khất-xảo», về ngày Thất-lịch tức là mừng bảy tháng bảy, mà hầu hết ở các tỉnh nước Tàu đều có, theo tục truyền nói hôm ấy

Tin mừng

Được tin rằng đến ngày mừng 2 tháng chín ta tức chủ nhật 1^o Octobre 1942, bạn NGUYỄN ĐÌNH-ĐỨC, phán-sự Tòa sứ Sơn-tây, sẽ làm lễ thành-hôn cùng cô QUÁCH THIÊN-KIM, ái nữ ông bà QUÁCH VĂN-QUYẾN nghiệp chủ ở Sơn-tây. Xin có lời thành thực chúc tân lang và tân giai nhân chung hưởng hạnh-phúc lâu dài
Phạm sỹ-Hoàn



Nhà xuất bản NGUYỄN - DU voie 206bis, n° 11 Hanoi

Nên đọc:
TRÊN ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT

Văn học bình-luận của Vũ-ngọc-Phan, đây 200 trang - giá 1\$50.

Mới có bán:
BÀ QUAN MỸ

lịch-sử tiểu thuyết của CHU THIÊN, một thiên tình sử đau thương, một tâm gương tiệt liệt cho phái nữ lưu. Đây 180 trang giá 1\$00.

TẬP KIỀU của TỬ POANH có 8 phụ bản của họa-sĩ Nguyễn - đức-Nùng. Giá: 1\$00

Đang in:
RẮNG ĐEN

(tiểu thuyết của cô Anh thơ (loại chênh phúc gia đình)

THANH LỊCH của bà VĂN-ĐÀI nói về xã-giao của phụ nữ cuốn đầu tiêu trong loại «Thường Thức»

BỆNH THỜI ĐẠI của Phạm-ngọc-Khôi; cuốn đầu tiên trong loại «Đạo làm người»

«THU» tập thơ đặc sắc của Đỗ Cẩm-vân

VỀ MỘT CÁI TIN THỐC GẠO

Cái tin chứa thốc để bán thẳng cho dân đã được nhiều người bàn tán và hoan nghênh.

Đề bài trừ nạn tích trữ đầu cơ, chánh phủ vừa đây có cái ý tưởng rất hay là cho lập những kho chứa thốc có thể chứa hàng mấy nghìn tấn để khi nào thốc giá thốc cao lên một cách bất thường thì sẽ đổ ra bán lại thị trường cho dân dùng.

Chúng tôi đã biết là thốc gạo này chỉ bán thẳng cho người mua và do chính phủ kiểm sát rất ngặt. Chúng tôi cũng lại biết rằng ý định đó, là một ý định rất hợp thời, nhưng đối với nước ta, chưa hẳn đã hoàn toàn mới mẻ.

Độc lịch sử nước ta, chúng ta đã biết rằng từ xưa Nhà nước vẫn tích trữ thốc gạo trong kho riêng. Thốc ấy là thốc của dân, đóng thuế bởi vì người ta có thể đóng thuế hoặc bằng tiền hoặc bằng thốc, đáng nào cũng được. Nhà nước lập những kho chứa thốc rất lớn và những lúc bình thời thốc ấy sẽ đem bán thẳng cho dân, nhưng thường thường thì nhà nước đem thốc ấy để trả một phần lương quan lại. Thốc ấy chia làm hai thứ: một thứ thốc mới và một thứ năm trước. Phạm các quan thì nhà nước phát cho thứ thốc mới còn cho lính và lại thì phát thốc năm trước. Đó là nói về những năm thái bình. Những năm đói kém, Nhà nước, ngoài số thốc dùng để trả lương các quan và binh lính ra còn giữ một số thốc để phát cho dân, vì vậy ta mới thấy những chuyện mở kho và phát thốc gạo cho những dân nghèo đói.

Bây giờ, lập những kho chứa thốc để chờ lúc thốc cao đem bán cho dân dùng, chánh phủ chỉ là làm sống lại một chế độ nên bỏ lên khi xưa. Duy có một điều nay ta nên phân biệt: là ngày xưa dân tri thuận lương, việc lập những kho thốc như thế, ít khi có sự gì gièm lạn.

Chúng tôi tin ở cách làm việc của chánh phủ bây giờ và chúng tôi thành thức mong rằng việc lập những kho chứa thốc để bán thẳng cho dân sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhưng chúng tôi tưởng cũng nên tỏ bày một vài ý kiến về việc này, không phải để lập đi nhưng mong rằng nếu chánh phủ chưa xét đến, thì cũng nên lưu ý để cho việc mở chức những kho chứa thốc hoàn toàn hơn.

Là vì chúng ta đã biết ngày nay cái dân lính không còn được chất phác như khi xưa nữa. Ở bất cứ đâu đâu, người có tiền cũng tìm đủ các cách để đầu cơ tích trữ, nếu đôi khi cần phải sống lên lưng những người nghèo họ cũng không từ.

Theo chỗ biết của chúng tôi, vào khoảng một năm nay trở lại ở các làng Bắc kỳ, có một số nhà giàu và chánh tổng, lý trưởng đầu cơ đã tìm đủ các cách để mua thốc gạo của dân quê với những cái giá rẻ mạt rồi họ tích trữ đó, đợi khi nào giá thốc gạo cao lên một cách bất thường thì đem ra bán ở quê và ở tỉnh.

Bây giờ, đem thi hành việc lập những kho chứa thốc, dân chúng mong rằng chánh phủ sẽ làm thế nào lối cho được những bọn đầu cơ tích trữ nọ ra ngoài ánh sáng.

Theo chỗ biết của chúng tôi, vì cuộc đời dật dờ một số đông dân quê phải cầm ruộng cho những nhà giàu, trong số đó có nhiều chánh tổng và lý trưởng. Tên ruộng thì vẫn là của những người nhà quê ấy, những hoa lợi thì vào tay những người có tiền cho vay. Những người nhà quê chỉ làm việc kiếm công ngày hai bữa.

Nếu bây giờ muốn biết nhà nào có nhiều thốc, chánh phủ bỏ vào sổ ruộng để mua, thì chính có khi nhiều kẻ bị oan, vì ruộng của họ đã đem cầm cho bọn nhà giàu rồi. Trong khi đó bọn nhà giàu làm những nhà chứa thốc bị một giữ thốc lại, để chờ bán cho tư nhân bằng một cái giá có khi gấp đôi thời giá.

Vậy, việc mua thốc gạo chứa lại trong kho để bán thẳng cho dân, là một việc rất hay, nhưng cần phải thi hành cho có phương pháp. mà nhà chức trách luôn luôn cần phải có những cuộc điều tra cần thận về gia sản của từng người. Tất cả các cái kho trong việc này là làm thế nào điều tra ra cho kỹ hết những người có nhiều thốc gạo ở nhà quê.

Ài mở khai man về số thốc gạo và gia sản, sẽ bị khám nhà và thốc gạo đó sẽ bị tịch thu.

Người dân quê mua thốc được thốc của chánh phủ bán cho thì không còn gì sung sướng cho bằng, nhưng nếu, vì một lẽ gì, những người không có thốc cứ bị lý trưởng, chánh tổng bắt đi mua thốc để bán lại thì khổ lắm.

VŨ BANG

LỊCH SỬ TÙNG ĐÀM

Trận hải-chiến giữa Hòa-lan với ta năm 1644

Thoạt trông đầu bài, dễ thường nhiều người không tin, có thể tưởng mình này giờ đọc mãi mỗi mắt, nhìn chữ nọ lầm ra chữ kia; không thể (b) chắc là một chuyện bịa đặt, như kiểu Phong-phấn Tây-du sao đó.

Nước Nam đời ấy mà có thủy sư chiến-thuyền ư?

Hòa-lan là một cường quốc ở Tây-phương hồi thế-kỷ XVII, có tiếng là chúa trùm mặt bể lúc ấy, mà lại bị thủy-sư Việt-nam đánh cho bại trận được ư?

Kỳ thật là một chuyện rõ ràng như hai năm là mười, sử sách ta có chép và các vị giáo-sĩ Pháp sang nước ta truyền đạo vào thế kỷ XVII như có Alexandre de Rhodes, có Bénigne Vachet, đều có biên chép trong sách lưu truyền đến nay, nhiều người không chịu tin mô nghiên cứu lịch-sử thành ra không biết đấy thôi.

Từ xưa, nước ta vẫn có thủy-sư, để phòng thủ mặt bể.

Cổ nhiên, thủy-sư ta ngày xưa, chỉ có những đội thuyền đóng bằng gỗ, cũng chạy bằng cánh buồm mái chèo như thuyền buôn, có điều cách thức chế-lạo khác hơn và to hơn, và cũng có khi học đồng bên ngoài. Và lại, không riêng gì ta, từ thế-kỷ 16, 17 trở về trước, thủy-sư của nước nào trong thế-giới lại không phải là những chiếc thuyền gỗ; chẳng qua khác nhau ở chỗ dựng cột, luyện tập, và khéo đóng thuyền to tát, kiên cố, có thể chờ được nhiều lính, đi được biển xa. Chiến-thuyền Hòa-lan, kéo đến đánh nhau với thủy-sư ta ở trước cửa Thuận-an, năm 1644, chính là hạng thuyền đại, người ta gọi là tàu.

Trong lịch-sử ta, từng có nhiều đạo tặc ra thủy-sư cầm-dùng và đặc-lực. Từ vua Lê Đại-hành trở đi, không có triều nào sao hàng công việc xếp đặt tập rèn thủy-chiến, không có triều nào không thường có việc chinh-chiến ở trên biển nữa.

Đời nhà Lý, danh-tướng Lý-thường Kiệt, sau khi sang tận nội-dịa Tàu đánh hằng

Hải-quân Việt-nam ta đại thắng — Hai chiếc tàu chiến Hòa-lan bị đánh chìm — Thủy-sư đô- đốc VAN LIESVELT tử trận
I

quân nhà Tống ở châu Ung, châu Khâm, mấy phen đem binh vào miền nam đánh nước Chiêm-thành, vẫn dùng chiến-thuyền do đường bể đánh tới.

Đến đời nhà Trần, hai phen Hưng-đạo-vương đánh thắng quân Mông-cô, cũng nhờ có thủy-sư giúp sức vào một-phần lớn. Nhờ có thủy-sư của Nhân-huệ-vương Trần-khánh Dư đánh chặn ở Hải-Vân-đồn (tức Vân-hải ở Quảng-yên ngày nay) cướp được mấy chục vạn học lương của giặc mấy tháng sau Hưng-đạo-vương mới bắt được cả bọn Ô-mã-nhi, Poan-Tiếp, ở trận Bạch-đăng-giang, cũng là công lao thuyền chiến và lính thủy.

Từ đây, thủy-sư ta càng thấy cần dùng và mỗi đời to mở-mang thêm nhiều ít.

Hồ quý-Ly, năm 1400, đóng những chiến-thuyền hạng to, ở trên có sàn phẳng đi lại, ở dưới thì để cho người chèo chống, rất tiện cho việc chiến-dấu, hành-binh. Vì lúc đánh nhau với giặc, thủy-binh ta tự do huy-động trên sàn, không vướng-viu gì với những tay chèo ở dưới. Cái sáng kiến của họ Hồ đời ấy đáng kể là tài, cũng như chiến-hạm của các nước văn-minh sau này cốt làm sàn tàu rộng rãi, để đặt súng ống và lấy chỗ cho quân lính huy-động tác-chiến dễ dàng vậy.

Vua Lê Thánh-lôn (1460-1497) định ra 31 điều quân-lệnh về việc thủy-chiến để rèn tập binh lính và bắt họ phải thao-diễn thủy-trận luôn luôn.

Đến thế-kỷ 17, chúa Trịnh ở đàng-ngoài, chúa Nguyễn ở đàng-trong, coi nhau như cừu địch, đến nỗi trong khoảng hơn bốn chục năm, trước sau bảy lần huyết-chiến, có nhiều

trận đánh nhau cả trên bộ lẫn dưới thủy. Lúc này thuyền hai bên đã đổ vỡ, súng thần công và dùng thuốc đạn mưa của tây-thương. Ta nên nhớ năm 1614, có người Bồ-đào-nha tên là Jean de la Croix đã đến ở Huế mở lò đúc súng, chính nơi gọi là Phường-đúc ngày nay.

Trận hải-chiến với Hà-lan mà chúng tôi muốn kể chuyện, diễn ra vào giữa thời kỳ Nguyễn Trãi phân tranh đó.

Việc này làm rầm dư-luận những thương-nhân và giáo-sĩ tây-phương đến nước ta ngày lúc bấy giờ, che lấp bốn năm chục năm sau cũng còn nhắc đến. Một là vì họ bắt-ngờ hải-quân chiến-thuyền Hòa-lan mà bị thảm-bại với thủy-sư nước Nam như thế; hai là vì người mình ở đương thời lấy việc thắng trận ấy làm đặc ý, nhớ lâu, gặp bất cứ người tây-phương nào đến nước mình, cũng đem chuyện ra kể lại. Thành ra chúng ta có thể tìm thấy ít nhiều tài-liệu ở trong sách của giáo-sĩ như công A. de Rhodes, công Bénigne Vachet. Những thương-nhân như Thomas Bowyear người Anh, Pierre Poivre người Pháp và một vài nhà buôn Hòa-lan ở Batavia,

cũng nói về trận hải-chiến ấy khá nhiều.

Nhưng đến ngày tháng phát ra chiến-sự là năm nào, chỗ đánh nhau chắc-chắn ở đâu, và mỗi bên tôn hai chiến-thuyền tướng-sĩ bao nhiêu, thì mỗi người kỹ thuật một khác.

Vì dụ, theo bức thư của một người Hòa-lan buôn bán ở Batavia đề ngày 10 Décembre 1643, thì chiến sự phát trong năm ấy. Còn người Anh Bowyear lại bảo là năm 1649. Cũng như về chỗ đánh nhau, nhà này viết là vịnh biển Đà-nẵng, nhà kia thì nói ở ngoài cửa Thuận-an. Chúng ta cứ lấy bằng chứng trong sách Đại-nam Thực lục Tiền biên 大南實錄 前編 làm chắc, thì chiến-trường lúc ấy là ở cửa biển Thuận-an gần kinh thành Huế, chứ không phải vịnh Đà-nẵng trong Quảng-nam; và chính vào hồi tháng 4 tháng 5 năm Giáp-thân, tức là khoảng Mei-Juin 1644, giữa lúc ông Nhân-quận-công Nguyễn-Phúc-Lan đang làm chúa miền nam, đương thời gọi là chúa Thượng, người tây-phương gọi là Công-thương-vương.

Thời kỳ và chiến-trường đã nhất định thế rồi, giờ ta thử xem nguyên nhân vì sao có trận đánh nhau, giữa Hải-quân Hòa-lan, và chiến-cuộc ấy đã diễn ra thế nào?

Từ đời chúa Sãi (Thủy-quận-công Nguyễn-phúc-Nguyên, 1613 - 1635), người Hòa-lan đến buôn bán ở đàng-trong nước ta trước, rồi sau mới ra đàng-ngoài, được chúa Trịnh cho phép mở cửa hiệu ở Phố-hiến. Họ ở Hội-an có thương-cuộc to tát, chúa Nguyễn ta đối đãi một cách rộng rãi từ 18 năm đối với các người ngoại-bang khác. Nhưng rồi họ ý mạnh làm càn, không tuân phép nước, và cũng có lối họ giao thiệp gúp đỡ chúa Trịnh sao đó, mới xảy ra đến cuộc thủy-chiến mà họ bị bại-trận, lại ảnh-hưởng tai hại đến cả sự-nghiệp thông thương, từ đấy không được buôn bán ở Hội-an nữa.

Nhà buôn Bowyear, người Anh, đến Hội-an

năm 1695 kể chuyện lại rằng 46 năm trước — vì ông ta đặt thời-hỳ Hòa Việt hải-chiến vào năm 1649 như trên đã nói — người Hòa-lan phải bỏ Hội-an mà đi, là bởi họ cưỡng lại mạng-lệnh của nhà cầm quyền sở tại. Hình như lúc bấy giờ chúa Nguyễn nghi họ có giao thông bí mật gì với chúa Trịnh ở ngoài Bắc, cho nên ngài ra lệnh cho quan địa-phương phải đi y khám xét những thuyền Hòa-lan mỗi khi ra vào. Sự khám xét ấy cốt là tìm xem lối thuyền họ đến, có giấu diếm người Bắc-hà đem vào để do thám binh tình đất trong; và lúc thuyền họ đi có lên đem người đàng-trong đi theo chăng, vì thủ-thời chúa Nguyễn cấm dân thuộc-hạ mình đi ra ngoài.

Nhưng người Hòa-lan không chịu khám xét thuyền họ như thế, thành ra đôi bên có sự xích-mịch.

Ông Bowyear lại nghe có nhiều người khác nói rằng tại bọn thủy-thủ dưới thuyền Hòa-lan sinh sự ăn đấm với dân bản-xứ ở Cham-pello (tức cũ là Chăm, trước vịnh Đà-nẵng), rồi lại y mình có khí giới, xông lên trên bờ, bắt cóc mấy chục người đem xuống nhốt dưới thuyền, ấy là một việc chúa Nguyễn không thể dung-thứ.

Nhà buôn Anh thú thật không biết trong hai thuyết ấy, thuyết nào là đúng, nhưng có điều chắc chắn, thì sau một chuyện xích-mịch xảy ra thế nào đấy, thủy sư hai bên mới đến nổi đánh nhau.

Một đội chiến thuyền Hòa-lan gồm ba chiếc hạng đại, có khí giới đầy đủ, từ Nam-dương quần đảo kéo sang, nhất định ra oai trả thù bằng sức mạnh. Họ rần-rộ kéo đến khoảng gần vịnh biển Đà-nẵng và cửa Thuận-an, thì gặp đội chiến thuyền Việt-nam ra nghinh-chiến.

Thủy-sư Hòa-lan mở súng bắn trước; bên này đáp lại.

Hai bên giao chiến suốt ngày hôm ấy. Kết quả, chiếc tàu to nhất của Hòa-lan bị đánh đắm, còn hai chiếc kia tìm đường tẩu thoát.

Về phía Việt-Nam tổn hại thế nào không biết. Chỉ biết Chúa Nguyễn hết sức bất-bình về cái cử-chỉ người Hòa-lan cho nên ngài truyền lệnh đóng cửa hiệu của họ ở Hội-an. Bao nhiêu hàng hóa đều kiêng ra ngoài,

hoặc đốt tại chỗ, hoặc đổ xuống bể. Hơn ba chục người Hòa-lan trong hiệu đều bị trôi và giải về kinh-đô để xét xử.

Nhưng các quan triều-thần lấy lẽ công-bằng, tâu với chúa không phải tội-lỗi ở những người buôn bán này, mà chính là ở những kẻ dưới thuyền kia, nên trừng trị họ thái quá thì tệ ra mình bất công. Chúa Nguyễn nghe lấy làm phải, chỉ giam cả bọn lại đấy, qua năm sau cho thuyền buôn của người Trang-quốc đưa họ về bên Batavia. Nghĩa là trực xuất cảnh ngoại, không cho họ cư-lưu buôn bán ở đất nước Nam nữa.

Ấy là đại-khai đầu đời trận Hòa Việt hải-chiến, theo như tư-tức của nhà buôn Bowyear nước Anh đã góp nhặt khi đến Hội-an giữa năm 1695 có chép vào nhật-ký đề lại.

Ta nên đề ý rằng năm 1695, Bowyear mới đến nước ta, tức là xa cách thời-kỳ chiến-sự hơn năm chục năm, — vì chiến sự phát ra từ năm 1644 — vậy tài tin tức ông ta góp nhặt, e không khỏi có chỗ truyền vắn sai sót chăng?

(Ký sau tiếp hết)
QUÁN-CHI

Phân MURAT

THƠM NHỆ, KHÔNG LEM Ó
CHẤT THIẾT TỐT TỐT
NGANG HANG CÁC HIỆU
PHẦN ÁU, MỸ DANH TIẾNG

PHÂN

SUPER-MURAT

CÓ BỮ 7 MÀU, TỐT THƯỢNG
HÀO HANG, MỘT MỸ-PHÂM
CHO CÁC GIẢI NHẬN THƯỜNG
ĐÔI BÈ ĐI DỰ TIỆC SANG

Trong mỗi hộp có bìa chữ Quốc ngữ
chỉ cách lựa màu phom, cách trang
điểm thế nào cho thật khéo

BÁN KHẮP CỬA HÀNG LỚN

Tổng phát hành Bắc-kỳ, Ai-lao
Etablissements VAN - HÓA

8 - rue des Canonnières - Hanoi

ĐANG IN :

Việt-nam cổ văn học sử

tác giả : NGUYỄN-FÔNG-CHI
tựa của : TRẦN-VĂN-GIÁP
lời bạt của : HUỖNH-THỨC-KHẮNG

500 trang - Bìa của Nguyễn - đồ - Cung.
Giá \$450 - Bản Imprial d'Annam : 25 \$.
Bản đồ tư song 'thao : 20\$ - Bản Super
glacé : 15\$ Ai gửi tiền mua trước ngày
1er Octobre 1942 sẽ được trừ 10% và
không phải trả tiền bưu phí

HÀN - THUYỀN 71 TIÊN TSIN - HANOI

4 MÔN THUỐC BỒ BỬA NAM,
PHỤ, LÃO ẤU DO NHÀ THUỐC

Đức-Phong

BÁN BUÔN, BÁ LẺ BÙ THUỐC ĐÔNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỨ SÂM

45, PHỐ PHÚC-KIẾN HANOI PHÁT HÀNH

Các cụ nên dùng :

THUỐC ĐẠI BỒ ĐỨC-PHONG 1,50

Các ông làm việc nhiều nên dùng :

THUỐC BỒ THẬN ĐỨC-PHONG . . . 1, 50

Các bà các cụ nên dùng :

THUỐC ĐIỀU KINH BỒ HUYỆT . . . 1, 20

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc :

THUỐC BỒ Y TIÊU CAM 1, 00

HỊCH ĐUÔI CỎ ĐÀU TƯỞU



Tường rằng: Trong
nền mỹ-thuật
Đi đường tinh tinh
Điện hát làn ca cho
chính

Cung đàn dập phá h cho xinh
Thì: Nghề đầu nổi nghiệp
Thủ đã nên thanh

Giữ văn-tự chỉ phong thiên niên bất hủ
AI (ngờ): Thụ âm - dương khi khi cứu nhất
thành tinh

Khử thanh dụng sắc
Biến tướng cải hình

Đàn phách làm vì, một hạ quét với bôi phẩm.
Phấn son là vốn lòng đen quyền yển rủ anh.
Mở cửa treo đèn bày lữ Lan, Đào, Lý, Huệ
Ra đường đón khách gọi vờ Giáp, Ất, Bình, Đinh.

...Hát hồng giọng tỷ bà, cung bậc;
Nói năng tứ chiếng thập thành.

Giọng thuộc lòng: cảnh ngộ, tình duyên,
thiên-hồ bát-xát,
tam-khoanh.

Câu cửa miệng: sờ, thương, ăn sí tứ-đóm

Vờ vịt nhân tình nhân bán,
Giả đồ thiên tướng thiên bình.

Không còn là còn lối,
Bán cả giá cả danh,

....Dây mây dạn mặt,
Đại giáng đơ hình.

Bán vật dục làm thú sinh-nhai gồm thân phận
bạc;

Đem phong-tinh chặn đường sự-nghiệp hại
khách mây xanh.

Rối ruột mê hồn tiêu ma chí khí,
Thất cơ lơ vắn tan nát g a-dinh.

....Tơ lụa khôn che ở ướ,
Hương hoa khôn át hôi tanh.

Thịt da cũng một kiếp người, nuôi miệng bán
tròn đầu có tán tàn ong bướm xóng pha
oùng nhục;

Khăn yếm cũng là bạn gái, thất lưng buộc bụng
tuy rằng sưng nằng chồng con xum họp
mà vinh

Thời thời: Đè phách đàn cho kệp lão đào ca,
sửa dập nắn dây, nghề cũ giữ cho toàn điệu,

Đôi son phấn lấy quần sông áo vải, mò cua bắt
ốc lồi què giữ lại nguyên hình.

Mau mau, buồng thất phách chi dư tử,
Thả thập phương chi chứng sinh.

Kéo mà: Gươm chính-khí - Buồm thần minh,
Khôn nhẽ thắng thiên độn địa,
Khó lòng biến tướng cải hình

Lũ tà yêu hại quốc mà dân khu khu chỉ tạt tọc,
Phép Thái-thượng phúc lai tái tống cấp cấp
v luật-linh.

Đại Nam bình-tỷ niên cát thời lịch tống.

KIẾN-THỊNH

Nhà sản xuất các thứ áo dệt (pull-overs, chemisettes, slips, matlots, v.v...) chỉ có...
Hàng PHUC-LAI 87-89 route de Huế - Hanoi
BÁN BUÔN KHẬP ĐÓNG - PHÁP - AO TỐT KHÔNG ĐAU SẼNH KIP

Kết quả cuộc trưng cầu ý kiến của T. B. C. N.

(Tiếp theo kỳ trước)

Ngày nay gái lầu xanh phải đi khám luôn, nên bệnh phong tình gây lên bởi lậu xanh đã có cơ cứu chữa được nhưng ở lầu hồng ngày nay có nhiều hạng có đầu làm cho lậu hồng mất tiếng thanh lịch ngày xưa đi. Họ tiếp khách bữa hai quả.

2) Chúng tôi rất mong phòng vệ sinh cương quyết bắt có đầu đi khám bệnh thời bệnh phong tình sẽ giảm đi nhiều, thanh niên đỡ truy-lạc, ngoài ra các nhà hát phải có quy luật nhà nghề như ngày xưa, có luật bệnh vục quyền lợi cho có đầu. Như vậy nhà hát sẽ là nơi giải trí cho quan viên, mà nghề có đầu có hi vọng vẫn hồi cái giá trị cũ về lịch sử.

Nguyễn Phan Ấn (Hanoi)

...Vấn biết cái bệnh là tai hại, cần phải bài trừ, nhưng ta phải tìm nguyên-nhân tại sao mà các cô đầu mắc bệnh. Tại vì có nhiều người nhất định cho là cô đầu như gái lầu-xanh, họ đi hát có đầu, không để nghe hát, chỉ chề chén say rồi tìm những thú vui nhục-dục. Vì hoàn-cảnh, vì tiền, các cô ấy nhẹ dạ. Quan viên sẵn có bệnh thì làm gì mà chẳng lấy, từ người này qua kẻ khác mãi thành nhiều.

Đều thứ hai cấm quan-viên ở lại quá 12 giờ đêm rất phải, nên tán thành. Ta nên nhớ, đi hát có đầu chỉ để giải-trí, thì hà tất gì mà ta phải thức quá 12 giờ. Sức khỏe rất cần thiết cho mỗi người; thức một đêm con thấy mệt, hưởng chi nam, mười đêm thì bảo sao thân thể và tinh-thần không suy-nhược cho được?

Vân-thị (Cholon)

Việc có đầu đi khám bệnh,

tôi cho là rất nên làm. Nhưng theo ý riêng tôi thì có đầu mắc bệnh là vì quan viên truyền nhiễm cho. Tôi nói như thế vì nhiều lẽ:

1) Trời g chồn Hồng-lầu không có một người nào bắt buộc quan viên phải làm cho họ tội lòng nhục dục 2) Bao giờ quan viên cũng áp chế hay ức bách cũng là tàn lữ khờ khạo. Trong trường hợp vì sợ nhà chủ và mang tiếng với bạn đồng nghiệp mà đành phải chịu. Có câu «tiên trách kỷ hậu trách nhân», ta nên tự trọng thân thể và sức khỏe của ta đã.

Bây giờ ở nhà hát những quan viên có một mục đích «hâm tình, là dục vọng.. còn cũng có một số rất ít xuống để nghe giọng hát cung đàn. Đa số chú trọng về vật chất nhiệm nên chốn Hồng-lầu kém về lịch sự thanh tao hơn xưa là thế.

Nếu muốn bài trừ bệnh hoa liễu ở sớm bình khang đến triệt để thì chỉ xin Chánh phủ bắt buộc những người làm có đầu hiện tại và về sau này phải có « Bulletin de visite médical ». Nếu apple thì mới được làm có đầu. Trong nhà chủ lúc nào cũng phải sẵn sàng có đủ: Livret individuel và các giấy mà cần dùng của có đầu để liên việc kiểm soát của nhà chức trách. Nếu các chủ nhà hát dong lung mựn các người làm có đầu không có giấy của quan Bác-sỹ hay không có Livret individuel sẽ bị ngh-êm phạt hay tyn tố. Nhà nước sẽ ra cho một hạn ngắn để tự họ bắt buộc phải lấy đủ giấy mà cần dùng ấy. Hết thời hạn đó nhà chức trách sẽ kiểm soát ráo riết một hồi, thì chắc không còn ai lẫn

lút được nữa, mà tính cách đi khám bệnh đó thì cũng như các người muốn xin vào một công sở mà thôi. Như thế họ không phải trốn tránh và muốn cầu thân thì sáu tháng lại bắt đi trình hẳn Contre visite nếu họ còn muốn theo đuổi nghề của họ nữa. Những khi có đầu giải nghệ hoặc dời sang nhà khác thì nhà chủ phải làm giấy trình báo với Lý dịch xét lại cho biết nguyên nhân vì lẽ gì (lấy chồng, hay đánh nhau v... v...)

Trong nhà hát còn cần có một quyển biên rõ danh sách Quan viên và một quyển để biên những điều kêu ca hay than phiền của Quan viên (Carnet de controle des passagers et Registre des réclamations on plaintes). Những số đó đều đánh dấu từng trang một và Lý dịch phải xem xét hàng ngày, nếu có sự gì kiện cáo của Quan viên với chủ nhà hát phải làm chích lục (extract) đệ trình lên Quan trên xét xử. Như thế tiện lợi vì lẽ sau đây:

1) Về bên quan viên. Trong khi đang hát nhà này, sau bạn lại một sang hát nhà khác, thường xảy ra sự ghen tuông của các có đầu. Khi đó là tất nhiên thì người có đầu có nhiều điều bất lịch sự, làm sách mich lòng quan viên, vì mặt thể diện mà có khi đánh đập có đầu. Đáo lý: Bên có đầu viện lẽ là nợ tiền hát, nay có kẻ có đầu thì bị đánh, mà chứng cứ là mục chủ nhà hát ra khai rằng: Hiện ông này có hát ở nhà tôi năm sáu châu và từ lễ làm; song còn thiếu lại hai châu chưa già tiền thì có X... la người đã tiếp ông nhận, nên chúng tôi không nợ giấy má gì cả. Không nh

hơn chục bạc lại để giảm dần / điếm lời thôi, mà nếu không / điều đình xong thì Lý dịch buộc / lòng gam đầy để mai đưa lên / quan Huyện. Những trường / hợp dễ hòa của bọn định 'áp / tâm làm xấu họ quan viên như / thế thì ai cũng mắc, nếu có sẵn / tiền thì giả ngay dù không / phải biên giấy khất chịu mà / vớ. Nếu có sổ sách hẳn hoi thì / không bao giờ phải chịu sự / vụ / không vậy.

Hai. — các người bạn mới đi, / không phải chịu nước năm / vali, nếu mới khi bị bạn lừa gạt.

- Ba. — không thể sỡ ra sự / mất tiền hay vật quý như đồng / hồ nhân v.v. -

Bốn. — những khi đi chơi có / một miếu, sỡ ra sự sịch mich / thì họ khóa chặt cửa lại, không ai / đi trình báo gì cả dù có nhờ ai / đi trình báo họ mà lý dịch tới / chẳng nửa họ cứ nhất mực khai / là mình đã ở đó 4 hay 5 hôm nay / rồi, nay mình chỉ giả có 5 hay / 6 đồng thì làm thế nào? Chừng / đó gì mà giải quyết cho song / nếu không có chữ minh biên / vào sổ Carnet. Sau sự thụ sếp / của lý dịch đành phải giả má / chữ xong. Thật vừa mất tiền / vừa uất ức trong lòng. Ngay / những quan viên sành sỏi cũng / phải khoanh tay vì lý-dịch về / phe với nhà chủ có đầu; nếu / không thì sao đúng câu « đất / lạnh chim đậu ».

2) Về bên chủ nhà hát. Không / sự quan viên: quy tiền hát nếu / một khi đã ghi vào sổ Carnet / thì Lý dịch có thể can thiệp / đó. Nhiều khi có quan viên / không tiền vào hát đang hoàng, / sáng mai giấy nhất định kêu / mất tiền hát; rồi đi trình báo / sỡ tại; có khi không được tiền / hát mà phải đền tiền mất của / quan viên khai. Có khi tiếng / phao đi vì thế mà sinh ra sỡ / âm / thiệt thòi.

3) Về bên lý dịch. Không mất / thì giờ phiên phứt đêm khuya. / Kiểm soát công việc được rõ / ràng. Sáng cho tuần phiên thu

các sổ sách lại tới lại, cứ tên ấy / phát ra cho các nhà. Như thế / tên cả hai bên thì có thể tính / mỗi nóc nhà là 0\$90 một tháng / là tiền công mang sổ sách đi / khám xét và trả lại. Ngoài ra / lại dễ dàng cho sự đánh thuế / m n bài vì hiện tại họ khai có / thể hát một chủ thể mà họ vẫn / thường hát hai chầu vì không / ai kiểm soát tới. Đến cuối rằm / chỉ t ông vào quyền Carnet là / biết đích xác bao nhiêu tiền mà / nhà chủ thu được một năm.

Tiền thuê in sổ sách thì các chủ / nhà hát phải chịu.

Nếu khi nào có điều gì muốn / than phiền với có đầu hay nhà / chủ thì bên vào cột « Tạp ký » / (reclamation hay plainte jointe) / nếu thỏa thuận không chuyển / gì thì để vào cột ấy là Rien à / signaler (R. à S.). Nếu nhà nào / nhiều sự rắc rối thì Lý-dịch sỡ / tại làm biên bản đệ trình lên / quan trên xin bắt đóng cửa tạm / thời và còn tái phạm thì sẽ bị / đóng cửa hẳn. Như thế thì nhà / hát còn có thể êm đềm và lịch / sự. D.X (Hanoi)

Thu sang..

Thu sang.. các bạn trai lịch / sự hãy tìm bằng được mũ / IMPÉRIAL, đẹp, nhẹ bền và đặc / biệt nhất là dùng được cả bốn / mùa.

IMPERIAL

Đại-ly độc-quyền: TAMDA jet / Cie 72 wlole Hanoi tel 416,78 và / Nam-dương Saigon 43 Bd. Gal- / lé-ri tel. 20.060. Gửi 0\$10 temj và / lấy Catalogue illustré gratuit.

THUỐC NHẬT

Nhập-cảng trước nhất / Bán buôn nhiều nhất. / Giá rẻ nhất.

ĐỨC - THIANG

IMPORT - EXPORT / 80 rue des Médicaments Hanoi / produits chimiques-photographi- / ques-électrofilés-quincaillerie- / machines divers

1) Vì lẽ gì lâu hồng / với lâu xanh bây giờ / lẫn lộn với nhau?

Đã lâu nay những làng chơi / đã phải than phiền về nỗi lâu / hồng lẫn lộn với lâu xanh. / Những nhời than phẫn đó / tưởng cũng không phải là quá / nghiệt. Thực thế, bây giờ / người đi chơi muốn được nghe / đàn ngọt, hát hay, thì thật là / khó khăn vô kể vì tìm đâu ra / được những danh ca, những / kép giỏi. Muốn cho được thỏa / cái tai nghe ngáy, ước ao cũng / đàn tiếng hát, họ đành phải / mời nghe mấy có đầu nửa mùa, / đánh phách còn thiếu, hát chưa / được tròn vành rõ chữ.

Trong đám các có đầu trẻ / cũng có một vài có hát được, / nhưng có nào cũng chỉ hát / được vài ba bài như hát nói, / tỷ bà cung bác, gửi thơ mà / chơi. Khi nào họ gặp phải làng / thời và còn tái phạm thì sẽ bị / đóng cửa hẳn. Như thế thì nhà / hát còn có thể êm đềm và lịch / sự. D.X (Hanoi)

em mới học. Và lại em cũng ít / hát những bài ấy vì ít khi gặp / người nghe sành như quan nên / em không học kỹ những bài / đó. » Quan viên được miếng / « bánh phính » cũng bỏ qua. / Vì vậy mà các có đầu bây giờ / không chịu học đến nơi đến / chốn. Vì vậy mà các có đầu có / đầu một ngày một suy đồi. Vì / vậy mà ta được thấy ngày nay / lâu hồng đã lẫn lộn với lâu / xanh.

Ngày trước nghe có đầu cũng / có đủ tư cách đáng kính trọng, / yêu quý như trăm nghìn nghề / khác. Nhiều có đầu ngày xưa / có đủ nhân cách đã gây nên / những gia đình rờ rọc có tiếng / ở đất Bắc này. Tuy chúng tôi / không kể tên những bà « có / đầu » ấy ra đây nhưng những / làng chơi cũng đã từng ngắm / câu thơ: « Giang sơn một gánh / giữa đồng, thuyền quyên ở học / anh hàng nhớ chẳng ».

... Có đầu ở thôn quê cũng / làm ăn như các con nhà lương / thiện khác. Đêm thời senh / phách, ban ngày thời đi buôn / đi bán hay đi đồng áng, làm / lưng vất vả không nề hà chân / lấm tay bùn. Bởi vậy một có / đầu đi lấy chồng, cũng đủ đức / tính làm dâu hiền, vợ thảo. Một / quan viên muốn lấy người có / đầu phải cưới xin hẳn hoi, phải / chia trâu bánh, phải nộp treo, / phải trình quân ca. Vì thế / những nhà có đầu mới giữ / được cái tư cách cao quý / phong nhã, vừa lòng những / khách tài hoa lịch sự.

Bây giờ quan viên xuống xóm / Bình Khang không phải là đi / nghe hát mà là đi chơi. Họ bỏ / phần cho nhau. Trước khi vào / nhà hát họ bầu một ngư vì làm / chủ tịch, rồi anh em mới người / đưa cho người ấy vài ba « tờ » / Xướng nhà hát, họ lo ngã cái / bàn đèn trước để hút lấy / « phông » đã. Xong cuộc hát, / thì mỗi quan v.ên một có đầu. / Tinh ra đi chơi như thế thời / rõ thật.

Một buổi tối, tôi đi qua / một nhà hát danh giá nhất / Khâm thiên thì được nghe một / có đầu nhà ấy đứng cửa khước / với chị em bên cạnh rằng: « chị / ơi, đêm hôm qua nhà em hát / mười một chầu ». Chả là họ / hát theo lối nhà Năm Hoat.

Một lần, vài người bạn và tôi / đi xe chơi mát qua « Ngã tư

sở ». Thấy một nhà bầy biền / lẩn nhử các con nhà lương / thiện khác. Đêm thời senh / phách, ban ngày thời đi buôn / đi bán hay đi đồng áng, làm / lưng vất vả không nề hà chân / lấm tay bùn. Bởi vậy một có / đầu đi lấy chồng, cũng đủ đức / tính làm dâu hiền, vợ thảo. Một / quan viên muốn lấy người có / đầu phải cưới xin hẳn hoi, phải / chia trâu bánh, phải nộp treo, / phải trình quân ca. Vì thế / những nhà có đầu mới giữ / được cái tư cách cao quý / phong nhã, vừa lòng những / khách tài hoa lịch sự.

Bây giờ quan viên xuống xóm / Bình Khang không phải là đi / nghe hát mà là đi chơi. Họ bỏ / phần cho nhau. Trước khi vào / nhà hát họ bầu một ngư vì làm / chủ tịch, rồi anh em mới người / đưa cho người ấy vài ba « tờ » / Xướng nhà hát, họ lo ngã cái / bàn đèn trước để hút lấy / « phông » đã. Xong cuộc hát, / thì mỗi quan v.ên một có đầu. / Tinh ra đi chơi như thế thời / rõ thật.

Một buổi tối, tôi đi qua / một nhà hát danh giá nhất / Khâm thiên thì được nghe một / có đầu nhà ấy đứng cửa khước / với chị em bên cạnh rằng: « chị / ơi, đêm hôm qua nhà em hát / mười một chầu ». Chả là họ / hát theo lối nhà Năm Hoat.

Một lần, vài người bạn và tôi / đi xe chơi mát qua « Ngã tư

SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được. / XUÂN NAM RA BẮC (sách Hoa / văn số 50) của TRẦN ĐỨC- / QUẢ, giá 0p. 10. / BÀ TRANG NGUYỄN (nhị / đồng họa bản số 10) của VŨ- / TRUNG CAN, giá 0p. 25. / NGƯỜI THỢ RÈN (sách Hoa / Mai số 23) của NAM-CAO, giá / 0p. 12.

VỖ ĐÈ (sách Hoa mai số 24) / của NGUYỄN-NGỌC-SỮU, giá / 0p. 12. / BÀ QUẬN-CHỮA của CHU- / THIÊN, dày 144 trang, giá 1 p. / nhà NGUYỄN-DU xuất bản.

NHÀ BÊN KIA của ĐỖ ƯC- / THU, dày 116 trang, giá 0p. 65, / nhà CỘNG-LỰC xuất bản. / Xin có lời cảm ơn các nhà / xuất bản và giới thiệu với bạn / đọc.

Ông Trác Iữ tức Nguyễn gia / Vỹ, vừa báo cho chúng tôi biết / nhà ông chỉ xuất bản cuốn / Thanh niên khỏe của Đào-văn- / Khang, chứ không in Muốn khỏe.

Ông Nguyễn gia-Vỹ đã tưởng / giới thiệu như thế, chúng tôi / có ý khời-hỏi ông. Sự thực, / chúng tôi không bao giờ lại / khời hỏi với ông, vì chúng tôi / rất thận trọng trong sự khời hỏi.

Sách dạy đánh châu / và binh phẩm cách / hát có đầu xưa nay

(Có hình vẽ cách cầm dùi và cách ngồi / đánh trống thổ tục và nhà hát). Đã in / lần thứ hai do Cường-Sỹ soạn. Giá 1\$ / (gần hát khi in lại phải bán 1\$50). Có / rất nhiều bài hát cổ, kim và dục độ lối / châu kim, cổ - Lại có mục « ĐÀNG / LÔNG CÓ ĐẦU ». Sách này mục đích / bài bác cách đi hát, lối hát ngày nay / v.v. (ở xa gửi mua cả được 1\$40) - / Theo, mandat để cho nhà xuất-bản:

NHẬT-NAM THƯ QUÂN / 19, Phố Hàng Đũa - Hanoi

Các có nhà a-bô-nê thời phải / lẩn nhử các con nhà lương / thiện khác. Đêm thời senh / phách, ban ngày thời đi buôn / đi bán hay đi đồng áng, làm / lưng vất vả không nề hà chân / lấm tay bùn. Bởi vậy một có / đầu đi lấy chồng, cũng đủ đức / tính làm dâu hiền, vợ thảo. Một / quan viên muốn lấy người có / đầu phải cưới xin hẳn hoi, phải / chia trâu bánh, phải nộp treo, / phải trình quân ca. Vì thế / những nhà có đầu mới giữ / được cái tư cách cao quý / phong nhã, vừa lòng những / khách tài hoa lịch sự.

2) Vì lẽ gì nhiều người mang / nước phải đi khám bệnh? - / Thấy sự suy đồi của nhà hát / có đầu, những người có tâm / huyết với nòi giống phải lo, / phải sợ cho tương lai của nòi / giống. Họ lo là phải là vì mỗi / khi họ về nhà thì ngoài từng đàn / Thiên, Vạn Thái, Nga-Tu-Sở / thời ta thấy đi ngoài từng đàn / từng lũ những người chưa / đầy mười tám hai mươi tuổi, / đầu trắng bóng mượt, ngực nở, / bắp tay, bắp đùi to như mấy / nhà lực sĩ? Đương sức son trẻ, / họ ham mê, miệt mài, họ coi rẻ / cái sức khỏe của họ. Họ có lấy / thể làm nghề, làm sự đâu! Họ / coi như thường, như bệnh ghê / lố. Chứa khời họ lại đi chơi / như thường. Họ chơi cho / xuống, không kể tương-lai, / không kể nòi-giống. Còn các có / đầu họ có khể chi. Nếu mắc / bệnh thời đã có nhà chủ chạy / thuốc. 1) là người truyền vi / trùng hoa-liều rất công hiệu, / rất nhanh chóng. Nhưng trái / lại, họ là cái tai nạn cho các gia / đình lương thiện. Biết bao nhiêu / những người vợ hiền, mang / bệnh hoa-liều vì chồng mang ở / ngoài về, để ra những đứa con / gầy còm, ốm yếu, toét mắt, trĩ / mũi, thối tai, ghê lố ghê gớm. / Vì vậy mà nhiều gia đình bị / tuyệt giống, tuyệt giống. Nghe / nói nhà y học mới tìm ra được / một thứ bệnh giang mai mới / chưa có tên. Các bệnh ấy mới / phát hiện ra ở một vài nhà ở / Khâm-Thiên và nhiều nhất ở / Nga-Tu-Sở. Bệnh giang mai này / rất khó chữa và rất nguy hiểm / cho sức khỏe. Nếu nhà chuyên / trách không nghĩ cách phòng / ngừa thời lo rằng nòi giống / mình sẽ bị hại nhiều lắm. Sét

(xem tiếp trang 34)

hơn chục bậc lại để giậm dậm / điếm lời thoi, mà nếu không / điều đình xong thì Lý dịch buộc / lòng gam đầy để mai đưa lên / quan Huyện. Những trường / hợp dễ hèn của bọn định 'áp / tâm làm xấu họ quan viên như / thế thì ai cũng mắc, nếu có sẵn / tiền thì giả ngay dù không cũng / phải biên giấy khất chịu mà / vớ. Nếu có sổ sách hẳn hoi thì / không bao giờ phải chịu sự vụ / không vậy.

Hai. — các người bạn mới đi, / không phải chịu nước nằm va- / li, nếu mới khi bị bạn lừa gạt.

- Ba. — không thể sỡ ra sự / mất tiền hay vật quý như đồng / hồ nhân v.v. -

Bốn. — những khi đi chơi có / một miếu, sỡ ra sự sịch mich / thì họ khóa chặt cửa lại, không ai / đi trình báo gì cả dù có nhờ ai / đi trình báo họ mà lý dịch tới / chàng ntra họ cứ nhắt mực khai / là mình đã ở đó 4 hay 5 hôm nay / rồi, nay mình chỉ giả có 5 hay / 6 đồng thì làm thế nào? Chớ / ớ gì mà giải quyết cho song / nếu không có chữ minh biên / vào sổ Carnet. Sau sự thụ sếp / của lý dịch đánh phải giấy má / cho xong. Thật vậy mất tiền / vừa uất ức trong lòng. Ngay / những quan viên sành sỏi cũng / phải khoanh tay vì lý-dịch về / phe với nhà chủ có đầu; nếu / không thì sao đúng câu « đất / lạnh chim đậu ».

2) Về bên chủ nhà hát. Không / sự quan viên: quy tiền hát nếu / một khi đã ghi vào sổ Carnet / thì Lý dịch có thể can thiệp / đó. Nhiều khi có quan viên / không tiền vào hát đang hoàng, / sáng mai giấy hát định kê / mất tiền hết; rồi đi trình báo / sở tại; có khi không được tiền / hát mà phải đến tiền mặt của / quan viên khai. Có khi tiếng / phao đi vì thế mà sinh ra ẽ âm / thất thối.

3) Về bên lý dịch. Không mất / thì giờ phiên phứt đêm khuya. / Kiểm soát công việc được rõ / ràng. Sáng cho tuần phiên thu

các sổ sách lại tới lại, cứ tên ấy / phát ra cho các nhà. Như thế / tên cả hai bên thì có thể tính / mỗi nóc nhà là 0\$60 một tháng / là tiền công mang sổ sách đi / khám xét và trả lại. Ngoài ra / lại dễ dàng cho sự đánh thuế / m n bài vì hiện tại họ khai có / thể hát một chủ thể mà họ vẫn / thường hát hai chầu vì không / ai kiểm soát tới. Đến cuối rằm / chỉ t ông vào quyền Carnet là / biết đích xác bao nhiêu tiền mà / nhà chủ thu được một năm.

Tiền thuê in sổ sách thì các chủ / nhà hát phải chịu.

Nếu khi nào có điều gì muốn / than phiền với có đầu hay nhà / chủ thì bên vào cột « Tạp ký » / (reclamation hay plainte jointe) / nếu thỏa thuận không chuyển / gì thì để vào cột ấy là Rien à / signaler (R. à S.). Nếu nhà nào / nhiều sự rắc rối thì Lý-dịch sở / tại làm biên bản đệ trình lên / quan trên xin bắt đóng cửa tạm / thời và còn tái phạm thì sẽ bị / đóng cửa hẳn. Như thế thì nhà / hát còn có thể êm đềm và lịch / sự. D.X (Hanoi)

Thu sang..

Thu sang.. các bạn trai lịch / sự hãy tìm bằng được mũ / IMPÉRIAL, đẹp, nhẹ bền và đặc / biệt nhất là dùng được cả bốn / mùa.

IMPERIAL

Đại-ly độc-quyền: TAMDA jet / Cie 72 wladé Hanoi tél 416,78 và / Nam-dương Saigon 43 Bd. Gal- / lé-ri tél. 20.060. Gửi 0\$10 tem/ve / lấy Catalogue illustré gratuit.

THUỐC NHẬT

Nhập-cảng trước nhất / Bán buôn nhiều nhất. / Giá rẻ nhất.

ĐỨC - TIANG

IMPORT - EXPORT / 80 rue des Médicaments Hanoi / produits chimiques-photographi- / ques-électrofilés-quincaillerie- / machines divers

1) Vì lẽ gì lâu hồng / với lâu xanh bây giờ / lẫn lộn với nhau?

Đã lâu nay những làng chơi / đã phải than phiền về nỗi lâu / hồng lẫn lộn với lâu-xanh. / Những nhời than phàn đó / tưởng cũng không phải là quá / nghiệt. Thực thế, bây giờ / người đi chơi muốn được nghe / đàn ngọt, hát hay, thì thật là / khó khăn vô kể vì tìm đâu ra / được những danh ca, những / kép giỏi. Muốn cho được thỏa / cái tai nghe ngáy, ước ao cũng / đàn tiếng hát, họ đành phải / mời nghe mấy có đầu nũa nũa, / đánh phách còn thiếu, hát chưa / được tròn vành rõ chữ.

Trong đám các có đầu trẻ / cũng có một vài có hát giỏi, / nhưng có nào cũng chỉ hát / được vài ba bài như hát nói, / tỷ bà cung bác, gửi thơ mà / chơi. Khi nào họ gặp phải làng / thời và còn tái phạm thì sẽ bị / đóng cửa hẳn. Như thế thì nhà / hát còn có thể êm đềm và lịch / sự. D.X (Hanoi)

Một buổi tối, tôi đi qua / một nhà hát danh giá nhất / Khâm thiên tôi được nghe một / có đầu nhà ấy đang ca khúc / với chị em bên cạnh rằng: « chị / ơi, đêm hôm qua nhà em hát / mười một chầu ». Chả là họ / hát theo lối nhà Năm Hoat.

Một lần, vài người bạn và tôi / đi xe chơi mát qua « Ngà tư / ... Có đầu ở thôn quê cũng / làm ăn như các con nhà lương / thiện khác. Đêm thời senh / phách, ban ngày thời đi buôn / đi bán hay đi đồng áng, làm / lưng vát và không nề hà chân / lấm tay bùn. Bởi vậy một có / đầu đi lấy chồng, cũng đủ đức / tính làm dâu hiền, vợ thảo. Một / quan viên muốn lấy người có / đầu phải cưới xin hẳn hoi, phải / chia trầu bánh, phải nộp treo, / phải trình quân ca. Vì thế / những nhà có đầu mới giữ / được cái tư cách cao quý / phong nhã, vừa lòng những / khách tài hoa lịch sự.

Bây giờ quan viên xuống xóm / Bình Khang không phải là đi / nghe hát mà là đi chơi. Họ bỏ / phần cho nhau. Trước khi vào / nhà hát họ bầu một người làm / chủ tịch, rồi anh em mới người / đưa cho người ấy vài ba « tờ » / Xướng nhà hát, họ lo ngả cái / bàn đèn trước để hút lấy / « phông » đã. Xong cuộc hát, / thì mỗi quan v. ẽn một có đầu. / Tính ra đi chơi như thế thời / rõ thật.

Một buổi tối, tôi đi qua / một nhà hát danh giá nhất / Khâm thiên tôi được nghe một / có đầu nhà ấy đang ca khúc / với chị em bên cạnh rằng: « chị / ơi, đêm hôm qua nhà em hát / mười một chầu ». Chả là họ / hát theo lối nhà Năm Hoat.

Một lần, vài người bạn và tôi / đi xe chơi mát qua « Ngà tư

sở ». Thấy một nhà bầy biền / tân thời lịch sự, chúng tôi bèn / tiên xe đỗ lại. Vào nhà thời chúng / tôi thấy toàn những người quen, / những người mà chúng tôi đã / quen ở một nhà chứa. Hồi ra / mới biết rằng chủ nhà sự đội / con gái « truy » nên phải lấy / môn bài có đầu cho rể làm ăn.

Một lần nữa, tôi vào hát một / nhà hát ở Vạn Thái. Một có đầu / chia trầu bánh, phải nộp treo, / phải trình quân ca. Vì thế / những nhà có đầu mới giữ / được cái tư cách cao quý / phong nhã, vừa lòng những / khách tài hoa lịch sự.

Bây giờ quan viên xuống xóm / Bình Khang không phải là đi / nghe hát mà là đi chơi. Họ bỏ / phần cho nhau. Trước khi vào / nhà hát họ bầu một người làm / chủ tịch, rồi anh em mới người / đưa cho người ấy vài ba « tờ » / Xướng nhà hát, họ lo ngả cái / bàn đèn trước để hút lấy / « phông » đã. Xong cuộc hát, / thì mỗi quan v. ẽn một có đầu. / Tính ra đi chơi như thế thời / rõ thật.

SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được. / XỬ NAM RA BẮC (sách Hoa / xuân số 50) của TRẦN ĐỨC- / QUẢ, giá 0p. 10.

BÀ TRANG NGUYỄN (nhị / đồng họa bản số 10) của VŨ- / TRUNG CAN, giá 0p. 25.

NGƯỜI THỢ RÈN (sách Hoa / Mai số 23) của NAM-CAO, giá / 0p. 12.

VỖ ĐÈ (sách Hoa mai số 24) / của NGUYỄN-NGỌC-SŨU, giá / 0p. 12.

BÀ QUẬN-CHỮA của CHU- / THIÊN, dày 144 trang, giá 1 p. / nhà NGUYỄN-DU xuất bản.

NHÀ BÊN KIA của ĐỖ ƯC- / THU, dày 116 trang, giá 0p. 65, / nhà CỘNG-LỰC xuất bản.

Xin có lời cảm ơn các nhà / xuất bản và giới thiệu với bạn / đọc.

Ông Trác ỉ từ Nguyễn gia / Vỹ, vừa báo cho chúng tôi biết / nhà ông chỉ xuất bản cuốn / Thanh niên khỏe của Đào-văn- / Khang, chứ không in Muốn khỏe.

Ông Nguyễn gia-Vỹ đã tưởng / giới thiệu như thế, chúng tôi / có ý khời-hải ông. Sự thực, / chúng tôi không bao giờ lại / khời hải với ông, vì chúng tôi / rất thận trọng sự vụ khời hải.

Sách dạy đánh châu / và binh phẩm cách / hát có đầu xưa nay

(Có hình vẽ cách cầm dùi và cách ngồi / đánh trống thổ tu và nhà nhạc). Đã in / lần thứ hai do Cường-sỹ soạn. Giá 1\$ / (gần hát khi in lại phải bán 1\$50). Có / rất nhiều bài hát cổ, kim và dùi dùi lối / châu kim, cũ - Lại có mục « ĐĂNG / LÔNG CÓ ĐẦU ». Sách này mục đích / bài báo cách đi hát, lối hát ngày nay / v.v. (ở xa gửi mua cả được 1\$40) - / Theo, mandat đ cho nhà xuất-bản -

NHẬT-NAM THƯ QUÁN / 19, Phố Hàng Bưởi - Hanoi

Các có nò a-bô-nê thời phải / tân thời lịch sự, chúng tôi bèn / tiên xe đỗ lại. Vào nhà thời chúng / tôi thấy toàn những người quen, / những người mà chúng tôi đã / quen ở một nhà chứa. Hồi ra / mới biết rằng chủ nhà sự đội / con gái « truy » nên phải lấy / môn bài có đầu cho rể làm ăn.

Một lần nữa, tôi vào hát một / nhà hát ở Vạn Thái. Một có đầu / chia trầu bánh, phải nộp treo, / phải trình quân ca. Vì thế / những nhà có đầu mới giữ / được cái tư cách cao quý / phong nhã, vừa lòng những / khách tài hoa lịch sự.

Bây giờ quan viên xuống xóm / Bình Khang không phải là đi / nghe hát mà là đi chơi. Họ bỏ / phần cho nhau. Trước khi vào / nhà hát họ bầu một người làm / chủ tịch, rồi anh em mới người / đưa cho người ấy vài ba « tờ » / Xướng nhà hát, họ lo ngả cái / bàn đèn trước để hút lấy / « phông » đã. Xong cuộc hát, / thì mỗi quan v. ẽn một có đầu. / Tính ra đi chơi như thế thời / rõ thật.

SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được. / XỬ NAM RA BẮC (sách Hoa / xuân số 50) của TRẦN ĐỨC- / QUẢ, giá 0p. 10.

BÀ TRANG NGUYỄN (nhị / đồng họa bản số 10) của VŨ- / TRUNG CAN, giá 0p. 25.

NGƯỜI THỢ RÈN (sách Hoa / Mai số 23) của NAM-CAO, giá / 0p. 12.

VỖ ĐÈ (sách Hoa mai số 24) / của NGUYỄN-NGỌC-SŨU, giá / 0p. 12.

BÀ QUẬN-CHỮA của CHU- / THIÊN, dày 144 trang, giá 1 p. / nhà NGUYỄN-DU xuất bản.

NHÀ BÊN KIA của ĐỖ ƯC- / THU, dày 116 trang, giá 0p. 65, / nhà CỘNG-LỰC xuất bản.

Xin có lời cảm ơn các nhà / xuất bản và giới thiệu với bạn / đọc.

Ông Trác ỉ từ Nguyễn gia / Vỹ, vừa báo cho chúng tôi biết / nhà ông chỉ xuất bản cuốn / Thanh niên khỏe của Đào-văn- / Khang, chứ không in Muốn khỏe.

Ông Nguyễn gia-Vỹ đã tưởng / giới thiệu như thế, chúng tôi / có ý khời-hải ông. Sự thực, / chúng tôi không bao giờ lại / khời hải với ông, vì chúng tôi / rất thận trọng sự vụ khời hải.

Mị Sơn Châu

Việt-nam tình-sử của Nguyễn Đan-Tâm
(Tiếp theo)

Một chiều êm bên bờ nước lặng,
 Ánh tàn vương lãng-đàng giá-loan...
 Hoàng hôn lướt cánh đũa-dùng,
 Bóng hồng thấp-thoảng qua màn the buông.
 Đe-tình bầy một luồng gió lên,
 Ở đầu qua, nhẹ vén rèm mây....
 Đẽ hồn trăng sẽ ngất ngầy.
 Đường cương ngựa bạch, lòng dây yên đương.
 — Mị-Lan-Châu, Thực-Vương công chúa!
 Lòng hằng mơ, không hứa mà nên...
 Bắc-nam, một mối thiên-duyên,
 Con đường muôn dặm nối liền đôi noi:
 Nhan-sắc đẹp sáng ngời về ngọc,
 Thoáng dung y, phất chốc chia-phôi.
 Hương yêu nhẹ cuốn lòng người.
 Hồn trai thối đã theo với xe loan...
 Buồn diễm-ảnh sớm tàn sau núi,
 Bông bạch-câu thui-thủ ngàn xanh.
 Đường về, Trọng-Thủy loanh-quanh,
 Mất đắm-dâm rồi, bóng hình xa xôi.
 Gió hiu-hắt, lẻ-loi giải mã,
 Bước chập chồn, ủ rũ màn sương.
 Tiếng tiêu trong vắt cạnh trường,
 Nước nhung óm ấp, tình vương mái lâu.
 Thả không gian mối sầu viễn-vọng,
 Mượn trúc-tơ gửi mộng qua sông.
 Sông tương nước chảy đôi giòng,
 Dịp cầu ô-thước bao xong mà chờ!
 Lớp sóng liền con đò rào-rạt,
 Lòng miếu-man ngào-ngạt phần hương...
 Kể về tựa mái lầu trang,
 G'ì ngành lệ-liều mấy hêng lệ-châu.
 Lòng trinh nữ lên lầu vạn cò,
 Gió đã tình chẳng bỏ lơ vương.
 Bao-lan chéch ánh trắng sương,
 Nâng niếm u-hân, chằm buông tiếng đàn.
 Đĩa đĩa phụng, bắc tàn bóng quạnh,
 Gió đông-hồ gió lạnh tâm-tư.
 Bầy phụng, sượng lọt bao giờ,
 Dối thêu, bị-ai lừa thua, cạnh lầu...
 ...

Màn hương dướm buông dần/cánh phượng,
 Ngọn đèn lồng, đài thương thối treo,
 Nữ-thần trong giấc chiêm-bao,
 Thiên-thai vắng-vẽ, suối đèo hoa trôi.
 Tỉnh mộng đẹp, buổi mai chim hót,
 Lòng như chim, nhẩy nhót reo vui.
 Mà hồng ai nhuộm mà tươi;
 Thẹn bầy thi-nữ mím cười, tay che...
 Oanh cất tiếng hỏi « vì sao tá? »
 « — Tàn cô-nương, trời đã rạng đông,
 « Có người mơ giấc anh-hùng,
 « Còn toan ép mộng trong lòng chẵn đơn.
 « Nâng đã chiếu trong vườn ngự uyển,
 « Cách phụng hoàng đã đến thăm hoa... »
 Mị-châu mặt ngọc ngần-ngợ;
 « Sao hay dám bỡn » thế là chuyện chi?
 « Ngoan hãy kể ta nghe, sẽ thưởng,
 « Lời cui êm, đàn rưng khúc ca! »
 — « Sớm nay, thưa... Triệu-úy Ba
 « Thân-chính, dưới bệ vua cha, sang hầu,
 « Ả r long-bào, theo sau một khách,
 « Về thế gia rõ mạch thư-hương.
 « Mối son, mặt trắng, phi-phương,
 « Thi ra Trọng-thủy, ông Hoàng thiếu-niên »
 « Đến thỉnh-mệnh cầu xin Công-chúa
 « Ban ơn cho ghe tựa ngọc đường.
 « Người đàn mỹ-mạo, đoan trang,
 « Biết rằng Công chúa ngàn vàng có thượng...
 Lời nghe thẹn... bàng hoàng ngảnh mặt,
 Cấn môi son, tay vuốt tóc mây.
 Mắt tia đôi ánh thơ-ngầy,
 — Kia đôi chim chấp cánh bay ngang trời!...
 Trống tràng-thành mấy hồi đồ díp,
 Rộn mớ duyên, hồng-diệp, xích-thăng.
 Xiêm mây cuộn sóng ngổ-ngang,
 Nụ hoa rớt bóng đài gương mím cười.
 Nét thân kẻ xanh tươi mây liễu,
 Mảnh la-nhu yêu-điệu đường tơ
 Bông-quần hoa cò mong chờ,
 Thiều-quang mặt sớm ánh lòu thối đương,

Vườn cấm đã mở toang then ngõ,
 Đẽ chim xanh trông tổ lối vào.
 Lòng như sóng cuộn nao nao,
 Tin hồng mong đợi biết bao giờ thành!
 Tình giao-hiếu đã đành hai nước,
 Còn hiềm xưa để chuộc được sao.
 Tình thương gửi vọng giang đầu,
 Lệnh trên biết có tình câu duyên bài!...
 Nhưng vua cha... long-hải đã đến,
 Mặt rỗng tươi, thân-mẽn vẫn an.
 Ngập-ngừng muốn nói chẳng toan,
 Đẽ lòng thực-hữ hàn-hoan đợi chờ...

« Rằng ta với Triệu-Đà có ước
 « Cho tình thân hai nước bang-giao,
 « Vậy nên tình cuộc
 mai sau... »
 Thẹn - thừng, Công-
 chúa cúi đầu lặng
 [thình.
 « Nay đang lúc thái-
 bình thiên-hạ,
 « Lòng riêng vui ta
 đã nhận lời.
 « Trọng-Lang, niên-
 thiếu anh-tài,
 « Phận con ta sẽ giao
 người mai sau... »
 Vương nói rồi, thaug
 lâu trở bước,
 Đẽ gát tơ thắt mắc
 niêm riêng.
 Xích - thàng phò
 mặc khuôn-thiêng.
 Nội-nệnh chút phận thuyên-quyên ở đời..

Một sớm mai rộn trời cờ mờ,
 Pháo liên thanh tung nỏ vang thành
 Rêu vul bừa giốc binh-minh,
 Non sông thấm nhuộm men tình lãng-lơ.
 Xưa góm-ghe ngọn cỏ sắc má,
 Sắt khỉ dây, gươm dao làm-le.
 G'ò đây làm-lâm oai-nghi,
 Trống chiêng thanh động bốn bề thành cao.
 Hoa cỏ tươi nghiêm chầu phò-mã,
 Vô bạch-câu êm-ả, thon-dong.
 Xón-xang thi-nữ, lầu trong,
 Kể quý xe tóc, người hồng gối loan,
 Chầu phi-húy cười rêu nếp gấm,

Manh gương đồng say nếm đường xiêm.
 Xón-xao nhã-nhạc dây thêm,
 Quán-thiền một khúc, cung thiêm véo-von,
 Rừng biển, lọng, vàng-son/ức-rõ,
 Khỏi đàn-hương nhẹ tỏa vương hay,
 Anh-hùng phi hội rỗng-mây,
 Bỏ duyên cá nước, vui vầy trăm năm.
 Đêm thu sáng, ngọn cầm buông-bắt,
 Ngày xuân tươi, điệu hát ngậm nga.
 Tỉnh say hoa nguyệt, nguyệt hoa
 Thoi nằm khung dệt, đèn mờ thư trai.
 Ngắm từ bước lạc-loài ải-ngoại,
 Trí anh-hùng khỏa trái lầu hoa.

Ni-non trăng đã gần tà,
 Bên sông, cảnh liêu đẽ thơ ngang màn.
 Buồn vắng tiếng
 trống canh xa diêm,
 Niêm tha - hương
 xám-chiêm tâm-tư.
 Kể từ duyên nối
 tóc-lơ,
 Tình trong dăm-thăm
 xói-xa ngàn trùng...
 Đặt trên gối hiều-
 trung hai chữ,
 Hồ lòng trai/nhi-nữ
 anh hùng.
 Xa xôi hoàng-lệnh
 chờ mong,
 Ba năm cớ đã nên
 công cán gì!
 Trên gò má chưa
 xe giọt lệ,
 Thẹn cuộc đời dàu-
 bề đa-đoan.



Phải chi trong cõi trần-hoàn,
 Tình thương nhân loại chừa-chau lòng agrôi
 Đâu còn phải thịt rơi, máu đổ,
 Đưa cuộc đời đến chỗ tiêu vong!...
 Ai-ân chưa xói tình-chung,
 Ở-ê mây liều má hồng kém tươi.
 Hỡi chàng sao ngùi-ngùi nét mặt,
 Rằng: cuộc đời đã thất lòng ta.
 Bình-đao mấy trận can-quả,
 Biết dân biển lãng phong-hà có ngày.
 An duyên mới, chén say chứa nhứt,
 Sợ tơ mảnh đã sắp chia-ly...
 (Còn nữa)
 NG. ĐAN-TÂM

Một tài liệu trong lịch sử ngoại giao về thế kỷ 17

VUA LÊ-THẦN-TÔN LÂY VỢ, NUÔI CON-NUÔI NGƯỜI HÀ-LAN

Trong lịch-sử nước Nam ta, bắt đầu từ thế kỷ 17, đã xảy ra một việc rất quan hệ về chính-trị, ngoại-giao và kinh-tế. Đó là việc người Âu-châu bắt đầu đến truyền đạo Gia-tô và buôn bán ở nước ta. Việc đó lúc đầu tuy không có vẻ quan-hệ lắm nhưng sau rất có ảnh-hưởng cho vận-mệnh tương-lai nước ta. Đối với việc này trong các sách Nam-sử bằng chữ Hán ngày xưa và các sách sử bằng quốc-ngữ của ta ngày nay rất ít nói đến, một phần vì thiếu tài-liệu đích xác, một phần nữa là vì sự hẹp hòi trong các phương-pháp chép sử của người mình. Thật là một điều rất đáng tiếc!

Nếu ta để ý đọc kỹ những sách vở và các tập ký sự của người tây phương đến nước ta vào hồi hai thế-kỷ 17 và 18 thì ta sẽ tìm thấy rất nhiều tài-liệu quý giá cho cuốn lịch sử đầy đủ nước nhà sau này. Lại cả đến những thư từ của các nhà truyền giáo và các nhà buôn ở miền Bắc và miền Nam xứ ta trong hồi đó cũng giúp cho chúng ta biết thêm nhiều việc quan-hệ không hề thấy chép trong các cuốn Nam sử.

Ta nên biết rằng người Tây-phương thường có tính mạo-hiêm hay vượt bề tìm những đất mới để dùng làm đất thực-dân hoặc làm thị-trường buôn bán. Ngay từ thế-kỷ 16, người Bồ-đào-nha và Tây-ban-nha sang Vĩen-đông nhiều đã đi qua bờ bể xứ ta và nhiều lần ghé vào các cửa bể để lấy nước hoặc mua các thực phẩm hàng hóa. Tuy vậy ta phải đợi đến thế-kỷ 17 thì người Tây-phương mới thường giao-thiệp với nước ta và mới có nhiều tàu đến buôn bán ở xứ ta.

Về miền Nam, trước hết có người Bồ-đào-

LẠI VIẾT THƯ' CẦU CỨU NGƯỜI HÀ-LAN

nha đến mở cửa hiệu buôn bán ở phố Hội-an lúc đó là một thị-trấn phồn-thịnh có nhiều người ngoại quốc đến ở như người Tàu, người Nhật-bản và người Hòa-lan. Ở Bắc, người Bồ-đào-nha cũng đến trước nhất nhưng mãi đến 1637, đời vua Lê-Thần tôn (1619-1645) chúa Thanh đô vương Trịnh-Tráng mới cho phép người Hòa-lan mở hiệu buôn ở Phố Hiến gần tỉnh lỵ Hưng-yên ngày nay. Phố Hiến lúc đó là một thị trấn lớn trên bờ sông Nhị-hà, các tàu bè ngoại quốc đến kinh-đô Kẻ Chợ trước hết phải qua Phố Hiến. Vì thế mà ngày xưa đã có câu ca dao: *Thứ nhất Kinh kỳ thứ nhì Phố Hiến.*

Về sau lại có nhiều người Tàu, người Nhật và người Tiêm-la cùng cả các người Âu-châu như Bồ-đào-nha, Anh-cát-lợi cũng đến buôn bán rất đông. Dần dần Phố Hiến thành một nơi đông hội lớn có tới 2.000 óc nhà. Các nhà đi về và các nhà truyền giáo đến nước ta vào thế-kỷ 17 và 18, đều phải công nhận Kẻ Chợ và Phố Hiến là hai nơi đông hội lớn dân cư đông đúc, buôn bán sầm uất. Có người lại nói quá đáng rằng: *«Kẻ Chợ, kinh-đô Bắc-kỳ, là một nơi đông hội chẳng kém gì Paris và số dân đông quá một triệu người.»*

Lúc đầu người Tây phương mới đến nước ta, được các vua, chúa xứ ta tiếp đãi tử tế và cho giấy phép thông thương tự do. Ta lại nên biết từ 1627 đến năm 1672 trong suốt gần nửa thế-kỷ,

hai họ Nguyễn, Trịnh đánh nhau đến bảy lần rất kịch liệt, nhưng vẫn không phân rõ thắng phụ. Vì thế mà ở Bắc chúa Trịnh, cũng như chúa Nguyễn ở miền Nam, vẫn giữ mối giao hảo với người Tây-phương để mong người các nước đó giúp đỡ cho mình trong cuộc chiến-tan-h.

Người Hà-lan được vua Lê và chúa Trịnh đối đãi tử tế nhất cũng như chúa Nguyễn đã rất thân mật với người Bồ-đào-nha. Vì thế mà người Hà-lan được hưởng nhiều đặc ân trong việc buôn bán ở nước ta và được phép mở hiệu-buôn cả ở kinh-đô Kẻ Chợ. Người Hà-lan đứng đầu trong coi hiệu buôn của người Hà-lan thứ nhất mở ở nước ta (Kẻ Chợ) tên là Charles Hartsink. Người này ở Bắc-kỳ khá lâu, nên giao thiệp một cách rất thân thiện với vua, chúa và các quan to trong triều đình vua Lê và trong phủ Chúa Trịnh. Ta lại nên hiểu rằng người Hà-lan là một

giống người rất ham trục lợi cũng như người Anh, họ đã không từ một cách gì không dùng để thu lợi. Charles Hartsink đã dùng rất nhiều phẩm vật để được lòng vua, chúa. Y lại dùng tiền bạc để lót cho các quan và các tưng-phi của nhà vua. Ta cứ xem một bức thư của viên Giám-đốc Công-ty Ấn-độ của người Hà-lan gửi sang cho Hartsink khuyên Hartsink nên giao thiệp với Oorora,

một lạc cung phi của vua Lê, một người đàn bà sinh ở Cao-ly, cha Hà-lan ở Cao-ly, và nên dùng phẩm vật để mua chuộc những vị cung tần được như vua yêu chuộng nhất. Thư đó lại nói rõ nên mua những phẩm vật đáng giá độ 20 đến 30 *taïls*.

Hartsink lại có thể đi lại trong cung cấm và được vua Lê Thần-tôn nhận làm nghĩa tử. Trong giấy nhận Hartsink làm con nuôi, vua Lê Thần-tôn có tỏ lời khen người Hà-lan đó đã đem tàu sang nước ta buôn bán để mở-mang nền kinh-tế xứ này và cho phép người Hà-lan được tự do mua bán các thứ hàng hóa. Nhà vua lại nói vì muốn tỏ tình thân mến nên coi Hartsink như con và như một nhân viên trong Hội-đồng cố vấn.

Xem các tài liệu trên này mà chúng tôi đã đọc thấy trong cuốn *«Histoire Ancienne et moderne de l'Annam»* của giáo sĩ *Adrien Lau-nay* trong hội Truyền-giáo ngoại-quốc thì vua Lê-thần-tôn trong khi ở ngôi lần thứ nhất đã lấy một người con gái Hà-lan lai Cao-ly tên là *Oorora* làm cung tần. Hiện nay tại đền thờ các vua Lê ở Thanh-hóa, trong các pho tượng Hoàng hậu và các bậc phi tần vua Lê thần-tôn người ta thấy một pho tượng nét

mặt tạc như nét mặt một người đàn bà Âu-châu. Vì cung-phi đó bản là *Oorora*. Vua Lê thần-tôn lại còn nhận Hartsink làm nghĩa tử để tỏ tình yêu mến người Hà-lan đó. Ta có thể nói Hartsink là người ngoại quốc độc-nhất được dự vào hoàng tộc nhà Lê. Cuối *«Histoire ancienne et moderne de l'Annam»* lại có chép một bức thư của vua Lê thần-tôn gửi cho quan To-n-quyền Hà-



lan ở Nam-dương quần-đảo (Batavia) tên là Van Diemen. Trong thư này vua Lê-thần-tôn đã cầu cứu với Toàn-quyền Hà-lan giúp cho mình về quân sự để trừ chúa Nguyễn. Trong thư vua Lê lại hứa sẽ đem đất của chúa Nguyễn cai trị để thưởng cho người Hà-lan nếu lấy lại được miền đó. Có lẽ người Hà-lan không tin lời hứa của vua Lê lắm nên tuy nhận lời giúp nhưng không hề đem quân sang. Và chẳng người Hà-lan đã có dịp được đo sức với quân nhà Nguyễn dưới đời chúa Thượng. Theo lời một người Anh là Bowyer đã đến thăm Đàng-trong và kinh-đô Thuận-hóa vào năm 1698 thì ba chiếc tàu chiến Hà-lan đã bị hại đội chiến thuyền của chúa Nguyễn vây đánh (1644), chiếc lớn nhất bị đắm, còn hai chiếc nữa thì chạy thoát được.

Việc vua Lê-thần-tôn cầu cứu người Hà-lan này chắc là do chúa Trịnh-Tráng ép phải làm, chứ bản tâm vua Lê chưa chắc đã muốn viết bức thư đó. Việc này không hề thấy chép trong các sách Nam-sử khác. Nếu về thế kỷ 17, mà người Hà-lan đã đem quân giúp Trịnh đánh tan quân Nguyễn thì chắc hẳn tình hình x-s-ta, nhất là về miền Nam đã khác hẳn.

Lúc đầu thì vua, chúa ở Bắc đối đãi với các người Hà-lan tử-tử đến thăm, nhưng sau chúa Trịnh thấy không thể lợi dụng được người Âu-châu và việc buôn bán của họ cũng không có lợi cho kho tàng nhà vua lắm, nên mới bắt đầu bạc đãi người Âu-châu nhất là người Hà-lan. Năm 1700, người Hà-lan đứng trong nom hiệu buôn Hà-lan ở xứ ta là Van Loo bị bắt tổng ngục nhiều lần, và bị nhục nhiều phen. Người Hà-lan lại thấy việc buôn bán tăng ngày càng kém và không có lợi gì gì nữa đến 8 Fèvrrier 1700 thì Van Loo và người giúp việc là Cornelis de Flines đã đáp tàu từ giã xứ Bắc đĩ Batavia.

Chính trong hồi này các tàu chiến Hà-lan lại thường hay đến đánh và tịch thu các tàu

buôn người Bồ-đào-nha vì việc cạnh tranh về quyền lợi chính trị và thương mại. Chúa Trịnh thấy vì thế mà các tàu Bồ-đào-nha ít tới các cửa bể nước ta nên lại càng bất bình với người Hà-lan và ra lệnh nếu bắt được tàu Hà-lan đánh tàu Bồ-đào-nha thì các người Hà-lan sẽ bị xử tử.

Trước khi người Hà-lan bỏ đi, mấy năm vào năm 1697 các người Anh buôn bán ở Kẻ Chợ và Phố-Hên cũng đóng cửa hiệu buôn và đi nơi khác.

Vua Lê-thần-tôn lại là ông vua có cảm tình với đạo Thiên-chúa, nhà vua đã nhiều lần bày tỏ ý kiến về giáo lý đạo của đức Chúa Trời.

Dưới đời Lê-chân-tôn (1643-1649), trong khi vua Lê-thần-tôn làm Thái-thượng-hoàng, một vị giáo sĩ người Ý là cô Félíce Morelli, cha chính giáo-hội Bắc-kỳ, đã được nhà vua phong cho hai chữ «Phúc-Hiến». Lê đơn tiếp vị khâm mạng đến phong cho giáo sĩ Morelli cử hành vào ngày 11 Mars 1647 một cách rất long-trọng, có cả phường nhạc của các thầy thủ một chiếc tàu Bồ-đào-nha cũ nhặc.

Thái độ của vua Lê-thần-tôn và Lê-chân-tôn đối với đạo Thiên-chúa sau này ở các triều đình nước ta không có nữa và từ cuối thế kỷ 17 giờ đi thì khác hẳn.

HỒNG-LAM

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC:

Điền - Nguyễn

- 1) Thuốc đơn da dây Điền - Nguyễn
- 2) Thuốc ho gà . . . Điền - Nguyễn
- 3) Thuốc ho lao . . . Điền - Nguyễn
- 4) Thuốc bổ thận . . . Điền - Nguyễn
- 5) Thuốc bổ huyết . . . Điền - Nguyễn
- 6) Thuốc cam lý . . . Điền - Nguyễn
- 7) Thuốc oam sai . . . Điền - Nguyễn

Tổng - cục : 126 Hàng Bông Hanoi
Đại-lý Đứơng-thắng, Mai-linh, Nam-tiến: Saigon
Nam-cường: Mytho, Vinh-hung, Vientiane

HẦY HỌC

Vàng Sao

Văn xuôi của thi sĩ CHẾ LAN-VIỆN
In toàn trên giấy vergé bouffant giá đặc biệt 2350
NHÀ XUẤT BẢN TÂN-VIỆT - 49, TÂNQU HANOI

SẮP CÓ BẢN :

TRIẾT HỌC KANT
của NGUYỄN-ĐÌNH-THI

ĐANG IN :

Triết học Nietzsche
« Tủ sách triết học TÂN VIỆT

chiến-quốc sách

Thái Trạch bị đui

Thái-Trạch 蔡澤 (1) bị đui ở nước Triệu, chạy sang nước Hào, nước Ngưu, giữa đời ng gộp nước, mà có nổi lên. Nghe tin Ưng-hầu (2) cử Trịnh An 荏安 晏平 và Vương-Kê 王稽 (3) mà hai người ấy đều mắc phải tội vâng. Ưng-hầu đang tự lấy làm xấu, Thái-Trạch bèn đến về mà tâu sang Tần, chực ra mắt Chiêu-vương. Trạch khế người phao ngôn để cho Ưng-hầu giận, nói rằng: « Thái-Trạch, khác nước Yên, là một tay có tài lớn, hiền bác rộng nhất thiên hạ, kể ấy mà ra mắt Tần-vương thì Tần-vương sẽ cho làm tướng thay Ưng-hầu? Ưng-hầu nghe thế, sai người với Thái-Trạch đến. Thái-Trạch vào vái dài Ưng-hầu đã không va Thái-Trạch, đến lúc ra mắt lại lấy tay Trạch có ý nạo máu, bèn trách rằng: « Thử nói rằng hãy sắp thay ta làm tướng nước Tần có thật thế không? » Thái-Trạch nói: « Có » Ưng-hầu nói: « Cho ta nghe cái thuyết ấy. » Thái-Trạch thưa: « Chạy! sao ngài trông thấy mệnh thế? Ở cái thứ tự bốn mùa, lẽ xong việc là đi. Nay vì ta sinh ra, tay chân mạnh khỏe, tài mắt sáng soi, há lại không phải điều sở nguyện của kẻ sĩ ra? » Ưng-hầu nói: « Có nhiên thế. » Thái-Trạch nói: « Chặt đầu nhào, cầu đem nghĩa, làm phải đạo, ra ơn đức cho thiên hạ, thì thiên hạ mến yêu, kính sợ, cầu cho làm đến bậc quân vương, há chẳng phải là cái chí của kẻ sĩ sao? »

Ưng-hầu nói: « Có nhiên thế. » Thái-Trạch lại nói: « Giữa sang 10 rết, xếp đặt mùa vật, mưu vật đều được yên nơi, sống lâu, hưởng được hết thọ-mệnh không phải chết yểu, chết thường, thiên hạ nổi cái mới của mình, giữ cái nghiệp mình được lẽ, - truyền đời này sang đời khác mãi mãi, Cái danh, cái thực thuận tụy cổ, nghĩa đời vẫn còn tiếng khen cũng không dứt, bao giờ không còn thiên hạ nữa mới hết, thế chẳng phải là cái đầu tiên của đạo mà bậc thánh nhân gọi là diêm tổi, việc hay ư? » Ưng-hầu nói: « Phải rồi. »

Trạch nói: « Như Cao-wang-quân 商君 (4) nước Tần, Ngô-Khởi 吳起 (5) nước Sở, đại-phu Chông大夫種 (6) nước Việt, sau trời có được như nguyên không? » Ưng-hầu biết ý Thái-Trạch muốn làm khó, bèn nói rằng: « Sao lại không được như nguyên. Công tôn Ưng-hầu biết Hiên-công, không bại lạng, nhệ: thiết công binh không tự sát thường bại thì lấy tin, nước được yên trị, dân hết lo,

tri, hết lòng thành giúp nước, đến nỗi phải chịu oán của, phải đối cả bạo cũ, bồng sống công-tử Ngang 卬 (7), phá quân địch, nước được đất nghĩa dêm. Ngô-Khởi thờ Trạo-vương, làm cho việc tự không hại được việc công, lời cầu hòa không lập được nhời trung-trực, lời cầu hợp không đứng, bành cấu dưng không được, chỉ làm điều nghĩa không có nhời khen chê vào đâu, cốt làm cho chúa được lên ngôi bá chủ, nước được mạnh mẽ không sợ họa nạn. Quan đại-phu Chông thờ Việt-vương, chúa phải lìa nước khổ nhục, mà vẫn một lòng trung kh'ng trễ nãi, chửi phải vong tuyệ mà vẫn hết lòng không đổi, có nhiều công mà không khoe khoang, giàu sang mà không kiêu sọ. Ba người ấy thật là có nghĩa, có trung cho nên người quân-tử chịu giết để nối cái danh cái nghĩa ở đời, thân dù có chết cũng không hối hận, như thế thì sao là chẳng được như nguyên? » Thái-Trạch nói: « Chúa đức, tôi hiền là cái phúc của thiên hạ Vua sang, tôi trung là cái phúc của một nước. Cha tử, con hiếu, ei đàng tin, vợ trinh là cái phúc của gia-đình. Ông Tử-rao 子孫 (8) trung mà không hay giữ được nước Ngô, Thân sinh 申生 (10) hiền, mà nước Tấn hoặc loạn.

Thế là có tội trung, con hiếu mà sao nước rối loạn? Là vì không có vua sang, cha hiền sẽ mà thờ, Thế cho nên thiên hạ giết những bậc, vua cha ấy và thương kẻ tội con. Nếu đời chất rồi mới có thể tỏ ra là trung, sời được danh, thì ông Vi tử 微子 (11) không đủ là người nhân, ông Khổng tử 孔子 không đủ là thánh, ông Quan Trạo 關仲 không đủ là có tiếng. Bấy giờ Ưng-hầu khen phải Mọi lúc sau Thái-Trạch lại nói rằng: « Thương quân. Ngô-khởi. Chông đại-phu hãy tới hết lòng trung, có công thì là đủ nguyên. Hoàng Yếu 閔天 (12) thờ Văn-vương, Chu-công (13) giúp Thành, vương, há lại không là trung hay sao? Điền mong của Thương-quân. Ngô-Khởi, Chông đại-phu với điền mong của Hoành-Yếu, Chu-Công, đang nào hơn? » Ưng-hầu nói: « Điền mong của Thương-quân, Ngô-Khởi, Chông đại-phu không bằng. » Thái-Trạch hỏi: « Chúa ngài về đương, từ với kẻ thân, tin với kẻ trung, há không đối kẻ qua biết cũ đối với Tần-Hiếu-Công, Sở-Trạo-Vương, Việt-Vương thì đáng nào hơn? » Ưng-hầu nói: « Chưa biết thế nào? » Thái-Trạch hỏi: « Chúa giờ thế với bày tôi trung không hơn được Tần-Hiếu-Công, Sở-Trạo-Vương, Ngòi với chúa mà

LẠI THÊM MỘT TÀI LIỆU
NỮA VỀ HANOI CŨ

CHÍNH «ÔNG ẦM» CỦA ĐÔNG ĐÃ GIẾT CAI-TÔNG VÀNG

của SỞ-BẢO

Con b ến cổ đất bằng nổi sóng.
Cai Tông Vàng hồ hồng một
phương.
Quan quân tiêu phủ h ệ
đương.
Vân mưa, vũ đồng ra đường
bó tay.
Bồng tin báo ta nay th ắng
trần.
Giữa Đỉnh Nhồi đánh chặn
dịch-quân.
Bản ra một phát xông th ần.
Vô tình tr ắng đạn xông th ần
Cai Vàng.
Đẹp tan giặc tiếng vang đầu đ ỏ.
Ông này tài, ông họ ta gian.
Rời ra liền chức th ắng quan.
On vua lệ nước h ần hoan
bao người.
Nỗi u ần nào ai biết đến.
Kề công lo đội H ến mới là.
« Ông Ầm » một tiếng th ết ra.
Cửu khỏi đã chết giặc đã tan.
Công lao ấy ai hay chẳng là.
Đội H ến hèn khôn há miêng ra.
« Ông Ầm » lại khác người ta.
Miệng to nhưng chẳng nói ra
nửa lời.
Nào đội H ến kêu giới trách
phần.
Buồn « Ông Ầm » nằm trần
Cửa-đông.
Đim người mạo nhận t ấu công.
Trò đời vẫn thế nào lòng l ắm
thay.
Bài văn trên này, ghi trong
một cuốn tạp-lục còn sót lại
củn t ể-ph ục Trần-quân h ạn

thần của tôi ở Ngọc-bà. Trong
tạp-lục có chua rõ bài văn ấy
là của Văn-hồ đ ộn-t ầu làm ra
từ năm Tự-Đức thứ 16 (1863),
kể qua tình hình giặc Cai-
Vàng quấy rối miền Bắc và
sự đánh dẹp của quan quân
ta lúc ấy thế nào, bản ý cốt
vì người tỏ nỗi bất bình, có
công to mà bị vùi dập, kể v ỏ
công lại vì đ ỏ mà được gi ầu
sang. Lời văn dù qu ẻ kịch,
nhưng có tình chất về lịch sử,
vì muốn được rõ h ần nguyên
ủy và châu-tướng cái việc mà
tác-giả đã nói ra đó, thì may
đầu được ông cụ l ảng-di ễng
Trần-quân — một c ố-l ão 79
tuổi — kể lại cho nghe, rất có
ý-vị. Nhất là câu chuyện ông
Ầm là một câu giai-thoại ở
đất cổ-đ ỏ này, trước đây háy
tám-mươi năm, tướng chúng
ta đến nên biết :

« Ông Ầm » là ai? Đ ồng như
lời văn đã tá, « Ông Ầm » quả
khác người ta. Ông chẳng
phải là người, mà chỉ là một

ĐA CỐ BẢN TI ẾP L ẠO HIỆU S ẠCH L ỚN
DICTIONNAIRE
FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS
(avec notions de grammaire)
par Kikuchi Katauro
& Trần-Ngọc-Ch ầu
Nhà in SHANG-T Ắ N: 94 Rue Charron
T ố. N ố 1509 Hanoi
xuất-b ản và phát hành

khâu Thần-công đại-bác.
Nguyên sau khi vua Gia-
Long thống-nhất nước Nam,
đặt Hà-n ội là Bắc-th ần, lấy
lâm nơi l ồng-tr ần cả xứ Bắc-
kỳ, đặt trọng-binh d ề trấn-
niệp. Quân đội chia ra nhiều
doanh, mỗi doanh ngoài các
v ỏ-kh ỉ cần dùng lại có một
khâu Thần-công đại-bác. Khi
một doanh nào phạm mệnh
đi đánh trận, nếu gặp cường-
địch, đều xe đại-bác đem
theo. Mỗi khâu đại-bác đều
được coi như thần-v ật, nhà
vua đều ban cho một tên
đ ầu được ông cụ l ảng-di ễng
Trần-quân — một c ố-l ão 79
tuổi — kể lại cho nghe, rất có
ý-vị. Nhất là câu chuyện ông
Ầm là một câu giai-thoại ở
đất cổ-đ ỏ này, trước đây háy
tám-mươi năm, tướng chúng
ta đến nên biết :

Trong số Thần-công đại-
bác ấy, có khâu của Thần-
sách doanh lại có oai danh
l ừng l ầu hơn, từng dự nhiều
trận đại-chiến, phá được
nhiều đám cường địch, đã
được phong làm «quan-c ồng»
Đặc sắc của súng ấy là bắn
rất nhạy, tiếng nổ ran như
sấm r ộ, nên trong cơ lại
kính t ạng một cái hay hiệu là
« Ông Ầm ».
Địa-di ểm của Thần-sách-
doanh là ở khu đất h ến trong

Cửa-Đ ồng, giữ trách nhiệm
trấn giữ cửa ấy. « Ông Ầm »
đặt ngay ở trước cửa doanh,
khí thế rất hùng-v ị. Hàng
tháng hai ngày sóc, vọng,
trong doanh đều có đặt f ền
hương phụng-sự. Ngoài ra
nhân dân ở các phố cũng l ữ
lược mang vàng hương và lễ
v ật đến k ều cầu, iran nhau
l ảy gi ảy in cái miệng « gang
th ết » rộng lớn của « Ông »
mang về thay l ắm bữa iran-
trạch. Họ tin rằng ông đã có
sức mạnh giết chết được bao
nhiều cường địch ; thì l ẩ
cũng dư khí thi ếng trấn áp
những lũ ác ma. Vì vậy « Ông
Ầm » của Đ ồng đã l ừng tiếng
t ố linh trong một thời.

Trong việc chiến trận «ông
Ầm» đã dư sức thần v ật, cả
doanh lại chỉ có đội H ến như
riêng được « ông » cho quyền
ra oai mà thôi. Mỗi khi cần
dùng đến ông, cứ do đội H ến
l ọng thuốc đứng bắn, thì
mười phát đạn mười, nếu
dùng người khác thay vào,
chẳng những không công
hiệu gì, có khi còn xảy sự

ngay hi ểm là khác n ữa.
Năm Tự-đức thứ 15 (1862)
Cai tông Vàng tức Nguyễn-
v ần-Th ịnh nổi loạn qu ấy
phá tỉnh Bắc-giang, rồi đánh
chiếm Bắc-ninh, từ tháng hai
đến tháng tám, trong 6 tháng
giờ làm cho triều-đ ịnh nhiều
phen hao binh tổn tướng
không sao dẹp tan được.
Bỗng ngày 30 tháng tám, có
tin quan quân th ắng trận đ ồng
r ảy khắp nơi, và đã giết được
Cai Vàng tại dinh làng Nhồi-
tức làng Đ ỉnh h ến phủ T ừ-
son tỉnh Bắc-ninh bây giờ.

Xét ra giết được Cai Vàng
là nhờ c ỏ « Ông Ầm » và Đ ội
H ến. Nguyên lúc ấy Cai Vàng
thừa th ắng chực tiến quân về
l ỵ Hanoi, kéo đại quân vào
chiếm đóng làng Nhồi làm căn
bản, vì ở đó có rừng lớn cây
d ậm, dễ ẩn ph ục. Đ ỏ biết
như thế, quan quân ta liền
kéo một đạo sang đánh phủ
đ ầu và ch ẹn đường, cùng đạo
quân ở tỉnh Bắc đánh ch ẹn
mặt sau làm h ố tr ừng. Hai
đ ụng người khác thay vào,
đã bốn năm ngày đêm không
sao phá được.

Sự khó khăn ấy bỗng gọi
nên lòng lập công của Đ ội
H ến, dù không dự trong cuộc
chiến tranh ấy. Vì Đ ội H ến
cũng người Bắc-giang, đã
h ừa rồi binh d ạng và cử chỉ
của Cai Vàng, liền tự đứng ra
xin quan trên cho phép được
đem « ông Ầm » đến trận địa,
quyết thế nào cũng giết chết
được tay cứ khôi kia. Đ àng
lúc cầu người, quan trên liền
ung cho.

Được phép rồi, Đ ội H ến
cùng toàn quân bộ - h ệ, r ước
« Ông Ầm » đi ngay. Tới nơi,
xem xét hình thế kỹ càng rồi
ch ọn được một cái g ỏ cao,
Đ ội H ến đặt « Ông Ầm » trong
th ắng vào dinh làng Nhồi.
Dự bị các việc xong rồi, lấy
H ến tr ều lên một cây to nhìn
ngắm hồi lâu, rồi ra hiệu cho
b ản vào. Thế đó, một tiếng
nổ đ ứ dội làm cho chuy ền
động cả một phương giới.
Một lát sau trong làng có
nhiều tiếng kêu hét h ẹn theo,
như có v ỏ rơi loạn. Đ ội H ến
nói to lên là Cai Vàng đã bị
h ần chết rồi, xin quan quân
đánh r ết vào sẽ bắt hết được
đ ảng giặc. Quả nhiên, sau đó
m ảy giờ, công làng bỗng m ỏ
r ộng, quân giặc l ữ lượt kéo ra
xin hàng. Một toaу dân lại
ki ếng cả thì th ề Cai Vàng ra
trình nộp.

Sau khi khai hoàn, c ỏ có
công to, Đ ội H ến chắc sẽ
được trọng thưởng, nhưng
chờ đợi mãi, hết người này
được th ắng quan, đến người
kia được tiến chức, riêng
mình đ ội H ến lại bị bỏ quên.
Cái hi vọng giàu sang, đã tiêu
tan như một giấc kê vàng.
Đ ội H ến sinh lòng chán ng ản,
b ến tự sinh trở về, để mặc
« Ông Ầm » nằm tro lại đó.





Đông Cửa đay chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại
Chuyện thật một thiếu nữ làm lễ kết hôn với anh chồng dốt
mà sau cùng hóa khuyến khích chồng làm nên danh phận

(Tiếp theo)

VII. — Ông lão mê gái lệch nghiệp

Đã thành lệ quen, mỗi tuần thấy báo đăng tin có một chuyến tàu ở Viễn-đông sang, Minh-cầm tất tả đến nhà trạm ở đường Cujas — cách chỗ trọ chừng vài trăm thước — xem có thư nhà gửi sang ký-lưu ở đó không.

Chả lạ gì vợ chồng họ đang ở trong tình-hệ quái lạ, đặc biệt; một đàng gần như thầy tu nhà kín, một đàng không khác con gái cấm cung, cùng phải giấu cả tính danh tung tích, lâu nay tuy ở gần đôi mà có hàng rào chắn ngang với đời, chẳng có ai mà cũng chẳng có ai thư từ giao thiệp, nhất là từ phía quê hương. Mỗi lần có chuyến tàu từ Đông dương đem sang một vài phong thư mà họ gọi là thư nhà, người gửi thư ấy, mười lần như một chực, không có ai khác hơn là bà Châu-hồng hay thì Bà-lân.

Hai bà lão nhà quê này chỉ có khi nào có chuyện đáng nói, hoặc có gửi tiền, thì mới thăm thì cây mượn một người tin cần, biết chữ quốc-ngữ, viết hộ cho Minh-âm một cái thư.

Thành ra hàng đón kỳ tàu và tất - tả đến trạm Cujas mười lần, kẻo làm mới có vài lần được có đầm chức sự đã quen bản mặt, chỉ liếc qua giấy căn cước và tươi cười, nói :

— Á, có. Hôm nay có một bức thư của cô. Nàng coi như bắt được của quý, vội vàng lại tất tả đem thư về khoe với chồng. Hai

người mừng hơn hờ đọc với nhau; cùng tươi tỉnh vui mừng khi đọc đến chỗ tả cảnh thàng Tứ ở nhà vẫn ăn chơi, khỏe mạnh và chỉ nhảnh ai cũng muốn hôn, muốn tát.

Nhưng bận này, nàng đi ra trạm Cujas trở về, chả biết có thư từ gì không, mà không thấy khoe với chồng, còn sắc mặt thì buồn hio, những tia đỏ trong mắt nổi lên, hình như mới rời nàng vừa đi đường vừa khóc.

Chắc hẳn có thư, và cả mớng-đa. Chứng cứ là lúc về phòng, nàng cầm một nắm giấy bạc, đầu chừng vài ba nghìn quan, bỏ tọt vào trong

ngăn tủ, rồi đi sửa soạn bữa cơm. Hễ có tiền tức thì có thư, nhưng về bức thư ấy, nàng không đả-động gì đến.

Kiều-mộc thấy khác ý, trong lòng rất bồn chồn lo ngại, chờ khi vợ chồng cùng ngồi bàn ăn, chàng mới lựa lời, hỏi khéo :

— Kỳ tàu này để

thường không có thư nhà gửi sang, mình nhỉ?

— Nếu tôi nói không, thì té ra nói dối mình, mà nói dối mình, là một việc không khi nào tôi làm được ! .. nàng đáp một cách ngọt ngào.

— Thế sao mình không cho tôi xem với?

— Lân nào thư nhà cũng chỉ có thế, mình xem làm gì!

— Thôi, tôi hiểu rồi. Chắc có chuyện gì riêng, mình không muốn cho tôi biết chứ gì?

— Có lẽ thế.

— Vậy thì mình hết lòng tin tôi rồi, phải không?

— Bao giờ tôi cũng tin mình...

— Ô hay! dù trong thư có tin gì dở, chuyện gì buồn, tất nhiên chúng cả vợ chồng mình, phải để tôi cùng chia, cùng gánh, cùng chịu, cùng lo; bằng đừng mình gác tôi ra ngoài, mà yên tâm được ư?

Nàng trầm ngâm giây lát, chịu lời chồng nói phải, liền móc túi lấy bức thư ra và nói :

— Mình muốn xem thì đây mình xem!

Trong khi Kiều-mộc đọc bằng mắt, thì nàng nhòm lại bằng trí. Chẳng xem xong bức thư, nét mặt cũng buồn.

Gần ba năm trời, bà Châu-ông lao tâm khổ trí với vợ chồng Minh-cầm ở bên Tây đủ mọi phương-diện.



Vừa đóng vai một ông tổng trưởng bộ lương thực lo cung cấp gạo thịt cho chiến sĩ ở mặt trận, để Kiều-mộc và Minh-cầm có thể sống yên ổn ở Paris, vợ theo chồng, chồng theo họ. Vừa có chức vụ như thế ông rạng sự bênh vực kẻ có tội để cho hai người khỏi bị phiền lụy về mặt luật pháp cũng như về phía gia đình. Bà ở nhà, thay mặt con gái mà chịu những lưỡi búa rìu trách mắng, những cơn sấm sét đe dọa của cụ ông.

Cách mấy tháng, bà lại xoay sở tiền bạc, gửi sang cho Minh-cầm khi rằm bảy trăm, khi mới đôi nghìn. Bà qua sốt lỵ, mỗi tháng vợ chồng đều có đủ số cần dùng để chi vào các khoản ăn ở, học hành, may mặc, thuốc men; sự sống của họ giữa đất Ba-lê tuy không được

đur dật phong-lưu như con nhà giàu khác, nhưng bà mẹ hiền cũng không để họ đến nỗi thiếu thốn vải v.

Những khoản tiền gửi đi như thế bà đòi nợ riêng hoặc khéo giặt gấu và vai mà có, tuyệt nhiên ông cụ không ngờ không biết đến tí nào.

Trong trí ông có thể tưởng tượng t-ời người đất sập họa chàng, không khi nào tưởng tượng được rằng hai người làm bộ lỳ - dị nhau để tụ họp nhau ở kinh-đô nước Pháp. Trước mắt ông bây giờ, Kiều-mộc không còn phải là rể con gái của ông nữa, nó có chết trôi no đâu mặc kệ nó; có Minh-cầm thì đã cạo đầu tọc lóc, hiện đang gõ mõ tụng kinh ở một ngôi chùa nào đó ngoài Phan-thiết; hay là đã vào Tây-ninh theo như lời bà-cụ nói.

Hai bà thàng đầu ông làm giống làm báo hàng ngày. Ông bậm bực đe dọa luôn miệng những sự trình tòa báo quan, làm cho ra lẽ. Mỗi lần bà cụ phải can gián, van lơn đến rất cả tuổi, khổ cả cổ họng. Tuy chưa có lần nào bà đến giả đồ lỵ-tử, nằm đấy đần-đạch, như con gái bà đã liến kê ngày nào, nhưng thật sự bà đã khéo chống chế, kéo trở ngại, vận-dụng biết bao nhiêu tâm-cơ mưu trí, mới khỏi bị ông chồng già làm ra sinh sự lỗi thời.

Thằng Tứ để yếu và vô tội kia, giá nó đã khôn lớn hiểu biết, chắc nó trông thấy cái vẻ nhin mà nghe tiếng hử của ông ngoại, cũng đủ nhưc xương nhưc óc, khổ chịu vô cùng. Bàn đầu, ra vào với cháu, ông làm như giận cá chém thớt, hoặc không thèm đoái hoài hỏi han, hoặc khi nói đến thì nói với cháu những lời bảo như kim châm, nặng như núi đá :

— Thằng cha với con mẹ mày ở đâu sao không tìm nó mà theo, ở đây cho ớn con gai mắt ông à?

— Ông ngoại không nuôi cháu thì cháu đi ở cháu trâu cho người ta để kiếm cơm ăn như lũ kẻ nghèo kia nhó!

Thằng Tứ trả lời một cách ngay thỏ rồ, nhồm miệng cười, ôm lấy ông mà vuốt râu, cũng hóm hít, làm cho quá tim ông rần rỏ mây phủ mồm dĩa. Lâu dần ông nguôi hơi v.ệc đã qua, trở lại thương yêu cháu tha thiết.

Sự khuyên dẫn đi-vãng ấy không phải bởi thiên-lương khĩn vậy, chính bởi mấy con mèo đã quặp lấy tâm -ư trí não ông thì có.

Những kẻ ganh ghét, cổ tình phá bả gia-đạo, thêm muốn sản-nghỉem nhà ông, để chịu

buồng tha ông ra đầu : hổng keo này, chúng bay keo khác.

Ta đã biết hương chủ Điền sai giục ông, một hai bát buộc Minh-cầm bô chông, để rồi làm mối nằng cho một vị trạng-sư nào đó, vừa là cháu bên vợ y, vừa giao ước có hoa hồng bạc vạn. Cái mưu ấy có-nhiên không thành, là vì Minh-cầm bô nhà đi mất. Phạm lễ-tiền-nhân, hể không được ăn thì tìm cách đập đổ, hương chủ Điền chính là hạng ấy.

Trước và mưu lợi ở com không được, bầy giố mưu hại ở bô cho bô ghét chơi.

Sẵn lúc ông đang chửa chất nổi buồn, chẳng khác gì miếng đất thuận tiện để hương chủ Điền gieo mầm mưu hại.

Khéo lấy tình thân thích vui buồn có nhau, và rủ về ông Châu-hồng nay lên Nam-vang mai đi Saigon luôn luôn, cho được tiền sâu giải muộn.

Nhất là ông cụ-phụ, trong túi lúc nào cũng phồng lên từng tập giấy trăm nghìn những cách tiền sâu khiến muộn tha hồ để im để thảy.

Rồi kể đồng mưu đồng điệu với va là có giáo Năm đưa ông đi dần vào mê-hồn-trần.

Muốn hiển cho chủ một món quà Saigon để giải khuây dưỡng già, có giáo Nhâm giới thiệu có bà Thân-lần với ông Châu-hồng.

À khéo chước bùa ngải thiêng liêng, hay có thú-đoạn cảm dỗ cao cường đến thế nào không biết, làm cho ông lão mê-tít. Hồng-

HỘP THƯ

Bà N, chủ có đầu Khâm Thiên. — Chúng tôi đã nhận được bức thư của bà về vấn-đề có đầu cần phải đi khám vì trùng.

Có đoạn ý kiến hay, nhưng cũng nhiều đoạn trùng ý với những bài của chúng tôi đã viết. Vậy xin miễn đăng. Chúng tôi xin gửi bức thư của bà lại làm tài-liệu.

nhân bạch-phát trở nên một đôi nhân-tinh. Ông dấm dúi cho ả hạc ngàn đờ may mặc trang điểm ; lại hỏ ra bạc ngàn dọn nhà, xây đắp một ở tình già rất kín đáo, xinh xắn, để lấy chỗ đi lại Saigon chơi.

Tội nghiệp ông lão mê gái. Một người ông bình hiền hậu, thật thà, ngoài ra công việc làm giàu không biết chơi bời là gì, bầy giờ gần đất xa trời lại đổ đốn ra ham mèo mê gái, sự ham mê ấy thật là đáng sợ.

Trước ông chỉ có chút bệnh hiệu danh, nay thêm ra hiệu sắc nữa, mà chứng bệnh này lại nặng, nguy hơn.

Hương-chủ Điền ngắm-nghâm dẫn-dụ ông bước vào đủ các ngành hư hỏng tốn kém : đánh xe, bài cào, cá ngựa, không một thú vui nào ông không chơi, không cuộc chơi nào ông không hại tiền.

Mỗi tháng, khéo làm ông chỉ ở nhà độ mười ngày là cùng, còn thì sa-dà say-dắm ở Saigon với các thú chơi.

Nhờ vậy mà ông quên dần câu chuyện Kiêu-mộc Minh-cầm chẳng đe dọa sinh sự thừa kiện gì nữa. Bà Châu-hồng được yên thân, khỏi phải mất công chăm-er giũ-giũ hộ con như mấy tháng ban đầu, nhưng mà vẫn nhà thì càng ngày càng thấy mòn mỏi suy kém.

Về phía ở nhà đã yên, bà chỉ còn phải lo về phía về con sống ở Ba-lê. Chẳng biết chữ nghĩa gì mà hổng ghi chép cho nhớ, nhưng bà sáng dạ, cứ lỉnh nhảm trong trí ; liên chừng số tiền gửi trước sắp sửa cạn, thì bà đã nhớ gửi ngay số sau tiếp tế cho con đều đủ thường thường ; nằng không cần phải viết thư nhắc-nhở lần nào.

Đuy có về sau, ông cụ càng ngày càng chơi bời phá tán, tiền của trong nhà cứ dội nên ra đi thì có, trở về thì không, thành ra mỗi lần bà cần dùng xosy tiền gửi sang tây cho Minh-cầm

có hơi chật vật. Trước còn bôn tàu khố khăn, lâu dần đến chật trẻ kỳ hạn. Kịp đến thời-kỳ k n h tề khùng-hoàng, bà đành chịu bó tay thì dãi, một mình không tìm đâu ra tiền mà gửi tiếp tế như khi trước được nữa, cho nên phải báo nhờ người con thím Bộ-Lân viết thư kể rõ sự-tình ở nhà cho vợ chồng Minh-cầm biết.

Từ là cái thư nằng vừa ra trạm Cojas lấy về, giữu-giữm ngân ngữ mãi rồi mới thò ra cho chàng xem, mà chàng xem rõ cũng phải biến sắc.

Vì có mấy đoạn như sau này :

« ... Kỳ này má chày sấp chày ngứa gần « muốn hết hơi, cũng chỉ được có ba trăm « đồng bạc, dôi ra thành ba nghìn quan tiền « tây, gủ sang cho hai con. Ấy là bòn góp chỗ « này từ năm mười đồng, vậy gajắt chỗ kia dôi « ba chục, chứ không phải tiền nhà ta có sẵn « đâu, mà có lẽ là kỳ sau rồi ; từ nay « mười phần chắc chín, mà không còn có tài « lực bao bọc cho hai con được nữa.

« Tất con phải lấy làm quái lạ, vì lẽ nhà « mình vẫn có tiền của ruộng đất như thế, nói « tiếng đại-phụ một vùng, không hiểu tại sao « mà lạ hết p ương xosy xỏ cho có mỗi tháng « mấy trăm bạc để gửi cho con ?

« Nhưng để má kể rõ, con sẽ hết thấy lạ gì. « Bấy lâu nhà ta có chuyện má vẫn cất giữu « trong lòng, giờ muốn nhân tiện đờ-trúit ra « trên giấy mực này một đôi phần, cho con « được biết đại khái.

« Ba năm nay ba con đắm hư ra, chơi bời « phung phá tệ lắm, ngoài hẳn sự ước-chừng « của -ou có thể tưởng tượng. Sau khi con đi « tây theo chồng đi ba bốn tháng, ông mựen « có buồn phiền gia-sv bỏ nhà đi chơi, hát « Nam-vang Đẻ-thích đến Lục-ỉnh Saigon ; « mỗi lần ông đi biền-biệt hàng dôi ba tuần-lẽ « mới trở về nhà ít ngày, rồi lại đi nữa.

« Ban đầu, má cũng nghĩ ông tìm chỗ đi « ngoan phong-cứnh để tiêu sữn khiến muộn « thể thôi, đi chán một đờ rồi cũng về nhà, « không ngờ ông tuổi già là thế, bình nhậ « thiên lành đứng đắn là thế, mà háy giờ ông « sa-ngã xuống vực tứ-đồ-tường, ngập dần « ngập cồ. Không còn mong gì ngoi lên.

« Má hết sức chiều chuộng và khuyến lơn « ông ở nhà để cưới nàng hầu cho, trẻ mấ « xinh mấ cũng có, nhưng ông không nghe. « Ông lên Saigon, bị một con đi thập thành tr

« chẳng nào đó cho ăn bùa ngải, cháo lủ, làm « ông mê tít. Người ta mách với má rằng con « ấy tên là có ba Thân-lần; con thử nghĩ xem, « có phải nghe nói cái tên cũng đủ rùng mình, « chết khiếp! Trời ơi ông lão quý hóa nhà ta, « gờ đi yea con Thân-lần!

« Ông dọn nhà sang trọng cho nó ở, mua « những bột xoắn cầm-tuyệt cho nó trang sức « mỗi tháng chi lương năm sáu trăm mà nó còn « không bằng lòng. Từ khi ăn phải bùa ngải « c a nó, không biết ông ăn cũng biết nó « đến mấy vạn mà nó nói.

« Rồi nhân nó, ông bắt giao với tụi ăn tàn « phá hạ ở đất Saigon, bị lói cuốn rủ về vào « trường đờ bạc. Nghe coi chủ-nhật nào cũng « đi trường đờ, không mấy lổi không mỗ đến « sông me Sáu-Ngo hay là nhà tiệc Chơ-lớn.

« Có-nhiên ông tiêu hoang và thua dữ, cho « nên má thấy lần nào dẫn về Hồng-ngự nét « mặt cũng buồn xou, háy gắt, vôi vàng bán dờ « bán tháo mấy ngàn đạ lủ, có tiền lại đi. Má « khóc lóc can gián cách gì, cũng như nước đổ « đầu vịt. Năm ngoái, sổng gọi mấy người chủ « máy gao ở Chơ-lớn xuống, điễn đình bán « trước lủa bắp mùa màng năm nay, để lấy « tiền đi chơi, dâng-nộp vào tay máy con đi « non, vào bôn bốn chân ngựa, vào chiếu « bạc sổng me. Đến thế thật là quá quắt!

« Những thế, cơ-ngiệp nhà mình đã bị đờ « khoét lung lay lắm rồi, hướng chi háy giờ « òn thêm tai nạn kinh-tế khùng-hoàng như « con bảo tập đùng đùng đến đây nữa!

« Xứ mình lúc này agny khôn đáo đờ, con « ạ ! Ruộng đất, cửa nhà, lủa gao, sản vật, « và tư gi cũng mất giá, rẻ tệ mạt, Tiền bạc « chiếm hơi hết sức, túng thiếu rất khó vay « mượn. Đến nửa bằng cũng bắt đầu « khóa tử kuông chịu ra tiền cho vay nữa. Lủa « gao đờ mọt, chẳng ai thêm mua cho. Ba con « tiêu xou của ngân-hàng bao nhiêu chẳng rõ, « đang bị họ thúc dôi khẩn cấp, nếu không trả « được thì sản-nghiệp không khéo đờn bị tịch « sản phá-tại.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

ĐÃ CÓ BẢN :

Chuyên vô lý

phiếm luận

của Lăng Nam Phụng tất Bắc
tạ của Nguyễn Giang Giá 1320

Nhà xuất bản «MÔI» 57 Phúc-Kiến Hanoi

Á CHÂU AN-CỤC, 17 Emile Nolly Hanoi mới xuất-bản

CUỘC ĐỜI MỘT THIẾU NỮ

một cuốn chuyện rất cảm động của ĐÔNG-LIÊU
Cả bạn thấy tất cả những nỗi愁 say, của một người đàn bà, những sự hy-sinh to tát của một người con, một người tình một người vợ... xem đến cuốn truyện này thì tất cả phụ nữ đã từng phải khổ sở đau khổ, thấy mình còn sung sướng hơn nhiều kẻ ở đời. Sách in rất công phu. Trán 100 trang, đặc biệt 0570

Còn nữa ! : ĐOÀN-TRƯỜNG có Đàng - Liêu viết cùng Phương - Châu

A - CHÂU đã ra gần 100 thư sách hay đủ các loại, lấy Catalogue kèm timbre 0303

ĐƯỜNG ĐI RA BIÊN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LÃNG

(Tiếp theo kỳ trước)

Mặc dầu đó chỉ là hoa tàn liễn cõi, nhưng chính hạng ấy khi đã yêu mới thật là biết yêu, và khi đã thành tâm hối-cải, lại chắc-chắn là có thể trở nên người hoàn-toàn có nết. Mà có lẽ về thể thương-lòng tôi chỉ có thể hàn-gân được. Bởi kể tôi đang mong gặp, hồi tôi tin rằng sau này chỉ kể ấy mới vô-về an-ủi nổi tôi, và lấy lại cho tôi những cảnh êm - đềm của một gia-đình vui hợp, đem lại cho tôi những hạnh-phúc của một cuộc tình-duyên hợp ý mà vợ tôi đã nỗ-phú - hoại một cách nhẫn tâm.

Anh ơi, anh chưa yêu, anh chưa bị đau-dớn vì yêu, nên chắc anh phải cho tôi là dở hơi, có những ý-tưởng trái với di-phong, trái với thành-kiến trong việc kén vợ. Nhưng, khi anh đã biết yêu rồi, thì anh tất hiểu rằng tôi phải có nguyên-vọng « lấy dĩ về làm vợ », mới có thể đi vững được trên con « đường tình » ngoắt - ngoéo, đầy những sự gặp ngạc-nhiên và đau thương.

Và đến khi ấy, tôi sẽ xin tuân lãn lời anh đã yêu quý tôi mà khuyên-dỗ, tôi sẽ không còn dám chơi-bời, không còn cố liêu dẫn thân vào những cuộc trăng-hoa truy-lạc nữa. Và lại, đến khi ấy, tôi đã lấy được một người vợ ngoan-

ngoãn, xứng-dáng « là vợ », biết thương tôi, biết đặt lòng thành - thực trong sự yêu-chiêu quý - chuộng tôi lên trên hết tất cả các hôn - phận khác của một « người vợ » thì tôi còn thiết gì vì đau vào các cuộc lạc - hoan lang nhạ như ngày nay?

Tuy thế, tôi rất cảm - phục lòng anh đã thương và lo cho tôi, và rất cảm ơn những lời anh thành-thực khuyên dạy.

Tóm tắt những kỳ trước

Vì gia-đình cạn túc, hai chị em Hạnh, Kiêm phải đến ở nhờ ông 'chú, Hạnh và Kiêm sống khổ sở cạnh cô An, con ông Phong - một gái mới - ohi tìm cách lừa mai, cạnh-khõe làm cho chị em nằng tai nhục.

Vì một lần đến nhà Khắc trờng nonm về sự học hành cho Kiêm, Hạnh biết Kiắc.

Sau mười mấy năm lưu-lưu đã mưu sinh, ông Đức trở về và cha con được sum họp.

Bởi vậy, hiện tôi chưa tuân được hẳn lời anh, nhưng cũng phải nghe theo một phần lớn bằng cách bớt những buổi chơi hoang-phí và hư thân đi, bớt dần-dần cho đến khi tôi gặp được bạn chung-tình kể ở trên, thì sẽ không còn dám trái một ý-muốn nào của anh nữa. Những buổi đi chơi như thế, tôi không biết thế nào mà lượng số, chỉ có thể ước được rằng mỗi tháng độ mười lăm hay

hai chục đêm. Nhưng nay đã từa với anh, thì chỉ xin anh hãy rộng lượng cho phép tôi đi chơi vào những tối thứ bảy, nghĩa là một tháng có bốn đêm thôi. Bởi vì nếu không đi chơi nữa thì tôi vì không sao tìm được người đang mong gặp, vừa có lẽ tôi đến khô-héo và rồi có thể chết được vì sầu bực, đau thương.

Tôi đã « hứa » như thế, và xin anh khoan-hoãn cho có thể, thì mong anh hiểu rõ tình mà rộng lượng tha - thứ cho tôi, và cầu-nguyện cho tôi chóng quên được chuyện nằng lòng mà tôi đã không tránh thoát.

Hằng mong nhớ anh vô cùng.

Kính chúc anh vạn-an và bao giờ cũng được rất vừa ý trong sự soạn sách là một sự tôi vẫn ước rằng anh có viết cho được nhiều và càng ngày càng hay hơn lên mãi.

Người em đáng thương của anh.

Kính thư : QUANG

Tài bút. - Về việc có bạn anh, sao anh phải nói kỹ thế? Chẳng cứ là bạn anh hay người yêu của anh - đó là tôi nói thí-dụ, xin người anh

» có lòng gim lãnh - đạm với ái-tình của tôi đừng vội giận - me tôi và tôi bao giờ cũng thành-lâm trọng - đãi. Bởi vì bạn anh tất sẽ phải là bạn cả tôi, người yêu của anh - lại nói thí-dụ thôi, và « lại » x n anh đừng vội giận - người yêu của anh, tất rồi sẽ phải là chị tôi, mà còn nhà của me tôi và tôi ngoài Tiểu bang, tất vẫn là nhà của cả anh, và bao giờ cũng sẵn-sàng để tùy cả quyết anh thích-dụng nữa.

Cũng lúc gửi anh thư này, tôi cũng gửi cả cho me tôi một bức thư dặn kỹ-lưỡng việc anh đã nhớ-cậy. Vậy xem xong thư này, anh có thể đưa ngay cô bạn đến, không cần phải chờ đợi me tôi dọn - đẹp sửa-soạn gì, vì nhà tôi bao giờ cũng sẵn-sàng để chờ anh và bạn anh, và lại bao giờ cũng sẵn-sàng đủ chỗ tình-mịch để vài người bạn quý rất kính-trọng của tôi - trong số đó, phải kể anh trước nhất - đến ở chơi hay là ở hẳn.

Còn sự anh cảm ơn tôi, xin nói rõ để anh hiểu cho: đó là một sự thừa: chính thật ra thì tôi phải cảm ơn anh mới đúng: nhờ có bạn anh vui lòng đến ở chung với me tôi, me tôi sẽ có bạn an-ủi và trò-truyện sớm hôm, tất khuấy được nỗi nhớ mong tôi là một đứa con vô-phúc, đã vì sinh-kế mà phải xa-rách me, và đã vì lỡ gặp những sự đau - khổ tro g cuộc tình-duyên mà để me phải lo buồn thay.

Xin anh thương tôi, hằng cầu-nguyện cho tôi. Và xin anh đừng quên rằng tôi rất mong nhớ anh, chỉ ước rằng anh sắp có việc gì nhân phải đi Hanoi, sẽ tìm gặp tôi để tôi khỏi luôn luôn mong nhớ.

Người bạn chẳng lìa của anh thủ bút.

QUANG

Hai giờ sáng hôm 18 Septembre 1937.

VII

Trong căn phòng ăn riêng



Cái sắc đẹp lộng-lẫy giữa mười tám xuân tươi, chẳng những đã làm cho người phải yêu-mến vì lộ ra cả vẻ ngây-thơ, mà lại còn làm cho phải kính-trọng nữa, vì nhuần-đượm cả vẻ phúc-hậu. Và cái sắc đẹp ấy khác hẳn với cái sắc đẹp hồi nàng còn ở Đò-Sơn để đau-khổ và lạng - yền chịu nghe những lời chua-cay của « con người » thị-kỳ, hờm-ác vì cha mẹ giàu-có.

Nàng, thế là nàng đã hết cái hồi chịu chua-cay rồi. Nàng lại được nương - náu dưới sự săn-sóc chiều-quý của người cha đã về, đã trở nên giàu-có, và để thường giàu - có gặp vạn lần cha mẹ « người kia » khi đang vạn độ. Ngươi tôi hai tiếng « triệu-phú » mà cha nàng tự xưng, nàng không khỏi có một chút kiêu - hãnh thẳm, kiêu-

hãnh với cái hồi gay go ở Đò-Sơn mà thôi, chứ còn đối với mọi người, nàng lại thành ra nhu-mi và đức-độ hơn cả hồi thân - phận nàng chỉ có giá hơu thân phận con sen nhà có An một tỷ.

Bởi vậy ở khách - sạn Kim-long mà cha nàng đã thuê riêng ba cái buồng ngủ, một căn phòng khách vừa dùng tạm làm phòng ăn.

Bốn buồng hạng nhất ấy

giáp vách nhau và có cửa thông ới nhau. Chẳng cứ riêng đối với vợ và con sen, cả đối với kẻ hầu người hạ khác trong khách sạn, nàng là một thiếu-nữ rộng-lượng, đáng là người trên, biết công biết sức kẻ dưới. Và cả đối với bọn nghèo mà nàng gặp ở xung-quanh phố ky, nàng là một người khản-hộ đã dùng lời an ủi khéo và khéo biết dùng đồng tiền để huộc được rất nhiều vết thương lòng của bọn gái, và chữa được rất nhiều bệnh « nghèo nặng » của tất cả những người đang thương.

Đừng tưởng rằng họ quý nàng là con gái một nhà giàu, quá giàu lòng bản-đức! Muốn cho đồng tử phải nhớ rằng những người đã quên-biết nàng đều kính-thờ nàng như một vị tiên-tử, giáng-làm chỉ cốt ban ơn tác phúc cho những ai đang được hưởng ơn phúc. Và phải hiểu rằng họ lo-ngại sự giáng-làm chỉ có một tí dè-gian ngăn, rồi tiển-từ lại ngự-đạ nơi khác để vỗ-về an-ủi những kẻ khác đang mong-đợi hưởng ơn sáng.

Và đừng tưởng rằng tại cô hồi nàng quá bị đau-khổ bởi những lời chua-cay, bởi những sự đối-đãi quá tệ của cô em họ, cho nên nàng phải ngời-ngạo và rộng-lượng với mọi người để tránh cho họ nỗi đau-khổ mà nàng đã nên phải. Không! đừng tưởng vậy mà oan cho nàng, vì nàng đã quen hết các việc trước, chỉ còn nhớ An là em họ đáng thương của nàng thôi. Và cũng phải tin rằng nàng thủy-maj, đức-độ với mọi người, chỉ tại tâm-tinh của nàng thế,

và chỉ tại nàng đã nuôi-thấm được cách giáo-dục khi xưa của mẹ nàng sinh-lên cũng là một người mẹ hiền đã được lòng kính-trọng của bất cứ ai.

Bởi vậy, khi cha con lại được xum-hợp cùng nhau, ngay hôm đầu, ông Đức đã phải tự-hào rằng có một người con đáng quý, đáng để cho ông không tiếc một thứ gì trong sự ông săn-sóc yêu-kiều, và đáng làm gương cho cậu em họ nhỏ theo, tuy Kiềm cũng không kém chi bao nhiêu về phần đức-hạnh. Thế cho nên bạn công-việc riêng của ông thì ông cứ đi, nhưng xong việc thì ông lại mau-meu về khách-sạn với hai em để truyền-trò cho bố hai mươi năm phân-cách. Vì tất cả các truyện, ba cha con đã nói hết cho nhau nghe đâu? Và lại có bao giờ hết được truyện của ba cha con nhà ấy đã được lại xum-hợp với nhau trong một khung-cảnh quá êm vui, quá đầm-thấm, có lẽ rặng cả lòng ganh-

Chê tầu Thịnh-phong

Hỡi anh em Lạc Hồng! Hỡi anh em Thinh-Phong! Được hương vị được nước, không khí mát, không nóng. Bán tại hiệu:

THUỐC LÃO ĐÔNG-LĨNH

256, Đuôi phố Cửa Nam
Tổng cục: hiệu Thinh-Phong 13 Phố-kiến Hanoi, là nơi đại lý đầu thấp đến nội hóa và thuốc sắt rồi, ngã nước gia-truyền cực hay. Mua v 5 cân ché kính hiệu nửa cân thuốc lỏ. Mua v 30 bính thuốc lỏ, kính hiệu nửa cân ché...

MUỐN có ngay những bấp thịt rắn chắc
MỘT thân hình cân đối!
MỘT sức khỏe để tự vệ

nên có quyền: THANH NIÊN KHỎE

200 trang - 200 hình vẽ - Giá \$100 - Tác giả Đào-văn-Khang
NHÀ XUẤT BẢN BỒI MÔI 62 TAROU HANOI

ty của những gia-đình khác biệt yếu quý thường kính nhau vào bậc nhất!

Nhưng trưa hôm ấy ông về muộn. Tuy vậy, nghe chừng sự muộn lại là một điều mừng thầm cho Hạnh, vì xem ý-tư của nàng đang vờ-vàng bày-đặt các thứ lên bàn ăn, thì hình như nàng kịp sửa soạn cho chồng một việc gì lạ, để khi ông bước chân vào đến cửa đã phải ngạc-nhiên.

Nàng xoa tay, đưa mắt trong-trò kiểm-đệm lại các thứ đã bày trên bàn, rồi vui-vẻ và ôn-ôn bảo con sen đang soạn lại sáu cái ghế đệm da cừu cho vuông với cạnh bàn: - Thôi, em chiết rượu, về bình nữa là xong. Mà em nhớ thứ đến này ăn thì phải mặc cái áo dài nào sạch-sẻ đừng hằm-còm ông nhé!.. À, em lấy cái áo lụa của cô cho em hôm qua mà mặc. Em mặc có hôm không?

- Thưa có con mặc vừa quá, nhưng con muốn để dành đến tết mặc cho mới.

Hạnh nhìn nó, mỉm cười: Em để dành cũng phải. Nhưng ở đây thì em nên mang ra mà mặc, vì em cứ ngoan-ngôn, chảnh-chảnh và thật-thà thì rồi có xin ông cho em một cặp áo khác đẹp hơn em đừng lo đến tết phải mặc áo cũ.

Con sen hơn-hở đem lọ rượu « lỏ mây » ra rót vào bình pha-lê, rồi đặt lên bàn

ăn với hai chai rượu tây nữa, cạnh lọ hoa có cắm một bó hoa to và đẹp.

Nó lấy áo ra mặc vào xong thì ông Đức đẩy cửa, giắt cậu Kiềm bước vào.

Nhìn thấy bàn ăn đã bày sẵn-sàng, chỉ còn thiếu có món ăn, chắc là còn để trong bếp cho nóng, ông đứng đờng lại, hơi cau mày tỏ vẻ ngạc-nhiên và trối y. Ông hỏi Hạnh: - Thế hôm nay con không định cho cậu ăn cơm của hiệu, mà lại làm cơm lấy à?

Hạnh mỉm cười: - Con không muốn cậu đem chứng con xuống nhà dưới ngồi ăn ở giữa bọn khách lạ; như thế vừa không được tự-nhiên, vừa tốn tiền nữa. Và lại con muốn trông coi việc bếp núc cho khỏi phiền nhàn v ịch.

Ông mỉm cười, xoa trán con: - Con lúc nào cũng chỉ lo tốn tiền!... Ủ, con nói cũng phải: à ở dưới kia thiếu một cái không-khí êm-đềm kin-đạo của gia-đình, nhưng đó là tại cậu chưa bắt con bận rộn việc nội-trợ với, con muốn để con được hoàn-toàn nhàn-hạ, nghỉ-ngơi và nghĩ-ky tới các môn con cần phải sửa-sửa cho sang-trọng bằng người... Nhưng thôi, con đã thích làm cơm lấy thì cậu cũng chiều ý, từ nay không ăn cơm dưới hiệu nữa.

Kiểm đê thay áo xong, ra ngồi vào một chiếc ghế dài đệm nhung, vừa uống nước vừa bảo: - Cậu s, chỉ con làm cơm khéo lắm kia, cậu nên thử sẽ biết rằng những món ăn làm lấy ngon và sạch hơn của hiệu nhiều.

(con nữa) - VŨ AN-1 LẮNG

CUỘC TRUNG CẦU Y KIẾN

Nhiều môn nữ trang mới chế 1942, bông vàng, châu bồng, ngọc nhân ngọc thạch, ngọc quý... Vàng nữ trang mới nhận loại mới long lánh, như kim cương.

QUẦN CHỮA
21, Rue Amiral Courbet Saigon

LẬU, GIANG
mặc bệnh tình dù có biến chứng nên tìm đến

ĐỨC- THỌ- ĐƯƠNG
131, Route de Huế - Hanoi
Thuốc đở uong, không công phạt, không hại sinh dục, chữa đủ các bệnh, xem mạch cho đơn. Các bệnh vôi, các bệnh uẩn động nên dùng khám thấy hội căn thành thuy... sẽ thấy báp thí rất chắc đợy đợy.

Tất cả danh dược, bổ phận của một kẻ cầm kiếm, nghĩa vụ xông đàng bất buộc của một bậc mà trong anh hùng sẽ diễn trình đó:

Quần - sơn lão - hiệp
Giá 2500 do đây bộ kiết tác của bạn THANH BÌNH, một nhà văn chuyên viết các thư tiểu thuyết về loại về hiệp-tu ông sẽ từ từ về những thủ đoạn kỳ tài của các tay thư đàng giang hồ lại các danh sơn hồng đở và lịch sử nền võ thuật Trung-hoa.

Loại sách gia - đình
Trong một thời kỳ nghỉ. Từ nay ra mỗi tuần một số. Toàn những truyện rất hay đợy một số:
24 - Hồn Hoàng-Giang (của NG-VY)
25 - Tháp Báo Ân... (của NG-VY)
26 - Tái Ba Gang... (của G.-VY)
Ed. BAO - NGOC - 67 Negret (phố Cửa Nam) Hanoi Tel 786

Các ngài hãy dùng:
PHẤN TRÍ ĐÔNG-DƯƠNG
(Graphite Indochinois).

Mô «Helene chi li». «Helene chi li» «Helene chi li». Phở Lu Loakay đã được công nhận là tốt không kém gì người khác công việc của thân. Giữ nhanh chóng khắp Đông-dương
SỞ GIAO DỊCH
ETS TRINH - BÌNH - NHỊ
133 A. Avenue Paul Doumer Halphong Ad. Tel. AN-NHỊ Halphong Tel. 707.
Cần đại-lý khắp Đông-dương

Ed. Heidequaire du Trung-Bắc Tel. số N Impime chez Trung-Bắc Tân-Vân 36, H. Hanoi. Điện-tên - Hanoi
Cần đại-lý khắp Đông-dương
Trực ở 46, rue...
L'Administrateur ant. ng đ. V. V. V.

Kisicay

Biểu Catalogue

A người về 0907 tên làm tiểu gửi ai có quốc sách biểu gửi ngót 100 trang, nội dung về các bệnh trẻ em v là mới lọt lòng ra; các bệnh sản nưc v và

Thuộc Nhật-Bản
chứa c bệnh phong tình học tiểu, da, dạ dũ, ho, ho lao, các đầu mới mắc và kinh niên, loạn thần kinh, e m sốt, phụ nữ kinh không đ. u. thì nữ, huyết bạch, thuốc b. v. v. v.

Cái A - Phiến
Truyền cái này ở NHẬT KHƯỚC YẾN SOAN v về nhỏ 1p, lớn 2p50. Ở xa chỉ nhận gửi: nghìn nên 3p50, nặng 7p để khỏi cái đợy đợy mà hết th. đ. đ.

Các cụ già lâu, các ông yếu đuối, trước khi cai nên dùng đó nữa là thuốc bổ, 1p - Âm hoàn 1p20 một chai - Thư mìn thuốc này không kém theo ngàn phu đợy M. NG. VI. V. V. trả trước 13 số tiền, xin miễn gửi thuốc, miễn trả 1p - VIỆT-LONG 88 Hàng Bè Hanoi, Mai-Thu Halphong Saigon, Việt-long Namdinh, Quang hay Hà đợy đợy.

ĐÀ CỔ BÀN : Bông mây chiếu của THẾ ĐU

Đây là một cuốn sách-hội tiểu-thuyết đã được viết trong các Tự-lục Văn-Đoàn Văn là thực địa và rất lịch động xưa, các bạn muốn mua xin đừng quên công nên có một cuốn trong thư viện gia-đình. Sách in đẹp, dày trên 30 trang giá 180, do nhà HƯƠNG - SƠN

97, Hàng Bàng Hanoi xuất bản

Không lúc nào bằng lúc này, hết thấy chúng ta phải hiểu rõ tình trạng hiện thời của xứ Đông-Pháp Muốn thế, các bạn như đôn coi:

Đông-Pháp Duy-Tân
một cuốn sách đầy đủ tài liệu về xứ Đông Pháp trong cuộc tiến-hoa lịch thời.
C.I.P.I.C.
72 viét lế .16.78 Hanoi xuất-bản

FOOR

MỆC ĐÚT MÁT TỐT NHẤT
Tổng phđ anh TAM - BA et Cie
72, Rue Wille Hanoi - Téléphone 16-78
Đại-lý: CH-LỢI Hàng-Bè Hanoi - MAI-LINH Halphong - Có bán khắp mọi nơi

Kết quả cuộc trưng cầu ý kiến...

ra sự bất có đầu đi khám bệnh không phải là cái nhọc cho họ, vì họ như thế mà khôn: bị những vi trùng gây loét. Trái lại họ được trong nom cẩn thận còn có hy vọng sinh con đẻ cái. Ở các tỉnh như Thanh-hóa, Nam-định, các chi em đã vui lòng theo luật đó rất nhân đạo, rất cần ích cho họ và cho người đi chơi nữa. Nhà chức trách cũng đã hết sức làm cho sự khám bệnh có vẻ lịch sự, không làm mất thể diện của họ. Đã lập ra một nhà trang hoàng lịch sự, xa nơi ồn ào, có những cơ sở riêng như thuốc thang. (Chi em không phải xấu hổ, e cũng bị hết. Quốc dân ta chắc ai cũng mong ước rằng tình nào như nước tung đầy bát nước như thế thời hay lắm. Có luật đó chắc công quỹ sẽ thiệt hại ít nhiều vì có nhà có đầu phần đối đống cửa nhưng nhà chức trách phải coi sự khỏe nơi giống Việt-Nam là trọng mà coi rẻ sự thiệt hại đó. Luật bất có đầu đi khám bệnh tưởng rất hợp thời. Trong gương các tỉnh khác thời bị. Ban đầu họ phân đối, họ đống cửa rồi sau, họ lại phải mở cửa ra. Thị hạnh luật đó là một cử chỉ nhân đạo, hướng ứng với nguyện vọng của những gia đình Việt-Nam.

(Tiếp theo trang 15)

cho người khác bệnh mình nhẹ đi, nên lại càng tìm nhiều người mà đỡ. Có phòng vệ sinh khám bệnh, có nào có bệnh thời họ giữ lại chữa cho thật khỏi mới cho về. Như vậy ngân ngửa ngay được sự truyền nhiễm b nh cho người khác, các thanh niên ta cũng đỡ mắc bệnh, đỡ truyền lại.

Sự bất buộc có đầu khám bệnh lại có một kết quả nữa là có cho sự khám bệnh là nhọc nhằn sẽ phải tìm cách hoàn lương. Mỗi một người có đầu bỏ nghề là xã hội thêm được một người lương thiện. Có đầu bớt đi là một cái hay cho xã-hội mình vì mấy năm gần đây số có đầu đã tăng lên nhiều lắm. Xóm có đầu là chỗ ăn nấp của các có gái nhày thì nghiệp, các « me » chông bỏ, của các có giang hồ, của các có chốn chứa lộn chông, của những có ăn bơ làm biếng, ưa nằm ngửa ăn sẵn. Còn có đầu có hy vọng vẫn hồi cái giá trị cũ của lịch sử không?

Đến đó, kẻ ngu này không dám chắc vi giết vi trùng là một việc và cái từ nghề có đầu lại là một việc khác. Phải có quy tắc khác, phải phạm vi đặt để

cho nghề có đầu. Tuy chưa có điều gì quyết định về luật bất buộc có đầu khám bệnh nhưng có người đoán rằng những có đầu hát được miễn sự khám bệnh. Theo ý tôi, sự phân biệt ấy sẽ là cái cửa mở rất rộng cho sự gian lận. Rồi ta sẽ thấy từ Khám-thiên, Vạn-thái đến Ngã-từ-sở chỉ có những có đầu hát.

Làm thế nào mà phân biệt được có đầu nào hát, có đầu nào không hát? Nhà chức trách đem sát hạch các có chăng? Khó lắm. Theo ý ngu tôi tưởng nhà nước làm thế này, cũng có phần công hiệu. Nhà chức trách bắt những nhà có có đầu hát đọn riêng biệt ra một nơi. Cho hưởng một thứ môn bài riêng rất nhẹ. Lập lại quân ca trong nom các nhà đó, được quyền phát những nhà chứa khách ngủ lại, pha những có đầu có những ngôn ngữ cũ chỉ làm điểm nhọc cho nghề. Những có đầu hát phải có giấy quân-ca không nhận là hát được. Giá châu hát do nhà nước định.

Còn những nhà có đầu không hát cũng phải lập riêng biệt ra một nơi. Các có đầu phải đi khám bệnh. Những bà chủ không chông con cũng phải nểng hơn các nhà có đầu hát. Nhà nước sẽ định giá các chầu hát. Quan viên hút thuốc phiện ăn hoa quả, phải già bao nhiêu? Uống rượu bia ăn hoa quả giá bao nhiêu? Nếu quan viên ngủ lại thời phải trả thêm bao nhiêu? Giá đó do nhà nước ấn định. Thiết tưởng làm như vậy thời nhà nước trừ được một hại cho dân, mà lại công quỹ cũng thêm được một số tiền khá to. Làng chơi vi thế sẽ đỡ thối mả mà nghề có đầu có hy vọng vẫn hồi cái giá trị cũ của lịch sử.

VĂN-LONG

Như các bạn đã thấy, những thư trưng-cầu ý kiến ở các nơi gửi về dài lắm không thể nào đăng hết được. Chúng tôi phải đi phép cắt nhiều đoạn: chỉ đăng những ý chính mà thôi, nhưng tuy thế cũng vẫn không đủ chỗ.

Chúng tôi có lời xin lỗi những bạn có tên sau này:

Đoàn văn Thiệt (Yênbay), Hà-Đàng (Hà-bình), Yên Lý (Hà-giang), Trương lập Tuất (Vàng-danh), Quách văn Lương (Tour-naire), Ng. văn Thiệt (Cairang), Hà văn Hội (Nha-trang), Lê Bồn (Mỏ-hàn), Ng văn Niêm (Nam-định), Hà-xuân-Cát (Phanri), N. K. Dương (Saigon), Lê trọng Hoạch (Saigon), Trương v Thịnh (Savanakhet), Lê văn Sửu (Mon-cay), Lâm Vang (Hanoi), Lê cho Foch (rue Chinese Nam-định) và tất cả các bạn khác đã gửi thư về dự cuộc trưng cầu ý kiến của chúng tôi mà chúng tôi không đăng được vì nhiều lẽ: hoặc vì nhiều chữ viết sẽ sáng quá, hoặc vì nhiều điều mà chính lúc này đăng lên không tiện.

Nhân đây, chúng tôi tưởng cũng nên trích một hai ý kiến của các bạn công nghiệp Pháp-Nam ở Bắc-kỳ về việc này:

Đông-Pháp số 5188

... Nhiều chủ nhà hát những có đầu cho nhau không xin phép, nuôi ã-đào ăn lộn, chứa khách ban đêm... và có đầu có bệnh không chịu đi khám bệnh, tối tối thường ra đường lôi kéo quan-viên quá đăm-giang-hồ. Cái tội lỗi kéo khách tự đi bị cấm, nhưng ít lần nay tại hầu hết các xóm có đào quanh thành phố Hanoi, bọn có đào lại ngứa quen đường cũ, hoành-hành nhự trước.

Hanoi Soir 31-7-42

Ước ao rằng sự quyết-định của quan huyện Hoàn-lông sẽ có kết quả tốt cho sự trật tự và nền luân-lý chung. Đó cũng là một sự ích lợi cho có đầu nữa.

Đông-Pháp (Hy-Cử)

... Phải, sự tai hại của các phòng cho thuê cũng như sự tai hại của các nhà có đào, chính những nơi ấy đã làm cho nhiều con gái phải sa vào cảnh truỵ lạc và nhiều con trai mắc bệnh đến hồng một đời.

Trở lên trên, chúng tôi đã

tóm tắt những ý kiến của 1052 bạn đọc khắp các giới về có đầu. Các bạn đã thấy trong số 1052 thì có đến 1051 bạn yêu cầu phải bắt có đầu đi khám bệnh. Chúng tôi xin trình các nhà chức-trách. Nếu xét ra như thế mà vẫn còn chưa đủ, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này đến kỳ cùng: chúng tôi sẽ đi phỏng-vấn các bác-sĩ, y-sĩ, luật-sư, các hội-viên thành-phố, các hội-viên trong Hội-nghị Liên-bang Đông-dương và những nhà có danh-vọng ở đất này để cho ta có một quan-niệm thật đầy đủ, một ý kiến chắc chắn về sự đi khám bệnh.

Công việc của chúng tôi phải làm, chúng tôi đã làm và còn làm. Thành hay bại, cái đó không thuộc quyền chúng tôi. T. B. C. N.

Giáo sư VŨ ỒN

Ông ngời: một «bi thuật của phát giao tại Cao Mên, học dân dị, không kiêng cử phiền phức. Học lối gửi thư đã nhiều người có kết quả mỹ-mãn. Nhận chữa những bệnh thần kinh, hữu sanh vô dưỡng. Coi triết tự, tử vi số 23, cần kềm thủ, nghi, giờ, tháng để gầy 270 theo lối gửi thư. Mandat de JUV 0N 131 route de Hué Hanoi Hối kê có 0\$ 06

Hoa Mai - Phong

biểu niện về đẹp quý phái. Hiệu may có tiếng nhất của bạn gái N-7 HÀNG QUẠT - HANOI

NƠI CHÈ TẠO

Bột tạt Normandie

LEB.IVE BE POTAJSE NORMANDIE
Thức bột tạt giết có nhiều chất sa phòng rất tốt hơn hết Cần nhiều đại lý các tỉnh. Mua bao giá riêng | Viết thư về: N. UÔNG TỊ 48 Lamblot Hanoi

Độc-tu Nhật-Ngữ

Tiếng Nhật học một mình (quyền trên)cha một nhà đàng lư học Nhật-bản soạn ra, có cả người Nhật để đích kinh. Sách viết theo lối chữ Romaji của người Nhật, có hoa quốc-ngữ và những tiếng háa-văn có chủa cả chữ nho. Giảng nghĩa rất rõ ràng từng câu từng tiếng, nhất là những tiếng trợ từ và những điều cốt yếu trong văn pháp. Giá 1\$80, cước thêm 0\$40, mandat-gửi cho M. Nguyễn-xuân-Mai 100 Rue des Tasses - Hanoi

Muốn đào tạo cho nước nhà sau này, một lớp thanh niên xứng đáng, chúng ta, nhất là các bạn gái ngay từ bây giờ đều nên đọc sách

GIÁO-DỤC NHI-ĐỒNG

cuốn sách giáo dục hoàn toàn nhất của bà Phạm Phương, hội trưởng hội nữ-công Hué. Có tựa của qua Nguyễn thương thư bộ Quốc-dân giáo-dục: Phạm-Quỳnh. Lê-cương Hanoi xuất-bản in toàn giấy trong bìa, 200 trang khổ 18 x 24, giá 1\$50. Xin đặt mua trước, kẻo hết. Có riêng « 01 loại sách quy đóng bìa da chữ vàng giá 7\$00 và một loại bìa vải chữ vàng, giá 3\$60 để dành cho các bạn yêu sách. Xin gửi tiền địa mua trước từ bưu. Cuốn sách quy này sẽ là một tặng phẩm trang nhã và hữu ích cho các em học sinh trường nữ. 1942. Hanoi trong nhà cửa.

Edt. Lê-Cương 75 Painters Hanoi

Mãn nguyệt khai hoa

Nhân các Bà lời kỳ có ư? Muốn tới tuổi nên giữ màu da! Hoa-kỳ Dầu Chối nên soạn? Dung nhan sẽ thấy nở nỏ hơn xưa! Về gần huyết lại và già gan cốt! Nét đoan trang đẹp tới đở trông? Ngày xuân càng đượm sắc hồng! Càng tăng vẻ thắm, càng nõng thắm yếu! VŨ THỊ NGỌC THANH

Những người trí thức, biết yêu cái đẹp của văn chương, hãy tìm mua ở các hiệu sách lớn!

Hai quyển sách mới phát hành của nhà xuất bản Tự lực Văn đoàn

TRUYỆN QUÊ
của TRẦN-TIẾU giá 1\$01

□

JESUS CHRIST
của Hiến Đức

Quyển sách thi nhất của tổ sách « Những tìm đường sống » tiên thuyết hóa cuộc đời từ ca danh nhân kim cổ đong tây. Giá 0\$60

thư từ và nhận-phieu xin gửi về: M. Đ. VĂN THỰC

49 phố Tiền Tân, Hanoi