

50 100 - GIÁ: 0350

4 OCTOBER 1949

TRUNG BAO

CHỦ NHẬT



SỐ « CỔ ĐÀU » (TẬP II)

Hai danh-ca hổi bá
mươi năm trước

Bức ảnh này do cụ thân
sinh ta bán Tùng-Hiệp
là một trong những
người đầu tiên chơi
đàn ở nước ta chụp

NHUYỄN HOÀN - VƯƠNG
CHỦ - TRƯỞNG

TUẦN-LỄ QUỐC-TẾ

Tuần-lễ vừa qua, về mặt quân sự Italy không có việc gì quan trọng, tình hình các mặt trận phía Đông Âu vẫn không thay đổi mấy nhưng trái lại về chính-trị lại là một tuần-lễ có nhiều việc đáng chú ý để.

Về phía đồng-minh Anh, Mỹ thì có hai việc quan hệ. Đầu tiên ông Wendell Willkie đặc phái viên của Tổng-thống Roosevelt sang thăm Cận-đông, Trung-đông, Thổ-nhĩ-kỳ và Nga-sô-viết với việc M. Robert Taylor đại biểu của Tổng-thống Hoa-kỳ đến thăm Tòa Thánh mắng lần hối kén với Giáo-hoàng bán về nền hòa-bình của thế-giới nay mai. M. Willkie trước là kế-canh tranh với Tổng-thống Roosevelt trong cuộc bầu cử Tổng-thống vừa rồi nhưng nay lại là người hợp tác thân mật với Quốc-trưởng Họp-chung-quốc sau khi qua Ai-cập, Thổ-nhĩ-kỳ đã qua Mac-lan-khoa và hôm 23 Sept. trong cuộc hội nghị với Stalin đã giao cho nhà độc tài Nga một bức thư thư của Tổng-thống Roosevelt. M. Willkie lại được ra thăm mặt trận miền Rjev là một miền mà cao-tần công của Nga đang dồn dập vây cung. Ông đã ở ngoài mặt trận đó suốt hai ngày, hai đêm và đã được nói chuyện với các võ quan cùng quân lính Nga đang dự chiến. Đại-biên của Tổng-thống Hoa-kỳ đã phải lỗ ý khám-phục cuộc kháng chiến và tinh-thần chiến đấu rết hăng hái của Hồng-quân. Sau khi từ giã Nga, M. Willkie đã đáp phi cơ sang Trung-khanh để khuyến khích các nhà cầm-quyền và các nhà quân-xuất Tòa về phát họ. Trưởng đê họ khỏi bị thất vong về những cuộc thất bại của các nước đồng-minh gần đây. Từ Trung-khanh có lẽ M. Willkie sẽ sang Án-dô để giờ về Hoa-kỳ. Còn cuộc công cán của M. Robert Taylor ở Tòa Thánh cũng được dư luận các chính giới rất chú ý đến. Ông này đã được lệnh Tổng-thống Roosevelt sang điều dịnh

với Giáo-hoàng về một việc nhất định. Trong ba hôm 18, 22, và 26 Sept. M. Taylor đã vàogett-kien Giáo-hoàng để xem Giáo-hoàng có đồng ý với Tổng-thống Mỹ về các điều-kiện một cuộc hòa bình quốc tế sau nay chăng, có điều kiện hòa bình đó Tổng-thống Mỹ muốn cho các nước đều vui lòng theo. Tuy người ta đã bàn tới vấn-dề hòa-binh như thế nhưng xem tình hình chiến tranh thi vè cả hai bên, Trung-cảng như Đồng-minh, chưa có dấu hiệu gì rõ ràng các nước có ý muốn cùng nhau giảng hòa. Trước đây ít lâu có nhiều người vẫn tưởng rằng các nước sẽ có thể giảng hòa trước mùa đông năm nay nhưng hy vọng đó nay đã tiêu tan hết, mà đồng sấp lời mà các nước đều thề nết là Đức và Nga vẫn đánh nhau rất kịch liệt. Cả hai bên đều dự định phải qua một mùa đông nữa.

Về phía «Truc» thì hôm nay có người ta đã ký-niệm lần thứ ba việc ký hợp-tac lương-trợ giữa Đức, Ý, Nhật. Từ ba năm nay, các cường-quốc trong «Truc» lần nào cũng hợp-tac một cách chặt chẽ và chia nhau công việc phải làm. Cả các nước nô-bé dự vào hợp-tac làm cường-cang vẫn hối-lòng giáp Đức trong cuộc chiến-tranh với các nước đồng minh.

Về mặt quân sự, một việc đã rõ ràng hợp-tac giữa Nhật và Đức, Ý là việc một tay ngầm Nhật đã đến một nơi căn cứ của Đức để hoạt động ở Đại-lau dương-danh các tà-buôn và tàu vận tải bến-ditch. Việc này đã rõ ràng hãi quan Nhật thừa-séc, ở phạm vi hoạt động của mình nên mới có thể phải lập chiến-sang giúp các nước Đức, Ý ở Đại-tây-dương.

Ở Stalingrad, cuộc chiến đấu vẫn激烈 và dữ dội và căng. Quân Đức tuy đã vào sâu trong thị-trấn đó nhưng vẫn phải đánh nhau với quân Nga trong các phố và phải đánh lầy-l>tag nhà một. Quân (xem tiếp trang 32)

KÝ SAU

VỀ MỘT CÁI TIN THÓC GẠO

của VŨ BẮNG

Một tài liệu nữa về Hanoi cũ
ÔNG ÂM

Một câu chuyện văn chương hợp thời :
Mùa thu là thời kỳ túc sá, người Tàu không chơi trống như người mìn
của SỞ-BẢO

Cùng trong số ấy T.B.C.N. số có một bài kịch đuôi có đầu ruou.
Một sự tim tội mới :

MỘT QUYỀN TIỀU THUYẾT 100 HỒI MÀ TRANG GẤY NÃO CÙNG TẦM THUỐC BỘC
của QUÁN-CHI

và một chuyện có thật rất lâm ly
Hồi thế kỷ 17, một vị vua Hà-Hậu Lê đã lấy vợ, nuôi con nuôi người Hà-la,
của HỒNG-LAM

VĂN ĐỀ :

CÔ ĐẦU VỚI VI-TRÙNG

Thật đúng như lời ông Pascal, người ta yếu-vô cùng chỉ như một cây sậy, một hơi gió nhẹ cũng đủ làm nghiêng ngã. Ma có lẽ còn yếu hơn cây sậy, vì chỉ một con vi-trùng, một con vật nhỏ đến nỗi không lấy gì so sánh được, cũng đủ vật ngã như chổi.

Loài người tu-phu là mạnh giỏi, phà thành chiêm-nước, giờ được muông-thú, vậy mà lần-lúc đánh chui khoanh tay trước cảnh tàn-phá của giông-sinh vật nhỏ tí này.

Vi-trùng ! vì mi mà loài người hụt-mắt bao nhiêu con số, vì mi mà một giông nỗi yếu đuối cứ yếu đuối dần. Mi đã sống một cuộc đời già nua như trái đất này và do con quỷ Satan đẻ ra để phá hoại công-cuộc của đấng Chí-Tôn.

Vi-trùng đã đi qua thời-gian như một bóng ma. Nó ở chỗ nào người ta không biết, nó để dồn-dầu người ta không hay. Nhưng cũng đến ngày người ta lối nó ra ánh-sáng, đặt nó ở dưới ống kính hiển-vi và lên án kết tội nó: đó là công-của các nhà bác-học như Pasteur, Hansen, Koch..

Nói đến vi-trùng thi nhiều lắm, nhưng có một thứ, nghe đến tên, người ta phải ghê-tòm, vì tên nó khêu-gợi cho ta những hình ảnh như xấu-xa. Đây là một ông già dâu-bạc, hai hàm răng nhai cơm không vững, đã chẳng ngắn ngại giặc hét túi tiền dành dụm cả một đời người để dồi-mình trong

một đêm trăng. Đây là một anh con trai vừa lớn-lê, như một chiếc măng-già vừa nay-ngo, vội vàng trút hết hơi-sức trong một cuộc tinh-duyen dê-dâng. Đây là một nhà chi-si còng lung-chạy theo vết xe-mot-cô-gái-giang-hồ !

Vi-trùng ! Cũng là vi-trùng cả ! Nhũng thử vi-trùng giài-tiếng vô cùng, rất bền gan trong sự-phá-hoại. Nó đi từ đời này sang đời khác, từ ông đến cha, và từ cha đến con. Nó không giết lão-người ta mà chỉ làm chết một bộ phần : thằng bé này mất chiếc mõi trên, thằng bé kia vẹt hòn cái mũi, nhũng đứa trẻ ngay-dộn-dé-hoa dien,

Một hạng người như thế thèm vào một nỗi giông-vân yếu hèn, tưởng chô-diệt-vong không xa-vây.

Thử vi-trùng ấy ở đâu ra ? Ở nhiều hạng người trong xã-hội, nhưng có một hạng người công-khai dem phan-phat nó cho dù giài-cấp, không-e-de, không-kêng-né, mà vẫn ra vẻ kin-dao, vẫn dù-sic cảm dỗ-khách hàng.

Hàng người ấy là gì, ở cái xã-hội này, không ai chối-rằng không biết được.

Sự khám vi-trùng chỉ là một cách phòng ngừa theo y-hoc. Làm nghè-ay với cuộc khám-xét-ay, có gì là quá-dâng ! Chúng ta phải lo đến việc bảo vệ giông-noi trước-tiền.

LÊ KIM-KIỀN

HÁT À ĐÀO NGÀV NAY HAY LÀ :

MỘT CUỘC BÈ DÂU

(Tiếp theo kỳ trước)

Đào rượu xuất-thân có
khi là cỗ sen, chí vú đã bị bá
chủ đánh ghen, đã bị anh xe
nhạt - nhéo, đã bị bê ngoài
hò-hàng của à-dào cám -
đỗ, có khi là con gái lỡ thi
hay là lười-bieng, có khi là có
thôn-nữ chất - phác, nghè-tống,
lèn tinh-thanh chưa kịp
xua được chán-tối thì đã
bi dở làm à-dào, và cũng có
khi trót thành đào rượu bồi
không chịu khuất - phuc dì -
ghè, mè kẽ, hay là bồi bi ép
day...

Nhung, nói tóm lại, bọn
này làm nghề này tại buôn
duyên iui phận thi it, mà
phản nhiều chính là tại quen
thói ngay lung án săn.

Thường khi « vơ - vét »
được thú gái ấy, nhà chủ
ném cho họ cái khăn trang,
cái áo lụa mầu, trát cho họ
lượt phản lén mặt, sửa lại
cho họ mòn tóc rẽ ire, rồi...
chẳng kịp cho họ tập nghề,
ngay tôt hém ấy dậy họ ra
trinh-diện khách làng chơi :

Mua « Illustration »
và « Sciences et vie »

Muốn mua « Illustration » và
« Sciences et vie » những năm
1938, 39, 40.

Hội M. T. - Lugen T. C. N.
36 Bd Henri d'Orléans - Hanoi.

Sáng : 8 giờ đến 11 giờ.

Chiều : 3 giờ đến 6 giờ.

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM,
PHỤ LÃO, ẤU ĐO NHÀ ! HUỐC

BÚC-PHONG

BẢN BUÔN, BẢN LỀ BÚ THUỐC SÓNG
THUỐC BẮO CHẾ VÀ CÁC THỦ SÁM

45, phố Phúc Kiến Hanoi phát hành

Các cụ nón đồng :

THUỐC BẠI BỘ BÚC-PHONG 1\$5

Các ống lâm việc nhiều nón đồng :

THUỐC BỘ-THẦN BÚC-PHONG.... 1, 80

Các bát, các tô nón đồng :

THUỐC ĐIỀU-KINH BỘ HUYẾT... 1, 20

Các bát phải cho trà em uống thuốc

THUỐC BỘ TÝ TIỀU CAM..... 1, 00

có lẽ họ đến đó để nói bậy
nói tục, nên họ học lối
đèm trêu chử chuyên theo
phách cho khố tro-trên,
rồi nhân đó lại nghĩ ra để
truyền cho nhau lối theo
hần díp các khố phách mà
đáp nhiều tiếng trống, kêu
là trùa « sực-tắc ». Nhờ
có lối diêm trêu theo
từng khố phách như

thế, không có ai
bản tâm đến vần
về của bài hát nữa !
Có chàng là chỉ còn
diết nghe để phân
biệt đàn khá, giọng
hát « tinh » !

Nhiều khi trong một
bọn độ bốn năm
người « di hát », chỉ
có một, hai người
biết « danh trống »,
tuy là danh trống
theo lối ấy. Nhưng
ở các xóm « rì tiền »
như Hưng-ky, Cầu-
giáy, Gia-quất, Ba-la
thường khi một bọn
sáu bảy « quan » đi,
không ngài nào biết
« đập ». Chẳng ai
cười ai!

Thú hát à đào đã
biến thành một lối
cho khố-hại cho
tinh thần và thân thể như
vậy, có người đồ tại bọn đàn
ông đã lợi dụng phong trào,
lợi dụng tinh-tinh à-dào, lâm
lâm sự tối, bảy ở trong nhà
hát, khiến nhà hát ngày
nay chỉ là những nhà chứa
bọn giang hồ! Nhưng xét
cho kỹ, thì tại cả « con
em » — mà tại họ phần lớn —
quá chiêu khách và không

biết quý thân minh, khiến
nghe hát à đào mới bị coi là
nghe mãi-dâm.

Năm 1939-40, chính phủ bắt
dầu dè ý dân cách bài trừ tệ
« bán dâm » của nhà hát,
thi hành lệ cấm quan viên ngủ
đêm. Giờ đã đến, dè chính
phủ cương quyết dùng một
phương pháp trừ tuyệt hận

Không, người ta không thể
cấm được lối « hát à-dao ». Vì
cấm lối này thì họ sẽ « sáng
chép » ra lối chơi khác, có lẽ
còn ngầm ngâm tai hại cho
thanh niên gấp bội. Ma cảng
không thể cấm khách hát
ngủ đêm, vì họ sẽ « phát
minh » ra nhiều cách
ăn lậu, thí dụ như
mở những cao lầu,
tiệm hát, phòng trà ở
ngay cạnh mỗi nhà
hát.

Thể cho nên ở
những xóm ấy, ta
thường thấy quan
viên phần đông là
hang vò-giao - dục
ngay từ lối mặc:
chiếc quần dài, cái
áo nịt deo vai, - cho
dến cách ăn: nửa đêm
gọi hàng phở rong,
mỗi « quát » làm
năm xu hay một hào
cho... chắc dạ, - và
vô giáo dục cả đến sự
chơi: văng vào mặt
nhau tất cả các câu
thô-tục, bẩn-thieu mà
quan-vien và à-dao có thể
nghe được dè nói ra.

Ai da biết « mùi » di hát
lối ấy đều ca-tung rằng đầu
thế nào thì di hát cũng vẫn
lich-ary và rất rẻ, rất lợi hơn
là lầu xanh. Bởi vậy khách
làng chơi ngày nay phần
đông chỉ là hàng thanh-niên
sốn truy-lạc, có khi chỉ mới



bản dâm úp mồ kia đi, tránh
cho thanh-niên bạc - nhược

FOOR

MỤC HỘT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát ánh TAM DA et Cie
22, Rue Wiede Hanoi - Telephone 16-78
Đại lý: CHÍ-LỢI Hanoi - MAI-
LIND Haiphong - Cửa hàng khắp mọi nơi

độ mươi bảy, mươi tám tuổi mà vì đưa anh em đi hát. Tôi đã trong thấy một lão ở xóm Cầu giấy, một bọn sáu quan viên cùng chưa đến 16 tuổi, « xông » một nhà uất, cảng « đậm trống », cũng ghẹo dạo, hăng hái chẳng kém gì bạn bè mươi nhăm và ba mươi tuổi. Tai, hại, bơn là những học đà lớn tuổi nhiều khi lại giật bạn này di dè dạy nghề chơi. Bởi vậy ta lại thấy có cậu học trò bỏ tiền ra tu nghiệp em đem minh di hát có đầu: Cậu ấy nói chuyện làm bàu, sống gửi, nhặt tinh rỗng bị cô đầu đánh vỡ đầu.

Một bạn đồng nghiệp ở đây bàn rằng nên duy trì lối hát à-dào thanh-thú của các bậc tiền bối, nhưng chính-phủ cần bắt những à-dào đều phải để hát, và bắt những quan-viên đến nghe hát để diễn trâu và phải đóng thuế rồng, bằng nấm độ đậm đồng hay chục bạc; sự sát-hạch



phải làm một cách công minh, có những sở và thể riêng phát cho hai bên để tiện việc kiêm soát ngày đêm rất nghiêm ngặt...

Tuy đó chỉ là lời bàn phiếm, nhưng xét kỹ thì đó cũng là một ý-kien lôi ra rằng lần này cần phải thẳng tay từ cho hết cái « gióng » à-dào rưốn di: bắt tất cả các à-dao phải đi khám bệnh mỗi tuần, nghiêm-trị đào hát mắc bệnh; cho vào nhà chứa các à-dao-rưốn bị bệnh sau khi chữa khỏi; phạt nặng nhà chứa nào có đào bắt bị bệnh, bay là chúa-chấp à-dao gian-lận không khai; bắt những con giai dưới hai mươi tuổi mà đã... đến mua vui ở nhà hát.

Cái nạn thanh-niên ruy-lạc, ốm yếu, Lèn đơn may ra vì thế mà đỡ đi một vài.

VŨ TRI-QUANG

Nhà xuất bản NGUYỄN - DU voie 206bis, n° 11 Hanoi

Đã có bán : TRÊN ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT

VĂN HỌC BÌNH LUẬN của Vũ-ngọc-Phan

Mùi vịt quốc-vân giỏi, muốn thành văn sĩ, muốn trở nên một độc giả sành sỏi, hãy đọc cuốn sách này. Dày 200 trang.

Giá đặc biệt 1p50

Đang n : RĂNG ĐEN của Cô Anh Thơ

cuốn thứ hai trong loại « Hạnh phúc già dinh »

THƯƠNG THỜI của Bố-cẩm-Văn (sé phát hành về cuối thu Nhâm Ngọ)

Cuối september có bán :

BÀ QUÂN MỸ

lịch-sử tiêu thụy ết của HU THIỀN tác giả cuốn BÚT NGHIÊN mội thiên tình sử đậm lòe cuối nhà Mac, giữa trang anh hùng và người quốc sặc. Dày 180 trang giá 1p60

TẬP KIẾU

Tập văn già trị của TÙ POANH có 8 phụ bản của họa-sĩ NGUYỄN-ĐỨC-NUNG. Giá 1p80

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dệt (pull'overs, chemisettes, slips, maillots, v.v..) chỉ có...

Hàng PHUC-LAI 87-89 route de Hué — Hanoi
BÁN BUÔN KHẨU ĐÔNG - PHÁP — ÁO TỐT KHÔNG ĐẦU SÁNH KIP

CÔ ĐẦU VỚI
NẠN HOA LIỀU

Từ 86 đến 96 phần trăm cô đầu toàn cõi Đông-dương là những ồ vi trùng hoa-liêu

Có thể bảo rằng cô đầu là nguồn tài-hóa tội-lỗi của xã-hội. Biết bao nhiêu gã đánh tan-nát vì dịp phách cung đàn ? Biết bao nhiêu vi-biền thủ, thợ két, lường đào xây ra sau vì những đêm miết mài dưới xóm?

Và nhất là biết bao nhiêu thanh niên tuôn-tú tài năng đem « tíc khốc, sự nghiệp và tương-lai tiêu-xài » vào những cuộc truy-ho-n dật lạc ?

Thật vậy

Riêng về cái nạn hoa-liêu hiện đang hoành-hành rất dữ dội ai có tinh thành, cô-dao phải chịu lấy một phần trách nhiệm lớn.

Tại thành-phố Hanoi, năm 1984, theo bản thống kê của bác-sĩ Grenierboley quản đốc viện Hoa-liêu tại Bệnh-viện Bảo-hộ, tinh trùng bình mỗi ngày có 4 người mới mắc bệnh hoa-liêu đến xin chữa thuở.

Nếu người ta so-sánh số ấy với số người mắc bệnh đâm chúa tại các bệnh-viện Pháp, thì người ta sẽ phải rung mình ghê sợ cho tưống-lai chủng tộc mình là một chủng tộc xưa nay vẫn lo không có « người nái giổi tông đường », và coi « vó hòn » là tội « dai-dứt-hiếp ».

(Vì đâu ? Báp, tại một thành phố dân số ngang với đầu số thành-phố Hanoi, nhiều lắm mỗi năm chỉ có độ vài chục người mắc bệnh hàn lả lèu là cúng !)

Đây là chưa kể nhiều người ở Hanoi mắc bệnh không có can đảm đến chữa bệnh ở bệnh viện thành-phố ; đành chữa đâm chúa túi óc nhá, hoặc cả tin những lời quảng cáo như trời như biển của các ông lang băm, đem thân phò tháo cho lợn đào cầu thuyền tên.

Người ta có thể tưởng tượng a được số người mắc bệnh giấu diếm đó, một cách dễ dàng, nếu người ta tính-một các nhà buôn thuốc hoán-tan, những nhà chuyên-môn chế thuốc, chưng-bé-hoa-hàn, mà làm giàu, và nhiều phòng thuốc tư chuyên chữa bệnh hoa-liêu mà không lú nào hết khách.

Nghĩa là con số trung bình của bác-sĩ Grenierboley, còn phải phân-lên, it nữa là gấp năm, gấp bảy mươi đúng với sự thực.

Bệnh hoa-liêu « số-để » hoành-hành như vậy, ai

cũng bão là vì số gái mãi dâng tại các thành-phố mỗi ngày mỗi Công, các nhà chứa và phòng cho thuê, mỗi ngày mỗi mồi mồi của thêm nhiều.

Nhưng vị tắt đã phái vậy.

Những gái nhà chứa có giày mới tuôn phai đi khám bệnh một lão, hế boi mắc bệnh là két, lường đào xây ra sau vì những đêm miết mài dưới xóm ?

Số « phòng cho thuê » tuy nhiều, song nhiều khi khống thoát được con mắt linh kiém tục, có trách-nhiệm « tẩy uế » các nơi ấy. Cái hại, nếu có, cũng không to lắm.

Truyền bệnh hiêm nghèo cho khách tìm hoa, có chẳng là những « nhà chứa » không có giày phép, tức là những nhà mìn dâm mờ lậu.

Trong số kiêm-soát của sở-về-sinh và nhà khám-bệnh, con em các nhà này không có gì đảm bảo là không dám-dùi, lẩn-lút truyền bệnh cho khách lảng chở.

Nhưng chủ nhà chứa lâu nay ít khi phóng-tay cho con em deo bệnh tiếp khách. Vì sự đó có quan hệ đến quyền lợi và sự sinh-sống của họ. Bem nay đê bệnh cho khách chơi « nhà » ấy còn mong đêm hâm sầu mòn của tiếp ai nữa.

Tại thi chinh-pham trong việc truyền bệnh hoa-liêu, là những hàng người nái ?

Chính là những cô dao.

Bởi tiếng bà-hát, thật là những nhà ca-dâu chính là những nhà chứa « còng khai » vậy.

Vốn không phải là những gã chính-thúc hán-dâm, bọn cô-dao không cần gã phải giữ mình cho thật sạch sẽ lành mạnh. Và có bính hoa-liêu, họ cũng không cần phải chữa thuốc vì tin rằng sự đó không quan hệ gì đến việc « lâm-ăn » của họ hàng ngày, nhất là vì họ chắc không bị ai khám phá hoặc tưng phat.

Nghĩa là họ có thể tự do gieo-benh, tự do tiễn-khách và tự do truyền-benh cho những khách say-hoa.

Nếu ai phản đối rằng cô-dao vốn là những người báu báp phách giọng ca, biến khách những phút thời vui-toa-nhà, chư không phải là những người báu những thứ vui nhộn-dục-thi thi xin-mời người ấy qua bờ xuồng các xóm cõi đều,

Đây là một nhà hát khá lớn, khá sáng, dung
tất cả những 15, 16 cô đào, có đủ chỗ để
người già tiếp một lúc ba, bốn bàn khách liền.
Vào nhà ấy, nếu bạn mua vé nhảm, bạn sẽ phải
lấy làm ngạc-nhiên, thấy trong số đó, duy có
một cô là hơi hơi biết hát. Đó là đào hát. Còn 15
cô kia, bạn có biết họ là hàng dạo thế nào không?

— Họ là đào rượu, đào ngủ! Nghĩa là những
cô đào không biết hát hõng gì, chỉ chuyên để
hoặc chuỗ rượu mời khách, nếu khách có đặt
tiệc, hoặc để bà vui và cô khán chuyên trò tri-
kỹ những lời khách sáo ngoài môi, hoặc để môi
cô môi, giương mày tiếp khách suốt đêm, nếu
khách nghỉ lại.

(T) nén nhớ rằng nghị định ngày 23 November
1938 chẳng được các nhà hát thi hành triết-lẽ
trái lại, họ vẫn lưu khách ngủ đêm như thường,
để sáng hôm sau thường xảy ra những vụ lôi-
thoại giữa quản viên và cô đào như các nhát-
bão thường đăng tin).

Chính những đào rượu đó là những người
đem nome bệnh hoa-liệu giáo rao ra ngoài, mà đào
rượu lại là linh-tồn của các xóm nhà hát. Cho
nên người ta phải nói rằng bệnh hoa-liệu hoành-
hành một phần lớn do các cô đào vậy.

Việt-Báo số 12/8 xuất-bản ngày tháng Août
1940 có đăng một tin thời-sự, xin sao nguyên văn
ra sau đây :

« Quan Đốc-lý thành phố Thanh-hóa vừa mới ra
nghị-dịnh bắt các cô đào của các nhà hát phải
khám bệnh để bài trừ nạn hoa-liệu rất hoành-hành
bấy lâu nay và giữ vệ-sinh cho chí em. Hôm mới
rồi, hồi 2 giờ ruồi chiều, có nữ khán giả Điều dâ
đến lâm nhà hát tại ba ngai Cửa Hầu, Cửa Chanh
và Quản Đô khám tất cả 21 cô đào, lụu trung 18
cô có bệnh hoa-liệu. »

Nói trong một phạm vi chặt hẹp thì 86 phần
100 các cô đào có bệnh, trong 100 cô chỉ có 14
cô vô bệnh mà thôi. Các số cô đào có bệnh rất có

nhé lớn hơn nữa, có thể từ 90 đến 96 phần trăm
lần!

Hơn 90 phần 100 các cô đầu đó tiếp quan viên
hết ngày này sang đêm khác để sống, quan viên
tất mắc bệnh hiềm nghèo, rồi vô tình về truyền
bệnh cho vợ con, một cách tự nhiên.

Gái nín yêu-tử của trẻ con sơ sinh do đó mà ra.

Theo cô bác-sĩ Elliche, quan đốc hộ-sinh viên
Chợ-lớn, thi năm 1927, tài đó có 39 phần 100
các trẻ sơ sinh chắc chắn mắc bệnh hoa-liệu di-
truyền. Năm 1934, bác-sĩ Joyeux quan đốc vệ-
sinh viên Hanoi nói rằng tại Hanoi, trẻ sơ sinh
mắc bệnh hoa-liệu di-truyền cũng tỷ lệ thành
số đó.

Theo cuộc nghiên cứu của bác-sĩ Lê-doan-Mậu
trong bài luận-án của bác-sĩ năm 1937 thi trong
164 trẻ sơ sinh yếu-tử có tới 72 đứa trẻ đeo các bà
mắc bệnh hoa-liệu sinh ra, nghĩa là trong 100
đứa trẻ yếu-tử thi có gần 44 đứa (43,87) do bệnh
hoa-liệu của mẹ mà không sống được.

Tại viện bộ sinh Huế giáo-su-Dalles thí-nghiệm
trong hồi 1933 – 1934, nhận thấy rằng cứ 100
phần sản-phu thi có 41, 45 phần ngó là có mọc
bệnh hoa-liệu.

Tại Hanoi, bác-sĩ Mậu nghiêm ra rằng cứ 100
sản-phu thi có 35,5 phần mắc bệnh hoa-liệu.
(Tại Lô-nô-ni là nước bệnh hoa-liệu hoành-hành
nhất châu Á số sản-phu mắc bệnh hoa-liệu chỉ
cố 14%, là đúng).

Đó là ảnh-hưởng và kết quả của những « cuộc
vui dài tháng, trận cười suốt đêm » tại các « hộp
đêm », nhất là tại các nhà « chí em dưới xóm » là
nơi vi-trùng hoa-liệu vẫn được tự do hoạt-động
không bị ngăn cấm gì.

Mãi tối hôm trung juan tháng Août 1940, tại
thành-phố Thanh-hóa, mới có lệnh bắt các cô
đào khám bệnh. Đó là bước khởi-thụy của công
cuộc bài trừ nạn hoa-liệu cho nhân-dân. Rồi
đến thành-phố Haiphong. Ngày từ năm 1930, có
người hai ba lần lên tiếng yêu-cầu quan Đốc-lý
bắt các cô đào khám bệnh, song phong-tài yêu-
cầu ấy gần như không có tiếng vang. Mãi tới
mối đây, mới có lệnh bắt các cô đào phải mỗi
tháng hai lần khám bệnh, kể từ ngày 10 juillet
1942 trở đi.

Như thế kè-cứng hối muộn, nhưng muộn còn
hơp không.

Mong rằng lệnh khám bệnh cô-dao được thi
hành tại khắp nơi trong cõi Đông-đông; bất
luận nơi nào, hễ có cô đào là phải tuân theo
lệnh ấy.

VĂN-HẠC

SÁCH MỚI

TBCN. VỀ NHẬN DƯỢC MUỐN KHỎE (phương
pháp luyện tập thận-hè) của Đào v.v. Khang,
dày 180 trang, giá 1p, nhà Mới xuất bản

Xin có lời cảm ơn nhà xuất bản và giới
hiệu cùng bạn đọc.

CÁC « MỤ DẦU » NGÀY NAY

NHỮNG ĐIỀU
BÍ MẬT TRONG
XÓM CÓ DẦU

đá mỏ cõi dầu
và nuôi cõi dầu
như thế nào ?



bẩm la liệt mỗi người mỗi góc trong như cái
xác chết. Nhiều nhà, cõi dầu hòn đêm phải thức
mùa ngày còn bị làm các công việc khác như
đi gánh nước, nấu ăn, giặt dìa vì gặp phải những
bà chủ ác nghiệt và tiếc công.

Nói tóm lại các cõi dầu là những cõi vật ở
trong tac các bà chủ sai khiến. Nhiều bà chủ
dầu là trực lo quá đáng đến nỗi dùng các cõi dầu
ban đêm để tiếp khách mà ban ngày là đầy tờ,
con sen.

Sở dĩ các cõi dầu ngày nay sống trong sự áp
bức ghê-gớm như thế là vì đó không phải là
hàng cõi dầu kiếm ăn về tiếng hát, cầu ca và
cách tiếp đãi nhau nhẫn quan viên như xưa mà
toàn là một « thứ hàng người mua di bán lai »
trong tac các chủ nhà hát tham lam và vô liêm
sí.

Tưởng chúng ta cũng nên biết qua đến phuong
cách mổ tuyền cõi dầu ngày nay như thế nǎo mà
các « mụ đầu » đã ao nón được một hạng người
để cho họ tự do sai khiến đến thế. Ta nên nhớ
lại rằng cõi dầu ngày xưa phần đông toàn là cõi
đầu nõi, nghệ di hát múa day cho con, chí day cho
em; người trong làng trong họ day lán cho
nhau. Cũng có khi các nhà hát là nơi đã đào
trench cõi dầu nhưng cũng chỉ toàn là người
trong nhà, trong họ hoặc xa hơn nữa là những
con nuôi. Vì thế mà ta thấy nhà nào đó có người
di hát thì cả nhà di hát, sống về nghề hát, có
khi vợ hát chồng đón, có khi con hát cha đón,
có khi em hát anh đón. Và vùng nào đó có cõi
dầu thi con gái trong vùng cõi dầu người
làm nghề cõi dầu. Ngày bây giờ ở nhiều vùng
nhà quê ở Bắc hay ở Thanh, Nghệ, VĨA cõi
những làng mà phần đông con gái làm nghề di
hát cho đến lứa di lấy chồng mọi thời và có lợp
mái they vào.

Cách mõ các cõi dầu ngày nay của các mụ chủ-
dầu ở các xóm Khâm-thien, Vạn-thái, Ngã-tu-
sở... và ở các tỉnh Bắc-kỳ, hoặc phía Bắc Trung-



SAVON DENTIFRICE
EXTRA-DOUX
DE GOUT FRANÇAIS

AGENTS (ET) TUSON - PHANRANC
(ET) RISON. 146 ESPAGNE SAIGON
MAISON TONG-AN. 62.TIEN-TSIN.HANOI



Ảnh Trần đình Nhung
Gia-quát : một đỗ có dấu họng bết và...

kỳ thi khác hẳn Các mỗ dẫu có nhiều cách mỗ
cô đầu, chúng tôi chỉ xin tạm kể một vài cách

- 1.) Mua các con gái nhà nghèo.
- 2.) Nuôi các con gái nhà nghèo làm con nuôi
hay đây từ từ lúc còn nhỏ để rèn luyện cho
thành nghề.

3.) Lấy cô đầu của các nhà hát khic bằng cách
cho vay tiền

4.) Quyền đồ những đàn bà, con gái gấp cảnh
gia đình khó khăn hay lõi làng duren số.

5.) Quyền đồ những gái mái dâm (gái nhảy, gái
thanh lâu, ở các thành phố).

Trong 5 cách trên này, dùng được cách nào
tiện thì người ta dùng ngay, chí cốt sao cho đỡ
tốn tiền và được người ta thề làm lợi cho mình.
Nhiều chủ nhà hát vòi lương tâm lại dùng đến cả
cách lừa các con gái từ té hoặc có chồng hay
chưa thường có tình lăng man hoặc lầm lỡ một
vài lần. Hạng cô đầu mỗ bằng cách sau này,
lại cho là có giá trị hơn các hạng khác vì chính
hang đó là những nguồn lợi ráo lòn của họ. Nếu
họ khôn khéo quí quyết rỉ mà họa con gái nhà
tử mắc bãy thì họ đã không lốn tiền lại được
nhưng cô đầu tốt.

Sở dĩ các mỗ chủ đầu đạt được mục đích
trong cách lừa đảo quyền đồ hoặc mua bán
những gái vị thành niên hay đan tuồi liny
chẳng là nhờ có những tay «mỗi giờ» chuyên
sóng về nghề đó. Bọn mồi giờ có khi là những
kẻ đưa người đi ô, hễ thấy người nào sạch sẽ
để coi thi đẽ riêng ra đem bán làm cô đầu
cũng có khi đó là những kẻ thường lảng vang

đến các vùng nhà quê để
quyền dỗ gái auê hào hức ra
tinh; có khi đó là những
«mụ mối» chuyên mòn thay
đám vỵ chảng náo nát binh
với nhau hoặc gặp cảnh ngộ
éo le không thể cung nhau
trăm năm được, họ liều
dùng «tì đường mạt» để dẫn
những con gái từ éo đó vào
nơi hang hèm, noc rán. Ta
có thể nói hiện nay trong số
«cô đầu rوغ» ở cả xóm
binh khang một phần lớn
đều mỗ bằng những cách
quyền dỗ lừa đảo nói trên
đây. Kể viết bài này đã từng
thấy một, vài mụ chủ cô đầu
vùng ngoại ô Hanoi thuê hẳn
nhà ở trên các phố Hanoi để
dùng làm nơi tạm trú và
những gái mới tuyển được

chưa tiện đem ngay xuống nhà hát bắt làm cô đầu
Những nhà thuê dỗ họ thường gián dành là những
cửa hàng buôn bán hrặc làm một thứ công nghệ
gi. Khi mới mỗ được con gái họ cho tam trú ở
đây cho quen rồi dỗ dần sau. Thực bộn chủ cô
đầu và bọn mồi giới cho chúng là những tay
buôn người chuyên mòn không ném né gì đến
pháp luật cả. Từ trước đến nay ta đã thấy biết
baa vụ quyền đồ gái vị thành niên hoặc đã thành
nhân con nhà ở lề ra trước pháp luật. Những vụ
đó ta thấy nhân nhân dâng trên các báo không
mấy ngay không. Tuy bọn này mỗ kia ra tòa
thường bị trừng phạt rất nghiêm nhưng hết bọn
nhà lõi có bọn khác, hặng người sống về cái
ngòi «buôn thịt bán người» không bao giờ tữ
tiết hồn được. Thực là một cái ung đợc cho xã
hội.

DẠNG IN

VIỆT-NAM

CỘ VĂN-HỌC SỬ

TÁC GIẢ: NG-DÔNG-CHI - TPA của TRẦN-VĂN GIÁP
LỜI BÁT của HUỲNH-KHƯ KHÁNG

500 trang toàn những tài liệu văn-học rất quý, soạn theo một phuong
phap rất khoa-hoc - Giá: \$50

AI gửi mua trước ngày 1er Octobre 1912 sẽ được trừ 1/-
và không phải trả tiền bưu-phí - Thư và tiền gửi về:

M. Le Directeur
HÀN-THUYỀN XUẤT - BẢN-CỤC
71, Rue lién Tsin - HANOI



Ảnh Trần đình-Nhung
Khám-thiên : một đỗ có dấu họng nhất.

Mấy năm trước đây, khi Ủy-ban bài trừ nạn
mỗi dâm và nạn hoa liêu hội Quốc-liên phái đại
bêu để xử ta điều tra về nạn mỗi dâm và nạn
buôn người, các đại-biên đô đã chủ ý đến vẫn
đè do. Ngay trong cuốn sách «Nạn hoa liêu ở
ngoại ô thành phố Hanoi» bác-sĩ Joyeux và quan
Đốc-lý Virgilli cũng đã nói đến việc này.

Cũng vì cách tuyển mỗ cô đầu theo các phương
pháp pháp luật như thế, nên cái nạn cô đầu
không những gây ra «ai «nạn hoa liêu» rất nguy
kịch mà còn đem đến cho xã hội này nhiều cái
tệ hại.

Cách đào tạo cô đầu đó đã gây nên một hạng
cô đầu không xứng với cái tên đáng yêu của nó

ĐÃ CÓ BÁN :

Nhà bên kia

Truyện tâm lý của Đỗ-ĐỨC-THU giá 0\$65
Đọc xong cuốn NHÀ BÊN KIA của Đỗ-Đức-Tau, các
bạn sẽ phải ngảm nghĩ hằng tháng, hàng năm về
thế sự. Các bạn sẽ có thêm rất nhiều tư tưởng lạc-quan,
hay chua chát về đời người. Thật là một áng
văn-chương tuyệt-tác, mà đã là người có học thức
thì không si có thể qua.

NGƯỜI THỢ RÈN

8/ech Hoa Mai sô 23 của Nam-Cao giá 0\$12

VỐ-ĐÉ

Hoa Mai sô 24 của Sứu (Nguyễn - Ngọc) giá 0\$12
Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

nữa Vi có hạng cô đầu không
phải là cô đầu nén/cách đối
đại và nuối cõi đẽu của các
chủ nhà hát hào giờ cũng rất
khác trước. Hạng gai mãi
dám hận thuế đó đã không
được săn [soc] đến sức khỏe
đến các thứ bệnh lặt-lại
còn bị bạc dài và coi như
hạng đầy tờ chí khác bộ cánh
bên ngoài.

Từ cách ăn ở cho đến
cách lối dãi của ban chủ
đầu phực không có ai có
thể tưởng-trưởng được. Các
cô đầu bi bạc dài như thế
nên bất đắc dĩ phải tiếp
khách thêm, để kiếm «bồng
ngon».

Điều đó, ai cũng có thể
biết rất rõ ràng. Các quan
vén trẻ tuổi, ngoài những giờ nghe hát ra,
và thường thường là vào ban ngày vẫn xuống xóm
rủ cô đầu di chơi

Cô đầu lại còn phải vay tiền của chủ đẽ sium
quần áo và ăn uống. Món nợ của các cô đầu, nếu
cô nào không gặp được tinh nhâp hay một quan
ra tay tế độ trả giúp cho chu-cre ra thì không
bao giờ hết. Cô đầu càng di hót lâu thì đồng
ngay cảnglon thêm có lùi đi lấy chồng nợ hàng
ngàn bạc. Phần nhiều cô đầu bắt buộc phải
ở trong nhà hát suốt đời, lúc có tuồi không thể
làm cô đầu được nữa thì dành giữ chức quản-gia
hay yú bô trong nhà mụ chủ.

Vài năm gần đây, vì thi hành luật lao động ở
xóm binh khang các đỗ phái có sở và các
chủ cô đầu phải bắt buộc trả lương cao cô đầu,
nhưng luật đó chỉ thi hành trên mặt giấy đẽ che
mắt các nhà chuyên-trách, thực ra thi cách đổi
đai với cô đầu vẫn nguyên như trước.

Bác-sĩ Joyeux đã nói: «Các xóm cô đầu ở
ngoại ô Hanoi là những cái ổ vi-trùng hoa-liêu
rất nguy hiểm và những vết làm ô-uế cho nền
quốc-minh của nước Pháp xú này».

Thực thế, các xóm cô đầu không những hại cho
vệ sinh chung mà lại còn là những nơi chứa bết
bao sự bất công, hè lạm, vô nhân đạo và phạm
vào pháp luật.

Muốn trừ cái nạn đó phải trừ tận gốc nghĩa là
phải đặt hẳn một thề lê rất nghiêm nhặt cho việc
tuyên mỗ cô đầu và cho các nhà hát.

FÖNG-LAM

Đèn hàng Trống phải chăng thò một ca nhì tài sắc, đã làm cho hoàng hậu nỗi cơn ghen



Đèn hàng Trống? Đèn Đông-Hương? Đó tuy không phải là một từ-quán nguy nga, điện dài tráng lệ, nhưng hẫu hết các người có óc thương-qui đều nhận là một linh-tich, hàng ngày lũ lượt kéo đến lễ bài kêu cầu, nhất là hai ngày sóc-vọng hàng tháng, số người đến hương hoa đinh lê có hàng trăm hàng ngàn người.

Mỗi thoạt nhìn bốn chữ viết trên bức biển hoành treo trước đèn: « Khiến thiên chi muội 優天之妹 » nghĩa là: « vi như em gái giòi », khách qua đường biết ngay đèn ấy thò một vị nữ thần.

Theo lời tục truyền vị nữ-thần ấy họ Nguyễn, tên là Thị-Muệ nguyên là một hoa-khôi trong xóm Bình-khang, đã từng nổi danh tài sắc một thời.

Cũng như phàn nhiều các thần-tich khác, về niên-đại và thân thế sinh-tiên của vị Đông-hương thần nùi này không có bản sách nào chép lại, người sau chỉ bằng những lời tục truyền dầy vẻ hoang-dưởng. Ngoài ra, chỉ có hai thuyết do một vài cố-lão kể lại, còn có cách vẽ nhân sự.

Hai thuyết đó chẵng rõ có quả đúng như sự trạng của lòn thần không, nhưng chúng tôi cũng xin thuật cả ra sau đây, để chất chính các bậc cao minh, am-tuong-eo-diển.

Thuyết thứ nhất nói Đèng-Hương nữ thần nguyên là một ca nhì trong một giáo phường, về nhân sắc dã có vẹn yêu kiều diễm lệ mà về thanh âm lại có giọng uyển chuyển du dương. Năm 16 tuổi nàng đã nổi tiếng danh ca khắp kinh-kỳ. Cái diêm danh của nàng nhân dô lợi tới cửu trùng, vua cho triệu vào cung, đem lòng yêu quý lắm. Nhưng khằng may cho nàng, gấp phải bà Hoàng-hậu lại có lòng tham-dộc, e nàng được yêu yến mến, có ngày sẽ cuộp mất địa-vị của mình chăng, liền già ý kết thân, ngày ngày cho mời sang chinh cung trò chuyện. Thúc lòng phao bồi mưu giàn, người con gái ấy hỏng sa vào bẫy! Một hôm hoàng-hậu mời nàng ở lại dùng cơm chiều, cố ý đồ rượu cho nàng uống rồ say. Tới khi thức nàng đã say quá ngã lăn ra, Hoàng-hậu liền mặc sai mấy tên tẩm phúc ngay đêm tối khiêng nàng ra vườn hoa đào bỗi chồn sống, chôn xong san phẳng đất làm cho mặt đất dập dìu vết đi. Việc thảm sát này rủi bi-mật, sau đó các cung giám chỉ lầu vua là nàng bộ cung cầm lén trốn ra ngoài, không biết đi đâu. Vua dù lưọng tiếc ngòi vực, cũng không xét biết ra thế nào.

Cách đó ít lâu, hoàng-hậu bị đau nặng. Trước khi chết, bà vung đứng dậy, chạy ra vườn hoa để chỗ đã chôn nàng, tự mình lại kè rõ cái âm mưu đã hại nàng như thế nào, rồi hét máu nã ra mà chết. Bấy giờ vua mới rõ châm túng, xiết bao thương xót, rồi cho xây lăng và lập đèn thờ nàng ngay ở đó.

Tục truyền, nơi đèn thờ chật hẹp ở Hàng Trống bây giờ, tức là nơi nàng bị chôn sống. Đất tốt khi thiêng, đã làm cho tấm u-bồn của nàng ngày thêm linh-sáng, hương khói ngàn thu. Nghe nói một nhà cự phù ở phố đó,

trước đây định xin cúng một khoảng đất riêng ở gần đèn, rồi bỏ tiền ra rào ngôi đèn vào quanh trong, làm cho có vẻ nguy nga tráng lệ, nhưng nữ thần bảo mộng tỏ ý không bằng lòng.

Đó là huyền-thú nhất. Còn thuyết thứ hai?

Thuyết thứ hai nói nàng là người Màng Cụu lâu, một làng ở gần hồ Hoàn-kiem kia xưa. Vốn là con một bà trinh anh phật duyệt, lại có nhan sắc, nên khi tới tuổi cập kề, biết bao công-tử vuông tòn, ngấp nghé tướng đồng, rắp ranh bắn sét. Nhưng ngọc lanh còn đợi giá, mãi xanh không dè ai vào, từ năm đó hai chục tuô xuân, nàng vẫn chưa chịu cung ai kết nết đổi lứa.

Làng Cựu-lâu ở ngay kinh kỵ, con gái phần nhiều làm nghề ca-xuồng, từ khi khôn-biết, nàng đã tỏ ý khinh-bỉ nghè-ý, cho là một nghè không chính-thông, làm mất cả phẩm giá đáng quý của phu-nữ. Đã có chí ấy lại nhờ sinh được vào noi gia tài phot g-túc, không bi bách về sinh-kế, nên nàng được yêu-tâm theo như chí nguyện, chuyên việc và may canh cữ, lúc rồi lại theo dõi học tập búi ng-iên. Vì riêng có chí khi đó, nên phẩm giá của nàng lại càng cao.

Nhưng hòng-cuối với hồng-quần, heo gòi cũng như ghép-ghen triều cọt, nàng dang sống trong một cảnh già dinh-sach trong êm-dep, đất bằng hống nỗi sòng, sau một con già biến tài săn khánh kiệt cha già bị bệnh rồi tạ hế, còn lại một mẹ già ôm-yeu, sớm hôm chỉ trông cậy vào một nàng san-sóc phung-thờ.

Lý giải làm giao, đối với mẹ già, nàng thực đã hết lòng hẫu thuận, nhưng bà mẹ luối càng cao, bệnh càng nặng, hàng ngày thuốc thang cơm cháo, mỗi thui mồi iốn, trông vào sổ tiền kiêm được về nữ công quá ít ỏi, thường không đủ cung. Nếu chỉ cùi-thé, thì lẩn bồi h้อม sớm, chẳng tạm được qua ngày, nhưng con tạo vẫn co-cần, định theo đà dể thử gan người thiêu-nữ. Vì bệnh nặng lâu

ngày, bà mẹ lâm vào chứng bất-trị, muốn được chữa khỏi, thuốc thang phải ốn hàng trăm. Tiền lurg không có, nhưng không lẽ chịu bỏ-tay, ngô biến phải tòng quyển, nàng đánh bài lắc mìn vào đám bụi nhớ, theo các bạn gái người làng, kiếm ăn vê nghệ-senh-phách.

Vốn đã được nhiều người dè ý, tối nay lại hiện thân trong xóm Bình-khang, già rgoc cảng treo, pí-âm người cang-trong. Nhung với một nghề mà nàng đã sẵn lòng khinh-bi, nên dù hằng ngày ở trong làng son-phân, nàng vẫn rieng mang một chí nguyện, và quyết giữ cho tấm thân được tuyê sach giả trong. Được hơn hai năm, mẹ già nàng đã cung lục qui tiên, nàng cũng xuất giá đầu phật, trú-tri ngay tại chùa làng, sống lâu 75 tuổi mới mất.

Tại thế rồi, nàng hiện linh nhiều lần, nhân dân mây xá gán dò thường khi đặt dan cầu kinh, vè sau lập đinh Đông-hương dè thờ.

Tục truyền xưa kia Một năm gặp ngày thán dán, dân làng có dem cõ dâu kát-thờ, một cõ dâu-gâng hòng hắt đồng ngã lán ra me man bát tinh, rồi thần ta khâu vào một bà trong lèng phan bão rằng: Từ đây vè sau, nếu còn dem dão hắt tói đây, tức là làm đê-le vè vó ta, ta sẽ vội chết! Có lẽ vì câu chuyện tục truyền ấy, mà từ xưa ở phố hàng Trống một khu ở dưới quyền thống-trị của tữ-thần, Lé có việc giùi mùng, không ai dám bày cuộc hắt cõ dão. Hai mươi năm trước đây, một nhà buôn nợ mờ cửa hàng ở phố ấy, nún có tiệc cưới con gai, đón cõ dão hắt mùng, chẳng bao lâu buôn bán bi thất-bại, người ta nói đó là bi thần ám phạt vì đã vô tình can phạm vào điều cấm kỵ của thần.

Cho được lõi lòng ôn kinh hồn nưa, trong các thứ hương hoa tinh-cứng, riêng cõ hoa huệ không ai dám dung đến bao giờ, vì tên hoa trùng với tên húy của nữ thần vậy.

SƠ-BẢO

(Inhat theo lời bạn Đặng Định)

GIÁ MUA BÁO		
Mỗi năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Mi-lao	10,00	5,25
Nam-kỳ, Cao-môn	12,00	6,25
Ngoại quốc và Cộng-sản	24,00	12,00
Mua báo phải trả tiền trước		
Mandat xin de:		
TRUNG-ÁC CHỦ-NHẬT HANOI		

ĐÃ CÓ BÁN:	
KÈ ĐÈN SAU	
Tâm-ly tiêu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG	250 trang — giá 1\$50
Nhà xuất-bản ĐỎI MỚI 62 Hàng Cót, Hanoi	

Lần này đèn lurret ngài trung sò Đông-Pháp

GIẾNG CÔ TÂM

Ở Ngã Tư-sở có một cái giếng bỏ hoang. Không ai ăn nước giếng ấy. Vì người ta bảo giếng ấy có ma. Nhiều người quả quyết nói rằng một đêm sáng trăng lờ mờ đã thấy rõ ràng một người đàn bà sờn tẻo ăn bát trong lóm lốp di chuyển tha ở phía đồng hoang khi tới giếng ấy thì biến mất. Có người lại nói rằng những khỉ كان khuya thanh vắng, thường nghe tiếng con tiêng hót vang-vang từ dưới giếng đưa lên. Lại có người kể chuyện rằng một đêm tối trời mưa phun gió lạnh, qua giếng thấy rõ ràng một người đàn bà bận đồ trắng nằm sờn suối trên bờ giếng, khi thấy bóng người thi lẩn tẩn xuồng; thường là một vụ tự tử, nhưng ngày hôm sau tới nơi chẳng thấy gì, các bão cũng không thấy dâng lên từ giếng. Nhất là các cô dâu ở Xứ Ngã-lu kinh hãi chayen nghe đến khiếp. Chỉ Cúc ngày nọ sau mấy cơn sốt nóng mê man, liền vùng tró dậy như người khỏe mạnh, nhất địnhчин chủ nhà hát cho ra giếng tắm, kéo lồng thấy nhôp khổ sở vô cùng. Đào Lan người vừa có xác có thành, tình nhân nhiều, dò vang lầm, sung sướng như trời, thê mà tự nhiên vỗ oõ dâm dâm xuống giếng lụt từ mây nấm trước. Người ta bảo Loan bị ma rải xuồng giếng. Chính thế, Đào Hà, ở Ngã-lu, đang sấp nhảy xuống giếng thì có người cứu được, và Giếng ấy, người ta quen gọi

nhà nằm liệt mấy ngày bàng hoàng hoảng hốt như người mê sảng, khi tỉnh táo như thường kẽ lại cho chí em nghe rằng hêm ấy dào thấy rõ ràng có một chị mặt coi rất quen tên rủ di chơi, dào ẩn bận diêm trang xong đi theo liền. Đến cửa một nhà rất nguy nga lộng lẫy và sâu thẳm thẳm mải bằng một phô thi người chị em nó bảo đó là nhà mình, mời khuôn môi vã lôi kéo Hà vào chơi. Giữa lúc ấy thi trong nhà có tiếng nhã nhạc và tiếng ca hát nói lên, nghe thật nồng nuột mê hồn. Hà thấy như tiếng đàn ca có sức gi uyển rũ minh rũ mạnh, nàng toàn từ chối không vào, nhưng lòng cứ nè nang, e lệ thê nào không nỡ. Vừa khi Hà bước một chân vào cửa, thi thấy một người nằm cõi lòi ra, rồi từ đó cùi mề man như người ngủ say không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trong phòng nhà hát như một người ốm, trong tri cù hoang mang không nhớ rõ điều gì. Sa nghe mấy chị em khuyên can, an ủi và chê riết, bấy giờ nàng mới sực nhớ ra là mình bị ma đem, suýt nữa thi dám dâm xuống giếng, uồng mạng. Đó là chuyện cũ từ non chục năm qua. Tới nay, người ta bảo rằng mỗi năm ít nhất cung có một người đàn bà đâm dâm xuống giếng. Và bảo hàng ngày vừa mới dâng tin một cô dâu tự lùi ở giếng ấy.

là giếng cô Tâm, và bảo chính cô Tâm là ma giếng ấy.

Cô Tâm là ai?

Cô Tâm là tên một dào hót trú danh hời mấy chục năm trước ở Ngã Tư-sở vậy. Đầu ca thành ca xác, cô Tâm đã từng nói dài lùng lẫy một thời, một tay cõi cát quan tới năm ba nhà hát một lúc. Hồi ấy có cung oanh liệt trong xóm Bình-khang ngang với các chị Đ. chị H. chị N. ngày nay. Ngày có ngón xoay tiền và thuật làm mê người, thi có lẽ có cõi giới hon các chị này một vội bực. Người ta kể chuyện rằng hồi ấy Tâm đã làm sát nghiệp nhiều tay phủ phu. Và có ới năm bảy anh ký sở công, sở tư thụt két và ngôi nhà pha vê thành sáu của Tâm. Rất dỗi có mấy anh quan viên si tình đã đám tự tử hoặc vì bị Tâm tình phu, hoặc vì không lấy được Tâm. Tâm bấy giờ là cái mộng đêm say của bao nhiêu trái tim si khách. Một ngày ười của Tâm, có sinh đã phải mua bằng cả một sự nghiệp tay đánh.

Nhưng bỗng một ngày kia, Tâm dâm ra dò người. Nàng chạy khắp cảnh đồng, ngồi vạ vật các ngã ba đường cái, hết xé áo xé quần rách tuơm như buom bướm lại ngồi khóc hu hu. Khóc khóc, nàng lại cười khanh khách. Có khi nàng lại nặng lời chửi mắng những quan viên. Lại có lúc nàng ba gắp ai cũng nhện là nhau thì cũn nói viên vông những chuyện dàn dàn.

Những người đứng dàn bầy giờ kiêng không dám gặp Tâm e bị xấu hổ vì những lời lẽ diễn rõ của nàng.

Có người bảo nàng bị vợ con quan viên bỏ bùa mê bà đòn. Lại có người bảo oan hồn mấy quan viên vì nàng tự tử về ám ảnh hành hạ nàng. Cũng có người bảo nàng bị vua mâu cơ dày, vì trốn đồng trốn linh. Chẳng hiểu thuyết nào đúng. Chỉ biết rằng có một ông lang người ở Hải Dương chữa giúp nàng khỏi bệnh điên rồ ấy, nhờ một anh kép dàn đưa về giời thiệu.

Rồi sau đây nàng thấy cháu cảnh Bình khang, có lẽ tự xết thấy rằng sau một hồi bệnh tật điên rồ, nàng đã mất hết cả thành giá trước kia.

Vốn liêng tòng sót lại chút nào nàng thu xếp lại rồi kết duyên cùng một anh kép, tuy nghĩ rằng dù sao là làm đỗ bao phuong cũng phải dành một phương lấy chồng» và như phuong ngón dỗi nói, chỉ lạy anh kép dàn, thi to - duyên may mới được «bèn cõi hì». Vả chăng cuộc tình duyên này cũng là một cách đòn báo đức. Anh kép này — quả mắt tên — chính là người đã dồn thiêng linh Động về chữa cháy cho nàng lành mạnh. Cảm cái ơn tái tạo, nàng nghĩ chỉ có cách lạy chàng làm chồng, thi mới trả được tình sầu nghĩa nặng.

Hai vợ chồng hàn nhau, định làm lại cuộc đời. Cái đời xứng-ca võ-lại, anh cũng như ãi dẫu chán ngày và thấy nó nhẹ nhõm bần thiu, chàng

lương thiện chút nào, nhất định quăng dàn, vắt phách, tu giã nghề nghiệp xưa và rơi phèn hoa bụi bặm.

Anh chỉ giắt nhau lên một tinh đường rừng thật xa, để tránh những cặp mắt iờ mò và nhất là dè xa các bắn cài thế giới ti tiện truy lạc nô dãi tui phái mất hẳn một nra đời người của cặp uyên ương đúng tuổi. Anh chỉ nhất quyết phen này vượt lên cái thế giới thuần luồng.

Lần ngòi nói nước trong ngọt tháng trời, vợ chồng có Tâm lên tới Sơn-la, bỏ tiền



ra mua lại một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Nước Sơn-la, ma Vạn-bú, xưa nay nó có từ ai? Chẳng bao lâu hết cõi đồng sét ngã nước lại dến vợ. Thuốc thang chán mà không dứt bệnh, sau vợ chồng nghe người ta mách, mua thuốc phiện bút mồi ngày một lần, thi bệnh mới lui. Thuốc phiện ở đây giá rẻ như bèo, nên mỗi ngày bút một bút, iốn kém cung

Hoa Mai - Phong

biểu hiệu vẻ đẹp quý phái.

Hiện nay có tiếng nhất của ban gái.

N° 7 Hàng Quạt — Hanoi

chẳng bao nhiêu. Nhưng cửa hàng vắng khách, thu vào thì ít, tiêu ra thì nhiều, chẳng bao lâu vợ chồng đều biếu cái nghĩa thực-tiễn của rau cải ngón «ngòi an nui lở».

Chẳng lẽ bỏ tay chịu chết trong vòng túng quẫn, cùng bát đũi dì, vợ chồng lại phải rờ đến cái nghề nghiệp xưa. Anh sẵn sàng, chỉ sẵn phèn, giũa nơi rừng xanh núi thẳm, tưởng cũng có thể tạm sống cho qua ngày.

Thế là anh chilai quay về, mở nhà hát khốn nạn, cái cảnh nhà hát ở chốn sơn lâm nó thật tiêu điều như miền rừng thẳm! Quan viên cõi quanh di quẩn lại có mấy ông phản lò sú, mấy ông cai đội lính khổ xanh. Còn thi bao hết là người Thủ chưởng biết gì là cái thủ tao nhã của dịp phach cung đàn.

Hai vợ chồng, nhung con đón đòi thuở nhau nhô với nhau chán, thường lai sinh chuyện cãi vã với nhau. Lại giãng đói bě túng tiền thi hay câu. Thành ra chẳng hôm nào là trong gia đình chẳng xảy ra fit nhất là một cuộc cãi lộn nhau. Rồi mỗi ngày kia, anh kép tức mình đáp lại những lời mỉa mai lão hồn của Tâm, thẳng tay tặng nàng mấy cái doc tần thèm tim cõi mình mày. Nàng bù lu bù loa khóc lóc như mưa. Từ đây nàng chỉ nuôi có một ý định bỏ trốn trở về Hanoi. Díp đầu may mắn, có mấy ông quyền đồi về miền xuôi nàng bèn lên theo xuôi Hanoi.

Tâm tái hồi Ngã Tư-sở, mà chẳng mấy người hay, nhiều

chị em bạn cũ gặp nàng cũng
ngó mãi, mới nhận được mặt.
Nàng gầy vòi xanh xao nhu
kết ngả, nướu lâm ngây, môi
thâm cổ ngâng coi mà phát
tổn. Chỗ g còn là cái Tâm
tai xác ngày xưa. Vì thế vào
nhà hắt náo, dù là nhà bạn
cũ, Tâm cũng bị người ta
chấp tay vái, không đón
dung. Nhóm nhà thây hỏng
Tâm gần tối nơi là đóng
sập cửa lại. Mọi người đều
biết Tâm nghẹn rãng, gõ
cửa như náo là vay tiền nhà
ky dề mua « con den » mà
thôi. Vì nhà náo cũng cho
Tâm vay itra một lần
rồi, ai có thừa tiền
mà « cung phung »
nàng mài được? Tâm
cũng biết phận, trước
còn sĩ diện nói là vay
sau thì nói bằng lè
xin tiền để hút.

Kết cục, đôi con
đôi thuộc, Tâm phật
ởm, mỗi ngày một
nặng thêm, sớm chiều
lẽ từng bước xin ăn
đè cầm hơi, bệ bạc
như con mè ăn xin
thực-thu.

Khách qua đường ghê tởm
ngoảnh mà đi, không ai
muốn thi cho con ăn mày
nghịeni hút lấy một đồng
cơm đồng cháo. Tùi thân tui
phận, Tâm liền bò ra nằm
trên một cái giềng giữa cảnh
đồng, có ý gian ác binh thủ



nữ mới hút điếu huốc cống.
Nàng thấy xung quanh nồng
anh Ám, anh Tham anh Phản
đến là động, người thi đài
mạng nàng, người thi cười
nói vui taraf, kẻ thi chửi
mắng nàng thê thảm. Đó toàn
là nhau tình cũ của ràng và

CUỘC ĐỜI MỘT THIẾU NỮ

một cuốn chuyên rất cảm động của BÔNG-LIỆU
Các bạn thấy tất cả những nỗi sầu ấy, của một người đàn bà, những sự hy sinh to tát của một người con, một người tình với người yêu... Xem, đến cuốn truyện này thì tất cả phu nữ đã... tăng phái khà sô đều thấy mình còn sung sướng hơn nữa... kể ở đây. Sách in rất công phu. Trên 100 trang, đặc biệt 070

Còn rất ít : ĐOÀN TRƯỞNG của Đông Liệu viết cùng Phương - Châu
Á - CHÂU đã ra gần 100 thứ sách hay đủ các loại, lấy Catalogue kèm timbre \$05

A - CHÂU ða ra gần 100 thứ sách hay đủ các loại, lấy Catalogue kèm timbre 0\$05

dâ-vi nàng mà uống mặng.
Nàng phát sợ lên, người nóng
bừng như mờ, uống một chai
rượu mạnh. Nàng chắp tay
van xin hết lời, nhưng bọn
kia vẫn không tha cho, nhêu
nhâu xùm lại quanh nàng,
như muốn giết nàng vậy.

Oan hồn hồn hiện chặng?
Tạo nên nghiệp chướng thi
phải chịu quả báo chặng? Hai
nhân nhân hại u? Ta là
người có tội u?

Nàng càng nghĩ càng thấy

Như trông thấy thần chê
gió cái lèm lớn tuồng sảng
loáng định lấy đầu
nàng, nàng bết lèm
một tiếng ứ ó nhu
tiếng hú hồn, rồi
ngã ăn xuống dày
giêng, lúc nào không
ai biết.

Ngay hôm sau
người ta thấy lập lò
mặt nước một cái xác
đàn bà liền đi tìm
nhà chức trách. Từ
dãy giang ấy bị hó
boang.

Và gọi là giếng cát
kém cát phản bội với chúng
giếng nước lành lặn khác.Rồi
người ta thường kèn niêm
chuyên tỏ rằng giếng ấy có
ma.Và tới nay, giếng cát Tám
vẫn còn là cái mồ chong của
những dèo quenng bạc mèo.

LÊ HÙNG PHƯƠNG

NÓI CÓ SÁCH, MÁCH CÓ CHỨNG

CÔ ĐẦU NGÀY NAY LÀ CÁI QUÁI GÌ ?

3) Cô dâu là những người đàn bà con gái có tiếng là trung tình (cái trung tình đã được kể vào phong dao) nhưng người ta hằng thấy những cô bợm bair và phản bộ.

(Tiếp theo kỳ trước)

Có dấu bắt nhá bị quan viên bóp cổ dính
cho mấy cái tát

Sáng 15/11/1978 một dàn rượu đê đơn trình nhà chức trách xin can thiệp cho về vụ một quan viên đêm hôm trước đê thị xuống hố cõi đánh rát đau.

Theo lời Lê-thị Minh người xã Đọi-son (Duy-tiên) hiện làm đào rượu cho Mme Lê-thị-Chúc tết cát Chúc ở nhà hát số 32 phố Bùi Phủ-lý thì khoảng chín giờ đêm hôm 14 tháng 15 Juildet trong nhà có đương có 2 quan

4) Cô dâu không phải là những yêu tinh dắt díu
người ta vào con đường tà - dâm, nhưng nếu
có cơ hội, nhiều cô cũng có quyền rủ ngườ
ta xuống cái hố truy lacz, kể cả những ông s

Quả lang đang hái có đầu
I.—Hồi 10 giờ tối quả ông huyện
đang được tin báo tại nhà thị Cà, chủ
số 86 đường Tàu-bay (Ngã iú-sô cò
sự đang dân trống, liền cùng
bắc (ý chừng là vật kỷ niệm của tinh nhân)
cả hai đều khai tu-tại chùa Tô-hoàng Bạch
mại. Vì thứ ba tên là Nguyễn-văn-Vạn 3
tuổi, quán xá Trung-quang, huyện Văn-gian
tỉnh Bắc-ninh, tu-tại cù-la xã ấy.

bón, nhà sư đang sấp
đóng lụt-sư Phượng đập ô-tô tới hợp lực với
lý-trưởng sở tại áp vào khám thi thấy 4 nhà
sư, người mập-mẹp, vân quấn ô-nâu, hai
người đang mắng hòn chiec bắn đèn ở
cái sập giữa nhà; một người đang dập trống,
một đang kẽ vai tri-kỷ với một mồi nướng...
Nhà chuyên trách liền làm biến bản. Khám
người các sư, thì vị thứ nhất tên là Nguyễn-
văn-Tiết 31 tuổi, đeo thêm chiếc thẻ đeo tén
Lại-Hải 25 tuổi quán Bạch-mai, Kim-liên Hả-
đông, và một cái ảnh chụp nhà sư mặc Áo-
phục, một cái ảnh thiếu-nữ chụp nửa người
(ý chừng ảnh người yêu). Vị thứ hai là Phạm
văn Phẩm có thẻ năm 1940, 32 tuổi quán xã
Tу khot, huyện Thanh-trì Hà-dong, đeo
thêm một cái thẻ nửa đền tên là Đỗ văn Thuận
20 tuổi quán xã Đông-kết phủ Khoái-châu
Hưng-viên; trong túi lái có một chiếc khay

Kỳ và bốn nhà sư đều bị giải huyễn để xét.
B. M. số 85 (24-7-41)

B. M. so 85 (24-7-41)

5.) Cô dâu ngày nay là những người đàn bà con gái có cái nghề rất cao quý đáng bảo tồn nhưng nhiều khi người ta thấy nghề ấy cũng chẳng khác nghề ma cô, mẹ min:

Một thiếu nữ bị giỗ làm cô dâu ở Ngã tư sở M. Nguyễn Văn L... làm việc tại sở Cảnh nồng nhà ở số 20 phố Hàng Või có nuôi một cô cháu gái là Nguyễn Thị D... Hôm kia D. mất tì hỉ cùng với đứa ô là Thị Gái với số tiền năn chục bạc.

Tình cờ hôm qua người nhà đì làm thi gặp cô D. cùng đứa ô gái vớ, một người đàn bà nữa đi lăng vắng ở bến tàu thủy. Khi người nhà đến nhận cô D... thì người đàn bà đó lăng mất.

Theo lời cô D. thì hôm trước cô bị một người đàn bà giỗ đem đến nhà hát số 6 ở Ngã tư sở làm cô dâu. Ngày hôm qua là ngày cả hai có cháu được phép chủ chốt cho di chuyển lại phải một người kèm theo, khi đến bến tàu thì gặp người nhà. B.M. số 75 (11-7-41)

Vợ một viên tri-châu trốn vào Saigon làm cô dâu

HANOI. — M. N. t. P. Nguyễn Tri-châu, nhà ở 294 bãi Phúc-xá hạ vừa có đơn trình báo chuyên trách người vợ ông là Phùng Thị Tý bỏ nhà trốn đi.

Theo đơn của M. P. thì vợ ông còn có tên là thị Tiến tức cô Châu, bán hàng rau tây ở chợ Đồng-xoài, đã trốn nhà đi từ sáu giờ sáng hôm kia và theo một người đàn ông mà ông không biết tên, dù dỗ vả làm cô dâu với một người đàn bà là thị Tem tức Hoàng Kim mòi ở Bắc vào Saigon mò nhà hát ở phố Pellerin. Thị Tý này hôm lấy cấp 100p. cảng nhè ứn quần áo mang theo.

M. P. kiện cả người đàn ông là măt kia và thị Tem tức Hoàng Kim quyền rự vợ ông. Nhà chuyên trách đang chờ tra xét.

B. M. số 121 (5-9-41)

Một cô gái 17 tuổi bị dỗ đi gán vào nhà hát GIA-LÂM. — Trước đây, ông Nguyễn Văn Truyền, ngụ ở bãi Phúc-lâm thuộc huyện Hoàn-long (Hà Đông) có dánh con gái là cô Nguyễn-thị-Mai 17 tuổi, một trận đòn đau.

Cô Nguyễn-thị-Mai giận cha và quát bố nha.

Cô dì vẫn vo trên các ngả phố Hanoi, một người tên là Thị-Xuân đến làm quen với cô. Thị-Xuân rủ cô sang Gia-lâm, và đưa cô đến một nhà hát ở phố Gia-quất. Nguyễn-thị-Phúc, chủ nhà hát này đưa cho Thị-Xuân 0p.50 và nhận cô Mai ở làm con sen.

Được ít lâu cô Mai lại phái sang ở với một bà chủ cô dâu khác là Đỗ-thị-Nhung, ở Yên-vien cách Gia-quất độ bốn cây số.

Ngày sau, cô mới được cha mẹ sang đón.

Gặp Thị-Xuân ở nhà bà Nhung Ông Truyền đã bưa Thị về tội quyền bà gai vì thành niên.

B. M. số 5 (20-4-41)

Không chịu vỡ làm cô dâu ở nhà hát hai cô gái quê khác bà trên tàu Kermé nên có người can thiệp hộ

QUANGYEN.—Đó là ngày Haiphong và Quảng yên «khanh» có dâu quả. Cô dâu đã không có tất nhiên nhà hát phải vắng. Mùa dã vắng thì chỉ còn có cách là ngồi yên mà hát sa mạc hoặc nhau ngồi sang cho đỡ buồn mòn. Đó cũng là nhờ ở phương pháp bài trừ nạn hoa liêu ở Haiphong. Các cô dâu dần dần đã phải di «vi-dit» nên nhiều cô đã giải nghệ để tìm mòi ứn quần áo mang theo.

Cho nên nửu lúc trước các cô dâu có bỏ ra năm, mười đồng «đón» một người rất dẽ. Nhưng bây giờ dù có bỏ ra hàng trăm cũng khéo lòng mà kiếm được.

Bởi thế nên sau bao nhiêu ngày nhà hát của đảo Ch. vắng khách.

Chẳng lẽ ngồi không mà nhia những cô phách móc meo néht trong ó kéo, đảo Ch. đã cùng với một bộat đồng nghệ vê vườn hoa đưa người Haiphong cạnh bến ô-tô, tìm một mực đê thương lượng giá cả.

Cùng với hai mươi phiô xe, một mạch xuồng tàu Kermé của hãng SACRI về Quảng-xien.

Tàu Kermé chạy gần đến Quang-yên hai cô vẫn không biết bỗng đảo Ch. nói: «Đây gần đến bến Quang-yên rồi. Hai em vê với chi sẽ không phải vất vả, chỉ dã mua guốc phi mả, guong lược cho hai em đây. Hai em sẽ được sung sướng!» Biết là bị lừa, hai cô òa lên khóc khiếp cho hành khách đi c' uyển tàu hôm ấy không nhín được cười. May lúc ấy có một người can thiệp và sau những can de dọa hai mươi kia dã phải bỏ mồi dê cho hai cô gái nhà quê được tránh khỏi cái nạn vào nhà hát.

(V. C. ngày 27-8)

...Bầu dộ...

HADONG. — Tại làng Ngọc-chục, phủ Hoài đức vừa xảy ra một vụ con dâu độc mẹ.

Nguyễn bà Nguyễn Thị Tiến 62 tuô, chồng

6.) Cô dâu ngày nay là những người đàn bà con gái lịch sự nhưng giá phải tiếp những quan vien ăn cắp, ăn trộm, du côn, dều cảng thì nhiều cô cũng không từ

Rút ví được 80\$ chia cho đồng đảng rõ ràng di hiat ài dè

Tối hôm vừa rồi ông Phạm-văn-Nhuệ ở Nam-dịnh vê Hanoi dập xé điện từ Ha-long ra đến Ô Chợ dừa thì bị quan giao rút vĩ trong có 80 đồng. Ông Nhuệ xuống huyện Hoàn-long trình dâ khai iô trong những giấy bạc bị mất có môt tấm giấy rách nhiều mảnh. Nhờ sự chỉ dẫn đó, một thám tử mới làm nên

là một viên cựu phó hội măt sém có ba con là: Nguyễn xuân-Bích hiện di Tân-hê-giờ, còn người con thứ hai là Nguyễn xuân-Thúc 37 tuổi và người con gái là Nguyễn thi-Hảo, cả hai người đều đã được mẹ dụng wă gă chông rồi.

Bác Thúc vợ mới chết được it năm nay, cách đây mấy tháng bác có lấy một người vợ ài dì o.

Xưa nay gia-dinh bác rất hòa thuận và dưng vào bậc giàu có nhất nhì trong làng. Nhưng từ khi bác lấy người vợ ài dâu về thi trong gia đình xẩy ra nhiều sự bất hòa.

Không rõ có phải là nghe vợ sui dụ, đám vây đây, bác có đòi mè cho bán chiếc nhà ngôi mà mày mẹ con đang ở. Bác bị mẹ cù tuyet mà mảng et tri hậm tè.

Mọi khi cả nhà cùng ăn cơm nhưng hôm nay bác cùng đứa con nhỏ ăn trước rồi bỏ đi. Người mè dây thấy cơm thôi sẵn, vô tình dem ra ăn.

Xong, vào khoảng 11 giờ, bà cụ hấy trong người chống vắng khó chịu. Rồi đến trưa thì bà cụ thở hơi cuối cùng sau khi đưa vào bệnh viện.

B. P. số 5216 (2-9-42)

công obuyen. Thám tử dò hỏi thấy có một người xe đang cầm tờ giấy nát kia di dời bên tóm lấy vẩn hỏi. Người xe này bảo của Ông Hoàng-văn-Hán vừa đưa cho. Hiển bị bắt dò cho Nguyễn-văn-Binh tức Côn nhà ở Lương-và chia cho hán và Bút tức Hải mỗi người 15 đồng.

Theo Hiển đến nhà hát số 30 đường Tàu bay quỷ nhiên thám rí bắt được Côn đang lái voi với mày dáo hát nhà này, trong túi hán cén mòn tiền 41p cùng các giấy má của Ông Nhuệ. Bị dẫn vê huyện Hoàn-long Côn thù nhận dâ rát vĩ của ông Nhuệ được 80 đồng để chia cho hai đồng đảng là Hiển và Bút mỗi người 15p, còn bao nhiêu hán đem di hát. Hiện Bút còng đang lẩn trốn. Nhuệ trước kia làm công lón xe điện.

T. M. số 81 (18-8-612)

HÃY ĐỌC

Vàng Sao

Văn xuôi của thi sĩ CHẾ LAN-VIỆN

In toàn trên giấy vergé bouffant giá đặc biệt 2\$50
NHÀ XUẤT BẢN TÂN - VIỆT — 49, TAKOU HANOI

SẮP CÓ BẢN :

TRIẾT HỌC KANT
của NGUYỄN - BÌNH - THI
DẠNG IN :

Triết học Nietzsche
«Tù sách triết học» TÂN VIỆT

Kết quả cuộc trưng cầu ý kiến của T. B. C. N.

(Tiếp theo kỳ trước)

1.) Ngày giờ số đông có đầu tư cách không kém gì phường lầu xanh, có khi lại nhũng nhiễu hơn.

Như ở các vùng ngoại ô, các cõi đầu tối đến ra đường lối kéo nhũng người qua đường, nói lầm câu khéo mời chào, khéo nào tại lầu hông & hàng ra kéo khách.

2.) Rất nhiểu người mong ước bắt cõi đầu đi khám bệnh lâm, vì rằng phần đông 99/100 cõi đầu mang bệnh tinh cảm, họ bày bá không hiểu vệ sinh.

3.) Chúng tôi quả quyết rằng nếu phòng vệ sinh nhất định bắt cõi đầu đi khám bệnh, thì một ngày gần đây, sẽ lọc được hết thảy nhũng cõi đầu ấy một cách màu nhiệm. Vả thanh niên mới đỡ được bấy nhũng bộ mặt nhẫn nhó, bỗng xanh, khó chịu vì mang bệnh kín trong người, các chỗ nhà thường lầm phúc mới rút số người đi được, rồi nghe cõi đầu mong trờ lại hò mày chục năm về trước.

Vân Hải

1.) Việc đi khám bệnh không phải là nêu hay không nên mà là một iệc tối cần về lẽ vệ sinh và vị tương-lai của nòi giống Việt-Nam. Vì mọi người biện nay ai ai cũng rõ cái kết quả tai hại của nhũng bệnh hoa liêu là thế nào.

2.) Lẽ tất nhiên, một khi sự khám bệnh là tối cần thi không thể nào lại chỉ một Saiphong là nêu mà mọi chỗ khác lại không. Vậy nên thi hành luật này một cách triết-dâng nghĩa là toàn cõi Đông-Pháp đều như vậy cả.

3.) Đặt lại nhũng giáo-phường, nghĩa là tổ-chức lại cho nghề

cõi đầu có một nền tảng chắc chắn, một trật tự rõ ràng để có thể tự họ trừng phạt nhũng bọn cùng nghề làm trái luật lè, à một việc cũng hay nhung chỉ đối với nhũng cõi đầu hát thôi. Nếu ví muốn cứu vãn giá trị của nghề hát à-dầu mà người ta không bắt họ đi khám bệnh, thi người ta cũng chỉ nên châm-chước cho bọn cõi đầu hát thôi. Vì tất cả tương-lai của nghề này cũng chỉ trông mong ở bọn này thôi. Còn đối với hạng cõi đầu rượu thi thề nào cũng phải bắt đi khám bệnh.

Hồng Anh (Phủ-Quý)

Việc bắt buộc « cõi đầu » đi khám bệnh, là một việc rất nên làm.

Sự bắt buộc « cõi đầu » đi khám bệnh, là một việc công ích lớn vây thi Hanoi hay ở đâu, từ Bắc vào Nam, bắt cứ chỗ nào kẽ co « cõi đầu » đều cần nên bắt họ tuân theo cõi.

Còn cái giá trị hình thức thi từ chỗ thanh tao họ tự hạ xuống đến bậc đê tiện. Mấy năm trước đây thi nhà hát đội thành dancing và gần đây nghề Nhảy bị sa thải thi ta có thể gọi nhà hát là nhà chứa đựng. Còn họ

những gái mãi dâm do được là cái đặc quyền hon nhũng gái mãi dâm chính thức là không phải cầm giấy và đi khám bệnh.

Hiện nay nghề đó lan tràn khắp moi nơi ở cả các chốn thôn quê. Nếu cứ để thế mãi thi rất có hại cho vệ sinh chung. Họ đã trở nên hăng người di giao rác vi trùng một cách tự do.

May thay chính phủ đã biết đến cái hại và có ý muốn ngăn cản nó lại bằng cách bắt buộc khám bệnh. Ở phủ huyên nào cũng nên có nhà thương cai quản bởi nhũng vị điều dưỡng tốt nghiệp, thi việc bắt buộc khám vi trùng một cách tự do hành được ở cả các nơi đó.

Về việc đặt lại nhũng giáo-phường là một cách nhiệm mầu có thể vẫn chưa được giá trị cũ của nghề cõi đầu.

Thanh-Binh (Pnompenh)

20 năm trở về đây, từ chủ cõi đầu, đến cõi đầu đều sống chất vật thiêu thốn nên làm tiền. Hai nứa nghề cõi đầu hiện giờ không như hồi trước, quan viên phần đông không như các cụ thuở xưa chỉ di nghe hát, mà còn mong nhiều cái khác hơn. Nếu di hát suông thi ít ai đi; cõi đầu đóng cửa, muôn giữ khách mà còn thêm được tiền thi làm luồn nghề « lầu xanh ».

Người ta mong ước cho tất cả cõi đầu đi khám bệnh là vì cái nạn cõi đầu truyền bệnh cho quan viên. C, đầu truyền bệnh nặng hơn là gái lầu xanh.

a) Nếu Sở Vệ-sinh làm ráo riết, bệnh phong-tình tự nhiên sẽ giảm đi.

Nghé cõi đầu từ giờ về sau không thể nào có hi-vọng vẫn hò, cái giá trị cũ về lịch sử được vì đời nay không phải là đời mà phần đông quan-vien

HUỐC NHÀ

Nhận-cảng trước phết
Bán buôn nhiều nhất.

Giá rẻ nhất.

ĐỨC - THẮNG

IMPORT - EXPORT

80 rue de Médicament, Hanoi
p. éditeur chimiques-photographiques—électricité—quincaillerie—machines divers

đến ngâm thở, rung đùi. Đôi nay muốn di chơi họ di một vài lần mà thôi, ít có thi giờ rung đùi như xưa.

Như vậy thi không thể nào nghè cõ đầu trở lại được như xưa. Mùa muôn như xưa, cõ đầu tự nhiên sẽ thấy cái dạ dày (estomac) lèp trước, vì it quan viên.

Nam-Giang (à Nam-dịnh)

1) Cần phải cho các cõ đầu di khâm, vì thật ra phần nhiều các cõ ấy chẳng khác gì mấy à ở nhà lá.

2) Không những ở đất Hải-phong mà tất cả Hanoi hay ở đâu cũng cần cho các cõ ấy di khâm mỗi tuần ít nhất là một lần.

3) Nếu Chánh-phủ đặt ra những giáo-phường thi nghè cõ đầu cũng có thể vẫn-hồi lịch-sử xưa, nếu các cõ ấy biết trọng nghệ-thuật và rèn tập cho được phần cao quý hơn.

Phat-Nhuong (Toucharam)

Muốn dão 150 cho nước nhà sau này, một lớp thanh niên xứng đáng, chung ta, nhất là các lão già ngày từ bây giờ đều nên đọc sách

GIÁO-DỤC NHÌ-BỘNG

cuốn sách giáo dục hoàn toàn nhất của hủ Đạo Phuong, bởi trưởng hội nho-công Hué. Có tựa tên quan Nguyễn thương thư bộ Quốc-dân giáo-đục: Phạm-Quynh Lé-cung Hanoi xuất-bản in toàn giấy thường bao, 200 trang khổ 18 x 24, giá 1500. Xem đãi muôn trước, kéo hát. Cò riêng - ột loại sách quy đồng bìa da nhâc vang giá 7500 và một loại bìa vải nhâc vang giá 3500 để dành cho các bạn yêu sách. Xem giá tiền đặt mua trước thi giờ. Các sách quý này sẽ là một tàng phẩm trang nhâc và hieu huu để các bạn mua tặng đối lúa tám hồn trong nhà cửa.

Edt. Lê-Cường 75 Paniers Hanoi

Muốn tránh cho thanh-niên sur nguy hiểm về bệnh tình thi không những phải khuyên can, mõ róng nhà thương chữa bệnh, mà còn phải trừ tiết tận gốc sự sinh ra bệnh ấy nữa.

... Thanh-niên bây giờ di hát thi chín phần mười là vi sác-duc, lạm sai cỏ ý nghĩa thanh-nhâc xưa kia di. Các chủ nhà hát vi sinh kế phải buộc lòng theo sô-thich của khách làng chơi mà mõ nhiều dão rượu. Nhiều dão rượu này chỉ mang danh là cõ đầu, họ đãi gãy ra bao sự tai hại cho thanh-niên cả về tinh thần lẫn bệnh tật, hạng áy mõi là bọn con-trùng đục khoét gãy gõnh nhất.

Muốn trừ cho thanh-niên đỡ hại thi chỉ có một cách là bắt các cõ đầu di khâm bệnh. Như thế tuy chưa hết ngay nhưng sự nguy hiểm mười phần cũng đỡ được năm bảy !

... Nếu việc này mà thực hành được khắp cả các nơi trong xír

Những người tri-thức, biết yêu cõi dẽ của văn-chương, hãy tìm mua ở các hiệu sách lõi :

Hai quyền sách mới phát hành của nhà xuất bản Luynn Lúu Vàng

TRUYỀN QUÉ

của TRẦN-TIỀU giá 1500

JESUS CHRIST

của Hiển Đức
Quyền sách thứ nhất của tổ sách «Những tinh-guong sáng»
tiêu thuyết hóa cuộc đời ắt cõi danh nhau kim cõ đồng tay. Giá 6000

thứ từ và ngắn-phẩm xin gửi về :
M. HÀ-VĂN-THỰC

49 phô Tien-Tsin, Hanoi

Bêng-duong thi thực hay.
Nếu Chinh-phủ bắt đặt ra những gáo-phường thi cõ đầu có thể vẫn-hồi lại giá trị hồi xưa lâm.

Lê-Tuy (Saigon)

Thấy các ngài nêu lên cuộc trưng cầu ý kiến ấy, tôi rất hoan nghênh, khâm phục, các ngài đã nghĩ đến thanh-niên như chúng tôi, vậy tôi rất ước mong các ngài khen Chinh-phủ bắt cõ đầu Hanoi di khâm vi-trùng như các cõ thanh lâu. Tôi rất sốt sắng đến vẫn đe thi này và ngóng tin các ngài làm việc được kết quả như ý tôi, vì sao ?? Thưa các ngài, tôi đây cũng là một nạn nhân trong đám truy lão, may linh tài đã muộn rồi.

Cõi Hanoi và Đông-duong này nõi, tôi rất mong cõi đầu đều bị khâm bệnh cả.

Nếu Chinh-phủ eo đặt lại những giáo-phường nghè cõi-dầu để vẫn-hồi giá trị về lịch-sử, tôi cam đảm là khõi lâm, các ngài ơi, vì cõi đầu bây giờ có như cõi đầu ngày xưa lõi.

Cõi (Hanoi)

Nên bắt di khâm lâm, vì rằng Chinh-phủ đã lưu tâm tìm thấy tim thuốc cho, như thế các cõi-dầu sẽ được khoe mạnh thi sẽ phát tài.

2) Nên cho khâm tất cả mọi nơi, vì chỗ ấy nên thi chỗ khác cũng nên. Lê phải chí có một thời, chư khõng có hai bao giờ

3) Không thể vẫn-hồi giá-trị-cõi về lịch-sử được, chỉ có tăng giá-tri mới thôi. Lõi vì sao ?

Tục lẽ cũ tôi xin lược kể :

Ngày xưa ở tỉnh thành thi có quán-ca, còn ở thôn quê thi có ký-trich, (Quán-ca, các bạn đọc những bài trên đã bết rò, dày chì xin nói về ký-trich)

Khi lâng nào dựng đám hát thi phải trú lấy một món tiền là một tám đồng trả lén để thi cầm-ca. Món tám ấy chia ra làm ba giải là :

Giải khõi-nguyên
Giải nhì
Giải ba.

Xong rồi dân làng đợi giấy cho ký-trich rằng ngày ấy có thi cầm-ca, có ba giải và mỗi giải là ngàn áy tiền. Tiếp được giấy của dân làng rồi ký-trich mới đặt giấy di mời các dão kép về đón-thi.

Dàn lâng chấm thi trọn lấy 3 đôi giải thưởng và 3 đôi dry-khuyết cõi thi cho tiền phòi tòn thiền.

Nếu Chinh-phủ eo đặt lại những giáo-phường nghè cõi-dầu để vẫn-hồi giá trị về lịch-sử, tôi cam đảm là khõi lâm, các ngài ơi, vì cõi đầu bây giờ có như cõi đầu ngày xưa lõi.

Thí dụ mỗi đêm hát được 10 hối túc là 10 quan thi 8 quan, giáo-phường chia nhau cho đầu từ dão kép cho đến dão đát chó; còn 2 quan giao cho ký-trich, và ký-trich lại còn được thu tiền nõi đám nõi. Hai số tiền này để xuân-thu té bả lõi.

Nếu khi nào té thi mời khách làng chơi đến chiêm bái mà riêng hát khúc: «Loan-Mai Hòng-Hạnh» để chầu lõi.

Còn thiền thi để nuôi lương bà giải.

Vậy tôi trộm nghĩ muốn vẫn-hồi-hội túc cõi thi lại phải theo tục lẽ cũ mới được.

Vũ-khắc-Thiệu (Nam-dinh)

1) Theo như tôi nhận xét : Lão-hồng với lão-xanh ngày nay lão-lon nhau.

Nguyên nhân tại quan viên di hát 100 người thi 90 là di tím nhợc-đục. Họ muốn khoe danh diện với bà con anh em, tự phu ta đây biết di nghe hát cầm

trống chờ. Song kỳ thực người ta nghĩ đến cái tình thấp kém nhiều hơn. Do sự tư-ich ấy nên chi nhà hát có đào hát thi bắt buộc phải có thêm đầu rượu, đào tiếc, có khi đào hát lại là đào tiếp nữa.

2) Rất các cõi-dầu trong nước di khâm vi-trùng là một tin đáng mừng. Toàn thê dân chúng ca tụng tán hành Cao được vậy, thứ bệnh di hại là phong-tinh mới mong giàm bớt được, thanh-niên mới mong cường-tráng.

3) Nếu Chinh-phủ bắt đặt lại giáo-phường thi nghề cõi-dầu không cần thường thức câu vẫn-gõn đòn mà chỉ cốt pha, cốt gõ. Sở thích của phan-danh quan viên nõi thế, nhà hát muôn «sóng» phai mõ trong đám con sen con đỗ để làm cõi-dầu rượu hầu hạ các quan.

Bởi vậy lão-hồng với lão-xanh, bây giờ chẳng khác nhau chút nào.

Đa số thích cõi-dầu phải di khâm.

Cõi-dầu phải di khâm chưa chắc bệnh phong-tinh sẽ giảm đi, thanh-niên đỡ truy-lac. Bởi vì người ta không bỏ buộc khách làng chơi một điều gì cả, thi cõi-dầu di khâm vẫn di khâm, quan viên đỡ bệnh vẫn đỡ bệnh.

Tôi tha thiết cầu mong rằng người ta muốn bảo toàn sức khỏe của khách làng chơi thi ngoài việc cõi-dầu phải di khâm các quan viên cũng phải có giấy chứng chỉ tỏ ra mình là người vô bệnh.

Nguyễn-phúc-Nghiệp (Hanoi)
(kỷ sau tiếp hết)

Quốc-học thư-xã 61 phát hành hai cuốn sách quý tron lõi sách học thuật

LUẬC KHẢO VỀ MỸ - THUẬT VIỆT - NAM

Giáy thường 1550 - Giấy bouffant lento
chi 3550 (cõi lít)

ĐẠO SÔNG

(Khảo cứu và phê-bình trại-học). Giấy thường 25. giấy register và lento chi 48, (cõi lít). Thu-lit, ngân-phòn-dé 1550
M. Lê-văn-Hòe 16bis Tien-Tsin - Hanoi

THUỐC ĐẠI BỘ Cửu-Long-Hoàn Võ-Dinh-Dan

Hang nhât hay cho những người mệt nhọc vì ngõi lâu di xa, thức đêm. Một thứ thuốc đã từng làm danh dự cho nghề thuốc nước minh. Tông đại lý Bắc-kỳ, Al-lao : Etablissements VÂN-HÓA, 8 Hàng Ngang. Hanoi

Đông Pháp Duy Tân (L'Indochine nouvelle)

Cũng như vi lê ngã kinh tế
không hoàng làm giảm thế lực
của ngã nồng nên dân xứ
Đông Dương đời chịu lưu tâm
đến ngành công nghiệp...

Đường-vân Mùa (trich ở báo
Saigon ra ngày 20 tháng 1942)

Muốn hiểu một cách đầy đủ
hơn, các bạn nhớ đón cai:

Đông-Pháp Duy-Tân
C.I.P.I.C.
72 Rue Wielé Hanoi xuất-bản

GIAO - SƯ VŨ - ÔN
GONG NGÀI - LÀ một bí thuật
giáo tại Cao-mèn, không có phần
phụ. Họe gửi thư rất nhiều người
có kết quả. Họe cũng gửi thư rất
kém tên tuổi. Lầm hồn chán tên hồn
hán, báu yên nhảm do M. Cai trai
túi vì 25 năm ngày sinh, giờ tháng
để Mandat 168 và ôn

131 Route de Hanoi
Hà Nội, 6000

CUỘC TRUNG CẤU Ý KIẾN

Nhiều mòn nứt trang mới cũ, hỏng
vỡ, hoặc đứt dây, nhão ngóe thê
nhất. Vòng nữa mặt nhão, hột
tỏi mồi lòn, lòn như kim chích.

QUẬN CHÓA
21, Rue Amiral Courbet Saigon

ĐÃ CÓ BẢN:

Bóng mây chiếu
của THÉ-DU

Đây là một cuốn sách nhỏ tiêu-thuyết đã
được xuất bản của Tự-lys Văn-Đoàn
Vấn là thực đẹp và rất linh động xu-
xa, các hòn men mỏ vẫn chung
cùng nón có một vịn trong thư viện
gia đình. Sách in đẹp, dày trên 50
trang giá 1540, do nhà

HƯƠNG - SƠN
97, Hàng Bông Hanoi xuất-bản

Lâu giang
Mặc định là có biến chứng
nhưng tên:

DỨC - THỌ - ĐƯỜNG

120, Route de Hanoi - Hanoi
Thôn có nồng, không công phu, không
lại sinh sôi, chưa là bài hàn, nem
ngon của bà. Các bạn và tôi, các bạn
và vận động viên đang chiến khát bài
còn hàn theo số thấp, thấp thật rán
chắc chắn.

Sách dạy đánh chầu và bình phàm cách hát cõi đầu xưa nay

(Có hình vẽ cách cầm dùi và cách ngồi
đánh trống thủ tu và nhã nhặn). Đầu tiên
thứ hai do Cường - Sỹ soạn. Giá 15
(gần hết khi in lại phải bán 1550). Có
rất nhiều bài hát cõi, kim và dạy dùi 151

LỐNG CỎ ĐẦU s. Sách này mục đích
bài hát cách bài hát, lời bài ngày nay
v.v. (ở xa gởi mua cả (xe) 1540).

Thờ, mandat để cho nhà xuất-bản:
NHẬT-NAM THU QUẢN
19, Phố Hàng Diệu - Hanoi

Chè tầu Thịnh-phong

Hồi anh em Lạc Hồng! Hãy uống
chè Thịnh-Phong! Được hương vị,
được nước, không ngái chí, không
nồng. Bán tại hiệu :

THUỘC LÀO ĐÔNG-LINH

236, Bầu phố Cửa Nam

Tổng cục: hiệu Thịnh-Phong 13 Phúc
kiên Hanoi, là nơi dạy lầu tháp đèn
nổi hào và thao sợi rết, ngô nước gi-
ayuen cay hòn. Mua 5 cân chè kính
biểu nấu canh thuốc láo. Mua 50 bánh
thuốc láo, kính biểu nấu canh chè...

CÁC NGÀI HÃY ĐỒNG :

PHÂN-TRÌ Đông-dương

(Grophile Indochine)

Mô-ellâne chí I, ellâne chí II
ellâne chí III, Phố Ia Leckay

Đã được công nhận là 5% không
để ngoài quan trọng việc làm

nhà hàng không khán Đông-dương.

50 GIAO DỊCH

ET TRINH - BÌNH - NHÍ

120 A, Avenue Paul Doumer, Haiphong
Xã, Tỉnh, AN-NHĨ Haiphong, Tỉnh, 707.

Còn dài-đẹp khắp Đông-dương

Người lịch sự nên, dùng mũ
IMPÉRIAL

đẹp, nhẹ, bền, dùng được từ

thời. Đại-ly độc quyền : Tamda

et Cie, 72, rue Hanoi, tél. 1878

và 43 Galliéni Saigon, tél. 20, 60

Op 10 tem và lấy catalogue
illustre 1942 gratis.

Trong dịp khai trường các

học sinh nên đổi cho được bloc

IC LAN rất mới là và tiện lợi.

Bloc IC LAN không cần giấy

mực mà dùng được mực. Mua

bộ bốn hồi tại TAMDA et Cie.

Biểu Catalogue 1

Xu-giá và opot tem làm tiền xu-giá sẽ có
quyền ách biếu giấy ngọt 100 trang
nói dù về các bệnh trẻ em và lão-ni
lại l-ông ra; các bệnh sản-nhụt và

Thuộc Nhật-Bản

chứa c c bệnh phong lính hàn-leu, daa
đa-thay, ho, ho lao, rice dầu mới macc
và kính vien, loan thân kính, cảm ối,
nhu kinh kiêu đòn, khí hư, huyết

Cai A - Phlén

Thuốc cai 4 ngày eT. NHẬT-KHUỐC
XU-BẢN xe nhỏ 1p, lón 3p50. Ở xa
chi nhân già: nghiên nhâp 3p50, nồng
7p đỡ khỏi cái đỡ đang miết thi-the.

Các cụ già lão, các ông yếu, đau, trước
khi canh-dung, đỡ đỡa miết thi-the
- km hoa 1p20 một chai - Thư

m-á-thuốc mèu không kèm tên ngàn
phiu-kè M. NGO-VI-VU... & trước 1/3

số tiền, xin miễn phí nước, miễn trả
lời - VIET LONG 58 Hàng Bông, Hanoi,
Mal-Hin, Haiphong Saigon, Việt-long
Naundien, Quang-huy lòi droong.

Độc-tu Nhật-Ngữ

Tiếng Nhật học một mình
(quyền tên)cháu một nhà dâng

lưu học Nhật-bản soạn ra, có cã
người Nhật đã định chính.

Viết theo lối chữ Romaji của
người Nhật, có chua quoc-ngữ
và nồng tiếng hán-ván có chua
cả chua hoa. Giảng nghĩa rất rõ

rõ ràng, cung-tông tiếng, nhất
là những tiếng trợ và những

điều cõi yếu trong văn pháp.
Giá 1\$80, cước thêm 0\$01, man-
dat gởi chủ M.Ngu-Ex-xuan-Mai

108 Rue des Tasses - Hanoi

QUẦN SƠN LÀO HỆP

Giá 2500 do cây bút viết tay của bạn

THẤM-THIỀN, một nhà văn chuyên

vết các tác phẩm thuyết về loại v-

íp. Trong số là rất rõ về những

đoạn ký túc xá và tang thương

giá-bé tại các danh sáu dân tộc

và lòi sáu sáu-thuật Trung-Hoa.

Loại Sách Gia Định

Trong một thời kỳ ngắn, từ nay và

mỗi tuần một số, Tự-lys không truyền

riết hay 0\$10 một số

24. - Hồi Hoang Giang . . . (còn HG-V)

25. - Tháp Bảo Ám . . . (còn HG-V)

26. - Túi Ba Công . . . (còn HG-V)

27. - Bão - Ngọc - Ngọt . . . (phố Cửa Nam) Hanoi Tél. 388

Chúng tôi kêt luận :

Cô đầu ngày mai phải nhu thế nào?

Đọc đến đây, chắc các bạn đã thấy dù chúng
tôi có sức đến bực nào, hai sô báo ròng nói về
Cô đầu cõi đồng không đủ để cho chúng tôi nói
hết những điều chúng tôi muốn nói. Thực thế,
nhưng cái mắt thay, tai nghe về cô đầu về
lòng hổng của chúng tôi nán cõi vàn cõng
mừng cho chúng tôi đã vượt được bao
nhiều nỗi khổ khăn mà nói ra được hầu hết
những ý chính của chúng tôi, những điều xét
nhận mà chúng tôi cho rằng những người hưu
tâm với thời-cục cần phải nên lưu ý.

Lưu ý để cõi vót thanh-niên; lưu ý để trả
lại cho nghề hàn-cô đầu cái giá trị cõi vét lịch sử;
lưu ý để tạo lối, trong muôn một, một tƣ
lai tốt đẹp cho dân tộc Việt-Nam.

Việc chiến đấu đó, sau này thành huy bá, là
công cõi các ngài. Chúng tôi chỉ biết rằng
hiện giờ đây cái việc phái tám, chúng tôi đã
bắt tay vào làm, và nún cõi, chúng tôi còn làm
mãi. Bởi vì chúng tôi biết việc làm này
được đại-sô số quoc dân ủng hộ, ai mà đi
ngược lại, thì sẽ chịu tội với búa diu dư luận
và sẽ bị liệt vào làm những người đã đi ngược
lại phong trào tiến hóa của dân nước Việt-Nam.

Đã đánh rằng vẫn đe cô đầu, nhà hát lúc
này không phải là một ván đe trong đại, mà
giải quyết được nó thì người ta sẽ giải quyết
được luồn phong trào tiến hóa của dân nước ta
đầu. Không, chúng tôi không nghĩ thế; nhưng
chúng tôi tin rằng vẫn đe cô đầu hiện là một
cái ngang đe trong xã-hội ta; một người khỏe
mạnh không thể để cho một cái ung đe mưng

Như các bạn đã biết, phái hoan-ghen-hen có
nhieu lý lẽ rất là cứng cáp, nhưng phải phản-
đối - tuy chì có hai người thôi - cõng không
kém về hùng hồn: họa vien lê rắng bát cao
đi khám bệnh tíc là làm giảm giá lòi hòng,

chị em xanh phách sẽ cuồn chiêu giải nghệ, bọn
nam hi la vì đó mà thành thiệt mất một thá
tiên khiên chinh ra thi thành nhâ, họ sẽ di chơi

ở những chốn thăm lén vung tróm.

Chúng tôi không phải là những người theo
mạnh, nhưng sự thực buộc chúng tôi phải nói
rằng hai ông bạn akhac đời kia đã có chỗ ngồi
không đúng lâm.

Phải, phải, cô đầu vẫn biêt là một thá chơi
thanh nhâ, nhưng ngày nay, thực quá như
các bạn chàng tôi đã nói, cô đầu hiện dương ở
một ngã ba mà sô truy-lac đã ngập đến tận
đầu; mà sô dĩ có ngày nay, ấy là vì chính tý họ,

họ đã không biết quý nghệ của họ, họ đã làm bẩn nghề của họ, họ đã tự làm hại họ. Cái chịu lầm trách nhiệm! Trông qua đặc quan, trang đậm đặc đập, họ cũng chờ nén lấy thế mà oán giận, mà cho là xấu hổ! Bất họ đi khám bệnh cho thân thể họ khỏi bị vi trùng đụn khoét, ấy tức là người ta thương họ đó. Hai ông bạn của chúng tôi đã lùi dung nhưng mà xa quá; hai ông lo rằng nếu bắt có đầu di khám vi trùng, họ sẽ giải nghệ có lẽ nghệ có đầu vi thế mà lùi về! Chẳng lối thi chung tôi không nghĩ thế. Bắt có đầu di khám bệnh mà nghề có đầu sẽ tuyệt diệt, điều nghĩ đó mới vô lý làm sao. Phàm ở đời, cái ngay không bao giờ sợ chết đúng, người ngay không bao giờ sợ hãi. Nhưng có thực biết nghệ hát à đào, thực muốn cứu vân nghệ hát à đào, không bao giờ lại chịu để cho những cảnh nho nhót xảy ra trong nghệ mình: nếu cần phải hy sinh thân mình để một chút để làm cho nghệ mình trong sạch hơn lên, chúng tôi chắc chắn họ sẵn lòng ra hàng đờ lấy sự hy sinh đó. « Nếu hặt lúa không chẽi, bao giờ lại có bồng lúa được? » Có phản đối, có giải nghệ, họ chẳng chí có những con đầu xách lên lấy ca vien làm chỗ buôn son bón phẩn, đem cái sác và cái mềm rẽ của thân thể ra để rũ hanh niên.

Ôi, những cái gai ấy, nếu vì sự bắt đi khám mà giải nghệ, áu cũng là một sự mà chúng ta nên mong có vậy! Để cho họ ở ngoài, họ chỉ gie rõ thêm những mầm bệnh hoa liễu cho người dân ống, và giài thanh niên vào những con đường tội lỗi.

Có người sê nói rằng: « Nói như thế là lầm. Thanh niên sa ngã, mà truy lạc là tự họ, chứ có đâu nào bắt họ? Có đâu cũng như là những người di buôn bán.

A, cái đó lại thuộc về một chuyện khác mà dưới này chẳng lối sê nói. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn lỗ cho những người đã nghỉ như thế là lầm. Đã dành riêng thanh niên sa ngã, truy lạc và mang bệnh mang tật là lỗi tự họ thực, lỗi tại những người di trước không cho họ biết yêu gia đình, yêu công việc, yêu những sự cao trong thanh khiết của tình thân mà xa lánh những cái lục lâm họ cấp của đời vật chất. Nhưng, có trách nhiệm vào việc làm họ hóng thanh niên của xã sở, ta có thể quyết rằng có đầu cũng dứt vào đó một phần, mà phần đó không phải là nhỏ vậy.

Hồi ai là những người đã đeo: Liêu-trai tắt hẵn còn nhớ đôi bờ chuyện những chàng thư sinh cùn ngồi đọc sách thâu đêm rồi có những người dân bá con gái đẹp vào quyền đeo. Tôi sa ngã, phải đầu là ở những chàng thư sinh nọ, mà chính ra lhey ở lụy những kẻ quyền dì kia. Cò đầu cũng vắng họ cũng có cái tội quyền dũ thanh nién của những con hồ ly tinh nọ, không phải vì họ đeo nhà người ta đeo quyền dũ, nhưng chính tại họ đã làm cho cái nhà hát của họ, vốn là nơi lao nhã, thanh lịch thành chỗ bám ái tình, mà con mắt liếc, cái thân hình mềm rẽo và những bộ điệu ru lòng chính là bùa mê bá rột — cần gì phải mượn đèn những thứ bùa mê khác mà người ta thường đòn rắng cò đầu vẫn đem dèn dè « đầu độc » quan viên! Một xã hội thật vân hiến có đầu lại dè cho những gai ái mạc ốm ở kin kín hở hở, như mồi như dòn, ra bảy hàng ở trước cửa như bức ảnh mà ông bạn Trần Định-Nhung của chúng tôi đã chụp được và đăng ngoài bia số trước? Một xã hội thật vân hiến có đầu lại dè cho những ái mực xanh bự phấn, coóc khéo đeo roi xuồng một cái lồng lơ, dáng như một lũ gái chơi ở trên gác, hở trống thấy những đám ma di qua đường thì giương mắt ra tim những khách quen rồi mở những cái miệng ca ngáo ra mà hùng lên rằng: « Anh X! Anh Y! Lần Đè thè? Anh Z! Anh Z! Tôi này xuồng nhé! »

Không, nè! xã hội vân hiến không thể tha thứ những việc tội phong bại lục như thế được. Những việc cần lâm để cái tội nghệ, ôi, từ kề ra thi hiến và phải bắt đầu từ những chỗ xâu xa hơn.

Có đầu, theo như chỗ thấy của chúng tôi, hiện nay ở rất lấp nhom. Ở rất nhiều nơi, nhà họ xen lâm với nhà những người là tể: họ lâm rầm rí cả đêm, uống rượu, đánh nhau, đán hái, chải râu, dập phả... làm cho nhiều nhà tể ở cạnh, ôi đóng thuế như nước cùn thon, không nòng nòu yến. Một ông bạn của chúng tôi, ông Yên-son ở Vinh, chính đã bị rơi vào trong trường hợp đó, ông nhà nhà chức trách can thiệp và hiện bày giờ chúng tôi vẫn thấy ông bạn hiền lành ấy bị ốm, ốm vì không ngủ được. Bởi vậy, nhiều người có ý muốn xin chánh phủ và sở vệ sinh bắt có đầu ở mỗi tỉnh phải quy vào một khu và chỉ một khu thôi!

Về bên trong, như các bạn đã thấy, cái mà đại da số quốc-dân mong ước là một sự cải cách từ đầu đến chót, chứ không phải chỉ với vấn ở bên ngoài mà thôi. Bắt có đầu đi khám bệnh? Cũng như các bạn, chúng tôi cho việc

bắt có đầu, bắt tất cả có đầu ở toàn xứ Đông dương di khám bệnh là một việc làm đáng hoan nghênh, nhưng chỉ khám mà thôi, chưa đủ. Càng một lúc, chúng ta cần phải cải tổ lại nghề có đầu dã mọi phương diện: trả lại cho nhà hát cái không khí trang nghiêm xưa cũ; thi hành ráo riết và cho có hiệu quả lẻ tẻ! quan vén cứ mười hai giờ đêm thi phải về nhà; ổn định thời gian dãy đầu cho các mục chủ đầu; phải can thiệp gắt gao về thương đồng của cò đầu; và, uôn luôn khám nhà hát để trừ liệt cái nạn quan vien tý lập sát phạt như bắn b้อง con bài lá bạc hay là bắn những chuyện lường đảo, trộm oxôp, hoặc cùi cho quôc kiedad-sinh

Đến đây chúng tôi không thể không đồng ý kiến với các bạn dã lô muôn lập lại ngay hò quản ca. Cái chức vụ của người này như thế nào, các bạn đã biết rồi, chúng tôi lừa là phải rồi; chỉ xin lạm bàn thêm một điều là: chọn một người quản ca biết trọng danh dự và bết trong bồn phòn, không phải là một việc có thể cầu thá được, mà lúc này là lúc vắng đòn den lòng không phải bắt cứ một người nào cũng có thể làm được đâu. Những nhà có đầu thực lâm muôn eira vẫn lây nghệ minh nên dè ý đến chỗ này. Ma người quản ca ngoài bồn phòn, ngoai đặc linh liêm khít lakra, còn cần phải luôn luôn nghĩ rằng việc minh lâm có quan hệ đến sự hưng vong của nghệ, nếu ta không lâm với chép vụ thì lầu hồng rồng lì năm nữa sẽ bị tiêu diệt mà con cháu nǚ thần Đồng-Hương chẳng mấy lúc sẽ thành con em thần May Tráng hè.

Đó, cái chức vụ thiêng liêng của người quản ca. Người đó sẽ ăn lương và có nhiều người gíp việc, chđ nào cũng có con mắt của họ đeo vao.

Có đầu kéo khát? Bắt. Có đầu mắc bệnh? Cấm không cho hát nữa. Có đầu vò lè? Phật nặng! Cò đầu di nghĩa nghen với nhân tình ngoai phò hay án mặc trai lợ qua? Phật nặng! Trên kia chúng tôi đã nói người quản ca sẽ cầm những cò đầu mắc bệnh không cho vào ca vien nữa. Chúng tôi lại xin nhắc lại thế mà mong rằng sở bệnh họa liêu sẽ cứu vớt lấp những người hòng hận bạc mệnh này: chữa bệnh cho họ, cho họ vào duong đường và trong khi họ chưa bệnh ở duong đường thì sẽ cùn những người tể tê ra dạy họ học chữ — cái việc rất nhân đạo này, thành phố Hanoi đã đưa thi hành với lage lì u xanh — dạy họ những nghề thủ công, những tible công nghệ để cho, mọi khi khỏi bệnh, họ ra ngoai, thu dết có nghề tinh trong tay để mà tự mình nuôi sống mình.

Tuy vậy bao nhiêu điều chúng tôi vừa nói đó, đã đánh rằng có người sẵn lòng cau với ta, trả bô cho ta những những sự cảm dỗ bô ngoai và những cái hại nịnh mò ta, nhưng ta nêu ta không tự thương ta và tự cau với lấp ta thì mong gì còn có được những ngày mai?

đều không có ý nghĩa gì hết, nếu cùng với công việc cái lô nghề có đầu, người ta không nghĩ thực hành đến triết-lê cuộc cải h' mệnh quốc-gia.

Phải phải, bắt có đầu đi khám lệnh lam gi, lập lại ngach quản ca mà làm gi, nếu đầu óc thanh nién Viêt-Nam ngày mai cũng như ngày hôm qua? Về phái nam, cò đầu mà bị đi khám bệnh, thanh nién càng được thiề mà lân vao nhuc-dac vì sự ản chơi c'â'a họ đã được bảo-dâm rồi. Về phái nữ, nhữnq cò đầu o duong duong ra sẽ lại quay về duong cũ, một cách cái nạn quan vien tý lập sát phạt như bắn b้อง con bài lá bạc hay là bắn những chuyện lường đảo, trộm oxôp, hoặc cùi cho quôc kiedad-sinh

Vậy cái việc cần nhất r'le công cuộc cứu vớt thanh nién và duy trì nghe cò đầu bông giờ, chí h' là việc: gội rửa cho sạch cái óc b'am cuuong vật chất, dát lar, và nhâa ta b'y của thanh-niên ta; dạy cho họ biết b'on phen, biết sự cao quý của l'mh thàn, biết noi theo đạo đức; và tìm các cách dè; dạy cho họ cái túu l'am việc, cái tình yêu gia đình, cái b'on phen giữ gìn thàn thè dè mưu sự phủ cuong, người họ bo tò quoc.

Trong khi mang thực hành cuộc cách mệnh về tinh thần đó, những nho hồn ảm với thanh nién phải lùng bắt những xóm cò đầu luôn luôn. Những trai lì tuồi c'â'a phải cầm không cho bước vào nhà hát. Bố mẹ những người có cái lúu con cái đó sẽ bị nghiêm trách, ve nêu c'â'a, sẽ bị án phạt r'at nặng dè lâm guong cho kè k'âc.

Nhà hát có đầu không phải là chỗ tiêu kh'ien của những người trẻ tuổi. Cái lòi chơi ấy mềm yểu quâ, khêng khặng lâm, cần phải đánh c'â'a nhâng người già c'â'a và nhâng người đang tuồi. Còn thanh-nién? Thanh-nién thi phải giải tri l'ie sân vân động, ở nhà ch'op b'on, nhà h'ong, c'ong-vien, trên nui hay ngoai bienn...

Thanh-nién phải học, phải tìm sự vui vẻ ở trong việc làm và b'on phen. Thanh-nién không nhẹ nhâng lòi ngâm thơ hát nói yểu ảt, chán nán nhưng cần phải tập nghe kèn trân và nêu lấp những ý tưởng dâng mânk để l'ao ẩy sự, thịnh vượng cho gia-dinh, đất nước.

Gia quoc-gia cách-mệnh đã đánh rồi kh'oi lâu b'on phương đầu đó đã gọi người ta

đây.

Đã đánh rằng có người sẵn lòng cau với ta, trả bô cho ta những những sự cảm dỗ bô ngoai và những cái hại nịnh mò ta, nhưng ta nêu ta không tự thương ta và tự cau với lấp ta thì mong gì còn có được những ngày mai?

Ti B. G. N.

Mi Lan Chau

Viet-nam tinh-sử ea của Nguyễn Đan-Tâm

Lòng thô-miễn sán dội thê-hết,
Tần-thủy-hoàng, chín hế dài cao.
Tay khơi bạo suối mén dào,
Bao vùng xuong trắng, mai đầu bạc phơ;
Trung-nguyên thô-mông hắc-dồ,
Một bầy còng-nữ, một hố rươn tiên,
Kéo dài giặc triền-miên khoái-lạc,
Trăm sắc-mẫu, nhânh-nhắc mê-ly.
Ngoài dàn deep có xót gi,
Bao nhiêu chầu hập thu yề một kho.
Kinh sách đốt, học trò chôn hết,
Hoa tinh thần trù liệt những loan.
Xây nghiệp hèn trên bạo lòn,
Cuội qua những cảnh lâm-than ở đời,
Bẩm đổi tay tuồi trời đã đến,
Thuyền giang-hồ héo hển cho xong.
Rắn mày, lóc trắng, mai hông,
Một tay vẹn gầy phò-dung bao cảnh,
Nay dưới trướng an-binh thiên-hạ,
Chỉ còn mồ côi là Bồng-Lai :
Làng-Hồ chèo quế rong chơi.
Thông thênh cõi họ, tìm nơi suối đào ;
Bước vào tháp, hoa chào bông chúa,
Cành ngô-dồng phượng múa, oanh ca....
Xưa say cung-tiên, bảy giờ
Say bồng quỳnh nở khoe ta mịn màng,
Say những đêm đầy hương trong gió,
Cành lẽn mèm buông rủ lóc mây.
Mệt hơi cạn chén rượu dậy,
Lòng như sống lại những ngày con trai....
Hoàng đắc-y, buồng cười rộn rã :
Ta sẽ tìm khắp cả nhân-gian,
Bao nhiêu diêm-sắc hòng-han,
Bốn phương phải kí ếm xe loan ruốc yé.
Rồi xây một thành-ri riêng biệt,
A-phòng cung trân-thiết nguy-nga,
Trong lòng trai đất riêng ta,
Ba nghìn cung-nữ muôn hoa mật vườn !
Giòng thủy-ngân : lòng toàn uốn-éo,
Anh mặt trời : sáng chiếu kim-chung.
Sao sa, vành nguyệt treo grong,
Lợt trong ánh bạc, hoa vàng ùa tuối.
Lá ngọc xanh lá-lói sắc biếc,

Sóng bồ thu thả chiếc thuyền trắng.
Mỹ nhân trút hết y-thường,
Toàn thân trong-trắng một trường mộng-thơ.
Bao đường cong đong-dưa uyên-chuyen,
Trên them ngà dàng hiến quan-vuong
Mặt tôi đưa nở hàn-dòng...
Chòm lọn bạch-ngọc đưa hương ngọt ngọt...
Chuỗi ngọc trai treo cao ngán cõi,
Tội thiêu-nhiên lồ lòi hanh-tan...
Đêm-trang ngắn ấy phi-lần,
Ngọc trai chót nháy hắt dàn trọng kho.
Ngọc dã hau biết dò dồn tá !
Lại một phe rộn cả quan-quân.
Ngọc trai dâu sắn trong dàn,
Phái mò đáy biển muôn phần giàn-lao !
Xua Bách-Việt chư-hần triều-liếp,
Thường ngọc trai dáng hiến hằng năm.
Linh-Nam, Hợp-Phố chầu lâm,
Ngân trùng biết có đường thám mà vél.
Trí đã quyết khô bờ lay chuyen,
Dù gieo neo trời biển, nước mây.
Ba quân cắp-lệnh truyền ngay,
Chi-nam xa, mấy xe dầy binh lương.
Ngày nắng rồi cợp đường xa-ít,
Đêm sương mù leo-ét nửa cảnh.
Nhà thòn, mây xóm quạnh-quạnh,
Bèo cao, lũng rộng, sấp-ghèn, vỏ cát.
Xa lầm lâm, quan râu râu bước,
Ba năm rồi, Âu-Lạc còn xa...
Mây phèa lam-chuông quan hè,
Đỗ-Thư hiếu-ý khò qua dọc đường !
Bành Giang-Nam, vược sang Luông-Quảng,
Tôi Lao-Thành mà chẳng thành công,
Man-di cung dán thị hùng,
Thien-riệu quan-tuống trai yòng dien linh !..
Ngoc chua thay tin lòn-yê bao,
Thay tiên dien lo-lão tên-binh.
Phong-ba nồi trân lôi-dinh,
Vua Tần khi dã bát binh, gorm ghê !..
« Diết cho hết mai di Đông-Hải,
« Thủ một phen phái đại hùng-hình.
« Quản năm mươi vạn lính-anh.

« Thắng phương nam tiến phá thành cho ta !
« Nhâm-Ngao với Triệu-Đà giáo-úy,(1)
« Nay ăn giao nguyên-súy hai đoàn !...
Quân dì như nước cuốn tràn,
Khắp nơi giao yết hoang-tàn, diệu-linh.
Thoát dã tội kinh thành Âu-Lạc,
Hai đoàn chia tản-mác vây bao.
Mặt sông : thuyền chiến Ngâm-Ngao;
Lan-kha (2) : quận triều cảm cao ngọn cờ.
Ran trận-thể, từ và rúc thòi
Pháo lệnh vang, trống nồi quân hò.



Một loạn quét sạch thành-dồ,
Quận chúa giao-chiến ai ngó đã tan !
Vì Thục có nô thắn, lôi-kbi,
Phát tên bay suốt kè muôn người.
Nô đồng giường cảnh sảng ngời,
Bầy quân lính-nhẹ rơi-bời còn chi !
Thú tàn-lục, quay vùi dưới núi,
Đặt lũy cao, ngẩn lối lán-công.
Ngôn-angngang buồm gầy bén sóng,
Chiến-thuyền lơ-lửng, bỗ không mái chèo.
Buồn thất-bại, Nhâm-Ngao lâm bệnh,
Bỗn-hai-quân, cố lánh lấy thân.

Ké Nam, người trở về Tân,
Ra đi, giận Triệu ân-cần mấy câu :
« Nhục kia phải rửa cho nhau ;
« Một thành Âu-Lạc, một đầu Thục vương !
« Ta còn phải liệu đường phi bão,
« Xin Thủy-Hoàng cho cứu-việc ngay.
« Khi nào có Việt trong lạy,
« Biêng quận Nam-Hải, ta đây nhường người.»

Còn thuyền mặt sông ngực trời,
Thôi đánh phạt lụy cho xuôi-sy-tinh.

An-dụng có nô linh, lầy cứng,
Lại thành cao, thế vững uy-nghi.

Triệu-Đà dã nát lồng sụy,
Thôi đánh cởi giáp mà qui lái hàng.

Năm mươi vạn quân rần bến nước,
Cờ hoan-binh lén hươu-tiến-phong.

Tan thôi khí-thể hào-hùng,
Võ-Ninh (1) lăng-lê một vùng hiên-ngang !

Sai Trọng-Thủy thản sang lê-chí,
Tim nước cao, vẫn bĩ thể cờ.

Cùi xiu Thục-Bế giao hòa,
Phận bẽ tội ngưỡng mong nhớ thành-ân.

Vương cũng muốn xay dán cảnh-thé,
An-dịnh ngồi chúa-tể bốn phương.

Cát-rieng miền bắc Binh-Giang,(1)

Triệu-Đà đại-úy, phong vương mệt-ving,
Chia địa giới, ngăn sông, vách núi,

Mỗi giao-tỉnh kết nối ngay thêm...

Sông kia nước chảy im-lim.
Lòng sông đâu biết cuộn chim sóng to.

(Còn nữa)

NGUYỄN-DAN-TÂM

(1) Nhâm-nga là quận úy quận Nam-Hải, Triệu-Đà là quan lệnh huyện Long-Xuyên

(2) Xưa là núi Tiên-Du, bây giờ huyện Tiên-Du Bắc-Ninh)

(1) Võ-Ninh (Bắc Ninh) Võ-ninh-Sơn tức là núi Trâu-Son ở huyện Võ Giang

(1) Thiên-đức giang

ĐỀ TRẢ LỜI CHUNG CÁC BẢN ĐỌC,
CHUNG TỐI XIN NÓI « MỘT NGƯỜI
HỌC LÀM THÁNH »

VƯƠNG DƯƠNG MINH

của QUÂN - CHÍ

đóng T. B. C. N. sẽ ra thành sách
do Trung - Bắc Thu - xã phát hành

Vương - Dương - Minh vẫn Trung - Bắc Chỗ - Nhứt là
một cuốn sách thuật theo một bộ sách Tứ Cử có giá
trị và đặc chất biến đổi không có sau này



Đóng Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thi-Nh. kè-lai
Chuyện thật một thiếu nữ lần lữa kể hồn với anh chồng đối
nét mà sau cảm hồn khuyên khích chồng làm nõn danh phân

(Tiếp theo)

« Kinh ba và má »

« Con lên Lào điều-dịnh với anh Lâm-kieu
Mặc xong rồi; anh đã tự-thuận cùng con ly
đi, theo ý ba muôn. »

« Nhưng con thiếp-nghĩ bỗ chồng lấy chồng
ngay đây là việc hổ-thẹn cho thân-phận làm
xấu cho mẹ cha, nên con quyết xuất gia đầu
phật, đoạn tuyệt nợ trần. »

« Bạn về, đi qua Phan-thiết, thấy một cảnh
chùa trong núi rất tịch-mịch vừa lòng, con
đã cất tóc quy-y, xin ba má tha thứ cho đứa
con bất hiếu. »

« Tháng Tứ, nోn ba má không thương được,
thì xin dem nó cho
các bà phước nuôi. »

« Minh-cầm hai lạy »

Bức thư này, trước
khi ra đi nồng nỗi viết
sẵn vângiao cho người
con trai Bộ-Lão, dặn
đòi hai tui-nhì sao thi
di xe hỏa ra Phan-
thiết; bỗ vào tháng
thứ hai trạm này, cốt
làm cho ông Chau-
hông sai đường lạc
nోn, trưởng con thật đã cất lóc di tu ở Phan-
thiết vậy.

Nóng lây y theo từng khoảnh trong một
chương trình đã vạch sẵn, mà riêng bà mẹ
cũng biết rõ.

Không bút mực nào là hết được cái tình
trạng ông Chau-hông lôi-dịnh thịnh-nộ khi
xem xong bức thư của con gái bỏ nhà đi tu.
Thôi thì ông là, ông hé, ông vật đầu vội, tai,
ông chửi mắng tanh, rồi ngồi cú-rũ mà
khóc mèo mào:

— Mồ cha con h>w! con thôi! con dñ!.. Thà
mày cầm dao đâm cõi cha mày mệt nhất cho

chết đi còn sung sướng mắt mặt cho tau
ia... Bây giờ rồi nói làm sao với người
ia... Đè tau đưa đơn lên tòa, bỏ tù hắng
Một cho mà xem... Nó lừa gạt mày, cám dỗ
mày... Tao biết rồi, chúng mày mưu mô lém
bộ ra thế, chứ có thật đâu bỗ nhau!..

Rồi ông đứng phất dây, mặc áo đội khăn,
toan đi trình báo dề nhà chuyên-rách bắt hộ
Minh-cầm. Một lái, ông lại tinh thần-bành
đi Phan-thiết, lôi cõ nàng về.

Khô phải nói, ai cũng biết bà Châu-bồng
đã van lạy khưen can với những lời lẽ phải
trái và nắn ní khốn khổ ra thế nào.

— Thôi, ông bảo
người ta chờ đợi một
chút, trước sau sớm-
muộn gì, nuần duyên
ấy cũng thành. Đề
thông thà một đói
thirst, bay năm bảy
tháng, con nó người
con будна và biết nghĩ
lại, thế nào tôi cũng
tìm nó được yênh
này.

Lý sự và thế-lực bà-dầm thòi người dần
não-khi của ông, mỗi lúc một bạ, rồi thi
tả hồn.

Được lú nào bay lú ấy, bà mẹ cõ che
võ-benh-vực con, kbi pháo dưng kẽ hoan-
binh, kbi pháo thù-thé tùng miêng, cõi cầu
sao cho con yên ổn đến tây, và yên ổn ở bên
ý với chồng tối xong việc học, không bị biế-
cõ hay môt trái gõ làm cho rắc rối, dở
dam, ngán rò...

Quá nhiên, nàng được yên ổn đến Ba-le,
vợ chồng đón nín.

« Nỗi mừng biết lấy gì cân; lời tan hiệp,
chuyện ra gần thiểu dñ?», ta có thể đánh
câu câu ấy của cô Nguyễn-Du mà đặt vào
tinh-sanh này.

Từ lúc chàng mới sang, & tro bết-tịch một
khách-sạn cũ-kỹ trong plô Montouris, tên
cửa ở Orléans, từ phia duy co một mình là
người da vàng. T'ean buông mồi tháng 300
quan. Ngày ngày đi tàu điện lên xóm La-tinh
học, nhau tên đèn bưa, vao mây-phu-diêm
bán gá nhát-dịnh mồi bưa 6 hay 7 quan là rẽ
tò; bực. Tính cả ăn ô, xe pháo, tiền học và
các ngoái-pbi, hàng tháng đến 1500 quan, hết



các tần tiện, thành ra rất vả. Ấy là may méc
cần đừng chua nói.

Sự sinh-hoạt bopolitan, cõng lai với sự tần
lực châm-học trai mười một tháng nay làm
cho chàng i-ay cả người.

Minh-cầm sang, thấy chồng như thế, tuy
mừng đây là dân tú chuyên cầu việc học,
nhưng không khỏi ái ngại về môt sức khỏe,
bên khuyên chồng dời bến lên xóm La-tinh,
cho được cần tiện.

Trong cái buồng từng thương ở phố Des
Carmes, cung biệt-tịch mà lại rộng rãi, sâ

cả n'ay nước bếp ga, Minh-cầm trang-hoàng
ra vè một t'ean-ga-dinh Á-dòng. Rồi nàng
sẵn dủ khí-cụ để tự liệu-ý việc ăn uống:
binh nhặt-nhang vẫn khéo tay về già-chinh,
nấu ăn món tay hay hay món ta đều là sò-
trường.

Ở đây cũng nhu ở nhà, nàng châm nom tái
để-dây của chồng một cách chu đáo.

— Minh tu lo di tìm món ăn tinh-thần
các ông giáo-su của mình. Còn tôi thì lo
nuôi mình bằng món ăn vặt-chai. Có thực
mới vực được đạo, mình phải biết thế.

Chợ búa ở gần chung-quanh, chỉ cách mấy
bước. Mỗi sáng, nàng đi mua các vật-thực,
đè bửa trưa ăn cơm ta, bửa tối ăn cơm tay;
không iê với gi, một vài món ăn mỗi bửa,
chỉ cõi lây ngon lành, phong-hậu.

Tại Ba-le, có mấy hàng quán bán đủ tôm
khô, cá mục, nước mắm, xi-dầu, dẽ thường
những phong vị cốt yếu của Á-dòng, chẳng
thiên men gì. Cho đến muôn ăn giá xào hay
dui cải, cứ tìm mấy quán cơm hàng xén của
người Tàu thì có.

Bấy giờ hành lè, cứ rgay chủ nhật thi bếp
nhà người lành, vợ chồng dắt nhau đi ăn
ngoài: hoặc ăn cơm Tàu ở Bắc-kinh Phan-
diêm, hoặc đến một hàng cơm tay có tiếng.
Buổi tối ài rồi đi xem xi-nê hay hát tuồng.
Nàng muôn di-duong tinh-tinh của chồng sau
một tuần lè mài óc trên sách vở, học-văn.

Giảng-học thi ăn-tý và tần-tới. Sang Pháp
chin-thang, thi dỗ nỗi túi phẩn thứ hai lại
để được một ván-hàng vè mòn hóa-ic. Mấy
ông giáo-su khen ngợi, có lần khoe học lực
chàng với nhà công nghệ Coty, được ông này
cao-hứng, mua tặng mấy bộ sách khos-hoc,
dáng giá hơn hai nghìn quan. Ông Lê trọng
Nghi nói với anh em rằng chàng được phần
thưởng chà ông vua chế-tạo nước hoa, tức là
chuyen- ấy.

Minh-cầm sang Pháp, cõi vi chồng hon là
vi minh. Nhưng nàng không để tiêu ma ngày
giờ ấy mà không thu lấy ít nhiều bõ ich cho
tinh-thần tri-thức của mình, cho nên nàng
cũng lo học.

Với nàng, sự học không phải có mục-dich
tranh khõi đạt giải gì, quý bõ mõ rộng sự
biết, nhất là những kỹ-năng tri-thức cần dùng
thiết yếu cho một người đàn bà.

Bà cô may mắn ở đất Ba-lê, dùy cô người
não vỗ tay vỗ chì, hoặc nghèo khổ lắm, mới
chiều dốt nát, không thể học được. Trái lại,
một người muôn hột, thiêng khôn thiêu gi
trường, không thiêu gì thuận-tiện cho mình,
trên đường học văn, dù muôn đi xa đều đau
cũng vẫn sốt.

Tại kinh-đô văn-minh ấy, trăm công nghin
việc, đều có trường học, có xuồng thực-hanh,
chẳng công thi tu, chẳng ngay thi đêm, là
định học hay học nghè gi, ngày trong
xóm minh ở, cũng sẵn có thầy, có lòp.

Ngoài ra, con mắt và khói óc ta biết trông,
biết tim, biết suy, biết nghĩ, cũng là một cách
học. Ba-lê là trường học thiên-nhiên, từ
những cô-téh văn-minh cho đến các co-quan
tô-chức tài thời, với ai có trí và có mắt, chỗ
nào cũng nhận thấy như là một thầy giáo,
một lòp dạy.

Minh-cầm chiю khó theo học ở mấy ban
gia-chinh nǚ-công, lại dụng lâm-xem xét học
hỏi về các vấn-dề áu-trí-viên, nuôi nồng con
trẻ, vì nàng có ý mai sau giúp ích xă-bội nhà
về mặt chăm nom, bảo dưỡng nhi-dồng.

Nàng cũng không quên học chữ và đọc sách
cho kiến văn-trí trước được ròng.

Những lúc chồng đi nghe giảng ở đại học
dường hoặc ngồi làm việc trong thư-viện,
nàng lén mò di quan-sát Ba-lê một mình.
Không phải lần phiền thăm đường hồi lối ai
cả, một tấm dia dồ chỉ nam trong tay, nàng
di xem dần dà hồn khắp những chỗ đang xem
ở Ba-lê. Mấy câu đồng-huống có tính lâng-mạn,
di theo chung giao-tan tình mà chẳng
duyệt mỷ-huân doai hoai, chính là những
lúp áy.

Nhờ sự chiю học và dè ý quan sát nhu thè,
không bao lâu nàng biến hóa ra một người có
hợp-văn kiến-thức rộng, khéo hồn lùi mọi
dến. Trong khi ấy Kiều-mộc cũng thay đổi
và tản rời ở trường đại học, sắp sửa thi đỗ cả
hai văn-bằng cử nhân khoa học và kỹ sư.

Cái ngày Kiều-mộc thành tài tức là cái ngày
Minh-cầm phục thù danh-dụ, càng dense càng
gần.

HỒNG-PHONG

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân
30, Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

Tirage à 100000 ex. —
Certifié exacte l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG.DOAN-VUONG

Tuần - lě - quốc - tē

Nga kháng chiến một cách hăng hái lạ thường, có
phố mất đi, lấy lại hàng 5, 7 lần, có nhà quân Đức
chiếm, lảng dưới đất mà trên các lảng trên quán
Nga vẫn kháng chiến rất dữ không chịu thua. Tình
hình Stalingrad may hôm nay không thay đổi mấy.
Có lẽ từ khía cạnh chiến lược Stalingrad còn có thể kéo
dài đến tận m-a-dông.

Ở Voronej, phía Bắc Stalingrad và Rjev gần Mac-
lu-khoa, quân Nga vẫn khởi thế công át dứ để
chọc thẳng phông tuyến Đức, nhưng các cuộc hành
động đó không lây lan cho Nga thiệt hại nhiều vẫn không
kết quả gì lòn lao.

Trái lại, ở miền Caucasus, trên sông Terek, tại
Mozdok và phía Grosny, quân Đức vẫn đánh rất

mạnh để cố tiến đến bờ Caspianine và chiếm

Grosny là nơi sản xuất nhiều dầu hỏa vào hảng

thứ hai ở Nga chỉ kém Bakou.

Nhiều lần lại tinh hình Nga Sô Viết vẫn rất nguy
ngấp và các nhà cầm quyền Nga vẫn bất bình về
việc Anh, Mỹ không chịu hành động về quân sự.
Sau khi hội đàm với Staline, M. Wilkie có tuyên bố
với các nhà báo rằng: « Các nước đồng minh phải
mở ngay mặt trận thứ hai. Nếu đợi đến mùa hè
năm nay thì sẽ quá chậm ».

Phan MURAT

THƠM NHẸ, KHÔNG LEM Ô
CHÁT THIỆT TỐT, TỐT
NGANG HÀNG CÁC HIẾU
PHẨN ÁU, MỸ DANH TIẾNG

PHẦN

SUPER - MURAT

CÓ ĐỦ 7 MÀU, TỐT THƯỢNG
HÀO HẠNG, MỘT MỸ-PHẨM
CHO CÁC GIAI NHÂN THƯỢNG
DỘI ĐỂ ĐI DỰ TIỆC SANG
Trong mỗi hộp có bao chí Quê ngã
chỉ cách lưa màu phẩn, cách trang
diêm thê nào cho thiệt khéo

BẢN KHẮP CỦA HÀNG LỚN

Tổng phát hành Bắc-kỳ, Ai-lao

Etablissements VÂN - HÓA

8 — rue des Cantonais — Hanoi



Tay chúng ta ngày ấy chưa
đạt chí, nhưng hồn cũng đã
lấy lâm vai thia vĩ kiềm được
tiễn rồi, chẳng những đã
không làm nhục lòng mẹ phải
giúp cho sinh-kế, mà lại
còn thè phung-duong nồi me,
kinh hiến me cảnh an-nhàn.

Trong lúc anh đang mong
hưởng cái phúc huân-honor
được mẹ già mãi mãi, thì mẹ
chết vĩnh-quyết con, để lại
cho anh bao nhiêu sầu-hận
trên đường-hiển!... Tuy vậy,
mỗi sầu-hận của anh chỉ ở
trong vòng đạo hiếu, rồi mỗi
ngày phải một nhặt dần dì,
vì anh là người biết lý-lanh
rắng: ở đời này không ai là
hạng hất-tử, và mặc-dẫu là
mẹ, nếu mẹ chết tại đền-tử,
mà cứ sầu buồn nhõi tiếc suốt
đời, thì chẳng hóa ra chưa
biết suy-nghỉ cho thà-tết-e?

Nhưng còn tôi: tôi lại cảm
bi hơn anh một điều đau
đớn, chỉ vì mờ-ướt một cảnh
vui họp cả người mà nhõ
nhàng đạo hiếu, hay là: nói
một cách luân-quản nhung
rất đúng: muốn tròn-dạo hiếu
mà thành ra mẹ con lại còn
phải chịu tạm chia-lia!

Đó là một mối buôn cho
mẹ tôi. Và là một điều đau
đớn cho tôi mãi mãi!

Tôi tuy không phải là vắn
như anh, nhưng, anh đã
biết: tôi vốn là tinh, da cảm,
âm-hồn yếu-ớt của tôi chỉ làm

tôi đê-mê trong mộng-tưởng
gặp được một người bạn trẫm
năm nhò-hé, nhu-mi, che me
tôi được thêm một đứa con
ngoma-ngoân, cho lôi có được
một người vợ biết yêu-chồng
một cách nồng-nịu ngay-ho,
tận biến tôi cả một lồng ái
án-dâm-trâm đê dèn-dáp tôi
những cách tôi trong như
trọng người em, và những
cách tôi trọng-niú châm-nom
săn-sóc tì-mi, như nung-niu
cõ em gái bé.

Tóm tắt những kỳ trước
Vi-gia-dinh, anh tác, hai chí
Hanh, Kiem phải đến ở nhà ông
ehr, Hanh và Kiem sống khô-ở
cánh cổ An, còn ông Pheng — một
gái mới — chỉ là cảnh mai-mai,
cánh khôn-lâm cho chí em-nàng
tôi lo-láng tôi lòng ghen ghét
của mệnh đối với tôi.

Vì một lần đến nhà Khắc tróng
nom v.v. sự học hành cho Kiem,
Hanhl hiếu. Khắc

Sau mươi mấy năm bón lầu để

men sinh, ông Đức trở về và

con được xun hợp.

Bởi thế, khi mẹ tôi dám
cho tôi người em ruột anh
Vinh — bạn cùng trường với
chúng ta, nhưng vào sau
chúng ta ba-nam — thì tôi
ung-thuận ngay, dinh-ninh
rằng duyên-giai-ngẫu phải
cho tôi gặp người vợ lý
tưởng, và mừng thầm rằng
anh Vinh là làng-văn
học — cùn nghe tên cũng phải
tin như thế — vậy he nhâ
vợ thân-thiết vỗ-vợp me con

tôi thi cũng
có thể làm
chết-ikhuay
không được sự họn hà tôi có
ít nhiều « chiêng-ghé » chỉ biết
quý-tiền, coi tiền trọng hơn
tinh-nghĩa và tinh-mạng!

Mặc dầu sự tôi cười vỡ là
một sự « mua bán quá vỗ »
của mẹ con tôi, tôi rất yêu
quý chiêu-chung và vợ tôi,
và cả họ nhà vợ. Vì vợ tôi
kém tôi năm tuổi, ngày-tho
quá, và họ nhà vợ tôi thương
nè chúng tôi! Hai vợ chồng
ohang tôi sống dưới gối mẹ
hiền-tà tôi những ngày-đẹp
qua cho đến nỗi đã có lúc
tôi lo-láng tôi lòng ghen ghét
của mệnh đối với tôi.

Thì ra sự lo là một diêm
tâm-linh đã báo trước: Lấy
nhau được ba bốn tháng,
đến cái hồi vừa phải trả công
ng, và mẹ tôi ôm nén chung
tôi gặp sự tung-quần là cái
hồi vợ tôi hết ngay-ho, bắt
dầu cái me, cái chồng, và so
sánh cảnh nhà chồng nghèo
với cảnh giàu có của một vài
anh trước kia dã có ý muốn
lấy vợ tôi!

Sự so-sánh ấy là nhất đáo
gâm đậm suốt tim tôi!

Tuy vậy tôi vẫn còn ngó
rằng tôi vung tay bê lái hén
sóng bạc đầu mới có thể sô
lạc hướng thuyền tinh!
Nhưng, vợ tôi đâu phải là

hang người dễ cãi-hỗ!... Càng nhường thế, vợ tôi lại xui-dục ra sao, mà cả họ nhà vợ tôi cũng lanh-dạm cùng tôi và tôi ý trong tiếng ra mắng. Một thế-dụ rất hổn đè anh hiếu đại-cương: có dem đồ lễ đáng giá đến dù một lỗ đỗ, thi dược mời chào vồn-vã, mà kinh vể lại có cả phần dem về bẩm-mẹ; rủi không lo được lẽ thi thà đừng đến còn hon, vì đến chì gặp được những cái mầm ít lời, những con mắt nhiều ý-tử của tất cả các người trong họ nhà vợ!

Thi chẳng cú ở đâu, số-phận tôi gặp những loài muông-lùi thi ở đâu, cũng gặp!

Tôi chán hết sức! Nhất là cách đây vài năm, tôi bị tè-thấp, nằm liệt từ tháng tám ta cho tới Tết, thê mà họ nhà tôi trừ có một ông chú nồng săn-sóc, và bạn tôi trừ có anh vẫn đến thăm non, còn thi họ nhà vợ tôi, chẳng những đã như tất cả các kè khác: không ai đến thăm hỏi, mà cả vợ nữa, vợ tôi hổ vè nhà bố mẹ đẻ, và với anh ruột cho tôi khi tôi khôi mới lại vè nhà chồng!

Đó là lần thứ nhất nó báo cho tôi biết cơm giàng tố đã bắt đầu nỗi trong tình nghĩa vợ chồng tôi!

Lần thứ nhì: từ tháng hai năm ngoái cho đến Tết, tôi hết bị bệnh rằng lại tái phát bệnh thấp, trong một năm trời tôi đau ốm, ngheo túng vò cùng, thi vẫn iru ông chú tôi và anh là hai người biết thương tôi, nồng săn sóc tôi, tôi lại không trông thấy vợ tôi đâu, cũng như tôi vẫn không trông thấy một kè nào khác trong ba họ tôi nữa!..

Còn ai vợ tôi ghê tởm cảnh nghèo của chồng, dã lại tự do về với cha mẹ đẻ.

Vậy mà cha, mẹ, anh, em, họ-hàng nhà vợ tôi chẳng những đã không biết ẩn-dậy không hiểu khuyên-dỗ vợ tôi phải cam lòng ở cho phái dạo, mà có lẽ lại còn bầy thêm cho nó những cách xích-dối bắc-hối với chồng, và bỏ chồng để về nhà mình mỗi khi chồng gán-hồi «tung-thieu»! Nhưng điều tôi yêu nhất

nếu cầu kính-trọng đạo làm vợ, thi dầu dân «sám-sét búa-rù», dầu chồng... «darker gân-chết» và dọa đuổi đi, vợ cũng chẳng bao giờ xa-cách chồng, chẳng bao giờ dám oán giận, kinh-nhờn chồng... chỉ đứng nói là chí mới vì một sự tung-thieu mà dã với theo loi bất nghe! «còn ăn, em ở cùng anh!»...

Tôi buồn lắm! Tôi đau-dớn quá! Vợ tôi đã se nát lòng tôi, đã giết chết tình tôi, và



muốn cho anh hiều rõ-ràng, là lòng vợ tôi không chán-thành chung-hủy cùng tôi, Nêu thật lòng yêu-kính chồng,

**CÔNG DỤNG CỦA
ĐẦU CHỒI HOA-KỲ**

Khi sinh nở lúc thi thoảng? Hoa-Dầu Chồi ca vào khói ngay! Tù chôn, châm-mùi, đặt-tay? Cầm-han, cầm-thúi rất hay nên dùng? Ai đã dùng qua Đầu-Chồi Hoa-Kỳ? Công phu công nhận cho là hay là tốt ^{thông}? Khi sinh nở Trung-Nam-Bắc-lý có ^{thông}! Đặt-tay tree cái biến-tuoi.

dã phâ-hoại hạnh-phúc của mẹ tôi chỉ yên vui tuỗi già bằng sự mong tròng /hay dẫu con vui hợp!

Dã thê, lại không biết về nhà, vợ tôi bịa đặt ra những chuyện gì mà có lần chỉ cả An nó bão chán nó là có Nhau cho tôi nghe tiêng: — «Chẳng trách mà dì ấy chán là phải!»

«Anh ơi, chán mà đến nỗi bô được chổng lúch chòng gấp vân-bạn u? Chán mà thấy chòng có ăn thi tim vè, thiệu

tiêu thì lại vác... bụng vè nhà mình trốn-tránh sự nghèo-táng u?»

«Trời ơi! Anh đã rõ tôi là người hăng-thở-phụng câu thơ:

«Mỗi cách du-sinh binh-hật-mộ, Ngưu y tương đối kháp thiền nha!» (1)

của Ngô-bội-Phu bồi bi Phùng-ngọc-Tường đánh, bô Bắc-kinh mà chay, nhưng chẳng phải xa-lia vợ, cù trong những bước, khốn-dốn lulu-y... tôi là người chỉ mong cầu gặp được vợ hiền, biết đặt lòng ai-sa caung-thuy đổi với chồng lên trên hế: đây các bô-ban-phận tai-êng-liêng khác của một người đàn-bà dang yêu, dang quý!... tha mà làm sao số-phận lại nỡ sui-khiên tôi gặp phải người vợ hu-hóng, dù chẳng biết làm ăn, gör sức chung lo vó, chong những việc nhà, lại còn thô-ơ với chồng, không gò gò ở tìm chong trong su-âu-yêm, và chỉ dùng thái-dộ nhạt - nhéo và vị đê đối-xứ lại cù một lòng nang-niu,yêu-quý của chồng!

Còn đâu là giấc mộng êm - đềm thủa trước! Còn đâu là người vợ hiền rõ nghĩa ái-tinh trong dạo vợ chồng, dầu vinh-quý hay tiện-bản-cung vẫn nặng lòng luyến-ai tôi một cách thuỷ-chung, chán-thật!

Anh ơi! Gác mộng đẹp của tôi tan vỡ, là tim-tinh tôi cũng tan vỡ bởi vợ tôi!

Mẹ tôi buôn-ráu hết sức,

nén móm vè ở Tiêu-bàng dè khỏi trông thấy cảnh vợ chồng tôi đã đoạn tình tuyệt

đối với «nhà hàng» quen bán

cái giả-giối dè lấy đồng tiền hật, mà tôi đã được miết-mài trong cuộc vui hoa-lệ, được tạm quên những vết thương đau đang trở nên ung-dộc, trong tâm-can tôi, được ôm-ấp mon-trón «một người» với cái trường-tuong rặng đêm đó người ấy yêu tôi, chiều tôi, vậy, tôi chỉ là một «khách đến mua hàng», thì cũng đừng suy-bi và chẳng bao giờ nén qua kinh-tinh.

Và chẳng, miết-mài trong những cuộc ái-tinh mua được bằng tiền ấy, tôi lại còn có ước-vọng một ngày kia sẽ gặp **bản** được bạn tri-âm, nghĩa là gặp một gái giang-hồ, đã giang-hồ tại buôn duyên-tùi-phận, nhưng sau bao năm lẩn-lẩn, lại chợt biết cháu, biết ghê doi giang-hồ, biết hối-ài dè lo hàn, và biết lưu ý tìm một khäche láng chơi nào thật biết thương hoa sot liêu.

(còn nữa)
VŨ-AN-LĂNG

(1) — Giải hết ý-nghĩa hai câu thơ của Ngô-bội-Phu :

«Bà đành da ngựa bọc thây, kiếp sống thừa cảm buồn vi buddi chiêu mặt trời da xé; — Nhưng may thay lại còn được cung vợ ngồi đối nhau trong áo trâu mà khóc cảnh-lưu lạc bèn trời!»

Ngưu - y (lấy diên Vương - Churong trong sách Hán-thư) là một thứ áo của bọn mục - đồng mặc sống thưa, dâng bông thư soi gai rách thê - xấu. — Ý Ngô-bội-Phu muốn nói: linh-cảnh đã đến lúc khốn-quản guy-nan rồi, mà vẫn không phải xa-lia vợ quý, bao giờ cũng được xum-hop voi vợ, cùng chia với vợ những sự thăng-trầm vinh-nhục của một bậc đại-tướng khi cả nước Trung-hoa gấp buồi loạn-ly.

MUỐN có ngay những bắp thịt rắn chắc
Ôt thân hình cân đối!
Ôt sức khỏe dè tự vệ
nên có quyền : THANH NIÊN KHOE
200 trang — 200 hình vẽ — Giá 1\$00 — Tác giả Đào-vân-Khang
— NHÀ XẤT BẢN ĐỜI MỚI 62 TAKOU HANOI —