

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT

đ 20222



PHƯƠNG ĐOÀN - VƯƠNG
CHỦ - TRƯỞNG

SỐ « THIÊN-TAI »
Núi Vésuve phun lửa gây nạn động đất dữ dội nhất ở Ý năm 1906

SỐ 128 — GIÁ: 0325
20 SEPTEMBRE 1942

Tuân-lê Quôc-tê

Tuần-lê vừa qua, các nhà quan sát quân sự

vẫn chú ý nhất đến trận đánh quanh thành Stalingrad là trận kịch chiến lớn lao nhất từ khi quân

Đức bắt đầu cuộc tấn-công năm nay ở mặt trận

phía Đông. Trận đại chiến đó đã kéo dài đến

tuần-lê nay mà vẫn chưa kết-liên. Có tin chính thức

ngày 13 Septembre nói quân Đức đã tiến được

vào khu miền Nam thành Stalingrad nhưng cuộc kháng

chiến dữ dội của quân Nga vẫn chưa bị phá tan và

vẫn hàng hái như thường. Trận đánh hao mòn

không có kết quả gì khác là tàn phả hàn hết các

nhà cửa trong thành-phố. Một cuộc tấn-công của

quân Đức cách đây đó một tuần-lê đã bắt buộc quân

Nga phải rút khỏi nắm thi-trấn nhỏ và tháo sáu vừa

rời quân Đức lại tiếp tục tấn-công bảy lần nữa.

Quân Nga lùi dần phải tạm lui nhưng sau lại phản

công và lùp lại tình thế như trước. Bên Đức thiệt

hại mất 1.900 quân lính và 30 chiến-xa bị hủy bỏ

lại chiến-trường. Số thiệt hại của Hồng-quân cũng

rất là nặng nề. Đồng thời ba sư đoàn bộ-binh và

một sư-doàn thiết-giáp lại tấn-công vào phía Tây-bắc Stalingrad là miền mìn cát tràn đánh trong

luôn vừa qua đã dữ dội và cùng Ở miền này quân

Đức cũng chỉ lây được một vài nơi, quân Nga vẫn

giữ vững ranh thể một trận. Sau đó tin về hằng

Tass lại nói là phòng-tuyến Nga đã bị chọc thủng

và quân Nga phải lui giữ các phòng-tuyến mới ở

phía Tâng-nam thị trấn. Các trận đánh kịch-liệt nhất

là ở quanh ngọn đồi Kapuronsovo là mìn nơi rất

quan trọng cho việc dung binh cao độ 142 thước.

Tin các nhà báo Đức ở mặt trận Stalingrad gửi

về Hồi-khô có nói đến sự kháng chiến hàng hái

không ai ngờ tới và sự khinh-chết của quân Nga

trong trận đại-chiến Stalingrad. Các tin đó lại nói

đến ba bài khí-giới mới của Nga dùng để

giữ thành này.

Một là một thứ phi-cơ phóng-pháo bọc sắt rã

giàu, rất chắc mà quân Đức đã phải gọi là « phi-cơ

bằng-bé-tông ». Công việc các phi-cơ này là di phá

các phi-cơ Đức và các trường bay ở sau trận tuyến

Đức.

Hai là những đoàn phi-cơ do những phi công

« linh-nugent hi-sinh » phi-cơ này chủ yếu thuộc

nó mỗi khi đến hàng trận Đức liền đám thảng

xuống đất giữa các cơ-quan phỏng-thâ và nơi tập

trung quân lính Đức.

Ba là những đại-bác của tiều ham-dội Nga trên

sông Volg: gần phần nhiều là những pháo-thuyền

nhỏ có đặt đại-bác lớn. Số pháo-thuyền này rã

nhiều làm chờ quâna Đức phải kinh ngạc.

Sự hao mòn về quân lính của cả hai đội quân đối

thủ rất là lớn. Cả hai bên Nga và Đức vẫn

đem nhiều viện binh mới ra mặt trận này. Số viện

binh Nga chỉ có thể từ đồng-ngạn sông Volga kéo

song, linh như Staline đã thi hành chiến-lược đã

dâng để giữ Izaritz (tên cũ của Stalingrad) trong

cuối nội chiến và đã ra lệnh phá hết cầu nối liên

thanh-phố với bên kia bờ sông, lý giải là

đang chí có một đường ra khỏi Stalingrad lúc

đuông đi qua trận tuyến của quân Đức.

Có người lại nói không khêu quân Nga sẽ cố cầm

cù với quân Đức ở Stalingrad cho đến tận mùa

đông vì hiện nay đã là giữa tháng Septembre. Bên

phía Đức thì bộ tư-lệnh xuất toàn-lực để tăng thi-

trận quan-hệ này trước khi mùa đông tới ở mặt

trận phía Đông.

Tai mặt trận Leningrad, đại-tướng Nga Mares-

Kov sau khi đã bị kí luồng đã bắt đầu tấn-công

mẫu-liệt để giữ đường giao-thông từ Leningrad

với hồ Ladoga trong mùa đông sắp tới và nếu đạt

được mục-dich thứ nhất đó thì sẽ giải vây cho

Schussevbourg và phá vòng vây ở quanh kinh-dô

phić Bắc nước Nga.

Từ hai hôm nay, ở vùng Smiavino đang sẩy ra

nhiều trận kịch chiến ở cửa sông Volgov chày vào

với hồ Ladoga (tên nói quân Nga đã vượt qua được

phòng tuyến thứ nhất của quân Đức và hiện đang

đánh phòng tuyến thứ hai. Sau khi bị đánh bắt

ngồi, quân Đức đã thu thập lực lượng và phản công

lại rất mạnh có chiến xa và phi cơ trọt lục. Cố

quân Nga tấn công ở khu này để phá trương trình

tấn công của quân Đức vào Leningrad nay.

Ở các mặt trận khác về phía Đông, tình hình

không thay đổi mấy:

1) Ở khu Grozny, quân Nga đem thêm quân đến

để lấy lại nơi căn cứ của Đức ở nam-gạn sông

Terek gần Mozdok.

2) Ở Voronej, quân Đức tấn công ở phía Nam

thành này từ hai hôm nay bị quân Nga cầm được,

tuy vậy tin Mac-tr-khoa cũng nói là có mâu loán

quân Đức lọt được vào phòng tuyến Nga.

3) Ở khu núi Caucasus phía đông đã bắt đầu có

tin về rơi trên đèo cao mà quân Đức đã tiến đến từ

25 Août.

Cuộc tấn-công của quân Đức xuông bờ bắc Hắc-

hai tuy không bi cuộc kháng chiến của Nga ngần

lại nhưng là vì Đức cần phải đợi thời trọng pháo

và chiến-tu chở đến nếu không thi khô lồng kín

được Sochan và Inapse. Hạm đội Nga trong Hắc-

hai tuy đã đến trước cùng với ngân trữ nhiều việc

vận tải chiến-cụ của Đức ở dọc bờ Hắc-hải.

Một tin làm cho dân Pháp rất công phẫn là vừa

qua quân Anh lại đến đánh bờ biển tây đảo Madag-

ascas thuộc Pháp ở Ánh-dô dương, và ngày 10-9

(Xem tiếp trang 30)

**1052 lá thư của các bạn yêu T.B.C.N.
khắp các giới đã lần lượt gửi về dự cuộc
Trung cầu ý kiều về**

CÔ DẦU.

XÉT RA ĐÃ TẠM ĐÚ, KỲ SAU CHUNG TÔI PHÁT
HÀNH SỐ BÁO MÀ CÁC BẠN ĐANG MONG ĐỢI

CÔ DẦU.

1052 lá thư, 1/52 ý kiến đều đồng cho ta suy nghĩ. Các
bạn! hãy tìm đọc số báo qui-dò và các bạn sẽ biết hết

Cô dầu và hát cô dầu ngày xưa khác
với cô dầu và hát cô dầu ngày nay thế nào?

Cái gì đã làm cho giáo-phường có một vế tôn nghiêm? Ngày xưa, muôn
lần cõ dầu phải có những điều kiện gì? Tại sao « nghệ-hát cô dầu » lại có
quan hệ đến lịch sử và tôn giáo? Những cõ dầu « xách đèn » có từ bao
giờ? Những cõ dầu « ngỗ » mới có từ bao lâu? Những truyền-kỷ về cõ dầu,
Tiền sự cõ dầu v.. v..

VÀ

Những sự biến-thiên trong nghệ-hát cô dầu — Vì trùng hoa-liễu với
cõ dầu — Cần phải khám cõ dầu như thế nào? Những chuyện khuynh
gia bại sầu vì cõ dầu — Những cách dỗ người của bọn mẹ mìn,
chú cõ dầu — Cái mồ chôn cõ dầu — Thanh niên với cõ dầu v.. v..

BAO NHIỀU NHỮNG CÁI ĐÓ, ĐỀU ĐƯỢC NÓI
RẤT KỸ TRONG TRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT, SỐ

CÔ DẦU.

một số báo mà những người di hát cõ dầu đã lán, những người mới
tập sự hát cõ-dầu, những bức mè hiền, vợ thảo cõ son, cõ chồng di
hát cõ dầu... tất cả những người quan tâm đến thanh niên là hi vọng
của quốc-gia... đều nên để ý!!!

jia, có hàng ngàn sa sô loài bò sát; ở Carmo-
na, giông chuột chạy cuồng cuồng như sự
sợ; ở Cadiz và Gibraltar, người ta hối hả
lùa : người và vật linh-cảm rảng hòa cùng
đường sáu sao một thiên tai mà kết quả chấn
chấn là bi khốc, rặng rợn lầm. Kinh đô Por-
tugal lúc ấy đương vao hè cực thịnh: nó là
trung tâm diêm nền thương-mại thế-giới, một
tỉnh thành ẩn chui xa xỉ, có những lâu đài đồ
xộ nguy-nga. Khuôn cũn phải lừa la gi, chỉ
một ngày, phải, một ngày thai cũng đủ tàn
phé hết. Sáng mồng một November, hè chín
giờ rưỡi, ba tiếng chuyển động làm rung cả
tỉnh. Tiếng rung chuyển thứ nhất độ chừng
mười phút. Tiếng thứ hai và tiếng thứ ba
ngắn-hơn, chỉ độ hai phút mà thôi, nhưng
kết quả thật là khốc liệt. Ba lâu đài bị
nhà cửa vỡ hét. Lisbona chỉ còn là một
đống vôi gạch ngòn ngang bùa bện. Thêm
vào đó, một con nước theo Tagus phun lên
và tan pha không còn dẽ lại một tí gì ở hải
cảng, rồi tiếp theo đó, là một vụ cháy gom
ghé đến nỗi sáng hôm sau không còn tinh
Lisbona đâu nữa.

Seyfarth tâc cảnh rảng sau tiếng động thứ
nhất, mặt đất vỡ ra một tảng to, 4000 cái nhà
và tất cả những người ở trong những nhà đó
đều bị chôn trong hố. Tại một cái bến, lũ
động đất có 800 linh thiêy và người đánh cá
chim xuống dưới bể; giờ ta múa lén nói lên
và cuối cùng 12 cái thuyền cát và tàu khuya.
Ngón sóng cao nhất đánh vào Lisbona cao
18 thước. Nước tràn vào tỉnh như thác và
cũn không biết bao nhiêu là người đi mất;
đến khi xác xác rết ra thì lòng con sông Tagus
cạn hẳn; sicc nước mặn quá đã đem cát
nhèo sông đi mất rồi.

Không cần phải nói, ta sắng có thê hình
dung được sự khô sô và nỗi lo sợ của dân
Lisbona lúc ấy như thế nào: có người phát
diễn; ai cũng tìm đường chạy trốn, nhưng

Quê Người

Tài thuyết của TÔ-HOÀI đã có bản khắp Đông pháp
Nhưng các chuyên tinh rất ấp, iki buôn. Tất cả cái xã hội
nhà quố Việt-nam hết sức khôi, gân họng, khốn khổ,
ít cudi, đậm trong nhữn: nhất hót lò chán và công
phong phu và lính hoga của tác giả Sách dày gần 350
trang, ăn lái cye my - thuật. Giá đặc biệt 1500 ₫
Nhà xuất bản & MÙI — 57, Phúc-kien Hanoi

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dệt (pull-overs, chemises, slips, maillots, v.v.) chỉ có...
Hàng PHUC-LAI 87-89 route de Hué — Hanoi
BÁN BUÔN KHẨP ĐÔNG - PHÁP — ÁO TỐI KHÔNG ĐẦU SÁNH KIP

gian phi cuồng bạo tha hồ mà hành hành
đi lật xác chết để tim của rơi và bóc lột.
Người ta kinh khủng đến nỗi không biết làm
gi cả: phải một tuyn lê họ mới định-làm lại
được để nghĩ cách tạo tác lại cái Minh Thành
trù phú kia. Số dinh thự lâu đài và nhà cửa
bi tan nát vớn độ 25.000 cái. Bao nhiêu nhà
thờ bị đập gãy hết. Số người chết không biết
đích là bao nhiêu. Người ta ước chừng số đó
ít nhất cũng từ 25.000 đến 35.000 người. Có
người nói chắc là độ 80.000 cái thảy.

Tuy vậy, trận động đất này không phải chỉ
tàn pha có một tỉnh Lisbone mà thôi đâu.
Thủ đô của xứ Portugal chỉ là trung tâm
diêm của nạn động đất ấy. Cảnh nạn động
đất làm rung chuyển một chu vi rộng hơn
Lisbona mấy ngàn lắc. Chỗ-vì đập bị đập
là hai triệu rưỡi cây số vuông. Từ xưa cho
tới nay — 1942 — chưa hề có một trận động
đất nào to như thế. Đất động đến tận bờ bắc
Maroc một phần, và đến bờ bắc Andalousia và
Paip một phần. Những tỉnh Cadix, Xérès và
Alyerias đều bị tàn phá gần hét. Gibraltar và
Malaga thiệt hại vô kẽ. Ở Séville, những
nhà gác chuồng công quo cỏ lái như «anh hùng
cây lau cây sậy bị gió táp», ở một cái nhà
thờ Madrid, một cây thập tự bằng đá dựng
trong nứa nhà rợn r้าo đất, và làm 75
đầu hai đứa trẻ chết ngay. Trong triều, hoàng
thần quốc thích chạy trốn ra cánh đồng và
đứng lều vải lều dê. Tại Mogador và Fez,
nhà cửa và nhà tu đê vỡ đầy đường. Đến tận
bờ bắc Algérie, sự thiệt hại cũng ghê gớm
lắm. Tại Villa de Gaya, rất nhiều tàu bè bị
đắm; các hòn cảng nhỏ đều bị tan nát. Tại
Cadiz, nước cuồn 500 người mang đi. Ở dọc
bờ biển Phi Châu, nhiều đoàn người bị sóng
cuồn; ở Ceuta và Tanger hàng triệu cá và sicc
vật chết nhau ra trên đường.

... Cho đến tận Hambourg, nạn động đất
này còn dẽ lại những kết quả cực kỳ rùng
rợn. Nhà thờ bị đập, đèn treo bị văng di,
chuồng không có người kéo mà cứ kêu
vang lèo dỗ hồn. Ở Lubeck, ở Travemude, ở
Rendsburg, đất cũng động; động rất mạnh &
Sollabie và ở Bavière. Đến tận Tepiliz, bê
đang vẫn còn trao: nhiều người đi tắm bị
chết. Đất rung động mãi đến tận bờ bắc Mỹ
châu đến tận tháng Mars 1756 mới hết.

2.) Núi Vésuve phun lửa gây nạn động đất khùng khiếp ở Y-dai-loi năm 1906

Bí lâu, người ta hầu như quên mất núi
lửa Vésuve ở Naples bởi vì sau trận động đất
1872 hì cái núi lửa đó yên rồi không lò vò gì
là hung hăng nữa.

Mở, người ta tưởng lầm. Đầu Mars 1906,
mây đen mùt phủ ở trên đỉnh Vésuve, núi
gầm thét và kêu như tiếng súng. Lòng núi đất
mỗi ngày mồi kêu to và giáo sư Matteucci báo
rằng một cuộn động đất lớn thê nào cũng xảy
ra, núi Vésuve sẽ phun lửa. Lời tiên đoán
đúng. Ngày 4 Avril, những phún-thạch (lave)
tik trong lòng hỏa sơn phun ra và chảy xuống
theo hai triền núi. Đồng thời ở Naples có
những trận mưa ra gió ra than. Dân làng ở
những vùng lân cận bắt đầu lo sợ: người ta
giết nhau để trốn và rủ nhau đắp những
con đê kiêm cổ đê ngăn cản phún-thạch,
nhưng than ôi, quá chậm. Ngày 7 Avril,
phún-thạch đã chảy đến làng Boscatorese.
Ở trong nhà, người ta đã thấy nóng không
chiến được. Đất bắt đầu rung động; lòng núi
kêu sùng sục lên như một cái lò vôi; từng
log khói mù trời bốc lên và che phủ hết cả
thanh pho. Đến đêm chû nhật 8 Avril thì cái
thiên tai di tói cái độ hoan toàn của nó. Cả
trái núi Vésuve đã rực lèn như một cái lò
than hồng vĩ đại; đất lèn hét lèn làm
cho nhiều người phát điên; khói bốc cao
150, 200 thước. Những phún-thạch trắng xóa
phun ra cao 500 thước, tiếng rung chuyển
đầm ầm làm cho nhiều người ở Naples ngã
lăn ra và diết tai. Tro, bụi và than rơi xuống
cùng với nước nóng. Từ hai giờ sáng rạng trời,
phún-thạch chảy tràn hết că vào làng Bos-
catorese. Cả làng đang im lặng thì đất rung
chuyển dữ dội, bao nhiêu cửa sổ đứt ra vỡ
lởn khởn, cái chõ Monte Olevito sập đổ
vì đất rung chuyển dữ quái. Mười hai người
chết ngay. Hàng trăm người bị ứ-trong.
Đồng thời, những người lính di cứu tinh
Boscatorese về thuật lại chuyện rằng cái tinh
này đã bị xóá hẳn trên mặt đất. Vùng Torre
Annun'za có 100 người chết. Tại nhà thờ
San Giuseppe trong khi ông cố béo cho gọi
các con chiên lại để cầu-yên thì bên ngoài vẫn
mưa ra nước nóng, ra than, ra lửa. Mọi
người đang cầu kính thi trận mưa đó làm vui
mai nhà thờ và làm chết hết cả những con
chiên: 100 người chết liền tại chỗ, trong số

trên đây bị chôn vùi ở dưới trận bão phún-
thạch, tiếng kêu tiếng nồ mù trời; phún-thạch
bầu lên cao tới 1.000 thước rơi xuống đất và
lại họp thành những cái núi lửa con. Đất,
trong lúc ấy luôn luôn bị rung chayen. Sự
thiệt hại không thê nào mà đc-khung được.

Đường xe hỏa núi Vésuve tan nát, những
đường xá man Torre Annunziata và Torre del
Greco cũng vậy. Mưa than, mưa nước nóng,
mưa lửa rơi khắp mọi nơi; bai người
đứng cách nhau một sải tay không thê mà
nhận ra nhau. Người ta e sicc ngán phún-
thạch lại nhưng không được.

Ở Naples, người ta tưởng như đương sống
vào một thời kỳ mà quân địch đém cuốp
thành: 150.000 người không có giường ngủ
thứa ăn. Số đó mỗi lúc mỗi tăng thêm. Tiếng
kêu khóc như ri. Nhà vua và hoàng-hậu phải
lập tức từ Roma đến Naples để phủ-du. Người
ta tổ chức những lê cầu-yên ở dưới những
trận mưa tro; hàng triệu người khóc ầm ầm
lên như quỷ sứ ở dưới địa ngục dậm đít
người chiến vây.

Ngày thứ hai 11 Avril, núi Vésuve lại phun
lửa dữ dội hơn. Ở Ottaviano, nấm nhà thờ bị
tàn phá không còn sót lại một thứ gì; người
ta tính có 100 người chết. Số bị thương ước
lượng trong tất cả vùng độ 700. Nhà vua muôn
ngụ-giá di thăm tất cả những vùng bị nạn,
nhưng không được, hành phải trở về vì trên
mưa ra đá, voi, than, lửa đó cũng càng ngày
càng dữ. Tro và đá rơi vào trong nhà người
ta, than và lửa bay vào tai, vào mũi, vào
miệng và làm cho nhiều người ngạt thở.
Mười giờ sáng hôm ấy, phố Via Toledo là một
phố sầm uất nhất Naples rãy lên như một con
vật bị chọc tiết, cái chõ Monte Olevito sập đổ
vì đất rung chuyển dữ quái. Mười hai người
chết ngay. Hàng trăm người bị ứ-trong.
Đồng thời, những người lính di cứu tinh
Boscatorese về thuật lại chuyện rằng cái tinh
này đã bị xóá hẳn trên mặt đất. Vùng Torre
Annun'za có 100 người chết. Tại nhà thờ
San Giuseppe trong khi ông cố béo cho gọi
các con chiên lại để cầu-yên thì bên ngoài vẫn
mưa ra nước nóng, ra than, ra lửa. Mọi
người đang cầu kính thi trận mưa đó làm vui
mai nhà thờ và làm chết hết cả những con
chiên: 100 người chết liền tại chỗ, trong số

có nhiều đàn bò và trẻ con. Portici bị chôn hồn xuống dưới lòn phún-thạch. Ở Soumara, than tro cao tới 2 thước. 5 cái nhà và 3 nhà thờ mất tích. Torre del Greco, San Gennaro và Sarno không còn sót một người. Cây cỏ bị cháy xém hết. Mùi cháy và mùi diêm-sinh bay phủ cả gian trời. Trên đỉnh Vésuve, tùng đám mây đen nặng nề bao phủ; giờ đèn và dù; và suốt ngày suốt đêm như thế. Rạng ngày 11 Avril, núi Vésuve vẫn cứ gầm hét lên. Bụi và than bay trong những phố xá; dân gian bỏ trốn; xe lửa không còn toa mà trả khách. Thấy «thần núi» ra oai không ngừng, dân gian xô cát vào trong nhà thờ để cướp tượng thánh Janvier để nhờ ngài che tro cho. Bảy vạn người khóc, kêu và chen chúc để gần nhau: linh cảm-sát bất lực; dân obung làm như thể xâm chiếm nhà thờ-vậy. Mười bốn vạn cái tay giơ lên trời. Người ta nghe thấy những tiếng kêu này ran lên: «Lạy thánh Janvier, chỉ có thánh cứu được chúng tôi thôi. Xin ông thương đến thành phố Naples này!»

Mỗi những cánh tay khỏe mạnh cướp lấy tượng thánh Janvier để rước vào đường. Hlinhnhu núi lửa Vésuve vẫn gầm hét dữ mươi mươi lăm phút. Rồi mưa than, đá và bụi lửa lại bắt đầu và có phần lại dữ dội hơn trước nữa. Nhiều người gie nhai thương bèn bỏ cả bệnh-nhân mà chạy mất. Người ta phải đem hai chiếc thuyền đến chỗ 800 tội nhân ở San-Francisco di Palerme. Naples hoàn toàn là một tinh thành chêt. Thành thảng lại có một đoàn người vừa khỏe vừa kén di-đoàng choango & giữa đường. Người ta phải leo mệt nại để phòng than lửa và đá khỏi bay vào mặt.

Phóng-viên báo Berhier Tageblatt là bác-sĩ Hano Barth đã điền tra về cái nại «kinh thiên động địa» này và viết rằng:

«Lúc tôi đến San Giovanni, hoàng chục toa xe lửa bị tan nát nằm trơ ra đây. Bên trái, bên phải, cây cối bị cháy xém hết; nhà nào nhà này đều bị phủ dưới một lòn phún-thạch trắng như tuyết vậy. Phía sau Giovanni, có

một cái tường khói màu vàng đặc. Xe càng đi gần, đèn cái tường ấy thi màu sắc cái tường ấy lại càng góm ghê mọi rợ. Rồi người ta bắt đầu trông thấy núi Vésuve. Ở miệng núi phun ra những luồng hơi tím dày đặc, vung ra, ở xung quanh những trận mưa than và đá. Ở ga Portica hàng ngàn hàng vạn người đứng đợi tàu đi Naples. Cái cảnh chết chóc làm cho người ta can đảm nhất cũng phải rợn tóc gáy. Mùi trời thay đổi luôn. Thành thảng đồ rực lên như mười tinh thành cùng cháy một lúc, có lúc lò mò huyền ảo như ở dưới ám-ti vây. Rồi có lúc đèn kít. Tiếng núi lửa kèm lèn không ngớt.

Ngoi trong toa xe lửa, tôi thấy mặt kính xe vỡ hàn hết. Than và tro bay vào khắp tàu,



50.000 người chết trong nạn động đất ở thành-phố Quetta ở gần biển-thủy phia tây-bắc Ấn-độ là một nơi buồn bã rất sầm-uất, 2000 người chết.

người ta nhảm mắt lại không dám trông, bịt mũi lại không dám thở. Ở ga Torre del Greco hàng ngàn hàng vạn người từ trù chán. Vô ích. Xe lửa không chạy được, than, tro ngập lén đến nứa thước tay cản tàu lại, bánh xe không quay được. Cái tinh Torre del Greco chạy trốn, 12.000 người định do đường bê tông khói. Bè sáng lén một lát rồi lại sôi lên sùng sục. Người ta phải di bộ đến tinh Naples». Ngày 14 Avril, cuộc động đất bứt súc mạnh đì. Núi Vésuve không phun lửa nữa. Nhưng inh Torre Annurza và Torre del Greco hoàn toàn không còn gì cả.

UỐNG MỘT VIÊN THUỐC CỨU-LONG-HOÀN, người đang mệt thấy khỏe, người mệt ăn ngủ, thấy ăn ngủ ngọt. Uống liên tiếp mười bốn CỨU-LONG-HOÀN, những người già cõm đều được lên dan thêm sức mạnh.

Tổng phát hành Bắc Kỳ, Al lec — Etablissement VĂN-HÓA — 1 - 6 rue des Fontaines — HANOI

3.) Trận động đất tàn phá cả tỉnh San-Francisco

Đêm thứ ba 17 Avril 1906, tinh «Golden Gate» ở Núi Uovo vẫn còn ăn cao-i vai về thi sớm tinh mơ—hồi 5 giờ 15—một tiếng đồng làm rung chuyển cả nhà cửa. Bao nhiêu ống khói đều đồ hét. Mười phút sau đất rung chuyển một cách góm ghê, gach lát hèi tung lên trên trời, nhà cửa sụp xuống, bao nhiêu nhà «chẹp trời» đều rụi cả xuống và chao di chao lại. Có nhiều cái đồ. Lúc ấy, hầu hết dân trong tinh bầy còn đang vắng. Họ rụt mình thức dậy và cứ nguyên quần áo & trong nhà họ chạy cả ra đường. Trong một tiếng đồng hồ, những tiếng gầm của trái đất rồi lên không ngớt. Đất động dữ dội quá đỗi không còn một người nào đứng vững. Người nào như cũng phát điên lên. Số người chết chưa lấy gì làm nhiều lắm. Nhưng họ vò don chí, ngay lúc ấy một trận hỏa tai lai sôi lên. Lửa đốt cả một tinh ra tro, mà một tinh như thế nào? Một tinh trù phú nhất của Mỹ Châu có tới 400.000 người ở. Lửa phát ra bắt đầu từ đâu? Không ai biết rõ, nhưng người ta biết chắc lửa phát cũng một lúc ở nhiều nơi khác nhau. Động đất làm đồ cả ông khói, bếp, lửa, ống dẫn điện: chắc chắn những cái này đã gây nên cuộc hỏa hoạn, khôngшиб. Chỉ trong một tiếng đồng hồ cả tinh thành bốc cháy không tài nào mà đập tắt được ngọn lửa. Bởi vì ngọn lửa bốc dữ quá, dã dành; mà còn vì lẽ người ta không có nước, bao nhiêu ống dẫn nước đều đã bị trật động, đất vừa rò rỉ phả tan hết cả. Thuở đầu người ta còn lấy cối mìn phá đồ vỡ nhà mà ngọn lửa bốc to đẽ cho không cháy lan được sang những nhà bên cạnh, nhưng lửa cứ bốc rền. Đến trưa, đã có tới 200.000 người không có nơi trú ẩn, không có áo mặc. Đông thời đập lại chuyền đồng dữ, khác sạn Valencia năm tùng sụp đổ; khách sạn Kings'ey cũng vậy đẽ chết 80 người. Một nhà nuôi trè bồ cối tan nát: 200 trè con chết. Một cái bình dân phan diêm nở bung lên giê! 70 người. Hầu hết những nhà bằng lợn đều bị tàn phá. Cái nhà chẹp trời 12 tầng Western Union Telegraph tan ra từng mảnh vụn, nhà ngân hàng Mutual Bank, tám lầu, cũng vậy. Nhà Un on Trust 11 tầng oh! cõi là một đồng voi gạch, hai cái «tử đại bá» chỉ của «ông vua豹» là

Hearst không còn dẽ lại một di tích cõi con gì; nhà San Francisco Call 20 tầng của một nhà đại diện-chủ Đức cũng tan nát hết: cả công nghiệp của ông này, trong một phút chỉ còn là một đống tro. Nhà hát đồ nát không biết bao nhiêu mà kẽ, người ta phải lấy cõi mìn làm nõ nhà Columbia, đẽ ngon lửa khói len ra thêm nữa. Linh cữu hỏa tõi ra bắt lửa. Đến đêm, lửa vẫn cháy ngùn ngụt như thường. 20 vạn người không có nhà ở, không có thức ăn, không có áo mặc. Nhiều người điên trong nhà thương San José chạy nhảy cả ngoài đường, ác thú của một gánh xiếc gồm thể phả lồng ra định ăn thịt người nhưng chép cháy cả ở trong lửa đỗ. Cảnh không có đèn. Cuối tròn, đùi ruồi. Mùi hôi khét lòn lửa. Lửa bén vào khu buôn bán. Hàng vạn ngời chết. Đến sáng lửa lan sang khu phố Khách. Có một diều lá nêu chú ý: «đêm ấy, ở San Francisco có 150 đùa trèra ra chào đời».

Đến sáng thứ năm, lửa vẫn cháy. Đến xé 25 dặm, người ta còn trông thấy ngọn lửa bốc lên. Dàn đói khóc như ri. Người ta tõi chõe ngay những cuộc cún iế. Xe lửa chở lương thực đến San Francisco chạy với tốc lực 120 cây số mỗi giờ. Chiều thứ năm, nghìn là 36 giờ sau vụ động đất, người ta có cơ thằng lửa. Linh cảm-sát làm việc rất tắng bài. Nhiều kẻ trộm cuộp, nì ững người nhờ gió bẻ mảng bị xô tõi có đến ba, bốn trăm. Đến sáng thứ sáu, lửa mới thật tắt. Dân chõng bắt đầu thòi dược nhưng ba phần tư tinh San Francisco đã tiêu hủy ra than mít rồi. Số người được chôn cất ngay là 2.000; còn bao nhiêu người bị đẽ hép mà người ta chưa tìm thấy xác! Số thiệt hại tính ra tới 400 triệu đô la. Cuộc ngõia quyền mở ra ngay. Bốn ngày đầu thu được 12 triệu. Tỉnh Chicago cho một triệu. Các ông Mackay, Carnegie và Rock-feller quyền mởi ông 100.000 đô la. Một người vò danh, tư xung là «ben của phân loài» quyền 25.000 đô la. Dân Mỹ cho cái tai nạn này là một tai nạn của riêng quốc gia nên nhât định không lấy tiền quyền của nước ngoài. Đến tận sáng 20 Avril, lửa mới thực tắt hẳn.

Nhà triều phú Cooker tuyên bố rằng chỉ năm năm nữa thì San Francisco sẽ lại trù phú và đẹp đẽ như xưa — có khi lại đẹp hơn là khác. Lời nói ấy đến nay nghiệm lại thì đúng thật;

4.) Động đất ở quần đảo la Sonde: núi Krakatau và núi Temboro phun lửa

Ở gần Java trong quần đảo la Sonde, có một cái đảo lớn là Krakatau. Đó là một cái núi lửa ăn thông với lòng bể. Chính cái núi lửa đó cao 859 thước, vào hồi 1880, đã một lần phun lửa rồi. Từ đó người ta cho rằng núi lửa đã tắt. Nhưng một hôm nhár dân Batavia hổng nghe thấy những tiếng nổ kinh thiên động địa. Người ta đưa môt hỏi nhau, người ta đều tra xem những tiếng nổ kia ở đâu ra trong hai ngày trời. Đến môt tân lộc những cái tên từ Sumatra lại báo rằng núi Krakatau phun lửa suốt trong hai tháng Juin và Juillet. Ngày 11 Août, một người Âu tên là Te zhaar lên thám dò trên núi, đến lúc về có thuật lại rằng núi Krakatau do bị miệng đă phun lửa lên ngút trời. Đến 26 Août, núi lại phát ra mấy cái miệng nữa, khói bốc lên nghi ngút rồi đến 27 thì mặt đất rung chuyển tiếng kêu rầm lên suốt ngày xuôi dêm, không một người nào chánm mắt được. Đến Đêm Krakatau vỡ ra. Cái chõ trước kia là đất bầy giờ hóa ra biến thành móng, sáu thám: người ta đă có chõ sâu đến 300 thước. Thật là lòn thó nhất trong lịch sử nhân loại mà long cả một cái vỏ trái đất bị sét ma di như thế. Sóng đánh mõi, lác một cạo: 12 lác bị tan phá, hàng ngàn người chết. Núi lửa phun phun-thạch lên dà dà đă nỗi không kbi rên ãm ãm lên. Trong thời gian 20 tháng, 40 thước, nhiều làng mất tích. Những gã hâ dâ dò miệng núi phun ra có hòn tu bồng đầu người, những chất nướu, và những vật linh-inh phủ cả mặt bđ, cho đến đảo Sumatra và Java. Người ta đã cho tai nạn này là tai nạn ghê gớm nhất vđ thế kỷ thứ 19. Số người chết đă 30.000, môt nửa chát ngay ở đảo Krakatau, môt nửa chát ở những dòn lòn-eon. Những cái chõ khói béc cao lên trời đăn bén năm mươi thước.

5.) Nước Nhật, một nước có nhiều nạn động đất

Không phải chỉ bầy giờ ở Nhật Bản mới có nhiều nạn động đất. Té mấy mươi thế kỷ trước, Nhật vẫn là môt quần đảo mà nạn động đất xảy ra luon. Năm 1703 trận động đất ở Yedo giết hại 87.000 người, riêng hòn Sagami có 10.000 người chết. Sau

Trước nạn động đất do núi Krakatau phun lửa, cũng trong quần đảo la Sonde có môt núi lửa gây một tai nạn không kém phần kinh khủng: đó là núi lửa Temboro cao 2.760, đồng trên đảo Sambawa, có độ 150.000 người ő. Cảng như núi Krakatau, có lèu lâm - có lẽ đến 100 tòn - núi Temboro yên tĩnh không phun lửa gì cả, nhưng người tđđ dân vẫn trèo lên hái cùi và đập đá. Đột nhiên, ngày 5 Avril 1815, núi Temboro gầm hét lên và miệng núi phun ra những đám khói khùng lồ, dày đặc. Núi gầm hét luôn năm ngày nâm đêm tung đá, vôi và các chất khác ra những vùng lân cận. Đến 10 Avril, tai nạn ấy đăn cái độ hoản toàn của nó. Chính núi Temboro chao dì chao lại và làm nghêng cả đảo Sambawa. Phún thạch tung ra và chảy xuống cả hai triền nùi dót cháy hết, mùa màng, cây cối, nhà cửa, người và vật. Trận động đất đăn nỗi nột phản quần đảo la Sonde bị lay chuyển. Ở Java và Celebes, người ta cũng trông thấy lửa phun rất rõ ràng, tiếng nổ to đăn nỗi ở xa 400 dặm người ta còn nghe rõ. Càng một lúc với bão béc, trời lại già thêm cho dân đảo một trận bão gồm gió nhô hối cả cây trong rừng. Tỉnh Sumbawa là lòn to nhất trong đảo có 12.000 người chết. Lửa, phun thạch, động đất, bão, gió và sóng béc chỉ trong có tí tiếng, đồng kđ đă làm cho một cái đảo phi-hiệu là thê tròn nên một đống gác ván, với cái dây dày, người chết ngùn ngát, chết vì lát nén mà cũng chết vì đòn nứa. Sau cùng người ta tính ra rằng có tất cả 24.090 người chết trong nạn này. Dàn đăo phải đóng bέ và lèu lòn di chén sang những dòn khác. Hai mươi năm sau, người ta mới kiến-thiết lại được đảo thành mòi xú làm ăn thịnh vượng.

Trận động đất ấy một thê kỷ ruồi đăt thường rung chuyển luon... Cho đến ngày 10 Novembre 1855 thì môt trận động đất khác đăt đòn tòn phá cả môt kinh thành Tokio. Luôn trong nửa tháng, đất rung động không lúc nào ngót, luôn trong cửa thằng,

một trận hỏa tai dữ dội nồi lên, thiêu hủy hàng máy vành nhà bằng gỗ: người ta ước lượng số người chết lần này là 100.000 người. Nhưng người Nhật vốn có đức cần lao, kiên nhẫn rén bộ không chịu thua cái tát nạn khùng khiep kia. Họ xây dựng lại kinh thành Tokio, nhưng ác thay ngày 28 Octobre 1891, lại môt trận động đất khác xảy ra, tàn phá giữa đảo và nusat là những cánh đồng Mino Owari. Bốn, tinh lòn là Ogaki, Gifu, Kasen-naisu và Takegaharna bị phá hủy, 200.000 nhà đđ, 50.000 đđ vi động đất và 150.000 vi bị cháy.

Cái tai nạn này không những chỉ tàn phá Tokio mà thôi, nhưng cả Yokohama nữa. Cây nứa đđ xuông tinh này làm gãy nát hết những ống dẫn hơi và dẫn nước; giấy điện-ngoang ngang cả ngoài đường 50 cái thuyền đắm.

Lập tức 40.000 lính được gọi ngay đến để cứu cấp, nhưng hỏa hoạn dữ dội quá nên không tài nào dập được. Năm hôm sau, nhà quayphim Mỹ Ariel Vargas di một cái máy bay riêng hâm hai tỉnh Tokio và Yokohama hấy còn đang cháy và động đất, cõi thuật với hai ông Eugène Szatinaire và Nicolas Aranyossi là những



Chỉ trong vòng có ba phút mà 30.000 dân thành-phố Saint-Pierre đều chết, và dưới lòn phún-thạch nóng rãy ở ngọn núi lửa Pelee tắt đă 50 năm. Sự lý lù chỉ có một người sống sót: một tên tù bị đâm cầm trong ngực tôi!

cả nhà cửa, người chạy thoát được, nhưng đồ vật thì mất cả. Đến khi sóng rút ra, thi cá tinh đă ở dưới lòn nước bạc, 23.000 người chết.

Từ 1855, ở Tokio, những nhà gỗ được thay đđ hồn hết. Người ta bắt đầu xây những nhà chọc trời nhô bùng dâ và sét, nhưng sức người thằng thê nào lại với sức trời, ngày 1er Septembre 1923, vào khoảng trưa, một tai nạn kinh khủng lại xảy ra và làm cho hết thảy mọi người còn nhớ hứa in trong óc.

Giai một ngày trong sáng, kđ di người 12. rập rì ngoái phô, đất tự nhiên rung chuyển lòn ãm và chỉ trong chớp mắt, thấy thảy đđ vđ hết, tan nát hết. Những phố xá đông vui

(xem tiếp trang 30)
VŨ BANG

Những vụ hỏa-tai

Vụ hỏa-tai ở Chicago ngày 8 Octobre 1871

Hồi đầu thế kỷ trước, Chicago (Hoa-kỳ) đã là một thị trấn lớn nhưng là một thị trấn mà nhà cửa còn lâm toàn bằng gỗ.

Bỏ là thị trường buôn lúa mì của bảy nước trong Hợp-chung-quốc và là thị trường lòn về các thủ thiếp trên một kỵ nghệ đã rất mờ mang hồi đó. Bốn mươi năm về trước, trong phố chính của thành Chicago, chỉ có một vài cái lều tranh của những người da trắng đi săn bắn và tim những bộ lông của các giống thú vật. Những lều đó đều xây trên cột vì không thể nào xây nhà dưới đất ở miền đồng lầy này. Mười năm sau, khi người ta đã được dùng lầy thì một thành phố nhỏ mới thành lập chỉ có độ 5.000 dân phần nhiều là người làm nghề săn bắn và di buôn các thứ lông của giống vật. Từ đó giờ đi, cứ bốn năm, dân Chicago lại tăng gấp đôi lên và thành phố mở mang một cách nhanh chóng không ai ngờ.

Năm 1870, Chicago đã là một thị trấn 300.000 dân, có nhiều ngân hàng, rap hát lớn, nhiều viện bảo tàng, bốn tờ báo lớn, nhiều xưởng công nghệ công nghiệp. Các nhà cửa trong hồi này phần nhiều đều làm bằng gỗ. Vì thế nên tay súng súng nhất cho Chicago hồi đó là nan lira, một kẻ thù đã nhiều lần tàn phá trấn và đến ngày 8 Octobre 1871 thì đã khiến cho cả thị trấn Chicago biến thành một đống gòi tàn.

Ngày 7 Octobre 1871, ở phố Johnson có xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu hết mấy nóc nhà. Những đội lính chữa cháy phải

hết sức làm việc để giữ cho lửa khỏi lan sang các khu nhà lân cận. Ngày 8 Octobre, cả các đội cứu hỏa còn mệt nhai vì sự cố gắng hăng trucr thi phò Taylor lại xảy ra một đám cháy lớn khác. Ngày hôm đó là ngày chủ nhật. Trong một ngôi nhà ở góc phố Taylor và phố Heistead một người trẻ tuổi vào chuồng bò để vớt sưa. Người đó mang theo một cái đèn dầu hỏa nhỏ để trong góc chuồng. Không may, con bò đã phả cái đèn, đèn đó, lira bén vào một đống rơm và một lát sau lửa đã cháy lan đến cả chuồng bò và nhà bên cạnh đều bị cháy lây. Nếu ngay lúc đầu có thể kéo dỡ máy cái nhà lán cận thì đã trừ được nạn lửa, nhưng không có ai & đây đã trống nom việc chữa cháy nên không ai có can đảm kéo dỡ những nhà gần đấy. Cả các đội cứu hỏa vì mệt nên cũng đến chậm quá. Vì gió nên ngọn lửa cháy lan ra rất chóng. Từ mấy tuần lễ trước giờ không mưa, nên các nhà gỗ rất khô

Hai cuốn sách mới

Sách dạy làm các nghề như: đồ gốm sành, sứ (đá cao men), gach, ngói, ciment, vôi, khuy áo, khung ảnh, bảng hot, ngói hot, khuy áo, ngói giả và đồ cao đỗ thủy tinh. Tranh guong soi, trang meo lén tranh, ảnh, vang, bạc. Chép các mâu thuẫn v.v.. Đó là cuốn «C.N.T.T. Cl. Giá 2500».

Cuốn dạy làm «41 nghề it vốn». Giá 3p 0 đồng làm các thứ như xé-phòng, thuốc đánh răng, đá bat lira, xi-dap, phẩn, giấy hot quần áo v.v.. Ở sau gởi mua cả hai cuốn nước 0880 (khi e. r. hái 600, phải gửi trước hoặc cát tiền) Thor, mandat để cho nhà xuất bản NHẬT-NAM THU-QUÁN

19, Phố Hàng Diều - Hanoi

và dẽ cháy. Trong 10 phút cả một khu nhà đều đã bị cháy hết và linh cữu hỏa không thể nào cứu nổi. Nếu lúc này mà kéo dỡ 12 phòng nhà gần đây thì may ra còn cứu được các nhà khác nhưng trong khi bối rối không ai nghĩ đến việc đó. Vì thế mà đến hời 11 giờ đêm đã có năm khu bị cháy, trong đó có cả hai cái kho và một xưởng kỹ nghệ. Đến nửa đêm thì lửa cháy đã đến phố Jackson và đèn gác bến tàu. Cả một cái cầu bằng gỗ và máy chiếc tàu đậu trong bến cũng bị cháy cả. Từ đó về sau bến bờ tới khu các nhà ngón hàng và các số lớn. Đến lúc này người ta đã biết là không có cách gì chữa cháy được nữa. Mười khu nhà bị cháy, lửa bốc rực giờ và 10 15 người dùng hết cách để đánh nhau với lửa nhưng vô hiệu.

Sức nóng rất ghê gớm đến nỗi các nhà bằng gỗ đã khô sần chỉ có lửa tấp qua cung dù cháy ngay. Vì gió nên lửa lai đến tận trung tâm điện thị trấn và cả thành phố sắp bị thản hỏa tan phai hết.

Đến ba giờ sáng thì lửa đã bén tới giữa thành phố Chicago. Tất cả các hàng buôn lòn, các khách sạn, nhà hát lớn, nhà thi sảnh, các nhà báo đều bị cháy hết. Bốn nhà báo *la Tribune*, *Times*, *The Evening Post*, và *Républican Mail* đều lần lượt ra gió, nhà Bưu-điện và sở Giây-thép cũng đều bị thiêu hết. Ngoài bến tàu thì các tàu đang bờ neo cũng đều bị phát hỏa. Lửa đã bén tới 100 khu nhà và không ai có thể biết đến bao giờ mới dập tắt được.

Chỉ trong khoảng mấy giờ, 100.000 người không có nhà ở phải dựng lều giữa giờ để trú và các cửa cải của họ đều mất gần hết.

Chỉ vi lúc đầu tổ chức việc chữa cháy vụn và không chịu kéo dỡ máy cái nhà gần chỗ cháy mà nạn hỏa tai đã trở nên ghê gớm đến thế.

Từ bến tàu đến phố Deaborn, cả thành Chicago cũ còn là một cái bể lửa. Cả phố át đường cũng bị cháy nốt nên các đường bị cháy do thành như những con sông lửa chảy trên hàng mây kim. Hàng ngàn, vạn người di tảng tấp đông một đề tranh các khu bị cháy. Mỗi một cái xe đạp được dùng để chở đồ đạc và người ta giàn dàn trên đường để tránh nạn lây lan. Phải mây bõm sau mới có lường thực, chán mèn và các đồ dùng về việc cứu tế ở các miền khác ở Hoa-kỳ mới chờ đến kịp. Số người bị nạn chết

tối rất nhiều. Mai hai ngày sau mới dập tắt được ngọn lửa, nhưng cả thành Chicago đã tan ra gio. Bến nhà ga xe lửa, các nhà thờ, các nhà nuôi trẻ mồ côi, Ngân hàng, các nhà ngân hàng, các tòa án, các khách sạn, nhà hát của người Anh và nhà hát của người Đức đều bị thiêu ra gio hết. Một lần khói đen bay lên giới, và một lần hơi nước phủ cả khoảng đất mà hai bờ trước còn là một nơi đỗ bờ lớn. Cả khu bị cháy đến 3/4 thành phố.

Số thiệt hại về vụ hỏa tai này tính ra có tới 200 trieu mỹ kim, chỉ có 20 trieu do các công ty bảo hiểm chịu. Khi hết nạn cháy, lại còn phải lo đến rạn nước uổng và nạn đói kèm đến ngày sau lụng. Phải mây bõm sau mới có lường thực, chán mèn và các đồ dùng về việc cứu tế ở các miền khác ở Hoa-kỳ mới chờ đến kịp. Số người bị nạn chết

Thống kê Pékin 1860:

- * Từ đây, nước nhà đã đồng-lâm hợp-nhất, thi phái-lao-dòng và tư-sản
- * phái-nen-cô-giảng-dâ-thoát
- * khôi-những-sự-cứu-né-chí
- * là-lâm-cho-hàng-nhắc-và
- * nén-hiều-rõ-cái-lợi-chung
- * của người công-dân.

Vụ tàu «Général Slocum» bị cháy: 1.000 đàn bà, trẻ con bị nạn chết

Ngày 15 juin 1904, ở hải-cảng Nữu-ước đã xảy ra một vụ cháy tàu rất kinh khủng. Hôm đó là ngày chủ nhật, một hội học của người Đức là hội của Tân-giáo người Đức ở Saint Marc tổ chức một cuộc di chơi bể cho các học sinh. Hội đó đã thuê một chiếc tàu lớn là «Général Slocum» trong iải 1.300 tấn để chở 1.500 người phần nhiều là

nên vụ đắm tàu ghê nhât chưa thấy khi thấy có. Ngày giờ hải-cảng chỉ cách bờ có mấy thước, hàng ngàn người đứng xem trên bờ mà không có cách gì cứu được. Lấy một người bị chết cháy và chết đuối, phần nhiều là bà, bà trẻ con.

Tàu chở đông người quá nên nhiều người không có chỗ ngồi. Nhiều cầu tàu phía trên đầy những du khách. Khi tàu đến



Ngày 3 Février 1931, một trận động đất dữ dội xảy ra ở Naper. Chỉ trong có 2 phút mà cả thành-phố hoa lệ đầy những biệt thự tráng lệ đều bị lật đổ

gần Heligote thi người ta cho
goi trê con xuông dưới cầu đâu
lát nước nóng cho chúng vi
đom đó giới rất nóng. Chính
giữa lùa này thì ngon lửa bốc
lên ở phòng mây và lan ra rất
chóng. Chẳng mấy chốc đã
thành một bức tường lửa ngăn
đòi tàu. Lửa cháy rát mạnh đèn
nội quần áo của các người
đứng gần đều bị cháy cả.
Chí mấy phút sau, cái cầu tàu ở
dưới chỉ còn là một đống lửa
nó. Ngọn lửa lan ra rầm chòng
nhé không thể nào thả kip

một ai giữ được bình tinh ném
s稻 roi loạn không sao tả được.
Viên hạm trưởng khi biết là
không thể cứu được tàu nữa
bèn nhảy xuống bè và cắc
thủy thủ đâm đầu nhảy theo.
Trong tất cả người lâm trên
tàu chỉ có một người bị chấn
chết nên ngay sau khi sảy ra tai
nan, sở cảnh sát Nuru-uroc đã
cho bắt viên hạm trưởng và
các người có trách nhiệm trong
nạn đắm tàu này. Người ta lật
không dừng đê những máy động
lửa có trên tàu. Trong cửa b

Mua « Illustration
và « Sciences et v'

Mù̄n mua « Illustration » và
« Sciences et vie » những năm
1938, 39, 40.

Hội M. Tử - Luận T. B. C. N.

36 Bd Henri d'Orléans —
Sáng : 8 giờ đến 11 giờ
Tối : 3 giờ đến 6 giờ

Độc-tu Nhât-Ngú

(Tiếng Nhật học một mình) quyền trên của một nhà đã từng lụa học Nhật-bản soạn ra, có cả người Nhật đã định chính. Sách viết theo lối chữ Romaji của người Nhật, có chua quốc-ngữ và những tiếng hán-văn có chua cả chữ nho. Giảng nghĩa rất rõ ràng từng câu từng tiếng, nhất là những tiếng tự lu và những điều cốt yếu trong văn pháp. Giá \$180, cước thêm \$40, mandat gửi cho M.Nguyễn-xuân-Mai 108 rue des Tasses - Hanoi

Xác chết chờ vào đây cả các nhà thương láu cũn. Viễn hem trưởng hèn nhất xuyt bị công chúng đánh ch t. Sau người đó bị tòa án kết án tù lâu năm. Nhưng dẫu sao cũng không thể chuộc được cái tội đã làm cho hàng ngàn người vô tội chế oan.

Nạn cháy tàu « Slocum » là tai nạn ghê gớm thứ ba sau nạn đắm tàu « Titanic » và « Impératrice d'Irlande ».

Những vụ cháy rạp hát rất kinh khủng

Dưới đây chúng tôi thuật lại mấy vụ cháy rạp hát kinh khủng nhất từ xưa đến nay:

1) *Vụ cháy rạp hát thành Vienna* (*Théâtre du Ring*). Vụ này xảy ra hồi 7 giờ kém 15 tối hôm 8 Décembre 1881. Rạp hát lớn *« Théâtre du Ring »* ở thành Vienna đâm do điện lẩn thử hai kịch *« Contes d'Hoffmann »*, các con hổ đã vê mặt và mác quấn xong và các nhạc-sĩ đã đến chỗ ngồi. Màn che sân khấu đã kéo lên nhưng trong rạp hát chưa đóng lầm tuy tất cả các chỗ ngồi đã có người mua sắm. Người kinh thành Vienna xuan nay vẫn thích di không đúng giờ. Hồi này người ta dùng dùng nhiều xe ngựa, các xe ô-tô và máy điện thoại chưa có. Các lẽ nêu có nhứng thứ đó rồi thời may ra đã tránh được một vụ hỏa tai kinh khủng vào hang phật trong lịch sử loài người.

Giai lục trên sân khấu đang sáp hát đầu diễn thi đồng bằng một ngọn bốc lên. Một ngôn già đã làm cho một tấm phông vải dùng ở hồi thu trước bay lên một ngọn đèn thắp bong bóng và bị cháy ngay. Người lửa dần dần lan ra, những đố ván bay cánh trên sân khấu đều bị khô khốc cùng các tấm phông sợi

Ngày 1er Novembre 1755, ở Lisbonne, hồi chín giờ, một trận động đất chí thoảng qua có một phần mười phút lật đổ hết cả nhà thờ chật những tìn đỗ. Cung điện nhà vua, nhà hát lớn, cả thành phố ra han, 30000 người ch

dã cháy đến những cõi
dẫn hơi thấp đèn nén các
đèn trong rạp đều tắt hết, còn
các đèn dầu do lệnh cảnh sát
phải thắp ở các hành lang
các cửa ra lại không thắp.
Nhưng kè còn ở lại trong rạp
hát bị cháy đang tim cửa và lối
ra để thoát thân thì bóng đèn
bóng tối ghê gớm. Họ không
thể tìm thấy thang gác nữa,
nhưng biết đường rạp ra là
cửa nứa, họ chỉ đi mò loan
quanh hoặc theo dọc trường mòn
đi. Vì người đông, nên họ la
chùn chúc nhau và đập phập
nhau, tiếng kêu rất là thả
đam. Giữa lúc trong rạp ngập
lửa cháy mồi lửa một tó tít
trong các hành lang, các cửa
thang và trước các cửa sổ
đóng mít, bóng tối đang hắt
hàng trăm người vào cõi chết

Tin đồn rạp hát cháy lan khắp thành Vienna rất chóng. Trên đường Ecosals, người đứng rất đông. Nhưng ai cũng tưởng mọi người đã thoát nạn và ra ngoài rapt rồi. Một vị chirurg Cảnh-sát là Landsteiner từ 7 giờ đã đến chỗ cháy trước cả đội cứu hỏa, và với công tước Albert cũng đã chổ xảy ra tai nạn rằng: Thị trấn người ta nói chỉ trong righthand còn ai nữa ».

Câu nói đó cũng là một nguyên-nhân cho tai nạn sảy ra. Câu đó sau này đã thành một câu chế diễu đau đớn thành Vienna vì ngay cả viên Chánh sở Cảnh sát, M. de Madeloc cũng tìm cách làm cho công chúng yên tâm và nói rằng không một bí ẩn nào cả.

Còn điện báo hiệu cháy khẩn
thời để giúp ta mà phải bắt
tìm cháy cho đội cứu hỏa bắn
miếng. Người ta cho đưa một
bom nổ trên đèn ngay nhung để
khi làm việc mới biết rằng
quên mang thang. Trước
người ta định vào rãnh để gác
cho những kẻ côn đồ trong

chưa ra được, nhưng lúc đó
đã qua chậm và ngon lứa đã
tới nóc rap hát bê trang
ngut. Trong các hành lang tối
mịt hàng trăm người đã chết
rồi. Trong các đường tối, linh
cữu hỏa không tìm thấy bơm
nước và họ không thể nào lên
được trên các tầng cao. Khoái
rất giây và không một ai lên
quá, được tung thứ hai. Có
nhều người linh cữu hỏa bị
ngã ra vì bị ngạt phai đem vào
nhà thương cúng etru. Sau-kết
người ta phải giáng vài tràng
đèng phô để tiếp lấy những
người này từ trên các cửa sổ
ở các tầng trên trông ra phố.
Số người đó cũng có được độ
200 người. Ai cũng kêu khuyễn
họ nên nhảy ngay xuống nhưng
nhều người nhất đến gần lối
lửa bén tới chân móm dân nhảy

Trong rap hát, ngon lứa vẫn
chạy etru. Trần rap chảy bị rơi
xuống phòng âm nhạc tung
mảng to, ghe cùn bị nhảy, như
những bò đực khỏe. Linh cữu
hỏa đánh chui không cứu được
rap và chỉ lo cứu các nhà dân
khai. Phải hi sinh cả rap và
những đồ đạc còn lại trong đó
mà người ta không thể tri giá
puoc.

chết trong khi ôm lấy nhau. Nét
mặt của các người chết vi sụ
quá đến nỗi khó nhận diện
được. Lúc đó trong rap hát lửa
vừa đốt vừa di trong các hành
lang cũ mới bước lại gấp thêm
nhèo thay ma. Đến giao trưa
người ta đã tìm thấy tới 20
người chết, nhưng ai cũng cho
lắng số người bị nạn cũt còn
nhieu hon nua. Thay the, đến
lúc đó linh cữu hỏa vẫn chưa
được lunge hoi tầng cao nhất và
chỉ một tầng thứ tư đêm trước
cũng đã bùng lên 360 vé.

Sau cùng người ta tìm tất cả
890 người chết, số người
bị nạn đó nhiều hơn tất cả trong
các tết nạn đã xảy ra từ trước

Cả thành Vienne như mọi cái
nhà bị tang tau đón. Cả dân
trong thành phố đều kinh ngạc
về tai nạn ghê gớm xẩy ra. Thi
thê các người bị nạn khêueng về
nằm ngon ngang cả nhà thương
lớn, tung hàng dài dưới đất.
Số người đến nhân dien ba con
bi mất tích từ đêm trước rất
đông, nhiêu thi thể mất cản

Mãi đến sáng sớm hôm sau, bọn lính cứu hỏa mới lên được thang gác hai tầng thứ ba và từ từ Công việc dọn hai tầng gác đó mới là công việc ghê gớm nhất. Tà đóm trước đến lúc đó người ta chỉ tìm thấy độ 30 người chết thôi, từ lúc đó giờ đi người ta mới dò cherrorMsg có từng giây lát là chết. Nhiều người trong số đó bị chém ngạt. Trước một cái cửa phu bị đóng có tới 40 người chết. Họ chạy đến đấy đãi ru không ngờ cửa bị đóng chặt mà không thể nào giờ lại được nữa nên bị chém ngạt trong xó xở. Hai thi thể nằm ôm nhau mà chết, có nhiều dù và chỏng, gai gập cứng bị

Biểu Catalogue

Xin gửi về 0807 tem làm tiền gửi sẽ có quyền ách biện giấy ngót 100 trang, nói dẫu về các bệnh trẻ em và lùm mồi lột long ra; các bệnh sắn ngừa lù và **Thuốc Nhật-Bản**
chứa cát bệnh phong hình hué liều, đau da dày, ho, hắt xì, rれ, đau mòn mòn và kinh niên, loạn thần kinh, cảm sốt, phụ nữ kinh không đe, khí hư, huyết bạch, thuốc bắc v.v.. và

Cai A ~ Phiên

Thuở cai 4 năg **TÙ NHẤT KHỦNG**
VỀ HÀN XA ve năg 1p, lón 1p, 10p, 15p, 20p, 25p, 30p, 35p, 40p
cái nhát gút: nghien he 3p50, nòng
7p đê khói cái dỗ đang mà hét hối
Các giúp láo, các ông yếu đuối, trùm
kết ai cai dỗ dung là mìn là thóe
- Ám hót 1p20 mìn chai - Thuở
mà thuở nén khống kèm theo ngâm
để mè. **NGÓI VI-VD**, tui trứ 13
số tên, xin mèn rủi hòe, mìn trả
tui - **VIỆT-LONG** 58 Hàng Bé, Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Mai Linh, Hải Phòng, Saigon, Việt Long
Nandjinh, Quang-huy Haidongra.

tay nén đến cả người thân
thích cũng không thể nhận
được. Phần nhiều người bị
hở hàn tay lồi cả xương
trắng trông rất là ghê gớm.
Trong ba ngày liền, tiếng kêu
khóc lan khắp kinh thành
Vienna.

Tai nạn này xảy ra là do sự
lười biếng rất đáng trách, lại
thêm nhiều sự không may mắn.
Trên sân khấu có tới năm vòi
chữa cháy, không ai nghĩ thử
việc mò nó ra. Bon cùu hỏa
trong rạp là họa bom trổ (trò
tiết), mà chìa khóa cài hòn thi
không báu đà vi do bộ cùu
hỏa đã mang theo rồi. Đến khi
linh cùu hỏa đến lại không
mang theo thang...

Sau vụ cháy này, các báo ở Vienne công kích những kẻ có trách nhiệm về tai nạn đó rõ ràng là kịch liệt, báo nào cũng nói đến sự lười biếng không thể tưởng tượng được. Dự luật đều cho rằng một tai nạn như thế xảy ra được thực hiện là một sự đại nhục cho thành Vienne.

Vụ cháy này thực đã cản trở tinh khôn những cho cả thành phố Vienna mà cho cả nhau loại Dám, tang 900 người bị nạn do cù hành rất long trọng và người ta đã đào một cái hố to tới 10 000 t^h trước để chôn tất cả các người bị nạn. Tất cả những sự đó cũng không sao làm cho người ta quên được những sự kinh khủng về tai nạn này.

Mấy tháng sau, ông chủ rạp hát Jauer và mấy người là súra bị đem xử trước tòa vì đều bị kể án Lời khai cù Jauer trước tòa rất là cảm động. Viên Chánh sở Cảnh sát phải về hưu.

Cuối cùng sau khi ở tù r
Jauer cũng tự tử chết. Đó là
người cuối cùng bị nạn về v
cháy rạp hát Ring tại thành
Vienne

Một vụ cháy rạp hát kinh khủng nhất thế giới ở Quảng-châu: 1.370 người chết

phụ nhô không có. Các tích
hát diễn luôn trong hai hôm.
Chiều ngày thứ hai, rạp hát
dãy áp những người. Ở giữa
sân khấu là nơi bày một ngôi
đền thờ đức Quan-Võ, giữa
bàn thờ có tháp một cây đèn
thờ ngọn to. Vì người ta đê
ngô cùa nên bỗng một luồng
gió thổi mạnh vào trong rạp
hát làm cho mấy chiếc chiếu
trên sân khấu dụng và "gon"
đèn thò và bị cháy. Chỉ sau
một lát, cả sân khấu phát hỏa
và lửa cháy lan ra cả rạp hát.
Lửa cháy nhanh chóng một
cách lạ lùng nên chỉ mấy
phút sau cả ngôi nhà rạp
cháu 4 000 người đã thành
một đống lửa to. Những khán
 giả ngồi gần cửa rạp thì có
thể thoát thân được, còn
những người ngồi tận trong
rạp thì thành chịu chết thiêu
dưới ngọn lửa. Chỉ độ mấy
trăm người ra được ngoài
thoát nạn, số còn lại 2 000 người

đi xem bị lửa vây bọc. Người
ta tìm hết cách đồ nước và
kéo mái nhà xuống để chữa
cháy nhưng đều vô hiệu. Chỉ
mười lăm phút sau khi không
ai có thể tóm giàn nơi phát hỏa
và 2 000 người có lẽ sẽ bị
thiêu chết cả. Chỉ trong ba
giờ cả rạp hát đã biến thành
gió tàn, cả các cửa hàng ở
xung quanh cũng chung một
số phận đó. Lẽ tất đeo thành
Quan Tông trổ tên mươi tại
nạn khùng khiếp. Ngày hôm
sau, quan Tổng-đốc Quảng-
châu tâu lên vua Thành Răng
đã tim thấy 1.370 người bị
nạn chết phần nhiều là đàn
bà và trẻ con. Nhưng theo tin
của các người ngoại quốc ở
Quảng-châu thì còn có 400
người bị bỏng nặng chết vì
nạn hỏa tai này. Thế là số
người bị nạn có tới 1.900.
Thực là một ban hỏa tai cõ,
kim chưa từng thấy.

**LƯỢC KHẢO VỀ
MỸ - THUẬT VIỆT - NAM**
Giấy thường 1\$50 — Giấy bouffant lệnh
chi 3\$50 (còn ít)

ĐẠO SỐNG

(Khảo cứu và phâ-blinh triết học). Giáv
thường 2\$. giấy registre và lệnh chỉ 4\$.
(còn ít). Thư tr., ngân-phiếu đề tên:
M. Lê-văn-Hđe 16bis Tiêu Tsin - Hanon

Rap hát rộng toàn bằng
lợp cói. Rap làm chính
a một nơi công viên rộng
xung quanh đầy những
hang-bán đồ ăn uống và
thú lặt vặt cũng làm theo
u rap hát.

Rạp hát lớn đó, chứa 4 000
người và chỉ có một cái cửa
nhập ra, cửa sau và các cửa

TỦ SÁCH CHỌN LỌC « ĐỜI MỚI »

PHAM NGOC-KHO, | LÊ - VĂN -

g và LỜI THỜI 0\$70 NHỮNG KẺ CÓ

heo BỜI VÔ ĐỊNH 0 60 | HAI NGƯỜI BÀ

Các bạn yêu sách mua từ 5\$00 được trao 20%

JAN KHAI

GUÀNG KÝ SÍ 0\$

CHANG KJ ST 34
GIAO CHI

GIAO DỊCH

BỘI CẠO GIẤY US
DÙNG THỰC TUYẾT

BUCHU TUTE,
MEN 1

• 100

Lần này đèn lồng ngoài trung sở Đông-Pháp

Một rạp hát ở Nieu-ước và một rạp xiếc ở Saint Péterbourg bị cháy

Rạp hát của bà Conway mờ hôi Octobre năm 1871 ở Brookhy là rạp hát tối tăm ở Nieu-ước và trong khi làm dã dề phòng các phuong-phap cứu chữa khi sảy ra nạn hỏa tai. Trong bài diễn văn đọc hôm khánh thành người ta đã nói cùa rắc rồng rạp hát này-rất chắc chắn, người ta xem sẽ được yên ổn không lo ngại gì. Rạp có nhiều cửa rất tiện nên chỉ mấy phút là người trong rạp có thể kéo ra hết ngay. Rạp làm quay mặt về ba phô, bè rất rộng và cửa chính cũng rộng 16m thước mờ ra phía đường Hoa-thịnh-don, về hai mặt khác cũng có cửa riêng lúc cần sờ rất dễ dàng. Từ cửa chính có thang gác rộng hai thước rưỡi đi lên tầng thứ nhất. Cửa công chúng ngồi trên các lồng trên cao thi lai có cầu thang riêng hẳn. Về người làm trong rạp, lại có một cửa đi riêng ở phô Johnson và từ cửa chính vào sân khấu cũng có đường đi rất rộng. Trong rạp lại có sáu nhiêu chỗ lấy nước và những máy dập tắt lửa. Trong suốt năm năm đầu không sảy ra tai nạn gì.

Đến 5 Décembre 1876, trong rạp này diễn tích « Les deux ophelies » (Hai đứa con gái mồ côi) Trong rạp có tới 1000 khán giả, sức rap chửa được tới 1.450 người. Đã diễn đến hồi cuôc cung. Vì lót lú, quá, nên trên sân khấu quá nóng và một con hát bén cho mờ cửa sổ trong ra phô. Một lát sau thi một cái kẽo ở sau sân khấu phát hỏa: vì giò thôi, một tám phông bay lên trên m: Ngay đèn bén nén bị phát

hỏa ngay. Người thợ máy định dâng một cái sào để rap lú, nhưng vô hiệu. Vì lúc đó không sẵn trước nén lửa lú ra rất chóng. Người thợ máy bèn cởi áo để dập lửa và vì thế người đó bị bỏng nặng chỉ hai hôm sau là chết, nhưng cũng không dập tắt được lửa. Người thợ đó bị bỏng tay và cháy xuống vùa kêu cứu, lúc đó thi cả phía trên sân khấu đã cháy. Các con hát cũng biết việc đó nhưng chưa được lệnh thời diễn nên họ vẫn diễn như thường, cho rằng thế nào cũng sẽ dập tắt được ngọn lửa.

Lửa lan đến sân khấu và các tấm phông lần lượt phát hỏa. Giữa lúc đó một con hát dừng ra nói một cách bình tĩnh rằng có một đám cháy nhỏ, vậy xin các khán-giá cứ bình tĩnh ra khỏi rạp, lại nên dùng mặt trật-tự thi có thể ra kịp ngay. Được tin một cách bất ngờ, nhưng chưa đến nỗi bị mất

trật-tự, các khán-giá đều dùng dậy. Lúc đó thi mấy tấm gỗ to-diêm trên sân-khấu bị cháy đã rơi xuống. Bóng khắp mọi nơi phát ra một tiếng keng-ké gõm rồi mọi người mới hét tri khôn, không một ai chịu giữ bình-tĩnh như người con hát đã dặn. Vì sự mất trật-tự mà mọi người chen chúc nhau, nhiều người ngã xuống ngay cửa nên người sau không ra được nữa. Nếu cứ bình tĩnh thi cả số người đó đã ra hết cả ngay.

Mấy phút sau cảnh binh và lính cứu hỏa đến nhưng cũng không kéo lại trật-tự và chính họ cũng bị xó ngã. Thành ra các cửa phô không dùng được việc gì, ai cũng chen chúc ra cửa chính. Chỉ một ít người lấy búa bỗ các cửa bên ra thi thoát nạn: số đó chỉ độ 200 người.

Khi lính cứu hỏa lên được từng thứ nhất thi đã thấy một số thây chết bị đe dọa. Cứ mỗi chỗ quay của thang gác lại có hàng tá người nằm chết la liệt. Sân-khấu và phía trước rạp đã bị cháy rát. Lửa lan ra rất nhanh chóng vì có gió thổi tự cửa sổ trên sân-khấu vào. Trong phông đặc những khói đen. Các hàng ghế thứ nhất đã cháy và cả rạp chỉ còn là một đống lửa đỏ. Chỉ chốc lái cả rạp hát và ngôi nhà bên cạnh đã bị cháy hết. Không ai dám nghĩ đến việc cứu những người còn ở trong rạp tại các tầng trên và trong các cầu thang. Một người nhảy từ trên tầng trên xuống, có, đó là người đặc nhất có thể thoát rạng, phải nhảy qua hàng chục thay

người mới đến được một cái cửa riêng di ra phô. Gần bị ngạt khói, người ta di trên đầu những người đang cheo chúc nhau ở dưới. Nhiều người nhảy từ trên các cửa sổ hai tầng trên ra phô, nhưng đều nãm lên ra và bị gãy chân hoặc tay.

Lúc đầu người ta tưởng số

người bị nạn chết chỉ độ 100 người, nhưng đến hôm sau cứ tìm dần mãi ra thì thấy những 288 người mà 100 người không thè nhận diện được. Không thè dùng cách gì để báo cho mọi người biết sự nguy hiểm sắp tới, người chủ bén cho kè mản lén thi mọi người mới thấy rõ là sân-khấu đã bị cháy và khói bay tỏa ra cả phông khách ngồi xem. Lúc đó mọi người mới biết cháy thực và mới bối rối mất hết trật-tự. Hàng trăm người lúi trước cửa ngồi im cười, lúc đó đều kêu thất thanh và chạy cả ra cửa đã bị nhiều người khác thi nhau lấp tát được lửa khé chong, nhưng dưới đống lửa đó không còn một ai sống sót nữa. Khi cắt những rui nhà lén thi một cảnh - tượng thương tâm biến ra trước mặt mọi người, thực là một cảnh không ai có thể tưởng đến.

Đến 14 février 1886, ở Saint Péterbourg (Nga) lại sảy ra

một tai nạn nữa còn ghê gớm hơn và số người bị nạn nhiều hơn, chỉ kém số người trong

tai nạn này vì đã để phòng

hết mọi cách nhưng chỉ không

thè nào để phòng được sự rối

loạn và mất trật-tự.

Đến 14 février 1886, ở Saint Péterbourg (Nga) lại sảy ra

một tai nạn nữa còn ghê gớm

hơn, chỉ kém số người trong

tai nạn này vì đã để phòng

hết mọi cách nhưng chỉ không

thè nào để phòng được sự rối

loạn và mất trật-tự.

Các ngài lịch sự chỉ

nên dùng mìn IMPÉRIAL

EP, NH, BÉN, BỐNG BỨC TỬ THỜ

Bại lý đòn quỷ quái; Tamdu & Cie

72, Wiel Hanoi. Tel 10 78

43, Galieni Saigon. Tel. 20 060

④ Giri 010 tem vè lá,

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN rã mèo và tem lợp.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

Bloc IC-LAN không cầm giấy mục mà

đang được mài.

Catano us illustré 1912 grauit

có khi cụ gì không thể xô được. Giữa lúc đó thì lửa lan ra cả sân-khấu và cháy đến các hàng ghế đầu. Bị chét vào giữa ngọn lửa và các bức tường, bị ngạt vì khói, các khán-giá không biết lối nào ra được. Giữa lúc đó thi những mảnh mài rap bị cháy roi xuống chôn vùi nhiều người dưới đất đống lửa. Một người can-dầm pha được một mảnh tường ở ngoài và cứu được độ 60 người xuyt bị chét ngạt. Linh cữu hỏa đến rái chóng và một đội lính canh để chính Nga-hàng sal đến để giúp sức cũng đến ngay. Họ dùng bom nước tưới nê dập tắt được lửa khé chong, nhưng dưới đống lửa đó không còn một ai sống sót nữa. Khi cắt những rui nhà lén thi một cảnh - tượng thương tâm biến ra trước mặt mọi người, thực là một cảnh không ai có thể tưởng đến.

Trong lúc chiến-tranh, cảnh chiến-tranh cũng không đến nỗi ghê gớm đến thế. Các thây người chết chất dồn lên như núi, phần nhiều đều bị cháy dae hoặc bị chét ngạt nên mặt xám xịt. Nhiều người vẫn đứng cạnh tường và cửa mà chết. Trong số các người bị nạn có dù hạng người. Số người chết không thể biết đích được là bao nhiêu. Ngày hôm sau, công-báo chỉ nói có 126 người chết để yên lòng công-chúng, nhưng thực ra về nạn hỏa-tai này đã có tất cả 800 người chết. Cảnh một nhà trợ của nǚ học sinh và venson nữ giám đốc nhà đó và hầu hết các người làm trong xec đều bị chét trong tai nạn ghê gớm này.

I. Ông LAM

(Theo *Les grandes Catastrophes*)

TAI NAN XE LỬA VÀ TÀU THỦY

Một nạn xe lửa giao gồm nhất từ cõi kim

Ròng rã sáu năm trời chật vật, những viên kỹ sư giỏi nhất nước Anh hợp lực lại mới làm xong một cái cầu. Cầu này bắc qua cửa sông Tay (tiếng Anh gọi là *Firth of Tay*) ở giữa xứ Ecosse, cốt để nối liền đường xe lửa từ Edimbourg tới Dundee. Chỗ cửa sông này, — gọi là cửa sông có lẽ không đúng, gọi là eo biển thi đàng hòn — rộng tới 3000 thước tây và sâu thi sáu vò kẽ; những tàu biển lớn đều có thể hoà qua lại nơi ấy để dàng. Nước chỗ ấy lại chảy xiết và mạnh như thác xoáy thành những cái « vật » dò xò chỉ nhìn cũng đủ kinh người. Để chí dì, khi hảu ô đờ lại khó chịu lạ thường, thỉnh thoảng lại có những trận bão giông lèn mạnh dữ không thể trống tutuyeng được.

Cho nên việc dựng cầu là một việc vạn nan. Chính phủ Anh đã tính toán dự bị lâu dài. Nhiều kỹ sư giỏi nhất nước được cử sang vào ủy ban xây dựng cầu. Khiến cầu dự toán rất chu đáo. Chẳng những cầu phải dù sực để chịu sức nặng của những đoàn xe lửa lớn và dài, cầu lại phải kiền-cố dù để chịu với sóng nước, và bão táp. Phố mà từ năm 1872 đến năm 1878 công việc phải giàn đoạn không biết bao nhiêu lần. Năm ngày ba trận bão táp, thành ra có tháng người ta chỉ làm việc được độ năm sáu ngày. Vá hai lần giông bão chực cuồn cát cát công trình đã lùm xong: mùa thu năm 1874, bão táp nồi lên luồn trong ba tuần lễ, công việc phải chờ xép; ngày 2 février năm 1877, cầu xây đã sắp xong thì một trận bão lớn lùm cuồn di mít hai cái đòn cầu lớn mạnh nhất rộng tới 75 thước tây và một díp rộng 45 thước liền nhau đùa, xô xuống vực sâu tát cả đám sắt dù sộ nặng tới hơn 400 tấn.

Nhưng sau sáu năm vật lộn với Tao-hóa, rồi cái cầu cũng đang xong, dà 3.155 thước tay. Cầu là một công trình toạ tác vỹ đại, đáng khen bực nhất hoàn cầu. Cốt cầu phần nhiều dựng trên các đá núi. Duy ở giữa, nước sông sâu quá, nên người ta phải xô hàng tần (*bê-tông*) xuống lâm móng. Mắt cầu cao hơm mặt nước tới 27 thước tây, và cầu phải làm thật cao để tàu biển có thể đi ở phía dưới mà không đụng chạm. Hai cột ở giữa cao nhất, dài tới 56 thước tay. Tiền kinh phái tinh hết 9 têu quan — (ngày nay phải nhân số tiền này it ra lèn gấp mười lần thi mới đúng thời giờ) — tuy vậy cầu vẫn hẹp quá chả xuya lèn đường cho xe lửa mà thời.

Một ngày tưối sáng đẹp đẽ về tháng Mai năm

1878, lê lạc-thành cầu « Firth of Tay » cù hành long trọng vô cùng.

Các giới chuyên môn ở Anh đều lấy làm tự hào về cái cầu ấy, cho là một công trình có một ở hoàn cầu. Duy có một người tên John Towler, một viên kỹ-sư danh tiếng nhất nước, và chính là người đã vẽ kiểu chiếc cầu bắc qua cửa « Firth of Forth », dài tới 7 cây số. John Towler viết bài đăng báo công kích dù đội kiểu cầu « Firth of Tay » nói rằng cầu dù đối với những con giông lớn chẳng được mấy nản đầu, và thê nào cũng có phen gầy nén tai người không khấp. Nhiều người cho rằng « tặc già » cầu « Firth of Forth » ý ghen tuông với « tặc già » cầu « Firth of Tay » nên lên tiếng đem pha.

Nhưng một năm sau, thời-sự chứng thực cho lời nói của Towler. Cầu Firth of Tay đã diễn ra một tấn thảm kịch ghê gớm nhất trong các tai nạn xe lửa từ cõi kim.

Ngày 28 decembre 1879, hời 4 giờ ch ẩn, chuyến xe thường lệ đi từ Edimbourg tới Dundee, các xe chở khách đều chật nè. Hồi ấy là chở nhất, xe lửa kéo sáu toa khách gồm 200 người. Trời nồi gió lùn suốt ngày và đến 4 giờ chiều bi giông tố nồi lèn mảnh liệt quả sút tuồng tung. Chuyến xe ấy dang lè 7 giờ 15 phút chiu thi tới Dundee, hôm ấy chạy chậm quá, mãi đến 7 giờ 14 phút mới tới đầu cầu phía Nam. Vài phút sau, ba người nhà-phủ đều « hép bao biển » ở đầu cầu phía Nam, báo tin rằng họ vừa thoáng thấy một lán lùn lòn lòn ra trong kho đoàn xe đang đi trên cầu và nghe một tiếng kêu « crack » rất lớn át cả tiếng gầm của phong ba. Viên xếp nộp phía Nam lùn thông tin với bối phái Bắc, nghĩa là ở đầu cầu bên kia, bằng điện tín — vì thời bấy giờ chưa có điện thoại như ngày nay. Song không thấy đáp lại. Hinch như giây thép đã bị giò đứt đứt rồi hay sao? Mọi người trong bối báo hiệu tự nhiên phát run lèn yi sợ hãi. Họ liền báo tin cho viên xếp ga Tay. Ông này tức tốc dắt một chiếc đầu máy đi liền. Mười lăm phút sau, ông tới nơi, cũng bon nhân viên mạo bão táp từ từ di lèo cầu, đê dùm đỡ đòn bùng. Vừa di được đòn một cây số, tới những cột cầu thứ nhất, cột đoàn cầu, thi người thợ máy vẫn « phanh » rit lên, dừng xe lại một cách đột ngột hết sức suýt nữa thi đấu máy nhảy trát ra ngoài đường sắt. Duy

nhà tráng tờ nò và nhận thấy một chỗ trống

đang sụt lún tuồng ở mặt cầu. Khúc giữa cầu không còn nữa. Bão táp dù kèo dù náo ha cùi cột trong nững cái cột lớn nhất khõe nhất ở giữa cầu và đoàn xe bắc da bị xô đổ xuống nơi vực thẳm. Tai nạn xảy ra ngay trước khi chuyến xe di tới, vi mười lăm phút trước khi xe tới, người gác đường sắt có khi xem xét suýt đọc cầu, cầu vẫn còn nguyên. Chắc người tài xế cũng thấy chỗ cầu hở trước mặt. Chắc và cũng với vàng b López « phanh » nhưng không kịp. Những toa xe chở nich hành khách đã tumbled chỗ hở và đâm nhào xuống sông. Ban sơ, những người trên xe cứu cấp tuồng rằng đoàn xe đã sang đến phía bên kia, rồi cầu mai gãy, vi họ nhận thấy một thứ ánh sáng do đó. Đò khõng phải ánh đèn ở phía sau đoàn xe, mà là ánh đèn pha sông Tay. Thế n-hà là đoàn xe lửa đã cùng tất cả hành khách, tất cả nhân viên lán cù xuồng sông, khõng có một người nào thoát nạn.

Một giờ sau, người ta thấy giật vào bờ mấy bao thi thu & phia hạ lưu sông, cách đó chừng bốn hòn ly, gần Broughly-Ferry. Lúc đó người ta không nghĩ gì đến việc cứu vớt những người bị nạn. Trời thi bão táp gầm ghề, Mè chõi sóng đồ sáu sau 20 thước tây, chở hành khách và nhân viên khõng sống sót mót mống. Mãi đến đêm, gió bão tan ngót, người ta mới dông tảng máy di đến xem nơi xảy ra tai nạn. Người ta nhận thấy rãng tất cả khúc giữa cầu dài ngót một cây số biến mất hẳn đem theo cả những cột giài khõng lõi. Hai bên cầu bị phá quẩn queo chõi xuồng khõng khõng, coi như bị vé vây.

Duy có một vài cái vật nước cho người ta biết

Nạn đắm tàu Titanic — lầm rung động cà hoàn-cầu

Thật từ khi có lịch sử hàng hải đến nay, khõng thật đắm tàu nào làm rung động dư luận hoàn cầu bằng nạn đắm tàu *Titanic*.

Tàu *Titanic* là một chiếc tàu vỹ đại của hãng Bạch-Tinh (White Star) nước Anh, một chiếc tàu có tiếng là lớn nhất, mau nhất, mới nhất, kiển cổ nhất thời bấy giờ, thuyền di ấy là thuyền đi mít hàng, đem theo những nhân vật trứ danh Âu Mỹ.

Chỗ nén ngày 15 avril 1912, tại Mỹ chau và tại Âu chau, cái tin tàu *Titanic* bị chìm làm sôi nổi cả dư luận khắp nơi.

5

Sáng ngày 8 Avril 1912, tàu *Titanic* rời bến Liverpool, đi chuyến mò-hàng sang Mỹ chau. Phải dừng tới bờ chiếc tàu « ro-rooc » lớn mới lõi được chiếc tàu khõng lõi 45 000 tấn ra ngoái khõi. Bảo chí Anh hôm ấy đang hàng cột dài dằng dặc, cho chiếc *Titanic* là một sự đặc hõng mới của Anh trong cuộc phản đối với Pháp và Đức. Người ta tâng tâng ti những cái đặc sắc của

nơi đoàn xe chìm cùng hai trăm nhân viên lẫn hành khách.

Ngày hôm sau, tức là ngày thứ hai, giông tố lại nỗi lên dữ dội. Mãi hai ngày sau, tức là ngày thứ ba, mới có một người thợ lặn xuống nước. Mõ mắm, lặn lõi mãi, người ấy mới tìm thấy đoàn xe. Va trèo lên toa hạng nhất, thấy cửa vỡ tan ra, nhưng gõi đẽi chuong ra mất cả lõi vào. Va định lõi cái đèn ra nhưng khõng sao lõi được rồi phái bõ đẽi công việc vi trời tối. Ngày hôm sau, người ta vẫn tiếp tục công cuộc hộ cứu nhưng khõ khän võ cùng. Mãi đến ngày 5 janvier sau, người ta mới vớt được có một tử thi. Thế rồi, trong ba tuần lễ, người ta vớt lên bờ được ba chục xác chết đã rữa nát thịt ra.

Tới này, người ta vẫn khõng hiểu ai nán ghẽ gõi nhất trong lịch sử tai nạn xe hỏa này đã xảy ra như thế nào. Vì c' lõi ai được mục kích hể, và cũng chẳng ai sống sót, nên khõng ai đoán được tai nạn ấy xảy ra trong những rường hợp như thế nào.

Nhiều người đoán rằng cầu bị giòi làm gãy trước khi đoàn xe tới nơi. Có mây viésa k'y sú lai cho rãnh đoàn xe lửa bị bão táp đánh tại vào rãnh bành ra ngoài, đâm xâm vào thành cầu xô gãy rồi lún lõm xuồng sông, do đó cầu bị hư, và sau đó gió bão lay chuyển cả khúc cầu đó bị cuồn mất hẳn đem theo cả những cột giài khõng lõi. Hai bên cầu bị phá quẩn queo chõi xuồng khõng khõng, coi như bị vé vây.

Sau này người ta phái bõ cết mìn xuồng pha tan đoàn xe lửa khõn nạn đì, đê tàu bê đì lai khõi bị ngán trả và dụng lại cái cầu

chiếc tàu khõng lõi: nào phõng ăn, phõng ngủ, lich sú, nào phõng tập thè thao, nào săn quán, nào các cầu rông bắt ngát, nào đường vòng xé dập, nào bõn chiếc ô khõi khõng lõi mỗi chiếc giài đoàn xe hỏa chui vào, một lúc cung phõng yô tuyễn dien máy móc rất hoành b'y v'. Người ta tinh số luro g thye chõa chát trên cái thành phố, ôi ấy dù dùng cho 2.300 người trong bao nhiêu ngày. Rút lại, tàu *Titanic* là cái lý-hão của toàn thê dân Anh.

Tren tàu có nhiều nhân vật trứ danh như: Jean Jacob Astor, cháu vua khõch sạn Mỹ về Hoa-ký với cô vợ trẻ măng, trè hõn chàng những ba mươi tuổi vùa sang hõng tuồn trang mặt tại chau Âu, quan tư Butt cánh tay phải của thủ tướng Taft, ông vua xe hỏa Mỹ Cha les Hays, hõi trưởng công ty « Grand truck pacific railway », ông vua đồng Benjamin Guggenheim, ông chủ ngân hàng Wiedener & Philadelphia, vân sỹ Fu-trella nhà tuyễn tuyễn chõi nghĩa hỏa binh, lão

triệu phú William Thomas Stead, lão triệu phú Isidore Strauss chủ một hiệu buôn lớn nhất ở Nữu ước v.v... cả ông Bruce Ismay là chủ hàng tàu Bạch-Tinh, và kỹ sư Andrews là người đóng tàu Titanic cũng đi chuyến ấy. Nhiều người ở rán lại châu Âu một vài ngày để được cái hàn hạnh đi tàu Titanic về Mỹ. Sáng nồng ấy có ai ngờ rằng chuyến ấy họ đi tới cõi chết đâu?

Trong sáu ngày trời, tàu Titanic oai vệ, vui vẻ rẽ nước đi, chẳng xảy ra chuyến gì đáng nói. Đến ngày chủ nhật 14 April, tàu Titanic mở hết tốc lực đi trong đêm sao và gió lạnh. Người ta đã khuyên viên thuyền trưởng Smith nên cần thận để phòng những núi tuyết lênh láng trên mặt biển. Nhưng ông chủ hàng Bạch-Tinh, Bruce Ismay nhất định bắt tàu phải đi nhanh. Tàu Titanic phải phá kỷ lục đi nhanh nhất hoàn cầu phải chửi! Chiếc tàu lớn nhất hoàn cầu phải là chiếc tàu đi mau nhất.

Tàu Titanic chở tất cả 1.400 hành khách với một ngàn thủy thủ và 3.500 cát bao, và máy mươi triệu ngân phiếu cùng đồ quý vật. Riêng hai mươi cát bao nǚ trang chứa trong một phòng thép kiên cố đã dâng già hon chín trieu quan.

Đêm sao quang tạnh, mặt biển phang lì như một tấm gương. Trong đại khách-sảnh các hang trên, ban tài tử đang hòa những khúc nhạc tối tăm. Người ta khiêu vũ để đánh chẩm hết cuộc hành trình, vì đêm ấy có lẽ là đêm cuối cùng trên mặt biển. Bấy giờ tàu Titanic tới ngang với mũi đất Race, xa Nữu-ước không bao nhiêu. Chỉ độ thư hai hay ba là tới bến. Trong phòng hút thuốc người ta đánh bài, ai phòng trà người ta uống rượu khai-vi. Trên « boong » tàu nhiều thanh niên nam nữ chuyen trò, minh khoác áo khoác, vi đêm gió lạnh.

Thuyền trưởng Smith bối giờ đang ngồi trong phòng hút thuốc, trên cầu leo có viên vő quan hụt nhất Mudlock. Cố hiệu báo rằng tàu đi gần một trái núi tuyết. Nhưng chàng không chú ý gì lắm. Một chiếc tàu không là bằng thép và sát sút như chiếc Titanic - với một trái núi bằng nướ-

đá nhẹ bỗng thi thật khää gi như đá với trứng Mudlock nhứt định không cho tàu rẽ sang lối khác, e châm mắt một vài phút chảng. Đèn pha trên tàu dội ra sáng rực khắp nơi trông rõ như ban ngày vậy. Nhờ ánh sáng đèn-dội, người ta thấy lù lù hiện ra một trái núi tuyêt trắng sôa đứng sôa sôa phía mũi tàu. Mudlock phát sợ. Lù cõi kim người ta chưa từng thấy một trái núi tuyêt nào lớn như thế. Một đồng tuyêt đỗ kô khòng lò cao tới 300 thước dột khởi từ đáy nước lên hình như đê dờ sôc với cái tàu sắt khòng lò vậy. Trái với trí tưởng tượng của Mudlock, trái núi tuyêt gần tàu hơn, gần lâm. Mudlock liền cầm máy điện tín, trong khí & phía dưới các ông các bà đang vui vẻ uống rượu và khieu vũ theo điệu nhạc khoan nhặt đong drầm. Nhưng muộn quá rồi, tàu thịnh linh rung động lèn như rung minh. Hai vật khòng lò gặp gõ nhau. Mudlock đã quên khoảng đi mất rảng cần phải tránh thật xa những núi tuyết, vì cái phần

nồi trên mặt nước chỉ là một phần mười của thân nó mà thôi. Chứ phần kia ăn ngầm xuống nước rinh những tàu bè dại dột không chịu tránh voi. Chính tàu Titanic và phải cái phần ngầm đó. Cái vật khòng lò bằng 45 triệu kilo sất và thép

run lên, nhưng hành khách chỉ hơi thấy sự троing trành mà thôi. Khi các phòng hạng nhất thấy tàu tròng trành, thì lùn đã yếu đi nhiều rồi. Phía trước tàu, mũi tàu và các « boong » phía trước đều bị hỏng gãy nát thành một mớ sôt vụn khòng còn ra hình thù gì nữa. Các vách ngăn đều bị thủng toang ra, sàn gỗ bị xé ra như tờ giấy, hàng tấn sôt vụn tung lén nóc tàu nước lạnh hai sôr do các sôr tàu chảy dò vò khòng ngót.

Trong các phòng khách, trong các phòng hội-hợp, là nơi người ta thấy sự và chạm mạnh hòn tại các phòng riêng, mọi người giật nảy minh lên. Nhưng các vő-quan khuyên họ cứ yên tâm: ta gặp phải núi tuyết, nhưng tàu ta khòng thể chìm được, chính họ cũng tin như vậy, tin rằng Titanic khòng thể bị chìm.

Tàu và phải nói tuốt kái 11 giờ 40 phút. Năm



Ngày 26 Décembre 1912, một trận động đất xảy ra: Reggio di Calabria và 20 thành phố khác nǚa: 77.000 người chết, 500.000 không chỗ ăn, nơi ở.

phút sau, thuyền-trưởng Smith vào phòng cía điện-tin-vien là Marconi ra lệnh cho hai nhân-vien đánh điện cầu cứu, ông vẫn mím cười: « Nay chúng ta gặp một trái núi tuyết, anh em hãy dự-bí sẵn sàng để báo hiệu có nguy-hiểm ». Hai nhân-vien vừa cười vừa đánh đèn cầu cứu: C. Q U. D. (Come Quickly, danger): Đến ngay, ngay bién!

Mười phút sau, thuyền-trưởng Smith trở lại, không cười nữa, nhưng mặt tái xanh như người chết. Ông rên lên mà nói:

— Cảnh S.O.S. mau, mau! Chúng ta bị đâm!

Bấy giờ là nửa đêm. Ở dưới, người ta vẫn tin rằng tàu khòng lò nào đâm được. Đó là một sự không thể trolley-tuyet. Núi tuyết là cái gì? Âm-nhạc vẫn họa như thường. Người ta vẫn khiêu vũ, vẫn-dánh bài một cách hết sô binh-tinh; qua những cửa kính tròn, người ta khòng thấy núi tuyết đâu nǚa. Chắc là thật rồi. Ở trên kia, thi hai điện-công đang đánh điện S. O. S. (Save our souls: sauvez nos âmes) luôn luồn khòng ngừng. Điện cầu cùu trước hét tàu Frankfurt, rồi tàu Virg nian, tàu Parisien, tàu Carpathia, và tàu Olympic là tàu chêng hông với tàu Titanic nhận được. Trong số đó thì tàu Carpathia ồ gán nết, cách đó 70 hải-l里, đi mít chừng 5 giờ đồng hồ. Tàu Olympic nhỏ neo từ Nữu ước về châu Âu, được tin, mở hét tốc-lực. Phải đợi 5 giờ đồng-à hi có tàu tới ứng cứu, nhưng không thể đợi được.

Đến 12 giờ rưỡi đêm, có lệnh truyền ra khắp các phòng trên tàu, như một tiếng sét: « Hành-khách lên hét trên boong! »

Trước đó, chưa ai muốn tin là có tai nạn lớn xảy ra.

Nhiều người vẫn nô đùa. Nhiều người đã bỏ phòng riêng lên boong hối các th'y-hủ, nhưng họ đều trả lời rằng k' ông hèo gì.

Nay nghe lệnh ấy, và trông thấy sôa soạn bỏ suông, bấy giờ mọi người mới rời-rit cuồng cuồng lên. Nhất là lần thứ nhất hành-khách thấy

nước bắt đầu tràn vào boong tùng tùng. Mọi người đều muốn nhảy xuống các suông. Nhưng người ta nhận ra rằng số suông chỉ đủ dùng độ một phần ba số người trên tàu thôi. Mười sau chiếc xuồng thì có thể chứa được 1.178 người, song khi va phải núi tuyết, đã rơi mất bốn chiếc, thành thử chỉ còn có 12 chiếc thôi. Trước mỗi suông có một viên vő-quan đứng gác. Một hiệu lệnh truyền ra:

« Bán-ông lui cả về phía sau! Nhường chỗ cho đàn-bà con trê dâ ».

Bấy giờ tầu đã thấy nghiêm về phía trước. Người ta phân phát các phao. Người ta cho đàn-bà con trê xuồng suông. Một đội người hành-khách giúp các vő-quan, nhất là Astor và quan-tu Butt thi cui xúi như những vị anh-hùng hào-hán. Không lúc nào họ nghĩ lời họ. Astor cho vó trê dâ mang xuồng chiếc sôa-lup thứ nhất, hòn nặng một cái mà nói: « Tôi biết mình. Ta sẽ gặp nhau ở Nữu-Ước » rồi chàng biến đi nơi khác: cùng quan-tu Butt. Chỗ nào cần người giáp đỡ là có hai người đó. Sau cùng họ lên cùa thang dây rồi nắm tay nhau mà chết.

Xung quanh chiếc suông cuối cùng, người ta đánh nhau rất đât, người ta cầm dao đâm nhau để tranh lấy chỗ. Có cả tiếng súng nồ lênh Rút cút, trên tầu còn lại tới 1.600 người làm mồi cho thằn-chết. Đứng sôt thành tầu có một cặp vợ chồng già. Người ta muốn cho người vợ xuồng xuồng suông. Bà không nghe, thê khòng rời chồng. Bà ôm lấy chồng hôn mà rắng:

« Tôi sống với chàng suốt đời rồi, tôi muốn cùng chết với chàng một lryt ». Đó là vợ chồng nhà Strauss. Hành khâ h trên chiếc suông cuối cùng ngoanh lại còn thấy vợ chồng nhà ấy đứng ôm nhau đợi chết như vậy giờ lâu.

Trời vẫn quang đáng tinh rao. Biển vẫn phẳng lỳ như gương. Nếu có đât suông thì cứu được hết mọi người, khòng sót một nhân mạng. Hơn nữa người trên tầu thất vọng khô sô vő cùng. Có người lấy các ván gỗ đóng bê. Hàng trăm người tranh nhau. Nhiều người có phao nhảy xuồng nước lạnh đê chét công. Từ-từ các suông dời xa chiếc tàu đang chìm dần. Viên thuyền-rõng hôi họp bọn nhạc-công trên cầu tàu bao ho hò khacle « gân trời » đê mọi người yêu tám.. đợi chết. Hành khách dưới các suông nghe thấy rõ mồn một tiếng hát của những người của thằn-chết. Người ta quay lại còn trông thấy hàng trăm người nhảy xuồng nước biển giá lạnh. Thế rồi đúng hời 2 giờ 20 phút sáng, tàu Titanic sôa trung như một lùn dài lửa rực rỡ ở nơi bồng lai, bồng chổi đứng ngược hẳn lên, lùi lên trời, máy móc rẽ rẽ lùn thảm đát. Một loạt tiếng nô vang trời, rồi lùa bốc cháy ngùn ngụt. Lát sau ánh sáng tắt hẳn, chiếc tàu chìm nghiêm xuồng biển khơi. Nước xoáy lên thành vật làm chông chành cả những chiếc suông cách đấy độ vài ba trăm thước. Trời biển im lặng như chết.

BANG IN

VIỆT-NAM CỘ VĂN-HỌC SỰ

TÁC-GIÀ: NG-BÔNG-CHI - TỰA cua TRẦN-VĂN GIÁP
LỜI BÁT cua HUYNH-THÚC-KHÁNG

500 trang toàn những tài liệu văn-học rất quý, soan theo một phương pháp rõ-khoa-hoc - Giá: \$50

AI gửi mua trước ngày 1er October 1912 sẽ được trừ 1. và không phải trả tiền huu-phi - Thu văi-lens gửi về:

M. Le Directeur
HÀN-THUYỀN XUẤT - BẢN-CỤC
71, Rue 14en-Tsin - HANOI

Phút sau, có tiếng kêu thét xé bao không kbi yên lặng của những người vùng vây kêu cứu. Tiếng kêu cứu thảm thiết vang rền lên trong nhà tiềng đồng hồ, giật đậm hòn khuya khanh. Người trong các buồng đồng thanh cát tiếng hát vang lên để đàn bà con trẻ khỏi nghe thấy những tiếng kêu cứu thảm thiết đó. Đoạn tao-vật lại chìm trong tịnh mịch.

Một vài người biết bơi được các thuyền đánh cá với lén. Cố người vớ được nhung tám ván, bám vào hàng gác, đến khi được tàu Carpathia cứu vớt. Hai điện-tin-viên là Harold Bride và Phillips, làm phận sự đến phút cuối cùng. Hai chàng nhất định không chịu xuống sà lúp, và khi nước tràn vào tàu ngập đến nách rìu mà vẫn dùng máy đánh-tiến cứu-cứu. Mái khí chiếc tàu chìm hẳn, hai chàng mới buồng máy ra, vâng mìnhs xuống biển Bride sống sót, làm một bão-báo-cáo rất thường tâm về tai nạn này. Phillips cũng được cứu vớt nhưng vì mệt lèn hai ngày sau thì tắt thở trên tàu Carpathia. Tàu này ở gần nhất, được tin, tức tốc đến ứng cứu, đánh thức cả hành khách dậy, dê họ đều vui lòng nhưng cả buồng riêng cho những người thoát nạn.

Tình ra trong 7 tiếng đồng hồ tàu Carpathia

Nạn đắm tàu «Impératrice d'Irlande»

Bốn giờ chiều ngày 28 Mai 1914, một chiếc tàu biển đẹp đẽ sang trọng tuyệt vời dời bến Québec. Đó là tàu «Hoàng-hậu Irlande», trọng-tài 15 ngàn tấn, cảng «Canadian Pacific», một chiếc tàu mà tên-chỉ là «Spans the World» nghĩa là thật chất lấy hoàn-cầu.

Ban-tù-cúi nhác lén du-duong. Chín trăm hành-khách từ-giá châu Mỹ. Mười ngày nữa là cùng, tàu sẽ cập bến Liverpool. Mọi người đều vui vẻ. Chẳng ai ngờ rằng mấy giờ sau mình sẽ được nghe ngoi ngón thu

Tàu suông sông Saint-Laurent ra biển khơi. Tám giờ tối, chung hồn bùa ánh chiều, viên thuyền-trưởng chào mọi người và chúc cho bùa ngon, rồi đi vào. Mười giờ đêm, một màn sương đặc tự nhiên trùm xuống. Đến nữa đêm, sương mù dày quá, đến nỗi chỉ trông xa được vài trăm thước là cùng. Viên phó-thuyền-trưởng Kendall cho tàu đi từ từ. Ông biết con sông này lắm, chiếc tàu đồng-hào với tàu này là tàu «Hoàng-hậu Anh quốc», non một năm nay đã va một chiếc tàu thanh bị đâm ở khúc sông này. Còn chiếc «Hoàng-hậu Anh quốc» thì hư hỏng ở mũi tàu bắt buộc phải ngược trở về Québec.

Sau một giờ đêm một chút, thi sương mù dày như đóng-dâc lại, cách một thước không trông thấy gì. Thuyền-trưởng cho gọi viên vò-quan hàng nhất và viên hoa tiêu trưởng lại. Ba người cùng dè và từ-nhìn nghiêm về phía hữu, trong khi phòng khách, đã hớt náo-nhiệt. Nhiều người đã

cứu với được 705 người trong số đó có 206 thủy-thủ (số thủy-thủ nguyên gồm 985 người) 4 vò-quan trong số 22 người, 202 hành khách hạng nhất trong số 341 người, (có 154 đàn bà và trẻ con) 115 hành khách hạng nhì trong số 262 người (có 83 đàn bà và trẻ con) và 178 hành khách hạng ba trong số 880 người (có 84 đàn bà và trẻ con).

Vị chỉ có 1.635 người chìm theo tàu Titanic.

Tàu Titanic ngày ấy chế tạo tốn kém hết 25 triều quan, bao hiền một triệu quan, các hàng bảo-hiểm phải bồi thường cho hành-khách tinh đến 47 triệu quan.

Ngày 16 Avril, tin dữ tới thành Nữu ước. Đầu luân xôi nồi lén. Dàn-chung kéo tới phà phách bắng Bạch-Tinh — Viên phó-phó trưởng và các nhân-viên phải chạy trốn mồi thoát nạn. Nhất là được tin Bruce Ismay chủ hòn Bạch-Tinh sống sót, làm một bão-báo-cáo rất thường tâm về tai nạn này. Phillips cũng được cứu vớt nhưng vì mệt lèn hai ngày sau thì tắt thở trên tàu Carpathia. Tàu này ở gần nhất, được tin, tức tốc đến ứng cứu, đánh thức cả hành khách dậy, dê họ đều vui lòng nhưng cả buồng riêng cho những người thoát nạn.

Ngày 18 Avril, tàu Carpathia cấp bến Nữu-ước và các nạn-nhân vào bệnh-viên cấp cứu. Ngày hôm ấy, Bruce Ismay phải ra khỏi trước ủy-ban điều-trại tại thuyền-nghị-viện Mỹ & Hoa-đông. Người ta đỡ lô cho hòn Bạch-Tinh : thiêng suông hòn, nhân-viên trên tàu thiếu hụt kiến-thức so-dang nhất về nghề hàng-hải.

Tình ra trong 7 tiếng đồng hồ tàu Carpathia

Chiếc tàu than Storstad của Na-Uy, là một chiếc tàu kiểu mới bằng thép trọng tài 11.000 tấn, chở đầy than, đã đâm thủng chiếc tàu đầy hành-khách, rồi san hô, biến ngay vào trong đám sương mù.

Hai phút sau, tức là đúng 2 giờ 37 phút sáng 29 Mai, dài vò-tuyến-diện của Chánh-phủ Gia-nã-đai ở Rimouski nghe ba lùn hiệu cầu cứu S. O. S. Hai chiếc tàu của Chánh-phủ túc trực ở đó là chiếc Euréka và chiếc Evelyn tức-tốc nhỏ neo Trong 20 phút đồng-hồ đã tới nơi xảy ra tai-nạn, nhưng chỉ thấy có một vài chiếc suồng và máy trân người deo phao nồi lèn - bènh rên mặt nước hoặc bám vào mảnh ván chiếc đam... Còn chiếc tàu này đã biến đâu mất tích.

Chiếc Hoang-Hậu Irlande bị va trong có 10 phút là chìm ngầm, đem theo hơn một ngàn mảng người. chiếc tàu than chở nặng và dùng phái máy móc tàu Hoang-Hậu. Mái tàu đâm thủng sườn tay tà tàu Hoang-Hậu. Nhưng thép hòn Hoang-Hậu bị xé tan ra như bằng thiếc. Nước ò vào chỗ thủng, lan đến các phòng máy ở phía dưới, chỉ trong vài phút, là nồi súp-de...

Tàu Hoang-hậu có đủ thứ máy - móc phòng bị tối-tần, nắp vách ngăn cách, nắp máy vò-tuyến-diện, nắp máy báo hiệu tối-tần. Trên tàu có một số suồng dù chở được 1.800 người nghĩa là nhiều hơn so với trên tàu, và trời không mưa gió, biển thiêng, bờ giàn, rái đê thực-hành việc cứu-cấp, nhưng không giờ được trả gí ra.

Chữ Nhật, chữ Hán

Muôn biết chữ Nhật chữ Hán phải đọc các sắc sau này

1) NHẬT NGỮ TỰ HỌC (Le Japonais par soi-même) Tác giả Nguyễn-Ngọc-Louis, tiếng Nhật giảng ra quốc-ngữ và chử Pháp, dù các bài tập, các bài chử, các mạo luật, có quan

Tổng lanh-sự nhất để tựa và khén là mạo rát 151, giá 25.

2) TÂN NUÔNG TÂN VĂN, dù các lối kanna, kiji và romaji dạy cách dùng chữ Hán của Nhật-khác han-viết, giá 65.

3) HÀN HỌC TIẾP KÍNH, dạy chữ Hán viết tát, giá 15.

4) FAN VĂN PHÓ-TIẾP ỐNG dù các mục, các việc cần dùng giá 15.

5) HÀN VĂN QUÍ TẮC, dạy các mạo lối chữ Hán, giá 12.

6) NAM THIỀN Y HỌ , mài bộ hàn-cuốn dù y lý, mạch lý, chữa bệnh các phương thuốc, các lâm-dược, các bắc-chí, giá 25.

7) NGUYỄN-DI-LUÂN Directeur du

NAM THIỀN THƯ-CỤC 37, rue des Pipes, Hanoi

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM,
PHỤ, LÀO, ÁU ĐO NHÀ THUỐC

ĐỨC-PHONG
BÁN BUÔN, BÁN LẺ ĐÓ THUỐC SỐNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THUỐC SÂM

45, phố Phúc Kiến Hanoi phát hành

Vì không đủ thi giờ.

Người ta không có thi giờ trổ tay đã đánh, lại không có thi giờ đánh-thức hành-khách, hoặc phản-phát phao, hoặc bỗ sướng xuồng nước. Phản-nhiều hành-khách đã ngủ say khi tàu bị va, không liêng ra khỏi phòng riêng, vi đường lối qác boong đều bị ngập lụt cả. Hầu hết mọi người mãi đến khi nước ò vào trong phòng mới vùng tinh dậy, để bị chết đuối như chuột cát một lũ. Tán thảm-kích do diễn ra mau chóng hết sức. Tàu vua bị húc một cái là máy điện đã hỏng, iỏi như chử huy-gi loa khuyên hành-khách và thủy-thủ nên bình-tĩnh.

Ông thất :

— Phải mưu t-mau ! Cửa đóng thi phá ra ! Và chờ quên cưu đán-bà trê con trước hết !

Nhung hàng trân ngàn iêng kêu - la vang động lên một lúc át cả iêng ông.

Vài người hành-khách thoát được lên boong phái bỗ xuồng tim phao mà không thấy. Thủy-thủ cố súc hòn sướng xuồng, nhưng lầu mồi lúc nghỉ hòn xuồng đến nỗi không sao đứng được trên boong. Tất cả mọi người đều bị hắt hủng nồng đầy nước.

Tren tàu có 1.367 người gồm có : 413 thủy-thủ và viên-chức và 954 hành-khách ; 337 được cứu sống sót, 1.030 người thiệt mạng. Hành-khách hạng nhất chỉ có hai người thoát-nạn.

Ciếc tàu than Na-Uy cũng bị hư - hỏng nhiều sô dĩ và phải tàu Hoang-Hậu mà tàu ấy cư phảng phảng rẽ nước đi, là vì thuyền-trưởng tàu ấy nghĩ rằng chiếc tàu bị húc lớn to như vậy thi không việc gì.

Xét ra không ai có lỗi cả. Thủy-thủ tàu Hoang-Hậu xú sự rất mau và dắc lực. Viên phó-thuyền-trưởng tới lúu cuối cùng vẫn đứng ở thang chì-huy. Một giờ sau người ta vớt được ông nhưng đã chết ngất. Nhì êu thủy-thủ trao phao cho hành-khách, vi trời tối không tìm thấy phao đâu.

Nhiều người hy-sinh một cách rất dũng-cáu.

Rút lại, gây nên tai-nạn chính là sương mù mà tối ngày nay người ta vẫn chưa tìm được cách gì thẳng được kẽ thù ghê-gớm đó.

VĂN-HẠC

Các cu son dung :

THUỐC BỘ BỒ ĐỨC-PHONG \$50

Các ô gian-việc nhiều nén dung :

THUỐC BỘ-THẬM ĐỨC-PHONG.... 1, 50

Các bô, các cu nén dung :

THUỐC BỘ-KÍNH BỘ HUYẾT.... 1, 20

Các bô phải cho trộm uống thuốc :

THUỐC BỘ TỲ TIÊU CAM..... 1, 00

NAN CHẾT ĐÓI VÀ CHẾT DỊCH

SƠ - BÁO

NĂM MẬU-TUẤT Ở NƯỚC TA

Cái năm Mậu-Tuất năm gi? Đông thi chuột dồn, đường thi nhện chăng.

Câu ca-đao cõi này mà một pâi, cõi lão thường kẽ lại, mới nghe qua thi chẳng thấy có ý gì, nhưng nếu có trí tò mò, hỏi rõ ngọn nguồn, thi ta sẽ phải rõn gáy rùng minh, vì đó chính là câu đà lả chán mệt cảnh-tượng do một thiên-tai đã gáy nên:

Theo tư-tưởng về cõi-thời, người ta cho sôì đà có thiên-tai như vậy là do nhân-sự đều có điều gì lầm-đi sai sót, nên giờ giáng tai đê tò ý cảnh-cáo. Chịu trách-nhiệm Tế dù rã kinh thành mà cũng vô công hiếu, cho tới hôm có sáu-chí kinh ra hỏi rõ tướng-tinh, thi hàng mây chục vạn mây ruộng của hai tinh chỉ còn là những đám cỏ hoang.

Vốn là những xứ mà nhân dân chỉ biết nghè lâm-ruộng, quanh năm chỉ trông vào lúa mà hoa màu đê nuôi sống nha, nay bỗng mất cả thi còn trông cậy vào cái gì mà lấy ăn nua, nạn chết đói xẩy ra không thể nào tránh được.

Những cảnh đồng lúa chiếm và đồng giồng mâu đang xanh tốt, nhân dân đang mừng rỡ và đều có một hi-vọng sẽ được ngó khaoi đầy đồng, thô lúa dày đỗ, no nê vui vẻ lắm, thi giờ bỗng tra lai — một cái tai nạn trai ngưới không thể tưởng tượng và súc ngưới không thể ngăn ngừa được.

Sau một trận mưa bão suối dêm, ở một vài cảnh đồng người ta thấy có hàng đán hoang trùm từ trên trời bay xuông. Người ta nói đán ấy

long-trọng và kinh-cần lắm. Quan thû-hiển trong lính án ckay tám gõi trước một ngày rồi mặc phâm-phục vào chủ-tể. Khi tê có đọc văn, trong ván-lê vi thû-hiển cũng phải kè rõ các việc cai-trị hoặc có

nơi bị thiền-tai, lúc đầu còn vò vét được số il gao, nấu hò, nấu cháo mì ẩn, sau gạo khoai hêt phải đi bồi mót các cát-grau ngon cõi đê luộc ăn cho qua ngày. Số đán đòi quá nhiều, rau cỏ bị họ bón mót quá cũng đều trại hêt, do đó mà gáy nên hai cảnh chết rất thương tóm :

Một là không có gi ăn, đói quá mà chết;

Hai là đói quá ăn liều, già phải thử có chất độc mà chết.

Lú ãy tại Hà-nội có bà tiết-phụ Lê-thị Mai, một nhà cụ-phụ ở Đồng-xuân-phường, thấy vây động mỗi lù-tâm, tự xuất cửa nhà ra hai vạn phuơng thóc và hai vạn quan tòn, chia nộp các quan thû-hiển hai tinh đê cấp phát cho dân nghèo. Bù lại hợp lập một số đồng các nhà giàu ở linh-thanh, gop lúa gạo, rồi chia đem đê các nơi đê. Nỗi com nấm, hay nấu cháo, cắt người gánh đi các nơi đê cấp cứu những dân đói. Nhờ có nha đại từ thiện ấy, dân hai tinh cùng sống lại được rất nhiều. Cảm kích vè tấm lòng hiền nghĩa của bà, quan thû-hiển hai tinh có tâu rõ việc ấy vè



kính xin tinh thưòng đê làm guong nhưng bà từ chối không nhận.

Thiền-tai ghê gớm ấy, nào phải chỉ gáy nên nạn chết đói mà thôi đâu, sang tháng sáu lại gáy nên cái nạn chết đói nữa. Ông đó cũng không

MUỐN TƯƠI ĐẸP VÀ TRẺ TRUNG

Điều, mìn màng, đê, đai, PHẦN FAUVIL iết không bụi da, không kém phần ngọt quố, làm rực rỡ tươi thắm sắc đẹp của các bạn :

Nhó mìn tươi đẹp MÁ ÓNG FAUVIL giúp các bạn sảng sủa hóng hào :

Tươi và bóng, SẮP FAUVIL làm đỗi mèo của bạn thêm thanh tú xinh xắn.

Chỉ có PHẦN, SẮP, MÁ HỒNG FAUVIL lại hồn lồng các bạn sành sỏi trong việc tô điểm và mỹ thuật, có đỗ các mảnh sắc bán khấp của hàng to các bạn

SƠ-BÁO

Trong 99 chõp nui

Binh-Nhât-Thiệu với Thủ-de lê hoài-nam. Một công trình kinh cầu rất già tri của BÂU-TIẾP Nguyễn Văn-Đề. Tua cửa Phù-Xuyễn Hà-xuân Tố. Giá 1500 NHÀ XUẤT BẢN
TÂN-VIỆT — 49 Lakan, Hanoi

có chí là lợ, vì đời quá bá cái gì cũng ăn sống, ăn bắn, để sinh ra chúng thồ-là Lúe đã phát ra cái bệnh quái áy rồi, gười mình lại còn giấu lòng mètin, cho là thàn ôn-dịch hoành-hanh, chỉ cung cắp kêu cầu, chử không biết chát gi là phương pháp phè-sinh phòng-bệnh cả.

Đó thiên-tai ấy đã gáy nên hai nạn chết rất thương tóm, rồi mới dễn ra hai cái quái-trạng « đồng thi chuột dồn, đường thi nhện chăng » như đã lá trong câu ca-đao kè trên. Vì các đồng ruộng sau khi đã bị hàng-trùng phá hại lúa mả hoa màu đều mất cõi rồi, ít người đến thăm ruộng, giống chuột được dịp hoành-hanh, hàng lũ, hàng đàn chạy nhảy tu do, lại người đều tin rằng chết dịch là do các quan ôn-đi-lũng các nơi đê bắt lính vè làm việc dưới ám-li, nên nơi nào bắt hành có bệnh ấy, ai nấy cứ chịu ở chái trọng nhà không dám đi đâu, vì vậy các đường ngõ không có người qua lại luôn luôn, giông nhện với lự do chảng 'uôi vây'.

Chân trời cũ

của I ð- DZENH tra của THẠCH-LAM

KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ BỎ QUA NHỮNG TÁC-PHẨM VĨ-ĐẠI TRONG TỦ SÁCH NGUYỄN-HÀ DO Á-CHÂU ÁN-CỤC 17 ÉMME NOLLY HANOI ÁN-BÀNH

MỚI TÀI BẢN :

Một truyện tình 15 năm về trước

éba bà giáo LUU-THI HÀNH Tác phu n văn-chương đã gáy được thành-tich rất vang trong văn-học-sử Việt-Nam cõi đại, đã được rất nhiều báo Pháp, Nam-ý lục khen ngợi.

l. lần thứ hai rất đẹp, 220 trang, giá 1 \$ 25 (tổ sách có hàn)

Mi Lan Chau

Việt-nam tinh-sử ca của Nguyễn Ban-Tâm

Ngày xưa... ngoại hai ngàn năm cũ,
Cõi Văn-lang, đất tổ gác nến.
Nơi sông, xuong huyết xây nên,
Tâm-hương mít nén, chép thiên sút vàng.
Mười tám đời Lạc-vương làm chủ,
Đến mùa xuân Bình-ngo, An-duong,
Thục-Phán, Ba-Thục quê hương,
Anh hùng một sút xung vương tri vị
Số-tướng đã oai-nghiêng thanh-thể,
Mộng bá-dỗ kia dẽ như không!
Khơi hào, đắp lũy, khởi công,
Một toan trả oán Lạc-hùng mỏi nghe.
Hiềm cứ vẫn còn ghi phả-ký,
Rằng Mi-nuong, uy-thể giải-nhão,
Mắt xanh chẳng doi hòng-trần,
Cảng cho Nguyệt-Mô thản dàn duyên ai.
Con Lạc-vương dưới đời mười tám,
Chữ sắc tài ai dám đem can!
Tôi-tiên Thục đã một lần
Đem tình yêu đặt dưới chân của người.
Nhưng hoa đẹpしさ nơi thương-uyên,
Điểm-phúc đầu mong bên tò hòng,
Lấy điều con cháu Tiên, Rồng,
Phàm-tì ênh khán bén tay giòng phàm nhân.
Có hai vị linh-thần (1) cùng tôi,
Lạc-vương phê thối chí Thục-quân.
Hận kia đốt cháy buồng gan,
Thù kia ám-ý đê đèn con sau
Góp binh-lực, đương đầu một trận,
Mai lưỡi gươm rủa hồn ông cha.
Khải-hoàn xuân ấy, tháng ba (2)
Phong-khé (3) đắp móng Cõ-loa lăn đầu.
Bát Ấu-lạc tinh ca trường-cửu,
Đất ngai vàng cõi-hữu thành-dồ,
Tường nên một khắc cơ-dồ,
Hai lần thành đắp, đỗ xô hai lần!
Công-trình theo lún, gạch vỡ,
Nghiêm rồng cười : Trời thứ súc nhau!

(1) Sơn-Tinh và Thủ-Tinh.
(2) Ngày 11 tháng ba, năm Giáp-thìn (257 trước Tây lịch).
(3) Làng Cõ-loa, Đông-anh; Phùa-yên.

Una-lư mang cúi mai đầu,
Lập đàn, trai-giới khấn cầu âm-duong
Trước đàn bồng mây vuông một áng,
Tử tăng cao hàng-lảng bay gần ;
Lão ông, râu tóc bạc ngắn,
 Tay lè gảy trúc, xuông đàn ban thơ...
Rằng : « Vương hãy nán chờ Giang-sứ,
 « Kim-qui thần, nâng đỡ moi xong.
 « Phượng nam vương hãy ngóng trông!... »
 Nói thôi, phút biến trong vùng khói mây.
Vương kính-cần chấp tay chờ đợi,
Hưởng nam-thiên mắt môi mờ màng.
Sóm mai chưa hé vùng hòng,
Xa trông hiền-hiện trên giồng Tiều-giang.
Giữa sóng bạc, rùa vàng nói bông,
Vương por truyền tiếng gióng, hiệu bay...
Lặng, tàn, xa-giá tối ngay,
Bên bờ sông lặng, hờ ngai rước thần.
Kiệu ngọt qua mấy lần cung cẩm,
Quá mấy lần cửa gầm, rèm the.
Bấy giờ Vương moi rụt-rè
Lạy qui trước án Kim-qui, khấn cầu :
« ... Hai lần thành đỗ vì đâu ?
 « Hây ban bi-quyet cho nhau tò-tưởng !
 « Một mai nếu bốn phương an-dịnh,
 « Ấy nhở công tôn-thanh chờ-che...
 « Ông sầu lòng đã lạc ghi,
 « Lời vàng rắn quyết xin thề không quên. »
Giọng Kim-qui hổng nhiên sang-sảng :
« ... Ấy oan-hồn nhung đắng xưa xưa,
 « Nói đây bô ráo, hạ cờ,
« Tiếc thương nước cũ, bấy giờ chưa nguôi.
 « Vì còn bao xuong vùi dưới cõ,
 « Nước sông đầy máu đỏ cõi pha,
 « Quốc vong, hồn lạc hơ vò,
 « Đêm thiêng còn vắng khúc ca diệu tàn.
 « Nay Vương muôn xá an thành quách,
 « Phái đài sầu, nhặt sạch xương khô,
 « Đắp nền ngọn tháp thật to,
 « Cứ trăm đốt cháy, đem gió trời giòng.
 « ... Nhưng còn một nhạc-công thi sĩ
 « Chỉ say cõi hưng-phát cõi đồi,

« Cây đàn đã khuất với người,
 « Mà tơ rung vẫn man-on thời còn rung !
 « Đứa ai-oán không-trung còn vọng,
 « Thương thế-gian, khóc móng hòa-bình
 « Cho nén khô oõi xây thành,
 « Não lòng quân-sĩ, dụng binh khô lời.
 « Hạng Thất-Điệu (1) là nơi nhạc-sĩ
 « Giết thế-gian nhạc-khi của mình.
 « Vậy nên Vương hãy thần-chín,
 « Đến tìm cho được kim-thanh mang về.
 « Thị nhạc-sĩ, khô bè lén tiếng,
 « Sô hòa chim bay liêng đầu non,
 « Bình-thu một tết cuộn tròn
 « Ngậm nơi đầu mỏ, vùi chôn hang ngoài.



Cúi đầu thảm-tạ oai thần :
« Thành kia thế vững muôn phần giúp tay.
« Nhưng sông núi rồi đây cách biệt,
« Chỗng ngoại-xâm đâu biết tìm người?... »
« Thần rằng : « trông ở mệnh trời !
« Tu nhân, tích đức, cần người phái lo,
« Nước phồn thịnh, cõi bờ rộng, lớn,
« Hay vong suy, ân hận được sao !
« Lấy điều nhân đạo làm dần,
« Nâng nền luân-lý che cao tinh đời.
« Vương hả chẳng từng coi lịch-sử,
« Luật tuân-hoán-biết-sự xưa này.
« Hãy lo đạo công cho ngay,
« Thành kia muôn vững ta đây sẵn lòng... »
Kim Qui thần nói xong, trút khẽ
Một móng chân ra đê dang Vương :
« Một đi, chia ngã đôi đường,
« Lòng tin khuyên phải giữ-dàng mai sau.
« Lấy móng này thay vào lây nõ,
« Giặc muôn ngàn, chẳng có sờ chi... »

Kim-qui nặng trõ bước về,
Mây tuôn dạt sóng, buồn le dáng thần.
Khi linh tảo trái-ngắn Đông-hài,
Vương bùi ngùi, mắt mải trông theo...
Trời hôm bóng xé tiêu-diều,
Mặt sông man-máu, ánh chiều pha-phó.
Vương đem móng, truyền sai Cao-Lỗ :
« Mưu-sĩ mau lùn nõ cho ta !
« Biết chi hành-vận quốc gis,
« Linh quang này ánh sao sa móng vàng... »(1)
Mặt rồng đã nõ-nang mọi vè,
Lòng vũng yên như thè Loa-thành,
Cheo-leo thang bắc cao-đinh,
Ngón g Gang-son thả móng-mènh rụt cười.
Nhưng Vương chẳng trông ngoi-ingàn đậm
Mãi xa-xa trời thần mǎu sương :
Trưởng thành hăng vạn lý trường (2)
Ngôi cao cũng một vị Vương mỉm cười !
(còn nữa)

(1) Vua đặt tên nõ là « Linh quang kim trảo thán nõ ».
(2) Vạn lý trường thành.

Những nạm động đất

(Tiếp theo trang 11)

bay cao 700 thước đến kinh đô Nhật-bản lúc này đương cháy dữ. Chúng tôi vượt qua hai cái bờ: trên đầu chúng tôi là khói, khói mù mịt, ở dưới chân chúng tôi là bê đố, dỗ những người. Người ta khống rõ làm thế nào mà nhận ra là dài, nhà cửa, người và vật nữa. Thực là một cõi địa ngục bốc lửa rực lên ở dưới mắt chúng ta, một cõi địa ngục dài hàng trăm cây số từ Nam lên Bắc, từ Đông sang Tây, một cõi địa ngục nóng đến nỗi bay cao 700 thước trên trời, chúng tôi cũng không chịu được, phải cho máy lên cao hơn nữa. Ôi! cái đập mới khắc liệt thay, ai mà trông thấy còn quên làm sao cho được.

Tám ngày sau, trận hỏa hoạn mới dứt đi, người ta phái kéo dò những xác nhà xuồng, nên tỉnh Tokio phải hy sinh 150.000 cái. Sự biệt bại không bút nào tả được. Nửa triệu người chết, những cái bại trống thấy tinh nhẫn cũng dã nấm ứ (urine) mỷ kim. Lập tức, người ta mở cuộc lục quyền và đức Minh-trí thiêu hoang quyền một triều gen, chánh-phà quyền mười triều.

Năm năm sau, Tokio lại dẹp để như thường. Ở chỗ những nhà cửa đã nát, bây giờ những nhà cửa dẹp hòn bay vào. Trên động đất hầu như bị quật lăng. Người ta chi thấy rằng trong việc chống cự lại với những thiên tai, dân Nhật đã tỏ ra là một dân tộc can đảm và kiên nhẫn.

VŨ BẮNG

BỘ THẬT TIÊU ĐỘC

Thuốc hoan uổng; tiêu hối nhiệt độc, ngừa lở nồng nay do đặc họa lầu còn sót lại ở thận, & máu phát ra. Mỗi hộp 9500, nứa lá 38, cá 5000 gđ. Linh hóa giao ngan.

NHÀ THUỐC THÉ - DÂN

N° 131, PHỐ HÀNG BỘNG — HANOI
Báu-lô: Haiphong; Mai-Linh 60-62 Cầu-đất, Nam-Dinh; Việt-
Long 28 Bến-cái, Phú-thọ Ven-The 88 gần Linh, Huong-yen
Chi Tường 34 gđ. Marchand.

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ái-郎	38.000	52.500	77.500
Nam-kỳ, Cao-mèn	12.00	6.25	3.5
Ngoài quốc và Công-tô	24.00	12.00	6.00
Mua báo phải trả tiền trước			
Mandal xin dâ			

TRUNG-Á CÙNG-NHẤT HANOI

Tuần lễ Quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

quân Nam-phi và quân Bắc-phi đã chiếm hải-cảng Majunga cùng trong ngày hôm đó, hải-cảng Kamone ở cách Maevata-an 70 cây số về phía Tananarive cũng đã thất thủ. Chợi tối hôm đó quân Anh đã tiến đến gần Maevata-anana là nơi quân Pháp vẫn giữ được. Theo tin sáng 11 Sept thì quân Pháp vẫn kháng chiến dữ dội ở Belisboka.

Quận Tông-trưởng thuộc địa Brévié đã gửi điện tín cho quan Toàn-quyền Madagascar tỏ lời khen ngợi cuộc kháng chiến anh dũng của quân Pháp đối với quân Anh đồng lòng đến gấp mây lẩn. Đại-luận ở Pháp cho rằng không những Anh mà cả Hoa-kỳ cũng chịu trách nhiệm về cuộc xâm-lăng của đất thuộc địa Pháp này.

Về Á-dông có tin Nhật đã bắt hiến-phép (thuộc địa) thi hành từ 30 năm nay ở Triều-tiên, Đài-loan và Kurokufo và đã cho sáp nhập cả bờ xít đó vào đất nước Nhật-hán. Các báu Nhật đều cho việc này là rất có ý nghĩa vì trình độ 24 triệu dân Triều-tiên đã cao và kỹ nghệ nước đó dù mờ mang nhiều. Triều-tiên sẽ giúp cho công cuộc lập khu thịnh vượng chung ở Á-dông nhiều. Việc này đã quyết định sau khi lập ra bờ coi và miêu Đại-Dòng Á-trong chính phủ Nhật, và nay ba xã trên này không thuộc bộ Hải ngoại mà sẽ thuộc bộ Nội-vụ Nhật-trong cai.

Ở Tô-ú, quân đội Nhật đánh Hoa-trung định sẽ chiếm thêm đất ở hai tỉnh Triết-giang và Giang-tây để chinh phục cả chлен kinh-thủ bắc của chinh-phủ Trung-khanh. Khu này là một khu rất quan trọng cho việc vận tải và cuộc tấn công của chinh-phủ Tưởng-giới Thach. Mãi khu này thực là một viêt thiệt hại lớn cho Trung-khanh vậy.



SAVON DENTIFRICE EXTRA-DOUX DE GOUT FRANÇAIS

AGENTS / ETS TU SON - PHANRANC
GÉNÉRAUX / ETS RISON - 146 ESPAGNE SAIGON
MAISON TÔNG-ÁN 62 TIEN-TSIN, HANOI

Đóng Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh, kể lại chuyện thật một thiếu nữ làm lỗi kết hôn với anh chồng đồi nát mà sau cảm hóa khuyên khích chồng làm nên danh phán

(Tiếp theo)

Nhà nào trong cũng có vở hài giò bô. Nhiều nhà, bên trong cũng tối tăm, âm thấp, ta bước vào có thể tưởng tượng như mây ngôi nhà cũ tại Hanoi, làm lâu từ đời Lê; chỉ khác nhau là phòng này thấp bé lụp-xụp, phòng kia thi nhà gác hai ba tầng. Có nhà, ván gác còn lót bằng gỗ, ta hoa di manh là nó rêu rỉ, làm cho người ở trong dưới mệt ngù.

Đó có một câu chuyện thật ở phố này mà tên là « Le Rire » đem vào tiêu-lâm.

Một người thuê tầng gác trên, đêm đi chơi bởi ché-chén vé, say rượu bi-lý, đến nỗi chỉ tháo được có một chiếc giày, vứt xuống ván gác đánh thính mét mì, rồi nằm lăn trên giường mà ngủ, đè nguyên cả quần áo và chén giày kia.

Người thuê tầng dưới bị giật mình, thức giấc, ngồi dậy mãi không thấy gì, phải tháo - hành lén gác trên, gõ cửa đánh thức anh say ta phải thức dậy và bảo :

— Này, bác làm ơn tháo nốt chiếc giày kia để cho nhà dưới người ta ngủ yên với cháu!

Thành-phố Ba-lô từng có chương-trình phá các nhà phố cũ-lở, để làm lại 'ân-thời huy'; không hiểu gần đây phố Des Carmes đã được sửa sang thay đổi mặt mũi ra thê nào, nhưng giữa hồi có câu chuyện chàng tôi sắp thuật ra đây, thi phố Des Carmes còn giữ lại bảy tám phần mười dấu vết xưa, như trên đã nói.

Thuở ấy, nội phố có đèn hàng chục khách-sạn chuyên chở học-sinh & trại.

Nhiều học-sinh ngoại-quốc thích tìm buồng trại ở quanh phố này, vì so sánh giá thuê ở

mấy đường phố tàn-thời gần ngay đó, được rẽ đến ba bốn chục phần trăm. Họ-trò nhà nghề, đến Ba-lô trại học, muốn tìm nhà trọ rẻ tiền, chỉ có phố Des Carmes là nhất.

Còn có lợi khác là họ có thể ở chung ba bốn người một buồng cũng được; sự ấy, & các khách-sạn tàn-thời không cho. Cố buồng lát sần cả máy nước và bếp ga(gaz) bên trong, khách trọ muốn nấu-nướng lấy mà ăn, rất tiện.

Học-sinh Việt-nam và Trung-hoa thường trọ ở phố này đông, vừa đỡ tốn tiền, vừa gần trường học.

Trong một khách-sạn vào hạng nói trên, hai lầu gác và dưới nhà, độ hai chục buồng, người ở trọ toàn là học-sinh Tàu, Cao-ly, Tiệp-khắc, chỉ xen vào có một cặp thanh-nhiên nam-nữ, là người Việt-nam.

He ở tầng thượng, áp với mái nhà, có cầu thang đi riêng, lên đèn buồng ấy là hết, không có ai ở gần kề và chung chạ di lại, thành ra tịnh-mịch, cách biệt một giang-xa.

Cứ động sinh-heo của họ thế nào, trù ra mu quan-gia mến ngày lên dọn buồng một lần, dù ai muốn (ò mò) dòm đó cũng chẳng được.

Người dân-hà còn trẻ, đẹp, mặc dùm mèo các nhả nhặt, cảng tốn thêm vẻ đẹp lèn; khi di ra đường, ai trông thấy cũng phải khen thầm là một nhan-sắc tiêu-hồn. Nhất là lòng mày lái, mắt mèo mi, con người den nhánh, làm cho nhiều người Ái-tây cũng phải đứng lại, nhìn sững, khi nàng di phết qua.

Chắc hẳn người ta tưởng nàng là gái. Tàu gái Nhật, chứ không biết là người Việt-nam. Vì hai tiếng ấy lại tai cho phần đông ở Ba-lé, cho nên bê-thay da vàng, đinh-ninh là người đảo Phù-tang không thể con cháu Hoàng-dâ.

Nhưng, với những học-sinh Việt-nam tinh mắt, chỉ một cái nhìn, họ nhận biết ngay nàng người đồng-nhưng. Giống nòi với nhau tự nhiên có cái trực-giác thiêng liêng như thế.

Ở chốn tha-hương, xa nhà xa xứ, được trông thấy một nữ đồng-bảo, đối với họ là môt sự có ý-vì mà thiêt, quý-hoa. Trong lòng nao-nao như có cảm-giác khi gặp một bạn thân, một người mong ước chờ đợi, rồi thi tự-nhiên-nhi-nhiên, muốn chạy lại làm quen-muốn dò hỏi xem người ấy là ai.

Huống chi nhan sắc nàng, dáng-diện nàng trông như thợ mèo thế kia, lại dễ khiến cho lâm-cửu thanh-niên lâng-mạn ta chớp mắt thăm-my, chạnh lòng cõi-viên, bất giác sinh thèm, sinh cảm.

Xu quê hương lâu ngày, ăn các món thực-phẩm thiên-hà mới, đồng-trên bàn của người bên cạnh, bày ra một giải-vị xú nhà, trông thấy là dù thèm nhạt, muối vò ngay lấy. Thường-tinh người ta, miêng đối với miêng ăn, cũng như lòng muôn đối với người vậy.

Rồi các cậu lâm-le trò tài-chinh-phục.

Nhưng cậu nào cũng tự rước lấy sự tức tối, thất vọng.

Một buổi chiều, năm bảy anh em ngồi quây quần ở nhà hàng Sussot, dem chuyen hai-trên ra khao hân nhau.

— Thế nào Tên? môt người hỏi Khai-mào. Mấy hôm nay thấy may di theo riết cái «thứ khoản» ở phố Des Carmes, có cần cầu gi không?

BÃ CÓ BÁN: THÂN - THỂ VÀ VĂN - CHƯƠNG TÚ - MỎ

Do Lê - Thanh viết - giá 0 \$ 80
Tú-Mỏ là nhà họ hai-huoc, mà các bạn kinh-phuc và yêu mến đã muối nay. Trong cuốn TU-MỎ các bạn sẽ thấy bút tích, và chẩn-dung của nhà văn, mà các bạn yêu-mến

NHỮNG VĂN THƠ XANH

SÁCH HOA MAI SỐ 21
của Jeannine Lê Thủy - giá 0 \$ 12

CON ĐẠ TRẮNG

sách HOA MAI số 22 của Bùi-Thiệu - gi \$ 12
Nhà xuất-bản CỘNG-LỤC 9 Takou Hanoï



— Chân-quả; anh ạ! người tên là Tôu trả lời. Chả biết anh Kim để bình xuất-rận, chẳng bài-thể nào, chả tôi thì đã kéo cờ trang rồi, xin đầu hàng

Kim nhẫn-mặt như cái bị:

— Con bé ác-độc quá, nó báo-hại tao luôn ba buổi chiều-bỗ học, lão-đeo đi theo, mà nó khéo vở, khéo tránh, khéo di quanh eo, chẳng dè cho mình có một giày phút nào được lại gần, hòng mò khoa táo ra. Đến hôm thứ tư giao-chuyêng thì nó trả lời nhát gừng, như đám vào mặt, làm tao tức-quá. Anh em nghĩ xem: dằng này hỏi: «Thưa cô quý-quán ở tên nào hén ta?», nó trả lời: «Người xưa Việt-nam»; hỏi tuỗi bao nhiêu và hỏi sang Pháp từ bao giờ, nó lắc đầu và nói: «Không nhớ». Rồi tao hỏi đến chồng nó học ở trường đại-học nào, thi nó đáp trúng tràng như đém-tiếng-một: «...chuyên-học khoa dâm và đánh grom», thê rồi gọi xe taxi leo lên di-mắt, chẳng thèm chào hỏi ngó ngàng-dùn minh...

Nghé chuyện dồn-dẩy, Hoàng, sinh-viên trường luật, phả lèn cười rũ:

— Kim còn khờ quá, e chưa hiểu nàng trả lời chồng-học khoa dâm và đánh grom là nghĩa làm sao đâu?

— Là nghĩa làm sao, hả anh? Thật em không hiểu. Hay là chồng nàng học võ thuật chăng? Kim hỏi:

— Nàng nói 'hế, là đè chí 'ó bóng bầy cho môt biết: hể còn theo tân-tinh chèng ghẹo, thi rồi được xơi-quả-thui đấy.

Cá bạn cùng cười.

Anh Lê-trọng-Nghi, lớn-tuổi và đứng-dẫn nhât trong đám, hiện đang sửa soạn luận-án thi Luật-khoa bác-sĩ nay giờ chỉ ngồi lảng lặng nghe mấy người bạn trè-nói phiêm-một chuyện mà không biết gì đến. Gờ anh mới-xen vào, có ý-quot-gián:

— Anh em mình đánh-dường từ nhà sang đây, hao-tốn cha mẹ, khó nhọc công-phu, chỉ cốt có việc cầu-học. Thế mà mỗi khi có dịp tụ họp, chả thấy đám việc học vấn ra kháo hạch khuyễn khích nhau, hể giáp mặt là bàn chuyện và đầm-tán-gái, mất hết cả buỗi, nghĩ thật-vô lý.

Tưởng là gái-nào, chí-người thiêu-phụ các anh-mon-men tán-tinh đó chớ có xông-vào.

Người đàn-bà ấy đáng cho chúng ta kính trọng-thì có, không-nên-lầm-le-chồng-ghẹo.

Chồng-ghẹo đã chắc-mười phần-mất-công-vô-ich, còn sợ có khi làm-rầy-quá, khiến người ta phải-học-bội, chỉ hoi-cau-mặt nói-mát-một-hai-câu, cũng-dù cho mình-hồ-người-hoa-ra-mình-dại.

Sau nắn-tùy-mặt, mà bã-tùy-người-các-anh-ạ!

Người chồng-nàng, tôi-biết, hiện đang học ở trường Cao-dâng Khoa-hoc, vào-hàng thông-minh-lỗi-tặc. Những bạn đồng-học nói chuyện với tôi rằng anh ta hiền-lành, chăm-chỉ, có thiên-tuệ về Khoa-hoc, cho nên mới rồi được nhà đại-công-nghệ Coty — ông vua nước hoa ấy — cho một phần-thưởng khuyến-học gì đó không-biết. Trong anh ta như người lù-rù, thế mà sức khỏe-dâng-dè, có lần đã lì-thí-chơi với bạn-học trong trường, một mình-dòng-xung-tay-dật, làm cho ba người nâm-dài-dài. Không-nhưng anh ta có hắp-thịt rắn-rỏi, ý-chừng-lại-biết-cá-võ. Túu. Không-khéo-cáu-nói-nàng-dáp-anh-Kim-hôm-nào-dùng-như-nghĩa-anh-Hoàng-dâ-giãi-dẩy.

Theo chẽ tôi nghe nói phong-phanh-thì nàng là con-nha có-giá-dục, có-học-thức, nhưng vì một-cánh ngô-gia-dinh-éo-le-khéo-não không-sai-biết-võ, nàng-theo-chồng-sang-đây, là-cố-nuôi-chồng-ăn-học-và-minh-tự-học-luôn-thể.

Cứ xem người ta àn-nhẫn & trè-một-phố

như-thể, và thường di-chợ búa-nấu-är-lấy, dù-biết-là người có chí-thể-nào. Người ấy-ay-cảc-không-phải-làm-thường-như-ai-mà-mày-anh-em-hóng-cám-dỗ, kiêm-chá...

Tôi và Kim đồng-thanh-nói:

— Thế thi-dáng-phục-nhỉ! Biết-vậy, từ-giờ-phai-kieng-dám-này, không-thì-có-khi-được-nhè-con-mụ-ca-bài-nam-ai-hay-là-dúc-ông-dổng-triển-nǎm-tay-vào-mặt-thì-dại!

Thoáng-mìn-hức-tranh-của-ông-nghè-sắp-dỗ-la-Lê-trọng-Nghi-vừa-mới-phác-họa, các-ngài-thùa-bết-hai-vợ-chồng-trợ-buồng-thuong-tùng-áp-mái-ở-phố-Des-Carmes-kia, không-phai-mặt-lạ: chính-là-Lâm-kiều-Mộc-với-Thạch-khí-Minh-cầm.

Quả-thé.

Sau cuộ-cgiăi-lò-tâm-sự-với-mẹ-dáng-năm-bóm, rạng-này-thứ-sáu, Minh-cầm-nhé-nhang-dặm-máy-cái-hòn-và-diểm-máy-giọt-lệ-trên-trán-thẳng-Tú đang-ngo-ngo-giác, rồi-tui-tù-giã-chá-mẹ, tay-xách-va-ly-lùi-thùi-ra-di.

Kỳ-thật, nàng-lên-Saigon-dâ-lấy-vé-di-tây-và-dáp-tàu-tùng-sáng-hôm-sau-hồ-neo-rời-bến, bà-mẹ-dâ-biết-rồi. Nhưng-riêng-với-ông-Châu-hồng-thì-nàng-tù-giã-dâ-sang-Lào-diều-dịnh

Phân Murat và Super-Murat

Đây là một sự thành công hoàn thiện trong khoa-hoc-chế-dỗ-trang-diêm. Các-phu-nữ-qui-phái-có-thể-dem-tất-cá-sự-tin-dang-cá-mình-vào-2-thứ-phân

MURAT VÀ SUPER-MURAT

Chất-phân-một-nhé, mùi-t'ore-có-duyên-dồi-rất-ấn-nắng, già-không-làm-may-phai, lai-có-tài-làm-cho-da-mặt-càng-tươi-trè-thieu-mai! Phân MURAT có ba-mẫu: (trắng, hương-taste) dâ-mi-cát-mau-lý-khi-thường-ngay-di-ra. Phân SUPER MURAT có-dâ-miay-mau-dâ-chọn-lýa, dâ-miay-léc-sang-hon, nhap-di-ly-tiep, di-xem-hát-v.v. Nhưng-bâi-tri-tông-dâ-phân-duyet-kéo, nêu-dâi-phân-Super-Murat-thì-sô-dâi-duoc-kéo.

Phân MURAT giá: 1\$50

Phân SUPER-MURAT giá: 2\$50

KHẨP CỦA HÀNG LỚN ĐỀU CÓ BÁN:

Tông-phát-hành-Nam-ký Établissements RISON
166, rue d'Espagne Saigon

Tông-phát-hành-Bic-ký, Ai-lao: Éts. VÂN HÓA
8, rue des Cantonnais Hanoi

Tông-phát-hành-Trung-ký: Éts. TÙ - SON
Phan-Rang

việc ly-dị với Lâm-kieu Mộc, như lời hứa hẹn hôm trước.

Ông cự yên tri như thế, chỉ đợi hôm nay nàng trở về thì sắp đặt việc tái-giả và đưa lên Saigon cho ông rẽ mới trang-sư làm lễ thành-hôn. Lần này ông định tránh tiếng, không muốn cho cưới ở nhà. Hinh như ông rẽ mới trang-sư đã đánh máy sẵn sàng cả hợp-dồng về của cải cải vợ chồng, để kèm ra Đốc-lý làm phép cưới trả về nhà hi đội bên kỵ tên.

Thật ông Châu-hồng chẳng ngờ đâu bộ mày hơi nước do Denis Papin nghĩ ra rời Fallon thực-hành, đã đưa cái bi-vọng ký-thác của ông ra ngoài bể khơi và đi một phương trời khác.

Mười lăm năm sau, nghĩa là lúc chiếc tàu khổng-lồ *Athos II* đang công Minh-cầm mà vuon minh rẽ sóng trên Án-dê-dương, sắp vào Hồng-hải, thì ở nhà ông Châu-hồng nhận được bức thư từ trại Phan-thiết gửi lại, ở trong chỉ có ít hàng lạc-thảo như sau này:

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

Vì kỳ này nhiều bài quá, tiêu thuyết dài « Đường đi ra biển » sẽ đăng tiếp trong số sau.

Một tối hát giúp quý Cứu-té Quốc-gia

Đến tối 26-9-42, hồi 20 giờ 30 quan Đốc-lý Hanoi sẽ chủ-tọa tối diễn kịch « Ngón đeo Đầu » do mấy nhà thương-mại và kỹ nghệ là-chức và diễn tại nhà hát Taty để kỷ niệm ngày Quốc-gia.

Vở kịch này đặc-sắc về hai vấn-đề « Thể-thao với thanh-niên » sẽ đem công-hiện bà con Hồi-thanh.

Xin giới thiệu bà con chớ nỡ bỏ qua vở kịch này soạn rất công-phu.

BAN TỔ-CHỨC

ĐÀN BÀ đẹp - TRÈ CON sinh DŨNG :

- 1) THUỐC BIẾU-KINH BIẾU-NGUYỄN
(chứa đàn bà điệu kinh mao đeo)
- 2) THUỐC BẠCH - BÁI BIẾU-NGUYỄN
(chứa đàn bà khai hu)
- 3) THUỐC CAM - TÝ BÁI-NGUYỄN
(chứa trà con bông óng đít vân)
- 4) THUỐC CAM - SÀI BIẾU - NGUYỄN
(chứa tép con lò sào, toái mít)

Điều - Nguyễn

Tổng-cục : 126 Hàng Bông của quyền Hanoi
Đại-lý : Đức-thắng : Dakao, Mai-Mah Saigon
Nam-cường : My-tho - Vinh-khung Vientiane

SÁCH MỚI

Chúng tôi vừa nhận được :

NAM KỲ - ỦA N BÁO số 1 xuất bản ngày thứ năm mỗi tuần do ông Hồ văn-Trung đứng lồng-lý. Theo như lời phi-lô thì mục đích của tuần báo Nam kỲ là buộc chặt dây liên lạc Pháp-Nam và đào tạo một tinh thần mới cho quốc dân.

PETIT DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ANNA-MITE-JAPONAIS par Kikuchi Katsuro et Trần ngọc-Châu. (Edition Giang-Tô) giấy 10, in dẹp. Trên đầu sách, có một chương về mèo tiếng Nhật, đồng từ, quán từ v.v... Đoạn chính là tự-vị. Người Pháp, người Nam không biết tiếng Nhật dốt từng vần A, B, C rà có thể hiểu đại khái người Nhật muốn nói gì, mà người Nhật muốn tra tiếng chữ Nhật sang tiếng Pháp hay tiếng Nam cũng dễ. Chúng tôi chắc chắn tự-vị này sẽ được hoan-nghênh. Và ta cũng nên biết thêm rằng cuốn tự-vị có dù ba tiếng Pháp-Nam-rèn này có là lần đầu ở xứ ta.

LƯỢC KHẢO VỀ NỀN MỸ THUẬT VIỆT NAM của Nguyễn-xuan-Nghi hiệu Từ-Lâm do Quốc Học Thủ xá xuất-bản.

Sách này bêu khát công-phu, đọc rất có ích, nhất là chương nhái, chung-nhì và chung-hai. Chương tư-nội về Phong-thò Hué, không được đầy đủ lắm, nhưng vui; người Việt-Nam đọc có lợi. Chương năm là một bài diễn thuyết về sự Độc-sách, lấy câu: « Đàn ông chớ kẽ Phan-trần, đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Khoa » làm đầu đề.

QUÉ NGƯỜI tiêu thuyết của TÔ HOÀI, MỚI xuất-bản. Sách dày hơn 300 trang, in dẹp và bán 1 \$ 90.

Đây là một chuyện đầu tay của Tô Hoài, văn-sach, kết cấu tuy không được chặt chẽ nhưng trong suốt 320 trang, người ta luôn thấy những cái lỗ mót có ít người nhận thấy & đồng quê nội-cô.

TIN MỪNG

Chúng tôi được tin rằng đến ngày thứ bảy 26 Septembre 1942 tức 17 tháng tám ta, ban KHỦY HUẾ, phản sự tòa sứ Sơn-tay, sẽ làm lễ thành-hôn, đẹp duyên cùng cô LOUISETTE MESANGER. Hòn-lẽ sẽ cử-hành tại tòa sứ Sơn-tay hồi chín giờ sáng.

Xin có lời mừng tân lang cùng tân giai nhân bách niên giao-lão.

NGỌC-HOÀN

BÃ CÓ BẢN KHẨP CÁC HIỆU SÁCH LỚN

DICTIONNAIRE

FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS

avec notions de grammaire,

par Kikuchi Katsuro

& Trần - Ngoc - Chau

Nhà in GIANG-TÔ N° 94 Rue Charon

Télé. N° 1509 Hanoi

xuất-bản và phát hành

FOOR

MỤC BỘT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành TAM - BA, 61 Cig

22, Rue Wildt Hanoi - Téléphone 16-78

Đại-lý: CHÍ-LỢI Hàng-Bồ Hanoi - MAI

LINH Haiphong - Cố bá khấp mọi nơi

thấy để chịu

Các tinh khẩn Đông-dương có Đại-lý

có trên cái biển tròn. Liệu to 12grs 655

liều bể 6grs 30.

Lâu giang

Mặc-bệnh tinh dù có biến chứng
nên tìm đến :

BỨC - THO - BƯỜNG

131, Route de Hué - Hanoi

Phúc-lỗi sống, không sảng phat, không

hở sinh dục, chữa dù các bệnh, xem

mạch cho dor. Các họa vòi sỉ, các họa
vòi vận động đều dùng kiền thủy thử

đến thành thuyets sẽ thấy thấp rách

chắc đây đến.

C. I. P. I. C. 72 rue wiele Hanoi xuất-bản

CUỘC TRUNG CẤU Ý KIẾN

Nhiều mòn nở trang mới-chép 1942, bông
vòng, chuỗi pendenits nhẫn ngọc thạch
thứ thất. Vòng nứa mặt nhẵn hột
seài mồi lồng lánh nhì kim cuồng.

QUÂN CHÚA

21, Rue Amiral Courbet Saigon

GIAO - SU VŨ - ÔN

GÓNG NGẦL. - Là một-bí thuật Phật
giáo tại Cao-môn, không kính cùn
phréc. Họ gióng thư da rất nhiều người
có kết quả. Họ gióng thư da gửi thư 55,
kém tám tuồi. Lám hùa chiêu tài huân
bán, bùn hòn nhân dạo 55. Coi triết lý
tử vi 25 cầm ngày sinh, giờ tháng đê
Mandat đê Vũ-Ôn

131 Route de Hôe Hanoi
Hồi kêm cò opop

Ed. Hôe-domadaire du Trung-Dac Tân-Van
Imprimerie chez Trung-Dac Tân-Van
36, Hôe d'Orléans - Hanoi
Certifie exact l'insertion
Trang 4000 place

L'Administrateur Général, Hôe U.VUNG

Vuong

TÙ SÁCH HÀO - DỰC « ĐỜI MỚI »

Truyện sinh TÌNH - MỚI hay,
vui, lạ, đẹp rõ, bô iich chí tình
thân. Tác giả : Thái-Phi, Lê-vân
Truong, Phạm cao Củng, Nam
Cao, Trần - vân - Tuyên v.v.....

SỐ 1: CON CHIM BẦU - BẦN

SỐ 2: CHÙ CHẾT

SỐ 3: TIẾNG CỎI BAO BỘNG

Mỗi tháng xuất - bần từ 2 đến 4 tập

Mỗi tập 085\$. Mua nhiều giá riêng.

Nhà xuất-bản « Đời Mới »

62 Hàng Cót, Hanoi - Giá: 1000

Haus 4000

Indenem 4000

PHÔNG-TỊCH « CON CHIM »

Ấn nay với tấm ngữ-thưởng !
Đọc nó với dì lên giường ngữ/ngay.

Đọc tinh-dưỡng lồng nó say !

Phông-Tich hồn áy xay nay bay nhieu

Üng Phông-Tich « Con chim » 0330

thay đổi chịu

Các tinh khẩn Đông-dương có Đại-lý

có trên cái biển tròn. Liệu to 12grs 655

liều bể 6grs 30.

Hoa Mai - Phong

biển hiếu vẻ đẹp quý phái.

Hiện nay có tiếng

nhất của bạn gái.

N° 7 Hàng Quạt - Hanoi

Tất cả danh dự, bốn phần của một kẽ
cùi-kim, nghĩa vụ xứng đáng bắt
buộc của một bắc-má thường anh
hùng sẽ diễn trong bô :

QUÂN SƠN LÃO HIỆP

Giá 2500 do cây bút kinh lác của bạn

THÀNH-BÌNH, một vần chuyên

viết các câu thiêu-thuyết về loài võ

hiệp. Trong tết ráo rõ và nhèng thủ

doan kỵ tài của các lão thuyeng đàng

giang lối lại các danh son, hông đảo

và lich sử nền võ-thuật Trung-Boa.

Loại SƠN LÃO HIỆP

Trong một thời kỳ nghỉ. Từ nay ra
mỗi tuần một số.

rất hay 0510 riết số

24 - Hậu Bao Giang (sau: NG-VY)

25 - Tháp Bao An... (sau: NG-VY)

26 - Tú Bao Cang... (sau: NG-VY)

Ed. BAO - NGOC - 67 Neyret

(phố Cửa Nam) Hanoi, Tél. 728

Trong một thời kỳ nghỉ. Từ nay ra
mỗi tuần một số.

rất hay 0510 riết số

24 - Hậu Bao Giang (sau: NG-VY)

25 - Tháp Bao An... (sau: NG-VY)

26 - Tú Bao Cang... (sau: NG-VY)

Ed. BAO - NGOC - 67 Neyret

(phố Cửa Nam) Hanoi, Tél. 728

Muôn đảo ideo cho nước nhà sau này,

mỗi lop thanh niên xứng đáng, chúng

chung, nhất là các bạn gái ngay từ bây giờ

đều nên đọc sách

GIÁO-DỤC NHI-BỐNG

cuốn sách giáo dục hoàn toàn nhất của

bà Béu Phương, hội trưởng hội nô-

công Hué. Cả tra của quán Nguyễn

thượng thư bà Quốc-dân giáo-duc:

Phạm-Quynh. Lê-cường Hanoi xuất-bản

in toàn giấy thương-hàng, 200 trang,

kho 18 x 26 cm, giá 1500. Xin đặt mua trước.

Điều-kiện: Giá: 1500

hòn trong mua trước.

Ed. Lê-Cường 75 Paniers Hanoi