

PHUONG PHAP CHIEN BINH



BOPE. 1531
DIAO DE PHU
N/A 20222

BÁO HÀNG NGÀY XUẤT BẢN
HỘM THỨ NĂM 30 JUILLET
1942 CÓ ĐĂNG TIN SAU NÀY:

Trong xóm binh khang từ trước tối nay vẫn có nhiều cái tên nhà chức trách và họ có mâu thuẫn không hết.

Nhà chức trách bắt ném rồng cỏ dào cho nhau không xin phép, nuôi ào ào ăn lậu, chửa khách ban đêm... và có dáo thí có bệnh không chịu đi khám bệnh, tối tối thường ra đường lôi kéo quan viên...

Có nhiều đơn tố cáo và than phiền với nhà chức trách.

Ông huyện Hoàn long, tối hôm qua, phải người di dinh bắt thấy quá tang 4 nhà hát ở đường Tứ bay, Ngã tư trống, có cỏ dào ra đường lôi kéo khách... . . . Những nhà này đều bị phạt đồng của 3 ngày

Ngoài ra, các dịch các phố có dào cũng đã được lệnh giữ tịt tự nghiêm ngặt hơn trước

CÔ - ĐẦU

NGÀY NAY NHƯ THẾ ĐÓ

Gửi trại tù có đủ không? Không! Lầu hồng hiện nay lẩn vói lầu-xanh vì nhiều lê Muốn *tẩy uế* cõ dẫu, ta phải biết những lê ấy ra sao.

CÁC BẠN HÃY TRẢ LỜI TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

1) Theo ý bạn, vì lẽ gì lầu hồng bây giờ lẩn vói lầu-xanh?

2) Vì lẽ gì nhiều người mong chờ tất cả cõ dẫu phải đi khám bệnh?

3) Bạn có tin rằng nếu phòng vệ sinh chương quyết bắt tất cả cõ dẫu đi khám bệnh thì thành niêm đỡ truy-lạc mà nghẽ cõ dẫu cũng có hi vọng vẫn hồi cai giá trị cũ về lịch sử?

Hãy tờ bày ý kiến đi và chúng ta sẽ có một số báo rất đầy đủ về cõ dẫu — Các đại lý nên gửi thư về đặt trước.

TUẦN - LỄ

Tuần lễ vừa qua, tuần lễ cuối tháng Août 1942, cuộc chiến-tranh ở Âu-châu đã bước sang năm thứ tư. Trong ba năm chiến-tranh vừa qua, nước Đức đã di tản cuộc thắng lợi nay đến cuộc thắng lợi khác đã chính phục và kiểm soát được một phần lớn Âu-châu từ Na-yen đến Hi-ap. Từ miền Tây-Âu đến tận bờ sông Volga và miền Caucasus. Đức đã lật lượt thắng các nước thù địch, các nước chưa bị thua hẳn như Anh, Mỹ, Nga cũng bị thiệt hại lớn.

Từ hồi Juin 1941, cuộc chiến-tranh Nga Đức sập ra. Đức đã gấp kẽ địch-thù địch-dáng và đã bước vào một thời kỳ chiến tranh ráo ga-go. Tuy vậy, trong hơn một năm nay, tại mặt trận phía Đông, Đức và các nước đồng minh cũng vẫn giữ được phần thắng và hiện đã chiếm được một phần lớn các khu sáu xuất nhiều vật liệu và các khu kỹ nghệ quan trọng của Lô Nga và đã làm giảm được một phần lực lượng của Hồng quân

Sang tuần lễ thứ nhất năm chiến tranh thứ tư, trong tâm-diểm cuộc chiến đấu vẫn ở mặt trận phía Đông nhưng dời về miền Nam từ Voronej đến giáp Caucasus. Khắp mặt trận miền Nam nay Nga dò, trong 70 ngày liên-công vừa rồi quân Đức và đồng-minh Đức vẫn luôn luôn thắng lợi. Tuần lễ cuối tháng Août, quân Đức, Lô đã chiếm được các nơi trọng yếu trên bán đảo Taman, tiến dọc bờ bắc Hắc hải và lây được hải-cảng Anapa ngày 31 Août. Hôm sau 1er Septembre, quân Đức Lô ở bán đảo Kerich có một ham đội nhỏ trợ chiến đã vượt qua eo bắc Kerich mà phá các phòng tuyến trên bán đảo Taman. Nhungs loán quân Nga cuối cùng trong khu này đều bị vây bọc. Từ Anapa, quân Đức Lô đang tiến xuông phía Nam và hải-cảng cuối cùng của Nga trên hắc-hải, Novorossiisk, đã thất thủ. Tại miền Caucasus, phía tây ngọn núi Elbruz, các toán-sơn binh Đức lại vừa chiếm được mấy đường hầm nữa rất trọng yếu trong núi.

Trong Hắc-hải, các đội pháo thuyền nhỏ của Đức vẫn luôn luôn đánh bom đội Nga.

Trận đánh lớn lao nhất là ở miền giữa khuynh sống Don và sông Volga, quanh thành Stalingrad. Từ mấy hôm nay quân Đức vẫn thắng và vẫn tiến được vào các phòng tuyến của thành Stalingrad tuy quân Nga vẫn đem thêm quân dựa viện tới và

QUỐC - TẾ

Trận kháng chiến rát là dữ dội trong khu đó. Theo các tin cuối cùng thì quân Đức do miền Tây-Bắc và Tây-Nam đã phá được cái phòng tuyến trong của thành Stalingrad và hiện quân Đức và Nga đang đánh nhau dữ dội trong các phố? Quân Đức đã tiến đến bờ sông Volga ở phía Bắc thị-trấn đó và đã kiểm soát được hết các đường giao thông quanh miền Stalingrad. Thị trấn này hiện nay đã bị cô lập và chắc chắn-mệnh của nó sẽ định đoạt nay mai. Suốt ngày nay đến ngày khác từ hơn 20 hwm nay hàng ngàn phi cơ Đức vẫn đến đánh phá Stalingrad và thành đó hiện nay chỉ là một đống vôi gạch nát, không mây nhà là đứng vững được nữa.

Muôn cưu vân tinh-thể miền Nam, đại-tướng Joukov chỉ-huy quân Nga ở mặt trận giữa miền Mac-lu-khoa từ một tháng nay vẫn tấn công rất dữ dội ở miền Rieu và Kalonga. Trong khu từ Kalonga đến Medin, các cuộc tấn công của quân Nga đều bị thất bại và quân Nga bị thiệt hại rất lớn. Ở miền Rieu, quân Nga đánh rất dữ nhưng cũng chỉ khắc phục được

một ít làng không quanh-hé. Sáng tháng Lai nhỏ đó không thể nào bù được sự thiệt hại rất lớn của Hồng-quân vi theo tin Đức thì từ một tháng nay Nga đã bị thiệt tới 1.600 chiến-xa bị phà hủy.

Cá ở miền Nam hồ Ladoga gần Leningrad, quân Nga cũng tấn công rất mạnh-liệt, nhưng cũng không được kết quả gì đích đáng.

Ở Bắc Phi, mặt trận yển, tăng từ mấy lâu nay, đến hôm 1er Septembre vừa rồi, quân Đức-Ý ai tâng công vào phòng tuyến của Anh khiến cho Anh đã bị thiệt hại tới 50 chiến-xa. Thống-chế Rommel không để cho quân đồng-nghĩ ngợi phát náo và vẫn bắt quân Anh phải dâng đầu nhiều quân và

chiến-cụ ở mặt trận Ai-cập. Tin cuối cùng nói một tướng Tân-tây-lan chỉ-huy đội quân của thuộc-dịa tự trị đó vừa bị quân Đức bắt làm tù binh.

Tin Anh nói đã ngán được cuộc tấn công của Đức, Ý. Anh định chiếm đảo Cérigo là một đảo nhỏ ở phía tây bắc đảo Crète nhưng bị thất bại.

Trong tuần vừa rồi, về mặt trận trên Đại-tây-dương, các tàu ngầm Đức lại đánh đắm được nhiều tàu buôn đồng-minh. Trong số 808.000 tấn-tàu của đồng-minh bị đắm trong tháng Août, một phần lớn là công của các tàu ngầm «trục».

Đêm lại vừa bắt được trong mình các tù binh Đức vào cuộc đổ bộ Dieppe nhiều tài-liệu quan-hỗ ra rằng Anh có ý định iết-chết một cuộc hành binh lớn lao để lập mặt trận thứ hai ở miền bờ bắc Pháp này. Tài-liệu đó là những huấn-luyện ban cho các võ quan Anh dự cuộc đổ bộ chèa trong một cuốn sách giày tới 120 trang đánh máy.

Chắc hẳn từ nay đến hết năm, Anh còn phải iết-chết nhiều cuộc hành-binhh như cuộc đổ bộ ở Dieppe để làm hài lòng Nga, nhưng chắc quân Anh, Mỹ không làm thành công được. Cuộc chiến-tranh càng kéo dài, Anh càng biết rằng không thể nào thắng trận được bằng lời cõi-dòng suông, bằng vang-bạc và bằng các tàu cõi-cuống các vật liệu giúp cho Nga. Trong một cuộc chiến-tranh, ngày nay cũng như ngày xưa cần phải thắng ngoài mặt trận mới có thể kết liêu chiến-tranh được.

Ở Tây-ban-nha vừa có việc thay đổi trên chính phủ: Trung-tướng Gomez Jordana vừa được cử lên thay M. Serrano Saner làm ngoại giao tổng-trưởng, còn da ưởng Asensio thì được cử làm tổng-trưởng chiến-tranh. Đại-tướng Franco từ nay đứng trong nõn lõi việc dâng trong khi vẫn đứng đầu chính-phủ Tây-ban-nha.

Tuy vậy, chính-sách ngoại giao của Tây-ban-nha vẫn không thay đổi theo lời tuyên bố của phái ngôn nhân chính-phủ Franco.

Trong khi ấy, chúng tôi vẫn sửa soạn một số đặc biệt rất đầy đủ mà mọi người chưa từng thấy bao giờ:

PHI - CƠ

Tuần lễ Đông-Dương

Quân Toàn-quyền đã ký nghị định ban hành sắc-lệnh ngày 4-8-42 sửa đổi lại sắc lệnh ngày 14-5-24 nói về việc mòi trường sác.

Trái với sắc-lệnh ngày 14-4-24, các trưởng tur có thể xin được phép quan Toàn-quyền mòi lớp dạy tiếng Tinh-dông.

Theo nghị định 27-6-42, quân Toàn-quyền đã cho sửa đổi giá tiền gửi bưu-kien như sau này :

Gửi trong xứ, mỗi gói 3 kilô 0p.80, 5 kilô 0p.50, 10 kilô 0p.90, 15 kilô 1p.40, 20 kilô 1p.80. Bưu-kien gửi từ Bắc vào Trung và Trung vào Nam gấp đôi giá trên.

Bưu-kien gửi Bắc vào Nam; 3 kilô 1p.00, 5 kilô 1p.70, 10 kilô 3p.00, 15 kilô 4p.80, 20 kilô 6p.00.

Các bưu-kien gửi lối không kê giá bị mất thì 3 kilô được đền 10p, 5 kilô được đền 15p, 10 kilô được đền 25p. v.v.

Những bưu-kien mà việc đái tát tốn kém phải chịu thêm một khoản thuế phụ nữa.

Ngày 25 Août những thuyền muối ở Vạn-lý đã đến nơi và Hanoi lại có muối ăn như thường.

Hanoi không thiếu muối nữa và có thể mua muối với giá đã định là bảy xu ruồi một cân. Nhà chè-trach dâ cho phép các hiệu bán muối trong thành phố được đem muối vào các chợ Đông-xuan, Phúc-tân, Hàng-Bè, Hàng-Da, Cửa-Nam Chợ Mơ bán lẻ.

Hôm 28 Août hời đồng Hỏa-gia hợp để quyết định giá gạo Bắc-kỳ mỗi tạ xứng 0550.

Giá gạo Bắc-kỳ hiện thời hạng nhất 22\$, nhì 21\$, ba 20\$.

Trong phiên hội đồng thành-phố hôm 28 Août các

ông hội-văn Pháp Nam đã bàn tới việc trợ cấp cho thành-phố Orléans ở bên Pháp là nơi có nhiều nhà cửa bị tàn phá.

Nhưng thành-phố Orléans thuộc về quý của Đông-dương trợ cấp. Vậy Hanoi sẽ đảm nhận sự trợ cấp tiền Orchies Nord. Món tiền trợ cấp dự định là 65.000 \$.

Theo nghị định mới thi từ nay ngoài nhà Hát-Tay mà từ trước đến giờ mỗi khi có cuộc vui giặc nhân viên sở Cảnh-sát được phép vào để giữ trật tự, tại các nơi tụ họp của công chúng hay tại các rạp hát, rạp chiếu bóng nhân viên sở Cảnh-sát cũng được iễn vào để trông coi và phòng mọi sự xảy ra.

Hội đồng hóa-gia vừa định giá bán đường Hiệp-hòa: 42 \$ 36 một tạ, bán lẻ 0 \$ 47 một kilô. Đường Tuy-hòa, ở Hanoi cũng theo giá trên. Giá đường ở các tỉnh theo hội đồng hóa-gia các tỉnh.

Tại Đông-dương mới đặt ra một thứ Lao-công danh-dựt bối tinh để thường cho những người sau này :

Thợ thuyền hay nhân viên làm công người Đông-dương hay người Á-châu tại các công xưởng, nhà buôn, sô mò, đồn điền cùng những người hầu

Thống-chế Pétain đã nói:
« Sô dĩ có cuộc chiến-tranh « này là để lồ-chức lại chúa « Áu. Nước Pháp quyết-tâm « để vào sự lồ-chức áy và « hợp-tác rất thành-thực, « ngõ-hầu mong dụng mệt « nenh hòa-bình vang-trái ở « Áu - Cháu và thế giới ».

hà, người Đông-dương đã làm việc được lâu năm, tinh hạnh tốt, nhưng tư nhân, những thuộc-viên người Đông-dương đáng khen về sự tận tâm.

Quân Toàn-quyền sẽ ban thưởng bội tinh áy theo lời đề nghị của quan thủ-hiến địa phương.

Mỗi năm sẽ định vệc ban thưởng một lần trứ khi có dịp đặc biệt lại có định thường them.

Chiều hôm 8 Septembre, tại Bắc-kỳ có cõi báo-dộng. Các phi-cơ Tàu bay qua địa-hạt Bắc-kỳ, thả bom xuống miền lân-cận trường bay Gia-lâm. Thiết hại rất ít (thông cáo).

hôm 11 Juillet 1942, dứa Bảo-dai có hứa dùn định các giới hạn mới của nhượng địa Pháp ở Hanoi : tất cả huyện Hoàn-long, mấy làng thuộc phủ Hoài-đức và thuộc huyện Thanh-trì.

SÁCH MỚI

T.B.C.N. vừa nhận được:
YÊU VÀ THỦ của HỌC-PHI, dày 167 trang, giá 0 \$ 85, nhà KIẾN-THIẾT xuất-bản.

NHỮNG MỘNG ĐẸP CỦA TÌNH YÊU tập chuyên ngắn của NG-SĨ-ĐẠO dày 111 trang, giá 0 \$ 50, nhà TÂN-HÓA xuất-bản.

TÚ MỐI của LÊ-THANH, dày 106 trang, giá 0 \$ 60, nhà CỘNG-LỰC xuất-bản.

SÁCH HOA MAI số 21 và 22.

Xin cảm ơn các nhà xuất bản và giới thiệu với bạn đọc.

Lần này đèn lượn ngài trúng sô Đông-Pháp

Lịch-trình tiến hóa của chiến-xa từ thương-cờ đèn ngày nay

Tank — mà người ta dịch là chiến-xa — tank là tiếng Anh, nên nhiều người vẫn thường làm rằng chiến-xa là độ người Anh ché-iao ra trước nhất. Thật ra, tank không có nghĩa là chiến-xa, tank nghĩa là cái binh chúa; và chiến-xa không phải sinh độ tự nước Anh.

Sói-lời này người ta vẫn còn gọi chiến-xa là tank, là có lẽ vì thấy người Anh gọi đạo chiến-xa là « tank's corp ».

Chiến-xa, chúa-lê trên chiến-trường ngày nay, chiến-xa một chiến-cụ lợi-hại nhất của quân-dội Đức, chính là do một người Pháp sáng chế ra.

Năm 1915, giứa hời Âu-chiến-máy kéo « Holt » có bánh ra đời. Nhìn thấy máy áy, một người Pháp suy nghĩ và tìm kiém. Người Pháp áy là đại-tá Estienne, một người xưa nay vẫn hăng mo-úc có một chiến-cụ cõe thề vận-động đeo ngang trên chiến-trường, vượt qua được những địa-thể hiểm-trở.

Chẳng nõi công-lao, chẳng ngại khó-khăn, chẳng hao lâu ông đã tìm thấy... áo-móng của dòng trả thành-thực-sự hiền-nhiên.

Thống-chế Joffre, hời ấy là Tổng-tư-lệnh quân Đồng-minh tan-thanh-hòng việc của ông.

Thé rồi máy tháng sau, trận Verdun, nhiều chiến-xa hạng nặng đã tung hoành trên chiến-sá, sau khi đã thi-nghiêm thành công tại rừng Marly. Công chúng cho nó cũng như máy kéo « Holt » cõe Anh là thứ máy thường dùng để chờ sẵn sàng, nên liền gọi là xe tank. Nhà binh Pháp không bằng lòng cho một chiến-cụ do người Pháp sáng-chế đội một tên Anh vô nghĩa liên-mệnh-danh cho là « tracteur Batteur ». (máy kéo Estienne).

Thiếu-tướng Estienne (bấy giờ) đã lái thắng chèo chiến-tuong vốn người khiem-lion tõ khóng tán-thanh danh-tu mới đó, mà xin cãi gọi là « char » (chiến-xa) hay « char de combat ». Thế nghĩa là chiến-xa chính do người Pháp sáng-chế, mà tôi nay, nhiều người hồn như đã quên khuấy đi mất.



Một kiểu chiến-xa thời cổ Hy-lạp cao 20 tầng do ngựa hay bò kéo

Đó là nói về chiến-xa kiểu máy-móc ngày nay. Còn gọi là chiến-xa, thì chiến-xa có từ đời thương-cờ, chứ không phải từ năm 1915.

Chiến-xa trong Thần-thoại

Thật vậy, trong thương-cờ các nước, người ta vẫn thường thấy nói đến chiến-xa,

Trước hết, trong Thần-thoại Hy-lạp, La-mã, có chép rằng thần Apollon đánh xe « char » của thần mặt trời di khập không-trung, nên ánh sáng mồi dời xuống hạ giới. Cái « char » của thần Apollon người ta thường trang-trieng vè có hai bánh, phis trước nhò cao lên như mũi thuyền, do hai con thần-mã thang cuồng kéo di man như gió.

Chiến-xa Hy-bá-lai

Các nhà tôn-giáo tiên-tri người Hy-bá-lai (Hébreu) cũng có nói đến và tả những chiến-xa của quân thành Ninev và thành Babylone rất rõ-rệt.

Xe làm bằng gỗ rất lớn, cao như những ngọn tháp, bánh bằng gỗ đặc, do những con ngựa mình phủ thiết-giáp kin-mít kéo di, hai bên cạnh sườn ngựa có đeo những cái lầm-sắt rất sắc. Trên xe có những quân-sĩ cầm giáo và cung tên, xe di đến đâu tàn hại địch-quân đến đấy, thật là lợi hại vô cùng. Đóng chốt vót trên nóc xe, quân-phát-thanh vượt vào thành-tri để như bốn, cõi quân-sĩ ở tung-tổng dưới súng cuồng phả vỡ chân thành.

Chiến-xa Hy-lạp, La-mã

Dân Hy-lạp thời cổ cũng là những dân dùng chiến-xa rất giỏi, vì bốn năm một lần có vận động hội mở ra để trai-tráng toàn-quốc thi-võ mà trong các môn võ nghệ thời bấy giờ, đánh xe bò là một môn trọng yếu. Như vậy, bảo rằng hết thảy trai-tráng Hy-lạp khi ra trận đều thao đánh chiến-xa, cũng không phải là ngoa.

Chiến-xa cõa họ thời bấy giờ toàn làm bằng gỗ cao cao tới 20 tùng, tung nào cũng cao hơn

đầu người lớn, có nhiều thứ hoặc là chiến-xa phá thành, hoặc là chiến-xa bắn tên, hoặc là thang máy vượt thành-tri, hoặc là xe chở nhung-trang của tướng-tá, hoặc là xe chở cối xay bột mì, lương-thực, giáo-mác, lao-mộc, cuốc sêng, giày chảo, các đồ lót thuỷ, hoặc là xe chở lính bị thương v.v... đều thử. Xe có bốn bánh hay bát bánh gỗ đặc, do bò hay ngựa kéo, nhưng phần nhiều là do bò kéo đi, ý-ach, chậm chạp.

Người La-mã thời cổ cũng dùng những chiến-xa tương-tụ như vậy.

Thi-hào La-mã Virgile nói đến những "thứ xe kêu rít lên và reu-ri", chính là những thứ chiến-xa nặng nề cồng-kèngh tâ trên kia vậy.

Chiến-xa thời cổ

Trung-hoa

Theo sách « Hán-thru Đia-lý-chí » và sách « B-sử-khảo » của Tiêu-Cao, thì người Tàu biết dùng xe hay xe từ đời thái-cô (ta nên chú ý đến chỗ này : xa và char đồng âm; không hiểu xa



Thung vượt thành của Hy-lạp thời cổ

của Trung-hoa hay char của Hy-lạp ra đời trước?). Người chế-tao ra xe đầu tiên ở Trung-hoa là vua Hoàng-đế sống vào khoảng năm 2697 trước Thiên-chúa giáng-sinh, nghĩa là trước đây hơn 4000 năm. Cố (tên là xa) và (xe) thời ấy chế-ra chỉ có dùng để chờ-nặng và di xa mà thôi, chưa gọi là chiến-xa được.

Cứ theo những điều ghi chép trong kinh Thư thi mài đời nhà Hả, tại Trung-hoa mới dùng xe để đánh trận.

Ông vua nhà Hả dùng chiến-xa

ra trận trước tiên là Khái-vương sinh vào năm 2197 trước Tây-lịch-kỷ-nhuyên. Như vậy, Trung-hoa biết dùng chiến-xa từ năm 4000 năm nay rồi. Có điều bấy giờ chiến-xa chưa được đặc dụng gì cho làm. Cho mãi tới đời vua Thành-Thang là

vua sáng-nghiệp nhà Thượng, sinh vào năm 1768

trước Thiên-chúa, chiến-xa cũng vẫn chưa được

địa-vị trọng-yếu trên mặt trận. Sách « Lã-thi-zuân-thu » chép rằng vua Thành đánh giặc Di-đại-Hy chỉ dàn bày có chín cỗ chiến-xa thành

hang-chết nhất mà chỉ một trận bắt ngay được

tướng giặc.

Qua đời Thượng, đến đời nhà Chu, chiến-xa

chỉ đã tinh-xảo hơn và đã có một địa-vị trọng



Máy bắn nỏ thời cổ của Hy-lạp

yếu trong trận-mạc.

Xe đóng bằng gỗ thật kiêp-cố ngoài bọc da (cách-xa) để ngừa những mũi tên, mũi giáo, đầu trục bánh xe có hộc sắt, mỗi xe có bốn hay sáu ngựa và kẽo. Tường-sĩ ngồi trên xe, và ngựa kéo xe đều mặc áo giáp kiêp-cố.

Lúc Võ-vương (1122 trước Thiên-chúa) đem quân đánh vua Trụ nhà Thương, đế-lập nên công-nghiệp nhà Chu dùng khá nhiều chiến-xa kiêu-dó là nhung-xa để quyết thắng.

Mạnh-Tử nói : « Vua Võ đánh Trụ có nhung-xa trăm cỗ ».

Do đó, người ta có thể nói rằng chiến-xa bắt đầu thiêng hành từ đời nhà Chu (1122 trước Thiên-chúa). Cách đây trên 4000 năm.

Thịnh hành cho đến nỗi khi nhà Chu phong công-thần và tôn-thất là vua các nước chư-hầu, đều lấy số xa để định tước-vị và nước lớn nước nhỏ. Nhà Chu định rằng nước chư-hầu-lòn được phép có một ngàn cỗ chiến-xa, nước nhỏ bảy tám trăm, nước bé nhất được 100 cỗ.

Trong các kinh truyện Khổng-Mạnh, người ta thường thấy nói « Thiên-thắng chí-quốc », nước có nghìn cỗ xe, tức là nói số chiến-xa nước lớn được phép dùng (theo chánh lện nhà Chu vậy).

Chánh-lệnh ấy, sau nhà Chu suy-nhuỵ đi, nhiều nước chư-hầu trở nên lớn mạnh, không còn vào đâu nữa, nên từ đời Ư-vương (781) Binh-vương (770 trước Thiên-chúa) trở đi, số chiến-xa, các nước chư-hầu dần dần tự tiện tăng thêm trái

với mệnh-lệnh của vua Thiên-tử (vua nhà Chu), như nước Tần bấy giờ có tới 3000 chiến-xa, nước Tần có 2000.

Chiến-xa chẳng những thịnh hành mà chế-tạo lại moi ngày một tinh-xảo, kiên-cố và tiện-dụng, như dùng để leo cao trình-sát trận-thế địch quân có ba kiêu chiến-xa riêng :

1. - Lâu-xa, có hai ба tòng gác.
2. - Sá-xa xe có vòm che kín như cái tổ.
3. - Hiển-xa xe có lợp nóc bằng gỗ.

Đánh thành hắc-trận, thì có bốn kiêu chiến-xa khác nhau gọi là Lâm, Xung, Bí và Ôn.

Đuổi giặc, thì có một kiêu chiến-xa riêng vừa mau vừa nhẹ, gọi là Do-xa.

Suốt đời nhà Chu, chiến-xa đều thông-dụng như vậy.

Sau đó sang đời nhà Tần, chiến-xa dần dần mất địa-vị trên chiến-trận, nhường chỗ cho kỵ-binh và bộ-tốt

Đến đời Hán, Hán-Tín mới lại tái-bản một trận-lon dùng toàn chiến-xa để vây hãm quân của Hạng Võ và thắng trận một cách vẻ vang (Xem bài của Phù-son). Sau này đến đời Tống, người ta lại thấy Cao-Lึง bày trận chiến-xa.



Chiến-xa phá thành của Hy-lạp thời cổ

Chiến-xa thiêng - nhiên

Cứ theo cách tác-dụng và mục-dich c'á chiến-xa, thì ngoài chiến-xa thực-hiệu, lại có một hạng chiến-xa khác, không phải là chiến-xa, mà có công-dụng và tính cách như chiến-xa.

Đó là nhung chiến-xa thiêng-nhiên.

Tíu như vua Annibal thời cổ có cho một đàn voi xông vào đuổi đánh quân La-mã, Diên-Đôn dùng một đội trâu xứng c'ó gai gươm đao, đốt đuôi cho chúng xông vào phá quân Yên và cướp lai/hòn 70 thành-trại. Không-Minh-dùng mèo ngưu lưu mả để phá quân Mạnh-Hoạch, Phạm-ngũ-Lão dùng đoàn voi để diệt quân Ai-lao... v.v...

Voi và trâu ở đây đều có tính cách và công-dụng như chiến-xa, có thể gọi là chiến-xa thiêng-nhiên.

Chiến-xa hồi thập-lục thế-kỷ

Sau Trung-hoa và Hy-lạp bằng máy chục thế-kỷ, nước Pháp và các nước Âu-châu hồi thập-lục thế-kỷ vẫn dùng những chiến-xa chẳng ván-minh tinh-xảo hơu chút nào.

Nhưng kiêu chiến-xa thời ấy, mà người ta được thấy hình ảnh đê-lai, đóng bằng gỗ, cao hai tòng, có bốn bánh gỗ đặc, hoặc bánl. xe có tuy-hoa như bánh xe bò hiện giờ, có kiêu lộ thiên, có kiêu c'ó khum-khum như kiêu xe lục-lộ làm đường ngày nay. Tuy cao hai tòng, song quân sĩ cầm khi-giới chỉ dùng ở tòng-trên, vì khong có tòng-dưới. Sở dĩ phải làm cao lệnh-nghenh đến hai tòng như thế là vì cần phải che kín uốn, c'ă con ngựa kéo xe thẳng ở giữa bốn bánh xe, người đứng ngoài chỉ nhận thấy bốn vỏ ngựa.

Đóng ngựa như vậy, có nhiên là xe không chạy được mau-song được cái tiền-lợi là ngựa khôi mang thiết-giap hở-về như ngựa kẽo chiến-xa thành Babylone và nước Tàu thời xưa.

Giá trị chiến đấu của những kèn chiến-xa ấy khỏi phải nói là ai cũng biết là chẳng có gì.

Chiến-xa đời vua Louis XIV

Sang thế-kỷ thứ 17, và riêng triều-đại vua Louis XIV là một thời-dai văn-nghệ đại-thịnh ở nước Pháp, chiến-xa cũng chưa tiến được máy-bước đường. Trại-lại công-dụng của nó trên mặt-trận lại có bè-kém-sút. Vì chiến-xa thời bấy giờ không dự cuộc chiến-dấu. Người ta mang những cỗ xe lớn vừa cồng-kèn vừa nặng nề theo quân đội là để chờ quan-trang của tướng-tá, lương-thực-và chén-khi-dý phòng. Chiến-xa di chèm như sên, nhiều khi bộ-binh phải dừng lại đợi.

Điều này cũng nên biết là chiến-xa thời ấy do các công-ly-doanh-nghiệp bao-thầu chế cho nhà vua hoặc cho nhà nước thuê định giá mỗi-trận là bao nhiêu đế.



Một kiểu chiến-xa & chau Âu hồi thập-lục thế kỷ

Chiến-xa hời thập-bát thế-kỷ

Vì chiến-xa do các công-ty doanh-nghiệp bảo-thầu, nên tướng-lĩnh và triều-thần thường ăn thông với các chủ-thầu, hoặc dù phần chia-lãi với họ, nên chiến-xa đóng cầu-thì tặc-trách, chẳng kiêng-cố chút nào, có khi đang đi thì gãy trục bánh xe, hoặc bánh xe long-chết thinh-linh rồi ra lõm xe ngã chui một gãy-xuống. Vì thế nên thời Cacha-mênh 1789, Chánh-phủ bắt-lé cho bao-thầu chiến-xa, và lập-le xung-công xe cộ của tuga, để đóng-vào việc binh. Thành ra, trong quân có đủ thứ chiến-xa kieh-thuvòc, kiêm-cách khác hàn-hau, chẳng khác gì một toán quân ô-hyper.

Chiến-xa đời Hoàng-đế Nă-phá-luân

Sang đầu thế-kỷ thứ 19, đời Hoàng-đế Nă-phá-luân đe-nhất, chiến-xa Pháp mới được cải cách đổi-ehát.

Vốn là một nhà dùng binh mau khóng hoạt-động, Hoàng-đế Nă-phá-luân khóng chịu được sự xe cộ vận-tải đi lắn với ba-quân lâm ngǎn trờ-cá viêt-tiến thoái. Ngài liền nghĩ một đội quân coi riêng về việc vận-tải. Đó là quân vận-tải trước tiên & chau Âu.

Ngày 2 Septembre 1804, ngài ra lệnh xung-công

từ quận Mont-Tonnerre đến quận Haute-Saône tất cả ba ngàn năm trăm cỗ xe từ-má, mỗi xe có hai người cầm-cương. Mỗi tên cầm-cương ngựa, mỗi ngày được hai bữa bánh, một bữa cho ngựa và lương-người mỗi ngày 15 xu, ngựa mỗi ngày 30 xu. Ba ngàn cỗ xe, gồm 7000 người cầm-cương và 14.000 ngân con ngựa tinh-ra thíc-đu và tiền-luong một ngày đã-tốn phí khá nhiều. Nhận thấy chô-dó, nên năm 1806 Hoàng-đế lập ra một đội quân vận-tải với những chiến-xa đóng riêng cho quân-binhh.

Mỗi đại đội vận-tải có 4 cỗ xe hòn, hai xe đựng-bánh, một xe chở-giày, một xe quân-trang khí-giới.

Ngày 26 Mars 1807, Hoàng-đế lập hẳn một đội vận-tải lớn gồm hơn 3500 cỗ xe chở-súng-dan và hơn 500 cỗ xe chở-luong-thực-quân-trang.

Khi kéo-dai-binhh sang đánh Nga, Hoàng-đế cho đem-theo tất cả mười ngàn cỗ chiến-xa chưa luong-thực cho ba-quân dùng trong 20 ngày. Nhưng Hoàng-đế sau-hai trận-trở về-tay không, bỏ-lại chiến-trường tất cả sáu chiến-xa đó cùng hàng-nhàn-tu-thi-tuong-si.

Thi-hảo Pháp Victor Hugo nói đến những «thứ chiến-xa lớn rền-rít trồ-về fan chiu», chính là chỉ vào những chiến-xa thời vua Louis XIV và thời Hoàng-đế Napoléon.

Chiến-xa tường-tượng

Sau thời Hoàng-đế Napoléon ít lâu, năm 1865, đã có người nghĩ cách dùng chiến-xa làm một vũ-khi trọng-yếu tại chiến-trường.

Theo kiểu vẽ còn lưu-lại, thì kiểu chiến-xa tường-tượng này hình giống như một chiếc-chậu hàn-hoa khồng lò úp-xuống lòn-toàn-bằng-sắt, trên nóc có ống khói thông-hơi, phía trước có chọc-thủng 4 lỗ hay 6 lỗ, để miếng đại-bác chia-rà ngoài, hai bên sườn phia dưới có gài 4 chiêc-liasm



Chiến-xa tường-tượng hời thập-lục thế kỷ

từ quận Mont-Tonnerre đến quận Haute-Saône tất cả ba ngàn năm trăm cỗ xe từ-má, mỗi xe có hai người cầm-cương. Mỗi tên cầm-cương ngựa,

mỗi ngày được hai bữa bánh, một bữa cho ngựa và lương-người mỗi ngày 15 xu, ngựa mỗi ngày 30 xu. Ba ngàn cỗ xe, gồm 7000 người cầm-cương và 14.000 ngân con ngựa tinh-ra thíc-đu và tiền-luong một ngày đã-tốn phí khá nhiều. Nhận thấy chô-dó, nên năm 1806 Hoàng-đế lập ra một đội quân vận-tải với những chiến-xa đóng riêng cho quân-binhh.

Mỗi đại đội vận-tải có 4 cỗ xe hòn, hai xe đựng-bánh, một xe chở-giày, một xe quân-trang khí-giới.

Ngày 26 Mars 1807, Hoàng-đế lập hẳn một đội vận-tải lớn gồm hơn 3500 cỗ xe chở-súng-dan và hơn 500 cỗ xe chở-luong-thực-quân-trang.

Khi kéo-dai-binhh sang đánh Nga, Hoàng-đế cho đem-theo tất cả mười ngàn cỗ chiến-xa chưa luong-thực cho ba-quân dùng trong 20 ngày. Nhưng Hoàng-đế sau-hai trận-trở về-tay không, bỏ-lại chiến-trường tất cả sáu chiến-xa đó cùng hàng-nhàn-tu-thi-tuong-si.

Thi-hảo Pháp Victor Hugo nói đến những «thứ chiến-xa lớn rền-rít trồ-về fan chiu», chính là chỉ vào những chiến-xa thời vua Louis XIV và thời Hoàng-đế Napoléon.

Chiến-xa tường-tượng

Sau thời Hoàng-đế Napoléon ít lâu, năm 1865, đã có người nghĩ cách dùng chiến-xa làm một vũ-khi trọng-yếu tại chiến-trường.

Theo kiểu vẽ còn lưu-lại, thì kiểu chiến-xa tường-tượng này hình giống như một chiếc-chậu hàn-hoa khồng lò úp-xuống lòn-toàn-bằng-sắt, trên nóc có ống khói thông-hơi, phía trước có chọc-thủng 4 lỗ hay 6 lỗ, để miếng đại-bác chia-rà ngoài, hai bên sườn phia dưới có gài 4 chiêc-liasm

đầm nhon-huòng về phía trước, phía trên mỗi bên có hai khẩu-súng chia-miệng ra. Chiến-xa này khong-de ngựa

kéo mà ty-dộng bằng-máy đốt-than, nên trên nóc có thời-lea cái-ống khói.

Kiểu chiến-xa này khong-biết-do ai tuong-tuong-ra, kẽ-dâ-tinh-xao-tien-bo, song chua-lon-manh, ghe-gom-bang-kieu-chien-xa do-Duc-hoang-Frédéric-Guillaume III tuong-ho-va-ra nam 1897.

Thật là một kieu-chien-xa vi-dai, đến ngày nay cung-chua co kieu-nao vi-dai bang. Kieu-nao, Duc-hoang khong-goi la-chien-xa ma-goi-la thanh-tri-luu-dong, chay-bang-may, co-ong-khoi-tho-len-noc, hinh-thu-co-nhu-mot-toa-xe-ho-ha-khong-lo,



Một kieu-chien-xa chau Âu ve-thap-luc-thi-ký
do ngua-deng-nap o phia-giua-keo-di

bo-toan-thiet-giap, chung-quanh-nhung-thit-sat nhon-tua-tu-ra-nhu-chong-gai, phia-truoc co choc-thustum-la-lõ, moi-lõ-chi-hai-khau-dai-bac, hai-ben-suon moi-ben-co-trõ-8-lõ-nhu-8-cái-cửa-sõ-nhỏ, moi-lõ-co-mot-khau-súng-chia-ra, coi-rât-lon-manh. Cú-koi-kich-thuc-chien-xa-nay, thi-phia-trong-phai-dung-duoc-nhon-100-nguoi-thi. Bánh-xe-thi-gián-kín-dưới-lòn-thiet-giap-coi-kien-cổ-vô-cung, thât-khong-hô-voi-tên-goi. Song-tiep-thay-de-chi-một-kieu-chien-xa-tường-tượng-không-bao-gi-được-dem-thuc-hanh, vì-lon-quá, như-vây-tất-cả-lực-không-được-bao-nhiêu, và-khô-bè-tác-dụng.

Kieu-chien-xa-tường-tượng-gần-nhất-với-chien-xa-tôi-tan ngày-nay là kieu-chien-xa do-một-người-Anh-tên-là-Pennington-ho-va-ra-hồi-năm-1900. Kieu-nay-dai-hie-coi-nhu-mot-con-giau-lon-trên-lung-có-những-tam-thiet-giap-quay-tròn, dùng-lâm-chỗ-cho-quân-nấp-de-bâh. Tuy



Chiến-xa hời-thap-luc-thi-ký

nhiều-kieu-nay-còn-kém-các-chien-xa-hạng-xoàng-nhất-day-nay, vi-khong-thê-leo-duong-gi-đec-dung và-khong-dủ-sức-hỗ-vi-cho-quân-sĩ-trên-chien-xa. Điều-trai-nguyet-hơn-hết-là-kieu-nay, phan-dung-ho-vi-kien-canh-hat-lai-là-máy-móc-chien-xa.

Rút-lại, những-chien-xa-tường-tượng-nay-dù-chưa-dung-thực-hiện, song-dâ-giúp-cho-người-ta-suynghĩ-tim-tôi-de-tao-nên-các-kieu-chien-xa-hoàn-toàn-như-day-nay. Vâ-biết-dầu-Thieu-tu-ông-Pháp-Estienne-chảng-dâ-do-nhưng-kieu-chien-xa-yê-trên-giây-dó-mâ-nay-ra-cái-ý-nghĩ-tạo-nên-chien-xa-hời-1915?



Từ-năm-1915-tới-nay, chiến-xa-dâ-tien-dung-mot-buoc-thât-dai, buoc-duong-dai-hon-câ-buoc-duong-chien-xa-tiến-rông-rã-trong-non-nam-ngân-nam-trước. Điều-đó-cũng-không-la. Vâ-cuộc-Dai-chien-1914-1918, trong-4-nâm-ký-nghê-co-khi-chien-tranh-phát-dai-tiến-triền-mau-bâng-trong-4-thi-ký. Vâ-chảng, bi-thất-bại-hồi-Ấy, Đức-day-dêm-nuôi-chí-phục-thu, dem-hết-tâm-lực-ra-phung-sự-cho-ký-nghê-chien-tranh, ngay-từ-sau-hiệp-tác-dâi-chien-năm-1918.

Nên-tới-năm-1939, khô-một-cuộc-dai-chien-thứ-nhì, Đức-dâ-sản-sàng-dù-thû, chí-dợt-có-dip-lâ-dem-na-dung, chảng-hê-khoe-khang-khoac-lâc-gi-trước-câ, cô-dê-dịch-quân-phâi-kinh-ngac-dâi-

Chiến-xa khồng-lò hay pháo-dài-lần-do-Duc-hoang-Frédéric-Guillaume-III họa-kieu-năm-1897



1897



Một kiểu chiến-xa tuồng tượng năm 1865

điện với những chiến-cụ khí-giò tinh-xảo tối-tân một cách xuất kỷ-bất ý, tuy nhiên như-khi cùng lực-lượng chiến đấu bị giảm sút.

Điều đáng chú ý nhất là Đức đà tinh cách thay đổi xáo-trộn hàn-chiến-lực xưa và đã thành-sóng một cách rõ ràng. Chiến-xa được « linh » ẩn-tiền-phong trong các cuộc xung-xát công-phá-dại-dồn, và tối nay thành-rac ái-them chốt-của chiến-tranh, đã tăng cho cuộc chiến ngày nay cái hình-hoang-mị: *lưu-động hay chớp-nhoáng* (trên kia chiến-xa di-chuyển như sên và chỉ làm ngắn đường lối của quân-sĩ, ngày nay thì chiến-xa bắt buộc quân-sĩ và cả một đạo quân phải theo rối-vết bánh xe).



Kiểu chiến-xa của Pennington họa năm 1900

Chẳng biết rồi trong giai-đoạn trót, cuộc đại chiến hiện thời, chiến-xa còn tiến-hộ đến đâu, và nếu có cuộc đại-chiến thứ ba nữa, thì sẽ có cả những chiến-xa độn-thổ, độn-thủy và bay được, cũng chưa biết-chứng.

VĂN-HẠC

KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ BỎ QUA NHỮNG TÁC PHẨM VĨ-DAI TRONG TỦ SÁCH NGUYỄN-HÀ

MỚI TÀI BẢN :

Một truyền tinh 15 năm về trước

của bà giáo LIPU-THI HÀNH Tác phẩm văn-chương đã gây được thành-tích rất vang trong văn-học-sử Việt-Nam cũ, đã được rất nhiều bài Phản, Nam cự lực khen ngợi. ta lần thứ hai rât dẹp, 220 trang, giá 1\$20 (số sách có hạn)

Chân trời cũ

của Hu-DZÉNH lứa của THẠCH-LAM

(trong Tự-Lực Văn-Đoàn) Một cuốn truyện này đã nâng cao văn-chương Việt-Nam lên ngang hàng với văn-chương Âu-Mỹ. Truyền-rất cảm động 200 trang, giá đặc biệt 0\$8. Á-CHÂU đã ra hơn 70 tư-tach. Hội catalogue, kèm timbre 0\$6

Nhà sản xuất lớn các thứ áo dệt (pull-overs, chemisettes, slips, maillots, v.v..) chỉ có...
Hàng PHUC-LAI 87-89 route de Hué — Hanoi
BÁN BUÔN KHẨU ĐỘNG - PHÁP — AO TỐI KHÔNG ĐẦU SÁNH KIP

Chẳng những chiến-xa man-le mạnh mẽ mở được đường cho bộ-binhh, pháo-binhh mà lại còn có đủ lực-lượng hộ-vệ cho cả quân - đội nữa. Chiến-xa là cái linh-hồn của chiến-dịa vậy.

Chỉ một cỗ chiến-xa hạng nặng phun lửa và hơi nóng ra, đánh tan được hàng ngàn bộ-tốt.

Mới đây, người Mỹ lại định chế cả chiến-xa thủy-lục, chẳng những dùng để đánh thành mà thôi, lại dùng để đồ-bộ nữa.

3000 NĂM TRƯỚC HÀN-TÍN ĐÃ DÙNG chiến-xa để diệt 30 vạn quân

của Sở Bá Vương
ra thè nào ?

Theo binh-pháp, trong cuộc chiến-dấu, về võ-khí lợi hại nhất là chiến-xa. Nếu chiến-xa ma dùng đúng trường-hop và co phương-pháp, phần thô-thắng có thể cầm chắc trong tay. Chẳng phải mới có từ ngày nay, hàng máy ngàn năm xưa, chiến-xa đã thấy xuất-hiện ở chiến-trường. Kịch-liệt nhất và có danh-tiếng nhất trên chiến-sư phương Đông này, là trận đại huyết-chiến ở Huỳnh-duong, Hán-Tín, đại-đại-đại-quân Hán, đã đánh chiến-xa làm cho Tây-sở Bá-vương Hạng-Võ phải thất-diệt bát-dảo, bỏ lại hơn 30 vạn quân tinh-nhập vào trong gò thay sông-máu, cầu-chạy lấy thoát-hết.

Thuật chiến-xa của Hán-Tín đây dù không có vẻ tinh-kỹ xảo-diệu như những chiến-xa chế theo phương-pháp khoa-hoc của các nước Nga-Đức hiện đang ganh đua nhau làm mưa-làm gió ở các chiến-trường Áu-châu kia, nhưng ở vào lúc bấy giờ, cách chế và cách dùng được một võ-khí lợi-hại như thế, cũng đáng kính-phục lắm.

Vì dùng làm Ngụy-Báo-thay Hán-Tín làm nguyên-soái cầm quân chống với quân Sở, Hán-vương bị thua một trận rất đau-dớn ở Chuy-thủy, năm đó qua hòn 50 vạn hầu hết bị giết và bị thương, lại đèo thêm ông bố đẻ là Thá-công, cô vợ yêu là Lã-hậu bị bắt-làm con-tin. Hán-vương xiết bao

bối-hận, quyết tâm tất-phải báo thù. Muốn cầu-lấy một tướng tài tri-dũng kiêm-toàn, ngoài Hán-Tín ra không còn ai là người thứ hai nữa. Đoạt-lai tướng-án của Ngụy-Báo, Hán-vương lại khẩn-khoan mời Hán-Tín ra giữ chức

nguyên-nhưng.

Tuy-vậy, Hán-vương vẫn

ngầm ngầm lo sợ trong lòng,

vì trận đại-bại ở Chuy-thủy

chưa hoàn-hỗn.

Đối với một tay quái-kịt,

có sức khỏe-dịch được muôn

người như Hán-vương kia

khó mà thủ-thắng được.

Dò-biết điều lo-sợ của Hán-vương, Hán-Tín muốn tỏ ra

cái thắng-toàn dã chiến-trường

được rồi, liền tò-bày cho Hán-vương

được yên-lòng vững

dạ :

— Chúa-công khâ-yên-lòng, hạ-thần dã sẵn có cách phả tan-quân Sở rồi, tức là cách dùng chiến-xa vậy. Khi ở Hán-duong, hạ-thần dã chế

Bên ngoài thành Huỳnh-duong, chừng 30 dặm, có một khoảng đất, hình-thể rất bằng phẳng, có thể dùng xe-chiến. Những chiến-xa của hạ-thần chế ra, rất-nên dùng vào bảy giờ, cầm chắc là đánh tan được quân Sở và bắt sống được Hạng-vương.

Xin nói qua về cách chế chiến-xa này : lấy những xe thường-dùng, nối tiếp vào nhau, mỗi xe do một con-trâu kéo dày thành-trận vuông, 4 mặt đều-thể. Trên xe đặt hai ngọn-thuơng, để che giữ mặt trước xe, sau xe có dỗ-chứa nước, để phòng hỏa-công.

Mười tên-quân đi trước, đều

có mang thương, thuẫn, mười

tên đi sau, đều cầm cung-tên.

Bên trong trận-xe, vài mươi

bộ-liên-tiếp-nhau. Khi quân giặc đến, bộ-quân trèo-lên xe,

mỗi xe 4 người, đều cầm-cung tên, 6 xe do 4 trâu-kéo, trên

có mui xe dày, để cho quân nấp và bắn những nỏ-cứng

ra. Quân giặc đến, nồi-trống làm-hiệu, các xe cùng-bắn-ra.

Hết-quân giặc thấy bắn-jết mà

có thể chờ lương-thực, lúc nghỉ có thể làm dánh-vệ. Nhất là dùng để xông trận, thi địch-quân thế nào cũng tan vỡ. Hay là để liếp ngán những nơi hiểm yếu chật hẹp, quân địch khó mà chạy trốn được.

Hàn-vương nghe nói, xiết bao vui mừng, lập tức cho một bộn thợ đóng đến theo như kiểu mầu của Hán-Tín, gấp chẽ hơ ba ngàn chiến-xa. Chỗ xong, Hán-Tín hạ lệnh cho các tướng đốc-xuất quân lính luyện tập theo đúng phuong-lực đã chỉ bảo. Luyện tập trong hai tháng giòi, đội chiến-xa trở nên một đội tinh-nhuệ. Hán-Tín liền đưa thư cho Hạng-Võ, trong thư dùng giọng nói khích, khiến cho Hạng-Võ tự dẫn thân vào trong.

Quả nhiên, Hạng-Võ nóng nảy mắng mavin, lập tức tự dẫn 30 vạn hùng-binh từ Bành-thanh luôn ngày đêm kéo thẳng đến Huỳnh-dương cùng Hán-Tín quyết sống mái.

Sắc khỏe không địch lại mưu hám, Hạng-Võ hăm hở đến nơi, chọc bắt ngay lỵ Hán-Tín mà ăn sống nuốt tươi mới hả giận. Nhưng một hôm hai hòm, rồi ba hòm, mặc cho Hạng-Võ gầm thét, dương oai diệu-võ hoài, bêu quẩn Hán vẫn im lặng như tờ, không hề thấy động dung gì cả.

Bối với Hán-Tín, bấy lâu Hạng-Võ cũng đã biết tài, thấy vậy không dám chê Tín là hèn nhát, chắc là Tín có mưu kế gì đây.

Thì quả nhiên, đến ngày thứ tư, bêu quân Hán nồi một tiếng hiệu dậy đất vang giòi, một đội người ngựa xông ra, tiếp đến một viên đại-tướng, hiệu cờ hai chữ

« nguyên-nhung » theo sau có các tướng hộ-vệ. Đến mặt trận, dừng ngựa lại, viên đại-tướng lên tiếng: « Tôi là Hán-Tín, xin được nói chuyện cùng Hạng-Vương ». (xem tiếp trang 35)

Vốn tinh nòng như lửa, lại sẵn mồi cắm hòn, chẳng đẽ cho Tín nói tiếp lời, Hạng-Võ liền múa ngọn thương nặng hàng ngàn cân, xông vào đánh Tín. Lại vẫn dùng kẽ, Tín chỉ giò kích lén gạt đỡ, rồi phóng ngựa chạy luôn. Chẳng chịu bõ, Bả-vương phóng ngựa đuổi theo. Biết là



Những trận đánh bằng chiến-xa lớn lao và ghê gớm nhất trong cuộc thế - giới đại - chiến ngày nay

TỪ HAI TRẬN CHIẾN-XA NĂM 1918 ĐẾN CÁC TRẬN CÓ HÀNG NGẦN CHIẾN-XA DỰ CHIẾN Ở MẶT TRẬN NGA



Một đoàn chiến-xa trên mặt trận

Trong các thứ khí-giờ lợi hại nhất mà các nước đem ra mặt trận để giết hại lẫn nhau, trước hết ta phải kể đến phi-cơ và chiến-xa. Đó cũng là hai thứ khí-giờ tối tăm, tuy trong cuộc Âu-chiến trước đã trông thấy nhưng bây giờ mới thực là tinh xảo hoàn toàn. Không một ngày nào đọc các tin về chiến-tranh ở khắp các mặt trận gửi về ta không thấy nhắc đến hai thứ khí-giờ đó. Có thể nói ở các mặt trận, nhất là mặt trận phi-Dòng, không một ngày nào là không có các trận chiến đấu dữ dội giữa các đội phi-quân và các đội chiến-xa của hai bên đối thủ. Các tin Đức nói số phi-cơ và chiến-xa của Nga Sô-viết bị hủy từ hai năm chiến-tranh đã có tới hơn 15.000 hoặc 20.000 chiếc. Tin Nga cũng nói số chiến-xa, phi-cơ Đức bị hủy cũng tới hơn 10.000 chiếc. Thực là một cuộc chiến-tranh phải dùng đến rất nhiều chiến-cụ, nước nào sản-xuất được

nhiều chiến-cụ tinh xảo hơn sẽ là nước nắm chắc sự toàn thắng» theo như lời phong-viên báo «Triệu-Nhật-tân-văn» ở Nga dâ nói hồi cuối năm ngoái.

Trong bốn năm cuộc Âu-chiến trước, mãi đến hồi chiến-tranh sắp kết liễu nghĩa là năm 1918 ta mới thấy có chiến-xa của Anh, Pháp và Đức xuất hiện ở các mặt trận. Các chiến-xa của Anh và Đức chỉ đánh như có hai lần: lần thứ nhất vào ngày 24 Avril '18 ở Villers Bretonneaux và lần thứ hai vào ngày 18 Octobre 1918, trước ngày ký hiệp-ước đình-chiến một tháng tại Nierngues Serauvillers. Tuy số chiến-xa dự chiến trong hai trận này rất ít nhưng xét két quả hai trận đó

người ta cũng có thể biết rõ các điều sau này:

1) Một chiến-xa đứng trước một kẽ địch có thể bắn thấu được lớp thiết giáp ngoài của mình còn trái lại mình không thể bắn thủng được của người thi át là phải chịu thua nhường đất. Các chiến-xa có súng liên-thanh không thể nào làm gì được các chiến-xa có đại-bác mạnh hơn lại có những vỏ sắt dày hơn. Trong cuộc chiến-tranh ở Tây-ban-nha người ta cũng nhận thấy rõ như thế.

2) Chiến-xa là kẻ thù nguy hiểm của chiến-xa. Một đội chiến-xa mỗi khi gặp chiến-xa bên địch phải bỏ ngay công việc khác để đánh chiến-xa nhưng cần phải có khí-giờ mạnh.

3) Hai chiến-xa đánh nhau, chiến nào có khí-giờ mạnh hơn tất sẽ thắng. Như thế các chiến-xa bên mình phải họai lai để tiến đến gần bên địch nhưng phải có ý để che bén địch khỏi trống



Một chiến-xa hạng nặng

đã và bắn trúng minh. Lúc bắn phải dùng đòn cho bắn một cách chắc chắn. Cần phải trống rõ và được lợi chiều gió.

4) Không những phải tập đánh nhau từng chiến-xa một mà phải luyện cho quen với chiến-thuật đánh bằng nhiều chiến-xa một lúc. Trong một trận lớn như thế phải dùng đến cách vừa tiến vừa bắn.

Tron cuộc chiến-dấu với chiến-xa phải cần có kỹ-luật nghiêm và bắn rất giỏi, rất đúng.

5) Các kỵ-giới khác như trọng-pháo và đại-bác bắn chiến-xa trong khi chiến-xa đánh nhau không phải chỉ giữ địa-vị bàng-quan mà cần phải tìm cách giúp đỡ các chiến-xa bên mình.

Đánh các chiến-xa bên địch phải đánh đến khi phả hủy hồn các chiến-xa đó, đến lúc đó mới có thể làm công việc khác được.

Sau một cuộc tấn-công bằng chiến-xa, cần phải tổ-chức lại các đội chiến-xa để có thể phải di viêc khác ngay như phả phòng-tuyến, đuổi theo quân địch, vây-trận địa bên địch, ngăn và phâ tan các đội quân trù bị bên địch.

Sau cuoc đại-chiến trước, các nhà chuyên mòn quan sự đã hiểu rõ ngay giá-trị của các chiến-xa nên không cho chiến-xa là một kỵ-giới phụ thuộc với bộ-binhh nữa. Từ năm 1927 Anh đã nghĩ đến việc tổ-chức những lữ-doàn co-giời-hóa và thiết-giáp và đến 1934 thì Anh có một lữ-doàn thiết-giáp lớn. Cả các đội kỵ-binhh cũng dùng các thứ xe co-giời-hóa và cùng với lữ-doàn

thiết-giáp lập thành một sư-doàn co-giời-hóa. Anh cho rằng minh ít quân nên phải lợi dụng sự mồ mang và kỹ-nghệ của minh lập nên một đội-quân tuy không đông nhưng có thể lưu-dộng dễ dàng nhanh chóng có thể đánh quân địch một cách bất ngờ và rất mạnh liệt. Một đội quân như thế không những có thể dùng đòn để giữ thuộc-dịa và đất nước Anh mà lại có thể đem đi giúp các nước đồng-minh nữa.

Ở Đức thi mãi đến hồi Quốc-trưởng Hitler lên cầm quyền mới thấy chú ý đến việc tổ chức các sư-doàn thiết-giáp và co-giời-hóa.

Trong cuốn «Achtung Panzer!» tướng Guderian tống hanh-trà các đội quân thiết-giáp cũng công nhận rằng Đức trong lúc đầu tiên phải dựa vào các lý-thuyết của Anh và chiến-xa để tổ-chức các đội-quân co-giời-hóa của minh. Sau nhiều cuộc thi-nghiêm, đến October 1935, Đức mới tổ-chức xong ba sư-doàn thiết-giáp. Cu mỗi năm, quân-đội Đức lại có thêm vài sư-doàn thiết-giáp, mãi cho đến 1938 khi Hitler ra lệnh cho quân Quốc-xá tiến đánh Ba-lan thì Đức đã có từ 12 đến 15 sư-doàn thiết-giáp. Đóng thời với lúc tổ-chức các sư-doàn đó, các vò-quan Đức lại này ra được nhiều ý kiến hay về việc dùng thử chiến-cuối tân-dò, một thử chiến-cuối để giúp cho quân Đức thắng trong hầu hết các trận đại-chiến từ 1939 đến nay ở các chia-trường, Tây-Âu, Đông-Âu cũng như ở miền sa-mạc Bắc-Phi cùng miền rừng núi ở Đông-nam Áu-châu.



Chiến-xa khống lồ của Nga

Công-dụng của các sư-doàn thiết-giáp

Ngay khi tổ-chức các sư-doàn thiết-giáp, người ta đã phải tự hỏi rằng : Công-dụng của thử chiến-xa đó như thế nào ? Người ta không thể nào quên tốc-lực và phạm-vi hoạt động của các chiến-xa có thể giúp cho một quân đội đi đến sự thắng lợi nhanh chóng mà đem thử kỵ-giới tân-dò đến chất với sự chậm chạp trong các trận của bộ-binhh và pháo-binhh - Người ta phải công phân rong các bộ-đội co-giời-hóa ngày nay không còn là thử kỵ-giới tân-dò để giúp bộ-binhh mà phải cố gắng cho đòn tóm-chỗ hiệu quả cực điểm của thử chiến-cuối đó.

Một đoàn chiến-xa Đức thường gồm có một bộ tham-mưu, một đoàn trinh-sát co-giời-hóa, một lữ-doàn chiến-xa, một lữ-doàn bộ-binhh do xe ô-tô chiở đi, một liên-doàn pháo-binhh, một liên-đội công-binhh, một liên-đội pháo-binhh bắn chiến-xa và một đội quân thông-tin. Một sư-doàn thiết-giáp như thế phải có tới gần nghìn cỗ xe, trong số đó thi 500 chiến-xa và ô-tô có súng liên-thanh và 24 đại-bác. Một sư-doàn như thế nếu kéo dài ra đi hàng một thì có thể dài tới 100 cây số. Hiện nay số sư-doàn thiết-giáp của quân Đức đã tăng lên rất nhiều và không thể nào biêt hết được. Ngoài công việc phả dồn, tủy và trận-tuyến bên địch, các chiến-xa nhẹ lại còn thường dùng làm đội-quân-xung-phong, di trước để đòn dồn và bao vây cho bộ-binhh và dùng đòn đánh đuổi và bao vây cùng phả hủy quân địch, người ta thường so sánh các đội thiết-giáp với các đội kỵ-binhh ngày

xưa. Công-dụng của các đoàn chiến-xa Đức thực chẳng khác gì các đội kỵ-binhh rất hùng-dũng của quân Mông-cổ ngày xưa. Mỗi khi mà các đoàn « voi-sắt » đó rầm rộ tấn-công vào phòrg-tuyến bên địch thì không còn thử kỵ-giới gì có thể ngăn cản được họa chàng chỉ có các chiến-xa của bên địch.

Những trận chiến-xa rất ghê gớm

Ta cần phải nói qua đến các trận đánh giữa các đoàn chiến-xa của hai bên đối-thủ. Từ trước đến đầu năm 1940, các nhà chuyên-môn quân-sư-chưa đã ám viết về các trận đánh ghê gớm đó vì chưa có tài-liệu. Thực thê, mãi từ sau cuộc tấn-công của quân Đức sang các nước Tây-Âu như Bi, Hà-lai và Pháp và nhất là sau khi cuộc chiến tranh Nga-Đức xảy ra thì ta mới thấy có những cuộc chiến-tranh ghê gớm và lớn lao giứa các đoàn chiến-xa. Tuy nhiên đại-tướng Đức Guderian cũng đã có dự định để cách đánh nhau giứa các chiến-xa từ trước, vì cho rằng các trận đánh đó át phải xảy ra. Kết-quả một trận đánh ngày nay phần nhiều là tùy the kết-quả của trận đấu giứa các chiến-xa, đều dừng về mặt tấn-công hay mặt phòng-thủ cũng vậy.

Các trận đánh lớn lao về chiến-xa đã xảy ra từ ba năm nay là những trận sau này :

Trận ở miền Plandres giứa quân Đức và quân đồng-minh Anh, Pháp. Các đội chiến-xa Đức đã dụng chạm với các sư-doàn Anh, Pháp, Bỉ toàn là những sư-doàn tinh-binhh có nhiều chiến-xa

giúp sức và có cả những bộ đội thiết giáp độc lập. Trận này đã kết liễu cuộc lui binh ở hải cảng Dunkerque và bằng cuộc pháo hủy hàng trăm chiến xa, và đại bác của đồng minh dưới sức công phá mãnh liệt của các đoàn pháo-cu chiến đấu và các đoàn chiến xa của Đức.

Các sư đoàn thiết giáp Đức bao giờ cũng di tiến phong đã gặp ở mặt trận phía Đông một kinh địch khát mạnh có thể nói là gần ngang sức cả về phạm và lượng. Nhờ vào các đội pháo-cu chiến đấu và các đoàn thiết giáp đó mà quân Đức đã bao vây và phá tan được Hồng quân trong các trận lớn ở Blaystock, Minsk và Smolensk. Một vài nòng pháo-viễn quan-sử trung-lắp đã được mực kinh các trận đó có thể rõ những cảnh tàn phá ghê gớm tại các mặt trận sau các trận đánh bằng chiến xa. Như sau trận Blaystock, trên hàng hai chục cây số về hướng của chiến xa bị phá hủy.

Lại sau trận Smolensk, con đường ở quanh thành đó cũng đầy những xác chiến xa Nga.

Sau trận này, theo tin Đức, Nga đã mất tới 10.000 chiến xa, và số súng đại bác và súng bắn chiến xa. Thực là những trận đánh bằng sắt và thép chưa bao giờ có.

Nhung đến năm nay, vào hồi cuối tháng Mai và đầu tháng Jun, lại xảy ra mấy trận đánh bằng chiến xa, có thể cho là lớn lao và ghê gớm hơn

Đó là các trận ở:

- 1) Bán đảo Kertch
- 2) Ở miền Kharkov
- 3) Ở khu Stalingrad hiện nay

4) Ở miền Cyrénaïque gần biên giới Ai-cập.

Trong các trận này thì trận ở miền Kharkov bắt đầu vào khoảng 18 Mai và mãi tới cuối tháng đó mới kết liễu là trận lớn lao hơn cả. Một phông viên quân sự Ý đã đi theo quân Đức và Hung tại mặt trận này thuật lại trận Kharkov đã cho đó là «trận đánh bằng chiến xa lớn nhất hoàn cầu từ xưa đến nay» khi di đến cách Kharkov độ 20 cây số về phía Tây Nam đã trông rõ di tích về trận đánh lòn lao đó. Trận đó đã kéo dài trong suốt 12 ngày, bắt đầu bằng cuộc tấn công của quân Ý. Nga dưới quyền chỉ huy Thống chế Timochenko đã cùi miền Kertch và Sébastopol và kết liễu bằng cuộc đại thắng của quân Đức dưới quyền chỉ huy của Thống chế Von Bock. Trận này quân Nga đã dùng đến những chiến xa nặng 28 tấn có một đại bác 76 ly và 4 khẩu liên thanh, và sốt ngoài giày túi 16 ly. Những con vật khổng lồ bằng thép đó đã bị phá hủy trong hàng thành hình nứa.

Trận này đã xảy ra trên một khoảng đất rộng 3.600 cây số vuông. Kết quả 3 quân đoàn Nga bị bắt làm tù binh và một số quân Nga chết không thể biết rõ được.

Trước hết, quân Ý định tấn công để lấy lại Kharkov, quân Đức đã đánh lui được tấn công đó lại còn phả được 3 quân đoàn Nga, thật là một cuộc đại thắng đã mở đầu cho cuộc đại tấn công mùa hè của Đức.

Tại chiến xa giữa quân Đức Ý và quân Anh ở Lybie trong khu tự El Gazala đến Bir Hacheim tuy không lớn bằng trận Kharkov nhưng cũng rất là dữ dội. Trong 7 hôm đầu vào cuối tháng Mai quân chủ Thống chế Rommel đã phả được tới 451 chiến xa Anh, về phía Anh cũng nói là Đức, Ý bị thiệt roughly 210 chiến xa. Vì thua trận này, nên Anh mấy hôm sau mới mất cả Bardia, Tobruk, Marsa Matrouh và quân Đức thừa thắng, mới tiến đến tận El Alamein là mặt trận mà hiện hai bên đang cầm cự nhau đã một tháng nay.

Những thứ chiến xa tối tân của Đức

Chữ Nhật, chữ Hán

Muốn biết chữ Nhật, chữ Hán phải đọc các báo sau này

1) NHẬT NGỮ TỰ HỌC (Le Japonais par soi-même) Tác giả Nguyễn-Ngo-Loan, tiếng Nhật giảng ra quốc ngữ và 8 Phap, các bài tập, các bài chia, các mẹo luật, có quan hệ hành-sự nhật để tra và khem là sách rất tốt, giá 25.000 V.N.D. TẤN VĂN, đỗ các bài kiểm, k thi và rompey cách dùng chữ Hán của Nhật khác hàn với ta, giá 15.000 V.N.D. HÀN HỌC TIẾP KINH, qđ, chữ Hán viết tắt, là 15. 49) AN VĂN PHÓ-TÔ-LONG dù các mục, e. e việc cần dùng g 15.

50) HÀN VĂN QUÍ TẮC, dạy các mục luật chữ Hán giá 15.000 V.N.D.

51) NAM THIỀN Y HỌ, một bộ ba cuốn đã có ý lý, nêu lý, chữa bệnh cao, lưu truyền, các tình duyê, các bài cao giá 25.000. Cố ban khớp các tiệm sách. Ngan phu'n de:

M. NGUYỄN-DI-LUÂN Directeur du

NAM THIỀN Y HỌ 37, rue des Pipers, Hanoi

UỐNG MỘT VIÊN THUỐC CỦU-LONG-HOÀN, người đang mệt thấy khỏe, người mất ăn ngủ, thấy ăn ngủ, ngọt. Uống liên tiếp mười bữa CỦU-LONG-HOÀN, những người già còm đều được lén cảm thêm sức mạnh.

Ti-phat-hanh Bắc-kỳ, Al Iao — Etablissement VĂN-HÓA — n° 8 rue de Cantonnais — HANOI

mặc Bắc phi là vì Đức đã dùng những chiêu lược rát hay và trong các đội chiến xa Đức lại có một vài thứ chiến xa mới là rất tốt và rất mạnh, các chiến xa bên địch không thể sánh kịp.

Sau trận chiến xa ở mèn Kharkov, vi trận địa khu này rất rộng nên các chiêu xa Đức thường tu lại thành những hình vuông toàn chiến xa để tấn công. Cách tấn công này rất mạnh vì có thể bắn ở bốn mặt, cái hình vuông chiến xa đi tới đâu là quân địch phải lui không sao kháng cự được.

Đức lại có những chiến xa để công phá bên địch và để vận tải quân lính và chiến cụ khác rất mạnh.

Phóng viên báo *Popolo di Roma* có tả rõ thứ chiến xa mới này là thứ chiến cụ đã giúp cho quân Đức thắng trận. Nhờ các chiến xa này mà Đức đã có thể chờ nhiều quân lính qua các mèn bắn lây sau khi tuyết mồi thao hoặc sau những ngày mưa lón ngoài mặt trận. Đó là những chiến xa rộng rất mạnh mẽ và có đáng coi mịch không được may thuật lâm. Những chiến xa mới này cao hơn các chiến xa thường và trông như một quả trứng không lõi. Các người làm ngồi ở phía sau và lúc đứng dậy thì đầu họ không quá thành chiến xa. Hàng chiến xa này học sát giày hơi và trên các đường lầy là các xe và chiến xa khác không đi được, mà các chiến xa mới vẫn qua được một cách dễ dàng. Cả bùn lầy và các hang rào của bên địch cũng không ngăn nổi những chiến xa đó.

Cuối cùng ta lại nên nói đến thứ chiến xa tòa hơi lạnh của quân Đức dùng ở các bãi sa mạc Bắc phi. Nhờ thứ chiến xa đó mà khi hàn trong chiến xa, hàng chiến xa này học sát giày hơi và không quá và quân lính mới chịu nỗi.

Thứ chiến xa này đã giúp cho Thống chế Rommel thắng quân Anh nhiều trận lớn lao như ta đã thấy.

Nhưng các chiến xa tối tân kề trên này cũng chưa phải là những cuộc phát minh cuối cùng. Chắc chắn rằng kẽo dài từ các nhà chuyên môn còn phải hứa súc tim tôi ra nhiều thứ khi giới, chiến cụ giết người mới là hơn nữa Kỹ nghệ chiến tranh chưa biết còn tên bộ đàu dàu và từ nay cho đến chung cục cuộc thế giới đại chiến này, chắc ta còn được trông thấy hoặc nghe nói nhiều thứ khi giới tối tân rất là mầu nhiệm.

HỒNG-LÂM

Quê Người

Quà thưốc của TÙ-HOÀI là có bán khắp Đông Pháp. Nhiều câu chuyện thú vị, 0 p, 15.000. Tất cả cái xã hội nhà quê Việt nam hồi sức kỷ khôi, gần tường, khôn khổ, 0 p, 15.000. Dành trong những thời hót là chán và công phong nhu và linh hoạt của các già. Sách dày gần 350 trang, ấn loát cự: m - thuật. Giá đặc biệt 15.000 V.N.D. Nhà xuất bản MỚI — 57, Phúc-kien, Hanoi

Kính cáo các bạn đọc T.B.C.N. ở toàn xứ Cao-miên

Bản báo phái viên M. Nguyễn đức Kinh đã lên đường, di Cao miên để thăm qui đặc giả và thu tiền cho Trung Bàu Chi Nhật.

Lúc này nhằm mùa mưa gió, lại thêm cuộc hành trình rất tốn kém, vậy, bản báo yêu cầu các ngài đóng tiền cho M. Kinh tron năm, hay ít lâm cũng trả cho 6 tháng. Nếu các ngài ơi vắng, xin đừng quên dặn người nhà trả tiền mua báo cho M. Kinh.

T. B. C. N. xin có lời cảm ơn quý ngài.

ĐÃ CÓ BẢN: THÂN - THỂ VÀ VĂN - CHƯƠNG Tú - Mô

Do Lê - Thành viết - giá 0 \$ 60

Tú-Mô là nhà thơ tài-tuần, mà các bài kinh-phục và yêu mến đã muối năm nay. Trong cuốn Tú-Mô các bạn sẽ thấy hứa tích, và chán-dung của nhà văn, mà các bạn yêu-mến

NHUNG VĂN THƠ XANH

SÁCH HOA MAI SỐ 21
của Jeannine Lé Thùy - giá 0 \$ 12

CON ĐẠ TRÀNG

sách HOA MAI số 22 của Bao-Thiệu - giá 0 \$ 12
Nhà xuất bản CỘNG-LỤC 9 Takou Hanoi

NHẤT ĐỊNH ĐẾN NGÀY 9 OCT. 1942

Bạn sē có

những món quà biếu xứng-dáng này:

Vinh — Từ đây mỗi lần mua hàng (0,50 trô đít) ở Kiosque Thanh-Tao (bán sách, báo) bạn đừng quên hỏi giấy Bon. Một láng 10 nút bạn cũng mua được 5 lá, bạn đem Bon đến đổi lấy quà biếu (prime). Tuy ý bạn lừa những thứ đắt giá 0,50 — Cố 12 Bons, bạn đem đổi lấy tấm vé số Đông-Pháp hoặc I quyền FRONT (bán Nhật khô-rông nhiều ảnh chụp về chiến-tranh) — Cố 20 Bons đem đổi lấy 1 hộp đồ chơi giải-trí hiệu UNION giá bán 3\$ hoặc lấy 4 tháng T.B.C.N. hay 1 T.B hay Tri-12n hoặc lấy 6 tháng Đan-Bà hay Thanh-Nghị hay Ký Nghé.

PHI CO VÀ CHIẾN XA ĐỨC

Thứ tự một trận xung-phong
của chiến-xa Đức

Chiến-lược trên bộ trong cuộc chiến-tranh
cố-giới-hỏa ngày nay, theo các cuộc hành
binh của Đức, ai cũng biết là hoàn-toàn cản
cứ vào sự dùng chiến-xa, thật nhiều chiến-xa.

Nhưng chắc ít người hiểu rõ cách dùng
chiến-xa của Đức trên mặt trận phu thê nào,
mà đã thu-hoạch được những kết-quả rực
rỡ như vậy.

chúng tôi
thứ lấy tri trường-tương tâ qua
một cuộc xung-phong của đoàn
chiến-xa Đức để bạn đọc nghe.
Trước hết, cần phải xem



Chiến-xa hạng nặng khung ngắn, thứ khi giới chia các
đội xung-phong Đức, dùng để đi sâu vào các phòng
tuyến hàn-dịch do các chỗ vò-má các chiến-xa nặng
đã chọc thẳng được. Trong xe có ba người, hai súng
lên thanh, iếc lực 50 cây số một giờ. 1- Dây thu thanh vô-tuyến-diện
2- chỗ người hàn súng, 3- chỗ người chỉ huy, 4- hai chỗ súng liên thanh
5- động cơ 200 mã-lực, 6- máy vò-tuyến-diện, 7- chỗ người cầm lái,
8- bánh lái, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15- các bộ phận khác trong xe.

thiêo-văn xem ngay nô-lối trời dã. Vì theo sự nhận-xét của
mọi người thì các cuộc tấn-công của quân Đức bao giờ
cũng thực-hành vào những thời-kỳ trời quang mây tán.

Đinh giờ rồi, tang-tảng sáng, lúc mặt trời lấp-ló xa-xa ở phương Đông,
là cuộc tấn-công mở màn. Máy đoàn phi-co trình-sát bay trước dè dò-zết
địa-thể. Máy toán phi-co phong-pháo bay theo liền phía sau dè dặt đường.
Chúng bay rất cao, rất nhanh, iếc-lực iới 500 cây số hoặc hơn nữa một giờ, chia
thanh-nhiên toàn hết toàn nỗ đến toàn kia, tự trên từng không, cao vót, ném

thấp là xuống cách mặt đất độ 600hay 700
thước dè thả bom phá-hủy các dịch quân-su
và phòng-ngự của địch quân.

Còn sót một vài co-quan phòng không nèo
là quân địch bắn lén và thi hàng 'oán phi-
co khu-trục lén duỗi đánh. Đoàn phi-co
trình-sát Đức liền bay di kéo theo các phi-co
khu-trục địch đang miết duỗi. Bấy giờ hàng
dàn phi-co phong-pháo hàng nặng của Đức
mới rầm-rộ kéo tới, như một đoàn diều hâu
bay thấp là-là tự-do thả-bom xuống, không
còn ai ngăn duỗi nữa. Trong khi ấy thì
trên khoảng không cao hàng sáu, bảy ngàn
thước, những phi-co khu-trục tối-tán của
Đức kiêm Messerschmitt và Heinkel, luợn di
luợn lại xông lái đột huu-hộ-vệ cho đoàn phi-
co phong-pháo khôi ki phi-co khu-trục kẽ
thù đánh phả.

Những trái bom hạng nặng ném ném xuống

Chiến-xa hạng nặng vừa, một hạng chiến-xa Đức thường dùng ở mặt trận Nga. Trong cái chòi & giữa có
1 đại hàn-cô 75 ly trong chòi khác là những súng liên thanh. Cố bảy người ngồi trên xe.
1) Súng liên thanh. 2) Chòi nhô ở trước. 3) Đại bâ 75 ly. 4) Liên thanh-hàng nặng 5) Một người hàn
và người lắp-dán 6) Cột thu thanh vò-tuyến-diện 7) Kính viễn-vọng 8) Người chỉ huy chiến-xa 9) Chòi
phía sau. 10) Động cơ 350 mã lực 11) Súng liên thanh 12) Cầu phia sau. 13) Người thay máy cầm lái.
14) Chòi người hàn súng liên thanh và cõi vò-tuyến-diện ngồi 15) Súng liên thanh 16) Hòn đẽ thay iếc
lực. 17, 18, 19, 20) Các bộ phận như bánh xe, chenille vv.

binh bùng - mạnh
và linh-le. Họ sẽ
chiếm-cú và «quét
sạch» những miền
chiến-xa chính
phục-đục.

Đồng-thời phi-co khu-trục Đức rất nhiều
bay dẫn đường phía trước, và hai bên tả hữu
để huu-vệ cho đoàn nân cố-giới-hỏa.

Sau toàn quân xung-phong, hàng đoàn ph

cơ vận-tải Đức đóng như đàn ong, bay sà xuống cách mặt đất độ hai mươi thước, thả xuống dù-thúc cẩn dung cho ba quân.

Nhờ cuộc hợp-tác chặt-chẽ và đặc-lực của phi-quân, chiến-xa Đức trở thành chúa-lê trên trận-dịa, kéo theo bộ-binhh là kẽ giúp đỡ sức-của mình, di-tới đâu làm mưa làm gió đến đó, có cái-kẽ vạn phu bối dương rất là hùng-mạnh, rất là mau-chóng, và rất là đặc-lực.

Bó, đại-khái chiến-xa Đức tác-chiến như vậy. Còn các kiêu chiến-xa mà Đức thường dùng là những kiêu sau này:

1. — Chiến-xa hạng nặng, gọi là «Lourd intermédiaire». Hạng này vịt-tất dã là hạng chiến-xa lớn nhất của Đức ngày nay, song lâm-trận, Đức dùng luôn luôn hạng này và dùng tối-hàng mây ngàn chiếc một lúc, chính-hạng này đã đem lại những chiến-quả rực-rỡ cho Đức từ khi khởi-cuộc chiến-tranh đầu-giờ. Hạng này sức máy mạnh tới 350 mã-lực trên có bảy người ngồi, mỗi người chuyên-một việc, như vận-máy, lắp-dan, bắn-súng, coi-vô-tuyến-diện, trên đường phẳng đi-nhanh mỗi giờ được 35 cây-số. Thời nô dài từ 20 tới 25 thước, rộng độ năm-thuộc ruồi, ngoài bọc một lần thiêt-giáp dày từ 85 tới 100 kg dày (tứ 10 phân-tỷ) trên có chí một khâu-dai-bắc 75 ly và nhiều súng-liên-thanh hạng nặng. Cái đặc-sắc của chiến-xa hạng này là phía-trước và phía-sau đều có chỗ-vận-máy, nghĩa là chiến-xa có thể tiến-hay-lai một cách-rất mau-lẹ dễ-dàng. Các-hạng chiến-xa khác không có cái đặc-sắc đó.

2. — Chiến-xa hạng nhẹ vừa, gọi là kiêu

«Léger intermédiaire» sức máy mạnh 250 mã-lực, khung-dài, có mười-bánh xe, trên có tát-một khâu-dai-bắc 37 ly và một khâu-lien-thanh, Nhân-viên trên xe gồm có bốn người, trên đường đất phẳng-phiu đi mỗi giờ được 40 cây-số.

3. — Chiến-xa hạng nhẹ, kiêu cũng như hạng trên nhưng đặt trên khung ngắn, có tam-bánh xe, trên có ba người ngồi, với một khâu-dai-bắc bốn chiến-xa hạng thường có 25 ly, và hai khâu-súng liên-thanh. Sức-mạnh của nó được 200 mã-lực, trên đường phẳng, chạy được 50 cây-số mỗi giờ. Hạng này thường di-tiến-phong vào công-phá thành-trí nào đã bị súng-dai-bắc bắn-thủng một-doi-chỗ trước.

Nhiều kiêu chiến-xa hạng này dùng làm xe của các viên-tư-lệnh các đội chiến-xa. Những xe đê riêng cho bộ-Tư-lệnh dùng, thì khác ở chỗ-chỗ chỉ-huy lõi-rông hơn đê việc chỉ-huy chiến-sư được dễ-jảng-tiện-lợi.

Mỗi-tiêu-dội (section) chiến-xa gồm 12 chiếc. Viên-dội-trưởng ở trên xe chỉ-huy dùng máy-vô-tuyến-diện truyền-mệnh-lệnh cho các thuộc-viên trên các xe khác, cũng như dùng máy-vô-tuyến-dê-nhận những tin-tức về cuộc-công-chiến. Như vậy không chiến-xa nào là không có máy-vô-tuyến-diện thu-thanh và phát-thanh, với người-chuyên-môn về việc đó.

Một kiêu chiến-xa trên đây, từ 1939 đến giờ đã giúp Đức thắng được bao-nhiều trận-lớn-trận nhỏ trên lục-dịa châu Âu và châu Phi.

Nhưng theo báo Times mới đây, thì Mỹ-mới chẽ được một kiêu chiến-xa «thùy-lụ», dùng trên bờ và dưới nước, tên-tiến-lợi mau-chóng đê-dâng. Chiến-xa này người ta nói dùng đê-dâ-bộ thi tốt-lâm, và dâng-nồi trên mặt-nước như chiếc-tàu, lén-dến trên bờ là chạy-luồn như chiến-xa-thường, chẳng phải dừng-nghỉ một-phút nào cả. Chưa rõ-tốc-lực và sức-mạnh của nó như thế nào, chỉ được biết là chiến-xa ấy chở-tới 40 người, và gâ-mỗi-kiêc là 23 000 my-kim. Khi báo Times đăng-tin-ý thi Hải-quân Mỹ đã chẽ được 25 chiếc và đang-chê thêm 175 chiếc nữa.

Nếu tin-ý đúng, thi kiêu chiến-xa này hợp-lực với «chiến-xa-tu-dong» còn-mạnh và nguy-hiem gấp-mấy chiến-xa Đức nữa.

Mà Đức-se còn-nghĩ ra những chiến-xa-gi-nữa để phâc những chiến-xa của Báo Times nói trên kia?

VĂN-LANG

ĐÀNG IN VIỆT-NAM

CỘ VĂN-HỌC SỬ

TÁC-GIẢ: NG-BÔNG-CHI — TÙA CỦA TRẦN-VĂN GIÁP
LÓT-BẤT CỦA HUỲNH-THÚC-KHÁNG

500 trang toàn những tài liệu văn-học-rất-quý, soạn-theo-một-phương-pháp-rất-khoa-hoc — Giá: 1 \$ 50

Giá-giá mua-trước ngày 1st October 1942 sẽ được-trừ 1-1, và không-phải trả tiền-hoa-phi — Thu-viên gửi-về:

M. Le Directeur

HÀN-THUYỀN XUẤT - BẢN-CỤC
71, Rue Tiên-Tsin — HANOI



CHIÊN - XA ?

Một vũ khí đê cách-mệnh chiến-thuật xưa
và tao-nên cuộc chiến-tranh lưu-động ngày nay

Năm 1914, bộ Tham-mưu-đecn giao-chien đều nhận thấy cái nguyên-lắc so-dâng của-bắt-cứ chiến-lực nào, và quyền định-dạo trên mặt-trận thuộc-về nước công-chiến. Nghĩa là bao giờ-thê-công-càng-mạnh-lit và có hiệu-lực

mạnh-gấp-năm-lần nước

cũng-phải nhận rằng-muôn-năm-phản-thắng-lợi cuôc-cùng, tât-phải xoay-thê-thủ ra thê-công đê phản-công-lại-quân-dịch vì sung-sát-nhiều-quá, nên lực-lượng đê khôn-quyết-tiêu-mòn-di.

Cuộc chiến-tranh ngày nay

chừng-thực đêu đê một cách

hiền-nhiên.

Từ 1939 đến giờ-hết-thay các-trận-lớn-nhỏ đêu do-quân-công-kích-thắng-cả, trên các-mặt-trận-châu Âu cũng-như trên-cá-mặt-trận-châu Á, châu-Phi.

Tại Ba-lan, tại Bl., tại Nam-tu-lap-phu, tại Abyssinie, tại Hi-lạp, tại-hết-thay các-mặt-trận, chẳng-chỗ-nào-quân-giữ-thê-thủ-đủ-sức, cố-thủ-thanh-tri-nhất-dịnh-không-giao-chien, đê-làm-mòn-sức-quân-dịch

mình đã cố thủ để làm hao-mòn lực-lượng quân Đức. Quyền quyết định không còn ở trong tay kẻ thù thành; trái lại hoàn-toàn thuộc quân đội công-kích.

Dù các phương-tiện phòng-thủ ngày nay đã tiến-bộ tinh-xảo hơn trước nhiều song từ năm 1939 tới nay, cuộc súng-sát thứ nhất của quân-dội công-phá đều định-doạt được kết quả hết thảy các mặt trận. Trận Ba-lan, Đức thắng ngày từ ba ngày tiên đánh đầu tiên; trận đánh Cyrénaïque lần đầu, quân trục thẳng ngay từ ngày thứ hai là ngày hạ thành Sidi-el-Barrini; trận đánh Cyrénaïque lần thứ nhì định-doạt ngay từ khi quân Trục tiến-trận đến Benghazi v.v...

Các trận chiến-dầu ngày nay là gồm trong một cuộc súng-sát đầu tiên thường thường là cuộc súng-sát quyết-liệt, tiếp theo những cuộc lưu-dộng cục kỵ mau chóng đánh vào hậu-tập, khiến cho địch quân phải thoái lui hoặc bị bao-vây, không còn có thể lấp thanh-phong-uyên được nữa. Ngày công chiến-lợi-dầu thời mau cuộc thắng-lợi dầu tiên, đánh thất mau chóng cho quân địch trả-tay không kịp.

Bởi thế, mà người ta gọi là cuộc chiến-tranh-chớp-nhoáng; thật không danh-tù-này hình-dung được dũng-hơn, sự lưu-dộng chóng-vánh rất mực của chiến-tranh ngày nay. Vì cuộc chiến-tranh ngày nay chính là cuộc chiến-tranh lưu-dộng (guerre de mouvement). Nghĩa là cuộc chiến-tranh vù-sự lưu-dộng mau chóng làm linh-hỗn cuộc phản-dầu và làm mầm-mống cuộc thắng-trận.

Vì đâu mà có cuộc cách-mệnh trong cuộn hành-bin ngày nay?

Chính là vì khoa-học tiến-bộ đã thay đổi chiến-luật. Hồi 1914, vì súng ống của bộ-binh tiến-bộ mãnh-liệt, mà cuộc hành-bin theo lối Frédéric hay Napoléon không thể thực-hành.

Ngày nay, chiến-xa thiết-giáp, di-lại trên khắp các địa-thể, mau chóng hơn bộ-binh và pháo-binh ngày xưa nhiều, lần thiết-giáp kien-cô dù đã chống với súng-dan của bộ-binh và cả với đại-bắc-hàng nhẹ, và tự nó cũng có nhường khí-giới mãnh-liệt đáng sợ, nên quân-não có nhiều và biết dùng-dùng phép, thì lực-lượng hành-bin trội hẳn lên, vừa trời vùi-lưu-dộng vừa trời vùi-hö-vé.

Các binh-thư cõi giải nghĩa hành-bin là hồn-dụng súng-dan với lưu-dộng. Nay theo sức mãnh-liệt của khí-giới tối-lán, thi phải giải-thích thêm rằng: hành-bin là hồn-dụng súng-dan với sự lưu-dộng có hö-vé. Chiến-xa thiết-giáp như trên đã nói, có dù các điều-kiện của sự hành-bin: súng-dan, lưu-dộng và sức hö-vé.

Hồi tháng Mai năm 1940, có mấy nhà phê-binh quân-sự vẫn không hiểu rõ cái địa-vị quan-trọng của đoàn thiết-giáp trong cuộc chiến-tranh. Họ cho địa-vị nó cũng như địa vị đội kỵ-binh ngày xưa có thể súng-phong, có thè-cát-dứt sự liên-lạc của quân-dội địch và nắm phần thắng trên một mặt trận phong-thù không vũng-vắng.

Thật ra, chiến-xa tối-lán hơn han kỵ-binh vì chiến-xa lưu-dộng mau-hon, hö-vé kiêm cuộc phản-dầu và làm mầm-mống cuộc thắng-trận.

Vì đâu mà có cuộc cách-

mệnh trong cuộn hành-bin ngày nay?

Chiến-xa thiết-giáp có thè-lâm dù mọi việc của bộ-binh, mà việc hệ-trọng nhất là việc công phá các trấn-thể có phòng-thủ kien-cô. Nó có dù mọi tình-cách của mọi khí-giới; mà khí đoàn chiến-xa -thiết-giáp có một vài đại pháo-bin, bộ-binh, công-binh cùng súng cao-xa đài-kém, nhất là có một phi-dội di-theo-trợ-lực, thi-thật chiến-xa hoàn-toàn có dù lực-lượng trác-tuc, có thè-giáp được tăng-chiến-quả mau-chóng và vè-vang trên chiến-trường, như nhiều tin-võ tuyên-diện đã nói.

Ngày xưa, người ta chỉ định cho chiến-xa nặng-nè chậm-chạp tối-cô từ từ di-theo sau bộ-binh, để phòng-ni đại-bắc của địch-quân mà lôi kéo. Còn bộ-binh thì làm chúa-tề trên chiến-trường.

Ngày nay khác hẳn. Thống-chế Litz nước Đức chỉ nhở có mươi đoàn chiến-xa thiết-giáp mà làm chủ được miền Bắc-nhì -cần. Ngày nay, chính chiến-xa buộc cả quân-dội phải hắp-lắp chạy theo sau tốc-lực-dong-co của nó, và chính nó mở đường lối cho tất cả các đội quân, nay đều thay béc-dòn ngồi trả-thanh-nhưng kè-phụ-tú của nó.

Như vậy, cuộc cách-mệnh trong tác-chiến-pháp ngày nay chính là do chiến-xa gác nén. Chính chiến-xa đã lặng cho cuộc chiến-tranh ngày nay iết cả sự lưu-dộng tát-lốc, khiến người ta đã phải dùng hai chũ-chớp-nhoáng để hình-dung ra.

Chiến-xa làm chủ trên mặt trận. Chiến-xa « Nhì-Ấn » tiễn phong và lập nên công-dầu, Chiến-xa đã biến cải cả chiến-thuật xưa và tạo nên cuộc chiến-tranh lưu-dộng vngay nay vậy.

T.L.

ĐỂ NGĂN CẢN CHIẾN XA NGU'ÒI TA

phải làm thè nào
và dùng nhứng
khí giời gi?

Chiến-xa một vũ khí lợi hại nhất

Không phải rằng trong cuộc chiến tranh vĩ đại của hoàn-cầu ngày nay các nước mới dùng tới chiến-xa, từ cuộc Áu-chiến 1914-1918 Anh-Pháp và Đức đã từng dùng đến chiến-xa để tàn phá địch-quân rồi. Nhưng mãi tới ngày nay chiến-xa mới được hoàn-toàn tin-dùng và dùng cực-nhiều - hàng ngàn chiếc - trong một lúc chả không lẻ tẽ như trước cho nên chiến-xa đã có một sức mạnh khôn-gờ và đã dụng-nên khôn-biết bao nhiêu chiến-công-cực-kỳ rực-rỡ. Chiến-xa hiện giờ là một thứ khí giời quan-trọng nhất trong đám-quân-công-phá đắt-dịch cho nên, người ta có thè-nỗi được rằng chiến-xa là một thứ khí giời mới của các cường-quốc ngày nay.

Sự thành công rực-rỡ của quân Đức về mặt trận phía Đông đã làm kinh-ning-mọi người - ngày cõi đến các nhà chuyên-môn từ xưa đã phỏng đoán sự-lợi-hại của chiến-xa cũng khôn-đang ngờ chiến-xa sẽ giúp ích cho quân-dội được như thế! Các đội chiến-xa Đức có phi-quân giúp sức-từng-thắng trận-batt-cứ trên các đồng-ruộng mènh-mông của xứ Pologne, hay ở trên các bãi bùn lầy bát-nát của xứ Ukraine, ở trên các sa-mạc-thiêng người Châu Phi, tại các mènh-núi hay tại các mènh-núi hiên-trò Balkans hoặc các vùng-tuyết-phủ bao-la của Nga. Thực, không có một mènh-nào mà chiến-xa không ứng-dung và không thành công được! Chiến-tranh ngày nay đã thành chiến-tranh lưu-dộng. Mất hết cả các chiến-lực của chiến-tranh phòng-giữ hầm-hố ngày-trước.

Có phải chẳng là các sự-phòng-giữ ngày nay không đủ chống-lại sự-công-phá? Hay là các chiến-lực-phòng-giữ chưa được khảo-cứu kỹ-càng và làm cho hoàn-hảo như ý người ta muốn?

Vậy thi làm thè nào để ngăn-cản chiến-xa?

Súng-phá chiến-xa và chiến-cu

ngăn-cản chiến-xa

Hầu hết các quân-dội địch bị chiến-xa Đức tàn-phá từ xưa vua-dùng các cách-phòng-thủ từ năm 1914 riêng để ngăn-cản bộ-binh địch, nhưng nếu hần có thiết-giáp chí-chế: đó là các chiến-cu-cản-trở đang-vè chỗ-có-pháo-hàng-giữa-giữ. Các hàng-dây thép, các dây-sức-sịch bị bõ-di để các đoạn đường-tàu-cát cheo-xuống đất-thổ vào. Các quân-dội còn dùng các rào-bằng-si-măng cõi-sắt

hay các đoạn-rào-thép nhỏ có thè-dem di-chỗ này chõi-nó được-thật là tiện-lợi: các khí-giời vĩa-cứ rất có thè-nger được chiến-xa bằng-cách lăm-chiến-xa phái-dung minh-lên và các dày-sinch ở quanh-các-bánh-xe không-chạy được nữa.

Các súng-phá chiến-xa trước kia phần-nhiều là súng-liên-thanhs này bõ-di để cho các súng khacr-mạnh-hor, bắn-xa-hơn-thé-vào, tuy các súng này có một cái-hai là bắn-không được-nhanh. Thành-thử chỉ một-vài-cõi đại-bắc-cũng-dù-phá hàng-rào-dây-thép và các-đò-súng-liên-thanhs, các hàng-rào-bằng-si-măng cõi-sắt tuy có vũng-vàng nhưng đại-bắc-hang-nặng cũng pha-tan-phá, không-nhưng-thể từ-xưa chra có một hàng-rào-sát-hay-một-chien-cu-cản-trở chiến-xa náo-chồng-nỗi-sức-tàn-phá-của-bom-phí-co-hien-minh. Khi các hàng-rào-thép hay si-măng bị pha-thi-tử-khác-chien-xa-dịch ngay sang-trận-dịa-minh. Lúc này chỉ còn súng-phá-chien-xa qđ ngán-cản chiến-xa đch, như-thé-công-việc-thật là nặng-nè-biép-bao. Súng-phá-chien-xa cần-phai manh-dẽ-phá-tan-thiet-giáp-của-chien-xa, lại cần-bắn được-nhiều-dạn-trong-một-lúe, bắn được-xa và đẽ-giău-đ được. Nhưng nhiều-khau trong-khi thi-nghiêm có thè-bắn-thông-dược một-mảnh-thể-dâp-thí-dụ 60-năm-phân-tay-thé mà-lúc-ra-trận-dịa-bắn-không-quá-nđi-ba-phân-cuộc-thiet-giáp-chien-xa-dich-vi-chien-xa-dich-cù-dòng-luon-nđen-dạn-bắn-không-dù-síc, vđo-thắng-mặt-thiet-giáp-chien-xa.

Đại-tướng Đức Ludendorff đã-từng nói: «Đánh chiến-xa cần-dùng-cáu-binh-linh-hor-sự-võ-vàng»

Thật là đúng. Xin-kẽ-một-thi-dụ. Sức-dạn-của-súng-phá-chien-xa-không-dù-mạnh. Người lính bắn-dạn-từ-400-thuoc-vào-chien-xa-dich-neu-thấy-chien-xa-dich-tu-bị-dạn-mà-vẫn-tiến-thì-có-hần-phai-bõ-súng-chay, nhưng nếu-hần-có-dù-can-dám-de-binh-tinh-døy-chien-xa-dich-toi-gần-200-thuoc-mới-bắn-thì-thè-nào-chien-xa-dich-cù-võ. Như-thể-phai-can-dám-lâm. Cảng-như-một-người-lính-dùng-súng-liên-thanhs-bắn-binh-dich-nếu-thấy-quân-dich-näm-chết-nhan-nhan

thì chắc chắn là hàn mãi nhưng nếu hàn thấy đan hàn ra tưa tǔ mà quân địch không tồn tại bao nhiêu y cứ tiến hoà lại gần thì hàn tắt phải bỏ súng chạy thoát thân.

Súng liên thanh nhẹ bắn được nhiều đạn một lúc nhưng đạn đi yếu không thắng thiết giáp! Cố nhiên là phải loại. Súng đại bác mạnh hơn, đạn bắn thẳng thiết giáp nhưng đạn ra ít không đủ phả nó nhiều chiến xa; lại cũng phải bỏ nó. Nhất là khi có cựu nhiều chiến xa cùng tiến một lúc thì súng phả chiến xa không thể nào đủ sức ngăn cản nổi. Không những thế Đức lại dùng phi-cơ cùng chiến xa luôn một lúc, như thế chỉ một loạt bom là đủ làm cảm hết các đòn súng liên thanh và các cỗ súng phả chiến xa rồi!

Phi-cơ thật đã giúp chiến xa rất nhiều, bom không những phả nỗi các hàng rào thép ngang chiến xa lại còn phi vỡ hét các cỗ súng bắn chiến xa nữa.

Đứng bắn chiến xa

Trong các chiến lược có thể ngăn cản chiến xa, có một chiến lược rất có hiệu quả và thường được dùng trong khi quân đội bị bị quâ là để mặc cho chiến xa đích tiến, súng đạn không được bắn vào chiến xa nhưng chỉ đợi时机 bắn vào các đoàn bộ binh để xe động cơ tới ngay sau đó. Thời



SỨC PHẢ-HOẠI CỦA CHIẾN XA
Một chiến xa đâm thông qua một bức tường...

có thể vùi nứa minh xuống cát chỉ nhô lên một chỏ bắn súng, lại có thể nấp cạnh một hàng rào khỉ náo bị quân địch nhìn thấy thi có thể tức khắc dời chổ được! Lúc đầu có thể đem ngay súng của mình tới gần chiến xa đâm bắn mà binh lính không sợ bị nguy hiểm quá vì đã có thiết giáp của chiến xa che chở rồi!

Phi-cơ: khí-giới tốt nhất

Năm 1938, Ý định dùng phi-cơ ngăn chặn xa bị hét thấy mọi người báu bắc và nghĩ ngờ: từ bộ quân đến phi-quân ai này đều cho là phi-cơ tiến rồi sau hợp binh lại giết bộ binh địch theo voi, sau đó mới giết đoàn voi.

Tuy vậy chiến lược khó thi hành vì làm thế nào mà nấp được khi các đoàn chiến xa và

phi-cơ dịch tiến sang trận địa minh để chờ cho chiến xa và phi-cơ địch qua hàn rồi minh mới chĩa súng bắn vào các đội bộ binh địch theo sau?

Như thế các đội quân cần phải ráo rác khắp nơi tựa như các pháo đài nhỏ của chiến tuyến « Siegfried » và chiến tuyến « Mannerheim » xây dựng khắp trận địa, nho nhỏ và cách xa nhau nhưng có thật nhiều và thật dày, làm cho chiến xa địch tiến rất khó. Tuy vậy chiến lược này cũng không đủ sức ngăn cho chiến xa đứng hàn lại nhưng làm cho chiến xa chí tiến được hai cây số một ngày thôi: như thế ta thật có đủ thời giờ để đổi phó và tàn phá địch quân rõ.

Chiến xa ngăn chiến xa

Muốn ngăn chiến xa lại nên dùng chiến xa thật có thể bắn mạnh được

lại có thể đem đi đem lại rất tiện lợi không như súng phả chiến xa để trên mặt đất. Chén xa để chạy, đe lui và để giấu mình trong các bụi cây dược. Khi cần phải rút lui thì chiến xa đem cả súng ống theo chử không nau bộ binh phải bắn súng ống lại trận địa khi cần chạy thoát thân. Các khí-giới, vi vay đỗ tên bài! Dùng trong các vùng có cây cối để phòng gữ chiến tuyến chiến

xa có thể nấp

trong rừng, hay

xa có thể

điểm ngay

trong rừng, hay

có thể vùi nứa minh xuống cát chỉ nhô lên một chỏ bắn súng, lại có thể nấp cạnh một hàng rào khỉ náo bị quân địch nhìn thấy thi có thể tức khắc dời chổ được! Lúc đầu có thể đem ngay súng của mình tới gần chiến xa đâm bắn mà binh lính không sợ bị nguy hiểm quá vì đã có thiết giáp của chiến xa che chở rồi!

Phi-cơ: khí-giới tốt nhất

Năm 1938, Ý định dùng phi-cơ ngăn chặn xa bị hét thấy mọi người báu bắc và nghĩ ngờ: từ bộ quân đến phi-quân ai này đều cho là phi-cơ tiến rồi sau hợp binh lại giết bộ binh địch theo voi, sau đó mới giết đoàn voi.

Tuy vậy chiến lược khó thi hành vì làm thế nào mà nấp được khi các đoàn chiến xa và

chiến xa Ý đã làm cho thế giới kinh ngạc và tin & sức mạnh của phi-cơ!

Đức thắng Ba-lan hồi Septembre 1939 là vì Ba-lan ít phi-cơ quá, tuy vậy mà đoàn chiến xa Đức đã được phòng bị cẩn thận: trên mỗi chiến xa đều có đặt súng liên thanh phòng và một đoàn phi-cơ khu trục luôn luôn bay giữ gìn cho chiến xa Đức phòng bị nhỏ có phi-cơ ném bom của Ba-lan đến đánh phá!

Tại mặt trận Pháp phi-cơ đã phá hại nhiều đoàn chiến xa. Về sau, nhất là ở trận địa Lybie, đoàn phi-quân đã chiếm chiến nhất trong các thử khí-giới cầu trả nỗi chiến xa. Từ đó mỗi khi có một đoàn chiến xa di là hàn có một đội phi-cơ khu trục bay theo chờ cung như một đoàn tàu-chiến, tàu buôn di trên Hắc-hải luôn luôn phải có phi-cơ khu trục bay quanh!

Quả vậy người ta có thể nói được rằng phi-cơ là một thứ khí-giới phi chiến xa tốt nhất. Mật trước chiến xa bao giờ thiết giáp cũng dày nhất nên nhiều khí chiến xa tiến lên đạn của súng phả chiến xa địch không bắn thủng được. Hai bên cạnh và đằng sau chiến xa thiết giáp mỏng hơn, phi-cơ từ cao chỉ nhẹ các chỗ yếu đó mà bắn đạn xuông — đúng nói là từ đạn trái phi-cơ 37 ly của phi-cơ làm gót — chỉ đạn súng liên thanh thường của phi-cơ cũng dù bắn thẳng thiết giáp của chiến xa địch. Từ trước đến nay chưa có một thử thiết giáp dài của chiến xa nào — dù là chiến xa hạng nặng — chống nổi đạn súng trái pha 37 ly của phi-cơ.

Bom của phi-cơ mới lại tai hại nữa. Một quả bom hạng nhẹ đối với chiến xa cũng dữ dội bằng những quả trái pha của các cỗ súng đại bác nặng nhất trên bộ bắn ra. Nói chí đến các bom hạng nặng của phi-cơ vậy. Hạng bom nặng, vỏ dày như là chốt nổ một khi nó thi các mảnh bom bắn súng vào hàn mặt phải trái và mặt sau của chiến xa, các dây sích hàn tan ra tung đoạn phi-cơ.

Phi-cơ lại có thể trong giây khac bay từ trong trận địa tới các đội chiến xa của quân địch đang tiến lên để thả bom xuông. Tại mặt trận lớn

phi-cơ có thể dùng được cực nhiều và cực nhanh để tau pha các đội chiến-xa địch. Vì rem mặt đất nhiều khi đường lối còn bị cấn trở vì khắc khứu hay vì có nhieu chỗ cầu cổng bị phá nên quân tiếp ứng không thể iỏi ngay trước mặt các đoàn chiến-xa địch được. Phi-cơ nhanh hơn chiến xa, trên tùng không bao giờ cung rộng rãi vì không xương vua gi vì thế phi-cơ rất nguy hiểm cho chiến xa.

Bối cảnh cho nêu ngày nay mỗi đội chiến xa đều có đặt súng cao xạ ngay trên chiến xa để phòng phi-cơ ném bom của địch quan đến phá.

Các địa lôi phá chiến xa

Tháng Septembre 1939 khi quân Pháp tiến sang đất Đức, quân Đức đã dùng rất nhiều địa lôi chôn xuống đất để cho chiến xa Pháp di lên trên thi bị nổ vỡ. Cách này dùng để làm cho đoàn quân tiến rất chậm, một là bị địa lôi nổ giết hại, hai là phải chờ xé t xem đường nào không có địa lôi mới dám tiến mà tiến rất chậm, một ngày chỉ cai được một cây số!

Tháng Décembre 1939 quân Phản-lan đã dùng địa lôi để pha lại rất nhiều đội chiến xa và đội bộ binh Nga. Quân Phản-lan

rất thiện nghệ

trong chiến lược dùng địa lôi vì quân Phản rất nghèo, ít súng phả chiến xa, lại rất ít chiến xa và phi-cơ nên chỉ dùng địa lôi để chống lại quân Nga. Có nhiều lần quân Phản đe che cả đội chiến xa Nga tiến rồi mới chôn các địa lôi pha vỡ các đường ở mặt sau thành thủ các đội chiến xa Nga tiến cũng không có lối mà lui cũng không có lối lẩn tránh bị quân Phản đem trọng pháo đẽ phá sạch.

Các nhà chuyên môn quân bị đã nói rằng địa lôi rất lợi hại và một ngày có lẽ sẽ có một cuộc chiến tranh mà người ta chỉ dùng đến địa lôi để đánh nhau thôi!

TUNG-HIỆP



Địa lôi và tiến như vào chỗ chông, không có gì ngăn cản nổi

CHỈ RÚT BÓT BI MỘT CHÚT

SÓ SOONG CHÀO, LƯỚI DAO CẠO

Chiến-lực của chiến-xa ngày nay đã đổi thay từ đầu đến cuối. Từ địa-vị tối tót, nó nhảy lên địa-vị chủ nhân trên chiến-trường. Nó không chậm chạp lắc lè di theo dưới quân đội như trước nữa. Trái lại, nó dẫn đầu cả ba quân trở thành những kẻ lay chân chà nô, theo rôi nó mà tiến và nhử sức bộ-hộ của nó mà được vỗ càn.

Nghĩa là chiến-xa là chúa tể trên bộ ngày nay, cũng như phi cơ là chúa tể trên không khí vậy.

Chiến-xa phá thành trì, chiến-xa chọc thủng trận tuyễn, chiến-xa hủy diệt các cơ-quan phòng thủ, chiến-xa lược-dịa, chiến-xa vây băm dientes quan, chiến-xa thu phán thắng cho cả một quân đội.

Nhưng cũng như bộ binh ngày xưa, chiến-xa cần phải ra trận thật đông, còn sức mau lẹ và sự kiên cố của chiến-xa, thì là điều kiện rất yếu, không cần phải nói. Chiến-xa cần phải có sức di thật man, và lần thiêt giáp thật kiêm có đủ hổ vê được quân sỹ và khí giới bên trong.

Phải, cần có thật nhiều. Trong cuộc chiến tranh, số đông bao giờ cũng mạnh hơn số ít. Hoàng đế Napoléon đã nói rằng:

« Thượng-dế thường hay đánh phản thắng cho những đội đại quân ».



Một đội chiến-xa hạng nhẹ

Tốc lực, kiên-cố và số đông « đích » về con số trọng tài của là ba điều kiện tất yếu của Hải quân. Hải quân nước này, gồm có hàng triệu tấn tàu, hải quân nước khác có hàng mấy trăm ngàn tấn, toàn những con số khổng lồ. Tàu chiến làm bằng gì? Toàn là sắt với thép thể mà có ai lên tiếng phản đối những khoản chi tiêu độ xô của chính phủ về việc tổ chức hay hổ-chinh Hải quân bao giờ đâu?

Nhưng người ta lấy đâu cần phải đòi hỏi quan-niệm xưa về việc tăng-chinh binh-bị, hầu hết chỉ thu gọn trong có một vấn - đề Hải quân. Vì người ta thấy rõ ràng trong cuộc chiến-tranh ngày nay, một trận đại-thắng

chiến-xa cũng chẳng dỗi hào máy móc tàu chiến bao nhiêu.

triết đế thường vẫn tự hỏi như vậy và do-dự trước chương-trình lò-chúc những đại đội chiến-xa.

Bó chí là một sự hiếu lầm.

Từ trước đến nay, người ta vẫn tham nhau đặt tên nhiều tàu chiến, và ganh

chiến dù sao cũng không thể nào quyết định được kết cục của chiến-tranh.

Sở dĩ Đức đóng nhiều chiến-xa hơn thiết-giáp-hạm là vì nhau thấy rằng cần phải khởi một cuộc cách-mệnh trong thuật dùng binh, chứ không chí vì không có quân-cảng.

Thật ra, nếu người ta bớt 150.000 tấn tàu chiến di chặng bạn, thì người ta có thể dùng số sắt, số thép, số tốn đòn đóng được tới 500 eô chiến-xa 200 tấn và 1000 chiến-xa 100 tấn tới 35.000 tấn.

Nghĩa là tò-chúc một đạo chiến-xa lớn mạnh cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, nếu so với các khoán chi tiêu về việc đóng thêm năm ba chiếc tàu chiến khoảng lồ từ 10.000 tấn tới 35.000 tấn chằng hạn.

Mà tàu chiến trong cuộc chiến tranh lục địa ngày nay, thật chẳng làm nên được công chuyện gì ra-tưởng, dù là những tàu chiến hạng lớn mạnh nhất.

Hai chiếc thiết giáp hạm « Repulse » và « Prince of Wales » của hải quân Anh trọng tải hơn 30.000 mỗi chiếc với nhung khí giới tối tân, như những súng liên thanh bắn mỗi phút tới 60.000 phát đạn, thế mà đã bị chìm đắm dưới sự công phá của máy chiến phi cơ.

Giá đem đổi hai chiếc thiết giáp-hạm ấy lấy đỗ 1.000 eô chiến-xa thì số sắt đó vi tất đâ bị hủy-diệt một cách oan uổng như vậy.

Do đó, người ta nhận thấy cần phải đòi hỏi quan-niệm xưa về việc tăng-chinh binh-bị, hầu hết chỉ thu gọn trong có một vấn - đề Hải quân. Vì người ta thấy rõ ràng trong cuộc chiến-tranh ngày nay, một trận đại-thắng

GIÁO - SƯ VŨ - ÔN

GÔNG NGÀI - Là một bí thuật Phật giáo tại Cao-mèn, không kiêng cử phần phu. Học gõi thư đã rất nhiều người có kết quả. Học gõi 101 gửi thư 58, kèm tên tuổi. Lành hùa chiến tài buôn bán, báu yếu nhân đạo 58. Coi triết lý từ vi 28 của ngày sinh, giờ tháng đó

Mandal đê Va-Ôn
131 Route de Hué Hanoi
Hải kám cà 8906

CUỘC TRUNG CẦU Ý KIẾN

Viên mòn nữ trang mới chế 1942, bông vàng, chuỗi pendant nhẫn ngọc thạch thử thiết. Vòng nứa mặt nhẵn bột tai mới long lanh như kim cương.

QUÂN CHỦA

21, Rue Amiral Courbet Saigon

Muốn đào tạo cho nước nhà sau này, m 1 lối thanh niên xứng đáng, chúng ta, nhất là các bạn gái ngay từ bây giờ đều nên đọc sách

GIÁO-DỤC NHI-BỘNG

cuốn sách giáo dục hoàn toàn nhất của bà Phạm Phượng, lời trưởng hồi nử Ông Phan Quỳnh. Lé-cording Hanoi xuất-bản in toàn giấy thương-hàng, 200 trang khổ 18 x 24, giá 1500. Xin đặt mua trước, kèo hết. Cố riêng « ột loại sách quý đồng bìa vải chủ vàng, giá 7500 và 101 loại bìa vải chủ trắng, giá 3500 để dành cho các bạn yêu sách. Xin gửi tiền đặt mua trước ty giờ. Cuốn sách này đây là một tặng phẩm trang nhã và hữu ích để các bạn mua tặng đối-tuân hòn trong mùa cưới.

Edt. Lé-Cording 75 Paniers Hanoi

Tất cả danh-dụ, bốn phần của một kẽ cầm kiếm, nghĩa vụ xứng đáng bắt buộc của một bắc mả thương-anh-bùng sẽ diễn trong bộ :

QUÂN SƯ LÃO HIỆP

Giá 2500 do cây bút kiệt tác của họa THANH-BINH, một nhà văn chuyên viết các thư-tiểu thuyết về loại võ hiệp. Trong số lả rất rõ về những thủ đoạn kỳ tài của các tay thương-đẳng giang hồ tại các danh-sơn bồng đảo và lich-sử nền vĩ-thuật Trung-Hoa.

Loại Sách Gia Định

Trong một thời kỳ ngắn, Tàu này ra mỗi tuần một số. Tán những truyện rết hay 0910 một số

24. — Hầu Hoàng Giang (của NG.VY)

25. — Thập Bát Ân . . . (của NG.VY)

26. — Túi Ba Cang . . . (của NG.VY)

Edt. BÁO - NGỌC - 67 Neyret

1960 Giả Namj Manui Tel: 288



Dòng Của dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh, kí lại
Chuyện thật một thiếu nữ lâm lỡ kết hôn với anh chồng đối
nát mà sau cảm hóa khuyên chồng làm nên danh phán

(Tiếp theo)

— Việc gì con cũng lo tinh đường xa, mà ạ! Ví dụ mọi bê đê được sóng êm gió lặng, thi thảng Tú ở với ông bà ngoại còn gì yên ổn sung sướng hơn nữa. Nhưng còn phong khí trái lại, ông cụ quá giận vơ chồng nhà con, thi thảng bê ở nhà này, không khác gì một cây dinh đóng ngay trước mắt ông, con không muốn để ông phải sinh buồn vì thế. Gận cha mẹ mà không buồn nín mặt con, là thường tình người ta, chẳng có gì lạ. Lâm-cảnh như thế, con xin má cứ giao thảng Tú cho thím Bộ-Lân...

— Bộ-Lân nào kia? Bà Châu-bông dang hỏi lại tri nhô... À, có phải là chị vú nuôi con hồi hế ấy không? Hắn ta lấy anh Bộ-chín, lại đì gọi là Bộ-Lân, khiến má bô-ngõ quên lửng.

— Thị chủ ấy sinh thời không phái tên

Làm là gì? Mấy lần, thím ta lập tiệm buôn bán ở gần bến tàu Châu-đốc, có dân có rẽ đều làm ăn tú-té, một nhà doanh-viên, phúc-hậu, ai thỉnh oũng khen. Trước đây, những khi đi vè, con hay ghé lại thăm nom thím, và hồi đầu năm nay, thím có lên Saigon ở chơi nhà con một đợt, thảng Tú đã quen thuộc quán quýt, vi thím dỗ trè khèm làm. Hôm qua ở Saigon vè, con nghe lại bà thím một đêm, đã ngó ý phò thác và cẩn thận mọi điều, thím cảm-định quá, phát khóc. Người ấy trung-hậu, có thể tin cậy được. Một mai, nếu gặp tinh-cảnh éo le như con vừa nói, thì mà cho người lên gọi thím đem thảng Tú về nhà chém nom. Nhà ấy cũng có mấy đứa trẻ đồng mít trang lứa, chúng nó có hẹn chơi dừa với

nhaу càng vui. Mỗi tháng má đưa cho thím ấy mươi lăm đồng, thỉnh-thoảng má có rảnh việc, lên tinh thăm cháu, không thi nhungen bom ba đì vắng nhà — mà ba thường có việc đì vắng luôn — thì má sai người tin cần, đi đón nó về nhà này chơi. Nứu thế, bà cháu tuy xa, nhưng cũng như gần; và được điều có thể vững tâm, là thím Bộ-Lân sẽ yêu mến sán sóc thảng Tú cũng như má yêu mến sán sóc vầy.

Bà-cụ ngầm nghĩ cảnh cháu sẽ phải giàn nan lưu lạc, đến nỗi thương nhớ người ta, bắt giác động lòng rời luy. Mình cầm yên ải:

— Ấy là nói chuyện phòng xa muôn một thê thòi, không chắc nó sẽ xảy ra đâu.

— Ủ, mà tin dù đền thế nào, chẳng lẽ ba con lại giàn lấy một đứa trẻ vô tội?

— Con cũng nghĩ thế.

— Còn việc thứ ba thế nào, con nói nốt cho má nghe.

— Việc thứ ba, con xin má may thời thường giúp đỡ cho vợ chồng con ở bên tay, nhất là đê cho chồng con có tiền theo đuổi việc học đồi ba năm nữa, kí được thành công như nguyện. Con nói nay mai và thời thường, là vi hiến-tai trong lung con cũng còn một số ít nhieu, đê cho con có lô-phí đi tay chuyến này, và hai vợ chồng tiện-lận có lẽ dù sống dăm bảy tháng nữa. Nhưng sau đó thi đền thời-kỷ khùng-hoảng tuyệt lương, nếu mà không kịp thời cho thi vợ chồng con sẽ phải chết đói ở Ba-lê mất đấy. Má nhớ năm nay, con nói đì xin tiền đặt mua máy móc ở bên tay, ba má cho vợ chồng cạn mệt vạn ruồi. Với số

vốn ấy, con khéo buôn bán ngược xuôi, nó săn mệt bô, đê trong tủ ba mày kia! Bà-cụ sinh lợi ra cho vợ chồng con sống ở đất Saigon đập với một cái bìu mồi.

— Má lầm rồi, đấy là phiếu quốc-trái, cái này là giấy thông-hành đê mà di ra khỏi xứ sở mình ờ.

— Phiên nhỉ!

Có miếng giấy này mới có thể mua vé đáp tàu mà di. Con là đàn-bà đì một mình, không lê ngồi trên boong như người ta; hè-tiên cũng phải lấy vé hạng ba, đèn-hòn năm sáu trăm bạc...

Một lát, nàng tiếp:

— Má ơi! ba việc án-cần giái tò, nêu được má lưu tâm chu-toàn bộ con, thi con được yên tâm khuyên hả vay chàng học-hè nòi rõ ràng đạt với mục-dich như con-dâ sấp đặt và mong véc. Con đì, chàng những giúp ích cho chồng, lại còn có lợi cho tư-cách tri-thức riêng của con nữa. Thất thế, một khi sang ở bên ấy, con cố xem xét khôn khéo của phụ-nữ phương tây mà học hỏi, bắt chước, cầm láy mai sau làm nên một người đàn-bà có ích về phương diện xã-hội. Chứ mang tiếng là con gái nhà giàu, thân danh là bà kia bà nọ, mà...

chẳng đóng góp mấy may công việc cho nhân-quần xã-hội, bấy lâu con vẫn nghĩ thế là xấu hổ, mà à!

Hai mẹ con trao gửi nhau về tâm-sự nay giờ, đê đến gần một tiếng đồng hồ.

Ngoài mặt, bà-cụ lộ vẻ buồn thin, vì lẽ mẹ con sắp sửa ly-biệt đằng-dằng mấy năm, nhưng mà trong lòng thi đê sự vui mừng, vì thấy con nhân-hệu, khôn-ngoan, một tay xốc xác dám đương cả mây-mặt: nào đùa-tạo chồng, nào phue-thù danh-dụ, nào cố chịu thiệt thòi đê làm vui lòng cha mẹ, nào lo bèn gán xáy đắp hạnh-phúc xa xôi của mình. B

nhưng lời tục thường nói «cha mẹ sinh con, trời sinh tính» là rất đúng; chính bà không



Mình-cầm lấy trong túi ra một tấm giấy đưa cho má xem:

— Thông-hành, con đã xin rồi, mà nè!

— Hả, tướng là gì, thư giấy này nhả ta có

ngờ đâu con bà có ý-khi truong-phu, có tâm
cơ rộng rãi đến thế.

— Con cứ đi theo chí nguyện cho thành,
bất luận việc gì có thể trong cậy nơi mèo tất cả.

Bà nói thế rồi khóc tám-tức.

VI. — Mắt xanh của ông vua nước hoa Coty

Ở trong hầm xe điện dưới đất (métro) chui lên đại-lộ Saint-Michel, chúng tôi đạp vào xuong sống của xóm La-tinh.

Bi một quãng dộ mấy trăm thước, thấy một con đường lớn nằm vát ngang, ấy là phố các trường học, vi-dai-hoc-vien Sorbonne và các Cao-dâng học-dường đóng quanh ở đấy.

Chúng tôi rẽ sang tay phải, đi qua trước cửa Collège de France trông rất nghiêm-trang hùng-vĩ — nơi tụ họp nghiên cứu của các bực danh-su - bác-học nước Pháp, như hàng Sylvain Lévy, Henri Bergson, H. Poincaré v. v. — cách xa chừng năm chục bước, thi đến phố Des Carmes, một phố rất cổ & kinh-thành Ba-lê, còn nhiều các dấu tích của các tiền-triều Louis đê lại.

Sánh với bây giờ, phố Des Carmes nên gọi là cái ngô hẻm thì phải hơn. Đường-sá rất hẹp, lát gạch lởm chởm, gần giống như đường lát trong mấy làng xú què ta, hàng ngày móng chân trâu bò nện mãi thành ra chỗ lồi chỗ lõm. Nhà cửa toàn thi kieu xưa, gác tháp, tường đã rạn nứt, ít cửa sổ,

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ái-lao	10.000	5.525	3.750
Nam-kỳ, Cao-môn	12.00	6.25	4.25
Ngoại quốc và Công-sô	24.00	12.00	6.00
Mua báo phải trả trước			
Mandai xin để:			
TRUNG-ÁC CHỦ-NHẬT HANOI			

- NGƯỜI TRÍ THỨC NÊN DÙNG:
 1) THUỐC DA - DÀY BIỂU - NGUYỄN
 (chứa dau bao tử)
 2) THUỐC HO - GÀ BIỂU - NGUYỄN
 (chứa treo ho gá)
 3) THUỐC HO - LAO BIỂU - NGUYỄN
 (chứa người lén ho luo)
 4) THUỐC HỒ - THẦN BIỂU - NGUYỄN
 (chứa dau ống, dau bà thận hu)

Điều - Nguyễn
 Tổng-cục: 125 Hàng Bông của quyền Hanoi
 Đại lý: Đức-thắng: Dakao, Mai-ting: Saigon
 Nam-cường: My-ho Vinh-hung: Vientiane

THUỐC LẨU SÓ 2

Chuyên trị chứng lẩn. Mới mả lẩn đầu. Bệnh lẩn thưa hai (hai phát). Bệnh quá ba tháng chưa khỏi nhớ thuốc số 2

TÉ-DÂN 0380

Nhà thuốc TẾ - DÂN

4131, phố Hàng Bông Hanoi
 Địa-lý: Hai-phong: Mai-ting 60-62 Cùn-dâi, Nam-Định: Việt-Lòng 28 Bến-cửu, Phú-thị: Vạn-Thọ 88 gần lầu, Hưng-yên: Chí-Tường 36 gác Marchand

Phấn Murat và Super-Murat

Phấn là một sự thành công hoàn thiện trong khoa bào-chế đồ trang điểm. Các phu-nữ quý-phái có thể đem tết cả sợi tü dùng của mình vào 2 thứ phấn

MURAT VÀ SÚPER-MURAT

Chất phấn mịt nhẹ, mùi tü có duyên dì: rất ăn nắng, gió không làm mạt phai, lại có tài làm cho da mặt rạng rỡ thêm. Phấn MURAT có ba màu: (trắng, hồng da-nữ) để lỗi cho mao-le khi thường ngày đì ra. Phấn SUPER MURAT có đèn bay mao-màu để chọn lựa, để đổi những lúc sang hàn, như đì du lịch, đì xem hát v.v. Nhặng bà el tra tảng lỗi phấn được khéo, nếu dời phấn Super-Murat thì sẽ dài được khé.

Phấn MURAT giá: 1\$50

Phấn SUPER - MURAT giá: 2\$50

KHẨP CỦA HÀNG LỚN ĐỀU CÓ BÁN :

Tổng-phát hành Nam-ky Établissements RISON
 146, rue d'Espagne Saigon
 Tổng-phát hành Bắc-ky, Ai-lao : Éts. VẠN HÓA
 8, rue des Cantonniers Hanoi
 Tổng-phát hành Trung-ky : Éts. TÙ - SON
 Phan - Rang



Blanchit les dents
 et
 conserve l'email
 EN VILLE PARTOUT

ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG

(Tiếp theo kỳ trước)

Chú kiên-gan chờ mãi đến hai ba tháng sau trở di, giá
 lâm ngay đến
 ngày càng ngày càng cao vọt
 lên cho tới mười một đồng
 ruồi, mười hai đồng ruồi
 một tạ! Chẳng những xin
 mua đã không được, mà lại
 còn bị bồi thường vụ sự trâm-trề! Cũng may mà chú cháu
 chỉ chung thầu có một phần
 nhỏ, nên mới lối vốn mất độ
 hai vạn ruồi, chứ nếu không

lập ngay đến
 việc thợ se
 định-công: c
 tháng trước
 gỗ trực lèo xếp vào chật một
 lán mà không cắt được đến
 một cái « đầu gỗ »! Công của
 phu, của cai, của « gác », của
 thư-ký vẫn phải trả, các món
 chi-tiêu vẫn tồn-kém, thế mà
 không thu vào được một đồng
 một chữ nào cả...

Tóm tắt những kỳ trước

Hai chi em Hạnh, Kiêm-mô-cái
 cha mẹ, phải đến ở với ông
 Phong là chủ họ.

Hạnh và Kiêm sống khé sô

canh cát An — con ông Phong —

một gác xé mít a chì lùm cách mía

mai, cau-khoa lùm cho chí em

ngàng iỏi nhuc.

Vì một lần đến nhờ Khắc trong

nom về sự học hẫu cho Kiêm,

Hạnh biết Khắc.

nghe hồn lời thím, định cố
 chia đôi lìa với người kia,
 thì bây giờ hồn là cũng chẳng
 kém gì người kia: vừa mất
 cả nhà cửa, mà lại vừa bị tú-
 tội iữa!

Bà ngừng lại để buông một
 tiếng thở dài nho-nuốt. Hạnh
 cũng thở dài, ái-ngại thay
 cho chú thím đã lố gập hồi
 quá thua-thiệt.

Bà chép miệng, nói tiếp:

Rồi chua tìm thó nho ra
 cách bù-dắp lại chỗ hồi tháng
 ba lỗ vón năm nghìn bạc về
 việc ký giao-kèo sẽ hàn nghìn
 thước khối ván « Coffrage » cho
 nhà thầu Lan-Hương, thì đã

gỗ trực lèo xếp vào chật một
 lán mà không cắt được đến
 một cái « đầu gỗ »! Công của
 phu, của cai, của « gác », của
 thư-ký vẫn phải trả, các món
 chi-tiêu vẫn tồn-kém, thế mà
 không thu vào được một đồng
 một chữ nào cả...

Sang tháng này, sự điều-dịnh

giữa các thợ với các chủ dâ
 ôs-hôa, hilan minh lại chẳng
 nhặt được một cái « com-
 măng » nào, đành phải chọn
 những gỗ xấu xua ra bán gỗ
 guốc, bay là làm cùi, và phải
 cho thợ cù se ván một phar,
 một phân ruồi, xếp dống bán
 lẻ dần, để người làm khôi
 ngồi chơi không!... Thật là
 họa vô dan chí!

Bà lại thở dài, trầm-ngâm
 một lát, rồi nói:

— Chú thím đã tìm hết
 phương dề đối-phó lại tinh-thể
 quá nguy-nan này, mà
 rồi cũng đánh phải nghĩ đến
 cách bùa tòe nhà ở ngoài này
 đi, lại đem nhau vào Phòng
 ở như ngày trước. Nhà này
 chủ đã dám bán rồi; họ mới
 trả có hai vạn, mà tiền cần
 phải có để cù-ván lại tinh

thể và danh-dụ thì lại đê hai
 vạn sáu, hai vạn bảy mươi dù!

Chù dám bầy hòn nữa, nếu
 họ không chịu trả thêm, thì
 cũng lại đánh phải phải gọi bán

cho họ với cái giá hai vạn ấy, nhưng rồi không biết chủ thím sẽ soay-sở đâu ra số sáu, bảy ngàn còn thiếu và rất cần đến để trang-trải các món và gầy dựng lại cơ-dồ!.

Hạnh ngọt ngắn, bằng-hoảng:

Chết chưa! bao nhiêu việc thua-thiệt, làm lò buôn cho chủ thím như vậy, mà cháu không ngó-vực gì cả, chỉ biết rằng hiện chủ thím đang có sự buôn-buyt mà thôi.

Chú thím có nói với ai mà cháu rõ được? Nhưng cháu phỏng đoán được may-ai-ngai thay cho chú thím, như thế vẫn còn khá hơn em An, nó chẳng đe ý qua một việc gì ở nhà, chẳng biết thương cha mẹ đang ruột gan nóng như lửa vì tinh-canh gấp buồi gay-gol Không nương-thể, nó lại còn dang dời chú thím: nào những mua hoa kim-cương, nào may áo nhung kim-tuyên, nào đồi đồng-hồ deo tay!...

Hạnh đỡ lời cho bà khỏi buôn vi can:

Thưa thím, chỉ tại chị cháu tám-tinh còn đang độ quá hồn-nhiên chất-phác, chưa có một chút quan-niệm gì về gia-dinh, nên mới...

Nhưng bà lại càng buôn tíc-thêm:

Chán nản nhớ rằng nó hoa chàu hai tuồi! Bây giờ mà chưa biết suy-ngẫm đến công ơn cha mẹ, chưa biết lo

cho hậu-vận mình, cứ chơi, cứ tiêu, cứ dùng, với cha mẹ thì bao giờ mới cài-dỗi được tinh-nết!... Thím buông quát! Rồi cháu xem: cảnh đà già quá, nêu cổ uốn thi có ngày phải gãy, rập!... Nhưng thím nói thế là để chán hiểu rằng cái đến việc quan trọng của chủ thím mà nó cũng chẳng động tâm, chứ đừng nói là đến sự xù-dối vô-lẽ với châau.

Cháu xem thế thi dù biết nó còn bết giuria!... Bởi vậy thím mới xua cháu quên hết việc cũ da, đang để bụng cho thím thêm buôn, và cho cháu em xá-chép nhau.

Hạnh vội-vàng đáp:

Kia cháu đã thưa với thím rằng cháu có lòng nao oán-hờn chị cháu đâu? Xin thím yên tri cho rằng cháu quên hết rồi. Đè sáng mai, cháu sẽ nói truyện với chị cháu, cho khai mạc biệt, chị

HÀY BỐN: TRUYỀN QUĘ của TRẦN TIỀU

JESUS CHRIST

tiểu-thuyt hào-cuộc đời
của Bông Chúa cứu thế

Nhà xuất-bản LUÔM LÚA VÀNG

thu từ và ngàn-phiếu xin gửi về:
M. HÀ-VĂN-THỰC
45, phố Tiệm-Tuin, Hanoi

em không còn điều gì giận ghét nhau nữa có thể thành xa-cách nhau mãi mãi vì không hiều lòng nhau...

Hanoi, ngày 18 Sept. 1937
Kính gửi anh Ng. dinh-Khắc
Đô-sơn — Kiến-an

Thưa anh,

Nhân được thư anh, một bức thư quá dài cho anh, quá bài-tinh với tôi, khiến tôi quá cảm-động, nên, không còn gián-giếm gì anh nữa, tôi xin trả lời bằng bức thư cũng quá dài này, không ngại làm anh mất nhiều thời giờ đọc hết — vì nêu anh hiểu thời giờ đọc hết —

giờ thi anh đã chẳng viết cho tôi bức thư dài và dày lời lâm-huyết như vừa rồi.

Nhưng chính thật, tôi bấy hết nỗi lòng cùng anh ở thời này là cả một ngày — mà có lẽ cả một tuần, cả một tháng nữa! — là quâu-khổ cho tôi, bởi vì từ xưa, chỉ riêng có với anh, tôi mới nhận lại những đoạn-trường dan-khổ nó đã vô-sé tam-can tôi, và nó còn làm cho tôi bội phần đau khổ mỗi khi nhớ tới.

Tôi muốn quên mà không quên được. Chỉ tại từ thuở nhỏ, chẳng năm nào tôi không gặp một điều đau-khổ! Chỉ tại những điều đau-khổ ấy đã sâu vào trí-não tôi! Và chỉ tại những điều đau-khổ ấy mà tôi thành ra một kẻ cháu đời, gần như không

có trong-lai, đã dè anh trách mắng, khuyên-răn!

Nhưng anh hãy rộng tha-thứ cho tôi và thương tôi thêm lén-lút nữa. Bởi vì tôi, tôi đáng phản-nàn hơn là trách-mắng. Mà sự phản-nàn thương tôi một chút, tôi mong có ô anh, vì anh là một người bạn tôi quý trọng nhất, hiểu-tinh-thể, hoàn-cảnh của tôi, và hiền-tôi hơn hết cả mọi người.

Anh biết rằng tôi buôn-buyt, doanh-ráng chỉ tại có mỗi một diệu: cùng chung một cảnh ngô với anh: sinh vào giòng tuy-thê-phết, nhưng vì quá nghèo, đến nỗi họ hàng xa-tranh như xa-tranh kẽ mắc bệnh-truyền-nhiễm, để cho ta khỏi quay-phiền bằng-cách vay-mượn.

Cũng như anh, tôi thấy sầu-tức, từ khi còn ít tuổi, tôi ghê-tòm những kẻ giặc có trong họ tôi đã trọng tài khinh-nghĩa, và tôi vẫn biết phân, tự coi như me con tôi từ cố-võ-thân. Và chắc hẳn cũng như anh, tôi chỉ trót-mô một cảnh xum-hợp êm-đẹp thien-tien nó chỉ gồm có cha, mẹ, vợ, con minh-quay quần-dùm-bọc lấy nhau, bát-cháp các kẻ khác xung-quanh minh, và quên-hắn được lũ ho-hàng dã-nhật-nhéo, xa-tranh quyên-thuộc nghèo đê dồn-rướt, vô-váp bọn người dung-giản sang.

Nhưng, rủi thay cho tôi, tôi đeo-thêm một điều sầu-khổ nữa khac anh, bởi vì sự mo-ước của chúng ta lại khac nhau một tí ở chỗ mo-ước cả h gia đình vui-hợp. (còn nữa)

VŨ AN-LĂNG

Độc-tu Nhật-Ngữ

(Tiếng Nhật học một mình) quyền trên của một nhà đã từng lưu học Nhật-bản soạn ra, có cả người Nhật đã định chính. Sách viết theo lối chữ Romaji của người Nhật, có chua quoc-ngr và những tiếng hán-văn có chua cả chữ nho. Giảng nghĩa rất rõ ràng, tóm-tắt, và những điều này là những điều quan trọng nhất, hiều-tinh-thể, hoàn-cảnh của tôi, và hiền-tôi hơn hết cả mọi người.

108 Rue des Tasses — Hanoi

CÁC NGÀI HÀY DÙNG :

PHÁT-TRÍ BÔNG-DƯƠNG

(Graphite Indochinois)
Máy xiết-bép chí Ia, chí-không chí IIa
chí-không chí IIIa, Phố Lu Loakay
Đã được công-nhận là tối không kém
giá-nghị quoc-công-việc của-thân.
Gia-nhanh chóng-khắp Bông-dương.

SƠ GIAO DỊCH
Eta. TRỊNH - BÌNH - NHI
125A Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong — Tel. 707.
Chia-dai-ly khắp Bông-dương

Lâu giang

Mắc bệnh tinh dâ có biến chứng
nên tìm đến:

ĐỨC - THỌ - ĐƯỜNG

131, Route de Hué — Hanoi
Thiếu dâ uống, không sòng-phát, không
hở sinh-dug, chữa dâ các bệnh, xem
mệnh cho đơn. Các bệnh vô-si, các bệnh
và vận động nân-dung thiên-thủy bồi
cân-thinh-thuợc sẽ thấy bắp-thịt rắn
cả bâi-thuợc Nem...

Hoa Mai - Phong
biểu-hiệu vê đẹp quý-phái.
Hiện nay có tiếng
nhất của bạn gái.
N-7 Hàng Quạt — Hanoi

Mẫu nguyệt khai hoa

Nhân-các Bà-tôi kỵ & cù?
Muốn-tốt-trời nêu giờ-muỗi-đu?

Hoa-Ký Dân-Chài-sân-se?
Dung-nhan-se-thay-nâ-hoa-xa?

Vô-gián-huyết-lại-vô-gián-cù?
Nét-doan-trang-dep-tôi-dâ-trong?

Ngày-xuân-càng-dượm-sắc-hồng?
Càng-tặng-về-thâm, sảng-nông-tâm-hu?

VŨ THỊ NGỌC THANH

TỦ SÁCH CHỌN LỌC « ĐỜI MỚI »

PHẠM-NGỌC-KHÔI	LÊ - VĂN - TRƯƠNG	LAN KHAI
LỐI THỜI 0\$70	NHỮNG KẾ CỔ LỒNG 1\$20	CHẶNG KÝ GI 0\$50
BỘI VÔ-SINH 0,60	HAI NGƯỜI ĐẶT 1,20	QHAO CHI
Các bạn yêu sách mua từ \$500 được trả 20%. Mua từ 10,000, bêu 1 cuốn sách đẹp có chữ ký của tác giả.		BỘI CAO GIẤY 0\$45
Thư từ và ngàn-phếu gửi cho:		BỘI THỦ TUYẾT MÉN 0\$45

4 MÓN THUỐC BỘ CỦA NAM,
PHỤ, LÃO, ẤU ĐO NHÀ THUỐC

ĐU'C-PHONG

BÁN BUÔN, BÁN LẺ BỘ THUỐC SÓNG
THUỐC BAO CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN

45, phố Phúc kiến Hanoi phát hành

Những tài liệu quý giá về cuộc chiến tranh đại đồng A ngày nay

Chúng tôi vừa nhận được của tòa Đại phái Đại sứ Nhật ở Saigon gửi ra rằng một cuốn sách nhan đề là « Từ Hawaii đến Singapore » hay là 70 ngày đầu của trận chiến tranh Đại đồng A do M. Tei-shon-Sho biên soạn và S. E. Iwataro Uchiyama đại sứ Nhật ở Saigon đề tựa. Sách này thuộc vào tư cách Nhật - Đông-pháp năm 1942 là một tập tài liệu rất phong phú về cuộc chiến-tranh Đại đồng A và Thái-binh-dương xây ra giữa Nhật và Anh, Mỹ từ ngày 8 Déc. 1941; ngoài ra lại phụ thêm nhiều tranh ảnh và bản đồ về các cảnh chiến trường. Sách gồm có tám chương, bắt đầu từ giới thiệu các nguyên nhân xâ và gắn trọng cuộc chiến-tranh Đại đồng A, rồi nói đến nền thịnh vượng chung ở miền Đông A, trận tuyến A. B. C. D. của đồng-minh Anh, Mỹ, Hà-lan, Trung-hoa để đối phó lại với Nhật. Sau cùng thuật đến các trận đại chiến, từ trận phi quân Nhật đánh phá Hạ - uy - địt nơi cùm chính của Hào-ký giữa Thái-binh - dương cho đến trận Mã-lai và Tân-gia-ba rồi đến việc Tân-gia-ba đổi tên là Chiêm-nam, và ý nghĩa việc Tân-gia-ba thất thủ....

Tân-gia-ba là nơi căn cứ kiên cố nhất của Anh ngay cửa tử Âu độ sang sang Thái bình dương, cái then chốt của cả chiến lược Anh không những

ở Viễn đông và cả châu Á. « Sự Tân-gia-ba thất thủ theo lời viết trong cuốn sách này, là dấu hiệu tố rõ ràng quân Anh và thế lực Anh đã hoàn toàn rút khỏi A châu. Đó là sự thất bại đau đớn nhất trong lịch sử Anh từ xưa đến nay, theo lời tuyên bố của thủ tướng Churchill. Mất Tân-gia-ba là Anh mất cả quyền bá chủ ở Án độ dương và như lòi nhà phê bình hải quân có tiếng Masanari Ito đã nói 3 ngày trước khi Tân-gia-ba thất thủ: «đường tấn công của quân Nhật sẽ tiến thêm và đường phòng thủ của Anh sẽ phải lùi về phía tây đến 3.000 báii lý (5.500 cây số) cho đến lỵ Alexandria. Và như thế Anh không còn hi vọng gì có thể phản công ở miền Đông Á nữa.....

Cuốn sách này ngay đại sứ Uchiyama cũng đã công nhận là căn cứ vào những nguồn tin chắc chắn và một mớ tài liệu dồi dào, có thể làm kẽm đường chỉ lối rất rạch rách cho các đội giặc trong các rừng rậm của những tin tức về trận đại chiến này và là một kho tàng rất phong phú cho các nhà sử học điều tra.

Vậy T.B.C.N. xin vui lòng giới thiệu sách này với các bạn đọc thân yêu. Sách này có bốn bản bằng chữ Pháp giá 2 đồng và bản in bằng Quốc-văn giá 1 đồng, ván denticrit là lụa loát và rõ ràng, một người ngoại quốc viếng được như thế thật đáng khen vây.

LÂY ĐỌC
NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC
Nguyễn - xuân - Huy thuật theo
André Maurois giá 0\$50

ĐỜI VĂN

quyển II

của TRẦN THANH MAI giá 0\$96
Nhà xuất bản
TÂN VIỆT - 49, Takou Hanoi

Quốc - học thư-xã đã phát hành hai
cuốn sách quý trọn - tết sách học thuật

LƯỢC KHẢO VỀ
MỸ - THUẬT VIỆT - NAM
Giá thường 1\$50 - Giá hổn sỉ 1\$40
chỉ thường 1\$50 - Giá hổn sỉ 1\$40 (còn ít)

ĐẠO SỐNG

(hảo cầu và phê-bình trại học). Giá thường 1\$50 - Giá hổn sỉ 1\$40 (còn ít). Thư - tr. - ngàn-phieu - đề tên: Lê-văn-Hòe 16bis Tiêu Tsin - Hanoi

FOOR

MỤC BỘT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành TÂM - BA et Cie
72, Rue Wielé Hanoi - Téléphone 16-78
Đại lý: CHI-LỘI Hàng-Bồ Hanoi - MAI-LINH Haiphong - Cố bán khắp mọi nơi

Saigon là A. A. A.
Troí ái cõi gõi nõi có con.
Ai đã từng ở Saigon, chưa ở Saigon hay sắp đến Saigon. Saigon một vựa thóc, một hòn ngọc, một kho vàng...

NĂN TÌM HỌC

TÚI BẮC SAIGON
của VŨ XUÂN-TU
do Trung bắc thư - xã mới phát hành
0\$60 | cuộn. Mua buôn có hoa hồng

Cờ Tur Hồng
và
Giặc Cờ Đen
còn một số rất ít các bạn
nên mua ngay kẻo hết

3000 năm trước Hán-Tín đá dùng chiên-xa đè diệt...

(tiếp theo trang 12)

ra vẻ chẽ riẽ mía mai. Bá-vuong cảng cẩm, lại thúc ngựa vượt qua cầu, các quan quân hộ vệ cung với theo sau, nhưng mới được một nửa thì cầu gãy tan. Bá-vuong biết lại tráng kê, nhưng kê này lại cảng cay độc hơn, chục duỗi bắt Hán-Tín, thi chẳng thấy bóng dáng hồn dâu nữa. Bang lo nghĩ loanh quanh, bỗng tiếng súng bỗn bề nô rộ, hàng đoàn chiên-xa ở đâu kéo đến bỗn vây kín chặt như thành, tên cung tên nỏ ở trong các chiên-xa thi nhau bắn vào như mưa xà giò láp. Bá-vuong với truyền lệnh cho quan quân phải liều chết xông phá vòng vây. Bá-vuong cõi ngựa xông trước, quan quân theo sau, nhưng chưa phả được vòng trong, các chiên-xa khác lại tung đoàn bỗn vây thêm một vòng ngoài, coi như tường đồng vách sắt. Hỗn trong vòng nguy nan khốn ách ấy, sức khỏe dù có thừa, Bá-vuong cũng chịu không sao đánh phả được, huống chi số quan quân bỗn hả lại bị giết đến quá nửa rồi. Các tướng đều phán nan:

- Chiên-xa không như người ngựa có thể xông đánh được, nay lại bị họ vây chặt như thế này, thi biết làm cách nào mà ra được!

Thay thế cùng, Bá-vuong cũng thở dài và nói một cách tuyệt vọng:

- Cố lẽ ta sẽ bị thắng chết doi đó (chí Hán-Tín) (1) nó giết chết ở đây chàng ?

Cũng còn may, thời vận Hán-vuong chưa tới bước đường cùng, dang lúc lo sợ cuồng cuồng thi bỗng có một toán đông quân Sở do hai đại-tướng Quí - Bố, Chung-ly-Muội, do đường tắt gấp đến bộ-cúu. Nhờ có cùu-bin áy, Hán-vuong lên theo cái ngòi nhỏ, tìm lối chạy về được đến báu - dinh. Về tối nօi, Hán-vuong nói với các tướng:

- Chiên-xa thật là lợi hại. Đôi với chiên-pháp ấy, sure khô-máy cũng bằng thừa. Ta không ngờ thằng chét dòi dòi lại có cái chiên-pháp lợi hại đến thế!

PHÙ-SƠN

(1) Nói mía Hán-Tín khi chưa gặp thời một hôm nhặt dòi, được bà Phiếu-mùi cho ăn.

CĂN MUA

Fables de la Fontaine ILLUSTRÉES. Mạnh-Quỳnh 28 Rue de l'Hôpital Chinois Hanoi.

TỦ SÁCH GIÁO - **LỤC + ĐỜI MỚI**

Truyện học sinh ĐỜI - MỚI hay
vui - la, đẹp - rẽ, bồ ich cho tinh-thần. Tác giả: Thái-Phi, Lê-vân
Trương, Phạm cao Cửng, Nam-
Cao, Trần - vân - Tuyên v.v....

S51 : CON CHIM ĐẦU - BẢN
S52 : CHỒ CHẾT

S53 : TIẾNG CÔI BÀ ĐỘNG
Mỗi tháng xuất - bản từ 2 đến 4 tập
Mỗi tập 0\$15 - Mua nhiều giá riêng.

MUÔN HỌC GIỎI

cuốn sách cần thiết cho các bậc phu-huyn! Cuốn sách đầu giường của nam-nữ thanh niên 200 trang giá 1\$00

Nhà xuất-bản « Đời Mới »
62 Hàng Cót, Hanoi - Giá này 1\$03

... Không chỉ trông vào một ngành thương mại mà thôi, Đông dương còn phải khuynh hướng đặc biệt đến công - nghệ và kỹ-nghệ... Dương-vân - Mân (trich báo Tin - Môi ngày 11-8-1942). Muốn hiểu một cách đầy đủ hơn các bạn nhớ đến coi :

DÔNG-PHÁP DUY-TÂN
(*L'Indochine Nouvelle*)
C. I. P. L. C. 72 rue wiélo Hanoi xuất-bản

BÃ CÓ BÁN KHẨU CÁC HIỆU SÁCH LỚN

DICTIONNAIRE
FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS
(avec notions de grammaire)
par Kikuchi Katsumo
& Trần - Ngọc - Châu
Nhà in GIANG-TÀ N° 94 Rue Charron
Tối. N° 1509 Hanoi
xuất-bản và phát hành

ĐÃ CÓ BÁN :
Bóng mây chiếu

của THÈ-DU
Đây là một cuốn xâ-hội tiêu-thuyết đã giài thưởng của Tư-lyc Văn-Đoàn
Vân là thể đẹp và rõ linh động xâ-hoa,
các họa mến mõi vui chưng aq
cùng nén cõi một cuồn trong lứa vien
gia-dinh. (Sách in dép, dày trên 20
trang giá 1\$40, do nhà

HƯƠNG - SƠN
97, Hàng Bóng Honot xuất-bản

MUÔN TƯƠI ĐẸP
VÀ TRẺ TRUNG :

Em dịu, mịn màng, dễ dỗi, PHẨN
FAUVIL iỏi khòng hei da, khòng khòng
phân ngoại-quốc, làm -rõ-rõ, trai thâm
sắc dẹp.

Nhô min tuoi dep, MÃ-HỒNG FAUVIL
giúp cho bạn sáng sủa hông hão.

Iỏi hông, SÃP FAUVIL làm dài
môi thanh -hú, xinh xắn.

Chi-cô PHẨN SÃP MÃ-HỒNG FAUVIL
mới ha - lóng các bạn sành sỏi trong
việc to - diem và mỹ thuật do một
người dân bà Việt-Nam do học thay vă
chẽ igo. Cố hồn khâphajuor, dù mẫn sặc.

Ed. He domadaire du Trung-Bac Tân - an N°
imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, Bu. Henri-Uleus - Hanoi
Certificat de la version
Tirage ...

L'Administratore General. Ng 0.707