

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT



NGUYỄN DOANH - VƯƠNG
CHỦ - TRƯỞNG

Một cuộc đột-bộ của những chiến-xa Đức

SỐ 126 - GIÁ: 0 \$ 25
6 SEPTEMBER 1942

Ý-kien của người mình đời với bản dự-án sửa- sang lại thành-phố Hanoi

Cuộc bảy-tổ ý-kien về công-cuộc sửa-sang lại thành-phố Hanoi này đã xong. Chúng tôi thiết lưỡng bảy giờ nán-tóm-tắt qua hết các nhà phản khánh hay tân-thành đã được ký-tác trong số tờ Đốc-lý đã công-chứng đều biết. Hiện-tiến chúng tôi sẽ xin phẩm binh qua các nhà đó và sẽ nói-dẫn cả mấy là riêng của các người đã chịu nô-rô cho chúng tôi hay: tại sao họ lại không đi bảy-tổ ý-kien như các người khác.

Trong các nhà được kêu-ra để phản đối bản dự-án của thành-phố chúng tôi nhận thấy có hai người có là: 1) sẽ làm-tồn cho công-quy và cho các trung-gia (nhất là các trung-gia, mà nhẽ tất nhiên là trong số đó có các người đã viết ra câu này) — 2) sẽ làm-mất cái địa-phương sắc-thái hoặc mây-cái-dinh, chùa-cố của thành Thành-Lòng cũ.

Xét-lê trên ta chớ-nên quá-cười những người đã viết ra câu đó. Lầm-tàn thành-phố mà lo quỹ thành-phố phải tốn-nhiều, đó là bỗn-phận của người công-dân. Nếu viết ra câu đó mà họ có bụng-tại-dẫn thành-phố thật thi ta chỉ-nên nhắc cho họ biết: « Lầm-gì mà chẳng phải-tiền đến tiền, lầm-gì mà chẳng tốn-kém % cảng muôn-mở mang công-lich-lâm, cảng-tồn-nhiều, cái-dó có chí là lợ ». Nếu sợ-tốn-kém cho công-quy như vậy thì rôi-dần phải-bỏ cả các nhà-thương và trường-học v.v. hãi co-quan này tốn-kém-thì nảo, ai ai cũng-dâ bối-cá ». Nếu viết đến câu đó mà trong thám-tâm họ nghĩ-dẫn quyền-lợi riêng của họ thi chúng ta nên-nói cho họ biết-rồi: « thành-phố sở-dĩ đã-dậy ra quyền-sở dâ biêm-diêu kêu ca-dó, là dâ cho công-chứng ai có-diều gi sợ hãi, hãi cho lợi quyền riêng của mình có quyền bẩy-lô ». Vậy can gi phải-dạo-đức-giả, vien-le công-lich ra dâ diêm lợi quyền riêng ? Luật-phép Pháp-Quốc-rất trọng lợi quyền-cá-nhân. Nếu xét ra các điều-kêu ca-thết-hại của dân-chứng có thật, nhà nước sô-lô dâ bù cho mọi người. Chứ vien-le công-mà không có lý thi dâ không có hiệu quả-lại các nỗi-thiệt-hại của mình chẳng al-bit dâ cbo ! Sao-mặt ng công-tâm trong câu truyện này, thật là các nhà-dịnh-danh lừa-thành-phố dâ di-nước-cờ quá-thấp ! ».

(xem tiếp trang 34)

Tuần-lê Quốc-tê

Trong tuần-lê vừa qua, miền giữa sông Don và sông Volga vẫn là một chiến-trường ghê-gớm và nơi các cuộc tấn-công của Đức và các cuộc phản-công của Hồng-quân vẫn tiếp-tục xảy ra không ngớt. Quân-thiết-giáp Đức tiến-đec con sông Sal đang tiến-dến Sarepas, còn ở phía Bắc miền này thì quân Đức đã vượt qua sông Don ở phía Đông-Bắc Stalingrad thi ngày 23 Août choc thắng được một trận-tuyến rất kien-cố của Nga. Đến ngày 17 Août, ngày thứ 430 trong cuộc Nga-Đức chiến-tranh, quân-Đức vẫn-tiến về phía Tây-Bắc và Tây-Nam Stalingrad. Cả thị-trấn này mà quân Nga liêng-chết giữ, vì đó là một kho khí-giới, chiêc-cú lớn-vi một nơi có nhiều-xuống kinh-nghệ chiến-tranh-trên song Volga, hiêng-bi thiêng-trang một bờ bắc-lớn. Ngoci các vụ cháy-lon ở dòng-cố dâ các vụ nô-gây-nen, phi-quân Đức đón-danh phâ thị-trấn lần-thứ nhât đã gãy-nên nhiều vụ hỏa-tai nô-la rái ghê-gớm dâ đối-cá-bến-tòn, các nhà máy lợp-dâu hò-hô và phâ hủy các kho thuốc-súng, các kho chửa-dâu. Ngon lúa-ban đâm-bó-lên riec giờ trên môt khoảng dài tới 20 cây-sô. Người ta rõ-sô phi-co bay trên giờ Stalingrad-trong một ngày có-tới 4.000 chiêc và bô-bom trát-xuống Stalingrad-trong môt hóm hòn dâ có-tới 1 triêu-tấn. Cò tin-cá nhà cầm-quyền Nga đã-có-doi-sô chiêc-cú-trong các xuồng-ký-kiến-tranh ở Stalingrad-di nói-khác-và-lật-cá-cu đường-phố trong thành-phố đều dâ lopp-những hàng-rông-nay-quân-dịch. Hình-như Hồng-quân sẽ cùi-giữ-tàng-thuoc-dâi-trong-khu-nay và sẽ chiến-dâu-kích-liệt-cá-trong-cá-phô Stalingrad-nâu-quân Đức choc thắng được phông-taygen-ngoài-thanh-dô. Cò tin-nay hiện-quân Đức chì-có-cách Stalingrad-cá-vi-phô Tây-Bắc và Tây-Nam độ 20 cây-sô. Cảng-vào sôu-quân Đức càng-thay-quân Nga kháng-chiến, dâ-hor và hinh-như Nga dâ cho dem-thêm phi-quân dâu-khu-nay dâ giáp cho các bộ-binhh và các thiêt-giáp. Quân Đức hiện-dâ iến-tới đường xe-lâu từ Mac-tu-khoa đến Stalingrad-ở phía Tây-Bắc thành-nay. Ở phía Đông Kletskaya quan Nga vẫn phản-công-rất dâ dê-dinh-vượt qua sông Don ở khu-nay, nhưng dâ quân Ý đánh-lai.

Quanh-miền Stalingrad, quân Đức đã-phá được nhings phông-taygen-rất kien-cố-trên-suốt 20 cây-sô. Khu-tiêng Don dê-sông Volga thực-là một khu-má-cá-co-quan phông-thúi-lieu-tiep và mạnh-nhất ở kháp-mặt-trên Nga.

Về-mặt-trên Caucasie, có tin-quân Đức đã-chiếm được-hết các đeo-trong-giây-nâu-nay từ-bán-dâo Taman, thi đeo-déo Krestovoya nghĩa-là trên kháp-hai-phân ba giây-nâu 1.200 cây-sô-dó. Các chiêc-cá-Đức vẫn-dâ-chiến và-trò-lên các-thang-lêng dâ giáp-sắc cho các đội-quân-chóng-en-máu-dânh-trong-cá-m'en-rang-nâi. Hiện-nay-quân

Tuần-lê Quốc-tê

Đèch-cá-cu vien-tiến-xuống-doc sôu-núi Caucasie và-phía Nam dê-xuống-miền Géorgie. Có-lê-muc-dich-bô-tu-lênh-tot-cao-quân Đức là sau-khi-vượt qua-cá-cu dâu-nay sẽ-vây-hắn-cá-toán-quân Nga-dâng giu-miền-bờ-bắc Hắc-hải ở phía Bắc Souchum. Ở khu-giữa Caucasie thi-cá-cu đội-tiên-phong Đức sau-khi-dâu Krestovoya dang-tiến-thang-dến Tiflis. Ở miền Caucasie, theo tin Ý thi Nga-thông-chiên-lực-kháng-chiến-sau-nay: Nga-lôp-trung-nhien-lực-luong-ô-cá-thang-lâng-tai-sôu-núi Caucasie dê-dòn-danh-cá-toán-sôu-binhh Đức dâng-tiến-tieng-bruc-mot-trong-miền-nâu-cao, cá-toán-quân-nay chí-mang-theo-dung-những-thú-khi-giới, chiêc-cú-nhô-dâ-vượt qua-dâu. Nhìn-như-quân Nga dâ-rút-lai-tiêc-hái-cung Inapse và Novorossisk sê-hon-hắn-cá-cu-sôu-binhh Đức vê-chien-cú và-cá-vê-sôu-sôu-tri-bi-nâu.

Tại-mỗi-trận-trung-uong-trước-kinh-thanh Mac-tu-Khoa-cá-nam Nga-vẫn-tân-công-rất-manh-liet-ở phía Tây-nam, Viazma và-trong-miền Rjev cõi-phâ-phông-tuyêng-quân Đức dâ-cá-cua-miền-Nam. Nhưng theo tin Bâ-linh thi-quân Nga-tuy-dâng-nhien-quân và-chien-cú-ô-cá-khu-nay-nhung-vân-không-tiến được-mây-và-cá-cu-dâng-xe-lâu-cá-noi-trong-yêu-vé-việc-dung-binh-vân-ô-trong-tay-quân Đức.

Cá-khu Léningrad-phâ-nam Volchov, quan Nga-cũng-tân-công-dê-lâm-giảm-lực-luong-Đức. Phi-quân Nga-vâi-rồi dâ-dâu-danh-phâ Bâ-linh-cung-nhieu-thí-trän-ký-nhê-ô-miền-Dông-Phô và-Ba-lan.

Mặt-trận Al-cáp-vẫn-còn-nguyên-chua-có-gi-thay-đổi-mây, chí-vâi-rồi-Anh-Mỹ dâng-thêm-lực-luong-ô-cá-miền Bâ-lu-pâ-Iral-dê-nay-mai-giáp-Nga-trong-việc-giết-miền-Géorgie.

Ở-phía-Nam Khái-binhh-dâng-lai-miền-quân-dâo Salomon, hạm-dâp Nhât-vâi-thâng-trong-môt-trận-thâng-chiến-thứ-hai-Theo-những-tin-nay-23 Août thi-môt-chiêc-hàng-hogg-mâu-hâm-lâm-kieu-môi và-môt-hàng-không-mâu-hâm-kieu-cú-cá-dâng-minh-bi-thiet-hai-lon-và-môt-ché-é-kieu-cá-dâng-hâm-kieu-chiêc « Pennsylvania » cung-bi-trung-dan. Bên-Nhật-chi-mât-môt-khu-truc-ham-và-môt-ohieh-hàng-không-mâu-hâm-nho-bi-thiet-hai-sang. Nhieu-thi-trän-lon-hai-câng-câng-ô-Uc-dai-loi-như Melbourne Derby, Broome vân-bi phi-quân Nhât-dâng-phâ luon-ô-Anh thi-có-tin-công-tuoc-quân Kent là em-vua Georges VI trong-khi-dâp phi-co-di Isleand-bi-nạn-chết. Đó-là-môt-cá-lanh-chang-cho-hoang-gia-Anh và-cá-cá-chinh-gioi, quan-giới-nước-Anh. Cá-ô-Anh và-Mỹ-sau-khi-vâi-dâu-bô-ô-Diepp-bi-thiet-bai-vân-dâ-môt-trận-thâng-hai-ô-Au-châng-không-thay-mây-nhieu-nhâc-den-nâu-ngoai-lôi-tuyen-bô-hàng-hái-cá-trung-tâng Mac Naughton-lông-tu-lenh-quân-Mỹ-ô-Anh-nói: « Muôn-thắng-trên-thi-quân-dâng-minh-cá-phâ-vượt qua-bé Manche-dê-sang-chiến-dâu-ô-ben-kia-bé-nuot-Anh ».

BÁO HÃNG NGÀY XUẤT-BẢN HÔM THỨ NĂM 30 JUILLET 1942 CÓ ĐĂNG TIN SAU NÀY:

Trong-xóm-binh-khang-tu-trước-tôi-nay-vân-có-nhiều-cái-tô-má-nhà-chür-trach-ô-tay-ué-mái-vân-không-hết.

Nhiều-chủ-nhà-hay-nhường-cô-dao-cho-nhau-không-xin-phép, nuôidâ-dâu-âu-lâu, chúa-khách-ban-dêm... và-cô-dao-ri-có-bệnh-không-chju-di-khám-bệnh, tối-tối-thường-ra-dâng-lôi-kéo-quan-vien... . . .

Có-nhiều-don-tố-cá-và-than-phien-với-nhâ-chür-trach.

Ông-huyện Hoàn-long, tối-hôm-quá, phái-nhân-đi-dinh-bát-thay-quâ-tang-4-nhà-hay-ô-dâng-Tâu-bay-Ngâ-tu-sô, cõi-cô-dao-ra-dâng-lôi-kéo-khách... . . .

Nhưng-nhì-này-đều-bi-phat-dóng-cá-3/ngày

Ngoài-râ, chür-dịch-cá-phô-cô-dao-cũng-dâ-được-lênh-giữ-trật-tự-nhém-ngât-hơn-trước

CÔ-ĐÂU NGÀY NAY NHƯ THẾ ĐÓ

Gửi-trật-tự-có-dâ-không? Không! Lâu-hông-hiện-nay-lân-với-lâu-xanh-vì-nhieu-lê. Muôn «tay-ué» cõi-dâu, ta-phai-biêt-nhưng-lê-ay-ra-sao.

CÁC BẠN HÃY TRẢ LỜI
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

1) Theo-ý-bạn, vi-le-gi-lâu-hông-hay-giờ-lâu-với-lâu-xanh?

2) Vi-le-gi-nhiều-nhieu-mong-cho-tât-cá-cô-dâu-phâi-di-khám-bệnh?

3) Bạn-có-tin-rằng-nếu-phong-vé-sinh-ewong-quyet-bát-tát-cá-cô-dâu-di-khám-bệnh-thi-thanh-niên-dâ-truy-lac-mâ-nghé-cá-dâu-cũng-có-hi-vong-vân-hồi-cá-giá-tri-và-vô-lịch-sử?

Hãy-tô-bày-ý-kien-di-và-chúng-ta-sẽ-có-một-sô-báo-rất-dâng-dù-vé-cô-dâu—Cács đại-lý-nên-gửi-thu-vé-dât-trước.

Tuần lê Đông-Dương

Quan Toàn-quyền vừa ký nghị định ngày 16 Aout 1942 ban hành tại Đông-Dương đạo sắc lệnh ngày 10-2-42 nói về việc bài trừ nát rượu:

Cấm trong địa-hạt Đông-Dương (kè cù Quảng-châu-loan) việc chế tao, bán, biếu sén và dùng các thứ rượu:

Rượu nái có dưới 400 gr. đường mỗi lít;

Các thứ rượu khai-vi từ 16 độ giò lên hoặc mỗi lít có trên nửa gramme tinh tinct;

Các thứ rượu khai-vi chế bằng rượu vang trên 18 độ hay mỗi lít có trên nửa gramme tinh tinct;

Các khách-sạn chỉ được bán các thứ rượu khai-vi không bị cấm cho những người trên 20 tuổi mỗi tuần lẻ ba ngày (thứ hai, thứ sáu và chủ nhật).

Việc làm quảng-cáo cho bất cứ thứ rượu gì bị cấm hẳn. Ai trái lệnh sẽ bị phạt từ 3.000 đến 30.000 quan.

Bán rượu khai-vi (hạng không bị cấm) vào những ngày cấm hay cho những người dưới 20 tuổi sẽ bị phạt từ 3.000 đến 15.000 quan.

Hiệu sách Nguyễn khánh-Dâm có tờ chức công thi bút 10 cuốn sách có giá trị trong văn chương Việt-nam. Kết quả như sau này:

1) Ngày của Trần trọng-Kim (593 phiếu).

2) Kim Văn Kiều của Nguyễn Du (422 phiếu).

3) Việt-nam sử lược của Trần trọng-Kim (422 phiếu).

4) Quả dưa đỗ của Nguyễn trọng-thuth (410 phiếu).

5) Việt-nam văn hóa xã-cường của Đào duy-Anh (390 phiếu).

6) Khảo về tiêu-thuyết của Phạm-Quỳnh (384 phiếu).

7) Thi-nhân Việt-nam của Hoài-Thanh và Hoài-Phản (377 phiếu).

8) Tục ngữ phong Dao của Nguyễn văn-Ngọc (282 phiếu).

9) Cay đắng mui đời của Hè biển-Chánh (273 phiếu).

10) Tiêu sơn tráng-sĩ của Khai-hưng (234 phiếu).

Nay mai trong toàn tỉnh Phú-thọ sẽ giống dù các cây thuốc Nam để dần-thay cho các vị thuốc Bắc và thuốc Tây hiện đang khan hiếm.

Khi các cây thuốc đã giống được nhiều sẽ phát cho dân quê đem giống và sẽ chỉ bảo rõ ràng các thứ cây nào dùng để chữa những bệnh gì cho khỏi điều

Sứa-bộ hiện nay đã hết.

Nhiều phi-có Tân bay qua miền thương-du, có thả nhiều quả bom. Không thiệt hại gì và không có ai bị nạn.

Tối hôm 28 Aout hội-dồng thành-phố Hanoi đã họp tại tòa Đô-lý.

Về việc các chủ xe xin tăng giá cho thuê xe tay-lên 1\$25, sau khi bắn luân, hội-dồng ngô ý cho tăng giá thuê xe lên mỗi ngày 2\$20 nghĩa là 1\$10.

Việc xin chay xe ngựa trong thành-phố Hanoi, phần đông các ông hội-viên Tây Nam đều cho rằng xe chay như thế rất chờ ngại, nên hội-dồng bác-bỏ.

Việc ông Couture xin chay 6 chiếc thuyền máy ở bờ Trúc-bạch cũng bị hội-dồng bác-bỏ.

Sở Thanh-trà lao-động nhận đề các ông chủ công-xưởng và các hàng-huân-niên lưu ý tới nghị định ngày 16 Aout 1942 nói về việc rút giờ làm các công nhân mỗi ngày xuống tầm giờ (48 giờ một tuần).

Nhưng thê-lê trong công-xưởng tạm thời đặt ra trước kia nói về những việc làm nhiều giờ thi này cũng phải sửa đổi lại.

Hội Hashiki Honganjii định tổ-chức một cuộc viễn du bốn tháng cho 14 nhà họa-sỹ, sà-hoc, nhiếp ảnh sang miền Angkor.

Về Nhật đoàn này sẽ mở một cuộc triển lãm cùng in ra nhiều sách nói về mỹ-thuật và văn-hóa cũ của dân-tộc Chàm.

Thông-chố Pétein đã nói:

Sở-dĩ có cuộc chiến-tranh

«này là để lấp-chỗ lại chún

«Ấu. Nước Pháp quyết-tán

«để vào sự lấp-chỗ ấy và

«hợp-tác rái thành-thục,

«ngõ-hầu mong dạng một

«nền hòa-bình vững-trái ở

«Ấu - Châu và thế-giới».

Dánh-hải - cảng Dieppe, Anh - Mỹ có ý định đồ bộ Một thử SANG LUC-BIA ÂU-CHÂU? chiên-xa mời : chiến-xa tự động không cần người cầm lái

Sau cuộc hội đàm quan hệ giữa thủ-tướng Anh M. Winston Churchill (cùng đi với đại-biểu-của Tổng-thống Mỹ M. Harriman và các nhà-quản-sự cao-cấp Anh) với nhà-đốc-tài-dó Salne (cố-cá M. Molotov và các nhà-quản-sự Nga như Thống-chế Vorochilov dự-vào) cả hoàn-cầu sáng 20 Aout vừa rồi đã phải ngạc-nhiên về các tin-vô-tuyên-diện nói về cuộc đồ-bộ của quân-dồng-minh Anh, Mỹ tại miền Dieppe trên bờ-bè Manche, trong quận Seine inférieure thuộc đất-xứ Normandie.

Món-ge tin đó là một cuộc đồ-bộ khá quan-trọng có nhiệm-quân-linh Gia-nâ-dai và các đội-quân-chuyen-môn Anh, Mỹ dự-xem lại chiến-xa giúp-sức và rất-nhiều phi-quân, hải-quân-hộ-vệ, người ta đã hối-hộ-tường-là, theo sự quyết định của hội-nghi Mac-tư-khoa, quân-dồng-minh đã xâm-lược miền-bờ-bè Pháp để-lập-mặt-trận-thứ hai giúp Nga-tại lục-dịa Âu-châu. Các báo Pháp, Đức và các nước trung-lập ở Âu-châu-tin đó là một cuộc xâm-lược của quân Anh đã-dự-bị từ-lâu mà cuộc xâm-lược đó đã thất-bại hân-hàn chỉ-lại cách-hành-binh-vụng

đầy-những-sỏi-dá-cứng. Xứ Caux là một miền cao-nghen mà-nhẽ canh-nông và nhất là chăn-nuôi-rất-thịnh-vượng từ-xua-dến-nay. Trong miền bờ-bè này có bai-hải-cảng-lớn là Dieppe và le Havre, nhất là le Havre là một bai-hải-cảng-lớn trong-lúc-thái-binh-có-rất-nhiều-tàu-bè-qua Đại-tây-dương-di-lại. Người ta không-hiểu vì sao các nhà-chuyên-môn quân-sự Anh-lại-chọn miền này để đồ-bộ vì dâ-sồi là một hàng-rào-thiên-nhiên-dé-ngăn-cản-các-chiến-xa-chinh-vi-thể mà-máy-chuc-chien-xa Anh kiêu-a Churchill's (tức là một kiêu-tối-tàn) từ-trên-tàu-xuống bờ-bè-không-thể-não-vượt qua được-miền-sồi-dâ-và-trú-một-chiếc-vào-được-tới-trong thành-Dieppe còn-dều-bị-pháo-binh-Đức-phá-hủy-hết.

Từ-sáng-sớm ngày 19 Aout, hời-15 giờ các-doàn-phi-cơ Anh đã đến đánh-phá miền Dieppe rất-dữ-dội. Mãi đến 11 giờ, dân-trong-thành-phố vẫn chưa-biết là có-cuộc đồ-bộ. Quận Anh, Mỹ, do các-tàu-vận-tải có-tàu-chiến-hộ-tổng-chở-sang, bắt-dầu-dồ-bộ-từ 6 giờ sáng. Giữa-lúc đó thi-quân Đức vẫn-di-tuấn-trong-thành-phố. Đầu-khoảng 9 giờ-ruồi thi-các-chiến-xa Anh đồ-bộ xuồng-bờ-bè. Các-chiến-

Tuần lê Đông-Dương

Quan Toàn-quyền vừa ký nghị định ngày 16 Aout 1942 ban hành tại Đông-Dương đạo sắc lệnh ngày 10-2-42 nói về việc bãi trừ nút rượu:

Cấm trong địa-hạt Đông-Dương (kè cù Quảng-châu-loan) việc chế tạo, bán, biếu sén và dùng các thứ rượu:

Rượu hối có dưới 400 gr. đường mỗi lít;

Các thứ rượu khai-vi từ 16 độ giò lên hoặc mỗi lít có trên nửa gramme tinh tinct;

Các thứ rượu khai-vi bằng rượu vang trên 18 độ hay mỗi lít có trên nửa gramme tinh tinct.

Các khách-sạn chỉ được bán các thứ rượu khai-vi không bị cấm cho những người trên 20 tuổi mỗi tuần lẻ ba ngày (thứ hai, thứ sáu và chủ nhật).

Việc làm quảng-cáo cho bất cứ thứ rượu gì bị cấm hẳn. Ai trái lệnh sẽ bị phạt từ 3.000 đến 30.000 quan.

Bán rượu khai-vi (hang không bị cấm) vào những ngày cấm hay cho những người dưới 20 tuổi sẽ bị phạt từ 3.000 đến 15.000 quan.

Hiệu sách Nguyễn Khánh-Dân có tờ chức cuộn thi báu 10 cuốn sách có giá trị trong văn chương Việt-nam. Kết quả như sau này:

1) Nhà giáo của Trần trọng-Kim (593 phiếu).

2) Kim Văn Kiều của Nguyễn Du (422 phiếu).

3) Việt-nam sử lược của Trần trọng-Kim (422 phiếu).

4) Quả dưa đỗ của Nguyễn trọng-thuth (410 phiếu).

5) Việt-nam văn hóa số cương của Đào duy-Anh (390 phiếu).

6) Khảo về tiêu thuyết của Phạm-Quỳnh (384 phiếu).

7) Thi-nhân Việt-nam của Hoài-Thanh và Hoài-Hân (377 phiếu).

8) Tục ngữ phong duc của Nguyễn văn-Ngọc (282 phiếu).

9) Cay đắng mùi đời của Hè biển-Chánh (273 phiếu).

10) Tiêu sơn tráng sĩ của Khái-hưng (234 phiếu).

Nay mai trong toàn tỉnh Phú-thọ sẽ giống dù các cây thuốc Nam đà dần thay cho các vị thuốc Bắc và thuốc Tây hiện đang khan hiếm.

Khi các cây thuốc đã giống được nhiều sẽ phát cho dân quê đem giống và sẽ chỉ bảo rõ ràng các thứ cây nào dùng để chữa những bệnh gì cho khỏi điều qua Hanoi.

Chiều hôm 28 Aout tại Bắc-kỳ có báo-dông.

Nhiều phi-cơ Tàu bay qua miền thượng-du, có thả nhiều quả bom. Không thiệt hại gì và không có ai bị nạn.

Tối hôm 28 Aout hội-dồng thành-phố Hanoi đã họp tại tòa Đô-thị.

Về việc các chủ xe xin tăng giá cho thuê xe tay-lên 1\$25, sau khi bắn lùn, hội-dồng ngó ý cho tăng giá thuê xe lên mỗi ngày \$20 nghĩa là 1\$10.

Việc xin chạy xe ngựa trong thành-phố Hanoi, phần đông các ông hội-viên Tây-Nam đều cho rằng xe chạy như thế rất chở ngại, nên hội-dồng bác-bỏ.

Việc ông Couture xin chạy 6 chiếc thuyền máy ở hồ Trúc-bạch cũng bị hội-dồng bác-bỏ.

Sở Thanh-trao-lao-dộng nhắc đà các ông chủ công-xưởng và các hàng buôn-niên lưu ý tới nghị định ngày 16 Aout 1942 nói về việc rút giờ làm các công nhân mỗi ngày xuống tầm giờ (48 giờ một tuần lứa).

Nhưng thè-lè trong công xưởng tạm thời đặt ra trước kia nói về những việc làm nhiều giờ thi này cũng phải sửa đổi lại.

Hội Hagashi Honganjî định tổ-chức một cuộc viễn du bốn tháng ở 14 nhà họa-sỹ, sà-hoc, nhiếp ảnh sang miền Angkor.

Về Nhật đoàn này sẽ mở một cuộc triển lãm cũng in ra nhiều sách nói về mỹ-thuật và văn-hóa cũ của dân-tộc Chàm.

Thông-chố Pétein đã nói:

« Sở-dĩ có cuộc chiến-tranh e này là để lồ-chirg lgi châu Á-sa. Nước Pháp quyết-tâm

e đụ vào sr lồ-chirg eú và e hợp-tác rái thành-thập,

e ngô-hâu mang dụng môt « nền hòa-bình vững-trái ở Âu - Châu và thế giới ».

Danh hải - cảng Dieppe, Anh - Mỹ có ý định đồ bộ Một thư chiên-xa mời : chiên-xa tự động không cần người cầm lái

Sau cuộc hội đàm quan hệ giữa thủ-tướng Anh M. Winston Churchill (cùng đi với đại biểu của Tổng thống Mỹ M. Harriman và các nhà quan sự cao cấp Anh) với nhà độc tài đỗ Saline (có cả M. Molotov và các nhà quan sự Nga như Thống chế Vorochilov dự vào) cả hoàn cầu sáng 20 Aout vừa rồi đã phải ngạc nhiên về các tin vò-tuyên điện nói về cuộc đồ bộ của các bộ máy tấn công của Anh nhằm thề. Hai bên đối thủ mỗi bên nói mỗi khác, ta thử theo các tin tức vò-cuộc đồ bộ ngày 19 Aout xét xem bên nào nói đúng và quân đồng-minh trong cuộc đồ bộ ở Dieppe có thực đã có ý muốn xâm lược nước Pháp chẳng?

Món nghe tin đó là một cuộc đồ bộ khá quan trọng có nhiệm quân lính Gia-nâ-dai và các đội quân chuyên mòn Aah, Mỹ dự vào lại có chiên-xa giúp sức và rất nhiều phi-quân, hải-quân hộ vè, người ta đã hồi hộp tường là, theo sự quyết định của hội-nghị Mac-tư-khoa, quân đồng-minh đã xâm lược miền bờ bắc Pháp để lập mặt trận thứ hai giúp Nga tại lục địa Âu châu. Các báo Pháp, Đức và các nước trung lập ở Âu-châu tin đó là một cuộc xâm lược của quân Anh đã dự bì từ lâu mà cuộc xâm lược đó đã thất bại hẳn là chỉ tại cách hành binh vung

Địa-thể miền Dieppe và cách đồ bộ của quân Anh

Miền Dieppe trong quân « Ha lưu sông Seine » ở giữa cửa sông Somme (phía Bắc) và cửa sông Seine ở phía Nam. Bờ bắc Manche ở miền này tuy bằng phẳng nhưng dọc bờ bắc toàn là những bức tường đá với dựng thẳng và

này chở trên những chiếc tàu riêng, có chiếc thì do cầu máy hơ xuồng bờ bờ, có chiếc chạy thẳng được từ trên tàu qua cầu xuồng bờ bờ. Trong các toán quân đỗ bộ, có một toán quân chuyên môn bơi từ các tàu vào bờ bờ; quân này ở chúa đều có đeo những bộ máy như những cái vây cá lớn để bơi cho dễ. Giữa lú: quân Anh đã bờ thi các đoàn phi cơ lần lượt đến đánh phá các cơ quan quân sự và các nơi trong thành phố. Các tàu chiến Anh cũng bắn vào miền Dieppe rất dữ. Ngay trong buổi sáng, theo tin Anh, đã có một cánh quân Anh ở hữu dụng sau khi pháo được mìn nơi đặt trọng pháo Đức và một kho súng đạn đã xuống tàu về Anh ngay.

Buổi chiều, cuộc chiến đấu vẫn gay go giữa các toán quân đỗ bộ còn lại có các phi cơ giáp sút và các toán quân Đức coi việc phòng thủ miền bờ bờ Dieppe. Vào hồi 16 giờ thi cuộc chiến đấu mới kết liễu, một phần quân Anh còn lại đã xuống tàu về nước và ngoài bờ bờ người ta thấy hơn vài chục chiếc xe Anh bị phá hủy nằm ngổn ngang mỗi nơi một cái. Số quân đỗ bộ tất cả có độ mìn súng và số người chết độ 3.500, đó là chưa kể số gần 2 ngàn tù binh Anh. Người Pháp chỉ bị chết 25 người và 85 người bị thương. Ngày ở Dieppe đã có tới 14 người chết về các vụ



Một cỗ trọng-pháo Anh đang bắn qua bờ Manche

ném bom của phi cơ Anh. Sự thiệt hại trong thành phố khá lớn, nhiều khánh sạn bị phá hủy.

Phóng viên hãng thông tin D.N.B. của Đức ngày 20 Aout đã viết rằng:

« Từ tối hôm 19 Aout, ở Bâlinh người ta đã biết rõ về toàn thể các ý định của quân địch trong cuộc đỗ bộ tại Dieppe. Những việc sau này đã tố rõ đó là một cuộc xâm lược đã dự bị từ lâu.

1) Bộ tư lệnh Anh đã dự bị một cuộc hành binh toàn đầm xâm lược Anh-châu bằng ba lớp tấn công liên tiếp nhau.

Lớp thứ nhất gồm có những toán quân Gia-ni đại và Mỹ có đủ các thứ khí-giới riêng và có cả một toán chiến-xa gùp sức. Lớp quân này phải lập một nơi căn-cứ trong khoảng đã chọn trước và đánh một cách bất ngờ để chiếm các trung bay Đức làm nơi căn-cứ cho phi-quân Anh. Trong thời kỳ tấn-công thứ nhì, đang chờ thi lớp quân thứ hai phải đến ở một chỗ bờ bờ gần nhất và cho một toán quân đỗ bộ. Những quân này chở trong sáu chiếc tàu vận-tải và ba chiếc tàu buôn. Công việc lớp quân này là phải mở rộng nơi căn-cứ để cho lớp quân trú-bị thứ ba chờ trên, 26 chiếc tàu vận-tải có thể lên bờ tiếp-lục cuộc tấn-công.

2) Anh-Mỹ đã dùng đến nhiều hải-quân và phi-quân trong cuộc đỗ bộ này.

3) Các quân lệnh tim Mawy trong người các sĩ-quan bị bắt làm tù binh và trên những bắn-dò đã lấy được thấy về không những miền Dieppe và lân cận mà cả những đường bờ ở phía Bắc nước Pháp và các đường bờ từ miền đó tới miền Paris.

Tại bộ tham-mưu Đức người ta rất ngạc nhiên về cách hành-bin vung vén của binh dịch. Người ta không rõ vì sao mà Anh-Mỹ lại thất-bại đến thế. Cuộc hành-bin đó không những tai hại cho các nhà cầm-quân Anh mà

cho cả các nhà cầm-quân Hoa-kỳ nữa.

Trong các giới quân sự Đức người ta cho rằng ngay một giờ sau khi binh dịch bắt đầu đỗ-bộ, người ta đã hiểu cuộc hành-bin đó át phái thất bại. Có lẽ binh dịch cũng biết như thế nên hồi quâ bảy giờ sáng đã thấy thù chiến dịch đến gần bờ bờ bắn phá dữ dội để chờ một ít quân trong su-doan xâm lược thứ nhất xuống tàu về nước. Vì các cỗ trọng-pháo Đức ở đạc bờ bờ bắn dữ dội nên việc cho quân lính xuống tàu bị thất bại.

Điều đáng chú ý nhất là chỉ một mình các toán quân Đức giữ bờ bờ cung phá nồi được quân địch ngay. Đội quân trú-bị về việc giữ bờ bờ vẫn dự-bị sẵn sàng để giữ khu đó nhưng chưa cần phải dự chiến thi quân địch đã bị phâ tan rã.

Trong khi phi-cô-Anh đánh phá Dieppe có ý trú-nhà ga ra có lẽ là để nếu chiếm được thị-trấn thì sẽ dùng nhà ga đó làm nơi vận-tải quân lính và chiến-cụ nhất là trọng-pháo.

Các báo Đức lại cho rằng « số đĩ có cuộc thất bại ở Dieppe là vì thủ-tướng Churchill đã không nghe lời khuyên của các nhà chuyên-môn quân sự Anh mà chỉ biết vâng lời Stalin-ne. Một trận thứ hai mà M. Churchill đã hứa với Nga chỉ kéo dài được mười giờ và đã bị thất bại [lớn]. »



Một đội súng liên-binh Anh

Một thứ chiến-xa tự động của quân Mỹ dùng trong cuộc đỗ-bộ

Theo các tin Đức về cuộc đỗ-bộ ở Dieppe thì quân Mỹ có dùng một thứ chiến-cụ tối tân. Đó là một thứ chiến-xa một chỗ ngồi, mỗi chiếc chứa một it thuốc nổ chia làm năm phông ngang ra trong chiến-xa. Các chiến-xa này mỗi khi đỗ-bộ được dè dặt bằng máy uy-động, không có người cầm-lái, vào các co-quan phòng-thủ bên dịch. Khi gặp co-quan phòng-thủ đó, thuốc nổ tung ra và giây điện sai khien. Pháo-bin Đức đã làm cho nhiều chiến-xa này chưa tới đích đã bị nổ tung.

Trong cuộc đánh phá các co-quan phòng-thủ Đức ở ngoài bờ bờ, phi-quân Anh đã bị thiệt hại rất lớn. Số phi-cô bị hạ có tới 172 chiếc.

Một bài học hay cho cả Anh và Đức

Theo những tin tức trên này thì ta có thể nói rằng tuy cuộc hành-bin ở Dieppe

(xem tiếp trang 28)

CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH ANH, MỸ _____
có lập được mặt trận thứ hai chăng ?

Bắt đầu từ mùa xuân năm 1942, một ván đế quân sự rất quan hệ đã lâm cho dư luận khắp các chính giới và quan giới trên toàn cầu đều phải chú ý đến một cách đặc biệt. Vì đó là một ván đế có thể quyết định được số phận chiến tranh trong năm nay và là một ván đế lớn lao chẳng kém gì cuộc đại tấn công của quân Đức và Trục ở Nga trong mùa hè vừa qua. Đó là ván đế mặt trận thứ hai.

Nếu ta đã ý đọc kỹ các tin vở tuyển diên hàng ngày nói về tình hình quân sự của các nước đồng-minh và trực tử máy tháng nay, ta phải công nhận rằng khó các nhà chuyên-môn phê bình về hai bên đối thủ không nhắc đến hai bài và không tìm câu trả lời.

Các nước đồng-minh, Anh, Mỹ đã có đủ lực-lượng để lập mặt trận thứ hai trên lục-dịa Áu-châu chăng? Nếu có thì mặt trận đó sẽ lập ở miền nào và vào bao giờ?

Nhất là từ khi tình-hình quân-sự của nước Nga, vi cuộc đại-trận công-mùa hè 1942, trở nên ngày-ngập thi ván-dé một trận thứ hai lại thành một vấn-dề thời-sự quan-trọng và hàng-hạng nhất. Các cuộc hộ-dám Roosevelt-Churchill và Stalin-Churchill ở Hoa-thịnh-đoá và Mac-tu-khoa giàn đây chắc hẳn là đẽ bắn và ván-dé một trận thứ hai để cứu ván-hết thế-nước Nga.

Đến nay, quân Đức tấn công ở miền Nam mặt trận Nga đã hai tháng vàhaven dâchiếm được cả miền Donets, miền khuỷu sông Don, đồng bằng Kouban, vượt qua được sông Don và sông Kouban mà đến trước thị-trấn Stalingrad cùng lấy được cảng đèo. Quá giày Caucasus đê sang tận thung lũng Irisilis phia Nam giày núi đó. Mỗi ngày, quân Đức mỗi lần thêm sàm vào miền Caucasus và miền đồng cỏ ở dọc sông Volga và đã sáp chiếm hết những đồng bằng phi-nhiều sản xuất lúa mì để nuôi cá hàng trăm triệu đầu Nga đang bị đòn về phía giày núi Dural. Ta chỉ thấy các nhà cầm-quyền và các nhà quản-sự đồng-binh bùa suông thôi. Suốt tám mươi tháng nay chưa có một chặng-cờ giã tõ ra rằng quân Anh, Mỹ sẽ có thể lấp được mặt trận thứ hai đê cứu Nga ngoài vũ đão hổ hui và bò bã Pháp trong miề

Nga bị phá tan. Người ta không tin mà phần lớn là vì họ cho rằng các nước Anh, Mỹ chưa dự-bị đât lực-lượng, cả quân lính và chi-ên-yết ví-một phần nữa là vì sự bất đồng ý-kíen giữa các nước Anh Nga, Mỹ trong việc lập mặt trận thứ hai và việc thiến các tàu vận-tải của đồng-minh hiện nay. Người ta còn đồn ra nhẽn có khía cửa như lòng kiếc-của người Anh chỉ biết lo gìn nhà và việc khô lòng lụa chọn được viên đại-tuong chỉ huý quân đồng minh đê ván mặt trận thứ hai sẽ mở mày mai. Trước Duval, một nhà phê-hình quân-sự rất nổi tiếng ở Pháp đã viết về vấn-dề lập mặt trận thứ hai của Anh, Mỹ như sau:

« Cuộc tranh luân đang tiếp tục trên các báo Anh, Mỹ về việc lập mặt trận thứ hai có thể cho ta biết về quan-niệm ở Bắc-Mỹ về việc điều-khiển chiến-tranh. Quan-niệm đó không đưa vào sự

NEU CÓ, thì ở đâu, và bao giờ sẽ lập được mặt trận đó ?

« MUÔN THẮNG TRẬN, ANH PHẢI
VƯỢT QUA BÈ MANCHE VÀ CHIỀU
ĐẦU Ở BÊN KIA BỜ BÈ NƯỚC ANH »

(Lời tuyên - bố của đại - tướng Mac Naughton tổng - tư - lệnh quân Mỹ ở Anh)

Dieppe ngày 19 Août vừa qua. Nay vụ «đò bô»
đó đã thất bại,

Cả trước vụ Dieppe, trong lúc các nghị viện Anh, Mỹ, các chính-khách, các nhà chuyên-môn quân-sự và các báo, các đoàn-thì lao-dong ở cả nước đồng-nhị đang yêu cầu thi-hiết chiến-phù phải lập ngay một mặt trận thứ hai [đầu có phải hi sinh dân-dâu mạc-lòng, để giúp đỡ một phần trong cuộc kháng-chiến với quân Đức],để luận các giới ở Đức, Ý và ở các nước trung-lập cũng không tin rằng các nước đồng-minh có thể mở được một mặt trận thứ hai, nghĩa là xâm-lược đất Áo-châu của họ, năm nay trước khi Hồng-Sơn Nga bị phá tan. Người ta khôngのみ phần lớn là vì họ cho rằng các nước Anh, Mỹ chưa dự-bị đ¹ lực-lượng, cùi quân lính và chiến-uy và một phần nữa là vì sự bất đồng ý-kiến giữa các nước Anh-Nga. Mỹ trong việc lập một mặt trận thứ hai và việc thiến các tàu vận-tải của đồng-minh hiện nay. Người ta còn đầu ra nhiều cờ khaciec như long-ke-ký của người Anh chỉ biết lo giữ nhà và việc khô-lông lya chọn được viên đại-tuong chỉ huy quân đồng-minh dù vào mặt trận thứ hai sẽ mờ may mai. Tướng Duval, một nhà phê-bình quân-sự rất nổi tiếng ở Pháp đã viết về vấn-dề lập một mặt trận thứ hai của Anh, Mỹ như sau này:

«Cuộc tranh luận đang tiếp tục trên các báo Anh, Mỹ về việc lập một trận thứ hai có thể cho ta biết về quan niệm ở Bắc-Mỹ về việc điều-khiển chiến-tranh. Quan-niệm đó không dựa vào sự

thực-hành mà là vào những hi-vọng không đâu. Giàu-thì nêu không có một nước Nga và một đội Hồng-quân đang kháng-cự kịch-liệt và háng-hái với quân Đức, cùng ở Á-châu nêu không có quân Tàu của Trung-khanh tuy thua phung-vấn cầm-cự với quân Nhật trong mấy năm nay, thi ai sẽ dám vào chiến-tranh để đổi phò với Triệu? Họa chàng chỉ có độ mười sư-đoàn, phần đông là quân Án-Phi, quân Úc-đại-lợi và Án-đô đang chiến-tẩn &

Ái - cập dưới

quyền tướng
Auchinleck.
- Người ta nói
đến một cái
quyền hành
tối cao. Người
ta vẫn không
biết rõ là
quyền đó ở
đâu, và người
ta vẫn ngóng
đợi sự quyết
định về việc
đó để có thể
hành động.

Thực ra thì
chỉ có bồ
nglobe. Sự
thực-tế giản
đi hơn nhiều.
Các chính-
phủ vẫn biết
rõ rằng họ
không thể
lâm nền trào
trống gì và
một cuộc dồn
bộ ở Âu-châu
chỉ có thể kết
quả bằng một
sự đại thất
bại.

và trên mặt báo để lừa dối những kẻ quá thực thà.
Đây là luận các nước trung-lập đối với vấn-
đề mặt trận thứ hai như thế đó.

Giữa lúc này ta vẫn thấy các báo Anh hô lớn:
— Phải mở ngay mặt trận thứ hai, phải xâm

— Ván đế mở mặt trận thứ hai là ván đế quan trọng nhất & Âu-châu hơn là ở Thái-bình-dương.

Và các báo Nga thì cung khen công kích các兀隊 Anh, Mỹ đã dè cho Hồng-quân chịu hết trách nhiệm nặng nề trong việc chịu đòn của quân đội Đức. Ngày các đại sứ Nga ở Anh và Hoa-kỳ công ngày ngày hô-hào phải mở ngay mặt trận thứ hai để đánh đầu thai đến.

Trong lúc thủ-tướng Churchill, M. Harriman đại-biểu của Tổng-thống Roosevelt cùng các nhà quân-sự cao-cấp Anh đang ở Mac-tu-khoa, người

Các điều kiện cần thiết để mở mặt trận thứ hai

Theo báo « Daily Télégraph » một tờ báo thông tin lớn rái có thể lực của Anh thi Lãnh, My vẫn chưa rõ sự cần thiết của một trận thử hai và khi nào dự bị xong thi lập tức sẽ hành động ngay. Vì là điều kiện cốt yếu để thi cuộc chiến tranh Áo-Đan-marc. Báo đó có viết một bài dài về các điều kiện của phái có đề lật mặt trên đó một

cách có kết quả tốt. Tất cả có sáu điều kiện như sau này:

- 1) Phải hơn hẳn bên-địch về phi quân.
- 2) Phải có đủ tàu chiến và tàu vận tải để chở quân lính và chiến cụ đến mặt trận thứ hai và sau nữa để chờ lƣợng thực cho các đội quân dự chiến.

3) Lực lượng đồng minh phải có đủ để cho Đức phải rút một phần quân ở mặt trận phía đông sang phía tây và khi giới, chiến cụ của các đội quân đó bộ phải ra cảng tốt được như của quân Đức.

4) Mở mặt trận ở Âu-châu nhưng vẫn không bao giờ được mặt trận Ai-cập hay ở Án-dô.

5) Phải thi hành những phương pháp cần kip để tăng thêm lực lượng mặt trận thứ hai của các nước đồng-minh.

6) Phải có đủ phi cơ và chiến hạm để luôn luôn đánh phá các đoàn tàu vận tải bên-địch.

Về số quân cần có để mở mặt trận thứ hai thì một báo Anh nói phải đồ bộ ít nhất là 500.000 quân sang lục địa Âu-châu và phải có trong đảo Anh it ra là triều quân trú bị để thay và nếu cần để đem thêm quân cùu viện sang mặt trận thứ hai.

Số phi-cơ it ra phải có 25.000 chiếc để vừa đánh phá các nơi cùu cứu, các cơ quan phòng thủ bên-địch và để giúp sức cho các đội quân đồ bộ luồn luồn. Còn về số tàu vận tải thì các

người lại nói vì quân Nga dự chiến nỗi nhát từ trước đến nay nên phải cùi một vị đại tướng của Hồng-quân để làm Tổng-tu-lệnh quân đồng minh như Thống-chế Foch hồi đại chiến trước.

Nhưng người Anh, một giống người vẫn giàu lòng tƣ ái khό lòng mà chịu ở dưới quyền chỉ huy một vị tướng ngoại-quốc nhất là một ông tướng Nga.

Ở Mỹ, người ta bình nhu cho rằng khόng thể nào dám đường vận tải bằng bέp đέ lập mặt trận thứ hai được nén có người nghĩ đến việc đóng một đội phi-cơ đồ 5.000 chiếc dùng véc việc vận tải quân lính và chiến cụ. M. Kayser người coi véc nghệ chiến-tranh Hoa-ký đã báo tin Hoa-ký sẽ đóng xong đội tàu vận tải trên khόng trung đό vè sang năm. Nhưng còn phải nghĩ đến vấn đề nguyên-lí cần dùng đέ đóng số phi cơ đồ nữa. Có người lại đέ nghĩ đóng một đội tàu ngầm khόng lò đέ dám véc việc vận tải, nhưng đó chí là một cái chung-trinh ở trong tri-tưởng tượng một vài người mà thôi. Nhiều nhà chuyên môn quân sự cần thận hơn lại nói việc lập mặt trận thứ hai ít nhất phải hoàn thành năm 1943 vì phải có tài 15 triệu quân lính, 85.000 chiến-xa và 50.000 phi-cơ vứa khόng trung véc phòng-pháo. Ta lại nỗi biết rằng trước khi các nước đồng minh tuyển-truyen àm ý vè việc lập mặt trận thứ hai nghĩa là từ hai năm nay, ngay sau khi chiếm được các bờ bέ ở miền Tây Âu, Đức đã đem

ngay các kỹ sư chuyên mòn sang Pháp, Bỉ, Hà-lan để xây dựng phòng tuyến kiên cố ngay doc bờ bέ tu biên giới Tây-ban-nha đến tận Na-uy. (Xem bài cũn Lê-hùng-Phong) Các hǎn các nhà chuyên-mòn Đức đã xem xét việc đánh phá.

phòng tuyến Staline ở Na-uy và sẽ dùng sự kinh nghiệm đó trong việc xây-phòng-tuyến-mặt-tây.

Ta cứ xem trong cuộc đò-bò ở Dieppe, đồng minh dùng tới 1 sư đoàn quân, nhiều phi-cơ và chiến-xa thế mà chỉ số quân giữ bờ bέ ở miền đông của Đức khόng đủ đánh lui được quân Anh, Mỹ, chưa hέ phả dùng đến các đội quân trú bị, thi đú rõ các cơ quan phòng thủ của Đức mạnh như thế nào.

(Xem tiếp trang 32)

Nhan có tin Hồng-quân đem chôn chiến-xa xuông đất, chí đέ hόr miệng súng lên đέ bắn, công dụng có phần hơn những pháo-dài-kien cõi nhât, Trung-Bắc Chủ-Nhật số sau sē nói rất kỹ vè những sự ích lợi của chiến-xa trong cuoc chiến-tranh hiện tại...

CHIẾN XA có từ bao giờ?

Những sự bí-mật vè những đội quân chiến-xa của Đức - Cần phải có những điều kiện gì đέ điều khiển chiến-xa? - Chiến-xa tự động - Những trận đánh nhau bằng chiến-xa dù đội từ xưa tới nay, từ Đông tới Tây v.v... Bao nhiêu sự mới lạ đó sẽ đurec nói rõ ràng. Các bạn sống trong đời mới đà theo rõ cuộc chiến-tranh này chắc sẽ vùa lòng làm làm.

10

BÚC TU'ÒNG PHÍA TÂY ANH MỸ CHU'A PHÁ NỒI

hay không bao giờ

ĐỨC ĐÃ PHÒNG
THỦ THẾ NÀO ĐỂ

PHÁ NỒI?

CHỐNG VỚI MẶT
TRẬN THỨ HAI?

Tuy chǎng bén nào - bén Anh-Mỹ cũng nhu bén Truc-moi rõ ra, song người ta đều giào-dán rằng nếu Anh-Mỹ mò được mặi trận thứ hai, thi mặt trận-āy chí có thè mò được véc phía Tây phía Bắc, nghĩa là suốt một giải duy-en-hai từ Na-uy, xuôi xuồng mãi giáp Tây-ban-nha. Hoặc nót một cách khác là mặt trận thứ hai của Anh-Mỹ, tất sē chí là những cuộc đò-bò làn đất các nước Na-uy, Hà-lag, Bỉ, hoặc Pháp.

Giả-thuyết đó khόng xa sự thật bao nhiêu, vì xét kỹ ra, thi Anh-Mỹ khόng còn có thè đánh Đức do những lồi khόng nóa. Giả-thuyết đó, trái lại, đã được sự thực xác-xanh rồi. Sự thật ấy là cuộc đò-bò oàa quân Anh-Mỹ lén bở Dieppe ở phía Bắc morc Pháp, hà 13 giờ 30 ngày 19 Aout và qua.

Theo tin Osi thi cuộc đò-bò nóy tuy có lành hơn các cuộc đò-bò song mục đích là đέ đe xé tắc lực-lƣợng các công-cuộc phòng-thủ của Đức.

Vậy thi Đức phòng-thủ thè nóo và có đắc lành-lƣợng ngán cản các cuộc đò-bò của Anh-Mỹ ở mặt trận thứ hai khόng?

Tuy nhiên, ta nỗi biết rằng, chǎng phải ngày nay Đức mới nghĩ đến mặt trận thứ hai mà Anh-Mỹ mới đò-khói hồi gân đây.

Trước đây hai năm, khi Anh-Mỹ chưa có một giá-niệm gi vè mặt trận thứ hai, Đức giào-dán rằng nếu Anh-Mỹ mò được mặi trận thứ hai, thi mặt trận-āy chí có thè mò được véc phía Tây phía Bắc, nghĩa là suốt một giải duy-en-hai từ Na-uy, xuôi xuồng mãi

và những toán bộ-binhh và kỵ-binhh làc-trực sẵn-sáng, phòng khi địch quán vuợt được vòng làra, tiễn được làn bộ, thi xóng ra phản-công. Tất cả chiến-thuật thời xưa vè mặt phòng-thủ duy-en-hai chí có vày thời. Chiến-thuật ấy thời nay nghiên ra khόng có hiệu-quả theo nhu ý muốn.

Ngày xưa, người ta chí cõt ngắn khόng cho chiến-thuyn dịch cấp bến, khόng cho quan-dich buoc làn bò. Ngày nay, khόng thè. Người ta phải ngắn khόng cho chiến-thuyn dịch nhìn thấy bờ biền tu chό xá-xa. Bởi vì tầm súng đai-bác ngày nay rất xa và nghe hόng-khόng đắc tiến-bò một cách làu. Để cho làu dịch bắc-ông nhόm nhìn thấy bờ biền nước mình có thè là một mồi nguy. Nên phương-pháp phòng-thủ duy-en-hai khόng thè khu-khu theo lòi cũ được. Chǎng những phòng-thủ trên bờ mà thôi, người ta lại phải phòng-thủ cả dưới đáy biển, trên mặt biển và trên khόng-trung-néa.

Như vậy, khόng phải là những khόng đai-bác đắc trên bờ theo lòi cũ, vào-dung-dau, có điều là chúng chí cõn đóng một vai phyu-thu.

Các công-cuộc phòng-thủ duy-en-hai Đức đã thực hiện từ hai năm nay, suốt đec duy-en-hai châu Áu đều theo

HÃY ĐÓN:
TRUYỀN QUÉ
vàu TRẦN-TIỀU

JESUS CHRIST

tiêu-thuyết hóu cuoc doi
cua Đeng Cháa cùu thè

Nhà xuất-bản
LƯƠM LÚA VÀNG

thư vào gân-phieu xin gửi và:
M. HÀ-VÂN-THỰC

40, phò Tien-Tsin, Hanoi

11

phương-pháp tối-tàn đó, ai cũng phải công-nhận là vĩ đại.

Các khâu dài-bắc không-lồ tăm bẩn rết xa đặt trên bờ bắc chỉ chục phan đạn ra xa til tận chân trời khơi thẳm, xung quanh có những iều pháo-dai ường băng si-măng cối-sắt thật dày, với nhau bắc khà xâm phạm chúa những súng dài-bắc bắn lầu chiến và bắn phi-cô. Phía trước, phía sau những khâu dài-bắc không-lồ, có vô số pháo-dai, cái nọ cách cái kia vừa hét tăm súng, từ bờ biển lui vào trong nội-địa rết sâu.

Hết thảy những công-trình phòng-thủ đã đều che lấp rết cần thận. Không ai trông thấy môt cái mó nao dột khỏi, một hố nào lõm sâu. Tất cả đều như dài-bắc cá. Ở trên phi-cô nhòm xuồng, trên chiến-



Quân Đức đang lắp phòng tuyến phòng thủ miển duyên hải nước Pháp

thuyền nhòm vào hay trên quan-sát người ta cũng chẳng nhận rõ được gì, và chẳng một chỗ nào là tránh được tầm súng, và người ta đã cần thận tính-toán cho hai khâu súng, hai pháo-dai đối diện nhau, đều có thể đồng thời phun đạn. Như vậy, địch-quân đồ-bô bắt cứ chỗ nào, đều không tránh khỏi nguy-cô.

Trước hết, quân đồ-bô bị những hàng rào thây-lối ó ngoài khơi ngần lối, rồi sau bị những dài-bắc dù cờ, không-

xác-pháo, thi công không thể tiến lên. Nguy-hiểm nhất là khi giờ phòng-thủ xoay quanh bắn đi các phia như mưa không luận là phuong-huong nào.

Mới đây nhiều nhà báo trung-lập ở các nước được bộ Tối-cao Tư-lệnh Đức mời đến thăm công cuộc phòng-thủ này đã được nhìn tận mắt cái lực-lượng kiền-cố của « bức tường phi-tay » tức là những công-trình phòng-thủ duyên-hải phía Tây kiền-cố cực-diểm với những dài-bắc dù cờ, không-

lồ, lớn và nhô bắn ra. Nếu một số quân địch thoát hiềm

đặt chân lên bờ được, thì sẽ bị địa-lôi-phục nổ bùng lên, những khâu súng liên-tanh nhả mồi phai hàng ngàn vạn phát đạn, những lựu-đạn ném ra, những giáp thép gai ngắn cắn, những đạn nảy lửa đốt cháy, những súng trường, súng lục vẫn vẫn... Quân địch sẽ bị làm mồi cho không biết bao nhiêu khí-cụ giết người, nếu không bị tan tành như

Hôm ấy có cuộc thao-luyện quân-sĩ và co-quan phòng-thủ. Các đội đồ-bô binh hợp-lác với không-quán rất ăn nhịp, rất nhanh chóng đặc-lực. Các nhà báo thấy vậy, ai nấy đều phải tấm tắc ngợi khen.

Oài bá-dộng (tập) nồi lèn. Chitrong có 80 giáp đồng-hồ, là súng dài-bắc các pháo-dai đã nhất luật bắn ra như mèa, phi-cô đã luyện như chuồn - chuồn trên không và bộ binhօ nào đội ấy đã sẵn sàng kháng

chiến. Thật là mưu lẹ chóng vanh, khiến mọi người mục-kịch đều phải khâm phục trước các phòng-thủ chu-dáo như vậy.

Người ta nói mãi trận thứ hai của Anh-Mỹ chỉ có thể thực-hiện một cách trót lọt, khi nào Anh-Mỹ có một số phi-cô dù để chống với phi-cô Đức và hộ-vệ quân minh, cùng thật nhiều chiến-xa để khi đồ-bô thi phá hủy những công-trình phòng-thủ của Đức trên bờ.

LÊ HÙNG-PHONG

Lần này đèn lượt ngài trúng sò Đông-Pháp

Anh vừa đồ-bô sang đất Pháp, ta cũng nên biết rằng quân Pháp đã nhiều lần đồ-bô và chực đồ-bô sang Anh

Hơn một thế-kỷ nay một võ-quan Pháp

đã định dùng
100 khinh-khí
cầu chò 10.000
quân, 2.500
ngựa, 200 dài
bắc và 15 ngày
lương thực

cho họ lên bờ. Đoạn, ngoại cho tàu chạy xuôi qua xuống phía nam, rồi bờ neo tại cửa sông Tyne nước Anh. Muốn tờ thắn-oai cho dân Anh biết, ngài phái một toán quân đồ-bô. Toán quân này do hiệp-sĩ Forbin chỉ-huy, trong 24 tiếng đồng hồ thiêu-hủy hơn 300 nóc nhà và phà-hoai hết mùa-màng miền ấy. Kế Jean Bart thu-binh trở về, ngày 24 Novembre tờ Dunkerque điền quân chảng thiêu sót một tên nào, trái lại, đã thu một món chiến-lợi ước 100.000 Anh-kim.

Thật là một chiến-công không tiền khoáng-hậu trong lịch-sử hải quân nước Pháp và châu Âu.

ĐE ĐỒ BÔ SANG ANH

16 năm sau, Anh lại bị một trận thất dien bắt đầu

Mười-sáu năm sau, Vua Louis XIV nước Pháp lại định cho quân đồ-bô sang Anh một lần nữa. Lần này Pháp-Hoàng định đem quân sang tận nước Anh can-thiệp để đặt Jacques III là con vua Jacques II lên ngôi vua. Forbin phung-mệnh đem 6.000 quân đồ-bô sang Anh, dù hiệp-sĩ biết rằng đó là một việc rất khó, song tâu lên, nhà vua nhất định không chuẩn cho hãi binh.

Buộc lòng Forbin phải đem 30 chiến-thuyền ra khỏi Dunkerque, song nứa đường hải-dội Pháp gấp hải-dội Anh do đê-đốc Byng chỉ-huy, đồng-mạnh gấp mẩy. Một trận kịch-chiến diễn ra gãy nén một cuộc phong-ba bão-tá dữ-dội trên mặt biển.

Quá bất địch cháng, hải-dội Pháp phải rút lui, song nhờ mưu lược và trí dũng cảm của hiệp-sĩ Forbin, hải-dội Pháp thiệt mất có một chiến-thuyen, còn đều được vỗ-sự trở về Dunkerque.

Tuy thất-bại, song Forbin đã làm cho hải-dội Anh một phen thất dien bắt đầu, và grom-sy oai-vô của quân tướng Pháp.

Đáng lẽ nước Pháp đã đỡ-hộ cả nước Anh

« Hôm qua, báu-chức nhượng được tin cấp-báo từ Dunkerque về rằng quân địch đã cho tiến từ Calais sang một số rất nhiều tàu bè, nhiều tàu chở đầy đại-bác, thang đánh thành, đạn dược, khí giới... như Chắc rằng quân địch dự bị để-bộ sang nước ta, nên báu-chức trộm nghĩ rằng bắn-phản kẽ làm bầy tôi đe Hoàng-Đế là phải cắp bão-ngãi biết. Xin ngài chayèi, đại báu-thú này cho các quan Đốc lò các thành-phố phu-cận để kịp lò cheo-cúc chống giữ bờ cõi... »

Đó là bức mèt-thu của đế-đốc Vernoed gửi cho quan trinh-pháo-dài Deal nước Anh, hò-tháng Decembre 1745.

Hồi ấy, một hạm đội lớn ở Pháp tập-trung tại Dunkerque, chỉ đợi có lệnh là tiến sang đỗ-bộ tại bờ biển nước Anh. Vì lần này vua Louis XV nước Pháp cũng muốn can thiệp để Charles-Edouard được tôn lên ngôi báu nước Anh như hồi 37 năm trước, ngài đã can thiệp cho Jacques III mà không thành.

Bấy giờ Charles Edouard đã trở về Anh, đóng quân cách kinh-thành Luân-dôn có 100 hải-lý, ngày đêm chỉ dại viễn-hình Pháp sang là đại-phá kinh-thành.

Nhưng, Pháp-Hoàng thi muôn vây, song triều-thần thi phần nhiều phản đối không nghe, vien-ra những nỗi khó-khăn nguy-hỗn và nỗi là cuộc thất-bại 37 năm xưa.

Thành-rà hạm đội Pháp tuy đã sẵn-sang cả, mà hành động im một chỗ, không được lệnh hành-động gì, khiến Charles Edouard không công chay-đại.

Tuy nhiên, cái tin cấp-báo do bưu thư của đế-đốc Anh Vernoed ném ra, làm toàn-thê nhân-dân Anh-quốc hoảng-so, tưởng chừng như đại-kiếp sắp đảo-dầu. Dân miền duyên-hải Anh bồng-bóng như chay trên biển, đồng ruộng bỗ hoang, cửa nhà bỗ vắng, cảnh-tuyng thật là tiêu-diệu. Đến nỗi, các quan-chức Anh vất-vả lâm-mái tị-tập được một bộn dân quê-dông về 200 người cho nai-nịt uy-bí để chống với quân địch đỗ-bộ. Nhưng quân đản vẫn không kháng.

Sau này, một phái-cửu của chính-phủ Pháp là nam-trước Grant de Blairfindy được lệnh sang tận chỗ mở cuộc điều-tra về việc năm ấy, sau khi đã xét kỹ-càng, kết luận rằng hồi ấy nước Pháp dù bỗ lỡ mất mất một cơ-hội đặc-biệt để cầm đầu nước Anh.

Nếu hồi ấy quân Pháp đỗ-bộ sang Anh thi biết đâu đã thay đổi được cả cục-diện thế-giới.

Những phương-lực đỗ-bộ sang Anh

Vua Louis XV vẫn không xưa duỗi được cái mộng xâm-lăng Anh-quốc.

Sau khi hiệp-pewc 1763 ký-kết, nước Pháp bị uốc mất một đế-quốc thuộc-địa lớn kẹp, nhâ

vua luân-luân tinh tră-thủ nước Anh bằng cách đem quân-dỗ bộ sang tận nước Ý. Triệu-thần phung-mênh, dâng lên ngài nhiều phương-lực về cuộc đỗ-bộ đó.

Thống-chế de Belle-Isle thi bắn nêu dòng tàu phẳng dày chở 50.000 quân đỗ bộ sang Anh.

Nguyén-soái Chevert thi tàu nêu xuất kỳ-bất-ý

đem quân đỗ bộ lên bờ biển Essex, khiên quân

Anh phòng-bị ở mặt biển Manche trờ tay không kip.

Hầu-tước de la Rozière tàu nêu dòng-thời đỗ-

bộ cả hai nơi; ở bờ biển Anh và ở bờ bờ Manche, 20.000 quân sẽ tiến về phía Dublin, và

nhà 100.000 tiến đánh Luân-dôn, tát quân Anh lực bất

khả-dương.

Nhà vua rất chú ý đến những phương-lực đỗ. Ngài dựng máy bắn-iy trong một cái ống tròn có khóa, đê luồn luân ở đầu thuyền, thỉnh-thoảng lại mờ ra, suy-tinh và nghiêm-cửu.

Rồi ra cùng, hầu-tước de La Rozière được cử làm Thống soái quân đội Pháp đóng ở bờ biển Manche, thao-luyện chờ ngày đỗ-bộ. Nhưng chưa được bao lâu thi Pháp-Hoàng Louis XV tháng

hà, chưa kịp hạ lệnh cho quân đỗ-bộ sang

thực-hành.

Ông nói hùng-hỗn lâm.

« Việc này có lợi lớn lâm khiến ta phải như

thờ để đỗ-bộ hạm đội đỗ-xô làm chìm đắm

được thế-lực Anh, và sẽ cho Anh chòn chọn

được một trong hai đường: lò di-cu sang châu

Mỹ, hay là phu-thuộc lòn một quân của nước ta

mà thôi.

« Không nên yên-trí rằng có thể dàn-xep với

nước tư-phụ và đỗ-các áy, đê liêu-kết chiến-tranh,

cũng không nên e-sợ những mối nguy trong cuộc

đỗ-bộ, là việc quý-tí-dịnh danh-duy và tự do cho

nước ta. Dù cuộc đỗ-bộ đó chỉ thành công có một

phần thi chán đắng cho nước Anh, và buộc nước

ấy phải lự-vệ bờ cõi, không dám có hy-vọng xô

chúng ta đến cảng... »

Song hò-iy, quốc-gia già da sụ, nước Pháp cần

phai làm hòn, nên lòi hò-hoa của ông Dubois-Rance không có kết-quả.

Nước Pháp định dùng 100 khí-cầu chở 10.000 quân, 2.500

ngựa, 200 đại-báu đỗ-bộ sang Anh

Dến sau này, Hoàng-Đế Nã-phá-luân đê nhất

mời lại thực-hành phương-lực đỗ-bộ sang Anh,

song than ôi bị thất-bại. Nhưng Hoàng-Đế vẫn

không thất vọng. Ngài vẫn ôm cái mộng làm bá-ch: cả đất nước Anh và - à-èu này it người

bết - đã có một lần ngài định dùng toàn-khi

cầu đỗ-bộ sang Anh.

Trong pho-thứ XVIII bộ thu-diệp của ngài

người ta thấy chép việc sag này, n ên-hiệu đê

tháng October 1808.

« Tướng Clarke Binh-Bộ Thượng-thư đê trình

Hoàng-Đế bắn đê-án oàia Lhomond, nguyén-trung-

Nghĩa là, quan-dân đều một lòng muốn đánh Anh. Nhà Vua dành nghe theo lòng-dân. Thế rồi, một hạm đội đồng-minh Pháp-Tây (Tây ban-nha) thành-lập, gồm tất cả 64 chiến-thuyền. Quân-tuồng hai nước ra đi, bám-hờ ty-hào phea này sẽ vào tận hang hầm bắt-cop.

Nhung mưu-sự tại nhau, thành-sự tại thiên. Một trận bão-biển thịnh-linh nỗi lén đánh tan hạm đội Đồng-Minh, đê-nỗi không tiếc, đưọc sang Anh đê đánh, lại không ngần, đưọc hạm đội của đế-đốc Howe đê đánh, cùa Gibraltar là nơi mà đồng-minh Pháp-Tây định gày-vết thương đầu-tiến cho đế-quốc Anh-cát-lợi. Thật là Trò chúa chiêu-người.

Thê-rồi cuộc Cảnh-Mênh xẩy ra tại nước Pháp. Tại diễn-dàn Ủy-ban Cứu-quốc, một nỗi lén tiếng hùng-hỗ-hào. Đó là ông Dubois-Crancé một nhân-viên trong Ủy-ban chiến-tranh tại Quốc-Hội. Tim thấy những phương-lực Broglie-la Rozière trong lập-công-vân-cô, ông đồng-y với các-tác-giả về việc nêu-dém quân đỗ-bộ sang Anh. Ông hô-hào rất là ráo-riết mong phương-lực tiến-công sang Anh được Ủy-ban Cứu-quốc

thực-hành.

Ông nói hùng-hỗn lâm.

« Việc này có lợi lớn lâm khiến ta phải như

thờ để đỗ-bộ hạm đội đỗ-xô làm chìm đắm

được thế-lực Anh, và sẽ cho Anh chòn chọn

được một trong hai đường: lò di-cu sang châu

Mỹ, hay là phu-thuộc lòn một quân của nước ta

mà thôi.

« Không nên yên-trí rằng có thể dàn-xep với

nước tư-phụ và đỗ-các áy, đê liêu-kết chiến-tranh,

cũng không nên e-sợ những mối nguy trong cuộc

đỗ-bộ, là việc quý-tí-dịnh danh-duy và tự do cho

nước ta. Dù cuộc đỗ-bộ đó chỉ thành công có một

phần thi chán đắng cho nước Anh, và buộc nước

ấy phải lự-vệ bờ cõi, không dám có hy-vọng xô

chúng ta đến cảng... »

Sách ấy nói dai-khai như thê này:

« Năm 1812, một ông già, nguyên là lính lính

nguyên kề lại cho con cháu nghe rằng năm

mươi năm trước, nước Anh cũng mâu-quáng tìm

thể-lực cùa mình như nước Pháp năm 1870, đê

đến nỗi nước Đức sáp-nháp nước Ðan-Mach, nước Hé-Lan, đưa một hạm đội lớn manh ra biển Manche,

phiền-lam hạm đội Anh và đỗ-bộ chiếm đất nước Anh.

Ấn-đô nỗi lo, Canada bị Hoa-kỳ cướp mất, Gi-

braltar bị Tây Ban-nha lây-lai, một phần quân đội

đep-nói-loại ở Irlande, thành ra quân Ðức đỗ-bộ

rất dễ-dàng và sau trận đại-chiến, quyết-liệt

đến-càng... »

Đại-luân-dân Anh xôn-sao như nước sói. Một

nha-van khác, theo lệnh phai viết một cuốn

sách khác, đối-đáp lại, đê làm yên lòng-dân chúng.

Cuốn sách đê-nham-đe là « Der Rhein », phản đối

lại sách trên, nói toàn những việc thắng-lợi cùa

Anh và kết-luận rằng nước Ðức bị đỗ-xô xép. Tới

nay, mới hơn 70 năm trời, mà trong hai lối

cầu đỗ-bộ sang Anh.

Cái náo?

Thời gian sẽ trả lời ta.

tá không-quán, bắn nêu-dùng 100 khí-cầu « montgolfières », mỗi chiếc đường lâm-kinh dài 100 thước, huyễn-lam (nacelle) mỗi chiếc có thê dung được 100 người, với lưỡng-thực đũ-án trong 15 ngày, hai khán-dai-bác với hòn-dan, 25 con ngựa và cái gõ đỗ-dùng để đốt-hơi cho khí-cầu bay. »

Sở dì Lhomard định dùng khí-cầu là vì thấy phi-hành-khí François Blanchard ngày 7 Janvier 1785 đê ngôi khí-cầu vượt qua đưọc biển Man-

che lân-dân từ Douvres và Calais.

Tiếp đưọc biểu-tâu và bắn-dù-an, Hoàng-Đế

duy-ết-lâm xông-thần cầm-bút ngay phê-máy đồng

chữ: « Giao cho M. Monge đê xét xem có đáng làm một

cuộc thí-nghiệm? »

Không thấy chép nhà bác-học Monge phue-lần ra-lên sao, nhưng người ta đoán chắc rằng Ông cho-dý-jó là một xa-vọng nêu không-tán-thanh, và Hoàng-Đế không đem-thực-hiện.

Thời giờ là xa-vọng, nhưng thời nay là sự

thật-rồi. Dù sao Lhomard cũng là một nhà-tiên-

phong-vây.

Mộng và thực...

Năm 1871, nước Anh thấy một kẻ thù mới là nước Ðức thắng-trận. Thời bấy-giờ tại Luân-dôn xuâ-bán một cuốn sách kỵ-dị-nhan là « Trận Dorking ». Sách không có tên-tác-giá, nhưng bán-rất chạy, in hàng-máy trám-nam cuồn-mà đều-hết, lòn sôn-sao cùa du-luân trong nước và ngoài-nước. Đến nỗi hò-iy nhà-van Charles Yriarte đê dem-dịch ra Phap-van và đưa nhà Pilon xuâ-bán. Sau đó, người ta biết đưọc tên-tác-giá là huân-tước George Chevalier một phi-thuyet-gia trú-danh tại Anh-quốc.

Sách ấy nói dai-khai như thê này:

« Năm 1921, một ông già, nguyên là lính lính

nguyên kề lại cho con cháu nghe rằng năm

mươi năm trước, nước Anh cũng mâu-quáng tìm

thể-lực cùa mình như nước Pháp năm 1870, đê

đến nỗi nước Đức sáp-nháp nước Ðan-Mach, nước Hé-Lan, đưa một hạm đội lớn manh ra biển Manche,

phiền-lam hạm đội Anh và đỗ-bộ chiếm đất nước Anh.

Ấn-đô nỗi lo, Canada bị Hoa-kỳ cướp mất, Gi-

braltar bị Tây Ban-nha lây-lai, một phần quân đội

đep-nói-loại ở Irlande, thành ra quân Ðức đỗ-bộ

rất dễ-dàng và sau trận đại-chiến, quyết-liệt

đến-càng... »

Trong pho-thứ XVIII bộ thu-diệp của ngài

người ta thấy chép việc sag này, n ên-hiệu đê

tháng October 1808.

« Tướng Clarke Binh-Bộ Thượng-thư đê trình

Hoàng-Đế bắn đê-án oàia Lhomond, nguyén-trung-

VĂN-HẠC

18

BỐN COI TỪ SỔ SAU THIÊN SỦ-CA :

Mi-Lan-Châu

của NGUYỄN-BẢN-TÂM

Một khúc ngâm dài hon-nghin câu kẽ
chuyển một mồi-tinh-vuong-giả, một
cuộc chinh-chiến của tinh-cảm và
can-quá giữa ngai-vàng và nhan-sắc



MỘT CHUYỆN NGẮN
NHẬT BẢN DO BẢO
SON THUẬT LẠI
BẰNG THƠ (1)

Làng M zu — (Mizunoe) lấp trên bờ biển,
Tỉnh Tango nước Nhật đời xưa,
Dân làng toàn-thì mến ra,
Chuyên nghề chài lưới chỉ rùa độ thân.
Bạn cá có chàng tuổi trẻ,
Tay rành nghề súc khỏe ai qua;
Tên chàng: U-ra-si-ma (Urasima),
Thường câu nhiều cá hơn là anh em.
Số cá ấy thử đem so sánh,
Mấy người kia phải đánh một tpoon.
Bạn bè trang lúa đều ưng,
Taro hét dạ vì chưng rùa lành!
Trù câu cá day qua việc khác,
Taro không hề chịu sát-sanh,
Muông-chim loài vật cho đánh,
Chàng thường khuyen nhủ đỗ danh anh em.
Đừng tinh-nghịch đem lòng tàn ác,
Mà ái sanh hại vật làm chi;
Chàng nào có đém xá gi,
Lại còn ngao-nghẽ nhiều khi nữa là!

Hè, một buổi chiều tà êm-ả,
Vác cún cún buồn bã về nhà;
Taro gấp lũ lầu-la,
Reo hò nhộn-nhip rất là vui thay!
Liền bước lại xem ráy cho rõ,
Thấy một con rùa nhỏ lăn tròn;

Xung quanh lũ trê lon-con,
Chân đá lay dập lại còn cười vang!
Lòng thương-hại rùa đang lâm nạn,
Taro liền khẩn-khoán nai xin:
« Các em mực hãy thương tình,
Rùa con nhỏ dài hành-hình làm chí!
« Thà nó ra một khi làm phước,
« Cho nó hoàn lại được tự-do;
« Hai chi thứ giống rùa bò,
« Chết oan tội nghiệp, hay ho nỗi gì? »
Mặc những tiếng rùi rì nần-ni,
Của Taro ôn-ý van-on;
Chúng nào đến xia thiệt hơ,
Mặc linh chơi nghịch chẳng sờn chẳng xiêu!
Nhưng trong bọn có thằng nhiều tuổi
Lèn đứng ra hinh mũi đáp rằng:
« Rùa này sống chết cùng chàng,
« Hai gi đến chú mà ngãn trở cá? »
Rồi bọn trê hét la xầm lại,
Đánh rùa kia khi nãy còn hơn;
Taro suy nghĩ người con,
Bạn nãy hâ dê khuyen lon đặng nào!
Lèn vui vẻ ngọt ngào êm-ả:
« Nay các em bán lại cho ta;
« Lấy tiền ăn bánh ăn quả;
Còn ngon còn thích hơn là rùa con».
Miệng thì nói, tay liền mõi túi,

Lấy xu rã mây cầm trao liền;
Chàng dường như bị thôi-miên,
Hoi đồng lôi kéo đều liều vung ngay,
Đem rùa lại để ráy trước mặt,
Lấy tiền rồi im-bặt kéo đi;
Taro thỏa chí vãy thi,
Vuốt ve rùa nõi môi khi nói rằng:
« Ngày rùa hối biết chẳng tao đã? »
« Cứu mày ra khỏi ngõ tử-hình,
« Thế là mày được trường-sinh,
« Hơn loại vật khác sanh-linh ở đời! »
« Lũ quí-sú vãy thời khi nãy,
« Muốn thâu ngay kiếp sống mày đi,
« Nhờ tao thoát nạn giải nguy! »
« Cho nên cõi tạm mi thì còn lâu.
« Nhà cửa đâu ta đưa mi lại,
« Giờ vè sao đừng dài nghe khóng? »
« Sa-có lâm phải vào vòng.
« Người ta bắt buộc ai hỏng cừu mi! »
Miệng vừa nói chân tay ráo bước,
Đem rùa ra giòng nước bùn-khoi:
Nhẹ lay thả xuồng, rùa bơi,
Lôi qua lôi lại đoạn thời biệt-taml!
Taro đứng trầm-ngâm hè-hà,
Rồi lặn đi thong thả về nhà;
Hoàng-hôn bao phủ chiều-lá,
Ta-o nhớ chuyện vừa qua loai lòng!

Sáng hôm ấy vàng hồng lô-rang,
Mướn hào quang chói sáng chấn trời.
Taro thường là буди mai,
Thuyền con ra biển vây thời buồng cầu.
Trời với nước mợ bầu xanh ngắt,
Nước cùng mây mội mặt in nhau;
Biển êm chảng có sóng gáo,
Khi trời ấm-áp nhuộm màu vui tươi,
Cánh lót đẹp gọi người va thích,
Thuyền Taro bơi til ngoái khơi;
Mênh-mông mặt biển chấn trời,
Bỗ thuyền các bạn vây thời sán xe!
Lòng khoan-khoái thiết-tha nhở lai,
Chuyện giải nguy cứu hại cho rùa;
Kiếp người ngắn-ngủi hơn thua,
Nào ai mà được như rùa sống lâu!
Đang mơ-mộng chợt đầu nghe tiếng,
Gọi Taro dưới biển rõ ràng:
Ngân-nga trong trèo diu-dango,
Theo chiều gió nhẹ đưa sang lén thuyền,
Đứng phát dây Taro liền ngồi,
Nhìn bốn bên đầu dó-ký căng;
Từ bờ trời nước mênh-mang,
Bóng người nào thấy dạ càng hãi-kinh!
Hay tiếng cát biển lính ta đấy,
Chợt người đâu có thấy mệt ai?

Chàng bèn bắt mặt trông ráy,
Mạn thuyền xem thấy rùa nay lại gần.
Taro với ăn cần han hối:
« Phải rùa mày kêu gọi tao chăng? »
Gật đầu rùa mới đáp rằng:
« Tim ngài đáp ta ăn bằng Thái-son! »
Nhờ ngài đã ra ơn cừu từ,
Thoát khỏi tay kẽ dùn-sinh;
Rùa tôi chi xiết cảm-tinh,
Lấy gi bão đáp, muôn nghìn ân-sáu! »
Nghe rùa nói mắng cùn nhon-ngai,
Taro lèn đáp lại: Rùa oi!
Mày là giống vật ở đời,
Biết ơn biết nghĩa vãy thời qui thay! »
Mời mày kíp lên ráy chuyn vân,
Hút thuốc chơi cõi bạn với tau;
Rùa nghe bày lô-âm-hao,
Đáp rằng thích rượu, thuốc nào có ham!
Lùi vui vẻ rùa đem chuyện hối,
Bền Long-vương nơi cõi diêm-la,
Nhà cao cửa rộng rờm-rà,
Ngài da có thấy vãy mă-kay chưa?
Nghe rùa hỏi thừa voi tiền nói:
— Rằng chưa hè-hay cõi D êm đinh;
Chắc là cảnh ấy đẹp xinh,
Lạ lung diệu-viễn lộ trình phái không?
— Vậy thì tôi sẵn lòng hương-dạo,
Đưa ngài chơi đi rao xem qua;
Kỳ quan vũ-trụ diêm-la,
Nội trong aiây phút thi là đến noi.
— Tao thích lâm, rùa oi da ta l

Lòng hảo-tâm qui hòa của mày :
Song le nhở kÿ điều này,
Tao không biêt lận như mày thì nguy? »
— Ngài chờ sợ làm chi việc ấy,
Cõi lung tối sõi thấy vẹn toàn;
Lo chi lặn lội ròn-ràng,
Tôi nguyền đám-bản mọi dáng không sao.
— Lưng mày nhô lê nào cõi dáng? »
— Ngài cứ lèn rồi hẳn biêt ngay;
Nghe rùa quâ quyết một hai:
Tao châm-chú nhìn ráy xem sao.
Chàng trông thấy a thay kinh-ngạc,
Rùa lớn lên chưng-chạc rõ ràng,
Người ta cõi được dễ dàng!
Taro vũng dạ với vang trèo lên,
Rùa bò lại một bén mặt nước,
Nhảy xuồng liền vượt hàng bê sáu;
Hai người di duyc hồi lén,
Hiện ra cảnh-vật nhiệm-mẫu xiell-bao! »
Qua một cửa lớn-lao đồ xó,
Thay nóc đèn ẩn-lộ xa xa;
Trong nhà sườn núi chẳng ngoa.

Taro hòn hở gọi mà rùa ơi !

— Đấy có phải là nơi cung-diện,
Đền Long-vương lòn-hiện kia chẳng ?

Rùa bèn vui vẻ đáp rằng :

Mái hiên là dối nóc đèn Long-vương.

Gió đã tới trung-trung thủy-phủ.

Xin mời ngài đi dạo từ đây,

Rùa bèn vào cửa phía tây.

Nói cảng linh gác : ông này nhán-gian.

Người ở đài Phù-lang-đá.

Tên Taro đánh cá hằng ngày,

Lệnh trên phán dày lời rầy,

Rước chàng xuông chốn Diêm dài rạo choi.

Xin mấy chủ nhân lời tiếp dài,

Thượng-khách phẩm của đền Long-vương,

Vui lòng chỉ nèo đưa đường,

Ông vào bê-kien cho tòng Long-nhan.

Linh với vã đưa chàng vào trước,

Quan cản - thắn ra rước

dón chào :

Chàng lôi hân - hanh

lâm sao :

Được chàng vượt biển ba-

đảo xuông đây,

« Viếng Long-cung phen

này cho biết,

Nhờ anh rùa chàng tีc

sóng-loo;

« Bè sáu muôn dặm nái

bao,

« Mọi được khách qui con nào

vui hoa !

« Với qui khách theo chán

vào điện,

« Thăm Long-cung trò chuyện trước sau.

Taro trâm-tinh đì vò,

Ganh phóng tráng-lè khác nào cảm-niên,

Nhin từ phía lão-liên trông thấy,

Nàng công-chúa dáng đầy chờ chàng,

Dung-nhan kiều-diễm ní đang,

Tóc den bò xôa hai hàng bên vai,

Mặc bộ áo thái dài xanh đợi.

Lần xếp con tùng đợi chỉ vàng !

Da-dương tiêng nói như dán,

Ngân-ngó ém-áì nghe cảng mè-man !

Olohimé lén nàng công-chúa,

Con gái yêu của Đức Long-vương :

Taro trông thấy lò tường,

Hòn xiêu phach lạc tim đường lên mây !

Chàng súng sồi soát ngay như tòng,

Trót giờ lừa mời gường rái chào ;

Nhung chưa kịp nói làm seo,

Công-chúa liền nói đất vào phòng riêng.

Mời Taro ngồi liền bên cạnh,

Olohimé lanh-lanh nói rằng :

« Còn chi vui thú cho bằng,
« Được ngài đến viếng vò ngàn qui thay !
« Thường nghe nói lâu nay nước Nhật,
« Sản-xuất ra nhiều bậc vĩ-nhân ;
« Xưa nay chưa có dịp gần,
« Người trong qui-quốc một lần đến đây.
« Nay ngài đến nói này có lẽ,
« Người đầu tiên hoặc kẻ cuối cùng,
« Biết ngài là bậc anh-hùng,
Cứu rùa thoát nạn đã cung phần qua !
« Lại chẳng nè đáng xe bè thâm ;
« Xuống viếng thăm nước của phụ-thán ;
« Chúng tôi tiếp dài án-càn,
« Phương-dông khách qui mỗi lần cho cần,
Nghe Công-chúa phân-trần tao nhâ,
Taro nhận diện-mạo khá-quan ;
Mỹ-miều công-chúa doan trang,
Lòng chàng khoái-lạc muôn ngàn xiết bao !



« Nến qui khách nhận lời ở lại,
« Nguyễn trâm năm kêt-ngãi tau-khang ;

« Cùng nhau chung hưởng giàu sang,
« Trường-sinh hạnh-phúc rõ-ràng tương-lai !

— Tôi còn có gì may hơn nữa,

« Sang sướng bằng thường bùa giàn nàng ;

« Lòng tôi cảm-dộng hân-hoan,

« Đài-gương soi đèn phản hán viên-phang ! »

Giữa một sân trang-hoàng lịch-sự,

Taro cung công-chúa tự-tình ;

Nữ-cửu ám mặc rất xinh,

Áo quần đèn thay giồng in một màu,

Sắp háng-núi cung nhau tên đèn,

Dáng tên mâm mỹ vị cao-luxury,

Áy là lè cưới phô trương,

Gái trai hiệp-mặt một đường hân-hoan.

Nào àm-nhac, nào ban vñ-nữ,

Chọn lựa ròng tái-tử trả-danh ;

Xướng ca nhảy múa đánh ránh,

Taro công-chúa đồng-hành đạo qua

Ngâm cảnh vật kỳ-hoa dị-thảo

Đen-dài loán mả-não san-hò ;

Trắng, vàng, xanh, đỏ nhấp-nhô,

Trầm cao thấp kinh đài-thành/l

Toàn vách cằn long-lanh ngọc báu,

Chiếu sáng ngồi muôn đạo hảo-quang :

Cõi trân náo dám sánh dang ;

Không sao tát muôn ngàn đón xinh !

Cảnh hoa-viên trông nhìn càng lạ,

Bùi trân cam hoa quả bốn mùa ;

Lý, dâu hoa quả say sưa,

Thơm thorossover thẳm trán đưa nón !

Giọng lụu lo oanh-vàng thành-thót,

Ban son-ca nhảy nhót trên cảnh,

Chập-chon dan bướm tinh ranh,

Giẹo hoa hut nhịt trong cảng say mê !

Những rặng cây não-nè yên lặng,

Giữa mùa hè ánh nắng nồng-nóng !

Tiếng ve tiếng đế nhịp-nhàng,

Vang tai diếc óc nghe cảng thê-lương !

Nhưng thời-tiết khác thường thè đồi,

Đá bồn màu luan-chuyễn xẩy vẫn ;

Hẳng ngày đùi cựa hay tản !

Taro loai hưởng muôn phần vinh hoa !

Chàng quên cả cửa nhà cha mẹ,

Quen rằng mình là kè di câu ;

Khó khăn bần tiện dãi dẫu,

Quen láng, quen nước, quen cầu thâm-tinh !

Ba ngày qua thịnh linh nhớ lại,

Nhớ que hương chàng phải than thầm ;

Mẹ cha đầu bạc hoa-phím,

Ba ngày rồi biết có làm sự gi ?

Ta không thể ở li đáy được,

Mau sâm-xanh cắt bước hồi quê ;

Taro buồm-bã ù-ê,

Vao phòng lễ phép pô-về người yêu :

« Nay công-nương mì-miều đáng quý,

« Rõ biết nàng chung-thùy chàng tôi,

« Ở đây sung sướng vô hời,

« Nhờ nàng đổi-dãi với tôi mọi đàng !

« Lòng thâm-cảm muôn ngàn ái-ai,

« Nhưng hiềm vi thường nhớ mẹ cha ;

« Quê nhà tựa cửa trống ra,

« Trống con mâu trò về mây đàng-viên !

« Tôi không thể ngồi yên đây mãi,

« Giàu tì nòng tòi lại dường gian ;

« Công-nương tra lè đôi hàng,

Thôi ra五一tiêng dùi dâng đê thương :

« Đây có lè chàng không vừa ý,

« Hay đều gì nghĩ-ky chàng vui ?

« Nên chàng kiêm chuyện hào lui,

« Bỏ em ở lại ngâm-ngái phòng loan !

Nghe công-chúa dùi dâng nân-ni,

Taro còn suy nghĩ cân phẫn,

Lâm trai sanh giãa cõi trần,

Thờ cha kính mẹ là phän-nam-nhi,

Tinh với Hiếu vân di đũi cắp.

Hiếu nặng hơn Tình gấp ngàn lần ;

Taro không thể ngại ngần,

Nâm tay công-chúa phän trần khuyen lon :

« Nay em q, bởi cor bi dài,

« Tôi chẳng hề phụ bạc em đâu :

« Về thăm nhà mẹ tì lâu,

Rồi thi trả xuồng giao đầu cùng em !

Biết k'hang thè dem lòng luyen-ai,

Vi Taro định phải hồi quê,

Công-nương mãi ủ máy ê,

Tặng chàng báu vật khi về làm tin :

« Nay của qui em xin gửi tặng,

« Và đổi lời cẩn dặn thiết tha :

« Các cụ nên dùng :

THUỐC ĐẠI BỒ DỨC-PHONG 1\$50

Các ô g làm việc nhiều nên dùng :

THUỐC BỒ-THÂN DỨC-PHONG.... 1, 50

Các bà, các em nên dùng :

THUỐC ĐIỀU-KINH BỒ HUYẾT.... 1, 20

Các ô g phải嗽 xé vú, dùng thường

THUỐC BỒ TỲ TIÊU CAM..... 1, 00

« MÓN THUỐC BỒ CỦA NAM,

PHỤ, LÃO, ẤU ĐO NHÀ / THUỐC

ĐỨC-PHONG

BẢN BUÔN, BẢN LÈ ĐÙ THUỐC SỐNG

THUỐC BỒ CHẾ VÀ CÁC THỦ SẢN

45. phò Phúc kiêm Hanol phát hành

« Mong chàng nhận lấy gọi là,
 Chết tình kỷ-niệm đổi ta буди đầu! »
 Nàng tò dẫu buồn rầu kinh cần,
 Taro Taro một hộp bông cát;
 Mùa sương trôi đỗ hây hây;
 Bên ngoài ca buộc soi giấy to-dieu,
 Công-chúa lại còn nhiều căn-dặn,
 « Chàng nên vắng không dặng mờ ra,
 « Lỡ ta nguy hiểm vây mả,
 « Chẳng toàn tính-mạng át là khốn thay!
 Nhận lấy hộp thè ráy chàng mờ,
 Taro liền hâm-ho ra đì;
 Giả-tử công-chúa một khi,
 Thắng rac cửa biển vây thi ruồi dong !
 O-ohime đau lòng thương tiếc,
 Càng thí-tý tiên biệt Taro,
 Đến nơi bái bìn nhấp-nhô,
 Thay con rùa lớn lội vô rước chàng.
 Lên lưng đoạn rùa băng ngang biển,
 Nhâm hương đồng thắng tiến một chiu ;
 Xa xa dưới lượn thủy-triều,
 Nóc đèn Diêm-chúa biển lẩn trong sương !
 Rùa cứ việc thắng đường dương-thế,
 Taro nhìn thấy rạng quê nhà,
 Mây hòn núi nhỏ hiện ra,
 Chân trời xa tít thật là vui thay !
 Rùa đưa chàng vào ngay vịnh nhỏ,
 Nơi hằng ngày chàng vẫn tới lui ;
 Lòng chàng sung sướng ngâm ngùi,
 Nhã ngay lên đất, rùa lui Diêm-dinh !
 Trong bốn phía chàng linh kinh hãi,
 Nhìn trán kẽ lại người qua ;
 Lạ lùng chưa biết thật ngoa,
 Trước đây bốn báu người ta biết chàng,
 Nay ai nấy trong lòng đều lạ,
 Chàng kinh tâm bồn-bả về nhà,
 Vẫn còn chỗ cũ không ngoa,
 Chàng lên tiếng gọi : Ba ơi con vè !
 Rồi tiến vô kh้อง hè ngần-ngay,
 Gặp một người đứng tại cửa lầm ;
 Taro bối-rối càng thêm,
 Hay là cha mẹ dời nhà đi chàng ?
 Liền bu-ic đến bǎn-khoǎn chào hỏi :
 « Chả nhà đây tên gọi là chi !
 « Sao mà lạ hoặc thế ni ;
 « Trước đây may báu nhà thì chả iỏi ?
 « Nay đã dọn đi rồi thì phải ?
 « Ngài vui lòng chỉ lại noi mồ ;



Nhà sản xuất lớn các thứ áo ti-có (puii overs, chemiseettes, slips, maillots, v.v..) chỉ có...
Hàng PHUC-LAI 87-89 route de Hué — Hanoi
 BÁN BUÔN KHẨU ĐÓNG — PHÁP — ÁO TỐI KHÔNG ĐẦU SÁNH KIP BẮNG

« Taro tên ấy chính minh là tôi.

Nhin Taro một hồi bèn nói :

« Tôi nào tuồng câu chuyên làm sao :

« Thiệt hư chán giả thế nào,

« Taro đã chết đã bao lâu rồi !

« Hay là hồn nó tái hồi có lẽ,

« Giả-sử chàng cẩn-kẽ chép ghi ;

« Trong lăng minh-bach vây thi,

« Ba trăm năm trước còn gì nghị-nan !

Nói thế đoạn mảng chán giả,

Người lú kia quay quâ bỗn,

Taro sững-sốt ai-bi,

Hãi hùng mới biết chuyện thi xẩy ra !

Ba ngày dưới Diêm-la ngắn ngủi,

Trên trần-hoàn là mấy trăm năm ;

Nay về tìm kiếm hồi thám,

Thì ra con cháu đã nǎm bảy đời !

Còn cảnh náo troi-voi hơn nữa,

Taro loan sắp sửa lại đi ;

Biển động trồ xuồng vây thi,

Người yêu hợp mặt còn gi vui hơn !

Rồi quay quâ lòn-ton ra bâi,

Nhin nước trời rộng rãi minh-mang,

Lâm sao di dộng vẹn toàn ?

Nếu không ràu nô dằn đang thi nguy !

Vung nhớ lại xiết chí mừng rỡ,

Vật báu kia của vợ tặng cho ;

Dặn ta đừng có lò mò,

Mở ra át phải hại to chàng vừa !

Nay hoán-canh đầy đàu đến đỗi,

Lẽ nào ta còn sợ nỗi gi :

Mở ra may dặng vạy thi,

Vật này sẽ giáp ta đì đến nang.

Rồi châm rái kđ-càng tháo mõ,

Cần thận chàng hé mở hộp lên ;

Đoan chàng nép lại một bên,

Một lần khói lén bay lén cuộn quăng.

Màu tốt đẹp xáy vân theo mái,

Gần Taro chàng chịu bay xa ;

Sau cùng khói lại tỏa ra,

Như hơi nước biển bay mà biết tăm !

Yới cái tuô hâm-nhâm cường-tráng,

Với tẩm thân mạnh dạn đầy da ;

Taro bỗng hóa ông già,

Mặt nâu nón, tóc bạc, da mồi, lưỡng cong !

Rồi trên bâi bèle đóng chàng xiu,

Tay chân đều diu nhíu lát hơi,

Giả-tử thế lam nghỉ ngọt,

Ngàn thu an giắc một đời thiêu-niên !...

LÊ BẢO-SƠN

(1) Nguyễn văn « Thế-Giới-Ngữ » (Espé-anto)
— Tác-giả : Cif Tosio.

BỘ THẦN TIÊU ĐỘC

Thuchs hoan uong : tiêu hết nhiệt độc, ngừa lò nóng này do
đi đặc hoa lầu còn sót lại ở thận, ở máu phát ra. Mỗi hộp
9800, nửa tá 3\$, cả tá 5800 gél Linh hóa giác ngắn.

Nhà thuốc TẾ - ĐÂN

N° 131, PHỐ HÀNG ĐỒ - HANOI

Đại lý : Haiphong - Mai-Linh 60-62 Cầu-đất, Nam-Dinh; Việt-
Long 28 Bến-cái, Phú-thọ Van-Tho 86 gần lanh, Hung-yen
Chi-Tường 36 gđ Marchand.

Phản Murat và Super-Murat

Đây là một sự thành công hoàn thiện trong khoa
bảo-chế đồ trang điểm. Các phụ-nữ qui phái có thể
đem tất cả sự tin dùng c' mình vào 2 thứ phản

MURAT VÀ SUPER-MURAT

Chất phản mát nhẹ, mùi t'om có duyên đón rất ăn nǎng,
giúp kháng lầm mưu phai, lại có tài làm cho da mặt căng
trai và thon mài. Phản MURAT có ba màu : (trắng, hương
da ngựa) đđ dồi cho mao-lộ khí thường ngày đì ra Phản
SUPER MURAT có màu vây mài đđ chịu lửa, đđ dồi nhưng
lúc sang hơn, như đì dùn, đì xem hít v. v. Những bà
c' tra tưng đồi phản được khés, nếu dồi phản Super-Murat
thì sẽ đồi được khés.

Phản MURAT giá : 1\$50

Phản SUPER - MURAT giá : 2\$50

KHẨU CỦA HÀNG LỚN ĐỀU CÓ BÁN :

Tổng phát hành Nam-kỳ Établissements RISON
146, rue d'Espagne Saigon

Tổng phát hành Bắc-kỳ, Ai - lao : Éts. VẠN HÓA
8, rue des Cantonais Hanoi

Tổng phát hành Trung - kỳ : Éts TÙ - SON
Ph'n - Rang



**SAVON DENTIFRICE
EXTRA-DOUX
DE GOUT FRANÇAIS**

AGENTS (ÉTS TU SON - PHANRANC
ÉTS RISON - 146 ESPAGNE SAIGON
GÉNÉRAUX MAISON TONG-AN 62.TIEN-TINH.HANOI

Vương-Dương-Minh

Về thuyết « Tri Hành hợp-nhất »

Ai đã xem qua học-thuyết của Tôn-Văn, người sáng tạo ra Trung-hoa Dân-quốc từ 1911, có lẽ nhận thấy tu-tu trưởng họ Tôn có nhiều chỗ só đặc ở cái học Dương-minh. Nhất là về vấn-dề tri hành.

Còn-nhà nói: « Kết dẽ, làm khó 知易行難 ». Ngược lại ý kiến ấy, Tôn-Văn bảo « làm để biết knó 知難行易 ».

Tôn lấy những việc sinh-hoạt tầm thường để chứng rõ rằng người ta không làm được, là vì chưa biết rõ cần dùng ích lợi thế nào. Nếu quả biết đến nơi đến chốn thì đã làm được rồi, không khó.

Lý-thuyết ấy phảng phất tu-trưởng tri hành của Dương-minh, ta có thể thấy trong câu chuyện nói với Từ-Ái thuật ra sau đây.

Trong những học-giả thờ Dương-minh làm thầy, Từ-Ái là bức thông-minh mau biếu nhất, người ta dâ vĩ như Nhan-Hồi của Khòng-tù.

Thế mà thuyết Tri-hành hợp-nhất, thoạt nghe Ái cũng bỡ-ngỡ chưa hiểu, sau cùng các bạn đồng-môn bàn bạc mãi, vẫn không quyết định ra lẽ nào phải, lai đến hỏi Dương-minh.

Tai sao mà không hiểu, nhà người thù nói ta nghe! Dương-minh hỏi.

Từ-Ái nói:

Tôi nghĩ người ta sinh ra ở đời, ai cũng biết ở với cha mẹ phải hiếu, ở với anh em phải dẽ, nhưng có người không hiếu được, không dẽ được, như thế thì tri với hành phán-minh là hai việc.

(1) Xem T.B.G.N. tr 55-56.

XXVIII

III.— Vì sao sự biết với sự làm chỉ là một việc

QUÂN-CHI

Dương-minh đáp:
— Thế là đã bị-tư-
đục cách trớ, chứ
không phải bẩn-thè
của tri-hành. Không
khi nào có cái biết
mà không làm. Biết

mà không làm, ấy là chưa biết. Thánh-
nhân dạy người ta tri-hành, là cốt phục
lại cái bẩn-thè ấy.

Sách Đại-học đã có câu bày tỏ cho chúng ta biết thế nào thật là tri hành. Tức là câu nói: « Như thích sắc đẹp, như ghét hơi thở 如好色如惡臭 ».

Mắt ta thấy sắc đẹp là việc thuộc về phần tri, bụng ta thích sắc đẹp là việc thuộc về phần hành.

Phải biết ngay lúc trông thấy sắc đẹp, ta dã có ý thích rồi; không phải sau khi trông thấy rồi mới lập-tâm để thích.

Mũi ta ngửi hơi thở là việc thuộc về phần tri, lòng ta ghét hơi thở là việc thuộc về phần hành.

Ngay lúc hơi thở bay qua trước mũi, ta đã sẵn lòng không ưa rồi; chẳng phải đợi sau khi người phải hơi thở, bây giờ ta mới lập-tâm ghét nó.

Ví dụ một người ngạt mũi, tuy thấy đồng phán đồng rác ở phía trước, nhưng lỗ mũi tắc-tị, chẳng từng người thấy hôi hám gi cả, tự nhiên không ghét gi lầm, chỉ vì không từng biết hôi.

Ngay như ta khen người này biết hiếu, người kia biết dẽ, thì tất nhiên họ phải là người dã từng làm việc hiếu dẽ rồi, mới có thể khen họ biết hiếu dẽ được chứ.

Một người chỉ khéo nói chuyện hiếu dẽ ở ngoài môi dầu luơn, chẳng có lẽ nào như thế mà ta cũng cho rằng họ biết hiếu dẽ cho được?

Lại như biết đau, tất phải trước hết tự

minh có thấy đau, rồi mới biết thế nào là đau. Biết rét, tất phải trước hết tự mình có biết rét, rồi mới biết thế nào là rét. Biết dói cưng thế: tất là mình đã thấy dói trước, rồi mới biết dói.

Như thế tri hành rõ ràng là một, phân nó ra làm hai sao được?

Đó là cái bẩn-thè của tri hành, không bị mọi điều tu-dục trớ ngăn che lấp nó đi vậy.

Thánh-nhân dạy người tật phải như thế mới gọi được là biết; không thế thì chỉ là chưa từng biết. Điều ấy thật là công việc khâm thiết mà người học-vấn phải hiểu.

Bây giờ người ta cố gán cõi ra nói tri hành là hai việc, ta cần phải thuyêt-minh cho người đời biết rằng nó chỉ có một, là vi sao thế? Bởi vậy, phải biết tôn-chỉ lập-ngoân bời lõi gi. Nếu không biết tôn-chỉ lập-ngoân, mà oài nói một, nói hai, nào có được việc gì đâu!

○

Thế mà Từ-Ái vẫn chưa hiểu hết cái nghĩa tri-hành hợp-nhất của Dương-minh, cho nên lại hỏi:

— Cõi-nhân chia tri-hành làm hai là cõi dẽ cho người ta thấy rõ từng cái cho được rành mạch; một cái hành dẽ làm công-phu của cái tri, một cái hành dẽ làm công-phu của cái hành (一智做知的工夫, 一行做行的工夫), có thể tài công-phu mới rõ rệt. Cõi phái không?

Dương-minh trả lời:

— Thế là sai mất tôn-chỉ của cõi-nhân rồi. Ta vẫn thường nói: tri là chủ-ý của

MỘT CÓ BẢN:

Thắng Phượng

Tiểu-thuyết giáo-duc của
NGUYỄN BỨC-QUỲNH

« Thắng Phượng đã chịu giáo huấn của đời cũ đám đông, của hu phò nhiều hơn là giáo huấn trong gia đình. Giáo huấn của đời đã không day nó tin ở Sổ-mệnh, ở Phép-đắc, ở Chi-kết, mà chỉ bắt nó tin ở Sổ-mệnh.

... Sách in vào loài
mỹ-thuat — Dày hơn 200 trang — Giá 15.000

HÀN-THUYỀN XUẤT BẢN CỤC
T1 PHỐ TIỀN-SINH — HÀNG

hành, hành là công việc của tri. Tri là hanh mới bắt đầu, hành là Tri đã kết-quả (知是行始, 行是知之).

Một khi đã hiểu được chỗ đó, thì chỉ nói một cái tri, là dã có hành nâm bén trong rồi; chỉ nói một cái hành, cũng dã có tri nâm bén trong rồi.

Nên biết sõi-dĩ người xưa đã nói cái tri, lại nói cái hành, chỉ vì thế-gian có hai thứ này, cần phải phân rõ tri hành cho họ mới hiểu.

Một là thứ người mù mù mịt mịt, nhầm mẫm làm việc theo ý mình, chẳng chịu suy nghĩ xem xét, thế là làm mờ làm cản. Vì thế, đổi với họ phải nói tri rồi mới có thể hành được đến nơi.

Hai là thứ người mơ mơ màng màng, chỉ suy nghĩ những chuyện vơ vẩn không đầu, chẳng chịu thực-hành mọi việc gì bao giờ; suýt đời chỉ khéo nghe hơi bất bóng. Thành ra với hạng này, phải nói có hành thi tri mới là chân-thực.

Đó là chỗ cõi-nhân bắt-dắc dĩ mà phải nói riêng tri hành, cõi dẽ chưa diệu thiên-lech, cùi chõ sai lầm của người đời. Nếu thấy rõ cái ý như thế, thì chỉ nói một câu là đủ.

Người bảy giờ đem tri hành phân ra làm hai, cho rằng trước hết phải biết dẽ, rồi mới có thể hành sau. Nghĩa là trước phải bàn luận tập rẽn để tìm lấy sự biết, đợi khi nào thật biết mươi mươi, bấy giờ mới bắt tay vào sự làm; bởi thế mà trọng dời họ không hành và cũng không tri.

Cái bệnh ấy không phải một chứng bệnh nhỏ, và đã lâu đời rồi. Nay ta xướng lên tri hành hợp-nhất, chính là bài thuốc đối chứng lập phuong, chữa bệnh cho đời vậy.

Và lại bẩn-thè của tri-hành, nguyên nó như thế, chẳng phải là bỗng không bảy vể ra đâu. Nếu hiểu rõ tôn-chỉ ta rồi, dù nói ngày tri hành là hai cũng chẳng sao, mà thật nó chỉ là một. Trái lại, không hiểu tôn-chỉ, thì cho nói ngay là một đì nira, cũng chẳng ích gì, bắt quá nói chuyện suông thế thôi.

(Còn nữa)
QUÂN-CHI



Đóng Cửa day chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kẽ lại
Chuyện thật một nử lầm lỡ kết hôn với anh chồng dốt
nát mà sau cảm hóa khuyễn khích chồng làm nên danh phán
(Tiếp theo)

— Áy chết ! con định đi đâu ?

— Thưa má : đi tày.

Cáu nói oó mĩnh-lực như một tiếng sét
dành, làm cho bà-cụ giật bắn cả người.

— Thật à ?

Vâng, con đã xin thông-hành sẵn sàng cả
rồi, con mới lên Saigon, chính vì việc ấy.

— Con có buồn, tul ra Bắc mà xem núi non
phong-cảnh cho khuây khỏa tâm-thần. Việc
gi phải đi tày, xà xôi tốn kém.

— Má không biết : con cần đi tày mới có sự
vui, có lẽ sống.

— Vì sao lại thế, con ?

— Thưa, vì có ba thằng Tú đang ở bên đó.

Một tiếng sét đánh
nǚ, khiến bà-cụ giật
minh-sống sot hồn
trước.

— Con nói ba thằng
Tú đang ở bên tày ?
bà hỏi dồn hỏi dập
với tám lòng nóng
nay muốn biết câu
chuyện mà bà cho là
vô cùng bí-mật.

— Vâng, chính thế.

— Nhưng nó ở làm
gi bên ấy ?

— Thưa, chồng con ở học.

— Thật à ?

— Con đã may má hai lạy, là muốn trút hết
gánh nặng trong lòng, còn có điều gì mà
không thật...

— Chồng con định học đè làm gi ?

— Đè thi đỗ hóa-học kỹ-sư, người ta quen
gọi là bác-vật ấy mà.

Tâng Tú chơi chán ở ngoài công, chạy vào
trong nhà, trông thấy bà ngoại có nước mắt,
nó tru tréo lên, hỏi má nó sao lại được đánh

bà ngoại của nó phải khóc thê kia. Tới chừng
trông lại khóc mắt má nó cũng có hạt châu
lấm lấm chua ráo, nó pha cười rũ rượi : « Thế
ra bà ngoại cũng đánh má cháu khóc này.
Hai người trú với nhau là xong. »

Cáu Minh-cầm và bà-cụ cùng túc cười về
câu nói ngộ-nghĩnh của thằng bé.

Nó được mỗi người thường cho mấy cái
hòn rất nồng-nàn ở hai bên gò má.

Nàng ôm lấy con và bảo :

— Con đi theo con Chín ra đường cái mà
choi, sắp có đám rước đi qua lát.

— Mái đánh lừa con đây, con biêt rồi. Con
cứ ngồi đây chơi với má và bà ngoại không
được sao ? Tháng Tú
nุง nյ, ý không
muốn đi.

— Không được ! Đề
má với bà ngoại yên
đòn, nói chuyện này
một lát, mà bảo phải
nghe.

Thằng bé được dạy
đỗ khuôn phép đã
quen nghe lời mẹ nói
nghiêm nghị, thì lùi
thùi đi ngay, không
dám cự-nự.

Nàng muôn xa con, không đè nó nghe lóng
câu chuyện sắp nói, vì nó còn bé-bóng thật,
nhưng rất tinh-quái thông-minh, hơi có
chuyện gì khác ý, là nó biết ngay.

Chính bà-cụ cũng muốn tâng Tú đi chơi,
đè hỏi má nó về câu chuyện bà đang lấy làm
lạ lùng và nóng ruột đợi nghe.

— Thế nào ? Chuyện dài lại có chuyện kỵ
đị đến thế, con nói cho má nghe mau lên,
không thi má đến phát điên mất ! bà-cụ hỏi
cách thúc-giục.

— Vâng, con đã có chủ-tâm trước khi đ-

tay, thi giải tỏ hất nỗi niềm với má, không
còn giấu giếm mày may. Má ngời, đèon nói
má nghe.

Rồi nàng đem hết nguyên-uy từ lúc ra cù-
lao Phú-quốc được mở màn bí-mật, cho đến
về sau lập tam lấp chí thế nào, và ba năm ở
Saigon sinh-hoạt thế nào, nói cho bà cụ nghe
tì-mì đều đủi, không sót chân răng kẽ tóc.

Bà Châu-hồng nghe con kể chuyện đến đâu,
về mặt bà tươi sáng đến đó, trong lòng không
ngờ khen ngợi chí-khi con và không ngờ
đau con có co-mưu nhẫn-nại như thế.

— Đây, má xem, việc này chính là tự ba
con vồ vập làm lỡ, mà riêng con phải gánh
chiu tất cả sự nặng của sự lầm-ý vào thân,
nếu có kêu làng kêu nước lên thì việc cung
dĩ-nhiết mất rồi, chẳng qua chỉ làm buôn
cha mẹ thêm nhục tiếng nhà, chứ có ích gì ?
Con nghĩ thế cho nên cảm rằng mà chiu, dè
tim cách tháo trút dần dần cái gánh nặng làm
lỗi kia còn hơn...

— Nghĩa là con đã cảm hóa được chàng
biết tu tính-học hành.

— Vâng, mà dâ nói đúng sờ-ngheney sờ-
hành của con, và con mừng thấy kết quả
được phần nửa rồi đây. Hiện chàng sang tay
theo bức đại-học, chả còn mấy ch襍 thi được
thấy phần nửa sau đến nyo ?

— Mách ch襍 là dộ bao lâu ?

— Chỉ vài ba năm nǚ là cùng.

— Công con sẽ trả nén ?...

— Thị ba con ham muốn một ông rẽ bắc-
vật mà bị lầm, rồi may mà ba sẽ được như ý,
là ông ấy dỗ hác-phant tài trăm phần trăm.
Con có theo đuổi chí-huống chừa lại chỗ làm
của ba, danh giá của con, chả có như thế.

Bà cụ trừng mắt nhìn Minh-cầm như có ý
trách móc :

— Thế sao hôm nօ không kẽ hết sự thật với

ba con như vậy, có phải là yên-chuyện không
và nói ? Ba con thật quả là người cõ-chấp, như
má đã biết. Chả khi nào ba chiu nhận lỗi

mình dã phạm, lại chỉ ham cầu danh lợi trước
mắt, chứ không nghĩ xa, trông xa bao giờ.
Dù con có thật tâm sự và công việc mun-linh
như thế, ông cũng chẳng chịu tin nyo, dõ
khỏi máng-nhiếc con là bịa-chuyện, là ăn
phải bùa ngải, và không biết bao nhiêu thứ
hư xấu nǚ mà kẽ, thành ra con dành ngậm
tâm, không muốn nói thật với ba.

— Nhưng tại sao con lại nói thật với má ?

— Vì con biết má chắc hiều tâm-tinh con
hơn, và lại, cót nhữ cây má giúp đỡ con, nhất
là bênh vực trong khi con đi vắng.

— Cần gì con phải đi tày mới được ?

— Phải dì, dè châm nom đốc thúc chàng
học, kẽo người cõt hoang-choi dã sẵn, giờ
được thi trội một mình giữa chốn phồn hoa
đệ-nhất như thành Ba-le, rất dẽ bị cám-dõ
lôi kéo, nếu không có ai ở bên nǚ lại. Xa
chảng mấy tháng nay, con thấy sốt ruột lầm
rõi. Con không dì, rǎi như chàng lại bị sa-
ngã, thi hỏng cả công-trình theo duỗi bảy lâu.
Má xét hộ con chõ ấy, chả phải vi xa chồng
ít lâu mà nhớ-nhung rứng mõ, vội vàng đi
theo theo.

— Con nói, má nghe phải lầm. Nhưng sự
con dì, rồi ba con giận dữ làm ra to chuyện,
tui làm thế nyo ?

— Chính vì chõ lo ấy, mà con phải nhờ cây
nhà già giúp đỡ, bênh vực.

Con trông mong má vì con mà chu-loan hõ
ba việc quan-hệ sau này.

Việc thứ nhất : ba con định nịnh rằng con
đã chịu phục-tòng, hẹn trong ba tuần-lẽ di
sang Lào lấy được giấy của chồng ty-lhuận
ly-di dem vේ, dè ông gả con cho thầy-kien

CAI A - PHIÊN

TÚ - NHẬT - KHUỐC YEN - HOÀN

Giá nghiên nồng 7\$ — nồng 2550 (đ xà phai mua đóng như
đây mới khói cái dở đang mà hết thuốc). Vé xe nồng trang
ngày 18 huyt 10\$00. Bệnh kinh niêm nồng uống hoặc
tiêm chích nhiều thuốc rồi bệnh chí cho ra, phải uống hết
2 chai. Đại-bô huyt hét đai 2550 (phát chai). Bé lõi trắng
tủi 20\$00. Tám nồng 0\$30. Tré em uống Cam thanh độc 0\$20
hoặc tré yếu uống Dưỡng, nguyên liệu độc 1\$, trẻ 6,7
tuổi uống được Đại-bô huyt hét đai. Bé lõi đai 0\$20.

Ở muôn-thuốc giải hàn hòe gás nǚ, nồng phải trả 1/3 tiền
giá. Việt-long 56 hàng Bé Monet. Bé lý : Mai-linh N' i phòng Saigon, Việt-long Nam-đinh, Quang-lich Hai-weng, Ich-tri Ninh-
binh. Cáp-tiền Camphor, Quang-lich chay Bé (Bắc-kạn), Ngõ-hoanh-hai Ban-nan, Thái-lai Than-hoa, Sinh-huy Vinh-
Huong-giang Hué. Mon'Quảng Thành R. Marc Pourpr. Tavarada, M. San commerçant à Trú Bác-giang V. V...

SẴN, NGỦA, LỎ, NHỌT

thầy-cô nào đó, nay bỗng chốc con bỗn dì biết mất, làm sai lệch chương trình của ông dì, chắc ông tức-giận đến hết rã lõa, không phải chuyện chơi. Nếu ông lại biết rõ sự tình là bà thẳng Tứ hiện ở bên tây, mà con bỗn nhà dì là dì theo chàng, tất nhiên ông làm lôi thôi cho bỗn ghét, có thể trình báo nhà chuyên-trách và thưa kiện chàng, như lời ông đã dặn dăm hôm trước. Chẳng gi thi ông cũng dì lời kêt quả, là phá ngang công việc học-hanh của chồng con. Trời ơi ! thân con dù phải khổ sở đến đâu nữa cũng không cần, nhưng việc mưu sinh cho chồng có quan hệ đến cả danh dự hanh-phúc, nếu như bị hỏng nữa chừng, thì chắc còn phải tị-tử.

Bởi vậy, mà căn giàn giẽm che chở thế nào, nhất thiết dùng cho ba con biết rằng không phải chàng hiện ở Lào, và cũng đừng cho biết là con dì xa...

Nhưng cũng phải kiêm cùi gi cho xuôi, để giải nghĩa con bỗn nhà dì là dì đâu mới được chứ ? bà cụ hỏi lại.

Sư ấy dã hẳn. Con sẽ viết thư đê lại, tò ý chán dỗi, bỗn nhà dì tu, rồi má cứ vui theo do mà nói ra nói vào, làm thành một sự tin tưởng ở trong tri của bà, vì dì ma bao được tin người ta mách con tu trên diện - ba Tây-ninh hay mội, ngôi chùa nào ngoại Phan-thiết, Nha-trang chẳng hạn. Căn nhât là phòng khi ba tức giận coa bỗn nhà dì, làm dì dang mắt cuộn ga bén con cho ông trạng ma ba dà định, e ba phát cáu, quyết đê trinh bao đê cạy nha chuyên-trác tim lối con về; hoặc ba giận hờn, làm nên làm thế. Má ở nhà cốt che chở bệnh vực, đê cho vợ chồng con được yên ổn trong vai ba năm nữa thì hết phái lo.

Nhưng lính nè! ba con bướng lầm, chỉ sợ má khuyễn can không nổi thi làm thế nào? — Lấy lè lói hại mà giảng giải khuyễn can ba đừng nên làm thế. Má ở nhà cốt che chở bệnh vực, đê cho vợ chồng con được yên ổn trong vai ba năm nữa thì hết phái lo.

Nhưng lính nè! ba con bướng lầm, chỉ sợ má khuyễn can không nổi thi làm thế nào?

Con vẽ sắn cho má một cái diệu-kế này nhó, Minh-cầm vừa nói vừa cười. Hồi lú xem chung khuyễn can mà ba không nghe, mà cứ già-dò tụ vẫn, chắc ba phải chịu phép ngay...

Cái ý kiêu kỳ-cục, làm cho bà cụ phì cười bén cùi quyết trầu lên vai áo Minh-cầm :



UỐNG MỘT VIÊN THUỐC CỨU-LONG-HOÀN, người đang mệt thấy khỏe, người mất ăn ngủ, thấy ăn ngủ ngoa. Uống liên tiếp mười bửa CỨU-LONG-HOÀN, những người gầy còm đều được lên cân thêm sức mạnh.

Tổng phát hành Bắc-kỳ, Al-lao — Établissements VẠN-HÓA — n° 8 rue des Cantonnais — HANOI

— Con bé mắc-dịch này, không khéo làm tao đến cưới quá mà chết như Trinh-giáo Kim ! Hồi nhỏ tôi giờ, mẹ mày có biết tự vẫn là thế nào, mà mày bày mưu hiến kế cho tao già-dò tụ vẫn ? Già-dò rồi rủi ro chết thật thi khò ; thôi, tao xin bà Gia-cát hãy xếp cái cầm-nang ấy, cất dì, đem ra xai không được đâu.

Minh-cầm nắm lấy tay mẹ và nói một cách rát tự-nhiên :

— Sao má thật thà cù-nhân quá. Đã nói già-dò thi chỉ là già-dò, có gì mà phải lo ngại. Lúc ấy, má làm m bộ vung vằng nói với ba con đại thê thế này : « Tôi lấy sự phài trai con ông không nghe, đê tôi tự-tử cho chết quách, rồi ông muốn làm gì thi làm, mặc ý », thê rồi má vờ nồng một mèn chén thuốc độc — kỳ thật chí là nước trà tàu bay trà hué — rồi ném vật xuống giường mà dây lên đành dạch, tự khắc ba con hoảng hồn phài van lòn mà nghe lời má. Con biết tính ba thuở nay thường chiều chuộng kiêng nè má nhất đời, tất nhiên ông bỏ ngay cái ý muốn da sự với con...

Bà Chau-hông gật đầu :

— Con nhà có hiểu nỗi, dạy mẹ tôi cách già-dò tụ vẫn... Thời được rồi, còn việc nhở cậy thứ hai là việc gì ?

— Vâng, giờ đến việc thứ hai, là nhở má trổng nom bộ thẳng Tứ trong thời kỳ con dì vắng. Với má, con dà thú thật đê tay đê săn sóc chồng con học; nhưng với ba thi con mượn tiếng chán dỗi, bỗn nhà dì tu; trường hợp nà cũng không có thê đem tre đê theo. mèo tinh nhở thương tri mến...

— Ôi đê thẳng chó con ấy ở nhà với má, thi má vú vể chăm nom nó hơn là phung dường một đức ông hoàng-ử, còn phải dặn dò làm chi? bà cụ nỗi giặng hả hê mừng rỡ, đến rung cả người.

— Con vẫn biết lòng bà thương cháu đán cục-diểm rồi, nó ở với bà sẽ được sung sướng như tiên, không cần phải nói. Nhưng còn nên phỏng xa một tinh cảnh bất trắc, có thê xay đến khốn chung, nên con muôn rào sau đón trước cho được kín đáo...

Nàng nhẹn thấy mẹ có vẻ giật mình :

— Tiu-bé-canh bắt trắc là tinh-canh-gi? Con nói cho má nghe lạnh cả xương sống...

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

Chữ Nhật, chữ Hán

Mười bốn chữ Nhật chữ Hán phải đọc các sắc sau này :

1) NHẬT NGỮ TỰ HỌC (Le Japonais par soi-même) Tác giả: Nguyễn-Ngọc-Loan, tiếng Nhật giảng ra quốc-ngữ và chữ Hán, dù các bài tập, các bài chua, các mèo luật, có quan

Tổng lâm-sự nhật đê tra và khem là sách rất tốt, giá 7\$.

2) AN NHẤT TÂN VĂN, dù các lỗi kana, kiji và re moji

day cách dùng chữ Hán của Nhật khác hau với ta, giá 0\$30.

3) HÀN HỌC TIẾP KINH, dạy chữ Hán viết tắt, giá 1\$.

4) AN VĂN PHÒ-TI-ÔNG dù các mục, các více cần dùng giá 1\$.

5) HÀN QUÍ TẮC, dạy các mèo luật chữ Hán, giá 1\$20.

6) NAM THIẾT Y HỌ , một bộ hai cuốn đê cù lý, uach lý, chữa bệnh các i hương thuốc, các tinh dược, các bão chế giá 2\$20. Có bản khắp các tiệm sách. Ngân phiếu:

M. NGUYỄN-DI-LUÂN Directeur du

NAM-TIỀN THƯ-CỤC 37, Rue des Pipes, Hanoi

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao	16,00	5,25	1,75
Nam-kỳ, Cao-mèn	12,00	6,25	3,25
Ngoại quốc và Công sứ	24,00	12,00	6,00

Mua báo trả tiền trước

Mandat xin-ke:

TRUNG-TÂM CHỦ-NHẬT HANOI

ĐÃ CÓ BÁO: THÂN-THỂ VÀ VĂN-CHƯƠNG của TÚ-MỚ

Do Lê - Thanh viết — giá 0\$60

Tú-Mớ là nhà thơ tài-khoa, mà các bạn kinh-phục và yêu mến đê mười năm nay. Trong cuốn TÚ-MỚ các bạn sẽ thấy bút tích, và chán-dung của nhà văn, mà các bạn yêu-mến

NHỮNG VĂN THƠ XANH

SÁCH HOA MÀI SỐ 21

của Jeannine Lê-Thúy -- giá 0\$12

Đó là những tiếng hát điu-diết của dân chim non, ca-tung cuộc đời ngày thơ, tươi sáng của học-sinh Nhà xuất-bản CỘNG-LỤC 9 Takou Hanoi

ĐẦN BÀ đep — TRẺ CON sinh DŨNG :

1) THUỐC BIẾU-KINH BIẾU-NGUYỄN
(chứa dàn bà kinh màu đỏ)

2) THUỐC BẠCH - BÀI BIẾU-NGUYỄN
(chứa dàn bà khai hư)

3) THUỐC CAM - TÝ BIẾU - NGUYỄN
(chứa tré con hong ống đít ván)

4) THUỐC CAM - SÀI BIẾU - NGUYỄN
(chứa tré con lòi đầu, loét mặt)

Điều - Nguyen

Tổng-cục: 125 Hàng Bông của quyền Hanoi

Đại lý: Đức-thắng Dakao, Mai-linh Saigon

Nam-cường: My-tho - Vinh-hung: Vientiane

Đánh hải-cảng Dieppe,

Anh-Mỹ có ý định đồ bộ sang lục-dịa Âu-châu?
(tiếp theo trang 7)

chưa phải là một cách thí-nghiệm để xét xem có thể lập được mặt trận thứ hai chẳng. Cuộc đồ-bộ ở Dieppe, đối với cả hai bên đều chỉ là một cuộc tập trận cùng về cuộc tấn-công lớn lao ắt sẽ xảy ra một ngày kia. Đến lúc đó thì mục đích cuộc công kích không phải hép hồi trong khu Dieppe như ngày 19 Août vừa rồi mà sẽ là nhiều nơi trong một lúc dè lập nên những nơi cản-cứ vững vàng ở bờ bắc Manche hoặc Bắc-bắc. Từ các nơi cản-cứ đó, sẽ có những đoàn chiến-xa có phi-cơ-hộ-vệ khởi-hành và có bộ binh theo sau dè chiếm các nơi trong nội-dị-jia-tro-phuong pháp thường dùng từ 1939 đến nay.

Có lẽ cuộc đồ-bộ ở Dieppe không có liên lạc gì với cuộc hội-dâm Churchill - Stalin ở Mạc-tư-khoa, vì một cuộc hành-binhh như thế cần phải sửa soạn lâu không phải hôm ngày mà xong ngay được. Nếu M. Churchill có dự-định việc dò thử khi ông còn ở Mạc-tư-khoa cũng không thể nào sửa soạn kịp. Đến vụ đánh đảo Madagascar cũng còn phải dò bị dồn một tháng trước nứa là một cuộc đồ-bộ ở bờ bắc Pháp. Vụ Dieppe đã

TR.

ĐÃ XUẤT BẢN:

NHẬT NGỮ ĐỘC HỌC

Sách này nói chuyện bằng chữ Nhât, tiếng Nhât, có dấu moi-chữ và moi-cử nói thường dùng. Mỗi bài có giáng cả văn Pháp (grammaire) & dưới. Soga hanh có một cách rất giản dị, dễ học, chóng hiểu. Học bài nào là dùng ngày được bài đó, để cho người đọc thấy không cần thấy. Có ách này là biết đón, hiểu đọc văn và biết viết chữ Nhât được ngày. Sách kề lén đây ngày 20 trang, giá \$60, do NYUEN-MANH-BONG soạn và nhà HƯƠNG-SƠN.
97 Hàng Bông Hanoi xuất bản

TỦ SÁCH GIÁO DỤC « ĐỜI MỚI »

Truyện học sinh ĐỜI - MỚI hay, vui, lạ, đẹp, rõ, bồ-ich cho tinh-thần. Tác giả: Thái-Phi, Lê-vân-Truong, Phạm-cao-Cung, Nam-Cao, Trần-vân-Tuy-en v.....
Số 1: CON CHIM ĐẦU - BÀN
Số 2: CỜ CHẾT
Số 3: TIẾNG CỐI BÁO ĐỒNG
Mỗi-thông xuất - bán từ 2 đến 4 tập
Mỗi tập \$10 - Muốn nhiều giá riêng.

MUỐN HỌC GIỎI

cuốn sách thích cho các bô-phuy-sinh! Cuốn sách đầu giường của nam-nữ thanh niên 200 trang, giá 1500

Nhà Xuất-bẢN - « Đời Mới »

62 Hàng Cói, Hanoi - Giây mới 1650

GIÀO - SỰ VŨ - ÔN

GÒNG NGÀI. - Là một bí-thiền Phật giáo tại Cao-mèn, không kiêng cử phần phuộc. Họ gửi thư dù rất nhiều người có kết quả. Họ gòng lối gửi thư \$5, kèm lén tuồi. Lần hòn chieu tài buôn bán, bùa yêu-nhân dạo \$5. Coi triết lý túi vi 25 câu ngày sinh, giờ thang đó

Mandai de Vũ-Ôn

131 Route de Hô-Chi-Minh
Hội-kém-cò-op6

... Không chỉ trông vào một ngành thương mại mà thôi, Đồng dương còn phải khuyễn huông đặc biệt dàn-công - nghệ và kỹ-nghệ... Dương-vân - Mân (trích báo Tin - Mới ngày 11-8-1942). Mнн hiều một cách đầy đủ hon các bạn nhớ đón coi :

ĐÔNG-Pháp DUY-TÂN

(L'Indochine Nouvelle)

C.I.P.C. 72 rue wielié Hanoi xuất-bản

CÔNG DỤNG CỦA Dầu-chồi Hoa-Kỳ

Khi sinh nở lắc thè thao?
Hon-ký Dầu-chồi sô với khát khao ngay!
Tôi chán, chán, mệt, dài tü ?
Cảm-han, cảm-thirst rất huy-neo dùng?
Cùng phái công nhân cho là huy là tốt
Khắp các nơi Trung-Nam-Bắc - kỵ-có
Bại-lý treo cái hiệu trù.

Quốc-hoc thu-xã đã phát hành hai cuốn sách quý-trong từ sách học thuật

LƯỢC KHẢO VỀ

MỸ - THUẬT VIỆT - NAM

Giấy thường \$150 - Giấy houffant lệnh
chi \$350 (tổn-ki)

BAO THƯ

(Khảo-cù và phâ-binh tr si-hoc). Giấy thường \$25. Giày register và lanh chí \$4, (tổn-ki). Thủ-yr, ngân-phát dê tên: M. Lê-vân-Hòa 16bis Tiên-Tsin - Hanoi

Các ngài chưa bết tiếng Nhât, muốn nói chuyện với người Nhât. Các ngài đang học tiếng Nhât, muốn những bài học dày, hiểu nghĩa rõ hơn...

Nên mua ngay cuốn :

DICTIONNAIRE

FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS

par Kuchi Katsu et Trần-Ngọc-Chát

Gia 1500 do nhà in Giang-đè 94 Rue

Charon Hanoi - Tel. 15.09

Xuất-bẢN và phái-hanh



CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG

(Tiếp theo kỳ trước)

Chùa khi ăn cơm xong, Hạnh vẫn ngồi yên cạnh Kiêm, vui-vẻ nhác lại với vợ chồng ông Phong chuyện chí em nàng đi, và chàng trước ông bà, vì nàng đã ẩn-dịnh đến sáng hôm sau sẽ bài-biép ông bà và cô An.

Ông Phong đã toan lên buồng riêng ngay từ lúc mới xong, nhưng thấy Hạnh nhác lại chuyện này với một vẻ trịnh-trọng và phẫn-khổi, thì ông ngạc-nhiên hốt sùc, cau mày lại nhìn nàng và hỏi:

— Thế cháu nhất-dịnh đi thật à?

An thân-nhiên với sự biêt-tí từ của Hạnh, đứng phát ngay dậy ra bèn giusat, ngồi vào một chiếc ghế kiêu mói dè xem bao, hai chân vắt trên lén nhau một cách quá đồng-dịnh. Của bà Phong thi buôn rầu, ngâm-ngùi bảo Hạnh :

Thím đã khuyen-giáy cháu hét lòi má cháu vẫn không nghe, thật là cháu chưa hiểu lòng chú thím. Vả lại thế cháu không lo cho họe, cho tương-lai của hằng Kiêm à?

Hạnh vui-luoi đáp :

— Thưa chú Thím, hôm qua lúu cháu xin chú thím cho chì em cháu đem nhau đi chỗ khác, thì chính thật ra cháu cũng hép-biép là sẽ dì mua bao di dà và sẽ làm gi đê kiếm dù ăn. Nhưng hôm nay, cháu xin thưa dè chú thím mừng cho chúng cháu rằng

dến mai chúng cháu sẽ dè dồn cậu chúng cháu, và từ mai, chì con chì em chúng cháu lại được đoàn-tụ với nhau. Tin cậu chúng dã Hè - nôi mèi chì em hôm nay cháu mới được biêt, nên dến bây giờ mới thua lại dè chú thím rõ.

Nghe thấy thế, dời mày ống Phong can-tiêm lại một tí nữa; không hiểu đó là ông dè lộ ra về bất-biép hay là vô-luống. Và cô An quay đầu

Tóm tắt những kỳ trước

Hai chị em Hạnh, Kiêm mồ-cái cha mẹ, phải dè ở với ông Phong là chú họ. Hạnh và Cảnh sống khép-canh cõi An - con ông Phong - một gái em-mới chì tìm cách mía mai, cành-khác làm cho chì em nang-núi nhú.

Vì một lần dèn nhú Khắc trong nom vú sự-hoc hành cho Kiêm, Hạnh hét Khắc.

lại phía bàn ăn dè nhìn bốn người với đôi mắt tò-mò và ngạc-nhiên, nhận thấy ông bố có dè bắt đền ngòi châm-chú nghe Hạnh nói.

Bà Phong tuy cũng như Hạnh, tỏ vui-mừng thay cho nàng, nhưng vẫn còn có ý nghĩ-ingo:

— Cậu em dã vè à? Vè bao giờ? Sao cháu biêt? Hay là cháu nói thê dè lấy có cho chú thím dù gốc giữ các kiêm dù ăn?

Bà Phong nghiêm trang và ôn-tâm trả lời:

Thưa thím, nến chaur chì em nói giòi cốt dè lấy có đi cho dè thi châng hóra châa là kê dâng khinh, dâ bài on chû thim, và dâ phu lòng tốt mòi thua lại dè chú thím rõ. hay sao?

Bà vội cãi :

— Có phai là thím ngòi chaur dâu?... Kheng khong phai! Thím châng bao giờ ngòi lòng thû-chang của chaur...

Hạnh nói tiếp :

— Thưa chú thím, cậu chaur mòi về Hè-nôi dè thường được muơi hôm nay. Vì chaur xem thay một bài cáo-bach cùa cậu cháu thuê dèng lêng-báo, nén cháu mới biêt rằng cậu cháu đang tìm chúng cháu, và cháu mới có thê dâ thông-tin dược với cậu cháu.

Ông Phong hỏi :

— Cáo-bach dâng ở báo Thời-sự Bông-dương à?... Thê mả chú khong biêt! Mả, chính thêt ra, dến nứa tháng nay tôi có xem số báo nào hết được một trang nhau dâ? Nhiều khi bao quâ, tôi chỉ đọc dò tiu ngán là dâ phai gáp-bao lại rồi!... Nhưng ba cháu vè chayen này hân là phat-tai, dâ có vñ?

Hạnh đáp :

— Vâng, cháu cũng đoán rằng cậu cháu dâ được thêa tri-nguy-en thi mòi vè Hè-nôi

tìm mợ cháu và chúng cháu. Nhưng điều đó chỉ là điều phụ, cháu chưa nghĩ đến, vì gần hay nghèo mà bố con lại được xum-hop cùng nhau thì đã là một hạnh-phúc cho chúng cháu rồi. Chỉ thương mợ cháu không còn sống để hương cành đoán-viên ngày nay mà cháu tin rằng sẽ được êm-dềm vui-vẻ hơn trước.

Hạnh chuyện - tôi người bạn chí thân đã quá cố, bà Phong cũng ngậm-ngùi tiếc - thương mẹ Hạnh đã bực - mèngh giữa cái tuỗi đáng lẽ phải được đẹp như vàng lê troi như hoa hồng buổi sáng !

Hạnh chuyện - trò với vợ chồng ông Phong một lát nữa, rồi xin phép ông bà lên buồng riêng để sửa soạn cho kịp sáng hôm sau đó.

Hạnh-lý của hai chị em chỉ gồm có một ít quần áo vừa đủ mặc hai mùa hè, nực, nên sự sửa soạn rất trống, chỉ độ nửa giờ, hai chị em đã buộc xong một gói vải nặng vừa to, mà cả nhà ấy ai cũng biết rằng ba phần tư các đồ trong gói hành-lý chỉ là sách vở của hai chị em mà Hạnh mang tất cả đi để giữ làm kỷ-niệm.

Không ngủ được, Hạnh còn đang ngồi nói chuyện với em thi bà Phong dậy cửa buồng bước vào, tay xách một cái « va-ly » da. Bà bảo :

— Thím biết rằng hai chị em chưa ngủ, mà có lẽ đêm nay khó ngủ, nên thím sang nói chuyện một lát. Chứm lấy cái

va-ly của thím mà dùng, chứ mang cái gói lồng - công thế kia, trông sao được ?

Hạnh từ-chối không được, phải nhận xin, và cởi gói ra, xếp quần áo, sách vở vào chiếc va-ly da sang-trong ấy.

Nàng vừa xếp hành-lý, vừa nói chuyện với bà Phong Tuy đã phản-khởi về sự sắp, được gắp cha, nhưng nàng cũng chẳng khỏi buồn lòng vì sự sắp phải xa-cách bà thím nàng hằng yêu-trọng.

Bằng một giọng ăn-năn ân-hận, bà xin nàng quên những cách quá khứ - nhã-mã con gái bà đã dùng để xúi-dối với Hạnh trong bốn năm trời, và xin chị em nàng tha-thú cho.

Nàng trả lời :

— Thưa thím, cháu có dám oán-giận gì chị cháu đâu ? Thật ra thì cũng có một vài khi cháu bực-tức vì nhớ-nhẽ ý của chị cháu đối với cháu, nhưng sự bực-tức chỉ thoảng qua trong chốc lát

thời ; đến chiều hay là sáng hôm sau cháu đã quên hẳn rồi...

— Nhưng cháu vừa kịp quên chuyện cũ thì nó lại tiếp luân đến một chuyện mới...

— Không ạ, xin thím tin cho rằng cháu không có lòng nào oán-giận chị cháu, vì cháu trộm ngãi chỉ tại chị cháu chưa thuần được tính, hãy còn đang ở cái tuỗi quá hiếu-thắng nên mới có lúc cố kiêm chuyện với cháu. Nên cháu còn ở hồn chả thím hâm được vài ba năm nữa, thì, đến cái tuỗi đã càng biết ngã sầu-xa hơn lên, chắc là chị cháu sẽ phai hiếu cháu horizon này, sẽ chẳng còn có ý ganh-ghét chị em cháu, và sẽ phai thản-yêu chị em cháu như ruột thịt.

— Bà nói một cách buồn-rầu :

— Cháu ròng lượng quá ! Thím vẫn ước thầm rằng nếu em An nó được nết-na đúc-dộ, như cháu thì thím vui-sướng biết bao, và ngày nay là lúc cháu đang lo-buồn về chuyện riêng đã không đến nỗi lại còn phải buồn-lo thêm vì nó nữa ! ...

Hạnh đỡ lời :

— Thưa thím, xin thím đừng quá lo, vì trăng đến rằm thì trăng sẽ tròn chử ? ... Vài ba năm nữa, cháu khôn lớn lên, tất sẽ phải biết tự tu tu sửa để ăn - ở cho ra người hiền-hậu, chúc-chẳng nhẽ cứ để thím phải lo hộ và buồn thay như thế mãi ư ? Vả lại, nghĩ cho kỹ thì từ trước đến



nay, chỉ cháu cũng chưa có điều gì quà lầm, có thể gọi là phạm tội di-phong ; chẳng qua cũng chỉ tại quen thói hay khích-bác và hay nói những câu chua-chát, nên người ta mới dễ xét nhầm chị cháu là hạng khoảnh-ác, thí-kỵ...

— Không ! một là cháu chưa biết, hai là nết-dẽ tha-thú của cháu muốn che-day giấu-giếm cho nó, nên cháu mới nói thế, chả có chả thím, thì chả thím đã hiểu rồi, chả thím chợt hiểu cùng một lúc với sự lo-buồn riêng vừa xảy ra cho cháu. Thế chả thím mới lại càng quá phiền-lòng, và mới lại càng bần-khoán-rằng — nói dài mồm ! — lỡ chả thím gặp vân-hạt phút-chốc trổ nên nghèo-tุง, thì không biết em An sẽ ra sao với cái thói quen choi-bời hú-hóng mà lại không biết một ngõi gì, và chẳng thiết là nói một việc gì cả !

Thật là một sự đau lòng cho chả thím : cố soay-sở vun-véo để thành giàu có cho con được sung-sướng thì ngô đâu, vừa vi sầu-tiền cho con quen tiêu-phí, vừa vi sao-nhangs sự dày-dỗ, nên con hóa ra vô giáo-duc ; đến khi chợt biết rằng con chả là kẻ hú-hóng, không còn một tinh-nết nào để có thể tự-lập, thì cha mẹ lại rủi gặp vận-hạn, chả biết rằng rồi liệu có lò dù dryo : mỗi ngày hai bữa gạo không ?

Hạnh im cười :

— Việc gì mà thím phải phân-nết và quá lo xa một cách bẩn-khoán như vậy ?

Bà trầm - ngâm một lát rồi hỏi :

— Mấy hôm nay cháu có nhận xét thấy sự gì thay đổi trong nhà ta không ?

— Thưa thím, trong nhà thi

cháu không dè ý, nhưng ở cử-chí và ngôn-ngữ của chả thím thi cháu đoán rằng có một việc gì rắc-rối đang làm cho chả thím phải buồn-bực...

— Thím cũng đã chắc rằng cháu có thể xét cách thay-dỗi ấy mà đoán được việc bận lòng của chả thím. Nhưng không phải là chả thím chỉ buồn-bực ma thôi : việc ấy đã làm cho chả thím phải lo-sợ.

Hạnh sgo-ngác, hỏi :

— Thưa thím, việc gì mà quan-trọng thế ?

— Thím nói thật dè cháu biết vì cháu đã sắp tam-xa-cách chả thím, chả không còn ngờ được rằng tại không yêu thương hai cháu nữa, nên thím mới bâ - đặt chuyện dè làm cho hai cháu ngượng mà tim cách...

— Chết ! Lay thím ! Sao thím lại có thể ngờ được lòng cháu bao giờ cũng tin-kính chả thím ?

— Không, thím biết rằng cháu chẳng bao giờ nghĩ-ngo chả thím, mà chả thím cũng chẳng bao giờ dỗi lòng yêu thương hai cháu. Nhưng, đó chả là nói thi-dụ thời dè thím kè chả nghe việc lo-buồn của chả thím. Vốn liếng của chả thím có tất cả độ năm vạn, bạc. Hồi đầu năm ngoái, chả bô ra một vạn mua hai mươi cõ-phân của công-ty « A-châu mỹ-tiều » ; công-ty bị thua lỗ, cõ-phân càng ngày càng sụt giá. Khi cõ-phân sụt giá ba trăm rưỡi, thím đã cố khuyên chả bán lại đi, chả không nghe, cứ tin rằng có qua một thời - kỳ khủng-bố và lý-tài ấy thế rồi công-ty mới có cơ tiền-phát.

(còn nữa)

VŨ AN-LĂNG

HÃY ĐỌC

NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC

Nguyễn - xuân - Huynh thuật theo Andre Maurois g á 0\$50

DÒI VĂN

quyển II
của TRẦN-THANH-MAI giá, 0\$95

Nhà xuất bản
TÂN VIỆT - 49, Takou Hanoi

Muốn đào tạo cho nước nhà sau này, must lớp thanh niên xứng đáng, chúng ta, nhất là các bạn già ngay từ bây giờ đều nên đọc sách

GIÁO-DỤC NHI-BỐNG

cuốn sách giáo dục hoàn toàn nhất của bà Phạm Phương, hội trưởng hội nữ-cộng Huế. Có tựa của quan Nguyễn Thượng thư bộ Quốc-dân giáo-đạo : Phạm-Quýnh, Lê-cường Hanoi xuất-bản in toàn giấy thương hàng, 200 trang, khổ 18x24, giá 15\$0. Xin đặt mua trước kêt-hết. Có riêng « Một loại sách quý » đồng bì-ta chử « vàng » 7500 và một loại « gipi » bì-ta chử « vàng » giá 3550 để dành cho các bạn yêu sách. Xin gửi tiền đến đặt mua trước ty giò. Cuốn sách quý này sẽ là một tảng phán-trang nhẹ và hữu ích để các bạn mua tặng cho lứa tân-hôn trong mùa cưới.

Edt. L2-Cường 75 Paniers Hano

CÁC NGÀI HÃY DÙNG :

PHẨV-TRÌ

Đông-dương

(Graphic Indo-chinois)
Mô-Hélène chi I, Mô-Hélène chi II
Mô-Hélène chi III, Phố Lu Laokay
Bà được công nhận là tôi không kém gì ngoại quốc công việc cầu-thận.
Gởi nhanh chóng khẩn-bông dương.

SỔ GIAO DỊCH

Ets. TRỊNH - BÌNH - NHI
123 A Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong - Tel. 707.
Cần đại-ly khắp Đông-dương

MUÔN TƯƠI ĐẸP

VÀ TRÉ TRUNG :

Em dịu, mìn màng, dể dời, PHẨN FAUVIL tốt khêng hại da, không kèm phấn ngoại-quốc, làm rực-rỡ, tươi-thắm sắc-dep.

Nhỏ mìn tươi-dep, MÀ-HỒNG FAUVIL giúp cho bạn sáng sủa hồng-hảo.

Tươi và hồng, SÀ FAUVIL làm dồi mời thanh-thú, xinh-xắn.

Chỉ có PHẨN SẮP MÀ HỒNG FAUVIL mới hót-lòng các ban sinh-sắt trong việc tò-dò và mỹ-thuật do một người dân-hà Việt-Nam du học Pháp và chế-tao. Cố hàn khaphoi, dủ mìn-éac.

Các nước đồng-minh Anh, Mỹ có lập được mặt trận thứ hai chăng?

(tiếp theo trang 10)

Có lẽ đến 1943, Anh, Mỹ mới lập được mặt trận thứ hai

Tin Ông ngày 27/10/1942 vừa rồi có thuật lại mấy lời tuyên bố rất quan trọng của trung tướng Mac Naughton, tổng tư lệnh quân Hoa-kỳ ở Anh, như sau này:

« Không lập mặt trận thứ hai sẽ mờ và nhiều đội quân hùng dũng của đồng minh sẽ vượt qua bờ Manche để thu sự toàn thắng trong cuộc chiến tranh này ».

Sau kia nói rằng các cuộc công kích của quân chuyên môn Anh, Mỹ sẽ thành nürnberg cuộc hành binh lòn lao, tướng Naughton (ma có người chờ là sẽ được cù lam) Tổng tư lệnh quân đồng minh) tuyen bố rằng cuộc đổ bộ ở Dieppe trong tuần lễ trước đây đã làm cho ta biết nhiều tin tức rất quý mà các nước đồng minh sẽ đề ý đến trong các cuộc hành binh sau này. Nhưng cuộc hành binh như thế có thể sánh với việc xuất sáu về kỹ nghệ. Mỗi lần chè được một kiểu mẫu tinh xảo thì sẽ chế được nhiều tue khí giới do một cách đê dang. Quân Mỹ, và Gia-nâ-dì đóng ở Anh rất mạnh, cả quân Anh cũng thế. Ké nào chò rằng chúng ta yên trong đảo Anh sẽ rõ rệt sai lầm. Muốn thắng cuộc chiến tranh này, chúng ta phải vượt qua bờ Manche và chiến đấu ở bên kia bờ bắc Anh ».

Lời tuyên bố về háng hái lâm nhung nêu Anh, Mỹ chưa dự bị dù lực lượng nhất là về p. i quân thi chè chua dám mở trận thứ hai để thu lấy một cái kết quả tai hại như ở Dunkerque hay là ở đảo Crète, ở Tân già bi chang hạn.

Quê Người

tác giả thuyết của TÔ-HOAI đã có bài phân tích Đông pháp. Nhiều câu chuyện tình rất đẹp, rất buồn. Tất cả cái xã hội nhà quê Việt-nam hết tình cảm kỳ khôi, gần tượng, khốn khổ, túc cười, đậm trong nhữngh nhất hồn ta chán và e tăng phong phú và linh hoạt của tác giả. Sách dày gần 350 trang, ăn lát cực mỹ - thuật. Giá đặc biệt 15000đ. Nhà xuất bản « MỎ » — 57, Phúc-kien Hanoi

Món nợ kỳ khôi

Bộ trinh-thám thứ 13 của Nguyễn-Ngọc-Cầm. Món nợ háng xưng mâu và phải trả háng xưng mâu, hối bi một kinh không ngoài sức tuổi g. tung của người đời. In dép 0300 và THANH CUNG BÌ SỨ nguyên văn của Tô sinh dương họ hoa. Hải - Bằng dịch. Những nội tình lý kí ẩn của triều nội nhà Thanh. Gần 200 trang, giá bán 0300. Thủ mandat gửi: A-CHÂU xuất bản cục, 17 Emile Nolly — Hanoi

Theo những điều trông thấy trong hai tháng nay ta có thể nói rằng quân « Trục » dẫu thắng ở Nga nhưng lực lượng Nga vẫn hùng hậu, Hồng quân vẫn kháng chiến rất kịch liệt, như thế thì trong năm nay Đức chưa thể nào toàn thắng được các nước đồng minh. Ngày 10/9/1942 trung tướng Đức cũng vira tuyên bố Đức có lẽ sẽ phải qua một mùa đông thứ hai ở Nga. Nhưng ta nên biết rằng nếu mất Caucasus và các miền sông Don và Kuban thì mùa đông này Nga sẽ bị thiếu thốn cả về dầu hỏa và lúa mì cùng các thứ nguyên liệu cần thiết cho chiến tranh. Lúc đó mùa đông sẽ quay lại phần Nga và giúp Đức. Trong năm 1942 này, các nước Anh, Mỹ có g up Nga chặng nữa là chỉ có thể đem thêm quân đến miền Cận-động để giúp vào việc phòng thủ một phần Caucasus và nếu họa nữa là miền Bakou có rất nhiều mỏ dầu hỏa cùng các miền mỏ dầu hỏa của Anh ở Mossoul và Ba-tur. Đã được tôi mực đích đó là nhiều cho Anh, Mỹ lắm. Hiện nay có lẽ vi thế mà ta thấy Anh, Mỹ vẫn chờ thêm quân linh, chiến cụ để miến Cận-dông?

Còn mặt trận thứ hai ở Tây Âu và cuộc đại tấn công của Đồng minh nếu có thi chè sẽ thực hành vào năm 1943 là thời kỳ quan hệ nhất và có thể nói là thời kỳ quyết liệt trong cuộc thế giới đại chiến này. Chirong trình binh bị của Hoa-kỳ đã dự định rằng trong năm 1942 sẽ đóng 60.000 phi cơ và năm sau sẽ đóng một số gấp hai như thế nghĩa là 120.000 chiếc chỉ đến lúc có một đội phi quân lòn lao như thế thi Anh, Mỹ mới có thể hàng ngày cho 5.000 chiếc phi cơ đi đánh phá các thị trấn kỹ nghệ và các cơ quan phòng thủ của Đức và mới nói được với việc tấn công vào lục địa Âu châu để bắt quân đội Đức phải chiến đấu cùi hai mặt trận.

Chắc các nhà chuyên môn quân sự Anh, Mỹ không bao giờ dám hành động một cách nhẹ dạ và vội vàng dưới sức đe dọa của dư luận, như người ta vẫn tưởng

Đoạn trường

Cuốn sách thứ ba của Nguyễn-Phương-Châu. Viết chung cộng Đồng-Liêu. Cuốn sách thân mật của những người đã từng gặp nhau sự ngang trái đời đang & đời. In dép 0300

Chiến lược đồ bộ ngày nay đã khác hẳn

Cuộc đổ bộ ở Dieppe vừa rồi không được lớn lao như một cuộc xâm lược thực, có lẽ vì đã soạn sẵn và thực hành một cách quá vội vàng nên kết quả không thể làm cho quân đồng minh được hài lòng.

M. Horé Belisha đã tố bị bị quan một cách rất đích đáng trong khi ông nói trước Nghị viện Anh rằng dư luận ở Anh rất thất vọng trước cuộc liên lạc về sự nỗ lực của các nước trong « Trục ». Trong một cuộc đại chiến này cái gì cũng mới và chí kẽ nào hiểu rõ sự cần thiết phải đổi mới thi mới có thể thắng lợi được 350 năm sau trận Arques la Bataille, 140 năm Boulogne, 18 năm sau trận Dardanelles, điều gì cũng đã đổi khác, đến nỗi không thi nào theo những bài học ngày xưa được nữa.

Hiện nay, Nga đang bị vây và nếu không có một mặt trận thứ hai để giúp đỡ nước đó thi Nga không thể nào tự túc lâu nữa về khí-giới chiến-cụ và cả về lương-thực.

Nếu cuộc tấn công năm 1942 của quân Đức kết liễu bằng cuộc chinh-phục cả xứ Caucasus là miến mà trong mùa đông vẫn có thể đánh nhau được, thi Nga sẽ bi giảm mất một phần lớn lực-lượng phòng thủ Stalingrad — một thị-trấn kỹ-nghệ quan trọng mà Nga còn giữ được (hiện đã bi ngay ngập và bị vây kin); các kỹ-nghệ ở đây không thể nào đòi hỏi khai được. Vả nữa xuất sản lương-thực của Nga cũng càng ngày càng giảm như lời báo « Pravda » đã nói, Nhật tuy là một đảo quốc nhưng hiện nay đã chiếm được các nơi cùi-cùi cùi có trên lục-địa; giờ lúc đó thi các dịch quốc của Nhật vẫn phải lo về vấn-dề vận-tải. Một câu mà người ta vẫn hay nói đến trước cuộc chiến-tranh và khi chiến-tranh mới bắt đầu: với quyền bá-chủ

trên mặt bờ người ta có thể quyết định mọi việc khác. Câu đó hiện nay đã không đúng nữa. Giữ quyền bá-chủ trên bờ không phải là kiêm soát được các lục địa. Vả một quả bom, một quả ngư-lôi, một trái pháo hay một quả thủy lôi phục ngày nay cũng có thể đánh đắm được một chiến hạm lớn.

Cuộc chiến-tranh càng ngày càng đổi khác nhiều; các thiết giáp - hạm không giữ địa vị quan trọng như trước nữa; các phương - pháp có không giúp được việc gì mấy. Nên đem cất vào tang-cố-vi. Trong cuộc đại chiến này cái gì cũng mới và chí kẽ nào hiểu rõ sự cần thiết phải đổi mới thi mới có thể thắng lợi được 350 năm sau trận Arques la Bataille, 140 năm Boulogne, 18 năm sau trận Dardanelles, điều gì cũng đã đổi khác, đến nỗi không thi nào theo những bài học ngày xưa được nữa.

Sự mới mẻ nhất trong cuộc chiến-tranh này mà cũng là sự nguy hiểm nhất cho các cường-quốc có một ham-doi lớn là: bây giờ các tàu vận-tải vừa bị đánh trên mặt bờ như ngày xưa, vừa bị đánh dưới nước như trong cuộc đại chiến trước, lại vừa bị đánh cả trên không nữa.

Với những tàu ngầm của « Trục » ở vịnh Mè-tây-cơ và ở bờ Antille, với các phi-cơ Nhật và Trân-châu-cảng, ở Tân-gia-ba và trong cuộc thủy-chiến ở miến quần-đảo Salomon vừa rồi, tất cả các chiến lược cổ-hữu đều không hợp thời nữa. Với một chiến-tranh mới, phải dùng một chiến-lực mới.

HỒNG-LAM

CUỘC TRUNG CẤU Ý KIẾN

chiều mòn nứ tranh mới ch 1942, bông vồng, chuỗi pendents nhẫn ngọc thạch hổ thiệp. Vòng nứa mặt nhào hột soái mồi lồng lanh như kim crong.

QUẬN CHÚA
21, Rue Amiral Courbet Saigon

Tất cả danh dự, bôn phòn của một kđ cầm kiêm, nghĩa vụ xứng đáng nhất thuộc cho một bắc mả thường anh hùng sẽ diễn trong bô:

QUÂN SƠN LÃO HIẾP

Giá 2500đ do cây bút kiệt tác của ban THANH-DINH, một nhà văn chuyên viết các thư-tiểu thuyết, về loại vở hiph. Trong sđ là rất rõ về những thủ đoạn kđ tại, câu các tay thương đang giòi hòi tại các đồn son hông, đao và lich sử nứa võ-thuat Trung-Đinh.

Loại Sách Gia Định

Trong một thời kỳ nghĩ. Từ nay ra mỗi tuần một số. Sản phẩm truyền rất hay 0310 mỗi số:
24. — Hậu Hoàng Giang (chủ NG-VY)
25. — Tháp Bảo Ấu . . (chủ NG-VY)
26. — Túi Ba Cang . . (chủ NG-VY)
Edi. BÁO - NGỌC — 67 Neyret
(phó Cửa Nam) Hanoi Tel. 786

Các ngài lính sự chỉ nên dùng mũ IMPÉRIAL LÉP, NHÉ, BÈN, DÙNG ĐƯỢC TỪ THỜI Đại-ly độc quyền: Tamda & Cie 72, Wielé Hanoi. Tel. 16 78

43, Galliéni Saigon. Tel. 20. 060
Gửi 0310 tem về lấy

Catalo, nr illustre 1942 gratuit Bloc IC-LAN rất mồi và tiện lợi. Bloc IC-LAN không cần giấy mực mà dùng được mực. Bloc IC LAN rất cần thiết cho mọi người. Tông phát hành: TAMDA et Cie (giá 0310 tem về sẽ nhận được một cái) giá ban lẻ: thứ nhô; 0310 mồng - thứ nhô: 0310

Lâu giang

Mặc bênh tinh dù có biến chứng
nên tìm đến :

DỨC - THQ - DƯƠNG

131, Route de Hué - Hanoi
Phuôc áf uông, không công phat, không
bênh sinh dục, chữa áu cáo bệnh, xem
mách cho đơn. Các bạn vòi s, các bạn
tra vận động nên dùng kiện thủy bô
còn thành thuyets sẽ thấy hấp thịt rắn
chiếc dây đeo.

Haute 7500
orderen 11000

Y-kien của người minh đối với bản dự-án sửa- sang lại thành-phố Hanoi

(liếp theo trang 2)

Trong bọn phản-kháng dự án có nhiều người chịu thất bùn, kể lè các nỗi «qua thiệt thòi» riêng của họ, hoặc các nỗi khó-khăn, họ sẽ gặp khi họ sẽ phải theo đúng điều lệ «quá nghiêm» của bản dự-án. Các lời đó tắt rồi sẽ được thành-phố chử-ý; và nén xét quá có thát, tất thành-phố sẽ có đèn bù che họ một cách chính-dáng, hoặc lo châm trước đít nhiều điều mà phản động công-chung khó theo được. Vì ta chờ nên quên rằng bản dự-án của thành-phố mới là một bản dự-án, nghĩa là rất có thể còn bị sửa-sát, lại nhiều lầm nứa chưa biết chừng. Một điều nữa mà hình như phản động công-chung cũng không nhớ ra, là bản dự-án của thành-phố, sau lúc đã nhất quyết án định rồi, khi đem ra thi-hành, thì sẽ không có tinh-cách hào-tốc như lầm người đã tưởng-tuyng. Nhà nước sẽ không bắt hết cả dân thành-phố đều cùng phâ hét cả nhà đi để làm lai cá, nội trong một thời-gian ngắn ngủi. Công cuộc sửa-sáng sẽ rất tuân tu-như-líen, kéo dài ra hàng mấy mươi năm. Chỗ nào cần phải sửa-sáng ngay thì mới sửa-sáng lại ngay. Còn thi sẽ đợi dịp. Phản-nhiều đợi cho nhà cửa đã nát, lúc không ở được nữa hi bấy giờ mới phải theo các điều-kiện mới. Chúng tôi thiết-tưởng như vậy thật là dà quá phải. Ta chờ nén kêu ca, sợ thành ra người không biết điều.

Ta lại nén biết rằng các điều-kiện mới toàn là cốt cho thành-phố Hanoi chóng được nổi-got các thành-phố Âu-Mỹ. Nghĩ đến các thành-phố Âu-Mỹ, chúng ta ai là người không mong cho thành-phố Hanoi, nếu chẳng có

đường-xá rộng hàng bốn năm mươi thước, tay như đường Etoile, hai bên có những tòa nhà «chọc trời» như ở New York hoặc các lâu-dài nguy-nga, tráng lệ như ở Paris. thi ra đường-xá cũng phải dù rộng xe cộ cùi di-mi không đén nỗi khó khắn nguy hiềm, nhà cửa hai bên cũng phải có «về khâu-quan chuit it». Nếu vậy thi ta cũng chẳng nên phản nán cà câu chuyện các điều lệ mới «quá nghiêm» nữa, may phai!

Nội-trong các điều phản đối dự-án có một điều sau đây là có vẻ đúng đắn hơn hết: điều đó cho thành-phố Hanoi mất nhiều về địa-phuong xác thai của nó hoặc mất ít nhất u dinh chùa cũ. Song ta nên bết rằng bao nhiêu dinh chùa đèn miếu có cõi tình cách my-thuat hoặc quan-hieu để linh-sử đã được chura ra hết rồi. Nếu không thế koi no trường Bác-cô Viễn-dong có nghe? Nếu có bô dinh chùa nào di, đó toàn là những dinh chùa không có giá-tri gì mấy cá. Mái dù ám oổng chẳng có dụng-cham đâu đèn lâm dinh chùa mò lò! Còn câu chuyện lo mất địa-phuong sác thai, thi xin công-chung nhớ rá ràng trong dự-án có nói đến một khu đê dành cho kiến-chúc của ta. Như vậy nhà của Hanoi tuy theo mới mà tinh-cách Á-đông

của thành Thăng-long cũ vẫn còn! Dung-hòa cũ và mới, đó là câu chuyện xưa nay chung ta đều muốn cả. Vậy nay, đem nó vào sự sửa sang thành-phố to nhất của ta, ta nên luong cho công-cuộc đó chóng thành-bh, ché dừng nén phản-dối mới phải.

Các nhà được nêu ra đề phản đối dự-án, xem ra như vậy thật không được «chắc chắn» lắm. Trước lại, các nhẽ của phái «anti-thanh» có bộ «nặng cân» hơn nhiều.

Ho mong cho đất đô-thanh

của ta chóng được mở mang như các đô-thị lớn ở Âu, Mỹ và ở Á-Âu-châu nứa. Cùi đem thành-mà so với Hồng-kông, Thượng-hải... thi thật là đã thấy ta quá chung-chap biết mấy! Ngoài câu truyện so-đo sự tiến-hoa của Hau-thanh với các thành-phố tò ở các nước láng giềng, họ có nói đến câu truyện vê-sinh, câu truyện tri-an, câu truyện phòng thủ-thu-động, câu truyện sinh-sống, câu truyện my-thuat... nữa.

Như phố hàng Buồm, hàng

Bạc... hay hàng gang, hàng

Dào... chẳng hạn, thi ai xem

cũng hãi công-nhân là đường-

xá hây còn quá chật hẹp, xe cộ

di lại rất nguy-hiệu, khó-khăn;

còn nhà của thi lâm cái thật là

còn quá hẹp, quá chen-chúc

nhar, quá up-up, ầm-thấp...

nom thất thiến my-quan, và vê-

sinh. Trong các phố đó, công

cuộc giao-chu cho công-cuộc

nhưng cõi rõ, móc túi... không

có dịch-tê... thật là một sự rất

khó-knán! Lại koi có thon-hoa

hoanh-hàng ở đó, sữ ta hại tất

thể nào cũng phải rất lớn. Còn

mỗi khi có báo-động, qua-thát

công-chung cũng lại lo-nhất cho

TỦ SÁCH CHỌN LỌC «ĐỜI MỚI»

PHẠM-NGỌC-KHÔI | LÊ-VĂN-TRƯƠNG

LỐI THỜI | 0\$70 | NHỮNG KẾ CÔNG LỒNG | \$20
ĐỜI VÔ ĐỊNH | 0,60 | HAI NGƯỜI BẠI | 1 20

Các bạn yêu sách mua từ 5500 đồng/tri 20-1. Mua từ 10,000, biếu 1 cuốn sách đẹp có chữ ký của tác giả.

Thu iết và ngân-piêu gửi cho:

Nhà xuất-bản ĐỜI MỚI 62 Hàng Cót, Hanoi

LAN KHAI

CHÀNG KY-SI | 0\$50
GIAO CHI

BƯỚI CAO GIẤY | 0\$45
BỨC THƯ TUYỆT

MENH | 0\$45

bà con ở trong mây phổ đó
nhà thật!...

Xét như vậy thi dự-án sửa sang lại thành-phố Hanoi, ai ai cũng phải ra tòe Đốc-lý bênh mây chửi-tán-thanh mới phải; có sao phảe đồng công-chung lại khong rõ? Vì vậy chúng tôi mới gom góp sẵn các nhẽ tán-thanh và phản-kháng, rồi đưa đi thử hỏi dò ý-kien mấy người về phái «bất tham dự».

Phản-dóng các người trong bọn này bảo chúng tôi rằng: «Có khong bằng lòng thi mới kêu-ca chửi? Bằng lòng thi việc gì còn phải ra nữa?», hoặc: «Chúng tôi không nói gì thi nghĩa là chúng tôi tin vào thành-phố. Vậy chúng tôi cứ việc tùy ý, sao cho tiện-lợi cho cả công-chung thi làm; chứ lại hỏi ý từng người thi chiêu-thể nào cho khap được?»

Câu trả lời «ly-thú» nhất là của một ông, đã túm-lím cười mà bảo chúng tôi rằng: «Tôi có một câu muôn-biển, tuy tôi chỉ nói riêng y-tôi, nhưng sự nhiều người, mèch läng nén thời». Cung-tối tôi nói gàng mãi thi ông nói câu đó là: «Tuy

bản dự-án của thành-phố sẽ già cho tôi mày nói khó-khăn và chuit-it thiệt-thời, song tôi cũng xin hết súc tàn-thanh; vì tôi nghĩ đến một câu truyện tui-lâm cũ của nước Nam. Truyền

đó kẽ rằng: sưa có một chư Đông-sun được sưa hòa kiếp lên làm người. Vua Diêm-Vương truyền cho quỷ-sư nhô hô lồng

«chẳng có vê người tíy nào» của chủ đì, thi chủ suýt-soa, kêu ca; chủ tiếc! Lâm vua Diêm-Vương đến phái quát lén rằng: «cái lồng mày cũng không muốn thịt thi may nén người

sao được?»

Câu của ông, doan sau có vê... rắc rối, lôi-thoi thật! Chúng tôi hỏi-ông: sưa không biên «tuy thiêt-thời» không tôi xin tán-thanh» thi thôi, có được không? Ông trả lời:

— Bầy, tò ý-kien mà không

eat nghĩa vi sao, khong sữ người ta cười cho à?

— Thị ông cù bão: vi công-ich.

— VI công-ich? Nói thế sữ công-chung cho là «dorm»!

Không biết có phải còn những người chúng tôi chua «chât-vấn» được cung-nghỉ như ông này không?

Đà sao ta cũng có thể cho là phản-dóng các người nào khong bầy-tò ý-kien là mặc-thì mà bêng-lòng. Nếu vậy bâng-dý-áu về công-cuộc sửa sang lại thành-phố Hanoi phải coi như đã được đai da sữ tân-thanh. Chính-phủ chỉ còn cần xét kĩ các điều kêu-ca của mỗi cá nhân để xem có điều gì đáng chු-ý đem thoi.

TUONG-LAI

SÁCH MỚI

T.B.C.N. vừa nhận được của nhà xuất-bản ĐỜI MỚI:

CHÀNG KY-SI của LAN-KHAI, dày 84 trang, giá \$0.50.

ĐỜI VÔ ĐỊNH của PHẠM-NGỌC-KHÔI, dày 135 trang, giá \$0.60.

TRUYỀN HỌC SINH số 1, 2 và 3 của LÊ-VĂN-TRƯƠNG, giá mỗi số \$0.15.

Xin cõi lời cảm ơn nhà Đời mới và giới thiệu với bạn đọc.

LỄ NHẬP ĐỊNH AN VỊ
TỰ TƯỞNG PHẬT TẠI CHÙA
TRUNG-TƯỞNG (Quán-Sứ) HÀ-NỘI, HỘI-QUÁN
HỘI PHẬT-GIÁO BẮC-KỲ

Bản-hội xin kính mời các vị
công-đức, các vị hội-viên cùng
tham-gia, được mầu-van đồng-bàn
khởi-cho chit-on. — Ai làm-thu, ai tu
chùa lấy goa-gia-banh-mà khong phai
só bô sánchez của héc Y-Thanh Ky? —
Vi y-ly dñ tinh-thông mai đeo các bô
thuoc ig-kinh-nghiem-va giac di (cô
bô khai-thuc Nam...)

Bộ dịch-thuật này nhõ được công
sưu-tầm của Ngan-Nhan mà đã bâ
khoa-thi được mầu-van đồng-bàn khói
phai chit-on. — Ai làm-thu, ai tu
chùa lấy goa-gia-banh-mà khong phai
só bô sánchez của héc Y-Thanh Ky? —
Vi y-ly dñ tinh-thông mai đeo các bô
thuoc ig-kinh-nghiem-va giac di (cô
bô khai-thuc Nam...)

Sách in cõi lõi, dày Mình-trim trang

giá 1\$50. (đ/c giá mua-them cuore
0\$40). Giá C. R. là 23.20. (Sách này
rồi ra phái hòn 23.00).

Thơ, manzai đeo cho nhà xuất-bản:

NHẬT-NAM TRƯ-QUÂN

10, Hàng Đuktur — Hanoi

**Mua «Illustration»
và «Sciences et vie»**

Muốn mua «Illustration» và «Sciences et vie» những năm 1938, 1939, 1940, 1941.

Hội M. Luyện T.B.C.N. 36 Bd
Henri d'Orléans, Hanoi.

Sáng 8 đến 11, chiều 3 đến 6 giờ.

FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng-phát hành TAM-BA et Cie
72, Rue Wiell Hanoi — Téléphone 72
Đại-ly: CHÍ-LỢI Hàng-Bô Hanoi — MAI-LINH Haiphong — Cỏ bán khắp mọi nơ

Hoa Mai - Phong

biểu-hiệu vê đẹp quý phái.
Hiện nay có tiếng
nhất của bạn gái.

N. 7 Hàng Quạt — Hanoi

SÁCH THƯƠC

Hải - thương Lân - ông

Do cụ Nguyễn-an-Nhan là tác-giả các
bô «Y-HỌC TỔNG-THỦ» v.v... dịch
thuở vñ phâ-bhn. — Cụ Nguyễn-an-Nhan
đã bô dâng cho vñ học-thuoc,
chai ai cũng dâng.

Y-nghiep của Lân-Ông đã dâng Vua,
Chúa ta dâng hòn hông 200 năm nay
đã cõi được muôn-van đồng-bàn khói
phai chit-on. — Ai làm-thu, ai tu
chùa lấy goa-gia-banh-mà khong phai
só bô sánchez của héc Y-Thanh Ky? —
Vi y-ly dñ tinh-thông mai đeo các bô
thuoc ig-kinh-nghiem-va giac di (cô
bô khai-thuc Nam...)

Bản-hội xin kính mời các vị
công-đức, các vị hội-viên cùng
tham-gia, được mầu-van đồng-bàn
khởi-cho chit-on. — Ai làm-thu, ai tu
chùa lấy goa-gia-banh-mà khong phai
só bô sánchez của héc Y-Thanh Ky? —
Vi y-ly dñ tinh-thông mai đeo các bô
thuoc ig-kinh-nghiem-va giac di (cô
bô khai-thuc Nam...)

Sách in cõi lõi, dày Mình-trim trang
giá 1\$50. (đ/c giá mua-them cuore
0\$40). Giá C. R. là 23.20. (Sách này
rồi ra phái hòn 23.00).

Thơ, manzai đeo cho nhà xuất-bản:

NHẬT-NAM TRƯ-QUÂN

10, Hàng Đuktur — Hanoi

35

Chuchi Lipol

chauys de la 3^e année

PHÚC - MỸ chaussures

Là một item đồng giày tây đứng đầu và hoàn toàn
thợ khéo, kiểu đẹp, hàng lót giả phai chẳng. Đầu được
lòng tin nhiệm và có thử về ban khen, khắp Đông⁺
đường. Bản hiệu có catalogue tinh biếu. Bán buôn
và bán lẻ. Xin chú ý: Thủ và mua đặt để cho

TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH

204, Rue du Colon — Hanoi

Dầu Nhị-Thiên

Trị bách bệnh nhất thần hiệu. Mỗi ve 0328
Quý khách có mua, xin mời đến các nhà
đại lý, hoặc tiệm chính, thời mua được dầu
nhị thiên. Xíe đồng mua ở các hàng đồng
tại đây bê mà mua phải thử dầu điều già.

Nhị-Thiên Dưỡng kinh cáo

NHỊ - THIỀN - ĐƯỜNG DƯỢC - PHÒNG
76, phố hàng Ba ðom Hanoi — Téléphone 849

NUOC BẦU, NGẤT MŨI, SỐT NÓNG,
BẦU MINH NÊN DÙNG :
THỐI - NHIỆT - TÂN BẠI - QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
bi cảm - mạo cũng nên dùng;
Thối nhiệt - tân Đại-quang

Xin nhận kỹ nhãn hiệu (Fourn Bürm) mới khép lâm
23, phố hàng Ngang, Hanoi — Tel. 805

ECLAT D'ARGENT

blanchit les dents
en vente partout

VENTE EN GROS:

PHARMACIE DU BON SECOURS
52 - Boulevard Ðồng-Khánh — Hanoi

Savon dentifrice GLYCÉRINA

LAURÉAT DU CONCOURS DE
L'ARTISANAT INDOCHINOIS

DISTRIBUTEUR:

PHUC - LAI

87 89 Route de Hué Hanoi — Tel. 974

Excl. Cochinchine-Cambodge: TAM HỮU HIỆP & Cie
39 Boulevard Gallieni — Saigon

BÚ « MY THUẬT » KIỀU NHẬT GỘNG TRÚC

DÙ LÓP LÚA, hàng thường 3356

DÙ LÓP LÚA, hàng luxe 4,75

DÙ LÓP SATIN, thường 5,75

DÙ LÓP SATIN, luxe 6,50

Gói C. R đi khẩy săo noi

Mua buôn xin hỏi giá đặc biệt riêng

« LE LOUVRE »

TONKIN — 70 ter JULES FERRY — HANOI

ĐÃ CÓ BÁN

Nước Nhật ngày nay

Mỗi cuộn 1 \$ 20

Mua lỉnh hòm giao ngan hết \$ 90.

Ở xa mua xin gửi 1869 (că cuoc) vđ cho :

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

NÉN HÚT THUỐC LÁ :

Bastos

NGON, THƠM

Giá 0 \$ 15

Các bà sang trong khen.

Phấn MURAT

Thơm nhẹ nhuyễn dễ đón

Lau phai đứng ngang hàng các hiệu phẩm danh tiếng
ngoài quốc. Có thử thường, trắng và da người.
Bản khẩy noi, một hộp 1p50. Bổn lý đặc quyền:

Etablissements : VĂN-HÓA
số 8, phố hàng Ngang — Hanoi

XEM MẠCH THÁI-TÓ

GOI BỆNH

Sàng từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 0p50
Đau dạ dày phòng tích số 6. — Lão tiễn, ngâm dan
bung, sỏi, ỷ ạch, v.v.. Giá 0p50 mỗi gói. Bò dạ dày
nếu sỏi, đại bô nguyên khí kiện tỳ số 61 (1p50).
đau bụng kinh niên, gan, tức mệt, hậu sản v.v...
Khi sứa bạch trọc số 11 — ra khí hư mệt nhọc v.v...
giá 1p20.

Nhà thuốc : PHAM-BÁ-QUẬT

27. hàng Than Hanoi