

# TRUNG BAC

## CHỦ NHẬT

12049



MẶT TRỜI CANGAR

Một mỏ dầu hỏa  
ở Caprao bị  
phá, cháy bốc  
lên ngàn ngút

THÀNH HAI - WUN  
CÁI LƯƠNG

MỘT SỰ VẠN BẮT ĐẮC DĨ

### Trung - Bắc Chủ - Nhật lại phải bán tăng mỗi sổ năm xu

Thực, bản ý chúng tôi không bao giờ muốn rằng các bạn phải chịu bỏ ra một số tiền quá hai hào để mua một sổ báo như T.B.C.N., bao giờ cũng đáng toàn bài của những danh bút, nội dung và cách xếp đặt nhất nhất đều công phu. Một số báo như thế mà bán hai hào cũ kể là phải giá trong lúc khó khăn này vậy. Bởi thế chúng tôi vẫn định rằng sẽ cố duy trì cái giá ấy mãi để làm lợi cho độc giả, và, nếu có thể thì chúng tôi chịu thiệt đi chút ít, mong sao cho khắp thấy mọi người trong nước đều có thể mua được, cho T.B.C.N. phổ thông khắp chợ thì quá. Tiếc thay cái ý định ấy, bây giờ chúng tôi không thể giữ mãi được nữa. Bởi vì mấy tháng gần đây giấy in báo ở trong nước sản xuất đã hết cả, không mua được nữa. Giấy ngoại quốc rất khan, khổ công mua lắm mới mua được một ít, mà mua với cái giá nào? Giấy tăng lên từ 80 phần trăm, có khi 70 phần trăm nữa. Trong khi ấy nhất nhất những vật liệu dùng để in báo cũng đều tăng từ 30 phần trăm trở lên. Một bạn đồng nghiệp tuần báo ở đây đã phải tuyên bố tự mình đình bản. Không thể làm hơn được nữa, chúng tôi hôm nay đành phải quyết định từ kỳ sau mỗi sổ T.B.C.N. sẽ bán tăng 5 xu nữa. Đó là một sự vạn bất đắc dĩ mà các bạn đọc đã hiểu cho chúng tôi rồi, lẽ là phải dài lời lắm gì nữa. Dù sao chúng tôi cũng xin tuyên bố rằng mỗi sổ T.B.C.N. mà bán có 0 \$25, ở vào giữa lúc này hay còn là rẻ.

Như các bạn đã thấy, trước đây mấy tháng báo hàng ngày bán 4 trang 5 xu. Một tháng sau, tăng lên 6 xu 4 trang, rồi nửa tháng sau 2 trang mà vẫn bán 6 xu, xem như vậy thì giá báo cần phải tăng lên tới 140, 150 phần trăm mới được. Từ 20 xu tăng lên 25 xu, báo hàng tuần cũng tăng, nhưng với mảnh giấy và cái bút chì bạn thử làm cái tính nhỏ thì sẽ thấy rằng T.B.C.N. chỉ tăng lên 25, 30 phần trăm chứ không nhiều gì.

Không nói ra thì các bạn cũng biết sự hy sinh của chúng tôi thế nào rồi, bây giờ chúng tôi chỉ xin các bạn vui lòng giúp chúng tôi trong lúc khó khăn này vậy.

# Tuần - lễ

Trong tuần lễ vừa qua ta đã thấy các nước đồng minh Anh, Mỹ hoạt động dữ dội về ngoại giao và quân sự. Sau khi thả tướng Anh M. Churchill ở Mạc-tư-Khoa về, quân Anh đã đổ bộ ở Dieppe trên bờ biển Manche thuộc địa-phần nước Pháp. Ngày thứ tư 19 Aout, quân Anh gồm có nhiều toán quân Gián-Đai, quân Anh và cả quân Mỹ đã đổ bộ ở miền bờ biển gần Dieppe có mang theo cả hơn trăm chiếc chiến xa và đồ phi quân cũng hai quân bảo vệ. Bất đầu từ 5 giờ sáng hôm đó phi-cơ Anh đánh phá Dieppe rất là dữ dội, đồ 1 giờ sau thì quân Anh do tàu vận tải có tàu chiến hộ vệ chở sang bắt đầu đổ bộ. Quân Đức giữ bờ biển đã kháng chiến rất kiên liệt và nhiều nơi đã đánh lui được quân Anh. Theo tin Anh thì ở hữu duyên, quân Anh đổ bộ đã đạt được mục đích nghĩa là phá hủy được 6 cỗ trọng pháo, và một kho chứa đạn dược và đã xuống tàu về nước. Ở giữa và là lực các chiến xa Anh đã đổ bộ giao chiến rất dữ dội với quân Đức. Trong khi đó bộ các phi cơ phòng pháo và khu trục Anh vẫn hết sức hộ vệ cho bộ binh. Mãi đến chiều hôm 19, hai quân vẫn 1 danh nhân dữ dội vào vào có nhiều phi-cơ đồng minh vượt qua bờ Manche sang Pháp. Đến tối hôm đó thì rất cả quân Anh đổ bộ đều bị đánh lui ra bờ biển và xuống tàu về nước. Số quân đồng minh đổ bộ ở miền D'eppe có tới một sư đoàn và nhiều phi cơ do một hạm đội là 13 đến 15 chiếc tuần dương hàng cùng nhiều khu trục hạm hộ vệ. Ngoài các tàu đã chở quân đổ bộ đến lại có 26 chiếc tàu vận tải vận ngoại khơi đợi nếu cuộc đổ bộ thành công, thì sẽ chở thêm quân khác vào giúp sức. Tin sau hàng Đức nói đã bắt được tất cả 2 095 tù binh, trong đó có 617 người bị thương. 55 người chết và bị thương chưa thể biết rõ. 55 phi-cơ Anh, Mỹ đã bị trong cuộc đổ bộ này có tới 127 chiếc, số phi cơ Đức bị mất tích chỉ có 35 chiếc. Ngoài ra lại có 28 chiến xa bị hủy, 3 chiếc kho trục hạm bị đắm và 2 tuần dương hạm bị hư hỏng. Về phía Anh nói đã hạ được 82 phi-cơ Đức và ít nhất có 100 chiếc nữa bị hủy hoặc hư hỏng, về phía Anh chỉ mất 95 phi-cơ nhưng lại cứu được 21 phi-cơ. Hãng Reuter nói cuộc đổ bộ ở Dieppe có hai mục đích, trước là để thử các cơ quan phòng thủ của Đức đặt ở bờ biển. Pháp và sau là để thử cách tổ chức của Anh về các cuộc đổ bộ. Nhưng dự luận cho báo Pháp, Đức thì lại khác hẳn, các báo đó cho rằng cuộc đổ bộ này có tính cách lớn lao hơn 6 lần đổ bộ trước của quân Anh thay چرا phải là một cuộc xâm lược lục địa.

Đông lại, một toán hơn 200 quân Mỹ lại đổ bộ ở đảo Makin trong quần đảo Gilbert nhưng đã bị quân Nhật giữ đảo đó đánh đuổi ngay. Quân Mỹ bị thiệt hại khá lớn.

Theo tin hãng Do mei thì các nhà cầm quyền Hoa-kỳ vừa rồi đã phải công nhận sự thất bại trong

# Quốc-te

trận hải chiến ở biển Salomon.

Về mặt trận phía Đông về miền Caucasus, quân Đức vẫn tiến tụy trong khi đến chân núi Caucasus, cuộc tấn công đó có ý chậm lại. Theo những tin sau cùng, thì các đội son-binh Đức đã đến they các đội tiên phong cơ giới hòa và đã tiến đến cách Ordjonikidze 80 cây số và định vượt qua đèo Darval để đến Tiflis và sông Koura. Các đội tiên phong Đức ở phía Bắc Caucasus đã đến của sông Terak và chỉ cách bờ biển Lj-hải độ 80 cây số.

Ở đạo bờ biển Hải-nhĩ thì quân Đức đang vây hãm Novorossik là nơi căn cứ cuối cùng trên bờ Hải-nhĩ mà hạm đội Nga có thể trú được. Quân Đức lại vừa chiếm Krymskaya. Có lẽ sau khi Novorossik, Tuapse và Batoum thất thủ thì hạm đội Nga sẽ phải vào hốt phận Thổ hoặc đến tránh ở các hải-cảng nước đó. Hạm đội đó khó lòng mà qua được eo biển Dardanelles ra Địa trung hải để hợp với hạm đội Anh vì chắc hải quân Đức, Ý canh giữ eo biển đó rất nghiêm ngặt.

Ở vùng Stalingrad, 50 sư đoàn quân Đức đang chiến đấu với quân Nga trên một mặt trận rộng 200 cây số từ Klestakaya che đến Aboane ovo. Chính ở vùng Stalingrad này và ở miền Orel là hai khu mà cuộc chiến tranh kịch liệt nhất hiện nay. Tin Đức và Ý nói trận Stalingrad là trận lớn nhất và lớn hại nhiều người và chiến cụ nhất của cả hai bên đối thủ thì khi bắt đầu cuộc đại tấn công mùa hè đến nay.

Các phòng tuyến của Nga ở phía Bắc và phía Nam thị-trấn Stalingrad vẫn chey dọc sông Volga, khi thì gần, khi thì xa, vì thế mà các phòng tuyến có công bằng. Các cơ-quan phòng thủ rất nhiều trong một quãng dài hẹp, quân Đức phải đánh tới 150 phòng đại ngoài thành Stalingrad. Quân Nga có rất nhiều chiến xa và kháng chiến càng ngày càng thêm dữ dội. Số quân dự chiến của cả đôi bên rất là lớn lao và số pháo binh và phi-cơ dự chiến cũng nhiều không ai tưởng tượng đến thế.

Ở phía Bắc Orel, tụy giới mùa, đường lầy lội nhưng quân Đức vẫn tấn công. Mặt trận Nga do những đội chiến xa rất đông và đều có máy phóng hỏa giữ. Tình thế trận này chắc nay mai sẽ có một hướng lớn đến cả khu mặt trận rộng lớn này. Mặt báo Ý nói khu Orel là một khu phòng thủ kiên cố nhất của Nga vì ở đây Nga có nhiều quân trú bị và nhiều vào các đường xe lửa nên có thể đem quân lính và chiến cụ rất nhanh chóng.

Tại mặt trận Ai-cốp, tình thế vẫn chưa có gì thay đổi. Sau khi thả-tướng Churchill đi (xem tiếp trang 28)

## BÁO HÀNG NGÀY XUẤT-BẢN HỒM THỨ NĂM 30 JUILLET 1942 CÓ ĐĂNG TIN SAU NÀY:

Trong xóm bình kháng từ trước tới nay vẫn có nhiều cái tệ mà nhà chức trách «tây uế» mãi vẫn không hết.

Nhiều chủ nhà hát nhưng có đạo cho nhau khách bán, người à-đào ăn lộn, chứa khách bán đêm... và có đạo thì có bệnh không chịu đi khám bệnh, tới thì thường ra đường lôi kéo quan viên...

Có hiệu đơn tố cáo và than phiền với nhà chức trách.

Ông huyện Hoàn-long, tối hôm qua, phải người đi đình bắt thấy cụ tang 4 nhà hát ở đường Tân-thay, Ngã-tu-số, có có đạo ra đường lôi kéo khách... Những nhà này đều bị phạt đóng của 3 ngày.

Ngài ra, chức dịch các phố có đạo cũng đã được lệnh giữ trật tự nghiêm ngặt hơn trước.

# CỒ - ĐÀU

## NGÀY NAY NHƯ THẾ ĐÓ

Gửi trật tự có đủ không? Không! Lầu hồng hiện nay lẫn với lầu-xanh vì nhiều lẽ. Muốn «tây uế» có đầu, ta phải biết những lẽ ấy ra sao.

## CÁC BẠN HÃY TRẢ LỜI TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

- 1) Theo ý bạn, vì lẽ gì lầu hồng bây giờ lẫn với lầu xanh?
- 2) Vì lẽ gì nhiều người mong cho tất cả có đầu phải đi khám bệnh?
- 3) Bạn có tin rằng nếu phòng vệ sinh được quyết bất tất cả có đầu đi khám bệnh thì thành niên đờ trụy-lạc mà nghề có đầu cũng có hi vọng vẫn hồi cái giá trị cũ về lịch sử?

**Hãy tỏ bày ý kiến đi và chúng ta sẽ có một số báo rất đầy đủ về có đầu — Các đại lý nên gửi thư về đất trước.**

# Tuần lễ Đông-Dương

— Hôm 13 Aout, một tiểu-ban gồm có một ông Kỹ-sư thay mặt quan Đốc-ly, một nhân-viên số Cầm-cung hai ông hội-viên thành phố Hải-phong đã đi thám các nơi bị trúng bom hôm chủ-nhật 9 Aout để xem số thiệt hại.

Thành-phố Hải-phong đã trợ cấp cho những người bị thương và thân-nhân những người bị chết vì bom một số tiền là 2000\$.

— Theo nghị-định ngày 21 Juillet 1942 của quan Khâm-sứ Trung-kỳ, các nhà trợ muốn chứa trên năm học sinh phải được phép của quan Công-sứ hoặc quan Đốc-ly.

Các chủ trợ phải giữ phòng ăn, phòng ngủ, phòng học tập của học-sinh theo đúng phép vệ-sinh và các nhà trợ còn phải có đủ nước lã cho học-sinh tắm rửa và nước chè hoặc nước cho học-sinh uống.

1 — Hai ngày 15 và 16 Aout đã tổ chức cuộc đua xe đạp Saigon — Blao — Dalat đường dài 303 cây số. Sám về nhất chặng Saigon — Blao; Các về nhất chặng Blao — Dalat; Thưa đứng đầu bảng tổng xếp hạng cả hai chặng với 11 giờ 2 phút 49 giây.

— Sở Hỏa-xa vừa bãi-cáo cho công-chúng biết những về đi vào cuối tuần lễ (fin de semaine) và vào các ngày lễ được giảm tiền cước từ nay bãi đi.

— Theo lời triệu tập của cụ Võ-hiến Hoàng-trọng-Phu trưởng-ban tiền-công-nghệ ở Bắc-kỳ, chiều hôm 16 Aout, hơn hai trăm nhà công-nghệ và thương-mại ở Hanoi, Hà-đông và các tỉnh xưa nay vẫn có hàng gửi bầy tại các cuộc đấu-xảo và hội-chợ đã tới hội họp tại hội-quan hội Khai-trí tiền-tức để bàn cách tổ-chức cuộc dự hội-chợ Saigon vào cuối năm.

— Hôm 17 Aout tại Bắc-kỳ có coi báo động từ 16 giờ 41 đến 17 giờ 58.

Không có gì đáng báo.

— Bắt đầu từ 6 Aout 1942 những giấy tờ công-văn và xin chữ ký nhận thực tại tòa Đốc-ly, phải chịu thêm một khoản thuế phụ-xung vào công-quỹ thành-phố, như sau này:

Giấy tờ công-văn 0p.60; giấy nhận thực-văn-bằng, hạnh-kiêm 0p.60; bản sao giấy khai-sinh, giấy nhận-thực, bản sao các khế-uớc làm riêng với nhau 0p.40; chứng nhận chữ ký 0p.20.

— Hiện nay tại Bắc-kỳ đã mở được 2 281 trường hương-học có 107.75.041 trẻ con học tập.

Muốn thi-hành triết-đề công việc mở mang dân-trí, quan Thống-sứ Delsalle đã thông đi khắp các quan địa-tỉnh từ nay đến Septembre 1943 đều phải lập các trường hương-học cho 3400 làng chưa có trường.

Hội-đồng Hóa-giá họp phiên 14 Aout, đã định lại giá các thực-gạo ở Bắc-kỳ bán tại các thị-trường như sau này:

Gạo hạng nhất 22 p.50, hạng nhì 21 p.50, hạng ba 20 p.50.

Thóc hạng nhất 13 p.50, hạng nhì 12 p.90, hạng ba 12 p.30.

— Theo nghị-định quan Toàn-quyền mới ký, giá thóc phiên bắt đầu từ nay đều tăng lên 25-1.

Giá các nhà Đoan bán cho các ty như sau này:

Thuốc Laxe 1366 p., thuốc Ind'en 1170 p., thuốc Dragon và 3e zone 976 p., thuốc Mạn-ngược 780 p.

Giá của các ty bán cho người tiểu-thư mỗi kilo là:

Thuốc Laxe 1400 p., thuốc Ind'en 1200 p., Dragon và 3e zone 1000 p., thuốc Mạn-ngược 800 p.

Các thuốc 2e và 1ere zones từ nay thôi không bán nữa.

— Hôm 17 Aout, quan Toàn-quyền đã ký một đạo nghị-định nói về việc giảm bớt sự dùng điện

Khi nào cần đến (vì thiếu dầu mazout nội-hóa, vì những sự khó khăn trong việc vận-tải các chất cháy về khoáng-chất, về thảo - mộc, hay thiếu các dụng cụ để thay trong máy móc v. v.) thì sự dùng điện hàng tháng sẽ phải giảm bớt.

Khi đó, mỗi một nơi dùng hàng tháng bao nhiêu điện sẽ lấy số tiền-thu điện trong tháng Mars 1942 làm tiêu chuẩn.

— Bắt đầu từ 15 Septembre 1942, tại trường Đại-học Đông-dương sẽ mở một lớp Sơ-dãng để-nhị niên dạy tiếng Nhật (chung cho thường-dân và binh-lính Lốp này dạy để thi lấy bằng Sơ-nhị-cấp.

— Tối hôm 20 Aout tại Bắc-kỳ có coi báo động không có gì đáng công-bỏ.

— Muốn cho toàn thể các gia-đình ở Hanoi đều mua được muối với giá 7 xu rưỡi một kilo, nhà Đoan mới hết các ông trưởng phố khai số gia-đình ở khu mình để nhận những «bông» phát cho từng nhà. Những nhà này đem «bông» đến các ty để mua muối với giá 7 xu rưỡi một kilo. Mỗi cái «bông» mua được 1 kilo muối.

— Hải-quân Nhật vừa gửi biểu quan Thống-đốc Nam-kỳ 200 bao bột để phân phát cho các cơ-quan từ-thiện trong địa-phương Saigon - Cholon. Sau khi nhận được món quà này quan Thống-đốc đã gửi lời cảm ơn hải-quân của Nhật-hoàng.

— Sáng hôm 21 tại Bắc kỳ có coi báo động không có gì đáng công-bỏ.

Tối thứ bảy 22 Aout bao quân trị Hội Truyền Bá Quốc Ngữ có tổ chức một buổi nói chuyện về «Tiết thảo các ông thầy và tình thầy trò ngày trước».

Nhiều người đến nghe và tỏ ý hoan nghênh những thí dụ mà ông N. T. Phương đã đem ra đọc.

TỪ THƯỢNG-CÒ, NÚI CAUCASE ĐÃ LÀM RUNG ĐỘNG CẢ BẦU TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT

## Ông Tào-hóa của loài người bị xích trên đỉnh núi Caucase

mỗi ngày lại bị con diều hâu của Thiên-đê xuống rĩa gan một lần

Hiện nay cả hoàn cầu đều chú-mục nhìn về phía núi Caucase. Có người nói rằng kết - quả cuộc chiến-tranh Nga-Đức, và có lẽ cuộc chiến tranh hoàn-cầu sẽ định-đạt tại đó. Caucase làm rung-động cả hoàn-cầu mà chẳng phải lần này là lần (hư nhất). Ngay từ thời thượng-cổ, người núi đó đã làm rung-động cả trái đất và bầu trời; Caucase, ngọn núi ấy xưa kia đã là nơi Thiên-đê trất núi hiềm-thù, đối với kẻ thù và đối với cả giống người trên mặt đất. Đó là một ngọn cỏ đất trời và quần-tiên liét-thành ngọn núi, đã được cái hân-hạnh tiếp thần Prométhée hóa-công của nhân-loại và thần Hercule, mãnh-không nhà trời, ngọn núi trứ-danh trong Thần-thoại Hy-lạp, La-mã, như trong câu chuyện cổ-tích thuật lại sau đây.

Bấy giờ trái đất mênh-mông, tuyệt không có một bóng người nào gọi là có, vì bấy giờ chưa có loài người.

Thiên-đê Jupiter sau khi nhờ Hoàng - tử Prométhée, con vua địa-thần Japhet giúp sức thăng bọn quỷ khổng-lồ, nhận thấy rằng Prométhée tài-trí trội hẳn hơn mình, thì lấy làm lo-



Hiện nay cả hoàn cầu đều chú-mục nhìn về phía núi Caucase. Có người nói rằng kết - quả cuộc chiến-tranh Nga-Đức, và có lẽ cuộc chiến tranh hoàn-cầu sẽ định-đạt tại đó. Caucase làm rung-động cả hoàn-cầu mà chẳng phải lần này là lần (hư nhất). Ngay từ thời thượng-cổ, người núi đó đã làm rung-động cả trái đất và bầu trời; Caucase, ngọn núi ấy xưa kia đã là nơi Thiên-đê trất núi hiềm-thù, đối với kẻ thù và đối với cả giống người trên mặt đất. Đó là một ngọn cỏ đất trời và quần-tiên liét-thành ngọn núi, đã được cái hân-hạnh tiếp thần Prométhée hóa-công của nhân-loại và thần Hercule, mãnh-không nhà trời, ngọn núi trứ-danh trong Thần-thoại Hy-lạp, La-mã, như trong câu chuyện cổ-tích thuật lại sau đây.

Hiện nay cả hoàn cầu đều chú-mục nhìn về phía núi Caucase. Có người nói rằng kết - quả cuộc chiến-tranh Nga-Đức, và có lẽ cuộc chiến tranh hoàn-cầu sẽ định-đạt tại đó. Caucase làm rung-động cả hoàn-cầu mà chẳng phải lần này là lần (hư nhất). Ngay từ thời thượng-cổ, người núi đó đã làm rung-động cả trái đất và bầu trời; Caucase, ngọn núi ấy xưa kia đã là nơi Thiên-đê trất núi hiềm-thù, đối với kẻ thù và đối với cả giống người trên mặt đất. Đó là một ngọn cỏ đất trời và quần-tiên liét-thành ngọn núi, đã được cái hân-hạnh tiếp thần Prométhée hóa-công của nhân-loại và thần Hercule, mãnh-không nhà trời, ngọn núi trứ-danh trong Thần-thoại Hy-lạp, La-mã, như trong câu chuyện cổ-tích thuật lại sau đây.

Hiện nay cả hoàn cầu đều chú-mục nhìn về phía núi Caucase. Có người nói rằng kết - quả cuộc chiến-tranh Nga-Đức, và có lẽ cuộc chiến tranh hoàn-cầu sẽ định-đạt tại đó. Caucase làm rung-động cả hoàn-cầu mà chẳng phải lần này là lần (hư nhất). Ngay từ thời thượng-cổ, người núi đó đã làm rung-động cả trái đất và bầu trời; Caucase, ngọn núi ấy xưa kia đã là nơi Thiên-đê trất núi hiềm-thù, đối với kẻ thù và đối với cả giống người trên mặt đất. Đó là một ngọn cỏ đất trời và quần-tiên liét-thành ngọn núi, đã được cái hân-hạnh tiếp thần Prométhée hóa-công của nhân-loại và thần Hercule, mãnh-không nhà trời, ngọn núi trứ-danh trong Thần-thoại Hy-lạp, La-mã, như trong câu chuyện cổ-tích thuật lại sau đây.

Minerve, thần Đạo-tức khen ngợi và ủng hộ và tự nguyện giúp Prométhée hoàn - thành công - quc. Thần liến liền đưa chàng lên Thiên - đình, báo chàng muốn lựa chọn thứ gì để làm cho «đổ chẻ-tạo» của mình được hoàn-toàn, thì lựa chọn. Prométhée lên tới Thiên-đình, liền lên lấy trộm một tia lửa rơi ở xe thái-dương, giấu vào trong thân một cành cây, đem xuống đất cho «lạ-vật» của mình dùng. Thứ lửa trời đó là nguồn gốc Mỹ-nghệ của loài người sau này.

Vì «lạ-vật» của Prométhée khiến là con người ta. Nhưng rồi Thiên-đê Jupiter biết là mình bị mất trộm



thì tặng nàng những vòng vàng đeo cổ. Được các thần ban-tử cho đủ thứ như vậy, nên người ta gọi nàng là Pandora nghĩa là người đàn bà được mọi người ban-tử cho phẩm-vật. Ân-bận diễm-trang long-lẫy như thế rồi, Pandora liền lên bệ-kiếm Thiên-đế Jupiter. Ngài trao cho nàng một chiếc hộp nhỏ đầy kín, dặn đem xuống đất trao cho Prométhée.

Prométhée vốn là một đấng đa-tri đa-mưu, xét việc như thần, không bao giờ để cho nàng đánh bẫy được mình, mặc dầu sắc đẹp kiều-diễm mê-hồn của nàng có thể làm đắm người say-mê. Nàng đưa trính chiếc hộp nhỏ-nhỏ xinh-xinh, chàng cũng nhất định không nhận. Biết là không làm gì được, nàng Pandora liền đi kiếm Hoàng-tử Epiméthée cũng là con của Địa-hồn Japhet và là anh em với Prométhée.

Epiméthée, vốn là người đại-đội, nên dù đã được anh dặn chớ có nhận tặng-vật gì của Jupiter, cũng vẫn để cho sắc đẹp mê-hồn của trính-nữ làm say-sưa mê-mệt. Epiméthée liền lấy Pandora làm vợ và mở luôn chiếc hộp ra xem. Hộp vừa mở ra thì tinh-linh một đám mây bệnh-lật và tội-ác bay vu lình, thành một đám sương mà đầy đọa cho phủ kín cả mặt đất. Epiméthée muốn đóng hộp lại, song đám mây tội-ác va bệnh-ật đã bay lình rồi, đây hộp chỉ còn tro lại một đám hư-vọng mà thôi.

Thế là Pandora, người đàn bà đầu tiên trên trái đất đã dự-bị cho hậu-thế nhân-loại tất cả những sự khổ-thống của đời người.

Như vậy, Jupi er vẫn còn chưa hả giận. Thiên-đế mỗi khi nhớ lại mở lùa bị mất trộm lại thâm gan tim ruột căm giận anh chàng nghệ-sĩ thần-tinh đã tạo ra người đàn ông thứ (xem tiếp trang 16)

lửa, ngài liền nổi trận lôi đình, muốn đem sấm sét đánh chết hết cả giống người lạ kiêu, mà ngài cho sẽ làm hại được ngài. May nhờ tài hùng-biến của Prométhée, Thiên-đế liền ưng cho loài người được sống trên trái đất, tuy rằng ngài vẫn gờm-gờm kẻ đã tạo nên con người.

Muốn thủ tài Thiên-đế xem có xứng-dáng là chưa Thiên-cung và có đáng nhận sự hình-hương sung-bái của bách-thần không, một hôm Prométhée giết hai con bò mộng, lột da ra, róc xương thịt riêng ra, rồi đem xương hai con nhồi vào lùm da thú nhứt và đem thịt và tủy nạc con nhồi vào lùm da thú hai. Nghĩa là một con toàn thịt, một con toàn xương. Đoàn, chàng đem dâng Jupiter và xin ngài chọn và hưởng lấy một con. Chàng may Jupiter lại chọn phải dùng con toàn xương. Thấy mình bị lường gạt một cách hèn-hào lao-xược như vậy, thần nhồi-tam-bành lên, nhất quyết trừng trị kẻ có tội. Lập tức thần phán Vulcan là «Thần Kim-thiết» chế-lạo ngay cho ngài một người đàn-bà. Vulcan phụng-mệnh, đúc một người đàn-bà, diễm-tố cho mọi vẻ yêu-kiều diễm-lệ, rồi đem «lạc-vật» của mình trính kỹ Quận-tiến. Liệt-thành quận-tiến nhắc thố đều khen là đẹp và đều muốn tặng nàng những quà mừng.

«Thần Đạo-lặc» (Minerve) thì mặc cho nàng một chiếc áo trắng coi lóa cả mắt, đội trên đầu nàng một lọn tóc có thêu những trang hoa ngũ-sắc, trên cùng có một cái mũ vành bằng vàng, lại tặng nàng linh-tri và dạy nàng biết các môn mỹ-thuật của đàn-bà «Ái-thần» (Venus) thì bao quanh mình nàng một thứ thú-vị lừa dối nó làm cho rạo-rực những đục-tinh bóng cháy lăm-lăm, «Thần Nghệ-thuật» (Mercury) thì ban cho nàng tài hùng-biến để đánh đổ lòng người; các tiên-dã em tiên-nương



# Vì những hành động bí-mật gì, Nga đã chiếm đượr Cauca-se từ 1921? ĐANH CAUCASE .lần này chính là

## Đức chỉ mang thi-hành những phương-lược đã bỏ dở ngày xưa

Hiện Đức đang dự bị tấn công sang chiếm miền Caucase. Nga cũng đang dự bị có thủ miên Áy. Người ta dự đoán một cuộc xung đột kịch liệt sắp xảy ra. Một cuộc xung đột sinh tử, vì những lẽ cần thiết cũng sinh tử.

Là bởi những giếng dầu hỏa ở Bakou, mỗi năm sản-xuất một số «vàng đen» đồ-xô vô cùng, khiến những nhà cầm quyền các nước Trục phải đề ý. Còn Nga, thì Nga muốn tận lực hy-sinh để giữ những mỏ dầu ấy, trong hai mươi năm nay vẫn là huyết-mạch của nền kỹ nghệ nước Nga.

Gọi là miền Caucase, nhưng ngọn núi vĩ đại cổ lỗ Áy, ai chú ý đến làm gì. Đồi bên chỉ chực chực và có giữ những mỏ dầu hỏa lớn ở Bakou, Tiflis và Batoum mà thôi.

Cuộc chiến đấu vì dầu hỏa Áy chẳng phải là khởi thủy từ hôm nay, hòm qua hay ngày mai. Nó đã khởi từ hai mươi mấy năm trước đây, nghĩa là từ hồi đại chiến 1914-1918.

Ngay từ hồi Áy, Đức đã chú mục vào các mỏ dầu Caucase, vì miền đó chứa đựng những mỏ kho dầu hỏa lớn, mà lại là cái cánh cửa thông sang Á-châu và Ấn-độ. Biết rằng nếu miên Áy lọt vào tay quân Đức thì rất nguy cho thuộc địa mình ở Ấn-độ-dương. Anh liền hoạt-động riết để phá cái chương-trình xâm-lược Caucase của Đức.

Nhưng không an thua. Đức vẫn định tiến quân sang miên đó. Giữa lúc sắp thực hành chương trình xâm lược Áy, thì Đức bị đại bại ở mặt trận phía tây, thành ra mọi việc đều xếp cả lại. Rồi quân Anh thừa thế đem quân đến an ngữ ở bờ biển Hắc-hải. Nhưng chẳng bao lâu. Ngã tử phần đối kịch liệt và Thổ-nhĩ-kỳ cũng không bằng lòng. Rồi từ năm 1921 trở đi, Nga Xô-viết khai thác mỏ dầu miên Caucase, để bán một phần lớn sang nước Đức.

Tới nay, nhân cuộc chiến tranh Nga Đức, vấn đề Caucase lại là một vấn đề sốt dẻo, làm chấn động cả dư luận hoàn cầu. Vậy ta cũng nên biết đầu đuôi các hành động bí mật đó cho phép Nga chiếm cù Caucase, từ năm 1921.

Constantinople và Caucase vốn là hai cánh cửa thông sang miên Á-châu.

Năm 1916, các Nga-hoàng đã làm chúa tể miên Caucase rồi, lại còn mở thành Stamboul. Năm 1915, nước Đức chiếm đượr Stamboul, lại muốn chiếm luôn Tiflis với Bakou. Sau cuộc đình chiến, nước Anh muốn giữ vùng Ấn-độ, có ý muốn có cả Constantinople và Caucase. Rồi đến năm 1921, Hồng quân Nga chiếm đóng ba dân quốc miên Caucase và có ý tiến luôn đến cả Constantinople.

Vấn đề Caucase và Constantinople trở thành hai sự đại gây mỗi vấn đề phương Đông.

Từ năm 1914, một trong những mục-dịch chiến tranh của Đức là đánh Ấn-độ của Anh, rồi chiếm Ai-cập và xứ Mesopotamie. Để đạt tay lên được kinh đô Suez và đường xe lửa Bagdad, là cắt đứt được giây liên-lạc giữa Anh quốc và Ấn-độ và làm cho quân Anh thất vĩ bất năng tương cứu.

Năm 1917, quân đồng-minh đại thắng ở miên Cận-đông, cuộc tấn công của Đức sang Ấn-độ do lối kinh đô Suez và Bagdad hình như hoàn toàn thất bại.

Nhưng nền đế-quốc Nga bị bọn Lênine xô đổ nhào Đức lại có hy-vọng. Quân Anh thì có thủ Ai-cập, Palestine và Mesopotamie. Cái chương trình xâm lược Ấn-độ do lối Suez và Bagdad của Đức bắt buộc phải sửa đổi lại.

Bộ Tham-mưu Đức liền rời chiến tuyến lên một bực sẽ tấn công theo miên chiến tuyến Batoum - Bakou - Barkhara, qua miên Caucase và Turkestan. Các đường hỏa xa Nga Transcaucasie và Transcaucasie Đức sẽ dùng để vận tải quân đội và lương thực Các phòng tuyến Nga ở Arpenie và phía bắc Ba-tur, thì quân đội Thổ-nhĩ-kỳ sẽ chiếm cứ lấy.

Nghĩa là sẽ đem một đạo quân Đức-Thổ đánh thẳng vào Ấn-độ do lối Turkestan và Ba-tur. Góc cuộc hành binh là miên Caucase.

Tại sao miên Caucase được Đức chú ý như vậy? Là bởi Caucase có nhiều dầu hỏa. Trung

tâm điểm của đầu hóa Caucasie là Baku ở bờ biển Caspienne và Grosny ở sườn phía bắc núi Caucasie. Mô đầu Baku thì khai từ trước hồi chiến tranh và là cái huyết mạch nền kinh tế Nga. Mô đầu Grosny, thì mới phát kiến và hồi ấy mới đong mở mang Tim một con đường mới sang Ấn-độ, Đức nhận thấy Caucasie là một dãy núi hết sức quan trọng trên đư-đờ Âu-Á.

Caucasie là một dãy núi ngăn cách miền Nội Á châu với miền Trung Á-châu. Caucasie là một hàng rào chắc chắn đứng vững ở khoảng giữa châu Âu và châu Á. Caucasie là trung tâm điểm các thiết lộ giao thông giữa Thổ-nhĩ-kỳ, Nga và Ba-tur.

Ngày từ tháng Janvier năm 1918 các vũ quân Đức đã xui giục các bộ lạc ở phía bắc nước Ba-tur nổi lên. Còn quân đội Thổ miền Caucasie thì đã bắt đầu hành động, đánh quân Arméniens ở Euzindjan, chiếm cứ Erzeroum Sarikamich. Tại Hắc-hải, quân Thổ đã chiếm được Batoum Đồng thời quân Đức tập trung ở Odessa sẵn sàng tiến sang miền Caucasie. Viện binh thì cũng dự bị sẵn sàng để bộ lên thành Constantinople.

Trung tuần tháng Septembre năm 1918, chến lược của Đức sắp thực hiện. Baku thất thủ mở đường cho Đức sang Turkestan song quân Đức bỗng phải ngưng lại không tiến được. Đức thắng trận ở Caucasie nhưng tại mặt trận Pháp phải rút lui. Thế là quân Đức Thổ tự nhiên phải ngừng lại giữa đường sang Ấn-độ, chương trình hành động của Đức không kịp thực hành đến chốn đến nơi, thì hiệp ước đình chiến đã ký kết.

Tuy nhiên, Caucasie vẫn không mất về quan trọng. Đức thua rồi, Nay Nga đứng lên chỉ huy phe ng trào Liên-hội, chống với Anh và Đồng-minh, cốt để làm cho Anh hoảng sợ, vì e dân Hồi và dân Ấn nổi lên làm loạn ở Ấn-độ.

Tại hội-ngại Baku họp vào tháng, Septembre 1920, Eaver Pacha, người Thổ đại diện toàn thể dân Hồi-hồi tại Mạc-tư-khoa đứng lên tuyên bố lên rằng: Nga - Thổ đồng-minh để đánh đổ nền đô hộ Anh ở Ấn-độ.

Từ ngày 30-viết và Thổ nhĩ-kỳ định đánh đổ Anh ở Á-châu. Lê tất nhiên là Anh phải hi huy cuộc chiến đấu ở Caucasie và ople. Anh nắm được quyền bá-chủ vị trong hội đại-chiến quân Anh đã Syria, Mésopotamie, Arabie, Pales-

tin. Do hội-ngại hòa-bình, Anh được quyền trú quân tại Thổ và Caucasie. Anh muốn hành động thế nào tùy ý.

Chiếm được lửa-thành La Meeque, là chốn tđ-đạo Hồi-hồi, Anh định lợi dụng giáo-chủ đạo ấy, khởi lên một phong trào Liên-hội khác để phân đối Đức, Thổ và Nga.

Không có người Thổ trong phong trào đó, người Anh liền lấy dân Ả-rập thay vào. Muốn thực hiện phong trào đó, người Anh cần phải có Constantinople, Syrie, Cilicie, Thổ và Mossoul, nhưng vì việc Anh trú quân Thổ và việc Anh bảo hộ các dân quốc ở Géorgie và Arménie, làm cho chánh sách thân-thiện của Anh gặp nhiều điều trở ngại.

Gặp nhiều nỗi khó khăn ở trong nước, bị hoảng sợ vì thấy dân Hồi ở Ai-cập, Mésopotamie, Ấn-độ khắp nơi nổi lên phản đối mình, và thấy cần phải nổi lại cuộc mạo-dịch với nước Nga, mùa hè năm 1919, nước Anh quyết định rút quân ra khỏi miền Caucasie.

Thoát khỏi bàn tay Anh, chẳng bao lâu, Caucasie thành ra cái môi tranh nhau giữa Nga và Thổ là hai kẻ thù truyền kiếp xưa nay. Vì nhờ Đức thôi lên năm 1918, nhờ Nga nhòm lại hồi 1919-1920, phong trào phục-hưng Thổ bấy giờ được Mustaph Kémal đứng lên thực hiện ở giữa một phong trào lớn rộng hơn là phong trào đại Hồi-hồi bài-Anh.

Số dĩ có cuộc tương-tranh giữa Nga-Thổ, là vì Anh mạnh ở miền Đông thì nguy cho Thổ, nếu Thổ đứng ra ủng hộ một liên-bang độc-lập ở Caucasie thì sẽ làm hỏng cả một phương lược đồng-tiến của Nga só-viết. Hai bên đều biết mình biết người như vậy và luôn luôn định hất cẳng nhau. Thế rồi dân Hồi ở Caucasie đứng lên phản đối hồng-quân đồng ố đó, Dân Hồi và lính Nga xung đột nhau.

Ngày 31 janvier 1921 thì một cuộc hội-ngại họp ở Mạc-tư-khoa để giải quyết các việc tranh giành giữa Nga và Thổ.

Nhưng đến ngày 12 février 1921, tại miền núi Caucasie, ở phía nam thành Tiflis, một cuộc xung đột xảy ra giữa quân Géorgie và quân Nga ở Arménie. Quân Nga tiến mãi đến gần Tiflis; quân Géorgie kháng chiến kịch liệt để giữ kinh thành, nhưng trước những đám quân hùng của Nga, ngày 25 février, Tiflis thất thủ.

(xem tiếp trang 19)



ảnh Trần soạn

Trong một cơn sa lửa sau một trận, các vũ-quân cao cấp trong bộ tham-mưu Đức đang bàn tính việc tấn công sang mặt trận Nga

# BỨC TƯỞNG CAUCASE

## chạy liền trên 1.200 cây số và cao từ 2.500 đến 5.630 thước

Lần đầu quân lính Đức trông thấy cảnh nên thơ miền Caucasie họ mừng rỡ và hầu như quên nguy hiểm. Thựe chẳng khác gì lũ quân của Tào-Tháo đang khát nước mà vụt nghĩ đến những rừng mơ xanh ở chàn giờ xa xa

Tấn công ở miền Nam nước Nga gần hai tháng nay, quân Đức vẫn thắng lợi ở các đồng bằng từ tận cùng xứ Ukraine đến khuỷu sông Don và miền Konban, cũng có khi phải qua những miền đồng lầy mênh mông

nước đọng... Đến nay qua hết miền đất phẳng, qn của Thoy-chê Von Boeck đã đánh đuổi quân của Thống chế Timo-chenko đến tận chân giãy núi Caucasie (Cao già sách); là giãy núi vừa cao nhất vừa khó qua hơn cả các giãy núi khác ở Âu-châu.

### Bức tường Caucasie như thế nào?

Các nhà địa dư nói về Caucasie, thường cho giãy núi cao phần địa giới giữa Âu và Á châu đó, thuộc về Á-châu vì đó chỉ là giãy núi ở phía Bắc chạy lên

với các giãy núi cao ở Ba-tur, ở miền Arménie và miền Tiệp Á-tê Á. Cả đến các dân ở miền núi Caucasie đó cũng có thể cho là thuộc về các giãy người châu Á thì phải, hơn nhất là về phong tục.

Đến cả về Lý-hải cũng đáng lẽ thuộc Á-châu thì phải hơn là thuộc Âu-châu. Chỉ nửa phía Nam mới thực có thể gọi là bề vì sâu từ 800 đến 900 thước, còn miền phía Bắc thì chỉ là các đồng cỏ lầy miền sông Vơ-ga chạy dài ra dưới nước, nhưng không dốc mấy nên cách bờ b

đến 200 hoặc 300 thước mà bề chỉ sâu có mấy thước. Ở miền Bắc này, bề Lý-hải chỉ sâu từ 10 đến 12 thước nước và nước lại ngọt vì do ở các sông của Nga chảy ra. Giãy Caucasie là giãy núi dựng đứng như một bức tường cao thiên nhiên giữa Lý-hải và Hắc-hải. Cái tường đó ngăn hải lối đi ở miền giữa hai cái

biển trong nội-địa đó vì giãy núi ấy chạy đến ập bờ ở hai đầu con ở giữa là một giãy núi liên tiếp nhau không đứt. Chỉ ở phía tây trên một khoảng độ 250 cây số là có một vài đường hơi thấp nhưng do đó người ta chỉ đi được từ phía Bắc đến bờ Hắc-hải, rồi lại phải đi lên bờ bề và chân núi mà xuống phía Nam. Còn ở khắp giãy núi chỉ có những đèo cao từ 2.400 thước cho đến 3.000 thước. Đèo Darial từ thị trấn Vladicaucase này gọi là Orjonikidse (tên một nhà cách-mệnh Nga) đến Tiflis cao tới 2.430 thước. Chính do đó

ƠN THUỐC BỒ CỦA NAM, LÃO, ẤU DO NHÀ THUỐC C-PHONG

**C-PHONG**

BÁN LẺ ĐỒ THUỐC SÔNG CHÈ VÀ CÁC THỒ SẮM

kiến Hanoi phát hành

Các cụ nên dùng:

THUỐC ĐẠI-BỒ ĐỨC-PHONG.....	1,50
Các đồ g làm việc nhiều nân dùng:	
THUỐC BỒ-THÂN ĐỨC-PHONG....	1, 50
Các bà, các cô nên dùng:	
THUỐC ĐIỀU-KINH BỒ HUỆY.....	1, 20
Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:	
THUỐC BỒ TỶ TIỂU CAM.....	1, 00

ĐỪNG

MÁ BƯỚM THUỐC HẠ

45, phố PHÁP

này người ta đã mở đường sá qua dãy Caucas trong lúc đất bình. Có còn là đường cho quân đội Nga trong lúc chiến tranh và ngày nay đường xe-lô cũng làm qua đây.

Hai bên đường toàn là núi cao từ bốn đến năm ngàn thước nên ngày nay dùng các thứ đại bác bắn xa lại càng dễ giữ hơn là ngày xưa dùng cung tên. Qua dãy Caucas còn có những đường khác nhưng lại cao hơn, có đèo cao từ 3.000 đến 3800 thước. Không một giây núi nào liền tiếp và cao suốt 1.200 cây số như dãy này. Đó là một bức tường cao chỉ có một vài cái đầu cột vọt lên trên. Các ngọn núi cao phần nhiều chỉ như những cái răng cưa trong dãy núi đó. Ngay gần bờ biển Hắc-hải đã có những ngọn núi cao tới 2.975, 3.244 thước, 3.875

Giấy núi này hơi hẹp nên lại càng giống một bức tường hơn nữa. Chỉ ở miền Tây-Bắc, sau núi còn có nhiều đồi chạy dài, nên các sông chảy ở miền này đều tiên chảy thành góc thược thợ rồi khi đến đèo bằng mới chảy về phía Đông hay phía Tây. Đó là miền đồng lầy. Con sông đặc biệt nhất ở miền đó là sông Mantych hợp lực của

đỉnh núi cao 4.000 thước tây, bắc là trong khi trên đỉnh bao bọc tuyết trắng xóa, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đó là nơi đã xây nên thành phố Tiflis và ngay cạnh Tiflis là sinh quán của cậu bé Djougachvili, ngày nay trở nên Staline nhà độc-tài nước Nga.

Tại lại không nên quên một điều quan hệ. Caucas là một miền dầu hỏa: Baku và phía Cực-đông trên bờ Lý-Hải. G esay ở ngay đầu miền đồng bằng, cách ngọn núi cao nhất về phía Bắc độ 100 cây số, Maikop ở miền đồi cách ngọn núi đó độ 70 cây số là nơi quân Đức vừa chiếm được và một vài mỏ khác nhỏ hơn. Chắc hẳn cũng có mỏ dầu hiện chưa tìm thấy.



Quang cảnh đầu-tàn một hải-cảng trên bờ Hắc-hải sau khi quân Nga thua trận rút lui

ảnh Transcaucas

thước nghĩa là cao hơn ngọn Fan-si-pan là ngọn núi cao nhất ở Đông dương ta nhiều. Những ngọn núi đó tuy cao như thế mà chỉ cách bờ biển độ 30, 40 cây số. Thế rồi càng xa bờ, núi càng cao hơn, ngọn cao nhất là ngọn Elbronz cao 5.630 thước cũng ở ngay gần Hắc-hải. Ở miền giữa Caucas, có nhiều ngọn cao hơn ngọn Mont Blanc trong dãy núi Alpes ở Tây Âu. Chính ở miền này có đèo Darial qua dãy núi dài nối trên kia: đèo này ở gần đỉnh K'shek cao tới 5043 thước. Ở phía đông thì các đỉnh núi cũng cao từ 3.500 đến 4.000 thước tuy nhưng cũng có đỉnh cao tới 4.480 thước và đến bán đảo Bakou cũng vẫn cao 2.210 thước.

nhiều sông con trên các đồi chảy xuống. Nhưng sông này không biết chảy về phía nào nên lại chia làm hai giống chảy qua những đồng lầy thấp, rồi một phần chảy đến sông Don qua nhiều hồ ao còn một phần thì chảy ra Lý hải nhưng không đến được bề do chỉ liền vào hồ hay trong bãi cát. Ở miền Nam thì dãy núi Caucas dốc hơn và dựng đứng ở bên cái thung lũng Tiflis rất lớn và dài 700 cây số giữa hai bờ. Ở miền này nước chảy về hai chiều nhưng về Lý-hải nhiều hơn. Dẫn về bên nào cũng thế, những thung lũng phi nhiều đó là những xứ rất thuận tiện về và khi hậu tốt, phong cảnh đẹp và những sản vật đồi đảo xa xa, những

miền núi cao khác là nơi các giống dân đến lên lút từ lâu. Lần lượt có mấy giống người khác nhau đến ở đây và người ta vẫn nói đó là những giống dân Âu-châu gọi là Caucasiques. Có lẽ đó chỉ là những phần tử của các giống người trên kia di phiêu lưu đến ở tại miền đó như bản lấy một hải-đảo. Lịch sử các giống người này lúc đầu không ai rõ, đến một hồi sau thì mập mờ. Một điều biết chắc là những giống dân đó là những giống người rất tốt của nhân-loại. Các thiếu-nữ miền Tây Caucas (Circassie) thì xưa vẫn nổi tiếng trong các cung vua ở Constantinople và vẫn được nhiều người ta chuộng. Đó lại là những giống hiếu-chiến

(Tcherkesses) nhưng họ chỉ đánh lẫn nhau để tranh giành miền núi họ ở. Trước kia giống này vẫn đi đánh thuê để lấy tiền cũng như người Thụy-sĩ, người Ecosse và người Albanie. Ở Ý và Pháp về hồi trung-cổ vẫn có nhiều toán lính gồm toàn giống người Caucas.

Nước Nga mới bắt đầu đề ý đến miền Caucas độ 200 năm nay. Chính Nga hoàng Pierre le Grand đã phái những đội quân có tổ chức lần thứ nhất đến xứ đó. Trước kia cũng có nhiều lần Nga định phái quân đến, nhưng đều không có kết quả. Baku mới thuộc Nga từ 1725, miền thung lũng ở phía Nam gầy Caucas về phía tây mãi đến 1770 mới chính phục xong. Các miền núi còn chống với quân Nga khá lâu, đến chừng một thế kỷ sau nữa. Miền đó

khó mà chinh phục bằng võ lực được vì lính Nga ở đồng bằng không thể hiểu địa thế miền núi đó, người Nga chỉ dùng cách phong tỏa, dọa dẫm, hứa hẹn hoặc mua những đất đó. Từ 1865 đến nay, Nga mới có thể tự xưng là làm chủ được cả miền Caucas. Nhiều người xứ Caucas nay đã hoàn toàn Nga hóa và đã xuống miền đồng bằng ở. Những sự xung đột về tôn giáo lúc đầu nay cũng đã bớt nhiều.

### Quân Đức có vượt qua được dãy Caucas chăng?

Hiện nay quân Đức đã tiến đến tận chân dãy núi Caucas ở phía Bắc và ở miền đó đang xảy ra nhiều trận đánh rất kịch liệt dưới giới nắng miền nhiệt đới. Ở các miền đồng bằng từ

**Thống-chế Pétain đã nói:**  
"Chúng ta hãy giải mỗi giờ - vực tích-lũy ừ máy đời chia-rẻ và tranh-dành, chúng ta hãy quay đầu về những nhữn-giới xa rộng để mưu sự hөг-tđộng trên một cõi Âu-châu giằng-hòa."

Rostov giờ đi quân Đức vẫn dùng các đội cơ giới hóa để làm quân xung phong đi chiếm các thị trấn miền Caucas một cách nhanh chóng. Theo những tin vô tuyến đến hàng ngày từ 2, 3 tuần nay thì quân Đức, sau khi lấy Rostov, chia làm ba toán do ba đường tiến xuống như nhai quạt mà định là ở Rostov. Đường thứ nhất ở dọc bờ biển Hắc hải,



Một toán tù-binh Nga ở một trận Nam Nga

ảnh Transcaucas

đường thứ hai ở giữa quân Đức tiến thẳng đến Krasnodar và đường thứ ba về phía tây thì tiến đến Armavir, Maikop, Voroch'ovsk. Rồi từ thị trấn này lại có một toán quân nữa tiến dọc sông Kuma về phía Lý hải và một toán nữa tiến dọc sông Mantych. Theo tin ngày 31 Aout vừa rồi thì quân Nga đang kháng chiến rất kịch liệt ở Gastogai và ở phía Nam Teurjouk miền cực

tây mặt trận Caucas. Ở phía Tây Nam Maikop quân Đức vẫn tiến được trong đường hầm Geitche và ngày 18 Aout các đội quân khinh bộ Đức đã đến gần đèo Mamisson các Ordjounikids về phía Tây Nam độ 80 cây số.

Có lẽ quân Đức định vượt qua miền giữa xứ Georgie và đến thung lũng sông Koura. Đó là con đường dễ qua nhất để đến miền Đông, Nam. Quân Đức đã tiến qua thị trấn Ordjounikids và đã đến được con đường nhựa đi tới Tiflis qua dãy Kasbek và đèo Nestovair. Chiều thứ ba các toán tiên phong chỉ còn cách Tiflis về phía Bắc độ 160 cây số. Quân Đức lại đang vây Grosny và có đội khinh quân Đức chỉ còn cách bờ biển Lý hải độ 80 cây số.

Khi quân Đức bắt đầu đến miền núi thì các đội sơn binh đến thay các đội quân tiên phong cơ giới hóa

Thống chế Timochenko phải giữ 5 đường hẻm qua núi Caucas, hai đường khá rộng và quân đội có thể vượt qua sang bên kia được, còn ba đường khác thì chỉ là đường nhỏ hẹp có thể ngăn được một cách dễ dàng. Hai con đường từ đèo Mamisson một đường đến Der-

ben và một đường đến Kasbek. Các đường này tuy là đường núi nhưng xây theo kiểu tối tân có thể sánh với những đường ở Thụy sĩ. Nhưng các nhà quân sự lại nói một mặt quân Đức định vượt qua đèo nhưng một đường lại định đi lên ở dọc bờ biển Hắc hải để xuống phía Nam.

Ở Caucas hiện nay giới nhợ như ở miền nhiệt-đới, nghĩa là

## Lần này đến lượt ngài trũng sỏ Đông-Pháp

như ở Đông-dương chúng hạn. Các đội hậu-quân Nga vừa rút lui đã đưa vào núi vừa không chiến rất kịch liệt, cuộc chiến đấu rất là gay go, tuy vậy quân Đức vẫn tiến được.

Trước khi đến chân núi Caucas, quân Đức đã qua miền đông-bằng Kouban bắt đầu từ Bataisk giờ đi. Quân lính Đức lúc nào cũng đi trong một làn bụi mù đặc, Người, xe-cô, cây-cối và vụn-vật đều phủ dưới một làn bụi, vậy, theo lời phóng-viên quân-sự hàng Transcaucas là bác-sĩ Erich Lorenz.

Từ dưới các bánh xe, bụi vàng và độc tỏa lên từng làn. Hình như đường bị cháy trên hàng chục cây-sỏ và đám mây bụi dầy bay tỏa khắp đồng điền. Lộ-hình đi cạnh các đội thiết-giáp, các mũi-soa trắng dầy để bị miếng và mũi dều thành màu xám-xít. Quân áo lót mình thì ướt đầm mồ-hôi và dính vào người, các chai nước uống của quân lính mang theo đều cạn. Đó là một đội-quân màu xám đang tiến qua đồng bằng dưới theo quân địch tránh vào sau bờ con sông chảy cùng chảy giữa núi cao và miền mỏ dầu hoa Caucas.

Mỗi khi quân lính, ban đêm, ngồi nghỉ bóa cạnh cái đèn dầu hỏa le lói, họ thường đọc đến một chữ chứa chan hi-vọng: « Caucas ». Chữ đó đã làm cho quân lính Đức tưởng tượng đến những núi cao sông sông, những khe sâu, những rừng xanh um không giống như bụi cát, khi nắng nóng thiêu và khát nước. Và khi lần đầu quân lính Đức trông thấy cảnh nền trời miền núi Caucas, họ hình như quên hẳn rằng những sông ngòi, khe suối và rừng núi kia thực ra là những cơ-quan phóng-thủ để ngăn đường họ tiến. Những quân đó mừng rỡ chẳng khác gì khi quân của Tao Thao đang khai nước nghĩa đến những rừng me xanh um ở chân gôi.

Chắc hẳn quân đội của Thống-chế Timochenko sẽ phải đánh

một trận quyết liệt với quân Đức ở trong giãy Caucas này.

Trận này sẽ định đoạt số phận miền Caucas và các mỏ dầu hỏa lớn nhất hoàn-cầu ở Bakou.

Nhưng nói đến việc chiến-tranh miền Caucas, một câu hỏi tự nhiên hiện ra trong óc mọi người.

Sau khi chiếm được miền Caucas và cả thung lũng Tiflis, quê hương của Staline, quân Đức có chắc sẽ toàn thắng chưa và cuộc chiến-tranh Nga-Đức đã kết liễu chưa?

Đáp câu hỏi này ta nên biết quân Nga tuy thua nhưng lực lượng chưa bị phá hủy hết và ở miền Bắc từ Leningrad đến Mạc-tư-khoa quân Nga vẫn tấn công ồ ồ. Như thế, từ nay đến hết mùa thu quân Đức có chiếm được hết xứ Caucas và tiến được tới sông Volga, cũng chưa diệt hẳn được Hồng-quân.

Nhưng một điều quan-hệ là đến mùa đông sắp tới này, nếu quân Nga mất hết các đồng bằng lúa mì và các mỏ dầu miền Caucas thì các đại-tướng « rét » và « băng tuyết » sẽ quay lại hại quân Nga như đã hại quân Đức trong mùa đông năm ngoái.

TR.

## HOA MAI - PHONG

biểu hiện vẻ đẹp quý phái.

Hiện nay có tiếng

nhất của bạn gái.

N° 7 Hàng Quạt — Hanoi

CÁC NGẠI HÃY DỪNG :  
**PHÂN-TRỊ**  
**Đông-dương**  
(Graphite Indochine)  
Mô etfielene chi I. etfielene chi II. etfielene chi III. Phố Lu Loakay  
Đã được công nhận là tốt không kém gì ngoại quốc đồng việc của chúng.  
Giá nhanh chóng khắp Đông-dương.  
SỞ GIAO DỊCH  
**ETS TRỊNH - BÌNH - NHỊ**  
123 A. Avenue Paul Doumer Hanoi  
Ad. Tél. AN-NHI Hanoi — Tél. 709.  
Cần đặt-ly khắp Đông-dương

## SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được :  
**VIỆT-NAM DƯỢC-HỌC** (tập thứ tư) của **PHÓ-ĐỨC-THÀNH** nhà **MAI-LÍNH** xuất bản, dày 115 trang, giá 030.

**NGUYỄN TRƯỜNG - TỖ** của **Từ-Ngọc NGUYỄN-LÀN**, nhà **MAI-LÍNH** xuất bản, dày 150 trang, giá \$20.

**CHIẾN-THUẬT CON-BUỒN** của **MAI-VĂN-ANH** và **ĐẶNG-NGỌC-ANH** nhà **ASAU** xuất bản, dày 211 trang, giá 2\$

**TIỀN VÀ THƯƠNG-MAI** của **ĐẶNG-NGỌC-ANH** nhà **ASAU** xuất bản, dày 245 trang, giá 2\$.  
**CHỢ-CHIEU** (thơ) của **TRÚC-KHÉ**, nhà **LÊ-CƯỜNG** xuất bản, dày 60 trang khổ rộng, giá 1\$

**MÈ CON** của **LƯU TRONG-LU** nhà **LÊ-CƯỜNG** xuất bản, dày 70 trang, giá 0300.

Xin có lời cảm ơn những nhà xuất bản và giới thiệu với bạn đọc.

## NGƯỜI ĐỪNG ĐÁN

biết làm những nghề horloger graveur, réparation de machine à écrire, có biết thì chế tạo được chữ máy (caractère de machine à écrire) bằng thép giá giống như chữ bôn tay, muốn kiếm việc làm tại Hanoi hay Hà-phong, gửi nặc sầm long đồng xin viết thư cho:

**NAM-KHAI**  
N° 3 rue Filipinai Saigon, nơi nơi đây có bán caractère de machine à écrire

Tất cả danh dự, bôn phần của một bộ cầm chiu, nghis u xúng dăng bất buoc của một bộ cơ thương anh-bung sẽ diễn trong bộ:

**QUÂN SƠN LÃO HIỆP**  
Giá 2300 do cây bút viết tác của ban THANH-BÌNH, một nhà văn chuyên viết các thế tiền truyện về loài vờ đẹp. Trong sẽ tả rất rõ về những thú doan kỳ dị của các tay thương dăng giông hồ tại các danh sơn hồng đảo và Hết sẽ nện vô-thuật Trung-Nga.

**Loại Sách Gia Đình**  
Trong một thời kỳ nghỉ. Từ nay ra mỗi tuần một số. Tên những truyện rất hay 0310 một số

34. — Hồn Hoàng Giang (của NG.-VY)  
35. — Tháp Báo Ân. . . (của NG.-VY)  
36. — Tái Ba Càng . . . (của NG.-VY)  
**ĐẠI. BÀO - NGOC - 67 Neyret**  
(phố Cửa Nam) Hanoi **T. 738**

# NẾU CHIẾM ĐƯỢC HẾT MIỀN CAUCASE

Trong lúc thái-bình, Đức hàng năm đã phải cần có đủ 20 triệu tấn dầu hỏa

Vì thế-trường giả của nước Pháp, người đã đề ra cuộc thắng lợi của đồng minh trong cuộc đại chiến trước thủ-tướng Glémenceau đã từng nói: « Một giọt dầu hỏa là một giọt

# ĐỨC SẼ KHÔNG PHẢI LO BẾN VẮN BÈ DẦU HỎA NỮA

Vì Đức sẽ được 29 triệu tấn dầu hỏa trong khu này

với toàn thể nền kinh-lễ chiến-tranh của ta, khổ lòng mà tăng thêm một cách dễ dàng. Vì benzol (dầu hỏa học) không thể dùng cho lâu ngậm và nhất là cho phi-cơ. Hồi cuối cuộc đại-chiến trước, chúng ta phải bắt các phi-công dùng benzol để chạy máy phi-cơ chỉ vì là tại thiếu ét-xăng, nhưng ta vẫn bắt như thế là phi-cơ mất bớt một phần sức chiến đấu và



Ảnh chụp Bakou trên máy bay. Xa xa là những giếng dầu hỏa bao bọc Bakou-tràng như một rừng cây

màu ». Đến nay, các nhà chuyên môn quân sự của tất cả các nước tham chiến cũng vẫn phải công nhận: « Dầu hỏa là gần cốt cuộc chiến tranh cơ giới hóa ».

Từ đầu chiến tranh đến nay và trước cuộc chiến tranh, Đức bao giờ cũng phải cố gắng để có đủ dầu hỏa cho quân đội dùng. Đại-tướng Ludendorf, Thống-soái quân Đức trong cuộc đại chiến trước, một người đã từng giữ một địa vị quan trọng trong đảng Quốc-xã Đức đã viết trong tập kỷ sự của ông về cuộc đại chiến trước:

«... Dầu hỏa nước Lô-mô-ni đối với ta quan hệ một cách đặc-biệt. Nhưng dù Lô có bán dầu cho ta, vẫn-đề dầu đối với ta vẫn là vấn-đề nghiêm-trọng gây nên cho ta bao sự khó khăn, cả về việc đ-ên-khiến chiến tranh và cuộc sinh hoạt trong xã hội 1918, những kho dầu ở Caucas đã hề mở cho ta trông thấy những tương-tại tốt đẹp. Việc chế tạo benzol trong xứ, nơi riêng về nó cũng như đối

đó lại là một sự nguy hiểm cho phi - công là khác. Bao giờ cũng phải trông nom cần thận việc tiêu thụ dầu hỏa của quân đội. Chúng ta vẫn phải luôn luôn hạn chế sự di lại của các ô-tô du lịch. Trong thời kỳ yên ổn, ta cũng nghĩ đến việc giảm sự vận tải, của các xe ca-mi-ong, để đến cách ích lợi hơn. Tôi không hề cầu gì hơn thế nữa cho quân đội Đức. « Việc khan dầu trong nước Đức rất nguy. Mùa đông, nhà quê khô g có đủ đàn đing, như thế là một việc gay go cho dân chúng để giữ nguyên được tình thần trong lúc chiến-tranh Việc di lại của các ô-tô riêng có hie hầu như bị bãi hẳn. Vấn đề dầu bao giờ vẫn là vấn đề về công nghiêm-trọng và bao giờ ta cũng phải chú ý đến luôn ».

Lời của đại tướng Ludendorf trên này là nói về tình hình Đức trong năm 1917-1918. Hồi đó người ta đã biết rõ rằng, Lô theo đồng minh khai



chiến với Áo ngày 27 Aout 1916 và đem quân tràn vào Hung. Nhưng sau quân Lô bị liên quân của hai tướng Đức Falkenhayn và Mackensen đánh lui và Bucarest bị thất thủ ngày 6 Décembre năm đó.

Vấn đề dầu hỏa đối với Đức ngày nay càng cần kíp hơn hồi 1914-1918 vì trong quân đội Đức ngày nay, số sự dụng thiết-giap, cơ giới hóa và nhất là số phi-cơ càng ngày càng tăng thêm nhiều.

### Đức hiện phải cần bao nhiêu dầu hỏa?

Trong cuộc đại chiến 1939-1942 này, Đức còn phải cần nhiều dầu hỏa hơn trong hồi chiến-

tranh trước, vì, như trên đã nói, sự cần dùng lớn hơn. Nào kỹ-nghệ, nào phi-quân, nào tàu ngầm, nào sự đoàn cơ-giới-hóa đều là những thứ hút nhiều dầu hỏa. Ngay hồi thái bnh, các thứ cơ-giới-hóa thường cũng đã làm tốn rất nhiều ết-xăng, không nói gì đến lúc xảy ra chiến tranh. Từ 1933 đến 1939, dưới bàn tay sắt của Hitler số ô-ô ở Đức đã tăng từ 600.000 lên tới 1.500.000 chiếc và số xe mô-tô cũng tăng từ 900.000 lên tới 1.800.000, nghĩa là gấp đôi rưỡi và gấp đôi. Lại còn phải thêm cả vào đây số 65.000 xe cơ-



Những máng dẫn dầu hỏa từ những ống dẫn dầu (pipe-lin) đến những tàu chở dầu

giới-hóa miền Sudètes và miền Memel đã sát nhập vào Đức, 140.000 xe cơ của hai xứ Bohème và Moravie cùng một số xe cơ khá lớn của các miền bị chiếm cơ ở Tây Âu, Đông Nam và Đông Âu. Hồi 1940, người ta đã tính số xe cơ-giới-hóa trong miền Đức kiểm soát có tới 4.400.000 chiếc. Đến nay, với cuộc chiến tranh ở Nga và các xứ mới chiếm được, số đó còn tăng lên hàng triệu chiếc nữa mới đủ. Số dầu tiêu thụ hẳn phải tăng

thêm nhiều. Hồi 1939, một nhà chuyên môn M. Friedevald đã ước lượng số dầu tiêu thụ thường thường ở Đức phải có tới 8.750.000 tấn, trong số đó thì 3.500.000 tấn và ết-xăng và hơn 2.5 00.00 các thứ dầu. Nhưng đến lúc chiến tranh thì số đó phải tăng gấp bội. Các nhà chuyên-môn quốc-xã hồi 1940 đã ước lượng số dầu hỏa của Đức cần dùng phải có tới 20 triệu tấn, chưa kể lúc Đức đi vào những cuộc hành binh lớn lao.

### Số dầu mỏ và dầu hóa-học của Đức

Muốn có đủ số dầu cần dùng, ngoài 2, 3 triệu tấn đó, Đức phải tăng thêm số dầu hóa học chế tạo trong nước. Số đó năm 1933 chỉ có 238.511 tấn mà sau 6 năm dâng Quốc-xã cầm quyền đã tăng vọt lên tới 7 triệu tấn (1939). Tuy vậy vẫn ít. Ta lại phải thêm vào đó số dầu của Lô 5.6 0.000 tấn hàng năm và số dầu ở các mỏ ở Ba-lan mà Đức đã chiếm được hết sau khi tiến đánh vào Nga. Khi Đức và Nga chưa đánh nhau, Nga đã có phân địa giới trong nước Ba-lan để giữ về phần mình các mỏ dầu Drohobiez - Borslaw và Stanislaw là những mỏ nhiều dầu nhất. Các mỏ này hàng năm xuất sản được độ hơn 400.000 tấn. Nhưng vì trong lúc chiến-tranh Đức đã phá mất các nhà máy lọc dầu ở Ba-lan, nên số xuất sản dầu Ba-lan vì đó kém đi. Như thế, trước khi chiếm được các mỏ dầu miền Caucas của Nga, Đức vẫn phải lo về vấn đề dầu hỏa, dầu có tăng thêm nhiều số xuất sản dầu hóa học chăng nữa. Đức đã xây nên ở gần xứ Bohème, tại Brang một thị-trấn nhỏ trên đường xe lửa Aussig-Komotau



nhieu nhà máy lớn để có thể chứa nhiều dầu hóa học. Thị-trấn này sở Do-thám chính-trị Đức vẫn trong non rứt cần thận. Những nhà máy thứ nhất đã xây xong từ 1939 và do Heinlein, đại-biêu của Tổng-thống Hitler tại xứ Bohème và Moravie, đã khánh thành. Từ đó đến nay, vẫn có tới 20.000 thợ xây gấp các nhà máy đó để cho chóng xong. Các nhà máy này định làm để xuất sản nhiều nhất một triệu tấn ết-xăng dùng cho phi-cơ. Các nhà máy ở Mersebourg gần Leipzig, Bohlen, Magdebourg Zeitz, Schwarheide ở miền giữa nước Đức và Hølten, Bochum, Rannel ở miền sông Rhur đều là nhà máy để xuất sản dầu hóa học. Ngày 20 Fèvrier 1938, trên dien-

Đức lại dùng đến cả các chất để thay vào ết-xăng hóa học như các thứ hơi métane, ết-gaz lấy ở các thứ rác ra và một thứ hơi than gọi là « Steinkohl-gaz » và hơi thắp đèn nóng từ 3 đến 4 ngàn calories. Một nhà chuyên môn đã điều tra về việc dùng hơi ở Đức và ước lượng rằng số hơi đó 25 000 chiếc xe dùng ở Đức chỉ bằng độ 150.000 tấn ết-xăng. Còn các xe dùng hơi than chỉ có độ 2, 3 ngàn chiếc thì số ết-xăng tiết kiệm được chỉ độ 15.000 tấn là cùng. Tính sát ra thì kể cả số dầu mỏ của Lô, của Ba-lan và số dầu hóa học, Đức cũng chỉ có độ được 10 triệu tấn là nhiều. Trước khi xảy ra chiến tranh, Đức vẫn phải mua 2/3 số dầu hóa học tiêu thụ trong nước ở ngoại quốc. Số dầu nhập cảng vào Đức từ 70 đến 80% là của Hoa-kỳ, Mê-tây-cô và các xứ ở Mỹ châu. Từ sau khi Hitler ký hiệp ước bất xâm phạm với Nga cho đến hồi Juin 1941, Đức vẫn có ý muốn mua ết-xăng của Nga. Nhưng với số dầu 29 triệu tấn của các mỏ Ba-lan, Grosny và Maikop ở miền Caucas lúc đó Nga cũng chỉ đủ dùng trong nước và để cung cấp cho quân đội đánh Phần-lan. Và việc vận tải ở Nga cũng khó khăn, nên dầu Nga có muốn cũng không bán cho Đức được mấy Đức đã hết sự cứu viện về việc dầu hỏa với Nga. Lọc cũng không có kết quả gì.

đàn Nghị - viên Đức Hitler đã tuyên bố số xuất sản dầu hóa học như sau này: Năm 1938, số ết-xăng hóa học do Đức chế ra có 1.400.000 tấn và số benzol hóa học có độ 540.000. Nhưng trong khi chiến-tranh thì benzol lại phải dùng để chế đạn dược

Trong một cuộc chiến tranh dữ dội, hàng ngày số ết-xăng tiêu thụ có tới hàng vạn litres. Dầu có hợp cả số xuất sản của các nhà máy Bruse và của các mỏ Lô-ma-ni. Đức cũng chưa thể có đủ được số dầu cần dùng cho chiến tranh.

Vả ết-xăng hóa học không thể nào tốt bằng ết-xăng mỏ, nhất là đối với các phi cơ. Các nhà máy chế tạo ết-xăng hóa học đó hàng năm lại tiêu tốn đến hàng ngàn triệu và kỹ nghệ kim khí Đức phải làm việc nhiều để có đủ máy móc cho các nhà máy đó. Lại trước hồi chiến tranh Đức cũng đã trừ rất nhiều ết-xăng để phòng lúc chiến tranh xảy ra. Số trữ đó lúc bắt đầu chiến tranh được tới 4, 5 triệu tấn. Nhưng dầu sao Đức vẫn thiếu ết-xăng và vấn đề dầu và ết-xăng đối với Đức là vấn đề rất quan hệ nhất là trong cuộc chiến tranh về mùa đông vừa qua.



Một trong nhiều nhà máy lọc dầu hóa ở miền Bakou

### Đến nay tình thế khác hẳn

Việc quân Đức tiến được tới chân dãy núi Caucas là dãy núi dài 1.200 cây số từ Lý-hải đến Hắc-hải đã làm cho người ta lại phải chú ý đến vấn đề dầu hỏa đối với Nga và Đức. Năm 1937, người ta đã ước lượng số dầu hỏa ở Nga có được tới 6 ngàn triệu tấn nghĩa là bằng số tiêu thụ của Nga lúc thái bình trong 240 năm. Trong số đó thì 4 ngàn triệu đã bị tịch xac của 2 ngàn

triệu rưỡi thì là số Nga có thể có được. Các miền xuất sản dầu-hỏa của Nga chia ra như sau này:

Miền Azerbe djan (nhất là Bakou) số dầu có là 1.900 triệu tấn, số xuất sản hàng năm được 23 triệu 300 ngàn tấn.

Miền Caucasus Đông bắc (Grosny và Daghestan) số dầu có thể có là 500 triệu tấn, số xuất sản hàng năm được 3.600.000 triệu tấn.

Miền Kouban và Géorgie (Maikop, Taman) số

## Ông tạo hóa của loài người bị xích trên đỉnh núi...

(tiếp theo trang 6)

nhất để sau ganh đá cả với Trời. Ngài bèn ra lệnh cho thần Kim-thiết Vulcain hợp-tục cùng thần Dông-lực sống hạ-giới, bắt Prométhée xích lại trên gò vào đỉnh núi Caucasus. Muốn cho chàng chịu đủ điều cực-khổ, ngài sai một con điều-hầu đối trị trên trời và xuống, ngày ngày lấy máu mê ngọc Prométhée, moi gan ra luôn luôn như thế trong 30.000 năm không nghỉ vì là gan của Prométhée mỗi ngày lại mọc ra một lần.

Trên đỉnh núi Caucasus, Prométhée bị điều-hầu ngày ngày moi gan móc ruột không biết trong bao nhiêu năm trời. Rồi một ngày kia, chàng gửi tên cháu Thiên-đế rằng một người sẽ giúp với Long cung thần nữ Thétis thì Ngài sẽ sinh ra một Hoàng-nam cướp cả ngời báu của cha.

Thiên-đế đang mê say đẹp của Thétis, thấy vậy, cho nàng Prométhée đủ hối quả và trở lại trung-thành với mình. Ngài tin lời chàng làm vì biết chàng có tài tiên-tri như thần. Cầm tấm lòng trung, Ngài liền hạ lệnh cho dũng-sĩ Hecule tháo xích thả tội cho ông tạo-hóa của loài người.

Song xưa kia Thiên-đế đã trở nguyên rằng vạn vật không ai được chỉ trời cho Prométhée ra khỏi núi Caucasus, nên ngài bắt buộc chàng phải đeo ở tay một cái vòng sắt có buộc một mảnh đá núi Caucasus...

Do đó mà sau này, người ta đặt ra cái lệ đeo nhẫn nam nữ đã ở ngón tay để kỷ-niệm và chịu tội thay cho ông Hóa-công đã tạo ra loài người trên thế giới.

Ngày nay núi Caucasus vẫn còn nguyên, loài người thì sinh-sản ra gấp triệu triệu lần thời cổ. Có điều là núi ấy không còn là nơi giam hãm ông tổ loài người, mà là nơi một phần nhân-loại sắp bắt thêm cả chôn nhau hăng-hà sa số trong một giờ, một phút.

LÊ HÙNG-PHONG

dầu hỏa có thể có là 90 triệu tấn, số xuất sản hàng năm 2.200.000 tấn.

Miền Bắc Lý-hải (Emba) 650 triệu tấn mới xuất sản hàng năm được 800.000 tấn.

Miền Oural Volga (Ufa, Orembourg, Aktribinsk, Perm, Kuibyshev) số dầu có thể có 460 triệu tấn, số xuất sản mới được 1.400.000 tấn.

Miền Sakhaline số dầu có thể có 130 triệu tấn, số xuất sản hàng năm là 400.000 tấn (40% của Nhật).

Các miền khác số xuất sản hàng năm đ. 300.000 tấn.

Số dầu xuất sản của Nga hàng năm có thể lên tới số 32 triệu tấn.

Các mỏ do chính phủ Nga khai, các khí cụ rất tốt và theo các nhà chuyên môn thì có thể lấy cạn dầu ở một vài mỏ. Nhưng số xuất sản vẫn kém số dự định trong chương trình năm năm (năm 1937 kèm 18 triệu tấn và 1938 kèm 1 tr. tỷ tấn).

Các máy lọc dầu ở Nga mỗi năm có thể lọc được 38 triệu tấn. Vì việc phòng thủ nên các máy đó rải rác khắp nước, ở Mạc-tư-khoa và Haharovsk cũng có, nhưng một phần lớn vẫn ở trong miền Bakou và Grosny nhất là về các thủ dầu tốt dùng cho phi cơ.

Miền Bakou là miền có những mỏ dầu dồi dào nhất thế giới. Hội nghị quốc tế dầu hỏa đã trở

lại song số dầu ở miền đó có thể có tới 3 ngàn triệu tấn. Đất có mỏ dầu lại hẹp, những mạch dầu chỉ ở trên một khoảng độ 50 cây số từ Sibit-Eybat đến bán đảo Apeheron và xuống tận dưới hồ Lý-hải. Vì thế mà các mỏ dầu này xuất sản nhiều dầu nhất: mỏ này lớn hơn các mỏ ở Californie đến 20 lần. Cũng vì thế mà các mỏ dầu đó rất dễ phá hủy bằng phi cơ hoặc bằng những cách phá hoại khác. Người ta có thể châm lửa đốt cho các giếng dầu đó thành những nguồn lửa ghê gớm ở dưới đất vọt lên. Cuộc phòng thủ những mỏ dầu đó thực là khó khăn nếu gặp phải một kẻ địch có nhiều phi cơ như Đức. Cả các ống dẫn từ Lý hải đến Hắc hải (Bakou Batoum 2 ống dài 880 cây số) từ Grosny đến Tsapae (630 cây số) đến Krasnodar và Armavir và từ Rostov đến miền Donetz, đều có thể bị phá hủy.

Hiện nay quân Đức đã chiếm được mỏ ở Maikop và ở miền Taman, số dầu xuất sản hàng năm đã thêm được tới hơn 2 triệu tấn; 70% các giếng dầu ở đây vẫn còn nguyên không bị phá. Đó là một điều rất lạ vì Nga thường dùng loại thép kháng chiến trước khi lui và khi bỏ một miền nào không hề để một thứ gì cho quân địch có thể dùng được.

Quân Đức lại đã tiến gần đến Grosny và có lẽ sẽ có thể đến cả miền Bakou. Nếu Đức chiếm

được hết miền Caucasus và qua được các đèo cao trong dãy núi đó mà hiện quân của Thống- chế Timochenko vẫn giữ thì cả số xuất-sản 29 triệu tấn dầu hỏa tại khu này của Nga sẽ qua tay Đức. Lúc đó dầu hỏa của Đức có bị phá hủy và thiệt hại ít nhiều, Đức vẫn có thể lấy đủ dầu để dùng cho quân-đội. Chỉ đến lúc đó thì họ chẳng Đức mới có thể giải quyết được vấn đề dầu hỏa.

Còn Nga? Nếu bị mất cả miền Caucasus thì Nga chỉ còn mong vào các mỏ dầu ở miền Oural-Volga. Về miền này, chương-trình năm năm thứ hai của Nga đã dự định sẽ xuất-sản được vào năm 1942 độ bảy triệu tấn dầu. Những dầu khu này khó lòng mà bù được với số dầu rất dồi dào ở Bakou. Lúc đó, chắc Nga sẽ phải rút đến các thủ dầu hỏa-học và các thủ hơi đốt như ở Đức. Thực là một tình thế vô cùng nguy ngập cho Nga là nước sản-xuất nhiều dầu thứ hai trên thế-giới chỉ kém có Hoa-kỳ. Còn nếu Nga phải bỏ hai miền Maikop và Grosny mà vẫn giữ được miền Bakou ở về phía cực-đông xứ Caucasus, trên hồ Lý-hải thì tuy tình hình Nga về dầu hỏa có đỡ nguy chút ít nhưng việc vận-tải dầu từ đây đến các mặt trận cũng rất là khó khăn. Các đường xe lửa chắc đều bị quân Đức phá-phách luôn, còn đường biển và đường sông Volga cũng không thể ở ngoài phạm-vi hoạt-động của bên địch. Vả bề Caspienne là một bể cạn dầu, nên việc vận-tải dầu hỏa trên bề đó cũng rất là khó khăn. Các tàu chở dầu từ Bakou đến các hải-cảng khác trên hồ Lý-hải vào bờ rất khó khăn, các tàu bị cạn luôn. Bề Lý-hải không phải ngày nay mới cạn, mà mực nước bề đó đã giảm dần từ lâu nhất là về phía Bắc, có chỗ nước chỉ sâu độ mấy thước. Cũng vì thế mà mỗi lần đánh cá ở Lý-hải gần đây cũng giảm đi nhiều. Các nhà cầm quyền Nga vẫn lo về vấn-đề đó và vẫn dự định đào nhiều kênh-dào lớn để dẫn thêm nước vào Lý hải. Nga còn dự định đóng những tàu có thể vừa đi dưới nước vừa đi trên cạn được. Ở miền Bắc bề Lý-hải, độ hai, ba trăm thước gần bờ, có khi gió thổi mạnh dồn nước về phía Nam, đến nơi đây bề nổi lên ít lâu rồi khi hết gió nước lại tràn về.

Vấn đề dầu hỏa là vấn đề rất quan hệ cho chiến-tranh.

Trong khi quân Đức tiến dần dãy núi Caucasus và đã chiếm được Maikop và có lẽ cả Grosny, vấn đề dầu hỏa đối với chiến-tranh lại càng làm cho thế-giới rất chú ý.

Người ta nói trong cuộc Âu-chiến trước, các nước đồng-minh thắng trận là nhờ dầu hỏa. Nếu lần này Nga mất Caucasus thì Đức mới ra sẽ nhờ dầu hỏa mà có hy-vọng vào đoạn chung kết cuộc chiến-tranh này vậy.

HÔNG-LAM

Dự vận quốc tế rất sôi sục về cuộc đổ bộ của Anh Mỹ ở Dieppe. Một phái nói đó là một trận thứ hai. Một phái nói đó là một cuộc diễn thử.

### Mặt trận thứ hai

Có thể lập được không? Và sẽ mở ở đâu? Mở vào bao giờ: tháng này? Năm này? Hay sang năm?

### Mặt trận thứ hai

Chúng tôi sẽ tương thuật vụ đổ bộ Depe và nói về những chiến xa tự động mà Mỹ, Anh đem dùng thử. Đức phòng thủ thế nào?

### Mặt trận thứ hai

Có hy vọng có kết quả tốt đẹp không? Bao nhiêu câu hỏi đó, các bạn sẽ thấy trả lời rất kỹ trong Trung Báo Chủ Nhật số sau ra ngày 6 Septembre 1942

## Lycée VAN LANG

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  
 PRIMAIRE SUPÉRIEUR    PRIMAIRE  
 52, Rue Lamblot - HANOI

DIRECTEUR :  
 NGUYỄN KHẮC-KHAM  
*Licencié ès-lettres - Licencié en droit*

PROFESSEURS :

M.M. NGÔ-DUY-CÀU ĐẶNG-TRẦN-CỐC PHẠM-TRÌNH-CÁN TÀ-NHƯ-KHUÊ NG.-KHẮC-KHAM NGUYỄN-VĂN-LỘC	M.M. PHAN-MỸ ĐOÀN-KẾ-THIỆN TRẦN-VĂN-TUYÊN ĐOÀN-PHÚ-TỬ NG.-TIẾN-PHÚC ETC...
--	--

*Rentrée des classes : 1er Sept. 1942*  
*Inscriptions : A partir du 25 Aout 1942*  
 N. B. Le nombre de places étant limité, les élèves ont intérêt à s'inscrire le plus tôt possible.



# Vì những hành-dộng bí-mật gì, Nga đã chiếm được Caucase từ 1921 ?

(Tiếp theo trang 8)

Rồi từ đó quân Nga tiến thẳng đến Batoum. Chưa đầy một tháng Batoum lại thất thủ nốt. Cả miền Caucase lọt vào tay Hồng-quân. Mùa thu năm 1921, nước Anh rất lo ngại vì sự kết liên Nga - Thổ để thực hành chương trình Hưng Thổ, chống với phương tây và nhất là nước Anh. Tại Ai cập, Ấn-độ, nhiều cuộc phiến loạn nổi lên do sự sai lệch của đảng viên quốc-gia Thổ.

Nhưng trong cuộc tiến-triển chung chung, Nga Thổ thấy hai bên không thể thân mật lâu bền. Nhiều thân-sĩ Thổ hiểu rõ tình thế đã cảnh cáo đồng-bào giác ngộ, đừng đem mình làm tay sai cho Nga rồi ngay từ tháng januar 1921 gây liên lạc Nga - Thổ đã gần bị đoạn-tuyệt.

Sợ giấy đó một ngày một mong manh, rồi chẳng bao lâu đứt hẳn. Nước Đức ở ngoài liên lạc vào hòa giải hai bên. Thế rồi tháng Octobre 1921, Nga - Thổ ký hiệp ước với nhau, tại Kars, dưới quyền chủ tọa của Đức. Do hiệp ước này biên giới nước Thổ sâu mãi tới Armenia của Nga và các dân quốc miền Caucase thuộc quyền Nga cai quản.

Như vậy ta thấy rằng hiệp-ước đó ký kết là do ý muốn của Đức và theo những sự định đoạt của Đức. Ngày nay nếu Đức có định đem quân chiếm cứ Caucase, là Đức chỉ định thi hành cái phương lược làm dở ngày xưa, và định gặt bằng một nhát gươm những điều-khoản hiệp-ước do Đức đọc cho Nga - Thổ ký kết hồi ấy.

VĂN-HẠC

- 1 triệu tấn.
- Những nơi có mỏ dầu hỏa lớn.
- Các giếng dầu hỏa.
- Đường dẫn dầu hỏa.
- Ổng dẫn dầu hỏa.
- Nhà máy lọc dầu hỏa.
- Đưng hàng thùng máy trong các nước thế giới xuất sản dầu.
- Các giếng sắp đào thêm.

Miền Caucase và Cận-đông là nơi tụ họp hầu hết các mỏ dầu hỏa của cựu lục địa nghĩa là của mấy nước Nga, Irak, Ba-tư, Anh. Trống bàn đồ này ta biết rõ được số xuất sản dầu hỏa của các nước Âu-châu. Các mỏ miền Lô-ma-ni, Ba-lan, ở Maikop và miền Baku, Lữ-hải bờ phía Đông, là của Nga còn Mossoul, Kirkouk, và các mỏ Ba-tư thì về Anh.

# BỮA CỎ

CHUYỆN NGÂN CỦA NGỌC HOÀN

Nhà chủ đã có ý định để năm người ấy vào một cỗ. Năm người ấy là:

Ông Hương Cảnh, anh con nhà bác đối với người chết mà hôm nay là giỗ đầu.

Ông Linh Tuấn, em con nhà chú đối với người chết.

Ông Phó Thăng, hiện làm phó lý trong thôn.

Ông Chánh Nghệ, cựu hành oái.

Và cậu Chương, cháu về bên ngoại, hiện theo học ngoài tỉnh.

Vốn nhà thanh-bạch mà các con hầy còn bé dại, nên tuy là ngày giỗ đầu ông Quán, bà Quán cũng chẳng bày vẽ gì. Bà cũng chẳng mời ai trong xóm, trừ ông Hương Cảnh, ông Linh Tuấn là chỗ họ gần, ông phó Thăng và ông Chánh Nghệ là những người trước kia làm việc quan với ông Quán và lại là người tại mặt trong thôn. Còn cậu Chương, cậu gọi bà Quán bằng cô ruột, vì sẵn tấm lòng kính mến đối với cô, đã nhớ ngày giỗ ông Quán đạp xe từ ngoài tỉnh về hồi sớm.

Bốn ông trên lần lượt đến từ lúc quá Ngọ ngay sau khi tiếp được tin mời.

Ông Hương Cảnh tuy chưa già lắm, nhưng cũng đã một bộ râu dài, rồi khi ra đường, ông lại chống thêm cây gậy trúc và cổ lăm cho cái lưng không khồng xuống. Có đứa trẻ nào chào ông bằng «cụ», ông sung sướng lắm và ông nghĩ thầm: «Đàng cho thăng

bé này một xu cho nó ăn kẹo mứt!» Tuy nhiên, không đứa nào được của ông một xu bao giờ. Ông chỉ vừa khoan thai vuốt chòm râu dài, vừa từ tốn đáp lại đứa bé:

— Ủ, cháu đấy à. Cháu ngoan lắm!

Ông là người đến nhà chủ trước tiên. Cố nhiên là ông không quên cây gậy trúc.

Sở dĩ ông phải hưng gạo đóng vai «cụ» như vậy, chính bởi ông Linh Tuấn, em họ ông. Ông này hơn ông Hương năm tuổi; cho nên tuy là bề dưới mà đã lắm lúc, cậy nhiều tuổi, ông dám bề học ông anh trong khi việc làng việc đám. Một lần, hàng thôn họp để bàn xem từ nay những ngày giỗ hạn nên dùng thủ lợn hay gà thến, ông Linh Tuấn vì bất đồng ý kiến đâm cả gan báo ông Hương Cảnh trước bao nhiêu người:

— Tôi tuy ngành dưới, nhưng còn hơn tuổi bác nhiều. Bác nên nghe tôi. Thien hạ chẳng thường nói «ông cụ 70 còn phải học ông cụ 71» đấy ư?

Hừ! Hơn nhiều! Nó hơn mình đăm ba tuổi mà dám

## HÃY ĐỌC

### NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC

Nguyên - nhân - Huy thuật theo André Maurois 4 05/50

### ĐÔI VẤN

quyển II

của TRẦN-THÀNH-MAI giá 05/50

Nhà xuất bản

TÂN VIỆT - 49, Takou Hanoi

nói là hơn nhiều! Ông Hương Cảnh tức lắm. Ông gấp bề mẹ sao không để ông trước «thằng Linh Tuấn» một vài năm? Để đến nỗi bây giờ nó dám ngoạ mạn với ông thế này! Thế là từ ngày đó, ông nhất định cũng làm ra về ta đây không còn non trẻ gì, với bộ râu cây thêm dài, với cây gậy ông đã chọn tìm mất nửa ngày trong bãi trúc.

Ông Linh Tuấn đến sau ông Hương Cảnh một lát.

Ông Linh già thật. Năm mươi ba năm sống nhem nhọc với bùn nước còn gì! Cũng như phần đông các người già cả ở thôn quê, sau một phần đời lao lung với mưa nắng, ông Linh không có vẻ gì gọi là «một ông già đẹp», một ông già quắc thước. Nghĩa là râu tóc ông không được bạc phơ như tuyết, mà chỉ trắng một màu trắng khố khàn, lơ lơ đục. Da để ông không được hồng hào, tươi tốt, trừ khi ông uống rượu, mà chỉ rần rúm như quả táo tàu và khô hạc như về một thân cây bị già lâu ngày.

Nếu chữ «hương» của ông Hương Cảnh là một chức mạt, thì chữ «linh» của ông Linh Tuấn là một «chức» do tuổi trời mang lại: theo Linh từ năm ông đem trình thân một coi giầu với hai chai rượu để vọng lão năm mươi.

Chính ông, ông cũng không biết vì sao ông vẫn thường

nuôi một ý tức-tối đối với người anh họ ông là ông Hương Cảnh. Có lẽ vì ông Hương giầu-có hơn ông đời chết, nên cái ý tức tối nhỏ nhặt tự-nhiên phát triển nói tầm tước ông Linh. Bởi vậy, không thể kiểm được điều kiện gì khác, ông đành vin vào sự hơn tuổi để lên mặt với ông Hương.

Ông Phó Thăng thì trước khi đến nhà bà Quán đã dựng ý qua rù ông Chánh Nghệ. Bởi hồi thăm người đi mời, ông nghĩ rằng nhà chủ có mời cả ông Chánh.

Sở dĩ ông Phó dựng ý ấy là vì ông nhớ nhà ông Chánh Nghệ dạo này có một thứ chè mạn hảo hạng của người con làm hương sư trên miền Thái-nguyên gửi về. Qua nhà ông Chánh rùng ông đi ăn cỗ, thế nào chẳng được ông mời mọi ấm chè ngon? Nên khi sấm sục khàn ào rong, ông tức lười:

— Hầy qua nhà Chánh Nghệ làm ấm chè Thái đã!...

Hơn nữa, trong hương-dâng hai ông này xưa nay vẫn về một bè. Ông Phó Thăng hiện đương

tại chức đã danh, ông Chánh Nghệ tuy đã từ-địch nhưng vẫn còn có chầu trong ban Hội-đồng kỳ-mục. Hai ông này vốn cáo chức nhất thôn, nên trong những phiên họp hội-đồng để bàn xét các việc mang ích-lợi đến cho cả thôn — hay mang thiệt-hại đến thì cũng thế — hai ông thường được người hàng thôn nhiệt-liệt hoặc miễn-cường tâu thành.

Cũng lại nhờ ở ngôi chức ấy, hai ông còn được một cái lợi trông thấy: bất cứ nhà nào trong thôn có công việc gì — dù là một cái giỗ dài — cũng mời đến hai ông.

Lúc đến cổng, nhìn vào thấy ông Hương Cảnh và ông Linh Tuấn có mặt ở đây rồi, ông Chánh Nghệ nói to:

— Để chúng tôi là người đến sau rồi chắc!



ra vài chèo ông Chánh và ông Phó:

— Mời hai ông lên nhà trên xơi nước!

Ông Phó Thăng muốn nhắc khéo bà Quán nhớ rằng khi ông Quán mất, ông đã phụng những năm hao với ông hương, vừa thúng-thình bước lên thăm vừa nói vui vẻ:

— Còn nhớ đồ ông ấy mắt, tôi đến phụng rồi mà phải ở lại làm giúp luận mấy hôm.

Ông ngảnh lại phía ông Chánh, tiếp thêm:

— Nó chết cái nhà lại không còn ai nữa kia!

Ông quên với năm heo chỉ phụng, ông đã ăn của nhà chủ năm bữa cỗ liền để đưng cái tay năm ngón bạch sách mọi người!

Bà Quán cũng tươi cười:

— Vàng, đồ ấy mà không có ông Phó, thật thì không còn biết xoay xở ra sao!

Hai ông nhất định đòi vào lễ ông Quán:

— Thời thì ông ấy về trước, ông ấy là anh. Phải để chúng tôi vào lay ông ấy mấy lay.

Nhưng bà Quán phải xin mãi, viện cớ rằng ngay đến người trong họ như ông Hương và ông Linh, bà cũng còn phải xin miễn đi nữa là! Bấy giờ hai ông mới thôi và lên ghế ngựa uống nước.

Ông Hương Cảnh và ông Linh Tuấn đã có bạn. Ông Chương thoát khỏi cái cục-hình nười đáp chuyện hai ông. Trong trăm nước, cái chuyện của bốn ông quanh quẩn ở những việc vật vãnh:

nếu có tiền, nên cho xay lại máy bực gạch ở cái giếng đình; nên bắt ông sr phải trình đàn rồi mới được ngắt quả ở hai cây khế ngoài chái; con lợn của xã Bình khao đàn về việc thăng con đồ Sơ học yếu-lược đáng giá đến ba chục bạc, vắn vào...

Chương nghe chán tai, vờ xuống nhà dưới bẻ đun thêm nước. Bà Quán bảo cậu: — Ấy, cháu lên nhà uống nước, chứ xuống dưới này làm gì? Rồi cháu uống rượu với các ông ấy.

Chương chán nản: — Thôi có để cháu ăn cơm ở đây với các em cũng được. Bà Quán tưởng cậu giở ý, nói ngay:

— Không, cháu lên tiếp các ông ấy hộ cô. Chỗ người nhà cá, ngại gì. Bà tưởng như thế là tỏ lòng yêu quý cháu, có ngờ đâu trái hẳn ý muốn của Chương. Chương nghĩ thầm: — Phải ngồi tiếp chuyện những ông đồ gần này, thì có hạn đến đánh nhau!

Ý nghĩ « đánh nhau » xuất làm chàng bật cười, thì bà Quán lại giục:

— Thôi, cháu lên đi; có bảo nó bưng rượu lên bây giờ.

Chương đành lòng quay lên.

Đoán chừng đã sắp đến lúc bưng cơm, ông Hương Cảnh đứng dậy vờ đi ra ngõ rồi về thẳng nhà. Xưa nay, ông vắn thế. Đi ăn có nhờ ai, cứ sắp đến lúc dọn rượu là ông lên về. Để nhà chủ lại phải vội vàng đến mời lần nữa. Ông cho cái trò chơi ấy thú vị lắm, nên ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đến nỗi cả xóm si cũng biết cái tính « làm bộ » của ông.

Bởi vậy, khi bưng mâm cơm ra, Bà Quán không ỡng làm

ngạc nhiên chỉ được đặt chiếc mâm dầy trước mặt bốn người: ông Linh, ông Phó, ông Chánh và Chương.

Tuy thừa biết thói xấu của con người mà mình hằng ghen ghét, ông Linh cũng hỏi to lên một câu:

— Ông Hương đâu rồi! Lại lên về để phải mời lần nữa lần thôi?

Ông Phó và ông Chánh đồng-thanh biểu-lộ cái nóng ruột của mình:

— Chờng thế!

Ông Linh thích trí.

tiếp luôn:

— Tôi mà là nhà chủ thì đừng có hồng

mời lượt thứ hai!

Bà Quán, dù biết không còn ai lạ gì!

— Không, cháu lên tiếp các ông ấy hộ cô. Chỗ người nhà cá, ngại gì. Bà tưởng như thế là tỏ lòng yêu quý cháu, có ngờ đâu trái hẳn ý muốn của Chương. Chương nghĩ thầm: — Phải ngồi tiếp chuyện những ông đồ gần này, thì có hạn đến đánh nhau!

Ý nghĩ « đánh nhau » xuất làm chàng bật cười, thì bà Quán lại giục:

— Thôi, cháu lên đi; có bảo nó bưng rượu lên bây giờ.

Chương đành lòng quay lên.

Đoán chừng đã sắp đến lúc bưng cơm, ông Hương Cảnh đứng dậy vờ đi ra ngõ rồi về thẳng nhà. Xưa nay, ông vắn thế. Đi ăn có nhờ ai, cứ sắp đến lúc dọn rượu là ông lên về. Để nhà chủ lại phải vội vàng đến mời lần nữa. Ông cho cái trò chơi ấy thú vị lắm, nên ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đến nỗi cả xóm si cũng biết cái tính « làm bộ » của ông.

Bởi vậy, khi bưng mâm cơm ra, Bà Quán không ỡng làm

ngạc nhiên chỉ được đặt chiếc mâm dầy trước mặt bốn người: ông Linh, ông Phó, ông Chánh và Chương.

Tuy thừa biết thói xấu của con người mà mình hằng ghen ghét, ông Linh cũng hỏi to lên một câu:

— Ông Hương đâu rồi! Lại lên về để phải mời lần nữa lần thôi?

Ông Phó và ông Chánh đồng-thanh biểu-lộ cái nóng ruột của mình:

— Chờng thế!

Ông Linh thích trí.

tiếp luôn:

— Tôi mà là nhà chủ thì đừng có hồng

mời lượt thứ hai!

Bà Quán, dù biết không còn ai lạ gì!

uống rượu một mình hân thời. Thế mà không rủ anh em, tệ thật!

Bị nói xỏ, ông Hương tức tìm mặt. Nhưng có cơ để tự hào-chứa ngay.

— Không, tôi về lấy cái này!

Ông móc túi lấy « cái này » ra giơ cho mọi người xem đó là mấy nhánh tỏi khô!

— Nhà chủ đố vịt, nhưng là bà vãi mọ đạo, còn làm gì ra cái của này. Thịt vịt không có tỏi thật mất cả ngon!



Nói xong, ông Hương cười khi rồi trao mấy củ tỏi cho người nhà.

Chương thấy cái cử-chỉ ngộ nghĩnh và lo xa ấy ra ngoài sức hiểu biết về đàn cụ của chàng. Chàng cố nhin mới khỏi mỉm một nụ cười... buồn.

Khi ông Chánh đã lên ngồi chỗ cũ, bà Quán giắt ba đĩa on bẻ đến bên ghế ngựa, chum hai tay vào trước ngực, nói nho nhỏ, giọng cảm động:

— Thôi thì hôm nay là ngày

giỗ đầu thầy cháu, được các cụ với các ông có lòng thương đến tôi và các cháu đại, thôi thì chúng tôi tưng bần, chẳng dám bày vẽ gì, thôi thì mời các cụ, các ông xơi tạm chén rượu nhạt với bát cơm rau, thôi thì các cụ, các ông thương các cháu là hết...

Ông Chánh Nghệ lấy giọng nghiêm - nghị, thành - lự, chậm-rãi trả lời:

— Vâng, hôm nay là ngày giỗ đầu ông Quán nhà, bà nhớ đến anh em chúng tôi, cho tình ông Quán xa đời với chúng tôi thế nào, hẳn bà cũng biết. Xin bà cứ cho tự-nhiên; chúng tôi không dám làm khách.

Rồi sau mấy câu thi-lễ, bốn người cùng cất chén. Riêng Chương ngồi yên như pho tượng. Ông Phó\_TBằng hất hàm bảo cậu:

— Kia, cậu Giáo, uống rượu đi chứ!

Chương vội vàng:

— Vâng ạ, ông để mặc cháu, Chàng đưa chén lên môi, nhấp tí rượu và cười thầm với cái danh-từ « cậu giáo » mà người ta nhất định tặng chàng, đầu chàng chỉ hấy còn là một học-sinh.

Ông Linh Tuấn muốn tỏ ra lịch-thiệp hơn bà ông bạn quê, cũng bảo cậu:

— Thôi buổi văn-minh, cứ ăn uống tự nhiên, cậu ạ.

— Vâng ạ.

Ông Chánh Nghệ thêm:

— Chúng tôi khê-khà mặc chúng tôi, cậu cứ tự nhiên mới được.

Bát nước mâm tôi vừa để lên, Ông Hương lấy làm sung sướng được trông thấy cái kết quả do ông phùng-xa của mình mang lại cho mâm cơm. Ông chỉ đưa vào đĩa thịt vịt lúc:

— Nào, mời các ông! Cậu Giáo!

Mọi người nhắc đĩa làm « công việc ». Ông Phó\_TBằng chọn miếng nạc nhất vừa nhạt vừa khê:

— Có cái anh tôi vào nổi vị thật!

Ông Hương phùng mũi, vuốt râu cười hi-hi Ông Linh Tuấn nguyệt trộm ông Phó, có đáng bất-mản.

Người ta ăn uống chậm-chạp, từ-tốn, như những con thỏ cái nhấm cỏ. Người ta không quên binh-phẩm từng món ăn mỗi khi đụng đĩa tới. Cái điều làm cho Chương khó chịu nhất là cứ mỗi lần đưa chén lên môi, mỗi lần gắp một món gì - dù cái lần gắp ấy là lần thứ hai - người ta lại mời nhau bằng những câu « ông lấy » và « rước ông » nhạt nhẽo.

Song cũng may cho chàng, vì chỉ vài phút sau, người ta đã quên hẳn ngay « cậu giáo », Chương nghĩ thầm:

— Ấy giá học cử đứng mời mợ gì mình cả mà lại hóa hay!

## GIÀO SU VŨ - ÒN

Năm năm qua, tôi đã được rất nhiều bạn Trung Nam Bắc khen ngợi về dạy giỏi, làm bần, và chữa bệnh thần kinh về khoa lý số cơ Tê-vi chữ ký có một không hai. Các ngài muốn rõ, tiền, hậu vận, giàu nghèo, kiện tụng, công danh xin gửi ngay tháng, giờ để hay chữ ký kèm theo mandat 1939.

Văn giấy gong theo cách gửi thư và là - bản chiếu tài. Bưu yểu nhân đạo. Thư và mandat xin gửi M. VŨ-ỒN 131, Route de Hué 131. - Hanoi

## Lậu giang

Mắc bệnh tình dù có biến chứng nêu tên sau:

### ĐỨC - THỌ - BỪNG

131, Route de Hué - Hanoi  
Thuốc đố uống, không chng phat, không bị sinh đau, chữa đủ các bệnh, xem mạch cho đũa. Các bệnh về st, các bệnh về vận động nên dùng kiện thủy đũa cứu thần thuốc sẽ thấy bất thật ra chắc đây đây.

Bổng ông Hương phàn nàn, ra về tiếc rỏ, có ý muốn khoe cái xanh xối của mình trong việc ăn uống:

— Hoài chà, cảnh vịt mềm thế này giá đánh tiết-canh thì ngon tuyệt!

Ông Phó ngồi bên, đáp vu-vơ:

— Nhê!

« Nhê » là tiếng ông vẫn thường dùng khi đã chến-chống hơi khi, để thay cho tiếng « dạ ». Có người hào như thế là khôn, vì với cái tiếng « nhê » là - nhê đặc-biệt ấy, ông không cần phải nói gì trong lúc ngà-ngà say, đỡ sảy ra những việc đáng tiếc...

Ông Chánh Nghệ từ nãy vẫn muốn khoe người con làm hương - su - mặc dầu ông thừa rõ không khoe thì ai cũng biết rồi - nay vội tóm lấy cơ-hội:

— Nói đến tiết canh vịt, tôi [ai] nhớ. Hôm nọ lên chơi với thằng cháu cả đặt học trên Thái, nó cho ăn một bữa tiết canh vịt thật no nê.

Ông Linh Tuấn:

— Phải, vịt trên Thái rẻ mà ngon, nhất là cái giống vịt bần!

Ông Hương Cảnh bẻ:

— Vịt bần mà lại ngon à? Để nhiên, thật dai như cháo rách!

Ông Chánh thấy cần phải bình ông Linh cốt khiến mọi người không thể nghi câu chuyện vịt của mình là chuyện bịa:

— Ấy thế mà cái giống vịt hầu ở trên ấy lại ngon. Hà hà, thế mới lạ!

Ông Phó\_TBằng gặt gù:

— Nhê!

Muốn đánh đũa chấm hết cho câu chuyện vịt, ông Chánh tiếp luôn:



# chiến-quốc sách

## Chiêu vương sau khi đã đề dân nghị

Chiêu vương khi đã đề dân nghị và đã dụ bị đi quân lính lại muốn đánh Triệu. Vũ-an quân (1) nói: «Không nên.» Chiêu-vương nói: «Năm trước nước rộng, dân đói người không lương thực trăm họ, chỉ cầu cho được thêm quân, thêm lương để diệt nước Triệu, nay quả-nhân đã đề dân nghị, nuôi binh sĩ và sức tích lương thực, lương bổng của ba quân có gấp đôi khi trước, mà người bắc không nên là lẽ làm sao?» Vũ-an quân thưa rằng:

«Việc Trường-binh (2) xưa, quân Tần cả được, quân Triệu cả thua. Người nước Tần ai cũng vui mừng, người nước Triệu ai cũng lo sợ. Dân nước Tần chết thì được chôn cất rất hậu, bị thương thì được nuôi nấng chu tất, có công thì được khao thưởng. Việc ăn uống, nuôi nấng, thường tặng, tôn phỉnhiên. Người nước Tr ệu chết thì không được chôn cất, bị thương, không được thuốc thang, cùng nhau khóc lóc, hợp sức nhau lại mà lo, cây cỏ nhanh chóng để cho mau có củ. Nay nhà vua phát binh gấp đôi trước, tôi liệu chắc nước Triệu sẽ giữ gìn cẩn thận gấp lên mười phần. Nước Triệu từ khi thua trận Trường-binh đến giờ vua tôi đều lo sợ, châu sơn tan mụ, lời lẽ khiêm tốn, lễ n hĩa trọng thể, giao hiếu với cả bốn bên kết thân với Yên, với Ngụy, liên hảo với Tề, với Sở, để hết tâm trí vào việc phòng bị chống với Tần. Trong thì đầy đủ, ngoài thì kết giao bền chặt, như (hễ biết gió chưa thể đánh được Triệu.)» Chiêu-vương nói: «Quả-nhân trót đã đẩy binh mất rồi.»

Chiêu-vương bên kiến binh tập phu coi ngũ hiệu (6) là Vương-lăng 王陵 làm tướng đi đánh Triệu. Lăng thưa, mất cả năm hiệu quân. Chiêu vương muốn khiến Vũ-an quân, Vũ-an quân thối ồm không đi. Chiêu vương sai Ung-hầu (4) đến thăm Vũ-an quân và trách rằng: «Đốt nước Sở rộng năm nghìn dặm, quân cầm kích kẻ có hàng trăm vạn người: chỉ đem có vài muôn binh mà đánh vào được nước Sở, bại thành Yên-Sinh (5), đốt miếu đường, thẳng tới Cảnh-lăng (6). Người nước

Sở khiếp sợ chạy về đằng đông không dám ngó lại đằng tây. Nước Hàn, nước Sở cùng nhau đẩy rất nhiều binh quân của người không bằng một nửa quân của họ mà cùng với họ đánh nhau ở Y-khuyết (7) cả phá quân của hai nước, máu chảy làm mặt cả đất, chém được hai mươi bốn vạn cái đầu, vì thế mà Hàn, Ngụy phải chịu xưng là phiên thần ở mé đông đến bây giờ. Cái công ấy là công của người, thì họ không ai là không nghe tiếng. Nay quân nước Triệu mười phần đã chết đến bảy tám ở Trường-binh rồi, nước đã hư nhược, bởi thế quả nhân phát quân gấp mấy lần quân Triệu, xin nhờ người làm tướng mà diệt hẳn nước Triệu đi. Trước người có ít quân đánh kẻ có nhiều quân đề dang như thần, huống hồ nay nước khỏe đánh kẻ yếu, quân nhiều đánh quân ít.»

Vũ-An quân nói: «Lúc trước Sở vương cậy nước nhỏ, chính lệnh không chút thương dân, bầy tôi thì ghen nhau ghét lẫn nhau, kẻ dụ nịnh thì đắc dụng, người lương thiện thì ghê lạnh, trăm họ có lòng lìa, thành-trị không sửa sang. Nước không có lương-thần, thành-trị lại không phòng bị, vì thế khởi này mới có thể đem quân vào sân trơ g nước lấy được nhiều thành, nhiều ấp. Quân qua sông rồi thì phá ngay cầu, đốt ngay thuyền đi để cho quân biết không thể lui về được, chỉ chuyên tâm vào việc đánh cướp ruộng nương để có ăn.»

Đương lúc bấy giờ quân lính nước Tần lấy chỗ quân-trung làm nhà, lấy tương-sùy làm cha mẹ, không ước nhau mà thân, chẳng hàn với nhau mà tin, một lòng như nhau, chết cũng không lùi. Quân nước Sở thì đánh ở trong đất nước mình, còn phải đoái đến nhà cửa, ai cũng có lòng lìa, không có chí đánh, vì thế mà tôi thành công.»

«Triển đánh ở Y-khuyết, nước Hàn thế có trông vào Ngụy, không chịu dụng binh trước, Ngụy thì lại cậy vào sức mình-như của quân của quân Hàn, muốn đẩy Hàn đi tiên-phong. Quân hai nước suy bị nhau; cho nên đối với Hàn tôi đặt nghi-binh, rồi đem quân tinh-nhệ thỉnh linh đánh vào cửa Ngụy. Quân Ngụy thua, thế là quân Hàn tự vỡ, tôi thừa

thắng đuổi đánh, lập được công lớn. Được như thế là nhờ ở như mưu-lược và tinh-thế, đó là lẽ tự nhiên, có gì là thần thánh.»

«Tần phá quân Triệu, ở Trường-binh, đã chẳng nhân lúc họ hải hùng mà diệt đi, thấy họ sợ lại tha, khiến cho họ cây cỏ dễ sức tích của, nuôi kẻ bỏ cõi, nuôi bọn con trẻ đề đàn đông lên, họ sửa sang áo giáp đồ binh, đề cho mạnh lên, họ đắp thành, đào hào để thêm vững chãi, chúa . . . . . lấy lòng bề tôi, bề tôi . . . . . nâng kẻ tử-sĩ lên. Đến cả những kẻ thuộc của Bình-nguyên-quân cũng đều bắt thế-thiếp may và cho quân-linh ở công-nữ, Thần-dân cũng mất lòng, trên dưới cùng ra sức, giống như khi Câu-Tiền 句踐 (9) bị khốn ở đất Cối-kê. Nay ta có đánh Triệu thì Triệu có giữ bền, kiên-khịch họ cũng nhịn không ra, ta vây Quốc-dô cũng không sợ nổi, đánh cả thành khác cũng chưa chắc đã bắt được, cướp Đông-lăng cũng chẳng lợi gì. Quân ra như thế đã không được công mà chur-hầu lại sinh lòng khác thì tất có nước đến cứu Triệu. Tôi chỉ thấy cái hại, không thấy cái lợi. Và lại dĩđang có bệnh không đi được.»

Ung-Hầu xấu hổ lui về nói lại với Tần-vương. Tần-vương nói: «Không có Bạch-Khởi, ta không đánh nổi Triệu hay sao?» lại phát thêm quân, khiến Vương-Ngột 王訖 thay Vương-Lăng đánh Triệu. Vương-Ngột vây Hàm-dan (10) thêm chín tháng, quân chết và bị thương rất nhiều mà không hay nổi được thành. Triệu-vương (11) lại mang quân khinh nhẹ đánh tập hậu, quân Tần nhiều lần thất lợi. Vũ-an-quân nói: «Không nghe kẻ tốt lời, mới đến nỗi này.» Chiêu-vương nghe thấy nói thế giận lắm, đến thăm Vũ-an-quân bên

ngồi dạy và nói rằng: «Thầy dù có bệnh cũng vì quả-nhân nằm mà cầm quân cho quả-nhân, có công thì quả-nhân sẽ trọng thưởng thầy. Nếu thầy không đi thì quả-nhân giận lắm.»

Vũ-an-quân giặp đầu xuống thưa rằng: «Tôi biết đi thì vô công nhưng khỏi được tội, không đi tuy không có tội gì nhưng cũng không khỏi bị giết, song xin nhà vua hãy nên nghe cái kế hèn của tôi: tha cho nước Triệu để nuôi dân, đợi chur-hầu có biến, sẽ vỗ về kẻ kiêng sợ, đánh kẻ kiêu mạn, giết dứt kẻ vô đạo để làm lệnh cho chur-hầu, như thế sẽ định được thiên-hạ, há-tất cứ phải đánh Triệu trước. Thế là khuất có một kẻ bề tôi mà được cả thiên-hạ. Nếu đại-vương không xét kẻ hèn của tôi cứ nhất định đánh Triệu cho được mà buộc tôi vào tội, thì gọi là thẳng, một kẻ bề tôi mà khuất cả thiên-hạ. Cái nghiêm bằng được một kẻ bề tôi với cái uy bằng được cả thiên-hạ thì cái nào hơn? Tôi nghe: chúa sáng thì yêu nước, tôi trung thì quý dân. Nước đã tan thì không thể lập lại được, thân đã chết không thể sống lại được. Tôi thà nộp mình chịu tội chết, chứ không nỡ làm một viên tướng để nhục cho quân, xin đại-vương xét cho.»

Tần-vương không đáp, ra về.

## BẢNG-HỒ lược dịch

- (1) Vũ-an-quân là tước phong của Bạch-Khởi.
- (2) Trường-binh: thành cũ nước Triệu, nay ở vào tỉnh Sơn-tây. Bạch-Khởi trước đã, phá được Triệu ở đây.
- (3) Hiếu: Định quân có chỗ chốn nuôi ngựa ở cửa đông. Có ngũ hiệu: Tướng coi năm định quân kỵ.
- (4) Ung-hầu: Tước phong của Phạm-Thư.
- (5) Yên sinh: Đất của nước Sở, nay ở vào tỉnh Hồ-Bắc.
- (6) Cảnh-lăng: Tên một thành của Sở nay ở về mé tây-bắc huyện Thiên-môn tỉnh Hồ-bắc.
- (7) Y-khuyết: Tên đất nay ở vào huyện Lạc-dương tỉnh Hà-nam.
- (8) Bình-nguyên-quân là tước phong của Triệu-Thăng em Triệu-buê van-vương.
- (9) Câu-Tiền vua nước Việt thời xuân-thu đánh Ngô-vương là Hạp-Lư bị thương chết, con là Phù-Sai báo thù đánh lại Câu-Tiền, Câu-Tiền thua rút về Cối-kê rồi xin xưng làm bề tôi Ngô. Sau Câu-Tiền báo lại thì ấy diệt nước Ngô. Phù Sa phải tự sát. Cối-kê: tên núi, nay ở vào địa phận tỉnh Triết-giang.
- (10) Hàm-dan: kinh-dô nước Triệu nay ở vào tỉnh Hà-bắc, huyện Hàm-dan.
- (11) Triệu-vương đây là Hiếu-thành vương-đan.

MỚI CÓ BẢN:

## Thăng Phụng

Tên-thực giáo-dục của NGUYỄN ĐỨC QUYNH

«Thăng Phụng đã chịu giáo-huấn của đời của dân đồng, của hệ pho nhiều hơn là giáo-huấn trong gia đình. Giáo-huấn của đời đã không dạy no tin ở Số-mệnh, ở Phúc-dục, ở Chi-khi, mà chỉ bắt no tin ở Sức-mạnh.»

Sách in vào loại  
mỹ-thuật - Dãy hơn 200 trang - Giá 1\$50  
HÀN - THUYỀN XUẤT - BẢN CỤC  
71 PHỐ TIÊN-SINH - HANOI

# Tuần lễ quốc tế

(tiếp theo trang 3)

qua Cairo về Luân-đôn, chính - phủ Anh đã cử đại tướng Alexander để thay đại - tướng Anchinleck giữ chức Tổng tư lệnh quân Anh và đồng-minh ở miền Cận-đông. Trong khi thủ-tướng Anh ở Mạc-tu-khoa cũng với các người tùy tùng và đại-biêu Mỹ là Harriman điều đình với Stalin về các vấn-đề chiến-tranh, chắc M. Churchill đã hứa sẽ hết sức giúp đỡ Nga trong khi Hồng quân đang gặp cơn nguy hiểm vậy. Có lẽ thủ-tướng Anh đã hứa sẽ đem quân ở Ba-tư hoặc Irak lên miền Nam Caucas để giữ thung lũng xứ Gê-ri-gie. Vì thế mà có người nói-mặt trận thứ hai của đồng-minh sẽ mở tại miền Cận-đông một miền rất quan trọng hiện nay.

Vừa rồi, bác-sĩ Gæbbels Tổng-trưởng bộ Tuyên-truyền Đức tiếp các nhà báo Thổ có nói chắc hẳn Đức sẽ phải ở Nga mùa đông sắp tới nữa, nhưng hiện nay lực-lượng không chiến của Nga đã kém hơn năm trước nhiều. Bác-sĩ Gæbbels lại nói Đức rất mong cho các nước đồng-minh, mở mặt trận thứ hai vì có thế thì chiến-tranh mới chóng kết liễu được.

Một nước ở Nam Mỹ, nước Brêsil vừa mới tuyên chiến với Đức và Ý. Sở dĩ Brêsil thay đổi thái-độ . . . là vì vừa rồi năm chiến tàu buôn của Brêsil đã bị . . . đánh đắm và trước đó nhiều lần của xứ đó cũng đã bị chìm xuống đáy Đại-tây-dương. Nhưng Brêsil . . . có dự chiến cũng chỉ là để giữ nước mình và phòng thủ Mỹ chầu chực các nước đó cũng không thể giúp quân lính và chiến cụ cho Hoa-kỳ và Anh ở các mặt trận Âu Á. Vì thế mà việc hành động của Brêsil không có ảnh hưởng mấy đến toàn cục chiến-tranh.



**KOL**  
Blanchit les dents  
et  
conserve l'émail  
EN VENTE PARTOUT

**ĐÃ CÓ BÁN :**  
**Vòng quanh thế - giới**  
Sách Hoa-mai số 20 của Như-Phong 0510  
Mười năm rồi quá đời trước, muốn biết những  
nỗi gian lao, mạo hiểm của nhà thám hải Mác-di-  
Lăng, các bạn đều nên có cuốn Vòng quanh thế giới  
của NHƯ-PHONG.

**NHẬT TÌNH**  
Truyện dài xã hội của Mạnh-phủ-Tư  
... Nhật tình là một chuyện ường sự ở một trăm  
phần trăm, các bạn đọc sẽ thấy những cái nhân vật  
thế nào mà nó có những cái người ta một cách sâu-sa  
đến con tim khi ở  
VŨ-NGỌC-PHAN  
chủ-bút báo Hanoi Tân-văn

**Nhà xuất bản CỘNG-LỰC 9 Takoj Hanoi**

**Savon dentifrice GLYCÉRINA**  
LAURÉAT DU CONCOURS DE  
L'ARTISANAT INDOCHINOIS  
DISTRIBUTEUR:  
**PHUC-LAI**  
87 89 Route de Hôe Hanoi - Tél. 974  
Ex: 1 Cochinchine - Cambodge: T.M HUU HIỆP & Cie  
39 Boulevard Gallieni - Saigon

**ĐÃ CÓ BÁN**  
**XUAN-THU**  
nhã - tập  
1\$ 50

**NGƯỜI TRÍ THỨC NÊN DÙNG:**

- 1) THUỐC DA - DÂY ĐIỀU - NGUYỄN (chứa đơn bào từ)
- 2) THUỐC HO - GÁ ĐIỀU - NGUYỄN (chứa trẻ con ho gà)
- 3) THUỐC HO - LAO ĐIỀU - NGUYỄN (chứa người lớn ho lao)
- 4) THUỐC HỒ - THẬN ĐIỀU - NGUYỄN (chứa đơn bào, đàn bà thận hư)

**Điều - Nguyễn**  
Tổng-cục: 125 Hàng Bông của quỳ ở Hanoi  
Đại lý: Đức-thắng, Dakao, Mãi-linh: Saigon  
Nam-cương: Mỹ-tho Vinh-hưng: Vientiane



# Đông Cửa day chong

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại  
Chuyện thật một thiếu nữ làm lễ kết hôn với anh chồng đời  
nát mà sau cảm hóa khuyển/kiích chong làm nên danh phận)  
(Tiếp theo)

Nghe sâu nói ấy, bà Châu-hồng tái mặt.  
— Sao lại trả lại bà nó? Bà hỏi một cách buồn hiu.  
— Mà tính con sắp li-di người ta thì phải trả lại cho người ta chứ sao! nàng đáp.  
— Nhưng nó còn bé bỏng thế này đã phải xa mẹ?...  
— Mặc lòng, cốt nhục người ta, thế nào người ta cũng bắt đi, còn tình nghĩa gì nữa mà bảo họ để con lại cho nhà mình nuôi.  
— Bà-cụ rơm rơm nước mắt, tỏ ý nhớ thương buồn bã sắp phải ly biệt thảng bề mà bà đang triu mến vô hạn. Trong trí bà suy nghĩ nếu biết trước thế này thì hôm nay không tán-thành ông cụ, kéo gài Minh-cầm thả nhất bỏ chong.  
— Điều đình với bà nó, để nhà mình nuôi tới chín mười tuổi rồi bắt có được không? bà hỏi.  
— Không lẽ nào bà nó chịu, con chắc như thế. Minh cầm nói và liếc thấy mẹ đang chùi nước mắt, một tay vuốt ve thẳng Tú.  
— Nàng do biết lòng già thương cháu đến cực-diêm.  
— Muốn cho mẹ khỏi quá thương tâm, nàng tạm lái câu chuyện đi hướng khác:  
— Hình như bà oca đi chơi vắng phải không, má?  
—Ừ, bà con đi Chân-độc có việc; chiều nay mới về.  
— Thế thì may lắm. Con có một câu chuyện lạ, muốn nói riêng với má. Để con đi thay đổi y phục rồi nói cho má nghe, nhé.

— Chuyện lạ gì đó? Mày lại muốn kể Phong-thần Tây-du để nhát mẹ mày sợ chứ gì...  
— Ấy, cũng gần gần đó, mà à! Con sẽ nói Tây-du cho má nghe hết hồn hết vía với con cơ!... Minh-cầm nói và nhoeo miệng cười.  
— Thôi đi! Con gái lớn xác, đã có chong có con mấy năm, sao không chừa tính trẻ nít... Để thường còn mong được mẹ ấm bằng nựng nịu như là thằng cháu búp-bê của tao đây chẳng?  
— Bà-cụ lờm con gái một cách yêu đương và ôm lấy thong Tú hôn lấy hôn để?

**Gồm tất những kỳ trước**  
— Nhỏ có tài tập bực, Kiêu-mộc - một tên điếm đáng đời nhất - lấy được Mãnh-Cầm, con gái một nhà triêu-phủ.  
— Kiêu-mộc bị Đôn-hồng-Tin - một giang-hồ cường-gạc - bắt đem ra ch-áo Nhữ-quốc.  
— Hồng quân giao lao khé non, Mãnh-Cầm vượt bể tìm chong đem về khuyến khích Kiêu-mộc tư-tính, phấn đấu, lấy sự học để tẩy lòi xua.  
— Sau khi đi Tô-tại tây phần thứ nhất, Lâm-kiều-Mộc vượt biển bằng cách "đi heo", sang du-học bên Pháp.

xong, thì lợi dụng ngay cái tình bà mến cháu để làm tiền mẹ già, lấy một số dăm ba nghìn phòng khi hoãn-cấp phải cần dùng đến.  
— Đã lâu, mẹ con không có dịp nào đối-diện đàm tâm được như hôm nay, bởi vậy nàng tất tả thay đổi y-phục rồi chạy ra ngồi bên cạnh mẹ để nói chuyện riêng. Nhưng trước hết, nàng không quên gọi một con bé ở đất thẳng Tú ra ngoài công chơi, rồi mới cất tiếng rầu buồn hỏi mẹ:  
— Việc đi Tô-làng ra thế mất rồi, và lại xira kia chính tự ba má lựa chọn gì bán, bây giờ tự sao ba con mẹ, hai bà, buộc con phải cùng

chàng ly dị? Mà không nói hộ một đôi lời phải trái để ba con hồi tâm không được hay sao?

Bà cụ chần chờ và thở một hơi dài:

— Ôi! ba mày cố chấp và độc-đoan quá, hôm nọ mà tìm lời khuyên giải để êm việc cho con, nhưng ba mày nhất định không nghe.

— Nghĩa là má khuyên ba không nghe, rồi má phải dỗi y với ba vậy? nằng hời.

— Chứ sao! Không lẽ để vợ chồng già mà còn sinh sự cãi lầy giận dỗi nhau, thành ra thương yêu con thật mà vẫn thương yêu, nhưng không đồng ý với ba con thì không được. Theo ý của má, vợ chồng con đã lấy nhau thuận hòa yên ổn như thế là may mắn rồi, dù chẳng có danh giá ông này bà nọ cũng chẳng sao, vợ chồng đem nhau về đây cây cấy mà sống không được à! Lúc trước, ba má nên duyên, thì ba con bắt quả một thằng đàn cây chà trấu, chứ phải là ông thần ông tướng gì đâu. Bây giờ trời cho khá giả mới hay sinh chuyện, đã chạy lấy họạ-hàm tẩu mất mấy vạn, lại còn muốn có rờ quan...

— Má lấy ý kiến ấy giảng giải cho ba con nghe, sẽ hiểu ra lẽ không chừng.

— Vội ch, con ạ! Ba mày cố chấp lại hay nghe lời thiên hạ phỉnh phờ, cho đi tàu bay; bởi vậy ông nhất định gả con cho ông trạng-sư sao đó để rửa liếng, còn khuyên con làm gì cho phí lời mất công.

— Minh-cầm biết thế là chủ-trương thứ nhất không xong, liền xoay đến chủ-trương thứ hai:

— Rồi đây ba thằng Tử bắt nó đi, chắc má buồn rầu lắm nhỉ?

Cứ thế đến việc ấy là ba cụ biến sắc, nét mặt đang tươi, bỗng xám ngắt lại. Bà đặt mắt ra ngoài cổng, chỗ thằng Tử đang nhảy nút vai đùa với con bé ở, rồi nói với Minh-cầm bằng một giọng như than vãn, rên rỉ, hồng hồng để đầu bết, òi buồn:

— Lại còn phải hỏi! Nếu ba thằng nhỏ bắt nó đi mất, thì má thương nhỏ rầu buồn, e đến phát ốm mà chết được. Con nên biết má đây chỉ có một minh con là con gái, chứ không có con trai, cho nên bây giờ được một thằng cháu trai, má vui mừng dường như được trẻ lại mấy chục tuổi. Nay mai ba nó bắt đi, chẳng những cảnh nhà vắng vẻ quanh nhà, mà trong tâm lòng già này sẽ thấy cho vợ trong trái bết bao!...

— Minh-cầm chưa kịp nói gì, bà-cụ đã vội vàng nói tiếp:

— Con có cách gì giữ lấy thằng bé ở lại nhà này, không nên tiếc công khó nhọc với má.

— Cách gì? nằng đáp. Bỏ cha bắt con, thật là một chuyện ích-kỹ, khó nghe.

— Chứ đem trả người ta, rồi người ta lấy vợ khác, thế nào thằng bé cũng bị bắt-buội, có phải tội-nghệ ệp nó không? «Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời đi gà có trứng con công!» ư, tục-ngữ nói thế, con không nhớ à? Máu chảy ruột mềm, ai nghĩ đến nông nổi con mình bị kẻ khác giẫy vò mà chẳng phải động lòng thương xót?...

Bà cụ quyết đánh về mặt tâm-ly, và có khuờ gọi mẫu-tử tình thâm, để cho Minh-cầm phải hàng-phục ý muốn của bà. Già ai nhẹ dạ, chỉ nghe bà nói thế cũng đủ mù lòng roi lệ. Nhưng bà lấy làm lạ, vì thấy nằng tự-nhiên

nghờ không, lại còn tươi cười chuyện vãn:

— Á! Con nhớ hình như lúc này má có ý đem một số tiền đánh đổi lấy thằng bé ở nhà, phải không?

— Ừ, má có định thế.

— Nhưng liệu chừng người ta đòi cấp độ bao nhiêu thì má có thể chịu được?

— Tùy đấy. Thế nào cho vừa sức mà lo chạy được, không khi nào má tu nan.

— Vì dụ họ đòi đấm sáu nghìn hay một vạn, liệu má có kham nổi không?

— Số ấy thì má đắt ngay lập tức.

Bà cụ nói và làm họ thò tay vào túi rồi lấy tay ra đếm xấp, như đếm tiền thật vậy. Cái cử



chỉ ấy tuy là đùa bỡn, là cốt để bả tỏ hết chỗ vui mừng hơn hờ khỏi phải cùng cháu biệt ly.

— Minh-cầm bật cười:

— Nhưng con hỏi má: tiền đâu? Nếu phải hỏi lấy nơi ba thì bất tiện lắm đấy. Vì con xem y tú ông cụ không muốn thằng Tử...

Nằng hi hi cười ngàng càn nói:

— Con chớ nói thế, mang tội với trời. Sự thật, chính ba con triu-mền thằng bé còn hơn má nhiều. Dạy có mấy hôm nọ, ông hôn gian về nỗi khuyên bảo con không nghe, rồi thì giễu cợt chê cười, làm như bắt hi hi chẳng bé, chứ thật tình ông thương yêu nó đỗi đi. Một mai ba nó bắt đi, rồi xem ông râu buồn thương nhớ cho biết.

— Song, nếu phải xuất một số tiền to như thế, để đổi lấy thằng Tử thì chắc ba tiếc?

— Có lẽ thế.

— Vậy thì má giết ai ra số tiền, nào?

Bà-cụ cong ngón tay lại, khẽ gõ trên trán nằng một cách yêu dấu và nói:

— Con nhỏ đáng ghét này! Mày khinh mẹ mày lúc có chuyện cần dùng, không tu lo nỗi dăm bảy nghìn đồng bạc hay sao? Hơn nữa cũng có, mà tao không phải tần-phiền xin hỏi ba má đâu. Nay nhè, bà chủ Tôn nọ riêng má năm nghìn, muốn đổi lúc nào là già lúc ấy; còn những đồ vàng riêng của má để trong tủ kia không thừa bảy tám nghìn đồng nữa sao. Miền là ba thằng Tử làm giấy thuận-nhượng, tức khắc má đủ số tiền chống cho nó ngay.

Vi sao Minh-cầm thiết tha vấn đề tiền-bạc như thế?

Nằng định đổi con lấy tiền thật ư? Không, nằng có dụng ý khác.

Nằng biết sinh-bình bà mẹ không hay lý-hội gì đến việc tiền bạc, nhất là những số hàng nghìn trở lên. Nhưng cảnh ngộ nằng nay mai sẽ kúc không-cấp phải cần đến tiền bạc tiếp-tế, mà trừ bà mẹ ra, không có nguồn tiếp-tế nào khác hơn cho mình. Cho nên nằng dụng-tâm lấy cha chuyện đem đổi cháu, làm như một con sao đổ nước, để dò xem cái

nguồn tiếp-tế từ phía bà mẹ cho biết nông sâu nhiều ít và có sức bao-dung đến mức nào đấy thôi.

Về mặt vật-chất, thế là có tin cậy được rồi, nhưng còn muốn được vững tâm về mặt tinh-thần nữa, nằng ăn-cần hỏi bà-cụ:

— Rồi thì má sẵn lòng sẵn-sắc thằng Tử họ con, không ngại khó nhọc?

Bà-cụ cho câu hỏi ấy là quai-dị, về nghĩa nên chỉ thấy ba quắc mắt:

— Ô hay! mày nói cái gì nghe chường hết sức. Tao không triu-mền nó, không sẵn lòng săn sóc nó, thì bảo tao chịu tốn bạc nghìn bạc vạn để lấy nó, lưu nó lại làm gì?

— Mà sự săn sóc ấy dù trực-tiếp hay gián-tiếp cũng thế, mà nghe!

— Trời ơi! trực-tiếp gián-tiếp là con thứ vậy gì, tao đâu có biết! Thôi, con cắt nghĩa nôm na cho má nghe xem thế nào?

— Trực-tiếp là nói bà sẽ nuôi nấng săn sóc cháu ở trong nhà này luôn luôn. Còn gián-tiếp là ví dụ một khi phải gửi nó ở một nhà vú náo, hay một trường học nào, tự nhiên má phải tốn tiền bảo-dưỡng chu-đáo đã đành, lại còn phải thời thường đi lại chăm nom cháu mới được, mà đã hiểu chưa?

Bà-cụ đổi giọng:

— Thưa có, thế thì tôi hiểu rồi. Nhân tiện, tôi muốn nói rõ để có biết rằng: một khi ba thằng Tử thuận lấy số tiền mà để nó lại cho tôi, tự nhiên tôi có trách-nhiệm chăm nuôi săn sóc nó cho tới lúc khôn lớn, thành thân, cũng như là con tôi rồi, không khi nào thiếu cha nó còn được lại vắng, nhìn nhận. Ngay đến có nữa, nay mai có về làm vợ ông thầy-kiến, rồi để ra con khác mà yêu mà nưng với nhau, chứ tôi không cho phép có đem thằng Tử đi theo bào giờ. Vì khác máu thịt, bề nào nó cũng bị người ta ghê lạnh, rẻ rúng, ấy là một sự tôi không muốn thấy...

— Minh-cầm lắng-lặng.

Bà cháu-hồng lấy hai giấy lát, rồi lại nói tiếp:

A-CHAU AN-CUC MỜI XUẤT BẢN

## Món nợ kỳ khôi | Đoạn trường

Bộ trình-thẩm từ 13 của Nguyễn-ngọc-Cầm. Món nợ bằng xương máu và phải trả bằng xương máu. Rất bi một kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của người đời. In đẹp 0550

và THANH CUNG BÍ SỬ nguyên văn của Tô sinh vương thọ hóa Hải-Bằng dịch. Những nội tình ly kỳ bi-ấn của triều nội nhà Thanh. Hơn 200 trang, giá bán 0580.

Thư mandat gửi: Á-CHAU xuất bản cục, 17 Emile Nolty - Hanoi

Cuốn sách thứ ba của Nguyễn-phương-Châu. Viết chung cùng Đông-Lâm. Cuốn sách thứ nhất của những người đã từng gặp những sự ngang trái để bả ở đời, lu dep 0580

— Vây hôm nào cô định đi Lào để thu xếp công việc lý-dự, thì bảo cho biết, tôi giao số tiền đem cho ba thằng Tú, rồi ba nó làm giấy thuận-nhượng vĩnh-viễn, cô đem về đây cho tôi.

Đến đây, không còn đề nỗi tâm-sự u-nất đưng nở bung ra, nằng đưng phát đậy, òa lên khóc và nói:

— Thưa mẹ, xin mẹ ngồi yên, nhận hai lạy này của con, rồi con thưa chuyện.

Tội-nghiệp bà cụ ngăn cả người ra, chẳng hiểu thế là nghĩa gì.

Nàng lạy rồi nói:

— Thưa mẹ, tấm lòng nhân-tử quảng-dại của mẹ, con đã hiểu hết rồi. Con vừa lạy xong hai lạy để gửi má một chuyện tâm-sự khó khăn khổ não, xin má thương con, giúp con, nhất là hiền giùm con.

— Con chẳng nói, má cũng biết chỗ khổ tâm của con rồi... Tức quá, chỉ tại ba con có chấp quá, để con phải chịu nóng nôi chia-lia đau-đớn... Phải chứ, một ngày là nghĩa, hưởng chi ăn ở với nhau đã được mụn con... Thế, con định hôm nào đi Lào để giúp mẹ ba thằng Tú?...

Bà-cụ thật thà, yên trí rằng con sắp phải sang tận bên Lào gặp chồng để yêu cầu lý-dự, ấy là chỗ khổ tâm, cho nên bà cố tìm lời yên ủi.

Hai mẹ con nói chuyện giùm một với nhau:

— Con không đi Lào đi Mên nào cả, má à.

— Có thể ở nhà viết thơ điều-dinh cũng xong thì óng rồi, khỏi mất công đi.

— Nhưng con cũng đi.

(còn nữa)  
HỒNG-PHONG

**THUỐC LẠU SỐ 2**

Chuyên trị 3 chứng lậu. Mỗi mắc lần đầu. Bệnh lần thứ hai (tái phát). Bệnh quá ba tháng chưa khỏi nhờ thuốc số 2  
TÈ-DÂN 0390

**Nhà thuốc Tê - Dân**

131, phố hàng Bông Hanoi  
Đội-lý: Hai-bông: Mai-linh 60-62 Cầu-đai, Nam-định: Việt-lương 28 Phố cũ, Phố-thị: Vạn-Thọ 36 gần tỉnh, Hưng-yên: Chi-Trưởng 36 gi Marchand

**GIÁ MUA BẢO**

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Đặc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao	16,00	8,25	3,75
Nam-kỳ, Cao-mên	12,00	6,25	3,25
Ngoại-Quốc và Công-sứ	24,00	12,00	6,00

Mua bảo phải trả tiền trước.  
Mandat xin để:  
TRUNG-AC CHỦ-NHẬT HANOI

**MUỐN BẠN**

Nhà số 3 phố hàng đậu 136 thước vuông, hồi Trưng-Bắc Tân-vật số 36 Henri d'Orléans

ĐÃ CÓ BẠN:

**LÀM TIỀN**

Thiên-phong-sự đặc sắc của TRONG-LANG là rõ những mảnh khế « Làm tiền » của nhiều hãng người trong xã-hội.  
Có kèm một trang tự tích của tác giả. Giá 03 20  
Thư từ và ngân phiếu về: LÊ-VĂN ĐU giám đốc  
NHÀ XUẤT BẢN « MỚI » 57, phố Phúc-kiến — Hanoi

**Chữ Nhật, chữ Hán**

Muốn biết chữ Nhật chữ Hán phải đọc các sách sau này:  
1) NHẬT NGỮ TỰ HỌC (Le Japonais par soi-même) Tác giả Nguyễn-ngọc-Lan, tiếng Nhật giảng ra quốc-ngữ và chữ Pháp, đã các bài tập, các bài chữa các mẹo luật, có quan Tổng lãnh-sự nhật ở tụy và khen là sách rất tốt, giá 25.  
2) BẢN NHẬT « TÂN VĂN », đã các bài kana, kaji và romaji dạy cách dùng chữ Hán của Nhật khác nhau với ta, giá 03 80.  
3) HÁN HỌC TIẾP KINH, dạy chữ Hán viết tắt, giá 15.  
4) HÁN VĂN PHỔ-THOẢNG đã các mục, các việc cần dùng giá 15.  
5) HÁN VĂN QUI TẮC, dạy các mẹo luật chữ Hán, giá 12 20.  
6) NAM THIÊN Y HỌ, một bộ ba cuốn đã có y lý, mạch lý, chữa bệnh các phương thuốc, các tình được, các bảo chế giá 25 20. Có bán khắp các tiệm sách. Ngân phiếu để:  
M. NGUYỄN-DI-LUAN Directeur du

NAM-THIÊN THƯ-CỤC 37, rue des Pipes, Hanoi

**Phan Murat và Super-Murat**

Đây là một sự thành công hoàn thiên trong khoa bảo chế đồ trang điểm. Các phụ nữ qui phái có thể đem tất cả sự tin dùng của mình vào 2 thứ phấn

**MURAT VÀ SUPER-MURAT**

Chỉ phấn mà nhẹ, mà thơm có duyên đời rất ấn tượng, gió không làm mau phai, lại có tác làm cho da mặt sáng tươi trẻ thêm mãi. PHÂN MURAT có ba màu (trắng, vàng da người) để nữ cho màu là khi thường ngày đi ra PHÂN SUPER MURAT có đến bảy màu để chọn lựa, để đời như 3 lúc sang hơn, như đi dự tiệc, đi xem hát v.v. Những ai đi ra trường đồ phấn được khéo, nếu đời phấn Super-murat thì sẽ đời được khéo.

**Phấn MURAT giá: 1\$50**

**Phấn SUPER - MURAT giá: 2\$50**

KHÁP CỬA HÀNG LỚN BÈU CỎ BÀN:  
Tổng phát hành Nam-kỳ Établissements NISON  
146, rue d'Espagne Saigon  
Tổng phát hành Bắc-kỳ, Ai-lao: Éts. VAN HỒA  
8, rue des Cantonnaires Hanoi  
Tổng phát hành Trung-kỳ: Éts TŨ - SON  
Phan-Rang



**CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LANG**  
(Tiếp theo kỳ trước)

« Nhưng, có một điều xin cô đừng quên: ấy là sự bảo trước để vợ chồng ông Phong biết. Cô đã không thể ở được và đã quyết trí đi thì vợ chồng ông chẳng có thể giữ cô lại nữa. Cô nên báo trước, nên xử-dối cho cô thủy-chung, và nhất là đừng nên buồn-phiền bực-ức về các khiếm-nhã của cô An. Hãy yên vui đi, và cứ vững tin ở Trời, để cho tương-lai của chúng ta được như lòng mong-ước.

« Tuy muốn viết nhiều nữa, nhưng tôi viết dài quá rồi, xin cô cho phép ngừng bút và cho khuất sẽ nói chuyện nhiều những hôm gặp mặt (ngày nào đưa cô với em Kiểm ra nhà anh Quang, và những ngày tôi sẽ ra thăm cô với, em Kiểm ở nhà anh ấy).

« Cũng như chắc-chắn rằng cô đã vững tin ở tôi các việc này, tôi xin cô để cho tôi chắc - chắc thêm rằng cô vui lòng nghe theo tất cả các điều tôi đã nói ở trong thư, và đừng vì có An mà buồn bực nghĩ - ngại cho hao - tổn đến sức-khỏe.

« Người bạn kính-trọng có: Khắc.

« Đờ - son ngày 13 tháng September 1937 ».

Hạnh đọc xong, hỏi:

— Em nghĩ thế nào?  
Kiểm vui-vẻ và hi-vọng, đáp:

— Riêng em thì em vui lòng nghe theo, nhưng còn chi?

Nàng trầm-ngâm một lát:  
— Chỉ tin và theo lời ông ấy lắm rồi. Duy còn một điều chi e-ngại nhất: mình phiền-quấy cả đến tiền của ông ta! Như thế là một sự quá lạm - dụng lòng tốt của người mình ơn!

— Chỉ còn đôi ba đêm hạn đi có thể tạm dùng được làm

Tóm tắt những kỳ trước  
Hai chị em Hạnh, Kiểm mồ-côi cha mẹ, phải đến ở với ông Phong là chú họ.  
Hạnh và Kiểm sống khổ sở cạnh cô An — con ông Phong — một gái « mới » chỉ tìm cách mua mai, ghen-khoe làm cho chị em nặng túi nhục.  
Vị một lần đến nhờ Khắc trông nom về sự học hành cho Kiểm, Hạnh biết Khắc.

một cái vốn nhỏ để chị em mình mua-hỏi qua những ngày đầu, rồi về sau sẽ liệu dần: chị có buôn-bán, em có kiếm một việc làm, lấy lương đỡ chị...  
Nàng lo-ngại:

— Không được! em còn cần phải học thêm, và lại tuy rằng có đồ « certificat » rồi, nhưng em vẫn ít tuổi quá, ai đã thuê - mua em?... Còn đời hoa là hoa của thím cho chị, lúc đi thì chị trả lại, chứ lấy làm gì?

— Riêng của em thì có đêm đồng đã để dành được, và tiền chú cho trả anh Khắc

mấy tháng dạy học mà anh Khắc không lấy. Cộng tất cả lại để thường được đến gần hai chục.

Hạnh mỉm cười, nói với em một cách âu-yếm:

— Hai chục, em đã tưởng là to lắm à? Chỉ đủ cho hai chị em sắm vài thứ cần dùng và ăn sên trong một tháng rồi!

Kiểm cũng mỉm cười:

— Được ngày nào hãy tạm hay ngày ấy! Cốt sao cho ra thoát được nhà con An! Còn sự giúp của anh Khắc, anh ấy đã thành tâm thì chị em mình đừng quản-ngại, và lại nếu quản-ngại thì rồi - bỏ nhà này ra thế nào được? Mà rồi thế nào chị em mình lại chẳng có ngày mở mặt, có thể trả được ơn anh Khắc đã cứu giúp chúng mình lần này?

Hạnh thở dài:

— Thời thế cũng đành liệu chịu thời thế an sự vừa với ông ấy!... Chẳng lẽ trời lại bắt chị em mình khôn-khéo khổ-sở mãi hay sao? Vây tới hôm nay, lúc ăn cơm, chị sẽ thưa chuyện để chú thím biết. Còn em thì sáng mai em liệu lời cảm ơn ông Khắc và bàn trước với ông ấy các việc, cho chị em mình khỏi lúng-túng... Bởi vậy, đến bữa cơm với hôm ấy, Hạnh xuống nhà

dưới ngời ăn cùng với ông bà Phong, và lúc sắp ăn, nàng ón-lên vui-vẻ báo ông bà Phong :

— Tu ra chú thím, chú thím đã rộng lòng thương mà cưu mang chúng cháu trong bốn năm trời, lại còn cho hai chị em chúng cháu đi học với chị An đến thì đồ, ơn ấy, chúng cháu xin ghi lòng để dạ, không bao giờ dám quên. Đáng lẽ chúng cháu phải ở hầu-bạ chú-thím với chị An cho đến khi cháu lấy chồng và em Kiềm cháu thành gia-thất, thì mới phải; nhưng trước là tại đã phiền-quấy chú thím với chị An lắm rồi, sau là chị em cháu muốn tập dần lấy cách tự-lập ngay từ khi còn ít tuổi này, nên chúng cháu xin chú thím và chị An cho phép chúng cháu nay mai đem nhau đi nơi khác. Đáng lẽ chúng cháu xin phép chú thím cho chúng cháu đi từ sáng hôm nay, nhưng tại em cháu còn yếu một chút, nên cháu xin nán lại vài hôm nữa.

Ông Phong kinh-ngạc, gương to mắt ra nhìn Hạnh như nhìn một bức-đo-ảnh lạ-lùng. Còn bà Phong thì mỉm-mỉm cười, trả lời :

— Đồ hơi ! Việc gì phải đi đâu? Cháu cứ ở đây với chú thím. Nhà này là nhà của chú thím, không ai có quyền đuổi cháu. Cháu đừng vì giận em nó đã hôm-lao mà mang lòng giận-giỏi; cháu tha-thứ cho nó. Chú thím bao giờ cũng yêu-quý các cháu như con, cháu đừng nghĩ lâu-lần gì mà chú thím buồn... Cháu đừng trở nũa, sáng hôm nay vì già đã mỏi thím và trưa về, chú thím đã mang-nhiều, để-đạp nó rồi. Thôi, chỗ chị em với nhau còn về lâu-dài mãi-mãi, cháu tha-thứ cho nó và tin rằng từ nay em nó

không dám vô lễ như thế nữa. Cháu cứ ở đây với chú thím, cứ hằng-chứng vô lòng yêu quý của chú-thím vui-vẻ như thường, để thằng Kiềm nó được yên-tĩnh học-tập; cháu đừng nghĩ gì đến sự đi và cư-dinh-nhìn nhớ rằng vì có thím có nai-ép, các cháu mới ra đây với chú thím cho vui, và nhớ rằng ở đây là ở nhà của chú thím, chứ có phải là nhà con An đâu mà cháu phải cần tránh xa nó...

Còn cô An lúc ấy chưa vào ăn cơm, đang bện ngồi chễm-trệ ở ngoài hè thán xuống chậu nước dấy cho con sen kỳ-cô; có lẽ tại nghe kỹ rồi



lâm-bâm :  
— Đi đâu? Chi thì đi đánh đi, còn đánh em thì làm... « ma cô » !... Á, hay là nó đã được đọc cái cáo-bạch ở báo hôm nay?... Nhưng báo đâu mà nó xem?... La nhủ ! Hay là thằng « nhân ngãi » nó đã bèn-tin cho nó biết?... Không có lẽ ! Vì thằng kia làm thế nào mà cũng có báo chóng được như mình? Nếu nó có mua báo tháng thì ít ra cũng là ngày mai nó mới nhận được số báo ấy chứ?...

Rồi, vì tức-bực bởi những điều nàng đang trị bởi và đang suy-tĩnh nên nàng không để ý đến những câu nói của bố mẹ nàng và của Hạnh; đến khi con sen đã lâu khô chần chơ nằm xuống, nàng vào để ăn cơm thì chỉ còn nghe thấy có một câu nữa về chuyện ấy mà nàng nói

với một giọng au-yếm nhưng buồn rầu :

— Thím đã phân-trần kỹ-lưỡng cho cháu nghe đó, cháu đừng trái ý thím cho thím thêm buồn-phiền; cháu cứ yên-tâm ở đây, cho chú thím được hưởng cảnh con với cháu sum-hạp một nhà êm-đềm vui-vẻ...

V

Lúc ấy đã hai giờ chiều. Tuy ngồi với một giáng-diệu ung-dung để và nốt cái áo, mà Hạnh thấy trong lòng bồn-chồn bứt-rứt vô cùng. Nàng chỉ mong chóng đến cái lúc Khắc báo cho nàng biết Quang đã ra đón chị em nàng đi chỗ khác. Nàng tin rằng đi như thế là một sự buồn-phiền cho chú thím nàng; nhưng, còn biết làm thế nào? Nàng không thể cố nán lại lâu hơn nữa để mỗi ngày hứng-đựng thêm một điều sầu-khổ cho tâm-trí bởi cách đối-đãi quá tàn-ác của cô em họ.

Đang bần-khoăn nghĩ-ngợi, nàng chợt thấy K ềm đẩy cửa, hơi-hoàng bước vào. Kiềm sang nhà Khắc từ lúc ăn cơm xong để bàn-linh việc chị em đem nhau ra liền-báo. Thấy em háp-táp và mặt biến sắc, nàng vội hỏi :

— Sao em ở bên ấy lâu thế? Công việc ra sao? Kiềm trả lời một ít nhạt-báo ở tái ra, đưa cho nàng :

— Chỉ ạ, cậu đã về Hà-nội, đang tìm thị chị em mình. Nàng mừng quá, thấy mặt nóng bừng-bừng, tay nán lên và ngọan-ngáo không nói

được câu nào, hồi-hộp cầm lấy tờ báo đọc đi đọc lại bài cáo-bạch đăng ngay trang nhì, xung-quanh có vạch bút chì xanh, chắc là Khắc đã đánh dấu :

« Tim con : Hạnh và Kiềm.  
« Vì túng thiếu, hồi tháng « Novembre 1926 tôi phải bỏn-« tàu nơi hải-ngoại để mưu « sinh. Ngày nay về đến « Hà-nội tìm gia-dình của tôi « thì tôi được tin rằng vợ tôi « mệnh-một đã bốn năm nay, « còn hai con tôi, một gái và « một trai, thì không ai rõ ở « đâu nữa.

« Gái tên là Hạnh, và trai « tên là Kiềm, ngày tôi đi, các « cháu mới lên bảy và lên ba.

« Cùng với sự thuê người đi « dò tìm, tôi được biết một « nơi lên báo, mong rằng quý « vị nào biết hiện nay hai « cháu ở đâu thì sẵn lòng làm « phúc báo cho tôi biết hay là « nhân-báo các cháu tìm tôi, « cho cha con chúng tôi được « sum-hạp với nhau một nh: « tôi xin xử-đổi một cách rất « xứng-đáng để đền-đáp lại « ơn-sâu ý mà những tôi

« nguyện suốt đời không dám « quên.

Lê-duy-Đức

« Căn thứ 2 ở Khách-sạn

« Kim-Long, Hanoi.

« Đây nói số 82-54. »

Chắc-chắn rằng không phải là nâng-bơ mà, hay là nâng-thấy tin mừng này trong một giấc-mơ, nàng ôm lấy đầu em khóc nức-nổ rồi bảo :

— Chị biết lắm chứ : trời nào có phụ cậu và đây-đọa chị em ta !

Khiêm cảm-động, cũng khóc theo chị.

Phút hồi-hộp đã qua, nàng hồi lại chuyện thì em kể cho nàng biết rằng Khắc thoát đọc bài cáo-bạch ấy đã liền ngay người thuê đánh là thân-sinh ra chị em cậu; vì vậy Khắc gửi Kiềm tờ báo để đem về cho Hạnh xem.

Hạnh thanh-thực khen-ngợi lòng tốt của Khắc và ca-tụng ơn chàng. Nàng bàn với em gửi ngay cho ông Đức một bức-điện-tin, báo cho ông biết chỗ ở của hai chị em, để ông yên tâm đã. Nhưng Kiềm gạt đi :

— Bật-tắt phải gửi vì anh Khắc nhận giúp chị em ta việc thông-tin với cậu. Anh em đã vào Hải-phòng để gọi điện-thoại nói chuyện với cậu rồi. Chiếu hôm nay khi anh em về, em sang hỏi tất sẽ được thêm tin khác nữa.

Đến tối, ở bên nhà Khắc về, Kiềm báo Hạnh sửa-soạn hành-trang để sang sớm hôm sau Khắc dẫn hai chị em vào Hải-phòng, đến ga đón ông Đức, bởi vì ông ta nhất-quyết không đặt chân về nhà ông Phong, mặc-dẫu việc đón con là việc quan-trọng của ông.

(còn nữa)

VŨ AN-LÃNG

Các ngài chưa biết tiếng Nhật, muốn nói chuyện với người Nhật. Các ngài đang học tiếng Nhật muốn những bài học được hiệu quả thì học...

Nên mua ngay cuốn :  
**DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ANNAMITE-JAPONAIS**  
par K. Kuchii Kasuro et T. Tan-ngo-Chau  
Gia 1p60 đ. nhà in Giảng-đ 94 Rue Charon Hanoi - Tel. 15.09.  
Xuất-bản và phát hành

**FOOR**

MỤC BƯT MẤY TỐT NHẤT  
Tặng phát hành TAM-ĐA ở Cio 72, Rue Wille Hanoi - Téléphone 16-78  
Đại-ly: CHI-LỢI Hàng-Bò Hanoi - MAILINH Hảiphong - Có bán khắp mọi nơi

Handwritten signatures and prices: "Lương", "Hàng 4.000", "Món quà 11.000"