

# TRUNG BIAO CHU NHANH

120091



NGUYỄN ĐOÀN - VƯƠNG  
CHỦ TRƯỞNG

SỐ « NƯỚC »  
Cánh nước lên ở bờ Phèo-xô gần cầu Doumer Hanoi

SỐ 194 - GIÁ: 0330  
23 AOUT 1942

# Tuần lễ Đông-Dương

Những bom do phi cơ Tầu  
ném ở Haiphong vào trưa ngày  
9 Août đã làm cho Sau-kho bị  
thất hại.

Số người chết là 47 - 3 người  
Pháp, và số người bị thương là  
75 (1 người Pháp).

Chiều hôm 10 Août lě cất đàm  
những người bị nạn đã cù hành.

Có 9 cỗ đèn người lớn mỗi cỗ  
đè hai quan tài, 7 xe ngựa mỗi  
xe đe 3 quan tài, còn thi đật cả  
lên ca-mi-ông, chia làm 9 đoàn:  
đoàn xe tang những nạn-nhân  
người Nam, đoàn xe tang những  
nạn nhân bên Gáu và đoàn xe  
tang những nạn nhân người  
Pháp. Trên mỗi quan tài đều có  
đặt hoa và phủ một lá cờ. Sau  
mỗi đoàn xe, có thán nhân các  
người bị nạn.

Đi dàm, ngoài những  
đoàn thủy lục quân và đội lính  
khô xanh, có quan Phó-toàn-  
quyền Gautier, quan Thủ-tổ  
Delsalle, quan chức Pháp, Nam,  
các quan binh Nhật. Dàn chúng  
Haiphong đi đưa dâng răt đông.  
Đám tang di dài hai cây số.  
Quan Thủ-tổ có đọc điều-văn  
rất cảm động.

Quan Toàn-quyền Decoux,  
tướng Tanska là tổng tư-lệnh các  
đội quân Nhật ở Đông-Dương,  
tướng Yamataga, tổng tư-lệnh  
các đội quân Nhật đóng ở phía  
Bắc Đông-Dương, tướng Tyo,  
chánh tòa Tham-mưu liên lạc  
của đội quân Nhật và đại-sứ  
Yoshizawa có gửi các vòng hoa  
và cù đại biếu chia buồn.

Khắp thành-phố Haiphong  
đều cheo cờ rủ.

Quan Phó-ý Haiphong bá  
cáo cho dân thành-phố phải tát  
hết đèn và đóng các cửa-lon,  
cửa sổ không được đẽ lột một  
tý ánh sáng nào ra ngoài.

Thứ ba 11 Août, có cù báo  
động ở Bắc-ký từ 15 giờ 35 phút  
đến 16 g 35 phút.

Nhiều phi-cô lạ hay qua miền  
biển thay ở phía Đông-bắc và

có ném . . . bom. Số người bị  
nạn chưa biết là bao nhiêu.

Theo nghị-dịnh quan Tokun-  
quyen ngày 2-8-42, việc mang  
hàng hóa trong nước đến các  
tỉnh Hải-ninh, Lạng-sơn, Cao-  
bằng, Hà-giang, Lào-kay, Lai-  
chau và một phần trong tỉnh  
Yen-báy (khoảng từ Bảo-hà và  
giáp gì Lào-kay) phải có phép  
các quan Công-sử cùng các quan  
binh đầu tinh các nơi ấy

Tại những nơi kẽ trên, những  
người có hàng mang phải  
trình giấy phép với viên chức  
của chính phủ có nhêm-vụ  
kiểm sát hàng hóa khi tới khám  
xét.

Ai trái lệnh này sẽ bị phạt.

Về kỷ xô số Công-thài là  
một năm qua, và myself tinh cờ,  
ông Kiều văn-Ngoan ở Phúc-yên  
mới biết mình trúng số 10 000  
đồng. Ông hứa giúp bộ Tri-tí  
và Thủ-đục Phúc-yên một số  
tiền lớn để hai hội ấy mò rộng  
pham vi vân-hoa và nâng cao  
nhiều tinh-nhà.

Rằm tháng bảy, tại Hanoi,  
Haiphong và các địa quan binh  
cung các tinh-sé có phát chẩn  
cho dân nghèo và nhất là những  
người bị nạn bão-virus qua. Tiền  
chi phí vào việc phát chẩn sẽ  
trích ở quỹ hàng-tinh.

Quan Phó-ý Huế vừa ra  
lệnh cho các công-chức Bảo-hộ  
sáu và chiêu dense tập thê-thao  
tại sân vận-động.

Nhà máy lọc nước cho

Thống-chế Pétain đã iỏi:

“Oai lực của vĩ Quốc-trưởng  
vân thường đẽ cho mọi người  
được trông thấy và cảm-thấy.

Oai-lực đó chỉ có thể-ý và  
chia-vi những sự-cần-dùng  
định nghĩa rõ ràng, mà không  
làm lẩn-lộn quyên-hành-cùng  
trách-niệm.

Trong mấy hôm 7, 8 Août  
vừa rồi, do đường thủy tái-ve  
Hanoi ngọt hai mươi lín-thóc  
gạo cho 5.6 nhà buôn-lon trong  
thanh-phố.

thành-phố Quảng-yan đã đặt  
xong tại một ngọn đồi gì làng  
Yen-tri. Chỉ còn sáu sops đặt  
sang ngầm dẫn nước về lynch-ly.  
Chỉ chừng vài tháng nữa dân  
Quảng-yan sẽ có nước máy dùng.

Quan Bốc-ly Hanoi đã cho  
hỏi ý-kien các ông-hội viên về  
việc các chủ xe xich-lò và xe kéo  
xin tăng giá cho thuê xe xich-  
lò lên 2 \$ 15 và xe kéo lên 1 \$ 25  
một ngày (trước 0 \$ 90 và 1 \$ 80).

Năm nay nước Lạng-sơn sẽ  
có thêm 45 trường-huong-hoc ở  
những nơi xa tinh-ly cho các  
trẻ em khôi phái di-học xá-quá  
nhà mình hai cây-số. Lương các  
huong-su sẽ được tăng từ 15\$50  
đến 25\$.

Năm nay nước sông lén  
sớm và không rủ xuồng húc cũ  
ngập lung-chóng nên ở Hung-  
yên, những ruộng day ngoài đê  
bi ngầm lâm dưới nước, bị thoái  
it nhiều.

Theo nghị-dịnh ngày 8 Août  
thi số tiền của các trù-gia được  
gửi bằng bưu-phieu (mandat)  
từ Đông-Dương sang Nhật là  
1000 đồng, từ Nhật sang Đông-  
Dương là 1000 yen. Lệ này bắt đầu  
thi hành từ ier September 1942.

Chiều thứ bảy 8-8-42 tại  
phòng du-lịch Nhật ở Saigon,  
hết thày đại-biều cáo-hà Pháp  
Nam để được quan Lãnh-sự  
Sato tiếp đái rất niêm-nô dán  
đi coi 102 tấm ảnh chụp rất  
mỹ-thuật phong-cảnh đất Phu-  
tang-cù những nhà-nhiếp ảnh  
cô-danh-benh Nhật. Những bức  
ảnh này đã được ban giám  
khảo lựa chọn rất kỹ ở Nhật  
trước khi gửi sang trung-bày ở  
Đông-Dương.

Hôm 14 Août, những tấm ảnh  
này đem trung-bày ở hằng Continental cho tới 20 Août để công  
chứng-xem và mua.

Trong mấy hôm 7, 8 Août  
vừa rồi, do đường thủy tái-ve  
Hanoi ngọt hai mươi lín-thóc  
gạo cho 5.6 nhà buôn-lon trong  
thanh-phố.

## NƯỚC CÓ ÀNH HƯƠNG ĐÈN

# VĂN-HÓA loài người không?

Trước hết, ta hãy tìm hiểu văn-hóa là gì đã.  
Văn-hóa theo các nhà-trú-thuật ngày nay, không  
có nghĩa hẹp là học-thuật tu-tường, như trước  
dây người ta hiểu lầm nữa,

Học-thuật, tu-tường đã dành không ở ngoài  
pham vi văn-hóa, nhưng văn-hóa không phải chỉ  
là hai thứ có tinh-thần cao-thuong đó mà thôi.  
Văn-hóa là các cách sinh-hoạt của người ta

Nỗi sin-hoạt là gồm tất cả những cách sống  
còn của con người về mọi phuong diện. Người  
ta ai cũng cần ăn, mặc, ở, làm đê sống, đó là  
kinh-te sin-hoat.

Người đã sống rồi, nhưng không thê sống riêng  
rẽ lè loi ra mà tự-vé, tự-túc được, cần phải sống  
quân-vú với nhau thành-gia-dinh, xã-hội, quâc-  
gia. Đó có-danh-thê tài phái có những luật-lệ  
để qui-dinh quyền-lợi và trách-nhiệm của mọi  
người đối với đoàn-thê và của đoàn-thê đối với  
từng người, tất cả những cái gì có liên-can-tới  
các việc nói trên, đều nằm trong phạm vi tri-thuc  
sinh-hoat.

Sống châc-chân vắng-vắng rồi, nhưng người ta  
nếu không trau-dồi tri-thuc, thi cuộc duy-tri-trat  
tự ya-qu-cú trong đoàn-thê không thể-thực-hành  
và đời sống của con người cũng không khác gì  
con vật. Mọi người vốn là giống-có-trí-hó-hu  
biết, suy-nghĩ-nên việc đó rất hợp với bản-năng  
minh. Tất cả những cái gì có liên-can-tới các  
việc nói trên, đều nằm trong phạm vi tri-thuc  
sinh-hoat.

Văn-hóa là gồm cả ba cách sinh-hoat đó. Vậy  
bất cứ cù kinh-dông-tây, văn-minh hay già-man  
dân-tộc nào cũng có một nền văn-hóa đặc-biệt  
của-dân-tộc ấy. Chỉ khác nhau về trình độ cao  
thấp mà thôi.

Hầu văn-hóa như thế rồi, chúng ta thử xéi  
xem nước có ni-huống gi đẽ văn-hóa của loài  
người hay không.vi-xua nay người-hoa thường  
nói văn-hóa sông-nhà-bè-no.. Xét-ánh-huống  
của nước đối với văn-hóa, tức là xét xem nước  
của ảm-huống gi đẽ đối với sông-nhà-bè-no, chính trị  
và tri-thuc một dân-tộc.

Vậy ta thử lần lượt xéi về từng phương-diện  
đó, xem cái thành-lien của người ta về văn-hóa  
các triền-sông có đứng vững được không.

### Sông-nước là bạn hay là kẻ thù của loài người?

Nhều con sông lén thường được người ta gán  
cho cái thanh-dữ là thủy-tồ các văn-hóa và các  
nước-lớn thời cổ sơ ở hoán-cầu. Nhưng văn-hóa  
còn do những truyền-thuyết lưu-trong-lịch-sử  
như văn-hóa Ai-cập, văn-hóa Inde, văn-hóa  
Trung-hoa, văn-hóa Ấn-dô thường được nhiều  
người mênh-danh là «văn-hóa các triền-sông».  
Những đê-nghiệp ở Ấn-dô xưa đều theo dọc giòng  
sông Hằng-hà, sông Jamna hoặc sông, khi thi  
tến từ mèn-hè-du len miền-thượng du, khi thi  
đòi từ miền-núi xuống miền-xuôi.

Mèn-thung-lung s ng Dong-tu ở vào khảng  
giữa miền Tứ-xuyên và Nam-kinh, và thứ náo  
đến giờ vẫn được coi là cái-mạch-máu sinh-hoat  
của-dân Trung-hoa. Ở vào khoảng giữa hai con  
sông Euphrate-champ-chap lùi-dù và sông Tigre  
cuốn-cuộn chảy-xiết, xí Mesopotamia chúa-dung  
trong hai g đòng sông ấy lát cù lấp-sù nước As-  
syrie và nước Chaldee cù-kinh. Còn xứ Ai-cập  
tại sù-gia Hy-lap Herodote đã nói là cái-qua-cù  
của con Nill.

Đó là một thuyết. Trái hẳn thê, ông Hilgard  
lại chòi trong một-thuyết khác. Hilgard tiến-sinh  
cho rằng những văn-hóa cù-thời chỉ phát-triển  
được ở những xứ nào cùn-réo mà cù-thê-tát  
nước. Ở những nơi ấy, những giòng-sông lén-cùn  
cũng được không-cù-không-khang sao (hì cùi có  
giếng-núi, hay nguồn-nước là dù). Như thế thi  
sóng-champus làm gì cho sự-phát-tiến văn-hóa cù.

Chẳng những thế mà thê, chẳng-cù sòng  
lén-nhiều kì là ban giùc-viec sè è  
cũng là kě thu-diec của os-va. Néo-không  
thê-lóng-quâc mèo cù bù-đè róng-ting-ong  
lén là thûy lèm gì cho sự-phát-tiến văn-hóa cù.

Khi-sò, loài người chua-tim được cách-gi-điển  
hòa-giòng-nước, phan-nhiều các sòng ngòi không

tiên dùng làm cầu thủy-đạo, đã đánh; mà những những vụ nước lụt lại là những mồi đại nguy cho nhân dân ở các miền phụ cận. Thế là về việc giao thông cũng như về việc lợi dụng nước để làm cho đất cát pí nhiều, thời có những sông ngòi chẳng đóng được cái vai trong yếu mà người ta thường gán cho.

Ông H. Banlig tác giả sách «niên-lịch địa-địa» nói rằng: «Trong giai đoạn thứ nhất cuộc tiến hóa của loà người, ở gần sông chẳng tên, lợi gi cho việc lập các đường thủy

Nhà bác học Đức F. Ratzel tác giả sách «nhiều loại địa-địa» nêu lên điều này là nguyên tắc:

«Loài người phải chiến đấu với nước».

Và kết luận rằng: người đời xưa thích lên ở các núi non là nơi phát nguyên các dòng nước horizon là ở những chỗ trũng là nơi nước chảy xuôi xuống. Ngày nay nước Ai-cập, là nước thờ con sông Nil như một vị Thần hổ-quốc cứu dân, hết thảy nhà cửa của dân cũng làm xà bờ sông không riết thi tế! (Theo ông Jean Brunhes).

Coi vậy, sông ngòi làm hại loài người hơn là làm lợi, bị coi là kẻ thù hùn là ánh nhân, chẳng dừng được làm đường giao-thông, mà cũng chẳng dừng được làm tết đất, chẳng có ảnh hưởng gì tốt làm cho cuộc kinh-tế sinh-hoạt của dân-tộc thời cổ-sơ.

Hai thuyết kể trên, thuyết nào đúng? Xin các bạn xem qua xuống dưới đây.

## Sông ngòi với euoc chinh-tri sinh-hoat

Nhiều người nói rằng sông là linh-hồn của quốc-gia. Nếu quả sông là linh-hồn của quốc-gia lập ở trên bờ, nếu sông ngòi là mối giây liên lạc các quốc-gia do sông thành lập, thì sông phải là con đường giao thông lớn, đùn bờ và kết hợp những ý-chi và những lực lượng trong một nước lại với nhau. Sự thực nghiên-cứu kỹ ra, thi không ba giờ như vậy.

Sông Nil ở Ai-cập xưa chỉ dùng để lấy nước làm ruộng hoặc làm đường giao thông mà thôi. Sông Nil không phải là mạch sống của đế-quốc Ai-cập với mặt chính-tri. Các vua chúa Ai-cập xưa có lẽ ý gi đến nón đầu Cai-tang-chung-nhiên là các vua chúa Ai-cập xưa đã lập kinh-dô ở xa hần sông Nil cùng các ngánh sông ấy ở mạn trung-du, là thành Alexandria. Kè ra thì miền trung-châu sông Nil chính là nền tảng chính-tri



Ảnh Võ-an-Ninh

QUANG CAI KHUC SONG NHÌ-HÀ DƯỚI CẦU P. DOUMER

nước Ai-cập, nhưng điều đó không phải là vì con sông, mà là vì hai bên mạn trung-du sông ấy, về phía tây và phía đông có những sa-mạc mênh mông không thể逾 được. Chỗ nào có cây cối ở được là được sát nhập vào đế-quốc Ai-cập ngày, chẳng cứ gì có sông hay không.

Nước Assyrie và nước Chaldée hai đế-quốc cõi đó ở miền Mésopotamie, cũng không hề phát triển theo giòng sông Tigre hay sông Euphrate. Hai đế-quốc đó tien-trên từ Đông sang Tây, hay từ Tây sang Đông, nghĩa là chạy ngang giòng sông chứ không theo giòng sông.

Tại Trung-hoa thì sông Dương-tử có một giá trị kinh-tế trời hơn sông Hoang-hà nhiều, song trung tâm nên chánh-tri Trung-hoa không bao giờ ở đó. Những co-quan chánh-tri cũng vậy. Trung tâm nên chánh-tri Trung-hoa khi thi ở Nam-nam, khi thi ở Cam-túc khi thi ở Trực-le, chử Mông ở trên bờ các sông Dương-tử hay Hoang-hà là các miền thung-lũng mà dân Tàu sinh-sản như nhau. Kinh-dô Trung-hoa hầu hết lập tại các nơi phòng thủ có nhữngh núi non hiểm trở thiên-nhiên. Các đường đê chạy trạm chạy công văn cũng không phải là các giòng sông mà theo cõi Huc tá trong sách «Đế-quốc Trung-hoa» là những con đường lát gạch lát đá từ kinh-dô tỏa ra, và những con đường đất rải rít như mạng nhện chạy dì các ngả. Trên các con đường đó, khi xưa đêm ngày người ta thường gặp nhữngh trai tráng bận quân-cộc, chán đì hái xác, vai deo túi da đựng công-ván chạy từ trạm ngày tới trạm kháo đê lienh lạc nhà Vua với quan dân các nơi, duy trì cuộn thống nhât cho nền chính-tri. Xét ngay tại châu Âu ngày nay, người ta cũng thấy cái tính cách hoang-toàn trung-lập của sông ngòi đối với nền chính-tri. Người ta vẫn tưởng rằng sông Danube là cản bắn của nước Áo-Hung. Nhưng thực ra có phải thế đâu. Con sông Rhin khi qua nước Đức thi lõn rộng ra, lúc

chảy tới Hà-lan thi dần dần như hẹp lại, không bao giờ là cái mạch máu chính cho cuộc chinh-tri hết. Nước Pháp và nước Đức là hai nước mà giòng sông Rhin chảy qua, xưa nay đều tiến trên theo chiều ngang, chưa hề bao giờ theo chiều dọc giòng sông cả.

Sông Amazona bên Mỹ cũng vậy, chẳng có một giá trị gì về kinh-tế hay chinh-tri các nước miền xich-dao Mỹ-châu. Những trung tâm đim' về chinh-tri, kinh-te các nước Brésil, Bolivie, Pérou, đều ở cách sông ấy xa lâng lắm.

Đến con sông lớn nhất hoàn-cầu là sông Mississippi mệnh danh là «chỗ các sông ngòi» cũng chẳng quan trọng gì гора. Nó chẳng hề làm giới hạn ở Mỹ, về chinh-tế, hay tiếng nói, hay tục le, lập quán cho dân mọi dân-bản-xã bao giờ.

Có điều là xua kia, — khi loài người còn chưa văn-minh — sợ nước lén ở các miền núi non, thi sông ngòi bấy giờ như những cái hàng rào giữ nhà. Ví hai bên bờ sông, chưa có vết chân người, toàn là gai góc, bùn lầy, ngập lụt không thể đặt chân lên được. Nhưng những cái hàng rào ấy không có nghĩa là những giới hạn thiên-nhiên. Khảo dia du lịch sử hoàn-cầu, người ta nhận thấy rằng biển-cương các nước thật không dựa vào một nguyên tắc gì nhất định cả, nghĩa là không bắt buộc phải lấy sông ngòi làm gờ bao phan chia đất nước.

Sông ngòi xưa không phân chia nòi da đánh mà

Một mặt đánh Stalingrad, quân Quốc-xã Đức mấy tuần nay một mặt lại quay sang đánh

## Caucase

và nhầm chiếm những mỏ dầu Grozy, Maikop, mong tiễn đến bờ bắc Caspie ne và Hắc-hải. Ở :

## Caucase

Hồng quân kháng chiến räll mãnh liệt. Muốn biết Đức chiếm Caucase có thể nhanh chóng được không, ta phải biết vị trí-của Caucase, tài sản của Caucase, các cách phòng thủ thiên-nhiên của Caucase.

## Caucase

là đầu đe của Trung Bắc Chủ Nhịt số sau ra ngày 30-8-1942. Các bạn đọc thức thời muôn theo đòn bức của cuộc chiến tranh hiện tại đều nên són số báo này mà đọc. Trong số nay sẽ đăng nhiều ảnh mới của hang Transocéan về mặt trận Caucase.

khi loài người văn-minh lên, sửa sang bờ biển, lợi dụng giòng sông, thi sông ngòi lại dùng để Mén két hòn là dùng để chia rẽ như lời nhà học-gia Curzon. Hai bờ bờ sông Rhin và sông Danube cửa sau sát, đường xá rất nhiều, phong cảnh đẹp và yên tĩnh như trong tranh vẽ. Như vậy dù biế: việc những sông ấy không hề dùng để làm biên giới, vì chẳng có gì là kiên cố hay trở ngại h'êm trở. Song người ta thường vẫn cho dùng sông ngòi làm biên giới thi tiền hơn, khi sáp có nóm xâm-lăng, thi giữ ký-các bến, các cầu là ngàn qua-quân địch. Thực ra lịch sử quân sự hoàn-cầu cho ta hay rằng dù sông ngòi phòng thủ kiên cố tới bực nào, xưa nay cũng chưa hề ngắn được bước tiến của một quân đội hung hổ. Thì nòi cũng vậy, việc vượt qua sông Rhin chỉ là một cái trò chơi cho dân Pháp và dân Đức giáp tiếp nhau.

Về kinh-tế và chinh-tri, sông ngòi đã không liên can gì chặt chẽ đến cuộc sinh-hoạt của loài người bùi-dùi, thi đối với cuộc sinh-hoạt tri thức các dân tộc, sông ngòi, chẳng có ảnh hưởng gì đáng kể. Ví tri thức sinh-hoạt có thể là khoa-huật kinh-tế và chinh-tị sinh-hoạt đâu. Trái lại, nó chỉ là con đê của hai cuộc sinh-hoạt trên.

## Sông ngòi là tội tớ của loài người

Sông ngòi ban sơ là kẻ thù của loài người. Chẳng làm gi tốt được cho văn-hóa cõi. Ma đến khi loài người tiến-hoa, chiếm đê và đánh bat được sông ngòi rồi, thi sông ngòi lại trở thành tội-tử của loài người và bắt buộc phải giúp đỡ cho loài người. Nghĩa là sông ngòi trước sau chỉ đóng vai thu-dụng trong cuộc tiến-hoa của loài người, chẳng bao giờ đóng được vai chủ-động.

Chẳng những sông ngòi mà thôi, nói chung về nước cũng vậy. Nước xưa là kẻ thù của loà người. Nhưng khi mà loài người văn-minh, thâng và làm chủ được nước thi nó là một tay sai rất đắc lực, chẳng khác gì con ngựa bát kham. Khi ngườ ta đã thắng được nó, thi nó là một con thiên lý mà.

Nước làm chạy máy, nước làm đường đi, nước làm tót lúa, nước làm khai hòn báu, nước làm phong cách thanh-nhã, người đep đẽ... người sai nước làm đủ được các việc theo ý linh.

Đó là nói theo trình độ các dân tộc đã văn-minh, chẳng hả như dân nước Hà-lan đã đập đê sét, đuổi nước ra xa, cướp đất của Long vương để mờ rộng «khoảng sinh sống».

Còn điều đối với các dân tộc bẩn khai như dân Việt-nam ta, thi nước hays còn là một kẻ thù hắng nám chí rinh xông vào đồng dien và nhà cửa để phá hại. Nhưng với sự biến bô tống công-euc đe-diu, thi kẻ thù ấy hình như mọi ngày một yếu đâm. Người ta có thể hy vọng rằng một ngày kia người mình văn-minh, tiến-bô, nước sẽ bị mất quyền lực và mất cả di-vi-hàng hổ báu giờ vậy.

# NÊN ĐÊ ĐÊ HAY PHÁ ĐÊ

Nạn nước lụt và  
vấn đề trị thủy ở  
Bắc-kỳ từ xưa đến  
nay

Mùa hè, mùa nước ở Đông dương. Cứ đến mùa đó các sêng ngòi dâng nước lên rất chóng. Ngày này nhô vào công cuộc đập đê phòng nước những nạn lụt ở miền trung châu Bắc-kỳ đã bớt, dù nhiều. Nhưng hàng năm cứ đến mùa nước, thi nhân dân vẫn phải lỗ ý lo sự nan đó lại xảy ra một cách bất ngờ. Công vi thể mà dân quê vẫn dựa vào nhiều triết chứng, để dự đoán nước lụt. Vì sao như người ta thường nói: « Nâm nay nhân sai, nước sẽ se ».

Nâm nay nước to thực, có một vài chỗ sat đê nhwang chỉ can hệ cho tảng địa-phuong. Tuy vậy, đó không phải là một cờ cho ta không nói đến vấn đề trị thủy ở xứ này — một vấn đề từ trước đã làm tổn thấtばかり.

Trước hết chúng ta thử tìm cách giải lời về câu hỏi quan hệ này: « Muốn ngăn nan lụt có nên đập đê hay không? Chinh sách đập đê phải chăng là một chính sách hay? », một câu hỏi mà, như các bạn đã thấy, người ta đã xướng lên bao lần nhưng vẫn chưa trả lời được nhất quyết như thế nào. Nhưng muốn hiểu rõ vấn đề trị thủy ở Bắc-kỳ chúng ta cần biết qua hình thế, các sông ngòi và các điều kiện về việc giữ nạn lụt trong xứ.

## Các sông ngòi của Bắc-kỳ

Ở Bắc-kỳ có hai con sông lớn chảy qua miền trung châu: đó là sông Hồng-hà mà hai sông nhánh chính là Đá-giang (Rivière Noire) ở bên hứa và Lô-giang (Rivière Claire) ở bên tia và sông Thái-bình là hợp lưu của ba con sông Cầu, sông Thương và sông Lục-nam.

Tại đây sông Thái-bình nước không to lầm, nên ít khi bị nạn lụt. Sông Thái-bình chỉ có, những đê không quan hệ và thường vẫn là đường tiêu nước của sông Hồng-hà bởi hai sông đó: sông Hồng-hà và sông Luộc.

Trở lại với triều sông Nhị-hà thì năm nào nước cũng lên to và lâu rút xuống. Vì thế mà hai bờ sông đê có những đê rất quan hệ để ngăn nước lụt.

Sông Nhị-hà, khi chảy đến miền Trung-châu đã để lại một phần lớn những đê đã vụn mang

theo trong giòng sông từ các miền thượng du. Những thứ cát nồng cung một phần lớn chảy ra sông Đáy và sông Đuống hợp với sông Nhị-hà ở phía dưới Hanoi. Trước kia, sông cái và các sông nhánh trong suối dọc giòng sông, lùi vào cũng mang theo nhiều đất phù sa nhẹ vì thế mà nước Hồng-hà lúc nào cũng đỗ nhất là về mùa nước lớn.

Trong mùa nước lớn, nước sông chảy rất mạnh ở ngay miền trung-châu, mỗi ngày it ra cũng được hai ba thước nên những đê dài ở hai bờ không chắc đều bị giòng nước cuốn đi. Nhưng đất mang theo trong giòng nước do lúc thường cát từ 0 100 đến 0 500 đến lúc nước lớn thì lên tới 3 k hoặc 3 k 500 mét thước kí. Người ta tính ra như thế hàng năm số phù sa của sông Nhị-hà có tới 130 triệu tấn nghĩa là 80 triệu thước khối

Vì các cửa sông gần nhau và số phù sa rất thêm nhiều nên sự hôi của sông Nhị-hà và các sông nhánh rất mạnh và miền trung-châu Bắc-kỳ vẫn常常 ngập cảng đê thêm ra có chỗ như ở miền Phat-diêm phia Nam, tỉnh Nam-dinh mỗi tháng kí đất dài ra đến 10 cây số. Dân các làng ở đê bờ bắc gần cửa sông vẫn biết lợi dụng những khoảng đất mới rất tốt do phù sa bồi lên nên hẽ có dịp la chiếm những đê đã cướp được của Long-vương ngay. Mỗi lần tiến ra bờ bắc như thế lại phải đập đê để ngăn nước mặn tràn vào. Đó là lịch sử của các làng ở miền duyên hải ven trung châu Bắc-kỳ không đê rải phai nhiêu, — các làng cùi cảng ngày càng xa thêm bờ bắc.

Vì thế nên trong xứ mới có những miền rất thấp như đáy chậu thau, những khoảng đất rộng thấp hơn mực nước thủy triều, cả những vùng đê cách xa bờ bắc đến 80 hoặc 100 cây số,

Như thế có lẽ những con đê đập & bờ bắc nói liên nhau còn cát để giữ cho các vùng khôi bị nước hét và sau lại đập thêm những đê ở đê bờ bắc gân bê để ngăn hét các khu đất mới.

Vì ở miền đồng bằng gần bờ có đê ngăn nên nước lụt không chảy mạnh được và mực lụt trở nên nguy hiểm hơn và dân các miền duyên giang cũng phải đập đê để cho hàng năm lúa mì khôi bị ngập.

Tren đây chỉ là một thử nghiệm sơ khai. Cũng có thể trong khai đập những đê ở bờ bắc thi đồng thời phải đập đê ở đê bờ sông để cho các ruộng đất cát khôi bị ngập trong các mùa nước lớn. Lúc đầu những đê đó còn là đê riêng từng khu, sau mới nối liền thành những con đê dài và lớn.

Cũng có thể vì thế mà các đường đê Bắc-kỳ nhiều chỗ cong queo và đập hình như không theo một kiểu mẫu nhưng ngày nay vì tiết kiệm, nên vẫn

phai giữ nguyên không hề sửa đổi, dù ợc nữa. Tuy nhiên, vì thế mà những đê ở trong đê ngày nay không bồi thêm nữa và vẫn thấp như hồi mới có đê ngăn nước cũ. Sông Nhị-hà, con sông nhiều nước nhất ở Bắc-kỳ, phát nguyên ở Vạn-nam tại miền Nam hồ Tali là một miền cao độ 2.500

thuỷ. Sông có dài độ 1.300 km, và ở đất Tàu gần một nửa. Từ chỗ phát nguyên đến Nam-hoa thì lòng sông hẹp & giursions dài, từ Mạn-hoa đến Việt-trì còn có tới 30 cài thác. Ở bờ giáp Tàu, gần Lao-kay, có sông Nam ti hợp với sông Nhị. Đến khi chảy vào trung châu Bắc-kỳ ngang Việt-trì thì mới hợp với hai sông nhánh lớn là sông Đà và sông Lô. Miền trung châu dài độ 150 cây số nhưng từ Việt-trì đến bờ bắc nêu theo đê bờ đê thi lại dài tới 220 cây số. Miền sông Nhị-hà và hai con sông nhánh chảy có rộng tới 12 trieu hectare, còn miền trung châu thấp hơn không có đê se bị ngập thi chỉ rộng bằng 1 phần 20 các miền

đó là có sông Đáy và sông Đuống đều không thi nước đó se tăng lên tới gấp bốn lần. Tại Hanoi xuống bờ, một phần nước lại chảy về ngang vào sông đào Nam-dinh và sông Ninh-co, và ở tả ngạn vào sông Luộc và sông Trà-lỵ. Nước Nhị-hà lớn nhất vào tháng Juillet hay Août. Mực cao nhất chỉ giữ trong mấy hôm nhưng nhiều khi rút rồi lại dâng lên đến mấy lần. Cố thể nói là trong kheảng hai tháng đó, nước sông vẫn nguy hiểm.

Từ trước đến nay tình ra thi cứ 11 năm thi nước lụt lại một lần. Những năm sau này nước to hơn cả: 1893, 1904, 1915, 1926, 1937. Năm 1926 là năm vỡ đê Lâm-do, nước ở Hanoi dâng lên tới 11m 92 nếu đê không vỡ thi có thể lên tới 12 thước. Cứ thường thường, năm nào cũng trên 11 thước ở Hanoi. Đến 1937, là năm vỡ đê sông Đuống nước ở Hanoi dâng lên tới 12m 30.

Đó là mực nước cao hét trong tháng 8. Vậy mà năm đó, đê sông Nhị-hà không nổng. Xem vậy đủ biết những đê đê đã khá vững. Nếu đê mạnh hơn thì sức nước lên có thể hon nứa và người ta đã ợc lượng là nước Nhị-hà ở Hanoi có thể lên tới 13 thước. Ông Normanдин nguyên chánh kỵ-sư Bắc-kỳ



Ảnh Võ An Ninh  
Cảnh bờ Phúc-xá gần cầu Doumer lúc nước lũ

dựa vào các con số về nước sông Hồng-hà từ 1883 đã tính rằng nước sông đó có thể lên tới mực đó năm 1904 và có thể quá mực đó năm 1893.

Ở Hanoi trong bờ mảng mảng khỉ ở vào mực 2m20 và mực nước ở những miền đê cao nhất thường cao hơn mực trong đê rộng 8 thước. Một vài phố Hanoi chỉ thấp đê 6 thước cát trên mặt bê, nghĩa là thấp hơn mực nước lũ có khi tới bảy thước. Ta thử tưởng tượng sự nguy hiểm về nạn lụt ở Hanoi nếu đê bị vỡ. Nhiều người già cả thuật rằng tru cát và các thê kí trước thành phố Rangoon mỗi khi bị ngập nước tràn vào khắp thành phố sâu đến 2, 3 thước tây và phải dùng thuyền đê di lại.

**Dân-tộc năm châu chung đúc thành một Đế quốc thống nhất.**

## Đề nên đề hay nên phá

Từ lúc người Pháp đã chinh  
đến xứ này, xứ này đã có  
đã rồi. Voi với  
vấn đề triều đại  
ở xứ này, người Pháp  
cũng như các  
vị vua ta đời  
xưa có hai  
dường: « Nên  
mùa mang thêm  
và dắp thêm  
các đê điều để  
phòng nạn lụt  
cho dân Bắc-ký  
hay là nên phái đê để cho nước lụt hàng năm tràn  
vào đồng điền và tổ chức cho dân trang bị có  
một cách sinh hoạt hợp với tình cảnh đó? »

Về vấn đề đắp đê, không phải riêng ở Bắc kí mà cả ở nhiều nước khác vẫn có người công kich. Cố người nói đắp đê chỉ làm cho nan lụt thêm dữ dội và chỉ nên để cho nước sông đem  
mùa nước tự do tràn vào đồng ruộng còn hon. Như thế mùa màng và dân gian đỡ thiệt hại hơn  
là bi nước tràn ngập một cách bất ngờ trong lúc  
đó.

Người ta lại nói đắp đê sẽ làm cho dày lòng  
sông cao lên, như thế thi thành ra đê cứ phải đắp  
cao thêm mãi và đến một ngày kia, chóng hay  
chảy rồi sẽ cung phải bò đê vì không thể đắp cao  
lên mãi được. Người ta lại nói đắp đê ngăn nước  
lại là ngăn cản đất phu sa rất tốt tràn vào các  
đường ruộng ở hai bên bờ sông. Vì thế ngay ở xứ  
này đã có nhiều người nói nên phái đê để thi moi  
giải quyết được công cuộc trị thủy.

Dưới đây ta thử kể ý kiến của một vài nhà  
chuyên môn về vấn đề nên để hay nên phái đê. Một diều ta nên nhận rõ là trong các sông lớn ở  
Đông dương chỉ có sông Nhì-hà có đê còn sông  
Cửu long thi không bao giờ có đê. Dọc bờ sông  
cũng có một vài con đường lớn ngăn nước sông, nhưng  
đến khi nước lũ thi không thể giữ được.  
Và các đường đó có khi lại không tiếp tục và thường  
cố cầu, công đê cho nước chảy từ khu này sang khu khác. Vì sao lại có sự khác nhau  
giữa hai con sông lớn ở Đông dương như thế?

Một lý chính là như trên đã nói, đê sông Nhì-hà  
có từ gần 1.000 năm nay. Đối với một công  
cuộc lớn lao có quan hệ đến vận mệnh cả hàng



Cảnh bãi Nghĩa-dùng lục nước lén

dân mới chịu nghe theo và các nhà chuyên môn  
mở đàm thực hành.

Đối với sông Cửu-long chảy qua những miền it  
đan cư hon và còn có nhiều đất hoang, nên vẫn  
để triều đại không quan hệ bằng.

Về một đ èu nên nhớ rõ là giòng nước của sông  
Nhì-hà và sông Cửu-long khác nhau xa. Nhiều  
người không nghĩ đến diều đó nên mỗi khi tranh  
luận về vấn đề đê diều Bắc kí thường đem sông  
Nhì-hà so sánh với sông Nil và sông Cửu-long. Ta  
nên biết ở miền hạ lưu, sông Cửu-long là một con  
sông giòng nước chảy ráo rít đều và mỗn năm chỉ  
có một lần nước to Năm nào cũng cứ vào  
khoảng tháng Juin thi nước ông đồ từ từ lên và  
đến Septembre thi đến mức cao nhất. Vào Octobre  
giờ đ thi nước lụt từ xuống và đến Janvier  
thi lại xuống vào mức bồi tháng Juin thi nước  
chưa lên. Những vụ nước to bất thường như ta  
vừa thấy cách mấy năm đây rất ít. Vì thế mà dân  
ở hai bên bờ sông đã biết rõ vụ nước như thế  
nó có thể sống sói với thời quen của giòng sông lớn  
đó. Một vụ nước đã dự định trước và lên dần  
đến thi không dang say. Một vụ nước như thế  
không hề làm hại nhiều tinh mènh và tài sản của  
đan cư. Cả mùa màng cũng không bị hại vì người  
ta đã chọn thứ lúa chịu được nước đe giòng  
các vùng sẽ bị ngập. Vì thế Nam kí, nhiều nơi  
người ta giòng thứ lúa mọc ở nơi có nước, nước  
càng lên cao thi lúa càng cảng vượt lên. Người  
ta thường nói thứ lúa đó có thể chịu được nước  
lên độ 10 phân trong một ngày.

Cũng có kh i trước khi nước lũ có đại han-  
đến vụ nước, nước lại lên chóng quá, lúa mọc  
không kịp, những năm đó thi lúa mòi mất. Trái

triệu dân, người ta  
không thể vi  
một lô gi mà  
phá đê được. Công cuộce đê  
lại là do sự  
kinh nghiệm  
hàng ngàn  
năm của người  
trong xứ mà  
lập ra thi cháo  
cũng có phần  
hợp lý. Muốn  
bỏ một công  
cuộce như thế,  
cần phải có  
một nguyên  
nhân rất đích  
đáng thi nhau

lại, các vụ nước của sông Nhì-hà dày những phủ  
sa và cát nên nguy hiểm hơn nh iết. Vụ nước ở  
Bắc cũng vào một hồi như của sông Cửu-long  
nhưng nước Nhì-hà thường lên rất đột ngột  
và rất chóng. Ở Bắc-ký không phải chỉ có một vụ  
nước lũ mà có nhiều vụ nước không thể đoán  
trước lâu được vào ngày nào. Vụ năm 1940,  
nước lũ cao nhất ở Hanoi vào 8 Août, năm 1926  
thì mực nước cao nhất vào 29 Juillet. Cũng có vụ  
nước sớm vào tháng Mai và cũng có vụ nước  
chậm vào Octobre hoặc Ngày 7 Novembre 1935, nêu đê ở Hanoi bị vỡ thi các phố  
ở Hanoi đã bị ngập đến 2 thước nước.

Thường vụ vụ nước, nước cứ lên đê 0m50 một  
ngày tại Hanoi, cũng có khi lên tới 1 thước. Năm  
1940 từ 24 đến 25 Août, mực nước ở Hanoi lên từ  
7m00 đến 9m00 (đây là nỗi mực nước cùa trung  
châu, còn ở thương du thi nước lũ bao giờ cũng  
nhanh hơn nhiều). Những vụ nước cùa 1 và bát  
ngờ như thế nếu tràn vào đồng ruộng thi rát là  
nguy hiểm. Không thể nào « làm quen » v i  
những vụ nước như thế được. V à một miền đồng  
bằng mà hằng năm mấy lần bị ngập như thế thi  
đan cư không thể nào « đồng đúc » và cây lúa  
mà được. Nếu có tìm cách ngăn nạn lụt thi mì  
có thể ở trong những mìn đê được. Trong các  
phương pháp thi thủy chỉ có cách đập đê là già  
đi hơn vi thể người Nam đã dùng cách đê từ năm  
1.000 năm nay. Cách đó rất tốt nhưng thử hỏi  
cách đó đ i đê dùng cách khác hiệu quả hơn  
chẳng? Đôi với các phương pháp thi thủy khác  
như giòng cây ở thương du, xây đập ở miền  
thượng lưu một con sông đê chứa nước đao các  
sông nhánh đê cho nước có thể tiêu chéng hơ  
ra bờ. Mèu có hiệu quả hơn cách đập đê chẳng?

Trước khi thực hành một phương pháp nào  
phải tính xem phương pháp đó s có thể giảm  
sứ nước lũ được bao nhiêu, số thuc nước  
chảy mỗi giây s là bao nhiêu? Nếu hế ta sẽ thấy,  
cách giòng rừng ở miền thượng du tuy tốt nhưng  
cũng không đê ngăn được giòng nước của  
sông Nhì-hà. V à thượng lưu sông đó ở địa phận  
Tàu nhiều nêu ta không thể giòng cây ở đấy

## LYCÉUM VĂN-LANG

52 Lamblot Hanoi

*Directeur : Mr NGUYỄN-KHẮC-KHAM  
licencié ès-lettres (d'enseignement et  
licencié en droit).*

*Censeurs : MM. NGÔ-DUY-CẨU et PHẠM-MỸ*

*N. B. Le nombre de places étant limité,  
les élèves ont intérêt à s'inscrire le  
plus tôt possible, dès le 25 Août.*

được. Cách xây đập và máng chứa một số nước  
nhieu như nước sông Nhì-hà cũng là cách không  
thể thực hành được.

Cách cuối cùng là cách đào thêm sông nhánh,  
đe tiêu nước ra bờ chóng hơn cũng không có  
hiệu quả như người ta đã tưởng vi tổn tiền  
quá. Cách đê nhất và tiện lợi nhất bao giờ cũng  
là cách đập đê đê ngăn nước nước.

Cứ xem những vụ nước v e năm 1937 và 1940  
là những vụ nước lớn nhất từ trước chia tách  
thầy, ta sẽ rõ. Mực nước hai năm đó ở Hanoi cao  
hơn mực nước năm 1926 những 38 phân tây thế  
mà các đê chính sông Nhì-hà không hề bị vỡ  
mà chỗ nào và dân cư trong miền trung-châu xú Bắc  
ký vẫn sống yên ổn sau các bờ đê rát kiên cố

Còn v e có nói đập đê tức là làm cho lòng  
sông cảng bờ cao hơn như sông Hồng  
hà bến Tàu. Điều đó không lấy gì làm chắc vì có  
nhieu con sông có đê mà lòng sông lại cảng ngày  
càng sàu thêm. Lòng sông có bờ thênh chảng là  
tùy v e nhiều điều k én và nhất là v e cách đập đê.  
Từ trước đến nay, theo các nhà chuyên môn sô  
Tri thuy Bắc-ký thi lòng sông Nhì-hà không hề bị  
bồi thêm. Đất phù sa chỉ đang xuống ở lòng sông  
lớn (lit majeur) v i đê nước chảy chậm hơn,  
còn ở lòng nhỏ và chính của con sông thi nước  
vẫn chảy nhanh và phù sa it trôi chảy đáy  
lòng sông đó. V e việc đê cảng cao thi mực nước  
lại cũng cảng cao hơn cũng không đúng. Người  
ta đã dya vào nhiều chưng cờ mà ra rằng mực  
nước sông Mississippi cao hơn không phải là  
tại đê đập cao hơn trước. Ở Đức, v e một vài  
điểm sông Rhin, tuy cùa đê mà mực nước lại  
xuống là khác.

Một điều nguy hiểm nhất v e chế độ đập đê là  
đe cùa ó k i vòi và mỗi lần vòi thi rát là tai hại  
cho dân gian.

Nhiều v lụt ở Bắc-ký ta rát là tai hại. Điều đó  
không ai chối cãi được vi các công cuộce của loài  
người không có gì là hoàn toàn được! Lại sô  
những thứ thiên tai v à tai họa như động đất, bão  
và chiến tranh mà khoa học ngày nay chưa hề  
tìm được cách ngăn ngừa là khac. Có những nạn  
lụt lớn mà mỗi thế-kỷ chỉ xảy ra đê v ài ba lần,  
đó mòi là những nạn lụt lớn kh o long ngắn được.  
Ta phải lấy lầm vui lòng, khi ta đê có cách làm  
giảm b i sự thiệt hại ghê g i m của h iển thiên-  
tai đ!

Các nhà chuyên môn s Tri thuy Bắc-ký đã đắn  
ra nhiều chưng cờ đê b nh vvc cách đập đê v  
phòng nước lũ (các đê cùa sông Loire ở Pháp,  
sông Pô ở Ý, các sông ở Hung-gia-ly và Quang  
đông b ên Tàu đê có k iết quả rất tố) v à cuối cùng  
đê kết luận rằng xua kia cũng như ngày nay chỉ  
có cách giữ đê là cách tri thuy hiệu quả nhất v  
xú Bắc-ký.

HỒNG-LAM

## Lần này đê lượt ngại trùng sô Đông-Pháp

# ĐỀ CHÍNH Ở BẮC - KỲ TRÁI QUA CÁC TRIỀU ĐẠI

Sông Nhị-hà đối với xứ Bắc-kỳ ta, thực là một nguồn lợi rất to, mà cũng là một mối họa không phải nhỏ.

Nguồn lợi ấy thế nào? Đó là một sự hiền-nhiên, ta đều nhận thấy. Duy có cái mối họa do sông ấy gây nên, thí trong ngót ngàn năm nay, mỗi năm lại làm cho nhân-dân phải lờ-sợ, chính-phủ phải nhọc lòng triều-hoạch mà vẫn không sao giải-quyet được: đó là sự đe dọa nguy-nuôi sống khốn trán vào đồng ruộng.

Theo Địa-địa- chí, tên gọi chung của đời Lý, đầu đời Trần, cửa bắc Bắc-kỳ còn gần, chừng vào bến dưới tinh-lý Helsing-yen ngày nay. Sau đó, mỗi năm đến mùa ướt, dòng sông Nhị-hà lại đe dọa theo nhau phù-sa từ trên nguồn bắc dập mãi them ra, khen cho miền Trung-châu Bắc-kỳ mỗi ngày mỗi thêm đe dọa mới.

Tuy cửa bắc còn gần, nước ở đồng sống thoả ra bè được mau chóng, nhưng các dân cư mỗi lần nước tràn vào làm cho ngập lụt cảng bị thiệt hại nhiều. Nhất là kinh-thị Thăng-long, sau khi vua Lý Thái-tô rời quốc-đô Hoa-kì lên, nơi này tràn nhanh, rung-lâm-diêm chính-trị của cả nước, tới mùa nước căng bị ngập lụt, có nhiều điều đáng ngại. Muôn bão-bôte quốc-đô, vua Lý khởi cuộc đập để Cơ-xá là đoạn đê có trước nhất ở xu ta.

Đè Cơ-xá chỉ riêng giũa kinh thành Thăng-

MỚI CÓ BẢN:

## Thăng Phượng

Tiểu-thuyết giáo-duc của  
**NGUYỄN BỨC-QUÝNH**

(Thăng Phượng đã chịu giáo huấn của đế-  
đủ đám đông, của bù phò, nhiều hơn là  
giáo huấn trong gia đình, giáo huấn của  
đời đã không dạy nó tin ở Sô-mêlin, ở Phúc-  
đức, ở Chi-khí, mà chỉ bắt nó tin ở Sô-  
mêlin).

... Sách in vào loại  
mỹ-thuật - Dày hơn 200 trang - Giá 15.000  
**HÀN - THUYẾN XUẤT BẢN CỤC**  
71 PHỐ TIỀN-SINH - HANOI

long Đến đời vua Thái-tôn nhà Trần mới nghĩ đến sự lợi ích của toàn-thể nhân dân trong xứ. Ngài sai quan di xem xét địa-thể suối hai bên sông cho đến bờ, rồi đắp đê Đinh-nhì. Ngài là thám-de hai hòn thay chỗ róng hẹp mà đắp uốn lượn, như hình quai vạc. Từ đó, trong việc chính-trị ở xu ta, mới có thêm một vần-de mới: vần-de đê chính.

Viet thiền-hà không có việc gì oán-lợi, không có việc gì loài hại. Để điều cung-vậy. Năm nào nhà chúa-trí ách giũa đê được vui sung sướng, lối rõ năm nào có một hố vỡ thi sinh-mệnh và tài-sản của nhân-dân, hép thi một địa-phuong, ròng thi hàng hai bờ sinh, bị thiệt hại không sao kìm xiết. Cứ mỗi lần vỡ đê, sự thiệt hại về nhân-dân phải chịu đê đánh, về phần chính-phủ, não lo chấn-cấp cho nhân-dân, não lo hanh-khâu lại đê giữ vự nước năm sau, kho nhà nước vì đê mà chịu hao hụt một số tiền khá lớn. Đáng trước sự nguy-nuôi mà hàng năm ai nấy đều lo sợ đó, có người đã xướng lên sự phò-bé. Vua Tự-đức đối với việc đập đê Đinh-nhì của nhà Trần, ngài đã phê-bằng một câu đầy ý chán-ngán: « Tiền nhân-thất sái tại phòng harem nghĩa là người trước đã tinh-lộm việc rớt sái lầm là ngẩn-sóng ». Nói vậy chẳng phải vua Tự-đức đã có một cao-kien gi về vần-de tri-thùy đâm. Ông ta ngài cũng hằng nói lè lụt-nhiên: nước bao giờ cũng do các nguồn đê xuồng, rồi do các dòng sông ngòi mà chảy xuôi ra bờ. Người khéo-trí nước là khéo-thiện theo cái tính của nó, để cho nó được chảy tự-nhiên, hay giúp cho nó được chảy mau chóng thì không bao giờ có hại. Vua Hạ vùi-tri cát nạn nước lụt luôn chín năm ở Trung-quốc xưa kia (Mậu-ngọ - 2282 năm trước Tây-lịch) cũng chán-quay-theo cái tính tự-nhiên của nước mà làm đó thôi.

Tuy nhiên, đập-de đê đánh là sự khó khăn, nhưng bờ đê cũng không phải là cầu chay-dê-dâng. Vì vậy vần-de a-trúc-de hay « hra-de » đã thành một vần-de tranh-luận từ khi vua Giả-ong (hồng-nhất nước Việt-Nam).

Từ Nam-hà ra tới Bắc-hà, đối với một xã đã trải qua bao nhiêu triều-dại, ngài xếp đặt các công việc về chính-trị có phần đê-dâng, nhưng có một nan-de mà ngài nhận xét thấy ngay là việc tri-thùy hằng năm ở Bắc-kỳ. Năm đầu Gia-long, ngài đã hạ lệnh hỏi các trấn-thần về hai lẽ: « Cứ đập đê hay bờ đê ? » Đối với một vần-de có quan-hে cho dân-sinh, người thi nói cứ đê, người thi nói phá đê, nhưng cả hai bên đều chưa rõ tri-thức nhận rõ cái điều lợi hại về cái thuyết của mình, nên bùi đì, nói-lại, kể-cụ chì là những lời nói suông, không một thuyết nào có máy may về việc thực-tế. Bởi vậy đến năm sau, là năm Gia-long thứ hai, ngài lại nhắc đến vần-de ấy. Có điều khác trước là ngài không hỏi phiếm. Ngài ban dù cho trấn-thần, sức hối riêng các quan-chứu và các nhà có học-thức ở ngay tiền bến sông. Nhà vua cho rông những người có ở gần sông, mới nhận rõ những hình-thể của lồng khúc sông, nồng-sâu, bằng-dốc-thê nào, và có nồng-kinh nghèm chắc-chắn đối với việc phỏng-giúp trong khi nước lụt. Ngài cho phép ai nấy được đem hết các điều minh-hieu-biết, viết thành bản-dâng-chữ Hán, hay chữ nôm, hay bán-tự bán-nôm cũng được, gửi thẳng lên trấn-quan, do trấn-quan chuyen-de về quan-trấn, tết kỵ rồi đê vào kinh. Kết cục việc xét hỏi dân-y này, vua Gia-long nhận ra là phải giữ đê, vì nó đã hợp với công việc canh-tác và múa-màng của dân trung-châu Bắc-kỳ rồi. Nên từ đó trở đi, công việc tu-lý đê-dâng mỗi ngày mỗi thêm phiền-kịch. Có người đã dâng báu-túi xin theo như việc tri-thùy ở sông Hoàng-hà bến Tàu, dài rieng một viên « Hả-dạo-lồng-dốc » hay « Hả-công-lồng-dốc » ! Lúc là viên đại-thần coi rieng về việc đê chính ở Bắc-kỳ. Cho là Nhị-hà ngán hòn Hoàng-hà, ngoài màu nước ra, công việc lại không có máy, nên đặt chuyen-vien chỉ thêm phiền-nhặng và tốn kém, triều-dâng báu-bôte và giao cho các trấn-quan sờ-lại kiêm-làm.

Đến đời vua Tự-đức, dù ngài phản-dối việc phỏng-hà của nhà Trần, nhưng ngài cũng không có ý-kien gì chắc chắn về việc tri-thùy, nên vén-đe « Trúc-de hay hra-de » nhiều lần ngài dem hỏi các đình-thần. Một lần thi dinh, vén-đoạn vân-kim, trong bài vân-sách đinh-dỗi, ngài lại dem ra hỏi ý các công-si trong nước. Nhưng kết-cue cũi gã chẳng được điều-di-vân, di-kien gi. Vì các công-si gọi là nhân-lai hối-dó, ngoài cái vân-chương cùnghiep ra, chẳng ai có chút học thuc-te về vân-đe cả, trừ một số ít mấy làm re-vé có lý cùng-coi, hoặc nói-nên phà-de, hoặc nói-nên giùp-de, còn phần đông chỉ trả lời khéo bằng máy câu mập mờ: « Võ đê chi tiền, bắc khà-hữu đê; hứa đê chi hậu, bắc khà-vô đê » nghĩa là trước khi chưa có đê, thì không nên-có; sau khi đã có đê-rồi, thì không nên-có.



Trở-lên trên là nói qua về đê chính ở các triều vua ngày xưa triều nào cũng châ-trong-cá, nhưng i đối với việc tri-thùy không có học-thức chuyen-môn, nên triều nào chỉ theo thành-pháp của cõ nhân-mã làm theo vậy. Đã vậy, người ta còn cái-mé-lin, cho nạn nước lụt cung như các thiên-tai khác, là những cái ao-ao-uy-giới bầy-rà đê cảnh cáo nhà vua về việc chính-trị iỗi, muốn được tránh.

Cũng vì cái ôm-mìn-ág, nên vào khoảng ba bốn mươi năm về trước, lối năm nay có nước to quá, trên mỗi đoạn đê xung-yêu, ngoài các đam quan-dam xum-xil sang-hộ, tu bờ, thường thấy có những bón-bảy dày-lè-phém, do quan-dam-phuong mặc-lè-phục vào lâm-lě khán-vái-kêu-cầu, mong Thầy-thần thề theo ý giời, thương nhân-dân, sớm-rút nước đi cho khỏi bị nạn vỡ đê ngập-lụt.

Tới bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của nước Pháp, vần-de tri-thùy, đã đem lại cho nhân-dân được nhiều-diều chắc-chắn. Việc đập đê, đập-dâng, xây-công-dâng do những nhà khoa-hoc chuyen-môn xét-nhận rõ ràng rồi mới thi hành,

(xem tiếp trang 25)

# Những trận đại hồng thủy

## trong thơ Ovide, trong Kinh Thánh và trong thời kỳ nghi-sử Việt-nam

VŨ BẮNG

Phàm nước nào cũng vậy, ở trên mặt đất, mỗi khi gặp việc ghi-phì-thùng một chút, cũng đều hay tạo ra những chuyện truyền-kỳ để sán vào việc ấy cho có vẻ u-huyễn dẽ sợ. Bởi vậy cho nên thường làm một số bão đặc-biệt nào chúng tôi không bao giờ quên nói đến chuyện ấy trước tiên. Vì dù như số « Lứa », chúng tôi phải lượm lặt ngay những chuyện truyền-kỳ về lứa; nói về « Bão », chúng tôi phải tìm ngay những chuyện truyền-kỳ về bão. Vì chúng tôi nghĩ rằng muôn hiền rõ và các việc phi-thùng ấy, theo khoa-học ngày nay là thế nào, thì trước hết ta phải biết cõi-nhân nghĩ về những việc đó ra sao đã. Từ xưa, người Tàu và người ta chung rằng ở đời có bốn cái ta nạn đói cho ta kinh sợ nhất là : thủy, hỏa, đạo, tặc. Trong bốn cái họ ấy, thủy đứng vào hàng đầu. Cho moi biết lừa và trộm cướp giặc-giã dù ghê gớm đến đâu mà đem xo với nước cũng còn là hàng kém. Bởi vậy, dù nước vẫn-minh hay giã-minh, trên hoan-cầu này, phàm nói đến tauy hì ta cũng có rất nhiều chuyện truyền-kỳ; những chuyện truyền-kỳ đó mỗi noi mỗi khác không có chỗ nào giống nhau. Càng nữa làm những số khác, chúng tôi cũng xin nói về những chuyện truyền-kỳ về thủy-lụt trước kia nói đến những nạn đại-hồng-thùy từ lúc thế-giới bắt đầu vẫn-minh đến giờ.

### Đại-hồng-thùy theo Ovide

Cứ theo sách *Métamorphoses* (Tàu dịch là Mỹ-nap ma puc áy tu) của văn-hao Ovide (Ao-duy-Dắc) thì trong ba thời-đạ ở triền sáu i-o Hoang kim hoi-dai là loài người sung sướng. Người ta thương yêu nhau, đất không

cần phải cây sỏi, đồ ăn là hoa quả mọc ở cánh đồng, hay trên đỉnh núi. Nước sông thơm như hoa, bè bè sữa, vỏ cây thơm ngọt và cho người đời mặt ong. Đến khi thần Jupiter (Chu bì-thác) vật thần Saturne (Tát thắc Án) xuống dưới âm, ti mà chiêm lấy quyền bá chủ địa cầu thì bắt đầu Bách ngàn thời đại. Thời đại này kèm hẳn thời đại trước: mùa xuân ngắn hẳn đi; năm chia làm bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vào thời này, không khí bắt đầu oi bức, nước động lại, rét thành băng. Người ta phải làm nhà dẽ ở và bắt đầu cày ruộng.

Bên chiến loạn thời đại (*âge d'airain*) thi tâm tình người đời họ thay đổi hẳn: «...người ta bắt đầu dùng khí giới và chém giết nhau; sự thật, lòng tin và những tấm tình trong sạch nhất thiết đều mất hết. Vàng và sắt bây giờ xuất hiện trên mặt đất, Trận mạc nỗi lên từ phía. Chồng không tin vợ, anh không tin em, khênh không tin chị. Mắt đái dày noirc mau, Con trai Tác-thác-ân hay đón nhau thế lầy lội bùi phieu và túc giận — một con tui giận sưng đáng với thần Chu-bì-thác! Chính Chu bì-thác cũng tức giận tráng hon; ngài rũ tóc百家 lòn và tất cả địa cầu đều kinh sợ. Thần Chu-bì-Thác nói rằng: « một cuộc đói như thế này không thể cứ kéo dài ra mãi. Ta phải giết hết giống người độc ác này mới được. Ta phải tạo ra một giống người khác hoàn toàn hon ». Nói đoạn, ngài định dem sám sót để tàn phá cõi đời; nhưng sau nghĩ lại, ngài lại sợ rằng lửa bốc cao quá có khi làm hại đến cả thiên đình cũng nên. Bởi vậy thần Chu-bì-thác lại phải suy nghĩ để tìm một phương pháp khác. Lúc ấy ngài mới nhớ ra rằng trong cuốn *Sách số mệnh* có một đoạn rằng chẳng sớm thi chày thế nào thì giao cũng có một ngày hối kiếp: biển, đất và thiên đình sẽ bị lâm mồ cho ngon lửa. Chu bì-thác bèn nhất định tìm một cái tai nạn khác trái hẳn: loài người sẽ bị chết vùi dưới nước và sống và

ngồi và sô và biến sẽ dung nước lên để tàn phá hết.

Tức thì thần Chu bì-thác bèn ho tìm hết cả thần gió lại rồi tháo xích cho thần No us (Nặc-thác) cho phép bay lượn khắp dãy thi đờ. Mỗi thần dữ tợn vô cùng. Mây mù bám vào má ngài: giông, bão dính vào râu ngài; nước chảy đồng đóng ở trên tóc ngài xuồng; chân ngài dài nhường mày mù; và nước lại chảy ở cánh tay và nách ngài ra nữa.

Thần Nặc-thác lạy tay bóp những đám mây: một tiếng nô long trời lở đất; rồi thi mua tuôn xuồng như suối như không thể nào ngờ được. Đống ruộng đều bị hủy hoại hết, bao nhiêu hố sicc của người làm ruộng đều bị hư hao cả. Vậy mà thần Chu bì-thác vẫn chưa lấy làm mãn nguyện.

Em ngài là thần Neptune (Nội phò khuân) là cõi dem thêm nước đến giúp ngài. Nội phò khuân gọi các Sông lại mà rằng: « Các ngươi phải gắng sức, gắng sức nữa lên. Hãy phà hủy các đê dì dê che sóng của các ngươi được ụp áo chạy nhảy ». Các Sông vang lời dặn. Còn chính thần Nội-phò thi ngài cầm cái đinh ba gõ xuống đất. Đất rung chuyền và làm bật những sóng nước chua có nước chảy ra. Nước... nước... toàn là nước... Cây cối, mía màng, súc vật, người, nhà cửa và những tượng thần tượng phật đều bị cuốn theo giòng nước. Người ta không còn thể phản biện được đâu là đất mà đâu là bùn nứa. Toàn là bùn cát, bù khóng có bến bờ. Người nào người nấy đều tìm hết các phương chạy chốn, người thi lèn núi, kẽ lại trên thuyền. Hòn đáy con đê-con cõi dừng gậm cõi cái bãi nứa, hòn đáy người ta đã nhảy con hãi cái dù tự du choi ở đó. Nhà cửa và tinh thành đều chôn ở dưới lầu nước bạc. Con chó sói hơi ở giữa dan cừu; nước cuốn cả sư tử và soay nó đem xuồng cho n้ำ dưới đáy bùn mông mènh. Con lyn loli có sức khỏe vô song, bây giờ còn dùng cùi súc khỏe ấy làm được trò gì? Con hươu chạy nhanh là thê, bây giờ còn dùng gì được đến bốn chân kia? Con chim giang hồ

bay ngày bay đêm để tìm một miếng đất nghỉ chân, vô ích. Nò roi xuồng bè bè vì da rã cánh rỗi. Nước lên mãi, nước lên mãi và lần đầu tiên người ta thấy: bỗng lượn sóng bung băng đánh nhau với đỉnh núi một cách vô cùng dữ dội. Không biết bao nhiêu là người và vật chết trôi mà kề. Những kẽ cõi sống sót thi lì dì vi mồi và không có gì mà ăn. Một sự đối khát thảm thương thông thảm đến choi với họ.

Đó, câu chuyện truyền kỳ của nhà thi sĩ La Mã đã kể về nạn đại hồng-thùy hồi trước Thiên Chúa giáng sinh.

### Đại hồng thủy trong Kinh Thánh

Trong kinh Thánh (Cự-u-ước) về đoạn đại hồng thủy, người ta lại hay chép khác hẳn, Chúng tôi xin dịch lại như sau này:

Từ khi giống người bắt đầu sinh sản nhiều trên mặt đất và sinh ra những người con gái, thì những con trai Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp nên khen ròi cưới lấy những kẻ tam đầu ý hợp. Đức Chúa Trời bèn phân rồng: Thần ta không ở mai trong loại người, bởi vì người chi là xác thịt; và chi sống đến 120 năm là cùng.

Vào thời ấy những người cao lớn dã có trên mặt đất vì những con trai Đức Chúa Trời ở trong con gai loài người mà sinh con đẻ cái. Những người cao lớn do là những người anh hùng lừng lẫy ngày xưa.

Đức Giê-hô va thấy loại người hung ác lầm và ý trưởng của họ chi là quy vào những sự xấu xa. Ngài lấy làm hối hận vì đã sinh ra loại người trên mặt đất và lấy làm rầu rít lâm. Va Ngài nói rằng: « Ta sẽ làm cho giống người ma ta đã dặng nên phải tuyệt diệt, từ loài người cho đến loài vật, loài côn trùng, cả loài chim trời nữa; bởi ta hối hận đã gây nên họ.

Người Noé (tàu dịch là Nặc-ai) được on trước mặt đức Bất Diệt.

Nay là dòng dõi của Nặc-ai.

Nặc-ai là một người ngay thẳng và thanh liêm; Nặc-ai cùng đi với đức Chúa Trời.

4 MÔN THUỐC BỒ CỦA NAM,  
PHÍ, LÃO, ẤU ĐO NHÀ THUỐC

### ĐU'C-PHONG

BÁN BUÔN, BÁN LÉ ĐÙ-THUỐC SỐNG

THUỐC BÀO CHẾ VÀ CÁC THUỐC SÂM

45, phố Phúc Kiến Hanoi phát hành

Các cu nén dùng:  
THUỐC ĐẠI-BỒ ĐỨC-PHONG..... 1\$50

Các ô g làm việc nhiều nén dùng:

THUỐC BỒ-THẬN ĐỨC-PHONG.... 1, 50

Các bá, các cu nén dùng:

THUỐC ĐIỀU-KINH BỒ HUYẾT.... 1, 20

Các bà phải cho trẻ em uống thuốc:

THUỐC BỒ TỲ TIÊU CAM..... 1, 00

Nặc-ai có ba người con trai: Sem (Sinh) Cham (Tập mâu) và Japhet (Nhà phai).

Thời gian bấy giờ bại hoại ở trước mặt đức Chúa Trời và đây là hung ác. Đức Chúa Trời nhìn mặt đất, thấy bại hoại bởi vì sương thịt của người làm cho đường mòn trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn bảo Nặc-ai rằng: Ngày cuối cùng của xác thịt đã đến đến trước mặt ta; bởi vì giống người đã làm cho mặt đất đầy rác sụn bao; nay, ta sẽ cho họ tiêu diệt cùng với đất, người khà khè một chiế: tàu bằng ống gopher; người cái đặt ra từng phòng; và người chết trai cõi bể trong lầu bể ngoài. Nay người làm như vậy: bẽ dài tàu ba trăm thước, bẽ ngang năm mươi thước, bẽ cao 30 thước. Trên tàu, người sẽ làm một cái cửa sổ cao mươi thước; người làm một cửa sổ ở bên cạnh; và người sẽ làm một tùng dưới, một tùng giữa và một tùng trên.

Rồi đây, ta sẽ dồn nước lại khắp trên mặt đất để diệt tất cả cái gì sống ở trên mặt đất tuy là thủy đều chết hết. Nhưng ta lập giao ước cùng người: người sẽ xuống tàu với các con người, vợ người và con dấu của người. Về các loài sinh vật, người sẽ đem xuống tàu tùng cặp một đẽ cho chúng sống: cái gì cũng có sống có mái, có cái co dực. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại. Mỗi giống hai con sẽ đến với người để người giữ cho tròn sự sống. Và người khà mang dù thức ăn đi, làm lương thực để mà ăn và cho chúng cũng ăn.

Nặc-ai làm theo đức Chúa Trời đã dặn.

Đức Giê-hô-va phán với Nặc-ai rằng: Người con nhà xuống tàu đi vì ở đời này ta thấy người công bình trước mặt ta. Người sẽ có ở cạnh người bảy cặp loài vật trong sạch có đực co cái; một cặp loài vật không trong sạch, có đực co cái; và cả bảy cặp chim trời nữa, cả đực cả cái bao giờ giữ gìn nói giống của chúng an toàn trên mặt đất. Bởi vì chỉ có bảy ngày nữa ta sẽ làm mưa bốn mươi ngày và bốn mươi dem liên trên mặt đất. Ta sẽ không cho mọi giống gì mà ta đã gầy nên được sống sót. Nặc-ai làm theo lời dặn của đức Giê-hô-va.

Lúc xảy ra nạn nước lụt, Nặc-ai 600 tuổi. Nặc-ai đem con và vợ và con dấu xuống tàu để tránh nạn. Cùng với các loài vật trong sạch



và không trong sạch và tất cả những giống chim trên mặt đất, Nặc-ai bước xuống tàu với từng cặp một, con đực dì với con cái, đúng như lời đức Chúa Trời đã dặn Nặc-ai.

Bảy ngày sau, nước

lụt tràn trề trên mặt

đất. Đúng vào năm thứ sáu trăm năm Nặc-ai vào ngày mươi bảy, tháng hai, bao nhiêu nguồn của những vực lớn nô nà và các đập trên trời mở rộng. Mưa ròng rã 40 ngày, 40 đêm. Hôm ấy, Nặc-ai và vợ cung ba con trai là Sinh, Tạp Mẫu và Nhâ Phát cung ba người con dấu của mình xuống tàu. Họ xuống cùng với các thú rừng tùy theo loại, các gia súc tùy theo loại, các con trùng bò trên mặt đất tùy theo loại, các giống chim lớn tùy theo loại, các giống chim nhỏ tùy theo loại, bết thảy vật gì có cánh. Chúng xuống tàu cùng với Nặc-ai, tùng cặp một, con nào cõng sống, một đực một cái, một trống một mái, in như lời đức Chúa Trời đã dặn Nặc-ai. Xong dầu dấy đức Gê-hô-va đóng cửa tàu lại. Nước lụt bốn mươi ngày liền trên mặt đất. Nước to mãi ra và nung tàu lên khỏi mặt đất. Nước to mãi ra và dừng lên bờ phẳng trên mặt đất, và bao nhiêu non non ở dưới gầm trời đều bị ngập. Nước dâng lên mươi lăm thước cao hơn núi, và núi bị ngập hết. Từ chìm chốc đến giờ súc, và con trùng và người nữa, hết thảy các sinh vật trên mặt đất đều chết hết. Các vật có sinh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết, chỉ có Nặc-ai và người nhà Nặc-ai sống sót [mà thôi]. Nước dâng, lên trên mặt đất trong một trăm năm mươi ngày.

Đức Chúa Trời nhớ lại Nặc-ai cùng với các giống vật ở trong tàu. Ngài bèn khán mót ngôn giờ thưa qua trên mặt đất, tức là nước rút ngay. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời khép lại và mưa trên trời không rơi xuống nữa. Nước rút ra khỏi mặt đất và sau một trăm năm mươi ngày thì hết nước lụt. Ngày mươi bảy bảy tàu của Nặc-ai đỗ ở dưới chân núi A-ra-sát. Nước cứ rút dần dần cho đến tháng mười. Ngày mùng một tháng mười thì đỉnh núi lò rả.

Bốn mươi ngày sau, Nặc-ai thả một con quạ. Quạ bay đi bay lại kỵ cho mặt đất khô héo mới thôi. Ngài lại thả một con chim bồ câu để xem nước đã hết chưa. Nhưng con

chim bồ câu không có chỗ đỗ chân dành quay lại trú về tàu, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nặc-ai đợi bảy ngày rồi lại thả con bồ câu ra. Đến chiều con bồ câu quay về, ngậm ở mõ một cánh lá Ô-li-vê. Từ thi Nặc-ai hiểu ngay rằng nước đã rút. Ngài đợi bảy ngày nữa lại thả con bồ câu ra; nó không trở về nữa. Ngày mùng một tháng giêng năm 601 của Nặc-ai, nước đã rút hết. Nặc-ai rõ mui tàu ra mà nhìn, và này, mặt đất đã khô. Ngày hai mươi bảy tháng hai hoàn toàn hết lụt.

### Đại hồng thủy theo nghi-sử Việt-nam

Trở lên trên, chúng tôi đã thuật hai chuyện truyền kỳ về đại hồng thủy. Như các bạn đã thấy, hai chuyện ấy đại đồng tiêu di, cùng ngụ một ý rằng: sở dĩ có nạn nước lụt đầu tiên, ấy là bởi tại loài người mõi ngày ở mõi bất nhân bạc ác, trời phải giao tai như thế trước là để phạt họ mà sau là để cho họ tinh thần mà they tâm đổi tính.

Nước Việt-nam ta cũng thế, lấy sự thờ trời làm gốc cũng có nhiều chuyện truyền kỳ tương tự thế nhưng đó chỉ là những câu chuyện nói quá cho một chút thái hóa. Nói về nạn đại hồng thủy theo nghi-sử Việt-nam ta, ta phải lấy

chuyện « Tân-Viên son thần » làm chính. Tuy nhiên người đã biết, chúng ta cũng nên thuật ra đây để ta cùng đối chiếu mà xem xét tính cách chuyện truyền kỳ của các nước bên Âu khác nước ta như thế nào.

Nước ta, từ vua Hùng-Vương trở về trước, dân sự thái bình, là ăn yên ổn không hề bao giờ có nạn thủy tai. Bảy giờ ở về huyện Phúc-lộc (bảy giờ là huyện Phúc-thọ) thuộc tỉnh Hưng-ян, ở trong núi Tân-Viên có một ông thần đóng dời vua Lạc-Long. Khi thần còn là người, ông ở với mẹ và nhà nghèo lâm, ngày ngày phải vào rừng kiếm củi. Một hôm ông chặt một cây cùi thụ. Cây cùi thụ vừa đỗ xuống thì sao Thái-bach xuống cứu cho cây sống lại rồi cho ông một cái gậy và dặn rằng:

« Gậy này có một tính cách màu nhiệm lạ lùng. Mới trông nó chẳng có gì lạ cả, nhưng chính ra thì nó tiêu trừ được bách bệnh cho người ta; phần ai đau đón bệnh gì mà lấy gậy này đánh vào chỗ đau mới cái thì liền khỏi ngay và cho nhà người đê độ nhân cứu thế ».

Ông được gậy cùi dồn lạy ta Thái-bach kim tinh rời đi ra. Từ đó, ông bỏ ngõ bắc kiêm cùi và chữa thuốc. Một hôm, đi chơi đến khúc sông kia, ông gặp một lũ trèi dương xám nhau lại đánh một con rắn trên đầu có chú Vuong. Biết là rắn lợ, ông bèn đem gậy phép ra đánh một cái vào đầu con rắn. Lập tức, con rắn hối lánh lại và bò xuồng sông đi mất.

Ít bữa sau, ông đương ngồi ngâm cảnh ở trước sân thì có một người con trai mặt mũi khôi ngô đem một mâm bạc và vàng chầu báu đến trước mặt ông mà nói rằng :

— Thưa ông, tôi là Tiều long báu, con vua Long vương ở bờ Nam. Bữa trước, tôi hóa làm con rắn đi chơi trên trân chảng may bị bọn trèi con đánh chết, nhờ có ông nên mới được sống, vậy xin đem chát lẻ này dê ta.

Ông nhất định không lấy. Tiều long báu không biết làm thế nào để ta on người cứu sống bèn đưa ra một cái ống lấp-té khẩn khoản mời ông rẽ nước xuồng thầm nhà mình ở dưới nước. Đến Thủy cung, ông được Long vương tiếp đãi trọng thể lâm, mở tiệc luôn ba ngày ba đêm. Hôn ra về, Long vương lại sai người đem ra một mâm bạc và vàng báu để làm quà cho ông, ông vẫn không nhận. Long vương không biết làm thế nào bèn lấy một cuốn sách ước ra đưa tặng. Ông cầm lấy cuốn sách ước và dì vè mặt đất. Từ khi có quyền sách đó, ông ước gì được nấy, những phép lạ của ông rất nhiều, ít có bực thành



người cứu sống bèn đưa ra một cái ống lấp-té khẩn khoản mời ông rẽ nước xuồng thầm nhà mình ở dưới nước. Đến Thủy cung, ông được Long vương tiếp đãi trọng thể lâm, mở tiệc luôn ba ngày ba đêm. Hôn ra về, Long vương lại sai người đem ra một mâm bạc và vàng báu để làm quà cho ông, ông vẫn không nhận. Long vương không biết làm thế nào bèn lấy một cuốn sách ước ra đưa tặng. Ông cầm lấy cuốn sách ước và dì vè mặt đất. Từ khi có quyền sách đó, ông ước gì được nấy, những phép lạ của ông rất nhiều, ít có bực thành

Đến khi ông thành thần rồi thi ông rất thận trọng trong việc ăn ở. Qua cửa bê Thần Khù lên mạn ngược ông chỉ trện chỗ nào thời dân

thuần hậu thì mới  
đó; những nơi phù  
hoa bụi bám, ông  
rất ghét không khi  
nào thêm đặt chân.  
Đến huyện Phúc-lộc  
thấy dân tình chất  
phác, cảnh trí có bờ  
trang nhã lại thêm  
núi Tân - viên cao  
chót vót ba tầng, ông  
hết hồn phép thành  
lâu dài ở ngay trong  
núi và chỉ tay làm  
một con đường về  
phía Nam núi thẳng  
từ bến Phan-tần đến  
Tân-viện. Ông ở lung  
cao bờ núi.  
Ngày ông chỉ lấy sự

dọc sáu lèm vui và lấy sự thi ân cho dân  
chúng là thế: bởi vậy, khắp tỉnh Sơn-ây  
hồi ấy đều có lập đinh miếu để thờ thần long  
trong lâm.

Hồi đó, vua Hùng-Vương thứ XVIII có một  
người con gái tên là Mị-Nuong dẹp lầm,  
người nào trông thấy cũng mê:

« Mê nàng bao nhiêu người làm thơ »

Thần núi và vua Thùy, mê nhất, cũng đến  
hồ nang làm vờ.

Vua Hùng Vương bèn phán :

— Một thuyền quyền không có lê sánh được  
hai anh hùng. Vậy thì ngày mai ai đem dù  
đỗ lê đến trước thi ta gả cho.

Sáng hôm sau, thần Tân-Viên đem voi 9  
ngà, gà 9 con, ngựa 9 hông mao và một chiếc  
vàng cõm ladi dâng. Y ước, vua Hùng-Vương  
gả Mị Chân cho Tân-Viên thần; sau khi lễ tạ  
cha mẹ, thần đem voi lêp núi ô.

Đến lúc ấy, vua Thùy mới đem dù lê đến.  
Chạm mặt rõ. Ngài gật một mũi cẩm hồn



trong bụng, thề quyết  
phải trả thù kẻ đã  
nhanh chân chiếm  
được người quốc  
sắc. Vua Thùy bèn  
lâm mưu to gió lớn  
và dâng nước lên để  
duổi theo cuồng về.  
Thánh từ đó có  
nan lụt. Sách Nam  
hải dì nhân chép rằng  
muốn trừ nạn lụt  
của vua Thùy, thần  
Tân-Viên làm ra lưới  
sắt, chắn ngang đường  
thượng lưu huyện  
Tứ-liêm. Vua thủy  
lại di đường khác,  
tụ sống Lý-nhâu vào  
sát chân núi Quảng-  
osai, men bờ lèn cửa  
sông Hát-giang, rồi

ra sông Lư, vào sông Đà để đánh mé sau núi  
Tân-viên lai; mò ra các sông nhỏ để đem nước  
vào đánh mè trước núi, di qua các làng Cau-  
gia, Đông-là, Cô-nhac, My-xá, đến đầu xoáy  
nước xuồng thành vực, để làm cho các giồng  
thủy-tộc ở rồi tiến lên đánh nhau với thần núi.

Thần núi thi bảo dân xung quanh do dân  
phên chấn nước và dùng cung nỏ bắn xuống;  
lại sai các loài bùm beo, voi, gấu bò cày cối,  
vận đá ném xuống sông. Mỗi phen đánh nhau,  
mưa giò sấm chớp ãm-ãm, giờ đất mù mít.  
Đánh nhau xong rồi thi những loài cá, ba ba,  
thường luồng, chết rồi cát lén mặt nước. Kết  
quả cuộc chiến tranh vĩ tinh ấy là thảm  
khốc nhưng bởi vì hai kẻ tinh địch ấy cùng  
là thần cả nên cái thù cũng khát người: mỗi  
núi thần núi và thần biển lại « chọi » nhau  
một trận, nên đến tận bây giờ dân ta vẫn còn  
phải chịu cái họa « trâu bò đánh nhau ruồi  
muỗi chết » như ta vẫn thấy vào mỗi mùa  
nước vậy.

VŨ BANG

Á-CHÂU ÁN-CỤC MỚI XUẤT BẢN

**Món nợ kỳ khôi**

Bộ trinh-thám th 13 của Nguyễn-ngoè-Câm.  
Món nợ bằng xương máu và phải trả bằng  
xương máu. Rất bi thảm kinh khủng ngoài sức  
tưởng của người đời. In dép 0\$50

và THANH CUNG BÍ SỬ nguyên và cũa Tô sinh vương tho hoa. Hải-Băng dịch.  
Những nội tinh lý kỳ bí ẩn của triều nội nhà Thanh. Gắn 200 trang, giá bán 0\$80.  
Thư mandat gửi: Á-CHÂU xuất bản cục, 17 Emile Nolig - Hanoi

**Đoạn trường**

Cuốn sách thứ ba của Nguyễn-phương-Châu  
Viết chung cùng Bóng-Lieu. Cuốn sách  
thứ nhất của những người đã từng gặp những  
sự ngang trái dâng dang ở đời. In dép 0\$60

**Bò nhả, bò rượu**

# VUA VŨ LÀ MỘT BẬC THÁNH TRÍ

ăn cù nâu thay  
cơm đè lo trị thùy

được trăm  
họ mèn yêu

Một thiên-lai rất lớn còn ghi trên lịch-sử  
Trung-quốc là nạn hồng-thây chín năm  
trường trong đời vua Đặng Nghiêu, trước  
kỷ-nguyễn Tây-lịch 2357 năm.

Nạn hồng-thây ấy tại hại thế nào, chỉ xem  
mấy lời vua Nghiêu ban hồi quân-thần, tố ý  
lo ngại, và cầu người trị-thủy sau đây sẽ rõ:

— Quan Tú-nhạc, nán nước lụt đây giờ  
biện đánh lầm bại nhân-dân. Nái non bị  
nước bao bọc, gò đồng bị nước tràn phủ kín.  
Nhân-dân không có chỗ ẩn, lại không có cái  
ẩn, tinh cảm rất là khốn khổ. Vày các ngươi  
xem có ai có thể vi ta trú cái nạn lớn ấy  
để cứu dân không?

Tri-thủy nào phải là việc dễ, cái trách-vụ lớn-lao ấy mới  
thực là khó vây. Bất đắc dĩ Tú-nhạc phải cù  
ông Bá-Còn. Vốn có trí sáng biết rõ nhân-  
cách mọi người, vua Nghiêu liền cùi tuyet:

— Ta biết Côn lâm rồi. Y là người sống-  
sượng, thường ỷu cho mình là hay là giỏi,  
làm trái mệnh người trên, lại có tinh tài  
nhân lâm hại người cung loại. Như thế dùng  
sao được!

Nhung đổi với cái hại lóu, cần phải bài trừ  
ngay, Tú-nhạc lâu:

— Bá-Còn quả có những nết xấu ấy, nhưng  
xé ra cũng là người có tài. Vả chàng trong  
các dinh-thần, hiện không có người nào hơn  
Côn, vậy xin hãy thử dùng xem sao.

Vì gấp eo cứu dân, vua Nghiêu đành phải  
nghe lời Tú-nhạc tạm dùng Côn. Nhưng quả  
như lời ngài nói, Côn dù có tài, mà chỉ vì  
những nết xấu ấy, đã làm sai lạc cái nhiệm  
vụ trọng-dại mà ngài đã ủy-thác cho, lẩn lấp  
chín năm trường, chẳng nên công-cán gì, lại  
lạm tổn của hại dân là khóc.

Tri-thủy đã vô công, Côn lại làm nhiều điều  
ngỗ-ngốc, nhân-dân đều căm giận và ghê  
sợ, e Côn là một trong Tứ hung.

Sau đó vua Thuấn thay vua Nghiêu lên tri  
vi. Vua Thuấn chẳng thể dung-tảng được kè  
hai vật tàn-dân, liền khép Côn vào tội tri-  
thủy vô công, dày ra Võ-son rồi giết chết.  
Nghé tin ấy nhân-dân đều lấy làm  
hả lòng.

Nạn hồng-thủy vẫn hoành-hành, cũng như  
vua Nghiêu, vua Thuấn lúc nào cũng lo ngại  
dến. Biểu thứ nhất là chú ý tim lấy nhân-tài.  
Nhưng hiền lâm.

Một tia sáng bỗng nảy ra trong trí ngài: một  
đại-nhân-tài ở ngay trước mắt mình, từ bao  
giờ rồi mà không biết dùng! Đó là ông Bá-Vũ.

Ông Bá-Vũ, lãnh chức Tu-không, là một  
bậc tài-trí hồn đời, chẳng những chỉ giúp đỡ  
công việc tri-dân, sau này có thể truyền-trao  
ngiữ giới cho được. Vua Thuấn bèn giao cho  
ông trách-nhiệm tri-thủy cứu-dân.

Vua Thuấn biết rõ Bá-Vũ, tin dùng Bá-Vũ  
lắm rồi, nhưng dinh-thần không khôi mang  
một mối ngờ, vì Bá-Vũ nào phải người xa lạ  
gi, lại chính là con Bá-Côn, mà vua Thuấn  
đã dày và giết chết. Biết đâu vì tình riêng  
phú-ý, Bá-Vũ lại chẳng có dì-lâm. Lòng ngò  
ay chí là lâm-thường, các bậc thánh-hiền tài  
tri không bao giờ lại có điều nghịch-biệt hối áy.  
Bá-Vũ cũng là bậc thánh-trí, vua Thuấn biết  
mà không bao giờ là Bá-Vũ lại quá vì tình riêng  
mà quên nhangs nghĩa công, nên ngài quyết  
đóng vào việc tri-thủy.

**Bá-Vũ tri-thủy thế nào?**

Sau khi đã linh-mệnh, Bá-Vũ bắt tay vào  
việc. Công việc tri-thủy của ông, nhà làm sá  
đá toát-yết bằng một câu: « Vũ chi tri-thủy,  
chi nhân kỷ tinh nhỉ lợi đạo chí », nghĩa là vua  
Vũ tri-nước, chỉ thuận theo cái tinh của  
nước mà dẫn cho nó chảy xuôi.

Trái hẳn với công việc của cha đã làm,  
bắt đầu ông Bá-Vũ cho khơi lòng chín con  
sông lớn, mở rộng cửa hai sông Tô, Loa, san  
sợ, e Côn là một trong Tứ hung.

bỏ những nơi sông-tắc hai sông Nhữ, Hán và hai sông Hán, Tứ. Công cuộc ấy lần lượt trong tám năm giờ thi xong, nạn hồng-thủy từ đó trở được bắn. Mỗi năm đến mùa nước nguồn đồ xuống, các sông không bị úng-tắc, đều được thuận dòng mà thoát ra bờ rất mau, nhán dần dần đều được cày cấy kịp thời, không lo ngập lụt.

### Vì nước quên nhà

Trong suốt 8 năm giới tiến-hành công việc tri-thủy, ông Vũ đã lỗ ra tấm lòng vì nước quên nhà. Ông luôn luôn đi xem xét và do tinh dia-thể các sông, nhận rõ các nơi nồng sầu, rặng hẹp thế nào, hết các đầu nguồn, lại đến cửa bờ, đến nỗi tay châm đèn dầm và ném nút cả ra. Tay thế, ông không hề lẩy làm kaô nhọc. Việt nhà, ông giao mặc cho vợ con trông nom, có bà lão đi qua cửa nhà mà không hề có rẽ về thăm qua. Một lần bà vào nhà ông và qua cửa, mồi ông tam vào nhà một lát để hỏi việc, ông nói: « Tôi hiện đang chịu mệt làm việc công, không còn lòng nào nghĩ đến việc trả nua, các việc trong nhà xin cứ tự ý liệu định, chờ khiết tôi phái phản-luật. » Nói rồi ông lại đi, không chút quyến-luyến.

### Tử bỏ rượu ngon

Đó, với ông Vũ, nhân-dân đều tỏ lòng kính-trọng, ông đi đâu cũng được hoan-hỗ nhiệt-liệt. Một người dân bá làng là Nghị-Địch có chế được một thứ rượu ngon, đem dâng ông để xông cho quên sự khó nhọc. Ông Vũ uống thấy ngọt lẩm và say, rồi có ý tra thích, nhưng ông nhận ngay no là một thứ đồ uống có hại, bèn nói với các người lá hứa rằng:

— Rượu dù ngon nhưng rất có hại cho người. Vì ngon chắc có nhiều người thích, biết đâu sau này chẳng có người vì rượu mà mất nước!

Sau đó, ông đuổi Nghị-Địch đi và tự-giới không bao giờ uống rượu nữa.

### Trong khi di tri-thủy, nhiều lần phải ăn cù nâu

Những khi ông cần phải đi xem xét dia-thể các sông, nhiều lần phải đi vào các nơi rừng rú dã dẹp. Ông cùng các người giúp việc dối quá không tim được thử gì ăn, thấy có những cù nâu, phải bão nhau lấy ăn cho được tạm no lòng. Thấy là cù có dưa dinh và có vị ngọt, cho là thử có thể ăn sống người, ông cho lẩy rõ nhiều dem theo đê phòng làm món ăn khi phải vào các khu rừng này.

Vì vậy người sau đặt tên cù nâu là « Vũ-du-luong » nghĩa là lương ăn thừa của vua Vũ.

### Sau khi trừ nạn hồng-thủy

Khi nạn nước lụt đã trừ hết rồi, nhân-dân trong nước lại được yên nghiệp làm ăn. Ông Vũ lại chia đất chín châu và đặt định ra lệ thuế công. Thấy ông đã làm trọn vẹn được nhiệm-vụ lớn lao mà minh dã úy thác, và nhận rõ ông quả là bực thách-tri, được trân họ mến yêu, vua Thuấn bèn dem ngôi giới nhường lại cho ông, cũng như vua Nghêu đã nhường cho mình vậy.

PHÚ-GIANG

### BẢN BÀI — TRẺ CON SINH DÙNG:

- 1) THUỐC BIẾU-KINH BIỂU-NGUYỄN  
(chứa tần ba điều kinh mao đê)
- 2) THUỐC BẠCH - ĐẬU BIỂU-NGUYỄN  
(chứa đậu ba khai hu)
- 3) THUỐC CAM - TỲ BIỂU-NGUYỄN  
(chứa cam bông óng đít-on)
- 4) THUỐC CAM - SÀI BIỂU - NGUYỄN  
(chứa táo lô đầu, toei mít)

### Điều - Nguyễn

Tổng-cục: 125 Hàng Bông cửa quèn Hanoi  
Đại lý: Đức thắng, Dakao, Mai-linh Saigon  
Nam-cường: Mỹ-tho — Vinh-hưng: Vientiane

Đây là cuốn sách cần thiết cho các bậc cha anh có băn-phận phải săn-sóc các con em! Đây là cuốn sách gỗ đầu giang ngang của các bạn, trê muôn sông để phung sự mội lý tưởng cao đẹp;

**Muốn học giỏi**  
của THÁI PHÌ (tác giả: Môi-nền giao-dục  
Việt-nam-mới)

Sách giấy 200 trang, in đẹp giá 1p.00

Nhà xuất bản "Đời Mới" 62 Hàng eot Hanoi — Téléphone 1638

### Tủ sách giáo dục

### TRUYỆN HỌC SINH

7 tập của LE VĂN-TRƯỜNG	
TIẾNG OI BÁO BỘNG . . . . .	0\$15
CHỒ CHẾT . . . . .	0,15
BI SA LÂY . . . . .	0,15
SÂN HỒI . . . . .	0,15
CƠN CHIM ĐẦU ĐÀN . . . . .	0,15
LÂY CÔNG Q' L . . . . .	0,15
LÂY CHỐNG COP II . . . . .	0,15
Mua riêng giá riêng	

Khi mà « cha  
các con sông »  
đang nước lụt

## Vụ lụt sông MISSISSIPPI đã được liệt làm một trong hai mươi tai nạn khủng khiếp nhất hoàn-cầu

Làm số báo này chuyên nói về việc « Nước » chúng tôi không thể quên không nhắc lại ở đây một vụ lụt kinh-khung nhất thế-giới — vụ lụt của sông Mississippi bên Bắc-my. Nói về lụt, người Á-đông ta thường cho vụ lụt sông Dương-tử ở Tân đã gồm ghê-lâm lâm. Nhưng cứ theo những tài liệu của chúng tôi iurom được thì đúng dầu hàng lụt, người ta phải đặt lên trên cung vụ lụt sông Mississippi. Trong cuốn *Les grandes catastrophes* của hai ông Eugène Sizamari và Nicolas Aranyossi, hai ông cũng nhận như vậy và dựa vào những truyền cua những người đã được « tui nghe mắt thâ » hai ông đã tường thuật vụ lụt kinh thiên động địa ấy như sau. Chúng tôi xin phiên dịch lại đây để các bạn biết cái sức mạnh và lực lượng của nước thế nào, cái thảm-họa của lụt có thể góim ghê đêng nào. Nhưng trước khi bước vào truyện, chúng ta trường cũng nên hiết sông Mississippi ra sao.

Như các bạn đã biết, sông Mississippi ở Bắc Mỹ đã được thế-giới mệnh-danh là « cha của các con sông ». Nó là một trong mấy con sông to nhất thế-giới. Bề dài do được hơn 5000 cây số, vị chí giái gắp bốn lân sông Rhin và gấp rầm

lần sông Hồng-hà của ta. Nó chảy từ Bắc xuống Nam trong một khu-vực gồm 3000 dặm vuông, chia đôi H'ệp-chung-quốc ra làm hai miền không dồn nhau. Sông Mississippi rất thoái nêu nước phải từ bốn đến sáu tuần - lê mới chảy suối được từ nguồn tới bờ, mà số nước không-lồ 80 000 thước khối mỗi dây, gần gấp mươi sông Hồng-hà, rót ra bờ bắc một cái cửa sổ rộng chỉ ba phần tư cây số. Như thế, những năm mưa nhiều, nạn lụt khó lòng mà tránh nỗi. Nhiều lần, con sông Mississippi đã gây nên những cuộc thùy-hoa ghê-gớm, như năm 1913, lụt hết cả tiểu - Quốc Ohio (H'ệp-chung-quốc-la hòn-bang 48 tiểu-quốc), 500 người phải gửi xác tron-ngoại ba-đao và thiệt hại tới 120 triệu дол-a (ngót 500 triệu bạc ta). Nhưng chưa vụ lụt nào lại tai hại bằng vụ lụt năm 1927.

Mùa xuân năm đó, ở miền bắc H'ệp-chung-quốc, mưa gió thất-thường và nước dâ trên các ngón nón đồ-xóng một cách đột nhiên den nỗi các mặt sông đều nồi lèu bén những đâ chưa tan hết. Cảnh tượng áy thật chưa bao giờ thấy.

Sang đầu tháng ba, mục nước các sông nhánh của sông Mississippi đã lên khá cao và ngắn được tai nạn. Người ta

cứ mỗi ngày, mỗi tuần lại còn lên cao hơn nữa.

Tuy vậy người ta vẫn chưa tin ở miền bắc-lưu lại có thể lụt được; người ta chắc chắn ở các đê sảy hai bến bờ. Mà những đê này phải nói là một đại-công-trình của H'ệp-chung-quốc. Hai nghìn năm trăm cây số chạy dài hai bến bờ sông cho mãi đến bờ Mê-тай-co, nhưng đê này có chô eo tới 10 thước, rộng 50 phân thước. Quanh năm hàng ngàn thợ trồng nom sưa chửa, và cứ mỗi quãng lại đặt một cái còi báo hiệu nếu đê bị sạt hay thâm-lậu. Mỗi tuần lại một ban kỵ-sư chuyên-môn đi khám xét. Bởi cần phải sẵn sàng để như vậy nên mỗi năm Ngân-kho phải trích ra tới vài chục triệu. Và cũng vì sẵn sạc kỵ-lưỡng như vậy nên trong luon 14 năm, đê đã giữ nổi cho nhân dân khỏi bị lụt. Song đến năm đó — năm 1927 — các đê ấy cũng đến lượt vỡ.

Không có một công-cuộc kiển-thiết nào do tay người làm ra lại có thể thách được cái sức phá hoại mạnh và cùng của Tạo-hóa.

Hôm 16 tháng tư, lần thứ nhất có diện-tin báo nước dâ chảy khỏi bờ, song những tin tức đều không có vẻ gì là khẩn cấp nên ở Hoa-thịnh-don, người ta vẫn chắc có thể ngắn được tai nạn. Người ta

dã lâm. Mực nước cứ mỗi giờ lại lên vọt, những đê thành vỡ hiện, và vụ lụt người ta cho là vỡ hại trong cõi nào đã thành ra một cái quốc họa.

Hai hôm sau, ở vùng Mississippi đã có 175.000 người không có nhà trú ẩn và vào khoảng 260 người thiệt mạng. Tất cả độ 30.000 dân vuông đồng ruộng bị ngập dưới nước. Vậy mà mực nước cứ cao - cuộn lên nhanh một cách đáng sợ, những đê nào còn lại cũng đến lượt bị vỡ nỗi, nước tràn vào khắp các lịnh thành, gấp cầu cuồn cuộn, gấp nhà phá nhà, giồng người hình như đã đến lúc phải khoan tay quy hàng.

Tổng-thống Coolidge hô hào quốc-dân tổ chức công cuộc cứu-tô. Trong lúc đó ; ở miền Bắc, mưa suốt ngày đêm như cầm-chỉnh nước mà trái xuồng và những nơi đã bị lụt, con bão này qua, con bão khác lại tiếp tục luân, không mấy lúc ngừng. Nhiều khu vực bị nước vây, đoạn tuyệt đường giao thông với ngoài, dân tình đương chịu nạn nước lại phải chịu thêm cả nạn đói nữa. Chính phủ phải cho phi cơ bay suốt đêm ngày để vận tải lương - thực. Vài chục vạn người phải ở giữa trời, đã không nhà cửa, không lương thực, không sống áo, lại thỉnh thoảng bị một cơn gió lanh thổi đến tận xương: hình như trời có sức hình phạt giống người vậy. Gần tỉnh Greenville 6.000 người chạy lén một

mõm đất, nước đuổi theo vây mặt lối ra, họ cơ-hồ chỉ còn đứng mà đợi chết nếu không có hai sư đoàn luôn ba đêm ngày làm việc gấp để đem họ ra thoát. Hội Hồng-thập-tự dùng tới 40.000 xe hơi, 50.000 tàu bè vào việc cứu cấp, và chính phủ cần đê chờ người, tịch thu đèn cả những du thuyền (yachts).

Hôm 26 tháng tư, người ta dự đoán số người chết đã tới 500 và số thiệt hại tới nghìn triệu đô-la (hơn bốn nghìn triệu bạc ta), một nửa là hoa mâu vi pao nhiêu đồng lúa, nửa và bông đê bị ngập hết, suýt một dài từ tỉnh Memphis cho xuống tới cửa sông Mississippi. Nhiều nhân viên ban cứu-tô phải liều mạng mới vào được những nơi bị lụt. Một viên chỉ huy và một số lính thủy-thủ một chiếc tàu của chính-phủ bị nước cuốn đi trong lúc đánh đắm tàu chở đầy sỉ-măng xuống đè cát giòng nước.

Hôm 27, nước đã chán vào vùng Arkansas. Quan Tổng-trưởng Hoover (sau này là Tổng-thống) thân chính đến nơi bị nạn để xem xét và tự động chỉ-huy việc cứu-cấp. Từ tỉnh Arkansas, nước sắp rời sang tỉnh Nouvelle-Orléans, ở tâng-nạn sông. Mùa tinh này thi bao nhiêu lƣợng thực đều tích trữ ở đó cả, nếu đê ngập, cả nước sẽ bị đói. Bởi vậy người ta phải ngăn nước lại ở Arkansas để giữ. Ở Ar-

kansas, mực nước đã lên cao tới 5 thước, những nhà đồ hàng tràn, và ngoài số dân-dinh và quân lính người ta phải gọi thêm tới 50.000 thợ nữa và xem chừng cũng không lại với sức nước. Bây giờ muôn cửa lịnh Nouvelle-Orléans, người ta chỉ còn cách cuối cùng là phà - và những đê ở hữu-ngạn sông cho nước rót sang những đồng ruộng. Những kẽ-hoạch đó bị bọn dien-chú cưa lue phản đối, nhiều nơi họ vác cát súng ra trống cự với lính đến phà đê, họ thà liều mạng chứ không chịu liều đê cùn ruộng tinh. Chính phủ phải thi hành chính sách độc-đoán, ra lệnh thiết quân-luật, kẻ nào bắt được mang khai - giờ trong người sẽ bị tống ngục và cù đà - tưống Parker đê đán-áp bọn dien - chả buồng bỉnh.

Quan Tổng-trưởng Hoover bị kẽ ám mưu ám-sát, nhưng may không việt gi. Cảnh phò cung không lấy thế làm sờn jòng, cứ ra lệnh phà 48 giờ quẳng đê và mở 10.000 người đê làm đập ở những quãng đê bị phà.

Tỉnh Nouvelle-Orléans nhờ được sự cương - quyết của chính - phủ, không bị lụt, nhưng vì thế nạn lụt lại công lan rộng. Mười vạn dặm vuông đồng ruộng bị ngập nước, số nạn-nhân lên tới nửa triệu. Tỉnh Alexandrie bị tàn nhá hế và ở miến tiều-trần không một cái nhà nào còn nguyên. Tỉnh Louisiana và một phần tiều-quốc Texas bị hư mất tích trên mặt đất, và chỗ hai tuần lễ trước còn là những tĩnh phồn-thịnh, đông-dúc, bây giờ nước phủ mền mông txa bỗn lòn biển rộng.

Sáu tháng sau nước mới rút ra,

## Cùng các bạn mua báo dài hạn

Xin các bạn gửi tiền về già cho chúng ta mua tời có thể gửi tiếp báo đê các bạn đọc được. Trung-Bắc Chủ-Nhật

## Cùng các bạn gửi bài đăng báo

Gửi bài đăng báo, xin các bạn dán dù tem cho đê tránh cho nhà báo non bi nhà Dây thép phat. Chung-tôi se buoc lòng không nhận những bài lai cáo không dân dã tem. T.B.C.N

## Cải chính

Trong bài 54 lần...kỷ trước, Trung-Bắc Chủ-Nhật nói về vua Guillaume xứ Hò-la có chua thêm họ Orange. Nhà in sáp lầm ho ra là hứa, vậy xin cải chính.

## Sách mới

T.B.C.N. vừa nhận được: THẮNG PHƯỢNG của NG. ĐỨC QUÝNH nhà HÀN THUYỀN xuất bản, dày 215 trang giá 1\$50.

Xin có lời cảm ơn nhà xuất bản và giới thiệu với bạn đọc.

## MỘ THÁNG TRÌNH LÂM SÁCH

Nhà sách MINH-BÚC sẽ trưng bày trong một tháng từ 30 A-út đến 30 Sept. 1942 nhiều sách báo và quia hiết ta nhà số 97 và 99 phố Jules P quel Thái-blinh.

Nó có bán cuốn thứ nhất

## Quai Sơn lao hiệp

của Thanh-Dinh  
Thuật hết cuộc đ 1 năm thiêu của due Quan-Son giá 1\$00

## Loại sách gia - đình

Loại sach gia-dinh ghi một thời kỳ là chay, lạy lộc và nội dung đều bình thue. Từ n y ra rất nhiều, mỗi tuần một số, ban ép, trả co he:

HÀ HOÀNG-GIANG Nguyễn-VY

THẠP BAO AN Nguyễn-VY

TÙI BA GANG Nguyễn-VY

Éditions Bảo-Ngoc,

67 Neyrel (phố cũa nam), Tel. 786

Các ngài chưa bết tiếng Nhật, muốn nói chuyện với ngài: Nhật. Các ngài đang học tiếng Nhật muốn những bài học được hiểu nghĩa rõ hơn..

Nen mua ngày cuon :

## DICTIONNAIRE

FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS

par K. kuchi Katsu et Trân-ngoc-Chau

Gia 1\$00 do nhà in Giang-Chau

Charren Hanoi — Tel. 15.00

Xuất-bản và phát hành

## Giáo sư Vũ-Ôn

Năm năm qua, tôi đã được rất nhiều bạn Trung Nam Bắc khen ngợi về day giảng, làm oùa, và chữa bệnh thần kinh và khoa lý số coi Tú vi, chữ ký có một không hai. Các ngài muốn rõ, tiền, hậu vận, giàu nghèo, kiện tụng, công danh xin gửi ngày tháng, giờ bao giờ hay chữ ký kèm theo mandat 1\$50.

Văn giày (gông theo cách gùi) thư và làm bùa chiêu tài. Bé yêu nhau đào. Thủ và manda. Xin dè M.

VŨ-ÔN 131 Route de Hué Hano

## ĐÃ CÓ BẢN

## Bước đầu học tiếng Nhật

của NGUYỄN-MẠNH-BỐNG

Sách này học tiếng Nhật, đã có thể giao-thiệp với người Nhật hoặc viết và đọc báo Nhật. Ông học theo một phương pháp rất dễ hiểu và chóng kết. Giá . . . . .

TÂN-ĐÀ Tân-Văn

của Tân-Đà NGUYỄN-KHÁC-HIẾU  
Một cuốn văn nghệ-luận của Tân-Đà ghi chép những tu trưởng của moi nhà nhà khai phach, một người dân gian nước. Al cùng nêu có một cuốn e-TÂN-ĐÀ TÂN-VĂN, để làm tăng thêm cái phẩm giá tri-thức của mình. Giá : 0\$90.

Đặng sách quý in trên giấy lụa Đỏ. Giá . . . . .

CỘN RẤT IT

Người giết chồng tội Xã-hội tiêu-thuyet của TÙ-THACH  
Gia . . . . .

0\$35

Mộng và thực

Xã-hội tiêu-thuyet của GIAO-CHI  
Gia . . . . .

0\$45

HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN

77, Phố Hàng Bông — Hanoi

## UỐNG MỘT VIỆC CỨU - LONG - HOÀN

Người đang mệt thấy khỏe, người mất ăn ngủ, thấy ăn ngủ ngon:

## UỐNG LIÊN TIẾP MƯỜI BỮA CỨU - LONG - HOÀN

Những người già còn đều được lên cân thêm sức mạnh

# TRÀN QUÍ TY

CON QUÁI-VẬT ẤY CÓ LÊ CÙNG  
CÓ HỌ VỚI CON QUÁI-VẬT HỒ  
LOCH NESS ? — BÀI THƠ  
YÊN-ĐỒ — BA ĐỨA TRẺ CƯỜI  
TRONG CÁI QUAN TÀI TRÔI SÔNG

Miền Trung-châu xú Bắc-kỳ ta còn có dê diều dê ngan  
giữ nước Nhị-hà, cát nан dê  
về nước lụt vẫn còn là mối  
lo sợ cho nhân dân. Năm nào  
thoát được chỉ là một sự may  
mắn, dù ngày nay các việc tu  
trúc, sang-hộ, Chính-phủ đã  
gia công trí ý lắm, nhưng sức  
người có hạn, vẫn khôn địch  
lại được sức xô xát rất  
mạnh của luồng nước vòi tinh.  
Mỗi năm đến mùa nước lớn  
những cảnh-tượng thê thảm dã xảy ra  
trong các nạn dê về nước lụt  
kế tiếp xảy ra trong mấy  
chục năm nay, lại như chiếu  
lại trong tri nhó của moi  
người, khiئn ai nay lại bồn  
chồn lo sợ, nhưng theo lời  
của các ông bà già kè lại, tai  
bại nhất không năm  
nào bằng năm Qui-ty  
(1893), vì ngoài đoạn  
đè quan hệ ở Châu-chàng thuộc tỉnh Son  
tây bị vỡ, nhiều đoạn  
đè ở các tỉnh khác  
cũng do đó mà bị vỡ  
theo, thành ra hầu  
khắp các tỉnh trung-châu Bắc-kỳ đều bị  
nước phù-són sông  
Hồng-hà tràn ngập.  
Một câu tục ngữ dã  
hình dung dung cai  
nạn lụt ghê-góm ấy:  
« Trần Qui-ty ». Mỗi

khi nói đến, ta có the nhâm  
mắt mà tưởng-tượng được  
cái nỗi khổ của nhân dân lúc  
ấy phải chịu như thế nèo.  
Chính mình đã bị cái nạm  
ấy, cụ Yên-đồ đã tả thực  
bằng mây vẫn thơ đè ký  
niệm :

Tị trước lị này chục lè ba  
Thuần dòng nước cũ lại bao la  
Bóng thuyền thấp thoáng ròn  
trên vách

Tiếng sóng long bong vỗ trước  
nhà

Cũng ôn lại câu chuyện  
« Trần Qui-ty » một ông già  
khác có kè cho chúng tôi mày

chuyện mắt thấy tai nghe  
như sau này:

**Phải chăng quân vua  
Thủy-tế phá đê ?**

Từ hôm bước sang hạ tuần  
tháng sáu năm ấy, mực nước  
sông Cái mỗi ngày mỗi lên to,  
và lên rút chóng. Trong có  
một ngày một đêm nước dang  
ở lưng chừng bồng lên tới  
mấp mé mặt đê. Quan địa  
phương lo sợ cuống cuồng,  
luôn luôn trên đê đốc thúc  
việc sang hộ; còn nhân dân  
các làng đều xé nhau khuân  
đọn thóc lúa đỗ đặc và đem  
trâu bò lên các gò, các đồi,  
tinh binh rất náo nhiệt. Bỗng  
một sự lạ lùng xảy đến làm  
cho quan dân càng thêm lo  
so: Trước nửa ngày đoạn đê

Châu chàng vỡ, ai nay  
đều chú ý nhìn xuống  
dòng nước đỏ ngầu,  
một vật gì mình dài  
hình đèn như con cá  
lớn, thoát nhỏ lên,  
thoát hụp xuống, đổi  
lúc lại vùng vẩy bắn  
lên những tia nước  
rất cao. Con vật ấy  
chỉ qua ab quần  
ở nơi đó, đổi  
lúc gió im sóng lặng,  
nó lượn di lượn lại  
tù-tù, người ta lại  
trông rõ có hàng lũ  
hang đán cá nhỏ di  
theo hai bên nhau.

về. Những dân mê-tin, chỉ  
trò và thăm-thì bảo nhau đó  
là một vị đại tướng của vua  
Thủy mang quân di tuân hà.  
Giữa lúc quan dân đang lo  
sang bộ các đoạn đê xung-yêu,  
hỗn mội luồng gió bão  
nồi lên, rồi ngày đoạn đê mà  
ở ngoài sông có con vật kỳ  
quái đang lượn kia, như có  
một sức mạnh góim ghê gi  
đâm thẳng vào, thế là thán đê  
đã dần bị vỡ lở. Chỉ trong  
day lát một đoạn đê hàng  
trăm trượng đều đứt băng di,  
làn nước lớn mênh mông  
đang bị ngăn chận, được dịp  
xô nhan chảy ứa vào trong  
đồng, tiếng reo ầm ầm như  
ngàn muôn thát nước từ trên  
núi cao ném xuống. Thế là  
đè Châu chàng vỡ, toàn bộ  
Sơn-tây và một phần tỉnh  
Ha-dông bị vùi trong làn  
nước sâu.

Đè vỡ rồi, truyện con cá kỳ  
đị kia vẫn chưa dứt, người ta  
qua quyết đò là quân vua  
Thủy-tế đã phá đê.

Phá đê thi hại dàn, vua  
Thủy-tế đối với họ dân có thù  
oán gì? Thị họ lại cắn cứ vào  
câu chuyện thần quyển đời  
cõi, bảo đò là vua Thủy phả



Mưa nước lụt ở trên sông Nhị-hà quãng Thành-phố Hanoi năm 1926

đoạn đê ấy đã lấy lối dâng  
nước vào đánh Tân-viên son  
thần, đê trả mồi thù lấy trượt  
con gái vua Hùng-vương mấy  
ngàn năm trước.

**Ba đứa trẻ con cười  
đùa trong một cái  
quan tài**

Đè vỡ, nước tràn vào, khắp  
nơi đều bị hại, nhất là những  
làng xóm ở ngay chỗ đê vỡ,  
bị ngon nước xói thẳng vào,  
dánh bật cát đinh chùa, nhà  
cửa mồ mả, dù đến môt gốc  
tre cũng không còn sót lại,  
đều bị đập úp rồi theo dòng  
nước cuốn đi, tình-trạng thê  
thkim không bút mực nào tả  
cho hết được. Một nhà ở Phủ  
Quốc, một hôm sáng ra, thấy  
có một vật gì đậm mạnh vào  
đầu nhà sập — nơi này cũng  
bi ngập sập gần kín mái nhà,  
đều phải bắc sập đê ở — đặt

**HÃY ĐỌC :**

**Đời Văn**

QUYỀN II

Một kiệt tác của Trần-thanh-Mại trong  
Tú sách phê bình

Gia 095

NHÀ XUẤT BẢN

TÂN-VIỆT, 49 Takou — Hanoi



Một cảnh hờ đê năm 1926

khi hấp hối. Mẹ tôi có mènhanh náo, ngon đời chí còn xưa đã dắt chôn. Còn ba đứa trẻ có tội này, nếu dè quẩn quật bên mình, thi không còn chỗ cho chúng ngồi đứng. Không lẽ cứ giữ chúng khu khu, hì hê khi mìnhe ngồi binh khí. chúng sẽ cùng chết một cách oan ương. Vày nhện có cõi quan tài không dùng đến, bèn trong đà sờn gân kẽ, chúng tái bèn dùng làm cái thuyền, thả chúng nó vào, mợe cho dòng nước trôi đi. Nếu giờ không nỡ giết những trê thơ vó tội, run rẩy gấp được nhà từ thiện nào cứu vớt, chúng tái xin để sẵn hai chiếc nón bạc để gộp thêm vào việc nuôi nướng chúng sau này Ông bà nào cứu được và nuôi cho, sau khi nhà lụi hết rồi, ròng ròng ta làm giặc chiêu dè, sẽ có thân nhân chúng đến nhận và hận ta».

Nghé nói vợ chồng nhà này sau khi buông thả cái oai-quan due ba đứa con dì rồi, mặt nước càng lên cao, dồn nỗi dùi chí còn hờ hở bỗng dài sảng con, bà mẹ bệnh-tinh càng thêm trầm trọng, mê man không biết gì, vợ chồng phải thay nhau bỗng luồn tay và luồn luồn lay gối. Cũng may nước chỉ lên dần thế rồi đứng lại, vài hôm sau

Các ngài lịch sự chỉ nên dùng mũ IMPÉRIAL BEP, NHỆ, BÈN, DÙNG HƯỚC TỬ THỜI  
Đại lý độc quyền: TANDA & Cie  
72, Wléle Hanoi. Tel. 16.78  
43, Gakken Seigen. Tel. 20.066  
Giá 0\$10 tam vè lilly  
Catalogue illustré 1942 gratuit  
Bloc IC-LAN rất mới và tinh tế.  
Bloc IC-LAN không cần giấy mực mà dùng được mực. Bloc IC-LAN rất dễ dàng cho mọi người. Tông hành:  
TANDA & Cie (giá 0\$10 tam vè số năm  
quay một cái) giá 0\$10 tam vè lilly  
0\$25 mồng - thứ nhứa: 0\$40.

dần dần rút lui. Những hôm đó, hai vợ chồng chỉ nhả gao sống câu lấy no lòng và móm cho mẹ. Vừa nửa tháng giờ, nước rút lui dần, bà mẹ cũng gần bình-phục. Vợ chồng mót lùm mòi trả về làng, trong lôa xiết bao đau đớn, vì hồn hồn xóm làng nhà ưa, iều bi thảm - vẫn cuốn sạch như chổi.

Tâm lòng từ-hiếu, phải chăng giờ cao cẳng cảm thấu cho người, trong lúc vó chồng đang lo cõi trọ hai bàn tay trắng, khó mong khôi-phục được co-dở? Bà mẹ lúc ấy đã bình-phục như thường, nhớ lại một số tiền hàng trăm nén bạc chôn dấu giấu nhà từ mấy năm xưa, nhện dấu rồi bão dào lèn, may vẫn y nguyên không thiêu. Một sự may mắn nữa lại đưa đến: Ba đứa con yêu quý đang lo chưa biết sống thắc thẽ nǎo, thi một hôm có người đưa đến tận nhà giao già, cha con bà cháu từ đấy lại được đoàn-viên.

KINH-CÔNG

Muốn cho số «Nước» được đầy đủ, «Bà cô» của Ngõ-Hoàn phải để lại số sau.



**HOA MAIPHONG**  
sօn hiu v᷑ dep qu᷑ phat. Hiện  
may c᷑ ti᷑ng nhăt c᷑a bạn gai.  
N° 7 Hàng Quạt - Hanoi

## SÁCH THƯƠNG Hải-thượng Lán-ông

Do cự Nguyễn-an-Nhân là tác-giả các bộ «Y-HỌC TÙNG-THỦ», v.v... dịch thuật và phê-bình. - Cự Nguyễn-an-Nhân dù nhỏ tuổi có sự học... chắc ai cũng đã biết.

T-nghiệp của Lán-ông đã được Vua, Chân tin dùng nén hàng 200 năm nay đã cầm đầu muôn vạn đồng-bảo khỏi phải chết oan. - Ai làm thuốc, ai tự chữa lấy cho già-điếc mà không phải có bộ sách-của bắc Y-Thanh ký? - Vì y là đinh thòng mà dân các bắc thuộc lại kinh-niệm và giàu dí (có cả bài thuốc Nam...)

Bộ dịch thuật này nhờ được công sự làm của cự Nguyễn-Nhân mà đã khuyết được một ý-điểm là hồn ta chủ Hán mất hết losi «LÁT-BỆNH CƠ YẾU», v.v. hồn hồn hồn cách đây hàng trăm năm đã bị mất cả hồn ta. (Nay mayun được bùi vĩ tay).

Sách in cở lớn, dày linh-trần trang giá 15\$0. (Ở sao gởi mua tham cuore 0\$40). Giá: C. R. là 25\$0. (Sách này rồi ra phải bán lên 25\$0).

Thay mandat để cho nhà xuất bản:  
**NHẬT - NAM THU-QUÁN**  
10, Hàng Điều - Hanoi

**FOOR**  
Mực bút máy tốt nhất  
TỔNG PHÁT HÀNH  
TAMBA ET CIE 72, WLE, E  
Hanoi - Tel. 16.78  
Đại g:  
Chí - Lợ Hàng Rồ  
Hanoi  
Mai Linh Haiphong  
Có bán khắp nơi

**NGƯỜI ĐỨNG BẢN**  
biết làm những nghề: horloger, graveur, réparation de machine à écrire, où biết tài tay tạo được chữ máy (caractères de machine à écrire) bằng thép già gò như chén bồn tay, muốn kiểm việc làm tại Hanoi hay Haiphong, ngài nào sẵn lòng dùng xin viết thư cho  
**NAM-KHAI**

N° 3 rue Filippini Saigon,  
tại nơi đây có bến caractere de machine à écrire

## Đê chinh ở Bắc-ky... trái qua các trieu-dai

(Tiếp theo trang 11)

Về việc tri-thủy đó, chúng tôi xin mời các bạn đọc bài của bạn Hồng-Lam. Ở đây chúng tôi chỉ xin nói qua về việc dập đê, là việc thường được xác-tiếp, gọi đê gop chút ý kiến ma inor.

Về việc dập đê theo lối cũ, từ trước vẫn do cwan dân địa-phương phái làm. Lối này thực dù trâm phàn tệ hại,

nên gần đây chính-phủ giao việc ấy cho tòa Công-chính thừa-đương, việc đê-diều dập chửa nơi nào, đều cho thầu cả. Như vậy thực rất có ích lợi cho nhân-dân,

SƠ-BÁO

## Chữ Nhật, chữ Hán

Muốn biết chữ Nhật, chữ Hán  
phải đọc các sách sau này:

1) NHẬT NGỮ TỰ HỌC (Le Japonais par soi-même) Tác-giả Nguyễn-Ngọc-Lon, tiếng Nhật giáng ra quốc-ngữ và chữ Pháp, dù các bài tập, các bài chữa, các mực luật, có quan Tông-lanh-trần nhất để tựa và khem là sách rất tốt, giá 25.

2) HÀN NHẬT TÂN VĂN, dù các iỏi kana, k-nji và romaj dày cách dùng chữ Hán của Nhật khác han-vi, giá 0\$80.

3) HÀN HỌC TIỆP KINH, dày chữ Hán viết tắt, giá 15.

4) HÀN VĂN PHÓ-THÔNG dù các mục, các việc cần dùng giá 15.

5) HÀN VĂN QUÍ TẮC, dày các mực luật chữ Hán, giá 1\$20.

6) MÃN THIỀN Y HỌ, một bộ hai cu'on cũ cù i'y, mache i'y, chữa bệnh các phuơng-thức, các tinh-dục, các bão-ché giá 2\$20. Cố bao kháp các tiêm-sách. Ngôn ngữ:

M. NGUYỄN-DI-LUÂN Directeur du

**NAM-THIỀN THU-CỤC** 37, rue des Pipes, Hanoi

## Phúc - Mỹ

MỘT HIỆU GIẤY BÀ KỒI DANH KHẨP BA KỲ  
kiểu dẹp hàng tốt giá ba đài  
hầu hết các ngài chủ ty. Bản buôn  
và ban lẻ có catalogue kinh-biểu.

Nên chú ý: Thú từ và mandat xin gửi cho  
**TRƯỞNG QUANG - HUỲNH**  
204 - Rue C. ton - Hanoi

## XEM MẠCH THÁI-TỐ

GỢI BỆNH

Sản từ 7 giờ đến 11 giờ. Mỗi lần 0\$50  
Đau dạ dày, phong-tích-sổ, lỵ, uất, ngầm, đau bụng, sỏi, yết, v.v... Giá 0\$60 một giờ. Bò đê day  
hầu sán, dai bò nguyên khi tiêu tý, bò vị sỏi 41 (Ip50)  
đau buốt kinh-niệm, gan, tiver, mật, hàn sán v.v...  
Khi đau buốt trợt số 11 - ra khí hư mệt nhọc v.v...  
giá 1\$20

Nhà thuốc: **PHẠM-BÃ-QUẬT**  
27 hằng Than Hanoi

## ĐÃ CÓ BẢN

## XUÂN-THU

nhá - lập

1 \$ 50

NÊN HÚT HUỐC LÁ :

## Bastos

NGON, THƠM

Giá 0\$15

## TÙ SÁCH «ĐỜI MỚI»

Tâm-ly tiêu-thuyt:

### HAI NGƯỜI BẠN

của LÊ VĂN-TRƯƠNG  
hơn 200 trang - Giá 1\$20

Xã-hội tiêu-thuyt:

### NHỮNG KẺ CÓ LÒNG

của LÊ VĂN-TRƯƠNG  
hơn 200 trang - Giá 1\$20

LOẠI «TRÒN LỘC»

Giá đặc tiêu-thuyt:

### ANH và TÔI

của LÊ VĂN-TRƯƠNG  
hơn 200 trang - Giá 1\$20

Thư-mua sách gửi cho:

### NHÀ XUẤT BẢN BỘI MỚI

của LÊ VĂN-TRƯƠNG  
62 Takou Hanoi - Tel. 1638

Lịch-sử tiêu-thuyt

### AI-TÌNH và SỰ-NHỊP

của LAN KHAI  
140 trang - Giá 0\$60

Lỗi thời:

của PHẠM-NGỌC-KHÔI  
180 trang - Giá 0\$70

### BẦU BẠC, BẦU XANH

của LÊ VĂN-TRƯƠNG  
200 trang - Giá 1\$00

# ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LÂNG

(Tiếp theo kỳ trước)

Nàng că quyết rằng nếu rủi  
cho nàng bạc mệnh thì, không  
lâu đâu, em nàng sẽ bị khốn  
đốn cùn hinh thức lẩn tinh-  
thần, sẽ chẳng khác gì những  
dứa trẻ xanh xao nhô-nhác  
mà nàng thường thấy túm  
váy lụm bùi ở các đầu phố  
vắng, các bãi cỏ, các chợ, áo  
mặt manh, quần mặt mảnh,  
người dầy bần thiu tanh hôi,  
mà mom lúc nào cũng sầu  
những câu nói thô tục, bẩn  
thúi!

Điều bạc mệnh nàng tự  
buộc lúc nào ấy là nàng bắt  
đầu chôn sống đời anh-niên  
dãy hụt hẹn của em từ lúc  
ấy!

Như thế, ở « dưới kia »,  
nàng có đám tim gặp mẹ nang  
không? và sau này, khi cha  
nàng mẫn phẫn, nàng có dám  
trong thấy cha không?...

Bởi vậy, cho là bồn phật  
« người chị cát » của nàng  
chưa trọn vẹn, nàng còn cần  
phải hết sức chăm nom em,  
nén nang phải bỏ hẳn cái kẽ  
liền lình dai dột, để tình  
cách nhau cũng phải dem  
em đi xa chỗ tựa miện hamm  
và dãy nọc rắn, mặc dù nàng  
hẳng lòng ngai rằng dem em đi  
là làm lỡ sự họe của em, làm  
cho tương lai của em có phần  
không được vững.

Thương thân, thương số,  
thương em, nhất là lúc ấy  
Kiêm lại đang ôm, chưa có  
thể xong pha nàng gió và

chưa có thể liên cảm chịu  
tung thiến ngay được, nên  
nàng rất bần-khoản, khô sờ,  
mà vẫn chưa dám cả đến sự  
thi-hành kẽ thứ hai là việc  
bồ nhá An, đểm Kiêm di noi  
khác.

Vì chính thật ra, nàng chưa  
biết rằng di bằng cách nào  
và di đến đâu thì có thể mưu  
sinh được!

Đang bối rối vì túi nhục,

Tóm tắt những kỷ trước  
Hai chị em Hạnh, Kiêm mồ-côi  
cha mẹ, phải đến ở với ông  
Phong là chủ họ.  
Hạnh và Kiêm sống khé sô  
canh cù An — con ông Phong —  
một gái « mồi » chí tìm cách mồi  
mai, canh-khoa làm cho chị em  
nàng túi nhục.  
Vì một lần, đến nhà Khắc trong  
nوم và sự họe hành cho Kiêm,  
Hạnh tiết Khắc.

đau đớn và lo lắng thì nàng  
chợt nghĩ đến Khắc là người  
đã hiếu nòng và là người bạn  
thân mà nàng có thể tin được  
sự tận tâm với lòng thủy-  
chung, ngay thẳng.

Nàng liền ngồi vào bàn học  
của Kiêm, lấy giấy bút, viết  
một bức thư dài cho Khắc.

Viết xong, nàng lại còn  
bần-khoản vì sự chưa biết  
dùng cách gì để đưa được  
thư đến tay cho người  
bạn tin quý ấy.

Kiêm bỗng cưa cây, rên lên  
vài tiếng, rồi ngồi nhõm dậy.  
Nàng không hiểu nổi được

või lòng nứa,  
chạy lại ôm  
lại em, hôn  
vào trán cậu  
và hỏi :

— Em có mệt lắm không?  
Đã thấy dói chưa?... Em ăn  
cháo, để chị bâm cho nhẹ?

Trán kiêm dẫm những mồ-  
hôi giò gọt xuống. Lại vòng  
tay qua cổ chị một cách au-  
yém nũng-nịu, nói :

— Em ra nhiều mồ-hó quá,  
ướt hết cả áo, nhưng thấy  
trong mình khỏe và tinh hơn  
lúc chị em nhiều lầm rồi.

Thuốc của ông lang ấy cắt  
hay đó.

Rồi thấy nước mắt của chị  
đính sang má cậu, cậu hối-  
hoán :

— Kia, chị lại khóc rồi! Làm  
sao thế, chị? Em chắc là đã  
rày ra việc gì quan-trọng,  
lâm chị bực-tức vô cùng. Chị  
kể lại cho em nghe đi, chị!

Hạnh thđohn-thức, thuật cho  
em biết những việc nang đã  
ngẫu-nhiên gặp lúc chập tối,  
với những câu mía-mai quá  
vô-giáo-dục của An lúc ăn  
cơm nó đã làm tan-nát lòng  
nàng, và nó hạ xuống tận bún  
nhờ danh-dự của nàng và  
của Kiêm.

Kiêm tức lầm. Cậu hận-  
hực :

— Quán chó-má thật! Nó  
chẳng còn biết kiêng-né, tôn-  
trọng gì ai nữa! Chị em ta  
phải di ngay di thôi, di dè

khô mang-iếng, khỏi uất-ức,  
khỏi nghe thấy nó nói bỗn-  
xưng đến cả cậu mợ ta. Chị  
tính: nó đã có tuyệt tình như  
vậy thì ta còn nán lại làm gì?

Hạnh thđohn-thức đáp:

— Chị cũng đã định như  
vậy, nhưng em còn đang yêu  
thì di ngay làm sao được?

— Thưa chị, em tuy ốm  
nhưng đã được. Vâ lại nêu có  
chết vì di, còn hòn là nằm  
dây mà ốm để nghe nó xúc-  
phạm: tôi cậu mợ, tôi lòng  
ty-áu của chị em ta.

— Đì thi hành là  
đi; tuy vậy, không  
phải là chị còn trú-  
trữ, còn lưu-luýen  
đau, chị em ta cũng  
phải bằn-tinh  
phuong - hướng,  
nghè-nghép chú?

Trước hết, chị  
em ta di đâu dã?...  
Chị khéo nghĩ về  
chỗ chúng ta từ cố  
vô thành Trước chán  
ra đến ngoài, trước  
hết phải lo sao cho  
có cơ-sở vững-bền  
để gầy dựng nên một  
nghè - nghiep làm  
ké sinh - nhai dã  
chú?..

Kiêm ngồi bó  
gối, gục đầu xuống  
nghè-ngợi.

Tâm-niệm một  
lát, Hạnh nói tiếp :

— Bởi vậy, chị tính đến  
cách hỏi ý-kien ông Khắc.  
Chị chắt-rang ông ta chẳng  
bao giờ lại không hết lòng  
gúp ích cho chị em mình  
trong việc này.

Kiêm chot nhớ ra, rất đồng ý:

— Phải đó! Chị chịu khó  
viết ngay thư di, kêu sáng  
ma ta lại e-nại bay là dồi ý.

— Thư chị đã viết rồi,  
nhưng chưa bết dùng cách gì  
mà gửi sang cho ông ta ngay

đêm hôm nay được, vì là thu  
rất cần, chị muốn chiều mai  
đã có bợ trả lời rồi, để chị  
em ta kịp định-liệu.

Kiêm bận với hàng:

— Thủ trả lời thì chiến mai  
đã ốm mệt đến đâu em cũng  
cố sang xin anh Khắc. Còn  
thu cầu chị, xin chị cứ bỏ vào  
cái hộp « compas » của em,  
lấy giày gai buộc chằng ngoè  
hộp lại cho đep-dẽ, cốt gọi ý  
tú của người nhật được, rồi  
cụi mở cửa ra, ném hộp sang  
bên nhà anh ấy. Chúng mình

Nàng lấy giày gai buộc tréo  
lại khy-càng, vuông-vắn, rồi  
mở cửa sò ném bết sức mạnh  
cái hộp sang bên nhà Khắc.

Hai chị em lắng tai nghe,  
thấy cái hộp chằng những dã  
không roi vào vườn, lại còn  
roi ngay trên mái nhà là roi  
tuoi xuống sân gach. Cách độ  
vài phút sau, hai chị em nghe  
rõ căi thấy bên nhà Khắc có  
tiếng két cửa và trông thấy  
nhà di ra sân, chiếu sáu cát  
lên những cát hely cao bén ấy!

Hạnh mừng - rẽ,  
bảo em :

— Thủ là anh...  
thể là ông Khắc dã  
nhặt được thư rồi.

Kiêm sững sững  
de, đáp :

— Vâng, em dã  
chắc rằng thư -sẽ  
đến tay anh Khắc  
thì thể nào cũng  
phải đến, khêng  
thất-lạc được đâu..

Rồi hai chị em  
thức nói chuyện  
với nhau đến gần  
sáng mới đi nghỉ.

Ngày hôm sau,  
Hạnh lấy cá là phải  
châm - nom em,  
không lúc nào  
bước chân xuống  
nhà dưới, mà đến  
bữa cơm nàng cũng  
ăn riêng trên giường  
với Kiêm để khôi-trong mấy  
mặt An.

Nhò được thuốc bốc « mát  
tay », nên ngày hôm ấy bệnh  
của Kiêm đã nhẹ đi nhiều, và  
đến quá trưa, Kiêm dã có thể  
sang chơi nhà Khắc.

Bộ một giờ sau, Kiêm về  
giữa lúc Hạnh đang băn-  
khoăn chờ-đợi. Nàng vội vàng  
bắt ngay ra xem và đọc cho  
em nghe bức thư trả lời của



ở trên gác cao, chỉ cách có độ  
mươi thước thì đã đến cái  
hang-rào chia địa - giới, chị  
nhẹ tay ném, hộp cũng sang  
được từ nơi. Em cà-quyet  
rằng chị theo cách ấy thì chỉ  
sáng sớm mai là anh Khắc  
đã bắt được cả thư lẩn  
mộp.

Hạnh theo lời em, đọc cho  
Kiêm nghe bức thư của nàng  
vừa viết, rồi gấp lại, bọc vào  
cái hộp « compas » của Kiêm.

Khắc mà Kiêm đã đem về cho nàng:

« Cố Hạnh,

« Tôi đã đọc kỹ thư của cô và đã suy-nghỉ rất kỹ đến tình - thế của cô và em Kiêm. Xét theo tâm-lý, thi gặp cảnh-nghĩa cũng phải chán-nản, phản-nết, ai cũng mong chóng được xa lánh nơi nó đã sảy ra cho mình chịu mỗi ngày thêm một sự đau-lòng. Nhưng, cô đã coi tôi như người anh thân-tin, thi tôi dám khuyên cô rằng: đừng nên phản-nết, chán-nản, vì phản-nết hay xui người ta làm liều, và, trái lại, chán-nản chỉ làm cho người ta thoái-tri trong hết thảy mọi việc đã dự-tính để cô cho đời người ấy tốt-dep hơn lên.

« Bởi vậy, xin cô cứ vui-vẻ hay tí ta thì cũng cố bình-tinh, vì, đã gặp những sự quá lầm mà cô đã cần phải đi thi rồi cô cũng được tự-do đi nơi khác để khỏi chung-dụng với kẻ có dã khinh-ghét kia mà? Một khi cô đã chí-quyết thi không ai ở bên ấy có quyền ngăn-giữ cô.

« Và đã đến lúc thật là cô cần phải đi vì sự đã sảy ra đến thà, thi tôi cũng không dám khuyên - can cỗ thô nô nã, chỉ còn biết hết lòng cố sức giúp cho được những việc mà cô đã tin-quý tôi, muốn nhờ-cậy tôi: Chỗ ô, thi tuy không dám dỗ cô và em Kiêm ở bên này hay ở một nhà nào thân-tin với tôi gần Đồ-sơn, là tại muôn tránh cho cô những điều-tiếng Mai-phi sẽ thêu-dệt ra bởi các kẽ ghen-ghét chúng ta, nhưng tôi đã định sẵn một nơi, có có thể đem em Kiêm đến ở được tự-nhiên, không cần phải e-nại sự gì: đó là nhà anh Quang, một người bạn rất thân yêu của tôi mà

em Kiêm đã biết. Nhà anh ta ở làng Tiêu-bàng cách đây độ sáu, bảy cây số. Tuy là nhà tre vách đất, nhưng seöh ráng người, chỉ có bù cù thân-sinh ta anh ta hiền-lành, phúc-hậu, biết quý người, với một cô cháu gái họ xa còn ít tuổi đê sai vặt. Không phải nói khắc cô cũng thừa hiểu rằng tôi có thân với anh Quang để học mào và có tin tinh-hanh anh ta quang-minh lối lạc đến đâu tôi mới dám giới thiệu để cô đến tạm trú chán ở nhà anh ấy. Vừa anh ta ở Hả-nội, chỉ vè qua nhà thăm bà cụ trong những kỳ nghỉ thôi.

« Cô đi như vậy, tôi rất lấy làm buồn vì không được gần cô, nhưng tôi lại vui lòng tin rằng đến ở chung với mẹ anh Quang, một nhà già-thứ xứng-dáng với cô, cô sẽ được hoàn-toàn yên vui để chờ tin lệnh-nguên và để sửa-soạn cho tương-lai của cô với em Kiêm được tốt-dep.

« Ông đó, cô có thể buôn-bán, và em Kiêm có thể ngày ngày đến nhà tôi học, sáng-đì, chiều-về. Cô hãy đến đó mươi hôm, tôi sẽ xin giúp cô một cái vốn để buôn-bán. Còn tất cả các sự ăn-tiển ở nhà ấy, cô cho phép tôi lấy tên rát thân-tin mà nói rằng tôi đã dự-tính đủ rồi, cô đừng sợ phải phiền-lụy ai bay là mang ơn vó, ai cả.

« Vậy xin cô cứ yên-ki-chờ đở ba, bồng ngay nứa thôi, đợi anh Quang ra hay là trả lời tôi thi sẽ báo đê có rõ, vì sáng hôm nay tôi viết thư bảo anh ta về kịp thu-xếp chỗ ở cho cô với em Kiêm rồi.

(còn nữa)

VŨ AN-LĂNG

## Lâu giang

Mặc bệnh tinh dù có biến chứng  
nên tìm đến:

### BỨC - THỎ - DƯƠNG

131, Route de Hué - Hanói

Thuốc d' uống, không công phạt, không  
hai sinh dục, chữa dù các bệnh, xem  
mạch cho đơn. Các bạn vỗ tay, các ban  
trú vận động nên dùng khien thủy bồi  
cát thành thuyets sẽ thấy bắp thịt rắn  
chắc dày dặn.

## CUỘC TRƯNG CẨU Ý KIẾN

Nhiều môn nǚ trang mới chế, bông  
vòng, shooi pendientes nhau ngọt-thơ  
thú-thịt. Vòng nǚa mặt nhau hời  
soái mới lóng lánh như kim cương.

### QUÂN CHÚA

21, Rue Améral Courbet Saigon

### CÁC NGÀI HÃY DÙNG :

### PHÂN-TRÌ Đông-dương

(Graphite Indo-chinois)

Mô « Hélène chí II »  
« Hélène chí III », Phố Lu Laokay

Bà được công nhận là tôi khôn  
gi, ngoại quốc công việc cần thận.  
Gởi nhanh chóng khắp Đông-dương.

### SƠ GIỚI DỊCH

Ets. TRỊNH - ĐÌNH - NHÍ

123A, Avenue Paul Doumer Haiphong  
Ất. An-NHÍ Haiphong - Tel. 707.  
Căn đại-ly khắp Đông-dương

### CERTIFICAT

Datal, le 23 Février 1951  
Monsieur Vũ-đinh-Tân  
HAIPHONG

Thưa ngài,

Hai kỳ thênh Phòng-Tich của Ngài  
gởi vào cho tôi nhanh được dùi cả  
và tôi hứa xác-cô-dông, nhanh giờ  
tại đây cũng có nhiều người biết-dùng  
thuốc của Ngài, chính tôi cũng công  
nhận thuốc Phòng-Tich « CON-CHIM »  
là một món t' uốc razi quý, là vi em tôi  
và tôi cũng bị bệnh ấy mà xưa nay uống  
cũng đã nhiều thuốc, nhưng không ra  
gi, ngày nay chúng tôi được mạnh  
giỏi đây thi cũng như có thuốc của  
Ngài vậy, chúng tôi uống cả thảy 6 gói  
mà bệnh cả hai đều lành, thật thuốc  
đã hay mà lại rõ-tiễn, tôi thấy vậy lại  
nết lòng hứa xác-cô-dông.

Lần đây, tôi xin Ngài vui lòng gửi  
thêm cho tôi 50 gói nữa, cũng theo  
cách Hu-hòn giảo ngắn như mấy lần  
trước.

Sau này tôi xin kính lời hứa thâm  
Ngài an-hảo, chia vui-binh-an và quý  
hiệu phát đại.

Rất cảm ơn Ngài,  
Nay kính  
BÌNH-VĂN-CHÂU  
Commercial Datal

TRIẾT - LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CỐ HỌC ĐỂ LÀM ÔNG THÁNH

(1)

# Vương-Dương-Minh

## Về thuyết « Tri Hành hợp-nhát »

XXVIII

### III. — Vì sao sự biết với sự làm chỉ là một việc

### QUÂN-CHI

Nếu không phải  
chúng ta hiểu lầm,  
thì thảm ý họ Vương  
cốt hợp cả hai việc.  
tri hành vào trong  
một tâm, cốt dè  
người ta thấy chô

quan-hệ phi-thường ấy mà giữ gìn răn  
sợ, hầu tu-tạo nên một bức người có tinh-  
thần mạnh-mẽ, có đức-tinh-trọn lành,  
có nhân-cách cao-thượng.

Sự thật, một người cần có tinh-thần,  
đức-tinh và nhân-cách như thế, mới được  
thiên-hà thành-thật yêu-mến, kính-trọng,  
nếu chỉ tro troi có tước-vi, hay của tiền,  
hay tài-học, dù cho hết ra lúa, ngồi trên  
vầng, mà thiếu kém tinh-thần, nhân-cách,  
tóm lại cái tâm-địa không ra gi, họ chẳng  
người ta kiêng nể ngoài mặt, nhưng trong  
lòng vẫn khinh.

Sự sống về tâm quan-hệ biết bao!

Về phần tri, tự nó đã cố-nhiên minh-  
bạch, không phải nói nhiều, trưởng ai cũng  
thấy rõ ngay, như hai với hai là bốn. Vì  
tâm vốn có cái bản-thê « minh-giác » (sáng-  
láng, hiền-biết) để tu biết mọi sự hay dở,  
nên hư, lợi hại. Bởi cái minh-giác ấy, người  
ta biết ăn, biết mặc, biết hành-vi cù-dòng,  
biết lẽ nhục vinh-sướng khổ, biết phán-  
đấu để bảo-tồn sự sống ở đời, biết đau đớn  
để bắt-nạt. Cái tâm ấy của Dương-Minh  
tức là cái khí-hạo-nhiên ngay trước Mạnh-  
Tú đã nói.

Thường khi cùng một việc, mà người  
này biết sự kẽm nhus người kia, là vì tâm  
họ không bị những điều vật dục che mắt  
bản-thê, cho nên bản-thê sáng suốt hơn  
minh, tức là minh-giác sáng suốt hơn minh.

Phản hành, thiết-thực và quan-hệ đặc-

biệt. Dương-Minh  
đã nói một cái ý nghĩ  
phát - động ngầm  
ngầm trong tâm, ấy  
là hành rồi. Nếu  
phải là ý-nghĩ tốt  
đẹp lương-thiện thi  
quan-hệ phi-thường ấy mà giữ gìn răn  
sợ, hầu tu-tạo nên một bức người có tinh-  
thần mạnh-mẽ, có đức-tinh-trọn lành,  
có nhân-cách cao-thượng.

Chủ-ý Dương-Minh muốn cho ai nay lo  
giữ tâm minh bao giờ cũng hướng về điều  
lành việc thiện, bao giờ cũng trắng như  
tuyết, trong như gương, không dính mây  
may bụi bặm mờ tối, cho nên không  
đang được một chút ý nghĩ xâng bậy  
cô chô cát đầu lén được.

Với cái tâm nguyên vẹn bản-thê tinh  
sach sáng láng, người quan-tử ứng thù với  
vạn sự vật có thể chắc chắn hợp đạo  
trung-liết. Vẽ sự tri hành - kè cả mặt tinh-  
thần và mặt thực-tế - có thể tự tin minh  
không hay bị sai sót; sau nữa, đặt minh  
vào cảnh-ngoài nào cũng thái-hiện như  
không: giàu sang chẳng xiêu được lòng,  
bần tiện chẳng đổi được chí, oai-vỗ không  
thê bắt nạt. Cái tâm ấy của Dương-Minh  
tức là cái khí-hạo-nhiên ngay trước Mạnh-  
Tú đã nói.

Thi chính đòi ông, đã gặp bao nhiêu  
cảnh-ngoài éo-le, bất-bình, náo người đồng-  
thời ganh ghét, náo lũ gian-nhảm dèm phai,  
lắm phen hò ngay đến tinh-mạng, hại đến  
thân-danh, thế mà ông cù-ung dung đối-  
phó, chớ hẽ vi thế phải bận lòng rồi tri  
chút nào. Người ta bảo ông sô-dắc ở đạo-  
ly Lương-tri và Tri-hành hợp-nhát, quả có  
như thế.

(1) Xem T.B.C.N. từ số 82

29

Có người nhận cái thuyết « Tri-hành hợp-nhất » của ông xướng lên, tỏ ý ngờ vực về chỗ ông thường định-ninh khuyên bảo người ta cứ quay về tim ngay ở bản-tâm mình, tự nhiên thấu hiểu vật-lý. Họ rằng chí chuyên-câu bản-tâm, thành ra bỏ sót vật-lý đi chẳng?

Mấy lời ông thuyết-minh sau đây, rồi thêm ánh-sáng vào vấn-dề « Tri-hành hợp-nhất » cho chúng ta được rõ nghĩa-lý hơn nữa.

« Cái chỗ ngay thật rõ ràng của sự biết, tức là làm; cái chỗ thấu suốt kỵ lu莽 của sự làm, tức là biết (知之眞切實處即是行, 行之明覺精察處即是知). Sự biết sự làm vốn có dính nhau khắng-khít, chẳng nên để phân biệt hai nó ra.

« Chỉ vì học-giá đời sau đem chia nó ra hai doan, làm mất bản-thể của tri hành, cho nên ta mới xướng lên tri-hành nhập một và cùng tiên. Họ không hiểu rằng việc gì cũng vậy, thật biết là cốt dê mà lam, không làm thì không đủ gọi là biết.

« ... Nay bảo rằng chuyên câu bản-tâm, sự bù sót vật-lý, ấy thế chính là làm mất bản-tâm đi rồi đấy.

« Ký thật, vật-lý không khi nào ra ngoài tâm ta cho được. Ngoài tâm ta mà tìm vật-lý, thi không có vật-lý gì cả.

« Cái thể của tâm, là tinh. Tinh, tức là lý. Cho nên có lòng hiếu với cha mẹ, tức-thì có lẽ hiếu; không có lòng hiếu thi không có cái lẽ của đạo hiếu vậy. Cũng như có tấm lòng trung với vua, tức-thì có lẽ trung; nếu không có lòng trung, thi không có cái lẽ của đạo trung vậy.

« Cái lẽ ấy có phải ở ngoài tâm ta được đâu. Ông Chu Hồi-am bảo người ta cầu học, chỉ cốt có tâm với lý mà thôi. Tâm tuy chỉ chủ về một thân, nhưng

thật nó bao-trùm cả lý trong thiên-hà. Lý tuy tản-mát ở muôn vạn sự-vật, nhưng thật nó không ngoài được tâm của một người.

« Vì người ta tách riêng tâm lý ra làm hai, mới hóa ra có điều lo ngại chuyên câu bản-tâm, é sot vật-lý.

« Có sự lo ngại ấy, chỉ bởi người ta không biết tâm tức là lý.

« Tâm chỉ có một. Lấy chung cả tâm lồng thương xót mà nói, thi gọi là nhân; lấy chỗ hợp với lẽ phải mà nói, gọi là nhã; lấy sự mạch-lạc-mà nói, gọi là lý. Không thể nào tìm ra cái nhân ở ngoài tâm, không thể nào tìm ra cái nghĩa ở ngoài tâm, vậy thi có lẽ nào ngoài tâm mà tìm lấy cái lý cho được?

« Tim lý ở ngoài tâm, i thế mà tri hành phân ra làm hai việc.

« Tim lý ở ngay trong tâm của ta, đó là đạo thánh dạy chúng ta tri hành hợp nhất vậy.

Dương-Minh bày tỏ cái thuyết mới của mình như thế, chẳng phải là không rõ ràng, nhưng vì phần nhiều học-giá ở đương-thời đã có những thành-kiến từ mấy đời trước đám rẽ ở trong tư tưởng rất sâu, không ch襻n dào rẽ ấy đi, trông cây khác tươi iết với, cũng phải mất lắm công phu.

Ngay những cao-dệ của ông, nhiều người hoặc đến tận nơi, hoặc viết thư lại, chất vấn đổi ba lần mới được vỡ nghĩa.

Những cuộc biện-bác đối-diện hay bằng thơ, cảm dỗ người ta càng chịu khó theo đuổi và đi sâu vào thuyết này, càng thấy nhiều ý nghĩa thú-vị có ích cho tư tưởng học vấn của ta.

Nên biết người Nhâ hâm mộ Dương Minh, vì ông xướng lên hai thuyết họ thích nhất, tức là thuyết này, và thuyết Lương tri.

(Còn nữa)  
QUÂN-CHI

BÌA TRÀ LỜI CHUNG CÁC BẢN ĐỌC  
CHUNG TỐI XIN NÓI « MỘT NGƯỜI  
HỌC LÂM THÀNH »

VƯƠNG DƯƠNG MINH  
của QUÂN CHI  
đảng T. B. C. N. sẽ ra thành sách  
do Trung-Bắc Thư-đài phát hành

Vương-Dương-Minh của Trung-Bắc Cảnh-Nhật là  
một cuốn sách thuật về một bô-sắc Tàu có giá  
trị vào bậc nhất hiện nay. Không có đầu bún à



Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại  
Chuyện thật một thiếu nữ lâm lõi kết hôn với anh chồng đối  
nát mà sau cảm hóa khuyên khích chồng làm nên danh phận

(Tiếp theo)

— Họ bình-phẩm thế nào?

— Họ bảo chú mắc họ thằng rẽ diêm dàng từ ba năm nay mà nhu nhược không dám đối phó.

— Cơ-khô! bây giờ tôi mới biết kia mà!

— Nhưng người ta cứ bảo rằng chú biết rõ sự tình lâu rồi mà nuông con sợ ré, không dám làm cho ra lẽ.

— Tức quá! thế chi phen này ôi bắt buộc con hai nhà ôi phải bỏ thẳng chồng khốn nạn ấy đi mới được! Ông Châu-hồng nói giọng că quyết.

— Chính cách xử-trí ấy là phải hơn cả hương-chủ Biểu đồ

dẫn thêm vào lứa.Giá tôi gặp cảnh hưu chủ, tôi cũng thẳng tay như thế, không thi thiên-hạ chè cười.

Ông Châu-hồng ra  
về lầu ngần nghĩ ngợi.

Hương-chủ Biểu  
hồ:

— Xem ý chủ ôn  
tiếc thẳng rẽ tài phái?

— Ôi! lắc bắc thẳng rẽ như thế có quý báu  
gi mà tôi phải tiếc. Nhưng tôi chỉ nghĩ thường  
con tôi duyên phận dở dang, chẳng góa bụa  
cũng như góa bụa, cõi a thêm mòng đèn,  
mà nó lại trê trung.... Tôi nghĩ buôn có chỗ  
ấy thôi.

— Ngờ là gì? hương-chủ Biểu cười và nói.  
Bây giờ chủ về, cứ thu xếp cho con hai bô  
thẳng đồng nó đi, rồi tôi giùm nó có một  
người chồng sang trọng ngay lập tức.... Con  
gái nhà chủ giàu có nát đồ đỗ rách, đời nào  
é chồng ma lò? Tuổi đám nay ta xoay đám  
khác...

— Bác nói sao nghe dễ dàng quá? Ông Châu-hồng to ý nghĩ ngờ, nhưng ráy lấy làm thích.

— Tôi nói thật đấy. Đám này 24 tuổi, đang  
làm Trạng-sư ở Sa gon, tên là Đỗ-xuân Tâm,  
đang thường chui cõi nghe tiếng.

— À, thi thoảng tôi giài tên dăng trên  
báo.

— Ông ta cậy vợ chồng nhà tôi tim cho  
một người vợ, bắt ứa gái son hay góa bụa  
cũng được, miễn là con nhà thi-lễ có đức  
humble, nhan sắc. Thế chi cháu Cầm đúng cả  
mọi điều-kiện. Hôm nay, ông ta về choi, lại  
cản dận thúc-giục nhà tôi. Thật là dịp may.  
Cháu nó bỏ thẳng võ-lại kia mà trả nén bả  
trạng-sư thi hỏa ra

Tai-ông mất ngua mà  
lại có phúc; chẳng  
nhưng cháu nó gặp  
may, mà chú cũng rưa  
được tiếng lầm - lở  
ngày trước.

— Nhưng cảnh con  
hai nhà tôi ôi le như  
thế, người ta có chịu  
lấy không?

— Chịu hay không  
chịu, chỉ ở nơi tôi.Tôi  
là xong việc ngay từ bây giờ.

— Thế tôi trông cậy ở bác nhé?

— Tôi đã hứa chắc mà.

— Xong việc, tôi xin tạ bác năm ngàn đồng.

— Được rồi, cháu cứ yên tâm.

Ký thật, không phải hương-chủ Biểu có yêu  
thương gì cha con Minh-cầm mà có cái mưu  
mô giàn xép ấy; chẳng qua vì lợi.

Bỗ-xuân Tâm là ai? chính là cháu vợ  
hương-chủ Đỗ, gọi là di ruột. Chàng di  
tay đó được uê-khoa cử-nhan . . . . .  
. . . . . trở về Saigon làm trang-sư tập-sự . . . . .



Mục đích trung bìng  
cấp lấy vợ giàn. Chàng  
vẫn cay w chò dò g  
hương-chủ Điều tìm  
hộ một người vợ ở  
lực-linh, dù nà-giòng  
hay gái hóa cung át-y  
miễn là hời-môn có ít  
cũng dời ba chục w  
thi chàng mèi thíc. Hai  
bên có giao kèo  
với nhau hằng giấy in  
chỉ hàn-hoi: ném đào  
được mỏ náo, thi Đô  
xuân-Tâm phải chi  
phiền cho hương-chủ  
Điều 20 phần trăm.

Chuyện có hời kỳ,  
nhưng thật ở đời có  
những kẻ cố tẩm dào  
mò và bẩn công mai  
mối như thế. Đã có  
một vụ bội ước, hóa  
ra kín nhau.

Hương-chủ Điều dụng tẩm dòm-dò dã lầu,  
nhưng mà không thành, nay gặp được đám  
mày nay chừng thuận tiện dả vè, cho nên lão  
đốc-thúc Ông C-avong bắt con gái bỏ chồng  
dè làm mới Mioh-râu cho Đô-xuân-Tâm.  
Lão tinh nhầm số tiền hoa-hồng «thái-su  
quạt mo» của mình cũng được mấy vạn là it.

Chính bần-tám ông Chau-Lêng cũng lấy  
làng thích. Ông đang cay-tú về nỗi mặc hụt,  
giờ gá được Minh-cầm lấy một ông trạng-sư,  
đè ông rứt tiếng trước với xóm làng thiên hạ  
không còn gì sung sướng cho ông nữa.  
— Phải, coa tau trước k' một lầm hai lở,  
vớ phài thắng chồng không phài là bá-cát,  
nhưng cùa quỷ lụt nhiên có k' tranh d' nh  
đón rứt ngay, bây giờ nó nghiêm-nhiên làm  
bà trạng-sư đấy, bay xem! » trong lòng ông  
mong ước sẽ được nói câu như thế, đè bi  
mặt những kẻ nào chè cười ông mặc hụt  
hây nay.

Bởi vậy, từ hôm đi dò xét được tung tẩy  
Kiều-mộc k' vè, mỗi ngày hai ba phen, ông

## MUÔN BẢN

Nhà số 3 phố hàng đậu 136 trước vuông  
hồi Trung-Bắc Tán-văn số 36 Henri d'Oriéans

gọi Minh-cầm đến  
trước mặt để khuyên  
lòn và gắt gông, một  
hai bối nàng phải bỏ  
chồng đi, chỉ hòm  
trước hòm sau trả nén  
một bà thay kiệu túc  
khác.

Dành riêng ông vẫn  
hiểu - danb, nhưng  
thật cũng có phòn  
thuong con tha thiế, ,  
muốn rứa lối minh  
và lòi lượng lai đẹp đẽ  
cho nó, nên mới có sự  
bắt buộc gát gao thê  
 ấy.

Nhưng khí-khai và  
đứng tầm cao xa quâ  
quyết của Minh-cầm  
ra thế nào, chúng ta  
đã biết, dù quyên  
hành cùng sự nạt nộ  
của người làm cha  
cũng không thè làm  
sao cho nàng biến đổi  
so-lâm.

Đứng có đem cái danh-vị bà trạng-sư làm  
mồi cám dỗ, dù được làm bà gi cao sang gấp  
mấy dì nữa, nàng cũng chẳng mảng.

Tự nhiên nói đến bồ chồng là một chuyện  
nàng không muốn nghe.

Thành ra năm sáu ngày nay, hễ lúc nào  
khai chuyện này ra thì cha gắt mù, mẹ thò  
đài, con chì khóc, mỗi người một chủ-trương  
không thể dung hợp được.

Trong nhà lục-đục, đến nỗi cha mẹ với con  
thường tránh mặt nhau, mà bế họp lại một  
chỗ, thì chỉ những nghe tiếng to và thấy nước  
mắt.

Đến ngày thứ bảy, ông cụ nóng lòng sốt  
ruột quá, đám ra quyết liệt với Minh-cầm,  
như con hổ đòi chục nhai ngấu chiên con:

— Mày không nghe lời, thi tao đem ra tòa  
xin từ mày đi, không nhin nhận mày là con  
tao nữa.

— Tùy lượng bà thương con phản nào con  
nhờ phản ấy; bà ghét bò, con cũng cam lòng,  
chứ biết nói sao! Minh-cầm tinh tài trả lời.

— Bao nhiêu ruộng đất bạc tiền, taos sẽ cho  
dù khác thừa hưởng, mày không có một xu!

— Cứa ba làm ra, ba muôn cho ai mà  
không dwyc.

— Thế mày nhất nhất định không bỏ thẳng  
võ-danh tiêu lốt ấy đi phải không? Ông cụ  
hỏi sừng sò.

— Vâng.

— Mày bước ra khỏi nhà tao đi!

— Ba dudu thi con xin di, chư bảo con bỏ  
chồng thi con không dám vâng lời.

— À, con này cứng đầu cứng cồ thật. Mày  
tưởng tao không có cách gì bắt buộc mày  
phải vâng lời hay sao? Tao nghĩ tình cha  
con, muốn khuyên bảo mày một cách thon  
thuận, đến khi cùng bắt đắc dĩ, tao làm  
thang tay cho mày xem.

Bà-cụ tuồng là Ông chưởng lại sắp sửa thịnh  
nộ đánh đập con cháng, nên bà vội vàng dê  
phòng che đỡ và hô, săn dòn:

— Thôi ông đe khuyên con thông thả, tất  
nó phải hiểu lê biết nghe, đừng nóng giận  
quá không nén.

— Tức quál! Tôi viện chứng có, làm đơn  
kiện thẳng Kiều-mộc tại tòa, và tôi nà gi  
mạo chừa phòn lừa đảo hóc-nhan, đe xin tòa  
hủy tờ hôn thú của vợ chồng nó đi, đe  
thường không được hay sao?

Cầu nói có sức mạnh hơn sét đánh, làm  
cho Minh-cầm giật nảy mình và toát mồ hôi.

Ông cụ lấy quyền già-trưởng, có thè vien  
chứng xin pháp-luật can thiệp, đe huy cuoc  
hôn-phòn dì được. Mè đe cha tinh đén phuong  
ý, thi báo đồng «tầm lèn, du-luận sói nồi,  
hóng bét cả việc Kiều-mộc đeng học bét tay,  
bấy giờ ái-tinh hạnh-phuc của nàng vỡ tan ra  
từng mảnh, không còn cách gì hàn gắn tha  
thập được nữa. Bởi vậy, nàng phải gửi mình  
le so, hàng phục trước sự dẹn nạt của cha:

— Thôi con van lạy ba, dè làm như thế  
rầm ri tiếng tăm, thiên hạ thoa mạ.

Nhưng mày dành chịu nghe lời tao  
khuyên bảo mà bỏ thẳng chồng đi không?  
Ông cụ hỏi bằng giọng đặc thang. Nếu không  
thi mai tai до Saigon thuê trạng-sư lập tức.

— Vâng, con xin bỏ chồng con, theo ý b

Nhiều bạn gái ngày nay tự nhận là gái mới, không  
biết trọng trình tí, mờ ảo những chuyện qua-đ ngay  
xin hãy đọc ngay

## NHÂN CÁCH PHỤ-NỮ VIỆT-NAM HIỆN ĐẠI

đề sưa minh thì nh một người đầu hâ Việt-nam có  
nhân cách cho họai trai khố chè cười. Mỗi cuồn op50.  
Muoi hinh hon giao ngan hest ip 3. Ô xu muu xin  
gói op53 cùa véc vè cho:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

muốn, nhưng xin ba khoan hạn cho con thu  
xếp độ ba tuần-lě.

— Ba tuần-lě đe làm gi?

— Đề con thân-hành song Lào tim chàng,  
bảo chàng làm tờ tự-thuận ly-dị. Thế cho  
công việc êm thấm với nhau thì hơn.

## VI. — MUÔN DẶM THEO CHỒNG

Sau màn chót của tấn gia-dinh nào-kịch đã  
kè ở đoạn trên, Minh-cầm đe con ở nhà, xin  
phép cha mẹ di Saigon nâm hóm mồi vè.

Chẳng ai hiềng nàng di có mục-dịch và công  
việc gì.

Lúc vè, thấy thằng Tú đang chơi đùa với  
bà ngoại, cả hai bà cháu vui cười vang nhà.  
Bà cụ bò dưới đất, cho cháu cởi trên lưng  
làm ngực. Thằng bé mải chơi, quên cả mùng  
máy mồi vè, gọi ra cho qua.

Đã nói thẳng Tú rất triu mến bà ngoại,  
cũng như bà bao phủ lấy cháu với tất cả  
mạch nguồn thương yêu của quâ tim gâ. Nếu  
cháu chưa thè trè nên người lớn, thi bà  
honda lại tình cách trè con đe vui đùa với cháu.  
Một giây một trè thành rã ban thân, không  
mấy lúc rời nhau. Tối lại, Tú cung thích  
nǎm với bà đe bà hát ru và quạt luon tay cho  
má ngủ, sướng hơn là quan quát lấy mẹ.

Không muốn làm dài đoạn trò vui trè son  
của hai bà cháu, Minh-cầm đứng nấp bên  
cửa nhìn một hồi lâu. Chừng thằng Tú ngồi  
chan trên lưng bà rồi bước xuống, nàng mới  
chạy lại ôm lấy con hồn hit và đưa cho mày  
quâ ma-rông bọc thiếc, quà quý dem từ Sai-  
gon vè.

Tú bóc giấy thiếc một quả, đưa lên tận  
miệng bà ngoại, kéo mồi bà cắn trước một  
miếng rồi ném chíu ăn.

Minh-cầm cười và nói:

— Con chơi đùa với bà ngoại mấy hóm nǚa  
vào thật no chán rồi đì theo ba mày...

(còn nữa)

HÔNG-PHONG

## Rượu Cá-kè

Rượu Cá-kè chuyên trị âm bò thần, dân ông già  
yeu, trai trẻ tu lý quâ độ, làm việc nhiều, ăn ít, ngủ  
không được, dân bà sản hậu, té thấp sinh nở i sốa  
chỉ nên tin cho được rượu Cá-kè hiệu Yune Hing.  
Giá bán chui to 24p, chai vía 1p20, chai bò op60

Bán tại hiệu YUNE HING

N° 41, rue des Pipes (Hàng Bi-n) — Hanoi  
Đại lý: Haiphong Mai-linh, Nam-đán, Ninh-binh fch-tu



**Blanchit les dents  
Et conserve l'email**

EN VENTE PARTOUT

SAVON  
DENTIFRICE



Lauréat du concours  
de l'artisanat  
indochinois

DISTRIBUTEUR : PHUC-LAI 87-89, Route de Hué  
HANOI - TÉLÉPHONE 974  
EXCL. COCHINCHINE - CAMBODGE : TAM HUU HIỆP & Cie  
39, BOULEVARD GALLIENI -- SAIGON

**CAI-A-PHIEN**

TÚ - NHẬT - KHUỐC - YẾN - HOÀN

Giá nghiêm nặng 75 - nhẹ 350 (đã phải mua đóng thuế). Về nhí vong (vòng) dày mờ, khói cai dở dang mà hối thuốc. Về nhí vong (vòng) ngày 15 chỉ bán tại nhà thuốc và các đại lý. Sâm Nhung tuyết cân 1550. Thang tuyết cân 625. Các cu gá lão, các ông yến đuôi, trứa khai can phải dùng thuốc bắc Tiệp âm Hoàn số 44 - giá \$20 cho khoái da.

Ở xa mua thuốc gửi hình hóa giao nhan, nhưng phải trả 1/3 tiền trước, ngân phiếu để M. NGO-VI-VU, nếu không xin miễn gửi. Việt-long 58 hàng Bè Hanoi. Đại lý: Mai-linh H'iphong Saigon, Việt-long Nomdin, Quang-huy Haidweng, Ich-tri Ninh binh, Cáp-long Campheore, Quảng-lich chợ Rà (Bắc-kun), Ngõ-hoanh-hai Samus, Thái-lai Thành-hôn Sibu-huy Vinh Hwang-giang Hué, Mon; Quảng Thành R. Marc Pourpt Teigrane, M. Sa commerçant à Trú Bé-giang v.v..

**ĐÃ CÓ BÁN :**

### MIE CON

Tiểu thuyết của LUU-TRUNG LU Nhung lời tóm sự thật, nhưng lời sám hối chân thành của một người bà, của một người mẹ, của một người bà, của một người trâm trang - \$60

### CHỢ CHIỀU

Tập hồi của TRÚC-KHIE, một nỗi ám ảnh, hai giòng thơ moi và ủ giao nhau, đã đành lại cho thế giới một mẫu về cốt truyện chủ ý. Chợ chiều in trên giấy bìa rất đẹp, bìa mỹ thuật - 1500

### ĐƯỢNG IN :

#### GIÁO - DỤC - HỘI - BỘNG

Sách giáo dục cóc tra về ba phương diện học, Tự-thông-hoán toàn nhai gác bà ĐÀM-PHUC-NG

#### Nhà xuất bản Lê-Cường

75, rue des Paix, Haïfa

Bản về thể thao, Trung-tá Ducoy nói: « Thành-nam Việt Nam nén học quyền thuật Việt-Nam »

Bản về liêm công nghệ, ca Bác-quang-Chieu nói: « Bác - kỵ sản xuất » - Nam-kỵ tiêu-thụ.

Hai lời tuyên bố có ý nghĩa thành thực và sâu xa. Các bạn muốn biết rõ ràng hãy đón coi:

**Đông-phap duy-tân  
(L'Indochine nouvelle)**

Một công trình khảo cứu hiếm có với rất nhiều tài liệu xác đáng về sử Đông-phap trong cuộc tiến bộ hiện thời.

Một cuốn sách tinh bầy ríu  
mỹ-thuật in 2 phần Pháp-văn  
va Quốc-văn, có bìa bon và  
nhều tranh ảnh quý giá.

C.I.P.I.C.  
72, R. Le Wiell Hanoi xuất bản

### SÀN, NGÜA, LÒ, NHOT

Lò hoặc nút nhot khắp cả người vì máu nóng đặc, ở nơi nước đặc, uống trà sang tên đặc 0.25. Sàn ngựa nứt dưới ngườ, vi thấp nhè hoặc mọc họ cam, giang mai, uống Thấp-nhịt phà 16 \$60. Bệnh kinh niên nặng uống hoặc tiêm chích nhiều thuốc rồi, bệnh chí chờ ra, phải uống hết 2 chai. Đại-hồ huyệt hắt đặc 3500 (một chai). Bồi lò trắng 05.0. Tắm sòng 08.30. Trẻ em uống Cam-than đặc 1\$, trẻ 6,7 tuổi uống được. Đại-hồ huyệt hắt đặc. Bồi lò đặc 08.20.

Ở xa mua thuốc gửi hình hóa giao nhan, nhưng phải trả 1/3 tiền trước, ngân phiếu để M. NGO-VI-VU, nếu không xin miễn gửi. Việt-long 58 hàng Bè Hanoi. Đại lý: Mai-linh H'iphong Saigon, Việt-long Nomdin, Quang-huy Haidweng, Ich-tri Ninh binh, Cáp-long Campheore, Quảng-lich chợ Rà (Bắc-kun), Ngõ-hoanh-hai Samus, Thái-lai Thành-hôn Sibu-huy Vinh Hwang-giang Hué, Mon; Quảng Thành R. Marc Pourpt Teigrane, M. Sa commerçant à Trú Bé-giang v.v..

**ĐÃ CÓ BÁN :**

### MIE CON

Tiểu thuyết của LUU-TRUNG LU Nhung lời tóm sự thật, nhưng lời sám hối chân thành của một người bà, của một người mẹ, của một người bà, của một người trâm trang - \$60

### CHỢ CHIỀU

Tập hồi của TRÚC-KHIE, một nỗi ám ảnh, hai giòng thơ moi và ủ giao nhau, đã đành lại cho thế giới một mẫu về cốt truyện chủ ý. Chợ chiều in trên giấy bìa rất đẹp, bìa mỹ thuật - 1500

### ĐƯỢNG IN :

#### GIÁO - DỤC - HỘI - BỘNG

Sách giáo dục cóc tra về ba phương diện học, Tự-thông-hoán toàn nhai gác bà ĐÀM-PHUC-NG

#### Nhà xuất bản Lê-Cường

75, rue des Paix, Haïfa

Bản về thể thao, Trung-tá Ducoy nói: « Thành-nam Việt Nam nén học quyền thuật Việt-Nam »

Bản về liêm công nghệ, ca Bác-quang-Chieu nói: « Bác - kỵ sản xuất » - Nam-kỵ tiêu-thụ.

Hai lời tuyên bố có ý nghĩa thành thực và sâu xa. Các bạn muốn biết rõ ràng hãy đón coi:

**Đông-phap duy-tân  
(L'Indochine nouvelle)**

Một công trình khảo cứu hiếm có với rất nhiều tài liệu xác đáng về sử Đông-phap trong cuộc tiến bộ hiện thời.

Một cuốn sách tinh bầy ríu  
mỹ-thuật in 2 phần Pháp-văn  
va Quốc-văn, có bìa bon và  
nhều tranh ảnh quý giá.

C.I.P.I.C.  
72, R. Le Wiell Hanoi xuất bản

**Các bà sang trọng khen**

### Phấn MURAT

Thơm nhẹ nhuynh dê đồi

Lau phải dùng ngang hàng các hiệu phấn danh tiếng  
người quốc. Có thứ thường, trắng và da người.  
Bán khắp nơi, một hộp 1p50. Đại-ly độc quyền:

Etablissements : VĂN-HÓA

số 8, phố Hàng Ngang - Hanoi

**ĐÃ CÓ BÁN :**

### Vòng quanh thế - giới

Sách Hoa-mai số 20 của Nhà-Phong (\$10  
Muôn hiểu rõ quả đất hòn tròn, muôn biết những  
nơi gian lao, mạo hiểm của nhà sá hãi Mã-diễn  
Lêng, các bạn đến nêu có câu: Vòng quanh thế giới  
của NHẤT PHONG

### NHẤT TỊNH

Truyện dài xã hội của Manh-phù-Tử  
... Nhật-tinh là một chuyện dùng sự thực một trăm  
phản trám, các bạn đọc, sẽ thấy những kẻ nhân ác,  
thế-thần nào cũng nêu cầu người ta mới cách sầu-xa  
đến con tim khói. VŨ-NGỌC-PHAN  
chủ-bút báo Hanoi Tân-văn

Nhà xuất bản CỘNG-LỰC 9 Tạo-đo Hanoi

**Cao Ho - Lao 1942**  
và nhiều thứ thuốc Nhật

Bị L-o-dâ có trùng, hoặc phài dâ bí nát, dù ở thời kỳ  
nào đều thè ứng cao ho lao 1942 (15\$). - Một phài bệnh  
lao, hoặc muôn đâ phòng bệnh ấy, chỉ phải dùng 1  
chai trèo 100 3\$. - Một thứ thuốc Nhật chữa ho-hao  
như Rukakusan, hoặc những thuốc chửa chữa  
đau hó đau đờ cưng, châm sinh thuốc, cũng là những  
thuốc đau dạ dày, hó hì, kiện vị, trị rò rỉ, đau os-  
đều có sẵn tại:

### Phòng thuốc chira phoi

15 Hàng Bè Radeaux Hanoi - Tel. 1630  
Ở xa mua linh-hồn giao-ngán. Ai muốn  
làm đại-ly, xin viết thư về thương lượng

Nasco 1000  
Inleveur 11000

L'ADMINISTRATEUR GERANT: Ng. DOAN-VUONG

**ĐÃ CÓ BÁN :**

### LÀM TIỀN

Thiên-phóng-sir đặc sắc của TRUNG-IANG là rõ  
những mảnh khóc « Làm tiền » của nhiều hang người  
rong-xă-hội. Có kèm một trang tự tích của tác giả.

Giá : 1\$20

Thư từ và ngân phiếu để : LÊ-VĂN-DŨ giám đốc  
**NHÀ XUẤT BẢN « MỚI »**  
57 - PHỐ PHÚC-KIỀN - HANOI

### BỘ THẬN TIỀU BỘC

Thuốc hoan-uống; tiêu-hỗn nhiệt đớc, ngừa lở  
nóng này do dì độc hoa-liu còn sót lại ở thận,  
ở mủn phát ra. Mỗi hộp 0\$60, mủn là 3\$,  
cả 5\$00/gói linh-hoa giao-ngán.

### Nhà thuốc TẾ - DÂN

N. 131, PHỐ HÀNG BỒNG - HANOI  
Đại-ly: Haiphong : Mai-đi 69-62 Cầu-đất, Nam  
Việt-Long 2 Bến-cầu, Phố-thị Van-Tho 86  
lawn linh, Hung-yen Chi-Tường 36 ; i Marchand,

### NGƯỜI TRÍ THỨC NÊN DÙNG :

1) THUỐC DÀ - DÀY BIỀU - NGUYỄN  
(chiết dầu hao tử)

2) THUỐC HO - GÀ BIỀU - NGUYỄN  
(chiết trà con hổ già)

3) THUỐC HO - LAO BIỀU - NGUYỄN  
(chiết hoa lão)

4) THUỐC HỒ - THẬN BIỀU - NGUYỄN  
(chiết dầu ống, dân-hà thận-hu)

### Biều - Nguyễn

Tổng-cục: 125 Hàng Bồng của quyền Hanoi  
Đại-ly: Đức-thắng: Dakro, Mai-định: Saigon  
Nam-cường: My-ho Vinh-hung: Vientiane

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Vân

Imprimé chez Trung-Bac Tân-Vân

36, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Tirage 1000 exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GERANT: Ng. DOAN-VUONG

### Nhà Sách MAI - QUANG

Hiệu chính : 110 G.Gagnemer (chợ cũ) - Hiệu nhánh : 450 P.Bianchy (Tân-định) Saigon

Đại-ly dâ các nhà xuất-bản Trung, Nam, Bắc, sách vở báo-chi, tiểu-thuyết

v.v., luon hồn cõi và nhiều.

Đại-ly trên nâm mươi nhà thuốc danh tiếng.

v.v. Trà bún dù độn phong, đồ họa-sinh v.v..

AN CĂN TIẾP RƯỚC KHÁCH HÀNG - GIÁ CÀ PHẢI CHẶNG

DÙ « MY-THUẬT »  
KIỀU NHẬT — GONG TRÚC

“LE LOUVRE”  
70<sup>th</sup> Jules Ferry — Hanoi

NHÚC ĐẦU, NGẠT MŨI, SỐT  
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:

## THỐI-NHIỆT-TÁN ĐẠI-QUANG

Trong mùa nóng bức, thường  
bị cảm mạo cũng nên dùng:  
*Thói-nhiệt-tán Đại-Quang.*

Xin nhận ký nhận hiệu (Bưu điện) mới khôi lâm  
28, phố Hàng Ngang, HANOI — Télé. 808

Ú LÓP LUÁ, hàng thường . . . . . 3\$95  
Ú LÓP LUÁ, hàng Luxe . . . . . 4.75  
Ú LÓP SATIN, thường . . . . . 5.75  
Ú LÓP SATIN, Luxe . . . . . 6.50

Gửi C.R. đi khắp các nơi  
Mua buôn xin hỏi giá đặc biệt riêng

## ĐẦU NHỊ-THIỀN



Trị bách-bệnh,  
Nhất thần hiệu

Giá bán mỗi ve... 0\$28:  
Quý khách có mua, xin  
mời đến các nhà Đại-  
Lý, hoặc tiệm chính,  
thời mới được dầu  
chính hiệu. Xin đừng  
mua ở các hàng dorg  
trên tầu bè mà mua  
phải thử dầu điều già.

### NHỊ-THIỀN-DƯỠNG

Kính cẩn

NHỊ-THIỀN-DƯỠNG DƯỢC-PHÒNG  
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone: 849

SLIP...

MAILLOT DE BAIN...

Bùi các kiểu, các màu len, tốt đẹp không đâu sánh  
kèp. Các ngài nên viết thư ngay về lấy giá.

## PHUC-LAI

87-89, Route de Hué — Hanoi — Tel. 974

Éclat d'Argent  
blanchit les dents

En  
vente  
partout

Vente en gros : PHARMACIE DU BON SECOURS  
82 — BOULEVARD BÔNG KHÁNH — HANOI