

Tuần lè Đông-Dương

Trong những tác phẩm mỹ thuật của Đông-Dương đưa sang bày tại cuộc triển-lâm ở Nhật có cả những tượng ở Đề-thiền Đề-thiền, để gửi lại Nhật đưa các tác-phẩm Nhật sang Đông-Dương.

Đông-Dương sẽ đưa sang Nhật tất cả 74 thứ và Nhật sẽ đưa sang Đông-Dương 31 thứ vào hàng tayet-sao, trong có các đồ son, lò, bình, quần áo đời Yodo v.v.

Bảo-tàng-viện ở Đông-kinh và trường Bác-cô trù tinh sẽ trao đổi các tác-phẩm đó vào cuối tháng Août do bộ mờ mang việc giao thiệp về văn-hóa dùng giứa làm-môi giới.

Trường Viễn-dòng Bác-cô hiện đang sưu-tập tài-liệu cho thật dày dà để nghiên cứu về tập-tục của dân-quê Việt-nam, nên muốn mở cuộc điều-trà rất rộng về phong-tục cũ và mới của các làng ở Bác-ký.

Cao là cuộc điều-trà đó có lợi về cả mặt khoa-học lẫn hành-chinh, quan Thống-sư vừa thông-tư cho các quan-dầu-tinh cố giúp sức vào việc này.

Các quan-dầu-tinh sẽ cho chép các bản hưng-võc (trong ghi rõ những tục-lệ trong làng và ngôi-thờ, cung lâ-sinh-tử, già-thú, công-diền, công-thỗ, hàng-phe, hàng-giáp v.v.) của mỗi làng trong tỉnh mình rồi gửi về cho trường Bác-cô.

Ông Ardin, nguyên Hội-trưởng phòng Thương-mại Saigon, giám-đốc nhà in Ardin và là nhà buôn hàng xuất-cảng, vi-muôn buôn được nhiều hàng đàm-tranh hối các nhà nhập-cảng 43 cái đơn hàng giả-mạo.

Bị cáo về tội giả mạo giấy tờ thương-mại và dùng các giấy tờ ấy, ông Ardin bị phạt 5 năm tù và 500 quan.

Ông Ardin đã chống án

Quan công-sư và tuân-phủ Hanam đã thông-tư di các phủ huyện nhòe các quan-dầu-hạt hiếu-du, cho dân-quê biết; cứ mỗi năm, những láng-nào nhiều trẻ di học, it kién-cao, it kẽ du dãng, dân-anh tiết-hảo, hanh-diu dát-dàn-em, trai-biétrong luân lý-gia-dinh, tim-cách chán-hung các công-nghé, sẽ được thường hiến ngạch son-son thiếp-vàng để treo-tại dinh-sở.

Một ý kiển rất hay để đưa-dân đến chỗ thuần-phong-mỹ-tục.

Bộ ngoại-giao Nhật đã báo tin cù-ông Hironobu Onoe làm tổng-lãnh-sự ở Saigon. Ông Onoe trước coi về pháo-chí

trong bộ thông-tin của Nhật.

Phóng-vien báo Asahi ở Hanoi báo tin rằng Nhật và Đông-Dương đã ký bản-thỏa hiệp-trao đổi sinh-vien.

Tháng octobre 1941, ba sinh viên-Nhật sẽ qua Đông-Dương và ba sinh viên Pháp và Nam-sé qua Đông-kinh. Những sinh viên này sẽ ở lại ba-năm để nghiên-cứu văn-hóa của mỗi-xứ. Mỗi-năm sẽ có cuộc trao đổi sinh-vien như-thé.

Chinh-phủ vừa ra lệnh bắt các nhà-chế rưốg-bằng-hoa quâ phải thay đổi tên-in trên nhänh không được để chữ «vin» như-trước nữa, để tránh cho người-mua sú-nhâm-lẫn với thứ rưốg-bằng-hoa nguyễn-chát

Hôm 24-7 hoi-dong-hoa giá đã họp để định giá-thóc-gạo: gạo-hạng-nhất 1 tạ 21\$00, hạng nhì 20\$00, hang nhì 19\$.

Thóc-hạng-nhất một tạ 12\$00, hạng nhì 12\$00, hang nhì 11\$00.

Tin Domei báo chinh-phủ quan-nhanh

Nhật đang-nghiên-cứu dien-dynh-lon: lập một đường xe-lửa-nói-lien Dién-iem với Hanoi. Công-duong-sắt này sẽ dài 1670 cây-sô, ton-hết 255 trieu-dong và làm-trong-hai-nam thi-xong.

Quan Toàn-quyen Decoux vira-ký một dien

nghị-dinh cho ban-hanh

ở Đông-Dương, đạo-sắc-lệnh

của Thống-ché

Pétain nói về việc tổ

chức-các-phóng-Thuong

mai-thuoc-dia. Các

phóng-Thuong-mai-hien

nay có thê-biết-đi

do-sắc-lệnh của quan

Tổng-trưởng-thuoc-dia.

DÚC DỘ BỘ SANG ANH

có được khong? - có thê-dô bô bằng-những-cách-nào? Người ta có thê-agn được-những-cuoc-tan-công-cua-chien-xa-khong? Phuong-phap-phóng-thu-cua-Anh-ra-sao?

Bó là chuyen-mai nguyen-dau-nen-biet

T.B.C.N. số sau-se nói-rất-kỹ vè cuoc

dô-bô nay và các-ban-se được-thay

“NHƯNG-BIẾU-RẤT-LA!

“NHƯNG-BIẾU-RẤT-MỚI!”

khác-vào, việc-bàu Hội-trưởng và ban-tri-sự cũng phải-do ngài duy-ety. Hội-trưởng và hội-vien hiện nay đang làm-việc cũng phải-do ngài duy-ety mới được.

Quan Thống-sư vừa-ký nghị-dinh tăng-thêm lương-cá-vien-thông-phán và thông-sự như-sau đây, bắt đầu từ 1er Novembre 1941:

a) Các-vien-thông-phán được-thêm 10% vè-số-luong-chinh hiện-dang-gia. Mỗi-người được-it-nhất là 144 \$ 00/một-năm.

b) Các-vien-thông-su cũng được-thêm 10% vè-số-luong-chinh, số-luong-tăng-thêm này-nhất là 96 \$ 00/một-năm.

Theo-sáng-kien của-quan-Su Bác-giang và được-quan Thống-sư duy-ety. Hợp-tac-xa các-công-chieh-tinh Bác-giang đã-thành-lập, mục-dich là-dé-mua-các-thuc-pham-nhu-gao, nước-miền v.v. theo-gia-hoi-dong-hoa-giai-roi-ban-chia-công-chieh với-một-giai-đặc-biet, tránh-khỏi-cái-nạn-bi-dầu-co. Việc-mua-bán-các-hàng-hoa-dó, một-thuong-giai-phu-lang-dam-nhan-và-dieu-lot 10% vè-số-tien-ban. Hợp-tac-xa coi rieng-de-chia-hàng-hoa.

Cùng-theo-một-ehé-dò với các-cô-dau Haiphong, các-cô-bôi-ban (serveuses)-ở-các-trà-thât (salon-de-thé) hay-kiện-giai-khát (buvettes)-ở-Cảng-đều-phai-di-kham-vi-trung. Các-cô-bôi-ban-này phan-nhieu-lauv-nur.

Với-những-cô-dau-sóng ngoai-chau-thanh Haiphong, thi-ba-thang-nu-a dien-luat phai-di-kham vi-trung moi-bat-dau-thi-hanh.

Quan Thống-sư vừa-ra lệnh-bat-buoc-các-nha-mao-nuoi bò-de-lay-sua, ban-sua-và-các-thur-do-ở-sua-ra-dieu-phai-khai với-quan-dau-tinh-noi-ma-minh-lam-ban. Công-việc-lay-sua, chở-sua-v.v. đều-co-vien-chuc-sor Thú-y-kiem-sat.



Ông NOBORU OGAWA
Tổng-lãnh-sự Nhật tại Hanoi

Ông Ogawa, tổng-lãnh-sự Nhật-về-nước ngót-ba-thang-trời nay đã-trở-lại Đông-Dương, tuần-trước.

Ông rất-hay-lam-vui vè được gặp-các-anh-em-tri-thuc-để-day và-mừng-rằng-mỗi-tinh-giữa Đông-Dương và Nhật-mỗi/ngày them-mat-thiet.

Về-phuong-dien-my-thu-ti-ông-tổng-lãnh-sự-tuyn-bô -tôi đã-hết-sức-giúp-vào-việc-trao

đổi-các-tác-pham-giữa-Nhật-và Đông-Dương. Chinh-tôi đã-than-chinh-di-chon-nhung-tác-pham-ấy và-lo-liku-giri-cho-nhanh-chong-

HỘP THƯ

Ô. Phúc, một-cô-dong-doc-gia-

-Xin-cảm-Ơn. T.D. bây-giờ chua-dang-dung. Hình-như-có

một-nha-xuat-ban-duong-tru-tinh-cho-in-ra-tung-tap-nhỏ.

Còn-T.B.C.N? Cò-iê-nay mai-se-có-một-cái-là-hon-Khi-Đau-ma

göm-hor-cô-Võ-Tong, chua-at-biêt-Chung-tôi-chi-tim-nhung

cái-chưa-ai-biet-ma-thoi.

Về-phuong-dien-hoi-hoa, múa-dong-nay, tôi-sẽ-mở-một-cuoc-tri-en-lam-nhung-tac-pham-cua-các-thieu-nien-hoa-si-cua-Tokyo. Cuoc-tri-en-lam-ấy-tất-sẽ-dược-nhiều-người-chú-ý.

Ở-Tokyo, cuoc-trung-bay-các-tac-pham-hoi-hoa-cua-Dong-Duong sẽ-hoàn-toàn, tôi-có-the-hứa-với-các-ngài-như-thê, và-tôi-mong-rằng-sẽ-mới-dược-bốn-năm-hoa-si-Dong-Duong-den-choi-đất-Nhật-de-dé-cuoc-trung-bay-nay.

Đầu-năm-1943, nhạc-si Fujiwara đã-nỗi-tiếng-ở-Londres, Rome, New-York sẽ-dép-day-de-hát-nhung-diệu-hát-cô-của-Phu-tang; cô-le-bà-Shieko-Hara, nhâa-âm-hạc-trú-danh, cũng-sẽ-dép; và-tôi-chắc-rằng-gánh-hát-Takarazuka-ở-Tokyo sẽ-trở-lại-Dong-Duong-vào-mùa-dông-nay. Gánh-Takarazuka-ở-Osaka cũng-sẽ-dép-dé-dua-tai-với-gánh-của-Tokyo.

Tôi-mong-rằng-sẽ-thực-hanh-được-rất-chong-cái-ý-tưởng-de-một-gánh-hát-Dong-Duong-và-một-doan-ca-múa-Cao-Mèn-sang-Nhật-dé-cho-người-Nhật-thường-thực-một-món-quà-la.

Ngoài-ra, Phật-học-viên-nước-tôi có-ý-mời-ông-Cedès-trường-Bác-cô và-nhà-hoc-giá-Trần-van-Giáp-sang-choi-nhà. Vào-khoảng-Novembre, nhâ-khảo-cô-học-Unehara sẽ-tới-day. Côn-Chương-trinh-trao-doi-hoc-sinh-Nhật-và-Dong-Duong sẽ-dém-thực-hanh-dược-từ-day-nam-hoc-nay.

Ông-tổng-lãnh-sự-Ogawa có-một-cái-trách-nhiệm-nóng-né-trong-lúc-này. Ông-thực-có-công-rất-lớn-trong-việc-liên-lạc-hai-van-hoa-Dong-Duong-và-Nhật.

Những-người-tri-thức-ở-day-tin-rằng-cá-sử-menh-ấy, Ông-Ogawa sẽ-làm-day-dù. Và-chắc-rằng-Nhật-và-Dong-Duong-mỗi/ngay-chi-hieu-nhau-hon...hon-mai.

Lần-này-dép-lượt-ngài-trúng-sô-Dong-Pháp

TUẦN LỄ QUỐC TẾ

Đa-luận cả thế-giới hiện nay chỉ chia ý về mặt trận phía Đông Âu-châu và vẫn-de lập mặt trận thứ hai ở phía Tây-Áu.

Ở Nga thì mặt trận phía Nam hoạt-động nhất. Tình hình kia đó có thể tóm tắt như sau này:

Về phía Tây mặt trận ở Voronej, quân Nga vẫn tấn-công không ngớt nhưng khung-nhỏ không tiến thêm được mấy. Tin Nga nói là mặt trận này trong mấy hôm nay, quân Đức đã mất nhiều đồn-đài quan-hệ và các cuộc phản-công của quân Đức đều bị đánh lại. Tình-hình quân Đức đã vượt qua sông Don, theo tin báo « Krasnaya Svezda » thì hiện ở trong một tình thế bất lợi. Vì thế mà quân Đức hết sức cố gắng để giữ các nơi đã chiếm được từ sông Don đến Voronej. Nhiều toán quân Nga đã qua được sang bờ phía tây sông Don hiện vẫn giữ được các nơi đó. Trong các trận đánh, quân Đức thiệt hại rất lớn.

Về phía cực-đông mặt-trận thì quân Nga cố giữ trên địa và cuộc tấn-công của quân Đức tại miền khuya sông Don đã bị ngán lại vì cuộc kháng-chiến khát-liệt của các đội hùm quân Nga. Vì thế mà tình thế Stalingrad đã nguy. Quân Đức có cõi sốc để đánh một ngày nhưng không thể nào được.

Đội quân Đức của Thống-chế Von Bock đã qua sông Don ở phía Nam Rostov từ 9 hôm nay vẫn tiến về phía Nam do ba đường chính. Toàn quân ở hứa-dục thi tiến dọc con đường đến Novorossisk và đồng-thời lại cố quên cả những khu mà quân Nga còn kháng-chiến ở trên bờ bắc Azov, ở kha Jejsk hinh như quân Nga vẫn giữ được. Toàn quân ở giữa thi tiến thẳng về phía Krasnodar, toàn quân này đã liên-nhanh hơn toàn ở hứa-dục và đã đến cách Krasnodar độ 50 cây số về phía Đông-Bắc và cách hứa-cảng Novorossisk chỉ độ 150 cây số. Toàn quân ở hứa-dục là toàn đồng-hen cá đã vượt qua được đường xe lửa từ Krasnodar đến Stalingrad trên một khoảng rộng độ 75 cây số. Toàn này vẫn tiến nhanh về phía Armavir và Vorochilovsk. Các trận đánh ở phía Nam Rostov chỉ là những trận giữa quân tiến-phong Đức và hùm-quân Nga đang rút lui. Đại-quân Nga của Thống-chế Timoshenko hiện ở vào tình-thế khó khăn và nếu quân Đức vẫn tiến nhanh về Vorochilovsk thi quân Nga sẽ vào giáp-núi Caucasus và bờ bắc Azov để kháng-chiến sẽ bị cô-áp không thể nhận được quân cứu-viện nữa. Đội quân đó nêu muốn giặc mòn mòn đùa hỏa Caucasus thi phải chống với quân Đức ở cả hai mặt Bắc và Đông. Các đội quân Đức đã lại vượt và mạnh hơn quân Nga nhiều. Tình-hình quân Nga ở phía

Đồng-mặt-trận, trong khuỷu sông Don có vẻ khá hoang truột. Các sư-doàn Đức cách đây một tuần đã iến-tới Kletskaya vẫn chưa qua được giòng sông đe vây Stalingrad. Ở khu này các cuộc tấn-công của Đức và các cuộc phản-công của Nga vẫn tiếp-tục sảy ra không ngớt và rất nhanh chóng. Cuộc chiến-dấu ở khu này có thể coi là trận đánh-dối nhất từ khi bắt đầu cuộc tấn-công đến nay.

Một tin của báo Thụy-sĩ là khen ngợi tình-hình chung chiến-tranh và khen-dìm lại lực-lượng của hai bên Nga và Đức có nói rằng từ khi bắt đầu chiến-tranh đến nay Nga đã bị thiệt cá vê số lỗ-trận, tù-bin và bị thương độ 5 triệu quân lính và mất nhũng đất-dai rộng bằng cả nước Pháp, nước Đức và nước Anh họp lại. Số dân ở các miền bị quân Đức chiếm-đ佔 ở Nga có 50 triệu, như thế Nga chỉ còn có 140 triệu dân, còn Đức hiện nay lại có tới 300 triệu dân.

Số quân dù-trì của Nga hiện nay không thể nói là không thể hết được như trước nữa.

Về mặt kinh-tế, Nga đã mất đến nửa số xuất-sản và gang và thép. Hiện nay Nga chỉ có thể mỗi năm xuất-sản nhiều nhất được độ mười tri-ton gang và thép còn số xuất-sản của Đức có thể lên tới số 40 tri-ton. Nga lại mất tới 3/4 số xuất-sản về aluminium và một phần lớn các mỏ than và các khu dát cát cảng và lò luyện gang.

Hồi năm ngoái, Đức chỉ dùng một phần ba quân đội để đánh Nga, năm nay Đức đã đem sang Nga tới 45 nghìn đội để định đe dẹp Hồng-quân.

Một nhà chuyên-môn quân-sự Anh đã kẽ rẽ các con số và nói về tình thế rât nguy ngập của Nga là là của nước Anh. Mỹ phải kíp mở ngay mặt trận thứ hai ở Âu-châu. Các nhà cầm quyền Anh, Mỹ cũng không phải là quên hần vắn-de đó. Vừa rồi có tin đại-đóng Mỹ Marshall may sẽ được cử làm Tổng-tư-lệnh quân Anh, Mỹ dự vào việc mở mặt trận thứ hai. Nhưng cái giờ biết rõ tin tức ở Luân-don lại cho rằng việc mở mặt trận thứ hai ở Tây-Áu có lẽ sẽ hoãn đến năm sau. Sau khi tướng Marshall được cử làm Tổng-tư-lệnh quân đồng-minh, đại-tướng sẽ sang Luân-don lập đại-ban doanh. Việc mở mặt trận thứ hai, Anh, Mỹ nói đến đã mang tính nay mà vẫn chưa thấy thực hành, có lẽ mặt trận đó chỉ có trong tri-ết-tuong của các nhà chuyên-truyền Anh, Mỹ chẳng?

Trái lại, sau khi Thống-chế không-quân Anh Harris tung bỗng dạo Đức là nay phi-cô phòng pháo hạng nặng của cả Anh và Mỹ đến đánh Disseldorf một thị trấn kinh-nghệ trên sông Rhin rất là kịch liệt.

(xem tiếp trang 27)

DU ƠI ĐÁY BÈ

ĐỒNG-MINH VÀ TRỰC

dang dùng những
chiến lược mới lạ
để sát hại nhau

Những nước nào phản
đối và những nước nào
hoan nghênh tàu ngầm

Từ khi ngọn lửa chiến-tranh bùng nổ ở miền trung Âu-rô dần dần lan khắp cả Tây-Áu, Đông-Nam, Đông-Bắc, và Đông-Âu, không một ngày nào là đọc tin tức trên các báo không thấy nói đến tàu ngầm và cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm giữa các nước đồng minh và « Trục ». Cuộc chiến-tranh dưới đáy bể là một cuộc chiến-tranh ngầm

ngầm nhưng đó là một phần quan-hệ và hiềm-nghèo nhất trong cuộc đại chiến trên mặt các đại-đường. Như trong một bài ký trước đã nói kết quả cuộc thế-giới đại-chiến ngày nay là tùy ở kết quả cuộc chiến-tranh trên mặt bể mà tàu ngầm là thứ khí-giới thông-dụng và nguy hiểm nhất. Các nhà chuyên-môn về hải-quân thường nói : « Hạm đội nước nào có nhiều tàu ngầm nhất là hạm đội đáng sợ nhất ».

Trước khi chiến-tranh sảy ra, các bộ tư-lệnh hải-quân các nước, các nhà do thám đại-tài và cả các nhà báo ở Âu, Mỹ vẫn băn-khoan về câu hỏi : « Nước nào có đội tàu ngầm nhiều nhất và nguy hiểm nhất ».

Giai-lời câu hỏi đó, có người thi nói Ý là nước có một đội tàu ngầm lớn nhất, có người lại tin rằng số tàu ngầm của Nga Sô viết không nước nào bằng.

Còn về Đức thi có kẻ nói đội tàu ngầm của thủy quân đe-dốc Raeder từ 1933, sau hợp-tác hải-quân Anh-Đức, mỗi ngày một tăng thêm nhiều và trước khi chiến-tranh Đức đã có một đoàn tàu ngầm khổ-lớn, và số tàu ngầm đóng ở các xưởng đóng-tàu của hải-quân Quốc-xã cũng không phải là ít. Trước lại, có người lại dựa vào những chứng cứ mà người ta cho là đáng tin và nhất là vào iết-lịch hả-quân Anh mà nói rằng số tàu ngầm của Đức bị Anh đánh đắm càng ngày càng nhiều hơn và hạm đội tàu ngầm của Đức hồi đầu năm 1942 đã giảm đi nhiều.

Sau khi thủ-tướng Ý, M. Mussolini, tuyên-bố rằng tàu ngầm Ý đã hoạt-động ở miền bắc Manche

thì người ta càng tin rằng Đức đã mất khá nhiều thứ khí-giới màu-nhiêm dưới đáy bể.

Bên tân-lát chiến-tranh kéo dài và đến lúc trúng-thấy sự

hoạt-động dữ-dội của các tàu ngầm Đức, Ý, Nhật ở khắp các mặt đại-đường và các mặt bể, người ta mới biết rằng những lời dự đoán trước khi chiến-tranh và sau lúc chiến-tranh sảy ra là ít-đều quá xa sự-thực. Số xuất-sản về tàu ngầm của các xưởng đóng-tàu chiến của Đức, Ý, Nhật, chiến-lược mới là rất thâm-diệu các nước « trục » và những cuộc phát-minh trong kỹ-nghệ tàu ngầm về phần chuyên-môn đã làm cho các nước đồng-minh Anh, Mỹ từ trước vẫn giữ quyền bá chủ trên mặt bể phì phi-đòn lõi ngay về các vịnh đê khô-khan do cuộc chiến-tranh bằng tàu ngầm đã gây nên.

Ngày nay người ta đã biết rằng Đức trước kia chỉ chuyên về việc đóng những tàu ngầm rất nhỏ từ 250 đến 500 tấn và một ít tàu ngầm lớn hơn độ 700 tấn. Những tàu ngầm đó gọi là tàu ngầm di-tuần ở miền duyên-hải, phạm vi hoạt-động chỉ có giới-hạn và sức tấn-công cũng kém, bị thường phải giờ và các nơi can-cứ để lây-hành ngay loli và lương-thực. Các tàu ngầm đó chỉ có lợt là tốc lực-nhanh hơn các tàu chiến khác và mỗi khi phóng ngư-lôi để đánh-tàu bèn đánh đòn trả-chạy rất chóng, có khi các khu-trục hạm cũng không đuổi kịp và mỗi khi bị đánh-dám sự-thết hại cũng rất lớn.

Trái lại, Ý là có một số tàu ngầm lớn hơn nhiều, gọi là « tàu ngầm đại-đường », phạm vi hoạt-động và sức chiến đấu hòn-nhiều. Các tàu ngầm này từ hồi Janvier 1941 đã hoạt-động ở các bể miền Bắc Âu-châu mở rộng thêm mặt-trận công-kích trên mặt bể cõi « Trục » và khiến cho trách-nhiệm cõi hải-quân Anh càng khó-khan

thêm giữa lúc mà chính Anh thu nhận là còn thiếu các chiến hạm và khu-trục để săn tàu ngầm. Gần đây, từ sau khi Hoa-kỳ dự chiến thì sức hoạt động của các tàu ngầm « Truc » ai cũng phải sống nhận là đã tăng thêm nhiều. Các tàu ngầm Đức Ý thường đánh đắm nhiều tàu vận tải và tàu chở dầu của Hoa-kỳ và các nước Mỹ-châu ngay mien gần bờ biển phía Đông Tân-thế-giới và trong bờ Caribes. Đồng thời các tàu ngầm lõi của Nhật, ngay sau khi khai chiến đã sang tận bờ bắc phía Tây Hoa-kỳ và phía Tâh-binh dương đánh đắm nhiều tàu buôn và có lần đã bắn phá vào gần Cực kim-sơn và Vancouver. Các tàu ngầm này là hạng tàu ngầm lớn nhất có thể vượt qua đại dương rồi lại trở về nơi cảng cũ ngày. Sự hoạt động của tàu ngầm các nước trong « Truc » đã làm cho các nhà chuyên môn hải-quân Mỹ phải lo ngại tìm cách đối phó lại.

Hiện nay cứ theo các điện tin hàng ngày của cả hai bên thi ta có thể rắng cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm kịch liệt hơn trước nhiều. Từ 1941 trở về trước, các nhà quan sát hải-quân và các nhà cầm đầu vẫn tố vỗ lực quan. Nhưng từ cuối năm ngoài đến nay, tuy Hoa-kỳ đã dự chiến và già Anh nhiều về việc vận tải cũng việc đối phó với tàu ngầm bên địch, nhưng cái gloing lạc quan của người Anh đã biến mất. Nhiều lần, trên diễn-dàn Thủ dân nghị viên các ông nghị Anh đã công kích chính phủ về chiêu-liệu trong cuộc chiến tranh trên mặt bắc và cả Thủ-tướng Churchill cùng các vị Tông-trưởng Anh cũng phải thà thực rắng « số lòi bị đánh đắm ở Đại-tây-duong vẫn tăng thêm một cách đáng lo ngại »

Chiến-tranh bằng tàu ngầm trong cuộc chiến tranh trước

Muốn biết rõ cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm ngày nay như thế nào, ta cần ôn lại xem chiến lược và kết quả về cách đánh nhau bằng tàu ngầm hồi 1914 — 18.

Trong 51 tháng cuộc Âu chén trước, Đức đã mất tất cả 178 chiếc tàu ngầm rong số đó thi 50 chiếc bị đắm trong 30 tháng đầu, 50 chiếc trong 11 tháng về năm 1917 nghĩa là mỗi tháng 5 chiếc và 69 chiếc trong 10 tháng về năm 1918 nghĩa là mỗi tháng 7 chiếc.

Hồi chiến tranh trước, khi mới bắt đầu vào tháng Août 1914, Đức chỉ có 28 chiếc tàu ngầm, khi chiến tranh kết liễu số tàu ngầm của Đức lên tới 173 chiếc và lúc đó Đức còn có 150 chiếc đang đóng trong các xưởng đóng tàu. Thế nghĩa là Đức đã đóng được tất cả 325 chiếc, và đã bắt đầu đóng được 150 chiếc nữa. Về hồi cuối cuộc chiến tranh, cứ mỗi tháng Đức đóng được 10 chiếc. Tuy vậy, Đức van chua thực hành được cái chương-trình lớn lao đã dự định hồi 1915 để đóng 300 chiếc tàu ngầm. Trong 178 chiếc tàu ngầm bị đắm thi 44 chiếc bị đắm vì thủy-lôi-phục, 28 chiếc vì những lưu đạn ngầm dưới

bé đến 1917 mới bắt đầu dùng, 19 cái vì ngư lôi của tàu ngầm đồng-minh, 16 chiếc vi bị đại-bắc bắn trúng, 15 chiếc vi dụng phái tàu khác, 12 chiếc vi các tàu bấy, 11 chiếc không rõ có gì, chỉ có năm chiếc vi bị tai nạn mà đắm. Cứ xem những con số trên này thi số tàu ngầm bị đắm nhều nhất là những chiếc bị đắm mà bên địch không thể hoặc khó lòng kiểm soát được.

Nếu ta dqa vào kết quả trong 10 tháng chiến tranh cuối cùng về cuộc đại chiến trước và biết rằng các phương pháp đánh tàu ngầm gần đây đã tinh xảo hơn trước nhiều và các tàu ngầm của Đức dùng trong cuộc chiến tranh này phần nhiều nhỏ và dễ bị đánh hơi hồi 1918 thi ta có thể nói con số của Anh ức đoán đã có 70 hoặc 80 chiếc bị đắm kể đến đầu năm 1941 cũng không là quá đáng. (Xem kỹ bài của Tùng-Hiệp)

Nhìn dã bắt đầu cuộc chiến tranh với 60 chiếc tàu ngầm đã bị đắm với 100 chiếc hoặc hơn nữa thi chiếc số tàu ngầm của Đức đã đóng được cũng khá nhiều. Tuy có lẽ chưa đóng nổi mỗi ngày một chiếc như tin Đức đã nói nhưng chắc mỗi tháng có thể đóng nổi tới 15 chiếc, nhất là khi Đức chỉ đóng những tàu nhỏ.

Nếu ta cứ làm một bài tính nhỏ thi ta sẽ thấy rằng số tàu ngầm Đức hiện có lên tới 200 chiếc và số đó càng ngày càng tăng thêm mãi.



Một số chiếc tàu ngầm sắp hoàn thành trong một xưởng đóng tàu ngầm ở Đức



Một chiếc tàu ngầm đang đóng do trong một xưởng đóng tàu ngầm ở Đức

Hiện nay không molt ngày nào là không có tin một vài chiếc Anh, Mỹ bị tàu ngầm bên địch đánh đắm nhất là cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm đã lan rộng khắp các mặt bắc. Mùa các tàu ngầm của Đức, Ý và Nhật ngày nay rất là táo bạo, có thể một mạch vượt qua đại dương để đánh các tàu buôn bên địch ở mũi miền bắc gần bờ Mỹ-châu như ta đã thấy nhiều lần.

Vì sao Anh, Mỹ muốn bá hòn tàu ngầm

Tại hội-nghị hải-quân họp ở Luân-don hồi 1920, vấn đề tàu ngầm đã gây nên nhiều cuộc tranh luận náo nhiệt giữa các đoàn đại biểu của năm nước đến dự hội-nghị. Người ta đã biết rằng ba nước là Anh, Hoa-kỳ và Ý thi muốn bá hòn tàu ngầm là một thứ thi giới phòng thủ hoặc giảm hòn số tàu ngầm của các nước. Trái lại, Pháp và Nhật thi lại bênh vực thuyết nên đê tàu ngầm và cho phép các nước được đóng tàu ngầm theo sự cần dùng của mình.

Ta thử xét xem lý luận của các nước về vấn đề tàu ngầm như thế nào.

Riêng về phần nước Anh thi từ trước đến nay vẫn theo một chính sách duy nhất về việc phản đối tàu ngầm. Ngày từ cuộc hội-nghị hải-quân Hoa-thịnh-đốn họp năm 1921 - 1922, Anh cũng đã

lên tiếng yêu-cầu bãi hòn thi khi giới nguy hiểm đó. Vì Pháp và Ý phản đối, nên lời đe nghị của Anh không có kết-quả. Ngày bản quyết nghị hạn chế số tàu ngầm đã được Hoa-kỳ y chuẩn cung không thi thi hành được. Vì chính phủ Pháp không chịu duyệt y.

Đến năm 1925, bênh Anh lại có cuộc vận động đe bãi hòn tàu ngầm. Phần nhiều các chính khách Anh như Samuel Hoare, Alexander, Lloyd Georges và các nghị sĩ khác đã đồng ý với điều này. Vì sao người Anh lại quyết liệt đối với tàu ngầm như thế?

Tất cả người Anh, ai cũng hiểu rằng vận mệnh nước Anh và cả đế quốc Anh có liên lạc mật thiết với các đường bắc. Trong nước Anh chỉ có đủ lương thực để dùng trong hai tháng là cảng. Tàu lương thực đến các nguyên liệu cần dùng cho kinh-nghiệp của Anh đều đỗ ở ngoài hai đường chính chở đến: đó là đường Địa-trung-hải và đường Đại-tây-duong. Đại thương thuyền của Anh lúc thái-binh có hơn 22 triệu tấn. Do đường Địa-trung-hải, các tàu Anh đã chở về nước nào là len và lúa mì của Úc-đại-lợi, cao su Ma-lai, dầu hỏa & Ba-tu, Iran, bông chà-Ấn-dô và Ai-cập. Còn đường Đại-tây-duong thi lại đê chở các vật liệu, hàng-hóa từ các nước Mỹ-châu sang Anh.

Địa-trung-hải là một cái bê-xen vào giữa cự lục địa rất tiện cho các cuộc đánh phá hàng tàu ngầm nhất là trên con đường từ Suez đến Gibraltar. Một nhà báo Anh đã viết Địa-trung-hải là một cái hố trong lúc thái-binh và một cái bẫy hổ trong chiến-tranh. Hạm đội Anh khô lồng mà giấu cho việc vận tải trên đường bắc đó khôn bị thiệt hại.

Về mặt Đại-tây-duong, cũng có một miền bắc gần nước Anh rất quan-hệ cho Anh về việc dụng binh. Các đường hàng hải từ các bê khác về đều tụ tập cả ở trong miền đó tớc là miền bắc Cap Clear, Milford Haven, Land's End Cherbourg và Ouessant. Miền đó tờ báo Anh Sunday Times cho là đối với Anh cũng quan-hệ như thành Verdun đối với Pháp và đèo Brenner đối với Ý.

Vì những lẽ trên này mà Anh sợ nhất các nạn tàu ngầm, nếu xảy ra chiến-tranh. Tàu ngầm là thứ thi giới của những nước không có một đội hải-quân mạnh có thể đánh lại với Anh, do là thứ thi giới của kẻ yếu, nhưng là một thi giới nguy hiểm có thể cắt đứt các đường vận tải của Anh. Anh muốn bá hòn tàu ngầm đi là để dưa vào lực lượng các chiến hạm trên mặt bắc giữ các đường bê từ ngoài đến nước mìn được yên ổn. Và cả Anh và đế quốc Anh khi bắt đầu cuộc chiến tranh này chỉ có độ 67 chiếc tàu ngầm kẽ cả những tàu đang đóng dở đê.

Ý đối với vấn đề tàu ngầm

Hồi 1922, tại hội-nghị Hoa-thịnh-đốn, Ý phản đối hòn việc bỏ tàu ngầm và không chịu kèm

THÔNG-CHẾ PÉTAN BÀ NÓI :

« Các gia-tộc có nghĩa vụ giữ gìn
« hết đời này sang đời khác những
« đức-tính eօ cựu đã làm cho dân-
« tộc hùng cường ».

Pháp về số tàu ngầm, nhất định yêu cầu cho hải quân Pháp, Ý ngang nhau về lực lượng. Năm 1925, M. Mussolini vẫn tuyên bố với phóng viên hãng United Press & La mā rāng bāi hō tàu ngầm sẽ làm cho các nước nghèo và yếu mệt hết lực lượng. Chính giữa lúc đó là lúc Anh, Mỹ đang cố gắng bắt tay vào.

Đến 1929 thì Ý lại thay đổi hǎm ý kiến và tại hội-nghị hải quân Luân-dôn Ý lại về phe với Anh, Mỹ đối bô tàu ngầm. Ý lấy gì rằng nước đó cũng chẳng khác gì một hòn đảo, các nguyên liệu đều do các đường hẽ ở ngoài chở vào. Giấy nui Alps ở phía Tây và phia Bắc là một điều ngàn trờ lớn cho việc thương mại của Ý với nước ngoài. Các đường hàng hải của Ý mỗi khi sẩy ra chiến tranh có thể bị nguy về tàu ngầm của các nước ở trên bờ phía tây Địa trung hả.

Ý lại sợ rằng cả năm nước ở trên bờ Địa trung hả có tàu ngầm sẽ liên lạc lại để phòng tỏa minh thi minh sẽ bị nguy khốn về kinh tế.

Ý kiến Pháp và Nhật đối với tàu ngầm

Pháp và Nhật pán-dòn hǎm việc yêu cầu bô tàu ngầm của Anh, Mỹ và Ý và đã vien đe bênh vực cho đe nghị chủ minh mấy ngày ên nhân sau này Hai nước này đe cho rằng vi vị-trí địa dư và lực lượng hải quân của mình thi phải cùi tàu ngầm để bù cho sự kém về các thử chiến ham trên mặt bênh nhất là thiết giáp ham. Muốn giữ phong tuyen về mặt bê ở Chánh quâc và các thuộc địa xa (Pháp) và muốn giữ bờ bê ở các hải đảo nước minh (Nhật) thi phải cùi tàu ngầm để hǎm đe bênh dịch vào đe đánh cùi các hải cảng, các nơi cùi cùi hải quân và nơi trung tâm diem về kinh tế.

Nhật và Pháp lại cần phải có tàu ngầm để giữ các đường bê từ Chánh quốc đe các thuộc địa ở hải ngoại là những đường quan hệ cho sự sống còn của các nước đó. Pháp cần giữ các đường giao thông với Phi châu và Nhật phải giữ đường giao thông với lục địa Á chau.

Còn Đức thi sao ?

Đức không dự vào các cuộc tranh luận của hội nghị hải quân nhưng Đức vẫn yên lặng làm việc và không báo giờ uên việc đóng tàu ngầm và lo che-ký nghệ đe thêm linh xảo. Hiện nay Đức đã

giữ lại cái địa vị minh 28 năm về trước và cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm của Đức lại có phần kịch liệt hơn trong bài 1914-1918 Khi cuộc Âu chiến trước kết liễu, & Kiel còn lại 700 sĩ quan chuyên-môn về tàu ngầm đều là hảng dưới 25 tuổi. Thủ quan đe đốc Raeder đã dùng-eac vò quan và thủy quan đe đe huấn luyện cho các đội thủy thủ làm dưới các tàu ngầm. Chương trình của hải quan Đức là dùng rất nhiều tàu ngầm để đánh các tàu vận tải bênh địch.

Sở dĩ trong cuộc chiến tranh này, cái nạn tàu ngầm lại nguy hiểm cho đồng minh hơn trong cuộc Âu-chien trước là vì mấy nguyên nhân sau này:

1.) Từ sau khi Pháp phải định chiến, Đức đã chủ toàn lực đe đánh Anh và dùng nhiều tàu ngầm và phi cơ đe phá các tàu buôn Anh. Đức đã đe đóng được nhiều tàu ngầm lớn và phạm vi hoạt động xa hơn. Việc đóng tàu ngầm cũng nhanh chóng hơn trước nhiều. Các động cơ làm từ trong các nhà máy ở nội-dịa chỉ mang đến các xưởng đóng tàu của hải quan đe lập vào tàu ngầm.

2.) Các tàu ngầm Đức ngày nay có thể dêng cùi các hải-cảng Na-uy, Hæ-lan, Bỉ đe làm nui cùi cho tàu ngầm thành ra có thể đánh các tàu vận tải Anh một cách dễ dàng hơn.

3.) Các tàu ngầm Đức ngày nay lại được phi cơ giúp sức nhiều về việc dê xết hành động các tàu bênh địch. Mỗi khi một chiếc phi-cơ trình-sát trông thấy một đoàn tàu vận tải ở miền bê nào liền lập tức về nơi cùi báo tin và tin đón truyền ngày cho đội tàu ngầm nào ở gần miền có đoàn tàu vận tải hòn nhất, như thế tàu ngầm có thể dê đánh các tàu buôn bênh địch một cách chắc chắn không mấy khi sai. Một phuong pháp mới đánh hàng tàu ngầm là cách này: tàu ngầm dê đánh đoàn tàu vận tải sắp đe tới lận sâu xuống đáy bê, đợi đến lúc đoàn tàu đến phia trên minh thi tàu ngầm mói phóng ngư lôi ra các mặt. Các khu trục ham đe hổi tống đoàn tàu vận-tải phải di nhanh vào giữa đoàn tàu đe ném bom xuống đáy bê. Nhưng các khu trục ham khó lòng nhận ra được chúng chỗ tàu ngầm lẩn lẩn với tiếng máy cùi các tàu vận tải.

Phi-cơ lại có thể giúp tàu ngầm về nhiều cách khác nữa như là ruyền cho các tin tức về thời tiết và dẫn tàu ngầm đến mồi của nó.

4.) Một phần tàu ngầm Ý đe lọt ra Đại-tây dương để đánh các tàu Anh. Trước kia tàu ngầm về phe địch khó lòng mà ra lọt được eo hẽ Gibraltar của

(xem tiếp trang 28)

Dân - tộc năm chau chung đe
thành một Đế quốc thống nhất.

Từ một cái thuyền
độc mộc chìm dưới
nước đến tàu ngầm

Đây là một điều lạ
nhưng là sự thực

A-LICH-SON DAI-DE

trong cuộc chiến-
tranh trên mặt bê
ngày nay

Theo tin vô-tuyen-diện các
nước khác nhau, người ta
tính ra rằng bao bù kém, mỗi
tảng tàu ngầm các nước
danh-dâm hêt tới một triệu
(1.000.000) tấn tàu chiến và
tàu buôn. Nếu tình trạng ấy
cú kéo dài ra mãi, thi chí
trong một năm trời, trên các
mặt biển hoan-cầu, sẽ không
còn bóng một chiếc tàu, dù
kè-thêm những tàu đang đóng
dở hay sắp hạ thủy nữa, cũng
vậy.

Đây là cuộc chiến tranh
dưới đáy biển chưa đe thời
kỳ quyết liệt như trên bộ
hoặc trên không. Chỉ mới có
tàu ngầm của Đức-Ý và đồng
minh hoạt động. Còn trên
mặt Thái-binh-dương, tàu
ngầm Nhật đã thấy nhuc-
nhich đầu; trừ ra vài chiếc
tàu ngầm Nhật thấy xuất hiện
gần bờ bê xú California (Hoa
kỳ) còn thi trong cuộc chiến
tranh Đại Á-dông, thực sự
là chưa có tàu ngầm đe chiến.

Cuộc đại chiến hoan-cầu,
đe tối nay đã trải nhiều
giai đoạn dû dội, song
chưa có giai đoạn cuối cùng.
Tới giai đoạn ấy, tất tàu
ngầm Nhật không thể nằm
yên. Và sẽ có một cuộc đại
chiến, một cuộc đại chiến

trên một chiếc thuyền đe
dai chiến cụy kỳ ác liệt dưới
dưới mặt nước. Thú thuyền
đó bấy giờ gọi tên là gì khong
nó, nhưng là một thứ thuyền
ngầm. Vậy-mến lời Ethicus
đang tin thi thứ thuyền đó
chính là thủy tờ tàu ngầm
ngày nay, và dân Hy-lap hoặc
dân Ma-xé-doan thời cổ, ta
phải nhận là đã chế được tàu
ngầm trước tiên ở hoan-cầu.
Có điều thứ thuyền đó hình
dạng thế nào, cách thức chế
tạo làm sao, tôi nay thời đại
xã vở, chúng ta không được
rõ.

Tàu ngầm có hơi
chèo, tàu ngầm
bằng da..

Và khong hiêu có phải biigt
được bí - quyết chế thuyền
ngầm của dân cõi Hy-Lap, mà
hồi giữa thế-kỷ thứ 16, dân
xú Ukraine đã dùng thuyền
độc - mộc mà chìm được
xuống nước?

Rồi đến cuối thế-kỷ thứ 17,
cô lê vi thấy dân xú Ukraine
dùng thuyền độc-mộc chìm
được xuống nước, mà nhà
thông-thái người Anh tên là
William Bourne định chế ra
một chiếc tàu di ngầm.
Nhưng ấy - định đó khong

NAM-KRAI
N: 3 rue Filippini Saigon,
tại nơi đây có bản character
de machine à écrire

thực-hành được. Nửa thế-kỷ sau, tức là vào năm 1624, một người Hà-Lan tên là Cornelius Van Drebbel đã thực-hành được điều dự-dịnh táo-bạo đó. Van Drebbel đem chiếc tàu ông chế ra, thả xuống sông Tamise tại Luân-Dôn để thí-nghiệm. Chiếc «tàu ngầm» này — gọi là «thuyền ngầm» thí-dáng hơn, — dùng được dung 12 người, mỗi người hai tay dùng hai chiếc bơi chèo, chèo cho thuyền di-lai ngầm dưới nước. Tất cả cái bí-quyết của cuộc phát-minh này là ở việc luyện thành một chất lỏng có tính-chất lọc trong không-khí đã do sự hò-hấp làm vẫn-đục rồi. Chất lỏng ấy nhà phát-minh đặt cho một tên rất vắn-hoa, và rất có ý-ý nghĩa, là «Tinh-túy của không-khí». Làm cho chiếc thuyền chìm được xuống nước, như vậy không phải là chuyện khó. Điều khó-khăn hơn hết là làm cách nào cho 12 thủy-thủ chèo thuyền ngầm khỏi bị ngạt hơi. Cho nên chất «tinh-túy của không-khí» của Van Drebbel là tất cả cái quan-hệ của cuộc phát-minh. Cuộc thí-nghiệm không đến nỗi hoàn-toàn thất-bại nhưng Van Drebbel không có đủ thi-giờ để làm chiếc thuyền ngầm của ông được tinh-xảo thêm-lên. Bi-nhà cầm-quyền chánh-tri, tôn-giáo ngòi là dense-dõ, là bị ma-quí ám-ảnh

nha-phát-minh Hà-lan bị tội chết, đem theo cả cái bí-mật về «tinh-túy không-khí», xuống suối vàng.

Đến thế-kỷ thứ 17, hai nhà thóng-thái Pháp là P. Fournier và P. Nersenne đã giải thích cái nguyên-tắc của khoa «tiềm-thúy» được một cách rõ-rệt. Năm 1655, một người Pháp thả xuống sông thành Rotterdam một chiếc thuyền ngầm, chế-ao theo lý-thuyết của hai nhà trên. Chiếc thuyền này cũng tương-tự với chiếc thuyền của Van Drebbel trước nhưng dễ chèo - chở hơn nhiều, dù thuyền dài tới 72

Các nhà Công-nghệ

Muốn chủ-sứ-u-phẩm của các ngài được trán ngập trên thị trường Đông-Lương và ngoại-quốc, các ngài hãy nhanh-giúp phát hành cho TAM-DA et Cie, một hàng buôn-dùng dân, dù tin-nhiệm, có nhiều phương pháp tò-chức tối-tân về việc làm quảng-cáo và phát-hành mà chỉ danh-tiếng và sự hoạt động cũng đủ bảo-dảm cho những kết quả rực-rỡ về việc tiêu-tù hàng-hóa.

Muốn được yên-tâm, các ngài hãy giao thiệp với TAM-DA et Cie, 72, rue Wiéde, Hanoi Tel. 1678

Hàng Tamda et Cie cần một bạn gái đồng-danh lịch-sư, biết giao thiệp bằng tiếng Pháp. Lương hậu, địa vị chắc chắn, tương-lai tốt đẹp.

Các cù-nê dùng :	
THUỐC ĐẠI-BỘ ĐỨC-PHONG.....	1 \$50
Các ông làm việc nhiều-nên dùng :	
THUỐC BỘ-THẬN ĐỨC-PHONG....	1, 50
Các bà, các cô-nên dùng :	
THUỐC ĐIỀU-KINH BỘ HUYẾT....	1, 20
Các bà phải cho trẻ em uống-thức :	
THUỐC BỘ TỲ TIÊU CAM.....	1, 00

4 MÔN THUỐC BỘ CỦA NAM,
PHU, LÃO, ẤU ĐO NHÀ THUỐC
ĐỨC-PHONG
BẢN BUÔN, BẢN LỄ BỘ THUỐC SỐNG
THUỐC BẢO CHẾ VÀ CÁC THÚ SÂM
45, phố Phúc Kiến Hanoi phát hành

nha-phát-minh Hà-lan bị tội chết, đem theo cả cái bí-mật về «tinh-túy không-khí», xuống suối vàng.

Kể đến một người Anh chế ra một cái tàu bằng da rất dày-rất dai, trong có một chỗ chử không-khí đóng rất khit, rất chặt, phía trước có lồng kính. Chiếc tàu này không thể chìm sâu được xuống nước.

Năm 1773, một người Mỹ tên là Bushnell lại chế một chiếc tàu ngầm, từ bê-dêu kín mít. Cận phía trên có nhô ra một cái ống tròn trổng ra được cả từ phía. Đó cũng là cái cửa vào trong tàu, và cũng là chỗ để người trong tàu quan-sát. Tàu có một cái nắp do chân người mở khép, dùng cho nước lọt vào dù d làm tàu chìm; chìm sâu đến đâu thì đã có cái đồng-bô chỉ rõ.

Theo cách-thức của Bushnell, nhà phát-minh Fulton người Anh đã một bước dài trong việc chế-tạo tàu-ngầm. Hồi năm 1800-1801, Fulton chế một chiếc tàu lặn có hai chân-vịt song-hàng với nhau, dùng để làm cho tàu đi. Tàu nồi lên hay lặn xuống do một cái đinh ốc vặn theo chiều cao-tàu. Tàu này thí-nghiệm tại Rouen và tại Brest. Tàu ấy lặn xuống mặt-lài-thinh-linh nhô lên mặt nước, khiến mọi người đều thán-phuc và ngạc-nhiên.



Những quả ngư-lôi xếp trên sàn tàu ngầm Đức sắp đem thả xuống bờ

Sau đó ít lâu, Fulton chế-tạo tại Paris một chiếc tàu lặn khác có viết-chữ «Nautilus» bằng vàng ở phía sau. Chiếc tàu này hình bầu-dục, xung quanh sắt, vỏ ngoài bằng đồng, có chỗ dạy nắp, phía trong đường kính dài-dộ sâu-bộ, có đặt những hơi-chèo-binh chong-chóng, để làm cho tàu đi-lại. Khi lặn, thì cho nước lọt vào một bình chứa, lúc muốn nồi lên-mặt nước, thì bơm cho nước ra. Ngày 3 Juillet năm 1801, Fulton cùng ba người khác-xuống-tàu, thí-nghiệm tại hải-cảng Brest.

Tàu lặn sâu xuống tới 25 bộ (8m.) và ở dưới nước lặn-tới một giờ đồng-bô. Tàu cho di phia nào đều được cả.

Dù thành-công như vậy,

song Fulton cũng không được nước Pháp khuyến-le, bay trọng-dụng gì-hơn, vì chưa nghĩ-tới công-dụng của tàu lặn.

Thành-thứ-mỗi đến năm 1858, nước Pháp mới chế-tạo được tàu ngầm.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên của nước Pháp, thủy-tồ các tàu ngầm tối-tân ngày nay

Theo bản phúc-bàm của hải-quân trung-tá Bourgeois, trình-lên quan Tổng-tướng Hải-quân nước Pháp, (bấy giờ là ông de Chasseloup-Laubat) năm 1858, về việc chế-tạo tàu ngầm «Le Plongeur» (bản này đã đăng-lên tạp-chí Hàng

Vậy theo tờ trình ấy, thi

Hải và thuộc-dịa, và năm 1887 được quân-su-thu-quán L. Baudoin ở Paris trích ra (in thành-sách) thì năm 1858, nước Pháp đã đóng chiếc tàu thử-nhất đang được tôn-lam-thùy-tồ các tàu ngầm kiều tối-tân ngày nay.

Chiếc tàu ngầm tên là «Le Plongeur», kiều-mẫu ngày nay còn lưu-trữ ở viện bảo-tàng Hải-quân tại Paris. Chiếc tàu ngầm này do M. Charles Brun kỵ-su Hàng-Hải, hợp lực với hải-quân trung-tá Siméon Bourgeois chế-tạo và thí-nghiệm. Chính trung-tá Bourgeois thảo-tờ phúc-bàm về-äu-äy, trình-lên quan Tổng-tướng Hải-quân.

11

tàu ngầm Plongeur đóng tại Rochefort, có hải-quân đại-ý C. Dore giúp công. Khi đến thí-nghiệm, chính đại-ý Dore được cù làm thuyền trưởng chiếc Plongeur. Thủy thủ trong tàu gồm có 12 người.

Ngày 16 Avril 1863, tàu ngầm Plongeur hạ-thiỷ; ngày 10 juin 1863, thí-nghiệm trên khát sóng từ Rochefort đến Charente dài 5.750 thước; kế đó có nhiều cuộc thí-nghiệm tại bến Rochefort để xem tàu lặn xuống và nổi lên có được như ý muốn không. Thời-niệm hàng tháng chưa thỏa, nỗi lặn cảng giao vào óc người ta nhiều sự thất-vọng.

Nhưng đại-khai thi kết-quả các cuộc thí-nghiệm có thể kể ra như sau này:

a) Vẽ tàu, vẽ hình chia không-hai, vẽ máy-móc và sự chuyển-dộng của máy-móc, không có gì đáng-ché.

b) Thuỷ-tinh phòng nạm làm-sự dâng được.

c) Tàu Plongeur đi về phía nào cũng vững-chắc.

d) Kính lấp-dùng được như ý, ban đêm trông thấy tàu khác mà tàu khác không-trông thấy tàu mình.

e) Tàu Plongeur có thể lặn xuống nước lâu hai giờ đồng-hồ và trung-bình di được mỗi giờ bốn-hai-lý.

f) Lặn dưới đáy nước sâu không quá mươi thước, dù lại được thuận tiện như ý.

g) Máy bơm hơi không làm thủy-hai khó chịu chút nào.

h) Dù đã sửa chữa mấy lần, song tàu lặn xuống nhô lên vẫn không được nhanh-hẹn như ý.

i) Phải tốn kém rất nhiều và phải làm lại h้า hắt tàu thi mới làm cho lái tàu được nhanh-hẹn hơn.

Một chiếc tàu ngầm chế-tạo năm 1865 mà đã được thế, kể cả là khả-lâm-rồi, song chính nhà-sáng-ché cũng chưa lầy-lòi bằng-lòng. Và sau đó vài chục năm, năm 1889, chính trung-tá Siméon Bourgeois

Các ngài chưa biết tiếng Nhật, muốn nói chuyện với người Nhật. Các ngài đang học tiếng Nhật muốn những bài hoc được hiểu nghĩa rõ hơn...

NÉN MUA NGAY CỦO :

DICTONNAIRE
FRANÇAIS - ANNAMITE - JAPONAIS

par
Kikuchi Katsuro & Trần Ngoc Chân

Giá 1\$00

do nhà in GIANG-TÀ 94, Rue Charron,
Hanoi — Tel. 15.08

Xuất-bản và phái-hành

dã kết luận rằng: vẫn để máy-móc tàu ngầm này có thể giải-quyet được nhờ có các công-dụng vô-tận của điện-khí và các sự-tiến-bộ trong việc chế-tạo máy-móc chạy bằng điện-khí. Năm 1858, tức năm chế-tạo tàu Le Plongeur thi điện-khí chưa phát-minh.

Sở dĩ nhà-sáng-ché Pháp nói-thì là vì nghe nói một viên-kỹ-sư người Thụy-diên tên là Nordenfell mới chế được kiều-tàu ngầm chạy bằng điện-khí.

Dù sao, thì ngày nay, người ta cũng phải nhận rằng tàu ngầm Le Plongeur đã tiến được hơn các kiều-tàu ngầm chạy bằng-hai-tà bơi-chèo, rất nhiều và dâng-tõn là thủy-tõn các tàu ngầm kiều-mới.

Nước Pháp thật-dáng được cái-danh-dị-dò, nhất là sau Bourgeois, nước Pháp lại có Maxime Laubeuf, chánh-kỹ-sư hàng-hải Pháp, có chán trong Viện-Hàn-lâm Khoa-học, khi tạ-thể (năm 1839) được chinh-phủ phô-tuờng cáo-rằng: «còn-thả bão-tiền sinh (Laubeuf) là nhà-sáng-ché ra tàu ngầm» vì tiền-sinh đã có công-nghi cách chế-tạo tàu ngầm kiều-mới cho được-tinh-xảo-hơn trước.

LÊ HUNG-PHONG

TỦ SÁCH « ĐỜI MỚI »

Tâm-ly tiêu-thuyết:
HAI NGƯỜI BẠN
của LÊ VĂN-TRƯƠNG
hơn 200 trang — Giá 1\$20

Xu-hội tiêu-thuyết:
NHƯNG KẺ CÓ LÒNG
của LÊ VĂN-TRƯƠNG
hơn 200 trang — Giá 1\$20

LOẠI « TRƠN LỘC »

Giáo-dục tiêu-thuyết:

ANH và TÔI

của LÊ VĂN-TRƯƠNG

hơn 200 trang — Giá 1\$20

Thứ mua sách gửi cho:

NHÀ XUẤT BẢN BỜI MỚI

62 Takou Hanoi — Tel. 1638

Lịch-sử tiêu-thuyết
ÁL-TỊNH và SỰ-NHÌN
của LAN KHAI
140 trang — Giá 0\$60

Ái-linh tiêu-thuyết:

LỐI THỜI

của PHẠM NGỌC-KHƠI

180 trang — Giá 0\$70

BẦU BA', BẦU XANH

của LÊ VĂN-TRƯƠNG

200 trang — Giá 1\$00

NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA TÀU NGẦM

Vì sao Đức dùng

Bước đầu của tàu ngầm

để công

phá tàu buôn địch

hoàn-hảo rồi mới đóng-nhiều chiếc giống-thể cho-nên sức-mạnh của đội-tàu ngầm Đức trong cuộc chiến-tranh 1914-1918 bành-trướng quá-chậm. Về sau người ta cho là Tirpitz đã làm-nhờ cuộc-Đức thắng-trận trên-mặt-bè là vì-thể.

Trong-khi Tirpitz mới-năm-tiêu cho-tàu ngầm ngang-số-tiêu với số-tiền đóng-các-phóng-ngư-lôi thi các-cường-quốc khác-lại-tiêu cho-tàu ngầm-nhiều-tiền-hơn-thế nhưng-không-một-nước nào cho-rằng-tàu ngầm sẽ là-một-khi-giới-quan-trong-sau-này-như-những-cỗ-dai-bắc-trong-doàn-pháo-bin.

Sự-lợi-hại của-tàu ngầm

Nhiều-nhà-bác-học-Anh-và-Đức-dã-phân-rõ sự-lợi-hại-của-tàu ngầm: như-phó-đô-đốc Đức Schleinitz từ-năm 1908 dã viết-báo-tuyên-hỗ-rằng đội-tàu ngầm Đức có-thể giúp-Đức phâ-tan cuộc-bao-vây-của-Anh-trên-mặt-biển và-làm-cho đội-thuỷ-thuyền-Anh-không-tiếp-é-luong-thực, khi-giới-cho-Đồng-Minh được. Nhưng-một-vô-quan-Đức-năm-1914-tinh-ja-phai-dù-48-nơi-căc-cứ và-220-tàu ngầm thi-mới-dù-phá-võ-sự-bao-vây-eua-Anh-Pháp-cho-nên-dự-thuyết-ý-không-đúng-Đức-theo.

Ở-Anh-thì-thủy-quân-đô-dố Fisher dã-nhìn-thấy-cái-nguy-của-một-chiếc-tàu-bị-tàu ngầm-công-phá-nhờ-ông-giúp-cho-ông-Winston-Churchill-hồi-dò-thống-lĩnh-thủy-quân-Anh-một-tờ-trinh-đại-ý-nói-rằng:

— «Sự-dâng-trong-chiến-tranh-thật-là-vô-lý. Khi-một-chiếc-tàu ngầm-gặp-một-chiếc-tàu-buôn-thì-vì-thủy-quân-trên-tàu ngầm-it-cho-nên-không-hi-vọng-bắt-sống-tàu-buôn-dê-đưa-tàu-buôn-về-bến-minh-nên-cố-nhiên-là-tàu ngầm-phải-tán-phá-tàu-buôn. Như-thể-thật-là-giá-man-nhưng-tàu ngầm-không-thể-làm-hơn Được. Cứ-thể-mãi-thì-thật-là-tai-hai-cho-doi-thuỷ-thuyền-Anh, Anh-chỉ-còn-một-cách-là-lò-trữ-tàu ngầm-Đức!»

Tàu ngầm-dịch-với-tàu-chiến

Ngày 2 Août .914 các-tàu ngầm-Đức tuy-được-lệnh-rời-căn-cứ-ở-dảo-Helgoland-nhưng-lại-được-lệnh-chiếu-phai-trở-về. Lúc-đó-biết-chi-coi-tàu ngầm-như-là-tàu-thám-thính-vậy. Đến-4 Août-vì-Anh-khai-chiến-với-Đức-cho-nên-Đức-quyết

liều cho tàu ngầm ra tận Bắc hải — thật là táo tợn vì từ xưa các tàu ngầm Đức chưa hề dám ra khỏi kênh đào Kiel bao giờ! Các tàu ngầm ấy được lệnh khám phá sự bí-mật của hải-quân Anh xem Anh có bao nhiêu tàu chiến và đâu ở những nơi nào vì từ xưa Đức không hề hiểu sức mạnh của hải-quân Anh ra sao?

Sáng 8/4 chiếc tàu U-9 đã dời xa đảo Heligoland tới hơn 400 cây số thì bị hỏng máy phải quay về nhưng còn chinh chiến khẩn dật thăm thính, tung ngày-yê trên mặt biển gần Fair Island chiếc U-15 thấy ba chiếc tàu chiến Anh là Ajax, Monarch và Orion. Tức k át chiếc U-15 phóng một chiếc ngư lôi vào tàu Monarch, nhưng không trúng đích. Các tàu Anh với phông bờ và súng hỏa sau một đòn tiêu tuân-dương-ham Anh với đòn tung tàu ngầm Đức. Chiếc tàu Anh Birmingham chọt thấy thân tàu ngầm U-15 nồi lén có lẽ để chữa máy liến bắn vào và phả tan tàu ngầm U-15 làm hai mảnh. Cũng lần này tàu ngầm U-3 chạm phải một chiếc thủy lôi ngầm nên cũng bị nổ và đắm. Bộ trưởng Đức cho rằng tàu ngầm không địch nổi tàu chiến trên mặt biển.

Cùng một lúc ấy các tàu ngầm Đức sai di pha thương-thuyền Anh cũng chẳng nên công trạng gì. Chiếc U-21 có đại úy Helsing — sau này rất nổi tiếng — chẳng được trông thấy một chiếc tàu nào của Anh nhưng lại lập được một thành tích rất khả, tàu ngầm của đại úy chạy mội hơi dài 2800 cây số mới nghỉ!

Vì sao tàu ngầm chỉ cót lo phá tàu buôn

Tuy bị thất-bại töé nhưng các võ-quan thủy- quân Đức càng phấn-khởi, nhưng sau khi bàn xét kỹ thi bộ Thủy-quân Đức định rằng từ nay không nên giao chiến với các tàu chiến Anh mà chỉ nên tập phả đội thương-thuyền của Anh thôi vì họ nhận thấy rằng Anh chỉ nhờ ở đội thương-

Những chiến-công rực-rỡ của tàu ngầm Đức

Tàu ngầm và tàu bầy

Từ đầu năm 1916 tr' di thi Đức đã đóng thêm được nhiều tàu ngầm nữa, và lại các thủy-binh đã thành thạo trong việc sai-khiến tàu ngầm cho nên Đức quả quyết dùng tàu ngầm để triệt đội thương-thuyền Anh-Pháp. Họ không dùng tàu ngầm để phả hại tàu chiến địch vì trong những trường hợp này họ thường phải sang tận hải-phận địch và thường vướng phải các hàng rào thủy-lôi của quân-dịch thả rất nguy hiểm, g a đí tàu ngầm mỗi khi phóng ngư-lôi lại phải nhô lên mặt nước để nhìn thấy tàu địch như thế chỉ một phát đạn là tàu ngầm bị nguy vì các thép bọc tàu-ngầm không được kiên cố như các tàu chiến

huyền tiếp tế lương-thực, khí-giới mà sống, nếu đây Đức phá hết được đội thương-thuyền ấy thì chỉ trong mấy hôm là Anh phải chết đói ngay từ khac.

Nhưng Tổng-thống bộ thủy-quân Đức là Von Pohl và tham-mưu bộ thủy-quân Đức là Von Behrck không dám cả quyết tấn công dữ dội bằng tàu ngầm vì sợ phạm vào luật trung-apse đối với Ireland và tàu Anh toàn dùng con đường ấy để chở khí-giới và lương-thực ở Mỹ và các thuộc địa sang.

Ngay đên Von Tirpitz cũng không dám quyết định nhưng vì có nhiều võ-quan thủy-quân kêu nai cho nên bộ Thủy-quân Đức phải sai nhiều già-dep di do thám tình hình kinh-te.c a Anh. Kết quả thật rõ ràng: nêu đội thương-huyền Anh bị phả hại thì Anh sẽ bị nguy ngay vì thiếu đường, lương-thực và nhiều chất hóa-học, Anh lại chỉ như các ngoai-quốc mới có len và các chất quặng kim-khí cần cho kinh-te chiến tranh Anh.

Vì thế nên ngày 22-12-1914 Von Tirpitz đã trả lời nhà báo Mỹ Wiegand như thế này:

«Nước Anh đã bao vây chúng tôi bằng mặt biển và định làm cho dân Đức chết đói. Nhưng nếu chúng tôi muốn thi chúng tôi cũng lai sẽ chọc nước cờ áy nghĩa là dùng tàu ngầm bắn đắm hết các tàu buôn trở lương-thực, khí-giới từ kháp địa-cầu đến cho Anh, như thế thi chỉ mấy tuần lễ là Anh chết đói. Người Anh bắt chưởng tôi g ao chiến theo luật quốc-te nhưng Anh thi chẳng theo luật quốc-te một tí nào. Chưởng tôi sẽ không sợ hãi gì để dùng đà mồi phuring cách hại đội thương-thuyền Anh bằng đoán tàu ngầm của chúng tôi! Tôi các ông xem sức mạnh tàu ngầm của chúng tôi!»

Và nói lời giữ lời, các trận công phá thương-thuyền Anh-Pháp bằng tàu ngầm Đức đã bắt đầu từ bứa đó mà ra!

thú xuống thuyền rồi mới bắn đắm tàu — theo đúng luật quốc-te.

Thấy vậy Anh liền chế ra một kiểu Tàu-bầy, trông xa chẳng khác một chi'c tàu buôn hay một chiếc tàu chở dầu, thật không có súng ống. Nhưng ở trong thân tàu thi giấu máy cỗ đại bác lớn. Tàu-bầy Anh đợi cho tàu ngầm Đức không nghĩ ngay gì lại gần và nỗi hán tàu lên: tức khắc thủ-thâ trong Tàu-bầy giương súng đại bác lên và bắn tan ngay tàu ngầm làm cho tàu ngầm không lặn xuống kịp. Thấy vậy tàu ngầm Đức bắn phả hết các tàu buôn Anh-Pháp ngay từ xa và không bao hiêu gì trước cả dù tàu buôn đó không đặt súng ống gì ở trên!

Cuối tháng Juille, vừa qua tin «Reuter», lại thông báo rằng Anh-Mỹ vừa chế ra một kiểu tàu

đặt tên là tàu «bangors» chạy rất nhanh và mang theo nhiều chiến-cu rất lợi hại, các tàu này chuyên dùng để công phá tàu ngầm địch kết quả rất tốt đẹp.

Dưới đây là chuyện một cuộc thủy-chiến giữa một chiếc tàu bầy Anh và một tàu ngầm Đức:

Vào khoảng tháng Août 1917 chiếc tàu bầy Anh Dunraven ở trong cõi nhieu súng đại bác và hai đồng phong ngư-lôi, đang đi ở vịnh Gasconie, gần Phân, thi chiếc tàu ngầm Đức UC - 71 nỗi lèn và bắn phả. Tàu bầy Dunraven vờ chay trốn và dùng một cỗ súng đại bác n'ô đè bắn tàu ngầm, nhưng cố ý bắn trượt để tên Đức khinh thường lại gần. Sau một giờ rưỡi đuổi theo tàu ngầm Đức phong một quả ngư lôi vào tàu-bầy Anh. Tuy không trúng đán nhưng tàu Anh

cũng giả vờ là bị thương nặng và dùng một ống hơi giả có sẵn để phun hơi nước ra làm như nỗi sập-de bị đạn phả vỡ. Tàu-bầy dừng lại và một to'n «thùy thủ giả» vờ hoảng hốt sợ hãi — chạy náo nhào khắp tàu và tranh nhau xuống xuống để thoát nạn. Nhưng chiếc UC - 71 vẫn đà nghi không lại gần và cứ đứng xa mà bắn rời. Một phát đạn của tàu ngầm trúng vào phía sau tàu Dunraven — nơi giấu đại bác — và tức khắc lùi bùng lên. Thật là vô cùng nguy hiểm. Nhưng chúa tàu Anh vẫn điềm tĩnh và chờ tàu ngầm Đức lại gần; tàu ngầm Đức lại gần thật.

Tàu Anh đã sập súa nhả đạn ra thi khói ở trong các chỗ cháy bỗng tỏa ra và theo chiều gió che kín cả tàu ngầm, tàu Anh phả đán lồng chở khói tan dã bắn tàu ngầm Đức. Khói vira tan thi đội nbién kia đạn của tàu Anh bị lửa bén vào nõi tung và văng lên giờ hai cỗ đại bác: tàu ngầm hấy vậy biết ngay tàu Anh là tàu bầy và với vang lận xuống biển. Tàu Anh lập tức rẽ tát



lửa. Tàu ngầm Đức tức khắc phóng ngư-lôi lại và tàu Anh dần dần dâng nhưng chúa tàu Anh vẫn diêm tĩnh đợi dịp, ông lai cho một toán « thủy-thủ » và « hoàng hốt » thứ hai nữa xuống. Còn ông và vài người thủy thủ vẫn ở lại trên tàu trong khói lửa cháy khắp nơi, nóng như địa-ngục và chỉринh lâm nỗi tan-tau: thật là một sự can-dảm phi thường. Một lát sau tàu ngầm Đức lại nồi lên, tức khắc tàu bấy Anh phóng luôn hai quả ngư-lôi ra nhưng may thay cho tàu ngầm Đức cả hai quả đều sai đích. Tàu Anh dần dần chìm hẳn, lúc này chúa tàu Dunraven mới chịu đánh điện gọi các tàu Anh khác & gần đây lại cứu mình.

Ta nên nhận rằng chiếc tàu ngầm Đức thoát nạn là nhờ một sự may mắn di-luờng vì chúa tàu-bấy Dunraven đã từng dùng mèo trên đè phà ta đến bốn cái tên ngầm Đức rồi.

Vết tau - chiến phá tau buôn địch !

Ngày 19 Juillet 1918, chiếc tau ngầm UB-64 của Đức trong thủy đoàn tàu vận tải của Anh ở Bắc-Hải. Đoàn tàu gồm có 12 chiếc, & giữa - nghĩa là ở chỗ được phòng bị cần thận nhất - có chiếc tàu vận tải cọc cho Anh mới đóng xong, chiếc *Justitia*. Quanh tàu có nhiều tàu diệt-ngư-lôi của Anh vây kín. Vậy mà nửa giờ sau, từ ở xa 350 thước tàu ngầm Đức cảng phóng được một quả ngư-lôi vào phía sau tàu *Justitia*. Tức khắc bão động và các diệt-ngư-lôi ném xuồng bể 38 quả thủy-dan để làm nổ phá hại tàu ngầm Đức nhưng tàu ngầm Đức chỉ bị thương xuong. Một giờ sau làn ngầm Đức dùng viễn kính thấy chiếc *Justitia* phải dừng lại có lẽ vì bị thương nặng vì thân tau phun ra nhiều hơi nước. Chiếc UB-64 lại lẩn xuong và kiêm nhau chờ. Rồi 50 phút sau nó lại nhô lên và phóng thêm từ 2 000 thước tới hai quả ngư-lôi vào giữa chiếc *Justitia*. Các diệt-ngư-lôi Anh lại phóng xuống bể 23 quả thủy-dan nữa nhưng không đâm ngay tau ngầm Đức.

Lúc đó đã tối nhưng tàu ngầm Đức vẫn lặn theo và giòi sau - 10 giờ đêm - lai phóng thêm một quả ngư-lôi vào chiếc *Justitia* lúc đó đã nghiêng lợn và phải có hai chiếc tàu diệt-ngư-lôi kéo, lai 1 quả thủy-dan ném xuồng và bắt chiếc UB-64 lặn ra xa. Giờ đã tối quá, tau ngầm Đức quyết chờ đến sáng mai và năm giờ sang hôm sau lại nồi lặn phóng một quả ngư-lôi nữa nhưng lần này trượt đích. Lần này chiếc UB-64 bị thương nặng phải đánh vỡ-tuyến-điện cho các tau ngầm Đức ở gần để lại giúp sức. Đến 11 giờ sáng hôm 20-7-18 chúa tàu UB-64 thấy hai quả ngư-lôi bắn vào tàu *Justitia*. Vẽ sau ông mới rõ là do tau ngầm U. 54 bắn vào. Bi hai vết thương này chiếc *Justitia* đâm vào khoảng 2 giờ rưỡi hwm ấy. Thật ra thì chiếc

(xem tiếp trang 29)

BÁO HẰNG NGÀY XUẤT-BẢN HỘM THỨ NĂM 30 JUILLET 1942 CÓ ĐĂNG TIN SAU NÀY:

Trong xóm binh khang từ trước tới nay vẫn có nhiều cái tè mà nhà chức trách « lầy uế » mãi vẫn không hết.

Nhiều chí nhả hãi nhường có đào cho nhau không xin phép, nuôi à đào àn hậu, chừa khach ban đêm... và có đào thi có bệnh không chịu đi khám bệnh, tối tối thường ra đường lối kéo quan viên...

Có hiều đơn tố cáo và than phiền với nhà chức trách.

Ông huyện Hoàn-long, tối hôm qua, phải người đi dinh bắt thấy quí tang 4 nhà hàn ở đường Tau-bay, Ngã-tri-sô, có đào ra đường lối kéo khách...

Nhưng nh' này đều bị phạt đóng cửa 3 ngày.

Ngoài ra, chức dịch các phố có đào cũng đã được lệnh giữ trật tự nghiêm ngặt hơn trước

CÔ - ĐẦU NGÀY NAY NHƯ THẾ ĐÓ

Gửi trật tự có dù không ? Không ! Lầu hông hiện nay lắn với tau-xanh vi nhiều lê Muốn « tẩy uế » cô đầu, ta phải biết những lê ấy ra sao.

CÁC BẠN HÃY TRẢ LỜI TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT

1) Theo ý bạn, vì le gì lầu hông bây giờ lắn với lầu xanh ?

2) Vì le gì nhiều người mong cho cái đầu phải đi khám bệnh ?

3) Bạn có tin rằng nếu phòng vệ sinh cương quyết bắt tất cả có đầu đi khám bệnh thì thành-niên đỡ truy-lạc mà nghè có đầu cũng có hi vọng ván hồi cái giá trị cũ về lịch sử ?

Hãy tờ bảy ý kiến di và chúng ta sẽ có một số báo rất đầy đủ về cô đầu - Các đại-lý nên gửi thư về đặt trước.

TÙ VON TIRPITZ

MỘT VỊ THẦN CỦA
HẢI - QUÂN ĐỨC
NĂM 1914 - 1918



HAI THẾ-HỆ TRONG
HẢI - QUÂN ĐỨC

Anh trái lại lại chờ đợt lá một con quái vừa tự trọng túi chui ra để làm hại mình.

Tiểu sử và thần thề
của Von Tirpitz

Von Tirpitz là con một gia đình làm thám-phán ở Frankfurt sur l'Oder rất xa bờ. Cậu bé đó lại không phải dã lớn lên trong lúc Đức đang ham thích và cõ động về hải quân ông cha chỉ muốn cho con học những điều ích lợi hơn là việc tập võ. Chính một người bạn đã làm cho Von Tirpitz có khếu về hải-quân.

...đến VON RAEDER

MỘT VỊ THỦY-SƯ ĐÔ-ĐỐC ĐƯỢC
HITLER TIN DÙNG NHẤT NGÀY NAY



đều đã để mắt đến sự tiến bộ nhanh chóng của hạm đội đó và Von Tirpitz có thể coi là người có công nhất đối với thủy quân Đức. Vì thế mà danh tiếng của đô đốc lừng lẫy khắp Âu-châu, người ta thường gọi đô đốc là « đại tướng Roon của hải quân Đức » để so sánh với tướng Roon người đã tề chúc lại quân đội Đức trước năm 1870.

Ông người Đức tướng-tuyngh vị đô đốc là người đã lập ra hạm đội Đức. Hạm đội đó năm 1874 chưa có gì mà đến năm 1914 thì mạnh hon cả các hạm đội khác, chỉ thua có hạm đội Anh. Cả thế giới

VON RAEDER

Von Tirpitz đã viết trong tập nhật ký rằng: « Bạn tôi là Malzahn đã ngỏ ý với tôi muốn vào hải quân. Vì thế mà tôi cũng có ý muốn đi về đường ấy để cho cha mẹ tôi bằng lòng và khôi buôn về sự học hành không có kết quả của tôi. Khi tôi đem ý định nói ra thì cả nhà đều yên lặng, nhưng máy tuân sau thì cha tôi gọi riêng tôi ra cho tôi biết rằng nếu ý tôi muốn thế thì cha tôi cũng không ngăn trở. Không ai lầm lèm ngạc nhiên bằng tôi, nhưng đã nói ra phải giữ lời nên đến mùa xuân năm 1865 tôi bèn dự kỳ thi vào trường tập sự hải quân ». Cái đời vô quan về thủy quân của Von Tirpitz bắt đầu từ đó.

Von Tirpitz bắt đầu vào bộ Hải quân Đức

Cuối thế kỷ trước, để quốc Đức cũng có ý muốn mở mang thuộc địa. Lúc đó cũng đã chậm rồi vì trên thế giới không còn mảnh chỗ bờ biển nữa để cho Đức có thể chen chân được. Đức hồi đó muốn có thuộc địa không phải là không có cớ: Đức là nước nghèo so với số dân đông càng ngày càng tăng thêm mãi nên vẫn phải nhập cảng nhiều hàng hóa mới dù nuôi dân. Như thế cần phải cảng nhiều thì mới có thể mua được nhiều hàng hóa ở ngoài. Vì thế mà Đức cần phải mở mang kinh tế, tìm các nguyên liệu cần dùng và tìm các thị trường để bán hàng hóa.

Sự mở mang thuộc địa là một việc tốn kém. Muốn thế thì phải lo mở mang sự buôn bán trên mặt biển. Bộ thương thuyền của Đức hồi đó đã lén lén và mạnh ra một cách rất nhanh chóng. Bởi vậy, vào đầu thế kỷ này, người ta đã thấy khá nhiều tàu bè Đức ở khắp các hải cảng trên thế giới và thủy quân Đức cũng có vẻ rất là hăng hái.

Chính giữa lúc này là lúc Von Tirpitz đã được thăng lên chức Phó Thủ sự sứ đốc sung vào bộ Hải quân Đức.

Vì vẫn để thuộc địa nên cần phải đóng ngay một hạm đội chiến tranh khả năng. Von Tirpitz rất đắc ý đến việc đó. Nhưng không phải chính ông đã phát minh ra hạm đội Đức khi ông bắt tay vào việc, năm 1837, hạm đội đó đã có sẵn nhưng không có nhiều tàu, chỉ được một điều là các tàu đó khá tốt. Trong hạm đội Đức lúc đó người ta đóng nhiều nhất hạng tàu giữ các bờ biển. Von Tirpitz bỗng ý đó và ông muốn có một hạm đội mạnh có thể tấn công ngoài bờ biển có những tàu chiến khả năng có thể chịu đựng sóng gió và đánh nhau ngoài Bắc Hải.

Von Tirpitz đã từng nói, suốt đời ông ở trong thủy quân lúc nào ông cũng dành vui việc đóng các chiến đấu hạm cho đến thời kỳ đóng nhiều tàu ngầm mới thôi.

Ý kiến của Von Tirpitz về hải quân rất đúng. Nhưng ý kiến đó không phải một ngày mà thực hiện được ngay đâu. Ông cần phải mất nhiều thời giờ, phải nghĩ ngợi nhiều thì mới có thể làm cho Đức hoàng và nghị viện Đức ứng thuận việc đó. Vua Guillaume II là một vua vắn có ý cho Đức làm bá chủ Âu-châu và lực lượng của Đức lan khắp hoàn cầu, vì thế mà ngài chuẩn y các đề nghị của Von Tirpitz ngay.

Nhưng việc khó khăn nhất cho đô đốc Tirpitz là làm sao cho nghị viện Đức chịu y chuẩn các chương trình mở mang về hải quân. Đô đốc cần phải ôn định trong dân Đức cho du-luận hoan nghênh các chương trình đó. Ông đã lập ra liên-doàn thủy-quân này là một cơ quan có-động cho thủy-quân Đức rất mạnh và



MỘT QUẢ NGƯ LỐI VÙA NỎ LÀM TUNG
SÓNG NHƯ MỘT QUẢ NÚI NUỐC

ông thường mời các ông ngài lên thăm tàu chiến lại ra lệnh cho các võ-quan phải tiếp dài các ông ngài rất long trọng. Thực là dò dò: Von Tirpitz đã hiểu rõ giá-trị nrung cách quảng-cáo tối tân và đã biết dùng nó để làm lợi cho lò-quốc. Sự gắng sức của ông dã có kết quả. Cai kết quả đó ta thấy rõ trên bản so sánh về các hạm đội ngoài bờ biển của Đức và Anh hồi Août 1914 như sau này:

Về hiết-giáp-hạm Đức có 13 chiếc, Anh có 20 chiếc.

Về Thết-giáp-hạm nhỏ Đức có 16 chiếc, Anh có 8 chiếc.

Về Trân-dương chiến-danh-hạm Đức 3 chiếc, Anh có 4 chiếc.

Về Trân-dương-hạm Đức có 15 chiếc, Anh có 12 chiếc.

Về Khu-trục-hạm Đức có 88 chiếc, Anh có 78 chiếc.

Cứ xem trên đây hạm đội Đức chỉ kém Anh về số thiết giáp-hạm nặng, nhưng số tàu không phải là dense quan-hệ nhất cho hạm đội. Giá-trị của tàu và các thủy-tu bùi cũng rất là quan trọng khi chiến đấu. Đức đã hơn về số các tàu khác, các tàu chiến Đức lại đóng rất健全, các vỏ sắt có thể che chở cho các cơ quan trong tàu một cách hiệu-quả hơn, các ngư-lôi và trái-phá của Đức cũng tốt hơn.

Von Tirpitz thực đã có công lớn trong việc nâng cao giá-trị của hải-quân Đức. Nước Đức có được một hạm đội mạnh như hồi 1914 là nhờ ông vậy. Vì có công đó nên Von Tirpitz đã được thăng lên chức Đại-dô-đốc và được hưởng các thủ-bột-nh Phượng-hoàng đỗ và Phượng-hoàng den.

Vì sao Von Tirpitz đã không cho hạm đội Đức dự cuộc chiến đấu?

Sau khi có một hạm đội như thế, Đức sẽ dùng nó để chiến đấu hay là chỉ để phòng thủ? Von Tirpitz sợ lòng ghen ghét của Anh nên nói hạm đội Đức chỉ có một nghĩa-vụ phòng-thủ. Mục đích hạm đội Đức là giữ cho bến dịch khỏi phạm đến mình. Bao giờ hạm đội đó cũng phải có sức mạnh để cho đầu gập hạm đội mạnh nhất trên thế giới cũng phải nhìn lại rồi mới dám đánh.

Hồi Août 1914, đô-đốc Von Tirpitz đã kêu lớn là không cho hạm đội Đức dự chiến. Bao giờ cũng theo thuyết không cho hạm đội can thiệp trong suốt cuộc Âu-chiến trước, Von Tirpitz đã để cho các tàu chiến từ hiết-giáp-hạm đến trân-dương-hạm rất đẹp của Đức bị rỉ sét không lập được công trạng gì.

Từ đầu tháng Août 1914, hạm đội Anh đã tập trung cả ở Scapa Flow và không có tàu khác để bảo vệ. Nếu viên tổng-tư-lệnh hải-quân Đức đã phái một ít tàu ngầm đến để vây quân cảng đó và cho một vài chiếc vào trong cảng để đánh các hiết-giáp-hạm Anh thì chắc hẳn hạm đội Anh sẽ bị thiệt hại nhiều về cuộc đánh úp đầu tiên đó. Nếu rà hạm đội Đức đã dem dự chiến từ lúc bắt đầu chiến tranh thì Đức chưa chắc đã thắng hẳn và cuộc chiến đấu đó không có kết quả gì, mỗi bên đối thủ chỉ chịu sự thiệt hại của mình như trong trận thủy chiến Ju land hồi 1916. Thế thi Đức không bị thiệt hại lâm và hạm đội Anh ít nhất cũng bị thiệt hại hơn hạm đội Đức và vì đó mà sẽ giảm mất một phần lực lượng.

Nhưng Von Tirpitz không bao giờ muốn cho hạm đội Đức dự chiến. Nếu có một cuộc thủy chiến ngay từ đầu cuộc chiến tranh thi tình thế chiến tranh chắc đã khác hẳn rồi. Đức chỉ

dùng nhiều các tàu ngầm và đội tàu ngầm đó năm 1917 đã làm cho đồng minh và đế quốc Anh đã bị một phen vô cùng nguy hiểm. Còn hạm đội các chiến - đấu - hạm của Đức thì Von Tirpitz không chịu đem ra dự chiến để đến nỗi lúc cuối cùng hạm đội đó đã bị giam vào quân cảng Scapa Flow và nêu không tự đánh đắm thì đã lọt vào tay nước Anh.

Von Tirpitz thực là một người biết rõ chức một hạm đội có đủ lực lượng và tư cách nhưng iếc đội điều đã không biết dùng nó. Ông chỉ là một nhà tổ - chức trong lúc hòa bình mà không thể là một viên đại - tướng trong lúc chiến tranh. Cũng vì thế mà ông đã phải dài đòn trong thấy cuộc thất bại của nước Đức trong lúc tuổi già.

...Đến độ đốc Raeder ngày nay

Tùy độ đốc Von Tirpitz đến độ đốc Von Raeder ta đã bước qua một thế hệ. Von Raeder là vị thủy quân độ đốc được Quốc-trưởng Hitler tin nhiệm nhất. Chính ông cũng là người đã thay - chức lại hải quân Đức từ 1933 đến nay và chính ông đã có sáng kiến đóng nên những thiết giáp hạm hạng nhẹ gọi là « thiết giáp hạm hộ tống » nặng 10 000 tấn để dùng làm tàu đánh đánh các tàu buôn trong lúc chiến tranh. Các thiết giáp hạm 35 000 tấn như chiếc Bismarck đã bị đắm ở phía Bắc Đại Tây Dương và chiếc Von Tirpitz cũng cả các tàu ngầm hạng nhỏ từ 250 đến 500 rât nặng hiềm cho tàu buôn Anh cũng là công của độ đốc Raeder.

Hiện nay tuy cuộc chiến tranh chưa kết liễn, ta chưa thể biết rõ công của hạm đội Đức và của độ - đốc Raeder

như thế nào nhưng với những chiến công rực rỡ như đánh đắm chiếc thiết giáp hạm Hood 42 000 tấn lớn nhất Thế - giới của Anh, nhiều thiết - giáp và hàng - không mẫu - hạm cùng biển hao tàu buôn Anh trong ba năm nay, ta cũng dù rõ hạm đội Đức có một sức mạnh đáng sợ cho hai hạm đội Anh và Mỹ hợp nhất. Hạm đội Đức lại được hạm đội Ý và Nhật giúp một phần lớn, nên cuộc phong tỏa Anh và cắt đứt các đường vận - tải của Anh cũng đã thêm một phần.

Bộ đốc Raeder đã nổi tiếng là vị độ đốc có một chiến lược thắn bì và táo bạo nhất, ông đã không ngại đem các thiết - giáp hạm lớn đã tốn bao nhiêu công trình và của cải máy đóng xong đem ra giữa đại dương để đánh các tàu chiến và tàu buôn bên địch.

Kết quả cuộc đại chiến trên mặt bờ ngày nay một phần lớn sẽ tùy ở sức chiến đấu của hạm đội Đức và ở tài chỉ - huy của độ - đốc Von Raeder vậy.

TÙNG - PHONG thuật

SÁCH MỚI

T. B. C. N., vừa nhận được:
SƠ SỐNG của LÊ - VĂN - TRƯỜNG, dày 160 trang, giá 1\$.
MUÔN HỌC GIỎI của THÁI - PHÌ, nhà ĐỒI - MỚI xuất - bản, dày 196 trang, giá 1\$.

ÔNG GIÀ TRONG BỘNG KÝ LÂN (truyện giải trí) của VIỆT - TINH, nhà HÀN THUYỀN xuất - bản, dày 100 trang, giá 0\$50.
BUỐC ĐẦU (kịch vui) của TOAN ÁNH, dày 73 trang, giá 0\$70.

GHEN, kịch của BOÀN PHÚ TÙ, nhà NG. DU xuất - bản, dày 125 trang, giá 0\$80.

Xin có lời cảm ơn tác - giả, nhà xuất - bản và giới thiệu với bạn đọc

SÁCH THƯỢC Hải - thương Lân - ông

Do cụ Nguyễn-an-Nhân là tác - giả, các bộ « Y-HỌC TÙNG - THƯ » v.v... dịch thuật và phê - bình. - Cụ Nguyễn-an-Nhân đã bão - đầm cho sự học thuật, chép ai cũng đã biết.

Y-nghịp của Lân - ông đã được Vua, Chúa tin dùng nên hàng 200 năm nay đã cùu được muôn vạn người khỏi phải chết oan. - Ai làn thuốc, ai tư chữa lợy cho già - alua mà không phải có bô - sám của bác Y - Thành ấy? - Vì y - lỵ làh thông thường mà đến các bài thuốc lại khinh - khí - hàn và giàn - di (có bài thuốc Nam...).

Bộ dịch thuật này như được công sun - tâp của cụ Ng - An - Nhân mà da bò khát được một yêu - kiem là bồn in chữ Hán mực nét loại: « BÁCH BÌNH CỐ YẾU ». Ông bồi - binh hóa cách đây hàng trăm năm đã bị mất cả bồn in. (Nay mượn được bút viết tay.)

Sách có cờ lèn, dày hình tròn trang giá 1550, za gởi mua thêm cuộc 0\$40. Gởi C. R. là 2520. (Sách này rồi ra bón lén 2500.)

Thay - munitat để cho nhà xuất - bản:

NHẤT - NAM THU - QUÁN
19 - Hàng Đầu - Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN

Bước đầu học tiếng Nhật

sách NGUYỄN-MẠNH-BỘNG
Sách phái học tiếng Nhật, da có thê giao - thiệp với người Nhật hoặc viết thư và đọc báo Nhật được theo một phương pháp rất dễ hiểu và chóng bá. Giá 0\$65

TÂN - ĐÀ Tân - VĂN

ohn Tân - Đà NGUYỄN-KIÄC-HIËU
Một cuốn văn - nghệ - tuồng của Tân - Đà ghi chép những tuồng - ca của một nhà khai - khai phách, một người dân yêu nước. Ai cũng nên coi một cuốn « TÂN - ĐÀ Tân - VĂN » để làm táng thêm cái phẩm giá tri - thực của mình. Giá: 0\$50.

Hạng sách quý in trên giấy lụa Đỏ, Giá: 25\$0

CÓNG RẤT ÍT

Người giết chồng tôi -
Xã - hội tiêu - huỷt của TÙ - THACH
Giá: 0\$25

Mông và thực

Xã - hội tiêu - huỷt của GIAO - CHI
Giá: 0\$45

HƯỚC G - SƠN XUẤT BẢN
97, Phố Hàng Bông - Hanoi

Đá biệt về tàu ngầm ta phải biết cà vê

NGU - LÔI VÀ TÀU PHÓNG NGU - LÔI

Đến tận bây giờ có nhiều người ôn lây làm la sao chiếc tàu chiến này, chiếc tàu buôn nó to lớn làh thế lại có thê bị một cái tàu ngầm bé xiu của nước địch đánh đắm lại biển nô biển kia.

Thực thê, tàu ngầm bao giờ cũng nhỏ bê yếu sức hơn tàu buôn và tàu chiến nhiều, vậy có thê nô lại đánh đắm được những chiếc tàu lớn đó, nhieu chiếc đê - xu như cát mồi lòi lâu - dài và kiên - cố, như một thành - trì trên mặt biển?

Phải. Tàu ngầm, một minh nô, ché như một con châu - châu, khi tàu chiến hay tàu buôn như một con voi, tàu ngầm một minh nô không thê lâm gi được những chiếc tàu lớn nô, dù nó có lân ở ngay dưới đáy các tàu lớn ấy.

Sở dĩ tàu ngầm trở nên một chiến - cụ lợi hại, đánh đắm được hàng triệu tấn tàu lớn mỗi tháng, như trong cuộc chiến - tranh hiện thời, là vì nó đang một thứ khí - giới cực - kỳ lợi hại, là ngu - lôi.

Ngư - lôi là gì? Ngư - lôi do ở tiêng Pháp Torpille, tiêng Ý Torpilla mà ra. Torpille hay Torpilla nguyên là tên một loài cá mình đeo, coi giống cá đuối. Giống cá này từ đầu đến đuôi, hình như đều coi điện. Hễ giông cá khác bén mảng đến gần, là cá Torpille liền tiết ra một thứ nước có chất độc làm chết các loài cá khác. Tay người chye bát nó, thi thứ nước độc tiết từ mình nó ra có thê làm cho người công ty hoặc rời - rã ra, không thê bắt được nó.

Khi nền văn - minh ca - khí phát - đạt, kí - khê chiến - tranh tiến bộ, người ta ché ra một thứ đạn cự - kỳ lợi hại, dạng vào lầu nô thi nô lên, tàu ấy sẽ bị thê vỗ, - ôi bị đắm liền. Thứ đạn đó tuy có nhiều hình thù và ché theo nhiều kiểu, nhưng đại khái đều giông hình con cá, và tinh - cách cảng kích cảng giông linh - cách của cá Torpille, nên người ta mện - danh luôn cho nó là torpille, mà người Tàu dịch là ngư - lôi, nghĩa là đạn cá hoặc đạn hình cá. Ngư - lôi đi với lầu ngầm ngày nay nắm quyền bá - chủ dưới đáy biển vây. Tưởng ta cũng nên biết lai - lịch của ngư - lôi.

Song bấy giờ người ta chán các kiểu tàu ngầm nhỏ bê, dùng được ít người, nên kiểu này không được đem thực hành.

Nhưng vẫn - đê ché - tạo tàu phóng ngư - lôi thi vẫn - đê được Chánh - phủ Mỹ chủ ý mong giải - quyết được chu đáo.

Ngư - lôi và tàu phóng ngư - lôi

Không rõ là ngư - lôi nguyên quán ở đâu. Chỉ biết khoảng đầu thế - kỷ thứ 19, có hai người Mỹ tên là Wood và Lay chế một thứ súng máy phóng ra một thứ đạn. Thú đạn đó chính là ngư - lôi. Hinô nô như một cái ông dài bằng đồng, gài vào súng, khi lâm sự mới bắn ra như kiệu bắn súng. Phía trong chia làm hai ngăn một ngăn chứa nước nô, một ngăn chứa không - khí. Thủ đạn này ché khéo thế nô, mà lại nhẹ đê được hơ nước một chút. Suốt theo chiều dọc ống đồng có một cái ông nhỏ hơn, một đầu hình chóp nón, có nắp lấp vész, kín trong có một viên đạn bằng sắt, một đầu có cái nắp vòng vào như kiệu cái danh - ốc vít kiệu, trong có nhồi bông. Chinh giữa cái nòng ấy, có một sói dây nhô. Khi lâm sự, cứ bắn vào đó là tự khắc lửa bắt thuoc nô. Trước đó một người Pháp tên là Villeroy ở xít Philadelphie cũng chế một thứ tàu ngầm hình búa đục, dài 35 bộ, đường kính 44 bộ, có chán - vịt đương kinh ba bô làm chuyen - động, có máy bơm nước và chổ chứa, khi tàu muốn lặn xuống, tàu ngầm ấy cũng dùng đê phong ngư - lôi. Nhưng tàu ngầm này thí nghiệm không thành công, kiệu tàu không được người ta chú - trọng nghiên - cứu.

Tháng Février năm 1675, ông Holland de Patterson ở New - jersey (Mỹ) cũng đê trình chính - phủ Mỹ một kiệu tàu ngầm. Kiệu tàu này nhô, coi như một chiếc « périssore » ngày nay, trong ché dung được có một người. Máy móc thi không coi gì. Người ngồi trong dùng hai chân đạp như đạp xe - đạp thi tàu đi. Đầu có chổ chứa không - khí, nên người ngồi trong không bị ngạt. Tàu tuy nhô, song mang kèm được năm ống ngư - lôi.

Song bấy giờ người ta chán các kiểu tàu ngầm nhỏ bê, dùng được ít người, nên kiểu này không được đem thực hành.

Nhưng vẫn - đê ché - tạo tàu phóng ngư - lôi thi vẫn - đê được Chánh - phủ Mỹ chủ ý mong giải - quyết được chu đáo.

ăg lắp thêm một chiếc chong-chóng nữa, thành ra ngư-lôi đi mau được tới tốc-lực 28 hải-lý một giờ.

Tại Mỹ cũng có nhiều kiều ngư-lôi tự-dòng; có tiếng nhất là kiều mới Ericson mới ra đời ít lâu nay. Nhà súng-chế Ericson nói rằng kiều ngư-lôi này mảnh-liệt cực-diêm, không có thứ thiêt - giáp nào chống nổi. Nó nặng 1281 livres (trúc 620k) đường kính 15 pouces, (40 cm) dài 19 pieds (trúc 6m 156) chứa đạn 250 livres (125 kilo) mìn, hình thon-thon như đòn xi - gá không-lồ, có thể đi nhanh mỗi-phút 1 hải-lý 600. Thật là lợi hại ghê gớm, nhưng người ta chưa thấy kiều ngư-lôi này dự cuộc chiến-tranh hiện thời...

Ngư-lôi điện-lực

Ngư-lôi tự-dòng, tiếng Pháp gọi là Torpilles automobiles, máy móc chuyen-dong cũng na-na với xe ô-tô. Đến ngư-lôi điện-lực mới lại là một sự phát-minh thán-tinh hơn nữa.

Năm 1872, một kiều tàu phỏng ngư-lôi hạ thủy thử nghiệm tại Newport nước Mỹ. Trên tàu không có người nào. Thê mà tàu cứ tự-nhiên lắc tiến, lắc lui lác ngắt, như có ma ám vậy. Không, đó là do sức người chỉ huy, nhưng không chỉ-huy bằng máy móc mà lại nấp một chỗ trên bờ chỉ-huy chiếc tàu bằng một luồng điện. Chiếc tàu ấy mang 500 cân chất nồi chỉ rinh hễ dụng chạm vào tàu địch là cháy bùng lên.

Đó là kiều tàu-phỏng ngư-lôi của nhà súng-chế Lay. Cũng năm 1872, một nhà cơ-khi ở Boston tên là Julius Smith cũng trình các nhà chuyen-món một kiều tàu phỏng ngư-lôi do ông súng-chế ra, kiều này cũng tương-trú với các kiều Lay, Ericson.

Whitehead, duy có điều khác là lúc ở trên mặt nước thì vẫn như một chiếc tàu thường, nhưng

hễ dụng chạm vào tàu địch là ngư-lôi tự-nhiên ròi ra chim thẳng xuông đáy nước, và muốn cho nó ở chỗ sâu bao nhiêu, người ta có thể ấn-định trước được.

Năm 1874 tại Đức thấy xuất-hiện một kiều ngư-lôi giống kiều Ericson.

Nó là một thứ ống đồng, do điện-lực chuyen-dong và có thể chạy nhanh hơn một chiếc thiết giáp-hạm.

Năm 1873, người Mỹ thí nghiệm một kiều ngư-lôi do một sợi giây dẹp làm chuyen-dong, kết quả được thập-phần my-män; tàu chạy đường thẳng nhanh được 10 hải-lý một giờ, và khiến tội lui lầm sao, tàu đều làm theo được đúng như vậy. Thật đáng sợ hơn ngư-lôi tự-dòng mấy phần...

Từ đó tới nay, cơ-khi tiến-bộ nhiều, tất ngư-lôi và tàu phỏng ngư-lôi dùng trong cuộc đại chiến lần này không chỉ ác-liệt, lợi- hại đến thế mà thôi, vì vây tướng-tương tới cuộc đại chiến dưới bể sau này, mà người ta thấy lạnh cả gáy.

VĂN-HẠC

MỚI CÓ BẢN:

ÔNG GIÀ TRONG

Động KỲ-LÂN

Tiểu thuyết giải-trí của VIỆT-TINH
Sách dày hơn 100 trang — Giá đep — Giá 0\$50

Truyện kể một hiện tượng rất lạ lùng đã câu giờ nên một người con gái làm cho đến tiêu diệt ca giống Chiêm-Thanh. Người con gái ấy lại được dây dỗ bởi một ông già vô danh hằng hy sinh hết cả một đời để giúp vào cuộc nam tiến của dân Việt. Người con gái kỳ diệu đó là ai? Ông già trắng sá lô là ai? Các bạn sẽ thấy câu trả lời rất lý thú trong khi đọc truyện

TRUYỀN GIẢI TRÍ HÀN-THUYỀN

71 PHỐ TIỀN-SINH — HANOI

SẴN, NGỨA, LỒ, NHỌT

Lở hoặc mụn nhọt khắp cả người vì máu nóng [độc], & nơi nước độc, uống Trà sang tiêu độc 0 25. Sẵn ngừa mía dưới người vì thấp nhát hoặc nọc họ cam, giáng mai, uống Thấp nhiệt pha lõ 0\$60. Bệnh kinh niên nặng uống hoặc tinh chích nhiều thuốc rồi, bệnh chỉ chờ ra, phải uống hết 2 chai. Đại-bồ-huyết Bại độc 3\$50 [một chai]. Bồi lở trắng 0\$20. Tầm sống 0\$30. Trè em uống Cam thanh độc 0\$20 hoặc trè yếu uống Dưỡng-nguồn tiêu độc 1\$, trè 6, 7 tuổi uống được Đại bồ-huyết bạt đ. Bồi lở đõ 0\$20.

CAI & A - PHIÊN

TÚ-NHẬT-KHUỐC YÊN-HOÀN

Giá nghiệm nặng 75 — nhẹ 3\$50 (ở xa phải mua dùng như đây mới khói cai đỡ đang mà hết thuốc). Ve nhỏ uốn từng ngày 1\$ chỉ bán tại nhà thuốc và các đại-ly. Sâm Nhung tuyết cũn 1\$50. Thang tuyết cũn 0\$25. Các cụ già lão, các ông yếu đuối, trước khi cai phải dùng thuốc bồ. Tiếp âm Hoàn số 44 — giá: \$20 cho khoé đũa.

Ở xa mua thuốc gửi linh hóa giao ngã, nhưng phải trả 1/3 tiền trước, ngân phiếu đk M. NGÔ-VI-VŨ, nếu không xin miễn gửi. Việt-long 58 hàng Bé Hanoi. Đại-ly: Mai-linh Hải phòng Saigon, Việt-long Namdinh, Quang-huy Hai-duong, Ich tri Ninh binh, Cáp-tiền Camphaport, Quang-lich chợ Rã (Bắc-kạn), Ngô-hoanh-hải Samnua, Thủ-Jai Thanh-hòa, Sinh-huy Vinh, Bwang-giang Hué, Mont-Quảng Thành R. Marc Pourpre Tuarane, M. San commerçant à Trữ Bác-giang v... v...

ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN

CHUYỆN DÀI của VŨ AN-LĂNG

(Tiếp theo kỳ trước)

Huyện đã có vốn dế mèo cùa hàng buôn-bán, nuôi con. Nhưng định-mệnh vẫn bắt nàng phải vất-vả, nên vì nàng vừa buôn thua bần lô, vừa đau ốm lo buồn, cái vốn ba nghìn kia chỉ làm cho ba mẹ con nàng được no - đủ trong bảy năm trời thôi. Đến khi nàng bị bệnh guy-kịch quá thì tin chưởng cũng vẫn chưa thấy mà vốn liêng cũng vừa hết cả rồi.

Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nàng mới liên viet thư cho Bình, kêu thật với Bình cảnh ngộ của nhà và nhờ Bình vi tích thân-ái của đôi bạn gái khi xưa mà săn lùng nuôi hộ Huyện hai đứa con nhỏ.

« Định rất thương hại bạn, với nàng về thăm. Nhưng hai tim được đến nơi thì đã muộn rồi, Bình chỉ còn việc lo chôn cất cho bạn! »

« Rồi theo lời ký-thác của bạn, Bình mang Hạnh và Kiêm ra Hải-phong.

« Năm ấy Hạnh đã 14 tuổi, mới học lớp nhì ở một trường nữ-học và Kiêm lên 10, đang học lớp ba trong một trường tu-thục ở Hanoi.

« Ra Hải-phong, Hạnh và Kiêm cũng được đi học như An là con gái ông Phong, và bà Bình. Nhưng vì An vốn được cha mẹ nuông chiều, quen thói hư thłe mất nét từ thuở con bé, quen thói thị-ký dài

khoảnh với tất cả mọi người, nên suốt ngày chỉ ganh thi lý nạnh với Hạnh, và chẳng bô một dịp nào để mỉa mai Hạnh và Kiêm là kẻ ăn nhà ở đậu. Bởi thế, mặc dầu ông Phong đã lấy độ lượng «người lớn» mà đối xử với chị em nàng, Hạnh và Kiêm vẫn rất lấy làm khó sở cực nhục, nhiều khi không nuốt trôi bữa cơm, và lầm đêm nằm chỉ khóc thầm, vừa tủi

bản-khoa về sự học của Kiêm, nếu không lo-nại đến tương-lai của em, thì có lẽ nàng đã giải em đi tha-phuong cầu-thực từ đầu năm, từ khi An có xứ quá tệ, tướng rắng dầu thê nào chị em Hạnh cũng phải cố bám lấy bô mẹ An để mà sống, để mà cầu lấy một sự no ấm mà không phải làm ăn khổ học!... »

Nghé hết chuyện, Khắc vừa thương hại Hạnh, vừa căm tức thấy cha nàng về lối ngược-dãi và cu-xú quá khích nhá của An. Khắc hỏi:

« Như vậy thì An phải gọi cô bằng chị, phải kính-trọng cô và cậu Kiêm mới hợp lẽ chứ? »

Hạnh đáp:

« Vâng, chi-phối trong quyền-thuộc thì tôi là vai trên. Nhưng, thưa ông, câu «giàu lâm chí, khó lụy lâm em» là ngàn-nhữ thích hợp cho thời buổi này! Đã nghéo thi chẳng những chí chịu lụy làm đòn em mà thôi, lầm kia lại còn phải lặng yên mà nghe đòn em mình nó «day khôn» nó «day nghiên», mai mắng shui! » Nữa chừ!

« Gặp những lúc cô An hồn-nguộc, tai-sài, như vậy, ông bà Phong không nói gì à? Nàng trầm-ngâm độ mươi

giây đồng-hồ, rồi đáp với một giọng buồn rầu:

« Ông bà cũng quý chị em chúng tôi, nhưng phải cái tình rất nhu-nhược đối với cô ấy, không bao giờ dám de-dọa, và hiem khi dám mắng!... Đến dỗ ngọt mà còn sợ cô ta khóc-hờn hàng giờ đồng-hồ, nữa là đe mắng!... Vâ lại, thường thường cô ta hạch-xách, day-nghiến tui nhăng lúc vắng ông bà, hay là dùng cù-chí, y-tú mà mỉa-mai tôi, thi ông bà biết đâu? »

« Thế sao cô kheng phản-trần cho ông bà ấy biết? »

« Thưa ông, phản-trần mà làm gi? Số phận chị em tôi còn bị cực-nhục ngày tháng nào thi cứ dành yên lặng mà chịu cực-nhục theo định-mệnh cho qua nốt ngày tháng gian-truân ấy đi!... Vâ lại đã biết tình chúa, them, em nhai thè thi mách làm gi cho thêm phiền ra, vì cô còn theo dai gi đâu? Hai chị em cung dâng hai mươi tuổi cả rồi, đáng lý thi phải tự biết cách khuyên bảo nhau, kêu-xúi riêng với nhau chứ? »

Hạnh vừa nói dến đây thi hai người trông thấy ánh đèn xe hơi chiếu ở phía sau lèn. Hai người vẫn còn nắm lấy nhau, đứng đẹp sang một

bên đường, cùng trông lại phía đèn, để chờ cho chiếc xe vượt lên trước.

Đến đó, chỉ còn có độ gần hai trăm thước tây nứa thì hai người đã vè tới nhà.

Nghé tiếng còi xe, Hạnh bảo Khắc:

« Xe của nhà. Bây giờ chờ tôi và cô An mới ở bên Phòng ra. »

Rồi nàng ngoanh mặt ra phìn bẽ, vừa tránh ánh đèn dù lâm nàng chói mắt, vừa để An ngồi chém-chệ trên xe không nhìn rõ ràng nét mặt nàng có lẽ lúc ấy vẫn còn lủi vẻ cảm-động bởi những sự và những chuyện mới ngẫu-nhiên xảy ra.

Nhưng khi muộn: An ngồi trên xe đã trông thấy nàng trởng nàng quay mặt di nơi khác là có ý lẩn trốn, nên khi xe vừa qua chỗ hai người đứng thi An ghé móm ra

Đã có bán ở khắp các hiệu sách:

Ngoài kia
của Nguyễn Lòng - 0\$80

TRONG CƠN BÌNH LỨA
của Lan-Khai — giá 0\$60
EDITIONS KIẾN-TIẾT



SAVON DENTIFRICE
lucérina
LAUREAT DU CONCOURS
DE L'ARTISANAT
INDOCHINIS

DISTRIBUTEUR: **PHUC-LAI** 87-89, Route de Hué
HANOI — TELEPHONE 974
EXCL COCHINCHINE - CAMBODGE: TAM HUU HIỆP & C°
39, BOULEVARD GALLIENI — SAIGON

khung cửa kính mà héto lên:

— Cậu mợ khoai-lạc «hết chổ nói» nhé!

Hạnh không ngờ An lại có ý-nghĩ lầm-thường như vậy! Nàng giận quá, run-run người lên. Nàng còn dang ngơ-ngác hồn-hồn theo Khắc bước ra đường để di về, thi Khắc nắm chặt lấy tay nàng, hỏi một cách ngắn-nhại:

— Cố giàn lôi sao... Nó tưởng chúng minh... Nó tưởng cõ...

Hạnh mim môi rồi nói:

— Vâng, nó tưởng chúng minh đã hẹn nhau gặp-gỡ ở đây... tình-tình... như nó với... trai của nó! Em không ngờ nó lại suy bụng nó mà thốt ra một câu lầm-hường như vậy!... Thật là tại em, tại sự mỉ-ru-ro của em mà làm ông cũng bị ngô lây, bị mắc tiếng lây, em ăn hận vội-cùng!

Đó là lần đầu Hạnh xung-hỗ «em» với Khắc. Vâ dù là lần đầu mà ở tiếng «em» của nàng nói ra, Khắc thấy có một âm-diệu dịu-dàng, một ý nghĩa êm-dep, một cảm-giác lâ-lùng, nó làm cho chàng se-sánh thấy khác hẳn những tiếng «em» khác mà chàng đã thấy nói ra ở một vài «chỗ khác»! bởi một vài «gái khác»!

Khắc mím cười:

— Không sao cả. Người ta có sống chết vì sự ngu-vực và vì lời vu-khổng dâu? nhất là sự ngu-vực và lời vu-khổng của hạng người như cô An!... Chẳng những tôi không áy-nay về việc này, tôi lại còn vui-thả, vì có sự mỉ-ru-ro của cô, tôi mới được tiếp chuyện cô lần thứ hai này, và mới được hân-hạnh thàn với cô dã săn-lòng tin - trọng tối mài kề cho tôi nghe truyện nhà.

Đáp lại điều đáng quý mà đã
cố lẩn tôi mong-ước đó, tôi
chung kinh dâng cõi. Vậy
tôi ước-ao rằng khi nào cõi
cần đến tôi giúp đỡ việc giã,
cõi bảo, tôi sẽ xin tận tần tận
lực.

Hạnh cảm động và vui-vé
phản-khởi, đáp:

Cứ xét hoàn-cảnh và tình-thể
của tôi, cõi chị em tôi,
thì tôi chưa dám nói rằng
không muốn phiền-quấy ông,
mà cũng chưa biết trước rằng
còn phải dường-dột phiền-quấy
ông ba nhiều lần nữa,
mỗi khi chị em tôi ngộ biến
bởi cõi-sự khác hay là bởi
bản-tính khoảnh-ác của cõi
An... Bởi vì em Kiêm đã
chiêu ơn của ông nhiều lắm
rồi, còn tôi, mới cách đây có
đòi hache một giờ, ông đã sẵn
lòng hache-hiệp cho tôi chiểu
một ân-lòng nữa mà suốt đời
tôi không dám quên... Nhưng
chắc là sau này, ông chẳng
nỡ từ chối chúng tôi khi...

— Vâng, chẳng đời nào
dám từ chối cõi và em Kiêm
việc gì mà tôi có thể làm
được. Còn chuyện vừa rồi thì
mìn có cố quên đi, hay là
dùng nhắc lại nữa...

Nhưng thưa ông, vừa rồi
nếu chẳng có ông, chẳng được
ông ra oai-cúi cho thì không
những tôi chí mất tiền, mất
của, tôi lại còn bị chúng làm
nhục và có lẽ bị chúng làm
hại cả một đời tôi nữa cũng
nên. Bởi thế, xin ông cứ cho
phiếp tôi thưa rằng...

— Chết! Làm gì mà tôi
chuyện thế? Tôi cho dù chỉ là
bồn-phận của tôi hay là cõi
bất cõi biết tự-trọng khi
giữa đường gặp việc bất-bình.
Xin cõi quên đi, có dứng
nhắc-nhở đến làm gì nữa cho
thêm nặng tinh và thêm khó
ngãk cho tôi. Vâ lại, xin cõi

lại xéi thêm rằng vì có sự bất-bình
ở giữa đường ấy, tôi
mới được bân-hạnh trê nên
kết thán... tin cõi. Bởi vậy
gần về đến nhà rồi, lấy nhán-
danh sự thán-tín trong-sach
của cõi và tôi, tôi xin cõi một
chỗ, chẳng hiểu có có ưng
cho không?

Hạnh hồn-hồ:

— Vâng, tuy chưa biết là
điều gì, nhưng em cõng rất
vui lòng ứng-trước. Xin ong
cõi nói.

— Vừa rồi, cõi xung là em.
Theo tôi thì xung như thế
chẳng được, huống-hồ tôi lợ
xéi đã được thán-tín với cõi.
Vậy nếu cõi cho tôi là thán và
cõi tin - trọng tôi một cách
chân-thật thì xin cõi đổi cách
tiếng xung-hồ lại cho khéo
giữ lẽ một cách hàng-trợ đổi
với nhau...

Hạnh vui vẻ trả lời:

— Vâng, anh đã cho phép

và đã bảo, thi từ nay em đổi
cách xung-hồ lại cho được
thán-tín anh ngay từ lõi nói,
và thán-tín anh như em Kiêm
đã thán-tín anh. Nhưng, giờ
nay em về đây đây được yên
ôn, được qua khói tai nạo
suý sẩy ra, cũng là cõi nhở
cõi anh dã ra on che chở, vậy
anh cho phép em nhặc-lại lân
nữa rằng on to ấy, em xin
suốt đời ghi nhớ tận trong...

Khắc gat di:

— Đã là thán-tín với nhau
mà sao cõi lại lân-thân cứ
nhắc mãi lõi chuyện đó?..
Thôi, đến cửa nhà tôi thi cõi
còn một bước đường nữa,
sang đầu trường kia đã là địa
phận nhà cõi rồi, tôi xin dùng
lại đây để trồng cho cõi di,
cứu không đưa về đèn-tận
cửa, e sảy thêm điều-liêng
cho cõi.

(còn nữa)

VŨ AN-LÃNG



Tuần lễ Quốc tế

(tiếp theo trang 4)

Tin Anh nói có tới 150 quả bom rặng hai tần, rất
nhiều bom nổ và hàng ngàn bom mìn lõa đã rơi
xuống thị trấn đó trong khoảng 50 phút đồng hồ.

Một vài thị-trấn Anh cũng bị đánh phá.

Mặt trận Ai-cập vẫn còn nguyên như mây tuân-le
trước. Cả hai bên hình như chỉ hoạt động về khóng
quân: phi quân Anh, Mỹ thi hành pháo Tobrouk, Marsa Matrouh và các tân đòn của "Truc" ở phía
Nam Hi-lap cũng ở đảo Crête, còn phi-cơ "Truc"
lại đánh phá các thị-trấn Ai-cập, kênh đào Suez và
đảo Malte. Các đoàn phi-cơ Mỹ ở Trung-đông cũng
đã bắt đầu hoạt động để giáp Anh.

Ở phía Nam Thái-binh-đương, phi quân Nhật đã
bắt đầu đến đánh hải-cảng Headland ở bờ bắc Tây
Bắc Ai-cập-lợi.

Cuộc chiến-tranh trên các mặt bờ cũng không
kém phần dữ dội. Một tần hăng Transocean đã nón
từ kí bắt đầu chiến-tranh đến nay đã có tới 19
triệu rưỡi tấn tàu chở đồng minh bị đánh ở các mặt
bờ hoặc bị tàu ngầm hay phi-cơ Truc đánh trúng.
Đó là một ham đội rất lớn lao và 19 triệu
ruồi tán tàu bị đánh dập đã làm thiệt hại biết bao
nhieu sinh-mệnh tài sản.

Tin Điều-lại nói số xuât sản về tôm bê của Hoa-kỳ
cũng không thể làm thảng đối được tình-thể và có
rất nhiều tàu mới đóng bị đánh đắm ngay trong
chuyến đi thứ nhất và cả ở miền Bắc-bang-đương
trong khi chờ chiến-cụ cho Nga. Tình hình cuộc
chiến-tranh trên mặt Đại-lý-dương vẫn rất bát
lợi cho các nước đồng-minh Anh, Mỹ như chúng
tôi đã nói rõ trong các bài khác ở số báo này.

Rượu Các-Kè

Rượu « Các kè » chuyên trị ấm
bô thán, dân ông già yếu, trai trẻ
tư lự quá độ, làm việc nhiều, ăn
ít, ngủ không được, dân bà sán
hậu, té thấp sinh nở ít sira chỉ nên
tim cho được rượu « Các kè » hiệu
Yune Hing Giá bán chai to 2\$40,
chai vừa 1\$20, chai bé 0p, 60

Bán tại hiệu Yune Hing

n° 41, Rue des Pipes (Hàng Điều) — Hanoi
Cại-lý: Haiphong : Mai Linh, Nam-tan, Ninh-binh : ch-tri

Bồ-thận tiêu-độc

Thuốc hoán-uống: tiêu-bết-nhiệt
độc, ngừa lở-nóp, nó di độc
hoa-liu còn sót lại ở thận, ở máu
phát ra. Mỗi hộp \$0\$60, nửa tá 3\$,
cà-tá 5\$00 gửi linh-hóe giao-ngân.

Nhà thuốc TẾ-DÂN
N° 131, phố Hàng Bông — Hanoi

Bai-ly: Haiphong: Mai-Linh 60-62 Cầu-đất, Nam,
định: Việt-Long 28 Bến-cái, Phu-hộ Van-Tho 86
gía-tỉnh, Hưng-yên Chi-Tường 36 g 1 Mar-hand.

ĐÀN BÀ đẹp — TRÊ CON & KH DÙNG :

1) THUỐC ĐIỀU-KINH ĐIỀU-NGUYỄN
(chứa dán bá trai kinh mao dê)

2) THUỐC BẠCH - ĐÁI ĐIỀU-NGUYỄN
(chứa tré con bò khai hư)

3) THUỐC CAM - TÝ ĐIỀU-NGUYỄN
(chứa tré con bò hung-ông đất-vèn)

4) THUỐC QUAM - SAI ĐIỀU - NGUYỄN
(chứa con lợt đùi, toét-mát)

Điều - Nguyễn

Tổng-cục: 125 Hàng Bông cửa quyền Hanoi
Đại-đại: Đức-thắng: Dakao, Mai-linh Saigon
Nam-cường: My-tho — Vinh-hưng: Vientiane

ĐÃ CÓ BẢN:

NHẬT TÌNH

TRUYỆN DÀI XÃ - HỘI
của MẠNH-PHÚ-TÙ

Gấp 250 trang giá 1\$00

... Nhật-tinh là một chuyện đúng sự
thực một trăm phần trăm. Các bạn đọc
sẽ thấy những cảnh nhảm-ám, thê-thảm
não-nặng, nô-camura là một cách
sâu-xa, lấp con tim khói óc...

VŨ NGỌC PHAN

Chủ-bút báo Hanoi Tân-văn

Người rừng

Sách Hoa-Mai số 19
của NGÔ-HÒA GIÁ 0\$10

Một người dân bâ lạc vào trong rừng,
tại kí còn bé, và đã hóa thành 1 con
đười-ươi. Các bạn hãy đọc Người-rừng
để hiểu ngôn ngữ, cõi chí của 1 người
mọi-rợ, ở xa-tê, giới vân-minh.

Nhà xuất bản CỘNG LỰC 9 Takou Hanoi

Cao Ho-Lao 1942

và nhiều thứ thuốc Nhật

— Bi Lao đã có trung, hoặc phải đâm bị nát, dù ở thời-kỷ nào, đều dùng Cao Ho-Lao 1942 (15\$).

— Mọi phải bệnh Lao, hoặc muộn, để phòng bệnh ấy, chỉ phải dùng 1 chai Trù Lao (8\$).

— Mấy thứ thuốc Nhật chữa Ho-Lao như Riukakusan, hoặc những thuốc chuyên chữa dan bà đau tủy cung, chậm sinh dục, cũng là những thuốc đau dạ dày, hổ ty, kiêm vị, trị rắc dầu, đau óc, đều có bao tại:

PHÒNG THUỐC

Chú-a-phòi

15, Hàng Bè (Radeaux) Hanoi — Tel. 1630

Ở xa mua Mnb-hóa giao-nhan. Ai muốn làm đại-lý, xin viết thư về thương lượng.

CHỦ NHẬT, CHỦ HÁN

Muốn biết chữ Nhật, chữ Hán phải đọc các sách sau này :

1 — NHẬT NGỮ TỰ HỌC (Le Japonais par soi-même) Tác giả Nguyễn-ngoè Loan, tiếng Nhật giảng ra quốc ngữ, và chữ Pháp, dù các bài tập, các bài chử, các mực luật, có quan trọng lanh sả dãy và khen lanh sách rất tốt, giá 25.

2 — HÀN NHẬT TÂN VĂN, dù các lối kana, kanji và romaji, dạy cách dùng chữ Hán của Nhật khác hẳn với ta, giá 0\$80

3 — BẢN HỌC TIỆP KÍNH, dạy chữ Hán viết tắt, giá 1\$.

4 — HÀN HỌC PHÒ THÔNG dù các mục, các việc cần dùng, giá 1\$.

5 — HÀN VĂN QUI TẮC, dạy các mực luật chữ Hán, giá 1\$20.

6 — NAM THIỀN Y HỌC, một bộ hai cuốn dù có y lý, mạch lý, chữa bệnh các, phương thuốc, các tính được, cách bào chế, giá 2\$20. Cố bẩn khắp các tiệm sách, Ngàn phiếu đẻ: M. Nguyễn-đìn-Luân Directeur du

NAM - THIỀN THƯ - CỤC
37 — RUE DES PIPES — HANOI

Đồng-minh và Trục đang dùng những chiêu - lược mới lạ để sát hại nhau

(Tiếp theo trang 8)

Anh vi các chiếm - hạm Anh luân luân đi tuần trong eo bờ, các đại bác Anh từ trên các nui ở Gibraltar có thể bắn ra và nược ở Đại Tây dương vung súng tuôn vào Địa trung hải nên các tàu ngầm ra đại dương bị ngược dòng rất khó di.

Kết quả cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm

Tu khi Hoa-kỳ dự chiến và tàu ngầm Đức bắt đầu đánh các tàu buôn ở bờ bắc Hoa-kỳ, tàu ngầm Đức đã đánh đậm được ở khắp các vùng bờ 667 chiếc tàu trọng tải vào khoảng 3.800.000 tấn trong số này thì có 476 chiếc nghĩa là 76.111 bị đắm ở gần bờ bắc Mỹ từ Panama đến Terre Neuve và ở miền phía tây Á-đô. Cù xem những con số này dù biết các tàu ngầm của Trục đã tấn công một cách rát là táo bạo và bất ngờ đến nỗi Hoa-kỳ không kịp phòng thủ. Trong tuần lễ cuối tháng 9/1914 vừa rồi tàu ngầm Đức đã đánh đậm được ở miền Bắc quần đảo Azores 7 chiếc tàu buôn bèn địch, trong đó có một chiếc tàu chở khí giới, dan được rát lớn trọng tải 38.000 tấn và vào một đoàn tàu có tàu chiến hộ tống.

Một chiếc tàu ngầm Đức đã vượt qua vịnh Saint Lawrence và vào hải cảng cùng tên đó đánh đậm được 3 chiếc tàu bèn địch trọng tải tất cả 15.000 tấn.

Trong một tháng, tàu ngầm Nhật đã đánh đậm được ở phía tây Á-đô-dương 25 chiếc tàu buôn trọng tải độ 200.000 tấn. Tu khi Nhật khai chiến đến ngày 10/10 vừa rồi, hạm đội Nhật đã đánh đậm được tất cả 366 chiếc tàu vận tải trọng tải tất cả 935.000 tấn và 59 chiếc tàu ngầm của bèn địch, 28 chiếc tàu ngầm khác bị hư hỏng nhiều.

Cù xem các con số này thì chưa lúc nào cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm kịch liệt và lan rộng bắng lúc này. Số tàu vận tải của đồng minh bị đắm và tàu ngầm của « Trục » càng ngày càng tăng thêm. Nếu tình thế này cứ kéo dài ra, Anh My lo sợ không phải là vô lý.

HỒNG-LAM

GIA MUA BÁO

Một năm 6 tháng 3 tháng

Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao	8\$00	4825	250
Nam-kỳ, Cao-mèn	5,00	5,50	3,00
Ngoại quốc và Công sở	20,00	11,00	6,00

Mua báo phải trả tiền trước

Mandat xin đẻ:

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT HANOI

Vì sao Đức dùng tàu ngầm để công phá tàu buôn địch

(Tiếp theo trang 16)

tàu ngầm U. 54 cũng vô tình trông thấy chiếc Justitia sáng hôm 20 Juillet 1918 vào hồi 10 giờ và không hiểu mô tí gì về chuyện tàu UB-64 bắn phá tàu Justitia từ chiều hôm trước

Nhưng thấy tàu địch thi phái bắn, chúa tàu U. 54 quả quyết lại gần và quả quyết nỗi thán tàu lên để nả ngư-lôi tuy ông cũng thừa hiểu rằng như thế thật nguy hiểm và ông sẽ bị các diệt-ngư-lôi Anh bắn pha ngay, chả thế mà U.54 vừa nêu lên thì bị ngay 60 quả thủy-đạn, tức khát tàu U-4 lại phải lặn xuống. Nhưng quyết phả tàu địch, nã giò sau tàu U-54 lại nỗi lên và phóng liền hai quả thủy-lôi rồi lặn ngay xuống. Các diệt-ngư-lôi Anh ném theo 15 quả thủy-đạn nhưng may mắn chiếc U. 54 không vicit g

Và sau gần 24 giờ đeo đuổi, sau bao nhiêu sự liều lĩnh ton bơi chiếc tàu ngầm Đức UB. 64 và U. 54 đã đánh đám được chiếc tàu lớn « Justitia » của Anh. Đề tò ráng các tàu chiến không bao giờ có thể che chở cho các tàu buôn được hoàn toàn vì từ xưa chưa bao giờ một chiếc tàu buôn nào lại được tàu chiến che chở, gin giữ như chiếc « Justitia » thế mà chiếc « Justitia » vẫn bị tàu ngầm đánh đậm như thường

Cho hay muốn đánh phá các đoàn tàu buôn, các chúa tàu ngầm không những phải can đảm liều lĩnh mà thôi, họ lại còn phải rất thành bao trong cách phóng pug-lôi vào tàu địch nữa.

TÙNG-HIỆP

BÁ CÓ BÁN ĐÙ BỘ BA QUYỀN

Côn - lôn Tiêu khách

của THANH-BÌNH

Ba quyền đồng thường 11\$00 — Bia và mía vàng 14\$00 — Bia da mía 2/500 — Mua đồng bia và hoa bia da phu gù mandat vđt truyet.

NHƯNG SÁCH CÔN RẤT IT

LҮYEN SÁC DẸP của Vuong-giê-Danh Gia

Phản MURAT giá : 1\$50

Phản SUPER - MURA giá : 2\$50

KHẨP CỦA HÀNG LỚN ĐỀU CÓ BÁN :

Tông phát hành Nam - kỳ

ETABLISSEMENTS : RISON

146, rue d'Espagne Saigon

Tông phát hành Bắc-kỳ, Ai-lao

ETABLISSEMENTS VẠN HÓA

8, rue des Cantonais Hanoi

Tông phát hành Trung-kỳ

ETABLISSEMENTS TÙ-SƠN

Phan - Rang

PHẦN MURAT

và

SUPER-MURAT

Đây là một sự thành công hoàn thiện trong khoa báo - ché đồ trang điểm. Các phụ-nữ qui phải có thè dem tất sự tin dụng của mình vào 2 thứ phấn :

MURAT

và

SUPER-MURAT

Chất phấn mát nhẹ, mùi thơm có duyên, dồi rất ăn, nắng gió không làm mau phai, lại có tài làm cho da mặt càng tươi trẻ thêm mãi. Phản MURAT có ba màu : (rồng, hướng da người) để dời cho màu le khi thường ngày di ra. Phản SUPER-MURAT có đến bảy màu để chọn lựa, để dời những lúc sang hor, như đùa tiệc, di xem hát v.v.. Nhiều bà chưa từng dời phấn được khéo, nếu dời phấn Super-Murat thì sẽ dời được khéo

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN
PHẦN MURAT
THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỜI

Lau phai, đứng ngang hàng các
hiệu phẩm danh tiếng ngoại quốc.
Có thứ thường, trắng và da
người Bán kháp nơi, 1 hộp 1\$50

Bại-lý độc quyền:

Établissements VAN-HÓA
số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi

KHI MẾT NHỌC VÌ NGỒI LÂU
BÌ-KA, THỨC ĐÊM, KÉM ĂN
MẤT HUYẾT

CỬU-LONG-HOÀN
Võ - định - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ
Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Établissements VAN - BẢO
chữa bệnh liệt-dương. Thờ
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

NÈN HÚT THUỐC LÀ

Bastos

NGON
THƠM

MỘI GÓI 0\$15

PHÚC - MỸ

Một hiệu giày da nổi danh khắp ba kỵ.



Kiểu đẹp hàng tốt giá rẻ đã được
hầu hết các ngài chép. Bán buôn
và bán lẻ có catalogue kinh biến.
Nên chú ý: Thư từ và mandat xin gửi cho

TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH

204 — Rue du Coton — Hanoi

Nhiều bạn gái ngày nay tự nhận
là gái mới, không biết trong trình
tiết, mờ ảo những truyền
quá đàng, xin hãy đọc ngay

**Nhân cách phụ-nữ
Việt-Nam hiện-tại**

dè sủa mình thành một người
đàn bà Việt-Nam có nhân cách
cho ban trai khôi chê cười
Mỗi cuốn 0\$50 — Mua Cl Rl hét 1\$13.
Ở xa mua xin gửi 0883 cùi cưa về cho:
NHA IN MAI-LINH HANOI

Xem mạch Thái-tô

GỌI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.
Mỗi lần... 0\$50

Bau dạ dày Phong-tich số 6
Lâu tiều, ngam đau bụng, sỏi, ợ
ach, ợ v.v... Giá 0\$60 một gói.
Bò dạ dày hậu sản, Đại bò
nguyên khí kiện tỳ bò vị số 41
(1\$50) đau bụng kinh niêm,
gan, táo, mật hậu sản v.v...

Khi hư bạch-trọc số 11

Ra khi hư mệt nhọc v.v... giá 1\$20

Nhà thuốc PHẠM-BÁ QUÁT

27, Hàng Thìn — Hanoi

Đóng Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại

Chuyện thật một thiếu nữ lầm lỡ kết hôn với anh chồng dốt
nát mà sau cảm hóa khuyên khích chồng làm nên danh phận

(Tiếp theo)

« Ai ngờ một lúc, là bắt ngày hôm ấy và
tron cả hèm sau nữa.

« Ôi! nóng ơi là nóng! Khô ơi là khô!

« Minh thử tưởng-tưởng khi tàu chạy qua
Hồng-hải, khỉ nóng từ hai bên bắc cát đánh
ra, làm cho bắc trời ỷ như lò than, đèn ở
trên sàn tàu rộng rãi thoáng hơi, còn phải
nóng bức điện người lên thay! Thế là tôi bị
nhứt dưới hầm, lại là hầm than, không xà lò
lửa buồng máy, mà cái nǎm xoài vừa vặn,
chẳng nhúc nhích gì được.

« Không khí thiêu thoán, mồ hôi tuôn ra
như tắm, bực bối khó
thở là lùng; chốc
chốc có một chút
chsetError, bò đại qua
mặt qua lung minh
làn cho thêm phần
rùng rợn.

« Đến bữa Tuyết lên
đem đồ ăn xuống hầm
cho heo: bánh mì,
xú-xích hay đám
bông, và cà-phê sữa
đứng trong cái chai mà sự sạch sẽ đáng ngờ,
vi trong xà nón tôi tắm, không thể phân-biện.

— Đồ ăn đây, Tuyết nói. Cậu ăn rồi chịu
khó nằm đợi tôi một lát nữa nhé.

— Trời ơi! Bác không thể xếp mau thì tôi
thành ra heo quất.

— Cứ nằm yên đấy, không lâu đâu.

« Tuyết nói vội vàng rồi bỏ đi. Ba bữa ăn
sau cũng yên ủi hứa hẹn như thế.

« So với người nhốt trong xà-lim ngục tôi,
họ còn sung sướng hơn.

« Nghĩ cách sống chui rúc trốn tránh thế
này, không thể kéo dài được nữa, kéo dài thì
đến chết ngạt, tôi nhất định tự mình giải
thoát.

« Cho nên sau bữa ăn thứ tư, Tuyết đem
xuống cho tôi rồi đi, một lát tối cùi tụ do lẩn
mò đường lối, tuôn lên trên sân tàu dừng
hóng gió và nhìn ra bờ có trảng vừa mọc,
thấy minh thiên khoan khoái làm sao!

« Mồi ra thi trong hai ngày minh ở hầm,
tàu đã qua kinh đào Suez, vừa rời bến Port-Said, thành ra không được xem hai nơi kỳ
quang thẳng-cánh ấy, thật tiếc.

« Tôi đang nhớn nhơ di lại trên sàn tàu, thì
Tuyết đi qua. Trông thấy tôi quá tự-do bình-
tinh, và hết sức kính ngạc:

— Chết mẹ tôi rồi!
Ai bảo cậu vội tuôn
lên lết?

— Tôi tự bảo tôi,
chứ ở mãi trong cái
lỗ ấy để mà chết rã
xuống à! Mái bắc
xuống nằm thế hờ tôi
lấy một giờ đồng hồ
xem.

— Nhung ngô thằng
Phấn nô lố-cáo hờ vờ

được thi sao? Cậu làm khờ tôi...

— Bác đừng lo. Rủi họ vớ được thì tôi trả
xuất tiền tàu là cùng, chứ làm heo-quay, thật
tôi không muốn.

« Kỳ thật, tôi vừa ở dưới hầm tuôn lên thi
gặp ngay Phấn, đã tặng va mươi đồng để cho
em chuyện đi; chỉ còn dăm ngày nữa thi đến
bến.

« Chính vì câu chuyện ấy mà hôm tàu ghé
bến Peri-Said tôi không được lên bờ xem
phong-cảnh và gửi thơ cho mình với con

« V... V... »

Đoạn sau cùng, chàng lại yên ủi vợ, giục
thu xếp việc nhà gì đó mà nàng đã nói, để
mau sang Paris đoàn viên, tụ hội.

Minh-cẩm xem xong bức thư, trong trí vừa mừng vừa lo. Mừng chồng đã đến nơi đến chốn, kế tiếp sự học, nhưng lo việc gia-dinh nàng thế nào cũng có một con phong-hà bất-trắc.

Với con người hiềm ác như cô Nhâm, có theo đuổi ghen ghét, thù hận, việc kín của nàng lết sấp đến lúc vỡ lở.

V. — Một người con gái ra trước Tòa án gia-dinh

— Thời thi bỗn mẹ nó đi, con a!... Ai có ngờ đâu ở dời-vân-minh tay sau, lại có chuyện quý quái khốn nạn đến thế?... Vậy mà mỗi lần ba mày gọi: «Anh bác-vật đâu?» nó trả lời «Thưa tôi đây» một cách rất tự-thi, chẳng có vẻ gì ngượng mảng hổ nguoè. Nó đã lập tám lứa gặt bà ta thì bỏ phứt nó là phải, còn tiếc nỗi gi?... Đã hất nó đi rồi về nhà này với má, như thuở còn là con gái vậy; và mẹ con bà cháu hủ hỉ với nhau cang vu.

Áy là ý-kien bà mẹ.

— Tao bảo thi phải nghe! Cái thẳng đã khốn nạn hể mà may còn bám rết lấy nó, thiên-hà cười cho thói đầu-mắt mặt. Nhất là một nha thuở nay danh giá giàu có như nha ta, may phải biết mới được. Họ không phải cười máy mà thôi, cả thẳng giờ con già này nua!... Phải bỏ thẳng khốn nạn ấy; tao gả cho một người chồng đang làm thầy kiện ở Saigon biện thời, nghe không?... Cá không ăn mồi cá run, con cái cha mẹ trán đường con hư.

Áy là quyết-nghi của ông cha, có tính cách gần như hiệu-lệnh nhà bình, không thể cãi chối phản nản gì được.

— Con van ba mà đừng nói đến chuyện ấy nữa. Bởi người con gái một lần cha mẹ đặt đầu ngồi đó rồi thôi, hay thi nhô, dở thi chịu. Trăm phần trăm, con không thể bỗn ai lấy ai được bầy giờ!...

Áy là trấn-tinh của con gái, vẫn tắt nhung đầy ý-nghĩa thiết tha, chí khí sát đất.

Đã năm sáu hôm nay, trong gia-dinh ông Châu-hồng đúng dùng dùng lén trán giấy nội loạn, chỉ có ba người đối-dịch nhau là cha, mẹ, với con gái, mà mỗi người đứng một mặt trận, thủ một chiến-lược, không ai nhường ai.

Bà coi hơi ích-kỷ, bảo con gái bỏ chồng đi rồi về ở nhà luôn luôn với bà, để sớm tối mẹ



con gần gũi nhau, cho bà nung nin chiểu chuộng nàng như lúc nàng còn bé bòng vây. Ba năm nay, nàng lấy chồng đi ở xa, một mình bà thấy nhà vắng cảnh buồn, dù tiền bạc chửa chan cũng không đánh đổi được tình yêu mẫu nữ. Huống chi được thêm tháng Tứ, dứa cháu ngoại müm-müm bà rất yêu, cảnh già của bà sẽ thêm phần vui vẻ ấm cúng. Bà ghét bỗn nó lừa dối, làm cho nhà bà mang tiếng thị-phi, cho nên một hai bão mẹ nó phải lý-dị, nhưng chính nó hi bà lại thương yêu vô cùng; vì tháng nhỏ mồi về ở nhà ông ngoại bà ngoại mấy tháng, xem ý nó triu mến bà ngoại có phần hơn má nó.

Ông Châu-hồng quyết định gắt gao hơn; ông bắt Minh-cẩm bỏ chồng, không phải là để nàng ở nhà cho được mẹ con bà cháu vui cảnh团圆, mà cốt để gả nàng tái-giá một đám khác ngay. Đám ấy hiện đang làm trạng sư theo lời ông vừa nói.

Thế là hai ông bà tuy có hai ý-hướng riêng, nhưng đến ôn-chí thi giao hàn như một, nghĩa là bắt buộc con gái bỏ chồng.

Một mình yêu duối phận con, Minh-cẩm chống với hai sức mạnh luân-lý ấy, chỉ có một tiếc rằng và hai hàng nước mắt.

Thành ra luôn năm sáu hôm, không kể đêm ngày sớm tối, cứ cách khoảng mấy giờ đồng hồ, câu chuyện này lại nô bùng lên một lần. Mỗi lần như thế, con gái thi khóc tím tít, bà mẹ thi thở dài, ông bố thi gầm thét ghê gớm.

Cái việc Minh-cẩm lao tâm khổ chí hèn gân, che dày, hon ba năm nay, bỗng chốc như bức

tường mục, bị một trận gió bão xô ngã, vôi gạch rời rã tứ tung.

Hình như nàng tiên-liệu kẽ làm bộ tử-tế ngoài mặt mà ghen ghét mình trong lòng sâu độc kia sẽ còn di xá tội đầu; nàng biết chắc sẽ có ngày hôm nay, cho nên phải gác bờ cái dự-dịnh cùng di sang tay với chồng mà ở lại nhà, nói rằng có gia-sự cần phải thu xếp, chính là vì thế.

Cô giáo Nhâm ném đá giấu tay, đã giàn-tiếp gửi đến ông Châu-hồng cái bài có viết định đề dũng báo mà không báo nào chịu đăng. Cô sửa lại dũng họ dũng tên và thêm vào những lời châm-biếm cay chua, làm như một người có từ-tâm, thương hại ông Châu-hồng, không nỡ để ông bị lừa dối sẽ đến mất cả sún-nghiệp.

Có-nhiên, mục-dịch bài ấy là lột hồn mặt nạ Lâm-kiều Mộc, tố-cáo cho nhà triều-phụ biểu danh biết rằng chàng rẽ ông chỉ có mảnh bằng ri-me (primeira), nguyên-hình nó là một thằng đầu-rá vò-lại ở Nam-vang (từng có tiền-án, chứ không phải bác-vật kỵ-su hay thầy bà gi-hết). Nó đội lốt bác-vật kỵ-su, lừa dối ông, lấy con gái ông, để ngày mai ăn rái sún-nghiệp trâm vạn của ông đấy thôi.

Trong bức thư nặc-danh hèn nhát, giấu biệt

NGƯỜI TRÍ THỨC NÊN DÙNG:

- 1) THUỐC DÀ - DÀY BIỂU - NGUYỄN (chứa dâu bao tử)
- 2) THUỐC HÓ - GÁ BIỂU - NGUYỄN (chứa trái con gà)
- 3) THUỐC HO - LÀO BIỂU - NGUYỄN (chứa người lớn lào)
- 4) THUỐC BỎ THẦN BIỂU - NGUYỄN (chứa dâu ông, dâu bà thần hu)

Điều - Nguyễn

Tổng-cục: 125 Hàng Bông của quyan Hanoi
Đại lý: Đức-thắng: Dakao, Mai-định: Saigon
Nam-cường: My-ho Vinh-hung: Vientiane

cái chỗ đáng nói là Kiều-mộc cố học ba năm nay đã dỗ tú-tài phần thứ nhất, nhưng chỉ cốt vạch tim sáu, mách bão ông Châu-hồng nên di đến đâu, tim hỏi những ai, sẽ biết rõ chồng cô Minh-cẩm «thiên kim tiêu-thư» chỉ là một bỗn-mào mặt-hạng.

Một mặt khác, có giáo quý-quyết, tìm cách bi-mặt xui siêm một người vai vế trong họ là ông hương-chủ Điều, có tiếng hay nói tráng trọn và lâm-âm-mưu tiền-nhân, để mượn tay nứa lưỡi cha này khiêu khích ông Châu-hồng phải di tới cục-doan. Nghĩa là thế nào ông cũng tức tối, xấu hổ, bức bách Minh-cẩm bỏ chồng. Mà Minh-cẩm khì-khai, thế nào cũng không nghe lời nghiêm-huấn, thì nàng tất đến phải bỏ nhà đi, sa ngã khõ sở; ông Châu-hồng tất sẽ truất quyền-kế-nghiệp của nàng, chung đó không riêng còn ai khác hơn chị em nhà cô mà được thừa-hưởng.

Dụng-tâm của cô giáo Nhâm bao giờ cũng thế, muốn phát một mũi tên bắn trúng hai đích: vừa hại được Minh-cẩm mà cô ghét, vừa quật được của cải nhà nàng mà cô thèm.

Ai được trông thấy cô cười gằn sau khi viết xong bức thư ác-độc này, nhất là nghe câu nói của cô ra vẻ đắc ý, tất phải rung minh:

— Cáo-trạng của Chuồng-iy chát chẽ đến tết này, tôi Đại-kinh chắc tuyển án xử tử.

Lúc mới tiếp được, ông Châu-hồng chét cay chết dâng trong roé, nhưng không hề động tới thanh sắc cho ai biếng minh có chuyện buồn khõ, ngay với vợ con trong nhà cũng thế.

Thoạt tiên, ông đỗ là một việc vu-cảo hay tu-thù gì đấy thôi; vì ông giàu lớn, có địa-vị khà, tật không thiếu gì dứa ghen ghét, muốn bày điều bịa chuyện ra để khuấy hối bối nhọ nhà ông. Liên-tưởng khiếun ông ngã-ray đến mấy nhà quanh miền, hối trước định ngáp nghé hỏi Minh-cẩm cho con trai cục-mịch

Đây là cuốn sách cần thiết cho các bậc cha anh có bốn phận phải său sóc các con em! Đây là cuốn sách gói đầu giường của các bạn, trẻ muôn sống để phung sự một lý tưởng cao đẹp;

Muôn học giỏi

của THÀI PHỦ (tác giả: Một nền giao - dục Việt-nam-nơi)

Sách giấy 200 trang, in đẹp giá 1.000

Tù
sách
giáo
dục

TRUYỀN HỌC SINH

7 tập của LE-VĂN-TRƯƠNG	
TIẾNG CỘI BÁO ĐỘNG	\$015
CHƠI CHÉT	0,15
BI SA LÂY	0,15
SẴN ĐUỒI	0,15
CON CHIM BẦU ĐÀN	0,15
LẤY CỒNG CỌP I	0,15
LẤY CỒNG CỌP II	0,15
Mua nhiều giá riêng	

Nhà xuất bản Đời Mới 62 Hàng eót Hanoi — Téléphone 1688

nha quê của họ, mà ông từ chối. Bay giờ họ mới được dịp bồi lòng tám lát để trả thù cho.

Nhưng sau ông suy nghĩ mấy nhà ấy đều tử tế, đứng đắn, vẫn đi lại với ông như thường, chả lẽ họ làm việc tiêu-nhân như thế.

Vậy thì là ai?

Việc đời không có lửa làm sao có khói, au là cứ theo đường đi nước bước trong thư mảnh báo, ta thử điều tra lại thực xem. Mời là khóc, hai là hú, dèn nào cho ra là một dèn, chả dè bán tin bẩn nghi, không thể chịu được.

Ông bèn thắc sờ đi Saigon rồi lên Nam vang, trước sau hơn một tuần-lẽ. Muốn cho có bạn, ông rủ người anh họ tên là hương chủ Biển cảng ái, và nói:

Tôi có chút việc nhà quan hệ, cần đi xem xét sẽ định phương-châm, bác cùng di chuyển với tôi cho vui, để phòng tai họi ý kiến thiệt hơn luôn thê. (còn nữa)

HỒNG-PHONG

Saigon là khô bỏ.

Trại ai có vợ gái về có con. Ai đã từng ở Saigon, chưa ở Saigon hay sắp đến Saigon. Saigon một vựa thóc, mít hòn ngọt, mít kho vàng...

NÉN TÌM ĐỌC

TÚI BẮC SAIGON

của VŨ XUÂN-TU

do Trung-bắc thư xã mới phát hành
0\$60 1 cuốn. Mua buôn có hoa hồng

Cô Tư Hồng

và

Giặc Cờ Đen

còn một số rất ít các bạn nên mua ngay kẻo hết

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nữ trang mới chế 1942, bông, vòng, chuỗi pendentifs nhận ngọc thạch thủ thiệt. Vòng nửa mặt nhện bột xoàn mới thử lánh như kim cương.

QUÂN CHÚA
21 Rue Amiral Courbet Saigon

ĐÃ CÓ BẢN

Một ngày của TOLSTOI

Kiều-thanh-Quê viết theo tài liệu Stefan Zweig

Giá 0\$50

*

CỘN RẤT LITTLE

Phê bình văn học
Giá 0\$05
NHÀ XUẤT BẢN
TÂN-VIỆT, 49 Takou Hano

Muốn cái thuốc phiện
chỉ nên dùng thuốc:

Tinh Ngộ Giới yến

H
O
N
G
K
H
E

số 20 giá 1\$00

Trong lúc đang uống thuốc cai vẫn di làm việc như thường, sau khi khỏi không sinh bệnh. Đã nhiều người cai được

NHÀ THUỐC HỒNG KHÈ

975, Hàng Bồ Hanoi

* và đại lý các tỉnh *

CERTIFICAT

Dakat, le 22 Février 1931
Monsieur Vũ-Dinh-Tân
HAIPHONG

Thưa ngài,
Hai kỳ thuốc Phòng-Tich của Ngài
và tôi rất súc-động, nán bảy giờ
tại đây cũng có nhiều người biết dùng
thuốc của Ngài, chính tôi cũng công
nhận thuốc Phòng-Tich « CON-CHIM »
là một món t uốc rất quý, là vì em tôi
và tôi cũng bị bệnh ấy mà xưa nay uống
cung đã nhiều thuốc, nhưng không ra
giờ ngày nay chúng tôi được anh
giỏi đây thì cũng nhờ có thuốc của
Ngài vậy, chúng tôi uống cùi thấy 6-7
máu bệnh cùi hai đầu lưỡi, thật thuốc
đó hay mà lại rõ tiền, tôi thấy vậy lại
hết lòng hết súc-động.

Tiền đây, tôi xin Ngài vui lòng gửi
thêm cho tôi 50 gói nữa, cũng theo
cách linh-hồn giao ngẫu như mấy lần
trước.

Sau này tôi xin kính lời hứa thăm
Ngài an hảo, chư vị bình-an và quý
hiệp phái đạt.

Rất cảm ơn Ngài,

Nay kính
DINH-VĂN-CHÂU
Commerçant Dalat



HOA MAIPHONG

biểu hiệu yề đẹp quý phái.
Hiệu may có tiếng nhất của ban gái
N. 7 Hàng Quạt — Hanoi

Maitre Huyễn-Minh

Các ngài muốn rõ: Tình duyên,
Vận hạn, Tương lai, dý vắng
mò mả, kẽ thù, song, hèo của
minh ra sao, xin biện ngay
ngày tháng giờ đê, và tên tuổi
cho Maitre Huyễn-Minh hay chử
ký và tuổi, kèm theo mandat 1\$50

Tho và mandat đê:
PHẠM - DUY - TIỀN

131 — Route de Hué — Hanoi
(xem tại nhà giá riêng)



SAVON DENTIFRICE EXTRA-DOUX DE GOUT FRANÇAIS

AGENTS
GÉNÉRAUX { Ets TU-SƠN - PHANRAMG
Ets RI-JON - 146 ESPAGNE - SAIGON
Maison TONG-AN - 62. TIEN-TSIN-HANOI

Hanoi 10000
Saigon 10000

Ed. Habdomadra du Trung-Bac Tân-Van N.
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, B.t. Henri d'Orléans — Hanoi
Certificat d'insertion
Tirage à 100000 piéces
L'Administrateur Général: Hg. d.VUONG

Vuong

muốn rõ hết những thủ đoạn ghê-gớm khống-bố của giặc SÁM do LY-TU-THÀNH
cầm đầu, Ai muốn rõ hết sự gian lao của VUA SÙNG TRINH NHÀ MINH, nên xem:

Điện - ảnh - nhi xuất thê

(TRUNG-QUỐC LỊCH-SỬ Võ HIỆP THỀU-THUYẾT CỦA HẢI BẮNG)
Rất hay, rất lạ, rất li-ký. Bộ qua thực ường. Trên 100 trang GIÁ 0\$50

CỘN RẤT LITTLE

1.) CỦU BẦU SƠN của Hải-Băng giá 0\$60 2.) BẦU HIỆP SĨ của Hải-Băng giá 0\$40
những thủ đoạn ngang trái đọc bần của các vị anh hùng hiệp sĩ. Ai đã đọc hơn 10 cuốn
võ hiệp danh tiếng của HẢI-BẮNG. Không thể bỏ qua được những cuốn chuyên li-ký này.
A-CHÂU — HANOI — PHÁT HÀNH

Nhà sách MAI-QUANG

Hiệu chánh: 110 G. Guynemer (chợ cũ)

Hiệu nhánh: 450 P. Blanchy (Tân-dịnh)

SAIGON

Đại-lý dù các nhà xuất-bản Trung, Nam, Bắc, sách vở, báo-chí, tiểu
thuyết v.v... luôn luôn có sôm và nhiều.
Đại-lý trên 50 nhà thuốc danh tiếng.
Trữ bán dù đồ văn-phong, đồ học-sinh v.v...
AN CẨN TIỄP RƯỚC KHÁCH HÀNG — GIÁ CẢ PHẢI CHẶNG

Lâu giang

Mắc bệnh tinh, dù có biến
chứng nên tìm đến:

ĐỨC - THỌ - ĐƯỜNG

131, route de Hué — Hanoi

Thuốc đê uống, không công
phát, không hại sinh dục.

chữa dù các bệnh, xem
mạch cho đơn. Các bạn vỗ
sỗ, các bạn ưa vận động

nên dùng « Kiện thủy bồi
cân thanh thuốc » sẽ thấy
bắp thịt rắn chắc đầy dặn.