

TRUNG-BẮC

CHỦ NHẬT



NGUYỄN DOANH - VŨNG THỔ
CHỦ TRƯỞNG

QUANG CẢNH MẶT TRẬN Ở SA MA GÁC-BẮC-PHÍ
Một cỗ súng cao xạ Đức bị xuống đất bắn chìm và Anh

S6 118 - GIÁM
TRƯỞNG LÊ

Tuần lễ Đông-Dương

Thứ hai

— Thị hành đạo sắc lệnh ngày 13 Mai 1942, hôm 20 Juin, quan Toàn-quyền đã ký nghị định bắt buộc chủ nhà ở khắp các tỉnh hay thị-trấn Bắc-kỳ, Trung-kỳ đều phải khai trình các quan đầu tinh, một khi có ngôi nhà nào bỏ trống. Các quan đầu tinh sẽ kiểm-sát xem lời khai của chủ nhà có đích thực không. Các gian nhà là hay làm bằng các vật liệu nhẹ của thô dàn đều không thuộc phạm vi nghị định này.

— Theo giá của hội đồng hòa già, rutherford chỉ được bán 0\$35 một trai không vỏ và 0\$55 cả vỏ.

— Các rạp chiếu bóng ở Hà-thành đã theo lệnh phủ Thống-sứ bắt đầu kiểm-duyet phim ảnh cho trẻ em coi. Theo lệnh này thì những phim có lợi hoặc có hại cho trẻ em đều phải yết rõ ràng trên những chương-trình. Phim nào xét ra có hại cho sự giáo dục sẽ không cho phép trẻ con vào xem.

Thứ ba

— Lương hương-sur toàn hạt Hung-yen sẽ tăng từ 15 tới 20\$. Trong niên học sắp tới, mỗi làng sẽ có một trường hương học. Năm ngoái đã lập 151 trường, năm nay sẽ lập thêm 100 trường nữa.

— Trên khoảng đất rộng 2.600 thước vuông, Ninh-binh sắp xây ngôi chợ mới tốn 200.000 \$. Trong chợ có đủ đèn điện, máy nước và đường lối xáy lái rất sạch sẽ.

— Hai tờ báo « Tràng An » và « La Gazette de Hué » do ông Bùi huy-Tin làm chủ-nhiệm đã nhượng cho bà Delaforgue. Ông Bùi giờ từ làng báo vì hạn nhiệm công việc.

— Ngót hai nghìn ki-lô-kilô gióng bông, thau-dầu và chàu sẽ phải không cho nhà nông Tuyên-quang theo giấy thông cáo của quan đầu tinh.

Thứ tư

— Công báo Pháp quốc vừa đăng một nghị định cù một viên chức tạm thời coi giữ các bất động-sản của bà Catroux. Ông Catroux trước giữ chức Toàn-quyền Đông-Dương đã đi theo phái nghịch.

— Phòng triễn lâm tranh ảnh Nhật về trận chiến tranh Á Đông, từ hôm mờ cửa đã hấp dẫn mỗi ngày hàng mấy ngàn người đến xem những ảnh chụp các cuộc tấn công, hâm thành của quân đội Nhật trên các đất Hương-cảng, Tân-gia-ba, Diên-điên, Nam dương-quần đảo v.v. .

Phòng triễn lâm này đã bế mạc hồi 7 giờ tối hôm 30-6-42.

Thứ năm

— Theo cuộc thỏa hiệp giữa quan Toàn quyền Đông-Dương và hãng O.F.I. (Office Française d'Information) thi bắt đầu từ 1er Juillet 1942, hàng tháng tân O.F.I. sẽ thay hẵn hàng A.R.I.P. về công việc thông tin cho các thuộc địa Pháp.

— Bảy giờ sáng hôm 30-6-42, đã làm lễ khánh thành con đường mới từ đồn Định-cá đến đồn Bang-tá ở Tràng-xá (Thái-nguyên), một con đường rất tiện lợi cho sự thông thương với các vùng sơn cước.

— Vì những bao bằng dạy già rẽ ở Ấn-độ không chờ qua nứa nên các nông già Đông-Dương càng ngày càng chủ trọng đến việc trồng dạy. Muôn khuyển khích việc đó, các nhà đương cục Nhật đã nhập cảng những gióng dạy lụa chọn ở Đài-loan và cũ những nhân viên chuyên môn chỉ bảo cách gióng dạy cho nông già Bắc-kỳ.

Thứ sáu

— Nhân dịp Hội Truyền-bá Quốc-ngữ ở Hué làm lễ phát bằng cấp và phần thưởng cho

học trò của Hội về khóa thứ nhất năm 1942, đức Bao-Đại đã ban cho hội 140p. để tổ chức ngày hội thêm phần long trọng.

— Kỷ lục Đông-Dương về 100 thước bời tự do đã bị Levilain phá với 1 phút 3 giây 1/5 tại Saigon ngày 28-6

Thứ bảy

— Khắp mười một phủ, huyên, châu tỉnh Phú-thọ, trong vụ hè này, các giáo học và hương sư đều phải học lớp thể thao (luyện tập thân thể những môn để dạy các trẻ nhỏ, phương pháp dạy thể thao cho được có kết quả, các trò chơi giải trí về thể thao). Hết hè các giáo học và hương sư sẽ theo chương trình đó để huấn luyện các học trò.

— Tỉnh Hưng-yên vừa nhận được 16 tần hat gióng bông để phát cho dân gióng

Chủ-nhật

— Trước tình thế thay đổi ngày càng nguy hiểm, ty tuần phi Phú-thọ đang sức cho phủ, huyên phải điều tra xem xin nay có những thứ cây gì thường dùng làm thuốc Nam và thuốc Bắc. Kiểm diêm xong lập thê bảng kê nói rõ tính-được, công dụng, giá tiền cùng trọng-lượng thứ thuốc ấy.

— Nhà chức trách đã tời khai số sách một hiệu tơ lụa Paul Bert và tịch thu nhiều sách.

— Đến 9-42 tại Saigon có kỳ thi tuyển người vào ban máy ở trường Ecole des canadiens Asiatiques de

— Đến 7-9-42 tại Saigon có kỳ thi lấy bằng « Brevet coloniaux de Capitaine au grand et au petit Cabotage »

— Từ nay dân thành phố Hanoi lại được gánh nước đêm như trước miến là không được làm òn áo, nếu trái lệnh sẽ bị cầm phạt.

Cùng các bạn đọc Trung - Bắc Chủ - Nhật
Trung-Bắc Chủ-Nhật số 113 đăng lê ra ngày 5-7-42 phải đ
đến hôm nay mới ra được. Số này toàn nói về BẮC-PHI

ĐÃY TỐI LỘC . BỘT 1942



TUẦN - LỄ QUỐC - TẾ

Tuần lễ vừa qua từ 27 Juin đến 4 Juillet là một tuần lễ đã đưa lại cho các nước trong « Trục » nhiều cuộc thắng lợi liên lao về quân sự ở khắp các mặt trận.

Ngày 1er Juillet, hải cảng Sébastopol một thành trì kiên-oő, tối tân nhất Âu-châu và thế giới ở miền cực tây nam bán đảo Crimée đã bị thất thủ về tay quân Đức-Lô sau 25 ngày kháng chiến dữ dội và băng hái đến cự đài. Nói cho đúng ra thì thành Sébastopol bị vây từ hồi Novembre 1941 đến nay đã được 8 tháng nhưng trong 7 tháng đầu quân Đức chỉ pô hâm mà không khôi khé công, quân Nga nhiều lần phản công để định phá vỡ vòng vây nhưng vô hiệu. Thành Sébastopol đã mở cửa cho cuộc đại tấn-công mùa hè của Đức năm nay. Trong trận do hai bên đã chiến đấu kinh liệt đến cực điểm và đã dùng đến những chén cùi tối tàn rãnh mạnh. Về phía quân Đức đã đem dùng ở trận này một thứ trong pháo không lò lửa trước đến nay chưa từng thấy. Ông súng dài tới 20 thước và lòng rộng một người có thể chui lọt một cách dễ dàng. Khi đại búa này bắn những viên trái phá không lò lửa từ 3 đến 4 thước. Lúc nãp trái phá và bắn đến dùng điện nhưng cũng phải có đít 10 người trong nom. Người ta lại nói đến một thứ đại bác cối không lò lóng rộng tới 65 ly. Nhưng đại bác này là thứ mà các thông cáo Đức gọi là thứ pháo binh cực nặng. (artillerie ultra lourde) Theo thông cáo Đức thì một trận Sébastopol này Nga cũng bị thiệt tới 50.000 quân, mất 21 chiến xa, 508 đại bác, 652 súng ném lựu đạn bị phá hoại bị bắt cùng rãnh nhiều chiến-cụ khác. Sébastopol nơi đây chôn vùi hàng mấy chục vạn chiến-sĩ từ thế kỷ trước đến nay không nhâng là cái « xương sống » của Nga ở Hắc-hải, mất quân cảng đó là nguy Nga đã không thể kiểm soát được miền bắc đó, hải quân Nga hiện chỉ có những nơi cản cờ nhỏ ở bờ biển Caucaze. Trái lại từ nay các đội kinh-ham của « Trục » có thể dùng nơi cản cờ đó để hoạt động và lấn « Trục » có thể vận tải luồng thực cho quân đội ở miền Nam, Linh hinh Hắc-hải vì đó mà đã thay đổi hẳn. Nhưng sau khi tiến quân Đức-Lô vào Sébastopol thì hải cảng và thị trấn lớn đó chỉ còn là một đồng gành đá vụn, các nhà cửa nhà cửa nhiều đã bị sụp vì các cuộn ném bom của phi quân và bắn phá của pháo binh Đức.

H. Indoch.

Một phông viên hằng Transocéan ở mặt trận có nói quang cảnh Sébastopol hiện nay chẳng khác gì quang cảnh trên mặt giang. Trong thành không một chiếc nhà lớn nào, một bức tường nào đứng vững; ngoài tiếng bom, đạn nổ chậm, tiếng lốp đập cửa súng liên thanh và tiếng nổ trong các đầm cháy thì không nghe một tiếng động nào khác. Cảnh trên lán nứa triệu dân đó hình như không có sinh khí.

Đồng thời quân Đức lại đạt thắng cảnh miền Đông - bắc Kharkov là nơi hiện quân Đức-Lô đã khởi thi công từ 28 Jain. Sau khi chọc thắng được phông tuyến Nga trên mặt quang dài do 300 cây số, quân Đức và đồng minh phe « Trục » đã tiến nhanh về phía đông và các toán quân liều mạng đã đâm tận bờ sông Don. Nhìn toàn quân Nga hiện đang bị vây hãm. Cuộc tấn-công này chắc hẳn mục đích là để mở đường vào miền Caucaze cái kha đầu hỏa của Nga. Cuộc thắng lợi ở miền giữa Kharkov và Koursk này là cuộc thắng lợi lớn đầu tiên ở mặt trận phía Đông. Với cuộc tấn-công ở miền Kharkov cuộc đại tấn-công mùa hè đã bắt đầu trên mặt trận dài 1.200 cây số từ bờ bắc Hắc-hải đến phía Bắc Kalinine.

Ngoài khu Koursk và Kharkov, quân Đức lại đánh cả ở miền Riazan và Kalinine có ý để vây kinh thành Mac-ir-Khoa như mùa xuân năm ngoái. Khắp mặt trận chỗ nào quân Nga cũng kháng chiến rãnh là để đợi và chờ bão chát lấy trận địa, chờ chết chứ không chịu lui!

Quân Đức dù chiến ở mặt trận này có độ 30 km đoàn trong các quân đoàn của Thống chế von Bock và độ 60 km của Thống chế von Kluge. Quân Đức vẫn dùng chiến lược chọc thắng hằng trận rồi vây hãm quân địch từng khu một để phá hủy. Ở miền Vorochia phía Nam Leningrad, các cuộc hành binh để sửa đổi trận tuyến đã xong và có tới 55.000 quân Nga bị bắt làm tù binh.

Tuy quân Đức đạt thắng ở khắp các khu phòng ở mặt trận này cũng phải đợi ít lâu nữa mới có thể đoàn biệt rõ tình thế hai bên được. Ở mặt trận Bắc-phi, thành Tobrouk là nơi phông thủ kiên cố nhất ở biên giới Libya và Ai-cập hồi năm ngoái cầm cự được 8 tháng nay đã bị thất thủ hôm 21 Juin.

(xem tiếp trang 34)

Marsa Matrouk dâ mất, quân Anh nghĩ thế nào lại lui về giữ

ALEXANDRIE ?

Cuộc chiến-tranh đang kịch-liệt ở mặt trận Phi-châu, trên các miền sa-mạc Libya và Ai-Cập giữa quân Đức-Ý và quân Anh-Mỹ. Một trận này cũng làm cho người ta hồi-hộp không kém các mặt trận Nga-Đức, và ở Á-Đông. Có điều là không mấy người biết rõ sự cố gắng chật vật của hai quân ở Phi-châu ra thế nào. Đó cũng là vì không mấy người biết rõ

địa-thể mặt trận bát-nết bao la nồng như thiêu như đốt dưới mặt trời bỏng cháy miền Xích-dạo.

Vậy chúng ta thử xét qua khu chiến-dịa rộng bằng cả một đại-châu kia, để dễ rỗi theo tin-tức chiến-tranh thường-nhật.

Nước Ai-Cập

Nước Ai-Cập, một nước có một nền vân-minh cổ hơn cả nước Hy-Lạp, đã có lần là cái đích chính-phục của A-lịch-san Đại-dế và của Hoàng đế Na-phra-luân, sau hòn cận-kim thuộc đế-quốc Thủ-nhì-kỷ. Đến năm 1914, Ai-Cập bị đặt dưới quyền bảo-hộ nước Anh. Năm 1922, Ai-Cập thoát-ly cuộc đà-hộ nước Anh. Năm 1936, Ai-Cập quyết, song về mặt binh-bị vẫn chưa được tự-quyền. Quân Anh vẫn đóng tại khắp nơi trong nước, để bảo-vệ cho. Năm 1936 theo một hiệp-ước ký giữa Anh và Ai, chế-dộ đó cáo-chung. Song Ai-Cập vẫn phải nhượng quyền cho Anh bảo-vệ sông đào Suez và đóng quân tại các thành-phố Alexandria và Port-Said, dùng làm căn-cứ hải-quân.

Có bắn đỗ, người ta thấy Ai-Cập là một nước lớn, quan-trọng ở miền Bắc-Phi. Song dung như câu ngạn-agnôn: « Ai-Cáp là sông Nil và sông Nil là Ai-Cáp », Ai-Cáp chỉ là một nước có cái xác то xuong-xuôi rất nhiều, mà mâu-nôr thi it.

Ngày nay cũng như ngày xưa, khát đất nước Ai-Cáp, chỉ có một giải-thang lũng lửng ở dọc sông Nil là phi-nhiều, và phi-nhiều là thường. Còn thi toàn là đất trơ, bá-cát-bát ngát bao-lí-thảm-thẩm mêt mông dưới ánh nắng vàng bỏng cháy. Phía tây, có sa-mạc Libya, phia đông có sa-mạc Arable, nằm thi mươi họa mới thấy điểm xanh một chòm xóm có cây, có nước. Như Sidi-Barani cách biên-giới xú Libya 90 cây số là chỗ hai quân tranh hùng kịch-liệt vừa đây, có phải là một thành-phố to tát gì đâu? Chỉ là một chòm

làng xóm gồm một ít lều dấp-dất nung-nấu dưới ánh mặt trời, bao bọc bởi một giải-nước. Còn Marsa Matrouk, mới lọt vào tay quân Đức, thi vua là một hải-cảng, vừa là một thành-phố lấp trên bờ một đầm nước; thành này là một đồn quân rất hê trọng, vì vừa tiễn đường hầm, vừa tiện có đường xe lửa đi Alexandria.

Năm 331 trước kỷ-nguyễn, A-lịch-son Đại-dế đã qua nơi này để tới Siwa, sau khi phá quân Ba-tur, chinh phục xứ Palestine, nước Ai-Cáp, dựng nên thành phố đế-tự kỵ-công minh tinh-tu là thành Alexandria vậy. Đại-dế tới Siwa để cầu-thần truyền-xem minh có phải là con vua Ngoc-Hoàng Đại-de giáng trần không.

Siva cách Matrouk 300 cây số về phía tây-nam, là một thị trấn ở giữa sa-mạc bao la, cây thi eo, nhưng nước không được bao nhiêu, song vì có đền-thờ Ngoc-Hoàng Ammon, nên tin đồn rằng năm kèo nhau đều chiêm bái đồng-lâm. Siwa đất trũng, thấp hơn mực nước biển những 20 thước tay, cây cối vuông-tuyêng trống-trọi tót um, coi rất mát mẻ. Nhât là quả chà-là, thi Siwa sản rất nhiều, đã kéo được một số đông phuòng buôn-tới buôn-cắt.

Xứ Libye

Giáp giới với nước Ai-Cáp là xú Libye.

Cũng như Ai-Cáp, Libye trước đây là thuộc-quốc của Thủ-nhì-kỷ. Năm 1912, Thủ-danh đế Libye vào tay quân Y.

Xứ này rộng bát-ngát, rộng gấp hai lần ruồi toàn cõi Đông-dương ta. Nhưng trong xú toàn là sa-mạc hoặc đồng-bằng tro-trọi và lòn-nhòn những đá sói, thỉnh thoảng một vài nơi có cây có nước. Duy miền bờ biển là có dồi-chỗ ở được. Từ biển-giới xú Tunisie tới biển-giới nước Ai-Cáp, nghĩa là bờ biển xú Libye, đường thẳng thi dài 1.400 cây số, nếu do dọc theo đường cong queo, nhô ra,曲折 vào cửa bờ biển thi dài tới 2000 cây số, đường đất dài bằng từ Saigon tới Luckay.

Gữa khoảng bờ biển dài đặc đỗ, có vịnh Grande-Syrte. Từ vịnh ấy đến biển-giới Ai-Cáp, có một giải cao-nguyên bao-la, cao từ 400 tới 500 thước tay. Miền này thỉnh thoảng có mưa, đài thành những thung-lũng nhỏ có nước và có cây

cối. Miền này là miền cõi - yến của thuộc-dịa Y. Xứ Cyrenaïque ở vào miền này, Benghazi là kinh đô xú Cyrenaïque vì các thị-trấn khác ta nghe nói hàng ngày như Bardia, Tobrouk, Derna, Garena (Cyrene) đều tu-hội tại đó.

Đại-dé Libye là một xú cõi nghè-nàn, một xú mà Hóa công-tồ ra rát hất-tiền, một xú róng-lở như vậy mà chỉ ven-ven có 70.000 dân-bán-hàn, tính ra phải hai cây số vuông ruồi mỗi nười sống

được một người dân, một cách bệu-rêch, so với toàn-thề Đông-dương thi mật-dộ dó kém tới 80 lần, so với các miền đồng-dân như miền Trung-châu Bắc-Ky ta thi mật-dộ dó kém tới ba ngàn lần. Đất thi rộng, dân-cư thi vắng, thị-trấn thi ít, tên-tu noi-nđi tên-noi kia, nhưng thời đường tinh-tuôn hang-trâm cây số cõi, như Mourzouk

Một đoàn chiến-xa Đức đang tiến giữa bắc sa-mạc anh Transocéan
Phi-lam cho dân bắc-xú trông thấy rất là ngạc-nhiên

cách bờ biển 500 cây số, Koufra cách bờ 750 cây số v.v...

Phải có bàn-tay tồ-chúc và kinh-doanh của người Y thi Libye mới có dồi-chỗ khă-thủ và khă-quan..

Như Benghazi kinh-dò xú Cyrenaïque từ khi người Y sang khai-thác thi giờ, sau 30 năm đã lòn-róng gấp ba, và ngày hối trước cuộc Đại-chiến, cõi đông-dông tới 65.000 nhân-khau rồi. Cảnh thành-phố bẩn-xú, người Y đã lập một thành-phố tồ-tha, đường xá rông-rét, có dù cõi công-viên và vận-động-trường.

Xung-quanh thành-phố những cách-dòng-nhè, lúa mì, vườn quýt, mõi nám một mõi-mang-thêm, tết-tươi san-sát.

Soot dọc bờ biền tới Cyrenaïque, nước mực dù dùng cho việc trồng-trọt suốt năm, khéng cần phải lâm-sông-máng. Tuy vậy, người ta nghiêm ra cứ năm năm trời lại hạn-hán một lần, nên các kỹ-sư người Y đã lập ra những giếng, những bồn-chứa nước mực duy-trík. Từ khi khởi cuộc chiến-tranh Bắc-pái, Benghazi thành một nơi căn-cứ cho cuộc đà-hộ tiếp-tế luong-thực tài-tu-nuôi Y sang. Benghazi chí cách-biên-giới Ai-Cáp có 500 cây số, và biên-giới Ai-Cáp cách Alexandria chí có 500 cây số.

Đoc đường từ Tunisia di Ai-Cáp về phía bắc xú Libye, thỉnh-thoảng người ta lại thấy hiện ra những trại, những làng thực-dân kiều-mẫu của người Y. Nhiều nơi vừa mới thành-lập, chưa có trong bản-dò. Đó là công-cuỘt thực-hành chương-trình thực-dân của chính-phủ Y. Theo chương-trình này, đến năm 1942, dù 80.000 gia-dinh Y phải sang doanh-nghiệp tại Libye. Các gia-dinh ấy phải là giòng-giổi nhà quê, mạnh khỏe, có học, trang-thanh với nước Y và dâng Phái-xit,

Lại một lần nữa ván-dé Cô-dầu di khám vi-trùng lại đượ mang lên đặt ở thảm xanh

Chính phủ đã muốn: cấm quan-viên
ngủ-lại ở nhà-cô-dầu. Nhiều người đã
yêu cầu: bắt các cô-dầu di khâm-benh.

Lần này, sở Vệ-sinh quyết định rằng: từ 10 Juillet, cõi dầu ở Haiphong phải di khám vi-trùng-hết, muôn khám ở phác-dường-nhùn các cõi lùn-xanh hay khám ở bệnh-viện của thày thuốc tu-cũng được

Cô-dầu

Trung-Bắc Chủ-Nhật sẽ ra một số rieng nói
truyen và CÔ-DẦU với những tài liệu cam
doan là đặc-sắc chua co ai từng biết. Các
bạn-biết bâ-tô sô cõi-dầu, ai phô-cô-dầu
thứ nhất ở Đông-dương, và nhiều truyện
uyet-nghiep vi cõi-dầu. Trong khi chờ đợi
(xem tiếp trang 6)



mỗi gia đình phải có ít ra tám người. Gia đình các cựu chiến binh ở Ethiopie được hậu đãi trước nhất. Các lăng thi phai lập theo một kiêm-mẫu nhất định, gồm có một nhà thờ, một trường học, một nhà phát thuốc, một lò xá-trường, một sân vận động và một bản-doanh của đảng Phát-xít. Chánh-phủ cấp cho các gia đình dù nguy cảnh diêm khai và hật gióng để giao thông. Ké cũng là một công-cuộc thực-dân lợn-lao và tốn kém.

Chương trình này thi hành cả tại miền Tripolitaine.

Vì chỉ có hai nơi đó là có thể thực dân được.

Ngoài ra, thị Benghazi tới Tripolitaine, đường dài 500 cây số, thi toàn cát là cát. Cát dài ra mảnh mông như biển khơi, thi thoảng lai dột khói lên vôi cát cao ngất như núi. Cát xám-màu lan ra lấp với cát ở bờ biển. Tại miền đó, không có một giọt nước, một rẽ cây và một người ở. Trời thi nóng như thiêu như đốt, cát màu đồng trời cứng nồng. Đó là những nơi mà khát hồn nồng nực nhất thế giới. Bờ biển thi thấp, và biển khéng sâu, thành ra không thể dựng bến tàu, không thể do lối biển mà tiếp tế lương thực vào đất liền được. Cả đến bờ biển cũng không thấy rõ rệt. Bát và nước lẩn với nhau, thành những đám nước nồng bùn lầy, người vật ném đặt chân xuống là bị sa lầy ngập kín. Những nơi như nơi này rất nhiều; những vùng đất như vậy cuộn hành binh chất vật khé khẩn đến thế nào, người có thể tưởng tượng được.

Chẳng những phải mang chiến-cu-luong thực ra mặt trận mà thôi, bên nào cũng phải mang cho đủ nước mà dùng nữa. Thực chí một ván để nước cũng dù làm là liệt mệt da hổn binh.

Bịa-thé đã bất lợi cho cuộc hành binh như vậy, mà khát hồn cũng chẳng để chịu gì?

Về nguồn lợi thiên-nhiên thì ngoài bờ bắc ở duyên-hải, lúa miến & cỏ-nghen, Libya chỉ có đặc một sản vật vỗn là cát nồng và cát nóng.

Cũng như Al-cáp, nhìn bắn đỗ, người ta tưởng Libya là một miền rất lớn, quan trọng lắm. Song thật ra, cái xú-

lớn gấp năm lần ruồi nước Ý đó, nguồn lợi không có gì, đất trồng trot cũng rất ít.

Ngoài miền Cyrénique, phảng tên đất ghi trên bản đồ, chỉ là hoặc một đồn binh nhỏ phè, hoặc một chum lăng con gồm năm ba cái tắp lâm bằng đất, hoặc một nơi có một ao nước, rải rác trên cát biển cát bao-la, thành thảng điểm một vài núi cát. Người ta có theo Libye là Cyrénique và Cyrénique là Libye.

Quân Anh liệu có giữ nổi Alexandria không?

Theo tin vô-tuyến-diễn, thi quân Đức-Ý đã khé phục được thành Marsa Matrouk và đang đuổi quân Anh chạy về phía Alexandria.

Người Anh cho là một cuộc rút lui theo chiến lược, vì quân Anh không mپon bị thiệt hại vì cuộc xung đột với quân tinh-nhẹ của Thống-chế Rommel. Vâ lại quân Đức đông hòn gấp mấy. Trước Anh muốn bao toàn quân-dang, lui về cố thủ Alexandria, để đợi viện binh và chờ giao chiến với quân Đức-Ý.

Cũng có lẽ như vậy.

Người ta nhận thấy rằng hình như quân Anh đang giao chiến với quân Đức ở trước thành Alexandria. Vì như vậy thi may rẽ quân Anh mới thắng lợi. Quân Đức-Ý phải di qua một miền sa-mạc bao-la, tối voi

tất phái mệt nhói, giảm mất nhẹn khí. Còn quân Anh thì cứ việc cố thủ trận tuyến của mình, nuôi sức đợi địch, tất là nhão khí phải tăng. Như thế, thi Thống-chế Rommel vị tất đã kháng chiến với ở trước công ngô xú Al-cáp và có lẽ phải lui quân máy trạm cày sô về phía tây. Vâ rồi sau phải tái bắn trận đánh sa-mạc.

Song mục-dich của Thống-chế Rommel không phải là chiếm được một vùi thi-trận lê là, mà cốt là phá hoại quân-lực của Anh ở Bắc phi. Tướng Rommel sẽ không để cho quân-Anh và sự tự-lui theo phu-chien-lực bị đánh dập.

Dù sao, ta hãy đợi.

LÊ HUNG-PHONG

Các ban! Hãy trả lời chúng tôi máy câu hỏi này:

- 1) Ban có nghĩ rằng bắt có đầu di khán bệnh là một việc rất nên làm không?
- 2) Ban có nghĩ rằng không cùi ở Haiphong, mà ở Hanoi và các nơi khác cũng đều cần phải cho có đầu di khán cả không?
- 3) Ban có nghĩ rằng, nếu chính-phủ bắt đắt lặt những giáo-phường thi nhẽ có đầu eo thể vẫn hồi giá-tri cũ về lịch-sử không?

Ngay bây giờ, ban hãy bắt
giúp viết trả lời chúng tôi về
ba câu hỏi này. Trong số

CÔ ĐẦU

chúng tôi sẽ đăng előe trung cầu ý kiến này để rộng đường dư luận và để cho hết thảy đều biết quan-niệm của người minh và có đầu ngày nay ra thế nào



Một chiếc phi-cơ Đức đang đậu vuồng giữa sa-mạc để lấy dầu hỏa

Cuộc đại chiến ở Bắc Phi

CÓ TÌNH-CÁCH ĐẶC-BIỆT KHÔNG THỂ SÓ SÁNH VỚI CHIẾN-TRANH Ở BẮC CỰ MIỀN NAO KHÁC

Từ cuối năm 1940 đến nay, xứ Cyrénique đã nam lán đòi chủ

Tinh-hình mặt trận Bắc-Phi

Mặt trận Bắc-phi hiện nay gồm hai xứ Libya và Ai-cập. Libya là một xứ nghèo nàn và bị hóa-công bắc đài vào hàng nhất trên thế giới. Từ tháng Octobre khi hậu trong sa-mạc xứ Libya không lục nô ruộng dưới 40 độ và có chỗ lén tối 50 độ. Cao-nghen Marjarique mà ta thường thấy nói đến trong các tin tức hàng ngày về mặt trận Bắc-phi là một miền khô khan nhất. Ở đây không có đủ 18% nước mưa (ở sa-mạc Sahara còn có những 4%, nước mưa). Ở miền đó là có một thời giờ gió gõ thời theo các mùa hoặc ngày đêm, lúc thì là một thời giờ gió gió lửa thiêu đốt bết những nơi gió đó thổi qua, lúc thì lại là một thời giờ lạnh thổi xương. Những luồng gió đó giàn yến cát trận bao cát gọi là "ghibli".

Tay là một xứ nghèo hàn và khát khan như thế, xứ Libya từ xưa đến nay vẫn là nơi đã sài ra nhiều trận đánh dữ lợn-lao, ghé gõm. Quá thời đại, dù có những đợt quân nǎo khát như đã nói trong bài đăng số này!

Ngày từ hồi thường cờ cho đến ngày nay, xứ Libye vẫn là nơi cuối cùng của những đường đi qua các sa-mạc do đó các đoàn lính buôn bán đến Địa-trung-hải nhiều năm, vặt qui già của miền Bắc-phí như ngà voi, các thứ lông chim và vàng bạc. Trước kia, nó còn là một thị-trường để mua bán bột người và bột. Các đường đó đi từ Tây sang Đông thông hai xứ Maghreb và Ai-cập với nhau. Các đường này qua sa-mạc đồi hiện nay vẫn còn nhưng cạnh các đường đó lại có một đường cát rất rộng và đep mà người Ý vừa đắp xong mấy năm.

Ngày xưa, chiếm được xứ Libye là một điều quan-hệ. Do đó kí di chiếm đất có thể uy-hiếp được cả miền Bắc-phí và miền ở bờ bắc Địa-trung-hải. Lần lượt, người Hi-lạp, La-mã, người Vandales, người Byzantines, người Arabes, người Tây ban-nha dưới đồn Ferdinand Aragon, người đảo Malte, người Thổ-nhĩ-ký và sau cùng gần đây là người Ý-dai-lại đã đánh nhau để tranh lấy những hòn đảo cát trắng teo từ Gabès đến Alexandria.

Về hồi Hi-lạp — La-mã ở bờ bắc xứ Libye đã xây nên nhiều thị-trấn thịnh-vượng như Leptis, Magna, Aes. Đó toàn là những nơi thuộc người La-mã và vẫn được coi là kho tàng của thành đó. Trước đây, người Hi-lạp đã dựng lên thành Cyrène trong một cảnh tú rất đẹp. Các thị-trấn cũ này sau đều bị bọn Vandales và Á-rập tàn phá. Còn Cyrène thì lại bị một bọn Do-thái nô lén phả tan. Hiện nay thành đó đã bị vùi sâu dưới lòn cát trắng không còn trông thấy dấu tích.

Xứ Libye đã có một thời-kỳ thịnh-vượng nhưng đến nay không còn gì nữa. Rộng bằng cả Pháp và Tây-ban-nha hợp lại, xứ Libye ngày nay chỉ có một tí đất cát cay cây cỏ đồi đồi hòn đá bén Pháp. Còn ngoài đất đó ra thì toàn là sa-mạc mênh-mông chỉ thịnh-thoảng mới thấy một vài hòn cây xanh tót làm nơi trú ẩn cho các đoàn lính buôn đi trong sa-mạc nghỉ chân. Quản Ý dò bở ở Tripoli từ September 1941.

Trong cuộc chạy thi để chiếm thuộc địa Ý đã chậm chạp nên hành phải vui lòng nhận xứ Libye. Quản Ý đã thắng quản Thổ giữ xứ Tripolitaine rất dễ dàng và đến 1912 thì Thổ phải ký hòa-ước nhường cả xứ Libye cho Ý. Thế là đế quốc của vua Thổ Soliman le Magnifique đã bị lật đổ. Từ đó tuy người Thổ đã chính thức bỏ xứ Tripolitaine nhưng dân bù-xá vẫn theo giáp những vị sít-quan Thổ chống lại với vua nước



Một đoàn xe ca-mi-lông Đức chở nước uống, lương thực và đạn dược đang di chuyển trên sa mạc.

dân các miền núi và bọn truyền giáo lang thang trong sa-mạc đều bị giữ trong những trướng giam có quản Ý canh gác rất cẩn mật.

Đến lùi đồi thi El Mahdi, nhà lãnh tụ dân Senoussis mới chịu thua hẳn và phải trốn sang Ai-cập. Nhưng hiện nay ở Libye, nghe thấy tên vị lãnh tụ đó người ta vẫn kính khùng.

Từ Septembre đến Décembre 1940

Xứ Libye vẫn bình định được 8 năm. Các nhà khuyễn dân Ý đang hết sức mở mang xứ thuộc địa đỗ thành một xứ thịnh vượng trên bờ bắc Địa-trung-hải của Phi-châu thi lại sảy ra cuộc đại chiến thứ hai. Từ ngày 10 Juin 1940, nước Ý lại tham dự chiến tranh để giúp Đức đánh các nước đồn chũ và từ đó ngay lứa chiến tranh đã từ Âu-châu chảy lan đến Bắc Phi.



Một đoàn pháo cơ vận tải của Đức dùng để chở quân lính và lương thực đang đậu trên một trường bay ở 'mùn' Bắc Phi.

Ấnh Transocéan

Xứ Libye ở ngay giữa xứ Tunisie và xứ Ai-cập là hai nước chịu thế lực của Pháp và Anh nên thườn đì đó cũng phải dự bị chiến tranh.

September 1940.

Giai-lục kinh thành Luân-đôn và các thị trấn lớn của Anh đang bị phi quân Đức đánh rất là dữ dội thi quản Ý ở Libye dưới quyền Thống-chế Graziani, một danh tướng Ý, đánh vào biển gió Ai-cập.

Quản ý đã tiến tới El Barrini cách biên giới đđ 80 cây số và đã lập ở đấy một nơi căn cứ. Cảnh đđ 130 cây số là thi trấn Marsa Matrouh nơi căn cứ của quản Anh chỉ cách Alexandria đđ 300 cây số. Sở dĩ quản Ý tiến vào đất Ai-cập mà không giữ được lâu là vì địa vị của họ không được vững vàng, đường giao thông và vận tải lương thực cũng khó khăn. Còn đối với Anh thi Marsa Matrouh là một nơi căn cứ quan-sự rất quan-hệ thi trước đền này nên Anh đã địt bộ một cách sẵn sàng hơn. Quản Anh đã tập trung ở đấy khá nhiều chiến-cụ, phi-quân, chiến-xa và cả hạm đội nữa. Anh lại có những ô-tô có đặt súng liên thanh bánh to nên có thể đì trong sa mạc dễ dàng.

Tướng Wavell — hời đó là Tòng-tu-lệnh quân Anh ở Trung-đông — đã nói:

« Chúng ta hơn quản địch về cả mọi thứ chí trừ về số quản lính. Chúng ta vựa luyện tập kỹ, vựa có nhiều khí giới, chiến-cụ hơn, lại cả tinh thần chiến đấu của ta quản địch cũng không sánh kịp » Vì thế, một ngày vào hạ tuần tháng Décembre 1940, quản Anh da từ Marsa Matrouh tiến về phía Tây đđ 100 cây số. Tối hôm đầu, quản Anh đã đìn chiến đồng các đồn ải ở ngoài thành El Barrini để nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau giờ chưa sáng, quản Anh lại chỉ-làm ba đoàn rầm rộ tiến lên: một đoàn đánh thang về phía Tây, một đoàn tiến về phía Nam còn đoàn thứ ba thi tiến về phía Nam xa hơn để đánh cát đường giao thông của quản địch. Đồng thời, hạm đội Anh

cũng bắn phá các đồn quân Ý để giúp đỡ binh, còn phi quân Anh thi đòn cát cánh để sang đánh phi quân Ý dưới đất một cách rất dữ dội.

Quân Anh ở Ai-cập gồm có vửa quản người Anh, vửa quản Anh-dò, quản Úc đại-i-qí, Tân-tây lan vửa quản Quân-tinh nguyên. Cơ nào đội ấy cũng đều có nhiều xe cơ giới hỏa-Số quản tất cả đđ 4 vạn người. Quản Anh đã đánh El Barrini một cách bất ngờ. Cuộc tấn công của các chiến xa Anh làm cho lửa ngứa về bên quản địch rất lộn xộn. Nhiều chiến xa Ý chưa chạy máy được đã bị bắt.

Tướng chỉ-huy quản Ý là Maletti bị thương ngay ở ngực và một viên đại-tá Ý bị bắt trong khi còn mặc quản áo ngũ.

Cuộc tấn công về phía Nam lai càng làm cho quản Ý bị thất bại. Tòn-hor: quản Libye phải đầu hàng rất nhanh. Đồng thời, hạm đội Anh bắn phá con đường lui binh đặc nhất của Ý. Sau itu toàn quản thù từ phía Nam tiến lên cát được đánh lui binh đó và chđ each xa trận địa đđ 40 cây số, 15.000 quản Ý bị vây khốn và đều phải đầu hàng. Chỉ trong ba hôm là cuộc kháng chiến của quản Ý bị tan vỡ.

Khi gió về Cyrenaïque, đường đi cũng khó khăn vì phải qua nhiều con đường rết hẹp ở giữa bờ bắc và một giò náu sườn giốc và gần bờ. Quản Ý đã bị rối loạn lai bị phi-quân và pháo-bin Anh bắn phá rất dữ nêu không thể nào kháng chiến được nữa.

Hạm đội Anh vẫn đì dọc bờ bắc để giúp đỡ binh và đến đầu ngay trước thành Bardia, bắn pháo rất dữ vào trong thành và đánh đòn được một chiếc tàu ngầm của Ý (Néréide). Sau cùng quản Ý không những bị đại bại lại mất cả chiến-cụ đòn-dục lương-thực, nước, kho đòn, pháo-bin và chiến-xa. Đến nỗi cả giò má quan hé cũng không giữ nổi. Quản Anh chiếm Bardia, và bắt được tớ: 25.000 tù-binh Ý.

Từ Bardia, quản Anh còn tiến đđ 500, 600 cây số nữa đến quá Benghazai là thủ đò xứ Cyrenaïque. Nhưng công việc khó khăn nhất là làm xong ngay từ ba hôm đầu, nhưng ngày sau, quản Ý chỉ lui và quản Anh chỉ có việc tiến lên và chiếm thành tri.

Vi sao quản Anh không đánh vào xứ Tripolitaine?

Chi trong khoảng 20 ngày là đại-tướng Wavell đã chiếm xong cả xứ Cyrenaïque rộng lớn. Khi tiến đến El Agueila, quản Anh rất là thắng thế



Bản đồ xí Ai-cập và miền Libya tiếp giáp Ai-cập nơi đang xảy ra chiến tranh giữa quân Anh và quân « Trục »

tất tiến đánh thắng vào xí Tripolitaine để pha bắn lực lượng của quân Ý, chiếm lũy Tripoli rồi mới (từ đây) được mời là về mặt đó và không sợ gì cho Tobruk bị bắt. Vì có gì quân Anh đã đánh chiếm tấn công ở ngày của hai sa-mạc Grande-Syrie? Theo các tin tức về hồi đầu năm 1941 thì chính đại-tướng Wavell vẫn quyết định tấn công thắng đậm Tripoli ngày mà khai mạc đánh từ Marsa Matruh ra. Nhưng chính-phủ Anh và nhất là người trong Wavell hối do lại chủ ý để các nước miền Bắc-nhì-cán hor là Bác-phi. Vì thế mà Anh đã đưa thêm quân từ Ai-cập, Palestine sang miền Đông nam Áu-châu để giữ Hi-lập và Nam-trung.

Không ai ngờ rằng chỉ trong khoảng nửa tháng từ 6 đến 18 April thì quân Đức đã phá tan quân đội Nam-tu-lap-phu, chiếm hầu hết xứ đó và quân Đức đã tiến đến tận chân núi Olympe.

Ở Bác-phi, vì có quân Đức được quyền chỉ huy của tướng Rommel, súng giáp nêu chí trong 12 hôm là quân Đức Ý đã đuổi quân Anh khỏi xí Cyrenaïque. Một trận Bác-phi lại giờ là như hồi November 1940 trước khi quân Anh chia khỏi thế công.

Ngoài ta nói tướng Wavell không muốn theo Anh đem quân từ Bác-phi sang giúp Hi-lập, Nam-trung và chỉ muốn tiến thẳng đến Tripoli là mục đích cuối cùng của ông hồi Decembre 1940 và January 1941. Nhưng số súng giáp dat được mục đích và phải chịu đánh đòn một mòn « bài tốt » có thể được là chỉ tại các nhà-chính-trị Anh trong Chiến-tranh Churchill.

Một nhà báo Mỹ phu bình tĩnh liếc mắt trên Biển-trung-hải hỏi là có nói một câu: « là đúng! » — Đại-tướng Wavell đã thua lầm: ông đã dời một cuộc thắng vì chích-chân ở Libya lấy hai cuộc thất bại: một ở xí Cyrenaïque, một ở miền Ba-ni-ca.

Quân Anh bị vây ở Tobruk trong tám tháng

Tay bị bại và phải rút lui khỏi xí Cyrenaïque nhưng quân Anh vẫn cố giữ Tobruk là một căn cứ cho lực quân và một quân cảng rất tốt ở miền biển giáp Libya và Ai-cập. Trong suốt tám tháng giới, từ mùa hè 1941 đến mùa đông năm đó, Tobruk luôn luôn bị vây và thương hi phi-quân Đức Ý công phá nhưng các pháo-tuyên ở thành đó vẫn không bị nổ.

Tobruk là nơi canh cứ tối nhât ở Biển-trung-hải.

Sir Andrew Cunningham Phó-tham-mưu-hai-quân Anh hồi 1935 đã công kích dữ dội các nhà dừng biển-nuôi-quân Anh để chờ Ý chiếm Tobruk hồi Octobre 1941. Sir Cunningham nói Anh đã chờ Ý chiếm tối nhât canh cứ tối nhât ở phía Đông Biển-trung-hải tu Tripoli đến Alexandria.

Tren khắp miền duyên-hải Bắc-piùi đó chỉ có Tobruk là một hòn-tảng thiên nhiên rách tot. Nửa sau từ 20 đến 25 thước, hòn-tảng rộng độ 500 thước và bề mặt vào đất đố hòn cay số, các hòn bé có thể tránh được gió tu khắp các mặt thoi đến. Tại hòn-tảng Tobruk các thiết-giáp-hạm lõi 20.000 có thể rã vào và hoạt động dễ dàng. Nay Bé miến để toàn cái hòn nén để bỏ nêu tầu bè.

Hai-quân Anh bỏ Tobruk thực là một điều khôn-thi-thà thử được.

Sir Cunningham đã được thắng chức Thống-tru-đô, do có san trận thủy-chiến ở Sicile hồi 1940, và sau lại được giữ chức Long-tru-đô-hai-quân Anh ở Biển-trung-hải. Hồi-doi o dưới quyền đó, đặc trong cuộc tấn công của Anh hồi Decembre 1940 đã trấn ngay cửa hòn-tảng Tobruk để ngăn các tầu bè di, và o đây và giáp cho bộ-binhh-de-quốc có thể chiếm thành de.

Cách Tobruk độ 100 cây số về phía Tây là nơi giáp giới của bái sa-mạc Marmarique, nơi từ 3 năm nay quân Anh và quân truc vẫn cầm cự nhau.

Sau sa-mạc là cao-nghen Cyrénalque là một xứ phi-nhiều từ Sept. 1940 đã đổi tay đến năm lần từ Ý sang Anh rồi lại về tay Đức, Y.

Cuộc tấn công mùa đông vừa rồi và năm nay

Kip đến mùa đông năm 1941-1942 vừa rồi, quân Anh bắt đầu giải vây cho thành Tobruk và rồi lại bắt đầu tấn công vào đất Cyrénalque. Quân Đức của tướng Rommel và quân Ý phải rút lui đến tận El Agheila, còn quân Anh lần lượt chiếm được thị-trấn Bardia, Derna... Sau khi nghỉ mấy hôm, đội quân Đức lại phản công và lấy lại được một phần lớn xí Cyrénalque.

Quân « đoàn thứ tám » của Anh phải lui giữ một pháo-tuyên chạy qua các thị trấn Barhakien Acroma. Sau trận này, tướng Rommel được thăng chức Colonel général.

Đến ngày 26 Mai vừa qua, tướng Rommel ra lệnh cho quân Đức khởi

cuộc tấn công đánh vào quân Anh đóng ở Libya.

Lúc đầu, quân hai bên hình như ngang sức nhau cả về số quân lính và về chiến cụ. Quân Anh có ý hơ mạn hơn là khác. Theo như lời tuyên bố của thủ-tướng Churchill trước nghị viễn Anh vừa rồi thì quân đế quốc Anh ở Bắc Phi có độ 100.000 người, quân « trục » có độ 90.000 người trong số đó thì 50.000 quân Đức. Số chiến-xa của Anh có phần nhiều của « trục », bén 7 bén 5. Về đại-bé Anh cũng hơn « trục », bén 8 bén 5 phần, còn về phi-quân Anh cũng chiếm phần nhiều hơn. Anh hán vi hòng là có thể thắng « trục » được, vì thế thủ-tướng Churchill mới yên lòng sang Hoa-Kỳ điều binh với Tổng-thống Roosevelt.

Lúc cuộc chiến tranh mới bắt đầu quân hai bên giao chiến rất là kịch liệt nhất là kịch liệt nhất là trong khu giáp ba thị trấn Acroma, El Adem và Bir Hakeim. Nhiều trận chiến xá rát là dữ dội. Sau khi quân « trục » đã chiếm được Bir Hakeim thì tình thế quân đế quốc Anh đã bắt đầu nguy ngập.

Đến 21 Juin, thành Tobruk mà quân Anh định giữ it nhất là ba tháng bị thất thủ sau khi quân « trục » đánh 26 giờ thi sập thắng lợi của quân Đức - Ý đã rát là rõ rệt. Quân Đức thừa thắng đánh đuổi quân Anh và tiến vào địa phận Ai-cập.

Mấy hôm sau, Marsa Matrouh một nơi phòng thủ rất kiên cố của Anh cũng thất thủ.

Quân đoàn thứ 8 của Anh gồm 6 xí đoàn đã bị tan vỡ. Chỉ trong một ngày 18 Juin mà quân Anh đem ra chiến trường 300 chiến xa, lúc về chỉ còn có 70 chiếc. Số quân Anh từ trận và bị bắt có tới 50.000, nhưng số tử binh nhiều hơn. Theo các tin sau cùng hiện nay thì quân Đức đã chiếm được El Alamein và đã phá được phòng tuyến cuối cùng của Anh chỉ còn cách Alexandria độ 60 cây số.

Hiện hai quân đánh nhau ở vùng giáp núi Alamein và Gotara mà người ta gọi là « cõi lo » vì đường qua miền đó vào một cái thung lũng thật lại như cõi lợ vây. Hiện nay người ta cho rằng hình hình mặt trán Ai-cập cũng vậy, ngay ngắn cho Anh không kém gì máy hòm trước đây và miền đồng bằng sông Nil vẫn có thể bị xâm lấn lúc nào không rõ.

Anh lại còn lo rằng tướng Rommel có thể do miền Nam núi Gotara đe tiến vào dòng băng sông Nil. Điều này rất có thể xảy ra được, vì trong cuộc chiến tranh ở Bắc Phi, từ trước, tướng Rommel vẫn dùng những chiến lược bất ngờ moi thang nỗi quân địch.

Hồi Août 1940, thì quân của Thống-chef Graziani chưa tiến đánh vào Ai-cập, đại-uy Henry Liddell Hart, một nhà chuyên môn quân sự Anh, đã từng viết:

« Con đường hẹp ở dọc bờ bắc Địa trung-hải rất dễ đánh phá bằng phi-quân và bom đạn, đường đó vì o gần bê quâc nên không thể giúp cho cuộc tấn công vào Ai-cập mấy. Ở phía Nam đường đó có bái sa-mạc rộng mênh mông có thể là hàng rào để phòng ngự quân địch chỉ có những khe cù thường. Trái lại nếu quân đế quốc dùng chiến-thuật mới nghĩa là rất nhiều quân cơ-giết-hoa (xem tiếp trang 21)

HỒNG-LAM

MỘT VỊ THỐNG CHẾ TRẺ TUỔI NHẤT Ở ĐỨC



Ảnh Transocéan
Thống-chế Rommel tòng-tu-lệnh đội quân Đức ở Phi-châu

THỐNG-CHẾ ROMMEL ĐẠI THẮNG Ở BẮC-PHI

*là một danh tướng Đức đã
từng thắng quân Ý hồi 1917*

Đại-tướng Rommel, tòng-tu-lệnh đội quân Đức ở Bắc-phi (Africa Korps), sau khi họ được thành Tobrouk ở biển giới Libya và Ai-cập đã được Quốc-trưởng Hitler gửi lời khen ngợi và được thăng lên chức Thống-chế của quân đội Đức.

Tướng Rommel là vị Thống-chế trẻ tuổi nhất trong quân đội Đức. Năm nay Thống-chế mới 50 tuổi.

Vị Thống-chế Đức đã làm cho quân sĩ Anh khiếp phục, chỉ nhẹ đến tên cũng đủ kinh-hồn mất hồn như kinh. Chẳng khác quân Nguyên kinh nhẹ đến «Trần quác mèn» một tướng trẻ tuổi của đức Hạng đạo Vương. Rommel lại còn là một danh tướng rất được quân dân Đức yêu mến. Trong suốt đời làm tướng, Thống-chế Rommel đã từng tỏ ra là người rất có dám lược, gan dạ và có tài quan sát mới cách khác người. Đó là những đức tính đã giúp cho Thống-chế maryl lần đại thắng quân Anh ở Bắc-phi.

Tướng Rommel bắt đầu nổi tiếng hồi 1917 trong cuộc Âu-chiến trước, trong khi chỉ huy đội son binh Đức chiếm được Monte Matajur ủa Ý và khiến cho năm liên-doàn quân Ý gồm

có 150 sĩ-quan cùng 9.000 lính đều phải đầu hàng.

Khi cuộc chiến-tranh này bắt đầu thì ông giữ chức thiếu-tướng (colonel général). Hồi Mai 1940, sư-doàn Đức do đại-tá Rommel chỉ huy — đã tiến rất nhanh và đã đánh tan một cách bất ngờ hai sư-doàn quân địch đến nỗi quân địch giờ tay không kịp. Vì cuộc tấn công thần tốc đó, nên hồi đó quân Pháp đã gọi sư-doàn Rommel là «một đoàn-thần binh», (division fantôme).

Từng thắng lớn như trung-tướng (lieutenant général), tướng Rommel được Quốc-trưởng Hitler cử làm tu-lệnh đội quân Phi-châu của Đức để sang giúp quân Ý vào hồi mùa xuân 1941. Chính lúc này, quân Ý vừa bị thua quân Anh và đế-quốc Anh dưới quyền chỉ-huy của đại-tướng Wavell. Quân Anh đã chiếm được

lân-thị xú Cyrenaïque, và thành Bengazi và đang dự-bị lấn-công vào xí Tripolitaine.

Quân Đức của tướng Rommel sau nãy tháng 6/1941 phun tại xí Libya cho Ý. Ngày 17/7/1941, tướng Rommel được thăng chức đại-tướng. Cuộc tâng-lại thứ nhất ở Bắc-phi này cũng rất nhanh chóng. Chỉ trong khoảng một tháng, dưới sức lấn-công mãnh-hết của quân thiêng-liêng Đức, quân Anh đã phải bỏ hết các thị-trấn xí Libya từ Bengazi cho đến biển giới Ai-cập, chỉ trừ thành Tobruk.

Mùa đông 1941-1942 vừa rồi, quân Đức lại phải rút lui đến tận El Aqeria. Nhưng chỉ ít lâu sau thì quân Đức ở Phi-châu của tướng Rommel lại khởi cuộc lấn-công và đánh đuổi quân Anh khỏi xí Cyrenaïque lần thứ hai. Sau khi họ được thành Tobruk sau một ngày lấn-công và với cẩn-cù đó, tướng Rommel được thăng chức Thống-chế.

Hè nay quân liên-phong Đức dưới quyền chỉ-huy của Thống-chế Rommel đã tiến sâu vào đất Ai-cập và chỉ còn cách Alexandria độ 60 cây số. Chắc hẳn chỉ nay mai đội quân Phi-châu Đức sẽ đến miền Đông bờ-sông Nil và sẽ lê đến tận Kênh-delta Tô-nhĩ-si-hà (Suez) nếu quân Anh lại thua trận Ai-cập và không hề nào ngăn nổi cuộc lấn-công thần-tốc của đội quân Rommel.

Ngoài lìa cầm-quân, tướng Rommel lại còn

MUỐN ĐƯỢC CHỐNG GIÀU NÊN MUA VÉ XỎ SỐ ĐÔNG-PHÁP

ĐÃ CÓ BẢN **TÔI HỌC CHỮ HÀN** CỦA THIỆN-CHIỀU NAM-CƯỜNG THU-XA XUẤT - BẢN

Một quyển sách mới ra đây tiện dạy về văn Bách-Thoại, chỉ mạo luật chữ Hán rất rõ ràng và theo lối thực hành.

Quyển sách này chẳng những rất dễ cho người mới học chữ Hán, hoặc người học Tây muốn tự học chữ Hán, mà lại rất cần cho người đã giỏi chữ Hán và chưa biết văn Bách-Thoại nên chưa đọc được báo sách Tứu.

Giá thiệt tốt, chữ Hán in sắc sảo không mất nét. Giá mỗi quyển 1.300.

Trọn bộ 8 quyển (mua trả tiền trước trên bộ 6.300).

Còn một số rất ít :

THỰC TRÌ BẢN THÁO : 1.000.

TOÀN-CHÂN TRIẾT-LUẬN : 0.75.

TAI SAO TÔI ĐÃ CẨM ƠN ĐÀO PHẬT ? 0.15.

Rất cần đại-ly ở các tiệm. Xin biến thư về thương-lượng.

Thu và mandat xí dề: M. NGUYỄN-TÂN-XUÂN «NAM-CƯỜNG THU-XA», 61 Rue Desvres, Mathe — Cochinchine.

THỐNG-CHẾ PÉTAIN BÃ NÓI :

- « Bản-chứa hết lòng trung-cậy
- « các người gúp Chán-phủ-dựng
- « lại nước Pháp làm cho người
- « Pháp thành một dân-tộc lớn,
- « trung-nghia và lương-thiện »

lại người rất có công trong công cuộc huấn-luyện quân-đội Đức. Thống-chế trước đây đã là lượt sung chúc huấn-luyện viên bô-binh ở Dresden, lại làm giám-đốc một lớp họ: riêng cho quân lính ở Postdam rồi lại đứng đầu trường Cao-đẳng quân-bị ở Gusladi. Tướng Rommel chính là người đã huấn-luyện cho quân Đức qua với cuộc chiến-tranh bằng xe-giải-hỏa trong bài-sa-mạc.

Khi tướng Rommel còn là sĩ-quan hạ-cấp trong quân-đội Đức, ông đã từng tố tai về chiến-lực trong một cuốn sách rất nổi tiếng. Đó là cuốn «Attaques de l'infanterie», (Cuộc công-kích của bộ-binh) rất được các nhà binh ở các nước Áu-châu hoan-nghê. Tướng Rommel đã viết cuốn sách này bằng những tài-liệu đích-dáng và sự kinh-nghiêm trong cuộc đại-chiến 1914-1918.

Thống-chế Rommel kế thừa một của quân-Anh ở Bắc-phi thực đáng là một bậc danh-tướng trong việc chỉ-huy quân đội tôi-tán ngày nay. Tài cầm-quân của Thống-chế chắc sẽ đưa lại cho Đức những kết-quả rất tốt đẹp ở miền Trung và Cận-đông.

T.

Quân của Thống-chè Rommel đã phải thao luyện như thế nào?

Bốn phương lược thực dân

Quốc - trưởng Hitler xưa nay vẫn cục-lực phản-đối chính-sách thực-dân.

Nhưng đến năm 1932, thỉnh-linh ông thay đổi ý-kien.

Đồng-lời có bốn bản phuong-luc thực-dân để trình lên Quốc-trưởng. Bản nào cũng bàn về việc đại-khai-thác châu Phi, nhưng do những phuong-phap khác nhau.

Một bản của dạ -trưởng Havshofer là người sáng-nghỉ ra khoa «địa lý chánh trị», và thuyết «khoảng sinh hoạt», đề nghị việc lập một khu khai-thác thực-dân bao la từ mũi đất Nord tới mũi đất Bonne Espérance, dem Phi-châu hoàn toàn àu-hóa. Một bản của giáo-sư Bause đề nghị việc dem chầu Phi biến cải thành một khu thực-dân riêng. Một bản của nhà kinh-tế-học Schlüpmann nói rằng cứ 1000 cây số vuông đất thuộc địa có thể nuôi sống được từ 100.000 tới 200.000 dân chinh-quốc.

Bản phuong-luc thứ tư của một người ở Munich biến một kế-boach hết sức tào-bạo và lả-lùng; đắp một con đê ngăn dê kẽm một phần biển Địa-trung, hòng lấy đất mò mang sinh-sống.

100.000 học sinh trường Thuộc-địa

Chấp nhận cả bốn bản dạ án đó, nhưng Quốc-trưởng không lựa chọn, không thi-hanh phuong-luc nào, tuy ngài rất chú ý đến vấn-dề đó. Và ngài trả ném một nhâ chánh-trị có ôn thực-dân. Ngài cử tướng Von Epp, là một đảng viên quốc-xã rất trung thành với Ngài giữ chức Thống-soái quân đội Thuộc-địa và mở rộng qui-mô trường Thuộc-địa ra. Trường này trước nho hép và ở thị trấn Hesse thuộc quận Wiltzonenhausen.

Nay trường Thuộc-địa (Wilhelmshof) Đức mở rộng ra nhiều và vẫn chất nề những học sinh. Tại đây người ta dạy các thê am chầu Phi và khoa vê sinh áp dụng vào miền nhiệt-dới. Ngoài ra học sinh lại học rất kỹ càng về

khoa nông-phô cùng việc canh-nông tại các miền xích-đo.

Thể chưa đủ. Người ta lại luyện cả những người giúp việc dám sinh viên thương-luân thuộc địa.

Từ năm 1935, mỗi ngày 100.000 nhân viên đoàn thực-dân theo học lớp giáo dục và học-văn thuộc địa, tại các hầm-trò-sở của Đoàn. Lớp này kéo dài ra trong 5 tháng trời.

100.000 người Đức, trong những giờ rảnh rỗi, học khoa cai-trị, khoa canh-nông thuỷ, cách chế-hoa những nguyên-sản, các thê ngô và thuật chiến-tranh khukec địa.

Ngay khi còn thuộc-địa, hồi trước cuộc Đại-chiến 1914-1918 nước Đức cũng chỉ có độ 20.000 học-sinh học vê khoa thực-dân. Học-sinh khoa ấy nay tăng tới đến 100.000,

Thao-luyện chiến-thuật thuộc-địa

Thể chưa có gì là lạ. Người ta luyện các nhâ cai-trị và các nhâ thực-dân.

Người ta luyện cả quan-sí và hòn-nhá, thao-luyện chiến-thuật dùng tại các thuộc-địa.

Người ta không có thuộc-địa. Người ta không có đất ở Phi-châu. Nhưng, tại nước Đức, người ta vẫn có những sa-mạc, những bãi-cát.

Người ta thao-luyện quan-sí ở đó. Từ năm 1935, chủ nhật nào, các nhân-viên đoàn thực-dân Đức cũng tập đánh trận tại các bãi-cát Rudersdorf ở gần Berlin. Họ tập ẩn-nấp, tập lui, làm dù các như một cuộc chiến-tranh thực-hiện. Dân Berlin tới xem đông như xem phim. Họ tưởng rằng đó là những trò chơi thể-thao. Có người đoán đó là một trò quay phim chiếu-bóng.

Thật ra, đó không phải là trò vê gl. Đó là những cuộc thao-luyện rất quan-trọng, có các đại-biểu của Chánh-phủ và quân-đội giám-sát một bên.

Người nào tỏ ra thông-minh và khôn-khéo sẽ được xung vào những toán quân riêng: những toán quân thuộc-địa.

Tại các cồn-cát ở bờ biển phía Đông nước Đức, tại các bãi-cát ở Brauberg, tại các miền sa-mạc quanh-huỷ ở miền nam Styrie, người ta cũng thao-luyện quan-sí, người ta lại thao-luyện cả chiến-cụ nữa. Người ta thí-nghiệm xe máy các xe thiết-giáp hạng náo dùng được vê sa-mạc. Người ta tập cho phi-cơ hạ xuống vô-hại. Người ta tập dàn thê-trận, tập đóng trại, tập tiễn, tập lui.

Không máy người hiểu là dê làm gi....

Không có thuộc- địa, lại tập cho quen khi hập thuộc-địa

Người ta không có thuộc-địa. Nhưng vẫn còn sót lại thuộc-địa cũ của Đức, ở Miền Đông phi, nhiều chỗ trại người Đức. Người ta phải các vò quan đến các trại đó để dò xét đường đất, nghiên-cứu mọi cách sinh - hoạt và dùng binh. Những vò quan ấy sẽ gánh trách-nhiệm trong quân đội thuộc-địa sau này. Người Đức không quen sống dưới trời Phi-nông-nực.

Người ta tìm cách luyện cho họ quen. Người ta dùng các thứ đèn, các thứ máy điện, các buồng kín để luyện cho dân Đức quen sống với khí-hệu «chảy mồ» dưới mặt trời Chầu - phi. Viện nhiệt-dới ở Hamburg lập ra chuyên để thử mía, các người sẽ sống ở Phi-châu, xét xem họ có đủ sức chống với loài muỗi độc và bệnh sốt rét vàng da không.

Người ta dù - phong dâ-thú không thê tới nơi quan-sát một mình được, người ta liền cộng-tác với quân-đội của Mussolini, và học phuong-phap chiến-đòi ở sa-mạc của quân Anh được tiếng là những phuong-phap hay nhất.

Những đội co-iết-hoa không thê di sa-mạc được, nếu không có các xe chở dàn mò và các xưởng chữa máy di theo sau, không rời một bước.

Biết vậy người ta tìm ra thứ dầu-sang đặc-biệt gồm có dầu-sang và dầu-nhỏt-trộn-lẫn, nồng, rất không thê nào làm hỏng được! Dầu ấy đựng trong những bình, 20 lit một bộ phi-cơ chuyên-chở, vừa nhanh-chóng, vừa đỡ-bạn-rộn kẽnh-càng. Người ta nghĩ chế-sản cả những xưởng chữa máy dồ cho theo sau mỗi đội co-iết-hoa. Những xe chua-lắp, những xe máy lớn, dùng dê kéo chiến-xa, cũng đi theo phía sau.

Nghĩa là quân-đội thuộc-địa của Đức - là chúc-rất-chu-dão.

Thống-chè Rommel

Quân -đội ấy, Quốc -trưởng Hitler giao cho đại-ướng Rommel chỉ-huy.

Rommel, nay đã hơn 50 tuồi nhưng vẫn tráng-kien, trê-trung như hồi đại-chiến trước đây.

Ngài không là một nhà thực-dân Châu-phi như tướng Von Epp. Ngài là một trong những võ-quan có mưu lược đặc-liệu về lối tấn - công. Ngài đã viết một cuốn sách nhan-dê là «Bộ binh tiến-động».

Chính ngài đã áp-dụng chiến-thuật của ngài tại trận đánh Pháp quốc: tấn-công đêng-cứng can-dam-rất-mục.

Chiến-thuật của Ngài là của người đánh cờ thí-quân. Không tiếc quân được. Phải sát-phat, tiễn đánh tich - liệt, cho đến chốn-dan noi.

Việc phải sây ra dâ-sây ra

Lập trường Thuộc-địa.
Lập quân-đội Thuộc-địa.

Thao-luyện quan-sí và chiến-cụ cho quen với trận-thê Thuộc-địa.

Tập cho quân-nhân quen chịu khí-hệu Thuộc-địa.

Chọn một tướng cương-quyết-nhất, hăng-hái nhất để chỉ-huy quân-đội Thuộc-địa.

Quốc-trưởng Đức định làm gì?

Người ta biết Quốc-trưởng Đức dám-dám nhìn sang chau Phi, và chờ nhan-lấy co-hội.



VON EPP
Lãnh-lу Thuc-dan Hội-xá

Cơ hội ấy đã đến.

Các việc tái sát ra, đã xảy ra. Quân đội của thủ lĩnh Rommel sau mấy năm thao luyện tinh túc đã xông pha trên chiến trường Libya, và đang chọc tên lửa. Tại Phi châu nếu quân Đức thắng lợi, tướng cũng không phải là một việc quá may mà cũng không phải là một chuyện khiến người ta kinh ngạc.

Tại sao Đức can-thiệp vào cuộc chiến-tranh ở Bắc-Phi?

Trước hồi đại-chiến 1914-1918, nước Đức cũng như nhiều cường-quốc khác Âu-Mỹ, cũng có một Đế-quốc thuộc-dịa khá quan trọng.

Đế-quốc đó bao gồm các đất thực-dân ở châu Phi: Togo, Cameroun, Tanganyka và các đất ở Tây-nam Phi-châu và mây đảo ở Thái-binh-dương như Nouvelle Guinée thuộc Đức, Samoa cùng Kisochoa ở Trung-hoa.

Diện-tích Đế-quốc đó rộng hơn nước Đức gấp năm lần, là một Đế-quốc đứng vào bậc nhất nhì trong thế-giới.

Có điều đặc-thiệt-dịa Đức phần nhiều đều ít phủ-nguyên, chỉ cung cho Đức được mấy sản-vật thuộc-dịa như cao-su, cà-phê, gỗ quý, dầu dừa v.v. chứ không khống hiến cho Đức được nguyên-liệu gì quý-giá.

Và lại, khi-bàu các nơi ấy đều nồng-bắc vô cùng, là người du trang-chủ tịt được nên năm 1914, tại tất cả miền lanh thổ rộng gấp năm lần nước Đức cui vè-vẹn có 24.470 người Âu, trong số đó, chỉ có 18.000 thợ đúc người Đức.

Nghĩa là Đế-quốc đó không lợi ích gì lắm cho nước Đức, nhất là về mặt kinh-tế, người ta càng thấy nước Đức chẳng khỏe mǎn chút nào, vì ngay hồi ấy (trước cuộc đại chiến 1914-1918) nước Đức chỉ cần ra thuộc địa được 0,6 phần trăm các hàng xuất-cảng.

Ở BẮC PHI, QUÂN TRỰC THẮNG
NHUNG Ô
AI CẬP
QUÂN TRỰC SẼ RA SAO ?

BỘC T.B.C.N. SỞ SAU TOÀN NỐI VỀ
AI - CẬP

CÁC BẠN SẼ BIẾT RỎ VỀ AI - CẬP
Một nước có nền văn minh cõi nhất hoàn cầu — Những kim tự tháp — Dân Ai-cập yêu nước hơn yêu già — Những cõi mộ ở Ai-cập — Một cái kén đáo cõi bồn nước lớn đứng cạnh — Tượng Sphinx — Con sông dung nhúng trận bão lụt kinh dữ nhất hoàn cầu : Sông Nil
Sông Nil, năm nào cũng làm lụt Ai-cập từ juillet đến septembre, phen này liệu có giúp Anh cần được đội binh thần của đại tướng ROMMEL hung hùng hổ lồ dương tiến sang Ai-cập ?

Như vậy, Đế-quốc Đức đã chẳng là một thi-trường tiêu-tự khà-quan gì, mà cũng chẳng là một kho nguyên-liệu đáng nói. Vì số hàng thuộc-dịa nhập cảng vào Đức, lại kém cỏi số hàng Đức báu ra, mỗi năm có 0,5 phần trăm trong tổng số các hàng nhập-cảng.

Giữa lúc đó thì các đế-quốc khác như Đế-quốc Anh làm giấu lén có cho chính-quốc về dù moi, phương-diện. Tình-thế đó đã buộc Đức gây cuộc đại-chiến 1914-1918, mong mở mang thêm. Đế-quốc, Loại nói một cách khác, mong có một đế-quốc giàu mạnh hơn.

Nhưng, sau cuộc đình-chiến năm 1918, theo hòa-ước Versailles năm 1919, Đế-quốc của Đức là nước bại-trận, bị các nước Đồng minh giao cho hội Vạn-quốc mới lập ra năm ấy.

Hội Vạn-quốc lại chia Đế-quốc ấy ra làm bảy khu, đặt dưới quyền ủy-nhiệm bảy nước được cử ra trông coi.

Nghĩa là sau cuộc Đại-chiến 1914-1918, Đức không còn sót lại được một mảnh thuỷ-dịa nào.

Cuộc đại-chiến ngày nay, người ta bảo cũng một phần vì vẫn-de thuộc-dịa gây nên. Chẳng biết có đúng vậy không, nhưng điều chắc-chắn là sau cuộc đại-chiến năm 1918, ngày nay không thể quên được địa vị minh về phương-diện thuộc-dịa, hồi trước cuộc Đại-chiến 1914-1918.

Vì thế mà ngày từ khi lên cầm quyền, Quốc-trưởng Hitler đã lo mở trường thuỷ-dịa thuỷ-luyện quân-dội các cách khai-thác thuộc-dịa, chú ý đặc biệt đến thuỷ-dịa.

VĂN-HẠC

Dân-tộc năm châu chung đúc thành một Đế-quốc thống nhất.

MƠ BỤNG TRẺ

MOI TIM, GAN BEM BAN

MỘT TRUYỆN CÓ THẬT, RẤT RỪNG RỰN Ở BẮC - PHI

một vụ án đã làm cho thành Marrakech sôi nỗi, ăn không ngon ngủ không yên

— « Nó » về chưa nhỉ ? Để thường đã được hơn một giờ... ?

« Nó » đây là một thằng bé độ mười hai tuổi mà bọn trẻ săi lại Houïza, nơi có dung rất nhiều lều (tente) Đường dài có hơn một

trăm thước mà một giờ đã qua, nó vẫn chưa về. Thật ra, nó có đi, mà không có vè...

Cách đây không xa mấy, Daya bent Mohamed và chi đầu nàng, Hadda bent Kébir đã mất cảnh khôi. Hai người đang cầm cuì bỗng từ xà đưa lại những tiếng rền rít, kêu cứu rung rọn. Thoạt đầu hai nàng rung rời chân tay, lao động cuồng, nhưng sau, vì cam-dâm cũng có mà tò mò cũng có nên không chút do dự họ chạy lại chỗ có tiếng kêu. Một cảnh tượng không ngờ hiện ra: tên sát nhân, vẻ mặt dữ tợn như một vị hung thần, tay cầm dao giò thẳng sẵn sàng đâm thẳng bê khốn nạn đang dây dưa trong cảnh tay vạm vỡ của hắn.

Thấy có người đến, y rùng mình, cảnh tay không ghi chép như trước. Thằng bé nhào cơ hội, cầm cổ chạy.

Y dượt theo không kip, quay phắt lại, giương cặp mắt lùa nhín hai hàng, hai hàm răng nghiến chặt. Mắt y tuy rung rọn, nhưng cũng không rung rọn bằng cảnh tượng dưới chân y: một cái xác trẻ con nằm sóng sạt dưới đất: máu chảy ngòng nghèo, như hình vẽ, bụng bị mở rộng, tim, gan, phổi lồi ra ngoài.

Như dien, hai nàng Bent Mohamed và Bent Kébir vừa chạy như bị nồ duỗi, vừa thốt ra những tiếng kinh khủng, bỗn chán riu lại nhau. Đầu sau, con quái vật cứ tiến lại gần.. tiến lại gần... và, sau cùng bắt gặp hai nàng. №

gầm lên một tiếng đặc thang, vuông tay kéo từ trên lưng nàng Bent Mohamed xuồng đưa bé mới được vài tháng, còn hoi sữa. Nó nghiên rắng, nhâm mô, dám ngập con dao vào bụng đứa bé sáu số, thò ay loli buông gan ra. Đoan hét lên một tiếng, nó dứt con dao lên, lại hết sức đâm xuồng, phán bụng đứa trẻ thành hai phần. Rồi cười khì khì, nó múa quả tim ra.

Tiếng kêu cứu của người mẹ càng ngày càng gấp. Chưa đầy năm phút, mọi người đã đổ xô tới. Trước cảnh tượng thương tâm mà người thiếu cam - dám bắt buộc phải ngoanh đi, trước con quái vật, tay cầm dao vẩy máu như một ví hung thần họ cũng thấy chὸn. Người nô dùn người kia, nhưng được một lái, lòng công phần nỗi dậy, họ nhặt tẽ xông lại bắt quái vật. Quả bắt địch chúng, tên sát nhân đánh thức thù.

Sau khi bị bắt

Một điều là sau khi bị bắt, y vẫn không tỏ vẻ gì bối rối, mặt vẫn hùng lừng. Ghé hòn nữa là tối hôm sau y đánh một giấc ngủ rất ngắn.

Bí lôi ra trước tòa, y khai tên là Mohamed. Y nói sở dĩ y hành động một cách tối dã man là vì y bị một tên « taleb » (phù thủy) dấn dìu. Tên phù thủy ấy, y không thể kha được tên và chỗ ở. Tòa không bằng lòng, bắt y phải khai, nêu không sao phái cực hình. Lưỡng lự một hồi, y tố cáo ba nữ phù thủy mà, theo lời y, đã bắt y phải di kiêm hộ gan người. Tòa cho bắt đồng phạm y lại.

Nữ phù thủy Fa'ma Snahja có quen biết tên sẵn nhân. Y khai:

— Đã được hơn một tháng nay, Mohamed có đèn nhá i chơi và không chịu ngần ngại, pô ý muốn nồng mún người. Tôi cố khuyên rải y di vào con đường thẳng. Y không nghe. Tôi với y đang đi qua tiếng lai thi bạn tôi, làm nghè i tui xé, đón chói. Nhánh như cắt, y thọc dao vào vai bạn tôi và lxin xé vào đê hứt máu. Ấy cũng vi việc này, y bị một tháng tù. Từ đấy tôi không gặp y lần nào.

Tòa lại hỏi cả tên mẹ tên Mohamed. Bà nứa nở khai ngay rằng, ngay sáng hôm ấy, trước khi di làm công việc tàn bạo, Mohamed đã định giết chết bà. Rồi, bà tiếp:

— Tôi đang ngủ thi bỗng thấy vật gì rất nặng đê lén cõi họng tôi. Tôi bừng mắt dậy thi ra cánh tay gân guốc của con tôi. Tôi vệt lộn với nó rất lâu, vừa vật vừa kêu cùm ầm ỹ. Lúc nó buông tôi ra, máu đâm vùi cõi họng tôi chảy ra rất nhiều. Máu chảy đến đâu, nó hút đến đấy...

Mohamed giết người để lấy tim, gan bán chăng?

Mohamed, tên hút máu người, tên mồ họng trâu, vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. « Hồi hận », hai chữ ấy đối với y không có nghĩa lý gì. Y cứ ngày mặt ra, tòn hôi thế nào cũng không chịu khai. Vì thế, cuộc điều tra không thành.

Nhưng có một thuyết mà mọi người cho là là: Mohamed, xưa nay vẫn bán xiêm thịt và cả xiêm tim, gan những loài vật non cho một hàng cà-phê. Món sau này bán rất chạy. Cảm người da trắng cũng thích ăn.

Nhưng ở tù ra được độ gần một tuần nay, y chỉ còn lại có dám xu đê mua một con dao. Không biết làm thế nào, trong lúc đói khát, y liền nghĩ bậy.

Y định tâm di giết trẻ con, móc tim, gan rồi nướng thành xiêm để đem bán, thay tim, gan những loài vật non. Nếu thành công và nếu xuống âm-phủ có tội thì không hiểu tội ấy nặng đến thế nào?

CHINH-NHÃ

Để chữa một cái lầm nhỏ cho vài bạn đọc

Số hè 1942, trong bài « Một chương trình di nghỉ mát » có một đoạn khuyễn những bạn di nghỉ mát phải lê phép khi đến những nơi xa lạ. Thí dụ đến Thái-Binh thi không nên diễu những câu « con tàu tăng », đến Phát-Diệm thi đừng có nhắc chuyện ông Phan Định-Phùng. Những câu ấy thực rõ ràng. Tiếc thay có mấy bạn đọc không hiểu, vậy chúng tôi xin nói rõ:

Ông Phan Định-Phùng chúng tôi nói đây là ông Định-Nguyễn Phan Định-Phùng đứng đầu đảng Văn-thân. Ta không nên nói đến truyện ông là vì ông đã có truyện xích mích với Cố-Sáu là người đã sáng lập nên nhà thờ Phát-Diệm.

Hiện nay, ở Phát-Diệm cũng có một đền cha Phan Định-Phùng. Đó là sự trùng tên. Chúng tôi không có ý nói gì tới đền cha Phan Định-Phùng hiện nay.

Xin thanh minh đê các bạn đã hiểu lầm được biết.

Địa ngục trên trái đất

Năm 1854, Sébastopol đã bị vây một lần rồi

Không cần xuống thẩm Diêm - vương

Mấy tuần lễ gần đây tất cả

thế-giới đều chăm chú vào việc quân đội Đức bao vây thành Sébastopol của Nga ở phía Nam bán đảo Crimée. Tuy quân Nga kháng-chiến cực dữ-dội nhưng hàng ngàn phi-cu Đức đêm ngày rọi bom xuống thành Sébastopol, hàng ngàn cỗ đại-bắc nã đạn vào phà tan các co-quan quân-sự trong khi hàng ngàn chiến-xa Đức đánh vào các cho-hiem-yếu đê mờ một đường đi cho lực-quân Đức theo sau sâm chiêm* các pháo-dài của Nga đặt tại các nơi hiểm-hóc.

Cuộc tấn-công dữ dội đê nỗi các nhà quan-sát quân-sự ngoại-quốc đã phải nói rằng Sébastopol hiện là một nơi địa-ngục. Tiêng bom đạn nô xuôt đêm ngày, dân cư trong thành mấy tuần-lê nay toàn sống dưới hầm hay ô trong các hang núi, ti khi thấy bóng mặt giờ. Hô giơ mặt lên mặt đất là đã bị đạn trái-phá nô chết ngay. Người chết như dạ nhưng những người còn sống bất cứ là quân lính hay thường dân đều phải bắt buộc làm việc: chôn người, đào hầm hố, vận tải súng ống, tiếp ứng lương-thực, linh mang người ta ô đê không còn nghĩa lý gì nữa...

Đã có một lần...

Quân-dội Đức vây thành Sébastopol từ tháng [Novembre

1941 đến nay, bây giờ mới cả quyết tấn-công vào đê chiêm nơi căn cứ của Nga này. Hai bên cầm cự nhau đến nay đã hơn nửa năm giờ. Và tính từ trước tôi nay thành Sébastopol bị vây lần này là lần thứ nhất. Nhiều người thường hỏi không biết cuộc bao vây Sébastopol lần thứ nhì liệu có kèo dài bằng lần bao vây thứ nhất không.

Sébastopol bị vây lần thứ nhất từ cuối tháng Septembre năm 1854 đến đầu tháng Sept. 1855 nghĩa là vừa tròn một năm. Trong thời gian quân đội bị vây đó, họ Tông-tham-mưu Nga lười đến nỗi không chịu i-chức một đội quân cứu viện có đủ sức đuổi các đội quân nhỏ của bên địch đê đỗ bộ lên bán đảo Crimée. Bi từ phía Bắc đến phía Nam đê tôi Sébastopol, quân đồng-minh đã phải giao-chiến với quân Nga ở Alma và thắng quân Nga ở đó. Lập tức quân đồng-minh tiến tới vây bọc thành Sébastopol lúc đó đã được phòng-thủ rất kỹ và kháp mặt đều có các pháo-dài kiên cố. Trong thành đê có 35.000 quân Nga và 700 khẩu đại-bắc chống giữ, sau lại được thêm-quân Nga tiếp ứng thêm 18.000 lính thủy và 3.000 đại-bác. Tướng Trebileen giữ thành này là một viên tướng của Nga rất anh-hùng và thao chiến-trận.

Vì thế tháng Septemb. 1854 một đội quân gồm có 22.000 quân Anh, 30.000 quân Pháp và 6.000 quân Thổ di 356 chiến-thuyền tới đê bộ lên bán đảo Crimée. Bi từ phía Bắc đến phía Nam đê tôi Sébastopol, quân đồng-minh đã phải giao-chiến với quân Nga ở Alma và thắng quân Nga ở đó. Lập tức quân đồng-minh tiến tới vây bọc thành Sébastopol lúc đó đã được phòng-thủ rất kỹ và kháp mặt đều có các pháo-dài kiên cố. Trong thành đê có 35.000 quân Nga và 700 khẩu đại-bắc chống giữ, sau lại được thêm-quân Nga tiếp ứng thêm 18.000 lính thủy và 3.000 đại-bác. Tướng Trebileen giữ thành này là một viên tướng của Nga rất anh-hùng và thao chiến-trận.

Cuộc bao vây kéo dài
Cuộc bao vây kéo dài trong một năm trường vì quân đồng minh tiếp tế trong thưa, quân nhu cho nhau chỉ toàn đường thuyền buồm, còn quân Nga thì tuy có đánh giải vây nhưng yếu quá không đủ sức đánh lui quân đồng minh.

Rồi thi mài rết đến!

Chúng ta đã rõ cái rết ở đất Nga thế nào rồi! Quân đội đồng minh thiếu quân sô phòng rét, chết cúc nhiều, không những chết rét lại còn chết vì rét và tát nữa. Hinh như số quân lính bị chết vì rét nhiều hơn là số quân lính bị tát vì giao tranh với quân địch. Quân lính Anh chết đến ba phần tư trong cuộc bao vây này.

Nhưng rồi mùa rét cũng hết và quân đồng minh lại tấn công vào Sébastopol. Ônан đồng-minh phải đào hố 100 cây số hầm hố rồi mới bắt đầu tấn công nhưng cũng chẳng ăn thua gì!

— **Tôi đã đến đây, tôi quyết ở lại!**

Cuộc kháng chiến kéo dài mãi cho tới tháng Août năm 1855 quân đồng-minh lại tấn công dữ dội và 15 ngày sau quân đội Pháp chiếm được pháo đài Malakoff của Nga xây dựng trên môt sườn đồi. Quân Pháp phải giao chiến giáp-lê-cù suốt năm giờ đồng hồ mới hạ được quân Nga. Quân Pháp vừa vào pháo đài thì có tin loan báo rằng có dưới kín đồi của pháo đài đó hiện có khói rất nhiều địa-lôi-phụ và sẽ nổ lúi náo khống biết. Tuy vậy đại tướng Mac-Mahon của Pháp — xưa nay rất anh hùng — nhất định không tháo lui và ngài nói một câu từ đó được ghi vào lịch sử:

— Tôi đã đến đây, tôi quyết ở lại!

May sao khói đồi không nổ. Trong khi đó quân Anh tấn công ở mặt sau lại bị quân Nga đánh bại.

Vài ngày sau quân Nga rút lui bỏ hòn thành Sébastopol nhưng cả thành phố đều đã bị quân lính Nga phá hủy, nhà cửa đốt cháy hết, súng đại bác tài xi xà ròi... Quân đồng-minh vào chiếm thành Sébastopol ngày 9 Septembre 1855, quân Anh lập tức pháo tên, đốt cháy nốt những nơi còn sót lại và Anh muôn lái cho Nga sau này không dùng Sébastopol làm một nơi căn cứ lục quân và hải quân được nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, Nga lại gây dựng cho Sébastopol thành một pháo đài ghê gớm.

Cuộc tấn công vào hòn đảo Crimea đã hạ thành Sébastopol này đã làm cho Pháp thiệt mất từ 80.000 đến 100.000 quân lính.

TÙNG-HIỆP

HO-LAO

Nên nhớ thuốc Đại-A

Có 4 thứ danh truyền:
CAO HO-LAO, lón: 20p, nhỏ: 10p.
10p. thi-trú: 5p.

NGỦ TRÙ LÀO, lón: 5p, nhỏ: 3p.

ĐƯỜNG PHẾ CAO, cao bõ: 10p,
GIÁI UẾ THANH TÂM: Trị nồng sỏi, lọc chái độc: 2p.

BẢN TẠI TÙNG CỤC
NHÀ THUỐC ĐẠI-A

178, phố Lê Lợi — Hanoi

Chi nhánh, bán theo giờ:
14ter, phố Hàng Thanh, Hanoi.

Chi-ép: 209 Lagardère Saigon

Đại-ý: Thành-piến: 43, An-cựu

Mae — Mai-Linh — Marquand.

ĐỘC GIẢ BÓN GỘI L'INDOCHINE NOUVELLE

(Đông-Pháp Duy-Tân)

Một công trình khảo cứu hàng năm để hiểu các bạn, nhữn, tài liệu quý giá về xã Đông-dương trong cuộc tiến hóa hiện thời. Trong thế giới đang bị cái thần họa chiến tranh thi

ĐÔNG-PHÁP DUY-TÂN

Vậy các bạn muốn hiểu rõ xứ Đông-Pháp, xin hãy đến cõi:

ĐÔNG-PHÁP DUY-TÂN

Một cuốn sách trình bày rất kỹ-

thuật, in 2 phần Pháp văn và

Quốc văn, có phu bản và nhiều

tranh ảnh hiếm có.

C.I.P.C 72, rue Wielé Hanoi xuất bản

Các bạn phu-nữ nên tìm cho

được cuốn lịch-sử tiền-thập:

NGỌC-HẦN CÔNG-CHÚA

một tấm gương tiết-liệt, hiếu-

anh của một bậc tài-nữ trong

lịch-sử cản-dai nước nhà.

CUỐN NGỌC-HẦN CÔNG-CHÚA

của TÙNG-PHONG son

do nhà in GIANG-TÀ 94, Rue Charron,

Hanoi — Tel. 15.09.

Xuất-bản và phát-hành

Cuốn đà đã có bao khớp các tiêu

sách lớn trong Nam ngoài Bắc

ĐƯỜNG IN:

CUỐN THÁNH GANDHI

và THI-HÀO TAGORE

loại sách danh nhân thế-giới.

BẤY LÂU VÀNG BÓNG CỔ-TRI

Phải đã lâu các ngài tìm trên

các báo chí thấy quảng cáo

của tôi vì hai năm nay khi

Cửu-miền, khi Lào không ở đâu

nhất định hết. Nay các ngài có

muốn coi triết-lý thi-gõi tên

tuổi, chép ký và mandat 2\$00

và xem viéo già-dạo, tiễn-bạc,

kiện-thứa, ái-tình và nhán-

duyên ra sao.

Maitre KHẨN-SƠN

21, Colone Grimaud — Saigon

Cuộc đại chiến ở Bắc-Phi

và thiết giáp như quân Đức vẫn dùng thi việc phòng ngự rất là khó khăn.

Lời phê-bình đó đến nay mới đúng.

Quân Đức trong cuộc tấn công vào Ai-cập vẫn bờ cõi đường đực bờ bắc mà dùng cao bồi sa-mạc mênh mông ở phía Nam. Cả quân Anh khi đánh quân Ý hồi December 1914 cũng đã dùng chiến lược do.

Trận Ai-cập sẽ kết liêu như thế nào?

Trận Ai-cập hiện nay ở Bắc Phi là một trận đánh giữa quân Anh và quân «trục». Trận Ai-cập ngày nay chỉ là một phần trong trận đánh Địa trung-hải đã bắt đầu từ hon-hai năm nay.

Mùa dịch quân Đức, Ý đánh Libya và Ai-cập là không phải để chiếm đất đai của Ai-cập như các nhà cầm quyền «trục» vẫn tuyên bố, mà chỉ là để phâi lực lượng của Anh và tiến đến kênh đào Tô-ní-si là một con đường từ Âu sang Á hiện nay chỉ có Anh, Mỹ dùng được. Nếu Anh thua trận Ai-cập như đã thua trận Libya, nếu quân «trục» rầm rộ kéo đến chấn các kim tự tháp (pyramids) ở Ai-cập thì dia-vi Anh, Mỹ & Trung Đông và Cận Đông sẽ tung lạy. Lúc đó Anh

không những không giữ nổi Tô-ní-si hả, xứ Palestine, xứ Syria, Irak mà còn mất cả các giềng đầu hòi ở Cận Đông. Cả địa vi Nga cũng vi do ma sẽ bị nguy ngập lay.

Cũng vì thế nên hiện nay Anh đang huy động cả hai lô quân thứ 9 và thứ 10 ở Cận Đông để đem sang Ai-cập ngăn đường đội quân Phi-châu của Đức. Cố lè cá Hoa-kỳ v. Nga cũng sẽ dự vào cuộc đánh Ai-cập để chia với Anh một phần gánh nặng.

Về phần quân Anh chưa bết sẽ dùng chiến lược gì để chống với cuộc tấn công mạnh liệt của quân «trục»? Tướng Auchinleck sẽ cố giữ phòng tuyến El Alamein hay là chỉ giữ ít ngày và rút lui về Alexandria để quân trú viện đến rồi mới đánh một trận quyết liệt?

HỒNG-LAM

GIA MÙA BAO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-las...	\$800	450	250
Nam-kỳ, Cao-môn...	10,00	5,50	3,00
Ngoại quốc và Công-đô	20,00	11,00	6,00
Mua bão phái	Liêp liên-truc		

Mua bão phái

Liêp liên-truc

Mua bão phái

Liêp liên-truc

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT HANOI

CÁI A-PHIÊN «Tứ-Nhật-Khước-Yen-Hoàn»

Gia: Nghien nang 75 — Nhieu 350 (để xa phái mua dùng như đây mới khởi cai dò dang mà bắt thuoc) v. nhô uong tung ngày 13/06. Sâm-Nhung Tuyet-tan 1800, Thang-Tuyet-tan 025. Các cụ già lão, các ông yêu duỗi, trước khi cai phái dùng thuốc hổ TIẾP-ÂM-HOAN số 44 giá 120 cho khỏe da.

Sản, ngựa, lợ, chóc, nhợt

Lô hoặc mạn nhợt cát người là lá mít non đỡ, ở nơi nước ngọt, uống Trà-Sang Tiêu-Doc 025. Sản ngựa non, gai người vì thấp nhồi thuốc Ba-cam, Giang-mai, uống Thap-xet Phá Lô 0500, Bình Kinh-Biển và uống, cháo và tiêm chích nhồi thuốc Rối, Bé-cam, Giang-mai, phái uống Bé-Đô-Huyết-Bé-Đoc 0350, Bé-Đô 0520, Tám Sóng 0530. Trê ôm uong Gaii Thành-Bé 0320 (6,7 tuoi), 10 uong daye Bé-Bé-Huyết-Bé-Đoc, bôi Lô 0520, Tám Sóng 0530. Ông, NGO-VI-VU, Việt-Long 35 Hàng Bé Hanoi. Đai-y: Mai-Linh-Hai-phong-Saigon, Việt-Long-Nam-Sinh, Quang-Huy Hau-duong, Ich-Tri Ninh-hinh, Hò-Văn-Hadong, % Tam-le tuan-quang, Cáp-Tiền-Campaphort, Quang-lich Chu Rà Bác-kạn, Nguo-Hai-shiong, Phai-Lai-Lei-Thanh-354, Sâm-Huy-Mien, Buzza, G-ang-Hue.

Á-CHÂU ÂN-CỤC, 17 Emile Nelly Hanoi mới phát hành

MUI TÊN THU

Đo: NGÔ-CĂM

Bộ truyện đường mòn đầu tiên và danh tiếng nhất của xứ Bắc-Phi. In ra hai lần tối

hai vạn số còn thiếu hàn ở nhiều nơi. Nay tái bản lần thứ ba, in rất đẹp. Giá 0800.

Sắp hết: VU AN MẠNG KHÔNG CÓ THỦ PHẠM (Giá 1800)

Bộ truyện-trinh-thám rất ly-kỷ của NGÔ-VĂN-TÝ, tức NGÔ-KHƯƠNG, tác-giả NGƯỜI NHÂN TRÁNG và ĐÀNG BI-MẶT (đa hối).

Sắp ra: MÓN NGƯỜI KHỎI-Đỗ truyện-trinh-thám thứ 13 của NGÔ-CẨM. Giá 0850.

BÀ TRẠNG GIỮA

CỦA SỞ BÁO

Một nǚ-si Việt-nam mà vừa
bây giờ làng văn ta mới tìm ra

Mới nghe ba chữ « Bà Trạng Giữa », các bạn tưởng lại mới tìm được một nǚ-văn-hảo hay nǚ-tài-tử nào trên lịch-sử nước nhà chẳng. Không, đó chỉ là một nǚ-si mà các bạn đã từng nghe danh. Đó là bà Đoàn-thi-Điem.

Về tên-sự và tài-học của bà, nhiều người đã nói đến, không cần phải kể lại. Riêng có một điều diệu quan-hệ về thân-thể bà, có nhiều bạn chưa biết hay không xét kỹ, tôi sẽ kể ra sau đây, tưởng không phải là thừa vây:

**Một cái huy-hiệu đã làm cho đời
bà thêm vẻ vang**

Bà quê ở làng Khái-phạm (có sách chép lầm là Hiển-phạm), thôn Trung-phủ tục gọi là thôn Giữa, huyện Văn-giang, tỉnh Bắc-ninh bây giờ. Theo chỗ & của bà, nên người làng lúc ấy gọi là bà Trạng Giữa, dần dần tên ấy truyền đi, cả nước đều gọi theo.

Đó chỉ là cái huy-hiệu do người đời bấy giờ bằng & sác học vẫn rất uyên-bắc, tài văn-chương rất hoạt-hát của bà đã kinh-tặng bà, thay ra, bà không hề có dý eno tranh khôi đoạt giải bao giờ. Đó chính vì cái chẽ-dộ trọng nam khinh nữ xưa kia, phụ-nữ dù học giỏi vẫn hay đến đầu mặc-lòng, cũng không được chung ban tu-mi đua tranh với trai-bé trưởng-văn, hỏng được lên tên trong bảng vàng bia đá.

Bà sinh vào một nhà thi-lê, về đời vua Lê Thuân-iôn, (1720) từ bé đã được theo dõi bài nghiên, tư-chất lại thông minh, nên năm mới 14, 15 tuổi đã tỏ ra có tài học hơn người.

Theo tư-tưởng của các cụ xưa, vẫn tin căn « nǚ-lứ vô tài tiện thị đức » nghĩa là « con gái không có tài là đức tốt », thấy bà có tài học, sự-cụ tài sinh ra phỏng-lặng, nên ông anh ruột bà là Đoàn-Luân vui hết sức giữ gìn, không cho bà giao thiệp với các sĩ-tử bên ngoài.

22

Có lần mấy tay danh-sĩ du học ở kinh-sư là ông Nguyễn-huy-Kỳ người Thủy-nguyễn, ông Trần - danh - Tân người Cồ - am, ông Nguyễn-bá-Lâm người Cồ - đồ, ông Đỗ-Toại người Thiên-lộc, đều là những tay hay chữ có tiếng, (người kinh-sư vẫn gọi là Tràng-an từ hồ Nghĩa là bồn con cọp ở Tràng-an), rphere tiếng bà hay chữ, rủ nhau đến chơi, muôn mươi sự xướng họa đê thử tài. Ông Nguyễn-Luân sợ em gái lõi có diệu thất lẽ, nên từ chối, nhưng bốn ông cố vật-nài, nè lời, ông Luân-xin bông ra đầu để dê mang cho bà làm. Bắt đầu ra câu đối, câu nào bà cũng đối lại được hay, chơi và rất nhanh, như không phải nghĩ ngợi gì cả. Bốn ông đều nức nở khen ngợi quả là tài-nữ không phụ với tên đồn. Rồi bốn ông xin bà ra một câu đê đối lại. Ba cầm bút viết câu sau này:

Đinh tiền thiến-nữ động tân-lang.

Câu này nghĩa là lần gio-mát ở trước sân lâm rung động cây cau. Vì gio có diệu gọi là « thiến-nữ » lại có nghĩa bóng là có gái trẻ đứng trước sân làm động lòng chàng rẽ mới, hai chữ « tân-lang » là chàng rẽ mới, lại đồng âm với hai chữ « tân-lang » là cây cau. Một câu hai ý thành ra khó đối, bốn ông nghĩ mãi không đối được, đánh phẩy cáo tay ra về.

Lại một lần có ông Đặng-trần-Còn là thái-học-sinh vi cũng hâm mộ tiếng bà, lén mò đến nơi, đưa một bài thơ xin vào yết kiến. Trong bài thơ ông Còn có ngụ ý trêu ghẹo, nên bà tức giận, cầm bút sờ những chỗ hỏng và phê câu rằng: « Trẻ con mới học đã thám thía vào đâu mà chọc chơi trèo ». Ông Còn cảm gián quá, lùi thiu ra về, đốc chí học-tập, sau thành một danh-sĩ.

Vì hai việc kể trên, ông Luân thấy bà đã ra vẻ cay tài và có ý khinh bạc, nên lại càng lấy lẽ-nghĩa phong-nhàn. Về phần bà cũng biết kính theo gia-giáo, dù hàng ngày vẫn ham



việc văn-thơ,
nhưng các
việc nǚ-công
cũng không
hề biếng nhác
sĩ-phu các
nơi đối khi
mở cuộc binh
văn giảng
sách mời bà
đến dự, bà
đều chối từ.

Mấy điều bịa đặt về thân-thể bà

Sách « Đoàn-thi thực lục » nói rằng bà dù nòi tiếng tài họ, nhưng chỉ ở nhà không mấy khi ra ngoài, và người-cử chỉ dèm biết lấy lẽ-nghĩa tự giấu mình, không hề làm sự gì to ra người phỏng-đang. Vì có tài học nên mạo-dịch kén chồng không khỏi có điều khe khát, nǎm ngót ba mươi vẫn không lấy ai. Có nhiều nhà quan quý hỏi làm lâm kẽ, bà đều cự tuyệt. Chúa Trịnh may lǎn sai người đón bà về kinh-sư làm nǚ-học-sĩ để dạy các quan-chúa và các cung-nhân, bà cũng kiêm cốt chối từ, chỉ có lǎn cuối cùng vì tình-thể bắt buộc bà phải vâng lệnh, nhưng được mấy tháng bà liều cáo bệnh xin về.

Như vậy không hiểu sao các sách các chuyện vật nói về bà, lại có những chuyện xét ra nhau-nhi quá, không phải là những việc mà một nhà nǚ văn-học như bà lại chia làm.

Như chuyện nói đời Long-duc nhà Lê có sứ Tàu sang tuyên-phong, vua sai bà chinh-dâu y-phục đứng trước Đoàn mòn đê tiếp rước, quan Chánh sứ Tàu có một câu đối

để diễn bà:

An nam nhất thốn thò, bất tri kỹ nhân canh.
Bà liền đổi lại, cũng tỏ ý diệu cợt:
Bắc quốc chư đại phu, da do thủ đờ xuất.
Sứ Tàu bị lởm, nhưng ngẩn có ý phục tài.
Các bạn thử nghĩ nước ta đối với Tàu lúc ấy,

dù là nước nhỏ thò nước lớn, nhưng lễ bang giao cũng phải trọng-lâm, và những sứTau sang đây bao giờ họ cũng giữ về tự-dại tự-tôn, khi nào họ lại chịu để cho mình tiếp dài một cách cầu-thả như thế được

Và chẳng chính nước mình đối với họ bao giờ cũng phải châm châm giữ lẽ, nữa là lẽ Tuyên-phong, cách tiếp rước tất là phải

cần-trọng lâm
khi nào lại
đùng m ḡ i
người dân bà
— dù là bà
Điem có tài
học mặc-lòng

Ngoài chuyện
ấy ra, lại còn
chuyện vua
Lê, chúa Trịnh

dùng bà và
ông Trạng
Quỳnh già là
phu đờ chở

thuyền để đưa sứ Tau di-choi hòn Tây, lại càng
nhảm nhí không thèm tin được. Người ta lại có
kè nhiều câu chuyện bà Điem với ông Quỳnh
trong khi ở nhà nǚ, nghe rất chướng tai.

Xét ra dò chì là do mấy ông văn-sĩ dò nòi
đó, nhận thấy ông Quỳnh và bà Điem đều
không tranh khôi đoạt giáp (ông Quỳnh chỉ dò
Huong-công-thoi) mà dèm có tài học hơn đời,
đều được tiếng là « Trạng » cả, nhân nhiều
người bàn nói đến, họ liền bịa ra những
chuyện tò ráo phai là người có tài-trang không
lành được. Họ tưởng làm thế để tôn danh-giá
của người xưa lên, có biết đâu họ đã đem
câu chuyện mờ hồ, đánh lừa người sau và
lành-nhận người xưa vậy.

**Bản dịch cuốn « Chính-phụ ngâm »
có phái của bà Điem không ?**

Văn-chương của bà Điem có nhiều, nhưng
dùi là chử Hán, bà có làm ra bộ « Truyền-
kỷ » bốn quyển. Chuyện « Liêu-hạnh công-
chúa » « An-ấp liệt-nữ » người đời đến nay
vẫn truyền-tung. Còn quốc-văn thi không
thấy, duy có bản dịch « Chính-phụ ngâm »

của ông Đặng-trần-Còn, phần nhiều người
đều nói là thủ-bút của bà. Nhưng năm trước
đây người ta nhau-xem già-phả nhà họ Phan
(một thế-giai, vọng-lộc ở Sài-son-tỉnh Son-
tay), thì lại thấy nói bản-dịch ấy là của cụ
Nghệ Phan-huy-đô.

Như vậy tài-dịch-giả bài-giai-tác ấy là ai?
Đó lại là một vấn-dề mà các bậc văn-học nước
nhà nên xét kỹ.

SỞ-BÁO

23

NÉN HÚT THUỐC LÁ

Bastos

NGON
THƠM

MỖI GÓI 0\$15

CÁC BÀ SANG TRONG KHEN

Phấn Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ ĐỒI

Lâu phai, đứng ngang hàng các
hàng phẩm danh tiếng ngoài quốc
Có thể hương, trắng và do
người. Bán khắp nơi, 1kg 1\$20

MUA SỈ DO:

Etablissements VẠN - HÒA
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

Xem mạch Thái-tò

GỘI BỆNH
Sáng 7 giờ đến 11 giờ.
Mỗi lần 0\$50
Bđa da dày Phòng-tich số 6
Lau tiêm, ngâm dau bụng, sỏi, ý
ach, v.v... Giá 0\$60 mỗi gói
Bđa da dày hàn sán, Bđa bđ
nguyên khi kiện tỳ bđ vi số 41
(1\$50) dau dung kinh niêu,
gan, ticc, mật hàn sán v.v...
Khi bđ bạch - trọc số 17
Ra khi hàn mèi nhọc v.v... giá 1\$20

Nhà thuốc PHẠM - BA - QUẤT
27, Hàng Thôn - Hanoi

Nhiều bạn gái ngày nay từ nhân
là gái mới, không biết trong trình
tiết, mợ ưa những truyền
quá đắng, xin hãy đọc ngay

Nhân cách phụ-nữ
Việt-Nam hiện-đại
để sửa minh thành một người
đàn bà Việt-Nam có nhân-cách
cho bạn trai khỏi chê cười
Mỗi cuộn 0\$50 Mua Ci Rì hét 1\$13.
Ở xa mua xin gửi 0\$88 cùi cuốc về cho:
NHÀ IN MAI-LINH HANOI

PHUC - MỸ

Một hiệu giày dà nồi danh kháp ba kỳ.



Kiểu đẹp hàng tốt giá hạ đã được
nhà sản xuất gửi chủ ý. Bán buôn
và bán lẻ ở catalogue kinh hiệu.
Nên chú ý: Thư từ và mandat xin gửi cho
TRƯỜNG - QUANG - HUỲNH
204 - Rue du Colon - Hanoi

BÀ CÔ BẢN ĐÙ BỘ BA QUYỀN
còn THANH-DINH

Bà quyền đóng thường 11\$00 - Bia vải mía vàng 14\$00 -
Bia da mía vàng 20\$00 - (Mua đóng bia vải hoặc bia da
phả cũ và mandat về trước).

NGƯỜI SÁCH CỒN RẤT TỐ

LƯU Y SÁCH BỐ của Võng-phép Đức Giả 0\$75
BÀCH Y TIẾU-HIỆP của Thành-đình 0\$25
VĂN QUANG ĐỘNG 0\$25
SÀU MẠNH 0\$32
PHO TƯỢNG THẦN 0\$35
PHANH SÀU HUYẾT LÊ 0\$50
TRANG HỨT (mặt quàng) tên sú quý là rất thâm mì
của Lã-quý-Bon Nguyễn-văn-Thông bán lôp 0\$50
CHIẾN TRANG thép hết cuộn An chén xây ra từ
1\$-2\$ thật rõ quặng tròn đánh nhau dùng bằng
những khía gác, tan 0\$50

QUẦN-SƠN LÀO-HIỆP

của Thành-đình - Dường ra tông sô, mồi chà nhát mặt kỵ
giá 0\$25
Editions BẢO-NGỌC 67, Nayarit, Hanoi - 74, 78

ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN

TRUYỀN DÀI của VŨ AN-LÂNG

(Tiếp theo kỳ trước)

Ông đang xem sách, đọc báo, bỗng đứng phát dậy, lấy giấy bút ra tính toán một hồi lâu, rồi thở dài, ngồi hay nằm ngửa mặt lên trần nhà, mặt có vẻ lo lắng, hay mặt lẩm-dim lại một cách mơ-màng. Cố lẽ ông đọc sách hay xem báo chí cốt tạm quên được một điều lo lắng gì, nhưng hẳn là điều lo lắng lại mạnh hơn trí định của ông; và sau các bữa cơm, chờ khi con và các cháu đã đứng lên cả, hai ông bà hãy giờ vẫn còn ngồi yên ở ghế, mới thi-thâm bàn-tán với nhau; và sau cuộc bàn tán ấy, Hạnh thấy ở trên mặt hai ông bà cùng lộ ra vẻ băn-khoăn, ngao-ngán.

Điều mà Hạnh chú ý ban hêt là cũng từ mươi hôm trước ấy, ông thường uống rượu, là một sự hâm-hực đối với ông, và cũng từ hôm ấy, ông quên cả săn sóc Kiêm về việc học, săn sóc Hạnh về các nử-công và nhất là quên cả trò truyện vui vẻ với An, con gái quý của ông bà, là những sự đã bốn năm trời, Hạnh nghiệm thấy ông đã làm quen, gần như những bón-phận cần thiết.

Chính là một việc rất quan-trọng đang làm ông lo lắng. Nhưng có lẽ sự lo-lắng của ông không quan-trọng bằng sự lùi nhục mà An đã ném

vào giữa mặt Hạnh trước có bốn thứ nhung kim tuyển rất đẹp

Đó là thứ hàng mới có dùng trong mùa thu này rất hợp thời trang. Mặc nhung ấy mà trang-diêm bằng đồi hoa tai kim-cương của hiệu « Diamante d'Asie » thi thật là long-lanh... « hết chỗ nói »!

Con vào hỏi già, người dầm eoi hàng ở hiệu ấy bảo rằng đài hoa mặt kim-cương sáng ngời như muôn ngàn tia mặt trời kia chỉ bán có sáu vạn quán, tức là sáu nghìn bạc thôi. Ba cho con tiền con mua nhé? Chơi kim-cương không lồ dàu, ba ai người ta ai cũng công nhận thế. Ba cho con mua, tức là ba dàe dành vốn cho con đây...

Ba a, hem nay ở một hiệu to lụa Hè-nội, con thấy

Các cụ già nên dùng
Thuốc Đại-bồ Đức-Phong 1\$50
Các ông làm việc nhiều nên dùng
Thuốc Bổ-thần Đức-Phong 1\$50
Các bà, các cô nên dùng
Thuốc Điều kinh bồ huyết 1\$20
Các bà phải chở trẻ em uống thuốc
bồ ty tiêu cam 1\$00
4 món thuốc bồ caja nam, phү, lão, ău

do nhà thuốc

Đức - Phong

bán buôn, bán lẻ dàe thuốc sống,
thuốc bão-chế và các thứ sam

45, Phố Phúc-kien Hanoi phát hành

Đang ăn một cách lơ-lâng,
hai ông bà thấy con gái nói,
đều dừng lại nghe; nghe xong
thì ông buồn rầu nhìn bà và

thì bà dài một tiếng não-nuột.

Giữa lúc ấy, Hạnh đã ăn

xong. Nàng gấp khăn tay, xếp

lau với bát đĩa của nàng sang

bàn bên, rồi lên giường riêng

của nàng ở trên gác.

Nàng lấy một quyển sách
ra đọc; nhưng không phải là
lúc cái thư đọc sách có thể
giải buồn được cho nàng, nên
nàng giờ lượt vài trang, nhìn
qua mươi giờ đồng chí rồi lại
gấp sách, quẳng lên bèn, để
mang kim chỉ ra thêu thùa,

Thưa được một lúc, nàng chán nản hơn là đọc sách bởi những mối buồn bực nó rộn rập kéo đến ám ảnh thần trí nàng. Nàng hoang mang, nằm xuống giường, tâm hồn trống trải và đau thương, nhớ một cách thiết tha đến người cha đã vì gia đình mà biệt tích trong cuộc giang hồ phiêu dâng, nhớ người mẹ bạc mệnh, chết vì không có đủ tiền thầy tiễn thuốc, sau khi đã hết ngày ấy sang tháng khác mong đợi tin chồng, và lo cho em đang chờ họa, cầu phải có chỗ dừng chân để tựa nương, có lẽ sẽ lỡ lòng một đời anh tuấn nếu nàng cả quyết thi hành một việc nàng đang suy tính để chị em có thể rời bỏ được tìn biệt thư của vợ chồng ông Phong, nghĩa là vĩnh quyết được với An, người khoan ác, thị-ký, đã làm cho nàng phải chịu bao phen tủi nhục.

Thấy Kiêm lên, nàng hỏi:

- Mấy giờ rồi, em?
- Thưa chị hora hai giờ rồi.
- Thế em chưa sang học à?
- Em đã sang, nhưng anh Khắc bảo dem về đưa chị bức thư này.

Cậu đặt bức thư lên giường, cạnh chỗ chị nằm, rồi vội vàng chạy xuống thang gác để đi học.

Hạnh hồi hộp, mở bức thư ra đọc. Đó là lần thứ nhất nàng nhận được thư của một người đàn ông — tuy người ấy chỉ là bạn mới quen biết — cũng như một hôm cách đó độ hai tháng, nàng đã sang nhà Khắc xin học cho em, là lần thứ nhất nàng ngồi nói chuyện với một bạn trai mới quen biết bắt đầu từ hôm ấy.

Nàng trầm ngâm, đọc đi đọc lại bức thư và xem ý mỉ tưng néch, từng dấu chấm, tuy

bức thư chỉ có hai chữ giông:

« Cô Henh,

« Tôi biết rằng hôm nay có buồn lầm, buồn hơn nhiều lần những ngày cô gặp việc buồn khác. Bởi vậy, tuy tôi chỉ là người mới được hanh-hanh quen biết cô — chẳng hiểu sao may mắn được cô cho là bạn chua — tôi cũng cảm mến phép cô, đương đột gửi bức thư này để khuyên cô rằng: « đòi ta phải can-dảm mà phẫn nộ, hay là nản nại chỉ đợi dịp may để phản-đầu. Không bao giờ nên buồn, vì sự buồn bực chỉ làm lòng người chán nản, nhất là người ấy lại là một thiếu nữ tam hồn yêu ớt và giàu lòng cảm hứng như cô.

« Cố vui lên: đòi chua đáng để cho ta phải bận trí vào sự buồn bực, và việc của ta đang ở lúc cần đến tinh vui về hồn nimir của ta.

« Trong khi mong mộc cõi ta thù cho cùi chỉ thành thật này của một người hàng kính trọng cô, tôi xin chân trọng chúc cô vạn an và không còn gặp phải những việc buồn bực như hôm nay nữa.

« Ngày 25 August 1937
« Kính bút: Khắc »

ĐÃ CÓ BẢN

Phê - bình văn-học

Một bộ sách nghiên cứu rất công phu về nghệ-thuật phê bình. Giá 0\$95

SẮP CÓ BẢN

Một ngày của TOLSTOI

Viết theo tài liệu Stefan Zweig
NHÀ XUẤT BẢN
TÂN-VIỆT, 49 Takou Hanoi

II

Khắc là người hàng xóm nhà ông bà Phong, và ở cách biệt-thư « Mộc-Liên » của ông bà có cái vườn rộng.

Ông ký Mai, cha-chàng, khi còn sinh thời, làm ký lục ở một tỉnh mạn ngực. Bởi sự quá hào phóng của ông đối với tất cả các người trong quyền thuộc mỗi khi họ già danh lâm tinh áy thán ông đề luôn luôn phòn quầy tiền lương hay tiền đồng của ông, nên khi ông « nhâm mật huống xuôi hai tai » thì ông cũng (huống xuôi cả dân vốn, cả các nợ nần mà các người kia đã nhờ cậy phiền nhiễu bằng cách vay khéo. Vì thế vua dấp cho ông được mồ yên mà đẹp rồi, bà ký Mai đem Khắc về quê chồng, định tạm trú ở đó để dưa vào họ hàng qua vài năm tang-chế, và nhất là để tránh cái tiếng: vợ góa dỗ con o lý một tình xã lạ, không gần ai là người thân thích.

Nhưng, với cái sự thiếu trước hụt sau mà bà ký đã đem về quê chồng, hai mẹ con bà chỉ nhận được sự lảng tránh một cách khinh-miệt của tất cả các người trong họ. Bà hé thấy những lối vò vập dâm thâm của lũ người ấy, như khi chúng đã hết tên nọ đến tên kia lên mãi tận tinh mạn ngực, lấy cớ di chui thâm hố vợ chồng bà, để tỏ cá lòng thản kinh của chúng đối với vợ chồng bà ra một cách quy lụy, quâ xu nịnh!

Đến khi ấy, khi tiềm túi bà đã cạn, bà đã phải về quê chồng nương náu ít lâu, nghĩa là khi không tên nào còn van xin, phiền quấy bà được như trước, thì bà thấy chúng không còn nhận gì họ xa họ gần với

mẹ con bà nữa; đối với bà, chúng trở ngay ra mặt thờ ơ, như là đối với người chúng mới có một lần — từ đã lầm lầm! — ngồi ăn ở cạnh, hay là ngồi ăn cùng bàn trong một hàng... thịt chó hay là một hiệu chào-lòng! Còn những đứa có họ già quá hay là những đứa đã trở nên già sảng vì sự lão-tâm cấp dưỡng của vợ chồng bà khi trước, thì tuy không dám hát hùi bà ra mặt, hay là chối cãi tình

chí-leo tè chờ chúng báo đáp lại với bà căm căm xưa nghĩa cũ.

Năm ấy, Khắc tuy còn đang tuổi thơ ấu, nhưng cũng đã biết tài buôn cho thán phản bài me con và mè bực thời dời den bạc. Nên kui chàng đồng ý với mẹ theo mẹ ra những đứa đã trở nên già sảng vì sự lão-tâm cấp dưỡng của vợ chồng bà khi trước, thì tuy không dám hát hùi bà ra mặt, hay là chối cãi tình thế che được chàng đi học, vừa để mong một mai vinh-hiển, có thể phung duồng lại mè mò một cách chu đáo, cho mẹ được an nhàn sung sướng bô-vợingay bị quyền thao-khinh khi.

Sau năm sáu, tốt nghiệp & một trường trung-dâng ra, chàng quyết việc làm, với di kiêm việc làm, cốt man chóng phung duồng nỗi me. Nhưng mới di làm được hai năm trời, mới dem lại cho mẹ được hơn một năm an nhàn vui-sướng, thì mẹ lại cho qua đời, để lại cho chàng đã qua đời, để lại cho chàng em một lồng daun, sần tham, vì tiếc thương!

Chàng chán-nản, bỏ việc làm, ra Bi-sơn, ở nhà ông mèo on day đã thi ra cho kẻ khác, bà ký Mai không phải là người dam con về quê

Một cuộc triển lãm

Chẳng tội xưa được tin ông Nguyễn-Khánh-Đamm ở Saigon cho hay rằng từ 11 đến 18 Juillet 1942, ở ngày tại hiệu sách ông có một cuộc triển lãm về sách vở. Bà con Nam-ký chắc sẽ hoan-nghênh cuộc triển lãm này, bởi vì ông Đầu muốn mượn nó để biểu dương trình độ học-huât và sự tiến bộ về sách bắc-của ta. Những sách quý, sách hiếm, những báo cũ hiện nay không còn sẽ được đem trưng bày để mọi người vào xem. Ta còn được xem ở đó tránh ảnh những nhà báo, nhà văn, họa-sĩ và danh-cửu có tiếng ở nước ngoài. Thật là một cuộc triển lãm có ý nghĩa.

SÁCH MỚI

Trung-Bắc Chủ-Nhật vừa nhận được:

Nhật-nam hội-thoại của Truong anh-Tu và Shiro Yor ta, dày 190 trang, giá 0\$00, nhà Bắc-Hà xuất-bản.

Nhật-bản ngữ đặc-bản của Truong anh-Tu dày 63 trang, giá 0\$60, nhà Bắc-Hà xuất-bản.

Muốn thành công trên đường đời của Truong-anh-Tu dày 94 trang, giá 0\$60, nhà Bắc-Hà xuất-bản.

Xã-giao của Truong anh-Tu, dày 52 trang, giá 0\$40, nhà Bắc-Hà xuất-bản.

Lục nhâm-đại-don của Yên Bình, Anh-Hoa, thư-xá, giá 1\$. Lạn gai ngón xưa và ngày nay của Huynh Ion, Việt-Nam thư-xá, giá 0\$55.

Gia-gia-làng Sơn-Ho, sưu-tập những chuyện ngắn-lù-truere và bút-giờ của Ngoc-Giò. In-dep, loại « Những tác-phẩm hay » Giá, 0\$50.

Hán-nhật-tân-văn của Nguyễn-Ngoc-Linh, Nam-Thien Thu-Cuc, Giá 0\$80.

Xin cõi-lai-cum-ôn các nhà xuất-bản và giới thiệu cùng bạn đọc.



(còn nữa)
VŨ ANH-LÂNG

Cần người làm

Cần một thiếu-nữ giúp việc —
Lương tháng 40\$. Hồi hoa - sĩ
NGUYỄN-HUYỀN 116 hàng Bông
Hanoi.

CÁC NGÀI HÃY DÙNG

Phản-trí Đồng-dương

(GRAPHITE INDOCHINOIS)

Mô & Hélène chí I., & Hélène
chí II., Hélène chí III.,
PHÓ LU — LAOKAY

Bạn được công nhận
là tốt không kém gì
của áo-đại-que
công việc cần thận.
Gửi nhanh chóng
khắp Đồng-dương.

Sở giao dịch

E¹ TRINH — ĐINH — NH^I
123A. Avenue Paul Doumer
Haiphong — Ad. Tel. AN-
NH^I — Haiphong Tel. 707
Cần đại lý khắp Đồng-dương.

Muốn cai thuốc phiện
chỉ nên dùng thuốc :

Tinh ngô Giới yến

H
O
N
G

KHE
số 20 giá 1\$00

Trong lúc đang uống thuốc
cai vẫn có làm việc như
thường, sau khi khỏi
không sinh bệnh. Đa
nhieu người cái được

NHÀ THUỐC HỒNG KHÊ

75, Hàng Bồ Hanoi

* và đại lý các tỉnh *



HOA MAIPHONG

bieu hiêu về đẹp quý phái. Hiện
may có tiếng nhất của bạn gái.
N° 7 Hàng Quạt — Hanoi

COI TRIỆT-TỰ BOẢN SỔ MẠNG

Căn cứ, nguồn gốc và ảnh
hưởng về ái-linh, danh-vọng,
tiền tài của riêng từng cá nhân
trên đời này đều chỉ rõ dưới
mặt nhà tuồng số chuyên môn:

NGUYỄN-HUY-YÊN
300, Rue Paul Blanchy — Saigon

Ở xa chỉ cần gửi chử ký tên, cuối
và mandat 2\$00 về coi xuất đời

Hàng là mới vè!

Sở bô tái Three in One bằng da
rất đẹp và tiện lợi, giá rẻ không
ngờ: 0\$75 mỗi cuộn. Bán lẻ tại
Grande Magasins Réunis và các
hiệu sách lớn. Mua buôn hỏi
TAM-DA et Cie 72 rue Wiët
Hanoi. Ở xa gửi 1\$ tem vè sẽ
nhận được một cuốn.

Chỉ có rất ít, mua mau kéo hết.

EXIGEZ LES CHAPEAUX



TRÈSE MAIN

Étudiés spécialement
pour les pays tropicaux

Saigon dễ ở khó về,
Trai di có vợ,gái về có con

Ai đã từng ở Saigon,
chưa & Saigon hay
sắp đến Saigon

Saigon, một vựa
thóc, một hòn ngọc,
một kho vàng

NÊN TÌM ĐỌC

TÚI BẠC SAIGON

của VŨ XUÂN - TỰ
do Trung Bắc thư
xã mời phát
hành 0\$60 một
cuốn. Mua buôn
có hoa hồng.

Còn một số rất ít

CƠ TƯ HỒNG GIẶC CƠ ĐEN

các bạn nên mua ngay kẻo hết.

CERTIFICAT

Dalat, le 23 Février 1931
Monsieur Vũ-Dinh-Tân
HAIPHONG

Thưa ngài,
Hai kỳ thiêu Phòng-Tich của Ngài
giết vào cho tôi đều nhận được số cũ
và tôi hết sực cõi-dòng, nên bây giờ
tại đây cũng có nhiều người biết dừng
thuộc của Ngài, chính tôi cũng công
nhận thiêu Phòng-Tich « CON-CHIM »
một mòn tước rất quý, là vì em tôi
và tôi cũng bị bệnh ấy mà xưa nay uống
cũng đã nhiều thuốc, nhưng không ra
gi, ngày nay chúng tôi được mạnh
gidi, day tôi cũng nhờ có thuốc của
Ngài vậy, chúng tôi sống cả thảy 6 giờ
mỗi bệnh hai đê lanh, thuốc thuốc
đá hay mè lại rõ tiền, tôi thấy vậy lại
hết lòng sực cõi-dòng.

Tiếp đây, tôi xin kính lời khuyên thêm
cho tôi 50 gói nữa, cũng theo
cách linh-hoa, gửi ngay như mây lẩn
trύe.

Sau này tôi xin kính lời khuyên thêm
Ngài an hào, chư vị bình-an và quý
hiệu phát đại.

Rất cảm ơn Ngài, Nay kính
BINH-VĂN-CHÂU
Commerçant Dalat

Đóng Cửa day chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thi-Nh, kẽ lại
Chuyện thật một thiếu-nữ làm lễ kết hôn với anh chồng dốt
nát mà sau cảm hồn khuyển khích chồng làm nên danh pham
(Tiếp theo)

Thiếu-nữ thật tên là Liên, nhưng không
phải là cô dốc hay cô tham gi hết, chỉ là một
đứa chơi mới nồi lèn, dứng vào cái hạng
người ta vẫn gọi là « con gái mai đón »

Liên còn trẻ Mùa, mới độ 19, 20 tuổi là cưng,
gương mặt và dáng người kẽ ra cưng là hạng
đẹp, nhưng kẽ nào tinh mắt, sẽ nhận thấy

ngay, vẻ đẹp ấy là vẻ
đẹp của gái giang-hồ,
nhân-công nhiều hồn
hoa-công và kẽn phản
thùy-mị tự-nhiên của
con nhà khuê-cács.

Cô giáo cõi dũng
Liên làm thuốc độc,
lâm cạm bẫy đê hại
Kiều-mộc.

Chỗ nào là chỗ yếu,

và những thủ-dug nào cảm dỗ được chàng,
nắm cõi chàng vào tròng, cô giáo đã chỉ bao
đúng di nước bước cho Liên, đầy đủ và
cẩn kẽ.

Khổng hiều Liên khéo tán tình o bế cách nào,
Kiều-mộc mê tit.

Có người bảo Liên có ngài. Miền Nam, nhiều
người gặp cảnh bị chồng ghét bỏ, và các cõi
hàng chơi muốn trói chặt quả tim của tình-hàng,
thường mua ngài yêu o mây tháp phép
Châu-giang, gọi là chuộc ngài, cũng như ngoài
Bắc ta lấy bùa vậy. Hè ngài còn thi yêu nhau,
ngài nhạt thi tình hết. Bởi vậy làm cõi không
ngàn ngài chuộc ngài tóm kém bạc nghìn, vĩ
nhà giấu mãi cho họ trai tóm một búp khánchez
phú-tuương hay một công tử Bắc-liêu nào đó,
cõi thê dục khoé bắc vạn.

Nhung rõ trường-hợp này, có lẽ tại Liên cao
tay cõi giỗ phần it, mà tại Kiều-mộc không
biết tri-thủ phẫn nhiều.

Còn người sau cõi cách chơi bởi phong

dâng những từ bao giờ, bỗng chốc vì cảnh ngã
bất buộc, như người mắc bệnh ngã nước phải
kiêng khem hoa quả lâu ngày, nhất đán vó
được của chua, thời thi ăn lấy ăn đê, cõi chết
cũng cam.

Ban đầu chàng còn bõ học mỗi tuan-lê một
vài giờ, sau đến lười biếng, bõ luon cõi tuan,
di theo tiếng gọi của
con quỷ sặc-dục.

Muốn có tiền huy
hoá, chàng đặt truyện
may mặc nõ, sách vở
kia, đê gặt vợ đưa
tiền cho di mua vui
với Liên.

Chàng gân hoàn
toàn ngã sầu mà đúc
xống hõi sầu mà đúc

tốt của người vợ đã giật tay vót lên.

Cũng may ngon đèn-thiên-luong của chàng
chỉ bị con giò thôi tát, làm cho ánh sáng mờ
đi thôi, chura phải tát hẳn. Vì thế chàng còn
đứng lờ lững ở giữa khoảng hai đầu thiên-ác,
chura có gan lùi về mà cũng không dám tiễn
manh.

Chảng thế thi con đường Lâm-liêu-Mộc
quay lại cuộc đời khốn nạn, già dối, hèn mạt
như hồi xưa, chí còn cách xa gang tấc.

Kỳ thử, Minh-cầm nghĩ chồng thấy sự học
mù mít khõ khăn mà dám ra sân lồng rói chí,
Một người rù thông-minh đén đến, hoang-phê
đến sân lồng ngày, bỗng chốc trả lại, không
sao tránh khỏi một lúc thấy kno mà ngai mà
chán.

Nhung rồi nàng lùn tâm nom xét, nhận thấy
lang-quàn càng ngày càng biến đổi thái độ,
lúc trước ua giàn dì thi bay giờ thích điêm-
trang ; đi học có vේ bieng nhac, bữa ăn thường

ngồi thử một suy nghĩ, ít nói cười. Nhất là sự di vè hay thất thường, trái hẳn thói quen, cử chỉ ngôn ngữ đối với vợ xem ra nhiều bẽ láng tảng, ngurgi gãy giũ.

Những biến-tướng ấy bắt nàng phải lấy làm lạ, mình tự nhủ mình:

— Có lẽ chồng ta ốm truong-tu con náo rồi, không sao.

Nàng xuất bài chục bài, bao mỗ bếp khách trong nhà thuê hò một chủ lai-cang biết di xe dap, mỗi ngày theo hìn sụp di đứng chờ chồng.

Sau ba ngày thăm thám, nàng biết rõ cả.

Nàng biết minh đang sang vào cái hõi sắc-dục, mà chủ-mưu chính là cô giáo, toa-rap với một ái-giảng-hà thương-lưu, mục-đích là phu hoai già dinh-banh phúc của nàng.

Nếu như người đàn bà nồng nỗi, tất dã hõi hoán tam-bành lục-tắc thức dậy, rồi thi mõm lõa mép giật, ghen tuông, giận dữ, làm rãm nhà cửa, khi nào chịu yên.

Nhưng nàng một niềm lặng lẽ như không, khi ăn ổi, lát rá vú, chàng dè mày-thay bát biến, lộ ra từ-sắt.

Thảm-trâm, chia-chân, nàng biết lường xết không phải chồng minh tự-đóng bõ việc hõi hành, phạm tội sác-giời. Sõ-dĩ chàng như thế, là bị người chí-em bộ hàng hiềm độc kia đã khôn ngoan súc-siem, cảm độ, khieu-khích, chỉ cốt lừa cho thâu-nhng đau khổ, vợ chồng



chia lìa, thiên hạ chê cười, gia-dinh tan nát, thế thì họ được hả lòng. Họ không muốn thấy nàng được yên ổn sung sướng.

Bởi vậy, nàng suy nghĩ cần nhắc, chỉ nên dùng cách bờ-binh, giật kè di lạc dường của nhà minh vè, hơn là làm ra bạo-dong to chuyện. Nếu làm ra cửa nhà rầm rì, vợ chồng mất vè hoà-khi, té ra irảng kẽ cõi giảo Nhâm-mat.

Huống chi người như nàng, không sa chấp-trach cõi giáo, mà cũng chẳng thèm ghênh tuông với Liên.

Chỉ làm sao cho chồng hối-tinh là thể cõi.

yếu; ngoài ra nàng rộng lòng tha thứ hết thảy. Từ hôm ấy, nàng đổi dãi săn sóc chồng vǎn âu yém, vẫn từ tể tròn vén đáo vở, làm dường như người tai diếc mắt đui, không hề ngó trong gia-dinh đang có biến cố gì xảy ra.

Chàng di, nàng có sức trang diêm cho chàng thêm trẽ trung, tuấn tú.

Chàng vẽ, dù đêm khuya mấy nàng cung chép đến ngồi đợi để hầu hạ, nàng giặc.

Có hôm chàng đã cười thầm người vợ thất-thà, chàng ngó bao chuốt tó diêm cho chồng, dè nó di với tinh-nhẫn.

Ròng rã một tháng, nàng đổi-phó bằng cách âu-nhnh tiêu-cục như thế, khiến chàng cảm thấy nhợt-nhai khó chịu. Chàng biết chàng có nghĩ đến ân-tinh đã bị vợ khám-phá hay không,

nhưng trong óc chàng bắt đầu này sự so sánh giữa vợ và Liên, rõ ràng thấy vợ thương yêu mịnh-dòng nàn chán thật hơn trăm phần, nghìn phần.

Ngoài cách ăn ở đậm-thẩm, nhẫn-nhục, tinh-thoảng Minh-cám khéo đem một câu chuyện cõi-tích hoặc thời-su, kể ra với nụ cười và miệng nói rất cõi duyên, dung-yết khuyen can chõng một cách bồng-bầy, giàn-tiếp.

Có lần, kè chuyện thế rồi, nàng vỗ về thẳng bέ và nái:

— Con minh cùi no ngù kỵ, thê mà sung sướng. Mai sau, nō cõi biết đâu cha nó ngày trước hoàn naren-npan-nhục đến thế nào, minh nh!

Nghe nhắc đến con và những tiếng hoan hỉ nhanh-nhục, Kiên-méc giựt nay minh.

Luong-tam cầu rút, bắt chàng tự nhiên hỏi hận-âm thâm và tha thiết.

Chàng từ nái khin hay bát buộc, hôm sau tư phiền chàng mạnh bao-cu-tuyệt Liên ngay, ai châm chủ việc học như cũ.

Chàng tự-giác đã làm một việc dai-dột.

Việc dai-dột ấy, chàng tự-giác chưa đủ; phải xem như một uog-dộc, có nanten mủ kẽo ngói ra hết thi mới nhẹ minh.

Chàng thà tội với vợ.

— Thật tôi có lỗi, đã làm minh đau đớn hai tháng nay, giờ tôi hối hận, minh sẵn lòng tha thứ cho tôi nhé!

— Chuyện gì mà tha lỗi? Trời ơi! chồng tôi học quá rồi phát điên hay sao thế này?

Minh-cám giờ vồ hồn không hiểu chuyện ică, vừa nói vừa cười.

— Minh nói mà đúng! Cõi lõi tôi điện-thật, cho nõa dã nhất-thời me muỗi lưỡng-tam, lâm sai 10 khoản giao-ước của minh.

— Thật à? Nhưng minh pham vào khoản thứ mấy thế?

— Về khoản sác-giời.

— Chết nõi! minh có nhân-tinh. Thế mà mẹ con tôi cứ cầm cui ở nhà, không hề nghe biết gì hết.

Rồi chàng đem chuyện dần-dài, từ lúc chí giáo-Nhâm khiêu-kích cho đến lúc say mê Liên những thế nào, kè hết một lượt cho vợ nghe. Kết thúc, chàng phoi gan rái mết cho vợ biết rằng minh đã hồi hán và bỏ con giang-ha rồi; từ nay chỉ có việc lo học đem ngay, hồn-mau thành đạt. Thuần-tay, chàng với lạy chiec dùa, bẽ gay lầm hai mà thế:

— Tôi sẽ phải chết phản-thay như thế này nếu còn làm sự gì để vợ tôi lo buồn.

Nét mặt chàng lúc ấy trông nghiêm nghị la lùng:

Minh-cám thở dài:

— Phải & đời có một người đàn bà nào chịu nhẫn-nhục như tôi, giúp minh tạo lại cuộc đời, rửa nhục danh dự được, tôi vui lòng đem minh khuông ngay cho họ...

— Làm gì có ai con nhà giàu mà cao-thượng nhẫn-nhục được như minh! Kiên-méc nói.

— Bởi vậy tôi khuyên minh từ rầy chó cõi nghe lời đàn bà nõe-khát, họ chỉ phá hoại hành-phuc của minh thì có, không cách nõi thi cách kia. Tôi cũng tự hối đã quên nhằng, không cảnh-cáo minh cho gần chí giáo-Nhâm, hồn-ra coi chuyen hom nay. Cõi nõi quái áy e còn theo klu-quay rổi vợ chồng nhà minh, chua phai thời-dau.

IV

Bức thư của người «di heo» sang Âu-châu gửi về

Minh-cám nhẫn-nhục đồng-cứa day-chồng ba năm nay, đã thấy công-phu minh có kết-quả được một nõa.

Ký chí tú-tai năm ấy, chàng nàng đỡ phần thi nhất, dưới cái tên mượn là Lâm-vân Thành và dừng vào ur-hang.

Ông Chatur-hong & nhà xem báo, thấy đăng báng-tu-tai, đoán chắc người này là ho hàng cõi-re bac-vat của ông, nên ông khoe ngay với bà:

— Mõi con hai a, Lâm-vân-Thành này tất là anh em của thằng bac-vat nhà ta.

— Ông ơi! Lõi thằng bac-vat quang-lam ho! Ba cưới và dáp. Thabo này có nghe chồng con hai nói cõi sinh em đồng-ho học hành nõi thi đấu.

— Kí hơi đâu khai-bết ad ho hàng cho bà mày nghe bac-giờ? Tôi chắc là anh em gõi với

SÁCH MỚI CỦA LÊ-VĂN-TRƯỜNG

Những kè cõi lòng

(Xã-hội tiêu-thuyết)

Loại sách chọn lọc

Tranh-trâm - Hán 200 trang - Giá 1.520

Nhà Xuất bản ĐỔI-MỚI, 62 Takou Hanoi - Tel. 1688

Hai người bạn

(Tâm-ly tiêu-thuyết)

Loại sách chọn lọc

Hán 200 trang - Giá 1.520

BÁC CÓ BẢN TRONG LOẠI « TRUYỀN GIÁI-TÍ » MỚI THU TRUYỀN NGHIỆP

Truyện triết-thâm và rông-tu của B.H.P.
Võ-trí-công-nhà - Bìa dẹp - Giá 9.550.

MỚI PHÁT HÀNH HAT MÃU CUỐI CÙNG

của TRẦN QUANG TẤNG

Truyện dâ-sử-cyc-ta-long-by-sinh của một
tai-kinh-bi-dâ-hâm-thao-mi-hay-ký
bát-máu-cõi-cang-chao-dang-senh-Nam-vui
bây-giờ liếp-tuc-công-việc-phò-Lô-nuit-kha.
Cõi-nhiệm-canh-ly-ký, nhiều lõi-nghia-khi.
Bìa do-tuc-siép-và-lát - Giá 9.550.

HÀN-THUYẾN XUẤT BẢN

31

thắng bá-c-vật đó, hôm nào nó về thì hỏi mà xem.

— Quả thế tại họ nhà nó được đặt danh-giá nhì! Anh dỗ bá-c-vật, giờ có em dỗ tú-tài, rồi không biết sẽ tới bao nào nữa.

— Thị rồi đến tiền-sí hay bá-c-vật như thắng rẽ nhà ta là giải chí gl.

Ông nhắc tới danh-vọng Ông rẽ nhà Ông với đầy vẻ kiêu-mẫu.

Thực tình, việc nhau-duyên mắc hụt của con gái Ông, có lẽ thiên-hạ và lăng xóm bối nghe phong thanh, dù có hai Ông bà tuyet nhiên không biết gì cả.

Ông vẫn yên trí rẽ là bá-c-vật, và mong đợi mãi cái xướng công nghệ mở ra ngày một ngày hai, mà a quan bá-c-vật nhà Ông a chủ trương, giám đốc.

Trong ba năm, Minh-cầm như thán một tầu lá gồi phải che chống mưa gió hai ba chiều: phán lo nuôi chong khuyễn chống học-tập, chưa kẽ đến việc suýt nữa chong lại sa-nga, may nang cung vót vừa kịp. Phản khac đối với gia-dinh, nàng muong phai mưu mẹo đấu quanh, để cho cha mẹ không nghĩ, chuyen kin không y.

Bởi vậy, khi thi nàng phải tri-trá, dỗ tai khí-cu gởi mua tại bên Đức còn rắc rối chưa xong; khi thi viện cờ-răng chong lõi ký giao-kéo làm việc nhà-nuôi những ba năm, cái dự-dịnh mở nhà máy cát nước hoa hays hoan thông thả, chung mẫn giao-kéo kia sẽ hay.

Hiện ông bà già chiên con, yêu con vì có một mạn, tự nhiên quý rẽ, chuộng rẽ, vì là rẽ sang, nên chi con nói thế nào, ông bà tin thế, không hề nghĩ ngờ và hỏi vặn vẹo.

Nhưng có giáo Nhâm thì hay nghĩ. Có thể nói là có dã biến, vì dụng tám dò dẫm mãi phải ra mành mối. Nhiều người thường lấy làm lạ sao lầm việc bi-àn của người ta, che dày cẩn thận đáo dè, mà có khai trong nhà chưa tố ngoài ngõ dã hay. Sự thật, ở đời không có một truyện kín nào mà kín mãi được, nếu có kẽ có tinh hồn ý, ở bên đêm-dò hàng ngày, chẳng sớm lâu muộn, tám mản bi-mật cũng phải cuốn lên.

Chiều hôm ấy di dạy học vđ, có giáo sai cón hóe ở chạy mua tờ báo dò xem bảng tân-khoa tú-tài, khi trông thấy tên Lâm-văn-Thành, có cười gần và nói lầm-bầm một mình:

— Nó đây chứ ai! Thế là đây tám được cõi rồi, hể lúc nào muộn, chỉ hép lại một cái là hết thõe. Đò xem phen này con Cầm lén mặt vý quan bá-c-vật nữa thôi! (còn nữa)

HỒNG-PHONG

CHỦ HÁN CỦA NHẬT

Người Nhật dùng chữ Hán khác hán với ta một trời một vực, nếu không học rõ sẽ không biết nhiều chữ Hán đến đâu cũng không tài nào hiểu được. Bởi vậy Ông Nguyễn Ngọc-Loan đã soạn ra cuốn « Hán-Nhật Tân-Vân » có dù cả các lối chữ Kana, Kan-ji và Romaji, trên chữ Hán, đưa chữ Nhật, dưới Quốc-ngữ, giáng rõ từng chữ, từng nghĩa và những chữ Hán của Nhật mới đặt ra, rất tiện cho người muốn học chữ Nhật và những người viết nhiều chữ Hán được hiểu cách dùng chữ Hán rất là của Nhật. Giá 0880, cước gởi 0830 có bát kháp các tiệm sách. Ngân phiếu đê: M. Nguyễn-di-Luân Directeur du

NAM - THIỀN THU - CỤC
37 - RUE DES PIPES - HANOI

1er JUILLET 1942 SÉ CÓ BÁN :
Những trè khôn nan

SÁCH HOA MAI SỐ 17
của NAM GIAO giá 0810

Những trè khôn nan, tuy dời rết nhưng chúng rất hiếu thảo với cha mẹ và chúng rất yêu thương nhau. Đó là những trè đáng được các bạn xót thương và yêu-mến

ĐÃ CÓ BÁN :

Bóng hạnh-phúc

CUỐN THỨ HAI
của Lê-văn-Trương, giá 0860

Hạnh-phúc chỉ đến với những tấm lòng trong, với những lương tâm không vẩn. Nó như mặt trăng nằm trong hồ nước, mà tri thuật là một báu chán đặc ác khue động, để làm vỡ nát mảnh trăng sáng của lòng ta. Rồi chỉ còn lại cái bóng, khiến ta nhớ tiếc hối hận trọn đời.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

SAVON DENTIFRICE **lucérina** LAURÉAT DU CONCOURS DE L'ARTISANAT INDOCHINOIS

DISTRIBUTEUR: PHUC-LAI 87-89, Route de Hué
HANOI - TÉLÉPHONE 974
EXCL. COCHINCHINE - CAMBODGE: TAM HUU HIẾP & Cie
39, BOULEVARD GALLIENI - SAIGON

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP
ta hãy đánh răng bằng SAVON DENTIFRICE
KOL
DÉPOT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE:
323. RUE DES MARINS. CHOLON

AGENCES :

Ets TÙ-SƠN à Phanrang
Ets TONSONCO 146, Espanye - Saigon
M. LÊ-NGỌC-CHẨN, Rue Saliceti VINHMONG
Tổng phát-hành & Bắc-kỳ:
M. UÔNG-TÝ N° 45 Lamblot, HANOI

Cuộc trưng cầu ý kiến

FOOR
Mực bút máy tốt nhất
TỔNG PHÁT HÀNH
TAMBA ET CIE 72, WIELÉ
Hanoi - Tel. 16-78
Đại lý:-
Chi - Lý Hàng Bồ
Hanoi
 Mai-Linh Haiphong
Có bán khắp mọi nơ

Nhiều món nữ trang mới
chứ 1942, bông, vòng, chuỗi
pendentifs nhẫn ngọc thạch
thúy thiệt. Vòng nửa mặt
nhẫn hột xoàn mài lóng
lánh như kim cương.

QUÂN CHÚA
21, Rue Amiral Courbet Saigon

SÁCH THUỐC Hài - thượng Lân-ông

Do cụ Nguyễn-an-Nhân là tác-giả các bộ « Y-HỌC TÙNG-THỦ » v.v... dịch thuật và phê-bình. — Cụ Nguyễn-an-Nhân đã bảo đảm cho sự học thuộc, chắc ai cũng đã biết.

Y-nghiệp của Lân-ông đã được Vua, Chúa tịt dùng hàng 200 năm nay đã được muôn vạn đồng-báo khái phái chết oan. — Ai làm thuốc, ai tự chữa lợy cho gia-dinh mà không phải có bộ sách của báu Y-Thánh ấy? — Vì lý do tình-thông mà đến các bài thuốc lại kinh-niệm và giản dị (có cái bài thuốc Nam...)

Bộ dịch thuật này nhờ được công sự-tâm của Ng-an-Nhân mà báu bù khuyễn được một yếu-diem là báu in chữ Hán nhất hết loại « BÁCH BỆNH CƠ YẾU », vì báu bính báu cách đây hàng trăm năm đã bị mất có báu in. (Nay may mắn được báu viết tay.)

Sách in very lớn, dày lỉnh trám trang giá 180. (Ở xí-giá mua thêm cước 0840). Gói C. R. là 2520. (Sách này rời ra phải bắc iền 2500).

Thơ, mandat đồ cho nhà xuất bản:
NHẬT-NAM THỦ-QUẢN
19, Hàng Biểu - Hanoi

ĐÃ CÓ BÁN
**Bước đầu học
tiếng Nhật**

của NGUYỄN-MẠNH-BỘNG

Sách giày học tiếng Nhật, dò có thể giao-hiệp với người Nhật hoặc viếth và đọc báo Nhật được theo một phương pháp rất dễ hiểu và chàng béo. Giá: 0869

Tân-Đà Tân-Vân
của Tân-Đà NGUYỄN-KHÁC-HIẾU
Một cuốn văn-nghị-luận của Tân-Đà ghi chép những tu-tưởng của một nhà nho khí phách, một người dân yêu nước. Ai cũng nên có một cuốn « TÂN-ĐÀ TÂN-VÂN » để làm tăng thêm cái phẩm giá tri-thức của mình. Giá: 0850.
Hàng sách quy in trên giấy lợn Da, Giá: 2350

CỘN RẤT ÍT
Người giết chồng tôi
Xã-hội tiêu-thuyết của TÙ-THẠCH
Giá: 0835

Mộng và thực
Xã-hội tiêu-thuyết của GIAO - CHI
Giá: 0845
HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN
97, Phố Hàng Bông - Hanoi

33

Tuần - Lễ quốc - tết

Quân Anh phòng bị nhiều khí giới và lương thực ở đây nhưng chỉ kháng cự được một ngày. Quân Đức-Ý đã lợi dụng ngay cuộc thắng lợi do vỡ đập lũn ngay vào đất Ai-cập. Mấy hôm sau, các phong tuyến thứ nhất và thứ nhì của Anh ở Ai-cập đều bị phá vỡ, các lối ra vào Fort Capuzzo, Halfaya Marsa Matrouh đều lấp lục và lạy quân Đức. Đội quân Đức ở Phi-châu vẫn còn dư lực lượng nên đã tiến sâu vào Ai-cập, chiếm El Alamein và theo lùn Đức thi đã chặn đường cung phong tuyến thứ ba của Anh. Quân đoàn thứ tam của Anh do tướng Ritchie chỉ-huy đã bị tan rã chỉ còn lại một vài đội tàn quân với vang rực rỡ tại phía Đông. Hiện nay quân đội Lãnh-chế Rommel — mới được thăng lên chức đó từ sau khi lật Tobruk — chỉ còn cầm Alexandria nơi căn cứ quan-hệ nhau của hải và lục quân Anh ở Bắc-Phi do năm sau chia cắt eay số. Quân Anh và quân Đức hiện giao chiến (6 Juillet) dữ dội ở trong cái cõi lợp thất bại giữa núi Alamein và Götara, kết quả trận này sẽ định rõ số phận của Alexandria. Có tin rằng Nam đội Anh đã bỏ quân sang do đi vào Hồng-hải. Số phận của hạm đội Pháp bị Anh bắt giữ ở Alexandria từ Juin 1940 chưa rõ sẽ như thế nào.

Vì pháo đại bại của quân Anh ở Libye và Ai-cập nên thủ-tướng Anh đang điều-dinh với Tổng-thống Roosevelt & Hoa-thịnh-đốn phải với vội vàng đáp phi-cơ về nước. Việc Tobruk, Halfaya, Marsa Matrouh lần lượt thất thủ đã làm cho địa-vị chính-phủ Churchill hồi hồn lang lag. Nhưng ông Churchill vẫn khéo biến lẩn cho dân Anh hận chúa hi vọng vào cuộc

Nhân ngày kỷ-niệm Nguyễn-Du tiên-sinh

Hội Quảng-Trí Huế phát hành một tập văn họa kỷ-niệm tác-giả truyền Kiều, in bằng giấy ta thật đẹp, bán để lấy tiền sửa mộ và dựng bia cũ Nguyễn-Du.

Thư mua sách gửi về ông Đào-đảng-Vỹ — Huế

ĐÀN HẠP — TRE CON sinh DÙNG :

- 1) THUỐC BIẾU-KINH BIẾU-NGUYỄN
(chứa đàn bà điều kinh mao đê)
- 2) THUỐC BẠCH - ĐÁI BIẾU-NGUYỄN
(chứa đàn bà raj hu)
- 3) THUỐC CAM - TỲ BIẾU - NGUYỄN
(chứa tre con bụng ông di vòn)
- 4) THUỐC CAM - SÀI BIẾU - NGUYỄN
(chứa trả con lò đầu/toét mao)

Điêu — Nguyễn

Tổng-cục : 125 Hàng Bông cửa quyền Hanoi
Đại-lý : Đức-thắng ; Dakao, Mai-linh Saigon
Nám-cường : My-tho — Vinh-hưng Vientiane

thắng lợi san cảng. Vì thế ông vẫn thắng và giữ được da sé trong nghỉ-việc. Các nhà quan sát quân-sư Anh cho rằng khó lòng mà ngăn được quân Đức khỏi tràn vào đồng bằng sông Nil. Dur-luân Anh lại còn lo rằng quân đội Đức ở Phi-châu sẽ tiến về phía Nam nái Gotara mà vào tận chân các Kim-ta-tháp Ai-cập và đến tận bờ Tô-nhĩ sét (Suez). Một cuộc tấn công như thế rất khó nhượng với Thống-chế Rommel thi không phải là không có thể.

Người ta lại chưa rõ ràng tướng Auchinleck có định đem toàn-lực để ngăn lấn sông quân địch đang tràn vào đồng bằng sông Nil như nước lụt gặp đê vỡ và hòn gân những nơi bị vỡ ở trên trận tuyến háy là lồng tư lệnh quân Anh chỉ kháng chiến để kéo dài thi giờ cho quân cứu viện ở Palestine và Irak, Iran có thể sẽ kịp. Nếu theo chiến-lực thứ hai thì chắc nay mai quân Anh sẽ rát lui về gần Alexandria. Một tin Thủ-nội Anh sẽ đàm định đến việc tìm cách phong tỏa hòn Tô-nhĩ-si hòng cách đánh đắm tàu để làm nguyền kinh đáo từ Địa-trung-hải ra Hồng-hải nêu không có cách gì giữ cho kinh ấy mất về tay Đức-Ý. Dẫu sao, ở Luân-dôn người ta vẫn còn hi-vọng là chỉ nay mai lanh-thé sẽ thay đổi lại vì người ta vẫn tin rằng tướng Auchinleck có tài cầm quân rát khôn khéo và còn đợi dịp để phản công đánh đuổi quân Đức ra khỏi Ai-cập.

Về mặt Ấn-độ tình hình cũng chưa có gì khả quan cho Anh. Các lãnh-tu quốc gia Ấn-độ như ông Cam địa vẫn hò hò đòi hỏi quân Anh Mỹ ra khỏi đất Ấn.

Quân Nhật vẫn đại thắng ở Hoa-nam và Hoa-trung. Hiện đã chiếm được cả con đường xe lửa Triết-giang — Giang-lý và Nhật định do đường đó nối liền Thượng-hải đến Chiết-nam bằng xe-lửa. Theo tin cuối cùng thi quân Nhật đã đánh bắt ngay vào Hành-dương trong tỉnh Hồ-nam. Cuộc hành-khinh ở quần đảo Aleoutiennes và các vụ ném bom ở các dãy miền Úc - ãi - lợt vẫn tiếp tục một cách có kết quả.

Ông Thạch-Lam Ng. tường-Lan

Trí - Thủ

Hồi 6 giờ sáng hôm 29-6-42, đã làm lễ cất đám ông Nguyễn-tường-Lan túc Thạch-Lam, một nhà báo có tiếng và là nhân viên trong Tự-Lực văn-đoàn. Ông Nguyễn-tường-Lan năm nay hưởng phước 23 tuổi.

Có rất nhiều nhà văn, nhà báo đi đưa Ông Thạch-Lam đến nơi ông an nghỉ giấc cuối cùng. Trung-Bắc Chủ-Nhật xin có lời chia buồn cùng Tự-Lực văn-đoàn, nhà xuất bản Đời-Nay, nhà in Ngày-Nay và tang già.