



N° A 1984

baby girl Vietnam
Nancy

Đoàn Ninh.
Hanoi - 1942.

NGUYỄN DOANH - VŨ TRUNG
CHỦ TRƯỞNG

SỐ HÈ 1942

Số 117 - Giá: 0380
28 JUIN 1942

Cours de Vacances

(Français, Mathématiques, S. Physiques, Anglais)

1^o) Cours de Préparation au Baccalauréat. Diplôme, B.E., B.E.P.S. (2^e session)

2^o) Cours d'initiation à la classe de 1^{ère} secondaire pour élèves sortant de 4^e Primaire supérieure ou de 5^e secondaire, ou Seconde).

3^o) Cours de Perfectionnement en Mathématiques et en Sciences (pour élèves sortant de 3^e Primaire supérieure ou de 4^e secondaire)

S'inscrire chez M. NGÔ-DUY-CẦU
N° 1 Rue Llonde

1er JUILLET 1942 SẼ CÓ BÁN :

Những trè khòn nan

SÁCH HOA MAI SỐ 17
của NAM GIAO già 0\$10

Những trè khòn nan, tuy đổi rết
nhưng chúng rất hiếu thảo với
cha mẹ và chúng rất yêu thương
nhau Đó là những trè đang được
các bạn xót thương và yêu mến

ĐÃ CÓ BÁN :

Bóng hạnh-phúc

CUỐN THÚ HAI

của Lê Văn-Trương, giá 0\$60

Hạnh-phúc chỉ đến với những
tâm lòng trong, với những
luong tâm không vẩn. Nó như
mặt trăng nằm trong bờ nước,
mà tri thuat là một bờ chân
độc ác khua động, để làm vỡ nát
mảnh trăng sáng của lòng ta.
Rồi chỉ còn lại cái bóng, khiến
ta nhớ tiếc hối hận trọn đời.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

Vụ hè năm nay các bạn nhất định di thăm plage C U A L O

Vì các bạn nghe nói plage
này mới đáng kẽ là nơi di
dưỡng sức khỏe và tinh thần
nhờ 4 đặc-diểm: rộng rãi,
mát mẻ, sạch sẽ, êm tĩnh.
Các bạn cần hỏi điều gì về
cách ăn ở ở plage này xin
viết thư kèm tem trả lời cho:

KIOSQUE THANH-TAO - VINH

ĐẶC ĐIỂM: chúng tôi nhận gởi hàng
ngày và bằng luân sách buô Tây Nam
cho că: bạn mà không tính tiền trước.

Cach học tiếng Nhật

Muốn học chữ NHẬT tiếng NHẬT mà không
nên mạo luật thì không ta nào biết được.
Bởi vậy Ông Nguyễn-Ngoan-Louan đã soạn ra
cuốn « NHẬT - NGỮ TỰ - HỌC »
(Le Japonais par soi-même)

Tiếng Nhật giảng ra quốc-ngữ và chữ Pháp,
rất hoan hỉ công phu có nhiều bài tập,
nhieu thi dù, nhiều bài chử, đủ hết các
tiếng các mạo luật thường dùng, cốt để cho
người mài học được hiểu rõ tường tận, tự
nhinh học lây, để hiểu, chòng biết, khác han
với những sách đã ra từ trước, sách này
đã được quan Tông lanh sú N. Ogawa đề
ta và ban khen rằng: « Từ trước đến nay
chưa từng thấy cuốn sách nào có qui thức
như vậy, đáng là cuốn sách hoc « cót yếu »
của cả mọi người v.v.». Giá bán 2\$, trước gửi
up 40, gửi C.R. thi 2p70, ngân phiếu gửi cho:

M. Nguyễn-di-Luân, directeur du
NAM - THIỀN THƯ - CỤC
37 - RUE DES PIPES - HANOI

MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐI NGHỊ MÁT CỦA T.B.C.N.

Nghệ thuật nghỉ... và nghỉ mát

Xưa nay ông cha ta thường chỉ dạy rằng « nhân
cư vi bất thiện » và « ngồi rồi là mẹ các thói xấu ».
Rồi các cụ khuyên ta không nên bỏ phí một « tắc
bóng mặt trời »

nào, vì thế
giờ đã qua đi
không bao giờ
trở lại. Mà thế
giờ chính là
vàng bạc, hơn
nữa, là tấm vải
may áo cuộc
đời ». Phi thi
giờ, như ngủ
ngày chàng
hàn, là một
diêu tối kỳ cho
cuộc sống Đức
Khổng-Tử bảo
người i ngũ
ngày giống cây
gỗ mục, nghĩa
là việc ngủ
ngày làm mục
đời i người
đúng như câu
ngon ngữ của
ta :

Đi người được một gang lạy

Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.

Rút lại, khắp từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim,
đều và bao giờ, người ta cũng dậy không nên
bỏ phí thi giờ, nên dùng thi giờ cho ích lợi.
Duy có một điều xưa nay, ở đâu người ta cũng
quen không dậy, là khi có thi giờ rách rối, thi
nên nghĩ như thế nào ?

Nghệ thuật nghỉ hè



NGƯỜI ĐẸP
Trong nắng ấm
của Đèn-sơn máy
thiến nín dịu dàng
tim đong đưa biền



MỘT CĂNH BẾP
Từ villa Bellevue ở Đèn-sơn nhìn ra người ta thấy
đảo Honda đội nón lèn giữa cảnh giờ bể bao la

không cho tay rách, óc nhàn một phút một
giờ nào không ?

Quyết là không.

Xác thịt và tri não người ta không phải là làm
bằng sắt. Vì dù có là sắt chảng nữa, như bộ máy
đồng hồ bộ máy đồng hồ đối khi cũng cần
phải cho nghỉ để lâu dầu, thì máy chạy mới đúng
và mới bền lâu. Bắt sắt làm việc luôn luôn không



RA KHƠI

Buồn cõng trước giờ, biết bao nhiêu chiếc thuyền đánh cá vayt sóng ra đi; trong cảnh
bình minh tại bờ bắc, gởi nén một vè đẹp tango đã đượm buồn của những sự chia ly

anh Trần-dinh-Nhung

ngừng, là hoài sát. Huống chi là đối với con người ta. Chi lao-lao lục-lục suốt đời không chịu nghỉ ngơi, là giết người và húy đời vậy.

Cho nên đời xưa, nhà Đường bên Tàu, đặt lệ mỗi tháng ba lần, cứ sau chín ngày làm việc, lại cho quan lại nghỉ ngơi một ngày, gọi là lệ *huynh-một* nghĩa là ngày nghỉ để tắm gội.

Đạo Phật đặt lệ một tháng hai tuần ngày răm ngày mồng một nghỉ ngơi 6 bài. Đạo Gia-Tô đặt lệ cứ làm việc sáu ngày lại nghỉ một ngày đều để cho thân xác được rồi rái.

Nghỉ là làm và nghỉ phải đi đôi với nhau như ngày với đêm, thi người mới sống lâu-lâu được một chút.

Nếu ai hay ngủ ngày thi đời người chỉ được nửa gang, thi ai thức suốt đêm, đời người cũng sẽ ngắn như vậy.

Cậu học trò lười biếng, cố nhiên là hỏng hết các kỳ thi. Nhưng cậu học trò chăm quá, lại sinh ra lo sợ mà chết.

Thì giờ cũng như vàng bạc, vốn là vật đáng quý, không nên phi-hoạt; nhưng bo-thiết lâm cũng không được, tiền bạc, lâm lùc là cũng không nên coi trong quâc. Vậy thi giờ cũng có khi phải đem « tiều » đi, chứ không thể ho ho bâ-tiền như thán của.

Và nếu có thuật kiểm tiền giờ tiền, thi tất có thuật tiêu tiền phi tiền; nếu có thuật làm cho khỏi mất thi giờ, thi tất có thuật bỏ mất thi giờ. Song người ta quên không dạy chúng ta cái thuật dưới thành ra tối nay, những buổi chiều thứ bảy, những ngày chủ nhật, những ngày lễ, những tháng nghỉ hè, có nhiều người vẫn còn phản văn không biết phải nên ng i việc như thế nào cho phải?

Do dự chốc lát, rồi kiểm được cách nào giết nỗi thi giờ là người ta mang áp dụng liền, như thế kiểm được mồi non, chẳng ngி để đến mọi việc tốt xấu có thê xảy ra sau cuộc giết liều thi giờ đó.



TRÈ DẸP...

anh Võ an Ninh

Mặt giờ vừa xuống, những thiếu nữ vẫn áo xanh đồ, trắng, vàng phất phơ trước gió lượn di lượn lại trên bờ bắc đồng đặc những người, những màu sắc ấy mỗi nửa bờ bắc biển nào cũng có

phí như thế. Thi giờ đối với các ông đại doanh-thi-thu, đại lý-tai, không là vàng là bạc, mà là kim-cương bảo thạch kia.

Vậy dùng tướng làm rắng khi minh không giàu có lớn minh không có, quyền nghỉ mát, và bay đại thời. Vì đại thời như vậy, é vông công; khi ông giàu có lớn, ông sẽ tham công tiếc việc gấp vạn bát gạo và sẽ không cho phép minh quên tiền bạc công việc để hưởng chót thi giờ nhân rồi. Ông sẽ than phiền « tôi bận quá » hoặc « tôi không có thì g ờ và từ chối khôn khéo nói lời mời của một người bạn rủ đi về quê hoa »: đi du-lịch nơi xa xôi chuyên.

Người biết sống không phải là người chỉ cám cự làm giả, cũng không phải là người không dám bỏ ra một phút để nghỉ ngơi tĩnh thàn và xao thát.

Hưởng nhàn không phải là quyền riêng của người có cửa, và hưởng nhàn cũng không phải là một cách tiêu hoang. Chỉ là một cách tiết kiệm, một cách để dành. Tiết-kiệm sức khỏe và dâng danh cuộc đời

Nhằm mục đích chính đáng như vậy, nghĩ không thể không có một nghệ thuật riêng.

Đại khái, nghĩ không phải là để sút khỏe tê liệt trong những giấc ngủ lâm miên suốt ngày.

Nghỉ không phải là để tinh thần rối loạn trong những cuộc hành lạc thô-tục tí-tiện.

Nghỉ không phải là làm nhọc lòng, nhọc xác bởi những công việc khác công việc thường ngày.

Nghỉ không phải là quên thâm-thê và tinh-thần; nghĩ lẽ làm cho thâm-thê và tinh-thần thêm sực lực để sau đó phán đấu để dũng và dắc lực hơn.

Nghỉ chính là dự bị cuộc phán đấu và cuộc sống, vậy.

Du-lịch

Tuy nhiên, ta nên du-lịch, nếu ta có đủ thi giờ, nghĩ là nếu ta nghỉ được dài ngày.

Đi không phải là chết một ít, như lời người

nào đâu. Đi là học khôn. Một ngày đang một sảng khôn

Đó là đổi giờ. Đó là quên mọi nỗi chật-vật li-tien thường ngày. Nhưng nay người đã biết thuật du-lịch!

Du-lịch mà đem hàng tạ hành lý, náo hòn náo xiềng, náo mùng, náo mản; du-lịch mà phải biến thư di thư lại mấy lần để nhận trước phòng khách-sạn; du-lịch mà sợ quên trumm thư, để mất đê tri vào trumm món như linh đồi đồi, tức là không biết du-lịch.

Đu-lịch như vậy thi bận rộn, chật-vật kẽm gi đến số lầm?

Lúc nào trong tri cung nóm-nớp lo *sẽn' nha* ra *khái nghiph'*, lúc nào *sống sọ* khách-sạn hết chỗ, không phải là biết du-lịch.

Người biết du-lịch là người biết tự trộn lẩn vào đám đông, không xung tình-danh, chúc-tước với ai, để có thể tự-do di, lật, nhìn, ngâm, tự do tự túc, tự do học khôn ở nơi xá-xá.

Chẳng những thế, khách lại còn phải làm như nhập tịch vào xứ-sở là ấy, trong thời-ky minh du-lịch nứa.

Nghỉ là « đi ước Lão thi phái à mâm ngóé »; tội khóc song nào thi phải theo khóc song ấy.

Thì đó, đến thăm đất Thái-binh, thi dùng giỗ những cầu « con tên lồng » « vầu-đam te »; chơi cảnh Pờ-sor thi dùng cười đán-bà con gái đầu cao trọc; thăm Phat-diêm thi dùng có nhắc chuyện ông Phat-diêm Phung để quê hương nhà Trần (làng Tục-nhật Nam-dịnh) thi dùng nhắc đèn chay của ông Đoàn-Phượng (phản đối nhà Trần) để trong họ lấy tên nhau, vở Huế thi chờ khoe cảnh Hồ-tây dẹp hòn rồng Huế, chơi bài Soi sów thi chờ đến cầu « yểm thang lợt sòng »; thăm đền Sông thi chờ bùi mởi chế các bà đồng bồng.

Nếu 3 lời, thi phải chừa khéo ngày.

— Tôi đã trưởng bá là người Huế.

— Ông là người Bác phải không?

Nhưng đừng hổ giò nên lỡ lời thi hơn. Vì xẩy
mạng không cứu vãn lại được.

Bối với người quê mùa bay người xứ ta, mình
phải lôi ra hết sực nhà-nhận, khiêm-tốn.

Du-lịch không phải là quảng cáo, là đành,
Nhưng & đầu khách cần được người ta kính trọng
yếu mến ở đó, và nếu có làm được cho người ta
phải ngại khen dân thành-phố hoặc phai học
mới, thi càng hay.

Có khi ăn-bận cũng phải tùy theo từng nơi,
từng xứ nứa,

Tóm lại, du lịch là *dị cho biết đó biết đây*, chứ
không phải là *đi để khoe với anh em bà con ở
nhà* rằng mình *đi du-lịch* đây, cũng không phải
để khoe với người nơi mình đến chơi *sai* gào
sang danh giá của mình. Vậy phải làm cách nào
để minh biết hoặc để người ta *cho* mình biết
diễn nụ diều kia

Thể-thao

Chiều thứ bảy và ngày chủ-nhật là ngày nghỉ
để tập thể-thao. Nhưng người ta thường nghỉ để
đánh bộ tôm và để *di chò* phiếm ngoài phố.

Nghĩa là người ta coi thường việc tập thể-thao.
— Minh yêu-ót thế này định tập thể-thao để
đom ho u?

— Minh tập yò dè định *giết* ai?
— Tập thể-thao chẳng
đù r' nước g! Khôô ve

— Đừng tuỗi như anh
em mình tập thể-thao
coi r' dáng quá!

Người ta thường nói
đại-khai như vậy để tự
tha thứ cho mình cái
đi thiêu bôa-phận đối
với thần-xác. Và người ta
cứ nghĩ yên ở nhà,
hoặc cứ ngồi lì bên bàn
bạc, trong những giờ
Nhà-nước cho người ta
ngồi để tập thể-thao.

Chỉ vì người ta không
hiểu cùu-canh của thể-thao

Thể-thao không phải
là luyện lối những võ-sĩ,
những lực-sĩ, những
tuyền-thủ để biếu-diễn
cho công-chứng xem.

Thể-thao không phải
là một cuộc vui như
một trò xiếc. Thể-thao
là một bôa-phận; một
sự cần dùng như ăn
với ngã. Tập thể-thao
không phải là để khoe
hấp-thết, khoe sức khỏe
với ai, mà là để giữ

giúp sức khỏe, làm cho gân cốt nở-nang, thân-
hophil đều đặn.

Ngày thường sáng nào người ta cũng nên bỏ
ra muối làm phút để làm cái việc cần-thiết đó,
chứ đừng nói ngày nghỉ, là ngày người ta có
toàn-quyền danh thi giờ vào việc luyện-tập
thần-thể!

Thể-thao lại còn gây được cho tâm-hồn nhiều
kết-quả tốt, như tinh-thần thượng-võ, tinh-can-
dâm, sự khinh-thường nguy hiểm, tinh-thần
doan-kết và chí khí tự-cường.

Thể-thao còn làm thỏa mãn cái thị-hiệu quâ-
cuồng của oài người thành-thoảng vẫn muốn
vung dây tan khé-trớc xã-hội, cách-mệnh với
luật-lệ và khuôn-khổ xã-hội, sống một vài giờ
cuộc đời phóng-khoáng của người xưa.

Một ván sỹ Pháp đã nói rằng: « a phải coi thể-
thao là một cuộc cách-mệnh day-nhất ta có thể
thực-hành được, duy chí có cuộc cách-mệnh ấy là
lâu bền là có lợi, là phổ-thông ở thời-dai ta. »

Nhưng ta nên hiểu rằng thể-thao không phải
chỉ là giờ chán giờ tay hoặc chạy nhảy, hoặc đá
banh, đánh quấn trên sân vận-động mà thôi.

Ngày nghỉ, ngồi xe đạp di thăm các miền quê;
đi túi gửi-ang lều, chống gậy cầm trại trong một
khu rừng; ngồi thuyền bơi lội trên mặt sông
mặt hồ, cưỡi ngựa trèo đèo vượt dock đều là

thể-thao cả. Vậy ta nên
tùy sở thích, tuy tư-
cách, tuy địa-vị mà
dùng ngày giờ rách-
rối làm chờ, thán-thè
lanh-le, chân tay cứng-
cáp, tinh-thần mạnh-
mẽ, để luôn luôn thiếu
sống và yêu đời.

Ngày xưa, các cụ được
lúc nhàn, thì ngồi rung
đùi ngâm thơ, uống
ruou, xem ho-nở, chờ
trăng lên chờ là nhã-thú.

Ngày nay, khác hẳn.

Ngày nay máy móc
đã làm cho người ta
sinh yếu, sinh lười.
Vậy cuộc-hành-lạc nhâ-
thú & thể-kỹ này phải
nhằm mục đích duy
nhất là làm cho con
người khỏe mạnh.

Thể-thao chính là
thứ k' i giới duy-nhất
c'а người đời nay
dùng để chống với
công-cuộc vật-chất-hóa
(vật-chất-hóa c'а loài
người) của m'g-m'c...

T.B.C.N.
(xem tiếp trang 17)



NHI VÀNG, BÓNG TRẮNG
Giờ tối r匡 những chiếc lá xanh to và những bóng
bóng quý tr匡 trong v'ra n', trong bầu giờ phảng phất
như c'а đám hương thơm



Ánh Ng. duy Kiên
Mặt giờ vừa mọc, các thuyền mành buồm căng
thang và các đảo n'nh ngoài khơi n'nh bắt trên da giờ

nguyên là một ồ trộm cướp không đáng đồng xu nhỏ!

Đó là một sự thực mà khập thấy Bắc-kỳ
đều biết: hiện nay, c'а mỗi khi mùa hè đến,
hô bón nhau đì tắm bể và lấy gió, người ta đã
tính ngay chuyện di đến Đồ-son. Nguyên do
không phải là vì Đồ-son k'ém đẹp hay làn
sóng ở Đồ-son khéo lượn hơn các chốn thura
luong khác. Cũng không phải vì Đồ-son đã
mất giá rồi. Đô chẳng qua chỉ là vì người ta
ham lâ, c'а c'ú quái thi chán, muốn tìm cái
mới hoa. Người ta đã nghỉ mát ở Dalat, Chapa,
Tam-dảo, Kiêuchinh, Vanly, Đôngchâu,
Bãi cháy... nhưng dù sao ta cũng phải công
nhận rằng đã không nói đến nghỉ mát thì thoi,
chứ đã nói đến nghỉ mát h'ì biếu là vì Đồ-son
biện ra trong trí óc chúng ta trước hết. Tai
saو là b'о Đồ-son là h'ì biếu c'а trước
nhất ở Bắc-kỳ hay, nói cách khác, thi người
Bắc-kỳ mình s'оi biết di tầm biếu như người
Âu Mỹ, ấy cũng là vì Đồ-son vậy.

Trước khi người Pháp đến bảo hộ xứ ta,
Đồ-son chưa có mà cũng chẳng có h'ì biếu
nào để cho chúng ta di nghỉ mát về mùa hạ.
mãi năm 1880 thực đ'y, nhưng phải đến
c'а Georges Clavéanós, Costa và Gourma —
mới ng'аi làm Đồ-son thành một noi nghỉ
mát trong những ngày viêm nhiệt. Ông, nói
nhưng

NGÀI CÓ BIẾT LỊCH-SÚ
ĐỒ - SƠN KHÔNG ?

ĐỒ SƠN

cái bãi biển
thu hàng
triệu bạc
mỗi vụ hè



Ảnh Võ An Ninh
Chiều tà, thuyền vỡ vớt bao, sự vui vẻ của khe chor đợi trên bờ, một hôm nay nữa thế là lại được yên lành gặp gỡ nhau...

đến chayen nghì mát hồi ấy thi thực là giàn-dị: người ta đi từ Haiphong ra với bộn chài lưới. Một vài người gan lâm mới dám cất bộn trên phuông ngon dồi mát và cái phà là đồng giá rầm đồng bạc; người ta kèo thuyền ra hoặc là đi ngựa qua những con đường đất nhỏ; người ta ngồi mát ngay ở những bờ so bụi rậm và tiếng là nghì đây nhưng không lùi nào không phải nghì; ngồi lo về trời europe, Nghỉ mát ở Đồ-son, như thế trước sau người ta sinh mất có đến mươi năm lận!

Mãi sau, vào khoảng 1886, một công ty bón mòn thô-chết nhúng nhẽo di Đồ-son bằng sà-láp. Hồi ấy mỗi vụ hè, người ta đã thấy số người đi nghỉ mát lên tới cái mực hai, ba mươi người. Riêng sở thương-chinh mỗi tuần lẻ vào chiều thì bảy tám lít chèo cùi di Haiphong Doson đến sáng thứ hai về sớm cũng di bằng sà-láp: cái sà-láp ấy hồi bấy giờ người ta gọi là sà-láp của những ông chồng. Người nào muốn đi nghỉ mát Đồ-son khỏi hành-tàu Haiphong vào lối ba bốn giờ chiều; đờ 8 giờ tối thi đến Đồ-son, những bón thuận buồn xuôi giờ thi di chỉ mất đờ hai, ba giờ. Đến Đồ-son, sà-láp không vào bờ được, người ta phải đem những thuyền nan ra lúc trưa để chở những ông chồng đó bờ; những ông nào nòng muôn gặp mặt vợ con thường nhảy phứa cả xuống nước để lội vào bay lùe dân chài lưới cõng công trolley. Người ta ở suốt môt ngày chừ nhai i hủ kiệu Lá binh son phiêu lưu ký, đến sáng hứ hai thi cái sà-láp của các ông chồng lại đón đòn đùi dew trả cho công việc của các ông ở Haiphong.

Nói cho thuyền thi di ngòi mát' như thế mãi cũng vất vả, cũng ôm xác. Người Pháp đã sống quen với sự đờ dài phong lụn, lùm bết rơm đờ cho những cuộn di nghì mát ấy đờ chịu hơn mót chút. Cái khách sạn thứ nhất được dựng lên — bằng lá: đó là « khách sạn của những người di tắm biển » (Hôtel des Baigneurs). Lát sau chính khách sạn có sà-láp trở khách di di laj laj, nhưng tuy vậy người ta vẫn thấy sự hốt tiễn của dân bờ sà-láp & Haiphong hồi ấy phát lột yêu cầu chính-phủ đắp cho một con đường di cho tiện. Đó là vào năm 1891.

Đồng thời người ta bắt đầu phá những cái nhà là lụp xup di và xây dựng bờ sà-láp: cái nhà gach thứ nhất xây năm 1888. Đến 1901 thi khắp Đồ-son đã có tái mười mốt, mười hai cái nhà gach trông có vẻ khả quan rồi. Tòa sà cung xây cái biệt thự Joséphine, cái biệt thự này sau đồi lấy cái biệt thự Saint Mathurin của một người Pháp trồng thuốc phiện ở Trung-kỳ.

Còn đường nối liền Haiphong với Đồ-son khởi công từ 1891 và khánh thành năm 1892. Bây giờ thi lợi lâm rồi: muôn di từ Haiphong đến Đồ-son người ta chỉ mất đờ một hai tiếng đồng hồ mà thôi, di lại chắc chắn không sợ sorgen nán sòng nước nữa. Hồi ấy người ta di xe đón mả, di xe kéo, nhưng phần nhiều là cưỡi ngựa. Nhưng gọi là chắc chắn đờ thôi, chứ thực ra lùc mót di con đường Haiphong — Doson đát hay lún lâm, người ta thường được chửi gien lâm vụ xe bò và xe kéo tùng bê cùng là cả người và ngựa tại hố và lỗ hổ xoảng ruộng. Con đường ấy mót ngày được sửa sang thêm; dần khi kha kí à rồi thi sà-láp mất hẳn. Đến năm 1906 thi người ta thấy hàng những cái ô-tô dần tiếp. Đến năm 1914 thi ô-tô lít hắc vi chinh-tranh rồi lén ở trời Âu, có mấy ngàn bạc trong túi thuế, nhưng mót được cái ô-tô không phải đờ. Mãi đến đờ hết chiến-tranh, vào khoảng 1920-1921, thi ô-tô mới di laj đồng đúc; những người sang trọng không đi xe lèn mót ra nghì mót ở Đồ-son nữa, xe lèn mót lác ấy đê cho người An-pam it xu dụng — Annam đây là kè cùa những người cùa phủ gọi di ngòi mót lán những người trèo rau trèo ca và đờ lán theo



Ảnh Võ An-Ninh
...Vi biển sao được lòng giới, hôm qua là yên lặng hôm nay
sóng gió đã tới bời như muốn rập vài thuyền ngư-phâ

dụng từ Đồ-son về Haiphong và từ Haiphong đến Đồ-son.

Đồng thời nhà nước lúc ấy hết sức mở mang Đồ-son cho mỗi ngày mỗi đẹp hơn, mỗi rộng hơn. Bao nhiêu nhà là nhất loạt đều bị rỡ hết; đầu đầu cũng là nhà gach; là biệt thự; Đồ-son không cần cọc nữa, người ta đã thấy ở trong những cùn vườn của người Pháp những cây cối xanh tươi mọc xum xê. Nối got khách sạn Les Baigneurs, nhiều khách sạn khác được lập ra. Đồ-son vui hẳn lên, tươi hẳn lên và từ đó Đồ-son bắt đầu xứng với câu hát này:

Đồ-son vui thư xiết bao...

Nhưng đến tận lúc ấy, Đồ-son cũng chưa có nhiều đường lối lâm. Trong một thời gian khá dài, người ta chỉ có thể di được tới biệt thự Marly là hét. Mười năm sau mới có con đường đến biệt thự Saint Mathurin và mãi tận gần đây người ta mới làm những con đường đến Hendon vậy.

Tại sao những cái đường đó lại chậm làm như thế? Đó là bởi vì người ta không thấy cần dùng. Di lít ở trong Đồ-son, thời ấy, người ta thường di bằng song-loan như kiểu những cái song-loan mà các bà các cô vẫn ngồi vè vụ chày hội chùa Hương bây giờ: trên hai cái đòn dài có một cái ghế mây; bốn người dàn bà, hoặc cả dàn bà đòn khênh nghiêm lén vai di hét cả bờ tre bụi rậm. Bây giờ, người ta di bờ cái lít người nghèo và người giàu lén vai rồi. Đó là một sự tiến hay lui về nhân cách con người, ta không bao đón làm gì vật. Chỉ biết rằng song-loan mà bờ thi Đồ-son cũng sẽ mất vai di chót lít lịt người

ta không còn được thấy cái quang cảnh những người khierg song-loan đứng ở trước cửa những khách sạn đợi những ông lát bà đầm di chơi . . .

Đến thời này, Đồ-son đã tiến một bước dài. Đồng ruộng như hòn cờ, dân cư ngày đông đúc; người ta dệt lụa và trồng khai-tay mỗi năm lợi tức có hàng vạn. Lúa mà tốt, đậu nhiều. Người Pháp lấy làm lạ

về cái tài làm ruộng của người nhà quê Việt-Nam, vđc tình cần lao của họ. Vì thế ở Nam-kỳ một phái bộ đã được cử ra đê học nghề nông tang cùu người Bắc-kỳ ở Đồ-son. Số làng mạc tăng lên trông thấy. Người Hanoï về nghỉ mát mỗi ngày một đông hơn. Có lẽ vì sự đông đúc ấy mà cách đây ngọt ba chục năm một chuyện rất lúc cười đã xảy ra ở đó: chuyện quân cướp lầu đền đánh phá Đồ-son.

Đá đánh đó chỉ là chuyện bịa, chuyện vu vo. Ay thế mà nghe đâu hồi đó ở Đồ-son cũng nhặng lên mắt mấy ngày, góp quá.

Những chuyện đó rút lại chỉ làm cho không khí Đồ-son mỗi ngày mót vui hơn. Trù mấy trận bão lồn ra không kẽ, Đồ-son tiền một các rất êm đềm từ một cái bãi hoang vắng không đồng xu nhô đón một chỗ thừa lương mồi năm thu hàng triện bạc có 5 cây số đường giải nhựa và nàng trâm ngàn nhà gach, biết thù và hiệu buồn.

VŨ BANG

	GIÁ MUA BÁO	3 tháng
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lio	8\$00	4\$25 2\$50
Nam-kỳ, Cao-mèn	10,00	5,50 3,00
Ngoại quâ	25,00	11,00 6,00
Mua báo trả tiền trước		
Mandat xin đờ:		
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT HANOI		

AI ĐI NGHỈ MÁT ĐỒ-SƠN ĐỀU NÊN BIẾT THIEN HUYẾT LÈ SỰ CỦA VỊ PHỤC THẦN NÀY

Khác hẳn những ngày thường, mấy hôm nay có Đế cất cỏ hòm thi mới nửa buổi đã về, hòm thi mài sám - sầm tối mới về, và chỉ thui thui si một mình chứ không cùng đi, về với chị em chúng bạn. Lúc nào có cũng có vẻ hắp tắp vội - vàng, chốc chốc lại ngang lén nhìn trời bằng cặp mắt le-ân còn lúc thường thì chỉ cui gầm mỉa xuống đất, ít khi nhin ai, mắt hắt cá cái về tự-nhiên bình-tĩnh.

Một chiếc lá rụng, một làn gió chạy cũng khiến cỏ dè ý. Cố tránh chỗ đông. Cố lại sợ chỗ vắng. Bưa cơm có ăn vội ăn vàng. Ban đêm cõi tràn-trẹc mãi không ngủ được.

Sau mấy con sốt rét, mà cha mẹ có bảo là sốt rét vỡ da, có Đế thấy trong mình khang-khắc. Có lấy làm lạ lắm.

Có hôm, cát cỏ xong ngồi nghỉ, chị em chúng bạn nói chuyện về sự lấy vợ lấy chồng và khao nhau về mấy chị mới cưới độ nào nay đã có mang. Nghé nghe cô thấy thận Nhát là kbi ngang lén thấy chị em nhìn cả vào người có hảng cặp mắt tò-mò, thi có lại thấy người浓浓 bàng,浓浓 chày lén như ngồi trên đồng lúa. Má có đỏ lên như quả bồ-quán. Thấy vậy, chị em nói dưa:

— Đế ơi ! hay mày cũng có chửa đây ? Chừng tao thấy độ này người mày cứng lâm.

Thế rồi từ đó cô tìm cách tránh những cặp mắt tò-mò giết người của chị em, thay đổi bần thi giờ di cất cỏ.

¶

Song, vắng cô, chị em càng bận-tán nhiều hơn vè cô.

Vì có Ngô-thị-Đề, con ông bà họ Ngô ở són trai, là một cô gái 17 xuân - xanh, nhan - sắc nết-na ẩn dứt cả chị em bạn gái trong hát trai Đắc-sơn. (1).

Nết-na và nhan - sắc cô lâu nay đã làm say-sưa bọn trai làng và khiến chị em cùng lúa dem lòng ghê-ti.

Được dịp, họ cố ý đâm giá cô cho bõ ghét, — Cháu may à ! Cai Đế hình như có mang thật, tao thấy bụng nó kẽnh-kẽnh làm sao !

— Thảo nào chúng mình nói dùn nó, nó chậm nhẹ, đồ đong đếm lát.

— Ủ phái. Vì thế nên « chủ cậu » từ hôm ấy rành di ăn mảnh », không cùng di với chúng mình cất cỏ như trước.

BÀ ĐẾ...



Cô Leonie Gilles đóng vai chính trong phim « Bà Đề » do hãng I.F. quay

vị vương phi được
người trên trời
xuông một giây mà

NGÂM MỐI OAN

Cứ một luận-diệu đoán già đoán non như vậy chẳng bao lâu, từ miệng chị em bạn cõi Đế, lan ra khắp làng cái tin cõi Đế chửa hoang, nhanh như luồng gió.

Người ta bàn tán với nhau rất nhiều. Nhất là mấy bõ lão dàn ánh hình như đã trông thấy bùa rượu ăn vạ tại đình, nói ra nhiều câu kết-tiết là khe khắt.

Ngô-ông, Ngô-bà, tức là cha mẹ cõi Đế, thường như nghe thấy sét đánh ngang tai, khi duyện dồn làng linh « ngả vạ » con gái mình. Hai ông bà ban so cõi cái vã nhau, trách móc nhau, sao không nhận lời đàm này đàm nõ đẽ đền nay phải đền nỗi này.

— Thị mẹ mày hãy hỏi nó xem đã chử ! Cứ nghe lời dồn-dại mía - mai xắng thi đồ thòe giống vào mà rang ! Xưa nay nó ngoan ngoãn ai cũng biết...

Ngô-Bà cười loli :

- Nhưng ngô nó có mang thật ?
- Thị nhà mình vô phúc. Nô phải chết theo lục lè làng.

Nói câu ấy, Ngô-Ông rờm - rờm nước mắt, như đã thoảng thấy bóng thần chết rời.

Tới hôm ấy, Ngô-Ông theo lời vợ, khăn áo chính-tề hết đèn nhà ông Xã lại đến nhà Cụ Tiên, nói lời trước.

— Nè lời ông thật, song phép vua thua lệ

Ông Kim đóng vai vua
vừa nguy lời « Đồ-son »



THIỀN VAN CÓ !

làng, tôi không dám nhận. Lỡ ra thi đấu bằng cù chổi, chứ ông nghĩ chuyện chơi à !

Vốn là bùa phong-lưu trong làng, Ngô-Ông định lấy tiền rầy, nhưng tiền - tài đánh chịu bất lực trước tục-lệ của làng. Ông đánh lảng-lảng rã rã, trong bụng như có một tảng đá lớn,

Trong khi Ngô-Ông di vắng, thi Ngô-Bà ở nhà đỗ ngọt con :

— Cõi nào, con cứ nói thật để mẹ cha liệu cách gõ cho. Bõ mày dã mang giàu cau che lè di van làng cho mày đấy.

Nghĩ rằng không thể giàn dioblin mãi được, cõi Đế đành ấp-ứng, vừa khóc vừa kẽ - lè việc đã qua cho mẹ nghe.

Chiều hôm ấy, có đang kiu-kit gánh cõi trên vai cùng chị em về làng, thi thỉnh-linh gánh cõi của cõi đút quang. Cõi phải ngồi xuống võ cõi và nỗi quang trong lúc ấy thi họi chị em, không hiểu vì sao vừa di vừa chạy như nhay.

Còn đang ngọ-ngoác thi cõi Đế đã bay từ phía biển di vào một bợn người ăn bận nai-nai như tướng phuơng chèo, tay cầm gươm trắn d quanna một cõi căng diều cục kỳ lich - sự ; hai người phu khriegh bận áo-nau nẹp dò như lính nhà vua nhà quân. Đang tinh gánh cõi chạy trốn thi cõi đã bị một bón, tay sát nǎm lấy théi phải di theo, dẫn đến bên chiếc căng diều lúc này treo vào hai gốc cây cảnh là râm râm mát. Trên cõi phủ nệm gấm, một người dâu đội khăn đầu - riu bằng nhiều diều, mắt sắc và sáng, gá mào cao, mặt xuong - xuong, chân dài dòi - vân - hài thiên luồng long chăn nguyệt, đang ngồi thông chán xuồng, đưa mắt nhìn nước va trời.

Viên võ - quan cho cõi biết đó là Chúa Thương va đê có lạy chào.

— Chúa Thương thiên tuế !

Cõi ngoan-ngoân, xup lậy và un-un nói kh câu ấy mà cõi chẳng hiểu nghĩa là gì.

Trống ngực cõi cảnh như trống ngũ liên, vì cõi biết rằng trước mặt cõi có Chúa - Thương, cõi thường nghe nói oai-quyền, hõng-hách hơn cõi nhà Vua.

Chúa đưa mắt nhìn xuồng và tõi vẻ ngạc-nhiên, trước xác đóc của một bông hoa dại.

— Ví sinh vào nõi quyền - mõi thi già này dẫu đúc nhà vàng cũng nên.

Khen thầm như vậy, Chúa vầy tay ra hiệu một cái, tue thi tâp hũn lui ra mặt nơi xa-xa. Chúa cõi xuống nàng cõi bé đứng dậy, kéo sát nàng vào lòng, nhìn vào tận mắt nàng, rồi ấm hõng nồng lên cõng.

Cõi Đế dãy dus, kèu la, nhưng không sao thoát được bàn tay của người đàn ông khỏe vĩ oai-quyền và tinh-dục.

Khi nàng mở mắt ra, thi thấy mình đã đứng dưới đất, và thấy ở ngón tay cõi chiếc nhẫn vàng chạm rồng nõi và nạm ngọc kim-cuong.

Bìng-hoảng như kẽ mít vis, nàng đứng ngày như pho tượng nhìn đoán người và cõi căng, tiến ra phía bõ xa, nhuộm ánh tà-duong dõi chói.

Rồi một súc gi xô đầy nàng lồng thừng ra bờ biển, nhìn rồi theo cánh buồm bat gió, mỗi lúc một xa, trong lòng muôn ngàn cảm-giác trái ngược đều nỗi lén rói-loạn.

Tháo chiếc nhẫn ngầm nghĩa bồi lâu, rồi
thở dài một tiếng, có ném chiếc nhẫn xuống
biển theo cách buông xả, có ý làn phi cái
tang-chứng một cuộc giặc múa bắt-banded.

Nghé xong mẹ cò thở dài:

— Chẳng qua là cái số kiếp của con. Mẹ
quyết cãi lẽ để cứu con và cứu lấy giọt máu
của Chúa Thượng.

— Tang-chứng đâu? Cứ đùi lùi lão, rồi to bụng
lại đỡ vây đỡ và cho Chúa cho vua cũng được?

— Phải... Phải ngã và để làm gương cho
gái làng và cho người phỏng hóa ché!

Ngô-ông, Ngô-bà hết sức viễn lè để gõ tội
cho con, nhưng dân-anh làng Đức-Sơn nhất
định khép tội và
hạch đổi tang-chứng.

Có-chiếc nhẫn
vàng của Chúa, thi
đã trót ném xuống
bè ròi, có Đế nghĩ
lấy làm chua sót vô
hạn. Uất-ức quá
đến quên cả xău-
hồ, đói mắt nàng
thinh - linh ráo
hoabinh, sảng ngồi,
nàng dỗng-dạc nói:

— Tang chứng!
Dân-anh muốn hỏi
tang-chứng thi tôi
xin trình: nếu tôi
nói sai thì khit vát
tôi xuống biển, tôi
sẽ chìm đắm. Nếu
tôi nói thật thi
người tôi sẽ nỗi, và
lúc ấy đứa-anh
phải lập-lực cứu
lấy mẹ con bà Chúa
lên, nghe không!

Biết là đánh một nước cờ liều-linh, nhưng
cò Đế tin ở ai-quay-vô-hẹn mà chúa dõi
với bách-tính cũng như dõi với bách-thần.
Cò tin rằng: sẽ có thần-nhân ứng-hợp
miễn-due của Chúa-Thượng.

Lòng bằng lòng. Nhưng cha mẹ cò Đế phải
nộp cho làng 10 quan tiền và đã.

Bóng tối từ-tử-buông. Ngoài khơi một chếc
thuyền rập rẽnh trên ngọn sóng. Một tiếng
đánh bỗn rồi im. Có vật gì nặng rơi từ trên
tường xuống bèn.

Chiếc thuyền đang cố chống chọi với ba-
dào, thi linh-linh có tiếng đưa từ dưới bè

lên át cả tiếng sóng nghe rõ mồn một.
— Đầu ta oan! Ta nỗi đấy! Bờ bay mau với
lấy mẹ con bà Chúa!

Hai người trên thuyền giật mình kinh sợ.
Quái! Người đã bị trói lẩn cả chân tay như
trói lợn lại dè thêm một bòn da nữa, mà lại
nỗi được là lẽ gì? Hai đứa đã toan nhảy xuống
còn cò Đế lên nhưng ngãy đến 10 quan tiền
thuởng, chúng lấy hơi cheo đánh mấy cái
thật mạnh vào chỗ có tiếng nói đưa lên.

Tối hôm sau, hai tên sát nhân đó đang ngồi
đan lưới trong nhà, bỗng thấy một người con
gái tóc rủ-rụi đứng lù-lù ngoài sân.
Trông ra thì là cò Đế.

— Tao chết vì hai
dùa chúng bay!
Tao lén dòi mạng
day! Họ trong ba
ngày, hai đứa tra
chúng bay se phải
chết đồng tử.

Hai tên chài sợ
hãi vò-cùng, rồi ba
ngày sau, tự nhiên
học máu tươi ra
chết.

Tin đó đồn-dai
ra, mọi người đều
lấy làm kinh-dị.

Tin đồn đến tận
kinh thành, lọt vào
cả phủ Chúa.

Uy-nam-Vương
Trịnh-Giang bùi
ngùi lòng tụ nhủ
lòng:

— Thổ là ta thiệt
mất một cảnh vàng
lá once.

Rồi chẳng bao lâu, từ rưng đán làng Đức-Sơn
được lệnh đem kiệu di rước sắc Vương-Phi
và phải xuất tiễn công ra lập dền thờ Vương-
Phi như một vị phúc-thần vậy.

Ngày nay, khách nghỉ mát tắm biển trong
vụ hè còn thấy ở sườn phía tây núi non Đức-Sơn
có một ngói đèn cờ. Đó chính là dền thờ
Vương-Phi tục gọi là Bà Đế vậy.

VĂN-HẠC

(1) Đức-Sơn là trái núi trơ trọi một mình, xung
quanh núi có cù dàn tám trại, sau người ta gọi
làm làng Đầu-Sơn hay Đè-Sơn.

TÔI TÂM NHÀ,
BÀ TÂM BIỀN,
NÓ TÂM SÔNG,
CHÚNG TA CÙNG
TÂM VÌ NÓNG
QUÁ, NHƯNG...

MỘT BÀI KHẢO CỨU VỀ NUÓC KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU

... CHÚNG TA
ĐỀU CHUA BIẾT
NUÓC LÀ GÌ CÀ



Nga nước thành băng thành đá cát, đến nỗi
mỗi khi uống nước người ta phải hâm lên cho
chẩy. Các bạn chớ nên tin rằng chỉ ở Nga mới
có nước đá mà thôi, nước ta cũng có. Nhưng
có điều khác một chút là ở Nga có đá về mùa
rét chừ nước ta, cứ như con mồi kể ngay nay
xết nhận thì có nhiều nước đá vào những
ngày nóng nực. Chẳng tin ta cứ nhìn quầy
hang của những hàng bán nước chanh,bia
thì biết.

Trot lên trên, đó là chúng tôi khảo cứu nước
về công dụng. Về khoa học, nước cũng có
nhiều sự nghiệp khé lâm mà nhiều người
lầm lẫn. Thường thường ai cũng tưởng rằng
nước không có công dụng của át-xít nghĩa là
không thể làm thành đòn một thứ giày màu
xanh papier tourneol. Sự thực, cứ đem nước
đun lên, ta sẽ thấy rằng nó rất có thể làm đòn
một con tôm. Vậy ai muốn thí nghiệm xem
một thứ nước nào có nóng được không, ta
nên dùng một con tôm vào. Nếu con tôm mà
chết, ta đừng nên uống nấu ta không muốn...
chết bằng như con tôm nọ.

Ở bắc biền, người ta nói rằng nước có ích
lâm vì tắm nước biển khỏe người. Khỏe người
hay không, cái đó để rõ chúng tôi còn ngỡ.
Chỉ biết rằng trước sự
khảo sát của tôi thì nước
nào cũng chỉ có hai chất
là dường khí và khinh khí. Điều này ai cũng đã
biết như tôi cả vì sách
nào cũng giật như thế
cả. Nhưng... vua đây
trong một cuộc đi tắm
bèn tôi lại phát minh ra
diều này. Cái phô-muyn
nuốc H2O ra cũng làm
khi sai. Ở ngoài biền,

lâu, rồi
n xuồng
phi cái
nh.

con. Mẹ
giọt máu

ito bụng
ng được?
rong cho
! — gõ tội
on nhất



lên át cả tiếng súng nghe rõ, mồn một,

— Đây ta oan ! Ta nói đây ! Bờ bay mau với
lấy mẹ con bà Chúa !

Hai người trên thuyền giật mình kinh sợ.
Quái ! Người đã bị trói lẩn cả chân tay như
trói lợn lại deo thêm một hòn đá nữa, mà lại
đã được là lát gi ? Hai đứa đã toan nhảy xuống
cứu, có Đế lên nhung nghĩ đến 10 quan tiền
thưởng, chúng lấy hơi chèo đánh mấy cái
thật mạnh vào chỗ có tiếng nói đưa lên.

Tối hôm sau, hai tên sát nhân đã đang ngồi
danh lười trong nhà, bỗng thấy một người con
gái dâu tóc rủ rượi đứng lù-lù ngoài sân.
Trông ra thì là cô Đế.

— Tao chết vì hai
dứa chúng bay !
Tao lén đòi mạng
đây ! Họt trong ba
ngày, hai đứa
chúng bay sẽ phải
chết đồng tử.

Hai tên chài sợ
hãi vò-cùng, rồi ba
ngày sau, tự nhiên
học máu tươi ra
chết.

Tin đồn đãi
ra, mọi người đều
lấy làm kinh-dị.

Tin đồn đến tận
kinh thành, lọt vào
cả phủ Chúa.

Uy-nam-Vuong
Trinh-Giang bùi
ngui lòng tự nhủ
lòng :

Thổ là ta thiệt
mất một cảnh vàng
lá ngọc.

Rồi chẳng bao lâu, tự rung dân làng Độc-son
được lệnh đem kiện di rước sắc Vuong-Phi
và phải xuất tiền công ra lập đền thờ Vuong-Phi
như một vị phác-thần vậy.

Ngày nay, khách nghỉ mát tắm biển trong
vụ hè còn thấy ở sườn phía tây núi Độc-son
có một ngôi đền cỏ. Đó chính là đền thờ
Vuong-Phi tục gọi là Bà Đế vậy.

VĂN - HẠC

(1) Độc-Son là trái núi trơ trụi một mình, xung
quanh núi có cùi dừa tám trái, sau người ta gọi
làm ra làm Đầu-Son hay Đồ-Son.

TÔI TÂM NHÀ,
BÀ TÂM BIỀN,
NÓ TÂM SÔNG,
CHÚNG TA CÙNG
TÂM VÌ NÓNG
QUÁ, NHƯNG...

MỘT BÀI KHẢO CỨU VỀ NUÓC KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU

... CHÚNG TA
ĐỀU CHƯA BIẾT
NUÓC LÀ GÌ CÀ

Thì tài nước chính là cái
gi mà « bí mật ly kỳ » thế?

Lúc các ngài đọc bài khảo
cứu này của tôi, các ngài
đương ngạc. Tôi, lúc tôi viết bài này, mồ
hôi hói cũng toát ra. Mồ hôi ấy là nước.
Cái nước mồ hôi ấy không phải là nước cam
hay nước chanh. Vậy phân biệt được nước
cho người ta khỏi lầm nước nọ với nước kia,
đang có uống nước vo gạo lẫn với nước suối,
tưởng không phải là chuyện dễ. Vậy thì nước
là gì?

Nước không phải là chất đặc. Nước là chất
lỏng. Nếu ta chịu khó công nghiên cứu tìm tòi
ở cuốn « Cách-trị gián khoa-thư » lớp du-bí,
ta sẽ thấy nói thêm : « Nước là một chất lỏng
không có màu sắc ». Thật không đúng gì bằng
câu nói ấy. Nước không có màu sắc thực.
Những thí dụ rất nhiều : nước biển xanh như
ngọc, nước ca-la-dinh đỏ như cà-chua, nước
cam lờ-bóng, nước si-tông vàng như nghệ.
Hồi chàng ta đi học, ông giáo lại dạy ta rằng
nước là một chất lỏng không có mùi.

Thí dụ ? Tôi xin kể : nước cống, nước hoa,
nước rửa bát, nước cam-lô, nước tiêu. Lại
còn bảo rằng nước là một chất lỏng không có
cố định. Thí dụ : nước mắm, nước javel, nước át-xít
(ai đã tự túc đã biết cái vị của nước át-xít
hẳn không ghê lám).

Nước là một thứ để cho ta giải khát.
Giải khát bằng nước suối thì
hay, nhưng nếu giải khát
bằng nước át-xít thì hơi
phiền một chút — dù giải
khát rồi người ta rầu
ruột ngay.

Nhưng phần nhiều thi
mùa hè này người ta giải
khát bằng một thứ nước
riêng : nước đá. Các bạn
xem những tin tức về
cuộc chiến tranh Nga-
Đức tất đã thấy rằng ở

Nga nước thành băng thành đá cả, đến nỗi
mỗi khi uống nước người ta phải hầm lên cho
chảy. Các bạn chờ nên tin rằng chỉ ở Nga mới
có nước đá mà thôi, ở nước ta cũng có. Nhưng
có điều khác một chút là ở Nga có đá về mùa
rét chứ nước ta, cứ như con mắt kẽ ngu này
xét nhau thì có nhiều nước đá vào những
ngày nóng nực. Chẳng tin ta cứ nhìn quay
hàng cửa những hàng bán nước chanh, bia
thi biết.

Trò lèn trên, đó là chúng tôi khảo cứu nước
về công dụng. Về khoa học, nước cũng có
nhiều sự nghiên cứu lầm mà nhiều người
lầm lẫn. Thường thường ai cũng tưởng rằng
nước không có công dụng của át-xít nghĩa là
không thể làm thành đồ một thứ giấy màu
xanh papier tournesol. Sự thực, cứ đem nước
đun lên, ta sẽ thấy rằng nó rất có thể làm đồ
một con tôm. Vậy ai muốn thí nghiệm xem
một thứ nước nào có uống được không, ta
nên dùng một con tôm vào. Nếu con tôm mà
chết, ta đừng nên uống nếu ta không muốn...

Ở bãi biển, người ta nói rằng nước có ích
lâm vi tắm nước biển khỏe người. Khỏe người
hay không, cái đó để rồi chúng tôi còn nghĩ.

Chỉ biết rằng theo sự
khảo sát của tôi thì nước
nào cũng chỉ có hai chất
là đường khí và khinh
khí. Điều này ai cũng đã
biết như tôi cả vì sách
nào cũng giày như thế
cái. Nhưng... vừa đây
trong một cuộc di tầm
bèn tôi lại phát minh ra
diều này. Cái phôô-muyn
nuoc H₂O ra cũng lầm
khi sai. Ở ngoài biển,



ngoài đường-khi và khinh khi, nước còn một chất nữa: đó là ghê, của những người không được sờ.

Nhân đây tưởng ta cũng nên nhắc rằng nước sông lầm kinh lại còn những chất đặc bần hòn ghê nữa, nhưng xét cho cùng kỳ lý thi cái đó cũng không quan hệ lầm vì phần nhiều bây giờ người ta uống nước máy tức là nước có lọc rồi. Người ta thường tưởng rằng dù nước có lọc hay không lọc bao giờ cũng bắt nguồn từ những suối ở thượng du. Cứ theo như tôi thấy thì nước không chỉ bắt nguồn từ ở suối mà thôi; nó còn bắt nguồn ở cái vòi rồng, ở hai nách cái ô-tô trước đường, ở miếng con cát, ở những cái giây chỉ mà sốt máy nước mắc trong nhà chúng ta. Nước rất có thể còn bắt nguồn ở những chỗ khác nữa. Chỗ này dù dàn ông hay đàn bà, bắt cứ ai cũng biết cả, chúng tôi không cần phải nói.

Cái thứ nước sau này người ta vẫn chờ là nước thừa cần phải bài-tiết ra với mồ hôi. Đó là một điều hâm nết. Nước này có công dụng làm cho cải mau lẹ và bồi bổ sức khỏe cho những người đàn bà mới đẻ. Ở trường hợp ấy, nước là một vị thuốc, nước giúp ichho khoa học. Nước giúp ích cho mỹ-thuật thi là nước ở trong những bể can phun phi phì



Chúng ta đã xa cái thời đại của ông Lessage tác giả cuốn Gil Blas de Santillane có ông thầy thuốc bắt cứ bệnh gì cũng bắt bệnh nhân soi nước nóng. Ngày giờ, tiền bộ hiện nay không còn病人 có bệnh người ta uống bắt cứ nước gì cũng được; chua, cay, mặn, chát dù cả, như người nghèo mà bị bệnh buồn thì uống nước cam-lồ mà ai mắc chứng phiền trong bụng thì uống táo-xít hay dấm thanh pha thuốc trị. Mỗi bệnh uống một thứ dà đánh, người không có bệnh muốn uống nước cũng cần phải biết nghệ thuật uống nước vì uống nước cũng cần phải có nghệ-thuật như ăn như ngủ vậy.

Tất cả cái khó trong nghệ thuật đó là biết phân biệt nước lâ với nước điều chẳng hạn và uống nước làm sao cho hợp thời. Nghe thấy người ta bảo: « Ra biền nước non ghê! » Ta đừng nghe họ mà bỏ mạng. Tâm hiếu mà uống nước vào nhiều thì chỉ có mả vê với Long-vuong. Những kẻ khôn lỏi muốn bỏ đời, muốn uống nước biền mà không chết, đem thùng ra biền lấy nước về nhà uống thì hối coi chừng đó: tò phai đấy!

Ngoài ra, bi quyết của nghệ thuật uống nước còn ở cho này: ta không nên uống bắt cứ thứ nước gì trong khi ngủ. Ngồi ở bàn bạc mà thấy kuát nước, ta nên đứng

giây ngay nếu ta không muốn mất nhà mài của cho ai. Còn ta di chuyển ngoài đường, nếu bắt bệnh ta trông thấy dào nào ăn mặc hờ hênh ra có nước lầm, cần thận đấy! đừng có uống vào mà chết.

Không nước mắm gì đâu! Cầm sẽ đến biến phạt cô ta vì ăn mặc hờ hênh. Anh « nước non » với cô ấy thì đánh cho chết tôi cũng biết trước là anh sẽ phải xia tiền nộp.. bộ!

THIẾN TƯƠNG

Nam, Mèn, Lão cứ theo đòi Văn-minh Pháp, mà chẳng phải quên hoàn cảnh hay trái với nền nếp của tiền nhân.

Đời nay có ai dám chiều vợ như ông e ụ già này không?

HỨNG TÌNH BÌ TẮM SUỐI

Dương- -ngoc- -Hoàn

Tập Tây-bắc thám kỵ của Bào-nga-Son đời Minh có chép truyện « Quái nhám Qui phi toàn dại bích họa » nghĩa là bức họa trên vách tảng Dương- -ngoc- -Hoàn tức Dương-quí-Phi tắm suối ở Quái-nham. Tác giả cho đó là một sự quái lạ, vì Quái-nham là một ngọn núi vừa kỳ-quái vừa hiểm hóc ở lánh về phía nam Thiểm-tây. Tương truyền ở trên núi ấy, it có dãy chân người. Thân núi cao vọt, vách đá cheo leo, người nào hiểu kỹ muôn lên được tới trên núi, phải bám mòn đá, bùi dày song, truyền thân cây, chật vật hàng giờ mới lên được, mà phải giở tùng ri, nén so ý một chút trere thi ngã xuống khe, tính mệnh khôn toan.

Vậy mà không hiểu sao Đường-Minh-Hoàng lại ngày lên chơi được núi ấy và cho Dương-quí-Phi được cõi thú tắm suối khoái hoặt kia. Cõi lê Đường-Minh-Hoàng tư hào là đã được cõi viễn-tuyệt-thế, cõi giao-nhân, ẩn hiện trên vách núi chênh vênh, xiết bao tinh tú.

Cửa hang càng vào càng rộng. Tới mãi trong cùng, một báu đất lộ thiên rộng chừng vài ba chục mẫu, cõi mọc xanh ròn như một đệm giam giải phẳng phiu. Có nhiều thứ cây lá, mỗi cây một thứ hoa, dù các hình sắc. Chung quanh báu ấy. Thân núi đứng dựng như bức tường dài, vách núi nhiều chỗ lại phẳng trơn như mài, mỗi chỗ một sắc, đều bóng như máng rết đẹp. Dưới những

vách đá là một suối nước dài luộn theo. Suối nước ấy cứ cách một quãng lại có những gợt nước từ trên khe đá tách rõ xuồng, hay những tia nước từ trong các mạch đất cuồn cuộn tuôn ra, hợp với dòng suối chảy, làm thành những tiếng vui tai như âm nhạc. Dòng suối có chỗ sâu hàng trượng, nhưng trong vắt, không hề có chút bụi cát lấp vào, trong suốt cả những bờ đá nhỏ tráng phau ở dưới đáy. Người ta nói khi nòng nực uống vào sẽ thấy vị nước ngọt và mát tới tận tâm can.

Đến đây ai cũng tưởng sẽ khám phá được những cái kỳ-diệu báu tảng tảo hóa, ngờ đâu lại phát giác được một diêm-tích của vị phong-lưu thiên-tử cùng một tuyệt-thế giao-nhân, ẩn hiện trên vách núi chênh vênh, xiết bao tinh tú.

Cửa hang càng vào càng rộng. Tới mãi trong cùng, một báu đất lộ thiên rộng chừng vài ba chục mẫu, cõi mọc xanh ròn như một đệm giam giải phẳng phiu. Có nhiều thứ cây lá, mỗi cây một thứ hoa, dù các hình sắc. Chung quanh báu ấy. Thân núi đứng dựng như bức tường dài, vách núi nhiều chỗ lại phẳng trơn như mài, mỗi chỗ một sắc, đều bóng như máng rết đẹp. Dưới những

« Dương- -quí-Phi toàn dại diêm-tích » nghĩa là dấu vết xinh đẹp khi Dương-quí-Phi tắm suối.

Thực là một sự rất lạ! Ông một nơi quái kỳ hiểm tuôn như thế này, một người đàn

bà yếu đuối như Đường-quí-Phi làm sao lại lẩn mò được tới nơi và lại tam được ở cái suối trong sách này?

Vừa nghĩ vừa rảo bước đến nơi, một sự lạ lùng nữa lại hiện ngay trên vách đá. Một khoảng vách đá dài chừng 10 trượng và rộng 2 trượng, có nhiều bức vẽ tảng lúc Đường-quí-Phi tắm ở suối ấy thế nào. Các nét vẽ đó đều chạm - khắc sâu vào thân vách nên da màu có hoa phai mà nét vẫn còn rõ ràng như mới. Tất cả có chừng mươi bức vẽ, nêu lúc Qui Phi cởi áo, nêu lúc Qui Phi còn ngồi trên phiến đá thô chân không nước; nêu lúc Qui Phi đưa nghịch lấy tay đập nước, giọt nước tung lên, và những lúc Qui Phi lội suối, theo các chỗ nông sâu, ngắn nước trong veo dần dần mờ ra trên cái mình da trắng như tuyết. Mỗi bức đều vẽ Qui Phi từ dưới suối nhìn lên cái ông chồng già là cụ Đường-Minh-Hoàng đang ngồi tựa mình trên vách đá, đôi mắt đăm say nhìn xuống mình mà tủm-tüm cười tinh. Thực là những bức họa tượng, dù đã cách xa hàng năm sáu năm mà coi dobr bạn tinh ấy như vẫn đã học được thuật trường sinh, dem nhanhens & chôn này, riêng hường cái diệm phái, người đời mấy ai đã có. Bên dưới những bức họa ấy có đề ngày tháng năm đã vẽ ghi cái diệm tích ấy là ngày 25 tháng 5, năm Thiên-bảo thứ mười.

Theo thô dân miền ấy nói



mỗi năm đến mùa hè, Qui Phi thích đi tắm suối. Mỗi lần đi tắm kén có hàng vạn. Nghe nói trên Quản-nhám có cảnh đẹp và suối trong khác thường, ai lên tắm được một lần sẽ sống thêm được trăm tuổi. Qui Phi đòi Minh Hoàng cho đi, Nhưng ngọn núi ấy là

một ngọn núi quái hiểm khó tìm được lối lên. Tay vây muôn cho mỹ-nhân được vui lòng, Minh Hoàng khẩngh quên khó nhọc, đã hạ chỉ cho quan địa phương phải nghĩ cách làm được con đường lên núi, huy trung nửa tháng, xong sẽ hàn thông, hằng không sẽ bị trọng ngại. Tiếp chí, quan địa phương xiết bao lô sọ, sau có người bày ra kẽ tết mây làm cầu, chôn hai cây to ở dưới đất, rồi từ đó các dót cầu mây cứ kế tiếp nối nhau lên đến cửa hang. Vì phải làm gấp và leo trèo khó khăn, nên tôn kén đến hơn mươi vạn và số người vở ý bị ngã chết có hàng trăm. Cầu làm chắc chắn và đi rất êm, Minh Hoàng cùng Qui Phi lên được tới nơi cho là một cuộc diệm du khó lại được có lần thứ hai, liền đó, Minh Hoàng sai tìm một tay thợ vẽ khéo, vẽ lại lên vách núi để làm kỵ-niệm. Một cuộc vẫn-mát đã làm cho người yêu được như ý, Minh Hoàng vui mừng khôn xiết, hẫu thường quan quan và nhân dân miễn do, nhưng thấy đê làm hao hụt hàng vạn của kho, làm chết hàng trăm mạng người, Minh Hoàng nghiêm cấm các sứ quan không được ghi chép và không ai được nói chuyện đến nữa.

Vì vậy cái diệm tích ấy bị vùi dập trong cái hang bí mật, đã mấy nghìn năm nay nến không có cuốn sách Tây-Bắc Thám-ký chép lại một cuộc du hí của người dân bà đẹp nứt vang tan đá.

SƠ-BÁO

Một chương trình dì nghỉ mát...

Sự thanh nhàn chân chính

Paul Morand nói :

« Nghỉ không phải là lâm hư-hỗng mình, cũng không phải là trốn tránh việc đời. »

Nhưng nghỉ như trên, thì ra chỉ là thay đổi công việc, bỏ cái khổ-dịch này để làm cái khổ-dịch kia!

Chắc nhiều người sẽ phản đối như vậy. Và không phải là không có lý.

Sống là phản-dấu. Nghỉ không phải là chết. Nghỉ chỉ là thay đổi cách sống trong một thời gian dài hay ngắn mà thôi.

Yêu đương nên phản nản rǎng tay mình nghỉ, mà thật ra mình chẳng được nghỉ phút nào cả.

Gióng sòng là gì?

Là gióng nước chảy luồn luộn. Đời người cũng giống gióng sông, gióng nước ngừng chảy là gióng sông hết.

Đời người thời hoạt-dộng sẽ không còn là đời người.

Còn ban muôn nghỉ ngoại một cách hoàn-toàn thi bạn chờ tìm trong các giờ rảnh việc, và cõng chờ tim đầu xa.

Tím nó ngay ở trong lòng bạn!

Vì chỉ có một sự thanh-nhàn chân chính ở đời này, là sự thanh-nhàn của tâm-hồn bình-thản.

Một tên tội-phạm bị Pháp-luật cho nǎm yên nghỉ trong nhà lao. Nó không thấy nhàn-rỗi chút nào, tuy ngày đêm chân tay không phải cù-dong làm mọi việc gì hết. Trong lòng nó như có tám đá nặng-né, sở-trút xuống mà không được. Nó thấy bùi-bịu, hối-rối là lung-dương như phải lo linh luân mỗi lắc trâm công ngàn việc. Tâm-hồn không bình-thản thì hường nhàn được làm sao?

Trái lại, có người tay đang bận việc, mà tâm-hồn vẫn nhàn-tản như không.

Đó bảo người ấy mới được hưởng sự thanh-nhàn chân-chính.

Đó bảo người ấy tâm-thần bất tại, nên không chịu-đến công việc nặng nhọc đang làm.

Không Người ấy là người biết ;o mình và sức minh.

Biết minh không làm được Tè-tưởng, người ấy hăng-lòng làm một ông Tham. Biết minh không làm được Nâ-phâ-la-un, người ấy hăng-lòng làm một viên thư-ký. Biết minh không làm nổi Thạch-Sang, Vương Khải, người ấy hăng-lòng làm một nhà tiều-thương. Lúu nǎo cõng yên phản thủ-thuong, khéng tham muôn ước ao những điều qua ứ-x-vọng

Sự thanh nhàn chân-chính là ở trong tâm-minh, minh muôn hường lúc nào là tự nhiên không hường. Và đó vẫn là cái bi-quyet của các nhà đạo-đạo xem xay.

T. B. C.Nj

Nhân cách phụ-nữ Việt-Nam hiện-đại

dè sủa minh thành, một người đàn bà Việt-Nam có nhân-cách cho bạn trai khỏi chê cười

Mỗi cuốn 0\$50 - Mua Cl Rt hét 1\$13.
Ở xa mua xin gửi 9\$83 cả cước về cho:

NHÀ IN MAI-LINH HANOI

ĐÃ CÓ BÁN **Tôi học chữ Hán** của THIỀN-CHIỀU NAM-CƯỜNG THU-XA XUẤT - BẢN

Một quyển sách mới ra đầu tiên dạy về văn Bạch-Thoại, chi mèo luật chữ Hán rất rành rẽ theo lối thực hành.

Quyển sách này chẳng những rất dễ cho người mới học chữ Hán, hoặc người học Tây muốn tự học chữ Hán, mà lại rất cần cho người đã giỏi chữ Hán mà chưa biết văn Bạch-Thoại nên chưa đọc được báo sách Tàu.

Giá thiệt tối, cau Hán in sắc sảo không mìn-nét. Giá mỗi quyển 1\$00.

Taxes bộ 8 quyển (mua trả tiền trước trọn bộ 68\$).

Còn một số rất ít :

THỰC TRỊ BẢN THẢO : 1\$00.

TOÀN-CHÂN TRIẾT-LEAN : 0\$75.

TÀI SAO TÔI BẤM CẨM ÔN ĐẢO PHẬT ? 0\$15.

Rất cần đại-ly ở các tỉnh. Xin biên thư về thương lượng.

Thư và mandat xin đề: M. NGUYỄN-TÂN-XUÂN « NAM-CƯỜNG THU-XA » 61 Rue Desvaux,

Mythe — Cochinchine.



Một chuyến tình đau khổ ở trên
đảo Suchenja giữa Đông-hải bao la



Gióa đêm khuya, những tia lửa cuối cùng của chiếc tàu bị cháy đang dần dần tắt dưới lán sóng phũ phàng. Trong bầu giời mưa bão vẫn hoành hành và dường như chưa thỏa lòng về sự tàn bạo của mình, sấm sét vẫn dương oai và ném lên da giờ và mặt biển những tia sáng chói lọi... Hết đợt này đến đợt khác, sóng biển làm chìm dần tất cả những khách của chiếc tàu Nhật bị nạn. Ở xa ngoài lớp sóng dữ, chỉ còn một chàng thanh-niên cố sức bám lấy một mảnh bè vỡ và thả mình theo Sô-mênh trên làn nước nồi trời!

Tận cuối lầm con mắt, trong cảnh đêm tối âm-u, có một ngon lửa lập lèo. Chàng thanh-niên Nhật bị nạn đó cố vùng vẫy với giò hông để kêu to, thật to như muốn lấn áp cả sấm, sét:

— Con còn sống! Con sống! Hỡi đức Phật từ-bi, hãy giở phép mầu giúp con trôi tới nơi nương nhà nó!

Ngọn lửa ấy không xa quá như chàng tưởng, nó dùng yên một chỗ và làm cho Dương-Xuân biết rằng đó là một cái đảo nhỏ chứ không phải một chiếc thuyền và một ngư phủ nào thâp néo gần đó.

Vài giờ sau, gió bão tan hẳn và mặt giời mọc lên dưới hắp cảnh đêm tối hãi hùng đó. Chàng thanh-niên mới lờ khờ trông thấy đất liền với thâp minh cho sòng kéo mình vào một bãi bê-xinh xinh, cát trắng phau như bông phu, và chàng ngồi rất hồn ẩn!

— Chàng ơi, thật là giờ đã chặng tới đây. Nhà cha cha thiếp đây cũng như là nhà của chàng, vậy và thiếp, thiếp sẽ hầu hạ chàng như em chàng! Giữa khi chim bắt đầu hót trong rừng mai thi em thấy chàng nằm lim trên bãi bê. Sau qua em trông thấy lửa cháy đỏ rực chân giời và mặt bê. Em vội bối rối cho em biết thi người bão: « Con hãy trở dậy, con hãy hark linh-bồn của mẹ con và cẩn anh con, con hãy đổi dâm nén hương thơm ở trước cửa nhà và cố thức để đợi chờ... »

Rồi giò bão dần yên lặng lửa đó cũng dần tắt trong đêm khuya, và dưới bờn dài lờ kia, chàng hổng ô đầu trôi rớt đến! Em cố nén sự cảm động để quên mình chàng vào chiếc chăn này và cha em mà em đã dắt tới đây đã đỡ chàng lên chiếc đệm nệm. Từ nay chàng sẽ là qui-khách của cha con em, Đức Phật từ-bi sẽ phù-hộ những người giúp đỡ kẽ bị tai nạn!

— Từ nay Dương-Xuân vì cảm động không nói, bấy giờ mới cất tiếng:

— Vậy tên em là gì?

— Mẹ em đặt tên cho em là Thanh-Nhu vì người muôn cho em suốt đời hiền hậu.

— Hỡi Thanh-Nhu, anh xin cầu Trời-dải phù-hộ cho em và cho cha em!

Đó là một đảo nhỏ giữa biển rộng mênh mông! Cây cối xanh tốt — bao phủ khắp đảo — giờ bao giờ cũng xanh ngát, chim bao giờ cũng đua hót vui von. Từ thượng-cõi chua một ai dè chán lên đảo này, cho đến một ngày kia một chiếc thuyền đánh cá bị sóng gió trôi rạt đến đây. Trên thuyền có ba người, ông bà và một người con trai nhỏ. Họ chặt cây cối, bả mè và làm một chiếc nhà ngay sườn núi trồng ra bờ.

Một tiếng đàn samisen trong trèo lầm-chàng tình giấc. Mùi thơm của những món ăn ngon lành hòa lẫn với mùi thơm của mây chục nén hương nhô ti quyến lấp minh chàng. Chàng tay ấy một tẩm chua phô-lén chàng và ở dưới lung rõ ràng có một cái đệm nệm nhàng, ấm áp!

Dương-Xuân ngo-ngác nhìn quanh và thấy mình đang nằm ở trong một gian phòng xinh xẻo, tròn và sàn đều bằng gỗ, mái thi lợp rwm — y như hệt căn nhà nhỏ bé của chàng và Nagasaki: ở đó cũng như ở đây, nhìn qua khung cửa sổ đây hoa chàng cũng thấy rất că vé đẹp — ông mènh mènh bị của Giới-cao và Biển-cá.

Một tiếng động nhẹ làm chàng với ngoảnh nhìn ra phía cửa: một thiếu-nữ Nhật nhô bè sắc mặt

Cách đó ít lâu người mẹ sinh ra Thanh-Nhu. Và trong khi ông bố và người con trai cậy cây thì bà mẹ lo kiếm gai làm sợi dệt vải. Tất cả gia-dinh sống một cuộc đời giản dị, yên lặng, đầy tình yêu mến.

Một hôm người con gai — giờ đã shorū — cung-mẹ ra bể đánh cá. Ông bố vì mệt nên ở lại nhà với Thanh-Nhu. Giời nỗi bão lênh ghê gớm. Không bao giờ Thanh-Nhu được gặp mẹ và anh nra! Ông già thường vyx nhò con khóc suốt đêm ngày, chẳng bao lâu ông mù mắt. Đầu tóc ông bạc phơ, nhưng Thanh-hu, con gái ông, mỗi ngày một nhơn và yêu đương, sán sói ông với một tấm lòng thành vỗ hau.

Từ ngày Dương-Xuân sá vào đảo, chàng bắt đầu làm việc ngày sau khi khỏi bệnh. Chàng cầy cấy ruộng vườ, trồng дом nhà của, chàng yêu ống già như bồ dề và coi Thanh-Nhu tựa một người bạn quý, một cô em gái yêu.

Một sáng nọ mặt giời tỏa những tia vàng lèn khêng-gien. Dương-Xuân đang thă luồi trên bãi biển thi chọi thấy Thanh-Nhu từ xa di lại. Nàng mặc một chiếc áo kimono bằng sợi dệt, chân đi đất, mờ tóc mây bỗ sôa trong một vầng hoa thơm phức, nàng đẹp tựa thiên-liên, chim ca rìu rít tung hùng sau gót nàng dường như để ca tụng sắc đẹp của nàng.

Dương-Xuân cầm đà thường, chàng nắm lấy tay Thanh-Nhu và bảo:

— Em ơi! Em xinh đẹp tựa như ánh bình-minh và dùi dảng như một ngày xuân thảm, em vừa dùng mươi sáu tuổi to. Em hãy yêu anh, hãy chung sống cùng anh. Anh sẽ đời đời ở bên em để dùi đát em. Anh sẽ sắn sỏi em như từ xưa anh vẫn sắn sỏi em và thay em vậy.

Thanh-Nhu run rẩy khập người. Nàng không trả lời nhưng hai cánh tay nàng quàng chặt lấy vai Dương-Xuân và cả hai đầm say trong một giấc mộng dày ái-án thanh thiết!

Mộ lát sau cả hai vui vả dắt tay nhau về nhà thử hận-đối lòng với ông già, ông vui mừng hìn

THỐNG-CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI :

« Bản chức đương cố thư thép hét các lực-lượng tối đẹp mà Đại-Pháp xưa nay vẫn bảo-tồn, để cho nước nhà có thể tự-lực chống với con khùng-hoảng và tinh-thần và vật-chất, nó đương lay động đến cả nền tảng của văn-minh và thế-giới ».

— Anh rõ thật gàn! Anh hẹn em ra Sầm-son ở đến hết Aout thì em mới ra đây nghỉ mát chứ! Ngày mới đầu Juillet, nghĩa là chúng ta vừa ra ở đây chưa được nửa tháng mà anh đã vội đòi về là nghĩa làm sao?

Cần nhăn nhó:

— Anh thấy người mệt lảm! Có lẽ khỉ-hậu bái bê không hợp với anh chẳng?

— Thời đi dừng vớ vẫn, năm nào anh chẳng ra Sầm-son mà bảo khỉ-hậu hợp hay không hợp!

Biết không cưỡng được, Cần rầu-rĩ:

— Thi anh ở lại đây với em vậy nữa chử sao?

Lan càng được thè:

— Đành thế! Nhưng tại sao anh lại cạo trọc đầu đi như thế?

— Ở nó mát đầu, đẽ tóc dài mỗi khi tắm khó chịu lắm.

Lan cười gần:

— Thế sao anh không cạo trọc từ khi sinh mới ra đây? Và còn cặp kính đèn to như cái mèt kia anh deo luôn là gì? Mặt cứ méo xệch đi!

— Em khó tính quá! Nắng quá thi anh phải deo kính chử sao!

Muốn kiếm lãi bạc ngàn mỗi tháng, chỉ cần có đủ điều kiện đứng tòng đại lý tại Nam-kỳ cho nhà thuốc Thượng-Đức và phòng thuốc chửa phổi Hanoi

trong hai xứ này, ở đâu cũng có học-trò theo học trường thuốc Thượng-Đức, và ở đâu cũng có đại-ly bán thuốc Thượng-Đức nữa. Cửa phòng thuốc chửa phổi thi là một phòng thuốc duy nhất ở Bắc-kỳ, ai có bệnh ở phổi mà chẳng phải tìm đến phòng thuốc ấy, nên ở Trung và Bắc-kỳ đa nhiều nơi có đại-ly những thuốc chuyên môn này.

Hai nhà thuốc trên, nay cần đặt tòng đại-ly ở Saigon cho toàn xứ Nam-kỳ, nhưng thiếu người cộng tác, nên có lời rao ở báo này, ai đúng nhận trách-nhiệm ấy, thi hàng tháng có thè lãi bạc đỏi, ba ngàn. Nhưng cần phải hoạt-dộng và có vốn hàng vạn đài ký quỹ, đẽ linh hàng 2,3 vạn bạc thuốc và mọi số tiền quảng cáo cho toàn xứ Nam-kỳ.

Viết thơ hỏi :

M. LÊ-NGỌC-VŨ

15 Mission Hanoi — Tel. 1629, 1930

Sự thật thế này: thiếu-nữ mà chàng vừa gặp hồi chiều và dột nhiên làm cho chàng lo-sợ đó tên là Thanh, cô là một người tình cũ của Cần, cách đây ba, bốn năm. Nói cho đúng thi Thanh là một cô gái gần nhu giang-hồ trước kia có tăng-tựn với Cần trong ít lâu rồi bỏ Cần để theo một tiếng gọi của ái-linh có lẽ cao-thượng hơn! Từ trước đến giờ Cần chỉ có một cuộc tình duyên ấy thôi! Bởi thế Cần le sọ:

— Chết chúa! Không khéo con ranh con Thanh ấy nó thấy mình sắp lấy vợ giàn cho nên nó ra đây phá đám chàng? Nếu thế thì nguy cho mình quá! Biết làm thế nào? Biết làm thế nào trời ơi?

Sáng hôm sau Cần dậy thật sớm, chàng đạp xe đạp ra Thanh-hóa. Chàng mua một đôi kính râm, hai mắt to bằng hai bàn tay che kín gần khấp mặt. Và sau khi uống hết hai chai bia lớn đẽ ngâm nghỉ mắt hai giờ đồng hồ, chàng quả quyết vào hiệu thợ cao, cạo phẳng bộ tóc uốn của chàng mà tự xưa chàng vẫn coi chàng kém mái tóc kép Robert Taylor và chàng quý hơn vàng!

Hôm sau, Cần đạp xe đạp ở Thanh-hóa về Sầm-son, vừa bỏ mũ ra thi con chó cắn vang lên và Lan — vợ sắp cưới của chàng — ngó mãi đầu ra cửa sổ mà không nhận ra chàng là ai! Mãi cho đến khi Cần bỏ cặp kính đèn — mắt lớn — ra thi Lan mớiчу chéo lên :

— Ông giài ơi! Anh Cần! Anh làm sao thế? Anh định bêu xấu em đấy à?

Cần không trả lời làm sao cả và mặc cho Lan căm-vận và nguyên-rúa chàng. Chiều hôm ấy Lan đi tắm nhưng không rủ chàng. Cần không buồn và từ đó chàng ít khi ra tắm bùi bùi chiết!

Hai hôm sau Cần và Lan lại cãi nhau dữ-dội. Cần thi muốn về Hanoi ngay mà Lan thi nhát định ở lại Sầm-son đến tháng Août.

Lan gắt gỏng:

Trông mặt thì méo
xệch đi, tướng đẹp
lắm đây!

— Nắng quá! Chiều
bôm qua mưa chứ có
nắng đâu mà anh
cũng cứ deo kính?

May sao, giữa lúc
ấy thì Phượng — bạn
Lan — vào, nếu không
câu chuyện dồn cùa
kéo dài mãi.

— Và Cản lấy làm đặc
chí vì cho như thế là
yêu chuyện.

— Minh trá-binh
như thế này thì gọi
là Arsene Lupin cũng
không nhận được mật
chứ đừng nói gì đến
cấp mắt tờ mờ của
Thanh.

Nghĩ thế Cản nín
quyết không bao giờ
dời bộ cap kính den
tô mặt nữa, không
nhưng thế chàng lại
còn dè thêm rầu.
Tuần lě sau trong
chàng như một người
ốm vừa ở nhà
thuong ra. Không những Lan không muốn
đi chơi với chàng nữa mà cả đến lũ bạn gái
cũng xa hồn chàng vì lì với một người mà
dến đâu ai cũng phải trổ mắt ra nhìn như
một quái-vật thi đì làm gi cho nó thêm
ngượng! Cản cũng biết thế lầm, chàng buồn
lầm nhưng tự an-ủi :

— Thời dành chịu khó mấy tháng hè này
vây để cho Thanh nó không nhận được mình
và không phả-rối mình. Tháng sau mình
về Hanoi, cuối năm cuối Lan rồi thì còn sỹ
gi ai nứa.



CẢNH ĐẸP Auô Võ an-Ninh

Tren những hòn đá lớn rải rác khắp Sầm-son vãi
thieu-nữ, vài thanh-niên đang diễm nhiên ngồi
tám nồng sõm và nghe các ngọn phi lao ca hát vi-vu.

Sự trá-hình của Cản
tuy vậy chưa chắc đã
hoàn-toàn vì Cản thấy
hình như Thanh vẫn
nhận ra chàng. Thật
vậy, một lần Cản thấy
Thanh với một người
đàn ông nào đi qua
villa chàng. Thanh
chăm chú nhìn vào
nhà và khi thấy Cản
với cái đầu trọc và
cặp kính mắt to của
chàng thì Thanh vội
vã quay hẳn mặt đi
ra chiều muôn tránh
mặt. Như thế chàng
phải là nàng muôn
rình mò Cản là gì?

Lại một lần Cản lên
núi Trống-Mái xa xa
đã nhìn thấy một
thieu-nữ mặc áo bồng
vây mà khi vừa lên
tới nơi lại thấy mất,
nhìn vọng ra con đường
sang bãi Trường-Lệ
chàng nhận rõ hấy
tấm thảm thon-thon
của Thanh. Còn nhầm

lầm sao được: Thanh muốn lẩn trong bóng
toi để ám-murá phả hại cuộc tình duyên của
chàng với Lan chứ gi? Nhận xét ra điều ấy,
Thanh lâmろ nghĩ và chàng cho những ngày
ngủi mất của chàng bên Lan dài quá, lâu hết què.

Dần dần ngày tháng cũng qua đi, Cản không
thấy Thanh sinh sự gì cũng yên tâm nhưng trái
lại chàng thấy Lan không thích gần chàng nữa
tuy hai người ngày thường gặp gỡ nhau.
Cản lại tự an-ủi mình:

— Hạnh-phúc là một điều khó tìm thấy.
Muốn thấy hạnh-phúc ta phải chịu nhẫn-

nhục. Lúc này là lúc ta đang chịu nhẫn-nhục
để lần lần tới hạnh-phúc của tương lai. Và
một niềm vui chờ đợi lại trên ngập lồng chàng.

Rồi thi câu chuyện này xảy ra trong một
ngày đầu tháng Aout.

Chiều ấy Cản đang thơ thẩn dì trên bãi cát
ở phía đầu Rừng Thông thì chợt gặp Thanh.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ quá làm cho Cản không
kiếp tránh Thanh. Cản đứng sững ra, trong
lòng lo sợ. Chàng hi - vọng Thanh không
nhận ra chàng nhưng chàng bối-rối vô chung
khi thấy Thanh gọi chàng :

— Ơn Cản, anh Cản lại đây em hỏi cái này.
Cản bất-dắc-dĩ tiến lại gần Thanh. Chàng
tim thầm trong lòng một chiến lược. Nàng
cười rất đẹp và nói một cách musing nụ:

— Tại sao từ hôm bắt ngờ gặp em ở bãi,
anh lại cao trọc đầu và deo kính den luon như
thế này? Hành như anh định trốn tránh em
thì phải!

Cản cuống-quít lên :

— Không, không...

Nàng Thanh tiễn sát lại gần Cản, cầm lấy
tay chàng và nói :

— Em biết anh định làm gi rồi! Anh giấu
em sao được!

Cản sợ hãi, toát mồ hôi. Nhưng chàng chưa
kiếp nói gì thi Thanh dã nói :

— Em biết rồi! Anh định tình em để hại em!

Cản ngẩn ngơ cả người ra! Trời! Lại có
câu chuyện quái gở thế nữa sao?

Và đột nhiên Thanh nói một cách lảng lơ:

— Anh Cản ơi! Em lạy anh đấy! Chuyện

cũ của đời ta, anh nên quên hẳn đi cho em
nhờ! Anh sinh mồ em, anh phá hoại em làm
gi cơ chứ? Tôi nghiệp em mà! Em ra đây là
cố đẽ deo đuổi lão Tham Xuân i Lão vừa già
vợ, mè em muốn lấy em, Thôi thì em xin anh,
anh đừng tính mồ em, đừng phá hoại nhân-
duyên của em. Anh đẽ mặc cho em lấy lão.
Em xin ghi ơn, tặc dạ anh...

Cản còn chưa hết cơn sững sốt thi Thanh
đã quay lấy cõi Cản dồn nó nhó :

— Em còn ở đây đến hè Aout. Nếu anh
hứa đừng phá-hoại tình duyên của em thi từ
giờ đến cuối tháng anh muốn hào gì em, em
cũng xin chiều anh ngay, không dám trái ý.
Nhớ thế nhé, thời em đi đây. Mai nhó, tôi
đã hứa, ra bãi chưởng ngoan!

Nói thế và Thanh đơn dâ di. Cản thở ra một
cái thật dài, lòng nhẹ hân di! Giữa lúc ấy,
Thanh dì đã hơi xa rồi còn quay lại nói với
vợ phè chàng :

— Anh đẽ mọc tóc lên và bỏ kính den di
nhé. Trông anh như thế-xấu lầm! Xấu lầm!

— Anh xấu lầm!
Chẳng cần phải Thanh nói, Cản cũng biết
thế lầm mà!

Ngay sáng hôm sau Cản ra ngay Thành-hóa
cao ráo, sứt mặt lại cho bảnh. Chàng bốc cap
kinh den di. Trông chàng lại thiêu-não hơn
trước! Nhưng lòng thi vui mừng vò hạn.
Chàng muôn ở mãi Sầm-son bên cạnh Lan.
Nhưng cũng ngày hôm ấy, Lan đòi về Hanoi.
Và Cản cũng phải theo nàng từ-giá Sầm-son—
nơi mà sau hưu một tháng giờ ghét cay, ghét
độc — chàng lại bắt đầu yêu quý thiệt tha.

Câu chuyện này chấm hết
bằng hai câu nói. Một câu
của Lan và một câu của Cản.
Từ bữa ở Sầm-son về, Lan
đoạn tuyệt với Cản, nàng
quyết định không lấy Cản
nữa. Chúng bàn hỏi thi nàng
bảo :

— Tôi bô Cản vì tình nết
Cản gàn lầm! Không ai chịu
được!

Còn Cản, mỗi khi có ai hỏi
năm nay chàng đi nghỉ mát
vui không, có thú không thi
chàng đáp :

— Ái chà, năm nay tôi đi
ngiệp mót Sầm-son vui thú
tuyn... tuyet kỳ!

Nói vậy, nhưng chàng muôn
khóc!

ANH-BẤT



CÓ BÁN TẠI KHẨU CÁC HIỆU SÁCH LỚN! MUA NGAY KÈO HẾT Nói tiếng Nhật

Manuel pratique de conversation Japonais.
Annam le et en Romaji. (Chữ Nhật
co àn đọc theo lối La-mã và quốc-ngữ).

Rất tiện cho những người Nam muôn giao-
thiệp với người Pháp và Nhật. ☈

Son giả: ĐAO-NGUYỄN — Giá 0\$80

Son giả: NGUYỄN THỐNG — Giá 1\$00

TÙ' TRUYỆN BÀ CHÚA BIỀN

Ngày xưa ngày xưa,
nghĩa là đã lâu đời lắm,
tiền nữ Jura'è
làm chùa
Biển và các
loại thủy-tộc
trước cả Bái-
Hải Long -
Vương.

Bà chúa Biển lối linh, lối tú, từ thời bấy giờ, người ta ai cũng lạy làm kính sợ, không dám bén mảng tới «dải nước» của Bà. Chẳng những không dám thờ chán xuồng biển, — đừng nói lội xuồng vây vùng tắm-tắp như ngày nay — đến dàn chài lưới cũng không dám dâuh thuyền ra khỏi cùa sòng, không dám động-chạm đến thòn dán của Nữ-chúa. Nhưng một ngày kia một gã thanh-niên miền Bắc Âu, thèm khát khoáng nước ngọt, có hăng doan că lờn nồi dưới nhau bơi, lội tung-tổng, phủ kín cả một lan biển rộng. Vốn làm nghề ngư-phủ. Chẳng động lòng tham, nhất là hóm ruột, lại các ngà sòng, lưới chài cất lên thường nhẹ bỗm. Chẳng đánh lều, chèo thuyền ra khơi cửa sông, từ-lù ròn-rén quẳng lưới xuồng nước, rõ giựt-gìn cho nước khởi động. Dáng điệu anh chàng chẳng khác dáng điệu một tên trộm. Vì chính chàng định bắt «các» trộm mây con em của bà Chúa Biển. Chàng lẳng-lặng ròn-rén cất lưới lên. Mây con cá thu, cá song lớn lưỡng mắc lưới. Chàng kính-cẩn gõ bô vào thuyền, rồi lại ròn-rén lặng-lẽ, khẽ-khẽ quay thuyền vào khoáng nước ngọt, không dám làm động mạnh mái cheo.

Kiếm được mẻ cá lối, chàng lẩy làm mảng, nhưng về nhà,

TÓI LỊCH SỰ NGỌC HỒ PHÁCH

mỗi khi thuyền đầy cá,
mỗi khua vang mãi chèo,
vừa huýt sáo
mỗi vừa quay
thuyền về bến,
rất vui vẻ và
gêu đời.

Lần này,
chàng ngoan
nghe đinh
khuấy động đất nước của
Bà Chúa Biển xem sao. Quả
nhiên biến động. Cái tin dữ ấy
từ «vây» này truyền sang
«vây» khác, chẳng mấy chốc
đã tới điện ngọc lưu ly.

Điện này lường, vách, nóc,
cột, toàn thân đều bằng ngọc
hồ-phách, hào quang êm dịu,
mịn màng như nước biển im-
lịm. Bà Chúa Biển Juraté ngự
trong cung-diện thòn-liên đó,
ngay đêm có mặt đoàn quân
hầu toàn là thủy-tộc như giài,
thuồng luồng, dá nhá tang, .
và rất nhiều mỷ-nhân-ngư theo
hầu phục-dịch.

Hay tin có người trần tới
khuấy rối hải quốc và giết hại
hải-dân, Nữ-chúa ôi trán tối-
định, khiên chính đoàn quân
hầu cung phái lấy lám khiep
sợ, nem-nép, không dám mở
miệng ra tóm bầm điệu gi.

Hôm ấy sóng biển gầm thét
dâng lên ngắt trôi, người trên
bão là bão biển, nhưng thực
ra đó chỉ là trận lôi-định của
nữ-hoàng Juraté. Nữ-hoàng ra
lệnh cho đoàn mỷ-nhân-ngư
(cả đầu con gái) tức-lốc phỏng
hai-mã len bắt sống hung-
phạm xuồng để chính tay Nữ-
Chúa băm vằm trừng-trị mới
hả giận.

Đoàn mỷ-nhân-ngư liền
hiện hình ngay lên mặt biển,
bao vây lấy anh chàng ngư-phủ

rồi cất giọng đồng thanh
ca-hát vang lừng. Giọng
trong hồn giọng họa-mi, và
diệu hát thi véo-von não-nuốt
tuyệt trắn, vì là diệu tiên-ca
người trắn nào nghe! hagy cung
phai me-hồn say đắm.

Mè vi tiếng hát, say vi sắc
đẹp, chàng thanh-niên, đang
quay thuyền về, tự-nhiên phải
ngừng thuyền lại, rồi như bị
một mãnh-lực vô-hình quyến-
đu, chàng nhảy tùng xuồng
biển, boi theo bọn mỷ-nhân-
ngư, rồi cùng họ biến xuồng
dày nước.

Nữ-chúa đang hậm-hực đợi
chờ hung-phạm, khi thấy quân
hầu dồn chảng vào phục trước
đan-iri, liền chủ mực nhìn, rồi
tự-nhiên con giông-lò dần dần
tiêu-tán. Bà Chúa Biển cứ
chăm-chú nhìn vào mặt chàng
bằng cặp mắt chan chứa yêu-
đặng, giờ lầu không truyền
phản gi-á. Bốn mỷ-nhân-ngư
đợi lệnh hai bên đều lấy làm
sốt ruột và ngạc-nhiên. Một
nàng đánh baq «qui» tâu liền
bị nữ-chúa vay lạy ra hiệu
truyền cả bọn hãy lui vào hậu-
diện. Lúc này chỉ còn một
mình chàng thanh-niên phạm
tội với nữ-chúa trên ngai lưu-
ly. Cái mặt đói lèn dã lầu,
chẳng xứng đê lanh, thanh-
niên lẳng lán la, ngực mải
nhìn trộm lên «ngai ngọc»
mặt chàng gấp nhồn-tuyến
của Nữ-hoàng đang nhìn mình
một cách say-sưa, áu-yém.

Thấy thanh-niên nhìn lên,
nữ-chúa nở một nụ cười cyc-
ký tình-tử khiên chàng chàng
hoảng cả người, như vừa
uống một hú rượu mạnh. Thị
ra, chàng xinh trai quá. Xinh
hơn hết thảy mọi giống ma nữ
chứa được thấy từ trước đến
giờ. Vả chàng bô về qui-phái
phong-lưu rất mục. Vô ây
khắp hải-quốc không thấy ở
một ai. Nữ-chúa thoảng nhìn
đa dem lờng yêu ngay và yêu



say-sưa, tha-thiết. Nàng quên
cả việc trừng-phạt kẻ có tội.
Trước mặt nàng bấy giờ, chỉ
thấy một người xinh đẹp quá,
xứng-dáng với tinh-sắc của
một vị nữ-hoàng, oai-quyền
lịch cả ba phần tư trái đất.

Sóng biển ngất trời thịnh-
linh dẹp xuồng. Mặt biển đới-
nhien trôi lại bằng phẳng trong
sóng như một tấm gương
không-lò soi vòn trời xanh-
thẳm. Trong điện hồ-phách,
im-lặng như buồng ngủ của
một cành tinh-nhân. Sau khi
nhìn nhau chán rồi, nữ-chúa
Juraté thót-tha đứng dậy, du-
yêm khóa tay chàng thanh-
niên, để ráo khidente lưu ly.
Lát sau cắp tinh-nhân ấy dâ-
ng ngồi kè vai áp má nhau, thâ-
tùi cùng nhau nhũng chuyện
đá vang trăng giò, trên bãi
biển bao-la. Mãi khi trăng dâ-
lên, chàng thanh-niên mới
thùng-thỉnh trả về, sau khi

nhin rồi người tiên biến vào
trong nước.

Từ đó chiều chiều, chàng lại
ra bãi biển quăng lưới thả
chài. Vả chiều chiều bà Chúa
Biển lại một mình «vi-hnh»
lên bãi biển để gặp người tri-
kỷ. Cuộc đời mờ-mộng thằn-
tien ấy kéo dài ra tới mươi
buổi chiều liên. Cấp nhán-tinh
Ấy chiều chiều lại yêu nhau,
khăng-khit như keo son, coi
trời đất muôn vật đều như
không ói nưa.

Nhưng vua cha Ngọc-Hoàng
vẫn ngồi trên ngai cao vời-vợi,
cấp mǎi mắt thần thỉnh-thoảng
vẫn liếc nhìn xuồng cõi dương-
gian. Cuộc tình-duyên thàm-
vụng của thần-nữ Juraté, —
tức là sòng-chúa con đúc Ngọc-
Hoàng — với anh chàng chài-
lưới, chàng thè nào gián được
mặt trời. Ngọc-dei bái-bính,
nở một trận lôi-định dữ-dội.
Chàng trai thì bị trói buộc vào

4 môn thuốc bồ cần thiết cho nam, phụ, lão, ấu hàng ngày :

- 1) Thuốc bồ thận Đức-Phong 1550
- 2) Thuốc đại-bồ Đức-Phong 1550
- 3) Thuốc diệu-kinh bồ huyết 1520
- 4) Thuốc bồ ty tiêu cam... 1500

do nhà thuốc tướng đỗ

ĐỨC - PHONG

PHÁT HÀNH

một hiệu thuốc tín nhiệm, có
bán buôn bán lẻ đủ thuốc sống
thuốc bồ chè và các thứ sâm
chính hiệu

45, Phố Phúc Kiến — Hanoi

mõm dã cạnh biển, còn nứ-thần thì bị sét đánh tan-tành. Cung điện hồ-phách cũng bị đánh vỡ tan ra thành muôn ngàn mảnh.

Thế là đoạn luyến cuộn tinh-duyễn liên-lụy khóc thuong. Thế là từ đó, dân chài thường quăng lưới lượm được những mảnh lát-đai hồ-phách rất quý giá. Vá từ đó, khi sóng biển nồi giận xô lén bối cát nhặng mảnh hồ-phách thắn-tiến, người ta vẫn nghe vang-vang tiếng kêu thô-than náo-n;o lán trong tiếng gió mo-hồ.



Ngoài bến là lúa mùa đông, ngón cái điếm hồ-phách phièo hơi thuốc lá, chẳng hay người ta có nhớ tới lịch-sử một thứ bảo-vật lưu lại từ ngày xưa.

Bảo-ắt ấy là hồ-phách.

Hồ phách, một vật chỉ nặng hơn nước một chút thôi, dưới con mắt nhả khoa-hoc, chỉ là một thứ nhựa kết-tinh từ thời tiền lịch-sử.

Hồ-phách trong suốt như pha-lê màu hoa xanh-xanh như tro, hoặc hưng-hung đỏ như mật ong, hoặc vàng tươi như vàng, màu透明 ngát, kín đáo mà thơm dai, xưa các phu nhân người La-mã thường cầm tay một cục, để cho thơm người, như ngày nay người ta đeo nước hoa vậy. Vì ngay từ mười thế-kỷ trước Thiên-Chúa

giáng-sinh người ta đã biết hồ-phách là một bảo-vật và phái người đi các biển mò tìm.

Người Tàu cũng cho hồ-phách là một thứ bảo-vật trong bát-thù bảo-vật thiên-tạo và cũng biết hồ-phách có tính bát-eas vặt nhỏ, như người La-mã xưa tin rằng hồ-phách có điện (electricum). Cầm hồ-phách sút-sát mây cát rồi đã gán các vặt nhỏ như hạt cát chẳng hạn, tức thi hạt cát chạy đến bám vào hồ-phách như sắt bám lông đá nam-châm.

(Trong Kieu có câu: cung là phản cài duyên kim, cài tức là buôn nô cảng cần phải có cầu

CATALOGUE OFFICIEL

HỘI CHỢ HANOI 1941

Một cuốn chí năm nay đầy tài liệu để giúp các ngài rộng đường giao-dịch với các hãng sản-xuất và các nhà tiêu-thụ. Giá bán 1800 một cuốn, thêm 0\$47 trước phí. Chỉ còn rất ít, xin gửi ngay phần cho:

Comptoir Indo-chinois de Propagande pour l'Industrie et le Commerce (C.I.P.C.) 72, Rue Wiéte Hanoi



Người Việt-Nam cần phải đọc:
NGƯỜI XƯA
của VIỆT-THƯƠNG
đề thường-trước cái tình-hoa
của lịch-sử nước nhà. NGƯỜI XƯA là một tài liệu văn-chương quý giá, in giấy bìa. Giá: \$7 C.I.P.C. Hanoi xuất-bản

là hạt cát bị hồ-phách hút, kim bị dã nam-châm hút).

Người phương Tây lại coi hồ-phách vì nó kỳ thuoc đặc.

Nếu người ta đỡ rước có thuộc đặc vào một cái cốc, cái chén bằng hồ-phách nguyên-chất, thi tự-nhiên sẽ có tiếng seo-seo như tiếng sét nổ, đỡ nhặng vào vũng nước và thấy nhặng vũng ngã sặc xanh đỡ tim vàng hiện lên mặt nước.

(Hồ-phách giả thì cỗ-nhiên là không có nhặng lanh-chát lợ ấy).

Hồ-phách dài ngang với vàng. Một gramme hồ-phách giá tới một mỷ-kim trô-lén. Nên tại các xứ Bắc-Âu, nhất là tại miền bắc Bermudes, người ta thường di mò di vớt hồ-phách.

Vita dây, hồi thương tuần tháng Juin, một chiếc lầu đánh ed đồ «dânh» được ở biển Bermudes một khô vàng. Không. Một dồng rắc trắng trắng đèn đèn, màu xám như lòn nhangen, coi giống đất mà không phải đất, giống đất mà không phải đất, giống pha-lê mà không phải pha-lê. Đó là một khối hồ-phách xám. Khối ấy nặng tới ba tấn. Cứ tình rẽ là mỗi gramme một mỷ-kim, khôt hồ-phách ấy cũng tri-giá tới 150 triệu quan.

LÊ HƯNG-PHONG

LỄ VĂN TRƯỞNG

Chồng chúng ta
TIỀU THUYẾT XÃ HỘI
QUYỀN II — GIÁ \$60

Anh và tôi
TIỀU - THUYẾT GIÁO - DUC - (1\$20)

Nhà xuất-bản BỘI-MỚI 62 Takou Hanoi — Téléphone 1088

LẨU KHAI
ai tình và
sự nghiệp
TIỀU THUYẾT LỊCH SỬ — (\$60)

Chàng kỹ sĩ
(in giấy xong) — Opso



TRUYỆN DÀI CỦA VŨ AN-LÂNG

I

Xe vừa dỗ trước biển bờ An đã mờ xong cửa nhanh-nhanh như mưa xuồng. Mặc cho mẹ nàng chậm-chạp với mấy gói đồ xách & tay, cặp ở nách, nàng thoăn-thoắt chạy trước vào trong nhà. Gặp một con sen tía-tía ráo dòn, An quát:

— Con phải giò! Man lén ra mang những gói hàng ở ô-tô vào... Con Hạnh đâu?

Con sen đã ra dồn cửa, quay lại thưa với:

— Thưa cô, cô ấy ở trên buồng...

Vừa lúc đó, một thiếu-nữ trạc độ mười bảy, mười tám, kém An độ vài tuổi, mà cửa buồng thang gác đi ra, lướt cười hào An:

— Thưa tiêng em xe ô-tô, tôi biết là thím và em dã vè. Chị có sắm được thứ gì đẹp không?

An hắng-dinh đáp:

— Có tiền thì sắm được khôi-thúy đeo!

Thiếu-nữ kia là Hạnh. Hạnh hình như không quan-tâm đến sự lanh-tàng của An, cứ điềm-nhiên, vân vui cười, ra cửa đón mẹ An đang chậm-chạp đi vào.

— Sen!... Con sen! Con sen đâu?

Con sen ôm dỗ bà mẹ An những gói đồ hàng, di vào cửa, vội-vàng thưa:

— Dạ, có báo giá?

An cau mày, mắng:

— Mày ngu! Mày đang làm việc này thì việc khác để cho đứa khác làm chủ, còn dại, dại quá!

Bà mẹ có vẻ ngượng vì sự lầm-diêu của cô con gái, mắng giọng:

— Lwm gi mà to tiếng lầm nhòi thế? Chus vè đến nhà đăk-đăm-ý-le!

An đã mờ cửa buồng thang gác, lienv-dung đứng lại:

— Mẹ bench thế thi chúng nó hông tắt, rồi mẹ xem. Bối với lwm đây-tô già dạo-đe, cứ làm rò họ bộ hill-hàn-neo-ngoan trước mặt chủ nhà, thi phải liệu đe-phòng lóp nó nái xấu, nó hồn-hào lao lung minh. Voi những quan-ý, lời tiếng lwm nhòi như thế, vị tất đăt ri nô được chúng, Bô, rồi mẹ xem!

Nói xong, nàng nhanh-hẹn nhảy lên cầu thang, môi bướt hai bức.

Hạnh đang quần-quýt với bà mẹ An, thấy An nói như vậy thi biết là An «nói cạn», nói khéo» nên; nhưng sự bối-hồi bự-túc chí thoảng qua giây phút, nàng dã trả-tinh được ngay, và giũ về tuấn-nhiên như là không đe tâm đến cậu-pái «xa gần» của em họ.

Bà mẹ An vừa giờ cho Hạnh xem những tấm lụa bá-mới mua vè, vừa nói như phân-tranh với Hạnh:

— Con bé
đã cung cấp
cứng-cứng lại số
sang-hách
dịch-quá!

Hai mươi tuổi đầu rồi mà chưa biết giữ-gìn ngôn-nghĩ cẩn-chì cho ra vẻ thuận-hạn nhu-wi. Giá thoh-nết nó lại được ôn-cung như chí thi tôi vu-sướng biết chừng nào!

Hạnh twoi-cười an-ủi;

— Thưa thím, già «mới» bây giờ thế cả đó. Họ được đi học chữ Pháp, nên họ vui-vẻ và thanh-thực hơn các thiêng-núi khác, chứ không phải là số-sàng-hách-dịch đâu.

— Thế chí cũng học chữ Pháp, cũng đã đỗ «certificate», mà cả đến tôi cũng được học chữ Pháp, sao chí hay là tôi không... quay-cuồng lố-bịch như nó?... Đó là xuất-ur tại tinh, chí ại! Vợ chồng chúng tôi không có con gái, được một mình nó mà thấy nó nhõng-nhagus, tàn-tiến quá như vậy thi lấy làm buồn lầm, phải là những lúc nó ý bô cha mẹ giàu có, thốt ra những lời oán-dỗi với một gieng nói ngông-cuồng!

Hạnh đáp:

— Thím chung chẳng nêu lo. Một đời khi chí ấy quá nóng-nẩy thot, nhưng vài năm nua khôn-lorra hắp lòn, cháu chắc tam-tinh chí ấy rồi cũng sẽ phải thuần-hện lại.

«Bằng kỹ luồi mà chưa

khôn lòn thi đến năm nà
mới khôn lòn!

Bà thở già rồi nói tiếp:

— Chung-quy chỉ lại chủ
thím biếm-hoi, nêu nhung chi
nhó lâm, nên ngày nay nó mới
lắc-cắc, nhang-nhão nhv vậy.
Chú chí có thấy thím con gái
nào hai mươi tuổi đâu rồi mà
ai thế bao giờ không? Học
mười năm giờ mới dỗ nỗi
cái bằng « certificat », thè mả
đã trưởng là giỏi, là tài, trò-
truyện với ai thì giờ tay giờ
tay, vén-vénh vào-vào, bắt
cần cả nhời khuyên của mẹ,
chỉ đưa đòi chí em trong sự
với tiễn cha đê sám quan áo
và đê tiễn bà với nhung cuộc
choi-bồi lối-mới của lũ tân-
tiên nhô-nhang!... Ngày xưa
mợ với thím, hai chí em đi
hoc bao nhiêu lâu, có thể bao
giờ đâu?... Nay, rồi đến hứ
đồn, rồi đến chết mất!... Thím
cây ở chí thỉnh - thoảng
khuyen-bảo em cho nó tinh-
ngô là: chí em bao giờ cũng
đê trò-truyện với nhau, đê
ngô cho nhau biết tám-sự hơn
là mợ với con.

Thấy bà thím đã có vẻ buồn
tý, Hạnh nói đê cho bà vui
lòng:

— Vâng, cháu sẽ cố sức,
thím cứ yên lòng, đê cháu
liệu thời và liệu lời khuyen-
bao chí ấy dần-dần.

Hạnh vừa nói xong thi An
khoác cái áo tắm trắng dày
mạnh cửa buồng thang gác,
buộc ra, nết mặt bầm-bầm.
Nàng lướt Hạnh một cái mắt
nhanh rồi đứng giữa cửa trông
xoong bếp, khuynh hai tay
ra, đồng-dạc gọi:

— Sen! Đã được nước tắm
chưa?

Thấy tiếng người ở dưới
bếp trả lời:

— Thưa cô được rồi.

An liền đi xuống nhà tắm

với một giáng-diệu nghenh-
ngang, tư-đắc.

Từ lúc thấy An đi qua, mẹ
An và Hạnh ngừng câu truyện
lại. Hai người cùng có ý
bứt-rứt, e-ngại An đã đứng
sau cánh cửa buồng thang gác
nghe truyện hai người. Bà
mẹ An xếp lại những tấm lụa
rồi ôm cả lên trên gác.

Hạnh đứng dậy, dang băng-
hoàng với nhung ý - tuồng
buồn-rất nó luộn-luộn gây ra
bởi nhiều truyện tíc-bực dâ
sảy ra cho nàng từ mày nǎm
trời, thi nàng bỗng nghe hấy
tiếng An quát mắng họa dày-
tô ở dưới bếp: nào là chè
nước nóng quá, nào là chè họ
lâm ăn chậm-chạp! Và ở mỗi
câu An quát mắng họa dày-tô,
nàng lại nhận thấy có giọng,
cò tiếng động-chạm dense sự
chí-em nàng ăn đậu ở nhở
nhà bố mẹ An.

Nàng toan lén gác cho đỡ
nghe thấy nhung lời chênh-lech
và xa-xôi bóng-giô ấy,
thì An đã từ sân vào đê trong
nhà, gọi giặt nàng lại:

— Chí Hạnh! chí hấy ở
dưới này, tôi muốn hỏi chí
một truyện.

Hạnh đứng lại, nhìn thấy
tất cả nỗi bất-bình lô trên
mặt An, nàng biết ngay là sắp
sứa phải nghe nhung lời cay-
độc mà An sắp nói với một
g ọng mía-mai chua-chá.

An khoanh tay vào ngực,
mắt nhìn thẳng vào giữa mắt
Hạnh, sắc vú lạnh-lùng như
má diều-hâu, hỏi « hắt hám »:

— Vừa rồi chí nói gì với mẹ
tôi thế?

Hạnh lúng-túng:

— Thím nói truyện chí cho
tôi nghe thì tôi cũng kiêm
một vài câu đê đáp lại cho
thím vui lòng, chứ tự-nhiên
tôi có nói gì đâu? Vâ lại ich
gi cho tôi mà tôi nói!

An cười gần, dôi môi nhéch



ra thành một nụ cười nhham-
biêm. Không gì bì - đì cho
bằng môi cũn, một cõi giàn đẹp
nhéch thành một nụ cười
khinh - mạn, nhham - biêm!
Hạnh phải trống thay sự bì-đì
ấy nhiều lần lâm rồ! Nhung
đến lần ấy, theo cách khinh-
mạn và lỏng nhham-biêm
trên môi cũn An đã hòa đầm
son thành hình quả tim, sự
bì-đì lại bì-đì gấp mấy nhung
lần trước, khiến cho nàng
phải ghê-tòm, cau mày lại:
một cù-dông vò-tinh mà từ
xưa lòng quảng-dại, nết nhẫn-

nại và tính nhu-mì của nàng
vẫn trán-áp nỗi.

Au gay-gắt:

— À! à! mẹ tôi nói truyện tôi,
chị phải đập lại? Cám ơn chị!
Nhưng xin chị biết cho rằng
đã dem chí đến chung-đụng
với chúng tôi, tôi rất lấy làm
hực miêu khi thấy chí lại
động-chạm cả - đền những
truyện riêng của nhà chúng
tôi. Va tôi sẽ không thể nuốt
trời được sự tức-bực ấy khi
chị lại còn muốn động obam
cà - đền truyện riêng của tôi
nữa...

Hạnh toan cãi lại thi An đã
giơ tay lên với một giáng-diệu
đài-khoảnh, cố làm cho ra vẻ
đài-cá, dường-hoàng, và nói
láp:

— Nhât là kui chí lại có lòng
tôi muốn khuyen-bảo tôi dần-
dần... Bất - át phái cái, tôi dâ
nghe được hết rõ: chí hứa
với mẹ tôi sẽ khuyen-bảo tôi
dần-dần! Đցk lâm! Nhưng
chị quên di mắng rằng bắn-ngã
của tôi không giống bắn-ngã
của chí... Ngay nhô mà cứ
định di đường dài!... Nếu
cái hay, chí giỏi, sao bốn
năm trước, ở trong gian nhà
tối-tâm lụt xup của chí thêu
ở ngô Sinh-tù, chí còn đê mẹ
tôi và tôi phải đê khuyen-
dỗ chí, an-ủi chí, giật chí em
chị ra ngoài nhà này với chí
tôi để trốn-tránh sự đói, rết
nó rầy-vò chí em nhà chí? ..

Hử! Đến nay được no-ấm,
chẳng nhung dâ quén hết cả
truyện xưa, chí lại còn muốn
lên mặt hòn đồi, định dày-dỗ,
khuyen-bảo cà tôi nữa!... Tôi
nói trước cho chí biết: chí
nên bỏ cái lõi giàn-dạo-đức ấy
đì, và từ nay chí đừng động-
chạm dense truyện riêng của
tôi nữa, vì mỗi lần tôi nói
với chí như hế này là mội lần
tôi bức minh lâm đồi!

An nói xong, quay ngoắt

người lại, đê ra sân, mặc Hạnh
đứng sững giữa nhà với hai
khóe mắt óng-ánh nhung lõ.

Hạnh đã hường nghe nhung
lời bóng-giô của An, tuy
không phải là quen tai rồi,
song nàng chí buồn và tức
trong một lúc, rồi lòng quảng-
dại của nàng lại an-ủi nàng
va tha-thứ cho An; nhưng

lần ấy, nhung câu An nói
bóng khêu gợi tát cõi phản-
nát của nàng ra, làm chonang
hồi - uồng lại hết nhung cách
bạc-dâi cõi An trong mấy năm
trời nang sống canh-đì, với
dù mọi thứ túc, buôn, túi,
nhục. Vâ lần ấy, không giữ
sao nỗi hãi hàng nước mắt
chảy giòng-giòng xuồng má,
nàng vội vàng chạy lênh buồng
riêng, namp gục xuồng giording
khóc thầm, úp mặt trên chiếc
gối.

Những tiếng An quát mắng
bọn dày-lớ gái từ dưới buồng

ĐÃ CÓ BÁN

Bước đầu học tiếng Nhật

gia NGUYỄN-MANH-BỐNG

Sách riệp học tiếng Nhật, dê thê
giáo-thiệp với ngô-Nhật hoa viết
thứ và đọc bao Nhật được theo một
phương pháp dâp hế hâm và chóng
bì. Giá: \$65

TÂN-DÀ TÂN-VĂN

gia Tân-Dà NGUYỄN-KHẮC-HIẾU

Một cuốn văn nghệ-huấn của Tân-Dà
ghi chép nhung dâ quén hết cả
nhó khí phênh, một cõi dài yêu
nước. Ai cũng nêu có một cuốn « TÂN-
DÀ TÂN-VĂN » để làm tăng thêm cái
phẩm giá tri-thức của mình. Giá: \$8.00

Hàng sách quý in trên giấy lụ Dó,
Giá: \$25.00

CỘN RẤT IT

Người giết chồng tôi

Xâ-hội tiễn-thuyết của TÙ-THẠCH
Giá: \$8.50

Mộng và thực

Xâ-hội tiễn-thuyết của GIAO-CHI
Giá: \$8.45

HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN

97, Phố Hàng Bông - Hanoi

tâm đưa vắng lén đến tai nà
« đỗ ẩn-hại!... tau nuôi nó
chẳng may!... dê già đạo-
đức!... dem nhau xéo di chỗ
khác cho lao đỗ vướng mắt... »
lại cảng làm cho nàng qua
chua-cay cho số phận ẩn-gi
nâm nhở của chí em nàng!

Nàng đang bồi-hồi thồn-
thức thi Kiêm là em trai nàng,
một cậu bé dê 14 tuổi nhanh-
trai, vui-vẻ di học về. Kiêm
nhìn chí, biết chí đang đau-
lương, phẫn-uất, nhưng
chưa hiểu vi có gì, không dám
hỏi, mà cũng không dám
khuynh-dỗ, chí ẩn-yểm nắm
lấy tay chí:

— Kia, chú dâ vè, chí rửa
mặt - với di xuồng dưới nhà,
không có chúa lại hỏi.

Lúc ấy ở dưới sân có tiếng
còi xe hơi và tiếng bánh xe
lăn lạo-xo trên sỏi.

Hạnh ngảng dẫu nhín em,
rồi, như không muốn cho nỗi
buồn-bực lây sang em, nàng
ngon-ngoan-ngoan nghe lời Kiêm,
ra hiên rửa mặt.

Khi hai chí em nàng xuống
đến nhà dưới thi ông Phong,
bố cõi An, đã thay xong quần
áo, đang nằm trên ghế dài
đọc báo.

Thấy Kiêm, ông buông tò
báo đê xuồng bụng, nhìn cậu
và hỏi:

— Giúp má cháu dâ xin dù
chura?

Chảng đê Kiêm kip trả lời,
đông lại nói tiếp:

— Cõi học đê thi cho được
vào trường Bưởi di, cháu q.
Chú mới vừa ý. Chú học đê-
đring, mang tiếng dât suôt
đời như « hay chúa » và chủ thû
nông cõng sinh làm trai lâm
đây!

Rồi ông quay lại hỏi Hạnh:

— Thêm đâu?... A, tôi sáng
đến giờ có thấy ai ra ngoài
này tìm chủ không?

Hạnh vừa đáp xong hai
tiếng « Không » thì ông
Phong đã lại cầm lấy tờ báo,
xem nốt.

Trong khi bấy bản ăn giáp
hai dây dầy tờ giấy, Hạnh đe
ý « độc » tám-lý ông chủ họ
nàng mà nàng nghiêm thấy
rằng mới từ mươi hôm trước,
ông có nhiều sự thay đổi
trong tình hình của ông! Lắm
khi ông như người mất hồn,
ngồi ngẩn ra nhìn bức tường
với hai nhín ngón tay dang
mươi phút; ông đang hỏi
câu này, ngưng lại vài gác
rồi nói ngay sang truyณา khác,
chẳng đợi ai trả lời, mà có lẽ
cũng không cần cho ai nghe
biết.

(còn nữa)
VŨ AN-LĂNG

Vì nhiều bài

Đóng cửa
lại ch่อง

của HỒNG - PHONG
phai hoan, xin lỗi độc giả

SÁCH MỚI

T.B.C.N. vừa nhận được:
CHÂN TRỜI CỦA HỒ
DZÉNH dày 165 trang, giá
0\$80, nhà NGUYỄN-HÀ xuất
bản.

MỐI THỦ TRUYỀN-
NGHIỆP của B.H.P., dày 124
trang giá 0\$50, nhà HÀN-
THҮYỀN xuất bản.

Xin có lời cảm ơn hai nhà
xuất bản và giới thiệu cùng
bạn đọc.

Ed. Heldermann de Trung-Bắc Tâng-Vân
imprimé chez Trung-Bắc Tâng-Vân
36, B.t. Henri d'Orléans — Hanoi

Certificé exact l'interior
Tirage à ... exemplaires
L'Administrateur Général: Ag. d.VUNG

CERTIFICAT

Hué, le 18 Janvier 1931
Monsieur Võ-DINH-TÂN
HAIPHONG

Kính Ông,

Bây lâu nay tôi chém gửi thư cảm ty
đóng, thật tôi xin chịu đều không phải
cứng ông.

Tháng trước đây, theo lời ông, tôi
có, ở Hué Vinh-Trường ở Hué mu-
thu. Phòng-điều uống trong mươi
tỷ giò có mè bệnh da hành, may ăn
uống vẫn được như người thường.
Thật là may cho tôi quá, lần này tôi
ngờ bệnh tôi là bệnh dau kinh
nhị, dùng thuốc Tây, thuốc Ta cũng
nhìn ra mà chẳng thấy hiệu quả, tôi
danh ôm lòng mà chí, ai ngờ nay
tập một thứ thuốc Thân-dược tự chế
đã 5 năm mà chỉ ngoài có hoa
nay mà khỏi, thật là một vi thần
rất quý hòn cho nhân loại.

Có một đợt rất đáng trọng cái tài
của ông công trình như luyện thể nào
mà uốn thời thấy hiệu quả chờ không
thấy một chút gì là công phật thành
thứ kẽ yếu hèn như nào đồng
như thường.

Vài lời sau đây là cái lòng ông đối
với nhân loại đã hết sức chế ra một
thứ thuốc Thân-dược như thế.

Sau nǎn ông biết dụng ông mang
cho tôi.

Từ nay tôi xin giới thiệu gồm cho
ông những người đã bị bệnh, như tôi
đặng vi Thân-dược có danh tiếng thêm.

Kính thư
NGUYỄN-HƯU-CẨU
Cour de Pédagogie.
Ecole Paul-Bri — Hué

ĐÃ CÓ BÁN KHẨU NƠI Tác phẩm đầu tiên của nhà xuất bản

CHÂN TRỜI GÙ

200 trang, bìa mầu, giá 05\$00

CÁC NGÀI HAY DÙNG Phản-trí Đông-dương

(GRA) IITE INDOCHINOIS

Bùi Hélène chỉ I., & Hélène
chỉ II., Hé èue chỉ III.,
PHỐ LU — LAOKAT

Đã được công nhận
là tốt không kém gì
của ngoại quốc
công việc cần thận
Giri nhanh chóng
khắp Đông-dương

Số giao dịch
Ets 161HNH — BÌNH NHÌ
123A. Avenue Paul Doumer
Haiphong — Ad. Tel. AN-
HAI Haiphong 161. 707
Gần đại lý khấp Đông-dương

NGUYỄN-HÀ

Một công trình trước thuật giá trị nhất trong
năm nay, có thể nâng ván chương Việt-Nam
lên ngang hàng với ván chương Âu-Mỹ

Ngân phiếu gửi về ông Hà-trieu-Anh hoặc ông Nguyễn-bá-Bình
17, Emile Nolly (étage) — HANOI

Không Minh độn-Pháp

Sách này gồm có:
1) Các phép độn bằng tay và
nhâm dồn của Gia-Cát-tiến-sinh khi
ra trận.

2) Phép Rùa rất ngắn gọn (Bé cái
do ta rùa chíp thành con Rùa
biết rõ giàu, nghèo, sang, hèn rất đúng).
3) Đa số, do tay đê sét... (Chỉ do
qua tay và mặt cũng biết được kẻ hay,
giúp v.v...). Là cuốn « THẦN-BÍ THIỆU
HÀN » giá 1500 đồng-Nhân thuật.

CUỐN THẦN-BÍ THIỆU-HÀN I
đã thực hành các phép như:

1. — Biết-tính học, 2. — Chiết-tính học,
3. — Xem-tự-dạng, 4. — Xem-tên-dịch,
5. — Xem-tưởng-mộ, 6. — Xem-tưởng
tay, 7. — Bồi-hàng-conn bài, 8. — Bồi
hàng-Cá-phê. Giá 05\$00 là Linh-Son
thuat.mua lẻ. Thơ, mandat @
cho nhà xuất bì như vậy:

NHẬT-NAM THU-QUÁN
19 Hàng Đầu — Hanoi
Gởi C.R. nhờ gởi ít tem thư làm cước phí

Muốn cai thuốc phiện
chỉ nên dùng thuốc:
**Tình ngô
Giới yên**

H
O
N
G

KHÉ
số 20 giá 1\$00

Trong lúc đang uống thuốc
cai vẫn di làm việc như
thường sau khi khỏi
không sinh bệnh. Đã
nhiều người cai được

NHÀ HUỐC HỒNG KHÊ
75, Hàng Bồ, Hanoi
★ và đại lý các tỉnh ★

CAI A-PHIÉN «Từ-Nhật-Khuốc-Yên-Hoàn»

Gia : Nghêu nặng 75 — Nhé \$350 (Ở xa phải mua đóng như đây mới ki-đai cai dò-ding mà hắt thuốc) v.v. nhỏ uống trong
ngày 130, Sâm Nhung Tu-ết-Lân, 1550, Hanoi-Huyết-cầu 0525. Các cụ già lão, các ông yêu duối, trước khi cai phải dùng
thuốc bồ TIẾP ÂM-HUỐN 44 giá 1\$20 cho khỏe da.

Sản, ngọt, lờ, chọc, nhọt

Lờ hoặc mูm nhọt khüp cả người là vì máu nóng đặc, & nơi nước dão, uống Trà-Sang Tiêu-Độc \$25. Sản ngọt nứa
đến người vì thấp nhiệt hoắc nọc Họ-cam, Giang-mai, uống Thấp-wait-i bùi Lô 0360. Binh-kinh-niên và nặng, chán và
Trèm-ox uống Cam-Thanh-Độc \$020 (6, 7 tuồi trở-later uống được). Bùi-Bùi-Huyết-nat-Độc, bùi Lô Trắng \$020, Tầm Sóng \$030.
Ở xa mua tinh-giả Khuốc-giao-ngan, nhưng phải trả 1/3 tiền trước, nếu không xin miễn gửi, ngân-phieu để:
1- Tri-Ngô-Vi-Vũ, Việt-Long 85 Hàng Bồ Hanoi. Đại-ý: Mai-Linh Haliphon Saigon, Việt-Long Nam-dinh, Quang-Hy Halduong,
ho-đi-đài Samoura Thái-Lai Than-hoa, Sinh-Huy Vinh, Hương G ang Hué.

SAVON
DENTIFRICE



LAURÉAT DU CONCOURS
DE L'ARTISANAT
INDOCHINOIS

DISTRIBUTEUR: PHUC-LAI 87-89, Route de Hué
HANOI — TÉLÉPHONE 974

EXCL. COCHINCHINE CAMBODGE. TAM HUU HIẾP & Cie
39, BOULEVARD GALLIENI — SAIGON



HOA MAIPHONG
diệu hiếu vẻ đẹp quý phái. Hiện
may có tiếng nhất của bạn gái.
N. 7 Hàng Quạt — Hanoi

Maitre Huyễn-Minh

Các ngài muốn rõ: Tình duyên,
Vận han, Trong lai, dỷ-yêu
mồ mả, kẽ thù, sang, hèn của
minh ra sao, xin biến ngav
ngày tháng giờ đê, và tên tuổi
cho Maitre Huyễn-Minh hay chử
ký và tuổi, kèm theo mandat #50

Thơ và mandat đê:
PHẠM - DUY - TIỀN

dít Huyễn Minh
131 — Route de Hué — Hanoi
(xem lại nhà già rieng)

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy
danh răng bằng

SAVON
DENTIFRICE

KOL

DÉPOT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE:
323. RUE DES MARINS. CHOLON

AGENCES :

Ets TÙ-SƠN à thiềnrang
Ets TONSONCO 146, Espagne — Saigon
M. LÊ-NGỌC-CHÁN, Rue Saliceti VINH LONG
Tông-phát-hành ở Bắc-kỳ:
M. ỦNG-TÝ N. 45 Lambot, HANOI

FLOOR

Mực bút máy tốt nhất
TỔNG PHÁT HÀNH
TAMBA ET CIE 72. WIÈ.É
Hanoi — Tel. 16-78
Đại-ý:
Chi - Lợ Hàng Bồ
hano.
Mai-Linh Haiphong
Lô bún kháp moi no

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nữ trang mới
chế 1942, bông, vòng, chuỗi
pendentifens nhẫn ngọc thạch
thú thiệt. Vòng nửa mặt
nhẫn hột xoàn mới lồng
lánh như kim cương.

QUẬN CHÚA
21, Rue Amiral Courbet Saigon

HO - LAO

Nên nhớ thuốc Đại-Á

Có 4 thứ danh truyền:
CAO HO-LAO, lón : 20p. nhô;
lớp. thí-nghiệm : 5p.50.
NGỦI TRÙ LAO, lón : 5p.00
nhô : 3p.00.

DU ỐNG PHÉ CAO, cao bò: 10p.
GIẢI UẾ THANH TÂM: Trị

nóng sốt, lọc chất độc: 2p.00
BẢN TẠI TỘNG CỤC

NHÀ THUỐC ĐẠI-Á

176, phố Lê-Lợi — Hanoi
Chi nhánh, bán theo giờ :
14ter, phố Hàng Than, Hanoi.
Ở xa gởi linh hóa giáo-nan.
Chi-cục : 209 Lagratière Saigon
Đại-ý: Thanh-niên: 43, An-cựu
Hué — Mai-Linh: Haiphong.



PLUMES VERRES POUR STYLOS

1kg qualité : les 10 : 0\$80 — 100 : 4\$75 — 1000 : 45\$

2kg qualité : 10 : 0\$80 — 100 : 2\$75 — 1000 : 25\$

"LE LOUVRE" 70^{ter} Jules Ferry
HANOI

NHỨC ĐẦU, NGẠT MŨI, SỐT
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG :

THỐI-NHIỆT-TÁN ĐẠI-QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
bị cảm mạo cũng nên dùng:
Thối-nhiệt-tán Đại-Quang.

Xin nhận ký nhận hiệu (Bưuơn Bưuavn) mới khôi lâm
28, phố Hàng Ngang, HANOI — Tél. 805

DẦU NHỊ-THIÊN

Trị cảm mạo, nhức đầu

BÉ RẤT THẦN HIỆU

Giá bán mỗi ve... 0\$24

Quý khách có mua, xin
nhận ký luồng nhãn
hiệu « Ông Phật » vàng
đô áu sano, và ve ngoài
gói bọc giấu hiệu hồn
hơi mời là chính hiệu

DẦU NHỊ - THIÊN



NHỊ - THIÊN - ĐƯỜNG DƯỢC - PHÒNG
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone: 849

SLIP...

MAILLOT DE BAIN...

Bù các kiểu, các màu len, tốt đẹp không đâu sánh
kèp. Các ngài nên viết thư ngay về lấy giá.

PHUC-LAI

87-89, Route de Hué — Hanoi — Tél. 974

Éclat d'Argent
blanchit les dents

En
vente
partout

Vente en gros : PHARMACIE DU BON SECOURS

52 — BOULEVARD ĐÔNG KHẨN — HANOI