

# TRUNG BAO

## CHỦ NHẬT



NGUYỄN QUẢN - VƯỢNG  
CHỦ - TRƯỞNG

SỐ « PHÁT MINH »  
Một chiến-sa cổ tài quân lính đi cướp thành-quân địch

55 116 GIÁ: 0320  
21 JUIN 1942

# Tuần-lễ Đông-Dương

## Thứ hai

— Quan Toàn quyền đã ký nghị định ban bố tại Đông Dương đạo sắc lệnh ngày 16 Février 1942, đình về chế độ lương bổng của các công chức thuộc quan Á-đông, dân Pháp, thuộc dân Pháp hay dân Bảo hộ Pháp tổng sự trong ngạch người Pháp cũng được hưởng lương bổng và chức ngạch như công chức người Pháp, trừ số lương phụ cấp thuộc địa. Ngoài ra những công chức ấy còn được hưởng thêm số lương phụ cấp của công chức người Pháp về các khoản phụ cấp đặc biệt tam thời, phụ cấp đất đỏ và phụ cấp khu vực.

— Nhân viên nhà Đoàn Saigon đã tới của nhà 49 đường Charner, khám thấy nhiều kiện hàng đủ các thứ vải nhập cảng còn tích trữ lại đáng giá 45.000\$. Có lẽ người chủ kho hàng lâu này sẽ phải phạt chừng 30.000\$.

— Theo nghị định quan Toàn quyền ngày 31-5, những trường Cao đẳng tiểu học Pháp dạy theo chương trình bên chính quốc đều đổi làm « Collège » và đều gọi là « Collège » cả.

Các lớp đều có từ 6e, 5e, 4e và 3e trong ban giáo dục mới (classe B).

Trong những Collège này đều có ban riêng và các ban chuyên môn.

Những học sinh nào đã học các lớp về Cao-đẳng tiểu học và sau khi hết niên học, các ban ấy sẽ bỏ dần dần.

## Thứ ba

Nhà Nông-phổ ngân hàng Vĩnh yên đã bỏ tiền ra mua hết các

thầu dầu trong tỉnh để đem ép lấy dầu và mua vừng, lạc. Vừng giá 35p. một tạ. Vừng từ 16p. đến 23, một tạ tùy theo lép, mây.

— Nhân cuộc triển lãm các tranh ảnh về chiến tranh của Nhật đã khai mạc tại Phnom-Penh hôm 5 Juin, quan Công sứ Uchiyama và lãnh sự Sato đã tự Saigon tới dự, quan Công sứ có đọc một bài diễn văn đầu tiên bằng tiếng Pháp nói về ý nghĩa cuộc chiến tranh tại Á-đông.

— Hôm hôm 10 ngày tháng 11 Juin, ở Hanoi có còi báo động đêm lần đầu, từ 2 giờ 15 đến 3 giờ 45 thì hết. Máy phòi cơ ngoại quốc đã bay qua miền thượng du Bắc-kỳ, có thả vài quả bom nhưng không thiết hại gì.

## Thứ tư

Từ nay, v.éc bán gạo Nam kỳ được tự do. Các người mua không cần phải xin « bông » ở trường phố nữa.

Tuy vậy các nhà bán gạo cũng phải yết giá gạo, ghi việc

### HÃY ĐỌC

**THẾ-GIỚI MỚI**  
PHÙNG-NGUYỄN thuật theo  
A. Maurois  
(tiếp theo « thành niên trước thế giới mới »)  
Giá 0\$45

### SẮP CỐ BẢN

**PHÊ BÌNH VĂN-HỌC**  
của KIỀU-THANH-QUẾ  
Một bộ sách nghiên cứu  
rất công phu về nghệ  
thuật phê bình  
NHÀ XUẤT BẢN:  
**TÂN-VIỆT 49 Takou Hanoi**

xuất và nhập gạo và bán cũng cần phải hạn chế: mỗi gia đình mỗi tuần lễ chỉ được mua 50 ki-lô, mỗi hiệu cao lâu mỗi tuần chỉ được mua 100 ki-lô.

— Muốn trừ nạn đói cơ và tránh cho nhân dân nạn sinh hoạt đất đỏ, hội Cửu thế Nam-định lập ra cơ quan ban gạo Nam kỳ, cả khô và đậu

Hệ chống với giá vơi đất đỏ, quan Đốc y De Peyrera khuyến khích dân gồng bóng và điều đình với nhà Máy sợi cho ô-tô về các vùng quê đồi núi và nơi dễ lấy bông.

## Thứ năm

Quan Toàn-quyền đã ký nghị-định (8-6-42) đặt ra ngạch chính máy chữ Đông-dương. S.ê m.ô ký thì để tuyên những viên đánh máy chữ tập sự. Những người có bằng Tiểu-học Đông-dương hay certificat tây đều được thi.

Những viên thư-ký đánh máy thì lương công nhật, tính đến ngày ký nghị định, đã làm ít ra là 5 năm rồi, thì theo đề nghị của ông chánh sở miach, có thể được bỏ vào ngạch đánh máy chữ không phải thi.

Làm việc 5 năm rồi được bỏ đánh máy hạng 6

Làm việc 7 năm rồi được bỏ đánh máy hạng 5.

Làm việc 9 năm rồi được bỏ đánh máy hạng 4.

Làm việc 12 năm rồi được bỏ đánh máy hạng 3.

Làm việc 15 năm rồi được bỏ đánh máy hạng 2.

Làm việc 18 năm rồi được bỏ đánh máy hạng 1.

Những viên đánh máy làm việc ít ra được 2 năm rồi, thì dù

lấy một năm là ngọn, báo chống độc cách dự kỳ thì đánh máy tập sự Đông-dương.

— Quan Toàn-quyền đã ký nghị định (2-6-42) cho lập ra ngạch y-sĩ chuyên môn, các y-sĩ Đông-dương ngạch trung-dương và các y-sĩ chuyên môn phải qua một kỳ thi, và phải làm về các chuyên-khoa như mô xê, chữa mắt, chiếu điện v.v. tại các bệnh viện ít ra 2 năm mới được thi.

— Về trúng số độc đắc 100.000\$ kỳ thứ hai, bộ D vừa rồi về tay hai người Hoa-khieu ở Saigon.

— Bộ ngoại-giao Nhật báo tin rằng ông Norobu Ogawa, nguyên tổng lãnh-sự ở Haiphong, đã được cử làm tổng lãnh-sự ở Hanoi.

— Báo Courrier d'Haiphong đã tuyên bố tự ý đình bản vì đã gặp nhiều sự khó khăn trong việc mua các vật liệu dùng in báo.

## Thứ sáu

Cật Nguyễn-văn-Trị đã lấy vợ. Cậu là người tinh nổi hiền lành, chất phác. Tối lắm! Nhưng đối với cô vợ trẻ 17 tuổi, hiền lành, chất phác, có không cần, có cần mới người đi hơn. Người dữ ấy, có đã có trước khi lấy Trị. Phải ôm cầm bước sang thuyền khác, có lấy làm khổ lắm vì không được với ai trảm năm cũng gây khúc tính tang ít hự! Nhưng mỗi lần đầu, có bao giờ quên được, nên có thường bị một gia thoếp với người tình cũ và bản định triết cái « của nợ » nó « chia rẽ « đôi ta ».

Một chương trình ĐI NGHỈ MÁT rất hoàn toàn

NHỮNG CHUYẾN HAY về thăm thọa và về lịch sử. Lịch sử những nơi nghỉ mát của ta. Sầm sơn, Đồ sơn, Dalat, Chapa, Cửa Lò v..

Số báo ấy bắt đầu đăng

**MỘT TRUYỆN DÀI MỚI**  
**Đường đi ra biển**  
của Vũ An-Lãng

Hôm xưa rồi, Trị đau bụng. thị - Hoan

Nhà lâu, vợ đẹp, con khôn, mua vé Đông-Pháp sẽ hy-vọng có c...

chợng xuống nhà phố lý làng Thanh-ngà-trần Phú-tho.

## Thứ bảy

Chiều hôm ấy, một bọn gồm có phố lý, một nhà giáo và một người nữa, sau khi rủ nhau đi đánh chén, về nằm ngón ngang chuyện vãn ở nhà phố lý. Chuyện vãn mãi chẵn chán, họ rủ nhau đi đánh bạc thì bỗng một tiếng sấm to đả xuống và một tiếng sét rất lớn đánh trúng cây có đường sau nhà gây gục xuống. Lộ diện chày qua mái nhà tranh đánh trắng vào chỗ bốn người đang nằm: em phố lý chết ngay, phố lý bị Thiên-lôi vạc một vết đen dài đàng sau lưng nằm chết ngắt, nhà giáo và người kia bị tông lặn xuống đất.

Làm phố lý, đang đang việc dân, việc nước mà còn chết chén bê bối, Thiên-lôi cho một trận sét đi và đánh đứt một vạch đen dài đàng sau lưng, đáng lắm!

Nhà giáo, bốn phần là dạy dỗ con trẻ và làm gương tốt cho chúng, lại đi rượu chè, Thiên lôi đã văng từ trên giường xuống đất: đáng lắm!

## Thứ bảy

Độ này có nhiều tiếng sét lắm. Nhưng tiếng sét có ý nghĩa và sáng suốt nhất có lẽ là tiếng sét

## 28 Juin 1942

Trung Bắc Chủ Nhật sẽ hiến các bạn

# Một số hè

rất đặc sắc

Ảnh bìa của Võ an Ninh. — Nguyễn duy Kiên Trần đình Nhung. — Tranh của Mạnh Quỳnh, Nguyễn - Huyền NHỮNG BÀI KHẢO CỨU rá hay về núi và về biển

Một chương trình ĐI NGHỈ MÁT rất hoàn toàn

NHỮNG CHUYẾN HAY về thăm thọa và về lịch sử. Lịch sử những nơi nghỉ mát của ta. Sầm sơn, Đồ sơn, Dalat, Chapa, Cửa Lò v..

Số báo ấy bắt đầu đăng

**MỘT TRUYỆN DÀI MỚI**  
**Đường đi ra biển**  
của Vũ An-Lãng

Như thế thì phải cần đến một triệu tiếng sét. Mà chớ chắc đã đủ. Và, trong khi chờ đợi, xin hãy to: « Văn tuế ông Thiên-lôi ».

Nhà lâu, vợ đẹp, con khôn, mua vé Đông-Pháp sẽ hy-vọng có c...

Một nước mà là cả một thế-giới  
 Một nước bí mật, kín miệng nhất thế-giới  
 Một nước có một quân đội đương đầu nổi với quân đội Đức:

## Nước Nga

sẽ được nói rất rõ ràng trong T. B. C. N. số 118 ra ngày 5-7-42  
 Từ sau trận Phần-Lan, Nga kín tiếng, cứ lăm lăm lý lý đánh Đức  
**ĐÃ BIẾT QUÂN ĐỘI ĐỨC, CÁC BẠN PHẢI TÌM T.B.C.N. SỐ 118**

## Quân đội Nga

**MỘT NƯỚC CÓ MỘT SỨC TIỀM TANG GHÈ GÒM**

# TUẦN LỄ QUỐC TÊ

Quân là vùa qua trận trường ngoài giao cũng như về chiến sự đã xảy ra, phiên việc hệ trọng có ảnh hưởng lớn đến tình hình quốc tế.

Về ngoại giao thì tin Ngoại-tướng Nga Molotov sang Luân-đôn và Hoa-thịnh-đốn hội kiến với các nhà cầm quyền Anh, Mỹ rồi tiếp đến tin, Anh, Nga ký hợp ước liên-minh trong cuộc chiến tranh với Đức và đồng-minh Đức ở Âu châu và hai nước cùng cam đoan hợp-tác và trung lập về sau này. Hợp-ước đó cần có vào lời tuyên bố chung của Tổng-thống Roosevelt và M. Churchill ngày 14 Oát 1941 gọi là lời tuyên bố Đại-tây-dương.

Lại có tin Anh, Mỹ đã cam đoan hẳn với Nga sẽ mở mặt trận thứ hai trong năm nay để giúp Nga một phần trong cuộc chiến đấu với Đức. Người ta nói đó là công của M. Molotov trong khi sang Hoa-thịnh-đốn nhưng hiện nay người ta đang bàn tán xem

mặt trận thứ hai sẽ mở ở đâu và bao giờ.

Một tin nữa lại nói Nga và Hoa-kỳ đã cùng ký một hợp-ước để đánh đổ kẻ thù chung. Hợp-ước đó do M. Cordell Hull, Ngoại-tướng Hoa-kỳ và M. Litvinoff đại sứ Nga ở Hoa-thịnh-đốn đã ký. Hợp-ước liên-minh Anh-Nga gồm tất cả cơ bản khoản trong đó có khoản thứ nhất nói hai nước ký hợp-ước cam đoan cùng giúp đỡ nhau về quân bị hoặc về phương diện khác trong cuộc chiến tranh với Đức và các nước đồng-minh với Đức ở Âu-châu. Trong điều khoản thứ hai, hai nước cam đoan không bao giờ giảng hòa riêng với Tổng-thống Hitler hoặc một chính phủ khác ở Đức, hai nước lại cam đoan không hề ký đình chiến riêng. Hai nước lại lý ý muốn hợp tác với các nước khác để cùng hành động chung, cứu vãn hòa bình và chống với nạn xâm lược. Hợp-ước này lại dự định cả

việc hợp tác giữa Anh và Nga sau thời kỳ chiến tranh nếu một trong hai nước bị lời cuốn vào chiến tranh với Đức hoặc một nước đồng-minh với Đức. Hai nước lại cam đoan sau khi đã lập lại nền hòa bình sẽ cùng hợp tác chặt chẽ và thân mật để lo chức năng trị an và nền thịnh vượng kinh tế của Âu châu. Trong cùng cuộc đó hai nước nguyện sẽ đi y đến quyền lợi các nước đồng-minh Anh, Mỹ và nguyện sẽ hành động theo hai nguyên tắc sau này:

1) Không mở mang bờ cõi của nước mình. 2) Không can thiệp vào các việc nội trị của nước khác.

Phê-bình việc Anh ký hợp-ước tương-trợ với Nga ngày nay và sau cuộc chiến tranh, các báo Đức, Pháp cho rằng Anh đã « đem cả vận-mệnh Âu-châu giao phó vào tay bọn Cộng-sản dã man »

Ngoài mặt trận phía Đông Âu-châu thì quân Đức đang

lấn công dữ ở Sébastopol và miền Kharkov. Tại Sébastopol có tin quân Đức đã phá được các phòng tuyến thứ nhất ngoài thành và tiến đánh các phòng tuyến trong. Tin Đức nói cuộc tấn công ở Kharkov cũng rất lợi cho mình. Với hai cuộc tấn công này người ta nói cuộc tấn công mùa hè của Đức đã bắt đầu, hiện các trận giao chiến ở cả Sébastopol và quanh miền Kharkov rất ác liệt.

Ở Thái-bình-dương, sau trận hải, không chiến ở gần đảo Midway và trận phi quân Nhật đánh Duth Harbour (Hả-lan cảng) thì có tin quân Nhật đã đổ bộ ở các đảo Aleoutiennes

Tin của bộ Ngoại giao Mỹ cũng công nhận rằng quân Nhật đã đổ bộ ở đảo Attus ở ngay đầu giãy quần đảo Aleoutiennes và người ta có thấy chiến hạm Nhật ở hải cảng Kusta trong các đảo Rals. Cuộc hành binh của Nhật ở Aleoutiennes vẫn tiến hành. Ở Tàu, quân Nhật vẫn tấn công dữ dội để trừ quân Tráng-khánh và cho phi cơ đánh phá nhiều nơi căn cứ quân sự ở Quảng-lây, Triết-giang và Hồ-nam. Theo các tin cuối cùng trong tuần lễ vừa qua thì cuộc hành binh của Nhật bắt đầu từ 3 tuần nay đã sắp kết-liên. Các toán quân Nhật đã đánh lui được các toán quân Tráng-khánh khá đông ở hai tỉnh Giang-lây và Triết-giang. Kiến quân Nhật đang tuần tự tiến đến miền biên-cộng giữa hai tỉnh đó.

## Thi Thọa

Quốc-học thư-xã, do nhà văn Lê văn-Hồ chủ trương, lại vừa mới xuất-bản một cuốn sách có giá-trị. Đó là cuốn Thi-Thọa của Văn-Học dày hơn 300 trang giá 2p.00.

« Thi-Thọa » là một cuốn sách nói chuyện về thơ. Thơ hay có, thơ dở cũng có, thơ mới có, thơ cũ cũng có. Từ Tân-Đã đến Thế-Lũ, hầu hết thi-nhân Việt-nam đều có tên trong tập sách này. Hơn nữa thơ Tây, thơ Tàu cũng có trong cuốn sách phê-bình về thơ đó. Thêm vào đấy, nhiều tài-liệu có ích và thú-vị cho các nhà nghiên-cứu văn-học và tư-nghi-học.

Đọc « Thi-Thọa » bạn vốn ghét thơ bạn sẽ biết ghét thơ hơn; bạn vốn yêu thơ bạn sẽ biết yêu thơ hơn. « Thi-Thọa » giúp bạn hiểu rõ thơ và biết thơ hay mà thường-thực vậy. Nếu muốn traich tác-giả thì chỉ có thể traich về chỗ tác-giả hình như tỏ ra quá yếu thơ cũ. Còn đại-khái thì « Thi-Thọa » là một cuốn sách nên đọc, một cuốn sách đáng đọc với nhan-đề vậy. Xin vui lòng giới-thiệu cùng bạn đọc

Giặc lẫn công này rất nguy hiểm cho các đời (tên quân của Tráng-khánh vì như thế quân Tàu có thể bị vậy). Ở Văn-nam, quân Nhật đã lảng thêm các toán quân tiên-phong liền tiến đến miền trung-lưu sông Salouen. Quân Nhật vừa rồi đã thắng hai sự đoàn quân Văn-nam trong khu đó.

Ở Thái-bình-dương thì hiện chưa rõ quân Nhật đổ bộ ở các đảo A eoutiennes như thế nào và số quân đổ bộ đó có đông chăng. Tin Mỹ không nói về các cuộc đổ bộ đó nhưng hình như cuộc hành binh của Nhật có kết quả tốt. Các báo Anh cho rằng nếu quả thực quân Nhật đã chiếm được các đảo Aleoutiennes thì đó là một cuộc hành binh quan hệ nhất từ sau trận Chiêu-nam đến nay. Các đảo Aleoutiennes tuy nhỏ nhưng rất quan hệ về việc dụng binh vì quân Nhật có thể đổ các đảo đó mà xâm chiếm miền Bắc Mỹ như Alaska và Gia-nã-đại. Tình hình ở Thái-

bình-dương thực chưa có gì các nước quan cho các nước Anh, Mỹ.

Ở Bắc Phi, quân của tướng Rommel đã chiếm được Bir Hacheim ở phía tây-nam Tobrouk một nơi căn cứ mà Anh đã hết sức cố giữ vì đó là căn cứ trụ của quân Anh ở Bắc Phi. Hiện ở Anh chính-phủ đã tuyên (tuyên để cho công chúng quen với những tin thất bại và rút lui quan hệ hơn nữa ở mặt trận Bắc Phi.

Thế là ở khắp các mặt trận, các nước đồng-minh Anh, Nga, Mỹ, Tráng-khánh vẫn bị luôn luôn thất bại và các tin tức chiến tranh vẫn rất lợi cho các nước trong « trục ».

Saigon dễ ở khó về,  
 Trai đi có vợ, gái về có con

Ai đã từng ở Saigon, chưa ở Saigon hay sắp đến Saigon

Saigon, một vựa thóc, một hôn ngọc, một kho vàng

NÊN TÌM ĐỌC

# TUI BẠC SAIGON

của VŨ XUÂN - TỰ  
 do Trung Bắc thư xã mới phát hành 0\$60 một cuốn. Mua buôn có họa hồng.

Còn một số rất ít  
**CÓ TỬ HỒNG**  
**CHẠM CỜ ĐEN**  
 các bạn nên mua ngay kẻo hết.

# DƯ'ÓI BÓNG MẶT TRỜI KHÔNG CÓ GÌ LẠ !

## cả đèn việc phát minh cũng vậy !

Danh sĩ La Bruyère nước Pháp bàn về văn chương thập thất thế kỷ có phần nài rằng bao nhiêu cái hay cái đẹp đều bị người ta viết sút rồi.

Lời tâu ấy có ngụ một ý thành thật nhưng không có ý rằng từ đó sắp sau người ta không thể viết được cái gì hơn thế nữa. Trái lại. Cái mới bao giờ cũng ở trong cái cũ mà ra. Thế kỷ XVII thế kỷ thứ XVIII, XIX, XX đã đem cho ta bao nhiêu áng văn hay đẹp hơn hồi thế kỷ XVI, XV và trước đó. Là bởi vì những cái hay cái đẹp tuy đã bị người ta viết mất cả rồi theo đấy, nhưng với sự cần lo gắng sức, sự làm việc, người ta lúc nào cũng vẫn có thể tìm những cái đẹp đẹp hơn, những cái hay hay hơn — nói tóm lại có thể tìm được rất nhiều điều mới hơn và lạ hơn.

Cho mới biết dưới bóng mặt trời thực không có gì là lạ. « Cái mới cái lạ đều ở những cái cũ mà ra » câu nói đó mới nghe như có ý tương phản; nhưng thật không có gì xác thực bằng, cũng như cái chết ai cũng tưởng là hết như có biết đâu là nguồn sự

sống. « Nếu bóng lửa không chết đi... » câu nói ấy bao giờ có thể mờ được trong tâm truyền. Cho nên bảo rằng đời này là một sự luân chuyển của cái cũ cái mới theo nhau thực đúng. Nhiều cái mà ta tưởng bây giờ là mới chính chỉ là những cái cũ của ngày xưa mà ra vậy. Đề chúng tôi cho những lời nói ấy, chúng tôi xin đan cử ra đây một thí dụ lớn nhất là cái thí dụ của nước Pháp — một nước có



Kiểu dáng phá thành nặng 300 tấn, đường kính rộng 1m50 mà Jules Verne đã tả trong truyện « 990 millions de la bégum ».

nhiều người tài nhất thế giới mà vì dụ có bảo là đáng liệt đứng hàng đầu thế giới về những chuyện phát minh cũng chẳng phải là ngoa ngôn.

Đọc lịch sử Pháp, điều mà chúng ta chú ý nhất là người ta nói về Trung cổ thời đại không lấy gì làm kỳ. Nhiều kẻ lại còn cố gắng nhiên bảo rằng Trung cổ thời đại là một thời đại tối tăm của lịch sử Pháp cho nên người ta mới đặt cho cái thời đại kế tiếp đó một cái tên có nhiều ý nghĩa là « Phục Hưng thời đại ». Làm như tưởng trong thời đại Trung cổ tất cả cái gì là cái hay cái đẹp, cái tinh túy của đất Pháp đều chết cả !

Sự thực, không phải thế. Những người đã hạ lời xét đoán trên kia đã tỏ ra mình quá vội vàng. Về lịch sử, người ta không có cách giải quyết liên tiếp được. Ngày nào cũng có ngày hôm trước. Những cuộc cách mệnh chỉ là những kết quả hơn là những qui tắc qui thức. Lấy Trung cổ thời đại đối với Phục Hưng thời đại ra mà so sánh với một thời đại khác thì ta phải so sánh với thế kỷ XVIII đối với thời cách mệnh 1789. Thế kỷ XVIII sự soạn và sắp đặt cuộc cách mệnh mà không định,

Nếu thế kỷ XV và XVI của Pháp đã cống hiến cho thế giới những sự phát minh vĩ đại về hàng hải và những cái mới lạ về nhân sinh trong văn học, ta đừng tưởng đó là do hai thế kỷ ấy sản ra nhưng chính đó là kết quả của những thế kỷ về trước vậy.

Không, Trung cổ thời đại của nước Pháp không phải là thời đại tối tăm. Chính vào thời đại ấy, bao nhiêu cách giao thông tiến bộ đều thay đổi theo phương pháp tối tân; việc thông thương bằng thuyền cũng mở rộng, người ta biết dùng kim chỉ nam và người ta đã thay cái tay lái bơi chèo bằng tay lái thẳng (gouvernail vertical). Về các giao thông trên sông, người ta biết công nước hại cửa và nhiều thí tiện lợi vô chừng khác.

Về kỹ nghệ, người ta biết đem sức gió của cối xay để áp dụng vào việc cưa, việc xay bột, xay hạt, việc ép sợi, ép vải, việc nghiền, việc làm giấy v.v... Do đó, những điều kiện sinh tồn cũng được tốt đẹp thêm, người ta sống một cách êm đềm vì có kính, có lò sưởi, có đèn nến, có sập, có kính đeo mắt và cả kính hiển vi.

Chính vào thời đại này người ta lại phát minh ra

thuốc súng, máy in, chữ in, khắc gỗ, đồng hồ treo, đồng hồ lò so — tất cả những sự phát minh đó, những thời đại trước không thể nào ngờ lại có được. Đó là không kể về mặt tinh thần, văn hóa người ta lại tiến đến vô cùng: sáng lập những trường đại học Sorbonne, Oxford, Bologna v.v...

Ngoài ra, văn chương cận đại bắt chước văn chương hồi trung cổ thời đại rất nhiều. Những tình tình mà người thường thấy tả trong những sách, truyện hồi trung cổ như óc nghĩa hiệp, lòng danh dự, cách xa giao với đền bà v.v... hiện nay lại được người ta nói đến nhiều. Cứ theo chỗ chúng tôi biết thì cái không khí bình dân trong văn chương bây giờ không khác cái không khí của trung cổ thời đại, cái không khí đã thổi vào những ông Shakespeare, Rabelais, Dante.

### SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được: *Đạm-Tiền của Lê-dinh-Ngân, nhà Đông - Phương xuất bản, dày 190 trang, giá 0\$95.*

*Danh nhân Việt-Nam của Phan-trần-Chức nhà Tân-Dân xuất - bản, dày 140 trang, giá 0\$70.*

Âm nhạc bao giờ cũng đi đôi với thi ca. Cái đại phong cầm của người Hi Lạp chính đã thấy ánh sáng vào đời thế kỷ thứ IX và được liệt vào làm đồ âm nhạc dùng trong nhà thờ hồi trung cổ. Vì thế kỷ thứ XI, Trung cổ thời đại được tưởng thấy một sự phát minh vĩ đại: đó là tần nhạc, chính do sự đó mà âm nhạc của Âu châu sau này được là một nghệ thuật tối cao tối đại.

Phạm vi bài này không đề cho ta nói hết về cái « nghệ thuật thần » của đương kim thời đại chịu của trung cổ thời đại.

Ở đây chúng tôi chỉ muốn tỏ ra để các bạn đọc thấy rằng trong những trận chiến tranh bây giờ, những sự phát minh mà người ta gọi là mới sự thực không có gì là mới cả.

Đọc những bài của các bạn tôi ở dưới đây các bạn sẽ thấy bao nhiêu chiến cụ và khí giới giết hàng trăm hàng triệu người, các người xưa đã nghĩ ra; có điều khoa học hiện nay đã làm cho những loại giới, chiến cụ ấy hoàn toàn hơn và có lẽ còn tiến không biết bao nhiêu nữa.

Tưởng vương những thứ đó lên ra, sao là việc ta không thể nào biết trước.

VŨ BANG

## CÓ BÁN TẠI KHẮP CÁC TIỆU SÁCH LỚN MUA NGAY KÈO HẾT

### Nội tiếng Nhật

Mannel pratique de conversation Japonais-Annamite Français. (Avec prononciation du Japonais en Annamite et en Romaji.) (Chữ Nhật có âm đọc theo lối La-mã và quốc-ngữ).

Rất tiện cho những người Nam muốn giao-thiệp với người Pháp và Nhật.

Soạn giả: ĐẠO-NGUYỄN — Giá 0\$80

### Tiếng Nhật trong 10 ngày

Chỉ biết quốc-ngữ cũng học lấy được tiếng Nhật dễ dàng. Học trong 10 ngày đã biết các lối Katakana, Hiragana và Romaji. Có nhiều bản khác chữ Kana. Dễ hiểu hơn hết các sách đã xuất-bản.

Soạn giả: NGUYỄN-THÔNG — Giá 1\$00

# ĐỜI HOÀNG-ĐẾ BÀ DÁNH GIẶC

Còn nhớ cách nay mấy tháng, chúng tôi đã có dịp viết trên báo này, nói về Trung-quốc một nghìn năm trước từng có công phát minh cho loài người được mấy việc quan hệ về mặt khoa học, đến nay chính là những viên gạch vàng ngọc xây nên cột tháp văn-minh hiện tại. Nghĩa là trong cuộc xây dựng ấy, Trung-quốc có đóng góp vào một vài phần.

Mấy việc phát minh ấy là gì ?

Một là Sái-Luân (蔡倫) ở niên-hiệu Nguyên-hung thứ nhất, đời vua Hòa-đế nhà Hán (tây lịch năm 105) tìm ra cách lợi dụng vải cũ giã rách làm giấy.

Hai là kim chỉ-nam hay la-bàn, người Tàu ở đời Bắc-Tống (tây lịch từ 971 đến 1126) biết dùng trước nhất để tìm phương hướng trong khi đi ra biển khơi. Cuối thế-kỷ 12 mới truyền sang châu Âu.

Ba là thuốc súng, cũng phát minh vào đời Bắc-Tống.

Bốn là chữ in khắc rời (caractères mobiles) do một tay thợ ở đời vua Tống-Nhân tôn (1038) tên là Tắt-Thăng, 畢升 nghĩ ra cách dùng nhựa cây khắc rập từng chữ rồi nung lửa cho nó rắn lại.

Bấy lâu nay, nhiều danh-nhân học-giá phương tây, nhất là những nhà chuyên môn khảo-cổ, vẫn nhìn nhận Trung-quốc là bố đẻ ra mấy đứa con vừa kể trên đây. Các ngài hãy xem sách đoc báo, chắc thấy người ta thường nhắc đến Luân.

Chúng tôi sẽ viện chứng mấy người xem ra lời nói có sức nặng nhất. Ví dụ nhà danh-sĩ G. Wells nước Anh soạn bộ sách « Thế-giới Sử-cương » nhận rằng nước Tàu xưa kia từ đó một thời-kỳ lâu dài, giữ được một thứ đàn anh, mãi tới nghìn năm về sau, hai thế-kỷ 16 và 17 trở đi, Tây-phương tìm ra Mỹ-châu và nghề in phát-dại, mới kỷ nguyên mới cho khoa-học



## bằng xương mù hóa học

và giáo-dục, nước Tàu mới phải lọt lại phía sau ». Giáo-sư T.F. Carter trường đại học Columbia nước Mỹ đi tra nghề làm giấy thật khờ từ Trung-quốc, mãi đến thế kỷ thứ 10 mới truyền sang Âu-châu. Nhà lịch-sử John Fiske nói nhớ có la-bàn từ bên Tàu đưa qua Âu-châu hồi thế-kỷ 12, bấy giờ người Ý và người Ý-pha-nho mới đua nhau ra khỏi Địa-trung-hải.

Tuy vậy cũng có người nói trái hẳn lại. Ta nên nghe luôn cả hai tiếng chuông.

Bác-sĩ Legendre, người Pháp, từng luôn công thám-hiểm và khảo-sát phương Đông nhất là nước Tàu, năm 1932 xuất bản quyển « La crise mondiale » có đoạn viết như sau này :

« Các ông lường công tìm kiếm khắp Á-châu, ngay ở nước Tàu kiên-căng cũng vậy, không thấy có một người nào là Archimède, là Newton, là Galilée, là

Galvani, là Denis Papin; cả một Gutenberg cũng chẳng có, vì người Tàu không hề sáng-tạo ra chữ in rời bao giờ. Xưa họ chỉ biết lợi-dụng mộc-bản, khắc chữ nổi trên ván gỗ mà in, có thể thôi. Còn mấy cuộc phát-minh khác vẫn bảo là của người Tàu, nhất là thuốc súng đại-bác, ông Berthelot đã chứng tỏ ra sự ấy sai lầm: kỷ thật đến thế-kỷ 16 người Tàu mới biết có thuốc súng bởi người Bồ-đào-nha » (1).

Theo bác-sĩ Legendre thì mấy món phát-minh kia như cái hoang-thai mà người ta gán làm cho Trung-quốc là bố đẻ thôi. Song, lời phán-đoán của bác-sĩ chắc đâu có giá-trị với thế-gian cho bằng nhà sử-học G. Wells và giáo-sư Carter ?

Nào hay, nhờ mấy con mắt sách chỉ dẫn mạch bảo, chúng tôi còn thấy Trung-quốc thuở xưa có những người chế-tạo ra nhiều thứ máy nọ máy kia không phải không kỳ-xảo lạ lùng.

Mà sự đó cũng cách xa thế-giới cơ-khí hiện tại của chúng ta hàng nghìn năm rồi.

Kể viết bài này, chỉ làm việc góp nhặt tài-liệu trong sách, để thuật ra cho các bạn mộ xưa thích lạ cùng nghe, còn như các chuyện nên tin hay nên ngờ, lại là một vấn-đề khác.

Đời này, khoa-học mở mang, mọi việc sinh-hoạt, giao-thông, cho đến tâm-thường nhất-dụng của người ta, đều có máy móc, mỗi ngày thêm-nhiều thêm lạ. Các bà tề-gia nội-trợ được nhẹ nhàng công-việc ở nhà nhờ một bộ phận của máy in.

(1) Vous cherchiez vainement en Asie, même dans l'orgueilleuse Chine, un Archimède, un Néponon ou un Galvani, ou un Denis Papin : même pas un Gutenberg; car le Chinois n'a jamais inventé les caractères mobiles d'imprimerie; ce qu'il a connu et utilisé, c'est la xylographie, le système de la planche et les lignes fixes de caractères gravés en relief, et rien de plus. Il en est de même de certaines inventions qu'on a prêtées au Chinois, en particulier celle de la poudre à canon, Berthelot. Il a prouvé qu'il y a eu erreur manifeste, que le Chinois ne l'a connue qu'en 1101 et 1102 par les Portugais. — La crise mondiale. L'Asie contre l'Europe, par Dr Legendre; Blon Paris éditeur.

số : đã có máy khâu, máy quét nhà rồi, nay mai sẽ có những máy chừa để nuôi con và máy thổi cơm nấu bếp, chừng ấy cáo bà thanh nhân sung sướng hơn tiện !

Người ta không thể nào không cảm ơn khoa-học cơ-khí tây-phương, nhưng cũng nên biết dòng-phương thuở xưa, chẳng phải chưa hề có óc cơ-khí và tuyệt nhiên không có ai chế-tạo ra được một thứ máy gì.

Cổ-thời Ấn-độ thế nào, chúng tôi rất tiếc chưa kịp tìm xét; Trung-quốc thì từ Hoàng-đế về sau, đời nào cũng có này ra một vài nhà cơ-khí-học. Cứ theo hạng trời nhất, có lẽ được đến vài chục nhà không ít.

Trước hết, chính là Hoàng-đế.

Lúc đánh nhau với Xuy-Vưu & Trác-Lộ, tên tướng giặc này làm ra súng mù, bưng bít một vung, khiến cho quân lính Hoàng-đế tối tăm mịt mịt, chẳng biết đàng nào mà tới lui.

Quân nhà vi thế mà chém giết lẫn nhau cùng có. Hoàng-đế sáng-tạo ra xe chỉ-nam (指南車) để cho quân sĩ quân ra phương hướng, không bị sương mù cản trở. Rồi sau bắt sống được Xuy-Vưu.

Mới rồi, trên báo Journal de Shanghai xuất bản bằng tiếng Pháp ở Thượng-hải, một nhà văn Tàu viết bài nói năm nghìn năm xưa ở nước Tàu đã có dịp thực-hành hóa-học chiến-tranh, là đời chuyên đó.

Đời Đông-châu, có chuyện Việt-vương Câu-tiền nhân nước họ Ngô, ghét ai cũng ghét. Sầu người phạm đưng-đục, nhân dân mọi người rên rập binh lính, Câu-tiền đã rủa sách được hồn riêng thù nước một cách thông-khối.

Khi phá vỡ nước Ngô, bắt được trong kho tàng một bộ sách cổ, tên là Đế-nhan-kinh, chỉ để nhủ tội mò. Câu-tiền không biết là sách gì, liền đưa cho (trường quốc) Phạm-Lãi xem. Ngay lúc ấy Phạm-Lãi đứng sực mắt thường cũng không đọc nổi. Sau phải chế ra một thứ kính, gọi là Hiện-vi thân mục kính (顯微目鏡), so

Phạm Lãi  
chê ra  
kính hiển-vi

từng nét chữ to lớn rõ ràng, bấy giờ mới đọc được.

Nếu qua có thể, thì chính Phạm-Lãi là nhà sáng-chế ra thứ kính hiển-vi.

Đời Xuân-thu có nhệutay kỹ-xảo, chế-hóa những thứ máy-móc bằng tre bằng gỗ, tuy đơn sơ mà được việc thực dụng.

Có lẽ vợ chồng Công-thâu-Tử xuất sắc nhất.

Công-thâu-Tử người nước Lỗ, nhà nghèo, có chí thú cao thượng, không thích ben chen danh lợi với đời. Quanh năm sống nhờ bộ óc tinh khôn và năm đầu ngón tay khéo léo, đóng cối xay giồng nước hoặc làm nhà cửa cho người ta đổi lấy gạo ăn vài mệc.

Ở vào thời-đại mà cuộc giao thông lai vãng trên bộ chỉ nhờ có bốn vó ngựa làm vật đỡ chân, một nhà nghèo có việc đi đâu nửa bước đường hay hàng nghìn dặm, bước mình phải cước bộ đến chồn chân mới gói cũng chịu, không sao có sự sung sướng được làm chủ một con ngựa, một cỗ xe. Công-thâu-Tử còn mẹ già, vốn sinh trưởng ở một lân-quốc, hằng năm thế nào cũng phải một hai lần về thăm cố-hương; mỗi khi đi lại như thế, bà cứ lồm khồm đi bộ vất vả và đảo đẽ.

Lòng hiếu kính bảo Công-thâu-Tử nên sắp cho mẹ già một cỗ xe con ngựa, nhưng gia-đình lại không chớ hiếu-tử làm theo sở nguyện.

Chàng bèn đứng tâm suy nghĩ, rồi chế tạo được một cỗ xe có máy để cho mẹ đi.

Cỗ xe đóng thấp, vừa vặn một người ngồi, và bánh xe lớn cạnh, như kiểu thông dụng ở đương thời. Chỉ khác ở chỗ hai càng xe dằng trước, dằng lẽ thẳng ngựa vào kéo, thì dằng này Công-thâu-Tử làm một hình-nhân bằng gỗ để kéo xe ấy thay cho sức ngựa. Trong hình-nhân có gai máy

móc để người ngồi trên xe sai khiến, mỗi khi vận máy, tức-thời hình-nhân kéo xe chạy đi. Từ đấy bà mẹ già muốn đi xa gần đều có xe máy đỡ chân, không phải vất vả đi bộ nữa.

Hắn ai cũng nghe nói lâu nay bên Mỹ đã chế-tạo ra một thứ người máy, có thể cử động nói cười như thật. Người ta gọi tên là Robot. Chúng tôi tưởng hình-nhân kéo xe của Công-thâu-Tử có lẽ là thủy-tử của Robot đời nay đây.

Lời tục thường nói «thế-gian được vợ hồng chồng, hay là trái lại», nhưng vợ chồng Công-thâu-Tử lại được tài hoa khôn khéo cả đôi.

Vợ là con gái họ Văn, người ở quận Lang-nha, thuộc về nước Tề, cũng là một



tay kỹ-xảo có tiếng ở đời bấy giờ. Nàng không có nhan-sắc, nhưng mà bầm-tĩnh tư cao, kén chồng rất nghiêm; đưng thuở xuân xanh, đã có nhiều con nhà thân-thế giàu có muốn đem hối, nàng đều từ chối, nghĩ họ chẳng phải là bạn đồng thanh đồng khí với mình. Thành ra một bà mười tuổi

đầu, vẫn còn chiếc bóng lòi, buồng khuê đời giá. Đến khi Công-thâu-Tử nhờ người mối lái cầu hôn thì nàng vui vẻ nhận lời ngay, không hề ngần ngại về chỗ phải đi lấy chồng xa xôi mà nhà lại nghèo kiết.

Vì nàng đã biết tiếng, Công-thâu-tử là một nhà kỹ-xảo, tức thì là bạn đồng-chí, có thể gần bó trăm năm.

Quả nhiên vợ chồng rất là tương đắc, quanh năm sống về công nghệ, gom tài giúp sức lẫn nhau.

Một năm, khắp miền giáp-giới hai nước Tề Lỗ, trời làm khan mưa, rồi giặc châu-chấu nổi lên hằng-hà sa-sổ, phá phách cây cối mùa màng đến lục bại xác xơ, dân-tính thiệt hại vô kể. Các quan địa-phương, ngoài cách bái thần đảo võ, không còn biết làm thế nào để trừ hại cho dân.

Nàng Văn, vợ Công-thâu-tử thấy vậy, liền chế-tạo ra mấy nghìn con điều-hầu bằng gỗ có máy, thả lên trên không. Đoàn chim máy bay liệng từ tung, đánh giặc châu chấu tan nát. Nhờ thế mà dân địa-phương đỡ hại được nhiều.

Hiện nay ở trung-bộ Mỹ-châu, thỉnh thoảng có miền cũng bị họa châu-chấu tàn phá, đến nỗi bay rợp một góc trời, chỉ trong chốc lát, ruộng lúa vườn cây cả vùng không còn sót lại một bông một lá. Người ta cũng phải dùng phương pháp đối phó y như nàng Văn, nghĩa là thả máy bay lên bom thuốc ngạt để trừ châu-chấu.

Vua Hán Cao-tổ lúc đánh giặc Mạo-đốn, bị vây ở Bình-thành hết sức nguy cấp: bên trong gần cạn lương thực, bên ngoài không có viện-binh, tất cả vua tôi tướng sĩ cầm chắc chỉ còn có cách cuối cùng, là ra hàng hay ôm nhau cùng chết.

May sao Trần-Bình đã biết tương giặc là kẻ hiếu sắc, mà người vợ yêu là U-thị cũng đi theo trong quân, vốn có tiếng Hà-dòng sư-tử, cả tinh ghen tuông. Chính vì cả ghen, nàng mới theo chồng đi trận mạc, kèm giữ từng bước. Trần-Bình nghĩ ra diệu-kế lấy nữ-sắc giải vây.

Nếu như lúc ấy trong thành sẵn có một cô nào tuyệt đẹp thì công việc dễ dàng, khỏi phải nói gì. Nhưng trong thành hiện không có một nhan-sắc nào có thể dùng làm mỹ-nhân-kế được thì làm thế nào?

— Lấy đâu ra một mỹ-nữ để lừa tướng giặc bây giờ? Hán Cao-tổ hỏi.

— Tàu bệ-hạ, không sẵn có thì ta phải tự tạo ra vậy! Trần-Bình đáp.

— Tự tạo ra là nghĩa làm sao? nhà vua ngờ vực, hỏi lại.

— Nghĩa là đưa ra một người con gái bằng gỗ cũng được.

Thế rồi Trần-Bình chế tạo ra một nàng gái đẹp bằng gỗ (木偶美人), mặt mũi cũng tô điểm sơn phấn trông rất mỹ miều, mình mặc áo xiêm lộng lẫy như hạng phi-tần để ngồi chính-chện trên mặt thành, ra vẻ là lợi ve vãn tướng giặc. Trong mình người gỗ ấy có máy móc, cho nên miệng cười mắt liếc và chân tay cử-động y như người sống vậy.

Chú ý Trần-Bình làm thế, cốt muốn một công hai việc: vừa gọi lòng hiếu sắc của Mạo-đốn, vừa chọc cơn ghen của U-thị nổi lên.

Quả nhiên Mạo-đốn trông xa thấy dáng mỹ-nhân, đã động lòng thêm muốn, chỉ đợi đến lúc hạ thành thì vớ lấy nàng. Chỉ vợ thấy thế đăm ghen, lo sợ một mai thành vỡ, thế nào chồng mình cũng lấy người gái đẹp ấy, sẽ rước về cho mình một kẻ tình-địch. Nàng liền hạ lệnh lui binh, không đánh thành nữa.

Nhờ đó, Bình-thành tự được giải vây. Vua tôi Hán Cao-tổ khỏi nguy, nhờ vì một cục gỗ mặc áo!

## Đời Hán đã có lò sưởi và quạt máy

Ài không nghĩ đến đời văn-minh khoa-học này, chúng ta mới được hưởng cái sinh thú trời đổng có lò sưởi, mùa hè có quạt máy. Nào ngờ ở Trung-quốc hơn nghìn năm trước đã có người khôn ngoan chế tạo ra hai vật ấy rồi, nhưng rồi cũng mai một thất truyền như các vật lạ khác, là vì người xưa không chịu nghiên cứu cái lương và đem ra thông-dùng.

Cũng về đời Hán, ở thành Tràng-an có một tay thợ khéo tên là Đinh-Viên, tỉ-mỉ

chế tạo ra cái lò sưởi chín tầng, để bên giường nằm cho ấm. Tài nhất là bốn phía lò sưởi có chạm trổ nhiều giống chim kỳ thú lạ, con nào cũng có máy móc, tự nhiên vận-động như thật.

Hình như vật lạ này, nhà chế-tạo có đặt tên khắc chữ một bên, gọi là «Cửu tầng ngọc nậu hương lộ, 九層臥海香爐», dặng vào trong cung vua Hán, rồi sau vì cuộc thay triều đổi họ làm thất lạc dần mất.

Đồng thời, Đinh-Viên lại chế ra cái quạt

bảy vòng (七輪風), nối liền bảy cánh quạt lại với nhau, mỗi cánh to rộng hơn một thước; ở chỗ giáp mỗi có gài máy, một người khẽ vận máy ấy thì cả bảy cánh quạt xoay tít, làm gió mát lạnh cả nhà.

Chẳng phải cỡ-thời đã có lò sưởi quạt máy đấy ư?

Đến triều Đông-Hán, có Trương-Hành chế ra bộ máy Hồn-thiên-nghi (渾天儀), đặt trong nhà kín và chạy bằng giọt nước, để xem tiết trời thay đổi.

Về mặt thiên-văn, nước Tàu từ đời Nghiêu Thuấn đã mở mang tân trí và có khí cụ xem xét trời, Trương-Hành làm ra Hồn-thiên-nghi tưởng không có gì lạ.

Chỉ là ông ta lại chế-tạo ra bộ máy để xem đất rung động, gọi là Địa-động-cơ địa động cơ.

Bộ máy này đúc bằng đồng đổ thuận chất, mình tròn tám thước, trông hình gần giống như chiếc hồ đựng rượu. Chính giữa có cột trụ, chung quanh có tám đường chỉ về tám hướng, đều có gài máy. Bên ngoài chạm hình tám con rồng mỗi con miệng ngậm một viên đồng tròn. Ngay dưới mỗi con rồng có một con cóc há miệng để hứng viên đồng tròn khi nó rơi xuống.

Mỗi lúc có động đất ở hướng nào tự nhiên con rồng ở hướng ấy nhả cục đồng trong miệng nó ra, con cóc ở dưới hứng lấy. Máy móc xếp đặt khéo đến nỗi chuyên vận không sai bao giờ.

Có lần kia, một con rồng ở hướng tây bỗng dựng nhà cục đồng nó đang ngậm trong miệng xuống, nhưng chẳng thấy đất động gì cả. Nhiều người lấy làm lạ, có ý cười giễu Trương-Hành:

— Thời, bộ máy của ông phen này chắc hết thiêng rồi!

— Thì hãy đợi một vài hôm xem sao! Trương-Hành điềm đạm trả lời.

Quả nhiên vài hôm sau có tin báo về kinh-đô rằng mới có động đất ở miền Quảng-tây.

Tê ra bộ máy của Trương-Hành vẫn đúng.

Cuối đời nhà Hán, có chuyện Gia-cát Khổng-minh làm ra một ngư lưu mã 木牛流馬 để kéo xe chở lương-thực, thay sức trâu ngựa thật, các ngài xem truyện Tam-quốc đã thừa biết rồi, chúng tôi khỏi kể lại đây. Đề chỗ nói chuyện khác.

Đời Tấn có Khu-Thuần chế tạo ra một bộ máy trò chơi, đặt tên là Chuyết chuột 鼠箭, chủ-vi rộng hơn một trượng, mở ra bốn cửa, mỗi cửa để một người gõ có máy, vác gậy đứng canh gác. Bên trong thả bốn nắm con chuột sống, con nào thấy có cửa mở lại không muốn chạy ra, nhưng nó hồ thỏ đầu đến cửa đã bị hình-nộm kia giả gậy đánh kếu, không cho chủ chuột tâu thoát. Những người đứng xem đều phải tức cười, và trầm trở kinh ngạc.

Đương-quang Hán ở đời Lương đem dâng nhà vua một con rồng máy, bề dài một thước hai tấc, đầu và bụng đều rỗng, lúc thường thì rỗng vưon mình đứng thẳng, nhưng khi người ta đổ đầy nước vào trong, thì rồng ngả nằm xuống. Rồi nước trong miệng phun ra, thành tinh tang róc rất như gậy một khúc đơn tuyệt diệu, đến khi nước phun ra hết mới thôi.

Đời Bắc-Tề có Tin-đó Phươg và nhà sư Linh-chiến cũng có tài cơ-xảo. Người trên

làm ra bộ máy 24 cánh quạt, chôn xuống đất, để suy trắc 24 khi-bậu mỗi lúc thay đổi. Người dưới chế tạo một cậu bé con bằng gỗ có máng, dâng rượu cho Vô-thành-đế.

Tới nhà Đường, có Lý-quang Bật tạo ra cỗ xe bản đà và Lý-Cao đồng thuyền chạy bằng giông bánh xe, cả hai vật lạ ấy đều dùng vào việc chiến trận.

Tăng-dân, Triêm ở đời Tống nghĩ cách cải lương đồng-hồ cầm canh, phía trước đặt hai hình-nhan bằng gỗ. Hình đứng bên tả, ban ngày coi phút, ban đêm coi giờ, thi gõ vào tấm ván để báo hiệu. Hình bên hữu ban ngày báo thức, ban đêm cầm canh, mỗi khi đổi canh lại gõ mấy tiếng thanh-la, theo số nhất định.

Tăng-Tiên, một danh-tướng ở đời nhà Minh, trần-thủ biên thủy Mông-cổ, đã biết dùng địa-lôi và thư đạn nổ chậm, như người ta thấy ở chiến-tranh đời nay.

Họ Tăng chế tạo ra Man-pháo 慢炮 hình tròn như cái dĩa, bên trong có gài máy, mỗi lửa có thể cháy âm ỷ đến một hai giờ sau mới phát nổ. Lại chế ra Địa-lôi 地雷, chôn xuống đất sâu hơn một trượng, trong nhồi thuốc súng, rồi lấy đá úp lên trên, có mồi dẫn lửa gài kín, có thể lấu được hàng tháng; quân giặc vô tình đi qua, chạm vào máy móc, tức thời lửa truyền xuống thuốc súng, làm cho bặt nổ, tung cả đá lên, tất là phải chết.

Ta xem những chuyện như thế, có phải Trung-quốc hồi xưa tuyệt-nhiên không có óc cơ-khi đầu. Chẳng qua những người sáng-kiến chế-tạo ra được một hai món lạ gì, chỉ cốt đơn-sơ ứng dụng cho lúc bấy giờ rồi thôi, không chịu sửa sang tân trí thêm, thành ra không thể tinh-xảo lưu truyền gì được. Lại cũng có nhà chế-tạo ho bo giữ làm kỹ-vật, chẳng mách bảo ai để cùng nhau nghiên-cứu mở mang, tự nhiên lâu ngày mai một đi mất.

Chẳng thế mà thuốc súng phát-minh ở Trung-quốc từ đời kiếp nào, bây giờ Trung quốc dành mua của ngu-i về dùng và dành phin thấy người ta kinh-doanh lợi dụng món ấy đến cực-diêm!

Đã in xong sắp có bản loại Giải-trí Hàn Uyển.

## MỐI THƯ TRUYỀN - NGHIỆP

Truyện trình - thám hi - mật và kỳ- quái có thực đã xảy ra ở Cap St Jacques (Nam-kỳ, kết liễu ở vùng Lag-son Bắc-kỳ, của B.H.P.

Sách viết công phu. Đã in công phu — Giá 0\$50  
**HÀN-THUYỀN XUẤT BẢN**  
71, phố Tiên-Tsin, — Hanoi

**NÊN HÚT THUỐC LÁ**

# Bastos

**NGON THƠM**

**MỖI GÓI 0\$15**

**PHÚC-MỸ**

Một tiệm chuyên môn làm đủ các thứ giấy tây và guốc đàn bà kiểu mới, hàng tốt giá rẻ, bán buôn và bán lẻ

**HÀNG PHÚC-MỸ**  
sản xuất rất nhanh chóng không đâu bằng, không làm mất lòng tin cậy của các quý Ngài. Xin chú ý thơ mautat xin gửi cho **TRƯƠNG-QUANG-HUYỀN**  
204, Rue du Colon — Hanoi

## CAI A-PHIÊN «Tứ-Nhật-Khước-Yên-Hoàn»

Giá: Nghiêu 5000 — Nho 3500 (ở xa phải mua đắt như đây mới khỏi sai độ nặng mà hết thuốc) và nhỏ ống (trọng 100g). Sâm Nhung Tuyết-Côn 1500, Hương-Tiểu-Cần 0250. Các cụ già thọ, các ông yếu đuối, trước khi cai phải dùng thuốc bổ TIẾP AM-HOÀN số 44 giá 1520 cho khỏe đã.

### Sản, ngựa, lò, chóc, nhọt

Đã hoặc mua nhọt khắp cả người là vì máu nóng dồn ở nơi nhất độc, uống Trà-Sông Tiên-đạt 0250. Sản ngựa nửa đời người vì thiếu nhiệt hoặc quá ẩm-ướt, uống Tiệp-khết Phá Lộ 0500. Bệnh kinh-niên và nặng, chữa và tiểu dịch như thuốc rồi, bônch chỉ chớ ra, phải uống Đai-Đô-Huyết-Bại-Độc 3500, hồi Lộ Trưng 0520, Tâm-Sông 0530. Trẻ em uống Cam-Tinh-Đạt 0520 (6, 7 tuổi trở lên uống được Đai-Đô-Huyết-Bại-Độc), hồi Lộ Đổ 0520, Tâm-Sông 0530. Ở xa mua thuốc gửi Lạc-nhà giao-ngân, nhưng phải trả 1/3 tiền trước, nếu không xin miễn gửi, ngân-phieu để: M. RUCO-VI-VU, Việt-Lương 80 Hàng Bà Hoàng, Đôn-Đệ: Hải-Giã Hải-phong Saigon, Việt-Lương Nam-Định, Quảng-Huy Hải-dung, Ich-Tri Ninh-linh, Hà-Vinh Hải-dung, 25 Tam-cô Tuyên-quang, Cấp-Tiến Campuchia, Quảng-Ich Chợ Bà Bắc-kỳ Ngô, bônch-Bà Samauca Thái-Lai Thanh-hóa, Sinh-Huy Vinh, Hương-Giang Huế.



Một kiểu máy bay năm 1906

# Súng liên - thanh đại-bác, chiến-xa ĐÀ CÓ TỪ MÃY THẾ KỶ NÀY

Trong cuộc chiến tranh này, chưa có một sự phát minh gì lạ!

Người đời vẫn thích sự mới lạ, vẫn mong được trông thấy những sáng kiến tân kỳ. Nhưng nếu ta để ý quan sát những điều xung quanh ta và đọc lại lịch sử của nhân loại thì ta sẽ thấy câu danh ngôn của tây-phương sau này rất đúng: « dưới bóng mặt trời không có gì là mới cả ».

Các tên-tiểu của chúng ta từ hàng ngàn năm về trước đã biết dùng sắt chế các thứ khí-giới để đánh, giết lẫn nhau. Từ khí bắt đầu có loại người thì đồng thời có chiến tranh và nhiều khí cụ để giết hại lẫn nhau. Đó là một điều mà tất cả các nhà sử học đều công nhận là đúng. Lịch sử chiến tranh đã bắt đầu với lịch sử của nhân-loại.

## Súng liên thanh có từ bao giờ?

Nếu ta xét kỹ về gốc tích các thứ súng ống, đại bác thì ta sẽ tìm thấy từ năm, sáu thế kỷ trước đã có những kiểu súng tuy không được tinh xảo, nhưng cũng đã có thể gọi là một thứ khí giới lạ làm gọi lòng hiếu kỳ của người xưa. Những kiểu súng đó sau này đã trở nên thứ súng liên thanh rất nguy hiểm.

Ở Pháp, ngay từ hồi cuối thập từ thế kỷ, theo trong các sách nói về khí giới, đã có những khí cụ chiến tranh khác kiểu mà các nhà chuyên môn gọi là « ribaudequin ». Đó là những khẩu đại-bác nhỏ đặt ba hoặc bốn cái sau một tấm sắt để che đỡ cho người điều khiển súng. Những đại-bác đó dùng để giúp cho bộ binh va đê bắn vào trận địa bên địch trước khi tấn-sông. Nhiều đội quân lớn lúc ra trận vẫn mang theo nhiều thứ đại bác nhỏ đó. Như đội quân của công-tước xứ Bretagne hồi năm 1411 có bốn vạn lính và không dưới 2.000 chiếc súng ribaudequin. Những khí giới đó dùng để phá hàng ngũ bên địch và phải là làm cho ngựa phải sợ, bằng cách bắn được nhiều loạt trong một lúc ta có thể cho ribaudequin là ông tổ súng liên thanh ngày nay. Trong các cuộc chiến tranh ở Ý người ta lại dùng những thứ súng trung bình và nhiều thứ súng nhẹ có thể mang theo bởi quân lính được.

Hồi đầu thế kỷ 16, một nhà văn viết về quân sự là Philippe de Cleves có khuyến quân lính Pháp nên dùng, những súng hợp lại từng đôi

hoặc bốn cái đặt trên hai bánh xe để bảo vệ cho đôi quân bắn cung tên.

Các nhà phát-minh về thời kỳ phục-hưng ở Pháp đã tìm được cách để trừ các cuộc tấn công của bên địch.

Pédro Navarro đã tìm được cách dùng những đại bác nhỏ đặt nhiều cái trên một cái bệ và một lúc có thể bắn ra 50 phát đạn.

Một nhà kỹ sư nữa về hồi đó lại khuyên nên lấy những túi đựng đá nhỏ phủ trên đại bác, nhưng với cách này thì cần phải bắn gần mới có hiệu quả.

Một nhà viết sách về hồi Charles IX, có nói đến những ống súng hồi đó là những cái xe mang nhiều đại bác. Những xe đó giống như súng liên thanh ngày nay dùng để ngăn cuộc tấn công của kỵ binh bên địch.

Đến năm 1593, một người tên là Joseph Boillot còn phát minh ra những thứ khí giới tinh xảo hơn nhiều. Chính người này đã nghĩ ra được một thứ súng liên thanh tự động, nghĩa là một thứ máy đặt sau một cánh cửa, khi quân địch phá cửa vào tức thì súng nổ. Không rõ vua Henri IV có dùng thứ khí giới đó chăng?

Nhưng một điều bất tiện là các thứ khí-giới đó đều khó mang đi mang lại.

Đến đời Louis XIII thì một người là Hauzelet phát minh được một thứ xe do một con lừa kéo, trên xe có đặt nhiều súng do những dây thừng cột lại làm một. Với thứ xe này, chở một người bắn đạn và thuốc súng rồi đồng thời các súng đó bắn ra một lúc.

Cũng trong thời kỳ này, một nhà chế khí-giới người Đức cũng đem dâng vua nước Pháp một thứ khí giới rất lợi hại có thể một lúc bắn nhiều phát, nhưng về thứ súng này các sách để lại không hề thấy nói rõ.

Đến cuối thập thất thế kỷ, những đại bác tự tập lại thấy ít dùng. Chỉ vào năm 1682, có thấy nói đến một cỗ có 12 khẩu súng lồng bệ. Đến đời vua Louis thập tư — ông vua mặt trời — thì các nhà phát minh về quân sự lại nghĩ đến việc làm cho những khí giới đó thêm tinh xảo. Trong hồi này ta mới thấy những ông tổ đích đáng của thứ súng liên thanh bây giờ. Lần lượt, có người đề nghị với các nhà binh chế ra một thứ máy gồm có 10 khẩu đại bác nhỏ có thể bắn luôn luôn phút rưỡi có thể bắn được 30 phát. Một nhà phát minh khác lại tìm ra được cách chế những « cát-tút » bằng bìa cứng trong nhồi đầy thuốc súng đầu đinh cũ và mảnh sắt Beauport de Micoart đã đề nghị với Chamillart một thứ súng liên thanh do tám người giữ và có thể làm cho hàng ngũ bên địch bị rối loạn. Về thời kỳ này, một nhà văn có nói đến những quả lựu-đạn có thể do súng tự bắn xa tới 500 thước.

Trong suốt thế kỷ 18, không ai nghĩ đến việc dùng súng liên thanh.

Thực thế, Vallières de Gribeanval đã tìm ra cách dùng những đại bác có thể lợi hại không kém gì súng liên thanh và làm thay đổi cả ý kiến về pháo binh. Đó là những thứ đại bác hạng nhẹ đã giết hại quân Anh khá nhiều tại trận Fontenoy. Gribeanval đã chế được thứ đại bác bé lèng và tỏ chức lợi cả pháo binh của nhà vua hồi đó. Chính nhờ thứ khí giới đó mà quân Pháp thắng nhiều trận hồi Cachat-mên và hồi Đà-ha-luân đệ nhất.

Phải đợi đến « đế quốc thứ hai » nghĩa là hồi Na-phá-luân đệ tam mới lại thấy súng liên-thanh xuất hiện. Viên đại-tý pháo binh Ketyge đã đem đề lên Na-phá-luân để tam một thứ súng liên thanh. Đó là một khẩu đại bác đặt trên một cái trục, nạp đạn ở lòng súng và có máy quay. Súng này mỗi phút có thể bắn ra 206 phát xa được tới 1500 thước. Mỗi phút bắn ra có 26 hàng là 75 viên đạn, dùng một thứ « cát-tút » riêng đựng nhiều đạn. Tại viên bảo tàng của nhà binh ở Pháp hiện còn có một khẩu súng này. Trong cuộc Pháp Phổ chiến tranh hồi 1870 đã có một toán quân gọi là quân mang súng liên thanh.

Hồi đó các nhà chuyên môn quân sự vẫn công kích súng liên thanh rất dữ và cho là một thứ súng chỉ nên để dùng ở chỗ rộng hoặc trên núi mà thôi. Tuy vậy người ta vẫn đem dùng thứ súng liên thanh Saint Etienne đang con con rồi ít, mãi đến cuộc đại chiến 1914-1918 mới chế ra nhiều.

Nếu xét kỹ trong các viên bảo tàng của nhà binh thì ta sẽ thấy trước kia, các nhà kỹ sư và các nhà chế tạo khí giới ở Pháp vẫn có ý muốn chế ra một kiểu súng tương liên thanh. Nhưng do chỉ là một kiểu đặc biệt rất nặng và chỉ dùng để săn bắn, có thể có ba lòng và vẫn không được buon nguyên lắm. Mãi đến 1870, nhà binh mới

hiểu sự tiện lợi của các kiểu súng bắn nhiều viên như trên thế giới. Từ trước đến nay đã biết có ba o n h a phát minh dùng trí óc giúp cho thứ khí giới tự động



Một máy bay kiểu là

thành một thứ khí giới rất lợi hại mà ngày nay đem dùng ở hết các chiến trường.

### Từ các viên đạn đá đến các trái phá ngày nay

Như trên đã nói, súng liên-thanh đã phát-minh từ thập từ thế kỷ và trái qua sáu thế kỷ, các nhà chuyên môn và chế tạo binh khí đã tốn bao nhiêu tâm trí mới đi tới những sự tiến xảo như ngày nay. Cả về các đạn dược, trái phá và các hỏa tiễn cũng vậy.

M. Henri Petit trợ bút báo «Epoque» có nói rằng những khẩu đại bác đem dùng đầu tiên ở trận Crécy đã bắn những viên đạn hình khối tròn bằng đá, những viên đạn đó là tự nhiên là đặc. Sau dần người ta mới tìm cách khiến cho những viên trái phá đó thêm nguy hiểm, đào rỗng các trái phá đó cho đầy thuốc súng và trong đó có lúc bắn đến đích thì nó tung ra. Từ hồi thập ngũ thế kỷ, những viên đạn đều làm bằng hai mảnh lắp lại và chỉ có hiệu quả có chừng thôi. Mãi đến thập lục thế kỷ, mới chế được những viên trái phá rỗng đặc nguyên một mảnh, trong nhồi thuốc súng nhưng đến khi trái phá rơi chạm đất thì thuốc súng mới cháy và nổ chia vụn trái phá làm nhiều mảnh. Dưới đời, vua Louis XIV, người ta mới nghĩ ra thứ trái phá trong chứa đạn là một thứ trái phá rỗng trong chứa đầy thuốc súng liên với đạn nhỏ.

Sự phát-minh này phải một viên sĩ-quan người Anh là Shrapnell mới có hiệu quả lớn. Viên vũ-quan đó đã làm cho thứ trái phá đầu tiên chế theo kiểu của viên đó do quân của tướng Wellington đem dùng ở Tây-ban-pha. Cái tên của Shrapnell đã dùng trong một thời kỳ khá lâu để chỉ các trái phá chứa đạn. Mãi đến khi phát-minh ra thứ pháo binh như ngày nay thì sức mạnh của các trái phá mới tăng thêm nhiều và người ta đem thay các trái phá tròn bằng những trái phá nhọn và dài. Cuộc phát minh này chưa lâu lắm vì trong cuộc chiến tranh 1870-1871, các thứ trái phá đó cũng chưa dùng nhiều. Từ lúc người ta biết dùng trái phá rỗng thay vào trái phá đặc người ta đã phải lo đến việc làm cho trái phá đó nổ tung ra. Như thế cần phải đặt ngòi cho kíp thì giờ nổ. Vì thế mà phải dùng đến

Nam, Mên, Lào cứ theo dõi Văn-minh Pháp, mà chẳng phải quên hoàn cảnh hay trái với nền nếp của liền nhân.

hỏa tiễn. Những hỏa tiễn trong các quả bom trước nhất do những đại bác bắn ra là những ống bằng gỗ trong học bằng than và đựng một chất có thể làm phụt lửa mạnh và xa.

Trước khi biết làm bom như ngày nay người ta dùng hỏa tiễn đóng chặt vào trái phá trong một cái lỗ đục ở ngoài vỏ nhưng phải đóng thế nào cho trái phá nổ kịp lúc cần phải nổ. Lửa bén vào chất phụt mạnh ra trong hỏa tiễn là do ngòi lửa của thuốc súng khi mới bắn truyền cho và hỏa tiễn cháy dần dần, sau cùng mới bén vào thuốc súng chứa trong bom làm cho bom nổ tung ra. Hồi đó, có khi những người lính can đảm có thể ngăn cho một bom khỏi nổ khi bom đó rơi ngay cạnh chỗ mình đứng.

Sau này người ta mới nghĩ ra được một thứ hỏa tiễn hệ chậm mạnh là nổ, nghĩa là ngay khi trái phá rơi xuống đất hoặc trúng một cái đích nào. Rồi người ta lại dùng cả thứ hỏa tiễn có thể phụt mạnh và thứ hỏa tiễn có thể có hiệu lực gấp đôi.

Các pháo binh dùng cả hai cách để bắn bên địch tùy theo lúc quân địch đứng ngay giữa trận địa hay ẩn nấp một chỗ.

Đó là thứ hỏa tiễn mà người ta đã dùng đến trong cuộc chiến-tranh 1914-1918.

Từ đó đến nay người ta đã tìm cách làm cho những khí giới đó thêm tinh xảo.

Người ta đã tìm cách thế nào cho mỗi khi trái-phá chỉ đụng một vật không cứng lắm như một cái bình có cũng có thể nổ để dùng vào các thứ súng cạo-xa.

Người ta lại phải làm cho hỏa tiễn nhạy thêm. Lại phải tìm cách làm cho đạn trái phá bắn ra không nguy hiểm nếu bị bắn làm mà đạn đó lại đụng ngay phải chiếc phi cơ đã bắn ra, vì thế (xem tiếp trang 27)

**BÃ CỐ BẢN**

# ÁI-TÌNH VÀ SỰ-NGHIÊP

TIÊU-THUYẾT LỊCH-SỬ

Tác giả: LAN-KHAI - Già 0p69

Nhà xuất-bản ĐỜI-MỚI 62 Takou Hanoi - Téléphone 1638

# JULES VERNE

**B  
Á  
T  
I  
Ê  
N  
D  
O  
A  
N**



Một chiếc xe thời xưa có nhiều bực, chế riêng để cho quân lính chèo lên mặt thành bên địch

## CUỘC CHIẾN-TRANH

Người ta đã kể công Jules Verne nhiều rồi, song vẫn chưa đủ. Jules Verne là một văn - học phụng-phủ là-làng đã làm rục-rủ ra cả một thế kỷ. Các nhà bác-học đương đại, như M. Georges Claude chẳng hạn đã tỏ lời khen-ngợi và biết ơn nhà thi-sĩ của khoa-học nói rằng nhờ thi-sĩ mà các ông đã khuyh-hương và mê-nay khoa-học.

Ngày nay, chẳng còn ai không công - nhân rằng từ một sự phát-minh nhỏ-nhất trong phòng thí - nghiệm đến những sự áp - dụng vào những việc lớn-lao đồ - vật, đều có là quả trong các pho sữu - thuyết của Jules Verne đặt mười năm trước đây.

Cả đến cuộc chiến - tranh khoa-học, lại - lần này đây, như người văn yên trí là mới - mẽ la lùng xưa nay chưa từng có, Jules Verne cũng đã nghĩ đến và tiên-đoán trước rồi.

Thật là một khối óc tưởng-tượng sáng - suốt nhất hoàn-cầu vậy.

### Đại-bác không-lò

Đây là chuyện kể trong cuốn tiểu-thuyết nhan là « 500 triệu bạc của công - chúa » ( 500 millions de la bégum ) của văn-hào,

Một nàng bégum, tức là một công-chúa Ấn-Độ triệu-phủ để lại một cái gia-tài 500 triệu đồng.

Một gia-tài ấy sau một người Pháp là bác - sĩ Sarrazin là một người Đạo tên là Herr Schultze được hưởng. Hai người đàn là người thích làm tên là thích lập-đi, họ liền mỗi người lập một thành-phố lại miền đất tự do ở Hoa-kỳ.

## KHOA HỌC NGÀY NAY

Bác-sĩ Sarrazin lập nên thành-phố Françeville là một thành-phố thanh - nhả vệ-sinh, một thành-phố êm đềm đầy hoa đầy nhạc.

Còn thành-phố Stahlstadt của Schul ze, cách đó mười dặm đường thì là một đô - thành của muôn ngàn ống khói. Thành - phố ấy là một xưởng máy khổng-lô đêm ngày chế-lạo những khí-cơ giết người.

Một kỹ - sư quân Alsace tên là Ma cel Bruckmann, bạn của bác-sĩ Sarrazin đời tên giả lọt vào thành Stahlstadt, xin làm việc, dần dần leo hết các tầng trong xưởng thành - phố rồi nên người thân-tín của chủ-ông. Kỹ-sư giả về chế các đại-bác để khếch nổ ống khói người Đức.

Herr Schultze liền dẫn kỹ - sư vào xưởng, chỉ cho xem khẩu đại-bác khổng - lồ, mà ông cho là cái công-trình kiệt-lệ của ông.

Jules Verne tả khẩu súng ấy như thế này : « Đó là khẩu súng phá thành mà Marcel chưa từng trông thấy bao giờ. Ít nhất nó cũng phải nặng tới 300.000 kilo và nạp đạn ở phía bên hông súng.

Đường kính họng súng đó được 1m60. Đẽ trên một cái giá bằng sắt. Cái giá ấy lún trên những băng băng sắt. Một đứa trẻ con cũn

đầy đi được, vì bánh có rãnh cưa, rất dễ quay đi quay lại. Phía sau giá xe, có một cái « lò-sô » giấu súng khói chạy hậu ».

Lòng súng rộng một thước rưỡi thì kẻ khi ngọa. Khẩu súng nòng rộng lớn nhất ngày nay chỉ đo được có 520 ly tây. Còn súng nặng có 300 lần thì thật không đủ, khẩu đại-bác Bertha của Đức không kể các đồ phụ-tùng đã nặng tới 200 tấn; kể các 30 phụ-tùng thì nặng những 700 tấn. Mà nòng rộng có 210 ly thời.

Tà cái giá súng có lò-sô làm cho súng lăn lui về phía sau, rồi lúc bắn xong lại tiến về chỗ bắn trước kể thật là tài. Đó là cách - thức các máy hãm tới-lấn ngày nay.

### Đạn lửa

Herr Schultz khoe với kỹ-sư Marcel : Với súng này cách 20 thước, chúng tôi bắn đạn có thể chọc thủng một tấm thép dày một thước tây, dễ như chọc thủng một miếng bánh bơ vậy ».

Tầm đạn đi được 40 cây số. Thuốc súng dùng là thứ thuốc súng Jules Verne quen dùng xưa nay : « chất fulmicoton trộn lẫn với 8 phần 10 nitrate de potasse ». Chính Jules Verne đã dùng thuốc súng này để đưa bồng chiếc lâu-đạn từ trái đất lên mặt trăng.

Nhưng thứ thuốc nổ này đắt lắm. Mỗi phát bắn đi tốn đến triệu bạc.

Schultz nghe-nghe đáp lại :

— « Cần gì ! Nếu một phát đạn có thể phá hoại được một ngàn triệu !

Rồi ông chỉ cho kỹ-sư Marcel

xem những viên đạn bằng gang trong có nhét đầy những súng nhỏ. Thật là một đoàn súng phóng-hỏa từ trên không xuống có thể đổi chấy một lúc hàng trăm chỗ trong một thành-phố.

Như vậy, văn-hào chủ tiên - đoán những kiểu bom lửa

Elektron là gì ?

Mà người ta biết rằng chỉ hai trái bom lửa cũng đủ giết và thiêu 1.400 người ra tro, ở Thượng - Hải mới đây.

### Hơi ngạt

Đây là đạn hơi của Schultz, hoặc của Jules Verne thì đúng hơn.

« Đạn làm bằng thủy-tinh, vỏ bọc

bằng gỗ « sên » trong đựng 72 độ thán-toan lỏng. Rơi vào đâu, thì đạn nổ ở đó, và thán - toan lỏng biến ra hơi. Kết quả : tự nhiên trời rét tới 100 độ dưới zéro, đồng thời, không-khí nặng-nặng những thán-khí. Sinh-vật nào ở cách đó 30 thước hay hai, ba trăm thước không chừng, sẽ bị rét công lại và bị chết ngạt. Thán-khí nặng lưu lại rất lâu ở hạ tầng không-khí. Khu vực ngay hẻm giữ những tinh cách độc-địa trong nhiều giờ sau khi đạn nổ. Sinh-vật nào lọt vào khu đó là chết ngay tức thì... Không ai bị thương cả, chỉ có người vật chết cứng ».

Rõ-ràng là văn-hào đã tiên-tri rất đúng. Song ta phải nhận rằng với những thứ hơi ngạt, hơi độc, hơi làm chảy nước mắt, hơi làm hắt hơi... các viên kỹ-sư ở thời đại ta đã đi quá sức tưởng-tượng của Jules Verne. Và có điều này thật lạ-lùng, là những chất hóa-học ấy phần nhiều phát-mình ra trước thời văn-hào rất lâu, song mãi đến năm 1915, người ta mới đem dùng để giết người. Còn về thời-hạn lưu độc, thì hơi độc của văn-hào xoang hơn hơi độc ngày nay vì ngày nay hơi lan ra còn độc mãi trong hàng tháng.

### Chung-tộc chiến-tranh và khoảng sinh - hoạt

Viện lý ra để bênh-vực những dự-định giết người của mình, Schultz nói rằng :



Một cái máy hơi lớn, thời xưa

Cái luận điệu ấy, già nửa thế-kỷ nay, người ta nghe đã chán cả tai rồi. Jules Verne thật đã tiên - tri cả những lý - thuyết của Nietzsche, Bethmann-Hollweg và Hitler, và những cuộc chiến-tranh chủng-tộc cùng những gúy sách về «không sinh - hoạt ».

### Jules Verne và tàu ngầm

Jules Verne đã nói đến cả tàu ngầm, trong bộ tiểu-thuyết nhan là : « Hai vạn dặm dưới biển cả » (Ving mille lieux sous les mers). Trong thiên thứ XIII, văn-hào tả chiếc tàu ngầm tưởng-tượng của thuyền-trưởng Nemo như sau này :

Tàu ngầm Nautilus hình tròn rất dài, hai đầu khum hình chóp nón, dài 70 thước, rộng tám thước. Khi chìm xuống nước thì trọng-lực 1.500 tấn, khi đi trên mặt nước thì trọng-lực 1.350 tấn. Tàu Nautilus chỉ nổi lên mặt nước có một phần mười thân tàu, khi có bão thì phải chìm xuống đáy biển. Tàu ngầm Nautilus của Jules hợp với các tàu ngầm duyên-hải của Pháp hạng 600 tấn và các tàu ngầm lớn hạng 1500 tấn, khi nổi trên mặt nước thì trọng-lực 1500 tấn, khi chìm xuống thì trọng-lực 2000 tấn.

Có điều khác là tàu ngầm ngày nay nổi tới một phần ba thân tàu và là những tuần-dương-hạm thật - hiện, những chiến hạm như các chiến hạm khác khi cần mới

phải chìm xuống đáy nước. Dù sao, ta cũng phải nhận rằng Jules Verne đã tiên đoán rằng tất cả ngày khoa-học chế-tạo được tàu ngầm.

### Jules Verne đối với điện-khí

Jules Verne cũng đã nghĩ đến các công-dụng của điện-khí.

Chính cái tàu ngầm Nautilus do văn-hào tưởng-tượng ra cũng nổi lên ngập xuống nhờ sức điện. Trên tàu, văn-hào dùng điện vào muốn việc khác nhau giống ngày nay vậy.

Như đèn điện, quạt điện, lò sưởi điện bếp điện, máy lọc nước và cả máy đề-phòng kẻ tô-mô, hệ bên mảng đến bên phòng giấy ta bị điện giật ngã bở chừng :

Còn điện thì văn hào-khó thuyền-trưởng Nemo lấy những « pin » bằng « sodium » là một thứ kim-khí mà Nemo lọc lấy bằng than ở nước biển mà ra.

Tuy có nhiều điều khác ngày nay, song thật Jules Verne đã nghĩ đến sự dùng sức điện-khí, trước ta lâu lắm vậy. Jules Verne là một nhà văn đã làm danh-dự cho nước Pháp và cho văn-học-giới hoàn-cầu. Nhờ có tri tưởng-tượng sáng-suốt khác thường, Jules Verne đã xóa bỏ được trong óc mọi người cái thành kiến sai lầm đối với các nhà văn : nhà văn không làm gì ích cho khoa-học và thực-tế.

Vì chính Jules Verne đã khuyến-kích, kêu gọi người ta tiến về mặt khoa-học. Còn khoa - học lợi hay hại cho cuộc văn - minh của loài người, thì đó lại là chuyện khác.

### VĂN-HẠC



Tàu Albatros, một chiếc tàu có 74 cánh quạt

**MỘT HỘI-ĐỒNG ĐIỂM DUYỆT GỒM CỐ  
BA VỊ KHOA MỤC ĐẠI DANH TRONG  
VĂN-GIỚI ĐÃ CHẤM XONG CUỘC THI  
CẦU ĐỐI CỬA BẢO-MỚI TỜ-CHỨC  
DO T. B. C. N. TIẾP  
TỤC TIẾN HÀNH**

**TÁC GIẢ HAI CÂU ĐƯỢC  
BIỂM CAO NHẤT LÀ  
HAI « AN DANH VĂN-SĨ »**

Chắc các bạn đọc T. B. C. N. và Báo-Mới còn nhớ vào dịp Tết Nhâm-ngọ, Báo-Mới có tổ chức một cuộc thi văn-chương rất mới và đầy ý vị: cuộc thi cầu đối Tết lấy: « Càn-lao, Gia-đình, Tô quốc » làm đề.

Tiểu thư, sau khi tuyên bố được một tháng, vì cực kỳ giản, « Báo - Mới » phải đành đình-bản, bỏ dở cuộc thi nhưng không muốn để cho một vận-mực vì đó bị trung-ghai, « Báo-Mới » đã điều-định ngay cũng « Trung-Đặc Chủ-Nhật » kế tiếp tuyên-bố và đại nhận những câu đối của nơi gửi về dự thi. Cái kết quả cuộc thi thật hoàn-toàn. Những bài dự thi khắp trong nước gửi về trong ba tháng rông không ngừng lức nộ. Chúng tôi đã mời riêng một ban để chọn lọc những câu dùng được, thì tới ngày mánh-hẹn, ban kiểm-sát đã tổng kê được 491 đại làm đúng niêm định luật của 491 nhà văn ở ba kỳ.

Một vận-mực được làng văn hoan nghênh nhiệt liệt như thế, đã tổ các em-tinh của các bạn đối với « Báo-Mới » thậm thiết là chúng nào, chúng tôi không biết lấy gì mà cảm-tê.

Theo đúng thủ lệ trong cuộc thi văn, ban kiểm-sát đã chia 491 câu đối ấy ra ba tập A, B, C. Mỗi tập 167 đại, rồi để lên hội-đồng điểm-duyệt.

Hội-đồng ấy, có ba vị cựu

diễm số cao nhất, nhưng tiếc thay hai tác-giả lại tỏ ý không muốn tranh giải, chỉ lấy có rằng vì thấy cuộc thi vẫn có ý nghĩa, nên sẽ sáng dự làm vui, xin dấu tên và địa chỉ và cũng xin không dự thường.

**HAI CÂU ĐƯỢC SỐ ĐIỂM CAO ẤY XIN ĐĂNG SAU NÀY:**

**I**  
*Thành hiện còn để lại khuyển  
rân, ta làm sao, tề làm sao, tri  
lâm sao, luân lý rõ ràng ba  
đạo chính,*  
*Pháp Việt gắng lo bờ hưng  
phục, thập tạ đó, nhà ta đó,  
nguyệt tạ đó, non sông từ diễm  
một màu tươi.* XXX.

**II**  
*Đem cách-ngôn mượn làm thú  
nghech xuân, càn - lao, gia-  
đình, tề- quốc, ba vắn-đề, Nam  
Pháp cũng cùng chung nghĩa  
vụ.*

**Mở đại-học: thử tìm câu giải  
lết, thành-chính, tu-ê, tri-  
bình, làm điều-mục, Đàng Tây  
ngạo có khác phương trâm. V.**

**DƯỚI ĐÂY, XIN ĐĂNG BA  
CÂU ĐƯỢC GIẢI THƯỜNG:**

**Giải nhất**  
Ngày xuân muốn cảnh đều  
xuân, cuộc tưng-lai sự rõ  
biết bao, hai thuyết hạn-gi  
nên có gắng,  
Năm mới mọi 4 đều đối mới,  
gương cái-tạo về vang xiết kẻ,  
một lòng tề- quốc đắm thế ơ.  
**YŨ-VĂN-KHANG**  
Thơ-ngữ đình Trấn-phủ Phú-thọ

**Giải nhì**  
Pháo càn-lao mấy tiếng gọi  
gia-đình, tề đèn nổ tan hần  
tự mộng,  
Rừng phong - sự đời chung  
mừng tổ quốc, xuân về sự  
tịnh giặc tang thương.

**VŨ-THỊ-MINH**  
*Tiểu-nữ học-sinh (tinh Mỹ-thọ  
(Nam-kỳ)*

**Giải ba**  
Gồm phue-hưng hải cừ càn-  
lao, trên tổ quốc, dưới gia-  
đình, vang ngọc mấy lời  
chuông cảnh tỉnh,  
So dạ - học tám câu điều-mục,  
trước thân-gia, sau thiên-hạ,  
Đông Tây một nhẽ quốc soi  
chung.

**NGŨ-XUÂN-CÀN**  
*Thông-phán Hà-tĩnh (Citadelle)*

Ba vị có tên trên này thì nay đến 1<sup>er</sup> Juillet. Xin gửi thư về Trung-Bắc Chủ-Nhật cho chúng tôi biết các vị muốn lĩnh thưởng phẩm của chúng tôi theo lối nào.

Riêng với hai vị An-danh văn sĩ đã có hai đề câu đối được điểm số cao nhất nhưng không muốn dự cuộc tranh giải, chúng tôi xin yêu cầu hai vị cho chúng tôi được riêng biết quý tính phương danh. Nếu nhĩ vị cứ nhất định đầu tên dựa tuổi với quốc-dân thì ít ra nhĩ vị cũng vự lòng cho chúng tôi biết địa-chỉ, nếu hai ngài không muốn nhận tặng phẩm của chúng tôi ít ra hai ngài cũng cho phép chúng tôi được gửi một năm báo

T. B. C. N. đến để gọi là làm duyên văn-tư.

Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các bạn ở ba kỳ đã vui lòng hưởng ứng cuộc thi văn của chúng tôi, và riêng với ba ngài trúng giải trên kia, chúng tôi xin tỏ lời khen ngợi và mong rằng một năm nay, những câu đối của các ngài cũng như hai câu được số điểm cao nhưng không dự cuộc tranh giải sẽ được khắp chợ thì quê đem dán chơi trong nhà.

Ấu đó cũng là một lối chơi: tao nhà, có ý vị vì những câu đối kể trên kia lời văn đã tao nhã, cách chọn chữ lại thần tình, nhất là lai có ý khuyến khích ta noi gương nước Pháp canh tăn và luôn luôn nhớ đến cái lễ Tu, lễ, tri, bình của các bậc thánh hiền Á-Đông ta vậy.

**BẢO-MỚI**  
và  
**TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT**

**POOR**  
Mực bút máy tốt nhất  
TAMBA ET C<sup>o</sup> 72, WIELE  
Hanoi - Tél. 16-78  
Đại lý:  
Chí-Ly Hàng Nhũ  
hanoi  
Mời L.T.H. B. phong  
Cố bản khắp mọi nà

**SAVON**  
**DENTIFRICE**  
**luxérina**  
**DE L'ARTISANAT**  
**INDOCHINOIS**  
DISTRIBUTEUR: **PHUC-LAI**  
HANOI - TELEPHONE 974  
EXCL. COCHINCHINE - CAMBODGE: TAM HUU HIỆP & Co  
39, BOULEVARD GALLIENI - SAIGON

**AI muốn thành võ sĩ?**  
Bạn nào thích vận-động, bạn nào là võ-sĩ, bạn nào muốn luyện thành võ-sĩ nên dùng « *Kiên thủ bô cầu thiên thực* » mà xoa các bắp thịt, trong thân « *Đan đim* » (tráng trí) (nhớ thần) của nhà thuốc:

**Đức-Thọ - Đường**  
131, Rue de Hué - Hanoi

Hai thứ thuốc này chữa được cả tê thấp, đau xương, yếu gân, chân tay bại một, Thuốc uống giá 1500 một chai, Thuốc xoa giá 1500 một chai, Xem mạch cho đem.

**CERTIFICAT**  
Hue, le 18 Janvier 1931  
Monsieur VŨ-BÌNH-TÂN  
HAIPHONG

Không ông,  
Bấy lâu nay tôi chậm gửi thư cảm tạ ông, thật tôi xin chừa đầu không phải chúng ông.

Tháng trước đây, theo lời ông, tôi có 4 hiệu Văn-Trương ở Huế mua theo Phóng-sách uống trong mấy tuần giờ đó đã bệnh dạ lành, nay ăn uống vẫn được như người thường, thật là may cho tôi quá, lần này tôi cũng bệnh tới là bệnh đau bụng kinh-niên, uống thuốc Tây, thuốc Ta cũng nhiều mà chẳng thấy hiệu quả, tôi đành ôm bụng mà chịu, ai ngờ nay gặp một thứ thuốc Thiên-đức trị bệnh dạ 5 năm mà chỉ ngoài có hơn 10 ngày mà khỏi, thật là một vị thuốc rất quý hóa cho nhân loại.

Có một đêm rồi đang trong cái lúc của ông phung tích chế luyện thì nó mà vớng thời thế hiện quá chứ không thấy một chút gì là công phạt, thành thử kể yêu đi thế nào cũng dùng được như thường.

Vài lời xin cảm tạ các ông ông đối cũng nhân loại đã bắt sự công bố thứ thuốc Thiên-đức như thế.

Sau này ông biết đàng ông biết một cho tôi.

Trên này tôi xin giới thiệu giảm cho ông những người đã bị bệnh như tôi đồng vị Thiên-đức có danh tiếng theo.

Kính thư  
**NGUYỄN-HỮU-CÁU**  
Cours Pédagogique  
Ecole Paul-Pi - Huế

# chiến-quốc sách

## Phạm-Thư nhân có Vương-Kê, vào nước Tần

Phạm-Thư 范雎 (1) nhân có Vương-Kê 王稽, vào nước Tần, dâng thư lên Tần Chiêu-vương (2) rằng:

«Tôi nghe nói chúa sáng oai quyền thì kẻ có công tất có thưởng, kẻ có tài tất có quan chức, kẻ khó nhọc nhiều tất được bổng lộc hậu, kẻ có công lớn tất được tước vị cao, kẻ cai-trị được dân-chúng thì tất được giữ chức trọng, cho nên kẻ không có tài không dám đương chức, kẻ có tài không thể tránh ần. Nếu cho lời tôi là phải, đem ra thì hành thì thế nào cũng ích lợi cho nước. Nhược bằng không thì hành được thì giữ tôi lại đây lâu cũng vô ích. Tự-ngữ có câu rằng: «Vua yêu ai thì thưởng, ghét ai thì phạt.» Bậc minh-chúa thì không thế: thưởng thì thưởng người có công, phạt thì phạt kẻ có tội. Bụng tôi không đương nổi gươm giáo, lưng tôi không chịu nổi bữa rủa thì tôi đâu dám đem những lời viển vông tâu lên nhà vua. Cho tôi là kẻ hèn, khinh rẻ tôi, thì để chỉ có kẻ không dùng nổi tôi về sau mới không có lời phản phúc với nhà vua chăng?»

«Tôi nghe nói nhà Chu có ngọc Chi-ách, nước Tống có ngọc Kết-duyên, nước Lương có ngọc Huyền-lê, nước Sở có ngọc Hòa-pác, bốn của báu ấy thụ giới trước không biết mà sau thiên-hạ cho là quý. Thế thì cái tài mà bậc thánh-vương mà lại bỏ thì lại chẳng đủ để làm lợi cho nước nhà hay sao. Tôi nghe nói kẻ làm lợi cho nhà thì lấy ở nước, kẻ làm lợi cho nước thì lấy ở chu-hần. Nếu thiên-hạ có chúa sáng suốt thì chu-hần không thể chuyên làm lợi cho nước mình được, là tại sao? Là bởi để cho họ làm thế thì có hại cho cái nọ hơn lợi.»

«Thầy thuốc hay biết trước được cái sống, cái chết, bậc chúa sáng biết trước được việc

## VIỆT-NAM ĐÔNG-BẢO

chỉ hát

THUỐC LÃO ĐÔNG-LÍNH

236, Đền Cửa Nam - Hanoi

Vừa rẻ vừa ngon! ở xa mua theo lối hình-hóa giao-nghé.

nên, việc hồng, việc gì có lợi thì làm, việc gì có hại thì bỏ, việc gì ngờ thì không làm, đến Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang có sống lại cũng chẳng đổi được lệ ấy. Những điều sâu xa thì tôi không dám viết ra, những điều nông nổi thì không đáng viết. Hay là tôi là kẻ ngu muội, nhà vua không để ý đến chăng? Hay tôi là kẻ hèn hạ, lời tôi không đáng nghe chăng? Nếu chẳng phải thế mà được nhà vua cho vào nước xem thì cái chí nguyện của tôi sẽ được toại. Tôi mong được vào Tần ra mắt nhà vua.»

Thư dâng lên, Tần-vương đẹp lòng, cảm ơn Vương-Kê rồi sai người đưa xe đi đón Phạm-Thư.

## Tần Chiêu-vương bảo với kẻ tả hữu

Tần Chiêu-vương hỏi kẻ tả hữu rằng: «Nước Hàn, nước Ngụy ngày nay với ngày trước thì lúc nào mạnh hơn?» Kẻ tả hữu thưa rằng: «Giờ không bằng trước.»

Tần-vương lại hỏi: «Nhu-Nhĩ 如耳 (3), Ngụy-Tề 魏齊 (4) với Mạnh-Thường 孟嘗 (5), Mang-Mão 芒卯 (6) thì ai hơn.» Kẻ tả hữu thưa rằng: «Nhu-Nhĩ, Ngụy-Tề không bằng Mạnh-Thường, Mang-Mão.»

Tần-vương nói: «Lấy cái đức của Mạnh-Thường, Mang-Mão đem quân mạnh của Hàn, Ngụy thuở xưa đánh Tần cũng chẳng đánh đổ được quả-nhân, nay Nhu-Nhĩ, Ngụy-Tề hèn kém đem binh nước Hàn, nước Ngụy đã suy yếu đánh Tần thì làm gì nổi được quả-nhân, điều ấy rõ lắm vậy.» Kẻ tả hữu thưa: «Thật thế.»

Trung-Kỳ 中期 (7) bồng đàn cầm ra thưa rằng: «Nhà vua liệu việc thiên-hạ thế thì sai làm quá lắm! Xưa kia đời Lạc-Tấn 六晉 (8), Họ Tri rút mạnh rút phá họ Phạm Trung Hành, đem họ Hàn, họ Ngụy vây Triệu Tương-vương ở Tấn-duong, khoi sông Tấn-thủy cho chảy vào Tấn-duong, cả thành chỉ còn có ba đàn (9) là không ngập. Tri-Bá 智伯 (10) ra xem nước, Hàn Khang-Tử (11) ngự xe, Ngụy Hàn-Tử (12) tham thặng. Tri-Bá nói: «Trước kia ta không ngờ nước có thể làm cho người ta mất nước được, nay

mới biết.» Sông Phán-thủy 汾水 (13), có thể làm ngập An-áp; sông Giáng-thủy 絳水 (14), có thể làm ngập Bình-duong. Ngụy Hàn-Tử lấy chân dày Hàn Khang-Tử, Khang-Tử cũng đưa chân dày lại Hàn-Tử. Hai người đưa chân ra hiệu với nhau (15) mà họ Tri phải tan nát, thân chết, nước mất để cho thiên-hạ chế cười (16). Nay nước Tần không mạnh hơn Tri-Bá, mà nước Hàn, nước Ngụy còn mạnh hơn lúc ở dưới thành Tấn-duong. Nay mới chỉ còn là lúc đưa chân bảo nhau xin nhà vua chớ có làm thường.»

BĂNG-HỒ  
lược dịch

(1) Phạm-Thư người nước Ngụy. Trước kia Phạm-Thư làm Phó-sứ cho Tu-Cê 須賈 sang Tề. Tề Tương-vương ban cho vàng bạc, trâu rượu. Tu-Cê biết việc ấy mách Ngụy-Tề. Ngụy-Tề đánh đòn Thư. Thư phải giả cách chết. Gặp khi Tần sai Vương-Kê sang sứ Ngụy Phạm-Thư theo Vương Kê sang Tần, nhờ Kê dâng thư lên Tần-vương.

(2) Chiêu vương tức là (chiên Tương-vương nước Tần, em khác mẹ với Tần Vũ-vương.

(3) Nhu-Nhĩ, bầy tôi nước Hàn, sau sang làm quan bên Ngụy.

(4) Ngụy-Tề: tên Ngụy công-tử tướng nước Ngụy, vì nghe lời Tu-Cê đánh đòn Phạm-Thư. Khi Phạm-Thư làm tướng nước Tần, Ngụy-Tề sợ, chạy sang Tr ệu, rồi lại trở về Ngụy, tự vẫn chết.

(5) Mạnh-Thường họ Điền 田, tên Văn Văn, tức Điền Anh-Tử 田嬰子 phong ra đất Tiết 薛 hiệu là Mạnh-thường-quân, làm tướng nước Tề, có tinh hào-biệt, trong nhà khách ăn kẻ hàng vài ngàn người.

(6) Mang-Mão: tướng nước Ngụy.

(7) Trung-kỳ: bầy tôi nước Tần, khéo biện bác, cũng có nơi viết là 中旗.

(8) Lục Tấn là nói nước Tấn có sáu quan khách: Tri-thị, Phạm-thị, Trung-hành-thị, Hàn-thị, Triệu-thị, Ngụy-thị, đời Tấn Chiên-công, sáu họ đều mạnh, nhà vua yếu thế, cho nên gọi là Lục Tấn.

(9) Bàn: khu rộng hai thước Tàu.

(10) Tri bá: họ Tri trước Bá tước là Tuân-Đao 荀 鞅.

(11) Hàn Khang-Tử: họ Hàn trước Tử tên Hồ 虎.

(12) Ngụy Hoàn-Tử: họ Ngụy trước Tử tên Cáo 騫.

(13) Sông Phán phát nguyên tự tỉnh Sơn-tây chảy qua An-áp đất của Ngụy Hoàn-Tử.

(14) Sông Giáng cũng phát nguyên tự Sơn-tây chảy qua Bình-duong đất của Hàn Khang-Tử.

(15) Hai người không dám nói ra lấy chân bảo nhau.

(16) Họ Hàn, họ Ngụy cho Tri-Bá, là tham-bạo, đương cùng Tri-Bá đánh họ Triệu quay ra kết với họ Triệu đánh lại Tri-Bá.

## Cours de Vacances

(Français, Mathématiques, S. Physiques, Anglais)

1° Cours de Préparation au Baccalauréat. Diplôme, B.E., B.E.P.S. (2<sup>e</sup> session)

2° Cours d'initiation à la classe de 1<sup>ère</sup> secondaire (pour élèves sortant de 4<sup>e</sup> Primaire supérieure ou de 3<sup>e</sup> secondaire, ou 2<sup>e</sup> Seconde).

3° Cours de Perfectionnement en Mathématiques et en Sciences (pour élèves sortant de 3<sup>e</sup> Primaire supérieure ou de 4<sup>e</sup> secondaire)

S'insérer chez M. NGÔ-DUY-CẦU  
N° 1 Rue Llonde

## Việc học tiếng Nhật

Muốn chóng biết tiếng NHẬT chữ NHẬT nên mua cuốn: NHẬT NGỮ TỰ HỌC

của ông Nguyễn-ngọc-Loan soạn

Tiếng Nhật giảng ra quốc-ngữ và chữ Pháp, đủ mẹo luật, giàu dị rõ ràng tự mình học lấy, dễ hiểu, chóng biết, đã được quan

Tổng lãnh sự Nhật đề tựa và ban khen rằng: « cuốn sách này kết

quả của bao sự gắng công (tự tự và đáng khen, từ trước đến nay

chưa từng có cuốn sách nào có qui thức như vậy, nó sẽ là cuốn sách học « cốt yếu » của cả

người văn văn ». Giá bán 2p, cước gửi 0p40, gửi C. R. thì 2p70, ngân phiếu gửi cho ông Nguyễn-di-Luân, directeur du

NAM - THIÊN THƯ - CỤC  
37 - RUE DES PIPES - HANOI



Mặt buồn rười rượi như đũa đâm mới về, Thiệu với tôi mắt trước mắt sau lộn trở lại trèo qua dậu vào trong sân. Chúng tôi len-lén đi về phía chuồng ngựa. Cẩn thận, chúng tôi nhìn quanh một lần nữa rồi mới khẽ đẩy cửa đi vào chuồng con Ô-truy. Thiệu rút ở dưới đống rơm hai miếng sắt tây lớn hơn chiếc quạt nan. Hắn đưa cho tôi một miếng, đoạn mở cửa đi sang chuồng khác.

Thiệu ra rồi, tôi cầm miếng sắt tây hững vào sau đuôi con Ô-truy, và đứng lặng yên hàng mấy mươi phút. Con vật « đánh ếc » thế, nó không biết tôi đứng chôn chân đằng sau nó hay sao mà cứ điềm nhiên cái nhai cỏ. Thiệu đã quay về chuồng với tôi. Hai tay hắn khệ-nệ bung một miếng sắt tây dày những phân ngựa. Tay đã trong rồi sự nóng ruột của tôi, hắn vẫn đưa mắt thăm hỏi: « Xong chưa? »

Tôi lắc đầu, mặt buồn siu.

# NGỰA ĐÀ

CHUYỆN NGÂN  
của  
ĐOAN-KHANH

Hai chúng tôi lại dăm-dăm dấn bốn mắt vào bên dưới đuôi con Ô-truy, nóng lòng sốt ruột... Mãi năm phút sau, con « ranh » mới « phóng xa » chúng tôi. Nó ngừng lén, khẽ ngoáy đuôi phất lên mặt tôi một cái, rồi từ cái chỗ cuối cùng xương sống của nó, những khoanh tròn hơi nần-nát, vẫn dài không ngừng, rơi vãi ra ngoài. Tôi cả mừng chia cái sắt - tây hững lấy, chẳng để mây - mây lợt ra ngoài. Miếng sắt tây mỗi lúc mỗi nặng chịch, sau đây phê, con Ô-truy mới thôi. Tôi liền đưa cho Thiệu bung ra ngoài, còn miếng sắt lúc này Thiệu khệ-nệ đem vào, tôi liền để cũng thứ « khoanh tròn » ấy nhưng dấn hơn, xuống gần hai chân sau con Ô-truy.

Ra ngoài rửa tay chân - may cái giống lực súc này nó không « ăm-bò » cao-lương mỹ-vi, nên những chất bã nó cho ra cũng không đến nỗi nặng

## Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nữ trang mới chế 1942, bông, vòng, chuỗi pendentifs nhàn ngọc thạch thứ thiệt. Vòng nửa mặt nhận bột xoàn mới lóng lánh như kim cương.

### QUẬN CHỨA

31, Rue Amiral Courbet Saigon

mùi lấm - thấy chúng quanh không có ai, Thiệu và tôi: nhia nhau, rồi... chúng tôi cười rừ ra...!

Chúng tôi, sau này còn cười thêm thía mãi, mỗi khi nghĩ đến vụ « com-bin » chủ nhật vừa rồi. Thật chúng tôi... chết điếng đi mà không dám hé răng. Hé răng thì lại như vệt tên nài hồi nào báo đấng, hai năm tù không treo... là ít!

Từ thế... nhưng, để-ì-o, sáng-tan mà cả mấy chém nữa, có trị nổi cái lòng tham của loài người đâu! Nhất cái hạng người như tôi, từ bé đến lớn, đã được hưởng một nền giáo-dục « đồ đen », đã sống trong một bầu không-khí « ăn thua », nên lúc nào cũng to - tưởng mưu cướp những tiền mỡ hôi nước mắt của kẻ khác. Có điều tôi không ngu dại để việc làm của mình sờ sờ mọc mạt như quán gian phi giết khải, tôi biết phũ lên bằng những danh-từ « mua vui giải trí », và « tiêu-khien sang trọng... »

« Mua vui »... thì đánh chơi chơi có được không? Khốn nhưng có bạc kếm tiền - cho đừng nói không tiền - cũng buồn như châu chấu!

Một con bạc sanh-sôi bảo tôi thế.

Từ đấy, tôi không cho là chuyện « mua vui » nữa. Đĩ

chốt có « số thờ » - thờ thần đồ đen - tôi phải đánh bạc. Rồi, mọi người xô vào đánh. Nhưng đánh, tôi phải « gác » hơn người ta mới được. Tôi đem hết tài trí ra « chon thưng », song... cũng không lại với giới! Vì, càng bịp tôi càng bị « sa hố », mà lần này thì bị... Ngựa đứ!

Trước đây hai tháng, dạo ấy thua xi nhiều quá, tôi tính xoay ra kiếm ăn bên trường đua thì vừa gặp Thiệu cho « tui - ô ». Nài Thiệu « ư tai » tôi:

« Tôi đợt con Ô-truy hai tháng sắp cho chạy. Anh « chơi » thì lo sẵn tiền đi rồi tôi... nhưng phải giữ kín, nghe không? »

Tôi gật đầu lia-lịa, đoạn về nhà vợ yét cầm cổ, rắp mong « phát » lớn phen này.

Con Ô-truy bắt đầu dăng tên, Thiệu nháy tôi, cười:

« Anh hãy chờ đến kỳ thứ tư, vì con Ô-truy này nghĩ lâu, dân tagét-phích chưa biết chân cẳng nó ra sao. Để nó chạy có « hạng » rồi anh sẽ đánh.

Tôi thật thà vội-hỏi: « Để nhiều người đánh, mình còn ăn thua gì nữa? »

Thiệu nhìn tôi bằng cái nhìn ranh-mãnh:

« Ấy chính lúc nhiều người đánh, mình mới « cầu » chứ!

Tuần ấy, con Ô-truy chạy vòng thứ tư, về nhì.

Tuần sau, nó về nhất. Tiếp luôn tuần tới, nó lại về nhất với con « Kỵ-loan-Anh » thứ nhì, tiền cả hai mươi sáu đồng năm hào... Thế là nó có

« hạng », nên chủ-nhật vừa rồi, mọi người xô vào đánh con Ô-truy.

Hôm ấy, gặp kỳ đua tháng, trường đua đông nghịt, đủ các « tai mắt » trong cái hạng « người tiền của thừa thãi » đến « mua vui giải trí »...

Ba giờ rưỡi, đến vòng con Ô-truy. Sừng chạy với nó, có sáu con nữa: Con Ô-truy đeo số 1, con Hồ-lôi-Báo số 2, con

Trường tôi, có bao nhiêu tiền, Thiệu dấn tôi mua hết: 7x5, mà muốn « bao » thì thêm hai vé 7x2. Nhưng, vì muốn ăn lớn, tôi không « bao » một vé nào. Lúc ra mua vé, thấy người bán nói còn rất nhiều 7x5, tôi khấp-khởi mừng thầm. Có ngược-độ thế, « cá » trúng mới có chứ!

Chuông chưa rung, bước một dạo trên sân tuy trong lòng tôi vui-vui, song cứ nghĩ đến chiều qua khi Thiệu và tôi « thuốc » con Ô-truy, tôi lại giật mình thon-thót. Ốc tôi « mơ màng » nhớ ngôi nhà cao vút chung quanh có cảm mảnh chai và chằng giầy điện trên con đường hàng Bông thợ ruộm. Chân tay tôi run lẩy-bẩy. Thấy thế, Thiệu giằng-giải cho tôi vững dạ:

« Anh đừng sợ! Thứ thuốc này, tôi đã thí-nghiệm nhiều lần rồi. Ngựa nào ăn phải, nội ngày hôm sau, thế nào trong mình cũng đuối sức, nhưng đáng đi cũng cứng-cáp, và không, hở lộ một tí hình-tích

ra bên ngoài, mặt mũi hay chân cẳng... trừ phi có khám xét phân ngựa mới biết được!

Một hồi chuông rung, dân tuyét-phích xô vào vòng. Một chân cẳng... trừ phi có khám xét phân ngựa mới biết được!

Một hồi chuông rung, dân tuyét-phích xô vào vòng. Một chân cẳng... trừ phi có khám xét phân ngựa mới biết được!



Long-Vân số 3, con Kim-Biên số 4, con Toàn-Hồng số 5, con Bạch-long-Câu số 6 và con Kỵ-loan-Anh số 7.

Trong bảy con, dân tuyét-phích đều đánh chác: nhất Ô-truy số 1, nhì Kỵ-loan-Anh số 7, ba Toàn-Hồng số 5. Còn mấy con kia, chỉ sắp-sĩ tám lạng nửa cân thôi. Có « bao » nên « bao » Hồ-lôi-Báo số 2. Bởi vậy, đánh Paris jumelé, ai nấy đều xô vào mua 1x7 và « bao » 1x2.

Thiền ra hết roi, ai ai cũng trông thấy, song con Ô-truy vẫn tịt xuống hàng thờ tu...  
 Quanh tôi, nhao nhao những tiếng «ô», và vỗ tay vào đùi... còn tôi, tôi sướng rú lên, quả tim tôi tưởng muốn phá lồng ngực nhảy ra. Nhưng... rồi ngay một giây sau, tôi đứng im, hai mắt tròn lại, mồm há hốc; còn một phần tư vòng, bông con Kỳ-loan-Anh đuối là... Tim tôi ngừng đập, mồm tôi trong người về ra... rồi, trời oi chớp mắt hai con Toàn - Hồng và Kim - Biên vượt lên về nhất, nhì, và thứ ba Kỳ-loan-Anh : 5x4 trúng ba mươi bảy đồng bạc « cá ».

Mặt mũi bần-thần, tôi thất-thay ra về, trong lòng chết chây chết đặng. Thời vận này may thế! Nữa con Kỳ-loan-Anh không đỡ đốn, làm gì hai chúng tôi chẳng vò được bốn năm trăm bạc?

Nhưng, sau về chuyện gian lận này, chúng tôi lần ra mà cười. Thi ra thắng nài cười con Kỳ-loan-Anh cũng « thuốc ». Nó cũng kết nhất Ô-truy, và đề Toàn-Hồng lên thứ nhì, thành thử thiên bất đồng gian, «com-bin» gặp «com-bin».

Hai tụi cobacrip đũa «sa hỏ».

Cùng như như nhộng, cũng mặt mũi ngo-ngác, và sùng... bửa bữa vào chầu-chực chờ ngựa «tháo bã» đem đi đồ chỗ khác, rồi thay vào thứ phần ngựa không vào... Vừa mắt liền, chúng tôi vừa chịn cái «hình phạt» ấy cho đến ngày con Ô-truy lại sức, chứ lo-mơ đê chủ ngựa vò được thì là rừ xuống!

ĐOÀN-KHANH



**HOA MAIPHONG**

biểu hiệu về đẹp quý phái. Hiện may có tiếng nhất của ban gái N° 7 Hàng Quạt - Hanoi

**FODA**  
**Hồng - Khê**

là một thứ phấn chế riêng để xoa nách mỗi khi tắm đũa song rất thơm mát. Có bệnh hôi nách sau một lần khô ngay. Mỗi hộp 0\$20.

BÁN TẠI

**NHÀ THUỐC HỒNG KHÊ**  
 75 Hàng Bờ - 88 phố Huế Hanoi  
 và đại lý các tỉnh

**HO - LAO**

Nên nhớ thuốc Đại-A

Có 4 thứ danh truyen:  
 CAO HO-LAO, lớn: 2p. nhỏ: 1p.  
 NGŨM THŨ LAO, lớn: 5p. nhỏ: 3p.  
 DƯƠNG PHÉ CAO, cao hồ: 10p.

GIẢI ỨẾ THANH TÂM: Trị nóng sốt, lọc chất độc: 2p. 00

**BÁN TẠI TỔNG CỤC NHÀ THUỐC ĐẠI-A**  
 176, phố Lê-Lợi - Hanoi

Chi nhánh, bán theo giờ:  
 14ter, phố Hàng Thiên, Hanoi.  
 Ở xa gửi lnh hóa giao-ngân.  
 Chi-cục: 209 Lagrandiere Saigon  
 Đại-ly: Thanh-niên: 43, An-cựu  
 Huế - Mai-Linh: Hảiphong.

**ĐÃ CÓ BẢN**  
**Bước đầu học tiếng Nhật**

của NGUYỄN-MẠNH-BÔNG  
 Sách giấy học tiếng Nhật, để có thể giao-thiệp với người Nhật hoặc viết thư và đọc báo Nhật được theo một phương pháp rất dễ hiểu và chóng b.ét. Giá. . . . . 0\$6

**Tân-Đà Tân-Vân**  
 của Tân-Đà NGUYỄN-KHÁCH-HIỆU  
 Một cuốn văn nghi-luận của Tân-Đà ghi chép những tư tưởng của một nhà nho khi phách, một người dân yêu nước. Ai cũng nên có một cuốn «TÂN-ĐÀ TÂN-VÂN» để làm tăng thêm cái phẩm giá tri-thức của mình. Giá: 0\$90.  
 Hàng sách quý in trên giấy lụa Dó, Giá. . . . . 2\$50

**CÒN RẤT ÍT**  
**Người giết chồng tôi**  
 Xã-hội tiểu-thuyết của TỬ-THẠCH  
 Giá. . . . . 0\$35  
**Mộng và thực**  
 Xã-hội tiểu-thuyết của GIAO-CHI  
 Giá. . . . . 0\$45

**HƯƠNG-SƠN XUẤT BẢN**  
 97, Phố Hàng Bông - Hanoi

**Không-Minh**  
**độn-Pháp**

Sách này gồm có:  
 1) Các phép độn bằng tiên và Lạc-nhâm độn của Gia-Cát tiên-sinh khi ra trận.  
 2) Phép độn Rùa rất nghiệm (Bồ câu que do tay rồi chấp thành con Rùa để biết sự giàu, nghèo, sang, hèn rất đáng sợ).  
 3) Đồ một, đồ tay để số... (Chỉ cho qua tay và một cũng biết được kẻ hay, kẻ v.v... Đó là cuốn «THIÊN-BÍ THỰC-HÀNH» II giá 1\$00 do Mộng-Nhan thuật.)  
**CUỐN THẦN-BÍ THỰC-HÀNH I dạy thực hành các phép như:**  
 1. - Chiêm-tinh học, 2. - Chiết tự học, 3. - Xem tự độn, 4. - Xem lên độn, 5. - Xem tướng mộ, 6. - Xem tướng tay, 7. - Bói bằng con bài, 8. - Bói bằng Cà-phê, 9. - 0\$90 do Linh-Sơn thuật (đầy đủ).  
 Mua hướn mua lẻ, theo mandat để cho nhà xuất b. n như vậy:  
**NHẬT-NAM THƯ-QUÁN**  
 19 Hàng Biền - Hanoi  
 Gửi CR, nhờ gửi 1 tem thư làm cước phí

**Súng liên - thanh, đại - bác và chiến - xa đã có từ máy thế-kỳ nay**

mà các hỏa tiễn của các máy này rất có hiệu quả khi dùng để bắn các pháo đài và trái phá đó đến tung ra rất mạnh. Việc chế các hỏa tiễn hiện nay rất tiến: có thứ có thể làm cho trái phá chỉ đi gần bên cạnh không trúng đích hẳn cũng phải nổ. Vì như một trái phá bắn lên một chiếc phi cơ chỉ lướt qua gần phi cơ đó và ba thước đã có thể nổ. Như thế người ta phải dùng đến những hỏa tiễn chạy bằng điện (photo-electric), khi viên trái phá đi gần đích có thể vì những sự thay đổi sức mạnh của ánh sáng mà nổ.

Người ta không thể ước đoán được việc chế tạo các hỏa tiễn sẽ tiến xa đến như thế nào. Người ta có thể tưởng tượng sự thần diệu đó nếu ta nhớ lại rằng một viên đạn tốc lực khi bắn ra đi nhanh từ 500 đến 800m. một giây và phải làm sao cho viên đạn ấy nổ đúng vào một chỗ nào trên con đường vượt qua, nghĩa là phải tính cho viên đạn nổ đúng trong một phần trăm của giây đồng hồ. hỏa tiễn đó phải là một thứ máy động hồ rất đúng.

Khó khăn hơn nữa là những khi phải đặt hỏa tiễn vào những viên đạn nhỏ từ 22 ly xuống đến đúng cho các thứ đại bác bắn chiến xa và phi cơ, những hỏa tiễn và trái phá đó càng phải chế một cách rất tinh xảo và đúng mới có hiệu quả tốt.

Sau cũng gần đây có một ứng dụng lại nói đến một thứ trái phá của Đức chế theo cách dễ nên hơn. Thứ trái phá rất ghê gớm, đó khi bắn ra có một sức tàn phá và một nhiệt độ rất cao (3000 độ). Đến nỗi những người và vật ở trong một khoảng độ 300 thước đều bị nổ phôi hay bị cháy. Những thứ trái phá đó nghe nói đã đem dùng trong trận ở bán đảo Kerteh. Nói tóm lại, người ta không thể nào ước đoán trước việc chế tạo binh khí và đạn dược sẽ tiến bộ đến trình độ nào. Nhưng dù sao sáng chế của kỹ hiện nay chỉ dựa theo những sự phát minh đã chép trong sử sách từ mấy nghìn năm trước.

HÔNG-LAM thuật

Muốn kiếm lãi bạc ngàn mỗi tháng, chỉ cần có đủ điều kiện đứng tổng đại lý tại Nam-kỳ cho nhà thuốc Thượng-Đức và phòng thuốc chữa phổi Hanoi

trong hai xứ này, ở đâu cũng có học-trò theo học trường thuốc Thượng-Đức, và ở đâu cũng có đại-ly bán thuốc Thượng-Đức nữa. Còn phòng thuốc chữa phổi thì là một phòng thuốc duy nhất ở Bắc-kỳ, ai có bệnh ở phổi mà chẳng phải tìm đến phòng thuốc ấy, nên ở Trung và Bắc-kỳ đã nhiều nơi có đại-ly những thuốc chuyên môn này.

Hai nhà thuốc trên, nay cần đặt tổng đại-ly ở Saigon cho toàn xứ Nam-kỳ, nhưng thiếu người công tác, nên có lời rao ở báo này, ai đứng nhận trách-nhiệm sự, thì hằng tháng có thể lãi bạc ngàn, ba ngàn. Nhưng cần phải hoạt-động và có vốn hàng vạn đê ký quỹ, đê Hạng 2,3 vạn bạc thuốc và mọi số tiền quảng cáo cho toàn xứ Nam-kỳ.

Viết thư hỏi:  
**M. LIÊ-NGOC-VŨ**  
 15 Mission Hanoi - Tél. 1629, 1930

**ĐÃ CÓ BẢN:**  
**Nhi - Đông Hoa - Bàn**  
 Số 1 - Giá 15 xu  
**Đông xu**  
**kể chuyên mình**  
 của Vũ-trung-Can  
 CÁC BẠN NHỚ ĐÓN KEM.  
**NHI-ĐÔNG HOA-BÀN SỐ 2**  
**Người giữ người lột**  
 của T. H. Trần  
**Éditions KIÊN - THIẾT**  
 4bis, Bd. Bergnia Desbordes Hanoi, Tél. 303

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CÓ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG THÁNH

# Vương-Dương-Minh (1)

Dương-minh bảo  
Tiêu-Huệ thử kể  
lòng tư của mình  
thế nào, để chỉ cách  
cho mà sửa trị;  
Tiêu-Huệ nói:

— Tôi cũng có  
lòng vì mình lắm, nhưng chẳng hiểu tại  
sao lại không sửa mình được.

— Nhà người có lòng vì mình ra thế nào,  
hãy nói nghe thử? Dương-minh hỏi.

Tiêu-Huệ suy nghĩ lung tung giây lâu,  
mới ngó thất tình.

— Tôi vẫn không khăng một lòng cố  
gắng làm nên người tốt lành ở đời, vì thế  
tôi tự bêu mình hơi có lòng vì mình. Nhưng  
nay nghĩ lại, chẳng qua chỉ vì cái mình xác  
thịt thì có, chưa từng biết vì cái mình  
chân-chính bao giờ.

Dương-minh nói:

— Cái mình chân-chính có hề tách riêng  
với cái mình xác thịt được đâu. Ta e nhà  
người, ngay đến mình xác thịt cũng chẳng  
biết vì nữa kia. Chắc hẳn nhà người bêu  
mắt mũi miệng tai và chân tay là mình xác  
thịt, có phải thế không?

Tiêu-Huệ phải nhận:

— Thưa, quả thật như thế. Ta có mắt  
cốt nhìn sắc đẹp, tai cốt nghe hát hay,  
miệng cốt ăn cao-lương mỹ-vị, chân tay  
cốt được nhàn hạ vui sướng, thành ra  
không thể khắc kỷ.

— Nhà người hiểu lầm rồi đấy, Dương-  
minh nói, sắc đẹp khiến người ta mắt mờ,  
tiếng hát hay khiến người ta tai điếc,  
miếng ăn ngon khiến người ta miệng  
sướng, rong ruổi săn bắn khiến người ta  
phát cuồng. Những việc ấy đều hại thọ  
miệng tai mắt mũi và tứ-chỉ thì có, há bảo

XXV

Thưa thầy, tôi vẫn ưa  
sắc đẹp, thích nghe hát  
hay thì làm sao?

QUÁN-CHI

rằng thế là nhà  
người vì miệng tai  
mắt mũi tứ-chỉ của  
mà nhà người được r?

Nếu mình quả thật  
vì miệng tai mắt mũi  
tứ-chỉ của mình, thì

phải dẫn-do suy nghĩ, xem tai nên nghe  
thế nào, mắt nên nhìn thế nào, miệng nên  
nói thế nào, tứ-chỉ nên cử-dộng thế nào  
cho phải.

« Tất phải giữ lễ, hệ phi-lễ thì chớ nhin,  
chớ nghe, chớ nói năng cử-dộng, có thể  
mới thật là miệng tai mắt mũi tứ-chỉ đúng  
đắn, và có thể mới thật là mình vì miệng  
tai mắt mũi tứ-chỉ của mình.

« Nay nhà người suốt ngày mồm miệng  
kiếm ở bên ngoài, chăm chăm vì danh vì  
lợi, thế là dưng vì bề ngoài xác thịt cả đấy.

« Như ta vừa mới nói, nếu như quả thật  
nhà người vì miệng tai mắt mũi tứ-chỉ của  
mình, mà lúc nào xét ra phi-lễ — phi-lễ là  
trái với lễ phải — thì không nhin xăng,  
không nghe nhảm, không nói năng cử-  
động cần dỡ, đấy có phải là miệng tai mắt  
mũi tứ-chỉ của mình tự nó không hình  
xăng nghe nhảm, không nói năng cử-dộng  
cần dỡ được đâu. Sự thật đều bởi trong  
tâm mình sai, khiến ra những sự thì thỉnh  
ngôn động ấy.

« Một khi nào tâm của nhà người nhìn  
thì phát ra ở mắt, tâm nghe thì phát ra ở  
tai, tâm nói thì phát ra ở miệng, tâm cử-  
động thì phát ra ở chân tay. Vì bằng mình  
không có tâm, tức thì không có miệng tai  
mắt mũi tứ-chỉ.

« Gọi là tâm, không phải một khối máu  
thịt kia đâu. Nếu bảo cái khối máu thịt ấy  
là tâm, thử xem một người mới chết, khối  
máu thịt ấy vẫn còn, thế sao nó chẳng  
nhin, chẳng nghe, chẳng nói năng cử-dộng  
gi được?

« Cái làm chủ mọi sự thì thỉnh ngôn  
động mà ta gọi là tâm đó, tức-thị là tinh,  
tức-thị thiên-ly.

« Tinh ấy vốn có sự sống riêng của nó,  
hễ phát ra ở mắt thì biết nhìn, phát ra ở  
miệng thì biết nói, phát ra ở tứ-chỉ thì biết  
cử-dộng, ấy đều là sự phát sinh của thiên-  
ly.

« Vì nó chủ-tể cả tâm thân ta, nên chỉ  
gọi nó là tâm. Cái bản-thể của tâm ấy tức  
là cái thiên-ly ta vừa mới nói, vốn nó trong  
sạch, không hề phi-lễ. Đó mới thật là cái  
chân-kỷ (真己) của nhà người; cái chân-  
kỷ ấy cảm quyền chủ-tể xác thịt vậy.

« Con người ta không có chân-kỷ tức  
không có xác thịt. Bởi thế, nếu nhà người  
thật tinh vi cái mình xác thịt, tất phải biết  
giữ gìn cái mình chân-chính, đừng để nó  
khuy-lòn máy may nào mới được. Ta cần  
bảo-thủ nó được nguyên-lành bản-thể  
luôn luôn, khi nào nghe chuông mới bỏ một  
chút gì trái lễ bề rục rịch nảy mầm lên, ta  
phải tự thấy thân ta đau xót như bị kim  
châm dao chém, không sao chịu nổi. Bấy  
giờ làm sao nhờ cậy kim ngay đi, chữa vết  
thương cho đàn miệng lại, không dễ cái  
chân-kỷ của ta bị xâm phạm thiệt thời.  
Như thế mới đúng là có lòng vì mình. Như  
thế mới sửa trị mình được.

« Trái lại, nhà người hiện thời đang  
nhin nhân kẻ thù quân cướp làm con cái  
mình, chẳng lo tổng cổ nó đi ra khỏi nhà,  
lại nghĩ mình có lòng vì-kỷ mà không khắc  
kỷ được, là nghĩa làm sao? »

Nghe mấy lời Dương-minh ân cần dẫn-  
du Tiêu-Huệ trên đây, càng thêm sốt to  
cho người ta nhận thấy tâm-học của ông  
giản dị và thiết yếu cho bất cứ ai có chí  
cầu học hay lập thân; nhất là không một  
phần tác nào xa rời nhân-sinh thực-dụng,  
tôn-chỉ đạo Nho.

Thế mà đời bấy giờ có nhiều kẻ — ấy là  
nói học danh-vọng, có học — đem lòng  
ganh ghét, hoặc không muốn hiểu, một  
hại hiểm như ông hiền danh câu kỷ và  
xướng lên nguy-học.

Có một khoa thi Hội, quan trường lấy  
ngay vấn-đề tâm-học làm đầu bài, cốt

dụng-tâm bài xích cái học Dương-minh  
một cách gián tiếp, ám-hàm.

Nhiều học-trò Dương-minh vac lều chiếu  
dự thi khoa ấy để lấy bước tiến thân theo  
như thời đời, mặc dầu tiên-sinh vẫn chê  
lối học từ chương khoa-cử.

Từ San xem thấy đầu bài, thử đất:  
— Có lẽ nào ta nói ngược với lễ phải ta  
biết, để xu-phu chiêu đời được r?

Rồi cuốn lều chiếu bỏ trường thi ra về.

Họn anh em đồng-môn là Âu-Dương  
Đức, Vương-Thân và Ngụy-Lương Bạt ba  
người, cứ đem thịnh y-kiến của thời học  
ra bày tỏ, không cần giấu-giếm, vậy mà ba  
người cũng đổ.

Có lẽ bảo rằng việc thi-cử đổ hồng có  
số-mạng.

Trong số đáp nhảm về chuỗi, có Tiên-  
đức Hồng, là một trong những cao-đệ họ  
Vương, trở về ân-hận mãi việc đời trái  
ngược.

Dương-minh mừng r?

— Thế là thánh-học từ đây trở đi sáng tỏ l  
Tiên-đức Hồng nói rằng việc đời eo le  
đến nỗi ấy, tiên-sinh lấy lễ gì mà tin  
thánh-học từ đây sáng tỏ. Dương-minh đáp:

— Cái học của ta có thể nào kêu gào báo  
khấp thiên-hạ cũng được nghe biết. Nay  
Hội-thi đem thuyết ta đề-xướng ra làm  
đầu bài, thì khắp hàng cung ngõ hẻm,  
không ai không hay. Vì bằng cái học ta sai,  
thiên-hạ tất có người nổi dậy mà tìm ra  
chỗ thất-phải, thế chẳng là sự đáng mong  
mỏi vui mừng r?

Thật đó r? Ông quan-tử như thế là một  
chứng có Dương-minh đã tu-đường tâm  
mình đến chỗ thái-nhiên và hoàn thiện  
làm vậy.

(Còn nữa)

QUÁN-CHI

## GIÁ MUA BÁO

Một năm, 6 tháng 3, tháng	5,000	4,825	2,500
Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Ai-lao	10,000	5,500	5,000
Nam-kỳ, Cao-miền	10,000	5,500	5,000
Ngoại quốc; và công trả	10,000	11,000	6,000

Mua báo phải trả tiền trước

Mandat số 81

TRUNG-BÁC CHỦ-NHẬT HÀ NỘI

(1) Học T.B.C.N. tr 58 83.

Nhiều bạn gái ngày nay tự nhận là gái mới, không biết trong trình tiết, mơ ước những truyện quá đáng, xin hãy đọc ngay

## Nhân cách phụ-nữ Việt-Nam hiện-đại

để sửa mình thành một người đàn bà Việt-Nam có nhân-cách cho bạn trai khỏi chê cười

Mỗi cuốn 0 \$50 - Mua 10 hết 1 \$13.  
Ở xa mua xin gửi 0 \$83 cả cước về cho

**NHÀ IN MAI-LINH HANOI**

## Xem mạch Thái-tô

GỌI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.  
Mỗi lần . . . . . 0 \$50

Đau dạ dày Phồng-tích số 8  
Lâu tiêu, ngậm đầu bụng, sôi, ỳ  
sốt, v...v... Giá 0 \$60 một gói.  
Bổ dạ dày tiêu sẩn, Đại bổ  
nguyên khí kiện tỳ bổ vị số 44  
(1 \$50) đau bụng kinh niên,  
gan, tác, mặt hậu sần v...v...  
Khí hư bạch-trọc số 11  
Ra khí hư một nhọc v...v... giá 1 \$20

**Nhà thuốc PHẠM-BÀ-QUẤT**  
27, Hàng Thôn - Hanoi

## ĐÃ CÓ BẢN TÔI HỌC CHỮ HÁN của THIÊN-CHIỂU NAM-CƯỜNG THU-XÁ XUẤT-BẢN

Một quyển sách mới ra đầu tiên dạy về văn Bạch-Thoại, chỉ mẹo luật chữ Hán rất rành rẽ theo lối thực hành.

Quyển sách này chẳng những rất dễ cho người mới học chữ Hán, hoặc người học Tây muốn tự học chữ Hán, mà lại rất cần cho người đã giỏi chữ Hán mà chưa biết văn Bạch-Thoại nên chưa đọc được báo sách Tân.

Giấy thiết tốt, chữ Hán in sắc sảo không mất nét. Giá mỗi quyển 1 \$00.  
Trọn bộ 8 quyển (mua trả tiền trước trọn bộ 6 \$50).

**Còn một số rất ít:**  
THỰC TRỊ BẢN THẢO: 1 \$00.  
TOÀN-CHÂN TRIẾT-LUẬN: 0 \$75.  
TAI SAO TÔI ĐÃ CẢM ƠN ĐẠO PHẬT? 0 \$15.  
Rất cần đại-ly ở các tỉnh. Xin biên thư về thương lượng.

Thư và mandat xin gửi: M. NGUYỄN-TẤN-XUÂN « NAM-CƯỜNG THU-XÁ » 61, Rue Desvaux, Mytho - Cochinchine.

## Bốn môn thuốc bổ cần thiết cho Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bổ-thận Đức-phong 1 \$50
- 2) Thuốc Đại-bổ Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Điều-kinh Bổ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bổ tỳ tiêu cam. . . 1,00

do nhà thuốc tương đố

## Đức-Phong

phát hành

Một hiệu thuốc tin-nhiệm, có bán buôn lâu rồi đã thuốc-sống, thuốc-bảo-chức và các thứ sản phẩm khác.

45, Phố Phúc-kiến - Hanoi

## KHI MỆT NHỎ: VÌ NGỒI LÂU Đİ XA, THỨC ĐÊM, KÉM ĂN MẮT HUỆT

## CỬU-LONG-HOÀN

### Vó - đình - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ

At Lao và miền bắc Trung-kỳ

Établissements VAN - HÓA

Có bán thuốc VAN - BẢO

chữa bệnh liệt - dương. Thà

chờ đàn ông và đàn bà khác nhau



# Đông Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại  
Chuyện thật một thiếu nữ làm lý kết hôn với anh chồng đời  
nát mà sau cảm hóa khuyến khích chồng làm nên danh phận  
(Tiếp theo)

Trước giờ, cô với Minh-cầm chỉ có tình nghĩa chị em bề ngoài, nhưng thật bề trong vẫn ghét nhau ngấm ngấm. Nếu Minh-cầm không ra có vì cô lẳng mạn, hiềm sâu, thì cô cũng chẳng ưa gì Minh-cầm, vì cô ghen nằng được trời hậu-đãi nhiều quá.

Cô muốn sao nằng phải đau khổ thì mới vừa ý.

Nhiều lần, cô nói riêng với một vài người bà con trong họ, về phe với cô:

— Cuộc nưần duyên của con Cầm, ở trong có một người đàn bà thàc oan, một đứa trẻ yêu tử, một vụ bất cóc bí-mật, toàn là điều xấu, tôi tưởng không thể bền bề được đâu.

Cô tin đạo trời oan oan tương báo, dù cho Minh-cầm có chồng cũng chẳng bền, có của cũng chẳng đ rợc sung sướng nào.

Rồi ngót hai năm, chị em ra cách, mỗi người ở biệt một nơi chẳng có dịp gặp nhau; cô chỉ nghe những người làng xóm đi về, kể chuyện lại rằng Minh-cầm ở xó xỉnh nào tại Saigon không biết, không dám tiếp rước ai, bình như tình cảnh buồa bực lắm thì phải. Có giáo nghe lấy làm thích ý, càng tin đạo trời có thừa trả, có quả báo là đáng.

Đến khi đổi lên Saigon, chính mắt cô trông thấy thì trái hẳn.

Tòa nhà ở đường Taberd chói lóa những cảnh sắc yên đưng, vui vẻ, sang sượng, vợ chồng hòa hảo, gia-đình phong-lưu; lại thêm một thằng bé, trông như con búp bê-sống, ai cũng muốn hôn hít nựng nịu. Đôi mắt điều

hầu của cô giáo đảo soát tứ phía, chẳng thấy một mảy râu vết gì gọi là buồn rầu khổ sở. Về vật-chất họ chẳng phải thiếu thốn gì đã đành, vì Minh-cầm là con nhà giàu, rúc bạc cho già ăn cũng chẳng hết; nhưng về tinh thần cũng thế, và Minh-cầm, chỉ thấy xuân-sắc hơn tới trời-thời có, tuyệt nhiên không có một mảy da-thờ thối nào chỉ tỏ họ lo nghĩ đau đớn.

Nơi họ, sự sống yên vui phát-hiện ra cả trăm phần trăm.

Cô giáo sững sốt, nghĩ thầm:

— Thế là nghĩa làm sao? Không còn có đạo trời nữa à?

Vì cô vẫn đinh ninh rằng vợ chồng nhà này tất phải khổ não vì là báo-ứng.

Thành ra có cang ghét Minh-cầm bội phần, trông thấy nằng hình như trông thấy kẻ đại thù với.

Có kỳ kéo luôn với thăm-tăm:

— Nó sinh làm con

nhà giàu, trợ trợ con một, gia-tài hàng triệu, nay mai thừa hưởng một mình. Đĩ thế, lại có sắc đẹp như tranh vẽ, lấy được chồng

khỏi-ngộ danh-giá, để ra thông con mồm mồm dễ yêu, cửa nhà rất dễ-huê vui vẻ. Thế

ra bao nhiêu hạnh-phúc ở đời mà một người đàn bà mong ước đến quy-tỳ vào một thân

nó thanh nhàn tợ hoa hường. Cả bảo là chị em thân thiết, mà sao có chia sẻ với mình chút nào đâu.

Ở đời, cái hạnh đó hiển tặc nằng như cô giáo Nhâm không phải là hiếm.

Vô can vô cố, nhưng cô tiền-nhan trông thấy người nào hơn mình, còn động lòng

ganh ghét, muốn cho người ta say kém mới

### Tóm tắt những kỳ trước

Nhờ có tài lập luận, Kiên-túc - một tên đĩm đáng đời nát - lấy được Minh-Cầm, con gái một nhà triệu phú.

Kiên-túc bị Đôn-hùng-Tin - một giang-hồ cường-đạo - bắt đem ra ca-lao Phú-quốc.

Khôn quân giao lao khó nhọc, Minh-Cầm vượt bề tình chồng đem về khuyến khích Kiên-túc tu tâm, phấn đấu, lấy sự học để tẩy lỗi xưa.

Nhiều bạn gái ngày nay tự nhận là gái mới, không biết trong trình tiết, nơi ước những truyền quá đáng, xin hãy đọc ngay

## Nhân cách phụ-nữ Việt-Nam hiện-đại

để sửa mình thành một người đàn bà Việt-Nam có nhân-cách cho bạn trai khỏi chê cười

Mỗi cuốn 0 \$50 - Mua 10 hết 1 \$13.

Ở xa mua xin gửi 0 \$83 cả cước về cho  
**NHÀ IN MAI-LINH HANOI**

Bốn môn thuốc bổ cần thiết cho Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bổ-thận Đức-phong 1 \$50
- 2) Thuốc Đại-bổ Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Điều-kinh Bổ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bổ tỳ tiêu cam. . . 1,00

do nhà thuốc tương đố

## Đức-Phong

phái hành

Một hiệu thuốc tín-nhiệm, có bán buôn lâu là đã thuốc sống, thuốc bảo chế và các thứ sấm chính hiệu.

45, Phố Phúc-kiến - Hanoi

## Xem mạch Thái-tô

GỌI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.

Mỗi lần. . . . . 0 \$50

Đau dạ dày Phòng-tích số 8

Lâu tiêu, ngấm đau bụng, sôi, ợ

ợch, v v... Giá 0 \$60 một gói

Bổ dạ dày hậu sản, Đại bổ

nguyên khí kiện tỳ bổ vị số 41

(1 \$50) đau bụng kinh niên,

gan, tấc, mất hậu sản v v...

Khí hư bạch-trọc số 11

Ra khí hư một nhọc v v... giá 1 \$20

**Nhà thuốc PHẠM-BÀ-QUẤT**  
47, Hàng Thia - Hanoi

KHI MỆT NHỎ : VÌ NGỒI LÂU  
ĐI XA, THỨC ĐÊM, KÉM ĂN  
MẤT HUYẾT

## CỬU-LONG-HOÀN

Vó - đình - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ

Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Établissements VAN - BẢO

Có bán thuốc VAN - BẢO  
chữa bệnh liệt - dương. Thứ  
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

## ĐÃ CÓ BẢN **Tôi học chữ Hán** của THIÊN-CHIÊU NAM-CƯỜNG THU-XÁ XUẤT-BẢN

Một quyển sách mới ra đầu tiên dạy về văn Bạch-Thoại, chỉ mục luật chữ Hán rất rành rẽ theo lối thực hành.

Quyển sách này chẳng những rất dễ cho người mới học chữ Hán, hoặc người học Tây muốn tự học chữ Hán, mà lại rất cần cho người đã giỏi chữ Hán mà chưa biết văn Bạch-Thoại nên chưa đọc được báo sách Tân.

Giấy thiết tốt, chữ Hán in sắc sảo không mất nét. Giá mỗi quyển 1 \$00.

Trọn bộ 8 quyển (mua từ tiền trước trọn bộ 6 \$50).

**Còn một số rất ít :**

THỰC TRỊ BẢN THẢO : 1 \$00.

TOÀN-CHÂN TRIẾT-LUẬN : 0 \$75.

TẠI SAO TÔI ĐÃ CẢM ƠN ĐẠO PHẬT? 0 \$15.

Rất cần đại-lý & các tỉnh. Xin biên thư về thương lượng.

Thư và mandat xin gửi : M. NGUYỄN-TẤN-XUÂN NAM-CƯỜNG THU-XÁ 61, Rue Desvieux, Mythe - Cochinchine.



# Đông Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời của giáo Nguyễn-Thị-Nh. kể lại  
Chuyện thật một thiếu nữ làm lý lẽ kết hôn với anh chồng đời  
nát mà sau cảm hóa khuyến khích chồng làm nên danh phận  
(Tiếp theo)

Trước giờ, cô với Minh-cầm chỉ có tình nghĩa chị em bề ngoài, nhưng thật bề trong vẫn ghét nhau ngấm ngấm. Nếu Minh-cầm đánh, vì cô lẳng mạn, hiềm sâu, thì cô cũng chẳng ưa gì Minh-cầm, vì cô ghen nằng được trời hậu-đãi nhiều quá.

Cô muốn sao nằng phải đau khổ thì mới vừa ý.

Nhiên lần, cô nói riêng với một vài người bà con trong họ, về phe với cô :

— Các em nhân duyên của con Cầm, ở trong có một người đàn bà thạc oan, một đứa trẻ yếu tử, một vụ bắt cóc bi-mật, toàn là điều xấu, tôi tưởng không thể bền bỉ được đâu. Chúng ta cứ chống con mắt lên mà xem!

Cô tin đạo trời oan oan tương báo, dù cho Minh-cầm có chồng cũng chẳng bền, cô của cũng chẳng được sung sướng nào.

Rồi ngọt hai năm, chị em xa cách, mỗi người ở biệt một nơi chỉ em xa cách, mỗi người ở biệt một nơi chẳng có dịp gặp nhau; cô chỉ nghe những người làng xóm đi về, kể chuyện lại rằng Minh-cầm ở xóm xính nào tại Saigon không biết, không dám tiếp rước ai, bình như tỉnh cảnh buồn bực lắm thì phải. Có giáo nghe lấy làm thích ý, càng tin đạo trời có thừa từ, có quả báo là đáng.

Đến khi đổi lên Saigon, chính mắt cô trông thấy thì trái hẳn.

Tòa nhà ở đường Taberd chói lóa những ánh sắc yên đương, vui vẻ, sang sủa, vợ chồng hòa hảo, gia-đình phong-lưu; lại thêm một thằng bé, trông như con búp bê sống, ai cũng muốn hôn hít nựng nịu. Đôi mắt diễm

hầu của cô giáo đảo soát tứ phía, chẳng thấy một mảy râu vết gì gọi là buồn rầu khổ sở. Về vật-chất họ chẳng phải thiếu thốn gì đã đành, vì Minh-cầm là con nhà giàu, rặc bạc cho già cũng chẳng hết; nhưng về tinh thần óng ánh, và Minh-cầm, chỉ thấy xuân-sắc họ hơn tuổi trẻ thì có, vậy thì không có một lần da thớ thịt nào chỉ là họ lo nghĩ đau đớn.

Nơi họ, sự sống yên vui phát-hiện ra cả trăm phần trăm.

Cô giáo sống sót, nghĩ thầm :  
— Thế là nghĩa làm sao? Không còn có đạo trời nữa à?

Vì cô vẫn định ninh rằng vợ chồng nhà này tất phải khổ não vì lẽ báo-ứng.

### Tóm tắt những kỳ trước

Nhờ có tài lập bùa, Kiều-mộc - một tên đấm đàng đời nạt - lấy được Minh-cầm, con gái một nhà triệu phú.

Kiều-mộc bị Đổng-hàng-Tiêu - một giàng-hồ cường đạo - bắt đem ra cù-leo Phủ-quốc.

Khẩn quân giặc lao khổ nhọc, Minh-cầm vượt bể tìm chồng đem về quê ở nhà Kiều-mộc tu tỉnh, phần đầu, lấy sự học để bồi lý sự.

Thành ra cô càng ghét Minh-cầm bội phần, trông thấy nàng hình như trông thấy kẻ đại thù vậy. Cô kỳ kéo luôn với thâm-tâm :

— Nó sinh làm con nhà giàu, trợ trợ con một, gia-tài hàng triệu, nay mai thừa hưởng một mình. Đã thế, lại có sắc đẹp như tranh vẽ, lấy được chồng khỏi-ngộ danh-giá, để ra thông con mồm mồm dễ yêu, cửa nhà rất đẽ-huê vui vẻ. Thế ra bèo nhiệm hạnh-phúc ở đời mà một người đàn bà mong ước đều quy-tỷ về một thân nó thanh nhàn tựa hưởng. Cả vào là chỉ em thân thiết, mà nó có chia sẻ với mình chút nào đâu.

Ở đời, cái hạnh đó hiển lộ năng như có giá Nhâm không phải là hiếm.

Vô can vô cớ, những kẻ tiểu-nhân trong thấy người nào hơn mình, còn động lòng ganh ghét, muốn cho người ta suy kém mới

thỏa lòng thay, lưỡng chi ở trường hợp này có giáo Nhâm còn có động-cơ tự-lợi.

Ông bà Châu-hồng sinh đẻ mấy bận, nhưng chỉ còn sót lại độc-trụ một cô con gái là Minh-cầm. Giá như đưng có nàng, thì cả sản nghiệp đồ sộ kia thế nào cũng về phần con nhà bác ruột là chị em cô giáo Nhâm được hưởng.

Còn nhớ mấy năm về trước, cô lúc Minh-cầm phải bệnh thập tử nhất sinh, si cũng cầm chắc nàng không qua khỏi; giữa lúc ấy ông Châu-hồng cũng hom hèm ốm yếu, đã toan làm chúc-thư và họp hội-đồng gia-tộc để lập-tự cho thẳng cháu là Thạch-Quảng, em cô giáo. San cả hai cha con cùng tại qua nạn khốn, nên việc dự-định ấy bỏ đi.

Vì cô cảnh cửa hy-vọng một lần mờ hé ra như thế, trong lòng đố-ky của cô giáo Nhâm nảy ra nguyên rủa và mong ước Minh-cầm chết.

Nếu như lúc này có ai đem việc bí mật ở Phủ-quốc bán cho cô, dù lớn mấy, trăm số cũng mua ngay. Việc bí mật ấy nếu vỡ lở và bay mùi tử-tung như quả trứng phôi, có thể đánh đổi tinh-mệnh Minh-cầm; vì cô lối sinh-tính ngang khi-khái, đa cảm, không chịu được nhục nhã. Nhất là nặng lòng hiếu-thảo, không khi nào nghĩ chịu sống mà để buôn đê nhục cho cha mẹ.

Nhưng cái gì làm nguyên rủa và mong ước lạ lùng kia, nhưng khi Minh-cầm son rồi một mình, cô giáo còn không được như nguyên-thay, nữa là bây giờ nàng đã có chồng, có con. Vạn nhất nàng có chết, sản nghiệp cha mẹ để lại cũng về chồng nàng, con nàng chính thức thừa hưởng, đâu có đến phần chị em cô giáo Nhâm mà mong.

Biết thế, cô nhất định thay đổi chiến-lược khác.

Tìm cách thế nào khuấy hời bôi nhọ, khiến gia-dình vợ chồng Minh-cầm điêu đứng tan nát cho bở ghét.

Cô giáo thời-thường đi lại phố Taberd chỉ cốt có một việc hiểm độc ấy.

Với con mắt quan-sát tinh đời như rọi kính vào ruột gan người ta, cô giáo Nhâm nhận thấy Kiều-một tuy yếu vợ, nề vợ, nhưng không giấu nổi bản-tướng một người đa-tình hiếu-sắc.

Cô lập tâm lấy mỹ-nhân-kế, ra tay đầy ngả anh chồng trước, tự nhiên chị vợ không khỏi liên đới ngã theo.

Đấy lâu Kiều-một ăn năn tự-tình, nhờ đức vợ cảm hóa, nghe lời vợ khuyên bảo, một mực chăm lo đến sách, để rửa cái nhục-mạo-danh; ngoài chi-thứ ấy, mục-đích ấy, chẳng không to-tướng gì khác. Chẳng cầm-tướng như mình trọng-độc-lợi đã được đại-xả, giờ chỉ có việc lo làm ăn lương-thiện.

Hai món chàng kính thờ nhất, là chung-tình và sách vở.

Hai người chàng vàng lời nhất, là vợ hiền và thầy học.

Khốn như ở đây lòng, chàng vẫn có con heo phóng dăng năm ngũ thêm thiệp, nào đã chết hẳn đàu, nếu có bản tay khéo lay động đánh thừ, thì nó chồm dậy. Cũng như rế có chôn sâu dưới đất, hễ gặp trận mưa bóa tưới, nó lại nảy mầm lên.

Gặp người có tinh hiếu-thần chừng nào, càng dễ bị khiêu-khịch chừng ấy.

Một hôm, cô giáo đến phố Taberd chơi, nhằm lúc Minh-cầm ốm, son lại Đê-te Đôn xem mạch, một mình Kiều-một ở nhà, vừa mới đi học về.

Không lẽ để chị vợ ngồi ruồng một mình, chàng phải niêm nở tiếp chuyện.

— Được mới có số-về? cô giáo thật thà hỏi thế, vì cô yên tại Kiều-một là ông bác-vật thật và hiền đi làm.

— Phải, em mới về có mười phút là chàng nói tiếng s-phấn nhơn nhò.



— Nay, đừng hai! Tôi cho các cô son trẻ nhan sắc như tiên, thường phải bực mình trách đời, nghĩ cũng có lẽ...

— Tại sao vậy, chị? Kiều-một hỏi chặn ngang câu nói, động lòng hiếu-ky.

— Có gì lạ đâu! Họ tự phụ tài sắc một thời mà không gặp được người như ý. Hầu hết đàn ông trẻ trung, danh-giá lỗi lạc, đại khái như dương, một khi lấy vợ, làm gì còn có tự-do, Trông thế-lực, bả kim-tiền, khiến các ông đối với bà đầm, phải kính như thần thiêng, sợ như cọng dũ, còn dám rời đầu nửa bước và tưởng biết đến ai. Thành ra sông Trọng một giải, cách biệt hai đầu, tài-tử giai-nhân cùng nổi nước một nguồn mà không thể cùng nhau tự-hội, để gây khúc đàn tri-ky, kẻ giặc mộng tương-tư, chẳng hóa ra phụ cả tài sắc, lưỡng mất xuân xanh, dương nghĩ xem họ không than phiền buồn bực sao được!

Chàng nói thì ai cũng thừa biết Kiều-một tất phải chạnh lòng, vì một người đã du-đang lối đời, không còn lạ gì những mũi tên độc bắn chéo ấy:

— Hình như chị tá cảnh tiều-thuyết để mai

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

# Phấn Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN ĐỂ DỜI

Lưu phan, đứng ngang hàng các hâu phẩm danh tiếng ngoại-giốc. Có thứ hương, trắng và da người. Bán khắp nơi. Hộp 1.500

MUA SỈ DO:

**Etablissements VẠN - HÒA**  
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

mia em đấy phải không? Chàng nói và cười.

— Có giáo nghiêm trang đáp:

— Không! Tôi nói chuyện thực-tế mà! Vì sự thật ở Saigon hiện tại có một cô, tài mạo không biết lấy nhà băng nào đánh giá, đã nghe tiếng hay gặp mặt dương ở trường-hợp nào chẳng rõ, vẫn kính thờ mong ước trong tâm-hồn, nhưng cô ta tự biết không khi nào dương dám để vào mắt xanh, vì lẽ chàng Thúc đã có chị Hoan!...

Một mũi tên, cô giáo đồng-thời bắn trúng hai đích; lòng tự ái và tinh hiếu-sắc của Kiều-một.

— Có thật thế à, chị giáo? Chàng hỏi san đón, nóng nảy, vì đã can phải lưỡi cưa.

— Bồng-dương tôi có bịa chuyện nói choi làm gì, vô ích.

— Giá như tôi muốn gặp người ấy, có được không, chị?

— Sao lại không được.

— Thế, chị giới-thiệu giùm tôi nhé.

— Được lắm.

— Hôm nào có thể?

— Tùy ý. Bởi cái phương-tiện khi nào có thể sẽ lỏng tháo cũ ra mà đi được, là việc riêng của dương, tôi biết đâu nào!

— Ôi! Chị vẫn vẫn yên trí tôi là một thằng không còn có khi-khái tương-phụ gì hết.

— Đấy là tôi thuật lại lời cô kia nói thế. Có ta bảo làm người đàn ông có học thức danh vọng mà chỉ cái đầu phục lện-bà, còn có gì buồn hơn.

— Người ta chưa đến lúc hành-động, thì ai biết ai thế nào được. Rồi có ta với chị sẽ biết tôi có phải là người sợ vợ cho đến tệ-lệu như chị vẫn tưởng không.

— Tôi cũng nghĩ thế.

— Chị tình xem bao giờ tiện việc giới-thiệu cho tôi với nàng gặp nhau, được nào?

ĐÃ CÓ BÁN KHẮP NƠI Tác phẩm đầu tiên của nhà xuất bản

# CHÂN TRỜI CŨ

## NGUYỄN-HÀ

Một công trình trước thuật giá trị nhất trong năm nay, có thể nâng vào chương Việt-Nam lên ngang hàng với văn chương Âu-Mỹ

Ngân phiếu gửi về ông Hà-triệu-Anh hoặc ông Nguyễn-bá-Đình  
200 trang, bìa màu, giá 0\$80  
17, Emile Nolly (étage) — HANOI

— Bả nói hôm nào cũng được.  
 — Chiều mai nhé?  
 — Được, chiều mai dương bí mật lại chơi  
 đàng nhà tôi nghe. Kia, đi ấy đã về... Thời  
 đừng nói chuyện ấy nữa. Cứ y ước chiều  
 mai, khoảng năm sáu giờ.

— Vàng, y ước.  
 Minh-cầm bước vào trong nhà, thấy chồng  
 tiếp chuyện chị giáo, nằng co ý không vui,  
 nhưng cố nén không để hiện ra sắc mặt.

Chiều hôm sau, từ 5 giờ đến 6 giờ, đáng lẽ  
 phải đến học tại nhà giáo-sư B. ở đường  
 Norodom, Kiều-mộc đem viết mấy chữ xin  
 phép nghỉ và gửi sách vở cho người bồi giáo-sư,  
 nghĩa là chẳng hề giờ học kỳ cho được  
 lại chỗ ước hẹn ở phố Bourdais.

Trước khi chàng ở nhà ra đi, Minh-cầm đã  
 ý thấy chồng hôm nay chải chuốt bóng bẩy  
 khác hẳn mọi ngày, nhưng nằng không hề  
 ngờ chồng cốt làm đóm để đi tìm gái.

Từ hôm khước lóc hối hận ở trong khế-  
 phòng tại Hồng-ngự, lần này là lần thứ nhất,  
 chồng làm một việc trái với lương-tâm, hội  
 với giao-ước, phụ tình khảm mệnh đối với vợ.

Nhà nó giáo Nhâm lúc ấy đã có một thiện-  
 nữ nời chơi. Hai người đang nói chuyện thì  
 Kiều-mộc đến.

Có giáo giới thiệu cho hai đảng biết nhau:  
 — Đây là cô đốc Liên, người vẫn to tướng  
 gặp ông, mà lời đã nói.

— Ông này là bác-vật Lâm-kiều-Mộc, người  
 mà cô ao ước đấy.

(còn nữa)  
**HỒNG-PHONG**

**ĐÃ CÓ BẢN ĐỦ BỘ BẢ QUYỀN**  
**Còn - lớn Tiếu khách**

của **TRẦN-DĨNH**  
 Bộ quyền đồng thường 11200 - Bìa vải mạ vàng 14500 -  
 Bìa da mạ vàng 20500 - (màu đồng bích và hoặc bìa da  
 giả rô mandat vẽ trác).

- NHỮNG SÁCH CÒN BẮT IT**
- LUYỆN SẮC ĐẸP của Vương-lộ-Dung GI. . . . . 0,70
  - BÁCH-Y TIỂU-HIỆP của Thanh-Đinh. . . . . 0,50
  - VĂN QUANG ĐÔNG . . . . . 0,50
  - SÁU MÀNH . . . . . 0,32
  - PHO TƯƠNG THẦN . . . . . 0,50
  - THÀNH SẦU HUYỆT . . . . . 0,50
  - TRANG HƯT (một quyển tiểu thuyết kỳ diệu của  
 của Lê-quý-Đôn) Nguyễn-vân-Thông biên tập . . . . . 0,50
  - CHIẾN TRANH chớp tắt cuộc Âu chiến xảy ra từ  
 1870-1918 thật rõ những trận đánh nhau đáng kể  
 những khi giết lối tàn. . . . . 0,65

**QUẦN-SON LAO HIỆP**  
 của Thanh-Đinh - Đường ra trong số, mỗi chủ nhật một kỳ  
 số. . . . . 0,10  
 Editions **BÀO-NGOC 67, Nguỵ Hanoi - Tái 786**

**BANZAI "555"**

Là một thứ baccarat, chế theo một  
 phương pháp riêng, cả khố từ hàng  
 đồng xu. - Thủ vào các cốc hay cái  
 bát của bạc hay của vàng, có một  
 ngón đàn rất sống. - **RẤT LỢI** vì chỉ  
 mua một lần (giá 920) mà dùng được  
 mãi mãi. Không hao phí thời  
 tiền rất ít dẫu (cứ 12 giờ, 15 x 10).  
**RẤT TIỀN** vì không phải cần đến cái  
 hộp đựng. - **CÁCH DÙNG** khi thao  
 làm, ngón đàn baccarat, thì theo thứ tự,  
 đem cái cốc ra ngoài, dùng lửa đốt  
 thật kỹ, rồi lấy cạnh đồng xu, sẽ đưa  
 vào cái đầu baccarat, cho vào đầu rồi đi, lúc  
 thao, ngón đàn lại sáng như lúc mới.  
**CHUYÊN BÁN BUÔN** mỗi hộp 25 tá  
 (giá 50\$) cần gửi về 1p. - Sẽ nhận  
 được mẫu và cách thức dùng.  
 Số hàng về có hạn. Nên liền thơ trước

**SEUL DISTRIBUTEUR EN INDOCHINE**  
**Đào - Thao - Côn**  
**21 - RUE RIQUIER - HANOI**

**ĐÃ CÓ BẢN**

**Trên cánh chim**

Sách Hoa-Mai số 18  
 của Niên-Lộc giá 0\$10

Đó là một truyện cổ-tích có linh  
 cách hoàn-toàn Việt-Nam. Truyện đó  
 chứng thực sự hòa-nhĩu chân-thành,  
 phúc-hậu làm những đức-tính đặc-  
 biệt của người dân quê Việt-Nam.

**Bóng hạnh-phúc**

Cuốn thứ hai

của **Lê-văn-Trương** giá 0\$80  
 Hạnh-phúc chỉ đến với những tâm  
 lòng trong, với những lương-tâm  
 không vẩn. Nó như một trăng nằm  
 trong hồ nước, mà trí-thuyết là một  
 bản chân độc ác khua động, để làm  
 vỡ nát mảnh trăng sáng của lòng  
 ta. Rồi chỉ còn lại cái bóng, khiến  
 ta nhớ tiếc, hối hận trọn đời.

**Nhà xuất-bản CÔNG-LỰC 9 Takou Hanoi**



**Bội tình bạc**

**BỘI-CHỢ HANOI 1941**  
**MŨ IMPERIAL**

**EEP, NHÈ, BÈN, LỊCH-SU**  
**DÙNG ĐƯỢC TỪ THỜI**  
 dai - lý độc quyền:  
**TANDA et Cie 72, Rue Wiclé HANOI**  
 Téléphone 16-78

Cần thêm nhu cầu dai-lý các đnh,  
 gửi 0\$10 tem về lấy catalogue  
 illustré 1942 gratuit

**Xưa nay bị nhiều, vì!**

Ăn no vội ốm ngờ thường!!!  
 Cơm no v. i. đã lên giường ngủ ngay!  
 Độc tình đương lúc no xay!  
 Phòng lịch bệnh ấy, xưa nay bị nhiều!  
 Bao to 12 grs. . . . . 0\$55  
 Bao bé 6 grs. . . . . 0,30

**PHẦN BƯỚC NÈO CÔNG CẦN PHẢI CÒN CUỐN**  
**CATALOGUE**  
**OFFICIEL**

**HỘI - CHỢ HANOI 1941**

Mỹ, cụ nhì nam đây đủ tài liệu  
 để giúp các ngài rộng đường  
 giao dịch với các hãng sản-xuất  
 và các nhà tiêu-thụ. *Gia oan*  
*1\$30 một cuốn, thêm 0\$47 cước*  
*phai* Chỉ còn rất ít, xin gửi  
 ngân phiếu cho:

Comptoir Indochinois de Propagande  
 Jour l'Industrie et le Commerce ce  
 (C.I.P.C.) 72, Rue Wiclé Hanoi

**NGƯỜI XUA**

của **VIỆT-THƯỜNG**  
 để thưởng - tức cái tình - hồn  
 của lịch-sử nước nhà **NGƯỜI**  
**XUA** là một tài liệu văn-chương  
 quý giá, in giấy bán *Gia 0\$70*  
**C.I.P.C Hanoi xuất-bản**

84, Boulevard de Trung-Bac Tân-Van N.  
 Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van  
 36, B. Henri d'Orléans - Hanoi  
 Certifié exact l'insertion  
 Tirage à 1000 exemplaires  
 L'Administrateur de la Presse

**ĐÃ CÓ BẢN**

Một thiên sử-liệu vô cùng thú vị.  
 Một bài tài-nhĩ danh tiếng đất  
 Việt đã làm mưa gió trong thời  
 đi vàng.

Chỉ nói đến nhan-đề chồn  
 sách cũng khiến quốc - dân  
 mong đợi để thưởng-thức đời  
 sống oanh-liệt của một thiên-  
 tài trong lịch-sử nước nhà.

**ĐỒ LÀ CUỐN**  
**NGỌC-HÂN CÔNG-CHỮA**

của **TÙNG-PHONG**  
 do nhà in **GIANG-TÁ 94, Charron Hanoi**  
 xuất bản và phát hành

**Maitre Huyền-Minh**

Các ngài muốn rõ: Tinh duyên,  
**Văn hạn, Tương-lai, dĩ vàng,**  
 mà mả, kè thù, sang, hèn của  
 mình ra sao, xin biên ngay  
 ngày tháng giờ để, và tên tuổi  
 cho Maitre Huyền-Minh hay  
 chữ ký và tuổi, kèm theo man-  
 dat 1\$50. Thơ và mandat để

**MAITRE HUYEN - MINH**

131 Route de Huế - Hanoi  
 Xem tại nhà giá riêng.

**MUÔN CỎ HÀM RĂNG ĐẸP**



*ta hãy*  
*đánh răng bằng*  
**savon**  
**DENTIFRICE**  
**KOL**

**DEPOT GENERAL POUR L'INDOCHINE:**  
**323, RUE DES MARINS, CHOLON**

**AGENCES:**  
 Ets TŨ-SŨN & Phaŕrang  
 Ets TŨNSONCO 146, Espagne - Saigon  
 M. LÊ NGŨC-CHÂN, Rue Saliceti VINHLONG  
 Tổng phát-hành ở Bắc-kỳ:  
 M. QUANG-TỸ N. 45 Lamblot, HANOI

**CÁC NGÀI HAY DÙNG**

**Phân-tri**

**Đông-dương**

(GRAPHITE INDOCHINOIS)  
 M<sup>o</sup> = Héline chi I s. a Héline  
 chi II s. Héline chi III s.  
**PHỐ LU - LAOKAY**

Đã được công nhận  
 là tốt không kém gì  
 của ngoại quốc  
 công việc cần thận.  
 Gửi nhanh chóng  
 khắp Đông-dương.

Sở giao dịch

**E<sup>o</sup> TRỊNH - ĐINH - NH**  
 123A, Avenue Paul Doumer  
 Hải-phong - Ad. Tél. AN-  
 NH - Hải-phong Tél. 767  
 Căn đại-lý khắp Đông-dương.



**PLUMES VERRES POUR STYLOS**

1ère qualité: des 10: 0\$50 — 100: 4\$75 — 1000: 46\$  
 2e qualité: 10: 0\$30 — 100: 2\$75 — 1000: 26\$

**“LE LOUVRE”** 70<sup>ter</sup> Jules Ferry  
 HANOI

NHỨC ĐẦU, NGẠT MŨI, SỐT  
 NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:

**THỐI-NHIỆT-TÁN  
 ĐẠI-QUANG**

Trong mùa nóng bức, thường  
 bị cảm mạo cũng nên dùng:  
 Thối-nhiệt-tán Đại-Quang.

Xin nhận kỹ nãn hiệu (Bướm Bướm) mới khỏi lầm  
 23, phố Hàng Ngà-g. HANOI — Tél. 805

**DẦU NHỊ-THIÊN**



Trị cảm mạo, nhức đầu

**ĐẸ RẤT THÂN HIỆU**

Giá bán mỗi vỏ . . . 0\$24  
 Quý khách có mua, xin  
 nhận kỹ lưỡng nhãn  
 hiệu « Ông Phật » vàng  
 đỏ áo xanh, và ve ngoài  
 gói bọc giấu hiệu hãn  
 hoi mới là chính hiệu  
**DẦU NHỊ-THIÊN**

**NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG-DƯỢC-PHÒNG**  
 76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone: 849

**SLIP...**

**MAILLOT DE BAIN...**

Đủ các kiểu, các màu lên, tốt đẹp không đâu sánh  
 kịp. Các ngài nên viết thư ngay về lấy giá.

**PHUC-LAI**

87-89, Route de Hué — Hanoi — Tél. 974

**Éclat d'Argent  
 blanchit les dents**

**En  
 vente  
 partout**

REPRÉSENTANT EXCLUSIF NORD INDOCHINE  
 Nguyễn Đình-Vượng 55 bis Rue des Teinturiers — Hanoi