

TRUNG-BẮ CHỦ NHẬT

1942
NƠI 19816

Rep. Võ-an-Ninh

86 115 - Giá: 0\$20 - 14 Juin 1942
NG. DOÀN VƯƠNG CHỦ TRƯỞNG

MỘT BỨC ẢNH THỰC CỦA QUAN-CÔNG?

Đây là ảnh Bức Thành-Quan, mà hồi hơn 10 năm trước đây, các báo Trung-hoa đã làm i đồng tin rằng chính Ngô-bội-Phu, một danh tướng Tàu rất mồ đạo, hàng ngày vẫn cầm nguyễn duay gặp mặt ngài, đã được ngài chứng minh lòng thành hiến hình trên không trung cho Ngô chụp. Ban Võ-an-Ninh đã dùng công chụp lại bức ảnh này để hiển ban đọc.

Tuần lễ Đông-Dương

Chủ-nhật

— Ông Ardin, hội viên thành phố Saigon, thành phong Thượng-mại và là giám đốc hàng buôn trein, chuyên việc xuất nhập cảng, hép c ng đã bị bắt năm 21-5 bị cáo đã mạo các giấy tờ cũ và biến lại cũ và việc xuất nhập hàng hóa để đưa tin hinh-don của nhà nhập cảng, để được phép cảng một số hàng không hợp số hàng mà ông đã được phép nhập cảng.

— Lại một lần nữa các nhà đương chuc xin nhắc lại một khom trong nghị định của quan Thống sứ Bắc kỵ ngày 9-1-42 về việc thấp den chiến tranh : « Giữ cho ánh sáng ở trong nhà không được iot ra ngoài hay đứng ở ngoài không thể trông rõ được ». Bắt đầu từ 5 Juin nay ai phạm vào đạo nghi định này sẽ bị phạt.

Thứ ba

— Chia giờ tối hôm 28 Mai hội đồng thành phố Hanoi họp đe duyet y những việc đã dem hán ký trước :

Troy cấp cho phòng Thuruc mai 3.000\$, các trường tu thưc 2000\$, hội Bảo trợ phụ nữ và thi đồng Việt Nam 3.0\$, các lớp thương mại buỗi 15-100\$, lớp học buỗi 15-100\$, lớp thực hành 600\$, hội Tri tri 300\$, Tông ova cho bà kỵ 600\$, hội lo cho trẻ em đe nghị mai 250\$, Hợp-thien 700\$, Bình dân phan diem 300\$, Tả sinh 500\$ v.v. Tính ra số tiền truy cấp tati cả mkt 63.000\$;

Các giấy sao bằng cấp và trich lyc khai sinh trước kia phải chịu thuế 2 hào và 4 hào, nay hội đồng cho tăng lên 4 hào và 6 hào ;

Dụng lựng thống chế Pétain tại Hanoi ô vuôa hoa trước cửa phủ Toàn quyền, đường Paginier ;

Việc xét tội hán đe sửa sang thành phố Hanoi của ông Ger-

rutti đưa trình. Tính ra nếu theo bản đe ấy mà sửa sang thành phố Hanoi thi phải tốn tới 13 triệu đồng. Sau khi bàn luận qua, hội đồng giao cho một ủy ban xet kỵ rồi sẽ quyết định sau.

Thứ tư

— Từ nay những người đến lấy nước tại các máy công cộng chỉ được lấy đến 11 giờ đêm. Bắt đầu từ 5 gi - sáng mới được ra máy lấy nước.

Sau khi mở cuộc điều tra việc Hadji Abdul Kader can tội tàng già và trai luật, thương già nay đã bị ông chánh án tòa Đại hình đặc-biệt, theo lời yêu cầu của uỷ-vý-chinh-phu tại tòa bà trat tổng giám cùng ông Nguyễn-Huỳnh tức Cai-Mor.

Nam ngoài ông Cai-Mor đã bị tòa Thurug-tham kết án 5000 quan vé tội tích trữ 50 vạn bạc hàng phần nh èn là vài và sáu Năm nay, ông bị truy tố về tội han quâa giâu những hàng ông đã tích trù. Người ta vày đe Abdul Kader bị ra tòa vày đã mua vải của ông Huỳnh và deu n bán lại mkt già rất cao.

Thứ năm

Từ nay, mỗi thứ ba, các công chuc ở Bắc-Ninh phâ theo

HÃY ĐỌC

THẾ-GIỚI MỚI

PHÙNG-NGUYỄN thuật theo

A. Maurois

(tiếp theo « thanh niên trước thế giới mới »)

Giá 0\$45

SẮP CÓ BẢN

PHÈ-BÌNH VĂN-HỌC

và KIẾU THANH QUỐC

Một bộ sách nghiên cứu

rất công phu và nghệ

thuật phè bình

NHÀ XỨT BẢN :

TÂN-VIỆT 49 Takou Hanoi

học lớp phòng thủ thu-dong. Mỗi công-chuc sẽ được giữ một cái túi để đựng bông, băng và một vài thứ cần thiết và sẽ giữ chức « chef poste desecours » có 4 người tinh nguyên phu giáp.

Quan Toàn - quyền da kỵ nghí-oijn bắt buộc ông Ardin phải từ chức trưởng ban Đại hội-nghị kinh-tế lý-tài Đô-ux-uong.

— Ban quan đan tinh-hinh da trich quy-cuu-té số tiền 300\$ cấp cho ông Đô-minh-Thuyết, người đã sang ché ra một cái máy xay lúa, già gạo bằng những vật liệu của xir-sò, để ông này dựng một cái máy to bón và hoàn toàn hoan.

Thứ sáu

Bán 4 xu một bao diêm, bá Hu, ên b, Tô, phat 15 ngày tu 400 quan tiền phạt; mà người bán bia, khoai-táy, thuốc lá, mkt người bị phạt 15 ngày tu 50 quan tiền phạt.

Tại hội quan hoi Khai-tri-tien-due đã khanh thành cuộc trung bày các hành a của nước Nhật ché tạo rất tinh xao như các thư giây, vải, đồ sát, may móc v.v. Hàng hòm trong cuộc trung bày này do Quốc-gia liên-doan thương-mại Nhật, Quốc-gia kỹ nghệ hoi Nhật và vien nhà buôn lòn Nhật lga-chon, hai hàng Mitsubishi Shoj và Kaisha L. T. D - Hanoi dung chū trương công việc tổ-chuc.

Có rất đông quan khách Pháp, Nam, Nhật tới chứng kiến và dù ti c trà.

Hội có nhâ ý tăng các quan khách mỗi vị hai quyền sách và một chiếc quạt rất đẹp.

Thứ bảy

Tòa án đại binh đặc-biệt đã họp xử vụ ông Violot giám đốc hảng Descours et Cabaud & Hai-phong và hai người giúp việc ông là Guignet và Laval, về tội bán nhiều hàng hóa cao giá. Ông Violot bị phạt 500.000 quan, ông Guignet và Laval được tha bổng

TIẾP THEO VĂN
BÈ CÀI CÁCH
CHÚ QUỐC - NGŪ

DE MÀ KHÓ

Nhu chúng tôi đã nói (1) sự cải cách chū quốc ngū là một việc lúe náo cung-dáng cho những người biết lo cho nền văn-hóa nước nhà lưu-luân. Việc làm của nhà xuất bản trên kia, chúng tôi đã và chúng tôi xin nhắc lại, là một việc làm mà chúng ta nán eô vō; chỉ tiếc rằng việc đó mới xem thi tưởng dẽ mà xét cho cùng thi thực khó, nhưng Khô không có nghĩa là không làm được. Chúng tôi là những người tin rằng chiến đấu mà không phải kỵ kỵ thi cuộc thắng không danh giá; chúng tôi lại tin rằng phàm ở đời này những kẻ nào thờ chủ nghĩa hoài nghi không thè làm được iòi gi cả.

Không, chúng tôi không bao giờ chờ tin rằng quốc ngū không bao giờ thay đổi được. Chúng tôi không tin sự cải cách quốc ngū là một việc làm mãi mãi bị bỏ dở như một cái thai bị dọa, và chúng tôi chắc rằng người ta sẽ không tìm ra được những lý lẽ gì để bảo vệ sau đây chū quốc ngū vẫn y nguyên như bấy giờ.

Lúc chúng tôi viết bài này có một họa người chū trong cải thuyêt này: « Nǎn bầy giờ người ta cải cách chū quốc ngū, đem quốc ngū Ng-vân-Vinh in báu và in sách thay chū quốc ngū hiện giờ thi có chèng bao nhiêu công trình trú-tác từ trước cho đến bây giờ, đều bị bô bê cùa khy sau? »

Chúng tôi không cần biết nǎn khy người chū trong cái

thuyết trên kia đúng vào hàng người gi trong xã-hội. Chỉ biết rằng những người ấy đã quá lo xa, không nghĩ rằng nếu quâ thèt mà quốc ngū có một ngày đến bước ấy thì quốc ngū hiện chung ta đương dảng sẽ chỉ là một thứ obé quốc ngū, cũng như nước Pháp có thứ chū Pháp có vey, không có gì là la. Ở những trường trung-hoc, từ lớp sáu trở lên người học trả vấn phái học văn Pháp có và su tra cứa thứ chū Pháp có đó không có gì là khó.

Chū quốc-ngū, nếu có thay đổi bất quâ cung-chay thi thay đổi, vì bô dám cai-dau, Đô 300 trăm năm sau, vì có ai muốn khao vê những sách báo, in bâng thay chū quốc ngū bâng giờ thiết-tưởng cung chèng khô khän gi lâm. Người ta không bao giờ nán tìm những cõ vạn vât, những lý không đúng vững đẽ cõ làm ngän trở một việc ích-lon mà mọi người cung hoan-hênh.

Nói thế mà thời chū một công-cuộc mà ai cũng trông thấy rõ sự ich-loi, người ta dù dđ kỵ děp bao nǎo, dù muôn phâ den bắc nǎo, thi cái việc phâ thành cung-cú vẫn thành. Châng cùn nói xâ xôi-lâm gi, nói ngay đen chū quốc ngū Ng-vân-Vinh người minh không chịu đem thực hành, vien những cõ bô tân đe phan-doi. Ấy mà công phan-doi của họ có nén cơm cháo gi đầu: nén họ đã thành ceng trong

SỐ SAU

Một số báo làm cho mọi người ngạc nhiên

SỐ « PHÁ T-MINH »

Từ đời hoàng đế, người ta đã đánh giặc bằng súng mù hóa-hoc - Phạm Lai ché ra kinh hiền vi - Công thâu tử, cả vợ cả chồng đều phát minh ra máy móc - Người bâng đai-biet đánh nau - Đời Hán Đô có lò sưởi và quạt máy - Đời Tống đâ có dòng hò bao-thuc - Con rồng biêt gày đán v.v.. Các bạn sẽ thấy rằng từ thời cõi người Tàu đã biết dùng chiến-xa đe đánh trận và đõ ai biết súng-liên thanh của nước nào nghĩ ra?

Đo T.B.C.N. số sau, một số báo khoa-hoc, các bạn sẽ thấy khoa-hoc, từ đông sang tây, tiến-hoa như thế nào.

Đó là một số báo có ích và đọc rất hợp thời, ai cũng nên tìm cho kỵ được

việc cản trở phong trào cải cách ở trong nước thi trái lái ở ngoài, người ngoại quốc thấy tiện lợi, cứ đem quốc ngự Nguyễn-vân-Vĩnh dùng như thường rồi.

Chúng có: nhiều thứ thuộc ở nước ngoài đem đến bán ở đây bấy giờ có kèm những cái tên in hằng quốc ngữ Ng.-vân-Vĩnh. Thủ hỏi: tại sao? Đó là chỉ bài quốc ngữ Nguyễn-v.-Vĩnh tiện lợi, và chẳng làm như thế, nhà in của họ không cần phải dán thêm chữ, cứ việc đem dùng 24 chữ cái và mấy cái dấu mà nước nào cũng có. Như vậy, Nhật cũng in chữ quốc ngữ

được, Anh cũng in sách báo quốc ngữ được và Ý và Đức v.v... Biết đâu chả quốc ngữ chẳng vì thế mà phổ cập trong hoàn cầu hơn, mà Đông-dương chẳng vì thế sẽ được nhiều người biết đến hơn bấy giờ?

Dù sao, đó cũng vẫn còn là câu chuyện tương lai. Với hiện tại, ta thấy rằng cái giờ đã dẫu dè chờ quốc ngữ được cải cách rồi. Nhưng cải cách? Cải cách thế nào cho hiệu nghiệm? Người ta phải làm cái việc cải cách làm sao?

Nam, Mén, Lào cứ theo dõi Văn-minh Pháp, mà chẳng phải quên hoàn cảnh hay trái với nền nếp của tiền nhân.

28 Juin 1942

Một số hè rất đặc sắc

Ánh cửa Võ an Ninh - Nguyễn duy Kien
Trần dinh Nhungen - Tranh của Mạnh Quỳnh
NHỮNG BÀI KHẢO CÓU rất hay về núi
và về biển

MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐI NGHỈ MÁT rất
hoàn toàn

NHỮNG CHUYỆN HAY về thần thoại và vè
lịch sử. Lịch sử những nơi nghỉ mát của ta.
Sầm sơn, Đà son, Dalat, Chapa, Cửa Lò v.v...

Số báo ấy bắt đầu đăng
MỘT CHUYỆN DÀI MỚI
Đường đi ra biển
của Vũ An-Lêng

và cõi-dặng cho sự cải cách của mình; vậy mà cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

Làm này, việc cải-cách chử quốc ngữ đã dồn lên cấp bách rồi. Những lần thất bại trước là những bài học kinh-nghiệm cho bấy giờ. Người dứng ra làm việc phải tự biết tài bút súc và thận trọng làm mới được kéo không lại bị thất bại như các lần trước, khi việc cải cách sẽ nhảm đì, chánh-phủ không ghi ý nha, thành ra công oổ.

Chúng tôi mong rằng lần này ca-nhâp-phủ sẽ lưu tâm cho công cuộc cải cách chử quốc ngữ thập phần hiệu nghiệm. Cuộc cải cách ấy mà thành thi kết quả không nhỏ đối với tiền đề văn-học Việt-Nam.

T.B.C.N.

CÁC BẠN ĐÓM COI TRONG T. B. C. N. SỐ SAU:
Kết quả cuộc thi câu đố của « Báo Mới » về
« CẨN-LAO, GIA-ĐÌNH, TÔ-QUỐC »

Chúng ta đã biết rằng việc cải cách quốc ngữ không phải bây giờ mới có người bắt tay vào làm lần thứ nhất. Không, người ta đã bắt tay vào làm trước ông Nguyễn-vân-Vĩnh ba lần rồi và lần thứ ba, như chúng tôi đã nói, việc cải cách quốc ngữ đã có nghị định được quan Toàn-quyền duyệt-y... Ba lần ấy kết quả đều buồn cả. Tới ông Nguyễn-vân-Vĩnh Ông Vĩnh như chúng ta đã biết là một người có tài học, có kinh-nghiệm, có phuơng pháp làm việc, ngoài ra lại có tiền và sẵn sàng có tới bốn cơ quan vừa bằng bão, vừa bằng sách đê tuyên-truyền

và cõi-dặng cho sự cải cách của mình; vậy mà cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

Lần này, việc cải-cách chử quốc ngữ đã dồn lên cấp bách rồi. Những lần thất bại trước là những bài học kinh-nghiệm cho bấy giờ. Người dứng ra làm việc phải tự

biết tài bút súc và thận trọng làm mới được kéo không lại bị thất bại như các lần trước, khi việc cải cách sẽ nhảm đì, chánh-phủ không ghi ý nha, thành ra công oổ.

Chúng tôi mong rằng lần này ca-nhâp-phủ sẽ lưu tâm cho công cuộc cải cách chử quốc ngữ thập phần hiệu nghiệm. Cuộc cải cách ấy mà thành thi kết quả không nhỏ đối với tiền đề văn-học Việt-Nam.

T.B.C.N.

DOAN-NGÚ ?

DOAN-NGỌ ?

DOAN-DƯƠNG ?

TỤC GIẾT SÂU BỌ, TỤC ĐEO BÙA TÙA, BÙA TÚI
VA NHỮNG TỤC KHÁC TRONG NGÀY 5 THÁNG 5

Ngày mồng năm tháng năm, ngày), mọi việc đều kiêng. Sách « Kinh-sở tuế-thời-ký » nói rằng: « Tháng năm, tục gọi là ác-nguyệt. Tháng ấy người ta kiêng nhiều việc, như kê giường, đóng giường, lâm nhả, lợp nhà ».

Tết này có những cái đặc sắc sau nay;

1. — Sáng sớm, giết sáu bọ bằng hoa quả và rưỏu nếp.

2. — Trẻ con đeo bùa lùa bùa tùi bằng chì ngũ sắc, bờ hàng-hoàng hay bồi vói ở cõi, ở rốn.

3. — Các đình chùa phai bùa dâu, nói rằng khước và thiêng gấp mươi ngày thường.

4. — Ở nhà quê, người ta đi hái các thứ lá cây đem về phơi khô để dành, nói là để chửa bệnh rết hạ. Vài đì tim bắt rắn, nhất là rắn thân-lắn, bảo rằng rắn mồng năm dùng làm thuốc rết hay.

Có-nhiên, Tết này cũng như các Tết khác, người minh bắt chước người Tàu, và các tục-lệ cũng rập theo họ cả.

Gọi là Tàu, nhưng chính ra phái gọi là Ngô-Việt, mới đúng. Ngô-Việt là một phản mây linh Triết-giang, Phúc-kien, Quảng-dông, Quảng-tây bấy giờ, là đất gần kề nước ta. Hầu hết các tục-lệ của ta đều phỏng theo cõi-tục đất ấy. Nghĩa là các cõi-tục của ta đều gốc từ Ngô-Việt truyền sang.

Trước khi nói về Tết doan-ngo, ta hãy nói vài câu về tháng năm.

Tháng năm là tháng độc

Người Ngô-Việt thường gọi tháng năm là tháng độc (độc

nguyệt), mọi việc đều kiêng.

Sách « Kinh-sở tuế-thời-ký » nói rằng: « Tháng năm, tục gọi là ác-nguyệt. Tháng ấy

người ta kiêng nhiều việc, như kê giường, đóng giường, lâm nhả, lợp nhà ».

Sách « Đè-kinh-uê-thời-ký-lực » của Phan-vinh-Bé chép rằng:

« Tục ở kinh-sư, tháng năm không thay đổi chỗ ở, không dám giãy vào khe cửa sô. Tháng ấy, người ta gọi là ác-nguyệt ».

Như vậy, ở nước ta, có tục kiêng cưới vợ mùa hè và cúng cáo-nhân-ngo-đêm hè đóng bờ làm phúc, có lẽ là đều theo tục Ngô-Việt.

Tại sao có Tết mồng năm tháng năm

Khuất-Nguyên làm bè tôi vua Hoài-vương nước Sở đời Chiêu-quoct; có gian-hán đém pha với vua, Khuất bị giáng chức duỗi di Giang-nam. Uất-khu, Khuất có làm khúc « Ly-Tao » đê ký-thác tâm-sự và tả nỗi bất-bình. Rồi ngày mồng năm tháng năm, năm ấy,

Sách « Ngô-chí » của Trương-Nguyên thi chép là ngày doan-ngo, ngày ấy người ta giặt hair lụa, lá ngải đê trú tà.

Sách « Côn-tân hợp-chí » thi chép rằng « Ngày mồng năm tháng năm là Tết Doan-duong ».

Sách « Giang-chấn-chí » lại

trên giấy ảnh khổ 18 x 24. Ai muốn mua đê đóng khung treo nhà xin gửi bốn đồng vé.

M. VŨ AN-NINH

36, rue Goussard Hanoi

chép là Đoan-ngo, và nói rằng
hết ngày Đoan-ngo trời lạnh
nắng, thì năm ấy được mùa.
Có câu ngon-ngôn: « Đoan-
ngo tinh can, nồng-phu hí-
hoan » nghĩa là: Đoan-ngo
tinh nắng, nồng-phu vui-
sướng.

Mỗi sách chép một khác,
song thật ra, Đoan-ngo hay
doan-ngo vẫn chỉ là một thời.

Sách « Tu-Hà-lục » nói rằng:

« Đoan-ngo tức là doan-ngū-Xưa cũ Ngò và cũ Ngũ, nghĩa đều giống nhau, dùng chữ Ngò hay chữ Ngũ được cả. Vì thế Ngò cũng gọi là Ngò, Đoan-ngo là mới, là bắt đầu. Nói doan-ngo cũng như so-ngo (ngò là mồng năm). Và nhân ngày với Ngò xưa già-
tri như nhau, nên cũng gọi là
doa-ngo ».

Sách « Từ-nguyên » thì giải
nghĩa dài khái như thế này:
« Theo lịch nhà Hợp, thì tháng
giêng là tháng Đầu, tháng
năm là tháng ngo. Nên ngày
mồng năm cảng theo là ngày
ngò ».

Sách « Loại-hàm » dẫn lời
sách « Phong-thô-ký » nói
rằng: ngày Đoan-ngo, (doan
ngò là mới, là bắt đầu) tức
là ngày mồng năm tháng năm,
cũng gọi là ngày trung-ngo.

Đoan-ngo nguyên chỉ có
nghĩa là ngày mồng năm
(bắt đầu mồng năm tháng nào),
cũng như doan-nhật là ngày
đầu năm, doan-nguyệt là
tháng đầu năm tức tháng
giêng.

Vua Đường-minh-Hoàng
sinh ngày mồng năm tháng
tám. Trong bài tựa quyển Đại-
diễn-lich dâng lên Minh-Hoàng,
Truong-Thuyet nói:

« Xin kính-cần lấy bôm
đoan-ngo, tháng tám năm
Khai-nguyên thứ 16, là đêm
ánh hồng chiếu đợi vào nhà,
dâng lên ».

Tong-Cánh xin nhà vua lấy
ngày mồng năm tháng tám
lâm tiêt thiên-thu, trong biều
lâu có nói :

« Nguyệt duy Trọng-thu,

nhập tại Đoan-ngo » (nghĩa là
vào tháng trọng-thu, chính
ngày doan-ngo).

Xem thế thi vì doan-ngo
(hay doan-ngū) là ngày mồng
năm, nên người ta gọi Tết
mồng năm tháng năm là Tết
đoan-ngo. Tuy Tàu, giữa
trưa là giờ ngo; giờ ngo là
lúc mặt trời vuông nhất, nên
đang-lê gọi là doan-ngo,
người ta ưng gọi là doan-
dương. Dương là khi dương,
khi nóng, đây trả Thái-dương
tức mặt trời.

Có điều là theo các sách trên,
người ta không thấy nói doan-
ngo là Tết kỵ-niêm Đoan-
Nguyên đời Chiến-quốc.

Cái tập-tụt trong Tết Đoan-ngo

Bánh doan-ngo. — Sách
« Ngoc-chúc bão-diễn » của
Đỗ-dai-Khanh chép rằng: ngày
mồng năm tháng năm, người
ta lát lá bắp gói bánh.

Sách « Sứ-văn-loại-tụ » nói
rằng: bánh gói lá mầm pè Tết
đoan-ngo nhiều hình-thú khác
nhau, có thứ ba gốc như
cù ấu, có thứ lát như cái

ĐÃ CÓ BẢN

Một hiện xứ-liệu vô cùng thú vị.
Một bức tài-niệm danh lừng dát
Việt đã làm mưa gió trong thời
đi vắng.

Chỉ nói đến nhan-đè cuồn
sách cũng khiến quốc-dân
mong đón để thưởng-thức đời
sống oanh-liệt của một thiên-
tài trong lịch-sử nước nhà.

ĐÓ LÀ CUỐN

NGỌC-HÂN CÔNG-CHÚA
của TÙNG PHONG
đã nhà IN GIANG-TÀ 94, Charron Hanoi
xuất bản và phát hành

chay, có thứ gói thành chín
góc.

Sách « Dị uyên » của Lưu-
kinh-Thúc nói bánh gói do
người chi gái Khuất-Nguyên
lам ra đầu tiên, may la lam
để cúng tò-lien.

Sách « Tục-lễ-hài-ký » nói
rằng ngày mồng năm tháng
năm, người ta bỏ gạo vào ống
tre, vắt xuồng sông, ý đê cúng
Khuất-Nguyên vậy.

(Ở nước ta, tục này không
có).

Rượu hùng-hoàng. — Sách
« Thiên kim nguyệt lện » của
Tôn-lu-Mạo nói rằng: Tết Đoan-
ngū, người ta lấy xương-bò
ngâm rượu uống. Sách « Nguyệt
lệnh-quảng ngugi » của Phùng
nư - Cương nói rằng: ngày
mồng năm, người ta hòa chua sa
vào rượu uống để trừ lá giải
độc, còn thừa thì lấy bồi vào
trán, bụng và gan ban trán,
gan bàn tay, để giết sâu bọ.

Người ta đem cá rượu ấy vẩy
vào tường vách cửa ngõ để trừ
độc-trùng.

Sách « Giang-Hưng-tiết-vật
tứ-iêu-w » của Ngô-Man-Vân
nói rằng: ngày mồng năm
tháng năm, người ta ngâm rẽ
xương-bò vào rượu và hoa
hùng-hoàng vào uống, hoặc đe
bôi vào trán rẽ con.

(Tục ăn rượu nép và bồi hùng
hoàng vào rẽiết sâu bọ của la
căng-tuong-tụ từ lục trên).

Kiếm cò, roi cò. — Người
Ngô-Việt có tục lết mồng năm,
lát lá xương bò cẩn thận như
lôm, lát cỏ tranh lết lại thành
roi, cán lanh dài, tai quái thi
deo trên đầu dương để trừ ma-
quỷ.

Hái lát lầu. — Sách « Mộng-
Lương-lục » ma Ngô-tụ-Mục
nói rằng: lết mồng năm hái
trầm thừ lá đẻ làm huốc và
trù ống, cảng đẻ lầu dùng cảng
hag.

(xem tiếp trang 12)

Những vận-sự trong

Ngày tết Đoan-ngo của người Tàu

Nguyên-lai và lịch
sử tết Đoan-ngo thế
nào trong bài của bạn
Vân Hạc đã nói rõ,
bài này tôi chỉ nói
thêm ít nhiều vận sự
của người Tàu ở một vài xứ về miền Hoa
Nam trong ngày tết ấy.

Theo óc mè-tin của đám binh dân Tàu, từ
xưa vẫn cho tháng năm là tháng độc, mà
riêng ngày mồng 5 tháng 5 lại là trùng ngū,
họ lại càng cho là độc lâm, nên mấy xứ Trì-o-
châu, Hué-châu dân gian thường vẫn có câu
cấm kỵ:

Ngũ nguyệt ngũ nhát bất xuất hộ

五月五日不出戶

Vạn sự đờ hưu thiết mạc tō

萬事都休切莫做

Hai câu này nghĩa là ngày mồng 5 tháng 5
nếu đóng cửa lại, chờ đi đâu, dù việc gì cũng
nghỉ rút không nên làm. Bởi nói dù nóm na,
nhưng coi đó rõ họ thực đà quát tin ngày ấy
là ngày độc đến thế nào. Tương truyền hai câu
ấy của Lưu bà Ôn, quân sư của Minh Thái-tô
đã có tiếng là Tai-thé Khêng-Minh đặt ra để thi
hành cái diệu kế đánh phá thành Trào-châu.

Nguyên-khi Thái-ô chúa thống nhất được
Trung-quốc, còn phải tôn công đánh dẹp
nhà-nơi, nhà là miền Trào, Hué gấp phái
một tay kinh địch là Hồng-cầm-Hồ. Thái-tô
tự đốc suất một đạo quân bai vạn người, đến
vây thành Trào-châu gần một tháng giờ
không sao phái được. Lưu quân sư Ông Nghĩ
được một diệu kế, nhán cuối tháng tư, khi
giời nóng bức quá, hạ lệnh cho quân lính
tạm rút lui ra ngoài 10 dặm để nghỉ ngơi, rồi
đặt ra một bài

thơ, làm vừa
như lời sám
truyền, vừa như
lời thắn bao,
trong đó có hai
câu vừa kè trên,
mặt sai bộ vu
nguyên túc là
bọn đồng cốt di
khắp nơi dán
ian nói phao

lên. Quả nhiên dân ngũ nghe được, kể nő
truyền người kia đều tin làm thực. Nhóm
dân và quân lính trong thành cũng bị cái ách
hưởng ấy, lại thấy quân Minh rút ra xa, việc
phòng giữ có phần sơ suât.

Tới ngày Đoan-ngo, nhà nào nhà ấy đều
đóng cửa im-im, cùng nhau ăn uống vui chơi,
chẳng làm gì cả. Khi mặt giờ vừa lặn, bông
mây khói lung thoảng trong thành phát hỏa,
lửa bốc cháy lên dâng dâng, kể đê lại có
nhieu noi quan-ý của địch quân cũng bị
cháy, sáng rực một góc giời.

Hồng-cầm-Hồ bắt hoảng cùng các tướng
đốc thúc của chúa, nhưng chỉ có quân lính,
còn nhân dân thì vắng ngắt, vì họ còn đang
sợ ngày ấy ra cửa từ độc, vẫn củng ngồi rú
ở trong nhà, đà nỗi đê quân phải phái cửa
tung nhà bắt người, ra đê cứu hỏa.

Giữa lúc nguy cấp ấy, thì từ 4 cửa thành, quân
Minh lại liên đồn lùn nào, đênh phái rất kịch liệt.
Liệt thế không chống giặc đê Hồng-cầm-Hồ
vội cùng đê dâng liều chêt đánh phá vòng vây
phía đông, lây lối cháy ra mặt bắc. Thế là
quân Minh hoàn toàn chém được Trào-châu.

Sau đó mới biết quân sư Lưu-bà Ôn đã đê

xết quân dân Trào-châu quâ ãi tin nghe lời
sám già ấy. Tới ngày Đoan-ngo, mặt phái
mây tên quân cầm-túc già làm nhung kẽ hênh
khát lén vào trong thành, lán la đê các kho
tàng của địch quân, chờ đê giê dẹp, phóng
hỏa đê cháy các nơi ấy làm biêt.

Thực là diệu
kế, kỳ mu.

Sau cuộc đê
thắng ấy, vị
Khêng-Minh tái
thế kia chắc sẽ
tự hào là đã lập
được kỳ-công,
nhưng có ngó
dùi lại là làm
nên một đại tội
với hận thù, vì



cả bài sấm già dù chỉ còn có hai câu, cũng dù làm cho nhân dân bị thêm một cái độc mèn rát lát tai hại, cho mãi tới nay cũng không thể dứt mãi.

Sự mệ tín ấy quả là tai hại thực. Vì quả tin ngày ấy là một ngày độc, các việc làm bất cứ trọng đại đến đâu, họ cũng tin nếu làm thì sẽ có sự chẳng hay.

Cũng do sự kiêng kỵ sai lầm ấy, ba bốn mươi năm về trước đây, cứ ngày tết Đoan-ngô, các nơi dân gian ở hai miền Trào Huệ thường có những trẻ sơ sinh bị quăng bỏ như bà Q. C. đã nói. Việc tàn nhẫn và nhẫn nại ấy, đã đồng mồi từ tâm một nhà tu hành là Trúc-lâm đại-sư, hàng năm sau ngày Đoan-ngô, chính người và các đồ đệ chia nhau đi tìm những trẻ con bị bỏ, chết rồi thi chôn lấp, còn sống thì thu nuôi, mới có hai năm mà số trẻ thu nuôi đã được hơn hai trăm đứa. Đó chỉ là số trẻ ở mấy nơi mà đại sự di đến được, còn nhiều nơi kh ác, số trẻ không ai thu nhận mà bị hét oan, chắc còn gấp mấy số ấy. Thảm thay!

Ví dụ của đại sự có ảnh hưởng rất lớn, rồi đó các nhà trí thức cũng biếu đồng tình và xướng lên một nghĩa cử, xin các nhà đương cục nghiêm trị những kẻ bắt mẹ vì mê tin mà hành việt tàn nhẫn ấy.

Muốn cho việc bài trừ cái tục mè-lin tai hại ấy được triệt để, hàng năm giao tới ngày tết ấy, các nhà trí-thức lại cho tổ-chức hội « tinh-hung » hay hội « chí-mê », nghĩa là trừ bỏ sự đố: dù hay là chỉ dấn sự mê muội. Hội ấy do từng đội nam nữ thành-ninhh chấp hành, kết thành từng đội, chia đi các nơi, đánh trống phát cờ, vừa di, vừa hát những bài dav ý nghĩa thảm thiếp, trong đó có một bài nói về Biền-Văn như sau này:

Biền-Văn ngũ ngũt ngũ nhật sinh

田文五月五日生



Trưởng vi Tề-tướng dương thanh danh

臺高壽相揚聲名

Quốc-dau bát luận nam dũ nữ

國民不論男與女

Đô thị quốc-gia đích can thanh

都 是 國 家 的 干 城

Phụ mẫu sinh lai yêu bảo dưỡng

父 母 生 來 要 保 養

Hồ vi mện thiên lương tang

胡 爲 遂 信 天 良 贞

Cốt nhục trong tàn tinh ký thương

骨 肉 相 殘 情 既 傷

Pháp luật huy nan đào tội trạng

法 律 又 難 逃 罪 狀

Đại ý lược dịch như sau :

Biền-Văn sinh ngày năm tháng năm

Lâm lường nước Tề nỗi tiếng lâm

Quốc-dân không kẽ gai hay gai

Nhà nước mai sau,

dều trong nhâm

Cha mẹ sinh ra phải

giữ nuô

Làm sao mè tìn dem

bô hoài

Cốt nhục hai nhau

tinh dã mắt

Pháp luật lại côn

mang tội giờ

Cuộc bài trừ tục mè

in này đưa chóng

có hành hiệu, người

ta nói từ cuối đời

Thanh, cái tục ấy

đã hoàn toàn trừ tuyệt. Một công cuộc xã hội tiến hóa đáng nén ghi.

PHẬT NHI

Các đại lý kê dưới đây vì để
chặn tiễn bần quán phải tạm
định việc gửi báo

Hoàng-Anh — Phnompenh

Bảo-hóa Thu-xã — Baria

Bản-Hải — Sør-tây

(Muốn đỡ tiền bùn phi đòi hỏi, từ giờ các đại lý nào đe
chặn tiễn, bần quán sẽ đăng vào bần trên này để nhắc việc
gửi tiễn.)

Muốn được chóng giấu mua vé xô sô Đông-Pháp

BÃ CÓ MỘT THÒ'I

Các cụ ta ngày xưa tin
tưởng ngày sinh tháng đẻ có
quan - hệ rất lớn cho đời
người hay dở tốt xấu.

Một người ra đời lối ngày
lỗi giờ, chẳng cần gì nhiều,
chỉ hơi sớm hay là hơi muộn
dăm ba phút, vận-số cũng đã
anh-huống không hay. Dù
tài cao học giỏi mặc kệ, suốt
đời vất vả lao đao, trong khi
những người

thứa kém
minh dù mọi
vẻ, nhưng chỉ
hơn dứt một
diễn là sinh
ra phải ngày
phải giờ, thời
thì họ bay
bồng nhu
diều, danh
lợi chẳng gọi
cũng tự đến.
Nhieu người
thường phán

uất thai thòi minh «sinh bát
phùng thời», đều nỗi chán
nản không muốn hoạt động
phấn đấu gì cả, hoặc làm việc
giá bát thán, đều quý tội cho
ngày sinh tháng đẻ.

Hèn náo trong việc sả-dục,
chẳng những cõ-nhân chú-
trong ngày giờ mà thôi, lại
kéo chọa lung tháng-nửa.
Các cu ghét nhất, kiêng nhất
là đẻ con vào tháng năm. Cậu
đến tháng cu nào ra đời tháng
ấy, người xưa vết bỏ không
thêm nuôi, hoặc đem cho
ngay thiền-hà, coi như tổng-
khứ đưốc một cục tội vậy.
Hiện nay bên Tàu còn nhiều
vòng quết vẫn giữ thói tục
kỳ-quái như thế.

Nhung tai sao lại kiêng đẻ
còn ra tháng năm?

đứa trẻ sinh
ngày 5 tháng
5 đều bị vứt
vào bụi cò bờ
ao, nhung...

trách thế thôi; họ không
cần châm nem đứa trẻ, không
cho học hành, vì một bài tin
quayt nó dã «sinh bát phùng
thời», dù cho di học cũng
đến nồng cộp vớ ich.

Song tục lè dân gian thi thể,
lich-sử và sự thực-lại khác.

Lịch-sử chúng tôi cho ta
thấy nhiều người ra đời giữa
ngày tháng kiêng kỵ ấy

những không
có hại gì cho
cháu mẹ, cũng
không phải
mãi một
chung thà,
lại làm ném
lạy lùng,su-
nghiệp hiền
hách.

Trước nhất
là truyền
Mạnh-thường
quán, ai dọc

Sử-ký hay Đông-chu liệt-
quố chán không còn lạ.

Biền-Anh làm tướng nước
Tề, con cái hồn bỗn chay
người. Một cô tên-thiếp đẻ
ra đứa con trai, đặt tên là
Vân. Cậu úm này lợt lòng
giữa hòn đảo-ngô, cụ lón
ta không vui, nhất định bão
người mẹ:

— Đem vứt bỏ đi! Chó có
nuôi ta không đẻ ấy!

Nhung mau chảy ruột mèm,
người mẹ không nòng nòe
bỏ con cho hành, nêu phái
thuê vú nuôi náng thầm vung,
cho tới khi chín mười tuổi,
học rất thông minh.

Một hôm Văn lén vào tường
phủ chơi với anh em, bị Biền-
Anh trông thấy. Nỗi giận,
Biền-Anh gọi người mẹ đến
quát tháo:

BỨC THÁNH QUAN sinh đúng vào ngày Ấy lại trở nên bậc anh hùng cái thề

Saot cả tháng ấy nêu kiêng,
xấu hạng nhất là ngày doan-
ngô. Một đứa trẻ xuất-thê giữa
mùng 5 tháng 5 bị xem như
vật có hại. Sách «Pháp lục
thông nghĩa» của Ứng-Thiều
chèp rằng : « Tục truyền
mùng 5 tháng 5 đẻ con, trai
thì họ cha, gái thi hại mẹ
俗說五月五日生子, 男害父, 女害母 », nhưng vì
lẽ gi mà hại thi không nghe
nói.

Tôi nghiệp những trẻ vò
phúc siah nhằm ngày tháng
kiêng kỵ mà bị quăng vào bờ
biển, thi hùa xuống sông ngòi, con
số ấy & Trung-quốc hồi xưa
chắc hẳn không ít.

Có nhà không nở bò rơi,
để lại nuôi nấng, nhung chảng
qua chỉ làm một chayem tíc-

— Ta đã bão nòng bỏ thẳng
bé kỵ đi, chờ nuôi, thế mà
nòng đâm nuôi ngầm nó là
nghĩa làm sao ?

Văn cúi đầu lè phép hỏi cha:

— Con xin hỏi vì sao phu-
thần lại không muốn nuôi
dứa con để ra trong tháng
năm?

— Dứa con tháng năm, lớn
lên cao bằng khung cửa, sẽ
cố điều bất lợi cho cha mẹ !
Điền-Anh đáp.

Theo Điền-Anh thì ra cái
cớ không nuôi con tháng năm
thật buồn cười: chỉ sợ mai
sau nó cao lớn bằng cửa, mà
nó cao lớn như thế thì
cha mẹ bất lợi, nghĩa là
nuôi ăn tốn cám, cho
mặc tốn vải chằng?

Nhưng Văn không cựu
cái thuyết của cha:

— Người ta sinh ra
đời, vốn chịu mạng ở
trời, há chịu mạng ở
cửa? Nếu như chịu
mạng ở cửa, sao không
nòng cửa cho cao hơn lên,
ai có thể cao lớn đến cửa
được ư?

Điền-Anh thấy chẳng
đối đáp là lùng, đánh làm
thinh để mẹ nó nuối vạy,
nhưng hả trong ý không tin
rằng rồi ra nó có thể nên
người.

Nào ngờ về sau, nội bốn
chắc người con Điền-Anh,
chính cậu bé sinh phạm ngày
tháng mà suýt nữa bị vứt bỏ
ra bờ ao bụi rậm đó, lại nỗi
nghiệp cha làm trưởng-quốc
nuôi Tè, và trả nên một
nhân-vật kỳ-vĩ nhất đời
Chiến-vật kinh khiếp cho nước
Tân-hò lang căng phải kiêng
sợ. Ấy là Mạnh-thường-quán.

Nhờ có trường-hợp của
Mạnh-thường-quán, đời sau
nhiều người khỏi bị chết
on. Rất rác trong sử sách,



thấy chép nhiều chuyện con
để tháng năm, cha mẹ tin mê
thôi tục, sắp sửa vứt đi,
người ta nhác lại việc cũ
Mạnh-thường-quán mà cùa
được đưa bê vô sự.

« Tay-kinh tay-ký » kể
chuyện Vương Phượng đời
Đường lọt lòng giữa hôm
mùng 5 tháng 5, người cha
toan bỏ không nuôi, nhưng
người chú can:

— « Ngày xưa Điền-Anh
« bão nòng hẫu bỗ Điền-Văn
« đừng nuôi, sau Điền-Văn
« trả tên Mạnh-thường-quán
« hiền hách một thời. Lấy
« việc cõ mà suy, có
« phái bắt tướng dân
« mà ngai. »

Vì thế, người cha lại
nuôi, quả nhiên về sau
Vương-Phượng làm nên
hiện đại.

Đời Tân có Vương-
trần-Ác cũng để ra giữa
ngày tháng kiêng kỵ,
gia - nhân tình đem
quảng xuống sông, nhưng
ông nội là Vương Mạnh nhất
định giữ lại và nói :

— « Nô ra đời thế là gặp
« ngày lành tháng tốt lâm
« đáy, sao lại chung nỗi uất ?
« Không nhớ muỗду xưa Mạnh-
« thường-quán sinh ra ngày
« ấy mà làm tướng-quốc
« nước Tè ư? Tháng bé này
« chắt bắp mai sau làm vế
« vang dèng-dỗi nhà ta, dè ta
« đặt tên nó là Trần-Ác. »

Trần-Ác 普惡 nghĩa là đe
đèn sú xấu, Vương-Mạnh 巧
hai chữ ấy đặt tên cho cháu
cốt tông minh không tin theo
tục-lệ kia vậy.

Cũng có đứa đã bị quăng
bỏ, nấm chắt mướt phần da
dứt cả mướt rồi, may mắn
làm sao lại được cứu thoát.

Kỷ-Mại lúc mới ra oai mamy
tiếng khóc chào đời, bà mẹ

điển-Anh cũng nén. Vì trước
câu chuyện về Mạnh-thường-
quán như ở đoạn trên đã kè,
tuyệt nhiên không thấy sách
vở nào bảo người ta kinh kỵ
để con tháng năm.

Không chừng lúc bấy giờ
Điền-Anh có con cái đồng
quá rõ (hơn 40 người), mà
Mạnh-thường-quán mới để ra
bé nhỏ ôm yêu (ta có thể tin
điều ấy, vì Sứ-ký chép rằng
Mạnh-thường-quán ta người
thập bát lỗ lạo lõng những
chỗng sâu cũ, thì còn có thể
trưng-dẫn không thiêu gi
chuyện đại-khai như trên
vừa kẽ.

Chúng tôi quên nói Quan-
công, vị anh-hùng ở đời Tam-
quốc mà xưa nay bên Tàu và
ở xứ ta bao nhiêu nhà kính
thờ sùng bái, cũng chính là
một người ra đời giữa ngày
mùng năm tháng năm. Còn
lạ hơn nữa, Quan-công sinh
nhằm năm Ngọ, tháng Ngọ,
ngày Ngọ, và lại chính giứa
giờ Ngọ.

Kè ra như thế, thi không
chừng mùng năm tháng năm
lại là ngày lành tháng tốt, si
sinh ra thời-gian ấy nên coi
là có phúc, là đặc thời mới
phải; phong-tục đời xưa lại
kiêng kỵ cho đến nỗi vứt con
đi không bùn nuôi là nghĩa
lý gì?

Có lẽ cái phong-tục trái
ngược nhân đạo và sinh-lý
này nảy-nỗi vào khoảng đời
Xuân-thu Chiến-quốc, mà
dẫu tên trước nhất chính là

Xưa nay bị nhiều, vì:

Ăn no要害 ngừ thường!!!
Cơm no vội dà lèn giường ngủ ngay!

Dục tình đương lèc no xay!

Phèng tích bệnh ấy, xưa nay bị nhiều!

Bao to 12 grs..... 0.35

Bao bé 6 grs..... 0.30

Điền-Anh cũng nén. Vì trước
câu chuyện về Mạnh-thường-
quán như ở đoạn trên đã kè,
tuyệt nhiên không thấy sách
vở nào bảo người ta kinh kỵ
để con tháng năm.

Không chừng lúc bấy giờ
Điền-Anh có con cái đồng
quá rõ (hơn 40 người), mà
Mạnh-thường-quán mới để ra
bé nhỏ ôm yêu (ta có thể tin
điều ấy, vì Sứ-ký chép rằng
Mạnh-thường-quán ta người
thập bát lỗ lạo lõng những
chỗng sâu cũ, thì còn có thể
trưng-dẫn không thiêu gi
chuyện đại-khai như trên
vừa kẽ.

Kỳ thật, tháng năm là tháng
giữa mùa hè, khí hậu nóng
nực khó chịu, có ánh nắng
không tốt cho sự sinh hoạt
của con người ta: trẻ em hay
cô ghê lở mụn nhọt, kè lớn
thi lính-thần uể oải không
được thư-bái. Đầu vậy, các
giống độc-đà như rắn rết ruồi
muỗi cũng bắt đầu hoạt động
dữ dội trong tháng ấy. Bởi vậy
cô-nhân cho tháng năm là
« tháng độc » (毒月), bày ra
những sự đeo búa, hôi hồng-
hoảng, nhộm móng tay, xông
lá ngài v.v. cõi có ý nghĩa là
trù độc, tránh độc.

Rồi những kẻ hiếu sụ,
những ngu-phu ngu-phu, vin
lấy chuyện ấy, au dồn thành

thà buôn nô cung cảo phải cõ cuồn

CATALOGUE OFFICIEL

HỘI CHỢ HANOI 1934

Một cuốn chỉ nam đầy đủ tài liệu
để giúp các ngài rộng đường
giao-dịch với các hãng sản-xuất
và các nhà tiêu-thụ. Giá bán
1200 một cuốn, thêm 0\$37 trước
phi. Chỗ còn rất ít, xin gửi
ngân phiếu cho:

Comptoir Indo-chinois de Propagande
pour l'Industrie et le Commerce
(C.I.P.I.C.) 72, Rue Wiéle Hanoi

Người Việt-Nam cần phải đọc:
NGƯỜI XUA

của VIỆT-THƯƠNG
về thương-thức cái tinh-hoa
của lịch-sử nước nhà. NGƯỜI
XUA là một tài liệu văn-chương
quý giá, in giấy bùn. Giá 0\$70
C.I.P.I.C. Hanoi xuất-bản

rs thoi que. Họ n l i n q i l o i
doi moi việc làm, từ quan
tướng quốc Điền-Anh ma ra,
đòi thê làm thước ngoc khuôn
vàng, di-truyen hau-thê duoc c.
Có biêt dùn o doi cá lớn nuót
cá té, chi tö cây thi cây thán
nhu doi Ch ên quốc, Biền-
Anh là thán-lộc nhà vua,
chẳng cần phải co tai nang tri
-thuc gi cung lam nêm tuong
quốc nước Tè như bón!

Kỳ thật, tháng năm là tháng
giữa mùa hè, khí hậu nóng
nực khó chịu, có ánh nắng
không tốt cho sự sinh hoạt
của con người ta: trẻ em hay
cô ghê lở mụn nhọt, kè lớn
thi lính-thần uể oải không
được thư-bái. Đầu vậy, các
giống độc-đà như rắn rết ruồi
muỗi cũng bắt đầu hoạt động
dữ dội trong tháng ấy. Bởi vậy
cô-nhân cho tháng năm là
« tháng độc » (毒月), bày ra
những sự đeo búa, hôi hồng-
hoảng, nhộm móng tay, xông
lá ngài v.v. cõi có ý nghĩa là
trù độc, tránh độc.

Thien Nguyệt-lenh trong
sách Lê-ký khuyên người ta
trong tháng năm cần phải
trai giới, đì đứng nên che
minh phòng-sợ chói nắng,
bớt thanh sặc, đạm bạc ăn
uống, giảm điệu thi-dục, giữ
tinh-tâm-khi; tóm lại đều là
những việc có ích cho đạo-vé-
sinh.

Vissao?

Chinh xi tháng năm là
tháng độc. Muôn được vê-
sinh phong-hành,cô nhán bão
ta nên bớt những việc sác-
dục lâm-thục; mấy kỵ hiếu
sụ tán rộng ra, lại nêu lây sự
tich Mạnh-thường-quán, mà
bày ra thói tục kiêng kỵ
để con tháng năm và cho đứa
trẻ ra đời mồng năm tháng
năm là phạm ngày giờ bắt lợi
đó chăng?

Đoan-ngo, Đoan-ngú hay Đoan-dương ?

Sách « Giang-chấn-chi »
chèp rằng :

Tết mồng năm hâm các thứ lá
cây để đánh làm huốc, tim cúc,
bà rết, chém rắn đều để dùng
lâm huốc.

Người Ngô-Việt lại có tục
này : Tết mồng năm băm năm
con hoặc bầy con cóc bỏ vào
nước cho nó nhả rỉa rìa, rồi
đến quay trưa lẩy nước ấy đưa
sồi lên để người cho trẻ con tắm
thì không hay mắc bệnh lèn
dậu.

Đeo bùa dâu bùa tua, bùa túi. —
Tết mồng năm, người ta bán
những hình hảng người cưỡi
cọp hoặc nhiều hình khác như
long, phượng, cá, nhện, cọp v.v.
lam bằng vàng, bạc, hoặc đồng
rất mỏng, bìn đẽ che trê con
người lợn deo lẩn với chỉ hùng
sắc (trường lợn uyên) tái hùng
hoàng, bùa ở chùa miếu để trú
tả-ma và ôn-dịch.

Thuốc trừ ôn. — Trê con
đàn bà thường deo túi thuốc
thor trong đựng xương-thuật,
bạch - chí, đai - hoảng, vân-
hương nói là để trừ ôn-dịch —
Trưa mồng năm tháng năm,
người ta lại thường đốt thuốc
thor để han muỗi, tin rằng
túi药 sau sẽ không bị nạn
muỗi nữa.

Đua thuyền rồng. — Tục này
có lẽ là một tục lụt lụt và long
trong nhất trong ngày tết
mồng năm tháng năm.

Ngoài là thả thuyền xuồng
sông, hồ. Mỗi thuyền trang-
hoang mọi khặc, chán sáo mỗi
thuyền ăn-bận một sǎn khặc
nhau, toàn những lụa là lõe-
loẹt như g-phục phương-tuong.

AN-HẠC

Không-Minh độn-Pháp

Sách này gồm có :

- 1) Các phép độn bằng tiền và Lực-nhám độn của Gia-Cát tiễn-sinh khi
nhà độn.
- 2) Phép do Rùa rất nghịch (Bé cái
què do ta, rùa chấp hòn con Rùa đỡ
bết sự giàu, nghèo, sang, hèn rất đúng).
- 3) Độ mật, do tay đẽ sét. (Chi độ
qua tay và mặt cũng biết được kè hay,
gờ v.v... Bò là cuốn « THẦN-BÍ TÍCH-
HÀNH » II giá 1500 đồng Nhân thuật).

CUỐN THẦN-BÍ THỰC-HÀNH I
day thực hành các phép như :
1. — hiềm-linh học, 2. — Chiết-tý học,
3. — Xem tu-dung, 4. — Xem tên-dịnh,
5. — Xem tướng mày, 6. — Xem tướng
tay, 7. — Bói hùng con bò, 8. — Bói
bảng Cà-phê. Giá 650 đồng Linh-Sơn
thuthit (gần Hồi).

Mua buôn mua lẻ. Thor, mandat
cho nhà xuất bì nha vây.

NHẬT-NAM THU-QUÁN

19 Hàng Biếu — Hanoi
Gởi C.R. nhớ gởi tem thư lâm trước phi

Chay hội chùa Hương

Chùa Hương, ch' giàn xà trại hội,
lết bao ngù đì mong tới cảnh liên,

Ấn chay nǎn mộng cửa triền,
Nước Dương mong tưới lửa phèn

từ đây.

Plat thường những ra tay tố độ.
Nước Cam-Lộ (1) sẵn có từ lâu!!!

Chè theo phương pháp nhiệm
mà!

HOA-KÝ RƯỢU CHÙI phải cầu đầu xa.
Khi sinh nở vừa soa, vừa đốp,

Huyết lưu thông, gần cốt gián gã,
Chèo non, vượt suối nhọc nhằn,

Dùng qua quả thưa tinh thần hành
thoi!

Cầm công đức Như Lai truyen bá,
Chèp vài lời tuyên cáo quốc dân,

HOA-KÝ RƯỢU CHÙI nêu cần,
Thuốc hay nước tiêng xa gần ngọt
khen.

HUYỀN-KHÔNG HÓA THƯỢNG
kinh bạch

(1) Nước Cam-Lộ là Rượu Lai Hoa.

Kỳ ngày nay.

THÁNG NAY LÀ THÁNG NGÓ, LẠI NHÂN NHẮC BẾN
QUAN-CỘNG, LÀ CHỦ NHÂN ÔNG CON NGƯA XÍCH-THỐ...



NHỮNG TÀI LIỆU
MỚI VỀ NGƯA CỦA
NHÀ BÁC HỌC THẠCH-XUYÊN

Con ngựa đi năm đường từ Đông mà sang tới tận Tây

Phương Đông biết lợi dụng con ngựa trước

Trừ ra những người có tính tự tôn tự ái thái-
quá không nói, ta thấy nhiều nhà bác-học tây-
phương đã công bằng nhìn nhận rằng hai ba
trăm năm trở lại đây, ánh sáng văn-hóa từ tây
chiều rọi sang đông, điều ấy không ai có thể chối
cãi, nhưng hai ba trăm năm trở về trước thì trái
lại, văn-hóa phát-triển từ đông sang tây.

Những danh-nhân Pháp hời xưa, như ông Vol-
taire từng ca-tung ca-chế-độ ở nước Tàu kén
chọn hiền tài bới cách thi-cử; nhà kinh-lí-học
Turgot từng xướng-nghị các nước Âu-Châu nên
bắt chước phép cai-trị của Trung-quốc mà ông
khen ngợi là hay là đẹp.

Chính nước Tàu chẳng đã phát-minh và đóng
góp vào lịch-sử khoa-học tiền bối của thế giới ba
và rất quý hau, là kim chi-nam, thuốc súng và
ngành làm giấy đó ư?

Nếu theo sự nghiên-cứu của ông Thạch-Xuyên
Tam-tù lang, một nhà văn-học có tiếng tiếng hồn
ở Nhật và từng du-học bên Pháp v.v., thì cả đến
con ngựa nữa, thuở xưa cũng là phương-dung
biết lợi dụng trước rồi cống hổn cho phương
tây sau.

Nước mạnh hay suy là vì ngựa

Đời này, việc giao thông trên bộ đã có những
tuyến hỏa, xe hơi, khí cụ chiến-tranh đã có những
máy bay và xe thiết-giáp, càng ngày tinh xảo
là thường, chắc hẳn nhiều người không ngờ đâu

rằng đời xưa con ngựa đã lấy một thân nó kiêm
cả mấy việc hệ-trọng ấy giúp đỡ loài người.

Thật thế, ở những thời-đại khoa-học chưa làm
vua, coi chúa xuất hiện, con ngựa chính là
phi-có-thiết-giáp vè mặt giao-thông; địa-vị nó
quan-hệ đến thế nào, chúng ta cứ tưởng tượng
cũng đủ biết.

Có thể nói ở thời-đại ấy, một quốc-gia dân-tộc
còn mất được thua, thường quyết định ở chỗ
ngựa có hay không, mạnh hay yếu, nhiều hay ít.

Chứng có là nhà Chu đặt ra chức đại-tư-mã
(大司馬) trong việc chăn nuôi rền tập ngựa
nhờ thế mà được một phần thắng-thể, kết quả
đánh ngã nhà Thương không biết trọng-dụng
ngựa trong cuộc chinh chiến.

Dân tộc Nhâ-lợi-an cũng lấy ngựa làm thứ vũ-
khi trọng-yếu mà mày mang ra nền văn-hóa Phê-
đà ở Ấn-độ. Ai nghiên cứu đạo Phê-bà không
quên Phê-đà (吠陀), nguyên tiếng Ấn-độ là
Veda, nơi nguồn suối tôn giáo, triết-lý và văn-
hoc của xứ Ấn-độ cõi đó. Có nhiều dấu tích
chứng tỏ ra sức mạnh loài ngựa đã đóng góp vào
việc xây dựng nền văn-hóa rực rỡ ấy một phần
công lao rất lớn.

Dân tộc Ba-ba-tu đại đế-quốc khoe
khoang sức ngựa đã giúp mình xén oai-danh
hùng-vòi một thời, chính là nhân-naturen một sự
thật-có.

Dế thương không mấy ai dám tưởng con ngựa mà quên hổ cho cõi hưng vong suy thịnh của người ta đến thế.

Hai châu Âu Mỹ đời thượng-cõi có ngựa hay không?

Cứ theo quyển sách *Ptolemy* — tên một nhà địa lý-học nước Hy-lạp cổ — của ông André Berthelot, thì ở trên mặt đất hai châu Âu Mỹ thuở xưa cũng từng có ngựa sinh-sản. Nhưng sau vì lê dia chát biến-hoa, mai mốt hán gióng ngựa sinh đẻ ở đồng-bằng (giá-sinh-mã), chỉ thấy có một giống ngựa vắn, gọi là bùn-mã, sinh-trưởng ở rừng và không thể dùng để phục-dịch người ta. Giống ngựa chán-chinh sinh đẻ ở đồng-bằng chỉ riêng một nơi có, là ở trung-bộ Á châu, chung quanh dia-yec núi Thiên-sơn về phía tây bắc nước Tàu. Ngày nay trong nhà hàng khói nguyên-vỏ trong miền ấy. Cho đến bây giờ, giống ngựa cao lớn khỏe mạnh, ta quen gọi là ngựa Mông-cõi, đều do ở vùng Thiên-sơn người ta chăn nuôi phồn thịnh nhất và truyền bá đi khắp nơi.

○

Chỉ nuôi ngựa mà dụng nên được nghiệp để vương

Thể là ngựa phát sinh ở giữa châu Á, và cạnh Trung-quốc, nhưng sự thật Trung-quốc biết lợi-dụng con vật quý và đặc lực ấy, cũng không lâu đời gì lắm.

La-chẩn Ngoc, một nhà văn-học Tàu hiên-thời, đã có công nghiên-cứu văn-hóa nước Tàu đời xưa rất kỹ, nói rằng cõi-nhân chuyên nuôi voi để chia sụt mệt nhọc với mình, trước khiết dùng trâu cày ngựa cõi. Sách « Lã-thi Xuân-Thi » chép rằng: « Vua Thành vương nhà Chu lèn ngôi, con cháu nhà Á (tức là nhà Thương) nỗi lén làm phản có tài sai khiến loài voi, quái rết ở miền Đông đai, ai cũng khiếp sợ tai hại; Thành-vương sai Chu-công Kinh đánh đuổi tới khôi Giang-nam ».

Té ra đến đời nhà Thương, người Tàu còn trại voi hơn ngựa. Hình như lúc bấy giờ chỉ có hàng quyền thế giàu sang mới cầu kỳ nuôi ngựa, và xem ngựa như một vật lạ vậy. Sú-ký của Tu-

THỐNG-CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI:

- Một lần nữa, nước Pháp phải biết rõ gan dạ
- giữa buối đau thương, phải làm nén sự nghiệp
- trong công cuộc phục hưng quốc-gia, phải hiếu
- biết những sự cần-thiết về đương thời, và về
- là chức trật-tự mới, phải riêng-lượng dẹp moi
- nỗi oán ghét trong những sự cău thảm bắt buộc
- ta phải làm, sau một thời rối loạn bi-dát. »

mã Th ên chép việc vua Trụ giam ông Tây-bá (sau là Văn-vương nhà Chu) ở ngục Dür-lý, những người bày-tội lo sợ Tây-bá bị giết, bèn chọn một người con gái họ Hưu-sản tuyệt đẹp và một con ngựa quý ở Ly-phuong, cùng nhau chầu báu khác, nhờ tên sủng-thần là Phi-Trọng dâng lên vua Trụ, xin nhà cho Tây-bá về. Vua Trụ rất mừng được cỗ mỹ nhẫn lẩn lương-mã, chì vào con ngựa quý và nói:

— Một vật này đủ chuộc Tây-bá, cần gì các thưa kia.

Xem thế đủ biết đến đời Thương người ta chỉ nuôi ngựa làm món trang-hoàng vây thôi, chưa biết dùng nó trong việc giao thông hay chiến-

Nhà Chu ở miền Tây-nhung đẩy lên, tự nhiên biết dùng tài jùng saxe ngựa một cách sáu xa. Đến đây, chiến-trận mới có nhung-xa tū-mã (戎 車 驥 馬). Nhưng-xa tức là chiến xa, có bốn đai da dài sát đê ra trán mạc. Tū-mã là bốn con ngựa kéo nhung-xa.

Lúc Chu Võ-vương đem binh đánh Iru, bắt đầu dùng nhung-xa tū-mã rất nhiều. Ta xem đoạn sú kinh chuyên Võ-vương chử mộc-chù trên xe, kéo về phía đông đánh vua Iru, anh em Bác-di Thúc-tè nêu ngựa lại mả can, dù thấy thời đại ấy đã trong-dụng sức ngựa kéo xe xông-pua chiến-trận vậy.

Chinh kiêu chiến-xa ấy về sau truyền sang các xứ Ai-cập, Syrie, Babylone và Hy-lạp, đã khai hình thức và công-dụng cũng giống như nhau.

CÓ BẢN TẠI KHẨP CÁC HIỆU SÁCH LỚN! MUA NGAY KÈO HẾT

Nói tiếng Nhật

Manuel pratique de conversation Japonais-Annamite-Français — (Avec prononciation du Japonais en Annam-le et en Romaji). (Chữ Nhật có âm đọc theo lối La-mã và quí-đo-đi).

Rất tiện cho những người Nam muôn giao-thiệp với người Pháp và Nhật.

Số giá: BAO-NGUYỄN — Giá 1\$00

Tiếng Nhật trong 10 ngày

Chiết quốc-ngữ cũng học lấy được tiếng Nhật dễ dàng. Học trong 10 ngày đã biết các lối Katakana, Hiragana và Romaji. Có nhiều bản khắc chữ Kana để hiểu hơn hết các sách đã xuất-bản.

Số giá: NGUYỄN-THỐNG — Giá 1\$00

Cứ nhận xét một việc lý-thú sau này dù rõ mấy xú-và nỗi trên đang ngựa kéo xe ra trận thật là bắt chước của Tàu. Tiếng Tàu gọi chúng cả bốn con ngựa kéo xe là *tū* (驅), mà họ đọc là *asis* thì người Hebrew gọi là *Susim*, và ở Babylone người ta gọi là *Sian*, dem so sánh với tiếng *asis* theo âm Tàu có khác gì nhau mấy đâu.

Đời nhà Chu trong ngựa, cho nên sáng-lập ra chức quan Đại-tu-mã, có danh-vi và quyền-hanh rất lớn & triều-dinh, chuyên chủ về công việc nuôi ngựa, dùng ngựa. Kể ra bát quát là chức vi eo ngựa của một chủ xá-ich, dô-kê, nhưng thật là chức-vị ngang với Lục quân-tông-trưởng ngày nay.

Người ta nói nhà Chu nhất thống nước Tàu, một phần lớn nhờ vì khéo biết lợy-dụng sức ngựa làm vũ khí, tướng khống phái là nói qua đây hay sao với sự thật chót nào?

Bây giờ, ta thấy trong thiên hạ thiếu gã người có tài nuôi ngựa nhưng chẳng qua họ chỉ ăn già làm giàu hay được thường canh nông bội-tinh là cũng không như dài xưa, một người có tài ấy là dụng nên công-nghiệp để vương, truyền cho con cháu, thế mới sướng đỗi!



Những ông Bá-Nhạc

Thật thế đời xưa có người tài giỏi nuôi ngựa mà hòn đất mồ mả phát lối để-vương.

Tô-tiên nhà Hán đều chuyên nghề súc-mục, nhất là có biết-ài nuôi ngựa, do đó mà xuất thân vinh-hiển.

Sú-ký chép truyền Tạo-phủ — một vị tò-tiên nhà Hán sau này — vốn sành nghề nuôi ngựa và cầm cương đánh xe tuyet khéo. Vua Mục-vương nhà Chu nghe tiếng, gọi đến; Tạo-phủ chọn cho nhà vua được bốn con ngựa đặc-biệt, rồi đóng xe để hầu nhà vua tuân thủ ở miền tây. Vua ham vui quên về, có kẻ thừa cơ nỗi loạn ở kinh-hành, nếu vua không về mau thi nguy. Tạo-phủ đánh xe cho vua rong ruổi về Yêu, Chư, mỗi ngày đi ngàn dặm, vừa kịp thời giờ giáp yến cuộn loạn Mục-vương nhớ công áy, lấy Triệu-thanh phong cho Tạo-phủ.

Cách sau Tạo-phủ mấy đời, đến cháu chắt là

Phi-tử cũng giỏi nghề nuôi ngựa, vua Chu Hiếu-vương cho triều, sai nuôi ngựa & khoắng sông Vị, ngựa sinh sản nhiều và béo tốt là lùng.

Về sau con cháu Tạo-phủ và Phi-tử dụng nên hàn-cương-thinh, truyền đến Thủ-hoàng, có một lúc thống nhất Trung-quốc, dè lại những trang đám mây bao ngực trong lịch-sử.

Ta nên biết Trung-quốc đời xưa gọi vi thần ngựa là Bá (伯), gọi nhà chuyên-môn nghiên cứu về ngựa là Bá-nhạc (伯樂). Thủ-hoàng ngựa ta vẫn truyền-tụng Bá-nhạc giỏi xem-tường ngựa, hễ con ngựa nào được Bá-nhạc dè vào mắt xanh, chính là thiên-ly-mã đấy. Nhiều người hân-làm nghĩ Bá-nhạc là một tên người, nhưng ký-thật chỉ là danh-hiệu chuyên-môn của một chúc-nghiệp một nghệ thuật vậy.

Hai họ Chu Tần đều là dân tộc Tây-nhung nói lèn, tiến về miền-đông, làm chủ Trung-quốc. Gọi là Tây-nhung, vì hai họ Chu Tần cùng thiên-núi lèn mхи-cu chiến-tranh; « nhưng » tức là chiến-xa, như đoạn trên da nói, cho nên lệnh sú lầy chử Tây-nhung đặt tên, vì có nguyên-ý như thế.

Sau Tần đến Hán, nước Tàu mới có những đội quân kỵ-mã ra đời.

Lúc ấy ở mé Tây-bắc nước Tàu, tức là Mông-cõi ngày nay, có dân tộc Hung-nô, hùng-cường và thiên-chien, nhờ có những đạo binh cõi ngựa rất giỏi lui lông pha, thường đánh

ào-bò, cõi nhà Hán mà quân Hán đối đch bị thua-lỗn-lỗn. Vì đó nhà Hán cũng phải lo huấn-luyện kỵ-doi và châm lo chinh-sách nuôi ngựa như đời Chu Tần trước.

Có điều trai/bà Tần đến Hán, người ta hết sức chán-nuôi cách nào, ngựa Trung-quốc cũng chẳng được cao-lon khỏe-mạnh như giống ngựa sinh sản quanh vùng Thiên-sơn ở vè mé tây.

Đến Hán Vũ-đế, chính-phủ triết-giao-thiệp với các nước Tây-vực, tức là các nước ở quanh vùng Thiên-sơn, bấy giờ mới biết Thiên-sơn có nhiều giống lưỡng-mã. Sách đời Hán nói ở những xứ Ô-lon, Đại-uyễn, có giống ngựa mồ-hồ; do như mâu, vú tự ngựa - rõ sinh đê ra. Đại-uyễn và Ô-lon hồi đó, chính là địt-phương Chuẩn-cát-nhữ Mông-cõi và đất Turkestan ngày nay.

Nhà Hán thêm thường giống ngựa ở vùng ấy hết saxe, đến nỗi không ngăn ngại đánh đổi một nàng công-chúa cho được lấy ngựa.

Theo sách Sử-ký của Tư-mã-Thiên, vua xú-O-

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI
CỔ HỌC ĐỀ LÀM ỐNG THÀNH

Vương-Dương-Minh⁽¹⁾

Chúng ta không nên ngần ngại xem xét tâm - học của Dương-minh dù các phương-diện, thậm kỵ chừng nào càng hay chừng ấy. Ta đọc mà chịu khó ngẫm nghĩ sâu xa, sẽ cảm thấy những chỗ hưng-thú âm thầm về nhân-tâm thế-đạo chính ta không ngờ.

Huống chi tâm-học ấy chính là nền tảng để cho Dương-minh dũng lên hai tòa lâu đài cao ngất của Nho-giáo, là hai thuyết « lưỡng tri 良知 » và « Tri hành hợp nhất 知行合一 », đã được sĩ phu nước Nhật tin-ngưỡng và thán-phục xưa nay. Họ bảo từ xưa Nhật-bản được hiêu Nho-giáo khác hơn Trung-quốc, Cao-ly, Việt-nam, rồi sau mạnh bạo duy tân-tự-cường được, một phần rất lớn, nhờ học - thuyết « lưỡng tri » và « tri hành hợp nhất » của họ Vương rung động khích-phát.

Bởi thế, ta càng nên nhân biết tâm - học trước, cho dễ hiểu bài thuyết nọ sau.

Chắc hẳn các ngài cũng suy nghĩ như tôi, chúng ta có cái tâm, lẽ nào lại chẳng muốn cho nó được luôn luôn trong sạch sáng suốt không bị tu-dục mờ ám, tức-thị giữ miếnh và giao tiếp với mọi sự-vật được phải đạo hợp lẽ. Nhưng một khi nó bị ám-ánh, buông lung, sai lầm, hư-hỗng, hẳn không phải là một vật mà ta có thể trừng trị bằng cách đè xuống đánh đòn hay là bỏ tù kết án gì được, vậy có cách gì lôi kéo nó trở về con đường ngay thẳng được không? Nhất là có phương-pháp nào ngăn ngừa trước, đừng để nó làm đường lạc lối hay không?

Có, Dương - minh dạy-chúng ta phép « khắc-kỷ 克己 », nghĩa là tự mình cai-tri lấy tâm ý minh.

XXIV

Một bài học lạ : bắt
chước mèo rình chuột

QUÁN - CHI

Ông nói con người ta lúc mới cầu học — hay là người lúc mới đến tuổi trưởng thành — tâm ý thường lan man, bèn bồng, không có gì nhất định, khác nào chiếc thuyền linh - linh khêng lái, phô mặc chiêu nước ngọt gió, khi rạt sang phía bắc, khi đánh qua hướng nam, muôn tim bờ bến mà vào cũng chẳng được. Người ta ở vào thời kỳ trẻ trung, nồng nỗi, chẳng mấy ai khỏi lạc lòng vô định như thế.

Đã vậy, trong tri hay suy nghĩ vơ vẩn, có lúc toan cầu cả mặt trăng, lại có lúc trông rõ ràng như bên trong chặng đường một ý nghĩ gì hết. Mỗi tư-lý thường chiêu theo một bờ tư-lâm nhân-duc, dễ bị vây - chắt cảm dỗ, lôi kéo. Con ngựa tuột cương chạy cuồng thề nào, tâm họ lúc ấy chênh choáng, lồng bồng cũng thế. Nếu chẳng kịp thời kiềm chế và đem về đường chính, thì dù không đến nỗi sa-ngã đáng hương, cũng thành ra con người không khí phách, không chí hương.

Vì thế, Dương-minh khuyên nhủ học-gả nên tập tĩnh-tọa ; mỗi ngày nên có một lúc lâu ngồi yên lặng tĩnh-mịch một mình, ngồi hẵn mọi sự tu-lụy vẩn - vơ cốt để thu-cầu cái tâm, không cho nó thả rong di phiếm. Vì như ta có một đứa con cưng phòng sợ nó chạy rông ngoài đường chơi bởi phóng dãng với lũ trẻ vò-lại, hoặc rủi ro bị những tai họa không ngờ, cho nên ta phải cầm giữ nó ở nhà với ta vậy.

Ta tập tĩnh-tọa được ít lâu, sẽ thấy tâm ý yên ổn nhất định, không vội vò-tròi nỗi như trước nữa.

Nhưng có nhiều học-gia hiêu lầm công-phu tĩnh-tọa của Dương - minh chỉ bảo. Họ tưởng ngồi tĩnh-tọa là phải khoanh tay nhắm mắt, như kiểu mấy nhà-sư ngồi

(1) Được T.B.C.N. từ số 82.

tham thuyền nhập định, hăm tất cả bộ máy
tâm não đứng lại, không cho nhúc nhích,
đến nỗi con ruồi đậu trên mép không được
xua đuổi, hay là ông có làm tò trên đầu
cũng mặc kệ.

Tỉnh - tọa theo lối ấy, té ra tro tro bắt -
đóng như đóng tro nguội lạnh, như hanh
cây héo khô, Dương-minh cho là hư-không,
vô ích, không dung với tôn - chí thánh-học.

Muốn chữa bệnh đó, ông lấy phương
thuốc « khắc kỵ » day bão người ta tuy
ugdi lanh-ta mà tâm không phai bieng
nhác bất-động. Trong lúc ấy, ta không tu
lý vẫn vờ, nhưng nên dụng tâm trở lại
tim tôi suy xét trong mình, xem có điều
gi thiền về nhân-dục tức là bất hợp thiền
ly, thi nén mạnh bạo sửa đổi.

Lúc ấy ta đưa con tâm ra kiềm-duyet,
sát-hạch phần trong gang-tắc có dính chứt
nào là mầm giống tư-duc, ví dụ biếu-tài,
hiếu-danh, hiếu-sắc, kiêu-xa, bất-thiện v.v.
ta xem xét các nhắc cho kí rõ lột mặt-nã
nó xuống, nhô cả gốc rễ nó lên mà quẳng
đi, dừng cho những mầm giống ấy bao
giờ lại có thè phát ra. Đó là công-phu tư
minh xem mạch tri-bệnh cho mình, và
phải tri đến tuyệt căn-tuyệt nọc, không
được ngăn ngại.

QUOC-HỌC THU-XA

Đã phát hành

THI-THOAI

Một kho tài-lieu vò gáy của các nhà thơ, các nhà yêu-thơ,
nghìn-cửu thi-học, văn-học. Dày ngót 300 trang, giá 2p00.
Giấy bouffant và giấy lênh chì (màu) loại còn bài bò) 4p00.
Thu và ngàn-phieu đê M. LÊ-VĂN HÓE 16bis Tien Tsin Hanoi

CÁI A-PHIÉV « Từ-Nhật-Khước-Yên-Hoàn »

Giá: Nghiêm nặng 7\$ - Nhẹ \$350 (ở xá phải mua đóng như đây mới khởi cai dở dang mà hét thuôc) và nhỏ uống từng
ngày 1\$00, Sâm-Nhung-Tuyết-Cán 1\$50, Phang-Tuyết-Cán 0\$25. Các cu già lão, các ông yêu duỗi, trước khi cai phải dùng
thuốc bồ TIẾP ÂM-HOÀN số 44 giá 1\$20 cho khỏe da.

Sàn, ngửa, lở, chóc, nhọt

Lở hoèo mạn nhợt khüp cả người là vỉ mâu nóng đặc, ở nơi nướu đặc, uống Trà-Sam-Tiêu-Độc \$025, Sàn ngửa nứa
dưới người vi thiệp nhiệt hoèo mọc Hè-cam, Giang-mai; uống Thấp-xiết-tháp Lô 0\$50. Bình kinh-niên và nồng, chà và
tiêm chích biến-thap rồi, phết chà ra, phết nồng Đại-Bồ-Huyết-Bát-Độc \$350, bôi Lô Trắng \$320, Tẩm Sóng 0\$30.
Ở xá sùm thôu giri Hán-hóp giòi ngón, nhưng phải trả 1/3 tiền trước, nếu khòng xin miến gùi, giàn-phieu đê:
M. NGÔ-VI VŨ, Việt-Long \$8 Hàng Bé Hanoi. Đại-lý Mai-Linh Haiphong Saigon, Việt-Long Nam-dịnh, Quang-Huy Ha/duong,
ho-i-lil Sam-pia Thai-Li Tuân-hóa, Sinh-Huy Vinh, Huong G ang Hu.

Theo ý Dương-minh, trong thời-gian đó
người ta phải làm như con mèo rinh chuột,
để hết tâm lực vào kẻ thù, vào miếng mồi,
tai nghe cho thích, mắt dòm cho lanh, hể
thấy có mây-may tư-tâm tư-duc nào hò
mọc ra thì vồ ngay lấy, nó mà giết chết
tac thời. Ta dùng công-phu « khắc kỵ »,
trừ diệt hết thảy tư-tâm tư-duc không còn
mọc dâu sái tâm lêu được nữa hãy gờ tâm
ta sẽ được ngay chính.

Nhưng, công-phu « khắc kỵ » không phải
là một việc dễ dàng đâu.

Tiếng nói là sùa tri minh, mà có cái
mim xác thịt (軀殼 己) và cái mim chán
chinh (眞 己) vẫn không rời nhau, nếu ta
không khéo thè-nhan, tất đê nhầm lẫn.

Câu chuyện kể ra sau đây, ta nên đê ý.

O

Môn-nhan là Tiêu-Huệ tự thấy việc
« khắc kỵ » rất khó khăn, một hôm thù
thật chô ấy và hỏi Dương-minh :

— Thưa tiên-sinh, lòng tư của con người
ta khó nén sửa tri, biết làm thế nào?

Dương-minh hỏi lại :

— Lòng tư của nhà người thế nào, thử
bày tỏ cho ta nghe, ta sửa tri giùm cho.
« Phải biết con người ta phải có lòng vì
minh mới có thể sửa minh. Cố biết sửa
minh thi mới có thể thành-tựu cho mình,
人須有為己之心, 方能克己。能克己方能成己。»

(Còn nữa)

QUÂN-CHI

TRANG BÙNG

CHÍ VIẾT 5 CHỮ MÀ GIẸP YÊN ĐƯỢC GIẶC

CỦA SƠ-BÀO

Hôm mồng bảy tháng ba vừa rồi,
tạo-nhân mạc-khách, nữ tú nam-thanh
đã rập riu lũ lượt cùng đi trẩy hội chùa

Thầy, chùa Thầy, một danh thắng ở

làng Sài-khé, phủ Quốc-oai tinh Sơn-

tây, một di tích của vị cao

uyên-nguyên, tu chất ông rất

tăng Từ-sao-Hạnh dến 'u

thông minh, học đáo biết đầy,

hành ở núi ấy trước đây

lại đeo ông Khiêm hết lòng

chung một ngàn năm nay.

Ngoài những thắng cảnh mà

các bạn đã thường - ngoạn,

các bạn đã chú ý đến hai di-

thích của một danh-nhân dã

vì yêu mến cảnh Sài-sow, tờ

điểm vào cho thêm đẹp. Đó là

hai dịp cầu lợp ngói ở hai

bên cái bô rộng trước mặt

chùa, do ông Phùng khắc-

Khoaan đứng bắc, bên tâ là

Nhật-liên kiều, bên hữu là

Nguyệt-tiên kiều.

Nói đến ông Phùng khắc-

Khoaan, các bạn tất-nhận ngay

ra là một nhân-vật quan trọng

trong cuộc trang-hưng của

nha Hè-Lê vào khoảng thế

kỷ 16. Chẳng những về văn

học và chính trị ông đã lừng

nêu cao những tấm gương

sáng, ngay về kỹ-nghệ và sự

sinh hoạt của dân nước ông

cũng có công hay dạng, lưu

truyền đến ngày nay.

Ông Phùng - khắc - Khoaan

người ở làng Phùng-xá — tục

gọi là làng Bùng — thuộc ống

Thach-xá, huyện Thach-bát

tỉnh Son-ay bây giờ.

Tục truyền ông là anh em

cùng mẹ khác cha với ông

Nguyễn binh Khiêm (tức trang

Trinh). Vì vậy từ bé ông đã

được ở ngay áo nón văn-học

DANH-NHÂN
NUỚC NHÀ

Sau đó ông vào yết kiếng
quaan Thái-sư Trinh-Kiem.

Trong khi nói truyen, Trinh-

Kiem hỏi giòng cũng đối đáp

rất trời chảy. Thầy người đã

có họa-thức rộng, lại có mu-

lượn cao, kiêm đem lòng kính

trong lâm, lèn dùng làm chúc

ký lục ở ngô-doanh, và coi tû-

vệ quán, trước khi làm việc

gi cung-cùng ông bàn định.

Bon người thân cận Kiêm có

ý quen ghét, thường chém lời

dèm pha. Kiêm lại càng tò

tìn dụng và nói:

— Phùng - khắc - Khoaan là

Truong-lu-Phong của ả đấy,

các người hiểu sao được mà

dám nói cản.

Thầy Kiêm thực lòng tin

dùng, ông cũng bắt lòng giúp

dõ. Sau khi vua Lê dã trở về

Thanh-long, ông vang mện

đi kinh lý các phủ huyện,

chiêu tập các dân lura-ian-dau

lại về đê yên nghe ép làm ăn,

được thằng ché Lè-bô cấp

su.

Sau vi một việc trái ý vua,

ông bị đày ra thành Hà-nam

ở phủ Tuong-duong. Ông có

lắm mày bài thơ ca quốc-âm

như bài: « Ngư-phù nháp Dao

nguyên » tò ý trung thành với

việc nước mà không được nhà

vua soi xét. Các bài ấy nhiều

người truyền tụng, thấu đến

tai vua. Vua triệu ông và trao

phuc chức.

LẬU, GIANG-MAI, HỘT Xoài...

ĐỨC-Thọ-Đường

131, Route de Hué — Huoi

Thuộc Lậu \$080 một hộp uống

một ngày, Giang-mai \$100.

Nhà thuốc ché đê cả các thứ

thuốc Cai-nha-phiến, Bồ-then,

Điều-kim, Khi-hu, vân-vân...

Nhận luyện thuốc lê theo đơn

hoặc theo mạch.

Năm Quang-hùng thứ ba,
vua Thề-tôn mở khoa thi bộ
cho cả các quan chức được
dự thi, ông dỗ nbi-gáp tiến-
sĩ túc là hoàng-giáp. Bấy giờ
ông đã 58 tuổi.

Năm Quang-hưng thứ năm,
ông cáo quan về ở nhà riêng
Vạn-lại. Đến năm sau, nhà
vua lại cho gọi ra làm chức
Hồng-lô tu khanh.

Vua Lê đã dubi được nhà
Mạc, khôi phục đất nước, lại
cứ sữ bango Sông Tàu cùa phong
vương, Phùng - khắc Khoa
dung dấu sứ bộ. Bấy giờ nhà
Minh làm vua nước Tàu, bợ
quyền thần ăn cùa đút của
nhà Mạc khống chịu
thừa nhận sứ - bộ nhà
Lê. Ông Khoa phải đưa
thư biện bạch và khép
giao thiệp với các quan
biên cảnh Tàu & Quảng-
tay mới được di vào đất
nước Tàu.

Khi đã lên được đến
Bắc-kinh, bắt đầu phải
vào bộ Lễ để trình khám
công phasm lại gặp
một việc rất khó khăn.
Nguyên nước là từ đời
vua Lê Thái-đô dù đánh
đuối được quân Minh
ra khỏi đất nước, thống nhất
khu vùi rồi, nhưng đúng
trước thế lực của một nước
làng dieng mạnh lớn, muốn
khỏi cái nạn xâm-lược, bắt
đã phải phụng công cầu
phong.

Trong các thứ phải đem công, vua Minh bắt phải có một hình người dúc bằng vàng để thay quốc vương theo lề phải thân sang triều kiến, và một người vàng đền mạng Liê-Thăng bị quân ta giết chết khi vua Lê Thái-ô ra phục quốc. Trong hai người vàng ấy có hình Liê-Thăng và sau đó số sứ-thần ta lấy lề phải trinh biện được bỏ đi, Thượng-quốc từ xưa vẫn giao lẽ triều công, không bao giờ dám thiêu, người vàng hiến ngửa, lề định rõ ràng. Ngày nay Thượng-quốc lại đổi cách đối với họ Mạc mà đối với họ Lê, sao gọi là có hổ thẹn. Thầy lời nói phai là quan bộ Lê tâu lên, vua Minh chấn cho từ nay binh ngự và hàng của họ Lê được tựa lề trước, và định ngày cho

còn hình quốc vương, thì cứ
3 năm một lần tiến công lại
phải theo qui chế của họ đã
định rõ làm đúng đem dâng.

Khi nhà Mạc cuỗp ngôi nhà Lê, cũng sai sứ tiến công sang phong, vua Minh hạch tội và bắt buộc phải đính chính người bằng vàng cùi đầu ngù yết tội. Muốn được yên chuyện, Đặng-Dung cũng phải vàng Khoaan sang một lấp tho' kia. Vua Minh xem rồi lè lõi ngồi khen và phê mấy câu rằng: «Nhân tài à dài cũng có, xem thợ của Khắc-Khoaan ta thấy có tài học rộng, lại đầy giọng trung thành, thực đáng nên khen ».

theo. Bấy giờ sứ bộ nhà Lê
đem trình các công phầm.
Theo lẽ công phầm cũng phải
có người vàng, nhưng lại làm
nhà ngay mặt, chí không

An illustration showing two men from the chest up. The man on the left has a long white beard and is wearing a dark cap. He is looking down at a large, unrolled scroll or document he is holding. The man on the right has a shaved head and is also looking at the scroll. They appear to be in an indoor setting.

é kiến vua Minh. Ông Khoan
ý lý biện bạch, nói họ Mạc
tâm tôi cướp ngôi là có tội kẽ,
nên làm binh người tái đầu
à phải, còn nhà Lê thống trị
về Nam một cách quang
minh chính - đại, đổi với
Thượng - quốc từ xưa vẫn giữ
điều cõng, không bao giờ
lám thiếu, người vâng hinh
gáu, lê định lô ràng. Ngày
nhà Thượng - quốc lại đem
ách đối với họ Mạc mà đổi
với họ Lê, sao gọi là công
thay? Thời lùi nói phái ly,
quan bộ Lê tâu lên, vua Minh
hầu cho từ nay binh người
của họ Lê được theo
đi trước, và định ngày cho sứ
kính phục tài cao học rộng
mà tăng ôn, chứ không phải
là tú vua Tàu. Ta nên biết
việc kén người bằng khoa cử
ở nước Tàu ngày xưa rất
nghiêm khắc và khó khăn,
khi nào chỉ vì có mày chục
bài thơ mà họ lại cholà trạng
nguyễn ngay được. Một cửa
đè dinh chính sự sai làm ấy,
là trong chính sử không dám
nói đến, nếu có thực, chẳng
những là sự vê vang riêng cho
ông Khoan, lại chính là sự vê
vang chung cho cả nước, khi
não chính sứ lại bỏ qua. Ta
là người đời sau, nhát đến
người đời trước, nhất là đối
với những danh nhân như
ông Pougé khắc-Khoan này.

thần vào bệ kiển.

Khi ở Bắc-kingh, nhân giệp
lê Vạn-tho của vua Minh, ông
Khoa dâng một tập thơ 36
bài. Vua Minh xem rồi tỏ lời
ngợi khen và phê mấy câu
rằng: «Nhân tài ở đâu cũng
có, xem thư của Khắc-Khoa
ta thấy có tài học rộng, lại
đang giọng trung thành, thực
dâng nên khen ».

Trong khi ấy, ông lại gặp sứ
thần Triều Tiên là Lý - Lựu-
Quang, hàng ngày ông cùng
Lý đi lại xưởng họa, Lý lấy
lãm kính phục lắm.

Việc phung sú được thành công, khi trở về nước, vua Lê, chúa Trịnh đều đem lòng kính trọng ông. Riêng chúa Trịnh nỗi khen nòi ông chỉ gọi là « Phùng - khắc » chứ không gọi là tên. Cũng vì việc di sứ này mà tục truyền khi ông ở Bắc Kinh vì dáng tát thơ được vua Minh phê cho là « Trạng - nguyên ». Vì thế người ta mới gọi ông là « Trạng Bùng ». Điều đó là lầm, cái hiếu hiền « Trạng Bùng » đó là người nước ta và đã kính phục ông cao học rộng rãi tảng ông, chứ không phải

tự vua Tàu. Ta nên biết việc kén người bằng khoa cử & nước Tàu ngày xưa rất nghiêm khắc và khó khăn, khi nào chỉ vì có mấy chục bài thơ mà họ lại cho là trạng nguyên ngay được. Một điều là chính sách sự sai lầm ấy, là trong chính sử không dấu nổi đến, nếu có thực, chẳng những là sự vê r่าง giống Ông Khoan, lại chính là sự vê r่าง chung cho cả trước, khi nào chính sử lại bỏ qua. Ta là người đời sau, nhắc đến người đời trước, nhất là đối với những danh nhân như Phùng Khắc Khoan này,

a chó nên nói mò theo những
câu vỗ lý đó.

Đi sứ Tàu về, ông đã 70 tuổi.
Vua Lê thăng cho ông chức
Lê-bô tả lbi-lang, Mai-linh-
hầu. Vua Kinh-tôn lên ngôi,
ông được thăng Hộ-bô thượng
thư. Mai quan-công rồi xin

Tục truyền giữa khi ông yên nghỉ ở quê nhà, triều đình bỗng gấp một việc rất khó khăn. Một hôm các quan coi hàn cảng báo tin có cá thần

bên cạnh, bảo tin có sứ thần
Táu đến cửa quan, trước hết
giao cho một cái hộp nhỏ. Nói
bên trong có mấy vuông lụa
vàng viết hai chữ to, nói hế
vua nước Nam hiếu được
nhῆa hai chữ ấy nói gì thi lai
cho triều cống như xưa, nếu
không sẽ đem quân đánh.

Vua chúa với cho triệu tập
các đình thần, mở hộp lấy
máy vuông lqa ra xem thấy ở
trong có viết hai chữ: «Thanh
thúy 靑翠» rất to, ngoài ra
chẳng còn chữ gì nữa. Vua
chúa và cả đình thần chẳng
ai xét đoán được là họ định
nói gì. Chúa Trịnh sực nhớ
đến ông, liền sai sứ về triệu
ra kinh sư. Tới nơi, ông nhận
ngắn rứt nói rằng:

— Đây cũng chỉ là một cách
đỗ chữ của người Tàu, chứ
chẳng có gì là cả, chữ « 青 »

là ba chừ «十二月», chừ «翠» là hai chừ «出卒» nghĩa là tháng 12 thì ra quân. Đó chỉ là ý dọa minh đố thôi.

Nói xong ông viết rõ năm
chữ « 十二月出卒 » ngay
bên cạnh hai chữ « 青翠 »,
xin vua lại bỏ vào hộp gửi
giá. Thầy nước Nam đoán
đúng được, sứ Tàu trả về và
không sinh sự gì.

Nơi den ông Trạng Bùng, ta không thể quên một môt vật ở tỉnh Đoài, từ xưa đã hẫu thành một thứ phục dụng cho khắp các nơi trong xứ, đây đều là cùng dê may quần áo và nhất là làm khăn dội đầu. Đó là một thứ lụt dệt bằng tơ, người ta gọi là «lụt Bùng» từ đó làng Bùng chè ra. Làng ấy biêt

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nữ trang mới
chẽ 1942, bông, vòng, chuỗi
pendentifs nhẫn ngọc thạch
thú thiêt. Vòng nứa mặt
nhẫn hột xoàn mới lồng
lánh như kim cương.

QUẬN CHÚA
21, Rue **Amiral Courbet Saigon**

dược nghề dệt lụt cung là
nhó có Phùng - khắc - Khoan
đã truyền lại vậy. Vì khi ông
sang sữ Tàu, di qua đất Thục
tức là tỉnh Tứ-xuyên bấy giờ,
thấy một xưởng dệt các thứ
băng to, ông liền ở lại, hàng
ngày đến xưởng xem xét, mót
công đến 7 tháng giờ mới iõ
hết được các cách làm to và
dệt cát thể náo, ông biến chép
vào một cuốn sách nhỏ, khi
về nước truyền bá cho người
trong làng, làm thành một
chuyên nghệ cho tới ngày
nay.

Khi sứ mệnh xong, đi qua một cánh đồng rộng mênh mông ông thấy thô dân đang bê ngô và nhô cày đậu tương là hai thứ nông-sản mà thuở ấy nước ta chưa có. Nhận ra là hai thứ nuôi sống nhân dân, ông liền ra tay ra mua it hạt giống, nung nhão dần ở đó không ai dám bán, vì vua Tàu đã cấm không ai được đem các hạt giống ấy ra khỏi đất Tàu. Gặp được của quý không lẽ bỏ qua, ông cũng tìm cách giấu được một ít hạt giống ấy ở trong người. Khi đến cửa Nam-quan, quân lầu khâm ngặt, ông phải khéo giấu vào trong người mới mang thoát. Từ nay, ngô và đậu tương đã thành hai nông sản trọng yếu trong nước chẳng những dù nuôi sống nhân dân hàng năm lại bán được ra ngoài rất nhiều, thu về cho nước được những số lời hàng triệu. Công đức này Phùng - khắc - Khean thực không phải là nhỏ vậy.

Nay làng Phùng còn có đèn thờ ông Phùng-khắc-Khoan và trong đèn có bức tranh truyền thần ông. Họ Phùng từ xưa tới nay lác nào cũng vẫn là một vong-tộc ở làng ấy.

SƠ-BÁO



chiến-quốc sách

Năm thứ hai mươi Khoảnh
Tương-vương

Sở Khoảnh Tương-vương 裕襄王 (1), năm thứ hai mươi, Bạch Khởi 白起 bắt được thành Tề-lăng (2) nước Sở, rồi lại hạ đất Yên, đánh Sô, cướp gò Di-lăng (3) đốt mồ tiên-vương nước Sở. Vua Sở phải chạy về mé Đông-bắc giáp Trân-thành (4). Nước Sở thành ra suy yếu, nước Tần khinh thị. Bấy giờ Bạch-khởi lại sắp định binh đánh nữa. Nước Sở có Hoàng-Yết 黃歇 là người du học bác văn, Tương-vương cho là mạo biện báu khiết di sứ Tần.

Hoàng-Yết nói với Tân Chiêu-vương rằng: « Thiên-hà bay giờ không nước nào khỏe bằng Tần và Sở. Nay nghe thấy nói đại-vương muốn đánh Sở thì nghĩ như hai con đánh nhau, chả ngựa được lợi ». Thiết tưởng nhà vua thà thiên vội Sở thì hơn. Tôi xin nói vì lẽ gì. Tôi nghe có câu rằng: cái gì đến cực thi phải quay trở lại, như mưa đông, mưa hè, quá cái cực thì nguy, như cái tảng cát cao lều đều vây (5). Đất của nhà vua đây bằng nứa thiêm-hạ lại lõa bao ráo hai bên, từ khi có loài người đến giờ chưa có nước nào lón đục như thế. Nước Tần ba đời nay: Văn-vương, Trang-vương và nhà vua đây, không lúc nào nước giáp với Tần được để tuyệt cái tung ước chật chẽ của các nước khác (6). Nhà vua khiến Thịnh-Kiều 盛橋 giữ việc ở nước Hán bà lâm. Thịnh-Kiều đem nước Yên ở trên bắc vào triều cống Tần, nhà vua không phải dương uy mà được, hém đất trấn dặm, tài của nhà vua thế kề cũng cao đầy. Nhà vua cất quân đánh Ngụy lấp cửa Đại-lương (8), lấy đất ở Hà-nội (9) đặt thành Toan-tào (10) của nước Yên, đánh tan đất Đào-nhau (11). Quân của Yên và Sở tan nhau may không dám chống cự, công của nhà vua thế kề cũng nhiều đấy. Nhà vua nghĩ binh hai năm rồi lại đánh lấy đất Bồ-diên, Thủ-viên (12) để đi tới đất Bình-khâu, Tiêu-hồng và Tế-duong (14), thế là nước Ngụy phải phục, nhà vua lại cất đât ở miền bắc sông Bồ và đất Ma (14) cho nước Yên đày tuyền cái yên-uốn Tề và Tần, chật đât cái trụ của Ngụy. Thiên-hà túm năm lụm ba mà

chẳng dám cự. Uy của nhà vua thế, kè cũng lồng lẩy dày. Nếu nhà vua muốn bảo toàn được cả công, cái uy ấy, thi nên rời việc chính chiến và làm rộng việc nhân nghĩa ra, như thế mới khỏi phải lo về sau. Tam-vương chí có ba không có bốn, ngũ bá chỉ có năm không có sáu, nếu nhà vua ý có dám hùn, binh mạnh mà phả cái úy của Ngụy, dùng sức mạnh mà bắt chư hầu làm tôi-tôi, sợ có hại về sau. Thi có câu rằng: « 麻不有隙克有終 » (Mỹ bắt hưu so, Tiền khắc hưu chung), (15), Ditch có câu rằng: « 狐濡其尾 » (Hồ nhu kỳ vỹ) (16) là ý nói lúc đầu thi đê làm nhưng cuối khó giữ trọn được.

« Sao biết như thế? » Họ Tri 智 chỉ thấy cái lợi đánh Triệu mà không ngờ có cái họa & Du-thứ (17); Ngô thấy cái tiện đánh Tề, mà không ngờ có cái thua & Can-toại (18). Không phải là hai nước ấy không có công lớn đâu, chỉ tội them cái lợi trước mắt mà quên cái họa sau lưng vậy. Ngô quâ tin Việt mới di đánh Tề, thắng được Tề ở Ngai-lăng (19) nhưng bị Việt-vương bắt & Tam-giang (20). Tri-thị quâ tin Hán, Ngụy di đánh Triệu, vây thành Tần-duong sắp hạ được thi Hán, Ngụy hàn. Bả-ri-Dao bị giết. Nay nhà vua ghét nước Sở và chúa diệt được Sở mà quên mất rằng hủy Sở di thi làm cho Ngụy mạnh lên. Tôi lo cho đại vương chô ấy. Cứ lấy đây mà xét thi nước Sở chính là nước cứu viện cho Tân mà chính nước ở kẽ h Emin là nước riu-dịch. Tôi có câu 他人有心于付度之而驪驥免遇大難之» (tha nhân hữu tâm, Dụ thán dạc chi. Được được sám thố, ngô khuyên koach chí) (2) Nay nhà vua cứ mở lòng tin Hán và Ngụy eo long trung với mình do chính như là Ngô tin Việt vậy. Tôi nghe nói: kế diêm không thể dài khát được, thời không thể bô mất được. Tôi sợ Hán, Ngụy chỉ già những lời đe lừa đối Đại-vương đây thôi. Sao biết thế? – Nhà vua không có đe gì với Hán, Ngụy, chỉ có cái oán hờ-hờ mà thôi. Cha-con, anh em dân nước Hán, nước Ngụy nối gót nhau chết vì Tân mà hòng bao nhiêu đời rồi. Nước bị tàn phá, xi tái đỗ, tên mias, nghênh, dàn thi náo bị thủng bụng, rách mẻp, dập hia minh, xương

phoi ô đồng, già trẻ bị bắt, bắt - diu nhau đầy đường, quê thân không được cúng tế, phát phrysing, họ hàng la tan, lưu vong di làm tôi-tơ khắp mọi nơi. Nước Hán, nước Ngụy mà còn chưa mất thì xã tắc nước Tân còn phải lo. Thế mà nhà vua lại đi đánh Sở, chẳng nhầm lầm ru!

« Vả lại nhà vua muốn đánh Sở thi phải binh di đường nào? Mượn đường nước cùu-thù là Hán, Ngụy hay sao? Như thế binh phát di ngày nào là phải lo sợ không thể được ngày ấy, vì là dem binh vào nước cùu-thù. Nếu nhà vua không mượn đường nước Hán, nước Ngụy thi phải đánh lầy lát ở bên hữu sông Tùy (22). Chỗ ấy là noi sông то, núi lòn, rừngh rậm, hang sâu, không có lợi gì, dù nhà vua có lấy được đì nữa thi cũng như không. Nhà vua sẽ có cái đánh Sở mà không có cái thực. Ngày mà nhà vua khởi binh đánh Sở, bến nước (23) iết cung khởi binh để ứng với nhà vua. Nếu sự bắt-hóa Tân Sở không giải được như Ngụy tát mang binh đánh các ấp Lura, Phương du, Cai-hồ, Lăng - dũng, Tiên-tường (24) thi nước Tống tát hết. Người nước Tề sẽ xoay về Nam, thi đât ở mé bắc sông Tứ sẽ chiếm được hết: Những đât ấy đều là đồng bằng béo tốt, nhà vua sẽ cho họ đánh lấy cho họ. Nhà vua đánh Sở thi chỉ cho họ Han Ngụy béo bở ở Trung - quốc và làm cho Tề mạnh thêm lên. Sức mạnh của Hán Sở cùng ngang với sức mạnh của Tân. Nước Tề, bên Nam lấy sông Tứ làm bờ cõi, bên đông lừa vào bờ, bên bắc y vào sông Hán thi không còn phải lo gì nữa. Bây giờ trong thiên - hạ sẽ không có nước nào mạnh bằng Tề, Tề, Ngụy được đất thu lại mà lại xem xét công việc cần thận thi cui một năm, nếu chưa đât sút xung đế thi cũng thừa sức của nhà vua xung đế rồi.

« Đất-dai nhà vua rộng, nhân dân đông, binh lính mạnh, mà nhà vua cứ sự đê cho Sở phải oán, cho Hán Ngụy trái lệnh, cho Tề xung đế, thế là nhầm to i lo thay cho nhà vua. Chẳng bằng thân thiện với Sở. Tân, Sở mà hợp làm một đê ngử nước Hán, thi nước Hán thi phải cui đầu chịu phục. Nhà vua lại nắm những nơi hiểm ở Sơn-dông, giữ cái loi ở sông Hán thi nước Hán sẽ là một nước chư hầu của Quận trung. Theo rồi nhà vua dem mười vạn binh đóng ở Trịnh thi họ Lương phải khiếp sợ, những đất Hứa, Yên-lăng, Thượng-thái, Triệu - lăng sẽ không không được, thế là Ngụy cũng phải theo làm chư hầu của Tân. Nhà vua đã thân thiện với Sở rồi

đem hai vạn chiến xa đưa cả vào Tề thi mê hũn nước Tề, nhà vua cứ chấp tay mà ngồi cung lậy được. Thế là đất của nhà vua ra liền với hai mặt bờ, thi Yên, Triệu không có Tề, Sở nữa, mà Tề, Sở cũng không có Yên, Triệu nữa. Sau mạt mặt động binh ở Yên, Triệu, một mặt àn ngữ Tề Sở thi cả bốn nước kháng cần phải đánh cung phục được bối. BANG-đỗ dịch thư

(1) Khoảnh Tương-vương: Vua Sở, huy là Hoằng Hổ, con Hoài-hưng. Năm thứ 36 đời Chu Mẫn vương 279 Trước Tần lịch kỷ nguyên)

(2) Tày-lăng: Tên một ấp nước Sở Nay thuộc tỉnh Hồ-bắc cũ

(3) Yen, Sinh, Di-lăng, Nay đều thuộc tỉnh Hồ-bắc cũ.

(4) Trân-thanh, tên đất, nay thuộc tỉnh Hả-nam.

(5) Cái-tảng, nâng cao mài lên thi tát phai đồ.

(6) Nước Tân, nước Sở cách nhau vi có Hán Ngụy ở giữa.

(7) Thịnh-kiều: Quan nước Tân.

(8) Đại-lương, kim đê nước Ngụy. Nay là huyện Khai-phong tỉnh Hả-nam.

(9) Hả-nội: Miền bắc sông Hông-hà nơi đê đờ các dời xưa cho nên gọi là Hả-nội, đối với miền nam gọi là Hả-ngoại

(10) Loan-tảo: Tên đất nước Yên. Nay thuộc tỉnh Hả-nam.

(11) Đào-nhau: Tên ấp nước Ngụy. Nay thuộc tỉnh Hả-nam.

(12) Bồ-diêm: Tên đât: Nay thuộc tỉnh Hả-nam. Thủ-viên, tên ấp. Nay là thành Trường-viên ở tỉnh Hả-bắc

(13) Bình-khâu: tên một hành cõi, nay thuộc tỉnh Hả-nam.

(14) Bộc: Tên một con sông chảy qua nước Vệ. (15) Trich thô Đang... thiên Đài-nhà, Nghĩa là người ta ai cũng có tình lành nhưng ít người giữ cho được đến cùng.

(16) Nghĩa quê Vi-té trong kinh Dịch, Ý nói con hổ nhỏ không lỏi qua được sông lớn, có qua được hết cùa súc.

(17) Du thử: Tên đất, nay thuộc tỉnh Sơn-tay, Tri-bà thua ở đây.

(18) Can-toai: tên đất, nay thuộc tỉnh Giang-tô. Việt dánh Ngô thua ở đây. Phù-sai phải tự vẫn.

(19) Ngài-làng tức là Ngài son, nay thuộc tỉnh Sơn-tay

(20) Tam-giang vùng có ba con sông: Lân giang Tùng giang và Đồng giang Việt phá Ngô ở vùng ấy.

(21) Trich ở bắc São-ông, thiên tiênh nghĩa là: Ta có thể chờ đợi được lòng người ta nghe. Con thỏ dù chạy nhanh nhưng gặp chó săn thi cũng bị bắt.

(22) Sở đêng đê ở Trân yê bên hữu sông Tùy.

(23) Bốn nước đây là: Tề, Hán, Ngụy, Triệu.

(24) Bảy đất này trước thuộc Tống, đến đời Chiến quốc thuộc Sở.

có cánh cửa son son thiếp vàng, trên nóc có mặt trời mọc, hai bên có hai con rồng vàng uốn krù, hai cái cột chống nóc cũng có rồng leo.

Lẽ xong hai bà lại lên nhà trên. Bà dốc Durinh như thấy lẽ xong bà mới yên tâm, mới có thể vui vẻ góp truyện với những bà có mặt tại đây. Lúc trước, bà còn áy náy như chưa làm đủ bão phan; nên không để ý đến ai cả. Nay bà dốc Dũng với hai cái má hóp lại, hai mắt sầu hoảm, không biết ông Đốc nhà đâu không làm bồ đà và như người ôm đòn trong bộ áo, nhưng den của bà. Ngày bà Kiên, vợ ông được sĩ Kiên, người bấy giờ như con gái mướt tát, tuy bà đã có hai con. Nước da mịn không đánh phấn, hai má hồng tự nhiên càng lấp rở rái cái mà phấn hôi g trên má bà Đốc Dũng đã hơi rạn như mà mặt gái giang hô quá lửa. Còn ai mà trahi thế kia? Bà cứ Hiếu đó! Ông Ðiều, lục sự tòa án sơ thẩm. Miệng nở một nụ cười, một hàng ròng nhở si: vào nhau và bóng như màu ngà, bà Hết vẫn bà Dur lại phía mình:

— Lại đây! Lại đây! Ông ấy đâu mà lại đi một mình. Jeannette học lớp mấy ở Félix Faure rồi?

Việc học tiếng Nhật

Muốn chéong biết tiếng NHẬT
chữ NHẬT nên mua cuốn:

NHẬT NGỮ TỰ HỌC

của ông Nguyễn Ngoc-Loan soạn

Tiếng Nhật giảng ra quốc - ngữ và chữ Pháp, dù mạo luật, giản dị rõ ràng tự minh học láy, dễ hiểu, chéong biết, đã được viên Tổng lãnh sự Nhật đỗ tuý và ban khen rằng: « cuốn sách này kết quả của bao sự gắng công tận tụy và dâng khen, từ trước đến nay chưa từng có cuốn sách nào có qui thuôc như vậy, nó sẽ là cuốn sách học « cốt yếu » của cả mọi người văn vấn ». Giá bán 2pi, trước gửi 0pi0, gửi C.R. thi p270, ngày phiếu gửi cho ông Nguyễn-di-Luân, directeur du

NAM - THIEN THU - CUC
37 - RUE DES PIPES - HANOI

Jeannette tên con gái bà dốc Durin đưa ngôn ngữ trô lên ngâm vào miệng, không trả lời gì cả. Cô bé bờ agô như người lạc vào chợ. Cô ta không quen trong cái không khí người nhón. Bà dốc Dur ấy sẽ con như đê đánh thức:

— Kia, bà hỏi, sao không trả lời?

Jeannette lì nhi trong mõm cái gi, không nghe rõ.

Bà Cử nói sang truyện khác.

— Ông ấy đâu?

— Nhà tôi, lúc sáu ruồi lại có người mời đi đỡ.

Bà Dũng ngồi bên, từ nay vẫn mài nói truyện chỗ khác, bỗng quay lại vừa cười vừa nói khẩy:

— Ta sẽ không đi theo à?

Bà nói thế là vì bà Dur xưa nay có tiếng là hay ghen; và bà ta trước kia hồi mới lấy ông Dur, thấy nói chồng di ôr đê, di chura bệnh thường riêng có trong đám phu nữ (ông Dur chuyên môn về bệnh dân bà) thì bà không bằng lòng tí nào cả. Bà có lần bà khuyên ông bỏ cái thứ chuyện mán ấy đi, học sang chúa măt, hay chửa trẻ con hơn. Nhưng ông Dur cùi cười và cho là tại vị chua quen với những ý đó thôi. Câu truyện vè sau không biết tại ai mà phao mãi lên, rồi người ta đặt thêm bão mỗi lần ông Dur di dê thi bà Dur di theo xem, để chứng kiến việc làm của chồng. Rõ thực oán uổng cho người đàn bà hồn lành ấy!

Ông được-sĩ Tiên lúc đó ở phía ngoài v.v. Ông Tiên tức là con cả cụ Trưởng. Ông béo. Hai má chảy xuồng liền với những miếng thịt chép nếp ở cổ. Hai tai ông chảy xuồng có thành quách.

— Trong ông Tiên hao hao giống cậu Khả. Nhất là...

Bà Dur im bặt. Bà biết là mình lỡ lời, nói năng không có ý tú, Cậu Khả là em ruột ông Tiên, con út cụ Trưởng. Cậu kém anh một giáp; ông Tiên năm nay chừng 35, 36. Cụ Trưởng có tất cả 4 con. Người nào cũng làm nên, có danh phận trong xã hội cả, trừ có Khả. Tiên là nhon nhất, đến Hoàng tri huyện Đông-Lưu, Tuyên đỗ kỹ sư hóa học ở Pháp về hien làm tại một nhà máy sợi. Người thứ tư là Khả. Không biết có phải tại má không? Cụ Trưởng đã dì lê, xem bói, nhờ thày dì lý xem lại ngôi mộ nhở có ai trong làng ghen tị với danh giá của các con nhon cũ mà làm động đến long-mạch chẳng? Chứ sao, bốn anh em cùng một mẹ mà ba đứa anh học giỏi,

có phú, có qui, có danh phan, đứa em út lại suy đốn thê được! Từ năm mười tam, Khả dã tỏ ra là một đứa biếng học, lại hay đua ăn mặc! Mười tam mà chưa đỗ Sơ học Pháp viêt. Thực là mả đén ngày suy; lộc của cụ Trưởng chỉ đến Tuyên là hết. Hồi sinh thời, cụ Trưởng ông dã bao nhiêu lần đánh, đam cùm, nói ngọt, nói sảng để hi vọng một ngày kia Khả sửa đổi tính nết trở nên người khâ. Ủ! Thời ñà không học được bằng các anh thi cung tu tĩnh-lai, cụ sẽ cưới vợ cho và mờ một cửa hàng gí để cho hai vợ chồng trông nom; như thế hai cụ cũng đủ sung sướng rồi, trông thấy bốn đứa con có gia đình cá, lòng già hoan hỉ biết bao? Thế mà nước dò dâu vịt, chúng nòi tật ấy, Khả dã không bò được su lười biếng mà lại trở nên gian trá nữa và dâng diêm. Không biết, trong họ có ai như thế mà Khả lại có tính ra ca cải lương Sài gòn, ra đánh dàn tàu và thích đội mũ lệch hồn sang một bên dè lộ mó tóc mai dày và dài quá xuong dến ngang cuống tai. Năm mười chia Khả bỏ học, nay hòn anh cặp một

trâm bạc, di theo một dào hát vào Nam-kỳ. Được một tháng sau, Tiên nhận được giấy thép ở Cần-Thơ đánh ra: « Gửi tiền tau. Khả ốm 177 đường Brusseaux ». Cụ Trưởng bà nghe tin con ốm vừa giận vừa thương, cụ khỏe; giục Tiên gửi ngay tiền cho em. Tiên phản đối bao dè cho khô cho nó biết thân đê. Chú động một tí cho tiền thi rồi chỉ tò làm hại thân nó. Nhưng tíc tai nói vậy chứ Tiên cũng gửi cho 5 chục. Tiền ñó chứ không thấy Khả vđ. Một tháng sau lại một cái giấy thép, lần này Tiên không phải lừa nữa, nhất định không trả lời. Nhưng cụ Trưởng khóc, thằng Khả ốm, một mình bô voi no đất khách quê người, ai cho nó vay tiền, ai thuốc thang cho nó, ai dám dái nhở một người cháu họ gửi tiền cho Khả. Lần này lại hơn lần trước, 100\$.

Nửa tháng sau, chỉ có nửa tháng thôi, Khả vđ, nhung không dám về nhà, sợ Tiên. Khả bắn tin cho mẹ. Cụ Trưởng bà vội vã đến. Cụ chắc là minh nhầm nhà chứ có đâu con cụ lại chui rúc vào một cái gác thấp chum đầu, toàn mồ hóng ở một cái ngõ ghê tởm như thế. Ngạc nhiên hơn nữa, là khi cụ thấy Khả den di và cái áo sơ mi cầu ghét vàng ở cổ không có ca-vát. Xưa này cụ vẫn biêt tinh Khả làm đóm, có khi Khả xin năm đồng đê mua một cái ca-vát ở Gô-dà-deo. Và cứ như thế, đời Khả cứ dần dần truy lạc hơn nữa: như một người vô ý đã trượt chân xuống đê cao, cứ lăn mãi, lăn đến nỗi không ai leo kéo vđ với sự bàng phẳng nền nếp ngày xưa nữa. Cụ Trưởng nhiều lần khóc, cụ Trưởng dùn tất cả các phương pháp đê mong cứu vót được Khả. Nhưng ñến con ấy có lẽ không thể nào trở lại với gia đình được nữa; ánh hường của bè bạn, của những hoàn cảnh tối tăm nơi tiệm hủ, nhà chửa, sòng bạc dã che tối bết cả luồng tri hồn và không mấy khi đê hồn trong thấy ánh sáng mà trở về

con đường thiện. Tháng hoặc một đôi khithấy hắn lang thang ngoài phố, một chiếc ô tò bóng nhoxang di qua, một gười bà Annam ngồi trong đó, hắn hối tưởng lại cái ám cúng, cái sung sướng của một gia đình trưởng giả và lòng thấy hối hận, tiếc thời xưa. Nhưng đó chỉ là một tia chớp. Hình ảnh những đêm trác tang không mất tiền với những gái nhà chửa — vì có khi hắn được gái bao — lại hiện lên thay vào những hối hận. Biết mồi, bắn tó khinh bì sự giàu có kiêu hãnh của các anh. Lòng thương con ở cụ Trưởng bâ hầu như đã hết. Cụ đã khóc mất năm đêm liền, cái ngày mà cụ ông hấp hối trên sập, hai mắt long lanh khốc, hai mắt đờ của người già sắp chết già đến đê đưa con bắt hiếu mà giận mà thương. Bố chết nó cũng không biết.



Cụ ông trong thấy ba con giai, ba nàng dâu, dè huống cả thi lồng thuong nhớ đưa con hầm phan nhất lại trán ngập. Sắp đến, cụ muốn tha thứ hết cả lỗi cho đứa con út, miến là nó về với cụ, nó đứng cạnh cụ để cụ cầm tay nó chắc lát, dè lòng già đỡ túi. Khô! hay là nó tưởng cụ giận nó mà nó sợ không dám về. Cụ đã cho người đi tìm khắp các tiệm hớt, các sòng bạc. Tiễn nghĩ thương cha đã đồng báo gọi Khiết Khoa Hài về làm vẫn biệt vòm âm. Người ta không tưởng được một ông cụ chí cù bộ xuông, ném dán xuống dêm, lại còn được những hàng nước mắt khóc con như thế. Cụ ông chết, cụ bà vừa thương chồng, vừa giận vừa thương con, lại cho đi tìm để may ra kịp ba ngày nó có về không? Nhưng công đã tràng. Và từ đó hau nhau cụ bà đã quên Khoa Hài rồi. Hay nói dại nó lùn lạc chết ở đâu rồi

Nay vỏ ý bà đốc Du nhắc đến tên Khoa Khiết lòng già lại sôi nổi. Bà đốc với nói rằng:

— Con vội đi quên không deo khăn quàng, ti nữa về chỉ sợ gió.

Ngoài đường mưa bay, một cái lạnh buốt khiến các thân cây như sật lại. Trên đường nhựa láp láng một cái xe tay, hay một cái xe đạp di nhanh qua, bánh vun vút chiếu xuống mặt đường bông. Trước cửa nhà được-sí

Tiễn ba cái ô-tô hàng một dỗ nối nhau, năm sáu cái xe nhà ào ào cánh gà che kín, không thấy cu-lì đâu cả. Qua cửa kính cái xe hôm dỗ dồn, thấy người ta xế đội mũ da miệng ngậm thuốc lá, cái châm lửa ở đầu diều thuốc lúc mờ ánh đèn lòn theo hơi kéo của người hút. Bác tài-xế lầm bầm: « Sao giờ mới ăn xong không biết? ». Một người mặc tây từ nay qua lại mãi phía bên kia đường, bây giờ lại thấy láng vắng gần chỗ các ô-tô. Anh ta đút hai tay vào túi quần, hái vai áo len sét gáy; ánh đèn điện lùng lùng trên cái cột dây chằng giữa hai chòm cây bên vía đường chiếu vào cái nếp rắn của áo dắt sau lưng; áo thật quá run cùi nách. Một cái lố trăng rắng, không biết vết vót hay là rách dê lõi áo trong, người tài-xế mắt không tinh nên không rõ. Cố lè anh chàng láng vắng dinding xoay cái gi trong ô-tô chàng? Người tài-xế bẩm còi tiếng: « ẹ, o, u, ui »; người lá mặt quay đầu lại nhìn một lúc, lại tiến lên phía trước. Ánh ta nghènghìn coi nhau vào nhà được-sí Tiên. Ánh đèn điện 120 nến chiếu lóe qua dãy cửa kính bên phải, già xuồng sỏi, lén chòm cây thấp trổng bên tường; anh ta quay lại, rút trong túi một mẩu thuốc lá, chỉ có một mẩu thôi, dứt lún hút; dáng điệu tự nhiên lắm. Anh ta di lại phía ô-tô vừa có tiếng còi, ngó ngó.

— Nhìn cái gì?

Bác tài-xế cau mắt hỏi.

— Ông làm sao... tôi nhớ ông vào nhà ông Tiên thưa họ với cụ Trưởng là mẹ-ông Tiên ra có người hỏi?

Bác tài-xế cười, lát lịnh. Bác trưởng anh ta cho bác là ngốc lầm. Nhớ hối hồi dè ở ngoài nay xoay cho đê phải không?

— Hồi gì thi vào hồi lấy! Đóng có lờ mờ!

— Không! Tôi nói thực, tôi... là em ông Tiên.

— Ha ha ha!

Bác tài cười ngặt nghẽo. Không hiểu sao mệt thằng đâ dì ăn cắp mà lại ngủ đến thế được. Em ông Tiên lại đứng ngoài cửa! Em ông Tiên lại ăn mặc như thằng ma-cà-bóng. Bác quát.

— Cút đi! Ông đánh bỏ mẹ bày giờ, đừng có bít!

— Không! Tôi là em ông Tiên, tôi là... Khoa. Bác tài-xế ho ngắt nhiên, cau mắt nhìn lại, người vừa nói một cách châm chọc hờn nua. Bác không biết Khoa là ai, và cũng không hiểu hứa ông Tiên có mấy anh em, nhưng nghe lời nói thân thiện, bác không hề nghĩ qua như trước. Bác nhỏ dầm ra ngoài, và ghê sát

vào nhin mặt người đứng đó. Ấy là một ười hơn ba mươi, có râu mép, râu cầm, lưỡng quyền hơi cao; nhưng đôi mắt, ừ mi mắt gồng đồng mắt ông Tiên, một mí, hai mí giao nhau gần như liền.

— Ông làm ơn họ tôi, ông bảo với người là ông Tiên leo thưa khẽ với cụ Trưởng coi là Khô.

Người tài-xế thấy lạ, xuống hẳn xe, rút cái khóa con trong túi khóa cảnh cửa ô-tô, kéo cái kinh lén.

— Đứng đợi đây, tôi vào báo cho.

Khoa, người do chính là Khô, đứng nấp sau亭亭 thoảng nghe còi nhín vào vòi. Một lúc, thấy một bóng người dài ngheo ngoài xuồng sỏi vào cái bóng ấy cử động, cái bóng ấy dài ra nữa và nhô lên đèn trường, bày tờ cái bóng ấy gặp thành gó, nửa người tên in đèn trường, nửa người dưới vẫn nằm dài ở mặt sỏi. Cái bóng ấy cử động nữa; Khô hụt hụt vào nấp. Một tiếng nói ồ ồ; đưa đến cái Khô.

— Đàn? Bao nó vào đây.

Khô rúm người lại. Vẫn cái giọng lúc nay.

— Đứa nào hỏi giái đây, vào trong này! Im lặng một lúc; Khô thò đầu ra, không thấy bóng người nữa. Hắn vung dạ. Một lúc nữa, tiếng lao xao trên sỏi.

Khô run bần thần người lên. Hắn thấy lạnh quá, kéo cổ áo lên che ngực, kéo sát vành mũ trống trán. Một tiếng khàn khàn.

— A! hơi giái ôi, đây!

Tiếng em Trưởng. Khô không nhầm, vẫn ái giọng ấy và nhất vẫn chữ « hơi » mà cụ không bô được. Cụ cói giọng người đường trong.

— Ai hơi giái ôi, đây?

— Bầm cụ người ta đứng kia.

Cụ Trưởng là đói gò kinh ra đến tận cái hòn rìa đằng sau.

Sừng sững một người đứng trước mặt. Cụ giật mình, lùi lại. Một tiếng gõ sẽ:

— Me...

Cụ Trưởng run bần bật, vịa lấy thành xe.

— Me... con... Khô đây.

Cụ Trưởng oà lên khóc, rồi vội vàng bít tay lèm miệng, ám ứ trong cổ. Cụ đì sát lại, giương hai hand lồng mài, cố nhín vào mặt: chính phải Khô con cu rồi. Chính phải đưa con út bắt hiếu ấy. Bây giờ nó già quá, người ta không nhận được nó, nếu không có đôi mắt giống Tiên. Bây giờ nó có râu cầm, râu mép. Bây giờ trông nó tiêu tuy. Cụ Trưởng nắm lấy tay Khô, cụ khóc, nước mắt dầm má tràn ra nhiều thế, cụ nói không rõ tiếng.

— Khô, con, con đã về đây..! Khô con..

Cụ khóc. Những hạt mưa bụi phoi phoi xuống khái tua; mấy giọt nước ở đầu rơi dập xuồng những lá bàng gần đây. Khô của cụ đã về đây, đưa con nặng những bông, đưa con bắc niêu, ăn cáp, lừa đảo, không có danh phân, không có vợ con, không có nhà cửa, đưa con đau khẽ phang trán của cụ đã vđấy. Cụ khóc, cụ khóc. Bao nhiêu những sự giận dỗi tiêu tán cả, chỉ còn lòng thương, lòng thương Khô mày năm trời dời rét. Cụ cởi cái khăn tua quang lén cõi Khô, như khi xưa va con be.

— Con có rét không?

Có lẽ là lần đầu tiên, hai gòng lệ chảy trên má Khô. Hắn khóc lặng lẽ, trong một phút hắn háy lòng hắn vẫn chỉ là lòng đưa tré.

— Không, mẹ ạ!

Cụ Trưởng mim miệng nuốt những nước mắt từ từ theo dọc mũi chảy xuồng môi; cụ không đê nhung nỗi thòn thòn chỉ muốn bật ra hành tiếng to. Cụ sợ trọng nhà nghe tiếng. Cụ sợ mọi người trông thấy Khô khéo, như giữ không cho đưa con ấy vào nhà. Và đến đây, người cầm bút xin dừng...

TÙ-THẠCH

BANZAI « 555 »

Là một thứ bắc đèn, rất tiện lợi (xu 12 giờ, tốn 1 xu dầu) — Chỉ mua có một lần (Giá 0\$20) mà dùng được mãi mãi không mòn. Không phải cần đến cây đèn, cứ tháo cái bắc « B » vào một cái cốc hay cái bát, đựng dầu lại, hay dầu vừng, sẽ có một ngọn đèn rất sáng. Bác không bao giờ phải thay. Cần phải giữ về 1\$, nếu muốn nhận được cái mầu và cách thức dùng. CHUYÊN BÁN BUÔN MỒI HỘP 25 TẤ 50\$

SEUL DISTRIBUTEUR EN INDOCHINE
Đào - Thao - Côn
21 — RUE RIQUIER — HANOI

CAO HO LAO 1942

và thuoc Nhật

RIUKAKUSAN

Tại Phòng thuốc CHÙA PHÒI mới có thêm thuốc CAO HO LAO 1942 (25\$ hộp nhón, 15\$ hộp con) và lúu thuoc Nhật RIUKAKUSAN để chữa bệnh Lao Phổi. Ai bị bệnh Lao, hoặc muốn để phòng bệnh ấy, đến dùng thuốc tại Phòng thuốc CHÙA PHÒI đều có đủ thuốc dùng và hết tiễn.

Phòng thuốc
Chùa Phòi

15 hảng Bè (Radeaux) Hanoi — Tel. 1630

ĐAI-Ý. — Hanoi: Văn-Tân 37
Paul Doumer, Hái: Đức-Thanh 57
Gia-long, Nhatrang: Hiệu sách Sơn-Ha, Bannet uối Hiệp Hưng đường.

Cần thêm Đại-lý các tỉnh



Dòng Của dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại
Chuyện thật một thiếu nữ làm lố, kết hôn với anh chàng dốt
nát mà sau cảm hồn khuyên khích chồng làm nên danh phận
(Tiếp theo)

Thì ra một bức thư dài, chính chữ mèng
viết; những điều gì liệu chàng chửi mèng
đối mặt hé răng, nàng muộn giấy thay mực,
bút thay lời, giải tò vòi chồng cẩn kẽ. Trong
thu, với giọng ôn tồn dâm thầm, không một
cảm một tiếng nào có thể khiến cho mènh lồng
nàng học bạch hết những lẽ vi sao hay giờ
chàng phải cố học, vì sao cả hai vợ chồng nên
đồng tâm hiệp lực để trả thù cho danh - đỵ,
rửa nhục cho ái - tình. Sau ché là 10 khoản
giáo-ước đã nói với nhau hôm nọ, chàng ngồi
xem thư trên một ghế đá trong vườn bách -
thảo, đọc nhầm thông thả từng khoản như
sau :

1') - Cố học để một
ngày rát gáy, cảng
sống trong cảnh vê
vang, không thể thi
chỉ có nước sảng chát
trong vùng tai tiếng
nhục nhã với đời;

2') - Mục-dịch cố
học kỹ cho tới đỗ kỹ
suất thật;

3') - Quê hồn đời cũ, trong tư tưởng c้าง
như trong hành-vi.

4') - Tuyệt-giao với tất cả bạn bè và-lại
ngày trước.

5') - Xa lánh nhất thiết các cuộc xái phi,
vai chơi, tụ họp, cờ bạc, trai gái.

6') Không nên lộ ra cho một ai ở Saigon
được biết mày - may về quê quán và tung tích
chứng ta.

7') - Mỗi việc nên nghe lời tôi can ngăn,
khuyên bảo.

8') - Không giao thiệp hoặc làm quen một
người nào trong lúc này: đừng mời ai đến
nhà mình cũng như mình chẳng đến nhà ai.
Tụt thời sống theo suy nghĩ đồi hoán toàn tịnh
như ý mình sở-nghen.

Tóm tắt những kỳ trước

Nhờ có tài ip-byom, Kiều-mộc — một tên đệm
đáng đời nát — lây được Minh-Cầm, on gài mò
nhà triều phủ.

Kiểu-mộc bị Đan-hồng-Tin — một giang-hồ cường
đạo — bắt đem ra lão Phù-quốc.

Khôn, quân giao lao khó khắc, Minh-Cầm vứt bỏ
tun chồng đem về khuyên khích Kiều-mộc tu tính,
phấn đấu, lấy sự họe để lấy lối xua.

nói dối song thân rằng trong khi chờ đợi
mở ra công xưởng, chàng nàng hãy
tạm làm phó chủ sw ở một nhà máy kia,
luong bằng tuy hơi vài trăm thỏi, nhưng địa
vị rất được kính nể. Bởi vậy, cần xin song
thân phu cấp cho mỗi tháng vài trăm nữa thì
hai vợ chồng mới đủ sống & đất Saigon cái
quê gao khát, khỏi tốn danh giá.

Luôn dịp, nàng xin ông cụ cho một van bắc
đè lên đặt cọc cho người ta gửi sang bên tay
máu máy thử khi cụ cần dùng về việc chế tạo
nước hoa.

Ông Châu-hồng vui mừng cho ngay, vì thấy
rõ con dâu nén ông nên bà, và biết kinh-deanh
theo nhu ý mình sở-nghen.

Với số van bắc ấy, Minh-cầm xoay sở buôn
buôn vòng cầm-thạch và hột xoàn, cốt kiếm lời
tối thiểu tháng một vai trám, thêm vào hai trám
mà nhà trù-cấp, có thể mời đủ duy - tri cuộc
ông của hai vợ chồng ở Saigon. Cuộc sống ấy,
hang tháng không thể kém sô bốn trám đồng,
tè rieng khoản tiền học mà Minh-cầm chi phí
cho chồng đã hết phần nửa rồi.

Chỗ khô-tẩm của nàng là có xeay sô buôn
buôn lại cho tháng sinh lợi ra vai-trám, bần
thưng thức lori mình đã nói bắc lâm nhà
mày có lương. Còn sự lấy một vạn đặt cọc
máu máy bên tay cỗ - nhiều là chuyện bịa;
nhưng cót mượn sô vốn ấy cho nó để ra mòn
tiền kia.

Nhà vợ khéo cầm - hóa, duong dục, Lâm -
kiều-Mộc có thể yên tâm chuyên chú vào việc
học. Chàng tu-chí và phẫn-khích, không dãy
ba năm đã thu được cái kết-quá tần tot, dáng
đẹp người khác phải đi dâng-thắng sáu năm.

Trong thời gian-Ấy, một đứa con trai ra đời
hàn gắn mối tình nhau - nhục của Minh - cầm
đối với chồng càng thêm chật chẽ.

III. — Cô giáo Nhâm

Thằng bé Lâm-thiên-Tú ra đời được vài
tuần, thi cô giáo Nhâm dời lên Saigon, dạy
lớp đồng-áu tại đường Chợ-đầu.

Tòa nhà ở đường Tabet hót vè tịch mịch.
Cách một vài ngày láy bông khách lìa
đến cho một lần, ấy là cô giáo.

Cô là chị em thúc bà với Minh-cầm, gọi Ông
Cô-tu-hồng là chú. Hai người xắp xí một mèo,
nhưng cô giáo cao sô, là láy nghè gõ dâm trả
sau bầy nám rồi, vẫn ở độc-thân. Cô lẽ tại
nhà có nghéo, mà người lai kén hè nhau sác,
nghe là thiên cả hai diệu-kien cần dùng của
một người con gái, bèn gi các kén vẹ
không mặn gấm ghé, tranh dành.

Sinh-binh, vốn thích lăng-men, tự-do,

thêm có tâm-cơ sầu sặc, mi-iąng luôi lầm điệu,
nỗi tiếc là « gái méi » thứ nhất trong họ.
Nên biết vào thời-ky nết-lưu ta vàa mới bắt
dầu tìm hóa cải cách, người ta già cho có náo
cái tiếng « gái méi » nghĩa là cỏ ấy cỏ già
lòi-loét, phỏng-táng, không biết làm nghề
ngông gì, không còn biết trọng hi-giáo ông bà,
không kề đến dw-luận khen chê-dị-nghi.

Thành ra, tuy chỗ chị em, xưa nay Minh-
cầm đối với cô vẫn có ý kính sợ mà tránh xa,
không thường mặn mà, thưa-cận. Chàng có
là một người chị con nhà bắc lâm ở Saigon
day học mà phải tre riêng với khác; nàng có
nhà ở rộng rãi, liệu chừng đẽ có giáo & chung
túi bắt quá thêm đũa thêm bát, có chát chội
lỗi lòi gì đâu, nhưng này không muốn thê.

Ta ném biếu giüm nàng bằn-tâm không wa
cô giáo bay thác mắc đà sụ; huống gi nàng lại
có tình-canh riêng nhau dâi rõ, không tiện
đẽ một người khác cùng ở chung với mai
nhà với mình, mặc dù bà con họ hàng. Mà
càng là bà con họ hàng, lại càng phải giữ kẽ.

Cô giáo khéo làm bát-mâm về ché ấy, nhất là
trong thấy nhà cửa Minh-cầm ở mát-mẻ, rộng
rãi, sang trọng, tảng trên tảng dưới, mà chỉ
có hai vợ chồng với thằng con mới đẻ, và hai
con ở khách, mà một con tối nài dẹp dẹp
xong cũng về nhà riêng nó.

— Di dè tôi ôi đây che vui vẻ, không được
huy sao? Hay là sợ tôi không có tiền trả
chỗng? Cô giáo nói khẩy, lòi hòn mắt.

— Không phải thế, chị ơi! Minh-cầm dẹp.
Nên chị ở đây thế nào chẳng có các ông giáo
đồng liêu tái lui thâm viếng, em chỉ sợ em
quê nhà thất thoát trong sự ăn nói dãi dể,
rồi họ cười lây đùa chí thèi. Thủ chi em thuê
riêng một chỗ ở cho thòng thà tý-teo, khai nài
cô sự cần dặng, em sẵn lòng giúp đỡ.

— Thôi, chị cảm ơn em. Tuồng chỗ bà con

À-CHÂU-ẤN-CỤC MỚI PHÁT HÀNH HAI CUỐN SÁCH VÔ CÙNG GIÁ-TRỊ:

1) Một gia - đình giữa hai thê - kỳ

Có lẽ những cảnh-e-le, khufu-khue của những tần hồn sống-pawn giữa hai thời-đại, giữa lúc giao-thời MỚI và CŨ. Người đọc sẽ thấy lòng mình xứng-dòng, thâm-thia và không ngớt lời ca tụng tâc-giả THIỀU-QUANG, một cây bút phái-binh già-trí nhất hiện đại đã đem hết công phu, tâm hồn, nghệ thuật và tùng tráy ở đài ra viết cuốn sách này

Sách in rõ dẹp, 200 trang toát chữ nhỏ, nhiều chữ hàng 400 trang chữ thường. Giá 0300.

2) Vũ án mang không có thù-phạm

của NGÔ-VĂN-TY (tác-giả NGƯỜI NHÂN TRẮNG và ĐẰNG-BÌM-ẤT)

Cuốn sách trình-thám và-dai nhất từ xưa tới nay. Rất bí-mật, li-ý ngoái sâu trường-thượng của người đời.

Gắn 250 trang — Bla in ánh rát dẹp — Giá 0400.

Thur, mandat gửi: À-Châu xuất bản eue, 17 Emile Nolly — Hanoi

thân thích, muốn chung đụng nhà cửa cho vui, nhưng em vì có « lẽ riêng » không muốn chia sẻ trong nhà thì chị tìm nơi khác cũng được.

Có nói dồn hai tiếng « lẽ riêng » làm Minh-cầm cảm-giac khó chịu.

Nhung cõ khôn khéo, chuyền ngay sang chuyện vui vẻ, ôn tồn, để giữ lấy hòa-khì giũi chị em và chủ đây chỗ bắt-nhêu-y.

Từ đấy, cô thuê nhà riêng ở tận đường Bourdais, song cứ một vài ngày lại phô Taberd cho một lần, có vẻ ân cần, au yém. Cái cù-chí ấy, động cơ bời tình bà con thiết, bởi có tiêm-tam quấy rối « tri an » của gia-dinh người ta thi nhiều.

Không ai quên cõ giáo Nhâm đã đóng vai tuồng một trong hai người hộ vệ Minh-cầm di ra Phá-quốc để đón chồng nàng về.

Cõ vẫn định ninh trong việc ấy tất có một nguyên-do bí-mật. Nhất là mây lõi ông đạo-sĩ Cao-miên trên núi Talaon dã yến ủ Minh-cầm một cách bong bảy, cõ co nghe và còn chán trong trí nhớ. Thế mà rồi Minh-cầm giấu biệt chán-tuồng không ngo thật với cõ, chỉ nói qua leo rằng Đan-hùng-Tin tuy sự trùng tên lầm tưởng cõ đồng nang là kè thi của va hồi trước, nên va bắt đi, chủ tâm báo cõ tuyt hận; nhưng rồi tự biết mình lầm, va ân cần xin lỗi và săn sóc chàng mĩ tẽ cho đến hôm có gia-nhân tối đón.

Cái lý-thuyết ấy không thể làm thỏa mãn tóm-lêng câu hỏi của một người nhiều tâm-cõ mưu-mẹo như cõ giáo Nhâm.

Cõ từng gài bẫy mạo mục dè gạn hỏi chú hương Tâm hôm cùng ở Phá-quốc về, nhưng chúa lắc đầu trả lời không biết, hay là chúa biết mà dè bừng không nói.

Tù đó cõ thường dè tăm suy nghĩ dò xét, may ra lần được manh mối.

Lác cõn trao-giao ở trường nữ-học Sôetrang, cõ lâm cõ mày mò giao thiệp với một tên anh chị du-cõn, nghe dồn là tay sai của Đan-hùng-Tin. Đến nỗi mội nó ăn, cho nõi, cõt dõ la duyên cõ Lã-n-kiêu-Mộc bị bắt

Kỳ thật tên anh chị này chẳng biết gì hết, dẽ thường cõng không nghe có vụ rắc rối kia nữa. Song muốn cho trời bùa chén, nhất là món tiễn, nõ-trả lời xuôi chuyện rắng duyên cõ chí lại một việc tinh. Trăm việc lõi thói ở đây ra, cho tới đậm chém, kiện thua, án mạng, vu-hãm, chẳng phải hết chín mươi chín việc có nhân-tinh nữ-sắc bên trong đây ư? Chẳng riêng ở xú minh, dù ở xú nào cũng thế. Bên tây, mỗi khi có vụ nhân-mạng phát xuất, người ta thường nói: « Cherchez la femme », nghĩa là cứ tìm con dàn ba thi re chui ấy, động cơ bời tình bà con thiết, bởi có tiêm-tam quấy rối « tri an » của gia-dinh người ta thi nhiều.



Bấy giờ cõ giáo Nhâm mới vận dụng trí khôn, chấp nhận: tung mánh mồng-tượng, can nhắc tung điều ước-doán, rồi tự soạn ra tập hồ-so Kiều-mộc như sau đây, mà cõ chắc chắn là đúng:

« Anh chàng lúc còn là học trò hàn-vi, cõ trong thay nhà người ta có một thiền-nữ — ví dụ cõ X. — xinh đẹp đê-huống, bên thà chát tiếng kèn dèng quyền ra ve vãn cầm đỗ cõng. thè-nguyễn nhung một iết-tinh sỉ, et rãm nǎm gần bỏ. Nàng cõ tin xiêu lòng, cõ không bao lâu khói tình mang nặng, kẽi quâ cõng ra một đứa con. Nàng cảm rặng obju cõng cả những rei vợt của mẹ-cha, bùa riu

cõa du-luận, một lõng tin cậy nơi trong cõi mà người tình đã cam đoan, hẹn ước.

« Không ngờ đến lúc chàng dỗ đạt thành cõ danh, lại đánh lồng được cá quên dăng, cõ tráng quên đèn, bõ nàng và đứa con thơ, di claky cho được cõn ông Châu-hồng là gái con cõi, mà giàu úc vạn.

« Phụ tình áu đã rõ ràng.

« Cõ X. ấy có lẽ dính dấp bì con gi với Đan-hùng-Tin, ché nén va lập mưu bắt kẻ bạc-tinh để trừng trị cho bõ ghét. Hoặc là con cõi nhà lõi-nghiã túc, không theo chịu được « cái nhạc ấy, cho nên xuất tiền thuê « Đan-hùng-Tin hành-phat, để báo thù cho cõanh-giá nhà họ không chừng. »

Thờ-o làm sao giữa trong hõi ấy, ở vùng Đại-nghĩa lỉnh Sôctrang, vừa xảy ra chayen Nhâm-thuòng một người thiêu-phu, dòng dõi trâm anh, ấm đưa con bê, nhảy xuống sông tự tử. Khi người ta vớt xác lên, hai mẹ con vẫn ôm chặt lấy nhau. Đầu dưới tám kịch bi thảm này chỉ vì tình-phu. Trong bức tho tuyêt-mạng có câu: « Mẹ con tôi đau khổ quá, không muốn sống nữa. Thôi, dè cho kẻ bạc-tinh kia từ hõi với lương tâm và con người ham danh ý gián, dang lạy cuôp sống hanh phúc shòng con của người ta kia, thứ xem rõi cõi ánh đời ở kiếp với nhau được không... »

Cõ giáo Nhâm ráp ngay việc thực hiện này với chuyen minh úc-doán, tự nói lầm rầm một mình:

— Dịch-thì cõ X. đó rồi, chứ cõi ai nõa!

(cõi nõa)
MÔNG-PHONG

ĐÃ CÓ BÁN :

BUT NGHIÊN

tiết thuyết của CHU-THIỀN

Toàn những tài liệu rất quý
về đời di hộc, di thi, dõ đạt
của các nhà nho sõi ngày xưa

Dày 400 trang, giá 2\$00

Mua một cuốn gửi iền về trước
cả cước phí 2\$00 + 0\$60 = 2\$60

HÀN-THUYỀN, 71 phố Tiên-Tsin, Hanoi

ĐÃ CÓ BÁN :
Nhi - Đông Họa - Bàn
Số 1 - Giá 15 xu

**Đồng xu
kẽ chuyen minh**
của Vũ-trọng-Cam

CÁC BẢN NHỎ ĐÓN XEM :
NHI-DÔNG HỌA-BÀN SỐ 2
Người già người lột
của T. H. Trần

Éditions KIÈN - THIẾT
4bis, Bd. Borgnis Desbordes Hanoi, Tel. 808

**Hai cuôn sách sẽ có bán
ngày 1er Juin 1942**
Bóng hạnh-phúc

Cuôn thứ hai của Lê-vân Trương — Giá Op60
Ai muốn hưởng hạnh phúc hoàn toàn,
Ai dã vi làm lõi mà làm tan tan
hạnh phúc của mình,
Ai muốn gác lại hạnh-phúc,
Đều nên có cuôn Bóng hạnh-phúc,
truyện dài tôm-ly của Lê-vân-Trương.

Con chuột mù

Sách Hoa Mai số 15 của Bùi Hiền — Giá Op10

Đó là một truyện dã xay ra ở
gia-dinh chuột, cũng như ở nhiều
gia-dinh Việt-Nam, mà cha mẹ
già bõ bạc dãi. Truyền rất thương
tâm, rất cảm động.

Nhà xuất-bản CỘNG LỰC 9 Takou Hanoi

Hãy đòi cho được mấy thứ sách
giá trị của nhà xuất-bản
• Hương Sơn

Tản Đà Tản Văn, văn suối của Tản-dà . \$090
Mòng và thực, tiêu-thuyết mới của Giao-Chi . \$045
Nàng, tiêu-thuyết lý tưởng của Lan-Khai . \$060
Tinh và mầu, truyền đường rừng của Lan-Khai . \$060
Không nhan sắc, tiêu-thuyết của Nguyễn-Binh . \$038
Người giết chồng tôi, truyền thuyết của Từ-Thạch . \$035
Lời bước sang ngang, thơ của Nguyễn-Binh . \$070

Thơ và mandat đề tên ông:
Nguyễn-mạnh-Bồng, 97 phố Hàng Bồng,
Hanoi, ở xa thêm cước phi

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

Phấn Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỎI

Lau phai, đứng ngang hàng các
hàng phấn danh tiếng ngõi quèo
Có thử hương, vui và da
người. Bán khắp nơi. 1 hộp 1\$20

MUA SỈ DO:

Etablissements VẠN - HÓA
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

NÉN HÚT THUỐC LÁ

Bastos

NGON THƠM

MỖI GÓI 0\$15

Nhiều bạn gái ngày nay tự nhận
là gái mới, không biết trong trình
tiết, mờ ured những truyền
quá đáng, xin hãy đọc ngay

**Nhân cách phụ-nữ
Việt-Nam hiện-đại**
để sữa minh thỉnh một người
đàn bà Việt-Nam có nhân-sách
cho bạn trai khỏi chê cười
Mỗi cuốn 0\$50 — Mua C1 R1 hết 1\$10
Ở xa mua xin gửi 0\$83 cả cước về cho:
NHÀ IN MAI-LINH HANOI

Bốn món thuốc bồ căn thiêt cho
Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bồ-thận Đức-phong 1\$50
- 2) Thuốc Đại-bồ Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Diệu-kinh Bồ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bồ-tý-tiêm cam 1,00

do nhà thuốc tràng dô

DỨc-Phong

phát hành

Một hiệu thuốc tin-nhiệm, có báo buôn bán là
thuốc số 1, thuốc bắc chè và các thứ sâm-chinh hiệu.

45, Phố Phúc-kien — Hanoi

TIẾNG ANH của NGUYỄN-KHẮC KHAM
CHO NGƯỜI
VIỆT - NAM

CUỐN THỦ NHẤT. — Theo Anh và
bà thực hành giấy 100 trang, giá 0\$55.
CUỐN THỦ HAI. — Anh, Pháp, Việt
hội thoại giấy 100 trang, giá 0\$40.

Thứ mìn cước gửi (\$10. Thơ và mandat xin để:

M. NGUYỄN - KHẮC - KHAM
36 Bd. Henri d'Orléans, Hanoi — Tel. 266
Boite postale 24

VIỆT-NAM ĐỒNG-BÀO

chi hút

THUỐC LÀO ĐỒNG-LĨNH

236. Đường Cửa Nam — Hanoi
Vừa rẻ vừa ngọt! Ở xa mua theo lời lính-hóa giao-ngan

CÁC NGÀI HÃY DÙNG Phấn-trì Đồng-dương

(GRA-PHITE INDOCHINOIS)

Mô « Hélène chí I », « Hélène

chí II », « Hélène chí III ».

PHỐ LU — LAOKAY

Đã được công nhận
là tốt không kém gì
của ngoại quốc
công việc cần thận.
Gửi nhanh chóng
khắp Đồng-dương.

HOA MAIPHONG

biểu hiệu vẻ đẹp quý phái. Hiện
may có tiếng nhất của bạn gái.
N. 7 Hàng Quạt — Hanoi

FOOR

Mực bút máy tốt nhất
TÔNG PHÁT HÀNH

TAMBA ET Cie 72, WILÉ
Hanoi — Tel. 16-78

Đại-lý:

Chi - Lý Hàng Bồ
Hanoi
Mai-Linh Haiphong
Có bán khắp mọi nơi

Ed. Hebdomaire du Trung-Bac Tân-Van N.
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, B1, Henry d'Orléans — Hanoi
Certifié par l'insertion
Tirage à 100000 exemplaires
L'ADMINISTRATION DES POSTES NG. 0. UYNGH

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP



DEPOT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE:
323. RUE DES MARINS. CHOLON

AGENCES :

Ets TÙ-SƠN à Phanrang
Ets TONSONGCO 146, Espagne — Saigon
M. LÊ NGỌC-CHÂN, Rue Saliceti VINH LONG
Tổng phát-hành ở Bắc-kỳ:
M. ỦNG TÝ N. 45 Lamblot, HANOI

FODA Hồng - Khé

là một thứ phấn chè riêng
đè soa nách mỗi khi tắm
dứa song rất thơm mát. Có
bệnh hôi nách soa một lần
khỏi ngay. Mỗi hộp 0\$20.

BẢN TẠI

NHÀ THUỐC HỒNG-KHÉ
75 Hàng Bồ — 88 phố Hai Hanoi
và đại lý các tỉnh

Maitre Huyền-Minh

Các ngài muốn rõ: Tình duyên,
Vận hạn, Tương-lai, dý vãng,
mồ mả, kè thù, sang, hèn của
mình ra sao, xin biên ngay
ngày tháng giờ đẻ, và tên tuổi
cho Maitre Huyền Minh hứ
chữ ký và tu tú, kèm theo mandat
1\$50. Thơ và mandat đè
MAITRE HUYỀN - MINH
13 Rue de Hué — Hanoi
xem là nhà già rieng.



BỘI TÌNH BẠC

HỘI - CHỢ HANOI 1941
MÙ IMPERIAL
BEP, NHÈ, BÈN, LỊCH - SỰ
DÙNG ĐƯỢC TỪ THỜI
đại-lý độc quyền :
TAMBA et Cie 72, Rue Wilié HANOI
Téléphone 16-78
Còn trên nhiều đại-lý các tỉnh,
giá 0\$1.0 lem vè iagy catalogue
ilustré 1942 gratuit