

TRUNG BAO

CHU NHAT



SỐ « ĐÀO MỎ »

NGUYỄN ĐOÀN - VƯỢNG
CHỦ - TRƯỞNG

Trước Tòa Án, hàng ngàn người bàn tán về
bác-sĩ Lộc và cô "Mùi châu" nội bộ Ủy Dương.

ảnh Võ an-Ninh

Số 114 - Giá: 0\$20
7 JUIN 1942

TRONG

Theo sử thì lễ giá-thú nước ta cũ-bành theo lối Trung quốc từ đời Nhâm-Điền, khi ông này đang làm quan Thái thú nước ta.

Sử chép rằng Nhâm-Điền bắt những lại-luộc trong quân lại một phần lương của ông mình mà giúp cho những kẻ nghèo cưỡi vợ và lấy chồng theo lễ-giao Trung-quốc.

Như vậy đủ tỏ rằng trước kia, hôn-lê nước ta không đời liền bạc tốn kém như hôn-lê kiểu Tàu, và -hắc-chấn rằng Lục-lê của Chu-công và tục thách cưới hôn-cảng nước ta từ thời-kỳ đó.

Lục-lê do Chu-công đặt ra là những lễ này :

1) *Nạp thỉ* - Sau khi hai nhà trai, gái đã nghi-hôn thì nhà trai sai một đem con nọ đến nhà gái để tỏ ý đã kén ở nư ợc ;

2) *Vấn danh* - Nhà trai sai một đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái ;

3) *Nạp cát* - Sai người đến nói cho nhà gái biết rằng đã bị được quẻ tốt, thế là việc hôn-nhận đã ổn định ;

4) *Nạp lễ* - hay lễ *Nạp trưng* hoặc *Nạp thành* là nộp đồ lễ cho nhà gái, lý ý rằng việc hôn-nhận đã thành ;

5) *Thỉnh kỳ* Xin định ngày giờ cưới dâu ;

6) *Thân nghinh* - Họ nhà trai mang lễ đến nhà gái để cưới dâu về.

Coi sáu lễ đó, thì t ền bạc nguyên không chiếm địa-vị cốt-yếu trong hôn lễ như ngày nay. Dạy đó là mới là chiếm địa-vị cốt-yếu, đúng như câu thơ cổ của Tàu chép trong Kinh Thi :

*Phạt kha như hà ?
Phi phả bất kha.
Thá thê như hà ?
Phi mai bất đắc.*

Chặt cảnh thế nà ?
Không bán không gũ.

VIỆC GIÁ THÚ MÀ NÓI ĐẾN CHUYỆN TIỀN BẠC LÀ MỌI VỢ

Lấy vợ thế nào ?

Không mới không chạy.

Nghe là bản ý người đặt ra Lục-lê không định làm phiền-phi nhà gái hay nhà trai, chỉ cốt làm việc hôn-nhận có thể-thống và đánh đau cùng định định tình yêu giữa trai gái bằng một mớ lễ-nghi trọng thể, hồng duy-tri lòng người và cho việc hôn-thú một ý-nghĩa thiêng-liêng.

Thế thôi.

Sở dĩ sau này, hôn-lê thành một dịp huy hoặc tiền-tài là vì người ta hiểu lầm nghĩa những lễ trong Lục-lê một phần và một phần khác do tinh hiếu-thăng gáy nên.

Chẳng hạn như lễ *nạp-thái*, chữ *thái* có nghĩa là *thái-trạch* tức là lựa chọn, sau người ta hiểu lầm, *thái* là *thái-tệ* nghĩa là *của đẹp*, của quý và đem quý vật đến nhà gái n'ân lễ *nạp-thái*; lễ *nạp-trưng*, hay *nạp-thành* sau người ta cái gọi là *nạp-lễ*; *Tệ* nghĩa là của, như nghĩa hai chữ *lên-tệ*, do đó nhân lễ *nạp-lễ*, người ta đem vàng bạc đến nộp nhà gái.

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều môn nữ trang mới chế 1942, bông, vàng, chuỗi pendentifs nhận ngọc thạch thú thiệt. Vòng nửa mặt nhận hạt xoan mới lòng lánh như kim cương.

QUẬN CHỨA

31, Rue Amiral Courbet Saigon

Tinh hiếu-thăng giúp thêm vào, thành-thủ, chẳng bao lâu người ta đem thật nhiều tiền đến nhà gái, để lấy tiếng và hãnh-diện với bà con.

Lâu dần, bắt chước nhau sinh ra cái tệ nhà gái *thách* tức là yêu-cầu nhà trai phải đem đến nộp bao nhiêu tiền bạc lựa ngọc đó.

Nhập-cảng hôn-lê Trung-hoa vào nước ta, Nhâm-Điền nhập-cảng luôn cả những cái tệ của nó. Nên tục thách cưới lưu-hành trong dân-gian ta mãi tới ngày nay.

Gần đây, phong-hội mới mang, bạn gái trai thức đã lớn tiếng mạt sát cái hủ-tục đó, cho là một tục vô phân-đạo, vì nó hạ giá người con gái xuống ngang với loài vật người ta nuôi lớn lên để bán lấy tiền.

Trước những lời chỉ-trích hợp-lý, nhiều bậc cha mẹ đã không muốn khinh thường con gái và không muốn coi việc hôn-nhận chỉ là việc *gả bán* như xưa.

Giữa lúc cái hủ-tục này, sấp cáo-chung, thì một cái hủ-tục khác nhập-cảng cùng với phong-trào văn-minh vật-ất vào xã-hội ta.

Đó là tục *hỏi-môn*, một hủ-tục mà văn-hoa Pháp Molière đã nhiều lần chế-riêu và mạt-sát, cực-lực.

Trước kia, người ta muốn rằng cậu con trai phải bỏ tiền ra mua vợ, bây giờ người ta lại muốn cô con gái phải bỏ tiền ra mua chồng. Không tiền thì không có vợ, không tiền thì đừng hòng có chồng. Cái tệ do hai hủ-tục gáy nên, cũng tệ-ác ngang nhau.

Và nếu trước kia, có hạng gái kén chồng, thì ngày nay lại có hạng trai kén vợ.
Kén chồng giàu, vợ giàu, cổ nhiên.

Bạn thanh-niên kén vợ ngày nay, hầu hết là những thanh-niên tri thức, có bằng-cấp, có địa-vị, say-mê văn minh vật-ất, thường tỏ ra trung thành với đồng-bạc Con gái qua, đến nỗi đã được người ta tặng cho những huy-biêu tượng trưng là *« Thợ đào mỏ »* hay *« Kĩ-sư đào mỏ »*. Những người này coi vợ hay nhà vợ là cái mỏ vàng mỏ bạc để mình *« khai »* dần hoặc *« khai »* luôn một lúc cho được nhiều, như anh chàng mỏ già để lấy trưng vàng trong ng-ư-ôn.

Tệ hơn nữa là họ không muốn hiểu môn tiên *« hỏi môn »* của vợ, theo như người Pháp.

Theo luật nước Pháp, thì của hỏi môn của vợ, là của bất khả xâm-phạm. Hễ người chồng hay người nhà chồng tự tiện động-chạm đến món tiền đó, thì sẽ bị luật-pháp truy tố ngay.

Không muốn như Luật hiệu mong *đào mỏ* để *phang-phi*, tiêu-phá ăn chơi cho bỏ những ngày lý thì -hào Tân -Đà Nguyễn khác Hiếu.

Nếu tại nước ta, có những người vong-bản (nghĩa là quên cái gốc rễ của mình) thì chính

là bọn thanh-niên đào mỏ.

Vì họ là những người bỏ mất hồn ai hết cái tinh-thần Việt-mam.

Người con trai Việt-nam vốn là người không-khái, đầy lòng tự-tin và lòng tự-tôn, nhất là đối với những phụ-thú, quyền-thế nhà vợ.

Trai tay không, kháng them nhờ vợ.

Chẳng hiểu nghe người ta nhắc đến câu châm-ngôn của thanh-niên Việt-nam chính-tông, họ có đó mặt và nao nao trong lòng vì những lời thanh-ngự nặng như riu búa.

Đã đến lúc bạn gái phải lớn tiếng hô :

— Chúng em không muốn bị người ta đem bán như súc-vật, nhưng cũng không muốn phải bỏ tiền ra mua chồng như mua súc-vật. Chúng em là người, và muốn chồng chúng em cũng là người!

Và bây giờ chúng ta nên nhắc lại đoạn văn cổ của Văn-trung-Tử, tức Vương Thông, danh-sĩ đời Tùy, nói về tiền bạc trong lễ hôn-thú :

« Hôn-nhân nhi luận tài, dĩ-lê chi đạo dã. Quân-tử bất nhập kỳ hương. Cồ giá nam-nữ chi lực các trạch đức dã, bất dĩ tài vi lễ dã. »
Nghĩa là :

« Lấy vợ lấy chồng mà nói đến tiền bạc, thì là thói của dân mọi rợ. Người quân tử không theo làm gì. Ngày xưa, họ nhà trai nhà gái đều chọn nơi có đức, chứ không lấy tiền bạc làm lễ. »

T. B. C. N.

ĐÃ CÓ BẢN

Một thiên sử-liệu về chúng tôi v. Một bậc tài-nữ danh từng đất Việt đã làm mưa gió trong thời đi vắng.

Chỉ nói đến nhan-đề cuốn sách cũng khiến quốc-dân mong đợi để thưởng thức đời sống oanh-liệt của một thiên-tài trong lịch-sử nước nhà.

ĐÓ LÀ CUỐN

NGỌC-HÂN CÔNG-CHỮA của TÙNG PHONG

do nhà in GIANG-TÁ 94, Charron N' xuất bản và phát h'nh

Maitre Huyền-Minh

Các ngài muốn r: Tiab duyên, Vạn hạnh, Trường-lai, d' ý vãng, m' m' k' thù, sang, hèn của mình ra sao, xin biên ng-ư-ôn ngày tháng giờ đẻ, và tên tuổi cho Maitre Huyền-Minh hay chữ ký và tuổi, kèm theo mandat để 1\$50. Thơ và mandat để

MAITRE HUYỀN - MINH

131 Route de Huế - Hanoi

Xem tài nh' giá riêng.

CÁC NGÀI HÃY ĐỪNG

Phấn-trì

Đông - dương

(GRA)HITE INDOCHINOIS)

Mô « Hélène chi I », « Hélène chi II », « Hélène chi III ».

PHO LU - LAOKAY

Đã được công nhận là tốt không kém gì của ngoại quốc công việc cần thận. Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương.

S' giao dịch

E' TRINH - ANH - NH

123A. Avenue Paul Doumer

Haiphong - Ad. T'oi AN-NHI - Holphong T'oi. 707

Cần đại lý k'p Đông-dương.

SAVON DENTIFRIGE



L'ARTISANAT INDOCHINOIS

DISTRIBUTEUR : PHUC-LAI

HANOI - TÉLÉPHONE 974

EXCL. COCHINCHINE - CAMBODGE - TAM HUU HIAP & C^o

39, BOULEVARD GALLIÉNI - SAIGON

Sáng thứ năm 28 Mai 1942

BÁC SĨ LỘC DÃ PHẢI RA TÒA TRỪNG TRỊ

Cái án đồ mô này, người ta trông đợi từ lâu. Đầu đầu thanh-niên nam-nữ cũng bàn tán đến. Có người khoe rằng đã được biết mặt cô dâu. Gấp kể lại rằng đã từng được gặp bác-sĩ. Ấ, một nhà xuất bản lại cho ra một cuốn sách hình như nói đến chuyện này. Công chúng phen này thật là được thỏa tính tò mò nhé. Văn chương nước ta phụng sự những lý-tưởng đến thế kể cũng đạo đức thay! Tinh hiếu-ký mỗi lúc mỗi bị kích-thích dữ và lời chúng tôi đoán trước đều đã đúng trẻ hoe: phiên tòa xử vụ bác-sĩ Lộc bị cáo là tống tiền nhà vợ đồng vò kể.

Từ bây giờ sáng, ở phòng nghỉ chân tòa án, người ta đã thấy mấy cái áo màu. Rồi người già, người trẻ, người nhờ đỡ, người nhằng nhằng chen vai thích cánh đợi mấy tiếng chuông rung. Nhất là đợi xem M. Bùi-đăng-Lộc y-khoa bác-sĩ.

Đúng bảy giờ rưỡi thì từ phía Hàng Bông thợ nhuộm, bác-sĩ Lộc đi đến, sáng ngời như một đạo hào quang: mặt trắng, quần áo trắng, mũ rơm trắng và giày trắng. bác-sĩ đi nghiêm lắm.

vi bị cáo là làm tiền nhà vợ và đã bị nhà vợ đòi tiền

có đôi chỗ không tiền cho mọi người nghe. Chỉ bên bị và bên người xử lại. Những người đi xem kéo ra về. Một số lại ngồi trên bãi cỏ. Họ bàn tán nhau và đợi lúc bác-sĩ ở tòa ra để đi theo xem mặt cho thích. mat. Mươi một giờ rưỡi trưa, phiên xử kín xong Quan Chánh - an Nguyễn-xuân - Giác đã hỏi xong

1 đồng bồi thường danh giá cho nhà vợ, 1000 đồng bồi thường cho ông Chúc là bố vợ M. Lộc và 1000 đồng bồi thường cho cô Mùi là vợ mới cưới của M. Lộc...
MỘT PHIÊN TOA XỬ KÍN CÓ HÀNG NGÀN NGƯỜI KEO ĐẾN XEM...

nguyên, bị đến ba giờ chiều, quan biện-ly sẽ buộc tội và các trạng-sư sẽ bào chữa cho khách hàng. Người ngoài sẽ được vào xem phiên xử này. Bởi thế mới hai giờ phòng án đã chật người. Nguyên-cáo ngồi một bên. Bị cáo ngồi một bên. Trời nóng lên tới 35 độ. Luật sư Chương cất tiếng. Thi ra, theo lời của luật-sư, đầu đôi câu chuyện đảo mô như thế này:

1) Bác-sĩ Lộc

Quan bác-sĩ không phải là con nhà giàu. Cha ngài là một tiểu công chức Mẹ ngài, vì cảnh gia-đình, đã phải đi ở chùa. Người ta nói bà sợ dĩ phải thi-phát là vì chông - chông bà không đưa đủ tiền cho bà chi dùng ở trong nhà. Quan bác-sĩ Lộc có tiền để theo học được đến bậc cao cấp như thế là đã là tài lắm. Còn về tình hạnh? Theo lời giáo-sư Huard đã dạy bác-sĩ Lộc thì

Nam, Mên, Lào cứ theo đòi Văn-minh Pháp, mà chẳng phải quen hoàn cảnh hay trái với nền nếp của tiền nhân.

Tiền duyên tức trái

Theo luân-ly Việt-nam thì vợ chồng lấy nhau hầu hết là vì tức trái tiền duyên

Đời vợ chồng Lộc-Mùi cũng không tránh khỏi lẽ ấy. Cái tức trái của họ thế nào không biết chứ

..... cái tiền duyên ấy xảy ra như sau này:

Không hiểu vì lẽ gì, một bà có cô Mùi là bà huyện Phúc ở huyện Vạn-bản Nam-dinh quen biết nhà bác-sĩ Lộc. Bà làm mối cho quan Lộc và cô Mùi lấy nhau. Gia-đình ấy mà cưới xin đã hẳn là phải tốn nhiều tiền lắm.

bác-sĩ không phải là người có hạnh-kiểm tốt lắm đâu. Việc ấy tỏ ra trong khi quan bác-sĩ Lộc còn đi học và tỏ ra trong khi quan trưởng thành đi làm ở Việt-tri. Nếu ngài có đức thì không đến nỗi bị cách chức một cách đột-ngột như người ta đã thấy. Quan bèn trở về Hanoi. Và quan bác-sĩ vẫn là quan bác-sĩ, một quan bác-sĩ không có nhà thương, không có bệnh viện mà cũng không có cả bệnh nhân.

Có phải việc làm tiền bằng số hồi môn của vợ là một công-ruộc có dụng tâm xếp đặt?

2) Cô Nguyễn - thị-Mùi

Như ta đã thấy, cô Nguyễn thị-Mùi không mới làm. nhưng cũng không phải cũ. Cô không uốn tóc Nhưng cô có vẻ khôn ngoan, lanh lợi Tuy mới cói ưe, nhưng sự giáo dục khá, vì sự trông nom dạy dỗ cô đều do bà nội cô là cụ ký Dương. Cụ ký là một cụ già giàu có tiếng ở Hà thành

3) Bà Trần thị- Ắt

Ta đã thấy bà rồi Bà trắng từ đầu đến chân, kể cả mắt nữa (vì mắt bà đeo kính trắng) Bà đã 55 tuổi. Bà làm xa phẩm 33 năm Bà mới. Bà đã từng học tốt nghiệp ban này ban khác. Nhưng bà không biết chữ Pháp

Nên đọc Trung-Bắc Chù - Nhậ

Ngay đêm tân-hôn, quan bác-sĩ Lộc - theo lời trạng sư Chương - quan bác-sĩ Lộc làm tiền vợ. Làm tiền bằng cách nào? Đám chằng? Chém chằng? Hay ăn cướp rồi chạy chằng?

Ái là người ở Hanoi tất đa thường thấy một bọn người ăn vận Âu-phục rất sang ca ngày đông cửa ngừ rồi tới đến là họp nhau lại bàn hết cách làm tiền đảo mô. Họ họp nhau trên một cái gác giữa một phố cổ hồ, có nước, có hoa Đậu đáng là một tên một bóng, mặt dày, toàn thân là một

khối nhục. Hân dọa người ta làm tự ý và buôn bán tận Suisse và Belgique Kỳ thực bản chỉ làm tiền vợ, và có khi chỉ làm... hai chục bạc để... ăn cơm!

Đồng đảng với hẳn có ba người. Họ làm việc cùng một lối!

Cứ theo lời luật-sư Chương kể lại, lối làm tiền của quan bác-sĩ Lộc thì lối làm tiền của quan bác-sĩ y như cái lối làm tiền nó trên kia:

- Bác-sĩ Lộc - lời luật-sư Chương trước khi lấy vợ đã nghĩ đến một việc để làm tiền. Mà việc làm tiền ấy chỉ có cách mau-nhiệm hơn cả là làm hại tới danh dự người vợ. Bày đặt ra chuyện vợ mất trinh trước khi về nhà chồng. Vì thế, sau tối tân-hôn, quan bác-sĩ ngay lúc tình sướng đã tìm bà có là bà Trần-thị-Ắt để bày đặt ra chuyện này.

NÊN ĐỌC Trung-Bắc Chù-Nhậ

Cả hai bên nguyên bị đều đủ mặt

Thứ nhất, người ta nhìn thấy bà Trần thị-Ắt là cô quan bác-sĩ. Bà cũng như quan bác-sĩ vận toàn đồ trắng. Lại hơn ngài cặp kính trắng gọng đồi mồi.

Còn bên nguyên? Ta thấy ba người cả thầy. Bà Lan, cô có Mùi; ông Chúc, thân phụ cô Mùi; và cô Mùi. Đó là một cô gái mới lớn. Có ăn vận áo hoa cà, quần trắng. Có cái mặt không nhia ai

Cô độ chừng 18 tuổi.

Không khi ở tòa rất trang nghiêm. Trừ tiếng người nói chuyện, không còn tiếng động gì nữa cả. Tòa tuyên xử kín. Chuyện này

ĐÃ CÓ BÁN :
Giặc Cờ Đen
Sách dày 100 trang, khổ 12 x 19
Bìa hai màu Giá bán 0\$35

■

Cô Tư - Hồng
dày 240 trang, khổ 12 x 19, giá 0\$80
HỞI TẠI:
TRUNG BẮC THU-XÃ
36, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Chữ trình ấy, tôi đặt giá là mười vạn!

Buổi sáng hôm ấy, bà Trần-thị-Ất, đeo kính trâm, cần thận, cho một tên người nhà xuống Hàng Dẫy tìm bà Nguyễn-thị-Lan là bà có cô Mùi xuống «nói chuyện cần». Nào biết là chuyện gì, bà Lan vội đáp xe xuống bà Ất ngay. Thì bà Ất nói ngay cho bà biết chuyện cô dâu đã mất trình và muốn biết ý kiến bà Lan ra thế nào.

Một buổi sáng mùa hè trời đương âm ả mà hình lnh có một tiếng sét rất to đánh ở mang tai cũng không làm cho bà Lan sững sốt bằng câu này

Bà Lan xin để cho hỏi rõ cô Mùi ra sao. Thì ngay lúc ấy, quan bác-sĩ Lộc ra xe dẫn ngay cô Mùi vào Cô cũi đầu chôn xác.

Bà Lan hỏi, hỏi; cô Mùi chỉ biết trả lời:
— Thưa cô, con không

biết!

Cô Mùi không biết? Thì bà Ất biết cho cô; cô và bà Lan phải tính toán cho ém. Nếu muốn cần thận, bà sẽ mang cô Mùi đi... khám. Nhưng mà thôi, làm to ra làm gì, phải không bà? Ta nên đóng cửa mà tính toán ở trong nhà cho ém. Cái đó tùy bà Lan đấy. Bà Lan muốn xử thế nào thì xử.

Thì bà con biết xử thế nào? Thế nào bà cũng phải trả cho xong. Trong khi ấy, này tờ giấy, này cái bút, cô Mùi, cô biên cho tôi xin một cái giấy nhận rằng mình không còn tuyế sạch giá trong, trước khi về nhà chồng. Bà Lan cũng không ngời yên lúc ấy. Bà viết một cái giấy chịu trách-nhiệm về sự « không trong sạch » của cô cháu gái và phải đền mười vạn!

Mười vạn... Đắt quá! Cô kể bớt một thêm hai, cái số tiền định trong giấy rút lại còn sáu vạn. Sáu vạn này bà Lan phải nhận cho vợ chồng quan bác-sĩ để ngai làm vốn mở bệnh-viện để ngai cứu nhân độ thế.

Luật-sư Chương nói:

— Theo ý 01 thì Lộc thủ mưu vụ làm tiền này đã đành rồi. Nhưng bà Ất làm tông phạm không phải là không có lợi. Chính bà Ất muốn sau này cũng giúp Lộc trong việc quản-trị cái nhà thương của Lộc...

Đồ làm cho đầy đủ, cho có đôi trong cái công cuộc của hế độ nhân (L. T. G.)

Mất tiền, việc ấy không xong được

Câu chuyện giữa bà Lan và bà Ất rây rủa mãi tới hai giờ chiều mới xong.

Bà Lan ký gấy nhận sáu vạn bạc xong, dặn cháu một câu cuối cùng: « Cháu chớ nên đem chuyện này nói cho bất cứ người nào trong họ biết. » Rồi bà để cô Mùi lại, đáp xe ở-tô một mình xuống Nam-dịnh huyện Vụ bản tìm bà huyện Phúc mà chúng ta đã biết — bà huyện Phúc đã xe duyên cho đôi Mùi-Lộc lấy nhau.

Bà Lan và bà Phúc đều là cô có Mùi cả. Mẹ cô Mùi mất sớm: hai bà Lan, Phúc thay quyền mẹ. Ông Chúc là thân phụ cô, mà ông tham Tài là chú cô. « Sợ cha còn chú, sợ mẹ bà đi » hay có cũng thế. Hai bà phải bàn tính việc này thực ráo riết, chứ không thể để mập mờ như thế.

Bà huyện Phúc hỏi ý kiến bà Lan.

Bà Lan hỏi ý kiến bà huyện. Lời no tiếp lời kia, hai bà bàn luận mới đến gần mười giờ đêm. Bà Lan thì có ý muốn cho nó 6 vạn cho xong.

— Và lại — đây là diển theo ý bà — thế nào cho nó xong thôi chứ tai tiếng mà ra đến ngoài, xấu quá. Tô định cho nó cho yên chuyện. Ma thế này nữa: trước sau thế nào Mùi cũng được hư ng gia tài kia mà. Bây giờ nó lấy thì sau này đồ phải chia cho nó. Trước sau cũng một lần.

Bà huyện Phúc không đồng ý. Bà cho rằng bây giờ cho nó 6 vạn, thế ngộ sau này nó được mua đòi nai đôi 12 vạn, đòi 24 vạn thì đảo đầu ra mà bù?

Ý kiến sau này bà Lan cho là phải. Và ngay đêm ấy bà đáp ở-tô về Hanoi tìm một bác sĩ người Nam hỏi cách thức lấy chứng chỉ nhận sự trong sạch của cô Mùi. Cô Mùi được bác sĩ khám nghiệm và nhận rằng cô mất sự trong sạch không lâu. Được giấy chứng nhận đó rồi, bà Lan đi trình sở cảnh sát về việc bà bị người ta ép viết giấy để tông tiền. Đêm ấy là đêm thứ bảy.

Sáng hôm sau, mặc dầu là ngày chủ nhật, bà tìm đến luật sư Chương như cần thiệp việc này. Lập tức luật sư trình quan dự thẩm và quan biên lý. Ngay chiều hôm đó, ông cầm mặt thẩm đến khám xét nhà bà Ất và tìm được hai tấm giấy đầu

trong một cái hộp để trong ngăn kéo. Tấm giấy thứ nhất là tấm giấy có Mùi nhận đã mất trình từ trước khi lấy chồng. Còn tấm sau, là tấm của bà Lan ưng thuận cho vợ chồng quan bác sĩ số tiền... ba vạn gấp đôi!

Luật sư kết luận

Thưa quan chánh án, ở Nam-kỳ, trước khi trai gái lấy nhau, một đôi khi nhà trai, cũng như ở Pháp, có hỏi đến số tiền hồi môn của cô dâu. Ở Bắc kỳ này, không thế. Lấy vợ, người đàn ông không có quyền hỏi đến tiền hồi môn của vợ, mà hỏi như thế cũng không ai thêm trả lời mà cô khi lại không giả con cho nữa. B i vì ở Bắc, đó là một vấn đề sự diện.

Việc của bị cáo nhân làm đây là một việc như nhớp có hại đến đạo lý. Nước Việt nam không tha thứ những cử chỉ đó, nhất là với những người có học. Những người có học nước Việt-



ảnh Võ-an-Ninh
Mấy thiếu nữ không quản nắng hè, đi đi lại lại trước tòa chờ kết quả vụ án
Bùi-đăng-Lộc

nam không bao giờ lại có những cử chỉ hèn hạ đó. Ít lâu nay những hàng làm tiền vụ làm tiền gái đã đem những tiếng xấu cho giới Tây học. Nhân danh phá Tây học, tôi xin toi bại phần nân biết không bao nhiêu. E các nhân đây đã đều xấu những người theo học Pháp Y rất đáng làm tội để làm gương cho kẻ khác nấy vì những hành động này có nhiều nư không mấy khi ra trước pháp luật, nay mới thấy việc của Lộc đây là một.

Nguyễn - cáo cắt tiếng

(tiếp theo)

Sau luật sư Chương, luật sư Piriou cũ cho ông Chúc và cô Mùi. Luật sư nói người a không thể lấy lệ gì mà bảo đó là nư mô của nhà gái định hại chứ để để r duyên. Cả nhà cô Mùi bàng lòng cuộc tình

duyên này. Luật sư Chương đã xin tòa chiếu lệ bồi thường danh giá một đồng thôi. Luật sư Piriou cũ cho ông Chúc và cô Mùi xin tòa bắt bị cáo phải bồi thường cho mỗi người nghìn bạc.

SÁCH MỚI

Trung-Bắc Chủ-Nhật vừa nhận được

TIỂU NHYÊN MỸ CỎ, phóng tác của Vũ ngọc Phan — nhà xuất bản «Mời» — Giá 1 \$ 25.

KINH CẦU TỰ của Huy Cận — Nhà xuất bản «Mời» — Giá 0 \$ 85

THANH OAI TẤN THẦN PHẢ RỸ LỤC của Phạm vô Thăng — Nhà Lê Cường xuất bản — giá 0 \$ 50.

LỬ BƯỚC SANG NGANG — Thơ của Nguyễn Bình nhà Hương Sơn xuất bản — giá 0 \$ 70.

MỘNG VÀ THỰC của Giao Chỉ — Nhà Hương Sơn xuất-bản — Giá 0 \$ 45.

TẢN ĐÀ TẢN VẤN của Nguyễn khắc-Hiếu — Nhà Hương Sơn xuất bản — Giá 0 \$ 90.

NGƯỜI GIẾT CHỒNG TÔI của Từ-Thạch — Nhà Hương Sơn xuất bản — Giá 0 \$ 35.

NĂM CHÀNG HIỆP SĨ của Mai Viên nhà Hà Thuyên xuất bản — Giá 0 \$ 40.

TẶNG ĐỒ NHÀ PHẬT của Đào t-ung Côn giá 1 \$ 20.

Xin có lời cảm ơn tác nhà xuất bản và giới-thu cũng bạn đọc.

Nên đọc Trung-Bắc Chủ - Nhật

ĐÀO MỎ !..

Gái hám danh trai đào mỏ

*Bây giờ mở hết tiền không
Em ơi ở lại mà trông lấy hồn
(phong dao mới)*

Ngày nay những người quá ham cái thuyết lý-đạo luyện ái, tự do kết hôn, hề nói đến cái chế-độ hôn nhân cũ, nhất khái cho là hủ bại, muốn bỏ hẳn ngay đi cho rồi.

Nhân họ hay không, điều đó không thuộc về phạm vi bài này. Ở đây chúng tôi chỉ nói qua một điều cần nói mà thôi. Nếu nói về nhân đạo, chế độ hôn nhân cũ chỉ là «mối mai thực»nghĩa là đem người ra mua bán như mua bán các giống vật, thực là trái lẽ quá, không đáng nên bỏ-tồn. Nhưng nếu nói riêng về phương diện luân lý, hay nói ngay đến bản ý của các cổ thánh hiền đã đặt ra chế-độ ấy, ta sẽ thấy có một ý nghĩa mà «thi sĩ» về đờ. người Ý nghĩa ấy thu quát cả vào một câu: « *uân tử tạo doan hồ phu phụ* » nghĩa là người quân-tử lấy đạo vợ chồng làm nền móng để xây đắp nên các việc ở đời này. Có vợ chồng mới có gia-đình, có gia-đình mới có xã hội, có xã-hội mới có quốc-gia, nếu đạo vợ chồng đã chẳng ra gì thì những mối tổ chức kia còn bởi đâu mà có được ?

Bản ý của thánh hiền cho rằng người sinh ra đời ai cũng có hai mối thiên thuộc và nhân thuộc. Thiên thuộc tức là cha mẹ, anh em, thiên nghĩa quan hệ với nhau từ lúc sinh ra đời đó, còn nhân thuộc là vợ chồng, tới khi hai bên đã nhận thấy những cái phải cần hợp tác mới cùng nhau liên kết. Nhưng nhóm do thiên thuộc đã có tình nghĩa tự nhiên gắn bó lại, còn nhóm nhân thuộc, muốn cho sự liên kết được bền chặt, thì phải gắn bó nhau bằng cái gì.

Theo luân lý Á đông, tự xưa người mình chú trọng về vấn đề nối giống, vì thế, nên trước khi hai bên giai gái tính sự liên kết nên vợ chồng, phải cùng nhận chân cái chức vụ chung là sự nối dõi, tức là làm cho nối giống ngay một sin. sõi, chứ không phải chỉ liên kết để cầu thỏa nhục dục.

Vì vợ chồng lấy nhau là do một nghĩa vụ

dền khi

danh mất, mỏ hết sẽ ra sao ?

thiên liêng ấy, người xưa mới đặt thành chế độ, bày ra lễ nghi, khiến người đời phải coi là một việc trọng đại không thể cần thả coi thường. Bởi là việc trọng đại, nên trước khi bàn đến sự kết hôn, hai bên cần phải kén chọn lấy người. Mục đích kén chọn đó hoàn toàn chú trọng về tài đức, người ta tin rằng hai bên đều có tài hay đức tốt, nối giống sinh ra mới hay mới tốt được, còn dung mạo đẹp quan hệ nào, chỉ coi là cái bề ngoài không đủ quan tâm.

Sự kén chọn ấy, người xưa lại còn thận trọng hơn nữa. Chẳng những chỉ ở bản thân đội bên giai gái, mà lại kiểm trọng cả chủng loại và môn họ nữa. Tiếc thay cái mỹ ý của cổ nhân, truyền lại về sau, cứ qua mỗi đời lại sai lạc đi một chút, một phần vì thói đời kiêu bạc, một phần vì lòng người giả dối. Việc hôn nhân là một việc trọng đại quan hệ là thế, mà có kẻ cho như cái lệ ở đời cần phải có, có kẻ lại cho là cái thứ ở đời không thể không, hơn nữa lại có kẻ mượn sự liên kết ấy để đạt cái lòng ham muốn riêng, trước còn là ý muốn của một vài kẻ ít giáo dục, sau thành một cái tập tục chung, tức như cái quái trạng, nói đúng là một cái hiểm tượng kể tiếp diễn ra ở trong xã-hội ta có tới vài mươi năm rồi.

Con gái lấy chồng chỉ hám ở hư-danh, tức như cái lệ «sã» đã nói trong một kỳ trước. Còn con giai lấy vợ chỉ chú trọng về tiền của, tức như hạng «đào mỏ» chúng tôi sẽ kể ở sau đây.

Tục ngữ ta thường nói: « *gái tham tài giai tham sắc* ». Câu ấy đối với phần đông giai gái như hai hạng vừa kể trên, thì lại không đúng chút nào. Hạng gái này đều là những con nhà giàu sang, hoặc tự ý hay do bố mẹ chủ trương đem bạc vạn tiền ngàn ra để mua

chúng lấy cái địa vị «quan sát». Cách hành động đó-tiền bí òi của chúng thế nào trong số báo «Sã» đã nói rõ. Còn hạng gái «đào mỏ» nay lại càng đáng bị hơn nữa. Chúng tôi không kể những kẻ du thủ du thực, học chẳng hay, cây chẳng biết, chỉ khéo những mảnh khỏe lừa dối, mạo xưng có danh phận chức phẩm để dặt những kẻ hiểu danh vào trong, vừa được thỏa dục tình, vừa đợ được nhiều tiền để tiêu xài cho phí chí. Những kẻ này dù giao quyet tài, nhưng cũng không đáng bàn, vì chúng cũng chỉ như một lớp cấp dặt, thiệt hại ai nấy chịu, không có ảnh hưởng sâu xa gì. Chỉ đáng buồn là bọn giai «đào mỏ» này hiện thời một phần đông lại là những kẻ có học thức hẳn hoi, nhỏ thì thi tài, cử nhân, lớn thì tiến sĩ, bác sĩ hay kỹ-sư. Sau khi họ học đã thành tài, ai nấy đang dặt vào họ những hi vọng lớn lao cho xã-hội, quốc-gia, thì dần dần người ta cứ thấy họ cứ lặn bóng khuất lấm, người ta tưởng là họ còn mài dũa tài năng cho thêm tinh nhuệ để ra gánh vác việc đời, nào hay họ đã lặn vào cái mảnh băng, ngấm chường cái hư danh làm cái mỏ: thơm, cần được những có vợ giàu từ lúc nào kia rồi. Tự nhiên họ có nhà lầu ở, có ô-tô đi, ngày ngày đi cũng có việc làm theo với tài họ của họ đã có, nhưng chỉ là việc vinh thân phì gia, chứ không phải là những sự nghiệp như những điều mà người ta chức vọng. Họ cứ thế mà sống, cứ thế mà sung sướng, như kiểu vua Thành đế nhà Hán lấy sự được chết giá

trông cái học âm áp em-đem của à Triệu-phi-Yến làm hà vậy.

Như vậy xã hội có thêm được hàng người có tài học như họ, cũng bằng thừa mà thôi. Bọn «đào mỏ» này có những ý nghĩ qui-quyết lắm. Có kẻ đã tự nói là: «mình đã là người có học, bất cứ cái muốn gì, hay ngôn chơi gì cũng là cái muốn cái chơi có học cả. Muốn được thực hiện, cần phải có nhiều tiền, mà mình không làm gì có. Muốn cho có — mà phải có nhiều — thì phải tìm đến những hạng «cóc vàng», chúng gang ham danh, mình gài ngay vào cho bẫy, đem mảnh băng hay cái hư danh đến làm cho chúng hoa mắt lên, rồi bắt gi mà chúng chẳng nghe, chúng đã nghe thì tha hồ mà đào mỏ. Bọn cóc vàng này con gái chúng phần nhiều lại xấu, nhưng cốt tiền nhiều, chứ sắc đẹp mà làm gì, mà chính cái xấu của con chúng lại là cái rất may cho mình, vì con họ càng xấu, họ càng phải chiều mình». Mục đích họ chỉ ở đào mỏ, chẳng những vợ xấu, đến ngay có vợ có thất tình đi nữa, họ cũng coi thường, có khi vì đó mà họ lại ngấm được món bồi thường thiệt hại là khác nữa.

Họ ham đào mỏ, không phải là cốt mưu một số tiền vốn để mà mang tay kinh doanh sự nghiệp gì cho được thì thôi cái tài học mà cha mẹ, gia đình họ đã bao năm gây dựng cho họ đâu. Như trên đã nói, họ chỉ cốt có nhiều tiền để được tiền sai hay tự phụng tằm thân cho sung sướng mà thôi. Chẳng những họ chẳng còn quan niệm gì đến những người thường chức vọng ở họ một phần to, đến người cha mẹ, anh em, vợ con họ là những người đều có công lao với họ trong khi đi học, họ cũng đều đứng đưng coi như người ngoài. Một anh kỹ sư họ, khi đi học về đến Hải-phòng, gặp ngay được một bà «sã» gài cho có gái rất mập, nhưng có lại vào hạng «anh hùng chỉ có một người thôi». Biết chàng không bằng lòng, bà liền hứa cho mấy vạn đồng. Chán chán kén chọn lập tức thẳng băng, rồi chàng về luôn nhà vợ; Tại nơi cất rốn chôn rau của chàng, bà mẹ già có công mang nặng đẻ đau và nuôi cho chàng ăn học, nghe tin



Ảnh Trần-đình-Như

VU BUI-DANG-LIC
TRUOC TOA AN TRUNG-TRI

Trước cửa tòa, công chúng đứng đợi kết quả vụ kiện bác-sĩ Lộc

chàng về, đưa cả trông chờ, đã tới 5, 6 năm trời cũng không được thấy tấm bóng chàng đâu cả.

Cho tới khi bà tạ thế, chàng mới cùng cô vợ sánh vai về đứng trước mộ, đặt một bó hoa gặt đầu mấy cái rồi lại lên xe về nhà... vợ. Bà cụ khi còn sống lấy thế làm buồn bực, mỗi khi ai hỏi đến chàng, bà lại sầm mặt giả lòi: *Thằng X. nhà tôi nó chết đầu mất rồi!* Bấy giờ ai nấy đều phải ngạc nhiên, vì chàng còn sống nhăn, sao (bà mẹ lại bảo là chết rồi)?

Nói tóm lại, vợ chồng lấy nhau đã không liêm kết bằng cái chức vụ thiêng liêng, gái chỉ hám danh, trai chỉ đào mỏ, ở khi danh mất, mỏ cạn, chẳng còn gì để gắn bó lấy nhau nữa, tình duyên tất sẽ rời ngay. Một sự thực vừa diễn ra mấy năm trước đây, đủ làm chứng cứ. Một chàng tham-tà khi vừa đổ ra, được ông hàn nọ biến ngay một cô gái lớn. Thấy cô gái ấy đã là một viên ngọc dính hai ba lần vết rớt, bồng lai làm nên « quan tấu » một cách dễ dàng, ai cũng ngợi khen cô là tốt số, có bết đầu cha cô đã mua cho cô cái địa vị ấy bằng một giá quá đắt, 5 cái nhà liền một dãy đáng 5, 6 vạn bạc và một món hồi môn cũng ngót hai chục ngàn. Cuộc ái ân đầy đủ ấy ai chẳng bảo là dài lâu tới lúc trăm tuổi bạc đầu, vậy mà một sự xảy ra không ngờ: ông tham vụ sự làm đàng chức vụ, làm nên một tội rất nặng, chẳng thể cô khoan được, chính-phủ cách chức đuổi về. Cái hư danh là « cẩu cầu » của được vợ giàu đã bị mất rồi, thì hạnh phúc một đời cũng theo đó mà rời rã cả. Trước hết, cô vợ dẫu gọi tay ấp đã ngậm đem những bản đồ vẽ tư dây nhà kia và các của tư trang về ngay với ông bố. Cách đó ít lâu thấy cô ra tòa xin li dị, rồi cũng không mấy lúc, người ta đã thấy cô lại đeo cái danh « bà đốc », thì ra cô lại khéo « mua » được một ông đốc no lương bổng mới rồi.

Trong việc hôn nhân ngày nay, sự kén chọn của gái gái phần nhiều là thế thế, vậy mà họ lại khéo che đậy bằng những cái danh từ



(Ảnh Võ-an-Ninh)

Tuy tòa sử kén, mọi người cũng có chê kết quả vụ án đã làm sôi nổi dư luận

tốt đẹp, nào là tự do duyên ái, tự do kết hợp. Vì vậy, người ta đã nói cái hư bại của lối hôn nhân cũ là cách mua bán thì cái đối tệ của lối hôn nhân mới là cách cầu hợp, chẳng có gì hơn nhau.

Về lẽ sinh ra có chế độ hôn nhân, bái loạn là thuyết sáng tạo hay thuyết tiền hóa, chế độ ấy đối với loài người đã thành ra một mối quan hệ lớn. Với cái mối quan hệ ấy, trước kia người ta đã làm cho nó thành ra lối mãi mại, gái lấy chồng tiền mua bán nhau như mua bán giống vật, và hiện nay lại làm thành ra lối cầu hợp, như các giống vật, chỉ lúc nào kích động về tính dục mới thân yêu nhau rồi lại thôi, bái lối ấy đều làm cho chế độ hôn nhân mất bản ngã. Ta quan-hệ. Dù lối nào: ỏn lại cũng có ngày làm cho loài người phát tuệ diệt, còn nói gì đến sự tổ-chức nên gia-đình, xã hội, quốc gia!

Muốn ngăn ngừa cái nguy cơ sẽ xảy ra cho loài người ấy, ta phải căn cho trai gái đều hiểu rõ sự cao quý của hôn nhân mà chúng tôi đã nói trong một số trước. Điều kiện thiết hơn hết là phải để người ta đủ gai hay gái đều phải nhận rõ cái nghĩa vụ thiêng liêng trọng đại cần phải liên hợp với nhau tức là sự kết hôn mới làm nên được. Để nhận rõ được thế thì tự nhiên người ta phải biết kén chọn nhau và trách vọng nhau bằng những điều chỉnh đáng trước khi kết hôn vậy.

PHÚ GIANG

Nhà lâu, vợ đẹp, con khôn, mua về Đông-Pháp sẽ hy-vọng có cả

Dào hai cái mỏ vàng với Hai bàn tay trắng

LÊ HÙNG-PHONG

Bấy giờ là về đời triều nào, tại làng-xã và tỉnh nào, sách không thấy chép, chỉ biết tại hạt huyện Thạch-Hà có một chàng trai tên là Hữ-Mưu, tục danh là Hữ-Kế.

Mới đôi-tám xuân xanh, Hữ-Mưu mồ-côi cha, sống một mình với mẹ, là con nhà nghèo hèn trong làng.

Vốn là người thông-minh lanh-lợi, ngày đêm đầu-đầu nghĩ cách thoát khỏi cảnh nghèo, vợ-phần lên nơi phú quí. Thái-học từ lúc còn nhỏ, và con đường khoa-cử lại là con đường dài đằng-dặc, rất khó đi, chàng bèn chọn một con đường ngắn hơn, một con đường tắt đó... tiền thân.

Thấy trong làng có cô Ngọc Dong tuổi mới mười tám, là con gái một của quan Huyện hưu-tri nhà giàu sang nhất trong vùng, Hữ-Mưu động lòng sơ-ước. Ao-ước cái nuan-sắc thân-tiền của cô cháu Dong, và nhất là ao-ước cái sản-nghiệp đồ-xù của cụ Huyện.

Chiều con, vì là con một của bà, bà mẹ chàng Kế đánh bạo đem trâu cao đến nhà cụ Huyện trong lòng những sợ-sệt, lo-âu.

Trước đi ngờ là đến ăn mày, quan Huyện đã toan sai người nhà cho mấy bát gạo,

sau rồi lai-y của bà mẹ nuông con, ngai quờ mắt tàn-tệ, những là:

*Gà rừng sao dám sánh kê
phượng loan*

*Vàng đầu đồ lộn với than
-Mê miệng hòa lại rắp than
xôi vô*

Hữ-Mưu không phải là không biết trước điều đó, nhưng chàng cốt tỏ cho mọi người biết rằng chàng đã chú ý đến à HẮNG trên cung Quảng, cố ý định xuy phần cho mình. Người hạng trên thấy con gái ông Huyện đã có người hạng chàng Kế hỏi rồi, tất là không thêm với tới nữa. Còn người làng thì tất là si-sào bàn-tán về chuyện chàng Kế muốn lấy cô cháu Dong rất nhiều: tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, tất người ta sẽ theo dõi ra nhiều chuyện để chứng thực và giải-nghiã cho sự

Học chữ Hán trong vài tuần lễ

Dùng quyển Hán Học Tự Tu vừa chúng biết đặt câu, hiểu mẹo luật, tra được tự điển, rồi tự xem lấy những tiểu-thuyết: Tàu văn văn - Giá 0\$80

Librairie Van - Lam
33, Bd. Francis Garnier Hanoi

táo-bạo của anh chàng định nuốt sao trên trời.

Bị cụ-tuyệt, Hữ-Mưu vẫn không ngã lòng. Chàng còn nhiều mưu thần chước quỷ. Trước hết chàng đến mưu với ông chủ ruộng hiện làm xã trưởng, mời làng họp lập hai khoán-lệ, một về việc gi-trấp gian-phi, một về việc dạy-tri phong-hóa.

Khoán-lệ thứ hai nguyên-văn như sau này:

Hoàng-hiệu năm nay, trên dưới điều hay, khoán lập ra đây cho nghiêm phong-hóa, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, duyên bởi tơ hồng, lễ thông mối lái. Có cheo có cưới, phải đạo vợ chồng. Nhược bằng gian-thông, ngang ngạo bần bề, không kỷ thế-tục, chẳng quân-sang hèn, bắt được hiện tiền, kết làm phu-phụ.

Khoán lập chưa được bao lâu, đã tới tiết tháng tư, làng có việc cầu-phước, rước sách chèo hát linh-đình trai gái trong làng đều ra đình xem hội.

Rồi tại bàn với chủ xong Hữ-Mưu ra đình. Tối hôm đó, chủ chàng đánh trống cầm chầu cho phường chèo hát. Thành-linh ông xã danh mấy hội trống mới quan-viên làng. Ai nấy đều giật mình

NHỮNG MẢNH LỜI ĐÀO MỎ

của mấy kỹ-sư «đào mỏ» Nam-Kỳ

Kỹ-sư đào mỏ cũng như ở Bắc-Đông là danh hiệu chung mà dân chúng Nam-kỳ tặng họ. Họ là kỹ-sư của công hoặc kỹ-sư hầm mỏ hoặc là bác - sĩ bác - vật, ... hoặc họ du-học Pháp hay Hanoi, ... nhưng chúng qui chỉ cốt lấy mảnh bằng để để hãnh diện với xóm làng, và dùng đấy rao hàng để «câu» một cô gái nhà giàu có.

Con gái nhà giàu có? À cái đó ở Nam-kỳ nhiều lắm, các ngài còn là gì, Nam-kỳ người ít tiền nhiều. Nam-kỳ có cái miết Hậu-giang là kho thóc trong khi xưa này là kho thóc của Đông Dương. Và trong cái miết Hậu-giang này lại những tỉnh dưới như Bắc-tiên, Sóc-trang là nhiều ruộng lắm vì thế chúng ta mới có cái hãnh hạnh được chừng kiến một cuộc « Nam-tiên » mảnh liệt của những kỹ-sư đào mỏ từ miền trên xuống miền dưới.

Đáng ra phong-rào đào mỏ cách mấy năm trước mới là bùng bốt nhất. Mấy năm sau đây hoặc vì chiến tranh, du học sinh ở Pháp khó về, hoặc vì báo chí công kích quá dữ, hoặc vì thiếu nữ nhà giàu thức tỉnh nhiều nên công cuộc đào mỏ có vẻ không hoạt động lắm như trước nữa.

Bọn đào mỏ có mảnh khỏe lắm. Họ thăm hỏi những tỉnh nào có những ai là giàu. Rồi cho người chỉ dẫn đến. Người chỉ dẫn không quên khoe khoang chức tước của họ. Nếu họ nhà này họ sang nhà khác. Cứ thế sau rồi họ cũng rơi vào một hũ gạo.

Chúng tôi có biết một vị chirurgien dentiste họ ở Pháp về, chỉ vì muốn khoe khoang và tìm mồi nên khắc trên bằng đồng chữ docteur dentiste và đã bị tòa án Saigon truy tố. Nhưng

càng vì thế mà vị là « docteur dentiste » này đã đào được một cái mỏ khá lớn ở Hậu-giang.

Một viên thầy thuốc khác, lúc còn là học-sinh ở Hanoi, đã yêu hoa đê rồi phụ hoa, khiến cho người bác phận nữ mà chết trong khi sinh đẻ.

Vậy mà vị ấy giấu nhộm đưa con riêng thế nào mà đã cưới được một cô con gái rất giàu ở Hậu-giang. Câu chuyện trên đây chắc hẳn các gia-quyến hay giao-thiệp với học sinh Nam-kỳ ở Hanoi đều biết. Không hiểu viên thầy thuốc ấy ngày nay an hưởng phú quý, có giấy phứt nào tưởng nhớ đến người mệnh bạc hay không?

Một ông bác vật khác lấy vợ. Nếu ông ta cứ lấy vợ như trăm nghìn người khác thì có gì. Đàng này, ông ta đã là vị hôn phu của một thiếu-nữ khác rồi. Thưa-nữ ấy không giàu lắm, ông ta «bê gậy». Đó lại còn vì lẽ ông ta vừa danh hơi được một vụ thóc to. Ông bác-vật này lấy con một nhà đại điền chủ ở Bắc-liều. Nhưng rồi thay ông cha vợ lại gặt gạo, và ông bác-vật của chúng ta không đào được gì hết. Thế là ông ta đánh vợ rất tàn nhẫn. Vợ đi năm nhà họ-sinh, ông ta mặc kệ không ngó ngàng bị bỏ bê, có vợ chỉ còn có khóc và tủi thân. Khóc không hết có vợ phải thất thi cũng bỏ mẹ. Bà mẹ thương con đứt lòi «chất it» cho chàng rể và ông rể được tiền mẹ vợ liền trở lại quê hương vợ.

Các ngài dựa theo đây chắc đã thấy biết bao thâm-kịch của gia-đình mà nguyên-nhân chỉ là lại «văn ỉ» đào mỏ mà ra cả.

Đào mỏ khổ lắm, anh em ơi!

Vợ quit đây có móng tay nhọn. Móng tay nhọn đây là các «ông bố» thức thời hoặc gặt gạo, hoặc các thiếu-nữ hiền sắc mạnh của đồng-liền.

Thầy thuốc Núi lấy vợ giàu. Người vợ đời nát xấu như ma, nghĩa là «quê»

lắm. Nhưng cái đó cần gì! người ta lấy «nó» đấy à? Lấy «tiền-của» nó chứ! Và nếu nó muốn con, ta hãy cho nó một đứa con, thế là cha mẹ vợ bằng lòng. Rồi cuộc là gì? Rồi cuộc là sau khi lấy vợ. thầy thuốc khép cửa phòng thuốc (trong tỉnh nhỏ để đi có khách hàng), mỗi ngày hết là ra trong sông đổ bác đến chạy rôn trên sân tư-nội.

Ông ta chẳng hèm lam thuốc nữa. Làm ích gì? Bệnh nhân thì có thầy thuốc khác, ta sẵn có mỏ vợ hãy chơi cái đất. Hết bài bạc đến bán chim hết sản bản đến đến chỗ lấy cho nó của um lên chơi. Ông ta mang cái danh thầy thuốc để chơi vậy thôi.

Nhưng chắc có lẽ không chịu làm, là trong các cuộc tiếp khách, tôi đã từng thấy bà vợ gọi chồng: «Này, mà: như cái thùng ấy mà không biết mắc cỡ» và dạy qua nói với quan khách: «Chồng tôi đấy à? thầy thuốc chó gì, thầy thuốc đào mỏ ấy...»

Nếu thầy thuốc Núi có củi mặt trước quan khách lúc ấy thì cũng chẳng sao, y sẽ có những tờ giấy bạc đến bù cho. Bởi vì, thưa các ngài, đã có công đào mỏ như thế, lại không hiểu dạy vợ ra-thẳng của đờng tiền hay sao?

Nhưng các ngài đừng tưởng các cha vợ cứ để mặc chàng rể vác sừng cuộc mà đào tài sản của mình. Cách đây vài năm, làng báo Namky có trường thuật vợ ông phủ họ bị lỏng gạm và hiện còn bị ở ngục, chỉ vì cha vợ - không như mấy lần trước - không chịu xuất tiền lấp cái lỗ chổng trong công-nhờ mà ông phủ ta đã tiêu lạm. Nếu ông phủ họ hiểu cái luật trung-dụng của đức không-lễ thì ngay nay có phải trãi thân tù tội đâu. Thái quá bao giờ cũng hại.

Lại vị thầy thuốc no, sau khi trải cảnh ái-ân

với một cô gái trong tỉnh và có hai đứa con, y đã nề lòng cha mẹ dành sành duyên với một cô gái khác rất giàu. Đền đầy mới thấy vô quit đây gặp móng tay nhọn.

Thật ra thì có phải ông ta muốn đào mỏ đâu, chính cha mẹ ông ta muốn thế đấy, nhưng chỉ lợi-nghệp là sau khi cưới, ông thầy thuốc của ta nhận thấy rằng có vợ «ngին ụng» của mình đã đánh rơi mất... trĩnh rồi. Lẽ tự nhiên là ông ta giận lắm và mỗi khi tái tại vợ một cái, mắng là «đồ mắt trĩnh» thì vợ cũng dám tức tái lại: «đồ đào mỏ».

Cho hay là có vợ có trả vậy. Luật nhân quả của đạo Phật đã được chứng minh.

Đôi với vợ gặt gạo, người chồng đào mỏ cũng còn «đầy-dạ» được, vì sao cũng là tình nghĩa phu thê với nhau. Nhưng nếu gặp phải cha vợ gặt thì... chết thật đấy. Chàng rể gặp phải Lôi-công, và thế chàng đi trời chung cùng ông bố vợ. Chàng rể sẽ van-dãi cho bố vợ sớm về địa-phù.

Tôi có biết những người cha vợ ghê gớm đó. Chàng rể yêu-cầu bầu-vợ giúp tiền bạc làm ăn, thì ông bố vợ trả lời:

«Tôi chưa thấy rõ của tôi có tài-năng gì cả... gì gặp cái ấy, tiền-của của con tôi rồi sẽ về sau khi tôi mất đấy mà! Ngày nào rõ của tôi tỏ ra có óc kinh-doanh có lợi, tôi sẽ giúp vốn ngay». Còn gì ghê-gớm hơn câu trả lời như thế!

Một ông thợ kỹ nghệ, sau khi nghe vợ nài-nhơn con gái chết ít cho-không làm ăn, đã trả lời: «Ồ, có vợ có chồng, đã lập gia-đình rồi còn mỗi chút mồi để theo vú mẹ đấy à? Phải có óc tự-lập chớ!»

Có nhiều ông bố kinh sợ cái nạn đào mỏ mới đến đổi gái con gái không muốn làm hôn-thú nữa. Nếu vài năm sau chàng rể coi ma ăn ở được, thì cha vợ mới làm hôn-thú cho.

Có khi u ông cha vợ khác-nghĩ đến đời gả con rồi không cho về một ít tiền-của gì cả, bỏ mặc vợ chồng nó, vì cho rằng g đó là «gái nợ»



THÔNG-CHẾ PÉ-AIN ĐÀ NÓI:

- Hội làng khôi-phục sự ổn-lao của nước
- nhà, suy-nghĩ đến sứ-mệnh đối với Bè-quốc,
- đó là công-nghiệp ngày mai của quốc-dân
- Bội-pháp.

lông». Trong một lần chuyện, một vị điền-chủ họ đã nói: «Thật nghĩ lại mình đại quá, tiền của sự-nghiệp của mình đồ mồ hôi, xát con mắt mới tạo lập ra được, nay lại đem cho mấy thằng trẻ là tội người dùng đồ đầu lại...». Ông điền-chủ này quả là tay đổi-thủ của những kỹ sư đả mỗ vậy.

Và đời với những cha vợ như thế, có chàng rể nóng tính đã tát vợ trước mặt mẹ vợ, chửi mẹ vợ trước mặt cha vợ, và đánh cha vợ để trả thù nữa. Những hồ-sơ rầu rầu đó-án đã cho ta đọc được những bi-hải-kịch như thế.

Chúng tôi cũng tại kỹ-sư tinh lắm, đào phải mỏ... cát, hoặc: mỏ rân quá.

Nhưng cũng có những kỹ sư giàu lòng nhân nại, gặp phải mỏ ấy thì dùng lời ngọt-ngào nịnh hót dỗ mẹ vợ, hoặc thực-hành kẻ-hoạch

chờ cái ngày ông bố vợ xuống huyết rồi, sẽ một tay lau nước mắt, một tay cầm thìa khóa mỏ từ sắt-lấy tiền.

Những kẻ «hoàn binh» như thế bao giờ cũng khôn-ngោan và chắc-chắn.

Thực lộ chi thế, ôi buồn lắm!

Thực lộ chi thế!... lời dảm cam-đoan rằng rất nhiều - phần đông nữa - thanh-niên ta hiện đang trải cảnh ăn nhờ nhà vợ.

Bao giờ lại không có những thiếu-nữ thích mang chắt-lược của chồng, được gọi bà này bà họ, sống vì hư-danh của chồng.

Thì ra bọn họ đều có lợi lẫn nhau. Hai bên nam-nữ đều vì danh, lợi mà lấy nhau.

Hạnh-phúc cá-nhân! Hạnh phúc g'a-đình! Hạnh phúc của...! Họ nào có màng đến.

Phải, tôi đã nói họ lấy nhau vì bề ngoài như thế là chóng hay chầy họ sẽ hại đến hạnh-phúc của họ, của đời họ vậy.

Một gia-đình - trong ấy có cá-nhân - bắt nguồn trong một hôn-nhân như thế, làm sao chắc-chắn được. Yếu-tố quan-trọng, quyết-định trong ấy là «tiền» và «danh», thì để gì ái-tình bền-vững?

Bao giờ họ mới chịu hiểu rằng hôn-nhân không phải là một việc mua bán?

Sự yên-quiet của gia-đình là nền-lảng của sự yên-quiet của quốc-gia.

Tôi có quen biết một thanh-niên năm khàn ăn nhờ vợ. Anh ta không làm một việc gì gọi là lợi cho vợ con, hết ăn rồi năm, hết năm đi đánh bạc, hết đánh bạc đi uống cà phê. Tôi có nói về trách-nhiệm của anh ta trong gia đình, thì anh trả lời:

«Phải, tôi cũng biết rằng cuộc đời của tôi như thế này là vô-bị và vô-lạ cho xã-hội. Nhưng vào thời-đại này, có tìm cách hoạt-động cũng khó khăn quá, tôi tìm kế giúp đỡ vợ tôi nhưng không có cách, là lại có «án dầm năm đê» như thế này cũng chưa hại cho xã-hội bằng những anh khác, vạn-vạn...»

Tóm lại, anh ta tự nhận là «kết nghiệp» vì hoàn-cảnh vậy.

Được có cái là còn nhiều thanh-niên khác có một quan-jiêm rõ rệt về phân-sự của một ph-nữ-lữ trong nước, và danh dự của một thanh-niên.

Tôi có biết những thanh-niên khi nhận được tiền của cha mẹ vợ gửi cho, liền gửi trả lại ngay, và cảm ơn hân hân vì không được xin tiền cha mẹ, với lời sau này: «Tôi không đủ sức để làm-lụng nuôi vợ con hay sao? Chẳng là tôi cực khổ làm ra tiền nuôi vợ con, họ lại chửi cái nhục nhờ tiền phụ-cấp bên vợ...»

Và sau rồi, lời có biết những thanh-niên từ chối một cuộc hôn-nhân, chỉ vì bên vợ giàu có hơn mình.

Thế này, những hạng thanh-niên biết tự-trọng như thế bao giờ cũng hiếm.

Kết luận bài này? - Chính độc-giả đã kết luận hộ tôi rồi.

Tôi xin phiên các bạn lập lại lần chót rằng: nếu ngày nào thanh-niên Việt-nam mệnh-danh là «thượng-tru tri-thức» đi học, và đi du học nước ngoài chỉ có một mục-đích là lấy mảnh Bằng; và trong nguyên-vọng ấy, mục-đích lấy vợ đẹp, có nhà lầu, đi xe sang, cốt mưu một cuộc đời vật-chất an-lạc, no-nê, phê-phỡn, - ngày ấy tiền-đô nước Việt còn đáng buồn lắm.

Những thanh-niên đó chính là những con quai-vật, mà tâm-hồn của họ là một cái máy tính-toán để phụng sự một cái mũ trụy-hoan.

LE-TAM

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI VIỆT - NAM

của NGUYỄN-KHẮC-KHAM cũ-nhân văn-chương và in (khu-a) i-nh-việt Anh và tại địa hội đường Paris

CUỐN THỨ NHẤT. - Học Anh và bài thực hành giấy 100 trang, giá 0\$5.

CUỐN THỨ HAI. - Học Anh, Pháp, Việt hội thoại 5 giấy 100 trang, giá 0\$5.

Tham tiền cước gửi (\$40. Thư và mandat xin để:

M. NGUYỄN - KHẮC - KHAM
36, Bd. Henri d'Orléans, Hanoi - Tél. 266
Boite postale 34

Thiên-đường của những «kỹ-sư... mỗ»

«Chợ cưới xin»

Ở trên thế-giới này hiện có một cái «Chợ cưới xin» mà không phải là ai ai cũng biết! Người ta không thể ngờ được rằng ở thế-kỷ thứ XX này, ở ngay giữa châu Âu lại còn có một nơi vẫn giữ những tục lệ từ đời trung-cổ như cái «Chợ cưới xin» này! Mà chợ đó lại ở ngay gần cạnh con đường

trước khi lấy vợ!

hỏa xa nối liền Paris với Á-châu đi qua hầu hết các kinh đô lớn của Á-châu: Berlin, Prague, Vienne, Bucarest, Budapest...

Sự thật ra thì tình có cái chợ kỳ quái này, ở quận Transylvanie thuộc xứ Roumanie là một tỉnh sơ sài chưa từng được hưởng những sự tiến bộ của văn minh và khoa học hiện thời. Đường tàu hỏa, đường ô tô và ngay cả đèn các đường giao thông gần-tiền hơn cũng hầu như không có cho nên dân bản xứ - toàn là dân ở núi - từ xưa vẫn sống xa cách hẳn cuộc đời của các tỉnh thành, các kinh đô các xứ khác. Họ không bao giờ có báo chí để đọc như họ chưa từng ghi thư cho ai vì trong xứ không có cả đèn nhà giầy thép nữa! Cuộc sinh sống của họ hiện giờ so với hồi 2.000 năm trước có lẽ cũng chưa hề thấy thay đổi.

Vì lẽ ấy cho nên những tục-lệ về cưới xin của dân Transylvanie cổ nhiên bị những người ở các xứ khác coi là quái gở. «Chợ cưới xin» họp ở Galina của dân Transylvanie vẫn theo tục cổ từ mấy trăm năm nay và dân Transylvanie vẫn theo tục lệ ấy một cách ngoan ngoãn. Từ mấy thế kỷ nay các dân trai trẻ miền núi hàng năm vẫn không quên tới hội họp ở thị-trấn Galina ở trên một cao nguyên cao một ngàn thước! Các cậu trai và các cô thiếu nữ chỉ nhờ ở cuộc hội họp này mà gặp gỡ nhau và nhảy múa với nhau. Ở đây bác chẵn cầu có họ vợ gặp mặt có gái sẽ làm những mùa-đông sau này của bác đỡ rét lạnh.

Những người «tứ chức» buổi Chợ cưới xin này rất tin rằng buổi chợ sẽ có một kết quả cực tốt đẹp cho nên họ đã vội sẵn các vật inục sự đến để làm phép cưới cho những cặp trai gái muốn lấy nhau. Họ lấy nhau rất chóng. Vậy mà những cuộc «hôn nhân (tức hành)» này, thường khi lại bền chặt hơn những cuộc hôn nhân do hai gia đình dâng bạc, dự định và xét đoán hàng bao nhiêu hàng trăm. Vì thế cho nên danh tiếng «Chợ cưới xin» của thị-trấn Galina dần dần lan rộng khắp

ĐỘNG PHONG NỬA THÁNG

miền trung bộ Á-châu! Mỗi năm hàng ngàn người tranh nhau tới đó, vừa để xem, có khi vừa là để hi vọng nên vợ, nên chồng nữa!

Ở đây họ gặp nhiều người hoặc là chán đời hoặc là sinh sống trên núi lâu quá cho nên không hề biết những chuyện đã xảy ra từ hai ba năm về trước. Như mỗi đến năm 1915 các dân này mới biết tin cuộc chiến tranh đã xảy ra ở Á-châu từ 1914 thì mới đến 1941 họ mới nghe tin Á-châu nổi cuộc chiến-tranh bắt đầu từ 1939. Tin ra họ định xuống núi để tới Galina tìm một cô vợ, nhưng vợ chẳng thấy đâu, họ chỉ gặp những ông cảnh sát hỏi họ bao nhiêu tuổi và bắt họ ra đầu quân ngay vì chiến tranh đã lan bùng khắp mặt địa cầu. Thành thử nước Roumanie được thêm vài người lính mới nhưng nhiều thiếu-nữ tội họp chợ đành phải về không vì thiếu người lấy mình.

Đi trước cả Hollywood!

Trong quận Transylvanie có một tỉnh tên là Csik, dân ở đây còn giữ một lệ rất hây. Tục lệ này tuy cổ đã hàng thế kỷ mà rất mới lạ. Đó là những cuộc hôn nhân thí nghiệm mà bao phen các nhà sản phẩm Mỹ đã nghĩ đến và đã đem trình bày lên Màn-ảnh. Ý kiến ấy đã được viết ra hàng trăm, ngàn cuốn sách và quay ra hàng ngàn cuốn phim nhưng lúc đến ra thực hành thì ai này đều không theo vì cho là chuyện không thể thực hành được, vậy mà dân của một tỉnh nhỏ ở Transylvanie đã thực hành ý kiến đó mấy trăm năm nay rồi.

Khắp xứ Roumanie đều biết tục lệ: hôn nhân thí nghiệm này! Tại tỉnh Csik, mỗi ngày chú nhậ, các thiếu nữ «còn tự do» và «còn ý muốn thành gia-thế» là ra khi ở nhà chờ ra phải theo cha mẹ thì lại lại lại sau để họp với chúng bạn, tay cầm tay, bốn người một, đi một cách vui vẻ. Các chàng trai chưa vợ đều đứng đợi họ để

mỗi người cầm & tay một bó hoa Các cô đi lại trước: mặt họ, năm lần, bảy lượt để cho các chàng trai tìm, chọn. Sự lựa chọn rất chóng vì các thiếu nữ tỉnh Csis không những đã đẹp mà ai nấy đều có lưng vốn cho nên chỉ một lát sau là các chàng trai đã lại trên các cô, cúi đầu chào các cô và dâng cho người con gái mình thích bó hoa của mình.

Bảy lần đi lại như thế rồi ai nấy ra về: các chàng trai thì lòng chưa chán hi vọng, các thiếu nữ thì đã có được tới bốn năm bó hoa, có cô chẳng được bó nào nhưng cô không hề buồn vì các cô sẽ chờ đợi một ngày chủ nhật khác có lễ sẽ tối đẹp hơn.

Tuần sau, tất cả mọi người đều hội họp ở một quán rượu no. Ở đây có vài cô thiếu nữ đeo ở ngực một bó hoa tần, đó là dấu hiệu để cho chàng trai nào chú nhậi vớ rồi đã tặng hoa có hiệu rằng cô đã ưng thuận chàng. Tức thì chàng trai lại mới có nhẩy một bài.

Trong khi ấy thì các bà mẹ chồng tương-lai để ý có hồi từng ly, từng tí:

— Cô bé họ liệu được bao nhiêu mầu ruộng?

— Phải chăng năm ngoái cô ta đã là « ý trung nhân » của một cậu trai khác rồi?

— Hình như mẹ cô ta chết về bệnh lao thì phải?

Động - phòng thí nghiệm !

Khi mà hai người trai trẻ ra chiều đã thỏa thuận với nhau và nhất là khi các bà mẹ đã vớ lòng trong những câu chuyện dò hỏi thì bà mẹ chồng sẽ kéo cô con gái mà con gái mình vừa

gợi thiệu ra một nơi vắng để hỏi một câu hỏi như đã thành « cô nữ » của xứ này, một câu mà có nào ở miền này cũng muốn nghe. Bà hỏi rằng :

— Con ơi, thằng con của bà ra chiều ưng ý con lắm. Vậy thì con có ưng ý lại ở chơi nhà ta vài tuần lễ không?

Tức thì cô gái cúi mặt xuống, mặt đỏ, tía tai nhưng mà trong lòng thì vui lắm, cô lúng búng giả lời bà:

— Thưa bà con bằng lòng như thế. Nhưng để con thưa qua với mẹ con đã.

— Được con cứ thưa với mẹ con đi. Và nếu mẹ con ưng thuận thì ngày ngày mẹ con đi có thể đến nhà ta được rồi vì độ này nhà ta làm công việc lắm.

Đúng ngày hẹn, cô gái đến mặt mình, có vẻ theo một cái hóm có đủ những đồ cần dùng cho cô trong mấy tuần lễ « đi chơi » này!



(Những cô dâu và chú rể « tạm » ở xứ mà người ta có thể động phòng nửa tháng trước khi cử hành lễ cưới.)

Bà mẹ nhà giới thiệu cô với chồng cô và với tất cả mọi người trong gia đình rồi đưa cô vào « phòng của tân nương ! »

Từ đó họ để cặp trai gái muốn làm gì thì làm. Đôi thanh-niên này tức thì sống với nhau, như vợ chồng thật, và sau vài tuần lễ gần nhau, hai người muốn tự để cho « cuộc thí nghiệm » này kéo dài ra suốt đời hay là chấm hết ngay cũng được. Trong khi ấy bà « mẹ chồng tương-lai » cũng để ý xem xét cô gái họ có ngoan-ngon không, có chịu chăm chỉ làm việc không, nói tóm lại nghĩa là cô có đủ những tính nết để sau này thay chân bà trong gia đình của bà không!

Thật là quái lạ: cái dân-tộc rất thành kính bề trên và tâm địa rất khắt khe này không hề cho cái tục lệ này là nhảm nhí. Những linh-hồn của họ tự hạ xuống sống trong đạo-đức không hề phẫn-nộ hay chế hai cái sự một cô gái ngày thờ đến chung chân, gối trong vài tuần lễ với một người đàn ông

« có thể » thành chồng cô sau này được!

Tôi đã nói đến chữ: « có thể » vì sự lấy nhau thật không lấy gì là chắc-chắn. Đã đành trong mười lần thì đến chín lần đôi trai gái lấy nhau, nhưng cũng có lần có thiếu nữ lại trở về nhà mà không lấy được chồng.

Nhưng có không buồn, có lại đi ra trước cửa nhà thờ — ngay ch-nhật sau đó cũng chưa biết chừng — để cho các chàng trai trẻ lựa chọn. Có nhiều cô đã từng « thí nghiệm » đến bốn, năm lần như thế rồi mới lấy được chồng!

Từ xưa đạo Thiên-chúa vẫn ngăn cấm những cuộc ăn ở trái phép của các cặp trai gái như kiểu này... ở những xứ khác. Nhưng ở Transylvanie thì dân trai trẻ ở đây được phép sống theo cái tục-lệ cổ hăng trăm năm của họ: « hôn nhân thí-nghiệm ». Vì các vị có đủ công nhận rằng ở đây tâm-địa dân rất tốt, không những thế các cuộc « hôn-nhan » kiểu này đã làm cho các cuộc ly-đi hay ngoại-tình hầu như biến hẳn ở miền này.

Một vị có đạo đã nói:

— Ở miền Csisk đã từ vài chục năm nay, hội-đồng quản-trị đã lập ra một hội để nuôi những đứa trẻ vô tình ra đời do ở những cuộc « hôn-nhan thí-nghiệm không thành », một khi bố nó hay gia đình cô gái không muốn nhìn nhận nó! May sao những trường hợp này rất hiếm và hầu hết các cuộc « thí-nghiệm » này đều có kết quả tốt đẹp cả, hai đôi trẻ sẽ lấy nhau để nhận và o bế đứa con thơ!

Trong khi hàng trăm, vạn các nhà bác-học, các nhà tiêu-thuyết nát óc để cố giải quyết các vấn đề khó khăn về hôn-nhan này thì dân xứ Transylvanie đã tìm được một phương cách kiểm vợ, tìm chồng rất hiệu nghiệm.

Nào ai biết ai van-m-nh, tân-tiến hơn ai?

TÙNG HIỆP

XIN ÔNG CHỦ-SỰ SỞ BƯU- ĐIỆN Ồ KAMPÔT ĐỀ Ý DỪM

Bản-báo phát-viên tin cho chúng tôi hay rằng: cứ theo lời ông phán Huỳnh-nhọc Côn ở sở Kiểm-lâm Kampôt thay phiên, thì ông khởi sự đọc báo từ ngày 1-11-41 đến 30-4-42, mà kỳ trong tất ông phán Huỳnh chỉ nhận có ba số và ra giêng này cũng chỉ nhận có ba số. Thế là báo bị mất rất nhiều.

Vậy, b-đ-áo xin ông vui lòng tra xét dùm, hầu đem kê gian ra trước công lý. T.B. Nhơn đ-áp này, nhà báo xin thành thật cảm ơn ông chủ bưu-điện ở toàn xứ Cao-miên về sự T.B.C.N. khỏi bị mất.

Hai cuốn sách sẽ có bán ngày 1er Juin 1942

Bóng hạnh-phúc

Cuốn thứ hai của Lê-văn-Trương — Giá Op.0

AI MUỐN HƯỞNG HẠNH PHÚC HOÀN TOÀN,
AI ĐÃ VI LAM LỘ MÀ LÀM TÀ NÁT
HẠNH PHÚC CỦA MÌNH,
AI MUỐN GÂY LẠI HẠNH-Phúc,
ĐIỀU NÊN CÓ CUỐN BÓNG HẠNH-Phúc,
TRUYỀN ĐÀI LÂM-LÝ CỦA LÊ-VĂN-TRƯƠNG.

Con chuột mù

Sách Hoa-Mai số 15 của Đài-Hiến — Giá Op.0

Đó là một truyện đã xảy ra ở gia-đình chuột, cũng như ở nhiều gia-đình Việt-Nam, mà cha mẹ già bị các đ-ai-Truyện rất thương tâm, rất cảm-động.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

CAO HO LAO 1942 và thuốc Nhật

RIUKAKUSAN

Tại Phòng thuốc CHỮA PHỒI mới có thêm thuốc CAO HO LAO 1942 (25 gói nhỏ, 153 gói con) và thuốc Nhật RIUKAKUSAN để chữa bệnh Lao Phôi. Ai bị bệnh Lao, hoặc muốn đề phòng bệnh ấy, đến dùng thuốc tại Phòng thuốc CHỮA PHỒI đều có đủ thuốc dùng vì hết ít tiền.

Phòng thuốc

Chữa Phôi

15 hàng Bè Radeaux Hanoi — Tél. 1630

ĐẠI-LÝ. — Hải-phong: Văn-Thần 37 Paul Doumer, Huế: Đức-Thành 57 Gia-loang, Nha-trang: g: Hiệi sách Sơn-Hà, Ban-méthuot Hiệp Hưng đ-ương.

Cần thêm Đại-lý các tỉnh

Đón xem một chuyện dài mới nay mai đăng T.B.C.N.

Đường đi ra biên của AN-LĂNG

Chuyện một nhà, chuyện ta có thiếu nữ, chuyện một tâm lòng quân tử.

Các bạn gái sẽ thấy trong đó một người chồng kiêu mầu mà các bạn vừa ước mơ!!!

MỘT CHỨT PHÁP LUẬT

CON THIẾP? CON CHÀNG?

Lẽ tất nhiên thì con là do cha mẹ sinh ra. Nhưng khốn nỗi, đời dâu có phải lúc nào cũng vui tươi, sán lạn và ai ai cũng được cái dể phúc một vợ một chồng, một lòng ăn ở với nhau đằm? Có người trong lúc dể dãi đã làm cho một cô bé hồng một đời. Có người vì muốn khuấy khỏa trong những lúc nhàn rỗi đã cư mang một gái giang hồ, rồi gái đó có mang. Ấy là những chuyện đi ngang về tắt của ít người giãng hoa. Còn về những cặp vợ chồng lấy nhau có cheo cưới hẳn hoi? Ta thường thấy có cặp, vợ đã có mang từ trước khi cưới, có cặp đã tiêu-hôn từ lâu mà vợ vẫn sinh đẻ, có cặp ly-dị nhau vì làm tiền đào mỏ rồi mà người vợ có mang, lại có cặp, xem bề ngoài thì vợ âu yếm quý hóa chồng lắm, nhưng kỳ thật thì đêm đêm, vẫn «*thương chồng thì ít, thương trai thì nhiều*», rồi một ngày kia bỗng dể ra một đứa con... Vậy những con ấy là con ai? Con chàng hay con thiếp?

Thật là oái-oăm. Mà càng tưởng tượng đến những cảnh đó thì càng thấy nó mang màu không hề, không hẳn. Đứng trước những trường-hợp khất-khe ấy, ta thử xem các tòa Nam An ở Bắc-kỳ xử ra sao, thiết tưởng cũng là có ích.

Nói đến vợ chồng, pháp luật chia hai thứ: thứ vợ chồng chính thức, có cưới cheo, có vào sổ giá thú, và thứ vợ chồng rêu hợp, không cheo, không cưới, không vào sổ giá thú. Con cái sinh ra cũng vì đấy mà phân biệt làm con chính, do cặp vợ chồng trên sinh ra, và con hoang, do cặp vợ chồng dưới sinh ra.

Con chính. — Nếu 180 ngày sau khi làm lễ cưới hay trong khoảng 300 ngày sau khi đã tiêu-hôn mà người vợ sinh con thì

Người đàn bà làm lễ lấy phải một người chồng đằm, kiện xin ly dị, rồi ly dị xong lại đẻ con thì đứa con ấy trước pháp luật sẽ ra sao?

Người chồng là cha đứa con ấy. Nếu chưa đủ 180 ngày sau khi cưới mà người vợ sinh con, thì cha đứa con ấy cũng vẫn là người chồng, trừ khi người chồng kiện không nhận đứa con ấy thì không kể. Nhưng dù sao cũng phải nhận, nếu:

1) Trước khi giá thú người chồng đã biết là vợ có thai;

2) Người chồng đã đến chứng kiến việc khai sinh và đã ký vào chứng thư khai sinh.

Con hoang. — Lúc khai sinh, người cha hay là người mẹ có thể nhận đứa con hoang ấy là con mình được. Ai nhận thì đứa bé lấy họ người ấy. Nếu cha cha lần mẹ cùng nhận thì đứa bé lấy họ người cha.

Cha mẹ đã nhận con rồi, sau mới làm giá thú thì con tự nhiên chiều luật được công nhận là con chính. Nếu trước chưa nhận mà nay muốn nhận thì khi khai giá thú hai vợ chồng phải kèm khai nhận cả con. Khi ấy giấy giá thú phải biên lời hai vợ chồng, cùng nhận phân minh là cha, mẹ, mà họ, tên, tuổi, ngày đẻ, chỗ đẻ của con phải biên cho rõ ràng.

Nếu cha mẹ không khai nhận thì thôi, người con không được phép thừa trước tòa để truy nhận gốc tích cha mẹ.

Nhưng một khi cha mẹ đã khai nhận thì đối với cha mẹ, đứa con cũng phải chịu nghĩa-vụ và được hưởng quyền-lợi như con chính.

Đã khai sinh hay khai giá thú rồi mà sau muốn khai nhận con cũng được. Khi ấy chứng thư khai nhận sẽ do họ-lợi nơi trú quán người đấng khai làm ra, mà chứng thư ấy biên vào sổ khai sinh bản niên ở trước mặt hai người chứng đã thành niên. Tuy vậy họ-lợi không được đăng ký sự khai nhận

về con loạn-luân hay là con ngoại tình của người mẹ. Nếu đã trót đăng thì sự khai nhận ấy coi như không và vô hiệu.

Kiện nhận cha. — Tòa án có thể truy khai người nào là cha đứa con hoang trong trường-hợp sau này:

1) Người đàn-bà bị bắt đem đi, bị hiếp dâm, mà thời-kỳ ấy lại đúng vào lúc thụ thai;

2) Người đàn-bà bị quyền đũ vì cách đánh lừa, áp chế, hứa giá thú hoặc hứa sinh lễ;

3) Người đàn-ông có thư từ giấy má xem ra lời lẽ rõ ràng thì nhận là cha;

4) Đã ăn ở tự tình ra mặt với nhau trong thời-kỳ thụ thai theo luật định nghĩa là từ 180 ngày đến 300 ngày trước khi sinh con.

5) Người đàn-ông đã cằng-dáng hoặc giúp đỡ việc nuôi nấng giáo dục đứa con như con mình.

Tòa không thụ lý, khi mà trong thời-kỳ thụ thai theo luật định:

1) Có chứng cứ rằng người mẹ ăn ở hoang toàng ai cũng biết hay là tự thông với người nào khác nữa.

2) Vợ sự xa-cách hoặc ngẫu-nhiên người cha phỏng ấy rõ ràng không thể ở chung với mẹ mà sinh ra con được.

Muốn kiện bắt phải nhận con thì người mẹ chỉ có thể đơn trong hạn hai năm sau khi đẻ con mà thôi. Tuy nhiên, thuộc về những trường-hợp 4 và 5 đã kể ở trên thì hạn hai năm ấy kể từ sau khi đã thôi không ăn ở tự tình với nhau nữa, hay là sau khi người đàn ông đã thôi không giúp đỡ sự cấp-dưỡng và sự giáo-dục cho đứa con nữa.

Kiện thì có thể kiện người cha phỏng hay là người kê thờ và có thể dùng tất cả các phương-pháp để viện ra chứng cứ.

PHÚC-MỸ

Một tiệm chuyên môn làm đủ các thứ giấy tây và quốc dân ba kiểu mới, hàng tốt giá rẻ, bán buôn và bán lẻ

HÀNG PHÚC-MỸ

sản xuất rất nhanh chóng không đằm bằng, không làm mất lòng tin cậy của các quý Ngài. Xin chú ý theo mandat xin gửi cho TRƯƠNG-QUANG-HUYỀN 204, Rue du Colón — Hanoi

An tuyên cáo có thể bắt buộc người cha bồi thường cho người mẹ về các khoản chi-tiền lúc sinh nở và nuôi nấng đứa con từ lúc mới sinh. Nếu khi trước đã hứa giá thú hoặc đã cưới ép người đàn-bà vì thành niên thì trong án ấy cũng có thể xử bắt phải đền một khoản tiền bồi tền lại cho người sản phụ.

Bao giờ tòa cũng phải chiều theo gia sản người cha mà xử bắt phải chịu tiền cấp dưỡng cho đứa con. Khoản tiền ấy phải giao trước, theo kỳ hạn đã định rõ trong án văn các đến khi đứa con 18 tuổi.

Nếu đem về nuôi và đối đãi như chính con mình thì có thể được miễn khoản tiền cấp dưỡng đã nói ở trên.

Kiện không nhận con. — Muốn kiện thì phải chứng rõ ràng tự 300 ngày cho đến 180 ngày trước khi sinh đứa con, mình không thể ở chung với vợ mình được, hoặc vì xa-cách nhau, hoặc do có ngẫu-nhiên gì. Lấy có là vợ phạm tội thông-gian mà kiện thì chưa đủ lễ. Tuy nhiên đơn kiện cũng có thể chấp được nếu sự phạm gian đã có chứng cứ rồi mà cứ xét tình trạng cũng rõ người chồng không phải là cha đứa bé.

Còn khi tiêu hôn hay khi đã có mệnh-lệnh tòa án cho phép ly vợ chồng có đơn xin ly-hôn, được ở riêng, đã cách ngoại 300 ngày mới sinh con, thì có thể chống cãi không cho đứa con ấy là con chính của chính chủ.

Kiện tui phải khởi tố trong tháng sinh đứa bé; nếu lúc sinh mà đi vắng thì hạn khởi tố là hai tháng kể từ sau lúc đã về nhà. Nếu lúc sinh lại giấu người chồng thì cũng hạn là hai tháng kể từ sau khi đã phát xuất ra sự ăn lậu ấy.

Khi nào chưa hết hạn khởi tố mà người chồng chết đi hay thành ra vô-trí-thức thì người đồng-ghĩa-kế với đứa bé, hoặc người bị đứa bé tranh mất quyền thừa kế đều có thể khởi tố về việc kiện ấy trong hạn ba tháng kể từ ngày biết việc sinh đứa bé.

Một khi mà đã thừa nhận đứa bé, hay là đã dể quá hạn khởi tố thì tòa án không chấp đơn kiện nữa, trừ khi nào người nguyên cáo chứng rõ ràng mình đã bị mắc lừa, trót thừa nhận đứa bé, hay là trót bỏ quá hạn dể kiện.

Khi ấy lại được thêm hạn hai tháng để khởi tố kể từ sau ngày đã phát xuất ra việc mắc lừa.

Khi mà ăn dể chuẩn-y thì tên họ người chồng trong chứng thư khai sinh sẽ xóa bỏ đi và đứa bé không được lấy họ cha nữa, chỉ được lấy họ mẹ mà thôi.

Vương-Dương-Minh (1)

Người ta có thể nhân làm đạo Phật với đạo Nho; theo học thuyết họ Vương chẳng khác nào con một bố đẻ ra.

Trước hết, Dương-Minh xướng lên tâm-

học, tức là thoát-thai hay chịu ảnh-hưởng sâu xa của lý-học Tống-nho. Các ngài đã biết hết các bực danh-nho đời Tống bằng-hiệu Khổng-tử lên thật cao, nhưng ở trong có pha trộn nhiều ít màu-mè Phật Lão, cho nên chung đúc quan-hệ vào tâm, và bày đặt ra những cách tu-dưỡng rất chi-li khắc khổ, gần như thầy chùa hay đạo-sĩ vậy. Hầu hết các bực danh-nho đời Tống đều « ra vào cửa ngõ Phật Lão trước, rồi sau mới trở lại giảng câu sáu kinh của Khổng-tử » (出入佛老, 反求六經) thành ra tư-tưởng học-thuyết của họ, không sao khỏi có vang bóng hai đạo kia xen vào. Mà tư-tưởng học-thuyết ấy lại thịnh-hành và có uy-tin trong cõi học nước Tàu luôn mấy trăm năm, cho tới lúc Dương-minh ra đời.

Chính Dương-minh lúc đầu cũng say mê nghiên-cứu Phật Lão, tiếp tềnh muốn lên niết-bàn và cầu phật-trường-sinh bất tử. Về sau ông mới tỉnh-ngộ Khổng-học cao rộng hơn, có ích cho nhân-tâm thế-đạo hơn, bèn quyết chí học làm thánh-nhân và phát-mình những nghĩa-lý mới mẻ. Người ta có thể nghĩ họ Vương trải qua hai dịp cầu kia đi đến nhà cụ Khổng, lẽ nào trong tâm não chẳng còn phảng-phất dội chút mùi thuyền phép tiên.

Hướng chỉ cái học nho của ông chủ-trương, cũng giống như nền-tảng đạo Phật, hai đàng cùng lấy tâm làm chủ-não. Ông bảo chúng ta những việc bỏ tư-dục, giữ thiên-ly, tôn thiện-niệm, cầu phảng-tâm,

XXIII

Thích-ca với Khổng-tử
khác nhau ở chỗ nào?

QUÁN-CHI

coi trời, đất muôn vật là nhất-thê, bất cứ một hành-vi cử-động gì cũng phải quay lại hồi tâm minh xem có hợp lẽ hãy làm. Thế thì có

khác gì ông Thích-ca bảo các thầy thiên bà vãi tu tâm dưỡng tính, khuyến khích trừng ác, cho đến nỗi không xâm-phạm đến sinh-mạng một con kiến, một con sâu. Có phải thế là đạo Nho với đạo Phật cùng lấy tâm làm đầu mối, làm chủ-não như nhau, nếu có ai hiểu sai nhận lầm, tưởng không lấy gì làm lạ.

Kỳ thật, hai đạo tuy cùng trọng ở một tâm, nhưng đến ý-nghĩa và cứu-cánh thì khác, chúng ta đang nghiên-cứu đạo Nho theo học-thuyết Dương-minh, phải nên nhận xét chỗ ấy cho kỹ, mới khỏi như chuyêng báo nai làm ngựa, làm thau với vàng.

Phải, Dương-minh bảo người cầu học cần lấy tâm làm chủ, trước nhất giữ gìn cái tâm mình như tâm gương lau chùi sáng suốt, không dính một tí bụi lấm tu-dục nào, thì dễ thấu xét và thù ứng hợp lẽ với các sự vật. Có điều ta nên biết cái tâm ấy phảng-khoảng, rộng rãi, như ngọn đèn từ trong mình chiếu rọi ánh sáng ra đến người, đến đời, đến thiên-hạ, không phải chật hẹp như ngọn đèn tâm của Phật, chỉ cầu lấy ánh sáng tự-lợi cho bản-thân mà thôi.

Sự học lấy tâm làm chủ-não, như Dương-minh đã dạy chúng ta, vốn có lượng bao-dung đối với nhất thiết sự vật ở đời, khiến ta có thể sự rộng nghĩ xa. Không phải cố-chấp, không bị thiên-lệch. Đến nỗi không khư khư bó chặt lấy một tư-tưởng lý-thuyết nào, hề điều gì ta xét ra

được yên với tâm, hay nghe tâm ta cho là phải thì cứ việc theo, dù dều ấy là của đạo Phật hay đạo nào khác cũng thế.

Bởi vậy có người hỏi đạo Nho với đạo Phật khác nhau ở chỗ nào, Dương-minh trả lời:

— Ta chẳng nên tìm đạo Nho với đạo Phật khác nhau hay giống nhau ở chỗ nào làm gì, chỉ cần tìm cái phải mà học là hơn cả.

— Nhưng mà sự phải trái biết thế nào xét phân biệt ra làm sao, lấy gì làm căn-cứ cho được? Người kia hỏi lại.

Dương-minh nói:
— Cứ tìm ở trong tâm mà thấy yên thì là phải đấy.

Tuy vậy, Dương-minh vẫn có ý phòng sự học-giả hiểu lầm, cho nên ông không quên bỏ một dịp nào chỉ tỏ cho người ta thấy chỗ Nho khác với Phật.

Một hôm, giảng sách đại-học, ông vạch ra chỗ này cho môn-nhân thấy:

— Thánh-nhân dạy « minh minh đức 明明德 », rồi tiếp ngay « thân dân 親民 ». Nếu ta chỉ nói « minh minh đức » mà không nói « thân dân » thì giống Phật Lão mất.

Minh minh đức là việc làm cho tâm được sáng suốt trong sạch. Thân-dân là việc làm có ích lợi cho thân-sinh, cho dân-chúng. Đạo Nho dạy người ta phải minh minh đức để làm gì? Chính là để mà thân-dân. Còn đạo Phật chỉ lo làm việc trên, không biết gì đến việc dưới, nghĩa là chăm chăm tu tâm dưỡng tính hồng siêu sinh tịch độ lấy thân mình thôi, còn nhân-sinh dân-chúng có được áo ấm cơm no, dù tiền đồng thuê hay không, nhà Phật không biết. Đó là con đường phân-giới để ta nhận thấy bờ cõi Nho Phật vậy.

Thật thế, hai đàng cùng lấy sự tận-tâm làm gốc, nhưng sự tận-tâm của đạo Nho có phần cao rộng, thiết-thực hơn, chẳng riêng vì mình, lại chung vì người.

Ví dụ mình được ấm no sung sướng tâm thân, nhưng mà chung quanh mình, trong xóm làng đất nước mình, cho đến cả thiên-hạ nữa, có một số những người đói không có cơm ăn, rét không có áo mặc, suu thuế không đủ tiền đóng, con cái không đủ sức nuôi, nhà nho lấy thế làm xấu hổ, tự nhận là trách-nhiệm mình, tại mình chưa được tận tâm. Nếu mình thật là tận tâm, thì

rong đời không có những người cùng khổ như thế.

Dương-minh phân biệt cái nghĩa tận-tâm của Nho Phật không giống nhau:

— Phật-học cũng chủ về tâm, cũng khuyến phải tận-tâm, nhưng mà thâm-ý họ chỉ cốt tận-tâm để mà đạt-đạo cho thân mình thôi. Cùng một tâm ấy mà họ phân ra trong với ngoài, miễn sao trong tâm không có gì u ám tối tăm là được rồi, bên ngoài nó ra thế nào không kể. Bên ngoài có sự gì không phải cũng mặc kệ, chẳng cần phải bàn khoản bản bực ở bên trong. Họ bảo tận tâm là thế. Họ không biết như thế là tự hãm mình vào vòng thiên-lệch ích kỷ lợi thân, thành ra gác bỏ nhân-luân, quên hết sự vật, bảo rằng họ chỉ lo trau dồi tốt đẹp cho một thân thì được, nhưng có đem cái tận tâm ấy ra để sửa nhà, giúp nước, lợi thiên-hạ gì đâu?

« Cái học của thánh nhân không chia rẽ ta với người, không ngăn cách ngoài hay trong, một lòng coi trời đất muôn vật như nhất-thê, nào phải như Phật-học bắt đầu từ tâm lòng tự tư tự lợi mà đi, lại chia ra trong ngoài, vì thế mà khác với Nho-học vậy.

« Nay, những người nào lo học về tâm tính, mà gác bỏ nhân-luân, quên hết sự-vật, thế là học Phật đó.

« Trái lại, nếu ai không từng gác bỏ nhân-luân, quên hết sự-vật, mà giốc lòng lo việc tu tâm dưỡng tính, thì tức là cái học tinh-nhất của thánh-môn vậy ».

Đến đây, tất có người chợt nhớ lại một câu giải-thoại văn-chương ở xứ ta, một nhà-sư viết câu tự phụ sau này, thách ai đối được:

Thuộc ba trăm mấy chục quyền kinh, chẳng thần thánh Phật tiên nhưng khác tục.

Một nhà nho — hình như ông Nguyễn công-Trứ — chơi lại:

Hay tâm vạn nghìn tư mặc kệ, không quản thân phụ tử dềch ra người.

Trừ chỗ biếm nhẽ không kể, cái khẩu-khi ấy tỏ ra nhà nho khỏe mình khác nhà-chùa, một đàng chỉ độc-thiền lấy thân, một đàng muốn kiểm-thiện cho người, tuy là cùng chủ ở tâm như nhau.

(còn nữa)

QUÁN CHI

(1) Xem T. B. C. N. từ số 82.

ĐÀ CỎ BÀN ĐỀ BỘ BA QUYỀN
Còn - lòn Tiều khách

của TIANG-DINH
Ba quyền đồng thường 14500 - Bìa và mạ vàng 14500 -
Bìa da mạ vàng 20500 - (mùa đồng bìa vài hoặc bìa da
phải cử mandat về trước).

NGHỀ SÁCH CÒN RẤT ÍT

LUYỆN SẮC ĐẸP của Vương-lê-Dung Giá.	0,75
ĐẠCH-Y TIỀU-HỒNG của Thanh-đình.	0,32
VĂN QUANG-HỒNG	0,50
SÁU MANGI	0,32
PHO THÔNG THẦN	0,50
THÀNH SẦU HUYẾT LỄ	0,50
TRANG-LU (một quyển tiểu sử quái lạ của nhân sĩ của Lê-quý-Đôn) Nguyễn-văn-Thông biên tập	0,30
CHIẾN TRANH chép hết cuộc Âu chiến xảy ra từ 1870-1919 thật rõ những trận đánh nhau đáng kể những khi giới lỗi lầm.	0,65

QUẦN-SƠN LÃO HIỆP
của Thanh-đình - Hương ra trong số, mỗi chữ nhật một kỳ.
Giá. 1,10
Editions BAO-NQCC 67, Negret Hanoi - Tél. 780

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN
Phấn Murat
THƠM NHỆ NHUYỄN DỄ DỜI

Tân pháp, đóng ngang hàng các
hệu phấn danh tiếng ngoài quốc
Có thể hưởng, trắng và da
ngươi. Bán khắp nơi. 1 hộp 1520

MUA SỈ DO:
Etablissements VAN-HOÀ
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

Xem mạch Thái-tô
GỢI BỆNH
Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.
Mỗi lần. 0,50
Đau dạ dày Phòng-tích số 6
Lâm liễn, ngâm đơn dung, sỏi, ý
ach, v.v.v. Giá 0,50 một gói.
Bổ dạ dày hậu sản, Đại hồ
nguyên khí kiên tỷ bổ vị số 41
(150) Đau bụng kinh niên,
gạo, tẻ, mặt hậu sản v.v.v.
Khí hư học-trọc số 11
Ba khí hư một học v.v.v. Giá 1520
Nhà thuốc PHẠM-BÁ-QUÁT
27, Hàng Thôn - Hanoi

QUỐC-HỌC THU-XA
Tuần sau sẽ phát hành
THI-THOẠI

Một kho tài-liệu vô giá của các nhà thơ, các nhà yêu thơ,
nghĩa-cửu thi-học, văn-học. Dầy ngót 300 trang, giá 2000.
GẤy kim-sơn và giấy lạng chỉ (mũ loại con hai bộ) 4000.
Thư và ngân-phieu để M. LÊ-VĂN-HOÈ 161bis Tien Tsin Hanoi

**Bốn môn thuốc bổ cần thiết cho
Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.**

- 1) Thuốc Bổ thận Đức-phong 1,50
- 2) Thuốc Đại-bổ Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Điều-kinh Bồ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bổ ty tiên cam. 1,00

do nhà thuốc tự đóng

Đức-Phong
phát hành
Một hiệu thuốc tin-nhiệm, có bìa buôn bán kỹ đã
thuộc số-g, thuốc bảo vệ và các thứ sản chính hiệu.
45, Phố Phúc-kiến - Hanoi

Nhà xuất bản Kiền-thiết
4 bis, Bd. Bognis desbordes, Hanoi - Tél. 808
Và các hiệu sách ở Đông-Pháp đã có bán:

Loại tiên-thuyết chọn lọc đã ra
Tội nhân hay nạn nhân
Lan-Khai viết: In mỹ thuật. Giá 1,500
SẮP RA:

Ngoài kia của Nguyễn Hồng
Loại tiểu thuyết phổ-thông bán giá rẻ
SẮP RA:

Trong cơn bình lửa
Lịch-sử tiểu-thuyết của Lan-Khai
1er Juin 1942 sẽ có bán:

NHI ĐỒNG HỌA BẢN
BỘ MỚI SỐ 1 - một tháng hai kỳ (tức 15)
Gồm một truyện lịch-sử bằng tranh Lan-Khai viết
Nguyễn-Hồ và một tiểu truyện lịch-sử
lengkap. 36 trang in rời đủ kèm thêm một số hình.
Giá báo mỗi số 1,15 sáu tháng 1,370 một
năm 3,30. Mandat gửi cho Nguyễn-văn-Huyền.
Tặng phát hành Saigon Chợ M. Nguyễn-
khách-Bà 12 Babourain Saigon.

DIỄN-ĐIỆN

Tay là một nước tiếp giáp
Đông-dương ta về phía Tây-
bắc nhưng ngày xưa cũng như
ngày nay, Diễn-điện rất ít
người biết với nước Việt-Nam
ta nên người mình không mấy
ai biết đến. Mới khi nói đến
Diễn-điện, ta chỉ tưởng tượng
đó là một xứ bí mật, đầy
những vàng bạc, châu ngọc,
ta có cảm tưởng binh như đó
là một phần tử của Ấn-độ, một
nước trong phạm vi Ấn-độ.
Nhất là từ khi người Anh lấy
Diễn-điện và đem xứ đó về
dưới quyền Phó-vương Ấn-độ
tức là Toàn-quyền Anh thì
người ta càng thêm tin hẳn
Diễn-điện ở trong phạm vi
Ấn-độ thì ắt chẳng khác gì
Ấn-độ mấy?

Về Diễn-điện, chúng ta
rất ít tài liệu, hễya chẳng chỉ
một đôi khi ta thấy nói đến
xứ đó trong các sách địa-dư,
địa-ký của người Âu và một
vài cuốn sách nói về Ấn-độ
chỉ phớt qua đến Diễn-điện
mà thôi. Diễn-điện hầu như
bị thế gờ bỏ quên. Mãi đến
năm 1940, vì tình thế chiến-
tranh ở Âu-châu và ở Viễn-
đông, vấn đề Đông-điện mới
được đem lên tầm tầm xanh
và được người ta đề-động,
bàn tán đến liền. Số dĩ thế
giới đề mần đến Diễn-điện
trước hết là vì con đường từ
Rangoon đến Văn-nam-phủ
mà người ta thường gọi
là đường Diễn-điện hoặc
đúng theo công dụng của
nó là « đường sống của
chính phủ Trung-khánh». Từ
8 Décembre 1941, cuộc
chiến tranh Đại-Ấ đã bùng nổ

**mà quân Nhật vừa
chiếm được là một nước
khác hẳn với Ấn-độ
về mọi phương - diện**

và chẳng mấy chốc lan đến
Diễn-điện thuộc địa của
Anh. Đó lại là một cơ hội
làm cho các hoàn-cảnh quay
mặt trông về cái nước cực
tây của bán đảo Ấn-độ China.

Trải qua sáu tháng chiến-
tranh dữ dội, quân Nhật từ
biên giới Thái-lan đã chinh
phục được toàn thể xứ Mã-lai,
chiếm được Tân-gia-là, cả
các đảo quan hệ ở quần đảo
Ấn-độ Hạ-lan và sau hết đã
chiếm Rangoon, Mandalay,
Lashio, hầu hết cả nước Diễn-
điện đến tận biên giới Ấn-độ.

Hiện nay, quân Nhật ở
một mặt không những cắt đứt
đường sống của Trung-khánh
lại còn đi ở đường đó tiến
vào địa phận miền Tây-Nam
tỉnh Văn-nam, một mặt phá
tan được quân Anh ở Diễn-
điện và đang tập trung 80 vạn
quân ở Ấn-độ.

Tất cả quân đội Anh ở
dưới quyền chỉ huy tướng
A. Exender, sau khi bị thiệt hại
lớn đã rút lui khỏi đất Diễn-
điện sang miền Assam. Mất
Diễn-điện không những Anh
mất một thuộc-địa rất giàu có
đủ những sản vật cần dùng
cho chiến tranh như dầu hỏa,
đồng, gạo, chè v. v. mà lại

**Đa số dân Diễn-điện
đều theo Phật giáo
và trình độ sinh hoạt
cao hơn dân Ấn nhiều**

còn mất một nơi căn cứ trọng
yếu về quân sự nữa. Nay
người Anh cũng phải công
nhận trận Diễn-điện là một
trận rất tai hại cho đế quốc
Anh. Thắng trận đó, quân
Nhật đã đến tận cửa ngõ Ấn-
độ là thuộc địa giàu nhất và
quan hệ nhất của người Anh.

**Một sự sai lầm của
người Anh**

Sau khi lấy được Diễn-
điện và dẹp yên được xứ đó
từ cuối thế kỷ trước, người
Anh, vì Diễn-điện gần liền
ngay với Ấn, đã đem xứ đó đặt
ngay dưới quyền của Phó-
vương Ấn-độ.

Từ đó Diễn-điện thuộc về
phạm vi đế-quốc Ấn-độ của
người Anh về mặt hành chính
và từ New Delhi các nhà cầm
quyền Anh vẫn cai trị dân
Diễn-điện. Tuy vậy ngay
người Anh cũng vẫn công
nhận rằng Diễn-điện không
phải là Ấn-độ và theo sự hiểu

hóa về chính trị và kinh - tế của xứ đó thì người ta thấy rõ ràng cần phải cho hai xứ đó cách biệt hẳn nhau. Người Diên-diện đối với người Ấn cũng khác nhau như họ đối với bất cứ dân một nước Âu châu nào. Người D ễn và người Ấn không phải thuộc cùng chủng tộc, không giống nhau cả về lịch sử tôn giáo cho đến phong tục, quyền lợi và cách sinh hoạt cũng rất khác nhau.

Ủy ban điều tra Simon do chính-phủ Anh phái sang điều tra tình hình Ấn-độ và Diên-diện hồi 1929 đã công bố một tờ trình trong đó ủy-ban khuyên chính-phủ Anh không nên hợp nhất hai xứ đó và kể rõ những điều lợi về việc tách hẳn Diên-diện khỏi đế-quốc Ấn-độ.

Một chứng cứ hiển-nhiên về việc nên để hai xứ Diên-diện và Ấn-độ cách biệt nhau là tuy Diên-diện thuộc đế-quốc Ấn-độ từ bao nhiêu năm nay mà sự hợp nhất đó để không thể nào xóa được những sự khác nhau lớn giữa hai xứ!

Sự cách biệt giữa Diên-diện và Ấn-độ

Ngay về phương-diện địa-đư, Diên-diện cũng khác hẳn Ấn-độ. Diên-diện cách Ấn-độ bằng một miền rừng núi

hoang vu và rất hiểm trở, trước kia hai nước chỉ có thể giao thông với nhau bằng đường bê mà thôi. Còn miền biên-giới giữa hai xứ thì không có đường sá và khó lòng vượt qua được. Hải-cảng Rangoon thủ đô Diên-diện và cửa bê lớn vào bang thứ ba của Ấn-độ thuộc Anh chỉ kém Calcutta và Bombay, cách Calcutta độ 700 hải-lý và cách Madras độ 1.000 hải lý.

Về lịch-sử từ xưa không có thời-kỳ nào Diên-diện thuộc quyền Ấn-độ và hai nước cũng chưa bao giờ ở dưới quyền một nước nào cai trị như ngày nay cả. Cả đến việc giao-thông với nhau bằng đường bê cũng rất ít cho đến đầu thế kỷ thứ 19.

Các giống người ở Diên-diện gốc tích khác hẳn người Ấn-độ. Trong khắp Ấn-độ có rất nhiều giống người ở nhưng không hề có người

LẬU, GIANG-MAI, HỘT KOÀI...

Đức-Thọ - Đường

131, Route de Hué - Hanoi
Thuốc Lậu 0\$80 một hộp uống một ngày, Giang-mai 1\$00.

Nhà thuốc chế đủ cả các thứ thuốc Cai-nhà-phiến, Bê thân, Diên-kinh, Khỉ hư, vãn vãn... Nhận luyên thuốc 1\$ theo đơn hoặc theo mạch.

Diên-diện. Phần đông dân Diên-đều theo Phật-giáo, một tôn giáo tuy phát sinh ở Ấn-độ nhưng hiện nay ở Ấn rất ít người tin theo. Theo cuộc điều tra dân số năm 1921, thì số dân Diên-điện theo Phật-giáo có tới 11.182.000 người trong số 11.571.000 tín đồ đạo Phật ở khắp quê hương xứ các Thích-ca và trong số 13.148.000 người là số dân tất cả của Diên-điện. Người Diên lại khác hẳn dân Ấn về tiếng nói, chế độ xã hội, cách sinh hoạt, cách ăn mặc và phong tục, tập quán. Một du khách đi qua Ấn-độ khi bước sang Diên-diện ắt phải ngạc nhiên về sự khác nhau giữa hai nước ở liền nhau.

Ở Rangoon có nhiều dân Ấn di cư từ miền Madras sang. Dân Ấn đó hoặc buôn bán hoặc làm việc tại các sở công vụ và tư hoặc làm hết mọi việc khác. Việc di cư này chỉ do những nguyên nhân về kinh tế và thương mại gây nên. Dân Ấn đó dạn-dành hơn và chịu làm ít công hơn là dân Diên-địa-nhiên. Từ Rangoon thì khắp Diên-diện chỉ có độ 900.000 người Ấn lẫn trong số 12 triệu dân Diên. Nhiều người Ấn lấy vợ người Diên nhưng sinh con cái ra vì nuôi theo cách người bản xứ nên dần thành dân Diên-điện.

Phụ nữ Diên-diện, cũng được dãi ngang hàng với nam

giới chứ không phải ở một địa vị hèn kém như phụ nữ Ấn-độ. Sự học ở Diên-diện cũng phân phát đều hơn hơn vào các trường của đạo Phật lập trong các làng. Năm 1921 có tới 5-7, nam giới và 12-1 nữ giới biết đọc, biết viết. Số đó nếu so với dân Ấn thì nhiều hơn gấp 5 lần. Trái lại, tại các trường Đại học thì Diên-diện lại ít học trò hơn.

Dân Diên-diện không khác nhau lắm về địa vị xã hội và của cải. Trong dân Diên không có người giàu quá mà cũng không có người nghèo quá, trình độ sinh hoạt trung bình của dân gian cao hơn của dân Ấn và không hề có sự cách biệt quá đáng. Phật giáo dạy tín-đồ phải tha thứ, rộng rãi và nhã nhặn với mọi người vì thế mà trong dân Diên-điện không có bản sự tin tưởng quá đáng và những sự xung đột về tôn giáo. Trái lại, tình tình dân Diên lại có vẻ mạnh và dạn-dành hơn. Số trung bình về các vụ trộm cướp, giết người nhiều hơn ở Ấn-độ đến 3 lần rưỡi.

Dân thuộc giống Diên-diện chiếm 91,7 số dân của Diên-điện. Ngoài số dân D ễn hoàn toàn lại có những giống dân bản xứ hơi khác ở các miền núi như các giống Karens, Shans, Chins, Kachins v. v.

Người ngoại quốc ở Diên-điện thì có 870 000 người Ấn,

150.000 người Tàu, 120.000 người Âu-độ lại Diên-diện, 8 000 người Âu và 17.000 người Anh lại Ấn-độ.

Tiếng nói từng địa phương thì có tới 128 thứ trong khắp nước nhưng 7 phần 8 dân D ễn đều nói tiếng Diên-điện, và nhiều thứ tiếng cũng gần giống với tiếng Diên-điện chính thức nên nói có thể hiểu nhau rất dễ dàng.

Trong dân gian còn có nhiều điều mê tín của các tôn giáo khác tràn đến Diên-điện trước đạo Phật như việc thờ thần và ma quỷ v. v.

Việc phòng thủ ở Diên-diện

Vì Diên-điện có một đường biên giới thiên nhiên rất hiểm trở toàn là núi cao như vách, khe và thung lũng sâu cùng rừng rậm nên không cần nhiều quân lính để giữ



HOA MAIPHONG

hiệu hiệu về đẹp quý phái. Hiện nay có tiếng nhất của ban gái. N° 7 Hàng Quạt - Hanoi

bê côi. Trước khi chiến tranh ở Diên-diện chỉ có một đội cảnh binh độ hơn một vạn người để giữ trật tự trong xứ, trong các nhóm thổ-dân ở biên giới và để ngăn những vụ cướp phá của những đám giặc cỏ từ các nước ngoài kéo vào. Quân lữ ở Diên-điện đều tuyển trong các giống người thượng võ ở Ấn-độ và các giống người không thuộc giống Diên-diện ở các miền rừng núi. Ngoài đội cảnh binh thì quân đội thường trực gồm có 2 liên-đội bộ binh, hai cơ công binh phân nhiều là quân Ash và Ấn. Lực thường số quân đó đã cho là đủ vì rất dễ đem

quân cứu viện, do đường bê từ Âu sang Diên-điện. Người D ễn rất khó luyện thành người lính tốt vì họ không chịu theo kỷ luật nhà binh. Người Diên cũng không có óc thương mại. Việc buôn bán quan hệ ở trong các hải cảng đều ở trong tay người Anh, Ấn hoặc người Tàu. Diên-diện xuất khẩu nhiều gạo, dầu hỏa, gỗ trắc và da sống. Kỹ-nghệ máy năm trước đây không được mở mang lắm. Diên-diện phải mua nhiều đồ chế tạo của ngoại quốc nhất là của Anh như vải, sợi bông, sắt, các khí cụ và máy móc. Phần đông dân Diên-đều làm nghề nông, 3/5 Diên-điện công phủ bằng rừng rú. Và trong

Tên kịch «tổng tiền nhà vợ» đã gây nguồn cảm hứng cho nhà tiểu-thuyết LÊ-VĂN-TRƯỜNG viết nên áng văn kiệt-tác để lại cho hậu-thế:

CHỒNG CHÚNG TA

Một cuốn phim thời sự vô cùng đặc sắc, một thiên tiểu thuyết xã hội vô cùng bi-đát, ro g đ, những uân-khúc của vụ lũng tiền đã được kể lại rõ ràng Sách in đẹp - Giá 0\$80 - Bán tại các hiệu sách lớn.

Nhà xuất-bản ĐỜI-MỚI 62, phố Hàng Cột, Hanoi - Tél. 1638

CÓ BÁN TẠI KHẮP CÁC HIỆU SÁCH LỚN! MUA NGAY KÈO HẾT

Nói tiếng Nhật

Manuel pratique de conversation Japonais. Anom te Français - (Avec prononciation du Japonais en Annamite et en Romaji). (Chữ Nhật có âm đọc theo lối La-mã và quốc-ngữ).

Rất tiện cho những người Nam muốn giao-thiệp với người Pháp và Nhật. Soạn giả: ĐÀO-NGUYỄN - Giá 0\$80

Tiếng Nhật trong 10 ngày

Chỉ biết quốc-ngữ cũng học lấy được tiếng Nhật dễ dàng. Học trong 10 ngày đã biết các lối Katakana, Hiragana và Romaji. Có nhiều bản khác chữ Kana dễ hiểu hơn hết các sách đã xuất-bản.

Soạn giả: NGUYỄN-THỐNG - Giá 1\$00

số 598.000 cây sả ruộng là diện tích cả nước Điện-điện thì 44.000 còn bỏ hoang và 228.000 thuộc về những nước bản xứ hầu như độc lập ở ở trong miền núi.

Số dân ở Điện-điện mỗi cây sả chỉ có 28 người còn kém Đông dương (33 người một km²) Năm 1928 mới có độ 3.200 km đường sá và đường xe lửa, cách giao thông từng xú đều dùng đường thủy trên các sông lớn. Mãi gần đây mới mở thêm đường sá và mới có đường xe lửa lên tận biên giới Vạn nam. Phần nhiều các miền núi còn hoang vu, chưa có mấy người đi chân trời, như miền giáp với xứ Ai-lao thuộc Đông pháp.

Các nước bản xứ đều ở dưới quyền cai trị những vị tù trưởng cha truyền con nối gọi là Sawbwas. Các tù trưởng này giữ cả quyền hành chính, tư pháp và tài chính trong những miền ở dưới quyền họ. Những nước bản-xứ lớn nhất lập thành các nước Shans diện-tích rộng tới 140.000km² (hơn cả d.ện tích Bắc-kỳ) nhưng số dân chỉ có một triệu rưỡi.

Các nước này trước đây đều có các ủy-viên Anh trông nom. Các nước đó lập thành một liên-bang có một ngân sách chung hàng năm phải chịu cho ngân sách của toàn thể Điện-điện 250.000 roubles. Việc này chỉ là lấy lệ vì hàng năm các nước đó lại được chính-phủ Điện-điện phụ cấp cho 650.000 roubles. Các ủy-viên người Anh trông coi miền này phải biết rõ tình thế miền đó. Các ủy-viên đó đều giáo tạo theo một cách riêng và gồm có một đoàn-thể độ 50 ủy-viên, cả đời sống ở miền rừng núi Điện-điện.

Việc giao thiệp giữa Ấn-độ và Điện-điện

Tuy ở dưới quyền một chính-phủ nhưng việc giao thiệp giữa Ấn-độ và Điện-điện gặp nhiều sự khó khăn vì quyền lợi hai xứ khác nhau và có khi lại trái ngược hẳn nhau. Không mấy vấn đề về chính-trị và hành-chính có thể hợp với một nước mà tình-thế xã-hội, sản-vật phong-tục, tôn-giáo đều khác hẳn như Điện-điện. Về kinh-tế, Điện-điện cũng không có những sản-vật và những sự nhu-cần như Ấn-độ và chế-độ không giống nhau.

Đa số người Điện-điện từ trước vẫn phản đối việc giao quyền cai-trị nước đó cho dân Ấn là giống người chiếm đa số trong đế-Quốc Anh. Họ phản-đối cả việc lập một nghị-viện chung với những đại-biểu không hiểu rõ quyền lợi của nước mà họ không hề biết đến.

Chỉ việc buôn bán giữa hai xứ là khá mở mang. Điện-điện mua của Ấn-độ độ 155 triệu roubles vải, than, thuốc và bao gai v.v. Điện-điện bán cho Ấn-độ hàng năm độ 245 triệu roubles phần nhiều là thóc gạo, dầu hỏa và gỗ trắc. Nhưng việc buôn bán đó, không cần phải thông nhất về hành chính mới có được.

Sự tiến hóa của Điện-điện chỉ là nhờ vào một cách cai-trị tối hợp với các điều như cũ và sự thực tế. Từ năm 1937 Điện-điện đã biệt lập hẳn không phụ thuộc vào Ấn-độ. Đến nay tình-thế Ấn-độ lại một lần nữa thay đổi khác hẳn, ta hãy đợi xem kết-quả của sự thay đổi đó đối với Điện-điện sẽ như thế nào.

HỒNG-LAM

Hãy đòi cho được mấy thứ sách giá trị của nhà xuất - bản Hương Sơn

Tân Đà Tân Văn, văn xuôi của Tân-đà 0490
Mộng và thực, tiểu-thuyết mới của Giao Chi 0445
Nàng, tiểu-thuyết lý tưởng của Lan Khai 0460
Tình và máu, truyện đường rừng của L. N. Khai. 0460
Không nhan sắc, tiểu-huyết của Nguyễn Bình 0138
Người giết chồng tôi, truyện thực của Từ Thạch 0435
Lỡ bước s. ng ngang, thơ của Nguyễn Bình 0470
Thơ và mandat để lên ông: Nguyễn-mạnh-Bồng, 97, phố hàng Bông, Hanoi, ở xa thêm cước phí

Xưa nay bị nhiều, vì:

Ăn no vậy làm nghề thường!!!
Cơm no vậy! cả lên giường ngủ ngay!
Đục tình đường lác no xay!
Phòng bệnh bệnh ấy, xưa nay bị nhiều!
Bao to 12 grs. 0556
Bao bé 6 grs. 0, 30
Nhà buôn nào cũng cần phải có cuốn

CATALOGUE OFFICIEL

HỘI - CHỢ HANOI 1941

Một cuốn chỉ nam đầy đủ tài liệu để giúp các ngài rộng đường giao-dịch với các hàng sản-xuất và các nhà tiên-thu. Giá bán 1\$30 một cuốn, thêm 0\$47 cước phí. Chỉ còn rất ít, xin gửi ngân phiếu cho:

Comptoir Indochinois de Propagande pour l'Industrie et le Commerce (C.I.P.I.C.) 72, Rue Wiéte Hanoi

Người Việt-Nam cần phải đọc:

NGƯỜI XƯA
● của VIỆT-THƯỜNG
để thưởng - thức cái tinh-hoa của lịch-sử nước nhà NGƯỜI XƯA là một tài liệu văn-chương quý giá, in giấy bản G. A. \$7. C. I. P. I. C. Hanoi xuất-bản



Đông Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại
Chuyện thật một thiếu nữ làm lễ kết hôn với anh chồng đời này mà sau cảm hóa khuyến khích chồng làm nên danh phận
(Tiếp theo)

— Còn gì phải nói! Tôi đã tha thứ trước khi mình hỏi... Giờ đến lượt tôi cũng yêu cầu mình một việc nhé!
— Việc gì? Không có việc gì mình yêu-cầu mà tôi có thể từ-chối; mình, chẳng những là vợ hiền, là người đàn bà cao thượng, là tạo-hóa sửa sang lại đời tôi!
— Mình nói gì quá thế? nàng vừa cười vừa nói. Tôi chỉ yêu cầu mình từ nay nhất nhất phải vàng lời tôi.
— Xin vàng!
— Phải nhắm mắt mà vàng lời...
— Được rồi.
— Tôi sẽ có 10 khoản giao hẹn mình trước, mình không được sai một khoản nào.
— Xin y ước.
Từ lúc ấy hai vợ chồng ngồi bàn soạn

muốn để cha mẹ già phải bối hận vì làm, đàn đốn vì con, xấu hổ vì đã mắc bọm.
Nhưng ông cụ phải cái tình ấm-dành, hay chươg bảnh. Là gì một ông lão nhà giàu thôn quê, có chàng rể đỗ bác - vật, không phải là điều vinh-dự ai muốn cũng được. Bởi vậy hai tiếng kỹ-sư hay bác-vật như dính ở cửa miệng đầu lưỡi ông luôn luôn. Với bà con khách khứa đến nhà, ông thường đem ra làm then chốt câu chuyện: thời thì thảng về bác-vật thì tinh thế nọ, anh kỹ - sư nó sẽ thế kia, hằng ngày không biết ông nhắc ông phở bao nhiêu bận mà đêm.

Mình-cầm khó chịu như thế kim đâm vào ruột gan. Nặng chí e ông cụ vợ phải người nào hơi biết chuyện kín nhà mình, lúc nghe

Tóm tắt những kỳ trước
Nhờ có tài lập học, Khu-mộc - một tên đĩm đang dứt nết - lấy được Minh-Cầm, con gái một nhà triệu phú.
Khu-mộc bị Đôn-hùng-Từ - một giang-bê cường-đạo - bắt đem ra chôn-hao Phú-quốc.
Khán quân giao lao khổ nhọc, Minh-Cầm vượt bể tìm chồng đem về khuyến khích Khu-mộc tu tỉnh, đầu đầu, lấy sự học để tẩy tội xưa.

trương-lai, trời sáng rõ lúc nào không biết.

Chàng thấy mình nhẹ nhõm, khỏe khoắn, không còn bệnh tật gì nữa. Cho biết con người ta, một khi bệnh tình

Hai tuần-lễ sau. Vợ chồng đưa nhau lên Saigon, ở căn phố lâu đời đường Taberd như chúng ta đã thấy.

Từ ngày ấy, nàng bắt đầu ra tay làm việc cải-tạo đời mới cho chồng.
Ta nên biết rằng dem chông lên ở Saigon học, chính là một việc rất khó-tầm.

Trước mặt ông bà Cả - Đôn - hòng, chông nằng nằng nghiêm nhiên là ông kỹ-sư hóa-học. Việc chàng may vừa mới xảy ra, chần - trơng bên trông như ta đã biết, nằng có giấu kín, không

gật, nói bộp vào mặt thế này thì sao:
— Chàng rể cụ là một thằng đĩm đang đả có tiền-án, có phải kỹ-sư bác-vật mốt - xi người ta!
Bởi vậy, nàng rắp bụng quy - gián cha - già một cách khôn khéo.
Nhân chiều hôm ấy, nàng đọc báo cho ông cụ bà cụ nghe, trảng ngay một bài mà mai thời rôm rờm danh rặt vớ ý tức: anh chàng họ tay là cháu một vị Đốc - phủ - sử đời xưa, nhưng kẻ họ hàng xa không biết mấy đặm, thế mà chàng in danh-thiếp, để dưới tên mình bằng chữ « Neveu de S. E. M. Đốc - phủ - sử en

retraites, chẳng sợ ai cười. Dù là con đẻ chán ruột cũng không ai làm thế, huống chi là xa. Nàng đọc bài báo xong rồi, được dịp đi lần vào con đường mục-dịch:

— Anh chàng ấy rớm thật, họ chữ cho là đáng kiếp lắm, ha ả!

— Thì nó là cháu quan Đốc-phủ, có sao khai thế chứ sao? Ông cụ thật thà bày tỏ ý kiến.

— Không thể được, ba ơi! Có làm người mình rớm đến nỗi bất cứ trường-học nào cũng khoe khoang những danh vọng hay bằng cấp, trường thế là hay. Họ tự phò cả chức-tước nọ, bác-sĩ kia ở trên tyn báo, hoặc cung khai tam-đại, ở dưới mặt bài văn chẳng đáng gì, mà không biết ngượng. Ta nên học theo phong-nhã người tây, không bao giờ người ta có thói rớm phò phang danh - vọng bằng cấp một cách vô-ý-thức. Xem ngay bài trong báo con vừa đọc cho ba nghe người ta nói hai ông Charles Maurras và Léon Daudet, chủ báo danh-tiếng ở nước Pháp bấy lâu, mỗi ông có một bài văn - bằng bác-sĩ là ít, nhưng chẳng khi nào đem ra khoe, chỉ đứng lên tron ở mặt báo. Bao nhiêu người khác cũng thế. Vì sự phò danh cũng phải có giới hạn, tùy trường hợp, nếu bạ dấn phò đó thì hóa ra rớm.

— Thế ả, còn? Ông Châu - hồng hỏi lại với tất cả chú ý.

— Thưa ba chính thế, Minh-cầm đáp. Ngay như chồng con, đã là bề tực-thự là con của ba mẹ, mỗi khi ba nói chuyện với ai, cứ nói rằng thẳng rỏ tới hay thẳng hai nhà tôi, tự khắc đủ hiên, hà tất kèm thêm danh giá với bằng cấp, mà khoe thẳng rỏ kỹ-sau và thẳng bác-vật nhà tôi, nghe sao kỳ cục lắm, người kiến thức họ

cười thầm đầy, ba ả! Kỳ thật, một người được đời quý trọng là ở nhân - phẩm, ở tri-thức, ở tu-cách, nào phải chỉ bởi chức-vị cao thấp, văn bằng to nhỏ, nếu đối với ai và bạ lúc nào cũng nhắc đến chức-vị văn bằng tuôn miêng, dù mình thật tình, người ta cũng cho là khoe bành không phải lối, khoe khoeing để lừa thiên-hạ!

Một lát, nàng kiểm chuyện khỏi bài cho khỏi méch lòng ông cụ:

— Ví dụ ông trời xuống làm rở của ba, đối với người ta nếu ba nói « thẳng rỏ trời của tôi » thì nghe chướng tai, hay là nói « Ông rỏ trời nhà tôi » thì hóa ra thất cách, vì cha mẹ không một lẽ nào gọi rỏ bằng ông bao giờ; thôi thì cứ gọi tron là rỏ tôi cho gọn và đỡ tốn hơi.

Cả hai cha con cùng cười. Từ hôm ấy, ông Châu-hồng nói chuyện với ai, không hay chung bành cái danh-giá kỹ-sau bác-vật của chàng rỏ luôn miệng như trước.

Trận bão hoạn tạt bệnh vào yên, ông muốn được thầy danh-vọng chàng rỏ có mặt trời sáng chói mọc lên sớm chừng nào bay chừng ấy. Chính ông cũng sốt sáng thức giục vợ chồng Lâm-kiều-Một đi Saigon mở xưởng công nghệ theo như chương-trình đã định. Tự Minh-cầm cũng nóng ruột cho chồng mau mau hước chân vào con đường tạc-tạo thân thế mới, mà nàng sẽ là người hướng đạo, là kim chỉ-nam.

Nàng đưa chồng lên Saigon thuê tòa nhà lầu ở đường Taberd và sắm sửa đồ đạc trang hoàng trong nhà hết đến ba nghìn đồng bạc. Suốt từ điếm bề ngoài như thế, cốt chiêu lòng và che mắt cha mẹ luôn thể. Những như ý nàng, thì vợ chồng chỉ một căn phố xoàng xĩnh độ vài chục cũng xong, cần gì phải thuê nhà lầu mỗi tháng đến tám chục bạc và chùng dọn bên trong hàng nghìn. Nhưng không thế thì e cha mẹ sinh nghi, vì ông Châu-hồng chẳng khi nào chịu để con gái và chàng rỏ ông, có danh-giá một quan bác-vật, mà ở Saigon không trang hoàng sang trọng, không hành-diện với đời, không ăn ở sung sướng đúng theo giai cấp quý-phái của mình.

Dọn nhà xong nàng lo ngay việc cho chồng đi học.

Trước kia chàng đã có một cái vốn học tích trữ được ít nhiều; ta nên nhớ hồi còn ở Nam-vang, chàng theo học ban thành - chung đến năm thứ ba mới bỏ học đi hoang. Cái vốn còn-còn ấy, tuy đã bị hao hụt vì ngày tháng

và tự bạo tự khí, nhưng cũng chưa đến nỗi phá-sản sạch tron; kể có chí vẫn có thể gò nhặt lại mà thả lải đặt lời, làm nên giàu lớn được.

Ngồi là chàng có cốt-cách dễ kể tiếp sự học đến bực cao xa nếu như quyết chí.

Có điều bày giờ tuổi tác hơi lớn, thêm cái thui-ấn riêng như ta đã biết, không lẽ chàng vác măt vào một trường công hay tư nào, mà đi đứng quần trên ghế cũng như người ta. Nhất là chàng không còn đủ ngày giờ để học theo tuần tự; trái lại, cần phải gia hội công phu, làm sao học cách quãng vượt bực, cho theo kịp người.

Minh-cầm khuyên chồng đi tìm mấy ông giáo-sư tây danh-tiếng ở trường Chasseloup để xin học tư tại nhà, dù mỗi giờ phải tốn mười đồng cũng không tiếc, miễn là được mấy ông ấy tận lực dạy dỗ theo chương trình thì từ tài, càng có kết quả sớm chừng nào càng hay.

Kể riêng tiền học giờ, nàng chịu tốn cho chồng mỗi tháng ngoài trăm bạc, chưa nói đến sách vở, cũng chưa nói đến khoản tiền trả ông giáo-sư mới về tận nhà dạy khoa toán-pháp, mỗi tuần ba giờ.

Ngày ngày hàng xóm thấy chàng cỡi xe đạp đi về, tưởng đi làm ông gì ở sở nào, kỳ thật là chàng đi học.

Buổi học đầu tiên, chàng sửa soạn ra đi, nàng khuyến khích vỗ-về gần như van lơn:

— Cố lên nghe mình! Phải biết hôm nay mình bắt đầu công việc phục thù cho danh dự đấy.

— Mình cứ yên tâm. Nhờ sự cảm hóa lạ lùng của mình, tôi thấy sức mạnh tăng lên gấp mười gấp trăm, tự tin thế nào cũng sẽ đi đến mục-dịch.

Chàng trả lời và bước ra gần tới cửa ngoài, nàng chạy theo dặn với:

— Tôi có để trong cặp sách mình một tờ giấy rất lạ, lúc nào mình rảnh thì lấy mà xem cho vui.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

Cần người đứng đắn để kèm một trẻ con trong vụ hè. Hỏi tại nhà báo.

VIỆT-NAM ĐÔNG-BÀO

chỉ hút
THUỐC LÁ ĐÔNG-LĨNH
236, Đền Cửa Nam - Hanoi
Vừa rỏ, vừa ngon! Ở xa mua theo lối linh-hóa giao-ngân

MỚI XUẤT-BẢN

Nhật, Pháp, Việt Ngữ
chỉ nam

(PETIT GUIDE JAPONAIS - FRANÇAIS ANNAMITE)
của cha L. Gracy và Vũ-dình Khoa soạn



Mỗi cuốn bán 1\$20

Mua linh-hóa giao-ngân hết 2\$00,
Ở xa mua xin gửi 1\$70 (cả cước) về cho

Nhà in MAI-LINH Hanoi

KHI MỆ NHỌC VÌ NGỒI LÂU
ĐI LẠ, THỨC ĐÊM, KÉM ĂN
MẤT HUYẾT

CỬU-LONG-HOÀN

Võ - đình - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ

Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Établissements VẠN - HÓA

Có bán thuốc VẠN - BẢO
chữa bệnh liệt-dương. Thứ
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

NÊN HÚT THUỐC LÁ

BASTOS

NGON

THƠM

MỖI GỐT 0\$10

ĐÃ IN XONG, SẮP PHÁT HÀNH

BÚT NGHIÊN

Tiền-thuyết của CHU-THIỆN
Toàn những tài-liệu rất quý
về đời đi học, đi thi, đỗ đạt
của các nho sĩ ngày xưa.
Đầy 400 trang - Giá 2\$00

Mua một cuốn gửi tiền về trước, cả cước phí:
2\$00 + 0\$60 = 2\$60

HÀN-THUYỀN

71, phố Tiền-Tiên, - Hanoi