

TRUNG BÁO



NGUYỄN QUÁN - VƯƠNG
CHỦ TRƯỞNG

QUÂN ĐỘI ĐỨC
Chiến-xa và phi-cô Đức tại mặt trận Nga

Số 110 Giêng 1942
31 MÁY 1942

Tuần-lê Đông-Dương.

Chủ-nhật

Có báo động từ 12 giờ 06 đến 1 giờ 30. Bầy chiêc phi cơ Tàu vượt qua biên giới đã bắn súng cối-xay và ném bom xuống phía đông-nam Laokay, một chiêc bị súng cao-xạ bắn rơi.

Trưa ngày 16 Mai, chuyến xe lửa chạy đường Tourceham-Dalat bị chật bambio. Đầu máy và toa « couchette » bị đâm, đường sắt bị hư hỏng ghì. Rốn hành khách người Âu và 7 hành khách người Nam bị chết. Hai mươi người Âu và 20 người Nam bị trọng thương.

Thứ hai

Tại triều-dinh Huế có cuộc thay đổi nội-các; Ba quan thương-thứ về hưu: các ông Thái-y-Toản (thuong-thu bộ Lại) Tôn-thất-Quảng (thuong-thu bộ Lễ) Nguyễn-khoa-Ký (thuong-thu bộ Kinh-tế).

Ông Phạm-Quýnh đổi giữ bộ Lại. Các ông Uang-Uý (Tổng đốc Thanh-hóa) Trương-như-Biên (tuần-vũ Phú-yên) và Trần-hanh-Đạt (tuần-vũ Bình-thuận) được về Huế sung chức thương-thu bộ Lễ, bộ Quốc-dân-giáo-dục và bộ Kinh-tế.

Quan Toàn-quyền đã ký nghị định cho lập một ngạch hộ

phố ở địa-phương Saigon-Chợ-lớn.

Các viên hộ phó có phận sự la giúp thành-phố trong khắp các việc cai-sát, thuế-má v.v. đều làm việc không có lương nhưng đều được phụ cấp hằng năm là 1200\$, 960\$, 720\$ và 540\$, tùy theo hạng nhất, nhì, ba hay tư.

Khi làm việc công các viên hộ phó sẽ deo một cái băng lụa đỏ tréo ngang ngực.

Hộ-phố hạng nhất sẽ có hai lon vàng, hộ-phố các hạng có hai lon bạc.

Nếu có công, hộ-phố sẽ được thưởng huyễn hàm.

Hội đồng hóa-gia đã ấn định giá vôi không được quá 13p.50 một tấn. Giá-bán lẻ dưới 1 tấn có thể tăng lên 15%.

Quan Toàn-quyền đã ký nghị định lập hội đồng cấp thê cho các nhà báo ở Bắc-kỳ như sau này:

Cửu-tịch: ông Đồng-lý-vân-phóng phủ Thống-sứ; hội viên, các ông: Bartet, cố vấn tại tòa thương-thầm, Barth, đại biêu các ông chủ nhiệm báo Tây, Lamasse, đại biêu các nhà viết báo Pháp. Phạm-lê-Bông đại biêu các ông chủ nhiệm báo Nam, Hoàng-hỗn-Huy đại-bì các nhà viết báo Nam.

Đã làm lễ cất dám nhung người thiệt mạng về nạn xe-lửa trại hành-trên đường Tourceham. — Dalat. Có rất nhiều quan chức cao cấp hành chính và nhà binh di đưa dám. Quan Thống-dốc Nam-kỳ đại-diện quan Toàn-quyền có tới đưa dám những người chết.

VỢ LÊ VÀ NÀNG HẦU

Trong một kỳ sau, T.B.C.N.sẽ ra một số đặc biệt về vấn đề đó, một vấn đề mà từ trước đến nay chưa ai giải-quyết cho ổn-thoả Ché độ vợ-le nàng hầu. Tục đà thê có thể tồn tại mãi được không? — Những chuyện vợ-le nàng hầu trong lịch sử và trong thế giới — Vợ-le nàng hầu với y-học và pháp luật. Đến bây giờ còn những nước nào giữ chủ nghĩa đà thê? Ông xã hội ta hiện nay, giờ nào có nhiều người lấy vợ-le nàng hầu nhất? Muốn cho số báo này thật-hay, rất đầy đủ, có nhiều sự tim-tỏi là, các bạn, ngay bây giờ, nên gửi tài liệu và những chuyện vợ-le nàng hầu về cho chúng tôi. Đó là một số báo người nào cũng nên đọc, nhà nào cũng nên có, cả dân-ông và dân-bà đều phải lưu tâm

Thứ ba

Quan Toàn-quyền đã cho ban hành ở Đông-dương đạo sắc-lệnh từ nay tiền-phát ở các tòa-án thuộc quyền các tòa Thương-thẩm ở Đông-dương, đều nhân-lên gấp ba, chia kè các tiền ngoại-phụ (décimes).

Tại Nam-kỳ các ông chủ-nhiệm đã ấn định giá bán-báo như sau này: nhật-báo viết bằng Pháp-văn ra 4 trang Op.20 một số; tuần-báo-báo viết bằng Pháp-văn ra 4 trang Op.20 một số; nhật-báo viết bằng Quốc-văn ra 4 trang Op.10 một số; 2 trang Op.05 một số; tuần-báo viết bằng Quốc-văn ra 4 trang Op.10 một số.

(Hanam) Cậu Thái cùng học một trường với 3 chị em cô Thìn 11 tuổi, Chuyên 10 tuổi, Dậu 9 tuổi. Ở lớp, cậu và 3 cô có chuyện không bằng-lòng nhau. Giờ về, cô Thìn-tot về trước, nấp trong bụi rậm, thủ con dao nhọn trong tay chờ cậu Thái đi qua, nhảy ra đâm vào thái-dương, máu chảy đầm-dìa, nằm gục ngay trên vũng máu.

Mới 11 tuổi đầu mà cô Thìn đã thành-thạo trong nghề dao-má-cithe, nhón-lên lâm-giá khống-trò nên một vị « nǚ người-hùng » bắn-súng « poec-hoc » cả hai tay.

(Vinh) Mẹ Lộc có một gói kẹo-lạc. Lộc đòi ăn, mẹ Lộc không cho. Giận-mẹ, Lộc nhảy từ trên mui thuyền xuống sông. Phải chở nước-sâu, Lộc chết.

Lộc-mới-lên-sáu! Nếu giờ để cho sống, ngày sau nhất định Lộc sẽ trở-nên một « người-hùng » nữa, « người-hùng » coi cái chết có là mây!

Thứ tư

Từ trước đến nay mỗi khi số-cảm-phat vi-canh-deu tính-mỗi-quan-siển là Op.60. Nay vừa có lệnh định lại mỗi quan là Op.30,

Muốn trừ nạn khan-sợi, chính-phủ sẽ phái không-chỗ-danh-quê-hạt giống và giấy-dậy cách-thực trồng-bóng. Bóng-sản ra sẽ là của riêng của chủ-trồng. Ở những làng-sản-ra-nhiều, chính-phủ sẽ có-thể phái người vẽ-dậy cách-se-sợi.

Thứ năm

Sang đầu tháng-sáu Tây-sử Bura-diện sẽ phát-hành ở Đông-dương một-thứ tem-mới, tròn-hình-bính-tranh-cô-déng, đài-trường Mỹ-huật-vẽ, mô-tả mặt-trước trường Cao-dâng Hanoi cùng-những là quốc-ký-của-bốn-xứ Đông-dương.

Có 2 thứ tem: màu-bồng (6 xu thêm 2 xu giúp-nhà-Học-xá); màu-tím (hào-ruồi-thêm 5 xu giúp-nhà-Học-xá).

Thứ sáu

Quan Thống-sứ đã ký nghị-dịnh bắt-những-nhà-cô-trù từ 1 tấn-thóc và 2 tấn-gạo-trò-lên-dều phái-làm-giấy-khai. Ban-tu 1 tấn-thóc-hay-tu 600 kilos gạo phái-trình-giấy-ký-nhận-của-người-mua.

Năm-nay hai-tỉnh Phúc-yen và Vĩnh-yen sản-được 7.000 tấn-hạt-thầu-dầu. Quan-trên đã đặt ở mỗi-phí-huyện một/người-dứng-làm-dai-ly-mua, theo giá-nhà-nuôi-từ 25\$-đến 30\$-tỷ-theo-xuôt-tổi. Người-dứng-mua được-nuguyệt-bồng 15\$ và tiền-hoa-hồng-mỗi-ta 15\$. Nhà-Nông-phố-mua-xong-phát-cho-dân-số-tại-ép. Mỗi-cây-thầu-dầu-mỗi-day-có-thể-khiêm-được 10\$-lỗi.

Thứ bảy

Trong-cuộc-viễn-du Quảng-châu-loan, đội-ban Olympique Haiphong (có-thêm-cầu-thủ Police), trên sân-Tehkaw, đã-thắng-vô-dịch-xứ-Ấy-5-0 (17-5-42) và Hội-tuyên-xứ-Ấy-4-1 (21-5-42).

Bắt đầu từ 22 Mai, muối-bán-buôn và bán-lê trong thành-phố định-như sau-này: Muối-Văn-lý, Phụ-duc, Cầu-giát-bán-buôn 6p.40, một-trăm kilos, lê Op.075 một kilo. Muối-Trung-ký-bán-buôn 5p.96 một-trăm kilos, bán-lê Op.07 một kilo.

Cuộc thi-văn-vẽ-diplé-ký-niệm-cụ Tiêu-diễn-này-mồng 10-tháng-tám-răm-nay-do-ban-Văn-học-hội-Khai-Tri-Tiển-Duc-tổ-chức-có:

a) 4 bài-ca theo-thề-lục-bát-hay-song-thất-lục-bát-tùy-ý, mỗi-bài-it-nhất-là-12-câu, nhiều-nhất-là-30-câu, đầu-dè-là Hiếu, Đề, Trung, Tin.

b) Một bài-ca-trù-hầu-nhà-cô-muôn, đầu-dè-là Gió-sắc.

c) Một bài-thơ-hán-lý (Đường-luat-bát-cú) ngón-đóng-hay-thất-đóng-tùy-dung, đầu-dè-là Kinh-dè Kiếm-hò-Lê-Thái-Tô-tượng, văn-lê.

Mỗi-bài-có-một-giải-thưởng-bằng-dỗ-vật.

Các-bài-thi-xin-viết-một-mặt-giấy, khong-kéo-tên-tuoi-dau-gi-că. Họ-tên-dịa-chi-xin-viết-vào-một-mảnh-giấy-rieng-ghim-vào-bài-thi-bở-că-vào-phong-bi-niem-kín, ngoài-dè-Cuộc-thi-văn-gửi-về-phòng-thu-ký-hội-Khai-Tri-liên-Bức.

Hạn-nóp-bài-thi-kè-den-ngày 30-tháng-6-ta-tức-là-11-Août-1942 là-cùng.

Các-bài-trúng-giải-sẽ-dâng-lên-các-báo-và-tap-chi-của-Hội. Ai-ma-nhìn-hồi-thêm-diễn-gi-xin-lại-phòng-thu-ký-hội-Khai-Tri-liên-Bức

HƯỚNG ƯNG LỜI
HỎA HỒNG CỦA T.B.C.N.
HỘI THÁNG CHẤP
NĂM CANH-THÌN

Máy nhà xuất bản ở đây là tết dem vân dè

CÀI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ RA BÀN XÉT LẠI

Cách đây mấy hôm, một nhà xuất bản ở Hà thành gửi đến cho chúng tôi một bức thư ngỏ ý nhân lúc này là lúc mọi vật liệu nhà in đều thiếu, muốn cài cách chữ quốc-ngữ để cho công việc án-loát ở nước ta được lợi.

Cài cách chữ quốc-ngữ? A, cái đó chúng ta đã biết không phải là chuyện lạ. Nếu quay ngược trở lại thời-gian, ta sẽ thấy rằng câu chuyện cài-cách ấy người ta đã nói từ 55 năm nay rồi. Năm 1885, nhà Nau ngự học Landes đã viết trong tập ký-yeu của hội Société des Etudes Indo-chinoises một bài nói về chuyện đó. Năm 1902, hŋi-nghị Nghiên-cuu về Â-Đông cũng đặt một ban riêng để cài-cách chữ quốc-ngữ. Lại năm 1906 hội-đồng cài-luong việc học cũng nghiên-cuu về vấn-dề ấy và được Quan Toàn-quyen chuẩn y.

Bao nhiêu việc bàn cãi đã rút lại sau chỉ toàn là hư-vu cũ. Chỉ từ khi ông Nguyễn-văn-Vinh, sáng-lập báo Trung Bắc Tần Văn, dừng ra bắt tay vào làm hẳn công việc cài-cách thi công việc cài-cách ấy mới thực là ý-ý nghĩa mà thôi. Chắc các bạn đọc còn nhớ: ông là một người can-dam vào bức nhãi. Tuy rằng ở chúng quanh ông hồi đó thi toàn những kẻ chiến-thi, nhưng người rất ráo cho rằng

Muốn cho công việc cài-cách lần này không phải là công dạ-tràng như những năm 1885, 1902, 1906 người ta phải làm việc như thế nào?

«...cài cách bao thê, đèn đáo đèn cả chữ quốc-ngữ đi thời lại càng khó biết thế nào», tuy rằng lúc đó ông có lâm kẽ thù hán vi không đồng ý tuồng thi toàn ánh nhũng chuyện dèm pha ghen ghét, tuy rằng việc cài-cách chữ quốc-ngữ dù chưa khẩn cấp như bây giờ, ông Nguyễn-văn-Vinh, cứ kiên tâm mà làm việc. Mỗi ngày, báo Trung Bắc có một bài xá-thuyết in lối quốc-ngữ mới; những tên ký ở các bài bài-dám, xá-luận và tiêu-thuyết đều ký bằng chữ quốc-ngữ mới; cả thư từ giao-dịch của nhà xuất-bản Âu-tây tu-tuồng hồi đó cũng dùng chữ quốc-ngữ mới. Hồi đó thử chử quốc-ngữ mới tuy chưa được phổ-thông khắp trong nước và đếm ra dùng thấy hẵn thử chử quốc-ngữ cũ, nhưng khắp nước Việt - Nam không ai không biết thử chử đó là của ông Nguyễn-văn-Vinh chế ra. Ấy chính vì chử đó — cài chử mà sự cải-cách chử quốc-ngữ được đem ra thực-hành hồn hoai — mà ta có thể bảo rằng ông Nguyễn-văn-Vinh là người có công nhất trong sự cải-cách chử quốc-ngữ. Điều sau này chử quốc-ngữ

mà thay đổi được thì người Việt-Nam phải tìm chỗ cao qui nhất để viết lên ông lên vậy.

Cái ý-tuồng này chúng tôi diễn đạt ra đây không phải là lần đầu. Ngay sau khi ông mệnh một, Trung-Bắc Tân-Vin đã nói mấy kỷ liên vè sự cài-cách đó mà chúng tôi cho là hay nhất và tiễn nhất. Rồi từ đó, mỗi khi đến ngày giỗ ông, chúng tôi vẫn thường nhặt nhặt vấn-việc đó luôn. Nhưng từu hường ứng gửi về rất nhiều, chúng tôi không thể dâng hết được. Chúng tôi đã hết sức hò hào bỗn đầu chử quốc-ngữ để theo chử quốc-ngữ mới Nguyễn-văn-Vinh, chúng tôi đã bày tỏ chử quốc-ngữ mới Nguyễn-văn-Vinh nếu đem dùng trong toàn quốc thì tiện-lợi thế nào và ẩn loát đep như thế nào. Nhưng vì trình độ quốc-dân ta hồi ấy hầy còn thấp kém quá, mà không khí ở trường văn-trận bút dạo ấy lại lanh-lùng nên công việc của chúng tôi vẫn không đạt được mục-dich: công việc cài-cách chí tiến-bon hời sinh thời ông Nguyễn-văn-Vinh một chút, một chút thôi. Sự chậm đó mới phần lớn chúng tôi quy vào đặc-

giá các báo chí và sách vở lúc đó hảy còn thưa, hiếm hám.

Tuy vậy, chúng tôi không nản chí. Công việc của người anh cả của chúng tôi để lại, chúng tôi quyết theo doi đến kỳ cùng. Bởi thế cho nên, vào hồi 1940-1941 là lúc chúng tôi thấy rằng cái trình độ báo chí sách vở đã tiến hơn, mà số người đọc cũng đông hơn trước, chúng tôi lại đem vấn-dề đó ra bàn lại mấy lần ở chính trong Trung-Bắc Châ-Nhật này. Chúng tôi không ngọt lời hò hào cài cách chữ quốc-ngữ và hảy là công dụng của chử quốc-ngữ Nguyễn-văn-Vinh; chúng tôi đã khảo vè các sự cài cách quốc-ngữ từ trước đến thời kỳ Nguyễn-văn-Vinh tiễn-sinh và nêu các bạn trả lại số T.B.C.N. số 43 ra ngày 29 Décembre 1940 các bạn sẽ thấy chúng tôi công kích Tin Mới lồ dộ, không thành thực, đã châm chước chử quốc-ngữ Nguyễn-văn-Vinh

dè làm mồi thu chử quốc-ngữ khác như thế nào.

.....

Tin Mới, với tên ký Thái-Lang, trình chính một lối cải cách hiện-hơn (có ý ám chỉ tiền-bối lối quốc-ngữ N.V.V. chẳng?) và sợ rằng có ai tranh mất tiếng lâm-chang, bảo ấy lại còn dặn ta cần thận «...Nếu sau này chử quốc-ngữ có được sửa đổi dân-dị hơn, đây là công của ông Thái-Lang».

Ấy vậy mà mới đây, trong mục «Noi hay đừng», Tin Mới lại quên những lời mình đã viết trước, nghĩa là quên

hắn ông Thái-Lang của báo hòn mà mọi người lúc này nén mau mà tìn cách cải cách chử quốc-ngữ đi, mà cải cách theo lối Nguyễn-văn-Vinh tiễn-sinh để khôi.

Không, nhắc lại chuyện này chúng tôi không co ý tuồng muốn công kích Tin Mới một lần nữa như lần Décembre 1940 dau. Chúng tôi chỉ muốn ô ra rằng trong tất cả sự cài cách quốc-ngữ đến nay chỉ có quốc-ngữ Nguyễn-văn-Vinh là đang đứng hàng số một; người ta dù nòng nỗi đến thế nào, dù cứng cỏi đến thế nào, cứ co mà công kích nhưng rút cục cũng đến phải công nhận chử quốc-ngữ Nguyễn-văn-Vinh là hơn nhất. Hơn nhất là hơn nhất với bây giờ, chử sau này nếu có người rõ i hơu được nữa lui lại càng hay lầm mà còn hạch phúc gi bằng nữa, ta chỉ mong có thể.

Bây giờ, chúng tôi tin thành-thực cảm ơn bạn Tin Mới đã nghĩ lại mà hướng ứng với chử gõ trong việc hò hào cải cách chử quốc-ngữ theo quốc-ngữ Nguyễn-văn-Vinh. Đã thành-thực cảm ơn Tin Mới, chúng tôi không quên khen ngợi bà xuất-bản nói ở trên đã biết theo Tin Mới hướng ứng những lời hò hào của chúng tôi trong việc làm cho việc dùng chử quốc-ngữ Nguyễn-văn-Vinh được thực hiện trong toàn quốc.

Vì việc dùng chử quốc-ngữ không dấu của Nguyễn-văn-Vinh mà thực hiện được thì sự ích lợi không phải nhỏ nhoi, thiền rán như từ trước đến nay một số người ở đây đã tưởng. Theo họ, nếu ta dùng chử quốc-ngữ Nguyễn-văn-Vinh,

những chử in sê-mua được ở Nhật một cách dễ dàng, mà ngay những chử in cũ ta vẫn có thể dùng được. bởi vì lúc đó ta chỉ cần bẻ mày cái dấu di thô.

Phải nghĩ như thế thì thiền cẩn quái! Theo ý chúng tôi quốc-ngữ mĩ N. V. Vinh về phương diện chuyên-nôn có những công dụng cao-bon thê, mà lúc nào ta cũng phải quan tâm chử không phải chỉ đáng để ý trong lúc chử khan nẩy.

Đều cốt yếu là nêu sách báo Việt - Nam mà in chử quốc-ngữ N. V. V. thì sách báo sê-mẹp hơn bây giờ. Sắp chử không phải chấp đầu, nhưng giòng chử và tilt sẽ được đều. Cần ngay thẳng-trông đẹp mắt hơn mà việc múa chữ cũng dễ dàng nữa. Từ trước đến nay khắp thế giới chỉ có hai nhà in ở Pháp được được chử quốc-ngữ có dấu mà thô. Đó là một sự bất-tiện ta không nên mong có vậy.

Thứ nữa, ông Nguyễn-văn-Vinh sinh thời có những ý nghĩ to-tát-lâm. Ông biết chắc rằng đất-giới của ta có mỗi ngày kia sẽ tiến như bão-Nhat, bão-Pháp, bão-Anh, Lục-dó, ta không thể dùng những phương pháp ẩn-loát hiện nay được, nhưng cần phải có khicuối-tiến-nam, như máy sáp chử linotype, chẳng hạn để mỗi ký có thể phát hành được mươi mươi lăm vạn số cho tất cả Â-Đông đọc được. Đã dùng máy sáp chử linotype để sáp chử cho nhanh chóng thì không thể dùng những chử quốc-ngữ có dấu sác-ngã, nặng, hói, huyền được.

Vì việc cải cách chử quốc-ngữ rất cần là bởi vậy.

Đó mấy ý nghĩa chính, về phương diện chuyên-nghiệp. (xem tiếp trang 34)

TAI SAO QUÂN ĐỨC ĐÃ THẮNG NHIỀU TRẬN

Quân Đức sắp
vây 20 sư đoàn
quân Nga ở
miền Kharkov

Đồng thời với cuộc
tấn công của quân Đức ở bán đảo Kerch là nơi quân Đức vừa
lấy lại được, quân Nga dưới quyền chỉ huy của thống-chế
Timochenko cũng tấn công ở miền Kharkov.

Cuộc tấn công của Nga bắt đầu từ hôm 12 Mai một cách rất
hăng-hái kịch-liệt, cả hai bên đều đem ra trận rất nhiều quân
linh, chiến-cụ và phu-quán. Sau 15 hôm theo các lần cuối cùng
thì cuộc tấn công của Nga đã bị thất bại và quân Đức đã phản
công, lập lại được tình thế ở khu Kharkov rồi. Hiện không
nhưng trong cách hành động mà cả tinh Nga cũng không nói
đến cuộc thắng lợi của Hồng quân nữa mà chỉ nói
đến các cuộc tấn công của Đức.

Quân Đức dưới quyền Thống-chế von Bock
không những đã dại thảng vì đã ngẩn dược cuộc
tấn công bên địch mà lại còn làm cho bên địch bị
hiết hại lớn về quân lính và chiên-cụ và hiện nay
quân Đức đang p ản
công rất dữ dội để vây
20 sư đoàn bộ binh, ba
sư đoàn kỵ-bin, cung
15 lữ-đoàn thiết-giáp
của Nga để ra mặt
trận miền Kharkov.

Hiện đã có tới 700 chiến-xa bị hổn và thời kỳ thứ
hai trong trận đánh miền Kharkov đang dò dang.
Nếu quân Đức ái thảng trong cuộc phản công này
thì ảnh hưởng sự thắng lợi đó đối với tình hình
mặt trận phía Đông không phải là nhỏ.

Tuy vậy tin Đức vẫn nói là với trận Kharkov
cuộc đại tấn công mùa hè vẫn chưa bắt đầu, và
cuộc phản công ở miền Ukraine chắc không phải
là cuộc hành binh chính mà các tướng Đức đe dọa
đến từ lâu nay. Có lẽ chỉ may mai trước khi trận
Kharkov kết liêng nên, là sẽ được tin quân Đức
tấn công ở một miền nào trên mặt trận phía Đông.

Mọi người đều nhận rằng không phải do một
sự may mắn tình cờ mà quân Đức đã thắng
nhieu trận kinh thiên động địa, từ khi xảy ra cuộc Áu
chiến này, chúng chẳng do thời vận tối xấu chí hết.

Đó là hoàn toàn do phương pháp dùng binh
và do cách thức huấn luyện tướng sĩ. Nghĩa là
các cuộc thắng trận của Đức đều là kết quả một
cuộc dự bị chủ đáo và lân ngày. Cuộc dự bị
đó, dưới quyền chỉ dẫn của tổng thống Hitler và
các trưởng lính Đức tiến hành một cách mới mẻ

và thiết thực có lẽ khác hẳn các
nước trong hoàn cầu. Những
tài liệu xác thực thuật lại dưới
đây sẽ cho ta hiểu rõ cuộc dự
bị đó chủ đáo và thận trọng
như thế nào.

Giáo dục quân sự

Người ta có thể nói rằng
thanh niên Đức ngày nay là
người lính được thao luyện
ngay từ khi đầu còn chưa rào
máu.

Đến tuổi đi học, bước chân
vào trường, cậu bé người Đức
đã là một người lính tập sự,
một người lính bô bô rồi.

Học sú-ký, cậu bé không học
để biết các việc xay rây trong
nước ngày xưa mà thôi, cậu
học để yêu nước và thù ghét
những nước địch. Toán pháp
dạy chuyên về phép tính tám
súng đạn và phép tính tốc lực
của bô cơ, của trái bom. Nhưng
bài tập đọc cũng vậy, cũng
chuyên nói về nghĩa vụ người
dân, người lính.

làm rung-động hoàn-cầu

Nghĩa là nền giáo dục nhanh chóng tại nước Đức là
một nền giáo dục hoàn toàn thuộc về quân sự.

Chẳng những được dậy làm lính mà thôi, thiếu
niên quốc xã lại được dậy làm lãnh tụ nữa. Phải
rèn tập sao cho có đủ những đức tính của người
chiến sĩ Đức, như đức xác thực, đức trật
trị, đức tin nhiệm, đức phục thuòng, bão nồng mâu
lẹ, lính lợn, chí khí, tinh thần chiến đấu, tài khéo
và chán tay v. v..

Cậu nào cũng được xét nghiệm cẩn thận, để
cho biết có ta-tu-ông tài năng gì, nỗ lực nuture
điểm gì, kết quả cuộc xét nghiệm tám lý đó ghi
vào tập giấy má hồ sơ c' a mỗi người. Khi các
cậu đến tuổi ra lính, thi tập số đó sẽ chuyen
đến các nhà chuyên môn về tám lý quân sự xét.

Cậu nào muốn làm võ quan, thi phải học qua
trường Trung học thể dục Muốn lên ngạch võ
quan cao cấp thi phải có văn bằng kỹ sư một
cuộc dự bị chủ đáo và lân ngày. Cuộc dự bị
đó, dưới quyền chỉ dẫn của tổng thống Hitler và
các trưởng lính Đức tiến hành một cách mới mẻ

trước hết, người lính bắt buộc
phải tập sự một năm trong sô
Cuồng bách Lao động. Tại đây
người ta phải lím đùi việc khổ
nhọc vật vả và phải tiếp xúc giao
thiệp với đủ hạng người. Hết
hạn một năm, bấy giờ cậu thiếu
niên Đức có thể xung vào quân đội
lâm võ quan hập bô.

Tới trại lính, thiếu niên phải
dẫn tới một sở trong 17 sô của
viện Thủ-nghiêm tám lý, xét
nghiệm kỹ lưỡng trong hai ngày
trời về tri khôn, về sức gân cốt,
về tinh-sỏi, chữ viết, về dù thư.
Muốn thử tài làm tướng của thiếu
niên, người ta để chàng chỉ huy
một đội bô binh, và giao cho
chàng bắt lính làm một cái cầu
lâm-thí, chàng hàn.

Khi về đội ngũ của mình, chàng
lại phải qua một kỳ thi có nhiều
môn, để tố cho quan trên biết
chàng có những bão-nâng gì.
Người ta sẽ tìm đủ cách làm cho
chàng quên súng cái đời trong
quán ngũ. Tình thần chàng cần
phải rèn luyện cho cứng cáp, mạnh mẽ.

Nếu chàng nhớ vợ hay nhớ tinh thần nhà, người
ta sẽ cho chàng công việc gì làm cho chàng quên
đi. Nếu chàng nhớ nhà, người ta sẽ thỉnh thoảng
lai cho phép chàng về thăm nhà. Nếu chàng thích
sống lè loi rợ rú một mình, người ta sẽ làm cho
chàng mênh m Afferoi sống chung dụng và tinh
thần đoàn thể.

Bao giờ nhuê khi quân đội và tinh thần chiến
đấu cũng được khuyến miễn và bảo thủ. Ngày
nào cũng vậy, các võ quan cũng họp tân quan sô
trong mỗi giờ đồng hồ, phê bình và hiệu thi vi
những thành-công của đảng của chính phủ, để mọi
người đều có cảm tưởng rằng lúc nào mình cũng
đứng một phần vào việc nước. Xong, toán nào
toán nào đầy doanh ta những bài hát cổ nburg
hàm những ý từ hào hùng.

Thỉnh thoảng lại có những buổi diễn thuyết
về chính trị, khoa học, văn hóa, mục đích nâng
cao trình độ trí thức của ba quân.

Huấn luyện trường lính

Đầu năm 1938, đại tướng Halder trưởng quan
bộ tổng tham mưu đề lên lóng thông Hitler một
đạo dụ ám mồi mè láng. Theo dụ án ấy độ
hơn ba chục võ quan cao cấp hơn hét phải
tập sự tại Hạm-đội trong một thời kỳ để thâu thái
lấy những nguyên tắc cốt yếu trong chiến thuật
hải quân. Các đô đốc và tướng soái đều phản đối
đây ám, nhưng quốc trưởng Đức ra lệnh thực
hành ngay bão dự án ấy. Các võ quan liên-lên
lầm việc trên các chiến hạm, chỉ huy những
cuộc đổ bộ của th'y binh, tổ chức những đoàn

hỏi tống. Họ biết rõ rằng mò
chiến ham có thể làm những việc
gi, lúc nào thì hữu dụng và ứng
dụng như thế nào.

Các võ quan ấy trước đó đã hiểu
rất việc đóng binh rồi, nhất là về
không quân công kích bằng lối
đâm bô phi cơ xuống như thế
nào, vận tải bằng phi cơ vận-tải
làm sao, chở quan đỗ bộ bằng
cách nhảy dù thế nào, họ đều
thông thạo cả, cũng như họ am
hiểu hết các lối đánh kinh-trí
bô và trên khong.

Nay họ lại am hiểu chiến thuật
hải quân, thế là họ hiểu hết các
thuật chiến tranh ngày nay.

Người ta gọi là họ "Tâm
phương võ quan", chính những
"Tâm phương võ quan" ấy là
những người gây nên lực lượng
quân sự mới của nước Đức.

Người ta cần luyện tinh vi cho bô binh như
vậy, nên một vị võ quan bộ tham
mưu-phái là một võ quan tài năng
siêu quần xuất chúng. Phải là
những võ quan có học vấn, kinh
nghiêm hau người thường, mới được thăng
lên chức võ quan bộ Tham mưu.

Những võ quan hàng áy tại nước I-uc và tại
nước nào cũng vậy, vẫn có, đê dù dũng. Cố điều
khó là làm sao cho biết người có tài mà dũng?
Nhất là những người có tài năng sống âm thầm
lẫn vào dâng đồng nhieu khi chính họ cũng không
biết là mình có tài nâng gi nữa.

Bộ tr-lệnh Đức đã giải quyết được vấn-dè đó,
một cách rất công-minh. Tái-nâng là điều kiện
cốt-đây của sự thăng chức, bài thi-miễn không
quản-hé bao nhiêu. Còn dòng dõi con ông cháu
cha và thân-thân-dều là vật vđ-đing.

Ngay từ ngày một thanh niên Đức xung vào
quân đội là đã có những võ-quan cyc-ký đặc-
lực để mât theo rôi, đê phân-biệt, nhận-xét già-
trí và tài-nâng của chàng.

Như my vài năm trước đây, tại một trại tra-ho-
luyện ở Potsdam, mỗi toàn bộ-bô-phái tập
vượt qua một khu đất, phải lội-dung cây cối, mò
gõ thiêng-nhiên để tra-tang dan của quân địch. Ai
vung-vđe để quân địch bắn trúng da có một võ-
quan ghi vào sô tay. Người nào khéo chỉ-huy
quân-sĩ và phạm lỗi ít nhất thì sẽ được thưởng
hàng-một vài ngày nghỉ phép di-choi. Viên-võ-
quan coi đội đó, nhận thấy một thanh-nien có
tri minh-mẫn và biết đem thực-hành tri-ý, tên
là X.

Sau cuộc thao-luyện, X. liền được đòi lên hòi
vài câu, và cách-thức dùng binh. X. trả lời đẽ
trưởng-chí và hợp lý. Ngày hôm sau, X. được đec
lòn lỏi.

Đứng đầu một toàn quân, X. tò rác-lyc hơ
hết các bạn cao đêng ngù, nên chẳng bao lâu



von Bock

được thắng Đội Lãm-dội X. vẫn tỏ ra có tài hơn các viên đội khác, nên hai tháng sau, X. được học lớp võ-quan, và lần-rồi sau trong có một năm trời đã đóng trung-úy. ^Ấ giờ là năm 1938. Hai năm sau, tức là năm 1940, nhớ tài-năng, X. đã được thăng lên Thiếu-tá và được tặng thưởng Huy-chiêng Sát-ý đã khéo điều khiển quân-sĩ dưới trận mưa bom của địch quân. Lại một lần, dưới quyền kiêm-soát những võ-quan trong tài khe-khát, máy viễn-đài úy (quân-sĩ phái đệm) quân chém đóng một lồng già là có quân địch phòng thủ. Viên nùi điều khiển khéo, chém đóng được maul-e và quân-sĩ không bị trúng đạn it, thi-se được thăng thiêu-tá.

Một lần khác, các võ-quan Công-binh thi bắc cầu cành những thành-trại gác là cửa quân s. ch. Súng đạn trong thành bắn ra và hồi Một võ-quan đỗ quân-sĩ bị trúng đạn nhiều (đạn già) bị quan kiêm-soát ghi trên đầu bà thao-luyện i máy chử: « Không đỗ ur cách chì huy ».

Thé là võ-quan ấy không còn hy-vọng được hăng-chúc nữa.

Ba năm trước cuộc chiến tranh, mấy võ-quan cao-cấp phải th-tố tài-năng để được chỉ-huy mấy bộ đội cõi-giới hóa miền Munich.

« Thị sinh » phải đem quân chiec thẳng mìn-trận-tuyến già, nhưng làm giống hệt trận tuyến ở Flan-dres ba năm sau.

Trên trời, phi co bay den như chuồn-chuồn. Võ-quan nào không ché đây-cần-thật các chiến-xa và « cam-nhông » là bì-ogiay. Phi-co không dội bom xuống, nhưng buồng xuống những bao nhô trong bụng một chât dinh màu đỏ hay xanh, rơi vào cái gi là nittings vét không thể nào xóa di được.

Số điều của võ-quan dù-thì cần-cứ vào số các vết đố, tiề chiến-cụ quân-sĩ bị nhiều vết áy, là võ-quan dù-thì bị loại ngay.

Võ-quan Đức không như võ-quan các nước khác, chỉ biết dùng chiến-cụ của ban-miền. Họ quên hoặc không được nhớ rằng mình thuộc bộ-binh, pháo-binh tay không-quân. Họ là con dao pha, dùng vào việc gì cũng được. Đang ở không-quan nhất đán vì sự cần-dùng bô-xung vào hải-quan, võ-quan Đức cũng không được bô-xung chút nào. Thành ra quân-dội Đức quí tu yểm lâm-tòng ban, tòng-lộ, song vẫn chỉ là một khởi-lên là cõi-tác với nhau như một mè-thòi.

Bộ tư-énh Đức không bao giờ bỏ phi-nhan-tai không biết lợi dụng. Trại-lại, họ-lúc nào cũng mò-to-cấp mót-xết người để « dụng-nhan-như-dung-mộc ».

Thí dụ, một võ-quan trước đã lưu ở ngoại-quốc

lâu ngày thi nay được bô-xung một chức gì để cho thè dem các điều kién-van giúp nước, chứ khô g ở lại một chức-vụ xoàng-xoàng.

Có thè nói rằng, tại Đức tài-năng của tướng-lĩnh được khuynh-khích, phát triển và lợi-dụng cho nết hết, cũng như các nguy-n-liệu dùn-giả vây (ersatz).

Mỗi năm, võ-quan Đức lại có thè thao-mot luân án-bàn và nhiều vấn-đề, có định-luân đến việc dùng binh Các võ-quan trong bộ-tham-mưu sẽ quyết-lai các luân-áu ấy một cách cực-công-định. Rồi do các luân-áu ấy mà này ra nhiều phương-pháp mới về chiến-thắng rât có giá-tri và biếu-quả; như lối dùng phi-co đỗ-quân-sĩ nhiều người cho là một nguy-thuyết, thế mà quân-Đức đã thực-hành tại đảo Crête và thu được những kết-quả mây-mẩn. Trái-ai võ-quan nào kém về một phương-diện gì chưa được thèng-chức, sẽ được huấn-luyện thêm về phương-diện ấy, chứ không bị bỏ-xá một chỗ cho lối già.

Thao-luyện quân-sĩ

Tướng-sĩ giáo-dục, huấn-luyện như vậy chưa đủ. Bộ-tu-lệnh Đức lại dùng nhiều cách-thức la-lòng để thao-luyện họ, bòng-khi ra trận họ không còn bô ngô-là-lùng-gi, để nám-chắc lấy phay-thắng. Tướng-sĩ Đức trước khi ra trận định đánh nhung nơi nào, đều đã tặc-trước từ n à c. Họ lập-trận, song những trận già của Đức đều bảy đat giàn-xép mòn, cách-rất thiết-thực có thè nói giống hệt nhung-trận-thật.

Ngo trước kí công-kích chiếc pháo-dài kiên-cố phòng thủ khen-dao Albert ở nước Bỉ, quân-Đức đã lập một pháo-dài gióng-hết-thể tại miền đông nước Đức, và cho quân-sĩ lập công-kích-trung mây-thắng-trời.

Ngày ấy qua ngày khác, phi-co Đức cứ thả hàng-lầu bom già xuồng trong khi quân-sĩ vẫn đói-lau-suong mù-nhân-tao đến đặt cốt-min tại các lồng-và-dàn-bày các chiến-xa-phóng-hỏa.

Chắc là thù được kết-quả rồi, bấy giờ quân-Đức mới tiến-sang, dùng-dùng nhung cách-thức ấy để đánh pháo-nháo-dài ở khen-dao Albert nước Bỉ một cách-rất đẽ-dàng, chẳng-khác-gi dien-lai cuo-đi-trận-tròc, mà đúng như thè-thật.

Hồi năm 1939, tại Đức có cuô-thao-diễn chiến-xa trong rừng-hoang. Đó chí là một cuô-thao-diễn đánh-miền Ardennes, là mìn-rừng-rậm, bằng-chiến-xa Thao-luyện quân-sĩ mãi, trước cõi-mõi-mết và sợ-sét, sau quen di chéng-thay mõi-mết và sợ-sét g. Khi ra trận-thật, cư-việc tái-bản cuô-thao-luyện ấy nứ-cái-may là đỗ-danh phao-thang-roti

Trước khi giáp-chiến với quân-Anh ở Bắc-Phi, quân-xung-phong Đức đã thao-luyện ròng-rã trong hai tháng trời tại sa-mạc Libye. Và trước khi sang Phi-Châu, quân-Đức đã lập-chu-sự nòng-bút do các đòn-kieu riêng-doi nòng-ra, để khi-tới-noi, họ quen với ánh-nắng-mặt-tử-miền-xich-dao.

Tóm-lai quân-sĩ Đức được thao-luyện rất-tinh-thue, và bằng nhung phương-pháp rât-thiet-thue, nên sự-thủ-thắng không-còn là một điều ma-rồi.

Chiến-lược hợp-nhất

Tướng-sĩ đã huấn-luyện, thao-diễn chu-dao như-vậy mà huy-hợp-tac, liên-lạc-chặt-chẽ với nhau thi sự-thắng-trận của Đức, không-khiển cho ai phai ngac-nhiên.

Trong các trận đánh vĩ-dai ở Ba-lan, Pháp, miền Ba-nh-nâ-cán, Nga, Libye, người ta thấy bộ-binh, chiến-xa, không-quân, các toán-quân-yêu-lại và cả-cùng Hải-quân-nửa-đảng-thời tiếp-cộng-một lướt-ăn-không-với nhau như-in, gây được nhung-kết-quả-thập-phep như-ý. Sự-hợp-tac-giữa-thay-luc-không-quan-Đức s. đ. gày được kết-quả-tốt, là nhờ- & sự-nhanh-chóng-nữa.

Như-lai Ba-lan, một toán-bé-hình Đức-và-dùng-dùng-trước-một-phòng-tuyến-kien-co-cua-quân-dich, thi hít-phut sau phi-co phóng-pháo Đức tiếp-dung được vò-tuyến-diện đ.ay bay-tai-lan-xâ xuống-doi-bom-vào-các-pháo-dai, các-đòng-linh-thanh-và-súng-phóng-chiến-xa, trong-choc-lát-dâ mờ-được-durable cho bộ-binh-tiến.

Trong trận đánh Pháp-quốc, mọi viêc Đức đều xáp-dâ-sân-dau-vào-day, lúc-thực-benh-mau-lé-và-dùng-dich-vò-công, không-xây-ra-một-sự-lầm-lẫn-gi-hết, khiến-tướng Ironside nước Anh kinh-ngac-nói-ráng:

« Hiph-nay-moi viêc-deu do-mot-khoi-oc-chi-huy, nêu viêc-dó co-thè-thì đc ».

Việc đó gá-thê-thê-lâm. Hơn 100 võ-quan bộ-tham-mưu-dán-xep-trên-thê-và-vach-sân-dường-lối-hành-binh, song-một-miền-tướng Reichnau chỉ-huy-tất-cả-mặt-trận, biễn-rõ-hết-thay-các-lực-lượng-của-quân-minh-và-khi-lâm-sự, mặt-minh-có-thè-ra-nhung-mạnh-lênh-cực-ky-quan-trong, không-phai-đại-ai-hay-xin-phép-si.

Các-tướng-lính-lòng-minh-thì-khi-ấy-còn-hàn-hoc, thao-luyện, định-thê-này, định-thê-kia, mắt-hết-cá-thi-gi-qui-hoa, và-làm-giảm-cá-lực-lượng-của-bàu-tu-linh-trong-nhungs-giò-quan-trong-võ-cung.

Đó-là-nhug-điểm-của-hầu-hết-cá-bà-tham-mưu-cá-quốc-khác.

Bộ ba Thống-chế

Đười quyên-quốc-trưởng Hitler và đứng-trên-hết-quân-dội-nước-Đức có ba-thống-chế, có-thè-lion-lâm-bộ-ba-tu-linh-mô-pham-của-quân-Đức.

Bà-vì-ý-là:

Karl Rudolf Gerd Von Rundstedt, Fedor von Bock, và Wilhelm Joseph Franz Ritter von Leeb.

Tết-năm 1934, quân-dội-Đức chia-làm-ba-lộ. Lộ-thứ-nhất-do-thống-chế Rundstedt chỉ-huy, đóng-dại-ba-danh-anh ở Berlin.

Lộ-thứ-nhì-dóng-ba-danh-ở-Cassel do-thống-chế Leeb chỉ-huy. Thống-chế Bock chỉ-huy-lộ-thứ-ba-dóng-ba-danh-ở-Dresden.

Chia-rà-như-vây cho-de-chi-huy, song-cá-tường-soát-vẫn-hợp-tac-với-nhau-một-cách-mật-thiết.

Khi-danh-Ba-lan, Đức-huy-dung-cá-hai-tiều-lộ-quân-song-do-hai-thống-chế-chi-huy: Bock-đèn-Bắc, Rundstedt-đèn-Nam.

Trong-trận-danh-nước-Pháp-bộ-ba-ý-dêu-ra-mặt-trận: Leeb-chi-huy-tá-dýc, Rundstedt-chi-huy-trung-quân, Bock-huy-dyc.

Tại-Nga-cũng-vây, Leeb-danh-Lén-grad-ở-phía-Bắc, Bock-danh-Moscon, còn-Rundstedt-thi-hành-dung-ở-miền-Nam.

Ông-nào-cũng-cao-tuổi: Rundstedt-65, Leeb-64 và Bock-60.

Rundstedt-vừa-hơn-tuổi-nhất, vừa-giỏi-nhất-trong-bộ-ba, Hiện-giờ, ông-là-người-dùng-dầu-cá-nước-Đc-c'y-chiến-lực-Trong-cá-tuong-linh-Đức-hiện-giờ, duy-có-ông-là-hồi-dai-chiến-trước, đã-xung-chuc-truong-quan-bô-Tham-mưu-một-don-quan, Tén-ông-se-ghi-trong-sử-sach. Chính-ông-hồi-năm-1941-dâ-hày-mưu-chọc-thòng-chien-tuyen-Pháp-ở-Sedan.

Leeb-là-một-phâ-dai-quí-phái. Ông-ngh-é-m-khác-la-thường. Ban-ông-là-thống-chế-Wilhelm-List-dâ-cá-lan-nói-ráng: « Néa-ig-ri Leeb-cuôi, hì-mất-lai-sé-nô-ri-ra ».

Cái-về-lanh-lùng-nghiêm-khắc-của-ông-là-ông-it-ngher-ira. Song-ai-công-phái-kinh-trọng-ông-là-quan-thết-là-một-bút-danh-tướng.

Bock-là-một-người-mê-tin. Mê-tin-về-quân-sự-chứ-không-về-tôn-giáo. Lần-dầu-tiên-danh-quân-sĩ-vào-dâ-Sudetes-thống-chế-cho-cáu-con-trai-12-luồi-án-hàn-gi-linh-thùy-nay-theo-trong-xe-hơi, thong-chế-bao-dâ-cáu-đc-dung-hiên-cá-dẹp-de-cá-nhè-hinh ».

Các-võ-quan-Đức-gọi-đu-ông-là-Sterber-nghĩa-là-Thần-Chết, vì-bao-giờ-ông-cũng-khuynh-nó-về-nên-chết-cho-nước-de-dung-vang.

Đó-đe-ba-vi-thống-chế-ấy-chi-huy, quân-dội-Đức-thết-như-một-cá-rồng-lai-thêm-dâu-cop.

VĂN-HẠC

CHIẾN TRANH

CHÓ'P NHOÁNG

**Hay là lực lượng không-quân
Anh, Đức bắc lên cản**

Trước hết ta nên biết rằng chiến-tranh chớp-nhoáng là một danh-từ mới phát-hiện từ ngày quân Đức đại-thắng quân đồng-minh Pháp-Anh-Bỉ v.v. một cách mau chóng quá sức tuồng-tượng của loài người. Một cuộc chiến-tranh mau chóng quá sức như vậy, không biết gọi thế nào cho đúng, người ta liền mệnh-danh là chiến-tranh chớp-nhoáng để hình-dung sự mau chóng lẹ-lùng.

Chiến-tranh chớp-nhoáng phát-nhuyên từ nước Đức. Song nó không phải là thuần-do người ta Chiết-khí dùng trong cuộc chiến-tranh này đều là gốc từ ngoại quốc, nước Đức không tự sáng-ché ra một thứ gì.

Chiến-xa gốc từ nước Anh. Phi-cô gốc từ nước Pháp và nước Mg. Cai dù đỡ nã và cách-thức vận-lái chiến-sĩ quân-nhu do phi-cô là gốc từ nước Nga.

Các chiến-cụ do quân Đức đem ứng-dụng rải nhấp nháng đặc-pháp thành một chiến thuật tối-tàn vỹ-dai, ghê-gớm, nhớ ở khoa huân-luyện toàn-thể, ở qui-cù trại-tự, ở quân-khí trội hơn và ở cách-thức lồ-chức quân-dội.

Những toán quân thính-linh tràn vào nước Bỉ và phía Bắc nước Pháp như nước lũ, hồi tháng Mai, tháng juin 1940, không hề bị cái luật sét nha Binh-ráng-buộc chải-chẽ như tại nước Pháp. Những toán quân ấy chỉ biêt các ditch tiến quân lón mà thôi, còn thi được tha-hỗ hành-dộng tپ-do miến là làm trọng nhiệm-vụ của mình là được, không phải uốn minh theo một kế-hoạch lі-mі vạch sẵn, không phải tuân theo một luật lệnh sét bắt khă di-dịch như tại Pháp.

Chính quân đồng-minh Pháp-Anh đã bị thă bài do những kế-hoạch vạch sẵn, những thương-lệnh bắt-di bắt-dịch. Ngày quân Đồng-Minh rút lui hǎp-lắp bỏ lại cả quân-nhu khí-giỏi dè thảo-thán, mà giây má ván làm chúa trên mặt trận. Những lénh truyền, những phác-bầm viết trên giấy ván bě-bon trên bàn giấy Đại-bản-doanh, như lè thường. Người Đức thì không thè, khi đang được điện-thoại ra lệnh, thì họ dùng, Hoặc chỉ dùng trí khôn của tướng-sĩ. Viên võ quan nào cũng biêt sẽ xảy ra việc gì, sẽ phải hành động như thế nào, và được tự-do theo sáng-ý của mình mà hành-hđong miến đạt mục-dich là được rồi.

Qui-cù của họ là ở tinh-thần chú không ở hình-thức. Viễn chí huy một toán quân cơ-giới-hoa di-tiên-phong biết rõ là mình tiến hoặc di-theo môt toán quân khác di-song háng, và hiên rò là tới chỗ nào thì hai toán hợp lực với nhau.

Vì vậy mà cuộc xâm-lăng đột-ngoét quá, dến dồn một phần lớn quân-dội Pháp chưa hè chiến-dấu, chưa hè trong thấy mắt mũi quân địch thế nào, mà đã bị vây-hemm, bị cắt đứt giấy liên-lạc, đường vận lương và bị bắt sống, có khi chiến-cụ vẫn còn mới nguyên chưa hè đem dùng lần nào.

Người Đức đã lợi-dụng các cuộc thi-nghiệm tại mặt trận Tây-ban-nha trước đây.

Dù rằng tại Tây-ban-nha, chiến-xa Đức chưa được đem ứng-dụng một cách tі-tân. Còn phi quân Đức tại Tây-ban-nha và tại Bỉ, Pháp mới đây, hành-dộng giống nhau như hệt. Cũng vẫn những phi-cô Messerschmidt 109, những Junkers 88 K và 87 A, những phi-cô phóng-pháo

Heinkel và Dornier 17, phi-cô Đức lần lượt thay nhau, tới huấn-luyện hết lớp này đến lớp khác. Thường thường người ta thấy phi-cô Đức ở ngoài mặt trận làm nhangs-iệc coi không cần-thiết gì cho cuộc chiến-tranh, chắc là để huấn-luyện phi-công vậy. Thị dụ như khi không cần gì ném bom theo lối dám bồ xuồng, mà họ cũng dùng lối ấy. Nhất là tại các mǎi trận Tây-ban-nha trước kia, những cảnh-tượng huân-luyện phi-công như vậy thường diễn ra thường nhật.

Tại Pháp, tại Bi-quân Đức đã đem các cuộc thi-nghiệm

dó ra thực-hành và đã thành-công. Rồi thịnh-linh họ gặt môt tră-лuc mới: biến. Họ đánh phải đổi thay chiến-lược ngay. Tự-tập thuyền bè lại thật nhiều, dâng cho quân-linh những phương-pháp chiến-dầu mới, tă-chúo cuộc đồng-thời ứng-dụng các cách vận-lái, các tă-nom, xuồng-nhe, các súng-ống phong-dayen-hải và không-quân.

Suốt mùa hè, suốt mùa xuân Đức liên-hanh việc đó. Nay thi phải đợi đến mùa xuân. Trong khi chờ đợi, các cuộc hành-binh thu lại dòn có không quân. Không quân Đức hoạt-dòng g đở, tăm ăm-ăm lén và gây nên nhiều tai-hại cho địch-quân, nhưng chưa định-dot được viেt gi.

Phải có một trận đại-chiến trên lục địa đại-loại tương tự như các trận đại-chiến hồi năm trước mới định-dot được kết-cuối chiến-tranh.

Vậy chép-sé không thè có cuộc chiến-tranh chớp-nhoáng chán-chinch, vì eo biển Pas-de-Calais, vì sườn-khang-chiến ghé-góm của dòn Anh.

Tuy nhiên, không-quân vẫn đóng một vai trọng-yếu trong cuộc chiến-tranh ngày nay.



Phi-cô trinh-sát và phòng-pháo hàng nặng Messerschmidt 110 của Đức

Không-chiến là cuộе chiến-dầu thành-thực nhất và đòi nhiều can-dam nhai, không kẽ các cuộc ném bom ban đêm xuống thành Luân-Đôn, là những cuộc tàn-sát trong bong-tối, các trận phi-cô Đức ném bom xuồng-puát Anh ban ngày gây nên nhiều cuộе chiến-dầu có tính-cách thành-thực và hao-hiệp như cuộе chiến-dầu giấu-cô irowsing-soái thời xưa.

Những chiến-si hão-hiệp bận giáp sätt gặp gỡ, thách-thức nhau trên mây xanh.

Ở đó, mìn-пô quỷ-quyet của đội quân nại-ting, những phi-không-quân

man-trá đều không có giá-trị gi. Hai bên quân-sĩ giao-phong không đồng-dảo bao nhiêu và đều tré tuổi lăm. Độ nâm sâu trăm-thanh-nien tranh nhau khoảng không trên máy thảm, dè hòng định-dot số phận thê-giới sau nay.

Tren đă-nói, không-chiến dù quan-trọng cõi-yêu song không định-dot được kết-eue chiến-tranh. Bánh thê. Nhưng mìn-піch quân Đức trong cuộc không-chiến vẫn không ngoài sự lăm-lan-võ-lực-lượng phi-quân Anh. Vì nếu không có không-quân, thi đừng có hòng bão-vé được Đảo-quốc, mỗi khi có cuộc lồng-công-kích

Các phi-cô Anh, Đức dùng trong chiến-tranh

Phi-cô cát-yến của Đức là những phi-cô kiệu Messerschmidt 109, 110 và Heinkel 113. Người Anh thi hay dùng các kiệu Spitfire và Hurricane. Phi-cô phòng-pháo Đức dùng dè ném bom Anh là các kiệu Junkers 88 và 98, các kiệu Dornier 17 không-lò, và các kiệu Heinkel 118, 210 nhỏ và man-le.

Coi vậy, phần nhiều đều là những phi-cơ khu trục hai cánh rất mau-lẹ giao-chiến với nhau: Messerschmidt hoặc Heinkel đánh với Spitfire hoặc Hurricane.

Mỗi kiểu đó về khi-giới và tốc-lực đều tung tơ nhau chỉ hơn kém nhau một chút thôi. Bốn kiểu phi-cơ trên cùng chế tạo trong một thời-kỳ độ vào khoảng năm 1936 à năm của không-quân-quân-sư.

Đây về tốc-lực thi phi-cơ khu-trục Anh trội hơn phi-cơ Đức một chút, Nhì kiều Hurricane là kiều đã phả kí-lục hoàn-cầu với tốc-lực mỗi giờ 675 cây số, trong cuộc bay từ Edimbourg tới Merton, trước đây.

Sо sánh lực lượng

Về khi-giới, phi-cơ khu-trục Anh cũng trội hơn. Trên các phi-cơ Spitfire và Hurricane đều có dải tầm nhìn súng liên thanh chia về phía trước: bắn ống khâu có thể cùng một lúc bắn ra mỗi phút tới chín nghìn sáu trăm phát đạn (9.600) các kiều Messerschmidt chỉ có dải bắn khâu mà thôi, song lại hơn về khâu trai phá nhỏ bắn sau chấn vịt những viên đạn 37 ly có thể xuyên thẳng những lỗ hổng mìn giáp mỏng. Các khâu trai phá ấy đã làm tai hại cho phi-cơ và phi-công Anh hơn hệt mọi khí-giới khác của Đức. Thấy vậy, người Anh cũng định lắp súng trai-phá vào phi-cơ khu-trục, song hình như khó lắp và trai-phá vĩ tịt đã có đủ dùng.

Về khiel-giáp các kiều Messerschmidt thua phi-cơ Anh. Muốn cho máy đỡ nặng và bay nhanh hơn, chỗ đậu phi-công và đuôi phi-cơ không bọc thiết-giáp. Phi-công Anh biết vậy, khi giáp chiến chỉ nhắm vào chỗ khayet-diêm dù mìn bắn quân thù.

Chỗ phi-công Anh thi bọc thiết-giáp cẩn-thận, song phi-công lại không có cái gì để nhút-lại phía sau, nên khi giao phong, phi-công Đức thường do phi-cơ sau mà công kích. Phi-cơ Đức thường dùng chiến-thuật này: bay cao tận phi-cơ trên các phi-cơ Anh rồi thình lình dám bồ xuồng mà bắn vào phi-cơ hau.



Phi-cơ phóng pháo Focke Wulf 189, của Đức rất dễ điều khiển, bay rất nhanh

Ảnh Transocéan

Đức có nhiều phi-cơ Messerschmidt lâm, nhiều như ruồi, nhiều như ong. Mỗi toán phi-cơ phóng-pháo di ném bom ban ngày đều có một đoàn Messerschmidt thật đông di hộ vệ xung quanh, chiếc bay cao, chiếc bay ngang, chiếc bay thấp, lập thành một hàng rào tên không thật kiên-cô. Có kẻ nói rằng các phi-cơ Messerschmidt đều lâm bằng sắt giả, sắt Ersatz hoặc thô sắt giấu. Song các nhà giám-dịnh chuyên-môn sau khi xem xét kỹ-lưỡng đều nói rằng các kiều Messerschmidt 109, 110 đều là những phi-cơ chiến-dâu rất tốt, đồng bằng các vật liệu hạng nhât và có nhiều chỗ tiện-lợi hơn phi-cơ Anh.

Song ra trận thi các phi-cơ Spitfire và Hurricane của Anh lại trội hơn chút sia như bay hơn, sút thương-không lẹ hơn, và cầm máy cũng dễ dàng hơn.

Tuy vậy những kiều Messerschmidt của Đức vẫn là những kẻ thù đáng sợ về dù cả các phương diện, nhất là khâu trai phá giết người ghê gớm đắt ở giữa.

Phi-công Anh, Đức

Phi-công Anh và Đức đều trẻ măng hầu hết đều từ 18 tuổi tới 22 tuổi cả. Người ta bảo phi-công Anh huân-luyện kỹ hơn phi-công Đức. Song thật ra phi-công Đức huân-luyện cũng

rất tinh-thúc và nhất là đều dũng-cảm và tinh-thần cao tới cực điểm. Có người hỏi tại sao người ta lại chuộng thanh-niên trong nghề hàng không? Có gì đâu? Trong các cuộc chiến-dâu tối tăm, những lúc bay lùi trên chỗ lối cao, lén nhào bồ xuồng thấp, người ta nghiệm rằng phi-công nhiều tuổi dễ mất trí hơn là những phi-công trẻ tuổi khi-huyết phuơng-cường cho nên có một phi-công Đức 27 tuổi đã bị coi là già và bị thải.

Sáu chơi với 60

Nếu cứ trong 50 phi-cơ Anh thi bị mất mất 10 chiếc và từ 500 phi-cơ Đức thi mất mất 50 chiếc, thi sự thật, Anh thiệt mất một phần năm (1/5) và Đức thiệt mất có một phần mười trong lòng số phi-cơ quân-sư.

Nghĩa là Anh có ít phi-cơ hơn.

Người ta thường thấy năm sáu chiếc Hurricane cất cánh lên chơi với ba bốn mươi chiếc phi-cơ phóng-pháo không-lồ của Đức, xung quanh có hàng-doan khu-trục hộ-vệ đông như đòn ong.

Người ta thấy phi-cơ Anh cũng bay một lúc đông nhất 13 chiếc là cùng. Má số phi-cơ phóng pháo Đức thi ít ra là 50, và xung quanh vò sô phi-cơ khu-trục trai lực. Thành ra phi-cơ Anh ít bén mảng được đón gác các phi-cơ phóng-pháo của kẻ thù, vì có nhiều Messerschmidt quá ở xung quanh chúng. Thế rồi một cuộc huyết chiến xảy ra giữa các phi-cơ Spitfire và Hurricane với các kiều Messerschmidt. Còn đoàn phi-cơ phóng-pháo Đức thi tự-do bay vào nước Anh lâm phản-sự của mình.

Thì lén hàng trám phi-cô ở trên eo bờ Pas de Calais, có ngày thả tới hàng hòn ngàn chiếc,

quân Đức chắc chắn rằng thế nào đòn phi-cơ phóng-pháo cũng sang tận nơi thả bom được, hẫu hắc đòn tráng đòn, rồi vùi tro vùi vè.

Song cũng có ngày như hai ngày 15 August và

Nước nào chẳng có mặt tốt và mặt xấu. Cho nên kẻ thù vẫn hay mờ tột một nước Pháp chánh-trị xấu, yếu dần, phân chia bè đảng, luân-lý suy-đồi. Đó là một mặt của nước Pháp về chánh-trị dân cív, chớ nước Pháp "thực" vẫn phô bặt một tinh thần eurong cuồng, một họat-dộng sáng tạo chẳng kém những thời đại toàn-thịnh. Đó là nước Pháp vinh-viễn mà Thông-chè môi tháo bỏ cùm-xích làm tè-liệt bấy lâu.

15 Septembre 1940 Đức thiệt mất hơn hai trăm phi-cơ, một lúc.

Phi-cơ phóng-pháo Đức...

Trong trận đại công-phá Pas-de-Calais sau này, kiều phi-cơ Junker 87B chắc sẽ lập nên công-dầu. Kiều này một máy, hai cánh dài để ném bom kiều đậm bồ xuồng (pigalle) là kiều phi-cơ phóng-pháo tốt nhất từ xưa tới nay. Mỹ có thể có nhiều kiều tốt hơn, song chúng ta chưa được biết kiều Junker 87B không phải là một kiều không-lồ, không đem được nhiều bom lâm, và hình dáng coi không coi đáng sợ bằng các kiều Junker 80K, pà 88. Song nó bay man nhãi và máy móc tinh-xảo nhất từ xưa tới nay. Chẳng hạn như nó có thể đậm bồ xuồng man như chóp và có thể cắn cánh bay vọt ngay lên sau khi thả bom, khiến các máy thu thanh phi-cơ và các súng cao-xa hiện dùng không thể lâm giặc, vì không nghe kịp và ngầm kịp, máy nage không thể biết rằng 40 giây sau thì Junker 87B bay tới chỗ náo, thình lanh ra có bắn cao - xa cũng là vô-ich.

Bánh răng phi-cơ phóng-pháo là một thứ bánh đòn do Mỹ sáng chế ra, song lâm-trận, thật người ta chưa thấy kiều phi-cơ nào sánh kịp kiều 87B. Kiều này hể đã nhìn qua một lần là người ta nhận được ngay. Coi mặt trước nó như hình chữ V, lớn.

Nó thường bay theo tốc-lực hơn 500 cây số một giờ tới nơi định lâm-việc, rồi thình lình hâm châm lại tốc-lực 350 cây số một giờ và đậm bồ xuồng xung-thập nhanh như cái cát, thả bom xong, doan lại bay vọt ngay lên như một viên đạn.

Nó có thè xà xuồng ném mồi quả bom đánh đắm một chiếc tàu lớn rồi vùi tro-lết bay vọt lên, chẳng giếc gì một con cát đánh vùi xuồng dở con cá rồi lại bay đánh vọt lên trời.

Người Đức gọi kiều này là kiều Stuka.

Không hiểu quân Đức có bao nhiêu phi-cơ Stuka, hai trăm? Hay ba trăm? Theo ý nhiều người, họ có nhiều hơn số đó. Vả lại, họ còn có hàng ngàn kiều phóng-pháo khác cũng tót lắm, như kiều Junker 88 và 96, kiều Junker 96 là một kiều phóng-pháo không-lồ có 4 máy, và bọc thiết-giáp rất kiên-cô.

Còn các kiều khu-trục Messerschmidt thi nhứt vô-cùng. Người ta đã từng trông thấy hàng-doan đông như đoàn ong bay đến kín cả một khu trời, di trước di sau, ở trên và ở dưới, phi-cơ là phi-cơ đòn ném bom.

Ước-luong qua, nhieu nguoi noi it nhai so phi-co quan-su D'uc, phong-phao va khu-truc cang loi hau vạn (20.000).

Có lẽ còn nhiều hơn số ấy, và nếu tính gồm cả các phi-co huân-luyện, phi-co trung-lực các hạng, cùng các phi-co thương-mại có thể đón thành phi-co quan-su, thì chắc thành một con số đồ-sộ lớn-lao: bốn mươi ngàn chiếc (40.000).

Anh có bao nhiêu phi-co?

Đối với số ấy, Anh có lẽ chỉ có độ 5.000 phi-co quân-su mà thôi. Anh đã thiệt hại mất nhiều, nhưng lại sản-xuất thêm và có phi-co Mỹ chờ sang bù vào. Có người nói hiện giờ số phi-co quan-su của Anh không nhiều bằng-hồi-tháng Juin năm 1940. Mùa dù có nhiều bằng-số ấy chàng nữa, thi cũng vẫn chưa thâm vào đâu với số phi-co của Đức. Cứ coi cái cảnh tượng 7 chiếc phi-co Anh bay lên chơi với 40, 50 hay 70 phi-co Đức thì đủ biết.

Cái hy-vọng của Anh chống được với cuộc xâm-lăng, nay chỉ ở sự tăng gấp số phi-co khu-truc và phong-phao.

Anh đã làm đủ cách để tăng sức sẵn-xuất phi-co, song một phần lớn bị phi-quân Đức phá-hoại mất. Thành ra không lúc nào, Anh cầm phi-co bằng lúc này.

Phi-co phông-pháo Anh gồm các kiệu Blenheim và Wellington, là những kiệu phi-co rất tốt và chế-tạo rất tinh-xảo kỵ-luống. Song so-sánh với phi-co Đức thì ít, và phi-co Anh lại phải đi xa quá để lâm-nhiệm - vụ của mình. Tuy vậy phi-co Anh vẫn gây được kết-quả tại cả những địch như Berlin như thế, tưởng cõng không đáng khinh-thường vậy.

Khi nào Anh có thật nhiều phi-co, thì Anh có thể chỉ dùng phi-co để định-doat kết-quả cuộc chiến-tranh và đánh cuộc thắng trận. Tất cả hy-vọng chiến-thắng của bắt-cứ nước nào ngày nay, đều ở quyền bá-chủ không-trung.

Cho nên phi-co phông-pháo Anh Mỹ càng phi-co khu-trục sẽ là cái khi-giới chính để bảo-vệ nước Anh.

LÈ-HÙNG-PHONG

(luật theo tài-liệu báo Mỹ)

VIỆT-NAM ĐỒNG-BÀO

chi hàn

THUỐC LÀO ĐỒNG-LĨNH

236, Đường Cửu Nam - Hanoi

Vừa rẻ, vừa ngọt. Ăn xua muỗi theo lối linh-hỏa giao-ngân

6 juin 1941-6 juin 1942

Nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM, 12 phố Sabourain Saigon, khai trương ngày 6 Juin 1941. Đến nay thăm thoát tình vừa tròn một năm.

Trong một năm qua, những cảm tình của các bạn yêu Sách Báo ở xa gần đã chiếu cố đến nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM thực không nói hết.

Tạ lại những cảm tình ấy, nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM da:

Mở mang rất lớn, và lo phát hành nhiều Sách Báo Trung, Nam, Bắc một cách rát nhanh chóng và đầy đủ.

Tô chép việc đưa Sách Báo đến nhà riêng quý ngài ở, công sở quý ngài làm.

Mở thêm một chi nhánh « QUÂN SÁCH AUTOBUS » ở góc bên xe hơi (góc đường Espagne và Schroeder) rất tiện cho quý ngài và các bạn học-sinh muôn mua Sách, Báo, Giấy, Bút-khổi phải di xa cũng có thể mua được dù.

Tin họ quý ngài những sách đẹp và quý mổi khi ngài cần.

Những công việc kể trên dù rõ ràng nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM luôn luôn lúc nào cũng cố gắng để làm vừa lòng quý ngài lâm-jam vậy.

Bước sang năm thứ hai, nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM sẽ cố gắng hơn nữa. Nhà sách NG.K.ĐÀM sẽ tìm kiếm dù những ván-phẩm của các văn-hánh đã quá cũ, và mỗi năm cứ đến ngày kỷ-niệm sẽ đem ra trưng bày để quý ngài được thấy lại những ván-phẩm quý giá đó, và tưởng nhớ tới những người đã có công giúp ích cho văn-hoc nước nhà.

Ngày 7 Juin là ngày kỷ-niệm TÂN-BÀ

NGUYỄN-KHÁC-HIẾU Tân-Đà mất ngày 7 Juin 1939. Những ván-phẩm của TÂN-BÀ

đều có dù và trưng bày tại nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM.

Một ngày gần đây nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM sẽ lại tổ-tổ-chire một cuộc trưng bày Sách Báo và tranh ảnh các nhà văn, xưa nay chưa từng có, để các bạn yêu Sách Báo xa gần được nhận rõ sự tiến bộ về Báo Sách ngoài nồng-thế kỷ nay.

Những công việc của nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM đã làm và sẽ làm quý ngài, đã tin nhiệm sẽ tin nhiệm hơn, và mong được tán-thành, nhà sách NGUYỄN-KHÁNH-ĐÀM xin trân trọng cảm ơn.

MỚI XUẤT-BẢN

Nhật, Pháp, Việt Ngữ
chí nam

(PETIT GUIDE JAPONAIS - FRANÇAIS - ANNAMITE)
của cha L. Gracy và Vũ-dinh Khou soga



Mỗi cuộn bán 1\$20

Mua lỉnh-hóa giao-ngân hết 2\$00.

Ở xa mua xin gửi 1\$70 (số cuộn) về cho

Nhà in MAI - LINH Hanoi

Bản mòn thuốc bồ cần thiết cho
Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

1) Thuốc Bồ-thận Đức-phong 1\$50

2) Thuốc Đại-bồ Đức-phong 1,50

3) Thuốc Diêu-kinh Bồ-huyết 1,20

4) Thuốc Bồ-tý tiêu cam . . . 1,00

do nhà thuốc Tường đỗ

DỨC-PHONG
phát hành

Một hiệu thuốc tin-nhiệm, có bán buôn và bán lẻ dà
thuốc sống, thuốc bắc chè và các thứ săn-chinh hiệu.
45, Phố Phúc-kiến - Hanoi

Các học-sinh! Các công-chíe
trước khi nghỉ hè, cần phải đọc

Hè DUY-TÂN

Các bậc phụ-quy, trước khi đi nghỉ hè,
các phu-huynh học-sinh, muôn con em hiếu
phải nghỉ hè bằng sách nô, cần phải đọc

HÈ DUY-TÂN

Một chương trình nghỉ hè đầy đủ, cần
biết cho thanh-nien để đào luyện: Tri-
duc, thê-duc và dục-duc, do giáo-sư Thái
Phi hợp-tác với các ông: Đào-trinh-hàm,
Lan-Khai, Thiếu-Quang và Nguyễn-Lo
trình bày. Bìa nhiều màu, tranh ảnh đẹp
do hai họa-si Thuy-Chuong và Mạnh
Quỳnh vẽ. Giá: 0\$60
CON IT: Ròn Sóng Bạch-Đằng, Chiếc nô
cánh dâu, Trời nỗi gió, Cò-korm, U-uất.

DUY-TÂN THU-XÃ

N° 52 Khâm-thiên - Hanoi

KHI MỆT NHỌC VÌ NGỒI LÁU
BÌ KA, THỨC BÉM, KÉM ĂN
MẮT BUYẾT

CỬU-LONG-HOÀN
VÓ - đinh - Dân

Tòng-phát hành toàn xtr Bắc-kỳ
Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Etablissements VẠN - HÓA

Có bán thuốc VẠN - BẢO
chữa bệnh liệt-dương. Thú
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

NÊN HÚT THUỐC LA

BASTOS

NGON
THƠM

MỌI GÓI 0\$10

Xem mạch Thái-tò

GỘI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.

Mỗi lần 0\$50

Đau dạ dày Phòng-tich số 6
Lau tiêu, ngâm dan bung, sỏi, ý
ach, q.v.v... Giá 0\$60 một gói.
Bò da dày bâu sẩn, Đại bồ
nguyên khi kiện ty bò vi số 41
(1\$50) đau bụng kinh niêm,
gan, ticc, mặt hàn sán v.v...
Khí hư bạch-trọc số 11

Ra khì khì mật nhoc v.v... giá 1\$20

Nhà thuốc PHẠM-BÀ-QUẬT

27, Hàng Thôn - Hanoi

CÁC THÚ KHÍ GIỚI

và

có thể
đem lại

KHÍ CỤ MỚI

sự toàn thắng cho quân Đức ở
mặt trận phía Đông chăng?

Với những cuộc chiến-tranh, người ta lại thấy phát hiện ra nhiều thứ chiến-cụ và khí-giới tối-tân rất mầu-nhiêm và ghê gớm. Người ta vẫn thường nói chỉ trong những cuộc chiến giết lẩn nhau, khoa-học mới tiến bộ một cách nhanh chóng. Người ta vẫn phán nản khoa-học có một sự tàn phá ác liệt dữ dội hơn sực chiến-thíu nhất.

Trong cuộc Âu-chiến 1914-1918, người ta đã trông thấy nhiều thứ chiến-cụ và khí-giới mới rất ghê gớm từ xưa đến nay chưa từng có, đó là phi cơ khu trục, phi-cơ phóng pháo, phi-cơ trinh sát, các thứ hời-dè và đến khi chiến-tranh sắp kết liễu thì mới bắt đầu thấy các chiến-xa và các thứ xe thiết-giáp.

Cuộc thế-giới chiến-tranh ngày nay bắt đầu đã gần ba năm nay mà hiện chưa thấy có sự sáp-kết liều. Không ai không phải công nhận cuộc chiến-tranh này lớn lao ghê gớm nhất thục là tự cõi chí kim chưa hé trông thấy. Cứ xem số quân của hai bên đem ra mặt trận, số tù binh và số quân tử trận hoặc bị thương thì ta đều rõ.

Tại mặt trận phía Đông của Đức là mặt trận dài tới 2.500 cây số từ Bắc-bắc-dương đến tận Hắc-hải, ngay khi chiến-tranh mới xảy ra giao hai nước Nga và Đức số quân mỗi bên đem ra mặt trận có từ 180 đến 300 sư-đoàn.

Theo tin Đức thì trong gần một năm nay, số tù-binh Nga bị bắt đã có tới số hoa-năm

triệu người, còn số tử trận và bị thương thì hiện nay chưa rõ biết đích được vì tin của hai bên đối thủ vẫn đè đặt về số do. Số phi-cơ, chiến-xa và đại-bác của Nga bị hủy và bị bắt mỗi thử đều có tới từ 15.000 đến hơn 20.000 chiếc (Tin Đức)

Nếu nói đến các thứ khí-giới, chiến-vũ thì cả hai bên đều có những thử tối-tân rất lạ và rất là mãnh liệt.

Ngay trong cuộc tấn-công ở phia Tây, quân quốc xã đánh Pháp, Bỉ, Hà-lan và Lục-xâm-bảo, các tin vòi-tuyết-diện đã nói đến những thử chiến-xa nặng từ 70 đến 120 tấn, những thử chiến-xa phóng hỏa để đốt quân địch. Nói đến các chiến xa hàng nặng nhất ta có thể

tưởng tượng đến những thử xe bọc sắt lớn hàng cồng kềnh của ta nhà, ngoài có đại-bác và nhiều súng liên-thanh hạng nặng dâng ra tua tua, trong xe có thể chứa từ 20 đến 40 người. Những chiến-xa hạng nặng đó đi đến đầu thử quét sạch hết quân địch, các khí-giới chống chiến-xa bên địch thành ra vô hiệu, không sao ngăn cản nổi. Trong cuộc tấn-công ở Pháp, quân Pháp phải dùng đến những đại-bác rộng 75 ly mỗi cõi thử bắn được công đầu và chiếm được nhiều thị-trấn và trường bay trong yếu vế quân sự của đồng-minh.

Về pháo-binh của Đức cũng rất mạnh và có nhiều thử đại-bác tối-tân. Một toán quân Đức bao giờ cũng có một số đại-bác và súng liên-thanh và đại-bác và các toán quân khác.

Tại mặt trận phía Đông Âu-châu

Cuộc Âu-chiến lần này bắt đầu bùi rùi vào thời kỳ dữ dội

nhất từ ngày 22 Juin 1941 là ngày quân Đức rầm rộ tiến đánh vào đất Nga. Chính tại mặt trận phía Đông quân Quốc-xã mới gặp kẻ đối thủ cả về số quân lính và về khí-giới, chiến-cụ.

Trong cuộc công-phá các phòng tuyến ngoài thành Mac-tư-khoa, quân Đức đã chặt vật dâng nhau với quân Nga trong suốt hơn hai tháng mà vẫn không thè nào chiếm được kinh thành Nga và cuối cùng phải lui ra cách Mac-tư-khoa hơn 100 cây số.

Ngay các nhà quan sát về quân sự trung lập và Đức, Ý cũng phải công nhận rằng các phòng tuyến của thành Mac-tư-khoa rất là kiên cố, nếu không phải quân Đức thi khòng phả nỗi, Mac-tư-khoa có tất cả bay phòng-tuyến, ghé gờm nhất là phòng-tuyến thứ nhất với những thử máy phun lửa tự động chạy bằng vò-tuyến điện, mỗi cõi quân địch đến gần hoặc có những hòng phi-cơ hay chiến-xa lướt qua, tức thi có lửa phun ra rát xa và nhiều đỗ rát nóng. Sau hàng những máy phun lửa đó, đến máy hàng hầm hố và cọc bằng xi măng cõi sắt đóng



MỘT ĐOÀN PHI CƠ ĐỨC

rất giày dùng đẽ ngán chiến xa bên địch. Trong cùng là một hàng dài toàn những u đại-bác và những ống súng liên-thanh

Đó là những khí-giới tối-tân về phòng-thủ. Về phía Đức thi có nhiều chiến-cụ và khí-giới tối-tân đẽ công kích bên địch. Nhũng khí-giới đó vura là phi-cơ, vura là các thử đại-bác và cọc bằng xi măng cõi sắt đóng



PHI CƠ ĐỨC VÀ CHIẾN-XA NGA
TẠI MẶT TRẬN MIỀN ĐÔNG

Về phi-cơ, theo tin vò tuyến A.R.I.P gần đây, thi có lẽ trong cuộc tấn-công mùa hè này Đức sẽ dùng ít thử phi-cơ đán lối bô nhào (Stukas) hon nǎm ngoái và sẽ dùng nhiều phi-cơ khu-trục và chiến-dầu tốc lực rất lớn.

Người ta đã nói đến một thử phi-cơ khu-trục chỉ có hai cánh, không có đuôi và bánh lái như các phi-cơ hiện nay. Một bên cánh là nơi đặt các động cơ, còn một bên cánh là nơi phi-cơ và những "người" giữ súng đại-bác và liên thanh ngồi. Phi-cơ này theo các tin gần đây thi tốc lực lên tới hơn 900 cây số một giờ, nghĩa là mỗi phút bay nhanh tới 15 cây số, thục là một tốc lực chưa từng thấy bao giờ.

Đức lại mới chế được nhũng phi-cơ phòng-pháo hạng nhẹ và trung-bình tốc lực lớn không một thử nào bằng.

Lại có tin các phi-cơ Ý vừa mới thi nghiệm một thử phi-cơ không có chân vịt quay 1/ha trước mà tốc lực có thể lên tới gần 1.000 cây số một giờ. Nhưng thử phi-cơ này mới ở thời kỳ thi nghiệm và chưa chế tạo được nhiều.

Những sự tân-kỹ nhất là và

pháo binh của Đức. Trong cuộc tấn công để lấy lại bờ biển Kertch vừa rồi, các tin vò tuyển diện đã nói đến những thử thách và những thử đạn cùng trái phá lôi mìn. Một nhà báo ngoại quốc có thông tin rằng quân Đức đã dùng trong cuộc tấn công ở Kertch một thử thách bắn chiến xa mà dàn bắn ra có thể tiết một nhiệt độ 3.000 độ nghĩa là có thể đốt cháy cả những thứ kín khi như đồng sắt. Quân Đức lại dùng cả một thử đạn đặc biệt tên bằng cách, dùng không khí ép hoặc bằng chất lỏng, đạn này lúc nổ sẽ đốt cháy không khí mạnh đến nỗi có thể làm nổ phái cửa nòng người đứng trong một vùng cách hố đạn nổ độ 300 thước. Người ta nói các thử thách mới chỉ của Đức chỉ bắn một phát có thể phá được một pháo dài nhỏ hoặc một chiếc xe bắn địch.

Với những khí giới tối tăm này, người ta đã di tản một cuộc thi đấu lớn về lực lượng các súng và đại bác.

Về phía Nga, trong các cuộc tấn công mùa đông vừa qua, các tin vò tuyển diện có nói đến một thử phi cơ chiến đấu thiết giáp có thể bay là một đòn bắn vào quân địch mà không bị hạ về các thử súng cao xạ và đại bác của bên địch. Thủ phi cơ đó không rõ là Nga có thể chế tạo nhiều như chúng?

Quân Đức có thể dựa vào các khí giới tối-tân để thu sự toàn thắng chăng?

Nghé nói đến các thử khí giới tối tân rất ghê gớm và mâu-niệm trên này, nhiều người đã tưởng các khí giới đó có thể giúp quân Quốc-xã di đến sự toàn thắng ở các mặt trận.

Nhưng cứ theo sự quan sát của các nhà chuyên môn quân-sự thì lực lượng chiến-dầu của

các khí giới, chiến cu dũng mạnh đến đâu cũng chỉ có giới hạn. Vì sao? Một là vì các thử khí giới, chiến cu tối tân kia chỉ mới chế được một số ít và có lẽ mới đem dùng thử, còn phải sửa sang cho tinh xảo hơn nữa. Một thử khí giới và chiến cu tự động muôn-cô thời hoàn toàn không phải trong ít lâu có thể được may mà cần phải có sự kinh nghiệm giúp thêm nhiều.

Hai là nếu bên Đức có các khí giới tối tân thì bên địch thủ cũng cần phải tìm cách chế ra những khí giới để đối phó lại. Như thế là hai bên đối thủ vẫn đuổi nhau trên con đường tìm tòi và chế tạo các thử khí giới giết người không bao giờ ngừng. Trong một nước chiến tranh, tất cả các nhà bác-học, các nhà kỹ-sư đều cuu tâm cẩn vào việc phát minh ra những thử khí giới mới để mong có thể thắng bên địch. Vì thế mà tuy người ta vẫn nói đến việc tìm ra các phương-pháp làm cho cuộc chiến tranh thêm nhân đạo, nhưng bao giờ người ta vẫn nhìn nòp lo sợ những cuộc tàn sát ghê gớm bằng đạn-có-phang cuộc chiến tranh bằng hơi độc và bằng vi trùng cùng nhiều cách chiến đấu khác không hợp với công lý và nhân đạo.

HỒNG-LAM

ĐÃ CÓ BẢN

Triết học Bergson

của giáo-sư Lê-chí-Thiệp
Bản thường 050 - Lụa áo 700
Một triết-học già ông William James nhà triết-học sau ta phải nói. Mỹ đã phải nói: « Trong sự hiện hình cao cả đó đối với tôi mọi lý-thuyết đều mù, iỏi ».

SẮP CÓ BẢN

THẾ-GIỚI MỚI

PHÙNG-HUỲNH
A. Mauris

PHÈ-BÌNH VĂN-ỌC

qua KIÊU-THANH QUÉ
NHÀ XUẤT BẢN

TÂN-VIỆT 49 Takou Hanoi

Sách này gồm có:
 1) Các phép đòn bằng tiền và Lực-nhanh-dòn của Gia-Cát-tiến-sinh khi ra trận.
 2) Phép đòn Rút-rất-nghiêm (Bé cái que do ta, rồi chấp hành con Rùa để biết sự giàu, nghèo, sang, hèn-rất đúng).
 3) Đò-mặt, do tay đòn sét... (Chi do quay tay và mai rùng biến được kẽ hạy, giòi v.v...). Đò là cuốn « THẦN-BÍ THỰC-HÀNH » II giá 1.500đo Mong-Nhân-thuật.

CUỐN THẦN-BÍ THỰC-HÀNH I
day thực hành các phép như:
 1. - Hiểm-inh học, 2. - Chiết-thi học,
 3. - Xem-tu-dạng, 4. - Xem-tu-dịnh,
 5. - Xem-tu-ting, 6. - Xem-tu-ting-
 tuy, 7. - Bói-bằng-còn-bài, 8. - Bói-
 bằng-Cà-phê. Giá 0.55đo Linh-Sơn
 thuat-gián-hết.

Mua buôn mua lẻ. Thủ, mandat, đòn
 cho nhà xuất bản như vậy:

NHẬT-NAM THU-QUÁN

19 Hàng-Điếu - Hanoi
 Gói C.R. như gói tem thư làm cước phí



Bội tinh bạc

HỘI-CHỢ HANOI 1944

MÙ IMPERIAL

PEP, NHỰ, PENN, LICH-SƯ
 DUNG DƯỢC TỪ THỜI

đại-lý độc quyền:

TAMDA et Cie 72, Rue Vieille HANOI
 Télé-78-178

Cần thêm nhiều đại-lý các tỉnh,
 gởi 08°0 tem vò lồng catalogue
 illustre 1942 gratis

QUỐC-HỌC THỦ-XÃ

Tuần sau sẽ phát-hành
 THỦ-THOẠI

Mỗi khía tài-liệu và giá của các nhì-tho
 các nhà yêu-thích, nghiên-cứu-thi-học
 vân-qr. Đây ngọt 300 tàng, giá 200đ
 Giấy boustaff và giấy lệnh-chí
 loại còn hai bộ 400đ
 Thu và ngân-phieu đe M. L.E-VĂN-HÓA
 16bis Tieu-Tsin Hanoi

Sách này gồm có:

1) Các phép đòn bằng tiền và Lực-nhanh-dòn của Gia-Cát-tiến-sinh khi ra trận.

2) Phép đòn Rút-rất-nghiêm (Bé cái

que do ta, rồi chấp hành con Rùa để
 biết sự giàu, nghèo, sang, hèn-rất đúng).

3) Đò-mặt, do tay đòn sét... (Chi do
 quay tay và mai rùng biến được kẽ hạy,
 giòi v.v...). Đò là cuốn « THẦN-BÍ THỰC-HÀNH » II giá 1.500đo Mong-Nhân-thuật.

CUỐN THẦN-BÍ THỰC-HÀNH I

day thực hành các phép như:

1. - Hiểm-inh học, 2. - Chiết-thi học,

3. - Xem-tu-dạng, 4. - Xem-tu-dịnh,

5. - Xem-tu-ting, 6. - Xem-tu-ting-

tuy, 7. - Bói-bằng-còn-bài, 8. - Bói-

bằng-Cà-phê. Giá 0.55đo Linh-Sơn
 thuat-gián-hết.

Mua buôn mua lẻ. Thủ, mandat, đòn

cho nhà xuất bản như vậy:

NHẬT-NAM THU-QUÁN

19 Hàng-Điếu - Hanoi

Gói C.R. như gói tem thư làm cước phí

THỦ TƯƠNG TƯƠNG SỰ GHÈ GƠM CỦA CHIẾN-TRANH BẰNG HOI ĐỘC ?

Gần đây, theo các tin vò-tuyển-diện về cuộc Nga-Đức chiến-tranh thì Đức đã tổ cáo Nga và Anh có ý muốn dùng các thử hơi độc giết người. Hơi độc? Dùng hơi độc giết người! Tin đó, không phải chúng ta nghe lần này là lần thứ nhất. Từ lúc khởi đầu cuộc chiến-tranh

này, chúng ta nghe nói đến cái thử chiến-tranh này có đến vài bốn bảy lần, nhưng trước sau vẫn chưa có nước nào dám mang nó ra dùng cả. Là bởi chiến-tranh bằng hơi độc là một thử giết người vô nhân-dạo mà luật chiến-tranh Quốc-lệ cấm hàn. Lại nữa, chiến-tranh bằng hơi độc là một lỗi chiến-tranh rất bất-lương: những nước tham chiến đã phải dùng đến cái lỗi đánh nha-thoi, người ta không còn kẽ ai-dâm mưu-lực gì nữa, người ta chỉ cần dùng khoa-học để giết thie nào cho chết hết cả người bèn địch mà thôi.

Từ cuộc thế-giới đại chiến 1914-1918, người ta đã nói đến những thử hơi độc dùng để giết người. Cuộc chiến-tranh bằng hơi độc thứ nhất, Đức đã đem dùng ở các trận địa trước tiên. Đó là vào hồi 1916, sau khi những cuộc đại-vấn-công của Đức di hoan-toan thất bại. Đức muốn dùng cuộc chiến-tranh hóa-học để

để tòi sự toàn thắng trong một cuộc chiến-tranh có cơ-kéo dài ra, chưa biết đến bao giờ mới hết - nếu hai nước thù chí đem dùng toàn những phương pháp lường-thiện mà hai bên cùng có. Người Đức đã muốn đem hơi độc dùng làm thử khí-giới mầu-niệm để giết hại quân địch.

Tuy vậy, nếu ta xét trong lịch-sử thì không phải là cuộc đại-chiến trước, người ta mới dùng hơi ngạt. Không, chiến-tranh bằng hơi ngạt, ta đã thấy lự cõ-thời: nhiều đội quân Áo, Á đã biết dùng uế-khi và một vài thử hơi ngạt để ngăn cuộc tấn-công của địch quân. Trong những trận đánh ngày xưa, có khi người ta đã nói đến hơi lưu-hoang để làm cho quân địch tắc thở nhưng công dụng của

các hơi độc không đáng kể gì cho lâm. Ta phải đợi đến cuộc chiến-tranh 1914-1918 mới thấy người ta dùng đến các thứ hơi giật người một cách lợi hại và cũng và cuộn chiến-tranh bằng hơi ngạt mới bắt đầu có vậy.

Tuy luật chiến-tranh Quốc-tế vẫn cấm hẳn việc dùng các thứ hơi độc, nhưng đến khi ra bắc chiến-trường hoặc muôn chong loàn thẳng hoặc muôn tránh khỏi nhiều phi tông, người ta không quản gì đến những sự tàn ác ghê gớm trong các phương-pháp chiến-tranh nữa.

Có bao nhiêu thứ hơi độc giết người?

Trong những thứ hơi độc mà người ta đã thấy đếm dứt trong cuộc đại-chiến trước, hoặc người ta đã biết có những thứ sau này:

Hơi lục tố (chloro) có mùi hăng rất mạnh như mùi nước Javel.

Brome cũng có mùi hăng và rất khó chịu. Hơi phosgene (Cocl²) có mùi như mùi cỏ hoặc rơm mực.

Các chất polite và surpalite có mùi thuần-thinh (éther) rất mạnh.

Chất chloropicrine lúc mới thả thì có mùi cay nhưng để lâu thì chỉ thấy mùi như mùi hòn tẩy.

Chất yperite có mùi như mùi lối hoặc mùi-tại.

Chất lewisite có mùi như mùi lá géraniun héo.

Chất cương-leon cyanhydrique có mùi hạnh nhân rất hăng.

Và chất bromde de benzyle, cyanure de benzyle vẫn vẫn...

Trong nội các thứ hơi độc chỉ có dường thân hợp khí (oxyde de carbone) là không thể trông thấy và người thấy mà thôi. Nhưng ta không-nên cho chất này là những thứ nguy hiểm quá đáng. Hơi này nhẹ, nó có thể là một con da hai lưỡi. Nhất là ở mặt trận: một trận gió thổi ngược chiều cũng đủ cho thứ hơi độc đó quay lại những kè dã bom ra. Vâ-lại dùng hơi này để ném xuống các thị-trấn đô-hội ở hậu phương cũng không chắc có hiệu-quả vì hơi này nhẹ hơn không-khi và nếu muốn chúa vào nước phải có khí-hàng lanh 190 độ dưới 0 và nếu muốn cò dặt lại thi phải ở dưới 270 độ dưới 0. Như thế thi muốn dùng hơi này chỉ có cách ép mạnh hơi lại. Như thế thi sức nặng của những quả bom hoặc đạn có hơi để sẽ nhẹ quá, khẽ mà dàng được.

Hơi độc nào nguy hiểm nhất?

Trong các chất độc dùng về hời Âu-chiến trước có chất *ypérite* (sulfure d'éthyle bichloré) là nguy hiểm nhất vì vừa là hơi ngạt vừa là hơi làm chảy nước mắt. Nếu nó đánh vào da thịt, da thịt tức thi xốp lên như bị bong (vésicant). Chất này, người Đức đã dùng để thả xuống miền chiến-tuyễn gần Ypres (phía Bắc nước Pháp) lần thứ nhất nên người ta gọi là *ypérite* để kỷ-niệm. Lần đầu hơi độc này thả xuống đã hại rất nhiều quân lính và cả người thường dân nữa vì chưa ai rõ sự nguy hiểm của nó và chưa tìm ra cách phòng bị. Một nhà hóa-học đã dự đoán hiện nay và sau này sẽ có những thứ hơi độc ghê gớm có thể giết hại cả một thành-phố và dân cả một miền.

Người ta có thể tự biết là có hơi độc chẳng?

Muốn biết một nơi có hơi độc dè nỗi còi báo động cho công chúng biết mà tránh xa, người ta phải dùng những đội quân chuyên môn deo những mặt nạ và có những máy móc riêng. Những người dù vào những đội quân chuyên môn này thường phải tập nghe, tập nhìn, tập ngửi cho quen dè đến khi đến quân địch định dùng đến những khí-giới hóa-học thi có thể nhận được một cách nhanh chóng. Trước hết người ta dùng ngũ-quan để nhận xét hơi độc. Theo sự nhận xét của những kẻ đã luyện tập nghe quen một quả bom có hơi độc rơi xuống thi tiếng nổ không-to-máy, khác hẳn với tiếng nổ dù đội của những bom nổ. Ngoài ra, khi bom có hơi ngạt rơi xuống lại có tiếng séo sót của những ngọn nến bằngarsines.

Một vài thứ hơi độc có thể nhận được bằng vị như các thứ hơi ngạt pliosgène polite và surpalite làm cho khỏi thuốc lá có một vị rất khó chịu.

Thị-quan cũng có thể giúp nhiều về sự nhận xét hơi độc. Một quả bom có hơi độc khi rơi xuống chỉ đào được trên đất những lỗ trũng con và sức bom không mạnh mấy, trên đất chở bom vỡ không bị tung lên nhiều. Nhiều chất hơi độc như chất lục-tố (Chlore) thi màu vàng xanh và các thứ hơi brome thi màu đỏ.

Nhưng nhất là khiếu-quan thi có thể giúp người ta nhận được các hơi độc một cách rất nhạy vì nếu trong không khí chỉ có độ 1/100 hơi độc chưa thể làm hại được, mũi người quen hơi hơi độc cũng có thể ngửi thấy

ngay. Các đội quân chuyên môn di nhận xét hơi độc phải tập ngửi cho quen và thường dùng một thứ mặt nạ gọi là mặt nạ dè hit ngửi (thứ mặt nạ này người deo có thể dùng mũi một cách không nguy hiểm). Như trên đã nói các thứ hơi độc thứ nào cũng có một mùi đặc biệt, người đã tập quen thi nhận được ngay.

Hơi độc chia làm nhiều thứ; có thứ gọi là chất độc thường như acide cyanhydrique, những thứ làm phòng da thịt như lewisite va yperite, những chất làm ngạt hơi như

chlore surpalite, những thứ làm động đến phổi như Chloropicrine, những thứ làm chảy nước mắt như bromure de benzile, Cyanure de benzyle tức là thứ hơi «chữ thập trắng» của người Đức vậy.

Những phương pháp phòng thủ hơi ngạt

Cách đây ít lâu, trong lúc tình hình nước ta nghiêm trọng, chính phủ ở đây đã phát nhiều mặt nạ phòng hơi ngạt cho các công chức, cá nhân viên cứu hỏa, trong đội quân phòng thủ thủ-dông. Hiện nay mặt nạ là thứ máy phòng hơi ngạt dần dà, có thể diều cung mang theo được dè lúc nguy hiểm thi deo vào. Dùng mặt nạ cũng phải biết cách dùng nghĩa là phải deo cho thẳng thắn đúng phép, nếu không sẽ bị ngạt thở và mặt nạ cũng không công-biệu nữa. Trong hồi chiến tranh, ở các nơi đô thị lớn ở Âu-châu, ngay những kè có mặt nạ phòng hơi ngạt cũng vẫn lo ngại về nạn hơi ngạt vì người ta không rõ là có thể biế kip có hơi ngạt dè dùng mặt nạ (không ai có thể deo mặt nạ luôn luôn được).

Các nơi thủ đô lớn như Paris, Luân-dôn, Bá-linh và Mạc-tu-khoa có những nơi trú ẩn có cửa rất kín mà không -khì không thi vào lợt được dè dùng làm nơi tránh hơi độc chung cho nhiều người. Những nơi này cần phải giữ cho không khí dè chịu, có thể thở được, vì thế phải đặt máy hút thán khi do người ta thở ra và máy chứa đường khi dè lúc thiếu thi sẽ cho thêm vào.

(Tạm Tiếp trang 28)



CHIẾN LƯỢC TRÊN KHÔNG
Ba máy bay khu trục có súng liên thanh tự động đang bay tuân tiễn trên cao, thấy một máy bay phòng pháo, với dân bồ xuống và lẩn lút nã súng vào chiếc phi cơ phòng pháo



Ba máy bay khu trục bay thấp, ngược chiều với máy bay địch bị súng phòng pháo, vượt lên và mỗi máy bay có một phần sự riêng: máy bay trên nhất bắn vào phi công địch, máy bay chiếu giữa bắn pháo bộ phận đang sau máy bay phòng pháo, chiếc dưới cùng bay luồn xuống dưới và bắn ngược lên phái những bộ phận ở gần máy bay và thân của máy bay địch



Ba máy bay khu trục bay thấp, ngược chiều với máy bay địch bị súng phòng pháo, vượt lên và mỗi máy bay có một phần sự riêng: máy bay trên nhất bắn vào phi công địch, máy bay chiếu giữa bắn pháo bộ phận đang sau máy bay phòng pháo, chiếc dưới cùng bay luồn xuống dưới và bắn ngược lên phái những bộ phận ở gần máy bay và thân của máy bay địch

Chiến tranh bằng vi trùng

Vi trùng, những sinh vật rất nhỏ nhưng có một sức giết người rất ghê gớm

Trước khi xảy ra cuộc thế giới đại chiến ngày nay, chúng ta thường vẫn nghe thấy nhiều người nói đến phương pháp chiến tranh ghê gớm này. Vâng, mỗi khi nhắc tới người ta nghĩ ngay đến hàng đoàn phi cơ bay sang chiến tuyến địch quân, rắc xuống dù các thứ vi trùng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể có ở trên cõi đời này. Người ta tưởng tượng đến hàng vạn hàng triệu quân lính đang bị vi trùng thồ tả hàn, miếng nôn trôn tháo, mũi lồng tai ử, chân tay bùn rắn, nấm thẳng căng ngón ngang khắp mặt trận. Người ta... Người ta còn tưởng tượng nhiều nữa...

Thế mà chiến tranh xảy ra đến nay đã gần ba năm, chúng ta chưa hề nghe thấy nói đến việc dùng thứ chiến cụ ghê gớm này, dù ở các nước tham chiến cũng vậy.

Vậy phương pháp chiến tranh bằng vi trùng liệu có thể thực hành được không?

Theo như những chuyện Tầu, thì người Trung-hoa xưa đã biết đánh nhau bằng vi trùng. Có nhiều chuyện kể đến những cuộc đánh nhau đó giữa các vị chán nhân, và những vi trùng độc các vị ấy thả ra ta thấy có nhiều thứ có những tính cách giống như vi trùng dịch hạch và vi trùng bệnh đậu ngót nay.

Ngày xưa khi hai toán quân đang đánh nhau bất phân thắng phu thì thế nào cũng có một di nhân không biết ở đâu đến, nói với nguyên soái toàn quân yêu thế, rằng minh có phép lạ có thể giết chết địch quân dễ như trả bàn tay, và hứa giúp nguyên soái trả giặc. Dị nhân chỉ chờ đến đêm bay sang trại giặc, rắc một nắm đậu xanh là trong tầm ngày thế nào quân giặc cũng mắc bệnh chết hết.

Thế rồi nửa đêm hôm ấy di nhân bay sang trại giặc thực. Đoạn: rắc đậu xong lại bình tĩnh bay về, và sáng hôm sau, y như rằng quân giặc tự nhiên mắc phải một bệnh quái lạ không thể cầm khi

Một thứ chiến cụ nguy hiểm không

giới ra trận được... Nhưng đó chỉ là những chuyện truyền kỳ của Tầu mà các ông nhà văn Trung-hoa vốn đã sẵn có óc hoang đường tưởng tượng bịa đặt viết ra để làm mè hoặc đọc giả chắc gì có thật.

Ngày nay khoa học đã mở mang và đã có những thứ phát minh rất thần diệu, công việc cấy vi trùng và sản xuất vi trùng chẳng phải là một việc khó khăn: người ta đã có thể làm ra được hàng trăm ngàn «lit» chất lỏng, và hàng «thước khối» chất đặc để rắc vào vi trùng. Những vi trùng cấy ở trong những chất này đã có thể sinh sôi nở rộ một cách rất nhanh chóng.

Nhưng đến việc người ta có cái kỹ tưởng là có thể đem những thứ vi trùng đó áp dụng vào «kỹ nghệ giết người», và chỉ cần đem những thứ vi trùng đó rắc lên đất già là có thể gây nỗi những bệnh dịch ghê gớm giết hại quân lính của đối phương. Cái kỹ tưởng ấy thực là ngày thơ vi theo như ông W. N. Kazeff đã viết ở báo *Nature*

thì phần nhiều những thứ vi trùng bệnh truyền nhiễm không chịu được khi giờ hô hấp ánh sáng là bị chết khô ngay. Nhiều thứ vi trùng khác rất dữ dội, nhưng lúc đem ướm giống lại thì nọc độc mất hết tính cách dữ dội và trở nên vô hại. Có một vài thứ khi cấy vẫn giữ nguyên vẹn được nọc độc, nhưng muốn có một sức phá hoại ghê gớm thì nọc độc bắt buộc phải làm thế nào ngắn được vào trong cơ thể người ta bởi một đường đi nhất định: có thứ lấy mạch máu làm trường hoạt động có thứ lại lấy dạ dày, ruột già ruột non... Lại có nhiều thứ vi trùng cực nguy hiểm khác nữa cần phải truyền nọc độc qua những con sâu con bọ, như con ruồi, con muỗi, con rận để những con sâu con bọ này truyền lại cho người thi nọc độc mới nguy hiểm, và sức giết người mới được dữ dội. Thi dù như vi trùng bệnh sốt rét rừng, bệnh dịch hạch vv.

Sự truyền bệnh độc tuy không cần phải theo một nguyên tắc nhất định, nhưng cũng phải nho đến một trường hợp đặc biệt là những vi trùng bệnh truyền nhiễm như vi trùng bệnh tả, bệnh li, bệnh sốt rét vv. khi rắc xuống những hồ ao, sông ngòi, giếng bể đựng nước ăn, phải gấp được lúc nước ở những nơi này đang ở vào thời kỳ ván đục, bẩn thỉu thì những nọc độc của các thứ vi trùng nói trên đây mới

THỐNG-CHẾ PÉTAIN BÃ NÓI:

- « Các người chờ có nghe những lời tuyên-truyền của ngoại-quốc, phải tự-hợp chặt chẽ dưới quyền vị Quốc-trưởng, và nuôi trong cái lòng những ý-nghĩ vị Pháp. »

có thể hoành hành một cách mãnh liệt.

Ở trong các phòng thí nghiệm người ta đã thực hành được các cách truyền nhiễm bệnh độc như cho uống vào miệng, thụt vào người, hay tiêm vào mạch máu vv.

Và đã có nhiều tay săn nhân dùng đến những phương pháp này như tên Girard người Pháp đã hô vi trùng độc vào đồ ăn giết những người đến bảo hiêm ở hang của hòn đê thử lợi, hay là một tên Áo-dô khác nữa đã lấy vi trùng dịch hạch tiêm cho một người bà con để chiếm đoạt gia tài.

Đó những vi trùng truyền bệnh độc chỉ có thể đem dùng trong những trường hợp chặt hẹp như thế được thôi, còn chuyện đem dùng làm lợi khi chiến tranh thi thật là một ào tưống viễn-vông, không thể thực hành được. Vì muốn dùng các thứ vi trùng này để giết hại hàng ngàn hàng vạn quân lính thì ta phải làm thế nào có thể lập ngay được ở trên đất địch quốc it ra một phòng thí nghiệm cực lớn thì mới hỏng có đủ vi trùng để dùng — và vi trùng lại phải cấy đủ tuổi thì nọc độc mới dữ dội, đem dùng mới có hiệu quả.

Thế cũng chưa đủ. Người ta lại còn phải làm thế nào tuyên được ở trong đám dân chúng của địch quốc một số đông người để làm nồi công, và những người làm nồi công này lại phải là những người thông minh có học chuyên môn mới được — vì sự vận dụng những thứ vi trùng độc này



rất nguy hiểm nếu không cẩn thận thi chinh kẽ định dò nó để giết người lại bị nó giết chết trước.

Nói tóm lại, muốn gây nên một bệnh dịch giết hại nhiều người, cần phải có đủ ba điều kiện quan trọng này :

1) Phải có một số lớn vi trùng độc để dù dùng.

2) Phải làm thế nào cho những con trùng này ra ngoài ánh sáng không bị chết khô, và giữ nguyên vẹn được nọc độc nguy hiểm.

3) Phải phát minh ra được cách gieo rắc những bệnh độc cho thật kiêm hiếu có thể làm cho nhiều người và vật mắc phải.

Những điều kiện này, nếu chỉ đem thí hành quanh quẩn ở trong phòng thí nghiệm thì giải quyết rất dễ, nhưng một khi muốn «kỹ nghệ hóa» để làm khi cùi giết người thì thật là một việc vạn vạn nan, và nguy hiểm không những đến ngay tính mệnh của các nhà sản xuất mà thôi cả đến những người dùng nó nữa.

Thôi thế càng hay. Nếu lời bàn của ông Kazeff mà đúng, nếu việc đem vi trùng áp dụng vào chiến tranh chỉ là một ảo-tưởng không thực hiện được, au cũng là cái may cho nhân loại!

VĂN-LANG

BÃ CÓ BẢN BÙ BỘ BA QUYỀN

Còn - lòn - Tiêu khach

của THANH-DINH

Ba quyền đồng thương 11\$00 — Bia và mì vàng 14\$00 —
Bia da mì vàng 20\$00 — (Mua đóng bia và hoép bia da
phù sủ mandat vế trước).

NHỮNG SÁCH CÒN RẤT TÍ

LỊCH-SÁC	ĐỀU	của Võng-lý-Dung Giá.	06\$70
BA-HY-TU	HIỆP	của Thành-Bình.	06\$32
VA-QANG-DUNG	-	-	06\$50
SAC-MAN	-	-	06\$32
PHO-UONG-TU-XAN	-	-	06\$80
PHAN-SAU-CYEN-LIE	-	-	06\$50
U-ANG-UU	mu-i-quang-hieu	số quái số rất thâm bi	06\$10
U-ANG-UU	mu-i-quang-hieu	và	06\$10
U-ANG-UU	mu-i-quang-hieu	Áu-chiến	06\$10
U-ANG-UU	mu-i-quang-hieu	xây ra từ	06\$10
U-ANG-UU	mu-i-quang-hieu	10-20-thái	06\$10
U-ANG-UU	mu-i-quang-hieu	đến	06\$10
U-ANG-UU	mu-i-quang-hieu	nhau	06\$10
U-ANG-UU	mu-i-quang-hieu	dùng bằng	06\$10
QUAN-SON-LAO-HIỆP	-	-	06\$10

của Thành-dinh — Đường ra lồng số, mỗi chủ nhật một kỳ.
Giá.

Editions BÁO NGỌC 67, Neyret Hanoi — Tel. 786

BÃ CÓ BẢN

NGHỊ-LỤC

của P. N. KHUË

Đề tặng các bạn thanh-nien có chí
dang bán khoán tim lê sống.

GIÁ 1\$00

Mua một quyển gởi thêm 0\$40 tiền cước về truuc
(không bán lanh hóa giao ngan)

HÀN-HUYỀN 71 ph' Tien-Ts'n HANOI

CÁC BÀ SANG TRONG KHEN

Phan Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỎI

Lâu phai, đứng ngang hàng các
hàng phan danh tiếng ngoại quoc
Có thứ hương, trái và da
người. Bán khắp nơi. Thập 1\$20

MUA SỈ DO:

Etablissements VẬN - HÓA
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

PHÚC-MỸ

Một tiệm chuyên môn
lâm dò các thứ giày
tay và guốc đan bả
kiểu mới, hàng tốt giá
nặng, bán buôn và bán lẻ

HÀNG PHÚC-MỸ

sản xuất rất nhanh chóng
không đâu bằng, không
làm mất lòng tin cậy của
các quý Ngài. Xin chúc ý
thờ mandat xin gửi cho
TRƯỞNG QUANG HUYNH
204, Rue du Co on — Hanoi

MUÔN ĐƯỢC CHỐNG GIÀU NÈN
MUA VÉ XỜ SỔ ĐÔNG-PHÁP

Thứ tường tượng sự ghê gớm của chiến tranh bằng hơi độc

Sau xét những nơi đã bị thả hơi ngạt có khí
một hai hôm mà hơi độc vẫn còn lưu lại rất
nguy hiểm, vì thế mà phải có những đội quân
chuyên việc tẩy độc ở những nơi có hơi độc.
Người ta thường dùng các chất hóa-học khác
để cho lăn vào chất độc làm biến những chất
khác không nguy hiểm cho người ta nữa.

Cả các đồ đặc có động những chất làm xlop
da thịt (vesicant) như yperite cũng rất nguy
hiểm, khi đem đi đê hủy hoặc bay độc, người
ta không cầm tay nhung phái dùng kim
để gắp bỏ vào những thùng sắt tây. Trong
một miến bị hơi độc cả đến thực phẩm nếu
xét ra bị hơi ngạt lần vào cũng rất nguy hiểm.
Vi thế sau khi bị hơi ngạt, các thứ thực phẩm
đều không nên dùng, nếu không cần thận thì
nguy hiểm không biết đến thế nào mà nói.
(Theo tài liệu báo Pháp và Mỹ).

TIÊU-LIỆU

Nhà xuất bản Kiên-thiêt

4 bis, Bd. Borgnis desbordes, Hanoi — Tel. 808

Và các hiệu sách ở Đông-Pháp đã có bán:

Loại tiêu-thuyết chọn lọc đã ra

Tội nhân hay nạn nhân

Lan-Khai viết in mỹ thuật. Giá 1\$00

SẮP RA:

Ngoài kia

của Nguyễn Hồng

Loại tiêu-thuyết hổ-thông bán giá rẻ

SẮP RA:

Trong cơn binh lửa

Lịch-sự tiêu-thuyết của Lan-Khai

1er Juin 1942 sẽ có bán :

NHI BỒNG HỌA BẢN

Bộ sưu tập 1 — một tháng hai kỳ (ter et 15)

Gồm một truyện lịch-sự bằng tranh Lan-Khai viết
Nguyễn-Hồi và một tờ tiêu-thuyết hổ-thông

lòng, 36 trang in iết đậm kèm theo một số biển.

Giá báo mỗi số \$15 sáu tháng \$170 một
năm \$20. Mai dat gửi cho Nguyễn-Hồi.

Tổng phát hành Saigon Choix M. Nguyễn-

Khánh-Dam 12 abourain Saigon.

Hai cuốn sách sẽ có bán
ngày 1er Juin 1942

Bóng hạnh-phúc

Cuốn thứ hai của Lê-vân-Trương — Giá Op60

Ai muốn hưởng hạnh phúc hoàn-toàn,

Ai đã vì làm rõ mà làm tan nát

hạnh phúc của mình,

Ai muốn gây lại hạnh-phúc,

Điều nén có cao Bóng hạnh-phúc,

truyện dài tâm-ly của Lê-vân-Trương.

Con chuột mù

Sách Hoa-Mai số 15 của Bùi-Hiền — Giá Op10

Đó là một truyện đã xảy ra ở
gia-dinh chuột, cũng như ở nhiều
gia-dinh Việt-Nam, mà cha mẹ
già bị bạc đãi. Truyện rất thương
tâm, rất cảm-động.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

HAI VIỆC ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT Ở

HANOI

(Ai hỏi gl hay mua bán thế
nào, xin cứ viết thư về hỏi)

I. — TRƯỜNG THUỐC

Thượng - Đức

15 Nhà Chong (Mission) Hanoi — Tel. 1629

Đây học thuốc theo một chương
trình mới. Người học chỉ phải
trả lệ phí gửi bài, không phải mất
tiền học. Học bằng 161 giờ, ở đâu
cũng học được. Khóa học 1941-
1943 đã khai giảng từ 15 Sept. 1941

II. — PHÒNG THUỐC

Chúa phòi

15 hàng Bè (Radeaux) Hanoi — Tel. 1630

Chuyên mòn vè bện-phòi. Bán các thuốc
trừ lao: Cao ho lao 15\$, Thuốc tr' lao 3\$00,
Thuốc sa tráng phòi 25\$00, Thuốc han vết
thương và uly vết đen ở phòi 2\$00, Sâm
nhang tr' lao 20\$10.

VUI ! VUI !

CHUYỆN NGẮN CỦA BÙI - HIỀN

Chàng vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà thì có tiếng đồng hồ đánh. Chàng nói : « Tý nghịch cùi mìn : « Ra mót có bảy giờ. Còn nửa giờ nữa sờ mồi mò cửa. Ta phỏng một vòng quanh phố Choi, nhất là khi trời đẹp như thế này. »

Không khí sáng một màu xanh xanh hồn hậu. Ngày chưa lên hẳn ; người ta còn nghe ý đêm dài vướng vít đậu đây.

Ngoi trên xe, chàng đạp phỏng. Chàng nghe rõ khi mắt lướt thấy vun vút từ từ luồng hai bên mình. Nhưng khi đèn chỗ ngồi ba có một đường chia tách, chàng vội bóp tay hầm. Đúng phỏng đồng đúc. Chàng : « À, hôm nay phiền cho tinh. Thú quá nhỉ ! » Chàng cho là thù mà cũng không biết tại sao.

Những bác nhà quê đi nhansen, chán hơi chàng. Những người đàn bà theo họ, thỉnh thoảng chạy chạy tung bước nhỏ, khi chạy thi đưa một tay lên giữ ngang trước bụng. Ai này đều có dáng tất tả. Chung quanh chàng sự sống biền diển một cách nào. Nước Tim chàng như căng nở, mài dùi mạnh. Chàng hé miếng cười.

Nhưng chàng thấy dinguer lại một người đàn ông bận Áp phục, nhung lè khéo, có lẽ nghiêm ngặt. Hai tay đút túi áo, hàn cuì đầu như để đếm từng bước chậm. Giữa

cánh hoạt động tung bừng, sự ảo là của hân vò duyên như một nốt đàn lạc điệu. Chào ! chàng nghĩ, chàng sẽ thỏa thích hao nhiêu nếu chàng mang hồn vài câu. Chàng sẽ nói thẳng như thế này :

— Thưa ông, ông vò duyên là !

Và sẽ thêm :

— Mả vò lý là khác nữa.

Vừa xong câu nói vào cái miệng tròn vo những kinh ngạc của hồn rồi, chàng sẽ nhảy lên xe mà phỏng, mặc hồn đứng trong tượng đồng giái đường.

Hai cái xe cút-kít theo nhau đi tối chợ, trên cổ máy con lợn bị trói chặt khiếp bụng nồi lèn từng vật bình chử nhật. Xe lăn lòi cộc giữa thành phố, dạo trên đường, giải nhựa của văn minh sự thô lỗ của chúng một cách táo bạo đến trơ tráo; vây mà còn rit lên eo et bằng một giòng hả hê. Chàng đê ý nghe, và nhận thấy rằng mỗi cái có một điều nhạc riêng. Cái đèn hàn như thế này : « Tôi đi chợ tinh bần ông ý », tiếng ý kéo dài ; hoặc : « Ông hai nốt au trầm, cái thứ hai thì kêu liên tiếp » Đêch cần mà đêch cần cái !

Chàng mỉm cười đáp : « Tôi vẫn biết ! »

Đường mỗi lúc một đông. Người đi trên cả ra ngoài lề, chàng phải bóp chuông luồn. Tiếng chuông kêu bồi. Càng

với tiếng chuông chàng nghe vang lên tiếng rộn rã của lòng mình vui sướng và nhạy nhói. Khi chàng ngừng tay, tiếng reo của chuông lảnh lót chảy ròn ròn trên tim chàng.

Khi qua trước ga, chàng ngừng nhìn giờ. Nhưng một sự ngạc nhiên sung sướng làm chàng nhẳng hồn ý định ấy : một miếng nắng vàng, màn vắng chín ứng gần sang đỏ như màu bánh ga-lô, dập lên nửa mặt đồng hồ ga. Vì xe chạy khá nhanh, miếng nắng chì thoảng qua mắt chàng như một huyền ảnh. Nhìn ra trước, chàng thấy nắng vừa lên, tờ mèu lửa lèn phần trái những mặt gác phía tay trên.

Nhưng xa kia, một chút sương biêng biếc, như một sự làm dáng ống eo, còn dòng dọc dưới chún là cây.

Chàng đi qua trước trường học, vượt ra khỏi tinh. Bảy giờ những người nhà quê chiếm tất cả mặt đường, bộn rộn quang gánh.

Nhưng ô kia ! giữ màu râu lè của dân quê, chàng vừa thấy lộ ra một mảnh vàng vui và mát. Cố nhìn, chàng nhận ra một là áo hoàng - yên trên một cái xe đạp. Chàng nghĩ « À, phụ nữ thèo tha » và đạp nhanh hơn. Bảy giờ, chàng chỉ cách nàng chừng mươi thước.

Tà áo nàng bay tung phanh-phanh như một niêm vui con trè, hướng lời kêu gọi với voi về phía chàng. Chàng cúi rập lưng dấn mạnh trên bàn đạp như cách đáp : « Tôi đây ! »

Nàng non tay lái, bánh xe trước như có ý ngập ngừng ; nên nàng bóp chuông liên hồi, bóp tui túi. Chàng xát gần, cũng lên tiếng chuông. Khi biết có xe đạp theo kẽ, nàng luồng cuồng thèm rồi bồng dâm vào một mụ gánh gạo. Nàng ngã ngồi trên đường, sừng di. Xe bị vứt nằm lăn, bánh sau còn thẳng thỉnh quay làm cho cột kèu

— Ông chẳng bắt nhãi tí nào. Chàng đỡ nhẹ cánh tay cô mà đáp :

— Vâng, và tôi đang kiếm cách chữa lỗi.

Nhưng cô giật tay khỏi tay chàng, phủi mông đánh phạt một cái, tui đựng xe dậy, định bỏ đi. Chàng vội kêu :

— Khéo không ngã nữa !

Cô gái cố nhịn cười ; chàng chỉ thấy một nụ nhô ở khóe

— Ấy, chính tôi cũng đang tự hỏi điều đó. Nhưng có cô phải có Xuân thực không đã ?

— Tôi chẳng phải Xuân mà cũng chẳng phải Hạ, cũng chẳng Thu, Đông gì hết.

— Không, tôi biết, cô chính là cô Xuân. Tôi lại biết cô học trưởng Nữ.

Cô gái định hỏi lại : « Làm sao ông biết ? » ; nhưng đoán chắc người đối thoại lại sẽ làm có ngó ngác, cô đứng im.

Chàng đặc thắng tiếp :

— Đây có xem, tôi biết hết. Tôi lại biết là hôm nay thứ năm, có dem xe di tập.

Rồi không liên lạc :

— Xin cô di trước. Chúng ta dắt xe khỉ hồn, người đồng qua. Thực là không may cho cô, gặp nhầm ngày phiên chợ.

Xuân cho xe đạp quay nửa vòng. Chàng kêu lên :

— Cô trả về tinh à ? Trong khi trời mai đẹp như thế này tôi không thể tưởng tượng được điều đó.

Cô gái bật cười.

— Ông nói như Tây.

Chàng tiếp :

— Kia ! Ở phía trước có một cồn đất dài, cây mọc rậm như trong một khu rừng, có có thấy không ? Nếu ta di đến đó ?

Nàng còn yếu n้ำ nầm rạt trên cánh đồng rộng. Không khí ngả sang màu vàng, bớt lạnh.

Hai người dắt xe di lưỡng thũng, rẽ về phía tay trái, men theo một đường nhỏ và bước vào khu rừng con. Minh họ dỗng dầm trong một lòn ấm lạnh. Họ đêm còn bốc giữa những cánh lá uất. Xa xa, một chút sương nhẹ, như một ý nghĩ mơ hồ, vương quanh những thân cây trâm ngâm.



ách tách. Mụ nhà quê bị dám nhái người rồi mới bỏ chạy một mạch muối bước ; hoàn hồn, mụ kêu : « Trời ơi ! họ giết tôi ! »

Chàng vội vứt xe, dồn dỗ nòng dây. Chàng nghĩ thầm : « Đẹp mà trễ lạ ! » Cô gái vẫn ngồi hệt, hai tay chống ra sau ; chàng ngo ngác một cách ồm ôi !

Hai người ghenh xe đạp, rồi đặt tay nhau di sâu vào nữa. Càng vào sâu, cảm giác ấm lạnh càng thâm thia. Chàng thở rát dài, không biết tại sao, và nói:

— Dế chịu quá nỗi.

Xuân im lặng, như cách cảm xúc vi cảnh ám ả.

Chàng đứng lại trước một bãi cỏ, đưa mắt nhìn nàng. Xuân đáp:

— Phải đó, ta dừng lại đây. Nhưng họ không dám ngồi, sợ có ấm thâm uất quần áo. Xuân đứng tựa lên một thân cây. Chàng sát lối sau lưng nàng, và im lặng.

Nàng gáy cuộc xâm chiếm obomit chẹp trong khu rừng con. Những ngọn lá cao đã vuông màu vàng. Mùa vàng ấy đã dần xuống, ăn loang dần vào từng lớp lá. Nường tia nắng gác cổ dựng dựng lên. Tất cả khu rừng vàng một liêng xôn xao rất nhỏ, trong đó len dỏi tiếng nót nở tanh tách.

Khi ấm lạnh rời xuống, Ý nghĩ mơ hồ của những cây xa tan đi.

Trên vai trái của Xuân, một chấm nắng dắp lên; chấm nắng dài uốn theo đường cong của vai nhô thành một mảnh trăng luôi liềm. Đúng hơn, chàng thấy ở đó một mộng ướt, một miêng cười rất tươi: mèo hoàng yên hùng hồn, kiên cảng trong uồi non.

Chàng nói to sự nhận xét của mình:

— Phải rồi! Xuân à, Xuân tên Xuân vì Xuân mặc áo màu nâu mới.

Bây giờ, nắng trùm tất cả khu rừng. Lá còn uớt làm lấp lánh và rung rinh những chấm ánh sáng; khu rừng như run rẩy trong niềm ám áp.

Hai người đứng lặng, nhìn nàng vàng nhảy múa. Áo của

Xuân lốm đốm những chấm bay động. Chàng bảo:

— Xuân ngồi xuống đây. Cố đỡ khò rồi.

Nàng ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây. Hai bàn chân trắng của nàng làm sáng một vật nặng. Bắp chân nàng ở trong bóng đậm, cảm rõ cái lạnh hơn.

Chàng bỗng ở một tiếng sét. Trên vật áo của nàng in bóng thoáng một cánh chim đậu rất nhanh. Một con chim chèo dang cổ bám lấy một đầu cánh yếu. Nó cong hòn người, vỗ cánh tíu tíu. Sợ cùng, nó bay đi, dỗ lên một cánh khác gần đó. Chàng giơ tay lên, thu được ngay bóng nó trên lưng bàn tay; con chim in trên da chàng một hình thon dài màu nâu nâu. Nó cất tiếng hót dài. Chàng mím cười nhìn bóng chim mà nói:

— Chim ơi, em hót ngọt ngào. Vậy em hãy nói với nàng tất cả niềm yêu vừa vừa trong ta như men rượu mới.

Con chim vàng lời, cất cánh bay sang cánh cù; lần này nó dỗ sâu vào hơn cho vững. Xuân ngửa bàn tay nhỏ hóng lấy bóng chim.

— Em hãy nhán sang rằng ta không va điều sờ sờ; rằng ta đợi ở chàng những lời trang nghiêm hơn.

Bóng chim trở về đậu trên tay chàng:

— Chim ơi, em hãy bảo chĩa cho ta. Hãy thưa lại rằng ta vẫn giữ với nàng một niềm tôn kính. Những mảnh hòn nay, lòng ta tung bừng qua, như cách trong đó đều qua một đám cưới hồng...

Con chim lại cất cánh, nhưng lần này bay thẳng ở đồng hồ lòng tôi. Lòng tôi, ngài có biết không, vừa hững hờ và khinh. Chàng với nói:

— Anh đã du lịch về phái khinh? giờ ban giấy đánh dã làng rồi.

Chàng đáp rất vắn :

— Nhưng nó chưa đánh ở đồng hồ lòng tôi. Lòng tôi, ngài có biết không, vừa hững hờ và khinh. Chàng với nói:

— Xuân hãy nghe: nó đang hát « Yêu đi yêu đi »

Nàng vàng vắng, mặt hơi si xuồng:

— Không phải! Nó bảo chúng ta « đi về! đi về! »

Rồi nàng đứng dậy. Hai người bỏ ra,

Chàng đỡ xe đạp cho nàng ngồi lên, và nói:

— Đường quang rồi. Xuân không sợ ngã lần nữa.

Chàng cố ý theo sau xe Xuân, để thấy là áo nàng pháp phoi. Mùa hoàng yến tuoi hòn màu nâu, làm sáng không khi lên. Hai ông quần của nàng cũng pháp phoi, nhưng cách kín đáo hơn.

Xe về đến ngã tư trước ga, nàng rẽ về tay phải. Chàng nói:

— Hồn sau nhé!

Nàng định quay lại; nhưng tay lái sẽ chéo, nàng bèn đạp di thẳng.

Chàng hầm xe lại, đứng nhìn theo.

Khi bước vào sô, chàng húc mũi vào bức tuy-phai. Bác này có bộ hốt hoảng; bác nói cách mừng rỡ:

— Quan! cha tôi di kiêm quan nay giờ. Quan chênh gọi quan.

Bác người « Quảng nôm », tiếng nói nàng như chỉ kéo loằng ngoằng.

Ông xếp tiếp chàng bằng một chuỗi cười dài đậm ý. Ông vốn nhân từ và đã quen với sự thật thường của anh chàng mà ông vẫn bảo rót từ cung trăng. Ông rụt đầu làm bánh cổ béo, nói với chàng bằng một giọng ngày mờ:

— Anh đã du lịch về phái khinh? giờ ban giấy đánh dã làng rồi.

Chàng đáp rất vắn :

— Nhưng nó chưa đánh ở đồng hồ lòng tôi. Lòng tôi, ngài có biết không, vừa hững hờ và khinh. Chàng với nói:

— Xuân hãy nghe: nó đang hát « Yêu đi yêu đi »

BÙI-HIỀN

CÓ BÁN TẠI KHẮP CÁC HIỆU SÁCH LỚN! MUA NGAY KÉO HẾT

Nói tiếng Nhật

Manuel pratique de conversation Japonais-Annamite-Français — (Avec prononciation du Japonais en Annamite et en Romaji). (Chữ Nhật có âm đọc theo lối La-mã và quốc ngữ).

Rất tiện cho những người Nam muốn giao thiệp với người Pháp và Nhật.

Số lượng: 80000 — Giá 0\$30

Tiếng Nhật trong 10 ngày

Chiết khấu quốc ngữ cũng học lấy được tiếng Nhật dễ dàng. Học trong 10 ngày đã biết các lối Katakana, Hiragana và Romaji. Có nhiều bản khác chữ Kanji. Để hiểu hơn hết các sách đã xuất bản.

Số lượng: 80000 — Giá 1\$00

Tin tức « tổng tiền nhà vợ » đã gây nguồn cảm hứng cho nhà tiểu thuyết LÊ-VĂN-TRƯƠNG viết nên áng văn kiệt-tác để lại cho hậu-thế:

CHỒNG CHỨNG TA

Một cuốn phim thời sự vô cùng đặc sắc, một thiên tiểu-thuyết xã-hội và cũng bi-dát, rõ gá, những uẩn-khúc của vụ tổng tiền đã được kể lại rõ ràng

Sách in đẹp — Giá 0\$80 — Bán tại các hiệu sách lớn.

Nhà xuất-bản ĐỜI-MỚI 62, phố Hàng Cót, Hanoi — Tel. 1638

TỐI LỐI

N gười nào biết thường thức cái công phu của vân-chương, người nào tự phụ là có một con tim, một khát ước khác người hông thể bỏ qua được cuốn ván rất giá trị này của CÀM ÁI...

Trên 100 trang, bìa ba màu — Giá, 0\$60

Còn một số rất ít:

Xóm số. của Nguyễn quốc-Bảo (1\$00)
Hai tấm lòng sâu — Ng Phương-Châu (0,80)
Nó là hiện đại — Thẩm sâm N.T.T. (0,80)

Đã ra hơn 50 tờ tài xin bài catalogue.

Thư, và mandat để: Á-Châu xuất bản cự, 17 Emile Nolly, Hanoi

THUỐC CAI A - phiến lén giá.. . cũ

TÚ-NHẤT-KHƯỚC-YEN HOÀN số 46, gác quáng-cáo hiện đang bán: Sợi len nón 4\$, — Nhе 2\$, — chí còn từ nay đến ngày 10-8-44; sau ngày ấy nhất định theo giá cũ: Nặng 75 — Nhе 3\$.50 (ở xâ ph i mua dâng ultr dây mới khói cai dù)

đang mă hết thưoc); sâm Nhung-Luyết-Cam 1\$.50, Thang-su, tết-ăn 0\$.25. Các em già lão, các ông yêu duối, trước kia cai

phai dùng nước bồ TIẾP-ÂM-HOÀN số 44 1\$.20 cho khỏe đâ.

Sản, và manda

lò, chòc, nhợt

lý hoặc mua nhợt khac còi người là vỉ mầu nong đec, & nơi nay đec, uống Từ-Sang-Tieu-Déc 0\$.25, sâm ngát nua

dưới ngvì vi thấp nhiệt hoặc lọc Ng-cam. Giang mai, uống Thép-Nhật Pha 0\$.60. Bánh kinh-nien và tông chua và

lèm chich nhiều thuốc & n chi cho 18, phai uống Đại-Bồ-Hà, & -Bát-Déc 3\$.00, bồi Lô Trảng 0\$.20, Tám Sô 0\$.20. —

trái m uống Cam-Thanh-Déc 0\$.20 (6,7 tuổi trón uống được Đại-Bồ-Hà-kyô-Bát-Déc), bồi Lô 0\$.20, Tám Sô 0\$.20. —

lý xu muu thuốc gởi Hué-hòn giao-đan, phong phai tiê 1.2 tien trước, nua không xin niêc xâ, giam-phieu đc;

M. NGÔ-VĂN-Ú, Việt-Long 83 Hùng Bà Hano, Đại-le Vai-ting-Halipong Sa-iün, Việt-Long Nend-ah, Quet-gelus Halipong

M. NGÔ-VĂN-Ú, Việt-Long 83 Hùng Bà Hano, Đại-le Vai-ting-Halipong Sa-iün, Việt-Long Nend-ah, Quet-gelus Halipong

Ngô-Vân-Ú, Việt-Long 83 Hùng Bà Hano, Đại-le Vai-ting-Halipong Sa-iün, Việt-Long Nend-ah, Quet-gelus Halipong

Đóng Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời có giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại
Chuyện thật một thiếu nữ làm lố két hòn với anh chồng dốt
nát mà sau cảm hóa khuyên khích chồng làm nên danh phán
(Tiếp theo)

II. — Thập-giới hay là 10 khoản giao ước của vợ

Tất ai cũng đoán biết đôi vợ chồng ấy
không phải ai là, chính Lâm-kiều-Mộc với
Minh-cầm.

Quả thế.

Chỗ này ta nên lùi lại ba năm về trước.

Hôm ở cù-la Phú-quốc, Minh-cầm chờ
Kiều-mộc xuống thuyền dem về (tôi nhà mình
ở Hồng-ny, chàng vẫn nóng sốt mê sảng,
làn như người mất hết cả trí giác, trí khôn.
Hai mắt lờ lờ, ngó ngắn, đèn nỗi không nhìn
biết vợ là ai, mình đang nằm chỗ nào; hỏi
không nói, gọi không thưa, bắt quá đỗ nước
thi uống, dùt cháo thi
ăn, toàn thân chỉ
như bộ máy chịu sai
khiến, không còn
phải một người có
sức tự-dòng.

Sự thật, bệnh chàng
trầm trọng.

Tuy vậy, bà Châu
hồng trông thấy cả
rè và con gái cùng trở về đó, bà cũng vui
mừng luồng cuồng, nhai hết miếng trầu nõ
đến miếng trầu kia, chạy vào buồng sô
trán con rè rồi trở ra hỏi chuyện con gái,
và kêu gọi sai bảo tôi tớ, thôi thi lăng
xăng, tím tít. Lúc ấy, ông cụ đang đi
Saigon giao thiệp về việc bán bắp ngô,
bà sai người đi đánh giày thép với ông về
ngay để chia sự mùng rờ với bà. Dường như
sự mùng rờ ấy nặng quá, một mình bà
gánh vác không nổi.

Ông về đến công ngoài, đã reo rầm lên:

— Vợ chồng bác-vật đã về đó à? Trời o! i
may phước biết mấy. Hôm qua ở Saigon, tau
ép vào Láng-ông Bà-chiều khẩn vái, xin một

quê xăm; ông cho quê tốt hết sức.

Vào trong nhà, trông thấy rè ồm thập tử
nhất sinh, nấm rũ liệt trên giường, ông lại la
lên một chập nữa:

— Trời ơi! làm sao thế này? Con hai còn
đại gi nứa mà không đi mời đốc-tơ về thăm
bệnh cho anh bác-vật mau lên! Tốn kém bạc
ngàn bạc muôn giã ba cũng chịu.

Minh-cầm kẽ hết những nỗi vất vả trên non
vượt đê cho cha mẹ nghe:

— May có chí giáo Nhâm và chủ hương
cùng đi, nhưng như một mình con thì cũng
đến chịu. Ba má không hề tưởng tượng lên
núi Tà-lon tìm được cái hang ông đạo-sĩ
Cao-miền hiền trở
khó nhọc đến thế
nào?

— Khó nhọc mà
tim được chđong vè,
thê cũng bõ công!
ông cụ Châu-hồng
nói. Nhưng con xé
ra tại lẽ gì Bon-hùng-
Tín nó bắt chồng

con đi?

Nàng bỗng phá cười như nắc nẻ, cố nhiên
là cái cười gượng gạo giả dối, dè che lấp nỗi
buồn thật sự trong lòng:

— Cơ-khobi va bắt nhá con chỉ do một sự
lầm lạc, ba q. Vì trung tuồi trừng tên mới có
sự lầm ấy; lúc con giáp mặt, ta ốy hối-hận
vô cùng và nhẫn lời xin lỗi ba má.

— Đấy, hôm nọ ba đã bảo trong việc này có
chỗ gì nghiêm khê, bi-ân, nào có sai đâu! Ông
cụ Châu-hồng ra vẻ tự đắc minh cao-doán.
Nhưng dù biết lầm, sao không thả ngay
người ta ra?

— Thị bởi nhà con phát bệnh liều, chưa
kịp đưa về. Va chở ra ngoài Phú-quốc thuốc

thang nuôi nắng từ tể lầm. Ba má hỏi chí giáo
Nhâm thi biết.

Nàng cốt giấu diếm cha mẹ, không muốn
cho biết sự thật vì sao chồng nàng bị Bon-
hùng-Tín bắt cóc. Đến cả chủ hương và cô
giáo Nhâm cùng đi với nàng cũng tin cái
thuyết bắt lầm, tuy miệng nàng nói:

Sáng sớm hôm sau, nàng đi xe hơi nhà lên
tận Chợ-lớn, đón thày lang khách Chiêu-anh
về, khú hồi hờn bày trăm cây số.

Phải biết ở Lục-linh lén đón rước được
ông Chiêu-anh về nhà chữa bệnh, là sự khó
khăn hao tổn, không phải cái túi nhà nào
cũng chịu đựng nổi. Vì dù mỗi ngày phải
cung đốn ăn uống cầu kỳ, một lạng thuốc
cống cho ông hút, và mời ông ở lại đón ba

Mười ngày trở ra, chàng khôi-phục tri-
khôn, n้ำm lầu mần chập nối những khúc
phim dì-vâng và trông rõ hoàn-cảnh hiện-lại,
cảm-giác thư-nuất của chàng là kinh-hoàng
bứt rứt khi thấy mình ở đây là nhạc-gia, n้ำm
đây là giương-vợ. Hôm nọ Bon-hùng-Tín bắt
cô mình đi, định trừng trị mình khô nhục kia
mà, sao hôm nay còn được trở về chốn này?
Thôi thế thi nghĩa là nhà vợ đã tìm cách giải
cứu mình về; tức thi bắn-tướng minh thế
nào, gian-mưu mình đã làm, đều bại lộ vỡ lở
ra mắt rồi. Bộ mặt nã dã bị một biến-cố không
ngờ nô giang ra và ném xuống đất!

Nhung chàng lấy lím quái lạ, không hiểu
tại sao ông nhạc bà nhạc với thăm hỏi niềm-
nở, Minh-cầm vẫn sẵn-sóc âu-yếm âu-cần,
rõ nhà đối với mình vẫn
chiều chuộng tử-tế, làm
như không hề có sự gì xảy
ra vậy. Nhất là Minh-cầm
nâng-giác chàm nom với
tinh-thần hy-sinh, không
dẽ người vợ này cũng có.

Càng thấy chung quanh
minh không-khi dầm ấm,
mọi người tận tình biệt
dãi minh chàng nào,
chàng càng ngầm nghĩ
thẹn thùng khổn nạn
chứng ấy.

Thiên-lương phát-dòng,
cắn rút, đén nỗi chàng
cảm minh đáng thương với
tất cả mọi người mọi vật
trong nhà. Nhiều lúc chàng
phải nhảm mắt giả-vô
ngủ, để tránh cho đôi mắt

hở, khi vẽ phải tiễn-tặng phong-bao ba
tám bạc là ít, chưa kẽ phi-khoản xe cộ dón
dura.

Ông xem mạch, bảo Kiều-mộc sốt nặng là
ví cảm-mạo phong-sương, còn sự mất-trí là
bởi có ưu phiền kích thích quá đờ, làm cho
rối loạn tuân-kinh; nhất là bệnh sốt đã bắt
dầu nhập lý rồi, nếu đê chậm trễ mảy hóm
nữa thi chết.

Minh-cầm và cả nhà ăn căn nói mãi, ông ở
lại ba ngày cho thuốc gút hàn chứng sốt mới
về. Còn chúng mất trí thì ông đê lại một lá
đơn, báu cứ y theo mà uống trong mười ngày
sẽ bình-phục.

Quá nhiều, báu-thái Kiều-mộc lui dần,
nhất nhát đúng lời thán-y Chiêu-anh đã nói
trước.



Thông-minh, ý tú, nồng nàn ra từ mây
hôm nay chàng khôi-phục tri-ác, không
một lần nào động tới bàn tay này, không một
lần nào nhìn nàng với vẻ yêu-duong, nhất
là — điều này quan hệ hơn cả — không một
lần nào xung-hỗ tiếng eminh với vợ. Nhất
cử nhất động, chàng đổi với vợ có vẻ kinh

trong như khách, hoặc như kẻ có tội đứng trước quan tòa vậy.

Nàng thừa biết đây là những dấu ấn rõ ràng lương-tâm chông đang nỗi trận phong ba, đang bần khoán hối hận đến cực-diểm.

Nhiều người khóc ở trong cảnh-ngộ ấy, có thể một cử trò như cầu bằng thịt, phô mặc sự đời đến đâu thì đến, không biết tột cùng bối hận là gì. Đáng nay, thấy chông biết thân biết hối, Minh-Cẩm mừng thầm trong bụng.

Con người này như thế, thi chưa đến nỗi tang tận thiên-lương đâu. Tú gem còn có thể để cảnh-linh và xây dắp một cuộc đời mới được. Mai mốt chàng khỏe mạnh cõi, ta sẽ thực-hành cho chàng cái chủ-trong cái iao ta định, may ra không đến hoài công vách!

Áy là nàng tự suy nghĩ một mình.

Hai vợ chông đang sống trong thời-khắc cùng giường mà khác mộng.

Chàng bứt rứt khó chịu quá, thầm nghĩ chỉ có cách một là đi, hai là chết, chưa biết nên giải quyết đảng nào.

Trước hết chàng tình đến su trốn đi khỏi nhà này; đi biệt, đi mất, chờ ở đây để trông thấy người ta lặng lẽ dõi mắt mình từ tể bao nhiêu, mình càng thấy mình xấu hổ kinh hãi bấy nhiêu.

Nhưng đi không phải là một cách có thể rửa sạch tai tiếng cho nhà vợ và xấu hổ của mình. Cái hại tức tối là câu chuyện vỡ lở lung tung, thiên hạ đều biết; họ sẽ mỉa mai phi mai miê, tội nghiệp cho Minh-Cẩm; thứ đến thân mình, đi đâu cũng bị thiên hạ diễm mặt mà cười cợt xí xá: — «Cái thằng già danh hiếp vợ, sau bị lột mặt nạ, nhà vợ tống cổ đi kia kia!»

Chàng nghĩ như vậy thì sự đi chẳng giải quyết được việc gì.

Áy là có chút mới thật trọng yếu: ta tội được Minh-Cẩm, chôn hẳn được tại tiếng, rửa hết được hối hận.

Sẵn dịp chàng vừa ôm nã g, hiện còn khát khứ chưa thật khát hồn, sự ấy bà con xóm làng ở đây đều biết. Giờ chàng tự tử, chắc ai cũng yên trí vì bệnh quật lại mà chết, là lẽ tự nhiên, không thể nghĩ ngờ đê-nghị vào đầu được. Thế là vừa tạ tội, vừa trả lại danh dự và hoàn-toàn tự do cho Minh-Cẩm. Chẳng qua nàng ôm gáy lâu rồi lấy chông khác, xay cuộc đời mới, có vậy ta mới rảnh đời mà nàng cũng hết có sán trách.

Nửa đêm hôm ấy, Minh-Cẩm theo lệ chồi dậy pha-sữa cho chông uống. Nàng ngồi bên chén bát đĩ nhỏ, hướng mặt vào vách, tay này dang đánh sữa, tay kia với láy bình đựng nước nóng 24 giờ, bỗng giục dậy mình, ngẩn lại thấy chông quỳ sát bên ti án, binh dung liều tuy, nước mắt lảm lá, vừa nức nở vừa nói:

— Thưa cô, xin cô tha thứ, tôi là thằng khốn nạn, đã phạm tội già dối danh nghĩa, vừa gai lòng từ tể của ông bà và ái-tinh của cô. Giờ việc đã bại lộ, tôi nghe ãn nǎn và tè thẹn vô cùng... Chỉ một nước chết, mới rửa được tội lỗi. Chỉ con dao lây (chêng lây con dao dọn trong túi, đặt vào tay Minh-Cẩm), cô hay mặt luân trời lê phái, làm ơn đâm cho tôi một mũi vào chỗ dụng quả tim trước kia xảo quyết tham lam mà giờ thành thật lối qua này... Nếu không thi cô cho phép tôi ly đâm lấy tôi ở trước mặt cô... Trước hết xin cô ban ơn tha thứ, cho vong-linh tôi khỏi bị trời rợp, dạ dày...

Chàng gục mặt trên đầu-gối Minh-Cẩm mà khóc âm, khóc thầm, khóc thầm, khóc thiết.

Minh-Cẩm sững sờ, sợ run cả người, vi cái cù-chí quyết liệt ấy của chàng — xem ra thật tình và nhất định — nàng không tưởng đến.

Cái giáy phút rùng rợn cảm xúc biếng bao!

Nàng ném con dao ra một góc bàn, hai tay vỗ-vỗ chàng và trong cõi họng nhúc cõi vất-khi làm cho nghen ngào giây lái mới bắt ra tiếng nói được:

— Minh ơi! tại sao lại gọi tôi là cô? Ý chàng cũng không phải là vợ mình nữa chàng?

— Thật thế, từ hôm ở bến đò Mỹ-huận đến nay, tôi nghĩ không có sự đáng sung-suơng hạnh-phúc ấy nữa! Chà, gáy! Một chàng là quan-tòa một dảng là tôi-nhân.

— Minh tưởng vậy là lầm. Dù ở trường hợp nào, cũng ngó nãy báy giờ, tôi cũng là vợ mình, mình vẫn là chồng tôi... Trời ơi! tản minh nóng hổi, lại phát cơm sốt lên hay sao thế này?.. Đề tôi đỡ mình lên đường nằm nghỉ rồi tôi nói chuyện cho mình nghe.

Nàng vực Kiều-Mộc lên giường, kéo chăn ủ cho chàng, rồi bắc ghế ngồi bên cạnh, vừa đầm bóp vừa nói dưa dẻo, uyên-chuyên:

— Vừa rồi mình dề nói mình đã già dối danh nghĩa dề lừa gáy ái-tinh của tôi và lòng từ tể của ba má tôi, chính mình tự biết thế là phạm tội hèn nhất. Giờ mình ãn nǎn hổ thẹn mà lại muốn chết đi cho rách đời, tôi xin nói thật, mình đừng giận, như thế là mình phạm thêm tội bẩn nhát thứ hai nữa, mình có biết không? Cái tội mình chỉ có thể đến bằng sự

sống mới được, chờ nghĩ lấy sự chết mà rửa là xong...

— Nhưng sống mà vô ích vô dụng, sống mà lương tâm cần rứt suốt đời, trong thây ai cũng ngượng ngùng xã hổ, nhất là với mình, thi bảo tôi chịu sao nỗi. Bởi vậy tôi mới quyết tâm từ xã, hầu trả lại tự do và danh giá của mình, tôi nghĩ mãi chỉ có cách đến tội ấy.

Chàng thở dài, muốn kêu rú lên một vài tiếng cho hả lòng, nhưng Minh-Cẩm với vàng đặt lạy bưng miếng chông lại, vi so kinh động giặc ngũ của cha mẹ, lè ra và chayđa bí ẩn mà nàng cố giữ kín riêng.

— Càng thế, mình càng phải sống dè lo dèn tội mới được! nàng nói. Tôi có một ý kiến hay giúp mình, chẳng biết mình có dám tam chí, dám can đảm mà làm được không?

— Thế nào? chàng hỏi một cách hồn hập, sôi sắng.

— Nay nhớ, năm nay mình mới ngoài hai chục tuổi đầu, chưa phải già nua quá độ gì cho đến nỗi chịu ép một bộ đê dành thân vò tài vò dụng. Nghĩa là mình còn kịp ngày giờ tu tính, phần-dầu, lây sự học dè tay lồi xra, dụng đời mới. Tôi muốn khuyên mình lại ra đi học; ta sẽ có gắng sách dền thế nào cho it năm sau thi đỗ Hòa-học kỹ-su-thái, không thi cũng phải có một danh vị gì khác tương đương, bấy giờ thử xem thiên hạ còn cười cười khinh bỉ mình vào chỗ nào. Việc đời dù khó đến đâu, cứ lập chí cho bền, kiên nhẫn theo đuổi, thì phải thành tựa, minh à! Minh sẽ sẽphé thử hé cái tai tiếng thị-phí tự mình gây ra cho tôi và già dinh tội ngày nay.

— Điều gì thế? nàng hỏi.

— Minh the thứ tất cả đều vắng cho tôi.

(còn nữa)

— Nghĩa là mình khuyên tôi giúp tôi trả họa lại?

— Chính thế! tôi chỉ xin minh恕 lại nết na, chăm chỉ việc học, bao nhiêu sự cẩn dùng quan hệ gì, tôi càng dâng hết. Một mai minh đi tôi trình-dộ du-học bên tây, tôi cũng xin lo liệu cung đón cho minh đi. Tôi nguyện hy sinh nhất thiết để tu bồ dời minh có tương lai tốt đẹp mới cam. Chẳng đạt chí nguyện ấy thi không riêng minh muốn chết, tôi cũng không thiết sống.

Rồi nàng nói tiếp:

— Không chừng ông trời cối bầy ra cái biến-cuộc éo le để thử xem chúng ta có hay không chí tự cường và Minh nhẫn-nại. Thế nào, minh liệu sức mình xem có nhẫn-nại tự cường được chàng?

— Được lắm!

Chàng trả lời hai tiếng rất dũng dược và tung chấn ngõi dậy, chìa tay lên trời thề độc:

— Cõi trời đã quý thần làm chứng: Vợ tôi sẵn lòng mở đường tái-sinh cho tôi như thế mà tôi còn hồn mê, không biết phán-phát, thi làm giống người thế nào được. Tôi xin thề từ nay tu chí học hành, quyết trả nết người từ tể, cho khôi phôi ái-tinh và độ lượng của mình.

— May cho minh vừa sám-hối đã được thần Lương-tâm chứng giám rồi đấy! Minh-cẩm nói.

— Nhưng trước hết tôi yêu cầu minh một điều... Kiều-một có dáng ngập ngừng bén lèn khi nói câu ấy.

— Điều gì thế? nàng hỏi.

— Minh the thứ tất cả đều

vắng cho tôi.

HÔNG-PHONG

Chảy hội chùa Hương

Chùa Hương — chgallery xà chảy hội
Ellei bao người mong tới cảnh tiên,

An chạy nám mộng cửa triền,

Đường đương mong tưới lửa phản

từ đây.

Phật thường nhường ra tay tê đó,

Nước Cam-Lồ (1) sẵn có từ lâu!!!

Chỗ theo phương pháp nhiệm

nà!

HOA-KÝ RUỘU CHỒI phái cầu dâu xa,

Khi sinh nở vú soa, vừa béo,

Huyết lưu thông, gân cốt giãn giàn,

Chèo non, vươn suối nhạc nhân,

Dùng qua quả thay tinh thần thà h

thời!

Cảm công đức Như Lai truyền bá,

Chép vài lời luyện cáo quốc dân,

HOA-KÝ RUỘU CHỒI nỗ cắn,

Thước hay nức tiếng xa gần ngại

KUYẾN-KHÔNG HÒA THƯỢNG

kính bạch

(1) Nước Cam-Lồ là Rượu (hái hoa)

Kỳ ngày nay.

Học chữ Hán trong vài tuần lễ

Dùng quyền Hán Học Tự Tu
vừa chòng biết đặt câu, hiểu
méo luật, tra được tự diễn,
rồi tự xem lấy những tiêu
thuyế: Tân văn văn — Giá 0\$80

librairie Van - Lâm

33, Bd. Francis Garnier Hanoi



HOA MAIPHONG

bieu hiện vẻ đẹp quý phái. Hiện
may có tiếng nhất của ban giao.

N. 7 Hàng Quạt — Hanoi

Hưởng ứng lời hô hào của Trung-Bắc Chu Nhật..

của ông N. V. Vĩnh khi chế
rèn Quốc ngữ mới. Việc cổ
động cho chữ Quốc ngữ mới
phổ thông xét ra lúc nào cũng
là một vấn - đề quan trọng có
một ảnh hưởng rất lớn đối với
sự tiến bộ của nền văn học xú-
nay, lúc nào chính phủ cũn
cần phải lưu tâm đến chữ
không phải công việc nhất
thời. Mấy nhà xuất bản ở đây
chỉ nhận ngày đỗ ông Vĩnh
mà chợt nhớ đến công việc
của ông-Vĩnh; hoặc chỉ vì
người đến cái lợi về sự buôn
bán mà nhắc đến sự cải cách
chữ Quốc ngữ của ông Vĩnh
hoặc vì một nguyên nhân gi
khác mà nảy ra cái cù chỉ đó,
chúng tôi cũng rất hoan
nhân.

Thành thực, chúng tôi
mong rằng những người
hưởng ứng với những lời hô
hào của T. B. C. N. mỗi ngày
mỗi đông hơn nữa.

Bây giờ nói đến công việc
phải làm của mấy nhà xuất
bản. Mấy nhà xuất bản nói
trên kia lần này đúng ra làm
việc sẽ hành động như thế
nào?

Lúc chúng tôi viết bài này
vì ban triều lập chưa cho
chúng ta thấy rõ một chương
trình hành động. Uy ban triều
lập chỉ mới ngõ ý muốn xin
phép thành phố iờ chót tại
Hanoi vào tháng Jain sắp tới
một cuộc hội nghị các nhà in
nhà xuất bản, nhà báo và nhà
văn ở ba kỳ để bàn bạc và
quyết định việc sửa đổi chữ
Quốc ngữ theo cái nguyên tắc
san này Nguyễn - vân - Vĩnh
tiến sinh.

1.) Thay năm dấu bằng năm chữ

$$\begin{array}{ccc|cc} & = q & & = w \\ & = f & & = z \\ & = z & & \cdot = j \end{array}$$

2.) Thay những chữ có âm bằng những chữ sau này :

$$\ddot{a} = \dot{a}, \sigma = x, u = \dot{u}$$

3.) Thay những chữ để ghép văn bằng những chữ sau này :

$$\ddot{d} = d, \dot{d} = z$$

Chúng tôi sẽ không nói tới
việc mấy ông xuất bản nêu
thay dấu, ra q thì cần phải
thay chữ q bằng k, chữ o they
lâm ce có những bút tiện
như thế nào ; khi nào xét ra
cần bàn đến, chúng tôi sẽ
nói. Nay giờ, ta chỉ nên hỏi
một câu : « Viết cải cách Quốc
ngữ theo lối Nguyễn-vân-Vĩnh
liệu phen này có thực hiện
được hay không ? ».

Đó là một câu hỏi rất khó
trả lời hiện nay đã làm cho
bao nhiêu nhà bao khoa-huân.
Chúng tôi sẽ cố sức bàn về
câu đó trong số tới. T.B.C.N.

Độc-giá hãy đón coi:

Một thiên xí-lieu vô cùng thú vị.
Một bậc tài-nữ danh lung đắt
Việt đã làm mưa gió trong thời
đã vắng.

Chỉ nói đến nhan-dẻ cuồn
sách cũng khiến quốc - dân
mong đợi để thường-thức đời
sống oanh-liệt của một thiên
tài trong lịch-sử nước nhà.

ĐÓ LÀ CUỐN
NGỌC-HÂN CÔNG-CHÚA
của TÙNG-PHONG
do nhà in GIANG-TÀ 94, Charron Hanoi
xuất bản và phát hành

Sách mới

Trung - Bắc Chu - Nhật vừa
nhận được Người vợ hiền của
Marie Đào và Nguyễn - vân-
Phúc, nhà Nguyễn-Du xuất
bản, dày 75 trang, giá 0đ55.
Tôi học chữ hán của Thiên-
chén, Nam-cường thư - xă ở
Mỹ-tho xuất bản, giá 1p.

Xưa nay bị nhiều, vì:

Ăn no với lầm ngờ thường!!!
Cơm no vĩ dà lèn giường ngủ ngay!

Dục tình đương lúc no xay!
Phòng tích bệnh ấy, xưa nay bị nhiều!

Bao to 12 grs. , 0đ55

Bao bé 6 grs. , 0,30

Hãy đòi cho được mấy thứ sách giá trị của nhà xuất - bản

Hương Sơn

Tản Đà Tân Văn, văn xuôi của
Tản-dà 0đ90

Mộng và thực, tiểu-thuyết mới
của Giao Chi 0đ45

Nàng, tiểu-thuyết lý tưởng của
Lan-Khai 0đ60

Tinh và máu, truyện đường
rừng của Lan-Khai 0đ60

Không nhan sắc, tiểu-thuyết
của Nguyễn Bình 0đ38

Người giết chồng tòi, truyện
thực của Tử Thạch 0đ35

Lở bước sang ngang, thơ của
Nguyễn-Binat 0đ70

Thor và mandat đế tên ông:
Nguyễn-mạnh-Bồng, 97 phô
hàng Bóng, Hanoi, ở xa thêm
cucus phi

ĐỘI CHO ĐƯỢC

FOOR
MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT
Tổng phát hành: TAMDA & C°
72, Rue Wiéle Hanoi - Tel. 16-78
Đại lý: CHI-LỢI 97 Hàng Bồ
MAI - LINH HAIPHONG

Chợ buôn nô cảng cần phải có cửa

CATALOGUE OFFICIEL

HỘI CHỢ HANOI 1941

Một cuốn chí nam đầy đủ tài liệu
để giúp các ngài rộng đường
giao-dịch với các hàng san-xuat
và các nhà tiêu-thu. Giá bán
1đ90 một cuốn, thêm 0đ47 trước
phi. Chỉ còn rất ít, xin gửi
ngân phiếu cho:

Comptoir Indochinois de Propagande
pour l'Industrie et le Commerce
(C.I.P.I.C.) 72, Rue Wiéle Hanoi

hoặc theo mạch.

Người Việt-Nam cần phải đọc:

NGƯỜI XƯA

của VIỆT-THUỐNG

đề thường - trực cai-tiui - hoa
của lịch-sử nước nhà NGƯỜI
XUA là một tài liệu van-chuong
quý giá, in giấy bẩn Giá 0đ70
C.I.P.I.C. Hanoi xuất-bản

CÁC NGÀI HÃY DÙNG

Phố-trì Đông - dương

(GRAPHITE INDOCHINOIS)

Mô: « Hélène chi I », « Hélène
chi II », « Hélène chi III ».

PHỐ LU - LAOKAY

Đã được công nhận
là tốt không kém gì
của ngoài quốc
công việc cần thận.
Gửi nhanh chóng
khắp Đông - dương.

Sở giao dịch

Ets TRINH - BÌNH - NHÍ
123A. Avenue Paul Doumer
Haiphong — Ad. Tel. AN-
NHI — Haiphong Tel. 707
Căn đại lý khấp Đông - dương.

Ed. Hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân
36, Bld. Henri d'Orléans — Hanoi
Certifié en date d'insertion
Tirage à 100000
L'Administrateur Général: Ng. d. VUONG

LỤU, GIANG-MAI, SAIGON...

Đức-Thọ - Đức-Long

131. Rue de Hué — Hanoi

Thuốc Lâu Op30 một hộp, uống
một ngày, Giang-mai 1p00.

Nhà thuốc chế đủ cả các thứ
thuốc Cai-nha-phien, Bồ-thận,
Điều kinh Khi-hu, vân-vân...
Nhân luyện thuốc Tề theo đơn
hoặc theo mạch.

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nữ trang mới
chế 1942, bông, vòng, chuỗi
pendentifs nhận ngọc thạch
thứ thiệt. Vòng nứa mặt
nhận hột xoàn mói lóng
lánh như kim cương.

QUẬN CHÚA
21, Rue Amiral Courbet Saigon

SAVON
lucérina
LAURÉAT DU CONCOURS
DE L'ARTISANAT
INDOCHINOIS

DISTRIBUTEUR: PHUC-LAI 87-89, Route de Hué
HANOI — TÉLÉPHONE 974
EXCL. COCHINCHINE - CAMBODGE: TAM HUU HIẾP & Cie
39, BOULEVARD GALLIENI — SAIGON

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy
đánh răng bằng

SAVON
DENTIFRICE

KOL

DÉPOT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE:
323. RUE DES MARINS. CHOLON

AGENCES :

Ets TÙ-SƠN à Phanrang
Ets TONSONCO 146, Espagne — Saigon
M. LÊ NGỌC-CHẨN, Rue Saliceti VINH LONG
Tổng phát hành ở Béc-ký:
M. ỦNG-TÝ N° 45 Lambot, HANOI

Cristal pointe

ZEPHIR

sa plume...

200

PLUMES, VERRES POUR STYLOS

1^{re} qualité: 10 10: 0\$50 — 100: 4\$75 — 1000: 45\$

2^e qualité: 10: 0\$80 — 100: 2\$75 — 1000: 25\$

"LE LOUVRE" 70^{ter} Jules Ferry
HANOI

NHÚC ĐẦU, NGẠT MŨI, SỐT
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:

THỐI-NHIỆT-TÁN ĐẠI-QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
bi cảm mạo cũng nên dùng:
Thổi-nhiệt-tan Đại-Quang.

Xin nhận ký n
án hiệu (Ưu
đu
m) mới khỏi lâm
28, phố Hàng Nga g, HANOI — Tel. 805

CAM - TÍCH - TÁN

« NHỊ - THIÊN - ĐƯỜNG »

Một thứ thuốc trị bệnh
cam run, yếu đuối và
đau bụng của trẻ em

NHỊ - THIÊN - ĐƯỜNG

DUỢC-PHÒNG

76, phố Hàng Buồm, HANOI — Tel. 849

(đu-th)

SLIP...

MAILLOT DE BAIN...

Bộ các kiểu, các màu len, tốt đẹp không đâu sánh
kép. Các ngài nên viết thư ngay về lấy giá.

PHUC-LAI

87-89, Route de Hué — Hanoi — Tel. 974

Éclat d'Argent
blanchit les dents

En vente
partout

REPRÉSENTANT EXCLUSIF NORD INDOCHINE
Nguyễn Đình-Vượng 55 bis Rue des Teinturiers — Hanoi



PLUMES . VERRES POUR STYLOS

1. **1000** : les 10: 0\$50 — 100: 4\$75 — 1000: 45\$
2. **qualité:** 10: 0\$30 — 100: 2\$75 — 1000: 25\$

"LE LOUVRE" 70^{ter} Jules Ferry
HANOI

NHÚC ĐẦU, NGẠT MŨI, SỐT
NÓNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG:

THỐI - NHIỆT - TÁN ĐẠI - QUANG

Trong mùa nóng bức, thường
bị cảm mao cũng nên dùng:
Thối-nhiệt-tán Đại-Quang.

Xin nhận ký n ân hiệu (Cơm Búm) mới khôi lâm
28, phố Hàng Nga g, HANOI — Tél. 805

CAM - TÍCH - TÁN « NHỊ - THIÊN - ĐƯỜNG »

Một thứ thuốc trị bệnh
cam run, yếu đuối và
đau bụng của trẻ em

NHỊ - THIÊN - ĐƯỜNG

DUỢC - PHÒNG

76, phố Hàng Buồm, HANOI — Tél. 849

Đến-th

SLIP...

MAILLOT DE BAIN...

Bù các kiểu, các màu len, tốt đẹp không đâu sánh
kèp. Các ngài nên viết thư ngay về lấy giá.

PHUC-LAI

87-89, Route de Hué — Hanoi — Tél. 974

**Éclat d'Argent
blanchit les dents**

En
vente
partout

REPRÉSENTANT EXCLUSIF NORD INDOCHINE
Nguyễn Đình-Vương 55 bis Rue des Teinturiers — Hanoi



SỐ « ĐÀO MỎ »

Trước Tòa Án, hàng ngàn người bần tán và
hỗn loạn vì căm Mùi chàm hôi hám Dương

anh Võ An-Ninh

Số 114-Giai 0320
7 JUIN 1942