

Số 112 — Giá : 0320

25 MAI 1942

TRUNG BÁC



Huyền-Trân
công-chúa
không phải
là người
Việt-Nam?

NGUYỄN DOANH - VŨNG NG
CHỦ - TRƯỞNG

Tuần-lễ Đông-Dương

Chủ-nhật

Bốn giờ rưỡi, trên sân Margin hơn 2 vạn nam, nữ thanh niên dự lễ kỷ niệm thánh Jeanne d'Arc, trong một bầu không-khi tòn nghiêm hiến cùa họ nhiều giấy phái hổ-hộp vi cảm động.

Ông Hasayuki Yokoyama, trưởng đoàn 150 nhân-viên trong đoàn phái-bộ khảo sát kinh tế Đông-dương sang từ October 1941 đã tuyên bố Đông-dương có thể thành một nơi sản-xuất nguyên-liệu quan trọng cho Á đông.

Quan Đốc-lý vừa cho báo đài dân-Hanoi biết rằng khi cần báo động mà còi lai hông thi nhà Thủ-se kêu chuông từng hồi, định chùa nỗi chuông trống, &c còi siren Cảnh-sát và của ban Cứu-hỏa sẽ chạy khắp các phố bόp cōi.

Thứ hai

Được 25 tạ hạt day của sở Canh-nông phát cho, dân-tinh Hưng-yên năm nay giòng được 1.500 mẫu day, theo thời giá sẽ thu hoạch được 300.000\$.

Một bác làm vườn ở Mỹ-tho đã đào được một cát-hộp thiếc gân kin trong đựng 12 can ta vàng (192 lạng) đáng giá 60.000\$.

Nhiều họ hàng & gần đã đến mừng bá, nhiều họ hàng & xa đến mừng bá, nhiều bạn bè quen biết đến mừng bá và nhiều người không quen biết cũng đến mừng bá!

Bắt đầu từ niên học 1942-1943, tại các trường: trung học Bảo-hộ(Hanoi), Khối-Định(Huế), Petrus Ký (Saigon) có thêm một môn học cù-diem Viễn-thám để học chữ, tiếng và văn-chương cù-diem Trung-hoa và Hán Việt.

Thứ ba

Heo bị bắt tình nghi về một vụ ăn trộm trâu. Nhâm — một thiêc cò — nhận của Thị-Nhời me Héo 120\$-để cho Heo được tha. Heo không được tha mà Nhâm cũng không « tha » số tiền 120\$. Thị Nhời làm đơn

trinh và Nhâm đã bị bắt, bị phạt 1 năm tù.

Thầy cò Nhâm đang nóng lòng sوت ruột đợi một thầy cò khác đến để hàn dưa tiền lo cho được miễn phái tù !

Ở Hanoi và Haiphong có báo động từ 17 giờ 15 đến 18 giờ 15 thi báo hết. Sáu phi cơ Trung-khanh bay qua thành phố Hanoi sau có thả mây quả bom bom nhẹ và bắn súng liên thanh ở quanh vùng trường bay Gia-lâm. Sự thiệt hại không có gì đáng kể, 4 người chết và 5 người Nam bị thương. Súng cao xạ Nhật và Pháp bắn lên. Súng cao xạ Nhật hạ được 2 chiếc phi-cơ.

Thứ tư

Quan Toàn-quyền đã tiếp đại-tá Clève, đại-biều của tổng-uyýp Pháp — Nhật ở Saigon; các ông Kano, phi-viên hăng Domei, Ambisu ở báo « Asahi », Waku & báo « Yomuri », Myazawa ở « Nichi-Nichi ».

Quan Thống-sư Delsalle đã ra lệnh cho các quan đầu tinh, các ông chánh các ngục thất, trại giam, phải xét ngay hành - kiêm của các người bị giam rồi làm tờ trình ngai lượng xét để kịp gia-án cho những phạm-nhân trước ngày Hung-quoc khánh-niệm vào thượng tuần tháng Juin.

Bà Trù ở làng Văn-hồ trình mắt con gai là Cử.

Bà nên tìm cậu Cử ở nhà các tay « săn-rè »

Cuộc tiến công mùa hè của Đức đã bắt đầu

TRẬN THẮNG THỨ NHẤT LÀ TRẬN KERTCH, BỒN VẬN QUÂN NGA BỊ GIẾT

Muốn biết quân đội Đức, muốn biết cái bí quyết của sự thành công của quân đội Đức, muốn biết từ người lính đến chiến-lực của quân đội Đức, các bạn đọc Trung-Bắc Chu-Nhật số sau ra ngày 31 Mai 1942 đặc biệt về:

QUÂN ĐỘI ĐỨC

CHIẾN TRANH CHỐP NHOÁNG SẼ ĐƯỢC NÓI BẤT KỲ CÀNG TRONG SỐ BÁO NÀY

Hãy đọc số báo ấy xem người ta mạnh như thế nào để rồi mà nghĩ đến mình !

Các bạn sẽ thấy vui vui đọc :

VUI! VUI!
của BÙI-HIỀN viết

và nên đổi tên cậu Cử ra là « Bít » (bit-lom) bay là « Séc » (Séc-li-ea) thì sẽ không bao giờ bị lạc nữa.

Thứ năm

Quan Toàn-quyền vừa ký nghị-định cho phép sở Bưu-điện Đông-dương phát-hành hai kiêu tem (kiều-lon) có thêm thuế ngoại-phí. Thuê này sẽ cung vào quỹ-trường Đại-học và quỹ cù-diem Quốc-gia.

Mỗi kiêu tem có hai thứ giá là 6 xu và 15 xu. Thuê ngoài phu là 2 xu và 5 xu.

Những thứ tem này dùng gửi thư tin thường hay gửi do đường hàng-hàng đều được cả.

Tạp-chí Quan-Âm vừa bị rút giấy phép trong một hạn hai-tháng vì tạp-chí này đã đăng một bức-chân-đảng Thống-chế Pétain mà không đưa kiêm-duyet trước

Thứ sáu

Tòa án đại-hình đặc-biệt đã đón để xử việc An-Po.

Tòa kết án phạt như sau này : Ông An Po một năm tù, 10 vạn quan.

Hong Houai (con trưởng ông An-Po) sáu tháng tù, năm vạn quan

Hong Ti (con thứ hai ông An-Po) ba tháng tù, năm vạn quan

Quang Bình (chủ-hiệu Đông-Nguyên & Chợ-lớn) ba tháng tù, một vạn quan.

Ly Liên (chủ-hiệu Quan-An-Phat & Chợ-lớn) ba tháng tù, một vạn quan.

Các nhà buôn Nam-buôn-thuốc lá của nhà An Po đều bị phạt tiền từ 1.200 đến 7.200 đồng.

Ba giờ rưỡi chiều tại Hanoi và nhiều tỉnh ở Bắc-kỳ có còi báo động. Tại Hanoi có còi báo luồn hai lần. Tới bốn giờ rưỡi thì có còi báo hết. Không xảy ra việc gì cả.

Thứ bảy

12 giờ 50 có báo động ở khắp Bắc-kỳ, 13 giờ rưỡi báo hết.

Một số phi-cơ từ biên-giới Trung-hoa qua có ném bom xuống vùng Lao-kay, làm 7 người Đông-dương thiệt-mạng.

Chắc hẳn vì thấy nghề lâm-xe không có tòi chúc và trong nghề thường xảy ra những vụ ăn cướp-cơm-chim, một số người ăn nỗi Việt-lách ở đây bèn vứt lợ mực nhảy vào lồng... xe kéo trong khi một vài nhân-viên lồng xe kéo, mèo miệng chạy vào lồng báo như những tên gian-lận. Đó là một điều đáng lý hay đáng mừng! Chúng tôi không dám nói quyết làm sao, nhưng chúng tôi bảo Tin Mới gần đây thì cái « trinh độ » xe kéo vẫn không tiến-may. Tiso báo đây, một số đồng-cái vẫn lấy đúng 1p.40 hoặc 1p.50, còn xe Omic thi l p.80, l p.90 móng-may. Chuyện đó, thực hay không nhiều người đã biết rồi, dù chì có hàng Omic bị người ta tách riêng ra công-kích, không thể chịu được, tức thì phản đối kinh-lich lại ngay. Vâ-bé đã đón để xử việc Tin Mới trả lời lại vui đáo-dé. Hiện nay chúng tôi chưa biết rõ Omic trả lời bét trả lời l p. Tin Mới bét cách nào và bằng những lô-gi. Nhưng cứ theo cái luận-diệu của Tin Mới Omic khó mà trả lời trên báo được. Thầy-thờ, người ta không khỏi lâ, làm mừng mà cho rằng cứ theo như linh-thế này thì cái việc những ông-áu nói viết lách hay vào nglô-xe thực-công-dâng cho những người đứng đằng-lâng lệc-quan lâm. Mới có một vài ông-nhà-văn nhà báo lâm-nghề xe mà nghé xe đã được bênh-vực và đặc-thắng như thế, là còn chờ gì mà không cầu cho bạn anh em lệc-béo ra làm xe hết để cho số phen anh em kéo xe được sướng-hơn. Người ta mong rằng các ông-sê-nâng cao cả trinh độ bọn cai-xe lén-tuôn-thé, và nếu các ông-lên những điều-công-ông nói-nghé là không ăn cướp-cơm-chim-thì giới-phu xe lại còn hạnh-phúc biết bao nhiêu nứa!

TỦ-LUYỆN

Quan Toàn-quyền đã ký nghị-định bắt buộc từ nay các hàng-ký-nghé, khai-mở hay nhà buôn-phát-khai sở tiền-phát người-lan-công-phát ký-luat. Số tiền-phát hàng-thang-biép bò vào một quỹ-cứu-té cùa-xưởng để giúp-chung-tat cùa người trong xưởng. Nếu-xuống-chứa-có-quy-cứu-té hàng-thang, sở tiền-phát phải tạm-giui một quỹ-cứu-té khác.

Quan-Sứ Hòa-binh vừa làm tờ thông-lu ñu di-a cùa sở-di-ý cùa các công-chức không được đánh-bạc, nếu không tuân-lenh-nao đuong-chuc-bát được thì có thê bị cách-chức.

Hai-thanh-nien-hảo-tâm ông Lê Q-i Truyền và Lê Qui Phòn đã bép 2.500p, làm một ngôi-trường Tiêu-học-cùng-vào-làng Phượng-lâu, huyện Kim-dông-tỉnh Hưng-yên.

Người-dân ở Hanoi nhiều nhà giàu-trong-số có cùa những nhà nôi-giáu và đền-cơ và tích-trí. Ở Hanoi sẽ bò-rà mỗi nhà 25.000p. (vì họ giàu-gấp-muội gấp-trăm-hai-ông-Tuy-en, Phòn) để xây-và ngói-trường-cung-vào-Thành-phố.

Một-thanh-nien (cũng-thanh-nien) cậu T. bét-một-thieu-nữ con-một-ông-Hàn-&-Yên-phu đà-ba-năm-nay. Ông-Hàn-hứa-gà-con-gái-cho-cậu T. và lại hứa-gà-cho-cả-một-thanh-nien (lại-cũng-thanh-nien) khác là bà-cậu T.

Hôm-dòn-dau hai-chú-rè-cùng-dem-xe-dín và tranh-nhau-can-thán, một-bên-cho-được-có-dâu-lên-bò-tò và phóng, một-bên-đuôi-theo-dịnh-cướp-cùa-bầu-lại-nhưng-không-kép-dành-chịu-hàng.

Bò là một-chuyen-Son-Tinh-Thủy-Tinh-tân-biép hay là một-chuyen-thực-trong-có-hai-ông và-một-bà-nurse-chuyen-vua-Bép. Vua-Bép đã đong-do-ở-bép-rồi vi-bé-ông-một-bà-nurse-deu-truoc.

Còn hai-ông-một-bà-lan-thời-nay, xin-hay-tim-giùm-cho-họ-một-chỗ-khác-de-déng-dó.

Lết-nhiên là một-chỗ-xoàng-hor-cái-bép.

Tuần lẽ Quốc-tế

Với cuộc tấn công của quân Đức ở bán đảo Kertch trong bán đảo Crimée, phía Nam nước Nga, nhiều nhà quan-sát về quân-sự cho là cuộc đại tấn công múa hè của quân «Trục» ở mặt trận phía Đông đã bắt đầu. Cuộc công kích đầu tiên của quân Đức đó khởi đầu từ ngày 8 Mai mục-đich là để lấy lại hòn-cảng Kertch, một thị-trấn lớn với 70.000 dân rất quan-hé về việc dụng binh và về thương-mại vì hòn-cảng ở ngay đầu bờ biển cảng tên đó, trên eo biển Kertch là con đường từ Bờ-nhải vào bắc Azov và trước bán đảo Taman là địa đầu miền Caucasus, cái khó đầu hỏa vòi tận cùa Nga. Bán-dảo và thị-trấn Kertch bờ nam ngoai đã thất thủ về quân Đức-Lỗ một lần trong tháng tháng vừa qua, Thống-chế Timochenko chỉ huy mặt trận miền Nam Nga đã cho quân đỗ bộ và khắc-phục được cái chia khoa của bắc Azov đó. Đến nay quân Đức có tới 2.000 phi-cơ và rất nhiều chiến-xa truy chiến đã công kích dữ dội và đã cuộp lại bán-dảo Kertch.

Trong các khí-giờ tết tân, tin vò-tuyên-diện có nói đến những ứng bắn chiến-xa và đại-bác rất toả diệu, khan và trái-phá do các thứ khí-giờ tối tân của Đức do, bắn ra mạnh và tiết rết ra một sực nóng rất cao đến nỗi mỗi khi đạn nổ thi khôn-khi bị rung động quá mạnh, không một cơ thể nào trong người ta có thể chịu đựng được. Quân Đức lại dùng những chất nổ mới phát minh ra vào các thứ súng đạn bắn cốt-mùi hoặc đạn bắn chiến-xa. Cố tin nói những thứ đạn mới này khi bắn ra, sực nóng cao tới 3.000 độ.

Tin ngày 17 Mai nói trong ngày Nga-Đức chiến tranh thứ 329, Đức đã báo tin chính thức lấy Kertch, hiện nay trong bán-dảo chỉ còn lại một ít cùa Nga chống cự theo lối du kích nhất là phía đông Kertch và ở vùng Yenikale.

Lại lại được Kertch, quân Đức đã có được một nơi cùa cứ để tấn công sang miền Caucasus qua eo biển Kertch có chỗ chí-rõ độ 3 cây số. Giữa lúc này thì các trận giao chiến ở vùng Kharovk miền giữa mặt trận và ở vùng Leningrad.

Tại miền Kharovk có tin nói quân Nga đã chọn thùng đựng phông tuyết Đức và nêu quân Đức không ngăn nổi cuộc tấn công thi Nga có lẽ sẽ lấy lại được Kharovk và có thể ngão quân Đức không lẩn công nỗi ở vùng sông Donetz. Trong trận miền Kharovk, tin Đức nói quân Nga đều mua những sự thắng lợi nhỏ bằng một giá rất đắt và hiện hai bên đã đem nhiều quân cừu viện đến vùng đó.

Ở phía Nam Leningrad, trong vùng Volkov giữa hai hồ Ilmen và Ladoga một trận kịch liệt kéo dài hơn hai tháng vừa kết liễu. Có tin nói quân Nga đã bị hại ở vùng này đến 40.000 quân mà vẫn không thể nào giải vây được cho Leningrad. Ở phía Nam đảo Sphizberg và phía Bắc Na-Uy 1 miển các tàu vận-tải chiến-cu cho Nga từ Anh, Mỹ đã qua vùa xây ra một trận thủy không chiến khá lớn. Ngoài các tàu chiến di bộ tòng tuôn buôn, một chiếc tàu dương hạm Hoa-kỳ hàng 10.000 tấn đã bị lùi ngầm Bé-danh đánh.

Trong tuần lẽ vừa qua, tinh ra số tàu buôn đồng-minh bị hàn ngầm Đức đánh đắm có tới 38 chiếc, trong tài-tất cả 240.500 tấn trong số đó thi 33 chiếc (20 vạn tấn) ở ngay trước bờ hòn Hoa-kỳ trong miền hòn Caraibes và trong vùn Mê-tây-co.

Vì một chiếc tàu Mê-tây-cơ bị Đức đánh đắm ném có tin có lè Mê-tây-cơ cũng sắp khai chiến với Trục nay mai.

Trước những sự thiệt hại rât lớn về tàu buôn đó, Lord Woolton, tổng trưởng bộ vận-lượng Anh rứt tò yê lo ngại và nói dân Anh sẽ phải trông chờ một thời-thế khó khăn hơn nữa.

Ở miền nam Á-Châu, cuộc chiến-tranh ở Diên-đien đã coi như kết liễu hẳn, tin cuối cùng nói quân Nhật hôm 13 Mai vừa rồi đã thắng một phần lớn quân Anh rút lui ở biển giới Diên-đien và Ánh-dô, số quân đó gồm có 20.000 người đã hoàn toàn thất bại và bỏ lại ở chiến trường tới 1.200 xác chết. Trong trận tấn công này, quân Nhật đã lấy được 2.000 chiếc ô-tô, 113 chiến-xa, 81 đại-bác và 722 khẩu súng v.v... Một phần quân Anh đã qua được biển giới Diên-đien chạy về miền Assam tại Ấn Độ.

Người ta nói cuộc tấn công của quân Nhật ở Diên-đien đã kết liễu ngay khi giờ mùa đèn và mùa mưa lớn cũng đã sập tới.

Ở biển giới Diên-đien — Ván-nam quân Nhật vẫn đánh đuổi quân Tàu riết.

Hiện nay Anh đang lo nhất về tình hình quân sự ở Viễn-Đông vì không rõ quân Nhật sẽ đánh vào Ấn Độ hay là sẽ đỗ bộ ở Úc đại-lợi.

Về cuộc thay chiến ở bờ Corail, hiện chưa thấy tin Mỹ nói rõ về sự thiệt hại của đồng minh, còn tin Nhật thì vẫn nói rằng những sự thiệt hại豹

trong là Rồng.

Giúra Pháp và Hoa-kỳ hiện đang có cuộc điều định về các thuộc địa Pháp ở Tây bắc của nhau như Martinique và các đảo Antilles. M. Laval nói Pháp không bao giờ bỏ chủ quyền về các đảo Antilles dù có sà-rà ra việt giặc mèo-long. Các tàu chiến và tàu buôn Pháp hiện đậu ở các hải-cảng Antilles sẽ không bao giờ giao cho một cường quốc khác.

CÂM TU'Ô'NG CỦA MỘT NGƯỜI ĐI XEM XỨ VỤ AN PO

Vụ An-Po và đồng-dâng can tội tích trữ thuóc lá Cotab và bán-thứ hàng dò quâ giá hời-dòng hóa giá đã định xử trước Tòa-an Đại-hình đặc biệt ngày hôm 13 Mai vừa rồi đã làm cho dư-luận rất chûy-đến.

Tòa Đại-hình đặc biệt họp lần này là lần thứ nhất do quan chánh-án Nicolas chủ-tọa, quan chánh-án Dofey, MM. Chantemerle, Lavergne và Trần-vân-Lu ngồi ghế bồi-thẩm. M. Monvoisin phó-giám đốc phòng các việc chính-trị phủ Toàn-quyền ngồi ghế ủy-viên chính-phủ, M. Duvillier làm thông-ngôn.

Ngay từ tám giờ sáng khi tòa vừa họp, phòng tòa họp đã chất nich những người đến xem một bộ phần là bà con và người quen biết bị cáo còn phần đóng là những kẻ hiếu-kỷ muốn biết rõ bón đầu có trục lợi bị trừng phạt như thế nào.

Trước hôm tòa họp M. An-Po và các bị cáo khác đều đã bị bắt giam.

Vụ đầu-cơ tăng giá hàng này sảy ra như thế nào?

Vì thấy các thứ thuốc lá ở Saigon xuất-sản nhiều mà vẫn khan — nhất là thuốc lá Cotab và Bastos — hời-dòng kiêm-soát hòa-giá mới cho mở cuộc điều tra thì biết rằng có nhiều nhà buôn tích-trữ các thứ thuốc dò để bán quâ giá, hời-dòng hóa-giá dâng định khâc nhieu. Hôm 17 Mars, một người, do Ủy-ban kiêm-soát hòa-giá phái đến mua được tại hiệu An Po một hôm thuoc lá Cotab giá là 340\$ trong lúc giá của Ủy-ban hòa-giá chỉ định là 225\$. Người dùng bán thuoc lá là An-on Tchen, lòn-công cho hiệu An-Po. Ngày hôm đó, An-on Tchen và con M. An Po là Hong-Ti — được cha ủy cho quản-ý hiệu An-Po ở Hanoi và giữ kết của hiệu đó — đều bị bắt đê-xét hỏi.

Sau một cuộc điều tra cẩn-thận, tòa Đại-hình lại bắt thêm được nhiều hôm thuoc Cotab, do nhà An-Po hoặc gửi hoặc bán cho vui hiệu trong thành phố, 400 hôm thuoc lá do con cùa M. An-Po là Hong-chong Houei gửi từ Saigon ra cho hiệu An-Po cũng bị bắt. Một cuộc điều tra ở Saigon đã tìm ra được những người đã mồi-giới hoặc đã bán-thông thuoc lá Cotab cho M. An-Po bằng một giá cao quá giá hời-dòng đã định. Việc sảy ra mấy hôm, M. An-Po mời ra tòa vụ thử nhưng sau khi xét hỏi, ông và con cái cùng các người làm công đều được tạm tha đợi ngày tòa xử



M. An-Po

Tại phiên tòa Đại-hình đặc biệt

Sáng hôm 13 Mai vừa rồi tất cả có 11 người vừa khách vừa Nam ra ngồi nghề bị cáo trước tòa Đại-hình đặc biệt. Mười một người đó là Hong-a Pon tức An-Po, Hong-chong Tien con thứ hai An-Po quản-ý hiệu An Po Hanoi, Hong-chong Houai con cùa An Po ở Saigon, An-on Tchen và Lý-khánh-Hoa đều làm công tại hiệu An-Po, Nguyễn-dâng-Trực-tire Đức-Long, Bình-thị-Dần-tire Vinh-An, Trần-thị-Ngo tức Quan-An, Bình-thị-Nhung-tire Vinh-phát-Nguyen, Quang-Binh, Lý-Liên đều ở Saigon, Vượng-Lam và Phùng-Lam và Dam-Bắc, Lu-Lam phải chịu trách-nhiệm về họ cho hai người trên này.

Trong các bị cáo trên này thì người đi xem chủ ý nhất đến M. Hong-a-Pou tức An-Po không những vì ông là chủ hiệu An Po chính-pham trong vụ đầu-cơ này mà ông lại còn là một-nhà phú-lương lớn ở Hanoi và cùa ở Saigon nữa.

Sang ngay ở Bắc-kỳ buôn bán từ lâu, ông An-Po khach Phúc Kiến, trước kia chỉ là một nhà buôn nhỏ mà thâm-thooth vùi chục năm nay đã trở nên giàu-lôn. Hiện An-Po của ông niêm chiếm một ngôi nhà đồ-sở trông ra bờ mặt-phố cửa Nam, Puginier và Duvalier.

Ông An-Po trác độ ngoài 50 tuổi người gầy gò nước da xám xịt, khuôn mặt lão náo cũng buông, dáng điệu lại xấu xí và ách mèc xốc xích nên mới thoát tròng không ai biết ông là nhà triết phủ. Hài con ông đều còn ít tuổi và cũng giống ông về nước da bành mặt, nhất là cậu Hong-chong-Ti là con thứ hai ông.

Về việc An-Po, từ khi sẩy ra người ta bàn tán đã nhiều. Có người nói chỉ vì việc đầu cơ thuốc lá mà M. An Po lãi tới hàng mấy trăm vạn đồng từ năm ngoái đến nay. Sở dĩ thuốc lá Cotab vừa khan vừa đắt là chỉ tại bọn đầu cơ tích trữ rồi tự minh lại tăng giá lên, ăn lãi một cách bất lương.

Cuộc thăm vấn trước tòa

Sau khi gọi tên các người bị cáo và ông tham biện lục sự Chaolus đồng bắn cáo trạng thị quan chánh án Nicolas bắt đầu hỏi các bị cáo nhân

Tước hết tòa hỏi An-on-Tchen người làm công cho hiệu An-Po đã bị bắt quả tang bán một hộp thuốc lá 340 đồng.

An-on-Tchen khai minh chỉ là người làm công ăn lương chủ bao sáu thi bán vảy chử khồng phai tự mình tăng giá. Tchen lại nói phần nhiều là khách hàng cho giá và chờ tim họ thuốc lá bằng giá đắt chứ không phải hiết đặt giá. Tchen chỉ nhận có một hộp thuốc lá giá 340 đồng hôm 17 mars 1942 và nói y phần nhiều không quen những khách mua hàng.

HONG CHONG TI. — Tòa hỏi đến Hong-chong-Ti con thứ hai M. An-Po là quản lý và giữ két hiệu An-Po ở Hanoi. Hong TI khai không phải tự mình định giá bán thuốc lá mà giá đó do An-on-Tchen theo thời giá và giá của khách mua hàng mà bán. Y chỉ biết thu tiền.

Quan chánh án Nicolas có vấn hỏi nếu không phải y định giá thì sao Ti lại đánh điện tin giả lời một khách hàng ở Yên bài nói giá một hộp Cotab là 340\$. Ti nhận thường có gửi nhiều tiền vào cho cha ở Saigon và có lần gửi tới 45.000\$ nhưng không rõ có phải An-Po đồng tiền đó để mua thuốc lá chẳng Cuối cùng Ti nói y chỉ

biết trong nom cửa hiệu thu tiền hàng chử không dù vào các việc buôn bán lớn của cha.

HONG-A POU TỨC AN-PO. — M. An-Po là chính phạm trong vụ đầu cơ lớn này. Ông khai khi vụ này xảy ra ông còn ở Saigon, ông vẫn giao cho vợ và người làm trong nom cửa hiệu thu tiền hàng chử không.

Dáp quan chánh án M. An Po ty bào chữa nói ông không hề tích trữ và tăng giá quá đáng vì ông mua hàng lại đem bán ngay và mua bằng giá cao nên phải bán giá cao.

— Tôi bán thuốc lá cho nhiều khách hàng để đem sang Tàu vì tôi không biết có lệnh cấm. Thường tôi vẫn giao việc buôn bán cho người làm và con, tôi không biết đến những việc đó.

Quan chánh án hỏi :

— Thế còn tiền lãi ông có biết đến không ?
M. An Po không đáp được.

M. An Po đáp Ủy viên chính phủ nói ông có nhiều món bài cá mòn bài bán buôn, mòn bài trả hóa và các thứ đồ vật khác.

Ông nói ông không biết tới việc mua 400 hộp Cotab trong một tháng ở Saigon và ông mới buôn thuốc lá từ đầu năm 1942.

HONG-CHONG-HOUAI. — Con cả M. An-Potruong nom cửa hiệu ở Saigon. Houai ra trước tòa không nhận có lời khai ở Saigon trước và chỉ nói là người giữ két cửa hiệu.

Houai khai không biết đến các việc mua thuốc lá và giá thuốc lá chỉ nhận có đưa tiền cho Lý khánh Hòa là mại bẩn hiệu An-Po di mua thuốc lá, Houai nói không biết đến việc gửi 400 hộp thuốc Cotab ở Saigon ra Hanoi cho hiệu An-Po.

và cho rằng có lẽ đó là các người làm công gửi Lý khánh Hòa nhận đà mua thuốc lá cho hiệu An-Po ở Saigon, thuốc Cotab thì mua 310, 320\$ còn thuốc Bastos thì 110 đến 120\$.

M. Ng van Truc tür Đức long khai rằng tinh cờ đà mua được hai hộp Cotab tại hiệu An-Po giá là 340\$ và hai hộp thuốc Escor giá từ 228 đến 230\$ và nói mỗi hộp chỉ được lãi 2\$.

Ba người là Lê thị Dzán tür Vinh An, Định thi Nhungh tür Vinh phát nguyên, Trần thi Ngọ tür

THUỐC CAI A - phiến lén glá... cũ

TƯ-NHẤT-NHỰC-YẾN-HOÀN số 46, giá quảng cáo hiện đang bán : Nghị định 45, — Khe 25, — chỉ còn từ nay đến ngày 10-6-42; sau ngày ấy nhất định theo giá cũ : Nặng 7\$ — Nhẹ \$50 (ở xa phì lúa mì dùng như dây mồi khói cai dù) và mì bột thuốc ; tẩm Nhung-Tuyết-Cần 1550, Thang-uết-án 655. Các cụ già lão, các ông yêu duỗi, trước khi cái quái dùng húe bò TIẾP ÂM-HOÀN số 44 1220 cho khỏe da.

Sản, ngứa, lở, chọc, nhọt

Lô thuốc mực nhợt cát người là vi máu nóng độc, ở nơi ngực độc, uống Tứ-Song Tiêu-Bộ \$25. Sản ngứa nứa dưới người vì thân nhiệt hoặc ng Hy-cam, Giang mai, uống Thảo-Nhiệt Phá Lô \$60. Bệnh kinh-nhị lở rong, chàu và viêm châm chiểu thuốc rồi, bón chì chà-rà, phái uống Đại-Bù-llu-ết-Bát-Bộ \$250, bôi Lô Trắng \$250, Tầm Sô g \$30. — Tỏi 4m uống Cam Thành-Bộ \$25, 6, 7 tuần trôi lở lát dùng Đại-Bù-Huỷt-Bát-Bộ, bôi Lô Bé \$20, Tầm Sô \$30. — Ở xà mua thuốc gởi Linh-hòa giao ngan, nhưng phải trả 10% tiền trước, nếuчин mẩn sùi, ngắn-phiu ài: M. NGÔ-VI-VŨ, Việt-Lòng 58 Hàng Bé Hanoi. Đại-ly : Mai-Linh Haipong Saigon, Việt-Lòng Nam Định, Quang-giau Haidong, Ngô-lich-Trì Ninhbinh, 21 Hả-Vân Hadding, 26 Tám-cửu Tuyển-quang, Cấp-Tiền Campuchia, Quảng-ich Chợ Rà Backing, Ngô-huân-Lai Sa-neus, Th-Lai Thanhhoa, Siai-Hor V-nh, Hương-Giang Hả.

Quang An đều bị cáo về tội mua thuốc lá giá cao của hiệu An-Po.

Còn hồn người bị cáo sau cùng đều là những người đã bán thuốc lá cho hiệu An-Po hoặc Lý khánh-Hòa o Saigon họ đều chối cãi.

Lời buộc tội rất nghiêm của

Ủy - viên chính phủ

Sau khi hỏi xong các bị cáo M. Monvoisin ngồi ủy viên chính phủ đứng lên buộc tội các bị cáo về tội đầu cơ trực lợi và là tội họ rát nặng và đáng trừng phạt rất nghiêm. Ủy viên chính phủ yêu cầu kết án An-Po từ 1 đến 5 năm tù và 200.000 quan tiền phạt, Hong-Ti 1 năm tù 30.000 tiền phạt, Hong-chong-Houai 6 tháng tù và 30.000 quan tiền phạt, các người làm công hiệu An-Po và các người mua hàng cao giá bịéu đờ thi chỉ xin phạt tiền còn mấy người khách Saigon thi yêu cầu phạt từ 3 đến 6 tháng tù và 10.000 quan tiền phạt.

Sau ủy viên chính phủ đãn lượt các luật sư bênh vực cho các bị cáo. Luật sư Larre cãi cho M. An-Po, hai con và hai người làm công, luật sư Bonal cãi cho Quang-An luật sư Pirlou cãi cho Vĩnh-phát-Nguyên, Lý-Liên và Phong-Lam, luật sư Mayet cãi cho Đức-Long, Vịnh-An, Quang-Binh và luật sư Lambert cãi cho Vượng-Lam.

Tòa tuyên án

Phiên tòa buổi chiều, sau khi các luật sư cãi xong và tòa đặt các câu hỏi về tội trạng các bị cáo, đến 16 giờ 30 thì tòa tạm hoãn để định tội các bị cáo

Đến 17 giờ 45 tòa mở tuyên án như sau này :

Hong-A-Pou tức An-Po 1 năm tù, 100.000 quan tiền phạt.

Hong-chong-Ti 3 tháng tù, 50.000 quan tiền phạt.

Hong-chong-Houai 6 tháng tù 50.000 quan tiền phạt.

An-on-Tchen và Lý-khánh-Hoa mỗi người 5.000 quan tiền phạt.

Nguyễn-văn-Trúc tức Đức-Long 2.000 quan tiền phạt.

Trần-thị-Ngô tức Quang-An 2.000 quan tiền phạt.

Lê thị Gián Tứ tức Vĩnh-An 10.000 quan tiền phạt.

Đinh-thị-Nhung 12.000 quan tiền phạt.

Quang-Binh và Lý-Liên mỗi người 3 tháng tù và 10.000 quan tiền phạt.

Vượng-Lam và Phung-Lam mỗi người 10.000 quan tiền phạt.

Tòa tuyên bố bản án này phải đăng trong các báo ở Hanoi, Huế và Saigon, tiền phí tồn đăng báo các bị cáo phải liên đới chịu

Các bị cáo bị kết án trước tòa Đại-hình đặc biệt không được chống án và không được xin tòa án xét lại

Bản án này thi hành ngay sau khi xé. Được tin An-Po, hai con và hai người khách ở Saigon là Quang-Binh và Lý-Liên đều đã bị bắt giam để chịu tội.

Cảm tưởng của một người đi xem xử vụ án này

Vụ án đầu cơ trực lợi này ngay lúc sẩy ra đã khô và nạn đầu cơ tăng giá quá đáng rất lấy làm bàng lóng, nhiều người mong cho bọn đầu cơ, trực lợi bị kết án nặng hết sức để xứng đáng với tội danh. Dáng kiếp cho hàng người chỉ chục làm giàu bằng cách gián-danh buôn bán và lợi dụng thời cơ để bóc lột kẻ khác.

M. An-Po bị kết án ngồi tù một năm, ngoài ra còn phải giả thêm 100.000 cộng 50.000 cộng 50.000 cộng 10.000 = 210.000 quan, tính ra bạc Đồng-dương là 126 000 \$.

Cái nhìn của này thực là một bài học hay cho bón trực lợi và có thể là bài cho công chúng thấy trong lúc tình hình quốc tế rối ren này.

Nay mai chúng ta còn được xem xíu ba vụ đầu cơ lớn nữa trước tòa Đại-hình đặc biệt đó là vụ Viollet và vụ Cal-Mor tức Đại-Hung.

Một người đi xem xét

Đã CÓ BẢN

NGHỊ-LỤC

của P. N. KHUË

Đề tặng các bạn thanh-niên có chí
đang băn khoăn tìm lẽ sống.

GIÁ 1\$00

Mua một quyển gửi thêm \$040 tiền cước về trước
(không bán-lành hóa giao ngan)

HÀN-THUYỀN 71 phô Tien-Tsin HANOI

Đã CÓ BẢN :

Giặc Cờ Đen

Sách dày 100 trang, kh 12 x 19
Bìa màu - Giá bán 0\$35

Cô Tư - Hồng

dày 240 trang, kh 12 x 19, giá 0\$20

Hồi Tài :

TRUNG-BẮC THU-XÃ

36, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

VO-TÖNG ĐÁ HỒ KHÔNG CÓ GÌ LÀ LẠ!

NGHỆ-THUẬT

ĐÁNH CỘP của người VIỆT-NAM

Các bạn đọc báo
tất đã nhận thấy
điều này: là lâu nay
rằng ở Đông-Dương
như Dong, ac thua ra
nhilu.

Ở chỗ này, một
chuyện hồ đánh nhau
với trâu mà kết cục
là cop thắng, ở chỗ
kia một chuyện hổ
lát chẽ, người dem
vào rừng ăn hết
không để một mảnh
móng nào lại.

Ghé gớm hồn hết cả những chuyện ấy đó là
sức người đánh nhau với cop. Tài tình hơn hồn,
người ấy lại là người dàn bả. Dàn bà đánh nhau
với cop, cái đó là lợ, dàn bà đánh nhau
với cop mà lại thắng đó mới lạ cảng lái.

Chuyện này xảy ra ở Thanh-hóa, người dàn bà
đánh cop ngay tên là Nguyễn-thi-Sen. Sen
rõ ràng kiếm cùi mài. Một con hổ ở trong bụi xóng
ra, bác Sen bèn rút ngay dao ra chống cự. Bên
sang bên lại, cop và người đánh nhau luôn nữa

Đêm nay tôi ở làng Trà - Teo. Chung quanh
là đồn-diễn mới khai phá được vài năm. Cái
diễn nay trước đây là một hố cuộp mà những
kẻ tá-diễn hiện nay đã là những kẻ biết cách
dè sảo và dáo mác. Họ lại biết dùng súng ống
nữa kia. Lúc mới đến khai kinh đánh bờ, người
« tần-khão » của tôi đã tìm được dưới « dia »
cái khai kinh súng đồng và... 3 cái súng người.

Ngày nay họ đã cải-thiện. Cái gươong của
những kẽ « đán trộm đuôi cuộp » ấy, khiến
cho tôi tò-mìn vè công - cuộc khai - khán đán
của mình, và cho tôi nhận thấy rằng sự tri-an
của một nước phu-thuộc chật-chẽ vào nền
kinh-te của nước ấy.

Đêm nay tôi ngồi nghe ông hương-chủ T'en
kể chuyện mà tưởng chừng sống lại một thời
cô-so, trong gian nhà bốn bê giò vụt giữa
cánh đồng mòng-quanh.

Ngoài trời, một vầng trăng tròn vành-vành
treo giữa không-trung, giải ánh ánh khắp
đồng-nơi. Tảng thêm vè quanh-hiu, tiếng mõ
canh trâu diễm lốc-cốc, lốc-cốc...

Ở góc nhà, một đồng rơm cháy chém tỏa
khói um đồi mồi. Chừng chừng ngồi trên cái
ghế cây, ông hương-chủ T'en nói:

tiếng đồng hồ, kết
cục cop bị thương
nặng mà người cũng
bi thương bất tỉnh.

Đọc tin này các bạn
không khỏi lắc đầu
lè lưỡi phục người
dàn bà dào to liều
gêu mà sức mạnh
gan to. Ngay đèn đèn
ông dê già mỗi lúc
ta dâ co can dâm
đánh nhau với hổ...

Sự thực, đánh nhau
với hổ, đối với người

kinh ta thì là chuyện góm ghê, chời với kè
ở núi rừng, chẳng qua cũng là thường vậy, chỉ
cần phải có cam dâm mà thôi.

Nhưng chuyện có thật mà chàng tôi thuật
dưới đây sẽ chứng thực cho lời chàng tôi nói
trên kia. Chàng tôi ước ao những chuyện này sẽ
làm thỏa tinh tú mà của bạn đọc về làm giao
can-dâm cho những bạn trẻ ở chốn kinh
kỳ vậy.

T.B.C.N.

— Hồi trước, ở miệt Vĩnh-chân của mình đây,
những làng Trà-Teo, Trà-Nieu, Trà-Nho, chỉ
là rừng bụi. Cố dâu được như ngày nay. Dàn
thò (tú là người Cao-môn) còn đóng, họ chưa
xa lánh mình gần hết như bây giờ, còn Chết
thì qua đây làm ăn nhiều lắm.

Thuo ấy họ không sợ hùm heo giết có lẽ
vì quen mắt, có lẽ vì nhớ có võ - nghệ và sức
khỏe. Nói về sức khỏe thì họ khỏe lắm, không
hiểu sao ngày nay mình yếu quá. Như ông
nội tôi chẳng hạn sức vóc người mạnh - mẽ
lắm, người cao hơn ba tôi một cái đầu,
rõ ba tay lại cao hơn tôi đón mang tai, (người
kể truyện cao chừng 1m50).

Ông nội tôi đánh cop như đánh chó, thê mà
cô lẩn phải tuy-en-hổ giải nghệ đấy.

Hôm ấy, ông cùng một tên bạn cuốc rẫy
ngoài đồng. Bỗng nghe một tiếng « cá - um »
vang rừng. Một con cop bước ra, đi theo ven
rừng.

Người bạn ông tôi có một cây cuốc cầm vào
một ngón lao, còn ông tôi thì có một cây mác.
Cây mác hời xưa nặng đến một yên ruồi, lưỡi
làm bằng thép rất bền. Lúc ấy, cop men
men lại gần hai người mắt đê ý dòm chừng,

vì cả hai đều giữ thế thủ cù. Đến khi « đồng
đến vừa tầm, người bạn ông tôi phóng ra một
ngon lao cắt vào lưng cop, cop hộc một tiếng
to rồi căm dũng chạy mất.

Ai nay đều yên tâm, tưởng cop đã chạy
hắn rồi. Nhưng khi về đến đầu rùng, hai
người lại gặp « ông ta » đang ngồi chờ « đồng »
nhảy tới chụp người bạn ông tôi tái trước,
hắt ngã lăn xuống đất. Ông nội tôi vội nhảy
tới giao chiến. Cop bị bạn ông tôi dũng vồ¹
cùng ông tôi. Dành được ít lanza, cop bị mấy
mũi mác khá đau, nhưng rồi thay ngay lúc
ấy tuồi mác lại vắng ra. Chỉ còn cầm cái cán
gỗ, ông tôi cầm kháng cụ kien-liet, cop
khuông hãi ông tôi được cái nao. Trong lúc
ấy tại cách một công đất (36 thước) có tới
vài chục người trong rẫy đứng đáy mà chúng
kiến trận đấu, không nhảy vào tiếp cứu. Ông
tôi dã mệ nhoài, mõm hối mõ kén nhè - nhại, thời
may người cháu chảy ra đánh cop chạy mất.

Đánh cop tưởng là đánh nai

Ông hương chủ T'en uống một miếng nước
rồi tiếp:

— Nghỉ lại hồi của họ gan dạ vì có võ cù.
Tôi cũng được ông nội tôi truyền dạy vài
miếng đánh cop. Đánh cop khác, đánh người
khác, và phải tinh ý mới được.

Ông hương chủ T'en bước xuống ghề, lẩy
cây gậy cầm trong tay rồi đứng giữ miếng
cao chung tôi xem. Ông ta nay cũng hơn sáu
mươi mà cặp mắt còn sáng như bàng, trán
thấp của người sơn-lâm, tóc cứng hót ngắn
như người Cao-môn, và cảm cay dung thể
thù xem cũng gọn gàng lắm.

— Hết cop muốn nhảy tới chụp mình thi
minh đang thủ thế này, hai chân bò giang
ra, tay cầm mác lăm làm đưa trước bụng, giờ
đầu mác cao lên ngang mặt.

Trong lúc thủ thế, phải nhìn kỹ cop. Nếu
« đồng » bò chậm chậm tới, cái đuôi dài khe
khẽ xuống đất là hổ giữ mình! Vì « đồng » sập
nhảy từ phủ lên đầu mình đấy. Và như thế
thì mình phải nhẹ nhàng lách mình qua, rồi
thuận tay đâm ngang hông ông là rồi sẽ trở
minh thủ thế lại.

Còn nếu cop đứng im nhìn minh thi hãy
nhìn kỹ cái đuôi. Nếu đuôi ông ta đậm mạnh
qua tay phải thì lúc ông ta nhảy qua trái, và
đập đuôi xuống trái là ông ta phu qua mặt...

— Đánh cop như thế xem cũng gom lâm,
nhưng rủi minh đâm không chết nó thì làm
thế nào?

— À, thi minh cứ đánh, cần nhất là đừng
xem sợ và cặp mắt phải vững vàng vào

mắt cop. Vì cop trước giáng-điếc oai-bùng
của minh cũng biết sợ lâm chờ. Mà người
đời trước mạnh lâm chờ, có thê đánh nhau với
cop trót giờ như thế.

Như người cậu của tôi đó, nói tôi tôi càng
tức quá. Trọn đời cậu ta giao chiến với cop
bất mấy phen kh้อง sao, mà lần ấy không
biết sao lại chết một cách dâng thương. Cái
chết mới kỳ khôi chờ! Thành ra ở đời có số
mạng hết, ông a...

Lần đó cậu tôi đang cuoc rẫy ngoài đồng,
chạy một con cop ở đầu chạy hộc hộc ới
nhảy chụp ông ta. Cái này cũng là kỳ! Bởi vì
thường thường thi cop hay men lăn lòn iới,
giữi the dâng-hoàng rồi mới nhảy tới chụp.
Nhưng lần này nó cứ đâm sầm một mạch tới
còn tôi ngay.

Càng kỳ lỵ hơn nữa, là cậu tôi đang cầm
khi-giới trong tay đó lại liêng bỏ đi, dùng
hai tay không đỡ lấy cầm cop.

Thê mà đương cự được rất lâu mới tài
chứ. Hỗ cop nhảy tới phủ là ông ta đưa hai
tay đón nǎm lấy hai chân trước của cop, rồi
thuận chân đâm mạnh vào bụng cop khiến cop
ngã lăn qua một bên.

Biết bao lần cop bị đâ ngã như vậy, nhưng
nó cứ nhảy tới phủ mãi, tuy không thể vỗ
trứng cậu tôi cái nào cả.

Lúc ấy, một người dàn bả ô trong nhà xa
chạy ra, tim gõ cậu tôi vè ăn cơm, thấy cây
cây đang nắm giữ chân cop, bả ô xa trong
không rõ tưởng là bắt được con nai, vì từ nhỏ
mặt bả ô thật chua trong thấy cop bao giờ.

Bà ta hồn hở chạy đến, sẵn cái đòn gánh
cú đập bịt lén lưng cop, miệng thi kêu:
« Bắt được nai, hả chú? » Cậu tôi rảng giũ
chết cẳng trước không cho cop động dây, đè
cho bả ta ta hổ đập. Cop bị đập cũng như
tử rồi, rủi thay một lát bớt mặt, nghe bả ta
vừa đập vừa lải nhái: « Nai hả chú? nai bả
chú? » cậu tôi buột miệng thốt: « Cop đó!
chó nai cái gì! » Nghe tiếng « cop », bả ta
không còn hồn vía, quẳng đòn gánh chạy tuột
về nhà.

Thê là cop được giải vây trở lại giao chiến
kịch liệt.

Cậu tôi phẫn yêu súc quá rồi, phẫn mờ mắt
ngã quí luon.

Cái chết của cậu tôi có bao nhiêu cái lợ,
nhưng rủi nó tự an hì rằng số trời đã định như
vậy rồi

Bị cop đuối

— Còn phần tôi thi có lần bị cop theo cho
đến tôi mới thoát thân được — ông hương
chủ T'en tiếp.

Trưa bữa đó, chúng tôi đang ngồi trong rừng chờ đợi nghe một tiếng sột trước mặt, là cây đồng đất, người bạn của tôi đứng dậy thì rùng một tiếng soạt hòn tay trái nữa. Dùm chắc là cọp chó không ai, chúng tôi rút dao mác ra phòng thân.

Nhưng không thấy gì cả. Chợt mây cành cây trước mặt cũng chẳng thấy gì.

Chúng tôi ra về. Người bạn cứ đi trước phà lối, còn tôi đi sau để phòng.

Đi được một Jet, vừa ngoảnh lại nhìn thi thoảng một lát. Một cọp cợp đang bước chậm rãi theo lối. « Ông ta » nhở, chưa được mạnh lắm, bê cao ngang hông tôi thôi.

Tôi lạ to : « Cọp kia mày ! ». Bạn tôi quay lại, xốc túi đưa ngón đầu ra ngang hông địch. Cọp ta coi mũi khống xong lanh mắt.

Chúng tôi đi tiếp. Một lát lại gặp ông ta đón & đùa dường. À, thế này thì quá lầm ! Nó nhất định không buông tha mình đây mà. Ma hổ chúng tôi xốc túi giao chiến là cọp bỏ đi, đường nứu còn nhớ qua.

Chúng tôi đến một con sông. Đọc theo sông là chà-là, dừa nước, cùi cốc mọc dày bit, cành này giao cành kia. Trời chẳng vang rỗi. Sự đèn tối tăm bặt trắc, chúng tôi la cùi dùng dưới gốc ngô lèo, như thêu thường lâm, nhưng không gầm-gừ một tiếng gì. Bạn tôi nói sofa chất cành cây nhọn xém một bên, lâm lao phóng trúng lung ông ta. Bi đau, cọp lẩn mất.

Số ngùn trên cây vò ý roi xoong thì chết, và lại hung đói quá, chúng tôi đành phải chuyền trên cây mà về. Kẽ trên cây như khe, cọp ở dưới cát theo, người trên trời, thù dưới đất, song song đi đến khi trúng mọc lên cao mà cọp cũng chẳng tha.

Bến mồi khúc sông phải lội mà về, chúng tôi liền phảng máng ngon lao khiến cọp chạy lẩn vào rừng. Lập tức nhảy xoong, chúng tôi lội ào qua sông không mang cá-sáu — vì lúc ấy ở khúc sông này cá-sáu có rất nhiều. Nhưng may ! đến giữa sông thì thấy cọp ta trở lại đứng trên bờ ngó theo. Tức quá không còn kiêng nỗi gì nữa, tôi ngoặt ông ta mà gọi : « Này ! có giỏi thì qua dà ! » Cốp như còn tiếc chưa đị đọc theo bờ sông theo dấu chúng tôi một lát rồi mới đánh bò đi...

Bán cọp chết được thường

— Câu chuyện cũng hơi lả, tôi hỏi. Chẳng lẽ cọp lại nhất định đỗi không đám chẹp các ông đành dì theo suối buổi chiều như vậy !

— Có lẽ tại nó còn nhỏ, chưa đủ sức và can-dám. Huống hồ chúng tôi dáo mác bắn-hai cả gan chiếm-dầu. Lại nữa, người dường rùng chúng tôi lại còn tin chuyện « tướng tinh » nữa. Nếu « tướng tinh » của mình mạnh, cọp không dám ăn dầu.

Như câu chuyện sau đây của ông tòng Lại. Ông ta đi rừng, trưa nắng gắt, mới tìm một vũng nước mà uống. Gặp vũng nước trong, ông ta khóc ròng kè miệng uống. Bỗng ông ta giật mình, và thấy in trong đáy nước một cỏi đầu thú xấu-xà lầm. Đoán chắc là tướng-tinh của mình xuất ra, ông ta có ý để phồng tinh mang của mình. Ông dũng niết dưới gốc cây để nghỉ mát, bên minh gác một cây mác dài. Trên đầu ông, cành lá cây dừa xôe trên như cay long.

Ngoi chưa ấm chỗ, thì sot lì một con cọp ở đâu nhảy tới phủ ông ta. May phuoc cho lồng Lại là cọp bị mác lén ngon dứa trước khi đến đầu ông. Cọp chói-với trên không chus biết cạy gỡ làm sao thì đã bị tòng Lại vò lấy mác dám suýt dưới bụng. Cọp gầm đau, nhảy xuống chạy mất...

Câu chuyện chưa hết. Cọp chạy ra túi bờ sông xà thi yểu lẩn rồi dựa mình vào gốc cây mà chết đứng.

Cọp chết được bao lâu không rõ thì có một chiếc ghe chở ông họa-dò Nghĩa di qua, chúng cũng di khâm đất. Trong thấy cọp đứng dưới gốc cây, họa-dò Nghĩa chia súng bắn vào đầu cọp hai phát. Hai phát đều trúng. Thấy cọp không động dây, họa-dò Nghĩa lên bờ thì thấy cọp chết tu bao giờ rồi...

Lúc dem xác cọp về, ông chàng chà-linh Bacilieu ban thường cho họa-dò Nghĩa mấy chục bạc và một cái « mè-day » vè lòng cảm-dâm bùi chét cọp đó.

Nói đến đây, ông hương-chủ T'en cười to kể-tiện :

— Thành-thủ tòng Lại đâm chết cọp mà vẫn không hay, họa-dò Nghĩa bắn cọp chết mà không đè, ông chàng tham-biện ban thường mà chẳng biết...

Câu chuyện có ý-vi trào-phúng khiến ông ta cười mãi.

LÉ TÂM

Cùng các bạn đọc

Chúng tôi có lời trân trọng nhắc các bạn mua báo năm chia giải tiền xin gửi tiền về cho thi chúng tôi mới có thể gửi tiếp báo đế các bạn đọc được:

T. B. C. N.

HUYỀN - TRÂN

CHUYỆN VUI CỦA NGỌC-HOÀN

Aoh Hải, bạn tôi, & một tinh nhô dà nói tiếng về khoa âm-nhạc tây. Ấy là người ta tưởng thế, người ta tưởng mặt thành thạo về vấn đề này, vấn đề nó và ngàn dâ khát khác ngoài tầm ta họ, thi người chung quanh sẽ cho họ là kém cỏi...

Hải vui vaya. Anh yên tri rằng về âm nhạc anh « khâ », thi về văn-chương, mỹ-thuật, khoa-học, lịch-sử, tất anh cũng phải khâ. Anh lại có định kiến rằng cái gì cũng chỉ ở trí thông-minh mà ra cả, người ta chỉ thấy lì lợ thông-minh mà xét đoán ra tất cả mọi việc... Ma trí thông-minh thì anh có thừa rồi !...

Song, tại nơi lỉnh khinh này, tiếng cầm của anh như thế đã là trời lầm. Trước kia, chính anh, anh vẫn tự biết minh-hay có xòng-xòng. Nhưng sau khôn nỗi người ta cứ khen anh mãi. Nhưng lời khen ấy — tuy nhiên rất thành thực — dần dần ành nhấp vào tim óc anh, trí não anh. Cho đến một ngày kia, anh tự bảo :

— Thường mà tài nghệ của minh đến một trình độ khâ cao rồi mà minh không biết cũng lèn !

Rồi anh nhất định tưởng mình là một nghệ-sĩ có tài. Nhât là từ khi anh mang cây dương-cầm vè đây, bao nhiêu những cây đàn-tàu, những chiếc kèn harmonica đều im tiếng hết.

Giá anh cứ ngao-nghê xung hùng xung bá trong cái phạm vi « dương-cầm tinh khôn » của anh thì không sao.

Nhưng phuoc-tap thay, anh lại thuộc cái loại tam hồn lúc

nào cũng muốn tố ra là biết hơn những điều minh biết.

Hoặc nếu minh không làm

mặt thành thạo về vấn đề

cây dương-cầm của anh dâ

tới một bức điện luyện.

Hải vui vaya. Anh yên tri

rằng về âm nhạc anh « khâ », thi về văn-chương, mỹ-thuật,

khoa-học, lịch-sử, tất anh

cũng phải khâ. Anh lại có

định kiến rằng cái gì cũng

chỉ ở trí thông-minh mà ra

cả, người ta chỉ thấy lì lợ

thông-minh mà xét đoán ra

tất cả mọi việc... Ma trí thông-

minh thì anh có thừa rồi !...

Giờ vu-quy của một vị

công-chúa hét lồng vè nghĩa,

sắp diem...

Cách xa ngai rồng ít bước,

những quan quân, do vài

lẽ vùi ho reo, vừa múa cao

những lá cờ sặc sỡ...

Phía trước ngai rồng, chiếc

dinh đồng den to lòn tỏa ra

từng luồng khói dày, nức

mùi trầm ngát.

Có tiếng nhạc rung. Đoàn

quân Chiêm-thành vừa tới,

đứng cách biệt hẵn một khu.

Bao nhiêu con mắt đều dò

rõ về phía ấy, đè ngầm nhìn

những vam vỡ, những bộ

binh-phuc đơn gian nhưng

đều gợi tính hiếu-kỳ...

cao vút đây, hoa nở sớm rồi rõ ràng trút xuống mặt đất hấy còn, nhuộm màu xuân...

Vậy mà trên sân trường Bưởi, hàng ngàn người kiên-tâm chen chúc nhau, chờ xem một cuộc voi đặc sắc : lễ vu-quy của công-chúa Huyễn-Trân !

Hải và tôi cũng là hai cái cục trong đám hàng rào người.

Một vài trò vui nhộn.

Rồi đến cái trò người ta

mong đợi :

Một đoàn quân, guom dao tè chinh, rầm rộ tiến ra, bộ giáp một ông vua oai hùng, rực rỡ vàng son... Nhà vua theo quan quân đi thẳng đến mặt chiếc ngai đặt trên một cái bục đê giừa sân. Vua vng ngai rồng, trong khi đoàn quân dần thành hai hàng lá, hứu, rầm rộ...

Gì vu-quy của một vị

công-chúa hét lồng vè nghĩa,

sắp diem...

Cách xa ngai rồng ít bước,

những quan quân, do vài

lẽ vùi ho reo, vừa múa cao

những lá cờ sặc sỡ...

ĐÃ CÓ BẢN

Triết học Bergson

của giáo sư Lê-Chi-Thi-EP

Bản quyền 095 — Lys cho 7'000

Một triết-học mà ông William James nhà triết-học sáu xa nhất

nước Mỹ đã phải nói : « Trước

su hiện hình cao cù dòi với

tôi mọi lý-thuyết đều mù tôi ».

SẮP CÓ BẢN

THẾ-GIỚI MỚI

PHÙNG-NGUYỄN thuật theo

A. Maurois

PHÊ-BÌNH VĂN-HỌC

của KIỀU-THANH QUẾ

NHÀ XUẤT BẢN :

TÂN-VIỆT 40 Takao Hanoi

Một hồi chuông thánh thót reo buô. Tiếp đến tiếng đàn sáo du dương từ một nơi xa vắng lại... Mọi người rao rực chờ, hồi hộp chờ...

Từ tốn, nhẹ nhàng, một đoàn thi-nữ tha thoát trong những bộ quần áo lụa trắng bước ra sân, vây quanh một người con gái trẻ nghiêm chỉnh... Y phục nồng lộng lẫy nhưng vắng, nhưng ngọc...

Công-chúa!

— À, công-chúa!

— Bộ áo quá quá ní!

— Cả chiếc mũ náu!

Đi trong tiếng nhã nhạc, bọn thi-nữ đưa Huyền-Trân thẳng tới chỗ vua ngự. Công chúa quỳ trước ngai rồng, đợi vua truyền lệnh...

Một vị quan, phảng phất trong bộ áo giò, phủ phục, kính cẩn dâng lên một chiếc đĩa dồ. Có tiếng xướng to:

— Thinh Hoang-dế nhận Ô-Lý đia-dõ...

Ở chiếc đĩa đồng, khói trầm vẫn mù mịt tỏa, phân phát hương thơm khắp nơi giang-san tha nhô...

Vài tiếng chuông nứa ngân dài... Huyền-Trân cúi mình từ-lại trước thềm rồng; doạu theo một vị quan ra chỗ đám quan Chiêm...

Bié-lý day! Giờ phút thiêng liêng đã đánh lõi... Hưởng-thượng bùi ngùi tròng theo... Công chúa ngầu-ngo nhìn lại...

Tuoi nhé, con người tienga xin vĩnh biệt với giang-san tõ-quốc dẹp dẽ như gấm, như hoa...

Tuoi nhé, Tõ-quốc giang-san cũng xin tienga biệt người taun mới mười bảy xuân tuổi đã biêt nặng lòng vì nước...

Tên tướng Chiêm hõ lõn mõt tiếng. Cả bọn quan Chiêm cui rạp, kinh chào. Huyền

trân nhẹ vẩy ống tay áo, cho phép họ ngang đầu...

Những tiếng nhạc lại rung lên... Huyền-chân ủ rũ lên đường, sau khi lừa trọn một thi-nữ am hiểu võ-nghệ theo hồn. Lẽn đường, lén đường với toán quân Chiêm ngày ngõ...

« Huyền-trân... Huyền-trân oii... » Bài hát biệt-ly theo diệu Nam-ai buồn rượi tự một nơi kín đáo vang lên...

Đề tiễn đưa Công-chúa, đề luyến tiếc Công-chúa, đề khóc cảnh chia ly thê-thảm. Đề là

tiếng than thở của cá mà giang-san pha vào trong gió, trước những cảnh hưng vong võ-định...

« Huyền-trân... Huyền-trân di i... »

Diệu Nam-ai của đất nước hay là khúc quâ-quan của người xua i?

Tiếng hát trầm trâm khiến hàng ngàn khán giả được chứng kiến đều mủi lòng thương cảm...

Người ta ra về, mang nặng trong lòng một mối ngậm ngùi khó tan...

Cái hàng rào người vỡ ra thành nhiều mảng có những cánh hoa màu tõ-diêm...

Người ta ra về, mang nặng trong lòng một mối ngậm ngùi khó tan...

Nhưng thưa ngài, ngài lầm. Công-chúa Huyền-Trân không phải là người Nam-Việt.

Tôi súng sوت:

— Huyền-Trân không phải là người Việt-Nam? Sao có sự lạ vậy...

— Phải, thưa ngài, đó chỉ là một sự lạ đối với ngài. Nếu ngài muôn, tôi xin sẵn lòng kể hâu ngài một đoạn lịch-sử...

Người ta bình-phẩm, người ta ngợi khen, người ta hoan nghênh bằng những tiếng hô reo, trong khai trên tùng cao, diệu hát Nam-ai vẫn ai oán thở dài...

Tren mặt các thiêu-nữ, hây còn phảng phất nỗi cảm-thương số kiếp gian-truân của người bạn cần-quác.

Hải và tôi theo đám người tiễn ra phía công trường...

Ra đền ngoài đường, chúng tôi vẫn còn vắng nghe thấy bài hát tiễn biệt Huyền-Trân theo rồi...

Hải, với cái thái-độ thành thạo âm-nhạc, bảo tôi:

— Bài hát nghe được đấy! Nhưng phải cãi họ lại soạn theo diệu Nam-ai thành ra vô-ly.

Tôi ngạc nhiên:

— Võ lý?

— Chứ không à? Người Chiêm đâu biết đến diệu Nam-ai?

Yêu tri rằng bạn cũng hiểu sự tích Huyền-Trân như mọi người, tôi cãi:

— Đây có phải là bài cho người Chiêm nghe đâu. Một bài hát của người Việt-Nam đề tiễn một vị công-chúa Việt-Nam xuất-gia, dùng diệu Nam-ai, tưởng còn gì hợp hõ?

Bạn tôi lấy một vẻ mặt lạnh như tiền, khinh khỉnh đáp:

— Nhưng thưa ngài, ngài lầm. Công-chúa Huyền-Trân không phải là người Nam-Việt.

Tôi súng sot:

— Huyền-Trân không phải là người Việt-Nam? Sao có sự lạ vậy...

— Phải, thưa ngài, đó chỉ là một sự lạ đối với ngài. Nếu ngài muôn, tôi xin sẵn lòng kể hâu ngài một đoạn lịch-sử...

Giọng cả - quyết của Hải khuiết tôi bỗng sinh nghĩ cái tri nhớ của mình. Tôi bảo:

— Àh hãy cứ thử kè!

Không lung túng, không ngượng ngèu, Hải thản nhiên kè như một bà già kè chuyện Tâm Cam:

— « Về thế kỷ thứ 15, vua C-iêm-thanh là Ché-Mân có một người em gái rất đẹp. Người em gái ấy, thua bạn, tên là Huyền-Trân... »

luôn lời bạn:

— Cho nên Ché-Mân gả

Huyền-Trân cho vua ta?

— À ra bạn đã hiểu! Như vậy là Ché-Mân khôn lầm. Gả em gáicho một vị anh quân như Trân-anh-Tôn lai không sừng đáng hay sao?

Ngoài cái loi gầy hạnh phúc đầy-dú cho em, Ché-Mân lại được hai cái lợi khác: Kết giao với một nước hùng-cường và thu về hai mảnh

xương gùi thịt cho mỗi người khác nòi khác giống, Huyền-Trân, một đêm trăng, đã gieo minh xuống bê...

Bạn kinh xong, tôi loan vuốt bụng cho những tiếng cười từ nay phải cố nồng được tự do bật ra... Thị một tiếng cười to hơn ở phia trước mặt khien tôi chủ ý...

Tôi nhìn lên:

— Bà áy đương cười anh... Hải quắc mắt nhìn tôi, nhưng giọng anh lần này thu nhỏ:

— Cười tôi? Cười cái gì?

— Con cười cái gì nữa. Cười vì anh nhất định bắt Huyền-Trân là người Chiêm và nhất định dây Huyền-Trân xuống bê...

Có lẽ Hải đã hơi chết da vì câu chuyện bịa đặt qua một sự ghi-nhớ-mo-ho của trí óc anh. Nhưng đám lao phải theo lao. Anh muốn phả tan mồi ngòi vực của chúng tôi, nên anh lại cãi quyết:

— Đó là chuyện Huyền-Trân đúng sự thực trăm phần trăm. Anh có-biết si gã kè cho tôi nghe không? Chính cụ Nguyễn-văn-X... (anh kè tên một nhà học-giá trú-danh).

Dàng diện của thiêu-phụ di trước mặt tôi cho chúng tôi biết nàng vẫn dương cười...

Tự nhiên, tôi nảy ra cái ác ý muốn mua vua cho người dép. Tôi nói to:

— Thôi, thôi. Anh ngừng lại cho chúng tôi nhõ! Anh vừa dám dính « cá » cái lực lượng võ-sử-học của anh dày nké!

Đôi vợ chồng trẻ vui ngõnh nước, phẫn không muốn tra o /&i nhìn chúng tôi. Thoảng



Tôi phản đối tức khắc.

— Lão!

— Xin ngài đừng ngắt lời tôi! Hồi bấy giờ ở nước ta, là triều vua Trần Anh-Tôn. Vua Ché-Mân xí Chiêm - thành thấy hai chau Ô, Lý cua nước ta ruộng đãi phi nhiêu, lai giáp giới với đất Chiêm, nên có ý đoai. Nhưng đoai bằng cách nào? Dùng binh dao thi không xong rồi, vì Ché-Mân vẫn sợ oai vua Trần.

Tôi cố nhịn cười tiếp theo

đất lõi tưỏi. Chonér, lúc nay, sau khi nhận địa đồ hai chau Ô, Lý, vua Ché-Mân liền cho một toán quân Chiêm hộ vệ Công-chúa sang Nam-Việt, cung kiều như Chiêm-Quân cõng Hồ ngày xưa...

Đến đây, chắc cái mỹ-danh Chiêm-Quân gọi cho bạn tôi một ý nghĩ tốt đẹp ấy cho Huyền-Trân:

— Song le, nứa dường, phän phien-nõi phái xa nhè, xa

nước, phän không muốn tra o /&i nhìn chúng tôi. Thoảng

Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Tonkin Annam et Laos.	\$800 4\$25
Cochinchine, France et Colonies françaises	9,00 4,75
Etranger.....	16,00 8,50
Administration et Services publics.....	16,00 8,50

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAN-VINH » et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Paris

trên môi họ một qú cay/có chẽ nhao.

Mai sao vừa lúc ấy, đến
một lối rẽ. Tôi với kéo Hải rã
sang con đường Cửa Bắc..
Tôi dùa Hải, nhưng vờ làm
g ọng nghiêm trang:

— Anh làm tôi theo cã mệt!
— Vậy chả lẽ cù X... lại còn
nhầm về sú-học à?

— Cù X., không lầm, nhưng
anh đã làm cù X... mang
tiếng oan.

— Vậy anh bảo sú-tich
Huyền-Trân iêc nào mới
đúng?

Tôi kẽ lại cho Hải nghe
thiên-giai-hoại theo như sú-
ky. Tôi lại gặng rõ cho anh
nghe rằng cái ông vua nhân
địa-dâc lúc nay chính là Trần-
anh-Tôn. Được hai chúa Ô, Lý.
Lý rồi vua Trần cho em gái
là Huyền-Trân vè Chiêm,
theo một đoàn dân-số do
Caë-Mân cho sang dè hò-tống
nàng... Hai năm sau Ché-Mân
chết. Đáng lẽ theo tinh Chiêm,
nàng phải tự thiêu dè chẽ
theo chồng. Nhưng khôn-
ngon hơn, vua Trần-anh-
Tôn hay tin, bèn cho ngay
một vị quan là Trần-khắc-
Chung sang làm cách cứu
nàng. Khắc-Chung dẫn dụ
cho oán Chiêm-thành biết
rằng: Trước khi lên hỏa-jàn,
nên dè vì mâu-nghi của họ ra
ngoài bê khơi, chỗ Ché-Mân

chỗi, dọc kinh-zchiêu-hồn
ngài. Như vậy, Hoang-hậu
mới mong gặp được Hoang-
thượng & chón Tiên-duong.

Nung ra đèn ngoài khơi,
Khắc - Chung truyền lệnh
giang buồm thẳng về Nam-
Việt.. Vè đến nước, Huyền-
Trân không tuc huyền, gửi
thân-nơi của Phật tại một
ngôi chùa tinh Nam-dịnh.
Tôi kết luận:

— Huyền-Trân không như
Chiêu-quân của anh đâu.
Nghĩa là Huyền-Trân không
tự-lử...

Hải ngưng nghịch:

— Quái, thế ra tôi nhó
nhầm ra chuyện gì!

Thấy anh bối rối, tôi trêu:
— Cũng không hề gì, nếu
không có người dân-bà trê
lúc này nghe lợt câu chuyện
của anh. Chắc vợ chồng họ
đêm nay vè được mè cười dứ
lâm.

Hải nghĩ ngợi một lát, bảo
tôi:

— Quay lại đường Quan-
thánh...

— Dè làm gì?

— Dè cãi-chính với bọn kia!

Tôi ngạc nhiên:

— Cãi-chính cái gì nà.
Cãi-chính bằng cách nào mới
được chứ?

— Được, anh cứ đi với tôi!

Không dè tôi kịp thoát thác,

anh lôi tôi tuồn tuột sang
dường Quan-Thánh. Ráo
bước một lúc, chúng lôi theo
kíp cặp vợ chồng trẻ.

Hải dâng hăng lên một tiếng
thật io. Người dân-bà nghe
lại. Khi nhận biết anh chàng
giỏi quắc-sứ lúc nay, nàng
vội quay di co lè để che một
nụ cười.

Hải thẳng người lên và nói
một hơi như cậu bé đọc bài
học thuộc lòng:

— Huyền-Trân công chúa là
người nước Nam, em gái vua
Trần-anh-Tôn. Vua Chiêm-
thanh muôn lây nàng, bèn
dành đổi hai chúa Ô, Lý. Sau
vua Chiêm mất, Huyền-Trân
công chúa lại được vua Trần
sai người sang đón vè nước.
Tir đó, nàng tu ở một ngôi
chùa tinh Nam-dịnh. Chùa
này ngày nay hãy còn di-
tích».

Anh ngừng lại một giây,
cho cõi mäch lạc, rồi tiếp:

— Câu chuyện lúc nay là
tôi kẽ dừa. Vì tôi muốn khám
chuyện Huyền-Trân vào
chuyện Chiêu-quân nhà Hán,
cho.. cõi vén nhoi tho!...

Tôi mấm chát-mi cho khôi
bật cười, trong khi đôi vợ
chồng trẻ quay lại, đứng
sửng, bô gõ nhín Hải, như
nhìn một đứa dở người...

NGOC-HOAN

TÔI LỐI

Bà ra hơn 50 thứ sách xin bồi catalogue.

Thu, và manda, dè; Á-Châu xuất bản cùe, 17 Emile Nolly, Hanoi

Người nào biết thường thức cái công phu
của vân-chương, người nào tự phụ là
có một con tim, một khói óc khác người
hông thè bô qua được cuốn văn rât giá trị
này của Cầm Ái...

Trên 100 trang, bìa ba màu — Giá.... 0\$60

Còn một số rất ít:

Xóm số..... của Nguyễn quốc-Bảo (\$100)
Hà tóm lóng sầu — Ng Phuong-Châu (0,80)
Nô da hán dài — Thám-tâm N.T.T. (0,80)

Chiết-tự, một khoa học huyền-bí của Á-châu

Nói đến Chiết-tự, có lẽ không
mấy người không biết. Đó là một
khoa-hoc theo chép, phân tách chép
viết của mỗi người, để đoán việc
trước và sau vè vận-mệnh xã-hội
hay cá-nhân.

Phương-tây cũng có khoa-hoc
này, đó là lối đoán chép ký của
người viết vè.

Ở Á-dông ta, nhất là nước Tàu,
khoa-hoc này không được phát-
triển mạnh, vì rât khó và huyền-
bi, tuy có nhiều người đoán
chiết rât tái-tinh.

Về triều nhà Tống, đời vua
Cao-Tôn có quyền thần là Tân-
Cối, một hòn cung vua di vi-
hành, thường doanh chiết-tự là
Phương-Trach, liên-mời vua vào
xem. Trach không biết hai người
đó là ai, mới bảo vua Cao-Tôn viết
chép rât sê đoán.

vua Cao-Tôn viết chép Xuân
(春), Trach suy xết rât nói quyet
ngai là vị quỷ nhán nhất nước vì
mùa xuân là đầu bốn mùa và
mùa xuân làm sinh; sống và troi
tối cho muôn loài.

Kết-đến Trach bảo nhà vua là
người lâm cho mọi người được
nhờ vòi nhung chép Xuân có nón
trên là nón chép Tân (春) cho cõi
ánh mít giờ của chép Nhật (日),
trong chép xuân (春). Nên Trach
khuyên nhà vua không nên chơi
với người nào tên là Tân hoặc họ
Tân. (Thật Trach không ngờ có
gian thản của vua là Tân Cối ở
đó.)

Nhà vua xem xong, rồi tới Tân
Cối nhờ Trach đoán.

Cối viết chép U (幽). Trach
khen Cối có địa-vị oao sang-vang
vàng như náu. Nhưng trong chép
U có nhiều rết rắc rõ, vây lâm-
đia không được rõ ràng thán-tâm.
Kết cục Trach khuyên Cối nên

Nguy-Diên đời
Tam-quốc bị chêt chém
chì tại y... mọc sừng

sùa lõi và tu-linh lại mới không
niết vòng lõi lõi.

Cõi nín lặng mời vua vè phủ,
cho người di lung-bát Trach.
May có người biết mặt Cối, dâ
dâ cho Trach biết trước là va
dâ lõi miêng nói dáng tim gian
thản, nên Trach sợ, mà
trốn di từ trước.

Sau Tân-Cối mưu hại Nhạc-
Phi, công-thần của nhà Tống.
Cối bày kế giả chiếu triệu Phi về
đè hâm hại. Nhanc được chiếu
chì vua, Phi sáp-sát vè, đêm nâm
mộng thấy ha con chó ngồi dõi
mặt nhau nói chyện. Sáng dậy,
Phi hỏi là hâm thí có người nói:

« Tướng công vè chyện nay nguy
hiểm lắm mà có lè bị nguy hinh,
vì hai con chó nói chyện tuc là
chú Ngục (獄), vây chieu chỉ này
cõi là mưu gian của Tân Cối,
không nên vè». Nhưng Phi cố
chấp vè, quả nhiên bị Cối vu
hết, chết trong nguy lâm.

Về đời nhà Minh có quyền thần
là Nguy-Trung-Hiền, một hòn
viết chép Tú (愚) vòi người đoán.
Người đó bảo Nguy là người
chéc cao nhát nước bồi chí Tú
cõi chí Nhán (人) ở trong chí
khung chí Quốc (國). Nhưng
nếu Nguy mà có lòng gian lịnh
thì cái khung chí Quốc đó lại là
chú Khâu (口). Vậy người ở
trong miêng cõi thi nguy đén,
nơi. Sau Nguy mưu việc biến
lahn không thành nên bị hại đến
thân.

Về cuối đời nhà Minh, giặc Lý
Sâm nỗi loạn, dân gian khốn
khô, trộm cướp như ong, co-
nghiệp nhà Minh sập mất. Cõi tên

nội giám hồn cản vua Sùng-
Trinh, một hôm, đến nhà một
người đoán chiết-tự nhờ xem
giúp. Người đó bảo ông muôn

xem vè việc gi. Tên nội-giam nói
muôn xem vè việc nước, rồi nói
chữ « Dâu ». Chữ lão có bà chử
đóng ám là « Dâu » (友, 有, 酬.)
Anh thấy doanh luồng là người
xem muôn lõi chử thứ nhất liền
kết: « Thủ phân tài lòi dâu rót,
nước loạn mãi, (vì chử 友 do
chử 父 (phản lòi dâu lén) — Anh
nội-giam vòi bão :

« Không, tôi muôn xem chử
Dâu (父) kia ».

« Thầy lại kêu: Nhà Đại-Minh
đã mất quá náu rồi (Đại-Minh đ
thất kỵ đại-bán, 大明, ney bô
một nhát chí Đại-Bá và bén chí-
tử của chí 明, thành chí 有.
tâm của lão gọi là Dâu, ta gọi là
Hỗn).

Anh nội-giam lai chí chép:

« Không, tôi muôn xem vè chí
Dâu (父) kia ».

Ông thầy lai thất kinh la:

« Đứng chí tòn bì bộ dâu đùi
rồi, thất là nguy lâm. Chí 父 ở
giữa chí Tú (愚).

Anh nội-giam giặt mình, di
thẳng.

Lái có được nghe một chuyện
về cuối đời Mân-Thanh bén Tân,
mà người giải chiết-tự là nhà
chi-si Việt-Nam, không hiểu có
đúng không, nhưng cũng nên
thứt lại, trường không phải là
võ Ich.

Hồi cuối đời nhà Thanh, tức
khoảng cuối thế kỷ 19, một vi
thân vương Mân-Thanh nâm

một tháng hai chữ ký khai: 潤
Hồi, không ai dám ra chữ
gi. Sau có một nhà chí sĩ của la
sang, chối với Thành vương thán
tim. Thầy là người học rong,
Thân vương bèn đem hai chữ
trên hỏi nhà chí sĩ. Sau một hồi
suy xét, nhà chí sĩ lầu bút viết
hai câu: Vì mẫn tráp niêm, triều
Thành vô chủ-nghĩa (không dâng
hai mươi năm nữa, triều nhà
Thanh không có chúa).

Tới bấy giờ, vị thân vương mới
hiểu hai chữ đó là: chữ Mân 滿

không có chúa (主) là hai mươi và chín Thành 騰 không có
chữ chủ 主 là chúa. Quả nhiên,
chưa đầy hai mươi năm sau,
Trung Hoa dân quốc thành lập,
lật đổ nhà Thành.

Ngay ở nước ta cũng có câu
chuyện này:

Về cuối đời Lê Nghiêm-Triều —
một ông vua da nghỉ, độc ác
trong nước có cái đồng dỏ: H' à
Bao mộc lắc; thập bát tết hành
(禾 刀 木 落, 十 八 子 成)
tức là 麥落 而生 成 nhà Lê
mất mà nhà Lý Lè. Vua Nghiêm
Triều truyền giết hết những
người họ Lý, duy Lý-Công-Uân —
sau là Lý-Thái-Tử — ở ngay cạnh
minh, lác đác là thập đạo trường
quản lại không biết.

C

Trở lên trên là chiết tự về Quốc
gia đại sự, còn chiết tự về cá
nhân cũng không hiếm. Chúng
lời không ; hải hoàn-toàn linh ở
chiết tự, nhưng ta không thể
không cho đó là một trong nhiều
cách giải trí vui hả, có khi lại
giúp cho trí nhận xét, nên dân
chúng mây lỷ dụ dưới đây, để
rằng bạn đọc ra khảo về mon
hoc khoa đặc biệt nay.

Nguy Diên, mỗ mân-uring
của Khổng-Minh trước hôm lâm
phản, nắm móng thay đầu mọc
sóng. Diên hối một người bạn.
Người này biết Diên hung tợn,
nên nói đó là mọc sóng tóc là
thêm danh muối, tội lỗi. Nhưng
lại nói riêng với Mã-Dai (Đại là
người được Khổng-Minh, trước

khi chết, trao mỗ kẽ chém Diên)
« Cái móng của Diên xấu lầm,
Mọc sóng tóc là chử Giác (殞).
Chử Giác do chử Dao (尸) và
chử dung (用) hợp thành, tức là
bị dâng dưới dao, vậy Ngụy mà
khỏi loại tái chết. » Quả nhiên
sau Ngụy bị Đại chém chết.

Chiết-tu là một khoa học huyền

bí, không những trong chử cùa

đoan, lại phải theo trường-hop và cái

cách viết chử của người hổ mà

đoan mới linh-diệu.

Có một ông vua da vinh hành,
được thầy tướng bão viết chử
đoan, liền sán cái gậy cầm vạch
ngay chử nhất (—) xuống đất.
Ông thầy liền phẹp phồng hô
« vạn tuế ». Thất kinh, vua nỗi
sao biết vậy? Thầy liền giải « Một
lá Thá-euc-chi sinh ra ám đương
và chử nhất (—) vạch xuôi gắt
lá chử 土, vây hợp lại chẳng là
chử 王 là chử gì? »

Người ta lại còn kẽ chuyện
một người đi thi, viết chử nỗi
nhà láy sạch của cái.

Anh này không tin, vài hôm
sau quả có tin nhà bị cuộp đốt
nhà láy sạch của cái.

Lại có một người mệt trâu vache

gây đi tìm, gặp một ông bà, liền

cầm gậy viết chử 日 nhờ thầy

đoan giúp. Thầy đoan chử 日

viết bằng cái cây là chử 木 hợp

lại hành chử Đông (東) bắc di

về phương đông lắc sê thấy.

Người nhà quê tìm thấy trâu

từ đây.

Phật thường những ra tay là dã,

Nước Cam Lộ (1) : Lỗ cổ từ lùi!

Chỗ theo phương pháp nhiệm

nhu cầu

Nhưng chuyện vui về chiết tự

còn nhiều.

Nhưng thuật đến đây thiết
tưởng cũng đã rồi, bây giờ

chúng tôi xin đề phân các nhà

cô thím-quyền thanh khảo về học

học này rõ trình bày những sự

xét nhận cho anh em đều biết.

Hiện giờ ở Áo Mỹ, có người di

xem bối hòi vay đồng một quẻ;

ở Pháp, hồn hết báo gio-dinh và

phu nữ đều có mục chiêm-tinh

và đoán tương lai; lại hàng ngày

nước ta cứ bắc tư-duc di, giữ lấy thiên-

lý, tức thị thấy

Thể thi đạo ý ở ngay trước mắt mọi

người, không phải đi tìm đâu xa.

UYEN-KHONG HOA THU QUANG
kinh bach

(1) Nước Cam-Lộ là Buu-hai-tri
khi uaga, usy.

(尸) nhở đoan. Ông thầy bảo
người này tất hống vi đồ là Cáp
Bé (及 父), mà chử 𠂔 thiếu một
nét thành chử cáp.

Một người học trò đi thi nữa,
viết chử Trung (中) nhở đoan.
Ông thầy nói lời dỗ vì Trung là
Trung vây và chử Trung trông
như mài tên ở giữa cung, hẳn
phải trùng đích.

Anh này hì hả r้า khoe chuyện
vớ ban. Người bạn liền vào nhở
thầy đoan cũng ết chử Trung.
Ông thầy la lớn: « Anh có tài hoan
dển nơi rồi, về ngay đi, kéo
muộn! Anh chàng giàn lâm, hạch
thầy: « Sao trước chẳng chử
Trung, ông bao bao tôi đỗ mà tôi
lại bị nạn là nghĩa gì? »

Ông thầyimoto báo cho va biêt:
hắn lấy chử Trung của ban vào
của mình tức là hai chử Trung
và bung hần định như vây thi tức
lá hai Trung với một lỗ mà chử
là chử hoan.

Anh này không tin, vài hôm
sau quả có tin nhà bị cuộp đốt
nhà láy sạch của cái.

Lại có một người mệt trâu vache
gây đi tìm, gặp một ông bà, liền

cầm gậy viết chử 日 nhờ thầy

đoan giúp. Thầy đoan chử 日

viết bằng cái cây là chử 木 hợp

lại hành chử Đông (東) bắc di

về phương đông lắc sê thấy.

Người nhà quê tìm thấy trâu

từ đây.

Phật thường những ra tay là dã,

Nước Cam Lộ (1) : Lỗ cổ từ lùi!

Chỗ theo phương pháp nhiệm

nhu cầu

Nhưng chuyện vui về chiết tự

còn nhiều.

Nhưng thuật đến đây thiết

tưởng cũng đã rồi, bây giờ

chúng tôi xin đề phân các nhà

cô thím-quyền thanh khảo về học

học này rõ trình bày những sự

xét nhận cho anh em đều biết.

Hiện giờ ở Áo Mỹ, có người di

xem bối hòi vay đồng một quẻ;

ở Pháp, hồn hết báo gio-dinh và

phu nữ đều có mục chiêm-tinh

và đoán tương lai; lại hàng ngày

nước ta cứ bắc tư-duc di, giữ lấy thiên-

lý, tức thị thấy

Thể thi đạo ý ở ngay trước mắt mọi

người, không phải đi tìm đâu xa.

NGU-NHAC

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI CÓ HỌC ĐỂ LÀM ÔNG THÀNH

Vuong-Duong-Minh⁽¹⁾

XXII

Một cách thật để tìm đạo thánh hiền

QUÂN-CHI

Còn gần hơn nữa
là nó đang nằm
trong tâm chúng ta
đây này.

Chẳng qua người
ta cầu học, lạc long
rồi tri bởi những

nhà bàn-tán vẫn vơ phu-phiếm, trường
rắng đạo ở xa biệt mù tận trên mây xanh.

Có người hỏi:

— Đạo có một thời, nhưng người xưa
bản vè đạo, mỗi nhà một thuyết, thường
không giống nhau. Vậy có cách gì tìm đạo
được chăng?

Dương-minh đáp:

— Đạo không có phương, không có thể,
« ta không nên chấp-nhất; vì bằng bo-bo
« cầu-nhờ ở trên cầu vẫn nghĩa sách mà tìm
« đạo, thi xa lạc đi mất.

« Như nay người ta chỉ bàn nói chuyện
« trời, kỳ thật có iết-tùng trông thấy trời ra
« làm sao được. Bảo mặt trời, mặt trăng,
« gió mây, sấm sét kia là trời, không phải.
« Bảo nhân vật có cây không phải là trời
« cũng không được.

« Đạo tức là trời đấy.

« Khi người ta hiểu được lẽ ấy, thi ở đâu
« mà chẳng phải là đạo.

« Người ta chỉ băng vào chỗ thấy một
« góc của minh, rồi nhân-dịnh rằng đạo chỉ
« đến chỗ ấy chỗ no là hết, vì thế mà kề
« bàn-thể này, người cho thê kia, thành ra
« đạo có chỗ đị đồng khác nhau.

« Nếu người ta biết quay về trong mình
« mà tìm kiếm, thấy được tâm-thể của chính
« mình, tức-thì không có lúc nào không có
« chỗ nào chẳng phải là cái道理 ấy; đời
« xưa dời nay cũng thế, nó vốn vô chung
« vô thủy, còn làm gì có chỗ đồng hay đị
« nỗi nữa.

« Tâm-tức là đạo; đạo tức là trời. Ta biết
« tâm thì biết đạo biết trời. Các người cầu

17

(1) Xem T. B. C. N. từ số 82.

« học muốn thấy rõ đạo ấy, cứ lấy tâm
minh mà心得体会 là thấy, chẳng phải
« tìm đâu bên ngoài mới được. 心 即 道, 道
即 天. 知 心 則 知 道 知 天. 諸 君 要 實
見 此 道. 須 從 自 己 上 體 識. 不 假
「外 求 始 得」.

Việc tìm đến đạo là việc ai nấy cho là
khó khăn, nếu theo cách tu-duong như
ly-học Tống-nho đã chỉ rõ, thì người ta
phải mất công thao-luyện khắc-khô, gần
như mấy ông hòa-huynh ngôì từ-bi nhâp-
định, lại còn phải xem mình có duy-en-
phân, có phúc-tuệ hay không, mới thấy
được đạo. Trái lại, Duong-minh bảo chúng
ta một con đường giản-lien, minh-bach,
ai cũng có thể noi theo mà tìm được đạo,
là tìm trong tâm của mình.

Ông cho « cái đạo ấy ở trong lòng người,
chó lơi-như bạch-nhật, dù có những con
rám cơn nắng, khi ám khi minh, nghìn
dáng muôn vẻ, mà ánh sáng của bạch-
nhật chẳng vì thế biến động thêm bớt chút
nào. 此 道 之 在 人 心 晰 如 白 日, 雖 曝
晴 晴 明, 千 慾 离 状, 而 白 日 之 光 未
曾 增 變。»

Thế là đạo thánh ở sẵn trong tâm chúng
ta; ai nấy chỉ có việc cù-soát trong tâm
tự-nhiên thấy đạo.

Nhưng thấy đạo thế nào? Có gì làm
phương-pháp và mục-dịch cho chúng ta
đạt đạo thánh hiền?

Chúng ta tận tâm tức thị đạt đạo.

Cái học thánh-nhân là tâm-học; cái đạo
thánh-nhân là tận tâm.

« Thánh-nhân cần đem hết lòng, để xem
thiên-dịa vạn vật làm nhất thế này. Cha
con ta thân yêu, mà thiên-hà còn có nhà
chứa thân yêu nhau, ấy là lòng ta chưa hết.
Ta có cảnh vợ chồng được yên vui, lớn bé
cô trật-tự, bè bạn có tin-nghĩa, mà thiên-
hà có bao nhiêu người chưa được yên vui,
chưa có trật-tự, chưa có tin-nghĩa, ấy là

SÁCH MỚI

T.B.C.N. vừa nhận được.

『Triệu Tây-Son』 của Phan-trần-Chúc, dày 135
trang, giá 0\$70, nhà Mai-Linh xuất bản.

『Nhân cách phu-nhật Việt-Nam hiện đại』 của Nguyễn-
lương-Bích, dày 130 trang, nhà Mai-Linh xuất bản.
Xin có lời cảm ơn nhà xuất bản Mai-Linh và
giới thiệu với bạn đọc.

lòng ta chưa hết. Một nhà ta ấm no vui vẻ,
mà thiên-hà có lầm nhà chưa được ấm no
vui vẻ, ấy là lòng ta chưa hết. Bởi vậy có
kỷ-cuong chính-sự đặt ra, có lê-nhạc giáo-
hóa dựng ra, phàm những công việc vun
trồng giúp đỡ, nên minh nên người túc là
cầu lấy trọn hết lòng ta vậy. Có tận tâm
thi nhì mới nên, nước mới trị, thiên-hà
mới yên ổn.

« Cái học của thánh-nhân không ngoài
sự tận-tâm. »

Thì thi nghĩa-lý tận tâm là thánh-học,
mà thực-hành tận tâm chính là thánh-dạo
vậy.

Tôn-chỉ đạo nho trọng về nhân-sinh và
cốt sự thực-tiễn. Một người biết cách xử
kỷ tiếp vật, đối với nhà với nước, với tất
cả đồng-bảo đồng-loại, đâu đó đều hợp
với thiên-lý, trọn vẹn chỗ tốt dẹp của tâm,
thế là tận tâm, thế là đạt đạo. Không biết
đến đế gọi là thánh-hiền, là triết-nhân hay
là quán-tử — cái danh không quan-hệ cho
bằng cái thực — nhưng chính là một người
hoàn-thiện ở đời, chẳng khác gì niết-bàn
của nhà Phật và công-quả trưởng-sinh của
đạo Lão.

Ta có thể nói « Đạo tại tâm », cũng như
tín-dồ Phật-giáo thường nói « Phật-tại-tâm ».
Duong-minh bảo « Tâm tức đạo » cũng một
nghĩa ấy. Song ta chờ nên làm nghĩ dọc
Nho và đạo Phật giống nhau, mặc dầu hai
đảng cùng lấy tâm làm then chốt.

(còn nữa)
QUÁN CHI

PHÚC-MỸ

Một tiệm chuyên mòn
lau dù các thứ giày
tay và giày dân bà
kiểu mới, hàng tồn già
nagy, bán buôn, và bán lẻ

HÀNG PHÚC-MỸ

sản xuất rất nhanh chóng
không đầu bằng, không
làm mồi lòng tin cậy của
các quý Ngài. Xin chú ý
tho maudat xin gửi cho
TRƯƠNG-QUANG HUỲNH
204, Rue du Coton — Hanoi



Ái-tình một mặt

Đứng trước luật tự-nhiên,
tinh yết cõi lo tròn cái thiên-
chức của nó mới gọi là ái-
tình, còn ngoái ra, chỉ là sự
ham muốn về xác-thịt. Muốn
lo tròn thiên-chức, tinh yết
phải duy nhất phải tinh-toán,
phải hi-sính... nói tóm lại,
phải để hết cả tâm hồn và thế-
xác vào những chàng đường
mà nó phải đi qua cho tới cái
mục-đích cao-viên-yung của ái-
tình — cái mục-dịch cao-
thượng ấy là phải duy-tri cái
giống-giống minh cho mạnh-
mẽ, vĩnh-viễn tồn-tại trong
vũ-trụ.

Ái-tình, vì thế, rất mệt-
thiết đến sự thịnh-suy của
một đoàn-thề. Là mỗi một
phần-tử của mục-gia, chúng
ta ai cũng có một trách-
nhiệm nặng-nề về yêu-đương.

Không ai là không thể
không yêu-đương được. Bởi
vậy, vào tình trường, chúng
ta phải đi vào chính-dạo, phải
làm cho cái ái-tình nõn đến
tay ta, thì sáng-lãu, rực-rỡ
thêm, trước kia trao nõ
qua những thế-hệ sau. Có thể,
chúng ta mới dám tự-nhiên
là có ái-tình, mới dám tự-hào

là biết yêu. Đó chính là cái lẽ-
sống của chúng ta, một điều
yinh-dỵ hơn đời.

Nếu chúng ta thành-thục
với chúng ta phải nhận rằng:
cái đoàn-thề này, sở-dĩ chậm
văn-minh tiến-hóa, là vì từ
xưa tối nay người ta thường
đò-chức tinh-yết trong một
pham-vich-ký, nó thật không
phải là ái-tình. Cho nên trong

một lú bình-tâm suy nghĩ,
nhambi người đã thử thay
rằng mình không có ái-tình.
Một điều đáng buồn nữa
là đứng trước phong trào vă-
chất trong mấy năm vừa qua,
còn sót lại đôi kè có ái-tình,
thì chính là những người bị
thiên hạ chế-riều hơn hết.

Ho bị đòi chế-riều vì không a-
dua theo phong-trào, có đồng
não chỉ lo-loan cho vợ mà

Học chữ Hán trong vài tuần lễ

Dùng quyền Hán Học Tự Tu
vừa chóng biết đặt câu, hiểu
mọi luật, tra được tự diễn,
rõ, tự xem-lấy những điều
tựu. Tàu văn văn — Giá 0\$80

Librairie Van - Lâm
23, Bd Francis Garnier Hanoi

không ăn mặc choi bời, tôi
đến chì ở nhà hú hí với vợ
con. May mà còn sót lại những
phần-tử ấy, khiếu cho cái
đoán-thề của ta còn đứng
vững được đến ngày nay. Nên
trong mấy năm ấy, toàn thể
dân chúng cứ nhẫn mắt theo
« con bò vàng », thi cái giòng
giống này lo mà chẳng kiên-
điết vì truy-lac!

Giờ đây, chúng ta đã thức-
tỉnh, chúng ta dù nhẫn mắt
được cái sức mạnh của yêu-
đương. Vậy, trước khi đón
rước ái-tình, chúng ta phải
tim biết cái trọng-trách của
ta, phải rèn-luyện tâm-trí cho
đủ sức đảm-nhận cái thiên-
chức của ái-tình.

Yêu là iáp-trung giao-tri.
Nhưng trước khi đế ý vào
một vát gi, chúng ta đã bị
những định-kiện chi-huy rồi.
Mà những định-kiện ấy, lại
do các tài-liệu của đời nhở
khối óc xây-dựng nên. Ví-dụ:
nếu là người có học-hành
hoặc từng trải việc đời, ta
nhìn nhận sự cao-quy của
một người là ở cái giá-tri
tri-óc, chứ không phải ở cái
vỏ ngoài. Ngày đêm ta lo tra-
dối tri-óc. Rồi một ngày kia,

rọng. Những kẻ mà nay
sẽ tình yêu cho người
này, mai san sẻ cho người
nó, tình yêu của họ còn có
cao-quý. Họ đem san-sé
lần thứ hai, thứ ba như
vì họ không chịu để ái
nh «lẫn» trên những đia
và thời-gian của nó. Tại
nào phải có cái tình yêu »
tiếp-tục cái tình yêu kia —
hết tình yêu vợ đến tình yêu
con, yêu cháu — vì đạo luật
lu-nhiên định rằng: «Không
có gì được hưởng mãi mãi với
một cảm-giác — mãi thi sẽ
nhảm, sẽ chán!» Bởi thế,
dưới phong-trào vật-chất, có
kể muốn «gin giữ» khoái-lạc
bằng cách không sinh nỗi,
không cho con bú-móm, dè
thân hình khỏi sô-sé xấu-xa,
và để được yêu như yêu tình
nhân mãi mãi. Nhưng sau
người ta vẫn không chống cự
nội thời-gian và tận-bệnh. Ai
cũng phải già nua rồi chết.
Vậy, sao ta cứ muốn «ngược
đời» đi tìm ái-tinh. Đó là cái
nguyên-cố «nước mắt chảy
xuôi», nó khiến ta vì yêu con
mà thứ lối cho vợ, vì yêu cháu
mà thi tội cho con. Thật đúng
với cái luật tiến-hóa của giới
đất. Cho nên nghĩ đến ông
cha, tính-toán đến hạnh-phúc
của mình, là phải lo lắng về
cái tương-lai của con, cháu
mai sau. Có người bảo «con
cháu là ông vài sống của
minh, thật đúng thay!

Yêu là tệp-trung ý-trí.

Nhưng sự tệp-trung quá
mạnh, hẫu thành một lý
tưởng, một lề-sống của doi
người. Bởi thế, sự tệp-trung
ý-trí mãnh-liệt, chính là ái
tinh biến-thè.

Vì say mê lý-tưởng, một
chiếu-sí không muốn lập gia
đinh. Lý-tưởng là ái-tinh.

Vì quá yêu nghệ-thuật, mà
họa-sĩ sác-nhãng tinh-tchang-

gối». Nghệ-thuật tức ái-tinh.
Với những kẻ lấy «công việc
làm ăn» làm điều quan-hệ,
cho nên:

«Ái-án gác bỏ bên đường,
Tình yêu cũn vứt trên trường
sinh-nhai» thì căn-lao là ái-tinh.

Một thanh-niên, vì muốn
làn-vui lòng-mẹ, phải kết-hôn
với một người không hợp-tâm
hồn-minh, ái-tinh là tình yêu
mẹ.

Bởi vậy, tất cả những lẽ
sống vi-bạn-phúc quố-gia,
vi-bạn-phúc kẽ-khác, đều
là ái-tinh biến-thè mà người
ngoài ít khi nhận thấy, và cứ
tưởng người trong cuộc «họ
không có ái-tinh thè mà ăn ở
với nhau được..»

O

Đọc đến đây, các bạn đã rõ
cái mục-dịch cao-thượng của
ái-tinh, đã thấy chuyện tình
ái cũng như việc đòi đứng
trước luật tự-nhiên, nó cũng
không tránh nổi những quả
báo: «người ta gặt những
cái mà người ta đã gieo».

Bởi vậy, chúng ta phải cho
yêu-đương là một việc quan
trọng, phải lo-lắng sửa-soạn
trước để tiếc-dòn ái-tinh. Nếu
hững-hờ cầu-hỏi, ta sẽ phải
hối-hận ngay. Vì, yêu con có
ý-nghĩa là sự dụng chạm của
hai sức mạnh, mà bên nào
yêu hơn sẽ bị bên kia chi
phối.

Trên tinh-trường, ở một
thanh-niên cũng như ở một
thiếu-nữ, cái quyền chỉ-huy
và cảm-hoa kẽ-khác, không
baogờ ở trong tay kẻ bất-lực
cả. Cho nên trước khi yêu-
đương, bạn giài cần phải
nhận rõ cái trọng-trách mai
sau của mình lúc làm chồng,
làm cha, và làm ông.

HẾT
VŨ-XUÂN-TỰ

Không-Minh độn-Pháp

Sách này gồm có:

1) Các phép độn bằng tiền và Lực
nhám độn của Gia-Cát tân-sinh khi
ra trận.

2) Phép do Rùa rất nghịch (Bé cái
que do tay rồi chấp thành con Rùa đẻ
biết sự giàu, nghèo, sang, hèn rốt dòng).

3) Do mặt, do tay để săn... (Chỉ do

qua tay và mặt cũng biết được kẽ hava,

giỗ v.v... Đò là cuốn «THẦN-BÍ THỰC-

HÀNH» II giá 1\$00 do Mộng-Nhân thuật.

CUỐN THẦN-BÍ THỰC-HÀNH I
day thực hårh các phép như:
1. — hiêm-tinh học, 2. — Chiết-tý học,
3. — Xem tý đang, 4. — Xem lén-dịch,
5. — Xem tướng mặt, 6. — Xem tướng
tay, 7. — Bói bàng con hổ, 8. — Bói
bàng Cà-phê. Giá 0\$50 do Linh-on
thuthi (gắn hết).

Mua buôn mua lẻ. Theo, mandat dè
cho nhà xuât-bẢN như vầy:

NHẬT-NAM THU-QUÂN

19-Hàng Đầu — Hanoi

Gởi C.R. nhớ gởi ít tem thư làm cước phí

Đàn bà là 1 bông hoa thơm trong gia-dình

Vây quý bà quý cô muốn lúc nào
hồng-hoa đó cũng được tươi
thắn để báo đầm cho hạnh-phúc
gia-dình, thì nên đòi cho được

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ
thuốc mầu-nhiệm để làm cho
quý bà quý cô tươi trẻ mãi mãi
Crème MONA dùng sữa sang
sắc đẹp, có đặc-tính chữa
trị những nốt tàn-nhang,
trứng cá v.v...

TÔNG-PHÁT-HÀNH:
PHARMACIE MODERNE
25, Francis Garnier — Hanoi

PAI-LÝ BẢN BUÔN:
TAMDA et Cie 72, Rue Wiéle — Hanoi
Có trứ-hán tại G.M.R. và các hiệu lớn.

Xưa nay bị nhiều, vì:

Ăn no vội tẩm ngờ thường!!!
Cơm no v.v. i đã lên giường ngủ ngay!

Đục-tinh dương lúc no xay!
Phòng-khí bệnh-áy, xưa nay bị nhiều!

Bao to 12 grs. 0\$55

Bao bé 6 grs. 0,30



ẤN-DÔ, MỘT CÁI ĐỊA NGỤC

Giang-hồ

Chẳng riêng gì nàng Radha phải gánh cái số-phận nặng nề của kẻ góa bụa. Chị nàng là nàng Myrrha cũng vừa mới nhập đội quân sương-phụ là đội quân cực đồng ở Ấn-dô săn nhí của những vụ kết-hôn chênh-lệch như vực với trời. Khi Myrrha hận chiếc áo tang, nàng mới ho-hó hai mươi tuổi.

Nàng đẹp. Vẻ anh-hoa sáng rỡ trên gương mặt trê máng. Mở lứa lòng đốt trong con tim hối-hộp. Nghi dến cuộc đời ảm-thầm phải sống sau này, nàng tỏ ý phản-dối và công-pahn.

Ồi! Giá nàng có lấy ít ra một mực con trai! Nhưng bà vợ góa mà có lấy mực con trai thì được đời vì nè thêm nhiều và không nỡ rầy rding hất hủi, cả đến thần-thánh cũng không nỡ trả ý người đàn-bà có con nối dõi tông-dường. Ấc thay, ăn nằm với anh chồng già, nàng Myrrha ba lần sinh nở toàn con trai, nhưng con của một ông già gần kề miệng lồ thi khỏe mạnh với ai nén sinh ra chẳng được bao lâu thì đứa nào cũng chết. Như vậy nàng còn hy-vọng nỗi gi! Trong-lai nàng cũng u ám như tương-lai của cô em gái góa chồng trong lúc còn là đồng-trinh.

Song nàng thì đã là đàn-bà rồi. Cuộc hôn-nhanh dù cầu-hợp mặc-lòng, cũng đã đánh thức tình-tình nàng dậy và gieo vào mảnh mây nàng những thứ men không thể tắt và chỉ chực bùng-lên bồng-nàn.

Nàng không muốn bị chôn sống vào trong một cái mả. Đời... Đời nàng... Nàng muốn tem hết tâm-thần xác-thịt ra để sống cho thỏa-thích. Nàng muốn ném hết những vị chua-cay thu vị của những khoái-lạc trong đời;

Cái địa ngục ấy có những bà vợ lấy chồng lúe lén tam, góa chồng khi lên mươi rồi suốt đời ở nhà chưa hoặc bị hắt hùi đến con chó nó cũng khinh

(Tiếp theo va hết)

Trước nàng là nô-lệ một Ông già, nay có lẽ nào nàng lại là nô-lệ một xác chết? Không! Tất cả người nàng đều hoan-nghênh một ý-tưởng mà thôi: lần này, hiểu biết rồi, nàng nhất định không nhầm mắt phuc-tòng nữa. Nhưng, nàng định iròn di đâu bây giờ? Nàng đã ghé-tóm cái đời tội-mọ, thì rồi nàng sẽ được người ta chúa-chấp làm cái nghẽ gi?

Chỉ có hai lối và hai nghẽ: một là ngồi định mà cõ em là nàng Radha đã chọn, hai là những cửa hàng sương-phụ hay là xóm Chakla (tức là xóm nhà chứa).

Nàng Myrrha lạnh minh khi ngã đến những cửa hàng sương-phụ bi-mặt iố-ăm, ngoài hé có đóng chán song ngắn kín, tại những khu phố dành riêng trong thành.

Còn làm gái nhà chứa? Tuy chẳng vui sướng gì cái kiếp làm vợ khắp người ta, nhưng trong đám hoa, nhạc, người đàn-bà còn có thể có cái cảm-giác rằng mình là một người đàn-bà còn sống, mình còn bồ-hộ, và ở mọi nơi.

Chẳng có công-việc gì xứng-dáng. Chẳng có nghề-nghiệp gì cao-thượng dành cho người



CỦA ĐÀN BÀ

đàn-bà theo đạo Bà-la-môn làm, khi đã phạm cái tội-ác là trông thấy chồng mình chết. Người đàn-bà ngu-dộn và chẳng biết làm nghề gì, nay bị xá-hội Ấn-dô đe bẹp, và ràng buộc thêm một cái xiêng xích nữa vào người: là việc buôn xác thịt.

Ở cảnh đó, nàng có còn được là người đàn-bà không? Không, nàng chỉ còn là một thứ đồ-hàng, một thứ đồ-choi mà người phú-quý bỏ tiền mua với một sự khinh-bỉ kin-dáo.

Myrrha biết thế, và chỉ nghĩ thế, cặp má dẫu lệ của nàng đã nóng bừng lên như ngòi bén đồng lửa. Tuy vậy, nàng cũng nhất quyết bỏ nhà ra đi, như một tội-nhân vượt ngục-thất.

Nàng ra đi, đi theo con đường oan-nghiệt của sô-mạng.

Nàng phải qua mấy khu hoa-viên um-tùm và lăng-lê đầy bóng mát mo-hồ. Trời đã xế chiều. Ánh mặt trời chiếu chênh chêch xuống ngọn cây. Lối đi đậm mát. Nàng Myrrha dừng chân một lát, chân như gãy gập, môi rời dưới sự mát-mẽ êm-dềm của hoàng-hôn. Quanh nàng có những già suối nước chảy róc-rách dưới đáy là hoa rủ xuống tận mặt nước trong vắt. Trên cảnh chim hót rì rít gọi nhau. Thật là một khúc nhạc dù hình dù sắc, khiến người sương-phụ lòng bỗng ngẩn-ngo. Rồi thì vành trăng lưỡi liềm treo cao trên thiên không như ai treo chiếc liềm bạc. Chim ngừng hót. Bóng tối hiện ra. Hơi may thoảng qua khu vườn sưa nức những mùi hương la, như một luồng gió đưa ra biển.

Myrrha thấy trong thời tiết về buôn vò hạn của tạo-vật dâm-say trong đêm tối. Một hy-vọng mạnh-mẽ xô nàng đứng phắt dậy. Cô vợ góa của lão già 60 liệu có bao giờ được một

trai trẻ như nàng ôm-ấp và hôn-hít? Có chứ! Dù nàng ban cho chàng những cái hôn-bit vuốt-ve, dù ái-tình giữa nàng và chàng trai, chỉ là một sự giả-dối, có sá-khiel Myrrha không phán-dâu nữa. Tâm-thần rối-loạn, nàng chạy một mạch tới xóm Chakla, liều cái xuân-xanh voi cái sô-mạng ác-nghiệt. Mụ dâu nha chứa xưa nay quen thói tò hóng chuối lục, đưa người của trước rước người của sau, thấy nồng tối, thi thoảng miếng Tú-Bà ra hoan-nghênh, và nói những lời ngọt như mía lùi. Một sương-phụ Bà-la-môn mà xinh đẹp tới mức này ư! Lậy thánh Civa, ngài phù hộ độ trì cho, nàng quả là một hòn ngọc quý trong nhà vây!

Con thiêu thân

Trong cuộc sinh-hoạt mới của nàng, Myrrha gặp nàng vũ-nữ Sita. Sô-mạng xui khiến hai nàng gặp-gỡ nhau, tuy trong đời, lúc bước chân ra mỗi ngày ở một địa-vị khác.

Sita không phải là một phụ-nữ Bà-la-môn như nàng gái góa còn xuân kia. Nàng là một hoàng-hoa lila mọc từ đám bùn lầy Ấn-dô-lên. Cha nàng thuộc vào giai-cấp thứ 20, là giai-cấp bị bọn quý đường quét chợ khinh-bi.

Giai-cấp này sống về những cõm thừa cao hán họ chử nhà phú-quí mồ lòng nhân-đức ném cho vào trong một cái thùng đè trong một xó nhà giấu trong dò lán-lộn nào xuông-xán, nào cuồng rau, nào cháy com, dù thử cẩn-bã trong bùa com, những thứ thường đè đánh cho chó mèo.

Chợ nàng liệu có biết rõ nàng minh là người hay là con vật? Va có phải rằng làm mà lấy một người con gái thuộc giai-cấp mại hàng trong xã-hội là giai-cấp Nayad, giai-cấp ăn thịt khỉ và thịt thần lão và trong những lều túp bằng bùn lùn lê ra một nơi, rát xa nhà những dàn Bà-la-môn qui-phái, vi giai cấp này chao iảng ô gân hổn đỗ, dù cách mấy chục thước tay, cũng bị nhô-nhớp bùn lầy.

Cặp vợ chồng nghèo khổ đó để nhiều con gái qua, nhiều con gái quá đến nỗi họ định đem bán luôn mấy đứa và đứa xinh đẹp nhất là Sita cho họn lài buôn nô-lệ. Bay giờ Sita mới cao được bằng chiếc giấy ứng, nhưng cặp mắt huyền lóng-lánh như hai ngòi sao và cái miệng thi như một hòn hoa ham tiều. Bọn lài buôn lại đem nàng bán lại cho một mụ dâu vẫn là một vú-nữ về già. Mụ này hiều rằng người ta có thể làm cho cô gái ở giai-cấp mại hàng — giai-cấp mà không ai thêm dây tói — thành một hòn ngọc qui-mà Vuong-lén công-tu rồi phải chết mett chết mè, tim đền vui-thú. Cũng như bọn đồng-cô Devadasi dậy nàng Hemesa, mụ kiên-nhẫn dày nàng múa nhảy. Đó là một ngi-ết-theo rất trọng-dụng ở Ấn-đô và có đầu từ đồi cõi-sơ. Thêm vào mòn học đở, mụ lại dày nàng thuật cảm-đỗ, thuật làm say đắm lòng người, vì rằng nếu tất cả gái điếm ở Ấn-đô không phải là những vú-nữ, thì tất cả các vú-nữ đều bắt buộc phải là những gái có thuật đưa tình.

Năm 12 tuổi, Sita biết yêu và biết khiêu-vũ. Có vậy thôi. Thế mà người ta đã ném ra làm mồi cho những người giàn đến chơi xóm Chakla.

Sita là một dây leo, Nàng là vè kiều-diễm hiện hình. Trong người nàng, chỗ nào cũng là nhịp-nhàng, chỗ nào cũng là nhạc điều. Nghé-thuật tốn nàng lên. Âm-nhạc cho nàng mượn cặp cánh. Thần nàng là một cây đàn ti-bà-uôn-éo đưa duyên. Giả ó Áu, Mỳ, thi nàng nồi tiếng là đảo khiêu-vũ, một ngôi sao sáng trong kinh-trường hay trên mản-anh. Ở Ấn-đô, thi dù người ta hoàn-hé rầm-

rộ những diệu kh-êu-vũ mê-hồn của nàng, nàng vẫn là một gái diễm.

Cùng với một tốp những đào khiêu-vũ lầu-thường, nàng đã từng nhảy múa nhiều lần tại các cung-diện. Nhiều ông Hoàng giàu có bằng triệu, oai-quyền như Trời cũng đã cho với nàng vào cung để tăng quang tăng mỹ những bữa tiệc linh-dinh trọng-thề. Nàng đã nhìn gần tên nơi những vua chúa lolygon-trong-trong nơi điện vàng lèm ngọc, bèn những cảnh vườn tiên. Quần áo măt măng thêu vàng đúc ngọc ánh tỏa sáng ngồi từ minh các vua chúa khiêu-nâng choáng mắt và nghỉ thăm rằng đối với nhiều người đời không phải là khó-hải. Dù rằng xuất thân lỵ giòng giống đê-hè, chính hằng cũng đã vụng rộm lượm được một đôi bông hoa-hạnh-púc.

Một ông Hoàng dã với nàng hầu chấn gối. Ông Hoàng áy, Sita thấy như một vị thiên-tuần chúa-chất những phủ-quí của thiên-hạ. Băng lụa thêu, băng vóc dát từng mảnh bạc, y-phục màu da cam óng-ánh hồng và dò tía rực-rỡ. Một chuỗi kim-cương iú từ cổ xuống, những lam-ngọc, những bich-ngọc, ni-ting hoang-ngọc rưa hai bên tai, nắn lây cánh tay, lây cõi tay, lồng-lánh ở những ngón tay. Chàng deo một thanh kiếm vàng dài tứt-ngọc rất quý giá. Chì một vòng ngọc trong cây ngọ: sống ấy cũng đáng giá hàng trăm triệu bạc rồi!

Sita thấy vậy không dám nghĩ đến thẳng em bé tên là Baba một buổi chiều nóng bức thơm-tho dã bị... chết đói. Theo quan-niệm người Ấn-đô, thi một người giàn là một người phúc-hậu, một người giàn đáng được nhập Niết-Ban. Vậy thi người giày được sung-sướng là phải, cũng như người nghèo chịu đau khổ cũng là công-bằng và có ích lâm. Vì kiếp trước lâm lối nên kiếp này mới ngi-êo. Và người nghèo chịu đau khổ là để trả nợ tội lỗi kiếp trước vậy.

Nay thi Sita tuy rằng vẫn đẹp như trước, song không trẻ bằng trước. Nàng đã bỏ nói cung điện để trở về xóm Chakla làm giàu làm cho chủ nhà Làng ờ.

Trước những qui-khách, nàng khiêu-vũ. Quanh minh ràng tiếng đàn ren-í, tiếng trống hập-bùng. Tay cầm sênh, nàng tung bồng minh lên nhảy múa, hẳng xâu vòng xuyến ở tay và chân động chạm vào nhau thành tiếng lách-cách. Nàng múa may-pang quay-cuồng. Sáo đòn nో-nuột nồi lén thành những diệu dâm say mê-hồn. Pha với diệu

nhau, hương trầm trong phòng tỏa ra những mùi thơm ngọt-lắc với mùi hương các loài hoa giờ đưa ngoài vườn vào. Không-khieng-nặc những nhác những hương. Tha-trot, bay bướm nàng Sita khêu gợi ái-tình và những thú nhục-duc.

Đối với các khách ngợi khen nàng, nàng là một con bướm óng-ánh nhưng móng-manh, hoặc một cái bọt bê bị giật lén bâc-cát. Chẳng hay họ có bao giờ nghĩ cho rằng trong ngực của nàng có một trái tim người đang đánh dấp?

Và có ai nghĩ cho rằng họ là loài người đã lấy cắp cả quyền của trái tim hồi hộp ấy?

Không. Nhưng Sita có chú-yển đến các diệu dò đâu. Vừa múa nhảy say-sura, nàng vừa nghĩ đến mẹ nàng với cái thân hình gầy lõi như bộ xuồng học da, deo cái bụng phệ-nhèn-nèn một gánh nặng, cái bụng dã biến hình biến tướng vì sinh nở nhiều lần, bà vùng vẩy những ngón tay tàn-tật do cái tục cõi định rằng hể cuộn con gái cả, là người mẹ phải chặt thật đốt ở hai ngón tay phải. Nàng thường tựng nhìn thấy người chỉ dâu lóng của nàng là nàng Agra, lúc còn nhỏ siu dà bị dem hán cho bọn mụ dâu để tạm người con đổi khát của cha mẹ. Do nhiều cách nhô-bầu, cái bầu mành dẻ của cô gái nhỏ dã bị sùa-soạn cho dời nhục-duc, để nàng làm sớm được nghề mài dám. Mả Agra dã bị người ta dem đến Calcutta, để trong khu nhà chúa cùng 2.000 cô gái nhô khát chuyên dùng vào việc mài dám rât dồi-dè-bèn. Sau này khi trở về làng, nàng mới hai mươi tuổi mà coi như bà lão năm mươi, mặt nàng đầy những mụn nhọt mới ghê-tóm làm sao! Nàng chỉ còn là một bông hoa héo: Agra đã thành ra gái « ô trọc » rồi (nghĩa là mắc bệnh hoa-liêu!).

Một người có của Sita, tên là Smila cung mắc bệnh như Agra vậy. Smila là vợ lẽ thứ tư của ông lão năm mươi bị bệnh tinh rát nhặng, người đã thối nát đến nỗi phân. Lão đã bỏ ra hằng-dàn-hac, thi Smila từ-chối được làm sao? Nến nàng lấy phải anh chàng mắc bệnh hiềm nghè, ấy chắc là nàng đã phạm tội-lỗi gì với Thần-Thánh, nên « người » mới co-đay nàng. Nàng không được phép trốn tránh tội lỗi, không cho trừng-dộc bệnh hiềm nghè lọt vào trong huyết mạch tôi-năm hai mươi nhăm tuổi, Smila không bao giờ biết nhà bác-sĩ ở đâu, chỉ còn là cái thân-hình ruồng nát ghê-tóm...

Trong khi Sita múa nhảy, nàng vẫn nhìn

thấy những kẻ bát-banh dò. Nàng nhìn thấy cả các em trai gái mặt-mũi yêu-vao, mình mày tràn trề đang lẩn-lộn nô-nô-dò trong đám bụi ở cõi-hương, như cái-angledarg gầm bùi mái xú Án-đô. Thế rồi tự-nhiên nàng ngã cảm ơn mụ đầu kia đã làm phúc lôi nàng ra khỏi nơi địa-ngục và làm cho nàng tránh một vật-lịch-sự và khoái-lạc. Nàng cảm-tạ thần-thích đã cho nàng làm một gái-giang-bồ...

Còn Sanjukta là người sung-sướng nhất thì sao thế nào?

Sanjukta... Nàng sung-sướng trong nhiều năm thật. Pahari, chồng nàng, là một người chồng kiêu-mẫu. Ái-tinh dã làm trai tìm họ vui-troi, cuộc đời đối với cặp thanh-niên ấy dẹp như một dắc mèo dẹp nhát trên đời.

Nhưng may huyền-vi mò đóng khôn lường, số-mang xô đẩy người vợ trê trên đỉnh non vùi xuống tảng đáy vực chua cay sùa thâm: sau mười lăm năm doн kết hoán-toan, người chồng dâng yêu dò đã rải ro thiệt mạng trong một cuộc di sản.

Cũng như các em, thế là nàng Sanjukta lại góa chồng nốt. Bận áo tang, bỏ đồ trang-diêm, nàng không ăn-hận gì. Vì khác với hai em, nàng tiếc chồng như tiếc một cửa báu. Cái ký-niệm của người yêu chiêm hế-tâm-linh-nàng, không còn chỗ nào để chứa những ý-ng'hĩ vờ-vận. Pahari không còn nữa, thi nàng còn xinh dẹp dè làm gì?

Quảng-chiec áo tang, nàng ngâm-ngùi sấp sống một cuộc đời buồn-bê trong nhà me-chồng. Nàng dã sinh nở mười lăm tát cát, song ba đứa con trai dâng lê sống dè nỗi dỗi cho giòng họ dò, thi lại chết ngay từ lúc tuổi thơ. Thành ra nàng chỉ còn một lũ bầy con gái suối ngày truyn-trò luồn miêng như đàn gá con. Pahari chết dì không dè lại một người con trai nào dè tống chung, dò là dấu hiệu tò rằng Thần-Thánh bất-bính với chàng.

Bà mẹ chàng thi ghét gay ghét độc nàng vì hai nguyên-nhân: theo tin-nguõng người Ấn, bà dò tội cho con dâu cao-số sát-chồng; nàng lại không sinh con trai dè chồng nàng được lên thiên-duong. Ôi! Cõi tội như nàng, thi dem mà đâm chém cũng không oan-uồng.

Nàng gáy gào đau đớn biết bao! Chưa ráo nước mắt khóc chòng, thi dò bi cá nhà chồng tò ý khinh ghét trách mắng. Lòng khinh-ghét bao bọc quanh nàng, dệt từng mắt từng mắt thành tấm lưới oan-nghiệt vây chụp lấy nàng như chụp lấy một con mồi thi-thế-vay.

Chính bà mẹ chồng nàng nói trước tiên đến cái danh-tù khung-khiếp: Sati...

Giai-cấp này sống về những cõm thừa cao hán cẩn bộn chả nhà phú-quí mồ lòng nhân-đức ném cho vào trong một cái thùng đè trong một xó nhà giấu trong đó lán-lộn nào xuông-xán, nào caoeng rau, nào cháy com, dù thứ cẩn-bã trong bùa com, những thứ thường đè đánh cho chó mèo.

Cha nàng liệu có biết rõ nàng minh là người hay là con vật? Va có phải là rằng làm mà lấy một người con gái thuộc giai-cấp mại hàng trong xã-cá là giai-cấp Nayad, giai-cấp ăn thịt khỉ và thịt thần lân và ở trong những lều túp bằng bùn lèn một nơi, rát xa nhà những dân Bà-la-môn qui-phái, vi giai cấp này cao iảng ô gán hòn do, dù cách mấy chục thước tay, cũng bị nhô-nhớp bần thiền lây.

Cặp vợ chồng nghèo khổ đó để nhiều con gái quá, nhiều con gái quá đến nỗi họ định đem bán luôn mấy đứa va đứa xinh đẹp nhất là Sita cho họn lài buôn nô-lệ. Bay giờ Sita mới cao được bằng chiếc giấy úng, nhưng cặp mắt huyền lóng-lánh như hai ngòi sao và cái miệng thì như một hòn hoa ham tiếu. Bọn lài buôn lại đem nàng bán lại cho một mụ dâu vốn là một vú-nữ về già. Mụ này hiều rằng người ta có thể làm cho cô gái giài-cấp mặt hàng — giai-cấp mà không ai thêm dây tói — thành một hòn ngọc qui mà Vương-tiên công-tu rồi phải chết một chết mè, tim đễn vui-thủ. Cũng như bọn đồng-cô Devadasi dậy nàng Hemesa, mụ kiên-nhẫn dày nàng múa nhảy. Đó là một ngi-é-thuat rất trọng-dụng ở Ấn-độ và có đầu từ đời cõi sơ. Thêm vào môn học đó, mụ lại dạy nàng thuật cám-dỗ, thuật làm say đắm lòng người, vi rằng nếu tất cả gái điếm ở Ấn-độ không phải là những vú-nữ, thì tất cả các vú-nữ đều bắt buộc phải là những gái có thuật đưa tình.

Năm 12 tuổi, Sita biết yêu và biết khêu-vũ. Có vậy thôi. Thế mà người ta đã ném ra làm mồi cho những người giàu đến chơi xóm Chakla.

Sita là một dây leo, Nàng là vě kiều-diễm hiện hình. Trong người nàng, chỗ nào cũng là nhịp-nhàng, chỗ nào cũng là nhạc điệu. Nghê-thuật tôn nàng lên. Âm-nhạc cho nàng mượn cắp cánh. Thần-nàng là một cây đàn ti-bà-nón-éo đưa duyên. Già ở Âu, Mỹ, thi nàng đã nổi tiếng là đào khieu-vũ, một ngòi sao sáng trong kinh-trường hay trên màn-ảnh. Ở Ấn-độ, thi dù người ta hoàn-hé rầm-

rộ những diệu khêu-vũ mê-hồn của nàng, nàng vẫn là một gai diẽm.

Cùng với một tốp những đào khieu-vũ lầy-lutherford, nàng đã từng nhảy múa nhiều lần tại các cung-diện. Nhiều ông Hoàng giàu có bằng triệu, oai-quyền như Trời cũng đã cho vời nàng vào cung để tăng quang tăng mỹ những bữa tiệc linh-dinh trọng-thề. Nàng đã nhìn gần nơi những vĩ vua chúa lợt g-lậy trong nơi điện vàng thèm ngọc, bèn những cảnh vườn tiên. Quần áo măt măng thêu vàng đát ngọc ánh tỏa sáng ngồi từ minh các vua chúa khien-nang choáng mắt và nghỉ thăm rằng đối với nhiều người đời không phải là khó-hải. Dù rằng xuất thân lỵ giòng giống đê hèo, chinh-hàng cũng đã vụng rộm lượm được một đôi bông hoa-banh-phúc.

Một ông Hoàng dã vời nàng hầu chấn gối. Ông Hoàng Aya, Sita thấy như một vị thiên-tuần chúa-chất những phủ-quí của thiên-hạ. Bằng lụa thép, bằng vóc dát tung mành bạc, y-phục màu da cam óng-ánh hồng và dò tia ngục-rő. Một chuỗi kim-cương iǔ từ cổ xuống, những lam-ngọc, những bích-ngọc, ni-ting hoang-ngọc rưa hai bên tai, nắn lây cánh tay, lây cổ tay, lồng-lánh ở những ngón tay. Chàng deer một thanh kiếm vàng đát lù-ngọc rất quý giá. Cbi một vòng ngọc trong cây ngọ: sống ấy cũng đáng giá hàng trăm triệu bạc rồi!

Sita thấy vậy không dám nghĩ đến thẳng em bé tên là Baba một buổi chiều nóng bức thơm-tho dã bị... chết tối. Thế quan-niệm người Ấn-độ, thi một người giàu là một người phúc-hậu, một người giàn-dâng được nhập Niết-Bàn. Vậy thi người giày được sung-sướng là phải, cũng như người nghèo chịu đau khổ cũng là công-bằng và có ích lâm. Vì kiếp trước lâm lối nên kiếp này mới ngi-éo. Và người nghèo chịu đau khổ là để trả nợ tội lỗi kiếp trước vậy.

Nay thi Sita tuy rằng vẫn đẹp như trước, song không trễ bằng trước. Nàng đã bỏ nơi cung điện để trở về xóm Chakla làm giàu làm cho chủ nhà làng ở.

Trước những qui khách, nàng khieu-vũ. Quanh minh nàng tiếng đàn sén-ri, tiếng trống hập-bùng. Tay cầm sénh, nàng tung bồng minh lèn nhảy múa, hẳng xâu vòng xuyến ở tay ở chân động chạm vào nhau thành tiếng lách-cách. Nàng múa may nòng quay-cuồng. Sáo đòn não-nuột nỗi lèn thèm những diệu dâm say mê hồn. Pha với diệu

nhau, hương trầm trong phòng tỏa ra những mùi thơm ngọt-lận với mùi hương các hoa giờ đưa ngoài vườn vào. Khuông-khi rộng-nặc những nhãc những hương. Tha-rốt, bay bướm nàng Sita khêu gợi ái-tình và những thủ nhục-duc.

Bởi với các khách ngợi khen nàng, nàng là một con bướm óng-ánh nhưng mông-manh, hoặc một cái bot bê bị giật lén bái cát. Chẳng hay họ có ba giò ngồi cho rằng trong ngực của nàng có một trái tim người đang đánh dịp?

Và có ai nghĩ cho rằng họ là loài người đã lấy cắp hết cả quyền của trái tim hồi hộp ấy?

Không. Nhưng Sita có chủ-yết đến các điều đó đâu. Vừa múa nhảy say-sura, nàng vừa nghĩ đến mẹ nàng với cái thân hình gầy lõi như bộ xuồng học da, deo cái bụng phệ nòng-nè nứu một gánh nặng, cái bụng dã biến hình biến tướng vì sinh nở nhiều lần, bà vùng vẩy những ngón tay tàn-tật do cái tục cõi định rằng hè cuối con gái cài, là người mẹ phải chặt thật đứt ở hai ngón tay phải. Nàng trổng-tượng nhìn thấy người chỉ đầu lõng của nàng là nàng Agra, lúc còn nhỏ sùi dại để làm báu cho bọn mụ dâu để tạm ngựi con đổi khát của cia mẹ. Do nhiều cách như-bầu, cái báu mảnh dẻ của cô gái nhỏ đã bị sửa-soạn cho dời nhục-duc, để nàng làm sớm được nghề mài dám. Mả Agra đã bị người ta đem đến Calcutta, để trong khu nhà chúa cùng 2.000 cô gái nhô khát chuyên dùng vào việc mài dám rát đỗi đê-bèn. Sau này khi trở về làng, nàng mói hai mươi tuổi mà coi như bà lão năm mươi, mặt nàng đầy những mụn nhọt mới ghê-t螻 lâm sso! Nàng chỉ còn là một bông hoa béo: Agra đã thành ra gái « ô trọc » rồi (nghĩa là mắc bệnh hoa-liêu!).

Một người có của Sita, tên là Smila cũng mắc bệnh như Agra vậy. Smila là vợ lợ thứ tư của ông lão năm mươi bị bệnh tinh rát nhặng, người đã thối nát đến nứa phần. Lão đã bỏ ra hàng bông bạc, thi Smila từ-chối được làm sao? Nên nàng lấy phái anh chàng mắc bệnh hiềm nghè, ấy ché là nàng đã phạm tội-lỗi gì với Thần-Tháuh, nên cngười mồi co-dây nàng. Nàng không được phép преп tránh tội lỗi, không cho trùng độc bệnh hiềm nghè lọt vào trong huyết mạch tối năm hai mươi nhăm tuổi, Smila không bao giờ biết nhà bác-si ở đâu, chỉ còn là cái thân-hình ruỗng nát ghê-tóm...

Trong khi Sita múa nhảy, nàng vẫn nhìn

thấy những kẻ bắt-banh dò. Nàng nhìn thấy cả các em trai gái mặt-mũi yêu-vao, mình mày tràn trề đang lẩn-lộn nô-nô trong đám bụi ở đỗ-hương, như cái-angledarg gầm dồn mài xú Án-độ. Thế rồi tự-nhiên nàng ngồi cảm ơn mụ đầu kia đã làm phác lôi nàng ra khỏi nơi địa-ngục và làm cho nàng tránh một vật-lịch-sự và khoái-lạc. Nàng cảm-tạ thần-thích đã cho nàng làm một gai-giang-hồ...

Còn Sanjukta là người sung-sướng nhất thi sau ihe nào?

Sanjukta... Nàng sung-sướng trong nhiều năm thật. Pahari, chồng nàng, là một người chồng kiền-mẫu. Ái-tinh dã làm trái tim họ vui-tươi, cuộc đời đổi với cặp thanh-niên ấy dẹp như một dắc mợ dẹp nhât trên đời.

Nhưng máy huyền-vi mở đóng khôn lường, số-mạng xô đẩy người vợ trê trên đỉnh non vùi xuống tận đáy vực chua cay sầu thảm: sau mười lăm năm do n kết hoán-toán, người chồng dâng yêu đỗ đã rải ro thiệt mạng trong một cuộc di sản.

Cũng như các em, thế là nàng Sanjukta lại góa chồng nốt. Bận áo tang, bỏ đồ trang-diễm, nàng không ăn-hận gì. Vì khái với hai em, nàng tiếc chồng như tiếc một cửa báu. Cái ký-niệm của người yêu chiêm hế tám-linh-nàng, không còn chỗ nào để chứa những ý-nghĩ vờ-ván. Pahari khôn gòn nữa, thi nàng còn xinh dẹp dè làm gì?

Quảng chiếc áo tang, nàng ngâm-ngùi sấp sỏng một cuộc đời buồn-lẽ trong nhà mẹ chồng. Nàng đã sinh nở mười lăm tết cát, song ba đứa con trai dâng lêng sòng đê nối dõi cho giòng họ dò, thi lại chết ngay từ lúc tuồi thó. Thành ra nàng chỉ còn một lì bầy con gái suốt ngày truyền-trò luhn miêng như đàn gá con. Pahari chết dì không đê lại một người con trai nào để tống chung, đỗ là dấu hiệu tò rằng Thần-Tháuh bất-binh với chàng.

Bà mẹ chàng thi ghét gay ghét độc nàng vì hai nguyên-nhân: theo tin-ngưỡng người Ấn, bà đỗ tội cho con đầu cao sô sát chồng; nàng lại không sinh con trai dê chđong nàng được lên thiên-duong. Ông Cố tội như nàng, thi dem mà đâm chém cũng không oan-uedg.

Nàng gáy gào đau đớn biếc bao! Chưa ráo nước mắt khóc chòng, thi đã bị cá nhà chòng tò ý khinh ghét trách mắng. Lòng khinh-ghét bao bọc quanh nàng, dệt từng mắt từng mắt thành tấm lưới oan-nghiệt vây chụp lấy nàng như chụp lấy một con mồi thi-thế-vay.

Chính bà mẹ chồng nàng nói trước tiên đến cái danh-từ khủng-khiếp: Sati...

(*Sati* là lẽ thiêng sống người vợ trên đất thiêu di-hai người chồng.)

Sanjukta thuong nghe tiếng ấy, lạnh toát cả người. Song nàng thèm hết can-dám và lòng thương chồng dè trán tinh an tám và sau duỗi sự sợ hãi do hai vần ngắn của chữ *Sati* đã gáy nén trong đầu óc nàng.

Lẽ *Sati*, ngày nay đã bị cản-sát-sanh Anh nghèm cấm rồi, nhưng há chẳng còn những lẽ áy cù-hành gián-giêm vung trộm hay sao? Nàng thất thè, và chính nàng nhiều lần đã được nghe tin có nhiều người görा nhau vào đồng lúa thiêu xác chồng dè tự thiêu theo người dâ kêu.

— Sanjukta! Nàng sẽ lên thiên-duong! Đàn sờ-tại miềng này sẽ nhớ tiếc nàng và hình hương súng bái nàng!

Những lời ngọt-nghẹt đó thăm dẩn vào trong trí óc nàng như một liều thuốc chêt. Lẽ *Sati* có nghĩa là gì? Là tuyên-bố rằng minh trình-tiết với chồng, quyết theo chồng dè cùng nhau báu-bạn mãi mãi ở tận bến kia thế giới,

Như vậy, liệu nàng có nên tỏ cho Pahari biết nàng yêu chàng và không thiết sống một mình? Thật là một ý-nghĩ khó chịu. Nang tưởng như nghe thấy chàng trách nàng đã do dự, đã sợ chết thiêu. Hiph như chàng đang gọi nàng, đang van xin nàng đừng bỏ chàng một mình ở nơi lạnh-lẻo...

Ông bố chồng nàng lại bóng gió xa-xôi, kẽ chen nàng nghe sáu vị Vượng-Phi cùng năm nàng Cung-nữ tư thiêu chêt theo vua Rajputana. Các Triệu-Hậu Hira mờ mịt cửa trời dè nghénh-liếp những vị nữ anh-hùng đó.

Sanjukta thấy lạnh vào tui huyết mạch. Chất độc ngấm vào ý-nghĩ nóng nảy của nàng. Một con điện huyền-bí dần dần xâm chiếm linh-tinh nàng, và đặc dâu ôm ái quen nghe hàng ngày đó, nàng thấy mình đứng-dung như đứng ngoại cuộc; nàng thấy mình chỉ còn là một cái bóng trong đám ồn-ao đe-dọa loài người.

Thấy nàng đã siêng lòng, người nhà chồng nàng lại khuyên nhủ thêm, đem thêm một ít thuốc chêt đến.

Thế là xong đời! Sanjukta sẽ làm lẽ *sati*.

Nàng muốn được thiêu sống dè nắm thân tàn được pha lẫn với thân tàn của người chồng xấu số.

Tin đồn về lẽ này tuy giữ rất bí-mật song nó truyền đi mau chóng la-tieng; thiên-hà nô-nức kéo nhau đến trước đền thờ Đức Bà Hira, kêu cầu, lê-bái, xin Ngài phù-hộ cho người song-phụ tử tiết theo chồng.

E bị nhà chuyên-trách can-thiệp ngăn-lùi chặng, người ta phải cù hành lê *sati* vào ban đêm. Thi-thê Pahari dè nắm trên một luợt gõ bách dàn cao ngất. Mắt ráo hoảnh, mặt gân guốc và quâ-quyết, như mòn ài loạn-thần, nàng Sanjukta hè-vé khoan-thai tiễn lên chòi cùi, theo tiếng gọi của thuyền bi thiêng-liêng...

Trống đánh từng hồi thúc-bách; dân-gian hò-reo, tỏ ý vui mừng thấy ngời-giờ già lèn danh-dự cho Thánh - Thành rôi họ tung kính cầu nguyệt vang lén từ phiến. Ngon lửa ngọt bốc lên, khói dense ra mù-mịt, ngon lửa oan-nghiệt lem-lém « cắn » taiji Sanjukta thấu tới xương, làm bụng nàng chảy mồ chảy như cái mồi lầm mờ.

Bau dor! Tôi-nghiệp! Thinh-linh thấy những khò-khò không thể tả được nó xú-xé mènh, nàng định nhảy xuống trốn dì cho thoát nạn.

Sóng muộn quá rồi. Lửa đã kết thành một vòng không thể vượt qua. Nàng thi chì còn là một mồi lửa biết kêu gào dưa dùi ròi tắt sau, khi linh cảnh sát Anh biết tin kéo tới tận roi, thi nàng Sanjukta chỉ còn là một đống tro nồng giòi đêm mør-tron âm-thầm.

Xong lễ hỏa táng, theo lời đã hứa với nàng sương phu tiết-liệt, người ta đem hài-cốt của cặp vợ chồng dòi tới tận lynch Thánh Ba-la-nại. Ở đây, hài-cốt họ sẽ được rắc xuống sông Hằng-Hà để ngon nước thiêng-liêng cuốn theo dòng ra tận biển lớn...

Bí thiêu sống, nàng Sanjukta đã được lên chôn thiêu-duong...

HẾT

VĂN-HẠC

QUỐC-HỌC THU-XÃ
Tuần san sẽ phát hành

THI-THOẠI

Một kho tài-liệu vò giả của các nhà thơ, các nhà văn thơ, nghiên-cứu-thi-học, văn-học. Dày ngọt 300 trang, giá 2000. Giấy bouffant và giấy lanh chí (mỗi loại cùn hai bộ) 4000. Thư và ngân-phieu dể M. LÊ-VĂN-HỘE 16bis Tien-Tsin-Hanoi

Xem mạch Thái-tô

GỢI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.
Mỗi lần 0550

Bau da dày Phòng-tich số 6

Lâu tiêu, ngâmbau bụng, sỏi, ý
ach, q.v.v.. Giá 0560 mỗi gói
Bầu da dày hậu sào, Đại bồ
nguyên khí kiện tỳ bồ vi số 41
(1550) đau bụng kinh niệu,
gao, tức, mặt hàn sán v.v..

Khi hư bạch-trợc số 11

Ra khi hư mệt nhợp v.v... giá 1\$20

Nhà thuốc PHAM-BÁ-QUẬT

27, Hàng Thanh - Hanoi

MỎI XUẤT-BẢN

Nhật, Pháp, Việt Ngữ chỉ nam

(PETIT GUIDE JAPO AIS-FRANCAIS ANNAMITE)
của cha L. Graczy và Vũ-di-ih Khoa soạn



Mỗi cuộn bán \$20

Mua lỉnh-hoa-giao-ngan hết 2\$00.
Ở xá mua xin giá 1\$70 (cả cuộc) về cho

Nhà in MAI-LINH Hanoi

KHI MỆ NGỌC VÌ NGỒI LÂU
VÌ XA, THỨC ĐÊM, KÉM ĂN
MẮT HUYẾT

CƯU-LONG-HOÀN VÓ - đinh - Dàn

Tông phát hành toàn xứ Bắc-kỳ
Ai Lao và miềng bắc Trung-kỳ

Établissements VẠN - HÓA

Có bán huốc VẠN - BẢO
chữa bệnh liệt - dương. Thủ
cho dàn ông và dàn bà khác nhau

Một sáng kiên mới lạ!

Với cách giải-thiệu tuân-toàn đã đăng rõ trong
cuốn lịch-sử Thu-thuyết, do Lan-Khai và Ng-Tô viết:

Rõn-Sóng Batk-Đắng

Batk-giả của D.T.T.X. từ nay sẽ không
tồn một xu mà được thường thức tất
cả các tác-phẩm có giá-tri. Bak là một
phương-pháp hiếu nghiêm dè chống lại
nạn các vật-Hữu và ẩn loát lén giấu.

SẮP CÓ BẢN:

Hè Duy-Tan rất cần thiết cho các học
sinh, các công-chức, do giáo-su Thái Phủ trình bày.
Bán và tranh ảnh do Thuy-Chuong và Mạnh Quỳnh vẽ.

Ngay - Mai Tập hồ-sơ của thời-đại

DUY-TAN THU-XÃ

N° 52 - Khâm Thiên - Hanoi

NÊN HỘT THUỐC LÀ

BASTOS

NGON

THƠM

MỎI GÓI OSIO

Có được « chén » ở đình Yên - Lão mới có

Ung dung gáy trúc chống đi
Áo chàng châm gói măi ni che
dầu.

Cụ ơi cụ sấp đi dầu?

Ra đình Yên lão !ệc cháu vua

Cháu ơi cháu chơi cho
ngohan,

Cụ rè có gói phản ban chia
đều

Ôn vua là cũng như nhiều.

Mấy câu ca-đao này, tôi
được nghe trong một tiệc
mừng thọ, do một vị cõi lão
kè lại, nói đó là những câu
trê con thường hát ở cõi-dó
này sau bảy mươi năm về
trước. Khi nói, cụ có vẻ ngâm
nhủi tiếc nhớ một án-diền về
cõi-thời, dã cùng với bao
nhiều cái đẹp, cái hay khác
của đất nước này theo cuộc
bè dâu thay đổi mà vô hình
tiễn duyệt. Rồi tôi vé cảm khái,
cụ nói:

— Các ông xem đấy. Câu
nói «tuổi thọ là tước của giới
cho» ở ngày xưa thực là đúng
lắm. Chẳng những được mọi
người kính trọng, đến cả đức
chí tôn ở nơi cõi trùng thâm
nghiêm, cũng có lòng nhở
dến. Theo lẽ «thất thập
trượng u quốc», những người

70 tuổi được chồng gáy đi ở
trong nước, cũng như ở
kinh-sư, hàng năm có ban dạ
cho quan đầu các inh ngoai,
chọn một ngày trong mùa
xuân, trích của kho đặt một
tiệc gọi là tiệc yên lão ở một
nơi nào trong tỉnh lỵ, rồi, sức
che các xă, đưa các cụ già từ
70 tuổi trở lên, cho được dự
yên, gọi là yên của vua ban.
Lão xong, lại theo tuổi
hơn kém ban cho tiền lúa
hay vóc nhiều nữa.



thì gọi là cụ Bô

Thực là một mĩ-lục, có ý
nghĩa rất hay.

Nhân vui câu chuyện, tôi
hoi cụ:

— Câu hát vừa rồi, tôi nghe
thấy có nói đến «đình yên
lão» vậy tết đình ấy là một sở
riêng. Chẳng hay số ấy ở vào
chỗ nào, thưa cụ?

Cụ già vui vẻ nói:

— Sau bao cuộc đổi thay,
lão cũng không còn nhở địch

BỘI CHO ĐƯỢC

FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TAMDA & C°

72, Rue Wéde Hanoi — Tel. 16-78

Đại lý: Chí-Lợi 97 Hàng Bồ
MAI - LINH HAIPHONG

28

được dự yến kè lại cho nghe;
Tiệc Yên-lão thường đặt vào
trung-tuần tháng hai. Trước
mỗi ngày, các cụ già ở các
phủ huyện theo giấy sắc đã
tề tra đồng dũ, người làng
nào đến do lý-trưởng làng ấy
hướng dẫn, và mỗi cụ đều có
cái cháu theo hầu.

Tới ngày, các cụ ở phủ
huyện nào do quan sở tại dẫn
vào nhà Kinh-thiên. Cố chỉ
truyền tuối già sức yếu cho
được miễn qui lạy, chỉ đòi
măi ni, bận lể phục (áo thụng)
theo tuối xếp hàng trên dưới
ở trước san, nghe hiệu viễn
quan xướng lễ vái ba vái mà
thôi, gọi là bái mang. Các cụ
vui xong, thì quay đầu tính
khâm mang tuyên đọc sắc
chỉ, đại ý nói thê theo chế-dộ
dưỡng lão của các thánh
vương ngày xưa, triều đình
đặt ra tiệc: yên lão này, tò ý
kinh-trọng tuối thọ là thiên
tước và là một diêm hay của
nước nhà.

Nghe sắc chỉ xong, các cụ
lũ lượt theo các quan dân
sang đình Yên-lão dự yến.
Trừ các cụ nào già yếu quá
không thể đi được đã có các
thứ ban riêng, do quan địa
phường sự thán hàn đến
lính vê, còn các cụ có mặt
ở đó, theo tuối cứ bốn cụ một
cỗ, cùng nhau ăn uống rát vui.
Ấu xong, ngoài tiễn lựu hay
gấm vóc mỗi cụ lại được mỗ
đặc ân, tất cả các thứ bánh
trái, thức ăn trong cỗ yến đều
được chia hết dem vê phân
phát cho con cháu, có ý muốn
để cho cả nhà cũng đều được
gội nhuần on mua móc của
nhà vua.

Khi lão mõi 10 tuổi, vì
trong nước xảy ra nhiều việc,
tục ấy đã bỏ rồi. Bảy mươi
năm đã qua, nhưng cái
tục hay ấy vẫn còn in trong
trí nhớ. Khi lớn lên, lão
thường được các cụ từng

Lão Yên-lão này cũng gọi là
Bô-lão 醉老. Chữ «Bô» day

có nghĩa là vua ra on cho
được uống rượu thả sức vui
về. Các đời vua xưa mỗi khi
trong nước có sự gì vui mừng
thường có tiệc Đại-bô 大酺

nghĩa là hạ sắc cho thần dân
trong nước đầu dò đều uống
rượu tự do vui chơi trong
một ngày. Có khi luôn trong

năm ngày. Riêng cho các ông
già thi gọi là Bô-lão. Vì vậy có
người cho là tiếng ta thường
gọi các ông già là «ông Bô»

hay «cụ Bô» là do đó mà ra
chăng. Cụ Bô, ông Bô, phải
chăng là chỉ ác người đã đến
tuổi được dự yến của nhà vua.

Ngày xưa, khi tục này còn,
cả nước đều coi là một ân
diện, nhà nào có ông cha
được dự yến, thi đều lấy làm
về-vang. Có nhiều cụ khi dự
yến, chỉ uống rượu suông,

còn bao nhiêu bánh trái và
các món ăn đều để nguyên,
đợi xong ngày xưa, triều đình
đặt ra tiệc: yên lão này, tò ý
kinh-trọng tuối thọ là thiên
tước và là một diêm hay của
nước nhà.

Nghe sắc chỉ xong, các cụ
lũ lượt theo các quan dân
sang đình Yên-lão dự yến.
Trừ các cụ nào già yếu quá
không thể đi được đã có các
thứ ban riêng, do quan địa
phường sự thán hàn đến
lính vê, còn các cụ có mặt
ở đó, theo tuối cứ bốn cụ một
cỗ, cùng nhau ăn uống rát vui.
Ấu xong, ngoài tiễn lựu hay
gấm vóc mỗi cụ lại được mỗ
đặc ân, tất cả các thứ bánh
trái, thức ăn trong cỗ yến đều
được chia hết dem vê phân
phát cho con cháu, có ý muốn
để cho cả nhà cũng đều được
gội nhuần on mua móc của
nhà vua.

Sở-Bảo

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nũ trang mới
chế 1942, bông, vòng, chuỗi
pendents nhẫn ngọc thạch
thứ thiệt. Vòng nón măt
nhẫn hot xoàn mới lóng
lánh như kim cương.

QUẬN CHỦA
21, Rue Amiral Courbet Saigon

Hãy đồi echo được
mấy thứ sách giá trị
của nhà xuất - bản
Hương Sơn

Tản Đà Tân Văn, văn xuôi của
Tản-dà \$0\$90

Mộng và thực, tiểu-thuyết mới
của Giao Chi \$0\$45

Nắng, tiểu-thuyết lý tưởng của
Lan-Khai \$0\$60

Tinh và mău, truyện đường
rừng của Lan-Khai \$0\$60

Không nhan sắc, tiểu-thuyết
của Nguyễn Bình \$0\$38

Người giếng chồng tôi, truyện
thực của Tu-Thach \$0\$35

Lỡ bước sang ngang, thơ của
Nguyễn-Binh \$0\$70

Thơ và mandat đề tên ông:
Nguyễn-mạnh-Bồng, 97 phố
hàng Bồng, Hanoi, ô za thêm
cước phí

THUỐC HO GIA-BÌNH
đã có bán ở các hiệu thuốc lớn
Mỗi gói \$0\$10
TỔNG PHÁT HÀNH:

Nhà thuốc Tuệ-Tinh
Cơ quan khảo cứu thuốc Nam
53, Rue Auvergne — Vinh

BỘI TÌNH BẠC
HỘI - CHỢ HANOI 1941



MŪ IMPERIAL
BEP, NHÈ, BÈN, LICH - SỰ
DUNG ĐƯỢC TỪ THỜI

đại - lị đặc quyền:
TAMDA et Cie 72, Rue Wiéle HANOI
Telephone 16-78

Cần thêm nhiều đại - lị các lnh,
gái \$0\$10 tem vê tay catalogue
illustre 1942 gratuit

chiến-quốc sách

Sở tuyệt giao với Tề

Sở tuyệt giao với Tề, nước Tề cát binh đánh Sở. Trần Trần 阮 稔 nói với Sở vương rằng: « Chẳng bằng nhà vua cát đất cho Tề để giải cai bận về mặt đông, về mặt tây thi giáng hỏa với Tần. » Sở vương sai Trần Trần sang Tần. Tần vương bảo Trần rằng: « Thầy là người nước Tần, quả nhân với thầy là chồ không hiểu rõ việc, che nón dè nhà thày không quânh nhau cũ. Quả nhân không có tài, không hiểu rõ việc, che nón dè nhà thày không quânh nhau thò Sở vương, nay Tề Sở đánh nhau, có người bảo nhà cù, có người bảo khung nén cù, nhà thày không lẽ chỉ biết trung với chúa mà không dem cái kẽ thừa giúp quả nhân hay sao? »

Trần Trần nói: « Nhà vua lại không nghe truyện người nước Ngô sang chơi Sở hay sao? Sở vương rất qui mến khách. Khách đan, Sở vương sai người hỏi thăm rằng: « Đầu thế chăng. Nhớ Ngô chăng? » Ké tâ hữu đáp rằng: « Chẳng tôi không rõ nhé hay không nhớ. Nhớ thế thì sẽ ngâm giọng Ngô. » Trần, nay xin vi nhà vua ngâm giọng Ngô. (1) Nhà vua lại không nghe câu chuyện Quản-Du 管 (2) hay sao? Hai con hổ vi tranh nhau bắt người, đánh lão nhau. Quản-Trang-tử 管 庄子 (3) toàn đám hổ, Quản-Du mẫn lại nói rằng: « Hổ là giống thú dữ, thích thịt người. Nay hai con hổ tranh nhau bắt người mà đánh nhau thì con nhỏ tết chết, mà con lớn cũng bị thương. Thầy đợi con hổ bị thương rồi giết thi chi đánm một nhát mà được cả hai cọp. Như thế không có cái khó nhọc giết một con cọp mà được tiếng giết hai cọp. » Tề Sở may đánh nhau, đánh nhau thi tất có một hổ thua, bấy giờ nhà vua cát binh giúp thi có cái lợi cứa Tề mà không có cái tiếng đánh Sở.

(1) Ý nói không quên Tần.

(2) Quản-Du có nơi viết là Biên-Du 卞 父

(3) Quản-Trang-tử tức Biêu-trang-Tử 卞 父

Cam-mẫu bỏ nước Tần định trốn sang Tề

Cam-mẫu bỏ nước Tần, định trốn sang Tề (1), ra khỏi cửa quan (2) thi gặp Tô-tử (3), nói với Tô-tử rằng: « Ngài có nghe câu truyện người xù-nữ (4) ở trên bờ sông không? » Tô-tử đáp rằng: « Tôi chưa từng nghe. » Cam-mẫu nói: « Một người xù-nữ ở trên bờ sông, có một người dân bà nghèo, đêm không có đèn lửa, đèn ở nhờ. Người xù-nữ nói chuyện có đèn kia, lúc sắp đi, bảo người xù-nữ rằng: « Thiếp vì có không có đèn lửa cho nên thường đến trước, sét nhà, trai chiếu cho cõi, cô tiếc gì cái ánh sáng thừa chiếu bốn mặt tường; đè cho thiếp hưởng thi có hại gì đến tiếng tăm xù-nữ? Thiếp cho thiếp là có ích cho xù-nữ, sao lại đòi thiếp? » Người xù-nữ kia nghĩ lại, cho là phải, giữ người nghèo kia lại. Nay tôi chẳng ra gì, phải nước Tần đừng đuổi, trốn ra ngoài cửa quan. Tôi xin quét nhà trai chiếu bầu ngoài, xin ngài chờ đuổi. » Tô-tử nói: « Được, tôi xin hết sức giúp ngài được trong dung ở Tề. »

Tô-Dai sang tội Tần nói với Tần-vương (5) rằng: « Cam-mẫu là người biền, không phải là kẻ si thường, ở nước Tần mấy đời vua đều trọng dung cõi, binh thế đất từ Hào-chết (6), Khê-cốc (7) chỗ nào biền, chỗ nào dẽ, đều biết hết. Người ấy mà đem nước Tề ước với Hán, Ngụy chống lại với Tần thi thật là chẳng phải cái lo cho Tần. » Tần-vương nói: « Biết làm thế nào bây giờ? » Tô-Dai nói: « Đầu tiên đỗ lẽ, hứa cho bồng lộc hận mà đón về, hán vỡ thi đem dẽ ở Hồi-cốc, suốt đời không cho lia khôi noi ấy thi thiên-hạ còn ai đỗ nỗi nước Tần được nỗi. » Tần-vương cho là phải cái ngay Cam-mẫu lên chức Thương-

THỐNG - CHẾ PÉTAIN BÀ NÓI:

« Hồi dân Pháp, sắp hàng vào mà ứng-hộ Bản-chức, bời chứng các người đã cử ta làm quoc-trưởng. Các người hay dẹp mọi lời chê-bai, đe cho Chính-phủ được dễ dàng làm việc. »

khanh, đem lường ẩn sang Tề đón về. Cam-mẫu từ chối không nhận.

Tô-Dai về nói với Tề-vương rằng: « Cam-mẫu là người biền, nước Tần cát lèn làm Thương-khanh, đem ẩn tướng đón về. Cam-mẫu cầm cõi án tú của nhà vua, từ chối không nhận ngói tướng nước Tần, chỉ xin làm bể tội nhà vua, nhà vua lấy lễ gì mà đáp lại người ta. Nếu nhà vua không giữ người ta ở lại thì người ta hẳn là không on nhà vua nữa. Kẽ ta biết dùng cái đức hiền của người ta để cho cầm quyền binh ở nước Tần mạnh kia, thi nhà vua khó mà đỗ được nước Tần. » Tề-vương cho là phải, ban ngay cho Cam-mẫu chức Thương-khanh, giữ ở lại Tề.

BĂNG HỒ sao lục

(1) Lúc bấy giờ Hướng Thợ 向 師 và Còng-lòn-Điều 公 孫 已 倭 gièm pha Cam-mẫu, Cam-mẫu sợ, bèn trốn đi.

(2) Quan đây là Hán-cốc-quan

(3) Tô tử tức Tô-Dai 蕪 代, em Tô Tần. Bấy giờ Tô-Dai làm tướng nước Tề xí sang Tần.

(4) Xù-nữ: gái chúa có chồng.

(5) Tần - vương đây là Chiêu - tƣong - vương 裴 王 tần tục là Tắc 稅.

(6) Háo tác 敗 墓 tên núi - nay thuộc tỉnh Hà-nam.

(7) Khê-cốc 鰐 谷, có nơi chép là Quí-cốc 魁 谷, lại có nơi chép là Hồi-cốc 懿 谷. Nay thuộc tỉnh Thiểm-lây.

ĐÁ Ô BÁN BỦ BỘ EA QUYỀN Côn lôn Tiêu khách

của THANH-BÌNH

Bìa quyển đồng thường 11\$00 - Bìa vải mạ vàng 14\$00 - Bìa da mạ vàng 20\$00 - (Mua đóng bìa vải hoặc bìa da pha giấy mandat về trước).

NHƯNG SÁCH CỘN BẮT IT

LUYỆN SÁC ĐỘ EDITIONS BIA VÀNG DUNG GIÁ 0\$70
BẠC-II-Y THIỆU-HIỆP của THANH-BÌNH 0,32

VĂN QUANG ĐỘNG 0,50

SÁU MẠNH 0,32

PHO TƯƠNG THẦN 0,80

THÀNH SÀU HUYẾT LÊ 0,50

TRUNG HÚT (một quang tiêu sứ quái là rết thần bí của Lã-quy-Bộn Nguyễn-vấn-Thông hiếp-lập 0,50

GIỀN THANH clap hết cuộc Âu chiến xảy ra từ 1e-9-39 thất 16 những trận đánh nhau dùng báng nhung khi giới thi đấu. 0,65

QUÂN-SƠN LÀO-HIỆP

của Thanh-dinh - Đường ra trang số, mỗi chủ nhật một kỳ. Giá 0\$10

Editions BÁO-NGỌC 67, Negret Hanoi - Tel. 786

MUỐN ĐƯỢC CHỐNG GIÀU NÊN
MUA VÉ XỎ SỔ ĐÔNG-PHÁP

HAI VIỆC ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT Ở HANOI

(Ai hỏi gì hay mua bán thế nào, xin cứ viết thư về hỏi)

I hượng - Đức

15 Nhà Chang (Mission) Hanoi - Tel. 1629

Day hoc thuoc theo mot chuong trinh moi. Nguoi hoc chi phai tra le phi giri bei, khong phai mat tieu hoc. Hop bang loi giri, o dau cung hoc duoc. Khóa hoc 1941-1943 da khai giang tu 15 Sept. 1941

II. — PHÒNG THUỐC

Chữa phòi

15 hàng Bè (Rudeaux) Hanoi - Tel. 1630
Chuyên mòn vè bệnh phòi. Bán các thuốc trừ lao: Cao ho lao 15\$, Thuốc trừ lao 3500, Thuốc sát trùng phòi 2\$00, Thuốc hàn vết thương và tay vết đen ở phòi 2\$00, Sám nhung trừ lao 20\$00.

ĐÁ CỎ BẢN:

Đi nghỉ mát

Sách HOA-MAI số 14
của NGÔ-HÒA giá 0\$10

Các bạn học-sinh, trước khi đi nghỉ hè, đều nên có cuốn « ĐI NGHỈ MÁT » tre là « HOA MAI VĨ MÙA HÈ ». Tác-giả nói vè truyền-tin-lý thierry, Béon, v.v. với nhà trường, trước khi đi ngủ hè ba tháng. Truyền-rã vui vẻ, rất cảm động.

Người bạn gái

Truyện giải của THIỀU-SƠN
Giá 200 trang giá 0\$80

— Ai chưa có một người bạn gái,
— Ai muốn có một người bạn gái
lạ-tuồng,

— Ai muốn có người đẹp ở bên cạnh, để luôn luôn an-ủy, vượt ve mịnh, trong cuộc đời vất vả.
Đều nên có cuốn NGƯỜI BẠN GÁI
truyện dài của ông Thiều-Sơn.

Nhà xuất-bản CÔNG-SỰC 9 Takou Hanoi



Dòng Của dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kẽ lại
Chuyện thật một thiếu nữ lâm tảo kết hôn với anh chồng dốt
nát mà sau cảm hóa khuyên khích chồng làm nên danh phận
(Tiếp theo)

— Được thề thi tôi vui mừng dè đâu cho
hết. Minh cố thi đỗ di, tôi sẽ thu xếp cho
minh sang bên Tây du-học lập tức, sang năm
thì tú-tài phẫn thi bài ở bên ấy cũng được.

— Nói thật! Mình xem cả tiền của thân-thế

tôi, bi-sinh vì mình, có tiếc với mình điều
gì đâu, chỉ cầu lấy một mục-dich, là mình
thành danh.

— Ô! Thế thi tôi sung-sướng vô hạn. Minh
thúc-gục tôi càng thêm phần chắc chắn khoa
nay thi đỗ. Nhưng mình phải cùng đi sang
tây với tôi kia.

— Chú sao! Cả mẹ con tôi cùng đi theo
minh sẽ ở luôn với
minh bên tây, mấy
năm cũng là.

Á-xám bung hai cổ
cà-phê ra cho ông
chú bà chủ nống, vì
hai vợ chồng quen
lệ mỗi khi ăn cơm
xong phải uống cà-
phê hảo hạng. Nhất
là người chồng muốn uống cà-phê cho được
tinh táo mà học.

Một lát nàng nói tiếp:

— Già lúc này Đơn-hùng-Tin được nghe
chuyện minh học-hành tần-tối, chắc hẳn và
cũng mừng giùm mình đây nhỉ!

— Đơn-hùng-Tin còn đời đầu nữa mà biết
giận hay không.

— Sao thế? Vợ hỏi lại một cách sần đón.

— Tôi quên nói chuyện ấy với mình.

Người chồng nói rồi đứng dậy, chạy lên
buồng học, lấy tờ báo « Imperial » xuôi-bản
hồi sáng, cầm xuống đưa cho vợ xem.

Ngay trang nhất, dưới đầu-dè hai cột « Hết
đời một lòn tướng cướp », thuật rõ tình đầu

Đơn-hùng-Tin từ trận, chúng tôi dịch lại
tổn bài như sau này:

Đêm hôm kia rạng ngày hôm qua, một
toàn linh di tuân trêu sống, khi gần đến
kinh đào Rạch-giá Hài-kiên, trông thấy một
chiếc thuyền buồm chạy vù vút, có dáng
không nghi. Tưởng chắc là thuyền buôn muỗi
lậu, lính bèn hô bảo ngừng lại để khám xét.

Nhưng chiếc thuyền ấy làm thinh, cứ
chạy thẳng. Thuyền linh tức tốc đuổi theo;
vừa đuổi vừa kêu réo nêu không ngừng lại
tới bị bắn chìm.

Chiếc thuyền khânghi trả lời bằng nỗi
hiệp súng năm sáu phát nỗi liên tiếp nhau.

Tóm tắt những kỷ trước

Ông à Châu-Đông vừa
chồng cho con gái là
cô Minh-Cẩm. Hai vợ chồng đưa nhau đi Saigon.
Chồng (Lâm-Điền hay Lâm-Kien-Mộc) bị Đơn-hùng-Tin — một giang-hồ cường đạo — bắt đèn di về
Lâm-Điền là một tên bom trong túi « hiệt vụ ».

Thì lời một đạo-sĩ Cao-miên, nàng cùng với cô
gáo Nhâm và một đứa bé chà-tay ra cù lao Phù-

quốc tìm chồng.

Trận giặc nhỏ, tiếng súng qua lại dì-dùng,
xé tan không khí thanh vắng của một vùng
bầu trời.

Dầu-cù mẩy làng ven sông thấy động, dò
ra tro chiên rất đông. Những ngọn đuốc lập
lòi nồi lén như ma troi, chiếu sáng từ phía.
Nhiều người can đảm boi thuyền duỗi giặc.
Nhưng họ không có súng ống trong tay,
phản lại sẽ đạn lạc của hai bên làm chết
tưởng mạng, cho nên không ai dám xông
pha nguy hiểm, chỉ là ó-vang lèn dè hự
trương thanh-thể và giúp oai cho linh.

Bọn giặc thừa hiếu tinh thè như vây,
thành ra từ việc cù-chiến rất băng, không
thấy đồng người mà nao núng, và mặc dầu

linh bắn xối xả như cơn mưa đạn. Giặc
bắn trả ít hơn, nhưng hình như chúng khéo
đặt viên đạn vào bia mục-dich hơn.

Một chập, trong toán linh có độ mười
người đã thấy từ trận hết hơi và bị thương
đến già nua. Tuy vậy họ vẫn duỗi vẫn đánh
rất; đáng khen mày người bị thương nhẹ,
vẫn cố gắng đối chiến, giúp sức anh em
hãy còn lành mạnh.

Chi mấy phút đồng hồ nữa, bộ hành bỏ
thuyền giặc tẩu thoát, vì lẽ hết đạn. Vừa
may có một ca-nát chờ viên đội sen dần.
và 12 người lính ở Rạch-giá chạy đến tiếp
chiến, sau khi được tin cấp báo.

Lẽ tự nhiên trận-thể
xoay đổi, và phần
hàng về bên mìn
hơn.

Bỗng nghe thuyền
giặc im bặt, không
bắn trả nữa; thuyền
chạy đảo diễn như vò
chùi, rồi thì lùa cháy
bên trên mui.

Người ta biết đây là
đầu tö họ giặc đã
ngã hết rồi, liền dò tới
ghim chiếc thuyền lại.
đè tái lùa và khám xé.

Tài ra bọn giặc đã
từ-trận hết rồi, đưa
não cung cò hàng
chạy vết thương nặng
như trong minh. Xem
lại chỉ vòn-vẹn có
bốn mồng, và duy một
đứa có súng.

Tên này hai tay
ai khâu súng Lebel,
trong khi ba đứa đồng-lõa đã uống đạn mà
trút linh hồn từ lúc nào, một mình nó nằm
mop trong khoang cuối thuyền chân bê lái
tay thi bắn súng cù chiên với linh non giờ
đồng hồ. Đến lúc hết sạch cả đạn và trúng
nhieu vát tinh-nặng lắm, nó mới chịu buông
cú súng ra quẩn quại mà chết.

Cú xem cái kết quả tử thương về bên phía
linh; như trên đã kẽ, dù biết tên giặc này
có tài bắn lợi hại thế nào. Lúc đang kịch
chiến, người ta dò chừng thuyền giặc có
vài ba chục tay chiến là ít, không ngờ chí
có một mình tên này với hai khâu súng cù
chết mà chống cự được thế.

Lúc kia iêng từ-thi nó lén bờ gân đò, người

ta rời được vào mặt, trong đám linh có hai
ba chú linh nhận diện, sững sốt và kêu rầm
lên :

— « Trời ơi! Thắng Đơn-hùng-Tin đây mà,
tưởng là ai! May mắn dữ không ?

— « Thôi chính phải nó rồi, phía sau cõi có
cái sọ rách rách đây này! một hai người
khác nang đầu từ thi lên xem và nói tiếp.

— « Phải, tên ấy chính thị Hai-Chi, biệt hiệu
Đơn-hùng-Tin, tướng cướp khét tiếng từ
Biển-hồ xuống Hậu-giang bao nhiêu lâu
nay. Nhiều việc nó cướp bóc trên sông,
không biết là mấy trâm vụ mà kè. Các
thuyền buôn đi lại vùng này, chỉ nghe tên
nó cũng dũ khiếp
đám, vì nó báu giội,
bộ hạ đông và nhiều
thủ-doan tào ton là
« thường ».

Trước đây đã có
nhiều phen linh trắng
đán-làng già-công tập
nó nó mãi không
được. Lắm bản, người
ta vây bắt nó, tưởng
chung như vò được
con cọp đã sa xuống
hầm sâu, hay nằm
trong lưới sắt rồi, thế
mà mưu nó không
thoát cả mươi. Hôm
nay, linh trắng ta tình
cờ bắt gặp và hạ sát
được nó như thế, thật
là một việc may mắn
nên khen.

Từ nay, thuyền buôn
đi lại ở miền Biển
hồ và Hậu-giang, sẽ
đến đây không lo gặp phải cái họa
Đơn-hùng-Tin đón đường cướp bóc như
trước nữa.

Cứ như tin này thì Đơn-hùng-Tin đã hết
thời lận số thật, không còn nghe gì nữa, mặc
dầu lúc ấy có ít nhiều người tin-tưởng đí
đoan, bảo rằng Đơn-hùng-Tin có phép tàng
binh biến tưởn, trốn thoát sang Xiêm.

Trong lúc người vợ cầm tờ « Imperial »
đọc bài này băng mắt, thì người chởng đứng
bên cũng đọc theo, nhưng đọc băng trĩ.

Khi đọc hết bài, người vợ đặt tờ báo xuống
bàn, thở dài mà nói:

— Kè ra, thật quá dở hơi cho dân, ai cũng

vui mừng. Nhưng phần riêng tôi nghĩ Đơn-



hung-Tin là kẻ cướp, thế mà đôi lúc còn có
cứ chỉ và lâm-địa khá hơn vò số người kia
không phải kẻ cướp. Nhất là việc hắn xử với
vợ chồng nhà ta, mình nhỉ?

— Min' xéi đoán việc đời thế là công-bằng
chí lý ấy, tôi phục! người chồng trả lời một
cách nghiêm trang, đúng với hoàn-cảnh câu
chuyện. Đon-hùng-Tin làm hại những ai đâu
không biết, nhưng riêng với tôi, thật hắn có
côag un chảng khì nào tôi quên.

— Ông thè ra mình không oán giận và một
lúc làm khòi mình sao!

— Không, tôi chẳng oán giận tí nào, lại ôn
mang ơn và thi có. Chẳng ở cái chỗ một lúc
va lâm khòi hổi, có phương trao-thần diện
khiến tôi hồi cãi và cố tu tính nên người.
Thật, va tă biến hóa hòi ôi ra một người khác
hắn. Có va, tôi mới tìm thấy cái khòi đức tính
cao quý tốt đẹp ở một người đàn bà, là yêu
dầu của tôi, là mình. Bởi tôi được đòi lại từ
tế, có hạnh phúc gia-dinh và học hành tấn tới
như ngày nay, rõi sau này con có công
danh sự nghiệp gì nữa chính là nhớ hiền-đức
minh tac-thanh, mà do hắn ta khich-thanh
cho tôi đấy, minh q! Không có thể thi chưa
biết hiện tại tôi sa-nhã đến vắng bùn đờ bần
não, chưa biết còn sống hay chết. Hắn ta là
quý-ñu đã đưa tôi đến minh là thiên-thanh
của tôi.

Chàng ôm chầm lấy vợ, hôn lấy hôn dề hai
bên má. Nàng nghe lành lạnh trên gò má, túi
khì chồng ngang đầu lên, nàng thấy hai bờ
mắt chồng dâng nước trào ra chung quanh.

Dưới quyền bảo hộ của Đại-Pháp, các
dân tộc eus Lién-bang Đông dương hiếu
nhau, hợp-tác, và di-cu đó dày trong
vòng hòa bình — thay vào sự tiễn về Nam
về Tây của thời xưa.

Tấm kịch «tổng tiền nhà vợ» đã gây nguồn cảm hứng cho nhà tiễn
thuyết LÊ-VĂN-TRƯƠNG viết nên áng văn kiệt-tác để lại cho hậu-thê:

CHỒNG CHÚNG TA

Một cuốn phim thời sự vòi ứng đặc sắc, một thiên tiễn-thuyết xã-hội vò
cùng bi-dát, rong dà, những uẩn-khúc của vụ tổng tiền đã được kè lại rõ ràng
Sách in đẹp — Giá 0\$80 — Bán tại các hiệu sách lớn.

Nhà xuất-bản ĐỜI-MỚI 62, phố Hàng Cót, Hanoi — Tel. 1638

Thì ra chàng khóc, vì nghĩ đến nguồn cơn mà
xúc động thăm thia.

Nàng ôn yêm vuốt ve chồng, như cách
người từ-mẫu vuốt ve con.

Muốn tránh một trận khóc lò, mua nǎo chác
sâu vòi ịch, chàng tìm cách lui, để cho tinh
thần phân chán ti ôi lại:

— Thôi, giờ mình coi dọn dẹp và tắm rửa
cho con, để tôi lên buồng học lò làm bài và
nghe mình.

Chàng nói chưa hết câu thì chân đã dề vào
thang lầu. Vợ nói với theo:

— Vừa ăn xong, phải ngồi ngoài chốc lát
cho khoe, mình học quá thế để mà phát ốm
hay sao?

— Minh nêu nhó thi cứ sắp đến nơi rồi, tát
phải học hành tận lực mới được.

— Ngày tôi bỏ săn mồi tờ giấy xăng (trăm
bả) vào trong phong bì, để chèo cụ giáo-sư
Michel tôi dạy, mình trả trước tiền học tháng
này cho ey. Còn năm chay là ngoài, tuy ý
minh dùng mua sách vở gì thì mua.

— Đa ta thiên-thanh của tôi.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

Phấn Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ ĐỎI

Lau phai, dùng ugang hàng các
hù phan danh tiếng ngoại quốc
Có thứ hương, trắng và da
người. Bán khắp nơi. Giá 0\$20

MUA SỈ DO:

Etablissements VÂN-HÓA
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

Một cuộc trưng bày ảnh mỹ-thuật

Ngày 14 Mai vừa rồi ba ông
Tranh, Áo và Nghị đã trưng bày
nhieu bức ảnh đẹp tại phòng
ảnh « Photo Atelier » của các
ông mồi mả ở 2 Avenue Pug-
nier gần cửa Nam.

Những ảnh chụp tươi sáng,
giản dị, gọn gàng và đầy ý nghĩa
bày ở đó đã toả ra ràng nghệ-
thuật của các ông đã đi xa trong
môn mỹ thuật này.

Mấy bức ảnh chụp người nhất
là hai bức *Ombre* và *Composition*
đã phô diễn được cản sáng
nó dồn trên bộ mặt đầy tinh
cảm của hai thiếu nữ đương
tuổi.

Mấy bức ảnh chụp về phong cảnh
như những bức chụp ở Lang-
cô và Chapa đã làm cho ta nhìn
và thất cả vẻ đẹp của giới và
của non nước.

Những bức ảnh của ba ông
Tranh, Áo và Nghị có thê nó
được rằng như những bức
tranh vẽ vậy.

Thà buôn náo công cần phải có cuộn

CATALOGUE OFFICIEL

HỘI - CHỢ HANOI 1941

Một cuộn chí nam đây đủ tài liệu
để giúp các ngài rộng đường
giao dịch với các hàng sản-xuất
và các nhà tiêu-thụ. Giá bán
1\$00 một cuộn, thêm 0\$47 trước
phi. Chỉ còn rất ít, xin gửi
ngân-phí cho:

Comptoir Indochinois de Propagande
pour l'Industrie et le Commerce
(C.I.P.I.C.) 72, Rue Wiéle Hanoi

■

Người Việt-Nam cần phải đọc:
NGƯỜI XƯA

cử THỰC THƯỜNG

để thường - tức cai tinh - hoa
của lịch-sử nước nhà NGƯỜI
XUA là một tài liệu ván-chương
quý giá, in giấy bìa. Giá 0\$75

C.I.P.I.C. Hanoi xuất-bản

Ed. Hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân
36, B1. Henri d'Alens — Hanoi
Certifié par l'Institut
Tirage à 1000 exemplaires
L'Administrateur Général: Ng. D.VUONG



HOA MAIPHONG

biểu biểu về đẹp quý phái. Hiện
may có thể nhất của bạn gái.
N° 7 Hàng Quạt — Hanoi

LẨU, GIANG-MAI, HỘT XOAI...

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131. Route de Hué — Hanoi
Thiên Lâu 0p30 một hộp, uống
một ngày, Giang-mai 1p00.

Nhà thuốc chế dù cả các thứ
thuốc Cai-nha-phien, Bồ-thận,
Điều kinh Khi-hư, vân-vân...
hỗn luyện thuốc Té theo đơn
hoặc theo mạch.

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy
đánh răng bằng
JAVON
DENTIFRICE

KOL

DEPOT GENERAL POUR L'INDOCHINE
525, RUE DES MARINS, CHOLON

AGENCES :

Ets TÙ-SƠN à Phanrang
Ets TONSONCO 146, Espagne — Saigon
M. LÊ-NGỌC-CHÂN, Rue Saliceti VINH LONG
Tổng phát-hành ở Bâc-kỳ :
M. ỦNG-TÝ N° 45 Lambot, HANOI

CÁC NGÀI HÃY DÙNG

Phấn-tri

Đông - dương

(GRAPHITE INDOCHINOIS)

Mô « Hélène chi I », « Hélène
chi II », « Hélène chi III ».

PHỐ LU — LAORAY

Đã được công nhận
là tốt không kém gì
của ngoai quốc
công việc cần thận.
Gửi nhanh chóng
khắp Đông-dương.

Sở giao dịch

E^U TRỊNH - BÌNH - NHÍ
123A, Avenue Paul Doumer
Haiphong — Ad. Tél. AN-
NHI — Haiphong Tél. 707
Căn đại-lý khắp Đông-dương.