

Chợ Phạt



Chợ Phạt

Chăng lưới săn chồng

Số 111 Giá: 0\$20
17 MAI 1942

NGUYỄN ĐOÀN - VƯỢNG
chủ trương
Ảnh bìa của Võ-an-Ninh

TUẦN LỄ QUỐC TẾ

Tuần-lễ vừa qua trên trường quốc-tế đã xảy ra một vài việc quan-bế đặc-biệt, có lẽ những việc đó sẽ báo trước cuộc đồng-ấu-sống và mùa hè sắp tới chăng.

Ngày 5 Mai, Anh đã huy-động hơn 20.000 quân và một đội chiến thuyền gồm có chiến-kiến trong đó ít ra có một chiếc hàng không mẫu hạm đem đến đánh quân cảng Diego Suarez ở phía cực bắc đảo Madagascar thuộc Pháp.

Đảo này ở về phía cực tây Ấn-độ-dương chỉ cách bờ biển Phi-châu bằng eo biển Mozambique. Anh tuyên-bố phải đánh đảo đó là để tránh cho nơi đó thành một nơi căn-cứ của Nhật Từ trước đến nay chính-phủ Pháp vẫn giữ thái-độ hòa-loan trung-lập ở Madagascar và đã nhiều lần ca-hành không có quan của nước nào trong « trục » đến đông ở đây. Như thế thì việc hành-dông của Anh không có cơ gì chính đáng cả, chẳng qua bị thất-bại hoàn-đủ ở Viễn-đông và Bắc-Phi, Anh chỉ tìm những cuộc đắc thắng dễ dàng cũng như ở Syrie hồi năm ngoái.

Quân Pháp trong đảo tuy chỉ bằng một phần ba số quân địch là kém nhiều về chiến-cụ, nhưng đã kháng chiến một cách rất oanh-liệt. Trước sức mạnh của số đông quân địch, hải-công Diego Suarez đã bị thất thủ, theo tin Anh thì quân Anh đã vào thì trấn đó và cuộc kháng chiến ở phía Bắc Madagascar đã đình-cử. Theo các tin tức sau cùng

(ngày thứ hai) thì cuộc kháng chiến ở các miền khác vẫn tiếp tục và quan Toàn-quyền Annet quả quyết chống lại với quân địch đến cùng tuy có sự chênh lệch rõ rệt về lực lượng. Phi quân trong đảo dưới quyền chỉ-huy của đại-tá Andrien chỉ gồm có mấy chiếc phi-cơ khu trục Morane 406 và Potez 63 cũng giúp nhiều trong công cuộc kháng chiến.

Về phía Đông-Ấn-độ-dương, trận đại-chiến ở Dien-bien đã gần đến lúc kết-liên. Quân Nhật sau khi đã chiếm Bhamo trên sông Irraoudi cách Mandalay độ 200 cây số về phía Bắc đã tiến vào Miythkine là nơi lặn cùng con đường xe lửa từ Rangoon lên. Quân Nhật lại vừa chiếm được Kina một thị-trấn quan-bế cho việc dụng binh cách Mandalay độ 60 dặm về phía Bắc và đã chặn cả đường rút lui của quân Anh về phía biên-giới Ấn-đo. Đồng thời quân Nhật đã tiến vào địa-phận Vân-nam và chiếm Lung-ling hơn 5 Mai và vượt qua sông Lungiang ở thượng lưu sông Salonen. Luôn mấy hôm nay Vân-nam và Biao-son bị phi-quân Nhật đánh phá rất dữ dội.

Chiến-phủ Dien-bien cũng đã dời sang Ấn-đo.

Giữa lúc này thì ở hồ Corail từ hôm 8 đến 11 Mai đã xảy ra một trận thủy, không chiến rất lớn. Bè Corail là bè ở phía Đông Bắc Úc-đại-lợi và phía Đông-Nam Nlle Guinée. Theo các tin về tuyến điện thì trận

thủy chiến này là trận lớn lao nhất từ khi xảy ra chiến-tranh đến nay. Trận này còn quan-bế hơn cả trận thủy chiến ở hồ Java hồi cuối Fê-vrier. Kết quả trận này rất là quan-bế vì nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến các cuộc hành binh này mai. Tin Nhật nói hải-quân đồng-minh đã đại-bại, hai hàng không mẫu hạm giống kiểu hai chiếc « York-towa » và « Saratoga » và một chiếc thiết-giáp-hạm kiểu « California » bị đắm, lại một chiến-đầu hạm trọng tải 30.000 tấn và một tuần dương hạm hạng nhất của Anh trọng tải 10.000 tấn đều bị hư hỏng nhiều, 89 phi-cơ bị hạ về phía Nhật chỉ mất một hàng không mẫu hạm nhỏ và 31 phi-cơ.

Dư-lượng các báo Nhật cho là với cuộc thất-bại này, hải-quân đồng-minh từ nay không thể nao phẫn công được nữa. Du-luân Anh, Mỹ và Úc cũng rất lo ngại, hồi hộp và cho rằng nếu hải-quân Nhật thắng trận này thì chắc nay mai quân Naút sẽ đổ bộ ở Úc-đại-lợi. Người ta lại nói sau trận thủy chiến lớn này chắc sẽ xảy ra những việc rất quan-bế về quân-sự ở Thái-bình-dương. Chưa rõ quân Nhật sẽ đánh nước Tàu ở phía Tây Nam, đánh Ấn-độ hay là đánh Úc-đại-lợi.

Ở Phi-luật-tân, cuộc kháng chiến của dân tàn quân Mỹ-Phi cũng đã đình-cử. Quân Nhật đổ bộ ở đảo Corregidor và quân Mỹ và Phi đã phải

(xem tiếp trang 30)

CHÍNH NHỮNG TAY SẴN RỀ HÂM HƯ DANH

Có người đã nói rằng: Muốn xét rõ nền văn-minh của một nước nào, người ta không thể chỉ nhìn vào chỗ nước ấy đã xây được bao nhiêu đồ thị, làm được bao nhiêu cầu cống đường sá, chỉ được bao nhiêu đồ dùng tiện lợi hay có sáng nghĩ ra được những khí cụ tối tân không Bao nhiêu cái đó chỉ là biểu-diện của nghệ thuật và khoa học của một nước mà thôi.

Muốn xét cho thực thấu đáo văn-minh của một nước, điều cần nhất là ta phải xem xét người dân nước ấy ra thế nào. Người dân ấy kể cả đàn ông lẫn đàn bà, là cái tinh túy, cái bản ngã khủ đĩ làm tiêu biểu cho cái tinh thần đất nước.

Biết được cái quan-niệm về gia-đình của họ, người ta sẽ hiểu rõ ngay cái quan-niệm về quốc gia. Vậy thì cái quan-niệm về gia-đình như thế nào? Tự hôn nhân, tự việc kén vợ cho con gái, kén chồng cho con gái Người ta có phải hiểu ý nghĩa của hôn nhân là vì vậy.

Ngày xưa, người dân ta đọc sách thánh, theo đạo uyên thâm của người hiền, người dân ta không coi hôn-nhân như một sự mua bán hèn hạ, một sự đĩ hư danh lấy tiền. Hôn-nhân là một cái gì thiêng liêng hơn thế. Nó chẳng phải như « món hàng » nhập cảng ngày nay của các nước Âu Mỹ mà ta gọi là « Ai-tinh ». Hôn-nhân cũng không phải là sự chung đụng của người đàn bà với người đàn ông để đẻ con giúp nước. Nếu hôn-nhân chỉ có thế thôi, thì khoa-học một mai rắt có thể làm việc thay cho hôn-nhân được, nghĩa là tạo ra giống người giúp nước.

Chẳng giống như người dân ở các nước quá trọng văn-minh vật-chất, coi thường hôn-nhân, cho việc lấy vợ lấy chồng như việc chung lưng góp vốn mở một công-ty buôn bán - công-ty mà phát đạt thì họ ăn ở với nhau lâu bền, nếu chẳng may bị thua lỗ thì họ chia tay nhau liền - người Việt-Nam cũng như hầu hết người các nước khác ở Á-đông, chúng ta tìm thấy ở hôn-nhân những ý nghĩa cao thượng hơn và thiêng liêng hơn thế nhiều.

Khi người đàn bà Việt-Nam đi lấy chồng, không phải chỉ là đi lấy một người đàn ông để đẻ con đẻ cháu, nhưng lấy là để có thể nhập vào gia-đình người đàn ông ấy ở nhà chồng, người đàn bà không những có phận sự đối với chồng con, lại còn có phận sự đối với họ hàng nhà chồng nữa.

ĐÁ TẠO RA

Có làm đủ những phận sự đó, người đàn bà ấy mới hết hồn

phận làm công dân. Ai cũng biết rằng gia-đình là một xã-hội thu nhỏ lại, sự liên hệ của nhiều gia-đình tạo nên một quốc gia.

QUÂN ĐÀO MỎ VÔ LƯƠNG

Có hiểu ý nghĩa và tinh thần của sự hôn-nhân như thế, ta mới có thể biết tại sao sự kén rề cho con gái và kén vợ cho con gái khi trước được coi trọng như thế nào.

Ngày xưa kén những con dòng...

Câu hát ấy vẫn còn truyền lại trong dân gian và làm cho ta có thể hình dung được sự kén vợ kén chồng ngày xưa như thế nào. Người con gái lớn lên, cái quyền định đặt một phần lớn ở như cha mẹ. « Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ». Người con gái không vì thế mà không được phép lấy gì muốn cho mình ra.

Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham về cái bát cái nghìn anh đỏ.

Em ước gì lấy được anh chồng đèn sách hôm mai
Đề ngày sau thì đổ nên tài quý mới hờ
Người con gái cũng như các việc làm cha mẹ kén chồng kén rể không ngoài cái ý muốn chọn được người có học, có tài, có đức, ngoài ra không cần gì hết vì :

Đã gưu anh thời quyết với anh,
Nhà tranh cột nửa lợp glanh vững vàng.

Không chồng ăn bữa nời năm,
Ăn đói, ăn khát mà cầm lấy hơi.
Có chồng ăn bữa nời mười,
Ăn đói, ăn khát mà nuôi lấy chồng.

Đó, cái lối kén rề, chọn chồng ngày xưa như thế đó. Người ta chỉ nhìn sự kén rề mà có thể biết rõ được tâm lý người mình hồi ấy đã sa tình

lúa ở chỗ nhân loại thanh cao như thế nào. Tiếc thay, vận hội mỗi ngày mỗi khác, cái đạo làm người ít được người ta coi trọng bằng sự khoái lạc, bằng chủ nghĩa vinh thân phì gia nên chẳng bao lâu ý nghĩa cao thượng của hồn nhân bị mất giá bán đi. Vật chất thắng tinh thần, nên hồn nhân dần dần chỉ có cái ý nghĩa già bán — có thể bảo là một sự già bán ở thực nữa.

*Ngày xưa kén những con đồng,
Ngày nay miễn được no lòng thì thôi.*

Không phải chỉ có những cô con gái mới có tinh thần suy kếm thế Sự suy kếm của tinh thần hồn nhân chính phát khởi từ ở những bậc làm cha làm mẹ, bởi vì cái đạo nho kếm giá ở trong xã hội di thì đồng thời ta thấy gia đình không nghiêm nữa. Nhiều bậc cha mẹ chủ nghĩa tây, tàu trót dờ dang, sách thánh không được đọc, chữ-tây mới lướt qua, dạy mình con chữ xa xong còn dạy gì được con? Đồ Tây đồ Tàu họ thành ra một hạng người nhớ những vong bản chẳng còn hiểu thế nào là danh dự nữa. Ở ngoài xã hội những người đó tự khoe tự cao, hơn ai một tí thì hợm hĩnh, kém ai một tí thì tức tởi.

Sự ghen tỵ xang đố làm cho họ nảy ra cái óc chuộng hư danh Và đã chuộng hư danh thì phải nghĩ cách mua danh, mà kén rẽ sang là một. Họ không biết rằng người ta sợ đi cao là vì phẩm giá chứ không vì chức tước, họ không biết rằng cái tiền hiệu không làm gì chỉ có nhân cách, cái thực học và thực tài mới đáng kể trọng. Lại nữa lúc ấy là lúc giao thời, thảng có thể là ông, ông có thể là thàng nên xã hội nhớ những không biết đến thế nào mà nói. Một số lớn người dân lúc ấy không xứng đáng tự cách làm người chày ở at theo cái há tục dân thành con cái phải chịu cái ảnh hưởng xấu xa đó; họ muốn cho con gái được sung sướng, được danh giá để «bỏ mẹ được thơm lây» nên không ngại gì kiếm hết các cách để cho con gái có những người chồng «danh giá». Thế nào mới là danh giá?

*Mẹ ơi, con chẳng lấy dân,
Đã xa đã gần lấy khách mà thôi.*

*Lấy khách được mặc áo dơi,
Được đi gầy đờ được ngồi ghế cao.*

Đầu đàn, người mình quen với người Tây, những con gái nhà bình thường lấy Tây «để về cho làng nước biết tay» hay «ăn chơi cho sướng cái đời»; còn những nhà khá giả thì lòng rẽ ở trong bọn người «làm việc. . .» Đó là thời oanh liệt của các ông kỹ ông phán. Nhà nào có rẽ làm ông kỹ ông phán thì lấy làm hạnh diện lắm lắm. Nhưng việc đời cũng như một bữa tiệc lớn, vui đến đâu rồi cũng có lúc phải tàn, các ông kỹ, ông phán đã oanh liệt đến đâu cũng không tránh khỏi cái luật tuần hoàn đó. Chẳng được bao lâu các ông cũng phải thoái vị, để ra vòng ngoài bầu cho các ông cùng huyện tương

THÔNG-CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI :
**«Đối với chúng ta ngày nay,
nhân nại là sự can đảm cần thiết nhất».**

lại » là những sinh-viên trường Cao-đẳng. Những cha mẹ «muốn có con gái làm bà no bà kia để được chút thơm lây» đều đổ xô vào bọn học trò Cao đẳng.

Không phải làm ăn gì cả, đã có chồng nuôi lại được tiếng là bà lớn, các cô gái mới lớn biết gì lại chẳng theo bố mẹ? Hội «Phi cao đẳng bất thành phu phụ» và hội «Phi đi Tây bất thành phu phụ» bấy giờ mới mọc ra. Các bà mẹ có con muốn kén rẽ? Phải là rẽ cao đẳng. Các cô muốn lấy chồng? Phải là chồng cao đẳng. Cái kết quả thâm khốc của sự kén rẽ lối ấy ra thế nào chúng ta đã biết cả rồi. Hồi ấy những cái án tự tử vì không lấy được chồng cao đẳng chẳng hiếm nào là không có. Niết bàn nhiều cha mẹ đã giết oan con gái chỉ vì cái óc kén rẽ khả bl đó, và cũng biết bao nhiêu cô gái đã bị lấy cái óc kén chồng đáng khinh đó.

Chúng tôi không kể lại những vụ tự sát thâm khốc ấy ra đây làm gì, nhưng thiết tưởng ta nên biết rằng chính vì những bậc cha mẹ hám danh hám lợi ấy, những cô gái làm chửa hàm tiếu ấy mà xã hội ta sinh ra một hạng người khả bl là quân đảo mồi vạy.

Quần đảo mồi này đã đánh chìm vào cái nước điếm bọn đó. Chúng lấy mình bằng họ để lọc người và lấy vợ. Thấy những hạng làm cha mẹ sẵn rẽ kia chỉ ngập nghề bọn con, bọn kỹ sư, bọn tiền si, chúng bèn lợi dụng ngay mình bằng của chúng để làm tiền. Quả thế, chúng lại còn bịp bợm làm giá văn bằng để đưa cho bố mẹ có cái xem hay mượn những đồ mà ca-cụ nói khoe khoang cho chúng, dù chúng chỉ là những đồ vớ học hạng bết hay là những anh thường phạm vạ hết hạn là ra.

Những hạng cha mẹ sẵn rẽ cho con gái bị lừa mà vạ rất nhiều khi bị lừa, nhưng biết là làm thì đã lỡ mất rồi. Đem lý dị ở tòa thì xấu hổ cho con gái mà để yên thì xấu hổ cho mình, họ đành phải ngâm đắng nuốt cay và gia công bù đắp cho những tên tở tử không tử tở.

Những nhạc phụ, nhạc mẫu và những tở tử ấy đều là những ung nhọt bản thủ của hồn nhân vạy. Bao nhiêu người đã đứng lên công kích việc này rồi, mà trước sau nào có thấy kết quả gì? Người ta vẫn thấy những chuyện sáo rẽ như qua năm và buồn cười kia xảy ra luôn luôn ở quanh mình chẳng tở.

(xem tiếp trang 25)

NGUYỄN ĐOÀN-VƯỢNG



*Ngày xưa kén rẽ làm sao?
Ngày nay kén rẽ, đi ck-o-oi buồn.*
(câu hát vịnh)

Phàm trong các xã hội loài người, dù phong-tục, tập-quan có khác nhau, nhưng cái nguyên-nhân sinh ra chế-độ hôn-nhật, theo thuyết của nhà tiến-hoa-luận đều do một mồi.

Loài người sau khi đã bỏ cái chế-độ mẫu-hệ, đều theo chế-độ phụ-hệ, nghĩa là người đàn bà vì sự sinh con nuôi con khó khăn và lâu nguy, cần phải có một người đàn-ông chuyên chú giúp đỡ. Vì lẽ quan-hệ ấy giai giai mới kết hợp nên vợ chồng. Người sự sinh con nuôi con, lựa đời lại cần phải mưu tính cái đời sống chung, tức là sự gây dựng nên gia-đình. Vì cái trách nhiệm trọng đại ấy, trong sự kết hợp cần phải đồng tâm đồng đức, nên trước khi kết hợp hai bên đều phải kén chọn nhau.

Sự kén vợ kén chồng, mỗi nước một khác Ở Tàu và nước ta đây là những nước rất trọng lễ giáo, giai giai kết hợp nên vợ chồng là do theo một ý nghĩa rất trọng đại và thiêng liêng. Sự kén chọn vì đó rất kỹ càng. Nhưng tóm lại ta có thể nêu ra hai cái mục-đích: một là đức, hai là tài.

Một người có đức cả tài đức thì là người hoàn-toàn, hàng không thì giai giới phải có tài, gái tốt phải có đức, vì đàn ông là cột trụ trong gia đình cần phải có tài mới đảm đương được trách nhiệm, đàn bà là người nội-tự, không có đức không thể giúp chồng dạy con. Sau đây xin giới thiệu một vài cặp vợ chồng đã kén chọn nhau bằng tài đức, trong cuộc trăm năm tác hợp có nhiều vận sự đáng khen.

Công-chúa kén chồng

Lý-như-Long còn một nhà thường dân ở tỉnh Giang-lô, luôn mấy đời làm ruộng, nên chẳng có danh vọng gì. Đến đời Như-Long mới có gia-sản phong phú mới xin cha mẹ cho được theo đời nghiệp học. Đã thông minh lại chăm chỉ. Như-Long lại có trí biết rộng thấy xa. Thấy nhà Minh đã từ lúc suy, trộm giặc nổi lên khắp nơi, chính là lúc của phải dựng vợ, Như-Long liền đón một vị giáo-sư đại danh về nhà chuyên học quyền mưu và các loại võ nghệ. Như-Long học được trong năm năm, thủ-đoạn đã có vẻ cao cường lắm. Đang đó thiếu-niên, tài kiêm văn võ, lại có

dung mạo tuấn tú khôi ngô, hạnh-phúc vô đờ nhất là đường nhân-đạo, ai chẳng bảo chàng sẽ có những sự phong lưu đẹp ý. Vậy mà trái lại, các cô tiểu-thư khước-các đối với chàng lại điệu kinh hải muốn tránh xa. Trên tinh trường chàng số dĩ gặp sự trắc-trở ấy, là do một kẻ tình-dịch đã gây nên. Nguyên trong miền có một công tử họ Mã, con quan Lai-bộ thông-thư, cậy thế cha ở nhà lắm nhiều việc cần đở. Lúc bắt đầu kết giao với Như-Long, Mã công-tử dijah già người em gái cho chàng, nhưng Long thấy nhà Mã là một nhà gia pháp không nghiêm nên cự tuyệt. Mã đem lòng căm giận, nhất là lại thấy nhiều đại-gia có lòng yêu quý Như-Long, rắp rắp kén chàng làm rể. Trong số tiểu-thư các nhà ấy, Mã cũng đi về đến nhà có, Mã sợ chàng phong mất tay trên nên lấy mưu hại bạn: nhân Long có vẻ mặt lúc nào cũng đờ bưng như người say rượu, Mã liền phao chày mới phát bệnh phong. Tin ấy đồn đi các nơi, các nhà kia đều tin là thực, không nghĩ đến chơn chẻn thần nữa.

Sự thất ý ấy, ngờ đâu lại là một mồi độn dũi cho chàng được gặp tiên. Mặc cái tiếng oan ấy chàng vô tình không biết là tự Mã công-tử đã phao ra, chỉ cần giữa cho người đời đã qua mù quáng và muốn được khuấy khuấy nổi lòng, chàng xin cha mẹ cho đi Nam-kinh du học.

Vừa lên tới nơi, thì gặp có chiếu-chỉ của vua ban ra để kén phụ-mẫu. Chiếu chỉ có nói bắt cứ con giai các nhà quan dân tuổi từ 15, 16 đến 20, có dung mạo tuấn nhá, phẩm hạnh đoan trang, lại có tài văn-học hay võ-nghệ đều được ứng tuyển, do các quan địa-phương lựa lọc trước rồi tiến vào kinh.

Nguyên vua Quang-tôn có một con gái út là Ngọc-hồ công-chúa tài mạo song toàn, vua rất yêu quý, không muốn gả cho các phò-mã tầm thường.

Năm ấy công-chúa 16 tuổi, vua hạ chiếu kén phụ-mẫu.

Trong chỗ ban thân của Như-Long có Thâm-Tướng là con quan Đê-học-sư, nhận ra chàng có đủ tư-cách, mới với cha xin tiến cử chàng. Quan Đê-học cũng đồng tình liền dâng biểu tiến cử.

Lúc ấy số thiêu-tiến ứng tuyển do các nơi kén chọn kỹ càng dân trên vô kinh có 250 người. Khi tới kinh, theo lệ, còn phải qua bốn lần kén chọn nữa. Bắt đầu do họ Lê chiếu điều kiện xem

người xét nét và khảo tài nghệ, kết quả chỉ còn 30 người, do Như-Long đứng đầu, vì kết tài năng chàng kiêm cả văn lẫn võ.

Các người đại trượng kỳ ấy, do Bộ Lễ mời đến ở một công-quán, mỗi người ở một phòng, cung phụng rất hậu. Ở đó mười ngày, lại do quan Bộ Lễ dẫn đến Đức-tài viên, dự cuộc khảo-thi do các vị đại thần, thân-vương hội-đồng xem xét. Sau cuộc khảo thi ấy chỉ còn lại có bốn người, Như-Long lại đứng thứ nhất.

Bốn người trúng tuyển ở lại Đức-tài-viên hai ngày để học lễ nghi, ngày thứ ba theo các vương-công đại thần dẫn vào bệ kiến.

Lần thứ ba này do hoàng-đế tự xét hỏi, lọc lại chỉ còn có hai người. Như-Long phải xuống thứ hai, vì dung-mạo ài-nghệ dù có thừa, nhưng lễ nghi không được thuần thục. Ngự-khảo xong, hai người được mời đến ở Chiêu-hiền-các, chờ kỳ khảo cuối cùng.

Kỳ thứ tư này do công-chúa tự định đoạt lấy, lễ nghi bày đặt rất long trọng. Công-chúa cũng hào-mầu và các thị-nữ theo hầu, ngồi trên một cái lầu cao tại hậu-miền. Bên dưới trước mặt lầu có kê một cái sập rộng, hai bên sập có kê hai cái án và hai cái ghế nhàn, mỗi người dự tuyển ngồi một bên, chung quanh có các vương-công đại-thần ngồi chứng kiến, trước hết khảo tài nghệ, Vương-Tuấn con quan Tổng-đốc Trục-lệ, riêng giới về văn, nên chỉ theo mình để làm một bài thơ để trình, Con Như-Long, Sau khi đã để trình bài thơ rồi Long lại đi đến để các khoa võ nghệ, mỗi lần chàng đi ngang một khoa, tiếng reo hò lại vang động lên một hồi.

Đệ-khảo xong, hai người đi thi đều lui ra ở công-quán để chờ nghe kết quả. Đến ngày thứ tư, có chỉ truyền ra, công-chúa đã chấm lấy Lý-Như-Long làm phụ-mã. Thấy ý định của công-chúa, như thế, vua Quang-tôn cũng lấy làm lạ. Nguyên ngài vốn trong về giai-cấp, nên chú ý về Vương-Tuấn, con quan đại-thần, về người có tên nếp hươu mà Như-Long thì là con một nhà thường dân. Vua đem lễ ấy ra gạn hỏi, công-chúa trả rằng:

— Đối với hoàng-gia, không ỡn ai có thể nói thứ bậc cao thấp được. Vậy con quan, con dân chỉ nên coi là một mà thôi. Và chàng sự kén chọn này, riêng con dù là kén lấy ban trăm năm, nhưng cũng là vì nước để kén lấy nhân-tài ứng dụng. Vương-Tuấn dù có tài-mạo, nhưng xét ra chỉ là người để dùng trong lúc thái-bình mà thôi, không bang Như-Long văn võ hoàn-toàn lại có vẻ ngay thế vững vàng, tỏ ra người có thể

chịu đựng được công việc khó khăn nặng nề, chính là một nhân-tài mà nước nhà đang cần phải có. Còn như bảo lễ nghi không thuần thục, vì chàng quen ở nơi điền gia, không học quen những nghi văn triều-đường, đó không phải là cái tài, chỉ là điều tạp niệm nơi điền mà thôi.

Câu lấy chồng hiền

Lương-Hồng người ở Đàng-Hàn, nhà nghèo, nhưng lúc nào cũng giữ một tâm lòng rất trong sạch, không tham vọng, ít thi-dục, không màng hưởng đến của phi-nghĩa. Càng huyện có một người con gái họ Mạnh, bèo xấu mà đẹp, có sức khỏe nâng được cột đá, đến tuổi kén chồng không chịu lấy ai. Cha mẹ hỏi ý, nàng nói là muốn lấy được người chồng có đức hiền như Lưu-Hồng. Nghe nói, Hồng đến xin lấy làm vợ. Khi mới về, nàng cũng theo thói thường trang

sức làm dâu. Hồng thì ý khinh bỉ không hề đến. Biết ý, nàng bỏ hết các đồ trang sức đi, bới tóc, mặc quần vải, làm hết các việc Hồng mừng nói: «Ừ, thế mới thực là vợ Lưu-Hồng.» Và đặt tên cho nàng là Mạnh-Quang. Rồi vợ chồng đờ nhau sang đất Ngô, nhờ Cao-bà-Thông ở dưới một cái chái nhà làm nghề giã gạo miễn. Mỗi lần Hồng đi giã gạo về, Mạnh-Quang bưng mâm cơm mời giã cao ngang mặt rồi mới đặt xuống thì rất cung kính. Thấy vậy, Bà-Thông lấy làm lạ nói: «Một anh đi làm thuê làm miễn mà khiến người vợ đối đãi cung kính đến như thế, chắc không phải là người thường.»

Kén rể anh tài

Đậu-Nghị hiền hoi sinh được một gái, nhan sắc rất xinh đẹp, lại có qui-tướng, Nghị yêu quý như viên ngọc trên tay, thường bảo vợ rằng: «Con gái ta có tướng rất quý không nên gả cho những hàng tầm thường, phải kén sao cho được rể anh tài mới xứng đáng.» Rồi Nghị sai người về hai con không tước vào giữa cái bình phong, nói hề ai đến các hôn cứ đứng cách bên ngoài một quãng xa, cầm cung bắn hai phát, nếu tin được cả vào mắt hai con không tước ấy thì gả cho. Được tin ấy các công-tử vương-tôn hàng ngày xô nhau đến xin bắn, nhưng luôn mỗi ngày cũng ai trúng cả. Cuối cùng một thiếu niên chỉ bắn có 2 phát đều trúng cả, được trúng (tuyên làm con rể). Chàng rể anh tài ấy về sau thì nhà Vương làm vua Trung quốc, tức là vua Cao-thị nhà Đường. Người con gái Đậu-Nghị được phong làm hoàng-hậu.

Trao tờ phả lý

Đời Đường, có Quách-nguyên-Chấn, tài học rất cao, dung mạo lại xinh đẹp. Thừa tướng Trương gia-Tĩnh muốn kén làm rể, liền đưa ra một tờ phả lý có năm đứa con gái đều có nhan sắc cả, muốn gả cho nhà người một đứa nhưng chẳng biết gả đứa nào, vậy ta bảo cả 5 đứa, mỗi đứa cầm một sợi tơ khác màu nhau, đều đứng ở trong màn thò một đầu sợi ra, cho nhà người đứng ngoài thích sợi nào thì kéo lấy, rồi ta gả đứa con gái ấy cho.» Nguyên-Chấn vàng lờ làm theo, kéo được sợi to đỏ, được người con gái thứ ba.

Trần-ai ai biết anh hùng

Tại nước ta về đời Lê, có ông thượng thư họ Đàm người làng Ông-mặc huyện Đông-ngân tỉnh Bắc-ninh, khi có tuổi con quan về nghĩ, xây một tòa nhà mới. Các xã trong làng có đem dân phu đến phục dịch. Trong bọn phu làng Văn-diêm, có một người con gái tên là Nguyễn Thục, đến chăm. Quan thượng hỏi vì cớ gì thì y nói là vì còn phải đi học về sau nên không cùng đi một lúc được. Quan Thượng hãy nói là học trò và ứng đối có lễ phép, để y xem xét, biết là một người mai sau sẽ làm nên to, liền miễn cho không phải phục dịch, rồi lại gọi vào nhà khách hỏi truyện. Nguyễn Thục nói:

— Bẩm cụ lớn, tôi học mất mẹ già, nhà rất nghèo, nhưng tình ham học, nên hàng ngày phải đi làm mướn các việc cho các nhà giàu trong làng để lấy tiền gạo nuôi mẹ nuôi mình, hề được rồi việc lại đến trường theo học. Vì không được học chuyên nên sức học còn kém.

Quan Thượng nghe nói cảm động và tỏ lời khuyến-khích. Rồi ngài đi vào nhà trong, gọi ba cô con gái lại mà bảo rằng:

— Người học trò ở ngoài nhà khách kia, cha xết ra là người có qui-tướng, ngày nay dù



ấy làm chồng. Duy có út cứ đứng im, không nói gì, quan Thượng gặng hỏi mãi mới nói:

— Thưa cha, phần con gái cha mẹ đặt đâu ngồi đó, nếu cha đã xét rồi là người có thể cho con trong cậy được, khi nào con lại không tuân. Quan Thượng thấy ý vui mừng rồi trở ra nhà khách ngỡ ý ấy cho Nguyễn Thục biết và hẹn ngày cho làm lễ cưới ngay.

Hôm có út về nhà chồng quan Thượng không hề cho tiền của hồi môn, chỉ ăn cần dặn bảo:

— Con đã không quản chồng nghèo mà lấy, tất là con đã có chí giúp được chồng. Cha không phải tiếc con mà giúp cho con được một số tiền làm vốn, chỉ sợ sẵn tiền đấy để khiến vợ chồng con sinh trười biếng, nên cha muốn con cứ ở trong cảnh cùng túng mà làm ăn lo liệu nuôi nạp. Chồng con biết kiến tâm khổ chí dùi mài, mới mong sau này có dịp làm nên.

Vâng theo lời dạy, cô gái ấy không hề oán hận, từ hôm về nhà chồng, bỏ hết các đồ trang sức, quần áo sáo vải, canh cứ cấy cày, không nề khó nhọc. Đôi khi nhà quan Thượng có tiệc gì, hai vợ chồng lại đưa nhau sang dự. Trong khi ăn uống chú ý đạo, hai chị đều tỏ ý khinh nghèo, vai hai cô lúc ấy đều lấy chồng con nhà quan quí cả. Có út chỉ mỉm cười, không hề đối lại. Thấy vậy, quan Thượng có bảo riêng hai cô chị:

Cai a-phiền (Giới viên đại bổ) của nhà thơ NGỌC-SƠN-LANG

Người già yếu và những người đi làm việc muốn xa lánh làm đến Nghiện như hết ha hộp — Nặng sáu hộp. Có hai hộp: 1500 và 0570.

Xin chú ý. — Không bắt buộc phải dùng Tuyệt cần hay thuốc bổ thêm ngoài. Và còn nhiều phương thuốc khác hay đã có tiếng như: Giang-mai, Lậu, Đàm xuyên, Tráng-dương, Bồ huyết, Địa-kim, Kiết lý v.v...

Đe-ly. — Hải-dương: Chi-Lập, Hải-phong: Mai-Linh, Đông-khê: Thuận-Mỹ, Cao-bằng: (chợ T.K.P.). M. Nguyễn-vân-trung. a-nh-hoa: Hải-Li, Phú-Quảng: Đông-Hy, Hải-phong: Hồng-Phát v.v... Cần thêm Đại-ly tỉnh nào chưa có. Thư và ngân-phần để cho: M. NGUYỄN-VĂN-AN chủ nhà thuốc — NGỌC-SƠN-LANG. 7 phố Hàng-Tức (số 47A Trại lính khổ nhất) — Hanoi



— Hai con chó nên tí ề, Nguyễn Thực nó sẽ lìm nên phú qui cho mà ờ! Chẳng những thế, nó sẽ còn cứu tinh mệnh cho toàn gia các con sau này nữa đấy.

Dù không dám cãi lại, nhưng hai ở chị cũng khờng tin lời cha, đối với vợ chồng Nguyễn Thực vẫn giữ vẻ khinh khỉnh như trước. Quả như lời quan Thượng, chẳng bao lâu, Nguyễn Thực thì đồ hoàng giáp, làm quan đến thượng thư và được phong làm quận công. Bấy giờ nhà Lê trung hưng, xét tội những nguy quan theo Mạc, nhà chống hai có chị đều là đảng Mạc cả, nên đều bị giam và bị khép vào tội xử tử, nhưng nhờ có ông Nguyễn Thực chở che bệnh vực, nên họ đều được giảm tội.

Trở lên trên là kể những chuyện nhà gái kén chồng chú trọng về tài đức. Nhưng một ngon gái mới đã thời khắp quá đả cầu. Thời đời kinh học, phần nhiều người bả giờ chỉ chuộng ở bề ngoài, chuộng cái hư vinh, cái hư vinh gây nên bao nhiêu điều tệ hại. Hãy nói riêng ở nước ta đây, cái tệ kén chồng bằng hư danh lại càng thịnh hành lắm.

Nhờ lại thời đại Hán học còn thịnh, người nước ta đều ham chuộng khoa cử làm bực thang cầu vinh qui, mỗi khi có khoa thi, đến kỳ xuống danh, các nhà giàu sang có con gái lớn, nhất là ở tỉnh thành, thường mang nhiều tiền bạc xuống tận cửa trường để mua chuộc những ông cử mới còn trẻ tuổi chưa vợ, chẳng cần biết cái « cậu cử » ấy phẩm hạnh tại năng thế nào, cứ cốt rước lấy đem về, cho con gái mình được tiếng gọi là « bà cử » là sung sướng há hê. Rồi nhân đó họ lại quảng tiền vận động cho ông rở được làm chức no chức kia, ông rở được sang chừng nào con gái mình cũng được sang chừng ấy.

Cuộc đời thay đổi, học Tây thay cho học Hán. Cái mục đích kén chồng của hàng « sần rở » ấy cũng lại khác xưa. Trước kia thì sần lấy ông cử ông nghề nho, bây giờ thì sần ông cử, ông nghề tây, rộng ra lại còn sần cả bác sĩ, kỹ sư nữa, vì những người ấy đối với xã hội đã có danh vị cao, tất cả quyền lợi lớn. Mấy năm trước đây, có nhà chăm sần rở sang cho con quá, há nghe nói có ông nghề cử hay kỹ sư bác sĩ nào ở Tây sắp về nước, là xuống tận hải cảng đĩnh đĩnh, rồi tìm cách giao thiệp cầu thân để hiến con gái, trường lên những món lợi lớn để làm họ-phụ cho con gái bằng những số bạc vạn và hàng đay nhà. Các ông này về được cái hư danh kia, trong bao năm cần khổ đủ mả, dù chẳng có chi lớn đĩnh mớ mang công cuộc gì, cũng tang khát khalo có vợ đẹp tiền nhiều, để hưởng thụ cho bố, thế là cái đầu mả vào trong vậy.

Nhưng ở đời này, việc gì cũng có cái đối lại. Đã có hàng người « sần rở » lật lại có hàng « sần vợ » họa theo. Nhưng đó là đầu đề một số báo sau

HÀ CỔ BẢN:

Di nghỉ mắt

Sách HOA-MAI số 14 của NGŨ-HÒA giá 0\$10

Các bạn học-sinh, trước khi đi nghỉ hè, đừng quên có cuốn « DI NGHỈ MẮT » tức là « HOA MAI SỐ 14 ». Tác-giả nói về truyền-tử « đi thầy, bìn, biết nhà trường, trước khi đi nghỉ hè ba-thông. Truyền tử vui về, rất cần động.

Ngươi bạn gái

Truyện giải của THIẾU-SƠN
Giấy hơn 200 trang giá 0\$80

— Ai chưa có một người bạn gái
— Ai muốn có một người bạn gái lý tưởng.
— Ai muốn có người đẹp ở bên cạnh, để luôn luôn an-uy, vui vẻ mình, trong cuộc đời này về.
Đề-nên có cuốn NGŨ-HÒA MAI GIẢI TRUYỆN dài của ông Thiếu Sơn.

Hà cổ bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

«MỚI»
57 — Phúc-kiến HANOI
Nha xuất bản đứng đầu chỉ phát hành những sách thật có giá trị về cả nội-dung lẫn hình-thức.

CÓ BẢN VÀO THÁNG MÃI
Kinh Cầu - tự

Tác-phẩm đầu tiên bằng văn xuôi của Hà-Cổ. Giá 0\$80 (Có in thêm một loại sách q y bằng giấy gió và vở giá 3\$51 một bản, các bạn chơi sách xin kíp gửi tiền về trước, nếu không sẽ hết.)

Tiêu-nhiên Mị-cơ
Phóng tác của Võ-ngọc-Phân. Giá 1:25
Theo Le roman de Tristan et Isolde, một truyện tình hay nhất thế-giới.

THÁNG THỨ HAI
LÀM TIỀN Phóng sự của TRỌNG-LANG tác-giả HÀ-NỘI LÂM-THAN

CON NHÀ NGHÈO của PHIẾU-LINH
Vở số sách in ra chỉ có một, nên mỗi lần chỉ để một đại lý độc quyền. Vậy các đại lý muốn có sách bán kíp viết thư về thường-tương.

Thư từ và ngân-phiếu xin về:
LÊ-VĂN-DỰ 57, Phúc-kiến Hanoi

SỞ-BẢO

CÁI NẠN SẦN RỀ TRONG THẦN THOẠI

Mùa hạ, mùa thủy潦 ở thành Đông

Bao nhiêu cánh hoa của mùa xuân đã tàn. Nhưng trên cánh còn lại những đài hoa. Đài hoa ngày một lớn, và các mầm này nở, đem lại do một cánh bướm vương rơi hay một ngọn gió vô tình, hôm nay kết đay cánh những quả chín nặng trĩu.

Mùa hạ đã đến. Ấp nắng vàng rực rỡ làm nở nang mây mặt của nhà nông: cái công vất vả chân lấm tay bùn đã được đền lại bằng những đồng lúa vàng ói thẳng cánh có bay.

Đây là nói cái cảnh nhà nông của thiên hạ. Nói đến cảnh nhà nông của Hải-Dương và nhiều miền trung-biên duyên-hải thì mỗi mùa hạ đến, họ lại trông giới lo nom nớp: « Trông giới, trông dải, trông mây, « Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm... »

Rồi họ tính thiên-văn, khoa thiên văn truyền khẩu, giải-di của họ. Nhưng họ vẫn chưa yên tâm, họ phải hỏi các bạn thuyền chài, những nhà chuyên môn xem thiên-văn bằng sông nước.

Năm nào mà tính ra là mực nước sẽ cao lắm thì họ sẽ lo, mất ăn mất ngủ. Nhưng hầu hết hai ba năm lại một lần hai con sóng lớn của Bắc-Hà lại cuốn của cải và hoa lợi của họ đi ra biển.

Cái cảnh con nhà nông gặp thủy tai chẳng gì cơ cực bằng. Nhiều khi cả một mái nhà lá trôi lênh-đênh mang theo cả kèo cột. Những nhà còn vững trãi, gặp phải đêm mưa gió cũng không khỏi lung lay. Thế là vợ chồng con cái, cả một bản đoàn phải trở dấy. Có những ông già bả lão, gân cốt chẳng còn mấy, phải kéo co mỗi người một sợi dây irào đề cứu lấy mái nhà cho nó khỏi xiêu vẹo giữa lửa chiều gió bão xoay đời vận rắng rạc.

Những tai nạn ấy gần đây, nhờ công cuộc đê diên của chính-phủ Bảo-hộ, đã cứu vãn được đôi chút. Nhưng người ta vẫn đành chịu bất lực trước sức nước từ thượng nguồn chảy về cuốn cuốn và mực nước một ngày một dâng cao. Người ta không đê cho lạc hóa. Người ta đổ tội cho thành thần.

SẦN ĐƯỢC MỘT CHÚ RỀ HAY LỪNG ĐƯỢC MỘT ÔNG CHỒNG. THẦN THÀNH CÓ KHÍ LÀM HẠI CÁ MỘT TINH THANH VÀ GÂY SỰ CHẾT CHỐC CHO HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI

Vì vậy mới có câu truyện « Hà-Bá thủ thế » tức thần sống lấy vợ, muốn trở thủy-lạc phải lấy vợ cho Thần Sông.

Đời Đông-chu có viết tri huyện tên là Tây-môn-Bào, tri huyện Nghiệp, thấy dân sự nghèo đói tiều điều, hỏi ra mới biết ở đây thường có nạn lụt gây ra bởi con sông Chương. Muốn trừ nạn lụt, bọn kỹ hào liền mưu với một mục đồng cốt lập đàn cưới vợ cho Hà-Bá, nghĩa là mỗi năm phải dâng một người con gái thật đẹp. Dân làng tốn kém vào đấy một món tiền lớn mỗi năm, họ gây ra một mối nguy cơ cho bao nhiêu gia-đình.

Ông bèn dẫn đàn ngày nào làm lễ cưới phải cho ông biết. Rồi lần lượt quan cho ném ba người huyện trưởng lập đàn ở bờ sông và đem một người con gái đến. Ông liền ngấm lại và bảo mục đồng rằng: gái này không đẹp ta cho mục xuống nói với đức Hà-Bá xin tìm người khác — và sai lính ném ngay mục ấy xuống sông.

Lẽ có nhiên là mục ấy họ Hà-Bá bắt, không trở lên được. Rồi lần lượt quan cho ném ba mục khác xuống theo và cả người huyện trưởng nữa, nhưng hàng nhà thuộc lý-dịch thấy thế sợ hãi van lạy, ông mới thôi.

Từ đây tiết cái nạn mê tín. Ông xem địa thế rồi đắp đê, đào ngòi, dân bản hạt nhờ ông được an nghiệp.

Cán nghiệp nạn thủy潦 ở nước ta

Trong thần thoại có nhiều truyện như trên. Riêng ở nước ta câu truyện tình duyên của

Sơn-Tinh và Thủy-Tinh là cái cơ duy nhất của nạn thủy-lạc.

Từ bao giờ đến bây giờ đã mấy ngàn năm mà mỗi thu ấy vẫn còn dai-dẳng. Chỉ vì Thủy-Tinh không lấy được Mị-Nương, con gái Hùng Vương thứ 18 mà Sơn-Tinh tranh mất. Rồi gây nên truyền chiến-tranh sóng núi để khét che đồng bằng.

Nếu các vị nữ thần không bắt thì có lẽ đến nay Mị-Nương đã già lắm, còn xuân đâu nữa mà các cụ còn ghen tuông đánh nhau. Cho hay chữ tình không phàm cả tuổi tác nữa. Chẳng thế mà hằng năm Ngưu-Lang và Chức-Nữ đã đầu bạc răng long mà gặp nhau mỗi độ thu về câu ôm nhau khóc sướt mướt làm bọn trẻ ở trần-gian nó bắt chước cũng ôm nhau sụt-sịt.

Không những thế, nước mắt của hai cụ lại tràn ngập cả hạ-giới, không ngưng trên gian sống trong cái bi-cảnh của một chữ tình rơi xuống từ trên thượng-giới.

Trước sự giương-oai gào thét của Thủy-Tinh, Sơn-Tinh riêng một cánh trời trên non Tân vụ sống cái đời của một đôi uyên-ước. Và ta nên biết rằng từ đấy Thủy-Tinh tức Long-Vương Thủy-Tề đã lấy vợ và sinh hạ được sáu người con, năm trai một gái, xinh đẹp như tiên. Chính bà công chúa này đã gây ra nạn lụt tai hại khắp miền Đông-Hải ngay xưa.

Cái hại lòng chông

Một đêm mùa hạ. Ánh trăng vàng-vẽ và ngọn gió nam phe phẩy trên mình rừng của Long-Vương thủy phủ đang an giấc. Mỗi tiếng ngày của ngài kéo đống lều làm chuyền động cả sông nước - Và Thủy-Tinh Công-chúa không ngủ được. Nàng trông ra xa, rồi tưởng tượng những nước non mới lạ, những kinh thành tráng lệ của trần-gian. Nàng bèn gọi bảy thê - nữ, thả dây một chiếc thuyền rồng.

Thê là dưới ánh trăng, năm nàng tiên trắng lướt sóng dập dềnh, khi ẩn khi hiện, người ta chỉ nghe



thấy tiếng chèo vờ nước và thỉnh thoảng có một tiếng trống trêu hay một giọng hát xa lắc, xa lơ.

Thuyền đi. Đến một nơi cây cỏ thanh u, ánh sáng kinh thành ló lói, Công-chúa muốn ghé thuyền vào bến để lên du ngoạn.

Đoàn thị-nữ ngẩn lại vì có nghiêm lệnh của vua cha không cho phép ai được bước chân lên trần-giới. Công-chúa không nghe. Con thuyền đành cầm sào đợi. Nàng vui chơi ánh lạ chợt gặp trên bờ sông vắng hai chàng trẻ tuổi ra dáng tuấn sinh. Họ cúi thì lễ trước nhan sắc của nàng.

Nàng xấu hổ quay vội gột trở về nhưng hai người trẻ tuổi nhất định không thôi còn leo đèo theo sau và buông lời hoa nguyệt.

Công-chúa giận lắm trở về thuyền. Bồng thuyền tan trong ánh trăng.

Thê rồi một đêm trăng đẹp đẽ, xăm tối lại và mây che bốn bề.

Một trận phong ba nổi lên. Sóng từng lớp cuộn cuộn vạt vào bờ. Thì ra tất cả đoàn hùng binh của thủy tộc đều kéo lên để đánh phá để điều do mệnh của Công-chúa chẳng hải lòng trước sự vô lễ của mấy kẻ niên-thiếu phạm trần, cho nên đánh một trận hồng thủy cho trần gian chết hết những loài bướm ong.

Nhưng đã hại lấy đến thiên hạ. Tiếng kêu khóc của sinh linh đã đồng đến tai Thượng-Đế. Ngọc Hoàng cho lệnh triệu Long-Vương lên bồi thì ra tai nạn do con gái của Long-Vương tự tiện gây ra.

Long-Vương bị quở trách, giận dữ bắt con bồi tội và cho rút nước về. Nhưng chẳng lẽ Công-chúa là con gái yêu, không biết nghĩ cách nào mà trừng phạt. Thời thì gả chồng đi cho xong. Vừa thấy ở thủy cung có chàng Kinh-xuyên, «vốn dòng phiệt dayệt danh gia» ở ngoài hiện-ái, đã mang danh Công-chúa:

«Đức gồm vẹn : công, dung, ngôn, hạnh,

«Nê như hòa, bản tính thiên-nhiên».

Cho nên Kinh-Xuyên mới đưa tin :

«Mong nhờ là thăm kết duyên tơ hồng,

Nhưng Kinh-Xuyên ở nhà đã có Thảo-Mai tạm quyền giữ phận tiêu-tinh là một người gian ngoan sắc-sảo.

Không hay cho Công-chúa gặp hôm một ngư-ợ. Bọn của chông lại thăm tên là Đào Lang, nàng có dáng chèo nước trà, xây tay đánh đồ. Đào-Lang vội vợ lấy chén ngọc, chẳng may tùm phất tay Công-chúa : trên bàn tay ngọc một vết móng tay đã vạch một nét, màu đỏ chảy ròng ròng.

Thảo Mai bèn đem đặt là Đào Lang đã tư tình với công-chúa và đã cấu vào tay nàng.

Tình ngay nhưng lý gian, công chúa chỉ biết khóc. Còn Kinh-xuyên chẳng xét thực hư, bắt công-chúa :

«Đầy đường thê một mình vô võ,
«Sớm khuya cùng núi cỏ, ngàn cây.
«Đèn giăng, chiếu dãi, màn mây,
«Dưỡng thân hoa cỏ, bầy hươu nai...»

Giữa chốn rừng sâu, hang thẳm
«Tứ bề những hồ lang ác thú...»

Ai ngờ :
«Vật dền cùng hầu chúa hôm mai.
«Đua nhau trâm giỡn, nhìn loài
«Dâng hoa cùng cỏ chẳng nài công phu...»

Thê rồi thấm thoát :
«Kề mưới thu dầu sưng, giải nắng,
«Tin cá chim nhạn vắng khôn hay...»

Một đêm kia, công chúa đang than khóc thì nghe dưới chân đồi có tiếng ngâm thơ. Đó là một văn nhân lạc-đệ. Chàng tư xưng là Liễu Nghị và hỏi han công chúa vì đâu giam mình giữa chốn sơn-lâm - nàng kể lễ tình duyên và nhờ đem một bức thư về cho cha mẹ ở chốn Thủy-cung. Liễu Nghị nhận lời nhưng còn cái



sứ - mệnh của mình liệu công chúa có đến công mà hẹn ước chỉ tấn tơn tãn.

Công chúa có dặn theo rằng chàng hãy ra đến bờ Đông, tìm nơi có gốc cây, rồi lấy chiếc kim - thoa nàng giao cho để gõ vào cây ấy.

Chàng ra đi, chân bước, đa nguị nguị.

Đến bến Đông hải chàng liền lấy chiếc kim thoa ra gõ vào một gốc cây ngô đồng. Ở dưới nước hiện lên đôi bạch sà rẽ sóng cho chàng xuống.

Thật là một kinh thành tráng lệ, đủ cả văn võ triều, thần. Chợt có lệnh sứ giã moi chàng vào chốn toa ngọc bệ :

«Chang quy dâng bực thư phong,
«Vua cha xem thấy, trong lòng quận đầu...»

Long vương bèn truyền con trai lớn là Xích Lân đi đón công chúa về. Đồng thời bắt Thảo Mai và Kinh Xuyên để trị tội. Riêng Liễu Nghị được phong quốc-tể thủy-quan và vì lời thề của công chúa, được tôn làm Phò-mã, nhưng chỉ là một ông Phò-mã « danh-dự » mà thôi vì công chúa đã nguị cả lòng trần, đã chán cảnh những ông chồng bội bạc.

Một ông Hoàng đa tình vì sẵn vợ bị đẩy lên khúc sông Kỳ-cùng trên mặt nước

Đây là truyện con giai thứ năm Thủy-tê Long-vương, tức là Đệ-ngũ thái-tử, sắc phong «Tranh-giang đại-vương hoàng-hợp tôn-thần» là một ông hoàng-tử đa tình. Người thường hay ngao du bốn bề và làm xa-động khắp nơi.

Thê cũng chưa đủ, những đêm trăng sáng, hoàng-tử còn hóa thân lên vào hoàng-thành tận nơi cung-cấm của phụ-vương, để bày truyện nguyệt-hoa giữa tam cung, lục viện, bên những nàng cung-nữ phi-tần.

Vua cha một buổi tuần-du, có bắt được tên nghịch-tử ấy. Thế là một trận lôi-dinh phong vũ nổi lên. Đệ-ngũ thái-tử bị đẩy lên dương-thế trong một quả trứng thả ở bên sông...

Một buổi chiều, trên bãi xã Lạc-dục, lòng Mỹ-xá, huyện Từ-kỳ, một ông lão đánh cá bắt được quả trứng lớn.

Nhà nghề, hai vợ chồng già rồi mà vẫn không con. Ông lão đem quả trứng ủ một chỗ cần thận.

Quả trứng đến khi nở lại nở ra một con rắn thân-lân xanh mượt. Vợ lấy làm sợ hãi, lấy dao chém cụt một khúc đuôi và nhất định bảo đem giết đi. Ông chồng không nghe và tự an-ủi: có lẽ trời thương cho ta một chút này để khuây cảnh già cũng nên.

Quả nhiên về sau con rắn lớn lên, lúc nào cũng quấn quít hai vợ chồng ông già như một đứa con thơ, nhưng đứa con ấy ăn tốn lắm. Nó chỉ đòi ăn thịt gà và chóng nhơn như thời. Ông lão phải đi ăn cắp gà để nuôi. Lấy trứng của hàng xóm đã nhiều, người ta chửi bới và đe dọa. Ông lão thương con, nhưng sợ tội, bèn thả nó xuống sông Tranh.

Nhưng đêm đến nó lại về và nằm dưới chân giường ông lão. Bà lão giận lắm, đem bằm nhỏ và đốt cháy ra gio, trước khi đem thả xuống chỗ cũ.

Lạ thay từ hôm ấy, khúc sông Tranh nước xoay dữ dội và đêm đêm tiếng gió vi vút từ bờ sông về nhà ông lão. Sáng hôm sau, người ta trở dậy xem, thế nào cũng thấy vết rắn giày xéo từ bờ sông trở vào, bặt cả ngọn cỏ, rụng cả lá cây.

Một hôm có chiếc thuyền rồng bơi qua. Trong thuyền có một giai-nhân thế-tộc, màn

treo, trướng rủ. Bỗng nhiên có luồng gió lạnh lọt vào màn. Nàng hét lên: Đệ-ngũ thái-tử đã hiện nguyên hình trong bộ cầm-vy màu quan lộc. Thái-tử ôm choàng lấy nàng, đôi lấy cho kỳ được. Nàng không nghe, vùng dậy thì thái-tử biến mất và rồi sóng gió nổi lên âm ầm, nước xoay dữ dội. Chiếc thuyền rồng không tài nào vượt lên được. Quan dân bèn hại sợ hãi cho đòi ông lão lên, ông khóc nước nỏ sợ tội, lấy một nắm cơm vứt xuống sông mà nói rằng:

— Con ơi có thương cha mẹ thì đừng nổi sóng lên nữa —

Nói vừa xong thì sóng nước lại lặng yên. Chưa được bao lâu, có một quan phủ quý-danh là Trịnh-thường-Quan bỏ về trong nhậm ở Ninh-giang. Ông có đem theo một người vợ lẽ rất xinh đẹp.

Hai ông bà bấy cuộc rượu, thả thuyền trên sông Tranh để ngắm xem phong cảnh. Đợi lúc ông thật say ngủ thì đi, Thái-tử hiện lên trước mặt bà ta và toan sự nài hoa ép liễu. Bà ta không nghe.

Đến đêm về nhà, mới chợp mắt bà lại thấy bóng người đàn ông trai trẻ hiện vào phòng và nhất định đòi lấy cho kỳ được.

Bà ấy nói chuyện với chồng, quan ông chỉ biết để phòng bằng mây cánh bùa và đóng kín cửa — nhưng chẳng may một ngày kia, quan đi kinh-lý vắng, đến khi về thì phòng không lạnh ngắt như tờ.

Quan buồn rầu hết sức, mắt mỹ-nhân không còn gì là sinh-thú ở đời.

Quan liền treo ấn từ quan, ngày ngày tha thân trên bờ sông tranh để tìm vợ. May sao gặp một ông tiên, xưng là Quĩ-cốc ở miền Hải-quốc, mạch rằng bà Phủ đã bị hoàng-tử thời xưa vua Thủy bắt xuống phòng rồi. Tiên ông thương hại làm phép cho người xuống thủy-cung khiêu nại.

Long-vương lại một phen giận dữ nhưng trước hết cho vợ chồng quan Phủ được đoàn-tụ và trở về dương-thế rồi mới ra lệnh đòi Hoàng-tử.

Hoàng-tử bị đẩy ra sông Tranh — sự linh ứng làm dân gian khiếp đảm, phải lập đền thờ. Nhưng vua cha sợ con trai lại chứng nào giữ tật ấy, đem bắt đây một lần nữa, lên tận khúc sông Kỳ-cung, con sông vắt ngang miền đông-bắc biên-giới Bắc-kỳ.

Bây giờ qua sông, mỗi lần thấy sóng nổi, người ta còn sợ hãi nghĩ đến truyện hoàng-tử đa tình.

NGUYỄN ĐAN-TÂM

MỘT VÀI CÁCH SĂN RÈ TRONG THẾ-GIỚI

Từ mấy chiếc đầu lâu của dân miền núi Phi-luật-tân đến chuyện xem văn kén chồng của Tô Tiêu-muội

Dưới bóng mặt trời không có gì mới lạ. Cuộc săn rề là một.

Không hạn đồng tây kim cò, đầu đầu săn rề cũng chung một thiên-lý nhân-tâm là muốn cho con gái có chồng sung sướng từ rề; nhưng tùy theo phong-tục và quan-niệm, mỗi thời mỗi xứ có một cách săn rề khác nhau.

Mấy linh phía bắc xứ Ba-lan trước trước, nhà có con gái chỉ kén chọn chàng rề là một người trai trắng vạm vỡ, càng giỏi nghề cày bừa giỏi giết chừng nào càng nhiều may mắn trảng tuyên đồng-sang chừng ấy. Vì một xứ sông nhờ về nông nghiệp, người ta cốt săn rề ở trong đám thanh-niên có bắp thịt rắn rỏi, cần nhứt là thạo nghề cày cuốc, còn mặt mũi xấu đẹp chỉ là vấn-đề phụ thuộc. Các cậu ăn trảng mực tron, ngón tay búp măng, thường bị nhà gái chê là hình nộm, bầy làm cảnh trong buồng khách thì được, không thể dùng để xây hạnh-phúc gia-đình.

Ở xứ Tây-tạng là xứ mẫu-quyền tuyệt đối, xưa nay địa-vị đàn bà ở trên đàn ông, cho nên người ta lấy ngay tất năng phục-dịch khéo vụng của chủ đàn ông làm mực thước săn rề. Thường khi buổi chợ, có thiếu-nữ cỡi ngựa chỉnh chệch đi trước, mấy cậu ửng-cử phụ-quan lếch thếch chạy bộ theo sau: cậu này che dù, cậu kia cầm thúng. Thiếu-nữ xem xét cậu nào biết cách phục-dịch khôn ngoan nhanh nhẩu thì nâng chọn cậu ấy làm chồng. Có lúc cả mấy cậu cùng được mắt xanh soi đến đầu bèo, lờ lờng buộc chân một lượt cũng nên, vì phong-tục Tây-tạng cho phép một người con gái được lấy năm ba chồng cũng như ở nơi

khác, người đàn ông có thể nâng thể bấy thiệp. Còn nhớ năm nọ, một nữ-sĩ Tàu họ hào nữ quyền, đã nói nửa bốn nửa thật:

— Tục ấy dở hay phải trái chưa nói, hãy biết đây là một cách phụ-nữ Tây-igny trả thù họ chị em Trung-quốc ta.

Miền núi ở Đài-loan và Phi-luật-lân, có một giống người thô, — nhà văn phương tây đã gọi tên là « tài săn đầu-lâu » (les chasseurs de têtes) — mỗi khi ửng-cử làm rề, thế nào cũng được nghe cha mẹ có thiếu-nữ và chính nàng rao giá:

— Được, anh cứ về đi, để chúng tôi đến nhà, anh đếm số đầu-lâu xem bao nhiêu rồi sẽ hay.

Sở dĩ họ đi săn đầu lâu là vì nhà gái săn rề bắt buộc phải thế.

Trong những bộ lạc này, đàn ông con trai lắt phắt là người thượng võ hiền chiến. Một cậu thanh niên nào có tài nghề cần đâm dùi chiến đấu nhiều, chợt được đám kẻ thù càng nhiều càng dễ bắt vợ. Những đầu-lâu ấy đem về, mỗi chiếc cắm trên một ngọn tre, xếp thành hàng ngũ ở trước nhà; đó là dấu hiệu vinh quang của họ khác nào chúng ta đeo bội-tinh kim khánh trước ngực vậy.

Một nhà có con gái đến thì mở cuộc săn rề, không cần phải có mối lái hoa mới mà mếp nhiều khi sai cả sự thực, ông có bà cụ chỉ có việc đếm số đầu-lâu ở trước cửa các cậu thanh-niên, hề cậu nào nhiều hơn thì được chọn làm giai-lẽ.

Nước Tàu ngày xưa săn rề cốt xem tài hành trước hết, rồi mới đến những điều kiện khác, như diện-mạo, gia-đân, địa-vị, diu nghiệp.

Sự-tích cụ Tô Lão-tuyền săn rề đáng thuật lại cho các ngài nghe.

Ông cụ này là một danh-nhân đời Tống, để ra hai người con trai là Tô-Thức, Tô-Triệt, tài học từng lấy trong lịch-sử, thêm có Tiêu-muội văn chương cũng lỗi lạc nổi tiếng. Đứng là đàn bà, Tiêu-muội có lẽ cũng chiêm một thanh-danh to trên đàn văn-học, không kém gì hai ông anh.

Lão-tuyền có sẵn một chàng rề thật xứng đáng làm bạn trăm năm của con gái mình. Một

ĐÃ IN XONG:

NGHỊ-LỰC

của P.N. KHUÊ

Đề tặng các bạn thanh-niên có chí đang bôn khoăn tìm lẽ sống.

GIÁ 1\$00

Hàn - Thuyên xuất bản

Mua một cuốn gửi tiền trước, không đến 41 C.R.

Hôm cạ đến thăm Vương-an-Thạch, lúc ấy đang làm lễ tưởng, có oai quyền không những về chính trị, cả về văn-học.

Họ Vương khoe con trai mình thông minh rất mực, sách vở chỉ xem qua một lần là nhớ thuộc lòng, không sót một chữ nào. Lão-tuyền cười và nói:

— Có ai phải đọc sách tới hai lần?

Rồi lại nói tiếp:

— Công-tử nhà ngài sáng dạ cũng như con bé nhà tôi chỉ xem sách một lần rồi thuộc như cháo, đọc ngược được.

Mấy hôm sau, Vương-an-Thạch gửi lập văn bài của con trai nhờ cụ Lão-tuyền chấm hộ. Lão-tuyền đọc qua, chửi là văn hay chữ tồi, tài học hơn người; cụ thừa hứa họ Vương làm thế là có ý cầu hôn, bên mượn cơ bản việc, và chuyện đưa lập văn cho Tiểu-muội phẩm bình, tùy năng định liệu.

Tiểu-muội xem văn cũng khen ngợi đáo đẽ, chỉ tiếc con nhà họ Vương anh-hoa phát-tiểu ra ngoài lối cũ, chắc là không thọ. Nàng phở trên quyền: « Văn này nhiều về tốt tươi mới lạ, nhưng kém phần hàm súc ung-dang, cho nên thi đồ cao thì có thừa, hưởng tuổi thọ thì không đủ ».



Không ai ngờ nàng sáng suốt đến nỗi xem văn mà biết lời s-mạng thọ yếu của người ta. Về sau, quả thật con trai Vương-an-Thạch thì dở rồi chết non. Chính vì lẽ ấy mà Tiểu-muội chế; nàng không muốn chọn cái tài ngắn ngủi như thế ẽ sau mấy năm làm một người gái hời.

Lúc bấy giờ Lão-tuyền cũng hiểu ý con, không hề nài ép, mặc dầu họ Vương là một nhà hiền hách đương-thời, thống-gia với nhà ấy là sự vinh-diền.

Nhưng từ đây cụ nhất-định sẵn rẽ bằng văn chương. Phạm có sậu nào nộp đơn ứng cử giai-lễ, bắt luận sang hèn giàu nghèo, cụ đều bảo làm thử một bài văn đề đưa cho Tiểu-muội tự chọn lấy. Nàng lần lượt xem mấy chục quyển, đều bỏ rơi hết, trừ ra quyển của Tần Thiệu-du là được trúng ý khen ngợi. Nàng phở vào quyền thế này:

今日聰明秀才
他年風流學士
可惜二蘇同時
不然橫行一世

« Ngày nay chỉ là cậu tú sáng trí
« Mai sau trở nên nhà học phong-lưu.
« Đáng tiếc đồng thời với hai họ Tô.
« Không vậy thì chắt một đời ngang gộc.

Cuộc sẵn rẽ của Lão-tuyền tới đó kết thúc: Tiểu-muội lấy Tần-Thiệu-du và sau Thiệu-du trở nên một nhà văn-học nhân ian phong-lưu, đứng như lời vạ đã xem văn biết người từ trước.

Ngay ở xứ mình hồi xưa cũng không thiếu gì chuyện sẵn rẽ bằng văn bài hay câu đối. Những nhà quan sang giàu lớn, chỉ vì thương tài mà gạ cẩu gái cho một anh học-trò, nghèo kiết là sự thường thấy. Có khi một nhà cùng-dinh hạ-hộ, nhờ có đức-hạnh tốt, vì dụ chi hiểu với cha mẹ chẳng hạn, mà được một nhà quyền-quý gạ làm rể, cũng không phải chuyện lạ ở xã-hội ta.

Mấy chuyện dẫn-chứng ở trên chỉ lo cho ta thấy điều-kiện sẵn rẽ của người xưa, phần nhiều chú trọng về tài hạnh trước nhất.

Vì sao?

Vì loài người chúng ta sống còn ở trong xã-hội, dù thế nào cũng không trốn khỏi được cái công-lệ hơn thì được, kém thì thua. Gợi là được thua, tức là vấn đề có tài với không tài, chứ không có gì khác.

Một người sinh ra làm dân ông con trai, hễ có tài, tự nhiên có thể làm nên sự-nghiệp, mà hễ làm nên sự-nghiệp thì tự nhiên có danh lợi đưa đến cho mình, khổ phải bàn nói. Trái lại, nếu như chẳng có một tài năng gì, thì còn trông mong vào đâu có thể kinh-doanh vững vẫy, bay bổng đi xa cho được, đành là trọn đời làm thân phàm phu tục-tử. Vì thế một người có tài, dễ khiến người ta kính mến, và có đến làm chín phần mười chức có tương lai, có sự-nghiệp. Dù bây giờ chìm đắm trong chỗ nghèo hèn mặc kệ, thế nào cũng có một ngày những cửa ngõ mở rẫy về vang cũng mở tung hai cánh đón rước những người ấy.

Ta hiểu vì sao người xưa sẵn rẽ chỉ cốt chữ tài trước, rồi mới đến những vấn-đề môn-học và diện-mạo sau. Đáng tiếc thời đời lẩn dần điều bậc, rồi vật-chất sinh-hoạt càng ngày thịnh, tham-làm danh lợi càng ngày càng to, khiến cho nhiều nhà có con gái tranh nhau sẵn rẽ bằng hư-danh, bằng của cải, không còn biết quý chuộng tài hạnh chân thật như xưa nữa.

Tội nghiệp lắm có chỉ vì cha mẹ sẵn rẽ sai lầm, nên phải những tay vao chằm, suốt đời hối hận, 'rồng thấy mà thương'!

Xem mạch Thái-tô

GỌI BỆNH
Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.
Mỗi lần 0\$50
Đau dạ dày Phòng-tích số 6
Lâu tiêu, ngấm đau bụng, sỏi, ỹ
ach, ỹ v...v... Giá 0\$60 một gói
Bổ dạ dày hậu sán, Đại bổ
nguyên khí kiện tỳ bổ vị số 41
(1\$50) đau bụng kinh niên,
gan, tức, mặt hậu sán v...v...
Khí hư hạc - trợ số 14
Ra khi hư một nhọc v...v... giá 1\$20
Nhà thuốc PHẠM-BÁ-QUÁT
27, Hàng Th n - Hanoi

KHI MỆ: NBOC VI NGOI LAU BI KA, THUC BEM, KEM AN MAT HUYET

CỬU-LONG-HOÀN
Vó - đình - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-ky Ai Lao và miền bắc Trung-ky
Établissements VAN - BỎA
Có bán thuốc **VẠN - BỎA** chữa bệnh liệt-dương. Thử cho dân ông và đàn bà khác nhau

ĐÁ CỎ BÁN BỮ BỘ BA QUYỀN
Côn - lôn - Tiêu khách

của THANH ĐÌNH
Ba quyền đóng thường 11\$80 - Bìa vẽ mạ vàng 14\$00 -
Bìa da mạ vàng 20\$00 - (tưn đóng bìa vẽ hoặc bìa da
phá gửi mandai về trước).
NHỮNG SÁCH CÓN BẮT IT
LUYỆN SẮC ĐẸP của Vương-tộ Dung Giá. 0\$70
BÁCH-Ý TIÊU-BIỆP của Thanh-Bình. 0,32
VĂN QUANG ĐÔNG 0,50
SÁU MẠNH 0,32
PHO TƯỢNG THẦN 0,80
THÀNH SÁU HUYẾT LỆ 0,50
THANG HƯT (một quyển tiểu sử quái lạ rất thần bí
của Lê-quý-Đôn) Nguyễn văn-Thông biên tập . . . 0,50
CHIẾN TRANH et én liệt cuộc Âu chiến xảy ra từ
1er-9-39 thật là những trận đánh nhau đáng bằng
những khi giới tới tấp. 0,65

QUẦN-SƠN LÃO HIỆP
của Thanh-đình - Đường ra từ số 56, số 53 chỉ một một kỳ.
Giá. 0\$10
Ed itions BẢO NGỌC 67, Negret Hanoi - Tél. 78C

Bốn môn thuốc bổ cần thiết cho Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bổ-thận Đức-phong 1\$50
- 2) Thuốc Đại-bổ Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Điều-kinh Bổ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bổ tỳ tiêu cam. . . 1,00

do nhà thuốc tưởng đở

Đức-Phong

phát hành
Một hiệu thuốc tin-nhiệm, có bán buôn bán lẻ đủ thuốc sống, thuốc bảo chế và các thí sảm chính hiệu.

45, Phố Phúc-kiến - Hanoi



SẴN RẼ, TẬU RẼ, LỤNG RẼ, BÁN ĐẤU GIÁ RẼ ĐÂY!!!

Phóng sự ngắn về
các cách sẵn rẻ
ngày nay ở nước ta

của TIỂU LIÊU

Này nhé, tôi nói để ngài biết, họ sợ là phải lắm.

Họ đây là những nhà có con gái lớn gả chồng.

Gả chồng cho con? Sự đó, không dễ như người ta vẫn tưởng. Để ra con gái giữ nó đến lúc mười tám mười tám như giữ súng, công trình kẻ biết mấy mươi. Nếu bây giờ ta chỉ kiếm cho nó một anh chồng, thật là phí của. Ta phải lấy cho nó một ông chồng ra phết để cho mình hồ công quả giấy chứ, để cho đẹp mặt đẹp mày chứ?

Những bậc cha mẹ muốn « đẹp mặt đẹp mày » bởi vậy không ngại dùng đủ các cách để mà đi sẵn rẻ cho con.

Mình là thằng chầy trắng, thế mà tự nhiên chỉ vì có một cô con gái đẹp, được nhẩy lên địa vị cụ lớn, cụ đốc, cụ kỹ, được gọi bác sĩ, kỹ sư, quan huyện, đốc học là « thẳng cả », « thẳng hai » à chà chà! còn gì vinh dự bằng... Họ phải hăm dọa, họ phải có một chương trình làm việc.

Hôm qua, tôi đã dò hỏi mấy cách làm việc của bọn người đi lùng rẻ, sẵn rẻ, tậu rẻ cho con. Tôi đã nghe chuyện, và tôi đã chết... khiếp về cái kiểu mẫu số 1 của tôi.

Ông này là thông phán. Ông có con gái làm quan và ba cô

con gái, một cô đã lấy chồng làm giáo học. Một cô đã lấy chồng làm nhà buôn. Hai cô ấy không « nước non » gì cả. Ông nhất định rằng có ba phải lấy cho kỳ được một ông quan huyện, hay ít ra cũng phải một ông kỹ sư hào chề. Bởi vậy, ông thảo sẵn một cái chương trình năm năm (plan quinquennal). Ông để ý lung rẻ từ khi có út mới có... 14 tuổi. Hồi đó mười bốn

dịp đến chơi « ấy ông cũng cho con gái ăn bận sang trọng để ra tiếp khách. Và nếu ngộ nhà có mở tiệc mừng « ghé » ông tân khoa thì xin các ngài chần chừ với tôi rằng bao giờ cũng vậy, ông cũng xếp cho con gái ngồi một đầu bàn còn ông tân khoa một đầu. Ông giầy cho con gái cách ăn nói mới chào. Nếu cô gái không bằng lòng, ông mắng...

— Con ngõ nghếch lắm, Trâm ạ (hay Đào ạ, Sinh ạ, Thủy ạ). Bây giờ vẫn hội mở mang, mình phải bắt chước người Âu mới được. Người Âu khi con gái đi lớn cần phải lấy chồng, họ cho đi sục lung đnh đám để làm quen với con trai. Hay lắm. Thay phục. Thay tiếng ở đây người mình không có «chức» những buổi hội hè làm quen như thế, dùng có đề phi đi, vừa hại của vừa lỡ dịp được quen biết những thanh niên có địa vị có tiền tài mai sau vậy.

Ông thông nò giầy con như thế, dùng có đề phi đi, vừa hại của vừa lỡ dịp được quen biết những thanh niên có địa vị có tiền tài mai sau vậy. Ông thông nò giầy con như thế, dùng có đề phi đi, vừa hại của vừa lỡ dịp được quen biết những thanh niên có địa vị có tiền tài mai sau vậy. Ông thông nò giầy con như thế, dùng có đề phi đi, vừa hại của vừa lỡ dịp được quen biết những thanh niên có địa vị có tiền tài mai sau vậy.



hay ông cụ, cụ cụ không bao giờ làm quan cả. Không hiểu vì lẽ gì rồi đến cụ, cụ lại khát quan và thèm rẻ quan đến thế. Kinh-kha xưa ở sông Dịch-Thủy giữa mặt lều, trời thì rắng nếu đi mà không làm được việc lớn thì không bao giờ còn trở lại khúc sông kia. Cụ Hòe-lợi nhà ta cũng thế. Cụ soi gương, chỉ ngón tay trỏ vào mặt mà thề rằng: « Nếu con tư nhà mình mà không lấy được chồng quan mà anh (tức là cụ) anh nếu không được là bố vợ quan, tôi bảo cho anh biết thì cái mặt anh đừng làm bố vợ nữa còn... còn con gái anh thà để mốc chứ còn hơn đem cho một đứa thường dân.

Cụ Hòe-lợi, vậy, đã sẵn rẻ như thế nào? Cụ chỉ chuyên mua năm sáu hàng ngày! Xin các ngài chớ nóng. Báo hàng ngày quá có quan hệ mặt thiết đểp việc cụ Hòe thì kén rẻ. Cụ mua báo để đọc tin, cái đó đã đành rồi. Nhưng mà những tin gì! Nhưng mà những tin gì! Một năm cụ chỉ cần nhất có một hai cái tin nhỏ: đó là tin thì tri huyện. Cụ đọc thuộc lòng tất cả tên những bậc tân khoa. Cụ lung số nhà họ, cụ tìm hết các cách để làm quen với gia đình nhà họ. Bởi thế liệu hồn cho những báo nào quên đống kết quả cuộc thì tri huyện. Lập tức, cụ trả tiền



rồi «désabonner ngay, chứ xem làm quái gì, hờ óng ». Cụ lung có phương-pháp như thế không tẩu tiên gì mấ y. Cái phương-pháp tất cực hay. Chỉ phiên một nỗi bảy giờ có con gái cụ đã ba mươi một tuổi rồi mà chưa có ông quan nào rước đi.



Cụ Hòe-lợi nhớ như thế như già Kinh Kha vậy. Dù năm 28, có gái nhà cụ đã « nhỡ » với một cậu học sinh trường-thuốc, cụ cũng nhất định bắt con gái đợi, đợi cho khi nào có chết xuống âm-phủ thì cụ đi đổ xuống âm-phủ cho một người chồng mặc cần đai hổ tử bánh chộp.

Thế cũng là lấy chồng quan chứ gì?

Cải ngày ấy dù sao cũng còn xa. Còn nước còn đất, cụ tuy già lão nhưng không lúc nào chịu kém hoạt động trong việc săn chông cho con gái. Cụ uống rượu các-kê và khi nào choàng vạng, cụ chửi om cả nhà lên. Cụ chửi những nhà có con gái nhớn đi sẵn rẻ dữ quá lấy tranh mất cả rẻ quan của cụ. Cụ chửi nặng nhất bà Xả-Lợi, trong có vên-vện một năm trời ăn không ăn hồng của cụ hai đám tri-huyện mới bỏ ra — tuy cụ không biết bà Xả-Lợi mà bà Xả-Lợi không biết cụ. Ai ở phố H. K. mà còn không biết bà Xả-Lợi là một bà nhà giàu, của chim của nòi có đến bốn năm chục vạn? Bà có ba cô con

gái. Cô nhớn có cái lưng tôm và hình như có cái số bị ăn cướp thì phải nên mới có 18 tuổi mà đã bị ăn cướp tới hai bận rồi: hai tên thanh niên la một ăn cướp cái trình tiết của cô. Nhiều người báo: con nhà tử-tê ai mà thêm lấy? Bà Xả-Lợi không cần. Bà để tài sẵn rẻ ra trong có một tháng đã bắt ngay được một ông tri-huyện nhỏ.

Ông này hay nói, bà tặng cả một nhà gạch và ba vạn vào miệng ông. Bao nhiêu công việc đều ần hết.

Có thứ hai đi học ở Pháp về. Ấng chừng ở đó có học văn-chương thì ít mà học giao thiệp nhiều hơn.

Về đến nước, không thanh-niên tử-tê nào giao thiệp kịp cô, Cô đánh đàn, họ hát lớp sang dài bài Tứ Đại.

« Thế nhưng... đó chỉ đó chi để chơi.

« No... anh nào dám đem về làm vợ...

Bà Xả-Lợi tức đứng đờng bộ đuổi gá ở trên đàn. Bà hét:

— Bà sẵn cho con gái tròn một ông tri-huyện. Rồi chúng mày biết tay!

Bà nói thế và làm thế thực. Năm vạn và một cái nhà sang tên cho con gái đã đem đến cho cô



này một ông rề làm tri-phủ.

Ba ngày sau khi cưới, bà hét lên ba tiếng: tiếng thứ nhất để tỏ sự tức giận, tiếng thứ nhì để tỏ nỗi buồn của tiếng thứ ba tỏ sự tiếc của.

Ông con rề của bà đánh con gái bà một trận kịch liệt rồi bắt về nhà lấy năm vạn nữa.

Nếu không thì bố, Bà Xả-Lợi hiện chưa biết xử ra sao, nhưng không lúc nào bỏ cái ý tưởng sẵn cho cô con gái thứ ba một ông chồng bác-sĩ.

Ngày nào bà cũng đọc báo để xem hôm nào thì vụ bác-sĩ X bị lời ra xử ở tòa-án về tội làm tiền vợ!

Và trong khi chờ đợi đó, bà ngồi đánh bạc và kể to những công được của sự kén rề danh giá cho chị em bé bạn nghe.

Không cần phải nói một đồng một cốt cái bọn đàn bà có bạc này đều hoan nghênh ý kiến kia. Họ bắt chước bà (bởi vì bà giàu) và cũng nhất định chiếm cho con gái họ những ông chàng rề danh giá bởi vì cái danh giá của con gái họ nếu đem ra xo-xánh thì cũng to ra đáng, chẳng kém của con bà mấy tí.

Thứ nhất là bà tham Y. Bà này có con gái đã nhận trâu

can của một cậu học-sinh ở Hải-phong nay mai sắp thi tú-tài tây. Từ khi được nghe cách săn rề của bà Xả-Lợi, bà tham Y kiểm hết cách «lật» thông gia. Và cái việc tham vàng bỏ nghĩa của bà đã có kết quả: nhà thông gia của bà chữi bà một trận rồi thôi. Bà tham Y... nhận lời của một đám khách. Đám này làm bác-sỹ, không biết có tài chữa thuốc không nhưng có tài hát cải-lương Nam-kỳ. Chính bà Y... cũng mê tiếng hát cải-lương Nam-kỳ của cậu!

Bà hứa bố ba ngàn ra để

mà hình như vẫn còn trinh tiết. Nếu anh rề cần dùng bà không ngại các thêm 2000 nữa.

...Và nếu cần bà lại may thêm cho một cái áo gấm và một bộ spincer thật đẹp.

Lúc cuối cùng, chúng tôi chưa hiểu viên bác-sĩ kia đã nhận lời chưa. Nhưng cứ theo như lời bạn hữu cậu nói thì hình như cậu còn đợi.

...Đợi xem còn có người nào trả giá cao hơn!

Clément Vautel, nhà trào-phúng Pháp quốc, muốn giễu những cô gái kén chồng đã viết một truyện.

«Đàn bà bán đầu giá»

Cứ cái hiện tình hôn nhân ở nước ta, tôi lấy làm lạ sao những nhà văn có tài chưa viết một cuốn sách để trả lời Clément Vautel.

«Bán đầu giá rề đây!»

Nói không phải phụ trời chứ quả cái việc mua bán trai gái thời nay, không những các cô gái mới là một món đồ hàng. Chính một số cậu trai có bằng cấp cũng chỉ có giá-trị như một con lợn béo đem bán rao ngoài chợ si trả giá cao thì được.

...Đề mà đem về... dùng!

chơi cái tên bác-sĩ à tiếng hát cải-lương Nam-kỳ đó. Cưới xin, nhà gái chịu hết cả phí tổn tuy con gái bà đẹp

MỘT CÁI...hạnh-phúc

hay là lời thú tội của một thanh-niên Bắc vào đảo mỏ trong Nam



— Kia, mời hai bác vào chơi!..

Rút lời, vợ Chi hạ giọng, khẽ âu-yếm mắng con:

— Bà, không được vô lễ với hai bác! «Biểu» nghe, không mà «mê.» Bà con đánh chửi «nghe hồn»!

Nghe mẹ nói, thằng bé không nín tay vạt áo nữa, nhưng nó vẫn cứ quán quít quanh bạn tôi. Ngay khi ấy, Chi ở nhà trong bước ra. Thấy chúng tôi, anh vui vẻ đón chào:

— Mấy anh lại chơi tốt số quá! Nhà tôi vừa mới mua ở Lai-thiếu được ít măng-cụt đầu mùa ngon lắm. Để tôi bảo đem lên chúng mình ăn chơi, đừng đi ăn chè nữa.

Đoạn, Chi quay lại bảo vợ: — Minh xuống sửa soạn rồ măng với mấy con dao con lên đây.

Năm phút sau, vợ Chi mang lên một rế đầy những măng. Thứ măng này to mà vỏ tím thắm về vùng Lai-thiếu, Thủ-dầu-một, vẫn có tiếng là ngon hơn cả. Sự dạm măng rầy ra quẹo ào chúng tôi, vợ Chi tự tay ngói hồ vò cho chúng tôi ăn. Mấy ngón tay nàng trắng nõn lảu với màu trắng của rêu măng. Thêm vào đấy, cái duyên tươi trẻ của người nội trợ, cái vẻ nũng-nịu của thằng Ba xinh-xắn và khẩu-

khính... chúng tôi trong giây phút chần ngập những nỗi vui sướng, quên lãng hẳn cái buồn cô đơn của kẻ xa nhà xa cửa.

Chi, Thanh và tôi, đã lâu vẫn kết với nhau thành bộ ba rất tâm đầu ý hiệp. Thường thường tối nào chúng tôi cũng rủ nhau đi uống nước, hoặc ăn chè, dạo chơi Chợ-cũ. Hồi ấy, Thanh và tôi chưa lập gia-thất. Bạn bè cũng nhiều đấy, song đa số chỉ là những bạn cờ-bạc, thuốc-sái.

Riêng Chi là người đứng-dắn, tư-cách rất hiếm có trong các giới thợ may ở Saigon. Hai chúng tôi rất mến anh, năng đi lại luôn. Vì nhân-phẩm anh cũng có, vì bạn đồng-nghe cũng có, nhưng thực ra, vì thỉnh-thoảng muốn «ghé» vào cái hạnh-phúc gia-đình anh nữa. Đi ăn cơm trọ nhiều nơi, thật chúng tôi chưa thấy cái cảnh nhà ai lại vui vẻ, «muốn sống» như cái tiểu-gia-đình của Chi: vợ luôn luôn tìm những cái cao-quý của chồng để phục và yêu; chồng thì lúc nào cũng gắng sức lo tròn phận-sự, treo gương những hành-vi đẹp-đẽ cho vợ và con. Nhớ thế, thằng Ba được hưởng một tình yêu và giáo-dục thật hoàn-toàn.

Hện nay, Chi đứng chủ một



Vụ án đầu cơ vừa làm toàn cõi Đông-dương sôi nổi, vụ đầu cơ đã làm xanh mắt bao nhiêu nhà buôn lớn ở đây

Vụ án ông An-Po

sẽ đem xử ở phiên tòa đại hình đặc biệt. Tuần sau, Trung-Bắc Chủ-Nhật sẽ tường thuật vụ đó. Trong số báo ấy, còn rất nhiều bài khác hay và có ích của những nhà báo nhà văn

Có tiếng ở đây

Những tài-liệu về ĐÀO MỎ còn nhận từ giờ đến 25 Mai là hết hạn

của hiện lớn ở phố Đổ-hửu-Vi. Công việc doanh thương của anh, trông thấy ở một ngày một phát đạt. Càng gần Chi, chúng tôi càng mến anh. Và, chúng tôi còn phục anh như một « người hiền-mẫu » nữa, sau khi được nghe Chi thuật lại cái vụ « đào mỏ » của anh.

— Đương lo sớm muộn, các anh ạ, — Chi nói — có phúc rồi có phận. Thật thế! Ở đời, làm kẻ chỉ lo không được sung sướng, mà tài - năng và nhân - phẩm lại không lo tu - luyện lấy một phần. Hạnh - phúc hay tai-họa hiện-tại, đó chỉ là kết-quả những hành-vi của ta từ xưa truyền lại. Mà những hành-vi ấy, tôi tin chắc rằng, rất quan hệ không những cho riêng ta, mà còn ảnh-hưởng sâu xa đến những người xung-quanh, cùng những kẻ sinh sau đẻ muộn nữa. Cảnh gia - đình thì êm - ấm hiện giờ, một phần lớn thật nhờ những hành - vi đẹp đẽ của một đồng bào ta ở đây. Trước đào được một cái mỏ hạnh-phúc, sau tôi đào được một cái mỏ vàng. . . .

Chi ngừng lại một phút, với lấy điều thuốc khác tiếp điều anh vừa hút hết.

— . . . Năm 1928, tôi vào Saigon tìm sinh-kế, cùng tâm-lý như một số đồng nghiệp kẻ đi xa lập nghiệp, tài còn sơ, trí còn thiên, mà chỉ muốn một bước nhẩy ngay đến bậc giàu có bạc nghìn, bạc vạn. Bởi thế, tính toán đến sự làm ăn lương - thiện thì lờ, cho nên trí óc họ chuyên nghĩ sự làm giàu bằng các bất chính. Lắm sao cho mau, cho chóng, không kể gì danh - nghĩa cả. Tìm hướng hạnh - phúc như thế, họ tự dẫn thân vào tội - lỗi, khổ-số, mà không hay.

Trong những cách làm giàu n-tất, còn gì « nhậy » bằng

« đào mỏ », được ca người lân cận? Mà xứ Nam-kỳ này, tuy toàn đồng ruộng nhưng lại có rất nhiều mỏ vàng. Những kẻ có tâm - địa bất chính, vào đây mưu sinh, họ nghĩ đến sự dành giữ lại những quyền lợi thương-mại ở trong tay khách - trú thì ít, mà họ hy-vọng được nhà giàu gọi gả con, chia cho gia - tài, thì nhiều. Nhất đạo ấy, thiên hạ đương bán-tán về một câu: thủ hồng trùn vào Nam, mới đá hai trận đã được một ông hội-dồng trong Chợ - lớn gọi gả con, cho vài chục ngàn và vận-dộng cho đi làm một số nhà-nước nữa.

Trông gương người đời thành - công, tôi càng phân-khởi với ý định của mình. Lại được anh chủ hiệu tôi đương làm hồi ấy cũng là một tay vừa đào xong được một cái mỏ, anh cứ theo kế-hoạch cũ bảo tôi thi-hành.

Câu « tế-tử - tượng » của những ông diên-chủ, sau mấy năm kinh-tế khùng-hoàng, là người phải làm ăn có nghề - nghiệp chắc chắn. Trước kia, các ông cũng thích thầy phán, thầy ký. Nhưng, sau thấy các thầy quá ý của nhà vợ ohoi hời, và đến lúc thất - nghiệp không còn cách gì mưu sống nữa, các diên-chủ liền thay đổi quan - niệm kén rẻ. Dân thầy bị sạt giá thì dân thợ lại lên như diều, cùng với kúc danh tiếng tiểu công-nghề người Bắc đương đôn - đại khắp lục châu. Nhờ thế, đã có nhiều người thợ may, thợ giày, được gọi gả con và cấp vốn cho mở hiệu.

Trong những tay diên - chủ đến may chỗ tôi làm, tôi để ý « chài » nhất ông Huỳnh - Quang. Những khi ông lên Saigon đến đặt may, tôi thân chinh ra tiếp, tự nhận là chủ

hiện, chuyện trò hết sự lễ - phép, kính cần. Dân Đàng giang được cảm - tình, ông Quang đã thân - mật thăm hỏi tôi — hỏi: hàng y - nghĩa muốn gây dựng, cấp-đỡ?

— Thầy làm ăn thế này chắc mua khá lắm?

— Dạ, thưa « bác », nghề này có cơ khá đặng, nhưng vì ít vốn buôn hàng, nên không mau thịnh đạt. Có vốn, mình đặt mua ngay tại hàng bên Pháp, chứ mua lại mấy tiệm Chà ở đây, hợn lại hết. . .

Lần sáu nữa đã có « cần câu » hơn, vì ông Quang đã hỏi thăm đến gia-thế tôi:

— Vợ thầy được mấy con rồi?

Tôi cố giữ vẻ tự-nhiên: — Dạ thưa bác, cháu còn nghèo lắm, chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia-thất. . .

Câu truyện có thể kéo dài đến xưa kia ông bà tôi làm gi, nay còn hay mãi. . . Tôi vừa trả lời, vừa khấp-khởi mừng thầm. À, tôi chưa nói đề hai anh biết, những lúc ông diên-chủ Quang lên chơi Saigon thường có đi theo một ông bạn gia: ông Tri. Ông này là người Bắc vào Nam lập nghiệp đã lâu, lấy vợ để con ở trong nhà, dâng-dáp ăn nói như hết người Nam-kỳ vậy.

Mưu cơ của tôi đương tiến-hành, chợt một buổi tối ngồi hóng mát trên ghế xanh trước rạp hát tây, tôi bất gặp một người sớp-phơ Saigon. Anh ta « gác » xe dơi chủ uống rượu trong nhà hàng Continental. Cũng là câu chuyện phiếm cho qua thì giờ, nhưng tôi thấy anh ta như có chút thiện-cảm với dân Bắc, nên tôi cũng thích chuyện trò mãi. Bỗng, người sớp-phơ chủ cái nhà hàng đồ-sộ trên đường Catinat, hỏi tôi:

— Anh có biết cái sự-tích đào mỏ trong nhà hàng kia không?

Tôi lắc đầu, thì hẳn nói tiếp luôn:

— Cả cái cơ nghiệp này đáng lẽ vào tay một người Bắc kia đấy. Nguyên ông đốc-phủ làm, một tay triệu phú ở Hậu-giang có một con gái gả cho một thầy dạy người Bắc-kỳ. Tuy làm về con nhà giàu, song thầy này chẳng chịu lớn tài, hi-vọng của cái nhà vợ. Ấy bởi sống thẳng-thần và không quan-dạng, thầy bị ông nhạc ghét bỏ đến câu-kính xui bầy con gái bỏ chồng. Được ít lâu, ông đốc-phủ gặp một gái « cha chày chú kiết » ở bên Âu-châu qua Saigon. Gã bỏ-đỡ ông khéo lắm, gãi chúng vào cái lòng sở thích của một số nhà giàu trong này học đòi « quý-phái róm », cho sự có quay lấy chồng ngoại-quốc là một điều danh-gia. Gã rất được ông đốc-phủ ưng ý, rồi gả người con gái, trước kia đã lấy thầy phán Bắc cho. Người ta thuật lại hôm làm lễ cưới, gã « hóm hình » lắm, cũng mặc áo thụng làm lễ bố mẹ vợ nữa. Khoái-trá, ông đốc-phủ liền cho gã năm trăm ngàn đồng lập cái nhà hàng kia. Tiền đã vào tay, gã mới đi dăn « nguyên hình », chơi bời phuoọc-phủ, bắt thêm-tính lung tung, và bỏ mặc vợ phòng không gói chiếu. Có này, bấy giờ mấy biết mình « mắc điểm », hổ-tiếc, buồn-bã sinh đau ốm. Lại đánh trúng vào cái thói-róm trước, gã lại bày khôn bày khéo để ông đốc-phủ bỏ tiền cho vợ gã qua tay năm dượng bệu mới học thẩu-thổ (!), ở đây gã tha hồ rộng cửa. Rồi đến lúc nghe tin vợ ốm nặng gần mất, gã mới vội trùng

đương, mon-men lại bên giường bệnh, làm ra dáng ăn năn tội-lỗi. Thế là vợ gã hết giận, trước khi chết lại ký chúc-thư nhường cái phần gia-tài của cha mẹ chia cho chồng. Phần gia-tài ấy được năm trăm ngàn đồng nữa.

Vợ chết, lấy xong gia-tài của phần vợ, gã công-nhiên lấy vợ khác, và từ đấy gã « lấy » ông đốc-phủ ra mặt. Có lần ông đốc-phủ lại nhà hàng uống cà-phê, gã trông thấy cứ lơ lửng đi, rồi bảo hồi tình tiền thẳng tay. Lúc ấy ông mới biết hối, và có ý thương tiếc thầy phán nọ.

Trong lúc người sớp-phơ nói chuyện — vẫn lời anh Chi thuật lại — tôi bị cái cha-quý của hôn-quê kích-thích đến cực - điểm. Nghe những lời thành - thực ngời khen cái hành-vi của người đồng xứ mình, nhất là ở nơi xa cách quê-hương, tôi sung sướng, há hê tưởng chừng như chính « thầy phán Bắc » có đứng đấy nghe cũng không khoái-trá bằng. Trong một phút thì vụt nghĩ đến cái kế-hoạch định « hạ-hủ » ông diên-chủ Quang. Đem so sánh ý định của tôi với cái hành vi của « thầy phán Bắc », sao nó hèn-hạ thế! Nếu tôi làm, sau này bại-lộ, cái tình-nghĩa vợ chồng tôi có còn không? Nhất cái danh-dự của người Bắc ở đây đã được tôi bỏi tro chát chấu vào có thể cho lượng tâm tôi yên ổn hay không?

« Năm trăm ngàn. Lại năm trăm ngàn. Một số tiền to như thế, người ta quý nhân-nghĩa còn bỏ được, chứ cái mỏ mai kia-tôi khai-khẩn đã thăm thắp vào đâu mà phải manh-tâm như thế? »

Câu ấy cứ chất lên, ám-ảnh tôi suốt đêm, và hôm sau, muốn « giải-thoát » tôi phải tìm việc làm chỗ khác tránh mặt ông diên-chủ Quang.

Nửa năm sau, tình cờ tôi gặp ông Tri — bạn ông Quang. Ông Tri hỏi tôi chuyện cũ và nói ông Quang có ý tìm tôi để gả con gái út cho cùng cấp vốn ra « mãn ăn ».

Biết ông Tri là người đồng-xứ, trong một phút muốn ăn-năn bằng cách thủ tội, tôi thành-thực kể hết những điều manh-tâm trước kia. Ông Tri nghe nói cũng cảm-dộng vì cái hôn què, và mến trọng nhân-cách tôi, bèn gả người con gái thứ hai cho, tức là nhà « tội » bấy giờ vậy.

Ông Tri nghèo, không cấp cho tôi được ít vốn nào. Song, cái tình nhạc-phụ tế-tử của chúng tôi không phải vì thế mà kém. Trái lại, bổ vợ yêu con về vì nhân-cách, vợ phải và yêu chồng vì nhân-cách, cái tình thân trong gia-đình tôi lại càng bền chặt hơn.

Lấy vợ được hai năm, trong lúc tôi không nghĩ đến « đào mỏ » nữa, chỉ gắng sức tìm hạnh-phúc trong sự cần-cù làm ăn, thì bỗng nhạc-phụ tôi, ông Tri được hưởng một cái gia-tài lớn của một bà có để lại. Ông gọi giúp tôi năm ngàn mô hiệu.

Chuyện đời thế đấy: lúc không định « đào », đứng đàng vô tiền tài, thì giờ lại đem vàng, đem « mỏ » đến cho. Mà những kẻ, trong tâm-trí lúc nào cũng mơ-tưởng đến cái của không phải mồ hôi nước mắt, thường khi tìm kiếm « cái vàng » mà không được.

**Nghề này phải lày
bà này tiên sư**

CON CHI NÓ ĐI, CON DÌ NÓ TỐ!

Còn nhớ năm 1932 ở Saigon, cũng vào khoảng cuối xuân đầu hạ như dạo này, không mấy tiệm cà-phê, không nghe miêng lưỡi thị phi bán tán về câu chuyện lạ vừa mới xảy ra : một cô thiếu-nữ bị bắt cóc.

Mỗi người lý-luận một vè. — Đê ra con gái ở đời này, dù có đào hăm mà giàu cũng chẳng lấy gì làm chắc. Thị cô à gọi gắm ăn học trong trường, thế mà họ cũng đến tận nơi đổ dành âm bẽ đời mất!

— Chẳng phải chuyện bắt cóc bắt nhái gì đâu, chúng nó hẹn hò đưa nhau đi mà...

—Ừ, có lẽ thế đấy, người đàn ông chẳng phải ai lạ, chính là anh rể của nàng.

— Thế à ? Dì nó trong truyện cổ tích vừa ra châu vừa hát : « Châu ơi! châu ngủ cho no, cửa dì dì giữ, ai bỏ mặc ai ! » ; dạng này thì dì nó có cửa không giữ, tình nguyện đem hiến cho ông anh. Chỉ có thể thôi, thiên-hạ đa sự, vè vời ra chuyện bắt cóc!

Thật thế, cái thuyết ấy đúng. Nội-dung chỉ là một chuyện sấm rề.

Nàng mới độ 15 hay 16 tuổi con một nhà quý tộc ở Saigon, ông cụ đã qua đời, còn bà mẹ. Nhà rất đông con, phần nhiều

là gái ; nàng sinh vào hàng thứ sáu thứ bảy, còn có một hai cô em như hoa đang nở.

Lúc ấy nàng học ở tỉnh Mỹ-thơ, ký-túc trong trường ; ai mới trông thấy cũng nghĩ là người còn ngây thơ, ăn chưa no, lo chưa tới. Không ngờ trước ngực nàng đã thích chạm từ hồi nào một hàng chữ « A Benoit pour la vie », thì ra xuân đã hữu tâm, hoa đã có chủ. Những người biết chuyện cần do, bở mấy chữ vì ý là sáng-kiến và mạng-lệnh của bà mẹ, một nhà sấm rề đại tài.

Hôm nọ, đang giữa buổi học, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, hom-bem xanh vờ vì lao, ngồi chiếc xe hơi cực sang, đỗ ngay trước cửa trường, nhần tin nàng ra có người nhà hỏi chuyện cần kíp.

LẬU, GIANG-MAI, HỢT XÒAI...

Đức-Thọ-Đường

151, Route de Huế — Hanoi

Thuốc Lậu 0p30 một hộp, uống một ngày, Giang-mai 1p00.

Nhà thuốc chế đủ cả các thứ thuốc Cai-nha-phiến, Bồ-thần, Diên-kinh Khỉ-hư, vãn vãn... Nhân-luyện thuốc Tê theo đơn hoặc theo mạch.

Ngoài chú sớp-phơ, hẳn không ai được nghe bồng hai người nói nhỏ nhỏ với nhau những câu vấn đáp sau này : — Em nghĩ thế nào ? người đàn ông hỏi.

— Hàng chữ trước ngực này đã ăn sâu vào máu rồi ! nàng đáp

— Vậy thì tôi bắt cóc em đi ngay bây giờ ; người đàn ông vừa nói vừa cười.

—Ồ! kỳ diệu ước là thi hành tức khắc sao ? Bất quá sớm muộn một ngày cũng thế, đi thôi đi.

Nàng nói và trèo lên xe hơi. Bốn bánh cao-su lăn tí trên đường thuộc địa số 1, đưa cặp uyên ương chênh lệch này lên thẳng bà-lại xây ở ai tình.

Những kẻ hiểu-sự, không hiểu ân tình thế nào, đồn rầm một thiếu-nữ bị ông lão ngồi xe hơi bắt cóc.

Kỳ thật ông lão người ta nói đó tức là anh rể nàng. Việc đem nàng đi một cách nóng sốt trước ngày heo quay mâm bánh như thế, tức là thi-hành một bản điều-ước với bà nhạc đã ký bằng lời, mà đông-cơ chính là sẵn rề nhanh tay, không thể sợ nó vượt mắt.

Anh chàng vốn là một nghiệp-chủ có số ở đất Saigon,

sinh bình chẳng học chẳng làm gì hết, chỉ hưởng của cải của mẹ đẻ lại, có bao nhiêu ruộng đất cho rề, bao nhiêu nhà phố cho thuê, hoa lợi mỗi năm kể có chục vạn. Đứng trước tên họ annam, có chữ Benoit ấy là tên hiệu, cũng như ta thấy nhiều người khác là Paul Nguyễn văn Kèo này Pierre Nguyễn văn Cột này.

Lạ gì ở đời, phú với quý thường đi tìm nhau. Vì thấy chàng cụ-phú, nhà quý tộc sấm đôn lam rề.

Thoạt tiên chàng lấy cô chi.



Một kẻ từ trong trứng vàng ngọc đẻ ra, nhỏ lớn chẳng phải hậu lộ lo nghĩ, cũng không nhúng tay làm lụng gì cả, chỉ có việc bị học với khoái lạc nhục-thê, một chứng bệnh sinh lý tự nhiên của con nhà phong-lưu sung sướng. Cảnh hoa tươi đẹp cũng cấp đến đâu, cũng chẳng có sức chống lại cuồng phong được mãi. Vì thế cô chi sinh ra được một vài đứa con rồi xanh ốm hao mòn mà chết.

Bà nhạc xếp đặt khôn ngoan, tấn ngay có em đến kẻ vị.

Trong gia tộc không khỏi có những tiếng thầm thì phản đối :

— Hứa ta là người có bệnh, đã làm cho người chi phải chịu liên-lụy đến thiệt thòi đời xuân rồi bà lại còn ăn người em vào đó nữa sao ? Thiểu gì thanh niên xứng đáng nhờ người đem hỏi kia, sao bà không gả ?

Đông-dương Học-Xá là cái đình hội-hợp của các bậc anh tài của năm xưa.

Bà có lý thuyết riêng về cái :

— Các người có trông thấy xa hơn gò mũi đất. Phải biết ta thu xếp công việc như thế chính là bởi lòng thương yêu con cháu một cách tha thiết xa xôi. Con chi xấu số, để lại mấy đứa con, nếu giờ để thẳng cha nó lấy vợ khác, thì chẳng những sản-nghiệp đồ-sộ mai sau về cả trong tay người ta ; lại còn lo ngại bánh dục không xương, đồ khối khối sần thàn-phận lữ trẻ cói mẹ. Chi bằng gả luôn con em, nhất cử-tương lợi : của cải lợi sang xuống nia, không đi đâu mất ; vả lại ruột mềm máu chảy, chi ngã em nàng, mấy đứa bé của con chi để lại, giờ được con em săn sóc chân nuôi, bề nào cũng có tình-thần nghĩa - thiết hơn người ta.

Thâm-y của bà, khi đã sấm được một chàng rề như thế, ta nên thả mồi mà theo tới cùng, không được sênh tay bỏ dỡ. Khác nào một nhà đi săn đã bắn trúng một con hươu sao có nhung, dù phải xuyên rừng đạp gai cũng theo dõi nó mãi, không bỏ. Nhất là vị giai-tế ấy không khi nào từ chối bà-nhạc những lúc hỏi mượn tiền trăm bạc nghìn, mà sự hỏi mượn thường có liền, sự trả lại thì không mất.

Hình như nhiều nhà có con gái trông thấy, phải chịu bà có thủ-đoạn sẵn rề cao cường.

Thật là khéo sần khéo chượng chượng rề đến nỗi có con gái thứ sáu hay thứ bảy,

Madagascar hiện bị quân Anh xâm lấn vẫn là một môi cạnh-tranh

Điện tín ARIP ngày 6 Mai vừa rồi đã cho ta biết một tin quan hệ: đó là việc quân Anh xâm lược Madagascar Tin đó làm cho cả người Pháp và thế giới đều lấy làm bất bình nhưng không làm cho ai ngạc nhiên cả vì lần này không phải là lần thứ nhất Anh phạm đến các thuộc địa Pháp, một nước đồng minh cũ. Chắc mọi người vẫn còn nhớ rõ việc quân Anh đánh cướp chiếm lấy xứ Syrie là một xứ đặt dưới quyền ủy nhiệm của Pháp hồi năm ngoái.

Cuộc kháng chiến ở Syrie kéo dài trong hơn 6 tháng giờ và đã làm cho cả thế giới phải kinh phục. Ngay quân Anh cũng phải công nhận sự can đảm và lòng hi sinh của các đội quân thuộc địa Pháp ở Madagascar.



giữa Anh, Pháp từ hơn 1 thế - kỷ nay

Lần này Anh đem tới 2 vạn quân lính, nhiều phi cơ và 9 chiến hạm trong đó có hai tuần dương hạm, 4 điệt ngư lôi và 1 chiếc hàng không mẫu hạm đến đánh đảo Madagascar một cách bất ngờ. Quân Pháp trong đó tuy chỉ bằng một phần ba quân địch đã quả quyết kháng cự lại rất can đảm theo lời hiệu triệu của Thống-chế Pétain, do đốc Darlan Tổng tư lệnh quân đội Pháp, quan Thứ trưởng thuộc địa M. Brévié và quan Toàn-quyền Madagascar M. Annet. Theo những tin cuối cùng thì quân Anh đã chiếm được hải cảng Diego Suarez là một nơi căn cứ hải quân ở phía Bắc đảo Madagascar và tin Anh nói cuộc kháng chiến ở phía Bắc đảo đã đình chỉ. Duy ở phía Nam đảo thì quân Pháp vẫn chống cự.

Địa thế và lịch sử đảo Madagascar

Đảo Madagascar ở phía Tây Ấn-độ đương chỉ cách bờ biển Phi-châu bằng eo biển Mozambique. Đảo

này là một đảo lớn vào hàng thứ tư trên thế giới. Diện tích đảo đó rộng 694.000 cây số vuông nghĩa là bằng 5 lần nước xứ Bắc kỳ ta, bề dài từ Bắc đến Nam có tới 1.600 cây số nghĩa là gần bằng từ Hanoi vào Saigon, dân số chỉ có gần 4 triệu (con số đúng là 3.780.877 người về năm 1938). Trong đảo có nhiều giống người, giống đông nhất là giống Hovas hoặc Mérénas là giống người gốc ở Mã-lai, còn giống Sakalaves thì về giống da đen Phi châu Tại các miền bờ biển phía Nam đảo là miền đồng lầy, còn ở giữa và phía đông đảo thì lại miền các cao nguyên và các thung lũng cao, khí hậu lạnh và rất dai rất phi nhiều. Sản vật thì là sản vật các miền nhiệt đới, đảo Madagascar thường xuất cảng nhiều da sống, thịt ướp, cá phè và graphite.

Xứ Madagascar đất thì rộng mà dân lại ít nên trong công cuộc khai khẩn thường thiếu nhân công và gặp nhiều sự khó khăn. Ngay nay sự di cư đó thành một thuộc địa thịnh vượng, việc thực dân đã mở mang nhiều là nhờ vào sự cố

gắng liên tiếp của người Pháp trong hơn 40 năm nay. Ta kể một cái vi dụ này đó rõ. Trước kia xứ Madagascar phải nhập cảng thóc gạo mà nay số gạo xuất sản không những đủ để nuôi số dân trong xứ lại còn có thể xuất cảng nữa. Đảo đó lại là nơi sản xuất nhiều gạo tốt gọi là « Vary lava » có thể sánh với các thứ gạo gọi trên thế giới. Madagascar lại « ung cấp cho Pháp một phần năm số cà phê và hầu hết cả số tapioca và bột sắn.

Số va-ni của Madagascar bằng 8 phần 10 số sản trên thế giới còn số graphite (than làm bút chì) thì bằng nửa số xuất sản của thế giới (những con số này đều căn cứ vào số xuất sản năm 1938). Việc thương mại cũng mở mang rất chóng. Năm 1938 là năm trước khi xảy ra chiến tranh số giao dịch về nước Madagascar là 1.422.522.000 phan-lăng.

Việc chăn nuôi ở Madagascar cũng rất thịnh vượng vì trong đảo có nhiều đồng cỏ. Số súc vật, nhất là bò, có tới 7 triệu con Nhờ đó mà kỹ thuật thuộc da và ướp thịt rất mở mang Các việc công tác trong xứ như dùng ô tô, xe lửa, công cuộc dẫn thủy nhập điền cũng dần dần mở mang. Năm 1935, ở Madagascar có hoàn thành một con đường xe lửa dài 163 cây số có 56 đường hầm và 44 cái cầu và công cuộc kỹ thuật từ Firanaransa đến bờ biển phía Đông. Một đường xe lửa nữa nối liền hải cảng Tamatave và kinh đô đảo Madagascar là Tananarive. Dọc bờ biển phía đông thì có một kênh đào khá dài từ Port Dauphin đến tận Tamatave.

Đầu sau, đảo Madagascar vẫn là một thuộc địa mới, công cuộc khai khẩn mới bắt đầu và còn cần phải mở mang thêm nhiều.

Người Âu-châu biết đảo Madagascar từ bao giờ ?

Về thời kỳ thượng cổ và trung cổ ở Âu châu chưa mấy ai biết đến Madagascar. Cả đến Marco Polo là người về thập tam thế kỷ đã qua Việt-đông cũng chỉ nói đến đất đó là một miền bờ biển của Phi-châu mà ông đã nghe nói đến là một xứ đầy những sư tử, voi, lợn rừng, lạc đà lớn như những con trâu và có những con chim to có thể cạp cả một con voi mà bay lên. Nhưng hồi 1153, một nhà địa dư học Ả-rập về bản đồ thế giới có vẽ cả đến xứ Madagascar. Người Ả-rập và người Tàu chắc hẳn đã đến đảo đó nhất là người Ả-rập trong hồi họ còn là một dân tộc di bề nhiều.

QUỐC-HỌC THƯ-XÁ

Tuần sau sẽ phát hành

THI-THOẠI

Một kho tài-liệu vô giá của các nhà thơ, các nhà yêu thơ, nghiên-cứu thi-học, văn-học. Dày tới 300 trang, giá 2p00. Giấy bounfant và giấy lệnh chỉ (mỗi loại còn hai bộ) 4p00. Thư và ngạt-phẩu đờ M. L. V. H. N. H. 10h1h Tiên Tiên Hanoi

Năm 1498, Vasco de Gama có đi qua đảo Madagascar nhưng cũng không trong thấy. Đến 1500 một người Bồ-đào-nha là Diego Diaz mới nhận thấy đảo đó và sau đó ít lâu, thì mấy người Bồ-đào-nha khác cũng sang Ấn-độ đi qua Madagascar. Trong khoảng 40 năm đầu thế kỷ 16, người Bồ-đào-nha nhiều lần định đem mộ nhà hạm trong đảo nhưng đều bị thất bại. Madagascar bị bỏ quên là vì trong hồi đó người ta cho Phi-châu nhất là Ấn-độ là những nguồn lợi to hơn. Nhưng dần dần vi đi qua nhiều lần, người ta cũng biết rõ miền bờ biển đảo đó hơn trước và về bản đồ đúng hơn, chỉ miền nội-địa trong đảo chưa ai biết đến.

Thế là trong suốt cả thế kỷ 16, người Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha và Hà-lar cứ « chực ý » đến miền Ấn-độ cùng Viễn-đông còn người Anh và người Pháp thì đang để ý đến các đảo Antilles và Tân-thế giới. Mai đến 1600, thấy Hà-lan có kết quả tốt ở các đảo là Sonde và Molusques người Anh mới lập ra Công-ty Đông-Âng và đến 1637, một người Pháp quê ở Dieppe cũng lập ra Đông-phương công-ty (Compagnie de l'Orient) để khai khẩn đảo Madagascar (lúc đó còn gọi là đảo Dauphine). Năm 1638, một n.ười Pháp quê ở Rouen tên là François Cauche khi hạm từ Dieppe sang đảo đó và đến tận 1642 thủ tướng Richelieu mới cho phép Công-ty Đông-phương được thay mặt vua Pháp điều đình với người bản xứ ở đảo đó và được chiếm xứ đó cho nước Pháp. Đồng thời trong năm đó, nhiều người Pháp đã lập Montréal ở Gia-nã-đại. Hai xứ này thực là trái ngược hần nhau về mọi phương diện tuy không ở hai thái cực của địa cầu.

Người Pháp với xứ Madagascar

Ngay từ giữa thập thế kỷ, xứ Madagascar cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng của người Pháp. Trong hơn 30 năm, người Pháp lập nhiều nhà buôn ở bờ biển Madagascar, đầu tiên ở miền cực nam lại Saint Lucie là nơi các tàu bè qua Hải-vọng-giác đến trước tiên và ở Port Dauphin, rồi ở Sainte Marie Antongil và ở Fenoara v.v. Vì xảy ra một cuộc nổi loạn trong một nơi có người Pháp ở trong đảo, nên các người khởi loạn bị đem đày ra đảo la Réunion. Những kẻ đi đày không bị khổ sở, trái lại sau ba năm họ lại béo tốt và vui vẻ. Từ đó đảo la Réunion mới nổi tiếng và người Pháp mới bắt đầu khai-hiền đảo đó và cả đảo France gần đấy. Một người Pháp cai trị các đảo đó đã đi thám hiểm trong đảo Madagascar lần đầu và có để lại nhiều tài liệu có ích. Nhưng chỉ có Flanccourt người Pháp nói trên là biết rõ đảo đó thôi.

Hồi đó, việc chọn các quan cai trị và các nhà thực-dân rất cầu-hẫ và thường các nhà thực-dân chỉ lấy trong bọn các người bị tù tội hoặc những người không có hậu vận gì cả. Các

quan cai trị sống là những kẻ ích-lợi-duyệt và vung về, không hiểu dân bản-xứ.

Đến 1664 thì Colbert lập ra công ty Đông Ấn, đó, nhưng cách chọn người cũng không hơn gì trước mấy. Vì thế mà trong công cuộc thực-dân sầy ra nhiều chuyện khó khăn, tới thời, có nhiều nhà thực-dân bị giết và có khi trong bọn thực-dân lại xang đột lẫn nhau. Người Pháp lúc đó chưa có tinh thần thuộc-địa. Nhưng nên nhận một điều là các nhà thực-dân lúc đó không kể đến vấn đề chủng tộc và nhiều người đứng trông nom các nhà buôn vẫn lấy con gái các vua chúa trong xứ làm vợ cũng nói thạo tiếng bản-xứ.

Đến 1675, thì người Pháp hình như lại bỏ hẳn đảo Madagascar mà chú ý đến hai đảo Bourbonns và đảo France là nơi kết quả công cuộc thực dân tốt đẹp hơn. Hai đảo đó đều là hai cột trụ công cuộc người Pháp ở Viễn-đông. Người Pháp tại hai đảo đó vẫn đời khi giao thiệp với đảo Madagascar, Mahé le Bourdonnais một vị quan cai-trị có tài đã đi xem xét nhiều lần về địa-thế, chính trị và thương mại ở Madagascar.

Trong một thời kỳ cách-mệnh ở Pháp và trong các cuộc chiến tranh về bờ biển Ấn-Đô-Nê-gi-ri, đảo France vẫn là nơi căn cứ hải-quân của người Pháp và của các tàu đi đánh bên địch trong Ấn-đông. Chỉ một đời/khi các tàu Pháp mới vào bờ biển Madagascar lúc đó còn là một xứ hoang vu và dã-man. Một người tên là Garderay thuật lại có trong thấy ở Bombéto (majunga) những người có tội bị trôi vào những cột dưới nước làm mồi cho cá sấu ăn!

Cuộc cạnh tranh giữa Anh và Pháp về đảo Madagascar

Việc quân Anh xâm lược Madagascar vừa đây nhắc cho người ta nhớ đến cuộc cạnh tranh giữa người Anh và người Pháp về hòn đảo lớn đó từ hơn một thế kỷ nay.

Thực thế, trong suốt cả thế kỷ thứ 19, người Anh vẫn tìm cách để ngăn người Pháp mở rộng phạm vi các hòa ước mà người Pháp đã ký với các nhà cầm quyền bản xứ. Cuộc viễn-chinh năm

1895 để chiếm Madagascar cũng là gây ra bởi những việc âm mưu đã ngăn trở sự mở mang về thương mại và công cuộc khai hóa của người Pháp.

Sau đời Nã-phá luân đệ nhất (1814) nước Anh giữ đảo France tức là đảo Maurice và giữ đảo Bourbon (la Réunion) lại cho Pháp. Lý do về việc giữa hai đảo France và Madagascar chiếm hết các quyền lợi do hòa ước đã cho họ hưởng về đảo đó. Chính-phủ Pháp đòi các vua Bourbons cực lực phản kháng việc đó.

Vì thế người Anh lại thay đổi cơ và coi Madagascar là xứ độc lập và tự do khai phóng. Trong hai đời người Pháp đã ký nhiều hòa ước với các vua chúa trong xứ. Người Anh âm mưu phá các hòa ước đó, xui dụ người bản-xứ không giữ các lời cam đoan và xui giống người Hovas và giữ địa vị giống người không ký hòa ước với Pháp, nên chiếm cả đảo để trục xuất người Pháp. Giống người Hovas đó cũng có ý muốn bành trướng lãnh thổ lực, nhưng công cuộc mở mang đó rất lộn xộn và vì thế mà các cuộc nổi loạn trong xứ liên với các cuộc âm mưu của người ngoại quốc. Muốn thuật hết các chuyện rắc rối, một quyển sách chưa chắc đã hết.

Điều cốt yếu là người Anh được hưởng những quyền lợi về thương mại trái với các hòa ước của Pháp đã ký và đời cả quyền kiểm soát miền duyên-hải. Vì thế mà đến năm 1829 người Pháp phải đem tàu chiến đến bắn phá hải cảng Tamatave để trừng phạt những việc, những hành động có vẻ cứu địch.

Sau đó giống người Hovas lại thay đổi hẳn thái độ và trục xuất cả người Anh lẫn người Pháp khỏi Tananarive.

Đến 1845, hai nước Anh, Pháp lại hội-ngộ và cùng cho bắn phá Tananarive. Vì việc này mà nhiều dân bản xứ theo Gia-tô bị giết hại. Trong một thời gian khá lâu, người Madagascar căm người Âu-châu không được đến xứ mình. Mãi mấy năm sau, các người Âu mới dần dần kéo đến. Những giáo sĩ truyền Tân-giáo người Anh tràn khắp trong xứ. Đồng thời một vài người

Pháp cũng giữ lại trong đó có Jean Laborde là người rất lỗi lạc đã dùng cách ngra ngọt-giao, ngra cá-nhân để hành động đối với dân bản-xứ. Về phía người Anh thì có cố Ellis giáo sĩ Tân-giáo là nổi tiếng hơn hết.

Cuộc cạnh tranh thế lực giữa Anh và Pháp kéo dài tới 40 năm. Trong thời gian đó tại triều đình các nữ-hoàng ở Tananarive cũng xảy ra nhiều sự thay đổi. Nhiều vị nữ hoàng họ Ranavalo kế tiếp nhau lên ngôi, ba vị vua cũng đều lần lượt lấy viên thâu-trưởng là Ranliairivony làm chồng. Viên thâu-trưởng này là một nhân vật kỳ khôi, có khi đối với các nữ-hoàng ông bắt buộc phải lấy là vì đời khỏi mất quyền chức ở triều đình. Bọn người Hovas rất hay tráo trở nên giao thiệp với họ rất khó. Đồng thời một bản hợp ước cho phép người Pháp được quyền mua đất đai tại lại có một đạo luật cấm dân Hovas không được bán đất cho người ngoại-quốc. Thời kỳ này là một thời kỳ lộn xộn, sầy ra nhiều việc trái ngược nhau, nhiều việc bội ước gian dối và nhiều cuộc nổi-loạn. Chính trong hồi đó, một nhà thám hiểm Pháp Grandidier đã quan sát về đảo Madagascar. Những điều quan sát của ông này rất hoàn toàn, ông đi khắp đảo Madagascar trong 5 năm.

Đến 1883, lại xảy ra việc lỗi thời và viên lãnh-sự Pháp lại từ giữ kinh đô Madagascar, Hải-cảng Tamatave bị bắn phá lần thứ ba và quân Pháp đổ bộ ở Majunga.

Nước Pháp đã định chính phục-hộ Madagascar từ hồi này nhưng sau lại thôi. Thì ở triều đình anan a rive, một vị nữ-hoàng khác lên ngôi nên lại thay đổi.

Một hòa ước ký ngày 17 Dec. 1885 nhường cho Pháp hải cảng Diego Suarez. Hòa ước thực ra đã cắt xứ Madagascar dưới quyền bảo hộ nước Pháp. Theo hòa-ước nước Pháp sẽ đặt một chức công-sứ ở Tananarive để coi về việc giao thiệp với các cường quốc khác. Viên công-sứ đầu tiên là M. le Myre de Villers nguyên Thống-đốc Nam-kỳ (1879-1881) rồi đến M. Bompard và J. armony.

Tuy vậy, các việc khó khăn vẫn không thể hết vì chính phủ Hova coi các hòa ước như những mảnh giấy lộn và người Anh vẫn âm mưu tìm cách cạnh tranh.

Cuối cùng đến 1894, nước Pháp phải gửi tới-lệnh-thur do le Myre de Villers đưa cho chính phủ Hova đến 1er Oct. 1895, sau một cuộc chiến tranh sáu tháng, mới ký hòa ước lập nền bảo-hộ. Nữ hoàng Ranavalo cuối cùng được người Anh bệnh vực và bị người Pháp truất ngôi và đem đày ở A gerie mãi đến 1917, nữ-hoàng mới qua đời.

Về cuộc trình phục Madagascar năm 1895 quân Pháp bị thiệt hại nhiều nhưng sau cũng cũng thắng. Sau một thời kỳ thí nghiệm, tướng Gallieni sang cai trị đổi chế độ bảo hộ làm thuộc địa và sau hai năm đã bình định xong đảo Madagascar.

HỒNG-LAM

MỘT XUẤT-BẢN

Nhật, Pháp, Việt Ngữ

chỉ nam

(PETIT GUIDE JAPONAIS - FRANÇAIS - ANNAMITE)

của nhà L. Gracy và Vũ Đình Khôn soạn

Mỗi cuốn bán \$20

Mua linh-hóa bán riêng chỉ \$20,00
Ở xa mua xin gửi \$70 (cả cước) về cho

Nhà in MAI - LINH Hanoi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI VIỆT - NAM

của NGUYỄN-KHẮC-KHIAM
cũ-nhân văn-chương và
lục-khả a-tử-nhiệp-Anh
văn-tại đại-học Đương-Anh

CUỐN THỨ NHẤT - Mẹo Anh và
hỏi thực hành 100 trang, bán \$20.
CUỐN THỨ HAI - Anh, Pháp, Việt
hội thoại 100 trang, giá \$40.

Thư tiền cước gửi \$50. Thư và mandat xin gửi về

M. NGUYỄN-KHẮC-KHIAM
36, Bđ, Henri Đ. Orleans, Hanoi - TEL. 266
Boite postale 32

PHÚC-MỸ

Một tiệm chuyên môn
làm đủ các thứ giấy
tẩy và quốc dân ba
kiểu mới, hàng tốt giá
rẻ, bán buôn và bán lẻ

HÀNG PHÚC-MỸ
sản xuất rất nhanh chóng
không dán, bằng, không
lamin mất lòng tin cậy của
các quý Ngài. Xin chú ý
thư mandat xin gửi cho
TRƯƠNG-QUANG-HUYỀN
204, Rue du Colson - Hanoi

VIỆT-NAM ĐÔNG-BẢO

chỉ nút

THƯỚC LỖ ĐÔNG-LÍNH

236, Đôn Lão Nam - Hanoi

Vừa rẻ vừa ngon ở xa mua theo lối linh-hóa giao-nghân

TÔI LỖI

Người nào biết thường thức cái công phu của văn-chương, người nào trí phụ là có một con tim, một khối óc khác người hông thể bỏ qua được cuốn văn rất giá trị này của CẨM-ÁI.

Trên 100 trang, bìa ba màu - Giá. 0\$60

Còn một số rất ít:

Xấn số. của Nguyễn-quốc-Bảo (1\$00)
Họa sĩ-mỹ-lĩnh - Ng Phương-Châu (0,80)
Nô-nân-hôn-dục - Thâm-tâm N.T.T. (0,80)

Đã ra hơn 50 thứ sách xin hỏi catalogue.

Thư, và mandat đề: A-Châu xuất bản cục, 17 Emile Nolly, Hanoi

Tuần-lễ quốc-tê Sách Mới

đầu hàng, Tướng Wainwright tổng tư lệnh quân Mỹ đã ra lệnh cho quân Mỹ ở khắp quần đảo Phi-luật-tân đình chỉ cuộc kháng chiến.

Về mặt trận Nga-Đức, trong tuần lễ vừa rồi, tình thế hơi thay đổi. Quân Nga vẫn công kích dữ dội nhiều nơi và báo tin thắng lợi ở miền Leningrad và ở miền trung ương gần Brianck. Ở phía Nam thông-chế Timochenko đã đem quân Tây bá lại ra đi vào các cuộc tấn công ở miền Donetz.

Có tin nói có lẽ đến 20 Mai này quân Đức sẽ tổng tấn công ở mặt trận phía Đông.

ĐÀN BÀ LÀ 1 BÔNG HOA THƠM TRONG GIA-ĐÌNH

Vậy quý bà quý cô muốn lúc nào bông hoa đó cũng được tươi thắm để báo-đảm cho hạnh-phúc gia-đình, thì nên dùng cho được

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc màu-nhiệm để làm cho quý bà quý cô tươi trẻ mãi mãi. Crème MONA dùng sữa sang sắc đẹp, có đặc-tính chữa được những nốt tàn-sương, trứng cá v.v...

Tổng-phát-hành: Pharmacie Moderne 25, Francis Garnier Hanoi.

Đại-lý bán buôn: TAMDA et Cie 72, Rue Wiéllé Hanoi.

Có thể bán tại G.M.R và các hiệu lớn

... Tôi viết quyển này bằng tấm lòng của kẻ làm cha muốn cho con hay, với tấm lòng của kẻ làm cha mong cho ngày mai được tốt đẹp, với tấm lòng của người yêu yêu người mong muốn cho con người cũng khá như con mình...

Một câu trong bài «Tra» quyển sách mới in xong:

Anh và Tôi

Giáo-dục tiểu-thuyết của LÊ VĂN TRƯỜNG 220 trang - Loại sách «Chọn Lọc» - Một quyển trọn truyện Giá 1\$20.

Nhà xuất-bản ĐÔI-MỚI - 62, Takou Hanoi - Tél. 1038

nhưng tin đó chưa lấy gì làm chắc. Một việc quan hệ là các sông đào ở Nga hiện đã đi lại được nên việc vận tải chiến cụ và lương thực từ nội địa ra mặt trận đã dễ dàng hơn trước nhiều.

THUỐC HO GIA-ĐÌNH

đã có bán ở các hiệu thuốc lớn

Mỗi gói 0\$10

TỔNG PHÁT HÀNH:

Nhà thuốc Tuệ-Tĩnh

Cơ quan khố cứu thuốc Nam 53, Rue Auvergne - Vinh

CÁC NGÀI HÃY DÙNG Phấn-trì Đông-dương

(GRAPHITE INDOSHINOÏ) Mỏ «Hélène chi I», «Hélène chi II», «Hélène chi III», PHỒ LỬ - LAOKAY

Đã được công nhận là tốt không kém gì của ngoại quốc công việc cần thận. Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương.

Sở giao dịch E.T. TRINH - BÌNH - NHỊ 123A, Avenue Paul Doumer Haiphong - Ad. Tél. AN-NHII - Haiphong Tél. 707 Căn đại lý k.áp Đông-dương.

KÈ SI TÌNH

Tiểu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG Những ai chưa hiểu tình là vậy, yêu là giết, những ai đương khốc tâm trong lòng bất, những ai đã để hạnh phúc bay qua hay không giữ nổi, đều cần phải đọc KÈ SI TÌNH. Ở đây các bạn sẽ thấy lòng mình phơi rộ lên trang giấy. Giá 0p75

NÀNG

Tiểu thuyết của LAN-KHAI Ấy là một cuốn tiểu thuyết mà tác giả đã viết trong bốn năm ròng. Nàng là sự mô tả một âm hồn suốt đời noi theo một lý tưởng chẳng thể thực hiện trong trần thế, một lý tưởng quá cao đẹp hầu thành một sự không thể có nữa. Văn viết theo một thể tài rất mới lạ và say sưa lý kỳ. Giá 0p 00

Hai cuốn đều do Hương Sơn 97, hàng Báo Hanoi, xuất bản

Trung-Bac chu (tạp)

(Edition hebdomadaire du T.B.T.V)

| TARIF D'ABONNEMENT | |
|--|-------------|
| 1 an 6 mois | 5\$00 4\$25 |
| Tonkin Annam et Laos. | 5\$00 4\$25 |
| Cochin-chine, France et Colonies française | 9,00 4,75 |
| Étranger | 9,00 4,75 |
| Administration et Services publics | 16,00 8,50 |

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom de «TRUNG-BAC TAN-V-N» et adressés au n°36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN: NGHỆ THUẬT SỐNG

của Dũng-Kim - Giá 0p45

LỖI THỜI

của Phạm-ngọc-Khôi - Giá 0p70

ĐÔI LỬA XỨNG ĐÔI

của Nam-Cao - Giá 0p45

ĐÔI CẠO GIẤY

của Giao-Chi - Giá 0p55



Hồng-Pho tự viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại Chuyện thật một thiếu nữ làm lữ kết hôn với anh chồng đẹp nhất mà sau cảm hóa duyên kịch chồng làm nên danh phận)

(tiếp theo)

Đơn-hùng-Tin có vẻ cảm-động.

Từ này, ông đạo-sĩ Cao-miền chỉ ngồi chứng kiến, giờ mới thốt ra mấy câu bằng tiếng đàng-thò, chắc là can thiệp hộ Minh-cầm theo lời đã hứa.

Với tình-cảnh đau xót và cách nói năng dịu dàng của Minh-cầm, không ai có thể từ-chối một sự yêu-cầu nào được; dù quả tim của tương-cướp đi nữa cũng không phải bằng đá. Hoàng chỉ sự yêu cầu ấy lại chính-đáng.

Thật ra Đơn-hùng-Tin chịu hàng rồi, nhưng và còn làm bộ khó khăn, từ chối, cốt xem chỉ khi Minh-cầm có thật kiên quyết hay không:

— Thôi, cô nên để mặc Lâm-Điện với số phận đương-nhiên của bản ta. Tôi gì còn rước của nợ ấy về...

Nhanh không thể tả, nàng quay lại phía sau, chụp lấy con dao bầy dang treo trên vách, đưa vào tận tay Đơn-hùng-Tin và nói:

— Dao đây, anh làm ơn đâm hộ một nhát cho tôi chết trước, rồi hãy làm tội chồng với sau. Nếu anh thương hại không đâm ra tay, để tôi tự cắt họng tôi cho anh xem. Tôi không muốn sống để thấy chồng bị người ta hành hạ, và để cha mẹ xấu hổ vì con!

Chẳng biết nàng thật có can-đảm thế không, nhưng Đơn-hùng-Tin cười và gạt tay nàng ra:

— Ôi! tôi nói chơi để thử lòng kiên-quyết của cô đến đâu, thế thôi. Đây, cô đem Lâm-Điện về mà yêu mà thờ, có răn bảo nó trở nên người xứng đáng như.

— Tôi đã cam-đoan với anh rồi! Minh-cầm đáp, sự mừng hiện trên sắc mặt. Nhưng còn

số tiền này ông thân tốt gửi tặng anh, thế nào anh cũng phải nhận lấy cho ông thân tôi bằng lòng.

— Một xu tôi cũng không lấy, cô chớ noi nhại. Nếu tôi lấy như thế, thì việc tôi làm còn gì là ý nghĩa hay và có vẻ tống tiền mất rồi.

— Nhưng từ hôm đó tới nay, anh phải tốn tiền thuốc men con nước vì nhà tôi cũng nhiều?

— Ôi! độ năm sáu chục, có đáng kể gì! — Vậy thì ít nhất anh cũng cho tôi trả lại khoản nợ ấy, tôi mới đành tâm. Rồi tôi còn muốn yêu cầu anh một chuyện nữa.

— Tùy ý cô nhất định trả lại mấy chục bạc chi phí ấy thì tôi nhận vậy. Còn chuyện yêu cầu nữa là chuyện gì?

Minh-cầm đếm sáu chục bạc đưa trả Đơn-hùng-Tin rồi nói:

— Tôi xin anh giữ kín hộ việc này, ngoài ba người ngồi đây không một kẻ thứ tư nào biết. Nếu vỡ lở ra, e ông thân tôi buồn bực xấu hổ mà chết mất, vì lúc này sức khỏe ông kém lắm.

— Trường là chuyện gì! Có cứ yên tâm, tôi không hề để cho tàu-lộ phong-thanh đầu mà ngại. Có điều thầy hai hiện đang một nặng, phải chờ thuốc men mấy ngày cho bớt rồi mới đi được chừ. Có lẽ này này một cách thông thả tự nhiên, xem như nhà riêng của cô vậy.

— Cảm ơn anh, tôi muốn chờ nhà tôi đi ngay chiều này, để về ở nhà thuốc men tĩnh dưỡng thì tiện hơn.

Nàng muốn đi tức-khắc, vì sợ ở lại nữa ná, Đôn-hùng-Tin có thể biến tâm rồi đờ què tề khắc, không biết chừng. Nhất là muốn đưa chồng về ngay cho ông bà Châu-hồng mừng.

— Để tôi sai bộ-hạ sửa soạn một chiếc thuyền cho số đi. Đôn-hùng-Tin nói.

— Khôi phiến! Tôi có sẵn thuyền và gia-hân đang đợi ở bến.

Chiều hôm ấy, người ở Phú-quốc thấy một chiếc xe hơi chở bệu-nhân nằm trên bãi bãi, có hai thiếp-phụ đi kèm, từ trong xóm Hàm-hộ chạy ra bờ biển. Người ta nghiêng bệnh-nhân xuống thuyền.

Một lát, thuyền mở giây kéo buồm ra biển, chỉ mũi về hướng đất liền.

PHẦN THỨ HAI
I. — Trận thủy-chiến trên sông Cửu-long

Gần cuối đường Taberd, trong sân vườn Ông Thượng, có một giầy nhà cho thuê rất xinh xắn, phía ngoài có công sắt vườn-hoa, cây cao bóng mát; quãng này đường-sá suốt, ngày êm lạng, không hay có xe có chạy qua, cho đến các hàng quà bánh cũng chẳng buồn chiếu-có mấy khi, nhờ thế mà vắng tiếng ã ã, ở khổ bụi bặm.

Những người thích ở tĩnh-mịch, lại được kiếm hai điều lợi gần chợ búa và gần phường phố, đình tòa, trường Saigon khó tìm được chỗ ở nào khác thuận tiện vừa ý hơn. Chúng tôi đã để ý người nào chiếm được một căn phố này, thường muốn ở mãi, có sự gì bất-dắc đi làm mới phải dọn đi.

Giữa có năm căn phố thấp, một tầng, hai căn nhà lầu. Căn đầu đáng này cho một nhà chuyên khoa trồng rừng. Nhật-thức; còn căn ở đầu kia thì một gia-đình vợ chồng trẻ, người Việt-nam ta.

Cả hai vợ chồng xem chừng chưa đến ba mươi tuổi, ra vẻ con nhà phong-lưu-giàu-có;

nhất là người vợ trẻ hơn chồng nhiều, ngoài nhan sắc thơ mộng còn có cử-chỉ thùy-mỹ, đứng đắn.

Họ đến ở căn nhà lầu này đã mấy năm. Cả gia-đình gồm có hai vợ chồng với một thằng bé con trai ngộ-nghĩnh, mới độ ba tuổi, do một á-xâm — đàn bà khách — âm hế đi chơi; thêm một á-xâm nữa, bình nhữ chuyên việc nấu ăn dọn dẹp trong nhà. Thợ là chủ nhà người nam trầm phàn trầm, mà tôi tớ về em toàn khách chính hiệu.

Người ta đề ý nhà này thường thường đống cửa, không hề có những sự lui tới tấp nập xôn xao. Vợ thỉnh thoảng đi chợ hay ra phố mua sắm gì chốc lát thấy về ngay. Chồng thì xấp xỉ khoảng giờ thiên-địa làm, phòng xe đạp ra đi, chừng mới vài giờ trở về, xách chiếc cặp da hoặc ôm mấy quyển sách. Không ai biết anh chàng có nghề gì. Có người thấy hay ôm sách, đoán phỏng là một thầy giáo hay nhà văn gì đó.

Suốt ngày nhà họ nghe lạnh lùng yên tĩnh như một ngôi chùa xưa. Ngoài mấy tiếng khóc của cậu bé, và giọng nói líu lo của hai á-xâm, hàng xóm không nghe vợ chồng họ to tiếng bao giờ. Họ xa tránh tất cả các cuộc vui chơi, không thấy họ đi xem xi-nê hay cải-lương, như những cặp vợ chồng khác đang độ trẻ trung, ham vui, mà lại có vẻ nhà giàu như thế. Cho đến khách khứa ra vào nhà họ cũng rất hiếm; ngay xóm giềng họ cũng chẳng giao du với ai.

Lâu ngày, hàng xóm phải lấy làm lạ. Có mấy điều lạ khiến người ta như đứng trước một bãi lình đờ khức-mặc khó hiểu.

Một là nhà họ cư-tuyệt thẳng bệp con sen bán-xứ, mặc dầu tiền công đẽ về, lại dễ hiểu nhau hơn; chỉ nói hai á-xâm, già, xõ về tiếng annam, ý chừng để tránh cái tệ dầy-tô người là hàng xóm, hay khoe truyện chủ

nhà mình. Vì đàn-bà khách có đức tính hăm lăm, ngay thật, chuyện đâu bỏ đó, không hay có thói nghĩ là đôi mách; và lại à-âm ít tiếng annam, thì còn lo chúng đi khoe chuyện với ai. Nhà ấy giữ kỹ tờ việc thuê mượn tới tờ, hoặc-giả có việc gì cần phải giữ kín, không muốn lộ tiếng ra ngoài chăng?

Hai là họ cư tuyệt nhất thiết bề bạn láng giềng và lân-đám cả với hàng xóm láng giềng, nhưng không phải là có ý khinh người. Chứng cứ là có khi người vợ đi về, chạm mặt này bà hàng xóm đang đứng trước cửa, thì cô nàng chào hỏi rất niềm-nở, nhã-nhặn, không quên dừng lại nói chuyện mưa nắng một hai câu. Duy có đến khi mấy bà hàng xóm vào toan thăm hỏi chuyện nhà nàng, vì dụ thấy làm ở đâu? có là người hát nào? tức khắt thấy nàng tìm cơ đánh trống lảng rồi vội vàng từ biệt ngay. Tại sao thế? Họ muốn giấu kín tung tích chăng?

Bà là người ta như ở hàng năm nay, cứ mỗi tuần-lẽ hai lần, đúng thế ngày ấy giờ ấy có một ông tây đạo-mạo đến nhà chơi, độ hơn một giờ mới ra về. Những kẻ hay dòm dỏ việc người, lăm-măn đoán mả, không biết ông tây đạo-mạo ấy là người thế nào, mỗi tuần hai bận đến nhà ấy có việc gì?

Thế rồi họ kết-luận với nhau rằng vợ chồng nhà này tất có sự gì bí-mật mới phải trốn đời ở ẩn như thế.

Những lúc dư-luận bên ngoài bàn tán nghi hoặc, ở trong nhà ấy, người vợ sớm tối chỉ cặm cụi vào công việc giúp chồng nuôi con, thì vén cửa nhà. Không phải nàng không tự biết học giồng dị-nghi, nhưng cứ lảng-lặng đánh chữ lăm thình, ai nói gì mặc ai, không cần đếm xỉa.

Bữa ăn chính nàng xuống bếp làm lấy. Năm ngoài năm kia, còn phải bận bịu con

nhỏ, nhiều khi vừa cho con bú, vừa làm việc nhà. Bây giờ nó đã-trọng, thời-bú và ăn được cơm rồi, có á-xâm ăn bế đi chợ, mẹ được nhàn rồi đôi chút. Ngoài việc cơm nước, nàng đánh hạn với kim chỉ, hết may liền áo này áo khác cho con, thì may áo quần hay bi-lất cho chồng. Trong khi chồng đi vắng, thì buổi mỗi ngày cũng có một hai lượt nằng lên buồng học của chồng ở trên gác, lên mở những bài vở ra xem, rồi để lại y nguyên chỗ cũ, không hề sai chửa.

Chồng nàng, ngày hay buổi chiều lung còn ngựa sắt đi về, không phải đi dạy học hay làm việc công-sở nào như người ta phỏng đoán. Chàng còn là đời học-trò, mỗi buổi có một vài giờ đi về, tức là đi học với các giáo-sư dạy riêng từng giờ ở nhà họ. Tuần-lẽ hai bận có một ông tây đạo-mạo đến tận nhà chàng, mà hàng xóm trông thấy, ấy là ông giáo-sư Michel đến dạy chàng về toán-học.

Mỗi khi đi học về, chàng chỉ ôm con hôn hít nung nịu giầy lát và nói chuyện với vợ một vài câu, rồi lên tầng trên gác, giam mình trong buồng với sách vở, không còn biết bên ngoài có trời đất thế-gian.

Phần nhiều chỉ có hai bữa ăn, vợ chồng cha con được dịp tập họp chuyện văn lâu nhất. Xem ra người vợ có ý ăn-cần về vấn-đề học-vấn của chồng hơn cả mọi việc.

— Còn mấy tháng nữa đến kỳ thi, mình? Vợ hỏi chồng.

HO LAO

Tôi có một phương thuốc ho lâu chữa ông bà 90 tuổi. . . . Nay làm ra bán. Mỗi vỉ giá 1200đ

M. Nguyễn - văn - Sáng
Cựu Hương-Giáo làng Tân-Quới (Cần-Thơ)
Baile postale n° 10

THUỐC CHAI A - phiên lên giá. . . cũ

TỜ-NHẬT-KHUỐC-XÂN-HOÀN số 46, giá quốc-cửu hiện đang bán: Nghiệm-nặng 45. — Nhe 25. — chỉ còn từ nay đến ngày 30-6-42; sau ngày ấy nhất định theo giá cũ: Nặng 75 — Nhe 350 (ở xa phải mua dùng như đây mới khỏi sai do tăng má hết thuốc). ; ăm-Nhưng-Tuyệt-Cần 350, Thương-uuyệt- ăm 825. Các cụ già lão, các ông yếu đuối, trước khi đi phải dùng thuốc bở TIẾP AN-HOÀN số 61 1200 cho khỏe đã.

Sản, ngựa, lợn, chó, nhọt

Lở hoặc mụn nhọt khắp cơ thể là vì máu nóng độc, ở nơi nước độc, uống Trờ-Sang-Tiểu-Độc 025. Sản ngựa sữa dưới người vì thiếu nhất hoặc học Hạ-cam, Giang mai, uống Thiếp-Nhiệt Phả Lộ 060. Bệnh kinh-nhiệt và loét, chửa và viêm nhiễm nhiều thuốc rồi, phải chỉ cho ra, phải uống Đai-Đồ-Huyết-Đạt-Độc 320. Bôi Lở Trĩng 020. Thử 50 g 030. Trẻ em uống Cam-Thanh-Độc 020 7, 7 tuổi trở lên uống được Đai-Đồ-Huyết-Đạt-Độc, bôi Lở Đổ 020. Tầm 020. — Ở xa mua thuốc, gửi lãn-hoà giao-ngập, nhưng phải trả 1/3 tiền trước, nếu không xin tiền gửi, cần phải có: M. NGŨ-VI-Vũ, Việt-Long 58 Hàng Bè Hanoi, Đại lý: tại-linh Hải-phong Saigon, Việt-Long Nem-dinh, Quảng-Bình Thanh-phố, Mỹ-lê-Trí Ninh-Binh, 21 Hà-Vân Hanoi, 26 Tam-cử Thuận-quang, Cáp-Tin Campuchia, Quảng-Chính Chợ Rá Backah, Nê-lênh-Hải Samuets, Thái-Lai Thanh-hoa, Siakh-Ber, Mành, Hương-Giang Huế.



— Tình ngày còn già hai tháng nữa thôi, mình à! Chồng áp.

— Thế các thứ giấy tờ cần dùng, mình đã dự-bị xong cả chưa?

— Những giấy tờ khác thì xong cả rồi, nhưng chỉ còn thiếu...

Chàng ngập ngừng chưa kịp nói hết, nhưng vợ đã đoán biết ý chồng:

— Chỉ còn thiếu tờ lý-lịch tư-pháp (casier judiciaire) phải không? Chắc ý mình muốn lấy được tờ lý-lịch số 1, chứng minh không có án-tiền gì.

— Chính thế! Chàng trả lời mà cúi mặt, không nhìn vợ, dường như hơi có ý thẹn.

— Điều ấy mình khỏi phải lo, tôi đã nhờ

người xin tòa xóa bỏ tiền-án đi cho mình rồi, vì là việc cũ đã quá năm năm.

— Không ngờ mình lo việc thân-danh cho tôi chu-áo đến thế, chẳng sót tý nào!

Chàng cảm-động quá, có mấy giọt nước mắt lăn qua gò má, nhỏ xuống bát com, chàng và luôn miệng com trộn nước mắt ấy.

Nàng và com cho con ăn, làm bố như không trông thấy, để cho chồng khỏi bị mỉa lòng, rồi xoay qua chuyện khác:

— Thế nào? Minh tự liệu sức học, có hy-vọng gì trong kỳ thi này không?

— Tôi có hy-vọng lắm, minh à. Các ông giáo khen tôi năm nay học tiến tới bộ phận, kỳ thi sắp tới có thể chắc đỗ tú-tài phần thứ nhất.

— Đây là phần thưởng quý báu nhất, mình ban cho tôi. Thấy mình học hành tiến tới, thì cứ có hy-vọng, tôi không còn biết sự vui mừng nào xứng đáng hơn.

— Nhưng còn nỗi lo học tài thi phận, chưa biết làm sao. Nếu kỳ thi này mà hỏng, chắc tôi tự-tử mất. Với bao nhiêu tâm lực cố gắng của tôi và công phu nhằn nại của mình, nếu như số phận không đến bồi lại cho sự thành-công, thì buồn biết mấy!

Người vợ cười và nói:

— Sao mình còn dè tư-tưởng bi-quan ở trong đầu óc hoài! Kỳ này thì đồ càng bay, không thì mình cứ vui về nhằn-nại mà học tới nữa, không việc gì nản lòng ngã chí. Con người ta nhằn-nhọc mưu-toan mỗi một việc, chẳng sớm thì muộn, thế nào cũng có kết-quả. Minh nên nghe tôi.

— Thì tôi vẫn nghe mình khuyên bảo từ hồi nào tới giờ, có khi nào quên mười khoản giao ước của mình đâu. Nhưng tôi có chỗ tự tin năm nay thế nào thì cũng thi đỗ, minh à.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được **Nghị lực của Phạm-gọc-Khuê**, dày 204 trang, giá 1\$ do nhà xuất bản Hán-Thuyên gửi tặng.

Xin có lời cảm ơn nhà xuất bản và giới thiệu cùng bạn đọc.

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van n°
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, Boulevard d'Orléans - Hanoi
Tirage de 1000 exemplaires
Certificat exact d'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG. DOÃN-VƯƠNG



Bôi tinh bạc

HỘI CHỢ HANOI 1944

MỦ IMPERIAL

Đẹp, nhẹ, bền, lịch-sự
ĐẠI-LÝ ĐỘC QUYỀN:

TAMDA et Cie 79, Rue Wiéte Hanoi
Tél. 16-78

Cần thêm nhiều đại-lý các
tỉnh, viết thư kèm tem về lấy

CATALOGUE: ILLU TRÉ 1942

Mới về nhiều cầu da IMPERIAL rất
đẹp và rẻ, giá 0p30 tem về lấy mẫu

XUA NAY BỊ NHIỀU, VI:

Ăn no vội làm nghề
thường!!!

Cơra no vội đã lên giường
ngủ ngay!

Dục tình đương lúc no
ngay!

Phòng-tích bệnh ấy, xưa
nay bị nhiều!!!

Bao to 12 grs. 0\$55

Bao bé 6 grs. 0,30

HÃY ĐỌC

Triết học Bergson

của giáo-sư Lê-chí-THIỆP

Bản thường 0p95 - Lụa đỏ 7p00.

Một triết học mà ông Kankô thay
mặt cho thanh-niên Nhật đã phải
viết một bài thơ để tỏ nỗi sung
sướng của họ khi được nghe
giống dân bị một và thắm tràn ắp

SẮP CÒ BÁN

Thế-giới Mới

PHÙNG-NGUYỄN thuật theo
A. Maurais

(Tiếp theo "Thanh-niên trước
thế-giới mới") đã hết.

NHÀ XUẤT BẢN:
TÂN-VIỆT 49 Takou Hanoi

Sách mới ra!

ĐẠI THỰC HÀNH CÁC PHÉP:

1) A. Không Minh độn pháp
(Không-Minh mà tiến Lục-nhâm-độn) - Coch aon gian liên của
Giáo-Cải tiến sinh.

B. - Không-Minh trước trên
bồi độn bằng tên Không-Minh
trần tiên kim-tiền độn)

2) Phép đo Rùa Kinh-nghiêm
Đo các đọt tay rồi chấp thành
con Rùa để đoán sự sang, hèn
giàu, nghèo v.v. rất đúng

3) Đo tay, mặt để xét người
(Chỉ đo qua loa bàn tay và
khuôn mặt đủ biết...)

Bộ là của A. PHÙNG-BÍ THỰC-HÀNH
H giá 1\$00. Cuốn I 0\$50 (gồm 10
đơn có: 1) Xem tiên-định, 2) Giải-
tình-học, 3) Giải-từ, 4) Tráp-g, 5) Giải-
chương, 6) Bối-bối, 7) Bối-bối, 8) Xem
ương-mặt.

Cuốn này làm Thủy-tinh, Cimen,
Vôi, trắng, vàng, đỏ gồm: Sâm, Sứ,
Tàu, Ấng-lê, Pháp, Ngọc giá, khêu áo
bột, bột vôi, Thủy-tinh v.v... Giá 2\$50
phủ hết. Đều do Nhật-Nam Thuận-Quán
19 Hàng Đĩnh Hanoi xuất-bản - Thor,
mandat để thư trên. (Ở xa gửi mua
thêm tiền cước).



HOA MAIPHONG

biểu hiệu về đẹp quý phái. Hiện
mới có tiếng nhất của bạn gái.
N° 7 Hàng Quạt - Hanoi

ĐÒI CHO ĐƯỢC

FOOR

MỤC BẾT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TAMDA & C°

72, Rue Wiéte Hanoi - Tél. 16-78

Đại-lý: Chi-Lợi 07 Hàng Bè

MẠI - LINH HAIPHONG

MUỐN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy
đánh răng bằng
savon
DENTIFRICE



DÉPOT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE:
323, RUE DES MARINS, CHOLON

AGENCES:

Ets TŨ-SƠN à Phnang
Ets TONSONCO 140, Espagne - Saigon
M. LÊ NGỌC-CHÂN, Rue Saliceti VINHLONG
Tổng phát-hành ở Bắc-kỳ:
M. UÔNG TỶ N° 45 Lamblot, HANOI

VÌ NHIỀU BẠN ĐỌC YẾU CẦU:

Bắt đầu từ 1er Mai 1942

BÁO THANH-NGHỊ

(do một nhóm thanh-niên trí-thức gồm có
các giáo-sư, luật gia, bác sĩ, dược-sĩ cùng
các học-si, nhà-cá, văn-giá, chủ-trương)
đã ra một tháng hai kỳ vào những ngày 1er và 10.

Trong số 16 Mai 1942

| | |
|---|------------------|
| Trư-nc-sĩ đạo | Vũ-dình-Hồ |
| Án-độ chính-trị và kinh-tế | Vũ-vân-Hiền |
| Thế-nào là hiến-Pháp? | Phan-Anh |
| Quang-đời của tổ về nhà bác học Juliet curie trong phòng thí nghiệm | Nguy-như-Koutum |
| Không-tử với học thuyết nho | Đông-thời-Mai |
| Ánh và vẻ | To ngo -Vân |
| Nhà toán học Gallois | Hoàng-xuân-Hân |
| Vệ-sinh ở thôn quê | Vũ-vân-Cầu |
| Lược-khảo về khoa thi-hội năm Duy-Tân thứ bảy | Nguyễn-vân-Huy u |
| Công-độc bảo vệ hải-nhì ở các nước | Bà Phan-Anh |
| Trường Cao-đẳng Phan Thiết | Đình-gia-Trình |
| Vai trò về nhà đấu-lan cận | Đỗ-đức-Dục |
| Hai bóng người trong gương nước, truyền dịch | Phạm-chi-Lương |

VÀ những bài về văn-chương, mỹ-thuật, khảo-
cứu của các ông Đỗ-ưc-Thư, Trần-vân-Giáp, Nguyễn-
vân-Tổ, Đoàn-phủ-Từ, các bác-sĩ Phan-huy-Quát,
Trần-vân-Bình, Đặng-huy-Lục v.v....

GIÁ BÃO:

Mỗi số 0p25, 3 tháng 1p50, 6 tháng 2p80 1 năm 5p40.
Chữ-nhện: VÕ-BÌNH-HỒE
Tòa-lầu: 102 phố hàng Bông Hanoi - Giấy nói: 672

Sân-sóc đến giáo-dục của con em, gia đình nào cũng
đã mua Văn-Mới Trẻ-Em, tờ báo duy nhất ở Đông-
đương, chuyên về nhi-đồng giáo-dục do các giáo-sư
và Đoàn-trưởng các đoàn Hướng-dạo chủ-trương:
Vũ-dình-Hồ, Phạm-Lợi, Ngô-bích-bà, Lê-huy-Vân,
Nguyễn-quang-Đường.