

Số 110 — Giá : 0\$20

10 MAI 1954

# TRUNG BÁC

## CHỦ NHẬT



### CHẾT VÌ NƯỚC

Dây là bức họa của ông Leneuve người đồng thời với Jeanne d'Arc và lúc vị nữ anh hùng sắp bị thiêu trên đền lửa

# Tuần-lễ Đông-Dương.

27 Avril

Giải bóng tròn Lambert

29 Avril

Quan Toàn-quyền đã ký nghị-dịnh sửa đổi một khoản trong nghị-dịnh ngày 1<sup>er</sup> Mai 1940, nêu về giá thuế tôt bát, về việc xin gãy tờ (giấy chứng huy, thi-thực giấy khai-sinh, tu-thực chữ-ký văn-văn...) tại các thị-xã.

Công cuộc trừ nạn dầu cơ ở Saigon vẫn tiến hành: hai hiệu xe dẹp ở Da-lata và Tân-Bình, tách trú rất nhiều lốp xe hiệu Michelin vừa bị khán phá.

Các ông trưởng-phó đã được lệnh điều tra tất cả những phò-xem hiện có bao nhiêu nhà khống hay sê-bô..hồng trong 1 thời kỳ Chính-phủ muôn già quyết vấn-dề nhà ở cho dân.

Nhà Mai-Linh sáu 600\$ già về ván-học hằng năm; 300\$ cao những sách khảo-cứu, tiêu-thuyết, phóng-sự đã xuất bản; 300\$ cho những sách về những loại trên, chưa xuất bản gửi dự thi.

Một việc làm có ý-thức của nhà Mai Linh.

## Trung-Bắc chu-nhât

(édition hebdomadaire du T.B.T.V.)

### TARIF D'ABONNEMENT

	Jan 6 mois
Tonkin Annam et Laos	5500 4326
Cochinchine, France et Colonies françaises	9,00 6,75
Étranger.....	16,00 8,50
Administration & Services publics.....	15,00 8,50

Les abonnements partent du 1<sup>er</sup> ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être envoyés au nom du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés au 26 Boulevard Henri IV/Paris IXe

28 Avril

Theo nghị-dịnh ngày 24-4-42 của quan Toàn-quyền, các công chúa Đông-Dương đều được thêm tiền phụ cấp (8\$ đến 28\$ một tháng), kể từ 1<sup>er</sup> November 1941.

Vì gặp nhiều sự khó khăn trong việc kiểm vật liệu dùng vào việc in báo, báo l'Annam Nouveau phải đình bản.

Tỉnh Ninh-binh vừa nhận được 1.500 tạ gạo trắng tốt từ Nam-Kỳ chờ ra bán cho tất cả dân toàn tỉnh

Trong túi không có một xu, cậu bé Nguyễn-vân-Sáng ở Ninh-binh đã lừa mờ ái khắp Đông-Dương. Sau hai năm trôi lưu lạc, hiện nay Sáng đã về lại quê và kè ra vanh vách những nơi cũ qua thăm.

Cậu Sáng chắc không theo gương vài nhà thè-thao hiếu-danh chỉ dẹp xe dẹp dong chui phim.

30 Avril

Hội nghị Kinh-tế đã họp tại phủ Toàn-quyền do quan Toàn-quyền Dieux chủ tọa

Hội Hợp-Thiên Bác-Kỳ đã họp hội-dồng thường niên, bàn về mấy việc sau này:

Lập một sân-ván-dòng và vườn hoa treo con cho các trẻ em nghèo cùng các học trò của hội T.B.Q.N. tại Da-lữ-viện.

Làm nhiều nhà sạch sẽ cho thuê rẻ tiền cho các gia-dinh đồng con mà nghèo.

Lập nhùn phồng tại Da-lữ-viện gúp đỡ cho các sản-phụ cùng trẻ sơ sinh lấy chỗ tạm trú sau khi ở các buồng làm phuộc ở nhà thương Robin ra mà chưa có chỗ ở hay chưa có thể về quê quán được.

1<sup>er</sup> Mai

Hội-dồng thành phố đã họp và quyết định lập sân-ván-dòng cũ, Hanoi ở bãi Cát-trước nhà Máy-Nước. Án-vận động này sẽ rộng 30.000 thước vuông và phí tổn hết bốn vạn đồng.

Trong khi chờ đợi, thành-phố đã định với nhà bình-xin chịu giao 1 vạn đồng vào việc sửa sang bãi Mangin, để cho lực sĩ dùng chung.

Hội-dồng còn quyết định để ra mấy khu đất và bỏ ra 30 vạn đồng làm nhà cho thuê và bán bằng cách trả tiền dần cho những người ít tiền.

Muốn rửa hận, họ ký Phúc ở Vinh-Yen lén sô Liêm-Phóng Homic báo tên-chi Phuong lập hội kín.

Phu đã bị tống giam vì đã vu oan-giá họa cho người

Ở trong tù, Phu hận có nhiều thi giờ nghĩ một mưu kế sâu hầm hố để lúc ra sẽ thi hành, rửa hận một lần nữa.

# TUẦN LỄ QUỐC TẾ

Tình hình chiến tranh trong tuần lẽ vừa qua vẫn rất nguy ngập cho phe các nước đồng minh đánh chúa ở khắp các mặt trận.

Ở Diên-diện, quân Nhật đã chiếm xong cả Lashio ở gần biên giới Ván-nam và Manda-jay là hai thị trấn trọng yếu về quân sự trên con « đường sống » của chính phủ Trung-khanh.

Hai thị trấn đó thất thủ tức là đường tiếp tế cho Tường-giới-Thạch đã bị cắt đứt hẳn. Con đường từ Án-dô qua Tây-lạng đến Tân-xuyên mà các nhà cầm quyền Trung-khanh đã dự định lập khô-long xong được như ý muốn của họ Tường khi sang công cán bên Án-dô để diệt dinh với các lãnh tụ quốc gia nước đó.

Sau khi Rangoon thất thủ hôm 10 Mars, các nhà cầm quyền Trung-khanh vẫn tung cờ có thề trả các chiến-cụ từ Án-dô qua Mandalay và Côn-minh được.

Đến nay Mandalay cũng đã mất về tay quân Nhật chiều ngày 2 Mai, thế là con đường tiếp tế, dự định của Trung-khanh cũng bị nghiên nốt. Một số lớn chiến-cụ và hàng hóa chất ở Lashio và Mandalay chắc cũng về tay quân Nhật. Thế là từ nay vì thiếu đường tiếp tế, Trung-khanh chỉ còn có thề ngoảnh mặt trông về Nga và do đó lực lượng kháng chiến của họ tướng cũng bị giảm nhiều. Cuộc kháng chiến của quân đồng-minh Anh, Mỹ

và Trung-khanh ở Diên-diện cũng đã hầu như bị tan vỡ.

Còn bao nhiêu quân Trung-khanh đang kháng chiến ở thung lũng sông Irrawaddy và sông Salouen đều bị vây khống ở đường rút lùi nữa. Quân Anh lại một lần nữa bỗn-dòng minh. Cuộc chiến tranh ở Diên-diện có thể coi là xong hẳn.

Giai-lúc này thi Quốc-hội Án-dô lại vừa ý chuẩn-bản quyết nghị-dịnh không dù vào cuộc chiến tranh nếu chiến tranh lan đến nước đó. Quân Nhật vẫn cố đánh tan hết quân Mỹ trong các đảo nhỏ Phi-lipi-lân và hàng ngày vẫn cho phi-cor đánh phá hải-cảng Moresby (Nouvelle Guinée).

Quân lính và chiến-cụ Nhật hiện đã lập trung-nhiều ở miền Nouvelle Guinée và chắc ngày Quan Nhật đã bộ ở Uê-dai-lợi cảng không xa nữa.

Ở Âu-châu, việc đáng chú ý nhất là việc Quốc-trưởng Hitler đã hội-dam với Thủ-tướng Ý Mussolini ở Salzbourg, có cả Ngoại-tướng Đức Von Ribben-

Thống Ché Pétain Bồ-nôî :

- Những kẻ nào ở ngoại-quốc cũng như ở trong nước, mà mạnh-lâm gãy mầm li-tán, và ở xí-minh mà dâng những thủ-doạn vu-oan lố giác thì nghĩa-vụ bắt Bán-chức phải coi họ là phuруг trốn-linh».

trop, Ngoại-tướng Ý bá-lu-thé Ciano cũng hai Tông-tu-định quan-dội hai nước trong « trục » dù vào hội-nghị. Du-luận thê-giới cho rằng cuộc hội-dam giữa hai nhà độc-tái Đức, Ý này sẽ rất quan-trọng và chắc hẳn hai vị đã bắn đến chương trình cuộc tấn-công về chính-trị và quân-sự trong mùa hè sắp tới. Các chính và quán-giới Đức, Ý, Nhật-bản và cuộc hội-dam đó, tố và rát lạc-quan về tinh-hình quân-sự của « trục » từ Út-tát-dương, Địa-trung-hải, Nga, Bắc-Phi cho đến miền Đông-Á và Thái-binh-dương. Nhiều người đoán cuộc tấn-công mùa hè này nếu không kêt-liệu cuộc thê-giới đại-chiến thì cũng đã có thê-dinh đoạt rõ sự thắng-bại. Về chiến-sự thi phi-quan Đức vẫn đánh đảo Malte, Alexandria và cả Pord Said rất dữ-dội. Phi-quân Anh, thi vẫn tiếp-tục việc ném bom ở các thị-trấn kỵ-nghệ Đức và đảo Rhodes của Ý. Lại vừa có tin máy chiến đấu hạm lớn của Đức chiết đầu-tay của Ý.

Về mặt trận Nga Đức, tuy từ Hắc-hải đến vịnh Phân-lon, quân Nga vẫn công-kích dù những trận tuyển-ván không thay đổi mấy. Chắc còn phải đợi đến cuối tháng Mai hay đầu tháng June này thi ở mặt trận phia Đông Âu-châu mới có sự thay đổi quan-hệ.

Về mặt trận Nga Đức, tuy từ Hắc-hải đến vịnh Phân-lon, quân Nga vẫn công-kích dù những trận tuyển-ván không thay đổi mấy. Chắc còn phải đợi đến cuối tháng Mai hay đầu tháng June này thi ở mặt trận phia Đông Âu-châu mới có sự thay đổi quan-hệ.

Mùa được chóng giấu mua vé xô-sô Đông-Pháp

# JEANNE D'ARC

MỘT CHÚT DÀ SỨ  
HAY LÀ . . . . .

## KHÔNG BỊ THIỆU SỐNG TRÊN BẢN LƯỚA?

MỘT CHUYỆN  
BÌA ĐẶT CHUA  
TÙNG THẤY  
TRONG LỊCH-SỬ

Nhắc chuyện Trung-Trắc hay Triệu-Âu nước Nam, người ta lại nhớ đến chuyện Jeanne d'Arc nước Pháp. Tuy sự-nghiệp của mày vì anh-thúy đó có khác nhau, xong đều là con de chung của một tinh-thần: tình-thân quốc-gia.

Dụy có diều khiến hồn-thể ngạc-nhiên là trong những giờ quắc-giờ nghiêm-trọng, tình-thân quốc-gia lại thường tập trong mạnh-mẽ và biếu-lộ hùng-vỹ ở những tâm-thần liều-yêu dào thør. Bem cái thør-chết yêu ốt nhất là iám viêc nang-nhợp khô-khổ-nhất, ôi! mâu-thuẫn biết-hay! Hay à Tạo-hóa trêu ngưới muôn dem nhảng tinh-quang « khán yểm mày râu » đó àm èm mặ. bọn « tu-mi nam-tử »?

Nhung là chuyện khác.

Ở đây chúng tôi chỉ muôn thuật lại mội đoạn dà-sứ kỵ-dị của bà Trưng hay bà Triệu nước Pháp tức là Jeanne d'Arc; đoạn dà-sứ ấy, cho ta biếu rằng bao giờ cũng vậy, ngưới Pháp cũng biết sòng báu anh-hùng, khough phan biệt tri hay gai.

Vậy, nhau lỗ ký-niệm Jeanne d'Arc, một ngày da được Chibah-phé cách-mèn quốc-gia tôn-lên làm một quốc-lỗ trọng-dại bực nhât, chung tôi xin hiến độc giả mội đoạn dà-sứ về bà Jeanne d'Arc một đoạn dà-sứ bao quát cả một thiên đì-ván, mà xua nay ít ngưới nghe biết. Trước kui thuật thiên dà-sứ đó, tưống ta hãy nêu nhắc qua đoạn chuyện Jeanne d'Arc chép trong chính-sứ và theo ngót bút mày vân nhau danh tieng.

### Chuyện Jeanne d'Arc theo chính - sứ

Jeanne d'Arc là thôn-nǚ, sinh tại làng Domrémy ở phía Đông nước Pháp. Tuy không được học, song nàng rất ngoan-ngắn và rất mặn-dạo.

Nàng cầu kính-luôn và thường đám say về mùi dạo. Trong khi chán cùi cho cha ở ngoài đồng áng, nàng thường trông thấy Thành, Chúa hiệng linh và nghe vang-vẳng bên tai những lời truyền-phán.

Theo những lời truyền-phán huyền-bí đó, thi nàng phải dùng cùi-quốc và dão giặc Anh ra khỏi biên-cương. Nhưng, tay không tài súng, không một tên quân, nàng nghĩ không biết phải làm cách nào để giải nguy cho tờ-quốc. Bi thür-dục cắp-bách qua, nàng thành phái vắng mènh-trời, quả-quyet di tới thành Bourges, bệ-kien

vua Charles VII. Quan só tại là Robert de Beaudricourt tặng nàng một con ngựa, một thành grom và cho sáu tên lính di theo hồn-nàng ra Bourges, vi trong thời loạn-lạc, giặc đường trộm cướp như ruồi.

Tới Bourges, vua Charles VII ngac-nhiên thấy môt thòn-nữ dũng-dạc trồ dùng môt minh mè truyền-phán, Tin là nàng chjuu mènh Trời, nhâ vua liền cho nàng môt toàn-quân để nàng ra cứu quốc.

Oai-quynh lâm-liệt, nàng ra lệnh cho ba quan: « Ba quan! Hãy can-dảm lên! Chúng ta đã được Thượng-đế-ông-hộ ». Rồi nàng di tiên-phong, dem quan tói đánh quân Anh.

Quân Anh phải rút lui trước sự dũng-cảm của nữ-trướng và ngày 8 Mai 1429, Jeanne d'Arc khac-phuc được thành Orléans

Đoạn: nàng trở về dem Charles VII tới nhà thờ thành Reims, thay mang trời phong Charles VII làm quốc-vương nước Pháp.

Quân Anh tuy rút lui khỏi thành Orléans, nhưng vẫn chiếm đóng Ba-le. Jeanne d'Arc muốn khôi-phuc kinh-thanh và rước xa-giá nhà vua về đó. Bi thürong ngoài mặt trán, nàng vẫn hăng-hái định khac-phuc thành Compiègne. Nhưng môt tui-tuoi người Pháp theo hàng quân Anh lập mưu bắt sống được nàng dem nộp quân giặc. Quân Anh liền lập một tòa-bà, chủ tịch là một vị giám-mục người Pháp tên là Pierre Cauchon.

Vốn là tay sai của quân Anh, Giám-mục Cauchon cố tình vien-ly bao rằng Jeanne d'Arc khinh và nghe vang-vắng bên tai những lời truyền-phán. Theo những lời truyền-phán huyền-bí đó, thi nàng phải dùng cùi-quốc và dão giặc Anh ra khỏi biên-cương. Nhưng, tay không tài súng, không một tên quân, nàng nghĩ không biết phải làm cách nào để giải nguy cho tờ-quốc. Bi thür-dục cắp-bách qua, nàng thành phái vắng mènh-trời, quả-quyet di tới thành Bourges, bệ-kien

nàng bị cáo là có phép tà-ma, nghĩa là thù-nghịch-mục nguyễn Thür. Bi thür-dục cắp-bách qua, nàng thành phái vắng mènh-trời, không được, các quan Tòa liên-lập ra một

quý-kế. Họ bắt nàng phải thề rằng không được bêu-nom-trang như kui ra trận. Nàng chịu lời. Đến đêm, kui nàng đang ngủ, người ta liền lột y phục nữ nàu của nàng và mặc nam-trang cho nàng.

Sáng hôm sau, không có quần áo gì khác, nàng đành phải bêu-nam-trang ra bêu Tòa. Quan Tòa dưa y phục của nàng, khép nàng vào tội trai-lời tuyên-thê và kết án nàng phải thiêu-sống. Ngày 30 Mai 1431, nàng bị thiêu-sống tại chợ cũ thành Rouen.

### Chuyện Jeanne d'Arc theo mây nhà văn

« Èm 29 Avril 1429, Jeanne d'Arc do cửa Bourgogne vào thành Orléans, cưỡi trên con hach-má và toàn thân bẩn-thết-giáp. Dân thành Orléans, dân-ông, dân-bà kéo nhau lũ-lượt ra nghênh-tiếp. Họ cảm đên đưọc sảng khoang và ai nay đều mừng rỡ như thấy Thần Thành giàng-hay. Họ nhìn nàng hằng-cập mắt kính-âi. Dân-ông, dân-bà, eon trè chay xòi lại, thi nhau mò vào ngưới nàng, nghe nàng cho khuya. »

(Anatole France)

« Từ Orléans đến Reims, quyền hành đều vào tay quân Anh hoặc đồng-minh của Anh là bọn Bourguignons. Thế mà Jeanne dem được vua Charles VII và sự-dẽ Reims. Duy thành Troyes kháng chiến. Nàng xúu ba hôm để khac-phuc thành này. Bọn triều-thần của vua Charles VII bao-chu cho nàng cùi tám hôm. »

Jeanne đáp:

— Đã vậy, thi các quan lấy được thành ấy ngày bảy giờ.

Đoạn nàng dem quân xung-sát, giữa lúc quân bi vây trong thành mổ cửa xin-hàng.

(Dhombras et Monod)

« Mười ngàn ngưới khốc.. Dùy mót vài ngieder Anh cưới hoặc gường cưới. Một anh trong bon họ, hung-hỗn hơu hết, thè đè thêm môt bô cũi vào đống lửa thiêu. Khi vâ đê thêm bô cũi vào, thi nàng tắt thê. Va nghe khô chju trong nguerdo. Bàn-bè và dẵn va đension quan uyuô bão và uống rượu cho tinh-tri. Nhưng va vần loan thàn. »

Bang gióng hối-hoảng run-sy, và nói :

« Khi nàng thòi hoii cuối cùng, tôi thấy rõ-ràng có con chim bò cái vựt ở trong miêng nàng ra ».

Bí chüng kiến cuộc hành-hinh vè, một viên bi-thür của Anh hoàng nói to lên rằng :

« Thủ thê là bô đời rồi! Chúng ta đã thiêu một bà Thánh ».

(Michelot)

### SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được :

Tôi nhân hay nạn nhân của Lan - Khai, dày 139 trang, giá 1p. do nhà « Kiều - Thiết » xuất bản.

Xin có lời cảm ơn và giới thiệu cùng bạn đọc.

### Một đoạn dà-sứ dị kỵ : Jeanne d'Arc sống lại và lấy chồng

Ngày 30 Mai 1431, hời 10 giờ sáng, Jeanne d'Arc thở hơi cuối cùng trên chòi lửa. Thần thè nèng chua cháy hết, quan dao phủ phai đồ tẩm dầu, than và diêm-sinh,

Tuy vậy, sau bời đồng tàn-hồi, nguerdo ta thấy tim và ruột nàng vẫn nguyên-vẹn. È rằng bọn đồng-cối dùng những thứ đó làm những tà-thuật, quan-tông-dense Rouen sai dem vứt ra sông Seine.

Ngrodu ta đón rắng : trông thấy tim, ruột nàng nỗi lènh-bènh trên mặt nước sông, một nguerdo Anh tu-nhieu nỗi dien-cuồng, đe nguyên cả giáp tru nhay xuồng nước, rồi bị chết đuối.

Song ngày 18 Juillet 1439, ngurdy là tám năm sau, Jeanne d'Arc cùng hai em trai vào thành Orléans, giứa cuộc nghênh tiếp cyc kỳ trọng-thê của dân-chung.

### Jeanne d'Are vượt ngục?

Một buỗi sáng kia, nguyên-soái quân Luxembourg được lệnh canh giữ một tội-nhân trọng-phạm Tội-nhân đó là Jeanne d'Arc, trác-hiệu là Thiếu-Nữ (Fuelle), một kiệt-nữ tiếng tăm lừng-lẫy khắp nước Pháp và nước Anh, Nàng bị giam-cầu cyc kỳ nghiêm-mật.

Nhưng, một ngày kia một vị luật-sư của Nàng tên là Jean de Beaupère tới ngục-thất tham-nàng. Gõ cửa, hòi mai, chẳng ai ra mở cửa hết.

Có việc gì xẩy ra vậy ?

Có việc này : Bấy giờ là tháng Avril. Mùa xuân xinh tinh-tuoi lâm. Hơi xuân ấp-áp và thơm-tho. Dân Anh không quên với cái thời tiết nhẹ-nhang đó. Bóng cây mát mẻ và ấm-dịu. Trời xanh biếc và quang mây. Ấy thế là nguerdo ta cùi dây ủng ra. Nguerdo ta bô phanh nguc ra, nguerdo ta nâm dài xuồng bâi cùi cạnh môt gốc cây. Nguerdo ta thuê-thoi ngâm đất ngầm-trời. Nguerdo ta lim-kim mất. Nguerdo ta hồn thiuth. Rồi nguerdo ta ngay như kéo gãy.

Vâlai, chính Jeanne vẫn định vượt ngục từ lâu. Một lần gang đã trốn khỏi ngục Beaurevoir nhưng không thoát. Bi giam cầm tại lâu đài Baulieu, nàng lai định sốt lồng lân pira nhưng không xong. Thay dòng Jeanan Toumuillé một hòn-tò-mò hối xeun-nàng có định vượt ngục nữa không, thi nàng đáp nếu thấy cửa mở là nàng « bay » luồn. Lời đáp khiến thay dòng-sống-sốt.

Như vậy, phỏng có gì là khó hiểu? Jeanne d'Arc định vượt ngục mây lẩn, và luồn - luồn nghĩ cách thoát lối. Được dịp tốt, nàng sốt lồng là sự rất thường. Và đó là chỗ cốt yếu nhất trong lý-thuyết của b'on nguerdo ta tin rằng Jeanne d'Arc không hề bị thiêu sống.



Hôm 29 Avril 1429, cưới trên con bạch mã và toàn thân hàn thiết giáp, Jeanne d'Arc vào thành Orléans được nhân dân nhiệt liệt hoan hô.

### Những ai là đồng-mur?

Trước hết là gia-dinh nàng. Rồi đến các thân-hữu. Quận-chúa Bedford rất mến nàng. Quận-chúa Jeanne xứ Luxembourg khâm - khôn xin anh là Nguyên-soái Luxembourg đứng đem nàng nộp người Anh-cát-lợi. Thấy nàng có những "quan thầy" danh giá như vậy chay-chợt cho, người ta liền nả theo. Tiếng đồn đại đi khắp chốn. Được tin, trưởng Cao - dang Ba-Lê dục quận - công Bourgogne xú-xa gấp để đề phòng những ngón tinh-ma qui quyết của bọn người muốn giải-thoát cho Jeanne. Trong số đó có cả Giám-mục Cauchon, chủ-tịch tòa-án đặc-biệt.

Vì nêu có một nàng Jeanne d'Arc giả - hiệu, thì câu chuyện phải thay đổi từ đầu chí euối, mà bắt đầu từ giám-mục Cauchon.

Có mấy sự-gia lại trưng ra một ông Cauchon giả-hiệu bão là quan thầy ủng-hộ cho Jeanne d'Arc. Họ dựa vào những biện-chứng, những giấy tờ mà nói rằng chính giám-mục Cauchon đã cố ý kéo dài vụ án ra bốn tháng trời, kiểm-hết cách để tránh cho nàng khỏi nhục-hình, khỏi tử - tội;

giám-mục kết án lần đầu : « Cẩm-cố suýt đời, phải án bách khô-thống và uống nước sầu-bì ».

Cauchon nói : « Jeanne, nàng hãy gắng kiên-nhẫn ». Thế nghĩa là giám-mục muốn nói : « Nàng hãy gắng đợi, đã có ta đây dàn-xép mọi việc xe-xong-xuôi ».

Còn nữa. Trong những ngày cuối cùng, Jeanne d'Arc tiền hận bát-nhất. Nàng bối-thờ, nàng từ chối, nàng lại thù tội. Việc gì cũng tiền hận bát-nhất như thế : Người ta lẩn-lưyt giải-nàng từ nhà giam này tới ngục-thất nô, lúc thì cho nàng bập y-phục phu-nữ, lúc thì cho nàng bận nam-trang. Thế nghĩa là gì ?

Bạn đừng tim hiếu-nữ. Thế nghĩa là Cauchon, giám-mục Cauchon từ-bi bá-cái đã dàn-xép ra thế, lập mưu lập kế ra thế để cho Jeanne thoát nạn và đưa người khác vào chịu tội tay-nàng.

### Người ta đã thiêu ai ?

Tiếng đồn đại lan ra khắp nơi: Thật là một cuộc hành hình kỳ lạ, Người ta không rõ là nàng bị thiêu sống ngày 31 Ma, ngày 14 Juin hay ngày 6 Juillet năm.

Vâ-lại, người ta xem hành hình tại pháp trường đồng như nước chảy, th lộn sóng làm sao được người khác vào già-làm Jeanne d'Arc ?

Chuyện xảy ra thế này.

Người ta dội cho nàng một cái mũ nhọn bằng giấy bồi che gần kín mặt. Quanh người nàng thi treo dây đầy biền lòn biền các tội-danh, như: nói dối, đị - doan, tà - ma, lừa dối, nghịch mạng Trời và phản chúa Jésus, kiêu ngạo, đắc-ác, v.v... Nh Wrocław che gần kín người nàng và bịt mắt công chúng. Vì công-chứng lúc đì chỉ chử ý đến những biền ghi tội-trạng của nàng thôi.

Vâ-lại, có tối bảy tám trăm lịnh ký mà cầm cờ tuốt kiếm áp gài nàng ra pháp trường. Như vậy có ai được tì-gian nàng đâu, đến nhìn cũng không nhìn được rõ.

Năm 1432, một người đàn - bà được xem hành - hình, nói quả-quyết rằng thấy Jeanne d'Arc bị xú-trâm rồi mới bị thiêu.

Ngày ngay hôm đó, tiếng đồn đại lan ra khắp nơi nói rằng Jeanne d'Arc vượt ngục và có người chay-chết thay nàng.

Người Anh phải bời đóng tro tàn, lượm hài-cốt gác cho công-chứng xem để rõ rằng một người đàn - bà vừa bị thiêu chết, một người đàn - bà. Nhưng một người đàn - bà nào chử ? Chẳng ai

muốn tin rằng người đàn - bà đó là Jeanne d'Arc.

Cho tới ngày 20 Mai 1430, nghĩa là năm sau, có một người đàn - bà đeo trang sức một làng ở xứ Lorraine về miền tỉnh Metz.

Pierre và Jean-du Lys hai em trai nàng Jeanne d'Arc được tin Cung-dự ở về cánh đồng. Người đàn - bà tôi đó, tự xưng là Jeanne, chỉ ruột hai chàng. Hai cậu nhún người đàn - bà mộ lúu lâu. Nàng đụy chòi Hai cậu do-dỵ, rồi cuội cùng họ cháo người đàn - bà ấy là chị mình.

Nghĩa là người đàn - bà ấy chính là Jeanne d'Arc, vượt ngục Rouen, thoát tội s nh-thiêu, nay trở về có-hương.

### Jeanne d'Arc lấy chồng ?

Người ta liên đuna nàng thời trinh-diện quan lón Nicole Lowe.

Ông này trước đã dụ lể phong-vương tại nhà thờ Reims và dừng ngay bên cạnh Jeanne d'Arc. Ông này ghê-gớm lắm, nhưng cũng cù-liều xem sao !

Song Nicole Lowe nhận nàng là Jeanne d'Arc và tặng nàng một om ngựa. Nàng nhay lên ngựa cuội nhẹ nhàng và khéo-leo chẳng khác gì Jeanne d'Arc hổ ra trận.

Tốt. Nhưng còn dân-chúng ? Ô chì là một cái trò chơi.

Thật vậy, dân-chúng Maréville (hay Mareville) ở gần Metz đến nhận nàng đúng là Jeanne d'Arc. Họ nói với nhau rằng :

« Đã bao giờ nǚ không bị sinh-thiêu mà lại ? Quả nhiên nay nàng trở về. Nàng dì dạo chơi miền nhà quê, tiêng-tum lồng lẫy các thàn - gia vì ai cũng thán-phê phap mầu của nàng kỳ-nữ.

Trở về Maréville, Jeanne, lưu lại đó. Bấy giờ dân gian mới lũ lượtとり khắp các ngả kéo tới xem nàng, như xem hội. Trong ba tuần lễ, nàng được mời ra ở tại nhà thờ Notre-Dame de Liené, rồi дол sang ở Arlon, cuối cùng bà quản chúa Luxembourg mời nàng tới ở dinh quận công. Quận-chúa đặt tiệc mừng nàng rất long-trọng.

### ĐÀ IN XONG:

## NGHỊ-LỤC

của P.N. KHUÊ

Đề tặng các bạn thanh-nien có  
chi đang bắn khoán tim lê sống.

GIÁ 1\$00

### Hàn - Thuyên xuất bản

Mua một cuốn gửi liền trước, không bán lối C.R.

Không những thế mà thòi, hai cậu lại vào bệ-kien đức Vua. Ngài nghe hai cậu kêu lè, ban lời cảm ơn và hả lệnh ban trả hai cậu 100 phat-lang

Cheng - công-qú hết tiền, người ta chỉ đưa tặng các cậu 20 phat-lang.

Hậm-hyo Jean du Lys trở về Orléans làm ầm ỹ về chuyện đó. Cậu đã tiêu mất 12 phat-lang.

Cảm-dong thành phố bên trao cho cậu 12 phật-lăng làm lô phi.

Cái trò rối đeo kẽo dài ra trong luồn ba năm trời. Không thể thế mãi được. Thành Orleans nóng ruột đợi chờ. Người ta muốn thấy mặt nàng liestr. Thế nào cũng phải đánh liestr một phen. Các ngài sẽ thấy «nàng» thành công như thế nào, trong cái việc táo gan đó.

### Vạn-tuổ liệt nữ!

Bàm đong sot ruột ngóng chờ. Các bà già đứng chực ở các cửa, con mắt dăm dăm. Liệt-tứ sấp tới Nàng đang tới. Nàng tới rồi. Người ta nói chuyện, người ta khéo chuyện, người ta thi-thầm... thật là huyền-náo, rộn rộp.

Ngày 23 juillet 1430, Jeanne d'Arc được thành phố Orléans chính-thức nghênh chào. Công-chung chen chúc nhau khôn khéo cõi một chỗ để chán.

Chính phái nàng i! Đã bảo mười năm trước đây họ đã được nhìn mặt nàng, mà lai i Nàng bần giáp tru lời trên minden ngaya, cầm cõi, dèo kiém giũa một toán 500 ky măi cùng toàn thân giáp tru như nàng Ai chẳng biết! Ai chẳng nhớ! Ay chính là người dân bá này đây! Mũi tròn, cầm tròn, trán vừa phải, vúc người tẩm thước. Chính thị là nang, không thể lầm được.

Thế rồi, người ta lại rờ cuốn sách nấu ăn ra, Lại rưng, hất lít dây đén chai voi, ngỗng trời, gá hiến và nhiều món qui giá khác.

Người ta mừng rỡ như có hội hè.

Lanh-lùng, viên-kết-toán thành phố ghi vào sổ ngày 'er-sút:

« 21 đồng livers tặng Jeanne des Harmoises den công nang da cùu thành này khi bị » nay binh mao ».

Hai chum em xoa tay tõ yui lòng.

Nhưng sao quần chung-lai tui được rằng Jeanne d'Arc không chết và tin rằng nàng tái sinh? Thế các người biết rõ nàng và chưa nàng ngày trước

đi đâu cả?

**VIỆT-NAM DÒNG-BÀO**  
chí hüt

**THUỐC LÀO DÔNG-LĨNH**  
236, Đường Cửa Nam — Hanoi  
Vừa rẽ vừa ngọt! Ông xua mua theo lính-hoa giao-ngân

... Tôi viết quyền này bằng tám lồng của kè lâm cha mua cho con hay, với tám lồng của kè lao dán mua cho ngày mì i đợt tối đep, với tám lồng của thằng người vi yêu người mua mua cho con người cũng kha nhau con minh...»

Một câu trong bài «lýa» quyền sách mới trong:

### Anh và tôi

Giao-dục tiêu-thuyết của LÊ-VĂN-TRUNG 120 trang —  
Loại sách «Chon Loci» — Một quyển tron truyện — Giá 1\$20.

**Nhà xuất-bản ĐỜI-MỚI — 62, Takou**

Mè nang ở trong thành ấy không nói gì? Các giáo sĩ nhà chúng cũng nhẹ dạ đê tin như quân chúng ư?

Phải nhận rằng không ai phản đối nàng hết. Và cũng không ai nhận thực rằng nàng chính là Jeanne d'Arc. Còn như thanh maul Jeanne d'Arc là bà cụ Isabe le Romée thi bấy giờ tuỗi đã 60 và đang ốm yếu. Bà cụ không nói gì! Chắc hai cậu con trai cô ri tai gi với bà cụ thi phải.

Nhưng việc đó thành то chuyện quá. Tiếng đồn vang dì khắp nơi. Đến nỗi nhà vua cũng phải tin.

Người ta thiết tiếc mừng nàng lâm lượt và ròng rã mười lăm ngày rồi. Rồi một buổi chiều tháng août người ta mời nàng dự tiệc, sẽ có chín lit rượu vang khung tăng nang.

Đến phút cuối cùng, người ta được tin nàng đ đâu một cách đột nhiên. Và người ta dù tiếc vui nhau, vẫning người chính hiệm.

Có điều là trong bữa tiệc hôm đó, có nhà tài buôn hàng tẩm tên là Jean Lhuillier trước đã bán một tấm hàng mầu da tia cho hàng may áo.

Sao lại có chuyện ngẫu nhiên kia là như vậy? Chắc nàng biết trước nên muốn tránh các sự khó nói lôi thôi. Hay là ông chúa Harmoises huêy vỹ phải về, không cho tru-do yến tiệc nữa?

Điều chấn chấn là nàng đ hai lâm và tròn năm 1443, người ta không thấy tung tích nàng đâu nữa. Năm 1443 thi nàng từ trần. Năm 1455, theo lệnh vua, thân maul và bao đeo Jeanne d'Arc kiêm sang La-mă xin khôi phục lại bần lai và hành trạng Jeanne d'Arc. Năm ấy người ta đều cho rằng liestr Jeanne d'Arc và bà chúa Harmoises đã là thế cõi.

Đó kết luận câu chuyện là đời này ta nên thuật lời một nhà chép sử:

« Viết Jeanne d'Arc chép » trên chòi lửa là việc không chắc chắn, vì mãi tới năm 1550, các giấy má công-văn lại bắt đầu ghi rằng măa măa nang liestr-nur. »

Đến năm 1550, thi Jeanne d'Arc phải già tới 138 tuổi, còn gá i. Vợt biến chứng của sứ giả không được chép chấn, chí không phải việc hóa thiên nang liestr-nur!

### Các nàng Jeanne già hiệm

Phải không những một nang vua nói trên. Còn có nhiều nàng Jeanne d'Arc già hiệm khác nữa.

**ĐÃ CÓ BẢN:**  
**NGHỆ THUẬT SỐNG**  
của Dang-Kim — Giá 0\$45

**LỜI THỜI**  
của Pham-ngoc-Khôi — Giá 0\$70

**EÔI LÚA XỨNG BỘI**  
của Nam-Cao — Giá 0\$45

**ĐỜI CẠO GIÁY**  
của Giao-Chi — Giá 0\$45

**Hanoi — Tel. 1638**

Năm 1754, có tin báo có một nàng Pucelle già hiệm. Nhà vua liền cho đòi vào hê kiến. Ngài lột được măt năa và nghiêm tri kě dâ bày đặt ra trò man trá đó.

Còn nàng Jeanne già - hiệm đó chính tên là Jeanne de Sermaire trước có đứng đầu một toán quân ở trấn La Rochelle. Khi hêt hạn tù ngục được tha nàng lấy Jehan Douillet và sau eung yên cảnh tang du tại một nhà cửa sô đóng kín mít, nhưng cửa lớn thi mở toang ra suốt ngày đêm.

Sau đó ít lâu, người ta lại thấy một Jeanne d'Arc khác mọc lên ở thành Paris. Nàng này bị đưa ra chịu hình phạt trên cây bâng xe trước nhà thờ Notre Dame. Nàng tù vội và nỗi bị ma quỷ ám ánh, nên được phép sang La-mă kêu Gião-hoàng rủa tội cho.

Nhưng to gan nhất là nàng thiếu-nữ Cologue. Năm 1473, nàng mới hai mươi cái xuân xanh (giá Jeanne d'Arc còn thi tuối da 63) Nàng tự xưng là Jeanne d'Arc phục sinh và có phép mùn-nhiêm. Nàng đì từng nhà hàng cõm nhà đến nhà hàng cõm khác, lâng những hàng trò quỷ thuật rất lâm thường đe tỏ rằng nàng có phép mùn-nhiêm.

Quan Đại tham-phán truy-tố nàng vua tội dùng tà-thuật hoặc thế vũ đun và bị khép vào tội thiêu sống. Song bạn-hữu nàng giải-thoát cho nàng và nang đì đâu, người ta không biết nữa.

Thế là từ đó, tát hần các chuyện man-trá, ha những nang Jeanne d'Arc nấp sau chòi cùi, định lừa đảo quốc-dân.

### LÊ-HÙNG PHONG

O

Đóng vè phương diện làm báo, chàng tôi đã huết lại đúng cuộc đời của bà thánh Jeanne d'Arc theo lịch sử và theo dă-sử rõ.

Chàng tôi đã trình bày bà có những điều chàng lôi biết về bà thánh, không bỏ qua một chút gì — tuy rằng đ doan sau có nhiều chuyện lâm cho ta nghi ngờ hoặc hoài.

Ông Jeanne Bernard Derosne, đặc phái-vien của báo Paris Soir và là người đì sra tóp tài liệu theo dă-sử vè bry nă-anh-hùng thành Domrémy, ông Derosne tuy dám nói những tài liệu của ông xác thực nhưng chàng tôi không dám kêu luhn gi, xin đe phần các bạn đọc bình tâm xét nghĩ.

Dù sao, dù chép bà thánh Jeanne d'Arc, không bị thua sống trên dân lâng cũng chẳng đe chàng ta ghi lág, mà vĩ có là chép bia đặt ra chàng nỗi ta cũng không lấy lây là vög.

Bởi vì ai lại có không biết vè nă-anh-hùng của quốc đó đã được tôn-lên làm bry thánh, mà phèm là bry thánh hi người đoi vang thương va đet lâm chép o chung quanh đe lâng vè anh linh; ta có thể cho rằng chính cõi bry nănh lè dò mà hận-thể lại càng thêm phần tón trọng những bry a-thanh á-thanh trong thế-giới.

L. T. S

### MỚI XUẤT-BẢN

## Nhật, Pháp, Việt Ngữ chi nam

(PETIT GUIDE JAPONAIS - FRANÇAIS - ANGLO-SAXON  
của cha L. Gracy và Vũ-đinh Khoa soạn

Mỗi cuồn bán 1\$20

Mua lanh - hòn giao - ngắn hết 2\$00.

Ở xa mua xin gửi 1\$70 (đã có vé) và cho

**Nhà in MAI-LINH Hanoi**

### ĐÃ BẢN KHẨP NOI:

## RƠM SỐNG - BẠCH - ĐẮNG

Hạng-Vũ, Ngũ-Cử nước Nam, do Lan-Khai và Nguyễn-Tô viết, dày 158-trang giá... 0\$70

**CÔ-THƠM** do Lê-v-Truong viết bằng lối văn

**CHIẾC NÓ CÁNH DẦU** do Lan-Khai

**U-UẤT** Thieu-thuyt giá trị do Thiệu-Quang

**TRỜI NỒI GIÓ** Thi-ca của Nguyễn-Tô

bà và 3 phu-bản đe 2

Họn-ngh Thuý-Chuong và Tuân-Trinh vè, gi... 1\$00

**DANG IN : HÈ DUY-TÂN**

Một chương-trinh nghệ hè rất đầy đủ,  
do ông Thái Phi trình bày.

## DUY-TÂN THU-XÃ

N° 52 — Khâm-Thiên — Hanoi

KHI MỆ NHỌC VÌ NGỒI LÂU  
BÌ XA, THÚC BÈM, KÉM ĂN  
MẮT HUYẾT

## CỬU-LONG-HOÀN

### Võ - đinh - Dân

Tổng phát hành toàn xú Bắc-ký  
Ai Lao và miền bắc Trung-ký

Établissements VĂN - HÓA

Có bán thuốc VĂN - BẢO  
chữa bệnh liệt-dương. Thủ  
cho đàn óng và đàn bà khác nhau



## Thánh Cam-địa trước tòa án người Anh và tại Hội-bàn tròn

Thánh Cam-địa và một nữ đồ-đe giòng giòi quý phái người Anh.

# MỘT PHIÊN TÒA KHÁC THƯỜNG VÀ CAO THƯỢNG

Chúng ta đã biết trước sau, thánh Cam-địa vẫn chủ trương việc giải phóng cho Ấn-độ bằng cách bắt bạo động và bắt hợp tác với chính phủ

Vì sao mà ông Cam-địa không thành công trong công cuộc giải phóng Ấn-độ

Anh. Nhưng vì phong trào cách mệnh trong dân-gian rất bồng bột nên nhiều lần chính ông Cam-địa không có cách gì ngăn nổi những cuộc sô-sát tuy toàn thể dân chúng Ấn-độ vẫn coi ông như thánh thần, cho ông là hồn thân của thần Vishnou – một trong ba vị thần được tôn sùng nhất trong đạo Bà-la-môn. Có người lại hình dung ông Cam-địa là vị thần Krishna tái-thê và không những cầm pháo, kinh tranh lại còn cho ông là có đủ tài để cứu vớt họ ra khỏi tinh cảnh khó náo. Nhưng ông Cam-địa vẫn một myo từ chối không chịu nhận cái địa vị tối cao đó.

Năm 1921 là năm ông Cam-địa hành động nhiều, và cũng là năm đã xảy ra nhiều điều bất trắc cùng sự xung đột bạo động. Phong trào cách mệnh vẫn ngang ngửa trong dân gian và những sự trường tri nghiêm ngặt của chính phủ càng làm cho phong trào đó chóng nở ra. Tại nhiều nơi như ở hạt Nasik, Malacon, Giridih tại tỉnh Behar đều xảy ra những cuộc xung đột lưu huỳnh và rối loạn. Đầu tháng Mai 1921, ở Assam lại xảy ra nhiều việc nghiêm trọng hơn: 13.000 cu li làm trong

các đồn điền giòng chè định công xung đột với bọn lính Gourkhas của chính phủ. Các người làm sô xe lửa và tàu bè ở miền đông xứ Bengal cũng

định công hấn trong hai tháng để tỏ lòng phản kháng. Ông Cam-địa vẫn hết sức điều đình mọi việc. Đầu tháng Mai năm đó, ông hội-khiến rất lâu

với Phó vương Ấn-độ là Lord Reading. Ông tự nhận cái trách nhiệm đứng trung gian điều định giữa các nhà cầm quyền vàanh em họ Ali lãnh tụ phái theo Hồi giáo bị can về tội đã diễn thuyết xui dục dân bạo động. Ông Cam-địa đã khuyên các lãnh tụ phái Hồi giáo và bắt họ cam đoan không bao giờ dùng đến cách bạo động nữa. Tuy vậy phong trào phản đối vẫn không giảm bớt đi phần nào và phải theo Hồi giáo ở Ấn-độ vẫn làm những việc rất táo bạo. Ngày 8 juillet, ở Karachi, hội-nghị Khilafat của tất cả nước họp tuyễn bố cầm người Hồi không được dự vào quân đội hoặc giúp việc tuyễn mộ quân lính và dọa chính phủ Anh nếu đánh đổ chính phủ Ankara (Thổ) thi cuối năm sẽ thi hành việc bắt tuân lệnh chính phủ (*désobéissance civile*) cùng tuyên bố Ấn-độ là nước Cộng-hòa. Ngày 28 juillet, ủy ban tòa, quốc hội-nghị Ấn-độ họp ở Bombay, tuyễn bố rằng nghĩa vụ của mọi người Ấn là tẩy chay Đông cung thái tử Anh sắp sang thăm Ấn-độ và định tẩy chay hết thảy các thuế và ngoại quốc trước ngày 30 Septembre năm đó, khuyến khích việc

đặt các thứ vải nội-hóa và phong trào bài trừ các thứ rượu, tuy chính phủ vẫn bệnh vực các hàng bán rượu.

Nhưng ủy ban Quốc-hội này còn ôn hòa hơn phái Hồi-giáo và hết sức công kích việc nội loạn cùng khuyễn dân chưa nên thi hành việc không tuân lệnh chính phủ. Ủy-ban đó lại cố道理 chủ nghĩa bắt bạo động.

Đến tháng Aout, xảy ra việc nội loạn của bọn Moplahs, kéo dài đến mấy tháng. Ông Cam-địa định cùng với Maulana Mohamed Ali đến Calcutta để dẹp yên việc khởi loạn đó. Chính phủ không cho và đến Septembre lại cho bắt anh em họ Ali cùng nhiều hán họng trong bọn người Hồi vì việc Hội-nghị người Hồi đã xưởng việc bắt tuân lệnh chính phủ. Lập tức Ủy-ban trung trọng hội-nghị hi-Klusaf họp ở Delhi để duyệt ý việc quyết nghị của Hội-nghị và có sà-rà hàng trăm vụ biếu tinh hoan nghiêm quyết nghị đó. Ngày 4 Octobre, ông Cam-địa tuyên bố liên lạc với các đồng bào theo Hồi giáo. Cùng với 50 nhân viên của Quốc hội ông có thảo một bản tuyên cáo đòi quyền bày to ý kiến cho mọi người công-dân và nói người Anh không nên giáp chính phủ làm công chức hoặc di linh vì chính phủ đã làm cho Ấn-độ bị giám già cả về tinh thần và chính trị cung huyễn mọi người nhan xa hồn chính phủ.

Vụ ám hại anh em họ Ali xả ở Karachi, hai nhà lãnh tụ phái người Hồi và các đồng phạm bị kết án mỗi người hai năm tù.

Cá Ấn-độ đều phản kháng việc đó. Ủy ban Quốc-hội cho phép mỗi tỉnh thi hành việc không tuân lệnh chính phủ bắt đầu bằng việc không nộp thuế.

Phong trào «bắt tuân lệnh chính phủ» bắt đầu từ ngày 17 Novembre. Đông cung thái tử Anh đến Bombay. Các giai cấp trung đẳng và hạ đẳng đều thi hành việc tẩy chay. Các người giàu, các người Parsis và các nhân viên chính phủ không theo việc đó. Nhân dân phản uất đánh những người đã và cản bả. Phong trào khởi loạn lan ra ráo chót. Nhiều nhà bí phá phách, nhiều người bị thương và chết. Đó là việc bạo động duy nhất xảy ra, còn trong khắp nước Ấn-độ đều theo phong trào đồng-công một cách yên lặng và bình tĩnh không xảy ra việc gì.

Rất không bằng lòng về việc bạo động xảy ra, ông Cam-địa đến nơi xảy ra việc rối loạn cự họn dân chúng biền tinh kịch liệt và khuyễn họ giải tán. Ông nói người Parsis có quyền đơn tiếp Đông cung thái tử Anh và việc bạo động đã xảy ra không thể tha thứ được.

Công chúng yên lặng nhưng họ giải tán chỗ này để họp chỗ khác và phong trào khởi loạn lại nhóm lên. Ông Cam-địa hô hào dân xứ Bombay và những người theo thuyết bắt công tác một cách tha-thít. Ông nói vì xảy ra những việc bạo động nên không thể thi hành được phong trào bắt tuân lệnh chính phủ.

Các người Anh ở Ấn-độ không lồ về việc rối loạn bang viেc định công yên lặng trong cả nước Ấn-độ. Họ yêu cầu Phó vương Ấn-độ phải kip hành động. Các nhà cầm quyền các tỉnh thi hành nhiều việc bắt hợp pháp. Người ta lôi cả một đạo luật từ năm 1908 để trừng phạt những kẻ khai-loan và các hói kin. Hàng ngàn người bị bắt, Đáp lại việc đó, hàng ngàn người khác lại tình nguyện huyễn tên vào số để chịu hi-sinh. Các ủy-ban hàng tỉnh được lệnh tổ chức bợt người tình nguyện và bắt họ theo một kỷ luật nghiêm nhặt.

Ngày 24 Décembre là nay Đông cung thái tử Anh di qua các phố Calcutta vắng vẻ như qua một nơi bỏ hoang. Giữa lúc nghiêm trọng đó thì toàn quốc hội-nghị Ấn-độ họp Ahmedabad. Ông Nghị-trúng vừa bị bắt giam nên hội-nghị họp trong một không khí rất đặc biệt, và các cuộc tranh luận rất ngắn. Quốc hội tuyễn bốn tên theo phong trào bắt công tác và khuyễn dân Ấn nên tình nguyện để bị bắt giam, tổ chức các cuộc biếu tinh lớn và tuyễn bốn tên hứa vào việc «bắt tuân lệnh chính phủ», một phong trào manh chủng kém gi việc khởi loạn bằng vũ lực mà lại có vẻ nhẫn dạo hơn. Quốc hội khuyễn thi hành và tổ chức việc đó ngày nay, nếu xét ra dân chúng đã quen với các phương pháp bắt bạo động. Dự định là sau cuộc hội họp, phân đồng nhân viên Quốc hội sẽ có theo bị bắt, nên Quốc-hội giao cho Ông Cam-địa được toàn quyền hành động, nghĩa là cho ông được quyền độc đoán và có thể chọn lấy kẻ kế tiếp công việc minh. Thể là Ông Cam-địa nắm cả quyền chính trị của Ấn-độ trong tay. Quốc hội chỉ cầm ông một điều là không được giảng hòa với chính phủ Anh, nếu không được Ủy ban Quốc hội bằng lòng trước. May mắn lê sau cả nước Ấn-độ đều rầm rắp theo phong trào của Ông Cam-địa và có tới 25.000 người dân ông đawn bìn tình nguyện để cho chính phủ bắt giam. Ngoài ra lại có hàng ngàn đai đến trợt minh tình nguyện hi sinh.

Ông Cam-địa thấy thế bèn sửa soạn để ra lệnh thi hành việc không tuân theo lệnh chính phủ trong khắp nước bắt đầu từ Bombay là một mìn có thể coi là tinh kiêu mãn. Ông Cam-địa đã viết thư báo trước cho Phó-vương vào ngày 9 Février 1922. Bức thư đó tuy có nhà độ nhưng chẳng khác gì một bức thư tuyên chiến trong đó ông nói ông là viên lãnh tụ có trách nhiệm về phong trào gây ra trong xí. Ông Cam-địa hẹn cho Phó-vương bay hôm phai thay đổi chính sách nhưc bằng không thi sẽ ra lệnh bắt đầu việc bắt tuân lệnh chính phủ.

**Vì sao mà «việc không tuân lệnh chính phủ» không thể thi hành được?**

Thế nào là «bắt tuân lệnh chính-phủ»? Ông Cam-địa vẫn phân biệt rõ phong trào đó với

phong trào bất công tác. Việc bắt tuần lệnh chính phủ còn hơn là việc bắt phục tống, không chịu vâng lệnh, đó là một cách phạm vào luật lệ. Phong trào do chí có thể để chờ bọn thường lưu thi hành mới có kết quả. Còn bắt cộng tác thì là môt phong trào cùi da và dâm chung. Ông Cam-dia từ lâu muốn cho dân Ấn-dô theo phương pháp đó nhưng ông còn đợi xem đồng bào có đủ tư-cách chàng. Trong chương trình bắt cộng tác thi hành ngày hè Aout 1920, không có cái tên không chịu nộp thuế má.

Khi ông sắp thi hành việc «bắt tuần thường lệnh» thi ở Chauri-Chaura lại xảy ra một vụ lưu huyết rất nghiêm trọng. Trong một cuộc rượt đuổi ở thị trấn đó, các cảnh binh đã đánh dân chúng dứt rồ. Khi bị dân đánh lại thì cảnh binh bắn và tránh vào sở Cảnh-sát (Thana). Dân chúng chung cùng lùi đột-Cảnh-sát, những cảnh binh bị vây ở trong xin tha nhưng dân không nghe, sau cùng họ bị chết cháy. Xét ra thi gảy ra việc này là tự họ cảnh binh trước và không có một người nào trong trào bắt cộng tác dính vào. Vì thế Cam-dia có quyền nói là ông không phải chịu trách nhiệm trong vụ đó. Nhưng ông đã là tầm hồn của Ấn-dô về tinh thần hành động trái luật hoặc trọng tội của một người dân Ấn đều là cho ông bị đáy mâu. Ông nhận hết tội lỗi của dân Ấn. Ông đau đớn đến nỗi ông ra lệnh hoãn việc bắt tuần thường lệnh lại một lần nữa.

Thực lú đó, Cam-dia dâng vào một tinh thần rất khô khangan. Ngày 16 Février 1922, ông dâng một bài trong báo «Young India» rất cảm động chăng khác gì một lời thù tôi.

Ngày 11 Février ông đã triệu tập Ủy ban hành động của Quốc-hội đều yêu cầu hoãn việc bắt và đem xử. Có người cho là ông dính việt bắt giam đó và cho là việt sẽ giải cứu cho ông. Thực thế, ông vẫn biết là ông sẽ cũng bị bắt nên đã dự bi hết mọi việt và đọc trước các huấn lệnh cho dân chúng theo trong khi ông bị giam. Ông nói «ông không sợ sự bạo-dộng của chính phủ ông chỉ lo về sự bạo-dộng của dân chúng và ông lấy làm nhẹ về sự đòn là khóc. Dân chúng nên coi ngày ông bị bắt như một ngày vui mừng! Chính phủ Anh vẫn trưởng Cam-dia bị bắt tức là việc Ấn-dô xong. Cần phải tố ta là trái hồn thế. Chính phủ cần phải lượng béo-sức mạnh của dân chúng». Ông lại nói ông lấy làm nhẹ nếu chính phủ ngang ngại không bắt ông vì sợ dân chúng sợ gãy nên việc lưu huyết, ông khuyên nhân dân chỉ nên bình tĩnh và chỉ thi hành đúng chương trình bắt cộng tác của ông.

Khi sửa soạn mọi việt xong, ông vào ở tại trường học do ông lập ra (Ashram de Sabarmati) gần Ahmedabad và bình tĩnh đợi các cảnh binh đến bắt. Tối ngày 10 Mars, sau giờ cầu kính thi cảnh binh đến chỗ ông ở. Ông Cam-dia để cho người ta bắt ngay và lập tức người ta dẫn ông và người viết bài chính kiến trong báo «Young India» là Bunker về nhà pha. Vợ ông Cam-dia được phép đưa ông đến cửa nhà pha.

## SƠ BÁO T.B.C.N. MÀ CÁC BẠN MONG ĐỢI: **SĂN RÈ** SÊ XUẤT - BẢN TUẦN SAU

Các bạn sẽ thấy những chuyện có thật về những ông bà săn rè. — Một bà nhà giàu ở Nam-kỳ săn «một» hàng rè cho «ba s cô con gái. Sô «Săn rè» có nhiều sự tim tội rất mới: các bạn sẽ thấy những chuyện săn rè từ đông tới tây, tự cổ chí kim và ai ai cũng sẽ say mê đọc:

### Xem đầu lâu đè săn rè và Săn rè bằng văn chương

#### Ông Cam-dia bị bắt

Hồi này là hồi ông thành Ấn-dô sắp bị bắt và đem xử. Có người cho là ông dính việt bắt giam đó và cho là việt sẽ giải cứu cho ông. Thực thế, ông vẫn biết là ông sẽ cũng bị bắt nên đã dự bi hết mọi việt và đọc trước các huấn lệnh cho dân chúng theo trong khi ông bị giam. Ông nói «ông không sợ sự bạo-dộng của chính phủ ông chỉ lo về sự bạo-dộng của dân chúng và ông lấy làm nhẹ về sự đòn là khóc. Dân chúng nên coi ngày ông bị bắt như một ngày vui mừng! Chính phủ Anh vẫn trưởng Cam-dia bị bắt tức là việc Ấn-dô xong. Cần phải tố ta là trái hồn thế. Chính phủ cần phải lượng béo-sức mạnh của dân chúng». Ông lại nói ông lấy làm nhẹ nếu chính phủ ngang ngại không bắt ông vì sợ dân chúng sợ gãy nên việc lưu huyết, ông khuyên nhân dân chỉ nên bình tĩnh và chỉ thi hành đúng chương trình bắt cộng tác của ông.

Khi sửa soạn mọi việt xong, ông vào ở tại trường học do ông lập ra (Ashram de Sabarmati) gần Ahmedabad và bình tĩnh đợi các cảnh binh đến bắt. Tối ngày 10 Mars, sau giờ cầu kính thi cảnh binh đến chỗ ông ở. Ông Cam-dia để cho người ta bắt ngay và lập tức người ta dẫn ông và người viết bài chính kiến trong báo «Young India» là Bunker về nhà pha. Vợ ông Cam-dia được phép đưa ông đến cửa nhà pha.

## Một phiên tòa chưa từng thấy trong lịch-sử tư-pháp

Trưa ngày 18 Mars, thi-tòa tiễn hình Ahmedabad bắt đầu xử vụ án ông Cam-dia. Vũ án này thực có vẻ cao thượng khang thường. Quan tòa và bị cáo nhân cung tú về nhã nhặn và quan tùng. Quan tòa C. N. Broomsfield, thày, ngày hôm xứ án Cam-dia đã thuộc lại cho chính phủ Anh nhiều tội lỗi. Bài trường thuật vụ án này do các bạn ông Cam-dia cố gắng rõ trước rồi sau đều đang ở các báo Ánh-chau và cả ở Pháp.

Vì sao chính phủ Anh ở Ấn-dô đã bắt ông Cam-dia? Sau khi nghe ngai trong hai năm vi so chính phủ đã chọn lúc ông vừa huyễn cuộc nổi loạn của dân chúng Ấn để bắt ông? Hay là chính phủ muốn toả ra như lời Cam-dia da nói là chính-phủ muốn cho xứ Ấn-dô đây những việc giết người, đốt nhà, europe bóc dẽ có có mà trừng trị? Thực ra thì tinh thế thực khó khăn. Chính phủ vừa phục vua so ông Cam-dia và vẫn có ý muốn điều đình đối với ông mỗi cách phải chăng, nhưng ông lại không thể. Ông vẫn kêt an việt bạo-dộng hung sự bát-bạo-dộng của ông còn có thể gây nên phong trào cách mệnh hòn là bát-bạo-dộng. Bản cáo trạng của tòa án xứ ông Cam-dia dâng vào bà bát-bao do tay ông viết dâng trong báo «Young India». Ông thành Ấn-dô bị cáo là «đã làm cho người ta chán, ghét, thù và khinh chính phủ của Anh hoàng». Không có luật sư nào hench vực cho ông và ông nhận hết tội mà tòa dê khép cho ông.

Quan chưởng lý là Sir J. T. Shangman ở tòa án Bombay cho rằng ba bài báo nói trong cáo trạng không phải riêng biệt mà đều thuộc vào một cuộc vận-dộng bài bác chính phủ từ hai năm nay. Ông cho rằng ông Cam-dia phải chịu hết trách nhiệm về các vụ lưu huyết ở Bombay và ở Chauri-Chaura. Ông đã cố dâng bắt bạo-dộng nhưng lại cố dâng cả việc làm mất cảm tình đối với chính-phủ nên ông phải chịu trách nhiệm về các vụ bạo-dộng của dân chúng.

Khi ông Cam-dia nói thi ông nhận hết các việt đã xảy ra cho là một sự cần thiết, ông đồng ý với quan chưởng lý Ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về các vụ bạo-dộng xảy ra từ trước. Sau khi khai một cách can đảm như trên, ông Cam-dia có đọc một bản tuyên-ngoán với dân chúng Ấn-dô và Anh. Ông nói rõ vi sao ông đã dì tì véc tin nhiệm và hợp tác với người Anh để việt bắt cộng tác. Ông kẽ rõ những eney vận động của ông trong 25 năm nay là làm cho tinh thế khâng hơn mà Ấn-dô không thoát ly khỏi đế quốc Anh. Từ trước ông vẫn bênh vực chủ nghĩa hợp tác.

Sau lời khai đó, quan tòa nói:

— Ông Cam-dia, khi ông nhận hết việt, ông đã làm cho trách nhiệm tội để dâng hơn nhiều. Nhưng định một cái án cho công bằng là

một việc khó nhất cho quan tòa. Không ai không phải công nhận rằng ông là một vị đại lãnh tụ, một nhà ái quốc đối với hàng triệu người. Cả những người khác ông về tu tuồng chính trị cung phải coi ông là người có mục đích tối cao, một cuộc đời cao thượng và như một ông thánh. Nhưng bốn phần tội là phải xử ông như một người ở dưới quyền pháp luật. Các rắc rối ở Ấn-dô, rắc ít người tiếc rằng vì ông mà chính phủ không thể nào để ông tự do được.

Quan Chánh án lại nhà nhẫn hối bị cáo muôn chịu tội nào. Ông Cam-dia muốn tòa kết án ông như đã kết án nhà ái quốc Tilak hồi 12 năm trước nghĩa là 6 năm tù.

Ông Cam-dia rất lấy làm hạnh là tên ông lại liên lạc với tên Tilak. Ông nhận rằng tòa đã xử án ông rất nhẹ và trong khi xu không còn thề nào đối với ông có nhà độ hơn thế nữa.

Sau khi xử xong các bạn ông đều ôm lấy chân ông khóc. Còn ông thi vẫn mím cười chào bạn hữu rồi đi thang vào nhà giam Sabarmati.

Tu khai ông vì bắt và bị giam, không ai được nghe tiếng ông. Lời ông gửi từ nhà pha ra ngoài chỉ là «hóa binh, bắt bao, động và đau khát». Cả nước đều nghe theo ông. Nếu ba năm về trước, ông bị bắt thi ở Ấn-dô đã xây ra bao nhiêu việc lưu huyết. Nhưng ngày nay thi khắc hẳn, cả nước đều yên lặng nghe lời ông. Hàng ngàn người Ấn-dô tinh nguyện vào nhà pha một cách vui vẻ. Mọi người đều theo khẩu hiệu «Bắt bao động, Đau khát, nhẫn nhục và khinh chết thậm chí đến như sau này»:

Ở thành Amritsar, có một bọn người Sikhs moi lập lên một phái đạo mới gọi là phái Phái này phát nguyên từ khai quang Tây uỷ cho các đèn điện. Phản nhieu các đèn đó đều có bọn thiền coi giữ và chuyên nghề buôn bán thám hàn. Bọn Akalis di đèn dầu cung duỗi đèn thủ tư để chiếm lấy điện. Nhưng chính phủ lại bệnh bọn thủ tư và cho cảnh binh đến bão y cho họ. Phái Akalis cũng theo chủ nghĩa bắt bao động của Cam-dia. Một người trong phái đó đóng ở cạnh điện Gurukka-Bagh, 4.000 người ấy tinh nguyện đi tè đèn vàng tại Amritsar. Mỗi ngày lại cứ có một trăm người trong bọn 4.000 người ấy tinh nguyện đi tè đèn vàng cho đèn điện Gurukka-Bagh, không thời đèn chết trong tay bọn cảnh binh hoặc đánh đập dù từ mói chui đê khép vê. Trong bọn 4.000 người thi mỗi ngày 25 người thi nguyên làm theo như thế. Linh cảnh sát Anh đợi sẵn ở đầu cầu đèn vàng, mang những giáo dài có đầu bằng sắt. Cứ ngày nào cũng hai bọn người phái Akalis tiến lên đứng trước mặt cảnh binh súng súng ở đấy, không nói năng, không cử động, chỉ lầm nhầm cầu nguyện. Cảnh binh giờ giảo ra đâm nhiều người trong bọn bị trọng thương giàn lê ra, bị chúng giảo xé lê người. Thế mà không hề nghe thấy một tiếng kêu khóc nào. Ngày nào cũng thế

cho kỳ đến hết sáu người mày nghĩ mới thôi. Ấy cái sức nhẫn nhục của dân Ấn-dô đến thế, ai nha tẩy nói mà không phải ghê sợ?

Ông Cam-Địa bị kết án 6 năm tù và bị ở nhà pha Ye avada gần Poona (tỉnh Bombay) và bị tống giam từ 18 tháng ba năm 1922, nhưng đến năm 1924 chính phủ Anh thả dân Ấn phẫn uất và ông cũng bị đau ốm người rất gầy yếu nên phải tha cho ông được tự do trước khi hết hạn tù.

### Kết quả « Hội nghị bàn tròn » ở Luân-dôn

Từ sau khi ông Cam-địa được tha ông bị đau yếu luôn nên sự hoạt động của ông giảm bớt một phần. Vả trên trường chính trị Ấn-dô đã xảy ra nhiều việc thay đổi lớn nên ông Cam-địa đã nhường địa vị lãnh tụ Quốc hội cho các nhà chính trị khác trẻ hơn và hàng bài hơn.

Ngay từ Décembre 1923, đảng tự trị ở Ấn-dô do nhà lãnh tụ có tiếng nhất là C.R. Das lập nên đã thắng phiếu tại cuộc tổng tuyển cử và vẫn chiếm số ghế ở Quốc hội. Đảng này đã điều hòa các phương pháp bất bạo động với việc tham dự vào các hội-nghị lập pháp nghĩa là khác với chủ nghĩa « bất-tòng-tinh » của ông Cam-địa. Gần đây đảng Quốc gia tự trị Ấn-dô lại do ông Pandit Nehru đứng đầu. Ông này vẫn giữ thuyết Ấn-dô độc lập và Ấn-dô của người Ấn. Tuy-ông là một nhà quí phái Ấn-dô quê ở xứ Cachemire nhưng ông rất thân thiện tâm hồn hàng trăm triều dân Ấn và đối với người Anh rất có nhu đố Ông Nehru trước cũng là đỡ đẽ của thánh Cam-địa nhưng ông đã hiểu rõ sự thật hại của bậc tiền bối do trên trường chính trị từ sau khi ông Cam-địa sang Luân-dôn dự Hội nghị bàn tròn và điều đình với các nhà cầm quyền Anh.

Hội-nghị bàn tròn họp vào hồi 1931 - 1933 là cuộc hội-nghị quan hệ vĩ vaste vấn đề Ấn-dô từ xưa đến nay có cả các nhà lãnh tụ các chính đảng Ấn-dô, các ông hoàng-đế và các đại biểu các giới ở Ấn-dô dù vào bên cạnh các đại biểu của người Anh. Kết quả hội-nghị này là năm 1935 phán Án-dô thảo từ 1935 và mãi đến 1937 mới thi hành. Hội-nghị lại xác cá-dân vấn đề chung cho toàn thể dân Ấn-tức là vấn đề thống nhất Ấn-dô và trừ bỏ mọi sự xung đột giữa các giống người các giai cấp và các tôn giáo, m từ trước hầu hết các nhà lãnh tụ Ấn-dô đều đẽ ý đến mà chưa ai giải quyết được. Các cuộc tranh luận tại Hội-nghị bàn tròn đã tố rõ ràng về toàn thể, Ấn-dô chưa bị sẵn sàng để nhận hết trách nhiệm của chính phủ mà hiện nay Nghị viện Anh phải chịu. Cả người Anh, người Ấn, người Hồi cũng đều công nhận là ý nghĩa về trách nhiệm và sức lực tri-sự tăng thêm nêu chính phủ Anh nhường cho họ một phần trách nhiệm lớn hơn Hiện nay, về díp Sir Stafford Cripps đang điều đình việc Ấn-dô còn hiếu nhà lãnh tụ Ấn-dô yêu cầu cho Ấn-hoàn

toàn tự trị và chính phủ Anh phải nhường hết trách nhiệm về việc chính trị và hành chính cho dân Ấn- Chi như thế thì 350 triệu dân Ấn-mỗi chịu thành thực hợp tác với người Anh trong công cuộc phòng thủ Ấn-dô, phần tử quan hệ nhất trong đế quốc Anh ngày nay. Theo biến pháp mới của Ấn-dô mà nghị-viện Anh đã đem ra đầu phiếu và chuẩn y bởi 1935 một bản biến pháp rất lớn lao, vĩ đại thi sẽ lập một liên bang Ấn-dô gồm cả 11 tỉnh tự trị và có cả các nước do vuẩn-dû dự vào. Trách nhiệm về quốc phòng và vĩ viêc ngoại giao vẫn ở trong tay Phó vương tức là Toàn quyền Anh. Còn các việc khác vẫn thuộc phạm vi liên bang hoặc vĩ viêc như các tinh đều giao cho những chính phủ gồm có các vĩ tông trưởng có trách nhiệm trước các hội-nghị lập pháp. Quyền hạn các chính phủ hàng tinh đó gồm cả việc giữ trật tự và kiêm soát sở Cảnh sát.

Phó-vương và các vĩ tông đốc các tinh phải nhận ý-kien của các vĩ tông-trưởng chỉ cốt các ý-kien đó không trái với trách nhiệm riêng của Phó-vương và các quan Tông-dốc. Mỗi tinh lại có một hội-nghị lập-pháp do một số cử tri gồm 40% dân chúng bầu lên. Trong hai viện của liên-bang thi các ông-nghị chọn trong các đại-bieu do các tinh và các nước của nhà Ấn-dô cử lên. Các nhém thiểu số, các giai-cấp được chính thức thừa nhận, các giống người « hõi dân », các thợ thuyền, các người Âu và các người Án theo đặc-giai-cấp đều được cử đại-bieu và hai viên.

Tuy-hiến-pháp đó là một công-trình vĩ-dai, nhưng vẫn không được sự chấp-đón của Quốc-hội Ấn-dô tán thành. Vì thế,nhà vân-dẽ Ấn-dô đã trả nén một vấn đề vòi cùng gay go cho Anh nhất là ngày nay chiến-tranh đã đến gần cửa Ấn-dô nêu người Anh lại không đủ thi giờ để giải quyết.

Riêng về Cam-địa thi tuy ông vẫn được toàn thể dân Ấn tôn sùng như trước, nhưng người Ấn-dô không tin vào cá-kết quâc của các phương-pháp vân-dộng cũng chủ-nghia bất-hợp-tác của ông, vì đã nhiều lần ông linh lời các nhà cầm quyền Anh mà hứa hẹn với đồng-bào và sau cùng các lời hứa đều không thực hiện.

Đến nay có lẽ ông Cam-địa cũng đã hiểu rõ cái giá-tri các lời hứa của Anh như phần nhiều dân Ấn. Tuy vậy ông vẫn gữ thái-độ cao-thượng và quan-tử và ông vẫn tin theo cái thuyết « bất-bạo-dộng » rất nhân đạo vì đó là cái nguyên-cát-cốt yếu của tinh-thần Ấn-dô.

Việc ông Cam-địa làm lùm xùm không được hoan-tòn có kết quả nhưng tư-tưởng và hành-vi của bậc « thành-sống » đó đã có ảnh-hưởng lớn cho dân Ấn và trong khắp thế-giới, và sự kinh nghiệm của ông sẽ giúp ích nhiều cho các nhà lãnh-tụ Ấn-dô ngày nay. Tên ông sẽ còn ghi mãi bằng chữ vàng trói trong lịch-sử cách-mệnh Ấn-dô và thế-giới.

HỒNG-LAM

## Một chuyện về An-dô của nhà đại-văn-hào Anh Rudyard Kipling :

### PHÉP LA CỦA PURUN BHAGAT

Một người dân ở núi có bao giờ sẹo leo lèn hay leo xuống vài trăm thước núi nên khi dân làng thấy khói bốc lèn ở trên ngói đèn bấy lâu bỗ hoang thì ông mạo sự của họ với leo lèn đèn đè thăm hỏi

(Tiếp theo và hết)

các cảnh đồng ruộng, núi rừng đó và ông thường tự hỏi rằng sau bao nhiêu mùa khắc nhanh ấy, cảnh vật nọ sẽ dân người di dân tản dâu ?

Khi vĩ mục-sư nhìn thấy cặp mắt của Purun Bhagat — đó là cặp mắt đã từng sai khiến hàng triệu người — tức thi mục-sư chào rập xuống đất, cầm lấy cái chậu, rồi không nói một tiếng gì nữa, ông vội trả xuống lòng và bồi với mọi người :

— Bây giờ thi chúng ta mới thật được gặp một vị thánh-nhân. Chưa bao giờ tôi được thấy một người như thế. Ông ta là người ở đồng bằng nhưng mặt trắng... một người Bà-la-môn như trâm vạn người Bà-la-môn khác.

Mỗi sáng, dân làng dò cái chậu đựng đồ ăn vào giữa cái chạc cây & ngồi cửa miếu, do mục-sư, một người dân bà hay một đứa trẻ đưa lên. Nhưng không bao giờ Purun Bhagat xuống lèng. Từ cao trống xuống, ngày tháng qua, ông có thể nhìn thấy được tất cả đồng ruộng và dân làng di lại, làm ăn : mỗi một mùa là họ có, đồng lúa có một màu sắc khác nhau.

Mùa này qua mùa khác, ông vẫn ngồi yên chỗ đê nhìn sự thay đổi tuân hoàn của

dến đó dẫu tiên vì xưa nay chúng vẫn rất tò mò và sau khi đã làm đồ cái chậu đựng đồ ăn và ăn nó quay lẩn lóc trước miếu, sau kbi cần miếng đồng trên cái nạng và nhăn nhó với cái da hươu thi chúng cho rằng cái người ngồi một cách rất yên lặng ở đó suốt ngày, phải là một người hiền-lành. Chiều đến chúng nhảy nhót trên cành, giơ tay ra xin thức ăn của Purun Bhagat rồi lại nhẹ nhàng nhảy đi. Chúng lại yêu hoi ấm của lửa đồ và quấn lấy quanh mình ông cho đến lúc ông phải gạt chúng ra để cho thêm cùi vào lửa, và thường mỗi sáng, khi tinh già, ông thường thay mồi con vượn chui vào ngủ nhớ chăn của ông. Cò lặn một vài con vượn tới ngồi gần bên ông, mắt chàm chàm nhìn ra những dây tuyêt-xa-xa, chốc chốc iai kêu lên một tiếng, mặt mũi thi chan chứa những vẻ khôn ngoan và buồn bã lả lung.

Sau con vượn thi con hươu tới. Con hươu rất to, rất khỏe. Nó tới dè sát hai cái sừng của nó và các viên đá lấp của tưống thần Kali nên khi nó chợt tròng thấy Purun Bhagat thi nó giật mình lo sợ. Nhưng ông vẫn ngồi yên và dần dần con hươu lén lại gần ông và gác mũi lên vai ông. Purun Bhagat lặng lẽ vuốt bàn tay

### HÃY ĐỌC

#### Triết học Bergson

của giáo-sư Lê-chi-THIẾP

Bản thường 095 — Lựa đồ 7p00.

Một triết-học mà ông Kaneko thay

mặt cho thanh-niên Nhật đã phải

viết một bức thư để nói sung

sướng của họ khi được nghe

tiếng đàn bi-mét và thám trầm áy

#### SẮP CÓ BẢN

#### The-giới Mới

PHÙNG-NGUYỄN thuật theo

A. Maurois

(Tiếp theo « Thành-niên trước

thế-giới mới » đã hết).

NHÀ XUẤT BẢN :

TÂN-VIỆT 49 Takou Hanoi

mắt mè lên mõm nó làm cho nó nhẹ hẳn người đi và cái đầu xuống. Về sau con hươu lớn đắt cả vợ và con dê, đê cho chúng nán nhai cỏ dòn bẽm bên cạnh ông hay là giữa đêm nò lò mò đến một mình, cặp mắt xanh quắc dưới ánh lửa đê ăn vài quả hạt rết tươi. Dần dần cùa các chú hươu sao nhỏ tí rát nhất đời và chú sóc rừng cũng lẩn đến làm quen, liếm tay Purun Bhagat. Ông thường gọi các con vật đó là « các bác » và tiếng gọi Bhai ! Bhai ! nhẹ nhàng của ông mỗi khi ông cất lên là làm cho chúng dù ở trong rừng cũng vội vã chạy ra đón ông. Cả đến chú gấu rừng — chú Sona — cũng qua lại đó nhiều lần, tinh chú rất đa nghি và hực hắc nhưng vì Purun Bhagat không iỏi về sợ chú nên chú không nỗi giận, tuy vậy chú vẫn để ý ngầm nghĩa ông cho đến lúc chú cũng phải mòn men lại gần ông đê hoặc là xin thức ăn hay là đê cho ông vỗ vỗ ! Từ đó chà coi Purun Bhagat là một người bạn thân thiết nhất đời !

Dân làng thường thấy hình bóng cùa con hươu lớn di lại trong khu rừng ở sau miếu, họ lại thấy các con trâu rừng nhảy múa trước tượng hòn Kali, hay là các chú vượn ngồi xếp xổng đít như người đê chơi nghịch các vỗ dứa ở giếng đèn; từ đó họ lại càng tin là Purun Bhagat quả thật có phép lạ.

Ngày tháng qua...

Tóc của Purun Bhagat không cắt mỗi ngày một dài và phủ lên hai vai ông, cạnh miệng da hươu, cái nọng cắn đồng của ông đã dần dần đào trên viền da một lô nhô, cái

chạc cây trên đó dân làng thường đê chậu ăn bày giờ nhẫn bông và các thú vật đều đã nhớ dùng chỗ ngồi của chúng nó ở gần lùa. Mùa này lại qua mùa khác, ha rồi sang đông. Ngôi làng vẫn không thay đổi: vị mục-sư có già hơn trước, và trong những lù trê con trước kia được em chén cơm lên dâng Purun Bhagat, bây giờ đã có đứa sai con đê thay mình rồi. Thậm chí đê nói mỗi khi có người xa lì nào hỏi dân làng rông róng vỉ báhnhanh nô dâ dến ở miêu thần Kali từ bao lâu hi họ sẽ trả lời :

— Thân-khán ở đó từ thương-cô !

Q

Một mùa hạ năm nọ, mưa xuống nhiều lắm ! Người ta nhớ lại đã bao nhiêu năm nay chưa bao giờ mưa lâu như thế ! Luôn trong ba tháng trời mây mù phủ khắp trời, một trận mưa mạnh kéo dài

Nhà buôn nào cũng cần phải có cuốn

## CATALOGUE OFFICIEL

HỘI - CHỢ HANOI 1941

Một cuốn chỉ nam dày đủ tài liệu để giúp các ngài rộng đường giao-dịch với các hàng sán-xuất và các nhà tiêu-thụ. Giá bán 1.800 một cuốn, thời 0\$47 cước phi. Chỉ còn rất ít, xin gửi ngài phiếu cho:

Comptoir Indochinois de Propagande pour l'Industrie et le Commerce (C.I.P.C.) 72, Rue Wiéle Hanoi

S

Người Việt-Nam cần phải đọc:

## NGƯỜI XƯA

của VIỆT-THƯƠNG  
đề thường - tucre cai tinh-hoa  
của lịch-sử nước nhà. NGƯỜI XUA là một tài liệu văn-chương quý giá, in giấy bẩn Giá 0\$70 C.I.P.C. Hanoi xuất-bản

thành bão và cây nước. Miếu thần Kali thường thường ở trên các tầng mây và có khỉ cả tháng Purun Bhagat không nhìn thấy ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

Trong suốt thời gian ấy, ông chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của trán triệu giọt mưa : nước chảy qua cây ở ngay trên đầu ông, nước chảy dưới chân ông, nhảy nhót trên suôn dòn và đào đất thành những rãnh bùn.

Sau đó, một giờ lại hiện lên và mùi thơm của cây cỏ, núi rừng lại tỏa trên vạn vật. Một giờ sau nún mặt đất vừa đúng một tuần lễ rời lại mưa, mưa dữ dội, ghê gớm, nước đổ xuống như thác làm nhún cả mặt đất trước kia dầy bùn.

Một đêm giữa cảnh giờ mưa tầm tã, Purun Bhagat xếp thêm cùi lén lừa cho cháy to vì ông nghĩ rằng các « anh em » của ông -đêm nay thê nào cũng phải bò đến đóng đê suối ấm. Nhưng tuy ông đã có ý chờ đợi mãi mà không thấy một con thú-vật nào đến miếu, sau khi mệt quá ông nằm lăn ra ngủ, bụng thi nghĩ mãi không hiểu trong rùng có sự gì lạ mà các thú-vật quen ông không chịu xa rùng ?

Thê rồi, trong đêm thâm, giữa lúc mưa nặng hạt như tiếng trống đánh thi ông thấy có ai lay ông thức dậy. Rõ ràng có một bàn tay kéo bắn ông. Ông giò tay ra và chạm phải bàn tay nhỏ của một chú vượn. Ông nứa thức nửa ngủ khẽ mở chăn ra và nói:

— Ở đây đê chén hơn trong rồng nhiều, em chui vào chăn mà ngủ cho ấm.

Con vượn lại nắm lấy tay ông và kéo thật mạnh.

— Vậy thi ra em đói à ? Em

đói một tí nhó, đê anh đê làm cái ăn cho em.

Ông liền ngồi xuống đê thòi cho lừa cháy thêm, nhưng con vượn chạy vụt ra ngoài cửa miếu, rên rỉ, rồi lại chạy vào đê lấy gối ông.

Nhin thấy cặp mắt của con vượn lóng lánh rất nhiều ý nghĩa mà nó không thể nào tả bằng lời nói được, Purun Bhagat vuốt nó và hỏi :

— Sao vây ?.. Chắc có lẽ một người bạn của em bị ngã vào cùi chỏ gi... nhưng ô day có ai đặt bẫy đê ?.. Không không giờ mưa dữ như thế này anh không muốn ra khỏi cửa miếu đâu. Kia, em trông : cùi hươu cũng đến đây đê trú ẩn kia kia !

Quả thật cùi hươu lớn đang lộc cộc di vào, hai chiếc sừng to lợn chém cùi vào mặt tượng thần Kali, chú lại đưa cặp sừng đê về phía Purun Bhagat và dập chân đóm đốp trên đê, mũi thò pháo phào đường như sợi bâi một sợi gi.

Purun Bhagat vỗ tay :

— Hai ! Hai ! Hai ! Thê nào các em đến phả không cho anh ngủ đây chắc ?

Nhưng đột nhiên con hươu lẩy sừng đầy Purun Bhagat ra khỏi cửa và giữa lúc ấy thi ông thấy như có một tiếng thở dài lớn, hai viên đá giữa

miếu bỗng rời nhau ra và đất mềm ở dưới kêu óp ép.

Purun Bhagat nghiêm bắn mặt lại :

— Bay giờ thi anh hiểu rồi. Anh đã oán ngầm các em vì đêm nay các em không đến ngồi suối ấm bênh lừa như mọi khi. Thị ra mưa nhiều quá, nút sáp dò, Đã dành thê.... nhưng mà tại sao anh lại bỏ miến đi ?

Chợt nhìn thấy chiếc chậu không đê ở chõ chạc cây hàng ngay, Purun Bhagat dội bầu nét mặt :

— Mỗi ngày họ cho ta một mòn đê ăn ngon lành từ khai... từ khai ta đên dây, và nếu ta chậm trễ thi ngày mai ở dưới chậu nút có lẽ sẽ không còn ai sống nữa. Thật thế, ta phải xuống núi đê cắp bao hộ ngày. Các em lùi lại đê cho anh lấy lừa !

Purun Bhagat thắp một bó đuốc và quay tay mạnh cho lửa bốc mạnh.

— À các em đê đến báo anh ! Bay giờ chúng ta sẽ làm hoa thê... hoa thê nữa... Nào đê, nhưng cùi hươu hãy đưa

Cho phép bình phảm hay dở, chớ nhảm  
mắt bài bác thi cầm.

## THUỐC CAI A - phiến lêng giá... cũ

TÚ-NHẬT-KHƯỜNG-YÊN-HOÀN số 46, giá quảng cáo hiện đang bán: Nghiên-wang 4\$, - Nhе 2\$, - chí cùn là nay đê ngày 10-6-42; sau ngày ấy nhất định giá cù: Nặng 7\$ - Nhе 350 (ô xâ phái mua tùng như cây mới khôi cai đê dang ma bắt thuế), Sâm-Nhung-Tuyết-Cân 1550, Thang-in-ết-Ấn 0\$25. Các cù già lão, các ông yếu đuối, trước kai cai phải dùng huân bồ TIẾP-ÂM-HOÀN số 44 1\$20 cho khỏe đê.

## Sân, ngura, lò, chóc, nhợt

Lô hoa mun nhợt khấp cùi người là yム nồng đê, ôi nướu ôc, nồng Trà-Sang Tiêu-Dêc 0\$25. Sân ngura nứa dưa đê người vi thiếp nhứt hoac họa: Ha-cam, Giang-mai, uống Tháp-Nhị Phá Lô 0\$10. Bánh kin-nien và nòng, chúa và tiêm chích nhiều thuế đê, bộn chép chòr ra, phái uống Bại-bô-Thát-Dêc 0\$20, bôi Lô Trắng 0\$20, Tám Sóng 0\$30. Trà em uống Cam-Thanh-Dêc 0\$20 (7 tuôn trông lóng đê), bôi Lô Bô 0\$20, Tám Sóng 0\$30. — Ô xâ muu thuốc gai linh-hoa giao-ngàn, nhứt phái trà 13 tuôn trông, nứa không xin miếu gai, ngan-phieu đê: M. NGÔ-VĂN-QUÝ, Việt-Lon 63 Hàng Bé Hanoi, Bé-jý: Mai-Linh Bé-phuong Saigon, Việt-Lon Namsinh, Quang-Yen Haidring, feh-Trí Ninhbinh, 21 Hô-Vân Hadieng, 20 Tam-cô Tuyen-quang, Cáp-Tín Cempahport, Quang-Ich Chợ Rà Bacan, Ngô-hoanh-lái Samneus, Thái-Lai Phanthoia, Siab-Huy Vinh, Huon, Giang Tué.

cô cho anh vịn vi anh chỉ có hai chân thôi, khó theo kịp các em.

Tay phải ông cầm cái bờm ô cùi hươu: cùi tay trái thi ông giò cao mồi lửa.

Không có một ngọn gió, nhưng mưa mạnh làm tắt gần hết được lửa, chú hươu vẫn mạnh bạo xuống núi. Vừa ra khỏi rừng thi ông nhận thấy nhiều thú vật quen theo ông. Tuy không nhìn thấy nhưng ông cũng biết có nhiều chú vượn vây quanh ông và nghe thấy tiếng thở hõng hõng của chú gấu Sona. Nước mưa quấn những sợi tóc bạc dài của ông thành những nắm lóm, nước bắn từ tung dưới những bần chậu nút đê của ông, chiếc áo vàng đán chặt lên tẩm thân gầy gò nhưng ông xuống núi một cách vững vàng, vừa di vừa dựa vào lưng hươu. Vì hiện giờ ông không còn phải là một vị thánh nhân nữa, nhưng ông là Purun Dass, K.C.I.E., thủ tướng một nước quan trọng, một người quen cầm đầu, sai bảo mọi người, dang di cùn tinh mènh nhiều người khác.

Theo con đường lóm chõm, lầy lội ông và các « anh, em » lùi lùi xuống mãi cho đến lúc con hươu chạm sừng vào một

tường nhà, nó lắc đầu rồi lùi h冂 lại và nó vừa ngã vừa h冂 người: Purun Bhagat đã tới đầu ngõ làng rồi. Ông đứng lại dưới một mái nhà, thời cho ngọt duôn chảy thêm mạnh và lấy chiếc nạng gõ vào cửa sổ nhà người họ hàng.

Ông héo lớn:

— Đứng dậy và ra ngoài ngày.

Ông ngạc-nhiên khi nghe thấy tiếng nói của mình vì đã bao-lâu ông chưa từng nói lớn với một người nào cả.

— Nói sấp dò... Nói sấp dò..

Đứng dậy và ra ngoài ngày  
hồi các dân trong làng!

Vợ bác thợ rèn thô cò ra và bảo chόng:

— Vì thánh-nhân của chúng ta kia kia. Ông đứng giữa các thú-vật quen ông. Nay nhà, nhà đánh thức trẻ con dậy ngày và phi-báo người trong làng đi.

Tiếng gọi từ nhà này qua nhà khác và các thú-vật đứng đây cái ngó con, đang chen chúc nhau và quần lây Purum Bhagat còn chú gấu Sona thì hục-hặc ra chiêu nóng ruột lầm.

Dân làng chạy đầy ngõ, họ vào khoảng bầy chục người.

Purun Bhagat bảo mọi người:

— Đi sang phía kia thung lũng và trèo lên trái núi ở trước mặt. Đứng đê ai lại sau. Chúng tôi sẽ theo sau mọi người!

## Cai a-phiển (Giới yến đại bồ) của nhà thuế NGỌC-SƠN-LANG

Người già yểu và những người di làm việc muôn xa lanh lèn đến Nghiên nhẹ hét ba hộp - Nặng sáu hộp. Có hai  
hang: 1500 và 0570.

Xin chú ý: - Không bắt buộc phải dùng Tuyệt càn hay thuốc bồ thêm ngoài.

Và còn chún phuong thuốc khác hay dà có tíeng như: Giang-mai, Láu, Bán xuyên, Tráng-duong, Bồ huyết, Điều-kinh, Kinh-y v.v...

Bại-lý. - Hái-dương: Chai-Lau, Haiphong: Mai-Linh, Đóng-kh: Thuận-Mỹ, Cao-bắng: (chợ T.K.M.) M. Nguyễn-văn

Trang, Khanhbinh: Thủ-Lai, Phú-Quảng: Đồng-Mỹ, Païou: Hồng-Phát v.v... Cần thêm Bại-lý lanh nón chua cá.

Thú và ngan-phieu đê cho: M. NGUYỄN-VĂN-AN chủ nhà thuế « NGỌC-SƠN-LANG »

7 phố Vọng-đe (số cửa Trại Lính khố xanh) - Hanoi

Và tức thì dân làng chạy và cũng chỉ có dân ở núi thi mới chạy khéo được như nhau vì họ biế rằng mỗi khi có núi sập thì lập tức phải chạy ngay về phía bên kia núi và càng leo cao được bao nhiêu càng hay. Dân làng chạy chốn, lặn lội qua con sông nhỏ và trèo qua những tảng ruộng của họ, người này gọi người kia: dù cả tên moi người trong làng, sau gót bợ hưu bờ mõi lúc them nặng nề vì Purun Bhagat mặt quá căng dựa nặng them vào người chú.

Rồi thi chú hưu dừng lại dưới một rặng thông ở khoảng hai ngàn thước cao.

— Em ôi đây với anh. Ôi đây cho đến lúc.. anh.. di!

Trong kh้อง-gian bỗng có một tiếng rền rĩ, tiếng rền rĩ biến thành tiếng hô goi, tiếng hô goi thành tiếng gào hét rồi sau hét tiếng đó dồn ra một tiếng ầm ầm như giờ long đứt lòi tai chúa bao giờ ai nghe thấy và cái sườn núi mà dân làng đang trú ẩn dường như bỗng bị ai chạm mạnh vào và cái cối tròn núi bị rung động đến cả tận xé lỗn trong năm phút đồng hồ. Tiếng ầm ầm lại biến hẳn và tiếng giọt mưa lại đều đặn rơi trên hang chục cây số đất thịt tựa như tiếng trống nhỏ.

Như thế ta cũng đủ hiểu rồi!

Không một người dân làng nào, ngay đến cả vị mục sư nữa - có dù can-dám cát lời nói với Purun Bhagat - vị thánh nhân đã cùn sống tinh mệnh họ, Họ cùng nhau ngồi

Linh tinh của nó lúc này báo cho nó sự nguy hiểm, giờ lại báo cho nó rằng ở đây nó sẽ hế lo sợ. Purun Bhagat ngồi xếp xuống cạnh nó vì mura và rét và sự mệt nhọc khi eo trேo dang dàn giết ông nhưng ông quay đầu về phía các ngọn đồi tản mát ở phía trước và ông héo lên:

— Đứng cả lái và kiêm-diem lại cho dù số người.

Rồi sau thấy mọi người đã dừng bước, ông bảo nhở con hươu:

— Em ôi đây với anh. Ôi đây cho đến lúc.. anh.. di!

Trong kh้อง-gian bỗng có một tiếng rền rĩ, tiếng rền rĩ biến thành tiếng hô goi, tiếng hô goi thành tiếng gào hét rồi sau hét tiếng đó dồn ra một tiếng ầm ầm như giờ long đứt lòi tai chúa bao giờ ai nghe thấy và cái sườn núi mà dân làng đang trú ẩn dường như bỗng bị ai chạm mạnh vào và cái cối tròn núi bị rung động đến cả tận xé lỗn trong năm phút đồng hồ. Tiếng ầm ầm lại biến hẳn và tiếng giọt mưa lại đều đặn rơi trên hang chục cây số đất thịt tựa như tiếng trống nhỏ.

Như thế ta cũng đủ hiểu rồi!

Không một người dân làng nào, ngay đến cả vị mục sư nữa - có dù can-dám cát lời nói với Purun Bhagat - vị thánh nhân đã cùn sống tinh mệnh họ, Họ cùng nhau ngồi

xóm dưới gốc thông đê chờ ngày đến.

Khi giờ vừa hừng sáng thì mặt họ với nhau xuông chân núi: tất cả những chỗ trước kia là rừng, là ruộng, là đồi cỏ nuôi trâu bò, là đường di lại: bây giờ chỉ còn là một đồng bùn đỏ to lớn mênh mông ở trên có vài thân cây cầm ngược giờ cùi rẽ cây lén. Sông bùn này dâng lên cao ngay sát sườn núi của họ trú ẩn. Cồn làng, đường di lên miếu thần Kali, ngay đến cả miếu và khu rừng rậm rạp sau miếu bây giờ cũng biến sạch. Trái nái dâng dập sập xuống và phủ lùm khắp mọi vật rồi.

Và các dân làng, từng người một, bò qua khu rừng bùn lầy đê đến cầu kính trước mặt Purun Bhagat. Họ thấy chú hưu đứng gần ông và chạy chónh khi nhìn thấy họ, họ lại nghe thấy các chú vượn than thở trên cây và chú gấu Sona rền rĩ trên đỉnh núi. Vì thánh nhân của họ đã chết rồi, ngôi dựa lưng vào một thân cây, chân xép bằng tròn, cái nang ở sườn vách và mặt thì quay vè phía Đông-bắc.

Vị mục-sư bảo mọi người:

— Các con hãy tròng kia! Thật là quá lạ! Vì vị thánh-nhân của chúng ta đã ngồi chết y như hét những vị thánh-nhân lúu chết phải chôn như thế. Vậy thi chúng ta hãy dựng lên ở chỗ người chết một cái miếu đê thờ người!

Chưa được một năm thi dân làng đã dựng xong cái miếu. Họ gọi trái núi đó là « Núi của Purun Bhagat » và hiện giờ vẫn còn và dân làng hằng năm vẫn cúng bái. Nhưng dân làng đến tận nay vẫn chưa được biết rằng vị thánh-nhân mà họ vẫn tôn

sùng đô, trước kia là Purun Dass, K.C.I.E., B.C.L., Ph. D., vân vân... và là nguyên thủ-tướng của một nước Ấn-dô và là danh-danh hội-viên của nhiều khoa-học-hội, và ông là một người nhân-đức, từ-thiện nhất đời.

## Bài khóc của lũ vượn rừng

Khi đợi nhiên thây núi đồi lay chuyền, Chúng tôi với vàng đèn kéo Ngãi đì! Đời với Ngãi, lòng chúng tôi lưu luỵ: Tình rất nhiều, nói được để chí!

Khi trái núi bồng sập tan đầm lì, Trên tầng cao nước luôn đồ vó hồi: Cứu thoát Ngãi, chúng tôi — Dân-Nhâ-Tý — Nhưng Ngài đi...baotháy nứa, Ngài ơi!

Giờ đây xin cùng nhau chung lệ nhở, Cứu thoát Ngãi, dành hèn kém thế thôi, Khóc mãi đi, Ngài không về đây nứa! Mai: các bạn ngài... lại giết chúng tôi! TÙNG-HIẾP dồn quoc-ám

## MÉLANGES của Phạm - duy - Khiêm

phi'm như bài A quel je songe, bài Sous les oiseaux blancs immobiles và cả bài binh phẩm « Back street » đều đọc kỹ sẽ thấy cùng một tần trang. Ông J. Méry một văn-sĩ Pháp có tiếng, tác-giả những quyển Champs Capture v.v.. cũng đã phải ký ở nài bài đặc điểm ấy nên trong bài tựa ông đã phải thổi ròi khen ngợi « trước sau nhanh nhất, nhưng bài viết đã mười năm nay, tuy trong mười năm ấy thê' sự trái đổi biến mang tang thương mà một chữ không đổi một giọng chẳng thay, thời gian qua mà ý nghĩa vẫn còn lại và sunh túc thảm là khắc ».

Ông là kết bài tựa : « Ông nhú sau này: « một cái lưỡng tri súng sút, hòn thê' nứa, mồi cái nhiệm vụ đê theo đó là hai cái mục đích của ông Phạm duy Khiêm chí trước so được rõ ràng: ngày càng trong trèo, càng cึง, cát, càng thường bắn khôn và cái công lê hi sinh xem hai câu này đùi biết « Ta phải biết vi một việc nghĩa mà hi sinh ». Được quyền sách này ta luôn luôn cảm thấy tác giả là thiết đến một việc nghĩa muôn lâm, hay hòi hòi cùi vòi cái đùi xã hội vóng thần. Tiếng gọi vàng ngực ấy không một đetc-giả nào không thè lâm ngòi được ».

X.

Sách này in tại nhà in Taupin, nhà Mai-Linh làm tổng phát-hành, còn quyền De Hanoi à la Courtine có bán khắp các hiệu sách Tây, Ta & Đông-duong.



# ÂN-DỘ, MỘT CÁI ĐỊA NGỤC CỦA DÀN BÀ

Đêm tân hôn

Hôn lễ cử hành luôn trong mấy ngày trời rồng rắn. Đến thi đốt đèn sáng trưng như ban ngày; ngày thi rước sách linh đình; bắt đầu nhang lại tiếp tùng múa nhảy vui vầy phè ph詢n. Người ta ném cả một già tài kinh xà ra trước gió để cầu lấy mấy ngày vui. Song các cô dâu chẳng được hưởng gì cả. Tiếng vui chỉ thoảng lọt vào tai các cô qua các tướng dậy, các vách kín, các cửa đóng khít, các hàng rào trang điểm của phòng hương.

Tiếng rông trớ nêu bà chúa bà hoàng, bà lớn, thật ra các cô đã bị người đàn ông osi quyền hống häch bắt cầm tù. Mắt đeo màng kín, các cô từ đó sống cách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Thỉnh thoảng có dịp ra ngoài, các cô phải ngồi trong những cỗ xe bịt kín hay những cỗ kiệu song loan buông màn từ bờ. Các cô không còn được thấy người đàn ông nào khác, trừ chồng và cha. Cuộc đời, các cô chỉ nghe nó rộn riph thành tiếng ở xung quanh mình như một điệu nhạc xa thẳm. Điệu nhạc đó sau làm các cô phát sợ lên, sau vài năm sống cuộc đời âm thầm trong cung cấm.

Cái bà lớn cầm cung đeo vàng đeo ngọc sống trong những lâu đài nhỏ xinh xinh bằng cẩm thạch, dựng ở bên cái hồ mờ mộng chỉ là một cô gái ngu dần, hồn hêt là những cô gái bé bi hèn mây mươi thế kỷ nô lệ đè bẹp trên lưng, sau biến thành những con nai con mồi thoảng nghe tiếng đời đã bỗn chồn lo sợ.

Tuy vậy, ngồi trên đống ném gốm chǎn loạn, thiên vàng dát bạc, nàng Sanjukta không hề nghĩ rằng mình là nô lệ. Một sự vui mừng vô hạn xâm chiếm linh hồn nàng. Nàng sung sướng tưởng tượng đến cảnh chập tối chàng

Cái địa ngục ấy có những bà vợ lấy chồng lùe lén tầm, góa chồng khi lên mười rồi suốt đời ở nhà chưa hoặc bị hắt hủi đến con chó nó cũng khinh

(Tiếp theo)

Pahari, người chồng trẻ tuổi của nàng, sẽ ôm nàng trong những cánh tay nóng bỏi.

Ôi ! đêm tân hôn ! Cái đêm mới! Đẹp đẽ sướng sướng làm sao ! Cái đêm giao hoan của đôi lứa thiếu niên minh trong ý sạch, chưa có một vết giò ô trọc xấu xa của đời.

Chàng tuổi trẻ đang chừng niên thiếu  
Sánh cùng nhau dan diu chũi duyên

Hồi hộp, thòn thúc vì sung sướng, nàng Sanjukta hiểu hai chữ hôn nhân đổi vai nàng có những nghĩa gì.

Nàng Radha thi đã trở về nhà, chơi đùa với mấy đứa em nhỏ. Vì giữ lời hứa trước, lão chồng nàng đợi.., đợi đến lúc nàng khôn lớn.

Còn nàng Myrrha ? Trong bóng tối nồng bức túng đắng với nhục dục, ông cụ già hung phệ làm nhớ cái thân trong sạch của cô gái thơ. Ái tình... nàng liệt có bao giờ hiền rạng ái tình đây chỉ là cái lối hăm hiếp, cái lối cầu hợp hù vật đó không ?

Mới 14 tuổi đã góa chồng

Bốn năm qua. Cô bé Radha đã tới tuân cắp kê. Đọng nói tiếng cười của nàng đã dồn lại thành. Nàng thẳng đở vàng ngọc vào người rồi ra đứng bờ ao sen cạnh nhà, ngày thơ soi



bóng xuống nước. Trong tấm gương ao, có cả một trời mây thăm thẳm, Radha thấy mình xinh đẹp và tự nhiên nàng mơ màng...

Nàng ước thầm giá chồng nàng không là ông cụ già móm kia, cái ông già chẳng khác gì con nhện kiêu hãnh một con ruồi. Nàng thèm cái diễm phúc của chị nàng là nàng Sajukta quá.

Nhưng, than ôi ! ngày lành tháng tốt đã tới nơi rồi. Nàng sắp phải vê nhà chồng sống cuộc đời bà vợ. Nghỉ tối đó, nàng ghè tỳm và thấy một vở gì dài các được làm bà chúa.

Và đê quên cái hình ảnh của chàng xinh trai Pahari mà chị nàng thường tâng bông, nàng ngã đến những cửa cải của ông chúa già của nàng : nào những lâu đài cầm thạch, cao ngất những mây xây trên những sườn đồi xanh bén bờ những cái bờ nước như thủy tinh trong suối, nào những xe hơi bóng thoáng chạy mượt như bay, nào những đoàn voi di hàng dâng diện đại nhân lười, biết bao nhiêu là kim cương, biết bao nhiêu là bảo thạch, vò số những vòng ngọc bích, những xuyến chạm trổ tinh vi, những đồ vâng đúc ngọc, hàng đọi quàng già dây tơ, những khu vự vùn rộng bát ngát và sâu thẳm bí mật dưới đám cành lá um tùm, biết bao nhiêu đất, biết bao nhiêu thứ.. !

Nàng không thể nào tinh ra cho xiết. Vì nàng vừa thấy mè nồng nước mắt chan hòa chảy lại ôm chầm lấy nàng vào lòng để nước mắt rơi uất trán nàng như tắm.

Có chuyện gì vậy ? Một đại nạn mới xảy ra : Nàng Radha thành người góa chồng. Trong cái số mạng của nàng, thần chết vừa sen vào can thiệp. Thần chết riều sư già gan của ông già bầy mươi tuổi định bắt chấp Thần để lấy một cô gái nhỏ.

Trước khi đê lão ném cái trái dấu mùa lắn cui cùng, Thần giòi một ngón tay lạnh lùng sờ vào trán ông già. Thế là Radha cô gái dào to mon mòn không còn là cùi riêng lẻ già.

Như vậy Tứ thần đã giải thoát cho cô gái khỏi cái ách ông chúa già kia ?

Không. Suốt đời, cái ma ông chúa già kia vẫn ngự lên trên số phận cô gái, đóng cỏi dâu oan nghiệt vào cuộc đời bất cứ phụ nữ nào theo đạo Bà-la-môn : sự ở géa.

Trên đồng cỏ bache-dân, thi hài ông già kia cháb tàn là nàng Radha bắt đầu cuộc đời sầu tủi. Từ đó, nàng không còn được đeo đồ trang sức, không còn được hận những y thường nhẹ êm và thêu các sắc vui nữa. Nàng chỉ còn được mặc cái áo chưởng rộng dài hàng dà trăng trùm từ đầu đến chân. Tóc nàng den nhánh như huyền, luỗi daon ranh rghiet cũng không kiêng nê. Trên cái đầu trọc têu của

người sương phụ, người ta bắc một nấm tro tàn trĩ lên. Các thầy Bà-la-môn đều nói rằng vi kiếp trước nàng nặng tội, nên kiếp này nàng sát chồng và phải chịu đòn bù vào những tội lỗi kiếp trước. Người ta tránh xa nàng như tránh quỷ sứ yêu tinh. Đàn bà có mang

sự nàng như sự Phạm-nhan. Nàng là biểu hiện sự rủi ro, sự bất hạnh.

### Khổn nạn thân nàng Radha !

Một cô gái tươi như hoa, sinh ra để thường thức những hạnh-phúc êm-ái trên đời, mà người ta lại cắc-cớ đem xe duyên với cái thùy ma !

Bang say chất một khúc lồng, nàng phải cắn răng sống âm-thầm lạnh-lõi trong một xó nhà chồng. Không bao giờ nàng còn mong đợi ái-giá được, không một người đàn-ông nào trong giai-cấp nòng lại thêm doi-hoai đến nàng bảy giờ. Đô nhát như nién, cuộc đời dõi với nàng sao mà dài dằng-dằng và nhộn toản một mực tang ! Mà nàng tuổi đã bao lăm ? nàng mới chán 14 tuổi...

### Trốn đi...

Ngày qua, ngày qua rồi ngày qua...

Lửa kim-ô tắt, nhóm trên vòm trời xanh thăm dã bao lần rồi, mà chẳng đem lại cho nàng gái góá được một tia hạnh-phúc.

Từ từ nỗi khổ - thống đã làm khóc bê-tâm-linh đứa trẻ con. Miệng nàng không còn mim được một nụ cười. Và nàng cũng không thể nào kiêu gan thủ tiết được nữa. Đầu nàng chui xuống nặng trùi vì hổ-thẹn và đau-khổ. Nghĩ đến cái nhan-sắc có cảng băng thừa, nàng lại thở dài ngùi-ngầm.

Ói ! Ngọn lửa ái-linh làm cho Sanjukta xinh-dep như thế, chẳng hay có bao giờ làm nàng được trái-tim sâu-thẳm của nàng ? Thiên nàng trong sạch như tuyet rủ trên non, lòng nàng ngày-tho và ngày-thắng. Nhưng tài-đức nàng có bao nhiêu nay cũng là thừa và vô-dung.

Nàng có thể nào thoát những nỗi day-nghiến khe-khai của thần sô-mệnh chàng ? Nàng có thể nào thoát bô những xiêng-xích vò-hình ràng buộc vào cảnh đời lạnh-lõi tro-trọi.

Khoác cái áo tang kín cá đầu và tay, nàng không còn dám nhìn vào gương e trông cái đầu trọc không còn soi tóc.

Có khi nàng nhìn thấy những đàn-bà góá phải làm nghe quết phổ quết chợ để kiếm ăn một cách bê-rạc. Đó là những sương-phụ đã

bỏ gia-dinh, bỏ giai-cấp để di ra ngoài ném lấy một chút không-khi tự-do. Vì những thành-kiến chối-chúa lâu ngày cao như trái nái, nhiều mìn sau bị xô-dây mãi xuống bắc iuang-uối, cõng trọng xã-hội Án-Jô, thành những vật nhớp mắt ghê tởm cho mọi người. Đó là những thân tàn ma dai lang-thang đó chịu đói chịu khát để sống cho qua ngày.

Không Radha không muốn sống cái cuộc đời bê-rạc như vậy. Luôn luon, một ý nghĩ theo rói nàng : ngồi đây. Nàng biết rõ rằng muốn nương thân của Thánh, người đàn-bà phải đem thân trả một món nợ dài-ô, song thât-vọng rồi, nàng nghĩ quẩn. Nàng như bị nghèo thứ dưới tâm áo tang và hình ảnh của nàng Hawesa luôn luôn hiện ra trong trí nhớ.

Hawesa là một người bạn gái thân của nàng từ lúc còn thơ. Hai cô mèn nhau như chị em ruột. Rồi bằng một ngày kia, Radha không thấy bạn đâu. Thị ra Hawesa đã đem thân làm một cõi-dồng Devadasi để nhang trong đền thờ Thánh.

Hay là bây giờ nàng đi theo người bạn thân yêu đó ? Có lẽ nàng sẽ thấy đời êm-dịu hơn chút nào chẳng ?

Nghĩ thế rồi, một buổi sáng tinh-sương, sục-núc mùi hoa cam nở, có trinh-nữ góá chởng quá-quyết ra đi tới đền thờ Thánh...

### Gái thờ

Hawesa là con một nhà thuộc giai-cấp khá cao, nhưng gia-tu-thnh-bach. Và nhà ấy là một nhà đồng con gái làm sao, lúc-nhúc nhũng thi-mẹt là thi-mẹt.

Đến nỗi, người ta không biết để các cô già, ấy làm nghề-ngogg gì ! Cha mẹ họ đã nghĩ cách «tống» bớt mấy cô đi cho rộng nhà thấy Hawesa người dẻo-dang khác thường và kiều-diễm khàng ai săn kíp, cha nàng với án-định số-phận cho nàng.

Nàng sẽ làm đồng-cô Devadasi ! Mùm-mùm ngày thu như cen khúp-bép nàng Hawesa bị hiến cho thần-thánh. Một ngày kèn trời nắng gay gắt, người ta đưa nàng tới đèn, dưới những vòm điện này lừa, giữa những hoa-hương ngào ngạt khiến nàng như

đầu. Nàng vào nơi chính điện, mặt dã nghe mệt-mát một chút nhung hoa bầy la liệt trước tượng thần vẫn rong ra những hương thơm ngào-ngat. Ở đây, mùi hương hoa làm cho nàng say - sưa. Nhưng ngôn ngữ thanh-kết của nàng đã sờ vào hững hinh khắc tục-tiếng đền thờ thần Civa, là cái tôn-giáo tối-tàn đánh thức thút-tính của tin-dõi lên đến cực-dộ và gây cho Án-dộ tới 80 phần 100 số người mắc bệnh giang mai. Kinh-kết tung đợc lên xung-quanh nàng, những dòng hát nồi vang bên tai nàng. Rồi nàng Hawesa bị gả cho thần vợ.



Cô dâu lên sáu...

Nàng sẽ ăn cơm nhà thần, bận xiêm áo và mang nhà thần. Nàng sẽ quét dền, và sẽ quặt bụi cho các thần-tượng trên ban thờ. Nhưng đó chỉ là những công việc phụ. Nhận sự cõi-yếu của nàng là ăn-nام với các thầy Bà-la-môn. Đó là món nợ xác-thịt nàng phải trả về sự ăn ở trong đền thờ.

Một hy-vọng thoảng tới xâm-chiếm lòng nàng: từ đây được tự do biết đâu chàng có ngày nàng gặp người tri-kỷ, khi ôm-ấp thần nàng làm rung-dộng tim nang ?

Nhung Hamesa thân-mặt đán-nèng rằng :

— Nay Radha ! Chỉ hấy coi chừng ! Nếu một thày Bà-la-môn nhận biết rằng chị thích một người ngoài hòn và hiến thân cho người chị yêu-thich, thì chị có thể phải phạt đán-roi song vẹo người, hiều chua ?

Sự đời lâm nỗi lâng khát-khe, Radha ràng minh ghê sọ. Ai cho mình kén chọn sương-phụ mà hồng ! (Ký sau tiếp hối)

VĂN-HẠC



Và cô dâu lên tám !

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CÓ HỌC ĐỂ LÀM ƠNG THÀNH

# Vương-Dương-Minh<sup>(1)</sup>

Theo như thuyết của Dương-mình, đoạn trên vừa nói, tâm con người ta với vạn sự vạn vật liên lạc nhau một mối, mà sợi dây dẽ thắt nỗi, thiêng liêng thì là y, là trí, hưu-hình thì là thân thể, ngũ quan từ chi.

Tuy vậy, trong đám môn-sinh — nhiều người đã đỗ tiến-sĩ, hoặc làm quan rồi cáo về để theo học — có người còn phán vân-nghi hoặc thuyết ấy. Bão rắng « vó-tâm ngoại chí vật » là nghĩa thế nào? Mọi sự vật đều ở bên ngoài thân người ta, sao lại bão được rằng nó cùng thân, tâm, ý, trí, liên-lạc một mối?

Có lần, Cửu-xuyên hỏi Dương-mình về chỗ mình còn nghi hoặc, chưa hiểu.

Dương-mình nói:

— « Mắt mũi miếng tai và chân tay con « người ta, đấy là thân, chẳng có tâm thi « ngũ quan từ chi kia nhìn ngó, nói nồng, « nghe ngóng, cất nhắc làm sao được. Tâm « muối nhìn ngó, nói nồng, nghe ngóng, « cất nhắc, mà không có thân cũng không « thi được. Cho nên không có tâm thi « không có thân, không có thân thi không « có tâm. Cố điều, chỉ về chỗ sung-tắc bão « là thân; chỉ về chỗ chử-tè bão là tâm, chỉ « về chỗ phát-dộng của tâm thi bão là ý; « chỉ về chỗ nào ý để tới thi đấy là vật ».

Thế là tâm-trí vì đóng đò ở thân, mà thân là kẻ thừa-hành mang-lệnh của tâm sai-khien. Khi ta nhìn một vật, nói một câu, nghe một tiếng, tóm lại nhất cử nhất động gì bất cứ, chính thật là tâm-chữ-sử, do những khí-eu thừa-hành là ngũ quan từ chi mà ra sự thấy, sự nói, sự nghe và mọi sự cử-dộng khác.

(1) Xem T. B. C. N. từ số 82.

XXI

Không có ta thì không  
có trời đất quý thần

QUÂN-CHI

Thường có người mù đặc mà đi đường không cần ai giắt, đón trước những bước nguy hiểm và có trí nhớ là lung; hoặc những người có biệt-tài quái-lạ, dai-khai như Inodi ở nước Pháp hai chục năm trước, làm tinh công hàng trăm hàng nghìn con số, chỉ nháy mắt là xong, không sai một mảy. Khoa-học đời nay bảo mấy người như thế, là có « đệ lục quan » (bé sens). Chúng tôi tưởng đệ-lục-quan ấy, chính là một chỗ phát-hành đặc-biệt của tâm, một đảng nhìn thay cho cặp mắt bị thiêu, một đảng sự biết đến chỗ tận thiện vầy.

Một hôm, Dương-mình cùng mấy người bạn và một lũ môn-dò đi chơi núi. Ta đã biết sinh-bình Dương-mình, dù khi đem quân đánh giặc hay ngồi nhàn-dưỡng ở nhà, cho tới những khi từ hợp an em, ngao du sơn thủy, không lúc nào bỏ quên giảng-học luận-dạo. Ông thường thúc-giục bạn hữu và học trò, có điều gì ngờ cứ hỏi, có chỗ nào trướng là trái cứ biện bách, để cùng nhau tìm ra tia sáng, cầu lấy lê phái. Bởi vậy, hôm đó một người bạn không ngăn ngại gì, trỏ vào mấy khóm hoa cô trong núi mà vấn-nạn :

— Ông vẫn bảo rằng không có vật nào ở ngoài tâm con người ta. Thế nhưng mấy cây hoa này ở biệt-tịch trong thẳm sơn, sớm chiều nó tự nở ra, tự tàn rụng, chờ vờ một mình, chẳng ai biết đến, vậy thì nó đối với tâm ta, có chỗ quan-hệ liên-lai nào đâu?

Dương-mình đáp ngay:

— Lúc ông chưa xem thấy hoa này, thi hoa này với tâm ông cũng lặng lẽ bất động. Tới khi ông lên đây trông thấy hoa, thi nhan-sắc của hoa nhất-thời trở nên minh

bạch ở trước mắt ông, thế là đủ biết hoa này không ở ngoài tâm ông vậy (爾未看此花時則此花與爾心同歸於寂,爾來看此花時則此花顏色一時明白起來,可知此花不在爾的心外)

Cái diệu-dụng của tâm là thế: nó gieo cảm-ứng hay dề linh-năng linh-tinh vào một sự vật gì, tức thời sự vật ấy hiền-lộ bản-sắc ra ngay.

Chẳng có thể thi đến trời cũng không thấy cao, đát không thấy rộng, cũn-trú không thấy bao la vò-tận, tráng thanh gió mát không thấy gì có vẻ nén thơ.

Ấy là tôn-chí « trời đất muôn loài một thê 天地萬物一體 » của Nho-giáo từ ngàn xưa, Dương-mình dem ngon đèn tam-hồng ra soi đường thêm sáng thêm tôm cho học-giả di.

Dương-mình giảng rõ thuyết ấy cho môn-sinh nghe, trong một buổi thầy trò ngồi đàm-luận hoc-vấn, sau khi giẹp loạn Thần Hào vè :

— Các ngươi cứ lấy chỗ cảm-ứng mà « ngẫm xem thi biết : chẳng những là giống « cầm thú cây cỏ đồng-thê với ta mà thôi. « ngay đến trời đất cũng ta cũng đồng thê « nữa.

« Tràn lan đầy ngập trong khoảng trời « đất chỉ có cái linh-minh ấy, con người ta « chỉ vi hinh-thê mà tự ngăn cách ra đấy « thôi. Linh-minh của ta tức là chủ-tể của « trời đất quý thần.

« Vì bằng trời không có linh-minh của « ta, thử hỏi lấy ai trông lên biết trời cao « tít mù ?

« Vì bằng đất không nhờ có linh-minh

« của ta, thử hỏi lấy ai dòm xuống mà biết « đất sâu thăm-thẳm ?

« Vì bằng quý thần chẳng nhờ có linh- « minh của ta, thử hỏi lấy ai phân-biệt mọi « việc đất dề lãnh họa phúc ?

« Thế là trời đất, quý thần, muôn vật, « lia khôi linh-minh ta, tức thi không có « trời đất quý thần muôn vật. Mà linh-minh « ta lia khôi trời đất muôn vật cũng chẳng « có linh-minh ta. Như vậy, tức là nhãi- « kíh lru-thông, ta cùng thiên địa vạn vật « không ngăn cách nhau được vậy ». Rồi ông nói tiếp cho dược hết ý :

— « Giờ ta thử xem người chết, tinh thần thiêng liêng họ tiêu tan đi mất rồi, thiên địa vạn vật của họ còn có ở chỗ nào đây ? »

Thì ra trời đất cao rộng, quý thần lành dữ, cho đến vạn sự vạn vật sinh hóa tốt xấu, nhãi-thiết tự tâm con người ta tạo nên cả.

QUÂN-CHI

GUỐC TÂN THỜ!!! GUỐC TÂN THỜ

PHÚC - MY

Một nhà chuyên môn chế tạo ra những kiều guốc lối mới rất đẹp và nhã, giá bán phải chăng. — Mua buôn có giá riêng

■

Một hiệu giầy có tên nhiệm nhất Hà-thành và các thủ giầy Tây, vi dã kinh-nghiêm lâu năm nên từ chế ra được những kiều giày rất tinh sảo và hợp thời. Hàng tối giá lại hả, mõi các ngài c-iếu cố sẽ được như ý.

XIN CHÚ Ý! Từ nay thay từ và mandat xin gởi cho : Mr. TRƯƠNG - QUANG - HUYNH

20 Rue de Colón — Hanoi

# TỘI LỘI

Bà ra hơn 50 thứ sách xin hỏi catalogue.

Thư, và mandat để: A-Châu xuất bản eye, 17 Emile Nolly, Hanoi

Còn một số rất ít:

Xấu số . . . . . của Nguyễn Quốc-Bảo (1\$00)

Hai tẩm lồng sần — Ng Phượng-Châu (0,80)

Nô đù hận dài — Thâm Tâm N.T.T. (0,80)

BẢN ĐỒ BỘ BA QUYỀN

## Còn - lòn Tiêu khách

của THANH-DINH

Bản quyền đồng thương 11\$00 - Bán vải mạ vàng 14\$00 -  
Bản da mạ vàng 20\$00 - (mua đồng bia, vải hoặc bia da  
phải gửi mandat về trước).

NHUNG SÁCH CỘN RẤT ÍT

LUYỆN SẮC ĐẸP của Vuong-le-Dung Gia.	0\$70
BẠCH-Y TIỀU-HIỆP của Thanh-Dinh.	0, 32
VĂN-QUANG ĐỘNG	0, 50
SÁU MẠNH	0, 32
PHO TƯỢNG THẦN	0, 80
THÀNH-SÂU HUYẾT LỆ	0, 50
TRANG HỤT (một quàng tiêu sứ quái lạ rất thần bí của Lê-quý-Bon) Nguyễn-văn-Thông biến tật	0, 50
CHIẾN TRẠM chép hết cuộc Au-chieu xay ra từ ter-9-39 thật rõ những trận đánh ngang dũng bằng nhưng khai giờ tối tàn.	0, 65

QUÂN-SƠN LÀO-HIỆP

của Thanh-dinh - Dương ra từng số, mỗi chủ nhật một kỳ.  
Giá: . . . . . 0\$10  
Editions BẢO-NGỌC 67, Neyret Hanoi - Tel. 786

Bốn mòn thuốc bắc cần thiết cho  
Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bổ-thận Đức phong 1\$50
- 2) Thuốc Đại-bắc Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Biền-kinh Bổ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bổ-tý tiêu cam. . . 1,00  
do nhà thuốc tráng dô

## Đức-Phong

phát hành

Một hiệu thuốc tin-nhiệm, có bán buôn bán lẻ dâ  
thuốc sống, thuốc bắc chè và các thứ sản chính hiệu.  
45, Phố Phúc-kiến - Hanoi

## Xem mạch Thái-tò

GỌI BỆNH

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.  
Mỗi lần. . . . . 0\$50  
Bao da dày Phong-tích số 6  
Lau tiêu, ngâm đau bụng, sỏi, ý  
ach, q.v... Giá 0\$60 một gói  
Bồ da dày hàn sán, Đại bò  
nguyễn khi kiện tỳ bò vị số 41  
(1\$50) đau bụng kinh niêm,  
gan, ticc, mặt hận sán v.v...  
Khi hư bạch-trọc số 11  
Ra khi hư mệt nhọc v.v... giá 1\$20

Nhà thuốc PHẠM-BÁ-QUÁT  
27, Hàng Than - Hanoi

BẢN ĐỒ BỘ BA QUYỀN

Magic Bloc Film và 7 Couleurs ans Danger

## ICLAN

Bảng viếng biển  
hóa, rất ái tình.  
Chưa từng thấy  
có σ Đông-dương.  
**TAMDA & Cie**  
72 wield  
Hanoi Phát-hành.

GIẤY HOA MAGNIFIQUE RELIURE

Dùng đóng sách nhã và đẹp hơn cả.

Những khía-phẩm kiết-tắc của hiệu sách:  
**TAM-ANH — 96, Bd. Bonnal Haiphong — Tel. 706**  
Cửa mỗi thứ, gửi 0\$20 tem-cờ về lấy mẫu biểu khống

## CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

## Phan Murat

### THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỎI

Lau phai, đứng ngang hàng các  
hàng phẩn danh tiếng ngoại quốc  
Có thử hương, trắng và da  
người. Bán khắp nơi. i hộp 1\$20

MUA SỈ ĐÓ :

Etablissements VẬN-HÓA  
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

NÉN HÚT THUỐC LÀ

## BASTOS

NGON  
THOM

MỘI GÓI 0\$10

# chiến-quốc sách

## Tần Vũ-vương nói chuyện với Cam-Mậu

Tần Vũ-vương (1) nói chuyện với Cam-Mậu  
甘茂 (2) rằng : « Quả nhân muôn lấy xe đi  
suối vùng Tam-xuyên dê dom nhà Chu rồi  
quả nhân có chết cũng thỏa » Cam-Mậu thưa :  
« xin di ước với Ngụy đánh Hán » Tần Vũ-vương  
bèn khiết Huống-Tho 向壽 (3)  
cùng đi với Cam-Mậu.

Đến Ngụy, Cam-Mậu bảo Huống-Tho rằng :  
« Ngài vè nói với nhà vua rằng : « Ngụy đã  
nghe rồi, song xin nhà vua chờ đánh Hán với.  
Nếu việc xong, xin thưởng hết công cho ngài. »

Huống-Tho về trước đê bão với Tần vương,  
Tần vương dón Cam-Mậu ở Túc-Nhuong  
息壤 (4). Cam-Mậu đến nơi, Tần vương hỏi  
viết ghi lại không đánh Hán. Cam Mậu thưa  
rằng : « Nghi-duong (5) là một huyền nhón,  
của cải ở đất Thượng-dâng (6) và Nam-dâng  
(7) chúa cù ở đây dâ lú rõ, chỗ ấy  
tuy gọi là huyền nhưng thực là một quận,  
nay nhà vua quay lưng lại chỗ biếm, di xa  
nhìn dê đánh thi khó quá. Tôi nghe  
Truong-Nghi bên tây gồm được nước Ba,  
nước Thủ, bên bắc chiếm được đất ở ngoài  
Tây-hà (8) bên nam lấy đất Thượng-dung (9),  
thiên hạ không khen Truong-Nghi có nhiều  
công mà khen dung tiêu vương (10) tin  
Truong-Nghi, Ngụy-văn-Hầu 魏文侯 (11)  
khiến Nhạc-duong 楚羊 (12) làm tướng  
đánh Trung-son (13). Ba nǎm nay đánh được,  
Nhạc-duong vè khoe công. Văn-hầu đưa cho  
xem một sọt thiêm pha. Nhạc-duong giập  
đầu lạy hai lạy nói rằng : « Khuông phải công  
của kẻ bá tôi này, thực là sác của nhà vua. »  
Tôi là kẻ bá tôi ở trại (14), còn Vu-lý-Tật

樗里疾 (15), Công-lôn-Diên 公孫衍 (16),  
về bè với Hán, nếu bàn việc thì nhà vua tất  
nghe họ, thê là nhà vua khinh khi nước Ngụy,  
mà tôi thi phải chịu cái oan của Công-tôn-Sĩ  
公孫侈 (17). Xưa thầy Tăng-tử 曾子 (18),  
ở đất Phi (19). Ở đây có một người tràng tên  
với Tăng-tử phạm tội giết người. Người ta vè  
bảo với mẹ thầy Tăng-tử rằng : « Tăng-Sám  
giết người. » Bà mẹ nói : « Con tôi không giết  
người », rồi cù dết cùi như thường. Một lúc  
sau lại có người đến nói : « Tăng-Sám giết  
người. » Bà mẹ vẫn yên lặng dết vai. Một lúc  
nữa lại có người đến nói : « Tăng-Sám giết  
người. » Bà mẹ sợ, ném thai chạy trốn. Ông  
ông Tăng-Sám có đứa bé, bà mẹ cù lồng tin  
nhưng đến ba người nói thì bà mẹ cũng không  
tin được nữa. Nay tôi không có đứa bé bằng  
Tăng-Sám, mà lồng tin của nhà vua cũng  
chẳng bằng lồng tin của mẹ ông Tăng-tử, kẽ  
ngòi tôi không những chỉ ba người, tôi sợ nhà  
vua vì tôi mà quăng thai đi mất. »

Tần vương nói : « Quả nhân không nghe ai  
hết, quả nhân cùng nhà thầy ăn thè. » Tần  
vương với Cam-mậu thè ở đất Túc-nhuong.

Bánh thành Nghi-duong năm tháng không  
bịt được. Vu-lý-Tật, Công-lôn-Diên bắn ra  
bắn vào với Tần vương. Tần vương siêng lòng,  
với Cam-mậu vè nói rô cho biết. Cam-mậu  
thưa rằng : « Nhời thè ở Túc-nhuong còn  
không? » Tần vương nói : « Văn còn. » Tần  
vương đùa hết quán, lại khiến Cam-mậu  
đánh Nghi-duong bặt được thành.

BÁNH-HỘ lược dịch

(1) Tần Vũ-vương: Tên là Băng 滂, con Huệ-vương.

(2) Cam-mậu: Người đất Ha-thái, nước Tề, làm  
tả-tướng nước Tần đời Tần Vũ-vương. Vũ vương  
muốn nhóm đất nhà Chu, Cam-mậu sai lấy thành  
Nghi-duong của nước Hán, Vũ vương tôi được  
gắn đất nhà Chu. Đến đời Chiêu-vương, Cam-mậu  
trốn sang Tề.

(3) Huống-tho: Người trong họ nhà bà Tuyêt-  
thái-hậu, mẹ Chiêu-tương-vương được Vũ-vương  
mến trọng, cho di phu với Cam-mậu.

## HO LAO

Tôi có một phương thuốc ho lao của ông bà đe  
lại. . . . . Nay làm ra bán. Mỗi ve giá 12p00

M. Nguyễn - văn - Sáng  
Cục Huống-Giáo làng Tân-Quối (Cần-Thơ)  
Boîte postale n° 10

(4) Túc-nhương: Tên một ấp của người Tần, nay thuộc tỉnh Hà-bắc.

(5) Nghi-dương: Tên một ấp của nước Hán, nay thuộc tỉnh Hà-nam.

(6) Thượng-dâng: Tên đất của nước Hán, nay thuộc tỉnh Sơn-tây.

(7) Nam-dương: Tên đất của nước Hán, nay thuộc tỉnh Hà-nam.

(8) Tây-hà: Các đất ở về mé tây sông Hoàng-hà, nay là tỉnh Thành-tây.

(9) Thượng-dung: Tên một nước đời xưa, nay ở vào tỉnh Hồ-bắc.

(10) Tiên-vương đây chỉ Huệ-vương.

(11) Ngụy-văn-Hầu: Tên là Tư 斯 đời Uy-liệt-vương nhà Chu được liệt vào chư-hầu như Hán, Triều.

(12) Nhạc-dương: Trường của Ngụy-văn-hầu.

(13) Trung-sơn: Tên một nước, đời Xuân-thu gọi là Tiên-ngu 鮑虞 dời Chiết-quốc đổi gọi là Trung-sơn, sau nước Ngụy diệt đi, Nay thuộc tỉnh Hà-bắc.

(14) Cam-mẫu vốn là người nước Tề cho nên xưng là bê tài ở tro.

(15) Vu-lý-Tật: Em Tần Huệ-vương. Vu lý là tên ấp, Tật là tên người.

(16) Công-tôn-Diên vi nước Tần mà đi thuyết với Tề và Ngụy đánh Triệu để phả Kế hợp tung của Tô-Tần. Diên không va Trương-nghi bỏ Tần đi, đến khi Trương-nghi chết lại trở về Tần, Tần muối tên lén làm tướng nhưng bị Cam-mẫu ngăn trở. Dẫn lại Tần sang Ngụy.

(17) Công-trọng-sĩ: Tướng quốc nước Hán. Cam-mẫu đánh Hán. Tần vương muốn thối cho nên Công-trọng-sĩ bảo: đánh Hán, không phải là ý của Tần-vương, mà là ý của Cam-mẫu.

(18) Tăng-tử tên là Sâm, học trò Không-tử.

(19) Phi: Tên một ấp của nước Lỗ, nay thuộc tỉnh Sơn Đông.

## Tâm - Nguyễn Tứ - Điện

của Lê - Văn - Hòe  
Tựa của Nguyễn-Vân-Ngọc và Trần-Trọng-Kim

Giai: 2p80

« Ce n'a pas été de faire de son dictionnaire un trop grand éloge que de l'appeler « un bon instrument de travail ». A ceux qui nientent les progrès réalisés dans la lexicographie annamite depuis le jeu ou Paul's Cia publiait son dictionnaire Đại-Nam Quốc-Âm tự-vi (Saigon 1895-1896, 2 vol.) on pourrait opposer hardiment le nouvel ouvrage de M. Lê-vân-Hòe... »

Ông Hồn NGUYỄN-VÂN-TỐ  
(Annam Nouveau n° 1075 du 22-3-42)

Tự từ ngã phiến đỗ tên M. Lê-VĂN-HÒE giám đốc  
**QUỐC - HỌC - THU - XÃ**  
16 bis, Tiên - Tsin — Hanoi

## « MỚI »

Nhà xuất bản đứng đầu  
chi phái hành những sách  
57 — Phúc kiến  
thật có giá trị về cả  
HANOI  
nội-dung lẫn hình-thức.

## CÓ BÁN VÀO THÁNG MAI

### Kinh Cầu - lỵ

Tác-phẩm đầu tiên bằng văn xuôi của Huỳ-Cận. Giá 0\$80  
(Có in thêm một loại sách quý bằng giấy gió  
và vergé giá 0\$51 mỗi bản, các bạn chơi sách  
xin kíp gửi tiền và trả, nếu không sẽ hết).

### Tiêu-nhiên Mi-co

Phóng-tự của Vũ-ngoè-Phan. Giá 1\$25  
Theo Le roman de Tristan et Iseut,  
một truyền-thanh hay nhất thế-giới.

### THÁNG THỨ HAI

LÀM TIỀN Phóng-tự của TRỌNG-LANG  
lao-gi: HÀ NỘI LÀM-THAN

CON NHÀ NGHÈO của PHIẾU-LINH

Vì số sách in ra chỉ có hạn, nên mỗi lần cũ  
để một đại-lý độc quyền. Vậy các đại-lý muốn  
có sách bán kíp viết thư về thương-lượng.

Thư từ và ngàn-phieu xin để:

LÊ-VĂN-DỤ 57, Phúc-kiến Hanoi

## Kinh-cáo các độc-già

Nhà in Công-Lực mờ mang thêm  
rất nhiều, và xép đặt hẵn-lai, nên  
công việc bẽ bô. Vì thế, trong ba  
tháng Janvier, Février, Mars 1942,  
sách ra chậm, để độc-già phải  
trông đợi. Nhưng hiện nay, việc  
xép-dặt lại đã xong. Từ 1er Mai  
trở đi, sách lòn chia bốn-sáu sao  
rất đều. Vài sách Hoa-Mai sẽ ra  
mỗi tháng hai kỳ. Le 1er và le 15  
mỗi tháng, sẽ có sách Hoa-Mai mới,  
bản ở các đại-lý

1er MAI 1942 SẼ CÓ BẢN:

## Ba người bạn

Sách Hoa - Mai số 13  
của Nam-Cao giá 0\$10

Ông Nam-Cao, tác-giả « Nữ cướp »  
và « Con mèo mắt ng». đã được  
các bạn nhiệt-lit hoan-nghênh  
« BA NGƯỜI BẠN » là một truyện  
rất ngộ-ngẫu-thú, và rất cảm động

Nhà xuất-bản CỘNG LỰC 9 Takou Hanoi



(Tiếp theo)

### VII

### Tình yêu lấy độc trí độc

Với những kẻ bị cái phong-trào vật-chất lôi cuốn, họ cứ nhắm mắt vâng theo những mệnh-lệnh của khói lạc. Họ chỉ hành động trong một mục đích làm tiền, làm sao cho rõ nhiều tiền để chi phí về những cuộc truy-hoan mải miết... Có nhiều người mua, tát nhiên phải có lâm-ké để mua. Cho nên trong thời kỳ ấy, những tiệm nhảy, những nhà cờ dầu, những « hộp đêm » mọc ra như nấm. Đó là ta chưa kể đến những garçonne léo lát tờ-chắc. Và cạnh những ô quỷ này, lại sinh ra những phường du dãng, những kẻ lừa « những nghề của những tên vô nghệ nghiệp »...

Bởi thờ chủ-nghĩa kim-tiền, họ phải « kiêm-chắc » trên trường sinh-nhai, và yết-sao cho có nhiều « bồng ngoại ». Họ « soay sở » cả trong những chỗ phòng đăng-chơi bài. Do đó, trong cái giới bí-mật « làm kẽm », có những ông thông, ông phán « tài hoa » bắt chìm

những mụ có chồng con hẵn  
hoi mà bãy còn lảng-lo dì  
thõa; có những chàng trai  
tuổi lợi dụng cái bộ mặt, cái  
tuổi xanh của mình để châm  
những gai gàng hổ « thập  
thánh » lấy tiền nhảy nhót  
hát-xuồng.

Rồi cái quái-bảo của hàng  
« dĩ-dục tài tử » này, là gây  
ra biết bao nhiêu hổ-kém  
trong gia đình họ. Những con  
gái họ, những em gái họ, nếu  
là hàng người làm lụng  
thiện, sẽ ngao-ngán vè cảnh  
chồng con một khi được mục  
kích-mê mình suốt năm canh  
thức giặc-chờ-chồng, được  
chứng kiến những ông anh  
rò thò vũ phu kháo đá y  
con... Cái thè không dừng  
được mới phải xuá-giá, những

### Học chữ Hán trong vài tuần lễ

Đang quyền Hán Học Tự Tu  
vừa chòng-biéet đậm-câu, hiểu  
méo-luat, tra được tự-diễn,  
với ty-kem lấy những tiêu  
thuyết-Tuttle văn-văn — Giá 0\$80

Librairie Van - Lâm  
11, Rue Francis Garnier Hanoi

thiền-nữ này, phần đông đều  
chán nản thất vọng, không  
còn tin-hạnh-phúc ở chồng  
con nữa. Cái gương cha và  
anh, đã gieo vào đầu-ec các  
nàng một mối hoài-nghi với  
bầu-hết những đàn-ông đời  
nay...

Nếu cũng là hàng-a-dua  
theo phong-trào vật-chất, các  
nàng lại càng mau sa xuống  
bồ-tội-lỗi.

Cái quái-bảo của hàng gái  
này là họ cũng bị lừa gạt trên  
tinh-trường. Bởi nhau sặc họ  
một ngày một lần là vì quá  
hành-lạc, bởi cái « thành-tich  
bất-hảo » của họ, thành ra  
muốn bắt-hỗn-đãy nhung-anh-nhan  
tinh-trẻ, họ phải thả-tiền ra.  
Rồi nhung-anh-giai-to-lấy  
tiền-cáu-dí-gái-lại-mang-bao  
gái-khác. Thật cái-vòng luân  
quẩn !

Tù-dầu mục này, đó là  
chúng tôi kẽ những phần-từ  
« khy-dong » đúng-trước phong-trào  
vật-chất. Ngoài ra, còn  
có ít bạn gái tinh-táo, nhen  
méo-luat, tra được tự-diễn,  
với ty-kem lấy những tiêu  
thuyết-chết-tâm-sự với  
thông-tôi :

— «Chúng em nhận thấy ban giải các anh hay giờ, phần nhiều hú-hóng lâm, các anh chỉ chơi bài để chúng em không còn tin-tưởng hạnh phúc ở chặng con nua. Nhưng không vì thế mà chúng em lại cứ ở vây suốt đời được. Là phụ nữ, bao giờ đời chúng em cũng cần phải sống cạnh người đàn ông, nhưng sống đây thật sống miễn en.org. Vì vậy, nhiều bạn gái chúng em lo buồn ngay từ khi chưa xuất-gia.

Riêng em, giờ bầm sinh tẩm tính vui vẻ, em không hề than thở rầu-rĩ như các bạn khác. Cái thế không tránh được, thi ta tìm cách chép cự lại có hồn không! Nghĩ thế, em bèn lấy «độc» tri «độc». Bạn giải đã ham mê cái sắc-dục này em lại lấy nó mà trói họ, không cho họ quất ngựa truy-phong, hoặc trốn nhà di san sé tinh yêu với kẻ khác. Bởi vậy, em lấy người chồng này hồn em hàng mươi mấy tuổi. Em cho những anh chồng già hơn vợ — như thế kẽ cũng không già lắm — bao giờ cũng hay ghen, ghen nên phải gần vợ luôn đê din-giữ. (Mà biết đâu, ghen mới là yêu, phải không anh?) gần em thành ra nhà em phải săn-sóc, au-yếm vợ. Em cũng biết rằng làm cho người chồng cũ phải quanh-quẩn bêa nách vo thi «sօang» lâm đấy... Đành vậy, khi mà sống dưới cái phong-trào này, cứ «sօang» chặng ra là mất, tuy chẳng li-dị.

Lại còn một điều cốt-yếu hơn nữa: vì sinh nở nhiều, bao giờ người đàn bà cũng mai già hơn đàn ông. Lấy nhau được ít lâu rồi giải ba mươi tuổi đương thi, gai ba mươi tuổi còn gi là xuân, chỉ riêng vợ chồng em, khi em

bầm bãy, bầm tám thì nhà em cũng đã ngoài bốn mươi, so sánh với những cặp khác, chồng em vẫn còn chồ «tự hào» là vợ mình trẻ hơn hết!

Về tình yêu, phải tính-toán như vậy, kè cũng «buồn» thật. Nhưng không thể không được, đổi với một anh chồng lại yêu sắc-dục hơn là yêu vợ.»

Q

Cái phong-trào sùng-mộ vật-chất, ngày này, nó đã đến chồ rẽ. Nó quả là một bệnh dịch, đến đâu, tàn hại sinh-linh đến đấy. Nó đi qua nước Việt-Nam trong mấy năm, gieo rắc vào tinh-thần đoàn-thê chúng ta biết bao nhiêu mầm phâ-hoại. Những mầm ấy dâm chồi rồi nảy lộc, mọc mẩy đầu năm 1939, chúng ta mới trông thấy rõ. Nghĩa là nhờ chiến-tranh thi-hành luật nhân-quả với các nước trên hoàn-cầu, chúng ta mới nhận chân được những cái khốc-hại của phong-trào vật-chất.

## CÁC NGÀI HÃY ĐÓNG Phản-tri Đông - dương

(GRAPHITE INDOCHINOIS)

Mô : Hélène chí I., «Hélène chí II., Hélène chí III.»

PHỐ LU — LAOKAY

Bà được công nhận là tốt không kém gì của ngoại quốc công việc cần thận. Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương.

Sở giao dịch

E<sup>1</sup> TRỊNH - BÌNH - NH<sup>I</sup>  
123A. Avenue Paul Doumer  
Haiphong — Ad. Télé. AN-  
NH<sup>I</sup> — Haiphong Télé. 707  
Còn đại lý k àp Đông-dương,  
của Robert Taylor, yêu Gary

Ngày nay, nó đã đi đến chồ rẽ; nó cũng theo cái luật tự nhiên đê hai điều-kiện lại cho những đoàn-thê mà nó đã đi qua: 1) — một là nhân bài học của sự trung-phat, phải gắng sức chiên-dấu đê lại tiến — 2) hai là cứ di sâu vào tội-lỗi đê mà tiến-diệt.

Hắn là chúng ta không muốn chọn điều-kiện thứ hai. Chúng ta cũng biết lợi dụng những bài học đau đớn của những kẻ ham mê khoái-lạc mà họ đã giả một giá «hơi» đất. Những bài học ấy, nay chúng tôi dem phân-tich riêng về phương-diện ái-tinh.

Khởi-thùy, người yêu lý-tưởng của phu-nữ Việt-Nam là sinh-viên Cáo-dâng, hoặc du-học sinh ở Pháp v.v. Rồi vi «thieu», các nàng phải «châm dỗ» ông phán, ông thông. Những ông này sau vẫn chưa đủ số, các nàng lại phải tuyển dênh những ông ký sô-tư. Và, cuối cùng, cả những học-sinh ban thanh-chung cũng được lợi vào mặt xanh. Vì các cậu này, ngày nay dâu cõi cấp sách đê nhà trường, nhưng mai sau có hi-vọng trở thành một viên-chức công-sô, hay cùng lâm là tu sô, cũng hợp với tư-cách «người trong mộng» của các nàng.

Đến khi cái trào-luú vật-chất từ Tây-phuong tràn lan sang ta, thay đổi những tư-tưởng cũ, các nàng chỉ cần một người tình có làm ăn thi cũng phải làm cái nghề chán tay trống trèo, mà không làm gì cũng không sao, nhưng luôn phải có nhiều tiền đê tiêu xài. Rồi, bị ảnh, hưởng chiếu bóng, có nòng tóc còn buông-lợi dã cặp-kè với «kép», đã muôn các chàng phải bắt chước cái «vò» của dân Mỹ đê các nàng được yêu Robert Taylor, yêu Gary

Cooper, yêu Clark-Gable.... «qua» tình-nhân.

Lại theo những chuyện-phim trên màn-ảnh, trong gương đời sống của các tài-tử chiếu-bóng, thấy lâm «đao» trê tuổi có thê công-nhiên vi tiễn yêu những chàng hồn minh hàng mươi mươi lăm tuổi, các nàng bèn cho những «kép» mười tám, hai mươi «ra ria», có rằng những anh này «non choé» — Kia Diana Lewis mới 17 tuổi mà lấy William Powell 47 tuổi thi sao! Thực ra, những «kép non», với cái tuổi ấy, còn phải sống nhõ già-dinh, làm sao dã kiêm đủ tiền đê các nàng phung-phí. Còn những «kép» hơi già đôi chút, đã làm được ra tiền và mạnh-bạo, lại có nhiều... bần-linh bon.

Thế là thanh-niên Việt-nam muốn chỉnh-phục được tinh-yêu, phải là những kẽ đê đứng-tuổi, dã biết kiêm tiền — tức dã có một nghề nuôi sống. Mà khi có đủ hai điều-kiện này, là lúc người ta cũng dã có ít nhiều lịch-duyệt. Bỏ cái mục-dịch vật-chất đê, tình yêu của chúng ta thật đê theo đúng vào khuôn-phép với thanh-niên của một vài nước, mạnh-mẽ trên hoàn-cầu. Ở những cường-quốc mà tinh yêu được chỉ-huy, thanh-niên phải ngoài hai mươi nhăm tuổi, phải đê điều-kiện kinh-tế, mới được nhìn thẳng vào người con gái.

Xem thê, dù biết cái phong-trào vật-chất nô xô đây ta vào hố tội-lỗi, nó trung-phat ta, nhưng rồi nó cũng cho ta cái «đà» đập trê những bài học thâm-thía của thê-sư đê mà tiến tới.

(còn nữa)  
VŨ XUÂN-TƯ

## Sách Mới Chay hội chùa Hương

### KÈ SI TÌNH

Tiểu-thuyết của LÊ-VĂN-RƯƯƠNG  
Nhưng ai chưa hiểu tình là lụy, yêu là giết, nhưng ai đương khóc thầm trong bóng tối, nhưng ai đã đê hạnh phúc bay qua hay không giữ nổi, đều cần phải đọc KÈ SI TÌNH. Ở đây các bạn sẽ thấy lòng minh phơi rẽ trên trang giấy.

Giá 0p75

### NÀNG

Tiểu-thuyết của LAN-KHAI  
Ấy là một cuốn tiểu-thuyết mà già đã viết trong bốn năm ròng. Nàng là su-mà tột âm hồn uất đờn theo một lý tưởng chẳng thể thực hiện trong trần thế, một lý tưởng quá cao để hầu thành một sự không thi-có-nữa. Văn viết theo một tê tài rất mới lú và say sưa ly kỳ.

Giá 0p 60

*Hai cuốn đều do Hương - Son 97, hàng Bông Hanoi, xuăt bản*

Chùa Hương — Tích gần xà chay hội.  
Biết bao người mong tới cảnh tiên,

Ấn hay nắm móng cửa triền,  
Nước Dương mong tưới lửa phiền

từ đây.

Phát thường những ra lay lố dộ,  
Nước Cam-Lồ (1) vẫn có lùi lùu!!!

Chỗ theo phương pháp nhiệm  
nă ! HOA-KÝ RUỘU CHỒI phải cầu dầu xa.

Khi sinh nở vừa sava, vừa bôp,  
Huyêt lưu thông, gân cột giãn giàn,

Chèo con, vayr suối nhoc nhẫn,  
Dùng qua quả khay tinh thần thành

thoi!

Cảm công đức Như-Lai truyền bá,  
Chép và lời tuyên cáo quốc dân,

HOA-KÝ RUỘU CHỒI nén cắn,  
Thuốc hay núc tiếng xà gần ngợi khon

HUYỀN-KHÔNG HÒA THƯỢNG  
kinh bạch

(1) Nước Cam-Lồ là Ruou «bò He-  
Ký» ngày nay.

## Cuộc trưng cầu ý kiến

### Sách mới ra!

#### DẠY THỰC HÀNH CÁC PHÉP:

1) A K - Ông Minh đón pháp (Khổng-Minh nói tiền Lý-nhâm-dộn) — Cách đón giản tiện của Gia Tiên sinh

B. — Khổng-Minh trước trôn bài đón bằng tên Khổng-Minh trân tiêm kim-tiêm đón)

2) Phép do Rùa Kinh nghiệm (Đo các đốt tay rồi chấp thành con Rùa đê đoán sự sang, hèn giàn, nghèo v.v... rất đúng)

3) Đo tay, mặt đk xét người (Chỉ đो qua loa bàn tay và khuôn mặt đk biết..)

Đò là cuốn «TÂM-BÍ THỰC-HÀNH» II trang 1500, Cuốn I \$50 (gần hết). Giảm giá: 1. Xem tiền-dojin 2) Chiêm-thiêng, 3) Chiết-thi, Tư-tạng, Châ-chuong, Bồi bát, bồi bằng Café, xem trọng-mặt.

Cuốn dày lăm Thủy-tinh, Clemen, Gỗ, trang gương, đồ gốm, Sành, Sứ Tát, Ấng-ile, Pháp, Ngọc-green, khay bát, Bát, Bát v.v. Thầy-tinh v.v.. Giá 2500 gần giá. Đến đê Việt-Nam Thư-Quán 19-Hàng Biển. Hanoi, nhất-trần — Thủ, mandat đê như trên. (Ở za gõi mua thêm tiền cuốc).

Nhiều món nỗ trang mới

chế 1942, bông, vồng, chuỗi pendentifs nhent ngọc thạch thứ thiệt. Vòng nứa mặt nhent hột xoàn mồi lóng lánh như kim cương.

### QUÂN CHÚA

21. Rue Amiral Courbet Saigon

LÂU, GIANG-MAI, HỘI XOÀI...

### ĐỨC - THỌ - ĐƯỜNG

131. Route de Hué — Hanoi

Thuốc Lận Up30 mít-pot, uống một ngày, Giang-mai 1p00.

Nhà thuốc chế đùi cá các thứ thuốc Cai-nha-phien, Bồ-thần, Biển kinh Khi-hu, ván vân... Nhán luyện thuốc Thé theo đơn hoặc theo mạch.



# Dòng Của dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh, kể lại  
Chuyện thật một thiếu nữ lẩn lấp kết hôn với anh chồng đột  
nát mà sau cảm hóa khuyên khích chồng làm nên danh phận)

(tiếp theo)

Nhưng trông lại trên bảu cạnh giường, thấy  
đè chén bát chai lọ lung tung, có trống gõ, có  
sứa con chim, có hai ba thứ thuốc lá, có ấm  
nước sâm Cao-ly, có một bát yến-sào nấu với  
Đường phèn, trông rất ngon lành mà bệnh -  
nhân chưa dùng. Nàng nghĩ lại thế thi Đơn-hùng-  
Tín không phải không lưu tâm thuốc  
men chữa chảy; chàng có là những dược-  
phẩm và đồ ăn phục-dịch kín kia. Sự  
thật, Đơn-hùng-Tín lo liệu từ tý, chỉ tại chàng  
minh lúc này gặp phải vận hạn vất vả ốm đau,  
mà chưa gặp thầy hay thuốc, mắt đầy thóe.  
Nhất là còn thiếu sự săn sóc của ái - tình một  
người vợ, thành ra bệnh mới day dứt... Rồi  
đây ta lấy ái-thanh chăm nom thang thuốc cho  
chàng, không lo gì  
chàng không mau  
binh phục.

Giữa lúc ấy, ông  
đạo-sĩ Cao-miên với  
một người lá mặt  
cứng nhẹ bước vào  
trong phòng.

Người lá mặt dề tay lên trên bệnh-nhân rồi  
ngó ý mời riêng một mình Minh-cầm qua  
phòng bên cạnh, có chuyện thương lượng.  
Chính là Đơn-hùng-Tín.

Hình thù và ăn mặc thế nào, các ngài đã  
biết. Tuy chẳng ai giới-thiệu, nhưng cứ trông  
mặt bắt hình dong, là cặp mắt xéch ngược và  
hang dữ, Minh - cùi biến nhau minh dung  
trước mặt kẽ đã làm nàng đau đớn tinh-thần  
máy tuôn lệ nay. Nàng không thể ngờ vận  
mạng chồng mình, danh-dụ nhà mình, hạnh  
phúc của mình, lúc này đang nằm trong tay  
một người thô - kệch như thế. Trong trí nàng  
cầm chắc con người ấy làm gì có nghĩa - khi  
thao lời thiên-hạ vẫn đòn, chàng qua bất-có

chồng mình là dè làm tiền, như kiêu bện  
Chicago.

Theo chân đạo-sĩ Cao - miên và Đơn-hùng-  
Tín, nàng mới bước vào phòng đã thấy lạnh  
gáy. Bốn vách treo đầy hung-khí : dao, kiếm,  
tay thước, súng trường, cho tới khiên mộc  
cung tên lối xưa cũng có, thoạt trông như một  
việc bão-tàng khí-giới nho nhỏ.

Ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn, mặ  
đá cầm-thạch, kê chén giũa phỏng.

Với giọng nói thanh nhã, dịu dàng, Đơn-  
hùng-Tín mở lời trước :

- Tôi cam chịu lỗi, vì đã làm một việc  
phiền-menjon cho cô và ông huyện ở nhà.

Minh-cầm đã tĩnh trí, cười gằn và nói rất uy  
hiệu, trông vẻ cười  
co chứa bao nhiêu  
oán-hận, khinh-bỉ :

- Thật thế, không  
buồn rầu đau đớn  
sao được; bỗng dung  
vô có, chàng tôi bị  
lôi xách đi và phải  
chui dây dợ cho ra  
thân thể ốm đau

bất-imb thế kia? Ước gì anh được hóa  
thân làm đầu bà moi biền hết cảnh buồn nỗi  
khô của một người đàn bà ở trong trường hợp  
tôi. Cả ông thân bà thân tôi cũng buồn đeo đê  
và có ý trách anh đấy. Ông thân tôi bảo già  
như anh có việc cần dùng tiêu xài, cứ nói một  
tiếng, chắc hẳn ông vui lòng giúp đỡ anh ngay,  
chẳng nhiều thì ít, hè - tất anh phải làm chuyện  
bất-có nhu thế...

Minh-cầm mở túi da cầm tay, lấy ra hai  
phong-bì giấy bạc đã kiêm-diêm hồi tang, đặt  
lên bàn và nói tiếp:

- Đây, ông thân tôi gửi tặng anh chút dinh  
xài chơi, gọi là lòng thảo, để tôi dón nhà tôi

về. Thế là đôi bên cùng êm đềm thỏa thuận  
với nhau, chả nên đè lai tiếng vỡ lở, thiên hạ  
chê cười.

Trong ý-nghĩ nàng dinh ninh được thấy  
Đơn-hùng-Tín tươi cười hồn hồn, vỗ ngay lấy  
hai phong bạc giấy như con mèo vờ được thịt  
mồ vây. Va không phải một tay du-côn anh  
chí, một tay giang-hồ cường đạo là gì? Cù-lai  
cò du-côn tướng cướp nào lại chê tiền bạc bao  
giờ? Huống chi trong hai phong-bì xinh xắn  
chứa một vạn bạc, không phải là ít, mà  
người ta lại đưa đến tận tay.

Nàng sững sốt trông thấy Đơn-hùng-Tín sa-  
sầm nét mặt, rõ ràng có ý  
giận, thò tay gạt hai phong  
giấy bạc về phía Minh-cầm  
và nói :

- Cô hãy cất đi... Chà!  
trong hai phong này nhốt  
bao nhiêu của mà coi  
phòng thế?

Mỗi phong năm nghìn,  
hai phong vừa chẵn một  
muôn dãy, anh à! Minh-  
cầm trả lời, khai rõ cả số  
tiền, vì nàng tưởng Đơn-  
hùng-Tín không biết, sờ-  
để gạt tay ra, là chê it  
chẳng.

- Ô! Ông Châu - hông  
giáo to nhỉ, không ngại  
quăng bạc muôn ra dè  
chaotic ông rè quý hóa!  
Đơn-hùng-Tín nói và mím  
cười. Xin cô hiểu cho rằng  
tôi bắt Lâm-Biền hay Lâm-  
kiều-Mộc — vì hắn có hai  
tên — đều có phải bởi mục  
đich làm tiền, cầu lợi, mà  
ông huyện nhà bảo có đưa  
tiền lại cho tôi.

- Hay là lúc trước anh  
có chuyện gì thù oán nhà  
tôi, nhà tôi có làm sự gì  
quấy với anh?

- Cũng không!

- Lạ quá! Thế thì vì lẽ  
gì?

— Chỉ vì sinh-binh tôi  
ghét bỏ diêm đàng thường  
mà về Lục-châu, giả danh  
ông kia ông nọ để đao nô ô  
vợ giàu, mà Lâm-Biền là

một. Nó có phải kỹ-sư bác-vật cóc-khô gì đâu;  
chỉ là một thằng thất học, vô lại, mấy năm  
trước chơi bài lão lếu ở vùng Nam-vang, khét  
tiếng trong phường da-dึง. Sau hết đất sống,  
nó mới đổi tên là Lâm-kiều-Mộc, di miền  
Lục-châu kiểm xác dù ngón, rồi sự bất-hạnh  
đày nó đến nhà cô. Tôi rái lấy làm át hận vì  
không biết trước để kịp cản trở ông huyệt và  
cô khỏi mắc bợm.

— Chết nỗi! Anh đang vu-cáo một người  
danh-giá mà anh không biết. Chính mắt tôi  
đã xem tờ sao lục văn-bằng, nhà tôi đã hóa  
học kỹ-sư rõ ràng.

— Nếu có sao-lục ấy thì  
cũng là đồ giả-mạo dây,  
cô ơi! Bạn diêm đàng giả  
mạo đến văn-tự bán trời  
cũng được.

— Nhưng anh có chứng  
cớ gì quan-hệ về lai lịch  
nhà tôi, như anh vừa nói  
đó không?

— Sao lại không!  
Đơn-hùng-Tín nói đoạn,  
móc túi lấy một tờ giấy  
trao cho Minh-Cầm :

— Cô hãy xem cái này.  
Ấy là bức thư của ông  
đốc trưởng thành-chung  
ở Nam-vang báo tin cho  
người chủ dời dẫu Lâm-  
Biền biết rằng nhà trưởng  
đi dời nó, vì nó học dối,  
biếng lười, hay trốn học  
đi chơi lêu lổng, lôi kèo bè  
hạn sinh hư vi nò.

Đơn-hùng-Tín lại đưa  
một tờ giấy khác cho  
Minh-cầm :

— Cô xem cái này nữa.  
Ấy là tu-pháp lý-lịch  
(casier judiciaire) của Lâm-  
Biền, chứng tỏ cách đây ba  
năm chàng đã bị hai án:  
một án là tháng tù ở Nam-  
vang vì tội đánh người có  
thương tích; một án cũng  
ba tháng tù ở Battambang  
vì tội lừa đảo.

Còn chúng có thứ ba  
là bức thư đảm-bảo nứa,  
của người chủ ở Nam-  
vang gửi xuống Saigon



cho Lâm-Diễn, trách mắng anh ta không biết tu-tình. Trong ấy có nói cả chủ-tâm hồn dồi ra Kiều-mộc, chẳng phải muốn xóa dấu cũ, hàn vết xưa để trả nén người luong-thiên, mà chỉ cốt làm những tội ác mới cho đỡ.

Minh-cầm choáng váng cả người; trước những thiết chung như thế, chồng nàng quả là một kẻ vô-lại và mạo danh, không còn nghe gì nữa.

Cũng may nàng đã tinh sẵn nước cờ, đã

VÌ NHIỀU BẢN ĐỌC YÊU CẦU:

Bắt đầu từ 1er Mai 1942

## BÁO THANH-NGHĨ

(do một nhóm thanh-nien tri-thức chủ-trương, gồm có các giáo-su, luật-su, bác-si, dược-si cùng các họa-si nhạc-si và văn-phú-canh tiếng nước) ra mổ, thang-hai kỳ vào ngày fer và 16.

Trong số 1er Mai có những bài:

- Lập Hiến . . . . . Phan-Anh
- Ấn-độ kinh-lệ và chính-trị . . . . . Vũ-văn-Hiển
- Một giờ mọc giữa ban đêm
- Ở Pháp . . . . . Nguy-nhu-Kontou
- Vấn-dề di vay đối dân quê Vũ-dinh-Hoé
- Quan-niệm bài thơ . . . . . Phan-vân-Hanh
- Công cuộc bảo vệ hải nhâ ở các nước . . . . . Nguy-nhu-Sauh
- Vấn-dề hối mòn . . . . . Vũ-văn-Hiển
- Kỷ-niệm Phan-Thết
- Âm nhạc lối hát Âm-dào . . . . . Vũ-xuân-Khoa
- Bạo-nghị-dịnh mõi về luật thuế nhà . . . . . Vũ-xuân-Cảng
- Sự quan-hỗn hai học thuyết Lão và Khổng
- Công cuộc bài trá hình lão-benh Pháp . . . . . Vũ-cô Trịnh-v-Tuất
- Lực-khảo vũ khôn thi-hội năm Duy-Tân thứ bảy . . . . . Nguy-đo-vân-Huyền
- Một nhà toán-học có tiếng, ông Cauchy . . . . . Vũ-văn-Huân
- Và những bài về văn-chuong, mỹ-thuật, và khoa-cuôc của các ông Tô-ngọc-Vân, Bùi-Đắc-Tho, Nguyễn-vân-Huyền, Trần-vân-Giáp, Nguyễn-vân-Tố, Nguyễn-trọng-Phán, các Bác-si Phan-huy-Quát, Trần-vân-Bảng, Đặng-huy-Lộ . . . . .

GIÁ BÁO:

Mỗi số 0p25, 3 tháng 1p50, 6 tháng 2p80 1 năm 5p40.  
Chỗ-nhịp : VŨ-DINH-HỘG

Tòa báo : 102 phố Hàng Bông Hanoi — Giấy nói: 672

Sáu sôc đến giải du của con em, gia đình nào cũng đã mua Võ-Môi Trè-Em, tờ báo duy nhất ở Đông-duong, chuyên về nói道理 giải do các giáo-su và Bội-iruông các đồng-buddy chủ-trương: Vũ-dinh-Hök, Phạm-Lợi, Ngô-bích-Sa, Lê-huy-Van, Nguyễn-quang-Đường.

lập-nguyện từ trước, thành ra cái tin ấy dẽ với nàng không phải một tin sét đánh, tự nhiên không làm cho nàng bị kích-thích gì đến nỗi mất cả lý-tính, tri-giác. Dù một thằng tiền-tối cũng là chồng là rồi, bây giờ chỉ co giảo-thoát cho chồng là cốt yếu.

Đấy, cô xem tôi có dám vu-cáo người ta đâu, Đơn-bùng-Tín nói. Nhiều quán diêm dáng dấp Lục-châu mạo danh dào mỏ gai giàu như cách Lâm-Diễn; tất phải trị một vài thằng cho bọn chúng nó soi gương, chừa cái thói khốn nạn ấy đi mới được. Đề chung nó chỉ rõ sẵn tiền của nhà vợ rồi chơi hoang làm xuang, trong khi bao nhiêu người khác làm lụng vất vả hiềm nghèo mà không dù ấm no!

Anh định giết chết người ta, hay là trị bằng cách nào? Minh-cầm hỏi.

Không! cô twrking tôi nghiên máu lâm hay sao? Tôi chỉ bắt buộc chúng nó phải hiện nguyên-hình, rồi tùy tài tùy hực làm việc mà sống như mọi người, chứ cái thói già danh gai người cho được tọa hưởng phú quý, không thể nào dung. Cách thức tôi trừng trị chỉ có thể, nếu chúng cuồng lai, bây giờ sẽ hay. Chúng nó họa chăng có cánh bay đi xứ khác mà trốn mồi thoát.

Nghĩa là mục-dịch anh chỉ muốn những người áy tu tính, trả nén người làm ăn lương thiện?

Phải, đấy là bản-y-tôi.

Rom rôm nước mắt, Minh-cầm nói với giọng tha thiết, gần như van lơn:

Nếu thế thì chồng tôi, anh dè tôi linh vě, tôi sẽ cố gắng khuyên bảo đào tạo nén người từ đó cho anh xem.

Có chắc thế ư? Hay là chỉ thêm múa não chác sầu, mắt công vỗ ịch với hàng người ấy? Thà dè tôi nhò giùm cây dinh trong mắt khi nhúu đóng vào sầu còn hơn.

Tôi cam-doan rằng tôi sẽ làm được thành công như nguyện. Vả lại, việc dè lõi rời, thà tôi cần răng mà chịu và cố sức sửa đổi lại số phận, còn hơn là bây giờ bỏ chồng, dè cầu chuyện vòi lõi, làm mang tiếng me cha và trò cười cho thiên-hạ. Anh thử nghĩ xem.

(còn nữa)  
HỒNG-PHONG

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van®

IMPRIMER chez Trung-Bac Tân-Van

36, Boulevard Saint-d'Orléans — Hanoi

Trung-Bac Tân-Van

Certifié exact l'insertion

1<sup>er</sup> ADMINISTRATOR DE GÉRANCE: NG.DAİN-VIỆT



## THUỐC HO GIA-BÌNH

đã có bán ở các hiệu thuốc lớn

Mỗi gói 0\$10

TỔNG PHÁT HÀNH:

Nhà thuốc Tuệ-Tinh

Cơ quan khảo cứu thuốc Nam

53, Rue Auvergne — Vinh

BỘI CHO DƯỢC

# FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TAMDA & C°

72, Rue Wielé Hanoi — Tel. 16-78

Đại-lý: Chi-Lqr 97 Hàng Bồ

MAI - LINH HAIPHONG

## MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy  
đánh răng bằng

SAVON  
DENTIFRICE

KOL

DEPOT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE.  
323. RUE DES MARINS. CHOLON.

### AGENCES :

Ets TỬ-SƠN à Hanrang

cts TÔN-SONG 146, Espagne — Saigon

M. LÊ NGỌC-CHÂN, Rue Saliceti VINH LONG

Tổng phát-hành ở Bắc-kỳ:

M. ỦNG TÝ N° 45 Lambot, HANOI

Ai-pha lớn

SAVON  
DENTIFRICE

lucérina

LAURÉAT DU CONCOURS  
DE L'ARTISANAT  
INDOCHINOIS

DISTRIBUTEUR: PHUC-LAI 87-89, Route de Hué  
HANOI — TÉLÉPHONE 974

EXCL. COCHINCHINE - CAMBODGE: TAM HUU HIỆP & C°

39, BOULEVARD GALLIENI — SAIGON