

SỐ 109 - GIÁ: 0320
3 - THÁI 1942

TRUNG BẮC CHỦ NHẬT

PHOTOGRAPH
A96/B

SỐ 109-BỘ

TẬP THỨ HAI

Bàm cưới
một ông
hoàng
âm - KHO

NG

DOAN - VƯƠNG
TÙ - TRƯỜNG



— Cô Sáu ở Hanol đã để đơn kiện bố chồng và chồng ở Hà-nam bàng mưu lập kẽ lừa của cô 2000 \$.

Một nhân « vật » vừa bị thất bại một cách đau đớn trong công cuộc đào mỏ nghe tin này biết có cảm-tưởng gì không ?

Đặt mình vào ở tình cảnh vị nay, ta nên than rằng : Than ôi ! ngọt hai mươi năm đèn sách không giúp ta thành công bằng một bác nhà quê. Ra đời, chung quanh ta nhàn-nhản bao nhiêu người đáng làm thầy ta mà ta không biết. Vận hăng cứ-nhân, tiến-si của ta trong công cuộc này đã thành hoàn-toàn vô-ich. Đã có chí đào mỏ, sao xưa kia ta không học sang ngành kỹ-sư mỏ để tránh sự đau lòng và tai tiếng ngày nay ! Hồi ơi !

24 Avril

— Muốn khuyến-kích dân trồng hồng Cao-miên để chống với nạn khan sỏi, nhà nước đã phát không cho dân những hạt giống tốt và phái những nhà chuyên-môn về hiếu-thi dân quê biết cách xới, giỗng, chay bông và se sợi.

— Lại nạn xe lừa ! 17 toa chở hàng trong chuyến xe lừa đêm Huế — Tourane đã chật bánh ở đèo Hải-vân. Không ai việc gì. Đường sắt phải nghẽn vài ngày. Qua quãng này phải « tảng-bo » mất 400 thước, hành khách phải di bộ.

— Một đạo nghị-dịnh mới : Ai có dầu dừa phải khai với sở Mỏ Bán, mua dầu đều phải xin giấy phép của sở Mỏ.

— Tuần-phien làng Quảng-bá vừa bắt trượt một tên ăn trộm dân bà.

« Ăn vụng » đó là thường rồi ! Tên « nử ăn trộm » này muốn làm kháo đi, để cầm một cái mõe mới trên đường tiến của nử-glòi.

25 Avril

— Chính-phủ đã phát hạt giống cây lấy tự Đài-loan cho

cầm thì khô thật. Đàn bà như thi những bông hoa. Thổ thi những bông hoa phải nhẹ nhàng, ăn mặc cho đẹp... mắt một tí đã giết ai. Chẳng lẽ mùa nóng, ông bắt người ta mặc áo bông vào à ?

Hai luận thuyết của hai cái thái-cực này đều có hoạn nghen nhưng kẹp vào giữa cái búa và cái đập, chỉ có chí em bạn gái là khó nghĩ.

Biết chiêu ai ?

Thì may sao, hôm qua chúng tôi được tin rằng một bà đại biểu phái chí em tân tiến v.v... mới đã giải quyết lý chủ anh em rồi. Ông định thời này : chiêu mồi bén một tí. Suốt trong mùa hè này, chí em bạn gái sẽ không mặc quần áo sơ sài quá, gợi tình quá đi ngoài đường để khỏi mang tango là « hư hỏng » và để cho hợp với phong trào ngày nay. Nhưng, sợ làm như vậy có thiệt cho hàng dưới, các chí em buồi trưa và buồi tối về nhà sẽ được tự do đỡ mốt ra với chồng làm những bông hoa thơm — những bông hoa nhẹ nhàng, những bông hoa... thịt muốn nở trong hang tối như hoa lan hay phơi lồ lộ ra, trang phôm phoph như hoa huệ, cái đó là tùy ý.

Cuộc dàn xếp này đến hôm nay vẫn chưa biết kết quả ra sao, nhưng cứ theo tin sau cùng, thì các viên chức hết lên phản đối :

— Thưa, chúng tôi xin !

• • • • •

Thôi, khôn hồn thì xép những cái áo mỏng, những cái quần hững gởi lại đi. Ở Thủ, họ cũng đã bỏ những trò khỉ ấy rồi.

Mình là con nhà tử tế, phải liệu trong đó mà học lấy người ta... mợ ạ !

dân. Giống 1.000 mẫu dày có thể thu hoạch được 130.000\$ trong một năm.

— Buổi vi anh đánh bạc hết số tiền gửi, báu thợ tèn Bao uống thuốc phiện giảm thanh túc nhưng không chết.

Bị em kỳ kèo, ông anh đe sê ra nằm trên đường sắt cho xe hỏa nghiên.

Người ta lấy làm buồn cả dạ vì cái ông anh qui hòa đã đem tiền mồ hôi nước mắt của em gửi cúng vào đám bạc sao lại chỉ xe xoảng thôi mà không chết thật !

Một tin buồn trong văn-học-giới nước nhà

Ngày 12 tháng ba ta tức 26 Avril 1942, văn-học-giới nước nhà vừa mất một tay cự-phách: Ông Nguyễn-văn-Ngọc biệt-hiệu Ôn-như, đốc-học Hà-dông.

Là bào đệ ông Đốc-Học Nguyễn-quang-Oanh, Ôn-Như sinh thuộc vào thế-hệ các nhà văn sinh giữa thời Hán-văn tân-cục, Pháp-học phôi-thai, chỉ nhờ vào công phu tự-học, đã thi đấu thua được cái tinh-túy của hai nền văn-hóa mới, cũ và đem cái sở-học giúp việc truyền-bá văn-hóa Á, Âu trong dân-gian không ít. Lớp người ấy chính là lớp thợ tiên phong tự tìm được cách dung-hòa hai nền văn-hóa để xây nền văn-hóa mới ngày nay. Trong số đó ông Ôn-Như là một trong những tay thợ giỏi. Năm nay mới 52 tuổi, ông mất đi, để mối tiếc-than vô hạn cho văn-học-giới nước nhà, nhưng văn-nghiệp của ông sẽ sống mãi trong kho sách gia-dinh, học đường và quốc học Việt-Nam.

T. B. C. N. xin trân-trọng kính-viếng Ôn-Như tiên-sinh và thành-thực phân-tru, cùng ông Đốc Oanh và tang quyến.

TUẦN LỄ QUỐC TẾ

Trong tuần-lễ vừa qua về những việc xảy ra trên trường quốc-tế cả ở Âu-châu và ở Á-dông không có việc gì trọng đại lắm.

Về mặt trận Nga không có gì thay đổi lầm, duy có quân đoàn thứ 16 của Đức bị vây từ hơn hai tháng nay ở vùng Stareja Roussa có tin đã phá được vòng vây của quân Nga mà liên-lạc với đại-quân minh. Trước đây tin Nga vẫn nói là Hồng-quân cố hết sức để diệt hết quân đoàn bị vây này nhưng now là hi-vọng của Nga đã bị tiêu-tán. Trong suốt thời tuần-lễ ở trong vòng vây, quân Đức chỉ có thể trèo mòng vào số lương thực, đạn dược do phi-cơ chở đến mà vẫn đủ lực-lượng cầm-cự với bên địch. Việc này dù lò rả rằng cả về phòng thủ và công-kích quân Đức đều hơn hẳn quân Nga.

Cuộc tấn-công mùa đông của Hồng-quân, ngay theo lời các báo Anh, đã bị thất-bại vì tuy quân Nga công-kích dữ-dội suốt mấy tháng mùa đông mà vẫn không phả nổi phòng tuyến chính của Đức. Quân Quốc-xã vẫn giữ vững được các nơi trọng-yếu trên mặt trận phía Đông do đó may mai sẽ khởi cuộc đại tấn-công mùa hè sắp tới. Cuộc đại-tấn-công này trước vẫn cho là sẽ xảy ra vào mùa xuân nhưng nay theo các báo Đức thì phải cuối Mai hay đầu Jain mới bắt đầu được. Hiện Đức đang du-bị các phương-pháp và cuộc đại-tấn-công đó, hàng ngày vẫn có nhiều đoàn xe-lửa chờ các

chiến-cụ và lương-thực cần dùng ra các mặt trận phía Đông. Người ta dự đoán, mẫu hè năm nay, các trận đánh hòn lao sẽ có thể quyết định rõ kết-quả cuộc đại chiến ở Âu-châu. Quân Đức sẽ dùng một chiến-lực mới và sẽ đem ra mặt trận nhiều chiến-xa hạng nặng và nhiều thứ đại-bác đặt lên các xe tự động hơn năm 1941. Về phi-tuần-lễ Đức sẽ hốt số phi-cơ Stukas là thứ đánh theo lối bô nhão mỗi chiến-cụ rất đặc lực của quân Quốc-xã tăng thêm số phi-cơ khu-trục và phòng-pháo. Các báo Đức đã nói đến một thứ phi-cơ khu-trục tốc-lực lớn hơn hết của các thứ phi-cơ khu-trục từ trước đến nay.

Về mặt trận Tây Âu, quân Đức cũng phòng bị rất chu đáo và dọc bờ biển Manche và Bắc-hải quân Đức đã đặt xong các đại-bác bắn xa từ mùa hè 1941. Ngoài ra các xuồng phóng-ngư-lôi của Đức vẫn suốt ngay đêm di tuần-tiêu để phòng quan-địch. Người ta nói quân Anh, Mỹ khó lòng mà đỡ được nhiều vào các miền duyên-hải Tây-Âu. Trái lại, từ khi Thủ-chế Rundstedt được phái sang chỉ huy mặt trận Tây-Âu thì đưa-luận các quân-giới lại cho rằng không khéo mùa hè này quân Đức sẽ đồng-thời tấn-công sang Nga và đồ-bộ sang Anh. Giữa lúc đó thi quân Anh vẫn đánh nhiều thi-trấn kỹ-nghệ và hãi-cảng ở Đức cùng ở miền Bắc nước Pháp. Thị-

trấn bị hại nhất là Rostock.

Chiều chủ nhật vừa rồi, Quốc-trưởng Hitler đã đọc một bài diễn văn quan hệ như đề khuyễn khích ba quân trước khi khởi cuộc tấn-công mùa hè sắp tới. Hitler lại nói rõ về tình hình mặt trận phía Đông trong mấy tháng vừa qua. Bài diễn văn đó được cả thế giới đón ý đến.

Ở mặt trận Thái - binh-dương thì quân Nhật đã lấy xong đảo Panay là đảo lớn vào hàng thứ ba ở quần đảo Phi-luật-tan-sa Luçon và Mindanao. Pháo đài Corregidor trước Manille vẫn kháng chiến nhưng cũng khó lòng mà cầm cự lâu được vì hàng ngày phi-kinh Nhật vẫn đến đánh phá ráo rứt. Ở mặt trận Diên-diện, có tin ở New Delhi nói quân Nhật chỉ còn cách Mandalay một-trong trấn trên đường Diên-diện có 32 cây số. Cả quân Anh vàTau đều rút lui hoài. Ở miền đảo Nouvelle Guinée, sự hoạt động của bộ và thủy binh không có tin tức rõ rệt mấy chỉ có phi-quân cả hai bên là hoạt động dữ. Đến bây giờ, Tông-trưởng thuộc địa Anh, M. Amery mới công nhận hẳn là trong các cuộc thất bại ở vùng thái-binh-dương và việc mất Malaia Tân -gia -ba, chính-phủ chánh-quốc phải chịu hoàn-trách nhiệm. Lời tự thú đã đến quá chậm, có lẽ chỉ để lấy lòng dân thuộc địa và các nhà binh đã phải hi-sinh ở các chiến trường xa chánh-quốc.

ÔNG THÀNH ÂN - ĐỘ



Ông thành Ân-độ Cam-dịa đã xuống lén chéng-nhìa «bất-bạo-động» và «bất-công-tác»

Hai nhà ái-quốc Ân-độ Tilak (mất hồi Août 1920) và ông Cam-dịa là hai người vẫn thắm phục nhau; nhưng đến cách làm chính-trị thì lại khác hẳn nhau.

Trước mặt Tilak, ông Cam-dịa vẫn tuyên-bố rằng nếu bắt buộc phải chọn thi ông sẽ hi-sinh tự do mà lấy chán lý. Và dầu yêu nước đến đâu ông vẫn đặt tôn giáo cao hơn quốc gia. Ông từng nói: «Tôi đã cưới Ân-độ làm vợ, đối với nước, tôi mặc ngay hết mọi điều.. Chú-nghĩa của tôi không có giới hạn về địa dư. Nếu lòng tin tưởng của tôi sót sảng thì chú-nghĩa đó sẽ di qua cả lòng yêu nước Ân-độ của tôi...».

Ta nên nhận rằng khi thành Cam-dịa phản đối đạo luật Rowlett, ông cũng cõi tâm cho phong trào do tránh sự-bạo-động. Vì dấu sao, cuộc nỗi loạn cũng phải tói và cần phải tìm cách diu-dát nó.

Tư-tưởng của thành Cam-dịa

Muốn hiểu chéng-nhìa của thành Cam-dịa ta nên nhớ rằng tư-tưởng của ông có hai bài: những nền móng tôn-giao rất lớn lao, vững-vàng và sự hành động về xã-hội mà ông đã xây trên những nền tảng vô-hình, rời rạc cho hợp với nguyên-vong của «oàn-xá». Ông vẫn là một nhà tôn-giao và bắt-thầu trở nên một nhà chính-trị nhưng ông càng giữ trách-nhiệm đứng đầu phong

**Tư-tưởng
và
chéng-nhìa**

BẤT CÔNG TÁC, BẤT BẢO ĐỘNG

của
thành

CAM ĐỊA

trào vận động quốc-gia bao-nhiều thi tình-cách-chinh-trí và thực-tế trong sự-hình-động của ông càng chắc chắn và rõ-rệt hơn.

Nhưng phần cốt yếu trong lâu dài của ông Cam-dịa vẫn là cõi hồn dung-lâm-nết-tảng rất rộng-rãi và xấu và xây-nên để đóng cho một ngòi nhà-thờ khác chứ không phải để đóng cho ngòi nhà-thờ xay với vàng và tạm-bợ. Ta cần phải biết qua cái hồn nhà-thờ đó là cõi tể của tư-tưởng Cam-dịa. Đó là nơi mà hàng ngày Cam-dịa vẫn lui về nghỉ ngơi để lúc nào cũng có thể tiếp-them sức-hành động.

Ông Cam-dịa rất tin-tưởng vào tôn-giao của dân-Ấn, vào Ân-độ-giao, ông không tin-theo cách các nhà-thông-thái chỉ khao-cứu kinh-truyen, hoặc tin-một cách như cõi chén-chí, không suy-xét, phê-binh theo hết-mỗi thứ-pi-qua. Tôn-giao cõi ông vẫn có-ting-tam và cõi-phai kiêm-soát.

Và lại, một điều rất quan-hệ là ông Cam-dịa không công-nhận và không để cho Ân-độ-giao được độc-quyền. Ông nói: «Tôi không chỉ tin riêng có kinh-Védas. Tôi cho rằng các sách kinh của đạo-Thiên-chúa (Bible) đạo-Hồi (Coran) cũng đáng-tín như kinh-Védas. Ân-độ-giao không phải là một tôn-giao để truyền bá và nêu-cố để chố để thờ-tát cả các vị-giáo-chủ khác trên thế-giới... Ông bảo mỗi người nên-thờ. Thượng-de theo lòng-tìn ngưỡng-rêng của mình và như-bé-thì có thể sống yên-lành với tất-cả các tôn-giao». Ông lại còn nói: «Tất-cả các tôn-giao đều là những con đường khác-nhau cũng-di đến-một mục-dịch». Ông vẫn công-nhận những sự-sai-lầm và những cái-dở đã-lạc vào trong Ân-độ-giao trong mấy-thế kỷ nay và ông vẫn công-kích

nhung ông lại nói: «... Tôi không thể nào tả tinh của tôi đối với Án-dộ giáo hơn là cái tinh của tôi đối với sự Án-dộ-giao đã làm cho tôi cảm động hơn các tôn giáo trên thế giới ».

Ông nói ông tin các kinh điển Védas, Upanishads, và tất cả các thứ kinh điển của Án-dộ và vì thế ông tin vào sự hiện-thân và tái sinh. Ông tin cùa kỵ-luat của các giai cấp Án-dộ nhưng theo nghĩa trong kinh Védas chứ không theo nghĩa rất sai lầm ngày nay. Ông tin cùa vào sức bao vệ của bùa vàng nhưng theo nghĩa rộng hơn và không bao giờ việc thờ các vị thần.

Tuy vậy, ông Cam-dịa lại nói rằng-cuốn sách mà ông chịu ảnh hưởng mạnh nhất là cuốn « Tân Ước » và ông nhận rằng chính trong khi đọc lời thanh-jé khuyên các giáo-dồ (sermon sur la montagne) mà ông đã tìm ra cách phản kháng thụy-dụng. Khi ông đến đoạn đó trong « Tân Ước » ông rất lấy làm vui vẻ.

Ông Cam-dịa lại thích đọc sách của văn-hào Ngai Tolstoi, là một ông Tolstoi nhưng êm đềm hơn, bình tĩnh hơn và có thể nói là có óc theo đạo già từ một cách tự nhén hén. Cũng như Tolstoi, Cam-dịa vẫn hết sức két án nên văn minh Áo-Tây.

Ông Cam-dịa không đợi đến lúc cuộc chiến tranh trước (1914-1918) xảy ra mới công kích văn minh vật chất, hồi 1908, khi ông Nam-Phi ông đã viết trong cuốn « Hind Swaraj » để kết án văn minh « Văn-minh », theo lời Cam-dịa, chỉ có tên gọi. Theo một tiếng trong Án-dộ gọi là « thời kỳ đeo tối và mù mịt ». Văn minh ngày nay chỉ lát vật chất làm mục đích duy nhất và không hề lưu ý đến tinh thần. Nó đã làm cho người Án sinh dien dò, lam đầy tờ đồng tiền và làm cho người Án không thể sống hoà bình hoặc sống yên ổn riêng. Nó là một địa ngục cho hàng hòn yếu và các hạng người lao-động. Nền văn minh xấu xa đó sẽ tự hủy. Kê thê chính của Án-dộ là nô, nô cùa nguy hiểm hơn cả người Anh là hàng người về cá nhân thì không độc ác nhưng đều bị mắc bệnh văn minh ». Cam-dịa rất công kích những người đồng bang của ông muốn đánh đuổi người Anh để làm cho Án-dộ thành một nước văn minh theo kiểu Áo-Tây. Ông nói đó là « tinh cách của hùm béo mà không có hùm béo ». Theo ý ông sự cố gắng lớn lao và duy nhất là triết-nền văn minh Áo-Tây ». Ông Cam-dịa thường ngày rải phẩn đố, bá-hàng người là các quan tòa, các y sĩ và các gáo-sứ và mòng trùr hết ở Án.

Nhung sự nguy hiểm nhất trong nền văn minh tôi tám là có khí Đó là điều cần phải bác han, Ông Cam-dịa chỉ mong sao cho Án-dộ tránh khỏi cái nạn co-khi tôi tám. Nếu được tự do mà phải theo dõi máy móc thì ông cho là thù de Án-dộ thuộc vào thị-trường Anh còn hơn.

Ông nói: « Mua vải ở Manchester còn hơn là đặt các máy nhu ở Manchester tại Án-dộ. Máy móc là một sự lạm lối lòn, nó làm cho các dân-tộc thành nô-lệ. Tiễn bạc là một thứ thuốc độc chẳng khác như cái nết xâm và dâm-dục ».

Điều này rất quan hệ vì đó là gốc của tư-tưởng Cam-dịa. Tư-tưởng đó không công nhận sự tiến-hóa và hầu như cả khoa-học Áo-Tây. Nhưng tuy vậy ông Cam-dịa vẫn nói: « Tôi không phản nản về việc trả máy móc nhưng tôi cũng không có ý phản đối các thứ máy móc ». Có lẽ ông có ý muốn điều

Mấy bộ này không hôm nào nhật báo không đăng tin dài mô: vợ làm tiễn chồng, chồng làm tiễn vợ.. Ai cũng lamen chờ xem một vụ đào mỏ có bắc sập xù ở tòa trường trị Hanoi. Trong khi sửa soạn lôi những nhân vật ấy ra ánh sáng trong một số báo dày dứ :

Dào mó

Dào mó, từ đông sang tây, tự cõi chí kim. Tại sao lại có chuyện dào mó. Tường thuật phiến tòa xú-vụ dào mó. Những vụ dào mó có tiếng ở đây. Nhiều chuyện tinh thống thiếc, nhiều chuyện tình dở dang.

Trong khi đợi làm một số báo đó, số Báo Mở, T. B. C. N. sẽ giới thiệu trước với bạn đọc một tập chuyên

Săn chông

Nhiều nhà có con gái lớn săn chông một cách không ai tưởng tượng được. T. B. C. N. rất hoan nghênh những tài liệu của độc-giả về « săn chông » và « dào mó »

Tinh-thần của phong-trào do ông gây ra là sự phản-kháng hoạt-dộng (résistance active) bằng cách dùng nghị-lực hăng hái, lòng tin-ngưỡng và sự hi-sinh. Ba đức-tinh đó đã tỏ rõ trong chữ « Satyagraha ». Ông Cam-dịa thường cho là hào-dũng còn hòn hèn nhất và bình-nhật ông rất ghét những kẻ hèn nhát. Ông nói: « Nếu phải chọn giữa sự hèn nhát và sự bạo-động thì bà bạo-động còn hơn ». Nhưng ông lại nói sự bát-bạo-động thì hơn sự bạo-động nhiều, sự tha thứ còn hơn sự trừng phạt. « Tôi không tin rằng Án-dộ bát lực. Một trăm ngàn người Anh không thể làm cho hơn 300 triệu dân Án phải sợ ».

Ông giải nghĩa chữ bát-bạo-động của ông: « Bát-bạo-động không phải là hăng phục kè ác. Bát-bạo-động tức là đem sức mạnh của linh-hồn mà đối với cái ý muốn của kẻ thù bạo. Một người có thể dùng cách đó mà địch với cả một đế quốc và đánh đổ đế quốc đó... ». Phương-pháp của ông Cam-dịa dựa vào Sự đau thương, một cái luật vĩ-đại. Ông cho đó là điều kiện cần thiết của loài người.

Sự sống tự cái chết mà nẩy ra. Muôn cho cây lúa mọc, thi hạt giống cần phải chết. Không một ai có thể nẩy ra cái giá-trí mà không phải qua ngọn lửa đau thương.

Sự tiến bộ chỉ để làm cho sự đau thương trong sạch bằng cách tránh sự lầm cho kẻ khác đau đớn. Sự đau thương của mình càng trong sạch thì sự lầm bộ càng lớn. Bất bạo-động tức là hồn sự đau đớn một cách rõ ràng ».

Ông lại nói: « Nếu Án-dộ tin vào sự bạo-động thì tôi không còn muốn sống ở nước đó nữa và Án-dó sẽ làm cho tôi mất lòng tự-hào. Lòng ái-quốc của tôi là túy theo tinh-giáo của tôi. Tôi bám lấy Án-dó như một đứa trẻ bám lấy mẹ vì tôi thấy rõ Án-dó có thể cắp cho tôi đòn ăn-về tinh-thần mà tôi cần dùng. Khi nào thiếu đòn ăn-dó, tôi sẽ như đứa con côi. Lúc đó tôi sẽ lui vào miếu-Hi-ma-lap son yên lặng để che chở cho linh-hồn tôi bị đau đớn... ». Tuy nói vậy ông vẫn tin vào Án-dó khi ông ra đứng đầu phong-trào phản-kháng.

Lúc đầu phong-trào đó không có vě gi là chính-tri, và ông Cam-dịa vẫn trung thành với Anh như bài trước đã nói vì ông vẫn hi vọng vào Anh.

Các nhà ái-quốc Án-dó vẫn công kích ông ở chỗ muốn hợp-tác với đế-quốc Anh mãi đến kí ông bị bắt người ta mới hiểu rõ và ông mới chịu giả-nhời.

Phong-trào phản đối của Cam-dịa như thế nào?

Sự phản đối của Cam-dịa là một cách phản đối đặc-biệt, trưởng-cố-kim chưa từng thấy bao giờ. Phản đối bằng cách ôn-hòa, phản đối bằng lòng bắc-ái. Ông Gandhi vốn là một nhà tôn-giáo, v

(xem tiếp trang 33)



ẤN-DỘ, MỘT CÁI ĐỊA NGỤC CỦA DÂN BÀ

Trong tất cả phụ-nữ Á-dô - và thế-giới nữa, kể cả Thổ nhũ-kỳ - người dân-bà Á-dô là người bị thiệt thòi nhất, bị dày dặn nhất. Bài phỏng-sự diễn tra dưới đây sẽ đem cho các bạn thấy cái đời sống của họ dân-bà đến chừng nào ; nhiều khi là rợn tóc và lâng làm la sao ở một nước có một nền văn-hóa lột xác như Án-lai còn có những tục-lệ hàn-hạ người dân-bà như kia. Chẳng tôi không phải là bạn người chín-trương rằng dân-bà phải ra ngoài xã-hội, hay hào-hảo, dân-bà phải được hoàn-toàn tự-do như dân-ông đầu. Chẳng tôi lại cũng nhận rằng cái thuyết tam-ông thất huoc dân-bà không khi cũng phải, nhưng đến cái thuyết tam-tòng ở Án-sao mà nó quả gắt gao ; nhất là cái tục bắn và cắt chồng chẽ, vụ cũng phải tự thiêu mình thi thục là dã man, không thể tưởng tượng được. Nước Anh, từ khi cai-trí Án-dô, đã già công, ngàn cấm việc thiên-hóa : hằng ngày, vợ trẻ kia, nhưng cái tục lão-hôn và cái ác co, khinh dân-bà, ngang với hàng sốt-vết ở Án, vẫn không thể nào trừ tiệt được. Bởi vậy bảo Án-dô là cái địa-que cùa dân-bà thực không có gì quá đáng đâu. Nhiều nhà ái-quốc Án-dô, trong số đó có thánh Cam-tiền, đã hé-lá xác hồn trỗi bỗn nhặng lè-ma, dã, nhưng xem chừng chỉ bớt được một vải trong ngàn phần.

Văn phú-nữ, cái vết thương của Án-dô, đã làm cho thế-giới phải đau thương, lúc nay hơn hết cả lúc nào đang cho chúng ta biết rõ và suy nghĩ.

T. B. G. N.

Cái địa ngục

Ấn-dô : Một Bồng-lai tiên-cảnh, với một trời nắng hồng, những đèn vàng điện ngọc, những lầu đài bằng кам thạch treo bằng tràng bao thạch long-lanh như sao sa, những chùa chiềng, những hương nhung hoa, những đoàn voi trang hoàng gấm vóc và vàng ngọc, những mảnh sắc huy-hoàng, những hoa-viên thơm ngát râm ánh rạng trong.

Ấn-dô là một mộng cảnh đẹp hơn hết những

Cái địa ngục ấy có những bà vợ lấy chồng lúc lén tám, gõa chồng khi lên mươi rồi suốt đời ở nhà chưa hoặc bị hắt hủi đến con chó nó cũng khinh

cảnh trong mộng ; Án-dô là một giấc mơ là trong đó sống lại tất cả những hình ảnh cô-lô của thế-gian. Trong những căn phòng lộng lẫy các lầu dài, trong những lối cung cảm sâu thăm các đèn miếu, trong lòn bụi nóng gay gắt của những căn nhà lụp sụp trái bùn, trong các ngõ hẻm sau sát những hàng lấp hổng cũng những bờ cái được người ta kính trọng như thần, những căn phòng khách thơm tho đầy nhạc các nhà chùa thô, những miếng đồng ruộng mặt trời đợi xuống như thiêng, và trên những bức thang đá xuống sông Hằng-hà, là nơi chịu chiêu người Án-xuống mặc-dục rời lén cầu nguyện, bọn phụ-nữ đang sống, đang đi qua đang đi qua.

Phần nhiều deo mang che mặt, có cô deo vàng deo xuyến xứng-xoeng mãi tới mắt cá chân, bụng deo hở lènh hỉnh, có cô người dâng trầu những cùm vàng xích bạc, dâng lại đội những cái lọ bằng đồng nặng hơn cùm, và đặt lên trên những cái mũ tam cấp, bằng vàng cao ngất ngưởng, có là cái gáy, án-hận quấn áo dài tanh trảng lồng lopolitan và lùi-thứ như ma ; rồi đến những ba chún hé con deo toàn vàng ngọc, mặc toàn gấm vóc quá giá ngời trên những chiếc xe hơi mờ hắt óc lục qua mắt người ta đánh vật một cái như những giặc mồ, rồi đến những vú-nữ chán di dặt,



khẽ lè gót trên nền gạch các đèn dài, dè vải lụa sợi soạt thành tiếng nhẹ nhàng êm dịu, rồi sau hết những phu-nữ quê mùa dời vều cả mặt mũi, kéo sanh mình một dân con theo nhau nhô tròn trướng.

Họ lảng lặng đi, dáng điệu bí mật, với gánh sổ phản nặng trĩu trên vai.

Trong tam, họ mờ màng những gì ? Trong những cặp mắt den dọi tia sáng như lửa kia, có ẩn những ý nghĩa gì ? Bên trong những lụa vải gấm vóc kia, chẳng hay có ẩn náu những nỗi vui, buồn gì ?

Bà đáo hoa thơm

Bà có tên là Radha, Myrrha và Sanjukta.

Bà có là bà chị em ruột và là bà hông hoa qui giá, nói giữa một gia-dinh thuộc giai cấp cao quý nhất trong nước.

Sanjukta tuồi mới trăng rằm, mà người dâng sinh như mọi pho tượng nhỏ, cặp mắt nhung nhìn vào đâu như lừa ra tối đó ; cái miệng mềm mại tròn như một bóng hoa ; nàng bận chiếc áo rộng, thoát tha, coi dẹp nhu vi tiều thư trong một bức tranh vẽ cồ.

Myrrha giá ở phương tây thì chỉ mới là một nữ học sinh. Nhưng ở nước các vua chúa Án-dô, thi gái mười hai tuồi như nàng dâng là gái tới tuấn cắp kẽ. Nàng deo ống cõi hàng ngàn chiếc vòng và thoa son vào cặp chân nhỏ xíu.

Còn Radha thì dân người Án-dô cũng nhận rằng nàng hays cô là một cô bé ngày thơ, một con « búp-bê » tươi cười mới tam tuồi dâng, còn hai lỗ đồng tiền in trên má.

Theo giáo luật của thần Civa và thần Vishnu, cha mẹ ba có róng ruột nuôi con mòng chòng đến tuồi lây chồng, đến tuồi làm mẹ.

Làm mẹ là cho một linh hồn khác đầu thai vào làm người để tu luyện nốt mà lên Niết-bàn cực lạc. Đó là phận sự cốt yếu của người dân bà Án-dô.

Ngay khi còn con gái, người dân bà Án-dô cũng không biết trình tiết và liêm-sỉ là gì. Dù còn ngày thơ, cái bí-mật của việc dời, nàng cũng hiểu rõ rồi. Nàng chỉ sống trong cái hy-vọng duy nhất này :

Có con !

Có con ! Cố con trai thì mới đúng. Vì, than ôi ! một người con gái là cái quái gi ! ? Sinh ra làm dân bà có nghĩa là mình là một linh hồn bất khiết cần phải đem thân ra chuộc lấy tội rồi. Không có ít ra một người con trai, người dâng ông có thể hy-vọng được lên Thiên-dường chàng ? Chẳng thà nà được hết. Người dân bà chỉ là cái nảy sinh sản, là việc cốt yếu trong đời ta hành ở Án-dô. Người dân bà chỉ là cái dái hoa nhện lấy hạt giống ; so với người dân ông, người dân bà chẳng lả gi cả.

Vì thế, nên việc lấy chồng đã làm hận rộn những ước mơ của ba nàng Sanjukta, Myrrha và Radha. Đó có phải là việc hè trọng hơn hết trong đời họ không ? Phải. Nhưng họ không

Đo Võ Phi Hùng Cửu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đǎng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường
được quyền lựa chọn lấy người bạn lòng, lấy Radha cưới và vỗ tay reo mừng. Từ đây tới lúc đó, nàng còn có thể ở nhà nô đùa dưới gối bà mẹ, trong khi nghỉ thầm rằng mình đã là một bà chúa đây.

Một hôm, ông thần sinh ra ba cô thiếu nữ xinh đẹp như hoa dại, báo một tin mừng: có ba chàng người rất thanh lịch, rất sang trọng, giàu có và oai quyền đến xin làm rể. Thật là ba đám tối khôn ngớt.

Radha, Myrrha và Sanjukta theo lẽ, đến ngày cưới mới được biết mặt chồng. Nhưng

chiều theo tính tò mò của con, ông cụ nôi qua cho các con biết rằng Sanjukta sẽ kết duyên với một chàng trai mảng mồi mười lăm tuổi như nàng, và là người ăn thừa từ một nhà đại quý phái.

Nàng mỉm cười, cái mặt nhìn xuống. Một hình ảnh đẹp đẽ thu vị vừa thoáng hiện ra trong đầu óc nàng. Nàng tưởng tượng nhìn thấy trước mặt một vị công-tử hay một vị hoàng-tử xinh trai, người nhô nhẩn trong bộ áo thêu bắc bô chẽn lấp minh, cắp mắt kim cương màu huyền sáng quắc dưới cắp lồng mì dài và thanh.

Về phần nàng Myrrha thì chồng nàng là con nhà quý phái quá, đến nỗi người ta muốn quên cả số tuổi hói chênh lệch nêu so với số tuổi nàng. Chồng nàng mới sáu mươi nhăm cái xuân xanh. Tuy vậy, ông cụ vẫn còn tráng kiện và... dien trai lắm. Cha nàng mừng nàng:

— Myrrhaơi! Con cứ sung sướng đi! Con sắp được làm một bà lớn đở.

Còn nhau nàng Radha, thi nàng còn nhỏ tuổi quá, ngày тоé quá đở có thể hiểu rõ hạnh phúc của mình. Chồng nàng là giòng giổi một vị quốc-vương. Chồng nàng là một ông già râu đã bạc phơ, nhưng còn khỏe mạnh như thắn tung bách. Nhán lão nhung tâm đã lão đài? Vì ông chưa hề nghỉ đến sự chết và quả quyết hứa rằng đợi cho nàng đến tuổi lấy chồng, bấy giờ mới cất hành hon lě.



... VÀ CÔ DÀU

nhiều thứ hoa lá xông mùi thơm súc núc, làm nhức cả đầu. Cả phòng hương thi có dòng hàng ngàn ngàn ngọn đèn xanh đỏ, ngọn lửa bập bùng lấp lánh với ánh sáng ban ngày thảnh thơi vàng nhạt. Bon hỉ phụ chen chúc nhau ở cạnh ba cổ đèn, người thi deo thêm cho cô này một chiếc vòng một chuỗi ngọc, người thi sửa lại cho cô kia cái mũ vàng đội trên đầu, họ cười cười nói nói chay ra chay vào, bận rộn túi bụi, mà vẫn chẳng làm nín việc gì ra việc. Tiếng náo nát, tiếng thanh la nỗi vang lên khắp nhà làm các cô càng thêm say

Ngày lành tháng tốt

Sanjukta và Myrrha hôm nay mặc áo bằng lụa màu đỏ tía, ngoài phủ những đằng-len bằng vàng, những mạng băng soi bạc. Ngọc thạch, kim-cương các sắc, từ-ncgoc deo trang tráng ở cổ và cánh tay và hàng chùm ở tai, đợi ánh sáng chói lòa ra khắp từ đầu đến chân.

Chán các nàng thi thoả một chất màu đỏ lọc ở các cánh hoa ra. Đầu họ thi đội một cái vành bằng vàng đắt bão-thach.

Nàng Radha cũng điểm trang diệu dúa như vậy, nhưng nàng còn nhỏ quá, diem trang diệu dúa quá như vậy khiến người ta phải ngạc-nhiên. Dù nàng đội cái mũ vành ngọc và deo vỏ số những vòng nhung xuyên vàng ngọc nặng trĩu cổ và tay, nàng vẫn có vẻ hé quá, chẳng có gì ra dáng cô đầu hết.

Người ta tưởng nàng ăn bận giả trang làm cô dâu, chứ không phải là một cô dâu thực hiệu.

Trong nhà toàn là hoa hồng hoa nhài và

sưa, rao rực, trước khi bước sang đời làm dâu bà.

Thinh linh một hiệu còi nồi lên. Các cô giật mình hồi hộp. Đó là giờ các cô được thấy mặt chồng.

Mặt che mang trắng rủ xuống gần kín người, các cô nhẹ nhàng dạo gót trên nền nhà rái đầy hoa tươi di đến phòng hor chúc, ở đây tân lang dang đợi chờ. Bọn a-hoan hỉ - phụ hát lên những điệu du dương. Các cô thì e-dè từng bước vì mỗi bước một đàc các cô đến gần người các cô sẽ gọi là chồng.

Phút long-trọng duy nhất trong đời nàng! Tám mạng che mặt rơi xuống: nàng Sanjukta thấy một chàng trai trẻ bận quần áo màu tía và thêu vàng, dàn đội chiếc khăn cao các nếp khăn đều đinh ngọc quí. Hoa ở cổ chàng lấp lánh với những chuỗi vòng màu hồng sán lạn. Chàng đeo như một vị thần trẻ tuổi và đang minh cởi nhanh nàng.

Duyên may phận đẹp, đôi lứa ấy đều hiều rằng ngày hôm trước họ chưa quen biết gì nhau nhưng từ ngày mai là họ yêu đương triền mến nhau cho tới lúc đầu tiên.

Lời chúc tụng nồi lên như ong quanh những cặp vợ chồng mới, quanh nàng Myrrha và ông chồng già, quanh nàng Radha ti-hon và ông cụ râu bạc, là ông chúa mэр của con « búp-be » rất ngày thơ kia.

Âm nhạc, tiếng hát và lời cầu nguyện đồng thời nồi lên loạn sạ, đầm ruồc ba cổ đèn tiên về phía đèn, ngôi đèn bùng cầm thạch trong trắng như linh-bồn những gái đồng-trinh, ngôi đèn cột cao ngất chém dài những san hô, hổ phách tỏa ra hăng ngần tia ánh sáng rực rỡ huy-hoàng, giữa những hương trầm sực nức khiến người ta như đắm say trong cõi hương hoa.

Đến đó là ba bông hoa quí hái ngay từ lúc rạng đông, ngày từ lúc đầu mùa bắt đầu bị nhớt vào trong khuôn sổ phận khát khe và bắt khẩ di dịch...

(còn nữa)
VĂN-HẠC

HO LAO

Tôi có một phương thuốc ho lao của ông bà đẻ lại... Nay làm ra bán. Mỗi ve giá 12p00

M. Nguyễn - văn - Sáng
Cựu Hương-Giao làng Tân-Quới (Cần-Thơ)
Boite postale n° 10

MỚI CÓ BÁN
Khói lửa phong châu
Truyện dã sử của THIÊN-HẠ-SÝ
Toàn những hành-vi oanh-liệt,
những tình cảm sôi nổi của các
vị anh-hùng trong động Non
Nước yê cuối đời Hồng Bàng
SẮP CÓ BÁN :
5 chàng hiệp sĩ
của MAI-VIỆN
tác-giả « TRÁNG-SĨ BỐ-BÈ »
HÀN-THUYỀN XUẤT-BẢN

ĐÃ CÓ BÁN :

1.) LAO TỬ (Mết - học đồng phương) Op.80 của Ngô-tất Tố và Nguyễn-Đức Tịnh

2.) MUỐN KHOẺ của Đào-văn Khang Op.80, sách giấy cách tập thể thao có ngọt 100 hình vẽ.

3.) VIỆT NAM VĂN HỌC I Op.80 (Văn học đời lý) của Ngô-tất-Tố

4.) VIỆT-NAM DƯỢC HỌC I Op.80
5.) VIỆT-NAM DƯỢC HỌC II Op.80
của Phó-đức-Thành

NHA IN MAI-LĨNH XUẤT-BẢN

KHI MÊT NHỌC VÌ NGỒI LẨU
BÌ XA, THÚC ĐÈM, KÉM ĂN
MẤT HUYẾT

CỬU-LONG-HOÀN Võ - đinh - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ
Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Établissements VẬN - HÓA

Có bán thuốc VẬN - BẢO
chữa bệnh liệt - dương. Thứ
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

TẠI AI, ANH ĐÃ THẤT BẠI trong cuộc diều đình ở Ấn?

Sáu nhà cầm đầu dân Ấn-độ ngày nay

(Tiếp theo và kết)

Mấy danh nhân Ấn-độ mà tôi vừa kể ở số báo trước hiện giờ người thi đã chết rồi, người thi vì cao tuổi nên không muốn dính vào chính-trị nữa, tuy bao giờ dân Ấn-độ cũng lòn súng họ như những vị thánh nhân.

Để nói chung họ, đây là hiện có sáu người đang cầm vận mệnh xứ Ấn-độ trong tay.

Sáu người đó là hai vị quốc vương, hai chính trị gia và hai người phiến động.

Ta sẽ rõ theo lục cũa sáu người này nếu ta hiểu rõ rằng ở Ấn-độ có tới 240 triều dân theo Hồi-giáo và 80 triệu người theo Hồi-giáo và họ thù ghét nhau cực kỳ! Chỉ cần cõ một người theo Ấn-độ giáo đến thôiくる trước mặt ngôi chùa của phái Hồi-giáo hay là trai lại một người Hồi-giáo đánh đập một con bò trước một ngôi chùa của phái Ấn-độ-giáo là đã cho hai phái đâm, chém, giết nhau chết hàng trăm người rồi!

Xứ Ấn-độ là một nước rộng mênh mông hùng dàn cư đông đúc dân nỗi ở hầu gần chen vaitrích cánh nhau và những cảnh tượng phố xá cung như các người qua lại đó thật là bất ngờ, quái lạ! Người ta không thể nào tưởng tượng nổi những hình ảnh về cuộc sinh hoạt của dân Ấn-độ.

Này đây: một người Hồi-giáo vừa di vừa nhô vào trong một người Ấn-độ-giáo sau đường, một ông quốc-vương oai nghiêm, lộng lẫy như một ông hoàng trong chuyện «Thiên-phương-dà-dám» cuối một con voi trắng deo dây vàng bạc, cháu báu và cao ngất nghìn hoa cõi chiếc tui điện qua đường, một người paria — thuộc giai cấp ty-tiến nhất Ấn-độ — vừa di qua vừa rung các chiếc nhạc đê để mọi người thán phục và khôn ai muốn chạm vào người và, đây nữa một người thi kêu dạy rán độc mủi ở ngày hè đưởng và kia một chàng sinh viên da đen cắp tay một quyển sách của Karl Marx, dày mờ bâng-hận, vợ một vị quốc-vương oai danh, cầm lái xe ô-tô của mình chạy quanh thành phố, dù mực mìn ăn mày rách ruồi, không mặc quần và có lẽ theo道理 mìn thi muôa lầy một cái cây nào đó để làm chổng, qua

ngần ấy người là một toán lính Anh đi tuần tiễu trong thành phố: đó là tất cả hình ảnh của các phái phương New-Delhi — thủ đô của xứ Ấn-độ! Đó là xứ Ấn-độ! Thật là một xứ đầy rẫy những thần thánh, đầy rẫy những giao-cấp, đầy rẫy những song, nút và ràng và chặt nitch những người là người!

Và ở trên cái khởi động cơ hồ đèn rọi bết ấy sán người nõi là những người có quyền hành ghê gớm, chí một cầu nói, chí một cái giò tay là dù làm cho xứ Ấn-độ thành một bể máu chan hòa hay một thành lừa thiên đới.

Quốc - vương xứ Haiderabad
Đây là hình ảnh của xứ Ấn-độ bẩn cõi, của các xứ được nước Anh bảo-hộ, của các xứ thần-kỳ trong chuyện «Thiên-phương-dà-dám»! Ở đây có một người cao-trí 15 triệu người và có trong «kết» 10 800 triệu bạc Đồng-trong.

Người ấy tên là Usman Khan Quốc-vương xứ Haiderabad. Nước của ông to nhất các nước ở trên đất Ấn-độ. Tiền lợi-tức của ông mỗi năm thu vào được 300 triệu bạc Đồng-trong!

Quốc-vương Usman, người giàu nhất thế giới này, năm nay 55 tuổi. Ai cũng tung-tụng: giàu như ông thì chắc là kim-cuong, vàng, bạc, cháu báu phải bao bọc khép minh ông. Nhất là nhìn thấy những tòa lâu-dài của ông mà những trung vâng đặc đang in minh xuống nước ở trong những thửa vườn rộng mênh mông tuy giới Ấn-độ nóng như thiêu như đốt mà bao giờ ở đó cũng mát mẻ như mùa xuân và muôn hoa đua nở bốn mùa, và nhìn thấy những hầm đựng của của ông ở trong đó người ta phải dùng tới súng để xúi hạt trại⁴ những hố-cung của ông chót chát không biết bao nhiêu mỳ-nữ đẹp như tinh thi ai nấy lại thêm chặc rằng ông phải ăn mặc lồng lẫy cục kỳ va cưới một thái voi vĩ... vậy mà khi ông đến ái cách thắt vong vỉ chỉ thấy một người đứng tuối quần áo cũ kỹ, đi một chiếc xe Ford op ep và chiếc xe này nhiều khi phải vén «ma-ni-vén» đến 15 phút mới chạy được.

Quốc-vương có ba vạn binh-linh tinh nhuệ, dù khí-giới dẽ gìn giữ đất-dai cõi xứ Ông rộng tới 50 vạn cây số vuông. Ngai vàng của ông là một cái ghế phoi thi hổ ngồi lên là kê-kem kêt. Ông làm việc như một người Mỹ, cõng ngồi ban giày nhưng ở trên bàn có một cái chặn giấy rất lạ: đó là một hòn kim-cương cục kỳ to gọi tên là Jacob Diamond ! Ông giàu đến nỗi muỗn xem minh có bao nhiêu tiền cõi, ông phải thuê ba người chuyên môn bón cháu báu ở Áu-châu sang để kê khai số vàng bạc, cháu báu cõi ông! Ba người ấy phải làm việc luon ba năm trường mới kê khai xong số cháu báu ấy và hiện giờ đang lo liệu giày vào sổ sách.

Muốn xem hết kho báu của ông phải mất một ngày: trước hết phải dì qua một toàn linh gác có hông chục khẩu súng liên-thanh lúc nõi cũng sẵn sàng nã đạn, rồi lại qua một cái hổ lớn có nuôi hàng chục con hổ dữ rồi mới tới bả tẩm cửa sắt dày như một bức tường, bả tẩm cửa sắt này mỗi tẩm có một cái khóa riêng mà ba người giữ kho mỗi người chỉ biết mở được có một tẩm cửa! Trong hõa này cháu báu kim-cương, ngọc-trai đựng từng hòm một và vàng thi cao thành từng núi! Ông theo Hồi-giáo.

Quốc-vương xứ Bikaner

Quốc-vương xứ Bikaner theo Ấn-dô-giáo, năm nay ông 61 tuổi và là một trong số 660 ông hoàng cùng hợp sức với ⁵ phó-vương của nước Anh để cai-trí mấy trăm triều dân Ấn-độ. Ông là người được Anh dẽ yết nhất, ông đã từng di dự cuộc Âu-chiến 1914-1918 và đã được ký dưới bànhyp-ước giảng-hoa của Đức kỵ với Anh và Pháp ở Versailles. Ông lại là người thường được cử di dự cuộc hội-ngoại «Bản tròn» ở Londres. Ông rất thích sang ống, thích di săn hổ đánh nhau với người khác hay nước khác. Năm 1903 ông đã từng đóng vai võ-quan cai quản một đội binh Anh trên đất Phi-châu.

Từ trước đến nay ông đã bắn chết được 220 con hổ dữ, trong ông người võe đáng to nhón và đã từng được quân-công-bộ-tinh trọng khi còn là hổ hán-quân-ñú Anh nhưng vẫn như 200 tên phái Ấn-độ-giáo ông vẫn coi con bò cái là một con vật thiêng báu khai sám pham! Ông là một vị quốc-vương rất mõi mà công lại rất cõi nõi: ông bồ hàng triều bạc ra dẽ làm một cái nhà thương cho dân nghèo nhưng trước khi ngói vào ghế đê chủ-tọ-lại khánh thành nhà thương vĩ-dai này thi ông phải quỳ xuống xem chiếc ghế kia có phải bằng da bò không da. Nếu phải thi ông ngồi phết ngay xuống đất chứ không obju ngồi lên chiếc ghế nõi.

MUỐN ĐƯỢC CHỐNG GIÀU NÈN MUA VỀ XÒ SỐ ĐÔNG-PHÁP

Nhà lãnh-tụ Fawakarjal Nehru

Nehru, lãnh-tụ của các «Nhà-viên quốc-hội». Ông đã từng sang trường học ở hải trường đại-học Huân-hoa và Oxford vi thê ông vùa là một nhà qui-phái Ấn-độ, ông lại là một người thuần-thục qui-phái Anh. Các dân Ấn-độ, đảng-viên của ông cũng sợ ông và kính trọng ông như dân Anh vậy. Võn dĩ là một người cực thông minh và lại biết rõ tâm tính của người Ấn cũng như người Anh, và lại ông lại là Hội-trưởng ủy-ban chấp-hành ông rất có thê làm cho xứ Ấn-độ can-thiệp hay không can-thiệp vào cuộc thế-giới chiến-tranh hiện giờ để giúp Anh.

Nhung mà ông ta khong dẽ bi ai-dì ngọt đâu. Ông Nehru và đồng-phái của ông khong bao giờ quên rằng nước Anh đã bắt dân Ấn-độ trong hồi Âu-chiến 1914-1918. Trong cuộc Âu-chiến trước, hon một triệu dân Ấn-độ đã hi sinh tinh-mhang cho Anh-quốc với lời hứa hẹn sẽ được tu-trị dẽ rđi-sau hết vẫn bị người Anh cai-trị như sau:

— Có gì cửa kia, mới chia cửa nõi!

Bó các hội-viên quốc-hội Ấn-độ đã quyết định như thế.

— «Nước Ấn-độ được tự do sống trong hòa-binh.»

Và đây là ước muồn của họ.

Nhà phiến-động Patel

Tuy vậy, nước Anh vẫn chưa hết hi-vọng điều-dinh với Nehru vi dù sao ông này vẫn là một người đã thâu thai được nhiều các cái vẫn-minh của nước Anh nơi mà ông đã sang tần noi tòng học. Với Nehru người ta còn có thê tranh luận được chid khong den nỗi như nhai thê-linh phai cõi-doan: Sardar Vallab Hobhai Patel, ông này đừng đầu các dân paria là một phái ở vào giao-cấp hèn thấp nhất Ấn-độ, chỉ chuyên môn di dott xác người chết bđi thê khong ai muốn đóng chậm đến người của 60 triều dân paria này! Patel nay đã 60 tuổi đầu là dđe đê chung thành của thê-Gandhi, ông rất yêu nhân-loại và yêu cõi paria mà ở Ấn ai cũng ghê tởm! Năm tháng ông chid súng dười bông một thân cây và mỗi ngày chỉ có vài hột hặt rẽ và uống một bát súp để dù sống mà thôi. Ông ăn nói giỏi vi trước kia đã từng làm trạng sư cho dân binh-dân ở Middle Temple. Ông có tài gây nên nhiều chuyện rắc rối cho chính-phủ Anh nén các nhà cầm quyền của Anh vẫn coi ông là một người cực kỳ nguy hiểm. Ông theo Ấn-độ-giáo.

Trạng-sư Jinnah

Phái Hồi-giáo cũng có một người có cách hành động tra như Patel. Tùng đầu phái Hồi-giáo là trạng-sư Ali Jinnah năm nay đã 64 tuổi và được coi là trang-sư có tiếng nhất ở Bombay — dday ông bắt đầu làm việc từ năm 1906. Ông rất

thật thà, nhiệt thành và lịch sự. Đảng-dấp lịch sả của ông không những ở Calcutta, Bombay - New-Delhi người ta ai cũng biết mà thôi, ngay đến dân Londres cũng phải phục ông là người phong nhã. Luôn 30 năm giờ ông là một người mà nước Anh luôn luôn chống tay lèn vai để làm giảm thế lực của phái Ấn-độ giáo.

Đạo-sĩ Ipi

Ở phía Tây-bắc xứ Ấn-độ có một con đường xuyên sơn nối liền xứ Ấn-độ với xứ Afghanistan, người Anh cho đó là thửa khóa của xứ Ấn-độ vì chỉ có do đó thì các ngoại-quốc mới có nhiều hi vọng chiếm nói Ấn-độ. Vậy mà chính trong cái vũng có rất nhiều núi non có thể làm chỗ mai phục cho binh lính được ấy, các đảng-viên dữ tợn và độc ác của đạo-sĩ Ipi đã hội-hop quanh minh đạo-sĩ. Đạo-sĩ là một người cao lớn, gầy gò, râu sõm, mặt bùn nhung mát sắng như sao và đã từng làm một người phu khiêu vác ở Peshawar.

Các báo Đức và Ý thường nói đến đạo-sĩ Ipi và cho rằng chính đạo-sĩ sau này sẽ giải thoát cho xứ Ấn-độ ra khỏi quyền cai-trị của Anh. Giữa lúc đang sống vất vả và có một lần đột nhiên Ipi biến đi trong ít lâu rồi lại trở về chốn cũ để rì-xing là thành nhàn và ông bao ông vava đùi đao và được nói chuyện với các vị thiên-thần để biết rõ vận mệnh của thế-giới và xứ Ấn-độ về sau này. Nhưng các thám-tử lý mật-thám Anh Intelligence Service thi cho rằng trong thời gian vắng mặt Ipi đã giao-thiệp với những tay gián-diệp của một cường-quốc nào đó muốn xua dân Ấn nô-lon phản Anh!

Dù sao nữa thi Ipi cũng đã thành một tay phiến động ghê gớm. Năm 1938, nước Anh phải dùng tới hàng vạn binh lính có vũ khí súng đại-bác, chiến xa và tàu bay để dồn áp những đảng-viên của Ipi nỗi loạn. Đạo-sĩ chốn thung lũng được và mãi về sau người ta mới tìm ra thấy chỗ trú ẩn của ông ở một cái hầm đầy rác và đất, chậy lồng khống hèn vì vậy mà nhại chí và luôn luôn lẩn lút tới các nhà đồng-chí để khuyễn khích họ nên đồng lòng phản kháng dân Anh.

Nhung từ đó ở Peshawar lúc nào cũng có một đạo binh sẵn sàng súng ống. Các tàu bay thám thính bay trên các con đường xuyên sơn không ngớt để phòng các đảng-viên của Ipi.



Nếu có ai hỏi rằng: Tất cả các cách hàng động của dân Ấn, tất có những cuộc họp của phái Hồi-hóa và Ấn-độ giáo, tất cả những sự âm-mưu nỗi nghịch của Patel, của Ipi có là phải định làm hại thế-lực Anh ở Ấn-độ chàng?

Thí họ: Nehru, Jinnah, Ipi sẽ già lời, cũng như trước kia thánh Gandhi đã già lời cậu ấy:

- Không cho Anh già cái Tắt cả đều của Ấn-độ.

TÙNG-HIỆP

GUỐC TÂN THỜ!!!! GUỐC TÂN THỜ

PHÚC - MỸ

Một nhà chuyên môn chế tạo ra những kiểu guốc lối mới ráo đẹp và nhẹ, giá bán phải chăng. — Mua buôn có giá riêng

Một hiệu giày có tín-niệm nhất Hà-thành về các thứ giày Tây, vì đã kinh-nghiêm lâu năm nên tự chế ra được những kiểu giày rất tinh sảo và hợp thời. Hàng tốt giá lại hạ, mời các ngài cao-cấp có sê được xem những bức thang đá ở bờ sông Hằng-hà xây mãi xuống gần đây sông đề những thiện-nam tín-nữ có thể lội xuống nước cho đến vai rồi蹚 nguyên mà tụng kinh niệm phật.

Mr. TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH
20 Rue du Coton - Hanoi

ĐÃ CÓ BÁN RONG KHẮP CỘI ÔNG-PHÁP
Magic Bloc Film và 7 Couleurs sans Danger

ICLAN

Bảng viết biế-hoa, rất ài linh. Chưa từng thấy có o Dong-duong. TAMDA & Cle 72 wiele. Hanoi Phá-hanh. Hanoi Phá-hanh. 7 màu thuốc vẽ Họa-sinh. Rẽ lâm, lâm lâm, lâm. Pha được hoa 30 màu rất đẹp khác nhau. Bát chi miêu hổ sót đất lâm, mỗi hộc cần phải có một vi 7 Couleurs sans Danger Iclan để luon luon trong cắp.

GIẤY HOA MAGNIFI: RELIURE
Dùng đóng sách nhâ và đẹp hơn cǎ.
Những xuất-phẩm kiệt-tác của hiệu sách:
TAM-ANH — 96, Bd. Bonnal Haiphong — Tél. 706
Cửa mít thứ, gửi 0320 tem-cò về lấy mẫu biểu không

Xem mạch Thái-tò

GỢI BÉNH

Sáng tạ 7 giờ đến 11 giờ.
Mỗi lần 0\$50
Bao da dày Phòng-tich số 6
Lâu tiêu, ngâm đau bụng, sôi, ỳ ạch, q.v... Giá 0\$80 một gói.
Bồ da dày hậu sán, Đại bô nguyên khí kiện tỳ bồ vị số 41 (\$1\$0) đau bụng kinh niêm, gan, trĩ, mặt hirsute v.v...
Khí hư bạch - trọc số 11

Ra khi hư mệt nhợc v.v... giá 1\$20

Nhà thuốc PHẠM-BÀ-QUẬT

27, Hàng Than - Hanoi

Nhét bùn vào miệng và tai xác chết, ngâm xuồng sông một lát rồi đem đốt thành tro bụi...

ĐÓ LÀ TỤC HỎA TÁNG Ở ẤN-ĐỘ

MỘT CÁI TỤC MUÔN NGẦN NĂM VÂN CÒN

Không được nổi tiếng như những bục thang ở Bénarès mà hàng năm, cứ đến ngày hội là có hàng vạn người xuống ngâm nước tụng kinh, nhưng bục thang ở đây tuy vậy cũng còn táng đẽ ý hon các bục thang khác ở các tỉnh xa lòng sông Hằng - hà mà người ta đã xây ở cạnh một con sông con, một cái hồ hay một cái ao nào đó.

Theo lẽ nghĩ thi các bục thang ấy rất được vị vua là đỗ dùng quan hệ nhất trong lễ hỏa tang bởi vì trước khi đem thiêu một cái xác chết nào người ta phải đem đim xuống nước dã.

Đã thế các bục thang ở Calcutta lại xây ở ngay cạnh nơi hỏa tang của thành - phố, làm trên miếng đất tục gọi là Nimtola cho ta chú ý đến nên cảng đông cho ta chú ý.

Một đám ma. — Xe chúng tôi đang chạy phải dở sát một bên đường để nhường cho một đám đông người đi sau, vừa di vừa lầm lũm tụng kinh. — Ấy là hai giây người Ấn-độ mặc quần áo đi dưa một đám ma — có bốn người

dinh người ấy đã soa vào cái thây ấy một chất mờ thành ; nhà nghèo thì dành chiu. — Và trước khi mang thây ra khỏi cửa người già trưởng, một nhà sư hay một người bạn thân tụng kinh để cầu cho người chết được siêu sinh tĩnh độ.

của ĐÀM - KHÁCH

Chết đi sống lại. — Vì Calcutta là một tinh-dông đặc nên chỉ khi nào chết hẳn mới được đem thay ra bờ sông — Nhưng ở các tỉnh nhỏ nhiều già dinh, khi thấy người già ốm nặng đã sắp thở hắt ra là người ta cho knéng sán ra bờ sông Hằng-hà. Như vậy dù phiền dỗ tốn về việc mà chay lại có thể làm cho trong sạch vong linh người chết. Họ lấy bùn & lòng sông lết nhết vào miếng, vào tai người chết, để cho nằm ở đấy rồi hôm sau họ lại để đem thiêu.

Có khi, có người tưởng là hấp hối, là chết rò, nhưng thật ra họ chỉ mới ngất đi mà thôi. Đến khi tỉnh lại, biế

mình còn sống, người ấy liền chôn đi nơi khác cho người nhà khỏi làm chết ngạt hàng cách nhét bùn vào miệng vào tai. Đời người ấy từ đấy giờ di thật là kỳ lạ, rùng rợn vì đời họ không phải là đời nra. Gia đình họ coi họ là chết rồi, không nhận họ nữa và coi họ như hàng người tần tục đã ăn ở trái đất trời, đất có gặp họ, có trông thấy họ, người ta cũng lảng lò như không quen biết. — Không ai muốn gần họ nữa, cho như là họ mắc phải một bệnh truyền nhiễm gì vậy. Những người thuộc về giai cấp ty tiện còn có giá trị hơn họ, vì những người ấy còn là người, chứ họ thì bị coi như cái bóng. Họ tha hồ mà kêu mà khóc, chẳng ai dè tai đèn. Họ kéo nốt cái đòn thưa ở những nơi vắng vẻ, sống bằng những cơn thưa canh cẩn mà người ta dành cho chó ăn. Đe vây quanh là của họ cứ rách dần, rồi một ngày kia thân thể của họ chẳng còn mạnh quẩn tẩm áo để che và một ngày kia người họ sẽ đầy lòng như thè một con vật. Thấy họ di qua thi xã vật gầm gừ, trẻ con đều vỗ và đùa báu chờ mặt. Sau rồi, họ chết một cách cô độc và theo như các nhà sùng đạo thi linh hồn họ sẽ nhập vào một con vật nào đó bị nhất ở trần gian.

Nimiola. — Chúng tôi đến



Nimiola. — Một bức tường phô hầu thành phố với nơi hỏa táng này. Gần chỗ cửa chính có một cái đèn con và cánh đáy là buồng giấy có đủ số sách để biến xem như bắt hạnh chết về bệnh gi.

Phản nhiều các g-a-dinh

Học chữ Hán trong vài tuần lễ

Dùng quyền Hán Học Tự Tu vừa chong biết đặt câu, hiểu mạo luật, tra được tự điển, rồi tự xem lấy những điều... Tâu văn văn — Giá 0\$80

Librairie Van - Lâm

33, Bd. Francis Garnier Hanoi

... Tôi viết quyền này bằng tâm lòng của kẻ làm cha muôn cho con hay, với tâm lòng của kẻ làm dân mong cho ngày mai được tốt đẹp, với tâm lòng của thằng người yết yêu người muôn cho con người eung kha như con mình...
Một câu trong bài «lý» quyền sách mới in xong:

Anh và tôi

Giao-dục-lieu-thuyet của LÊ-VÂN-TRUNG - 220 trang —
Loại sách «Chọn Lọc» — Một quyền trọn truyện Giá 1\$20.
Nhà xuất-bản ĐỜI-MỚI — 62, Takou

người Án đưa đám người chết đến đây không biết rằng người ấy đã chết về bệnh gi. Họ chỉ biết chết là chết, còn như muốn biết về bệnh gi thì tùy các người chức sự cứ việc khám-nghiệm rồi biến vào sô.

Chúng tôi qua cửa, vào trong chỗ hỏa táng. Ở các bức thang ăn sâu mãi xuống đáy sông có hàng trăm người Án, nước đầm thất lung hay đầm ngọt, đang đứng yên lặng cầu kính.

Tren khu đất hình tam giác chúng tôi trông thấy nhiều lô dài mà hẹp, dày những thanh đồng có một làn khói phạt bay ra. Đây là những đồng gió mà người ta đã thiên xác chết từ lúc sáng sớm. Ở đây đồng gió ấy còn tuồng tượng thấy hình một bộ xương người. Tôi lại thấy một nắm gió tròn ở giữa lòng lanh hai ngôi sao đó: nắm gió ấy là một cái đầu lâu đã cháy ra than. Chỉ một vài gãy đập vào là tan tành ra gió cả.

Một con quỷ sống. — Công việc ấy đã có một anh chàng trông gom ghiếc đứng làm. Đầu tóc anh ta bẩn thỉu buôn nón. Minh mẩy và mặt đầy những sẹo. Phóng minh chỉ có một chiếc khố và tay anh ta cầm một cái đinh ba con đẽ gai những đám gió đã đốt rồi. Anh ta dò xuống sông những gio cui và gio xương. Những thiện nam đang ngâm minh dưới nước để cầu kính

ĐÃ CÓ BÁN:
NGHỆ THUẬT SỐNG
của Dũng-Kim — Giá 0p45
LỐI THỜI
của Phạm-Ngọc-Khôi — Giá 0p70
BỘI LÚA XỨNG BỘI
của Nam-Cao — Giá 0p45
ĐỜI CẠO GIẤY
của Giao-Chí — Giá 0p15

Hanoi — Tel. 1638

hấy anh ta dò những gio ấy xuống sông cũng không tránh. Những người ấy vẫn cầu kính, vẫn khoanh tay, vẫn giơ tay lên giờ, vẫn uống những ngụm nước thánh. Có người uống hẳn, có người chỉ súc miệng thôi.

Những người già thì chẳng nói làm gì, nhưng người nghèo, vì hè tiễn cui, nên có khi chỉ thiêu cùi, có như người. Gia đình những người này gặp xác họ lại để cho chiếm lì chỗ trên đồng cùi. Thế mà có khi xác chưa cháy hết mà cùi đã hết. Cháy có hết hay không cái đó đối với chủ quý sống ta không can



hết gì vì chủ ta cần phải có chỗ để thiêu cái xác khác.

Bởi vậy một khi mà đồng lúa nào tắt dần đi, chủ ta gạt phắt cả xuống sông, thành thử lâm khi có những ruộng gan và xương của người ta mới hơi cháy đã bị vớt xuống sông, gần nơi các thiện nam đang ngâm minh cầu kính hay đang uống nước làm phép.

Chú quỷ ta đã bônglon một cách ghê tởm rỗng thịt của chú ta quay chia ra làm ba hạng: hạng thật chín, hạng chín vừa và hạng chưa chín. Tất nhiên hạng thật chín thuộc về người giàu vì họ thừa tiền để già tiền cui.

Có điều là những xác đốt

như vậy mà không có những mùi nặng ở trong không-khí. Ta chỉ ngửi thấy mùi cui và thoảng qua như mùi thịt mới lò quay ra thôi. Số dì như vậy, có lẽ là bởi vì xác người Án phần nhiều gầy guộc, không có nhiều mỡ hỏi.

Đóng cùi dè thiêu. — Khi đã dám nòi dấp sẵn để lượn được thiêu thì vài người trong đám với chủ quý sống bắt đầu xếp đồng cùi. Họ đặt theo hình chữ nhật bố khúc gỗ thật to như ta làm móng xây nhà vậy. Ở giữa, họ xếp những thanh cùi nhỏ hơn. Như vậy, họ đã có một cái nến chắc chắn và chỉ còn chờ dè cái thây lên trên rồi chắt thêm cùi mà đốt thôi.

Lễ hỏa táng. — Đây là đám tang của một người thiếu phụ ngoài 30 tuổi. Trước hết người chồng phải cạo đầu, cởi quần áo, chỉ đóng một cái khố, rồi lăn theo các bức thang đá mà lội xuống nước cho đến quá ngực. Ở dưới nước, hắn phải cầu kính, dìm đầu xuống nước, uống nước, súc miệng theo đúng lề rồi lén bờ mặc một chiếc áo dài trắng thật mới dâng sô ở trên bờ.

Trong khi ấy thì những người thân thích trong họ đã khieung cái cảng cỏ để xác người vợ ra sông Hàng-hà rồi lăn lăn theo các bức thang mà lội xuống sông. Một khi nước đã đến thất lung thì họ đứng lại, hạ cái cảng xuống mà dìm xuống nước. Bấy giờ các hoa lá phủ trên cái thây mới theo giờ nước mà trôi đi; còn miếng lượn đồ phai mùi dần làm cho nước có một vết dập dài như một vết máu.

Khi mà miếng lượn rời đi thì cái thây chết trong rõ từng bộ phận như thế bị dập

trần trường. Lượt dâng bị phai mầu trống giồng như mầu dâng, đến nỗi người ta có thể nói rằng đây là một cái thây không có lượt phu.

Đim xong, họ khiêng lên, vừa khiêng vừa tung niệm, rồi đặt vào chỗ nêu đồng cùi. Chú quỷ ta và các tay phù tú mới chất cùi lên cái thây chết, chát cho đến khi thành hình một cái nhà có nóc.

Lúc này người chòng phải tự tay đốt đồng cùi. Ông ta phải lây tay cầm cái mồi lửa mà dì chung quanh đồng cùi ấy để cho cháy đều.

Cái thây cháy ra sao? — Cái bắt đầu chảy. Nhưng thanh cùi tươi vừa cháy vừa nở. Những tàn ở miếng lượn phủ bị cháy bay ra tứ tung. Qua những khúc gỗ sám đèn chúng tôi trông thấy từ chi của người chết giồng như cành cây lòi trảng. Ở đây có tiếng nước sói và tiếng mồ reo. Cái thây bị cháy và sau khi thịt đã tan thành, co vào, dần ra, thi lòi ra những miếng xương rắn chắc. Bất thỉnh linh có một tiếng nổ ở giữa đồng cùi. Ấy là cái bụng chướng ra rồi nổ, làm tung toé khắp nơi lục phủ ngũ tạng của kẻ bất hạnh. Thần nhiên như khồng, chú quỷ sống lại di nhật từng mảnh bị tung ra dè vứt vào dông cùi hồng.

ĐÀM-KHÁCH thuật



SỰ THẬT TRONG TRUYỆN TÂY DU

Chẳng ai còn là truyện Tây-du. Nhất là mấy chữ Tề-Thiên đại-Thánh, từ trẻ con đến người lớn dàn bà dàn ông nước ta đều thuộc lòng, và bắt cứ lúc nào cũng có thể kể lại cho người bên cạnh nghe, từng li, từng tí, những hành-vi kinh thiên động địa, của con khỉ đã thành-thần. Còn quý đầu lợn, Bát-giới, và con quỷ đầu trâu Sa-Tăng, cùng với Tề-thiên-dai-thánh là những đồ đệ theo hầu Đường-Tăng, sang Tây-chúc linh kinh.

Truyện Tây du nguyên là truyện chép cuộc hành trình, của «Sư Huyền-trang» đời Đường vào khoảng năm «Chinh-Quán», thứ ba thứ tư sang Ấn-độ, nghiên-cứu phật học tân gốc và chép kinh để về.

Thế mà nhiều khi người ta quên vai chủ động, chỉ náo nước hoan hô những hào-hung ghê-gớm, như những truyện cổ thát trảm phẫn trám.

Người ta tin rằng Tề-thiên-dai-thánh là một nhân-vật thời rắc rối, giữa đường, đại



**Một mình, đi 30 nước trong
khắp xứ Ấn-độ hoang vu**

loại như việc Ma-Vương định ăn thịt Đường-Tăng, Đại Thánh hòn phép chui vào quả đào, lập mưu bàng phục tà ma quỷ-quái.

Những truyện huyền-hoặc, chép nhau nhau trong sách khai-dộc-giả say-mê như nhau nhưng truyện «Hồ-Tiền» trong Liêu-trai Chi-di.

Và từ xưa đến nay, người nước minh đều tin chắc vào những truyện đó như những truyện cổ thát trảm phẫn trám.

Người ta tin rằng Tề-thiên-dai-thánh là một nhân-vật

kỳ quái, bằng xương bằng thịt sau khi có công theo thầy học, dạo, mở mang đạo phật ở Trung hoa, được Ngọc-hoàng-ti-đông-đế tôn phong là Đầu - chiên - thẳng - phật, và Sa-tăng, Bát-giới được phong là Họ-pháp, thiền-Tôn. Người ta tin chắc đạo-pháp cao siêu, và mỗi khi cúng phật, Tề-thiên-dai-thánh được phungi-thinh đầu tiên, hoặc ít ra trước thấy là

Huyền-trang

Khoa thỉnh Tề-Thiên-dai-thánh tức là khoa ngũ-chí đã thành một khoa cúng riêng của các thầy phật thùy.

Thật ra, thầy Huyền-Trang khi tới quê-huống phật-lô, chỉ tro-trọi có một thân một mình.

Ban sơ, có hai chú tiều theo

Thành ra sau khi trải qua thiên sơn, vạn-thủy, thầy Đường tăng đến Ấn-Độ chỉ là một khách cù-dộc giữa chốn tha hương.

Nếu Huyền-trang đã phải n hamstring, lôi suối chèo non, và bồng chân cháy giòng trên miền xa mạc xứ Tây-tạng, thì khi tới biên cương Thiên-ehúc, ngài đã được vua chúa các triều quốc hoan nghênh một cách xứng đáng với thanh-danh một vị cao tăng nhà Đường.

Không phải ở đâu Huyền-trang cũng bị bắt hùi, ám hại như người ta đã chép trong truyện Tây-du.

Huyền-trang đi từ Trung Ấn-độ, tới Đông Ấn-độ, và từ Đông Ấn-độ sang Tây Ấn-độ, đặt gót trên hơn 30 nước nhỏ, rộng rãi trong hai mươi năm trời.

Từ quê hương đức Phật là Vương-kì-Thành, với những danh lam thắng tích, những tùng-lâm, những sơn mòn lớn trong khắp nước Ấn-độ, không nơi nào là Huyền-trang bỏ qua, và không lưu lại để thu-thái những tinh-hoa giáo-lý đạo phật. Và không nơi nào, Huyền-trang không được người ta giúp đỡ thân-mặt như đối với một đồng-chí lâu năm.



Cho phép bình phầm hay dở, chờ nhảm mắt bài bác thì cầm.

coi là kho tài liệu, rất tò-mò và xác thực về Ấn-Độ.

Trong sách có nói, khi Huyền-Trang tới miền Trung-Ấn-độ, ngài có vào thăm Vua Thi-La-A-Giết-Đa, nước Kiet-nhã, Cúc-Đô ở thành Tây-Lâm-khắc-Ra-Ha.

Nó vua hỏi: Ngài ở nước nào tới đây?

Huyền-trang đáp:

— Từ nước Đại-dường tới đây.

— Nước Đại-dường ở phương nào? cách đây xa hay gần?

— Muôn tàu, cách đây hơn vạn dặm về phía Đông-bắc; Đại-dường tức là nước người Á-i-dộ gọi là Ma-Ha-Chi-Na

— Thường nghe nước Ma-Ha-Chi-Na có vua gọi là Tân-vương là một ông vua Thanh-vũ, oai-danh lừng-lẫy đến cả những nước phuong-xa. Đại-dường có phải nước ấy không?

— Muôn tàu, Chi-na là Quốc-hiệu của họ Vua trước. Đại-dường là Quốc-hiệu của họ vua chung tôi hiện giờ.

Coi đó thì Chi-na hay Chi-Na, chỉ là tên gọi nhà Tùy nước Tàu. Người Anh theo người Ấn-độ gọi nước Tàu là China, đọc là sai-na. Người Nhật thì gọi là Chi-na.

Chi, hay China, đều là tiếng dịch âm chữ Tùy là nhà Tùy. Na là tiếng đậm sau các danh-từ Ấn-độ, Ma-Ha-nghĩa là lớn. Ma-Ha-Chi-Na nghĩa là nước Tùy lớn hay nước Đại-Tùy.

Nghĩa đó ít người hiểu và ngày nay, người Nhật-Bản và người Âu Mỹ vẫn dùng hai chữ Chi-na hay China để trả nước Tàu.

VĂN-HÒE

Một chuyện về An-dộ của nhà đại-văn-hào Anh
Rudyard Kipling :

PHÉP LA CỦA PURUN BHAGAT

Trước kia, ở về phía Tây-bắc xứ Ấn-dộ, một lân có một người làm thủ-tướng một nước nhỏ do Anh-cát-lợi bảo hộ. Ông theo đạo Bà-la-môn và thuộc vào một giai-cấp cao đến nỗi chỉ «giai-cấp» đối với ông không còn có nghĩa-lý gì nữa cả. Ông thân-sinh ra ông cũng đã từng đóng một vai quan trọng trong các cảnh rực rỡ huy hoàng của một triều-dinh Ấn-dộ cổ thời.

Nhưng, dần dần nhón lên, ông Purun Dass nhận ra rằng có nhiều sự thay đổi trong các cảnh vật quanh ông, và nếu một người Ấn-dộ muốn lén mồi thi người đó phải làm vừa lòng dân Anh và phải bắt chước làm theo những cái gì mà dân Anh thích. Vậy mà một viên chúa bẩn xú lại còn phải làm vừa lòng vị vua của mình nữa. Thật là một ván cờ khôn; nhưng người bạn trai thuộc phái Bà-la-môn của chúng ta, nhờ được những năm học tập tốt lành ở trường đại-học của Anh ở Bombay, đã lặng lẽ chơi ván cờ đó và từ bậc này lên bậc khẩu tiến lên tới hàng Thủ-tướng. Nghĩa là ông ta còn có nhiều quyền-hành-dinh - doạt hòn lá vi quốc-vương - trên ông ta.

Thành-thứ khi cựu quốc-vương - ngài rất nghi dân Anh với các đường lầu và các đường dây-thép của hò -

thẳng-hà thi Purun Dass vẫn được cầm quyền ở bên cạnh vua-lâm-vương, biến còn trèo iỏi và vẫn phải nuôi một người giáo-sư Anh làm quan Thái-phó. Purun Dass và vị Thái-phó vẫn để cho lân - vương muôn làm gì thi làm nhưng hai người cùng đồng lòng với nhau để dựng lên những trường học cho các cô con gái nhỏ lui tới học hành, làm thêm đường xá, xây các nhà thương, tổ chức các cuộc triễn-lâm canh-nông và mỗi năm lại xuất bát một quyền «anthanh-thur» để phô diễn «sự tiến-bộ về tinh-thần và vật-chất trong nước»; thành-thứ bộ Ngoại-giao Anh tới chính-phủ Ấn-dộ đều bằng lòng.

Thật ra thì rất ít được bắn-xú của Ấn-dộ chịu theo dến-triết-dê các sự văn minh của Anh, vì dến các nước đó không chịu tin, như ông Purun Dass đã tin và làm theo, rằng khi một cái gì đối với một người Anh có thể tốt được thì cũng có thể tốt được cho một người Ấn.

— Thật là một vị quý-khách có duyên nhất trong một bữa tiệc từ khi Thế-giới có bàn tiệc.

Khi ông trở về Ấn-dộ thi danh-vọng của ông chói-loi cực kỳ và chính ngay vi phó-vương thay mặt Anh-hoàng phải cất công đến tận nước ông để tặng cho quốc-vương chiếc mè-day «Đệ-nhất-hạng Ấn-dộ danh-dự hội-tinh» lắp sash ở nước ông. Trong khi nhận rồi ông lại còn lập các

tảng xanh, đỏ và vàng trong buổi lễ long trọng này, giéra khi súng đại-bác bắn mừng, shó-vuong lại tặng cho Purun Dass mè-day «Đệ-nhì hạng Ấn-dộ danh-dự hội-tinh» thành-thứ tên ông từ đó đổi ra là PURUN DASS, K. C. I. E.

Tháng sau, thành phố lại trở về sự yên-lặng ơi bức-của nó và Purun Dass bỗng làm một việc mà chắc không một người Anh nào ở địa vi ông lại nghĩ đến làm: ông từ trần! Các huy-chung cao quý của ông lại già về chính-phủ Ấn-dộ và các công việc cai-trị dân-bày giờ quoc-vuong giao phó cho một vị thủ-tướng mới!

Riêng chỉ có các vị mục-su biết rõ và ngày đến dân gian cũng sẽ đoán ra cái việc đã xảy ra nhưng có lẽ chỉ riêng ở nước Ấn-dộ người ta mới có thể muốn làm gì thi làm mà không ai tra vấn minh cả: nên cái việc thủ-tướng Devan Sir Purun Dass K. C. I. E. bỗng bỏ chừa trọng, quyến cao, bỏ tiền tài nhà cửa để đi cầm chiếc bát của kẻ ăn mày và mặc chiếc áo vàng của người *Sunnyasi* - hay là thành-nhân - phải cái việc ấy không một ai coi là lạ cả!

Theo như lời khuyên của Cố-giáo: ông đã qua hai mươi

năm niên-thiếu, hai mươi năm vật-lộn với đời và hai mươi năm cai-trị trong một nhâ. Ông đã dùng sự giàu-có và quyền-hành theo sự quan trọng của chàng có dưới mắt ông; ông đã thu nhận các sự danh-vọng khi chàng đi qua cuộc đời của ông: ông đã được nhìn thấy những người và những đô thị ở gần cũng như ở xa, các người và các đô thị ấy đã dừng dày đẽ tiếp đón ông. Ngày giờ ông đẽ các vật đó qua đia cũng như một người vứt bỏ mọi cái áo không còn cần đến đến nữa!

Ông ra đi...

Gừa kia ông đi qua các cửa-lon cũ của các đô-thị, một mảnh da hươu vẫn còn bám dồng dưới nách, và một cái bát bằng vò dừa ở tay, chân thi đê chia cho nhau trên đất Ấn-dộ thì không một người mục-su hay một người ăn may mèo sợ doi. Suốt đời ông, không bao giờ ông ăn thịt cá. Một tờ giấy bạc một trăm đồng có thể dù cho ông un uốn bát cứ trong tất cả một năm nào, khi mà dưới tay ông, ông có hàng trăm triệu bạc. Ngày đến ở Luân-dôn, giửa những lầu thiền-hà ồn-ao nhất, không bao giờ ông đánh mất cái cảnh mộng thanh-hàn và yên-lặng của ông: được lang thang trên con đường xứ Ấn-dộ dài bất tận đây những vết chân dì, những người, ngựa di lội khong ngừng, mùi khét let của những cây gỗ cháy khói bốc dày dưới bôc-ông và gầm dò, mỗi khi chiều đèn, các khách bộ hành thường ngồi nghỉ!

Khi giờ đã đến để làm theo giấc-mộng, thủ-tướng Purun Dass sắp đặt những việc cần thiết và ba ngày sau: tìm thấy một chiếc bông-dòng nhỏ trên những đợt sóng dài của Đại-tây-duong có lẽ còn để hon là tìm thấy Purun Dass ở giữa những lầu-phanh, đang đén hàng trien người, may hợp mai dời trên các đồng bông-mai-mác của xứ Ấn-dộ.

Dentifrice Microbicide

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo đã được giải thưởng và bằng khen về kỹ thi công nghệ Bông-pháp. Bán lẻ khắp nơi

Tổng phát hành /
HÀNG ĐỆT PHÚC-LAI
87-89, Rue de Mué Nanol — Tel. 974



GLYCERINA

Mỗi chiều khi đêm xuống, ông giải chiếc đai hưu xung bết cùi chỏ nào đè ngã, khi thì trong một gian miến cũ, khi thì cạnh công một chiếc lăng nhỏ, khi thì ở một trái dồi. Đầu đầu cũng như nhau cả, đối với Puran Dass — hay là Puran Bhagat — cẳng vây vi ông vừa dời tên ra như thế — nhưng ông có vô tình di về phía Bắc và phía Đông cho đến ngày ông trông thấy xa xa chân trời hình ảnh mờ mờ của các ngọn Hi-mã-lạp-son.

Puran Bhagat mỉm cười: ông nhớ lại mẹ ông là một người Bà-la-môn sinh ở Rajapouta — một người dân bà của núi và sau giờ cũng nhớ tuyết — và ông biết rằng chỉ một giọt máu của núi trong mạch máu một người là thè nòi cũng dắt người ấy quay về núi.

Ông thăm nhở:

— Tôi dò, tôi dò ta sẽ nghĩ ngơi và ta sẽ học đê biết!

Và trong khi ông leo con đường dura tới Simla thì gió lạnh từ Hi-mã-lạp-son thổi vào mặt ông!

Lần cuối cùng: trước kia ông tới đây thật là oai nghiêm, rực rỡ, giữa những toàn linh nghiêm chỉnh đê tới thăm một vị phó-vương rất tử tế, hai người trò chuyện cực thân mật. Lần này, Puran Bhagat không tới thăm ai cả, nhưng ông đang trên một thềm đá cao đê nhìn ngắm cái cảnh tượng hùng vĩ của 70 cây số đồng ruộng mênh mông dưới mắt ông, nhưng đột nhiên một người đội sấp bần-xú đến bảo ông rằng ông phải di kéo làm bận cả đường thi ông cùi chào và tuân lệnh ngay! Ông đi mãi và đêm ấy ông ngủ trong một chiếc lều bô khồng ở Chota Simla, ở một



nơi trú ẩn như ở tận cùng quả đất: nhưng đó mới chính thật là nơi bắt đầu cuộc hành trình của ông.

Ông đi theo con đường sang Tây-tạng qua Hi-mã-lạp-son, ông gặp các người chăn cừu Tây-tạng, các đặc-sứ của các nước ở miền núi hiền trồ, hay là suốt ngày ông ngồi trên một khê núi đê nhìn xuống phía thung lũng ở trước mắt.

Một buổi chiều kia, sau hai ngày leo leo, ông tới một con đường hẻm cao nhất, ở đó có một cái rừng vừa tối vừa rậm rạp và ở dưới rừng có một cái miếu thờ thần Kali — tức là thần Durla hay là thần Sitala, thần trừ bệnh đậu.

Puran Dass quét sạch bụi trên các hòn đá, đắp một cái bếp đất ở sau đèn, giải cái đai hưu lên đâm cõi ấm và ngồi xuống đê nghỉ!

Ngay ở dưới chái ông độ

Puran Bhagat tự nhủ:

— Nơi đây ta sẽ tìm thấy sự thư thả của tâm hồn.

(Kỳ sau tiếp hế)
TÙNG-HIỆP
diễn quắc-ám

CẢM TƯỞNG SAU MỘT BUỒI NGHE DIỄN THUYẾT VỀ NGHỀ XUẤT BẢN

Hu' danh và Danh du'

Không cần phải nói tất ai cũng đã biết rằng lão ngay phong-trào xuất bản sách ở nước ta có bệ lình đặt lầu. Cái phong-trào ấy, thịnh ngay vào giữa lứa giang khan mục đât, nhiều người lây làm la. Sự thực, đó chỉ là một chuyện thường: hiện tinh thế giới không cho phép người ta yên đê cho trí óc cùn dài. Người ta, vì bị phong-trào kích thích cũng có, vì lu-tuồng tiến lên cũng có, thấy phải cẩn luron luron bồi - bồi tinh-thần. Người ta thấy cần phải xem bao và đọc sách. Tiếc rằng bao giờ ở nước ta lúc nào cũng như bao giờ ở hoán-cầu đều phải có qui-lê, có trật-tự, không được nói lát có những sự thật mà người ta muốn nói, nên những người đứng ra chủ-trương bao không có mày. Thêm vào đó, những nhà báo độc lập chỉ sống về độc-giá của mình, không có một thế-lực gì giúp đỡ, bị lố vì cái gi cũng đât áo danh phái dinh, nên láng bao của ta cũng vì đó mà kém vui. Cái phim tuy có tiền, nhưng cái lượng báo, cái số báo sinh lòn được, ra đều được không có mày. Vì lẽ ấy, những nhà xuất bản mỗi ngày mở cửa nhiều hơn đê lấp vào cái chỗ trống nó trong khang bút thiết. Mặc ai nói đồng nói lây, chúng tôi cứ thấy rõ việc đó — ở phong-trào bần mò mang — một điều mừng cho tương-lai sách, báo nước nhà. Mà đó chắc cũng là ý nghĩ chung của các nhà có quan tâm đến tương-lai văn-hóa Việt-Nam.

Nhưng chắc không phải là ý nghĩ của một số người chuyên nghề xuất bản ở đây, không có chí-linh thắn hưng-giản lòng đê ký chẳng muộn cho nghề xuất bản ở đây ti vì họ sợ gánh đua. Những người này, mảng thay không có mày mà vì thử có di chặng nữa thì họ cũng không có cách gì cản trở một cái phong-trào đang mạnh.

Vì thế, sách mỗi ngày mồi ra nhiều, cái nghề xuất bản cứ theo cái đà của nó mà mỗi ngày mỗi mò mang hơn. Nhưng nhà xuất bản giá trị sống được, đã đánh rồi; và những nhà xuất bản bình thường cũng sống nua mới là lạ.

Nói cho đúng ra thì một số đông những nhà xuất bản bình thường có khi lại sống honh nhau xuất bản dâng dâng chịu hy sinh tiền, tài và tâm trí in ra những sách duy trì thế道教 hay bồi cho học thuật. Số đó, ai cũng đã nhận thấy như thế cả. Mà sự đó cũng không có gì là lạ. Là bởi vì cái trình-dé học thức của dân minh còn kém, những sách cao quá phần lớn người minh chưa hiểu được. Số đông người đọc sách là ai? Những thanh niên có học muôn bồi bõ tinh-thần thường đọc sách Aú Tay, số người đọc sách quốc văn đông nhất ở xã-hội ta, vì vậy, là phụ nữ và các viên chức đã qua thời học hành rồi không đủ chữ để đọc văn ngoại quốc. Muốn cho nhà xuất bản của mình đứng được, một số ông chủ xuất bản phải chiêu cái thị hiếu độc giả của mình in ra những sách vừa tầm với sự hiểu biết của người xem.

Cái đó, vẫn theo ý chúng tôi, không có gì là đáng trách, miễn những sách in ra không có hại. Bởi vì nghề xuất bản cũng như một xã-hội cần phải trải nhiều giai đoạn. Người ta muốn đến tuổi trưởng thành cần phải qua một thời kỳ tha tú; một xã-hội muốn mạnh đê gánh đua với thế giới cần phải qua một thời kỳ lim học và gắng sức cần lao; thì nghề xuất bản ở bắt cùi nước nào cũng không thể nhất thiết bô hết các bậc thang cuối cùng đê nhảy lên những chỗ toàn chán toàn mỹ. Cái gì với quá không được. Kê chí-sí cũng vậy, trước khi mưu toan việc to tát, cần phải thu phong tâm mà tìm cách dẹp bị cho mình và cho những người ở quanh mình. Cái công hàm dường bao giờ cũng tốt mà ai di chậm thì bao giờ cũng di chặc chán, là là mực sự thực mà ta nên kính trọng.

Nghề xuất bản của ta chính đương ở cái thời-kỷ tập việc. Ta in sách không phải đê rời mà xếp dầy. Ta in sách là đê cho người đọc thi ta cũng phải lừa cho sách vừa làm với trình-dé của người đọc mới là có ích. Những

sách cao, có tư-tưởng phải nên tìm cách viết cho được phổ-thông, đúng-khó-quá. Sách viết khó, ít người hiểu đã không bán được thì nhà xuất bản cũng khó mà sinh tồn được. Nhà xuất bản mà chết thì còn mong giúp-lich cho ai? Sách mà dã không chạy thì còn mong truyền bá gì cho ai nữa?

Nói thế, không phải chúng tôi muốn nói rằng ta phải để nguyên cho nghề xuất bản của ta đừng nguyên mãi ở cái mực-bản bây giờ. Không, hơn hết cả ai ai, chúng tôi muốn cho nó tiến lên, tiến nữa lên. Nhưng bỗn-phận những ông chủ xuất bản là phải làm thế nào cho nó tiến có phuong-phap, có thuth-tập, chứ ta nhất định không nên lây cờ, bởi vì ta xuất bản mấy cuốn sách về bách khoa chư-tử, mà bao các loại sách khác là vở ích hay là bắt các nhà xuất bản khác cũng phải xuất bản những sách như thế mới được công nhận là có ích.

Ở xã-hội ta bây giờ, trừ những chuyện tinh lão-lêu, những chuyện hoang đường quái-dan ra và những chuyện cùnh-chu-truong ác hại hay có tình cách chia rẽ ra không kẽ, còn thi-sách-nó cũng có ích cả trong việc bồi-bô cho tinh-thần dân nước. Những sách về học thuật về khoa học có ích đã dánh-rồi, những sách thường-thức, những chuyện văn-chuong nghĩa-lý có những tu-tuồng cao-dep cũng có ích cả, vay bỗn-phận nhà xuất-bản phải lo cho chu-toàn, chứ không nên chuyên rieng về một thứ nào: nhà này xuất-bản sách khoa học thi-nhà kia xuất-bản sách tu-tuồng, nhà nọ xuất-bản chuyện văn-chuong cả trứ-tác và phiền-dịch.

Bản-về nghề xuất-bản mà dem những nhà xuất-bản khác ra công-kích một cách vung-dai, đó là một chuyện thừa. Bởi vì những nhà xuất-bản sách đều độc-trí óc quoc-dan không phải bây giờ người ta nói nỗi-dến, nhưng nói đến có đến hàng trăm hàng nghìn bạn-rồi. Trước khi chánh-phủ ra lệnh cấm-làng-trú-pà-lưu-hành những sách có hại cho đầu óc thanh-niên, kẽ viết này đã viết một tập mười bài nói kịch-liệt về chuyện đó. Và cái thời-ky công-kích đó đã qua rồi. Nếu ta thành-thực, ta phải nhận rằng những sách vở xuất-bản il-leu nay đã khá. Vậy thi việc công-kích mai-sát, tuy bao giờ cũng cần, nhưng thiết-tuồng trong lúc này mọi người có ý-thức không nêu-lèm. Ta có cái bỗn-phận phòi-khuyen-khich những nhà xuất-bản, và nếu có thể, ta nên giao công giáp-dõ họ lugten từ-làm những người đọc cao-hon bây giờ. Cái trình-thết đặc-giả mà iảng thi nghề xuất-bản sẽ tiến

và những sách xuất-bản sẽ không còn thê-đóng mãi ở cái địa vị ngày nay nữa. Lúc ấy, ông nào mà dứng thi tài-chết, mà những sách về học-luật, về tu-tuồng có xuất-bản cũng không bị quá như bây giờ nữa. Tiễn-bộ ở trong vòng trát-tụ là thế đó. Tiễn-bộ theo luật thi-en-nien là thế đó. Nhà chánh-trị kia thê-lyc nhiều, tiễn-tài-lâm, vay-cánh-to mà không dự-bị-lấy-một-tinh-thần-sung-mẫn-khó-mong-mà có-kết-quả-hoàn-toán. Nhà xuất-bản cũng vậy in-nhiều-sách-khoa-hoc, khoa-cửu, xâ-hội-biên-thuyết mà không lo dự-bị-lấy-một-hạng-doc-gia-khô-mà-sống-được. Cho-nên-chúng-iỏi-lại-càng-tin-rằng-cái-việc-công-kích-lần-nhau-lúc-này-không-tích-gi-cá. Điều-cần-là-chúng-ta-phải-làm-cách-nào-cho-những-nhà-xuất-bản-ở đây-biết-tinh-túc, biết-tìm-một-phuong-phap-làm-việc, biết-gây-lấy-doc-gia, biết-tri-hanh-vậy.

Biết-là-thế-nào? Biết-day là biết-dến-chỗ-chân-thiết-đốc-thực, biết-cái-cao-quý-nghé-minh là một ngón-cầm-duoic-soi-đường-diu-dát-quốc-dán-chữ-không-phai-chỉ-là-một-nghé-buồn-bản-lâm-thường-không-cần-có-luong-tâm-cũng-được; biết-day là biết-nhân-chân-lắp-nhím-vu-của-minh-là-cái-niệm-om-giúp-ich-dòng-báo-xâ-hội-chứ-không-phai-để-thu-tiến-cho-lâm; biết-day là biết-thu-những-lla-sáng-trong-lòng-trong-tri-de-chien-dien-vào-một-mục-dich-là-cái-mục-dich-lâm-cho-nghé-xuất-bản-é-u-nước-minh-mỗi-ngày-mỗi-hơn-để-một-mai-có-thê-canh-tranh-dec với-sách-của-các-nước-lân-bang và-thế-giới.

Khi người ta đã biết-dến-như-thế, thi người ta dù-gặp-khổ-khắn-dến-thế-nào-di-nữa-cũng-có-thê-làm-được-cá. Bởi-vì-làm-là-gì?

Bản-lâm-minh-mà-trong-sáng-là-biết-day, minh-không-dối-cái-bản-lâm-trong-sáng-của-minh, ấy-tiểu-là-lâm-day. Cái-biết-như-thế, có-lâm-như-thế-người ta-mới-mong-hieu-được-nghia-chữ-danh-dự-sau-khi-dà-lâm-xong-một-công-cuộc-gi. Cái-theo-như-chỗ-biết-của-chúng-tôi-thì-trong-nghé-xuất-bản-lâu-nay-có-nhiều-người-dà-lâm-danh-dự-với-hu-danh; nghé-xuất-bản-liên-chóng-hay-chậm, môt-phần-lớn-cũng-bởi-vì-chỗ-do. Nguyên-do-như-thế-này:

Có-nhiều-nhà-xuất-bản-chỉ-in-những-sách-bình-thường-không-lấy-gi-làm-quý, có-nhiều-quyền-tinh-và-vần-và-chuyen-hoang-duong-là-khác. Nhưng-các-ông-Ấy-có-tiền-chẳng-có-nhiều-nhồi-gi-cho-lâm, nhung-có-dám-chuc, môt-trâm. Các-ông-Ấy-thay-minh-cũng-là-khách-văn-chuong-bút-thiệt-có-khi-lại-lâu-dài-là-khác-mà-trước-sau-lịnh-không-thấy-ai-nói

đến-lên-minh, sot-ruột, bèn-chạy-chạy-nhè-mẩy-ông-nhà-báo-thieu-luong-tâm-viết-một-bài-hai-cot-có-khi-ba-cot-và-có-khi-bốn-cot-nữa-ca-tụng-nhà-xuất-bản-của-minh.

Có-tiền-việc-Ấy-mà-xong-nhì
Làng-báo-này-nay-dến-thế-a?

Chao-oi, chúng-tôi-không-cần-nói-những-lời-giới-thiện-mua-vâng-tiền-dó, những-lời-nịnh-chả-dâ-dặt-thành «com-mâng» đó-có-hai-cho-những-người-đọc-thieu-tri-xuy-xéi-đến-thế-nào. Chàng-tôi-chỉ-phân-còn-cho-những-nhà-báo-vô-luong-nó-nó-vì-dám-mười-dòng-bạc-dà-làm-một-việc-có-hai-như-thế; hai-minh, hai-người-đọc-mai-hai-có-những-nhà-xuất-bản.

Cái-hai-cùa-những-bài-báo-này-dối-với-doc-giá-căt-tin, chàng-iỏi-dâ-nói-trên-kia. Dưới-day, ta-chỉ-nên-seit-về-cái-hai-dối-với-chinh-những-người-điển-và-cái-hai-dối-với-những-nhà-xuất-bản.

Tại-sao-những-bài-báo-lung-vô-luong-dó-lại-có-hai-cho-chinh-những-người-điển-nó?

Không-cần-phai-nhắc-lại, chắc-các-bạn-đọc-dâ-biết-rằng-pham-người-lâm-báo-chân-chinh:

Tru-khai-nào-tu-báo-minh-làm-chuyen-về-môn-quảng-cáo-thì-không-kẽ, còn-thì-pham-nhà-báo-không-bao-gi-được-lạm-dụng-cái

quyền-tu-do-ngôn-luận-dè-kiếm-lời-và-ký-tên-hoặc-biệt-hiệu-vào-những-bài-có-tinh-cách-quảng-cáo-cho-các-cửa-hàng-hay-các-hội-huân.

Những-nhà-báo-ăn-tiền-viết-bài-ca-tụng-những-nhà-xuất-bản-nói-trên-kia, đã-phạm-vào-một-tội-to-nhất-trong-nghề-lâm-báo. Hơn-thế-nữa, họ-lại-còn-tang-tâm-luong-tâm-dến-dánh-lừa-cá-mọi-người, và-dồ-vâng-cho-người-luong-thien-khác-oài-tội-của-họ-lâm: họ-chọn-trong-những-bản-dòng-nghieg-có-tiếng-tâm, có-tên-tuổi, mà-họ-thù-ghét-xưa-nay-lấy-một-vài-người, họ-ký-tên-những-người-Ấy-vào-những-bài-báo-khổn-nạn-kia. Như-thế, con-nhà-cầm-bút-thực-là-hoàn-toàn-dâ-mát-luong-tâm-rồi-vâng. Cuốn-tý-diễn-của-tiếng-la-có-bối-hàng-ngày-cũng-không-thây-chứa-đi-ý-nghĩa-đe-mai-gai-họ.

Họ-dâng-lý-ra-có-bốn-phân-phai-gia-công-giúp-séc-làm-cho-nghề-xuất-bản-tiến-hơn-trái-lại, họ-dâ-lâm-hai-nghề-xuất-bản-chỉ-vi-mây-dòng-tiền; họ-dâng-lý-phái-chỉ-cho-người-ta-biết-cái-thu-lâm-việc-và-gâng-gác, trái-lại, họ-lâm-cho-một-sô-nhà-xuất-bản-mù-mắt-tin-lâm-hu-danh-là-danh-dự, tý-túc-tý-mân, không-moan-gia-sắc-gâng-gác-làm-gì-nữa.

Thật-là-một-diều-buồn-mè-hôm-nay, chúng-tôi-phai-nói-ra-rằng-một-sô-nhà-xuất-bản-ở đây, mây-dộ-nay, hiều-lâm-cái-nghĩa-chữ-danh-dự-và-cái-nghĩa-chữ-hu-danh-quá.

Danh-dự-là-gì? Alfred de Vigny-báo-nó-là-một-cánh-hoa-thơ, một-vở-nén-thơ-của-bốn-phân. Người-biết-trong-danh-dự-làm-những-cái-gì-mà-luong-tâm-minh-bảo-nên-lâm. Nhà-xuất-bản-in-sách-nhàm-bán-cũng-có-thê-chay-dượp-nhưng-không-bán; cù-theo-như-người-khác-chỉ-biết-in-rồi-lây-tiền-không-quản-dến-việc-gây-lấy-một-hạng-doc-gia-có-kien-thuc-rông-hor-de-cho-nghề-xuất-bản-mai-sau-cũng-dec, nhưng-không-lâm; nhà-xuất-bản-Ấy-tắc-là-có-câm-giác-về-danh-dự-dó. Cái-câm-giác-Ấy-xui-cho-người-ta-có-cái-bang-hung-khoi-lam-những-việc-có-ich-cho-gia-dinh-xâ-hội, biết-do-những-con-dường-moi-người-dâ-má-tiến-tới-chỗ-nhân-loại-thanh-cao. Như-thế-mới-là-chân-chinh-vagy, như-thế-mới-là-danh-dự-thực.

Những-nhà-xuất-bản-thuê-tiền-dè-người-ta-ca-tụng-minh-mà-chóng-tôi-nói-trên-kia-dâ-lâm-danh-dự-vi-đi-hu-danh-dó. Họ-ngu-và-bướng-nên-lâu-minh-làm-người, không-chịu-làm-việc-mà-lại-muôn-có-tiếng-khen-nên-muôn-dù-luận-của-mây-ông-nhà-báo-tôi-lâm-lâm-cách-huynh-dieu-lân-nhau-và-tự-huynh-dieu-minh. Như-thế, họ-can-tiến-lâm-sao-được-và-nghề-xuất-bản, đối-với-họ, còn-có-cái-gì-là-thiêng-liêng? Họ-chính-dâ-lự-hại-minh-bởi-vì-doc-những-bài-báo-ca-tụng

MỚI

57 — Phúc-kiến
HANOI

CỘ-BÁN-VÀO-TU-ẤNG-MÃI

Kinh Cầu-tự

Tác-pham-dau-tien-bang-van-xuôi-cua-Huy-Cân. Giá 1825
(Có-in-thêm-một-loại-sách-quý-hàng-giấy-giòi-và-verge-số-355) môt-bản, bao-choi-sach-xin-kip-giai-tien-và-truoc, nêu-không-se-hết.)

Tiêu-nhiên Mi-co

Phóng-tác-cua-Vũ-Ngoc-Phan. Giá 1825
Theo-Le-roman-de-Tristan-et-Isent,
mot-truyen-tinh-hay-nhâ-thé-giới.

THÁNG THỨ HAI

LÂM TIỀN

tác-giá-HA-NỘI-LÂM-THÂN

CON NHÀ NGHÈO

của PHÙ-LINH

Vì-số-sách-in-ri-chi-có-hay, nêu-mỗi-tinh-cái-là-một-dai-ly-dec-quyen. Vay-các-dai-ly-muôn-có-sách-hán-kip-viết-thu-và-thuong-luong.

Thứ-ti-và-ngân-dụng-xia-57,

Phúc-kiến-Hanoi

rồi tiền kia họ lường là họ có tài thạo, có danh dự thực rồi họ tự túc tự mẫn, không nghĩ gì đến chuyện làm cho nghề xuất bản tiến hơn lên nữa.

Danh dự đối với nhà xuất bản cũng như cái hoa thơm. Hoa thơm là từ hoa chứ không phải nhỡ mấy giọt nước thơm santal hay mimosas thì cái danh dự của nhà xuất bản có dấu lại do ở một bài báo vang dội, có dấu ở sự ông vỗ ngực hồn gào « Chỉ có tôi mới là nhà xuất bản chân chính còn các ông và cả ». »

Không, ông đừng lo. Lan mộc trong hang tối mà có hương thơm thì vẫn vỏ số kẽ tim, chỉ sợ lan đã chang phải lan, hoa kén nói cũng lại không phải là hoa kén nói mà chỉ là một thứ bông nở cùng loại với hoa mom chó và hoa... mũi lợn.

Trong làng xuất bản của ta hiện nay những thanh-niên biệt hy-sinh cho nghệ thuật cho tư tưởng, cho nghệ khái di sành được với hoa lan cũng có; nhưng không phải vì thế mà không có những hoa bông nở, mom chó hay mũi lợn đâu. Cái quang cảnh nghệ xuất bản đã không lấy gì làm sáng sủa, ấy thế mà lạ thèm vào đó những ông chủ xuất bản lâm đảo lộn cả danh dự và hư danh, những ông nhà báo thiếu lương tâm dì nịnh xẳng khen bậy thành thử nghệ xuất bản có về một thế giới :

Mập mờ nhân ánh
... như người đi đêm !

Cái bệnh hiểu danh lí lầm này có vẻ muôn tràn lan trong nghệ xuất - bản. Đó là một cái nguy cơ thầm lầm cho nghệ đì hòng di và chém lại. Bốn phần những ông chủ xuất bản chân chính bấy giờ là phải giữ gìn nhân cách đứng đắn huyền hoặc về hư danh mà cần nhất là phải có một quan niệm vững chắc về danh dự.

Tôi xin bắt chước một người anh cả trong nghệ báo suy diễn về lòng danh dự đối với các nhà xuất bản như thế này :

« Phản ứng hành vi phải tránh cho xa những sự để tiện có thể làm mất cả giá trị con người; phảm in sách gì chuyên gì, cố giữ cho trước là khỏi hờn với lương tâm mình, sau là để khỏi hại cho giống nòi mình; nhiên hậu, nếu có chút tài năng tu cách gì, nên đem ra mà gầy lầy một số độn giả tương lai, làm cho nghệ xuất bản rộng rãi, trình độ quốc-dân cao lên, ấy là mình được danh dự đó. Trước khi in một quyển sách, phảm hành một cuốn chuyên, người ta phải tự hỏi mình rằng :

« Việc ta làm đây có ích cho quốc - dân không? Có tồn tại đến ai không? Có đem tiếng xấu đến cho nghề xuất bản không? Có nhặt đến cái quốc - thề Việt - Nam không? » Nếu mấy câu hỏi ấy mà không trả lời được quả quyết phản minh hây còn ngập ngừng lúng túng, thời dầu việc lợi lộc đâm đầu cũng bỗ quách đì không làm. »

Đó, người làm nghề bút thiêt cảng như những ông chủ nhà xuất bản cùa ta trong lúc khẩn yếu này cần phải có lương tâm như thế đó, thì nghệ xuất bản mới có thề tiến mau chóng được.

Nghề ấy mà đến được một trình độ hon bay giờ, các ông chủ xuất bản mà đều có lòng, chuộng danh dự không ham hưu danh nữa thì tự nhiên những ông... . . . nịnh xẳng nịnh bậy kia phải hết. Nghệ xuất bản sẽ ra đi trên những con đường ráo roa; ke vòi tòi vò học sẽ ra làm nghề khác mà những ông... . . . mù quáng lác bẩy giờ sẽ biêt chọn những người phê bình xứng đáng để phụng sự văn chương tu lưỡng.

Lúc đó, nghệ xuất bản sẽ có những người có thực tài đứng ra làm. Những người đó có phương pháp làm việc có lẽ không kém gì các nhà xuất bản Âu-Mỹ, họ không nói nhưng họ làm việc chắc chắn vì họ có thực học; họ biết tâm lý của dân chúng, họ thi thiết làm cho nước mỗi ngày mỗi tiến hơn.

Hạng người nói sau này không bao giờ tự khem mình. Họ cầm sự đặc thẳng, nhưng không kêu cầu như một số người ở đây, kêu cầu sự xuất bản, nói thánh về dum các mánh khía xuất bản để rồi một mai, nó có bắt tay vào việc thi săn bắn ra sa xép đấy không ai buồn đọc đê một tiếng cười dài trong quốc dân...

T. B. C. N.

TIẾNG ANH

của NGUYỄN KHẮC KHAM
CHO NGƯỜI
LÀM VIỆC
VIỆT - NAM

CUỐN THỦ NHẤT. — Meo Anh và
bài thực hành giấy 100 trang, giá 0\$55.
CUỐN THỦ HAI. — Anh, Pháp, Việt
bởi thoại » giấy 100 trang, giá 0\$40.

Thêm tiền cước gửi 0\$40. Thư và mandat xin chờ:

M. NGUYỄN - KHẮC - KHAM
36, Bd. Henri d'Orléans, Hanoi — Tel. 266
Boite postal 24



(Tiếp theo)

Đi Phinh trước "Luật tự nhiên"

phản-tử trong một quốc-gia

chỉ biết vò-về túi tham che
những cái áo dạ-hội hàng
bốn năm-trăm bạc xong một
đêm là xé bỗ...

Thế là cái phong-trào vật-
chất tràn lan giữa dân chúng.
Mọi người đưa nhau đuổi
theo khoái-lạc và quên hết
tu-tưởng hi-sinh cho đoàn-
tập.

Đi tìm khoái-lạc, người ta
thay đổi quan-niệm nhân-
sinh, đổi sô vào vòng tội lỗi.
Người ta không muốn có
những cái gi vướng-via, bận
biu-dến thân. Bởi vậy, biêt
bao nhiêu kẻ dâm-ô không
chiu lập gia-dinh, đê được
sống một cuộc đời phong-
dâng. Con gai dàn ông, muôn
luhn luhn có những cảm-giác
mới lạ, họ chỉ thích làm tình
nhân hon là làm chồng, làm
cha. Con gái dàn bà, sô tình
yêu phải duy nhất, sô sinh
nô nhiều thi nhan sắc sô kém
sút, họ cố tránh những trách-
niệm nặng nề của một người
vợ, một người mẹ. Để lầm
thi vắt vả, thi sô sê, nêm lầm
cắp vợ chồng, bắt đắc dĩ, cung
« đê gọi là » thời. Mà đêng
con, lại còn phải thêm khoản
chi tiêu, còn phải mất nhiều

ĐỘI CHO ĐƯỢC

FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TAMDA & C°

72, Rue Wiéle Hanoi — Tel. 16-78

Đại-ý: Chí-Lợi 97 Hàng Bé

MAI - LINH HAIPHONG

tâm tri vào sự giáo dục của chúng nữa!

Bò là đối với dân chúng Pháp đã có một trình độ tri-thức khá cao. Còn chúng ta — dân cư một thuộc địa của nước Pháp, và luôn luôn trực tiếp chịu ảnh hưởng của Chính-quốc — chúng ta phần đông vô học và nghèo nàn, càng dễ bị cái phong-trào vật-chất cám dỗ, càng bị khóc hại nhiều hơn...

Nếu cứ bao rộng mãi về cái phong-trào này, chắc chúng tôi phải viết đến một cuốn sách. Vậy, cho khỏi đưa bạn đọc đi quá đà, chúng tôi chỉ rút tóm tắt trong phạm-vi bài này thôi.

Truyền kia, người ta thích lấy vợ giàu, lấy chồng giàu, nhưng với một mục đích cho thân mình được an nhàn, cho sau này có một căn bản vững - vàng. Đến nay, người ta yêu kẽ nhiêu tiền vì đồng tiền của tình nhân sẽ đem lại cho thân họ lầm sự

khoái-lạc. Họ có tình đầu, lo đâu đến ngày mai.

Tình yêu bị phong-trào này chì huy. Ai tình đã hoàn-toàn biến thành những thứ nhục dục . . .

Người con gái làm cho « giông khác » cảm minh bằng những bộ áo tàn thời mông-dinh dày tro-tráo, dày khiêu gợi... Cho nên, một người con gái và một người con gái đứng trước mặt nhau, thường là không trut-tưởng bất chính, nhất là khi người ta lại kém giáo-đục — kém giáo-đục, và những kẽ có trách-niệm dày dỗ họ, cũng còn mặc di tìm khoái-lạc riêng.

Rồi nhiều người yêu tri cái thứ vật-chất là lẽ sống trong đời. Họ iờ chừa cái hạnh-phúc bằng cách xem xét cái vỏ ngoài. Và, chỉ những kẽ nào thừa thãi vật chất mới được

thiên hạ để ý, mới đáng đểm xia. Lẽ tự nhiên, những phần tử sung-túc trong một quốc gia vẫn chiếm một số ít. Do đó, một số đông con gái nhà nghèo đua-dài bị chèo... .

Lúc người ta chôn nhau phần vi thú vật chất, thì cũng là lúc người ta bắt đầu làm tiền bằng đủ cách bịa-bợm: người ta đưa nhau làm những trò hư hỏng... Bị ánh sáng thành-lịc cát-dỗ, nhiều thiếu nữ thôn quê có đôi chút nhan sắc, không muốn ủm cài thái sồng trong sự sán lao nữa. Họ trốn bô-gia-dinh đi làm gái nhảy. Vì họ thấy hạng gái giang-hồ này được trọng-dâi; vì họ mực-kích những cô con gái-chèo-bô... lương-thiện, nên chẳng ai thèm để ý, mà một khi làm vú nử, lại lấy chồng được dễ dàng.

Hầu hết các hành-vi, những cách mưu-sinh bất lương đều được tinh-thế và người đời giàn tiếp ngợi khen và khuyên khích. Về tình ái, còn có những ảnh-hưởng tai hại của chiến-bóng-trục-nữ. Những sự động-cảm, nhớ-thể, được mệnh-danh là lâng-mạn, những trò vè sám ham thủ nhục-đục được ohe đây, thi-vi-hoa là « vui vẻ trê trung »..

Một số đông hanh-gai trônen quá dễ dàng. Họ không hề chú-trọng về tinh-thần. Họ đe dọa cái giá-trị tri-ết của bạn bè, của những người xung-quanh bằng sự lém-lỉnh. Với các bạn giàn muôn « làm quen », họ không bắt buộc nhiều điều kiện khéo, khẩn, miễn cứ thừa thãi vật-chất thì thôi. Làm ông tham-ông-pham, cảng bay, mà họ hành dốt-nát, vô nghệ-nghiệp, cũng không sao!

(còn nữa)
VŨ-XUÂN-TÙ



28

Sách Mới HOA MAIPHONG

KÈ SI TÌNH

Tiểu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG
Những ai chưa hiểu tình là lụy, yêu là giết, những ai đương khóc thầm trong bóng tối, những ai đã đê-hạnh phúc bay qua hav không giữ nổi, đều cần phải đọc KÈ SI TÌNH. Ở đây các bạn sẽ thấy lòng mình phơi rẽ trên trang giấy.
Giá 0p75



NẮNG

Tiểu-thuyết của LAN-KHAI
Ấy là một cuốn tiểu-thuyết mà tác giả đã viết trong hồn-nǎm ròng. Nắng là sự mô-tả một âu-hồn suối đất nói noi theo một lý tưởng chẳng thể thực hiện trên trần thế, một lý tưởng quá cao đẹp bao hàm một sự khát-thirst có nữa. Vẫn viết theo một thê-tài rất mới là và say sưa lý-kỷ.
Giá 0p 6

Hai cuốn đều do Hương-Son
97, hàng Bán-Hanoi, xuôi-bản

Gió lạnh mưa bay, bạn đang thồn-thức với nỗi đau thương, chàng Violettes sẽ an-hàn trong những ngày buôn-thâm 7, nàng Quạt — *Hawai*.

BẢN BÀ LÀ 1 BÓNG HOA THƠM TRONG

GIA-DÌNH

Vây quý bà quý cô muốn lục náo bồng-hoa để cung được tươi-thắm để bảo-dâm cho hạnh-phúc gia-dinh, thì nên dòi-cho được.

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc mậu-nhiệt để làm cho quý bà quý cô tươi-trẻ mãi mãi. Crème MONA dùng sửa sang xác-aper, có đặc-tính chữa được nồng-nốt-nhăng, trùng-có v.v...

Tổng-phát-hanh: Pharmacie Moderne 26, Francis Garnier Hanoi.

Đại-ly bán buôn: TAMDA et Cie 72 Rue Wiélé Hanoi.

Có trữ bán tại G.H.R và các hiệu lớn

Thuốc ho gia-dinh

Có 9-tube các hiệu thuốc lớn

Mỗi gói 0\$10.

TỔNG PHÁT HÀNH

Nhà thuốc

TUẾ-TINH

Cơ quan khai cửa-thuốc Nam 53, Rue Auvergne — Vinh

(1) Nước Cam-Lê là Bupha, bùi-Hai

ký ngày nay.

Lò, ngựa

khắp người uống Trà Sung-Thieu
Độc 0p25; nửa dưới người uống
Tháp-Nhiệt Phá-Lô 0p60; Bệnh
kinh-niêm và nặng uống Đại-
Bồ-Huyệt Bát-Độc-Thang 3p50;
Thuốc bôi Lò-Tráng 0p20;
Thuốc Tâm-Sóng 0p30.

Thuốc uống trẻ con

Cam-Thanh-Độc 0p20; (Tứ 6,
7 tuổi trẻ lớn uống được); Đại-
Bồ-Huyệt Bát-Độc-Thang 3p50;
Thuốc bôi Lò-Bồ 0p20; Thuốc
Tâm-Sóng 0p30. Ở xa mua thuốc
giú-CR. và phải trả một phần
ba tiền trước, ngân-phiết dè:
M. NGÔ-VI-VŨ, Việt-Long 58
hang Bé-Hanoi, nếu không, xin
m. ễn-giá, Đại-ly: Mai-Linh-Hai-
phong, Việt-Long-Nam-dinh,
Quảng-Huy-Hải-dương, Ichtri
Ninh-binh, Thái-Lai-Thanh-hoa,
Sinh-Huy-Vĩnh-Hưng-Giang-
nuô, 21 Hà-Vân-Hà-dông, M-Ngô-
hoanh-Hai-Samsa.

LÂU, GIANG-WAI, HỘT XỐI...

ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, Rue de Hué — Hanoi
Thuốc Lâu 0p30, một hộp, uống
một ngày, Giang-wai 1p60.

Nhà thuốc chế-đủ cả các thu-
ốc Cai-nha-phiếp, Bồ-thận,
Điều-kinh, Khi-hư, ván-ván.,
Nhân-luân-thuốc. Tô-theo đơn
hoặc theo mạch.

XÚA NAY BỊ NHÌU, VÌ
Ăn no với tắm ngõ thường-HI
Cố no với đểt tên giunting
ngà ngay /
Đưa tình duong lác nó
xay /
Phóng-tích bệnh ôi, xưa
nay bị nhiều!!!

Bao to 12 grs. 0\$05
Bao bé 6 grs. 0\$, 20

29



Đóng Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thi-Nh, kể lại
Chuyện thật một thiền nữ làm lỡ kết hôn với anh chồng dốt
nát mà sau cảm hòn khuyên khích chồng làm nên danh phận
(tiếp theo)

VI.—Ở cù lao Phú-quốc

Hôm sau, đúng ngày 18 ước hẹn.

Minh-Cầm và cô giáo N-Âm vừa thức dậy còn dang rủa mặt, chú hương Tám đã sừng-sững ở dưới thuyền lên, nét mặt nghiêm khắc như có sát-khi, tay cầm một cái gõ dài, phẫn trên học tò búa cũ, phần dưới đe trấn đầu gõ. Ai thấy cũng biết ngay là chuối dao là thứ dao to, có thể lạng thịt người, dào suối máu.

Chú hương vốn người chất phác, nhưng tính khí cang trực, hơi nóng, có biết xi-xắng một đôi miếng vỗ. Ông Châu-hồng tin dùng, ủy thác chú hương dẫn hai con cò con và cháu di giao thiệp với Đơn-hùng-Tín, khiến chú động lòng tự-hào, nghĩ mình gánh vác một trách nhiệm quan hệ, không khác gì Quan Văn-trường thuở xưa thành gươm yên ngựa, phô nị lầu qua ngũ quan.

Giờ sắp đến lúc đưa hai cô giáp mặt thăng tướn lâu la, chú hương nghĩ phải mang theo một món khai-giờ phòng bị. Khi giờ ấy không phải thanh-tong yễn-nguyệt-dao như của Văn-trường, nhưng là một con đòn bắn của người chủ thuyền vẫn dùng những khi mồ xé cá to.

Cô giáo Nhâm nhu tuồng thật thả không biết:

— Chú hương từ té dữ, mới sáng đã mua được một đòn bánh té(1) như thế, ý chung đê cho chị em chúng tôi điêu tám?

— Không phải bánh! Dao đấy, cô ạ! chú hương với vàng cài-chính.

Tóm tắt những kỷ trước

Ông là Châu-Hồng vừa ra chồng cho con gái là cô Minh-Cầm. Hai vợ chồng đưa nhau đi Saigon. Chồng (Lâm-Diên hay Lâm-Kieu-Mộc) bị Đơn-hùng-Tín — một giang-hồ cương-đạo — bắt đem đi vì Lâm-Diên là một tên hổ trong túi « hiết ».

Theo lời một dạo-sĩ Cao-miên, nàng cùng với cô gá Nhâm và một đứa tớ chán tay ra cù lao Phú-quốc tìm chồng.

thuyền, dự-bị chiêu nay xong việc, chung ta về ngay.

Chú hương lắc đầu, hai mắt trợn ngược:

— Ô! phải cho tôi đi theo, phòng khi xảy ra sự gì bất trắc, có tôi đối địch và bảo hộ hai cô chứ.

— Không cần đến chú! Lãm kbi phải đánh nhau với Đơn-hùng-Tín một trăm hiệp, đã có tôi đây! có giáo vừa cười vừa nói. Chú không biết tôi võ-nghệ cao-cường hẳn?

— Cô mà có võ-nghệ; liệu trói con gà chưa biết có chặt hay không!

(1) Đòng-trong gói bánh chưng, minh-tròn và dài như giò lụa dâng-ngoài, có khi dài gần một sải tay, gọi là đòn bánh té.

— Mèo ơi! chú hương này thế mà hưu nhõn vô châu. Tôi đã từng lên núi học bà Lar-son thánh-mẫu trở về đây, biết không? Đề chuyến này xong việc về nhà, cứ nội thập bát ban võ-nghệ, chú muốn học môn gì tôi sẽ dạy cho, đừng có lờ-mờ khinh thị dân bà ma khốn. Bây giờ thi chú về dưới thuyền đi, việc hội ngộ Đơn-hùng-Tín để mặc chị em chúng tôi, không cần chú theo. Nếu bảo không nghe, tôi chỉ búng ngón tay một cái, dù làm cho chú ngã nhào mấy vũng từ trên gác xuống dưới sân, có vỡ mặt gãy xương, chớ trách.

Cô giáo Nhâm cố nhịn cười mà nói, cho ra vẻ trịnh-trọng như câu chuyện thật. Chả biết chú hương có tin hay không, chỉ thấy chú ngày như tượng gỗ, có lẽ nghe cô giáo nói nút chử nho, nhưng là Lư-son thánh-mẫu với thập bát ban võ-nghệ, khiến chú đậm hoảng. Rồi thủ gõi dao vào bọc, chú hương ta lui-lui ra đi một bước, chẳng nói chẳng rằng.

Cô giáo tiên chán chú hương bằng một chàng pháo cười, trong khi Minh-cầm sửa soạn gói bộ quần áo tay dề chờ nữa đem đi cho chồng thay đồ, nếu như được gặp. Nàng không quên kiêm lại bạc giấy, phân ra làm hai phong, mỗi phong năm nghìn đồng.

Đáng 12 giờ trưa, hai chị em ra bến thuyền chài, đã thấy ông dạo-sĩ Cao-miên ngồi dón ở đây từ hồi nào.

Ông lững thingo di trước, đưa hai người đến một xóm thôn-cư xa bến chừng hai trăm thước, vào một ngôi nhà sàn bằng gỗ, làm theo kiểu mới, ngoài hiên bày biện cảnh lá-liệt, bên trong có túng phòng lát gụ đánh bóng, xem rất ngầu-nắp, trang-hoàng.

Lạ nhất là lúc ấy ở gian chính giữa, và trông hút vào tận phía sau, hình như là ngôi nhà hoang, không thấy một bóng người nào.

Hai chị em hơi chợp, bước đi có dáng ngắn ngai, rút rè. Đạo-sĩ hiểu ý:

— Hai cô cứ việc mạnh bạo, tự-nhiên, đây là một nhà bạn thân, không phải kẻ thù. Hãy vui lòng mong mỏi và tin cậy nơi tôi.

Đoạn, ông nhẹ tay đập cửa một phòng bên hông và nói tiếng khe - khẽ với Minh-cầm:

— Trước hết, mời cô hãy vào thăm thầy hai, đang nằm dưỡng bệnh trong này.

Sắc mặt nàng biến từ hồng hào ra xanh xám trong cơn chớp hoảng. Nghe nói chàng ở trong ấy thì mừng, nhưng lại nghe dưỡng bệnh thì vui mừng nhường cho ngay cho buồn sợ. Phải nói rằng nàng xông thẳng vào trong phòng thi đúng hơn là bước đi.

Tren bộ ván cùm-lai lèn nước bóng lộn, chấn đệm ngõn-ning gang, Lâm-Diên, — quả thật là chàng — đang nằm thiêm thiếp, mặt hốc hác và xanh nhợt, hai mắt nhắm lại, một cánh tay thò ra ngoài chấn đê ông lang khách bất mạch.

Không bút mục nào tả hết được trận bão thảm thương lồ sơ đang nỗi lên dùng dùng ở trong tâm não Minh-cầm khi nàng đứng trước cảnh

tượng như thế.

Nàng luồng cuồng, hãi-hùng, đê tay lên trán chòng thấp nòng phùng phùng, sờ dưới bàn chân thi lạnh giá, gọi hai ba tiếng minh ơi, minh hời, chẳng nghe chàng thưa. Thì cầu vào da thịt, cũng không thấy da thịt ấy nhức nhich phản-động tí nào. Thị ra Lâm-Diên ôm luôn từ hòm ở trên núi Tà-lon đến giờ, Hiện chàng ở giữa cơn sốt mê man, bất tỉnh nhân sự.

Tưởng là chàng thape từ nhất sinh, xe trôi gần đất, Minh-cầm khóc nức nở và sấp vật vã kêu rống lên, nhưng cô giáo Nhâm ôm đỡ nàng; ông lang khách thi ra hiện, bảo ơi:

— Bệnh-nhân này, trái tim yếu lắm, ông



lang nỗi. Đề cho lang lê yên nghỉ mới được, chớ có làm gì kinh-dông người ta.

— Thưa ông, ông xem mạch có phải lo ngại gì không? Minh-cầm mếu máo và hỏi. Xin ông làm ơn nói thật.

— Ô! Cái này không hề gì lờ! Đề ngộ biến toa can thuốc. Vài ba ngày rứt hẳn cơn sốt, rồi thì bồi tim. Không có điều chi phòng sợ... Cố là cái vợ của bệnh-nhân thì phải?

— Dạ, phái. Xin ông có sức cứu chữa nhà tôi, không khi nào tôi quên ơn.

— Được, có sự yêu-tâm, tôi cam-doan chữa khỏi. Phải mời tôi ngay mấy hôm trước, thi bệnh đã hết rồi. Cái này tại myself thầy lang trước bắt tài, bệnh một đảng cho thuốc một nో, làm cho con sốt tăng mãi lên.

Nghe ông lang khách nói, Minh - cầm thêm oán hận **Đơn - hùng - Tín**. Bởi và bắt chồng nàng đi, mọi sự phong sương tú túng làm cho chồng nàng sinh bệnh. Rồi lại không chịu chữa chạy cập-thời, bệnh - nhán mới đến nỗi trùm-kha nguy hiểm thế này.

(còn nữa)
LÉ-HỒNG-PHONG

ĐÃ CÓ BÁN ĐỦ BỘ BA QUYỀN

Còn - lôn Tiêu khách
của THANH-DINH

Ba quyền đồng thường 31500 — Bia vài mè vàng 14500 —
Bia dù mè vàng 20500 — (Mùa đông bia vài hoặc bia dù
phiết giờ mandat về trước).

NHƯNG SÁCH CỘN HẤT ÍT:

LUYỆN SẮC BẾP của Yeng-ki-Dung Giá. 0\$70
BẠC CHI-Y TIỀU-HIỆP của Thanh-Dinh. 0, 32
VĂN QUANG ĐỘNG 0, 50
SÁU MẠNH 0, 32
PHO TƯỢNG THẦN 0, 80
THÀNH SAU HUYẾT LỆ 0, 50
TRANG HỨT (một công tiều sú quái lạ rất thần bí của Lô-quy-Bản) Nguyễn-vân-Thông hiến tập 0, 50
GIỀN THÀNH chép hết cuộc Âu-chiap xẩy ra từ lớp-8-9 thất rõ những trận đánh nhau dùng bằng những khí giới tên lửa. 0, 65

QUÂN-SƠN LÀO-HIỆP

của Thanh-Dinh — Bieng ra từng số, mỗi số nhật một kỳ.
Giá: 0\$0
Editions BAO-NGỌC 67, Neyret Hanoi — Tel. 786

Cafe a-phiên (Giới yên đại bồ) của nhà thuốc NGỌC-SƠN-LANG

Người già yêu và những người đi làm việc mướn xa lánh băn đến Nghiêm nhẹ hết hả hộp — Nặng sán hộp. Có hai hạng: 1500 và 0570.

Xin chú ý: Không bắt buộc phải dùng Thuốc cũn hay thuốc bồ thênh ngoai.

Và còn nhiều phương thuốc khác hay đâ có tiếng như: Giang-mai, Lêu, Bâm, xuyễn, Tráng-duong, Bồ-huyết, Diêu-Bộ-lý, Hồi-duong: Chi-Lan, Hải-phong; Mai-Linh, Đông-khé; Thuận-Mỹ, Cao-hàng; (chợ T.K.P.) M., Nguyễn-vân-Trung, Thành-hoa; Thái-Lai, Phú-Quảng; Đông-Mỹ, Piffo: Hồng-Phát v.v... Cứa tiêm Bại-lý tính nào chưa có,

Thư thất thật do ch: M. NGUYỄN-VÂN-AN ch: nhà thuốc «NGỌC-SƠN-LANG»
7 phố Vọng-đức (xã cửa Trại linh-khô xanh) — Hanoi

SẮP XUẤT-BẢN **XUÂN - THU** **NHÃ-TẬP**

Văn-chương, nghệ-thuật
và lữ-tuồng liêng-phong

**THO, VĂN, LUẬN - THUYẾT,
KỊCH, ÂM-NHẠC, HỘI-HỌA v.v...**

của

**DOÀN-PHÚ-TÚ PHẠM-VĂN-HẠNH
NG-LƯƠNG-NGỌC NG-XUÂN-SANH
NG-BỐ CUNG NG-XUÂN-KHOÁT**

Chủ-biên: DOÀN-PHÚ-TÚ
Xuất-bản: NG - L - NGỌC
26, phố Nguyễn-Trãi
Hà Nội

50 bản giấy lụa .. 9\$
1 — nhiều 100\$
đều ở phu-bản của
Nguyễn - Bố - CUNG
Sách qui đặt trước :

NÊN HÚT THUỐC LÀ BASTOS

**NGON
THƠM**

MỖI GÓI 0\$10

Tư-tưởng và chủ-nghĩa bắt-cộng-tác, bắt-bạo-động của thánh Cam-địa

tinh-thể bức-bách ma phải mưu việc chính-trị, nên cách-động vận-động có khác các nhà chính-trị thường. Mẽ cách ấy xét ra lại rất hợp với tình-tinh người Án-dô, hợp với tinh-tinh cả người Đông-phương nữa. Ông nói: «Mục-dịch của người Án-dô là phải làm thế nào giải thoát cho nước Án-dô, giải thoát về đường chính-trị, nhưng cốt-nhất là giải thoát về đường tinh-thần. Vì cái-hai chính của người Anh ở Án-dô chẳng qua là một trạng-thái của cái-vàn-minh Tây-phương, vân-minh ấy mới thật là đại-cửu-dịch của mình. Vàn-minh ấy chỉ biết trọng-máy móc để cái-máy vò hòn-má giày-séo, cái-loài-nó». Nay muốn phản đối lại, không thể dùng cách bạo-động vì cách bạo-động không giải quyết việc gì bao giờ. Cái-vàn-minh kia nó dà ác hại như thế, giống người kia họ dà hiềm-dộc như thế, chi bằng ta doan-tuyệt, ta hòng-gắn, không theo nřia. Ta quay-về söng theo lối cũ của ta dè bão-toán lý tinh-mệnh. »

Ông bắt đầu phán-dối ngày 23 tháng ba năm 1919, định đến ngày mồng sáu tháng tư thi suốt các hàng người trong toàn hiat-dông công-nghiệp hết và ăn-chay cầu-nugyen (tiếng Án-dô gọi là

hartal nghĩa là đình-công). Ngày ấy, suốt trong nước theo rầm-rập, không đâu xảy ra sự giặc-dộng, chỉ trừ ở Delhi có sô sát một đội-chút ma-thôi Ông Gandhi liên-tự Bombay ra Delhi để hiệu-dụ dân, di-nhà-du đường, chính-phủ cho bắt ông dèm về Bombay. Được tin ông bị bắt, trong hiat Punjab dân nỗi-lên nháo-nhao. Ở Amritsar có xảy ra mấy-việc giết-phá, chính-phủ bắt-cái-sai nguyên-soái Dyer đem quân đến đóng. Nhân-day 13 tháng tư có hội, nhân-dân họp đồng à nơi-gọi là Jallianwalla Bagh, nguyên-soái đốc-quân đến, truyền-hán vào giữa đám đông trong mười phút-dòng hồn, đến hết-dạ-mời thôi. Sau-trần người bị chết, còn bị thương vô-ké. Chính-phủ lại thi hành-quản-luật và một chế-độ kh-ông-bổ ở Penjab có khi cho phi-cơ ném bom vào dân-chủng không có khí-giò. Chính-phủ cố-dim các chuyện-ấy di-chèo-người ngoài-không-biết, sau cùng-tiết lô-rà, thiên-hà lấy làm cảm-véc-véc cùng. Dân-khi bấy giờ tr-ug khô-lòng-nén-lai được. Nhưng ông Gandhi hét-sắc khuyên không-nên-bạo-động cù-bình-tâm mà đợi sự-chết, ấy là-một chết-có ngót-nhin người, chử-giết-chết đến-máy-vạn-ké-vô-cô-núi, cũng cù-sân-lòng-mà-hi-sinh, cho-thể-giới biết gan-người Án-dô thê-nó. Mă-thé-lực ông mạnh đến-nỗi-khiến được dân-phục-theo, thuolt g-ân mà cầm-menh.

Thé-lực ấy-lại nhân-một việc sau này nữa-càng-thêm-mạnh-lên-nhiều-lâm. Nguyễn ở Án-dô có một-phần-dân-tới-hơn 70 trieu người theo-dạo Hồi, người-di Hồi-giáo và người-theo-dao-goc trong-nước (goi là đạo Án-dô: Hinduisme) vẫn-ác-cảm-với-nhau. Nhưng Hồi-giáo hay Án-dô-giao đều-oán-nóng người-Anh că-song-tu-trước-hai-bên-ván-không-hiệp-lực-với-nhau-dè-cùng-vận-dông. Ông Cam-dia khéo dè-hùe-với-linh-tự-dâng-Hồi-giáo-và-hai-anh-em-họ Ali, từ đây hai-bên-donan-kết-với-nhau-de-mur-việc-nước(1).

Bây giờ thanh-thể ông Gandhi to-quâ, dân-phục-đông-như-đông-thánh, thường-gọi Ông là Mahatma, nghĩa là «thánh-nhân». Ông giữ-dạo-nhân-nhục,

Kính-cáo các độc-già

Nhà-in Cộng-Lực mớ mang-thêm
rất-nhiều, và-xếp-dặt-hỗn-lei, nên
công-việc-bè-bộn. Vì thế, trong-ba
tháng-Janvier, Février, Mars 1942,
sách-ra, chậm, đè-dộc-già-phải
trông-dơi. Nhưng-hiện-nay, việc
xếp-dặt-ai-dà-xong. Tg-ter Mai
tròi-di, sách-lớn-của-bản-sẽ-ra
rất-nhiều. Và sách Hoa-Mai s-e
mỗi-tháng-hai-kỳ. Le-ter và le-15
mỗi-tháng, s-e sách Hoa-Mai-mới,
bán-ở-các-dai-ly

1er MAI 1942 SĒ CÓ BẢN:
Ba người bạn

Sách Hoa - Mai số 13
của Nam-Cao giá 0\$10

Ông-Nam-Cao, iác-giá «Nu-cười»
và «Con-mèo-mắt-ngọc» đã được
các-ban-nhiệt-liết-hoan-nghênh
«BA NGƯỜI BẢN» là-một-truyen
rất-nhộ-nghiu, và-rất-cảm-dong

Nhà-xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

(1) Nhưng-cuộc-thống-nhất-quốc-gia-do-ông-Cam-dia-dâ-thực-hành được-một-hồi-sau-cuộc-Ấu-chiến-trước-bằng-cách-lien-lạc-với-dân-Hồi-không được-bền-tâm, tuy-các-nhà-ái-quốc Án-dô-vẫn-hết-sắc-dieu-dinh. Người-Hồi-trước-kia-chia-hop-tac-với-dân-Án-nay-rõ-nếu-nóng-nóng-đến-Án-dô-giáo-lát-thắng-và-dân-Án-nay-cần-quyền-sẽ-không-tha-thứ-cho-dân-Hồi. Vì-dó-mă-những-sự-xung-dột-giữa-đân-Án-và-dân-Hồi-thường-xảy-ra-luôn và-có-khi-lại-giúp-ra-cuộc-lưu-huynget.

tứ-bì, bần-hỗn, khổ-hạnh, ăn-it, mặc-áo-vải, di chẩn không dán-chứng lại càng cảm-nữa.

Chính phủ Anh cho ông là người cuồng, sau cảng ngày càng thấy sợ, cũng muốn bắt ông bỏ ngục, đem ông đi đầy, nhưng sợ dân-nỗi loạn, và cũng không có gì bắt đc được, vì trước sau ông vẫn khuyên dân-dùng-bạo động.

Chủ-nghĩa bát-cộng-tắc

Ngày mồng 1 tháng 8 năm 1920, ông tuyên bố cái chủ-nghĩa «bát-cộng-tắc» của ông, hôm trước là ngày 31 tháng 7, ông tuyên cho dân-nỗi loạn, harial, nghĩa là đánh-công, ăn-chay và cầu-nguyễn để sáp-sản.

Chủ-nghĩa «bát-cộng-tắc» bắt đầu thi hành có tám-diều:

- 1) Người Án-độ phải trả-lại hết-chết-tước, và huynh-chương của người Anh cho.
- 2) Không nên yêu-quốc-trái.
- 3) Không nên đến-tiến cáo-ở tòa án, phải phán tranh, phải hòa-giải với-nhau.
- 4) Không nên cho con-em học các trường Chính-phủ.
- 5) Không nên tham-dự các hội-ughi của Chính-phủ

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

Phản Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỎI

Lâu-p髮, đứng ngang hàng các hòn-p髮 danh tiếng ngoại-quốc
Có-thú-hường, trắng và da người. Bán-khắp-nơi. 1 hộp 1\$20

MUA SỈ DO:

Etablissements VẠN-HÓA
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

TÔI LỐI

Đã ra hơn 50 thứ-sách xin-hỏi catalogue.
Thur, và mandat đe: A-Châu xuất-bản-cục, 17 Emile Nolly, Hanoi

6) Không nên tham-dự các chức-quyền của Chính-phủ, cũng không nên-dự các hội-tiệc của Chính-phủ.

7) Chính-phủ bồ-cho chức-văn vỡ-gi không nhận.

8) Phải truyền-bá cái-chủ-nghĩa Án-độ độc-lập (Swadeshi).

Về đường-kinh-tế thì ông nói rằng: người Án-độ không được dùng những-vài-lựa-của-nước-Anh để sắm-bản, phải «tẩy-chay» các đồ-đồ-ăn-mặc-ngoại-quốc mà nhà-nào-nhà-nấy phải-tự-xé-lấy-sợi, và bắc-khung-cứi-dệt-vải-theo-lối cũ. Trong có-mây-tuần, suốt Án-độ-dắt-ranh không-biết-máy-mười-vạn-cái-khung-cứi. Ông nói-rằng: «Không có-tiếng-danh-tiếng-bát-nào-vui-vẻ-hàng-tiếng-canh-cứi-trong-nhà». Ông không-nhưng-truyền «tẩy-chay» đồ-ngoại-hóa mà-lại-truyền dem-dồ-cái-vải-sợi-tơ-lụa-của-ngoại-quốc; tháng 8 năm 1921 ở-Bombay, chất-thành-dòng-ở-ngoài-dường, đót-đuôn-người-nhìn-dinh-liệu. Có-người-trông-ông-làm-thế-không-khoi-bạo-dộng, ông-trả-lời-rằng-ông-đem-sự-bạo-dộng-đối-với-người, mà-đối-với-đồ-vật-để-tiết-cái-lòng-công-vốn-của-quoéc-dawn. Thúy-chung-ông-vẫn-ngán-cảm-sự-bạo-dộng, nhưng-lòng-cong-phản-trong-danh-gian-như-nước-triều, khi-đang-lên-khổ-ông-còn-lại-dược. Cho-nên-dẫu-cái-thê-ông-co-mạnh, mà-là-cái-thê-nuguy-nghép-vì-khổ-lòng-tránh-dược-bạo-dộng, lưu-huynh. Năm 1921 là-thời-kỷ-ma-thanh-thế-của-Thánh-Cam-Dịa-lên-tới-tot-bậc-vậy.

HỒNG-LAM thuật

Ỷ-SAU:

Thánh-Cam-Dịa-trước-tòa-án-nhân-Anh-và-tại-Hội-nghị-bàn-tròn

Định-chính

Kỳ-trước, trong bài «Án-độ-bi-mật»-chữ «auto suggestion» xin-dồi là «télépathie».

Người-nào-biết-thường-thức-cái-công-phu-của-văn-chương, người-nào-tự-phụ-là-có-một-con-tím, một-khổi-ốc-khác-nhau-hóng-thè-bò qua được-cuốn-văn-rất-giá-tri-này-của-CẨM-ÁI..

Trente-100 trang, bìa-ba-màu - Giá: 0\$60

Còn-một-số-rất-ft:

Xấu-số..... của-Nguyễn-quốc-Bảo (1\$00)

Hai-tần-lồng-sản — Ng.Phương-Chân (0,80)

Nỗi-đen-hận-dài — Thâm-tâm-N.T.T. (0,80)

Nhà-buôn-nào-cũng-cần-phải-có-cuốn

CATALOGUE OFFICIEL

HỘI - CHỢ HANOI 1941

Một-cuốn-chỉ-nam-dài-dù-tài-liệu-de-giúp-các-ngài-rông-dường-giao-dịch-với-các-hàng-sản-xuất-và-các-nhà-liêu-thụ. Giá-bán 1\$00-một-cuốn, thêm \$047-cuộc-phí. Chỉ-còn-rất-ti, xin-gửi-nhân-phu-cho:

Comptoir Indo-chinois de Propagande pour l'Industrie et le Commerce (C.I.P.I.C.) 72, Rue Wiéle Hanoi

B

Người-Việt-Nam-cần-phải-dọc:

NGƯỜI XUA

cũ-việt-thường-de-thường-tuân-cái-tinh-hoa-của-hist-nước-nhà. NGƯỜI XUA là-một-tài-lieu-văn-chương-quý-giá, in-giấy-bản Giá: \$7. C.I.P.I.C. Hanoi xuất-bản

Cai A-Phiên

Nhật-Khước-Yen-Hoan's 48
-: nghiên-nâng-4+, nbs-2p.
nhưng-tuyet-can-A-phiен:
1p50 — Thang-tuyet-can-A-
phién: Giá: 0p2s.

Các-cu-gia-lão-hay-người-yêu-đôi-trước-khi-cai-phải-dùng-thuộc-bồ:

TIẾP-AM-HOÀN số 44: Giá: 1p20.

Ở-xa-mua-thuốc-gửi-theo-cách-linh-hoa-giao-ngân-và-phái-trà-một-phần-bà-tin-trước, nếu-không,xin-miễn-giống-nam-phiển-de-tên-M.NGÓ-VI-VŨ.Viet-Long-58-hàng-Bắc-Hanoi. Thu-hồi-bệnh-kém-tem-0p60. Đại-ly: Mai-Linh-Haiphong, Việt-Long-Nam-dịnh, icas-Tri-Ninh-bin, Quang-Huy-Hai-dương, 21-Hà-Vân-Hà-dong, 26-Tam-Cờ-Tuyên-quang, Ấp-Tiền-Campahort, Quảng-Ich-Chợ-Đá-Bắc-khan, Ngô-hanh-Hai-Samnua, Trần-gia-Thuy-Ph-ly, Thái-Lai-Thanh-hoa, Sinh-Huy-Vinh, Huong-Giang-Huè, M-Liêu-Quy-nhon.

Cần-thêm-nhiều-Đại-ly-tại-khắp-Trung-Nam, Bắc-kỳ. Xin-viết-thư-về-thuong-luong.

HÃY ĐỌC:

Đời Vạn

Một-kết-tác-của-Trần-thanh-Mai, giá: 0\$85

BÉ BẮNG

Tiểu-thuyết-của-Thế-Hùng-giá: 0\$40. Chuyển-thật-ly-ký. Càng-dọc-càng-thâm-thia

SẮP CÓ BẢN:

TRIỆT HỌC BERGSON
của-Lê-Chí-Thiệp
NHÀ XUẤT BẢN:
TÂN-VIỆT 49 Takou, Hanoi

Cuộc-trưng-cau-ý-kien

Nhiều-món-nữ-trang-mới-ché-1942, bông, vòng, chuỗi-pendentifs-nhật-ngọc-thach-thú-thiệt. Vòng-nửa-mặt-nhận-hột-xoàn-mới-lóng-lánh-như-kim-cương.

QUẬN CHÚA

21,Rue Amiral Courbet Saigon

CÁC NGÀI HÃY DÙNG

Phản-tri
Đông-dương
(ORAPHITE INDOCHINOIS)
Mô: Hélène chi I., *Hélène chi II., Hélène chi III.

PHỐ LU — LAOKAY

Đã-được-công-nhận-là-tốt-không-kém-gi-của-ngoại-quốc-công-việc-cần-thần. Gửi-nhanh-chóng-khắp-Đông-dương.

Sở-giao-dich

E^{ts} TRINH - ĐỊNH - NHÍ
123 Avenue Paul Doumer
Haiphong — Ad. Tél. AN-NHI — Haiphong Tél. 707
Cần-dai-ly-khắp-Đông-dương.



BỘI TÌNH BẠC

HỘI CHỢ HANOI 1941
MÙ IMPERIAL
Bép, nhẹ, béo, lịch-sự
BÁI-LÝ BỘC QUYỀN :
TAMDA et C° 72,Rue Wiéle Hanoi
Tél. 16-78

Cần-thêm-nhiều-dai-ly-các-tinh-viết-thư-kém-tim-về-lý-CATALOGUE ILLUSTRE 1942

Mới-về-nhiều-cầu-de IMPERIAL-rất-dẹp-và-rõ, gửi-Op30 tem-về-lý-mẫu

Sách-mới-ra!

DẠY THỰC HÀNH CÁC PHÉP:

1) A.Không-Minh-dòn-pháp
(Không-Minh-mà-tiền-Lục-nhâm-dòn) — Cánh-dòn-gián-tiền-của-Gia-Cát-tiền-sinh.

B.—Không-Minh-trước-trên-bởi-dòn-bằng-tiền-Không-Minh-trần-tiền-kim-tiền-dòn)

2) Phép-do-Roa-Kinh-nghiêm-(Đo-các-dot-tay-rồi-chấp-thanh-con-Roa-de-dòn-sa-sang-hèn-giài, nghèo-v.v...rất-dùng.)

3) Bô-tay, mặt-de-xét-người-(Chi-do-qua-loa-ban-tay-và-khuôn-mặt-nhì-biết...)

Bô-là-cuốn: TÀI-AN-BÌ THỰC-HÀNH « Giá: 1\$00. Cuốn 1: 0\$50 (gần-hết). Gồm-có: 1) Xem-tiến-dịnh, 2) Chiết-học, 3) Chiết-tự, Tuyêng, Cảnh-chương, Bôi-bát, bát-hàng-Café, xem-tiến-mặt.

Cuốn-day-làm-Thủy-tinh, Cimen, Vôi, tráng-guong, dòn, Sành, Sứ-Tát, Ấng-le, Pháp. Ngày-giá, khu-đè-bát, Bát-và-thủy-tinh-v.v... Giá: 25\$00-gần-hết. Đầu-de-Nhát-Nam-Thú-Quán-19-Hàng-Điếu-Hanoi-xuất-bản-Tho-mandat-de-như-trên. (Xe-gởi-mua-thêm-tiền-cuộc).

Ed. Heidendaile du Trung-Bắc-Tân-Vân-Imprimé chez Trung-Bắc-Tân-Vân 36, B.t. Henri d'Orléans — Hanoi Certificé par-l'insertion Tirage 1/200000 copies L'Administrateur des Postes Ng-Ju-Jung