

TRUNG BAC | CHU NHAT



U.S. POSTAGE
PAID
U.S. MAIL
CHINE
XE 119/16

SỐ « XĂN - BÔ »

NGUYỄN DOANH VƯỢNG
CHỦ TRƯỞNG

Những ngày đại lễ, trong ден và ngoài sân những ngôi đền
ở Delhi (Ấn Độ) chật ních những tín đồ đến cầu kính.

Số 108 Giá: 0\$20

26 AVRIL 1942

Tuần-lễ Đông-Dương

18 Avril

Tòa Đại-hình đặc biệt hỏi cung những người có định líu dân viê; buôn bán với hai nhà Descaus Cabaud và An-Po

Tùa cáo gọi viên mại-bản của nhà Descaus Cabaud ở Haiphong iên Hanoi đã nói cung và đòi viên mại-bản của nhà An-Po ở Saigon ra ngoài, này đã hỏi về cách thức nhà An-Po mua thuốc lá ở trong ấy.

Ở Nam Định đã có đặt nhiều nơi bán gạo Kam-kỳ, dân nghèo ở các vùng quê cũng được phép mua

Ở Sơn-tây mới có 70 tấn gạo Kam-kỳ ra tới nơi.

14 Avril

Ở Hué, trong nhà và ngoài đường đã được lắp dàn sảng sủa như thường nhưng khi nào có lệnh thì phải kín đèn ngày.

Các công chức đã lắp thô thao buồi đầu ở sân của hội Eclair ngoài Bờ Sông

Hội Khuyến Học Nam-kỳ đã phát giải thưởng hằng năm (250p), cho ông Trần-Tiêu tác giả cuốn tiểu thuyết Chồng Con.

15 Avril

Bực mình vì không được bán đồ để lấy tiền hối, báo Thủ ở Quảng-yên đã châm lửa đốt nhà.

Và ở Vina-yén, báu Thiết đã cầm dao đâm nhà Lũng sừng sỏ vì Lũng đã lấy của báu miếng thịt phan. Lũng sợ đóng cửa vào buồng tre cỏ lèn xà nhà, đang đẩy chết thi người ta vào cửa được.

Người ta tự hỏi sao báu Thủ đốt nhà, báu Thiết mất thịt, cậu Lũng ăn播报 thịt rồi tự-tử lại không kể nghĩa anh em ai đều có « chí khí » ngang nhau.

Gia thuế buôu-diện bắt đầu thay đổi từ hôm nay: giá mỗi chữ-diện-lín là 6 xu giá tiền gửi báo tăng lên rất cao.

Việc bán gạo ở Cảng tờ chức rất chu đáo, dân nghèo mua gạo rõ ràng không bị bọn đầu cơ ăn chặn dâng đầu dâng dưới.

Sau khi nghe lời anh và chồng khuyên can đừng mèo bạc, một thiếp phụ ở Hưng-yên quá hối thất cõi tử chết.

Nhà lầu, vợ đẹp, con khôn, mua vé Đông-pháp sẽ hy vọng có cả

Ở những bà vợ chỉ ngày ngày ngồi bóc litchi để cuối tháng ăn tiền và dùng tiền ấy để cúng vào những cuộc đán, người ta đợi một hành-dòng tương tự. Bà chồng con khai khôl

17 Avril

Ở Hải-Dương, quan đốc-ly đã ra một nghiêm-lệnh: Công-chức nào đánh bạc sẽ bị cách chức ngay, ngoài ra lại còn bị phạt tiền và phạt tù rất nặng nữa.

Nghé tin này, một vài công chức không chịu tham nhau với nhau là dời từ đây sẽ trống trại, biết làm gì những buồi tội, những giờ, nghỉ chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật!

Trên đường Hanoi — Saigon lại xảy ra một nạn xe lùi bị vỡ tan tành, 6 toa bị đỗ, kẽ cả toa máy, 17 người chết, 20 bị thương, đường sắt hư hỏng nghiêm phải sửa chữa rất lâu.

18 Avril

Nhà Nông-phố Hưng-yên đã cho dân quê vay 123.663p. để dùng vào việc làm ruộng trong năm 1941. Dân quê đã trả được nợ nhà Nông-phố rất song phẳng

Ba bí cáo trong vụ định tổng tiền nhà bà là một bá-c-sỹ, một bà dòr ở Hanoi và một bà giáo ở Nam Định, sau cuộc xót hối kinh cảng, quan dù thám đã tha cho bà giáo kia vò can. Bá-c-sỹ và bà-dòr sẽ phải ra trước tòa trấn tri cuối tháng này. Có 60 mươi người vào cõi địa vị trong thành phố làm chứng trong vụ này.

Hội đồng hóa giá ở Hanoi định các giá và các hạng gạo tốt xấu ở các-ký sản xuất từ nay bán theo giá từ 1sp, đến 20p.

19 Avril

Trên sân Mangin 16 hội ở các tỉnh thi diễn-kinh lấy giải quán-quán Bắc-kỳ cả năm lần nữa, do quan Thông-sứ Desalle chủ-tịch và tặng giải thưởng.

Mai Lang ở Ninh-binh, đang ôm nặng, tin lời thánh quyết di trày hội đền, nhưng quá kiệt sức vì suýt ngày di bộ, phải nằm chết trong một cái quán giòu đường.

Nhiều người lạy làm lợ tại sao Mai Lang chưa uống thuốc thánh mà đã chết!

TUẦN LỄ QUỐC TẾ

Giữa thời kỳ chiến tranh này, mỗi phút qua là mỗi phút nghiêm trọng, có thể làm thay đổi cả thế giới trên thế giới. Thực tế trong tuần lễ vừa qua trên trường quốc-tế đã xảy ra nhiều việc trọng đại cả về chính trị và quân sự.

Ở Pháp trong mấy hôm vừa qua đã có sự thay đổi lớn trong chính phủ. Toàn thể nội-cũ do đô-đốc Darlan Phó thủ-tướng đứng đầu đã đê đơn lê Quốc-trưởng là Thống-chế Pétain xin từ chức. Trong đơn từ chức, đô-đốc Darlan nói: « Trong trường hợp nghiêm trọng này bôu phần của tôi là xin Thống-chế cho phép từ chức Phó thủ-tướng, Tổng trưởng Quốc-phòng, thủ-tướng ngoại giao, bộ thủ'y quân và chiến tranh để Quốc-trưởng có thể quyết định những điều mà ngài cho là hợp với quyền lợi của nước nhà ».

Nội-các mới nước Pháp đã thành lập hôm 18 Avril và gồm có những vị chính sau này:

Thủ-tướng kiêm tông-trưởng Nội-vụ, bộ Ngoại-giao và bộ Thông-tin: M. Pierre Laval.

Quốc-vụ khanh M. Lucien Romier.

Tổng-trưởng tư-pháp M. Joseph Barthélémy

Tổng-trưởng bộ Cảnh-nông và bộ tiếp-tế M. Le Roy Ladurie.

Thủ-trưởng bộ chiến-tranh đại-tướng Bridoux.

Thủ-trưởng hải-quân Phó đô đốc Auphan.

Thủ-trưởng bộ lao-công M. Hubert Languedoc.

Thủ-trưởng bộ giao-thông M. Gibrat.

Tổng-trưởng tài-chính M. Cathala.

Thủ-trưởng bộ Cảnh-nông và tiếp-tế M. Max Bonafous.

Thủ-trưởng bộ thuộc-dịa quan Toàn-quyền Jules Brévié.

Thủ-trưởng bộ Gia-dinh Bác-sĩ Gasset.

Những vị thủ-trưởng giúp việc thủ-tướng: M. de Brinon, đô-đốc Platon, M. Jacques Benoit Méchin.

Thủ-trưởng bộ thông-tin Paul Marion.

Tổng-thư-ký định thủ-tướng Jacques Guirard.

Tổng-thư-ký ty Cảnh-sát M. René Bousquet.

Tổng-uy viên coi việc giao-thị Phap-Đức M. Jacques Barnaud.

Tổng-uy-viên coi việc thủ-thao-dai là Pasco. Nội-các Laval gồm có 7 nhân-viên đã dự vào Nội-các trước còn phần nhiều là các nhân-vật mới.

Theo mỗi sác-lenh mới thi Thống-chế Pétain từ nay nhường quyền thủ-tướng. Vì thủ-tướng do chính r-giải cũ lên và phải chịu trách nhiệm đối với Quốc-trưởng.

Đô-đốc Darlan nay giữ chức Tổng-tư-lệnh hải-lực, không quân và là người sẽ lên thay Thống-chế Pétain sau này nên vẫn dự vào các hội-dồng Nội-các.

Thủ-tướng Pierre Laval là một chính khách có tiếng của nước Phap về phái hữu, ông có chân trong thương-nghiệp và trước kia từ 1931 đến 1935 vẫn đứng lập-nhiều-nộ

Cái địa ngục của đàn bà

Lấy chồng khi lên tám, góa chồng khi lên mười, rồi hoặc bị thiêu, hoặc làm đĩ, hoặc sống lây lắt ở bô ao ngon suối như một con súc vật, đó, số phận của những người đàn bà cùng giòng giống với ba bông hoa đen: Rhada, Myrrha và Sanjukta

Muốn biết thiên-huynh-le-sử của bà có thiếu-nữ này, các bạn đón-dọc T.B.C.N. sô sau. Sô ấy có nhiều chuyện hay và một bài luận về:

Hu danh và danh-dự

các ôn hòa. M. Laval phản đối hẳn việc tuyên chiến hồi Sept. 1939 và sau khi ký định chiến thì ông dự vào Nội-các Pétain làm Phó thủ tướng. Chính ông đã khiến được Quốc hội giao toàn quyền lập hiến pháp mới cho Thống chế Péta n gây nên một cuộc quốc: giá cách mệnh mà ngày nay người ta mới nhận thấy sự vĩ đại. Hồi đó, chính sách M. Laval cốt là cho hai nước Pháp-Đức tin cẩn hợp tác với nhau và chính ông đã sửa soạn cuộc hội-dàm giữa Thống chế Pétain và Quốc trưởng Hitler ở Montoire. Từ đó đến nay, tuy ông không dự vào chính phủ nhưng vẫn chủ trương việc Pháp-Đức hợp-tác.

Lần này, Thống chế lại với ông ra lập Nội-các và ông giữ một trách nhiệm rất quan trọng trong Nội-các mới. Chắc người Đức theo dư luận các báo trung lập, sẽ giúp cho M. Pierre Laval đạt tới mục đích trong công cuộc Pháp-Đức thân thiện.

Bộ thuộc-dia do M. Julien Brévié, đã từng giữ chức Toàn quyền Tây Phi và Đông dương đứng đầu thực không thể nào chọn người nào hơn thê nữa.

Giữa lúc ở Pháp có sự thay đổi lớn trong Nội-các thì ở Nga quân Nga và Đức vẫn kinh chiến và hai bên đều đang dự bị cuộc tấn công về mùa xuân sắp tới nay mai.

Ở các mặt trận Á đông, quân Nhật vẫn đại thắng ở khắp mọi nơi. Hiện nay quân Nhật đang hoạt động nhất ở mặt trận phía Bắc Biển Đông và các đảo Phi luát tâu. Sau khi quân Mỹ và Phi ở báu đảo Bataan đã đầu hàng, quân Nhật đang cố đánh dồn cuộn kháng chiến của quân Mỹ ở đảo Corregidor trước Manila và các đảo nhỏ khác như Panay, Cebu v.v...

Tin ngày chủ nhật lại che ta biết rằng từ

khi xảy ra chiến tranh, hôm 18 Avril là lần đầu có các phi cơ bén dịch đến đánh phá miền Đông-kinh. Hoàn-tan, Nagoya và Thần-hò.

Theo bản thông cáo của tòa đại sứ Nhật ở Hanoi và tin hằng Domei thì cuộc ném bom lần đầu tiên của phi quân Mỹ trên đất Nhật chỉ gây nên những sự thiệt hại không đáng kể. Máy bay bén dịch đã ít, cuộc phỏng không ở các thị trấn Nhật lại tổ chức chua dào và dự bị sẵn sàng để đối phó với tình thế khẩn cấp trong khi xảy ra ném bom. Tin chính thức hồi 13 giờ 55 nói có 9 máy bay bén dịch bị hạ ngay từ khi mới xảy ra vụ ném bom. Bom và súng liên thanh bén dịch đã trúng một vài nhà hương và trường học làm cho nhiều bệnh nhân và hơn 140 đứa trẻ vô tội thiệt mạng.

Các vụ hỏa tai do bom nảy lửa bén dịch gây nên ở Nagoya đều dập tắt được ngay.

Nói tóm lại, không quân Mỹ đã hoàn toàn (Xem tiếp trang 31)



Ảnh của phủ Độc-Phụ Nhật
Một học sinh Việt-Nam ở Nhật:
M. Ngũ-vũn-Mạnh



MỘT NƯỚC RỘNG BANG CA CHÂU ÂU

Nếu có một nước bí-mật nhất, phức-tap nhất và cõi nhất hoàn-cầu, thì nước ấy chỉ có thể là nước Ấn-dô. Bí-mật vì nhiều thứ tôn-giáo tông-phán và tông-tranh; phức-tap vì nhiều chủng-tộc nói nhiều thứ tiếng khác nhau

GỒM 700 TIỀU - QUỐC, 300 TRIỆU DÂN NÓI 147 THỦ TIẾNG, THEO MUỜI TÔN - GIÁO KHÁC NHAU

DO LÀ NƯỚC ĂN - ĐÔ

rải-rác trong 700 tiều-quốc riêng rẽ hẳn nhau và tìn-tưởng tới non mồi chục ông Trời, Ông Thánh. Cõi vi lập-quốc hằng mấy ngàn năm nay, nước ấy đã đem văn-minh tôn-giáo đồ-hộ cả một phần lớn Trung-Hoa, là nước xưa nay vẫn được coi là lò văn-minh của nhân-loại.

Do từ bắc xuống nam và từ đông sang tây, dài tắt cả 3000 cây số, Ấn-dô rộng hằng cả châu Âu, trừ nước Nga ra, xưa nay vẫn là cái mồi ngon, các nhà chinh-phục thường không chịu nhảm-mắt bù qua. A-lich-son Đại-de thời cõi Hy-lạp, César đại-de thời cõi La-mã và hoàng đế Nă-Nă-Luan nước Pháp trước đây, đã từng lầm-le toàn bắt sống con bò vàng, và tới nay nó lại sấp là cái vật tông-tranh giữa hai phu-dai-dịch hoan-cầu, trong một cuộc chiến-tranh khốc-liệt vỹ-dai mà óc người ta chưa bao giờ tưởng-tuyng ra được.

Giờ này Ấn-dô là một thời-sự nóng sốt nhất, tất cả thế-giới đều chú ý vào Vây-tưởng ta cũng nên biết qua về giang sơn nước ấy cùng phú-nguyễn những gì, mà lâu nay người ta vẫn gọi là cái kho tài-liệu vô-tận của đế-quốc Anh.

Địa thê

Bắc giáp dãy núi Hy-ma-lap-son là dãy núi cao nhất hoàn-cầu, tay giáp nước Afghanistan, nước Ba-tu, và Ấn-dô-dương, nam giáp Ấn-dô-dương, đông giáp vịnh Bengal và nước Thái-lan, về hình-thể đất cát sông núi, nước Ấn-dô gồm ba phần khác hẳn nhau:

1. — Miền núi cao ở phía Bắc.

2. — Miền bình nguyên trung-ương chạy từ đông sang Tây là một xứ giàu nhất hoàn-cầu, mặt đê dân số rất cao.

Khí hậu

Vì địa-thê khác nhau, nên khí-hậu các miền trong nước Ấn-dô cũng khác nhau.

Miền Bắc chịu ảnh-hưởng dãy Hy-ma-lap-son nên khí-hậu là khí-hậu lục-diện, nghĩa là băng-hàng ngày thay đổi thời tiết luôn luôn, trời hanh, thường có gió nóng thổi từ phía núi ra.

Miền Nam, gần biển, nên khí-hậu là khí-hậu biển, nghĩa là thời-tiết đều đều, băng-

ngày thời tiết không hay đổi thay, trời âm-thấp và nắng mưa.

Tại toàn cầu Án-dô, từ tháng Décembre tới tháng Mai, khi-khai-hàn là khì-hật đại-lực, có gió đông bắc thổi, từ tháng Jain tới tháng Novembre, khì-hau là khì-hậu biển, có gió tây nam thổi. Vì có gió mùa, mà thời-tiết bắt thường: tại bình-nguyên sông Indus trời rét, tại bờ biển phía nam trời ấm hoà nồng bức; tại miền trung-ương và riêng tại miền đại-bình-nguyên thì trời rất nóng.

Cử-dân

Cử-dân uộc 300 triệu. nói-tất cả 447 tiếng nói khác nhau, gồm có bốn chủng loại:

1. - Thò dàn không thuộc giống Aryens đông độ 11 triệu người ở miền trung-ương Án-dô;

2. - Dàn thuộc giống Aryens uộc 54 triệu, nói tiếng Phạn và ở miền nam.

3. - Dàn lai người Aryens và người không thuộc giống Aryens đông uộc 140 triệu.

4. - Vài giống Hồi-giáo đông uộc 65 triệu người.

Bốn giống người đó lại tự-hội và chia rẽ nhau thành vô số giai-cấp cách biệt hẳn nhau, quyền lợi thường cùng nhau xung đột.

«MỚI»

Nhà xuất bản đứng tên
chỉ phát hành những sách
thật có giá trị về cả
nội-dung lẫn hình-thức.

57 — Phúc-kien thật có giá trị về cả
HANOI nội-dung lẫn hình-thức.

THƯƠNG TẦU THÁNG MÁI SÊ CÓ BẢN

KINH CẦU-TỰ

Tác-phẩm đầu tiên bằng văn
xuất của Huy-Cần. Giá 0\$80
Có trong một loại sách q' bàng giấy giò
và vergé giá 3\$80 mỗi bản, cùa bạn chơi sách
xin kip gửi tiền vđ trước, nên không sét hết.

TIỀU-NHIỆN MỊ-CO^{Phóng-tác} của Phango-Phan. Giá 1\$25

Theo Le roman de Tristanet Iscu,
một truyền-tinh hay nhâ-thú-world.

THÁNG THỨ HAI SÊ CÓ BẢN

LÀM TIỀN^{Phóng-tác} của TRỌNG-LANG
tác-gi: HÀ-NỘI LÀM-THAN-

CON NHÀ NGHÈO^{của PHIEU-LINH}

Vì số sách in ra chỉ có hàn, nên mỗi lần chỉ
để một đại-lý độc quyền. Vậy các đại-lý muốn
có sách bán kip viết thư vđ thương-lượng.

THU TÙ VÀ NGÂN - PHIẾU XIN ĐỀ:

LÈ - VĂN - ĐƯ

57 — Phúc - kiến — Hanoi

Ché-dô giai-cấp là một sản vật riêng của Án-dô, mọc lên từ các điều kiện kinh-tế và luân-lý do một tu-trưởng tôn-giáo rất mạnh ràng buộc lây nhau. Ché-dô này xáy và chia rẽ tinh-thần quốc dân Án-dô, một cách không thể tu-trưởng-lượng được, thật chẳng khác gì ché-dô tiêu-nông chia rẽ ruộng đất ở miền trung-châu Bắc-kỳ ta.

Giai-cấp đứng đầu là giai-cấp Bâ-la-môn tự nhận là con Thân cháu Thánh. Giai-cấp hạng rõ trong xã-hội là giai-cấp ô-trọc(intouchable) gồm những kẻ nghèn-dối tàng-tật, mà những người ở giai-cấp trên không dám bén-mảng tới gần, e bị bần-thiều lây.

Tôn-giáo

Nếu Án-dô là một nơi chà người, thì Án-dô cũng là một nơi chà tôn-giáo :

Án-dô-giáo	2.0 triệu
Hồi-giáo	65 —
Phật-giáo	10 —
Sikh (?)	2 —
Gia-tô-giáo	3 —
Animistes (?)	9 —
Parsis (?)	10 vạn

Những điều đặc-sắc trong tôn-giáo người Án là thờ rất nhiều thần-thánh và coi con bò cái là con vật thần kiêng không dám làm thịt và ăn thịt nó.

Phật-giáo gõ ở Án-dô xuất-tự một giai-cấp ở Án-dô-giáo mà ra, nay chỉ có độ 10 triệu tin-dồ tập-trung vào miền bén-giới đảo Tích-lan và Diên-diện và tu theo lối tiêu-thặng.

Chánh-trị

Đế-quốc Án-dô, người Anh gọi là «India» một phần lớn đặt dưới quyền trực-trị của người Anh gồm tất cả độ 250 triệu dân. Còn dư độ 60 triệu thì chịu quyền cai-trị của các vua chúa địa-phương cha truyền con nối, thuộc quyền bảo-hộ người Anh, có một viên Công-sứ người Anh trực-tiếp giao-thiệp. Phần đất nước đặt dưới quyền trực-trị của người Anh thì chia làm mươi ba tinh, trong số đó có cả nước Diên-diện.

Các tinh-quốc báu-thi có độ 700 và có

thê chia ra như thế này :

1. - Bảy tinh-quốc quan-hệ, thi năm tinh-quốc do năm quốc-vương người Án cai-trị, còn hai tinh-quốc thi hưởng một ché-dô tự-trị đặc-biệt, quyền-hạn thay đổi không chừng.

2. - Độ 45 tinh-quốc hàng xóm đặt dưới quyền kiêm-soát các tinh-ly Anh ở gần đó nhất.

3. - Những tinh-quốc ở miền bén-thùy, thê lè chánh-trị chưa ổn định rõ, như chẳng

hẹn các nước Bélouchistan, Kashimir, Nepal, Bhutan ở bén-thùy phía Nam.

Phú-nguyên

Gọi Án-dô là cái kho phú-nguyên bất-diết không phải là quá đáng. Vì hơn hết mọi nước khác, Án-dô có đủ thứ phú-nguyên.

Nông-sản. — Cũng như hầu hết các nước ở Á-dông, Án-dô là một Nông-quốc. Hai phần ba dân-zô sống về nghề canh-nông. Phương-pháp trồng-trọt vẫn theo lối cổ và dào vào địa lợi thiên-thời cùng đội nhiều-lè - nghề phiền-phục. Đất trồng-trọt đại-dè rất phi-nhiều, cày cấy mỗi năm hai mùa, nǎu nǎo mưa hòa gió



DỀN JAGARNATH, PHẦN TRÊN BẰNG VÀNG
Đều năm cầm ngài những người ngoài đạo
không được bước chân vào

huân thi cầy cấy tối ba mùa một năm, không chừng.

Dân Án-dô trồng bông, lúa mì, théo, và nhất là kê là món ăn cốt yếu của họ cũng như của dân miền Hoa-Bắc. Lâu nay, người ta vẫn gọi Án-dô là cái vựa lúa mì của nước Anh, vì người Án chỉ ưa kê và gạo, còn lúa mì thi hầu hết bán sang Anh.

Vùng và thầu-dầu trồng khắp mọi nơi, rau đậu hoa quả xú nóng cũng vậy. Cà-phê dâng-gia không dùng, nhưng trồng rất nhiều từ hai thế-kỷ này. Cây cà phê ở Án-dô, rồi mới xuất-cảng sang Trung-hoa và mọi nơi.

Được chánh-phủ Anh khuyến-khích mở-mang cự-lực, hiện nay chè là một món hàng xuất-cảng quan-trọng bậc nhất của Án-dô.

Súc vật giúp việc nhà nông có con lợn và con lạc-dà. Bò là một vật Thần, nên người ta ít nuôi và không dám dùng để giúp việc.

Ngoài các nông-sản kề trên, người Án còn dùng hò-tiều, cù nghệ đại-hồi, day và cây thuốc-phụ.

Lâm-sản. — Là một xứ nhiều rừng núi, Án-dô sán nhiều thứ gỗ quý như mun, bạch-dàn, teck và các thứ gỗ thường dùng để làm tàu bè và nhà cửa. Dã-thú, rừng Án-dô chứa đầy các giống. Xứ ấy chính là quê-hương của bò. Ngoài ra có chó-sói, lợn rừng, tê-giác, voi, hươu, nai, dê rừng, bò có bướu, trâu rừng, và rất nhiều chim-chóc, trán-rán.

Khoáng-sản. — Hiện nay tại Án-dô, nhất là và phía Tây, có gần-dù các thứ quặng cần cho một kỹ-nghệ-nâng như than, đá, quặng-sắt, manganese, thiếc, đồng... Còn có các mỏ dầu hỏa, mỏ vàng, mỏ mica, mỏ phèn chua, mỏ chì, mỏ muối. Sau hết đến các mỏ tǔ-ngọc và bạch-ngọc ở Diên-diện.

Xuất-cảng, nhập-cảng

Trước thời chiến-tranh, Án-dô bán ra ngoái những món hàng này:

Sợi, vải, chí, théo, lúa mì, dầu thảo-mộc, day, chè, thuốc-phụ và cà-phê.

Vải len, io-lua, các chất hóa-học và các đồ hộp.

Phót qua lịch-sử

Vốn là một nước rời rạc kháng-tảng vi nhiều tôn-giáo và giai-cấp khác nhau, nước Án-dô tuy đất rộng người đông, song cõi lai vẫn đang làm sán khau cho các cuộc xâm-lấn của các nhà chinh-phục, như khoảng năm 1500 trước Thiên-chúa bị dân Aryan tràn vào, thế kỷ thứ 6 trước Thiên-chúa Phât-giáo toàn hòa; năm 327 trước Thiên-chúa, miền tây bắc bị A-lịch-sor đại-dè xâm-lăng; năm 1001 sau Thiên-chúa bị dân Hồi chinh-phục; năm 1526 Thiếp-mộc-Nhi-lập một đế-quốc Mông-cõi ở Án-dô; năm 1858, bị sáp-nhập vào đế-quốc Anh như hiện giờ...

Tuy Án-dô bị nhiều phen xâm-lấn như vậy, song không một lý tinh-thần quốc-gia nào có thể nhanh-nhất lén được từ mói tinh-thần và tôn-giáo phúc-lập như rừng-dέ. Mãi tối ngày nay, được Thánh-cam-dịa hiệu-triệu, tinh-thần quắc-giá Án-dô mới thức tỉnh lén được và nhở có phong trào ngoài-thực dục dể có vẻ sôi nổi như hiện-tinh chung ta đã thấy đây.

LÊ-HÙNG-PHONG

Trông trước và nhìn sau ..

Cuộc tranh đấu độc lập
ở Án-dô, khởi ra từ năm
1855, Bấy giờ, có một số
đóng hàng tri-thức người
Án-dô, không bằng lòng
sự chi-phối của người
Anh, dùng đủ cách để
cảnh tỉnh quốc-dân. Toàn thể dân chúng Án-dô
đều sôi nổi lên, cùng hô hào độc lập. Cuộc Quốc-
hội nêu-highy Án-dô lập ra năm đó là bước đầu
sự mưu-cùn giải-phóng của dân Án-dô. Về sau
những cuộc vận động yêu cầu tự-lri hay độc-
lập nói lùi mỗi thêm háng-hai. Đến năm 1904,
cuộc đại thắng của Nhật rong cuộc Nhật-Nga
chiến-tranh lại càng khiến cho dân Án-dô tin
chắc sự cố kết với tình-hình có thể chiến-thắng
được vỡ-lực, nên cuộc vận động độc-lập lật
thêm háng-hai lần xưa.

Ít năm sau, cuộc Áu-chiến thứ nhất nổ bùng ra. Đã lại là một dịp rất tối cho dân Án mưu căm độc-lập. Ấy giờ nước Anh vi vuôn ngăn ngừa người Án thiêu trả cõi loạn, lại muốn cho dân Án giúp của giáp công, nên có hứa sau khi chiến-tranh sẽ cho dân Án được quyền tự-trị rộng-rãi. Người Án rẳng cuộc áu-chiến ấy là cuộc chiến-tranh dân-lộc tự quyết nên cũng không hối sức giúp đỡ nước Anh, động-viên một số đại-quân 180 vạn người và phái 80 vạn người sang Áu-châu trợ chiến. Ngoài ra, chính phủ Án-đô lập giáp nước Anh một số vắng lốn tới 5 vạn vạn. Về cuộc tri-ан trong nước Án-đô cũng do quân Án chịu trách-nhiệm duy-tri, hết thảy sự phi-lêng dùm về quân-đội cũng do Án-đô chịu c้า. Đó, An-đô đối với Ánh đà chia hi-sinh một cách rất lớn-lao như thế.

Nhưng một khi cuộc đại chiến xong rồi, Anh-dộ theo lời hứa yêu-cầu tự-trị, nước Anh dù không nuốt lời, nhưng chỉ cho người Áo được tự-trị theo một trình độ rất thấp hép mài thái. Số bội ức áy, nước Anh đã làm cho dân Áo thất-vọng và sinh căm-hờn. Cả nước cũng nỗi lên phản đối. Tháng 12 năm 1930, các chí-Áo-dộ vi muu-cầu độc-lập mà bị bắt giam tội ba vạn người. Năm 1932 số người bị bắt lại càng nhiều hơn, coi đó là số yêu-cầu độc-lập của Áo-dộ đã có một lòng quả quyết rất lớn. Đầu trước cái tình thế ấy, nước Anh bắt đắc dĩ phải dùng cái thủ-doan lung-lạc về chính-trị, luôn mấy lần cùng đảng quốc-đen

Cuộc vận động độc lập ở An-Dô

Anh đều làm thành những cơ-quan lật-trí: Tạ-trung-wong là-chức nói-cát-ći Liên-bang, dài ra-nhị-hội-de giáp sự thống-trị. Nhưng quốc-cộn Án-dộ vẫn không lấy thế-lâm hái-long, nên cùon-vận-dộng độc-lập được hàn-kết tiếp-tiến-nanh; nhãi định yêu-cầu được hoàn-toàn độc-lập, kỳ baos-ghi đạt được mục-dịch mới-tôi-thi.

Phái Quốc - dân và Hồi - giáo liên-minh

Các chính-đảng ở Ấn-dô rất phức-tạp, nhưng dân Ấn đem lòng tin cậy nhất có hai chính-đảng lớn: phái Quốc-dân hội-nghị và Hội-giáo liên-minh. Vì nguyên lão đứng đầu phái Quốc-dân hội-nghị tức là thành Cam-diên (Gandhi) mà thế-giới đều biết tiếng. Đảng ấy là chính-đảng lớn nhất ở Ấn-dô, đảng-viên phần nhiều là giáo-dồ Ấn-dô giáo có từ 400 vạn người, chiếm được số phiếu trong nghị-hội trung-trong. Thủ đền Hội-giáo liên-minh lụt là ông Lê-nap (Jinnap) có thể gọi là chính-đảng lớn thứ hai ở Ấn-dô, đảng-viên hiện có 20 vạn người.

Trong hai chính-dâng ấy, Hồi-giáo liên-minh dù cũng theo một mục-dịch là yêu-cầu cho Án-dò được độc-lập, nhưng lại chả-đến một điều là giờ vắng được quyền lợi cho các tín-dồ Hồi-giáo ở Án-dò, lại sợ nhất là nêu-một ngay kia Án-dò được tự-trị hay độc-lập hẳn, phái Quốc-dân hội-nghị sẽ đứng ra thay cầm Quốc-chinh, thi tín-dồ Hồi-giáo sẽ bị quyền chỉ-phai của giáo-dâng Án-dò, nêu-hình cách dạ-bại trước là chủ-trương chia Án-dò làm hai nước: một phần về Hồi-giáo còn phần kia thi-về Án-dò-giáo.

... Bên cuộc đại-chiến này

Thời đại cảng biển, lòng nguyên-vọng yên cầu
độc-lập của dân Án lại càng kin quyết, nhất là
phái hối-nghị quốc-dân, họ đòi phải cải cách
mấy điều trong hiến-pháp hiện-hành, như
phải cho dưới trêi tiếp chọn các hội-viên chép
công-hội-nghị trung-twang, bộ nhâng viên chép
trong các khu tị-trí, mà chính-phủ còn lừa lạm

Ấn-độ mở cuộc hiệp-nghi. Kết quả là bản pháp án năm 1935 tức là hiến-pháp hiện thi-hành ở Ấn-độ. Cái đặc-sắc của hiến-pháp ấy, là làm cho Ấn-độ hành một chính-phủ liên-bang, các châu và các xứ thuộc

Khi cuộc Âu-ô-hâu đại-chiến lần thứ hai nã
chưa sập ra, nước Anh không chịu nhận bắn
lời yêu-cầu, vẫn ra sức cưỡng-hành bản
pháp đã định và tìm cách ngăn-trở cuộc
đóng-dé-lập ở Án-đô. Đến khi cuộc đại-chiến
đã bùng ra, nước Anh không rời nghĩ đến sự
nữa, dân Án-đô lại được một dịp kế tiếp
ván-dông độc-lật häng-hái thêm lên.

Hàng-hái nhât lại là phái Quốc-dân hội-nghị Họ phan đối ngay việc chính-phủ Anh đem mìn phần quán Án-dô sang Viễn-đông, vì thời nguyễn-lắc trong hiến-pháp, quán-doti dắt ra Án-dô chỉ để phòng vệ Án-dô, không được mang dâng ở bên ngoài. Khi nước Anh bắt đầu tý-tý chiến với Đức, phái Quốc-dân hội-nghị Án-dô cũng làm khó khăn, tuyên-bô rằng trước kia Án-dô chưa được bảo chưởng một cách vùn lung thì quýyt không giúp sức cho nước Anh nữa. Hồi ấy viên Toán-quyền Anh ở Án-dô pha lán lượt hỏi kiến với hai vị đại lanh-tu, cũn lại hứa sau khi chiến-tranh se cho Án-dô được quyền tự-tri rông-rãi. Nhưng dối với lời hứa

thì dân Ấn sẽ hết sức giúp Anh đánh Đức. Nhưng chính-phủ Anh vẫn không muốn cho Ấn-độ được thoát-lý quyền thống-trị của mình, trước sau vẫn cài ngón lang-lạc, hoặc lây quyền hay lèg lợi mà dù những nhân-vật trọng-yếu đê thời việc gây nén phong-trào phản-kháng, nhưng cũng vẫn không xong. Rồi đó đại-hội Quốc-dân rút bỏ cái nghị án tò-chức chính-phủ làm-thời và giúp nước Anh đánh nhau với Đức-rồ; mọi thánh Gandhi lại ra làm lãnh-lụ dê chỉ huy cuộc vận động tranh lấy nền độc-lập cho Ấn-độ. Đến ngày 13 tháng mười hội-nghị Quốc-dân Ấn-độ quyết dùng bắn pháp-án bắt-hợp-lá-c của thánh Gandhi. Cũng trong tháng ấy thánh Gandhi tuyên-bố thực-thanh cuộc bắn-hợp-lá-c khắp trong nước và phân đối việc nước Anh thống trị Ấn-độ. Dùng thủ-doạn hòa-hoan không được, chính-phủ Anh lại hạ lệnh bắt giam một số yêu-thุn-trong hai chính đảng, nhưng sự ép-bách ấy chỉ lại như lửa cháy đỗ dầu thêm, không kiép nào dập tắt được.

*Đã vặng lại
có những lan
gió ở bên
ngoài thường
thường lướt
đến, như giúp
sức cho cái
ngòi lửa ấy
chỉ chực cháy
bồng lên.*

Ấn - độ
và Nhật

Thi quâ
nhiên, cuộc
Nam-tiến của
nurse Nhật
hiện nay, là
một làn gió
ngòi lửa độc-lập ở
vười Anh phen này

A black and white photograph of a large, ornate Hindu temple complex, likely the Meenakshi Amman Temple in Madurai, featuring multiple tiered gopurams (temple towers) and a long colonnade.

ĐEN VÀ AO MADURA
Những lín-dò đào Bà-la-môn thường lấy bờ ao làm nơi tung kim

đó hai chính-
định nhất định hợp tác quyết cùng làm c
Ấn-đô được độc-lập hẳn mới nghe.

Điều găng nhau của nước Anh và Án-dô, nước Anh chỉ cho Án-dô được cái địa vị n thuộc-quốc tr-ị-tr mà thôi, còn Án-dô thì yêu cầu phải được hoàn-toán độc-lập. Hồi tháng năm 1940, Quốc-dân đại-hội cả nước Án-dô phát khởi cuộc vận động bắt hợp-tác. Tôi tham bầy hội áy lại quyết nghị nếu nước Án-dô được lập chính-phủ quốc-dân lâm-l

rất mạnh đã giúp sức cho người lửa độc lập ở An-dô đã bốc cháy lên, người Anh phen này dập tắt được cung là khé lầm.

Chinh-phủ Luân-dôn đã phải phái một yếu-nhân là ông Cripps phó-thu-tướn sang Án-đô để hòa-hoãn cả phong-trào yêu-cầu độc-lập của dân Án, chẳng những thế, lại còn mong người Án một lòng hợp-láć với mình.

Nhưng cái chính-sách hòa-hoãn của Anh-tô phen này thực không còn mong có kết-quả. Về những lời hứa-suông, đã không thể làm cho

người Anh lại tin được nữa, cho dù ông Cripps
vẫn rồi đã chịu nhượng bộ hòa sê theo lời yêu
cầu của phái Hồi-giáo liên-minh và một vài
chính-dâng nhỏ, cho Ấn-dô được cử viên long-
trưởng trong bộ quốc-phòng, nhưng cũng không
có hiệu-quả.

Theo tin ngày 12 Avril ở Karachi báo
rằng đại-biểu chính-phủ Anh là ông
Cripps đã cùng các viên tuy-tùng lên đường
về nước. Cuộc thỏa-hiép Anh-Ấn trong ngót
tháng giờ nay đã hoàn-toàn thất bại.

Tuy vậy, các giới bàng-quan vẫn còn chủ ý,
cho rằng cuộc thỏa-hiép ấy còn có một lối ta hy-
vọng, chính-phủ Mỹ muốn dùng làm trung-
gian để đều giải-chỗ khó khăn giữa hai bên
Anh-Ấn.

SƠ-BÁO

SÁCH MỚI

Mấy thầy ta huyền bí ở Tây-Tang và Mông-
Cổ của Đoàn-Trung-Côn. Giá 1p10.

Khôi-lửa Phong-châu của Thiên-hạ-Sĩ —
Nhà « Han-Thuyên » xuất bản.

AI CÓ BÁO GRINGOIRE, VU, VOILA CŨ P
Muốn mua báo GRINGOIRE, VU, VOILA cũ,
trước năm 1940-1941. Viết thư hay đến M. Luyễn
36, Henri d'Orléans sáng từ 9 đến 11, chiều từ 3
đến 6 giờ.

THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

236 Đường Cửa Nam Hanoi.

Thuốc báu, thuốc dầu. Vừa rẻ ! Vừa ngọt !
Đắng bao chư Tên ! Hãy tin cẩn !

Muốn in được mỹ-thiêt, không
hay sai lầm và giả phải chăng
nên đến hỏi tôi :

NHÀ IN
TRUNG-BẮC TAN-VAN
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi
(ở đầu ngõ Trạm Trồng sang)

Có nhận in đủ các thứ sách-vở,
sổ-sách, các thiếp hiếu hỷ,
chữ Tây, chữ Nam, và chữ Tàu,

MỚI CỎ BẢN

Khôi lửa phong chau

Truyện dã sử của THIÊN-HẠ-SĨ

Toàn những hành-vi oanh-liệt,
nhưng tinh cảm sói nổi của các
vị anh-hùng trong dòng Non
Nước về cuối đời Hồng-Bàng

SẮP CỎ BẢN :

5 chàng hiệp sĩ

của MAI-VIÊN

tác-giả « TRẮNG-SĨ BỒ-ĐỀ »

HÀN-THUYỀN XUẤT-BẢN

KHI MÊ NHỌ ; VÌ NGỒI LÂU
ĐI XA, THÙNG ĐÈM, KÉM ĂN
MẮT HUYẾT

CỬU-LONG-HOÀN Võ - định - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ
Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Établissements VẬN - HÓA

Có bán thuốc VAN - BẢO
chữa bệnh liệt - dương. Thủ
cho dân ông và dân bà khác nhau

NÊN HÚT THUỐC LÀ
BASTOS
NGON
THƠM

Mỗi Gói 0\$10

TẠI AI, ANH ĐÃ THẤT BẠI

trong cuộc diều đình ở Ấn ?

NHỮNG TAY LÀNH - TỤ
TRONG CUỘC VẬN - ĐỘNG
ĐỘC - LẬP Ở ẤN ĐỘ

G. H. Gokhale

Cuộc vận động độc-lập ở Ấn-dô đã làm cho
thế-giới đâu đây đều chú ý, gây lên cuộc vận
động ấy là chủ-nghĩa quèo già,

Cái gì đã nuối cho dân Ấn có được chủ-nghĩa ấy?

Đó là nhờ có quốc-gia hội-nghi vậy. Hội-nghi ấy sinh ra từ năm 1885, lần đầu họp ở Mành-mài (Somhay). Từ đó hàng năm cứ vào khoảng tháng 12, tại họa à một tỉnh khác va đều có đại-biểu các-giới đến họp đồng, ngoài ra lại có cả một số đông phu-nữ nữa. Đến năm 1922 cuộc hội-hop thứ 37 ở Oa-gia (Gaza), có đại-biểu các-giới đến họp đồng hơn cả kỷ trước và có vẻ hoat-
động hơn, đã khiến cho đại-luận thế-giới đều sối nổi, Vì vậy giờ ta mới chú ý đến các nhân-
vật trọng yếu đã đứng ra góp công gop sức vào
việc xây dựng quốc-gia Ấn-dô. Từ năm 1885, lúc
nào cũng có những người đứng ra làm lãnh-lỵ
kết tiếp hoạt-động và chỉ đạo cho quốc-dân. Đầu
hết có ông Gia-nap (Ranade), Bô-tư (Bose), Ban-
dich (Banerjea), Tu-nhí (Iyer), Ma-vi-gia (Malaviya), Man-du (Mehta). Về sau, có các ông Kha-
tu (Ghose) La-bát-lai (Loipatrai) Na-lô-tri (Na-roji) vẫn vân... Các tay lãnh-tụ ấy đều là
người có nhiệt-tâm, có nghị-lực và tận-tụy hi-sinh
với việc nước, nhưng có mấy vị sau này, được
thế-giới đê ý hơn hết, các bão-ehi, trong thế-giới
đều thi nhau in ấn và làm thành tiều-chuyển.
Đối với các vị lãnh-tụ này, toàn thể dân Ấn
đều coi như những vị thần thiêng thánh sống
giảng sinh để giải-cứu dân-tộc Ấn-dô vậy.

THỐNG CHẾ PÉTAIN BÃ NÓI :

« Nhóm dân nước Pháp phải ủng-
hộ Chánh-phủ mà Bản-chức đương
cầm đầu trong huỗi đau thương,
phải đẹp nỗi lo sợ mà tin-tưởng đến
Quốc-vận. »

Bal Gangdar Tilak

Bal Gangdar Tilak thật là một tay lối-lạc đê-
nhất trong đảng Quốc-gia Ấn-dô. Ông sinh ngày
23 tháng bảy năm 1856 ở Ratnagiri, chuyên nghề
day học và làm báo. Hồi mới viết báo ông kích-
liết quá, phải hon thằng tát. Lần học trường
« Fergusson collège » cho đến năm 1890, lại kèm
chủ-bút tờ nhật-báo trù-danh Kesari, ông quyết

hí-sinh về việc chính-trị. Ông một lần phải án 18 tháng tù. Ngày mồng sáu tháng chín năm 1893 ông được hoang-hầu Victoria nước Anh ân-xá cho. Năm 1908 ông lại phải án sáu năm đi đày và phạt bạc một nghìn đồng. Cả dân Ấn-dô iỏi cảm-tinh với ông, từ đây thờ ông như ông thánh.

Khi ở ngục, khi bị đày, thường làm cách-khoa-cử về tôn-giao, những sách ấy có giá-trị-lâm. Năm 1914 ông được về nước. Quốc-dân công-nhận như kẻ hùng-dạo cho nước, và từ đây ông lại chủ-trương mấy tờ báo cõi-dông về chủ-nghĩa-quốc-gia. Năm ông 80 tuồi, Quốc-dân làm lễ-thờ mộng-ông, mõi hội linh-dinh kháp mọi nơi. Ông hết sức yêu cầu cho Ấn-dô tự-trị, thề-lực ông trong nước to lầm. Ông mất thật là một cái tang chung cho cả Ấn-dô.

Cam-dia

Mohandas Karamchand Gandhi (tức người Tau gọi là Cam-dia) người Ấn-dô tôn là «thánh-nhân» (Mahatma), là tay-lãnh-tụ đê-nhất của đảng Quốc-gia Ấn-dô ngày nay.

Trong số này rieng có bài chuyên nói về ông, nên ở đây cũng chỉ nói lược mà thôi.

Ông du-lịch nhiều dè-thuyết-nhiều, làm sách nhiều để truyền-bá cái chủ-nghĩa của ông, là dùng cách ôn-hoa để chống lại người Anh và không cùng người Anh hợp-tac, mục-dich là yêu-cầu cho Ấn-dô độc-phát hoàn-toàn-tự-trị.

Ông Gandhi là tiêu biêu cái chủ-nghĩa quốc-gia cõi doan ở Ấn-dô.



Một ngôi tháp ở Delhi (Ấn-dô) cao 72 thước

Tagore

Sir Rabindranath Tagore Tên gọi là Thủ-quốc-nhì, cái thế-giới đã biết tiếng là một tay văn-hào tuyêt-luân. Đến nay, Trung-Bắc chủ-nhật đã làm một số đặc-biệt về ông, lúc ông ta thế-chắc-dộc già-hay còn hò-horra, thường không cần phải giới thiệu dài-nữa. Ông là một người có đủ mọi tài, các lối thơ-văn, tèo-thuyết, kịch-bản, ông đều sở-trưởng

cả, lại là một tay âm-nhạc, tay triết-học, mà là một chí-sĩ biết yêu-nước một cách cao-thượng. Ông sinh ở Calcutta năm 1861. Tự thủa nhỏ ông đã trổ tài thơ-văn và âm-nhạc, ai biết cũng phải lấy làm kinh-di. Năm 17 tuổi ông sang học-bén Anh. Các sách vân-chương của ông ngày nay, vừa bằng tiếng Bengali lại tiếng-quốc Âm-xú-ông, vừa bằng tiếng Anh kẽ đã nhiều lầm. Năm 1913 ông được phần-thur'ng Nobel về vân-học. Ông co lập một cái học-viện riêng tên là Shantiniketan, ngày nay suốt Ấn-dô đầu-dau cũng biết tiếng, và trong trường cũng có dạy cả tiếng Pháp nữa. Các thơ-văn và kịch-bản của ông đều chan chứa một tinh-lòng ái-quốc. Thiên-ha coi ông là một bậc-đứng đầu trong đảng chí-sĩ Ấn-dô vậy. Bài cáo-đu của ông cho kẽ-thanh-niên Ấn-dô thết là một áng văn-kiet-ác, mà có cái tu-tu-tu-ting ái-quốc-thâm-trầm. Ông ta thế vào hồi cuối năm 1941, c thế-giới đều lỗ-lòng tiếc-nhớ.

Con-sur-tử đất Penjab

Lala Lajpat Rai sinh ở một tỉnh-nhỏ tên là Jargaran năm 1865. Nhà ông ở đấy đã mẩy đời có tinh-la là một nhà có nhiều tay-học rộng-tà-cao. Thủ-nhô ông học cũng thông-minh-lâm, anh em dâng-goi là kỵ-dòng. Sau khi tốt-nghiệp luật-học ở trung-dai-hoc, ông ra làm-trạng-sư mới có 18 tuồi, sau dạy-học ở Lahore. Ông thích nghiên-cứu về các vấn-dề giáo-dục, và năm 1905 coi di kháo-sát các trường-học ở Ấn-dô và Mỹ. Khi trở về Ấn-dô, ông lập ra những sở-bảo-cố và những

vị-cứu-tế để giúp cho các đồng-bào bị khổ-khổ. Khi thi-chuyen về tinh-chinh, khi làm việc trước-thuật, lại khi thi-chuyen về việc-chinh-trị, từ năm 1888 đến có tham-dự vào Hội-nghị-quốc-gia và vẫn-thay-mặt-anh em đồng-dân-đi-tuyên-truyền chủ-nghĩa. Ông ham việc-nước-quá, mày-lâu bị chính-phủ Anh bắt phải đi đày xa, trong khi ở-hiệt-xứ Ông vẫn giữ một cái-thái độ ngang-nhiên, không chịu khuất-phục. Sau được về-nước, thành-danh lừng-lẫy là một nhà ái-quốc có tài-hùng-biên và có chí-khon ngoan. Chính ông đã nói một câu-rằng: «Dân Ấn-dô ngày nay

không tin ở cái tài chính-trị của nước Anh nà». Người ta thường tặng-ông cái-biéthiệu là «con-sur-tử đất Penjab»

Chandra Pal

Babu Belin Chandra Pal sinh ở đất Bengal năm 1858, học ở Calcutta có tiếng giỏi-lâm. Ông là một nhà-bác-hoc, hồi-dâu chí-éhuyễn-tri về việc-giao-duc, việc-khao-cứu mà thôi. Sau mõi xoay-ra-chinh-tri, ché-truong-benh-vực cho đạo Bâ-la-môn, rồi nhập vào-quốc-gia-hội-ngh, mỗi-khi ra-hội-dông-diễn-thuyết-rất kien-liet. Năm 1900 ông sang-Anh, vào trường-dai-hoc Oxford nghiên-cứu khoa-thần-học và so-sánh các-tôn-giao, lại di-du-ich các-nước Âu-Mỹ. Một-năm sau về Ấn-dô, lập ra

tờ-báo «Tân-Ấn-dô» từ đây nổi-tiếng trong-quốc-dân và-thực-lực-mỗi/ngày-một-to. Những bài-diễn-thuyết có-ảnh-vui-ởng-nhất của ông là khi ông đọc ở thành-Madras, mỗi-lần coi-tai-hai, ba-vạn người đến-nghe, các-báo-lớp & Luân-dôn cũng phái-chú-ý. Ông hăng-hái về việc-nước đến-nỗi phái-bé-tháng-tu. Khi ở ngục ông co-sản-hai pho-sách về-d襍 Ấn-dô. Lúc ở ngục-rã, cả-dân Ấn-dô cõi-võ hoan-hò. Ông sang-Anh bay-tô-vice Ấn-dô cho các-dâng-cấp-tiến-Anh, cũng được hoan-nghênh-lâm. Khi ở Anh-mời-về-dỗ-tàu ở Bombay lại bị bắt-bỏ-nghẹ. Cả Ấn-dô đều coi ông là một-bậc chí-sĩ, một-tay-trước-thuật và một-nhà-tu-tu-tu-ting-yết-trần.

Ngoài các chí-sĩ kẽ-trên, ở Ấn-dô cũng có



AO «THẦN» Ở NIZAM-UD-DIN

Những-dân-Ấn-dô thường-dùng-tù-trên-nóc cao-hảo-xuống-ao-một-cách-rất-táo-bạo

thường ở Ấn-dô. Vua-không-những-chim-mở mang-cho-dịa-phương-rieng-của-minh-lại-châm-đến-cá-việc-chung-cho-Ấn-dô-nà, thường-tuyên-truyền-chủ-nghĩa Swadeshi là chủ-nghĩa-dùng-nội-hó, nói-rằng-Ấn-dô chí-còn-cái-kế-dó là kế-cùng-dể-cho-khỏi-mất-nước-mà-thôi. Vua thường chủ-trương-cách-hội-nghị và-diễn-thuyết-về-cá-vấn-dề-công-nghệ và-xã-hội-nghì-thường-di-du-lich-các-nước-Âu-Mỹ. Hồi-dai chiến-năm 1914-1918 vua đã-giúp-cho-Đồng-minh-có-công-lâm. Cả-dân-Ấn-dô đều-có-lòng-yêu-mến-và-kính-phục-vua, vì-và-lúc-nào-cũng-giữ-được-cái-thái-độ-rất-trang-nghiêm,rất-xứng-dáng-với-quốc-thế.

(Còn-nữa)
TÙNG-HIỆP

Cai-a-phi-en (Giới-yen-dai-bô) của-nhà-thuốc NGỌC-SƠN-LANG

Người già-yếu và-những người di-làm-việc-muốn-xi-lánh-lán-dên-Nghien-nhè-hết-ha-hộp - Nặng-sáu-hộp. Cõi-hàng: 1500 và 0570.

Xin-chú-ý - Không-hay-bắt-phải-phái-dùng-Tuyêt-cán-hay-thuốc-bô-thêm-ngoài.

Và-cõi-nhieu-phuong-thuc-khac-hay-dâ cõi-như: Giang-mai, Lâu-Dàm-xuyn, Tráng-dương, Bồ-huyn, Biều-kinh, Kieft-ly v.v...

Bại-lý - Hái-dương: Chi-Lan, Haiphong: Mai-Linh, Đông-khê: Thanh-Mỹ, Cao-bằng: (chó T.K.P.) M. Nguyễn-vân-Trang, Thanh-hóa: Thái-Lai, Phú-Quảng: Đông-Mỹ, Faifoo: Hồng-Phát v.v... Căn-thêm Bại-lý-thak-não-chưa-có.

Thư-và-nga-phieu đê-cho: M. NGUYỄN-VĂN-AN chủ-nhà-thuốc «NGỌC-SƠN-LANG»
7 phô Vọng-đức (xã-của Trại-linh-khổ-xanh) - Hanoi

Phu-nữ khỏe mạnh đem cho cả tài sản hang triệu bạc đi... đè theo thánh Cam-Địa

Trong công cuộc vận động độc lập của Án-Độ chúng ta đã biết các tay lão-tu áy lài, Bây giờ muốn cho tập tài liệu này không thiếu sót, chúng ta cũng nên biết qua đến những người đã giúp việc những tay lão-tu áy lài, Những người giúp việc đó phần nhiều là phu-nữ. Mà nói đến phu-nữ làm chánh trị ở Án-Độ, ta phải kể trước tiên mấy tay nữ trợ thủ rất dắc lực của Thánh Cam-Địa, là những người được toàn thể dân Án kính ái tôn sùng vậy,

Phu-nữ hùng cắp với thánh Cam-Địa

Trước hết ta phải kể nǚ-sĩ Đusat-Thái là người đã giúp cho Thánh Cam-Địa làm nên những việc có ảnh-hưởng rất lớn. Một đoàn phu-nữ hùng cắp phái người đến hỏi Cam-Địa có chịu tiếp kiếp đại hiếu của họ không. Sau khi nghe lời báo cáo của Đusat-Thái, Thánh Cam-Địa vui vẻ nói :

Nếu được tiếp họn họ, còn gì vui vẻ bằng. Họ là đồng bào với ta, chỉ em của ta. Hiện nay dù họ bị mai một, nhưng ta có thể cho họ cái dịp để lộ diện xuất đầu, cho nên ta rất mong được tiếp bọn họ.

Khi tiếp kiếp, Cam-Địa cần hỏi các đại-biều về tình hình sinh hoạt của hàng phu-nữ hùng cắp, bảo họ về việc dùng guồng quay sợi và máy dệt bằng tay. Sau đó, hầu hết các phu-nữ hùng cắp đều một lòng tin theo lời nói của Cam-Địa và coi như những lời trong thánh kinh. Người ta nói đó là một phần thắng lợi rất lớn trong cuộc chiến

Cam-Địa phản kháng chính sách dãi ngô không công bằng của chính phủ Anh ở Nam Phi-châu, bà Cam-Địa đã góp vào một lực lượng

rút mạnh. Rồi cũng vì việc đó, bà cùng chồng vui lòng vào ngực chịu giám cầm. Nhờng khi Cam-Địa chịu du các nơi trong nước Án-Độ bà đều đi theo và săn sóc đến ông và việc làm của ông.

Bà Cam-Địa đối với giới Nam nǚ lao-dòng Án-Độ rút có thề lực, được hầu hết coi như bà mẹ yêu quý. Cũng như ông, bà Cam-Địa tin theo chủ nghĩa bất bạo động. Năm 1929, tại nơi ông Cam-Địa có xây ra cuộc bạo động: một số rút đồng người Anh bị uy-hiếp, tinh menh rất nguy hiểm, bà đều ra tay cứu họ được an-toàn.

Chịu sét cảm hóa của ông bà, mấy chị em một nhà đại phú chủ một xưởng thợ rút lón, bà hốt cả sự tự phụ xá hoa sung sướng mà vui lòng cùng chịu một vận mệnh như các dân lao-dòng. Mấy chị em nhà này đều có nền giáo dục Cao-dẳng, nên chẳng những dùng sức lại dùng hót, dùng lời nói ra công hoat động dưới quyền chỉ đạo của thánh Cam-Địa nữa.

Dân nghèo khỏe lầm ai oí, mà ai chung
định ăn ngồi sao đang

Thành-phố Manh-mai (Bombay) là nơi trung tâm cái sặc yếng-dại của chủ nghĩa

Cam-Địa. Ở đó Cam-Địa có rất nhiều những tin đồn có tài lực và thê lực, như: bà nǚ trợ thủ sau này: một là Phi-lap-nhã, hai là Lạp-cáp-minh, ba là Na-chi.

Phi-lap-nhã là một vị nǚ-vương. Trước kia sự phục vụ của bà hết sức xá-xi, mặc toàn những quần áo đắt tiền, dùng các bát bô thạch trên đời it đó. Sau khi đã bị chủ nghĩa Cam-Địa kích động, bà liền bỏ hết và không hề ngại ngừng dùng toàn các thứ vải xấu do trong xú dệt ra. Bà lại đem một tòe cung điện rút nguy nga tráng lệ của mình, cung cho Quốc dân làm nơi trưng bày văn hóa và nghệ thuật phô-thông.

Lạp-cáp minh sinh trưởng trong một gia đình Hồi giáo, dù là một nhà quý-tộc, nhưng từ lú bé đã có cái tư-tưởng bình dân, chủ trương thuyết nam-nữ bình quyền. Nǚ-sĩ là một trợ thủ rất dắc lực và chân thực của Cam-Địa. Một lần trong có vài ngày, nǚ-sĩ mộ tập cho Cam-Địa được số tiền 10 vạn đồng làm kinh phí trong cuộc vận động. Lại một lần vi sự chấn hưng sản nghiệp Án-Độ, trong có mấy giờ bà mỗ tập được 6000 đồng để dùng về việc đốt bỏ hàng Anh. Lại một hồi trong có 50 ngày, nǚ-sĩ dem một vạn cái

guồng quay sợi chia cấp cho các gia đình Án-Độ. Các nam nǚ Án-Độ nghe lời nǚ sĩ khuyên bảo, trát bỏ hàng Anh để may cho người.

Na-chi là một nǚ thi nhân Án-Độ đã từng nổi tiếng, có tài diễn thuyết. Thường khai trong có một ngày nắng đì diễn thuyết luân ở hai ha noi, giọng nói và bộ điệu của nàng, rất dễ khêu gợi lòng ai quối của quần chúng. Cho sự vận động độc lập của Án-Độ đã làm thời kỳ thực hiện, trong mấy năm nay liên nang bồ cả việc làm thơ mà chuyên chú vào việc truyền-truyền. Một lần nàng diễn thuyết ở Manh-mai có nói:

«Tự trị không phải là dùng vũ lực hay phương pháp tham bi gi mà làm được đâu. Chỉ có cách không sợ nguy hiểm và tự mình hi sinh mới có thể làm được. Tự trị chỉ có ở sự cố sặc của chính thân chúng ta mới làm được, ngoài ra bất cứ cách nào cũng là vô ích cả....»

Một tay tiên phong
trong cuộc phu-nữ
cách mệnh ở Án-Độ

Ngoài ba nǚ kiết kè trên, nǚ-sĩ Thai-duy, cũng là một nǚ lính-tụ mà hầu hết các gia

dinh Án-Độ đều biết cả.

Năm 1902 trong cuộc quâe dẫu dai hội nghị Án-Độ, nǚ-sĩ có đóng ra hát bài «Hòn thông nhất chí Án-Độ» do nǚ-sĩ tự làm ra. Bài ấy có ý khuyên các chủng-tộc, các phân tòi, các dia phuong khác nhau ở An-Độ nên vì mẫn quốe Án-Độ mà hòa hiệp với nhau. Từ đó trở đi các cuộc hội nghị họp hàng năm ở nơi nào đều để lại dem bài ấy ra hát.

Từ khi được gặp Cam-Địa, nǚ-sĩ dem lòng kính mòi ngay, bỏ hết cái quan niệm ra thích vẻ đẹp: bao nhiêu quần áo của vợ chồng con cái đều dùng vải xù nội hóa, không dùng các thứ xà xí mía để tiền giúp thêm vào việc vận động cho Cam-Địa. Nǚ-sĩ thường cung bà Cam-Điachu du khắp An-Độ, dến đâu cũng diễn thuyết. Chịu sét cảm hóa của nǚ-sĩ có nói mấy trăm vạn người.

Lúc itu tuổi nǚ-sĩ Thai-duy có theo học kiếm-thuật, nhưng sau khi đã chịu ảnh hưởng của Cam-Địa, thì bà cũng đổi theo kiếm-thuật và linh-thần. Nǚ-sĩ có nói mày lối sau này trong một cuộc đền thuyết:

«Phém là chiến sĩ Án-Độ, nǚ-sĩ Thai-duy, cũng là một nǚ lính-tụ mà hầu hết các gia

N gười nào biết thường thức cái công phu của văn-chương, người nào tự phụ là có một cái tim, một khát-đèc người hóng thè hổ quá đrett cuộn ván rất giá trị này của CẨM-ÁI...

Trên 100 trang, bìa màu - Giá: 0\$80

Còn một số rất ít:

Xưa sữ, của Nguyễn quốe-Bảo (1\$00)
Hai lóm lồng tàu — Ng Phương-Châu (0,80)
Nỗi ân hận dài — Thám-tâm N.T.T. (0,80)

Đã ra hơn 50 thứ sách xin hỏi catalogue.

Thứ, và manda' de: A-Châu xuất bản cục, 17 Emile Nolly, Hanol

Học chữ Hán trong vài tuần lễ

Dùng quyển Hán Học Tự Tu
chóng biết đặt câu, hiểu
méo luật, tra được tự dien,
rồi tự xem lấy những tiêu
Cam-Địa và coi như những
lời trong thánh kinh. Người

ta nói đó là một phần thắng
lợi rất lớn trong cuộc chiến

Librairie Vạn-Lâm

33, Bd. François Garnier Hanol

thần. Nên hết sức tránh các việc bạo động. Những điều nghĩ bao hành bằng xác thịt, nên phải hết sức dẹp bỏ. Nếu lỡ gặp khi không thể tránh được, không thể chống được, nên phải giữ chặt lấy cái tình thần coi cái chết là vui. Cái cờ hiệu bắt hợp tác của thành Cam-dia, ai nấy nên đem sức rèn luyện tinh thần rất cao thượng, sức hi sinh tinh thần rất dũng cảm mà cùng theo cùng lâm để cầu cho có được cái cao quý về tinh thần».

Một người đàn bà hiến cả thân mệnh và tài sản cho Cam-dia

Nữ sĩ Lý-lap-tôn, bạn thân của nữ-sĩ Thai-duy, là một người đã hoàn toàn hi sinh cho chủ nghĩa Cam-dia. Nàng đã là con gái một nhà đại phú hộ, lấy chồng lại là người có tài sản rủi lớn. Nàng cùng chồng bỏ ra một phần tài sản lòn để dùng về việc giáo dục thanh-niên Án-độ. Về sau cả hai vợ chồng lại là người có chí bảo của Thành Cam-dia, đem cả toàn bộ tài sản dâng cho quốc-dân.

Q

Về cuộc phu-nữ vận động ở Án-độ, người ta nói hiện nay chỉ còn một vị nữ vương và xứ Ba-la-đat là còn giữ vững trong lòng, chưa tin hẳn ở thánh Cam-dia. Nhưng dù sao đứng trước cái lực lượng khai đạo của chủ-nghĩa Cam-dia ở Án-độ ngày nay, vị nữ vương ấy chẳng sóm tim chi chăng sẽ là một tin đỡ trung thực, một trụ lực rất mạnh, bởi vì ai cũng biết nữ vương có một sức phong phú rất lớn, ít ai sánh kịp.

PHÚ-GIANG

Sách mới ra!

DẠY THỰC HÀNH CÁC PHÉP:

1.) *A Khổng Minh độn pháp* (Khổng-Minh mā tièn Lục-nhâm-dòn) — Cảnh độn giàn tien của Gia Cát liên sinh.

B. — *Khổng-Minh trước trận bối độn bắng iền* (Khổng-Minh trấn tiền kim-tiền độn)

2.) *Phép do Rùa Kinh-nghiêm* (Đó các đốt tay rồi chấp thành con Rùa để đoán sự sang, hèn, giàu, nghèo v.v... rất đúng).

3.) *Đo tay, mặt đỗ xét người* (Chỉ đo qua loa bàn tay và mặt mực đỗ xác).

Đó là cuốn « THẦN-BÍ THỰC-HÀNH » II giá 1.000. Cuốn I 0\$50 (gồm hết). Gồm có: 1) Xem tiền-dịnh, 2) Chiết-học, 3) Chiết-tự, Tự-rang, Chi-chưởng, Bói bát, bói báng Cat, xem tướng mặt.

Cuốn dạy làm Thủ-tinh, Cimen, Voi, tráng gương, đồ gốm, Sành, Sứ, Túp, Áng-lê, Pháp, Ngọc giả, khuy áo bát, Bút viết Thủ-tinh v.v... Giá 25\$00 gần hết. Đầu do Nhật-Nam, Thư-Quán 1 Hàng Biếu, Hanoi xuất-bán; Thảo-mandat đỗ như trên. (Ở xa gởi mua thêm tiền-cuộn).

Lò, ngừa

khắp người uống Trà Sang-Tiêu Độc 0p25; nhả dưới người uống Tháp-Nhết Phá-Lở 0p80; Bệnh kinh niên và nặng uống Đài-Bồ-Hu, ết Bat-Độc-Thang 3p50; Thuốc bôi Lò Tráng 0p20; Thuốc Tầm Sóng 0p30.

Thuốc uống trả con Cam-Thanh-Pộc 0p20; (Tử 6, 7 tuồi trả lên uống được); Đài-Bồ-Huyết Bat-Độc-Thang 3p50; Thuốc bôi Lò Đỏ 0p20; Thuốc Tầm Sóng 0p30. Ở xa mua thuốc gửi CR. và phải trả một phần ba tiền trước, ngân phiếu để: M. NGÔ-VI VŨ, Việt-Long 58 Bé-Hanoï, nâu không, xin mòn gửi. Đại-ly: Mai-Linh Haiphong, Việt-Long Nam-dịnh, Quang-Huy Đầu-dương, Ich-Tri Ninh-binh Thái-Lai-Thanh-hoa, Sinch-Huy Vinh-Huong, Guang Hué, 21 Ha-Vu Ha-dong, M. Ngô-boanh-Hai Samusia.

HÃY ĐỌC:

Boris Văn

Một kiệt tác của Trần-thanh-Mại, giá 0\$85

BẾ BẰNG

Tiểu-thuyết của Thế-Hùng giá 0\$40. Chuyên thật ly-ký. Càng đọc càng thích thú

SẮP CÓ BẢN:

TRIỆT HỌC BERGSON
của giáo sư Lê-Chí-Thiệp
NHÀ XUẤT BẢN :
TÂN-VIỆT 49. Takou, Hanoi

CÁC NGÀI HÃY DÙNG

Phản-trì Đông-dương

(GRAPHITE INDOCHINOB)

Mở « Hélène chí I », « Hélène chí II », « Hélène chí III ».

PHỐ LU — LAOKAY

Đã được công nhận là tờ không kém gì của ngoại quốc công việc cần thận. Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương.

Sở giao dịch

E' TRỊNH — BÌNH — NHÌ
123A. Avenue Paul Doumer
Haiphong — Ad. Tel. AN-
NHI — Haiphong Tel. 707
Căn đại lý k' ấp Đông-dương.

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nữ trang mới chế 1942, bông, vòng, chuỗi pendentifs nhẫn ngọc thạch thử thiệt. Vòng nứa mặt nhẫn hột xoàn mòn lồng lánh như kim cương.

QUẬN CHÚA

21, Rue Amiral Courbet Saigon

ÔNG THÀNH ĂN - ĐỘ CAM - ĐỊA

Sau khi Quốc-dân hội nghị Án-độ đã bác cái đề nghị cải cách của chính phủ Anh do đó cuộc điều đình của ông Stafford Cripps, đã thất bại và ông này đã đáp phi-cơ về Luân-dôn, vấn đề Án-độ lại trở nên vô cùng gay go như trước hồi mỗ cuộc đàm phán. Giữa lúc đó thì điện tín của hãng Transo-éan (Bức) có cho ta biết rằng:

« Thái - đỗ cùa ông Cam - dia (Gandhi) vẫn thích hợp với cuộc thử động đê kháng. Báo « Harrivan » vừa đăng một lời hô hào của ông Cam-dia trong đó ông giảng giải rõ thê nào là đê kháng một cách tiêu cực. « Những người theo chủ nghĩa đó không phải là kẻ thù của nước Anh mà cũng không phải là bạn của nước Nhật. Những người đó vẫn tin chắc là chỉ có cách bối hắc sự bạo-dộng thì mới có thê

giúp nhân loại làm việc thiện trong tất cả trường hợp. Thế là chủ nghĩa chính trị của ông Gandhi từ hơn hai mươi năm nay vẫn không hề thay đổi, chủ nghĩa đê kháng tiêu cực, bất cộng-tác và bát-bạo-dộng đó ngày hồi từ 1920 đến 1925 đã làm cho mấy trăm triệu dân Án-độ vâng theo và đã làm cho người Anh phải đê lý ngại và căm phẫn phái đế.

Ông Cam-dia (Gandhi) là người thế nào mà được Quốc-dân Án và Hồi-tôn sùng và coi như một vị thánh sống và được chính phủ Anh



Trưng-bản-thân thánh Án-độ Cam-dia

Từ một vị luật-sư thánh Cam-dia đã trở nên một nhân vật khồ hạnh và từ chủ-nghĩa hợp tác ông đã di dễn chủ-nghĩa bát-cộng-táe và bát-phục-tòng

Tính ra năm nay ông 73 tuồi. Ông là giòng giỗi giống người hăng hái ưa hoạt - động, có óc thực-tế giúp nhân loại làm việc thiện trong tất cả trường hợp. Thế là chủ nghĩa chính trị của ông Gandhi từ hơn hai mươi năm nay vẫn không hề thay đổi, chủ nghĩa đê kháng tiêu cực, bất cộng-tác và bát-bạo-dộng đó ngày hồi từ 1920 đến 1925 đã làm cho mấy trăm triệu dân Án-độ vâng theo và đã làm cho người Anh phải đê lý ngại và căm phẫn phái đế.

Từ nhỏ cho đến 7 tuồi, ông học ở trường Sô-dâng Porbandar rồi lại học các trường công

kinh trọng vi nê từ bao nhiêu năm nay nêu thê nào?

Bà nói đến Án-độ, ta không thể không biết qua đến tiêu - sú, đời chính trị, tư (võng) và chủ nghĩa bắt hợp-tác của vị thánh sống đó. Những tài liệu về thánh Cam-dia trong bài này đều thuật theo cuốn Mahatma Gandhi của Romain Rolland (Mahâ lón Almâ linh-hôn, tiếng Mahatma là lây trong bản kinh Upanishads dùng để chỉ những bậc chí tôn, chí thánh).

Ông Cam-dia tên thực là Mohandas Karan-chands Gandhi sinh ngày 2 October 1869 ở thành Porbandar trong một nước hâu-như đê-le ở phía tây bắc Án-độ trên bờ bắc Oman.

Tính ra năm nay ông 73 tuồi. Ông là giòng giỗi giống người hăng hái ưa hoạt - động, có óc thực-tế



khác của chính phủ Anh. Năm 17 tuổi ông theo học trường Đại-học thành Admedabad và 19 tuổi sang du học bên Anh chuyên về luật khoa ở trường Đại-học Luân-dôn. Năm 1891, tốt nghiệp trường Luật xong ông trở về nước sang làm luật sư ở Bombay - thành phố thành Bombay. Tuy về tay học ông đã học đến nơi, nhưng sau ông vẫn phản nản về phần Quốc-học và phạm tự ông không được thông cảm và thường oán căm giáo dục của người Anh làm cho ông sao nhãng về ngôn ngữ, văn tự nước nhà. Tuy vậy, ông vẫn thông các kinh diệu và phải đọc các bản dịch những kinh Véda và Upanishad.

Lúc bấy giờ ở Ấn-dô có hai nhà chí sĩ nổi tiếng là hai ông Dadabhai và Gokhale đương gắng sức dạy dân Ấn yêu nước và bảo tồn quốc túy. Ông Cam-dịa khi ở Anh về rất cảm phục hai vị đó và vẫn thờ hai vị làm thầy. Giáo sư Gokhale là một nhà ái quan tâm thanh và là một nhà chính trị có tài của Ấn-dô, còn Dadabhai thì là người đã lập ra phong trào Quốc-gia Ấn-dô, cả hai lại đều là những bậc được coi như thánh hiền.

Bắt đầu từ năm 1893 thi ông Cam-dịa bước chân vào trường chính trị. Đầu hoạt động chính trị của ông có thể chia làm hai thời kỳ: từ 1893 đến 1914 thi hoạt động ở Nam-phi và từ 1914 thi hoạt động ở ngay Ấn-dô.

Thời kỳ ông Cam-dịa ở Nam-phi

Bất Nam-phi là một thuộc địa tự trị của người Anh. Từ năm 1890 đến 1891 dân Ấn-dô đến làm ăn ở xứ đó khá nhiều, có tới 15.000 người nhất là ở Natal và xứ Transval. Người

GUỐC TÂN THỜ!!!! GUỐC TÂN THỜ

PHÚC - MỸ

Một nhà chuyên môn chế tạo ra những kiều guốc lối mới rất đẹp và nhỏ, giá bán phải chăng. — Mua buôn có giá rieng.



Một hiệu giày có tên-nhiệm nhất Hà-thành về các thứ giày Tây, vi đã kinh-nghiêm lâu năm nên tu chế ra được những kiều giày rất tinh sảo và hợp thời. Hàng tối giá lại hạ, mua các ngài chiếu cũ sẽ được như ý. XIN CHÚ Ý! Từ nay thử từ man xin gửi cho:

Mr. TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH
201, Rue du Colon - Hanói

da trắng thấy số dân kiều cư Ấn càng ngày thêm đông bèn sinh lòng ghen ghét nảy ra tư tưởng bài-xích. Dân Ấn lại bị chính phủ đối đãi rất nghiêm, sự thuế nặng nề và đùi lại không được tự do. Đã thế chính phủ Anh lại ban lệnh cấm không những người Á-châu từ đó không được đến làm ăn ở đây, lại trực xuất cả những người đã sang lập-nghịp từ trước. Nói tóm lại là kiều dân Ấn bị áp chế dù cách. Năm 1893, ông Cam-dịa đang làm luật sư có người mời sang Nam-phi, dè rải trong một vụ án quan-he.

Bấy giờ ông mới rõ tình cảnh đồng bào ông ở đấy, đồng lòng thương xót với cùng.

Khi xong việc, ông định lưu lại đây để bệnh vục cho kiều dân Ấn. Ông mua phòng luật sư cũng đặt hàng có thể sống một cách sung túc, nhưng thay đổi đồng bào bị lầm than và chính mình hàng ngày cũng bị nhục chí vì sự khắc mâu da, ông bèn bi sinh hết cả, dân thân cùng chịu sự nghèo khổ với những kẻ đồng loại, xướng lên vấn đề tuyet giao với người da trắng ở Nam-phi và đem dân Ấn lập các đồn điền ở nhà quê, khuyên không nên hao động chỉ phản đối một cách «tiến-cục» (Non résistance) nghĩa là tờ thái-dộ khinh bỉ; họ bạc đãi, hành hạ mình, thi minh không làm việc, không cộng tác với họ nữa. Chủ-nghĩa bắt cộng-tác (Non coopération) khởi đầu từ đó.

Năm 1904, ông lập ra ở Phoenix, gần Durban một đồn điền lớn theo cách của Tolstoi là người ông vẫn thâm phục. Ông họp cả kiều dân Ấn ở đấy, cho họ đất để cày cấy và khuyên nêu chịu khổ. Cuinh minh ông cũng tự tay làm những việc khó khăn để làm gương cho đồng bào. Kiều dân Ấn ở đấy trong bao nhiêu năm yên lặng chống lại với chính phủ Nam-phi, bộ trách xa các thành phố nên các kỹ nghệ vi di mà bị đánh trả. Đó là một cách đánh công yên lặng để chống với mọi sự hao động.

Ông Cam-dịa lấy cách ôn hòa, kiên nhẫn chống lại với người Anh, như thế trong hai mươi năm. Mãi đến 1914, chính phủ Nam-phi mới chịu bãi lệnh cấm người Ấn-dô vào ở xứ đó và cho được tự do hơn trước, lại bỏ cả luật thuế nặng.

Sau hai mươi năm hi sinh, cách tiêu-cục để kháng của Cam-dịa đã thắng lợi. Trong thời kỳ yên lặng phản đối chính phủ, có lần ông là chức đội Hồng thập lục Ấn-dô để cứu binh lính ở trận địa trong cuộc chiến tranh với dân Boers và trong khi dân bản xứ ở Natal khởi loạn. Vì đó mà ông được ban khen.

Ông Cam-dịa bắt đầu hoạt động ở Ấn-dô

Việc Nam-phi xong, ông Cam-dịa trở vềẤn, banh thế ông đã lừng lẫy

Từ đầu thế kỷ 20, phong trào Quốc-gia độc lập đã phát khởi ở Ấn-dô, vì nay các bậc tiền bối người thi giả, người thi chát, ông có thể đứng ra kế tiếp công việc vận động đó. Từ ba mươi năm trước, nhờ mấy người Anh có tri sáng suốt như G. O. Hume, Sir William Verderburn, Ấn-dô đã lập được một «quốc-dân hội-nghị» (congrès national). Hội nghị ấy hồi đầu vẫn để huỷ với chính-phủ Anh, và sau thấy nước Anh không đổi cách cai-trị, trong hội nghị nỗi lên một đảng quá khích, muốn đổi hoàn toàn độc-lập. Năm 1914, đảng ấy mới nhóm lên mà chưa có chủ. Ông Gandhi mới ở Nam-phi về, sẵn có cái thanh-thế lừng-lẫy, lại sẵn mang cái chủ-nghĩa «bất-bạo -động» (Ahimsa = non violence) và «bất-công-tác» (non coopération) đã thí nghiệm ở Nam-phi đặc-định là nhường nào, có thể iết-thì đứng lên làm linh-thì đảng ấy được. Nhurg ông tư-nghị di vắng nhà để ngoại-hai mươi năm, tìm-thể trong nước có lẽ chưa được trường lâm, ông chưa dám khinh-xuất-vợ.

Hồi bấy giờ ông chưa có chí phản đối một chút nào. Ông vẫn còn tưởng có thể hiệp-lực được với Anh để mưu sự cải-cách. Nên khi chiến-tranh Anh sang Anh để mội đội lính nhà thương di tòng-quân. Sau ông đã nói rằng: «... Cho đến năm 1919, tôi vẫn mơ-tưởng có thể hiệp-lực cộng-tác với nước Anh được...»

Cả dân Ấn đều mong-tưởng thế như ông. Nên trong suốt cuoc chiến tranh 1914 - 1918, nước Anh gọi quân-linh, mờ công-thái, người Ấn-dô vai lồng-huồng ứng (xem bài «Những cuoc vận động độc lập của Ấn-dô»). Chiến-tranh xong rồi, đợi đến một năm cũng chẳng thấy gì. Không những không cho thêm được chút quyền lợi gì mà tháng hai năm 1919 lại làm luật mới gọi là luật Rowlett (1) để hạn chế những quyền tự do đã cho từ trước. Người Ấn-dô bấy giờ mới biết rằng thiên-bà lừa-mình, một lòng công-phản. Đang cải cách nỗi lên phản đối; bấy giờ hai nhà chí-sĩ Gokhale và Tilak mới mất cả, ông Gandhi phải công khai như hồi chiến-tranh

ông đã đem thí-nghiem trước cái-khi giới ghê-gớm mà ông sắp đem dùng vào các cuộc tranh đấu có tính cách Quốc-gia tức là chủ nghĩa-tiêu-cục để kháng do chính ông đã tự lão-va và đã đem dùng một cách đắc-thắng ở Nam-phi. Chúng-hìa đó ông gọi là «Satyagraha»

Trước khi ra đúng đầu-phong trào phản đối ông vẫn-lý xưng với mọi người là «công-dân-của-đất-quốc» và cho đến bời 1920 trong các thư từ ông viết cho các bạn người Anh ông vẫn-nói là không một người Anh nào hợp tác với chính-phủ để Quốc-gia được như ông trong suốt 29 năm ông ra hoạt động làm việc công. Ông đã bốn lần xuýt bị nguyễn đến-tinh-mệnh. Ông vẫn-tin vào chủ-nghĩa hợp-tác một cách thành-thực. Không ngó một người như thế lại ra đúng đầu-phong trào phản kháng đối với người Anh, không ai ngó một vị luật sư như ông lại chịu hi sinh cả quyền-lij, sẵn-cái-dời-khô-hanh-lúc-nào-cũng-gây-gó, yếu-ớt, trông-mặt-chỉ-thấy có hai con mắt sáng và hai lỗ tai to, lúc nào cũng mặc vải-thòi, đì-dát và chì-ăn-cow, hoa-quả, uống-sữa-de, nước-lá; nắm thi-chí-nâm-trên-phán-gỗ-cứng-không-có-dém, ngũ-lì, làm-việc-luôn-luôn. Thân ông hầu như không-dáng-kè-nữa. Thực ra ông đã đem-hiện với Quốc-gia, chủ-nghĩa. Người ông lúc nào cũng giản-dị-có-nhà-dò-cá-dối-với-kết-thủ và rất là thành-thực, lúu-nào-cũng-sẵn-lòng-nhận-lỗi-minh. Ông không có tài-ngoôn-luận, không thích nghe-diễn-thayet và rất sợ các cuoc biệu-tinh. Chỉ khi nào là chỗ-it người và vắng-vé ông mới được-vui-lòng. Hình như trong sự-yêu-lặng ông-mới nghe tiếng-của-lương-tâm-truyen-lenh. Đó là người đã-làm-chó-hơn-300-triệu-người-nồi-day, đã-có-bồi-làm-lay-chuyen-cá-dé-quốc-Anh và đã-mở-dầu-trong-trường-chính-trị-một-cái-phong-trào-tuy-ôn-hòn-nhung-rất-là-manh-liệt-từ-mấy-năm-nay-chưa-từng-thấy.

HỒNG-LAM

(1) Luật Rowlett để ra trước Hội-nghị lập-pháp để-quốc Delhi hồi Février 1919 đã làm cho các điều-cđi định trong luật phòng-thủ ở Ấn-dô trong hời chiến-tranh thành-vinh-viễn, lặp-lại-sô-trinh-thám, và tòa-kiem-duyệt và tất-cả-cá-sự-nghiêm-khắc-như-hồi chiến-tranh

Ký-sau: II — Chủ-nghĩa-bắt-công-tác-và-bất-bạo-động-của-thánh-Cam-dịa

Ấn Độ Huyền bí

Một nước nhiều tôn-giáo nhất

Nói đến Ấn Độ, ai cũng phải công nhận đó là một nước bí mật cả về phương diện chính-trị và tôn-giáo. Trong xứ Ấn Độ rộng lớn có rất nhiều tôn-giáo, trong chín-thuyết trái ngược hẳn nhau. Trong số 320 triệu dân Ấn Độ thì số dân theo về đạo Ba-la-môn và Ấn-dộ-giáo (Hindouisme) tức là đạo Ba-la-môn cải-lương giản dị hơn nhiều, đã có tới 240 triệu con dân theo Hồi-giáo. Thiên-chúa-giáo chỉ có 80 triệu. Ngày trong đạo Ba-la-môn và Ấn-dộ-giáo cũng đã chia ra nhiều phái khác nhau. Dao Ba-la-môn là tôn-giáo tối cổ ở Ấn-dộ, tiếp với thời kỳ Vedisme là thời kỳ thứ nhất trong lịch-ứ Ấn-dó.

Ba-la-môn không những là một tôn-giáo mà còn là một tổ chức xã-hội và chính-trị của Ấn-dộ. Tinh-hành nhất là hối bảy thế-kỷ trước Thiên-chúa giáng sinh. Cái cốt yếu của đạo Ba-la-môn là chế-độ các giai cấp. Bốn giai cấp truyền thống ở Ấn-dó là giai cấp thầy tu « Brahmanes », giai cấp « Kshatriyas » gồm các vò-sĩ, giai cấp « Vaishyas » gồm bồi-trưởng-ni, các nhà thương-niại và giai cấp « Sudras ». Ngôi cát-bà là công-nghệ và hông-dân. Người cát-bà già ấp-dò là hàng cung khốn, hàng người không trong sạch, không có nghề-nghiệp và kinh-nhại, bị khinh-rè bạc dai đủ cách. Hàng này rieng hàn mót khú và khí dì ra đường phải đánh lênh báo hiệu để cho các hàng người khác tránh xa. Hàng cung-dinh do rất đông chiếm tới 60 tr-ệu dân Ấn-dó.

Đạo Ba-la-môn không bao giờ tha thứ cho bọn họ nên gần đây họ phải theo các tôn-giáo khác nhiều.

Trong bọn thầy tu Ba-la-môn cũng có nhiều hang ma: cát-tu hành khác nhau:

Hạng thi tu phép khô-hạnh, hạng thi tu theo phép Tắng Kia (Samkhyā), hạng thi tu theo phép Du-ca (Yoga) tức là phép Thiền-na (Dhyana). Những hang tu này đều tu với mục đích sống lẩn và că-thé-lèn-ei trời. Trong các phái thi tu đó hạng tu theo phép khô-hạnh nghĩa là giữ gìn, nhẫn ăn nhẫn mặc, mỗi ngày chỉ ăn cầm

bời một hạt gạo rồi ngồi tĩnh-tọa suốt đời và hàng thầy tu Yogi tu theo phép Du-ca nhiều hơn cả. Hiển-hay ở Ấn-dộ cũng có nhiều các thầy tu Yogi đó.

Còn « Fakir » là hạng thầy tu thường làm trò qui-thuật và dùng các thuật đùa làm kinh-sinh-nhại. Các nhà văn, các nhà báo Âu-tây sang du-lịch để khám-cứu về Ấn-dộ thường nói đến các thầy tu đó lỗ-lỗ.

Trong cuốn « Inde secrète » (Ấn-dộ bí mật) tác-giả là Paul Brunton đã nói nhiều về các thầy tu đặc-đạo (Yogi) và bón Fakir thường đem pháp thuật để làm trò cho công-chứng-xem.

Mười năm ăn mệt hạt gạo mà sống

Theo lời tâp-giá, các bậc chán-tu đặc-đạo duy-đến một số hallelu-người tôn-sùng không eō-má. Còn hạng thầy tu « vodon » thí-nan-khâu kháp-nur-đầu cũng có cả ở thành-thị và thôn-quê. Có những bậc thầy tu hàng-máy chục-năm không nói một tiếng, khi muốn bày tỏ ý nghĩ gì, thì chỉ dùng ngôn-tay chỉ vào các chữ trong phạn-tự hoặc một thế-chữ Ấn-dộ nào rồi rõ có các đè-de-thông-ngoang cho người ngoài-biết. Lại có hạng thầy tu ngồi tĩnh-tọa, nhập định hàng-bao-nhiều-năm, lúc đầu còn ài một ít cơm gạo để cầm-noi rồi sau dần tuyệt thực-hết, có hàng-lại chỉ sống-về-eat-thirst-hoa-huân.

Lúc nhập định thi bọn thầy tu ngồi yên nhảm-nghĩ, mắt-lại, ôc-chí, ngã-đuỗi một mục-dich ghi-hết-dinh, còn ngoalo ra không để ý đến các vật xung-quanh mình-nữa:

Nhiều vị thầy tu đặc-đạo được coi như những bậc hiền-tríết, những vị tiên-tri, những bậc cứu-dân, độ-thể, cả dân Ấn-độ ai nói đến tên đều tò-lòng kính-trong một cách thành-thực. Một vị thầy tu ở một nơi tĩnh-xá gần thành Calcutta lại theo đuổi một mục-dich tối cao và tối-nhân-đạo là cái-tạo cả thế-giới cạnh-tranh này. Thầy tu đó

dã tuyên-hö với văn-sỹ Anh-tác-giả cuộn « Ấn-dộ bí mật » là vài ba năm nula, khi nào nhân-loại đanh-nhạt chán-thì-vị đạo-sỹ đó sẽ đi du-thuyết thiên-ha để truyền-nhưng lý-thuyết hò-a binh, nhân-dạo rất cần cho nêu-hạnh-phúc của loài-người. Thầy tu Ấn-dộ đã nói một cách chắc-chắn vững-vàng-hình như tin chắc-hắn-thế.

Lại có những thầy tu được tôn là đứng đầu một phái tôn-giáo và được người Ấn coi như là một vị cùu-thể, một vị thần-miền ai đến gần-thì thấy dien-mẠc binh-tinh, có vẻ siêu-phàm cũng phải đem lòng kinh-nè và tin-theo.

Những nhà thôi-miên và những người có phép ảo-thuật ở Ấn-dộ

Tác-giả cuộn « Ấn-dộ bí mật » lại có thuật-lai rằng khi ông vừa bước chân vào Ấn-dộ, trờ-trong một khách-sạn lớn ở thành Calcutta thi ông có gặp một thầy tu người Ai-cập-rất giỏi về ảo-thuật và thôi-miên. Người Ai-cập đó không rõ là theo phép « thần-giao-cách-cầm » (auto suggestion) hay phép thôi-miên mà đoán được những điều bí-mật-rất-tài. Người đó bao-tắc-giả viết-một câu-gi vào-một-mảnh giấy con-rồi vò-lại-nam trong-tay, thế-mà người đó có thể đoán-dùng câu-dâ viết-không-sai-chữ-nào. Người đó-lại có thể đoán-dùng-những chò-ở và-công-việc mà tác-giả đã-từng-làm-và ý-nghĩ-qua-tác-giả. Phép ảo-thuật này đã đem-thí-nghiêm-nhiều lần-đều-dung.

Người Ai-cập đó sang Ấn-dộ để kiêm-tiền-về ảo-thuật và mỗi-lần vẫn kiêm-dược-những-món-tiền-khá-lớn.



Tác-giả cuố-ni-S. S. lại thuật có được gặp một vị tiên tri như thầy bói cùa ta đoán tiền vận hận vận bằng cách xem các sao chiếu mệnh rất đúng, như người Việt-nam May số tử-vi nhưng còn thần diện hồn hồn.

Vì thán-bói đó ở trong một phố hẻm ở Bénarès và trong một nếp nhà cũ lúu náo cũng tối om, muôn vào phải thấp nấp. Thầy bói Án-dô đó từ bao nhiêu năm chỉ chuyên nghiên cứu về khoa đó, trong người gầy gò và xanh đót như một con ma vừa ở dưới mả chui lên.

Ở Bénarès lại có một thầy tu đặc đáo - rất giỏi về cách xem các tinh-tú trên giới để tiên đoán và quan sát mọi việc. Thầy tu có làm một ngôi nhà lợp vại bao học toàn bàng thứ kính dày và trong suốt không có một vết vỡ và một khe khít nào. (Thầy tu có nhóc tác giả về Luân-dôn đặt hộ kinh do đó nhưng không một nhà chế-tạo thủy-tinh nào là được).

Sau cùng tác-giả lại có gặp một vị «Fakir» rất giỏi các phép áo-thuật, có thể làm được những trò rùng rợn như sal-kienh những người già bằng cao-su hoặc bằng chí, bằng sắt, xiêm kiêm vào thịt mà không chảy máu vẫn vẫn...

Thầy phù-thủy Án-dô đã thí-nghiệm những phép màu nhiệm trước mặt tác-giả mà tác-giả không thể nào hiểu được cách hành-dộng bí-mật của họ.

Các phù-thủy đó thường làm trò để kiểm-tiền của công-chứng tại các thành-phố và các chợ thường gặp họ làm trò lón. Cũng có người thí-dung cách già dỗ để che mắt người xem kiểm-tiền (như cách có thể gióng cây trong một lát sô có lá, có quả) nhưng cũng có kẻ thì họ ty bão chúa là không hề dùng cách già dỗ và tự xưng là những kẻ chán tu chuyên học các phép riêng. Đối với các nhà tiên-trí và thầy tu đó đều già dỗi hay chán thành, người thường cũng khó lòng mà phân-biết được.

Cho phép bình-phẩm hay dở,
Chớ nhầm mắt bài-bác thi cẩm.

Dến bợn phù-thủy

Đến bợn bợn fakir, ta không thể không nói đến bợn phù-thủy Án-dô - bợn này đã giúp bợn fakir và bợn guy nói trên làm nước Án-dô thành một nước vồ cùng huyền-hi.

Nói cho thực, và các nước Á-dông hầu hết nước nào cũng có phù-thủy cả - mà cả Âu-châu nứa - nhưng chúng tôi cảm thấy rằng không ở một nước nào người phù-thủy lại đáng sợ bằng ở Án. Họ sống một cách đời huyền-bi lạ lùng và nhiều khi thường đem dùng pháp thuật một cách công-nhiên, có khi chẳng kiêng né gì luật pháp. Ông Jean Marquès Rivière, một nhà báo đã từng viết nhiều thiêng-phong-sự về các nơi huyền-bi ở Á-châu, một nhà thám hiên có chân trong Á-dông dài-hội luồn luồn tìm hiểu tâm hồn của giống da vang, tác-giả của những cuốn sách giá trị như *A l'ombre des monastères libétaînes, Vers Bénarès, Le Chine dans le monde, L'Inde secrète et sa magie*, đã có hồ viết về bợn phù-thủy Án như sau này:

- Không, phù-thủy Án-dô không phải là một chuyên-thường. Họ sống một cách bí-liêm mà có thô-chắc và ít khi họ dè cho người ta có thể nghĩ ngờ được những pháp thuật cao cường của họ.

Thật vậy Không có một ông Rivière nhận thế mà thôi. Hầu hết các báo và văn-si ngoại-quốc đã khảo-xát về tính tình phong-tục và những sự cao-xiêu huyền-bi c'á dân Án đều công-nhận rằng người phù-thủy Án-dô biết đoán-kết-lâm, cho nên cái trật-tự trong phái họ không co hai ở trên trái đất. Người dân Án sợ họ như những vị thần-minh, nhất là vào khoảng đêm 20 tháng mười thi mối lo sợ ấy lại càng tăng gấp bội. Bởi vì đêm đó vắng trăng mà vắng cả sao, sự tối tăm thật hoàn-toàn. Bởi phù-thủy mờ cùa ra và đọc theo những con số đón-tối, họ rẽ lau vạch lá ra một bối ta ma lòn nhất để luyện ám binh và nêu nước phép dè dùn-quanh-nam.

Sự dè ở Trung Án-dô không ai là không biết. Một truyền-mười, mười truyền-trăm, trăm truyền-người ta đến tận đây gờ và vẫn kẽ những chuyện đó cho nhau nghe như cõi tích và bao nhau những cái dò đều vẫn chỉ là những chuyện

vô bắng-có, khô tin, có thè là bịa đặt nứa, nếu một bịa không có một người Pháp can-dảm đi theo bợn phù-thủy nứa để xem cùi chỉ và hành tung của họ ra thế nào.

«Tôi - lời nhà báo Jean Marquès R vière - tôi dát một khẩu súng và đi theo họ, đi mãi, đi mãi, đến một khu rừng rậm rạp. Đây là một cái hò khòng biêt bao nhiêu là là-xáu; nó là một cái hò làng có tám trâm xuất-dinh ở chui rúc trong nhung cùm-phố tối tám chật hẹp. Một điều đáng chú ý là tối nay n' hắp những giây-phố đó khòng có lấy một con mèo. Trẻ con người lớn đều trốn vào trong nhà cái tên cửa cùi, sự nhung linh-bồn nứa không vào người (như thế kiệu dân bà nứa ta sợ hồn Phạm Nhan nhập vào quan-ao phor ở ngoài sán-vây). Không một người nào dám thò đầu ra xem ở ngoài đường có nhung gi. Khách di đường chỉ thấy ở nhung cùm-phố đó xóng ra một mũi phán bò khô người ta phoi trên đường.

Đến khu rừng tò vora nói trên kia, một cảnh ghê gớm hiện ra dưới mắt tôi. Tôi đã trông thấy gi? Các ngài cùi dò một cuồn chuyên-trè con có tranh-về nhung phù-thủy về thời trung cổ ngồi luyện ám binh ở trong một khung cảnh tranh tối-tranh sáng, các ngài sẽ thấy ngay cái cảnh tượng tôi được nhìn lúc đó.

Ở giữa rừng có một cái trôi gianh. Trong trôi chính mắt tôi được trông thấy bốn mươi dân bà già ngồi quay quắn ở chung quanh một bếp lửa dò: các mụ ấy đương đưa một cái nồi gi ráo to, lửa liếm vào nồi như muốn bốc-lên đến tận mai trời. Trên mai trôi có một ống to để thông khói ra ngoài. Tuy vậy trong gian nhà ấy khói vẫn tỏa ra mờ mịt như sương và lẩn vào mũi khói dò, ta thấy một mũi hôi rất lâ, một người không can-dảm khòng thè nỗi ngòi được lâu.

Luyện bùa tà phép ngải

Bốn người đàn bà ấy - vẫn lời ông Jean Marquès Rivière - bốn người đàn bà ấy tôi đều quen biết cùi. Họ là nhung mu-phù-thủy có tiếng là pháp thuật cao cường nhất trong làng vùa thấy tôi dèi bối trước vao, họ đều giương những con mắt cùi vò lèn nhìn tôi nứa ra giáng tíc giận, nứa ra chiêu sợ sệt. Họ sợ tôi có lẽ là vì tôi là một người bản-thân viên cố dạo vùng dò và ở đây hùn hết dèi bối tôi có biêt một chút it về pháp thuật nguy hiểm của dân Án-dô. Tôi lại có cùi

một quyền-sách nói về cách làm bùa mê phép ngải là khác nứa. Thường thường gấp tôi ở ngoài đường, họ đối với tôi cũng có cảm-tinh lâm-lâm, Nhưng đêm nay thì tôi xin thú thực là họ lấy sự có mặt của tôi ở đó làm vồ củng khô chịu. Mặc-Tôi-er cat tiếng iêng iêng chào họ:

- Salam, aleck!

Túc thi, các mụ trả lời tôi:

- Abkum salom.

Chú khách thi lễ xong rồi, tôi bèn lê phép hối các mụ làm gi đêm nay mà tụ họp có vè «long-trong thè?»

Các mụ đáp rằng:

- Tam ziga d'mangle ho. (Sao ông tò mò thè?) - Tôi lấy thế làm phật ý lắm, bởi vì tại sao họ lai giái tôi - tôi, một người cũng có thè tỳ-eo như là anh em với họ? (bhen bhai). Tôi há chẳng thử chung những nứa-thần với họ ru? Tôi chẳng có sách-phép là gi? Tôi chẳng đã học «montram» là những câu-thần chủ phù-thủy là gi?

Không ngần ngại, tôi bèn nói hối cả nhung ý nghĩ của tôi ra, thi các mụ phù-thủy kia, sau khi dàu mắt hỏi ý nhau, gắt đầu cho phép tôi ngồi lại trong gian tròn ấy.

Đực, chúng ta cho phép, nhung chỉ một tiếng đồng-hồ nữa chúng ta sẽ thoát xác ra ngoài bái-tha ma đê luyện ám binh cả. Rằng ông eo hùa với chúng ta làm việc ấy thi ông sẽ di khỏi đây không?

- Atcha, Magna, thura me, vang. Và tôi ngón-xóm dưới đất miêng lâm râm khẩn vái như họ còn mệt hì dura khắp gian-hà không bỏ qua mệt

tí cùi chỉ nào của họ.

Ôi! lúe đó khòng biêt tôi dè ở đâu? Ở chau Á, ở chau Âu, ở thế kỷ XIV hay thế kỷ XX vậy? Tôi cũng khòng biêt nứa. Bởi phù-thủy lúc giờ nhung cái dùa rát trong người ra, vùa chí vào cái nồi đun-dùn, vùa lâm râm tung niêm. Cò khai họ lại nghỉ khẩn-khá trong mọi lúc, rút ở trong lung ra một chuỗi tràng hạt đeo hình nhung cái đầu lùu nhô bồng quâng hanh-thán. Tuy bấy giờ gian-phòng mờ áo áo ôi tinh-huân, nhưng mắt tôi cũng trông rõ thấy bọn họ ái-mặt rát sành soảng: quẩn áo như thường, bén ngoài họ quẩn một cái khăn che-đỗ. Mắt họ rãnh reo, già xọc và mắt người nào cũng đỗ như trong mօn cõi sét lết lâ, lùng: có lẽ họ đã làm phép lùu lám trước khi lòi áo.

Mặc-lòi hòi họ chay rộng-ròng, nhưng cùi bốn-mụ phù-thủy đó đều có



MỚI IN XONG

Phu-nú với gia đình
(Những phương-pháp giản dị trù-nên người đàn-bà đẹp cùi về phần xác lão phàn-hòn. Những bí quyết, gày-banh-phúc, yêu-dương mà bạn gái nứa cũng cần-phát-hiết để sống cuộc đời mới)

Tác-giả: DŨNG-KIM

Loại sách «Bó duoc sang»

210 trang - In dẹp - \$90

Nhà xuất-bản ĐỜI-MỚI - 62, Hàng Cót Hanoi - Tél. 1638

Sóng gió Đồng-Châu

(Những nỗi đau đầy cùi một người đàn-bà Việt-Nam từ khi bước chân về nhà chồng cho đến khi nhâm-mát, hay là những thảm-cảnh tại bối biển Đồng-Châu).

Tác-giả: THÁI-VI-LANG

Loại sách «Chon loc»

300 trang - Bìa my-thuat - Giá đặc biệt 1\$00

cảm giác để chịu không thấy
không khi trong gian trọt này
khô thở.

Bỗng một mầm trong bốn mươi
không làm phè, nứa, đong lèn,
và bắc cái nồi đồng lớn ở trên
bếp lửa ra ngoài. Tôi nghé mắt
nhìn vào xem trong nồi thi,
chao ôi...



Một cái nồi đồng rã rết và cốc nhái

Trong một thư nước xanh lè
như rêu, sôi sùng sục như thế
dầu ta đun chảy, mắt tôi thấy
quần quai dây dưa không biết
bao nhiêu là rắn rết, cóc nhái, xương cốt và
tỏi lại thấy cả các thứ cỏ là nứa. Ngón
lửa chập chờn ở trong bếp lò chiếu vào
nồi, lúc mờ lúc rõ làm cho những con ếch,
con nhái luộc chín lên kia, lúc ăn lúc hiện, khí
con khe mắt, linh lung huyền áo tắm.

Tôi không còn nhớ rõ lúc bấy giờ là mấy giờ
nữa,

Đêm khuya rùng rợn ở Ấn-dô lảng xuống lòng
người ta như tim cùi lảng vào đêm khuya,
một giọt nước lảng vào chỗ trống. Tôi bắt đầu
thấy mệt, dương sưa soạn ngồi nghỉ một chút ở
trong xoị thi đúng một cái tội thua mất tiếng kêu
quái dị. Thị ra một mụ trong bốn mươi phủ thủy
đó lăng dung ra ở bên cạnh nồi nứa phè, mặt
tron ngực bợt nhất trong họ — chúng tôi gọi là
mẹ — lúc ấy liền tiến về phía tôi mà bảo :

— Hết em xem, Mụ này vừa thoát xác để cho
linh hồn đi dự hội nghị của đảng Chi Tôn Chi
Kinh. Chúng ta rủ cũng lẩn lượn lật pát đi đây, vậy
em qua đây xem mà về để cho chúng ta được tự
do làm việc.

Không cãi lại một câu, tôi vang lời bà chí. Không
khi o bến ngoài làm cho tôi để chịu và quèo tan
sự khổ chịu mà tôi vừa thấy ở trong gian nhà
trời. Đêm ấy tôi vẫn cung không có một mảnh
trăng sao. Khi trời nhá nhem, Vâ tôi từ từ lè gót
đến nhà ông bạn cố đạo Shiva của tôi. Ban tôi lúe
ý đương làm lẽ ở trước bàn thờ Shiva và trong
một cái đèn cỏ hoàn toàn im lặng. Tôi hèn kẽ
hết cõi đòn sự thè những điều tôi vừa thấy
thì ban tôi nghiêm trang giảng giải cho tôi nghe
rằng :

— Phải, đêm nay là đêm những người phù thủy
luôn phép thực, mà cũng là đêm thoát xác đi và
hầu là sự quả họ.

— Tôi su của họ là ai vậy?

Bạn tôi trả lời ngâm một lát. Vợ bạn tôi, mỹ miều
trong cái khăn sari tìm trả lời thay cho chồng:
— Tôi su của bạn phù thủy Ấn-dô không phải

chỉ có một ông nhưng là nhiều ông. Có ông là
người da trắng, có ông là người da đen.

— Thế cái nồi đồng kia là nồi gì?

Vợ bạn tôi cười và nói :

— Trong eùn một năm, người phù thủy chỉ có
thể luyện phép để dùng trong có một đêm nay.
Cái mà ông vừa được trống dò là báu yêu vầy,
Lúc ông đến, họ đã lầm xong, báu chết báu sống
báu hộ mệnh, báu trả ta ma, báu chử tài rời dở.

Nhưng báu này làm bằng gi? Chắc ông không
biết. Nhưng báu này làm bằng một thứ nước phép
riêng. Họ cho nước ấy vào nồi dùn một lát rồi
cho phèng thử vật và cây cối riêng của họ vào :
rắn rết, cóc nhái, xác người, xung thư — nỗi
lòng lại tất cả những cái gì mà họ xé có thể giữ
được cái linh hồn người ta lại. Xong rồi họ đem
đun sôi, lên tới 300 độ, và không bao giờ họ có
thể ban ngày được.

— Những lamen như thế thì có kết quả gì không,
Bạn tôi đã lén cho vợ :

— Tôi là cõi đày, không những có báu phân
phai giữ linh hồn cho dân chúng nhưng còn có
bộ phận trừ tiết những phèng phù thè y kia
đi. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn với bạn rằng
những cái báu phép của họ có một thứ gi huyền
bi quá, chính tôi cũng không hiểu nứa. Bởi vì
những cái báu ấy có một công dụng rất lớn
giúp, không ai tưởng được. Đây, xin ông nghe
một câu chuyện thực mới xảy ở vùng này ít lâu
nay :

Một hôm, tôi đương lễ thần Shiva như hêm nay
thì có người đến mời tôi đến làm lễ cho một nhà
nhỏ trong làng bên cạnh ; một người thiếu phụ 16
tuổi vừa đãi đậu xuống sông tự tử. Nhà người
con gái sợ rằng cái chareel, cái lòn người con gái
sẽ cứ ái quái trong nhà mà majestic báu hại người
nhà nên họ mời tôi đến để làm lễ xiên thoát cho
hồn người con gái.

Lúc tôi đến thì xem người bae meph đã được
người ta vội lén trên bờ rải. Nhìn kỹ thì xác chết
đã bị cá xán ăn gần hết hai đầu và một tay. Then
tuc lè ở đây, người ta vội vàng làm lẽ cầu vot

vong hồn người xấu số rồi lẳng lèng không trình
báo gi cá — với vì trình báo sở cảnh sát Anh làm
gi! Vô ích, phải không ông? — người ta đem
nhieu xác người xấu số và ba hôm sau một hiện
tượng rất kỳ lạ xảy ra ở nhà chàng người con
gái đó. Nhà chàng người con gái đó có ma : đêm
đêm người ta thấy gạch ngói ném ở trên trời
xuống ; tường vách có tiếng kêu ; thú vật thường
kêu ron và không dám ở trong nhà. Người ta
thấy vậy biết ngay là có bàn tay của phù thủy
đặt vào báu để ý dò la thi quả thế cách đấy ba
đêm có một phù thủy thật. Tôi bèn phù đồng
lâm lè và hóa hép hòn than ; đặt một hòn than
lên một cái lá, hòn than nảy lên và vẽ thành
những cái vạch riêng. Tôi xem những cái vạch
ấy và thấy rằng mù phù thủy nó có liên can đến
cái chết của cô gái nó. Tôi bèn tìm đến mụ ta
bởi vì ở đây ai cũng biết tôi quên biết hết các
mặt phù thủy. Thị mụ phù thủy nują cũng chẳng
gần đến tôi điều gì. Mụ ta nói :

— Gần đây có một người thanh niên mê nàng
thiếu phu kia, một hai sút cõi à tròn chòng đi
bay chuyên hoa nguyệt ở bụi tre bùi suối. Ác
thi, thiếu phu kia lại yêu chàng, quyết giữ trọn
chữ thủy chung, vàng bạc cõi không màng mà lợi
danh cũng chẳng trường : trái lại, cõi phu nhô
vào mặt già trai kia là khác. Phản tíc tức giận vi
lòng tự ái bị thương lòn, phản vi bị đe dọa lòn,
phản vi bị đe dọa lòn, phản vi bị đe dọa lòn
chối mồ cách mồ lòn, già thanh niên đi tìm mồ
Yobini là mu phù thủy, nhờ làm hộ báu yêu để phâ
đồn ái chàng thủy của thiếp phu nói nứa. Không
khô khöh mà cõi chẳng chung hỏi han cần vân một
câu mụ Yobini lấy một cái công bằng đất nung
để báu phép bín cho gái tình nứa.

Báu phép ấy là một thứ nước lanh nhòn, không
có mùi vị gì cả. Gá trai sê nhớ già nhân dày tờ
nhà cõi gá lòn lúa nào thuận tiện pha vào nướ
hoặc đòn cõi của cõi gá, không cần nhiều chỉ một
vài giọt cũng đã thấy kiền hiệu nứa.

Cái kết quả của báu yêu đó thực là tai hại. Sau
tám ngày hết sức chán giữ cõi lòng, cõi gá nuju

thấy chịu thua người phù thủy. Cái báu yêu đó
lâm cho cõi ta điên cuồng, và một hôm, thừa lúc
chồng đi vắng, người đàn bà trẻ tuổi khốn nạn
đó hiến thân cho gá trai si ngốc.

Còn thè dục vita qua hai cõi gá nuju tính ngay :
cõi gá khóc, cõi cõi cầu mặt mày, báu ra đe về
nhà và sau một đêm kêu khóc, sáng sớm hôm
sau, cõi ra ven rừng dầm đầu xuống bờ suối,
quay không đội gá trai chung với ká đê pha tán
đời mình, chà xéo hinh-phúc cõi già-dinh. Chỉ
một leáng, cõi xấu kéo lại xéo xé thè xác cõi ta.

Người phù thủy nói đến đây, ông cõi Shiva hỏi :

— Thế còn người đàn ông đã mua báu yêu kia
sau kết cục ra thế nào?

— Ngày, không có pháp luật nào của người
đời lại có thể trừng phạt một cõi tội áy cho xứng
đáng. Trời, trời xúi thang tay nhúng người đã cõi
gan trót quyền của thiên công để làm lợy riêng
cho mình. Không lâu lâu, ông a, chỉ sau đó nữa
tháng thì có việc báo ứng nhõn tiên ngày. Nếu
ông muốn biết thì cõi đe lại làng Sriga, tim nhà
gá tröp phu Govindar Mehta thi thấy những nứa
thà và mà quái Charel trả thù cho người thiếu
phu xấu số kia ra thế nào.

Người chết trả thù

Hôm sau, tôi di — đây là lời của nhà phóng sự
Jean Marques Riviere — tôi di tìm nhà gá thanh
niết si tinh ở làng Sriga và tôi cố tìm cách được
gặp mặt người đàn ông đó. Tôi bịa ra một chuyện
buồn thõe đe cho người nhà già kinh tôi vào giáp
mặt ông ta.

Đó là một nhà giàu có nhất ở trong làng, nhà
cứa rất đẹp, già nhân dày tờ có đến mấy chục;
những người vay công lính ngay đến chục ở cửa
cõi đòn hòn trạm người.

Một tên dày tờ chạy ra đứng trước mặt tôi và
xin lỗi thay cho chủ nhân không thể tiếp được
kính. Tôi nhận danh là một người da trắng lại
đến nói chuyện về việc buôn bán sau một lat
thì tôi được người « đặc-cách » tiếp chuyện tôi
trong phòng kín. Chủ nhân, Govindar Mehta lùi ấy
nằm trên giường chung quanh toàn chăn nệm.
Anh ta run cầm cập như sót rét, và có vẻ co ro,
cúm rúm và già nua như lèh một ông lão
gần kề mieng lõi rồi nói chuyện về việc buôn bán.
Gá Govinda run rẩy cầm một cái bút chí lâm
tinh. Đè ý tôi thấy mắt gá ta đồ sòng ức nào
cũng trông ngang như thế một người sỹ ai đánh
trộm. Câu chuyện nõi dài câu chuyện kia, chòng
tôi bước sang chuyện phù thủy và các ngài cõi
phai ngồi & đây mới có thể biết lão ta mặt xát
bạn phù thủy như thế nào. Anh ta lai công kích
lùn cõi ông cố Shiva, bạn tôi. Lúc bấy giờ tôi
đã vỡ lẽ ra rằng ông cố Shiva, bạn tôi, đã
đòi một phần quan trọng trong việc phù thủy cho
linh hồn thiếp phu đê đòn đầu xuống sông.

Hai tuần lù sau thì cõi lòn Graga cõi tin Govinda
Mehta đã chết một cách véc cùng khõ số.
VŨ BẮNG

Sách mới

Các bạn muốn có một người vợ đẹp hiền hậu,
thùy mị. Các bạn muốn biêt rõ một người đàn bà
thế nào là đẹp xin đọc :

Luyện sắc đẹp

cõi Vương-le-Dung nói rất通俗 tận về nhan
sắc cõi đàn bà cách tu sửa, cách giữ gìn lại cõi
40 bức tranh do nữ họa-sĩ Hoàng-thi-Nại vẽ, cõi
Nguyễn Thị-Bach-Tuyết nřn sinh trưởng Đồng
Khanh Hanoi biêu diễn. Sách in rất đẹp giá 0\$70.

Hầu hết các nơi đều có bán.

Editions BÁO-NGỌC

67 Neyret Hanoi — Tel. 786

Cô Linh trước "Luật tự nhiên"



(Tiếp theo)

Nhưng, nói thế, chúng tôi đã khiên cô bạn đọc hiểu lầm rằng một kẻ dối làm điều bất-luong, là « tại số ». Vì cái « số » họ bị dối truyền những tình - nết xấu, bị hoàn - cảnh già-dinh và xã-hội tạt ném, thành ra họ không còn trốn thoát được con đường tội-iỗi.

Không! trong đạo luật tự nhiên, chúng tôi không thừa nhận thuyết số-mệnh. Một khi đã « ném » ta vào trong một doan-thê, là Thương-dế đã đặt ta đứng đầu hòn con đường giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, sống hay chết, muốn noi theo con đường nào là tùy ta. Cạnh cái surong vẫn có cái khđ, cạnh hùng - cường vẫn có diệt-vong, và trái lại cũng thế. Bao giờ cũng còn một sinh-lô để ta hoạt-động, nếu ta còn muốn.

Thương dế không triệt đường ai cả. Bởi thế, trên con đường chiến - đấu để tìm hạnh-phúc cá-nhân, và doan-thê, cái dì-truyền, cái hoàn-cảnh, — ngăn cản cũng như giáp đỡ ta vượt những trở-lực - chí ánh - hưởng đối chọi thời, một phản lợn phải do với ta,

Trinh bày thuyết này với bạn đọc, chúng tôi muốn nói rằng: « trong gia-dinh, cái người bạn trăm năm của ta, sô-dì làm sao là vì ta, chứ không phải số-mệnh nào bắt ta phải thế ».

Lập thuyết xong, giờ chúng tôi xin dàn-chứng bằng thực-tế.

V
Người yêu của từng thời-đai

Từ muôn thuở, ái-tinh bao giờ cũng chỉ có một ý nghĩa là hai giống cái, đặc cộng-tác nhau làm cái việc sáng-lạo theo ý muốn của Thương-dế. Loài động vật nào mà chẳng « xú sự » như nhau. Nhưng,

XƯA NAY BỊ NHIỀU, VI:

Ăn no với tâm ngõ thường!!!
Cơm no với dã lén giởng ngỗ ngay!
Đặc tính dương lác no xay!
Phòng-tich bệnh ấy, xưa nay bị nhiều!!!

Bao to 12 grs. ₫855
Bao bé 6 grs. ₫0,80

thịch chinh - phục - chinh-phục cả trong tình yêu nữa. Vậy mà ở trên tình-trường Việt-Nam, người con gái chỉ là một vai thử-động. Họ bị người dân bà « giết giày » heo ý muốn riêng của mình.

Cho nên muốn biết khuynh-hướng phu-nữ Việt-Nam, ta cứ xét sự thay đổi « lẽ sống » của các bạn thanh-nhiên thi sẽ rõ. (Ở đây, bao giờ chúng tôi cũng lấy phần đông làm mục-thuộc).

Khi phong-trào văn-minh Thái-tây chưa tràn sang xứ ta, và đạo nhó đưọng thịnh-hành, người yêu lý-tưởng của phu-nữ phải là một người đứng đầu trong tú-dân — anh học trò đầu bùi tóc quấn trong vánh khăn nhiều hay khăn lụt, chân đi giày da lộn, mặc quần chào-lòng, trên mang tai thường gài cây bút « diệu tý ». Đó là đứa con cưng của phu-nữ. Vì thế có những « nàng » thành-thực đe danh-vọng khoa-bảng lèn trên cả su-giàu, có: « chàng pham ruộng cà ao liền, chỉ tham cái bút cái nghiên anh dò », chịu khó lam-lũ tảo-tần mãi hay sẽ bị diệt-vong.

Gì, chúng tôi xin bàn qua cách tổ-chức ái-tinh của xã-hội Việt-Nam — một dân tộc lạc-hậu — trong những năm gần đây. Do đó, chúng ta sẽ biết cái nhược - diêm của chúng ta bị ánh-huống vì đâu.

Với người con gái, thì ở thời-đại nào, người bạn trăm năm của họ, vẫn là những thiếu-nữ đẹp-de, hoặc giàu có, hoặc nết-na. Yêu thứ nào họ sẽ đặt thứ ấy lên trên tất cả các thứ khác. Nhưng sự xếp đặt «ngôi thứ» ấy, không phải do noi họ. Đó là một sự lạ. Vì người ta thường bảo giống đực là một giống khỏe

rệt, vì nó còn luồng - lự trước sự «quyến - luyến » với nhau nho. Nhưng đến khi trưởng Cao-dâng đã mở ra và bắt đầu có phong-trào đi tây du học, các « nàng » liền thẳng-tay đào-thải những thầy đồ anh khóa, cho là hàng giày cũ chiêu rách, và để ý đến những anh chàng sinh-viên mới-mẻ. Cho nên trong thời kỳ ấy, đã có mấy câu ca-dao là cái lồng mong-mồi của các nàng:

Ước giem lẩy quan tham,
Bố nơi xứng đáng cung cam
một đời.

Ngày thi bài bạc rong chơi,
Đêm thi non-ni hết lời ái-án.

❶

Ước giem lẩy cù-nhăn,
Ngày ngày em xách vợt quần
ngao-du.

Chẳng bà huyền cung giáo-su,
Chẳng đốc vợ đốc kế thưa
người trinh.

Càng nhau phu quý phu vinh.
Càng nhau bình-đẳng chia tinh
xé chia.

Ước giem lẩy ống nghè,
Danh thơm lảng lẫy ba kỵ
biết tên.

Nay rap hát mai ô-len,
Chiều chiều khóa cánh lại lên
bờ Hồ.

Trong nhà sẵn có ô-lô,
Đến mùa viêm-nhiệt ra Bồ-son
choi.

Nếu mà em ước như lời,
Thì em thật sướng như người
tiền cung.

Vi bắng lẩy phải phản
thông,

Hay là kỵ-cách, cung ống hoc
trò.

Thì em nhất định nằm tho,
Phòng không em lại đợi chờ
nhhang-ai.

Vi bắng cha mẹ ép nài,
Em mượn giòng nước cho rồi
ngày xanh.

Bởi có nài cung « phi cao-dâng bá-thành phu phụ »,
cho nên không có ô thành thi,
ở thôn quê, làm chí em
cũng so với ngay một tấm
chồng ông tham, ông đốc.
Vì thế, có những nhà giàu
từng bỏ tiền nghiên bắc vạn
ra « mua » chồng cho con
gái...

Đến đây, sự hồn-nhân đã
hóa ra công việc buôn bán.
Mà nói đến sự buôn bán
người ta phải nhớ cái luật
cung-cầu trên thi-trường. Cái
số sinh-viên tối nghiệp, mỗi
năm hạn-dịnh không quá số
trăm. Còn cái số các nàng
« cần dùng », có tới hàng vạn.
Bởi vậy, các sinh-viên thành
cao-giá; các « nhà tiêu-thụ »
phải cạnh-tranh nhau: người
ta lợi-dụng thê - lực, hoặc
dùng sức mạnh của kim-tiền.
Hóa-phẩm ít, có khi người ta
phải đặt « com-măng » ngay
tù trong xưởng ché-ilo. Có
khi người ta đậm mua hoặc
mua hẳn « nguyên-liệu » —
những chàng học-sinh khôn-
ngó tuấn-tú — từ ngoài, rồi
gửi vào xưởng máy, sau vài

ĐÒI CHO ĐƯỢC

FOOR

MỤC BÙT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TAMDA & C°

72, Rue Wiéle Hanoi - Tel. 16-78

Đại- lý: Chi-Lợi 97 Hàng Bồ

MAI - LINH HAIPHONG

Dentifrice Microbicide

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo đã được giải thưởng và bằng khen về kỹ thi công nghệ Đông pháp. Bán lẻ khắp nơi

Tổng phát hành!

HÀNG ĐẶT PHÚC-LAI

87-89, Route de Mué Hanoi - Tel. 874



GLYCERINA

năm ché - đặc cho thành
thỏa-phẩm ».

Nhưng, dù sao sự sản-xuất
đã có hạn, thì cái số người
tiêu-thụ cũng phải ứ-tử. Bởi
thế, cần cản cản tiêu-thụ
và sản-xuất vẫn chưa được
thắng-hoàng, mà vi kinh-lẽ
khủng-hoảng, cái số những
ông kỵ các sở tư còn bị sụt
nhiều. Rồi, không thể bắt chước
được cái chính-sách của
nuôi Brésil dù hàng tân-cá-
phê xuồng biển để giài già cá-
phê đứng vững trên thị-
trường quốc-tế, người «tiêu
thụ» đánh phái hụ-giả của
mình vậy.

Thể là các «nàng» không
dám ché những ông thông,
ông phán nữa.

Ông thông, ông phán được
lên giài!

Song, những ông này, mỗi
năm nhà nước cũng tuyên có
số-hạn, vẫn chưa đủ cho các
«nàng» cần dùng. Nhất vào
thời kỳ kinh-lẽ khủng-hoảng
lại mấy năm không có kỵ thi-
lấy các viên-chiếc công sở,

thành ra càng «khan hàng».
Rồi đến lượt những ông kỵ
hàng buôn được «biệt-dãi»...
Tuy vậy, cái cản cần tiêu-thụ
và sản-xuất vẫn chưa được
thắng-hoàng, mà vi kinh-lẽ
khủng-hoảng, cái số những
ông kỵ các sở tư còn bị sụt
nhiều là khác.

Trong khi ấy, cái hinh-ảnh
người chồng viên-chiếc đã ăn
sâu vào trong trí óc phụ-nữ,
không để gì nghĩ một ngày
hai mà gật bỗng được. Sau các
«nàng» dành phái «cát nhắc»
các cậu học sinh vậy, hồi các
«chàng» này cũng có hi-vọng
mai sau thành công chúc.

Đương-lúc-e các cậu học sinh
được «lọt vào mắt xanh»,
chợt nở bùng phong-trào
sang mờ vật-chất. Phong-trào
này đảo lộn hết cả tinh-thế
xã-hội. Nó chỉ-huy ái-tinh.
Nó khiến ở các nam
nữ thiêu-niên Việt-Nam, về
yêu-duong, không còn sự
anh-huống lẩn-lẩn nữa.

Cái phong-trào vật-chất ấy,
chúng tôi sẽ đem nó ra phân-tiết
dưới mặt bạn đọc, xem
nó từ đâu mà nở, nó đã gieo-rắc
những tai hại gì vào tinh
yêu của bạn trẻ chúng ta.

(đón nứa)
VŨ-XUÂN-TÙ

ĐÃ CÓ BẢN:

ÁI BẮC

Lịch-sử anh-hùng
của đất Việt
của THAO THAO
Hồi các hi-ệu sách
Giá... 1\$00

NHA BUÔN NÀO CÓ CỦA TÙNG VÀ KHẢI CÓ CUỐN CATALOGUE OFFICIEL

HỘI - CHỢ HANOI 1941

Một cuốn chỉ-nam đầy đủ-lich-hist liệu
để giúp các ngài rông-roron
giao-dịch với các hảng sản-xuất
và các nhà tiêu-thụ. Giá bán
1p00 mỗi cuốn, thêm Op 2%
phi. Chỉ còn rất ít, xin gửi
ngân-phieu cho:
Comptoir Indo-chinois pour la Propagande
publ. Industrie et le Commerce
(C.I.P.I.C) 72, Rue Wielé Hanoi

NGƯỜI VIỆT-NAM CẦN PHẢI ĐỌC: NGƯỜI XUA

édition VIỆT-THƯỜNG
đề thuở-thức cái tình-hoa
của lịch-sử nước nhà. NGƯỜI
XUA là một tài-liệu văn-chuong
quý giá, in giấy bẩn. Giá 0\$70
C.I.P.I.C. Hanoi xuất bản

Thuốc ho gia-dinh

c 5 cái hiếu thuốc lớn
Mỗi gói 0\$10
TỔNG PHÁT-HÀNH
Nhà thuốc

TUẤ - TỊNH

Cơ quan khảo của thuốc Nam
88, Rue Auvergne - Vien

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy
tinh răng-bằng

JAVON
DENTIFRICE

KOL

DÉPOT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE
325, RUE DES MARINS. CHOLON

AGENCES :

Bis TÙ-SƠN à Phanrang
Bis TONSONGO 146, Espagne - Saigon
M. LÊ-NGỌC-CHẨN, Rue Saliceti VINHLONG
(Cần dùng người làm Tổng-phát-hành Bắc-kỳ)

Tuần lễ Quốc-tế

(Tiếp theo trang 4)

thất bại trong cuộc đánh phá các mục đích
quân sự và các kho đạn dược. Toàn quốc
Nhật vẫn lồ vể rất bình tĩnh. Các cuộc giao
thông ở Đông kinh không hề bị ngừng trệ.

Cuộc ném bom của bèn-dịch, theo bản
thông cáo chỉ làm cho tinh thần ái-quốc
Nhật thêm vững vàng và quốc dân Nhật càng
quyết chí để đánh người Anh, Mỹ. Các nơi bị
thiết-bại như nhà cửa của dã-bắt đều sửa chữa
và kiến-thiết lại, do chính phủ giúp cho về
tài-chinh.

HO LAO

Tôi có một phương thuốc ho lao của ông bà đê
lại... Nay làm ra bán. Mỗi ve giá 12p00

M. Nguyễn - vân - Sáng

Cựu Hương Giáo làng Tân-Quới (Cần-Thơ)
Boite postale n° 10

ĐÃ CÓ BẢN :

Giặc Cờ Đen

Sách dày 100 trang, khổ 12 x 19
Bìa hai-màu - Giá bán 0\$35

Cô Tư - Hồng

dày 240 trang, khổ 12 x 19, giá 0\$80
HỘI TẠI :

TRUNG-BẮC THỦ-XÃ
36, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

Phấn Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỒI

Lau phai, đứng ngang hàng các
bìu phấn danh tiếng ngoại-quốc
Có thứ hương, trắng và da
người. Bán khắp nơi. Giá 1\$20

MUA SỈ ĐÓ:
Etablissements VĂN - HÓA
số 3 phố Hàng Ngang, Hanoi

Tâm - Nguyên Tù - Biền

của LÊ - VĂN - HÓA
Tựa của Nguyễn-pân-Ngọc và Trần-Trọng-Kim

Giá : 2p80

...Ce n'a pas été de faire de son dictionnaire un trop grand éloge que de l'appeler «un bon instrument de travail». A ceux qui nient les progrès réalisés dans la lexicographie annamite depuis le jour où Paul... Cela publiait son dictionnaire Bilingual Quốc-Âm tự-vi (Saigon 1855-1892, 2 vol.) on pourrait opposer hardiment le nouvel ouvrage de M. Lê-vân-Hòa...
Üng-lòn NGUYỄN-VÂN-TỐ
(Annuaire Nouveau n° 1975 du 22-3-42)

Thư từ ngân phiếu gửi tên M. LÊ-VĂN-HÓA giám đốc
QUỐC - HỌC THU - XÃ
16 bis, Tiên - Tsin - Hanol

Bốn môn thuế bđ cần thiết cho
Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bồ-thân Đức-phong 1\$50
 - 2) Thuốc Đại-bđ Đức-phong 1,50
 - 3) Thuốc Biều-kinh Bồ-huyết 1,20
 - 4) Thuốc Bồ tỳ tiêu cam... 1,00
- do nhà thuốc (tròng)dó

DỨC-PHONG

phát hành

Một hiệu thuốc tin-niệm, có hàng buôn bán lẻ đâ
thuốc sống, thuốc bắc chế và các thứ sâm-chinh liệu.
45, Phố Phúc-kiến - Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :

1') LAO TÙ (triết - học đồng-phương)
0p.80 của Ngô-tát Tố và Nguyễn Đức-Tịnh

2') MUÔN KHOẺ của Bảo - vân
Khang 0p50, sách giay cách tập thể thao có
ngôn 100 hình vẽ.

3') VIỆT NAM VĂN HỌC I 0p.80 (Văn học
đời Lý) của Ngô-tát-Tố

4') VIỆT-NAM DƯỢC HỌC 10 .80

5') VIỆT-NAM DƯỢC HỌC II 0 .80
của Phó-đức-Thanh

NHA IN MAI-LĨNH XUẤT-BẢN



Đóng Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời của giáo Nguyễn-thi-Nh. kể lại
Chuyện thật một thiếu nữ làm lố kết hôn với anh chồng đốt
nát mà sau cầm hòa khuyên chồng làm nên danh phận
(tiết theo)

Nếu quả nay mai chồng em có địa-vị gì
trong quan-trưởng hoan-lộ, chỉ là do tài năng
học-riêng của hắn ta, có dính dấp gì đến em
mà bảo em giúp đỡ nên danh-phận, chỉ thử
nhìn xem?

Giúp công cũng có lời nàng nói nén,
biết đâu? Vả lại, lời tục đà nói «gái ngoan
làm quan cho chồng», em không nhớ sao?

Minh-Cầm làm thinh, trong ý không chắc
nhưng lời chi phỏng-doán đã đúng sự thật.

Chiều tối, thuyền đến đảo Phú-quốc.

Ba người vào khách-sạn Đại-dông ở trọ,
sai bồi đi mua cơm vè ăn. Sau khi ăn uống Nhà ấy cũng đại-phù, đặc-trí có một con gái,
xong, chia hương
Tám tiếng ngủ dưới thuyền, cảnh gác
hành-lý, đè phòng
cho hai người đàn bà
yên nghỉ.

Cô giáo Nhâm vừa
đặt mình ấm chỗ là
ngày; con người
thanh nhàn vò sụ có
khác. Trái lại, Minh-
Cầm có tâm-sự phán-
mạng, thành ra thao
thức quá nứa đêm, nằm chán lại ngồi dậy
mở cửa sổ đóm trăng, hai mắt càng khuya
càng tinh.

Một là nàng lo ngại trong mình học số tiền
to, trong chỗ lũ-thú, sợ có mấy ông quân-lữ
nằm trên xà nhà. Hai là khách-sạn ở các
chỗ-quận, phòng trọ thường phản cách
nhau bằng tẩm ván bụng, mà đêm ấy phong
bên cạnh có một cặp trai gái, là vợ chồng
hay nhân-tình không biết, nỗi cười râm rí
suối đêm, chẳng kè gì đến sự yên tĩnh của
khách-trợ lán-cận.

Có câu họ nói với nhau, khiến cho Minh-
Cầm phải lảng tai cảnh lòng.

Tại sao mấy nhà có cửa mà họ khờ thè
minh nhỉ? Tiếng người con gái nói. Quẳng ra
tiền muôn bạc ngàn mua chồng cho con gái
mà lại mua phải đồ già, mới là khờ cho!

Ai bão họ hiếu danh lầm mói mắc luỡi
câu, cắn phải ớt! người con trai cưới và đáp.

Có thể, họ lại vô vập, không kịp suy xét,
chỉ sợ nhà khác tranh mất ông rể, rồi con gái
minh già đói ở góa, hết mất chồng sang. Mấy
tháng trước ở vùng Sóc-trăng hay Chàm-đốc
có một chuyện như thế, minh không nghe à?
Ông bố lợn tơn gá,
con bù cùa cho một
anh chàng tốt mả, lỵ
xung là đồ ông nghè
ông công giò bèn tay
về, nhưng kỳ thật
chỉ là một thằng điếm
dàng bò lão, ở trên
Nam-vang người ta
đã nhẫn mặt nó.

Đấy, minh đã giục
minh hú vía chưa?
người con trai hỏi lại ra vẻ đặc ý. Ngay như
minh, nêu lúc nọ bà má minh đi nghe lời
tui «thái-su quạt mo», gá mìnch lấy thẳng
Trần-Kinh thi cũng bị bịa như ông bà giàu
minh vừa nói đó. Thằng Trần-Kinh còn tè
hơn nữa, vì nó đã bị hai ba ăn trộm cắp ở tú
trên Saigon, thế mà xổng Lục-tỉnh dám
về mải tu khoe làm thây thống!

Mình oí! bà má tôi ở hiên gặp lành, cho
nên trời phạt xui khiến không phải bị bịa.
Tôi hỏi minh nhá: vì dù minh một lầm
hái lố, vớ phải thẳng chồng như thế, thì làm
thế nào? Minh tống cõi mẹ nó ra đường bay
là minh tự ôm đá nhào xuống sông mà chết?

— Anh này nói nghe ghê quá! Tiếng người
con gái vừa cười vừa nói. Việc gì mà phải tự
tử? Một khi minh lấy chồng, xóm làng thiên hạ
đều biết, thi hay dở nêu nhà, minh phải chịu
lấy. Vì dù tôi vớ phải thẳng chồng như thế,
trước hết cũng dành cần-răng mà chịu, nhưng
tôi cố khuyên lòn cảm hóa cho trả nên một
người lương thiện, chừng nào không được sẽ
hay. Nếu ban đầu rõ ràng như ngay, không
khác nào phô-trương điều lầm lố của cha mẹ
và của mình cho thiên hạ chè cười. Sự thay
chồng đổi vợ náo có hay hồn gí! Chồng có
phải là một chiếc vỏ rách ráu mà nói chuyện
sớm mang chiều cõi dễ dàng. Tôi tưởng một
người đàn bà biết cách cầu hòa, dù thẳng
chồng khốn nạn đến thế nào cũng có thể trả
nên người khá, trừ ra nó thật là khúc cay cặc
đá khồng kẽ.

— Thôi, lý thuyết của bà cao lâm, con xin
bái-phục. Từ sau hồi đó Nguyệt-lão không xe
giày trôi cảng bà với ông Trần-Kinh để xem
bà có cảm-hoa nõi Ông ấy khồng?

— Cờ đến tuy thử xem có phát được không;
anh nghĩ gái này lầm - thường bần thой?
người con gái nói với giọng nũng nịu.

— Thị tôi đã lòn làm bà rồi còn sao nữa!

Rồi một trận pháo cười đồng thời phất nô,
lâm vang động cả một vùng không khí tĩnh mịch.

Câu chuyện ngẫu-nhiên ở phòng bên cạnh,
không ngờ có mùi nhọn như chồng gai đậm
thẳng vào tâm-thần M nh- - cầm nghe đau buốt
lạ lùng.

Mấy lời nói mập mờ khó hiểu của thầy dạo
sĩ Cao-miên lại thúc dậy trong trí nhớ, nàng
nhất đam ráp lại với chuyện này, thấy sao nó

ăn khớp như một vây. Chuyện bí-mật mà đạo
sĩ bảo ta sẽ được nghe, có lẽ tức là chuyện
người đàn bà bên cạnh vừa kẽ. Minh chẳng
phải là người Chàm-đốc ư? Minh chẳng phải
cưới chồng cách nay mấy tháng ư? Chồng
minh chẳng tự nói di tay đồ đạt trở về, mà
hình như vẫn người sinh-trưởng ở trên Nam-
vang đấy ư? Thôi, phải đợi di rồi, cuộc nhàn-
duyên lừa đảo người ta nói đó chính là cuộc
nhàn-duyên của mình chứ ai!

Nàng nghĩ đến đây, tự nhiên thấy mặt mũ
nón tắm, ruột gan té tái, dường như trong mình
nồi cơn giông-bão hòe thét, bức tức, ti nứa
thôi nàng ngã phục dưới đất nếu như nàng
thòi dù súc cô gượng lại.

Cũng may cái gương ấy xoay dồi lu-tưởng
nâng ra một phương-hướng khác.

Trước hêt nảng mong mỏi cái chuyện thiêng
hà dom không phải là chuyện có thật. Hay là
không phải chuyện mịnh. Quanh vùng Chàm-
đốc Sóc-trăng thiêu gí nhà giàu, và lại thiêu
gí con gái lấy chồng vào khoắng hai ba
tháng trước. Vậy thi cô à lấy phải anh
chồng già dối, chắc hẳn là con cái một nhà
nhà khác, dom phải nhà nàng. Chồng nàng
linh lợi anh tuấn thè kia, quyết-nhiên
không phải con người có thể làm việc đê
mang da cop, cho dat sò-vòng lây vi tiễn.
Thế rồi nàng thấy mắt rát nhè nhẹ, như
hết được: chiếc cõi da đang đê trên tám não.

Nhung nêu van-nhất câu chuyện ấy có thật,
thì ta ném làm thế nào? nàng lật tự hỏi.

Nàng thiết-tưởng ra dù các phương-diện,
tim cho mỗi phương diện một cách đổi-phó
rồi kẽ-cục nàng cũng chịu nhận cái ý-kín của
người đàn bà ở phòng bên cạnh là phải hơc cõi

Giờ có làm cho lung tung ra lẽ, thi bắt-quá
anh đì dảng anh, tôi đì dảng tôi, ly - di nhau
là hết. Làm thế, liệu có rủa được tiếng nhà,
liệu có khôi phục được tấm thâm-trinh hạch
không? Chắc là không. Chỉ tò bêu xấu cha
mẹ, rầm rí du-luan, mà thau minh cũng mang
chẳng cõi nguyên vẹn, đời minh cũng mang
tiếng một chồng rồi, có ích gì đâu!

Àu là số-phận chơi khăm, ta hành hàng
phục nó. Nét chữ tiền-định viết bằng một
thứ mực gì chắc hòn keo son, không thè bài
xóa được nữa. Giờ có tinh cưỡng lại bằng
cách nào cũng chỉ có hãi chí khống có lỵ.
Phải, ta vò lầm một anh chồng vô-danh,
nhưng ở đời chẳng từng có bà công-chúa lấy
kể chán chê, chẳng có tiêu thư con nhà
giàu sang quyền-thể mà kết duyên với nông
phu dien tốn nhà mình đấy sao! Cũng là tự
duyên số oái oăm bắt buộc họ như thế.

BÃ CÓ BÁN TRONG KHẨP CỐI BÔNG-PHÁP

Magic Bloc Film và 7 Couleurs sans Danger

ICLAN

Bảng viết biển-
hóa, rất ái tình.
Chưa từng thấy
có ở Đông-đường
TAMDA & Cie
72 wiele
Hanoi Phat-hanh.

7 mầu thuộc về Học-sinh.
Hết tẩm, tên tẩm, lợt tẩm.
Pha được hơn 30 mầu
rất đẹp khác nhau. Bát
chi mẫu bát gốm tẩm,
mỗi học-sinh cần phải
cõi mít vè 7 Couleurs
sans Danger Iclan để
luôn luôn trong cõi.

GIẤY HOA MAGNIFIC RELIURE
Dùng đóng sách nhâ - đep hơn cõi.
Những xuất-phẩm kiết-tác của hiệu sách:
TAM-ANH — 96, Bd. Bonnal Haiphong — Tel. 706
Cửa mỗi thứ, gửi 0\$20 tem-cõi ve lấy mẫu biểu khôn

Rời nồng quay kít vào hai chữ thiêng liêng
quý báu nhất đời người ta: ái-tinh.

Vợ chồng lấy nhau chỉ có tinh yêu. Tình yêu cao quý hơn cả nhất-thiết. Nào những tài mạo, danh-gia, tiền-của, vân-bằng, mòn-hộ, dù là những cái bám ở bên ngoài, có khi không cần phải đểm xá đếm. Hễ yêu nhau thì lấy nhau, những cái bám ở bên ngoài kia dù hiện thời thiến-thốn hay chẳng có tí nào, thì sau này ta đào-tạo ra nó cũng được, phỏng có khó gi. Một người được ngồi ăn cỗ sǎn, tuy là có vẻ thanh nhàn, nhưng thật không được sung sướng cho bằng một người tự lấy sức mình làm ra miếng mgoa mǎi ăn, vẫn có vẻ cao thượng hơn.

Có khi ông tạo-hóa trớ trêu, khiến ta gặp phải sự đau đớn, sự iu-iu nhục, sự bất nhã ý, tức là một cách để thử xem tâm chí và tình nhẫn nại tự cường của ta có hay không, giỏi hay dở, cao hay thấp đây. Nếu ta chỉ biết thở than số phận rủi ro và cúi đầu hàng phục nó ngay, thì ta hèn lâm. Làm sao ta phải hồn lòng gông súc, từ sùa sang lấy đời mình cho xấu hổ đẹp, dở hoa hay, cảnh tối tăm hóa ánh sáng rực rỡ, thế mới khôi hoangi!

Lúc này còn là xét quanh nghĩ thẩn trong tri, giờ nàng tự nói lầu rầm một mình:

— Ôi! việc quái gì mà phải suy nghĩ lo âu cho mệt tâm thần vô ích. Nếu cuộc nhân duyên ta không đến rỗi như lời tiên hả đòn thi cung hay; và nhất chồng ta có phải là một kẻ vô danh di nữa cũng chẳng làm sao. Ta đã thuận tình kết duyên phu-phụ với chàng, vì ta thương yêu chàng; ở đời đến chừ yêu là hết, kỳ dù chàng có gì quan hệ. Ta sẽ dồn cạn lòng thành ra khuya-rén, cảm hóa, giúp đỡ chàng có một ngày trở hèn người lương thiện đánh giá cho thiên hạ coi.

Một người đã nghe vào chiếu bạc với tâm tri thản nhiên: tình ta, không bao lòng và suy đón dò được thưa, thi dù khi minh đánh chẵn mà bạc mờ lè, hay là trái lại, cũng chẳng lấy làm súng-sót.

Minh-cầm lúc này cũng có chủ kiến không cần được thưa và đối với tình cảnh sẽ tới có ý thản-nhiên như người ngồi chiếu bạc đó.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

Edition hebdomadaire de Trung-Bắc Tân-Vân
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân
36, Boulevard Haussmann à Orléans — Hanoi
Tirage...
Certificat exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: Mr. DOLIN-VUONG

SẮP XUẤT-BẢN

XUÂN - THU

NĂM-TẠP

Văn-chương, nghệ-thuật
và tu-tuồng tiễn-phong

THO, VĂN, LUẬN - THUYẾT,
KỊCH, ÂM-NHẠC, HỘI-HOA v.v..

ĐOÀN-PHÚ-TỨ PHẠM VĂN-HẠNH
NG-LƯƠNG-NGỌC NG - XUÂN-SANH
NG-BỐ CUNG NG - XUÂN-KHOÁT

Chủ-biên: ĐOÀN-PHÚ TỨ
Xuất-bản: №. L. - NGỌC
26, phố Nguyễn Trãi
Ha Gi

50 bảu giấy lúa... 9\$
1 — — nhiều 100\$
đều ở phụ-bản của
Nguyễn - Đỗ - CUNG
Sách qui đặt trước:

Cai A-Phiên

Chảy hội chùa Hương

Tứ- hỷ Nhâm-Đinh-Vân-Hội số 48

Giá: nghiên-nặng 4.. nhẹ 2p.
Sám-nhung tuyêt-can A-phiên:
Giá 1p50 — Thang-tuyêt-can A-
phiên: Giá 0p25.

Các cu già lão hay người yếu
đuối trước khi cai phải dùng
thuốc bồ.

TIẾP-ÂM-HOÀN số 44: Giá 1p20.

Ở xa mua thuốc gửi theo cách
linh-hóa giao-ngôn và phải trả
một phần ba tiền trước, nếu
không, ta miêu gõing-piêu
để tên M NGÔ-VI-VŨ V. ết-Long
58 hàng Béc-Hanoï. Thủ-thúy hòn
kém tem Op6. Đại-lý: Mai-Linh
Haiphong, Việt Long-nan-dinh,
Ich Tri Ninh-binh Quang-Huy
Hải-dương, 21 Hà Văn-Ha-đong,
26 Tam-Cờ Tuyễn-q-ang, ấp
Tiền Camphorot; Quang-lich
Chợ-rã Bác-kạn, Ngô-hanh-Lai
Sam-nang, Trần-gia Thuy Phu-ly
Thái-Lai Thành-hoa, Sín-Huy
Vinh, Hương-Giang Hue, Mỹ
Liên-Quy-nh. ◎

Cần thêm nhiều Đại-lý tại
khắp Trung-Nam, Bắc-kỳ. Xin
viết thư về thương-lượng.

Chùa Hương — chèm xà chảy hội.

Biép-bao ngu-đì mong-tới cảnh-tiền.

Án chay nǎm-mòng cửa-triển,

Ước-Ương mong-tới lúa-phieu

tử-day.

P-ết thường nhung-ra tay-lé-dô.

Nước-Cam-Lô (l) sǎn-có từ-lau!!

Chèo-thu phuong phép-niệm

mè..!

HOA-KÝ RUU CHỒI phải cầu-dau-xa.

Khi-nin nǚ uña cosa, vúra-bó.

Huyết-lưu-thông, gán-cốt-gián-gián.

Chèo-non, vụt-suối-nhạc-nhẫn,

Dòng-qua-quá-thay-tinh-thần-thoi!

Cẩm-công đặc-Như Lai-truyen-bá.

Gièp-và lòi-tuyn cát-quoc-dan,

HOA-KÝ RUU CHỒI nén-cán.

Thuốc-hay-nức-tiếng-xa gán-norí

khen.

HUYỀN-KHÔNG HÒA THƯỢNG

kinh-bach

(1) Nước-Cam-Lô là Ruu (lô) Ho-

Ký ngày nay.



BỘI TINH BẠC

HỘI - CHỢ HANOI 1941

MŪ IMPERIAL

Dẹp, nhẹ, bền, lịch-sự

Đại-lý độc-quyền:

TAMDA e Cie 72, Rue Wiéle
Hanoi — 16-78

Cần thêm nhiều đại-lý các-tỉnh,
viết thư kèm tem về-lý Catalogue illustré.

Mới và nhieu-cáu da IMPERIAL rất,
dẹp và rõ, gửi Op30 tem-vă-lă, mẫu.

LÃU, GIANG-MAI, HỘT XÔAI...

HÚC-Tho-Đường

131 Rou-e de Hué — Hanoi
Thuốc Lão 0p30 một hộp, uống
một ngày, Giang-mai 1p00.

Nhà-thuốc chẽ dù cát các-thứ
thuốc Cal-na-pha-ien, Bồ-thận,
Điều-kinh Khi-hu, vân-vân,
Nhận-luyện-thuốc Tề theo-don
hoặc theo-mạch.



Sách Mới

KÈ SI TÌNH

ĐẦN BÀ LA 1 BONG

HOA THƠM TRONG

GIA - BÌNH

Vây-quý-bá-quý-có-miễn-luc
não-bóng-bóng-dò-cũng-được
tươi-thảm-de-bảo-dám-cho
hạnh-phúc-gia-dinh, thi-né
đó-cho-được

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc
mùi-nhiêm để làm cho quý-bá

quý-có-tươi-trái-mái-mái

Crème MONA dùng sùa-sang-sắc
đẹp, ca-dặc-tính-chứa-được
những-nút-tàn-nhang, trắng-cá
v.v..

Tông-phát-hành: Pharmacie
Moderne 25, Francis Garnier
Hanoi. ◎

Đại-lý-bán-bán: TAMDA et
Cie 72 Rue Wiéle Hanoi.

Có-trái-bán-tại G.M.R. và-sát
hiện-lớn

NÀNG

Tiêu-thuyết-của LAN-KHAI

Ấy là một cuốn-tiêu-thuyết-mà
tác-giả đã viết trong bốn-năm
ròng. Nàng là sù-mù là một-âm
hồn-suốt-đời-noi-theo-một-lý
tưởng-chẳng-thể-thực-hiện-trong
trần-thể, một-lý-tuồng-quá-cao
đem-hầu-thành-một-sự-không
để-có-nó. Văn-viết-theo-một
thè-tài-rất-mới-là và-say-sa
ly-ký.

Giá 0p 90

Hai-cuốn-dùng-do Hương-Son
07, hàng Bóng-Hanoi, xuất-bản
7, nàng-Quạt — Hanoi

TRUNG BẮC CHỦ NHẬT

— DÙ • MỸ - THUẬT —

KIỀU NHẬT — GONG TRÚC

Dù lụp Lụa. 3\$85
 Dù lụp Lụa, hàng Luxe. . . . 4.75
 Dù lụp Satin, hàng Luxe. . . . 3.50

Cước thêm 6\$80 1 cây — Mua buôn hỏi giá riêng.

« LE LOUVRE » 70 Mr, Jules-Ferry
HANOI

TRANH - ẢNH • MỸ - THUẬT •

Vẽ sơn (PAINTURES), thuốc màu (AQUARELLES)

Chuyên nhận vẽ TRUYỀN - THẦN

bằng chỉ, mực tàu, thuốc màu, sơn v.v..

Có cách gửi rất tiện cho khách ở xa.

« LE LOUVRE » 70 Mr, Jules-Ferry
HANOI

CAM - TÍCH - TÁN ĐẠI - QUANG

ĐẠI - QUANG DƯỢC - PHÒNG
25, phố Hàng Ngang, Hanoi — Giày nón 808



DẦU VẠN - ỨNG

NHI - THIÊN - DƯƠNG

về nhộn mới cải trang lại thử
giấy bao ngoài rất mỹ-thuật.
Giá bán mỗi vỏ 0\$24

NHI - THIÊN - DƯƠNG DƯỢC - PHÒNG
76, phố Hàng Buồm, HANOI — Téléphone: 849

SLIP...

MAILLOT DE BAIN...

Bù các kiều, các màu len, tốt đẹp không đâu sánh
kép. Các ngài nên viết thư ngay về lấy giá.

PHUC-LAI

87-89, Rue de Hué — Hanoi — Tél. 974

Éclat d'Argent blanchit les dents

REPRÉSENTANT EXCLUSIF NORD INDOCHINE.
Nguyễn Đình Vượng 55 bis Rue des Teinturiers — Hanoi

En vente
partout