

TRUNG-BAC

CHỦ - NHẬT



Do An Ninh

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
CHỦ-TRƯỞNG

SỐ 1 CAO MIÊN

Miền Đông Miền Bắc, cùng các địa phương khác ở Miền Bắc

SỐ 107 - GIANG GIANG
10 APRIL 1954

Tuần-lễ Đông-Dương

6 Avril

Khởi mạc từ 31 Mars, hôm nay bế-mạc hội Trường yên. So với hai năm đầu, hội năm nay lễ đi nhiều. Có lễ vì những tình thế đặc biệt mà hội kém vui chăng?

Tại Huế có cuộc tranh giải bóng tròn Thống-chế Pétain. Ở Hanoi, có thi vô-địch điện-kính. Người ta bận lo việc hiện-tại hay việc tương-lai, nên chẳng có thì giờ quav về dĩ-vãng. Tại Huế hội-tuyển Nam-kỳ tháng hội-tuyển Bắc-kỳ 3 bản thua 2 Tại Hanoi hội-tuyển học sinh Bắc-kỳ đoạt giải quán quân điện-kính Đông-dương.

7 Avril

Việc An-Po vẫn còn được bàn tán rất nhiều. Tuy tòa Đại-hình tạm tha ông cùng các đồng-phạm. Tòa bắt đóng cửa hiệu thêm 15 ngày nữa để ông thanh-sáp cha xong mọi việc trước khi ra hầu tòa Đại-hình vào ngày 25 Avril này.

8 Avril

Thật là anh-hùng, anh-hùng không kém gì tên Chủ Abdul Kavy gác cửa hàng rượu Bình-Tây Saigon thấy vợ ốm cầm đình sang thuyền khác, liền đâm vó rồi quay lại đâm mình!

Nhưng có lẽ họ chưa hiểu nghĩa máy chữ anh-hùng... rom.

Những anh-hùng hạng đó chỉ là những người đáng thương hại.

Lê - đình - Phủ nguyên thư-ký nhà Bông, quán ở Nam-

định tự nhiên vô cố nhận được trát bị bắt đi chịu 3 tháng tù và 3 đồng án phí.

Té ra, trước kia ông đánh mất thẻ, có kẻ lượm được. Kể đó, than ôi lại là một « lương-thượng quân-tử », nghĩa là một kẻ tên kẻ trộm.

Những người lười không chịu trình báo một khi danh rơi thẻ, hãy nên coi chừng!

9 Avril

Lười bao giờ cũng là một thói xấu, có khi lại là một cái tội, dù sự lười đó chỉ có hại cho mình. Bởi vậy, quan chủ-tỉnh Hưng-yên ra lệnh lập lại mỗi phủ huyện một sân vận-dộng, để học-sinh bớt lười... lập thể-thao. Và ông hội-tru nghị ái-hữu, nhân-viên các tư-sĩ xin tổng-ủy-viên cam thiệp để được làm, nghĩ như các công-chức để hội-viên có thì giờ vận-dộng chân tay ngoài bốn bức tường giấy. Việc này tất thế nào cũng có kết quả vì là một việc hợp lý và hợp thời, như việc quan Thống sứ Bắc-kỳ cho công-chức nghỉ bù, vào các tua đi làm chủ-nhật hay ngày lễ.

10 Avril

Vụ thuốc lá Cotab An-Po và hãng Descours Cabaud Haiphong à những « cũ » đánh nặng vào đầu bọn đầu-cơ tích-trữ. Từ nay, hàng hóa gửi đi tỉnh này đi tỉnh khác đều bị khám xét qua. Như thế bọn con buôn đầu-cơ hết kế hành-động.

Bọn đầu-cơ về việc cho thuê nhà cũng vậy. Chính-phủ định nay mai sẽ bắt các gia-chủ kê khai các nhà cho thuê; giá cho thuê nhà không được cao hơn giá cho thuê ngày 30 Novembre 1939 đã đánh, mà những người thuê nhà lằng-lằng chửa trả giá cao cũng sẽ bị truy-cố về tội đồng-mưu với kẻ đầu-cơ cũng như tội người tiền dụng chịu mua hàng-hóa quá-giá Nhà-nước đã định. Người có nhà cho thuê và người đi thuê nhà ở, hãy coi chừng!

THÔNG CHẾ PETAIN ĐÃ NÓI:

« Thanh-niên phải là chung cho cả nước, như chính-phủ này, chứ tình vô chẳng có chuyên-biệt-lập một đảng Thanh-niên nhà-nước ».

Muốn được chóng giầu mua vé xổ số Đông-Pháp

CAO - MIÊN

với cuộc Nam tiến

Chúng tôi không cần nhắc lại rằng cái ác-mộng ngày xưa chia rẽ năm xưa Đông-dương đã quare rồi. Bắc-kỳ, Trung-kỳ, Nam-kỳ, Ái-lão, và Cao-miền bấy giờ chỉ có một linh thần đất nước chung ràng buộc lấy nhau thôi, không thể chia rẽ được. Năm xưa là anh em một nhà, họan nạn cùng chịu, vai sướng cùng chung. Chúng ta đều biết thế, nhưng đó không phải là một cố để cho chúng ta quên những lúc chia rẽ,



Photo Võ-an, Ninh CUNG ĐIỆN NHÀ VUA TẠI NAM-VANG

những giai đoạn mà lịch sử chép bằng nước mắt. Người Việt-nam phải biết

lịch sử Việt-nam cả những khi nhục cũng như những lúc vinh Bội-vọng, chúng tôi đã lúc này là lúc Cao-miền Quốc-vương ngự giá đến chơi Nam-kỳ, Trung-kỳ, và Bắc-kỳ, chúng tôi cũng thấy cái hồn phách phải nhắc lại thời kỳ nam tiến của người Việt-nam ta hơn một trăm năm về trước.

T B C N.

CỦA NGƯỜI VIỆT-NAM TA HƠN TRĂM NĂM TRỞ VỀ TRƯỚC

Từ cuối thế kỷ XVII, nước Chiêm thành qua một cuộc đại bại, còn lại một ít đất nước bị kiếm tích nốt vào bản-đồ nước ta, nước Cao-miền trở thành một nước láng giềng trực tiếp với nước ta ở phía nam. Từ đó nước Cao-miền phải luôn luôn xấp tiếp với nước ta, cho tới nay cũng vì lẽ tiếp cận ấy lại cùng ta cùng ở trong phạm vi bảo hộ của người Pháp, và trở nên một phần tử quan trọng trong Liên-hang Đông-dương. Sau nữa trong ít lâu nay người mình sang làm ăn buôn bán

ở nước ấy càng ngày càng đông, cùng thổ-dân cư-xử, văn-lai như người một giống. Do những lẽ ấy, đối với Cao-miền chúng ta cần nên biết rõ, nhất là nên biết rõ đến một đoạn lịch-sử hơn 300 năm trước đây: cuộc Nam-tiến của dân tộc ta với nước ấy, đã giúp ích cho ta nhiều lắm.

Nước ấy xưa kia gọi là nước Chân-lạp.

Đất nước chia ra làm hai phần: một là Lục-chân-lạp, hai là Thủy-chân-lạp.

Trong hai phần ấy, phần Thủy-chân-lạp đã thu vào bản-đồ nước ta, làm thành

xứ Nam-kỳ ngày nay. Tuy đất ấy đã thành đất của ta, nhưng người Cao-miền tức Chân-lạp hiện vẫn còn một số ít rải rác ở khắp các nơi trong miền Lục-tĩnh, thành trong làng rừng xóm nhỏ ở giữa những cánh đồng rộng mênh mông, người mình trong đó vẫn gọi là người Thổ Cao-miền. Những tên đất, tên tỉnh ở miền Tây-nam xứ Nam-kỳ ngày nay phần nhiều là gốc từ tiếng Chân-lạp cũ, Sa-đéc, Sóc-trạng, Cần-thơ, Bắc-liêu vân vân, không phải là tiếng chữ Hán mà cũng không phải

là quốc âm của mình. Đó là vì khi thực hành cuộc Nam-tiến người mình tới nơi mỗi ngày mỗi nhiều, rồi xa đuổi dân Cao-mên lên mãi chốn cao nguyên, còn những đồng bằng đất tốt thì mình chiếm lấy cả. Đến hồi nhà Nguyễn thống nhất khu vực nước Nam thì tất cả đất Thủy chân lập hoàn toàn về tay người mình. Tới đó, cuộc Nam tiến vẫn không ngừng, người mình lại đi ngược lên mà sang cả nước Lục chân lập tức là nước Cao mên ngày nay. Người Cao-mên đã ít lại

dầu trên tờ giấy trắng, trước còn nhỏ, sau cứ dần dần loang mãi ra, nếu từ đó cứ gặp thời-thế bình thường, thì có lẽ người mình đã man sang tới kinh-thành Vạn-gạc rồi không biết chừng. Hiện nay ở đất Xiêm cũng có mấy làng người An-nam, đó tức là những quân tiên-khu của cuộc Nam-tiến, gặp một sức mạnh tràn vào, đã phải ngừng lại vậy.

Sau đây xin thuật qua cuộc Nam tiến của người mình trên đất Chân lập trước sau như thế nào.



CHỢ NAM VANG
Chợ xây theo một kiến trúc rất lạ, người ta cho chợ Nam-vang to và đẹp nhất Đông-dương.

Photo Võ an Ninh

ýêu, người mình tới đâu là họ chạy tránh tới đó, nên sự cạnh tranh không kịch liệt lắm. Nhưng cũng đôi khi người Cao-miên sang cầu cứu nước Xiêm, Xiêm đem viện quân sang giúp, nên ta cũng Xiêm cũng đã có nhiều trận xung đột. Kết cục, Xiêm bị thua, quan quân ta chiếm được đất nước, rồi triều đình ta đặt cuộc bảo hộ, và lập thành một trấn gọi là trấn Nam vang.

Người ta đã ví cuộc Nam-tiến của người mình như vết

Bắt đầu từ thế kỷ XVII, chúa Nguyễn sau khi đã lấy một giải Hoàn-hơn để mở mang vương nghiệp, uy phục các nước ở phía nam, nước Chân lập từ đó cũng sai sứ đến giao hiếu và xin thần phục. Vào khoảng năm 1674, vua Chân lập là Nặc-ông-Chân đem quân đến đánh biên giới ta, chúa Nguyễn sai Tôn thất Yên đi đánh, đại phá ở Hưng-phúc, bắt sống được Nặc-ông-Chân đem về, sau lại cho giải về nước cho làm phiên thần. Rồi đó, có Nặc-ông-Đà

chạy cướp ngôi vua Chân-lập, cầu cứu nước Xiêm. Được tin cáo cấp, chúa Nguyễn sai ông Nguyễn-dương-Lâm đem quân sang cứu, giết được Nặc-ông-Đài, đuổi được quân Xiêm, rồi lập Nặc-Thu làm chính-quốc-vương ở thành Long-úc, Nặc-Nộn làm nhị quốc vương ở thành Saigon.

Năm 1677, chúa Nguyễn lại cho bọn bày tôi cũ nhà Minh ở bên Tàu tránh rạn sang là bọn Dương-ngạn-Địch, Trần-thắng-Tài được đến ở miền Đông-phố của nước Chân lập, Ngạn Địch ở Mỹ-thọ, sau là tỉnh Định-tướng, Thắng-tài ở Bàn-lâu, sau là tỉnh Bền-hòa.

Năm 1698, chúa Nguyễn lại sai Nguyễn-hữu-Kinh sang kinh-lược Chân-lập đặt Đông-phố làm phủ Gia-định, đất Lộc-giã làm phủ Phước-long, lập ra Trấn-biên-doanh; đất Saigon làm phủ Tân-bình, lập ra Phiên-trần-doanh, mở rộng được hơn ngàn dặm đất, và non bốn vạn nóc nhà, đem hạng lưu-dân ở phía nam Bồ-chính vào ở, đặt ra xã thôn, khai khẩn ruộng đất, lập sở đình-diền.

Các đời chúa Nguyễn sau, lại chia đất Gia-định làm Định-viên-châu, Long-hồ

Năm 1737, vua Thế-tôn sai ông Nguyễn-Cur-Trình đi đánh vua Chân lập là Dục-nguyên, lấy đất Tâm-bôn. Cho Nặc-Nhuận làm giám quốc, lại lấy hai đất Trà-vinh, Ba-Thắc. Sau đưa Nặc-Tôn về làm vua Chân-lập lại được dâng thêm hai đất Tâm-bao, Phong-long. Lại cất 5 phủ Hương-úc, Cầu-bột, Chân-Sâm, Tràm-ật, Quynh-linh thuộc Hà-tiên, đời Long-hồ-doanh đến Tâm-bào, đặt Đông-khâu-đạo ở xứ Sa-dịch, đặt Tân-châu-

đạo ở Tiền-giang, Châu-đốc-đạo ở Hậu-giang, Kiên-giang-đạo ở Giá-khê, Long-xuyên-đạo ở Kha-mao. Sau những cuộc tran lần ấy, nước Thủy-chân-lập đã hoàn toàn là đất nước ta, còn Lục-chân-lập thì tị nạn quyền bảo hộ của chúa Nguyễn.

Khi vua Gia-long còn nhỏ, vua Chân-lập là Nặc-ông-Cân bỏ ta thân phục nước Xiêm. Đến con là Nặc-ông-Châu, năm 1807 lại bỏ Xiêm theo ta, 'heo lệ phải cống tiến, cứ ba năm một lần.

Sau ba em của Nặc-ông-Chân là Nặc-ông-Nguyễn, Nặc-ông-Lem, Nặc-ông-Đôn muốn tranh quyền của anh sang cầu cứu nước Xiêm. Xiêm bắt Nặc-ông-Chân phải chia đất cho các em. Nặc-ông-Chân không chịu, quân Xiêm sang đánh thành La-bích,



THÁP PHNOM
Một ngôi tháp rất hùng vĩ xây trên một quả núi con giữa thành phố Nam-vang

Photo Võ an Ninh



VIỆN BẢO TÀNG

Photo Võ an Ninh

Nặc-ông-Chân chạy sang Tân-châu cầu cứu. Vua Gia-long gửi thư trách Xiêm, rồi sau một cuộc giao thiệp, vua Gia-long sai ông Lê-văn-Duyệt đem một vạn quân sang hội đồng với sứ thần Xiêm đưa Nặc-ông-Chân về nước.

Phục quốc cho Nặc-ông-Chân xong rồi, ông Lê-văn-Duyệt dâng sớ xin xây thành Nam vang và thành La-lêm. Khi những thành ấy xây xong, vua Gia-long sai ông Nguyễn-văn-Thụy đem một ngàn quân ở lại nước để bảo hộ.

Đến đời vua Minh-Mệnh mới thực - hình việc thôn-tính cả toàn thể nước Chân-lập, triều-đình cử ông Trương-minh-Giang và ông Lê-đại-Cương đem thêm quân sang và lập đô An-nam ở gần Nam-vang để giữ vững cuộc bảo hộ.

Năm 1834, vua Chân-lập là Nặc-ông-Chân mất, không có con trai, quyền cai-trị đến ở tay bọn Trà-Long. Qua 15 năm sau Trương-minh-Giang xin lập con gái của Nặc-ông-Chân là An-My lên làm quận-chúa, gọi là Ngọc-vân công-chúa, rồi đổi nước Chân lập ra làm Trấn-tây-thành, chia làm 32 phủ và 2 huyện, đặt một tướng-quân, một tham-tán đại-thần, một đề-ốc, một hiệp-lân và 4 chánh phó lãnh binh, để coi nom các việc quân-dân, lại đặt chức tuyên-phủ và an-phủ để phòng giữ.

Năm 1840, vua Minh-Mệnh sai ông Lê-văn-Đức làm khâm sai, ông Doãn-Uần làm phó sang cùng với Trương-minh-Giang kinh-lý mọi việc ở Trấn-tây-thành, khám xét việc buôn bán, đo ruộng đất, đặt các thuế đinh điền và sản vật, đặt các thuế quan tiền để bù thuế các thuyền bè qua lại dưới sông.

Cuộc bảo hộ xếp đặt dần dần rồi, ngờ đâu lại bị thất bại, vì các quan lại ta sang đó làm nhiều điều trái ngược, khiến cho dân bản-xứ đều oán giận. Không chịu nổi, dân đó đều nổi lên chống lại. Ông Giảng phải cáo-er xin cứu cứu (Xem tiếp trang 27)

NHỮNG CẢNH HOANG - TÀN NHỮNG RẤT NGUY - NGÀ, VỊ DẠI CỦA ĐẾ - THIÊN ĐẾ - THÍCH



Toàn cảnh đền Angkor Vat, đồ nhất kỹ công trong mỹ thuật kiến-trúc Cao-miên

Những cảnh vĩ đại và nguy-ngà, tráng-lệ của các cố tích ở Đế-thiên Đế-thích, nơi cố đô và đền đài cũ của nước Cao - miên, từ thế - kỷ trước đến nay, nghĩa là từ khi người Âu đã tìm thấy những cố tích đồ đá có biết bao nhiêu người nói đến và biết bao nhiêu ngọn bút tài tình đã tả một cách tỉ mỉ và nên thơ. Ngày nay chúng tôi mới nói đến những cố tích đó thực là việc thừa và quá chậm.

Nhưng mỗi khi nói đến xứ Cao-miên và dân tộc Khmers. thì ta không thể nào quên nói đến những đền đài cổ đá làm vẻ vang cho dân Khmers, những biểu hiệu rất rõ rệt của nền văn minh cổ rực-rỡ của một dân tộc Đông phương trên bờ vịnh Xiêm-la đó.

Điều ta cần biết đến trước khi nói đến các cố tích Đế-thiên Đế-thích, là Angkor Thom và Angkor Vat không phải chỉ là một lâu đài, một ngôi đền mà là cả một thành một thị trấn cổ có đủ thành quách, hào, sân, điện, đền tháp, đó là những toàn

Angkor Thom là cố đô của Cao-Miên xưa gọi là Yaçod dharapura và Angkor Vat, đền của chốn cố đô, một cố tích còn nguyên vẹn vào thời kỳ toàn thịnh của mỹ - thuật Khmers

cảnh rất nguy nga, vĩ đại đã từng dùng làm chốn để đô cho mấy đời vua Cao-miên từ thế kỷ thứ 9 đến thế-kỷ thứ 13.

Angkor Thom tiếng Cao-miên nghĩa là kinh-đô lớn và Angkor Vat nghĩa là đền đài của kinh-đô. Xung quanh hai nơi cố tích chính này lại còn bao nhiêu những cố tích khác tuy nhỏ hơn nhưng không kém về mỹ-thuật và vĩ-dại ở rải rác khắp miền đông bắc Biển hồ và dọc sông Siem reap.

Một chút lịch - sử xứ Cao - miên và Đế - thiên Đế - thích

Không thể nào nói đến các nơi cố đô Cao miên mà không nhắc qua lịch-sử các triều đại vua Cao miên. Trước khi xây thành

Angkor, các vua Cao miên thường không đóng đô một chỗ nhất định mà đi đô luôn ở khắp xứ. Các nơi cố đô của Cao-miên, trừ Đế-thiên Đế-thích thì đều ngắn ngủi nên nay không để lại một di-tích gì đáng ghi cả. Ngoài

những bãi bằng phẳng và chữ Khmers khác vào đá tìm thấy trong các đền tháp thì không hề tìm thấy giấy má sách vở gì của người bản xứ chép rõ lịch-sử. Vì thế mà một vài nơi cố đô đó nay chỉ còn pho ngụy phát cái tên trong trí nhớ của các nhà khảo cổ chứ chưa thể nhận ra là những cố đô đó hiện ở chỗ nào. Tục đối xác người của dân Cao miên có từ cổ thời, nên lại không có lăng mộ rất cổ tích cho công việc khảo cổ.

Nước Cao miên không rõ lập quốc từ bao giờ vì về điều này lịch sử không hề chép rõ. Mới đến để tam thế-kỷ trong lịch-sử nhà Tần bên Tàu mới thấy nói đến nước Phù-nam (Fou-nam) mà người ta cho là Cao-miên bây giờ. Mới đến nhà Tùy (589-618) người Tàu lại gọi Cao-miên bằng

NHỮNG RẤT NGUY - NGÀ, VỊ DẠI CỦA ĐẾ - THIÊN ĐẾ - THÍCH

là biểu hiệu rõ rệt của nền văn minh cổ của dân Khmers

một tên khác : Chân-lạp ở miền Tây Nam nước Chiêm-thành. Nhưng Chân-lạp có hai nước : một là lạc Chân-lạp ở phía Bắc, hai là thủy Chân-lạp ở phía Nam. Các vua Lạc Chân-Lạp là giống giống của cặp Kambu-Méra thuộc về dương (mặt trời) còn các vua Thủy Chân-lạp (thì về giống cặp Kaun dinya - Somá thuộc về âm (mặt trăng). Theo những chuyện thần thoại có khác vào đầu năm 947 thì ngày xưa các vua Chân-lạp là con cháu một ông hoàng Ấn-độ ở Delhi tên là Prah-Thong bị cha đuổi đến đến ở trên bờ xứ Koh Thlok tức là Cao-miên ngày nay. Ông Hoàng phải ngủ đêm trên bãi cát ở ngay bờ hồ và đêm có thấy một vị nữ thần rất xinh đẹp con của vị thần Nagaraja (thủy-xà) giữ kho vàng theo theo thần-thảo Ấn-độ) đến mê vì sắc đẹp và sau lấy làm vợ. Vị thần đó là Somá vì thế mà họ nhà vua thứ nhất ở Cao-miên gọi là Somavamça.

Còn thần « thủy-xà » thì uống hết nước ở xung quanh đất và làm cho đất Cao-miên nổi lên trên cạn, gọi xứ đó là Kambuja và xây kinh đô thứ nhất. Mới đến 802-869 thì hai nước Thủy và Lạc Chân-lạp mới hợp nhất thành một nước.

Các đời vua Cao-miên xưa kia đã từng lập kinh đô ở Creñthapura trên sông Cửu long, phía bắc Cao-miên ngày nay ở Vyádhapura tại Angkorborei ngày nay, một kinh-đô mà người Tàu đã biết. Sau đó vua Jçanavarman

(616) có phải sử giả sang Tàu và xây ba chốn kinh-đô nữa ở Chakrang ka-para (hikreng) Amogha pura (Baltambang) và Bhimapura Phimai (Thái-lan).

Đến 802, vua Jayavarman II lên ngôi vua Cao-miên, làm vua 77 năm và ở nhiều kinh-đô là Inrapura, Harihará, và Amar-enderapura.

Sau hết vua này lại lập một kinh-đô nữa trên một ngọn núi Mahendrapa: vata tức là Phnom Kulen ngày nay. Dưới chân núi hiện còn có một ngôi đền rất đẹp Beng Méalén. Rồi đến vua Jayavarman III làm vua từ 809 đến 877 ở Harihará laya kinh-đô thứ nhất của vua cha rồi lại chết ở Mahendrapura.

Sau vua này đến vua Indravarman I lên ngôi năm 877. Vua này có lẽ đã có ý muốn lập lên Angkor nhưng chỉ làm vua có 11 năm nên chỉ bắt đầu một vài lâu đài. Mới đến vua sau Yaçavarman thì mới xây ngôi đền đài ở giữa là Bayon và cái nền có chạm trở nhiều voi.

Không rõ đích là vua nào đã khởi công Angkor Thom nhưng chắc thành đó bắt đầu xây vào



Bản đồ vẽ phác các lâu đài trong đền Angkor Vat

khoảng 877 và chậm nhất là đến năm 910 thì hoàn thành.

Trong bản khắc vào đá bằng chữ Phạn và chữ Khmers do các nhà khảo cổ Barth, Aymonier và Finot đã dịch thì chính vua Yaçavarman đã dựng nên kinh-đô Yaçodhapura (nơi cung điện của vua Yaçavarman) và rước thần của hoàng gia (Kamrateng ragat ta rája) từ Hariharálaya về thờ ở trong đền Bayon chính vua này dựng lên.

Bản khắc đã tìm thấy ở đền Sdok Kah Thom phía Tây Sisophon. Sau khi vua Yaçavarman băng-hà thì hai vua sau lại bỏ Angkor, có lẽ là vì đánh nhau với Chiêm-thành, nhưng đến vua Reyendrarvarman lên ngôi năm

944 lại đem triều đình nước và Thủ và Yaçophapura. Bãi vua trước đã đi-đến Chok Gargyar cách Angkor độ 106 . ấy số về phía Đông-Bắc. Các lâu-đài còn để di-tích lại, nay gọi là Koh Ker và trước có đường nối liền với Angkor.

Từ 24 giờ đi cho đến hơn hai trăm năm sau Angkor Thom vẫn là kinh đô của nước Cao-miên. Các vua chúa kế tiếp nhau làm cho chốn kinh-đô đó thêm rộng rãi và xây thêm nhiều đền - đài hoặc ở trong thành trì, hoặc ở xung quanh. Hai thế-kỷ 10 và 11 là hai thế-kỷ toàn-thịnh của các đời vua Cao-miên.

Còn Angkor Vat (đền của kinh-đô) thì do vua Cao-miên Surya Varma II làm vua từ 1112 đến 1152 đã xây nên. Vua này sau vua Yaçovarma những 200 năm và chính ngài đã dựng nên cả Phimai.

Đền Angkor Vat là đền đẹp và cũn-dối nhất trong mỹ - thuật kiến - trúc Khmer ở phía Nam Angkor Thom cách độ 1.500 thước.Vua Surya Varman II lại sai sứ gữ tình giao-hảo với Trung-hoa và thắng Chiêm thành.

Đến hồi cuối thập tam thế kỷ (1295 1297) một thế kỷ sau khi Angkor Vat hoàn thành, một người Tàu là Chu - đại - Quan (Tchéon-ta-Kouan) đi qua Angkor Thom còn tả kinh-đô đó là một nơi rất thịnh-vượng, chưa có dấu vết gì hoang-tàn, tuy trước đó ít lâu đã bị quân Xiêm tàn phá. Thế là cuối thập tam thế-kỷ, kinh đô Angkor Thom vẫn là một nơi thịnh vượng, trù-mật và nguy-nga tráng - lệ nổi tiếng ở Viễn-đông.

Ai đã tìm ra Đế-thiên Đế - thích ?

Về câu hỏi này nhiều người vẫn tưởng lầm và cho là một người Pháp là Delaporte đã tìm ra các cổ-tích vĩ-đại ở Cao - miên.

Chính thực ra như trên đã nói hồi thập tam thế kỷ người Tàu đã từng đi qua Angkor Thom và đã tả rõ nơi đế-đô đó trong một cuốn du-ký. Angkor Thom bắt đầu từ bao giờ không phải là kinh-đô Cao-miên nữa ? Có lẽ từ thập tứ thế-kỷ. Từ đấng triều đình ao-miền lại lang thang đi-đó khắp xứ Phần thứ hai thập-lục thế-kỷ, người Bồ-đào-nha qua Viễn-đông chỉ nói đến Angkor Thom là một nơi hoang tàn ở trong rừng sâu, có lẽ lại cho đó là công-nghiệp của người La-mã ! Thực là chỉ Angkor Thom bị bỏ, còn đền Angkor Vat thì vẫn có người đến cúng lễ. Đến 1850 thì người Pháp thứ nhất một ông có đạo, cổ Bonil evaux mới đề chân tới miền Angkor và cho đó là những đền đài của kẻ không tin đạo nào cả. Mười năm sau, Henri Monhot, một nhà văn-vật học Pháp từ Xiêm đi sang Lào qua miền Angkor và viết nhiều bài tường-



Photoj Võ Ian Ninh
hai nhà sư Cao-miền
bận áo cà-sa vàng

thuật về các đền đài kỳ-dị đó đang trong các báo Anh và Pháp. Henri Monhot, mấy tháng sau khi đến-Lào thì từ-trần ở đây.

Hơn 30 năm nay, chính-phủ Pháp đã giao công việc tìm tòi và nghiên cứu các cổ tích đó cho trường Viễn đông Bác-cổ. Nhờ đó mà các cổ-tích dần dần từ rừng cây xuất hiện ra hiện các du-khách Đông-Tây ngày nay đến du lịch Cao miên một cảnh vô cùng vĩ đại và tuyệt-mỹ.

Các cổ-tích của Cao-miên ở trên ba miền khác nhau mà Angkor là trung tâm điểm. Cả ba miền đó đều có những linh-cách đặc-biệt. Chính ở miền Đông-Bắc là m-ều nhiều hồng-vệ-thạch (đá đỏ), mỏ sắt và rừng núi là miền đã xây nên những công-trình vĩ - đại nhất trong nghệ kiến trúc Khmers. Miền Angkor có một vị-trí rất tốt cả về địa dư, kinh-lẽ và quân-sự. Khắp miền đều có đường-sá đi về Angkor và hồ Tonlé Sap là nơi nhiều cá.

Angkor lại còn là nơi trung-tâm - điểm của dân Khmers là dân vừa theo đạo Bi-la - môn vừa theo Phật-giáo. Trong các đền ở Angkor Thom chỗ thì thờ thần Çiva, chỗ thờ thần Vishnu, chỗ lại thờ phật. Ở đền Bayon là đền trung-vương thì thờ thần của Hoàng-gia mà biểu-hiệu là một cái cột hình dung dương-vật.

Sau hết đền Angkor Vat là đền thờ thần Visnuxu.

Quang cảnh Angkor Thom và các đền đài ở xung quang

Ai đã bước chân đến Angkor cũng đều phải ngạc-nhiên và khâm-phục trước những công-trình kiến-trúc rất vĩ-đại của dân Khmers. Các cổ-tích ở miền Angkor chia làm hai khu : khu thứ nh. là Angkor Thom hay là



Cửa bắc đền Angkor Thom

kinh-đô của vua Yaçovarma xây cùng - điện và học vào cùng các đền đài khác ở miền lân cận, khu thứ hai về phía Nam cách độ 500 thước tức Angkor Vat.

Angkor Thom tuy diện-tích rộng đến 10 cây số vuông nhưng chắc không phải là chỗ ở của dân chúng Cao-miên hồi từ đế-thập đến đế thập tam thế-kỷ. Khu Angkor Thom bao bọc trong những thành-trị chỉ là một thị-trấn tôn-giáo, hành-chính của bọn qui-phái và chỉ là nơi cung-đình của các Miên-hoàng và hoàng-gia và có lẽ là nơi ở c' a quân-linh và của các gia-đình giàu có nữa. Nhân dân Cao-miên chỉ ở ngoài thành, trên bờ hai chiếc hồ rộng có lẽ dùng để chứa nước dẫn thủy nhập điền và trên bờ sông Siemréc chảy ngoài thành Angkor Thom Kinh-đô của vua Yaçovarma đã xây trong một miền rất phi-nhiều gần cái « kho lúa của xứ Cao-miên » và gần những rừng núi có thể lấy các vật liệu như đá, gỗ để xây đền đài. Trước hết, người ta xây những tường xung quanh, các cửa và các tháp hình

đầu người ngoài ra bốn mặt, đền Bayon ở giữa và trên có chạm trổ những hình voi lớn ngang voi lớn thực voi lớn đương thời vua Yaçovarma lại cho đào cả hai cái hồ, ít nhất là một chiếc ở phía Đông.

Rồi đến đền Phiméanakas và sau ít lâu đến Bapoun xây theo một lối kiến - trúc rất đặc-biệt mà ngoài khu Angkor không còn thấy ở n i nào khác nữa. Có lẽ chính vua Yaçovarma giờ về mới

HÃY ĐỌC:

Đời Văn

Một kiệt tác của Trần - thanh - Mai, giá 0\$85-

BẰNG

Tiền-thuyết của Thế-Hùng giá 0\$40. Chuyển thật - ly-ký. Càng đọc càng thấm thía

SẮP CÓ BÁN:

TR ẾT HỌC BERGSON

của giáo sư Lê-Chí-Thiệp NHÀ XUẤT BẢN: TÂN-VIỆT 49, Takou, Hanoi

đền Bât Chum và Pré Rup cũng xây trong hồi này.

Sau hết là ba đền Prak Khan ở phía Bắc-Đông-Bắc, Ta Pr hm ở phía Đông-Nari-Nam và Bantéi Kdei ở phía Đông Nam thì các nhà khảo-cổ cho là đã xây trước Angkor Thom về đệ cửu thế-kỷ trước năm 890.

Đền Angkor Vat thì xây sau nghĩa là vào hồi thế kỷ 12 trước năm 1160.

Các nhà khảo cổ đã thử tường tượng quang cảnh trong thành Angkor Thom như thế nào.

Trước khi đến thành, du khách đã phải lội lầy lầy về cái về rất lấm cao của nơi đế-đô đó.

Từ phía Đông lại, du khách đi qua năm cây số trên bờ đê ở bờ hồ rồi qua một chiếc cầu đá mới vào thành. Thị trấn ở trong một lũng hào rộng 100 thước và một cái thành cao chín thước dài ba cây số chạy thẳng. Phải qua một con đường rộng độ 20 thước xây trên hào mới vào cửa lớn được. Đường này, hiện các nhà cổ học hàng-lớn cổ-tích đã xây lại từng phiến đá một. Hai bên đường một bên có những vị thần thiên (Devas) và thần ác (Asuras) đỡ mình con thủy-xà (naga). Theo lời Chu-đại Quan thì hồi 1296, còn có những 108 hình người, mỗi hình cao 2m 65. Những vị thần giữ đầu và uoi rắn thì có nhiều đầu, nhiều tay và cao ba thước.

Đi qua chỗ này, có đủ một các thần như thần Visla:u, thần Çeva và những vị nữ của thiên thần. Rồi mới đến cái cửa lớn rộng ba thước 50 và dài 16 thước trên che bởi ba cái tháp lớn Dưới tháp có trần, ba bên lại có nhà hành lang. Bém đến thì có cửa gỗ đóng và then cài rất chắc chắn. Vào thành Angkor thom có 3 cửa và tất cả có 540 tượng bằng đá, 15 tháp và 20 mặt thần cao 2 thước chạm vào hồng nề-thạch. Ai mới vào thành trông thấy thế cũng đã rợn tóc gáy.

Nhưng đến chính là đền Bayon ở chính giữa Angkor thom, một cái đền có 50 tháp hình dung (xem tiếp trang 35)

KHI NGƯỜI MÈ TRẢ THÙ

hay là

NHÀ NGHỆ-SĨ TRONG HẦM ĐÁ



Ánh tà-dương nhạt dần rồi tắt hẳn trên những ngọn tháp đá đột-ngột, giữa những nụ cười bất-tuyệt của những mặt Phật vô tư.

Đền vàng, nền ngọc bắt đầu thấp lén. Trước ánh sáng muôn ngàn ngọn đèn nền coi như sao sa, vách đá cung điện như khoe những nét chạm trổ tinh vi linh-dộng với những đờ vàng ngọc chói lọi rực rỡ, long-lanh như hoạt-dộng trước ánh sáng huy-hoàng.

Bọn thị-thần đi đi lại lại bận rộn như sắp có bữa tiệc linh-dinh. Trong cung-cấm, bọn cung-phi mỹ-nữ bận xiêm y thêu vàng dát ngọc như bọn cả một trời sao, đang thì nhau điểm phấn tô son, trước một tấm gương vĩ-dại. Trên các khuôn mặt ngây thơ kiêu-diêm, để lộ ra những nét hy-vọng xa-xôi. Thỉnh-thoảng người ta nghe có tiếng kẻ dài, nhe-nhàng nhỏ-nhặt như một hơi thở. Máy viên thị-vệ bận võ-phục, mũ chỏm nhọn oai vệ tiến ra đại-diện, một bọn lính hầu lạng lẽ theo sau. Tất cả mọi người đều lặng im. Nếu họ không luôn-luôn cử-động, thì có lẽ người ta tưởng đó là tượng đá. Không khi nặng trĩu về hồi-hợp, đợi chờ. Chốc chốc lại có một bóng đen vụt tụt trong cung ra ngoài sân điện rồi biến vào các con đường tối-lấp. Muốn mắt đưa nhìn ra phía ngoài xa, phớt nhòa tuyến cổ chọc thừng màu tối đầy đặc huyền bí. Mọi

MỘT CỎ-TÍCH VỀ CAO-MIÊN

người đều có cảm giác như thiếu một vật gì — cái cảm giác của người nghèo vừa đánh rơi mất đồng bạc vừa đi vay được.

Sự yên lặng thật là hoàn-toàn. Mọi người đều như nhện nhện. Lúc này tưởng giá một con nhện sa từ nóc điện xuống nền, cũng không giấu nổi tiếng động chân. Vũ-trụ cũng hình như đắm trong sự bình-tĩnh đó. Chẳng có một tiếng gió reo, một tiếng chim hót hay một tiếng lá rụng ở nơi xa. Tạo vật cũng như nhện nhện, đợi chờ...

Thình-lình, một hồi còi vang lên, như găm thét như xé làn không-khí yên tĩnh, như làm nứt những mạch vách đá trong cung. Trong cung Angkor, mọi người giật mình như nghe tiếng sét đánh ngang đầu, những kẻ yếu bóng vía, tái mặt run lên, lạnh toát cả người. Vì tiếng còi đó là tiếng còi báo động. Chỉ những khi quốc vương gặp đại nạn hay quốc gia bị nạn ngoại xâm, hay ít ra kinh-thành gặp nạn đạo-tặc, hỏa tai, hiệu còi ấy mới nổi lên. Có khi hàng mấy chục năm người ta không nghe thấy hiệu còi ấy.

Trong chưa đầy một khắc đồng-hồ, hàng trăm tên lính ngự-lâm dưới quyền chỉ huy viên đô-đốc, đã rầm-rộ từ trong cung cấm kéo ra ngoài kinh-thành, gươm giáo tuốt trần sáng quắc. Nhân dân vội vàng đóng cửa, tụt trời mới tối xong. Một vài người cứng bóng vía, qua khe cửa nhìn hơi nhìn trộm ra.

Lát sau, quân lính lại rầm rộ kéo vào cung giữa những ngọn đuốc sáng trưng như ban ngày, người ta nhận thấy một cỗ ngọc xa do bốn con ngựa kéo vùn-vụt như bay; trên xe có một người bận áo dát toàn vàng, đầu đội mũ nhọn dát toàn ngọc. Năm người xuống thiếp như người ngủ mê.

Một bọn cung nữ đông hàng trăm người, kẻ cầm đèn, người cầm lọng, chực đón người ấy từ giữa sân điện. Máy viên cận-thần qui xuống bèn xe nói mấy câu gì, (có lẽ là xin phép) rồi xúm lại trịnh-trọng quc người trên xe xuống. Vừa dè chân xuống đất, người ấy đã ngã vào bọn cung-lần, họ vội cướp đem vào trong doi cung-cấm để nằm trên một cái sập đúc toàn bằng vàng, trên trải nệm thêu bông ngũ sắc và long lanh những ngọc kim-cương. Người ấy nằm ngay như khúc gỗ, nét mặt nhàn-nhè, gió cỏ tay ra cho một vị ngự-quy xuống đất, kính cần đưa tay lên chân mạch, và xem vết thương. Vì ở cổ tay người ấy có một vết thương lốt rãnh hằn lõm xuống rõ mồn một. Thình-lình người ấy thét lên một tiếng vang lên, mọi người: nghe thấy đều hãi-hùng lo ngại.

Vì người ấy chính là đức Vua.

Chiều hôm ấy, Ngài ngự xe từ-mã ra thừa-lương ở ngự-uyển và quan-phong kinh-thành.

Một mù ả xin quần áo bần thêu mình mây lơ lửng, sù-si đón xe ngự giữa tay xin. Lính thị-vệ giờ roi đánh xuống như mưa, nhưng mũi chỉ sấn sát vào xe ngự, rồi như nổi cơn điên, nhanh như cái cưa, mũi kéo tay đức vua cho vào miệng cần lấy cần cửi. Ngài kêu rú lên như bị thú dữ cắn. Mũi diêm kia bị đánh lòi ra, còn nghiến răng nói những lời đầy nghiến răng-rợn-rợn: "Người làm hại đời con gái ta. Ta làm hại đời người. Rồi người sẽ hóa hư suốt đời thân tàn da đẹp như ta vậy".

Nói xong, mũi bị người ta cắt lười và cắt đầu. Rồi tiếng còi báo động nổi lên làm cả kinh-thành sặc-sặc, như là đã biết.

Thi ra, một đêm trước đây, nhà Vua đã cho vời một mỹ-nữ hương-dân vào cung. Máy hôm sau, mỹ-nữ đó bị xuống rẫy và xô ra ngoài cung-cấm. Mỹ-nữ vào con một mù húi. Thấy coa bị thất thân mà không được ném

mùi chung-dinh, mà lựa dịp trả thù, cố ý truyền bệnh nguy-hiêm cho người bạc-danh.

Cái ý định gớm ghê đó đã làm mù mắt anh, nhưng nhà vua đã thụ bệnh vì mây lốt rãnh tai ác.

Từ đó nhà vua bỏ lễ thiết-triều, giao triều-chính cho một vị nguyên-lão, và ở luôn trong cung-cấm, để rên rỉ gào thét và nỗi nhiều trận lói-dinh.

Mỗi khi ngài nổi lói-dinh là một trụ-cột quốc gia bị đánh đổ. Cả những nghệ-sĩ nước ngoài nhà Vua triệu tới giúp việc

Triều-dinh, trước kia được khi-trọng vô cùng, nay cũng không thoát khỏi ảnh-hưởng những cơn sấm sét. Trong số, có một đại-nghệ-sĩ người Ấn-độ là người trước được nhà Vua tín-dụng hơn hết, vì có công lớn về kiến và xây cung-diện Angkor, sau bị nhà Vua ngờ vực, hạ lệnh tống giam vào ngục tối.

Ngục tối là một cái hang đá, đào ngầm dưới đất, quanh năm chẳng có lấy một tia ánh sáng mặt trời, không khí ở đó thì lạnh buốt như có tuyết giá.

Giam nghệ-sĩ xuống ngục tối, chưa hả giận, nhà Vua lại sai mấy trăm lực-sĩ vẫn một tầng đá không lỗ lếp trên cửa ngục, và truyền lệnh rằng:

— Người đây được tầng đá này ra bên, thì sẽ được tha.

Trong ngục tối âm-thầm, nghệ-sĩ không còn phân biệt được ngày đêm nữa. Say nghĩ có khi luôn trong mấy ngày đêm, trước nghệ-sĩ bỗng nảy ra một sáng-kiến tàn-kỵ.

Đặt lốt quần cạp ngục, nghệ-sĩ có đủ thứ đồ dùng diêm-khắc, nghệ-sĩ vẫn dùng xưa nay. Chẳng không buồn rầu thất-vọng nữa.

Chàng hằng-hải làm việc, có khi hằng-hải chăm-chì hơn ngày được nhà Vua tin dùng. Từ lúc mới một buồn ngủ quá, còn thì lúc nào trong tay chàng cũng có vài cục cải búp.

Chuyên cần như vậy, chẳng bao lâu, tầng đá lấp hang bệ dần, và hèn nhút nhọt đẹp dần ra. Rồi một buổi sáng kia, khi đầy tầng đá xinh xinh, nghệ-sĩ đã cạy ra khỏi ngục tối. Chàng liền tay sách lòng tầng đá đó vào cung, vất đánh phứt trước mặt quốc-vương, mà nói bằng một giọng đầy vẻ kiêu-ngạo:



— Đây trong bộ-bà đây, xin dâng bộ-bà!
Thấy tượng mình khác trần-trướng không
có quần áo, nhà Vua nổi giận.
Nghệ-sĩ đương-hoàng-tâu:

— Đó là thần-hạ cố ý tạc ra như vậy, vì
bệnh hiểm nghèo của bộ-bà sẽ làm bản thân
hết cả những y-phục và ngọc vàng.
Nhà Vua vốn không có râu, nhìn thấy
tượng có râu liền quát:
— Sao lại tạc râu? Ta làm gì có râu!
— Muốn tạc, tạc thêm râu mép vì râu đây
biểu hiện tính tàn-ác và lòng tham-lam vô-độ
của Ngài!..

Đến đây, khách-du tới thăm đền Đế-Thiên
Đế-Thích, còn được thấy tại căn chính-lâm,
giữa phòng trầm pho tượng Hoàng-hậu Cung-
phi, pho tượng ông Vua hóa phông, do nghệ-
sĩ Ấn-độ tạc trong ngục tối.

VĂN-HẠC

Bốn môn thuốc bổ căn bệnh cho
Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bổ-thận Đức-phong 1\$50
- 2) Thuốc Bại-bổ Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Điều-khinh Bổ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bổ-tỳ tiêu cam. . . 1,00

do nhà thuốc tưởng đố

Đức-Phong

phát hành

Một hiệu thuốc tin-nhiệm, có bản-phần Bản-lê đã
thước sống, thuốc báo chế và các thứ sấm chính hiệu.
45, Phố Phúc-kien - Hanoi

ĐÃ CÓ BÁN :

Giặc Cờ Đen

Sách dày 100 trang, khổ 12 x 19
Bìa hai màu - Giá bán 0\$35

Cổ Tư-Hồng

dày 240 trang, khổ 12 x 19, giá 0\$80

HỞI TẠI :

TRUNG-BẮC THU-XÃ

36, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Về cuộc thi câu đối Tết của « Báo Mới »

Các bạn đọc BÁO MỚI: SỐ TẾT tất còn
nhớ cuộc thi câu đối Tết lấy *Cần-lao, Gia-
đình, Tổ quốc* làm đầu đề. Câu đối làm
bằng tiếng Nam, viết ra quốc ngữ, nhưng
phải chưa rõ cả chữ nôm, mỗi về không
quá 20 tiếng như lời rao trước, bài dự
thì đúng ngay giờ tổ đến Hùng mới hết
hạn. Mấy ngày đầu, câu đối thi gửi về
rất nhiều. Chẳng may Báo Mới phải nghỉ
thành thử nhiều bạn không biết gửi về
đâu nữa. Với các bạn yêu văn và có lòng
mến báo, Báo Mới hôm nay lấy làm mừng
mà tuyên bố rằng: sau khi điều đình với
báo Trung Bắc Chủ Nhật gửi báo bù cho
các bạn đọc mua năm, Báo Mới lại mới
thỏa thuận với T. B. C. N. về cuộc thi câu
đối Tết: T. B. C. N. từ giờ sẽ đứng ra tiếp
tục cuộc thi câu đối ấy.

Vậy, kể từ hôm nay đến ngày giờ Tổ
Đền HÙNG, các bạn yêu văn có cảm tình
với Báo Mới muốn khuyến khích đồng bào
noi gương nước Pháp canh tân, dự thi
cuộc thi câu đối của Báo Mới xin cứ gửi
về Trung Bắc Chủ Nhật ở 36 Henri d'Or-
léans Hanoi

Những bài dự thi gửi về trước và
những bài sẽ gửi có một bạn họ đồng
riêng thu thập lại.

Các bạn nhớ đề ở góc phong bì « Dự
cuộc thi câu đối Báo Mới ». Hội đồng sẽ
giữ lại để, chỉ khi nào hết hạn nhận bài
mới gửi ra. Nhiều vị danh nho có tâm
huyết sẽ chia ra ban sơ khảo, phúc khảo,
điểm duyệt rất kỹ càng và sẽ lựa lấy một
đôi câu tuyệt bút khá đi làm đôi câu đối
treo khắp trong nước, từ nơi đó họ
thành thị đến chỗ ngõ hẻm hàng cùng,
nhà nào cũng treo mà treo lúc nào cũng
được.

Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại
những giải thưởng cuộc thi ấy như sau
này: Giải nhất. — Một đôi câu đối (chính
đôi câu đối trúng giải nhất) sơn son thiếp
vàng giá đáng 40\$, một năm T. B. C. N.
và 100\$. Giải nhì — Một đôi câu đối (chính
đôi câu đối trúng g ả nhì) sơn then thiếp
bạc giá 25\$, một năm T. B. C. N. và 50\$.
Giải ba — Một đôi câu đối (chính đôi câu
đối trúng giải ba) khắc vào đôi mảnh gỗ
mì, chữ sơn đỏ hay xanh giá đáng 15\$,
một năm T. B. C. N. và 30\$.



Một chuyện lạ có thật

BA CON QUÁI VẬT Ở CỬU-LONG-GIANG

Trước trận Âu chiến hiện giờ, những người tra
đọc các báo Pháp như *Paris Soir, Intransigent,*
Journal, tất đã được biết câu chuyện con *Quái
vật ở hồ Lock Ness* thuộc Anh. Câu chuyện này đã
làm chấn động cả Thế giới và huy động hàng
trăm phóng viên của các báo Thế-giới phải đi
công tởn ăn chực, nằm chờ bên hồ *Lock Ness* để
cố nhìn cho thấy hình dáng cái con quái vật gì
mà một người du khách qua chơi bảo đã nhìn
thấy trên mặt hồ đến 15 phút. Quái vật ấy cao
hơn chục thước, hình thù thì đồn dập để tìm
con quái vật ấy. Kết quả không ai thấy gì cả
cũng như chưa ai được thấy con *Quái vật ở Vịnh
Hạ-Long*, cuối thế kỷ trước đã làm sôi nổi dư
luận Hoàn cầu.

Mới tháng trước đây, một tin la bùng ra. Một
nhà báo Ý vừa tuyên bố rằng chú *Con quái vật ở
Lock Ness* là do ông đã bịa ra vì do ấy ông thiếu
tin gửi về tờ báo Ý đã phải ông sang làm thông-
tin-viên ở Anh!

Dù sao tin ấy đã làm chấn động hoàn cầu được
trong một năm trời!

Câu truyện quái vật mà chúng tôi kể dưới đây
là do ở lòng tôi của bạn Lưu Kim-Thịnh ở làng
Hội-Son, Mỹ-Thọ đã gửi ra cho chúng tôi. Nó là
một chuyện thật. Nhiều người Cao Miên đã nhìn
thấy các con quái vật ấy rõ ràng.

Chúng tôi đã từng qua lại xứ Cao Miên và từng
có phen đi thuyền để một cuộc vượt Cửu-long-giang.
Con sông to lớn và đầy sự bí mật ấy, quả đã làm
say lòng du khách và rất có thể là những cảnh
đẹp hùng vĩ cho những chuyến hải hàng chúng
tôi kể dưới đây.

Năm đó, tôi lại trở lại Phnom-Penh một lần nữa
Tôi đứng cạnh bờ sông, với ở đằng sau tôi tất
cả hình bóng các lâu đài ngà ngà, đồ sộ của các
vị quốc-vương Cao-Mên, tôi nhìn vọng qua giòng
sông để cố thấy những bóng người đi lại trong
làng Cao Mên ở bờ sông bên kia. Sông rộng man

mác, những làn sóng lớn chầy đôn dập một
chiều, các chiếc thuyền lớn qua sông trông xa
không khác những chiếc lá che trên một nước.

Tôi đã qua con sông ấy một buổi chiều oi bức.
Và ông cụ già Cao-Mên ấy — tôi cũng không biết
đến cả tên ông ta nữa — đã tiếp tôi một cách niềm
nở. Nhà ở ngay bên cạnh sông, ông cụ mời tôi
uống nước ngay ở trong cửa rõ nhìn ra giòng
sông man mác.

Vốn dĩ là một người đã từng sinh sống bên sông
Cửu-Long và có lẽ tron đời sống bên giòng sông
ấy, cụ có một tình yêu tha thiết con sông đã
chảy suốt từ phía bắc Đông-dương để theo
biên giới xứ Lào khô khan, chảy qua xứ Cao-
Mên đẹp để đi tưới đầm những ruộng đất của
xứ Nam-kỳ phi-nhiều và đồn dập chảy ra Đàng-
Hải!

Tôi đã nghe cụ nói cũng như tôi đã đọc thấy
trong một bức thư của bạn L. K. Thịnh từ
Mỹ-Thọ gửi ra mới đây kể lại cho tôi những sự
tích của sông Cửu-Long, những tên tuổi của con
sông này và những sự tin tưởng của tất cả anh
em Mên-Lào gửi gắm v. o những lớp sóng rộn
ràng của nó!

Cửu-long-giang, con sông dài trên dưới năm
ngàn cây số ấy, nguồn ở từ xứ Tây-tạng huyền bí
chảy về. Người Cao Mên gọi là sông LỚN. Người
Lào gọi là sông *Mén-m-không*. Những người Mên
và Lào tin tưởng dưới sông này có hai vị thủy
thần là *Prak-Ko-kèo* và *Long-Vương Ngnek*. Đó
là hai vị thần độc ác, năm năm chẳng những
đãi sai các binh tướng cả lên đi giết hại nhiều
người lại còn dâng nước lên đầu hàng tháng để
phá hạ mùa màng làm cho người trần ốm đau,
chết đói!

Những đất cỏ Cửu-long-giang chảy qua phần
nhiều là đất phì nhiêu, hoa màu rất tốt, nuôi
thừa sống dân cư ở trên vì năm năm một nước
đông lên, sông Cửu-Long còn đem tới những đất
phù-sa bồi vào đồng điền ủa. Nhưng có lợi thì
phải có hại. Như các dân cư ở trung châu xứ
Bắc-kỳ năm năm hàng lo sợ vụ nước sông hàng-
tháng bầy, tháng lùn: mỗi lần mùa thu đến, dân
Mên lại lo sợ vụ nước của sông Cửu-Long!



Những thửa đất mênh mông giồng lúa, giồng bắp của dân Mên hai bên bờ sông luôn trong mây trắng giờ thì ngấm dưới một làn nước đục ngầu, bần thừ, có khi lẫn cả xác người và cá sấu. Tự trước mấy tháng giờ khi mỗi ngày người ta nhìn thấy mực nước sông Cửu-Long lên thì sự lo sợ không đời hồ dân Mên nữa. Vì đây không phải một sự lo sợ hào huyền mà là một sự lo sợ một cái tai nạn thảm nào cũng đến!

Những dân nghèo lo bắc nhà sàn thật cao để ở, những nhà giàu thì nào lợp, gá bán đi sạch không giữ lại một tí gì.

Rồi thì nước dâng lên thật mạnh. Các thân cây và lùm khi cả ngọn cây ngập xuống giồng nước đục chảy cuồn cuộn. Nước lên đến các cột tre làm nhà sàn, nhiều nhà nước ngập mé đến sàn, có nhà nước lên mạnh quá ngập cả sàn, người trên bị bõm trong nước. Nhiều nhà sàn làm không vững bị nước kéo đi. Lâm lúc những xác người, xác lợn xác chó ở đâu trôi về không biết vướng vào các cọc tre. Những người trên nhà sàn vội vã lấy sào đẩy xác đi và thấp một nêo hương trước sào để cho oan hồn khỏi báo oán!

Ngày này qua ngày khác, tuần này hết tuần khác, lòng sông Cửu-Long cứ đầy mãi không vơi. Và người ta lo sợ, đói khát, đêm ngày chỉ còn biết chờ khấn cho nước chóng rút lui.

— Thế rồi một đêm kia giữa lúc nước dâng mạnh — vẫn lời ông cụ già Cao-Mên — thảng em gái tôi, lúc ấy hơn 30 tuổi đầu bỗng lăn ra chết. Nó đã chết không hợp giờ vì lúc ấy thì còn biết chôn cất nó vào đâu? Mông mênh chỉ có giới với nước. Tôi lấy chiếc tù-yên lác nào cũng mới bập bềnh cạnh nhà sàn của tôi để báo tin buồn này cho mấy nhà lân cận biết! Họ đi thuyền tới tập ở mọi nơi lại, mua được chiếc áo quan đã là một chuyện khó, còn chuyện quan áo quan nó ở giữa đồng, trên một cây quẹo cao ngất trời lại là một sự cực nhọc khác. Tôi bước áo quan của nó vào một chạc cây, cách đưng độ hai gang tay; sông nước Cửu-long-giang chảy âm âm và rêu một cách giận dữ. Nước cứ đầy như thế một tháng, hai tháng, ba tháng. Đột dưng ngày tôi lại trở thuyền ra (thăm) em tôi và thấp cho nó một vài nén hương! Tháng đầu mới hồi thối ở áo quan ta ra cơ hồ không ai lại gần được. Đầu tháng thứ hai, một buổi chiều gió bão, tôi dám vượt cả sóng để tới thăm em tôi. Nhưng tôi đã phải kinh hãi báo phiêu khi thấy em tôi không

còn ở ngọn cây nữa. Hồi đêm với mực nước chảy lên cao, voi gôi báo em tôi đã dút các dây thừng buộc nó trên ngọn cây để lững lờ theo giồng sông Cửu-Long đi theo Định-Mệnh!

Từ đó không bao giờ tôi còn nhìn thấy em tôi nữa vì nó đã tự ý bỏ tôi ra đi cũng như biết bao người chết trong vụ nước lên một ngày nó đã không báo họ hàng để đi phiêu lưu trên giồng Cửu-long-giang huyền bí!

Sau mấy tháng giờ đông đi, nước lên rồi nước xuống, những ruộng đất hoa màu hồi trước trông còn bát ngát, xanh um bây giờ chỉ là những thửa đất hoang, bùn lầy đen sẫm. Cây cối trơ cành, nhà cửa xiêu vẹo, cái còn, cái mất.

Nhưng, nói thực ra, nạn nước lụt tuy có ghê gớm nhưng thật chưa đủ để sợ bằng nạn đất lở của sông Cửu-long. Suốt một dọc sông từ Châu-độc tới Pnom-Penh: hai bên bờ sông, chỗ nào đất cũng có thể bất thình lình lở xuống sông được để lộ kéo cả nhà cửa, trâu bò và ruộng nương, vườn được xuống đáy Thủy-cung.

Ông cụ hút một hơi thuốc và chỉ giồng nước Cửu-long:

— Tôi có ngờ đâu rằng con sông này thế mà tai ác. Ngườ ở hai bên nó tuy yêu nó — như tôi — nhưng ai nấy đều thâm nhủ trong lòng rằng: *« Ruộng nương, nhà cửa, sản nghiệp, gia đình của mình hôm nay còn đây, ngày mai đâu đã biết được còn nguyên ở chỗ cũ »*

Thật vậy, trên bờ sông Cửu-long người ta chỉ còn biết gọi số-mệnh mình vào tay trời. Những chuyện ruộng đất bừa thối biến hóa của nhữ trong các sách vẫn nói, dân Mên ở đây thường thấy. Chính tôi cũng đã thấy thế! Hồi đó tôi còn ở Châu-độc. Tôi có một mẫu ruộng ở là ngọn sông Cửu-long. Sự đất lở tôi làm nhà ở rất xa sông, gần bên tôi là nhà một người bạn thiết, sớm chiều vẫn cùng tôi đi làm ba chén rượu để khuya rồi sấu! Đám ba bữa không gặp nhau thì đã buồn bã như thường như nhân-gái xa nhau!

Ông già Mên trầm ngâm một lát:

— Đêm ấy giới giồng đẹp quá! Hồi chiều đã hẹn nhau nên tôi đến tới đem một vài rượu thắp theo anh giồng lần con đường đất sang thăm người bạn thiết. Tôi đi và đi mãi rồi đột nhiên đứng ngừng hẳn lại, ngo ngàng nhìn quanh, tưởng như mình đang đi trong mộng đẹp. Nơi này rõ ràng là chốn ở của người bạn tôi, hồi chiều vừa cùng mình trò chuyện mà nay đây dọn đi đâu hay



đã biến đi đâu? Đi đâu mà không để lại một di-tích gì, chỉ còn lại có trời với nước cuộn cuộn những sóng và lấp lánh đầy ánh trăng? Tôi mơ hay sao nhỉ? Mà ai lại không thể mơ được dưới một đêm giồng sáng này, với trong tay một vài rượu mà hương thơm phức?

Tôi cất tiếng gọi, tiếng tôi vọng đi rồi lại vọng về! Tôi lại ngo ngàng nhìn quanh! Chợt đâu những tiếng vang rội âm ỉ làm tôi tỉnh cơn say, dưới chân tôi đất lung lay, trước mặt tôi những tảng đất to lớn đang âm ỉ vang mình xuống nước!

— Đất lở, đất lở! Chạy đi!
Đàn gàn đó hò nhau chạy, tôi cũng chạy theo. Đền lúc đó tôi mới hiểu rõ rằng nhà cửa, ruộng vườn của ông bạn tôi đã vào tình thế đất l — trôi theo sông nước Cửu-long-giang độc-ác rồi!

Tôi bùi ngùi / hương tiếc bạn cũ, tôi nếm cả vô rượy qui xuống sông: gọi là để viếng hồn người bạn cũ, rồi ba hôm sau tôi bỏ cả nhà cửa để lên Pnom-Penh này và vẫn ở ngay bên bờ sông Cửu-long để chờ đợi! Người ta quên sau được một giồng sông đã lở kéo bạn cũ của mình đi? Dòng đã đến nay, tôi ở đây đã được ngót ba chục năm trước! Nhưng ở lại Châu-độc, chốn đất hiềm-nghèo cũ, vẫn còn có một người?...
⑤

Vẫn còn có một người!
Người ấy, Sampho-Kong, là anh họ con nhà bác của tôi!

Cách đây hơn 4 chục năm trước — Sampho-Kong dựng một chiếc nhà sàn ở bên bờ sông Cửu-long, cây cây mấy mẫu ruộng tốt. Anh an nhàn sung sướng, tuy anh mới hơn 2 chục tuổi đầu. Xa xa tất cả tiếng gọi rộn ràng của Châu-độc, của Cánh-thơ, của Pnom-Penh, của Saigon cũng không đủ làm cho anh lặng ý đời bỏ chốn quê cũ để lo đi lập nghiệp ở chốn thị thành như trăm ngàn người khác. Nhà của anh, ruộng của anh là *đất* cả của anh vì ở gần ruộng anh đó năm trăm thước có nhà của nàng Neas-Ros, một người gái Mên, đẹp như sao băng và vợ tựa chim oanh. Hai người yêu nhau và định cuối năm ấy, sau mùa nước, thì sẽ lấy nhau lập một cái gia-đình Mên cũng như trăm nghìn gia-đình Mên của quốc-vương Sihanouk hiện giờ!

Tôi gặp Sampho Kong thì đó nhiều lần. Bấy giờ anh đã già rồi, ngót bảy chục tuổi đầu và mỗi lần gặp tôi là anh lại cảm tay tôi để than thở k

lại cái thảm kịch đã xảy ra và giết lòng anh, cách đây hơn 4 chục năm trước!

Câu chuyện của Sampho-Kong thường kể, tôi đã thuộc lòng! Đây là lời anh nói:

— « Tôi và Neas-Ros yêu nhau thế nào anh và mọi người tất không còn ai là gì!

Chúng tôi chờ đợi ngày lấy nhau với tất cả sự chờ mong của những người trai trẻ triu mến nhau. Không ngày nào chúng tôi kh. ng gặp gỡ để trò chuyện với nhau. Tình yêu của chúng tôi trưởng không còn gì cần nữa.

Thế rồi...
Thế rồi cái ngày ấy bỗng đến với tất cả sự hãi hùng của nó.

Buổi sáng một người bạn ở làng trên xuống mời tôi lên uống rượu để mừng cho anh sắp lấy vợ. Có nhiều là tôi nhận lời. Buổi trưa tôi đi và định đến chiều sẽ về. Tôi nói qua cho Neas-Ros biết nhưng trái lại mọi lần, lần này nàng nhất định ngăn cản không cho tôi đi. Nàng bảo:

— Anh đừng đi! Ở nhà với em hôm nay.

Nhưng tôi nhất quyết đi vì không muốn sai lời bạn thiết.

Nàng cười, trong cái cười hơi có chút phật ý, và nàng nói:

— Bảo không nghe, em không chơi với anh nữa! Không yêu anh nữa!

Tôi đi và buổi chiều ấy tôi về thật sớm. Sự thật, để Neas-Ros ở lại nhà với một sự buồn bực, tôi không an lòng. Tôi vội và theo ven sông Cửu-long về. Giờ nên dựng một cách cực khó chịu. Đột nhiên tôi đứng lại vì thấy ở giữa giồng sông bỗng có ba vật gì đen trũi trôi, mỗi vật to đến hai sải tay, nổi lên. Sông Cửu-long-giang vô cuộn cuộn và đập vào ba vật ấy lần lượt bần tung toé. Tôi chăm chú nhìn kỹ, nghe những tiếng kêu đó là vật gì! Không ph.à, là những khúc gỗ to mà cũng không phải là từng những con cá sấu nhìn mới.

Tôi ngẩn ngơ giây lát vì tôi thấy rõ ràng ba vật ấy *chờ đợi* và bơi ngược về phía trên một lát rồi hợp xuống nước. Vậy thì đó là ba con vật nhưng conng là vật gì? Cá, trâu, voi, thường không? Không có lẽ, mà tôi đã từng quen với những giồng này lắm!

Đang nghĩ thế thì tự nhiên âm một tiếng như giới long đát lễ rồi một khối đất lớn ở ngay trước mặt tôi vang mình chìm xuống giồng sông Cửu-long. Và một vật nứt lòn bỗng hiện ra từ bờ sông chạy vào đất liền.

— Đất ! Đất ! Đất !

Tiếng kêu đó nổi lên từ phía và âm âm không biết bao nhiêu khối đất khác theo nhau ló bờ vàng mình xuống nước ! Tiếng đất ló âm ! liên tiếp tới hơn 15 phút và vàng động suốt một dọc sông dài đến sáu, bảy cây số ! Và sự quái lạ lại xảy ra : ba con quái vật hồi này lại nhỏ hơn trung đến si lên khỏi mặt nước, trước mắt mọi người !

Linh tinh tôi đứng như báo cho tôi một sự chông lách, tôi chạy vội về phía nhà tôi thì cả nhà cửa, ruộng vườn của Neas-Ros — người yêu của tôi — đã biến trong làn sóng nhấp nhô !

Tôi cất tiếng gọi vang ! Chỉ có tiếng sóng già lời ! Xa xa trên những bờ gập gờn còn lại bên bờ đất 1, sát mặt nước, tôi còn thấy mấy chiếc áo, xiêm xanh đỏ của Neas-Ros lấy ra phơi hồi sáng, khi tôi từ giếng nâng ra đi.

— Neas-Ros, Neas-Ros ! Nâng đi giữ lời ! Nâng không chơi với tôi nữa rồi ! Nâng không yêu tôi nữa rồi !

Tôi thu gọn quần áo của nàng đem về ngôi nhà của tôi mà thần nước Cửu-long-giang không hiểu tại sao lại không đem đi nốt cho xong !

Từ đó tôi ở đây mãi không chịu đi đâu nữa, Hơn 40 năm trời, đã bao phen đất ló quanh tôi liên tiếp và đã đem đi không biết bao nhiêu vườn ruộng, nhà cửa của người khác mà nhà cửa, vườn ruộng của tôi vẫn ở mãi nơi này !

— Có lẽ Neas-Ros vẫn còn giận tôi nên không muốn cho thần nước kéo đỡ nhà tôi để đem tôi đi theo nàng chăng ? Dù sao tôi sẽ ở lại đất này cho đến lúc cuối ! Tôi sẽ đợi chờ cho đến lúc Neas-Ros, người yêu cũ ! Khờng một ai có thể làm tôi thay đổi ý muốn của tôi !

AI CÓ BẢO GRINGORE, VU, VOLA CŨP
Muốn mua bảo GRINGORE, VU, VOLA cũp, trước năm 1940-1941. Viết thư hay đến M. Luyen 36, Henri d'Orléans sáng từ 9 đến 11, chiều từ 3 đến 6 giờ.

...hai bài thơ xuân

Thanh-liên chén nước ngày xuân
Trá n.oi mong khắp quốc dã. nên dâng
Thanh-liên hương nhất nước chông
Ngày xuân nhập giọng cõi lòng làng làng
D. nh-trà nước tiếng từ dân

THANH-LIÊN TỔ-LAN

Việt Nam đẹp nhất danh trà

TRÀ THANH-LIÊN và TỔ-LAN, thơm ngon nhất nước
tốt trình b.ij mỹ-thuật l.v. đồ song ở xứ Đông-dương

Chỉ điểm phát hành trà
Mĩ-la Nam Trung-kỳ và Nam-kỳ || Bắc-Si Bồi-khien-Tin (Office Commercial et Industrial Indochinois) Quinhon
Ch. Maus (Nam-dương Nguyễn văn-Nhạc) 43 Gallieni Saigon

Tổng-cục: **TƯƠNG-LAI THƯƠNG-HỘI 56 hàng Gai Hanoi**

Tôi đang búi ngùi về câu chuyện thương tâm thì ông gia Mieu kể chuyện, lại nhắc tới chuyện ba con quái vật lúc này. Ông giảng giải:

— Ba con quái vật to lớn, lưng đen trũi trũi mà Sampho-Kong và bao nhiêu người sống sót lần ló đất năm ấy đã nhìn thấy thì chính mắt tôi mấy năm sau cũng được nhìn rõ trong một lần ló đất khác ! Đó là máy con « Cá hóa rồng » to lớn cứ mỗi lần sắp có tai nạn đất 1 thì lại nổi lên giữa lòng sông Cửu - long để báo hiệu cho nhân dân biết trước để lo chạy chốn.

Và giữa tiếng sóng at-ào của sông Cửu - long ừ xa đưa lại, ông kết luận :

— Hiện nay như Sampho-Kong đang sống ở ven sông một miền hoang vu của Châu - đốc để chờ đợi thần-chết đến đem anh đi theo người yêu — tôi, chính tôi đây, tôi vẫn chờ đợi trên đất Pnom-Penh này, cũng lại ở ngay ven sông Cửu-long nữa để chờ cá. ngày — có lẽ cũng sắp tới — để được đi theo người bạn già cũ có lẽ đang chờ đợi tôi ở bên kia hé-giờ !

Với một tấm lòng bình thản và một vò rượu thơm phức trên tay !
TÙNG-HIỆP

GUỐC TÂN THỜI!!! GUỐC TÂN THỜI

PHÚC-MỸ

Một nhà chuyên môn chế tạo ra những kiểu guốc lười mới rất đẹp và nhã, giá bán phải chăng. — Mua buôn có giá riêng

Một hiện giầy có tin nhiệm nhất Hà-thành về các thứ giầy Tây, vì đã kinh-nghiệm lâu năm nên tư chế ra được những kiểu giầy rất tinh xảo và hiệu quả. Hàng tốt giá lại hạ, mới các ngày c. i. h. u. cổ sẽ được như ý. K. I. CHÚ Ý ! Từ nay thư từ về man at xin gửi cho:

Mr. TRƯƠNG - QUANG - HUỖN
204, Rue du Colon — Hanoi



CAO - MIÊN

dưới mắt danh-họa Tô ngọc - Vân

Tôi biết Cao-miên ba năm giờ, và từ già xir ấy đã được bốn năm. Trong những hình ảnh kỷ-niệm bề bộn và nhạt dần trên trí nhớ, có cảm tưởng về màu vẫn mạnh mẽ, rõ ràng. Tôi tưởng tượng một bức tranh giản dị, đủ tả cái vẻ đặc biệt của Cao-miên: một bức tranh không cần vẽ ra hình gì, trên bởi mấy màu vàng nghệ và màu hoàng yến, bên cạnh màu xanh đặc của da gười.

Ánh sáng Bạc-kỳ sáng sủa mà buồn, khi sáng nhất chỉ đủ làm phông-cảnh thêm tái đi. Ở Trung-kỳ cũng thế. Còn có sức rực rỡ của ánh sáng nào làm tươi lên được những cung-điện và lăng-lâm phủ dưới rêu. Ở Cao-miên, ánh sáng như trong không khí của mình, nó rờn chói lói trên những mái chya trang men màu hoàng-yến, hay bằng lấy những áo cà-sa màu vàng nghệ của mấy ông Sãi. Tất cả dưới một vòm trời xanh lè gần như quên-lạc; một ông Sãi đi là một miếng ánh sáng đi riêu rọi vào phố sá. Mà sao nhiều ông Sãi thế, nhiều miếng ánh sáng thế !

Mỗi buổi sáng, các ông Sãi vác ó trắng, đeo cái ang cơm buộc vải hồng-điều xếp hàng giọc, rồi, một, hai, ba... nhíp nhàng tiến đi quyền giọc. Đến trước cửa những nhà từ-thiện, hàng giọc đổi hàng ngang,

đứng sững như giồng đợi người bở-thi Người ta bở thi cơm hay đồ ăn. Ở đây lòng từ-thiện phải không bở, bởi ngày nào cũng như ngày nào, sự bở thi là một lệ. Có nhiều ông Sãi chưa đầy mười tuổi có xinh tẻ, lùn tịt như búp-bê, nhưng nét mặt nghiêm trang sớm quá. Người ta chào các ông thì chấp tay sụp mình xuống lạy. Có đâu nhiều sư bồng ó đây ? Trong đời người trai Cao-miên, ít ra lậm sãi một lần. Như ở mấy nước Âu-châu người ta đi lính.

Chỗ nào cũng có sư và đầu cũng có chùa. Lòng tin-ngưỡng như tràn ngập khắp nước. Ngày Tết đi ra chùa, ngày giỗ ở chùa, có miếng ngon đem dâng ông Sãi, lúc chết còn mẫu xương tợn, bỏ bình đem ký tại chùa.

Chùa mái úp nhiều tầng, màu vàng nghệ hay hoàng-yến, lại viền mấy nét quan-lục và màu lá cây. Những hàng cột xinh xinh chạy vòng dưới mái.

Vào chùa, tôi có những cảm giác không ở nguồn tôn-giáo. Hay tại cái vẻ đóm giáng của chùa ? Những cặp môi trên các pho tượng Phật đậm duyên làm sao! những những tình âu-yếm.

Thành Nam-vang có chùa « Bạc » đã được những người thích vàng ghen người cái sân

— Đất 1' | Đất 10'

Tiếng kêu đó nổi lên từ phía và âm âm không biết bao nhiêu khối đất khác theo nhau lở bờ vàng mình xuống nước! Tiếng đất lở ăm 1' liên tiếp tới hơn 15 phút và vang động suốt một dọc sông dài đến sáu, bảy cây số! Và sự quái lạ lại xảy ra: ba con quái vật hồi nãy lại nhỏ bộ lưng đen sì lên khỏi mặt nước, trước mắt mọi người!

Linh tinh tôi dường như báo cho tôi một sự chẳng lành, tôi chạy vội về phía nhà tôi thì cả nhà cửa, ruộng vườn của Neas-Ros — người yêu của tôi — đã biến trong làn sóng nhấp nhô!

Tôi cất tiếng gọi vang! Chỉ có tiếng sóng già lồi 1' xa xa trên những bờ gấu còn lại bên bờ đất 1', sát mặt nước, tôi còn thấy mấy chiếc áo, xiêm xanh đỏ của Neas-Ros lầy ra phơi hồi sáng, khi tôi từ giếng nâng ra đ.

— Neas-Ros, Neas-Ros! Nâng đã giữ lời! Nâng không chơi với tôi nữa rồi! Nâng không yêu tôi nữa rồi!

Tôi thu gọn quần áo của nàng đem về ngôi nhà của tôi mà thân nước Cửu-long-giang không hiểu tại sao lại không đem đi nốt cho xong!

Từ đó tôi ở đây mãi không chịu đi đâu nữa. Hơn 40 năm trời, đã bao phen đất lở quanh tôi liên tiếp và đã đem đi không biết bao nhiêu vườn ruộng, nhà cửa của người khác mà nhà cửa, vườn ruộng của tôi vẫn ở mãi nơi này:

— Có lẽ Neas-Ros vẫn còn giận tôi nên không muốn cho thân nước kéo đổ nhà tôi để đem tôi đi theo nàng chàng? Dù sao tôi sẽ ở lại đất này cho đến lúc cuối! Tôi sẽ đợi chờ cho đến lúc chết, cho đến lúc được từ giã cõi trần ra đi theo Neas-Ros, người yêu cũ! Không một ai có thể làm tôi thay đổi ý muốn của tôi!

AI CỎ BẢO GRINGOIRE, VU, VOLA CÚP
Muốn mua báo GRINGOIRE, VU, VOLA cũ, trước năm 1940-1941. Viết thư hay đến M. Luyen 36, Henri d'Orléans sáng từ 9 đến 11, chiều từ 3 đến 6 giờ.

...hai bài thơ xuân

Thanh-liên chén nước ngày xuân
Trà non mong khắp quế đầu nần dâng
Thanh-liên hương ngát nước chong
Ngọn xuân nhắp giọng cổ lòng làng làng
Đ. nh-trà nước tiếng từ dân

THANH-LIÊN TỐ-LAN

Việt Nam đệ nhất danh trà

TRÀ THANH-LIÊN và **TỐ-LAN**, thơm ngon nhất nước
tối tinh biny-thuật lá vỏ song ở xứ Đàng-dương

Chỉ điểm phát hành tại: | Bắc-Si Bưởi-Kiên-Thư (Office Commercial et Industriel Indochinois) Quinhon
miền Nam Trung-kỳ và Nam-kỳ | Ch. Baux (Nam-tương Nguyễn Văn-Nhạc) 43 Gallieni Saigon
Tổng-cục: **TƯƠNG-LAI THƯƠNG-HỘI 56 hàng Gai Hanoi**

Tôi đang bùi ngùi về câu chuyện thương tâm thì ông gia Mên kể chuyện, lại nhắc tới chuyện ba con quái vật lúc nãy. Ông giải:

— Ba con quái vật to lớn, lưng đen trải trũi mà Sampho Kong và bao nhiêu người sống sót lần lại đất năm ấy đã nhìn thấy thì chính mắt tôi mấy năm sau cũng được nhìn rõ trong một lần ló đất khác! Đó là mấy con « Cá hóa rồng » to lớn cứ mỗi lần sắp có tai nạn đất 1' thì lại nổi lên giữa lòng sông Cửu-long để báo hiệu cho nhân dân biết trước để lo chạy chốn.

Và giữa tiếng sóng at-ào của sông Cửu-long ừ xa đưa lại, ông kết luận:

— Hiện nay như Sampho-Kong đang sống ở ven sông một miền hoang vu của Châu - đốc để chờ đợi thân-chết đến đem anh đi theo người yêu — tôi, chính tôi đây, tôi vẫn chờ đợi trên đất Pnom-Penh này, cũng lại ở ngay ven sông Cửu-long nữa để chờ cả ngày — có lẽ cũng sắp tới — để được đi theo người bạn già cũ có lẽ đang chờ đợi tôi ở bên kia hè-giới!

Với một tấm lòng bình thản và một vò rượu thơm phức trên tay!

TÙNG-HIỆP

GUỐC TÂN THỜI!!! GUỐC TÂN THỜI

PHÚC-MỸ

Một nhà chuyên môn chế tạo ra những kiểu guốc lối mới rất đẹp và nhẹ, giá bán phải chăng. — Mua trước có giá riêng

Một hiệu giấy có tin nhiệm nhất Hà-thành về các thư giấy Tây, vì đã kinh-nghiệm lâu năm nên tự chế ra được những kiểu giấy rất tinh xảo và hợp thời. Hàng tốt giá lại hạ, mọi các ngài c. tiểu cổ sẽ được như ý.

MR. TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH
20^a. Rue du Colon — Hanoi



CAO - MIÊN

dưới mắt danh-họa Tô ngọc - Vân

Tôi biết Cao-miên ba năm giờ, và từ giờ xưa ấy đã được bốn năm. Trong những hình ảnh kỷ-niệm để bộn và nhạt dần trên trí nhớ, có cảm tưởng về màu vãn mạnh mẽ, rõ ràng. Tôi tưởng tượng một bức tranh giản dị, đủ cả cái vẻ đặc biệt của Cao-miên: một bức tranh không cần vẽ ra hình gì trên bởi mấy màu vàng nghệ và màu hoàng yến, bên cạnh màu xanh đặc của đa giới.

Ánh sáng Bắc-kỳ sấm sật mà buồn, khi sáng nhất chỉ đủ làm phong-cảnh thêm tài đi. Ở Trung-kỳ cũng thế. Còn có sức rực rỡ của ánh sáng nào làm tươi lên được những cung-điện và lăng-tăm phủ dưới rêu. Ở Cao-miên, ánh sáng như trong kuồng khí của mình, nó rộn chồi lối trên những mái chùa trang men màu hoàng-yến, hay bám lấy những áo cà-sa màu vàng nghệ của mấy ông Sãi. Tất cả dưới một vòm trời xanh lá gần như quên-lạc; một ông sãi đi là một miếng ánh sáng đi đều rơi vào phố xá. Mà sao nhiều ông sãi thế, nhiều miếng ánh sáng thế!

Mỗi buổi sáng, các ông Sãi vác ó trắng, đeo cái ang cơm buộc vai hồng-điều xếp hàng giọc, rời, một, hai, ba... nhịp nhàng tiếng đi quyền giáo. Đến trước cửa những nhà từ-thiện, hàng giọc đổi hàng ngang,

đứng sững như giồng đợi người bỗ-thi Người ta bỗ thi cơm hay đồ ăn. Ở đây lòng từ-thiện phải không bỏ, bởi ngày nào cũng như ngày nào, sự bỗ thi là một lệ. Có nhiều ông Sãi chưa đầy mười tuổi coi xinh tẻ, lùn tịt như búp-bê, nhưng nét mặt nghiêm trang sớm quá. Người ta chào các ông thì chấp tay sụp mình xuống lạy. Có đầu nhiều sư bằng ó đây? Trong đời người trai Cao-miên, ít ra làm sãi một lần. Như ở mấy nước Âu-châu người ta đi lính.

Chỗ nào cũng có sư và đầu cũng có chùa. Lòng tin-ngưỡng như tràn ngập khắp nước. Ngày Tết đi ra chùa, người giỗ ở chùa, có miếng ngon đem dâng ông Sãi, lúc chết còn mẫu xương tằm, bỏ bình đêm ký tại chùa.

Chùa mái úp nhiều tầng, màu vàng nghệ hay hoàng-yến, lại viền mấy nét quan-lục và màu lá cây. Những hàng cột xinh xinh chạy vòng dưới mái.

Vào chùa, tôi có những cảm giác không ở nguồn tôn-giáo. Hay tại cái vẻ đóm giáng của chùa? Những cặp môi trên các pho tượng Phật đăm duyên làm sao! Mong những tình ân-yêu.

Thanh Nam-vang có chùa « Bạc » đã được những người thích vàng khen ngợi cái sản



lát gạch bạc, và một pho tượng vàng, toàn bằng vàng.

Chùa Đế-thiên Đế-thích ở cách Nam-vang gần ba trăm cây số. Đường tìm đến đây làm gì, nếu muốn xem cái Đẹp kiểu gà bả chân. Chỉ những phiến đá thường, chạm trở một chút, chồng chất ngồn ngàng, óm bảm lấy những rễ cây khổng lồ.

Đi lần trong những hành lang tối đặc ở Taprom, luồn dưới những phiến đá đè lên nhau như núi mà thấy sự rùng rợn rùng rợn khắp mình; hay lúc mặt trời mọc đứng ngắm chùa đá Angkor vươn mình lên cao trong uể và xanh như khói mà cảm sự huyền ảo, là thấy một vai vẻ đẹp của Đế-thiên Đế-thích rồi.

Hay thế này nữa: chiều mát, khi ánh sáng gần tắt, đất và giới sấm dịu, gió thoảng hơi lay ngọn cây, đi vào rừng thưa quanh Angkor mà xem bù-rù và con sóc nó làm xiếc lộn nhào vòng tròn từ cảnh nọ sang cảnh kia...

Dân bà Cao-miền đen nhưng cũng thích trắng và làm đốm hơn ai. Khi đã đánh phấn đều mặt rồi, lại cần thân chấm vào mặt như trỏ, những cục phấn đóng để khi lột phấn trước bay thì lấy tay xoa những cục phấn này cho mặt lại có. Ở trên những

tượng Angkor hay ngoài, người đàn bà Cao-miền có nét rần rờ và cái ngực phồng phù. Nhưng số thích riêng, tôi yêu những đàn bà trên tượng Angkor hơn, vì họ chưa oát tóc, không đeo hoa tai đậm và không mặc áo đầm nhiều đen nhiều tua, và không mang những màu rợ nhất cả các màu.

Tôi quen một số người Cao-miền và mến tính tự nhiên, thẳng thắn của họ, không ưa ồn ào, kể liêu một chuyện sách mich, không bằng nhờ nói mà dang sức mạnh. Người ta nghe thấy tiếng ỳnh ỳnh ở trong một số tôi, nhìn vào thì ra hai người đang lặng lẽ đánh nhau.

Thiên-dường của những công chức ưa tình và thích cái thú sống của mình xưa nay có lẽ là Nam-vang đây. Thuốc phiện thì đã có những dây phổ mà khi gió về cái màn cửa từng tiệm hút xa thoáng qua thấy hai dây phàn kẻ liền trên xếp chặt những bộ chân nhem nhuộm. Ăn thì quyết không bằng Nam-kỳ xong còn hơn cả các xứ khác ở Đông-dương. Tôi đến những vệ hè các phố đông đặc phủ những hàng quán và khách ăn. Người ta đến nhau cái sự ngon thắm thía của món cháo « cầu tiêu », xin nói rõ, của một hàng cháo ngon ngồi gần cầu-tiêu ngoài chợ. Đánh bạc thì có đủ các môn, lại thêm vào món « cá mực ». Mờ-mờ đất người ta kéo nhau ra ngoài châu-thành soi-moi mặt Trời xem có tí mây nào để nội ngày hi-vọng được



mưa. Nhưng mây Cao-miền ốm-ở thế nào! Có khi chả ai đợi, lù-lù nhơn-nhờ dần dần đến làm cho thiên-hạ xô nhau mừng, leo cả lên mái nhà để gần mây. Cũng có khi tưởng sắp chút nước xuống thì lại lẳng lặng trôi đi... Khiêu-vũ, chiếu-bóng đá cã, có kém gì!

Chơi rong, thì con đường « Boong » đây có tiếng nhất tỉnh chạy dài độ dăm trăm thước. Chủ nhật hay thường thường tôi, vợ chồng con cái dắt nhau đi lại hai bên hè đường « Boong » bày la liệt những hàng tạp-vật. Người ta đi hết hè tay phải sang hè tay trái, nếu chưa chán thì lộn đi, lộn lại, như thế một số vòng tùy ý mình. Kể thì khéo thật! Xong...

Tôi còn nhớ cảm-giác đầu tiên khi đến Nam-vang đi thăm mấy người Việt-

Theo một phết tình gì tôi quên mất, trông họ, tôi tính ra một người đã ở Cao-miền mười năm thì ít tới to và thứ nhất ít động-dậy gấp đôi một người mới đến đây độ năm năm. Và người này lại nói khẽ và ra gặp đôi một người chỉ ở đây được nửa thời-gian của mình.

Những khối và mũi khét của xác người thiêu quanh mình thì không làm tôi rợn, nhưng những giải đất-khò khồng-mống của xứ Cao-miền, liên-tiếp nhau vắng ngắt phẳng lì dưới theo chân trời có một vẻ gì làm cho tôi rùng mình.

TÔ NGỌC-VÂN viết và vẽ

Vai đóng của các nhà gô đầu trẻ

Chúng tôi vừa nhận được một cuốn sách mới « Vai đóng của các nhà gô đầu trẻ » do ông Bùi-thế-Mỹ chủ-nhiệm Dân-Báo trong Nam-kỳ viết, do Dân-báo thư-cục phát-hành gửi tặng. Nội dung Bùi-thế-Mỹ, chúng tôi không phải giới-thiệu nhiều vì ông Mỹ là một nhà làm báo có tiếng không những ở Nam-Trung mà lại cả ở ngoài Bắc nữa.

Cuốn « Vai đóng của các nhà gô đầu trẻ » ông viết mới cho Dân-Báo xuất-bản đây là m' tập văn bình-luận về nghề dạy học - mà ông đã là một người làm nghề trừ c khi bư c vào làng báo vậy. Như trong mấy lời đầu cuốn sách, tác giả không có ý giải-quyết một vấn-đề hay một bộ phận của vấn-đề.

Ông Mỹ chỉ muốn giải-thích và bình-luận một ít tư-tưởng của Thống-chế Pétain về vấn đề giáo-dục theo quan-điểm của người Việt-Nam - một người Việt-Nam yêu nước muốn rằng bọn dân-cm sau này sẽ có đủ đức-dục, tri-dục và thể-dục.

Chúng tôi cũng đồng ý với ông Mỹ về điều này: người dân sinh tồn là vì gia đình, xã-hội và quốc-gia; trường học ngày ma cần phải dạy cho các học-sinh hết yêu gia-đình, xã-hội và quốc-gia sau khi họ đã biết yêu chính mình và đã biết tự-trọng rồi.

Xin cảm ơn ông Bùi-thế-Mỹ và giới-thiệu cuốn sách có ích này với bạn đọc.

T. B. C. N.

Sách mới

Các bạn muốn có một người vợ đẹp hiền hậu, thủy mị. Các bạn muốn biết rõ một người đàn bà thế nào là đẹp xin đọc:

Luyện sắc đẹp

của Vương-lộ-Dung nói rất tường tận về nhan sắc của đàn bà cách tu sửa, cách giữ gìn lại có 40 bức tranh do nữ họa-sĩ Hoàng-thị-Nại vẽ, cô Nguyễn-thị-Bạch-Tuyết nữ sinh trường Đổng Khánh Hanoi biểu diễn. Sách in rất đẹp giá 0\$70. Hầu hết các nơi đều có bán.

Éditions BẢO-NGỌC

67 Neyret Hanoi - Tél. 786

HỒ LAO

Tôi có một phương thuốc hồ lao của ông bà để lại. . . . Nay làm ra bán. Mỗi ve giá 12p00

M. Nguyễn - Văn - Sáng

Cụu Hương-Giáo-làng Tân-Quê (Cần-Thơ)

Bottle postale n° 10



tượng Angkor hay ngoài, người đàn bà Cao-miền còn nét rắn rỏi và cái ngực phồng phù. Nhưng sở thích riêng, tôi yêu những đàn bà trên tượng Angkor hơn, vì họ chưa cắt tóc, không đeo hoa tai đầm và không mặc áo đầm nhiều đũa nhiều tua, và không mang những màu rợ nhất cả các màu.

Tôi quên một số người Cao-miền và mien tinh tự nhiên, thẳng thắn của họ, không tra đũa ào, kết liễu một chuyện sách mịch, không bằng nhời nói mà dùng sức mạnh. Người ta nghe thấy tiếng ỳnh ỳnh ở trong một số tôi, nhìn vào thì ra hai người đang lặng lẽ đánh nhau.

Thiên-đường của những công chức ưa tĩnh và thích cái thú sống của mình xưa nay có lẽ là Nam-vang đấy. Thuốc phiện thì đã có những dây phố mà khi gió ven cái màn cửa từng tiệm hút xa thoáng qua thấy hai dây phên kẻ liền trên xếp chặt những bộ chân nhem nhuộm. Ăn thì quyết không bằng Nam-kỳ xong còn hơn cả các xứ khác ở Đông-dương. Tối đến những vệ hệ các phố đông đặc phủ những hàng quà và khách ăn. Người ta đờn nhau cái sự ngon lành thia của món cháo « cầu tiêu », xin nói rõ, của một hàng cháo ngon ngồi gần cầu-tiền ngoài chợ. Đánh bạc thì có đủ các môn, lại thêm vào món « cá ngựa ». Mờ-mờ đất người ta kéo nhau ra ngoài châu-thành soi-mỏi chân Trời xem có tí mây nào để nội ngày hi-vọng được

bạc, và một pho tượng vàng, toàn Đê-thiên Đế thích ở cách Nam-ba trăm cây số. Đừng tìm đến gì, nếu muốn xem cái Đẹp kiểu gì. Chỉ những phiến đá thường, một chút, chông chắt ngón ngang, lấy những rễ cây không lồi trong những hành lang tối đặc ở luồn dưới những phiến đá dè lên từ núi mà thấy sự rùng rợn rùng rờ; hay lúc mặt trời mọc đứng trên đá Angkor vươn mình lên cao và xanh như khói mà cảm sự thích rồi.

Đẹp này nữa: chiều mát, khi ánh nắng tắt, đất và giới sấm dịu, gió thổi lay ngọn cây, đi vào rừng thưa Angkor mà xem hú-rừ và con sóc liếc lộn nhào vòng tròn từ cành cành kia...

Cao-miền đen nhưng cũng thích làn da hơn ai. Khi đã đánh mặt rồi, lại cần thân chằm vào trỏ, những cục phấn đóng để khi trước bay thì lấy tay xoa những này cho mặt lại có. Ở trên những



mưa. Nhưng mấy Cao-miền ốm-ở thế nào! Có khi chả ai đợi, lù-lù nhớn-nhờ dẫn nhau đến làm cho thiên-hạ xô nhau mừng, leo cả lên mái nhà để gần mây. Cũng có khi tưởng sắp chút nước xuống thì lại lẳng lặng trôi đi... Khiêu-vũ, chiếu-bóng đủ cả, có kém gì!

Chơi rong thì con đường « Boong » đấy có tiếng nhất tỉnh chạy dài độ dăm trăm thước. Chủ nhật hay thường thường tôi, vợ chồng con cái dắt nhau đi lại hai bên hè đường « Boong » bày la liệt những hàng tạp-vật. Người ta đi hết hè tay phải sang hè tay trái, nếu chưa chán thì lộn đi, lộn lại, như thế một số vòng tùy ý mình. Kể thì khéo thật! Xong...

Tôi còn nhớ cảm-giác đầu tiên khi đến Nam-vang đi thăm mấy người Việt-

Theo một phép tính gì tôi quên mất, trông họ, tôi tỉnh ra một người đã ở Cao-miền mười năm thì ít nói to và thứ nhất ít đong-dây gấp đôi một người mới đến đây độ năm năm. Và người này lại nói khỏe và ra gấp đôi một người chỉ ở đấy được nửa thời-gian của mình.

Những khói và mùi khét của xác người thiêu quanh mình tôi không làm tôi rợn, nhưng những giải đất khô mênh-mông của xứ Cao-miền, liên-tiếp nhau vắng ngắt phẳng lì dưới theo chân trời có một vẻ gì làm cho tôi rùng mình.

TÔ NGỌC-VÂN viết và vẽ

Vai đóng của các nhà gỗ đầu trẻ

Chúng tôi vừa nhận được một cuốn sách mới « Vai đóng của các nhà gỗ đầu trẻ » do ông Bùi-thế-Mỹ chủ-nhiệm Dân-Báo trong Nam-kỳ viết, do Dân-báo thư-cục phát-hanh gửi tặng. Nói đến Bùi-thế-Mỹ, chúng tôi không phải giới-thiệu nhiều vì ông Mỹ là một nhà làm báo có tiếng không những ở Nam-Trung mà lại cả ở ngoài Bắc nữa.

Cuốn « Vai đóng của các nhà gỗ đầu trẻ » ông vừa mới cho Dân-Báo xuất bản đây là một tập văn bình-luận về nghề dạy học - mà ông đã là một người làm nghề trước khi bước vào làng báo vậy. Như trong mấy lời đầu cuốn sách, tác giả không có ý giải-quyết một vấn-đề hay một bộ phận của vấn-đề.

Ông Mỹ chỉ muốn giải-thích và bình-luận một ít tư-tưởng của Thống-chế Pétain về vấn đề giáo-dục theo quan-điểm của người Việt-Nam - một người Việt-Nam yêu nước muốn rằng bọn đàn-em sau này sẽ có đủ đức-dục, tri-dục và thể-dục.

Chúng tôi cũng đồng ý với ông Mỹ về điều này: người dân sinh tồn là vì gia đình, xã-hội và quốc-gia; trường học ngày ma cần phải dạy cho các học-sinh biết yêu gia-đình, xã-hội và quốc-gia sau khi họ đã biết yêu chính mình và đã biết tự-trọng rồi.

Xin cảm ơn ông Bùi-thế-Mỹ và giới-thiệu cuốn sách có ích này với bạn đọc.

T. B. C. N.

Sách mới

Các bạn muốn có một người vợ đẹp hiền hậu, thủy mị. Các bạn muốn biết rõ một người đàn bà thế nào là đẹp xin đọc:

Luyện sắc đẹp

của Vương-lệ-Dung nói rất tường tận về nhan sắc của đàn bà cách tu sửa, cách giữ gìn lại có 40 bức tranh do nữ họa-sĩ Hoàng-thị-Nại vẽ, cô Nguyễn-thị-Bạch-Tuyết nữ sinh trường Đổng-Khánh Hanoi biên diễn. Sách in rất đẹp giá 0\$70. Hầu hết các nơi đều có bán.

Editions BAO-NGOC

67 Neyret Hanoi - Tél. 785

HỒ LAO

Tôi có một phương thuốc hồ lao của ông bà để lại. Nay làm ra bán. Mỗi ve giá 12p00

M. Nguyễn-văn-Sáng

Cụ Hương-Giáo-làng Tân-Quới (Cần-Tho)

Boite postale n° 10

Sir Stafford Cripps

có thể điều đình cho 320 triệu dân An và Hồi trong cuộc họp tác phòng thủ Ấn-độ với người Anh chăng? (1)

Từ xưa đến nay vấn đề Ấn-độ vẫn là một vấn đề rất gay go và khó giải quyết trong chính sách đế quốc của người Anh, chưa thể giải quyết một cách hoàn toàn. Đến nay ngọn lửa chiến tranh càng ngày càng đến gần Ấn-độ, quân Nhật đổ bộ ở hai

Ấn-độ gồm một phần năm nhân loại, 11 tỉnh lớn thuộc người Anh cai - trị và độ 600 nước biệt lập và khắp Ấn-độ có tới hơn 200 thứ tiếng

cảng Akyab ở Diên điển chỉ còn cách cường giới Ấn-độ độ 130 cây số và do đường biển chỉ cách Calcutta 400 cây số nữa — nên vấn đề Ấn-độ trở nên cần kíp và các nhà cầm quyền Anh cần

giải quyết rất nhanh chóng vấn đề hiến pháp Ấn-độ. Giữa lúc chiến tranh đã lan tới đầu cửa ngõ Ấn-độ, Nội-các chiến tranh Anh mới phải Sir Stafford Cripps — một nhân vật trọng yếu trong Nội các thiên về chủ nghĩa bình dân được các nhà lãnh tụ Ấn rất hoan nghênh — sang New Delhi để cố giải quyết việc Ấn-độ trong một thời hạn rất nhanh chóng. Dự luật chính giới hoàn cầu hiện nay đến để ý đến vấn đề Ấn-độ một cách đặc biệt và ai cũng phải tự hỏi rằng cuộc công cán của Sir Stafford Cripps có kết quả chăng?

Khi chiến tranh lan đến Ấn-độ, 320 triệu dân Ấn và Hồi có chịu hợp tác với người Anh trong công cuộc phòng thủ thuộc địa rộng lớn nhất và quan hệ nhất của Anh chăng? Giữa lúc này, chúng ta xét qua đến vấn đề chính trị, tôn giáo cũng là tình hình đặc biệt của Ấn-độ không phải là một việc vô ích vậy.

Ấn tuy thuộc vào lục địa Á-châu nhưng đó là một miền khác hẳn các miền khác trong Á-châu. Trên bán-đảo lớn phía Nam Á-châu mà diện tích rộng gấp 20 lần diện tích nước Anh có tới 320 triệu dân ở nghĩa là gần một phần năm số người trên khắp thế giới. Hai phần ba xứ đó thuộc người Anh cai trị thẳng còn một phần ba nữa thì chia làm gần 600 nước

gần như tự trị ở dưới quyền các ông hoàng Ấn-độ đều là các vị chư hầu của Hoàng-đế Ấn-độ và vua Anh mà vị Phó vương Ấn-độ là đại biểu chính thức. Phần nhiều các ông vua Ấn-

độ đều trực tiếp cai trị lấy nước mình, dùng người Anh làm cố vấn. Một vài nước do cũng rộng ngang với nước Anh nhưng cũng có nước tung binh và bệ, diện tích từ hàng nghìn cây số vuông cho đến một vài hectares. Các nước đó đều biệt lập hẳn Ấn-độ thuộc Anh.

Miền Ấn-độ thuộc Anh, gồm có 11 tỉnh do các vị Thống đốc cai trị, đều thuộc quyền quan Toàn-quyền hay Phó vương Ấn-độ. Từ cuộc cải cách hiến pháp hồi 1919, các tỉnh Ấn-độ đều có hội-đồng lập pháp nhưng không có trách nhiệm về hành chính.

Nghị-viện trong-vong của toàn xứ Ấn-độ ở Delhi cũng không có quyền hành chính. D ện tích các tỉnh Ấn-độ rất rộng, như hai tỉnh Madras và Bombay rộng hơn nước Ý, có tính lại rộng hơn đến tích nước Anh.

Thứ tiếng chính thức chung cho các giai cấp người Ấn-độ có học là tiếng Anh. Tiếng Ấn-độ (Hindustani) là thứ tiếng bản xứ nhiều người biết nhất nhưng cũng không phải là thứ tiếng thông thường. Cảnh thứ tiếng này còn có 11 thứ tiếng chính và hơn hai trăm sáu thứ tiếng của từng vùng nữa. Cũng như tiếng nói, sự tin ngưỡng về tôn giáo và trình độ văn minh của dân Ấn-độ rất là khác nhau. Kể trong các người Đổng-

phương thì không mấy người được học thức như các giai cấp trên trong dân Ấn, Hồi và các giống khác ở Ấn-độ. Nhưng phần đông dân gian — nhất là dân cày là phần đa số trong xứ thì vẫn dốt nát, cổ kính rất mê tín và vẫn theo đúng các tục lệ từ xưa để lại.

Trong một cuốn sách nổi về Ấn-độ nhan đề là « A travers l'Orient » của Max de Saint Félix viết hồi 1930 có nói rằng theo các con số của chính phủ thì số người bất thức trẻ trong dân gian hồi 1881 là 92%. mà nay chỉ còn độ 84%. (người Ấn nói số đó những 90%). Trong số 40 triệu trẻ con thì chỉ có độ 8 triệu theo học một cách chuyên cần ở các trường và 3/4 số trường đều là trường tư thục.

Người Anh đã cố gắng nhiều về việc truyền bá việc học trong dân Ấn: khắp Ấn-độ đã có tới 5 trường Đại học.

Vấn đề giai-cấp và tôn-giáo ở Ấn-độ

Trong số 320 triệu dân ở Ấn-độ thì 240 triệu dân Ấn, còn 80 triệu dân Hồi (số dân Hồi, hơn 10 năm về trước chỉ có độ hơn 70 triệu, nhưng dân đó tăng rất nhiều vì số sinh sản hàng năm khá lớn). Trong dân Ấn có tới 50 triệu người không chịu đinh thược vào một hạng riêng trong xã-hội không ai dám gần và tất cả mọi người đều kính dè (intouchables). Hạng người cùng đinh này không có quyền lợi gì về tôn giáo và xã hội. Họ bằng 80% dân Ấn và bằng 19% số dân của toàn thế Ấn-độ. Số đó thêm vào số dân Hồi là một trở lực rất lớn cho cuộc thống nhất và các mộng vọng quốc gia của các nhà ái quốc Ấn-độ.

Nhà đại thi hào Ấn-độ Tagore, một nhà ái- quốc Ấn-độ về phái ôn hòa nhưng khác hẳn với Gandhi (thành Cam-địa) đã nói: (theo cuốn « dans l'Inde » của Sylvain Lévy) Ấn-độ không thể nào bắt buộc được các cuộc cách mệnh ngoại quốc như cuộc cách mệnh Pháp chẳng hạn. Ấn-độ có một nền văn minh đặc biệt không thể so sánh với nền văn minh nào khác trên thế giới, xã-hội Ấn-độ còn phân ra nhiều giai cấp khác nhau. Các giai cấp sống liền nhau, không thể hợp nhất được, không có một mối liên lạc nào. Các giai cấp đó từ tôn giáo đến tiếng nói đến thói quen không hề nào thống nhất được ».

Đổi với dân Ấn-độ thì làng mạc là nơi trung tâm điếm của đời sống mình. Chỉ ở đây người dân Ấn mới tìm thấy mọi thứ cần dùng cho sự sống và cả sự chết của mình: nào cha

mẹ, họ hàng, người vợ có thể cưới được và những kẻ có thể thiên hóa mình khi chết đi sau này có thể tái sinh. Nếu dân Ấn đi ra ngoài, kiếm ăn thì người đó đã mất về thanh khiết và đến lúc về mặt bản chất ở trong giai cấp mình, lại bị khinh bị dưng bỏ. Có một số dân Ấn đi làm ăn ở đảo Fiji lúc về quê hương bị mắc vào tình cảnh đó nên lại phải giờ ra đi không dám quay về.

Đổi với dân Ấn thì khi sống cũng như lúc chết, người một giống, một giai cấp một thứ tiếng phải sống chung đụng với nhau.

Về phần dân Hồi thì họ đã tỏ chung một cách vững vàng để có thể đứng vững trong xứ Ấn-độ thường gặp loạn lạc luôn. Dân Hồi chỉ biết có quyền lợi của giống Hồi. Hiện nay họ đang chính phục cả xứ Bengale là miền Ấn-độ giáp với Diên-điển. Số dân Hồi ở xứ này đông hơn số dân Ấn. Trong số 43 triệu dân ở Bengale có tới 55% phần trăm dân Hồi và chỉ có 45 phần trăm dân Ấn. Xứ Bengale vẫn có ý muốn biệt lập thành một nước nhưng vì số dân Hồi đông hơn nên khó lòng mà tránh khỏi những sự đe dọa đối với dân Ấn là giống ít hơn. Người Hồi đối với các giai cấp bình dân vẫn có năng họ lên một trình độ cao hơn cho họ có một số phận khá hơn, không bắt theo những tục lệ phiến phước và phá hết các hàng rào giai cấp. Việc hôn nhân cũng dễ dàng hơn và dân Hồi có thể đi ra ngoài quốc làm ăn, lúc giờ về quê hương vẫn được trọng đãi khác với dân Ấn. Dân Hồi có thể khai khẩn những đất mới do đất phù sa của các sông bồi lên hàng năm. Những quả phụ Ấn-độ theo đạo Hồi có thể tái giá mà không bị mất danh dự và kính dè. Còn dân Ấn thì nhiều nơi vẫn giữ nguyên tục hôn nhân như xưa. Có cô con gái mới 7 tuổi đã lấy chồng và có cô đã thành quả phụ phải ở vậy suốt đời không được tái giá. Xưa kia các quả phụ còn phải tự thiêu theo chồng nhưng nay tục đã man dơ đã bị người Anh cấm tiết.

Một điều nên nhận rõ là ở Ấn-độ sự bất hòa giữa dân Ấn và dân Hồi rất sâu xa và khó lòng giải quyết được nên tôn giáo của người Ấn không sửa đổi lại nhiều. Vấn đề này là vấn đề chung của toàn thế Ấn-độ (problème communal) đã đem tranh luận ở mấy kỳ hội đồng quan hệ tại hội nghị bàn tròn học hội 1931-1933 ở Luân-đôn. Vấn đề đó hiện nay vẫn quan hệ và mỗi khi nói đến việc lập hiến pháp Ấn-độ người ta không thể nào quên được vấn đề đó.

Những hạng hoan nghênh chính-sách người Anh

Trong số 320 triệu dân Ấn, số người phản đối Anh rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có một số người khá lớn vẫn hoan nghênh chính-sách của Anh. Hạng người này phần nhiều là hạng tầng dân được luật lệ người Anh bảo vệ. Nhờ người Anh mà họ ra khỏi tình thế đáng khinh bỉ trong xã-hội Ấn-độ. Trước kia, một người cũng dân không bao giờ được đến gần một người Ấn ở một giai cấp cao trong xã-hội và có khi người cũng dân đi đến đâu phải hô to đến đấy để cho người khác biết mà tránh xa ra.

Khi lấy nước uống, kể cùng dân cũng phải lấy riêng ở chỗ khác. Người Anh đã mở ra công cuộc dạy thầy nhập điền để tránh những nạn đói kém như trước, người Ấn ở các giai cấp trên không muốn cho bọn cùng dân lấy nước ở cùng một chỗ để tháo vào ruộng họ và bắt phải lấy ở một giếng nước thấp hơn chỗ họ lấy nước. Đến các trường sá trong một vài khu thì là để hư hỏng chứ người Ấn không muốn cho bọn cùng dân chừa vì thế khi họ dùng các đường đó sẽ mất vẻ thanh khiết!

Người Ấn lại yêu-cầu chính-phủ Anh trên xe lửa cũng phải đặt những chỗ ngồi riêng cho bọn cùng dân, nhưng người Anh không nghe, nên họ đánh phá ngôi lán với bọn cùng dân và... chịu sự đơ đảnh!

Các giai cấp trên trong dân Ấn lại hết sức ngăn trở cả việc giáo-dục và hạn chế việc giáo-dịch với bọn cùng dân. Vì những sự bất công đó nên bọn cùng dân có tới 50 triệu như trên đã nói phải nhờ người Anh che chở và có khi họ bị ức hiếp quá phải theo tôn-giáo khác Hồi giáo và Th ê-chúa giáo.

Phần nhiều tôn cùng dân, dân Hồi, dân Sikh (độ hơn ba triệu người) và một số các ông hoàng Ấn-độ vẫn tỏ ý hoan nghênh chính-sách người Anh vì chính-sách đó thích hợp cho sự sống và quyền lợi của họ.

Nhưng dấu sao sẽ dân Ấn phản đối người Anh cũng không phải là ít và vẫn chiếm đa số, như ta đã thấy trong cuộc điều đình của Sir Stafford Cripps ở New Delhi hiện nay.

Người Ấn có chịu hợp-tác với Anh chăng?

Đó là một câu hỏi mà nhiều người không muốn biết câu trả lời.

Các đề-nghị của Sir Stafford Cripps mang từ Luân-đôn sang Ấn có tin đã bị Ủy-ban chấp hành Quốc-hội Ấn-độ bác đi.

Các đề-nghị Ấn-độ bị công-kích nhất là về việc tổ-chức công cuộc phòng-thủ theo tin hãng Reuters. Quốc-hội lại công-kích các đề-nghị theo đó thì các tỉnh Ấn-độ có quyền biệt lập hẳn ở ngoài liên-bang Ấn-độ. Cả cách bầu cử các đại-biểu các nước tại kỳ sắp tới cũng bị bác.

Hiện Hội-trưởng Quốc-hội M. Azad và lãnh-tụ Quốc-hội Pandit Nehru đã giao bản quyết nghị của Quốc-hội cho Sir Stafford Cripps. Vì thế mà Sir Cripps đã phải yêu-cầu với nội-các chiến-tranh Anh phải nhượng bộ người Ấn về một vài điều trong công cuộc phòng-thủ Ấn-độ thì may ra mới được đa số Quốc-hội chuẩn y.

Sir Cripps có lẽ sẽ được phép đề cho người Ấn được tự trông nom quân Ấn-độ ngay bây giờ và có lẽ sẽ có một nhân-vật Ấn-độ được cử làm Tổng-trưởng Quốc-phòng công đại-tướng Wavel vẫn giữ nguyên chức Tổng-trưởng quân Anh-Ấn. Có như thế thì người Ấn mới chịu cố gắng và hợp-tác trong cuộc phòng-thủ Ấn-độ.

Liên-đoan dân Hồi nay mai cũng sẽ họp ở Allahabad để xét các đề-nghị của Anh.

Vấn đề phòng-thủ Ấn-độ không những quan-hệ đặc-biệt cho Anh mà lại quan-hệ cho cả các nước đồng-minh của Anh và cho kết quả cuộc thế-giới đại-chiến ngay nay.

Đề-nghị mà Sir Stafford Cripps mang theo bằng phi-cơ từ Luân-đôn sang New Delhi cũng chỉ hứa cho Ấn-độ sẽ được tự-trị sau cuộc chiến-tranh này, nhưng muốn đi đến chính thể đó thì 320 triệu dân Ấn phải hợp-tác vào cuộc phòng-thủ nước mình ở dưới quyền chỉ-huy của người Anh. Đề-nghị đó như trên đã nói đã bị Ủy-ban hành-chính Quốc-hội Ấn-độ bác. Ta nên biết lần này, Sir Cripps thực tâm muốn giải quyết, chứ không phải chỉ trừ trừ tìm kế hoãn-binh hay chỉ nhượng bộ đến thế như chính-sách của người Anh đối với Ấn-độ từ trước đến nay.

HỒNG-LAM

(1) Bài này viết từ tuần trước nhưng vì thiếu chỗ chưa đăng kịp.

Theo tin cuối cùng thì tuy Anh đã chịu sửa đổi đề-nghị về hiến pháp Ấn-độ trên kia nhưng đề-nghị đó vẫn bị đa số Quốc-hội Ấn-độ bác đi và Sir Stafford Cripps đã bị hoàn toàn thất bại giờ về Anh rồi. Vấn đề Ấn-độ từ nay vì thế mà càng trở nên một vấn đề rất gay go, nguy hiểm cho Anh.

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI CÓ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG THÀNH

Vương-Dương-Minh⁽¹⁾

XX
Trong mình ta có một triều đình hay chính phủ

QUÁN-CHI

Hiền nghĩa tâm-học của Dương-minh, ta có thể ví dụ tâm như một ống kính chụp ảnh, nếu biết lau chùi sáng suốt sạch sẽ, thì ta quay ống kính về chiều nào, thì ngay được hình ảnh vạn vật ở chiều ấy, không sót một mảy may. Trái lại, để bụi bặm che lấp mặt kính phải mờ mịt tối tăm, tất sự thu chiếu ấy bị ngăn trở.

Cũng như người thợ ảnh luôn luôn giữ gìn ống kính sáng suốt để chụp ảnh cho tốt đẹp, Dương-minh báo người ta cầu học phải lo giữ bản-thể của tâm lúc nào cũng quang-minh, là đủ xem xét, cảm-ứng vạn sự vạn vật cho được thấu suốt, hợp với thiên-lý, không bị quáng mù lăm lăm.

Dương-minh nói: «Tắc lòng của thánh-nhân như tấm gương sáng lau lâu, gặp sự vật nào cũng để cảm-ứng, không có vật nào mà không chiếu rõ. Người cầu học chỉ lo tâm mình chưa thật sáng suốt mà thôi, chớ lo gì mọi việc biến-cổ trên đời mình chưa thấu hiểu được hết.»

Bởi vậy, ta cứ lo tu dưỡng tâm này cho sáng suốt trước đi, sẽ được thấy các sự-vật cảm-ứng thân-đạo sau. Một bác làm vườn, trồng cây, chớ vội nghĩ cây mình sẽ có hay không có nhánh là hoa quả; xin bác chăm chỉ vun bón gốc cây, thế nào rồi cây đó cũng trở là đám nhánh, khai hoa kết quả cho bác.

Tu tâm là việc cốt yếu vun bón cái gốc cho người cầu học vậy.

Một khi gốc tâm vững vàng đầy đủ rồi, mình sẽ soi tỏ các sự-vật là lẽ tự-nhiên.

Phải biết ở đời không có việc gì ra ngoài tâm con người ta cho được, có họa làm ấy bị tội che lấp không thấy đó thôi.

Cải thuyết «ở tâm ngoài chỉ vật, 無心

象之物» của Dương-minh mới nghe như một triết-lý gì cao kỳ khó hiểu, nhờ số người ta. Chứng khi được nghe ông giảng cho môn-sinh, với những thí-dụ vui vẻ, ý nghĩa thiết-thực, ta sẽ hiểu thuyết ấy giản dị minh bạch như chuyện hai với hai là bốn.

Một hôm Từ-Ản hỏi: Bẩm thầy, chữ «vật» ở trong hai tiếng cách-vật thế, tức là chữ «việc», đều lấy nghĩa về tâm mà nói, có phải như thế không?

— Chính thế, Dương-minh trả lời. Chủ-tể của thân ấy là tâm, sự phát-động của tâm ấy là ý, bản-thể của ý ấy là trí, sở-tài của trí ấy là vật. Ví dụ ý mình để vào chỗ thờ cha mẹ, thì thờ cha mẹ tức là một việc; ý mình để vào chỗ giúp dân yêu vật, tức thì giúp dân yêu vật cũng là một việc; ý mình để vào chỗ nhìn ngó, nghe ngóng, nói năng, cử-động, tức thì nhìn ngó, nghe ngóng, nói năng, cử-động cũng là một việc. Ví thế, ta nói không có việc gì ngoài tâm.

(身之主宰便是心, 心之所發便是意, 意之本體便是知, 知之所至便是物, 如意在於事親即事親便是一物, 意在於事君即事君便是一物, 意在於仁民愛物即仁民愛物便是一物, 意在於視聽言動即視聽言動便是一物, 所以某說無心之外物)。

Chúng ta thử chịu khó ngâm nghĩ sâu nói ấy, càng thêm rõ cái quyền chủ-tể của tâm là cao, và tâm đối với việc có chỗ quan-hệ với nhau khăng khít, đến nỗi không thể nào rời tâm ra mà có việc gì tồn tại hay thực-hiện.

Ta xếp theo thứ-tự thì thấy rõ ngay:

(1) Xin đọc T. B. C. N. từ số 83.

1. — Tâm 心
2. — Ý 意
3. — Trí 知
4. — Thân 身
5. — Vật 物

Cả năm món ấy, nói chung thì nhập lại làm một, nói riêng thì nó là năm cái vòng bắt chéo lấy nhau của một sợi giây xích, cảm thông dính dấp với nhau một cách có trước sau, có từng thứ rất phân minh.

Khi ta muốn làm một công việc, xem một quyển sách, tập tành một năng sơn trẻ xinh đẹp, thường thức một chầu đàn ngọt hát hay, hoặc là thi-thố cử-động gì bất cứ, có phải bằng tay làm, mắt ngó, miệng nói, tai nghe được không?

Hẳn là không.

Trước hết là tâm nó chủ-định, khiến sinh ra ý muốn, ý muốn sinh ra sự biết, rồi bấy giờ sự biết mới khiến cánh tay, cặp mắt, cái miệng, lỗ tai, thực hành mấy việc đã kể. Bảo rằng không có việc nào ngoài tâm, là sự-thể như vậy đó.

Muốn rõ ràng hơn, chúng tôi thiết tưởng đem ra so sánh như cách dưới này cũng được :

1. — Tâm : Trung-trong chính-phủ.
2. — Ý : Chỉ-du bay ngạ-án.
3. — Trí : Thông-sức hay yết-thị.
4. — Thân : Kế thừa-hành.
5. — Vật : Chính-sự, nhân-dân.

Đời thuở nào chẳng có triều-đình hay chính-phủ làm cơ-quan chủ-tể mà có những chính-sự thi-thố nọ kia được chăng?

Trả lời cái dấu hỏi ấy, là thấy vì sao không có việc gì ngoài tâm vậy.

(còn nữa)
QUÂN-CHI

Cho phép bình-phẩm hay dở,
Chớ nhảm mắt bài-bác thi cảm.

Tiếng Anh cho người Việt-nam

của NGUYỄN - KHẮC - KHAM cử nhân văn chương và luật khoa — 151, ng. 17, phố Anh văn tại đại học đường Paris

CUỐN THỨ NHẤT I — Mạo Anh và bài thực hành kỹ hơn 100 trang giá 0\$55. **Cước gửi recommande** 0\$70
CUỐN THỨ HAI — (Anh, Pháp, Việt hội thoại) kỹ 100 trang, giá 0\$40. **Cước gửi recommande** 0\$61. Mua cả hai cuốn cước gửi mất 0\$24. Thư và mandat xin đề

M. NGUYỄN-KHẮC-KHAM
36, Boulevard Henri d'Orléans Hanoi Tél. 266
Boite postale 24

Sắp về rất nhiều :
7 Couleurs sans Danger

«ICLAN»

(Mont Rouge).

Thuốc vẽ cho học-sinh dùng rất rẻ và tiện, thay cho bút chì màu hiện rất đắt và khan.
Có 7 màu đẹp vô song.

Mua bốn xin viết thư dành trước tại Đại lý độc quyền
TAM-ANH — 96 Bd Bonnal Hai-phong — 161. 706

NÊN HÚT THUỐC LÀ BASTOS

NGON
THƠM

MỖI GÓI 0\$10

Di Pinh

trước "Luật tự nhiên"



(Tiếp theo)

Xem thế đủ rõ-thời-kỳ đã có con, cái tình yêu của hai vợ chồng không còn được đảm-tầm nữa. Nhưng không vì vậy, mà người ta bỏ nhau, vì cái ái-tình của mình hãy còn vương vịn ở đứa con. Cho nên, người ta vẫn có thể « ở vậy » nuôi-con, một khi không may chồng chết.

Yêu đương, có phải đường phải lối, mới được tồn thờ là ái-tình. Ngược lại, chỉ là những thú nhục-dục.

Giờ, ta đã thấy rằng: ái-tình là một cái bánh mề đã vụn nát lâu hơn, và nhận chân được cái ý-vị của nó. Còn kẻ chưa « đời » đã vội vàng « ngón » thì ti-vị không còn được hưởng cái thú « ăn ngon đến bữa », và mau hết, mau ra khỏi bàn ăn. Vì — như chúng ta đã biết — ái-tình chỉ « có giá » từ lúc hoa lòng chớm nở đến khi có đứa con đầu lòng. Ái-tình đã chuyển thể, thì ta chỉ được hưởng nó ở đứa con. Ta không còn « thấy máu trong người như chỉ sợi, trái tim muốn p.á lồng ngực... Ta không còn thích những cái hôn chấy mới bằng sự tha-thiết, săn sóc con cái. Và, đến

khi con ta sinh nở và ta có cháu, ta không thích « chơi trống bỏi » nữa. Ta để cái thì giờ yêu đương vào sự kể chuyện cổ-tích cho các cháu nghe, hoặc ra cháu ngủ...
Ái-tình đến và đi, dĩ-nhiên như mặt trời mọc rồi lặn. Sau khi hưởng ái-tình rồi, vợ đẻ, ái-tình của ta đã sang đứa con. Nếu vì thú nhục-dục, ta đối ta, việc có đi tìm ái-tình ở gái giang hồ, ở người đàn bà khác, ta sẽ bị những quả-báo ngay.

Hãy nhìn nhận lấy việc đời: có phải những kẻ đã vợ con rồi, còn ham mê hát xướng, với những kẻ nhiều vợ, bao giờ đối với con cái, cái tình phụ-tử cũng không được thân-mật, cũng không được chu-đáo. Đứa con mình đẻ ra, ngay từ trong bào-thai mẹ,

đã cần phải được giáo-dục bằng tình-cảm. Ra ngoài ánh sáng, nó phải được nâng niu, âu-yếm — ta yêu nó tức ta dạy nó yêu ta, yêu cái gì cũng giống ta. Nếu sau này như lớn, nó nhạt-nhẽo với ta, chẳng gì lạ hơn là trong cái thời kỳ đáng lẽ ta phải dạy nó yêu ta, ta lại đi gần gũi với cái giang hồ, với một người đàn bà nữa sau mẹ nó.

Cần phải chiến-đấu để mà được yêu. Nhưng yêu rồi, lại phải chiến-đấu để yêu nữa và và được yêu nữa.

Còn những nghệ-sĩ chân-chính, những chiến-sĩ bằng-hái, những người mà cuộc đời đã đặt vào cái lẽ sống vì kẻ khác... họ cũng có ái-tình. Nhưng cái ái-tình của họ đi, vượt qua rất mau các địa-hạt của yêu — đương, họ đã sớm đến « lâu đài hạnh phúc »... Bởi say mê về lý-tưởng, họ quên cả sự sống thông-thường. Trong sự nghiệp của họ, gồm đủ tình phụ-tử, tình yêu... vì họ lo tròn ngay cái thiên-chức: « làm cho cái đoàn-thể mình mạnh-mẽ, tồn-tạ đả. Và có tồn-tại, là tất cả những tình yêu đều vĩnh-viễn! »

Thuốc họ gia-đình

Mỗi gói 0\$10
TỔNG PHÁT-HÀNH
Nhà thuốc
TUỆ-TINH

Cơ quan khảo cứu thuốc Nam
88, Rue Auvérigne — Vinh

Tình-yêu nguy-biến

Những kẻ, vì thú-nhục-dục, thường yêu lừa-lừa, yêu bắt-mạng, yêu một cách tai hại cho hạnh - phúc cá - nhân và đoàn-thân - họ đã viện được một câu nghe rất văn-chương, rất thâm - thúy, để « cứ yêu bừa đi » trước những lời khuyên ngăn của kẻ khác, để khéo che-đậy cái tội - lỗi của mình, một khi mà cái quả-bào đã hiện ra trước - tiên: « *trái tim có những lý-nhệ mà chính lý-nhệ cũng không hiểu nổi* » (Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas) — câu này còn « *mớ mớ* » cho những kẻ dâm-ô dâm-thay hai chữ « *xác-thịt* » vào hai chữ « *trái tim* » để bảo - chữa tội-lỗi.

Chẳng cứ trên tình-trường, ở đời này, còn biết bao nhiêu kẻ can-ân bất-lương, bởi còn ngu-muội hoặc muốn lừa dối mọi người, họ cũng lại có này

nhề nọ, nữa là kẻ si - tình mù quáng.

Về yêu-dương, người ta « *đồ tội* » cho trái tim rất nhiều. Thật trái tim vô can-cớ đã phải làm cái bia chịu đạn. Vì nói đến « *óc chỉ huy* » công việc, kẻ phạm tội sẽ bị chất-vấn: « *sao mày không suy nghĩ cho kỹ?* » nên người ta mới đưa vào trái tim. Sự thực tim phải và óc cũng làm việc trong một lúc cả.

Một đại văn-hào Pháp cũng nói: « *Je l'aime parce que je l'aime* » (Tôi yêu nó vì tôi yêu nó).

Cũng nguy - biến nữa, nếu không phải là tác-giả dụng-tâm đặt cho người nói câu này trả lời người hỏi mình — trả lời một cách mập-mờ, một cách không muốn cho ai rõ chuyện riêng của mình.

Vì, *tôi yêu nó*, chính thực bởi cái gì đấy Tìm ra « *cái gì* » đó, là thấy cái « *cớ* » để yêu.

Đặt ba thiếu - nữ trước mặt một chàng thanh-niên: có thứ nhất yêu-khiêm-diêm-lệ, có thứ hai nhuần sắc kém - hưng-nổi-na thùy-mỹ, và có thứ ba thì sắc kém, tính - hạnh kém, lại được cái có nhiều vốn riêng. Nếu anh chàng yêu có nào, tức « *yêu nàng* » bởi cái gì nó bầu - vủ vào cổ ý. Vì, cái « *phần thiên - bẩm* » là giống cái, hẳn ba nàng đều đồng « *phẩm* » đồng « *lượng* » cũng có phép-mẫu-nhiệm như nhau, có khác, chỉ là cái sắc, cái hạnh, hoặc cái tài - tài-chính — mà thôi.

Còn khi hoa - lòng chưa chớm-nở, ta yêu quyền sách hơn cả tài, đó là cái sở-thích của ta vậy. Mà cái sở-thích ấy có, do người si-ích-học hay ham chơi mà ra.

Cái sở-thích riêng, cái cớ để yêu, đều tạo nên bởi khối óc. Nếu có trái tim dự vào những lúc sôi-nổi, những lúc hăng - hái làm việc, thì cái việc ấy sở-dĩ có, chỉ là sau khi đã được khối óc « *đồ khuôn* » cho ý-muốn — ấy là lập-luận theo những cái muốn chia tim óc làm hai phần trước khi hành - động một việc gì.

Nhưng, khi khối óc muốn, trước hết, nó phải « *chụp* » được cái ý-muốn ấy ở đâu? ở đâu đã! — Một thanh-niên ở đường - ngược về, chưa trông thấy những tà áo màu ngần - chuyển bao giờ, chưa được nghe thấy nói đến những kiểu áo cổ bành - bao, bành bề bao giờ, làm sao lại có sẵn trước cái ý-tưởng muốn lấy một cô vợ mặc tân-thời. Phải nghe, phải trông thấy qua rồi mới có sự lưu tâm chú ý, mới ao-ước, mới mến-thích, và sau thì nghe - cảm với những kẻ có những cái hợp với cái mà lòng mình mong - mỏi đã bao lâu. Rồi, từ cảm -

tình đến yêu, chỉ một bước rất ngắn.

Lúc bé ta yêu sách, bởi ta sớm được người khác giáo-dục, dạy bảo cho biết cái ích-lợi của sự học. Nếu ta yêu có bài, không học gì hơn là vì ta đã biết đánh bài, là vì trong nhà ta thường có những canh-tôm, tài-bàn.

Vậy thì những cái ý - muốn ấy, những cái sở - thích riêng ấy, đều do sự giáo-dục, do sự đã được rèn - luyện, đã mở-trưởng mà có. Chúng vào trong óc ta bằng mắt, bằng tai, bằng toàn thân đụng chạm với một vật khác, một cảnh-vật khác.

Rồi chúng kích - thích, xây dựng trong óc ta những định-kiến, những tư-tưởng mà cái này sẽ « *vẽ vời* » cho ta những quan-niệm riêng để hành - động. Ví dụ: là một người nghèo và không có căn-bản tinh - thần, ta trông thấy những kẻ giàu - có chơi - bời, ta thêm - thương, ao - ước. Trong óc, ngày đêm ta mở-trưởng những cuộc hành - lạc, và nghĩ « *nếu có tiền*, ta cũng được như thế ». Ta muốn có tiền. Ta bắt đầu thu-thập vào trong trí óc bất - cứ một phương-pháp nào có thể làm được ra tiền. Một ngày kia — cái ngày mà sự ham muốn khoái - lạc lên đến cực-độ — gặp dịp kiếm tiền, dù kiếm một cách bất lương, ta cũng không ngần-ngại gì nữa. Cái không ngần-ngại lúc ấy, chính là cái quả-quyết sôi - nổi của trái-tim vậy. Thảng - hoặc, đứng trước những tác - trách của nhất-điểm lương-tâm sót lại, nó — cái không ngần-ngại ấy — còn « *mớ mớ* » để ta triết - lý nữa: « *úi chà! đời còn chán vạn kẻ như thế, há riêng ai!* »

Ngoài ra, cũng có kẻ nghèo và vô-học, dù trông thấy sự

ăn chơi xa - xỉ, họ vẫn không bị cảm-động và màng-tưởng, vì họ được di-truyền một vài đức-tính của cha mẹ họ. Thì như đứa bé không thích cổ-bài, vì nó được người giáo-dục tốt, vì nó được một phần *nhân quả* may mắn của thế-bệ trước để lại là nghĩ xara, cha mẹ nó thuộc hạng tri - thức, nay để ra nó cũng có óc thông-minh, hiểu-học.

(còn nữa)

VŨ-XUÂN-TU

Sách dạy làm các nghề

Như: Làm đồ gốm, sành, sứ, gạch, ngói hoa, vôi, ciment, trồng các thứ men. Làm thủy-tinh như đúc gương soi, kính, ngói bút viết, và đồ đồ dùng. Ven vẽ trang lên vàng bạc. Tráng men lên hình chụp các màu, lên thủy-tinh. Tráng gương soi mới, gương diêm học. Làm các thứ ngọc giả bằng thủy-tinh, ngọc trai bằng thủy-tinh, chế-tạo các phẩm (màu thuốc) khoáng-vật v.v. Đó là cuốn CI c'á a bô « *CÔNG-NGHỆ TÙNG-THU* ». Có nhiều hình vẽ rõ, ai xem làm lấy được ngay. Giá 2\$50.

Cuốn dạy làm « *41 nghề* » ít vốn » giá \$300

Dạy làm các nghề như: Làm giấy lọc, xà-phòng, mực in, viết, kem đánh răng, phấn thoa mặt, phấn đánh giày, hương, trầm, đã bắt lên, v.v. Giá \$300 (tức là C.N.T.T. cuốn Za)

Cuốn dạy « *30 nghề để làm* » giá 2\$00

Dạy làm các nghề như Rằm tây, bơ, sữa, pho-mát, làm nến (láp) thắp miến-sông-thần, bánh kẹo v.v. (tức là C.N.T.T. B)

Cuốn dạy làm « *Kim-khí cơ-khí* » giá \$300

Ở xa gọi mua nếu mua cả một loạt thì được rẻ nhiều.

Thơ, mandat gửi cho **NHẬT-NAM THƯ-QUẢN** 19, Hàng Đũa - Hanoi

Cao - miên với cuộc Nam-tiên

viện. Triều-dinh ta phải luôn luôn sai các ông Nguyễn-Tên-Bâm và Lê-Văn-Đức, Nguyễn-công-Trứ đem quan sang đánh dẹp Đàng-nai vừa yên, đem kia lại nổi, có nhiều toán giặc người bản-xứ hợp với quân Xiêm đánh chiếm nhiều nơi. Quan quân ta không chống nổi, triều-dinh lấy làm lo lắng. Một vị đại-thần là ông Tạ-quang-Cự, tâu xin bỏ đất Chân-lạp, rút quân về giữ An-giang. Vua cho là phải, hạ chiếu cho Trương-minh-Giang đi u quân rút về. Ông Giang về đến An-giang thì mất. Vì việc kinh-lý Chân-lạp hoàn-quản ở tay ông, nay có biến-loạn không dẹp nổi phải bỏ về, nên ông buồn bực xấu hổ mà chết.

Cuộc-Nam-tiên luôn ba trăm năm của dân-tộc ta từ đó tạm ngừng.

SỞ-BẢO

Hà đọc số « *Cao Miên* » của T.B.C.N. không thể bỏ qua được cuốn:

« *TRƯỚC CÁNH HOANG-TÀN CỦA ĐẾ-THIÊN ĐẾ-THỊCH* »

của Lê-Văn-Trương

Giá: 0 \$40

Cuộc: 0 \$20

Viết thư cho: Trung-Bắc Tân-Văn, N° 36 Ba Henri

d'Orléans-Hanoi

ĐÀ CỐ BẢN:

« *Ải Bắc* »

Lịch-sử anh hùng của đất Việt

của **THAO THAO**

Hỏi các hiệu sách

Giá. 1 \$00

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP
ta hãy đánh răng bằng
SAVON DENTIFRICE
KOIL
 DEPOT GENERAL POUR L'INDOCHINE
 323, RUE DES MARINS, CHOLON



AGENCES :

Ets TŨ-SON à Phanrang
 Ets TONSONGO 146, Espagne - Saigon
 M. LÊ-NGOC-CHẨN, Rue Saliceti VINHLONG
 (Cần dùng người làm Tổng phát-hành Bắc-ky)

NÓI ĐẾN SỰ THAY CŨ ĐỔI MỚI CỦA HANOI CHƯA AI
NÓI RÕ VỀ CON
SÔNG TÔ-LỊCH
CON BÁT HIẾU
EM BÁT MỤC
ĐỀU PHẢI SỢ
ÔNG THẦN NÀY!

TẠI SAO LÀ SÔNG TÔ-LỊCH?

Tô-lịch phát nguyên từ đâu? Vì lẽ gì, sông Tô-lịch lại dính dáng đến

CAO-BIÊN DÂY NON

Dâu bẹ đời đời đã đánh là lẽ thường của tạo-hóa, nhưng mới cũ thay đổi cũng do nhân sự đột hay. Cũng chịu thiên lệ đó, đất cổ đô Long-biên này, sau mỗi cuộc phế hưng lại một phen biến tướng.

Sông Tô-lịch một phần quan hệ trong những sắc tướng cũ từng bị thay đổi ấy, sớ dĩ còn sót lại. Ở nay cũng là vì người ta còn dùng ở chữ « Sông Tô-lịch » để đặt tên một đường phố mà dòng sông ấy đã từng chảy qua, còn ai lại không biết dòng sông ấy đã từng chiếm một trang quan hệ trên lịch-sử cổ đô này!

Theo Địa-dư-chỉ, sông ấy đời xưa gọi là Bắc-giang vì ở về phía bắc cổ-đô. Nó là một phần chi của Lu-giang, (tức là Nhị-hà). Từ đời Đường về trước gọi Nhị-hà là Lu-giang, sau gọi là Phú-lương-giang. Đến đời Minh, Hoàng-Pháp thấy dòng sông uốn cong như cương hoa tai, mới gọi là Nhị-hà, nơi phân chi ở phía bắc thành Long-biên (tức là Hanoi) chảy về phía đông nam một ít rồi lại theo phía tây thành mà chảy đi. Sau khi nước Pháp đặt cuộc bảo hộ, vì sự mở mang phạm vi thành phố và xét ra phần thủy lợi của sông ấy không có mấy, phần đầu sông

dần dần bị lấp đi để mở đường lập phố. Còn phần giữa và phần cuối sông vì không có nước ngợp, dòng sông nông cạn đi, các cư dân duyên-giang, nơi thì lấp đi, nơi thì mở thành ruộng cấy lúa, tức như phần sông chảy qua mấy làng Yên - quyết, Yên - lãng thuộc tỉnh H. - đông. Cuối sông này lại hợp với sông Nhị-hà.

Theo sử cũ nói thì sông ấy lấy tên một vị thần mà đặt ra. Tô là họ, Lịch là tên người. Tô-lịch vốn sinh ở thành Long-đô (tên cũ Hanoi) nhà ở ngay bên cạnh sông Bắc-giang ba đời anh em ở chung với nhau, không ai để của riêng, trên kinh dưới nhường, ở trước sau đều giữ được vẻ thuận hòa. Đời Tấn, quan địa phương tâu việc ấy về triều. Tô-lịch được vua phong chức hiệu liêm lại ban tiền vàng cho treo ở cửa ngoài để làm gương cho mọi người. Có

người hay, cả làng đều cảm hóa, xin Tô-Lịch cho được lấy họ tên đặt tên làng. Từ đó phía tây bắc thành Long-biên có một thôn gọi là thôn Tô-lịch. Thôn ấy mãi tới đời Đường vẫn còn.

Sau Tô-Lịch lại được vua Tấn cử làm Long-đô lệph. Tới khi mất dân thôn lại miên thờ ngay trên bờ sông.

Khi nước ta thuộc nhà Đường, đời vua Mục-tôn (sau Thiên Chúa giáng sinh 821 năm) Lý-nguyên-Gia sang làm đô hộ thành Long-biên, thấy ngoài cửa bắc thành có rạch nước, theo địa-lý sơ nghiên dân sinh biến loạn, xem đất chọn nơi định dời đắp La-thành và đặt phủ đô-hộ ở trên sông Bắc-giang:

Lý đến làm lễ ở đền và mời mọi người trong thôn Tô-lịch đến uống rượu. Đêm đến, Nguyễn Gia chiêm bao thấy gương cho mọi người. Có

— Ta là Tô-lịch, thần coi sông này, bảo thực cho nhà ngươi biết, sức người không thể đắp nên được tòa thành lớn đầu, phải chờ sau 50 năm nữa, sẽ có một người họ Cao đến mới làm nên được. Còn nhà ngươi bây giờ chỉ đắp thành nhỏ mà ở, và nên đem nhân chính cai trị dân

dưới, chớ nên tàn ngược sách nhễ nhào các đô-hộ trước. Nhân dân được yên ổn làm ăn, còn sinh loạn làm gì nữa. Không biết thế, mà tự ý đắp thành làm cho dân sự phải phục dịch khổ nhọc, cũng ứng nặng nề, tất có tai vạ.

Nguyễn-Gia tỉnh dậy có ý sợ hãi, vâng theo lời thần đã chỉ bảo, lại cho sửa sang đền thờ và tâu về triều xin phong là Đĩnh-bang đại-vương.

Đến đời vua Ý-tôn (sau Thiên Chúa 860 năm), dân Nam chiếu khởi lên chống với nhà Đường, vua Ý-tôn sai Cao-Biên sang dẹp rồi cử Biên lang Tiết-độ sứ, đặt phủ trị ở Long-biên.

Cao-Biên thông hiểu thiên văn địa lý, xem xét hình thế, đắp thành ở phía tây Lu-giang, chu-vi 8000 bộ, phía nam có sông Tô-lịch lướt quanh. Nhân hội tháng san, nước mưa đầy tràn sông, Biên theo gió chèo thuyền đi dọc sông chơi, bỗng thấy một ông già râu tóc bạc phơ, hình dung cổ quái, hơi bám ở trong sóng, nói cười ra bộ vui vẻ lắm. Biên tây làm bộ hỏi họ tên, Ông già nói:

— Lão đây họ Tô-tên Tô-lịch. Biên lại hỏi nhà ở đâu, ông già cười chỉ xuống dòng nước mà nói:

— Con sông này là nhà ta đó. Nói xong ông lão lấy tay dầm xuống mặt nước, tức thì giới trời tối cả lại, hồi lâu mới lại sáng rõ, nhưng thấy ông già đã biến mất mắt về

Biên sợ liền quay thuyền về, hỏi thăm mọi người mới biết sự tích Tô-lịch và biết đã là thần sông. Biên bèn đổi tên Bắc-giang gọi là Tô-lịch-giang.

Lại một hôm vào buổi sớm. Biên ra đứng ở cửa đông nam La-thành, bỗng lại thấy trong sông Tô-lịch, gió to nổi lên, sóng dợn âm âm, mây mù tối tăm, ông già trên mặt nước hôm trước lại hiện lên, mình cao hơn trước, mặc áo vàng, đội mũ tía, tay cầm thẻ vàng, chung quanh có những tia sáng từ trên không chiếu

không được toàn thân mà chết, chứ trận áp thế nào được ta.

Biên sợ, ngay hôm ấy lập đàn cúng lễ, nhưng Biên vẫn cậy có phép cao thuật lạ, ngầm làm 4 thứ bùa bằng vàng bạc đồng sắt, mặt luyện ba ngày đêm, rồi ngầm sai đem chôn ở bờ sông để trận áp thần thiêng. Không ngờ đêm ấy giờ nổi mưa to gió lớn, dưới dòng sông có tiếng thán la hét dữ dội. Trong chốc lát, bốn thứ bùa kia đều bứt tung lên trên mặt đất, hóa thành gió bụi, bay lên trên không.

Thấy vậy, Biên lại càng sợ hãi hãi các người tả hữu rằng:

— Đất này có thần thiêng lắm, ta phải kịp trở về nước, không nên ở mãi, sẽ mang vạ to.

Rồi đó Biên định ngày về, nhớ lời thần đe dọa, sai đem lễ đến đền Tô-lịch tạ lễ và tâu làm Đê-phủ thành hoàng thần quốc. Không được bao lâu, vua Ý-tôn dời Biên về triều, trị các tội Thiêm-khởi ở Long-biên, sau đem chém. Đầu tiên thay ở chợ Ý-tôn cũ Cao-Tâm sang thay.

Tục truyền, sinh thời thần Tô-lịch là một người hiền-bữ, nên các đời sau các nhà nào có con bất hiếu, em bất mục, đem đắp kén tại đền, vì sợ thần thiêng ăn phạt nên nhiều người cũng tự biết sửa mình đời đời.

Đời Lý vua Thái-tự đời đó đến Long-biên, đổi gọi là Thăng-long, thần cũng thạc



ĐÔI CHO ĐƯỢC
FOOR
MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT
Tổng phát hành: TAMDA & C^o
72, Rue Widé Hanoi - Tél. 16-72
Đại-lý: Chi-lợi 87 Hàng ĐÈ
MAI - LINH HAIPHONG

mộng đến châu mừng và
tưng họ tên. Vua hỏi:

— Tôn-thần có thể giúp
trăm âm phủ cho dân sinh
được yên ổn không?

Thần nói:
— Hạ thần được hưởng
hương hỏa của phương dân,
công việc giúp nước yên
dân, bao giờ cũng phải coi là
phận-sự.

Nguyên đến trước kia
không biết ở vào chỗ nào,
theo sách Truyền kỳ thì nói
là ở phương Đông-tác, huyện
Thọ-xương.

Bài này thuật theo thần
tích trong bản Truyền kỳ,
nên có những chuyện hoang
đường, nhưng thuật giả chỉ
có ý nhắc đề các bạn biết rõ
chỗ quan hệ của sông Tô-lịch
với nơi Cổ-đó này thế nào mà
thời, chắc các bạn đọc cũng
biết cho như vậy.

SỞ-BẢO

Học chữ Hán trong vài tuần lễ

Dùng quyển Hán Học Tự Tu
vừa chóng biết đặt câu, hiểu
mẹo luật, tra được tự điển,
rồi tự xem lấy những tiền-
thuyết, Tài văn văn — Giá 0\$ 80

Librairie Van - Lam

35, Bd. Francis Garnier Hanoi

XƯA NAY BỊ NHIỀU, 11:

Ấn no với tâm ngữ
thường!!!
Cơm no với đũa lên giường
ngủ ngay!
Dục tình dương tác no
xay!
Phòng-tích bệnh ỹ, xưa
nay bị nhiều!!!

Bao to 12 grs. 0\$55
Bao bé 8 grs. 0,30

CÁC NGÀI HÃY DỪNG

Phấn-tri

Đông-dương

(GRAPHITE INDOCHINOIS)
Hô « Hélène chi I ». « Hélène
chi II ». « Hélène chi III ».

PHỐ LU — LAOKAY

Đã được công nhận
là tốt không kém gì
của ngoại quốc
công việc cần thận.
Gửi nhanh chóng
khắp Đông-dương.

Số giao dịch

E⁴ TRỊNH - BÌNH - NHÌ

123A Avenue Paul Doumer
Haiphong — sđ. Tél. AN-
NHÌ — Haiphong Tél. 767
Cửa đại lý ở Đông-dương.

Lỡ, ngựa

kháp người uống Trư Sang Tiếu
Độc 0p25; nữa đười người uống
Thấp-Nhiệt Phá-Lỡ 0p80; Đền
kinh niên và nặng uống Đại-
Bồ-Huyết Bạt-Độc-Thang 3p50;
Thuốc bồi Lỡ Trùng 0p20;
Thuốc Tâm Sóng 0p30.

Thuốc uống trẻ con
Cam-Thanh-Bộc 0p20; (Từ 6,
7 tuổi trở lên uống được); Đại-
Bồ-Huyết Bạt-Độc-Thang 3p50;
Thuốc bồi Lỡ Bồ 0p20; Thuốc
Tâm Sóng 0p30. Ở xa mua thuốc
gửi CR. và phải trả một phần
ba tiền trước ngân phiếu đ.
M. NGÕ-VI VŨ — Việ-Long 58
hàng Be Hanoi nếu không, xin
m. ễn gửi. Đại lý: Mai-Linh Hai-
phong, Việ-Long Nam đing,
Quang-Hay Hải-dương, Ica-Trí
Ninh-bình Thái-Lai Thanh-hoa,
Sinh - Huy Vinh/Hương-Giang
hàng, 21 Hà-Vân Hà đông, M. Ngõ-
hoành Hải Samaua

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều môn nữ trang mới
chế 1942, bông, vàng, chuỗi
pendentifs nhận được thạch
thử thiệt: Vòng ngọc mặt
nhân lột xoắn mới lòng
lành như kim cương.

QUẬN CHUÁ

21, Rue Amiral Courbet Saigon

TÔI LỜI

Người nào biết thường thức cái công phu
của văn-chương, người nào tự phụ là
có một con tim, một khối óc khác người
hồng thế bỏ qua được cuốn văn rất giá trị
nay của CAMAL...
Trên 100 trang, bìa bìa màu — Giá: 0\$60
Còn một số rất ít:
... của Nguyễn Quốc Bảo (1860).
... Ng Phương Châu (0.80).
... Tham-lập N.T.T. (0.30).
Đã ra hơn 50 quyển sách xin hỏi catalogue.
Thư và mandal đơn A Châu, 17, Emile Nolly, Hanoi



Đông Cửa dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kể lại
Chuyện thật một thiếu nữ làm lỡ kết hôn với anh chồng đời
nát mà sau cảm hóa chuyển kịch chồng làm nên danh phận)
(tiếp theo)

Y như lời thệ-nguyện trước mặt cha hôm
rồi, mà mặc dầu bà mẹ lo xa, cản trở, Minh-
cầm mạnh bạo đặt bước lên đường trèo núi
Tà-lon ngay, sau khi chú hương Tâm đã đò-
la được hành-tung của Đon hùng-Tin.

Hai người cùng đi với nàng: một, tức là chú
hương-Tâm, lão-bộc
trung thành của nhà
ông Châu-hồng, làm
người đi dẫn đường;
hai là cô giáo Nhâm,
chị em đôi con di
ruột với nàng buồn
cùng nàng chia sẻ
hoạn-nạn.

Từ sáng sớm đến
gần trưa, bà người
mới lần mò đến cửa
hang đạo sĩ Cao-miền.

Họ đến muộn quá, thành ra lương công vô
ích: hai hôm trước Đon-hùng-Tin có ghé qua
đây một buổi rồi đi, lại đem cả người tù của
và đi theo nữa.

Nhưng hỏi va đi đâu hướng nào?
Đạo-sĩ lắc đầu và làm thinh, tỏ ý không biết
hay biết mà không nói.

Nửa ngày leo trèo vất vả lên đây, họ không
ngờ nhận được cái tin sét đánh và phải đứng
trước tấm màn bí mật như thế.
Minh-cầm và cô giáo buồn bã rủ rượi, nhưng
mỗi khắp các đầu xương, hai bàn chân bị dồn
máu sưng lên căng thẳng trong đôi giày da,
ngồi phục-vị trên hòn đá. Đạo-sĩ đưa bầu nước
lã ra mời giải khát, mỗi cô tu một hơi hết
sạch.

Cô giáo chỉ thấy đau khổ xác thật thôi, Minh-
cầm còn thêm một tầng đau khổ tinh thần nữa.

— Biết đâu mà lư mà cứu chồng tôi bây giờ?
Trời đất ơi! Tôi nhào xuống núi mà chết chớ

rồi.
Nàng vừa khóc vừa gào, có lẽ cây cỏ núi
non cũng phải cảm động.

Ông lão Cao-miền đứng nhìn vẻ mặt nàng
hiền hậu nhu-mi, bất giác chạnh lòng ái ngại.

— Té ra người con trai ấy là chồng của cô à?
Đạo-sĩ hỏi.

— Thưa vâng, chính
nhà cháu, đây! Minh-
cầm gạt nước mắt
trả lời. Không hiểu
anh Đon-hùng-Tin
thủ ghét gì mà lập
mưu bắt-cóc nhà cháu
đi như thế. Cháu cố
đi tìm để van lơn anh
trả lại cho cháu, cụ
có biết bây giờ anh
ta đi đâu làm ơn chỉ

giùm [cháu rất cảm tạ.

Cô giáo Nhâm nói phụ thêm, vì sợ ông lão
có ý nghi ngại gì chăng?

— Thưa cụ, chúng tôi cốt đến điều-đinh
thỏa thuận với anh Đon-hùng-Tin, miễn đem
người nhà về thôi, quyết không có ý gì khác.
Xin cụ yên tâm mách bảo hộ cho.

Đạo-sĩ ngó Minh-Cầm và thờ dài:
— Tội nghiệp! người hiền hậu như cô thế
mà bị...

Ông toan nói « bị lừa » nhưng rồi ngừng lại,
không nữa hết lời. Minh-Cầm thấy thế, cố bồi
dồn tới:

— Cụ bảo cháu bị... thế nào cơ?

— Không, tôi bảo người như cô mà bị vết
và đi tìm cứu chồng... đạo-sĩ khéo nói trở
sane ý khác.

Minh-Cầm được dịp, thiết tha năn nỉ ông
lão:

— Đây, cụ xem tình-cảnh cháu khổ sở như

thế, thật không còn muốn sống tí nào. Cụ hẳn biết chỗ mà không mách báo, sao cho đến thày?

Nàng vừa nói vừa thuận tay bứt một nhánh lá bên cạnh chỗ ngồi, cầm phẩy chơi. Cứ nhún lên là một cử động vô tình. Nhưng đạo-sĩ vội giương lấy nhánh lá ấy, đếm từng lá, xem từng sợi gân, và nói lầm rầm một mình bằng tiếng Cao-miền mà cả ba người cùng không hiểu.

Ông lại bảo nàng đưa bàn tay cho ông xem.

Bỗng ông giật nảy mình. Minh-Cầm có lẽ cảm thấy sự điện của cái giạt mình ấy làm rung động cả bàn tay nàng.

Thì ra ông lão vừa xem bộ nàng một quả bói lá, giờ lại xem chỉ bàn tay, thấy phù hợp lạ lùng. Số nàng chỉ có một vợ một chồng, giàu có, đông con, người chồng tất nhiên sẽ có danh-phận. Cảnh chia lìa buồn bã của nàng hiện thời chỉ là một chuyện thoáng lại, như một vầng mây bay che bóng mặt trăng thế thôi. Vậy mà Đôn-hùng-Tin chia rẽ ân-ái của nàng và định hành-phạt chồng nàng làm tên chèo thuyền đánh cá là nghĩa lý gì? Ông nghĩ thâm đồ-đệ ông tính làm việc như thế, là trái với nhân-tình và thiên-lý; vì bằng khuất mắt ông thì thôi, đáng này ông biết, thì không thế nào để yên mà không can-thiệp.



Nhẹ nhàng buông tay Minh-Cầm ra, ông nói với giọng ôn tồn:

— Có nên yên lòng, ngày giờ buồn rầu hoạn nạn của hai vợ chồng sắp hết đến nơi rồi.

— Thưa cụ, nghĩa là cháu sắp cứu được nhà cháu về?

— Chính thế.

— Quả được như lời cụ nói thì cháu vui mừng biết bao.

— Có điều lão khuyên cô rồi đây được nghe ai kể một chuyện gì bí mật quái kỳ, cũng chớ nên ngã lòng nản chí, là vì duyên kiếp tiền-dịnh như thế. Với tính nết hiền hậu trời cho, có cứ mạnh bạo, nhẫn nại, sẽ giúp chồng trở nên người có danh-phận tử tế.

— Thưa cụ, chồng cháu đã thì đồ bác-vật ở bên tay về tức là có danh-phận rồi, cháu còn phải giúp gì nữa... Minh-Cầm nói thế, kỉ ông phải cốt khoe chồng mình sang trọng, chỉ có ý tỏ ra cho ông lão biết sự đoán số mình sai.

Nhưng ông vẫn điềm-nhiên:

— Ấy là việc mai sau, có cứ nhớ lấy mà nghiệm, sẽ biết lời lão đoán trúng. Lão chỉ khuyên cô nên có nhẫn nại, luôn luôn nhẫn nại, vợ chồng sẽ được thành công đắc chí, gia-đình sẽ được yên vui, quan-hệ ở đó. Còn

việc bây giờ, thì lão bảo chễ cho mà đến rước chớ đặng về nghe.

— Vàng, trăm sự nhờ cụ!... Minh-Cầm đứng phất dậy và nói, nét mặt tươi tỉnh ngay.

— Vì có việc của cô, lão đánh mất công xuống núi mấy hôm mới được. Hôm nay là ngày 14, phải không nhỉ?... À phải ngày mười tư. Vậy đúng ngày 18, vào lúc 12 giờ trưa, có nhớ làng-vàng đợi lão ở xóm vạn-chài Phú-quốc, lão sẽ thân-hành chỉ dẫn đến chỗ gặp mặt Đôn-hùng-Tin và đem chồng về...

— Trời ơi! Phải ra tận cụ-lao Phú-quốc kia ư? Cả cô giáo Nhâm và Minh-Cầm đồng thời sững sốt và hỏi.

Ông lão cười sằng sặc:

Đã yếu nhau thì hiền cũng hẹp, trời cũng gần. Nếu có ngại say sóng, hay là đừng đi!

— Ấy chết! cháu van lạy cụ! Minh-Cầm vừa vái ông lão vừa nói. Không phải cháu ngại xa gì đâu, chỉ lấy làm lạ anh Đôn-hùng-Tin lòi nhà cháu ra tận Phú-quốc làm gì không biết. Vàng, xin y lời cụ hẹn: đúng trưa ngày 18. Nhưng cụ bảo chỗ để cháu đi ra đó một mình không được hay sao? Làm phiền cụ già nua tuổi tác mà phải xuống núi vượt biển, cháu không đành tâm.

rương-trình đặc biệt đêm thứ bảy 18 Avril tại nhà hát Tây Hanoi do Hội Hợp-Thiện Bắc-kỳ tổ chức lấy tiền giúp các trẻ con bỏ cõi Pháp-Nam vì nạn Chiê-tranh

1 - 21h 15 Ouverture - 2 Orchestre à cordes de la Légion Étrangère - 3 Rollac de gai fantaisiste dans son repertoire. - 4 Les Valmors - vagabonds chanteurs. - 5 Musique - Danse.

Giả cổ ngoài: từ 0p50 đến 5p00. Xin g ữ chỏ trước vì hiện giờ vé bán đã nhiều rồi.

Hội Hợp-Thiện

MỜI IN XONG

Phụ-nữ với gia đình

(Những phương-pháp giản dị trở nên người đàn bà đẹp cả về phần xác lẫn phần hồn. Những bí quyết) gây hạnh phúc yêu đương mà bạn gái nào cũng cần phải biết để sống cuộc đời mới)

Tác giả: DŨNG-KIM

Loại sách «Bổ dưỡng sống»

210 trang - Bìa mỹ-thuật - Giá đặc biệt 1300

Nhà xuất-bản ĐỜI-MỚI - 62, Hàng Cót Hanoi - Tél. 1038

— Không hề gì sự ấy, miễn là giúp cô được việc. Đôn-hùng-Tin là đồ-đệ lão, tính nết nó kỳ quặc lắm, lão biết, cho nên cần phải thân-hành can thiệp mới xong. Có cứ vững lòng tin cậy nơi lão. Nhưng việc chúng ta ước hẹn với nhau đây, có và mấy người phải giữ kín tiếng, chớ để ai biết mà hỏng việc đấy.

— Vàng, chúng tôi xin y theo cụ dạy! cả ba người cùng đáp.

— Thôi, bây giờ mấy người trở về thu xếp công việc khởi hành thì vừa. Về phần lão đây cũng thế. Nhớ trưa ngày 18..

— Cháu nhớ trưa ngày 18, như chôn vùi trong óc rồi, cụ ạ! Minh-Cầm nhanh nhẹn nói và vái chào đạo-sĩ.

— Và nhớ đợi lão ở xóm vạn-chài nghe! Đạo-sĩ dặn vớt, khi ba người đã đi khỏi cửa hàng một khúc xa, đang lom khom lần bước xuống giốc.

Ngày hôm sau, Minh-Cầm lại cùng cô-giáo Nhâm và chú hương Tầm lên đường đi Hà-uên, thuê riêng một chiếc ghe buồm ra đảo Phú-quốc.

Trong mình nàng học theo 10 nghìn bạc giấy của ông Châu-hồng đưa và dặn: «Con cứ việc dốc túi đưa hết cho nó».

Dưới thuyền, nàng nhìn mây nước, tình tứ hàng khuâng. Tuy mừng sắp được vợ chồng đoàn-viên, nhưng trong trí bứt rứt mãi về mấy lời ông đạo-sĩ Cao-miền nói úp mở khó hiểu. Nàng suy nghĩ càng thấy rối trí như gặp phải một bài tình đố bốn góc của chiếc vòng tròn, bao giờ tìm ra?

Nàng vỗ vai hỏi cô giáo Nhâm, lúc ấy đang mải nhìn cái ô nước mới con ca-ông tia lên đấng xa:

— Chị giáo-nhì? Lão già đáng-thộ thật là một người bí-mật!

— Phương đồng minh hay có những người cò-quái như thế đấy, em ạ! cô giáo trả lời.

BẢ CÓ BÀN

Khởi lưà

Phong-châu

Truyện dã-sử về đời Hồng-Bàng của THIÊN HẠ-SĨ

LOẠI TRUYỆN GIẢI-TRÍ

HÀN - THUYỀN

71, phố Tiên-Tain, Hanoi

Giá chỉ em mình phải ở hang một thân tro
vọng như lão, chỉ nghe tiếng gió thổi vì vút
cũng đủ sợ run lên mà chết.

— Em nhớ câu lão ta nói kỳ cục quá! Tại
sao lại bảo em được nghe kể một chuyện bí
mật cũng đừng ngả lòng nản chí? Không hiểu
là chuyện bí mật gì mà quan hệ thế?

— Không chừng lão ta ám chỉ vào chuyện
ông chồng Lác-vật của em đã có vợ nọ con
kia sao đó rồi; lão muốn khuyên-nhủ em
đừng nổi cơn tam bành lục tặc lên chứ gì!
Đàn ông họ tại ăn vụng lắm, em ạ!

— Chắc không phải thế, chị ơi! Gọi là
chuyện bí mật mà chỉ có chừng ấy, việc gì
đến nỗi phải khuyên bảo người ta đừng nản
chí ngả lòng. Lão ta còn nói em sẽ giúp chồng
trở nên danh-phận là nghĩa thế nào? Nếu vậy
thì cái văn-bằng kỹ-sư hóa-học chồng em đã
lấy được bên tây về, là mảnh giấy lộn à?

— Chị tưởng có lẽ ông đạo-sĩ ấy muốn đoán
thế này: em sẽ vận-dộng cho chồng, lấy văn-
bằng kỹ-sư mà được bỏ ra làm quan đấy!
Nay mai tôi có gặp đi, tôi phải chấp tay chào
bà lớn.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

Một sự thay đổi

Sách Hoa-Mai chẳng những
được các bạn học-sinh nhiệt-
liệt hoan nghênh, mà cả những
người lớn tuổi cũng ham thích.
Bởi thế nên có nhiều loại sách
học-sinh bắt chước trình bày y
như sách Hoa-Mai. Vì vậy, bắt
đầu từ số II, nhà xuất-bản sẽ đổi
bia, theo kiểu bia Hoa-Mai số Tết

ĐÃ CÓ BẢN:

HOA THỦY - TIÊN

Hoa Mai số II của Thy Hạc giá 0p10

Người em sáng mộng

Truyện dài của Vũ-trung-Cân giá 0,60

Trái thì, gái sắc yêu nhau bằng mối
thần tiên, đêm đó... — Rồi cái tình
sao của đôi trai-nữ, tài-tử kết-thúc
lãng mạn, hòa ngàn đời! Cái tình đó đã
được ông Vũ-trung-Cân thuật lại bằng
mối giọng và... làm-ly, đầy thơ-mộng.

Nhà xuất-bản CÔNG LỰC 9 Tào Hà

ĐÃ CÓ BẢN:

1) **LÀO TỬ** (triết - học đông phương)
Op.80 của Ngô-lát Tố và Nguyễn đức Tịnh

2) **MUỐN KHOẺ** của Đào - văn
Khang Op50, sách giấy cách tập thể thao có
ngọt 100 hình vẽ.

3) **VIỆT NAM VĂN HỌC I** Op.80 (Văn học
đời ý) của Ngô-lát Tố

4) **VIỆT-NAM DƯỢC HỌC IO .80**

5) **VIỆT-NAM DƯỢC HỌC HO .80**
của Phó-đức-Thành

NHÀ IN MAI-LINH XUẤT-BẢN

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

Phấn Murat

THƠM NHỆ NHUYỄN DỄ DỜI

Lâu phai, đứng ngang hàng các
hàng phấn danh tiếng ngoại quốc
Có thứ hương, trắng và da
người. Bán khắp nơi. 1 hộp 1\$20

MUA SỈ DO:

Etablissements **VẠN - HÓA**
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

KHI MỆT NHỌ VÌ NGỒI LẤU
LI XÀ, THỨC ĐÊM, KÉM ẮN
MẮT HUẪYẾT

CỬU-LONG-HOÀN

Vỏ - đình - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ
Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Etablissements **VẠN - HÓA**

Có bán thuốc **VẠN - BẢO**
chữa bệnh liệt-dương. Thứ
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

Những cảnh hoang tàn... Cai A-Phiên

172 mặt người trông như một
con quái vật. Đền này do vua
Yaçovama khởi công vào hồi từ
889 đến 910 và để thờ « Thiên
hoàng ». (Dieu Roi) Những mặt
chạm trên các ngọn tháp là
những mặt của thần Çiva. Trong
đền Bayon thì mới thực là
tượng Linga (đương vật) với
bốn mặt của thần Brahma

Sau đền Bayon đến còn viên
và nền của hoàng cung rồi đến
đền Phiméanakas và các di tích
của cung điện nhà Vua và đền
Bapuon và vô số các đền đài
khác nữa.

Đệ nhất kỳ công của nghệ kiến-trúc Khmers: đền Angkor Vat

Xem cổ tích Angkor thì không
thề nào không xem đền Angkor
Vat vì đó mới là kỳ công đệ nhất,
có a mỹ thuật Khmers: một thứ
mỹ thuật khác hẳn mỹ thuật Ấn
Độ và có những đặc sắc riêng-
biệt Angkor Vat khác với các
đền đài khác ở Cao-miền trông về
hướng tây vì như thế mới tiện
đường vận tải các thứ vật liệu
cần dùng cho việc công tác. Vì
thế muốn xem đền Angkor Vat
cần phải xem trong lúc buổi
chiều, bóng mặt trời bắt đầu xế
bóng soi hắt vào các bức chạm
trở và những hành lang âm u
trong đền Xung quanh cũng có
hào và hai bên sân lát đá cũng
có con thủy xả làm giới hạn,
trông vào trong ở giữa là những
bậc tam cấp dẫn lên ba cái cửa
trên nóc đều có tháp cao. Hai
bên cạnh đền về phía Bắc và
Nam lại có hai cửa không lớn có
bức lên là nơi ngựa và xe đi vào.

Cách kiến-trúc đền Angkor Vat
tuy cũng một kiểu với các đền-
đài ở Angkor Thom nhưng từ
trường bao đến cửa vào đều có
vẽ vĩ-dại hơn nhiều. Thăm Angkor
Thom hình như các nhà
kiến-trúc Khmers nói với ta:
đấy là cả sự sinh-hoạt, tôn-giáo
và sự thịnh-vượng giàu có. Khi

mới bước chân vào Angkor Vat
người ta có một cảm-trưởng khác
ngay và người ta thấy trong
công-cuộc kiến-trúc đó trật-tự
và là phải. Người ta lại thấy rõ
với đền Angkor Vat, nghệ kiến-
trúc Khmers đã tiến đến cực
đỉnh cả về cách xếp đặt cân-
đối và những bức chạm trở đề
tô điểm trong đền. Đền Angkor
Vat hầu như còn nguyên vẹn và
không bị hư nát mấy. Cứ trông
toàn cảnh đền này ta cũng đủ
thấy cả vẻ huy-hoàng, vĩ-dại của
Angkor Vat còn về nội-dung
không thể nói kỹ được, cần phải
đến tận nơi hoặc xem các sách
khảo-cứu riêng về Angkor mới
rõ được. Đền có ba tầng thấp
mỗi tầng đều có tam-cấp nhiều
bậc lên, ở tầng thứ nhất lại có
những bể nước lớn nhưng hiện
nay đã cạn nước. Mỗi tầng đều
có nhiều hành-lang. Các tượng
đều bằng đá chạm trở rất tinh-
tế những bức chạm đó hình-
dung chỗ thì các vua chúa như
vua Suryavarma II đứng đầu
một đội quân kéo đá, chỗ thì
chạm các tướng cưỡi ngựa ra
trận và các quan thượng-thư của
vua Suryavarma II cũng quân-
linh, chỗ lại chạm các vũ-nữ và
những cảnh sinh-hoạt của dân
Cao-miền thời xưa Các bức
chạm trở nhiều bức thực là
thần-diệu không thể nói hết
được.

Cứ xem hết các cổ-tích ở khu
Angkor người ta đã thấy rõ mỹ-
thuật Khmers đã qua ba thời-
kỳ khác, đã tiến được những
bước dài. Dân Khmers tuy theo
văn-hóa và tôn-giáo Ấn-độ nhưng
về kiến-trúc lại có những đặc-
sắc riêng do chính dân Khmers
đã tự đào-tạo nên, theo tâm-
tinh, hoàn-cảnh và nguyện-vọng
minh. Nghệ kiến-trúc đó đã tỏ
rõ tinh-thần độc lập và đã làm
về vang cho cả dân Khmers.
Người Cao-miền ngày nay mỗi
khi trông thấy các cổ tích Angkor
có thể tự hào về nền văn hóa cổ
của nó giống mình

HỒNG-LAM

Từ-Nhật (Hương-Vân-Hoàn) số 48

Giá: nghiên nặng 4... nhẹ 2p.
Sám-nhung tuyệt-cần A-phiên:
Giá 1p50 — Thương tuyệt-cần A-
phiên: Giá 0p2.

Các cụ già lão hay người yếu
đ. đi trước khi cai phải dùng
thuốc bổ:

TIẾP ÁM-HOÀN số 44: Giá 1p20.

Ở xa mua thuốc gửi theo cách
Thanh-hóa giao-ngân và phải trả
một phần ba tiền trước, nếu
không, xin miễn gửi-giấy-phiếu
đề tên M. NGÔ-VI-VŨ Việt-Long
58 hàng Bè Hanoi. Thư hỏi bệnh
kèm tem 0p06. Đại-ly: Mai-Linh
Haiphong, Việt-Long Nam-djak,
Ich Tri, Ninh-binh, Quang-Huy
Hải dương, 21 Hà Văn Hà đống,
26 Tam-Cờ Tuyên-quang, 1p-
Tiên Camphaport, Quảng-ich
Chy-rá Bắc kạn, Ngô hành-Hai
Saonua, Trần-gia-Thụy Phú-lý,
Thái-lai Thanh hóa, Sinh Huy
Vinh, Hương-Giang Huế, Mỹ-
Liên Quy nh. n.

Cần thêm nhiều Đại-ly tại
khắp Trung, Nam, Bắc-kỳ. Xin
viết thư về thương-lượng.

NHÀ ĐUÀN NÀO CŨNG CẦN PHẢI CÓ CUỐN

CATALOGUE OFFICIEL

HỘI - CHỢ HANOI 1941

Một cuốn chỉ nam đầy đủ tài-liệu
để giúp các ngài rộng đường
giao-dịch với các hãng sản-xuất
và các nhà tiêu-thụ. Giá bán
1p00 một cuốn, thêm 0p24 cước
phí. Chỉ còn rất ít, xin gửi
ngân-phiếu cho:

Complotr Indochinois de Propagande
pour l'Industrie et le Commerce
(C.I.P.I.C) 72, Rue Viétole Hanoi

NGƯỜI VIỆT-NAM CẦN PHẢI ĐỌC:
NGƯỜI XUA

của VIỆT-THƯỜNG
để thưởng-thức cái tinh-hoa
của lịch-sử nước nhà. NGƯỜI
XUA là một tài-liệu văn-chương
quý giá, in giấy bán. Giá 0\$70
C.I.P.I.C. Hanoi xuất bản

Lịch-sử báo-chi hoàn-cầu

VĂN-HÒE

(Tiếp theo)

XII. — Những tờ báo «chính-hiệu» đầu tiên

Nước nào được cái vinh-dự «đề» ra tờ báo «chính-hiệu» đầu tiên?

Vấn đề đó trước đây nhiều lần được đem lên thám-xanh và đã làm chầy phi bao nhiêu mực. Nhà văn nào cũng cố cãi đề bành-vực lấy danh-dự cho xứ-sở mình, như nhà bác-học George Chalmers nước Anh cố trưng bằng chứng ra để tranh cái danh-dự ấy cho Đảo-quốc.

Trước khi dựa theo những tang-chứng đích-xác đề ấn-định ngôi - thứ các nước, trong nghề báo-chi, ta nên nhận rằng, dù gọi tờ báo chính-hiệu, song ban sơ, không phải là tờ báo đúng một cái, ra đời đúng hệt như tờ báo ngày nay. Nhiều tờ báo ra đúng kỳ-hạn, có ghi số-hiệu liên-tiếp, nhưng không có tiêu-đề. Có nhiều tờ có tiêu-đề hẳn-hoi, nhưng mỗi số lại thay một tiêu-đề khác. Có tờ có tiêu-đề và ra đúng kỳ-hạn nhưng lại không đánh số hiệu. Tuy nhiên chỉ một vài điều-kiện trên cũng đủ cho ta gọi đó là những tờ báo chính-hiệu.

Vấn đề nước nào có báo chính-hiệu đầu tiên?

Theo nhiều bà-gi-chứng xác-thực của nhiều tác-giả, trên đàn văn-trận bút-tân-văn, ta phải nhường ấn-tiên-p'ong cho xứ Bohême, tức là nước Tiệp-Khắc và cũng là tờ báo chính-hiệu đầu tiên của hoàn-cầu và của Châu Âu là tờ Nguyệt-báo «Noviny poradne celého mestce Zari léta 1597» (Journal complet du mois entier de Septembre 1597) xuất-bản tại Prague, do Daniel Sedlcharsky t'org coi việc ấn-loạt và do đại-giám-mục Zbyšek Berka de Daba đỡ đầu.

Sau Tiệp-Khắc, đến nước Bỉ. Tờ báo thứ nhất ở Bỉ ra đời năm 1605 tại Anvers do nhà ấn-loạt Verhoeven chủ-trương, đặt tên là *Nieuwe Tijdinghen* (Tin mới hay Tin chốt), biểu-hiệu là vòng Kim-ô, dài 16 phân, rộng 11 hay 12 phân, chỉ lớn hơn một tấm «carte postale», trước ra không đúng kỳ-hạn, sau ra

mỗi tuần-lẻ một kỳ, bán hai xu một số. Tờ báo tuy nhỏ bé như vậy, song soạn bằng hai thứ tiếng: tiếng Pháp và tiếng Flamand.

Thứ ba đến Strasbourg, thủ-đô tỉnh Alsace hồi ấy tuy thuộc vào đế-quốc Áo, song vẫn là một thành-phố tự-trị. Tờ báo thứ nhất ở đây, do nhà ấn-loạt Jean Carolin chủ-trương nhan là *Ordinaris avisa* (Tin-tức thường) ra đời đúng từ năm nào không rõ, nhưng người ta biết rõ dấu tích tờ báo từ năm 1649.

Ghê thứ tư trong làng báo Châu Âu thuộc về nước Thụy-sĩ, với tờ tuần-báo nhan là «*Ord. naren Wochenzeitung*» ra đời từ năm 1610 nhưng không thể được quá năm 1611.

Thứ năm là nước Đức. Thủy-tổ nghề báo ở Đức là Egenolph Emmel ở Francfort-sur-le-Mein bỏ tiền ra in từ năm 1615 một tờ tuần-báo dành riêng cho phái trưởng-giả tôn-giáo. Nhưng tờ tuần-báo đó chẳng có tiêu-đề, tên tác-giả, tên nhà xuất-bản gì cả, thành thử người ta không biết rõ nó như thế nào, và ngày nay không dấu còn giữ được số báo ấy. Nước Hà-Lan đứng vào hàng thứ sáu. Theo dư luận thì số một tờ báo «*Amsterdamsche Courant*» ra đời vào năm 1619.

Nước Áo dự hàng thứ bảy với ba tờ báo cùng ra đời một lúc vào khoảng năm 1621-1622:

Ordentlich Postzeitungen aus Wien do sở Bưu-Chính Triều-dinh xuất bản, không thấy đánh số.

Ordinari Zeitung, đăng toàn tin-tức ngoại-quốc, số thứ nhất ra ngày 23 Septembre 1623, có lẽ là tờ báo kỳ-cụ nhất trong ba tờ.

Ordentlichen Zeitungen aus Wien đăng toàn tin tức trong Triều, có lẽ là cơ-quan chính-thức của Triều-Đình Áo-quốc.

Thứ tám đến nước Tây-ban-nha với tờ *Correos de Francia, Flandes y Alemania*, ngày 13 Avril là một tập báo ba tháng xuất bản một kỳ do Andrés de Alemanza y Melcosa chủ-trương. Ra đời năm 1621, tập báo này hình như sống mãi đến hết thế-kỷ thứ 17.

Với tờ *Weekly News* ra đời năm 1622, nước Anh phải đứng vào hàng thứ chín.

Rồi đến nước Pháp đứng vào hàng thứ mười với tờ báo đầu tiên là tờ *Gazette* do

Theophraste Renaudot sáng lập ngày 31 Mai 1631.

Sau nước Pháp, nghề-báo lần lượt xuất-hiện tại các nước sau này:

Danemark (1634) Ý (1636) Portugal (1641) Suède (1645) Mexique (1648) Ecosse (1654) Pologne (1661) Lettonie (1681) Irlande (1689) Estonie (1689) Islande (1696) Nga (1703) Luxembourg (1704) Hoa-kỳ (1704) Hongrie (1706) Gwatémala (1729) Pérou (1744) Lituanie (1759) Na-uy (1764) Canada (1764) Cuba (1764) Serbie (1768) Phấn-lan (1771) đảo Maurice (1772) Ấn-độ (1780) Argentine (1781) Thổ-nhĩ-kỳ (1795) Ai-cập (1798) Ceylan (1802) Úc-dại-lợi (1803) Brésil (1808) Phi-luật-tân (1811) Cuili (1812) Panama (1819-1820) Lô-mã-ni (1820) Hy-lạp (1821) Trung-Hoa (1827) Algérie (1830) Tunisie (1838) Xiêm (1844) Nhật-bản (1861) Báo-gia-li (1864) Madagascar (1866) v.v...

Hiện giờ, hầu hết khắp nơi trên thế-giới đều có báo-chi. Trừ ra mấy nơi thuộc địa của vài nước phương Tây, và tại xứ *Les Vallées d'Andore* là không tờ báo nào xuất-bản.

XIII. — Tờ nhật-báo thứ nhất của nước

Pháp ra đời năm 1777

Đồng-thời với tờ *Gazette* của Theophraste Renaudot, tại Pháp có tờ «*Journal des Sçavans*» (Báo của các nhà Bác-Học) do Denis de Sallo chủ-trương, ra đời năm 1663, và tờ «*Mercure galant*» của Doneau de Vézé được phép xuất-bản năm 1672. Chính hai tờ báo này ra tranh-dành quyền-lợi với tờ *Gazette* của Renaudot, trước là một cơ-quan được độc-quyền về mặt tin-tức, tuy rằng ba tờ báo mỗi tờ đều có một thế-tài riêng.

Tờ *Gazette* thì chuyên đăng các tin-tức về

chánh-trị.

Tờ «*Journal des Sçavans*» thì chuyên về văn-học và khoa-học. Còn tờ «*Mercure*» thì biên-tập theo kiểu một bức thư, trang đó khéo sen vào những việc vặt, những lời thuật sự, những tiếu-sử, những thơ-phú, tất cả những điều có thể khuấy gợi sự ham-mê và tinh hiếu-dị của độc-giả.

(Ngày nay người ta còn giữ được tập báo «*Mercure*» từ 1672 đến 1820, đóng thành 1.772 bộ sách, một kho-làng rất rườ-rào thú-vị cho nhà văn).

«SỰ YÊN LẶNG CỦA TÔI BẢY GIỜ CÓ LỢI CHO ẤN-ĐỘ HƠN»

Người ta đã từng nghe nói tới những người nói một câu mà cứu được nước và những kẻ chỉ viết mấy chữ mà giúp được giặc. Nhưng chưa bao giờ thấy ai im lặng mà giúp ích cho xã-hội. Muốn biết người nào đã nói câu trên, các bạn đọc:

Trang - Bắc - Chủ - Nhật số sau có nhiều bài về

ẤN - ĐỘ

một nước Á - đông mà hoàn cầu đương chú ý và tự hỏi có thoát khỏi chiến tranh không?

ÔNG THÁNH ẮN - ĐỘ SẼ ĐƯỢC NÓI RẤT KỸ TRONG SỐ ẤY

Tờ *Gazette* thì mỗi tuần xuất-bản hai kỳ. Còn hai tờ kia thì có hình-cách tuần-báo lạy tạp-chí, xuất-bản mỗi tuần một kỳ.

Tờ «*Journal des Sçavans*» số đầu ra ngày 5 Janvier .665, ra ngày thứ hai. Tờ «*Mercure*» cũng ra hằng tuần, ban đầu ngày ra không nhất-định.

Trước sự dắc-thắng của ba tờ báo trên, mỗi năm tại nước Pháp lại mọc thêm một số báo chí để cung cho các sự nhu cầu của độc-giả một ngày một tăng thêm, một phức-lạp. Cho tới năm 1776 thì tại Paris, đã có tới hai mươi tám tờ báo phần nhiều là tuần-báo và mỗi tờ dành cho một giới quốc dân, đại-loại như *le Journal de Physique* (Báo Bắc-Vật) *le Journal*

des Dames, (báo các bà) *le Journal de Monsieur* (báo các ông) *la Gazette du Commerce* (báo Thương-Mại) *le Journal des Théâtres* (báo kịch-trường) v. v...

Nhưng chưa có tờ báo nào hoàn toàn là tờ báo, nghĩa là có đăng đủ thứ tin tức mới ở kinh đô, ở trong nước và ở nước ngoài, những tin tức về văn-học, khoa-học, chính-trị, mỹ-thuật, những tin vật hằng ngày, như các tờ nhật báo ngày nay.

Trong lúc ấy tại các nước châu Âu, nhiều nơi đã có nhật báo rồi, như Đức (từ năm 1660) Anh (từ năm 1695) Thụy-điền (1769) Ba-lan

(1773), Ý (1775) và cả tại Mỹ nữa (Hoa - kỳ có báo từ năm 1774).

Còn lại Pháp thì mãi tới ngày 1er janvier năm 1777, tờ nhật báo đầu tiên mới khai-sinh đó là tờ *Journal de Paris*.

Từ cuối năm 1776, ông La Place đã phát triển-đơn giản báo sẽ cho ra một tờ nhật-báo lấy tên là *Poste du Soir* (Tin chiều) định phát-hành vào buổi chiều mỗi ngày, trong số đấng đứ tin-tức về sách vở và xuất bản, bản đàn, bản-đờ, thơ phú, hội-hè yến tiệc, các cuộc nghiên-tiếp, các tin-tức về thiên-văn, về thị-trường, các sách-lịch, các nhân-vật, các truyền-ký, đủ hết.

Nhưng khi tờ báo ấy ra thì đổi tên thành tờ *Nhật-Báo Ba-Lê* (*Journal de Paris*) như trên, và số ra rất chẳng giữ được một phần lời hứa trong truyền-đơn cổ-động, vì số ấy trình bày rất sơ-sài và ít tin-tức. Chỉ có một tin về mưa gió, một bản quảng-cáo hàng sách, một vài tin công-văn, một bản quảng cáo rạp hát, thế là hết. Điều khiến độc-giả thất-vọng nhất, là tờ báo không có tên người chủ-tương. Đò xé, phùng-đoạn mãi, sau người ta mới biết chắc rằng bố vốn ra làm chung tờ nhật-báo ấy là Corancez một người thuê rai, Dussieux một nhà văn và Cadet de Vaux một ông lang thuốc.

Thời-nhân liền nổi lên làm thơ chế-giễu ông lang định nhập-tịch làng văn làng báo. Bao số còn nhiều khuyết-diếm, tờ báo ấy dần-đến tiến mãi và khả-quan thêm. Đến hồi cách-mệnh, chính thì-hào André Chenier cũng nhiều nhà văn khác cũng viết giúp báo *Journal de Paris*.

Tuy dè-dặt và khôn-ngោn lắm, ngày 12 Aout 1789, báo ấy cũng bị đàn cách-mệnh đến phá tòa báo, gạc đá ném vào cửa sổ như mưa, các biên-tập-viên phải lánh mình nơi khác mới thoát-nạn. Rồi báo phải đóng cửa mãi đến ngày 1er Octobre năm ấy mới lại tục bản, nhưng sau khi điều đình với mấy nhân-vật trong ban chấp hành quyền-chính cách-mệnh, tiêu-đề báo thêm vào một chữ thành *Journal National de Paris* (Tờ báo quốc-gia của thành Paris).

Năm 1811, Hoàng-đế Nã-phá-Luân hạ dụ rút số *Nhật-báo chánh-trị* xuống còn bốn. Tờ *Journal de Paris* cũng được liệt vào số đó. (Ba tờ khác: *Moniteur universel*, *Journal de l'Empire*, và *Gazette de France*.)

Các tờ báo khác hoặc phải đóng cửa, đình-bản, hoặc đem sáp-nhập với bốn tờ báo còn lại. Sáu tờ *journal du soir* (Văn báo) *journal*

de commerce (Thương báo) *le Courier de l'Europe* (Âu châu tiếp báo), *Feuille économique* (kinh-tế báo), *journal des Curés* (Giáo-sĩ báo), và *Courrier des spectacles* (Kịch trường tiếp báo) sáp-nhập vào tờ *journal de Paris*. Báo liền in khổ lớn và đổi tên là *Journal de Paris politique, commercial et littéraire*.

Đến năm 1827, hợp với tờ *Gazette de France* và tờ *l'Étoile*, ngày 1er aout năm ấy, báo ấy lại đổi tên là *Nouveau journal de Paris et des Départements* Báo ấy lần lượt đổi tên mãi:

Từ 12 juin 1829 đến 9 juin 1833 tên là *France Nouvelle* (Tân Pháp quốc).

Từ 10 juin 1833 đến 5 jui let 1834, tên là *Journal de Paris a Nouvelliste du matin et du soir* (báo tin-tức buổi sáng và buổi chiều).

Từ 6 jui let 1834 đến 8 février 1837, lại lấy tên *Journal de Paris et Départements* (nhật báo Ba-Lê và liệt quán).

Từ 9 février 1837 đến 17 mai 1840 lại lấy tên cũ là *Journal de Paris*.

Đến ngày ấy báo này đình-bản hẳn. Sau đó, tháng juin năm 1852 có một tờ nhật-báo khác ra đời lấy tên là *Journal de Paris*; tháng novembre năm 1854 lại có một tờ báo tên như thế và mấy năm sau, năm 1859 lại có một tờ tên là *Journal de Paris*, song ba tờ báo ấy không dính-liu gì với nhau và nhất là không ăn nhập gì với tờ báo của bọn Dussieux, Cadet và Corancez trước kia.

Ta lại nên biết rằng năm 1863, các nhà sáng-lập báo *Petit Journal* thấy báo bán chạy quá đằm ra ghen tị nhau, mấy ông liền đứng lập riêng một tờ báo lấy tên là *Journal de Paris* để cướp độc-giả và cạnh tranh với nhau.

Sau nước Pháp, nhật-báo lần-lượt xuất-hiện lại các nước sau này:

Áo (1782), Bỉ (1795), Thụy-sĩ (1798), Bồ-đào-nha (1802), Mễ-lây-co (1805) Tây-ban-nha (1808), Hi-lạp (1812), Na-uy (1819) Ấn-độ (1819), Brésil (1821), Uruguay (1824), Pérou (1825), Nga (1825), Úc-đại-lợi (1827), Guatemala (1828), Canada (1833), Venezuela (1841), Bolivie (1845), Phi-luật-tân (1846), Hung (1848), Panama (1849), Cap de Bonne Espérance, (1857), Equateur (1860) đảo Maurice (1862) Phấn-lan (1862), Argentine (1869), Géorgie (1866), X êm (1868) Arménie (1878), Colombie (1873), Lettonie (1877), Costa Rica (1878), Terre Neuve (1879), Honduras (1880), Tunisie (1889) Madagascar (1896) v.v...

HẾT

VĂN-HOÈ

Chầy hội chùa Hương

Chùa Hương-Tích gần xa chừ, hội. Biết bao người mong tới cảnh tiên,

Ăn chay năm mộng cửa triều,

Phật thường mong tưới lửa phiền từ đây.

Nước Cam-Lô (1) sẵn có từ lâu!!

Chữ theo phương pháp nhiệm

Khi sinh nở vừa sea, vừa bớp,

Huyết lưu thông, gân-ốt giáng ần,

Chèo on, vựt sủi nọc nhần,

Ông qua quá thấy tình thần thầ-h

Cảm công đức Như-Lai truyền bá,

Chấp và lời tuyên cáo quốc dân,

HOA-KỶ RƯỢU CHỒI nên cần,

Thuốc hay nức tiếng xa gần ngại

HOAYEN-KHÔNG HÒA-THƯỜNG

(1) Nước Cam-Lô là Rượu chồi Ho-

ký ngày nay.

HOA MAIPHONG



Gió lạnh mưa bay, bạn đang thòm thục với nỗi đau thương, chầm Violettet sẽ an ủi bạn trong những ngày buồn thắm



BỘT TINH BẠC

HỘI-CHỢ HANOI 1941

MŨ IMPERIAL

Đẹp, nhẹ, bền, lịch-sự

Đại-lý độc-quyền:

TAMDA e. Cie 72, Rue Wiéllé Hanoi - Tél. 16-78

Viết thư kèm tem về lấy Catalogue illustré.

Mới về nhiều câu da IMPERIAL rất đẹp và rẻ, gửi Op30 tem về lễ, miễn.

Sách Mới

KẾ SĨ TÌNH

Tiểu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG. Những ai chưa hiểu tinh là luy, yếu là giết, những ai đương khoe thắm trong bóng tối, những ai để để hạnh phúc bay qua hay không giữ nổi, đều cha phải đọc KẾ SĨ TÌNH. Ở đây các bạn sẽ thấy lòng mình phơi rỏ trên trang giấy. Giá Op75

NÀNG

Tiểu thuyết của LAN-KHAI. Ấy là một cuốn tiểu thuyết mà tác giả đã viết trong bốn năm ròng. Nàng là sự mô tả một tâm hồn suốt đời noi theo một lý tưởng chẳng thể thực hiện trong trần thế, một lý tưởng quá cao đẹp hầu thành một sự không thể có nữa. Văn viết theo một thể tài rất mới lạ và say sưa lý kỳ. Giá Op.00

Hai cuốn đầu do Hương - Sơn 97, hàng Đông Hanoi, xuất bản

ĐÀN BA LA 1 BÔNG HOA THƠM TRONG

GIA-ĐÌNH

Vậy quý bà quý cô muốn lạc nào bông hoa đó cũng được tươi thắm để báo-đám cho hạnh-phúc gia-đình, thì nên dôi cho được

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc mầu-nhiệm để làm cho quý bà quý cô tươi trẻ mãi mãi. Crème MONA dùng sữa sang sắc đẹp, có đặc-tính chữa da cực những nốt tàn-nhang, trứng cá v.v...

Tổng-phát-hành: Pharmacie Moderne 25, Francis Garnier Hanoi.

Đại-lý bán buôn: TAMDA et Cie 72, Rue Wiéllé Hanoi.

Có thể bán tại G.M.R và các hiệu lớn

Ed. Hebdanmaire du Trung-Bac Tân-Van 36, B1, Henri d'Orléans - Hanoi
Certifié agent d'importation
Tous les produits sont agréés
L'Administrateur-Gérant: Ng. d. VU THO

Dentifrice Microbicide

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo đã được giới thiệu và bằng khen về kỹ thi công nghệ Đông pháp. Bán lẻ khắp nơi

Tổng phát hành!

HÀNG DỆT PHÚC-LAI

87-88, Route de Huế Hanoi - Tél. 974



GLYCÉRINA