

TRUNG BÁI



NGUYỄN DOANH - VŨNG TÀU
CHỦ - TRƯỜNG

SỐ 4 THUỐC LÀ.
Ngôi sao chiếu bóng Marlene Dietrich đang say sưa với khói thuốc lá

SỐ 106 - GIÁ 100 FRS
12 AVRIL 1949

CÁI ÁN DẦU CO'

Đến hôm nay thi khấp Đông đương có lẽ không đâu không biết «việc hiệu khách An-Po» nữa.

Hiệu khách An-Po ở phố Paginier Hanoi. Một hôm, có người đến mua một hòn thuốc lá. Thủ tục là Cotab hỏi đồng hàng hóa giá định rằng mỗi hòn chỉ được phép bán 225 đồng. Người quản lý hiệu An-Po tên là Tchen bắn tời 340 đồng. Lập tức, người quản lý đó bị bắt, Quan Thông-sử ra lệnh đóng cửa hiệu An-Po 15 hôm. Cái án này, dân chúng còn bàn tán nhiều. Bởi vì nó không phải chỉ là một vụ tăng giá hàng trái phép. Nhưng oán là một vụ vơ vét hàng hóa, một vụ tích trữ nữa, bởi vì khi khám nhà An Po nhân viên sở mật thám còn tìm thấy tới 93 hòn thuốc lá vừa Bastos vừa Cotab nữa. Liền đó, cậu con trai ông chủ hiệu An-Po bị bắt luôn và giam ở nhà pha Hôa-lô. Giờ sô sách rakham zé, người ta thấy rằng từ tháng Mars đến giờ hiệu ấy bán cho hơn 10 nhà ở Hàng Phèn và Hàng Cân mỗi nhà một đòn thuốc lá cung với giá cao như thế.

Những nhà buôn này đều bị quan chánh tòa Đại hình dời lên đền xết. Xét ra thì lầu nay hiệu An-Po mua thẳng thuốc lá Cotab ở các đại lý hàng Cotab ở Saigon, chứ mua của những nhà đại lý ở Hanoi không được mây.

Thuốc lá mua được đó, An-Po tịch lai, Tịch lại rồi bán ở biển thùy Bắc-kỳ do con đường Vân-Nam. Nên con đường Vân-Nam bị nghẽn, họ sẽ do con đường Pho-lu-Pakha Mỗi hòn thuốc lá Cotab bán đi như thế được lời sáu bảy trăm bạc, có khi trên nghìn. Thế là một bọn người vô luong, một bọn iều dời mồ trên lạy người chết. Tòa đại hình đặc biệt không thể dung tha họ được. Quan chánh án đã ra lệnh niêm phong tất cả các số tiền mà hiệu An-Po gửi ở các ngân hàng. Nhiều nhà buôn bị khám. Caoe điều tra lại kéo giải cả vào Nam-kỳ nữa, để truy ra những kẻ tòng phạm. Bởi vì hiệu An-Po mỗi tháng chính ra chỉ được phép mua 500 bao Cotab mà thôi. Vậy mà hiệu

ấy có lời ngót 100 hòn mỗi hôm đựng 1000 bao. Nếu không có người vơ vét hộ cho ở Tân Nam-kỳ thi sao hiệu An-Po lại có nhiều thuốc lá tích trữ dầu cơ như vậy? Cuộc điều tra ấy hiện nay đang tiến hành. Chúng ta không nên quyết đoán gì

Lúc chúng tôi viết bài này, 15 người tòng phạm với việc An-Po đã bị tống lao, trong số đó có người con trai lớn ông An-Po hình như là người đã vơ vét thuốc lá trong Saigon cho cha. Như thế, chưa hết. Chúng tôi biết chắc là còn nhiều lắm. Bởi vậy tòa Đại hình đặc biệt chưa muộn hối tiếp kết liêu cuộc điều tra. Tòa quyết định rằng: nếu từ nay đến 14 April, sở mật thám không bắt được An-Po hay An-Po không tự đem mình ra nộp thì cái giá sáu của ông này sẽ bị dem bùn đầu giờ và sang công.

Sáng thứ bảy 4 Avril, ông An-Po đã ra thú tội rồi.

Thật là một tiếng sét cho những nhà đầu cơ đồng thời với việc An-Po tòa Đại hình đặc biệt ở đây lại còn bắt giam ông Viollet, chủ nhà Desource Cabaud vì ông này cũng can vào tội tích trữ hàng hóa và tăng giá trái phép như trường hợp An Po vậy.

Không phải đến tận bây giờ mới có nạn tích trữ dầu cơ. Về đầu cơ tích trữ, chúng tôi đã nói tới nhiều rồi và nếu trí nhớ các bạn đọc tốt cả, các bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đã từng làm những số báo đặc biệt nói về chuyện đó và được các bạn open nghẽn như thế nào.

Tòa đại hình đặc biệt, một án áp mới mở lần đầu ở đây mà chúng tôi không quên nói rõ trong một bài trong số này, ra tay trù khử bọn đầu cơ trục lợi phen này quả đã làm cho dân chúng bằng lòng mà những kẻ tích trữ hàng

Muốn được chóng giàu mua vé xe sô Đồng-Pháp

hỏa đề bán giá cao phen này mới thực xanh mắt. »

Theo như chỗ biết của chúng tôi thi nhũng người này, phen này, thấy gương lây tiếp sô sô trước mắt, đã bắt đầu đem bán lồng bán tang hàng hóa của họ đi. Có chán nhà mới ra mài chuột: thi ra trong khi khấp nước kia ca về nạn khan vải, sợi cá nhũng người dầu-co — không phải làm nghề buôn sợi — đã tích tới 18,1500 kiện soi đẽ bùn từ một ngân hàng 1.600 và có khi 1.800 mỗi kiện. Trong khi họ buôn sợi mới có năm sáu trăm đồng một kiện.

Sà-phông, hội đồng hàng giá định có ngót bảy hào một cân tẩy. Cố người b' n' tới 63 p. có khi 65 p. một hòn 100 miếng, 1 miếng có 6 lạng tẩy tức là ngót một đồng một cân tẩy; vị chí mỗi hòn sà-phông họ bán qua giá nhà nước đã định tới ba mươi đồng bạc. Lại nói sà-phông An-Po

nữa. Hàng sà-phông này làm đúng cân lang tẩy và bán bảy hào. Nhiều nhà buôn ta buôn vè, cân theo cân ta, thì một cân một miếng có năm lạng lây (thường gọi là một cân ta) và bán bảy hào, vị chí di là đồng tu một cân tẩy. Thế là mỗi cân sà-phông họ được lãi tới bảy hào.

Nói gì đến nhũng thứ cần dùng thường nhật. ngay đến miến là thứ thỉnh thoảng ta mới ăn vây mà nhũng nhà buôn đồ nồi cũngh lịch trữ để tiện giờ cãng khán, không có mà dùng. Thị ra họ biết rằng bảy giờ bột hiem, người Âu thường phải nứa sáp bằng miến, mà nhũng nhà có giỗ chạp yến tiệc không thể bỏ qua được bát miến, họ bèn tích lại đẽ bán bằng một cái giá mộc mắt: trước, một cân miến hai hào rưỡi ba hào mỗi cân, bảy giờ có nó bán tới một đồng bảy, một đồng lăm một cân và có khi hơn nữa.

Bao nhiêu nhũng thứ hàng hóa bị tịch trữ và bán giá cao như thế, nhũng người mua không đâu là không nói lên nhũng tiếng kêu ca. Riêng về giãy thi thực là quá lầm, Không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã cả tiếng nói về

THÔNG CHÈ PÉTAIN BÃ NÓI:

« Thanh-niên phải là chung cho cả nước, như chính-phủ này, chờ tịnh vò chằng có chuyện biệt-lập một đảng Thanh-niên nhà-nước. »

cái nạn đầu cơ này. Tiếc thay, nhũng người tinh trù giãy đẽ bán giá cao vẫn hoành hoành như không kề phép nước là già cả Hội đồng hòa già định rằng mỗi cân giãy nhất trình ở đây chỉ được bán 0p.90, còn giãy ngoại quốc thi từ trước cho đến bảy giờ, chưa bao giờ người bán hàng lại được phép bán quá một đồng hay một đồng hai xu.

Vậy mà theo như chỗ biết của chúng tôi, có nhà buôn, tới bảy giờ, còn tích trữ tới 150, 200 tấn giãy giài mồi nơi một lò, hoặc ở nhà chí em hoắc ở nhà hưng người dàn ông nguyên mai-bản, đẽ họ bán dần dần — bán tới một đồng sáu hào rưỡi một cân. Mà không nhũng họ chỉ làm việc trái phép như thế một mình họ, họ lại còn rủ

những người khác tăng giá lên trước đẽ họ theo sau.

Ai lại còn không biết rằng hiện giờ giãy nhật trình cũ cũng rất cần cho việc làm giãy bần xá. Đó, họ biết chỗ đó nên không ngần ngại gì họ tích trữ luôn cả giãy nhật trình cũ không bán, tuy rằng trước kia nhật trình cũ đã bán 16 đồng một lợ mà bảy giờ họ đã có thể tăng tận lương tâm bán tới 60, 65 đồng một lợ rồi. Họ còn muốn ăn hơn thế.

Từ trước và cả bảy giờ nữa, chúng tôi xin thử thực sự bát lực của chúng tôi ở trước nhũng hành vi vò nhân đạo của bọn người đầu cơ đó. Nhũng lời si tiêu, họ khống coi vào đâu cả. Lương tâm đã bón cho quỷ xúi rồi, khi họ chỉ còn biết có đồng tiền và lâm hại quốc

(xem tiếp trang 6)

NGUYỄN DOANH VƯỢNG





ĐẦU CƠ

TÙNG-QUÂN

Đầu cơ, không phải là bảy giờ mới có

Không cứ giờ ngày nay, trước kia nhà làm luật cũng đã nhiều phen bận tâm về các vụ đầu cơ trái phép. Nhưng kể đầu cơ thường chiếm độc quyền các vật liệu đã vỡ vết (lũng đoạn), để rồi tự mình đặt giá lấy các vật liệu ấy, muốn cho cao thì cao mà muốn cho hạ thì hạ — Về thời kỳ cách-mệnh, đã có bản luật khép những kẻ ấy vào tử hình và trong thời kỳ thế giới chiến tranh năm 1914-1918 đã có bản luật riêng để phạt những kẻ đầu cơ — Vậy thôi là đầu cơ trái phép và những người thế nào bị coi là một kẻ lũng đoạn?

Thế nào là đầu cơ trái phép?

Theo như bản án ngày 21 Juin 1918 của tòa phán án thi đầu cơ trái phép là « hoặc việc gi không can thiệp đến công việc luồng của một nghề gì thuộc về kỹ-nghệ hay thương-mại ». Bản thực phẩm hay hàng hóa gì theo mọi giá quá đắt để kiêm lời qua nhiều, đó là một « việc không can thiệp đến công việc thương-mại » của một nghề gì thuộc về kỹ-nghệ hay thương-mại » và có thể bị coi là đầu cơ trái phép được. Đầu cơ không phải chỉ

riêng về các hóa vật mà thôi đâu. Theo bản án ngày 9 Avril

1860 của tòa phán án, thi đầu cơ có thể lan ra một thứ gì có thể đem ra buôn bán hay cạnh tranh được, ví dụ như sự lũng đoạn vào một tay mình các cách dùng để chuyên trả hàng hóa, người vật.

Thế nào là một kẻ lũng đoạn?

Còn những người bị coi là kẻ lũng đoạn là những người nào? — Theo như điều thứ 309 Luật Minh ta thi là « những người nào cố ý phao ngôn với công chúng hoặc vì sự giữ riêng một thứ hàng hóa gì mà kết thành với nhau để không bán hay là cầu cho bán đắt giá, hoặc dùng cách trả nguy gi mà lâm cho giá chợ lén xuống và thường để ngăn trở sự buôn bán tự-do ».

Cách trừng phạt kẻ lũng đoạn

Pháp luật đối với những kẻ lũng đoạn rất là nghiêm khắc. Ai mà ở vào trường hợp điều luật 309 đã kêu trên thi bị phạt giam từ một tháng đến một năm và phạt bạc từ 20p. đến 4.000p., lại cũng có thể giao cho các quan hành chính quản thúc từ hai đến năm năm. Bên Pháp cũng có một điều luật (điều thứ 419) trong luật hình để trừng phạt kẻ lũng đoạn cũng tựa như trên

này. Nhưng lại có một điều nữa (điều thứ 420) để phạt giam từ một đến 3 năm và phạt tiền từ 5.000 đến 150.000 quan những kẻ lũng đoạn về các thực phẩm, như rau, đậu, bột, bánh, đồ nón... Và nếu kẻ bị phạt lại lũng đoạn những thứ ấy mà xưa nay không thuộc về nghề nghiệp mình thì sẽ bị phạt giam cho tới năm năm và phạt bạc cho tới 20 vạn quan. Ngoài ra lại còn có thể bị cấm cư trú ít ra là năm năm và nhiệm nhất là mươi năm.

Đông-Pháp ta chống nạn đầu cơ bằng cách nào?

Trước khi có cuộc chiến-tranh hiện thời, chính-phủ đã hiểu biết những nội thõng kbô của dân về việc ăn mặc thiết dụng hàng ngày nêu một ngày kia mà ngon lửa chiến-tranh bùng nổ, nên đã ra hai nghị định ngày 23-9-37 và 27-5-38 để ngầm phòng và cấm tiệt các sự tăng giá cho một cách trái phép. Và mới đây, theo như bản luật số 379 ngày 14-3-42 ở Pháp-quốc, thi các quan Toàn-quyền è các thuộc địa có thể ký những nghị định nói về thế lệ nhập cảng, xuất cảng, lưu hành, tịch trù,нич dụng và bán các thứ hàng hóa và thực phẩm cần cho thuộc địa. — Trong các nghị định ấy lại nói cả về cách thức tuyen bố giá hàng cho công chúng đều rõ. — Ai mà trái với những nghị định ấy

thì bị coi như đã tăng giá hàng trái phép và bị phạt hoặc bởi quan hành-chính, hoặc bởi quan tu-pháp.

Về hành-chính các quan có thể bắt đóng cửa trong một hanh nhất định.

Về tu-pháp, bị cáo có thể bị phạt giam từ một tháng đến hai năm và phạt bạc từ 20 đến 1.200.000 quan và bị cấm tạm hay cấm hẳn không được làm nghệ minh nữa. — Nếu tái phạm thi những tội kẽ trên có thể tăng gấp đôi được. — Tòa án lại có thể truyền cho tịch thu những hàng dã bắt được và những tiền bán hàng ấy để cho vào quỹ của thuộc địa.

VÀ

Một thứ khí-giới vò cùng lợ-i hại

Ấy là tòa Đại-hình đặc biệt lập ra bởi sắc lệnh ngày 23-6-41 và ban bố ở Đông-Pháp do nghị-dịnh quan Toàn-quyền ngày 15-7-41. — Quyền hạn của tòa này to lầm, vì là lầu đầu mà tòa này thiết lập ở Đông-Pháp, ta cũng nên biết rõ ràng về tòa ấy ra sao.

Tòa Đại-hình đặc biệt lập ra để xử các vụ lũng đoạn, tịch trù, tăng giá hàng trái phép hay các việc làm có thiệt cho sự cung cấp ở trong nước các sản vật, thực phẩm, mọi thứ hàng, thiết cho các phán phát, tiêu thụ, hay là trái với các điều luật về giá cả hay trái với các điều 419-420-421 trong luật hình (đã nói ở trên).

Tòa có một quan chánh án và 4 hội-viên do quan Toàn-quyền đề cử sang quan Tổng trưởng bộ thuộc địa. Nếu quan chánh án bận thi quan Toàn-quyền sẽ cử một hội viên của tòa lên thay. Ràn cãi bao giờ cũng phải có ít ra là ba người kè cả quan chánh án hay người thay chánh án. Bộ đội thi có một ủy viên của chánh-phủ hay cầm ra, có thể có một ông phó ủy viên, do quan Toàn-quyền đề cử sang quan Tổng-trưởng thuộc địa.

Quan chánh-lục-sự hay các viên lục-sự giúp việc ngài đều có nghị định của quan Toàn-quyền cử ra.

Tòa có thể cử một hội viên của tòa để điều tra cặn kẽ về mọi vụ.

Tòa liệu cách tố tụng, phán quyết tức thời và có thể dùng đến cách tố tụng về khuyết tích. Cách tố tụng này cốt để bắt tội nhân một cách giản tiếp tội cùm theo mục đích của công lý, chứng tội sẽ nói phác qua ở cuối bài này.

Quan chánh-án có thể theo lời yêu cầu của ủy viên chánh phủ và phát các lệnh giám và giữ.

Tòa có thể phạt bị cáo những tội đã kẽ ở quyển thứ nhất luật hình, như tử hình khô sai chung thân, phạt lưu, khô sai có hạn, cấm cố, đòn đánh phỏng trục, tước đoạt công quyền và tất cả các cách trừng phạt chính và phụ đã nói ở trong các luật lệ hiện hành.

— Không những vậy, những tội mà tòa đã phạt không được hưởng án treo.

Ấy của tòa xử phải thi hành trong hai mươi bốn giờ và không được thương tổn.

PHÁP LUẬT

Trừ phi khi nào có bắn án nhất định thi không kè, còn thi bắt cứ lúc nào quan Toàn-quyền cũng có thể đem các vụ « lũng đoạn, tịch trù... » đang xét ở các tòa ra tòa đại hình đặc biệt.

Khuyết tích

Bối với bị cáo nào chua bị bắt, đã trốn đi (như ông chủ hiệu An-Po) hay là trong mười ngày nhận được giấy báo về tận nhà mà không ra mắt thì quan chánh án phải một mệnh lệnh bắt bị cáo phải diện trình trong một hạn là 10 ngày, nếu không, bị cáo sẽ bị coi là không phục tòng pháp nước.

Nhưng vậy bị cáo sẽ mất hết quyền công dân, của cải sẽ bị tịch thu trong khi dự thảm về khuyết tích và trong thời kỳ ấy bị cáo cầm không được tố tụng gì và ai biết bị cáo ở đâu đều phải nói ra.

Sau hạn mười ngày sẽ xử khuyết tích; trạng sư cung khống thể đứng lên mà cái cho bị cáo được.

Nếu xử khuyết tích mà tòa phạt bị cáo thì của cải của bị cáo sẽ bị coi như của cải của kẻ thất tung.

Trong 8 ngày thi trich lục bắn án khuyết tích sẽ đăng trong một tờ báo ở chỗ mà bị cáo đã ở lần sau cùng. xem tiếp trang 39



Cá lát dầu cờ

(tiếp theo trang 3)

gia xã hội thì một trăm ngàn lời có vào đâu. Chẳng tài chi còn trông vào pháp luật để tay lén dầu họ.

Hội đồng Đại hình đặc biệt được hoan nghênh chính là vì có đó: dân chúng xin hết lòng tin cậy. Nhưng thiết tưởng hột đồng bắt một vài người tịch trại hàng hóa đã bán giá cao với những người mua hàng hóa của bọn dầu cờ kia chưa bao giờ. Nhiều nhất là dầu cờ đều phải bắt hết: dầu cơ sợi, dầu cơ riêm, dầu cơ sá-phòng, dầu cơ giấy. Những lần giấy, những kiện sợi, những hòm sá-phòng vẫn vẫn.. họ còn giữ, họ còn giấu, số mặt thảm còn cần phải tìm ra cho kỳ được. Nếu cần, ta nên treoutherford cho những người nào đã tìm ra chỗ giấu, và một khi đã bắt được tay ray được trên họ rồi, tòa Đại hình cần phải thẳng tay trừng trị.

Ở trong vụ dầu cờ, hầu hết đang sau sân khấu thế nào cũng nhiều người thợ kí làm công ở trong các hang to. Những người này ăn liền và làm việc cho những người tịch trại kia. Sở Mật thám cần phải tra ra cho đến gần Kẻ tông phạm rắn phái được lệnh những cái án rất nặng thế kề ở ngoài vòng mồi mõ mắt ra. Thủ phạm và ông phạm trong những vụ án này đều phải coi như là những quan án cấp, quân giết người, quân phản quốc.

NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được:

« Hán-Mac-Tú » của Trần-Linh-Mai, do nhà xuất bản Huế gửi tặng, giá bán 1 p. 20.

Tờ di-chắc của B. H. P. do nhà xuất bản Hán-Thuyền gửi tặng.

Phu-nữ với gia-dinh của Dũng-Kim, nhà xuất bản Bời-Mới gửi tặng, giá 0 p. 90.

LÊN TÂM của Tân-Đà Nguyễn-khắc-Hiếu, nhà Mai-Linh xuất bản.

Manuel pratique de Conversation Français — Japonais của Trương-anh-Tụ và Shino Yorita, giá bán 1 \$ 50

Xin cảm ơn và giới thiệu cùng các bạn đọc.

Về cuộc thi câu đố Tết của « Báo Mới »

Các bạn đọc BÁO MỚI SỐ TẾT tất cùn nhớ cuộc thi câu đố Tết lấy Câu-ao-Gia-dinh, Tổ-quốc làm dầu cờ Câu đố làm bằng tiếng Nam, viết ra quốc ngữ, nhưng phải chua rõ cả chữ nôm, mỗ vế không quá 20 tiếng như lời rao trước, bài dự thi đúng ngày giỗ tổ tên HÙNG mới hết hạn. Mấy ngày đầu, câu đố thi gửi về rất nhiều. Chẳng may vì Báo Mới phải nghỉ thành thử nhiều bạn không biết gửi về đâu nữa. Với các bạn yêu văn và có lòng mến báo, Báo Mới hôm nay lấy làm mừng mà tuyên bố rằng: sau khi đã điều chỉnh với báo Trung Bắc Chủ Nhật gửi báo bù cho các bạn đọc mua năm, Báo Mới lại mở thời thuần với T. B. C. N. từ giờ sẽ dừng ra tiếp tục cuộc thi câu đố ấy.

Vậy, kể từ hôm nay đến ngày giỗ tổ Bác HÙNG, các bạn yêu văn có cảm tình với Báo Mới muôn khuyễn khích đồng bào noi gương nước Pháp canh tân, dự thi cuộc thi câu đố của Báo Mới xin cứ gửi về Trung Bắc Chu Nhật ở 36 Henri d'Orléans Hanoi.

Những bài dự thi gửi về trước và những bài sẽ gửi có một ban hội đồng riêng thu thập lại.

Các bạn nhớ để ở góc phong bì « Dự cuộc thi câu đố Báo Mới ». Hội đồng sẽ gửi lại đó, chỉ khi nào hết hạn nhận bài mới giờ ra. Nhiều vị danh nhân có tấm huyết sẽ chia ra ban sơ khảo, phòe khảo, điểm duyệt rất kỹ càng và sẽ lựa lấy một số câu tuyệt tút khả dĩ làm đội câu đố treo khắp trong nước, từ nay đó hội thành thị đến chỗ ngô hèm hang ẩn, nhà nào cũng treo mà treo lúc nào cũng được.

Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại những giải thưởng cuộc thi ấy như sau này: Giải nhất. — Một đội câu đố (chính đội câu đố trúng giải nhất) sơn son thiếp vàng giá đáng 40\$, một năm T. B. C. N và 100\$. Giải nhì. — Một đội câu đố (chính đội câu đố trúng giải nhì) sơn then thiếp bạc giá 25\$, một năm T. B. C. N và 50\$. Giải ba. — Một đội câu đố (chính đội câu đố trúng giải ba) khác vào đội mang gỗ mít, chèo sào dò hay xanh, giá đáng 15\$, một năm T. B. C. N, và 30\$.

KHÓI THUỐC LÁ BÃ BAY TỎA TRÊN MẶT QUẢ ĐẤT TỪ KHI CÓ LOÀI NGƯỜI

Người thương-cô hút thuốc lá

Cái khoai hút thuốc lá chẳng phải là một ký-thú của người văn - minh, người thương-cô cũng đã biết hút thuốc lá từ lâu. Trước Thiên-chúa giáng sinh mấy trăm năm dân La - Mã đã bắt chước người Celtes đốt lá gai ở trong những chiếc diều nhỏ bằng đất đẽ hit khói. Hiện giờ có nhiều viện bảo-tàng vẫn còn giữ được mấy kiểu diều nhỏ bằng đất áy — có lẽ là của những người thương-cô cách đây hàng vạn năm — đẽ lai.

O Bou-Médine thuộc Phi-châu hiện có một cái diều dài 1 tauốc 80 phân tay mà người ta cho là diều của thánh Mahomet xưa. Theo những nhà khảo cổ thì chiếc diều kia thuộc vào đời thương-cô bám - khai, khi dân Pélasges còn ở trên đất Hi-lập.

Người xưa chỉ biết hit và uống THUỐC LÁ



Stalin là nhà độc tài, độc nhất hút PIPE

CHÚ KHÔNG HÚT NHƯ NGƯỜI ĐÓ I NAY

Người ta sinh ra cái diều không phải là để chơi — nếu không có thuốc lá. Như thế ta có thể chắc chắn rằng trước ta, người thương-cô đã biết hút thuốc lá bằng ống diều rồi!

Thuốc lá bị tòa Thánh cấm

Thuốc lá càng ngày càng lan rộng mãi ra trong dân giàn và các thầy tu cung đàn dần dần thích hút thuốc lá và lại hút rất dữ dồn nỗi tới năm 1569 đã có một bài các giáo-hoàng phải ra lệnh cấm các thầy dòng lau ve và sau buổi tụng kinh 2 giờ đồng hồ không được

hít thuốc lá vì sợ rằng những ông thầy dòng khi cầu kính mà hít thuốc lá có thể hắt hơi làm mất vẻ tôn-nghiêm yên tĩnh; các giáo-hoàng lại ra lệnh sẽ duỗi ra ngoài giáo-hội những ông thầy dòng nào phạm vào tội ấy.

Trước hết các bạn có hiểu thế nào là hit thuốc lá không? Đó là một lối nghiện thông thường ở Âu-châu, nhưng đổi với dân ta thì 'oi nay vẫn' là một sự lạ! Thuốc á dùng để hit là một thứ thuốc lá chưa qua thanh diêu, người dùng cầm một rủm đẽ lên tay và đưa vào gần mũi... hit một hơi, các sợi thuốc lá bay vào mũi làm cho các người nghiện hắt ngay con nghien. Nhưng sự này là bay vào mũi lại có thể làm ta hắt hơi.

Nhưng cũng chỉ được ít lâu sau thì Giáo-

hoàng lại bỏ lệ ấy và các ông thầy dòng lại tha hồ hắt hơi trong khi cầu kính. Vì thế nên sau này chính các ông cố đạo khi di truyền giáo dã nhập cảng cái thú thuốc lá vào triều đình Bắc-kinh, vào Mãn-châu quốc và vào Mông-cổ. Chính ở trong nhà thờ xứ Saxe — thuộc Đức — hiện còn có những bức tranh vẽ ba người đạo sĩ hâu cận đức chùa Léi (les Rois Mages) đang hút thuốc lá cho thánh Joseph. Vì được lòng khao-dung của các vị Giáo-hoàng nên người ta có quyền hút thuốc lá trong các nhà thờ của Mỹ, của Anh và của

Hàn-lan, không những thế ở Mỹ nhiều khi các ông cố lại còn làm lễ siêu-dộ cho «các người hút thuốc lá» là khác natal! Cách đây vài năm có Weller làm cỗ-ván tại nhà Thánh ở Rome được nói tiếng chí vì cái ông điếu mà ông thường rút ra hút mỗi khi ông cầu kinh xong.

Ông hút thuốc lá... ông sẽ chết!

Năm 1860 thật là một năm tai hại cho các ông nghiên cứu thuốc lá. Năm ấy dân Wahabites, thuộc đạo Hồi — vì ở Áo-dộ có bệnh thương-hàn truyền nhiễm lan ra và họ tin bệnh đó do thuốc lá mà ra nên họ giết hại hàng trăm ngàn người hút thuốc lá, bắt cứ là giàn hay nghèo và mới đây vào khoảng năm 1924 hay 1925 gì đó dân này lại vào thành Meege, kinh đô đạo-giao của dân Á-rập, tịch thu hơn 10 vạn cái ống điếu cho vào lò thiêu, đốt hết sạch.

Nhưng cũng lúc ấy vị trưởng-giáo của xứ Tây-Tạng ở Lhassa tuy đã tuyệt giao với một hằng buôn lớn của Mỹ, không mua bán gì với hằng này nữa, mà sau hết cũng ưng thuận mua thuốc lá của hằng này để lấy thuốc cho dân hút.

Bây giờ ở nhiều nơi còn thấy có dè «Cấm hút thuốc», người ta coi thường các lời cấm ấy nhưng cách đây một thế kỷ ai mà tráilệnh này thì có khỉ bỏ mạng. Thật thế, ở thế-kỷ thứ XIX nếu ông muốn chết thì xin cứ việc hút thuốc lá. Ở Vienne, kinh đô nước Áo — ai mà hút thuốc lá ở ngoài đường thì sẽ bị các ông đội-sếp bắn chết ngay! Cuối thế-kỷ này ở Pháp ai mà hút xì-gà ở các hăng cà phê sẽ bị coi là điên và không ai thêm trò chuyện với mình nữa tuy rằng thuốc lá diều đã bắt đầu bán ở Pháp từ năm 1830 và ở Anh từ năm 1877.

Trước đó hai trăm năm, vào năm 1637, các ông chúa tâu có quyền đánh chiết và tống giam xuống hầm tâu những người nào dám hút thuốc lá trên các tàu.

Thuốc lá, một nguồn giàu của nước Pháp

Riêng ở Pháp, số thuốc lá quẩn thành diều mỗi năm dân Pháp dùng tới vào khoảng từ 50 đến 100 ngàn triệu điếu. Các thuốc địa của Pháp sản xuất rất nhiều thuốc lá: nhất là ở Algérie, ở Madagascar, ở Đông-duong và ở Cameroun. Xứ Nam-kỳ cũng lại là một xứ sản xuất được rất nhiều thứ thuốc lá ngon và lịch sự chỉ tiếc các máy móc bên Đông-

dương chưa được đủ và các cách chế luyện chưa được tinh sảo cho nên thuốc lá Nam-kỳ chưa bao mạnh được trên các thị trường thế giới.

Thuốc lá là một nguồn lợi rất lớn ở Pháp, từ năm 1629 các thứ thuốc lá ở xứ ngoài vào — trù ở các thuốc địa Pháp không kè — đều bị đánh thuế nặng. Năm 1674 sự làm và bán thuốc lá là độc quyền của chính phủ và đến giờ vẫn không thay đổi. Hiện giờ trong 90 quận của Pháp chỉ có 25 quận là được quyền giống thuốc lá do chính phủ kiêm soát thôi.

Thuốc lá và sức khỏe

Nhà mạo-hiểm Chardin thường nhắc lại câu nói này mà ông bảo là một câu ngạn-ngữ của dân Persans từ thế kỷ thứ XVII :

— Chỉ có thuốc lá mới làm hòn hở lòng ta thôi!

Ông Léon Blondeaux, nguyên làng giám đốc các xưởng làm thuốc lá của chính phủ Pháp đã ca tụng thuốc lá như thế này :

— Tôi có thể bảo được rằng thuốc lá không làm hại sức khỏe. Ngay như tôi đây, tôi hút sיגá luon 35 năm giờ nay mà tôi có óm yếu bao giờ đâu!

Thuốc lá nhập-cảng vào nước Pháp vào hồi cuối thế-kỷ XVI, do nhà ngoại-giao Pháp tên Nicot. Ký thùy người ta dùng nó chữa bệnh. Nguyên một người bồi hầu nhà ngoại-giao mắc bệnh sán quặng lấy thuốc lá của ông phơi khô rồi giã ra thành bột rắc vào mun sán quặng. Mun ấy khỏi. Từ thì người ta tranh nhau dùng thuốc lá để chữa các mun lở, nhọt, các vết thương, bệnh sốt rét, bệnh dịch hạch, bệnh thò huyết, bệnh ho lao, bệnh đi ngoài, bệnh kiết, bệnh đau ngực, bệnh bội thận, chai chàm, bệnh tè liệt và hàng trăm thứ bệnh khác nữa.

Người thời ấy tranh nhau gọi thuốc lá là sinh-lực-tháo là vạn-úng-dan. Nó làm cho người ta hết khát, hết đói và làm cho người ta khỏe mạnh đời đời! Trong thành lục ấy thiên hạ chưa quen hút hay «hit» thuốc lá mà chỉ «cuồng thuốc lá» thôi! Thuốc lá được hoan - nghênh đến nỗi nhà văn Thomas Corneille đã làm thơ ca tụng thuốc lá đại khái như thế này :

Tay dà dày và làm hăng trí óc,
Đuổi sạch quang những buồn khổ xa xôi,
Làm ta vui sau những giờ khó nhọc;
Không hút thuốc không đáng sống trên đời!

Và biết bao nhiêu người nghiên cứu lá đã dẫn ra những bằng cứ xác đáng để bệnh vực nó như :

— Ai bảo thuốc lá làm đoán-thọ? Mary Donald, một mụ da đen ở Mỹ-châu, cả đời hút thuốc lá và sống tới 103 tuổi. Năm mụ làm lễ thương-thờ 100 tuổi, người ta biếu mụ toàn thuốc lá và ống điếu. Mụ vẫn minh-mẫn như thường. Lại còn có rất nhiều người khác nữa ở Thụy-sĩ, Mỹ, Anh hút thuốc lá suốt đời mà vẫn sống tới 103, 104 và 107 tuổi v.v...

Đã đánh rắng thuốc lá cũng có hại cho mắt, cho trí nhớ và cho trái tim nhưng thật không hại bằng rượu và cà-phê! Nhưng trái lại hình

nhưng ông cũng có một cái bại là ông dễ giận dỗi, dễ bị sự nóng nảy của tim sai khiến...

Thật là một điều xét đoán rất đúng. Một người đang giận dữ mà châm điếu thuốc hút thì mỗi một hơi khói ra là một chút giận mặt bót dì! Nhà họa sĩ hài hước Gavarni biếm như thế lầm chò nén dã vè một bức vẽ rất có ý nghĩa : trong có một người vợ đưa cho chồng một cái ống điếu rẽ tiền ở dưới có chua một câu như thế này :

— Mua cho được sự yên ồn trong gia đình!
Để tôi ra rắng khi người đàn Ông đã hút thuốc thì tức khắc họ sẽ bình tĩnh và không gây chuyện nữa!

Nhà đại văn-hào Tolstoi kể ra khét bao nhiêu là tình xấu dã gây ra chiến-tranh nhưng không bao giờ đến thuốc lá — tuy ông rất ghét thuốc lá!

Thuốc lá có một cái này rất ngộ là nó chỉ rõ đặc tính của dân mỗi nước. Người ta thường so sánh hai cái ông điếu của ông Ramsay Mac Donald người Anh và ông Herriot người Pháp. Ông điếu của ông Donald thì ngắn, khỏe mạnh và tiện lợi như hầu hết các tính-nết của các người nước Dân-thủ. Ông điếu của ông Herriot thì dài, nhẹ nhàng, diêm đóm hơn như tính dân Pháp vậy.

Ông Molière cũng ca-lung thuốc lá :

— Thuốc lá cho ta nhiều tinh-hinnacle danh-dụ và dạo-đức, người hút thuốc lá sẵn lòng giúp mọi người!

Không biết có đúng như vậy không nhưng cách đây vài năm ông James Buchanan Duke — vua thuốc lá — là người hào hiệp, hay giúp đỡ mọi người nhất, sau ông Rockfeller — vua dầu hỏa!

Hút thuốc lá là một việc làm rất nên hào. Tôi chắc không ai hút thuốc trong đêm tối của lồng, người hút thuốc lá nào cũng muốn cho hồn minh bay theo khói thuốc. Vâng lgi ta phải công nhận rằng thuốc lá rất kích-thích cho cờ lông việc: dã bao nhiêu nhà văn-sĩ, họa-sĩ, tài-tử, nghệ-sĩ, chính-trị, bác-học nghiên cứu thuốc lá.

Nhưng — đại-văn-hào Musset, Théophile, Gautier, Flaubert, Leconte de Lisle, A. Daudet,



Trước khi lên máy bay ra trận các phi công hãy hút chui một điếu thuốc lá cho lòng phán khởi

như những người hút thuốc lá thường it mắc các bệnh đau màng óc, bệnh cúm, bệnh thô-tả vậy. Đôi với nhiều người thuốc lá lại còn là một món thuốc tẩy và thuốc trừ trùng nữa!

Các danh-nhân với thuốc lá

• • • • •
Luồng khói xanh của nó tỏa ra làm cho ta say xưa và trở nên điêm tĩnh, tránh được những cùi chì quá đắng. Ông không hút thuốc lá ông có cái lợi hơn tôi là ông tỉnh-táo hơn,

anh em Goncourt, Zola, Marcel Prévost v.v... chẳng là những ông nghiên thuốc lá mà là gì? Và còn bao nhiêu người nữa như Milton, Walter Scott, Longfellow, Tennyson, Byron, Pissaro, Claude Monet, Besnard đã ghi danh muôn thuở chỉ vì hút thuốc lá?

Người ta còn nhớ mãi câu chuyện của nhà danh-y Fagon, năm 1699, lúc ông còn làm thầy thuốc chữa cho vua, vì bản việc nên nhớ một ông danh y khác thay mình đến chủ tọa một buổi binh một bài luận-văn về thuốc lá. Bài luận-văn ấy kết luận rằng thuốc lá là làm cho người ta chết non. Có một điều nực cười là trong khi vị bác-sĩ bình cãi luận-văn kết tội thuốc lá kia thì ông danh y chủ tọa buổi họp này vẫn điềm nhiên «hít» thuốc lá trước mặt cự tọa.

Nhà đại số-học Newton, các nhà bác-học Locke, Kant, Edison, Einstein và Boerhaave mà không ai là không biết tiếng, không mấy khi chịu rời điên thuốc, diệu si-gà hay cái ống điện của mình!

Giao-su Richet thường công kích thuốc lá :

— Rượu, ái tình, cờ bạc và thuốc lá là bốn kẻ thù của ngã-lực. Nô lam cho ta mèm yếu, chậm chạp, lung biếng!

Nó thế và chính giáo sư Richet cũng hút thuốc lá như tất cả mọi người!

Vậy thì chỉ có những người lười biếng hút thuốc là thói sao? Thủ còn hảm quân đại tá Phép Jean Bart? Thống-chế Catina? Napoléon l đại-đế — người thích «hit» thuốc lá nhất? Và các đại tướng Oudinot, Lasalle và nhát là đại tướng Moreau vừa bị cưa hai chân mà vẫn hút thuốc một cách lạnh lùng, bình tĩnh! Thật chẳng kém gì Quan-Công đời Hán đánh cờ đế cho Hoa-Đà mồ thịt, cao xuong chúa vết thương nិ tên độc bắn. Và các vị Thống-chế PNap Castellane, Mac - Mahon, Foch và đại tá không quân Pelleier d'Oisy là những người hút thuốc lá mà chẳng thấy mềm yếu, như nhược một tí nào?

Các bà hút thuốc lá

Từ năm 1580, khi thứ thuốc lá thơm do xứ Virginie, thuộc Mỹ — hần hết các thứ thuốc lá mầu vàng, thơm, ngọt, nhẹ đều gọi là thuốc Virginie — bắt đầu tràn lan hoành cầu thì các bà qui phái Anh và Pháp tới ráp hât vừa hút thuốc lá vừa nghe những vở kịch hát hủ của Shakespeare! Từ thời ấy các bà qui phái ở Paris cho thuốc lá vào các salon của các bà! Váy sỉ Boileau tá ráng có những cô thiếu nữ đẹp tuyệt vời mà các cái hồn thơm

phùc những mùi thuốc lá Nhà văn Saint-Simon cũng kể lại câu chuyện vua Louis XIV một bôm vi di qua phòng nữ công-tước de Bourgogne và ngửi thấy một mùi là lạ nên tiến vào phòng và bắt gặp nữ công-tước đang hút thuốc lá trong những ống điếu mượn của bốn lính hầu và uống rượu mạnh.

Bây giờ thi các thứ thuốc lá thơm, sợi vàng nuốt, ô trên có in những chữ đẹp, rất hợp với các mầu áo rực rỡ của các bà, các cô ở Tân lục-dịa cũng như ở Cựu lục-dịa vậy!

Các bà nổi tiếng trong các thế kỷ trước đều hút thuốc lá cả: như nữ công-tước Olonne, hút thuốc lá, như bà Pauline de Rancourt hút thuốc lá ngay ở trước cửa nhà mình. Trong triều Napoléon III, hầu hết các bà quý phái đều hút. Ba de Pourtales hút các diệu sigarette, nữ hau-tuoc Leyzay-Marnesia mỗi ngày hút hết một gói thuốc lá. Hoàng-hậu Ý-dai-lợi là Marguerite cũng hút thuốc, quan-chúa Nga, nữ quốc-vương Marie-Christine cầm vận mệnh xứ Tây-ban-nha trong tay, hoàng-hậu Amélie xứ Bồ-dào-nha, công chúa Mafalda đều là dân nghiện thuốc lá.

Ấy là thời cũ. Hiện giờ mỗi ngày sức mạnh của thuốc lá càng lan rộng và biến thành một cái khoái của nhiều người dân bà Âu, Mỹ. Các trường đại-học mở riêng cho con gái ở Anh và Mỹ, trường nào cũng có một phòng riêng để cho các cô hút thuốc, gọi là Smoking-rooms! Ở Mỹ, tại các huội hội họp phụ-nữ đều có ghi trong chương-trình: nước trà và thuốc lá. Ở Anh, các công-ly hỏa-xa đều lập ra một toa riêng cho các bà hút thuốc.

Trước kia một người dân ông lấy vợ it ai dám lấy người nghiện thuốc lá. Bây giờ cả hai vợ chồng đều hút thuốc lá là thường. Đừng nói gì đến các bà, các cô người Anh, Mỹ hắt thuốc các ngôi sao chào磅礴 đê thuê các xưởng làm thuốc chế ra cho họ một kiểu thuốc lá riêng, có tên họ ghi ở trên diếu thuốc lá chẳng hạn, ta hãy nhìn ngay ở xú ta cũng chẳng thiểu gì các bà, các cô hút thuốc lá.

Bây giờ trong một buổi hội họp người ta không ngăn ngại giờ hộp thuốc lá ra mời các cô xoi một diếu hay thấy các cô nhậu một đòn để hút, hoặc đột nhiên có một cô vỗ vào lưng bạn để hỏi:

— Anh có thuốc lá cho tôi một diếu!

Người ta sẽ không ngạc nhiên nữa! Người ta cho là thường! Vì như thế mới là mới! Là hợp thời!

DÚM CÓ TU'Ô'NG-TU'

Tôi yêu đêm. Đây là những giờ quý báu nhất thời biếu một ngày mà một người biết nói thầm với một người. Tôi sống cuộc đời tàng túc của tôi vào lúc khì ám thịnh.

Có nhiều đêm tôi lại không ngủ, không phải là nghennie ngâm tư tưởng chữa trong sách hay là biên chép ý nghĩ vun của mình trên mảnh giấy. Dưới ngọn đèn, tôi chỉ thức để không ngủ, để ngâm bồng tôi in hình đèn trên tường tôi. Và như thế thỉnh thoảng, tôi lảng thay tiếng của những ngày chẽ dội về. Trong phút nói chuyện với bồng, gợi lớp tro lòng người, tôi thấy đêm không ngủ là một vẻ đê mê thẩn bi nếu tôi lại được ngủ một mệt lèn trần nhà mà hút thuốc lá. Khói thuốc cảng đầu đội mày thước khói không khí trong phòng hép bao

nhiêu, thì trong sọ tôi, đám rực của ký niêm cảng kéo dòng và không ngừng bấy nhiêu. Người xưa thắc đêp di chơi đêm để làm cho dài thêm cuộc đời ngắn ngủi. Tôi, sống những đêm trắng, hút thuốc lá là để chờ đời tan rã được nhiều và rộng. Hay it ra, tôi đã nghĩ như vậy. Khói thuốc lá có công to giúp tôi nhận rõ được tôi, trong khi tôi ám thầm rù rì ngồi chơi với tôi, lảng hở mõi điểm giao cah hanh tiếng gá gá con nures lên. Tôi thức đêm để hút thuốc lá, tôi hút thuốc lá là để thức đêm. Việc này đã thành một thói quen từ khi tôi được biết rằng thằng người ngoài việc ăn ngủ, còn phải thỉnh thoảng tưởng nhớ.

Có ai dám nói là mình vốn không có dã vãng. Đêm đêm, đồng tro lồng tôi đãнич cõi từ trái tim sang cái gát tàn thuốc ngòn ngang mầu thuốc, tàn đâm có lót một lớp tro xám. Ngồi thẩn thờ cho tâm hồn bay theo khói thuốc bồng nhẹ, tôi sống cùng ký ức. Trong khói thuốc phi phèo, tôi lấy chát khói để chép nhật ký đời tôi.

Và tôi nhận thấy cái trống trại húi quanh của lòng giữa sự ôn ào ban ngày đã được đền bù lại bằng cảnh tĩnh mịch của đêm dài ngồi hút thuốc

Làm sổ霸道 đặc biệt về thuốc lá này, việc chúng tôi nhớ đến trước tiên là việc thiếu thuốc lá hút — không những thiều bág giờ mà thiếu cả trước kia. Trước kia, hồi ngời lúa chiến tranh mới bắt đầu nhóm ở Trung-Hoa những hàng đầu cơ thuốc lá chưa có, bởi thuốc lá có nhiều. Vậy mà có bận chúng tôi đến bốn ngày liền không có thuốc hút. Ay là hồi chúng tôi cùng anh em sang Hương-cảng để đóng phim Cảnh đồng ma, con tàu say rượu một kiếp bình bồng, người thi nhớ cha mẹ quê hương để lại mờ thây cái vien tượng tương lai mờ mịt. Chúng tôi đều thán că húi quanh của lòng, nên thường thức đêm nói chuyện với nhau, miêng trâu là đùa câu chuyện của dân bà thì với dân ông khói thuốc két linh thần bê bạn. Chúng tôi yêu khói và hút cực nhiều đến nỗi nhiều khi không còn khói mà thò nữa.

Và chúng tôi đã buôn khô chán đòi không biết bao nhiêu. Ông Nguyễn Tuân ngay hồi ấy có viết hồi ký ấy lại trong tập da ký « Một chuyến đi ». Thay vúi chưng lẽ nhí mà ngã hổi, cảm giác và cái tính của bạn diễn ra e ý nhí phản xác thực, công phu phù hợp với ý kiến và cảm giác của chúng tôi, chúng tôi xin dâng tái đoạn da ký đó lên đây vúi là để đánh dấu một quãng đời hoa niên, vúi là để ghi một trang thái của két bê vướng phải cái bả — hay là cái thứ? — của « dâm cõi luong lú » vậy.

NGUYỄN DOANH VƯƠNG

l: Rồi tôi dâm yêu khói, thèm khói lúc thiều nó nhớ nò lùc vắng.Khói đã trở nên một nhân tình cần triết cho tôi. Tôi đã yêu khói dưới một tập hình thức của nó. Luồng khói thanh bánh của đoàn tàu húi trên nòi cõi; luồng khói thanh đá của con tàu bê trên mặt nước động; luồng khói trong đám bụi bay trên đường cái quan; và luồng khói thơm tho của quán cơm sau một ngày đì bộ nhọc mệt. Những luồng khói ấy tự do trên những khoảng trời vùi han; còn có những thứ khói bê bộ huộc trong gian phòng chật hẹp kín hưng như là khói thuốc lá, khói thuốc phiện, khói lú trầu. Rộng, hẹp, cao, thấp có khác nhau, nhưng tất cả khói đều cảm tôi một cách thâm thia. Chúng nó tiêu biều những cái gì gọi là nhẹ nhàng, là tinh túy, là không chịu đựng yên một chỗ, là đê lèu trên mọi cái thấp là lè, lè lè. Khói gởi cho người ta cái hình ảnh của thoát ly và gay một lý-tưởng cho khép rroc với hiện tại mang đi gấp đến chỗ tận hiên tận mỷ.

Tôi muốn kêu lớn: Khói muôn năm!

Trong đời không thường, không định của tôi, sự thiều thốn vè ăn mặc nhiều kí không gay go bằng sự thiều hút. Bởi vì một người không den nỗi do chai nước mắm, đêm tùng cùa đưa hành

như tôi, lâm lúc đã phải lấy cẩn tiêu ly ra cầm tay dùm thuốc. Cố khi suối một tháng ròng, tôi đã phải đẽ đặt tay bao thuốc, cầm dùm tay điều thuốc. Lầm lầm lẩn thẩn cả người vi thiều thuốc hót túi thấy tôi hén yêu quá và tự nhủ lòng sao không bỏ phết cái tật xấu nhô áy đê như một số đồng đúc tôi đã coi thuốc là là kê thử. Thêm một thi đê là them một cát khô nào. Có như thế, Giáo lý đạo Phật, ở trường hợp nào thì không biết, chì ở vào việc thuốc lá tôi thuật đây đã rõ ràng lắm.

Cát khô nǎo này, tôi đã được ném đến tân nǎn trong những ngày làm trò hái bông giò & Hương cảng. Tôi đã sognh nhủi đêm trên đêo với thâm kich thuốc lá.

Trước tôi, nhiều người di Hồng-kông vè đã gặp lại tôi với môt câu :

— Qua bến ấy ống vi hút si-gà.

Sự thực quả có như vậy.

Trong mấy bến đầu tiên ở Hồng-kông, điều si gá không dời miêng túi lue nào. Mở mắt ra là đã hút si-gà, trước cát mòn ăn điếm tám Hút cát đêm, hút cát ngày. Vâ khòng máy khì, tôi hút điều thuốc cháy quá ngán nhẫn vang : điều thuốc cháy đê một phần là đê quáng. (Cái lối si hoa này, có riêng gi mình tôi. Trong đoàn tài tử, — ngoai dám phụ nữ ra — ai cũng đều hút si-gà một cách hoang phi như vậy. Cái khì chúng túi lại mang cát si-gà vào chưởng tê, đêt không điều thuốc lênh đê khói thơm đánh át mùi hôi rồi mời chịu giải thoát cho cái bụng. Ở đây, thuốc rẽ mà lai ! Cho nên người ta hút si-gà như người Huế hút thuốc giây ở bên què hương.

Thật là hút lầy được Chả rẽ có khác. Người ta hút, nếu khòng đê lây chét thi cũng đê tý hào với ngori queun rằng có lần minh đê suýt luy vi khói si-gà. Buổi tối ăn cơm song, đến xưởng quay phim đê đóng trả, đoàn tài tử Việt Nam đê được người Tàu chú mục. Mỗi tài tử bước chân vào hằng quay phim với một điều si-gà ở miêng, cung taur lura to bằng hòn than hoa

đó ! Người ta khòng đêm sỉa gi đến những tấm biển yết trong xưởng « Ng smoking » nghĩa là « cấm hút ». Người ta quên cả lịch sự, thở mãi khói vào mặt đàn bà Tàu. Nếu có người nào phải quẳng nár điều si-gà chay dờ là vi họ rứa đầu, ngày khói mà bỏ húi đó mà thôi !

Áy thê rồi một ngày no, điều si-gà đã lầy được cái giá trị cũ cũ nó. Với đồng tiền cạn dần, chúng tôi đã biết quý điều thuốc dù nó có rẽ như béo và điều thuốc to quẩn cá là đã nhường chỗ cho điều thuốc sgi nhỏ li ti quẩn trong giấy. Chúng tôi đã bắt đầu tinh, đêm tinh điều thuốc một. Với cái hiem hoi, cua đồng tiền ; người ta lại đê sén cù đến tẩm lồng. Vâ từ chỗ bún xin tắc lồng đến chỗ bún-lận vè tiền, chì e một gang tắc. Cái người đầu tiên khôi việc giấu giếm gói thuốc đê dùng riêng một mình, cái người đầu tiên tu chối người bạn xin điều thuốc bằng một câu nói ngượng nghịu, cái người do lúc đầu con thay hơi thận với minh nhưng trong lúc khan tiền vè đồng bạn vè điều thuốc là là sự cần dùng lón như thế, lòng vý khì là một giọt dầu cùm tham lan mãi. Rất đỗi vè sau, trong bong, khòng ai dám chê, đám trach nhau là coi một điều thuốc trong hồn tinh giàng bộu của một đoàn thể nghè si. Điều thuốc đê xui người ta ăn gian nói dối cù với bạn hiên. Nếu người đê coi biết tý trọng, thi một đôi khì lại tự an ủi minh rằng đây chàng cũng là thường tình của con người ta. Với luận điều viện ra đê, cái thẳng người tầm thường kia đã khòng bị luong tâm cản rứt sau khi lánh minh ra nơi vắng, úp mặt vào trường, hit hoi khói cuối cùng cùa mầu thu cùn gagn khòng cón chỗ cảm nứa.

Nói ra thương tâm lâm. Nếu đong khong phai là người nghiên thuốc là đã có đêm không đọc nốt đê được một cuốn sách hay mượn phải trả vội ngày mai, vì chung hết thuốc, thi nên ngừng lại và coi cái thiên truyện này là khòng có và dùng đọc tiếp.

Miên Hoàng tại Đông - Dương

Ngày 1-4-42 Miên - Hoàng
ở Saigon — Ngày 3-4-42
Miên - Hoàng ra Huế —
Ngày 5-4-42 Miên Hoàng
————— Ở HANOI —————

NHÂN DỊP MIÊN HOÀNG VIẾNG XỨ TA, TRUNG
BẮC CHỦ NHẬT SỐ SAU SẼ RA 1 SỐ ĐẶC BIỆT

Cao - Miên

Xứ Cao - Miên dưới mắt một
người Việt-Nam — Lịch-sử —
Tháng - Tích — Truyền - kỵ.
xxxx Cao-Miên bí-mật xxxx

Những chuyện chưa ai biết về Cửu - Long - Giang

Lâm đêm thêm thuốc khòng ngủ đê, tôi tưống nhur cói có thể tý túc ngay đêc vi tôi cảm thấy cuoc đêi là vò vây, là vò nghĩa lý. Đêm dài như năm Nô dài quá những đêm nằm xâ lim, đê giờ chịu nhực hinh . . . Ký thêc xong ý nghĩ này lên trang giấy tôi mèi nhận rõ - nghĩa chia đê thuốc lá cuối cùng mà người ta cho tên tù tù đêc phép hút trước giờ đêi đêu vào máy chém. Trời ơi ! đêm thiểu thuốc gi mà dài như đêi một người vô duyên.

Tôi không nhầm đêc được. Ngoài bến những tiêng cùi khòng dirt của các thứ lầu ngoại quốc báo hiệu nhô neo hay kéo neo hoặc ăn thau, ăn hàng. Tôi lại càng thấy lồng tôi buôn khòng có giới hạn.

Ra tôi đang sống giữa một xã hội nho nhô mà mỗi nghe sĩ đêu đêc ik ký một cách chinh đêng với cai mem mông của đêm thiểu thuốc, với cai tui thâm của người bị đoạn thời tui quê nhà gânh như tuyet lương. Tôi yên tri nêu nhận đêc một lát thê thi tôi lại đê tu cách vê vang thờ khói thuốc. Nghĩ như thê tôi thấy đê thêm thuốc, khòng phải cùa minh luôn nữa. Sự mong mỏi giờ bao thù cùa ngô là một liêu thuốc ngô mạnh đối với tôi, trong những đêm như thế.

Nhung, ác nghiệt lì trên giác ngủ của mọi người, cù khói thuốc là đang dâng dày phong. Mãi tôi pháp phòng đánh khòi. Tôi lại nhớ túi khô sô. Sự thêm thuốc đê trô gót lại. Tôi xôn xao trong người, khòng khacie chỉ một gâ si tinh bị thương, sáp xuất tần lục đê đêt tinh thi vừa gặp lúc ác phu vân vâ và trô vê mài nhà thênh thênh là làm cho người ta càng nhận thấy cái trống trải của lòng yêu khi bị kinh động.

g

Nhưng mà ở cuoi phòng, ai lại hút thuốc là một cách khieu khich như nhay ? Tôi phai tim cho ra cái nguồn phát ra luồng khói mới đêc. Khêu giác của tôi, dẫn tôi đến một giường kê tít mãi góc phòng. Ông ban đang thò daug ra ngoai chén, phi phò thê khói tron tèu tron nha. Người ta coi thê khoan khoai hòn nứa khòng ? Thuốc là thom !

— Cho xin một đêu. Anh em sang thê. Sai thuốc Camel kia !

— Con có một mầu. Chúng nó cho mua lúc chiêu,

Dirt lòi, tôi nghe rõ ràng tiếng giấy thiếc và giấy Cellophane sót sót trong chún ông ban. Tôi hiểu ngay. Tôi khòng hỏi xem « chung no » là a, quay vè giường tôi, với sự hậm hực của người gõ lâm thê một khé không nêu phong. Sự di lâm sai dia chí làm cho tôi xâu hò nhiều hơn là đêu đêi. Nhưng tôi vẫn khong trach ai. Giai đê tôi sang đêi vý ông bạn có lòi cùng từ chối như vậy. Vi trước shi thương người hay thương lây miêng đê. Nhưng lúc khô khán chư thê, đám bô gôi thuốc ra mồi hau tha thê, tôi cho là một cùi chí rất duy tha dành riêng cho những người rất xuất chúng mà thê ! Cho nhau môt điều thuốc trong trường hợp này tức là làm một chuyện hy

sinh đêng kê trong đêi. Người ta đã mồi nhau hót điều thuốc sau một cuộc bao tát sụt tính trong sô đêra, met náo hoa là tim một giải quyết cho bài toán kỹ hòe vè hình trong khong gian. Điều thuốc là rất tầm thường khi người ta thừa đồng đê, đê có một giá trị đặc biệt khi người ta phai sognh chung với nhau trong cảnh tung thien tan nhän.

Nó làm cho minh biêt rõ minh có giêu lóng trắc lòi hay không. « Muốn thấy rõ lóng thi xâ của người khòng gi bằng giam vèo buông kia một lúi người nghiên thuốc lá rồi xem chúng đổi đêi với nhau trong những ngày cạn bao thuốc ».

Ai đê viêc cát áy ? Điều thuốc sẽ là nước cung hoa học rõ, mạnh làm bắt hâm hinh ảnh người trong miêng kinh ánh lòi mò.

Đêm thiểu thuốc, đê làm cho tôi trở nên một triết nhân miên cùng bước phải phai hâm hàn đêng minh và hiêu lời lòng người. Coi lôi tôi còn tin mãi ôi buông hàn phong lồng biêt nhường nhij của tôi vè cùa moi người nêu tôi cùi đêc thêa thê thuốc là hút, hót một nứa quang đ một nứa, hét cát-tát này, đê săn tiền gọi nhâi hàng sat vêch đưa cát-tát khác sang. Tôi đê có nhung lúc phi thuốc lá. Bây giờ, đêm nò, tôi phai bén biu suốt mây canh vi thênh mâu thuốc, phai chảng là lóc phi phai rõ luat thêa trù theo bao sáu, cùa luật ?

Hay là « trôi lâm cho bô lúc chơi ngô » ? Tôi nghĩ đêi nhung lúc huy hoặc trước, đêt si gâ trong chuong si, tay uế chuong tiêu bằng khói si gâ cho hêt mài thêi !

Tôi chay đêc đê sau khi suy nghĩ thêm nra vê nhê công bằng cùa sá vát.

Sóm hôm sau, tôi và một nàn nhau nra của thuốc là län mò sang tân bén cùi-long tim đê chô phao thuyền Dumont d'Urville bô neo. Lúc sang ngang, ngồi trong sông máy, người ban tôi nghiên của tôi, gíra đâm hành khách Trung - quốc nói chuyện với tôi bằng tiếng me đê một cách long trọng.

— Trong thêu quan của thêu đoàn Pháp & Viễn - đông có nhiều người minh ở đây. Thế nô xuong dưới Dumont d'Urville tôi cũng « bô » đêc được một vài người quen. Ở dưới tàu binh tay, co man là thuốc lá.

Iôi cảm động thêm tần chiến, sau khi bắt tay hết thêy anh-em đồng bào. Tôi ứ khai anh em nói chuyện cho nghe vè phao thuyền và hành trình a nô và chiến công cùa nó trong sự tuân tiêng mặt bê và trên Thái-hinh-Dương. Tôi nghe chuyện vò vè đêng tinh của người bê thuốc là am ánh. Tôi khòng quên rằng tôi coi mête trên phao thuyền chì đê obo tron cái việc an máy tay cùa lâ. Vợ mèi cát vèo goki và môt cùi lch xay, tôi dâi nai voi anh em linh thê Annam.

— Từ lúc qua đây, phai hút thuốc Ảng lê đê, cù cuồng họng. Ban nay nô khòng bén nhung lúi thuốc Bastos, Job diếc...

— Đè tại tôi biểu các anh ít bao hút chơi. Cái gì chứ thứ đó lầu tai tôi có nhiều.

Đó là nhời ông bạn Th. một người quen từ dã lâu mà tôi tình cờ gặp lại Ông ta thấy rõ, gan ruột tôi ròi sao ? Tôi cảm ơn, lanh mày gỏi thuốc, nhưng tôi vẫn phản cảm, tim l Leah cùi chỉ này. Thay minh thừa thãi đem cho người khi người đến xin, như thế có là một cùi chỉ đáng khôn ? Tôi thấy rõ sự bội bạc của tôi khi tôi dám phê bình đến lòng thảo của người khác và ngờ về đến việc biến xén này. Dù sao, tôi cũng có tin đúng là một nghĩa cử. Thứ nhất là khi mòn quà nhỏ — nhỏ với người cho, to với kén xin — đó đã làm cho tinh thần tôi đỡ khủng hoảng trong mỗi đợt ngày. « Nói là tinh thần chúng tôi bị hồn ». Ngay đêm đó, trong đoàn tài tử thiếu hút, đã có ít người cát được bộ mặt bần thần đi, nói cười vui vẻ. Họ kéo hơi thuốc nào cũng đích đáng cả. Cái thế không nuốt được hết khỏi, nên họ danh thô khói thừa ra với sự tiếc rẻ hiện lên khóc mắt.

Ngay đêm đó, dưới ánh sáng lờ mờ bị những vần khói thuốc vờn quanh, chúng tôi đã túm nầm tẩm ba lai để nói chuyện tri kỷ vui. Nhiều người như cầm khâu trong mấy bùi thiếc thuốc lá, đã trổ nên linh lợi. Nhắc đến phút ích kỵ vừa qua, có người to tiếng tiếc chí bụng dạ mình không phải là một cùi khoai có thể đem bóc ra để anh em xem và hét ngò. Có người thử thi phán nán không làm cách gil để lột trần trưởng cho anh em xem trái tim mình. Chợt tôi van mà. Không nên bộc lộ quá Cái bài học của điều thuốc, biết để bụng thi hon !

Tít tận đầu phòng, trên mảnh ghế bô, hai bóng hình người, hút chung một điều thuốc, nói chuyện tâm sự thỉnh thoảng cười rộ, gõ gục vào nhau như là hiểu nhau lắm và sung sướng vì vừa cát được mối ngò.

Chúng tôi nhả họ, nghe họ sám hối hơi chậm, rồi chúng tôi nhìn nhau để cười theo họ.

Áy thế mà cái sướng được hút thuốc lá sau những ngày đêm nhín nhẹc như thế lại là chưa đáng kể. Tôi đã được hút thuốc lá kia ! giàa hôm té, ở nhà ông ca Th. sau một tháng thèm thuốc, nhắc nhở tôi nói.

Tôi rít hơi thuốc tuồng lụt được nõi điều. Tiếng nước kêu lóc cóc, giờ già trong điều bát như tiếng âm nhạc quốc ca. Trong đám khói xanh cuồn cuộn tung vòng đặc, tôi thấy hình ảnh của cả một quê hương. Đây, chỉ một tí tẹo như thế ở đát khách dù lam cho người ta nặng lòng quá hòn một bài quốc sử thi có là không ? Trong lúc ngày ngây ngô chỉ còn thiếu có nước đâm đầu vào bếp ông đồ rau — yí cái phòng khách sang trọng này là một cái báy lừa — giàc hương quan đãi vieng tôi một cách thấu thia ông. Cụ Th. ười :

— Coi bệ đầu năm hút điều thuốc láo thù lám hả !

Tôi nghẹn ngào không nói gì, nhìn ông già đó như cảm ơn và đưa điều bát cho Đam Quang Th. Tôi ngâm rất khẽ :

« Nhớ ai như nhở thuốc láo... ».

Tôi ngâm đó cho tôi nghe thôi. Và tôi khâm phục cái người nào đã lấy chữ hán đặt tên chữ cho thuốc láo là trong tr thảo. Cố tương tư... Hay quá !

Điều thuốc láo say xưa đã cho tôi khái niệm nhiều về duman thuốc.

Nhóm người ta tần thường thật.

Một tí khói co thê làm sai lạc được cả tám điền minh !

Vì một điều thuốc người ta hóa ra hèn hạ, quái gở và một đỗi khi làm hỏng việc lớn nua.

Tôi còn nhớ đã đọc mươi trang sách trong cái thiên phong sụ dài vè: « Ái tình trong ngục thất » của Maryse Choisy, nói rõ về sức mạnh điều thuốc lá đối với kẻ nghiện khói.

Nó xui một tù phạm tố giác một cuộc âm mưu phá ngục đã được hàng xix thuận khởi bằng máu ăn thè.

Áy, chỉ có một điều thuốc lá thôi ! Người kỹ nữ, có sắc đẹp hàn bùi mồi không chịu biết giống là có khô vò tri này ngang với mình, trong việc phá hại lòng người.

Như thế này, thi nhiều người muốn chữa thuốc lá. Vì nó rất tàn nhẫn, khi người ta kết bạn lâu dài với nó. Nhưng tò lại vờ ván tự nghĩ :

« Dính với nó, là lụy.

Nhưng đoạn tuyet nô, dứt được nó, thi đã hơn được ai ? »

NGUYỄN TUÂN

BÀI CÓ BẢN

Khói lừa Phong-châu

Truyện dã-sử về đời Hồng-Bàng
của THIỀN-HẠ-SĨ

LOẠI TRUYỆN GIẢI-TRÍ

HÀN - THUYỀN

71, phố Tiên-Tsin, Hanoi

Giá trị một điều thuốc lá trong lúc thuốc khan

Từ mấy tháng nay chiến tranh lan rộng khắp miền Đại-Á Xứ Đông-dương ta tuy không phải trực tiếp chịu ánh-hưởng tai hại của chiến-tranh, nhưng cũng phải chịu ánh-hưởng một cách gián tiếp về kinh tế. Như ta đã thấy, vì chiến tranh mà tinh binh kinh tế ở xứ này gần đây đã thay đổi nhiều, các điều-kiện sinh hoạt cũng vì đó mà khác trước.

nhờ vào các phương pháp chính phủ đã thi hành, chúng ta vẫn có đủ những thứ cần thiết nhất cho sự sống.

Ta đã thấy bà đầu cơ trực lợi, bết súc lợi dụng thời cơ mà bóp nặn hết thảy mọi người.

... thuốc lá, một thứ hàng mà tất cả các hàng

người ở xứ ta ngày nay đã dùng và nhiều người lại nghiện, nên gần đây càng thấy khan. Thực chua bao giờ thuốc lá khan như lúc này, nhất là các thứ « thuốc xa xỉ » đắt tiền do từ ngoại quốc nhập cảng vào xứ này. Cả đến các thứ thuốc lá giồng ở đây và chế tạo ngay trong xứ là những thứ trước kia rất nhiều và rẽ nay cũng đắt và khó mua. Một gói « Bastos » 20

Nam, Mén, Lào theo dõi Văn-Minh
Pháp, mà chẳng phải quên hoàn cảnh
hay trái với nền nếp của tiến nhân.

Ở Barcelone, muôn thương những bài tử sản khan, người ta ném tăng họ một gói thuốc lá vì không còn gì quý hơn môt gói thuốc trong khi thuốc khan

điều trước có 5, 6 xu nay đã tăng tới Op.10 thế mà bọn đầu cơ lại tăng lên tới Op.15 và có kbi 0.p17, Op.20. Một gói « Cotab » trước chỉ bán Op.20 mà nay tăng lên tới Op.25 (theo giá của hội đồng hóa giá định) và nhiều khi phải mua tới Op.30, Op.40, Op.45. Tuy giá đắt gấp hai nhưng cũng không phải là đắt mua, và có lúc đi khắp 5, 7 phố cũng không tìm ra. Vụ « An-Po » đầu cơ và tích trữ thuốc lá « Cotab » đã làm cho du luận sôi nổi và bắt bình. Người ta đã bắt đầu biền vì đầu mài thù thuốc dó bị khan, tuy số thuốc xuất sản vẫn khá nhiều và có thê đủ cho người trong xứ dùng.



Có hiệm mới qui t

Chỉ trong những lúc gặp nạn khan thuốc lá như lúc này, người ta mới có thể biết rõ giá trị một điều thuốc là thế nào. Cố kinh vì một điều thuốc là mà anh em bạn bè sinh ra giận nhau, đánh nhau. Thực đúng như bạn Nguyễn-Tuân đã nói, trong bài « Rùm cỏ trong lư » đăng trong số này, một điều thuốc lá có khi có thể làm thuong tồn đến tình bè bạn. Các bạn thử tưởng tượng những lúc thuốc lá khau đau lại tùng tiên thi đối với những người nghiện thuốc, một điều thuốc có giá trị hơn cả cõm ăn và các thứ cần thiết khác. Chúng tôi đã từng thấy ngay ở Hanoi, những người sang trọng lịch sự nghiện những thứ thuốc lá thơm, lúi đí chém theo mội, vài điều để dùng riêng không hề dám mời bạn bè như trước kia trong lúc thuốc lá thơm chưa bị khau. Số dĩ như thế là vì không những thuốc lá thơm như Lucky, Camel, Capstan đâu mà lại rất khó mua nên những người nghiện thuốc lá đó mua được goithuoc như bắt được một thú quý vật gi. Cố kinh người ta mỗi lần chỉ hút một phao hay nửa điếu, còn lại dập lá đi để dành lúc khác. Các nhà buôn thuốc lá bán buôn và nhất là bán lẻ trong lúc đó là hổ mà bón nặn những kẽ « nghiệ », Mỗi gói thuốc Lucky trước chỉ 0p.20, 0p.25 mà nay có chỗ bán đến 1p.20 hoặc hơn. Những khách tiêu thụ tuy biết là dắt nhưng vì sự cần dùng đành phải cắn răng bỏ tiền ra mua không dám kêu ca hoặc trình báo. Cũng vì thế mà bọn đầu cơ tha hổ mà bón nặn không còn kiêng né gì cả.

Câu chuyện thuốc lá ở Barcelone

Chẳng riêng gì xứ ta hiện nay đang bị khan thuốc lá mà có lẽ tất cả các xứ khác ở miền Đông-Á này đều bị chung một tình cảnh đó. Ai cũng biết, đó là ảnh hưởng của chiến tranh ví trong lúc này, các tát kè không thể dì lại tự do và các thứ hàng ngoại quốc không thể vào các bến ở xứ này được. Ở Âu-châu, Tây-ban-nha tuy hiện nay đang ngoài vòng đạn lửa nhưng gần ba năm từ 1936 đến 1939 đã từng bị đau khổ, tàn phá vì nạn nội chiến giữa quân Binh-dân và quân Quốc-gia của tướng Franco. Nhiều thành phố và hải-cảng Tây-ban-nha lúc thái-binh rất sầm uất thịnh vượng mà trong hồi nội chiến chỉ thấy những cảnh hoang tàn ở khắp mọi nơi. Cuộc nội chiến kéo dài trong suốt 30 tháng giờ đã ảnh hưởng tai hại đến nền kinh tế và sự sinh hoạt trong xứ.

Dân Tây-ban-nha là một dân tộc cao thượng, thường tự cao và khinh sự khô sô nên không coi những sự dối rách bởi chiến tranh gây ra là việc đâu. Hồi cuối 1938, Joseph Kessel, đặc phái viên của báo « Paris Soir » đến điều tra về cảnh sinh hoạt ở hải cảng lớn Barcelone & trên bờ Địa-trung-hải phía nam nước Pháp đã viết rằng : Trong suốt cuộc hành trình qua xứ Tây-ban-nha đang bị đói khô tái không bể nghe một người nào, đâu có bối đói khô biến ra nết mặt kêu ca rằng đang bị đói. Cố kinh tôi thấy một vài người dân bà nói đến đói khô nhưng chỉ là nói về con cái. Nhưng trong sự kiêu hãnh ráo cao thường đó, vẫn có một điều tự hào. Có những người khôngばかり xin các thứ cần dùng như xà-phông, thuốc chữa bệnh hoặc khi thấy mèo hộp đồ ăn thì ngoảnh mặt đi và có mồi hết sức mời chịu ăn, những người cao thượng đó khi trông thấy thuốc lá vẫn có một vẻ mặt thèm thường, những con mồi van lợn như đê kêu xin vậy ».

Người ta ở đời nhiều khi vì những sự cần thiết do chính mình đã tự gây ra đến nỗi phải tự hào là vì sự cần thiết tự nhiên trời phú cho.

Joseph Kessel thuật lại rằng khi ông ngồi trong ô-tô hút thuốc lá bà hơi ra, những người ngồi cạnh ông đều phả chép môi, tỏ vẻ thèm thường hoặc nghiên rắng cố giữ con nghiện. Có người phải giương mắt nhìn ông một cách rất là thèm muốn. Ông bèn đem gói thuốc lá mời hết các người xung quanh thi ai cũng giơ tay đón lấy một cách rất vội vàng.

Đó toàn là những binh lính đã lập quen với chiến trận và sự đau khổ mà trước một điều thuốc, còn tố vẻ thèm thường đến thế !

Tại thành Barcelone, sự cần thuốc lá càng thấy rõ rệt hơn. Nhà báo Pháp thuật rằng khi ông vào khách-sạn, lên thang máy, hoặc đi gửi tin tức về nhà báo đều bị những người gác cửa hoặc bồi khách-sạn xin thuốc lá. Ngoài đường phố, ông châm một điếu thuốc hút thi liền có người ăn mặc sang trọng chạy theo dăm dăm nhìn miệng và đợi nhiệt mầu thuốc thừa quăng xuống đường, nhặt mà không có vẻ ngượng ngùng gì hết. Ở Tây-ban-nha là xú người ta rất yêu trẻ con thế mà ngoài đường người lớn thường tranh cướp những mầu thuốc thừa với trẻ con rất kịch liệt.

Những bồi các hàng cà-phê có chén trong liên đoàn thường từ chối tiền khách hàng cho thế mà lúc thấy một điều thuốc lá cũng phải ngửa tay xin. Có người được vài ba điều thuốc lá mừng đến nỗi run lên và nói một cách cảm động rằng đã quên hẳn mùi thuốc từ lâu và lai từ khai xem có phải là thuốc là thực chăng. Số dĩ có sự ngứa vực đó vì ở Barcelone người ta thường bán thuốc lá giả.

Ở Barcelone bồi đù người ta thường nói : « Với một gói thuốc lá, có thể mua được cả thành Barcelone. »

Không còn câu nào tả rõ sự dối thuốc lá trong một xứ bị nạn khan thuốc hơn thế nữa.

Một gói thuốc lá là một thứ bẩn-vi của tiền tệ.

Sự dối thuốc đã thay đổi cả tục lệ lập-quán. Một gói thuốc lá là một bẩn-vi của tiền tệ. Cố kinh dùng thuốc lá để dồi dào các thứ hàng hóa và đồ ăn như trứng, bơ, gá, vải vóc, da và các đồ chế tạo khác... Cố kinh dùng giấy bạc không mua được mà dùng đến thuốc lá thi mua được ngay.

Tại các nơi hòa-nhạc, các hàng cà-phê, muôn thường cho những thiếu-nữ múa hát trên sân khấu người ta không dùng hoa tươi mà dùng thuốc lá. Các tài-tử đang múa hát mà thấy khánh ném tuốc lén sân khấu thi liền cùi nhặt và nhét ngay vào túi.

Một đêm, một bọn lính tình nguyện người Anh ngồi xem ở một « lò » néa cả một gói thuốc lá lên sân khấu để thường. Tất cả khán-giá đều kêu lên một tiếng tò vò ngạc nhiên và tiếc. Đến một cuồn giấy bạc cũng không có ánh hưởng đến thế !

Theo lời Joseph Kessel thì khắp từ dân ông đến dân bà ai cũng thích xin vài ba điếu thuốc lá hòn là tèn và tất cả những thứ cần dùng khác.

Tất cả những kẻ đó từ bao nhiêu tháng nay chỉ nhận được một ít đồ ăn dù sống cầm hơi khôi chết, thế mà không một ai mở miệng kêu đòi hoặc hành động một cách rõ ràng tố sự đói khô của mình. Chỉ thuốc lá là có thể khiến họ phải ngửa tay. Xem thế người ta đã để giá-trị một điều thuốc lá trong lúc khan thuốc như thế nào !

HỒNG-LÂM thuật

THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

236 Bầu Cử Nam Hanoi

Thuốc hành, thuốc dầu. Vừa rẽ ! Vừa ngọt !
Đông bắc chư Tôn ! Hãy xin chiếu số.

Sách mới

Các bạn muốn có một người vợ đẹp hiền hậu-thùy mị. Các bạn muốn biết rõ một người đàn bà thế nào là đẹp xin đọc :

Luyện sắc đẹp

của Vương-lê-Dung nói rất trường tận về nhân cách đàn bà cách tú sửa, cách giữ gìn lại có 40 bức tranh do nữ họa-sĩ Hoàng-thi-Nại vẽ, có Nguyễn-thi-Bach-Tuyết nêu sinh trường Đồng-Khánh Hanoi biên diển. Sách in rất đẹp giá 0\$70.

Hầu hết các nơi đều có bán.

Editions BAO-NGOC

67 Neyret Hanoi — Tel. 786

HO LAO

Tôi có một phuong thuốc ho lao của ông bà đe lại Nay làm ra bán. Mỗi ve giá 12p00

M. Nguyễn - văn - Sáng

Cựu Hương-Giáo làng Tân Quới (Cần-Thơ)
Boite postale n° 10

Một sự thay đổi

Sách Hoa-Mai chẳng những được các bạn học-sinh nhiệt-liệt hoan nghênh, mà cả những người lớn tuổi cũng ham thích. Bởi thế nên có nhiều loại sách học-sinh bắt chước hình bầy y như sách Hoa Mai Vì vậy, bắt đầu từ số II, nhà xuất-bản sẽ đổi bìa, theo kiểu bìa Hoa Mai số I.

ĐÃ CÓ BẢN:

HOA THỦY - TIỀN

Hoa Mai số II của Thy Hạc giá 0p10

Người em sáu mộng

Truyện dài của Vũ-Trọng-Can giá 0p60

Trai tài, gái sắc yêu nhau bằng mối tình mè-say, dâm-dối — Rời cái tình éo-le của đôi giao-nhau, tài-tử khát-thức hằng mối hận ngàn đời Cái tình đó đã được ông Vũ-Trọng-Can giải lai bằng một giọng văn lâm-ly, đầy thơ-mộng.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

Ba triệu ruồi dân Cuba hút nhiều xi-gà hơn tất cả dân nghịch xi-gà trên thế giới

Nếu gọi Hol ywood là kinh đô của chiếu bóng thì ta có thể gọi Cuba là kinh đô của « Xi-gà ».

Năm 1492, nhà hàng-hái trú sau Colom bám ra cháu Mỹ có ghé qua Cuba thấy dân bản-xứ sống một cách rất nén thở và ngay chí có việc ăn xong rồi hắt, hắt chân rồi hút thuốc để ngâm những lòn khói xanh theo gió bay đi. Ngày từ đó ấy, thuốc lá của họ giồng dã nói tiếng. Những thủy-thủ theo Colom khi về đến quê hương dẽ kẽ chuyên rảng sờ dỗ thuốc đảo Cuba ngon và mùa thuốc không bao giờ mất là vì dân bản-xứ có một bài thán-chú riêng. Họ chỉ việc đọc bài thán-chú ấy là bao nhiêu sâu bọ đâm cắn hại là thuốc đều chay hay là quai bay di hé. Tới nay chắc vì ôi tiên đã quên không truyền cho họ bài thán-chú ấy, nên quan nám họ chỉ lo ngay-ngay một con bão lớn, một trận mưa thác đồ, một bay hang vạn, triệu sâu bọ, một mua hận-nán sẽ den lam cho bao công lao của họ mất hết.

Bảo rằng dân Cuba sống đẽ hút xi-gà và xi-gà dã, nuôi sống họ, thật không phải nói ngoa vì kỹ nghệ giồng thuốc lá, làm xi-gà ở Cuba rất phát đạt. Một số đông dân trên đảo này sống về kỹ nghệ xi-gà. Họ rất yêu nghề, từ việc bón đất, việc trâm nom cây, việc chọn lọc lá, việc quản

thuốc, việc đóng hộp cho đến việc gửi hàng đi các nơi, họ đều làm rất cẩn thận có qui-cù.

Cuối mùa tiêu họ bắt đầu giồng cây thuốc lá. Họ đợi cho cây cao độ mười tăm phân tây. Xem xét, chọn lọc xem cây nào có những « khoe » mới để giồng lại vào một chỗ đất đã bón xói theo một cách riêng. Lúc này, nhà giồng thuốc lá mới khó nhọc chặt vật vì họ phải làm theo cách chờ cho cây thoát khỏi nạn sán làm hại. Thật họ đã khổ sở vê sau: có lầm thứ sán chỉ đén cắn hại ban đêm, lại có thứ sán màu lẩn với màu lá thuốc quá đẽn nỗi dù họ đã ở trong nghe lâu năm mà cũng phải khóc nhọc mới bắt được. Việc tưới nước cũng rất cống phu. Họ không tưới như là tưới cây, cứ lấy nước đồ bừa lên lá lén hoa là được. Họ phải tưới từng thứ đất mà liệu cách tưới. Có khi người ta chỉ tưới ở giữa những hàng cây mà không đụng chạm gì đến gốc cây cá. Cỏ kbi phải nhẹ nhè tưới ở dưới từng gốc cây không được để nước lênh láng ra chung quanh. Người ta đã thử dùng máy bơm để tưới cho cây nhưng kết quả không được mỹ mãn vì những giọt nước bắn ra làm ổ xấu cát lá

thuốc và nhiều khi làm mất cả vị ngon của thuốc nữa.

Khi nào những vụ hoa bắt đầu hiện ra họ bèn cắt hết cả dì, lá bắt đầu to dần và hai tháng sau thi cây thuốc lá bắt độ lớn.

Có nhiều dân nghiên cứu thuốc lá thường màu rất nhạt. Muốn chiều theo ý thích của những ông nghiên cứu này người ta phải dùng một cách riêng. Họ cẩn trọng khoảng đất giồng thuốc những t้น mầm mòng. Qua mầm mòng, ánh mặt trời dù gay gắt đến đâu cũng thành một thứ ánh sáng rất dịu. Ngày đầu người ta chỉ ngắt bốn lá dưới cùng, ba bốn ngày sau, ngắt độ năm sáu lá giàu, rồi cách ba bốn ngày sau nữa người ta mới ngắt nốt những lá còn lại. Họ đem phơi tung dội lá một trên những sào bắc ngang trong những khu nhà riêng.

Muôn có những lá xi-gà màu thắm thì họ không phải càng vải trên khoảng đất giồng thuốc lá, họ đẽ cho những cây tự do tắm ánh nắng mặt trời. Thứ thuốc này, họ không ngắt tung lá mà cắt từng đoạn thon cây, lưa thê nào cho mỗi đoạn thon cây chỉ có hai chiếc lá thôi. Họ đem phơi những lá thuốc cho đến khi khô và giữ gìn thế nào cho không bao giờ những lá dán vào nhau và phải giữ cho thời tiết nơi phơi bao giờ cũng hợp với lá thuốc.

Cuối tháng năm, những lá thuốc mới ngả đều màu. Họ bắt đầu chia những lá ra từng hàng xâu, tối đẽ bó thành từng bó. Thời thi thương vàng hạ cám, có bó lá chỉ đặng giá độ mươi đồng đá-la mà có bò giá gấp đến trăm lần.

Thuốc lá giồng trong nhiều

milen trong đảo Cuba nhưng riêng chỉ có miền bắc là xuất sản được thứ thuốc hảo hạng vì đất ở đây rất hợp với giống cây này.

Những đất dồi tỉnh Pinar del Rio đều phủ một lớp đất ài dày dẽn một thước dày, màu nâu. Thuốc giồng trên đất những dồi này là thứ thuốc ngon nhất thế giới. Vì thứ thuốc Vuelta Abajo (tên riêng tỉnh Pinar del Rio) rất được ưa chuộng, bán rất chạy, sức tiêu thụ mạnh gấp mấy sức xuất-sản bên nhiều khi người ta lấy những thứ thuốc ở các miền khác cho mang cái tên « Vuelta Abajo » để bipep những dân nghiên không sành.

Những bó lá đem xếp từng đóng trong những gian nhà bằng gạch hay bằng đá, rất ít ánh sáng mặt trời lọt vào và thời tiết không bao giờ được

Sách Mới

KÈ SI TÌNH

Tiêu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG
Những ai chưa hiểu tính là lụy, yêu là giết, những ai đương khóc thầm trong bóng tối, những ai đã đẽ hành phúc bợ qua hay không giữ nổi, đều cần phải đọc KÈ SI TÌNH. Ở đấy các bạn sẽ thấy lòng mình phơi rẽ trên trang giấy.

Giá 075

NẮNG

Tiêu-thuyết của LAN-KHAI
Áy là một cuốn tiểu thuyết mà tác giả đã viết trong bốn năm ròng. Nàng là sự mô tả một ám hồn suối đời nơi theo một lý tưởng chẳng thèm thực hiện trong trần thế, một lý tưởng quá cao đẹp hồn thênh một sự không thể có nữa. Văn viết theo một thời tài rất mởi là và say sưa ly kỳ.

Giá 06 00

Hai cuốn đều do Hương-Sơn
97, hàng Bông Hanoi, xuất bản

lên hay xuống chênh lệch nhau quá sáu độ. Như thế lá thuốc mới chín đều và vị thuốc mới ngọt.

Những lá thuốc đã chín, người ta đem đẽn nhà máy, rải ra tưới nước nhẹ-nhẹ và rải dẽn tay rồi đem xếp lá nụ lên lá kia thành chồng. Những lá hơi ẩm thành mềm, lúc cuộn hay gấp mới dễ làm không rách. Những lá thuốc dùng để nhồi trong diến xi-gà đều chọn riêng ra, không để lẫn với những lá dùng để quấn ở ngoài. Trước khi đem cho vào máy thái, người ta phải tuốt hết những gân lá. Công việc này phải làm bằng tay vì có lá to lá nhỏ không đều nhau. Những lá tuốt gần rồi còn phải nặm dây hàng năm sáu tuần lễ đẽ cho những nhà chuyên-môn xem xét. Những lá dùng để cuộn ở ngoài đều cắt theo một khuôn khéo đều chán sau rồi đem phân phát cho những người thợ chuyên môn cuộn thuốc. Khi-hậu ở Cuba hơi ẩm, những lá thuốc rất chậm khô, mềm mại, lúc cuộn không bị rách. Công việc này rất khó khăn ở những xứ khí hậu rét và khô: những lá thuốc khô rất mau thành ra ròn, lúc cuộn thường bị rách phải bỏ đi. Những thợ cuộn xi-gà ở Cuba là những thợ rất lành nghề vì dem so những diến thuốc cuộn bằng tay và những diến thuốc cuộn bằng máy thì người ta thấy những diến thuốc cuộn bằng tay lại tròn-trắn hơn những diến thuốc quấn bằng máy.

Thuốc cuộn xong lại phải qua mắt những nhà chuyên-môn chọn lọc, chia ra từng hạng, đem xếp trong những (Xem tiếp trang 38)

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

Phǎn Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỎI

Lâu phai, đứng ngang hàng các
hàng phẩn danh tiếng ngoại quốc
Có thứ hương, trắng và da
người. Bán khắp nơi. 1 hộp 1\$20

MUA SỈ DO:

Etablissements VĂN - HÓA
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

Sắp vè rất nhiều:
7 Couleurs sans Danger.

«ICLAN»

(Mont Rouge)

Thuốc vỗ cho học sinh dùng rất
rẻ và tiện, thay cho bút-chì
màu hiện rất đắt và khan.
Có 7 màu đẹp và song.

Mua buôn xin viết thơ dành
trước tại Đại-lý độc quyền
TAM-ANH — 96 Bd Bonnal Haiphong — số 706

NÊN HÚT THUỐC LÁ
BASTOS

NGON
THƠM

MỖI GÓI 0\$10

TRIẾT LÝ CỦA BIỂU THUỐC LÁ

Các bạn có biết rằng điều thuốc lá là một tài liệu để khảo xét tâm-lý và người ta chỉ trông cách của bạn cầm điều thuốc lá mà đọc hết được tâm hồn nội hay trầm mặc của bạn.

Mỗi dáng điệu có thể cáo được tư tưởng của bạn vì cái dáng điệu vật chất có thể là một dáng điệu tinh thần. Chỉ cần giảng rõ ra được mà thôi. Dưới đây xin hiến các bạn một cách vui vui, tôi đã hép được, để xem tướng người hút thuốc lá.



Nếu các bạn có thói quen cầm thuốc lá trong nắm tay, bạn là một người cương quyết đầy nghị lực



Nếu bạn kẹp điều thuốc lá mềm mại giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, bạn là người hay lo nghĩ, không nhất quyết một việc gì



Chẳng may cho bạn nếu bạn tay cầm thuốc lá để đầu cháy quay vào lòng bàn tay, bạn sẽ hay bị lừa dối.



Nếu bạn để điều thuốc lá tắt lửa ở trên mือ, bạn là một người vô tình, chỉ việc theo số mệnh



Cách hút thuốc lá này tố rõ
bà mối tập hút



Điều thuốc lá gài mang tai là
của một người cẩn cõi, làm việc
giúp suy nghĩ cẩn thận



Điều thuốc này
trên tay người
đàn bà biết quyết
đoán việc mình
lắm,

Bạn phải cẩn thận,
nếu bạn mồi hút
được một bài hơi
đã quăng hay dù
thuốc lá đi, bạn
là người nóng nảy
thất thường



NG. ĐÀN TÀM

BÃ XUẤT BẢN:

Giặc Cờ đen

Sách dày 100 trang, khổ 12x19,
bìa hai màu — giá bán 0\$35

Cô Tư Hồng

dày 240 trang, khổ 12x19, giá 0\$80

HỘI TẠI:

TRUNG - BẮC THỦ - XÃ
26, Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

Tâm - Nguyên Tù - Điện

của LÊ - VĂN - HÓE
Tựa của Nguyễn-vân-Ngọc và Trần-trọng-Kim

Giá : 2p80

...Ce n'a pas été de faire de son dictionnaire un trop grand éloge que de l'appeler « un bon instrument de travail ». A ceux qui nientraient les progrès réalisés dans la lexicographie annamite depuis le jour où Paulus Cùa publiait son dictionnaire Đại-Nam Quốc-Âm tự-vi (Saigon 1855-1896, 2 vol.) on pourrait opposer hardiment le nouvel ouvrage de M. Lê-vân-Hôte...
Üng-Hôte NGUYỄN-VÂN-TÔ
(Annam Nouveau n° 1975 du 22-3-42)

Thư từ ngân phiếu gửi M. LÊ-VĂN-HÓE giám đốc
QUỐC - HỌC - THU - XÃ
16 bis, Tiên - Tsin — Hanoi

KHI MỆT NHỎ : VÌ NGỒI LÂU
ĐI XA, THỨC ĐÊM, KÉM ĂN
MẤT HUYẾT

CỬU-LONG-HOÀN Vó - đình - Dàn

Tông phát hành toàn xứ Bắc-kỳ
Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Établissements VĂN - HÓA

Có bán thuốc VĂN - BẢO
chữa bệnh liệt - dương. Thử
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

ÔNG MỘT-KHÓI

THANH-CHÂU

Hồi còn ở trường Bưởi, Lê-vân-Tụ dã nỗi tiếng là một anh « nghèo kiết ». Lê-vân-Tụ mải giã cắc, quần cháo lỏng, áo the bạc, dí lò dò, bí mật. Hè gấp ai có điều thuốc lá trên môi, anh ta săn lại gần : « một khói nhé? một khói tuổi! »

Người bạn rát điều thuốc ở miệng ra, đưa cho anh kéo một hơi. Nhưng phải biết cái hơi ấy, Lê-vân-Tụ, lây hêt gần cõi ra mà kéo. Người bạn cầu mệt nhìn điều thuốc của mình chay như cát nõ, và tự hên lẩn sau cách mệt anh chàng. Lê-vân-Tụ đi tìm các bạn « angbién » giàu có khác, Lần này anh ta đòi câu nói cho có vẻ trào phúng hơn, dè dẽ xin hon. Anh ta thường lảng vắng ở trước cửa các buồng vệ sinh đe « tóm » các bạn của mình thường lén vào đây đóng cửa hút giấu các ông giám thị. Lê-vân-Tụ đứng ở ngoài reo thực to :

— Một hơi dây!

Rồi anh ta tự đích câu đó ra tiếng pháp : « Une vapeur s'il vous plaît ! ».

Người bạn đang hút hót trong buồng vệ sinh bắt lên cười phai mồ côi « a luôn, và dành cho anh mầu cuối cùng. Lê-vân-Tụ nỗi ngึetti lièn, đóng cửa ngồi vào chỗ bạn vừa ra khỏi, dè « làm » nốt chỗ thuốc thừa dâ uot vì nước bọt.

Lê-vân-Tụ bây giờ là một nhà buôn vào bức « cò tiền » ở phố hàng Bồ nhưng kè lại nhũng « thù đoạn » cũ của Lê-vân-Tụ, anh em ban lúc vui câu chuyện, vẫn nhắc đến cái biệt hiệu « Ông một-khói » mà xưa kia họ đặt cho anh học trò « hút nặng ».

Lê-vân-Tụ bây giờ có một lũ thuốc dù các nhãn hiệu có danh trên thế giới. Thuốc giảo này khan ư? Các bạn nhảm. Xin cứ đến nhà Lê-vân-Tụ. Anh ta sẽ mở toang hai cánh tay ra mà cho bạn xem tàng giấu hộp sắt thuốc Ca-

mel, Lucky, Three Castle, Double Ace, Graven A Commander, Muratti's, Prince de Monaco... Nhưng, các bạn đừng đợi Lê-vân-Tụ mở một hộp ra để mời mình một điếu, dù là môt điếu. Lê-vân-Tụ bây giờ chơi thuốc hộp, như người ta chơi cát cành, chơi sách quý, chơi đồ cổ, chơi tem. Ông đã có người chịu khó băc cả ngày giờ sưu tầm cho được dà các thứ rượu ngon cho vào tủ kính, dè ngắm nghĩa nhũng cái mảnh giấy xanh đón dán trên chai, thi lại Lê-vân-Tụ lại không « chơi » thuốc lá?

Lê-vân-Tụ nói buông như vây đe rồi lây ra thứ thuốc lá trước kia bán sáu xu một gói mời bạn hút, và thoái thác :

— Đô này tôi hút pipe.

Nếu bạn nhìn anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên thì anh ta sẽ nói một cách nghiêm trang :

— Ngày tháng se làm cho người ta quên được ái-tinh, ái-tinh làm cho người ta quên được tháng ngày tê ngắt. Nhưng cái lầu thuốc ta làm cho người ta quên được cái hoi.

Bạn hâu ngồi nán lại một chút nữa. Lê-vân-Tụ sẽ rút trong túi áo ra một cái pipe thực. Lê-vân-Tụ sẽ đưa cái điếu áy lên hai bên kẽ mũi mà kỵ cọ. Vá anh ta sẽ gác :

— Làm như thế này nhũng chất dầu nhòn, do mồ hôi tạo ra trên mêt, sẽ-lom cho cái điếu bóng lén rât đep. Nhũng cái điếu có « lèo nước » như vậy, mới thực là điếu quý. Thế rồi Lê-vân-Tụ, bắt thính-linh sẽ bặt một cái nắp hộp hình dai và bẹt ra trước mũi người khách của mình mà giới thiệu :

— Đây là thuốc « Prince A bert », anh ngồi mà xem : ngọt như mật tiễn. Cả Bắc-ky chỉ còn một hộp này.

Lê-vân-Tụ nhồi thuốc vào lầu, không đánh rơi một sợi thuốc ra ngoài. Anh ta trình trọng quét một que diêm, hút một hơi luồng lá tặc thở rồi lim dim hai mắt :



— Cái điếu bây giờ không thể rời tôi ra được nữa. Nanning lúc đì có công chuyện gì quan-hệ, là phải ngâm pipe ở miêng mới lâm ăn ra trả được. Nếu không, người mât giáng ngay!

Lê-vân-Tụ sẽ còn kè cho bạn nghe nhiều chuyện lâng nữa, về cái điếu, nếu bạn còn chịu kho ngõi lâu. Anh ta sẽ dò cho bạn xem một cuốn « luận-lý » của người hút thuốc là », và nhũng sách cõi kinh noí về thú hút, nói ve loài thảo-mộc có chất nicotine kia. Anh ta sẽ đọc tên iết cả nhũng danh-si Đông Tây đã từng nói về thuốc lá. Anh ta quả quyết rằng chính trong sách của Thạch-jv-Bia sinh, cung dà có nói đến một bài hoang hận tên là Mab tra ngâm lầu như dan ông. Va các bức cao-tang ở Ai-Cập xưa kia cũng hướng nhìn hình khói thuốc ló a về mông lầu của mình ra đe đoán việc tương lai thiên-hạ. Anh ta còn bịa ra rằng họa-si Hòa-lan Van Dongen nổi tiếng ở Ba-Lê là người ngâm lầu đẹp nhất kinh-dó, và hê lúc nào vê tranh khóng có lầu la ong không làm việc được :

Lê-vân-Tụ vừa kè chuyện vừa hút lung hoí nhô một rât dài, vi anh ta bao chì có nhũng kè « hút xava » mới đe tái cái môt thuốc theo hình, và làm lỗ rõ được cái cá-tinh của mình ở nơi công-chứng. Điều thuốc châm lên, minh không thấy hia quanh nữa, khi minh ở nơi vắng vê Minh sẽ to lớn, và có thê kiêu ngạo cung vạn vâ.

bằng gõ lõi, và tùy từng xù làm ra ầu, nhưng cái lầu lai còn phết-kop với khuôn mặt tàng người. Cái lầu phải là môt người đầy tờ trung-thanh, môt người bạn theo minh như bông theo hình, và làm lỗ rõ được cái cá-tinh của mình ở nơi công-chứng. Điều thuốc châm lên, minh không thấy hia quanh nữa, khi minh ở nơi vắng vê Minh sẽ to lớn, và có thê kiêu ngạo cung vạn vâ.

Một người bạn nói nhỏ với tôi :

— Lê-vân-Tụ khóng phải là một tay hút lầu. Anh ta lâm ra thê, chỉ vì thuốc là báy giờ thi đì, mà nhũng bạn bè đêm chơi nhâ, lại cứ húi của anh nhũng diêu thuốc lá « lăng-le » khói súu tăm, và đât như vàng. Một lần, có người khác khóng bết điều ngõi chơi rât lầu với Lê-vân-Tụ hút của anh mât nứa hóp « Three cas le magnun ». Lúc ra pèle liền được nghe anh ta nói một câu thực là chưa chát :

— Thị giờ di chóng quá! Bác moi ngồi hút với tôi cõi một điều thuốc, thê mà dâ chiểu rồi. Một đợt khói biền trong khóng khí. Đời người ta là như thế đó.

Hôm đó Lê-vân-Tụ câu nhất đời. Nhưng cũng may anh ta khóng nói : « Tlenn » người ta là như thế đó.

THANH-CHÂU

AI CÓ BÁO GRINGOIRE, VU, VOLA CÙP

Muốn mua báo GRINGOIRE, VU, VOLA cũ, trước năm 1940-1941. Viết thư hay đến M. Luyen 36, Henri d'Orléans sâng từ 9 đến 11, chiều từ 8 đến 6 giờ.



NỘI ĐỀN THUỐC LÀ TA
KHÔNG THÈ KHÔNG
NHÁC ĐỂN CÁI « QUỐC
TÚY » CỦA NHÀ MÌNH

THUỐC LÀO MỘT THÚ' THUỐC HÚT mà có người đã vi vót

Một số đông bạn trẻ theo học mới bị lôi cuốn theo cái văn-minh vật-chất, đổi với hết thảy những cái cũ, đều cho là bù lậu, muốn bỏ cả di-cho rồi. Vì vậy, thuốc lào và tục hút thuốc lào, cũng bị một số người coi là bù bụi, có kẻ lại chê diễn những ai còn ham dùng thuốc ấy và cho tục hút thuốc lào là một cách ăn ở của dân tộc giã man còn sót lại.

Bởi với quan-niệm của bạn bè người nói trên này chúng tôi không cần phải định chính vì không thuộc vào phạm-vi bài này. Ở đây, chúng tôi chỉ xin cung các bạn mua vui về câu chuyện thuốc lào, vì đối với lịch-sử và phong-tục của dân-tộc mình, nó cũng có một giá-trị đáng để cho chúng ta nghiên-cứu.

Làm sao lại gọi là thuốc lào?

Cứ cái tên gọi của nó, cũng dù rõ cái lai-nguyên của nó là từ nước Lào lưu hành vào nước ta.

Nhung lưu hành vào thời-đ代 nào, trong các chính-sử không thấy dàn nói đến. Cứ theo giả-sử thì dàn vào cuối thế-kỷ thứ mười hai.

Vua Auh-tôn nhà Trần, sau khi đã chiến thắng được quân Mông-cổ, muốn đem cái dù-oai ấy thà-phục các nước láng-điềng. Nhân lúc ấy nước Ai-lao — trong thời kỳ nước ta mãi lờ chổng chọi

với quân Nguyên, không dè ý đến — sinh lòng khinh nhau, bô lẽ cống hiến phương vật, lại ngăn cấm người Nam không cho đi lại làm ăn ở các nơi thuộc biên cảnh phía bắc nước ấy, vua Auh-tôn liền cử đại-tướng Phạm-ngũ-Lão thống suất đại quân hơn năm ngàn người sang hồi tội.

Trận tiền công ấy được hoàn toàn thắng lợi, vua Lão lại phải thần-phục và tiến công như xưa. Phạm tướng quân chẳng những lập được chiến công oanh-liệt, thu được nhiều tài bảo, đem về, trong chò vòi-tình lại tìm ra được một thứ cây lá nứa, tức là cây thuốc lào.

Nguyên-nước Lào, là một nơi toàn rừng đậm núi cao, nên sự tien quán rứt là khô-nhọc, nhiều hôm quán linh phái leo trèo chui rủi những đoạn đường hiểm hóc gập-giềng, và đi suốt đêm, vì ít nơi có lô-xum nhà cửa để nghỉ lại. Bởi với sự khó nhọc của bộ-hạ, Phạm tướng-quân thường săn sóc vỗ vè, trong những lú áy, ngài nhận thấy một điều rất lấy lầm là, là nhiều loan quán đang bần thần mệt nhọc, họ lấy ra một thứ lá khô vò lại, bỏ vào cái lõi nhô giũa cái ống bằng tráng trong cổ nước, châm lửa hút lấy khói, sau khi đã thở những khói thừa ra, ai nấy đều ra vè say sưa, nhưng chỉ chốc lát rồ đều thấy có vẻ tỉnh táo, khoan-khoái, như quên hết sự vật vãnh-nhận,

Còn một thuyết nữa

Đó là một thuyết, còn một thuyết nữa cũng do giả sử dà chép. Đời vua Huyền-tôn nhà Lê, vào hồi giữa thế-kỷ mười sáu, trong các công-phẩm của Ai-lao, có một thứ lá khô, tức là thuốc lào, theo đó lại có bài thơ ngụ chè, vịnh cái diều hút thuốc lào như sau này:

Sâm Quế bồ Lao

nô, dùng để hút thuốc ấy. Vì thấy hút khói vào say sura choảng váng, triều thần nghĩ là trong lá ấy có chất độc, người Ai-lao có ý ngăn hại gì chàng, tàu vua già lại không nhận, bắt buộc phải tìm một phương vật quý giá khác thay vào. Lại xin hạ lệnh cấm dân gian không ai được dùng nữa. Vì lú áy trong nước đã nhiều nơi giống và nhiều người hút thuốc lào rồi. Lệnh trên tuy nghiêm, nhưng dân dưới đã dâng quen rồi, nhiều người lại hút lâu thành nghiện bô dì nhô lầm, nên dù không dám công nhiên phao cấm, nhưng vẫn dùng hút ngầm ngầm, nếu là diều bát thi chôn diều xuống đất, chỉ để hở cái nõi tra thuốc và cái lõi cầm xe, lúc nào thèm thì hút, hút xong lại phủ đất kín lén; còn là diều cày thi bỏ xuống hố sâu, lúc dùng lại lấy lên. Vì thuốc lào có chất làm cho người ta không đói thèn nhớ, nên bấy giờ có tên gọi là «trường tư thảo» và có câu ca dao là cái tình trạng dân gian hút vụng thuốc lào:

Nhờ ai nhở như thuốc lào,
Đã chôn diều xuống lại dào
diều lên.

Đến đời vua Thuần-tôn, vì xét ra thứ thuốc hút ấy không có chất quá độc làm hại trí khôn và sức khỏe của người ta, lệnh cấm ấy mới bỏ đi, và lại cho dân gian được giòng và bán thuốc lào tự-do.

Hai bài thơ thuốc lào

Trong hai thuyết ấy, về thuyết trên có lẽ đúng hơn, vì chắc chắn là có từ đời Trần, nên đến đời Thành-tôn nhà Lê (thế-kỷ mười bốn) mới có bài thơ ngụ chè, vịnh cái diều hút thuốc lào như sau này:

Bài thứ nhất :

*Dã nén danh giá nhất trên đời
Kẻ dắc người nâng khắp mọi
nơi
Đầu mủ lung dai ngồi chỉnh
chẹn
Lòng sông dạ bè tiết xa khơi
Tiếng kêu réo sầm từng vang
dắt
Hơi thở tuôn mây rẽ ngắt giờ
Mộ trận ra oai trong nước
lặng
Hải nám khói lặng bắc chim
hơi.*

Bài thứ hai :

*Vốn ở lầu dài dã bấy nay
Khi lén đe khien thế gian say
Lưng in chính-trực muối phản
thắng
Đa vẫn hư-linh một tiết ngay
Động sóng tuôn mây khỉ chán
miệng
Nghiêng giờ lệch đất thuở
buồng tay*

Chảy hội chùa Huang

Chùa Hương-Ti-h gân xà chảy hội,
Biết bao người mong tội cảm thiên,
An chảy nằm mộng cửa triền,
Nước Dương mong trời lửa phiền
từ đây.

Phật thường những ra tay lè độ,
Nước Cam-Lô (1) sẵn có từ lâu!!!
Chè theo phuơng pháp nhiệm
nă!

HOA KÝ RUỘU CHỒI phải cầu đầu xa,
khi sinh nở vừa sơ, vừa béo,
Huyết lưu thông, gân ối giàn giàn,

Chè non, vựt suối nhẹ nhẩn,
Dùng qua quả thèm tinh thần thèm
thời!

Cảm công đức Như Lai truyền bá,
Chép và lời tuyên cáo quốc dân,

HOA KÝ RUỘU CHỒI nén cẩn,
Thuốc hay nức tiếng xa gần ngợi
khen.

HUYỀN-MIỆNG HÒA THƯỢNG kinh bách

(1) Nước Cam-Lô là Ruou (lái) Hoa-Ký ngã, nay.

Dưới từ lục già trên đèn đồ
Ai chẳng quen hơi men đúc
này.

Trở lên trên nói về lịch sử, còn về phong-tục, trong các sự giao-tế và sinh hoạt của người mình hàng ngày, thuốc lào cũng có một phần quan hệ mật thiết. Thực vậy, tục ngữ thường nói: « Điều thuốc mêng dầu là dầu cầu chuyện ». Người mình nhứng khi cùng nhau giao thiệp, bắt cứ là câu chuyện gì người ta thường phai muron điều thuốc hay mêng dầu để mở màn cho câu chuyện muốn hỏi và nhở dò câu chuyện trả ném dầm thầm mặn mà. Cứ coi những khi người ta tố tình thân thiết mời ai vào chơi nhà thường nói: « vào xoi thuốc » cũng như uống nước và ăn dầu, dù biết thuốc lào đã gop một phần vào cái mĩ-tục tro g sự giao-tế của người mình từ xưa rồi vậy. Còn sự sinh hoạt dù nó không phải là vật có thể nuôi sống người, nhưng chính nó đã làm cho sự sống buôn lẻ khô hanh của người ta thêm vị. Theo câu phong dao: « Giàu thi sám quế bồ lao, nghèo thi đánh diều thuốc lào cầm hơi », dù thay sự sống về tinh thần của người ta, thuốc lào cũng có pha bô ich mà lại đỡ tổn hòn thuốc lá và không hại như thuốc phiện vậy.

Mỗi dân tộc có một phong tục riêng, việc hút thuốc lào tức là đặc điểm của tục eò oòn truyền lại, nó chẳng có nương cái hại nguy hiểm sâu cay gì như những cái bá vật chất mà những kẻ vong bắn vi quâ ham dâ cherc lấy, nra là tý nó cũng có giá trị về lịch sà và phong-tục, thiết tưởng chúng ta cũng chẳng nên công kích hay bài trừ.

BẮT-ÁC

NHỮNG CHUYỆN VUI TRONG CÁI THÚ HÚT THUỐC LÀO VÀ THUỐC LÃ

CÁI ĐIẾU CỦA CHÚA TRINH VÀ NHÚNG

Thuốc lá và thuốc lão, đều là những giải phẩm giúp thêm nhã-thú trong sự giao-tế của các hang người trong xã-hội, lại là những món tiêu khiển cho những người thích dùng trong những lúc giải buồn hay mua vui. Vì vậy, từ xưa hai giải phẩm ấy đã sán sinh nhiều câu chuyện vui thú vui.

Chúa Trịnh - Sâm
ném cái diều
«Nhị long tranh châu»
vào Khê-trung-hầu

Trịnh-Sâm hút thuốc lão đã thành nghiện. Thủ thuốc của Trịnh-Sâm hút là một thứ thuốc tiên. Thuốc này do may làng ở Yên-tử chọn đất, chọn giống để giồng. Các việc hái lá, thái phơ thành thài phải làm cẩn thận, mà đến mùa nội-phủ phải quan-vệ tận nơi xem xét và chọn lọc kỹ càng mới tiến dược. Sâm thích dùng lầm, và dùng luôn. Một tpoon nội-dám dùng hầu bén cạnh, chỉ có việc thông diều, đặt thuốc và châm đóm luôn tay. Näat là khi Sâm nghì ngồi hay tui giận sự gì, thi xe dieu cứ ngắt luân, ôi miêng, kéo het hơi này, lại kéo luân hơi khác.

Khéo đón cái tính thị hiếu của Sâm, các ngài muôn xu-phụ hay mưu cầu gì thi nhau di tìm những thứ diều rứt dẹp

MĀU XÌ GÀ CỦA LÝ-HỒNG-CHƯƠNG

giám có tinh cần
đè trống nom.

Giữ gìn như thế,
ngò đâu cái diều
lại xuýt bị tan tành
vì tay Sâm, nếu không có viên

thiêm sai đã nhanh tay dồn
bắt được.

Xảy ra có việc ấy, cũng do môt sự nội-biến trong gia-dinh của Trịnh-Sâm. Nguyên Trịnh Sâm đã có con cái là Trịnh-Khai do Dương-phi sinh ra lập làm thế-tử. Sau Sâm vì quá say mê Đặng Tuyên-phi, truất Trịnh-Khai làm con thứ, lập Trịnh-Cán là con Tuyên-phi làm thế-tử. Bi truất ngói, Khai đem lòng thù oán mẹ con Tuyên-phi. Ngày dịp Trịnh-Sâm đầu nòng, Khai cùng mấy vị đại-thần vây cách bắn định dem quân vây phủ-chúa, bắt giết mẹ con và dỗ dảng Tuyên-phi. Không ngờ, âm-mưu bại lộ, Trịnh-Sâm căm giận quá, một mạt giam cầm Trịnh-Khai, một mạt cho đòi mấy vị đại-thần đồng mưu vào hỏi tội, trong đó có Khê-trung-Hầu là một vị quốc-thịch. Trong khi Sâm vẫn hỏi sự tình, chẳng rõ Khê-trung-Hầu đáp lại thế nào. Sâm căm giận, chẳng kịp nghĩ đến của qui, liền cầm ngay cái diều sứ áy định ném vào mặt Khê-trung-hầu. Nhưng lạnh mắt Khê-trung-hầu dé minh tránh được, thi cũng vừa may một

viên Thiêm-sai đứng ngay bên cạnh đó, nhanh nhẹn giò hai tay đón được chiếc diều, rồi rón rén bưng lại qui dâng. Sâm mừng quá, người ngay cơn giận, ban khen :

— Nhà ngươi nhanh thực, giỏi thực, nếu không chiếc diều qui giá của ta đã tan tành rồi còn đâu. Rồi đây ta sẽ trọng thưởng.

Kết cục việc ấy, Khê-trung-hầu không bị hành hình, nhưng bị bách uổng thuốc độc mà chết. Còn viên Thiêm-sai cùng một lượt với số đông người đều được thăng chức, nhưng không phải là do cái công dâ cáo giác cuộc khởi loạn, mà chỉ là cái công dâ bảo toàn cái diều «nhị long tranh châu».

Lý-hồng-Chương
hút mỗi ngày hơn
trăm bạc «xì-gà»
thượng hảo hạng

Nói đến Lý-hồng-Chương chắc các bạn đặc biệt là một nhân vật ngoại-giao trọng yếu ở Trung-quốc yê hồi cuối nhà Mân-Thanh. Giữa lúc Trung-quốc thê-lục dang hèn kém lại phải giao-thiệp với bao nước mạnh, lấy tu cách là ngoại-vụ đại-thần, một mình Lý phải đương đầu giao-thiệp hết ký diều-ước với nước

XƯA NAY BỊ NHIỀU, VI:
Ăn no vội tắm ngõ thường!!!
Cơm no vội đã lén giởng ngù ngay!
Đục tinh dương tắc no zay!
Phỏng-tích bệnh áy, xua nay bị nhiều!!!

Bao to 12 grs. ₫85
Bao bé 8 grs. ₫0,80

này lại ký diều ước với nước khác, theo với trách-nhiệm va địa-vị của Lý cung tro nên quan-rieng và cao-quí lắm, trong thời-kỳ ấy Lý đã lừng danh khắp hoàn-cầu.

Nhưng Lý được lừng danh, không phải là ở tài ngoai-giao, chỉ là sự hào-hoa xá-xi. Trong mọi bữa tiệc dâй các nhà ngoại-giao các nước, riêng môt món lợn quay. Lý dâ chẳng ngại tốn kém, tim nhâ-bè giòi, làm dù cách ngoan-lành tinh khéo, các người dự tiệc đều phải khen la mòn ngon là, gọi món ăn ấy bằng cái tên đặc-biệt là «món Lý-hồng-Chương».

Chẳng những sự thủ tiếp tân-khách, đến cách ăn dùng riêng hàng ngày, thử gi Lý cũng cần lấy rái tinh khéo. Chỉ môt thứ xi-gà, mỗi ngày Lý cũng dùng tốn hơn trăm đồng rồi.

Thứ xi-gà của Lý dùng, do chuyên mua một thứ thượng

hạng của một công-ti Mỹ chế ra. Mỗi diều giá chừng mươi đồng bạc. Lý hút luôn, không lúc nào nghỉ, mà mỗi diều chỉ hút độ hai phần ba, lại bỏ đi dùng diều khác. Một tén lính hầu chỉ nhặt những mảnh xi-gà thừa hàng ngày của Lý tích-lại có mây tháng, đem chế thành những diều thuoc cuồn nhỏ, cũng bán được môt món tiền to. Thấy sự hào xa của Lý, có người đã bình-phẩm bằng hai câu thơ:

李相一天烟草費
Lý trường nhất thiên yên thoả
phi,

定供貧石半年糧。
Túc cung bần hộ bán niên
糧.

Nghĩa là :
Lý-tường một ngày tiền thuoc
lá,
Đã cho nhà khó nua nám
luong.
SỞ BÁO

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy đánh răng bằng JAVON DENTIFRICE

KOL

DÉPOT GENERAL POUR L'INDOCHINE
323. RUE DES MARINS, CHOLON

AGENCES :

Ets TÙ-SƠN à Phanrang
Ets TONSONCO 146, Espagne — Saigon
M. LÊ-NGỌC-CHẨN, Rue Saliceti VINHLONG
(Cần dùng người làm Tổng phát-hành Bắc-kỳ)

TỪ HANOI ĐẾN LA COURTINE

NHỮNG BỨC THƯ CỦA NAM-LIÊN DO PHẠM-DUY-KHIỂM SƯU-TẬP VÀ XUẤT BẢN

Nam Liênn, một thanh-niên tri thức, sang tòng hình bên Pháp, chẳng may thất tích giữa những cuộc giao-chiến trên bờ sông Loire hồi tháng giêng năm 1940.

Trong khi Nam-Liênn nhập ngũ ở Caen, rồi vào học lớp sĩ quan ở Sète, và ở La Courtine, Nam-Liênn có viết nhiều bức thư gửi cho chúng bạn Pháp Nam ở Đông-duong hay ở Pháp, trong đó Nam-Liênn kể lại cuộc đời mới mẻ và tám sự của mìn.

Thạc-sĩ Phạm duy-Khiêm cũng là một thanh-niên tri-thức như Nam-Liênn, nguyên đầu quân sang Pháp, chỉ khác Nam-Liênn là nay được binh an và sự trở lại nước nhà, có cái may mắn quen biết Nam-Liênn, hòn nưa, lại sưu tập được những di thư của Nam-Liênn dem in thành sách, theo-lêng nguyên văn. « Không đòi một đồng, không thêm một chữ ». Nhờ thế, chúng ta được biết một miết chiết « Vệt-Nam đã làm vê vang cho giống nòi ».

« De Hanoi à La Courtine », ra đời da làm cho hầu hết mọi người nhớ là các bạn thanh-niên tri-thức dem chủ ý, vì tinh hiếu kỳ, muốn được biết ai là Nam-Liênn. Tuy trong bài tựa, tác-giả da nói rõ am-Liênn chỉ là Nam-Liênn, nhưng người ta cũng vẫn mang một mối ngờ, ngờ Thạc-sĩ họ Phạm chính là Nam-Liênn vậy !

Tuy nhiên, mỗi ngò áy, dù sao, cũng chỉ là thừa. Ta chỉ nên xét cái chỗ một thanh-niên tri-thức da tự tò bảy thân-thế và ý chí, lại do một bạn thanh-niên tri-thức dem biếu dương, rồi ta kinh-cảm đọc những bức di thư do những tiếng lồng đâ thốt ra đó, nhận rõ cái cao-thượng của một bạn trê đâ sống

được một đoạn dài đầy ý-nghĩa về công-dạo mà hi-sinh. Sau nữa lấy lê « cõ danh tur nghĩa » ta lại nhận ra Nam-Liênn đã tự đặt mình vào khuôn khổ người quân tử, một người trong cái phạm vi giáo-lý của Khổng-phu từ và Tô-Cách lạp-đê, hì ví thành triết dòng tây đã vạch sẵn trong các kinh chuyên hay trong Ngũ lục.

« Kiến nghĩa, bất vi, vô dũng da ! » Nam-Liênn tinh-nguyên tòng chinh, phả chung cảng vi lê ấy ? Trong một bức thư gửi cho một người bạn Nam ở Đông-duong, Nam-Liênn giải nghĩa tai sao chàng lại có cái ý-nghĩa hi sinh ấy. Không phải chỉ để già cái ný tinh-thần mà thôi, nhưng lại vì người quân-tử thấy cái nghĩa nêu làm thi làm đó thôi ! « Quando la maison du voisin brûle, même si ce voisin ne vous aima point, on ne loi dit pas : « Je vais vous apporter un sea d'eau. Que me donnerez vous en échange ? » Khi hòn láng giềng bị cát áy, dân ngài áy chẳng yên ta nứa, chả nhẽ ta lại bão hòn : Tôi sẽ dem cho ông hàng nước. Nhưng rồi ông sẽ lág gi trả ơn thit » (1)

Với lòng nghĩa-hiép áy, Nam-Liênn lại muốn biết mình có kiên gan, quả quyết và can-dam đến đâu. « Commencer le métier militaire à mon age, en pleine guerre. Je veux savoir si je peux tout endurer, résister jusqu'au bout. Et aussi voir si la carcasse tremble ». « Đã đến tuổi lò, ngay giữa cuộc chiến tranh, mà moi không ngù ! Nhưng tôi muôn xem tôi có đủ sức trái được mọi nỗi khổ khôn, và bắn chỉ dem cảng biển : Và lại để xem xác thịt có run rẩy nhất nhát hay không ».

Binh-sinh Nam-Liênn chỉ trong cây ở sức mình không chịu nhô

ý ở người : Việc nêu làm thi làm, dù khó đến mấy, cũng nhất quyết làm cho được mời nghệ. Khi Nam-Liênn đã xong bằng Tú Tài tây, tuy thày thuốc khuyễn Nam-Liênn đừng thi vào học trường Cao đẳng sư phạm, viên lê rằng sức. Nam-Liênn chẳng được sung-tu cho làm, Nam-Liênn tra nước mắt khóc nhưng vẫn theo đuổi mục-dich cho đến nơi đến chốn.

Lại khi Nam-Liênn đến Sète vào theo học lớp sĩ quan, Nam-Liênn viết thơ cho một người Pháp ở Đông-duong muôn yêu cầu cho Nam-Liênn vào học lớp ấy, nhưng không ngò rằng mới có nghị định cho dân thuộc-dịa cũng được vào học. « Vous avez trop fait. Il ne le fallait pas. Comprenez-moi. Je ne peux pas rencontrer d'obstacle, je ne peux pas avoir à souffrir d'une difficulté quelconque. Ce que je me propose est au-delà de toute contingence. Que je sois soldat ou officier, peu importe ! Dans une affaire où il s'agit de millions on ne discute pas sur dix sous ».

« Ông chủ dáo với tôi quá thè. Giá ông đừng làm thè thi hơn. Xin ông hiểu cho tôi. Đối với tôi, còn gì là trớ ngắt, còn gì là khó khăn đáng sợ. Mục-dich của tôi ra ngoài mọi sự ngẫu nhiên. Dù tôi làm lính hay đóng s/questions>, có hè chí cái áy. Trong một việc hàng triều, ai lại có kè về mấy đồng xu ».

Viec Nam-Liênn làm là một việc lỗi lạc phi thường mà Nam-Liênn coi là một việc dĩ nhiên không đáng nói đến. Trong một bức thư gửi cho một người bạn Nam ở Đông-duong, Nam-Liênn nói : « Pourquoi prends-tu la peine de me défendre ? Je n'ai rien dit, moi. Pourquoi chercher à excuser ce qui se passe d'explication ? Laisse-les. Quand il y

a péril, un homme se lève, rien de plus naturel. Pourquoi lui demander des raisons ? C'est plutôt à ceux qui restent à fournir les raisons qu'ils auraient pour s'abstenir ». « Sao anh chịu khó bệnh vực tôi như thế ? Anh xem tôi có nói gì đâu. Ai lại rướm lời biện giải cho một việc không cần phải thuyết minh bao giờ ? Anh cứ mặc họ, muốn nói gì thì nói. Lúc hiem ngay, đồng có một người vùng daga ra dí cắp cưa, còn gì tự nhiên hơn nứa. Có gì lại cần vua người ta vê việc ấy. Chì nhhang khe ở nhà, mới cần phải biện bạch vi soa họ lại chẳng dì ».

Khi ở Sète, viết cho X.. nói về đời quân ngũ của mình, Nam-Liênn chỉ-luận bằng câu triết-ý này : « Jamais je n'ai été plus tranquille, jamais aussi serein. Songez à cette radieuse victoire sur soi qu'est le renoncement, Délivrance totale. Quoi qu'il puisse m'arriver, tout m'est indifférent, dès maintenant. Avant, je pouvais encore croire que j'étais à che. Le sentiment qu'on a de sa propre force ne suffit pas, la conscience de son caractère ne suffit pas. Il faut les avoir mis à l'épreuve. Si la guerre cesse dans un mois, j'aurai su que j'ai été très prêt ». « Chưa giờ lòng tôi thấy thái bình thân hòn già. Xã kỵ vong thân, mình lại thằng minh, còn cuộc đắc thắng nào chói lọi bằng cuộc đắc thắng áy nứa ? Đó mới là một cuộc thoát-lý hoàn-toàn ! ngay bây giờ, dù xứng gi cho tôi mặc dù, tôi đều coi thường cả. Trước kia, tôi còn có thể tưởng mình hèi nhất, vì theo ý tôi, biết mình cóong nghị chưa đủ, phải có chí-khi chưa đủ, lại phải dem chí-khi, dem cương-nghị ra thực-hành nứa kia, nếu trong một tháng nứa hết chiến tranh thì tôi cũng được biết rằng mình đã được hoàn bì ».

Ở Sète, đến La Courtine ngày 19 Mai 1940, Nam-Liênn viết cho người bạn Nam & Đông-duong « Déjà, je puis te dire que si je reviens, je serai un autre homme. » « Ngay tạ bây giờ, tôi có thể nói với anh rằng, nếu tôi được trả lại nước nhà, tôi sẽ là một người khác rồi ». Thi ra, lúc ấy, Nam-Liênn thấy chàng đã đạt tới mục-dich tu thân của chàng.

Ta đừng tưởng rằng Nam-Liênn mãi miết về đạo tu thân mà lòng khác khô, khô ráo đầu. Đọc bức thư gửi ở Sète cho bà X.. ở Paris tháng Février trong ấy Nam-Liênn tả cảnh núi Saint Clair hay bức thư ngày 5 Juin viết ở La Courtine cũng cho bà X.. trong ấy chàng tỏ ra rằng chàng chẳng vi chiến-tranh mà quên tòi cỏ cây, chim kêu vượn hót lú trời xanh bóng, thi ta nhận ra chàng chung thực là người giàu lòng ái-mỹ vậy. Trong vài bức thư khác, chàng lại tòi ra là một người rất nặng với chữ hiếu nứa. Vì việc nghĩa phải bùi quê hương sang nơi đất khách nhưng lòng chàng vẫn ở nhà. Trong cuộc đời cung kiến của chàng, hình ảnh mẹ già vẫn thường qua lại.

« Je me suis aperçu, en les détruisant avant de partir, que de très vieux souvenirs vivaient encore. Mais une seule impression forte ; sentir la douleur de ma mère ». « Seules, la pensée du pays et celle de ma mère, traversent quelquefois mon chemin ». « Pour moi, quand je demandais à partir, aux premiers jours de Septembre, je croyais que je ne toucherais rien et je priais qu'on n'oublierait pas ma mère ». « Votre lettre reçue au départ de Sète.. Je viens de la traduire pour ma mère, et elle regrettera de ne pas vous connaître, de ne jamais vous connaître. Pour ma part, j'apprécie qu'une Française m'aï exprimé cette idée ! Ma mère doit souffrir plus qu'aucune mère française ; elle ne pouvait pas s'attendre à voir son fils parti soudaine pour la guerre ». « Trước kia khi ra đi, tôi nhận ra rằng một vài kí-niệm hòn phâ dì dâi mà vẫn riêng ràng cách bén lóng. Nhưng chí có một cảm-niệm manh-nhất là thay đổi daun của tôi mà thôi ».

Chi tu thân co, cung tყng-quyet can-dam co, khiem ton co, lai giu long ai-my va chi hiu voi me già, Nam-Liênn thực là một tu mì nam tú, rất xứng đáng với cái phong-danh của chàng : Liên hoa trung chi quân tú vây.

(1) Các bạn so sánh nguyên văn với bản dịch sẽ thấy làng ngôn-niệm thấy trong bản dịch nhiều chữ không có chữ tương-dong : « ngay », « giao », « vân », « diech-giả bắt tay » cũng có, nhưng xét kỹ ra, tôi thấy cũng không đúng, vì văn của Nam-Liênn tuy binh-dị mà rất nhiều ý từ thâm-trầm, đọc một chữ đang động từ tân-tâm can người đọc. Hay nhất là những đoạn ý tâng-không nói ra lời chí-ngu trong những câu ngắn ngủi, tuy thành-thông mà đương như dấu do, cần nhắc.

và tôi đã phải lo liệu cho mẹ tôi ». « Bức thư của bà, tôi nhận được khi ở Sète ra đi. Tôi vừa đích bùi thư ấy để gửi cho mẹ tôi. Chắc mẹ tôi sẽ tèze rằng không được quen biết bà. Về phần tôi, tôi rất khuyễn mộ bà, một người dân bà Pháp mà đã nói rằng mẹ tôi chắc phải đau lòng hòng bắt cả người mẹ Pháp nào vì mẹ tôi còn ngòi dài một ngày kia con mình lai ra mặt trận », muốn biết Nam-Liênn thương mẹ ngàn nào, то cứ đọc bức thư gửi cho X.. ở Casablanca thi rõ. Nam-Liênn kẽ lại rằng me chàng khỏe khi nhận được tấm ảnh chàng đứng gác ở công-trại rồi chàng tự hỏi nếu mẹ chàng bắt rồ cuộc đời của chàng bấy giờ không biết me chàng đau đớn đến nhường nào. « Pour elle, comme pour la plupart de mes compatriotes, je devais avoir automatiquement dans la vie militaire le rang que j'occupais dans le civil. On doit m'imager dans un grand bureau, avec une armée de plantons à la porte. Que dirait ma mère si elle savait tout ? »

« Mẹ tôi cũng như phần nhiều người nước tôi nghĩ rằng tôi di linh tài phái chiếm một dịa vị tყng-quyet ở nhà, phải có cái sờ lớn với nhiều loong trọng ngoai cửa. Đó là mẹ tôi chua rỗ hồn vêc sinh-hoạt của tôi đấy ».

Chi tu thân co, cung tყng-quyet can-dam co, khiem ton co, lai giu long ai-my va chi hiu voi me già, Nam-Liênn thực là một tu mì nam tú, rất xứng đáng với cái phong-danh của chàng : Liên hoa trung chi quân tú vây.

LÂNG-HỒ

đảm-bảo lẫn nhau, giằng
buộc lấy nhau, mới sinh ra
ái-tinh. Cũng như một người
chia làm hai phần: linh-hồn
và thể-xác. Mè nết có độc
một phần thôi, thì không thể
tạo thành người. Linh-hồn
không thể-xác, chỉ là ma
hiện v.v. Thể-xác không linh-
hồn, có khác gì một khối thi!

Với những kẻ nói rằng chỉ
« yêu-tinh-thần » thôi, ta thử
hỏi họ: tại sao những anh
quan-thị lại không có tinh-nhân? Còn yêu-duong, nếu
không có tinh-thần dù vào —
tức không đi vào chính-dạo —
không phải ái-tinh.

Theo ý-muốn của Thượng
đế, ái-tinh đi vào chính-dạo
sẽ luôn luôn cộng-tác, nhận
cái trọng-trách « tạo ra » và
« hóa di ». Cho nên nghĩ đến
yêu-duong, là phải nghĩ đến
sự ăn-chung ở dạng vó-nhai
suối-đòi, đến sự lập-gia-dinh..
Thì lập-gia-dinh, bao giờ
chẳng là cái luật-lệ thiên-
niên, bắt-đi bắt-dịch với
muôn loài:

« Kia điều thứ là loài vạn vật,
« Đầu vô tri cũng bắt đeo bòng.
« Có ám dương, có vợ chồng,
« Đầu từ thiên-địa cũng vồng
phu thê. »

Ai cũng tưởng quốc-trưởng
Đức không có yêu-duong, sự
thực, cái ái-tinh của nhà
lành-tu đảng Quốc-xã đã

vượt rất mau qua những
chặng đường của tinh yêu,
đã đến cái mục-dịch tối-cao
của ái-tinh. Điều này, ta sẽ
thấy rõ ràng, một khi ta đã
nhận-dịnh được sự hủy-thề
và sự chuyen-thề của ái-tinh.
Ái-tinh-yêu có từng thời-gian
và địa-hạt.

III Tình yêu có thời-gian và địa-hạt

Có người bảo: « không biết
ái-tinh đến lúc nào, đi lúc
nào? Nó ở đâu mà đến? Đến
rồi, nó đi đâu? Hình-như nó
lại chết nữa là khác. »

Không! ta có thể biết rõ
được lắm! Ta biết từ cục đá
đến tiền dấp thành con đường
đưa đến lâu đài tinh-á. Ta
biết trước khi ta sún soạn
đón rước ái-tinh. Nó vào với
ta bằng cửa ngõ nào. Nó ở
với ta được bao lâu; nó hủy-
thề và chuyen-thề ra sao, lẩn

lẩn-lẩn vào những địa-hạt nào;
và nó lưu lại ở trên đời
những gì trước khi ta tự
« hóa ». Ta còn biết nó sẽ bị
tiêu-diệt, hoặc trường-cửu
mãi với thời-gian và không-
gian.

Ái-tinh lập-sự bằng một
chữ yêu.

Khi còn là con tinh-trùng
trong bào-thai, cho đến lúc
ra ngoài ánh-sáng thành một
cục thịt đùi hon-hen, ta đã
sốm biết vỗ-vập lấy những
thứ nuôi sống được ta: vú
mẹ, hoặc crat-sua — ta yêu
vì cần dùng. Cái giày cần dùng
ngày ngày thắt chặt ta với
những người đã âu-yếm cung-
 cấp những nhu-cần cho ta.
Rồi ta quyển-layén những
người ấy.

Nhớn lên đôi chút, ta khôn
này nọ dã khiến ta biêt lựa
chọn: ta yêu thứ này, ghét
thứ kia. Đè một cỗ bài và
một quyền sách ở trước mặt,
ta lấy quyền sách mà không
lấy cỗ bài — ta đã biêt yêu
theo cái sở thích riêng.

Càng nhớn, sự cần dùng
càng nhân lên gấp bội. Ta
phải thanh chỉnh đùi tim miếng
ăn — yêu là chiến-dấu. Tim
mãi chưa thấy, lúc nào tam
trí ta cũng to-tuông đến
miếng ăn — yêu là lập-trung
ý-tri. Sau ta vào cà-rèng-rù,
trèo lên núi non, rủi ngã gãy
tay nhưng lòng ta vẫn không
nản, vẫn xông-phá đến chết
cũng không dừng bước — yêu
là hi-sinh.

Ta chiến-dấu, hi-sinh, lập-
trung cả ý-tri vào sự ăn để
sống — sống đến cái ngày
sản-xuất đầy đủ sinh-lực để
nhận cái thiên-chúc tạo, hóa.
Ta yêu một kẻ ở giống khác —
yêu đương bắt đầu. Từ đây,
cái ái-tinh giữa ta với giống
khác đã từ từ nguyên-thề sang
hủy-thề. Nó này-nó mãi đến

ĐỒI CHO ĐƯỢC **FOOR** MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TAMDA & C°
72, Rue Wiell Hanoi — Tel. 16-78
Đại lý: Chi-Lợi 87 Hàng Bé
MAI - LINH HAIPHONG

Dentifrice Microbicide

Thuốc đánh răng do bác
sĩ chế tạo đã được giải
thưởng và bằng-khen về
kỹ thi công nghệ Đông
phiap. Bán lẻ khắp nơi

Tổng phát hành /
HÀNG ĐỆT PHÚC-LAI
87-89, Route de Hué Hanoi — Tel. 974



cái ngày mà giống cái thù-thai, sinh đẻ — ái-tinh đã từ hổ-thè sang chuyen-thè. Nó thành nguyen-thè khi mà cái cọp thịt iỏi hon-bón khôn len, rồi lại hổ-thè, chuyen-thè ở thời kỳ thứ hai. Su biển chuyen-nay có biệu-thù như thế mồi ở thời-kỳ thứ ba, hổ-tu, thứ năm... hay là bắt tuýt nếu cái ái-tinh của ta không bị... diệt-vong!

Ché dẽ hiểu: ta yêu từ khi ta bắt đầu biết cần dùng thứ này, thứ nõ, đến lúc ta — bạn-trai — phải cần dùng... yêu một thiếu-nữ. Thế là chũ yêu của ta từ đây được gọi là ái-tinh. Ta kết-hôn với thiếu-nữ, đẻ ra con cái. Con ta khôn lớn, lại lấy vợ, lại đẻ con — tức cháu nội ta. Rồi cháu ta cũng khôn lớn, cũng lấy vợ, cũng đẻ con — tức cháu của ta vậy. Cái tần kinh «chỉ một trò» ấy, cứ diễn hoài một khi cái giống nõi ta còn sống mạnh trên trái đất này.

Như trên kia chúng tôi đã nói: yêu thì phải tập-trung ý-trí vào cái thứ ta cần dùng, ta thích, ta yêu đương. Nhưng, sự tập-trung ý-trí ấy sẽ nhiều hay ít, lâu hay chóng, bền-bị hay mau phai, là tùy theo cái già-tri của các đồ-vật; ta nhớ tiếc ba ngày khi ta đánh vỡ một cái đồng hồ; ta «ngần-

ng» ba tháng vì ta vô ý đánh mất cái vé trúng số độc-dắc; ta buồn-bã ba năm trước cái chết của cô vợ trẻ và đẹp; ta đau khổ ba mươi năm, hay có thể chết được, nếu chẳng may cái đoàn-thè của ta tan-vỡ.

Tinh yêu đoàn-thè, sở dĩ có «giá» như thế: vì mất một cái vé số hay một cô vợ đẹp, chỉ là hi-sinh một phần nhỏ của đoàn-thè thì cái đoàn-thè ấy còn sống nõi, chứ mất cái đoàn-thè là mất gõm cả ba thứ kia; vì tinh yêu đoàn-thè là cái thiên-chức của loài. Cái thiên-chức ấy bắt ta phải tự «tao» ra, và làm cho «cái ta» tồn-tại trên vũ-trụ này. Thật tóm-tắt hết ý-nghĩa sự ăn uống, sự yêu-duong, cái lẽ sống của đời!

LẬU, GIANG-MAI, HỘT Xoài...

ĐỨC-Tho-Đường

131, Rue de Hué — Hanoi
Thuốc Lậu 0p30 một hộp, uống một ngày, Giang-mai 1p00.

Nhà thuốc chế đủ cả các thứ thuốc Cai-nha-phien, Bồ-thôn, Điều kinh Khi-hu, vẫn vẫn... Nhận luyến thuốc Tê theo đơn hoặc theo mạch.

(còn nữa)
VŨ-XUÂN-TU

...hai bài thơ xuân

THANH-LIÊN chén nước ngày xuân
Trà ngọt mong khắp quanh đền nén dâng
THANH-LIÊN hương ngọt nước chong
Ngày xuân nhập giòng cõi lòng lồng lồng
Danh-trà nõi tiếng từ dân

THANH-LIÊN TÔ-LAN

Viet Nam đệ nhất danh trà

TRÀ THANH-LIÊN và TÔ-LAN, thơm ngọt nhất nước.
lối trình bày mỹ-thuật lại vỏ song xù Đông-duong

Chi điểm phát hành trà
nhà Nam Trung-kỳ và Nam-kỳ || Bác-Si Hồ-ki-en Tin (Office Commercial et industriel Indo-chinois) Quiphon
Ch. Mass (Nam-duong Nguyễn-văn-Nhạc) 43 Galliéni Saigon

Tổng-cục: TƯƠNG LAI THƯƠNG-HỘI 56 hàng Gai Hanoi

Vậy, yêu-duong cho xứng với hai chữ ái-tinh, phải le tròn cái trọng-trách thiêng-liêng ấy, cũng là cái mục-dich cao-thượng cuối cùng của ái-tinh.

Ai-tinh truyền lại từ thế-hệ trước, đến ta, nó nầy-nõ, bành-chướng mãi ra, khi ta lấy vợ. Từ lúc lấy vợ tới lúc đẻ đứa con đầu lòng, ta được hưởng hết hạnh-phúc của yêu-duong. Sinh nở một lần, ái-tinh của ta dứt đi một phần truyền sang đứa con — ta bắt yêu vợ để yêu con. Vì thế càng đẻ, cái tinh-yêu vợ càng bị san sè cho đến hết. Ta chỉ còn thương vợ vì yêu con.

Cả người vợ đối với chồng cũng thế.

Đứa con trưởng thành, lại lấy vợ, và đẻ con — tức cháu ta. Thế là ái-tinh của ta đã chạy sang đứa cháu. Rồi đứa cháu lại lấy vợ, và con: cái tinh-ai của ta chạy đến đứa cháu. Ở địa-hạt này, ta đã giừa nua kiết-lực lẩn rẩn; ta phải «hóa», và ta đã lo xong cái thiên-chức làm người. Tuy ta chết, cái ái-tinh của ta vẫn còn lẩn trên những thế-hệ sau.

(còn nữa)
VŨ-XUÂN-TU

SỰC MẠNH CỦA HẢI QUÂN NHẬT

(Tiếp theo và hết)

Bí mật hải-quân

Người ta có thể nói chắc chắn được rằng không có một nước nào mà sự bí mật hải-quân lại được giữ kín đáo như ở nước Nhật. Thật thế không ở đâu người ta lại lo sợ sự do thám bằng ở đây. Không một bộ hải-quân của một nước nào lại canh phòng các xưởng đóng tàu và các kho khí-giới kỹ-bằng ở đây. Nước Nhật là một nước ít nói rõ về các tin tức hải-quân nhất, các đảo Nhật lại ở xa các nước khác quá và lại ngôn ngữ khó khăn thành thạo các nhà quản-sát hải-quân của các ngoại-quốc cũng chẳng biết được mấy nói về hải-quân Nhật.

Nhất là từ ngày Nhật đã hủy máy hợp ước hải-quân ký ở Washington và ở Londres và vi thế Nhật không còn phải làm tờ trình các cường-quốc khác về các tần chiến của Nhật mới đóng xong thì các tin tức về hải-quân Nhật hầu hết chỉ là những tin phỏng đoán và có thể sai lầm được.

Tuy vậy người ta cũng có道理 để đem so sánh hai hải-quân Nhật và Mỹ là hai nước mà ngày từ 1940 những nhà quan-sát tình hình thế giới đã đoán chắc là thế nào cũng phải khai chiến với nhau và người ta biết được rằng các thiết-giáp-hạm của Mỹ đang dùng chỉ chạy được từ 20 đến 21 hải-lý một giờ còn không một thiết-giáp-hạm nào của Nhật chạy kém 22 hải-lý, không những thế Nhật lại có thêm bốn tuần-duong-chien-hạm chữa cháy thiết-giáp-hạm và có thể chạy ít nhất là 25 hải-lý một giờ. Nhật còn có sáu thiết-giáp-hạm có thể chạy được vừa bằng vành vành mazoul tuy là tàu mới nhưng vi Nhật thiếu dầu hỏa nên tàu chạy như thế thật bất lợi mà vẫn phải dùng lối này.

Từ ngày Nhật không theo các hợp ước hải-quân với Anh và Mỹ nữa thì Nhật bỏ cả cải-lệ đóng tàu chiến chỉ được tới 35.000 tấn và có lẽ đã đóng những tàu chiến nặng từ 40 đến 43.000 tấn rồi, trên các tàu này ít nhất cũng có tới tám khẩu đại-bác bể miếng 406 ly là kiểu đại-bác to nhất xua nay!

Như thế thì tới cuối năm 1941 Nhật đã có bốn thiết-giáp-hạm vào hạng Konso đóng từ 1912 đến 1913 nặng 29.000 tấn, bốn tàu vào hạng Ise nặng 29 ngàn tấn đóng từ 1914 đến 1917, hai tàu vào hạng Nagato nặng 32.000 tấn đóng từ 1919 đến

1920, hai tàu vào hạng Takatsuka nặng 40.000 tấn đóng từ 1939 đến 1940, ba tàu vào hạng Kasino nặng 43.000 tấn (1940-1942) và từ ba tới bốn thiết-giáp-hạm mới lấy tên là N nặng 40.000 tấn (1940).

Tổng cộng Nhật có ít nhất là 18 thiết-giáp-hạm từ 29 đến 43.000 tấn.

Áy là chưa kể Nhật lại còn đóng thêm bốn thiết-giáp-hạm kêu nhỏ xuôi txa như kiểu tàu Deutschland của Đức, mỗi tàu nặng độ 13.000 tấn, chạy tới 28 hải-lý một giờ và có sáu khẩu đại-bác lồng 305 ly và 12 khẩu súng phòng không lồng lồng từ 100 đến 187 ly.

Tuần-duong-hạm, khu-trục-hạm và tàu ngầm

Nhật có một đội tuần-duong-hạm tương-ly và lực-lượng đều nhau. Trong khi còn theo hợp ước hải-quân của Anh-Mỹ thì Nhật io làm việc cho đội tuần-duong-hạm của mình hết sứ và chỉ để di chuyển coi chờ của hợp ước cho phép mình làm cho Anh và Mỹ thi chỉ lo nghĩ duong-suc vi qua tin o lực lượng cua minh.

Tuần-duong-hạm của Nhật khác hẳn tuần-duong-hạm Anh và Mỹ về hình dáng, tàu Nhật thường đóng mặt trên cao và nặng ném cũng có chút bát lợp là tàu chạy không được vững vàng trong khi bão gió, nhưng về sau năm 1934 vi khu-trục-hạm Tomazuru đóng theo lối này bị bão lật đổ và các tuần-duong-hạm Nhật đã được sửa lại cho vững hơn!

Tuần-duong-hạm Nhật bao giờ cũng nhiều đại-bác hơn tuần-duong-hạm Anh-Mỹ cùng vào hạng ấy. Như tám tuần-duong-hạm hạng nặng của Nhật trong tài 10.000 tấn, mỗi cái có tới mười khẩu đại-bác 203 ly mà các hạng tuần-duong-hạm của Anh và Mỹ ở hạng ấy chỉ có đén tám khẩu 203 ly mà thôi. Không những thế bao giờ tuần-duong-hạm Nhật vẫn được bọc sắt vững trãi hơn tàu Anh Mỹ.

Vì di lại trên Thái-binh-duong-xa xôi nén mỗi tuần-duong-hạm lại có một tự-tri-quyền rất rộng mà các võ-quan hải-quân Nhật không bao giờ vượt qua.

Nhật có bốn tuần-duong-hạm hạng nặng vào hạng tàu Kako nặng 7.000 tấn (1925-1926), tám tàu

hàng *Mogoko* nặng 10.000 tấn (1927-1931) và về tuần-dương-hạm nhẹ thì có một tàu *Yubari* (1923) nặng 2.890 tấn, hai tàu vào hạng *Tenryu* nặng 3.230 tấn (1918), 14 tàu vào hạng *Kuma* nặng 5.000 tấn (1919-1923), bốn tàu vào hạng *Mogami* nặng 8.500 tấn (1934-1936), hai tàu vào hạng *Tone* nặng 8.500 tấn (1937-1938) và năm tàu mới đóng gọi là *N* nặng 7.000 tấn (1940). Tàu nào cũng có nhiều súng phòng-không.

Gồm lại Nhật có 12 tàu-duong-hạm nặng và 28 tuần-dương-hạm nhẹ

Về khu-trục-hạm Nhật có ba hạng, hạng nặng gồm có 34 chiếc nặng 3.140 tấn & ngong từ 1919 đến 1927, 23 tàu nặng 1.700 tấn đóng xong từ 1927 đến 1932, 16 tàu nặng 1.368 tấn đóng từ 1932 đến 1937 và 24 tàu mới nặng 1.500 tấn đóng xong từ 1936 đến 1941

Khu-truc-hạm hạng nhẹ có 22 chiếc nặng từ 750 đến 820 tấn đóng xong từ 1916 đến 1923 và khu-truc-hạm hạng nhẹ từ 527 đến 595 tấn đóng xong từ 1933 đến 1937.

Sau cuộc Áu-chiến 1914-1918, Đức phải theo hòa-ước giao mấy tàu ngầm hạng lớn cho Nhật trả nợ, Nhật nhờ đó mà khảo sát kỹ về tàu ngầm. Nhật có cả thủy 18 tàu ngầm hạng nặng từ 2.000 đến 2.500 tấn, 24 tàu ngầm di-xa nặng từ 1.140 đến 1.470 tấn, 18 tàu ngầm thả thủy-lôi nặng từ 1.140 tấn đến 1.470 tấn và 25 tàu ngầm tuần-tiến hạng nhẹ nặng từ 700 đến 980 tấn và từ 1.000 đến 1.300 tấn.

Mấy năm gần đây Nhật chỉ lô đóng những tàu ngầm hạng nặng 2.000 tấn có thể chạy từ 17 đến 19 hải-lộ một giờ, tựa như kiểu tàu ngầm mới vào hạng *Agosta* của Pháp. Như thế trong cuộc chiến-tranh ở Thái-binh-dương, Nhật đã lô trước để có những tàu ngầm có thể đi rất xa các nơi cùn-cù để phá hại các tàu chiến, tàu chở lương và cùn-binh lính của quân địch ở ngay gần nơi cùn-cù bến địch.

Xem như mấy tàu ngầm Nhật đến bắn phá quân địch ở ngay cạnh bờ biển xứ California thì ta dù hiểu sức mạnh của tàu ngầm Nhật.

TÙNG-HIỆP

Tiếng Anh cho người Việt-nam

của NGUYỄN - KHẮC - KHAM cùn-nhan văn
chương và luật khos - iết nghiệp Anh văn
tại đại học Giảng Paris

CUỐN THỦ NHẬT — Męc Anh và bài thực hành giấy
hơn 100 trang giá 035\$. Cuvé gửi recomandé 0320
CUỐN THỦ HAI — (Anh, Pháp, Việt) bài thi họai) giấy
100 trang, giá 030\$. Cuvé gửi recomandé 0316. Mua
cùn-cùn trước gửi mãi 024. Thư vè mandat xin dă

M. NGUYỄN-KHẮC-KHAM

36, Boulevard Henri d'Orléans Hanoi Tdi. 266
Boite postale 24

GUỐC TÂN THỜ!!!! GUỐC TÂN THỜ

PHÚC - MỸ

Một nhà chuyên mòn chế tạo ra những kiều guốc lối mới rất đẹp và nhã, giá bán phải chăng. — Mua buôn có giá riêng

Một hiệu giày có tín nhiệm nhất Hà-thành về các thứ giày Tây, vì đã kinh-nghiêm lâu năm nên tu chế ra được những kiều giày rất tinh sảo và hợp thời. Hàng tốt giá lại hơ, mì-cù các ngài chiếu cố sẽ được như ý.
XIN CHÚ Ý! Từ nay thư từ và man at xin gửi cho:

Mr. TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH
20 Rue du Colon — Hanoi

Bốn món thuộc bồ cần thiết cho
Nam, phu, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bồ-than Đức phong 1\$50
- 2) Thuốc Đại-bồ Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Biểu-kinh Bồ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bồ tỳ tiêu cam. . . 1,00

do nhà thuốc tường đỗ

Dúc-Phong

phát hành

Một hiệu thuốc tin-nhịch, có bán buôn bán lẻ đồ thuốc sör, thuốc hào-chế và các thứ sâm-chinh-hiệu.

45, Phố Phúc-kien — Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :

1-) LAO TỬ (triết - học đồng phương)
0p.80 của Ngô-tất Tố và Nguyễn Đức Tịnh

2-) MUỐN KHOÉ cùn - Đào - văn
Khang 0p50, sách giày cách tập thiê thoao cù
ngot 100 hình vẽ.

3-) VIỆT NAM VĂN HỌC I 0p.80 (Văn học
đời Lý) của Ngô-tất Tố

4-) VIỆT-NAM DƯỢC HỌC I 0 .80

5-) VIỆT-NAM DƯỢC HỌC II 0 .80
cùn Phác-Duc-Thanh

NHA IN MÁI-LĨNH XUẤT-BẢN



Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thi-Nh. kẽ lại
Chuyện thật một thiếu nữ lầm lõi kết hồn với anh chồng già
nát mà sau cảm hồn khuyen khich chồng làm nên danh phan
(tiếp theo)

Và cho là tại Ông Châu-hồng hiểu danh cho
nên mặc hòm, nhung cung tại thằng Lâm-
Diễn lập tam lứa người, có ý bíp vợ, thế thi
tội nó to hơn. Trước kia Lâm-Điễn ở Nam-
vang là người bu hổng thế nào, va đã du bết
từ kẽ tóc chán to, Nhất là, nhiều khi va bắt
được Lâm-Điễn tại trận cờ bạc gian lận,
hoặc lừa gái mùa thất thà.

Còn nhớ mấy lần Lâm-Điễn cung quản hết
sức, ngửa tay xin tiền, Đơn-hùng-Tín vui vẻ
giúp ngay một hai chục không tiếc. Nhưng
mỗi lần cứu trả nhú thế là mỗi lần khuyen
báo chàng bỏ thói
chơi bài giày xảo, di
tim một việc giòi ở các
băng lâm ăn lử tể.

Nhung chàng vẫn
giữ chứng nào làt ấy,
đến Lỗi có lần Đơn-
hùng-Tín xia vào giuria
mặt chàng, mắng
nhiếc dáo dè, lại
cánh-cáo trước :

— Hè mày còn đem
bộ mặt diêm dâng
của mày đi cám dỗ gạt lừa dàn bà con gái trớ.
Cây đá lóm chõm, hang động tú tung
có cái tự-nhiên thiên-thanh hoặc do nhân-
tạo cung cõ.

Vậy mà ngày nay Lâm-Điễn vớ đưoc con
gái ông Châu-hồng bằng cách giả-mạo danh
nghĩa, hèn gí Đơn-hùng-Tín nghe chuyện,
không tức giận dầy gan tim ruột; tức giận
thẳng diêm dâng ấy không kiêng nè miab,
không coi mình ra gì. Lúc nó bày mưu lừa
gạt ông Châu-hồng, không dùng cái tên Lâm-
Diễn vẫn thường quen gọi và Đơn-hùng-Tín
đã biết, lại lấy tên là Lâm-kieu-Mộc dỗ bá-

vật, cho nên Đơn-hùng-Tín không ngờ. Vâ
chẳng, từ khi Lâm-Điễn bán xói Nam-vang
xuống Saigon, Đơn-hùng-Tín vẫn định nịnh
tưởng chắc thằng này quen thói lừa đảo
thiên-hã mai, hẳn dâu vù tu hay là bi ai trôi
quảng xuống sông ròng rồi, không dè nó lẩn
mò đến hét Châu-dõe, làm thành-công một vố
đại-bíp như thê.

— Trời o! thằng Lâm-Điễn có gan to đến
thế kia à ? Thế nào ta cũng phải trảng trị nó
một phen mới được.

Đơn-hùng-Tín bao giờ cũng nói dè mà làm,
Vi thế mà chàng là
ông Châu - hồng bị
bắt cóc; việc xảy ra ở
bên đõ Mỹ-thuận ra
thê nào, các ngài dâ
biết.

V. — Một thày đạo-sĩ ở trong hang

Núi Tà-lon không
to, nhưng mà hình-
thể rất đót ngọt hiêm-
thê rát đậm đót ngọt khû
cô cái tự-nhiên thiên-thanh hoặc do nhân-
tạo cung cõ.

Người ta nói danh-sơn này vừa là nơi cách
tuyệt-thế-gian của những nhà chán-va, vừa
là chỗ ẩn núp kín đáo cho nhiều giống khú
đứ rắn độc và những tay lục-lâm đào-án.

Trong mỗi một hang hõ có một người ăn
cu-tu luyen. Cả co-nghiệp họ là lương khô,
bầu nước nồng và nấm ba quyến kinh. Để
thường cù thảng họ chưa phái ba son mệt
lần; trừ ra khi cần dùng xuống mây xom
đã biết, lại lấy tên là Lâm-kieu-Mộc dỗ bá-

nghe bốn phía đều có tiếng lốc-cốc gõ mõ tung kinh, nhưng giá như ban ngày muốn nhớ chừng theo dấu di tìm, thi có cây che khuất, đó ai tìm thấy.

Nhưng thày tu hay đạo-sĩ ở hang chơi vòi tinh mich như thế, có người Việt-nam minh, có người Cao-miên; có nhiên trong đám chán tâm tu-hành hoặc chán dài ở ăn, có xen vào những kẻ chỉ là hàng chồn tù phạm phép sao dò, cột lên núi chui rúc vào hang cho được tránh khỏi cửa ugô-xà-lim hay là đáp thuyền ra đảo. Bọn may đã trốn lên núi có họa trời tìm cho ra; cũng như mấy tay ánh chì ở cao Corse giết người rồi tẩu lén Maquis » vậy.

Ngay tại dương trường đạo tặc sinh nhai quanh miền Hậu-giang và phía đông-bắc xứ Cao-miên cũng có ở hang bí mật trên núi Tà-lon, lát đó làm nơi trú tập, bàn soạn. Có lúc là khẩn chán « nghỉ mát » cho chúng, trước khi tính toán làm án đâm khác.

Chính Đơn-hùng-Tín cũng chiếm-linh một hang kín đáo, tọa lạc trong sâu, để phòng đối khi quy-ân, có việc ước hận an em. Va đặt tên là hang Gioi, vì đã tranh đoạt của loài giời chuột mà có. Trong hang luôn luôn có một ông lão dáng-thờ — ta quen gọi người Cao-miên như thế — đóng đỗ trấn thủ. Bay giờ ông mờ đạo đắc tu, è a tung niêm kinh kệ ngày đêm, dường như thành thật sám-hối, là vì thiếu thời ông từng nhiều phen tung hoành cường bạo, tập hổ-so đê ở tòa-án không biết dày mẩy chục trường mà nói.

Đối với ông, Đơn-hùng-Tín có tình thân tôn-sự - đệ-tử. Vì chính ông lão trước ở Biển-hồ đã dạy va học võ-nghệ và phép gồng, thuộc dán. Về sau ông già yêu giải nghệ, có ý đi tu, lại muốn tìm một chỗ nào vắng vẻ nương náu cho được yên thân, vì ông cần

dùng xa lánh cả trần-đuyên lẫn pháp-luật. Đơn-hùng-Tín liền đưa ông lên núi Tà-lon, ở庵 hang Gioi, hết lòng chăm nom cấp dưỡng, gọi là trá nghĩa tôn-su.

Va thường lui tới luân, mỗi khi gặp việc khó khăn nghĩ ngại, vẫn hỏi ý-khiến thầy rồi mới quyết định. Trước mặt va, ông già có tài bói toán bằng nhành lá rất hay, mười chục nghiệm cả chục.

Các ngài còn nhớ đêm hôm Lâm-Điền năm « hụng chúa » dưới thuyền, sau khi bị bắt, Đơn-hùng-Tín dặn bộ-hạ dǎn chàng lên núi Tà-lon, tức là đưa lên ở hang với ông già Cao-miên, đề ông canh tú họ ít ngày, rồi sẽ đính-liệu.

Ở đây, chàng được thong thả nằm chung một chiếc chiếu tre trải giường mặt dà với ông già; có khác mồi chổ là chàng được tiếp-tế đồ hộp cá-mồi ba-té ăn với bánh mì hoặc cơm nắm, trong khi ông già chỉ nhai cơm khô rồiнич một bụng nước lâ, thế là xong việc.

Không chịu nổi cảnh khổ hang núi giam cầm, ăn nằm mỏi xương nhát miếng, mây mù ban sau chàng vừa phát ốm thì Đơn-hùng-Tín lên đến nơi.

Chàng sốt mê man, không biết gì cả. Chỗ lát lại nghe gọi tên Minh-Cầm và nói ú ớ một mình với giọng nồng nịu:

— Minh oi!... tôi yêu mình... Ngoài mình ra, đối với tôi nhất thiết là... hư vô.

— Thật hay bốn dấu cát? Còn yêu cái tử của mình nữa chứ! Đơn-hùng-Tín cười và nói, trong khi sờ tay lên trán Lâm-Điền ôm bụng nhiều hay it.

Đoạn, va tóm tắt mấy câu, kè cho tôn-su nghe vì sao có người đang nằm rên ở đây.

Ông lão Cao-miên trầm ngâm giày lát, rồi hỏi Đơn-hùng-Tín:

— Chú bắt người ta về có mục đích gì, ý hắn

TỘI LỐI

Đã ra hơn 50 thu sách xin hỏi catalogue.

Thứ, và mandat đẽ: A-Châu xuất bản cục, 17 Emile Nolly, Hanoi

N gười nào biết thường thức cái công phu của văn-chương, người nào trự phụ là có một con tim, một khối óc khác người không thể bỏ qua được cuốn văn rất giá trị này của CẨM-ÁI...

Trên 100 trang, bìa ba màu — Giá. 0\$60

Còn một số rất ít:

Xấu số. của Nguyễn-quốc-Bảo (1\$00)

Hai lăm-răm sầu — Ng. Phuong-Chau (0,80)

Nỗi ám hận dài — Thâm-tâm N.T.T. (0,80)



cốt dồi tiễn chuộc chàng?

— Không! không phải vì tiễn. Tôi chỉ ghét quân giặc-mạo lừa người, nên muốn trừu-trí làm gương dạy thôi. Đơn-hùng-Tín trả lời.

— Thế bây giờ chủ định hành phạt người ta bằng cách nào?

— Tôi chẳng hành phạt gì cả, chỉ bắt nó hiện nguyên-hình, làm áo mà sống. Thế là từ lát ấy; việc nó lừa người, nên đưa ra pháp-luật để khôi ở tù. Nghĩ thương hại ông Châu-hông, chuyện nhà ông ta mắc họym, không nên đe vở lò cho thiên hạ cùng biết, tất họ bàn tán chèo chưởi. Bởi vậy, tôi chỉ xách cỗ thẳng thủ-phạm đi một cách êm ái. Nay mai đem nó ra cù-lao Phú-quốc, bắt làm chán sào tay lười cho thuyền đánh cá, tự nuôi lấy thân. Tôi định xử trí như thế, thấy nghĩ có được không? Tuần bối hộ một quê xem nào!

Đơn-hùng-Tín nói rồi chạy ra cửa hang, bứt một nhành lá đem vào. Ông lão đón lấy xem, ra vẻ suy ngẫm lầm rộ mới nói:

— Chưa chắc xử trí được như nguyên-dầu. Còn nén coi chừng có người theo dõi đến noi...

— Thật à? Đơn-hùng-Tín hồi sán đón.

Thật đấy! Ông lão đáp. Cứ xem soi gân nón ống lèn ở chiếc lá này, chỉ tố ra sắp có người

tìm đến đây, có điều là hung hay cát chưa biết.

— Nếu thế thì tôi giải tè ra bè ngay.

— Nhưng nó đang óm nồng?

— Kê nó! Tôi cho ngó; công xuồng thuyền nầm, không hon ở đây à.

— Phải đấy.

— Nhưng có ai đến dò hỏi, ông đừng bảo chẽ họ biết nhé!

— Chủ cứ yên tâm. Ta có làm thiệt hại công việc của chú bao giờ đâu!

Thủ ấy đường lên núi Tà-lon gay go hiểm trở; một người dũng-sơn phải chen gai-lách đá, thận-ing trọng bước một, không khéo thi khốn, đâu phải có đường lối để dảng tử tế như bây giờ. Nhất là tìm đến mấy cái hang động của nhà hù-cu hay người tu-cang thấy gian ban nguy

hành biệt-tịch cảng này gian ban nguy ngập bội phần. Có lắm bước đi, như dán dán đầu ngón chân mím lấy hòn đá, chỉ hòn hóng một tý là dù khô, dù không trút linh-bìn giả lại trời phạt thi cung phái om xuong thành tật.

Phải nhớ mươi mấy hai chục năm trước, bà con ta dì vân-cánh núi Tà-lon hay núi Ba-den — hai danh-soun trong Nam — dê thường cũng thấy nom-nóp khó-khăn gần như mấy ông bác-học di thám-hiểm đỉnh núi Everest bên Án-dô vậy.

Đến súc vóc dàn ông con trai như họng lực-diện mà căng ruu chân chót da thay, nோi gi dàn bà, còn thêm là bức tiêu-thru.

Nhung mà tám lòng Minh-cầm thương yêu chđng vò hạn, cù quyết di tìm chồng, cùu vòt chồng, dù mình phải hy-sinh dến già nào cũng không kẽ. Tâm lòng ấy đã mặc áo giáp sắt cho lá gan và hai bàn chân mềm mại của nàng, thi ra đùa cung mềm, nோi non cung như bình-dịa, mọi sự lo sợ cung lầu trốn di đâu mất cả.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

3 triệu rưỡi dân Cuba...

ngắn bằng gỗ đè đáy trong hai bả ngày cho thuốc khô hắc ròi mới đem đóng hộp, những cái hộp bằng một thớt gỗ nhẹ xinh xinh gửi đi khắp các xứ trên hoan cầu.

Trên kia chúng tôi đã nói dân Cuba hút xi-gà rất dữ. Trong một bả tiệp, một người trẻ tuổi thủy-thả trên một chiếc tàu bè cập bến, kè chuyện: « Một hôm ta chúng tôi đang đi giãi bờ thấy dâng xa khói bốc lên nghi ngút den hồn một góc giời. Chúng tôi đoán chừng lại một chiếc tàu chờ dầu bị cháy, nhưng khi tàu tiến gần đến chỗ khói bốc lên chúng tôi mới nhận ra đó là đảo Cuba mà lẩn khói mù trời kia chỉ là khói xi-gà dân Cuba hút từ lâu trời. »

Anh ta nói xong mỉm cười và tiếp: « Ước gì tôi có phép thu được hết cả khói ấy đem về nước để hút cho mù hết những anh thầy trưởng, thầy bói sảng và hùn cho chết sặc những anh thầy bài mù, họ đã được tiền còn được tàn rác và được nói khoác như... tôi! »

« Và nếu cần tôi sẽ tý hụn mù cả mắt tôi để khỏi phải trông thấy những cái ngòi láy một dáng điệu rất u-u-oai, nốn môi thở từng lần khói xanh lên trán và ngược mắt mờ màng nhìn theo, để bắt trước một vài tai-tử chiếu bóng có một thứ sắc đẹp agiết người. »

Rồi bết đâu một ngày kia, cho thà còn là chưa đủ, họ sẽ công lung lâm trên những xe đạp cao ngang lèch sang mông bén mồi mệt đòn xi-gà!

... Cho ta ! T.L.

Sách dạy làm Cai A-Phiên

Như: Làm đồ gốm, sành, sứ, gạch, ngói hoa, vôi, ciment, tráng các thứ men. Làm thủy-tinh như đúc gốm soi, kính, ngói bát viết, và đà đà dùng. Men vẽ tráng lèn vàng bạc... Tráng men lèn hìn chụp các mâu, lèn thủy-tinh. Tráng gương soi mặt gương đầm hoa. Làm các thứ ngọc giài bằng thủy-tinh, ngọc-trai bằng thủy-tinh, ché-kao, các phẩm (mẫu thuốc) khoáng-vật v.v. Đó là cuốn C1 c/c a bộ « CÔNG-NGHỆ TÙNG-THU ». Có nhiều hình vẽ rõ, ai xem làm lèn được ngay. Giá 2\$50.

Cuốn dạy làm « 41 nghề it vốn » giá 3\$00

Day làm các nghề như: Làm giấy lor, xà-phòng, mực in, viết, kem đánh giày, phấn thoa mặt, phấn đánh giày, hương, trầm, đá bát lửa, v.v. Giá 3\$00 (tùy là C.N.T.T enon Za)

Cuốn dạy « 80 nghề đê làm» giá 2\$00

Day làm các nghề như Rẩm tây, bơ, sữa, phô-mát, làm nến (lap) tháp, miến-song-thần, bánh keo v.v. (tức là C.N.T.T.B.I).

Cuốn dạy làm « Kim-khí co-khí » giá 1\$00

Ở xa gõ mua nứa mua cát mít ưng thi cước rẽ nhiều.

Thor, mandat gởi cho NHẬT-NAM THU-QUÁN 19, Hàng Biển — Hanoi

Cuộc trưng cầu ý kiêng

Nhiều món nứa trang mới ché 1941, bông, yòng, chuỗi pendentifs nhẫn ngọc thạch thứ thiêng. Vòng nứa mặt nhện hột xoàn mới lóng lánh như kim cương.

QUÂN CHỦA
21, Rue Amiral Courbet Saigon

TÚ-KHẤT Khúc-Yên-Phản số 46

Giá: nghiên nặng 4p, nhẹ 2p. Sâm-nhung tuyêt-cán A-phiên: Giá 1p50 — Thang-tuyêt-cán A-phiên: Giá 0p25.

Các cụ già lão hay người yếu đuối trước khi cai phải dùng thuốc bồ:

TIẾP-AM-HOÀN số 44; Giá 1p20.

Ở xa mu-xu thương gửi theo cách lish-hóa giao-ngân và phải trả một phần ba tiền trước, nếu không, xin miễn gửi-phíu-dé dè tên M NGÔ-VI-VŨ Việt-Long 58 hàng Bè Hanoi, Thư hối bệnh kèm tem 0p6. Đại-ý: Mai-Linh Haiphong, Việt-Long Nam-dịnh, Ich Tri Ninh-binh, Quang-Huy Hải-dương, 21 Hà-Vân-Hà-dông, 26 Tam-Cù Tuyêt-quang, Ấp Tiên Campahpo, Quảng-l.h Chợ-rá Bả-kan, Ngô-hành-Hai Samaua, Trần-gia-Thụy Phí-ý. Thái-Lai Thành-hoa, Sinh-Huy Vinh, Hương-Giang Hué, M. Liên-Quihон.

Cần thêm nhiều Đại-ý tại khấp Trung, Nam, Bắc-kỳ. Xin viết thư về thương-luug.

ĐẦM BÀ LÀ 1 BÔNG HOA THƠM TRONG GIA - ĐỊNH

Vây quý bà quý cô muốn lúc nào bông hoa đó cũng được tươi thắm để bão-dâm cho hạnh-phúc gia-dinh, thì nên dèo ho được

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc mầu-niệm để làm cho quý bà quý cô tươi trẻ mãi mãi

Crème MONA dùng sửa sang sắc đẹp, có đặc-tính chữa được những nốt thâm-nhung, tráng cá v.v...

Tổng-phát-hành: Pharmacie Moderne 26, Francis Garnier Hanoi.

Đại-ý bán buôn: TAMDA et Cie 72, Rue Wiéle Hanoi.
Có trại bán tại G.M.R. và các hiệu lớn

Đầu cơ và Pháp-luật

Một khí má tài sản bị tịch biên, nếu vợ con bồ mẹ bị cáo bị tống thiểu thì có thể được tiền phu cấp do quan hành chính định.

Nếu bị cáo tự ra thú hay bị bắt trước khi tội bị tiêu diệt thì tức bả án khuyễn; tịch bị tiêu ngay và tòa lại bắt đầu xử lại việc của bị cáo.

TÙNG-QUÂN

NHÀ BUÔN NÀO CÓNG CẦN PHẢI CÓ CUỐN

CATALOGUE OFFICIEL

HỘI - CHỢ HANOI 1941

Một cuốn chỉ nam đầy đủ tài-liệu để giúp các ngài rông đường giao-dịch với các hãng sảm-xuất và các nhà tiêu-thụ. Giá bán 1p00 mỗi cuốn, thêm 0p24 trước phi. Chỉ còn rât ít, xin gửi ngán-phieu cho:

Comptoir Indochinois de Propagande pour l'Industrie et le Commerce (C.I.P.I.C) 72, Rue Wiéle Hanoi

NGƯỜI VIỆT-NAM CẦN PHẢI ĐỌC:
NGƯỜI XUẨA

(GRAPHITE INDOCHINOIS)
Mô « Hélène chi I », « Hélène chi II », « Hélène chi III ».
PHÓ LU — LAOKAY

Bã được công nhân là tốt không kém gì của ngoại-quốc công việc cần-thận. Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương.

Trung-Bac chu-nhât

(édition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Tonkin Annam et Laos	\$300 4525
Cochinchine, France et Colonies Françaises	9,00 4,75
Étranger.....	16,00 8,50
Administration et Services publics.....	15,00 8,50

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être débités au nom du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans

Lò, ngựa

HOA MAIPHONG



khắp người uống Trà Sang Tiêu Bột 0p25; nứa dưới người uống Tháp-Nhiệt Phá-Lò 0p80; Bệnh kinh niêm và nặng uống Đại-Bồ-Huyết Bát-Độc-Thang 3p50; Thuốc bôi Lò Tráng 0p20; Thuốc Tâm Sóng 0p20.

Thuốc uống trê con

Cam-Thanh-Bát 0p20? (Từ 6, 7 tuổi trê lèn uống được); Đại-Bồ-Huyết Bát-Độc-Thang 3p50;

Thuốc bôi Lò 0p20; Thuốc Tâm Sóng 0p30. Ở xa thuốc gửi CR. và phải trả một phần ba tiền trước, ngán phiêu dè: M. NGÔ-VI-VŨ, Việt-Long 58 hàng Bè Hanoi nếu không, xin miễn gửi. Đại-ý: Mai-Linh Haiphong, Việt-Long Nam-dịnh, Quang-Huy Hải-dương, Thủ-Lai Thành-hoa, Sinh-Huy Vinh-Huong Gang nué, 21 Hà-Vân-Hà-dông, M. Ngô-hoanh-Hai Samaua.

Gió lạnh mưa bay, ban đang thồn thức với nỗi đau thương, chún Violettes sê, sa ôi ban trong những ngày buồn thảm, 7, nàng Quạt — Hezel

BỘI TINH BẠC

HỘI - CHỢ HANOI 1941



MŪ IMPERIAL

Bẹp, nhẹ, bền, lịch-sự

Đại-ý độc-quyền:
TAMDA et Cie 72, Rue Wiéle Hanoi — Tel. 16-78

Cần thêm nhiều đại-ý các tinh, viết thư kèm tem về lấy Catalogue ilustré.

Mới vè nhiều cầu da IMPERIAL rãt, đep và rẻ, gửi Op30 tem vè lấy màu.

Thuốc ho gia-dinh

để co han & các hiệu thuốc lóm

Mỗi gói 0\$10

TỔNG PHÁT-HÀNH

Nhà thuoc

TUỆ - TINH

Cơ quan khảo cứu thuốc Nam

63, Rue Auvergne — Vinh