

SỐ 105 — GIÁ : 0\$20
5 AVRIL 1942

ÁI - TÌNH
TRƯỚC LUẬT
TỰ - NHIÊN

Xem bài cáo-luận
của VŨ XUÂN-TỰ

NGUYỄN DOANH - VƯỢNG
CHỦ - TRƯỞNG



Thái-binh-dương đã nồi sôc từ ngót năm tháng nay. Các bạn theo cuộc chiến tranh bằng cách xem báo chí, nghe vô-tuyến-đài chắc đã nhiều lần phải ngao nhén trước những sự việc thằng lòi lo của hải quân Nhật, dưới quyền chỉ huy của Đô-đốc Isoroku Yamamoto Tống tư lệnh Hải quân Nhật. Những ký công của hải quân Nhật trong những trận đánh hạm đội Hoa-kỳ ở Trân-cháu cảng trong quần đảo H'wai hòn 7 December 1941; những vụ đánh đắm chiếc kỵ hạm « Prince of Wales » 35 000 tấn, chiếc « Repulse » 32.000 tấn của Anh, và những trận đánh kinh Hồng-kông, Tân-gia ba v.v. đã đem lại sự thắng lợi cho hải quân Nhật trong cuộc chiến tranh Đại-Á. Những ký công đó đã rõ lực lượng của hải quân Nhật như thế nào.

Và đây, trong một bài đăng báo Nichi Nichi, Đại-úy Hirade, chánh phòng báu chí tòng bộ Tôn-tu-lênh Nou-tiên Nhật đã viết: « Hải quân Nhật sẽ rõ ràng đây là về sức chiến-danh mảnh liệt gãy gém của mình. »

« Nếu cần, hải quân Nhật sẽ hành động không nhang trên Thái-binh-dương và Án-dô dương, mà còn hành động bất cứ nơi trên mặt bờ nào trên địa cầu.

« Những cuộc đắc-thắng đặc biệt của hải quân Nhật từ khi khai chiến đến nay, chỉ là những cuộc đắc-thắng ban đầu.

« Dù hải quân Anh Mỹ có thể dùng lối đánh du kích để kéo lui chúng ta thành-thế đã mất nhưng hải quân Nhật đã dự bị sẵn sàng để pha tan những chiến lược của báu-chết và trả diệt thành-thế Anh Mỹ ở khắp mọi nơi.

« Tay súng ta phải dự bị một cuộc chiến tranh lâu dài và không nên quá khinh thường lục-chiến của Anh Mỹ. »

Mỹ là một nước giàu. Ngoài những nguyên liệu ở Nam Mỹ, còn những phủ-nguyên-khác làm cho Mỹ thành một nước mạnh, bởi vậy dù hết hết chiến hạm Mỹ ở Thái-binh-dương bị trừ diệt, Mỹ cũng vẫn còn đủ sức chiến đấu.

« Còn Anh : từ xưa đến nay chưa có hồi nào mà Anh lại ở vào một tình thế gay go như ngày nay.

« Án-dô ta bao lâu vẫn là một kinh vâng, kinh người, kinh vật liệu của Anh, nay đổi quyền tự trị: đó là một mối nguy lớn cho đế-quốc Anh. Có thể nói rằng khi q' ghen cai trị của Anh bị tiêu diệt là lúc nước Anh bị mất.

« Bây giờ mới đến lúc hải-quân Nhật trở rõ thực lực. »

« Vậy chẳng hay ! thực lực » của hải quân Nhật, mảnh khảnh là chứng nào ?

Nó là một bài tĩnh đỗ người ta đang tìm cách giải quyết. Muốn giúp mọi người giải quyết dễ dàng bài tĩnh đỗ, dưới đây chúng tôi xin hiện cá bạn những bài liệt qui giả lý lục-leoing của hải-quân Nhật, do ông François Courlina, viết trên báo « La Presse et la Vie », là một tờ báo khảo cứu rất có giá trị.

T.B.C.N.

SỨC MẠNH

MỘT SỰ BÍ-MẬT TRÊN
THÁI - BÌNH - DƯƠNG



TUẦN DƯƠNG HẠM « PING-HAI »

Tàu chiến trước kia là của Trung-Hoa sau bị thủy quân Nhật năm 1937 bắt được và đem về dùng vào việc thủy quân minh. Tàu trọng tải 2500 tấn

CỦA HẢI - QUÂN NHẬT

giá tất cả các hàng hóa khác của các cường-quốc xia nay vẫn giữ độc quyền trong các việc buôn bán này! Nhờ cái tầu buôn Nhật đã xuất cảng tới 70 phần trăm số tầu cua thế giới — không những thế Nhật lại còn là một xưởng sản xuất rất mạnh về to-năng tạo nón.

Bởi những lẽ ấy nên một khi các đường hàng hải của Nhật không có những muôn giở quyền báu-chết kinh khu vực Đông-hải mà lại còn muốn có một thế lực khôn lì ở trên Thái-binh-dương, nhất là ở trên các mặt bờ xa cách các đảo của mình ở 9.000 cây số! Vì lẽ đó nước Nhật không khác gì một nước Anh ở Viễn-dong; và như nước Anh, Nhật sống nhờ các mặt biển, Nhật sợ chết doi nếu không có một hải-quân mạnh mẽ và mặt tàu chiến cũng như là về mặt tầu buôn.

Nhờ bờ, Nhật có đủ lương thực và đồ dùng cho 105 triệu dân: đậu tương ở Mân-châu-quốc, sắt ở Tầu và ở bán-dảo Ma-lai vi năm 1915 Nhật tiêu thụ 500.000 tấn thép, hiện nay Nhật phải cầm dùng đến sáu lần số ấy nữa. Cũng nhờ bờ mà Nhật nhập hàng được dầu-hoa nhất là ở Mỹ-tới, và nhập cảng của Mỹ, Án-dô và Tầu rất nhiều bông để dệt thành vải báu-cực hả làm bằng máy để đem bán đi phà khác của Nhật làm bằng máy để đem bán đi phà

không xa bao nhiêu cho nên các cuộc hóng thương hàng tàu biển thật dễ dàng không khó khăn như những cuộc giao thương vỉ đại trên mặt Thái-binh-Dương.

Nhật-bản gắng sức

Năm 1915 ở Tsushima, khi hải quân Nhật đánh tan hạm quân Nga thì các tàu chiến Nhật giống như bết tàu chiến Anh cùng thời ấy. Thật vậy mãi đến năm 1912 Nhật còn thuê các nước ngoại quốc đóng hộ tầu, Anh đóng cho Nhật một tuần dương hạm lớn, hai diệt-ngư-lôi và Pháp đóng cho Nhật một tầu ngầm. Hiện giờ thì chỉ riêng các xưởng đóng tầu của Nhật đóng tầu cho Nhật mà thôi.

ngoài ra Nhật không phải nhờ đến một nước nào nữa ! Sức sản xuất của các xưởng ngang hạm mahan đỗ nỗi Nhật còn có thể đóng tầu thuê cho các nước khác nữa: không những đóng thuyền tàu buôn mà lại còn làm cả tàu chiến để bán nữa ! Hầu hết các tàu chiến của Thái-lan và của chính phủ Nam Kinh là đều do c' à Nhật đóng.

Người ta lại chưa quên rằng trong c'ộc Âu-chien 1914-1918 chính nước Pháp đã mua của Nhật 12 chiếc tàu chiến nhỏ trọng tải 600 tấn mổ chiếp và được đặt tên là « tầu Nhật ». ◻

Sự gắng sức của Nhật thật kíc thước! Năm 1905 Nhật vira hắt được ở Port-Arthur và ở Tsushima rất nhiều tàu chiến c' à Nga — sáu thiết giáp-hạm, bốn tuần-duong-hạm, hai diệt-ngư-lôi, hai tàu phóng-pháo, sáu nhỏ, hai tầu tuân-tiêu-thi ngay 'úc áy đô-đốc Anh Fisher cho ra đời kíp tàu chiến « Dreadnought »: một kíp tàu mớ làm thay đổi hẳn các lối chế tạo tàu chiến và làm cho các tàu chiến Nhật đột nhiên thành c' à hần. Muốn cho mình không chậm bước và theo kịp được Anh, nước Nhật phải gắng sức để làm cho các h' đông tầu thêm to ra, các rong được thêm nhiều khi c' è óng được nhiều tàu chiến to hơn. Ngày hè áy tuy Nhật đang bị kh'ng-hoảng về kinh-tế mà sự sảng sức c' à Nhật cũng thành công nên năm 1909 Nhật đã bắt đầu đóng được hai chiếc « Dreadnought » và 12 năm sau: trong

Đại úy Washington Mỹ đã chịu nhận là Nhật đang vượt qua hàng thứ ba về hải quân.

Năm 1923, Nhật đã vượt qua nỗi một cuộc khủng hoảng nữa. Năm này ở Nhật có cuộc động đất nhẹ gõm, tàu phà bão bắt các đảo của Nhật ở nhưng dù đã chi phí cự số tiền vào việc tái tạo nước Nhật rò và nhiều xuồng đóng tàu bị tan phá mà Nhật vẫn kiếm gai theo đuổi đường chương trình tổ chức hải quân của mình.

Hải-quân Nhật thắng một trận oanh-liệt ở Hội-nghị Washington

May thay hợp-ước hải-quân các nước vừa ký ở Washington may thắng trước. Theo hợp-ước này thì Nhật được có một hải-quân mạnh bằng ba phần năm của hải-quân Anh và Mỹ, Nhật được có lô thiết giáp hạm mà chếc cổ nhất thi hạ thủy từ 1912, trái lại Nhật phải phá hai chiếc tàu chiến khác đang làm dở đi và chửa hai chiếc tàu chiến cũng đang làm dở nra thàn h hàng - không mầu - hạm.

Ngoài ra Nhật lại còn được quyền lợi này là điều lệ thứ 19 của hợp-ước bắt buộc các nước ký hợp-ước khang-tống được tăng lực-lượng của các cơ-quan phòng-thù trên các nơi căn-cứ hải-quân ở về phía đông kinh-tuyến 110 - nghĩa là kè từ đảo Hải-nam về phía Mỹ - nước nào cũng chỉ được giữ giữ các nơi căn-cứ ấy thôi chứ không được đặt thêm súng ống hay xây thêm pháo đài.

Đều-lê ấy là một điều-lê cực quan-trọng đối với Nhật vì nó bắt buộc Mỹ không được lập thêm theo ý muốn của mình nh ều nơi căn-cứ hải-quân ở về phía tây Thái-binh-dương và làm cho sức tấn-công của hải-quân Mỹ giảm bớt đi nhiều và Nhật cũng không còn phải lo sợ một sự tấn công tự ngoài bênh đất minh nữa. Trong cuộc chạy thi về tăng b nh bì mà Nhật le ấy có hờ như không có dô súc để đuổi theo kẻ địch, Nhật đã vi khôn khéo mà không nh ưng đã không phải hy sinh sự yên ổn của mình mà lại còn được người ngợi đê dường sức và làm cũng cố địa vị c. a mình.



MÁY KIỀU TÀU CHIẾN NHẬT
ẢNH TRÊN: Tàu chiến « Asagiri » vào hang tàun-dương
hạm hạng nặng trọng tải 10.000 tấn.
ẢNH DƯỚI: Một tàu ngầm kiêu lớn của Nhật có thể đi
xa các nơi cần-cứ được. Trọng tải 1950 tấn.



Ngay năm sau, Nhật-bản đánh Shanghai. Năm 1932 Nhật đánh Nam-châu và ra khỏi Hội-Quốc-Liên. Rồi càng ngày càng bị phái quân-nhân bức bách, ngày 31-12-34 Nhật tuyên-bố bãi họp-ước Washington. Nhưng tháng December năm sau, Nhật lại phải tái họp hội-nghị thủy-quân ở Londres và vi xin được ngang hàng với Anh-Mỹ trong vấn đề hải-quân; nghĩa là Anh-Mỹ có bao nhiêu tấn tàu thì Nhật cũng được phép có ngần ấy tấn tàu và bị Anh-Mỹ từ chối nên Nhật nữa chứng hô cuộc hội-nghị ra về.

Từ đó không còn ai ngăn cấm Nhật có quyền được có một hải-quân mạnh như ý Nhật muốn nữa nên 1935 Nhật bắt đầu một cuộc tấn công vỹ-dai vào đất Tàu.

(Ký sau tiếp hế)
TÙNG-HIỆP

MUỐN ĐƯỢC CHỐNG GIÀU NÊN
MUA VÉ XÔ SƠ ĐÔNG-PHÁP

Vì thế nên tháng Juin 1925, Bác-sĩ F. W. Mohr, một nhà báo chuyên môn về các vấn đề Thái-binh-dương đã viết trong báo *Marine Randschau* một bài ở trong có một câu như thế này :

—*Nước Nhật đang được hoàn hổ như kể đã thắng tại hội-nghị Washington!*

Sau đó, năm 1930, hợp-ước hải-quân ký ngày 22 Avril ở Londres, ánh dấu một thời kỳ gắng sức c' Anh và Mỹ giàn lục lượng hải-quân cổ làm cho mình không phải iốn kén bao nhiêu nà vẫn giữ ưu-thể về mặt hải-quân. Nước Nhật dành chiến-ung thuận hạ từ mười xuồng chín số tàu thiết giáp-hạm của mình và không được vượt quá một số tổng cộng về số trọng tải của các tàu tuần-tuợng-hạm và phóng-diệt, ngu-lôi của mình nhưng lại được đồng số tàu ngầm với Anh và Mỹ. Ký xong hợp-ước này thi chính-phủ cho rằng mình đã chịu nhữn nhường nhiều quá. Bộ hải-quân tỏ lòng công-phẩm và cõng - kich chính-phủ đến nỗi cả dân Nhật đều lòng bất buộc ông Thượng - thư bộ Hải-quân và ông Thammurru tru ờng Hải-quân phải từ chức.

Ngay năm sau, Nhật-bản đánh Shanghai. Năm 1932 Nhật đánh Nam-châu và ra khỏi Hội-Quốc-Liên. Rồi càng ngày càng bị phái quân-nhân bức bách, ngày 31-12-34 Nhật tuyên-bố bãi họp-ước Washington. Nhưng tháng December năm sau, Nhật lại phải tái họp hội-nghị thủy-quân ở Londres và vi xin được ngang hàng với Anh-Mỹ trong vấn đề hải-quân; nghĩa là Anh-Mỹ có bao nhiêu tấn tàu thì Nhật cũng được phép có ngần ấy tấn tàu và bị Anh-Mỹ từ chối nên Nhật nữa chứng hô cuộc hội-nghị ra về.

Từ đó không còn ai ngăn cấm Nhật có quyền được có một hải-quân mạnh như ý Nhật muốn nữa nên 1935 Nhật bắt đầu một cuộc tấn công vỹ-dai vào đất Tàu.

(Ký sau tiếp hế)
TÙNG-HIỆP

MẶT TRẬN DIỄN-DIỆN

Khi giết quân Tàu

Đây không phải là một chuyện dùa mà cũng chẳng phải là một bài văn trào phúng tát giả dùng chữ *Khi*, để chỉ một giống người nào trên mặt đất.

Không chuyện chúng tôi sắp nói là chuyện thật. Bởi vì người ta cho là nó thật. Hãng Reuter chuyện nô từ ở Nuru-Uớc vè. Nuru-ước đã nghe thấy kẽ nó trong « China Relief Committee » Thông-tin xã Domei dem thuật lại.

Thuật rằng:

Còn đường mới nối Ván-Nam với Assam, thay cho con đường cũ « Burma Road » rất leo leo高い. Hàng ngày hàng triều cu li. Tàu phải nai lung ra làm việc cho con đường ấy được hoàn thành sớm sớm. Núi dốc và cay to đe mure ôm. Người tiêu phu mạo hiềm nhất chưa hề đe chân dồn dốc. Trần gió to bỗng cái cột đình nằm chắn ngang đường.

Hồ, beo, rắn, rất lầy vợ lầy chồng và sinh con ở đây dã mẩy ngắn năm nay rồi. Nhất là tò tiên của Tarzan thì nhiều lắm: khỉ lớn, khỉ bé, khỉ mẹ, khỉ con, khỉ gái, khỉ trè. Ta dè chúng đây, không cần biết chúng có là tò tiên của chúng ta không. Đẹt-nhí-văn không có liên lạc đến chuyện này. Chuyện khỉ này liên can đến người thợ khách làm con đường Ván-Nam mới.

Việc xảy ra như sau này:

Những người thợ khách đê một hôm dem sêng cuộc đón dập dà và cốt mìn đê phả nui. Phá những nơi ngán Ấn-Độ với Diễn-diện.

Họ làm một con đường có thể rất tiện lợi cho việc thông thương của họ. Tốt lắm. Nhưng đó là chỉ tốt với họ thôi. Giống khỉ không bằng lòng. Cũng như đàn bà dòi nử quyền dâng đàn dien thuyết xin ra ngoài xã-hội như đàn ông, giống khỉ cũng dòi khỉ quyền, không muốn cho giống người ich kia xâm phạm nòng cây của chúng.

Một con đường tin cho trăm con. Trăm con truyền tin cho ngàn con. Ngàn con truyền tin cho vạn con. Và vạn vạn. Làng khỉ nòi dòi, thênh những cái luồi dòi ra thết, ra khéc. Khéc ra lửa giận. Chúng không chịu kém những người thợ khách.

Và một thế trận bảy ra. Không phải mê hồn trận. Không phải thôp hoang trận. Cõng không phải trận chiến-xa. Chúng đánh giáp lá cà. Đã chơi nhau thì một vài cái chết có là máy? Toàn quân bị hại xô đầy nhau mà chạy không còn mảnh giáp. Song các bạn chòi với mừng Bên thắng lợi không phải là giống người, không phải là quân Trùng-khanh.

Than ôi, giống khỉ đã được, đã được một cách oanh liệt a. Chúng đã can đảm đánh tan được đám người một buồi sáng nay, làm tan mất cả sự êm tĩnh rỗng cây. Trước hết, chúng bắn hơi độc vào mặt lính. Anh nào không mù mắt là may.Rồi chúng ném. Chúng lấy đá nui, trèo lên cây ném xuống. Ném vồ dâu quẩn. Trùng-khanh.

Thông-tin xã Domei không hiểu có pha trò

THUỐC LÁ VĂN BỊ KHAN

NAN KHAN THUỐC LÁ

là một vấn đề thời sự nóng sốt mà lúc này ai ai cũng đều muốn biết

ĐỌC: SỐ THUỐC LÁ

của TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT
kỳ sau các bạn sẽ biết lịch-sử thuốc lá. Thuốc lá, một nguồn lợi — Thuốc lá với sức khỏe.

Nam-kỳ với thuốc lá — Thuốc lá với danh nhân — Thuốc lá với thuốc lá — Đầu bả với thuốc lá.
CÁC BẠN SẼ BIẾT RỘ CÁC VỤ AN AN PO VÀ

Phiên tòa đặc biệt xử
việc An Po ra thê nào?



Quân Trung khánh đánh chúng, đuổi theo chúng, giết họ hàng nhà chúng, đến lúc rát quát về thi mệt. Một thi ngũ. Họ ngũ say. Giác ngũ đã hại họ. Thừa lúu đêm khuỷ khỉ bèn lò rò bò về đánh lém. Người không kịp trở tay; người lai thua xiềng liềng. Lương thực bị cướp. Lũ khỉ lại vật thêm được mấy cái tai. Vạn tuế loài khỉ, chúng lại thắng lợi một phen nữa. Chúng sắp sửa dồn được quân di chiếm đất ra ngoài địa phận. Thời giang người ác thay lại khôn hơn, tài rất nhiều kí giáp và quân trú bị đến giáp sức và canh phòng thêm cầm mặt.

Loài khỉ đánh bò tay. Chúng không bằng nhưng chạy trú vào hang ổ. Một lần nữa cướp quyền thắng công lý. Loài khỉ bắn tan vỡ chuyện này còn lâu. Chúng cũng không lấy trộn chiến tranh này làm sỉ nhục. Bởi vì dù sao chúng cũng đã thắng đám quân kia tới hai lần. Vẫn theo tin Domei thi công việc của quân lính Trung khánh trên đường Văn-nam mới có nơi phải định lại tới một tuần, giống khỉ còn làm rầy rà nhiều nữa nếu sau giông người không đem cối min đến để đuổi quân địch chỉ ráp tám nhảy dù từ ngọn cây xuống đè bόp chết những thằng người và nghĩa lý và tàn ác.

Một lần nữa, chúng tôi xin nói, chuyện này không phải từ chúng tôi đặt đề ra. Tin Domei này chính dăng vào ngày 14 Mars. Theo hằng ngày thì những trận chiến tranh khốc liệt giữa người và khỉ đều có quay phim cả.

Nếu quả thực như thế, ta lại càng hay chủ có sao. Người ta càng thù ví những phim ấy có thể thực hơn phim Tarzan nhiều lắm. Trước đây, chúng ta vẫn nhận thấy những người xem phim Tarzan vẽ, thích thì có thích thật, nhưng không chịu tin rằng giống khỉ lại khôn đến nỗi dứt trót sống nên người được để sau này nó trở nên một ông chúa lâm lâm. Lại như khi Bogo thì nhiều người lại nghĩ hoặc cho là người đóng giả. Khi gì lại khỉ tài đến thế: biết đòi tung néo mặt, biết pha trò, bao nhiêu cách diễn lúu đóng phim nhất nhât đều như hệt tài tử vậy. Những bài ở dưới đây sẽ còn đem cho độc giả thấy nhiều con khỉ khôn hơn thế. Ở đây, nhân tiện nói đến tri khôn loài khỉ, ta thử xét loài khỉ có tri khôn như một số người đã trưởng không. Vả giông khỉ phải chẳng là giông vật khôn nhất hay lại còn có giông nào khôn hơn nó nữa.

Từ ngày Descartes xuông lén thuyết tri khôn và thiên tính, người ta vẫn còn phản

THÔNG CHẾ PÉTAIN BÃ NÓI:

« Thanh-niên phải là chung cho cả nước, như chính-phủ này, chớ tịnh vò chảng có chuyện biệt-lập một đảng Thanh-niên nhà-nước ».

vẫn không hiểu nén bảo giông vật khôn vi thiên tính hay là vì trí khôn.

Tuy vậy, những kẻ giữ thuyết « giông vật thông minh » từ trước đến nay đã tiến bộ khá nhiều vì tất cả các điều quan sát của phái này đưa cối tố ra rằng giông vật hành động như người bằng cách lý luận và giông vật có lẽ cũng có, nhưng kém hơn và chắc chắn, những lương-năng làm căn cứ cho các việc hành động có nghĩ rõ ràng như kí túc, sự cảm biết lẽ phải và ta có thể gọi đó là trí khôn vậy.

Người ta không thể nào gọi khác hơn thế sự họ ý ðã làm cho giông vật hành động một cách có tính toán trước và có lúc lại có suy nghĩ và phân tách sự hành động đó nữa.

Về sự cảm biết, người ta có thể kể rất nhiều thí dụ. Trong số thí dụ đó hẳn ta chưa quên chuyện con chó Gachiko.

Con chó này ở Tokio. Chú nó là một nhà y sĩ ở ngoại ô. Sáng sáng, ông ta đi từ ngoại ô vào tỉnh để làm việc nhà thương. Con chó đưa tiễn ông đến nhà ga và trước giờ chú nó ở sở vé nó đã đi dòn đường. Cách đây mười một năm, chú nó bị một nan hỏa-xa thiệt mạng. Mười một năm liền con chó Gachiko ngày ngày hái buồm đến ga và ước có cái niềm vui đau xót là lại được thấy chủ đi về như trước. Nước Nhật lấy con chó đó làm biểu hiệu cho lòng chung thủy. Cái gương của con chó có nghĩa dẫu đẽ viết thành chuyện trên mặt báo và thành bài đẽ dạy trẻ con.

Người ta còn làm hơn thế. Ngay lúc nó còn sống người ta dựng một cái tượng đồng đẽ kỷ công nô – dựng chính chỗ nó đứng đợi chủ ở ga xe lửa. Lúc nó chết, quan tài của nó day hoa. Nhiều người dân bà khóc. Nhiều người

vẫn chǔ trong thuyết thiên-bẩm tất sẽ nói rằng: Con chó kia di dón chǔ như vậy không phải vì nó có trí khôn. Giới sinh nò như quen, vì ngày ngày nó đến đợi chủ là vì thói quen, vì tự nhiên. Nếu nó có trí khôn tất nó biết chủ chết rồi không ra ga xe lửa đẽ dón chủ làm gì nữa.

Những người cãi như thế có lẽ không nghĩ rằng muốn làm công việc của nó, nó phải nghỉ, nó phải nhớ, nó phải luận.

Muốn chứng tỏ rằng loài vật biết xét nghĩ và suy luận tôi xin kèm thêm cái thí dụ này của ông Sapiens: con khỉ và những cây tre.

Có một con dười-uoi bị nhốt ở trong chuồng. Cảnh chuồng có một quả chuối. Tay nó với không đưọc. Người ta đẽ một cành tre ở bên mình nó. Nó cảm tra cời chuối. Nếu cành tre ngắn, nó iỏi vẻ thất vọng. Người ta hèn đưa cho nó mấy cành tre ngắn. Но ngắn những cành tre một lát rồi lắp cành nò vào cành kia. Nó cõ một cành tre dài. Và nó cời được quả chuối.

Xem vậy thi con vật nò quả có trí khôn. Nò biết nghĩ mưu đẽ làm cho cành tre kia dài.

Người ta lại còn kẽ nhiều chuyện loài vật tuy chua thuốc lấy cho minh nò. Những nhà sán bắn có tiếng đã nghiệm thấy trên minh nai con dười-uoi và khỉ đực có cõi lúu buộc vết thương do chính tay chúng buộc. Một con chim giẽ nõ bị súng bắn suốt qua chân. Nò lấy



cô và đất buộc lấy chỗ đậu như ta bỏ những khớp xương sai vậy.

Đỗn g với thi lai tinh hơn. Chúng biết nhét một cành sậy vào chân để cho máu mủ ở vết thương có đường thoát được ra. Nhưng người đi rừng nhiều thường kẽ chuyen rằng: trong một bầy voi đung đưa, nếu có con gặp nạn bị thương thì hai con di hai bên cạnh con bị nạn như hai thay khán bộ diu một người ốm vậy.

Chắc nhiều bạn đã được nghe chuyện này: trong một tỉnh ở Bắc Mỹ, một đoàn xe lửa chạm phải hai con voi của một gánh xiếc kia. Một con bị thương nặng, một con bị thương xoàng. Con bị thương xoàng hết sức giữ xác bạn, không cho ai dân gần: nó sợ người ta lại lâm hại bạ nó lần nữa chẳng! Trong khi ấy, nó hết sức chăm nom con bạn không may và có sức nặng lén. Nó nâng bạn lên dược và con nó đưa vào con kia giặt nhau di vê chưởng.

Những người đã giàn cày thi lại biết rằng giống cày kia khi một chân bị mắc bãy thi thà là ráu liêu chân ra cho gãy chân ấy thi thoái.

Những thí dụ tôi rằng giống vật khôn ngoan, lành lợi và có khí quyết nứa, có thể nhắc hàng ngày không hết.

Gõng quâ ai cũng biết là bao giờ người làm ruộng mang ống si đồng di theo thi lập tức giống qua bay ngay. Chúng nó cùi, chúng nó nhớ ra, có lẽ chúng tự nhủ rằng đó là một thứ khí-giới ngày hèm. Lạ mệt dien là chúng tái lầm, bao giờ cũng đòn ở chỗ mà đòn bắn ở ống ai đồng ra không tới dược.

Giống vật biết già và chết rất nhiều, nhưng đáng chú ý nhất là con cáo. Vẽ mùa rét, giống cáo khô kiêm ăn. Nó bèn nâm quay ra mặt đất. Nó biết rằng nếu chim muông trên trời trông thấy xác nó sẽ nô cùi cũng bay lại ria. Nó đợi. Loài chim, uống cáo chết thế, xúm lại, nó quờ chân ra bắt không khó khăn gì cả. Cố gắng cáo lại giả tăng chết để đánh lừa nhau

Trong trường hợp này, ta không thể không nhận rằng thủ vật eo thông-minh. Con cáo già và chết không dò ai dạy hết: nó đã tính toán đòn do. Trước tiên, nó tính rằng trời rét nó khó kiêm ăn; sau, nó tính rằng nếu

Có-văn mươi người, chi-huy năm ba, eal-trị có một, đó là quoc-gia eo thè thồng

không giả chết thi không thè kiêm cái ăn vào miệng cho sống được.

Chúng ta có nên kẽ thêm một ít loài vật biêt tự túc để cho câu chuyện này được hoàn toàn. Một con diều hâu bị bãy. Nó khỏe mạnh như thường. Từ khi đem về nhà, nó bồ ăn bồ uống được mười ngày thi chết.

Về trường-hop này, bác-sĩ Paul Battel ở Museum national ở Hoa-thịnh-don có viết một bài khảo vè tri khôn của loài vật và ông có trung ra một tài-liệu chưa mấy người từng biết. Là có một giống tắc-kè ở đảo Galapagos tài-tinh lẩn: chúng tự ý muốn chết lúc nào cũng được. Bác-sĩ có bắt nhiều con tắc-kè vào lồng-nay đểem vè nhà nuôi. Được ít lâu chúng đều tự tử cù — tự tử không vì một nguyên-nhan nào cả. Bác-sĩ Battel kẽi luận rằng giống tắc-kè này có một cái hạch riêng tiết ra một chất độc vào khắp các co-thè khi nào chúng xé rát đời không dâng đứng nữa.

Những người dạy súc vật ở các rap xiếc và ở các h้าง phim cũng công nhận rằng loài vật có tri khôn.

Bà dành lúc mới bắt đầu dạy súc-vật họ cũng iốn công phu lắm, nhưng một khi chúng đã hiểu những người ta dạy chúng muốn gì rồi thi chúng làm theo ý định của họ một cách chóng vánh và ít khi lầm lẩn.

Người ta nghiệm ra rằng phẩm giống vật không phải con nào cũng có trí khôn ngang nhau đâu. Gõng ngựa có một trí khôn rất tốt, chúng biết xé đoán và khi nào dùng đến bộ dien nô nhất nhất chúng đều ngầm nghĩ và tính toán đâu ra đấy.

Xem như vậy ta có thể lấy tam-lý mà kết luận rằng giống vật cũng có trí khôn như người. Năm 1892, nhà bác-học Quatrefages đã nói: « Tôi càng nghĩ thi lại càng dám quyết rằng loài vật xét đoán và nghĩ-ngợi như người. Só dể được thi là chúng cũng có tri-khôn như người. Có khác một dien là tri-khôn loài người thi rộng vò cùng mà của loài vật thi hẹp hơn ».

Chúng tôi xin mượn câu này để kết-luận và cũng nhân tiện để trả lời những bạn đã nghi ngờ ái tri thông-minh và lòng can đảm của những ông bô-dù vừa nói trên kia,

TIỂU LIÊU

AI CÓ BÁO GRINGOIRE, VU, VOILA CŨ P
Muôn mua báo GRINGOIRE, VU, VOILA cũ, trước năm 1940-1941. Về thư hay đến M. Luyet 36, Henri d'Orléans sòng từ 9 đến 11, chiều từ 3 đến 6 giờ.

CON KHỈ ĐỘC

KHÔNG ĐỘC ÁC

Những chuyện
ở chung quanh
con khỉ độc

Hồi thập-lục thế-kỷ,
một thủy-thử người
Anh tên là André

Battel, bị người Bồ-dào-nha bắt làm tù binh
ở Angola, nói chuyện vè con khỉ độc trước nhất.

Theo Battel, thi con khỉ tên Pongo là một vật khùng-lồ giống hệt người ta, chỉ khác là chân nó không có bắp thịt. Nó ở trên cây, song thỉnh-thoảng cũng vào nhà người ta ngồi trú. Tay cầm môt cái gậy, nó có thể đánh-chết voi hoặc làm voi phải chạy trốn. Sức khỏe của nó có thể dè
được mười người một lúc.

Sau này ông La Brosse còn nói thêm nhiều chuyện kinh-dị hồn thê. Ông nói trong rừng hoang châu Phi, thường có những bàn tay đèn và lòn ru lồng lồng trên các cành cây thấp xuống. Hết vô phúc cô gái da đen vò ý di qua phía dưới là bì những bàn tay ôm ôm chaoing ngay lấy, nhắc đồng người lên cao rồi bị đem đi một nơi nào xa thẳm khô ai biết. Các cô bị giam hãm một nơi buộc phải nằm nô-lé và lâm... người... nâng khăn sáu túi của con khỉ độc, nó đổi dài với cá rết nãnh-nãnh lě-phêp, trừ một điều là không cho các cô được tự do.

Chúng ta nhún vai khi nghe các chuyện đó.

Song người già già giờ đều tin như vậy.

Mãi đến g ữa thế-kỷ thứ mười chín, người ta mới bắt đầu không tin những điều nói trên, do những tài-liệu khâ-dị gọi là có giá-trị và hoa-đang tin của mấy nhà thám-hiểm trong số đó có một giáo-sĩ người Anh.

Chính giáo-sĩ người Anh tên là Savage là người đầu tiên phát những thành-kien sai lầm vè con khỉ độc Rori đến người Pháp tên là Dulhaiu và người Đức Koppenfels.

Hồi ấy, các nhà thiên-nhiên-học gọi con vật ấy là *Inagena*, *Gina* v.v... Mãi đến năm 1847, người Mỹ mới bắt đầu gọi nó là « gorille » theo cái danh từ khoa-học nà ; *Troglodytes Gorilla*. Sau đó ít lâu, các nhà khoa-học liệt hẳn giống hầu ấy vào loại *Gorilla Gina*.

Khi độc có phải là người
rừng không?

Từ đấy trở đi, người ta mới có thêm nhiều tài-liệu xác thực về giống hầu ấy. Tại nhiều nước, Viện khoa-học nhận được những xương sọ, và cả những bộ xương toàn thân nó, cùng những bộ xương đảo được dưới đất hồi giống ấy còn được coi như là một quái vật, như Rồng như Lân.

Khảo-cứu như vậy, chưa đủ. Người ta lại tổ-chức nhiều cuộc thám-hiểm để nghiên-cứu giống ấy tại ngay nơi nó sinh trưởng, và bằng xương bằng thịt sống kia. Công việc của đoàn thám-hiểm của đại-ý Arrhenius người Bỉ kết quả được mỹ-mẫn hơn hết.

Nhờ đoàn thám-hiểm đó, ngày nay người ta đã có những tài-liệu xác-thực và dày dà vè một giống vật mỗi ngày một hiềm và đương di đến cõi diết-vong.

Quê-hương giống « Gorille » không phải chỉ là ha' xã Galoon và Congo, như người ta tưởng lầm bấy lâu. Nó ở hầu hết các rừng-rừ châu Phi.

Giống ấy có nhiều loại đại-đồng tiền-dị, tùy từng dia-phuong.

Nó là giống hầu lớn và khỏe hơn hết. Con đực lùc thanh-niên, thường cao tới 1m80, nghĩa là nó dài hơn vóc người ta nhiều, vì thân nó so với mình nó thi rất ngắn. Battel bảo rằng chân nó không có bắp thịt. Nó ở trên cây, song thỉnh-thoảng cũng vào nhà người ta ngồi trú. Tay cầm môt cái gậy, nó có thể đánh-chết voi hoặc làm voi phải chạy trốn. Sức khỏe của nó có thể dè được mười người một lúc.

Sau này ông La Brosse còn nói thêm nhiều chuyện kinh-dị hồn thê. Ông nói trong rừng hoang châu Phi, thường có những bàn tay đèn và lòn ru lồng lồng trên các cành cây thấp xuống. Hết vô phúc cô gái da đen vò ý di qua phía dưới là bì những bàn tay ôm ôm chaoing ngay lấy, nhắc đồng người lên cao rồi bị đem đi một nơi nào xa thẳm khô ai biết. Các cô bị giam hãm một nơi buộc phải nằm nô-lé và lâm...

người... nâng khăn sáu túi của con khỉ độc, nó đổi dài với cá rết nãnh-nãnh lě-phêp, trừ một

điều là không cho các cô được tự do.

Chúng ta nhún vai khi nghe các chuyện đó.

Song người già già giờ đều tin như vậy.

Đi đến đây, nó thường thè lên những tiếng như tiếng yêu-tinh tả trong chuyện Thần-tiễn, gieo sụ khùng-khiếp trong óc thè-dàn nhât là đòn bô con gai trong cả một miền rừng rú. Cũng may là rát ít khô-nô bô-tròm người vật, hoa quả. Nó tới đâu là người ta biết tới đó, do những tiếng kêu ghê-gườm của n báu-hiệu cho người ta.

Người con gái và con khỉ độc

Song nó cũng không dữ tợn như lời người ta đã thuật lại đâu. Những giống khỉ độc ấy, người ta có thể nuôi từ lúc nhỏ, ở trong nhà như chó, mèo, tỏ ra rất trung-tinghia với chủ.

loạng-choạng đi rò từng bước như một người mù. Sau người ta xét ra là Gargantua đã bị kẻ nào cho uống một thứ cưỡng-toan. Viên võ quan chưa chạy mãi, được ít lâu Gargantua lại được sảng mắt; nhường từ đây nó đã mất hết tinh thần lành xưa và trở nên cău có như bây giờ.

Không cần dạy eung khôn

Giống ấy hình như có một thiên-bẩm sẵn. Nghĩa là nó có tri-khôn một cách tự nhiên chứ không phải do sự dạy dỗ hay sự bắt chước.

Một lần có Cún-ning-hàm bận bộ áo trắng rải sang con khỉ độc định ngồi kề lén đầu gối, bị chủ nỗi giận đầy ra. Nó liền đi lấy một tờ nhật-trình đem đặt lên đầu gối chủ rồi ngồi tốt lên, chờ khôi lâm bẩn bộ áo đẹp.

Sau, chủ nuôi nó phải đi xa, gửi một người nuôi hộ. Con vật trung-nghĩa nhở chủ quá buồn rầu, nhín ăn mà chết.

Cố-nhiên không phải con khỉ độc nào cũng ngoan-ngoan đáng yêu như con khỉ nuôi từ nhỏ này. Nhưng thế cũng đủ tỏ rằng giống ấy nguyên không phải là một giống dữ-tỵn ghê-gớm như lời Batell thuật trên.

Cũng có con bắt và giết chết được người, nhưng cũng nhiều con phải chạy trốn các nhà thiện-sa. Nó chạy trốn nhanh như gió, minh nắng hàng vạn trăm cây mà không rụng cánh nọ sang cánh kia nhẹ nhàng như bốn.

Bản tính khôn ngoan và lo xa, thường lúc ngủ trong rừng là dựa lưng vào một gốc cây to để tránh khỏi bị đánh bắt thỉnh-linh do phia áy.

Nó đi bắng bối chán tay và linh-thoảng cũng di đứng hai chân được như người ta.

Con vật to lớn ấy tuy sức khỏe như thế, song dễ giết chết hơn nhiều giống khác, và không chịu được vết thương lâu bằng người, dù là vết thương do một viên đạn nhỏ.

Thò đầu Chú Phi thường khi dùng tên bắn giết nó, hoặc dùng lưỡi bắt sống nó.

Khi con khỉ độc bị thương sắp chết, nhà di săn mới thấy nao lòng. Vì nó giống người quá. Nó rên-rỉ, la-lối kêu đau. Tay-nó khoanh lai che mặt hoặc bưng lấy vết thương để máu khói tép ra, vật lộn đầy đùa, với vẻ sợ chết tỏ rõ trên nét mặt dữ-lợn thù-hiem Nhà liệp-hộ, trước quang cảnh ấy, đồng lòng, và thỉnh-linh lòng se lại, ăn-năn hối-hận vỗ cùng, tưởng như mình vừa gây nên án-mạng.

LÊ HÙNG PHONG

HO LAO

Tôi có một phượng thuộc họ lao của ông bà đẻ lại . . . Nay làm ra bán. Mời ve giá 12p00

M. Nguyễn - văn - Sáng

Cựu Hương-Giao tặng Tân Quới (Cần-Thơ)
Bolte postale n° 10

Hai cuốn sách mới về thông-ché Pétain

Chúng tôi vừa nhận được hai cuốn sách mới nói về thông-ché Pétain : một cuốn viết bằng tiếng Pháp do ông Jacques Duval soạn « Souvenirs sur le maréchal » thuật những kỷ niệm của ông với thông-ché. Cuốn thứ hai viết bằng quốc-văn và do ông Trúc-Định biên soạn. Ở đầu tập này có thơ của ông Thùy-Thien diễn theo ý nhà ngoại giao kiêm văn hào nước Pháp là P. Claudel. Trong cuốn sách của ông Trúc-Định tác giả thuật rất cẩn kẽ về cuộc hội đàm 24 Octobre 1940 giữa hai quốc trưởng Pétain và Hitler. Ông Trúc-Định lại nói rõ cả cái chương trình cách-mệnh quốc-gia của thông-ché Pétain, nhiều đoạn lâm ly thống-thiết, nhiều đoạn làm cho người xem phẫn khởi, thật đã tái tinh vậy.

ĐÃ XUẤT BẢN :

Giặc Cờ đen

Sách dày 100 trang, khổ 12x19,
hai màu — giá bán 0\$35

Cô Tư Hồng

dày 240 trang, khổ 12x19, giá 0\$81

HỎI-TÀI:

TRUNG - BẮC - THỦY - XÃ
30, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Bồn mòn thuốc bắc cần thiết cho
Nam, phụ, lão, úu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bồ-thập Đức-phong 1\$50
- 2) Thuốc Đại-bồ Đức-phong 1,50
- 3) Thuốc Điều-kinh Bồ-huyết 1,20
- 4) Thuốc Bồ-tý-tiều cam. . . 1,00

do nhà thaoe tường đỗ

Đức-Phong

phát hành

Một hiệu thuốc tin-niệm, có bán buôn bán lẻ
thuốc sống, thuốc bảo-chế và các thứ sâm-chính hiệu.

45, Phố Phát Kiển - Hanoi

Những

CON KHỈ « NGU'ÒI » và những

CON NGU'ÒI « KHỈ »

Trong các giỗng vật, khỉ là loài được người ta để ý đến nhất vì khỉ là giỗng vật giỗng người hơn cả.

Người ta thường xướng lên thuyết khỉ là ông tò loài người vì thấy khỉ giỗng người. Nhưng theo Darwin thì những nhà khảo sát về sự tiến hóa của các chủng-loại không bao giờ xướng lên thuyết ấy.

Nhưng ta có thể nói rằng loài khỉ và loài người đều mang một ông tổ sinh ra. Theo thuyết này thì cù lõi loài người và cù lõi giỗng khỉ là hai anh em ruột. Hai ngành đó cứ di mãi mãi xa nhau cho đến bây giờ chẳng ta không nhận bắt cù một bắc khỉ nào là có họ với chúng ta. Trong khi chính bắc khỉ đó rất có thể là cháu gọi ta bằng chú hay bằng cậu xa lắc xa lơ.

Theo những sự nhận-xét của khoa cõ-sinh-vật-học thì từ đời thương cổ, bắt cứ về loài nào, những giỗng sinh đời sau bao giờ cũng hoàn-toàn hon giỗng sinh đời trước. Ông Cuiver cũng đã đưa vào những sự nhận xét của khoa cõ-sinh-vật-học mà cho thuyết « khỉ là tò loài người » là đúng. Đã tận bảy giờ phái cho khỉ là ông tò loài người và phải phản đối vẫn chưa bến no chiu bến náo.

Cũng như người, khỉ có nhiều giỗng lầm. Có những giỗng khỉ sống biệt-lập trong những khu rừng quâ ám-u râm-rap mà người ta không làm thế nào vào gần để khảo sát phong tục của chúng được (có lẽ giỗng này là khỉ Tào dã đánh quân lính Trung-khánh chảng?) Nhưng dù thuộc về bất cứ một giỗng gì, không có giỗng khỉ nào ta sống chung dụng với loài người. Trong những khu rừng ở Phi-châu, khỉ sống hàng đàn hàng lũa nhiều và kẽ nhưng mỗi khỉ chảng thèng bóng người là cố tìm cách trốn tránh hình như chảng biết rằng những cái ông hơi giỗng giỗng chảng kia đã nhiều lần giao'acc se khảng-kiếp cho loài chảng. Cho đến cả giỗng khỉ đặc mà ta thường gọi là đười-ươi, trong bể ngoài thi dã tợn, đỗ-đò là thê, mà trong

thấy người là chạy như ma duỗi. Người ta đã đỡ oan cho đười-ươi là một giỗng vật hung dữ. Chính ra đười-ươi là giỗng rết « đê tình » và giàu tình thần gia-tộc nhất. Thường thường giỗng này chỉ sống từng đoàn độ mươi con là nhiều. Đó là cù một gia-dinh đười-ươi sống tự họp rết hòa hợp với nhau. Ban ngày « ông » đười-ươi di kiêm các thứ quả về nuôi vợ con, ban đêm lại ngồi ở cửa lò đê canh cho vợ con được ồn. Nhìn khỉ khi sai các con di kiêm mồi và khỉ nào con nhầm lẩn, khỉ ta cึง mắng mồ và có khi đánh đòn cẩn thận. Trong thán thê nặng nề như thế mà đười-ươi leo trèo rết giòi cho nên chúng thường bết chọn những cây xác chắc chắn và cao để lèn lõi.

Đười-ươi là một giỗng vật hiền lành thực dãy nhưng vô phúc cho nhì di sản não mà bắn chui hay là chì bắn nó bị thương xoàng. Lúc ấy nó sẽ trả nên mọi con vật hung dữ hon hổ, xông vào nhà di sản cầu xé, cào cắn cho đến khi tan ra từng mảnh mío thịt. Người ta kè chuyền rặng có môt nhà di sản gấp hai vợ chồng đười-ươi bèn giờ súng nhầm một con bắn. Con cái bị thương nặng ngã từ trên cao xuống rãy rạ chòi chết. Con đực không bờ vợ chạy đê chánh những viên đạn có thể giết nó mà còn liều mạng đâm bồ xuống vò lấp nhà thiện-xạ mà cầu xé bô thù cho vợ.

Ở đảo Bornéo và bán đảo Mã-lai, có một giỗng khỉ rất to mà dân bản-xí gọi là « người rừng ». Giỗng khỉ này có thể cho là tiêa-biều nhữ g người chòng, người cha khuôn mẫu. Những khỉ con bao giờ cũng quấn quít ở với cha mẹ cho đến khi đến tuổi « trưởng thành », lập một gia-dinh riêng biệt mới thôi. Giỗng khỉ này gân suối đời ở trên cao, chỉ trú khỉ nào khát nước mới xuống đất chôn lát mà thôi. Trong những khu rừng ở những xứ ấy, những nhà di sản phải lấy làm ngạc nhiên thấy trên những cánh cao những cái lều làm bằng cành cây đan với nhau rải rác chắc chắn và lợp bằng

những lá to để che mưa nắng rất khéo : đó là tò của những « người rừng ». Những khỉ muôn tránh súng của nhà di sản, những « người rừng » đều chui hết cả vào lò. Những tò ấy nhiều khỉ lanh chắt quâ, những cánh cây đan mai quâ đã làm cho nhiều nhà di sản phải thất vọng vì đạn không thể xiên qua được. Muôn bát sống giỗng này, dân bản-xí thường dáo khuring hổ sâu, dưới hổ đê một thứ rưa vỏ xanh eùi vàng. Ngày thấy mùi rưa, « người rừng » khảy xuồng hổ ăn, thê bì bắng. Người ta kè chuyện cõ ba, « người rừng » bị bắt. Con cái và con nòi bị rốt trong một cái chuồng đê cạnh chuồng của con đực. Ngày ngày chúng mòn men ra chán-sóng thô tay sang chuồng nhau nó vuốt ve con kia ra dáng ủi-ym lâm.

Một hôm « nàng » chết, « chàng » ù râ như măt hồn, cả ngày không chịu ăn uống gì chỉ ngồi đăm đăm nhìn ra phía người ta khiêng xác « nàng » đi. Được ít ngày sau, « chàng » đã theo « nàng » sang bên kia thế giới. Đứa con mõ-cõi thương cha mẹ cũng bắt trước lõi tuyet thực và sau đó lõi lâu cung chết nõi.

Q

Những khỉ ấy có thể gọi là những khỉ... người, và lại « người » hơn cả người. Những khỉ ấy, nêu biết nói sẽ cõc-luc phản đối những người mang cái danh-từ « khỉ » để gọi những người chảng ra người, những người ta có thể gọi là những người... khỉ. Nếu các bạn còn chưa hiểu mà cho cao trên đây là lõi nghĩa, xin lên « Đời không tri-ký buồn như... chêt » và

Hắn (gọi thế để không ai mệt lòng) là một tên văn dốt, vú dát, chói con gà không nôi, học một năm chưa đọc thông chũ quốc-ngữ, đã thê Hắn di hán. Hắn võ dâu đén đê, cười hè-hè sung sướng như một nhà bác-học mới tìm ra được môt điều gì mới lạ. Hắn tết xung lõa xác các quan-viên nên không thể dùng chung dài và trống cùng với ai cả. Hắn mua một cái trống son son thiệp vàng, một cái dài bít bạc bô trong một cái túi gốm wach đền nhà hát khuya xong lại zách vè.

Cá làng có-dầu sợ tiếng trống của Hắn. Không phải vì « xinh » nhưng vì lõi lầm. Hết cù thấy bông dâng Hắn xách trống đến là người ta thi thào bảo nhau « kia thằng bón « sục lắc » đê đán » hay « chả đánh trống sur - lử đê lại kia kia l » Những ông bạn được Hắn cho dí « che tòn tòn » khen lây khen đê là trống của Hắn « xinh » trong khi có mặt Hắn, nhưng họ thường bình phẩm riêng với nhau : « Nói trộm bông via nó, chả tiếng mõ hàng « sục-lắc » nghe còn ầm lai hồn đinh nói

thu trai).
Sắp ăn thịt ngũ tuân thê mà Hắn làm dâng hơn cả những đê gõi Hắn bằng ông. Rặng đang đèn, Hắn đê cao cho trảng nhôn như rồng bô; tóc nứa dầu đê trảng, Hắn mua thuốc ruộm cho den nhanh. Rồi lén đòi kính trảng gong vàng, ngày rày Hắn tha-hướt, uốn eo như con gai đạo qua các phố cõ nhiều thiêu nứ tre như những cõ chỉ bằng tuôl con gai út Hắn ! Ngày ta hô sao giờ hằng nực đèn chay rya giải đường mà Hắn không chịu bỏ đói bít - lát đèn, Hắn giả lòi là đê cho « nò nền » và có thể mới là ván-si. Rặng đê trảng, tóc đê den và lại có cù xe-nâ, thê mà hinh ảnh Hắn vẫn chưa lợt được vào một đôi mắt xanh i áo hêt. Hắn thất vọng, chán đói và thường lán ra mặt ài ru, ngâm trảng ngâm ấm lèn « Đời không tri-ký buồn như... chêt » và

đi dâng cũn cùn tui áy là của Hán tíc - cành làm ra. Trong hời kży Hán mắc bệnh chán đời vi không tri-ký, thi một ông bón đén rá Hán di hán. Hắn võ dâu đén đê, cười hè-hè sung sướng như một nhà bác-học mới tìm ra được môt điều gì mới lạ. Hắn tết xung lõa xác các quan-viên nên không thể dùng chung dài và trống cùng với ai cả. Hắn mua một cái trống son son thiệp vàng, một cái dài bít bạc bô trong một cái túi gốm wach đền nhà hát khuya xong lại zách vè.

Cá làng có-dầu sợ tiếng trống của Hắn. Không phải vì « xinh » nhưng vì lõi lầm. Hết cù thấy bông dâng Hắn xách trống đến là người ta thi thào bảo nhau « kia thằng bón « sục lắc » đê đán » hay « chả đánh trống sur - lử đê lại kia kia l » Những ông bạn được Hắn cho dí « che tòn tòn » khen lây khen đê là trống của Hắn « xinh » trong khi có mặt Hắn, nhưng họ thường bình phẩm riêng với nhau : « Nói trộm bông via nó, chả tiếng mõ hàng « sục-lắc » nghe còn ầm lai hồn đinh nói



trong sự-làm nghe côn-cố nhịp điệu hơn là những tiếng trong sơn-xóm l». Hắn giàu nên được cõi-dầu chiền chuồng dù diều. Hắn mê một cõi-dầu tre mảng dẹp lâm và cũng được mecte mè lại vì có ta thấy Hắn nhiều tiền. Hắn tưởng đã tìm thấy được «ái-linh» và thường khoe với bạn bè là cái số-dao-hoa của Hắn đóng trong cung xénh phách. Vợ cõi Hắn lành lanh và rãi có đarc, Hắn không sợ về cái đường ghen. Nhưng không nhẽ bô lẩn lóc cái cửa hàng để đêm ngày phung sự dinh, Hắn thuê một cái nhà làm tò uyên-tuong.

Hắn cõi vợ trê không được tiếp-bắt cõi đàn ông hay đàn bà, quen hay lạ. Cửa số cõi ngày đóng kín như bưng và cõi cõi vợ trê không được bước ra cái balcon trên gác. Không chịu được cái mối tình «quán thúc» con chinxanh dã võ cảnh bay di theo tiếng gọi của một người trê hon Hắn. Từ đây hân ghét hết cả nhenga người trê tuổi, bắt đầu ghét từ con trai Hắn ghét đi, tuy con Hắn là một thanh-nien có chí-khi biết chọn một con đường sáng sủa hơn là con đường cõi bõ. Hắn càng ghét nhenga người trê tuổi bao nhiêu thì Hắn lại sợ cái tuổi già của Hắn bao nhiêu cho nén ai mà gọi Hắn là «cụ» thi dù thân đên đâu Hắn cũng tinh-giao. Cõi lần Hắn dã tro-trên nói «Thật tôi sợ cái tiếng «cụ» hơn là tiếng bom tieng súng. Ai muốn mảng (tôi dùng tiếng này để tránh một tiếng nặng hòn) tôi thi mảng nhenga xin đừng gọi tôi là cụ».

Cái con người «khì» ấy rất thích ăn thịt khì và rất gêu-khì (âu đó cũng là một sự-tinh-cõi rất hợp và phải chõ). Một hôm có một anh hàng khì đem đến bán cho Hắn một đôi khì. Hắn cõi - kẽ mãi giả một giá rất rẻ. Anh hàng khì chợt nghĩ ra là Hắn rất thích gọi mình bằng «cụ» và băng «quan» bèn thia :

— Bám... ..cứu, cứu cho già như thế thật cháu không thể nào đẽ hâu cõi được.

Hắn sung sướng quá, quên hết cả giờ dắt và mua đôi khì ấy bằng giá bốn con khì. Bán xong anh hàng khì khum nón :

— Bám lay «quan» con xin vè.

Ôi giờ o! các bạn có đoán được sự gi sõ xảy ra không?

Mỗi Hắn hắng hắng lên, mũi hán nở hán ra. Tuy anh hàng khì dã ra gân đên cõi, Hắn còn gọi giật lại thường thêm cho mọi đồng bạc : — Anh lẽ phép và «biết diều» lâm, bawn sau có khì cõi đem lại đây, bao nhiêu ta cõi mua. Thứt cho anh vè cho sóm súa, nghe!

Nhenga khì Hắn nuối, nõi biết nõi, chàng sẽ đồng thành hõe vao lai Hắn : «Ný con người ka o! ngươi thật «khì» hơn cả nhenga khì chính tông!»

TÙ-LUYỆN

Một sự thay đổi

Sách Hoa-Mai chẳng những được cõi bạn học-sinh nhiệt-liệt hoan nghênh, mà cả nhenga người lớn lúu cũng ham thích. Bởi thế nên có nhiều loại sách học-sinh bắt chước, rinh bầy y như sách Hoa-Mai Ví-vây, bắt đầu tự số II, nha xuất-bản sõi đổi bia, theo kiêu bia Hoa-Mai số Tết

ĐÃ CÓ BÁN:

HOA THỦY - TIỀN

Hoa Mai số II của Thy-Hạc giá 0p10

Người em sâu mộng

Truyen dài của Vũ-trọng-Can giá 0p60

Trại tài, gai sắc yêu nhau bằng mối tình mèo-say, dám đuổi — Rồi cái tình eo-le của doi giao-nan, tài-lứ kết-thúc bằng mối hận ngàn đời Cái tình đó đã được ông Vũ-trọng-Can thuật lại bằng một giọng văn lâm-ly, đầy thơ-mộig.

Nhà xuất-bản CỘNG LỰC 9 Tako Hanoi

Sắp vé rất nhiều :
7 Couleurs sans Danger

«ICLAN»

(Mont Rouge)

Thuốc vé cho học-sinh dùng rất rẻ và tiện, thay cho bút-khì. màu hiện rất kinh-kiêm.

Có 7 mẫu đẹp và song.

Mua buôn xin viết thơ dành trước tại Đại-lý độc quyền TAM-ANH — 96 Bd Bonnal Haiphong — Tel. 706

THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

236 Đầu Cõi Nam Hanoi

Thuốc bánh, thuốc dầu. Vừa rẻ! Vừa ngọt! Bổng bão chư Tôn! Hãy xin chiếu số.



I Hạnh-phúc, phải biết tạo ra mới có!

Trước khi định viết thiên luận ái-tinh này, chúng tôi có bàn qua với một người bạn. Thấy những tu-luồng mà chúng tôi sắp đem trình bày độc-giả, nói ra, sẽ dụng chạm đến một nhà văn có cõi tieng tăm lán tai-tieng trong một hạng độc giả lầm thường bạn tôi lưỡng lự : «anh viết thế, tôi sợ một số đông độc-giả hiếu nửi lương thiện ở chỗ ca tụng gai dí. Họ «thần hò» gai giang-hồ, họ cho gai giang-hồ là cõi chát của thần minh là hão có lòng. Có khác gì họ hão độc giả họ là hão: binh thường, không lòng, không ruột. Một dạo họ công kích rất phải, cuốn »Đời muai giò» cho rằng tác giả cuồn ấy dã «thi vị hóa» cái nghề làm dí, nhưng tiếc thay chính họ lại ngoi khen và «thi vị hóa» cái sự lây dí — dí giả. Do đó, ta không lây làm lợ tiếc thayết của họ, quả nứa tă yê gai giang-hồ. Gai giang-hồ, sự thực mươi người thi đến chín người vì ăn bò làm bieng, sớm ham cài lúu nhục độc-bắt chinh, mà dí làm dí. Họ chẳng còn một vài kẽ gọi nỗi cái lòng thương hại của hồn hồn hồn là những chuyện tình người cõi vì làm lợi cõi

«khoác lác» không có đúng ngộ bĩ-quǎn, họ lại yêu linh lấy một phần sự thực — điều này thi nhiều người đã nhận thấy — song những chuyện ấy lại rất hợp với sở thích dân bà trê con. Họ đã đưa hoan nghênh bằng cách cứ «dùng roi gân bò» đánh dộc giả phu nữ, bằng cách ngụ ý gián-tiếp ché bài những cái đẹp dẽ cao quý của các thiếu nửi lương thiện ở chỗ ca tụng gai dí. Họ «thần hò» gai giang-hồ, họ cho gai giang-hồ là cõi chát của thần minh là hão có lòng. Có khác gì họ hão độc giả họ là hão: binh thường, không lòng, không ruột. Một dạo họ công kích rất phải, cuốn »Đời muai giò» cho rằng tác giả cuồn ấy dã «thi vị hóa» cái nghề làm dí, nhưng tiếc thay chính họ lại ngoi khen và «thi vị hóa» cái sự lây dí — dí giả. Do đó, ta không lây làm lợ tiếc thayết của họ, quả nứa tă yê gai giang-hồ. Gai giang-hồ, sự thực mươi người thi đến chín người vì ăn bò làm bieng, sớm ham cài lúu nhục độc-bắt chinh, mà dí làm dí. Họ chẳng còn một vài kẽ gọi nỗi cái lòng thương hại của hồn hồn hồn là những chuyện tình người cõi vì làm lợi cõi

Trong những cuốn tiểu thuyết của nhà văn ấy, téc giả đã nêu ái-tinh làm cái lõi s'ng duy nhất của người đời: «sống dẽ ma yên, tôi không yên được chẳng thà hể!» và khuyên mọi người: «tôi muốn rằng các ngài và tôi, la cu sống dí, sống rõ dại một lý dí». — nghĩa là cứ theo mệnh lệnh của tim bão «yêu» là yêu liều mạng dí. Nào bạn gai cứ «rõ dại» đi một lý, rồi sẽ được họ ca tụng là bang có lòng có ruột : «Nhưng người dân bõ dại một thứ dại mà kẽ không lòng không làm được». Họ chờ những kẽ sống bằng óc — tức bằng tuuh-lóan. Họ ngày-biện triết-lý. Nhưng rồi họ lại mâu-thuẫn, tự mình cõi kinh minh: «Ngay mai mai (của Tô quoc) không thè xay bằng áo mộng, phải xay trên những nền lảng của sự thực», co đoạn họ tự bào chữa: «Không ai có quyền chỉ trich cai sở thích cõi minh, nhưng nõi minh có cõi công bình thì minh cũng không nên vì cái thích cõi minh mà không ua cái thích cõi người khác»

Nhưng, với một nhân-sinh quan mới, ta hỏi họ : nếu cái sở thích của tôi không có hại riêng anh, nhưng có hại đến tinh thần đoàn thể mà trong ấy lẽ tự nhiên có cả anh và tôi, liệu anh có quyền chỉ trích tôi không ? (cái hại tinh thần đoàn thể ra sao, trong một mục sau tôi sẽ nói đến).

Ngày nay, sống với óc đoàn thể, người ta không thể nói : « mặc tôi ! tôi thích thế, tôi làm thế ». Cái « tôi » không thể sống cô-lập được. Cái « tôi », sở dĩ có được, là nhờ gia đình, Tô quốc — tức đoàn thể vậy.

Nhà văn ấy còn viết nhiều chỗ mâu-thẫu nữa. Chúng tôi không muốn bình phẩm ở đây. Chúng tôi sẽ gián-tiếp trả lời tác giả trong những bài luận-huyết tinh-ái trước luật tự nhiên,

Không ! tôi không có cái quan niệm rằng văn chung chỉ dành riêng cho một thiểu số người thường-hức. Chúng

tôi không muốn có những độc giả « đàn bà trẻ con » được khuyễn-kích sống liều-linh, yêu « hạt mang » đi, để nhà văn ấy tôn là « ông Hoàng bá Hoàng cha trái tim » để được « chào sự phát-biển mảnh liệt và đầy đủ của sức sống ở trong bà, cô » — những hạng có « lòng » có « ruột ».

Đàn bà trẻ con cũng là những phần tử của quốc gia. Mà những phần tử ấy càng phải được sún sót nhiều hơn, vì trình độ trí óc họ còn kém cỏi.

Tron khi người ta đương lo kién-thiết lại một quốc gia có nhiều người ta không được đề sót lại một lực lượng nào — dù một lực lượng rất nhỏ mọn — mà không dùng đến. Không sợ mịch lòng. Không ngăn ngại gì cả. Cái thiên-chúc của con nhà văn Việt-nam, nếu không phải là tay trù những cái có hại, và gom góp vào công cuộc giúp ích cho đời, thì còn lấy gì làm chỗ tự

kiêu về sự sống đậm-bạc của mình.

Và chúng tôi còn tin tưởng nhất định trong lide này — trong cái lide mà luật nhân-quả đã thi hành đến triệt-dè ; mà nhiều kẻ đã nhận chán được những bài học thảm thua của hiện-tinh thế giới ; mà tiếng súng đại-bắc kích thích lòng người vẫn mạnh mẽ hơn những trang sách — bạn trẻ càng phải mau mau tinh ngô, tinh thần đam-chuyen thiết thực nhiều hơn là áo mộng.

Hạnh phúc chẳng phải là vật có sẵn, đợi rồi nó đến. Phải biết tạo ra mới có — tức phải biết chiến-dấu. Yêu cũng là chiến-dấu, hy sinh Yên, phải đúng với luật lệ thiên-nhiên, cho thân-mình được sung sướng, cho gia đình được phong phú, cho tổ quốc được thịnh-vượng. Đó là những phuong-phap mà chúng tôi sẽ đem-trình bày bên dưới.

Nhưng, giờ đây bắt cứ trong trường-hợp nào, bạn trẻ chúng ta hãy lấy câu sau này làm châm-ngôn xú-thể để : « hạnh phúc cá-nhan, sở dĩ có, là do sức chiến đấu của một người. Mà sự chiến đấu ấy, cũng phải gom góp vào trong phạm vi với sự chiến đấu của đoàn thể nữa. Vì hạnh phúc của đoàn thể phải có, mới đảm bảo nỗi hạnh phúc của cá-nhan. »

II

Khi còn phải uống một hũm nước, người
đời còn phải
yêu đương

Bà nhiều lần, chúng tôi có lên tiếng thừa nhận cái luật tự-nhiên : thừa nhận rằng có một đẳng-thiêng liêng tối cao — tức Thượng-dế — đã sáng

tạo ra các sinh vật trong vũ-trụ (người, thú-vật, côn-trùng ...) Ngài bắt các sinh vật ấy phải tuân-theo và hành động thật-dung với cái ý-muốn riêng của Ngài. Sự muôn-vật-trái lệnh, ngài bèn phân-thân thiên biến-vạn hóa, nhập vào trong lòng các sinh vật để giám-sát, thi hành triết-dề cái luật nhân-quả. Thuận-theo ý-muốn của Ngài thi có hạnh-phúc. Mà nghịch, cá-nhan lẩn-dùm-thé-danh bị diệt-vong.

Vậy, không-muốn mất-hạnh-phúc cá-nhan và đoàn-thé, không-muốn bị-tiến-diệt, chúng ta phải-tìm-biết những ý-muôn-mẫu-nhiệm của Thượng-dế, để cù-thé hành động trong tinh-tất-cá-những công-việc người-dời : bắt-kỷ-lúc nào, bắt-cứ-trong-địa-hạt-nào. Rồi thân-chúng ta, sẽ chắc chắn được sung-sướng một cách chân-chính, bền-bỉ, gia-dinh và tờ-quốc sẽ man-giàu-mạnh, tóm-mặt với năm-châu.

Đừng-tưởng đến-lúc-ra người-ánh-sáng, ta-mặc-bị luật-tự-nhiên-chi-phối. Nên ta vào-vũ-trụ, ngay-trong-cái-học-sáng-tạo-trong-bao-thai — Thượng-dế đã-bắt ta phải tuân-theo cái-thiên-luat ấy rồi. Nghĩa là từ-khi còn là con-tinh-trùng-trong-Ấy, ta đã phải-tìm các-chất-bồ-nuôi

dưỡng-cho ngày-này-to-lớn (chín-tháng-mười-ngày) cho đến-khi ra-khỏi-bụng-mẹ. Cứ phải-chiến-dấu-mãi-dè-tự « qo » ra và cũng-tự « hóa » đi-nữa.

Vậy từ-lúc « hiện-ra », cho đến-lúc « biến-di », lúc-nào ta-cũng phải-chiến-dấu-cá. Nhưng cái-kết-quả-yếu-hay mạnh, hùng-hay-nghèo, của người-này-khác-người-kia, của-dân-tộc-này-khác-dân-tộc-kia, đều-do-sự-chiến-dấu-có

đặt-nhầm-vào-chinh-dao-hay không. (Như nhungs-quân buôn-lậu, bạc-bip, lang-bip, cũng-phải-hao-tâm-tồn-sức, cũng-phải-chiến-dấu-lâm-chứ, mà sao-kết-quả-của-chúng-chỉ là, nếu-không-dưa-thân-dến-chỗ-tù-tội, suốt-dời-sơ-sắc-rac-rây, thi-cũng-làm-cho-cái-giòng-giống-doan-thé-minh ngày-này-càng-yếu-hen.) Chiến-dấu-di vào-chinh-dao, là phải-dụng-công-cố-gắng, là phải-dè-hết-tâm-trí và sức-lực vào-một-công-việc-hữu-ich cả-ta-lần-người.

Gìò, theo-cái-phạm-vi-của-dầu-dè, chúng-tôi-xin-tỏ-hay nhungs-phuong-phap-yêu-duong-trong-trường-đi-ai sao-ché-hop-với-cái-ý-muốn của-Thượng-dế.

Trong cái-luat-tuần-hoàn của-Thượng-dế, ngài đặt-dè cho-các-sinh-vật-một-nhu-yêu: đổi-khát, bắt-phải-tim-ăn-tim-uống. Mè-ăn-uống-vào, tự-khắc-cá-co-thé-sẽ-rở-nang, to-lớn-dần. To-lớn-cho-dến-cái-này — lão-hay-chóng-tùy theo-sự-cầu-tạo-của-mỗi-sinh-vật — sản-xuất-dủ-sinh-lực-làm-cái-việc-sáng-tạo-cho-cái-nói-giòng-của-minh-lu-truyền-lại-dời-dời — tức-phải-dến-tuổi-yêu-duong-sinh-nở, mà-cũng-là-hết-dầu-làm-cái-việc-tự « hóa »-di-nữa. (Sinh-dé-hao-mòn-dần-sức-lực, già-nua-rồi-chết) Ngài-bắt-muôn-vật-dều-phải-dùng-cái-sinh-lực-Ấy. Nếu-tích-trữ-cùng-như-dung-quá-sức, sẽ-làm-cho-cá-co-thé-mau-bị-hu-hồng. Phải-diễn-hòa-tiêu-thụ-ăn-nhip-với-sức-sản-xuất-sinh-lực-của-cá-co-thé.

(Còn-nữa)
VŨ-XUÂN-TƯ

MUỐN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy đánh răng bằng

SAVON DENTIFRICE

KOL

DÉPOT GENERAL POUR L'INDOCHINE
323. RUE DES MARINS. CHOLON

AGENCES :

Ets TÙ-SƠN à Phanrang
Ets TONSONCO 146, Espagne — Saigon
M. LÊ-NGỌC-CHÂN, Rue Saliceti VINHLONG
(Cần dùng người làm Tổng-phát-hành-Bắc-kỳ)

LẨU, GIANG-MAI, HỘT XOAI...

ĐỨC-Thọ-Đường

131, Rue de Hué — Hanoi

Thuốc Lậu 0p30 một hộp, uống một ngày, Giang-mai 1p00.

Nhà-thuốc-ché-dù-cá-cá-thuốc Cai-nha-phélin, Bồ-thân, Bồ-kinh Khi-hur, vân-vân... Nhện-luyện-thuốc 1p theo-don hoéc-theo-mach.

Cuốn dạy làm 30 nghề dề-làm-

giá 2 \$ 00

Đay-làm-cá-nghé-như: LẨU, GIANG-MAI, HỘT XOAI, RẤM, lây, bo, sứa-phó-mát, làm-nến (lắp-thấp, miến-song-thần), hành-kéo v.v. (tức là C.N.T.T. B1).

Cuốn dạy làm « Kim-khí co-khí » giá 1 \$ 00

Ở-za-gói-mua-nếu-mua-cá-một-lượt-thì-cuối-rõ-nhiều.

Tho, mandat-gói-cho
NHẬT-NAM THỦ-QUÁN
19, Hàng Biếu — Hanoi

CÁI CỬA LÊN THIÊN ĐƯỜNG

của dân Án - Độ

Giữa lúc Án - Độ một xứ rộng lớn, và đông dân thứ hai trên thế giới, sáu thành bài chiến-trường tưởng nên biết qua đến cái tôn-giao và sự tin-ngưỡng của dân nước đó.

Trong bài trước chúng tôi đã nói đến những cảnh huy hoàng và vĩ đại của các cố-thị ở Án - Độ, trong bài này chúng tôi xin dàn dọc-giáy đến đất thánh của dân Án vừa những người theo đạo Ba - la - môn, Án - Độ giáo hay là theo Hồi giáo. Đất thánh đó là thành Ba - la - nai (Bénarès) nơi trung tâm diêm của Phật-giáo trong hủi đạo này còn toàn-thịnh (tứ đệ thi thế-kỷ trước Thiên chúa giáng sinh đến đệ thi thế-kỷ sau T.C.) và là nơi đức Phật Thích-ca đài từng ở để thuyết pháp trong túc sinh thời của ngài.

Ba - la - nai ở trên tả ngạn sông Hằng-hà là thành-phố đã được coi là đất thánh lớn nhất ở Á-châu và trên thế-giới, và đã có từ hàng ngàn năm nay.

Một nhà báo người Anh, tác-giả cuốn «Án - Độ bí-mật» (Inde secrète) đã gọi Bénarès là cửa lén thiên đường của dân Án.

Đứng ở hữu ngạn hay trên cầu sông Hằng-hà mà nhìn sang thi гори ta thấy chí-chết những đèn chùa và lầu đài của hòn hét các vị vua chúa ở Án - Độ mỗi cái mỗi vẻ nhưng đều theo lối kiến trúc Án - Độ. Cả vua xứ Nepal là một xứ độc lập nhỏ ở phía Bắc Án - Độ ngày nay chân dày Himalaya cũng có mảng lầu đài nguy nga từ ngạn Hằng-hà, xây theo lối của người Tàu. Đến dài cao và vĩ - đại nhất là đèn do vua Aurangzeb xây nên, trên nóc đèn có hai cái tháp cao vút lên giờ. Tất cả đèn dài đó đều xây ngay trên bờ cao giắc có

Những cảnh huy hoàng của Án - Độ

Ba - la - nai có 1.454
đèn của Ba-la-môn,
272 đèn của Hồi giáo.

bắc tam cấp dài xây xuêng tận sông. Những bậc tam cấp đó tiếng Án - Độ gọi là «ghat», do những bậc đó các tin - đồ đạo Ba-la-môn xuêng sông để tắm «nước thần» của sông Hằng-hà.

Cần phải được rõ ràng thấy quang cảnh bờ sông Hằng-hà trên những bậc tam cấp mỗi buổi sáng bay trong những ngay tuỗi, ngày hội thi mới có thể hiểu rõ lòng tin-ngưỡng của dân Án - Độ nào. Thật là một cảnh rất lạ mắt. Các đèn dài xáy trên bờ sông được thành từng nhóm một lần lượt chạy qua trước mặt du khách dạo chơi trên giồng sông.

Các bậc thang cái - rộng cái hẹp, cái thi xán sâu vào đá cầu sông Hằng-hà mà nhìn sang thi гори ta thấy chí-chết những đèn chùa và lầu đài của các vị vua chúa ở Án - Độ mỗi cái mỗi vẻ nhưng đều theo lối kiến trúc Án - Độ. Cả vua xứ Nepal là một xứ độc lập nhỏ ở phía Bắc Án - Độ ngày nay chân dày Himalaya cũng có mảng lầu đài nguy nga từ ngạn Hằng-hà, xây theo lối của người Tàu. Đến dài cao và vĩ - đại nhất là đèn do vua Aurangzeb xây nên, trên nóc đèn có hai cái tháp cao vút lên giờ. Tất cả đèn dài đó đều xây ngay trên bờ cao giắc có

mà thoát thoát lên bờ trông có vẻ rất yêu kiều.

Các «con công đệ tử» xuêng tắm ở sông Hằng-hà vẫn mặc nguyên quần áo, họ vầy nước lên rửa mình rồi hụp xuêng nước vài và ngồi phơi cho khô hết quần áo mới về. Vì thế tuy rất đông người tắm giữa giờ nhưng không hề thấy cảnh tràn trề lõa lồ gai mắt. Tất cả các hang người các giai-cấp đều gặp nhau và đầy và đều coi nhau bình đẳng, chen chúc nhau cầu phúc trước các đấng linh thần. Khi ở dưới sông bước lên bờ, những người qui phái hoặc giàu có thì đã có chỗ ngồi riêng có che lọng.

Ngay bên cạnh những người đeo tam trên bậc tam cấp, người ta đang thiêu hóa thi-thè các người chết học trong vai trang hoặc quan tài. Thiêu như thế chỉ trong chốc lát thì thi-thè đã thành灰, mùi hôi khét của mỡ người xông lên sắc sưa. Xưa kia các quâ-phu Án - Độ thường phải thiêu hóa theo chồng khi chồng từ trần. Lễ thiêu người sống đó cũng cử hành ở bờ sông Hằng-hà nhưng nay thi tự do và dài đi rồi, chỉ còn lại trên bờ sông những phiến đá rộng dùng làm chỗ thiêu hóa trước kia. Có thể bảo rằng những bậc am-cấp bên bờ sông Hằng-hà là nơi mà tất cả người chết người sống dùng

chạm nhau. Dân Án - Độ tin rằng người sống mà được tắm nước sông đó sẽ khỏe mạnh sống lâu còn người chết nếu đem thiêu & bờ sông thì sẽ có thể lên thiên đường được.

Quang cảnh trong thành Ba-la-nai

Đến Ba-la-nai phải xem khu dân Án - Độ ở khu vực các đèn dài mới thấy rõ chung-tưởng của nơi thánh địa. Tất cả các công sở của người Anh, các trường học đều ở ngoài thành phố. Ở Ba-la-nai có cả trường Trung-học dạy Phạn-giáo (sanskrit). Còn ở khu dân Án - Độ ở thi đường phô cung nhiều nơi rộng rãi, nhưng dìa thi mực hôi thối xung-lên rất khó chịu. Người ta nói ở Ba-la-nai, người ta trộn phân bò vào nhựa để đem lát đường.

Trong các cửa hàng thi bía liệt những tượng thần bằng đồng hàng sú và các thứ vải vóc. Những tượng đó chạm trổ rất tinh vi và công phu nhưng kém về mỹ thuật. Các nhà cửa mới xây cũng theo lối kiến trúc Án - Độ, nhiều cái rất cao. Dân Án - Độ ở Ba-la-nai ai cũng muốn có nhà ở gần khu các đèn dài và bờ sông Hằng-hà. Các nhà cửa theo



Trên bờ sông Hằng-hà dân Án - Độ đang đợi giờ để tắm «nước thần» của sông

đài ở Ba-la-nai chỉ có hai cái là đàng đê ý.

Trước hết là «đền vàng» tên Án - Độ là Beshevare. Sô dì đèn này có cái tên rực rỡ đó là vì các vòm tròn và hai cái tháp vuông nhọn trên đèn đều phủ bằng những tấm đồng có ma vàng. Chính vua Banjit Singh trước khi chết đã ra lệnh cho kè nối ngôi phải lập đèn đền bằng vàng khối, nhưng sau khi vua đỗ chết thì người ta chỉ dùng đồng mà vàng.

Những dầu thế hiện nay màu vàng của cái vòm tròn trên đèn bát hồn trên màu đầm thắm của đồng nê thạch cũng đã làm cho ngài đèn thờ thần «Civa» (thần phà hoại) có vẻ giàn đì mà rất vĩ đại. Trong đèn hàng ngày vẫn đóng những đèn bát mang hoa quả và lẽ vật đến lè và khẩn lèm râm cùng với chuyển ôn áo. Cứ một chốc quả chuông to trước sân đèn lại nồi lên một hồi kêu vang khắp cả vùng. Sau đèn vàng có giếng thần là nơi các người dì lý thường ném hoa xuông để dâng thần giếng. Mùi hoa thối lẩn vào màu nước từ hầm lâm do du khách rải là khó chịu không thể đứng lâu được. Giữa sân đèn có một cái tượng «bò cái» — một con vật trong thần thoại Án - Độ được



Các thầy tu Án - Độ ngồi trên các bục (ghat) ở bờ sông Hằng-hà

dân Ấn tôn trọng. Tượng bò đặt trên một căm bệ cao, căm tượng có nhiều thay phủ thủy Ấn-độ ngày đêm ngồi tụng niệm quanh ngọn lửa thần, có khi họ ngồi tĩnh tọa hàng bốn, năm mươi ngày không động. Bọn thày tu và phù thủy đó đều minh gãy xác xé, lúc nào cũng không mặc quần áo chỉ có một cái khố che thân, trên đầu thiếc đụng ngực và mặt tai như mít tháo trống không khác gì những con quỷ đen. Họ ngồi yên lặng không hề cử động ai trông thấy cũng phải tự hỏi phải chăng đó là những người hồn hay chỉ là một bộ xương bọc da đã mất hồn. Không hiểu trong óc họ nghĩ đến nhường gì và có người phải tự hỏi vì lòng mến tin hay là vì sự già dối mà bọn phù thủy và thày tu kia lại ngồi tĩnh tọa như thế?

Ngoài đèn vàng trên này, ở Ba-la-nai còn có ngài đèn Hồi giáo do vua Anrazeb xây nên là có vẻ vĩ đại hơn các đèn dài khác.

Ở Ba-la-nai tuy trước kia là nơi Phật Thích-ca thuyết pháp rất lẫm nhưng hiện nay không có di tích mấy về Phật giáo nữa, chỉ ở gần Ba-la-nai tại Putna là một thị trấn nhỏ người ta còn thấy có tích nhũng đền dài của vua A-dục (Asoka) là một ông vua mộ đạo Phật đã chia «xá-lí» (garira) cửa đức Thích-ca mâu ni ra làm bốn vạn tám ngàn phần đê thờ & bốn vạn tám nghìn cái tháp trong khắp nước Ấn-độ. Ở Putna, on thấy dấu vết các chùa thờ Phật và cây bồ-đề (sa-la) là nơi mà Phật nhập diệt đê lèn cõi nát bẩn. Cây đó người ta gọi là cây của Phật (arbre de Bouddha). Các nhà khảo cứu người Âu cho rằng chính Putna mới là nơi trung tâm điem của Phật giáo xưa kia, chứ không phải thành Ba-la-nai như trên đã nói.

HỒNG-LAM thuật

Cai A-Phiên

Tứ-Khai i hường-Vân-Hoàn số 48

Giá: nghiên nặng 4p, nhẹ 2p.

Sâm nhung tuyêt-can A-phiên;

Giá 1p50 — Thang-tuyêt-can A-

phiên: Giá 0p25.

Các cụ già lão hay người yếu đuối trước khi cai phái dùng thuốc bắc:

TIẾP-ÂM-HOÀN số 44: Giá 1p20.

Ở xà mua thuốc gửi theo cách

lai-hóa giao-ngắn và phải trả

một phần ba tiền trước, nếu

không, xin miễn gõng-gân-phiếu

đà tên M NGÔ-VI VŨ. Vết-Long

58 hàng Bè Hanoi. Thủ hời bệnh

kém tem 0p6. Đại lý: Mai-Linh

Haiphong, Việt-Long Nam-định,

ichi Trí Ninh-binh Quang-Huy

Hải dương, 21 Hà Văn Hè-dông,

26 Tam-Cờ Tuyên-quang, (ấp

Tiến Campphort, Quảng-Ich

Chợ-rì Bác-kạn, Ngô-hành-Hai

Samua, Trần-gia-Thuy Ph'ly

Thái-Lai Thanh-hoa, Sinh Huy

Vinh, Hương-Giang Hué, Mỹ

Lộn Quy-nhon.

Cần thêm at-tiu Đại-ly tại

khắp Trung, Nam, Bắc-kỳ. Xin

viết thư về thương-lượng.

Thuốc ho gia-dinh

đã có bán i các hiệu thuốc lợn

Mỗi gói 0\$10

TỔNG PHÁT-HÀNH

Nhà thuốc

TUỆ - TINH

Cơ quan khoa-cửu-thuốc Nam

83, Rue Auvergne — Vinh

Dentifrice Microbicidé

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo để được giải thường và bằng khen về kỹ thi công nghệ Đông pháp. Bán lẻ khắp nơi

Tổng phát hành l

HÀNG ĐẶT PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué Hanoi — Tel. 974

BỘI TINH BẠC

HỘI - CHỢ HANOI 1941

MU IMPERIAL

Đẹp, nhẹ, bền, lịch-sự

Đại-ly độc-quyền:

TAMDA et Cie 72, Rue Wiélé

Hanoi — Tel. 16-78

Cần thêm nhiều đại-ly các tỉnh,

viết thư kèm tem về lấy mẫu

Catalogue illustré.

Mời vở nhiều cầu da IMPERIAL rất

đẹp và rõ, gửi 0p30 tem về lấy mẫu

DÀN BÀ LÀ 1 BÔNG HOA THƠM TRONG

GIA - ĐÌNH

Vậy quý bà quý cô muốn lúc nào bông hoa đó cũng được tươi thắm để bảo-dàm cho hạnh-phúc gia-dinh, thì nên

đeo nó được

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc

mùi-nhiệm để làm cho quý bà

quý cô tươi trẻ mãi mãi

Crème MONA dùng sàu sang sàc

đẹp, có đặc-tính chữa được

những nốt đòn-nhang, trứng cá

v.v...

Tổng-phát-hành: Pharmacie Moderne 25, Francis Garnier

Hanoi.

Đại-ly bán buôn: TAMDA et

Cie 72, Rue Wiélé Hanoi.

Có trìn bán tại G.M.R và các

hiệu lòn



GLYCERINA

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI
CÓ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG THÀNH

Vu'ong-Du'ong-Minh⁽¹⁾

XIX

Con Tâm đi tròn,
bắt nó trở về!

QUÂN-CHI

quán quýt anh em,
vì chồ linh thiêng
ấy ở tâm nó, tự trời
hầm phủ thế nào
vẫn còn nguyên-vẹn
như thế, chưa bị
những tư-dục che

lắp tối tăm. Thế thi ta giữ làm sao cho tâm
đứng bị tư-dục che lắp, tức thị hàn-thè
nguyn-vẹn.

Có điều, từ bức thánh-nhân trở xuống,
không ai khỏi bị tư-dục tư-tâm ám ảnh,
cho nên cần phải suy xét mọi sự vật cho
biết đến nơi là thế.

Thế mà có cái tâm để lạc luồng
lung đì mỉm, lại không biết tim nó trở về,
là nghĩa làm sao? Té ra một thứ của cải
quý báu nhất trời phả cho ta để làm nên
thành hiền quán-tử ở đời, ta lại nỡ khinh
thường, xem không bằng mắt con trâu con
bò, cái quan-á! Cái

Dương-minh khuyen chung ta lo giữ vřng
bản-thè của tâm cho được sáng suốt trọn
lành, cùng Mạnh-tử nói đạo học-vřng không
co gi khác hơn đì tim phóng-tâm, cùng một
ý tri.

Nhung, bản-thè của tâm là thế nào, ta có
cách gi nhìn biết được nó không? Vì nếu
như không có cách gi nhìn biết phân minh,
thì làm sao hiểu được nó sáng hay tối, mắt
hay còn, mà nói chuyện thử hỏi với gín giở?

Điều ấy, ông đã nói rồi: hě trong lòng ta
đừng suy nghĩ sự gì xá-xa, nghĩa là bô
được ác-niệm, thế là thiện-niệm, thiện-
niệm tức là ban-thè của tâm đấy.

Nếu con người ta «biết» xưa duỗi mọi
ác-niệm ở trong lòng minh ra, thi ngay cái
«biết» ấy cũng chính là bản-thè của tâm.
Vì cái «biết» ấy là chồ linh thiêng của lẽ
phải nó phát-hiện ra. Mấy đứa trẻ khi còn
măng sáu, chẳng phải dạy bảo, mà tự nhiên
nhí-nhiên, nó biết yêu mến cha mẹ, biết

ông-bà. Ông-bà «Tâm tức là tinh, tinh tức là lý,
đi hạ một chữ với, té ra không khôi tách
rời làm hai, điêu áy học-giá nén nhận xét
cho khéo, 心卽性, 性卽理. 下一與字, 恒
免夫二, 此在學者善觀之。»

Muốn chứng tỏ thuyết minh rõ thêm, cho
ai này khôi nhầm lẩn, nơi khác ông nô

(1) Xin đọc T. B. C. N. từ số 83.

CÓ TRÀ PHÂN NGƯA

hương thơm = giá đắt =

Các nhà thiêng-ky đều công nhận loài ngựa có thông-minh và trí tuệ là thường. Ngày xưa Hoàn-công nước Tề đem binh đi đánh nước Cô-trúc, mù mịt đường lối ở giữa khoảng rừng xanh núi đỏ, không còn biết phương hướng nào mà tiến binh. Tướng-quốc Quản-Trọng nhớ ngay đến thông-minh của lũ ngựa già sinh trưởng ở bản xứ, tất là quen thuộc thung thò, liền dùng ngựa làm hướng-dạo. Thế rồi ngựa đi trước quân-gia theo suy, ra khỏi khu-vực hầm hố.

Cả lỗ mũi của ngựa cùng thính-dáo-de. Những con xông pha rừng núi đã quen, có tài đánh hơi bao cộp rất xa, trong khi người ngồi trên lưng nó tuyệt nhiên bất ngờ.

Người ta bảo khi nó đang chạy, bỗng dung kêu rít lên, thế là hiệu báo có cộp ở gần đâu đấy. Muốn thử thân chống cự kẻ địch, nó rúi đầu vào trong bụi, thò hai chân sau ra đá túi tung, thế mà cộp sợ không dám xông vào.

Ở đất Trung-châu ta, chỉ thấy cụ bá cụ lý cõi ngựa nhong-nhong, chẳng ai được xem dân bà con gái đặt mình trên lưng con ngựa bao giờ. Nếu ở miền thượng-du, các ngài sẽ được thấy các phu-nhau nương-tử quần ngựa như bay. Phía nam Trung-ky nhất là ở hai tỉnh Phú-yên, Khánh-hòa, dân bà con gái cõi ngựa đi chợ là sự rất thường. Chỉ em tân-thời ở

lĩnh-thành, chỉ gỏi phóng ai biết đây là lâu; nhưng ông con ngựa sắt là chiếc xe đẹp, sang ở kinh-thanh Paris nuôi hay là cầm lái ô-tô cũng có, ngựa đua và cưới một cô nhung-hình như chưa một cô nào sai-khẽn được con ngựa thật.

Không bì với phụ nữ áy-phương, chiều chiều phóng ngựa đi chơi, coi như một cách thể-thao phong-nhã và sang trọng.

Đời nay, khắp cả thế-giới, mỗi thị-trấn nào to, cũng có một sở nuôi ngựa lấy giống và một trường đua ngựa, mỗ tuần lễ ăn thua nhau bạc vạn, bạc triệu. Bên Anh, hằng năm đến kỳ đua Derby ở sân Epsom, con ngựa nào về nhât, được giải hai ba triệu quan, danh vọng và hình ảnh nó truyền khắp năm-châu bốn bể.

Một vị vua chư-hầu ở Ấn-dô, là Aga Khan lynch-tụ hơn 10 triệu dân theo đạo Hồi, nếu cứ ở bản-xứ hương-sự tôn vinh, thì thiêng-hạ chẳng



Có người nghĩ cuộ: chơi ngựa đua đánh cá chỉ là cuộc chơi của thời-dai văn-minh,

phương đông minh xưa làm gì có cái thú đỗ ăn thua ở bốn móng ngựa?

Ai nghĩ như thế là lầm.

Kỳ hật, cõi-nhân phương đông dã biết hú chơi áy-lâu lầm,

tư-nhân với tư-nhân dem ngựa ra chạy thi và đặt cuộc ăn thua văn-có.

Cách nay hơn hai nghìn năm, đời Chiết-quốc bên Tàu vua Tề Uy-vương với tướng-quốc Biền-Ký thích nuôi

ngựa thi và thường tổ chức những cuộc chạy đua dành cá với nhau luon. Mỗi độ ăn thua đến nghìn vàng. Mỗi hận đua có ba độ, hạng ngựa nào đua theo hạng ấy, không khác gì cách sắp đặt ngày nay bao nhiêu.

Làm mấy kỳ, Điện-Ký thu cuộc mạt tiền lấy làm buồn bực. Tôn-Tần bày vè cho cái mèo nhà chắc:

— Ngày mai ra đua, ngoài cù thách nhà vua đặt cuộc cho io vào. Rồi độ dàn, ngoài tráo ngựa hạng ba của mình cho ra chạy đua với ngựa hạng nhất của vua. Cố-nhiên độ ấy mình thua. Tới độ thứ hai cho hạng nhì của mình thi với hạng ngựa ba của vua, hầu là mình thắng. Qua độ thứ ba, đưa hạng ngựa nhì mình chạy với hạng nhì của vua, mình cũng thắng nữa. Ngày sẽ thua một độ đầu mà ăn hai độ sau, thì vẫn được lãi nghìn vàng kia mà.

Điện-Ký kẽ làm theo, kỳ đàu ấy quả nhiên được cuộc.

Câu chuyện này, chúng tôi thử thuật lại như có lầm lẫn về 'em người là lú lú viết không có quyền sách cũn dung đê mà kê cùu, nhưng đến sự tích thi chắc đúng y như thế.'

Ta xem đây thi biết người xưa ở phương đông chẳng những đã có cuộc chơi đua ngựa dàn cả mà thôi, lại còn biết dò ngón công-bin (combines) lợi hại ra nứa. Các nhà tuyêt-phim ta ngày nay co thê báo Tôn-Tần là tò-su công-bin đua ngựa cũng được?

À, còn thịt ngựa có ăn được không?

Sao lại không! Bến dài và cung như thịt trâu, các cù huynh-thú làng ta còn đánh chém nhai ròn khau-khau, huống chi thịt ngựa vị thơm và chất mềm.

Nhung sự thật bà con nhà mình ít xơi thịt ngựa, không thử ở phương tây, người ta ăn thịt ngựa hằng ngày, chẳng khác gì thịt bò, thịt lợn vậy. Nếu các ngài di du lịch kinh - thành Paris, sẽ thấy nhanh-hassandra những hiệu đồ-lè treo bảng « Boucherie chevaline », ai muốn xơi thịt ngựa thi vào mà mua. Người tây-phương cho ăn thịt ngựa là một giai-vi, nhiều chất bồ dưỡng. Nhất là kẻ mới ốm dậy, ăn được thịt ngựa càng chóng bồi hồi nguyên - khí. Chúng tôi đã có dịp được thưởng thức một đĩa bi-tết thịt ngựa ở Paris, ngon miêng đáo dè.

Người Tàu có tính cầu kỳ về sự ăn uống, đều nỗi lây trong ruột ngựa ra một thứ hương-trà vừa quý hóa, vừa đất tiễn, mỗi lạng đáng giá ba bốn chục bạc. Nhưng nhà quan sang giàu lòn tranh nhau mà mua, nhiều khi không mua được, vì thứ trân-phẩm ấy không có nhiều.

Áy là « trâm mả trà 马茶. »

Còn nhớ năm 1928, một nhà phu-thương Hoa-Kieu ở Chợ-lớn đã cỏ bảo - ý cho chúng tôi nếm thử một chén, luôn dịp cho biết lai-lich nghiên khé của nó.

Nguyên ở trên núi Vũ-di, tỉnh Phúc-kiến, có một giống chè tự-nhiên mọc ra — cũng như sâm Cao - ly, giống thiên-nhiên vẫn quý hơn tay người trồng — mỗi năm đến mùa, nếu người tự lên hái đem về thi lát không ngon. Phải ủ trong ruột ngựa mới có hương-vị. Bởi vậy, những con ngựa non già nua, không có dùng đê kéo xe chở người gì được nữa, mà xơi thịt nó cũng vô vị, người ta sai nó đi hái chè. Nghĩa là

thả nó trèo lên đỉnh núi, ăn thứ chè ấy như ăn cỏ. Con nào cũngнич chặt một bụng đầy rồi mới chịu xuống, bấy giờ người ta giết thịt mỗ bụng nó mà lấy chè ra. Cái tên « Trâm mả trà » vi thể mà có.

Người kè chuyện cho chúng tôi nghe rồi kết thúc bằng câu hỏi :

— Đây, ông uống có phải hương - vị nó ngọt ngào, không thử chè nào kịp. Ta cứ pha thứ chè thường, rồi điểm thêm muối lầm cánh chè Trâm-mả này vào cung dù thơm tho, nhần nhí, chứ không cần phải uống nguyên-chất.

Nói thật, lúc ấy chúng tôi có cảm-tưởng như vừa mới uống thứ chè phản ngựa, không nghe có mùi vị gì thơm hơ. Thiết-quan-an hay Văn-phố Tiêu-chủng.

Thôi, nhân tiện năm Ngựa mà nói chuyện ngựa, thế cũng nhiều rồi. Nhưng trước khi kết luận, chúng tôi không muốn quên nói một chuyện là để các ngài biết rằng khoa-hoc nước Đức đã dùng thịt ngựa chế tạo ra một thứ to rất tốt hàn họng to tâm.

Chinh tạp chí « La Nature » nói ở bên Đức những con ngựa già, bệnh, không thể dùng làm thực-phẩm được nữa, thì nhà khoa-hoc Đức lấy thịt nó, ngâm với bia ba thứ nước hóa-chất gì không rõ, chế thành ra để may quần áo. Còn xương xẩu và thịt thừa thịt vụn thi bán cho những xưởng nấu keo.

Thì ra nhất thán con ngựa phung sự loài người kỳ cúng, không có một mảy nàn gọi là vô-dụng, bò đì. Đến phần nó, người ta cũng dùng làm đồ bón trại được kia.

Đá là người chính đại quang minh

KHÔNG BỜI NÀO CHỊU CHẾT TỐI TẮM

DANH NHÂN
NUỚC NHÀ

Để tặng các di-thần nhà Lê, người ta đã viết một bài thơ, trong có hai câu đầy giọng mía mai chua chát:

Nhất đội Di, Tứ hạ Thủ dương

一隊夷驛下首陽
Cộng ngôn vi khô bát kham thường
共言蔽苦不堪嘗

Đại ý hai câu thơ ấy nói các bay tội cù nhà Lê, sau khi Lê mất, lục đầu cũng muốn tỏ lòng « tội trung chẳng thờ hai vua » cùng nhau tìm nơi ở ở để giúp trọn tiết trung, như hai ông Bá-Di, Thủ-Tề chẳng chịu là tội nhà Chu, cùng lén ở núi Thủ-duong, ăn rau vi đề sống cho qua ngày. Chẳng bao lâu họ lại lẩn lút ra làm tội nhà Nguyễn, có khái gì là bảo nhau rau vi dắng quá không thể ăn được, càng bò núi Thủ-duong trở xa xông, để lại tim cái đời sống sảng sướng vè vang.

Cái luận điệu ấy có vẻ tỏ rằng đời cuối Lê chẳng còn ai là người tiết nghĩa, thưa là quá đắng, Trung hiếu là tenu-chí của nho giáo, nhà Lê mấy trăm năm sòng thương khogiết dè vun giòng sĩ khí, kết quả hả lại không có được những trang trứng thần-nghĩa sì hay sao?

Muốn tờ chổ quá đắng của luận điệu ấy, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn-Dinh-Giản một bức tôi-trung dã vì nước hy sinh, quyết đem một chết cùng theo nước cũ vua xưa. Ông Nguyễn-Dinh-Giản là người xã Vinh-tri,

huyện Hoằng-hòa, tỉnh Thanh hóa, đỗ tiến sĩ khóa Kỷ-sửu, (1769) tính cương trực, dám nói, không kiêng nè những người quyền quý. Lúc đầu ông làm bí-sát-sứ Kinh-bắc, vừa đến nhậm chức ông hạch tội viên trấn thủ là Nhánh-trung-hầu. Bấy giờ bọn họ quan chia giữ các chức vụ trong triều, chúng làm nhiều điều càn dở, ai cũng sợ thế không dám nói, ông một mình dám kề những tội lỗi của chúng, thực là can đảm.

Năm Cảnh-hàng 47, ông làm đốc trấn Cao-bằng, quân Tây-son kéo ra đánh, kinh sư Thăng-long thất thủ. Ông ở xa tin tức không thông, nên không biết rõ. Thượng sai người lên đường đi hỏi thăm, đều bị kẽ tú trưởng các thò dân giết chết. Một hôm viễn trường-xứ (chứa phó lãnh chánh của người Thủ-sang vào) và mấy thò tù bắn mìn giết ông để dâng công với Taysen, rồi kéo đến chỗ ông ở, bắt ông phải dâng nộp quan-ấn. Ông nghiêm sắc mặt nói:

Cuộc trung cầu ý kiến

Nhiều mòn nữ trang mới chế 1942, bồng, vòng, eau-de-pendentif nhau ngọt thạch thứ thiết. Vòng nửa mặt nhện hot xoàn mồi lóng lánh như kim cương.

QUẬN CHÚA
21,Rue Amiral Courbet Saigon

— Ấu là của triều đình, chúng bay không thể lây được, nếu cố ý Mỹ, thì trước hết phải giết ta di-mời được.

Vien trưởng xú lui ra, rồi cùng bọn thò tù đem quan vây nhà ông. Ông sai mở cửa ra, đứng ở giữa sân nói to lèn rằng:

— Ta vắng mệnh triều đình đến trán giữ đất này, nay trong nước có biến loạn, ta là một kẻ thù sinh, giết có khó gi. Sau này nước nhà xay dụng lại, sẽ có hàng trâm người như ta, vì ta mà hỏi tội các ngươi, lúc ấy khó mà thoát chết!

Bọn tù trưởng lại sợ không dám làm gì, rồi ông nói thác ra là có chỉ vua đài, lệnh lội trời vè kinh sư.

Năm đầu vua Chiêu-thống, ông làm chúa Ngụy-sử dài phó ngự-sử. Bấy giờ Nguyễn-hữu-Chinh eay có công đem quân Tây-son ra diệt Trịnh-phò Lê, có ý muốn cướp quyền, ở Lương-phủ, các thò phục dụng, nghĩ trọng đều làm như của vua, trong phủ lúc nào cũng bày các cuộn hát múa làm vui. Ông đang só hặc tội, nói Chinh đang ở vào lúc nước nhà có nhiều sự phải lo nghĩ mà lại chỉ bày trò hát xướng, không phải là đạo làm tội. Vua Chiêu-thống đưa sớ ấy cho Chinh xem, Chinh lấy làm sợ lắm.

Chinh chẳng những chỉ sợ ông, lại đem lòng kính trọng nữa, muốn thử dụng ông làm yeah cảnh mà không được, có



vào ngực lừa lời dỗ dành, nhưng ông đều cự tuyệt. Bị bắt từ tháng chín năm Tân Hợi, (1791) mài đến tháng ba năm Nhâm-tí (1792) vua Tây-sơn mới hạ lệnh đem giết đi. Viên đô-đốc Mô vốn có lòng kính trọng ông, muốn cho ông được chết một cách không đau đớn, giả bộ vào hỏi rồi ngầm đưa cho ông một gói thuốc độc, bảo thầm nén tự tử đi. Nhưng ông chỉ cảm ơn mà không nhận, rồi cười mà rằng :

— Chịu trách nhiệm về việc nước, nước mất rồi mà thân vẫn còn sống đã là một sự xấu hổ rồi, tới lúc phải chết lại còn lo cõi được cái chết êm ái ư? Và lại làm gai chết thì chết, mà phải chết một cách quang minh cho giờ đất và ai nấy đều biết, khi nào lại chịu chết một cách tối tăm.

Khi giải ông ra pháp-trường, dân chúng các nơi kéo đến xem đông có hàng

vạn người. Lúc sắp hành hình, thần sắc ông vẫn tự nhiên như thường, xin giám sát quan cho mượn bút giấy viết mấy chữ sau này

*Hoàng Lé triều
tứ kỷ sưu
khoa tam giáp
tiến sĩ, binh
bộ thương thư
kiêm Đài - độ
ngự sứ Bát
phong hầu.
Nguyễn-dinh-
Giản tự Trung
Lương». Việt
xong quăng
bút, nhìn
chung quanh
cười mà rằng :*

— Anh em ở lại, ta đi theo nước cũ. Thôi, làm việc đi !

Sau mấy tiếng chiêng, mấy tia máu dão vọt cao như chiều rọi tẩm long son, hồn ông theo nước cũ, ai nấy đều tra nước mắt khóc, tiếc thương một vị trung-thần. Năm ấy ông 57 tuổi, ngày chết là 26 tháng ba năm Nhâm-tí, sau khi nhà Lê mất mới hơn một năm.

Trung-Bac chu-nhât

(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Toakin Annam et Laos	3\$00 4\$25
Cochin-chine, France et Colonies franques...	9,00 4,75
Étranger.....	16,00 8,50
Administration et Services publics.....	15,00 8,50

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Le mandat doit être établi au nom de « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressé au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Paris

Sau hôm hành hình, di-thè ông được giao cho thâu nhân lính về an táng. Nhưng người các nơi kéo đến chỗ hành hình, đổi hương thăm viếng, mỗi ngày mỗi đông, sợ xảy việc gì chẳng, quan Tây-sơn phải hạ lệnh cấm chỉ.

Ông Nguyễn-dinh-Giản hoàn-toàn giữ được tấm lòng trung nghĩa, vậy mà không ngờ chính ông lại gặp một việc bùn nhục. Lần thứ hai quân Tây-sơn đến thành Thăng-long, ông Giản phải bỏ tránh đi ở một nơi, bồ vợ là ông Nguyễn-Hoàn muốn gây thế lực, liền đem người con gái út của ông là Nguyễn-thị-Minh dâng quan Tiết-chế quân Tây-sơn là Võ-văn-Nhiệm. Thị-Minh có nhan sắc, được Võ-Nhiệm rất yêu quý, thường viết thư sai người đi tìm mời ông về Kinh-sư cùng hưởng phú quý. Ông xé bỏ thư không xem và mắng rằng :

— Đứa con gái hất hiếu này làm nhục nhà ta, tội thực đáng giết. Ta thế không cùng thẳng giặc ấy cùng sống, nếu giờ không giúp nhà Lê nữa, thì ta chỉ còn một chết mà thôi!

Tới khi có quân Thanh sang giúp, vua Lê lại trở về Thăng-long, ông Giản vừa trông thấy, lừa giận bốc lên, chẳng còn nghĩ tình bồ vợ con rè, liền chỉ mặt day nghiến :

— Ông còn mặt nào lại dǎn vào đây nữa. Làm một vị đại-thần, từng chịu bao nhiêu ơn nước, nay dã ngoài 70 tuổi, gặp lúc nước có nạn, còn tiếc gì một chết, mà đi cui đầu qui gối trước quần thù đê cầu sống, chẳng là đê cái tiếng xấu đến vạn đời về sau ư?

Ông Hoàn biết lỗi, lặng im không nói gì.

Lúc bị giám ở Ngạc, ông
Giản có làm bài thơ sau
này:

Tích nhợt vi quan kim nhợt tú
昔日爲官今日因
Nhất sinh tàng chiêm lưỡng phong lưu

一生曾占兩風流

Lập triều vị đáo thù ngô chí

立朝乘得酬吾志

Tại ngũ thùy nồng là hía sâu

在獄誰能寫我愁

Bè sú vinh khô phi lục-lục

底事榮枯非碌○

Thứ thân hành chí nhiệm du-du

此身行止桂悠○

Tòng lai hưng phô tâm thường sự

從來興廢常事

bán đặc ngô tam vô oanh vũ

但得吾心無怨尤

II

Nhí lại vi quốc vi thân già

邏來爲國爲身耶

Quốc phê thân tồn thả tại hè

國破身存且奈何

Dân thức cương thường song kỹ

trong

但識網常雙寄重

Ninh trì quan-phủ lưỡng kinh già

寧知官府兩乘物

Hộn vò Võng-Chóe trung thân kiếm

恨無王蠋忠臣劍

Lặng tung Văn - ách chính khí ca

謙潤文山正氣歌

Hồng nhát dài dài-miêu tài

紅白鹽頭遺廟在

Thứ thân nguyên dì thuở hoàng gia

身原已屬皇族

Tüm diệu như sau này:

I

Ngay trước lâm quách hay lâm

tù

Một đời hụt hụt chiêm phong

lưu

Ở trầu chưa thè làm theo chí

Giam ngục ơi hagy tú hối rầu

Sướng khờ trò đời chí sa kẽ

Latum, thời thân té chẳng lo ấu :

Xưa nay lên xuống là thường

vậy

Cốt giữ lòng ta được sạch lâu.

II

Vì lánh vì nước có hai đường.
Nước mài thân còn nghĩ bê
bằng

Chỉ biết cương thường hối
ganh nặng.
Quân chỉ cùm mìn mìn
mang

Trung thân kiếm sắc lay không
cô

Chính-khi ta hay miệng đọc
vang.

Ngang thấy vàng hồng kia
miễn ối.

Thân này lung đâ hiên quân
vương.

Bình luận thân thể ông và
tấm lòng trung ngã của ông
mãi tới lúa chết cũng không
thay đổi, người ta đã vì ông
như ông Văn-thiêp - Tương
một vị trung thần đáng kính
cuối đời Tống - Trung-quốc
vậy.

SƠ BÁO

Chay hội chùa Hương

Chùa Hương-Tích gần xa chay hội.
Bíp bao ngũ đi mong tới cảnh thanh,

Ăn chay năm mồng cửa triền,
Nước Hương mong trời lửa phán

lử Phết

Phật thường nhường ra tay lử đó.
Nước Cam-Lò (1) sẵn có từ lâu!!!

Chép theo phương pháp nhiệm
nhiết

HOA-KỲ RUỘU CHÙI phết dầu dừa xa,
khi sinh nở vừa soa, vừa bop,

Huyết lửu thông, gân ối giàn giàn,
Chèo ron, vứt suối nhọ nhèn,

Dùng qua quả thay tinh thần thanh
thơ!

Cảm công đức Như Lai truyền bá,
Chép vài lời tuyết cầu Quốc dân,

HOA-KỲ RUỘU CHÙI néo cần,
Thuốc hay nứa tiếng xì gần ngồi

kheh.

HUYỀN-KHÔNG HÒA THƯỢNG

kinh bạch

(1) Nước Cam-Lò là huynh hối Ho-

ngay nay.

HOA MAIPHONG



chiến-quốc sách

Nước Tề giúp nước
Sở đánh nước Tần

Nước Tề trước giúp nước Sở đánh Tần, lấy
đất Khúc-đỗ (1). Sau Tần muốn đánh Tề,
nhưng Tề với Sở giao hữu với nhau thân lâm,
Huệ-vương lấy diều áy làm lo, hỏi Truong-
Nghi rằng : « Ta muốn đánh nước Tề nhưng
Tề Sở là họa hảo với nhau, nhà thày vì ta
không giúp cho việc ấy ».

Truong-Nghi nói : « Nhà vua cho sám xe
và đồ lě, tôi thỉ dí nói xem có được không? »

Truong-Nghi xuống miền Nam ra mắt Sở
vương (2), nói rằng : « Vua tè ấp không kinh
ai bằng kinh đại-vương, mà Nghi này làm bě
tôi thi không mong làm bě tôi ai bằng làm
bě tôi đại-vương. Vua tè ấp không ghét
ai bằng ghét Tề vương (3), mà Nghi này
cũng không ghét ai hon ghét Tề vương.
Cái tội của Tề vương đối với vua tè ấp
rất là dầy, tè ấp muốn đánh Tề nhưng qui
quốc đây cùng với Tề hòa hảo, cho nên vua
tè quốc không thò qui-quốc được tū iě, mà
Nghi này cũng không được làm bě tôi đại-
vương. Vì đại-vương đóng cửa quan tuyệt
với Tề thi tôi nói với Tần-vương đóng đại-
vương đất Thượng-u, (4) rộng 600 dặm. Như
thế nước Tề tết yêu di. Nước Tề mà yêu thi
phải phục dịch đại-vương, thê là bèn bắc làm

Muốn chóng nói giỏi và đúng
tiếng Nhật, nên dùng quyển

MANUEL PRATIQUE
DE CONVERSATION

FRANÇAIS - JAPONAIS

của TRƯƠNG ANH TỰ và SHIRO YORITA
Tự của ông T. MASUDA chánh hội-trưởng
Hội những người Nhật và ông SHIMAMOTO
ở Phát-bộ quân-sư Nhật.

Giá 1\$50. Giá thêm 0\$22

Thu và mandat gửi cho
Imprimerie BẮC-HÀ

55 — Rue de la Citadelle — Hanoi

nước Tề yêu di, bên tây có on với Tần, lại
riêng được cái lợi là đất Thượng-u. Một kế ấy
mà có ba cái lợi. »

Sở-vương cả đẹp lòng, tuyên ngôn ở triều
định rằng : « Kế bất-cốc này được đất Thượng-u,
600 dặm. » Bè tôi nghe nói đều có lời chúc
mừng. Trần-Trần 陳軫 (5) tội sau không
chúc mừng. Sở-vương nói : « Kế bắt-cốc này
không phải phiền, đến một tên quan, không
phải tốn mất một người mà được đất Thượng-u
600 dặm, quâ-nhân tự nhận thế là may, các
quan sĩ, đại-phu đều chúc mừng, mọi minh
nhà người cứ im là iě lầm sao? » Trần-Trần
thưa rằng : « Tôi sợ đất Thượng-u chẳng
được mà lại sinh ra hoạn nạn, cho nên không
dám chúc mừng can. » Sở-vương hỏi : « Sao
vậy? » Trần-Trần thưa rằng ; Sở dí nước Tần
trọng như vua là vì có nước Tề. Nay chua
thấy được đất mà dí tuyệt giao với nước Tề
thì là nước Sở có lập. Nước Tần có dâu lại
trọng nước có lập. Nếu Tần phải giao đất
trước rồi nhà vua mới tuyệt giao với Tề thì
tất Tần không chịu. Tuyệt giao với nước Tề
rồi mới dòi đất thi thế nào cũng phải lừa
Truong-Nghi. Phải lừa Truong-Nghi thi nhà
vua tát giận. Thế là bèn tay có cái lo về Tần,
bên dí tuyệt giao với Tề, binh hai nước tất
cùng đến. »

Sở-vương không nghe, nói rằng : « Việc ta
làm rất lợi, cảm mồm không được nói-nữa,
rồi người xem. »

Sở-vương sai sứ dí tuyệt giao với Tề. Sở
giá chua-é, lại sai luồn sứ khác dí.

Truong-Nghi trả về nước, Tần sai sứ sang
Tề. Tề với Tần ngâm két giao với nhau. Sở
sai một vị tướng đem quân di nhận đất của
Tần. Truong-Nghi tội, nhưng thác có bệnh
không ra mặt. Sở-vương nói ; « Truong-tử
cho quâ-nhân chưa tuyệt giao với Tề hay sao »
bên sai một tên díng sì si nhục Tề vương.
Truong-Nghi biết Sở dí tuyệt giao với Tề rồi,
bèn ra tiếp sứ-giả, noi rằng : « Từ chô áy đến
chô áy, ngang dọc sáu dặm. » Sở giả nói :
« Tôi nghe nói 600 dặm kia mà, chứ có phải
6 dặm đâu. » — Truong-Nghi nói : Nghi này
là kẽ nhô mọn, làm gi có 600 dặm. » Sở-giả vè
báo với Sở-vương. Sở-vương giận lắm, muôn

dãy binh đánh Tân. Trần-Trần nói: « Tôi đã được phép nói chưa? » Sở-vương cho nói. Trần thưa rằng: « Đánh Tân không phải là kế hay. Chẳng bằng đút cho Tân một thành đó, rồi cung với Tân đánh Tề. Thế là thiệt với Tân nhưng lấy của Tề bù lại, như thế nước Sở toàn vẹn được. Nay nhà vua đã tuyệt giao với Tề, mà lại trách phạt nước Tân thì làm cho Tề, Tân hợp với nhau mất, nước ta thất bại to. »

Sở-vương khóc nghe, dãy binh đánh Tân. Tân kết liên với Tề, nước Hán cũng theo vào. Quân Sở cả thua ở đất Đỗ-lăng. (7)

Đất dai, sĩ dân nước Sở không phải là nhỏ là yếu, thế mà, đến nỗi thua là chỉ vì không theo kế Trần-Trần và quá nghe lời Trương-Nghi.

BĂNG-HỘ lược dịch

(1) Khúc-đốc 曲沃 Kinh-dô nước Tân xưa, bấy giờ thuộc tỉnh Sơn-tây. Lúc bấy giờ là đất của nước Tân. Nước Tề giúp nước Sở đánh nước Tân lấy đất ấy.

(2) Sở-vương đây là Hoài-vương 壓王 tên là Hồi 懿.

(3) Tề-vương đây là Mân-vương 閔王.

(4) Trương-nông 於 đất nước Tân, thái ấp của Trương-Nghi, nay thuộc tỉnh Hồ-nam.

(5) Bất-Cốc — Cốc là thiện, bất cốc là chẳng hay tiếng xưng khiêm của vua chư-hầu.

(6) Trần-Trần tên một nhà du thuyết ở đất Hạ-trú, cùng thời Tân-Huệ-vương với Trương-Nghi, vì không đặc dụng cho nên bỏ Tân sang Sở sau lại sang Tề.

(7) Đỗ-lăng 柴陵 đất nước Sở, nay thuộc tỉnh Thiểm-tây.

BÁC CÓ BÁN

Khói lửa Phong-châu

Truyện dã-sử về đời Hồng-Bàng
của THIỀN-HẠ-SĨ

LOẠI TRUYỆN GIẢI-TRÍ

HÀN - THUYỀN

74, phố Tiên-Tsin, Hanov

Tiếng Anh cho người Việt-nam

của NGUYỄN - KHẮC - KHAM cũ nhân văn
chương và luật khai — iỏi nghiệp Anh-việt
tại đại học đường Paris

CUỐN THỦ NHẤT — Tiếng Anh và bài thực hành giày
hơn 100 trang giá 0\$35. Cuốn gửi recommandé 0\$30

CUỐN THỦ HAI — (Anh, Pháp, Việt-hội-thoại) giày
100 trang, giá 0\$40. Cuốn gửi recommandé 0\$16. Mua
cả hai cuốn cuộn gửi mất 0\$46. Thủ và mandat xin để

M. NGUYỄN-KHẮC-KHAM
36, Boulevard Henri d'Orléans Hanoi Tel. 266
Boite postale 24

NÊN HÚT THUỐC LÀ BASTOS NGON THƠM

MỌI GÓI 0\$10

KHI MỆT NHỌC VÌ NGỒI LÂU
BI LÃA, THỨC ĐÈM, KÉM ĂN
MẤT HUYẾT

CỬU-LONG-HOÀN Võ - đinh - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ
Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Établissements VAN - HÓA

Có bán thuốc VAN - BÁO
chữa bệnh liệt - dương. Thí
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

Lịch-sử báo-chi hoàn-cầu

VĂN-HӨE

(Tiếp theo)

X.—Những sách in có tính-cách báo-chí

Theo các sách vở cổ của Tiong, thì ngay từ cuối thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch kỷ-nguyễn, người Trung-hoa đã biết khắc ván in và bắt đầu thiệp nhất thê-ký, họ đã biết đúc chữ đồng đẽ in nứu lối chữ chí của người Áu ngày nay.

Theo nhà du lịch người Ý Marco Polo viết trong tập du ký năm 1298, thì hồ thập tam thê-ký, các vua Tiong đã biết in giấy bạc lưu hành trong nước. (Trên giấy bạc có 14 chữ ký và rất nhiều dấu hiệu của nhiều người làm ra.)

Nghĩa là nghệ-án-loát cũng như nhẽ ăn nghệ-khắc phát-nguyên từ Trung-hoa.

Song người Áu phần nhiều không nhận rõ nghệ-án-loát Trung-hoa đã ánh-hưởnng đến việc phát minh nghệ-án-loát ở châu Âu. Điều đó không ai có thể quyết đán được.

Chi biêt rằng mãi đến khoảng năm 1430 giđ, Gutenberg (người Đức sinh khoảng năm 1393-1397) bị trục xuất khỏi tổ-quốc là nước Đức sang lão-nghiệp ở Mainz đã sáng ngři ra cách úc chữ in. Sau khi dùng máy in, in được tập Thánh-kinh 36 dòng và nhiều sách vở khác về tôn giáo, Gutenberg mãi năm 1467 hay năm 1468, an táng ại nhà tu Franciscains cạnh xưởng in của ông, trên mộ có đặt tấm mřg-chi tên là lò sô nghệ-án-loát.

Nghệ-án-loát một ngày một cải cách một tiễn-bộ, một tinh-xảo hơn lên, cho tới cái trạng-thái vạn năng ngày nay, đều là do cái tri-sáng-kien của Gutenberg mà ra cả.

Sở dĩ ta nói sơ qua về nghệ-án-loát là vì nghệ này ánh-hưởnng tới nghệ bão ráo rất nhiều. Lịch-sử nghệ này nhiều khi lén với lịch-sử nghệ kia như ta đã nói ở trên.

Nhưng nghệ-án-loát mà báo-chí cũng như sách vở một ngày một bão ráo ra phồn-thịnh, và dễ-dàng.

Xuất hiện mới lì lâu, cái máy in đã giúp việc nhiều cho nhà làm báo.

Ngay từ giữa thập ngũ thế kỷ trót di, là kbi
ngħe-án loát mới phát hiện, các nhà ản-loát
đã biết dùng bàn in chữ in « dánh » vào tinh
hiệu-ký của công-chung đẽ làm báo.. . theo
một cách riêng.

Khi có một việc trọng-dai xảy ra trong nuôc
hay trong thiên-ha, đại-loại như việc Christo-
phor Colon tìm thấy châu Mỹ, các trận
chiến tranh về tôn-giáo, các trận giao chiến
với quân Thổ-nhĩ-ký v... . Các nhà ản-
loát liền vội vàng soạn một bài tường-thuật
về việc đó cho rõ ràng, ni-moi số bình-sĩ, số
súng ống trong đội quân Thổ, số người trong
doan thám-hiều châu Mỹ... v.v. hèn đét
thêm hót cốt gọi tinh hiêu-ký của công-chung,
rồi đem in và bán trong các phô, các chợ va
các hàng sành. Những lão-tường thuật thời
sự đó thường lấy tiêu-dẽ theo thời sự, có giống
số bão đặc biệt ngày nay, khác một
diều là báo ngày nay ra đúng kỳ hạn và chung
một tiêu-dẽ. Các tờ báo đae -biết thời xưa nói
trên đây th: xuât bản không nhất định, không
co ký hạn nàu và tiêu-dẽ thường thay đổi theo
thời sự xảy ra...

Những người bán những tờ báo đó, nhất là
tại các chợ được công-chung xóm xít-lại mua;
có khi họ chằng dây treo các tờ ấy lên va
thường gọi là cuồng-tờ báo roi.

Công-chung ở đâu va thời, nào cũng vậy,
cũng hau biết những diều kỲ lẠ, những diều
minh-khung biêt, nêu ở đâu người ta cũng in
những tờ báo linh-cô dô đem bán, mỗi khi có
việc gì khâ dẽ làm sôi nỗi du-luân xay ra. Bất
cứ ở đâu, chô nào có xưởng in là dêu có phát
hành những tờ báo bất thắn dô, nhất là tại
Đức, tại Paap, rồi tại Anh, tại Tây-ban-nha,
tại Ha-lan và tại Ý-dai-lợi.

Sở báo in tùy việc nào mà ra nhiều hay
lít, song theo một bản kết toán nhà in tim thay
tại tang-thu-viện tờ báo Lyonais và l'Aube,
thi trung bình mỗi tờ báo bất thắn dô là
trừ 2.000 đến 2.500 số.

Những tờ báo kiều dô in ra trong thế-kỷ thứ
15 và 16 rất nhiều, nếu công-chung số báo in
tại khắp các nước châu Áu thì tới số ngàn, số
vạn, không sao kê ra cho xiết.

Tuy nhiên những tờ báo kiêm đó cũng chưa thể gọi là tờ báo theo nghĩa chúng ta hiểu ngày nay. Nó chỉ có tính cách báo chí mà thôi.

Tờ báo, ngày nay ta hiểu là những tập đăng tin-tức ra đúng kỳ-hàng, mang một tên-dề caung có đánh số liên-tiếp và có đề-n-ên-hiệu.

Nhưng tờ báo tinh-cò kề trên không có đủ những điều-kiện đó và thiếu điều cốt yếu này: là đăng dứt thù-tin-tiếp.

Hầu hết các tờ báo bất thần trên đây chỉ đăng-tái bài tường-thuật về một việc xảy ra mà thôi. Và nếu có tờ ra luôn mấy chục số liên-tiếp mang chung một tiêu-dè và đánh số liên-tiếp, — phần nhiều là phát hành nhân một cuộc chiến-tranh — thì tất cả những số báo đó cũng chỉ nói chung về một việc mà thôi.

Có một thứ sách in có thể gọi được là tờ báo xuất bản hàng năm, là sách « Nien-lịch thông-thur ». Nien-lịch thông-thur có chung một tiêu-dè, lấy tuổ-thứ thay cho số báo, ra đúng kỳ-hạn mỗi năm một kỳ, trong chép những việc xảy ra trong năm vừa qua và nhiều điều khác, tinh-cách hoàn-toàn là tinh-cách báo-chí.

Nếu một bài báo có thể làm chấn-dộng dư-luận quốc-dân, thi một vài mục trong Nien-lịch Thông-thur cũng vậy.

Như năm 1558, Nien-Lịch Thông-thur của Michel de Nostre-Dame (Nostradamus) làm sôi nổi dư-luận thời-nhân trong mấy năm trời ròng-rã, làm lòng phao biển giãy mực và nước hột của người bấy giờ, v.v. nhặng lời tiên-trí nửa kia nửa hở, ai cũng muốn tò mò xét nghiệm xem sao.

Cùng với những sách « Nien-Lịch Thông-thur » (almanach) người ta phải kề luôn những ấp « Thông-thur nhật-ký » (mercure).

32

Thông-thur nhật-ký là những tập sử-ký biên chép những việc lớn xảy ra trong năm qua, từng ngày một.

Như vậy, cũng như những cuốn « Nien-Lịch Thông-thur », những « Thông-thur nhật-ký » cũng có tính cách báo-chí và có thể gọi là những tờ báo ra mỗi năm một kỳ.

Thông-thur nhật-ký ra đời hầu như cùng một lúc tại khắp mọi nơi, vào khoảng cuối thế kỷ 16, nhưng hình như « Thông-thur nhật-ký » xuất-hiện trước tiên tại xứ Cologne.

XI. — Các cách thông tin

Thế nào là nghề làm báo?

Nghề làm báo là nghề lượm tin và truyền ra.

Tin-tức trước đây, người ta truyền ra bằng cách nào, trên kia chúng ta đã nói. Còn cách-luộc lượm tin.

Nếu ta không nói sơ qua về các cách thông-tin thời cổ, thì ta bỏ sót một điều cốt yếu của nghề làm báo.

Thời cổ sơ, những tin cần biết nhất là các cuộc chiến-tranh. Còn cách thông-tin

dùng trước nhất và giản-dị nhất là sai người đi bộ hoặc đi ngựa đem tin miệng hoặc tin viết trao cho nhau. Cách thông-tin này thông-dụng tại khắp các dân- tộc cõi phương Tây và phương Đông, từ Hy-Lạp, La-Mã tới Án-dô, Trung-Hoa.

Sau muôn cho mau hơn và thông tin được xa hơn, người ta nghĩ cách nuôi chim nhạn và chim bồ câu để đưa thư-tin cho bà con quen biết ở xa, hoặc từ nước này sang nước nọ, tức như chuyện Lý-Lăng và Tô-Vũ nhờ nhau trao đổi tin-tức cho nhau từ nước Tàu sang đất Hung-Nô.

Tới thế-kỷ thứ bảy thứ tám trước Tây-Lịch

kỷ-nguyễn người phương Tây và người phương Đông nghĩ ra cách đốt lửa để thông-tin cho quân-dội, trong các cuộc chiến-tranh. Người Ba-Tu, người Hy-Lạp, người La-Mã, người Trung-Hoa đều dùng lối thông-tin đó.

Về lối thông-tin này, sú Tàu có chép rằng vua K'è (881-790 trước Tây-Lịch) ra lệnh mỗi khi có biến-cố thi đốt lửa trên thành và đánh trống làm hiệu. Thấy hiệu báo thi quân-dân phải-tựu đến cuộ-cách và phòng thủ kinh-thành. Chẳng ngờ nhà vua say-mê Bao-Tu, đè nòng nhiều lúc vô cõi đốt lửa đánh trống báo hiệu đánh lửa quân-dân, khi có đại biến, hiện-lénh nhà vua (chẳng) được ai tin, và nhà vua bị quân-dịch bắt giết.

Sau khi xây xong Vạn-Lý Trường-Thành vào thế kỷ thứ II trước Tây lịch nhà Tần cũng vẫn dùng cách đốt lửa và đốt pháo-sai-lang tung khói lên không để báo hiệu khi có biến-dộng.

Lâu dần, người ta nghĩ lò chúc việc buu-dich trước bết để chuyền đạt công-van-di các nơi. Tại Pháp, buu-chinh bắt đầu lò-chúc từ thế-kỷ 17, nhưng ông lò buu-chinh ta phải nhận là Hoàng-dế Auguste nước cõi La-Mã, người ta đều tiên-tò-chức buu-dich để đem thư-tin cho nhà vua và của dân-chung để các nơi.

Tay buu-chinh, lò-chúc sớm như vậy, song đường giao-thông xưa chưa được mở-mang, cách vận-tải còn thô-lỗ, nên từ nơi này đến nơi khác, phải mất nhiều thi giờ lâm-mối nhận được một bức thư và cước gửi phải trả đắt gấp mươi gấp trăm ngày nay.

Cho nên, tại các đồn quân đóng lại các khu chiến-dịa, và trên các chiến-thuyền đậu trên các sông các biền, người ta đã nghĩ ra nhiều cách thông-tin giản-dị và mau chóng hơn, hoặc bằng cách kêu-cò, hoặc bằng cách phát-cò, hoặc bằng cách đập-tiền, bắn-súng hoặc bằng các dấu hiệu vẫy-tay... một vài lối thông-tin « Võ-tuyến-diện » đó ngày nay vẫn còn dùng trong lục-quân và thủy-quân, song phạm-vi xú dụng rất hẹp.

Tới khi phát minh ra điện-khí, người ta m've cải-lò buu-chinh thành một co-quan thông-tin bằng thu-tin, bằng điện-tin, bằng điện-thoại, rồi bằng vô-linyen-diện vạn-nắng như ngày nay.

Viete thông-tin càng mở mang phát-đạt bao nhiêu, thì các tin-tức đăng báo càng mau chóng, mới-mẻ và đầy đủ bấy nhiêu. Nên có thể nói rằng lịch-sử tiến-hóa của buu-chinh lẫn với lịch-sử tiến-hóa của báo-chí vậy.

(Kỳ sau đăng hết)
VĂN HÓE

Tâm - Nguyễn Từ - Điện

của LÊ VĂN HÓE

Tra của Nguyễn Văn Hoc và Trần Trọng Kim

Gia : 2p80

...Ce n'a pas été de faire de son dictio-nnaire un trop grand éloge que de l'appeler « un bon instrument de tra-vail ». A ceux qui nientent les progrès réalisés dans la lexicographie anna-mite depuis le jour où Paul's Câa publiait son dictionnaire « Đô-Nam Quốc-Âm tự-vi (Saigon 1855-1856, 2 vol.) on pourra opposer hardiment le nouvel ouvrage de M. Lê-vân-Hôte, « Ông-Hôte NGUYỄN-VÂN-TỐ (Annam Nouveau n° 1075 du 23-3-1924)

Thư từ ngân phiếu số 14-M. LÊ-VĂN HÓE giám đốc

QUỐC - HỌC - THU - XÃ

16 bis, Tiên - Tsin - Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN :

1) LÀO TỬ (triết - học dòng phương) 0p.80 của Ngô-tất Tố và Nguyễn Đức-Tịnh

2) MUỐN KHOẺ của Đào - vân Khang Op.50, sách giấy cách tập thể thao có ngót 100 hình vẽ.

3) VIỆT NAM VĂN HỌC I 0p.80 (Văn học đời lý) của Ngô-tất Tố

4) VIỆT-NAM DƯỢC HỌC I 0.80

5) VIỆT-NAM DƯỢC HỌC II 0p.80
của Phó-đức-Thành

NHA IN MAI-LĨNH XUẤT-BẢN

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

Phản Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỎI

Láu phai, đứng ngang hàng các
hòn phán danh tiếng ngoại quốc
Có thử hường, tráng và da
người. Bán khắp nơi. 1 hòn 1 \$20

MUA SỈ DO :

Etablissements VĂN - HÓA
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

33



Dòng Của dạy chồng

Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thị-Nh. kè lại
Chuyện thật một thiếu nữ lầm lỡ kết hôn với anh chồng dốt
nát mà sau cảm hóa khuyên khích chàng làm nên danh phận
(tiếp theo)

Người ta kè chuyện mấy năm trước, có hai chàng bợm ở đầu Saigon xuống Hậu-giang, tự khoe chúc-vì bồ lão, lâm-le chốm lấp vợ giàu, là hai chị em một nhà phú-hộ ở vùng Đại-nghi. Đơn-hùng-Tín hay được sự tình đón đường trường tri cho hai cậu một mè nêu thân và bắt buộc phải bán xói, chưa kịp thực hành mưu gian kế bỉm. Hai chị em nhà họ hú ya, hú bồn, vì chỉ còn cách xà vải bướm nữa thi chử mán nghiêm-nhiên trèo lên cây que.

Người ta lại kè chuyện một nhà trung ca ở Biển-bờ, sáp sưa gá lầm con gái đẹp như tranh vẽ cho một tên cờ gian bạc lận ở Nam-vang lên, xung minh là dòng dõi « nhàn hàng vàng lá ngọc » mới ở Ba-lê trở về, còn di du-lâm các nơi danh-thắng, trước khi ra Huế cung-chúc. May sao còn độ dăm sáu ngày nữa sẽ lame iết cưới linh-dinh, thi Đơn-

Tóm tắt những kỷ trước

Ông, bà Châu-hồng vừa gả chồng cho con gái là cô Minh-Cầm. Hai vợ chồng đưa nhau đi Saigon.

Chồng (Lâm-Đền hay Lâm Kiên Mộc) bị Đơn hùng Tín — một giang-hồ cương-đao — bắt đem xuống một chiếc thuyền, vì Lâm-Đền là một tên bợm trong lội « bỉm vợ ».

dùi dâu vịt.

Thế rồi trốn biệt nhà chú ra đi, tụ tập với lũ đồng bối mắt dạy, tối ngày thâ rong ngoài phố, ghẹo gái, ăn quỵt, thói tui uôn ra dù mánh khẽ cờ bạc gian lận, lừa đảo thiên-hạ, chẳng tha một việc phóng túng can rờ nào khống lèm.

Không mấy chốc chàng trở nên một thằng điếm dảng xó lá dù tràm phan-trám, và sống nhờ cái óc dụng đáy biền-thuật, cũng như hạng người mà xứ Bắc ta gọi là quan-viên « càn long » vậy.

Lần lần chàng xuống Saigon kiếm ăn, khi thi vào làm việc lăng-nâng trong một hãng

tư, khi thì ở ngoài xoay quanh mấy sòng cờ-bạc. Lúc này mới 23 tuổi đầu, mà tung có hai phu-hộ gấp thời, cũng có nhà cửa đồ đạc trang hoàng, bộ cánh luôn sang trọng, bên cạnh thường cặp-kè một hai « con gà mái » biết nhân vật to tát thế nào rồi. Cố-nhiên mấy người ấy, hoặc là tùng-dâng cõi di tung bốc rêu rao trước, như kiều mấy đứa chạy hiệu ở rạp tuồng, đứng cửa buồng trò phết cờ è a, rồi có ông tuồng râu dài mặt đỏ, nhảy nhót ra sau; hoặc là người cưng bị tin lầm mắc hụt rồi vô-limb gặp ai khoe nấy, chỉ cầu lấy chút khoái-lạc tổ mình được biết ông kia.

xanh ngoài hai chục còn đang cao giá trong chốn thâm-khuê.

Và lại trước khi tuong kiến, nhà đại diện-chủ ta đã được nghe đồn ba người đến quảng cáo trước cho ông biết Lâm-kiên-Mộc là một nhân vật to tát thế nào rồi. Cố-nhiên mấy người ấy, hoặc là tùng-dâng cõi di tung bốc rêu rao trước, như kiều mấy đứa chạy hiệu ở rạp tuồng, đứng cửa buồng trò phết cờ è a, rồi có ông tuồng râu dài mặt đỏ, nhảy nhót ra sau; hoặc là người cưng bị tin lầm mắc hụt rồi vô-limb gặp ai khoe nấy, chỉ cầu lấy chút khoái-lạc tổ mình được biết ông kia.

Bởi vậy, khi Lâm-kiên-Mộc đến chơi, ông Châu-hồng lấy làm vinh-dự, tiếp đãi một cách

trong vong niêm nô dồi với khách sang. Huống chi, theo người ta nói, khách là một ông bác-vật (ingénieur), đang ngoài quen gọi kỹ-sư, y cài-rang cùng một hạng vân-bằng danh-vọng như ông bác-vật Lưu-văn-Lang mà khắp Lục-tỉnh đã từng phục tài dậy tieng.

— Nghé nói ông bác-vật
mới ở bên-tây vè? ông
Châu-hồng hỏi.

— Dạ phai, tôi mới vè
năm tháng nay, Lâm-kiên-
Mộc đáp.

— Chắc ông bác-vật còn
trẻ tuổi lắm.

— Thưa cụ, năm nay tôi
mới 24 tuổi.

— Ông đã nhất định làm
công- việc gì chưa; thê nào
chẳng có một địa - vị trọng
yếu của nhà-nước đang chờ đợi?

Lên mặt là một nhà đ du-lâm, bốn tháng trước đây, chàng lừa la xuống hạt Châu-đốc, ở quán lán - chàu mấy tuần xem chàng không cần được mồi gi, thuận đường di sang Hồng-ngư.

Thoạt tiên, tìm cách làm quen với mấy nhà cò bèi thế nhiều ỏi ở ngoại phô, sau vào trong mấy làng phụ-cận, đến nhà ông Châu-hồng.

Chú khách ngay buổi nhất kiến đã có ý tuong thân tuong đặc. Chú, vì lẽ thấy khách dinh-ngô hành bao, nói năng hoạt bát, có dâng như không phải một kẻ lầm thường. Còn khách vì lẽ đã dòm thấy chủ có co-dô phong-phú, nhất là có một cô tiều-thư xuân

— Sao không đem bà bác-vật cùng di du-
lich cho vui?



— Thưa cụ, từ nhỏ tới lớn, tôi mải lo việc học, dã có ngày giờ tám chi nào nghĩ đến sự tạo lập gia-thất đâu.

— Với tài học và địa-vị ông, lo gì rời đây chẳng có vợ rất xứng đáng.

Ông Châu-hồng nói câu ấy chẳng qua thử phung theo cách xã-giao thế thôi, vốn không có tư-ý gì cả.

Từ đây, mỗi ngày Lâm-kiều-Mộc tìm cơ đến đàm đạo với ông Châu-hồng một lần. Chàng cố làm ra vẻ người đứng đầu cao thượng và nhất nhất giữ theo lẽ nghĩa khuôn phép xưa, vì dòn biết ông chủ nhà ua thích nhau thế.

Rồi ông dọn riêng một phòng tử-tế, mời chàng ở ngay trong nhà, dãi dẳng như thường-khách.

Hai ông bà đã già, có cậu con trai dẫu lòng đi học dỗ bằng thành-chàng, bỗng lẩn ra chắt, giờ chỉ vôn vẹn có một cô con gái, tức là Minh-Cầm, năm nay 20 tuổi. Nàng có học qua Nữ-học-dường & Saigon ít năm, sau vi yếu sức, ông bà bắt về ở nhà, không cho học nữa. Con gái nhà giàu — lại là con một — cảnh sưng sướng dành sẵn, cần gì phải học nhiều. Tuy vậy, nàng chịu khó xem sách và tự học lấy, thành ra về phần tri-thức không dẽ nỗi như những người học họ khác. Bà vậy, tinh nòng lại iết, tỏ ra người có giáo-dục, không có kiêu-thái gì về nhan-sắc minh đẹp, già-thể minh giàu.

Nhân vi nàng là con một, nên chỉ được cha mẹ chiều chuộng, nàng như nàng trứng, hùng như hùng heo. Việc hôn-nhân của nàng là việc hai ông bà Châu-hồng dê tam lo ngại kén chọn từ mấy năm nay. Nàng là con gái hiếu-huận, dẽ mặc ý cha mẹ liệu định. Đã có một bài đám ở quanh vùng đánh tiếc, nhưng ông Châu-hồng từ khước, chỉ vi lẽ người con trai không được danh-giá theo ý ông muốn.

Ông vẫn thăm ước người chồng Minh-Cầm tất phải có địa-vị xã-hội cao sang, nếu có thể gửi rẽ càng iết, vì ông bà không thích để cho Minh-Cầm phải chịu cảnh đì vè làm đầu cou nhà người ta, đối với mụ già em chồng, nheiui nỗi khô sô.

Sự tình cờ đưa Lâm-kiều-Mộc đến nhà, ông xem xét là người này dũ điều kiện.

Một hôm, không dáo dâu nói ướm gì cả, ông ngô ý muốn gả Minh-Cầm cho chàng, với dinh ninh hú giáp chàng trong việc mở xưởng kỹ-nghệ.

Có-nhiên chàng hót hở đón ngay, như được phung chiếu thiên-lự. Chính Minh-Cầm cũng ứng ý mười phân, vì theo nàng vật-sắc, chàng có thể là một nhúy lang-quán.

Có sốt từ-vi của chàng đến hót hông-loan chiếu mệnh, cho nên lập tám lát vợ nhà giàu đã được nhau nguyện. Còn sốt ông Châu-hồng thi vận-hạn bị những sao liêm-trinh thắt-sát phá rồi sao đó, thành ra tự nhiên chiếu cầu giao-tế là một thằng diêm dảng mà không tự biết.

Một tháng sau.

Đám cưới linh-dinh cử-hành ngay ở nhà gái. Ngoài ra mấy bạn đồng-loa, Lâm-kiều-Mộc rước một hai ông già bà lão hò-vò dâu dẽn không biế, chàng nhận là họ hàng chú bác, đê chứng kiến hòn-le.

Rồi chàng ở luôn tại nhà vợ.

Thê là Minh-Cầm, dóa hoa thên-huong dã hoan-toan phai màu rữa nhẹ về tay một kẻ phản-phu, chỉ có cái bẽ ngoài đánh lừa thiên-hạ.

Viec này lúc dến tai Đon-hùng-Tin thi đã quá trễ mất rồi. Va lấy làm tức tối an-hận, sao mình không kịp cản trở họ người ta nhử mấy đám gióng thế ngày trước, dê cho một nhà lương-thiện bị bít, một người con gái ngọc ngà dưng đầu như Minh-Cầm thế kia mà phải bị lửa.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

HAI TẤM LÒNG SÂU

TÁC PHẨM

độc nhất vó nhí của nhà văn Nguyễn-phương-Châu
tac-gia, cuốn TRẮC TRỎ (đã hết). Một câu truyện
ly-kỷ mới lạ diễn tả bằng một lối văn rất đẹp đẽ.

Gần 200 trang. Giá 0p80.

MỚI RÁ:

NỘI ÁN HẬN DÀI của Thám-Tâm N.T.T. . . 0p80
XẤU SỐ của Nguyễn-quốc-Bảo 1,00
RỪNG NÚI VỀ CHIỀU của H.B. Nguyễn-Án 0,60
Tứ mandat dã Á-CHÂU xuất bản cục 17 Emile Hony Nanoi,

MỘT Ý NGHĨ VỀ VIỆC
TUYỂN TRUYỀN BẰNG THI CA

Tại sao Yên-dò lại là một Ông Bạch-cư - Dị Việt-Nam

Dù chỉ là những văn-phẩm dẽ cho người ta ngâm咏 trong những lúc cần vui hay giải buồn, tho ca đối với việc đời, đời khi cũng có một công hiệu lớn — miễn là phải ở trong tay những người biết đem dùng. Những công hiệu ấy, đều thấy ghi rõ trên lịch-sử các nước đông, tây. Xua kia cuộc Hán-Số giao tranh, trong trận quyết sống mái cuối cùng, Hán-vương dù có thừa tướng mạnh binh hùng, nhưng nếu không nhờ được bài «Sứ-ca» của Trương Luong hát lên giây lúc gió lạnh đêm khuya làm cho mấy vạn quân Sở sau khi nghe lọt, tâm lòng hăng hái đều ngoặc lanh rã - rời cùng nhau bỏ trốn, thì Hán-vương cũng còn phải khốn-dồn chặt vật chán, với Hạng-vương, một tay cái thê anh hùng. Mà chưa chắc Hán-vương đã lập xong đế-nghiệp. Lại như ở nước Ý trước đây chửng sáu bảy năm, vi thấy tư-tưởng «đò» đã ngầm ngâm truyền bá trong giới lao-công, nên dùng thủ-đoạn võ đoàn dê bài-trữ e xẩy ra sự biến loạn, thủ-tướng Mussolini muốn dùng cách êm-dềm làm cho tư-tưởng ấy phái vó binh tiêu duyệt, liền nhờ ông Đặng-nam Già (Gabriele D'Annunzio) một quân-nhân và là một thi-gia túr danh, soa nhiều bài thơ ca ngắn dê cho thợ thuyền các xưởng trong nước họ, thuộc hàng ngày hót đọc trong những giờ lâm, nói là dê cho mua vui quên nhục, nhưng chính là làm cho tri-óc thợ thuyền cảm nhiễm những tư-tưởng ghét «đò» mà tránh xa.

Tho ca có những công-hiệu lớn lao và rõ ràng như thê, nhất là đối với toàn-thê dân-chúng, dêng tho ca dê truyền-bá, lại càng có công-hiệu iết. Vì vậy xưa kia các nhà chính-trị, mỗi khi có huấn-lệnh hay giáo điều gì đem tuyên-bô, thường dặt thành ra tho ca, dê cho dân chúng dễ đọc và dễ theo.

Tuy nhiên, những tho ca đối với dân chúng, muôn cho dê cảm, tac-gia nếu không có

cái óc «binh-dân hóa» cũng cần phải chú ý đến một điều: nhận rõ cảnh sinh-hoạt hay tình-tinh của binh-dân rồi nói hay tả bằng một giọng binh-dị, như thế khi người ta xem dê mới có hứng-thú, dê có hứng-tức là có cảm vậy.

Thơ, ca ở nước ta xưa kia đối với dân-chúng không được thịnh-hành, nhiều người cho là vì dũng Hán-văn, trừ phi người học thông-mới xem được. Đó cũng là một cớ. Cúi ra người minh cũng đòi khi dùng vần dê làm thơ ca, nhưng hầu hết vẫn nhân dêu có cái bệnh thích dùng dêu cũ mà lại chỉ là diên Tau, các nhà văn khi viết quốc-văn, một phần vì tiếng dùng còn nghèo, mươi ngay chữ Tau cho chóng, một phần vì dùng diên Tau mượn luon cả chữ Tau, nên thường thường chỉ một câu thơ hay một câu ca ngán ngũ mà quá nứa hay gần hết là chữ Tau, người ít học không thích xem, vì họ chẳng hiểu được nghĩa lý ra thê nào.

Thường thấy nhiều người phản-nản chuyện «Hoa-Tiên» giá-tri văn-chuong còn hơn chuyện «Kim-Vân-Kiều» mà chuyện Kiều phô phang ở dân-gian, còn Hoa-Tiên trừ các nhà yêu-văn, còn thi không mấy người hâm-d襍.

Thực thê, dê là vì chuyện Kiều it dùng tiếng chữ Hán, diên Tau, dù có mượn, tac-gia dê chịu khó dịch ra tiếng minh-câ, người đọc dê xem mà dê hiểu. Còn «Hoa-Tiên» dù hay thực, các diên chữ Hán tac-gia dê mượn nhiều mà lại cứ dê nguyên, người it học khi đọc chẳng hiểu là gì thi còn thấy hay dâm mà ham thích nữa.

Chẳng những ở ta đây, dê cả ở nước Tau, it lâu nay, muôn cho văn-chuong có tinh cách phô-thông người ta cũng chán ghét cái lối văn-dùng-diên, cho là phu-phiếm không thiết-thực với hiện-trạng. Còn về tho ca, họ xô nhau vê lối thơ binh-dân, cho những tho

ca cù dù có hay thật, nhưng chỉ là những văn chương của các thi-gia xưa kia chuyên tản-dương cách sinh-hoạt cao quý của những người về giài cấp riêng, nêu phong hoa tuyệt nguyệt, nêu diên vò lâu dài, còn cảnh sinh-hoạt của bình-dân không ai để ý. Vì vậy đối với thi-sĩ Bạch-Is-Dị họ đều tôn sùng, gọi là ông « Tσø bình-dân » vì những thơ ca của họ Bạch phần nhiều mô-tả những sự sống của các hạng dân thường, đều dùng những chữ nhung lời giản-dị bình-thường mà là rõ được từng cảnh từng người rất đúng, chẳng nhung hảy giờ, ngay ở đời Đường, thơ ca của họ Bạch cũng được dân-chung hoan-nghênh.

Ở nước Tàu có nhà thơ Bạch-Is-Dị, còn ở nước ta đây thì có ai? Không trả-trả, tôi xin giới thiệu ngay nhà thơ Yên-đỗ, tức là cụ Tam-nguyễn Nguyễn-Khuynh.

Ba bốn mươi năm về trước, các nhà văn ta cũng ham viết quốc văn, nhưng phần nhiều chỉ làm văn như thơ ca, cụ Yên-đỗ là một. Nhưng các bài thơ ca mà được nhiều người hoan-nghênh hơn cả, duy có thơ ca của cụ Yên-đỗ, vì có một đặc sắc là văn ca ai cũng có thể đọc được và hiểu được. Cụ ta nhà Hán học uyên thâm lại ở vào lúc Hán học còn thịnh, mà bài nào cụ cũng thuần dung tiếng ta, lại đặt theo một giọng giản-dị không cao kỳ, nhất là không mượn diễn Tàu, chữ Tàu. Những văn liệu dùng để diễn tả trong các bài đều là những câu mái-thường-thay, tái-thường nghe ở nơi đồng raington, tức là những điều quan hệ trong sự sinh hoạt của dân quê, cụ khéo thu nhận lại làm thành những câu thơ ca rất có thú vị. Dưới đây xin lược trích mấy bài:

Than nở

Quán chí công nở có lá bao.
Nay đã nén to đến thế nao.
Lãi me lãi con sinh đẻ mãi.
Chục bá chục bảy tinh nhiều sao.
Ra đường kẽ cát dungle chán hỏi.
Vào cửa người sang ngửa mặt chào.
Quay chí phen này trang trai nở.
Cho đời rõ mặt cái... thẳng lão!

Bài này dù nói cảnh minh, nhưng cũng bày tỏ được một cái ách vay nặng lãi ở dân quê, vì sự mua mắng mất mát, làm ăn thiếu hụt, bị nhũng kẻ cho vay cắt bọng bóp chặt thế nào cũng phải chịu.

Than lut

Con lợn ghen chí với má hồng.
Má den nước đến vỗ làm疼痛.
Gó lúa cửa công đèo man mán.

Trảng tỏ buồng trai sóng pháp phòng.
Nhưng sợ anh kinh luhn dưới rốn.
Lại lo chú chuỗi lòn bên hông.
Quán chí diêm phán trang hông nứa.
Cho bei noi sáu với chổn nồng.
Đọc bài này lai tư-ting lường được cái cảnh deo-neo khô-sô của dân quê mấy tỉnh trung châu Bắc-kỳ mỗi khi gặp cầu nước to để vỡ.

Cảnh quê

Năm nay cây cối vẫn chưa thua.
Chiêm mắt dằng chiêm, mùa mệt mùa.
Phân thuish quan thu, phân trả nợ.
Nửa công đưa ở nửa thuế bò.
Sớm trưa đưa muỗi cho qua bùa.
Chợ búa trầu cau chẳng đám mua.
Tần tiện thế mà sao chua khú.
Nhờ giới rồi cũng mấy gian kho.

Dân quê chỉ trông vào đồng ruộng mà sống, nếu gắp năm mệt mầu, tinh cảnh thực deo-neo. Bài này thực như một bức tranh tả chúa cải cảnh dân quê mệt mầu.

Lên lão

Ông chẳng hay ông tuổi đã già.
Năm nhâm ông cảng lão dây mà.
Anh em lảng xóm xin mời cả,
Xôi bánh trầu heo cũng gọi là...
Chú đáo bên người lên với tớ.
Ô từ xóm chợ lại cùng ta.
Bây giờ đến lúc ăn dung nhỉ.
Có rượu thì ông chống gáy ra.

Dân quê có tục lên lão, từ 50 trở lên cứ sống được 10 năm lại lên một bực. Đó là lão thường xì, một tội rết iốt, khiến dân em biết trọng những người hơn tuổi. Bài này là tả sự ăn uống vui mừng trong những tiệc lên lão ở dân quê.

Thơ ca của cụ Yên-đỗ còn nhiều, nếu các bạn đã từng đọc, tất đều thấy rõ mày điều sau tôi đã xét nhận trên. Nhiều người đã bình phẩm văn thơ của cụ Yên-đỗ co vé à bình dân hóa » thực là xác luận.

Có người nói thơ ca của thi-sĩ Trần-kế-Xuong cũng có giọng giản-dị và cũng ít dùng đền Tàu, vậy mà ngoài các nhà văn dùng làm ngâm liệu ra, còn dân-chung ít hoan-nghênh. Biết đó là vì văn thơ của thi-sĩ Vị-xuyên chí là logi văn của người bắt đầu chí, chán đời ghét đời, gấp sự gì cũng buông ra nhung lời hí-tiến, thêa mả do chỗ thấy hép hối của cá-nhân, và kém về hồn hập nên ít người chuộng vậy.

SỞ-BÁO

CÁC NGÀI HÃY DÙNG

Phản-trì Đông-dương

(GRA-HITTE INDOCHINOIS)

Mô « Hélène chi I », « Hélène chi II », « Hélène chi III ».

PHÓ LU — LAOKAY

Đã được công nhận là tốt không kém gì của ngoại quốc công việc cần thận. Gửi nhanh chóng khắp Đông-dương.

Sở giao dịch

E¹ TRỊNH — BÌNH — NHỊ

123A Avenue Paul Doumer

Haiphong — ad. Tél. AN-

NHỊ — Haiphong Tél. 707

Căn đại lý khắp Đông-dương.

XƯA NAY BI NHIỀU, VI:

Ăn no với tắm ngũ thường!!!

Cơm no với đã lên giáng ngũ ngay!

Đặc tình đường lác no xay!

Phòng-tich bệnh, ấy, xra nay bi nhiêu!!!

Chỉ uống một liều,

Thấy đỡ chịu ngay.

Bao to 12 grs. 0\$55

Bao bé 6 grs. 0,30

MIỄU GIẤY CỦA NHỮNG NGƯỜI LỊCH SỰ

PHONG TÀI

43
RUE DES PIPES.HANOI



Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac Tàu-Vân
Imprimé chez Trung-Bac Tàu-Vân
36, B.t. Henri d'Orléans — Hanoi
Certificat exact d'insertion
Tirage à 1000
L'Administrateur Gérant: Ng. d.VUONG

...hai bài thơ xuân

Thanh-Liên chén nước ngày xuân

Trà ngọt mong khắp quốc dân nên dùng

Thanh-Liên hương ngọt nước chong

Ngày xuân nhập giọng cõi lòng lâng lâng

Danh-trà nức tiếng từ dân

Tô-Lan mῆ tự hông-trà

Đêm xuân thường thức mới là tri âm

Khiến đời p.ần khởi tình thân

Hương thơm quán tử riêng phần Tô-Lan

Hồng trà đất Việt danh vang!

THANH-LIÊN TÔ-LAN

Viet Nam để nhất danh trà

TRÀ THANH-LIÊN và TÔ-LAN, thơm ngon nhất nước.

tỏi triều bắc my-thuật lai pô song ở xí Đông-dương

Chi điểm phát hành trà ||| Bác-Sĩ Bùi-kien-Tin (Office Commercial et Industriel Indo-chinois) Quinhon

mùa Nam-Trung-kỳ và Nam-kỳ Ch. Mau (Nam-dương Nguyễn-văn-Nhạc) 43 Gallieni Saigon

Tổng-cue: TƯƠNG-LAI THƯƠNG-HỘI 56 hàng Gai Hanoi

Người Việt-Nam hằng đọc:

á - bắc

của Thao Thao đề rõ lịch-sử anh hùng của đất Việt.

Gia. \$1.00

Adr. CAO-BÁ-THAO
TIN MỚI — HANOI

Sách Mới

KẾ SI TÌNH

Tiêu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯƠNG

Những ai chưa hiểu tình là lụy, yêu là giết, những ai đương khôn-thần trong hòng tối, những ai đã đe hạnh phúc bay qua hay không giữ nổi, đều cần phải đọc KẾ SI TÌNH. Ở đây các bạn sẽ thấy lòng mình phơi rẽ trên trang giấy.

Giá 0p75

NẮNG

Tiêu-thuyết của LAN-KHAI

Ấy là một cuộn tiểu thuyết mà tác giả đã viết trong bốn năm rộng. NẮNG là sự mô-tả một âm hồn suối đời noi theo một lý tưởng chẳng thể thực hiện trong trần thế, một lý tưởng quá cao để bùa thành một sự không thể có nữa. Văn viết theo một thể tài rất mởi lạ và say sưa lý kỳ.

Giá 0p 60

Hai cuốn đầu do Hương-Sơn
97, hàng Bôno Hanoi, xuất bản