

TRUNG BAC CHU NHAT



Đoàn Nhã.

NGUYEN DOAN - VUONG
CHU - TRUONG

SỐ ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TẾ NAM GIAO
Non nước mơ mèng nín dấu cũ
Khi thiêng Hương Ngữ phải là đây?

Số 104 Giá: 0\$20
29 MARS 1942

Nhân cuộc tết
giao năm nay

MÃY Ý NGHĨ VỀ TRỜI

Mấy hôm nay, nhân có việc tế Giao ở Kinh-dò, rong dân chúng có nhiều nơi nô lén một cuộc bàn luận xung cõi nhiều thứ vị. Ấy là cuộc bàn luận về ý nghĩa tế Giao. Người ta chia làm hai phái. Phái thứ nhất, hầu hết là thanh-niên có óc khoa-học, chủ trương rằng tế Giao là cõi tự của một thời đại chuộng hủ văn và thần cõi sôt lai, không có bô ích cho ai cả. Hạng này là hàng tuyệt đối.

Hạng thứ hai, hạng hoài nghi, thì lại rằng: Giao của ta là thời của Tàu. Tàu là một nước huyền-bí mà lại như cao-si, ta không hiểu. Bé không hiểu được hết cõi tinh-thần văn-hóa của Tàu thì làm thế nào hiểu được việc tế trời có bô ích không? Âu là ta chả nên biết rằng: Tế Giao là tế trời, vua thay quyền trời, thì để việc ấy tùy vua, ta không thể biết mà cũng không cần biết. Chỉ biết rằng dân ta té thần thế nào thì vua cũng té trời như vậy.



Hai phái trên này bàn luận, xét cho kỹ thi phái nào cũng có cái phải, nhưng không phái nào tin tưởng là có Trời. Bé thực là một cái hại. Mả truy nguyên ra thi cái hại này khởi từ cái óc quái thiêng của khoa-học mà ra vậy. Chúng tôi không dám không nhận rằng khoa-học ngày nay cầm quyền bá-chủ trong doanh hoàn. Nhưng ta phải biết rằng nói đến trời là ta bước vào mảng đất tôn giáo, không thể khảo xác chí nên nhân nhận mà thôi. Cái khố của nhà văn-si Nga Dostoevsky một phần lớn là do ô eau hỏi này: « Có trời hay không có trời? » lúe nâu cũng ám-ảnh người Tolstoi, đứng nghiêm về mặt tôn-giáo hơn, nhìn nhận là có trời nên tinh-thần có vẻ được thư-thái hơn Dostoevsky nhiều lắm. Tolstoi đứng về mảng đất tôn-giáo vậy. Ta không lấy thế làm lạ bởi vì lúc trời về già bao nhiêu tác-phẩm của Tolstoi thiên về luân-lý và đạo-giáo hơn là về nghệ-thuật.

Bởi vậy, cố tìm cách xem có trời hay không là một việc không bao giờ có thể làm được mà chỉ tham lam tội đời mà thôi. Nói đến trời là nói đến tôn-giáo, ta chả nên tin là có mà không nên ngờ gì hết.

Ở đời bất luận người nào cũng cần phải tin

như thế. Người dân bà ở trong gia-dinh không biết sợ phạt sợ trời không còn là một người dân bà nữa, sao mà còn điều-khiển được một gia-dinh. Nói rộng ra một nước, nếu người dân không biết sợ mọi cái quyền gì thì nước không thể có trật tự được. Luật-pháp là do người đặt ra không hẳn đã có quyền vạn năng. Người dân cần phải biết ơn và sợ một cái quyền to hơn thế: việc thờ trời, tế trời và tin là có trời chính là do sự biết ơn và sợ phép đến cực diêm mà ra vậy.

Tại sao lại biết ơn? Người ta không phải do một cái bắp cái sinh ra, nhưng là do huyết thống của cha mẹ chung đúc nèn. Vậy có minh, mình phải nghĩ đến ai đã sinh ra mình, ai đã sinh ra người sinh ra mình... Cứ thế người ta nhớ đến một vị ra đời trước hết cõi tạo nèn. Vì ấy có từ triệu triệu năm nay, một tay gãy dựng ra thế-giới, vị ấy mới là có quyền vạn năng vậy. Vì ấy là Trời. Mỗi nước bảy giờ đều có tên riêng để gọi. Ngài, nhưng nhất tế chử nào tên nào cũng có nghĩa như nhau: Ngài sinh ra loài người, sinh ra tò-tông ta dẽ cho tò-tông ta tạo ra ta ngày nay, ta biết ơn Trời là thế. Có thể nói rằng những người càng yêu gián-danh và yêu nước bao nhiêu thì lại càng kính mến và biết ơn Trời bấy nhiêu.

Tại sao lại sợ phép? Lẽ này cũng do ô lẽ trên mà ra. Người ta kính nể ai tôn trọng ai thi tài天赋 phải sợ phép người ấy. Vả lại, cứ ngài mà nghĩ thi người ta sống ở dưới trời trên đất này có bao nhiêu là điều huyền-bí ở chung quanh. Một tay chớp, một lát sáng, dĩ chi đến cái súng cái chết, cái buôn cái vui, cái cõi cái mất đều là thuộc tay trời cả thi sao mà ta không thấy này ra một lòng sợ được?

Sợ như thế thật là chí-hàng dâng.



Một nước mà dân chúng biết ơn và sợ Trời như thế thi nước mới có thể tồn tại được.

Bở lẽ nước tồn tại được là do ô đất mà dân biết ơn trời và sợ phép trời là bao nhiêu tâm trời phú cho mới giữ được Sách Trung Dung có chép: « Biết giữ theo tâm tinh trời cho, ay tước là đạo-đức ».

Lập một nước cũng như xây một nhà. Nhà cần nền móng thi nước cần đặc đức. Đức Không-tử khỉ xưa gặp Cảnh-công nước Tà. Cảnh-công hỏi: « làm thế nào mà trị nước? » Không-tử đáp: « Trong nước lửa gao là cần mà đạo không cần lầm. Đạo dữ cần hơn vì nếu trong nước vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra cha, con không ra con, không có trật tự nữa, s n ra loạn lạc thi hỏi có ai ngồi yên mà án được không? »

Xem đây là đạo đức là sẵn cho một nước. Cái gì gây ra đạo đức? Bé là do lòng tin-trust mà người dân biết gữ theo tâm tinh trời phú cho.



Nó rộng ra một nước thi lúe nước mạnh người dân cảm ơn trời, lúe nước yếu thi người dân kêu van trời; nó hổ ai một người, thi lúe người ta sướng người ta làm ơn trời, lúe người ta khờ người ta than trời; nhất-buồn vui sướng khổ, người ta đều muốn tố cáo với trời vì sợ phép trời.

Ta vẫn thường kêu lúe vui.

« Nhờ trời tôi khỏe!

hay than:

« Trời ơi!

khi ta đê nhẽ được lòng. Nhưng xét như thế không đủ. Nhìu khi ta thấy cần nêu rực đại với trời nữa. Tiếc thay trời lại không thể trực tiếp với dân, bởi thế phải dùng một người làm trung gian: người ấy là vua vây. « Trời thương muôn dân, đặt ra có vua, có thầy là thỉ!

Bởi vậy thi biết cái quyền của dân vỗ cùng, vua mà thương dân là theo đúng lẽ trời, còn bô-mặc dân tück là đã phụ cái quyền trời đã trao cho vây.

Tron kia ta đã nói hết cứ người nào cũng phải sợ trời. Ta nên nói rõ thêm: hơn hết cả mọi người, vua lại càng phải sợ trời lâm lâm.

Không sợ trời mà biết thương dân và nắm, ta chưa thấy một vị vua nào như thế.

võ: Thiên-hoàng vẫn là đại diều của trời để tiếp xúc với dân. Dân muốn diều gi thi truyền-đạt lên vua để vua chuyên đạt lên trời. Bởi thế dân muốn là vua muôn, dân muôn là vua muôn.

Những nước như nước Đức ngày nay, Tòng thống túc là vua. Trước khi khai chiến, tòng thống Hitler đọc diễn-văn cõi cầu kết « Xin Thượng-đế phù hộ cho chúng tôi! » ta nên hiểu rằng đó là lời van Trời của tất cả dân Đức vậy. Linh Hồn lục cánh Mâ-lai lại qua sông Mâ-lai lội qua sông Mâ-lai lội qua sông

rằng họ không phải vâng theo mệnh lệnh của người nào cả nhưng là vâng theo mệnh lệnh trời, do Thiên hoàng đứng làm đại bù ban ra.

Ý nghĩa của tế giao là ở đó.

Vua tế trời không phải là tế cho mình đâu, nhưng là tế cho dân, chuyển đạt lời của dân lên với trời. Trước mặt trời, vua quyết định,

Vi lê đồ tây-ngạn cõi cầu:
« Vox populi, Vox Dei: » Dân thanh túc là thiên ý.

Xem vậy thi biết cái quyền của dân vỗ cùng, vua mà thương dân là theo đúng lẽ trời, còn bô-mặc dân tück là đã phụ cái quyền trời đã trao cho vây

Tron kia ta đã nói hết cứ người nào cũng phải sợ trời. Ta nên nói rõ thêm: hơn hết cả mọi người, vua lại càng phải sợ trời lâm lâm.

Không sợ trời mà biết thương dân và nắm, ta chưa thấy một vị vua nào như thế.

VŨ-LÂM

KỶ SAU:

Bắt đầu đăng
thiên cáo-luận

ÁI TÌNH MỘT MẶT

của VŨ XUÂN-TƯ

trả lời

LÊ-VĂN-TRƯƯƠNG

và có

Nhiều chuyện... khi

Nhiều quân lính Trung-khanh vừa đây bị khi đánh giết ở gần biên-giới Diển-diện và Án-đô

Muôn được chóng giàu mua ve xô sô Đông-Pháp

TẾ NAM GIAO

ý-nghĩa và...

NGHI-THÚC



Photo Tăng-Vinh
Hàng trăm tịnh-kỷ dân dâu dạo Ngay tới Giao-Dân

Sau ba năm, năm nay tại kinh-thành Huế lại có lễ Nam-giao. Lễ sẽ cù-hành từ ngày 29 Mars đến 5 Avril 1942 tức là từ ngày 13 đến 20 tháng hai ta. Lễ tế này là lễ tế trọng-thê nhất trong Triều-dinh và trong nước, trước kia mỗi năm cù-hành một lần, ít lâu nay cứ ba năm mới một lần cù-hành đại-lễ. Là quốc-dân, chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa và nghi-thúc cuộc lễ trọng-dại đó nó gô-giếm cả tinh-thần tôn-giao lẫn chánh-trị của một dân-tộc.

Vậy trước khi vò Huế hay ra Huế xem lễ Nam - Giao, chúng ta hãy tìm hiểu lễ đó là thế nào.

Như vậy, Giao là khu đất ngoài kinh-thanh. Lễ tế Trời

Trước hết, ta hãy tìm hiểu nghĩa hai chữ « Nam-giao ». Sách « Nhĩ-nhã » của Tàu giải nghĩa như thế này :

« Khu đất ở phía ngoại kinh-thanh (đất) gọi là Giao. Giao là tên một lễ tế. Lễ Đông-chi, lễ Trời tại khu đất ở phía nam ngoài kinh-thanh (nam-giao), lễ Hè-chi, lễ Đất ở tại khu đất ở phía bắc ngoài kinh-thanh (bắc giao) nên gọi là lễ tế Trời, Đất là lễ Giao. »

Kinh Lễ thi nói :

« Đông-chi tế Trời gọi là tế Giao, hè-chi tế Đất gọi là tế Xã ».

Như vậy, Giao là khu đất ngoài kinh-thanh. Lễ tế Trời

cù-hành ở đó nên gọi là lễ Giao. Vì gọi là lễ Nam-giao là để phân-biệt với lễ Bắc-giao là lễ tế Đất.

C

Từ triều Lê trở xuống, Khổng-giao được Triều-dinh nước ta đặc-tôn thành quốc-giao.

Trong Khổng-giao, có một đặc-diểm quan-trọng vào bức nhât về phương diện chánh-trị và luân-lý là lễ thiên-nhân cảm-ting, nghĩa là lễ người hiền được ý Trời. Theo Khổng-giao, mọi hiện-tượng trong vũ-trụ như nhặt, nguyệt, tinh, vân, thời, tiết, khí-hệu, cùng những hiện-tượng trong xã-hội quốc-gia như tật dịch, thủy, hỏa, thịnh, suy, tri, loạn, tóm lại hết thảy mọi vật mọi việc trong vòng trời đều do một lý hồn-nhiên chi-phối. Người ta vi tư-biasm khác nhau, ham-dưỡng khác nhau, nên không phải ai cũng có cái tinh-chất hợp với lễ trời một cách hoàn-toàn; không phải ai cũng biết ăn & được dung theo lễ trời và không phải ai cũng hiểu được ý trời.

Duy bức thánh-nhân và bức quân-tử, là có tinh-chất gần với lễ trời. Cái chỗ phân-biệt giữa thánh-nhân, quân-tử và tiêu-nhân, là một dâng thi dẹp được nhân-dục, thú-tinh để ăn & theo lễ Trời, một dâng

thì dâng mết lê Trời mà theo nhân-dục, thú-tinh.

Thánh-nhân được Trời ủy cho thiên-chức thống-trị nhân dân, tức là Thiên-tử. Quân-tử giúp vua cai trị dân, tức là quan-lại các ngạch ngoài quan và trong Triều. Theo học thuyết Khổng-Tử đã nói ở trên, thì quan là người chịu mệnh của Vua ; Vua là người chịu mệnh của Trời.

Vì vậy, chỉ vua quan là có quyền tế Trời ; nhân dân trong nước thì chỉ được cúng lễ tò-tiên và quí thần.

Theo tục cõi nước Tàu, phàm lễ tế gì trọng đại, đều phải lập Đàn, tức là đắp đất cao lên, đẽ lấy chỗ hành lễ, nên nhà vua sai đắp đàn tế Trời gọi là Giao Đàn. Đàn lập ở một khu đất ngoại kinh-thanh, về phía Nam, dắp theo hình tròn (tượng hình trái đất). Mỗi năm nhà vua ngự ra đó làm lễ tế Trời, là chủ-tề vạn vật.

Ở nước ta, dân Nam - Giao chiếm một khoảng rộng đến mươi mẫu tây, bê dài 400 thước, bê ngang 255 thước. Bốn phía thành đã chạy xung quanh đàn có bốn cột công.



Photo Tăng-Vinh
Hoàng-Thượng ngự trên ngọc-lầu tới Giao-Dân



Photo Tăng-Vinh

Hàng trăm tôm lộng sen giữa Đảo-Ngư làm rợp cả ánh nắng trên đường đ

Gọi là công nhung chính chi là những trụ xây cao độ 5 tay cách nhau độ ba thước. Trước bốn công đó có xây bốn bức tường dài độ mươi thước, cao 5 thước.

Bước vào trong công những cây thông cao vút cảnh lá xanh tươi xếp hàng dôi thành một con đường vòng quanh đàn ráo rập. Người ta bảo những cây thông đó là do đức Gia-Long sắc trừng từ năm 1805. Rồi đến năm 1824, trước lễ Nam - Giao một ngày, đức Minh-Mệnh tự tay trồng mươi

mười cây.

Đàn Nam-Giao có ba tùng. Tùng dưới cùng hình tròn, đường kính 41 thước tay, gọi là Viên-dàn, có lan can son màu xanh và rạp trần-thiết màu xanh (Thanh ốc).

Trên tùng này có bày mười cái án. Một bên có năm án thờ: Trời, Đức Cao-Hoàng Gia Long, Minh-Mạng, Thiên-Trị, Bến Kì là năm án thờ Đất, Đức Tự-Đức, Đồng - Khánh, Kiến - Phước, Khải - Định. Những thanh-bài ở tùng này đều viết chữ màu đỏ. Ở gần hông lan-can, mươi hai ngón đèn biếu-hiệu nhí thập bát tú, tỏa một thứ ánh sáng lờ mờ trong đêm tối.

Tùng thứ nhì hình vuông (Phuong-dàn) mỗi bê dài 45 thước tay, lan can và nhà rạp

đều sơn màu vàng. Ở tùng
này có bảy tám hương án:

Năm hương án sơn màu
xanh dè thờ Thiên - Thần:
Mặt Giới, các vị Sao, Mây,
Mưa, Gió, Sấm, Năm Tháng,
Mặt Trăng.

Ba hương án sơn màu vàng
dè thờ Địa-Thần như thần coi
các lăng, đồi, đồng bằng, núi,
bè, sông, đầm.

Từng trên cùng hình vuông
mỗi bờ 100 thước tây, lan-can
sơn màu đỏ. Bốn góc dàn là
bốn cây duối to cao đến 6
thuộc tây, trong đêm tối đốt
lên sáng rực như một đám
cháy. Trên từng này có một
chỗ trống như một cái giếng
nhưng chỉ nồng độ 1 thước
tây, có bờ cao lên độ 80
phân. Đây là lò dè thiêu con
nghé trong khi làm lễ. Gắn một
chỗ ấy là chỗ chôn một lít lỏng

HÙNG CƯU HS PETRUS KÝ (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quản Vạn Đường

và huyết con nghé bị thiêu gọi
là É-mao-huyết. Bộ Lễ có
dụng ở từng này một cái nhà
đè Hoàng-Thượng nghỉ chân
sau khi ở Trai-cung sang.

Ngày xưa, trước ba ngày
chính lễ, các quan trong bộ
Lễ lên dàn Nam-giao hành
lễ. Hôm ấy có làm một con
đê, một con bờ, một con lợn
và một con thú rừng như
hươu nai.

Hôm chính lễ làm 19 con
trâu (11 con nghé và 8 con
trâu đực lớn) sáu con lợn,
sáu con đê. Sáu con trâu đực,
sáu con lợn và sáu con đê bày
ở các án thờ Sao, Mây, Mưa,
Gió, Sấm, Tháng, Năm, Lăng,
Núi, Bè, Sông, Đầm.

Trên án thờ mặt Giang và
mặt Giới chỉ bày mỗi án có
một con trâu đực không có
lợn và đê.



Mũ Bình-Thiên Hoàng-Thượng đội
(Mặt trước, mặt sau đều có 12 hìn
ngọc rã xuồng).

Mười con nghé thi bày ở
các án trên Viễn-dàn. Con
nghé thứ mười một dem thuỷ
ở « Phân-sài » dè lấy một lít
lỏng và huyết dem chôn ở É-
mao-huyết, trên từng thứ ba
của dàn Nam-Giao, như trên
đã nói.

Ba ngày trước ngày lễ
chính, bộ Lễ đưa thị vệ dâng
lễ Hoàng-Thượng một ông
tượng nhô bằng đồng, hai tay
chắp vào ngực cầm một cái
bài khắc hai chữ « Trai giới »
bằng chữ nho. Tục truyền
ngày xưa ở bên Tàu người ta
thấy một cái tượng rồng bằng
đồng nổi lèn bênh trên mặt
bè. Nước biển chảy vào trong
pho tượng, ở dâng miệng và
mũi, những tia nước trong
xanh phun ra. Từ đấy người
ta lấy pho tượng ấy làm biếu
hiệu sự thanh-lịnh, trong
sách...

Cuộc rước tượng, nghi-
trượng rất long-trọng, ván
võ quan-viên đều bện quần
áo dài trào; đức Vua thì
ngự trên ngọc-liễn do quan
phụ-giá phụng nghênh, tàn



ÁO CÔN-MIỆN (mặt trước)
Hoàng-Thượng mặc khi hành lễ Nam-Giao

quạt rót giờ,
cờ-sí san-sát.

Giờ tỵ (nửa
đêm) ngày
đại-lễ, bộ Lễ
y-thức chuồn
bị lề-vật ở Tế-
đàn.

Bến canh
năm, Hoàng-
đế đội mũ
miện, bện áo
long-còn,
nghĩa là bện
đại triều
phục, tay cầm
hốt trấn-
khuê, lèn
kiệu ngự từ
Trai-cung
sang Tế-dàn
hành lễ.



ÁO CÔN-MIỆN (mặt sau)
Hoàng-Thượng mặc khi hành lễ Nam-Giao.

Lễ-thức đại-
khái cung-tuong tự như lễ-
thức tế Thành-hoàng tại
trong khi hành lễ phải lấy
các dinh, song long-trọng
và osi nghiêm tháp bội.
Có một điều khác hẳn, là
hôm trước thi yên tĩnh, mà
thức tế Thành-hoàng tại
trong khi hành lễ phải lấy
một con trâu cúng dem đốt
mừng.

Khi trầu chảy
gần hết, thì
các quan tản
lẽ xướng « Lễ
tất », Hoàng-
đế liền ngự
lên kiệu trở
về Hoàng-
cung.

Cuộc rước
ngự-giá hoàn
cung cung g
long-trọng
uy-nghi như
en-jơ rước
ngự-giá tối
Tế-dàn hôm
trước, khác
một diều là

cuộc rước
vén tinh, mà
thức tế Thành-hoàng tại
trong khi hành lễ phải lấy
một con trâu cúng dem đốt
mừng.
LÉ-HÙNG-PHONG

SAIGON — SAIGON — SAIGON — SAIGON — SAIGON — SAIGON

Nhà sách « NGUYỄN-KHÁNH-DÀM »

12, Phố Sabourain

Tổng phát-hành nhiều Báo-Chí-Sách
Trung, Nam, Bắc. Bán đồ giấy, bút, vở,
và đồ văn-hóa.

— Nhà sách « NGUYỄN-KHÁNH-DÀM » có người đưa Báo-Sách đến tận nơi quý ngài ở, đến tận
số quý ngài làm. Quý ngài khỏi mất công đi mua. Tiền cuối tháng quý ngài mới phải trả.

— Nhà sách « NGUYỄN-KHÁNH-DÀM » nhận kiểm hộ mua hộ quý ngài những sách hiếm mà
không đâu có.

— Nhà sách « NGUYỄN-KHÁNH-DÀM » nhận mua hộ quý ngài những loại sách in đẹp mà nhà
xuất bản không bao giờ in nhiều để bán.

— Mua Sách Báo-tháng ở nhà sách « NGUYỄN-KHÁNH-DÀM » quý ngài sẽ khỏi bực mình và khỏi
lo thiếu không giữ được tro bộ.

— Mua Sách Báo-tháng ở nhà sách « NGUYỄN-KHÁNH-DÀM » quý ngài sẽ có một điều lợi. Điều
này mời quý ngài đến mua sẽ rõ.

Quán sách « AUTOBUS »,
193 bis Rue d'Espagne (góc Mén xe hơi)
(chi nhánh nhà sách N.K.D.)

Bán đủ các báo hàng ngày và Báo Sách

Trung, Nam, Bắc. Bồ dùng cho học sinh.

CÁI ĐÀN GIAO THÚ' NHẤT ở nước ta đã lập tự đời nào

Có thực nêu vua lâm
lời thì khi tế giao sẽ bị
trời quở phạt không?



Tế giao là tế giới, gồm cả tết đất ở trong, Ý nghĩa tế giao thế nào, trong số báo này đã có bài nói rõ, đây tôi chỉ xét lẽ tế giao bài đầu truyền vào nước ta từ bao giờ mà thôi.

Như các bạn đã biết tế giao gốc ở nước Tàu, nhưng các kinh điển cũng không đâu nói rõ là bắt đầu có từ bao giờ. Chỉ biết từ đời vua Ngu-Thuần trở về sau thì đời nào cũng có tế giao. Đến nhà Tân thì bỗng hẵn. Người ta cho vì thế nên nhà Tân chỉ truyền được hai đời đã mất, vì không được lòng dân, tức là không được lòng giới.

Bến đời Hán, vua Cao-tô cũng theo nhà Tân không tế giao, mãi đến đời Bình-dế mới lập dân tế giới, và giới đất tế chung làm một tưng từ đây.

Nhà Hậu-Hán, vua Quang-võ dập giao-dân ở Lạc-dương và giới va tôn vua Cao-đế lên phòi-huống. Theo đó các đời sau đều bắt chước khi tế giới lại kèm cả tết tò nứa.

Đời Đường, dù ngang ngược như Võ-Tắc-thiên cũng phải trọng lẽ tế giao, và lại chia tết đất làm một lẽ riêng. Đến vua Huyền-tông tức Minh-hoàng lại hợp làm một.

Kịp đến đời Tống, lẽ tế giao lại càng phiến phúc, nhiều lần đã trở nên một

vấn - đề tranh luận của các ông Tống nho: bọn thi bàn giới đất nên hợp-té, bọn thi bàn giới đất nên tết riêng. Nhưng việc đòi bao giờ cũng cần lấy tiện lợi, nên thuyết hợp-té được nhà vua theo dùng.

Đến nhà Minh cũng giữ lễ hợp-té. Chính vua Thái-tô nhà Minh nói: «Vua coi giới như cha, đất như mẹ, tết cha mẹ mà chia làm hai thi lòng con sao dành?»

Đời sau nhà Mân-thanh là giống ngoài vào làm chủ Trung-quốc, cũng theo lẽ tế giao và theo đúng như nghi lễ nhà Minh.

Tới khi Mân-thanh bị đỗ, Dân - quốc lập lên, chế - độ quan-chủ không còn nữa, cái thuyết «chịu mệnh giới để trị dân» không còn thích hợp. Vậy mà Viên-thế - Khải khi được bầu làm Tông-thống Dân-quốc cũng vẫn giữ lẽ tế giao, duy có mũ miện dùng đội khi chủ-té thi bộ cả 12 tua, tỏ ý Tông-thống khác với Thiên-tử. Nhưng việc bảo-tôn cõi lẽ ấy, trái ngược với chế-độ hiện-hành, nên các báo Tàu đều nói là công-kịch, buộc hẳn cho Viên cái tội làm lẽ tế giao là ngầm có ý lại muối khôi phục chế-độ quan-chủ vậy.



Hai thời tượng trang hoàng lộng lẫy di dẫu
đền đường trong đám rước Đạo-Ngự tới Giao-dàn

Lễ ấy truyền sang nước ta từ bao giờ?

Về đời thượng-cõi và Bắc thuộc không kể, đời Đinh, Lê đều sùng đạo Phật, không có tế giao, đến đời vua Anh-tôn nhà Lý là lừa học thuyết của thánh hiền đã thịnh hành, nhà vua mới đắp đài tròn tế giao ở kinh đô Thăng-long: nước ta có lẽ tế giao từ đó. Các đời vua Lý định lệ cứ ba năm làm lễ lớn, hai năm làm lễ trung, một năm làm lễ nhỏ.

Có điều là, đến đời Trần, vẫn triều cung rực rõ như võ công mà suốt một thời đại nhà Trần là 180 năm không năm nào nói đến có tế giao cả.

Qua đến đời Lê, vua Thái-tô hình định thiên-hạ xong rồi, định ngày lệ hàng năm đầu mùa xuân làm lẽ tế giao. Đến đời Lê, vua Thái-tô vẫn định mỗi năm một lần. Từ năm Đồng-khánh thứ

năm đều theo đó tuân hành không năm nào thiếu. Thậm chí đời vua Thế-tôn, gặp phải họ Mạc cuồng ngôi, vua phải chạy đến Vạn-lại, mà cũng còn đắp giao đài ngày ở đờ để té, dù biết đời xưa coi lễ ấy là chừng nào.

Bến đời Hán-triều, vua Giang-nam đầu lên ngôi, đắp giao đài ở làng An-ninh. Năm thứ hai, súc cho bộ Lễ định lệ nghi tế giao, năm thứ năm đắp giao đài ở phía nam thành Phú-xuân (Huế) tức là đài Nam-giao bây giờ. Từ đó các đời vua sau đều theo lẽ ché đài định mà tuân hành. Duy có đời Minh-mệnh đời ngày lẽ tế giao vào tháng Ba. Nhưng từ đời Tự-duc về sau lại theo cõi chế làm vào tháng hai.

Lẽ tế giao theo cõi chế bằn-triều vẫn định mỗi năm một lần. Từ năm Đồng-khánh thứ

ba, rút lại ba năm một lần. Lễ tế giao sắp cử hành ở Huế từ ngày 13 đến 20 tháng hai ta này là tuân hành sự sửa đổi ấy.

Câu chuyện Hồ-hán-Thương vua nhà Hồ tế giới bị giới quở phạt.

Suốt đời nhà Trần không tế giao, đến Hồ-qui-Lý cuồng ngôi nhà Trần lên làm vua, nhiều việc lại là u theo cõi. Hồ-Thương con giao Quí-Lý khi nối ngôi, gặp mùa xuân, sai thám dân đắp giao đài ở núi Đồn-son cử hành lẽ tế giao rất long trọng. Hồ-Thương muốn tổ ý việc thay nhà Trần là chịu mệnh giới cho dân nước biết. Không ngờ, khi vào chủ-té, giữa lúc đang rưỏng, Hồ-Thương bỗng thấy hai tay cứ run lên bần

Quan-niệm của người nay đối với lǚ áy.

Dù ngày nay là thời - đại
khoa-học xuong-minh, việc
người do người định đoạt lǚ,
không còn tin được ở giới,
nhưng nước ta còn ở dưới
chế-dộ quân-chủ, cái thuyết
có giới như thuyết tý giao
này còn thi hành thì đối với
dân chúng cũng vẫn còn có
ý nghĩa.

Vì theo thuyết có lòng giới
túc là lòng dân, giới tróng là
dân ta tróng, giới nghe là dân
ta nghe, nếu người trên biết
kinh giới, sự giới, ta là biết
yêu dân, thương dân, cũng
không phải là không hay vậy.

SƠ-BÁO

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nǚ trang mới
chế 1942, bông, vòng, chuỗi
pendentifs nhọn ngọc thạch
thứ thiệt. Vòng nứa mặt
nhận hột xoàn mới lóng
lánh như kim cương.

QUÂN CHỦA

21, Rue Amiral Courbet Saigon

10

Trung-Bac chu-nhát
(édition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Tenkin Annan et Laos.	3500 4350
Cochinchine, France et Colonies franques.	3,00 4,75
étranger.....	16,00 8,00
Administration et Ser- vices publics.....	15,00 8,00

III

Les abonnements partent du ter
ou du 16 de chaque mois et sont
toujours payables d'avance

Sách Mời KÈ SI TÌNH

Tiêu-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯỜNG
Những ai chưa hiểu tình là lụy,
yêu là giái, những ai đương
khó khăn trong dòng tối, những
ai đã đờ hạnh phúc hay quá hay
không giữ nổi, đều cần phải đọc
KÈ SI TÌNH. Ở đây các bạn sẽ
thấy lòng minh phơi rẽ trên
trang giấy. Giá 0p75

NÀNG

Tiêu-thuyết của LAN-KHAI

Ấy là một cuốn tiêu-thuyết mà
tác giả đã viết trong bốn năm
ròng. Nàng là sự mô tả một âm
hồn suýt đời noi theo một lý
tưởng chẳng thể thực hiện trong
trần thế, một lý lý tưởng quá cao,
đẹp hồn thành một sự không
thể có nữa. Văn viết theo một
thể tài rất mới lạ và say sưa
ly kỳ. Giá 0p 60

Hai cuốn đầu do Hương-Sơn
97, hàng Bông Hanoi, xuất bản

CÁC NGÀI HÃY DÙNG Phản-trí Đông-dương

(GRAPHITE INDOCHINOIS)
Mô « Hélène chí I », « Hélène
chí II », « Hélène chí III ».

PHÓ LU — LAOKAY

Bồ được công nhận
là tốt không kém gì
cũi ngoại quốc
công việc cần thận,
Gói nhanh chóng
khắp Đông-dương.

Sở giao dịch

E's TRINH - BÌNH - NHÍ

123A Avenue Paul Doumer
Haiphong — Ad. Tel. AN-
NHÍ — Haiphong Tel. 707
Căn đại-ly khắp Đông-dương.

LẨU, GIANG-MAI, HỘT XÔI...

Đức-Thọ - Đukđong

131. Route de Hué — Hanoi
Thuốc LẨU 0p30 một hộp, uống
một ngày, Giang-mai 1p00.

Nhà thuốc ché đỗ cù các thứ
thuốc Cai-nha-phlé, Bồ thận,
Biểu kinh Khi-hu, vân vân...
Nhận luyện thuốc Tế theo đơn
hoặc theo mạch.



Dentifrice Microbicicide

Thuốc đánh răng do bác
sĩ chế tạo đã được giải
thưởng và bằng khen về
kỹ thi công nghe Đông
pháp. Bán lẻ khắp nơi

Tổng phát hành!

HÀNG ĐẶT PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué Hanoi — Tel. 974

LÊ SHIHOKAI

ở
nước Nhật

là lǚ Nam-giao của nước ta ?

Từ trước đến nay, mỗi khi trong kinh una có
lǚ Nam-giao, người ta vẫn thường nhắc đến
tề Giao ở Tàu — và chỉ nhắc đến Tàu mà thôi.
Bởi vậy, nhiều người yên trí rằng trong tất cả
các dân-tộc Đại Á ngày nay chỉ có Tàu và ta là
còn tồn tại quyền, hằng năm có lễ tế
trời lǚ đất. Sự thật không phải thế. Vẫn là đất
tôn trọng thần quyền, nước Tàu hiện nay đã
bỏ hẳn lǚ giao rồi, bỏ sau khi lập nên dân
quốc cách mệnh mươi năm. Chúng tôi được xem
một bức tranh Lê-nguyễn-Hồng đở mủ bình-
thiên, mặc áo thụng đứng lǚ Nam-giao, chứ từ
Lê-nguyễn-Hồng trở lại đây dò ai còn tìm được
một chứng-cớ, một tài-liệu người Tàu còn lǚ
Nam-giao.

Đó là một sự tiến hay lùi trong lịch-sử vân-
minh của Tàu? Tôi không thể nói quyết đxoc
bởi việc lǚ thờ cúng đối với vân-hóa hay vân-
minh của mọi наръc chỉ có sự quan-hệ tương-
đối mà thôi. Dù sao, sự cải-cách của nước Tàu
hồi đó — mà trong đó có việc hủy bỏ lǚ giao —
cũng là một cù-chí có lề hơi hắc lấp. Xem ngay
việc này thi biết: đồng thời trong nước Tàu
này lên cuộc dân quốc cách mệnh, thi phong-
trào theo mói của nước Tàu cũng dứt-dở và lan
tràn ra dân chúng như sóng bồ múa nguồn
vây. Các đền chùa trong nước nhất thiết đều
đến bùi, đền thờ đền thờ đền thờ đền thờ
Nhạc-Phi cũng bị bọn Trương-Huân
đập phá cho tan nát. Cố tháp bồ ráng hồi đó
đến Tàu sống trong một cuồng mờ dã-dội, vi
nóng theo vân-hóa mới quá mà hồn như mất
cả tri khôn di. Đến như đúc Khêng-Tử là
người có quan-hệ đến mấy ngàn năm vân-hóa
của Tàu và của hầu hết các dân-tộc Á-dông
mà đền thờ ngài và tượng ngài, bọn Trương-
Huân cũng định phá hủy nó, nếu không có hội
Vạn-Quốc vân-hóa đứng ra can-thiệp. Cái cù-
chí đó thực quá là táo bạo và sôc nội. Dù sao
mô cuồng bạo ấy cũng không thể cùi thế
má kéo dài ra: dân-quốc cách-mệnh lập nên

được độ mươi năm thì cái hồn nước cũ lại trở
về với người Tàu: họ lại lập lại đền chùa, họ
lại thờ Khêng-Tử, và đúc Thành-Quan, duy chí
cô Lê Giao thì từ đó đến nay không thấy có ai
nói đến. Hoặc lẽ Giao cũng được khôi-phục lại,
nhưng vì người ta cho là không quan-hệ nên
không nói đến chẳng?

Dù sao thì Lê Nam-Giao ở đất Tàu cũng mất
hết cả sự tôn-nghiêm rồi. Ở khắp Đại Á ngày
nay, lǚ Nam-Giao còn giã-trí, còn tôn-nghiêm
chỉ là ở hai nước mà sự tình-cờ của lịch-sử
hiển giờ đương đưa đến sống cạnh nhau: đó là
nước ta và nước Nhật.

©

Trong kỷ Nguyên-Bán, lǚ quan-trọng nhất
nước Nhật, là lǚ Shihokai: đó là lǚ trót đất
đứng như lǚ Nam-Cao của ta. Nhưng lǚ nay
thiết lập & chính sán Hōng-cung, Thiên-
Hoàng có dến đr. Lǚ này còn giữ một địa-vị
quan-trọng nǚa, bởi vì đó là lǚ mở đầu cho các
lǚ khát trong múa xuân-mùi — Lǚ Shihokai tức
lǚ khai mạc tân-niên.

Lǚ bốn phương Trời

Theo nguyên vǎn, thi lǚ Shihokai nghĩa là lǚ
tứ hướng, lǚ bốn phương trời.

Bắt đầu từ hời năm giờ ruồi sáng ngày
nguyên Đán, một giờ ruồi trước khi mặt trời
mọc. Thiên-Hoàng đi ra điện Ryokiden thuộc
hoàng cung, đe thay mặc bộ lǚ-phục trọng-thê
của một giáo long-dạo Shinto. Bộ áo lǚ ấy có
tên riêng gọi là Korozon.

Viên chủ-sự bộ Lǚ di trước, Thiên-Hoàng
theo sau, với một nội-thị bưng một thanh kiếm,
một trong ba bảo vật của Hoàng-gia.

Chỗ đản lǚ, có quầy hai bún bình phong lớn,
và trước chỗ nhà vua ngồi, có đặt hai vạc
lửa thiêng, ánh lập lòe trong khoảng tối tăm
sấp sùa chuyên thành bạch nhật.

11

Thiên-Hoàng đi theo con đường hành-lang, rồi xuống mấy bậc thềm, đến chỗ đán lê Shihohai. Các quan trong Triều đứng đón đợi nhất loạt cài ấp xuống chào. Thiên-Hoàng vừa ngồi xuống ghế, thì mọi viên quan trong bộ Lễ đã ra khép hai bức bình phong lại.

Nói đến những nghi-tiết của đại-lễ này, chúng tôi (lời ông G. Tanaka) mang một lòng thành kính cực diêm và tuy đại-lễ cử hành rất kin, chúng tôi cũng cố thu hút sự sờ ra sau đây;

Bắt đầu, thi đọc kinh dâng về phía đại linh-vị của Amaterasu Omikami, rồi dâng về phía đại linh-vị của Toyouke. Sau đến lễ bài các thần thánh hướng về bốn phương trời, lễ lăng tẩm của đức Hoàng-Đế Jimmu khai sáng ra bản-triều, một nghiệp-dẽ lâu dài từ cõi chí kim, và lễ lăng tẩm đức tiên-dế Taisho.

Điện Koreiden và điện Shinden

Lễ kết, rồi Thiên-hoàng trở về điện Koreiden và về điện Shinden trong hoàng cung để đọc kinh.

Xong đến cuộc lễ khánh-hạ ở đại điện có đủ mặt nhân viên nội-các và những người trong hoàng-phái.

Các ngày lễ khác trong năm mới

Sau lễ chính Shihohai, đến ngày mùng ba tháng giêng là lễ Genshishai, một lễ Tết cũng khá quan trọng; ngày mùng bốn là lễ Matsurigoto — Hajime, hay là lễ khai mạc cho các công việc hành-chính của nhà nước; ngày mùng tám là ngày duyệt binh lớn trong kỳ đầu năm.

Năm mới là cẩn nguyễn mọi sự

Mọi việc đều lấy ngày nguyên-dán làm gốc. Cho nên dân chúng Nhật ai ai cũng rất thận-trọng trong công ăn việc làm buối đầu năm.

Ngày Tết còn là một dịp cho người ta đi lễ các đền-dài, dân ông dàn bà bê già tre-lũ lượt đi cầu ở những nơi như thàn-khám của Meiji, hay nơi danh thắng nào khác. Mười hai tiếng đồng hồ vừa diễn giao-horà, người ta thành kính mở cửa ra rước xuân vào, người ta cầu nguyện cho được bình yên trong năm mới, người ta tâm-tâm niêm-niêm một lòng làm tốt trung của Thiên-Hoàng.

Lễ Shihohai chính là biểu-hiệu cho cả một dân-tộc văn-minh vẫn còn biết trọng thàn-quyền vậy.

NGUYỄN-HƯƠNG-GIANG

ĐÃ CÓ BẢN

TỜ DI-CHÚC

Truyện trinh-thám rất hay của B.H.P.

Tác-giả truyện «GAN DA BÀN BÀ»

Giá: 0\$40

LOẠI TRUYỆN GIẢI TRÍ HÀN-THUYỀN

71, phố Tiên Tsin — Hanoi

Sắp vè rất nhiều: 7 Couleurs sans Danger

«ICLAN»

(Mont Rouge)

Thuốc vè cho học-sinh dùng rất rẻ và tiện, thay cho bút-chì màu hiện rất đắt và khan.

Có 7 mẫu đẹp và song.

Mua buôn xin viết thư dành trước tại Đại-ly độc quyền
TAM-ANH — 96 Bd Bonnat Haiphong — Tel. 706

NÊN HỐT THUỐC LÀ, BASTOS

NGON
THƠM

MÔI GÓI 0\$10

NGUYỄN-HƯƠNG-GIANG

HUẾ

TRÁNG-LỆ VÀ HÙNG - VĨ

Bấy giờ Đế-đô, cần biết rõ Đế-đô tráng lệ và hùng vĩ như thế nào, cùng nơi nào nên thường ngoan-nơi nào nên cung-chiêm, như thế thi cuộc du lân-mời thập phần hưng-thú, và khôi-mất thi giờ-về sự lựa-chọn, tìm-tỏi, khôi-mang-tiếng là một người khách lạ ở ngay nơi kinh-sư của xứ sở. Được hân-hạnh thăm Thành-Kiêm một-dòn lân, chúng tôi không dám tự nhận làm người hường-dạo cho ai, chỉ xin giờ, thiệu, để bạn đọc thân-thực làm quen với Đế-kinh, trước khi tới tận nơi thường-ngoan.

Tại sao gọi là Huế

Sợ bị ám-hại như anh ruột là Lạng-quốc-Công, Nguyễn-Uông, ông Nguyễn Hoằng, sau khi hồi ý kiến-cụ Trinh-Trinh Nguyễn-bình-Khiêm, n i với chí là bà Ngự-c Bão, xin với anh rồ là Trịnh-Kiêm, bấy giờ nắm hết quyền-quốc-sự trong tay, cho vào thành-thủ phía Nam. Thế rồi năm Mậu-ngọ (1558), Trịnh-Kiêm tâu vua Lê-Anh-Tôn cho công Nguyễn-Hoằng vào trấn-dắt Thuận-hóa, tức là tên trong miền Thanh-Ngụ.

Ban đầu, ông Nguyễn-Hoằng với chức Thái-úy Đoan-quận-Công đóng định ở làng Ái-Tử, thuộc huyện Thuận-Xương (nhà Quảng-trị ngày nay gọi là Cát-dinh). Năm Bính-dần chúa-dâi là ông Nguyễn-phúc-Nguyễn với chức Thái-Bảo-Thự-quận công-dịnh chống-nhau với họ Trịnh, bèn đổi-dịnh vào làng Phác-An, thuộc huyện Quảng-Diên tỉnh Thủ-thiên bây giờ, bỗn-dinh gọi là phủ.

Năm binh-ý (1636) chúa Thượng là ông Nguyễn-phúc Lan-lại đổi-phủ vào làng Kim-Long, thuộc huyện Hương-Tià, tỉnh Thủ-thiên hiện giờ.

Năm dinh-mão (1687) chúa Nghia-là là ông Nguyễn-phúc Trần-dêm-phủ vào Phù-Xuân tuc là kinh đô

ngày nay.

Năm Giáp-tí (1747) chúa Vũ-Vương xưng Vương

hiệu và đổi-phủ ra làm-diện Phù-xuân.

Mãi đến năm mậu-tuất (1802) sau khi đức-thế-

tô nhà Nguyễn (vua Gia-Long) gửi được nhà Tây-

son, họp cả bắc, nam về một mồi, bấy giờ thành Phú-xuân mới chính thức được lập làm kinh-dò nước-Nam. Ngài sai phái bồ-thanh và di-en cao-dâc lân-thuộc-quân Tây-son, lập-thanh-tri theo một quy-mô lớn rộng xứng-dáng là kinh-dò một nước-lớn, và cung-diện của một bực-sáng-nghịp để vương: lấy-diện Càn-chánh để thiết-thường-triều, diệu-Thái-hòa để thiết-dai-triều..

Thành từ đó trãi bao khở-lận-đe-tà, nay vẫn đứng-sống, thi gan-cứng-tuệ-nghẹt. Đó là kinh-thành Huế ngày nay.

Sở dĩ có tên gọi ấy là vì nơi đó xưa là trấn Thuận-hóa. Chữ-Hoa người ta gọi-traph ra là Huế, và gọi Thuận-hóa là xứ-Huế, như trong câu-cao-dao này chẳng hạn :

Đường vô xứ Huế quanh quanh

Nor xanh nước biếc như tranh họa dò
Kinh-dò Phú-xuân lập tại xứ Huế, nên lân-dần
người ta quen gọi là kinh-dò Huế, mà quên-bằng tên Phú-Xuân.

Địa-thể kinh-dò Huế

Huế chẳng giống kinh-dò các nước Áu-Mỹ hàn-hết là một nơi cản-cứ địa-du làm-trung-lâm diêm-dicto các đường-giao-thông và iết-thuong mai-kinh-tế trong xứ. Huế cũng cảng-giống-thủ-dò các xứ trong cõi Đông-pháp như Hanoi, Sa-gon, Nam-vang và Van-tuong, là những thành-phố lập-theo k-eù cách-mới của Áp-Mỹ.

Huế vẫn giữ được-tinh-ách Việt-Nam cõi-hữu-dù ở hữu ngan-sông Hương có một dãy-phố-lan-theo-kieu-Thái-tây. Nếu chẳng là một nơi kinh-dò thương-mại và kinh-tế hay quân-sự trong nước thi Huế vẫn còn là một nơi thủ-phủ-tinh-thần và chánh-trị-nước Việt-nam ta.

Dựa-lung vào dãy-núi Hoành-sơn hiêm-tuấn, trông ra một-giải-sông-rộng-nước từ thời-binh-tinh trong-xanh là sông Hương, giang-uốn-khúc diêu-quanh gần-hết kinh-thành, hai bên có hai cái-dò-trong-hình Bạch-Hồ, Thanh-Long, chầu-kinh, kinh-thành Huế xây-trên-một-kieu-dát-má-cá-thay-dia-lý-cinh-tông-bảo-là kieu-dát-de-vuong-van-dai. Theo con-mắt người-thường-thì kinh-dò Huế là một-nơi sơn-thủy-hữu-linh, và là

một nơi thiên hiền rất tốt cho cuộc phòng-thủ ở thời đại trước.

Bà là chỉ nói riêng về thành trì. Ngày nay nói đến Huế là người ta nói cả mọi thứ tạo nên vẻ kiều diễm và tráng lệ của đế-đô, như Hoàng-thành, cung-diện, lăng-tẩm, son-thủy, thắng tích v.v... Dưới đây, chúng ta lần lượt nói về các nơi đó

Kinh-thành, Hoàng-thành, Tứ-cẩm-thành và cung điện

Thành Huế khởi xây từ năm Gia Long từ nэн (1805) mãi đến năm 1822 là đời vua Minh-Mệnh, mới xong. Nhiều thành-lâu, bến-tả cát, nhũng thành cầu thi sau năm đó, hoặc cát-tao, hoặc trung-tu. Trường thành do dài tối 9 950 thước tây.

Ngày nay, người ta thường vào kinh-thành do cửa Đông-Nam. Theo lối các Tòa, các Bộ di-vi, người ta trông thấy ở bên hữu có Viện Co-Mật, Viện bảo-tàng Kinh-tế, bên tâ có Quốc-tử-G ám, Tân-tho-viên, trong có viện tang-cố của Hội Bồ-Tanh Hiếu Cồ (Société des Amis du Vieux Hué) & lão-lao oai-về hơn, điện Cần-Chánh thì trang

Cách đó một quãng có dinh thự các Bộ cùng dinh các quan cố-vấn thị-sự. Đi vào một chút nữa, giữa hồ Tịnh-Tâm là nơi xưa các vua chúa ngự ra thừa lương; kế đến khu Trường-Thi và dài Thiên-Vân cũ v.v. Đi nữa đi nữa, thi tới Ngự-Cầu ngắn cách kinh-thành với đồn Mang-Cá là giới Pháp.

Ngoài khu các tòa, các bộ, trong kinh-thành cũng có khu nhà ở và khu buôn-bán như các thành-phố khác. Phía ngoài thành có hào nước bao quanh như hầu hết các thành-tri-cố ở phương Đông. Bên trong kinh-thành, lại có hai lân thành-núi: Hoàng-thành và Tứ-cẩm-thành.

Tứ-cẩm-thành là nơi vua ngự thi ở trong cung. Chung quanh Hoàng-Thành phía ngoài đều có hào sâu, bốn phía có bờ-cửa, lối kién-truc coi rát đồ sộ vỹ-dai, nhất là Cửa Nam gọi là Cửa Ngo-Môn.

Cửa Ngo-Môn do vua Minh-Mệnh xây từ năm 1833, có năm cửa, ba cửa gỗ, hai cửa hai bên, trên có ngũ-phương-lầu, mái trang-hoàng rất trang-nhã. Trước cửa Ngo-Môn hào đào rộng ra, gọi là Kim-thủy, có bắc ba cái cầu đi qua.

Qua cửa Ngo-Môn, tới sáu rông, một cái san rộng thênh-thang bát ngát lát gạch phẳng lỳ, coi càng bát ngát thêm, phần làm hai cấp. Hai bên sảnh, cách một quãng, lại có một tấm bia đá, trên khắc chữ từ cùu-phần tên nhất-phẩm để phân dia-vi-pham-trật những ngày bà quan tè-tỵ vào cuối vua, khi có thiết đại-triều.

Trong ra sáu rông là điện Thái-Hòa, một tòa

cung điện lồng-lẩy huy-hoàng xây từ đời vua Gia-Long. Giữa cản phòng rộng thênh-thang và rực-rỡ những vàng son chói-loi, những nét chạm lồi chạm lồng-cyc-ký công-phu, những cửa vồng chạm lồng-như dáng-ten thấp toàn vàng nuột, trên ba chiếc sập vàng cái nhỏ chồng lên cái to, có đặt chiếc ngai rộng, là nơi ngự-tọa của Hoàng-Đế, những ngày thiết đại-triều. Xưa đức Thế-Tô (Gia Long) định lệ thiết đại-triều mỗi tháng hai lần vào ngày rằm và ngày mồng-một. Trí này, thi mỗi năm Hoằng-Đế thiết đại-triều độ mươi lần, vào ngày nguyên-đán và các ngày đại-lễ.

Khỏi điện Thái-Hòa, có Kim-Môn hay Đai-Cung-Môn là cửa vào Tứ-cẩm-Thành, tục là nơi cung cấm của Hoằng-Đế và hoàng-quyền.

Qua Đai-Cung-Môn tới điện Cần-Chánh là điện vua Gia-Long sai làm năm 1811. Điện này cũng là nơi Hoằng-Đế ngự nghe bá quan tâu việc nước như điện Thái-Hòa, nhưng ngay từ đời đức Thế-Tô Cao-Hoàng, điện này là điện riêng để thiết thường-triều. Cung vàng son chói-loi, cũng trang-hoàng lồng-lẩy cầu-ký, nhưng điện Thái-Hàn Hiếu Cồ (Société des Amis du Vieux Hué) & lão-lao oai-về hơn, điện Cần-Chánh thì trang



Quang cảnh dâng rước Bao-ngự tới Giao-dan

nhäuser và ấm-cúng hơn, nơi nào trang-hoàng hợp với sự quan-trọng và không-khi của nó ấy. Đô-dạc triết-thức trong điện ton-hàng-gi, bằng trắc khám-xá-cù-vì ngà voi rất tè-mi, hợp với những đòn sú, thống sứ Tàu cõi thành một kho của báu vò-giá.

Ngoài sảnh, trước điện có hai cái vạc đồng lớn. Để vè phía tây có cửa quan gọi là cửa Nguyệt-đức, vè phía đông có cửa Nhật-đức. Hai cửa quan tráng-lệ này do vua Minh-Mệnh xây từ năm 1833. Để vè phía Tây, theo lối tay mặt đọc theo bút-thu thành-núi Viện Cung-Phi-cử, qui lối đi vào cung các đức Thánh-Cung Hoàng-Hậu, thi tới điện Phung-Tiên là điện thờ các Tiên-Đế từ triều Gia-Long tới gần đây. Đến nay là đèn dâng riêng Hoàng-Thượng, mỗi khi có lễ khánh-ky các Tiên-Đế, tới thiêu hương hành-lễ. Điện này do đức



Quang cảnh giao-dan

gần xa kinh thành." Đó mới thật là những cảnh đã khiến nhà giáo-sĩ bác-học Cadière phải khen là có phảng-phất những ký-niệm vỹ-dại, và vỹ-hùng-vỹ của sự chấn ».

Những lăng-tomb đồ có một vẻ đẹp mo-màng, say-sưa, một vẻ đẹp cao-xa với-voi, một vẻ đẹp kỳ-thú làm lòng người nao-nao như thương như nhớ bàng-khuêng, một vẻ đẹp hùng-vỹ và bao-la không bút nào tả được.

Có sáu lăng chính là các lăng: Từ-Duc, Đặng-Khánh, Thiệu-Tri, Khải-Định, Minh-Mệnh và Gia-Long.

6 Ba Lăng-Tu-Đức, Đặng-Khánh và Thiệu-Tri ở gần nhau, và cách xa kinh-thành không mấy. Lăng Minh-Mệnh cách xa Huế 11 cây số, lăng Gia-Long cách Huế 14 cây số, & gần bờ sông Hương và dọc vào những đồi cao chót-vót. Lăng Khải-Định thì ở vào giữa hai lăng đó, dọc lung vào một trái núi đất.

Gọi là lăng, hẳn các bạn liên tưởng đến những nhà-giàn xây dựng tại các cảnh đồng nhà quê, có cây, có tường, có nhà-tổ, có hồ nước, núi già v.v... Không, đó không thể gọi được là lăng. Đó chỉ là những túp vò-vô-ign và nhô-nhật vô cùng nhô như hạt bụi bên cạnh những lăng-tẩm để-vi.

Chưa tới tận nơi thăm, chúng tôi biết ban không thể nào tưởng ra được cảnh lăng-tẩm ở Huế.

Chẳng phải là khu đất một vài mảnh ruộng, một vài bệ thờ, một vài cây cổ-thụ, chẳng phải là "những lăng quan và lăng thần mà bạn đã thấy-dâu !

Nó là tất cả một khu-vũ rộng bắng mây lăng-lon bắng một tông, nghĩa là rộng hàng trăm hàng ngàn mảnh ruộng, gồm cả rừng, núi, đồng cỏ, khe-nhè, hò ao. Trong đó, hoặc tu-lập hoặc rái-rác mỗi quãng một tòa dinh-dài cung-diện với những sân rộng, những cửa quan những tượng quan, linh, voi, ngựa bắng đá. Mỗi tòa dinh-dài, mỗi cửa quan là một kỳ-công kiến-trúc. Còn bộ thi chảng ai biết ở chỗ nào. Ở trong điện? Ở trên núi? Ở trong rừng? Bí-mật! Duy tại lăng Gia-Long là thấy mộ ở trong một khu giữa rừng có tường hoa bao quanh.

Lăng Tự-Dức hiêm-trắc nhất, vì thời-gian đã dâng thành những hào nhũng khe sâu thâm-thẳm & xung-quanh. Lối vào bít-dài hai bên trồng những cây xoài và nhát là những cây đại-cô-thu non-tum, có lẽ những cây đại-cô và đep nhất nước Nam. Tại đây, đáng chú ý hơn hết có lê nhà thủy-tạ làm trên cọc giừa một ao sen, coi chang khác gì một tòa cung-diện nỗi. Đó là

Gia-Long xây từ năm 1814, nay có lập viên Hoàng-Gia trâu-tàng tại đó. Những thức nguy-dụng của các Tiên-đế như súng-tay, đinh-dòng, đồ-bắc, đồ-ngọc, trân-châu, đồ-gỗ son son thiếp trung bày tại đó.

Trước đền Phung-Tiên, có đèo Hung-Miếu thờ đức Tiên-Vuong sinh ra đức Gia-Long và đền Thế-Miếu thờ các Tiên-đế như trong đền Phung-Tiên vậy. Trước sân Thế-Miếu, một tòa cung-diện dài-dáng-dặc, coi co-kinh đồ-sộ lâm, có đê một dãy dài chín cái đinh đồng đong đẽo rất to. Mỗi chiếc đinh riêng một triều vua từ đức Thế-Tô tới nay, trên đinh có khắc miêu-tựu tung vua. Đức từ đời Minh-Mệnh (1885) mỗi cái đinh nặng từ 1 933 tới 2 601 kilos, trên thành dinh có khắc những hình-thông cẩm-thú, lân-dai phong-vân, cẩn-tri biệu-tượng quốc-gia và vĩ-trụ. Cái đinh nào cũng cao gấp rưỡi đầu người, coi thật là vỹ-dai.

Cung-chiêm Thế-miếu xong, trời đã xế chiều, khách-du có thể do lối cửa Đông (cửa Hiền-Nhơn) ra ngoài, hoặc lai theo lối cũ, ra lối Ngo-Môn để thưởng-thức cái cảnh bình-tinh hùng-vỹ khi ánh chiều gác-tát trên nóc những cung-đền nguy-nga và trên những khu sân gach rộng bát ngát phảng-lí thâm-thẳm.

Từ cửa Ngo-Môn nếu khách-du được phép trèo lên Ngo-ký-dài thi khách sẽ thu lại lăn cuối cung, đại-thể những cung-diện vào trong nhõn-tuyến, hoặc được ngâm những cảnh ác-tà trên những bức thành-cố-đế-dò.

Lăng-tẩm và vỹ-hùng-vỹ

Dù sao, cảnh cung-diện trong Hoàng-Thành cũng chỉ cho người ta những ý niệm về sự tráng-lệ mà thôi.

Muốn thưởng-thức hết cái vỹ-hùng-vỹ của Đế-bà, cần phải di-thăm những tôn-lăng ở rái-rác

nơi sinh thời nhà vua cùng các cuu-phí Hoàng-hậu ngự ra thừa lƣong và tám, những ngày viêm-nhiệt. Đó là nơi mà nhà vua ngự ra vui sống thường-giám trước nơi mình sẽ yên giấc ngàn thu.

Làng Đồng-Khánh là làng nhỏ nhất, song biều-tượng được hết về nhã-thú và sự quân-binh của lâu-dài với cảnh-chí thiên-nhiên.

Phía hông làng là đồi Kien-thai-vuong là đồi vuong-phu. Đặc-sắc của làng Đồng-Khánh là tường và điện-dài dưới quét mào hồng, những kiệu đắp bằng sù và gạch men vò sô.

Làng Minh-Mệnh là làng vĩ-dai nhất, đẹp nhất và làm cho người ta cảm-khai nhất.

Làng Thiệu-Trì bắt chước kiêu làng Minh-Mệnh nhưng qui-mô thu nhỏ lại.

Làng Khái-dinh là làng làm chặc-chán nhất, vì là mới nhất, kiến-trúc rất hoa-mỹ. Đặc-sắc nhất là tại làng này, trong đèn thờ, dưới ánh sáng lờ mờ bắt-diệt của các đèn thờ, người ta giật mình thấy hòn-tượng nhà vua bằng gỗ thếp vàng chói loị.

Làng Gia-long giản-dị nhất, cõi-kinh nhất, nhưng hùng-vĩ nhất. Vì phần cảnh-chí thiên-nhiên cõi-kinh chiếm phần nhiều. Nhất là những lúc trời chèn, đứng trước cảnh núi rừng bát-ngát, nghe gió reo trong đám thông già khách thấy lòng bùi-buông-mang và tưởng như đã hiền-thấu một phần cái lẽ huyền-bi thiên-vạn-cõi là sự chém.

Bác-sĩ Guido quan y đại-tướng nói rằng: « Càng với Đế-Thiên Đế-Thích và vịnh Hạ Long, Huế là một trong ba kỳ-quan của Đông-duong, và có lẽ là nơi đẹp hơn hết, vì cái hồn-vị phúc-lập và sâu-xa gagy do du-khach ngay từ khi mới tớ kinh đó »

Tưởng không còn lời kết-luận nào ý-vị và xác-đáng hơn nữa !

VĂN HỌC

ĐÃ XUẤT BẢN:

Giặc Cờ đen

Sách dày 100 trang, khổ 12x19, bìa hai màu - giá bán 0\$35

Cô Tru Hồng

dày 240 trang, khổ 12x19, giá 0\$30

HỘI TÀI:

TRUNG - BẮC THỰ - XÃ
26, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Một sự thay đổi

Sách Hoa-Mai chẳng những được các bạn học-sinh nhiệt-liệt hoan-nghênh, mà cả những người lớn tuổi cũng ham thích. Bởi thế nên có nhiều loại sách học-sinh bắt chước trình bày như sách Hoa-Mai. Vì vậy, bắt đầu từ số II, nhà xuất-bản sẽ đổi bìa, theo kiểu bìa Hoa-Mai số Tết

ĐÃ CÓ BÁN:

HOA THỦY - TIỀN

Hoa-Mai số II của Thy-Hạc giá 0p10

Người em sâu mộng

Truyện dài của Vũ-trọng-Can giá 0p60

Trại tái, gái sáu yêu nhau bắng mối tình mè-say, tần duối - Rồi cái tình eo-le của đôi già-nhau, tái-tử kết-thúc bắng mối hận ngàn đời. Cái tình đó đã duyên ông Vũ-trọng-Can thuật lại bằng môt giọng văn-lâm-ly, đầy thơ-mộng.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC 9 Takou Hanoi

MỘT CÁI TÊN ĐỂ ĐẨM BẢO GIÁ TRỊ NHỮNG SÁCH CÁC NGÀI MUA

NHÀ XUẤT BẢN

LÊ-VAN-TRƯƠNG

38 — Gustave Dumoutier — Hanoi

Ngoài những tác phẩm của nhiều văn sĩ, thi sĩ nổi tiếng sê-mô một

Tủ sách NGƯỜI HÙNG

đã lần lượt xuất bản những tác phẩm văn chương của Lê-van-Trương. Quyển rõ nhất cũng bán 0\$90. Sách dày xếp đặt bìa những họa-sĩ có tài. Ai muốn giúp một công cuộc hữu ích, già-lèn trước thi xin tính: 6 quyển 4\$50, 12 quyển 8\$00. Sách đều có chữ ký của tác giả và phát hành vào khoảng 15 đến 25 mỗi tháng. Các phẩm đầu tiên trong tủ sách Người Hùng

SƠ SỐNG

Xã-hội tiều-thuyết sẽ xuất bản vào tháng février 1942, giá 0\$20

Nỗi oan của bác đồ giàn

CHUYỆN NGẮN
CỦA BÙI-HIỀN

Một sự tình cờ đã dẫn họ lại trong gian phòng đó. Tuy ở những giải-cấp khác nhau, họ họp thành một xã-hội nhỏ-hợp và nhiều mâu-vã. Phản-nhieu đều là những nhân-vật danh tiếng, đặc biệt bởi một thời xóm bắt hủ hay một hình thù quái-dị.

Gian phòng hơi nhô-bep, dồn họ lại gần nhau. Trên là một xã-hội đại-dồng, nơi đó thẳng cù Bảng dán tờ giấy ông trưởng-gia hiph mat, và có tiền-thu uốn eo không có vỗ khó chịu vì sự kề cạnh một bát Nhieu ruou thô hôi men rả ra xà muối trước,

Họ cùng chung một ông cha, anh chàng hồn-sể giàn nhom deo kính cận thị ấy mà. Chuyện vã tranh vui cho một tờ tuấn bao hi-huoc, chàng đã lỵ lạo doan dão hép nó, mà chàng bắt múa may hát hòng (heo ý riêng mìn), để gác vui mồi tuôn ra cho công chúng. Công cuộc hoài thai thường nết nhọc, ủ áp trong một cuộc suy-nghỉ lâu dài, sol môi ường-tiễn-tiễn: cái mài phải ra sao, đổi mât phải thế nào. Nhưng cũng có kít, không người hay thằng ngay ngay vuthien(một cách đót nhien) dưới ngon bài ngóng phiếm của nhà họa-sĩ, làm cho chính chàng ngạc nhiên trước nhất và kêu lên: « Ông kia! minh vừa để thêm một đứa ». Rồi chàng với khai sinh cho nó, nghĩa là tự chubé một cốc rượu mừng để ngày tóc thi xem đra sơ sinh nhập ban tuồng mà chàng quên-dốt.

Tên hè mới, bị vứt vào giữa cuộc nã-sinh lèo-xộp và ô-hẹp, không tỏ vẻ gì ngạc-huoc hay khó chịu. Rất ngoan-goản, nó uốn minh theo ý muốn của chủ, ra đóng tiều ngay mà rất tự nhiên!

Ngon-ngoan, đó là cái luật lớn mà cũng là cái luật duy-nhất của bao tuồng kí-dị ấy. Không bao giờ嗽嗽 cáo buộc, nghĩa là xuống nón trắng của vuông giày, tự cho phép ngâl, vòng tay khoanh ôm, hai đầu gối sập. Thỉnh thoảng bắn uốn ngửa người, co tay ngang vai rồi ruồi thẳng đánh rắc cho dân gần cốt. Nhà họa-sĩ bô lõi giờ bức tranh, dày dặn hồn-dung cả một ngày trời, lưng cùi, cầm lâm lâm con dao mệt cánh vỗ duyên, bòi dưới da không có gì cả, dù là một cái thời. Hắn đã gõ người đang mải trong đồng diệu bất-tientes, lo lắng tự hỏi không biết người ta sẽ bồi minh múa hát gì đây. Ủ, dù hắn có phải làm một cù đồng buôn-cười, nói một câu ngắn, thì cũng cho hắn nói, hắn làm đi, chứ nõi sao giám cầm hòn mài trong một sự thấp thỏm sao mà quái-ắc !

Nhà họa-sĩ có cái lát lồng bong, tai hại ấy: không bao giờ vẽ luôn nét bút một bức tranh, dù một bức tranh nhỏ đơn sơ. Chẳng nhảy từ bức nay sang bức khác, quặt lên đây một nếp nhăn áo, diễm van kia một lát

râu tôm. Cuồng-đua với việc làm. Bác buôn-thịt không phải là nạm-nhän thứ nhất chịu sự hành hạ của cái thời xấu-ấy. Từ khi chàng cầm bút, đã biết bao nhiêu người cut-tay, mất mài, chột mắt. Một bác thợ nề đã co chân thước thợ tga ông tuồng luồng, vẫn không tìm thấy cá, bức thang dưa bưởi; ông trọc-phú kia đã ngồi hàng hai ngày trên chiếc ghế trăng tưng miếng gấp, nhän co như người tấp nh狎, lòng bàn khoán tu



hỏi vì một phép huyền diệu nào
hai cảng và lung chua té liệt đi.

Trong một góc, thằng cu Bòng
đứng sụt sị. Hai đồng mồi xanh
đai quá cảm cùi dâu dài rã mồi,
sót phải cái bụng trống mà nó
uốn ra như người có chửa. Nó
vội nhảm mứt hit mạnh; hai
đồng mồi từ rã lèn, đè lật
thông dầu xuống. Anh phu xe
bên cạnh lấy tím khói chịu già:

— Thịt mày vứt quách ra đất kia!

Nhưng nó không chịu. Nhà
họa sĩ nói thế nào, nêu hai
đồng mồi cùi khói — bão-bối của
nhó mà công chúng đã quên thấy
như quen thấy hai tai trên mặt
người — vụt mất đi?

Gian phòng mồi lác của phòng
nhỏ. Một cuộc săn đuổi bắt đầu,
giữa hai cổ lieu-hu và một đoàn
công-tú. Rêng mõi, chủ Chết béo
phi trong bụi tranh bén cành —
hết bước đi thi cái buug vi-dại
đi trước đến ba phát — cũng
lịch đạch chạy theo bọn thy
sán. Bi khung bức tranh giật lại
— bởi mỗi nhân vật chỉ có thể
hoạt động trong phạm vi vuông
giấy của mình — chủ tặc tối béo
bung vào thành giấy, đôi mắt
tuyệt vọng dỗi theo hãi eo gai
ngón tay.

Nhiều Rượu, mũi cà-chua đỏ
herra, tò vò lanh đ m hoan-toan
với tất cả sự nhồn nháo quanh
minh, đó là một thắng cảnh có
hơi dị; hồn ngời từ bi tự tại,

đêm những chai rượu trên quầy
hang, làm bầm : à, cái gì cũng
cô dôi, cả đèn con mực nướng
trên đĩa, ô, mà e cái đĩa nữa, »

Đo xo, kiền-nhấn, bắn bát đầu
đếm lại, không biết lần thứ mấy
muot.

Xa xa, một ông già ho sú sú,
nhìn lơ mơ quanh mái không
lên nhô đậm xuống nèo giấy
trắng tinh, một con cá ngắt
ngoi dây dán dính; nhà họa
sĩ vẫn chưa chịu sinh-phúc quét
lên bức tranh vài nét dẹp dòn
tạo cái lán nướu cẩn thận... cho
sự sống của nó.

Gian phòng h้อง im bặt. Ai
vừa tiếng hát ở đ. À, thằng
ngomy đấy. Hắn cũng tì cùi
ghét bỏ. Hắn cũng không xứng
cái tên ngomy nà. Chàng họa-sĩ,
trong một cuộn đệm hay nghịch,
đã theo vết những nhà cubistes
tạo ra hòn băng hai cái đĩa,
ba sợi bô, bít lòng đệm. Từng ấy thử,
kém vài vật dụng
linh tinh nứa, và chưởng chất lên
nhau trong một sự hỗn độn
không thể tả, làm thành một
hình kỳ quái, mà chàng họa-sĩ
tim mồi ý nghĩa. Chàng lén kính
nhìn, rồi sau cùng kêu
lên: « Thằng người! Ủ, mà
thằng người báu đii. Bóng đèn
đèo lết vào nho-la, hán lèn
mặt ra phết, không hề bịết
minh. Khi họa-sĩ vắng nhà, hắn
khoa-khoa, lè chổng nạng đóng da
đồng đánh đì lại như con đii,

Mọi người xung quanh cười
đom.

Gitra sụ vui vẻ chung, nồi lên
một tiếng nhỏ thanh thanh dịu
dàng :

— Ồ, ta không nên độc ác nhú
thé. Bác Lý đang thương hou là
đang cười vậy.

Người ta quay nhún kè vừa
nói. Ông Hán Bụng giืน y :

— Bác Đò của tôi! i đã hết
gần chửa?

Bác Đò Gàn giữ một súi lạng
kinh bì và kiêu hãnh. Bác lanh
tạ trên phản mộc, hai tay thủ
đuôi áo. Y phục là chinh, dáng
điệu nghiêm trang. Lạc loài giưa
cái xã hội nhô nhã hiền thời,
bác đã bị tảng nhiều danh hiệu
kỳ cục. Bất đâu, người ta gọi
« Bác Đò » ; rồi « Bác Cò », « Bác
Gàn », « Bác Bát-sách » dẫn traph
sang « Bác Bát-quái ». Tất cả
những chỗ giẽ ấy để bác lạnh
lùng. Thâm cẩm đạo Thánh biển,
bác giữ lòng trâm lanh, đì đường
ngay, nói lời thẳng, lòi túi sọ lè
chỉnh trong dáng điệu ngang với
sự tròng sach của tám hòn,

Thầy Lý Diết-Dù Bùn loay hoay
tim mũi, bác má, h:

— Nô ô ăng kia, nô gốc phía
trái bác ấy.

Con ruồi sau một lùi bay
ngoku nghèo trong khống khí,
đến dỗng ngày trên đầu gối bác Đò
Gàn Bác mắng :

— Xa ta ngày, hối con vật đe
bàn.

Nhưng bà dàn lén nich bác, rúc
đầu hút vào chỗ rết áo dẫu giüm
làm nhè một đòn mực chưa
rút mồi, cho đến khi nào cục rù
khô mới bô đii.

Nó bay lén, vu vu vòng
tròn trên mặt mít hắp hạy của
bác như đê trêu trò. Bác tức
mặt giờ tay phết sang một cái
thực mạnh. Con vật đù bay vựt
đi; cái mũi sùi sùi của bác, mà
chàng họa sĩ chỉ định cách lồng
lết, bị đánh văng ra rời lồng lết
trên giấy. Lý Toét hoảng hốt
chạy tim quanh mồi. Tôi nghep,
đôi mắt kén nhèm có thấy gi
nhà dâu.

Mọi người xung quanh cười
đom.

Gitra sụ vui vẻ chung, nồi lên
một tiếng nhỏ thanh thanh dịu
dàng :

— Ồ, ta không nên độc ác nhú
thé. Bác Lý đang thương hou là
đang cười vậy.

Người ta quay nhún kè vừa

nói. Ông Hán Bụng giืน y :

— Bác Đò của tôi! i đã hết
gần chửa?

Ta đê cho con vật hả tiện
bò trên mìn, sao chẳng khỏi
lây như nhợt vậy ơi!

Bác đưa năm ngón tay móng
đài phe phít hèo nhẹ trước
ngực. Con ruồi bay lên, rồi lại
đỗ ngay xuống, nó vó nhung
đường ngõa ngièo hòng vòi và
chân uớt trên lá áo trắng tinh.

Bác Đò Gàn không ngán được
một tiếng kêu ngạc nhiên sau
đó. Hán Bụng ngó người trên
ghế mà cười ; hân cười rrix một
tràng dài; nhung iống nhô trong
họng, làm rung rung cả bụng
phé và cả vúng giấy.

Bác Đò Gàn không ngán được
một tiếng kêu ngạc nhiên sau
đó. Hán Bụng ngó người trên
ghế mà cười ; hân cười rrix một
tràng dài; nhung iống nhô trong
họng, làm rung rung cả bụng
phé và cả vúng giấy.

Bác Đò sô nói ti ể nào đây khi
chàng họa sô vế? Than ô, sự
trong trắng, mối kiêu hãnh cuối
cùng của bác giưa cái ôi ôi ôi
ngay, đã bị một vết hoen đ. Bác
tưởng như hồn bác cũng chịu
giúp bão. Lòng người hán sô sao
mà buồm, mà buồm rõi roj.

Nhưng mà không, bác không
thông ti chê trách đê đoink mìn,
Người ta đã g ếu cợt bác nhèn ;
bác không hâm đâm xia, hối đô
chỉ vì người ta không hiểu bác.
Nhưng bác không thè nô đê than rằng:

MUÔN CÓ HÀM RĂNG ĐẸP

ta hãy đánh răng bằng

SAVON DENTIFRICE

KOL

DÉPOT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE:
323. RUE DES MARINS. CHOLON

AGENCES :

Ets TÙ-SƠN à Pharrang

Ets TONSONCO 146, Espagne — Saigon

M. LÊ-NGỌC-CHÂN, Rue Saliceti VINH LONG

(Cần dùng người làm Tông phát-hành Bác-ký)

dè người ta nghĩ agô sự trong
trang của mìn. Bác sô vi phạm
cái Luật Lòn của bìn tuồng. Bác
sô nói. Bác sô kẽ câu do nhung
vết hoen trên áo mìn. Rồi sau
đó, chàng họa sô muôn lần gi
thi làm ; lòng trát được điều
tíc mác, bác sô vai lòng cam
chứa những hình phạt tuy không
xứng đáng.

Con ruồi lại rời rúc nách bên
kia Bác Đò Gàn lại đưa tay phẩy
phẩy. Nô tức mìn bay lên đâu
ngay vào miệng bác. Bác Đò
kinh hoàng nghe lanh trên môi.
Đồng thời, mìn mục nhàn nhạt
xong lên mũi. Bác định quát
duỗi con vật đê bìn, nhưng hai
hòn cứng nhắc như bị
cùm. Than ô, cái miếng đê bị
mìn; gáu chát, hâm bác trong
một cảm lâng ngái ôi ôi. Một
nô, thật vọng meo meo xâm
chiêm lồng bác tê tái.

Có tiếng rắc rắc của quả đem
xoay trong cửa, Chàng họa sô
bước vào. Bọn người ti hon
cุง quyết trả lại chô, bỗng
nhien công đò. Đòak công từ cố
nén thô uy mệt đê đút hơi.
Chú Chết ti béo xác họng về
chô ogl, c' ểm chê hêt thuốc
về ty mìn. Thằng cu Bòng hít
một lần cuối vùa chung cho hai
giòng mìn đii ngang cảm. Tên ôi
tè chay di nhât đao .đi trả vè
đứng gò lung như thằng chúa
tội. Bác Lý Đinh-dù sô mũi một
lần cuối đê chắc rằng nó đã định
chết vào mìn.

Day bác Đò Gàn vẫn ngồi im
lặng. Trông bác thíc là đê
đang thương: Miệng nhòn nhòe
tò vò rã ri. Chàng họa sô nói
sao đây? Có lẽ chàng sô nói
giận, sô chọn thằng bóc tranh,
sô cầu xé, sô vò nát, sô vứt vào
sọ bìn. Ôi ! Bác Đò Gàn sô đê
chịu tát cái sầm sét của cu hìn.
Bác ridl im lạng, cố lấy vè trâm
linh, cố lèn ra can đâm và nhòn
nhục. Nhưng trong khi ấy thi
lòng bác nôt cơn giếc tê xén
xa, gáy hòn sô công piào c'ia
või can tay. Bép và c'êm lạng,
ngheo đii chuz không còn mong
g ai ti.

BÙI-HIỀN

19

BÀ ĐÁ ĐEN, BA ĐÁ ĐI

Nữ-sĩ Michiyo Mori là một tiểu thuyết gia kiêm thi-sĩ Nhật có thể ví với bà Colette

Hôm thứ bảy 21 Mars mới đây, Hanoi vừa đưa tiễn một nữ-sĩ của nước Nhật, nữ-sĩ Michiyo Mori, đến thăm xứ Đông-duong được độ ít lâu nay.

Bạn đọc chắc còn nhớ ngày nữ-sĩ vừa về chánh đến đất này, các báo hàng ngày ở đây đều có nói về nữ-sĩ đã tự giới thiệu với bạn đọc bằng một bài thơ hóng hollywood ý vị:

*Bài thơ Đông-duong để tặng Đông-duong.
Tôi đi máy bay.*

Máy bay của tôi chạm nái Phù-sĩ và trong những đám mây muôn sắc tôi dần minh vào và qua.

Một cảnh lồng lấp đã diễn ở dưới mắt tôi.
Bỗng tôi rơi xuống như con dạ-diệp
Đây là xứ Đông-duong.

Tôi có thể mang gì đến cho các ngài?
Tôi không biết nói tiếng Pháp mà cũng chẳng
biết nói tiếng Việt-nam

Không có hàng hóa, không có cả chuyện là
Tôi có thể mang gì đến cho các ngài?

Tôi là con bướm không có gì hết.

Trong gió nhẹ, những ngói chùa
Và những ruộng xanh

Tôi bước xuống và ôm một trái tim
Chứa đựng lối cá sự thanh thát,

Tôi xin dâng các ngài

Từ đó đến nay, các bạn không nghe thấy
nhắc đến tên nữ-sĩ. Đó là vì nữ-sĩ không
phải chỉ là một nhà thơ như bà Huyền Thành
Quan hay bà Comtesse de Noailles nhưng lại
kiêm cả một tiểu-thuyết gia nữa. Nữ-sĩ đến
Đông-duong cót là để khao xát, tìm tòi nên
không một ngày nào là nữ-sĩ không đi cả.

Michiyo Mori đã đi Pháp, đi Úc, đi Hà-lan di
Thụy-sĩ, đi Mĩ-Lai, đi Nam-duong quẩn đàng...

Vậy đến Đông-duong cái thiên-tinh của bà

Nam ra đến những cái dãm lầm lợt ở miền
trung-châu Bắc-kỳ.

Cảm tưởng của bà về Đông-duong thế nào?
Chúng tôi không cần nhắc lại vì ngày lúc bà
mới đặt chân trên mảnh đất này, nhiều báo
Pháp Nam đã đến phỏng vấn bà và bà đã nói
cảm tưởng bà để cho các báo thuật trên mặt
nhiều giấy.

Chúng tôi không muốn nhắc lại những cảm
tưởng ấy một lần nữa, vì sợ làm gián mất
hết cả cái đẹp đó. Hôm nay, nhân nữ-sĩ từ già
đất này, chúng tôi muốn nói qua về thần thê
và sự nghiệp của nữ-sĩ. Đó là điều chưa mấy
ai biết bởi vì hình như chưa có báo quốc-âm
nói nó.

Nếu các bạn đã biết là Mori là một nữ-
sĩ nhưng không phải chỉ ngồi một chỗ mà
làm thơ như bà Nguyễn-thị-Biên hay cô Hồ-
xuan-Huong.

Không, bà đã rất nhiều cho nên những cảm
giác của bà cũng là. Bà không nhu trâm ngìn
nữ-sĩ khác chỉ nắm mấy vần-dề sáo, mấy linh
cầm thường như: ái-linh, yêu-sóng, sợ-chết
v.v... Mori nữ-sĩ đã dám nắm lấy những luận
đề mới lạ của những bậc thi-sĩ, văn-sĩ đàn
ông: tam-lý kiền-dân Nhật ở ngoại-quốc,
phong tục, phong cảnh và tình tinh dân
chúng ở những nước xa lị như Bali, Paris,
Singapore vẫn vẫn...

Michiyo Mori năm nay 41 tuổi. Đó là
tuổi của những văn-sĩ, thi-sĩ mà tài năng
đương phát-triển hoàn toàn. Bà dù thông
minh, lại khéo vi được sinh trưởng ở
một nơi thênh cánh có quan hệ đến
lich-sử Nhật là Yamada nên bà sớm đã gầy
dược một dia vi rất chắc chắn trong lòng ván
ho-Nhật. Chúng tôi tưởng cũng nên nói một câu
về Yamada là nơi đã thấy nữ-sĩ Mori ra chào
đời. Mori theo học ở Yamada và đã từng thấy
những vị thủ-tướng Nhật đến lễ đền Isé. Đến

mặt giầy một cách rất xâu xa ý vị. Bà không
làm thơ haikai ngắn ngắn nhưng làm thơ
đẹp của trời đất và đã diễn đạt những cảm tình chân thật của bà trên
mặt giầy một cách rất xâu xa ý vị. Bà không
làm thơ haikai ngắn ngắn nhưng làm thơ
đẹp của trời đất và đã diễn đạt những cảm tình chân thật của bà trên

Về mặt tiểu-thuyết bà cũng lô ra là một
người có biệt tài.

Bà đã soạn những chuyện này:
Nenimei (Bác phương xa thảm)
Akebonogai (Con đường bình minh)
Paris no Yado (Nhà tôi ở Paris)
Và Hanabira (Những cánh hoa).

Bà đã viết một thiên cao luận bằng văn
xuôi: Onna Tabi (Du lịch xúi người).

Về thơ, bà soạn hai cuốn Ryujo no Hi omi
(Mặt bà hoàng-hậu) và Toho no Si (Thơ Á-dông).

Dưới đây chúng tôi xin trích dịch một bài
thơ có ý vị của bà trong một tập mông (Trên
khắp đường đời) viết Lắng chữ Pháp mà bà
đã có nhã ý tặng chúng tôi trước khi đáp tàu
về nước:

Pluie et Iris

La pluie entoure l'île
Comme un col blanc.

Le frein mord rapidement les fleurs d'iris
Balancent des lèvres d'Oiran.

Un chemin d'eau blanche
Du jet d'eau du café de la Coupole,
S'ouvre comme un éventail de papier,
Ou comme la nageoire du poisson.

Dans la forêt de l'eau
Des appareils photographiques dorment,
Comme une idée toute nouvelle.

Comme la vapeur du café, sur le lunettes
Trois fois la pluie passe:
Dans l'engrenage où une roue dentée

Entraîne d'autres
roues dentées,

Je vois les regrets
et les libertés.

Voyez, et engre-
nage se transforme

Comme ce lui ae l'amour
Qui se réfléchit indirectement dans l'objectif de
la chambre noire.

Sur la distance entre les deux lentilles de
l'objectif

La pluie se brise

Ma pensée qui se réfracte et s'éloigne
Se retrouve, comme l'image,

Plus loin, sur la feuille d'iris.

Le siphon et moi, ensemble,
Inclinons nos têtes, considérant que

Peut être, ce portrait se réfléchira

Dans le miroir du Japon
Mais c'est une image de la solitude.

Jette, chargée d'une lettre,
Je laisserai aller à la dérive

Ce sentiment dans l'océan de Paris.

MICHIYO MORI

Bài thơ này, cũng như tất cả các bài khác
của nữ-sĩ khó hiểu và ngắn. Người đọc ngầm
lùng cầu từng chữ, chừa chắc đã hiểu thấu
đoát được tất cả cái tình-vi, lẻ-nhị thay; huống
hỗ lại đem ra dịch.

Chúng tôi không muốn phản nữ-sĩ — bởi
địch túc là phản — nhưng chúng tôi
không thể không đem diễn ra quốc âm
để làm một món

quà báu cho bạn
đọc. Bà dành là
trong trâm phẫn ý
nghỉ của tác-giả,
chúng tôi chua
chắc đã diễn được
một vần-hưng-thi;
trong ta cũng nên
biết qua một bài
thơ mới Nhật [như
thê nào:]



Mưa và hoa khê tòn

Nước chảy như mưa bao quanh hòn non bộ,
Như cái cõi trăng.

Lướt qua những cánh hoa khê tòn
Như trên mái tóc những kỵ-nữ phù tang
Rạng rỡnh những cánh hoa khê tòn.

Một đường nước trăng
Tù hòn non bộ của nhà hàng La Coupole
Xòe ra như một cái quạt giấy
Hay như một cái vòi cá.
Trong rừng nước đó,

Những hạt nước lung tanh đường như đang
yên giấc.

Yên giấc như một ý-kien mới.
Như hơi cà-phê,
Mưa nước ấy ba lần lượt qua trên đời mắt
kính của tôi.

Trong chuỗi nước, hạt này đuổi hạt kia, hạt
kia đuổi hạt nọ,
Kia, cũng như những hạt nước nó
Tôi thấy sự tiếc nhớ và những sự tự do
Cũng xô đẩy lẫn nhau.

Rồi thi, chuỗi nước ấy bắn hóa
Như ái-tinh biển hóa
Ái-tinh phản chéu một cách gián tiếp trong
tâm khảm tôi

Như qua ống kính hòn ảnh tôi đèn.

Rồi đèn quang giũa
Đèn nước vỡ dội.

Giòng lu tung của tôi cũng như qua cái
kinh ánh gãy làm đôi rồi xa ra

Rồi lại trở lại, như cái ảnh kia.
Trên cái lá khê tòn.

Cái bình bom nước và tôi cùng nhau nghiêng
đầu tung rỗng

Cõi ánh đó phản chiếu
Trong cái gương tâm hồn Nhật-Bản
Nhưng đó chỉ là một hình ảnh hư quanh
máu thời.

Như một cái chai của nhà Thủ-thủ (1)
Ném xuống biển với lá thư bên trong
Tôi cũng cho theo giòng nước chảy
Cái cảm "rỗng" này trong biển rộng Ba-le.

Trước khi nói một đôi câu về ý bài thơ khát
lại lung này, chúng tôi tung nên biết nữ-sĩ
Michiyo Mori là một người dân bà như thế
nào.

Michiyo Mori là một nữ-sĩ có tiếng vì thơ
hay, xuất là bài thơ hay ấy lại biến lộ được
rõ ràng nhất cái tình thần Nhật Bản.

Cách đây mấy tháng, nữ-sĩ đã gởi lần đầu
trên đất Đông dương này. Nhân dịp ấy quốc
dân ta đã được dịp thưởng thức bài thơ

« Tôi đi máy bay đến Đông-dương »
nói trên kia.

Từ đó, nữ thi sĩ đã khắp từ Nam ra Bắc, cái
gi cõi khảo sát, cái gi cõi muốn biết cho
tưởng tận. Muốn biết quan niệm của nữ-sĩ về
thơ văn như thế nào chúng tôi tưởng không
gi hơn là muôn mây lời này của nữ-sĩ để tựa
cuốn Par les chemins du monde (Trên khắp
đường đời).

« Tôi là người dân bà Nhật.

« Tôi vẫn quên vén một cái kimon sặc sỡ, ở
cánh tay có hoa pivoine và hoa khê-tòn điểm ở
« ngực tôi một chùm glycine. Tôi đã bỏ bộ quần
do cõi ấy rồi.

« Tôi phải mặc áo gì đây ?

« Tôi đi qua đất Tàu, tôi lưu lại ở Thương-hải
« săn tha, tôi ngược giông sóng Yang Tsé Kiang,
« đi qua mây linh Tô-châu. Phúc-chân và Hán-
khoa. Lúc đó, tôi vẫn áo khách bằng lụa Nam-
« kinh cõi cao tay lung thung, đì giày lụa cái khuy
« ngọc và cầm một cái quạt то có tám phong
« cảnh Phúc-chân.

« Sau đó, tôi đi Hongkong một tháng và sau
« tháng ở Mă-lai, Tân-gia-ba và Java. Tôi đã đi qua
« nhiều vùng non và đã bước chân vào những
« thành phố vò von tiếng ca hát của người Án-dô.

« Ở Java, tôi đã vân « phả » (cái thứ phả cũn bợn
« ca kí trong rap tuồng Wayang vẫn mặc) và một
« cái áo kabaya có đinh khuy bằng vàng già; tôi
« đeo vòng vàng ở cổ chân; tôi đi giày bông da trảu
« và áo hoa tai kim cương Borneo.

« Rồi thi tôi vượt Hồng-hải và Địa-trung-hải, tôi
« đến Âu-châu. Bấy giờ như có gái Ba-le, tôi đội
« lênh trên đầu một cái mũ nhô có cái lông trắng
« và mặc một cái áo bánh ô xanh. Gót giày tôi nẹp
« hè đường cứng nhắc.

« Ấy thế mà bao nhiêu những bộ quần áo đó tôi
« có thể thay ráo cõi, vết đì cả, làm bẩn cả, xé đì
« cả, và làm nhau nát cả, đâm chọc cả; chỉ duy có
« một thứ lát bát bát dịch mà thôi: ấy là cái bần
« thê hoán toàn của tôi, cái thân hình mềm mại,
« vàng rực, tươi tắn của tôi, trước một tấm gương
« lớn, bồ tát den hoang và những cái lồng mây
« vòng nguyệt ».

Đọc qua bài tựa này, các bạn tất đã có thể
biết qua quan niệm về thơ văn về cuộc đời
của bà ra sao vậy.

Thực thế, lúc nào bà cũng là người Nhật.
Vậy thơ bà chỉ toàn những cảm giác đượm
một màu Phù-tang, muôn hiền cho kỹ người

NGUYỄN DOANH-VŨ QUÝNG
(xem tiếp trang 38)

Vigay — Bouteille à la mer.

TRONG KHI CHIẾN- TRANH SẮP ĐẾN

CHÚNG TA NÊN BIẾT QUA ĐÈN :

NHỮNG CẢNH HUY-HOÀNG THẦN-BÍ VÀ VĨ-DẠI CỦA NƯỚC « MỘT NGHÌN MỘT ĐÊM LÈ »

GẦN BIÊN-GIỚI — ĂN-ĐỘ —

Trong một bài đăng trên tờ
T.B.C.N. gần đây chúng tôi đã
nói qua đền địa dư, lịch sử và
vấn đề tự trị của Án-độ, hòn
ngọc vô giá của đế-quốc Anh.

Nay cuộc chiến tranh đang dần
dần từ miền Rangoon và miền
Nam Diên-điện rời lên miền Bắc
xứ đó và đền biên-giới Án-độ,
khắp thế giới đều đê ý đến cái
xứ này và tôi cõi đó, cái xứ
đã nổi tiếng ở Đông-phương từ
xưa đến nay.

Có tin rằng giữa lúc chiến
tranh sắp bước vào thời kỳ
quyết liệt cho Anh, các nhà lãnh
tụ quốc gia Án-dô đã họp để giải
quyet vấn đề hiến pháp, chính
trị. Quốc hội định rằng: Nếu
Anh cho Án-dô tự trị hẳn nghĩa
là có quyền lập một chính phủ
chịu trách nhiệm trước dân
chúng. Án-dô thi 350 triệu dân
Án-mời chịu hợp tác với Anh
trong cuộc phòng thủ nước nhà
để chống với quân Nhật.

Hiện nay, ta cũng phải công
nhận rằng Án-đô là vấn đề gay
go và cấp bách nhất cho người
Anh và chỉ trong một thời hạn
rất ngắn ta sẽ biết rõ những
việc cải cách về chính trị thi-
hành ở xứ đó.

Án-đô cùng với Ba-tur, Irak là
những xứ văn minh và thịnh
vượng ở Đông-phương và cõi
tười. Nói đến các xã đó, người
ta lại phải tưởng tượng đến
những cảnh huy hoàng, sầm lan
và có vẻ thần bí trong các
chuyện « Một nghìn một đêm lè ».
Tác giả cuốn chuyện tâp rõ phong
tục Đông-phương về cõi thời đó

đã không bịa đặt và những cảnh
trong sách đó, theo các nhà du
lịch Án-đô và Ba-tur gần đây thì
chính là những cảnh trông thấy
ở các nước đó.

Ấn-đô xưa đến nay vẫn là
cái mồi ngọt cho các đội quân
chinh phục và một xứ có nhiều
tôn giáo đụng chạm nhau. Thực
thế, quân Aryas, quân Ba-tur,
quân Á-rập, quân A-phú-han và
quân Mông-cổ và quân các nước
Tây-phương đã lặn luez đến
chinh phục những đất đai rất
phi-nhiều & độc các sông Hằng-hà,
Indus và Brhamapoutra. Về
tôn giao, áo Án-đô cũng có rất
nhiều tu đạo Ba-la-môn, đền
Hô-hồi, đạo Phật và đền Thiên
chúa cùng các Tôn-giáo. Đạo
Phật của đền Thich-ca mâu-ni
xưa kia, có hố rã rết thịnh
vượng ở khắp các xứ Án-đô
trong 800 năm (từ thế kỷ thứ
trước Thiên-chúa giáng sinh
đến thế kỷ thứ tư sau T.C.) hiện
nay chỉ còn lại ở Tích lan
và ở Xứ Népal còn ở Án-đô (hi
lại nhưng chỗ cho đạo Ba-la-
môn là đạo rất cõi của người Án-
đô và các tôn giáo khác).

Nhưng vua Mông-cổ con
cháu Tamerlan danh tiếng nhất
còn những vị sau này :

Baber đê lục thể tôn của Ta-
merlan đã mở rộng được cõi đế
từ sông Amon ở miền Trung Á
đến trung lưu sông Hằng-hà và
sau chet ở Agra. Con vua Baber
là vua Humayoun trước bị thua
nhưng sau lại thắng quân A-
panh hán và cướp hán được
quyền cai trị xứ Án-đô từ đấy.

Con' vua này là vua Akbar
Grand đồng thời với vua Phi-
lippe II và Nữ hoàng Elisabeth
(1556-1605) là ông vua có cõi
nhất trong việc lập ra đế-quốc
— MAI-LINH HAI PHONG —

Các đền dài và cõi tích ở Án-đô

Khách du lịch ở phương xa
bước chân vào nước Án-đô
trước hết phải đê ý đến những
đền chùa và lăng dài cõi tích rất
vĩ-dai và huy-hoàng ở khắp miền
trung-lưu sông Hằng-hà, tại các
kinh đô cũ như Delhi, Agra và
các kinh đô của các ông hoàng
Án-đô ngày nay trong miền
« Rajputana » nghĩa là xứ của
các vua chúa.

Các đền dài và lăng-tẩm của
vua chúa đáng chú ý nhất là do
các đời vua đóng đồi của ông
vua Mông-cổ anh hùng là Ta-
merlan hay là Timour-le-Thiét
(một nhíu con cháu Thành-cát-tu-
hán đã xây nên. Họ Timour làm
vua ở Án-đô có iот 3 thế kỷ (từ
thập ngũ đến thập thất thế kỷ)
nên đã đê lại tại các kinh đô
rất nhiều di tích.

Nhưng vua Mông-cổ con
cháu Tamerlan danh tiếng nhất
còn những vị sau này :

Baber đê lục thể tôn của Ta-
merlan đã mở rộng được cõi đế
từ sông Amon ở miền Trung Á
đến trung lưu sông Hằng-hà và
sau chet ở Agra. Con vua Baber
là vua Humayoun trước bị thua
nhưng sau lại thắng quân A-
panh hán và cướp hán được
quyền cai trị xứ Án-đô từ đấy.

PO! CHO BUỘC
FOOR

MỤC BỘT MÁY TỐT NHẤT
Tổng phát hành: TAMDA & C.
72, Rue Wélie Hanoi — Tel. 16-78
Bé-l't: Chi-Lý 07 Hàng - M
— MAI-LINH HAI PHONG —

Mông-cô ở Ấn-dô. Ông vua này rất giỏi lai có ác túc đồ về tôn giáo, có sách nói hoảng hãi là người theo đạo Thiên-chúa nhưng không chắc. Ông vua này đã xây nhiều thành trì còn lại ở Ấn-dô. Con ngài là vua Jehangir (1605-1627) cũng theo được chí của phu hoàng và cũng có ác túc do vén tôn giáo và dung cho dân theo đạo Thiên-chúa. Con vua này là vua Shah Jahan đã nỗi iên chong lật vua cha để cướp ngôi và sau lại bị con là vua Aurangzeb tiếm vị. Vua này sau bị giam và chết ở Agra bảy năm sau khi mất ngôi vua (1627-1658). Rồi đến vua Aurangzeb làm vua gần nửa thế kỷ (1658-1707) vẫn theo đuổi một mục đích là chính phục báu đao De-khan nhưng không thành vì thế ông đã làm cho đế quốc Mông-cô bị đổ nát.

Các vị vua Mông-cô này đều là những vị vua rất giỏi và suýt trong các đời vua đó, vẫn luôn luôn đánh nhau với quân A-phú-hân, quân của các vua chúa Ấn-dô và có khi lại đánh lẫn nhau trong họ giao anh em và cha con. Tuy vậy các vua đó vẫn có khi bị đế để xây dựng nên những công trình vĩ đại lún về hậu thế. Delhi và Agra lần lượt là kinh đô của các vị vua đó.

Các đền dài, cổ tích ở Delhi hiện có:

Bức cổ thành rất cao xây bằng đá đố (grès) màu đỏ thắm rất nhiều tron t xù. Ba mặt đố là thành cao ở cửa thi có xây pháo đài còn một mặt thi có sông Jumna. Trên mặt thành có những chòi canh rái khéo. Chính thành Delhi là nơi hò 1857, quân Anh đã vây trong hơn ba tháng mới lấy được (17 Juin 1857 đến 20 Sep. 1857) trước hết quân Anh vào cửa Lahore.

Không những ở quanh thành này mà thôi mà ở khắp Delhi, như ở Ridge, ngoài cửa Cache-mire, chỗ nào xưa kia cũng đã dầm máu quân Anh.

Trom thành có ba lâu đài đều là những kỳ công của nghề kiến



Bên và Hàng Taj-Mahal, tinh khéo tinh xảo nhất trong nghệ kiến-trúc Ấn-dô truc Ấn-dô và của dân Maures; ba khía công này đều do vua Shah Jahan đã xây dựng nên. Ba lâu đài đó là Divan-i-Kas (diện tiếp khách riêng), diện thiết đại T-i-am (Divan-i-Am) và diện Ngọc (Moti-Mesjid).

Điện Divan-i-Kas là một lán dài rộng lớn ba mặt hở ở gần phía đông thành, nền xay ngay trên bờ sông Jumna cao hơn mặt nước độ 25 pieds (mỗi pieds là 0m32). Diện này dài 90 pieds và rộng 69 pieds cao 25 pieds. Có sáu hàng cột tròn và cột trụ dài giắc đỡ lấy trần dựa vào những kèo hình vồng cong theo lối kiến trúc maure. Ở hai đầu điện này có hai cái sảnh con cách xa điện với nhà tắm của nhà vua một bên và nhà tư thất một bên (zenana). Hai điện nhỏ này ở theo bờ dài cửa điện Divan-i-Kas. Trước lầu tháp có một chiếc bình phong lớn bằng cẩm thạch rộng đố che cho hoàng hậu và cung phi có thể ngồi trong nhà đó mà xem được các cuộc tiếp kiến của hoàng đế chỉ người ngoài trông vào thi không thấy.

Tù trần neln và cột đều được bằng cẩm thạch trên lát gạch hoa bằng vàng hay da cứng ghép lại thành hình, những gạch lát này là của một người thợ kim hoàn rái khéo người Pháp tên là Antoine ở Bordeaux vi phạm tội trốn sang Ấn-dô làm ra. Giữa điện có một cái bệ vuông

bằng cẩm-thạch trên đó đặt « ngai đuôi công » là chỗ, nhà vua thường ngự (ngai này gọi thế là vị ở lung ngại có chạm đuôi hai con công xòe ra giáp lại với nhau. Chính đố là nơi xưa kia đã ban lệnh cho khắp các nước, trong xứ Ấn-dô. Ông vua Ấn-dô cuối cùng khi người Anh đến cũng ở trong điện này. Xét về toàn thể thi điện này là một công trình kiến trúc hoàn toàn của mỹ-thuật Ấn-Hồi (indo - mauresque) nhưng điện đó phải một đài hơi thấp.

Từ điện có cửa đài để ra một cái chòi cao xây trên sông Jumna đứng đấy có thè bao quát cả phong cảnh quanh miền đó.

Divan-i-Am đều xây bằng đá đố (hồng nê thạch grès) và cũng một kiểu như điện trên, đó là nơi nhà vua thết đại triều. Tà điện này nhiều công trình chạm trổ đá hoa hồng và hiện nay điện đó đã đổi làm nơi giải khát của dân Hồi hay là của Ấn-dô.

Làng c-a vua Humayun đồng hòi với Charles Quint (1530 đến 1555) có vẻ hùng vĩ và giản dị hơn. Chính lăng này là nơi trú ẩn của vị vua cuối cùng ở Delhi trong khi thành này bị quân Anh đóng trong pháo đài gần đấy.

Sau cùng đền stháp ngọc (moti mesjid) xây trong một cái sân nhỏ xung quanh có tường cao. Tháp này có ba vòm, vòm giữa cao hơn, ở phía trước có ba cửa rất đẹp và có ba bậc xây đế từ sân lên tháp. Phía trong có hai hàng cột. Cả tháp này từ cửa đến sân, đến bậc lén, nền nhà và vòm tròn, đều

bằng một thứ cẩm thạch trắng toát trắng rất cân đối và mỹ thuật.

Từ trên thành do cửa Cachemire di ra lại có thè đến thăm một cái đền rất vĩ đại xây trên một nền lớn bằng hông nê thạch. Trước đền có cẩm thạch đá đố nhưng có chạm bằng cẩm-thạch. Đền này trắng có vẻ rất vĩ đại, cành dổi và giàn đi có thè sảnh yởi điện Saint Pierre của giáo hoàng Borghease, xây tại tòa Thánh ở La-ma, nhưng điện Saint Pierre còn lõi lao hoa nham.

Xung quanh thành Delhi là các lăng-tam của các vua Mông-cô ở Ấn-dô. Các lăng-tam đó cũng rất vĩ đại và có giá trị về mỹ-thuật như các lăng-tam ở Kinh đô Huế của ta.

Các lăng-tam đó đều xây trong khi vua còn sống và lúc sinh thời thi dùng làm cho lụ hụp của hoàng gia hằng ngày. Trong các lăng-tam đó, lăng vua Safdar Juiring là đẹp hơn cả. Giữa cảnh đồng đầy những lăng-tam đó, chiếc tháp Katab Minar, cao 240 pieds vươn lên giữa không-trung rất manh mẽ. Tháp đó xây vào hồi 1200 đến 1220, hai tầng cuối cùng do vua Feronh Shah xây thêm hồi 1318. Các nhà khão cổ đang tranh luận về gốc tích ngọn tháp này, chưa rõ hẳn là theory thuật của dân Hồi hay là của Ấn-dô.

Làng c-a vua Humayun đồng hòi với Charles Quint (1530 đến 1555) có vẻ hùng vĩ và giản dị hơn. Chính lăng này là nơi trú ẩn của vị vua cuối cùng ở Delhi trong khi thành này bị quân Anh đóng. Sau khi thành Delhi bị hạ thì vua đó bị bắt.

Một vài lăng còn nguyên vẹn nhưng phần nhiều đều sa vào cảnh hoang tàn cũng như cảnh đế thiên. Để thích hợp nay,

Ngoài những đền dài và cổ

niều dấu vết và thời kỳ, danh liệt của dân Ấn-và của đạo quân chinh phục Anh. Một nhà văn Áu chau, bà tước de Hubner trong một cuốn sách nói về Ấn-dô đã phép binh Delhi bằng câu sau này:

Điều đó vè vua, dã man, vừa vắn minh lại vừa oanh liệt. Trừ kia, đó là một chốn thành trì đã từng xây ra nhiều trận vè vang và nhiều việc ám muội bí mật, đó là một đồng bằng đầy những mâu của quân lính dùng làm bãi chiến trường qua các thế kỷ. Ngày nay Delhi chỉ



Phòng tiếp khách của các vua Mông-cô ở Delhi (Divan-i-kas)

còn là tấm gương vỡ phản chiếu rõ số phận của Ấn-dô.

Đền Vàng ở Amrit-sir và thành Agra

Amritsir hiện nay là một

một thành phố iỏi tên thuộc xứ Penjab. Trong thành này có rất nhiều dân « Sikh » một giống dân khá đông và rất mạnh ở Ấn-dô. Ta có thể nói Amritsir là trung tâm diêm của giống « Sikh » một giống người mà

biên nay người Anh rất căm ghét để tuyên linh phân nhiều linh người « Sikh » rất can đảm và gan dạ nên người Anh rất căm xét đến nguyên vong c's giống người này.

Một kỷ quan ở Amritsir là « đền Vàng » gọi là « Darbar Sahib ». Ai vào tham đền này cũng như vào các đền dài Ấn-dô đều phải theo tục Ấn-dô rut giày từ ngoài cửa. Muốn vào đền Vàng phải qua một trong bốn chiếc cầu dì vào đền. Đền này dáng kiêu rất xinh đẹp trên có một cái vòm tròn lõi lấp bằng vàng (có sách nói là bằng đồng mạ vàng) sáng chói dưới ánh sáng mặt trời. Đền xay trên một hòn đảo nhỏ giữa một cái hồ. Tại đền quanh năm lúc nào cũng có rất nhiều người đến lễ bài một cách kính cẩn.

Đền Vàng do vua Rangit Sing (1750 - 1839) một ông vua người giống Sikh trước giữ chức Tông trấn thành Lahore dưới quyền vua A-phú-hân nhưng sau họp người đồng chung thành một đội hùng binh (Khalsas) để giải phóng cho nước nhà lập thành một nước lớn và làm vua Lú sinh thời, vua Rangit Sing vẫn là đồng-minh của Anh nhưng sau khi nhà vua chết thì trong gia đình xây ra sự bất hòa và sự xung đột với người Anh, vì thế nên nước « Sikh » mới bị sáp nhập vào thuộc địa Anh ở Ấn-dô.

Những lâu đài và cổ tích ở Lahore và Amritsir đã cho khách du lịch ngoại quốc thấy rõ cái tình thần hùng dũng của giống người « Sikh », một giống người, hiện rất có địa vị ở Ấn-dô.

Còn ở Agra là kinh đô thứ hai của đế quốc Mông-cô tại Ấn-dô hiện nay cũng vẫn có nhiều lâu đài và cổ tích. Những lâu đài và lăng-tam ở Delhi vi cung là do các vua

Mông-cổ xâm nén, Đẹp và hùng vĩ nhất đến Tah Mahal một kỳ công trong nghệ kiến trúc Ấn Độ. Đến này do vua Shah Jehan xây nên để tặng hoàng hậu Mumtaz-i Mahal. Đến toàn bắng đá cẩm thạch trắng, cũng có vòm tròn hình hai phần ba một khối tròn, trông như một quả khai cầu đang bay lên không. Cách Agra sáu dặm, cũng có nhiều lăng tẩm của các vua Mông-cổ, đẹp và hùng vĩ nhất là lăng vua Akbar, có bốn tầng do vua Shah Jehan xây lại toàn bằng đồng nê thạch.

Trong thành Agra cũng có những lâu đài và đền tháp phu trong thành Delhi đã nói trên.

Tất cả những đền, đài, thành trì trên này đã cho ta biết rằng

dân Ấn-độ đã từng có một nền văn minh rất rực rỡ ở Đông-phuong, đó là di tích của bao nhiêu đời vua đã từng cai trị Ấn-độ.

HÔNG-LAM

Ký sau: BÀ LA NAI VÀ SÔNG HỒ HÀ CỦA LÊN THIỀN-DƯỜNG CỦA NGƯỜI ẨN-BỘ

HOA MAIPHONG



Gió lạnh mưa bay, bạn đang
thuở thực với nỗi đau thương,
chùm Violette sẽ an ủi bạn
trong những ngày buồn thâm
7, nàng Quạt — Hèo

Lò, ngựa

khắp người uống Trà Sang Tiêu
Độc 0p25; nấu dưới người uống
Tháp-Nhiệt Phá-Lô 0p40; Bệnh
kinh niêm và nồng nồng Đại-
Bồ-Huyết Bát-Độc-Thang 3p50;
Thuốc bôi Lô Tràng 0p20;
Thuốc Tâm Sóng 0p30.

Thuốc uống trộn cồn

Cam-Thanh-Độc 0p20; (Từ 6,
7 tuổi trở lên uống được); Đại-

Bồ-Huyết Bát-Độc-Thang 3p50;
Thuốc bôi Lô Bồ 0p20; Thuốc

Tâm Sóng 0p30. Ở xa mua thuốc
gửi CR. và phải trả một phần
ba tiền trước, ngân phiếu số:

M. NGÔ-VI VŨ, Việt-Long 58
hàng Bé Hanoi nết không, xin
miễn gửi: Mai-Linh Hai-

phong, Việt-Long Nam-dịnh,
Quang-Huy Bát-Đương, Ich-Tí

Ninh-binh, Thái-Lai Thành-hoa,
Sinh-Huy Vinh-Hương, Giang

Hué, 21 Hả-Vân Hả-đồng, M Ngô
hoành Hải Samnua,

để thường thức cái tình hoa
của lịch sử nước nhà trong
thời dì-vàng. Tác-giả Việt-

Thường đã tận tụy trong 10 năm
để hiến các bạn một quyển sách
quý trọng riêng văn học...

Sách in giấy bẩn, bìa 2 màu,
có 2 tranh phụ-bản của họa sĩ

Phi Hùng và Phap-viet-Song
Giá 070

C. I. P. I. C.

Hanoi xuất-bản và phát-hành

PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

Y-sý NGUYỄN-HIỀN-MÃO

Ngày nào cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGÔ TRẠM
107, Bờ Henri d'Orléans Hanoi — Giá vé: 775

Chảy hội chùa Hương

Chùa Hương-Tích gần xa chảy hội,
Biết báo người mongсти cảnh tiên!

Ấn chay nám mộng cùa triều,
Nước Dương mộng tưới lửa phiền
tùy dày.

Phật thường những ra tay lỗ đở,
Nước Cam-Lô (1) sẵn cờ từ lâu!!!

Chỗ theo phương pháp nhiệm
mẫu,

HOA-KÝ RƯỢU CHỒI phải cầu đầu xe.

Khi siah nở vừa sea, vừa bôp,
Huyết lưu thông, gân cột giãn giãn.

Chèo non, vượt suối nhọc nhèo,
Dùng qua quâ thấy tinh thần thanh
thor!

Cảm công đức Như-Lai truyền bá,
Chép vài lời tuyên cáo quốc dân,

HOA-KÝ RƯỢU CHỒI nén cẩn,
Thuốc bay nức tiếng xá gần ngay

khen.

HUYỀN-KHÔNG HOÀ-THƯỢNG
kinh bạch

(1) Nước Cam-Lô là Rượu Chồi Hoa-Ký ngày nay.

Lịch-sử báo-chi hoàn-cầu

VĂN-HӨЕ

(Tiếp theo)

IX. — Từ nghĩa chữ « gazette » đèn chuyên những nhà báo bị chặt tay cắt lưỡi

Nói về nghĩa báo viết tay, người ta không
thể quên khôn-noi đến những tờ thông-cáo
hay thông-tin mà dân-quốc Venise giờ cho
các sứ-thân và phái-viên ở nước ngoài dè họ
biết rõ hình-hình trong nước.

Những tờ thông-tin ấy tên là *Fogli d'avvisi*
tức là *feuilles d'avis*, nghĩa là tờ cáo-bí, có
thể cho là cái hồn của những tờ Nhật-báo
(Acta diurna) thời cõ La-Mã, còn sót lại sau
này. Song những tờ thông-tin không truyền-
bá ra được mạnh bằng tờ Acta ngày trước.

Trong bộ sách « Bách-khoa phương-pháp »,
khi nói về chữ « gazette », văn-hào Voltaire
viết rằng :

« Hồi đầu thập-thát thế-kỷ, khi nước Ý còn
là nơi trung-lâm-diểm cho các cuộc diều-dịnh
ở châu Âu, và xứ Venise vẫn là nơi trú ẩn của
chữ tý-dò, tại Venise đã đặt ra cái phương-
tiện hữu ích đó (tức là tờ *gazette*). Những tờ
báo ra mỗi tuần lẻ một ký đở, người ta gọi là
gazette, do chữ *gazetta* là một thứ tiền nhô giả
tri bằng nửa xu của ta, hồi ấy tiền ở Venise.

Nhà bác-học trứ-danh người Anh tên là
Chalmers (1759-1834) nói rõ rằng : « Vì
sự oai quyền của Tháp-chức (chính phủ Venise)
nên các nhà biên-tập bắt buộc phải phải-hành
báo ôi viết tay ».

Theo nhiều tác-giả khác, thì tờ báo ôi viết
chính là tờ báo của chính-phủ Venise cho ra
hồi chiến-tranh với Thổ-nhĩ-ky, cốt cho quốc
đàn biết rõ các tin tức. Nhà thi nói chính-phủ
sai đặc tại các công-trường những tin tức
về mặt trận cho dân chúng nghe. Nhà thi nói

những tờ thông-cáo đó chính-phủ dè tại một
nơi, ai muốn đọc, muốn nghe, hay muốn mua
thì trả một đồng tiền nhỏ gọi là đồng *gazetta*.

Tác-giả lập « Essai sur la presse périodique
des deux mondes » (lược khảo về báo-chi ian
cựu thế-giới) là M. Eugène Hatin, thi viết
thể này :

« Cố một vài người lại muốn cho rằng chữ
gazette là gốc tự tên một con chim hay hót, là
con chim hì-thúc (tức là con chim khách ở
ta) tiếng Ý gọi là chim gaza.

Nó như vậy, có lẽ cũng lí-thú hơn. Nhiều
nhà khác lại cho rằng chữ gazette gốc tự một
chữ hébreu biến tướng là izgard nghĩa là
truyền-tin. »

Nhà bác-học chuyên nghiên-cứu về văn-
hoa phương Đông, là M. Garcin de Tassy thi
cho rằng chữ *gazette* là một từ-ngữ Ấn-độ
Ba-ir, và gốc từ chữ *kágéd* hay *kágid* nghĩa là
giấy và ngay trong tiếng Pháp cũng thường
trong theo nghĩa là nhật-báo hay bài đăng báo.

Theo Tự-diễn các viện Hán-lâm Pháp-quốc
bản in năm 1672, thi *journal* là tờ báo ra mấy kỳ
tháng một kỳ, *gazette* là tờ báo ra mấy kỳ
trong mỗi tuần lẻ.

Cuối năm 1789, văn-hảo Mallet du Pars giải
lịch như thể này :

« Trong tờ *gazette*, người ta lượm lặt các
diều người ta hay biết, không có thi giờ phê-
binh là dở hay hay. Tờ *journal* thi khác hẳn :
việc biên-lập có một tuần lẻ để suy nghĩ. *Gazette*
là một tờ báo « nói » vào tình hiếu-kỷ của
công-chúng và chỉ cởi nuô lấp lánh ấy ; trái
lại tờ *journal* thi làm thỏa tình hiếu-kỷ của
người có học ».

Theo những tài-liệu trai ngược ở trên, thi
khô lòng biết rõ được chữ *gazette* gốc tự đâu
ra, và tờ thông-cáo cõi Venise si sa lại gọi
là *gazette*. Duy có một điều xác-thực mà người
ta biết là những tờ thông-cáo (Fogli d'Avvisi)
là những bản công-bổ chính-thức của chính-
phủ Venise.

Trong cuốn « Essai sur la presse périodique
des deux mondes » của ông E. Hatin, có lục
những điều sau này, do M. Giuseppe Valentini-
nelli báo-thứ-viên ở đô-thị-quận Saint Marc
tại Venise, thông-cáo cho tác-gia..

Điều chép-chắn là trước hồi phát-minh ra máy in nhiều, song người ta không biết chép là thời nào — nguyên lão nghị viện Venise sai thảo những bản thông-cáo số-lực về các việc xây ra trong thành phố và trong nước, thêm vào những điều báo-cáo của các hải-quan, các quan-thủ, các giáo-trưởng, các quan-công, các cao đẳng pháp-phái, các tướng soái, các sứ-thần, các lãnh-sự-quan v.v.. Những bản thông-cáo đó chugèn dài cho các nhân-viên ngoại giao, ở ngoài nước để họ hiểu rõ những cuộc diễu-dinh dinh-lu đền các việc quốc-tế. Những bản thông-cáo ấy gọi là Foglietti (tờ giấy nhỏ) hay Fogli d'avvisi (những bản thông cáo).

Sau này, không biết đúng hồi nào, sau khi những tờ ấy ra đời rất lâu, người ta sao những tờ ấy cho các nhân-viên, và cung-phát báo đó san ra một đoàn người chuyên việc sao chép, người ta gọi là scrittori d'avvisi.

« Song, lời cho cái-dư-luận nói rằng những tờ thông-cáo ấy bán cho công-chảng theo giá một đồng gazetta một tờ là cái-du-luận không thể dùng vũng được. Điều đó trái ngược hẳn với thái độ da nghì của chánh-phủ bấy giờ chỉ gắng-gwang phái cho các nhà qui-tộc, và không bao giờ cho phép dem ăn-hành. Những thông-

cáo đó bao giờ cảng thà-là, cả sau khi phát-minh ra máy in và mãi cho tới khi dân-quốc Venise sập đổ.

Ông Hatin lại nói thêm rằng :

« Thì là những bản thông-á-dó chính-thức chỉ có tên là Fogli d'avvisi. Nếu quả những bản đó có tên là « gazetta » thì tên đó có từ đời nào? Đồng xu « gazetta » đầu tiênduc vào năm 1536, mang vào năm mà-nhiều nhà văn cho là năm sinh những tờ « gazettes » ở Venise. Chắc họ đã lấn tên đồng xu với tên tờ báo, vì tờ báo ở Venise đầu tiên chính thức mang tên gazetta mãi đến năm 1760 mới xuất-hiện, tức là sau đó những hon hai trăm năm. (Bỏ tờ gazetta veneta hiện nay vẫn xuất-bản và tên là gazetta di venesia. Trên « mảng-sét » tờ báo ấy có đề giòng chữ « sáng lập năm 1742 », như vậy tờ báo hơi già đi, không hiểu vì lẽ gì, lại có sự đó. Ngoài ra, tờ báo thứ nhất của nước Ý mang tên là gazetta là tờ gazett a di Parma ra đời năm 1738 và dinh-bản năm 1920. Tờ gazetta veneta là tờ báo hằng ngày tuy nhiên tại nước Ý vậy).

Hện nay tại Venise, nhiều thư-viên công và tư-còn-giúp được những tập Fogli d'avvisi, nhất là tại viện tang cõ Correr tức là khách-sạn Cluny. Đô-thu-quán ở Saint Marc cũng có một tập những tờ thông-cáo đó ra từ năm 1595 đến năm 1697. Trong những tập đó, có nhiều việc vặt mà các sứ-gia bỏ qua, song cũng đáng cho người ta chú ý, nhất là nhiều sự-liệu đáng nguyên-vấn, như chẳng hạn bức thư của vua Henri viết ngày 12 novembre 1595, gửi cho giáo-hoàng Clément VIII, để cảm ơn ngài về việc ngài đã làm phép rửa tội cho nhà vua.

Thấy những tờ Fogli d'avvisi được hoang-hênh, và thấy công-chảng cảng ngày càng ham biêt tin tức, mấy nhà văn này ra ý nghĩ biên chép những tờ báo ra đúng thời hạn để bán cho công-chảng.

Cái ý nghĩ đó thực-hành trước tiên ở Venise rồi ở La-mã. Tại đó những nhà tân-văn được tự-do đáo-dẽ, vì chính-phủ và giáo-hoàng đổi thay luon.

Người ta chẳng hiểu những tờ báo đó bắt đầu ra đời đúng từ bao giờ, điều chép-chắn là những tờ báo đó ra đời trước năm 1671, vì năm ấy, giáo-hoàng Pie V, xét thấy có một vài điều-te-lạm xảy ra liên-tim cách kiềm-chẽ các nhà tân-văn. Trong một tờ báo viết tay đó ngày 23 février 1671 ra đời ở Venise, có đoạn nói thế này :

« Giáo-hoàng mới hạ một đạo pháp chỉ cấm

các nhà tân-văn viết tin tức. Ngoài ra, ngoài dâ cho bắt ba bốn nhà tân-văn và chép ngài dâ ra lệnh bắt mắng nhâ áy phải tội « chết treo ». Người ta nói vì họ đã viết những điều không hay ».

Lệnh cấm áy hình như không có hiệu quả lắm thi phải, vì năm sau, chính đức Giáo-hoàng Pie V lại phải ra lệnh trừng-giòi nghiêm-ngặt hơn. Ngày 22 Mars 1672, chính tờ báo Venise đã đăng tin trên, lại đăng theo một bức thư ở La-mã gửi về, như thế này :

« Ngày thứ hai, có họp một Hội-dồng tại tòa Thánh; trước Hội-dồng đức Giáo-hoàng có mgl-sát các nhà tân-văn khá nhiều; ngại nói thêm rằng họ viết nhiều điều dối, trả rái tì-mil. Việc đó không thể khoan-thù được [Ngài hò-hào các hòng-giáo-chủ đứng cho lưu-hành những tin tức nhưn vầy ở trong giáo-hold của mình].

Ngày 17 Mars 1672, Giáo-hoàng lại ký một phap-chí qui-dịnh nghe viết tin. Phap-chí dō có ghi trong các thực-lục riêng của Giáo-hoàng Pie V và Grégoire XIII. Theo phap-chí dō hē iờ báo nào dâng tin mgl-sát Nhà-chung là bị cấm. Những nhà viết tin, những người chép tin, những người báu báo, tất cả những người giúp việc tờ báo, và cả những đồng-giá-thay sự-doi-té vđo-dạo của tờ báo mà không trình báo cho quan Tông-dốc La-mã, đều có thể bị nghiêm-trị, từ tội tử-hình đến tịch-thu tài-sản.

Khi Giáo-hoàng Pie V vien-tịch các tân-văn-

THÔNG CHÈ PÉTAIN BÃ NÓI :

« Thanh-niên phải là chung cho cả nước, như chính-phủ này, chố tinh vđo chảng có chuyện biệt-lập một đảng Thanh-niên nhà-nước ».

gia ở La-mã dâ tuồng có hy-vọng được dâ thô hơn. Nhưng đức Giáo-hoàng mới là Grégoire XIII vẫn kế tiếp tôn chí của tiền hoàng. Tháng Juillet năm 1672, ngài ra lệnh bắt giam ba bốn nhà tân-văn viết báo phản đối hay chế giòi phap-chí của Pie V. Hơn nữa, ngày 1er Septembre 1672, ngài ký một đạo pháp-dụ mới định tội những kẻ hiếu-kỷ một cách trái phép, những người pháo, viết và chép bất cứ là tin giả dối hay tin xác-thực ». Ngày ấy thật là ngày tối tăm nhất trong lịch-sử báo-chí La-ma. Vì các nhà tân-văn bị cấm không được đăng-tin tìn tìn gí, nên trái lệnh sẽ bị kết tội đem xuống thuyền thi đì dày.

Đức Giáo-hoàng Xê-vi đức Grégoire XIII cung chảng khoan-hông gí hơ. Tháng novembre 1687, theo lệnh đức Giáo-hoàng Sixte-Quint viên lãnh-lỵ một bạn tân-văn-gia là Annibale Capello bị tội chết treo, sau lung có yết bâng kẽ tội trang là người man-trá và vu-không. Trước khi chịu tử hình, Annibale Capello đã bị người ta chặt cột tay phải là tay cầm bút chép tin và bút cát mát luối.

Tay binh luât đói với các nhà viết báo khắt khe như vậy, song tờ báo La-mã vẫn không bị bóp-chết. Có lẽ là vì luật pháp dần dần ôn hòa hơn, hay có lẽ vì các nhà báo La-mã đã khôn khéo dùng mánh khéo đê làm đep lòng pháp luât?

Những tờ báo viết tay đó không có nhan đe nghĩa là không có tên gọi là báo gí, báo gi

HO LAO

Tôi có một phuong thuoc ho lao của ông bà đê lai. . . . Nay làm ra bán Mỗi ve giá 12p00.

M. Nguyễn - vân - Sáng
Cựu Hương-Giáo lâng Tân-Quối (Cần-Thơ)
Boite postale n° 10

...hai bài thơ xuân

Thanh-Liên chén nước ngày xuân
Trà ngọt mong khắp quê dàn nêa dâng

Thanh-Liên hương ngọt nước chong

Ngày xuân nhập ngâm cõi lòng láng láng

Danh-trà nứa tiêng từ dân

Tô-Lan mỷ tự hông-trâ

Đêm xuân thường thức mới là tri âm

Khiên đời p.ân khởi linh thần

Hương thơm quẩn từ riêng phần Tô-Lan

Hồng trà đât Viết danh vang l

THANH-LIÊN TÔ-LAN

Việt Nam đê nhât danh trú

TRÀ THANH-LIÊN và TÔ-LAN, thơm ngon nhất nước.

Tối trình bông mỷ-thuật lai vđo song ở xô Đông-dương

Chi điom phát hành tra || Bác-Si Bâi-kien-Tin (Office Commercial et Industriel Indo-chinois) Quinhon
miền Nam Trung-ký và Nam-ký Ch. Maus (Nam-duong Nguyen-vin-Nhac) 45 Galliéni Saigon

Tổng-cục: TƯƠNG-LAI THƯƠNG-HỘI 56 hàng Gai Hanol

như ngày nay. Tín lực thi viết tay một cách hắp tắp với vàng, khiến chữ viết tắt đến khó hiểu. Tuy vậy tờ báo cũng có ghi niên-hiệu, nơi phát-hành và tên người chủ-bút.

Nhiều thành phố khác cũng theo gương Venise và La-mã ra những tờ báo viết tay như vậy. Nhất là thành Gênes và thành Milan. Báo ở Venise và Milan chú trọng về những tin tức từ đường bờ đưa vào, quan hệ về việc thương mại. Những tờ báo ở Venise lại đăng nhiều tin mới về miền Đông và đế quốc Đức. Những tờ ở Milan thì đăng nhiều tin về nội-chính nước Ý, còn những tờ ở La-mã thì rât rời rào về tin tức có dính-lin đến Nhà-chung. Đó là những tờ báo viết tay thực hiện, rât đúng kỹ đàng hẹn, như báo chí ngày nay. Có điều là nhất là bấy giờ nước Ý là một nước rất hung-thịnh về kỵ nghệ và riêng về kỹ nghệ sản-loát, thế mà sao những tờ báo ấy vẫn cứ viết tay? Người ta bảo vì việc kiểm duyệt nghiêm khắc quá, và hình như những nhà Tân-văn bấy giờ đã tinh rắng in báo không lợi bằng viết tay lấy báo.

○

Nghề sản-loát nhập cảng vào nước Nga rất chậm. Sau những tờ *Fogli d'avvisi* và những tờ báo viết tay của Ý, rât lâu, và trong khi tại nhiều nơi người ta đã có báo in rồi, tại giang sôn của Nga-hoàng, nghề báo viết tay vẫn phồn thịnh.

Tờ báo viết tay cổ nhất ở Nga là những tờ *Kouranty*, là những bản trích sao các báo chí ngoại quốc và những bản báo-cảo của các sứ thần. Những tờ này đều viết tay, do bộ Ngoại-vụ trông coi và dành riêng cho Nga-hoàng cùng Triều-thần đạc. Nghĩa là những tờ *Kouranty* là những tờ báo co-mật của Triều-dinh, do các danh-sĩ coi việc hàn-lập, như dưới triều Nga-hoàng Alexis Micraljovitch, (1645 – 1676) bộ ngoại vụ bô dụng viễn-y-khoa bắc-sĩ triết-học là Henri Kellermann xung vào ghê chủ-bút tờ báo đó.

(còn nữa)
VĂN HÓA

Quốc-gia Cách-mệnh chỉ là con số công những sự thắng lợi còn còn mà vì công ích, chúng ta đã phải đánh nhau với ích-kỷ, tập-quán và nhất là thời bài bạc, nói lão nói lếu.

30

BÃ CÓ BÁN :

1.) LAO TÙ (triết - học đồng phương) 0p.80 của Ngô-tất-Tổ và Nguyễn-đức-Tịnh

2.) MUỐN KHOẺ của Đào-văn Khang 0p.60, sách giấy cách tập thể thao có ngọt 100 hình vẽ.

3.) VIỆT NAM VĂN HỌC I 0p.80 (Văn học đời Lý) của Ngô-tất-Tổ

4.) VIỆT-NAM DƯỢC HỌC I 0..80

5.) VIỆT-NAM DƯỢC HỌC II 0..80
của Phó-đức-Thanh

NHA IN MAI-LĨNH XUẤT-BẢN

Muốn chóng nói giỏi và đúng tiếng Nhật, nên dùng quyền

MANUEL PRATIQUE
DE CONVERSATION

FRANÇAIS - JAPONAIS

của TRƯỜNG-ANH-TỰ và SHIRO YORITA
Tra của ông T. MASUDA thành hội-trưởng
Hội những người Nhật và ông SHIMAMOTO
ở Phái-bộ quản sự Nhật.

Giá 1\$50. Cước thêm 0\$22

Thư và mandat gửi cho:
Imprimerie BẮC-HÀ

55 — Rue de la Citadelle — Hanoi

KHI MỆT NHỌC VÌ NGỒI LÂU
BI XA, THỨC ĐÊM, KÉM ĂN
MẤT HUYẾT

CỬU-LONG-HOÀN

Võ - đinh - Dân

Tổng phái hành toàn xí BẮC-KY
Ai Lao và miền bắc Trung-ky

Établissements VĂN - HÓA

Có bán thuốc VĂN - BẢO
chữa bệnh liệt - dương. Thủ
cho đàn ông và đàn bà khác nhau

THỦ TÌM LONG-MẠCH CỦA TÒ BÁO TA

IV. Sự tần tối trong mười năm nay.

Những người trê trung đọc quen mắt tờ báo Quốc-ngữ bấy giờ, nếu có ai đưa xem một tờ báo xuất bản trong khoảng mười lăm hai chục năm đầu thế kỷ này, có lẽ họ phải bỡ ngỡ, cảm-tưởng như được thấy trước mắt một món cổ-vật, không phải từ đời Hồng-bàng Lac-long, thì cũng là thời-dai Lê-mat Nguyễn-so lối đó.

Vẫn biết tờ báo xú ta ngày nay chưa phải đã được hoàn-toàn tận-thiện gì, sánh với người ta, nhưng cứ sánh với các anh cả nó sinh để mấy chục năm trên, em út có thể tự-hào rằng nó đã phương-trường it nhู và có vẻ cải quan sinh-sắc khá lắm.

Thật thế, những ai được chính mắt trông thấy, chính minh bước qua giữa chỗ hai khoảng phản cách nhau, tất phải nhìn nhận báo-giới ta gần đây đã sáu sang tần tối nhiều.

Chúng tôi đã nói mươi mấy năm nay mách đất làng báo phát ở thanh-nien. Chính các ban thanh-nien có học-thức mới, có óc làm việc mới, đã đưa tờ báo Quốc-ngữ từ độ 1929, 30 đến giờ, bước đi một bước, bỏ xa dĩ-vãng không ít.

Sự tần tối cải-quan được cả hai mặt tinh-thần và hình-thức, nhưng theo sở-kien của tôi, có lẽ mặt tinh-thần rõ hơn.

Trước hết là câu văn là đã đổi mới.

Lúc trước văn-chương trên báo, phần nhiều còn giữ lối rườm rà, không được rõ ràng gãy gọn; chỉ cót kèo lấy lời cho nhiều cho kèu dè hả tò ý-tưởng rất ít. Lần bài viết theo khuôn phép mäch lạc gần giống kinh-nghĩa văn-sách hội xưa, hoặc chịu vang gióng của lối từ chuong ấy mà không tự biết. Hoi văn thường kéo dài một mạch từ trên xuống dưới, làm cho người đọc theo đuổi cũng dùi rối trí nhirc đầu. Nói gi đến cách phân đoạn chấm câu, thời thi lùm cầu thả hết sức.

Chúng tôi còn nhớ mãi sau kỳ đại-chiến

1914-1918, trên báo hàng ngày ta, thường thấy những bài xã-thuyết, chữ nõi nói duỗi chữ kia, đặc hai cột báo, mà không có lấy một dấu chấm đứt câu, không có một đoạn xuồng giòng.

Đến khoảng 29-30 trở đi, phong-trào văn mới vùng lên sôi nổi. Các nhà viết báo viết sách-dua nhau viết lối văn gãy gọn, rành mạch, từng câu từng đoạn ngắn ngắn, chuồng-tu-tuồng hơn là dẽ gợt từ-chương, lại khéo pha cả giọng tay và diễn mới, lầu-dần «nam-hóa» đi.

Ta nên trả cái của César lại cho César; xứng-suất lối văn mới trên báo chính là Hoàng-tich Chu, người bạn đáng tiếc.

Năm 1927, cũng ở Paris với nhau, tôi thấy anh Chu nghiệm báo *Quotidien*, là một trong mấy tờ báo viết hay và xếp đặt khéo nhất ở kinh-dô Pháp đương-thời. Nhiều hôm, dẽ thường cạn tiền ăn, cũng phải bắt ra năm xu mua tờ *Quotidien*, là vì anh nghiệm bài thời-bình mỗi ngày, ký tên Pierre Bertrand, chỉ viết mỗi câu một hai giòng, mỗi bài hơn nửa cột báo là nhiều, mà dặt chữ rất khéo, tu-tuồng chưa chan, rõ ràng, ai xem cũng phải lấy làm thích. Hoàng-quán thường nói với tôi :

— Mai sau chúng ta sẽ nhà viết báo, phái cách-mạng văn-chương, đem dùng lối văn giòng mới như thế này mới được.

Quả nhiên, hai năm sau trở về Hà-thành, bắt đầu chủ trương biên tập *Ngo-báo* rồi đến *Đồng-lý*, Hoàng-quán mạnh bạo thre-hành ngay lối viết văn mới như kiêu Bertrand, mặc ai yêu ghét khen chê. Lối văn ấy mạnh mẽ, gõ gàng, có một vẻ hay riêng, nhất là người đọc dễ hiểu và dễ kích-khích.

Người ta thấy hay, tự nhiên bắt chước, viết báo viết sách đều sáu theo lối văn mới cho được hợp thời. Cái lối dài giòng văn-

tự thuở xưa, không trống không kèn, đã được mai-tang bằng xe tang hạng nhất.

Không mấy chốc, lối văn mới được nhập-lich và thịnh-hành suốt cả Nam, Bắc.

Đồng thời, hình thức tờ báo cũng thay đổi, trinh-diện với độc-giả một bì ngoài trang diêm sành sỏi.

Sự cải-quan ấy khởi từ Đỗ-Văn biết mua sắm chữ mới, máy mới, in và xếp đặt lối mới cho tờ Ngõ-báo trước, rồi các báo khác vì lý cảnh tranh, cũng phải gắng gô làm theo. Không thể thi không thể sinh-tồn. Cố báu phải chịu già đắt, thuê nhà in tay để cho tờ báo đẹp mặt. Vì phần nhiều độc-giả ngày nay, mua một tờ báo, không cốt xem vần-chuong tin tức mà thôi, lại đẽ ý đến việc xáu xép của nó nữa.

Về mặt tin tức, các báo đã biết ganh nhau từng giây phút sớm muộn, chịu khó lục lạo lấy tin, tốn kém chụp ảnh, cốt đơn món ăn kiêng vẫn tri thức cho độc-giả. Nhờ vậy mà nay là nhiều tờ phỏng-su chuyên-môn có tài. Nếu đừng có chiến-tranh làm khan thiếu mọi bì, tôi chắc hiện thời xứ ta đã có năm ba tờ báo ra đến tám trang, mười trang, đầy những hình ảnh thời-sự, tin tức nhanh chóng, theo dõi như người ta.

Về mặt tờ-chức và cách làm việc nhiều báo cũng sửa sang đứng đắn.

Còn về mặt tu-tuồng, trong mươi năm nay đã thấy có những báo tập-doàn hay đăng-phái, dập đồi rái đời.

Cả về phu-nữ, thè-thao, canh-nông, giáo, dục, cũng từng có báo co-quan xuất hiện dù chưa thật được mở maug, nhưng hẳn cũng có ảnh-hưởng nhiều it.

Một điều nên nhận biết và lấy làm mừng, là trong phái du-học thành-tài trứ vẹ, đã có người sởi sáng làm báo viết báo quốc-ngữ. Ở các xứ khác, hàng ấy phải có trách nhiệm nhiều hơn chúng ta, để truyền-bá tri-thức và sở-học của họ cho đồng-báo cùng hưởng. Nhưng ở mình đây, phần đông hàng ấy lại coi tiếng mẹ đẻ làm thường, đến khi họ đặt bút viết ra mới thấy nó khó khăn, và mình bất lực. Thành ra sở-học của họ những gì, chỉ đẽ làm của riêng,

không lợi dụng tờ báo ta làm xe truyền-bá được, nghĩ thật đáng tiếc. Ta nên mong mỏi rồi ra những người ấy phải biết viết báo quốc-ngữ cho nhiều.

Cái long-mạch làng báo ta chạy từ giữa thế-kỷ 19 đến giờ, dại-khai là thế. Nếu tính từ lúc bắt đầu có Gia-dịnh công-báo, thi trước sau ngót 80 năm. Nghĩa là hơn ba phần tư thế-kỷ. Với cái thời-gian dâng dâng ấy, báo-giới ta đến trình độ hiện tại, tiếng báo là tân-tới khâ-quan, nhưng sự thật sánh với người ta còn chậm chạp thua kém nhiều lắm.

Tờ báo ta cần phải mỗi ngày sửa sang, mỗi ngày tân-tới mới theo kịp thiên-hạ. Đó là phần việc các bạn kế chán -nhưng người hôm nay.

HẾT

QUÁN-CHI

Sách mới

Các bạn muốn có một người vợ đẹp hàn huyên, hãy mì. Các bạn muốn biết rõ một người đàn bà thế nào là đẹp xin đọc :

Luyện sắc đẹp

của Vương-le-Dung nói rất tường tận về nhân cách của đàn bà, sách tu sửa, cách giữ gìn lại có 40 bức tranh để nữ họa sĩ Hoằng-thi-Nai vẽ, có Nguyễn-thi-Bach-Tuyết nữ sinh trường Đông-Khánh Hanoi biếu diễn. Sách in rất đẹp giá 0\$70

• Hầu hết các nơi đều có bán

Éditions BAO-NGỌC

67 Neyret Hanoi — Tel. 786

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

Phấn Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ DỘI

Lâu phai, đứng ngang hàng các hệu phấn danh tiếng ngoại quốc
Có thứ hương, trắng và da người. Bán khắp nơi. 1 hộp 1\$20

MUA SỈ DO:

Etablissements VĂN - HÓA
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

MỘT NGƯỜI VIỆT-NAM ĐÃ LẬP RA THƯƠNG - CĂNG

Bước sang đầu thế kỷ 20, tàu buôn của tây phương thường hay lui tới các cửa bắc xuôi ta và yêu cầu triều đình Huế mở cửa thông thương. Vua Tự-Đức kiêm cách từ chối nhiều lần, nhưng sau bần chùng bắt đà dì đánh phái mở cửa bắc cho nước ngoài thông thương vậy.

Về việc ngoại giao đã xảy ra nhiều sự rắc rối như vậy, mà ở Bắc-kỳ lúc bấy giờ các cuộc phản nghịch lại nồi lén khập khể. Thêm vào đó, cái nát nước lũ, các đê điều hàng năm đều bị phá vỡ, đồng ruộng lâng mạc đều bị chìm đắm dưới lũ nước bạc, bao nhiêu cảnh tượng đó dần dập lại về thành một bức tranh căt-cú trong đám dân quê.

Riêng vùng Hải-dương, Quảng-yên, Đông-triều là những nơi nhiều rừng rú ao phô, địa thế liền tiếp với biên giới Trung-hoa, bọn giặc khát hàng ngày tràn sang tàn phá lương dân, nhiều lâng ấp ở vùng ấy phải xiêu tán đi nơi khác.

Triều đình lấy các việc đó làm lo. Vua Tự-Đức hạ chỉ cho đình thần chọn một vị quan có danh vọng, đỗ ái kinh luân, có thể đối phó được với hồi cuộc tiến cù lèn để chuẩn phê bồ ra lệnh chúc Tông-đốc Hải-an (Hải-dương) và Quảng-yên.

Cụ Phạm-phú-Thúy người Quảng-nam, một lão khoa bảng, từng dâng nhiều疏 (trong) trọng yếu trong triều ngoại quan, lại mới được cử làm phó sứ trong sứ bộ qua Pháp thương thuyết việc chuộc ba tỉnh Nam-kỳ vừa bị thất-thua, thật là một vị trọng thần coi danh vọng, có công lao, xứng đáng là một người của thời cuộc vậy.

Bời vây sau khi vua Tự-Đức ban chiếu xuống, đình thần đều đồng thanh có ý linh chúa Hải-an Tông-đốc. Nhà vua bỗng lòng, triệu cụ Phạm-phú-Thúy vào triều để giao cho trọng trách : năm đó là niên hiệu Tự-Đức thứ 27, tức năm 1874 của Tây-lịch.

Trước khi di cung chức, cụ Phạm xin phép về quê, nghỉ dưỡng bệ sán-nagy, vua Tự-Đức tỏ lòng quyền chủ, thường cho 20 nén bạc và hứa chiêu âu lão.

Sau khi trở lại Kinh để lên đường đi nhận chức mới, cụ Phạm vào bệ kiền, dung só nói

HAIPHONG

với

hai bàn tay trắng và một khói óc

Muốn khỏi mang tiếng bội
bạc với danh nhân nước
nhà, các nhà đương-cue cần
phải bồ-khuyết vào chỗ đó

Hải-dương, Quảng-yên là hai trọng trấn ở biển cương, giặc cuôp nhiều, việc cai trị khó khăn, xin cho Ông-Ích Khiêm là người có tài trấn lỵ, đi theo giúp việc.

Vua Tự-Đức xem sổ song, cháu phê cho Ông-Ích Khiêm được tùy quyền quan Tông-đốc Hải-dương, an cẩn dâng dò cụ Phạm và các công việc nhất là việc lập sở thương-chánh và việc nô của Ninh-hải cho taub bắc ngoại quốc ra vào thông thương. Trước khi lên đường, vua Tự-Đức coi trọng cụ Phạm một bài thơ đường-luat, bắt phải học lại, cũng tăng cho hai nganh sám Kim-oxong và chúc Béch-loa, là những bão-vết mà sứ bộ ta dì sáu bên Tàu mới mua về cung tiền nhà vua.

Bài thơ của vua Tự-Đức tặng cụ Phạm như sau này :

Lưu hửu trạng mạo cự khôi ngo
留侯狀貌魁梧

Ba ngà Hoài Dương bệnh bất du
波浪陽病不癆

Tu, dùn chư thương nhiều quốc phu
徒潤諸商饑國富

Báng tiêu quan dạo tinh quan nhu
冰消羣盜省軍需

Thanh vân tản dat, vu nhì hoc
青雲早達優而學

Bạch thủ khòng dàm, mạn tự nho
白首空談設自儒

Bông hải hùng phong như tấu tích
東海雄風如奏績

Bản tài trọng tàn Quan-gi Ngô
版曹重贊管夷吾

DỊCH NỘI NHU SAU NÀY

Về người Trung-tử xiết khói ngò!
Năm sóng Hoài-dương mặc bệnh to,
Suối vội nghê buôn giàu của nước,
Giá tan lũ cướp đỡ lương khố.
Đường mây sớm ruồi, còn ham học,
Bầu bạc bàn suông, nồng tiếc nho!
Nên được bờ đồng tung gió mạnh,
May trong bộ Họ thấy Di-Ngo.

Khi cụ Phạm-phù Thủ đón hạm Hải-dương
việc trước nhất của cụ là thương thuyệt với
quán Tuần-phủ Nguyễn-lăng-Doãn để thi
hành ngay các chính sách «tiết trù đòn tặc và
khẩn hoang phát chấn» để cho nhân dân được
yên cư lạc nghiệp và rộng đường sinh nhai.

Năm thứ 31 niên hụ Tu-Đức, Lý đường-Tái-ni lén lẩn loạn ở hạt Nam-sách và Cát-bà có giặc khách nhốt nhủi, cụ Phạm-sử dè
đốc Lương-vân-Tiền đem quân rà các nơi đó
tiêu trừ. Khi trong hại đã được yên, cụ Phạm
phái một số quân lưu trú di vỡ hoang, mò dồn
điển, rồi cụ lập ấp chiêu dân, chính sách «đi
binh vi nông» trong thời bình của cụ có kết
quả tốt và được vua Tu-Đức ban khen.

Nhưng sự nghiệp đáng chú ý nhất của cụ
trong khi làm Tổng đốc Hải-an là việc mở
mang cửa Ninh-hải.

Ninh-hải lúc Haiphong bấy giờ ở trên ngã
ba sông Tam-bạc và sông Cẩm, tiện đường
thuỷ di về các ngã Nam-dịnh, Hanoi, Đáp-
cầu, Phù-lặng-thương, nên cụ quyết định
chọn nơi đó làm một thương cảng cho xứ
Bắc-kỳ.

Theo tài-liệu ô tap chí *Bulletin de la Société des Eudes Orientales* năm 1874, từ là năm
cụ Phạm-phù-Thủ được cử ra lãnh chúa
Tổng-dinh Hải-dương và cũng là năm Triều-
dinh Huế ký hiệp ước với nước Pháp được
quyền lập lòn linh sỹ ở Hải-phong thì thành
phố Hải-phong chỉ gồm có mây láng đánh
cá rải rác trên bờ sông Cẩm, tuyệt nhiên chưa
có nhà cửa phố xá gì, mà chỉ lâm hồ ao.
Sau khi cung chư được mây láng, cụ Phạm-
phù-Thủ cùng quan Tuần-phủ Nguyễn-lăng-
Doãn do đường thủy từ Hải-dương xuông
kinh lý Hải-phong đã cho lập mây cá dòn
linh để trồng nom việc tuân phòng, nhà thương
chánh ở Họ-lý để thu thuế các tau bè qua lại
còn dinh Thương-bạc và các quan chức trong
sở đó đều ở tại phố Dinh-túc phố Hải-dương
ngày nay. Cụ lại cho lập ở bên Rẽ — tuc là
huyện-lỵ huyện An-dương bảy giờ — một đồn-
tấn để trông nom việc tuân phòng và việc đánh
thuế các tàu thuyền ở Hải-phong ngược và

các mạn sông Bắc-kỳ (vi khi trước các tàu
thuyền ở Hải-phong đi Nam-dịnh, Hanoi đều
phải qua bến Rẽ, chứ không như bây giờ).

Sau đó, nước Pháp mới lập tòa linh sỹ, và
trại lính (chỉ có 100 tên lính coi việc tuần
phong), dần dần các nhà buôn Pháp, Hoa và
Nam đến lập nghiệp, làm cho Hải-phong trở
nên một nơi buôn bán lấp nèp.

Đến năm 1884, triều đình Huế ký hòa ước để
cho nước Pháp bảo hộ Trung Bắc-kỳ và
nhường Hanoi, Haiphong làm đất nhượng địa
thì Hải-phong đã bắt đầu trở nên một thương
cảng quanh hệ rồi.

Cái công sang lập đầu tiên ra bến Ninh-hải
vào Hải-phong ngày nay, chúng ta phải qui cá
cho cụ Phạm-phù-Thủ. Các ông Jean Dupuis
Testard du Cosquer, chỉ là những người đến
sau.

Sở dĩ sự nghiệp của cụ Phạm bị bỏ quên là vì
lúc ấy cụ có điều ác cảm với các viên lão-hu-sỹ
Turc và Kergaradec. Có kẻ lúi vu cáo cho cụ dung
tung bọn Hoa-hương trong việc xuất cảng thóc
gạo, nên Triều-dinh Huế phải phái viên ngự-
sử Dương-Quách ra mở cuộc điều tra, triệu cụ
về Huế dâng xuông chúc Bình-bộ Tham-tri,
tuy Lê-Diễn là người thay chán cụ, mẫn tiếc
tại sự xin triều đình Huế lưu cụ lại ít lâu để
chỉ dẫn cho quan công việc.

Sách còn đó để ghi chép công nghiệp cụ
Phạm-phù-Thủ vay mảnh đất phô Hải-phong
thì trước đến nay không làm một công cuộc gì
để kỷ niệm người sáng lập ra nó, ngay đến
một tấm bia lâm thường, một cái bảng để tên
treo trên một đường phố, để lưu chú kỷ niệm
của cụ đối với khách qua đường cảng không.
Chúng tôi mong các ông hội viên thành phố
Hải-phong nên tìm cách bù khuyết chỗ đó.

Ngoài cái công sáng lập ra Hải-phong, cụ
Phạm-phù-Thủ còn làm nhiều việc đáng ghi
nhớ, như lập ra Chợ Gạo ở An biển, Đồ sơn,
Đông-triều để cho nhân dân trong các vùng đó
có thể mua bán lúa gạo để dùng trong thời kỳ
đói kém và việc phai hành các sách Bắc vật tân
biển, Vạn quốc công pháp, Hàng hải kim
châm, Khai mạc yến pháp, Tòng chính duy
qui bản thảo là những cuốn sách rất bồ ích
cho việc khai hóa và sinh kế của quốc dân vào
thời đó.

TÙNG-PHONG

AI CÓ BÁO GRINGOIRE, VU, VOILA CŨ
Muốn mua báo GRINGOIRE, VU, VOILA cũ,
trước năm 1940-1941. Viết thư hay đến M. Luyet
36, Henri d'Orléans säng từ 9 đến 11, chiều từ 3
đến 6 giờ.



Hồng-Phong viết theo lời có giáo Nguyễn-thị-Nh, kè lại
Chuyện thật một thiếu nữ lẩn lòi két hồn với anh chàng đất
nát mà sau cảm hóa khwynh khich chàng làm nên danh phện
(tiếp theo)

Bà mẹ nàng nhất định cản trở, không chịu:

— Thời đi cõi! Con mèo đã vồ mất mèo
thịt quay, mình đang giáng lại không được,
lại còn tiễn thêm cục mõi dè moi nó xoi, sao
mà dại dột thế? Rồi nó giù luồn cả cõi nứa,
thì làm thế nào? Tôi xin van ông, đừng

Tiếng phản đối của bà cụ, chẳng qua nhu
gào giữa đồng trống; một việc chồng đã
quyet định, con đã nhận lời, mình bà đừng
về thiêu-sỗ, có xoay đổi sự-ibé khác hơn sao
được.

Giờ ta hãy để yên nàng Minh-Cầm với canh
khuya thòn thức; dù nàng có nung chín hai

mắt như quả bồ-qua

và giặt áo gối bằng

lệ đi nứa cũng là một

thường-tinh tinh ên.

Đó ai làm vào caph

ngò đau đớn như

nàng mà không phải

thế!

Nhưng còn một

cạnh nữa ở trong

tinh-cách là lùng của Đơn-hùng-Tin, ta nên

nhận lúc này lật trái nó ra nốt mà xem cho

biết chán-tưởng con người, ngoài vỏ chính

là lục-lâm mà bên trong hinh như có cái

cốt hiệp-khách. Vâ lại, chính cái cạnh ấy

có chiếu-ting liên lạc với câu chuyện đang

nói, chắc hẳn ai nấy đều nồng nàn muốn biết.

Xã hội minh có một hạng thanh-niên
duong-duong ate trai tuổi trẻ thè kia mà
không có chí tý-cường tiễn-thù gì cả, suốt
ngày chỉ nhăm nhăm chạy theo sau quan đan
bà, nhất là đàn bà có tiền-của, dê mong dao
mõ vợ giàu, lấy chồ sinh iòn cho được nhàn
hạ sung sướng.

Họ lấy bộ mặt và mảnh bàng làm mồi cám-

dõ, một khi câu được chí vợ giàu rồi tha hồ
giờ ngón dào khoét. Cỏ kẽ, lúc biến nguyên-
hình chỉ là một thằng diêm dằng vòi lại,
nhưng khéo giả mạo danh nghĩa là ông nợ
ông kia dè lõe dời và giắt được cái vật mục-
dịch phái lột vào tròng. Thế mà nhiều nhà
giàu mảnh họ, vì hám cái hu-vinch kén được
rè «òng», con gái mình nhảy một bước
lên «bà». Cố chử phái rời người ta cần thêm
chữ quý di theo cho dà vê. Không trách có
nhà làm như quăng tiền ra mua rẽ-ông cho
minh, chòng sang cho con. Vì thế, bọn kia
càng đùa eo gài bầy, lâm cho lầm nhà có
con gái bị lừa một vố chết đieng.

Những tướng nhà minh chiêu được rè ông,
con minh lây được chòng danh-giá, có
thè vènh vang hanh
diện với đời. Ai ngờ
đến sau ván đòn
thuỷ, lay dã nhung
chèm rồi mới ngã
ngửa ra cật rè ông,
người chòng sang ấy
chỉ như một chú kép
hát tuồng mà thi-nhân dã thích-thực bằng
hai câu này:

Mượn màu son phấn ông kia nõ,
Cõi lõi cõi dai chú diễm dáng.

Ngoài Bắc minh thỉnh thoảng có một tấn
tuồng như thê diễm ra, nhưng không thường
thấy cho bằng trong Nam.

Miền Lực-tinh có những nhà dài-nóng đại-
phủ ở trại trong đồng ruộng xa xôi, hẻo lánh,
quanh năm làm ăn sinh hoạt một cách bí-tết,
chất phác; đến mùa thì gặt lúa về chất
vào kho và hàng trăm giá, hoặc bún rây
tiền cát kỵ trong tú nồng không chòn xuồng
đến đất. Đề thường có người cõi dời it
đi đâu xa, cũng không giao thiệp với ai khác

hơn chung quanh khu-vực tự nhiên của mình; nếu trong chỗ bà con xóm giềng-lại không có người học nhiều hoặc dì làm việc ở tinh-thanh, tự nhận về mặt hiếu-biết việc đời của họ rất có hưng-hạn.

Nhất-danh có kẻ mồi-lai miệng lưỡi nón dèo như cao-su, đưa đến trình-diện họ một anh chàng bảnh bao, trai trẻ, tự xưng là du-học về, hoặc đang làm thông-phán-com-mi tại sở kia nọ, đến nộp đơn xin làm giao-tế, trong mười phút ta có thể tin chắc đây là tên chính là ông ta là bá-cụ để ra tiêu-thu và vội lấy ngay.

Lại gì hiếu-danh là
chứng bệnh vi-trùng ở
trong máu nào cũng có,
chẳng nhiều thì ít.
Không mấy người thật
là sạch sẽ, chẳng
dính lấy tí máu ham
chuộng danh-giá hão
huyền. Càng những
người giàu có càng thích
hư-danh nhiều hơn. Ta
xem họ thường bỏ ra
bạc vạn đanh-dòi lấy
một chút hư-danh
không tiếc, nhưng bảo
quyền vào việc nghĩa
hay giúp đỡ kẻ nghèo
đói ba đồng thì hay
ngần ngừ, hoài thắc.

Nhất là mấy nhà phú-túc ở, trong trường-hợp víta nói trên kia
càng nặng lòng hiếu-danh và dễ bị hư-danh
du-học, đánh lừa. Có
một vài cô con gái đến
thì, may bỗng được
người danh-giá đến cầu
hôn, chẳng hăm hở mà
gả thi để làm gì. Tiền
bạc có sẵn, nhưng
danh-giá khó tìm; họ nghĩ như thế. Phê-n
sự cha mẹ lo việc nhân duyên hạnh phúc
cho con phải chụp r gay lấy cơ-hội cho con
có chồng từ lứa sang trọng chứ sao? Muốn
được thế, dù có phải bù-rá bao nhiêu tiền
của cũng chả quản ngại.

Những kẻ lập-tâm dào mồ vợ giàu biết thóp
như thế, cho nên thường hay dò dẫm, dò
soát các miền Lục-linh, xem chúng hét nòi
xóm nào có nhà giàu, mà nhà giàu ấy có con
gái đến tuổi hót nhau, thì lập tức chúng đem

cái thân chài chuốt và miếng bả hu-danh
đến thả mồi.

Chúng có trăm phương ngàn kế để lừa là
tiếp cận mục-dịch.

Trước hết gõ gõ bộ cánh thật sang, có
khi cao gõ lồng mày và thoa son diêm phán
y như con gái, tìm cách làm quen với ông
chủ nhà. Thy theo ông này sờ-thích thế nào,
thì chúng đâu-co thè ấy. Ví dụ ông chỉ biết
công việc đồng áng, chúng hùa theo nói
chuyện cày cấy và thời giá lúa gạo. Hay
ông thích chơi gà, chúng nói chuyện chơi gà

với ông. Những lúc ông
lui đậm đạo, chúng
khoe diêm vào ít nhiều
cứ chỉ ngón ngữ dè
khoe mình có thể-lực
thế này, danh-vọng
thế khác. Thể lực và
danh-vọng ấy, ta phải
nói cho công bằng, có
khi chúng sầu có đòi
chút, nhưng đại-khai
bằng hột tiêu, hột dỗ
thì phóng-dại ra hòn
quả bưởi; có khi
chúng già-mạo những
tiếng lầm-chức-vị tùy
trời mà chúng không
hể có bao giờ. Ví dụ tự
khoe mình nào là con
ông cháu cha, nào là
dỗ vẫn-bảng này, có
địa-vị cao ở sở nọ;
chúng tự khoe một
cách táo bạo, chẳng
ngượng miếng bay sợ
roi mặt ra, vì chẳng
bụng rỗng quanh đó
không có ai nghe ngò
kiểm soát! gí được. Con
diều được gió, tha hồ
bay bỗng mải lên.

Sau chúng có đồng-lõi thậm-thút nói ra
nói vào, đem hết tài nghệ quảng-cáo tung
bốc, kỳ cho ông chủ nhà phải say mê, tâm
phục. Một khi thấy ông uống liều thuốc mê
khá đậm rồi, bậy giờ thở hơi nhân duyên
mối-lai, chác chắn mười phần thành công.
Chúng khéo đánh thuốc mê, đến nỗi có ông
báu-hữu tự mình đe-nghị ra ý muốn kén rẽ
gà con, không đợi có mối.

Nhà nào không có con trai, chỉ có một vài
mụn con gái, thứ nhất là một, bọn kia đâm



bồ vào mạnh nhất, mà cũng hy-vọng thành-công dễ nhất. Trong Nam, về mặt tài sản
hương-hảo, theo như luật tây, nghĩa là của
cái cha mẹ dè lại, dù con trai hay con gái
cũng được hưởng phân chia đều nhau. Khi
có một mình con gái, thì người con gái ấy
hưởng hết. Vì thế, bọn chuyên môn dào mồ
vợ giàu thường xoắn lấy những nhà con mợ,
để mai-hậu ông nhạc bà nhạc về trời, một
tay thu-quát tất cả sản-nghiệp.

Có người đặt cho bọn này một cái tên nghe
chát tai, gọi là tụi «bíp vợ».

Mươi năm trở lại đây, nhờ các báo thường
đem ra chỉ-vạch, đã cảnh-tỉnh người ta về
những bẩn-thuật quái-lạ ở đời văn-minh,
nên chi tai nạn «bíp vợ» gần đây hình như
đô nhiều, nếu như chưa được trú-tuyệt.
Không như thuở trước, tần-tuồng vừa hãi
vừa bi-này diễn ra gần như common-bird.

Ta đã dạo Lục-linh, nếu chịu khó lắng tai
hiểu kỵ và biết cách mòn-mòn gọi chuyện,
tất được nghe thiên-hà kè lè bàn tán luon:
nào là một nghiệp-chủ nợ hám danh đã rước
phải thẳng-rẽ diêm-dâng, mạo-niệm làm
thông-phán soái-phu; nào là thiên-kim tiều-thú
một nhà nọ vớ-phái anh chồng hụt bái,
đến khi mạt-nạ lột xuống, nàng xấu hổ bức
miêu, lấy giòng nước Cửu-long mây mờ hóng
nhan biec-menh.

Thật thế, có người biết mình bị lừa thi dã
quá muộn, chỉ còn có cách phản-diện hay tự
tử. Càng số người dànem ngậm lấy quả bồ-
hòn mà chịu đắng suốt đời, không dám rí
hở, chỉ sợ lộ chuyện, thiên hạ chê cười mai
mila.

Đơn-hùng-Tín coi tụi «bíp vợ» như kẻ
thù bắt cộng-dới thiền. Va bão sinh ra đời
làm thân một thằng con trai, súc dài vai
rộng, có-nhiên phải lo nghè-nghiệp làm ăn
tử-té là tốt nhất; không thế, chẳng thà là làm

lục-lâm, chịu lấy trách-nhiệm việc mình
hành động và xông pha mọi sự nguy hiểm
mà sống, thử nữa đi làm cu-li cu-leo cũng
còn hơn. Thực ý va, kẻ cướp là kẻ cướp, thày
tù là thầy tu, đảng nào phản minh đảng ấy;
nếu kẻ cướp khoác áo cà-sa để khuyên-gó
và làm-dụng đức tin của thiên-hà, ấy là một
việc gian-dối không thể nào dung được.
Huang chí giả danh mạo tiếng để lấy con gái
nhà giàu, và cho là một cù-chí để tiện, một
tội ác khốn-nạn, phàm là nam-nhi hào-hon
không được phép làm.

Có lần, một tên bô-hệ thám-yên, tỏ ra bất
đồng ý kiến với va-chỗ ấy:

— Anh nghĩ xem, thiên-hà đại-dột hám
danh họ mắc, kệ thày nhà họ; mình có vợ
giàu, có nhanh tiền sài-chảng sung sướng
không minh hồn sao?

Nó vừa nói giút câu, liền bị một cái đá lăn
quay hai vòng; rồi va kéo cõi ngồi dậy, diêm
mặt và nói:

— Mày đến ăn cướp nhà họ, bắt quá họ chỉ
mắt môt số tiền có chừng, chỉ buôn râu tiếc
của môt lúc rồi quên đi. Nêu mày già danh
nay khác để lấy cho được con gái, dố mày
che dày cách gì mà ngày một ngày hai không
lộ nguyên-hình; chừng đó con họ đau khổ
về tinh-thanh, họ buôn râu hối hận mãi
có thể chết được người ta đấy, nghe không?

Rồi va nói hục-hặc một mình:
— Nhungs thằng khốn-nạn, già danh để bíp
lấy vợ giàu, tau bảo chúng nó nên làm sao
khán trời vái lõi cho đừng gấp phái tay tau,
nếu vó phúc chúng nó lột vào bàn tay này thi
lao vận cõi chung nó như vận cõi con gà vậy.

Và vừa nói vừa chập hai bàn tay lại với
nhau, vặn tréo một cái, nghe có tiếng kêu
răng rắc, bởi những đốt xương ngón tay đồng
thời bẻ gãy.

(còn nữa)
HỒNG-PHONG

HAI TẤM LÒNG SÂU

độc nhất vô nhị của nhà văn Nguyễn-Phương-Chân
tác-giá cuốn TRẮC TRỎ (đã hết). Một câu truyện
ly-ký mới lái diễn tả bằng một lối văn rất đẹp đẽ.
Gần 200 trang. Giá 080.

MỞ RÀ:
NỘI HÀN DÀI của Thám-Tâm N.T.T. 080
XÁU SỐ của Nguyễn-Quốc-Bảo 1,00
RỪNG NÚI VỀ CHIỀU của H.B. Nguyễn-ÂN. 0,60
Thư mandat dã A-CHAU xuất bản cyc 17 Emile Holly Hanot,

Bà dâ dến, Bà dâ di

tâ không thể hiện theo lối thường được, nhưng phải hiện theo cái cách người ta vẫn hiểu Gide, Barres, Proust, Morand, v. v..

Bài thơ « Mưa và hoa Khê-tôn » trên đây chính là đã cung là tâm trạng của một người đàn bà Nhật ở ngoại quốc.

Mưa dày không phải là mưa thật, nhưng là tia nước ở hèn non bộ nãa hòn La Coupole dò xuông như mưa. Cảnh ấy đối với người Áo-shâu và cả người Á-dông khác nữa có lẽ là thường, nhưng đối với con mắt bà Mori thì là lạ lùng. Những hạt nước rơi xuống và rung rinh làm cho bà nghĩ ngay đến những cô geishas. Bà cúi đầu nghĩ ngợi miên man và thấy những giọt nước đồng dung iu như những cái mây ánh ngũ.

Trước mặt bà là cốc cà-phê. Hơi nước cà-phê bốc lên mắt kính bà ba lần rồi ba lần bà thấy những hạt nước dưới nhau như những bánh xe có răng ăn khớp với nhau, số dây hòn. Sự đời cũng thế, sự liếc nhò và sự tự do cũng xô đẩy rồi nhau như thế!

Hát nước bồng tan ra, tư-tưởng bà cũng gãy tan. Bà cúi đầu xuống. Bà thấy cái bình đựng nước là đề pha vào rượu khai vị dè ở trên bàn cũng cúi đầu mỉm bà, như vọng về Nhật-bản như nhớ đói nước Phù-lang vậy.

Ôi ! ở đây, người ta hồn quạnh biết bao, người ta ngồi trên một hàng cà-phê đông đặc, nhưng liếc vi không phải là hàng cà-phê của nước Nhật nên sâu buồn biết bao.

Thôi, au là ta bắt chước người xưa vậy. Người thủy-thùy của Alfred de Vigny cho thư vào trong chai thả ra bể, mặc cho giông nước muỗi đưa đi đâu thi đi. Bà cũng làm như vậy. Bả thả tư-tưởng của bà ra. Bả có người dì kẽ lại như biển rộng : ai hiếu được bà thi hiếu.

Chúng tôi không dám dịch nhiều nhưng thiết tưởng với một bài thơ trên này các bạn cũng có thể hiểu tâm trạng bà, vẫn tài bà ra thế nào. Bà thực xứng đáng làm một Colette Á-dông và thực đáng được tôn lên một thi sĩ kiêm nữ-sĩ tiêu biểu cho cái tình thùy mịn của nước Nhật mới ngày nay vậy.

NGUYỄN DOANH-VUONG

GUOC TAN THOI!!! GUOC TAN THOI

PHÚC - MỸ

Một nhà chuyên môn chế tạo ra những kiểu guốc lối mới rất đẹp và nhã, giá bán phải chăng. — Mua buôn có giá riêng

Một hiệu giày có tên-nhiệm nhất Hà-thành về các thứ giày Tây, ví dã kinh-nghiêm lâu năm nên tự chế ra được những kiểu giày rất tinh và hợp thời. Hàng tối giá lại rẻ, mời các ngài chiếu cố để được như ý.
XIN CHÚ Ý ! Từ nay thư từ và mandat xin gửi cho :

Mr. TRƯƠNG - QUANG - HUỲNH
204, Rue du Coton — Hanoi

QUỐC - HỌC THU - XÁ

MỚI PHÁT HÀNH

Tâm-Nguyên Từ-Diễn

Tựa của hai nhà sư - phạm trú-danh
TRẦN-TRỌNG-KIM và NGUYỄN-VĂN-NGỌC

Giấy thường	2500
Giấy bouffant (còn vài bộ)	3,80
Giấy bo-fant bia vải (còn ba bộ)	5,00
Giấy bouffant bia toàn lụa (còn 1 bộ)	7,00
Giấy bouffant bia toàn gấm (còn ba bộ)	10,00
(Log sách giấy bouffant có chữ ký và lời dặn tặng của tác-giả, các hàng sách không có bản).	

Thư và ngân phiếu do M. LÊ-VĂN-HÓE Giám-đốc

QUỐC-HỌC THU-XÁ
16bis, Tien Tsin — Hanoi

Bốn món thuốc bồ cần thiết cho
Nam, phụ, lão, ấu, hàng ngày.

- 1) Thuốc Bồ-thẬt Đức phong 1\$50
 - 2) Thuốc Đại-bồ Đức-phong 1,50
 - 3) Thuốc Diêu-kinh Bồ-huyết 1,20
 - 4) Thuốc Bồ-tý tiều cam . . . 1,00
- do nhà thuốc Tường dâ

Đức-Phong

phát hành

Một hiệu thuốc linh-liệm, có bán buôn bán lẻ
thuốc súng, thuốc bắc chế và các thứ sâm-chánh hiệu.

45, Phố Phúc-kien — Hanoi

Sách dạy làm các nghề

Như : Lâm đồ gỗ, sành, sứ, gach, ngói hoa, vôi, cement, tráng các thứ men. Lâm thủy-tinh như đúc gương soi, kính, ngòi bút viết, và đồ dùnぐ. Men và tráng lén vàng bạc các mầu, lén thủy-tinh, Tráng gương soi măr, gương điem hoa. Lâm các thứగօi giả bằng thủy-tinh, ngọc trai bằng thủy-tinh, ché-tao các phẩm (màu thuốc) khoáng-vật v.v. Đó là cuốn Cl

c a với b « CÔNG-NHỆ TÙNG-THỦ ». Có nhiều hình vẽ rõ, ai xem làm lấy được ngay. Cuốn dạy làm « 41 nghề it vñ », giá 3\$00

Đay làm các nghề như : Lâm giấy lơ, xà-phòng, mực in, viết, kem đánh răng, phấn trang măt, phấn đánh giày, hương, trầm, đá bát lửa, v.v. Giá 3\$00 (tức là C.N.T.T cuộn Za)

Cuốn dạy làm « 30 nghề dè làm» giá 2\$00

Đay làm các nghề như Rám tẩy, bờ, sifa-phomat, lâm nén (lắp tháp), miến song-thân, bánh kẹo v.v. (tức là C.N.T.T. B) J

Cuốn dạy làm « Kim-khi co-khi » giá 1 \$00

Ở xa, giờ mua nén mua cả một lrobot thi cược rẽ nhiều.

Tho, mandat gởi cho
NHẬT-NAM THU-QUÂN
19, Hàng Biếu — Hanoi

XUA NAY BI NHIỀU, VÌ:

Ăn no với tẩm ngũ thường!!!

Cơm no với dã lén giuong ngũ ngọt!!!

Dục tình dương lác no xay!!!

Phóng-tịch bênh ống, xua nay bị nhiều!!!

Chỉ uống một liều,
Thầy dê chịu ngay.

Bao to 12 grs. ₫\$55

Bao bé 6 grs. ₫\$30

Cai A-Phiên

Tự-hật hưu-cần-hỗn sì 46

Giá : nghiên nồng 40, nhẹ 2p.

Sâm-nhung tuyêt-cán A-phiên :

Giá 1p50 — Thang-tuyêt-cán A-

phiên : Giá 0p2.

Các cu già lão hay người yếu
đuối trước khi cai phải dùng
thuốc b:

TIẾP-AM-HOÀN số 44: Giá 1p20.

Ở xa mua thuốc gửi theo cách
lĩnh-hoa giao-ngân và phải trả
một phần ba tiền trước, nếu
không, xin miễn giao-nhieu-phieu
còn tên M NGÔ-VI-VŨ. Việt-Long
58 hàng Bé Hanoi. Thủ-hội bệnh
kém tem 0p06. Đại-lý: Ma-Linh
Haiphong, Việt-Long Nam-dinh,
Ích-Trí, Ninh-binh, Quang-Huy
Hải-dương, 21 Ha Van Ha-dong,
26 Tam-Cờ Tuyền-quang, Tấp-Tiền
Camphaport, Quảng-Ích
Chợ-rã Bé kẹn, Ngõ-hành-Hai
Samnun, Trần-gia-Thụy Ph-Lý
Thái-Lai, Thành-hóa, Sính-Huy
Vinh, Hương-Giang Hué, Mỹ
Liên Quynh.

Cần thêm nhiều Đại-lý tại
khắp Trung, Nam, Bắc-kỳ. Xin
viết thư về thương-lượng.

BAN BA LA 1 BONG HOA THOM TRONG

GIA - ĐÌNH

Vậy quý ba quý có muốn lúc
nào đóng hoa đó đóng được
troi tham dè hão-đam cho
hạnh-phúc gia-dinh, thi nén
đôi cho được

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc
mầu-nhiệm dê làm cho quý bà

quý có tưới trẻ mái măm

Crème MONA dùng sira sang sác
đẹp, có đặc-linh chữa được
những nốt tàn-nhang, trứng cá
v.v..

Tổng-phát-hành: Pharmacie
Moderne 25, Francis Garnier
Hanoi.

Đại-lý bán buôn: TAMDA et
Cie 12, Rue Wiéle Hanoi.

Có truk bán tại G.M.R. và các
hiện lớn



MIU GIẤY CỦA NHỮNG NGƯỜI LỊCH SỰ
PHONG TAI
43
RUE DES PIPES, HANOI

BA LA 1 BONG
HOA THOM TRONG
GIA - ĐÌNH

đã c bán & các hiệu thuốc lòn
Mỗi gói 0\$10

TỔNG PHÁT-HÀNH
Nhà thuốc

TUÈ - TINH

Cơ quan khảo cứu thuốc Nam
58, Rue Auvergne — Vinh

M. Hébdomadaire du Trung-Bắc Tâ-Vân N.
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-vân
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi
Certifié par la Direction de l'Instruction
Tirage à 100000 exemplaires
L'administrateur général: Ng. V. VUONG

Monroe