



DAI-NAM DONG-VAN NHAT-BAO  
MỘT TỜ BÁO CỔ Ở BẮC-KỲ

# TRUNG BAC

## CHỦ - NHẬT

8 MARS 1942

Số 101 — Giá: 0\$20

# CÁC BẠN ĐỌC

không lây làm lạ khi thay báo  
này bán tăng mỗi số 5 xu

Vâng, từ số này T. B. C. N. sẽ tăng mỗi số 5 xu. Bạn đọc hẳn lấy làm ngạc nhiên vì không thấy chúng tôi rao trong số trước. Thật là một sự vạn bất đắc dĩ, bởi vì tinh thực chúng tôi không định trước việc tăng giá này. Giấy tăng lên 25 đồng một ram; mực, trước 5, 6 đồng tăng lên 14, 15 đồng; công thợ và bao nhiêu thứ cần dùng khác trong việc in báo nhất nhất đều tăng lên đột nhiên quá, không thể nào biết trước.

Đã một năm nay, báo hàng ngày đều phải tăng giá. Tăng giá chưa đủ, một lần nữa lại phải rút trang đi. Thể văn chưa xong, có lẽ chỉ trong ít lâu nữa các báo hàng ngày lại còn bắt buộc phải rút trang đi nữa mà vẫn giữ giá nguyên như thế!

Chúng tôi, báo hàng tuần, từ trước vẫn hy sinh cho bạn đọc. Dù giấy khan mực đậm, nhân công tăng, chúng tôi vẫn giữ nguyên giá 15 xu. Các bạn đọc đã biết cho chúng tôi chỗ thiệt thòi, chúng tôi xin cảm tạ và rất vui lòng chịu thiệt minh di, miễn là làm lợi cho độc giả trong lúc giao chau cùi que này là chúng tôi bằng lòng.

Tiếc hay, sự hy sinh ấy không thể kéo dài thêm được nữa.

Giấy ngoại quốc hiện nay khan lâm lâm. Trong khi ấy, giấy trong nước cũng thiếu vật liệu nên sản ra không đủ để cho chúng tôi dùng. Một số chạy giấy để in nên tờ báo có 40 trang như thế này đã là việc khó khăn; nay nếu chúng tôi lại bị thiệt thòi vào đó nữa, chắc các bạn đọc cũng không muốn vậy.

Bởi thế, coi như là bạn đọc đã vui lòng giúp chúng tôi rồi, chúng tôi tăng giá lên 0\$20 từ số này.

Chúng tôi không rút trang; bài vở sẽ in chữ nhỏ cho được nhiều; xin các bạn đọc vui lòng giúp cho tờ báo thân yêu của chúng ta vượt được bước khó khăn lúc này. Chúng tôi xin cảm ơn lâm lâm

T. B. C. N.

## Sô Báo này đê kỷ niệm đê tam chu niên của T.B.C.N.

Lời hứa của chúng tôi trong tháng Mars năm ngoái, năm nay chúng tôi xin giữ.

Hứa rằng: Cứ mỗi đê Tết xong, trời đất nhuộm một màu nắng mới, chúng tôi lại nhớ đến ngày báo T. B. C. N. ra đời mà mừng tăng các bạn đọc một món quà vân chương Ý vị.

Lại hứa rằng: báo T. B. C. N. từ lúc ra đời đã mạnh và dà trè thi T. B. C. N. sẽ mạnh và trè mả mải, không thể nào chịu đứng im một chỗ, nhưng trái lại, lúc nào cũng mới, mới luôn luôn.

Cá mà của chúng tôi tặng độc giả vào dịp kỷ niệm chu niên năm ngoái là một số báo đẹp và hay: một số báo rất dày về Chiêu-bóng.

Năm nay, như các ngài đã biết, chúng tôi năm lấy một vấn đề mới hơn nữa mà cũng rộng hơn nữa: người làm báo và nghề làm báo.

Thực là một vấn đề man mác bao la, các nước Âu Mỹ đã viết có đến hàng ngàn cuốn sách mà xem như chưa đủ. Chúng tôi không dám tự phụ là làm được dày dà hơn, nhưng dù là nhún nhện đến đâu, chúng tôi thường cũng được độc giả cho phép nghĩ rằng: « Số báo này công soạn công phu vào bực nhất. Một người đã đọc tất cả các báo xuất bản ở Đông - Dương, từ tờ Đăng - oô tung-báo trở lại, hẳn phải nhận rằng quả là ở nước ta chưa bao giờ có một số báo đặc biệt về « Báo chí » dày dà tài liệu như số này ».

Đó không phải là một lời tự phụ. Không, đó chỉ là một lời khen. Chúng tôi khen các bạn đọc đã có lòng tốt giúp chúng tôi, đọc chúng tôi, khuyến khích chúng tôi, để cho chúng tôi có một sức mạnh ngày nay làm được nên một số báo như số này - một số báo mà chúng tôi biết rằng có nhiều người hâm mộ chúng tôi, đã chia sẻ công việc, nhưng chưa biên soạn được. Hôm nay, được trình bày số báo này ra trước mặt các bạn thân yêu, chúng tôi

không dám tự túc tự mãn nhưng xin [thú] thưa là vui vẻ không bút nào tả được.

Bởi vì, nói cho đúng, chúng tôi từ xưa đến nay vẫn chủ trương rằng: « Ở cái thời đại eo khí văn minh này, những người lưu tâm đến sự làm cho dân giàu, nước biển có ở trong tay hai cái lợi-khi này đáng kể: Chủ bóng và Báo chí.

Nhưng ý khen của chúng tôi về Chiêu-bóng ra sao, chúng tôi đã nói trong số kỷ niệm đê nhì chu nén rồi.

Với số báo này, các bạn sẽ thấy chúng tôi bày ý kiến về báo chí. Ở nước nào không biết, chứ riêng ở nước ta đây nghề chiếu-bóng chưa được phổ thông.

Báo chí chính là một sức mạnh lớn nhất trong công việc truyền truyền vay. Dù là chủ quốc ngữ hiện giờ chưa được phổ thông lâm lâm, dù là cá số người hiểu họe ở nước ta rất nhiều, nhưng vì tình thế vì tài-chính có nhiều người vẫn chưa mua được một tờ báo năm xóm hào hào đẽ đọc; nhưng chúng ta không thể chối cãi rằng tờ báo quốc văn hiện giờ đã bay di khắp chợ thi quê, nếu mỗi nhà không mua để đọc được và ra mồi tông, mồi xóm ở thôn quê cũng có một vài người mua xem. Ở thành thị, cá số báo chí tiêu thụ đã tăng lên nhanh lanh. Vào khoảng mươi năm trước đây, một tờ báo hàng ngày chạy ở Bắc kỳ mỗi số in độ bốn, năm ngàn là giỏi, mà tuần báo có khi không được

tay giờ thì khác hẳn: số in độ tăng lên gấp bội: a dã thấy có tờ báo hàng ngày in tới một, hai vạn số; báo hàng tuần cũng khing kém gi: một, hai vạn là thường, dứng nói đến những số đặc biệt như số Xuân vừa rồi tờ tuần báo này đã in tới ba bốn vạn số mà vẫn không đủ bán.

Đã dành là những con số này so với số báo chí xuất bản ở ngoại quố: không nghĩa gì. Nhưng thay tình ở một nước như nước này, cái gì cũng dắt lại thêm bao nhiêu trớ - lục ngàn đường mà trong có ít năm báo giới liền được như thế kẽ dà là một điều vinh hạnh.

Chúng tôi không dám nói rằng báo giới quốc âm đương ở trong thời kỳ phát triển. Không, nó chỉ mới đang trong thời kỳ thu liêm, khuyết diêm còn nhiều, may mắn tôi tên lại chưa có, và người hiểu mìnhe cũng còn hiềm lầm chưa được ban lâm.

(xem tiếp trang 34)  
T.B.C.N.

phục hồn là độc-giả hiếu người làm báo. Vì thế đã có một ông chủ báo tuyên bố rằng ông làm báo cũng như làm hàng cho một ông chủ hiện buôn lòn.

Tuy vậy cũng có nhiều ông chủ-nhiệm khác chỉ quan-lâm đến việc nâng cao trình độ kiến thức, học-văn của độc-giả, làm người dẫn dắt cho quốc-dân, chứ không chịu chạy theo xu hướng của độc-giả. Làm báo lối này là làm báo có lương-

# TÒ BAO LÀ MỘT CHÍNH PHỦ

Trong hầu hết các ngành kỹ-nghệ hiện thời người ta đều có khuy-nh-huống dùng sức mày mò làm việc thay sức người, chỉ trừ có kỹ-nghệ làm báo, một kỹ-nghệ đào óc người ra để làm những sản-phẩm tinh-tần bẩn cho công chúng.

Những đặc tính của những sản-phẩm qui giá đó là tờ báo có thể thu vào trong định-thứ này: tờ báo là một người.

Cũng như người, tờ báo cũng có một bộ óc hay gọi là một linh-hồn cũng vậy. Linh-hồn đó là ông chủ-nhiệm. Ông chủ-nhiệm mà kinh-do có hồn thì tờ báo cũng không có hồn, không hoạt-động, và sẽ như mọi người thiếu máu mòn mỏi đi mà chết.

Nếu chịu khó ôn lại những trang lịch-sử báo-giới, chúng ta sẽ nhận thấy rằng những tờ báo được hoan-nghênh hơn hết phần nhiều là nhờ ở tài làm việc, trí thông-minh, ọc sáng-khiến của ông chủ-nhiệm. Cố tài báo tờ báo là một cái gương phản chiếu phần cách của mọi cá nhân, mà những ông chủ-nhiệm là những người ra ứng-cử, và những số báo phải hành hàng ngày là những lá phiếu dân-bầu. Ta chỉ cần xem số báo chạy nhieu hay ít là có thể định được giá-trị của ông chủ-nhiệm tờ báo.

Tờ báo như vậy, chẳng khác gì một chính-phủ dân-cử, nhưng có điều trái ngược là trong cái chính-phủ bình-dân đó, ông chủ-nhiệm lại đóng vai thủ-tướng độc-lài!

Tuy gọi là độc-lài nhưng quyền vị của ông thủ-tướng chuyên-chế đó vẫn có một giới hạn như trong mọi chính-thể lập-hiến. Nhưng việc làm của ông luôn luôn bị một ông vua kiểm-soát: ông vua đó là độc-giả.

Thật là một chuyện oái oăm mà từ lâu chưa ai giải quyết được. Người ta đã làm báo cho độc-giả hay là vì độc-giả. Nhưng có điều chắc chắn là người làm báo giờ cũng hiểu tam-lý phuẩn đồng độc-giả mà họ muốn chính

tâm, nhưng nhiều khi bị thiệt thòi về phương diện thương-mại.

Những độc-giả khôn-ngoan có thể nhớ tờ báo này mà hiểu biết thêm về tiền về mặt tinh-thần.

Báo chí có mấy thể-lài khác nhau như sau này:

Báo chính-trị, Báo thông-tin, Báo thông-tin mà lại có tinh cách tạp chí, Tạp-chí là những báo xuâ - ban hàng tuần, hay hàng tháng.

Những thứ báo kè trên này tuy có khác nhau về thể-lài, nhưng về cách làm thì báo nào cũng như báo nào, chỉ có một phương-pháp thôi.

Như các bạn đã thấy, ở dưới quyền chỉ huy của người cầm đầu nó là ông chủ-nhiệm, tờ báo nào cũng có cả hai ban chuyên-môn: bộ biên-tập và ban trị-sự.

Bộ biên-tập trông nom việc soạn bài và còn ban trị-sự thi công việc ăn loát và phát-hành. Hai ban ấy bao giờ cũng phải trực-tiếp liên-lạc với nhau. Sự sống còn và tương-lai tờ báo đều ở trong tay hai ban này.

Tờ báo bài vở hay, mà không được sáng sửa sạch sẽ, hoặc không biết cách cõi-dòng báu chạy thì cũng vứt đi. Trái lại, báo in đẹp cõi-dòng giỏi mà bài vở xoàng thì cũng xếp xó.

Trong cuộc họp-tác mật-thiết giữa hai ban chuyên-môn này thì báo giờ bồn-phận ban trị-sự cũng phải là dọn đường đi cho bộ biên-tập.

Ban trị-sự phải kiểm nhìa in đẹp mà già lại phải hỏi (ví báo mà in đất thì chỉ lò làm đầy tớ không công cho các ông chủ nhà in). Bao giờ cũng phải trả tiền số giấy in báo đúng để thiền thốn! Ban trị-sự lại phải lo liệu sắp đặt tổ-chức tòa soạn, bường giấy, chở làm việc của từ ông chủ-nhiệm, chủ-bút đến phóng-viên, dâu đó cho tờ chính ngã nấp; tiện lợi, phải sắm sửa các thứ cần dùng trong nhà báo, từ cái máy chủ cho

dến cái ngòi bút, tờ giấy thầm cũng phải đẽ tám đẽm.

Bây giờ, đến lượt tòa soạn làm việc. Tòa

## Cái hồn của tờ báo

# DÂN CỦ' MÀ ÔNG CHỦ NHIỆM lại là một vị thủ tướng độc - tài

NGUYỄN DOANH-VƯỢNG

soạn có một bộ tham-mưu gồm có ông chủ-bút, ông lồng thư-ký tòa soạn. Và nhiều tay biên-tập khác nữa. Dưới quyền chỉ huy của bộ tham-mưu này lại có nhiều ban chuyên-môn khác như ban thông tin vặt, ban thông tin hành chính và pháp luật, ban dịch tin quốc-tế, ban chụp ảnh phóng sự, mỹ thuật, và nếu là tờ báo văn-chương, chính-trị thì lại thêm những ban coi riêng về các mục đó. Mỗi ban đều có một người đứng đầu phân phát công việc. Công việc của các ông chủ-bút, hay lồng thư ký tòa soạn là thâu nhận bài vở của các ban thông tin dưới quyền mình, sửa chữa lại hoặc thêm vào hoặc cắt đi cho hợp với tôn-chỉ tờ báo rồi mới giao sang nhà in sắp chữ.

Ta có thể so sánh công việc của một tờ báo hàng ngày như là sự vận-động trong cơ-thể người ta diều khiển bởi Tim và Phổi.

Quả tim đó là ông chủ-nhiệm. Sáng, sáng ông chủ-nhiệm hội họp hết cả các biên-tập viên và phóng-viên trong buồng giấy, và sau khi so sánh tin tức bài vở của báo minh với báo khác để xét xem báo minh hôm trước hơn kém thế nào, ông chủ-nhiệm, hay ông chủ-bút phê-bình những tin tức, khuyễn-khích biên-tập viên này có công, khinh-trách người phóng-viên kia thiếu bồn-phận; hội-đồng tim cách chán chê làm của tờ báo mỗi ngày một hoàn-bi, rồi người nào việc này lại chia nhau sửa soạn để làm số báo sau.

Công việc cứ tuần tự như thế chẳng khác gì mèo ở trong huyết quản, sao khi quả tim phân phát ra chảy đi khắp mọi nơi nuôi dưỡng cơ-thể người ta xong lại trở về quả tim.

Còn những biên-tập viên, phóng-viên, những người giúp việc hào là những buồng phòng hôi h López kinh-đông khi đè bời bờ cho máu, đè máu nuôi người.

Nói tóm lại, tất cả những người giúp việc tờ báo là những linh-hồn nhỏ của một cái linh-hồn lớn. Người nào cũng

mang trong mình cả một cái trách-nhiệm của tờ báo: Họ đã hi sinh nhất-thiết cho tờ báo. Tâm-hồn họ tức là tâm-hồn tờ báo vậy. Trong tất cả các nghề, có lẽ không có nghề nào cao quý bằng-nghề làm báo mà cũng không có nghề nào bẩn rộn vất và như nghề này. Người làm báo không bao giờ được thành-thiên cả. Ngày, giờ trong đời người làm báo không thuộc quyền sở hữu của họ: họ ăn không được dung-bữa, thức, ngủ không có giờ giấc gì cả. Một tin thời sự quan-hệ xảy ra thịnh linh vào lúc nửa đêm gà gáy, hoặc trong cơ-mưa bão, người làm báo cũng phải xông pha đến tận nơi điều-trá viết bài lưỡng-thuật, có khi sáng còn ở dưới tinh này, chiều đã ở cuối tinh khác, lúc đi ô-tô, lúc xe tay, xe đạp, lúc xe hỏa, có lúc phai di bộ, lăn lộn vào những chỗ nguy hiểm để trả hết phần sự đối với tờ báo và đối với độc-giả.

Các bạn xem đó tất rõ không có nghề nào khó-khăn vất-vả như nghề báo. Người làm báo không những phải là người có tri thông-minh, óc quan-sát, tinh-hiệu động mà thôi, lại còn phải có lương-lâm nhà nghề nữa, nói tóm lại là phải có «khiếu». Muôn trổ nên mọi người làm báo hoàn-toàn thi phải có khiếu lâm báo trong mạch máu.

Hàng ngày, thư từ tin tức của phóng-viên, của độc-giả ở khắp các nơi gửi về hàng-đóng. Nào là phóng-sự dài, phóng-sự ngắn, nò là tin chính-trị, tin thời-sự, tin quốc-tế, pháp-luat, kinh-tế, xã-hội, nò là chuyện ngắn-chuyện dài, ảnh thời-sự, mỹ-thuật v.v. người chủ-bút đều phải đọc qua hết để phân phát công việc. Thật là một núi công việc mà hàng ngày người chủ-bút phải làm.

Do Võ Phi Hùng Cửu H.S Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiểu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

Phụ vào đó, người thu ký tờ soạn phải chọn lọc tin tức xem tin nào nên đặt trang nhất, tin nào trang sau, nghĩa là phải biết cách trình bày bài vở và bài trí cho tờ báo được đẹp, phải ra mẫu trước cho nhà in làm theo.

Bó là xong việc Tòa soạn.

Báo đã in xong, phải nghĩ cách làm cho tờ báo sống, nghĩa là phải kiểm độc-giả cho tờ báo. Đầu tiên từ đây là công việc và bón-phận của ban tri-sự. Ban tri-sự phải ước lượng in ra bao nhiêu số để đủ bán, dùng để thiêu và cung dùng trong thừa quá cát hại. Phải biết tính toán công việc giri bài kíp những giờ tàu, ô-tô chờ hàng chạy, để đúng giờ báo ra độc-giả ở các nơi sẽ đều có thể nhận được báo cáo. Cái việc phát báo lão le cho cái báo, cho trẻ con cùng việc đưa báo cho những độc-giả dài hạn cũng đều là những việc quan trọng, cần phải lưu tâm vì nếu không干涉 cho thật hoài bi, độc-giả không nhận được báo đến, họ sẽ chán nản rồi bỏ mua báo khác, như vậy tờ báo sẽ bị thiệt hại và mất hết tin-nhiệm.

Người đứng đầu trong việc phát báo phải là người hiểu việc đời, biết rõ khoa tám-lý, biết cẩn nhẫn sự quan-trọng của những việc trọng đại xây ra ở trong nước và trên thế-giới, đoàn trưởn được thị hiếu của độc-giả để xem tin gì có thể làm chạy báo hơn.

Công việc của người này chẳng khác gì cái hàn thủ biếu do dư luận độc giả, rất cần cho sự sống còn của tờ báo.

Công việc không phải đến thế là hết đâu, ban trị-sự còn phải tổ-chức việc lấy quảng cáo cho báo. Việc này cũng có một ảnh-hưởng rất quan-hệ tới nền tài-chinh của tờ báo. Một tờ báo lớn mà không có quảng-cáo thì cũng khó lòng trường-thọ được. Những quảng-cáo ấy dù không phải là những phần-tử quan-trọng của tờ báo, nhưng ta cũng cần đến nó để giữ các số chí thu được thăng-bằng.

Đó, các bạn đã tạt qua cái thế giới làm báo và trong ngàn phần các bạn đã hiểu một vài.

Chúng tôi thử hỏi bạn có nghề nào thiên  
natur vành nan, nhất nhất cái gì cũng phải  
khóp với nhau, lỡ một tí là hỏng cả như vậy  
không?

Không ai chối cãi được nữa, nó là một nghề không phải ở tay của tất cả mọi người. Nhưng là một nghề cao quý, một nghề thượng lưu. Chẳng thể mà nghề báo ở các nước Âu Mỹ

ở những nước tiên tiến trong số A-dòng  
được suy tôn làm cái quyền thứ nhất trong một  
nước sau bao giờ Lập pháp, Hành chính và  
Tư pháp. Ấy là nói vậy mà thôi, chứ thực ra  
những nước trọng dư luận, thì quyền ngôn  
tán của nhà báo nhiều khi lại lấn áp được  
nhà quyền kia là khác.

Các bạn hẳn còn nhớ mươi mười lăm năm trước đây, mỗi khi nói đến chuyện làm báo nhiều bạn đồng-nghiệp của chúng tôi thường vẫn kể lại một câu chuyện có thật ở Paris: một nhà báo đại danh kia — hình như là ông họ Léon Daudet — phải — một hôm cùng anh em ngồi trong tòa soạn tờ báo của mình — bị bắt và bị đưa ra xét xử. Nhân vật chủ chốt là nhà làm báo đại danh ấy chỉ vào cái ghế làm việc của

mình mà nói một cách nêu thực nữa dùa rằng:  
« Cái ghế này ấy thế mà có giá-trị bằng b  
bốn cái ngai vàng đấy. »

Câu nói ấy đến nay truyền lại hầu thành  
một câu ngạn ngữ của con nhà làm báo.  
Thoại kí thùy, người gör là câu nói bùa  
đứa nùa thực, nhưng nghĩ kỹ ra thì rứt đúng  
với sự thực. Chẳng nói ở các nước văn-miền  
làm gì với, ngay như chính ở nước ta đây,  
báo-giời chưa phát-triển được hết sức của nó,  
ngôn-luận còn phải tùy thuộc biết bao nhiêu  
lại quyền này quyền nọ lại còn bị kiểm-dụyết  
v.v., ấy thê mì nhà báo đối với quốc-dân đã  
có thể-lực lâm, không may người dám lấy  
du-luật làm thường vây.

Tuy rằng độc-giả bây giờ, trăm người có lẽ chưa được đọc người biết đọc báo, tuy rằng các người làm báo có lẽ chưa biết rõ trách nhiệm của mình và cách làm nghề của mình, nhưng chúng ta đã ý xem vẫn nhận thấy rằng: trong nước hẫu xây ra chuyện gì quan trọng, thì từ quan chí dân dèn nồng lòng đợi xem báo họ nói gì, nhất là những khi có việc khó khăn chưa biết đối phó ra sao thi họ lại càng không tìm những báo chí luận xem những bài luận về thực các báo bản như thế nào.

Bị báo chê-trách, người ta buồn; được báo ngay khéo, người ta vui; cái quyền hành của báo như thế chẳng là to lom rỗi rồi ư? Bởi vậy, báo giữ một địa vị giáo-dục quốc-dân tối quan-hệ cũng nhu ông giáo-ở-chỗn học-dưỡng đối với học-trò. Dân trí mà tiến thi báo mới mang thêm, dân-lanh-mạnh thi túc là báo mạnh.

Cứ xem tinh-thể nước ta bây giờ dân trí chưa tiến lâm, dân thanh chưa được là thiên ý nhưng đã có một sức mạnh báo hiệu cho những người dân dạo ta có quyền tin chắc rằng báo-giới của ta còn có cơ tiền mãi, tiến nữa, không biết thế nào mà lượng.

Cái lịch-trình tiến-hóa của báo-giới quốc-  
âm không phải là phạm-vi của bài này; các  
bản đọc sẽ xem kỹ trong một bài khác.

Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nói thêm rằng cái nghề làm báo được tôn trọng bao nhiêu thì người làm nghề lại càng phải giữ cái chân giá cho nghề chừng này.

Không, chúng tôi không muốn nhân từ bao  
của chúng tôi lúc này chạy nhất, mà tự phụ là  
những kẻ thạo nghề. Chúng tôi cũng không  
muốn nhân những giòng sau đây đã làm  
buồn lòng ai trong nghề. Chúng tôi chỉ nghĩ  
rằng : báo là một lối-khi ích lợi cho dân, cho  
nước, không biết đến thế nào là kỉ. Các lối-  
khi ấy, ai là người ở trong nghề, thiết tưởng  
đều nên đặt lên chỗ cao sáng nhất của tâm  
tưởng mà hình hưởng sùng bài : chúng tôi  
muốn nói người xem báo đã cần phải có óc  
suy xét thì người làm báo luôn luôn cũng cần  
phải có lương tâm và nghề.

« Báo quán Đồng-nghiệp hội » ở Paris bồi mươi năm trước đây có đặt ra thập điều để giữ danh-dự cho con nhà làm báo, đề lôi luôn nhắc cho con nhà báo có lương-âm với nghề. Chúng tôi thiết tưởng như thế chưa đủ. Người làm báo không những phải tránh thập điều ấy mà thôi; lại cần phải biết yêu nghề — yêu say sưa, yêu thắm thía, yêu như người từ mẫu yêu con vậy. Điều này, phải thuộc về lương-tâm hơn là về định-lệ. Người làm báo không những phải tránh điều dở mà thôi, còn cần phải biết rằng: mình làm nghề báo là mình cầm một thê-lực to, mình quên sự phong-lưu phú-quý đi để hy-sinh cho người khác, để gánh một trách nhiệm nặng lèi yai minh.

Bắt đầu bước vào nghề, người làm báo thề với mình như thế, thề với trời như thế. Một khi đã chắc chắn với mình rõ, đã biết mình sẽ không làm sao ngã, làm bô cái trách-nhiệm của mình, người ấy hãy nên cầm lấy cagy bút để làm khai-giới trong trường ngôn luận hay mở ra một tờ báo để gop một vài trên dàn văn trận bút.

Không có lương tâm ấy mà cứ làm bão, dò  
là làm bão giả, những người làm bão thực sẽ  
cười cho. Cứ ngồi mà ngâm xem bão giới cạn

lai thi cái hạng làm báo giả nghe như vẫn  
nhìu lầm lầm. Người có chân tài thực học ra  
làm báo thì ít mà kẻ rực cǎa hám danh mờ  
báo dè trưng tên thì nhiều.

Bộc-giả vì vậy thường vẫn đọc phái những  
tờ giấy lòn dày những lời hèn hù của một  
anh giầu nồi chuồng hư danh, hoặc tờ lá cái  
của một anh thày cò chạy việc, khéo biết  
xoay xở nên có nhiều dầu mồ cho vào cái  
máy in; hoặc hàng ngày phải làm bạn với  
bản trang giấy dâng những tin lỗi tên ngâm  
lẫn trong cái vại văn-chương inh inh một mài  
dưa khía để từ hôm mùng một tết đến hôm  
nay ăn chưa hết.

Chúng tôi không muốn kè đến những hạng  
cõi đê chút . . . mờ những tờ báo ngoi-ô  
dêm xia đến cả bọn làm báo . . .  
tiễn ra để mon men trèo lên cái ghế nhô nhê  
thường như trong tiệm ăn, tiệm nhảy mà kè  
não có tiền cũng có lối xông vào ngồi được  
đầu thành thử họ không có thi giờ rồi rã đê  
nhất định lầm lóng tâm nữa.

Không, chúng tôi không muốn nghĩ đến những hạng lạm báo đó bởi vì chúng không phải là nhà báo, nhưng là hạng dì lừa, dì bịa không bị Tòa truy tố. Chúng tôi chỉ nói với họ nhà báo già trên kia, là bọn rục rịch làm đồ đe mua lấy cái huy-danh nhà báo.

Những người ấy, chúng tôi không dám kinh miệt họ, còn dè giè thi thương bại họ vô cùng. Bởi vì họ thấy nghệ bão là nghệ cao quý, họ cũng xông vào; có ngòi đầu rồng ở đời này, có mât cá voi hụt châu thi danh dự cũng có hai thứ: danh dự thực và danh dù giả.

Sách Phật dạy rằng: phàm ở đời này muôn  
sự cuồng dại đều do một ác-căn mà ra: cái  
ác căn ấy là lòng ngu-muội.

Nếu đem thuyết ấy mà xét cái tinh hiểu hứ danh của những ông làm báo giả ở đây, thì họ đã mất hết nhân-phẩm là vì ngu-muội.

Vì ngu họ mới hờn, mà vì hờn mới ngu  
Họ làm bão không cần lương tâm, họ có khi

Cái tội làm cho báo giới sứ này châm tiễn,  
Cái tội làm cho tên hèn trong lai số kết án họ một

NGUYỄN DOĀN VƯƠNG

rồi thuỷ tòa soạn phải  
kem tin nào nên đặt trang  
g sau, nghĩa là phải biết  
vở và bài-trí cho tờ báo  
nấu trước cho nhà in làm

## Tòa seann.

phải nghĩ cách làm cho tờ  
phải kiếm độc-giả cho tờ  
là công việc bùn-bphon-  
tri-sự phải ước lượng i-  
đủ bản, đúng đẽ thiếu và  
quá có hại. Phải biết tính  
bản kip những giờ tàu, ô-  
lè đúng giờ báo ra độc-giả  
ô thê nhảc được báo dọc.  
bán lẻ cho cao báo, chơ tré  
báo cho những độc-giả dài  
những việc quan trọng, cần  
u không iề-chúc cho thật  
hông nhận được báo đén,  
bỏ múa báo khác, như  
thiệt hại và mất hết tin-

trong nom việc phát héo  
việc đời, biết rõ kheo tâm-  
uy quan-trọng của những  
người ở trong nước và trên thế-  
giới thi hiếu của độc-giả dè  
m chạy báo hơn.

Đời này chẳng khác gì cái  
luận độc-giả, rất cẩn cho  
háo.

phải đến thế là hết dầu, chúc việc lấy quảng cáo có một ảnh hưởng rất chính của tờ báo. Một tờ quảng cáo thì cũng không được. Những quảng cáo ấy phần tử quan trọng cũng cần đến nó để giữ thẳng bằng.

qua cái thế giới làm báo  
các bạn đã hiểu một vài.

bất cái gì cũng phải ăn  
một tí là hỏng cả như vậy

được nêu, nó là một nghề  
của tất cả mọi người.  
ao qui, một nghề thượng  
hề báo ở các nước Âu Mỹ

và ở những nước tiên tiến trong cõi Á Đông được suy tôn làm cái quyền thứ tư trong một nước sau ba quyền Lập pháp, Hành chính và Tòa phán. Ấy là nói về mà thôi, chứ thực ra ở những nước trọng du luận, thì quyền ngôn luận của nhà báo nhiều khi lại lấn áp được cả ba quyền kia là khác.

Các bạn hẳn còn nhớ mươi mươi lăm năm trước đây, mỗi khi nói đến chuyện làm báo nhiều bạn đồng-nghịệp của chúng tôi thường vẫn kẽ lại một câu chuyện có thật ở Paris: một nhà làm báo đại danh kia — hình như là ông hàn Léon Daudet thi phải — một hôm cùng anh em ngồi trong tòa soạn tờ báo kia nói chuyện. Nhân vui chuyện nhà làm báo đại danh ấy chỉ vào cái ghế làm việc của mình mà nói một cách nửa thục nửa đùa rằng:

Cái ghế này ấy thế mà có giá-trị bằng bốn cái ngai vàng đấy. »

Câu nói ấy đến nay truyền lại hầu thành một câu ngạn-ngữ của con nhà làm báo. Thoạt kỳutherford, người ta cho là câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng nghĩ kỹ ra thì rất đúng với sự thực. Chẳng nói ở các nước văn-minh làm gì vội, ngay như chính ở nước ta đây, báo-giới chưa phát-triển được hết sức của nó, ngôn-luận còn phải tùy thuộc biết bao nhiêu la quyền này quyền nọ lại còn bị kiềm-d絜yt v. v., ấy thế mà nhà báo đối với quốc-dân đã có thể-hực-lực không mấy người dám lấy dù-luận làm thường-vâng.

Tuy rằng độc giả bây giờ, trăm người có lẽ chưa được chục người biết đọc báo, tuy rằng các người làm báo có lẽ chưa biết rõ trách nhiệm của mình và cách làm nghề của mình, nhưng chúng ta đê ý xem vẫn nhận thấy rằng: trong nước hứa xây ra chuyện gì quan trọng thì từ quan chí dân đều nồng lòng đợi xem báo họ nói gì, nhất là những khi có việc khó khăn chưa biết đối phó ra sao thì họ lại càng nồng tim những báo chí luôn xem những bài luận thuyết các báo bao phu thế nào.

Bí bô chè-trách, người ta buồn; được báo  
ngã khẽ, người ta vui, cái quyền hành của  
báu như thế chẳng là to lâm rồi ư? Bởi vậy  
báu giữ một địa vị giáo-đục-dân-tôn tối  
quan-hệ cũng như ông giáo-ô-chôn-học-đường  
đối với học-kiến. Dân trí mà tiến thì báu mở  
mang thêm, dân-thanh mà mạnh thì tức là  
báu mạnh.

Cứ xem tinh-thể nước ta bây giờ dân trí chưa tiến lâm, dân thanh chưa được là thiên ý nhưng đã có một sức mạnh báo hiệu cho những người dân đạo ta có quyền tin chắc rằng báo-giới của ta còn có tiềm mãi, tiềm nữa, không biết thế nào mà luong.

Cái lichen-trình tiến-hóa của báo-giới quốc-  
âm không phải là phạm-vi của bài này; các  
bản đọc sẽ xem kỹ trong một bài khác.

Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nói thêm rằng cái nghề làm báo được tôn trọng bao nhiêu thì người làm nghề lại càng phải giữ cái chuẩn giá cho nghề nghiệp này.

Không, chúng tôi không muốn nhân từ báo  
chứa chúng tôi lúc này chạy nhất, mà tự phủ là  
những kẻ nghề hèn. Chúng tôi cũng không  
muốn nhận những giòng sau đây để làm  
buồn lòng ai trong nghề. Chúng tôi chỉ nghĩ  
rằng: báo là một lối kinh doanh cho dân, cho  
nhờ khôn biết đến thế nào mà kẽ. Cái gì ghi  
khi ấy, ai là người ở trong nghề, thiết tưởng  
lẽ nào đặt lên chỗ cao, sáng nhất của tam  
trong mà bình hưng sùng bá: chúng tôi  
muốn nói người xem báo đã cần phải có óc  
uy xết thì người làm báo luôn luôn cũng cần  
bản có lương tâm với nhau.

« Bác quán Đồng-nghiệp hò » ở Paris hồi  
nửa năm trước đây có đặt ra thập điều để  
nhân danh-dụ cho con nhà làm báu, để lôi  
nhân nhắc cho con nhà báu có lương-tâm với  
ghề. Chúng tôi thiết tưởng như thế chưa đủ.  
người làm báu không những phải tránh thập  
tiêu ấy mà thôi; lại cần phải biết yêu  
ghề — yêu say sưa, yêu thầm thia, yêu  
hư người từ mến yêu con vầy. Điều này,  
nhiều thuộc về lương-tâm hơn là về định-lệ.  
người làm báu không những phải tránh điều  
ý mà thôi, còn cần phải biết rằng: mình làm  
ghề báu là mình cầm một thế-lực то, mình  
nên sự phong-lun phú-quý đi đê hy-sinh  
những người khác, để gánh một trách nhiệm  
lòng lèn vào mình.

Bắt đầu bước vào nghề, người làm báo đã với mình như thế, thề với trời phu đe. Một khi đã chắc chắn với minh rõ, bắt mình sẽ không lùm xùm nghề, làm cái trách-nhiệm của mình, người ấy hãy lai cầm lấy cây bút để làm khai-giới trong rồng ngonga luận hay mở ra một tờ báo để p mọi việc trên dàn văn-truyện bút.

Không có lương tâm ấy mà cứ làm báo, đó  
làm báo giả, những người làm báo thực sẽ  
biết cho. Cứ ngồi mà ngầm xem báo giới cẩn  
sẽ  
cẩn

lai thi cái hạng làm báo giả nghe như vẫn  
nhiều lầm lầm. Người có chân tài thực học ra  
làm báo thì ít mà kẻ rực của hám danh mờ  
báo dè trưng tên thi nhiều.

Độc-giả vì vậy thường vẫn đọc phải những tờ giấy lộn đầy những lời bèn hạ của một anh giang-núi chuồng hư danh, hoặc tờ là cái cát mót ánh thủy cát chảy véo, khéo biết xoay xở nên có nhiều đầu mõi cho vào cái máy in; hoặc hàng ngày phải làm bạn với tờ báo trong giấy đằng những tin tức lòn ngâm lẩn trong cái vại văn-chương inh lanh một mùi sực sực từ tờ hôm mùng một tết đến hôm nay ăn chừa hết.

Chúng tôi không muốn kè đến những hang  
mở những lò báo ngoại ô  
để đẽ chui . . . phàm-hàng, chúng tôi không  
đem xia đến cả bọn làn báo . . .  
dưa dời vãi  
lên ra để mon men trên lén cái ghế thiêng-  
êng của Léon Daudet, ôi, có phải là cái ghế  
vường như trong tiệm ăn, tiệm nhảy mà kẽ  
áo có tiền cũng có thè xông vào ngồi được  
Ấu thanh thưở họ không có thì giờ rồi rái đã  
đến nhất định lượng tâm nua

Không, chúng tôi không muốn nghĩ đến  
hạng bậc làm báo đó bởi vì chúng không  
hai là nhà báo, nhưng là hạng di lừa, di bìp  
chóng bi Tòa truy tố. Chúng tôi chỉ nói với  
nhà báo giả trên kia, là bọn rực của ra làm  
nô đê mua lấy cái hu-danh nhà báo.

Những người ấy, chúng tôi không dám  
nhìn miệt họ, còn đặc-giả thi thương hại  
và căm. Bởi vì họ thấy nghe báo là  
hè cao quý, họ cũng xông vào; có ngờ  
rằng ở đời này, có mắt cá với hại châu thi  
nh đũy cũng có hai thứ: danh dự thực và  
danh dự giả.

Sách Phật dạy rằng: phàm ở đời này muôn  
cuồng dại đều do một ác-căn mà ra: cái  
căn ấy là lòng ngu-muội.

Nếu đem thuyết ấy mà xét cái tình hiểu hứa  
nh của những ông làm báo giả ở đây, thì họ  
mất hết nhân-phẩm là vì ngu-muội.

Vì ngu họ mới họm, mà vì họm mới ngu  
làm báo không cần lương tâm, họ có khi  
hại lây cả dênh những nhà báo chân chính

Kái tôi làm cho báo giới sứ này chém tiễn,  
Tò lén đầu họ và tương lai sẽ kẽm án họ một  
h nhiệm nghi xứng đáng với tài danh.

### Máy lời nói nói đầu

Nghề làm báo, hoặc nói cho dàn, việc làm báo xuất hiện đã lâu đời lắm, có thể nói ra đời cùng với loài người. Song không phải trong một ngày mà thành tờ báo. Trước khi thành một nghề độc-lập như ngày nay, nghề làm báo đã phải trải qua nhiều giai-đoạn khác nhau. Tất cả cái lịch sử dài dằng dặc như lịch sử nhân loại đó, tóm tắt trong một bài báo không được. Phải một cuốn sách dày. Muốn vậy, cần phải chia thiên khảo cứu này ra làm nhiều đề mục, trước đề việc biên tập có thứ tự mạch lạc, sau đề bạn đọc nắm được cái dâng của lô luân để hiểu dễ nhớ.

Chúng tôi lường cần nói thêm rằng, dù hết sức tóm tắt, chúng tôi cũng không thể bỏ sót một tài-liệu nào, có thể giúp ích cho các nhà khảo cứu sau này.

## BÁO CHÍ HOÀN CẦU

### Nghề làm báo có như trái đất

Chúng tôi đã nói : việc làm báo ra đời cùng với loài người. Mà theo nhiều nhà văn, thì ta phải tin rằng thỷ-lò nghề báo chính là bà Thúy-ô-nhân-loại, bà Ete. Bà kẽ chuyện cho con rắn là kẻ quyền-dữ bà nghe rằng Ngọc-Hoàng thương-de đã cấm không cho ăn đào hiền-kì và cấm cả không được dụng chạm vào cây ấy.

Tác-giả đỗ « Tự-diễn lịch-sử và phê-bình » (1697) là ông Bayle nói rằng :

« Đó là lần thứ nhất người ta thuật lại điều minh nghe được cho người khác biết ».

Thuật lại cho người khác biết điều minh nghe được tức là một hình-thức của nghề làm báo. Vậy người làm báo đầu tiên trên trái đất chẳng phải bà tò chung ta thi còn là ai ?

Dù chuyện trên đây không đáng tin, người ta cũng phải nhận rằng ngay từ đời thái-cô đã có một cách làm báo miệng là lối truyền khẩu các việc trọng đại xảy ra trong vũ-trụ.

Như chẳng hạn, chuyện cõi-tích về nạn đại hồng-thủy hoành-cầu, ở châu Âu, người thoát đại nạn ấy là ông Noé và con cháu ông dùng cùi vồng trên núi cao, để sau làm Thế-đè của Tôn-giáo nhất là những sứ-đồ có trách nhiệm

nhanh loại. Chuyện đại-kiếp đó trong kinh thánh An-dô cũng có chép. Tại xứ Chaldée, tên ông Noé là Hasiadra ; tại Hy-lạp, La-nă, Mě-tay-co, và đảo Fiji người ta đều kể chuyện ấy, với cái tên khác của ông Noé. Tại Trung-hoa, thì tên ông Noé biến thành tên bà Nǚ- oa (Naona) luyện đá ngũ sắc và trời và thêm tên vua Vũ (Ya-o) tri-thủy. Nghĩa là tại khắp nơi trên thế-giới, đều có truyền lại nạn đại-hồ-giảm hoành-cầu, một cách đại-dong-tiêu-dị.

Nếu không có cách làm báo truyền khẩu thì sao chuyện đó lại lan-đi khắp các nơi được như vậy ?

Giáo sĩ Moreux nói rằng :

« Ba ngàn năm trước Thiên-Chúa giáng sinh đã có chuyện cõi-tích về nạn đại hồng-thủy mà các bô lão truyền khẩu lại cho con cháu ».

Homère và các nhà thơ hát dong thuât trên đại chiến thành Troie ở Hy-lạp thời cổ cũng làm báo truyền khẩu như các bô lão thời xưa. Nếu thời ấy, người Hy-lạp đã có báo chí thì chắc Homère và Virgile không soạn sách Odyssey và Iliade làm gì.

Sau này những nhà tiên-tri, những tờ-su-Tôn-giáo nhất là những sứ-đồ có trách nhiệm

đem « tin lành » đến cho nhân dân, cũng đều làm báo theo cách truyền khẩu.

Như vậy, phải tin rằng nghề báo ra đời cùng với nhân loại và có như địa cầu, chứ không phải là một nghề mới lạ.

### Tờ báo miệng

Như trên đã nói, nghề làm báo truyền khẩu phát hiện từ khi trái đất có hai người. Tình trạng có sơ đồ của nghề báo kéo dài ra mãi trong mấy nam-năm dài dặc biệt khi loài người biết đặt chữ viết, biết làm máy in, biết dùng giấy má, mới dần dần đổi thay.

Vì trước khi viết, loài người nói dài.

Người Hy-lạp thời cổ thường ngày chẳng có việc gì khác là nói và nghe cùng chạy lồng khắp nơi trong thành phố một cách rất hận rộn. Nhưng vẫn-gia, hùng-biện-gia như Aristophane, Pétriclé, Aristide, Platon, Démosthène chẳng bở lỡ một dịp tốt nào để diễn thuyết giang-giải, bình-luận cho dân chúng đồng thời nghe biết những ý-thuyết, những thời sự lợi hại cho đảng phái mình và cho nhân dân.

Họ làm gì vậy ? Họ làm báo miệng đó. Nói tôi họ, M. Dabief, nói rằng :

« Biết bao nhiêu bài báo nhẹ nhàng tung ra mà người ta bê-sốt không ghi chép được ».

Dân La-mã thời xưa là dân rất hiếu động, suốt ngày lẩn-lộn với việc chính trị, hoặc các việc công. Cá : việc công đó thường là cái đầu để cho những cuộc bàn-cãi bắt-tuyết giữa các chính khách, các nhà cầm quyền và dân chúng. Dân chúng La-mã thời ấy say mê các cuộc bàn-luận chính trị như ngày nay người ta say xem đấu-bóng tròn bay xem chiếu bóng vậy.

### NHÀ THUỐC

## ĐỨC - PHONG

45, phố Phúc Kiến — Hanoi

bán huân, bán lô thuốc sống, thuốc bảo-chế, các thứ sâm-chinh-hiệu mới phát hành, bồn mòn thuốc

- 1 — đại bô Đức phong 1\$50
- 2 — bô thản Đức phong 1\$50
- 3 — diều kinh bô huyết 1\$20
- 4 — Bồ tỳ tiêu cam 1\$00

Bại-lý khắp các thành phố lớn trong gói Bông-pháp

Hơn thế nữa, họ lại tham dự một cách sôi sục vào các cuộc tranh luận đó, luôn luôn gộp ý kiến vào, đôi khi lại thay đổi làm trọng tài để phân đoán về lý thuyết của hai hoặc nhiều phe chính khác. Phái thắng là phải được đưa ra luận-danh chúng hoan nghênh. Phái thua là phải bị dân chúng la ó phản đối. Cố khi trên diễn-dàn-lặng tiếng, thì dân chúng dự thính ở xung-quanh lại bị đặt ra chuyện này chuyện nọ để ủng hộ hoặc đã đảo một đảng phái, hoặc bắc thủ cho nhau biết tin những việc xảy ra, có lợi, hại cho mote phái.

Như vậy, chẳng thử gì dân Hy-lạp, dân La-mã cũng làm báo miệng từ lâu.

Dân Trung-hoa thời cổ dùng cái « đạc » để báo hiệu truyền-chính lệnh cho dân gian. Đạc là một thứ nhạc bằng kim-loại, bên trong có rìu cái « lưỡi » bằng gỗ hay bằng sắt, kíi dùng thì lắc cái « đạc », cái lưỡi ấy đụng vào thành « đạc » kêu lên tiếng như tiếng nhạc ngực ngày nay. Khi truyền những tin về quân sự thì dùng « kim đạc » nghĩa là nhạc có lưỡi sắt.

Người ta lai loan báo các tin tức về thời sự đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra cho khắp nơi trong nước biết bằng cách dâng trê con những cầu hắt để chúng truyền-tin báu như phò-cáp đi. Người Trung-hoa thời cổ cho rằng cách loan báo tin tức này là do sao Huỳnh-Hoắc trên trời hiện xuống ứng-không vào miêng trênh bờ biển lênh-những cầu « đồng dao » ý nghĩa vần vơ kín đáo.

Lối làm báo này, người Việt-nam ta cũng theo lối Tần, cung như lối loan-báo chính lệnh cho dân bằng cái « đạc ». Những cầu « đồng dao » của ta chứng thực cho việc đó và thời nay, trong thời quê Việt-nam, người ta say xem đấu-bóng tròn bay xem chiếu bóng vậy.

Đừng khinh thường cái « mõ » hay cái « elo » cái kèn. Thời nào và nước nào xưa cũng dùng những thứ ấy để làm báu-loan-báo chính lệnh của nhà cầm quyền hay của vua chúa.

Không kẽ nước Tần, nước ta, xưa tại các nước chầu Áu như Pháp, Đức, Anh, Nga, người ta thường cũng dùng cái loa, cái kèn hay cái trống hô dân chúng tụ họp lại một nơi để nghe các chính lệnh của vua, quan, do miếng các quan truyền-lệnh hay các viên bá-cáo (trách-nhiệm như tên Mõ ở ta, tiếng Pháp

gọi là Cesar) loan báo ra. Nghĩa là cách loan báo chính lệnh thời xưa ở đâu cũng tương tự như nhau.

Truyền lệnh quan Tổng Pháp gọi là « Héraut ». Ngày nay tuy không còn các viên « héraut » truyền lệnh như xưa, nhưng lại có những tờ báo lớn Anh, Mỹ kèm chữ « herald » theo tên tờ báo và chữ « herald » sau tên các tờ báo ở Tây-ba-nha. Nghĩa là tờ báo in bằng máy in này đã thay những viên hả-cáo những truyền-lệnh-quan xưa, nhưng xét ngữ nguyên những tiếng « herald » và « heraldo », (nghĩa cũng như hérou ) thì phản sự vẫn không thay đổi.

Tại Pháp có những thi sĩ hát dong (troubadours) những bản « hát bộ » (chansons de gestes); tại Đức có những thi sĩ hát dong (ménétriers) những chuyện cổ tích; tại Nga có những chuyện cổ tích Bylines, tại Tây-ban-nha có những bản « hát bộ » ký niệm những công trạng anh hùng, tại Anh-quốc, tại Tắc-quốc (Serbie) có những thiên anh hùng ca, tại Thụy-sĩ có những chuyện cổ tích; tại các nước Bắc Âu có những chuyện cổ tích gọi là eddes; tại nước A-rập, tại xứ Bohème, tại nước Hung-xa đều có những chuyện cổ tích anh hùng và những người chuyện kể chuyện cổ tích cao nhát đều nghe cũng như tại nước Việt là có những chuyện cổ tích về Sơn-Tinh, Thủ-Tinh, Tấm-Cám do các ông già bà già kể lại cho con cháu hét dời này sang đời khác nghe.

Tất cả những người thuật chuyện cổ tích trên đều là những thuật giả, những nhà làm báo trong thời kỳ chưa có chữ viết, chưa có bút in, những nhà làm báo không có bao vay.

## Sách mồi

Các bạn muốn có một người vợ đen hồn hập, thùy mị. Các bạn muốn biết rõ một người đàn bà thế nào là đẹp xin đọc :

### Luyện sắc đẹp

c' à Vương lê Ông nói rết tường tận về nhân sắc c' à đam bà each tu siva, cách giữ gìn lại co 40 bút tranh do nř họa sĩ Hoàng thi-Nai vẽ, c' ô Nguyễn thi-Bach-Tuyet nř sinh trường, Đông-Khanh-Hanoi bút d' ên. Sách in rất đẹp giá 0\$70

Hầu hết các nơi đều có bán

### Editions BẢO-NGỌC

67 Neyret Hanoi — Tel. 786

### THÔNG CHÈ PÉTAIN ĐÃ NÓI :

« Bản chè không muốn có những người theo Quốc-gia Cách mệnh mà vẫn nuôi trong lòng một sự ích - kỷ tham lam hay cău-nệ biêng-nhác. Ai muốn hợp-tác với Bản, chè thì nên biết rằng ta chỉ làm một việc bỗn-phận mà phần thường là sự dâc-ý của kẻ trượng - phu đã góp gạch mang đá để dựng lại nước Pháp ».

## Những tờ báo bằng gỗ, bằng gạch, bằng đá, bằng đồng...

Trong bao nhiêu thế-kỷ, loài người chỉ có một cách trao đổi tin-tưởng ý nghĩ cho nhau, là cách truyền khẩu. Trong thời kỳ này hình thức của nghề báo cũng thru trong cách khâu truyền. Lâu dần, thấy sự cần dùng trao đổi ý tưởng, tin tức với người di vãng và đề lại đời sau những vết tích cao-hình trích của mình trong cõi đời này, người ta mới nghĩ cách ghi chép những ý nghĩ và lời nói.

Người ta bắt đầu theo hình thù các sự vật đặt ra chữ viết. (Chữ viết ó phương rào bồi khởi sơ cung là inh chữ tượng binh cõ). Vào trước khi chế ra giấy viết như ngày nay, trái qua các thế kỷ, người ta đã lăn luốt dùng dù thu để ghi chép: da, gạch, gỗ, đồng, tre, chì, ngà trát sáp, lá cây, vỏ cây, lụa, da...

Bắt đầu là dùng thù chũ oác, viết lên chắt gi, và ở thời nào nước nào, những cuộc nghiên cứu của nhà khảo cổ đều cho ta thấy rằng người xưa khi thời làm báo bằng miệng, l'en làm báo bằng lối viết tay.

Nghĩa là nghề báo tiền theo chữ viết từng bước một, hai thù liễn lạc mặt thiết với nhau, đến đổi lịch sử chữ viết lẫn với lịch sử báo chí

M. R. Cagnat tác giả bộ « Đại bách khoa toàn thư » (Grande Encyclopédie) viết rằng :

« Người xưa không có như chúng ta, những tờ nhật báo để cho công chúng biết những cuộc thắng trận của nhà vua, những công việc của chính phủ, những cuộc thảo luận về luật pháp, những công điện bằng giao, mà báo chí ngày nay loan báo khắp xung quanh ta. Muốn ghi chép những việc trọng đại trong trước, họ chỉ biết khắc hoặc viết để trang ra trước công chúng. Những người được ký công thường sao lại đem khắc ở nhà mình, trong các đèn, ở công



Những hình vẽ sơ sài thời xưa:  
1) Hình cái dứa. 2) Hình bắp tay. 3) Hình cái lều

vienen thành phô minh để thỏa lòng kiêu ngạo và để lưu truyền hậu-thế ».

Người xưa không làm báo như ngày nay, nhưng thế tức cũng là làm báo. Có người nói: một bộ lịch trình, một tập thực-lục, những bi-ký... chỉ là những tài-liệu lịch sử chứ không phải là những tờ báo.

Đành vậy, nhưng lịch-sử với tờ báo chẳng khác nhau bao nhiêu. Tờ báo cũng là bộ lịch-sử chép từng ngày một, và sau ngày khi những việc lớn nhỏ xảy ra trong nước, đó một vài giờ.

Tờ báo giúp ích cho nhà chép sử rất nhiều. Thật vậy, thử hỏi cuốn sử-ký nào chép trận Ấu-chien 1914-1918 đầy đủ hơn rõ rệt hơn một tập nhật-báo từ 1914 đến 1919 ?

Giá-trị những bi-ký là thường thường ghi khắc ngay sau khi việc xảy ra, hoặc cùng một tháng một năm hay một thời với việc đó. Còn các bộ sử thi phần nhiều do người đời sau, theo các bản sao, gộp nhặt xếp đặt và chép lại, thành ra « tam sao thất bản », lâm khi không đúng với nguyên - văn, những sử-liệu lừa-truyền.

Ông Ad-Lods tác-giả sách « La tradition orale dans la formation des récits de l'Ancien Testament » nói về những sử-liệu đó như thế này :

«Những bi-ký dem đến cho ta những tang chứng qui-báu

hang nhất và những bi-ký ấy buộc phải soạn sú phải tin theo, miễn là người ta biết đọc những bi-ký ấy với những sự dè-dặt iết nhiên ».

Nếu ta thấy những chữ « bi-ký » bằng chữ « tờ báo » thì ta thấy ngay giá-trị của tờ báo, chép những việc vừa xảy ra, đối với nhà soạn sử-ký như thế nào.

Và ta có thể nói rằng bi-ký thời cõi chỉ là những tờ báo trình bày theo một hình-thức riêng và khác tờ báo ngày nay.

Ngay từ thời-dai « đá trau » (pierre polie) tức là thời cổ nhất trong lịch-sử nhân-loại, người ta thấy trên những nhà đá hay vách các hang đá có những lối ghi chép bằng những chữ lợ-ký mà phần nhiều tối may người ta vẫn chưa hiểu nghĩa. có nhiều lối ghi chép bằng đủ thứ tiểng: Ai-cập, Assyrie, Hebrew, Phạn-ngữ, Hy-lạp, La-tinh, A-rập vẫn vẫn người ta đã học được và hiểu được. Những lối ghi chép đó cho ta biết các chuyện công, tu xảy ra tại các dân-tộc thuở xưa, và cho ta một ý-niệm về cuộc sinh-hoạt của người thời cõi.

Những lối ghi chép trên đá, trên gạch lát, trên tre gỗ, trên đinh đồng chuồng đồng lồng lồng truyền từ thời cổ giá-trị đối với các nhà khảo-cổ ngày nay như thế nào, thì những tập báo-chí ngày nay cũng sẽ có giá-trị đối với các nhà bác-học sau này như thế.

Nhiều lối bi-ký có hẳn tính-caep những tin-vật thường đăng trên báo-chí ngày nay.

Chẳng hạn pho tượng đá khổng-lồ đặt ở trước Abou Simbul ở xứ Nubie, hai chân có khắc những cõ-tụ Hy-lạp nói rằng có mấy người trong đoàn phái-bộ của vua Psamme-



Hình con ngựa khắc trên đá trong một hang đá thời xưa

tichus ở Elephantine đã thảm-hiêm thương du sông Nil tới khúc sông có thể di thuyền bè được.

Lời bi-ký đó hời có khác gì một tin vật dăng báo hàng ngày bây giờ?

Tại đền Esculape ở Epidaurae có hai tấm bia đá trên có ghi tên những bệnh-nhân đến cầu Thần chữa bệnh và được qua khỏi như thế nào.

Có tất cả hai mươi trường-hợp bệnh-nhân được Thần phủ-hộ cho khỏi bệnh kỵ, xin kè ra đây hải « trường-hợp » làm thí-dụ :

« Một người ở đất Torone đã nỗt phổi da, khi ngủ, người ấy nằm mơ thấy Thần cầm dao mõng ngục, lấy dia ra để vào tuy minh và khâu lại chỗ ngục mõng. Ngày hôm sau, khỏi hết bệnh kỵ. Người ta nói rằng số dĩ người ấy nỗt phổi dia là vì bị bà mẹ vợ gian ác cho dia vào mặt ong và rượu vang lửa cho uống. »

« Chàng Heraicus ở đất Mitylene trên đầu không có sợi tóc nào, mà mả lại mọc vò sô tóc. Lấy làm xấu hổ vì những lời chê-riệu, chàng ngủ trong phòng ngủ trong đèn. Tanden lấy tay soa thuốc vào đầu chàng, rồi tóc mọc lên. »

Trong cuốn « Ancient Records of Egypt » nhà bác-học Mỹ là ông James Henry Breasted dẫn vò sô những lời bi-ký lịch-sử và kỷ-niệm cõi của dân Ai-cập, lời nào cũng có tinh-cách những tin-tức dăng báo ngày nay.

Người Trung-hoa, người Nam xua thường ghi những việc lớn trong các triều vua, hoặc những chiến-công vè vang, những cuộc cải cách chánh-trị của vua quan trên các chuông đồng, đình đồng hay trên các bia đá, mục đích để công chúng thông-thời và hậu-thế đều rõ những việc quan trọng xảy ra. Lại có lè yết bảng gỗ ở cửa kỵ-công các quan to goi là « Phiệt Davet » và viết chữ vào gỗ thả sông để lưu-triển quan-dân (tức là truyền-hịch)... Đó đều là những hình-thúc đặc-biệt của nghề làm báo, là nghề loan-báo tin-tức cho mọi người biết.



Hình con hươu khắc trên đá ngày xưa

## Tờ nhật báo viết tay thứ nhất hoàn cầu

Những bi-ký, những lời ghi chép trên đá, trên đồng, trên gach, trên gỗ, những bản biên-niệm nói trên, dưới con mắt nhà khảo cổ ngày nay, đều có tinh-cách những tờ báo cũ. Song đối với người xưa, đó không phải là những tờ báo theo nghĩa-chung ta hiểu ngày nay, và người xưa cũng không hề nghĩ rằng khi làm thế là họ làm báo.

Những giấy tờ có thể coi là những tờ báo thực hiện, như những tờ báo ngày nay là những bản « Công văn » (Acta publica) xuất hiện ở thành La-mã.

Thời cõi só, thời thành La-mã mới lập, tại đó đã có những bản biên-niệm của các đại-giao - trưởng hay những bản Đại-biên-niệm (Annales des Pontifes ou grandes Annales).

Viện đại-giao-trưởng sưu tầm, thu thập rất nhiều việc chính-sự xảy ra trong một năm, viết lên trên một cái bàn quét chất trắng, để trong nhà, dân chúng được tự do vào tra cứu.

Trên đầu những tấm bàn biên-niệm đó viết tên các quan đốc-lý và các quan tòa, ghi chép hết thảy mọi việc công, lễ công, những phiên họp Hội đồng Quốc hội, những việc quân sự, những việc thuộc về hình luật. Ngoài ra, người ta lại thấy ghi cả những việc dựng tượng lập đền, làm công thự, những thiên tai, những kỳ nhật thực, nguyệt thực, những việc kỳ di xá ra海上.

Nhiều khi, những bản sử ký viết lên bàn đá ghi cả những việc lật vặt hay hay. Văn bao Pline thuật rằng :

« Những bản biên-niệm ấy có kè lại rằng khi thành Casilinum bị quân vua Hannibal vây hãm, có con chuột bán tối giá 200 đồng; người bán chuột sau bị chém đổi, còn người mua chuột thì được sống sót ».

Coi vậy, thi sử ký và báo chí thật không khác nhau bao nhiêu.

Không biết rõ những bản « Công văn » ấy xuất hiện đúng hồi nào, song nhà văn Sempronius Asellio sinh vào thế kỷ thứ hai trước Tây lịch kỵ nguyên, nói rằng đã trích lục ở những bản công văn đó, được tắt là lịch sử dân Hy-lạp và các cuộc chiến tranh giữa dân Hy và dân thành Carthage.

Như vậy, ta có thể nói

rằng những bản công văn ấy bắt ra đời vào khoảng từ năm 264 tới năm 149 trước Tây lịch kỵ nguyên. Vạn bao Pline thì nói rằng đó tuy uổng nhưng lập công văn tháng 6/39 sau năm lập thành La-mã, tức M. Asinus và C. Portius lai quan Độc-íy, tại La-mã có trận mưa ra súra và ra mao. Đầu chiêm ra, thì năm 639 sau năm lập thành La-mã nhằm vào năm 115 trước Thiên-chùa giáng sinh.

Nghĩa là tập « Công văn » La-mã xuất hiện từ lâu đời.

Không hiểu ban sơ, những tập « Công văn » đó do chính phủ hay tư nhân biên soạn chỉ biết đến năm 59 trước Tây lịch kỵ nguyên, khi Jules Cesar được cử làm Độc-íy thành La-mã thì « công văn » đãi thành cơ quan chính thức của nhà cầm quyền.

Jules Cesar muốn để dư luận công chúng kiêm soát các việc của Nguyên-lão nghị viện và ra lệnh công-bố những việc hàng ngày của nhân dân và của Nguyên-lão nghị viện.

Muốn cho việc công-bố đó được đúng sự thật, Cesar bỏ mấy nhà văn vào dù Hội đồng và theo các công-vệc của Hội đồng từ đầu đến cuối.



Hình một cái đầu ngựa trong một hang đá

người Hy-lạp, người La-mã bắt chước người. Hy-lạp biết dùng lò tòc-ký do từ trước đó Jules Cesar. Người La-mã dẫu tiên bắt chước lò tòc-ký của Hy-lạp là Ciceron. Sang Rhod's và Nhâ-diên (Hy-lại) học khoa triết-học, khi về Ciceron đem luôn cả lò tòc-ký về nước.

Đành rằng tập công văn « Acta publica » ra đời trước thời Jules Cesar nhiều, nhưng Cesar đã cho tập công văn ấy, một mối quan hệ từ xưa chưa từng có, và nhất là đã cho xuất bản áp-dó hàng ngày liên tiếp không ngừng, cho rằng khác gì một tờ nhật-báo vậy.

Vì thế năm 1932, Hội Ái-hữu các nhà báo ở La-mã đã dựng tượng đồng kỵ niệm Jules Cesar và tôn là « nhà báo thứ nhất người Ý » (tượng này cao 2m 85 lạc-thành ngày 28 octobre 1932 tại công viên thành La-mã).

Coi đó, tập công văn ấy rất có thể coi là tờ nhật-báo cõi nhất hoàn cầu.

Cũng như hiện tờ nhật-báo ngày nay, tờ báo già lần lượt tên nhiều lần. Trước là « Acta publica » (công văn), sau Cesar đổi ra làm « Acta senatus romanii » (La-mã nguyên-lão nghị viện công-báo) sau lại đổi tên ra làm « Acta populi romanii » (La-mã dân-báo) và « Acta diurna » (nhật-báo).

Có điều là tờ nhật-báo ấy trinh bầy khác hẳn các tờ nhật-báo ngày nay. Nó chỉ là những tờ ýết thi khô nhô, viết bằng iay, người ta dán trên các tường phố, các công-thanh hoặc dê đọc trong mấy cửa hàng lợt cao.

Tờ nhật-báo thủy 'đó' dăng những tin tức như 'hế nào ?

Theo những văn bao thời cõi La-mã, thì tờ nhật-báo ấy trước dăng các tin ở kinh do sau dăng dù thứ tin tức, chẳng khác gì những tờ nhật-báo ngày nay.

(ký sao sẽ tiếp)  
VĂN-HÓE

# Cuộc đời chém nói của một ông chủ - bút

hay là

## NGHỆ LÀM BÁO Ở BA-LÉ

Làm báo là một nghề người ta « nhập tịch » để hơn cả, và cũng vì lẽ đó nó là một trong những nghề làm cho các bạn thanh-nien ham muốn hơn.

Nhưng có ba người muốn làm báo đã biết rõ được các cơ - quan phiền phức của một tờ báo lớn, tức là biết được các nghề nghiệp tạp toá mà người ta quen gọi chung là làm báo.

Bởi với tất cả mọi người, nhà báo là người viết một bài về một vấn đề gì, nhưng có biết đâu có nhiều nhà báo không biết viết gì cả.

Mà cả đến trong số những người viết cũng có hàng « lò » chuyên môn, từ phóng-viên viết tin vặt, phóng-viên thè-thao cho đến biên-tập viên giữ mục chính-trị quốc-tế và phóng-viên viết những bài phóng-sự lớn, đây là chưa kể những người chuyên phê-bình ca-kịch, nhiếp ảnh v.v...

Các người nói trên thuộc về hàng làm báo « đứng » (presse debout) gọi theo danh-từ của tòa-án. Ngoài ra, có một hạng mà chúng ta có thể gọi là hàng viết báo « ngồi » (presse assise) nghĩa là một số nhỏ nhà báo không viết bài giờ và không thấy tên tuổi ở dưới cột báo, nhưng không phải không là những phần tử hè-họng trong một cơ-quan ngôn luận lớn. Chúng tôi muốn nói đến những viên thư-ký tòa-soạn, các viên chủ-trương các mục trong tòa-soạn (hóng-tin, chính-trị-quốc-tế v.v.) và trên hết các viên đó là « iên chí ».

Những người đó lập thành bộ tham-mưu. Việc kêu gọi hàng người đặc-biệt trong báo-giới ấy có giống với cách lựa chọn những nhà viết báo chuyên viết bằng ngôn không ?

Cần-bản và cách lựa chọn đều thế cả, nhưng chi-tiết có khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ thuật kỹ đới làm báo của một người bạn thân của chúng tôi tên là Criton, một tay chủ-bút có tiếng trong báo-giới Ba-lé về mấy năm gần đây.

của CƯỜNG-DẠI-LONG

Criton ngoài 20 tuổi, không thích học luật, học thuộc là những môn học mà già dinh muôn cho chàng theo đuổi. Một hôm, do sự hiểu kỹ hơn là sự gì khác, chàng đến thành Tarbes (Perpignan) và xin đến ở cho qua ngày tại nhà ông chủ nhiệm tờ báo Le Petit Tarbes (Le Petit Perpignais, hoặc tờ báo gì gi đây —) là một tờ báo độc nhất trong miền đó.

Ông chủ nhiệm không yêu cầu chàng phải đem trình các văn bằng, nhưng báo chàng rằng :

— Cậu ơi, phải ra tận chân tướng mới trông thấy rõ nè. Tôi sẽ xét trong hai ngày luôn xem cậu có thể làm được gì không. Tôi sẽ

gắng sức làm cho cậu sướng với công việc, nhưng nếu cậu thực không có tài làm nghề này thì cậu vẫn có đủ thời giờ làm nghề khác, cậu chỉ mất công hai ngày mà thôi. Được chứ ?

Criton không dám nói là không thích, nhưng sau cũng phải lại gặn bàn giấy trên để ngón ngang các bài báo mới cắt, bên cạnh có một lô hò và một cái kéo.

Ông chủ nhiệm nói : — Cậu ngồi. Ở đây có một mình tôi, nên vừa làm cả chủ nhiệm, quản lý, chủ bút, phóng viên, chữa bài, nghĩa là tất cả tòa báo.

Tuy trước hết, Criton học sự cốt yếu của nghề là công việc ăn loát. Dần dần, chàng phản

biết được các thứ chữ in, thứ nào là chữ 8, chữ 9, chữ 10, và làm quen với các loại chữ hoa, thứ nào là chữ Cheltenham, cochin, sphinx và polyphème. Ít lâu chàng đọc ngược được các chữ trên bàn in và nhận được các « phốt » ăn loát rất nhanh.

Criton không lây thế làm tụ túc, và ông chủ nhiệm cũng có lòng thích, nên bày cho chàng quen với các « nghề nghiệp » lặt vặt trong nhà: chàng làm các báo cũ để thêm các tài liệu cho bài xã thuyết ngày hôm sau, chàng viết những bài thi đấu cuộc rước đèn, hoặc đám cưới trong làng, chàng đánh máy lại các bài của các phóng viên ở các miền lân cận gửi đến.

Một buổi tối, ông chủ nhiệm thấy đầu óc bối rối, bảo Criton rằng :

— Hôm nay tôi không viết bài công kích được, có thể viết thay cho tôi một bài xã-thuyết không ? Cậu viết xong đem tôi xem lại và ký tên.

Bài xã-thuyết được ông chủ xem lại, bằng lòng đồng ý và ban khen cậu bé rằng :

— Tôi xem cậu có ý đấy.

Thế rồi ông chủ cứ thấy đầu óc bối rối luôn, cậu bùi từ đây giờ đi chẳng những viết các bài xã-thuyết, các bài hài hước, các tin tòa án, các bài phóng-sự, phóng-văn, mà còn coi cả việc đặt bài trên mặt báo nữa.

Từ đó, ngày nào ông chủ cũng hỏi ý kiến cậu bùi về việc xuất số báo ngày mai.

Nhân dịp có cuộc tuyển cử, cậu bé viết bài công kích hăng hái người ra ứng cử về phe nghịch làm cho du luận trong miến chấn động, còn « căng-dâng » nhà lai được tăng bốc lên tận mây xanh. Nhờ một phần về cuộc bút chiến đó, cậu bùi nổi tiếng.

Thật bùi ráo có biệt tài vẽ nghề làm báo, ông chủ đã định gả con gái cho cậu.

Nhưng Criton có tham vọng khác. Chàng muốn thoát ly những gãy liên lạc buộc chàng phải lưu lại trong một xóinh nhỏ, phải làm công việc bùi mà chàng cho là đến chết già mất. Chàng nhân dịp lên Ba-lé thăm một ông bạn Nghị-viên hiện làm chánh phòng thông tin của tờ báo « Paris Matin » mà trước kia chàng đã được gặp ở Tarbe hồi tranh cử nghị viễn. Chàng muốn được một chân biến tớp ở chốn kinh đô.

Ông bạn nghị viễn nói rằng :

— Thật, anh may lắm. Phóng viên của chúng tôi vừa xin thôi. Anh giữ công việc ấy hộ cho và đi ngay ra các sở Cảnh-lây-tin. Đi ngay cho !

Criton bắt đầu chán nản. Ở Ba-lé chàng hình dung chức nghiệp một cách khác, nhưng chàng đã bị mắc vào trong hai gọng kim rồi.

— Hãy nói cho tôi biết tên anh là gì ? Criton, Criton, ở đây có nhiều phóng viên quá khiếu tôi chẳng biết ai là ai cả. Ngày đây, một bài điều-tra rất hay cho anh. Người ta mới tìm thấy trong sông Seine ngay phía trước tòa án một cái tủ-thi, có lẽ là một người say rượu và ý đã ngã xuống tối qua. Căn cước của người đó chưa rõ, anh hãy lại hỏi xem người vợ đã đem xác chồng về chửa. Nếu người vợ không nhận thì anh phải cố tìm lấy một người từ thiện để nhận cái tủ-thi ở sông Seine kia chính là chồng của mình. Tôi muốn tòm cho sở Cảnh-bíết rằng không cần đến họ chúng ta cũng có đủ tin tức. Bay giờ một giờ mười phút rồi, đến đúng ba giờ, anh phải đem bài cho tôi xem.

Bến quá một giờ sáng, Criton di tìm một người dân bà đương-ngủ im lặng, lén vào bên cạnh và bảo rằng :

— Thưa bà, có phải chồng bà vừa chết dưới ở sông Seine không ?

Criton bắt đầu tò mò tiếc thành Tarbes là nơi không bao giờ xảy ra những cuộc điều tra như thế cả ; nhưng dần dần chàng cũng làm quen được với cuộc đời mới khó chịu đó.

Được ít lâu, chàng làm hết việc này qua việc khác, chàng thay phóng viên thể thao, khi chàng viết tin tòa án.

Tôi soạn khen ngợi tài viết nhanh của chàng.

Sự « tinh-cử », sự may mắn của những người có tài có chí đã biến cho Criton một chân-junior tại nghị viễn của tờ báo đó mà chàng không hề đe dọa. Mới 25 tuổi, được biết tin về nghị viễn tại một cơ quan ngôn luận lớn ở chốn thủ đô, được ký tên bằng chữ « đậm » ở trang nhất, chàng thật đã biết tiền thân rất chóng ! Lúc này chàng mới nhớ đến tờ báo nhỏ ở tỉnh mà chàng đã dùng làm khí giới ban đầu, chàng mới nhớ đến ông chủ nhiệm căn-cứ đã dạy cho chàng biết nghệ làm báo !

Ông bạn nghị viễn mà chàng đã giúp trúng cửa làm cho chàng quen với các sự bí mật ở Hạ nghị-viễn. Đây là nơi giải-khát mà người ta bàn định các mưu-cơ trước khi đem ra công bố ở diễn đàn.

— Bạn ơi, bạn hãy giữ lấy các chính-kiện của bạn. Các chính-kiện đó chỉ quan trọng

nghiệt thay nghè ca kịch! Chàng chờ có dịp là bỏ ngay cái nghè viết bài phê bình ca kịch đang bỗn đó...!

Nhung công chúng lại thường cái nghè đó, họ bảo rằng: người đó đi xem hát không mất tiền, còn hơn, người ta phải già tiền để đêm nào cũng đến ngồi giải trí trong một cái ghế bánh.

Nhung nến người ta biết!...

Một buổi sáng kia, có-bội đã đến. Một vị nguyên lão nghị viên mà trước kia chàng viết bài tán-dương trong khi còn giữ mục «nghị viện» mới được lên giữ chức ngoại giao tổng trưởng trong nội-các mới.

Vì ấy nhớ đến Citron và đêm chuyện nói với ông chủ nhiệm tại khách sạn La Paix.

— Tại sao không đề Citron giữ mục chính

gửi cho dân Esquimaux, nào lời hiệu-triệu của thánh Gandhi gửi cho dân Can-ques để yêu cầu giúp dân Ái-chong với chính phủ Anh, hặt là oai vệ!

Hơn lúc nào hết các sự tè-nhận lần đầu ở nghị viện đối với chàng là một việc phát minh quan trọng, nhưng cuộc đời, nhất là ở Ba-lê, chẳng qua là một iản-hài kịch lớn mà thôi.

Đến bây giờ, trong ký ức của chàng, thứ-dân nghị-viện, nguyên-lão nghị-viện, các tài tử Charles Dullin, Louis Jouvet đều là những phường tuồng cả. Vậy cần gì cho là quan trọng cho lầm, co ioh gi tướng thuật kỹ một buổi tranh luận ở nghị viện hơn một iản-hài kịch của Sacha Guitry. Thật chàng là người nông-nồi, từ trước đến nay chàng cho các việc đó là quan trọng cả.

Nếu đem xét các việc cho kỹ, chính trị quốc tế cũng chỉ là nọt tần-bi kịch săn-thảm, cho đến các cuộc nghênh-tiếp ở viện Hán-lâm Pháp, các phần thưởng Goncourt và sắc đẹp di-nữa đều vậy cả thôi. Từ nay về sau, làm sao lại coi các việc làm của bạn tài tử diễn tần-kinh lớn của loài người kia là quan hệ được? Phải chăng nên trông các sự đồ-bằng-cập mắt lạnh-lùng còn hơn.

Nếu thế, nghè làm báo sẽ không còn là nghè làm báo nữa. Lấy ai để thuật i-mi những hành vi, thái độ của những người đóng kịch đời cũa.

Theo lương tâm, chàng xét tần-kịch đó về tất cả các phương diện, rồi chàng đem chuyện ngõ với viên chủ bút trong khi viên này xem ra có bộ vui vẻ.

Viên chủ bút nói:

— Những điều lo ngại đó, tôi cũng công nhận như thế.

— Nhưng có cách gì giải quyết không?

— Cách gì được?

— Có một cách dùng viết nra, cái điều mà tôi đã định làm từ 15 năm nay.

Nếu ông muốn, tôi sẽ cù ông giữ chân phò-phòng thông tin.

Chịu xin ngõi đã. Nghẽ đó rất mới cho chàng, đây là một cách làm báo không phải viết vậy.

(ký sau đăng tiếp)

Nguyên văn của CUỐNG-ĐẠI-LONG

(Một người đã từng làm báo ở Ba-lê)

Bản quyền của TÙNG-PHONG



tri quoc tế? Ông chẳng thấy chàng viết bài phê bình ca kịch rất tăm-thuờig, chàng làm việc đó thật không phải địa-vị. Nay, nếu đề cho chàng giữ mục chính trị quốc tế, tôi dám chắc sẽ viết được nhiều bài hay.

Ông chủ nhiệm nghị một hồi rồi nói: «Thật vậy, Citron phê bình ca kịch kém xa Citon viết bài về nghị viện.»

Rồi đề được lòng vị ngoại giao tổng trưởng, lệnh đó truyền ra ngay. Hôm sau, Citon đã vào lần đầu lấy tin ở phò-phòng báo chí bộ ngoại giao.

Người tùy-phái ở phò-phòng ấy cho rằng ngày nay Citon đã trở nên một nhân-vật quan trọng của nhà báo. Trên bàn giấy đề nào địa chỉ của Thủ-tướng Ba-lur tại nghị viện Téhéran, nộp bản thông-diệp của Tổng thống Roosevelt

trong Nam. Nguyên xưa người Việt-nam minh sang ở đất Xiêm --- tức Thái-lan bây giờ --- khă đồng vì lẽ hoạn-nan ở quê - hương xô đẩy. Có hai hạng người kết-hợp lại thành đoàn-thề, ở thành xóm làng riêng. Một là Cựu An-nam hương (Sam-phén, theo tiếng Xiêm) gồm những người theo đức Cao-hoàng sang từ trăm năm về trước. Hai

là Tân An-nam hương (Sam-xém), những người theo đạo Thiên-chúa ở khoảng hai triều Minh-mạng Thiệu-tri, trong nước có lệnh cấm-đạo nghiêm khắc họ trốn qua Xiêm rồi sinh-tụ luôn ở đấy.



Ông Nguyễn Văn-Vinh khi làm « Bảng cờ, tòng bá »

## SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được quyền « Lấy nhau vì tình » của Vũ-Trọng-Pung do nhà Librairie Centrale xuất bản, giá bán 0\$80.

Chúng tôi không cần phải giới thiệu nhà văn Vũ-Trọng-Pung mà ai nay đều biết-tiếng, chúng tôi chỉ cần nói rằng quyền « Lấy nhau vì tình » có lẽ là quyền sách hay nhất của Vũ-Trọng-Pung viết. Đó là một chuyện tả rõ hết những cuộc đời lãng mạn của các lứa thanh niên 20 tuổi ty cho mình là tên tuổi để ý theo tiếng gọi của yêu đương.

« Lấy nhau vì tình » sẽ làm cho ta nhìn rõ thấy mặt thật của ái-tình. Cuốn sách này là một cuốn sách mà những ai sắp sửa lấy vợ lấy chồng, ai đã có vợ, có chồng rồi cũng nên đọc, và nên đọc lại nhiều lần.

Họ sẽ không tiếc tay gõ cửa họ. T. H.

Đoàn thể trên đã hoàn toàn hóa theo bản-xứ, nhất thiết ngôn ngữ phong-tục, không còn chút gì vương-vân cổ-huong.

Duy có những người ở vào đoàn-thề sau thì còn giữ được phần nhẽ bản-sắc, tuy sự sinh-hoạt có thay đổi theo hoàn-cảnh, nhưng tiếng mẹ đẻ vẫn không nhăng bở; lại có tình đùm bọc quây-quẩn với nhau, là nhờ có sức tôn-giáo

Lúc ấy quốc-ngữ, theo khuôn-phép đức cha Bá-da-lộc chinh-dốn, đã thành nền-nếp rõ ràng. Trong phái Tân An-nam có mấy người đàn-anh đã học quốc- ngữ và thấy sự lợi ích, bèn xin các cố mợ ra ở thành Băng-cốc một nhà in để in sách vở quốc-ngữ truyền-bá trong đám kiều - dân.

Nhà in này xuất-bản nhiều sách quốc-ngữ về việc đạo, như ca-văn, hành các thánh, bản dịch kinh thánh Cựu-ước, Tân-ước, phép giảng 8 ngày v.v. Ngoài ra có một tập ký-essay, gần như tạp chí, xuất-bản bất thường, ghi chép những việc quan-hệ trong giáo-hội và dân-gian cho các đạo-hữu cùng biết.

Thế là trong khi ở nước nhà chưa ai biết quốc-ngữ là gì, khôngchừng có một vài cụ nhà-nho trong thấy mà cho là tà - vẩn không thèm nghiên cứu cung-nên; trong khi ấy một nhóm kiều-dân ta ở ngoài đã được

hưởng-thụ những  
sự lợi-tiến của  
quốc ngữ nhiều  
ít rồi.

Nói rắng dã  
xuất bản báo chí  
thì có hoi quá-  
dáng, nhưng về  
sách-vở quốc ngữ  
thì chắc hẳnhứng  
kiêu-hào ấy là đội  
tiên-phong.

Thật ra dẽ đó  
quốc-ngữ moi  
được ban-bố  
thịnh-hành ở  
trong giáo-hội,  
rồi dần-dần lan  
ra đến ngoài. Cò  
thì nói sự thông-  
dung quốc-ngữ từ  
bên Xiêm truyền  
về trong nước,  
thiết-tưởng không  
sai sự thật.

Ngay từ 1861,  
nước Pháp bắt  
đầu đem văn-hóa  
tây - phương và chủ - quyền mới đặt  
vào xứ Nam-ký, dân-gian ta mỗi ngày một  
lợi-dụng phô-thông quốc-ngữ thêm nhiều  
thêm rộng. Số người hiếu sự tiện lợi mà  
ganh-đua học-lập biết đọc biết viết khá  
nhiều, quốc-ngữ không còn phải là văn-tụ  
riêng ở giáo-hội, mà là của chung cả xã-hội  
dân-chủng.

Một trang Đăng-cò Tung-báo Hàng-quốc-ngữ  
bản thât của tu-nhân.

Dù sao Minh-tài tiên-sinh cũng là một  
nhà văn, một nhà báo số một ở nước ta.  
Ngoài sự chủ-truong tờ báo nói trên, tiên  
sinh còn soạn ra nhiều sách bằng quốc-  
văn rất có giá-trị.

Thứ đến hai ông Trương minh Ký và  
Huỳnh-tịnh Cử.

# Zinh thám

## 2/CỦU ĐẦU SƠN

võ hiệp kiếm thuật tiên-thuyết của Hải Bằng, Hành động ngang  
tảng ghé gờm của mòn đờ Thiếu lâm tự. Trên 100 trang 0\$60 Còn rất ít: SON ĐỒNG NỮ  
HƯƠNG MÃ (võ hiệp) của Hải Bằng, giá 0\$6. Bả ra hơn 40 thứ sách dù các loại.  
Hồi catalogue. Thư, mandat dù: A CHÂU XUAT BAN CỤC 17 ÉMILE NOLLY - HANOI

vì thế, năm 1867,  
ông Trương-vịnh-  
Ký đã có thể xuất  
bản tờ Gia-dịnh  
Công-báo, ấy là  
dứa con đầu lòng  
của báo-giới nước  
ta.

Gia-dịnh Công-  
báo lúc ấy, khôn  
khô như một tuôn  
san hay là tiễn-  
bảo, mục cốt yếu  
là những thông-  
tư và chính-lệnh  
nhà nước, rồi tới  
thơ ca, bài-dàm,  
truyện cổ tích,  
dai-khai thế thời,  
chưa có tinh-cách  
gi là một tờ báo  
tin-tức và truyền  
bá tư - trường. Mà  
cũng không phải  
một món xuất-

Xia-các Ông Thanh - là "quán" của Quan  
Thanh - là đồng cát dinh, tên mìn là mìn  
trong tiếng Hán, nghĩa là nước.

Ôn nhà quan cũng up uy tên tên, tên hàn  
nhà là tên nhà, tên hàn, tên ngón, tên  
ngón.

Nay nhà quan có mày nhà, bao ruộng bao  
vường.

Đó là tên nhà, tên hàn, tên ngón,

nhưng tên ngón quan là tên nhà, tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên hàn quan là tên ngón.

Nhưng tên ngón quan là tên hàn,

nhưng tên

# UÔNG XONG CỐC RƯỢU LÀ IN XONG TỜ BÁO

Độc - giật

có thể in lấy báo ở trong  
nhà không cần phải đi mua

Câu chuyện là lùng và khó tin  
trong này xảy ra ở Mỹ năm  
1938, nhưng bây giờ thi nó chỉ  
là một công việc hàng ngày c  
a dân Mỹ mà thôi!

Năm ấy ngôi sao chòm bông  
June Travis đang lúc nổi tiếng  
thì bỗng bỏ Màn-Ành để bước  
sang nghề ca-hát và ký với hãng  
truyền-thanh N.B.C. (*National  
Broadcasting Company*) một bản  
tgiáo kèo đem lại cho nàng vài  
chục vạn bạc mỗi tháng miễn là  
đi tối nàng chịu đứng trước  
máy micro để hát cho khán giả nước  
Mỹ nghe?

Các báo Mỹ tranh nhau đăng  
tin này lên trang nhất vì hồi  
đó June Travis rất được dân  
Mỹ say mê!

©

Ngày June Travis và ông giám  
đốc hãng N.B.C ký tờ giao kèo  
thật là một ngày long trọng vì  
ngoài các người đồng tiếng  
trong ban Điện-ành đến dự lại  
còn có hai ông *operators* đén quay phim, ba chiếc  
máy truyền thanh để cho June Travis nói cảm  
tưởng và dự định của mình, sau ông thô à-h  
chuyên môn và 12 nhà báo đã được lựa chọn rất  
kỳ cẩn trọng hàng trăm ông nhà báo khác!

Sau khi dời bến đã ký xong bản giao kèo đây  
đặc những chữ số rồi thì ông Menser — giám  
đốc hãng truyền thanh N.B.C. — liền gọi một ông  
thợ ánh chuyên môn của hãng ra và giới thiệu  
với các ông nhà báo có mặt ở đó:

— Nhà nhiếp ảnh Warrell đây sẽ chụp một bức  
ảnh cô June Travis ngồi cạnh tôi. Xin các ông  
nhìn đồng hồ của các ngài xem nó chỉ đúng mấy  
giờ?

Các ông nhà báo giờ đồng hồ ra xem và thấy  
vừa đúng 12 giờ 32 phút trưa!

Sau đó ông Menser nói:

— Bây giờ thi xin rượu các ngài quá bộ sang  
phòng bên để uống một cốc champagne mừng  
cô June Travis.

Các ông nhà báo cố nhiên là nhận lời từ khác.  
Phòng bên là phòng khách có đủ các thứ rượu  
và các thứ bánh. Mọi người chuyện trò vui vẻ



MÁY IN BÁO Ở NHÀ  
Bé trong cái máy in báo bằng vô-tuyến-diện,  
in ngay báo tại nhà các độc giả

nhưng ai nay cũng dễ dàng một cái tủ con rất  
đẹp để ở một góc buồng. Trong gần tựa như một  
cái máy radio không có mặt kính ghi các lằn sóng  
và các khay để ván cho máy chạy.

Một ông nhà báo tò mò hỏi :

— Cái tủ này đựng cái gì vậy thưa ông?

Ông Menser cười :

— Lát nữa ông sẽ hiểu!

## MÁY IN BÁO TẠI NHÀ

Mỗi người thấy vậy lại quay ra ăn uống. Đột  
nhịen ở trong cái tủ con kia bỗng phát ra một  
thứ tiếng y như hét thét tiếng một cái máy chur  
chay và ở một cái khe con đục ngay ở trên đầu  
tủ có một tờ giấy dài có chữ viết in xong đang dần  
dần chay ra!

Mỗi người đều sững sờ chạy lại và thấy đó là  
một tờ báo chuyên từ đầu không biết lại đây  
bằng vô-tuyến-diện. Tờ báo này có đủ cả tên, cả  
các ill-illustration, các bài xã-thị, các bài phê bình,  
các tin tức ngay. có ảnh chụp, có tranh vẽ  
và có cả đèn tin giờ cuối nữa. Y như hét một tờ  
báo khác vừa ở nhà in đưa ra.

Đó cho mọi người bỡ ngỡ vài giây đồng hồ rồi  
Menser mới nói :

— Bây giờ thi xin các ngài xem lại đồng hồ chỉ  
mấy giờ?

Các ông nhà báo lại lấy đồng hồ ra và thấy vừa  
đúng 1 giờ 35 phút. Cùng lúc ấy tờ báo ở trong  
ai tờ kia chạy đến đoạn có in một bức ảnh của  
June Travis và ông Menser chụp với nhau vừa  
tạo đúng 43 phút ở phòng bên cạnh!

Các ông nhà báo Mỹ xưa nay vẫn là những  
người đã quá quen với các sự quái lạ c  
ủa thế giới mà lần này cũng phải lấy làm ngạc nhiên  
về cách in báo bằng vô-tuyến-diện như thế này.

## TRONG 43 PHÚT ĐỒNG HỒ!

Ông Menser đặt cốc rượu xuống bàn và giảng  
ghĩa :

— Bức ảnh cô June Travis này chụp hồi 12 giờ  
2 phút ở phòng bên cạnh đây và rùa thành ảnh  
lặng và tuyến-diện để truyền bức ảnh này từ  
Hollywood đến số vò tuyển điện Saint-Louis —  
đến đây 2.000 cây số — mất 8 phút đồng hồ. Ở  
Saint-Louis các thợ chuyên môn sửa chữa lại  
nhồi chát rồi đánh điện cho nó lại và cái máy  
audio tối tăm này trước sau mất véda đúng 43  
hút. Tờ báo này gọi là tờ báo Post Dispatch.

Nói đoạn ông xé ngay tờ giấy dài dang cỏn  
chạy và trong cái máy in con kia ra và đưa  
hàng loạt người xem bức ảnh của cô June Travis.

## TỜ BÁO LÀ LÙNG KIA-CHINH LÀ CÁI MÁY IN VỀ

Tờ Saint-Louis Post Dispatch này là tờ báu hàng  
ngay ra và truyền đi bằng máy và tuyển  
tự động lần đầu tiên trong Thế-giới tháng  
November năm 1938 ở Mỹ. Tờ báo ấy rộng độ 20  
phân phân tám và dài độ 24 phân nhưng tờ nó  
với liền tờ kia liên tiếp!

Trái lại với các tờ báo hàng ngày khác thường



BÁO IN TẠI NHÀ  
Một nữ độc-giật đang đọc một tờ báo  
và máy in chạy ra còn nóng sốt!

in ở các máy in ra, tờ báo Post Dispatch này lại  
lấy tin tức và hình ảnh do những lăn sóng điện  
ngắn truyền đến và in tại từng nhà cùa các độc  
giả !

Cái tì còn là lùng kia-chinh là cái máy in vây.  
Mỗi ngày tờ Post Dispatch xuất bản vào đúng 2  
giờ ruồi chiều và hồi hồn giờ lại có in thêm một  
tờ phụ (trong nữa) để đăng những tin cuối cùng

Tờ báo này cốt để làm cho những người đã  
quá chán nghe các tin tức của máy radio và  
muốn có một tờ báo hàng ngày có dù tin tức,  
nghị luận, tranh ảnh và được một cái lợi này là  
nghe ày... in ngay tận nhà mình và đến thẳng  
ngay tay không bị thất lạc!

Một nhà báo Mỹ bình phẩm sự phát minh lạ  
lùng này đã nói :

— Từ nay nhở tờ Post Dispatch các người điếc  
cũng thó có máy *radios* ở nhà được để nghe tin  
tức thế giới !

ANH-ĐẠT



## TRÀ THANH-LIÊN VÀ TRÀ TÔ-LAN

hai thứ trà tuyệt phẩm, hương vị vô song ở xứ Đông  
dương đã được hết thảy mọi người khen tặng, mua dùng

CÓ BÁN TẠI :

hiệu thực phẩm lớn ở Hanoi như Anpo, Luongky, Asoui, Hapseng,  
Haiphong, Kim Thành, 210 Marchal Pétain, Haiphong  
Tran-thanh-Thao & Groleau, Hadding : Nguyễn-đắc-Bình 151  
Bop-kèn, Vinh : Nguyễn-đắc-Giang, 44 Maréchal Foch, Hué  
Nam-thuan-Phát 137 rue Đồng-Ba, Quinon : Office Commercial  
et Industriel Indochinois, 10-12, Ed. Odoré-Vial, Quảng-Ngãi  
Sóc-trang-Tuy-Song-và Saigon : Saigon Commerce 183  
rue Lagrandière, Nam Thaurong Chuji Mai 43 Bé Galliéni,  
Soc-trang-Bach-Var & Cie, Vientiane-Tôn-thất-Tri

Cần thêm đại lý các tỉnh — hoa hồng hậu — điều kiện dễ dàng

nh biết, những điều mình  
tự, cái gì đã xảy ra hoặc sẽ  
ra.

## nh ông chủ-bút viết!

tột thiểu-niên chen chúc  
ng đám đông người và rẽ lối  
ra, xem ra bộ vội vàng, bối  
lâm! Một chốc nữa, người  
vào bàn giấy ngồi ngang  
leng-din, thư từ, bài-lai  
và các mẫu báo cắt. Người  
ấy ngồi bút viết loay hoay  
t lúc trên giấy, các máy chư  
t đầu chạy. Máy điện thoại  
t tiếng keng, leng keng; những  
trong bận áo sơ-mi, ống tay vén  
t đến cánh tay hắp tấp chạy  
t Nhanh lên, nhanh lên  
anh nữa lên!

Người ấy chấm một cái, thế  
ngày mai thành hàng vạn,  
ng triều cái chấm. Mỗi một  
trong người ấy viết ra, sẽ có  
vạn, hàng triều độc-giả  
...

Vậy những ai đã cầm đầu ở  
n phố-này, ai đã làm rung  
ng hoàn-eau bằng những bài  
tong sự vi-dai, ai đã làm xôn-  
o dư-luận của thế g òi?

## ở báo đứng đầu các t-quan ngôn-luận thế-giới

Nếu Fleet Street là trung tâm  
của báo-giới hoàn cầu thi  
tôi đến một tờ báo то nhất  
t ể g iờ người ta phải kề ngay  
t bao *Times* của Anh xuất  
t ờ ngay con đường Fleet  
Street ấy!

Tuy bao *Times* năm 1939 xuất  
t ờ hàng ngày trên dưới có 21  
t sô - nghĩa là một con số rất  
so với số xuất bản của nhiều  
t khác — nhưng ai này đều  
nhận tờ báo ấy đáng đứng  
u các co-quan ngôn-luận của  
Thế-giới và dân Anh coi bao  
như một trường học cho  
áp-hết-hay-dáu-Anh.

Năm 1940 hai việc quan-hé  
t ỷ ia: Lord Rothermere, 73  
t ổi, người cầm vận-mệnh bao  
*Times* và nhiều tờ báo khác  
t Anh từ trần ở Bermudes,

một đảo của Anh trên Thái-  
binh-dương và việc phi-cô Đức  
sang đánh phá Londres và ném  
bom xuống phà vỡ tòa bao «Ti-  
mes» ở Fleet Street.

Lord Rothermere là một người  
có quyền lực rất mạnh ở Anh  
và thuộc vào những hạng người  
mà thiên-hạ đã gọi là các «ông  
vua báo-chi Anh»!

Tờ «Times» — tiêu-biển cho  
báo-chi Anh — ra đời được 157  
năm nay: từ 1er Janvier 1785.  
Lúc đó còn lấy tên là *Daily  
Universal Register*. Người sáng-  
lập ra nó là John Walter, một  
người thư-ký c a băng bảo-hiểm  
Lloyd: Walter đã buôn thua  
bán lô mài và bị kiện nợ rồi  
sau mới đánh liều ra tờ báo  
này Thoát đầu làm việc đã phát  
đạt ngay! Bốn năm sau, đúng  
1-1-1788, tờ báo «Daily Universal  
Register» đổi tên ra là báo  
*Times*, một cái tên ngắn hơn và  
kêu-kè hơn. Số báo đó là số 940.

Từ đó cứ tiến lên mài và khi  
Walter II, con John Walter, nối  
nghiệp cha vào năm 1812 thì tờ  
bao «Times» đã là tờ báo có  
thể-lực nhất nước Anh rồi!

Nhưng lúc đó có mấy tờ báo  
khác ra cạnh tranh và đáng sợ  
nhất là tờ *Morning Post*. Walter  
II là một người tinh khôn  
nên vội vã kiểm ngay cách  
thắng-tất cả các kẻ địch c a  
minh. Vừa may, có một tay kỹ  
sư Đức tên là Konig ở Berlin đến  
tim Walter II để đam bán cho  
ông một cái máy in chạy băng  
hơi nước, một cái máy rất mới  
lạ có thể in ra trong một giờ  
một số báo nhiều ngang số báo  
c a tất cả các báo ở London  
t trong một ngày. Tức thi Walter  
II cho đặt cái máy in c a  
Konig vào tòa bao và in thử tờ  
bao «Times» của mình

Các thợ trong tòa bao «Times»  
cho rằng nếu Walter II dùng  
cái máy mới đó để in báo thì  
họ sẽ thất nghiệp mất nên họ  
cực lực phản đối, họ lại còn  
đến đập gãy tan tành cái máy  
in c a nhà kỹ-sư Đức là khác  
nữa. Konig hoảng sợ vội đem  
máy về Đức nhưng Walter II

đã đã thi giờ xem xét cái máy  
in đó để ít lâu sau sẽ chế tạo ra  
được một cái máy in khác có  
phần tinh xảo hơn nhiều.

Dần dần ông lại khuyến dỗ  
được bọn thợ in c a ông nên  
dùng cái máy in c a ông đã rèn  
theo kiểu c a Konig chế ra.  
Thành thử ông chẳng phải già  
một xu nào cho nhà kỹ-sư Konig  
mà tờ báo «Times» nhờ đó bỗng  
bán chạy hơn trước nhiều và  
thêm thanh thế đến nỗi trước  
kia vào thời thanh-phụ ông, một  
cô phần của báo «Times» chỉ  
đắt có 1.700 đồng mà đến đời ông  
— năm 1817 — thì một cô phần  
tăng lên tới 120 lần nghĩa là  
20.000 đồng một cô phần!

## Hai đại-sứ của Anh trong mỗi nước

Báo «Times» có tiếng đến nỗi  
ông Thượng thư Anh Disraeli  
đã nói:

— Ô mồi kinh đô của thế giới  
chung tôi có hai đại sứ: một  
người thay mặt Anh-hoang và  
một người thông tin cho báo  
«Times»!

Sự thật đúng thế vì báo  
«Times» kheng cần gi đến sự  
chi tiêu phi-ton. Các phong viên  
của báo này ăn lương hậu nhất  
thế giới. Ông chủ bút an-hang  
thang một sô lương ngang với  
sô lương c a ông Thủ-tướng  
nước Anh và các ngươ. thông  
tin của báo «Times» có toàn  
quyền chi phi rất nhiều tiền,  
miễn là được việc.

Năm 1900, dân Tàu nỗi loạn ở  
Pékin, bác sĩ Morrison — thông  
tin viên của báo «Times» — đờ —  
tiêu mất 25 000 bạc trong vài  
tuần lễ và sau hết àm tòa cho  
bao «Times» mất 5 vạn bạc chỉ  
kè rieng về tiền điện tin

Năm 1905, giữa cuộc Nga-Nhật  
chiến tranh, báo «Times» sám  
lùn một chiếc tàu thủy to lớn  
có đủ đò dùng khi cự và thủy  
thủ đò cho các thông-tin-viên  
của tòa bao có thể đến tận nơi  
xem quân Nhật và quân Nga  
giao chiến với nhau trước Port-

# Những chuyện vặt về đời những tay viết báo trú-danh

của NG. VĂN-HOA

Tranh vẽ của Nguyễn Huyễn



Nghè báo, hơn hẳn tất cả những nghề nào khác, có những cái nhục luôn luôn đúng ngấp nghé những người làm nghề. Những người làm nghề trong ở tài minh trước nhất, nhưng cũng còn trông & sự may rủi của đời. Có bao người có khiếu làm báo, có tài hơn người mà lú: nào cũng vất vả linh đình trong khi bao kẻ tài không học kém chém chẹn lèu giữ chức quan trọng trong tòa soạn. Bên Pháp, có khi một tòa soạn có tài mà chỉ vì một viên trợ bút viết bài quốc dân không tán thưởng bị nhào dò trong nửa tháng. Người ta kể chuyện hồi tòng thống Doumergue còn làm báo, bốn tòa soạn bị lật đổ trong 2 ngày. Lại có khi tờ báo vỉ nói chuyện ngay thẳng quá bị bọn đối phương công kích tóm giết viên chủ bút và bùa vào phá nhà báo và vứt báo xuống sông. Kẽ từng đời những tay viết báo có danh ra đây là một việc không thể nào làm được. Cháng tôi chỉ

## TÙ CHUYỆN “TỘI CHIU” ĐẾN SỰ TIẾN BỘ CỦA LÀNG BÁO NHẬT

xu trich một vài chuyện ngộ nghĩnh về đời làm báo của vài cây bút trú danh, các bạn cũng có thể tạm biêt cái vinh, cái nhục của nghề báo ra thế nào :

### Tội chịu

Ông Henri de Noussane, về thế kỷ XIX là chủ sỹ nhiều tờ báo nhưng báo nào của ông cũng nghèo. Một hôm ông đến tòa soạn với vã và có vẻ nghiêm trang lắm. Ai cũng đợi một tin gì quan trọng. Ông lảng vê mặt quan trọng thực, nói rằng :



— Thưa các ngài trong tòa soạn, tôi vừa được một tin rất đáng tiếc: một ông trợ bút báo nhà vừa dám ra chỗ trị-sự hỏi tiền lương ở người giữ két. Đó là điều tôi rất quan tâm và lo lắng.

Ông nghỉ một lát rồi nghiêm trang hơn, nói tiếp:

— Tôi không muốn biết người phạm lỗi ấy là ai nhưng tôi nói lẩn nẩn để các ông nhớ mãi nỗi rầyia: nếu một việc như thế còn xảy ra lần thứ hai tôi sẽ đuổi cả tòa soạn, không tiếc !

Nói rồi ông trịnh trọng dì ra cũng như ông đã nghiêm trang dì vào.

### Khó nghĩ

Henri Béraud, một cây viết cột trụ của Gringoire (Pháp) những lúc nhan rời thương hay ngồi kẽ chuyện với bạn hữu về những nỗi hàn vi của mình. Ông vốn có tài nhưng lúc ấy chưa ai biêt. Ông chỉ có một cái áo vàng và chỉ tài việc đì chạg giãy mà thôi. Một hôm đó, quả, ông liều vào nhà báo nợ xin một chân phóng viên quên. Ông Réraud nói :

— Người ta giao cho tôi viết một cái tin báo ông Henri Bordeaux tới kinh đô quận Gironde. Tôi bèn để lát bài ấy là: Ông Bordeaux đến Bordeaux

## Giết nó đi, để làm gì!

Bây giờ đến chuyện những ông viết truyện dài cho các báo hằng ngày và các báo hằng tuần. Ai cũng biết Alexandre Dumas là người viết nhiều nhất. Truyện dài ông để lại bây giờ có đến hơn 100 bộ. Người ta kể chuyện rằng lúc sống ông viết cho ba bốn tờ báo một lúc mà không một cái là ông đến viết chuyện dài.

Alexandre Dumas bên ngoài ra một mèo rất khôn khéo là cứ kéo dài câu chuyện cho trường giang dài hải ra. Đại khái như hai người bạn gặp nhau :

- Thế nào ? ai dãy ?
- Tôi dãy.
- Tôi là ai ?
- Tôi là tôi.
- À, anh dãy à ?
- Ủ, tôi dãy.
- Thế nào anh thành công chưa ?
- Đã.
- Thật ư ?
- Chứ lại không à ?
- Thế thì hay.
- Hay thật !
- Bây giờ ta ngồi nói truyện nhé.

— Ủ ta ngồi nói truyện v. v. Cố nhiên là những giọng chủ ấy đều phải tinh tiến. Đã đánh lá như thế không làm cho các ông chủ báo vui lòng một tí nào.

Họ bèn đồng lòng viết cho Alexandre Dumas một bức thư hẹn rằng những giọng nào chỉ có 6 chữ trở lại thì chỉ tinh nửa giá tiền thôi.

Alexandre Dumas đương đọc bức thư ấy thì có một người bạn đến chơi. Vừa dãy cửa vào, ông bạn thấy Alexandre Dumas cầm bức xóa lìa lịa mà miệng thi lầm bầm chửi rủa.

Người bạn liền hỏi :

— Anh làm gì thế ?

- Tôi giết nó.
- Giết ai ?
- Giết thằng Grimaud, để nó làm gì vô ích.

Ông bạn đương sợ thay cho người bạn sát nhân thi Dumas tiếp :

— Anh tính, để thằng Grimaud làm gì. Tôi đặt nó đè nỗi toàn những câu hai ba chữ mà bây giờ chủ báo họ lại không trả tiền những câu hai ba chữ, tôi còn dãy làm gì vô ích. Thà cho các vai chính nói còn hơn!

NGUYỄN VĂN-HOA

## Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nữ trang mới chế 1942, bông, vòng, chuỗi pendentifs nhẫn ngọc thạch thử thiệt. Vòng nửa mặt nhẫn hột xoàn mới lóng lánh như kim cương.

**QUẦN CHÚA**  
21. Rue Amiral Courbet Saigon

## HOA MAI - PHONG



Hoa pensée và bạc hưởng biều hiệu vé đẹp quý phái Maiphong giữ độc quyền: Mua biều tên trước vì số hoa có hạn

7, Hàng Quạt — Hanoi

ĐÃ CÓ BẢN KHẨP ĐÔNG-DƯƠNG

## Người Xưa

CỦA VIỆT THUỜNG

Một công trình khảo cứu hiếm có về lịch-sử, một tài liệu văn chương quý giá.

Các bạn phải đọc :

## NGƯỜI XƯA

đã thường thức cái tình hoa của lịch sử nước nhà trong thời dĩ-vãng. Tác-giả Việt-Thường đã tận tụy trong 10 năm để biến các bạn một quyển sách quý trong rừng văn học...

Sách in giấy bẩn, bìa 2 màu, có 2 tranh phụ-bản của họa sĩ Phi-Hùng và Phạm-viết-Song

Giá 0\$70

C. I. P. I. C.

Hanoi xuất-bản và phát-hành

## Thuốc ho gia-dinh

đã cung cấp ở các hiệu thuốc lớn

Mỗi gói 0\$10

TỔNG PHÁT-HÀNH

Nhà thuốc

TUẾ - TINH

Cơ quan khảo cứu thuốc Nam  
53, Rue Auvergne — Vinh

**1942!!!**

Một năm mà cái mỗi đội mũ IMPÉRIAL đã lan rộng khắp Đông dương: Bất cứ lúc nào đội mũ Impérial vẫn thép hơn hết.

## Mũ Impérial

Bộ tinh bột Hội chợ Hanoi 1941

Cần thêm nhiều đại lý các tỉnh  
viết thư kèm tem về lấy  
catalogue tại TAMDA et Cie  
72, Rue wiélé Hanoi, Tel. 16-78  
Đại-lý độc quyền mũ IMPÉRIAL

## lô giấy cái thuyền

chế tạo theo phương pháp mới  
rất tinh xảo Tống phát hành:  
TAMDA et Cie. Viết thư kèm  
tem về lấy mẫu.

## NĂM MỚI

chung tôi chắc  
cho mọi người  
trên thế giới  
hiểu nhau để  
tránh hết  
những nỗi  
bất bình...



Các ngài có  
muốn trở  
nên 1 người  
thượng lưu  
và hữu dụng  
không?

Thật thế, thời  
đại bây giờ là  
thời đại mà  
máy bay, xe  
lửa chạy  
nhanh gần  
bằng nhau.

Nhưng chiếc máy bay không lồ kia sẽ đem đến  
cho ta bao nhiêu tin mới, lạ. Chuyến xe lửa tốc  
hành tối tần kia sẽ chờ từ pherong xa lại cho ta  
biết bao nhiêu thức ngon của tốt...

Thời đại mới, người mới, tiếng mới. Ta đã  
thấy thiệt thòi bao nhiêu, khi ta không hiểu một  
người Pháp, một người Áng-lê  
hay một người Nhật nói. Còn  
giờ sức mạnh bằng khai hai người  
cảm tình với nhau hay hoặc  
cố gắng việc phải trực tiếp với  
nhau mà đều chịu khổ sao  
diễn được ý mình ra bằng lời  
nói: Như ai nấy rõ, hè biết được  
một thứ tiếng mới tức là có  
muôn ngàn lợi mới đưa đến  
cho mình.

Giáo-sư Lê-vân-Lương, Cử nhân văn-chương  
tại Đại học đường Cambridge (Anh quốc) thấy  
chỗ khuyết điểm đó nên đã lập học theo lối  
gửi bài lại tận nhà người học để giúp cho những  
người vi công việc, vi xã xôi, vi thiêu thầy, hoặc  
không tiện theo học đúng giờ cũng có thể nỗi  
hiểu, viết được thứ  
tiếng ngoại quốc  
cần thiết cho moi,  
người, sống trong  
thời đại bây giờ.

Học lớp ANH VĂN  
thì chúng tôi có  
phương pháp ghi  
giọng đọc một cách  
rất hoàn-bì, người  
học sẽ không bao  
giờ phải phản nản



## Tiếng Anh và Tiếng Nhật

Học theo lối hầm thụ

### HỌC PHÍ

1 tháng	3 tháng	6 tháng	1 năm	
Một thứ tiếng.....	\$50	4\$00	7\$50	14\$00
Cá-hai thứ tiếng ..	2.50	7.00	13.00	25.00

**Hạn học:** một năm (học phí phải đóng trước)

Mandat thư từ xin gửi cho :

### M. LÊ-VĂN-LƯƠNG

153 bis, Rue Charron — Hanoi

Hỏi han gì xin định tem giả nhời

về giọng của mình nói mà người ngoại quốc  
không hiểu nữa.

Học NHẬT VĂN thì ngoài những lợi kè trên,  
chỉ trong một thời gian ngắn, các ngài đã có thể  
nói, hiểu và viết được qua đó các iỏi chữ của  
Nhật như Romaji, Katakana và Hiragana. Và cũng  
chỉ trong ít lâu, các ngài sẽ  
hoàn toàn thành một người  
mở, sống hợp với thời đại  
của mình và có thể tự hào rằng  
minh bằng hai người khác (un  
homme qui connaît deux lan-  
gues en vaut deux).

Nhờ sự tö chuc có quy cù  
nên chúng tôi đã tính được  
một giá học phí hết sicc hạ đè  
cho ai ai cũng có thể theo học  
được. Hơn nữa các bài ra cho người học,  
chúng tôi đều châm và dặn dò rất kỹ [càng không  
tinh tiền thêm].

Lớp thử nhất được non ngắn [người] xa gần  
hưởng ứng đã bắt đầu nhận bài từ 1er février  
1942 rồi. Nay vì có nhiều ngày yêu cầu nên chúng

tôi lại nhận thêm  
lớp thử hai và sẽ  
bắt đầu gửi bài học  
thứ nhất ngày 1er  
mars 1942. Vậy xin  
các ngài trong buổi  
tán xuân xin chờ  
bộ quà một dịp may  
biển cõ. Họn púa  
theo học lớp hầm thụ  
của chúng tôi không  
có điều gì trả ngại cả.

## ẤN - ĐỘ

một nước đầy  
về thần bí, loi  
phát sinh của

## Đao Bà-la-môn và Phật-giáo

Từ khi cuộc chiến tranh Đại-Ấn-dô và lan tới đất Diên-đien, một xứ thuộc Á-đô của Anh và nhất là từ khi Trung-giáo-Thache chủ-lịch chinh-phu trung-khanh và Tông-tu-lệnh quân Tàu xuống Diên-đien hội  
đam với các nhà cầm quyền Anh

thì du-luợc khắp thế-giới  
đã chủ ý một cách đặc biệt đến  
nước rộng lớn và đông đúc vào  
hết thế-hai trên thế-giới ở miền  
Nam Á-châu Á.

Nơi đây Á-đô, chắc các độc-  
đà đã đọc qua các sách dia diu  
và lịch sử Á-châu, đều đã biết  
lời nước lớn đó là tung nô  
tiếng trong lịch-sử nhất là từ  
hội-rung-cõi-ta nay và vẫn là  
một thu-bản-cõi của Anh từ hìn  
ba thế kỷ nay.

Bia-thể và sản-vật  
của Á-đô

Á-đô là một bìn đảo lớn ở  
phía Nam Á-cõ bìn tam giác  
phi-Bắc giáp Hi-nma-lan-sơ là  
sây nui vùi giữa Á-đô và Tây-  
lang và chạy dài đến tận hòn  
đảo Áo-đô China & phi-Bắc  
và cách Á-đô bằng eo sông  
lớn Brahmapoutre. Mìn chính  
và đồng-dau-nhat cõ Á-đô là  
Hindousan phi-Bắc Bắc có  
sông Ganga (Hằng hì) và Tây  
Bắc có sông Indus làm giới hạn.  
Mìn giáp bìn đảo là một cac-  
nguyễn-rông (Deccan) bắc gáp  
vây bùi Vindhya và Đông với  
Tây gáp giây nui Giades cao tới  
2.000 thước. Khi hòn Á-đô rất

hở, có gió mùa  
nén có mùa tạnh  
rào và mưa mưa  
nhieu. Á-đô là  
một xứ diện tích  
rộng tới 4.000.000  
cây số và có  
350.000.000 dặm,  
các dòng-sông và  
khoang-sâu rất  
nhieu nhất là gò,

núi Tàu, Nhật, Diêns-đien, V-đ  
nam, Thail-land, Al-Ind, Cao-môn..

Ấn-dô là một miền rất phì  
richu-nen từ xưa đã có nhiều  
dân ở ngoài đền xâm lược. Hồi  
hương-cõi-dân Aryas ở miền  
Bắc Á-đô gần cao nguyên Pamir  
đã di cư xuống phía Nam và một  
phần thi-cõi cao nguyên Ba-tu,  
một phần đến đồng bằng sông  
Indus thăng-quân Dasyous ở đấy.

Đó là thời-kỷ thứ nhất trong lịch  
sử Á-đô. Sau thời-kỷ này tiếp  
đến thời-kỷ toàn-thịnh của đạo  
Bà-la-môn (Brahmanisme) Nhưng  
vi-dao Ba-la-môn nghiêm-khắc  
qua đảng-mị gây ra một phản  
động lực rất mạnh về tôn-giáo đ  
ám cho Phật-giáo của Đức Thích-  
ca phát-sinh và trở nên thịnh-  
vượng (vào đeo tu-thể-kỷ trước  
Thiên-chùa giáng sinh). Sau này  
vua Darius nước Ba-tu cũng  
chiếm một phần đất phia Tây Á-  
đô để sông Indus sáp nhập vào  
đế-quốc mình. Đến đời vua Ale-  
xander Hi-lap cũng sang đeo bộ  
đô Á-đô, để khai-tri bao hộ  
của người Anh với 70 triều-dân.  
Ở Á-đô lại có xứ Bontao ở  
đầu quyền-bắc-đô cõi Anh và  
Xá và xứ Népal là một nước  
vôan toàn độc lập ở các miền  
núi-phía-Bắc. Thủ-đô cõi đế-quốc  
Á-đô là New Delhi nơi Pho-  
vương-tức là Toàn-quyền Anh ဂ.

Á-đô là một xứ có một nền  
văn-minh rât cõ, ngay từ thương  
cõi trong lịch-sử đã thấy nó đến  
Á-đô là quê hương của hai tôn  
g-đo-lon là đạo Bà-la-môn và nhất  
là Phật-giáo một loà giáo-hội lan  
khắp các nước lớn ở Á-châu  
lập, giang mai, hõ cam,  
hột xoài

Từ thập ngũ-thế-kỷ mới bắt  
đầu có người Áo-châu đến Á-  
đô, trước hết là người Bồ-dao  
nhà rô-i đến thập-thết và thập  
hát-thết kỷ mới đến-núi H  
i-lan-Phep, Anh.

Vấn-đề Áo-đô không phải là  
một vấn-đề mới mẻ mà là một  
vấn-đề cũ từ bao-nhiều-năm-nay  
và đã làm lõn-biết bao-giay-mục

## Đức-tho Đường

131, Route de Hué — Hanoi



Chiến-xa Nhật đang rầm rộ qua các phố Manille

và biết bao tâm cơ cho người Anh. Ngày hồi đầu năm 1940, ta đã nghe tin là người Anh có ý muốn cho Án-dô tự trị. Tin quan hệ đó đã làm cho dư luận Anh và Án-dô sôi nổi một dạo. Đến nay, quân Nhật đã chính phục cả xứ Mâ-lai, chiếm Tân-gia-ha đổi tên là đế Chieu-nam và tiến từ biên giới Thái-an đế chém được gần nửa Dân-diện và đang thu bấy vừa rồi có tin là quân tiếp phong Nhật đã tiến được vào thành Rangoon thủ đô Dân-diện, nên vấn đề Án-dô may mắn tranh luận trước Thủ dân nghị viện Anh như lời Tông trưởng coi về việc Án-dô đã báo trước, lại càng được du luận khắp thế giới để ý đến cách đặc biệt. Xét về linh hồn chiến tranh ở miền Đại Á, người ta phải tự hỏi rằng:

« Sau Diér-diện quân Nhật có đánh vào Án-dô chẳng? » Một nhà quan sát về quân sự của một báo Nhật đã nói :

« Năm 1940, chiến tranh ở Đại-tây-duong, sang 1941 chiến tranh lan đến Thá-binh-duong và bước sang năm 1942 Án-dô đương sẽ là chiến trường chính và đó sẽ là nơi chiến tranh kết liễu ». Báo « Trí-tu-Nhật tân-văn » dự đoán về chiến lược của đồng

mình trong năm 1942 này cũng nói quân Anh, Mỹ và Nga sẽ hợp lực để cùng nhau ngăn quân Đức và quân Nhật lén lạc ở Án-dô vì nếu xảy ra việc đó thì chiến tranh có thể coi như đã kết thúc và phần thắng hẳn về phe các cường quốc trong « trục ». Nếu lời dự đoán này là đúng thì có ray mai quả hương cùa đức Phật Tích ca và cùa thánh Cam-đê sẽ thành bài huấn trưởng sau rót gìn quân đồng-minh và quân « trục » vậy.

### Trung-Bac chu-nhât (édition hebdomadaire du T.B.T.V.)

#### TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Tonkin Annam et Laos, Cochinchine, France et Colonies françaises...	8500 4525
Étranger.....	9,00 4,75
Administration et Services publics.....	16,00 8,50

Les abonnements partent du ter ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés aux 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

### Án-dô đã thống nhất được chưa?

Một điều làm cho các nhà cầm quyền Anh bằng lòng và họ vẫn lợi dụng để cai trị dân Án-xa say là sự bất hòa giữa dân Hồi giáo và dân theo đạo Ba-la-môn là hai phái tôn giáo lớn ở Án-dô. Dân Hồi chỉ có 80 triệu, còn dân Án theo đạo Ba-la mâu và các đạo khác có 101 240 triệu. Vì lòng tin ngưỡng quâ mà hai phái này hàng ngày vẫn xung đột nhau. Người Án-dô dem am nhạc hòa trước đem cùa họ Hồi giáo và người Hồi chỉ dem một con bò đầm tiết ở trước chùa của dân Án là cùa gay ra cuoc xung đột có thể có mỗi ít người chết và bị thương ngay.

Cá các lãnh tụ các phái ở Án-dô, y kiêm chính trị cũng không hợp nhau. Nhà lãnh tụ phái Hồi giáo là Ali Jinsah không chịu nhận cho thành Cam-đê nguyên là lãnh tụ phái quốc gia, cái quyền ấy cho Quốc hội, bùa theo cách của Cam-đê lập nên hiến pháp cho Án-dô.

Trước hết, Jinsah, lãnh tụ phái hồi giáo người mà từ trước đến nay vẫn được các nhà cầm quyền Anh ủng hộ để đem ra đổi lại với

Làm gì có ý-nghĩ rộng rãi hay nhở mọn, chỉ có ý-nghĩ đúng hay lầm. Làm gì có lý-trường cao xa hay thấp hèn, chỉ có lý-tưởng để hiểu hay mộng tưởng viễn vông,

Về cải cách, Đông-dương sẽ đổi mới.

Về nền nếp, Đông-dương sẽ theo cõi.

đảng Quốc gia, lại phản đối cả việc cho 35.000.000 dân Án được quyền bùn-miu.

Vừa đây, trong khi hội đàm với lãnh tụ quốc gia Án-dô Pandit Nehru, Tổng tư lệnh Tưởng Giới Thạch có đề nghị về việc Trung Án hợp tác yêu cầu Án-dô cũng ký một hợp ước về quân sự và hai nước lập một mặt trận cung cấp cho chống Nhật. Theo tin Nhât thi Pandit Nehru đã từ chối không chịu nhận các đề nghị của Tưởng viên lê-rang Án-dô ở dưới chế độ hiện hành không có quyền ký một hợp ước quan hệ như thế và đảng Quốc gia Án-dô cũng không đồng ý quay về điều đính với mọi nước ngoài.

Tất cả vẫn đc là ở đó.

Chính phủ Anh cần phải giải quyết cấp bách vấn đề Án-dô và định cho Án-dô trở nên nước tự trị trong phạm vi để quốc Anh

và là một kho người, và là một kho nguyên liệu rất dồi dào. Anh có thể mờ ở Án-dô rồi; nhưng quân lính không những để giữ xứ đt mà lại để giữ cùa sao thuộc địa và cùa noi hòn yến của Anh là Huong-cảng cho đến sòng dae Suez. Nhưng hàng lính mờ ở Án-dô như giông người Sikhs theo đạo Ba-la mâu giông Gurkhas, giông theo đạo Môl, giông Palauas đều là những lính khỏe mạnh cao dàm. Muốn giữ Án-dô và cả miền trung đông, Cận đông, Anh cần phải được người Án-dô hợp tác một cách trung thành và coi việc phòng thủ Án-dô là việc giữ lò quoc. Nếu trái lại, như trên đã nói,

không chịu hợp tác với Anh thì thực là một cái nguy cơ rất lớn cho đế quốc Anh vậy.

Có lẽ lần này vì tình hình quốc tế và quân sự mà chính phủ Anh sẽ phải giữ lời hứa và chỉ may là sẽ thấy Án-dô cung trỏ nên một nước tự trị trong đế quốc Anh như Giả nà đại, Úc đại lợ, Tân-lý-lan chẳng!

BÔNG-LAM

### ÁI-BẮC

Người Việt-Nam muốn tự hào hây coi: 20 vạn QUÂN VIỆT-NAM tung hoành thế trận với 50 vạn quân MÔNG CỘ. Một trận kêu dài ngót 1000 cây số từ NAM QUÂN ÁI qua KÝ-CẤP, CHI-LĂNG, PACH-PĂNG-GIANG, THĂNG-LONG, THIỀN-TRƯỜNG tới giáp giới Chiêm-thanh. Trên đường nghìn dặm, cá chiến sĩ vung gươm, ph ngực mù trời. Ta say sưa theo giờ người xưa trong quyển.

### ÁI-BẮC

hay là thiên anh hùng ca bắt hủ cúa dân-tộc Việt-Nam do THATHAO soạn in theo loạ sách MỸ-thuật, số sách in có hán (đang in) Bia do họa-sĩ Lemur trình bày Giá: 1\$000 một quyển Các đại-lý viết thư giao dịch với M. Cao-há-Thao, Rédacteur au journal Tin-Môi. Bạn nào đặt tiền trước sẽ có sách gửi đến tận nhà.

### TÙ MỒNG MỘI THÁNG CHAP IA CÓ BÁN

### TRẦM-HOA

Sách Tốt của QUỐC-HỌC THỦ-XÃ phê-bình Thư TẾT Thủ Xuân của hơn 50 thư-gia Nhật Bản, Trung-Hoa, Việt-Nam Cồ và Kim sách in giấy đt bìa mý-thuật giá 0\$ 60 có « Trầm-hoa » là có xuân quanh năm

Viết thư cho M. LE-VĂN-HÓE 16 bis, Tiên-Tin - HANOI

## Số báo này để kỷ niệm để tam chúc-niên của F.B.C.N.

Nhưng dù sao nó cũng là một sức mạnh ai cũng phải công nhận rồi. Lão già ở đất này tuy chưa đánh nhau cái bùi hiệu *Sa Majesté la Presse* (Hoàng đế Bé-ha) nhưng đã có một tin nhiệm rất to, một toé lựu đặc biệt, sở dĩ được thè, là vì đời này trọng du luật mà bảo là những cơ quan du luận vậy.

Cõi ngạn la-tinh có câu rằng: *Vox populi, Vox dei*; dân thành túc là thiên ý. Thuận được lòng dân túc là yên được nước; vi thuận ược lòng trời mà lòng dân cõi tên ròn là gì nữa nếu không là dạ luân.

Sao là cơ quan của du luận, của dân, lại lanh thêm cái trách nhiệm giáo hóa dân, giúp cho dân, gần như một nhà truyền giáo, có cái năng lực truyền bá rất rộng, lẽ tất nhiên phải được trọng vào bực nhất các nghề trên mặt đất.

Nói cho phả, nghề đó cũng đáng cho người a hý sinh tần thê và tài sản mà những người nào đầu tiên đặt sự tuyên truyền vào trong tuy nõ kẽ cũng là sảng suối và khôn ngoan vây.

Cái thế lực của báo, nếu khéo biết dùng thì ích lợi cho quốc gia xã hội, không bết bao nhiêu mà kẽ. Bởi vậy chỉ những tay thợ khéo mới biết dùng cái thế lực ấy mà kẽ. Những người không bết cầm cái thế lực kia, gần lây trách nh єm này thực chẳng áng náng ngồi bút oán làm họ cả trường ngôn luận và đầu độc quõe dân là khác.

Pởi thế nghề báo có thể ví với con dao hai lưỡi.

Các bạn! Xin dạo căn thận những bài chung ta nói về chuyện đó trong số này.

T. B. C. N.

## Cai a phiên Sách mới \$300 một chại

Cần dài lý của tỉnh Nam kỳ xin viết thư cho M. Ngô-vi-Võ 58 rue des radeaux Hanoi thương lượng. Đại-lý Haiphong Mai-Linh, Nam định Việt-long, Haiphong Quang-huy. Hà-dông Văn thành 21 Hà Giang-Sinh Huy. Hù-Hương-giang.

### PHÔNG TÍCH • CON CHIM

Bao to trước giá 0\$45 nay 0\$55  
Bao bé trước giá 0\$25 nay 0\$30

### DOANH • CĂN PHÔNG - TÍCH

Bộ 135 grs rước 1\$00 nay 1\$20

### RƯỢU CHỒI HOA-KÝ (nút mít)

Hộp to 135g trước 0\$70 nay 0\$80

Hộp bé 75g trước 0\$40 nay 0\$45

Mong khi thế giới hòa bình sẽ lại hạ theo già cũ.

Tổng phát hành  
Nam Tân, 100 Bonnal, Haiphong  
Kính cáo

dâng để vào tủ sách gia-dinh cho nam nữ thanh-niên làm mót vật quý, vì chẳng những văn viết đặc-sắc, chuyện lại bi-ai mà đến nhân-vật trong chuyện lại là một bài hoc luân-lý về tình mẹ con, ròng vơ và bè bạn... Nữ sỹ Phạm-le-Oanh thật súng-dáng là một hực «thâ-phết trân-anh» có học thức dày dà cả chữ Hán nên mới viết nổi cuốn: «TÌNH LUY»

mà cái tên có khi tưởng lầm là chuyện tình-ai làm thường song có đặc-mới-biệt là hay nhất tèn thuyết hiện nay (1). Vậy xin giới thiệu cùng đọc-giả T. B. C. N.

### Dentifrice Microbicide

Thiếc đánh răng do bác sĩ chế tạo đã được giải thưởng và bằng khen về kỹ thi công nghệ Đông pháp. Bán lẻ khắp nơi

Tổng phát hành!

### HÀNG DỆT PHÚC-LAI

87 89 Route de Hué Hanoi — Tel. 974



GLYCERINA

### PHÔNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

### Y-sý NGUYỄN-HIỀN-MÃO

Ngày nay cũng tiếp bệnh nhân  
tại NHÀ THƯƠNG NGÓ TRẠM  
107, Bd. Henri d'Orléans Hanoi — Giáy nái: 772

Muôn được chóng giàu,  
mua vé sò sò Đông - Pháp



Hồng-Phong viết theo lời cô giáo Nguyễn-thi-Nh. kẽ lại  
Chuyện thật một thiếu nữ lâm lõi kết hôn với anh chồng đốt nát mà sau cảm hóa khuyên khích chồng làm nín thành phản

Chúng ta có thể hình-dung như hạng tướng europe có súng co mõ thường thấy trong các truyện kỵ-hiệp ở dưới dời Khang-bi Ung-kinh nhà Thành, chỉ khác ở chỗ không có những thuật phi-đao luyệt kiêm. Nhưng ở đời này có súng đạn, mà Đồn-kùng-Tin bắn súng gõ lõi lõi. Người ta bão va có tài bách phát bách trúng.

Hình như tên thật là Hai Chi bay Chi, con một gia-dinh Việt-Nam sinh trưởng ở Biên-nô và chuyên nghề chở cá. Có người nói là con

một nông-gia bình thường ở Châu-dốc. Thuở nhỏ-học phép gồng với mấy người chà-và Châu-giang, búa bô đao chém không đứt thịt. Lại tim mây thay võ-cử từ Quảng-ngãi Bình-dịnh vào, luyện-tập võ nghệ. Sau lên Biên-bô sinh-nhai, nhờ có gông có võ mà được các nhà ngư-nghiệp dùng làm đầu-nạn để quản-xuất bon người làm công chài-cái, sống như ở các lich-thanh, người ta thuê mây tay du-côn anh chị đứng bên xe ô-tô chở khách vây.

Nhưng lúc còn làm ăn từ lõi ở Biên-bô dã nổi tiếng là một hão-hór, một thủ-doạn cao-cường ở trong làng chơi đao búa và thi nhau hòn kém ở chỗ nhiều it vết dae hay sẹo mặt.

Không bao lâu, vi một chuyện ganh hờn khi gi đó không biết, Hai Chi phạm luôn hai án sát-nhân, phải bỏ việc làm đi trốn tránh lẩn lút. Nhưng kiều mây tay lầu-là & dào Corse, giết người rồi trốn biệt lén ở hang núi rừng sâu, Hai Chi có lần phải chui rúc vào những hò bui hiểm hóc cả tháng, chỉ sống bằng rẽ cây.

Nhiều khi chỉ còn cách một sợi tóc thi vướng mình vào lưới lạp-nã.

Thế mà rồi va cù-hợp dô-dé thành một đám lục-lâm có sáo-huyệt, có khí-giới, tự mìn dùng làm đầu-mục. Họ uống máu ăn thè với nhau, rập theo khuôn mẫu bội Hông-môn và Thân-dị-hội của người Tàu bi-mật lõi-chức sau hòn Mân-Thanh vào làm vua Trung-quoc. Hai hội-dâng ấy ở trong nước Tàu có mục-dich nhất định là phản Thành-phục Minh, nhưng rồi truyền di cho những người Tàu kiêu-củ các xú-thuộc miền Nam-dương, dần biến hóa ra phe cánh nghi-tiết cho phường du-côn anh chị. Phải biết lâu nay

nhà nước bảo-hộ đã giẹp yên, và lại trinh-dâng-đảm-trí cũng dâng-tán-tới thay đổi; mười lăm hai chục năm vè trước thi khắp xứ Cao-miên và Nam-ky, di dâu cũng nghe nhắc đến Thiên-dị-hội.

Bọn cuôp do Hồi

Chi cầm đầu, chuyên việc lâm lõi ở trên sông ngòi. Nhưng thuyền buôn bán hoặc chở cá chà lúa từ Biên-bô đến các tỉnh quanh vùng Hậu-giang thường bị gấp gõ hiết-bại. Va đập và sai khiến bộ-hạ ái làm thành công những việc bạc vạn luon luon. Dân làng và lính tráng ra sức tập nã bắt gao, nhưng thường chỉ đặt tròng vào cổ mây tay sai mà, còn bắn-thâu và thì mười lần bị vây, mươi lần thoát hiềm, nhõ có ngón bắn tài, gân guốc, nhanh nhẹn, lại khéo quyến lôi cái trang.

Theo lời mây kẽ tay sai bị bắt đã khai trước nhà chay-áu-trach, thì người đầu-mục của họ giỏi võ-ngoại, gan lì, tuy có tính nóng nảy say máu, nhưng xù với bộ-hạ bao giờ cũng ăn cǎn, tử-tế, nhiều lúc tự gánh lấy mọi phần nguy hiểm vào mình; nhất là khinh tài trọng nghĩa.

Vì thế mà bộ-hà gọi  
và là Đơn-hùng-Tin,  
một tên hão-hán ở trong  
truyện Tân về buổi đầu  
nhà Đường, ai cũng xem  
truyện Thuyết Đường,  
chắc hẳn không lạ.

Đời sống giang-hồ  
cường đạo của và có cái  
tên Đơn-hùng-Tin từ  
đó. Lâu ngày thành  
quen, người ta nghe  
danh và bằng xước-hiệu  
ý ấy thôi; tên thật không  
còn mấy ai để trong tri  
nhớ.

Hành-lang và khi ăn  
khi hiện rất quái. Cố  
độ, nhà chúc-trách Cao-  
mién-tưởng bắt được  
tướng cướp Đơn-hùng-  
Tin ở Biền-hồ nhưng  
sáng hôm sau lại nghe  
tin đồn qua Đơn-hùng-  
Tin vừa mới vào nhô ra  
ở một lăng và hét  
Châu-dốc.

Người ta đã điều-trá ra Đơn-hùng-Tin có  
đảng vũ và tai mắt khập noii; những thuyền  
riêng của và dè ô, dè di, dè dùng vào việc  
cướp bóc chuyên-chở, từ Biền-hồ xuông Hậu-  
giang, rải rác trên mặt sông to lạch nhỏ,  
không biết bao nhiêu chiếc mà nói. Thuyền  
nào cũng có mặt nạ bẽ ngoài là thuyền buôn  
bán hay chài cá hiền lành, nhưng bẽ trong  
nhó chính là một sào huyệt lục-lâm, mà thường  
có hai đáy. Ta thấy trong khoang chồng chất  
hoặc bao lúa hoặc sọt hàng hóa, đèn sắt và  
thuyền, tuồng thế là hết; không ngờ dưới  
đó còn có một đáy đê cát đụng-khi, có  
lúc nhô cả người ta cũng được. Chai thuyền  
« bung chửa » chúng tôi vừa kè ở đoạn trên  
là một chứng cứ.

Và có một vài tính cách quái lạ, khiến  
người ta nghe mà phải sững sốt.

Những người được biết nhiều chuyện về  
và, kể lại một vài giai-thoại cho nghe, chúng  
tôi trả lời chừng như được đọc một hồi nón  
trong truyện « Giang hồ nghĩa hiệp » của  
Bát-tiểu-sinh.

Có lần, bà đã khoảng được một mẻ bạc  
vàng ở miến Rạch-giá, vội vàng trở về lập-bô



nạp kboản trong tri định  
nhà thề nào chẳng được  
đại ca khen ngợi rồi  
chia phần xứng đáng?

Trái lại, họ bị một phen  
kinh khủng hết via, khi  
thấy đại-ca vung tay  
hất tung đồng bạc, rút  
phẳng súng lục ra, hai  
mắt trợn trừng xéch  
ngược, đầy vẻ thịnh nộ:

— Ai bảo mấy đứa bay  
di lấy của nhà ấy?

— Đại-ca trác mắng  
thật lè, mấy em không  
thể hiểu nổi. Đã làm cái  
nghề cướp bóc thiên hạ,  
hết thấy chỗ nào hờ cơ,  
minh có thè chớp được  
thi chóp, sao lại còn  
phân biệt nhà ấy hay  
nhà khác.

Như con thú giữ gầm  
thết tung hùng, Đơn-  
hùng-Tin điếm mũi súng  
vào mặt tên bộ-hà vừa  
trả lời, và nói dồn  
tiếng:

— Những nhà cày cấy hoặc buôn bán đứng  
đắn ngay thật mà nên giàu nenn có, minh dù  
kè cướp mặc lòng, không được tham lam  
xâm phạm đến của người ta, nghe chưa?  
Muốn sống muôn tốt, ngày mai phải đem dù  
số trả lại người ta, và nói rằng chỉ tiền của  
não là ra bát chánh phi nghĩa thì Đơn-  
hùng-Tin này mới lấy.

Thế rồi va móc tiền lúi cho mỗi người hai  
chục, gọi là đèn công khó nhọc, còn số tiền  
to tát kia sai bộ-hà đem trả lại tận nhà sự chủ,  
không thiếu một xu.

Có lẽ tại cái cử chỉ là lung như thế, mà  
Đơn-hùng-Tin được tiếng với dân em bộ-hà  
là người khinh tài trọng nghĩa chẳng?

Một hôm, va phải trốn nạn tập vĩnh nguy cấp,  
đến nương náu ở một làng bến cạnh Nái-Sập  
(thuộc tỉnh Long-xuyên), nhưng thao thức  
không thể ngủ được, vì nhà hàng xóm có  
tiếng dân-bà khóc rung rít cả đêm, ý chừng  
có việc gì đâu đó.

Tảng sáng, Đơn-hùng-Tin lẩn mò sang,  
mượn có người lở độ đường, xin bát nước  
uống, đê lán la làm quen, dò hỏi sự tình.

(còn nữa)  
HỒNG-PHONG

## Truyện giải - tri

### HÀN THUYỀN

Mỗi quyển giá đặc biệt 0\$40

Mới có BẢN:

TRÁNG SĨ BỒ ĐỀ ('I)  
của Ma- Vén

SẮP CÓ BẢN:

TỜ DI CHÚC

truyện trình thám của B.H.P.

71, phố Tiên Tsin — Hanoi

Ba tác phẩm vừa in xong:

OAN TRÁI

Một thiên tình, sử lâm lý và thông thi.  
Một cuốn sách xã hội và gia đình do cây  
bút THANH - CHUNG phác tâp bằng tài cả  
những thư: trang, những ca-le, phác tâp  
trong tình trường. Sách in đẹp, dày ngọt  
200 trang  
Giá 0\$70

Hai người đàn bà

của BĂNG PHI

Một cuốn phim phổ diễn rõ rệt phong cài  
mẫu thuẫn của hai người đàn bà mới và  
cũ cùng sống trong một thế hệ. Một tác phẩm  
rất hay và rất yêu quý của hết thảy mọi  
người  
Giá 0\$100

Một linh hồn đau khổ

của BĂNG TÂM

Nó là những tiếng thán oan của một con  
tim đẫm máu hay là một hình hóng bất diệt  
của tình yêu. Sách in rất mỹ thuật dày 200  
trang, Giá 0\$70 — (chiết phi mua mỗi quyển  
thêm 0\$15)

NHÀ XUẤT - BẢN VĂN - HỒNG

Directeur : ĐÔ VĂN HỒNG  
80, Rue de Sinh - Tứ - HANOI

8 FEVRIER SẼ CÓ BẢN:

Hoa - Mai sò Tết

TỨ CON MEO MẶT NGỌC

của Nam - Cao — Giá 0\$20

Xuân mới sắp về, rừng mai đầy hoa  
mùi, man-mặc như tuyệt phô đầu non,  
mùi hương hổi cái thi vị của mèo  
xuan, các bạn đón nén eo cuồn Hoa-  
Mai sò Tết, truyều rất vui, có tình cách  
mùa xuân, có niềm tranh mǎu, in rất  
quy-thuật

KHI MÈO NHỎ VÌ NGỎ LẨU  
ĐI XA, THÚC ĐÊM, KÉM ĂN  
MẤT HUYẾT

CƯU-LONG-HOÀN

Võ - đình - Dân

Tổng phát hành toàn xứ Bắc-kỳ

Ai Lao và miền bắc Trung-kỳ

Éabl'ssements VĂN - HÓA

Có bán thuốc VĂN - BẢO

chữa bệnh liết-dương. Thứ

cho đàn ông và đàn bà khác nhau

Bóng hạnh-phúc

Truyện dài tám-ly

của Lê-Văn-Trương, giá 0\$60

Ai muốn hưởng hạnh-phúc

hoàn toàn — Ai đã vi làm lố

lâm tan-nát hạnh-phúc của

mình — Ai muốn gầy lại hạnh-

phúc đều nên có cuốn Bóng

hạnh-phúc của Lê-văn-Trương

Nhà xuất-bản CỘNG - LỰC 9 Takou Hanoi

**IC-LAN** ! IC-LAN ra đời !  
Bắp IC-LAN rẽ tiền và tiện-lợi !  
Lòng IC-LAN biến-hóa vô cùng!  
Bắp IC-LAN cần thiết cho hết thảy  
mọi người.

Bây giờ giày đắt mực khan, ai cũng nên  
có một cái bằng IC-LAN để biện chép tinh  
toán hàng ngày. Chỉ trong nháy mắt nết  
chir sẽ biến hết theo ý các ngài.

Bắp IC-LAN không cần giày mực mà  
đang được mài mài.

Gia quay áo: 0\$20. ái nhô, 0\$35 cái nhón  
TỔNG PHÁT HÀNH: **TAM-ĐA & C°**  
72, Rue Wielé, HANOI — Tel.: 16 78

CHI-CỤC TẠI HAIPHONG:

**TAM-ANH** — 9, Bd. Bonnal  
Cần đại-lý khắp nơi, viết thư cho TAMDA & C°

Đại-lý bán buôn :

**Chi - Lời 97 h ng Bō - Hanoi**  
Cần đại-lý khắp nơi, viết thư kèm tem về lấy mẫu tại  
Tamda et Cie

CÁC BÀ SANG TRỌNG KHEN

## Phan Murat

THƠM NHẸ NHUYỄN DỄ ĐỒI

Lâu phai, dùng ngang hàng các  
hàng phẩn danh tiếng ngoại quốc  
Có thứ hương, trắng và da  
người. Bắp kháp nói, 1 hộp 1\$20

MUA SỈ DO :

Etablissements VÂN - HÓA  
số 8 phố Hàng Ngang, Hanoi

ho lao

mỗi ve uống một tuần thi giá 12\$00  
Tùy theo bình uống 1 hoặc 2 hay 3 tuần

Trong hộp có hai thù  
thức uống: 1 thứ uống nhuộn trường dưới đóm  
trong phải ra đại trường: 1 thứ bồ phổi trị ho  
Vày ai muôn mua xin viết tho de:

**M. Nguyen - van - Sang**  
(Cửa Hàng-Gia-le, lồng Tân - Quới (Cần - Thơ))

Boîte postale n° 10  
Muoi mandat hoac bằng cách lanh hóa giao ngan  
cũng đặng.

**ĐÃ CÓ BÁN KHẨP XƯỞNG ĐÓNG-PHÁP**

## Bốc Đồng

TIỀU-THUYẾT CỦA BỐ - ĐỨC - THU

**Bốc Đồng?**—Nhưng Bốc Đồng là gì?

—Đương yên lành ở nhà đản-pđung  
xách va-ly chạy ra ga **Bốc Đồng**.

—Mỹ người ngồi uống chè, nói  
chuyện văn-chương. Tướng không  
còn cách tiêu khiển nào tao nhã,  
hiền lành hơn. Một người kêu  
buồn. Cả họa kêu buồn. Họ gọi  
rượu uống đến tuy-lý rồi đập phà  
**Bốc Đồng** — Láng thang nõi phô  
không định di đâu, ngẫu nhiên  
mấy người gặp nhau. Thế là  
họ này ngay ra ý cùng nhau di  
hành lạc **Bốc Đồng**.

Đó là những hành vi khác thường  
của những danh sĩ ở Hà-nhàn  
Giá 0\$70 — Cuối 0\$21

**Nhà xuất-bản Nguyễn - Du**  
Voie 206 bis N° 11 — Hanoi

MỘT CÁI TÊN ĐỂ ĐẦM BẢO GIÁ  
TRỊ NHỮNG SÁCH CÁC NGÀI MUA

nhà xuất bản

**Lê-VAN-TRƯƠNG**  
38 — Gustave Dumoutier — Hanoi

Ngoài những tác phẩm của nhiều  
văn sĩ thi sĩ nổi tiếng sê-mở một  
Tủ sách NGƯỜI HÙNG

đã lần lượt xuất bản những tác  
phẩm văn chương của Lê-van-  
Truong. Quyển rẻ nhất cũng  
bán 0\$90. Sách dày xếp đặt bì  
những họa sĩ có tài. Ai muốn  
giúp một công cuộc hữu ích,  
giá tiền trước thi xin tính:  
6 quyển 4\$50, 12 quyển 8\$00.  
Sách đều có chữ ký của giả  
và phát hành vào khoảng 15  
đến 25 mỗi tháng. Tác phẩm đầu  
tiên trong tủ sách *Người Hùng*

**SƠ SÓNG**

Xã hội tiêu thuyết sẽ xuất bản  
vào tháng février 1942, giá 0\$9

**Sách Mới**

## KÈ SI TÌNH

Thi-thuyết của LÊ-VĂN-TRƯƠNG

Những ai chưa hiểu tình là lụy,  
lụy là giỗ, những ai đương  
thúc thẩm trongborg tối, những  
ai đã hành phúc bay qua hay  
không giữ nổi, đều cần phải đọc  
**KÈ SI TÌNH**. Ở đây các bạn sẽ  
thấy lòng minh phơi rẽ trên  
trang giấy.

Giá 0\$75

## NẮNG

Tiêu-thuyết của LAN - KHAL

Ít là một cuốn tiêu-thuyết mà  
tác giả đã viết trong bốn năm  
ròng. Nắng là sự mờ tả một tâm  
hồn suối đời noi theo một lý  
tưởng chẳng thể thực hiện trong  
trần thể, một lý tưởng quá cao  
đẹp hồn thành một sự không  
tôi-tôi nữa. Văn viết theo một  
thể tài rất mới lạ và sayตรา  
ly kỳ.

Giá 0\$6

Hai cuốn đều do Hương - Sora  
97, hàng Bóng Hanoi, xuất bản

**DÀN BÀ LÀ 1 BÔNG  
HOA THƠM TRONG**

## GIA - ĐÌNH

Vày quý bà quý cô muốn lúc  
nào bông hoa đó cũng được  
tươi thắm để bảo-dâmn cho  
hạnh-phúc già-dinh, thì nên  
đeo heo cược

## CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc  
màu-nhiêm để làm cho quý bà  
quý cô tươi trẻ mãi mãi.

Crème MONA dùng sữa sang sác  
dẹp, eo đặc-tinh chúa được  
những nốt tàn-nhang, trứng cá  
v.v.

Tổng-phát-hanh: Pharmacie  
Moderne 25, Francis Garnier  
Hanoi.

Đại-lý bán buôn: TAMDA et  
Cie 72 Rue Wielé Hanoi.

Có trứ bán tại G.M.R và các  
hiệu lớn

GIẤY CỦA NHỮNG NGƯỜI LỊCH SỰ  
**PHÒNG TÀI**  
43.  
RUE DES PIPES HANOI



Phòng-tich con chim

**SAVON DENTIFRICE**

**KOL**

**BỘT NHIỀU MÙI THƠM  
DIỆU LÀM CHO RĂNG  
TRẮNG VÀ BỀM CHẶC  
CÓ BẢN KHẨP NƠI**

Depot pour le Tonkin.  
Etablissements VÂN-HÓA 8 Cantonais Hanoi  
Dépôt pour la Cochinchine:  
Etablissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

Lieu một bát uống 0\$25  
Lieu hai bát uống 0\$45

**VŨ-BÌNH-TÂN**

an từ kinh tiền năm 1926  
173 bis Lachtri y, Haiphong

Đại-lý phát hành toàn tỉnh Hanoi, Am  
hà 13 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi. Đại-lý  
phát hành khắp Đông-duong, 108 phâ  
Quanai Haiphong, Cát linh 100 dai-lý  
kiếp các lâm Trung, Nam, Bắc-kỳ, Cao  
mu và Lào có trại cái bắc trên.