

DÙ "MỸ-THUẬT" làm tôn thêm vẻ  
lịch-sử của bùn gác

DÙ KIỀU NHẬT, GỘNG TRÚC

Lớp-Tua. . . . . 3\$80  
Lớp-Lụa, hạng Luxe. . . . . 4\$50  
Lớp Satin, hạng Luxe . . . . . 6\$00

Gửi C. R. d' khắp nơi — Giá cả thêm \$030 một chiếc.  
Các cửa hàng này viết thư về hỏi giá đặc-biệt riêng.

LE LOUVRE 70 ter, Jules-Ferry  
HANOI

● Một tứ đờ mờng rất lịch-sử trong mùa cưới:  
● Một thứ quà biếu rất quý-giá trong dịp tết:

TRANH-ẢNH "MỸ-thuật"

vẽ sơn (PEINTURES), thuốc màu (AQUARELLES)  
của các họa-sĩ có biêt-tài. Các bức thư . . . 1000-H

Chuyên nhận vẽ TRUYỀN-THẨM

Có cách gửi rất tiện cho khách ở xa

LE LOUVRE 70 ter, Jules-Ferry  
HANOI

CAM-TÍCH-TÁN  
ĐẠI-QUANG

ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG  
28, phố Hàng Ngang, Hanoi — Giấy nói 808



DẦU VẠN-ỨNG  
« NHI THIỀN-BƯƯỜNG »

về nhuần mới cải trang lại thử  
giấy hao ngoài rất mỹ-thuật.  
Giá bán mỗi vại . . . . . 0\$24

NHI-THIỀN-DU-ƠNG DƯỢC-PHÒNG  
76, phố Hàng Buồm, HANOI — Téléphone: 849

áo len...

DÙ CÁC KIỀU, CÁC MÀU RẤT THANH NHÃ,  
MỌP THỜI, BÁN BUÔN TẠI HÀNG ĐỆT

PHÚC-LAI

47-59, Rue de Hué, — Hanoi — Tél. 974

Éclat d'Argent  
blanchit les dents

En  
vente  
partout



HỘ KHẨU-DOANH-NGHỀ  
THỦ-TRƯỞNG

LỄ PHÁT QUANH NAM KHÔNG  
BẮNG NGÀY RÀM THÁNG GIÊNG

TRUNG BÁC  
CHUNHAT

# ANH HÙNG và ANH TÀI

Trong một năm trời, người ta có lẽ không  
lát nào nhớ tướng một cách mãnh liệt tới các  
bậc anh hùng của nước như trong ba tháng  
mùa xuân.

Lẽ đó, rất dễ hiểu. Là bởi vì trong ba tháng  
mùa xuân các đình chùa, lăng miếu trong nước  
đều có tết, có đình đám, có kỷ niệm.

Mà ai lại còn không biết rằng những cuộc lễ  
kỷ niệm ấy hầu hế đều bao hàm những ý  
nghĩa rất hay: ý nghĩa ấy có thể hay vì lẽ nó  
làm sống lại một phong trào, một tập quán, ý  
nghĩa ấy có thể hay vì hội họp người ta  
lại để nhớ tới sự nghiệp của một ông tò nò;  
nhưng ý nghĩa ấy hay nhất, làm cho ta cảm  
động nhất, chính bởi vì lẽ nó nhắc lại cho  
chúng ta nhớ đến các vị anh hùng của đất  
nước, hoặc đã dũng mưu trí hoặc đã đam da  
ngựa bọc xương để gìn giữ đất nước cho dân  
Việt Nam còn được đến ngày nay vậy.

Những hội hè trong ba tháng mùa xuân đòi  
khi chỉ nguy một ý vui chơi cho du khách  
thưởng xuân và ngoạn cảnh. Nhưng ta phải  
nhận rằng đến những hội hè kỷ niệm các  
danh nhân, tài không khi ngày hội có một cái  
giúy nghiêm huyền bí, có một cái gì nhắc ta  
đến những ngày qua mà dân ta sống một thời  
kỷ mạnh mẽ, những ngày mà lịch sử của ta  
gặt

Thật ta nên lấy làm mừng mà thấy rằng  
những ngày đầu năm nay người mình đã biết  
tạo cho những ngày kỷ niệm anh hùng của  
nước mère về thiêng liêng khai kinh. Còn nhớ  
mấy năm trước đây, dưới bờ chánh phủ  
Bình - dàn những ngày kỷ niệm ấy thực  
quá là những trò hề. Vì dù những ngày hội  
như hội chùa Đồng-quang chẳng hạn, ba bốn  
năm trước đây, người ta đi lễ có khi để tìm  
hox hối liều hơn là để nhớ đến đức Quang-Trung  
đã đánh giặc Tôn-sí - Nghỉ cừ dân ta  
thoát khỏi cái ách Tàu đã man tàn ác. Đến  
nay thì hắt: kỷ niệm anh hùng phải là những  
ngày tòn nghiêm, những ngày mà quốc dân  
tự dủ với một tấm lòng sùng kính: người ta  
không ném hoa giấy nhưng phải có một tấm

lòng nhớ đến đất tổ, nhớ đến lịch sử, người ta phải tìm hiểu cách kính trọng anh hùng  
của nước.

Biết kính trọng anh hùng của nước, tức là  
bắt đầu biết yêu nước vậy.

Kính trọng anh hùng không cứ phải nói  
đến tên các vị anh hùng, mà cũng chẳng phải  
là để nhớ tên mấy vị anh hùng rồi đến lúc trở  
về tai bò đây.

Không, ta kính trọng anh hùng là để nhớ  
đến nước ta, nhớ đến tiền-nhân ta; ta nhớ đến  
sự nghiệp của các người, tìm thấy sự cao sang  
trong chỗ hi xả của các người; để cho tâm  
hồn ta được cao thêm; cho ta, nay không thể  
thành những vị anh hùng của tương lai thì ra  
cũng đừng hóa ra những người hèn hạ làm  
nhục lây đến các người đi trước.

Không ai chối cãi: được dân minh it lâu nay  
quả đã để ý đến sự sùng bái anh hùng. Bởi  
thế từ bời cuối năm Tân-ly đến bây giờ, nhiều  
bản-danh nghiệp & day không ngờ nói đến  
anh hùng. Ông Nguyễn-việt-Nam cũng không  
quên viết hai bài dài đăng ở báo Đông - Pháp  
nói về anh hùng, lời lẽ rất đúng đắn, nghe  
được; chỉ tiếc một điều giọng văn ông hùng  
quá thành thử người ta mỵ mị, kêt cục không  
ai hiểu là ông định nói đích về việc gì, mà  
cũng chẳng ai biết ông có phâia biệt bốn chữ  
anh tài với anh hùng ra sao khôn.

Đó là một điều ta nên phân biệt cho rõ ràng,  
và bài này nói về anh hùng, sau sẽ lại không  
tìm hiểu sự khác nhau của người anh tài với  
người anh hùng ra thế nào?

Anh hùng là do hai chữ Anh (英) và chữ  
Hùng (雄) chấp vào nhau.

Anh là một thứ cõi tinh tú nhất trong loài  
thảo mộc còn Hàng là một giống vật tinh tú  
nhất trong loài thú. Người ta lấy hai giống tinh  
tú nhất để chỉ một thượng đẳng nhân có sự  
nghiệp anh liệt, có tài lôi lạc xuất chúng.

Còn anh tài? Anh là có thơm, đẹp; còn tài  
là tài hoa.

Ta có thể nhận đây mà phân ra rằng người  
anh hùng hon hẫn người anh tài. Người anh  
tài chỉ cần là người có tài xuất chúng mà không

cần có sự nghiệp như người anh hùng thì bắt  
nhưng bực anh hùng xưa quốc cảng là do  
buộc phải có sự nghiệp mà sự nghiệp ấy có thể  
thời thế mệt phán.

Lê-thá-Tô, Trần-hưng-Đạo, Napoléon, Hitler  
không thể gọi là anh tài được, ta phải gọi là  
anh hùng. Trần - kẽ - Xương là người có tài  
trong làng văn trào phúng, còn Hồ-xuân-  
Hương là một bực anh tài trong dân thư cũ  
giới.

Muốn theo gương anh hùng ta phải tìm  
cách hiểu nghĩa chữ aphé lung dã. Một khi đã  
hiểu nghĩa chữ anh hùng rồi, lúc ấy ta mới  
nén binh luận đến anh hùng; như vậy mới  
khỏi sai lầm rồi truy nguyên ra, lúc ấy ta mới  
lại có thể biết rằng anh hùng đã ideo ra bởi  
thể hay thời thế đã tạo ra anh hùng

Và vẫn để này chung tôi đã nói rất kỹ trong  
bài «Bài ? Một vấn đề danh bằng xương và  
màu » đăng T. B. C. N. số 82.

Ông Nguyễn-việt-Nam nói rằng «người anh  
hùng lúc nào cũng có nhiều, nhưng lúc nào  
cũng cần phải có người biết để mơi ra.»

Không, nói thế là lầm. Đã là người anh  
hùng thì không cần phải ai mơi cả, cũng như  
không phải chỉ ngồi một chỗ để đợi thời thế  
đến.

Chúng tôi, nhận rằng ông Thomas Carlyle  
đã nói đúng khi viết câu này: «Lịch sử thế  
giới là công nghiệp của mấy vị anh hùng; họ  
đứng trên hết. Ngày người thường; họ làm  
mẫu mực cho những người thường noi theo.  
Những sự nghiệp của họ chính họ tạo ra lấy;  
những sự nghiệp ấy là kết quả hiện ra bên  
ngoài của những tư  
tưởng mà họ đã mang  
trong óc họa nhiều lâu  
nay vậy.»

Nhận như thế không  
phải chúng tôi tin  
rằng thời thế không  
anh hưởng gì đến sự  
nghiệp của người anh  
hùng đâu. Không,  
thời thế trong vấn đề  
này cũng giữ một địa  
vị cân xứng lâm. Biết  
bao nhiêu vị anh  
hùng mà ta kheng  
biết tên tuổi từ xưa  
đã bị mai một rồi chí  
vì không gặp thời.

Hitler, Mussolini,  
Napoléon sở dĩ là

nhưng bực anh hùng xưa quốc cảng là do  
thời thế mệt phán.

Đường về phía «thời thế tạo sinh hùng»,  
Léon Tolstoi hé chằng đã nói rằng: «Không  
ai có quyền sỉ khinh được kẻ khác. Bởi vì ai  
cũng chỉ là người. Mà phần đã là người thì  
chỉ là những đồ chơi của những sức mạnh  
âm u quái dị, hàng học trong vũ trụ. Nhưng  
người mà ta gọi là sinh hùng chỉ là những người  
bị sai khiến bởi những sức mạnh ấy mà thôi!»

Và là: phần đã gọi anh-hùng thì phải tạo  
lấy thời-lịch, trong đó có thời-lịch giúp một  
phản vào sự thành công. Trong công được  
hay không còn là do ở sự may rủi nhưng cần  
nhất là người anh-hùng phải tạo lấy thời-lịch

Bởi những lẽ đó, chúng tôi không chịu rằng  
người anh-hùng của ông Nguyễn-việt-Nam  
cứ ngồi một chỗ đợi người ta ở ra làm việc.

«Anh cứ giờ tài của anh ra, người ta sẽ  
biết anh ya anh sẽ có di - vi mà anh phải có.»

Dù sao chuyện anh-hùng với anh-sai và  
vẫn để «anu-nug tạo thời-lịch và thời-lịch  
tạo anh-hùng» cũng không thể nào giải quyết  
được trong một bài bao ngắn.

Cứ tung tôi, nếu có dịp, sẽ đem câu chuyện  
này ra nói dài hơn. Ngày giờ chỉ biết rằng ông  
Nguyễn-việt-Nam đã nói làm khi viết rằng  
người ta có thể học để trở nên anh-tài được.

Không, người ta không thể học để trở nên  
bực anh-tài được, người ta chỉ có thể học để  
trở nên bực anh-hùng mà thôi - miễn  
là người ấy có sẵn  
khi phách anh-hùng.

Ngày xưa ôi dữ lè,  
đi chiêm bái các vị  
anh hùng, do túc là  
buộc đầu trong việc  
học tập để trở nên  
anh-hùng vậy.

Tuy thế, ta chớ  
trưởng rồng chỉ thê  
rồi dần dần hóa ra  
anh-hùng.

Chúng tôi còn nhớ  
lúc ông d'Annunzio  
thi-hanh lâm-liệt của  
nước Ý, lúc bị bom  
(xem tiếp trang 34)

## Hai muôn mặt?

Không, người ta đã làm và  
lần to, muốn biết ái tình  
có mấy mặt, hãy xem thiên  
cảo - luận

## ái tình mấy mặt?

của Vũ xuân Tự  
bắt đầu đăng T. B. C. N. từ số sau



ảnh Trần định Nhung  
Trên cầu Thủ-húc, một ngày xuân, thiên hạ lắp nập di lễ

## Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng

Vậy ngày rằm tháng giêng là ngày gì mà việc lễ Phật lại gây được phúc quả hơn cả lễ Phật quanh năm?

Gây được nhiều phúc quả, điều đó thật chưa hiểu vì lẽ gì. Nhưng điều chắc chắn là lễ Phật ngày rằm tháng giêng thi vui vẻ hơn hết.

Vừa ăn Tết xong, người ta chưa phải bận rộn về công việc làm ăn cho lắm, lòng nhẹ nhàng, người thư thái, người ta đi lễ Phật như đi chơi xuân. Người nào cũng vậy, thành ra lại các đình chùa ngày ấy, diễn ra cái cảnh « ngựa xe như nước, áo quần như nêm », tài tử già-nhân lắp nập dưới trời xuân dầm ấm.

Đó là xét theo lý-luận và căn cứ vào thực-te ngày nay.

Xét theo lịch-sử tôn-giáo, ngày rằm tháng giêng, tự nó đã là một ngày long trọng nbiệt nào vui vẻ hơn hết trong một năm.

*Dạo giù* (tức là dạo Giáo hay Lão giáo) cho rằng trong đời có ba vị Thần chủ tể việc giáng phúc xá tội cho nhân-gian.

*Thượng nguyễn* là Thiên-quan giáng phúc cho người ta.

*Trung nguyễn* là Địa-quan xá tội cho người ta.

*Hạ nguyễn* là Thủy-quan giải ách nạn cho người ta.

Tù đời Đường, người ta lễ Thiên-quan vào ngày rằm tháng giêng, gọi là lễ Thượng-nguyễn ; Địa-quan vào ngày rằm tháng bảy gọi là lễ Trung-nguyễn ; Thủy-quan lễ vào ngày rằm tháng muối, gọi là lễ Hạ-nguyễn

Trong ba lễ lớn ấy, lễ Thượng-nguyễn là lễ cầu phúc, xưa được người ta cù-banh long-trọng và sắm-uất hơn cả.

Nhà là về ban đêm.

Đêm lễ Thượng-nguyễn người ta gọi là Nguyễn-tiệc hay Nguyễn-tiệc nghĩa là tối rằm đầu năm.

Sách « Đường-thư » chép :

« Nhán dêm Nguyễn-tiệc, vua Duệ-Tôn nhà Đường sai lâm một cây đèn cao bắc mươi trượng, trên thắp tất cả nấm van ngọn đèn, ánh sáng chiếu ra khắp mọi nơi, gọi là Hỏa-thú, nghĩa là cây lửa. Nhán dâm trong nước kéo tới kính thành xem hội. Cây Lửa đồng như nước chảy. »

Vì thế đêm Nguyễn-tiệc cũng gọi là Đèng-tiết, nghĩa là Tết Đèn.

Sách « Đông kinh hoa mộng lục » chép

rằng : Đêm Nguyễn-tiệc (tức đêm rằm tháng giêng) trước cửa Đại-nội có làm rạp, khách du tấp nập, chặt cá đường phố trong kinh thành hắt múa dù tròn, lô-nhô như nấm mọc, tiếng hát tiếng nhạc đưa đi xa hoa mười dặm đường.

Đêm ấy người ta cúng lễ và ăn thuẫn một thứ bánh viên tròn làm bằng bột, trong có nhân ngọt, gọi là phu viên tú.

Phù - vien - tú là món ăn riêng trong đêm Nguyễn-tiệc, nên người ta cũng gọi là bánh Nguyễn-tiệc. Thứ bánh này làm bằng bột viên tròn, cho vào nước nấu, lúc chưa chín thì chìm, lúc chín rồi thì nổi chung là một thứ bánh lợ lùng gợp với người Nam-chung

ta. Chính là thứ bánh mà nữ-sĩ Hồ xuân-Huong đã vịnh bằng những câu thơ läng lò ý vi :

Thán em vừa trắng lại vừa trên,

Bảy nồi ba chén với nước non,

Rắn nát mặc dâu tag kẽ nặn,

Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son.

Đó là bánh trôi nước mà cũng có nơi gọi là bánh Thủ.

Vì đêm Nguyễn-tiệc nào-nhiệt vui vẻ nhu vậy, nên tác giả chuyện Kiều đã có câu :

Cứa hàng buôn bán cho may

Đêm đêm Hân-thực, ngày ngày Nguyễn-tiệc

(Tết Hân-thực giáp tiếp Thanh-minh vào tháng ba, người Tàu di tảo mộ, gọi là hội Đap-banh quang cảnh cũng náo nhiệt nhu đêm Nguyễn-tiệc).

Năm Trung-hoa Dân quốc Thập-cửu-niên tức năm 1931, Chính-phủ Trung-hoa ìn định

lễ Thượng - nguyễn vào ngày 15 tháng giêng Dương lịch (tức 15 Janvier) mỗi năm và bỏ tên gọi Nguyễn-tiệc ngày trước.

Theo văn hóa Trung-hoa, người nước mình cũng làm lễ Thượng-nguyễn vào ngày rằm tháng giêng như với Đường, và xưa cũng cử hành lễ ấy long trọng hơn hết các lễ trong năm, nên trong dân gian mới có câu :

Lễ Phật quanh năm  
không bằng ngày rằm  
tháng giêng

Có điều, ngày 6 &  
Tàu là ngày vui đẹp, ý  
nghĩa nhất trong một  
năm, còn ở ta thì rằm  
tháng giêng chỉ còn  
là một ngày lễ bái.

Ngoài ra, người mình  
không theo hán tục  
người Tàu ăn bánh  
trôi nước vào đêm  
rằm tháng giêng mà  
lại ăn vào Tết mồng  
ba tháng ba, mỗi  
năm.

VĂN-HÓE

### NGƯỜI TÀ SÉ KHÔNG NÓI

*Tôi biết đọc báo*

*Tôi biết làm báo*

nếu người  
ta chưa đọc  
số T. B. C. N.  
đặc biệt về  
— báo chí —

### Nghề làm báo và Người làm báo

XUẤT BẢN KỲ SAU

Tinh hoa của hàng trăm cuốn sách  
tày, tàu, nhật, ta; những sự nhận xét  
và những sự kinh nghiệm của mấy  
chục tay nhà báo lành nghề trong số  
ấy. Đón đọc số báo đặc biệt ấy, ngài  
sẽ thấy những sự tim tôi mới lạ ngài  
chưa biết

Nhà mẫu, vợ đẹp, con khôn, mua vé Đông-pháp sẽ hy vọng có cả

(Tiếp theo)

Nếu nó lại tiết ít quá không đủ bảy gam thì người ta đâm ra mắc bệnh hư nhược, thiếu máu. Người mắc bệnh này thường có bộ mặt tròn như mặt trăng, béo ngay nhẳng mồ, ngón tay to như quả chuối ngọt và sưng những nước, mặt thì bóng loáng mồ hôi dầu. Người ta cho rằng có lẽ bộ óc đã chôn vào trong đồng mồ ấy mất chẳng?

Còn một hạch khác: Tùng-quả-tuyến (hypophyse) ở phía dưới sọ đầu. Trong tất cả các hạch có hạch này là lùn nhất. Nó có thể làm cho người ta thành một « chim chích » bay một « sếu vườn » tùy theo khi nó tiết ra nhiều hay ít.

Bất một con chuột, tiêm vào ít chất hạch Tùng-quả-tuyến của con bò, con chuột đó sẽ trở nên khồng-lồ và nó sẽ chạy đi khắp tinh đê lùng bắt mèo. Nếu con éch của Lă-phung-Tiên (La Fontaine) còn sống đến ngày nay nó cũng có thể to bằng con bò được.

Người ta cũng vậy, nếu đem tiêm chất ấy vào thì người ta sẽ trở nên những ông Hộ-pháp cao tít ra là ba thước rưỡi. Các vị độc tài, vua chúa đời nay còn đợi gì mà không lập ngay một đội vệ-binh đó để hộ-vệ mình.

Lại còn những hạch ở trên thận tạng. « Glandes surrenales » thi tiết ra một thứ khích-thích-tổ khác gọi tên là « adréline ».

Chất này tiêm vào người sẽ làm nồng hắp thịt và làm cho tính hiếu-chiến tăng thêm phần dữ dội, một cách rất mạnh và rất nhanh chẳng khác gì cốt-min!

Lấy chất đó tiêm vào một con chó, nó sẽ nhảy qua một cái hàng rào sắt rất cao, chạy lồng đi cắn những con chó nhà khác ngay.

Sau này ta có thể cử một lực-sĩ đi dự hội

## HẠNH PHỤC chỉ là những chất hóa học hợp thành

**BÂY GIỜ** — Người ta đã có thể làm cho con gà mái hóa thành gà sông

**SAU NÀY** — Người ta có thể thay tạo hóa nǎn ra những người khùng lồ, dàn bà có râu, ông già tóc đèn,

**SAU NÀY** — Người ta có thể mua ở các hàng tạp hóa những thứ như tim, óc, gan, lá-lách nhân tạo bán, ăn và i-biển tài đéng lợ cùng Ranh-phúc, Ái-tinh làm thà-hànhs ngọt

**SAU NÀY** — Người ta có thể muôn sống lâu đến bao nhiêu tu-i-cung được.

của VĂN-LANG

diễn-kinh thế-giới và chắc chắn thế nào chàng lục-sĩ đó cũng chiếm được giải quán quân về môn nhảy cao nhất thế-giới nếu trước khi dự cuộc, ta tiêm cho chàng ta một phết adréline.

Người ta mà bị cắt mất cái hạch đó, thi chi sống được độ 30 giờ đồng hồ là cùng.

Thế cũng chưa hết, hãy còn nhiều hạch khác nữa, mà hạch nào cũng có một tinh cách kỳ-dị khác nhau, không thể tă-hết được.

Thí-dụ như âm-dương hạch (glandes sexuelles) là một cái hạch huyền bí, kỳ dị trong những hạch kỳ-dị này.

Mỗi khi mùa xuân tới, tao-vật đều đổi thay cả. Chim thèm lông cánh, ngựa bì trong chuồng, còn người ta, đàn ông thi thấy mặt mày bừng bừng hắc hỏa, dàn bà con gái thi má nóng và đỏ hảy hảy. Tất cả

người, vật đều thấy có mối cái cảm giác nhẹ nhàng, lòng xuân phơi phới...

Đó là ái-tinh chẳng?

Thưa không! Tất cả những thứ đó chỉ là Khích-thích-tổ tiết tự buồng trứng ra gọi tên là « folliculine ». Folliculine là một chất có một mãnh lực kỳ diệu, có thể làm bặt núi đá, tạo nên giông nồi, và xui cho nhân-loại đâm chém lẫn nhau. Chúng ta sống, chúng ta yêu, chúng ta thẳng-trận đều nhờ Folliculine cả.

Tìm ra được công dụng kỳ diệu của những hạch huyền bí đó, thật là một sự phát-minh vĩ-dai nhất trong lịch-sử loài người!

Biết đâu sau này không nhở đó, ta có thể lấy bớt của người này đi một ít hạch ở yết-hầu tనem cho người kia một tí hạch tùng-quả-tuyến mà ta có thể làm cho ông già mọc được tóc đèn, bà già co thể thụ thai được.

Có thể thế chăng?

Có thể làm chứ!

Ta có quyền hi-vọng làm chư!

Nhất là sau cuộc thí-nghiệm của nhà bác-học Steinach.

Steinach là nhà bác-học đầu tiên đã nghĩ ra phép tiếc-hạch. Bác-sĩ đã thí-nghiệm lấy trung của một con chuột non ghép vào cho một con chuột cái già, thì bác-sĩ đã được thấy một cái kết quả không ngờ! Hai mươi bốn giờ sau con chuột cái già đó động dục và tám tuần lễ sau đẻ ra được năm con chuột con rất khỏe mạnh. Nhưng

### THÔNG-CHE PÉTAH BA NÓI:

« Bản chè không muốn có những người theo Quốc-gia Cảnh-mệnh mà vẫn nuôi trong lòng một sự hờ-kỷ tham lam hay cău-nę biếng-nhác. Ai muốn hợp-tac với Bản chè thì nên biết rằng ta chỉ làm một việc bô-nhận mà phát thường là sự đặc-ý của kẻ trung-phu da gáa mang đá để dựng lại nước Pháp »



Nếu người ta tiêm cho một lực-sĩ một li chất hạch-tùng-quả-tuyến thì lực-sĩ sẽ cao hơn người « sếu vườn » này.

linh như việc làm của bác-sĩ cũng có kết quả hay, nhưng không được bền và tốt kém quá.

Sau này tiễn-sinh lại muốn thí-nghiệm lấy hạch người mà ghép cho người. Tiễn-sinh có viết đơn xin quan-chưởng-lý cho phép cắt lấy hạch của một tên tù-tù sắp phái lên đoạn-dài để cứu một người; con gái có một cái nhan-sắc cực đẹp. Nhưng tiếc-thay pháp luật không cho.

được 36 tháng  
cái giá lụ khụ lại  
trở lại với chí  
chuột cái đó, và  
lần này thi già  
hắn!

Sau ông, lại có bác-sĩ Voronoff. Bác-sĩ đã có dịp qua thăm Đông-dương trước đây vào khoảng chín, mươi năm trở lại, chắc bà con ta còn nhỏ. Bác-sĩ là người đầu tiên nghĩ ra phương-phap lấy hạch súc-vật ghép cho người, và con vật-hánh hạnh được bác-sĩ chọn để lấy hạch ghép cho người là giống khỉ, vì theo bác-sĩ, chỉ có loài khỉ là có hạch giống những tinh-cách của người.

Hiện nay ở nước Pháp vẫn còn những người suýt nấm cawn cui ở trong một phòng thí nghiệm đầy những sâu bọ áu trùng, chuột đực, chuột cái... chuột già chuột non vân vân...

Bố là những nhà bác-học chuyên môn

về khoa ghép hạch vào áu trùng, nghĩa là ghép vào những con vật khi hãy còn là cái trứng. Các ông đã có thể làm cho con vật này có thêm chân, con vật kia thêm mắt. Các ông đang thí-nghiệm lấy giáp-trạng-tuyến (hạch ở yết-hầu) ghép vào bụng, vào mắt các giống vật để xem kết quả ra sao.

Nếu những cuộc thí-nghiệm của các ông mà thành công, và có thể đem áp dụng vào người ta được, thi biết đâu một ngày kia—trong khi đợi chữa ô-tô — hay đợi bà vợ mua hàng—ban hãy tát sang nhà một bác-sĩ ở ngay trước cửa để thay quả thận cái



Một lần... « bồ » sút cạn vì thiếu chất thyroïne đậm ra béo  
ngày nhung mờ: má bánh đúc, ngón tay chuối mán

đã, như 4 ngày  
nay ta thay  
một cái(clop)  
ô-tô.

Biết đâu  
một ngày  
kia người ta  
lại chẳng có  
thể làm cho  
các bà quâ-  
p hụ thủ  
tiết được với  
lang - quản,  
mà vẫn sinh  
nở được  
đóng đòn dài  
lũ, và lúc bấy  
giờ thì các  
bà các cô không còn sợ cao-sổ phải ế chồng,  
không con.

Biết đâu người ta lại chẳng thấy bán ở  
các cửa hàng những thứ như gan, dạ dày,  
lá-lách dù các khô, rong, hẹp, nhô to, dày  
mỏng v. v., như những đồ phụ-tùng ô-tô.

Phải, kết quả của những cuộc thí-nghiệm  
mà các nhà bác-học vua thành công cho  
phép chúng ta có quyền hi-vọng lắm.

Chỉ trừ khi Hóa-công tham-lam, ich-kỷ  
sợ người đời tranh hết quyền, mà khép  
chặt lại bộ máy huyền-cơ.

VĂN-LANG



## Trà Thanh - Liên và Trà Tô - Lan

hai thứ trà tuyệt phẩm, hương vị vô song ở xứ Đông-  
dương đã được hết thảy mọi người khen tặng, mua dùng

### CÓ BẢN TẠI :

hiệu thực phẩm lớn ở Hanoi như Anpo, Luongky, Asoui, Hapseng.  
Haiphong : Kim Thành 210 Maréchal Pétain. Hải Dương  
Trà-thanh-Thao 6 Groleau. Hải Đông : Nguyễn-đức-Binh 151  
Bop-kéo. Vinh : Nguyễn-đức-Giang, 44 Maréchal Foch Hué.  
Nam-thuận-Phát 177 rue rộng-Ba. Quinphon : Office Commercial  
et Industriel Indo-chinois, 10-12 Ed. Odendhal. Quận-Ngãi  
Sao-đoan-Tết Sông-về Saigon : Saigon commerce 183  
rue Lagrandière. Nam Thương Chu-Mau 43 Bd.Gallieni.  
Sectrangi : Bach Van & Cie. Vientiane Tôn-thái-Ti.

Cần thêm đại-lý các tỉnh.— hoa hồng hậu — điều kiện dễ dàng

NHÂN HỘI  
CỦA VUA

NGÀY MỒNG CHÍN  
THÁNG GIÊNG TA

# Một ông thánh cờ đā

## hiên xuống nu óc ta

Đỗ-Thích dù chỉ là một vị thần trong chuyện Thành-liên, nhưng người minh thường nói đến luô, nhất là các bà quen cái thú chơi « bồ » vây đầm nước » thường vẫn nhận là bạn tri-âm (1). Có điều là nên nhận biết Đỗ-Thích đây không phải là Đỗ-Thích mà là Bù-la-môn tôm thò làm giáo-chủ. Ngài chỉ là một Tiên-ông có tình thích đánh cờ và cao cờ lầm, thường xuống chơi bài-giờ, trả hình di chư du các nơi, để xem người trần-gian có ai đối thủ với mình được chăng. Người ta không hiểu rõ xưa kia Đỗ-Thích xuống chơi nước Nam minh vào những lúc nào và dì những đâu, mà tối nay vẫn còn hai nơi có tên là Truong-Ba, nhà dù túng thiều, nhưng có tình báo nhã hay chơi bài. Trong các nghề chơi, Truong-Ba thích nhất đánh cờ, trừ những khi có khách đến đối thủ không kè, lúc có một mình Truong cũng mang bàn cờ ra bay quẩn, gật gù nghiêm ngắm những nước cao. Cho là ngon cùa mình đã sang gọi là « quốc thủ », Truong liền di chu-du khắp nơi để thử tài thiền-hạ.

Tục truyền ngày xưa trong làng ấy có một người tên là Truong-Ba, nhà dù túng thiều, nhưng có tình báo nhã hay chơi bài. Trong các nghề chơi, Truong-Ba thích nhất đánh cờ, trừ những khi có khách đến đối thủ không kè, lúc có một mình Truong cũng mang bàn

cờ ra bay quẩn, gật gù nghiêm ngắm những nước cao. Cho là ngon cùa mình đã sang gọi là « quốc thủ », Truong liền di chu-du khắp nơi để thử tài thiền-hạ.

Quốc được như lòng tự phu, di dễn miên nào Truong cũng áp đảo được những tay cao cờ ở miền ấy, vì vậy Truong nổi tiếng là « Thánh cờ ». Được cái tiếng khen ấy, Truong lại càng tự hào tị cao. Một hôm, ở nhà ngồi mình có hứng, Truong với râu nói một câu, đầy giọng kiêu ngạo :

— Buồn quá, chẳng  
có tay nào đánh cờ  
được với mình, chẳng  
lại mình đánh với  
mình. Cách này đến  
phải dạy mẹ, đi dè đối  
khi đối thủ cờ vui.



Một đám cờ người trong ngày hội chùa Vua Bố Thích

anh Đỗ Thyc

Người vợ ở trong phòng nghe tiếng ròi ra:

— Tôi hằng ngày lúc nào cũng rất vui vẻ các việc sửa nhà, nấu nướng, có điều được an lòng người rồi như ông mà có với quát. Nhưng ông chờ nên khinh tôi quá thế, người đời bắt cứ làm việc gì, thế nào cũng có kẽ hở mìn. Thiếu gì những tay cao cờ ở các nơi, ông chưa đi khắp處, nên chưa gặp đỡ thôi.

Cười khi như rõ ý trong đời thực chẳng còn ai hơn mình, Trương nói:

— Mẹ nó biết gì, chờ tôi thực dâng gọi là vô địch, dưới đời quả chẳng còn có tay nào dám đối thủ, trừ phi có ta Đế-thích ở trên trời xanh mới là bạn tri-kỷ mà thôi.

Dứt lời, Trương đứng dậy lồng thiêng đi ra sân, vuốt vú những cây cảnh để tiêu khiển. Bỗng có tiếng chó xua ran ngoài cổng, trót gã thi thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ, dù quần áo bẩn thỉu, nhưng rõ ràng phong nha lâm, lang hối hảm nhà Trương. Ông cụ gấp gáp vào nhà, chắp tay vái chào:

— Chào ông, dám hỏi, ông có phải là ông « Thành cát » Trương-Ba đó không?

Trương hắng mũi, vội chép tay chào lại:

— Không dám, chém, tôi là Trương-Ba đây. Cố đừng lại bắt tôi!

Lại càng khiêm ôn hờn trước, ông cụ gãi tai nói:

— Thưa ông, già này cũng ở lynch gần đây, vì cũng có hiết bà nứa, và nhưng ở nơi gác lầu hỏi hỏi, không bao giờ được gặp nhau giao thiệp, dù trong nhà. Nay may được nghe hai danh, trong lòng, xiết hao hắc-mộ, dù minh già tuổi yêu, ưng chăng quên đậm thương đương xá, đến già yêu kiều, mong ngày chi giờ may ra hiết thêm được một vài nước hay, dù có chối ngay già này cũng hổ lầm.

Nhoge mấy lời ông già nói, Trương dù làm bộ nhàn nhã, nói luôn mấy câu « không dám » nhưng nét mặt hờ hờ, với vàng đón ông cụ vào nhà, pha trà khoản dãi. Sao mấy câu hỏi qua loa. Trương lấy ngay bài cờ ra bày. Bàn son quan ngà, sau khi đã bày thành trên thớt, hai bên mời nhường nhau di trước. Ông cụ khiêm tốn nhường Trương, chẳng nhường lại, Trương ra quân trước. Ông cụ ung dung ứng phó, chỉ mới có một nước, Trương đánh hòn bông đổi ra súng sót, với ngồi ngay người tài, mắt chém chủ khôn, ngay ngay mãi mới lại đi nước thứ hai. Sau một cái mỉm cười, ông cụ đổi lại. Biết là khôn gờ nổi, Trương liền cựa phe xuống lạy:

Đoà Phù Hùng Cửu HS Petrus Ký (67-74), tặng Huỳnh Gia



— Thôi, con lạy cụ, nén cụ không phải Đế-thích gàng sinh thi cử gả là một tay lão-thánh trong kỳ giới, đến đây để thử con. Con chẳng dám đối đầu nứa, xin tôn cụ làm thầy, mong cụ chỉ bảo cho.

Những nước cờ ông cụ đã dì thê nào, người lóng ài nói trước kia có biếu lại ở trong thăn-lue, sau lâu ngày thất lạc đi, nên không ai hiết nữa. Coi nhớ là mới có hai nước mà Trương đã kính-hoảng thán-phục, xin làm họa-trò. Ông cụ cũng ngồi rayg lại, nhìn Trương và lẩm lẩm cười:

Ngài là Thành cát, tôi đến đây làm thầy! Trương lại cúi đầu tỏ ý rất cung kỉnh:

— Xin cụ lượng thứ, kẻ ngu này thực là có mặt non mù vây.

Vẫn một vẻ ung dung, ông cụ nói:

— Anh đã chịu lời vợ anh nói là có kiến thức chưa? Đợi bao giờ cũng có kẽ hở mìn mà!

Trương dệt minh kinh hối, nghĩ thầm những câu người vợ vừa bảo mìn lúc nấy chỉ có riêng trong nhà với nhau, làm sao ông

có mà lại biếu được, không khéo là Đế-thích se bị tiễn đi. Lắc đầu, Đế-thích ung dung nói:

Sống chết có số mệnh, ta làm thế nào mà canh được.

Cả người vợ Trương nghe nói cũng chạy ra, rồi cả hai vợ chồng cùng lạy như tể sao. Động lòng trắc-ân, Đế-thích nói:

— Nên vậy thì đến ngày ấy ta sẽ đến xem có cách nào cứu được chàng? Nhưng phải nhớ lời ta dặn, khi đã chết, người nhà chớ chôn vội, chờ ta xuống sẽ hay.

Nói xong vụt biến đi. Hai vợ chồng Trương từ hôm đó cứ ngồi trông nhau mà khóc, chẳng còn thiết làm gì, nhưng cũng còn có chút hy-vọng.

Rồi quả nhiên, đến ngày thứ bảy, sau một cơn sốt mê man, Trương liền tắt thở. Theo lời Đế-thích dặn, người nhà cứ để nằm đó không nhập quan. Nhưng một ngày, hai ngày ba ngày rồi đến bốn, năm ngày, cả nhà mong mỏi mãi mà không thấy Đế-thích đến.

Thấy thế đã biến và có mùi, không thể để lại được nữa, người nhà bắt đắc dĩ phải đem chôn.

Mồ an táng rồi, đêm hôm thứ sáu mai thấy Đế-thích hiện xuống. Vợ Trương chạy ra kêu khóc và kè kè sụt sịt. Đế-thích chậm chạp bước về, vi bàn việc ở thiên-dinh, chậm xuống thành rì rì viet. Ngâm nghì một lát, rồi ngài bảo người nhà lập tức ra dào mộ khai quan, xem thi-thê đã thực biến chua, thi ôi thôi, da thịt đã gần rữa nát rồi, không sao cải trù hoán sinh được nữa.

Thất pháp, Đế-thích thở dài, bảo người nhà lấp lại, lùi thui rà về. Vợ Trương lúc ấy lại càng thương khóc, làm cho Đế-thích cũng phải mủi lòng. Bỗng nghe một nhà gần đó cũng có tiếng đàm bà khóc, hỏi ra đó là người hàng thịt vừa chết lúc chiều chưa chôn. Một ý nghĩ bỗng nảy ra, Đế-thích quay lại bảo vợ Trương-Ba :

— Ta sẽ làm cho chồng con sống và trở về ngay bây giờ.

Đế-thích nói xong, giơ gậy lên giờ chỉ trỏ mày cái, miệng lầm bầm nói gì, mọi người đang ngạc nhiên, thi bỗng bên ngoài có tiếng xôn xao: Quí nhập tráng! Người hàng thịt chết đã hơn một ngày lại sống lại!

Lấy làm lạ, mọi người vừa toan chạy đi xem, thì bỗng thấy một người đàn ông mặt nhợt, mắt hờ, đầu tóc rủ rượi chạy vào nhà, trông thấy Đế-thích liền sụp xuống lạy, rồi (xem tiếp trang 34)



NHỮNG NGƯỜI COI THƯỜNG CÁC KỶ LUẬT CỦA BAN PHÒNG-THỦ THU-ĐỘNG, NHỮNG NGƯỜI COI THƯỜNG CÁC CUỘC NÉM BOM CỦA PHI-CƠ, HÃY ĐỌC BÀI NÀY

# Tôi đã từng sống 14 tháng dưới những trận bom rơi đạn nổ

Gần đây ở Bắc-kỳ có mấy lần báo động. Ban phòng thủ thủ động làm việc thật chu đáo. Nhưng nhân dân các tỉnh và nhất là ở Hanoi nhiều khi không chịu tuân theo kỷ luật phòng thủ thủ động. Khi có còi báo động, có nhiều người không chịu xuống hầm trú ẩn, có nhiều người nghênh ngang đi ở giữa phố để... xem phi-cơ dịch ném bom hoặc ở lý trong nhà, hoặc đứng ở trên giàn nhau xuống đường chuyên trò hay ché nhao các người khán đang chạy đi trú ẩn — ra chuyện ta đây báo dan!

Những người ấy đã coi thường sự chết — không phải họ can đảm gì đâu — chính là vì họ dại dột và chưa hiểu rõ những sự nguy hiểm như thế mà họ nhô nhô vào bom rơi xuống!

Chúng tôi tưởng rằng gì hơn là thuật lại đây những điều mà thấy tai họa của ông Harry Grey — đặc phái viên của báo Détective — đã từng sống 14 tháng giờ giáp cuộn nỗi loạn cửa nước Tây-ban-nha và dưới 300 lần bom rơi, dan nổ!

Ta sẽ hiểu rõ coi thường kỷ luật của ban phòng thủ thủ động là dại dột của Tây-ban-nha đến đâu. Và các trái bom đã tàn phá rực rỡ — là nhà cửa ở Madrid, Barcelone, Valencia...

T. B. C. N.

HARRY GREY — đặc phái viên của báo Détective — đã từng sống ở các hầm trú ẩn của các tỉnh Barcelone, Valencia và Madrid giữa khi bài đánh quân của chính-phủ và quân quốc-gia của tướng Franco đang xâu xé nhau trên đất Tây-ban-nha nhูm múa!

Có ngày ông đã phải xuống hầm trú ẩn để tránh bom của phi-cơ hay đạn trái phá của quân địch bắn tới, nhiều khi để tránh că bom và đạn cùng bắn tới một lúc lâu.

Ở các đô thị lớn của xứ Tây-ban-nha có rất ít súng cao-xạ để chống giữ phi-cơ hên dịch đến ném bom nhưng công cuộc phòng-thủ thủ-động thi thật là hoàn toàn và chu đáo — nhất là lúc đầu cuộc nổi loạn. Các nhân-viên của ban này đã đào ra rất nhiều hầm hố và day cho nhân-dân mọi lối giữ thầu trong khi có báo-động bằng đù phong-trong cách: đăng báo, truyền tin vô-tuyên-điện hay bằng yết-thí dán khắp các ngả đường.

Nhưng có trong thấy báu Hồng-thập-tý phải lối kéo các người bị thương từ tầng gác thứ năm

xuống hoặc là mỗi lần phi-cơ bên dịch bay đến lại có người bị bom nổ bị thương ngay ở giữa đường phố thì người ta mới hiểu rằng ở các đô-thị của Tây-ban-nha một số đông người — rất đông — đã không chịu tuân theo các phương-pháp phòng-thủ thủ-động.

Nhà báo Harry-Grey đã nói quả quyết rằng có nhiều người bị chết chỉ vì đứng giữa đường phố nghênh mện lên giờ để xem các phi-cơ của quân địch!

## Coi thường...

Thật ra thì ngay từ buổi đầu sự coi thường! — tột chưởng sự gỉ cả! — ấy không hề có! Khi còi báo động mới thời lần thứ nhất tại các đô-thị lớn Tây-ban-nha thi các ông cảnh-sát, các nhân-viên phòng-thủ thủ-động làm việc rất nghiêm-khắc và dồn mọi người ở các phố xuống hầm trú ẩn. Và tất cả mọi người đều tuân theo kỷ luật này! —

Trong cái thời-gian tuân theo kỷ luật ấy — nghĩa là 12 lần báo động đầu tiên — thi lè cổ nhiều là số người bị thương rất ít. Chính ở Barcelone đã từng có phen ba chiếc phi-cơ dịch đến ném bom vào giữa tinh mà không một ai bị thương cả vì ai nấy đều xuống hầm trú ẩn.

Nhưng rồi thi...

Rồi thi kỷ luật bị sao nhãng. Người ta vẫn vậy: sống-mai trong một tình thế nào rồi thi cũng quen đi. Sợ lười biếng và sự tö mò đã hội họp nhau lại để xui nhân-dân không xuống hầm trú ẩn nữa mà cứ ở nhà để được xem các phi-cơ dịch bay từ phương nào đến!

Và ta đã hiểu khi một trái bom rơi xuống giữa một đám đông người...

Thật là đáng buồn: ở giữa phố Madrid chính ông Harry Grey đã thường trông thấy nhiều bà ấm con ra đứng ở đường để chỉ cho chúng xem các phi-cơ bay cao trên ba ngàn thước và sắp sửa ném bom xuống!

## Quá quen...

Madrid là đô thị thường thường mỗi tháng có đến tám, chín ngày bị bom và đạn trái phá bắn đến luân luân cho nên dần dần chúng đã

coi thường. Một số rất đông dân chúng tuy đã được lệnh phải rời bỏ Madrid về các miền hẻo lánh ở mà cũng cứ ở lại đây để sinh sống làm vệc như thường, dù khi có phi-cơ bên dịch đến ném bom họ vẫn cứ ung dung làm việc hàng ngày chả khòng trốn tránh gì cả.

— Còi bay ném bom đèn rồi...

Tiếng kêu ấy nỗi liền ngay sau những tiếng nổ rung người. Một vài người bộ-hành cầm thau vội chạy xuống nấp dưới một bức cửa vũng dày, cũng có người chạy hầm trú ẩn. Nhưng kè ra không khòng biết bao nhiêu kẻ nổ đại — thật đúng thê — dù đi xe hay đi bộ cũng cùn thán nienh di lại như thường. Còn những kè ở trong nhà thì dù họ ở tầng gác nào cũng vây it kè ch,u xuống hầm trú ẩn.

Có một ông già đã nai chuyện rằng:

— Tôi ở trong gác thứ sáu một căn nhà kia nhưng tôi khòng chạy đi đâu cả vì ở dưới đất nhà tôi có một cái hầm kiên cố lắm, khòng bom náo phá nỗi!

— Nhưng cụ có chịu xuống chiếc hầm đó bao giờ không?

— Có... Một đời kia... khi nêu p-i-cơ bên dịch đến danh phả lâu tời vài giờ đồng hồ!

## Báo động chậm!

Ở Barcelone và Valencia có mấy lần còi báo động nỗi lên SAU khi bom bên dịch rơi xuống! Trong khi đó hi nhân-nhân đã quá coi thường những lối khuyên của ban phòng-thủ thủ-động để dang ở đầu chí cùi ở đấy.

Chính nhà báo Harry Grey, một tối ở Barcelone đang ngồi trong một rap chieu hóng no thi chợt nghe thấy tiếng bom nổ àm àm ở ngoài phố.

Ngay sau đó mới nghe thấy tiếng còi báo động bắt đầu nỗi lên. Ông với vang chạy a hầm trú ẩn đào bên cạnh rap xi-ne và theo ông đầu có độ vài chục người. Còn thi tất cả các khán giả đều ngồi yên ở trong nhà xi-ne trước một cái écran den ngon. Trên đầu họ chỉ có một bức tường mông mảnh để che đỡ bom cho họ! Thật là lầm đại!

Một lòn khác phi-cơ dịch ném bom xuống thành phố Madrid lúc đó còn đang thuộc quyền chính phủ bính-dân.

đúng một phút rồi mà còi báo động mới nỗi lên. Ông Harry Grey đang đi ở phố với vã chạy tới nấp dưới một cái cửa vũng dày. Cố độ nǎm, sáu người theo ông còn phần nhiều người di đường đều ra phò gữa mặt lén giới xem...

Người ta đã nghe thấy bom nổ ở các phố lân cận đó. Đột nhiên một người di đường kêu lên:

— Kia kia phi-cơ bên dịch đã nỗi! Nó đang bay ở ngay trước cửa chúng ta. Có cái thay ba ch ác..

Tuy thi mấy người đang đứng nấp dưới cửa sổ với ông với vã chạy ra xem. Tri tò-mò đã làm cho họ quên nguy-hiểm! Dưới cửa cửa ấy chỉ còn có một người nữa với ông Harry Grey..

Nhưng trong chớp mắt cả phò rung động Một trái bom vita rơi xuống cách đó... 100 thước. Cách bức cửa vũng kia độ cầm bước hai người bị mìn bom bắn bắn đến ngã vật ra vì bị thương nặng!

Tuy thi mọi người bỗ cõi đường phố để chạy è vào nấp dưới bức cửa và xuýt xiết bít hõi Harry Grey. Ngoài phò lúc ấy chỉ còn có một viên cảnh sát với vã chạy đi đánh điện thoại cấp cứu xin ban phòng-thủ thủ-động cho xe lại kinh-hai người bị thương di.

Mà khòng phải chỉ một mình ông Harry Grey mời trống thấy những điều dang bão như thế. Nhiều nhà báo ngoại quốc đã ting thán đến các đô thị ở Tây-ban-nha bị chết vì đứng giữa 1 hõi xem phi-cơ dịch ném bom!

## Tôi không sợ bom!

Có nhiều kẻ coi thường bom, mỗi khi có báo động thường cùi ở các tảng gác trên cung để xem phi-cơ dịch chử khòng cùi jù chạy rồn. Nhât là các nhà có balcon thi lì có thiều người ra đứng xem lám! Họ đứng đó mà chuyên-trò, bèn tán với nhau:

— Đầu đâu, nõi đây để chua?

— Kia o phía bên phải ta.

Họ coi thường cái chất quá vi họ quên rằng nếu bom khòng rơi xuống thi họ cũng nên sợ những mìn bom của súng cao-xa bắn lên nêu rơi xuống và bắn vào ai là người ấy ó thê chép được!

Áy là chưa kẽ đến còn có nhiều anh chàng cty



MADRID DƯỚI LẦN BOM BẢN

phu hao x — ngõi đâm xuồng binh-phẩm bắn không  
cáo của chính-phủ hay là bắn tan cuộc thắng bại  
của hai phe địch, đang giao chiến với nhau —  
nhưng kẻ này đã tố ra rằng họ không dám đi trú  
ở vì nếu thế thì chẳng hóa họ rât rât quá sao?

Mỗi khi có cõi mà các ông cảnh sát  
hát họ xuống hầm trú ẩn thì họ sẽ già lời:

— Tôi không sợ bom!

— Cái đó tùy ông...

Lẽ có nhiều là nhiều ông «không sợ bom» này  
đã bị bom đưa về chôn suối! Vì thật bao nhiêu  
kẻ chỉ vì lười — vì họ coi sự trú nhà ra hầm trú  
ở là một việc mệt nhọc quá — cho nên cứ ở  
nhà... để bị bom giết mất mạng!

Bà đánh rắng không phải bom chỉ giết những  
người hé hé hàng ứng giáp phô mà thôi nhưng  
puẩn nhiêu các người bị thiệt mạng chỉ vì khỉ  
có báo động không chịu tìm nơi trú ẩn!

Thì những điều nêu xét chính thức thua trong  
các công sự hay ở những chỗ kinh kỵ-kết của  
ban phong thủ thu động được tuân theo đến  
triết-đèn nghĩa là khi có báo động thi mọi công  
việc đều phải ngừng lại, các nhân viên trong sở  
phải xuồng ngay hầm trú ẩn thi số người bị nạn  
rất ít! Ngay đến các khách-sa-đung vây, khách  
sạn nào chịu bắt buộc bắt khách hàng xuồng  
hầm trú ẩn khi có báo động thì không có tai nạn  
xảy ra bao giờ!

Nhung khi ở Barcelone mà một trái bom rơi  
ngay xuồng giữa chợ còn đóng đặc những người  
tuy cõi báo động đã nồi lên quá 10 phút thi trái  
bom giài hại nhiều người chỉ vì trú một  
vài kẽ rái cùi ai nấy đều không muốn «chỗ mặc  
hang họ» đây để chạy thoát thân ra trú ẩn ở các  
hầm kín có道理 ngay cạnh chợ...

May thay — hai phe địch đã thỏa thuận với  
nhau — những bom hơi ngạt chưa được dùng  
đến! Nếu không thi cõi báo nhiêu người chết  
nữa?

### Sức bom tàn phá

Tại các đô thị ở Tây-ban-nha nhân dân đã chịu  
dán các mảnh giấy bồ-lênh cẩn kinh nhiều lâm!  
Nhiều hiệu dân rất đẹp. Thực là đà biết lo xa!

Ông Harry Grey đã được chưởng-kế-hoàn 300  
lần ném bom và 21 lần ông thấy nhiều quả bom  
bang hổng rơi xuống từ nóc nhà qua mấy lầu gác  
để xuồng đất và nô vỡ đôi cả những chiếc nhà  
so mây tung ra. Còn thi các quả bom hạng nặng  
khác vi gặp nhiều nhà vũng trại quá cho nên chỉ  
qua được cõi noca nhà và hai ba tảng gác... và  
phải với mây tung gác đó thôi!

Nhung mà cái điều ghê gớm làm cho ta phải  
nhìn xuồng hầm trú ẩn là khi một quả bom nô nả  
các mảnh bom bồn ngang rã manu dữ nón và tan  
phá cũng đứt-dặt ghê-gớm nứa.

Xem đây thi biết: một lầu ở Madrid phi-cơ  
định ném bom vào một đường tàu, những mảnh  
sắt dây ba phần tay bị bom bắn vào hay đi và  
nát vụn ra, còn các cầu bằng đá tuy bị bom nô

ngay cách cũng chỉ rạn vỡ và thủng vào đèn sún  
phản tay nh Rutgers khong hề kinh-xu-yễn. Và nếu  
có những chiếc hì dụng cát che chờ thi một mảnh  
bom hạng nặng nô ngay cách đó chỉ lọt qua  
được một cát và sẽ bị cát như ngán tại ngày!

Người ta có thể nói được rằng dù bom nặng  
đến đâu mặc dầu, một người nấp sau một mảnh  
sắt dày vẫn có thể b thương chí một người khác  
nấp sau một tảng đá này một bát cát vẫn kinh  
bi nguy hiểm một tí nào. Bởi thế những hầm trú  
ở trong cuộc chống đỡ bom nô thật là công  
hiệu!

Ta là nên nhớ điều này nữa là không phải cứ  
bom hạng nặng mới nguy hiểm đâu. Bom hạng  
nhẹ nhìu khi còn ghê gớm hơn cả bom hạng  
nặng!

Ở Madrid có lần phi cơ địch ném bom hạng  
nhẹ xuồng, tiếng nô nhỏ nhưng sự tàn phá cục  
ky ghê gớm vi mỗi quả bom nô khi nó lai tan ra  
hàng nghìn mảnh sắt hổn ngang ra rết xà, rết  
manh, cao là vào khoảng tám người đứng va  
séc nhauh của những mảnh bom ấy di hành  
gấp bốn loka một viên đạn bay...

Bà đánh có nhiều người đại đội đang đi ở g ữa  
đường nêu bị chết nhưng cũng có người ngõi nhà  
nên bị chết vì các quả bom nô khi nó lai rơi vào  
mái nhà, khi rơi vào sân, vào bếp hay vào c. ban-  
con » và nô ra như đạn ghém hòn tua tua!

Cái nguy hiểm mà nhìu người không chịu trú  
ở là thường gặp khi có báo động không những  
chỉ vi bom mà thôi. Bom nô chuyển không khi  
cực mạnh nêu nhiều dò vật bay theo và biến  
thành các khí giới nguy hiểm khác.

Ở Barcelone đã có người đi đường mà bị gạch  
với roi vào đầu và bom nô vỡ pha, một người  
khác bị một cái ghe «bay» từ gác sàn xuồng làm  
gãy tay và một người nữa bị chết vì bị mõi cái  
bâi cửa một cửa hiệu kia lai thi đầu phô-ti giữa  
đầu mình.

Ông Harry Grey hết luận rằng:  
— Sôit thê nêu khi nghe cõi báo động là tôi với  
về xuồng hầm trú ẩn ngay. Ai cười thi cười!  
Và kè tuột lại lời ong này cũng xin nói theo:  
— Tôi, tôi, cũng thế! Ai cười thi cười!

TÙNG-HIỆP

### NHÀ THUỐC

## ĐỨC - PHONG

45, phố Phúc kiến — Hanoi

bán huân, bán lô thuốc súng, thuốc bắc, các  
thuốc súng chính hiệu mời phát hành bộ menu thuốc

1 — đại bô Đức phong \$50

2 — bô thản Đức phong \$50

3 — diều kinh bô huyết \$50

4 — Bô tỳ tiêu cam \$100

Bại-lý khắp các thành phố lớn trong cõi Đông-phá

## Lai-lịch và ý-nghĩa hội vật làng Mai- động vào ngày 4, 5, 6 tháng giêng ta

Hằng năm, cứ xong ba ngày  
Tết, là bà con Hả-thanh lai-lâ-  
lượt kêu xuồng Ngã-u Trung-  
hiền, rẽ sang phia hòn vè định  
làng Mai-động xem hội đánh  
vết.

Hội vật cứ hành từ ngày  
mồng bốn, đến ngày mồng sáu  
đầu năm, là những ngày các  
hàng hiệu chưa mở cửa hêt,  
nhưng i gác người ta được  
nhân-rồi, chưa pt-ái lo-lâng rẽ  
công ăn việc lam, và lang Mai-  
động, thuộc làng Hoàng-mai,  
Hoàng-long, lai o gần ngay  
Hanoi (Tứ-Ngã-u Trung-Tràng-  
hiền) vào chỉ mãi độ non hào

những năm lạnh ráo, đông  
những năm lạnh ráo, đông  
không kém gì trường đua ngựa  
nhưng g ngày có đại-hội

Bà vật vốn là môn võ đặc-  
biệt của người Vết-Nam ta, và  
cái tên-cách hoàn - loan Thè-  
t ao của nó nêu hắp dân được  
quần-chung Việt-Nam, thi công  
không có gì đáng lâng lâm lâg.

Tôi cho cuộc dua vật ánh-  
hưởng tốt cho công chúng hơn  
cuộc đua ngựa nhiều. Nô khóng  
lâm nhí uai hay nồng túi  
người nào, nô chỉ cho ta nhung  
phút hồi hophil phan - khôi và  
nhóm thời tinh-hàn thưong-  
võ ở trong tâm-hồn người ta.

Nhung đó là chuyện khác.

Ở đây, cháng tôi chỉ muôn  
nói về lai-lịch ngay nai voi ở  
làng Mai-động hàng năm  
thường hiến ta nhung a pha »  
rất đẹp mắt về môn Thủ-thao  
đặc-biệt Việt-Nam.

Đã đánh, xem hội người ta  
chỉ cõi xem cuộc đua vật.  
Nhưng biết kêu xuồng Ngã-u Trung-  
hiền, rẽ sang phia hòn vè định  
hàng-thú, nhất là lai-lịch ấy  
lai là một đoạn sô rất hùng  
dâng nó dâ có thè làm phan-  
khởi linh - thần tự cường của  
quốc-c dân.

Phải. Dưới đây không phải  
là một chuyện cõi lịch hay một  
chuyện thán-lịch, mà là một  
chuyện có liên can đến lịch-sử.

Năm 40 sau Thiên-chúa  
giang-sinh, Trung-Trần và  
Trung-Nhị nêu lên đánh đuổi  
hai-thủ nhà Đông-Hán la Tô-  
Đinh, là một vị quan tân-ác  
bất nhẫn, chính-sự hâ-khắc  
lâm nhân dân hay đều công  
phân.

### ĐÀN BÀ LÀ 1 BÓNG HOA THƠM TRONG GIA - ĐÌNH

Vậy quý bà quỳ cô muôn lúc  
não bóng hoa do cõi được  
tươi thâu dê bão-dâm cho  
hạnh-phúc gia-dinh. thi nén  
đời cho được.

### CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc  
mẫu-nhiêu để làm cho quý bà  
quý cô tươi trẻ mãi mãi.  
Crème MONA dùng sùa sang sác  
đẹp, có đặc-tính chữa được  
những nỗi tàn-nhang, trứng cá  
v.v...

Tông-phái-hành: Pha-macie  
Moderne 25, Frédéric Garnier  
Hanoi.

Bại-lý bán buôn: TAMPA et  
Cie 72 Rue Wiéle Hanoi.

Cửa-trùa bán tại G.M.R và các  
hàng-lớn

Được dân các quận Cầu-  
Châu, Nhật-Nam và Hợp-Phố  
hướng-ứng lóng hòn hau - thuẫn,  
chẳng bao lâu hai bà được  
65 thành-tri, tr xứng-lém Vua  
đóng-dò ở Mê-Linh. Trong số  
các tướng - tá giúp việc quân,  
hầu hết là đàn-bó, có bà Lê-thi-  
Chân là người đồng-quận với  
hai Bà (Giao-chil) là người có  
dâng-cam đậm lực-hơn cả, lập  
được nhiều chiến-công-về-vai g  
được hai Bà liệt vào hàng  
thượng-tướng và coi là, k  
chân-tay, dêm-nay thwang  
cùng dâ bón mưu hối-kết. Khi  
hai bà lên ngôi vua, bà Lê-thi-  
Chân được tự do ra vào cung-  
diện, nắm một địa-vị quan-  
trọng bức-nhất tại triều-dinh.  
Và lại được vua Trung-ý ch  
việc tuyển-chọn, thao-luyện  
quân-si và tö-chức quân-dội  
quốc-phòng, bết-rằng nhà  
Đông-Hán không bao giờ chịu  
thôi, khi được tin thái-thú Tô-  
Đinh bị đánh đuổi ra khỏi bờ  
cõi nước Việt.

Gửi một địa-vị quan-trọng  
na-ná như Tông-ruóng bộ  
chiến-tranh hoặc Tông-lu-lệnh  
quân-dội ngay nay, nǚ-tuóng  
Lê-thi-Chân thương-i là chúc  
những cuộc thi-võ và diễn-võ.  
Gọi là võ-nghệ Việt-Nam thời  
bấy giờ, có môn đua vật là  
hay hoa và được trọng-dụng  
hơn.

Nữ-tuóng - quân-thương-đ  
chúc những cuộc đua vật m  
võ ấy trong hai ba ngày liên-  
tiếp, vita để luyện-chọn lâng lâ  
si sung vào quân-dội vừa đ

khuyến - khích tinh - thần  
thông võ của quốc - dân.

Nhung cao-thắng-binh chua  
lập xong, thi năm Tân-Sửu  
(41) vua Quang-Vũ nha Han dâ  
sai Phục-Ba Tướng Quản Mâ  
Viện, Phù-lạc-Hầu Lưu Long  
lâm Phó-tướng và Đốc-láu  
Thuyên Tướng-quân Đoàn  
Chi dem quân sang đánh  
Trung-thị.

Bà Lê-thi-Chân được lệnh  
dem một đội quân - mǎ di liên  
phong nghenh dịch Gặp đại  
quân Han ở Lăng-Bạc, bà Lê  
quả băt địch chúng, sau một  
trận qiao-phong kich-lết, phái  
vua đánh vua lai về phía Đông  
Mô, hay Mi-dông, lát dịc phản  
làng Ma-dông hiện gò.

Thay quân liên-phong bị  
thua, hai bà dem quân đến  
ứng cứu, nhưng cũng không  
chong nỗi binh hàng tướng  
dũng của Phục-Ba tướng-quân  
phải lai ve gữ đất Cẩm-khé,  
rồi sun thê cùng, hai bà phai  
gio minh xuõng cua Hát-món  
chết theu nâm nước.

Còn Bà Lê dem tàn quân chạy  
tới cánh đồng làng Mai động,  
thì bị quân giặc đuổi kịp, và bị  
bỏ mình dưới ruộng gươm thù,  
lưu lại chỗ đói khi anh-linh  
muôn thu băt diệt.

Dân làng sở tại thấy vậy,  
liê iáp lên thòi Các triều Vua  
đều ôan sác phong nǚ-tuong  
họ Lê làm Thượng đẳng phúc  
thần Công-chúa.

Tôi nay, cù mây ngày 4, 5,  
6 tháng giêng, dân làng Mai  
động ai mở hội dua vật tại  
đình lang, la đè ký - niêm thời  
oanh-liệt của Ba, trước kia  
thường mò cuộc thi võ tuyền  
quân sau Tết Nguyên-dán.

Đó, iất cả lai-lich và ý-nghĩa  
của ngày hội võ làng Mai  
động, ma người ta thường gọi  
lầm là hội võ Hoàng Mai.

VĂN-HẠC

# 1942!!! Sách mới

Một năm mà cái môt đội mũ IMPÉRIAL đã lan rộng khắp  
Đông-đuong: Bắt cứ lúc nào  
đội mũ Impérial vẫn thop hời  
bom hét.

## Mũ Impérial

Bộ tinh-bạc Hội chợ Hanoi 1941  
Cần thêm đại lý các tinh  
viết thơ kèm tem về lăg  
catalogue tai TAMDA et Cie  
272, Rue vieté Hanoi. Tel. 16-78  
Đại-lý độc quyền mũ IMPÉRIAL

lơ giấy cái thuyền  
chế tạo theo phương pháp mới  
rất tinh xảo. Tông phát hành:  
TAMDA et Cie. Viết thư kèm  
tem về lấy mẫu.

AI đã đau khổ vì yêu

AI đã khóc thảm trong hóng tối ?

AI đã đê hanh - phuc bay qua hay  
khang giu nỗi ? Hãy đọc một tác phẩm  
kiết tua cua Lê-van-Truong.

NHỮNG THIỀN TÌNH HẬN  
Các bạn sẽ thấy lòng minh trên trang  
giấy. Sách in rất mỷ thuật - giá 0\$65,

## NANG

Nang, một cuốn tiểu thuyết mà Lan  
Khai đã dám nhận là hay nhất trong  
số các tiểu thuyết của tác giả từ trước  
đến giờ. Lan Khai đã nói: «Nang là  
một thiên tài sự của một nhân vật  
trưởng tƣong hay là sự thiên tài của chính  
tâm hồn tôi, tôi thực khốn thê phan  
biết. Cõi diệu tôi biết điều ấy là tôi đã  
mang nó trong tôi từ ba mươi năm  
năm trời nay - giá 0\$60.

Hai cuốn đều do Hƣong - Son  
97, hàng Bông Hanoi, xuất bản

AI học chữ Hán cần phải có:

## PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

## Y-sý NGUYỄN-HIỀN-MÃO

Ngày nào cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGÔ TRẠM  
107, Bd. Henri d'Orléans Hanoi - Giáy nói: 772

# chiến-quốc sách

## Tô-Tần mới bắt đầu thuyết kế liên hoành

Tô-Tần 韋泰(1) bắt đầu thuyết kế liên  
hoành (2) với Tân Huệ-vương. «Nước của  
đại-vương bên tây có cái lợi của đất Ba  
thục (3), đất Hán-trung (4), bắc có giồng lợ  
của rợ Hô(5), giồng ngựa của rợ Đại(6), nam  
nhờ có núi Vu-sơn và đất Kiêm-trung (7)  
hèm rồ, đông nhờ có núi Hào và cửa Hảm  
cốc vũng trũng (8). Ruộng ối, dân giàu, chiến  
xa vạn cõi, quân mạnh triều vạn người, đông  
nội rộng ngàn dặm, của súc tích nhiều, địa  
trí, địa hình tiện lợi cho việc cõng thủ, như  
thể gọi là thiên-phủ (9), có thể coi là nước  
mạnh trong thiên-á được. Đại-vương có đức  
hiền, dân chẳng lai đồng, xe ngựa sẵn, quân  
linh luyện tập tinh, hổ đại-vương có thể gồm  
được cõi các nước chư-hầu, thu cả thiên-hạ,  
xưng đế đế trị dân dược\*, xin nhà vua đếy đến  
việc ấy, tôi xin tâu lên đế nhà vua xét.»

Tân-vương nói: «Quả-nhận nghe thây nói  
rằng: «Lòng cành không tót, không đùi lòi không  
bay cao được; vẫn chương pháp lệnh không  
hay thì không thể tra phạt người ta được;  
đạo đức không dày thì không thể tri dân  
được; chính giáo không thuận thì không thể  
lâm cho các bậc đại thần khé nhọc được. Nay  
tiên sinh không ngại nghìn dặm xa đến đây  
chỉ giáo cho, thật là may, nhưng xin để ngày  
khác, hãy hay (10).

Tô-Tần nói: «Tôi chỉ nghe đại-vương  
không dùng được kể ấy. Xưa kia vua Thần-nông 神農 đánh nước Bồ-toại 稗逐 (11),  
vua Hoàng-dế 黃帝 đánh rợ Trác-lộc 遲鹿 (12), bắt Si-Vưu 蛇尤 (13), vua Nghiêu  
dánh đuổi Hoan-Dầu 離兜 (14), vua Thuấn 禹 đánh nước Tam-miêu 三苗 (15),  
vua Vũ禹 đánh họ Cung-công 共工 (16),  
vua Thang 湯 đánh nhà Hữu-hạ 有夏 (17),  
vua Van-vương 文王 đánh nước Sung 崇 (18), vua Vũ-vương 武王 đánh Trụ  
紂 (19), Hoàn-công桓公 nước Tề dùng  
đàn lam bá thiên-hạ, lây đáy mà xét thi sao  
khỏi không dùng binh được?\*

«Xưa kia xe pháo nhộn nhịp, lấy lời nói ước  
kết với nhau, cõi thiên-hạ như một, đạc kết  
với nhau, ngang lén với nhau, không nước  
não phải trù đỗ binh, vẫn-sĩ dưa nhau nồi  
lén, chư-hầu rối loạn; muôn mối cùng khôn-i,  
không thể lây lý mà hắng dươ; vẫn-hoa dày  
đâ, dân trờ nén dõi đâ; sách vở dày dâv,  
muôn họ rõi loạn; trên dưới ngờ lẩn nhau,  
dân không biết trống vào đâu. Lời lẽ iõ rõi,  
nghĩa lý biếu nhiên mà vệc binh càng dày;  
biện luận bùng hồn, áo mủ rực rõi mà sự  
chiến-tranh không ngưng: lời nói vua hoa  
mà thiên-hạ không yên; nói nát luõi, nghe  
diếc tai mà không nén công gi; việc làm có  
nghĩa, nhời ước có tin mà thiên-hạ khong ai  
thân với ai, bồi thế béo vùa dùng võ, hâu  
đuồng kẽ có gan không sợ chét, may áo giáp,  
đúc đồ binh, tranh nhau được thua ở chiến  
trường.

«Ôi ô yên mà được lợi, ngồi không mà nước  
được rộng ra thì dù ngô-dế (20), tsm-  
vương (21), ngô-bá (22), bực minh chûs, biến  
quân ai là chẳng muôn, nhưng cái thế không  
thể được, cho nên phải dùng đến chiến-tranh.  
Khoan thi hai quân đánh nhau, cách gần thi giao  
mác đám nhau, thế mới dụng được công lớn.  
Ở ngoai thi có binh thắng, ở trong thi có nhẽ  
cứng, trên thi lập uy, dưới thi dân p'uc, nay  
mau sốn gõi thiên-hạ, lẩn ngõi vạn thằng, nén  
nước dì, kiêm chế thiên-hạ, dân lành phải  
lâm con, chư-hầu phải thắn phục, không  
dùng binh sờ được? Nhà vua nay nhangs bỏ  
mặt đao áy, không hiểu lời dạy, rồi về việc  
tri nước, mê hoặc về lời biện luận, chém dâm  
văn tú, lầy đáy mà suy, thi biết nhà vua  
không làm nõi việc».

Tô-Tần dâng thư lên Tân-vương đến mươi  
lão mà cái thuyết lèn hoành vẫn không đắc  
dụng, có cái áo của den cung nát rách, chém  
ba bieu tiền của tiễn hét, tiễn ăn phải bỏ  
nước Tân về Lạc-dương, quần xán ống, chán  
đi giày cõi, tuy cõi sác, vai vót đầy, thân  
binh tiễn tay, mặt mũi đen xám, bờm tiễn  
võ cùng. Về tối nhà vợ ngồi trên khung cõi  
không xuống, chí đâm không thòi cõm cho  
ăn, cha mẹ không hỏi han dễn. Tô-Tần bài  
ngùi than rằng: «Vợ ta không coi ta là chồng

nữa, chí đầu ta không cho ta là em chồng nữa, cha mẹ ta không coi ta là con nữa, đó là tội tại Tân cả.

Bên Tô Tân lấy sách ra học, lục các tủ sách thấy pho Âm phà của Thái-công đem ra nằm phục xuồng mà đọc rất kỹ càng rồi vui xem nghiên cứu thời thế để dem cái học của mình thi ra cho hợp thời, khi học mà thấy buồn ngủ thì lấy giải dấm vào vỗ, mâu chảy đến bén thận, và nói rằng: « Có lẽ nǎo học thế này rồi mang những điều học được ra thuyết với bậc vua chúa, mà họ lại không bồ vang ngạc, gầm vó ta ra dù tên mình lên bực khanh tuồng hay sao? Nghĩa là nǎm suy xét chán một nǎm trời mới xong, iết bấy giờ Tân nghĩ rằng: « Bấy giờ có thể dem cái học của mình ra nói với vua chúa đời nǎy được rồi ».

Thế rồi Tô Tân tìm đến đất Yên-O. Tập quyết ra mắt Triệu vương ở đai Hoa-đe để bầy tài thuyết của mình, và vỗ tay vua bàn việc, Triệu-vương sá mắng, phong ngay chát làm Vũ-an-quản, trao trường sún cho, ban che xe trấn-đô, giam nghìn cửa, ngọc tráng trăm đời, vàng muôn giật đẽ di giao ướm với các nước bợ tang, ràng kỵ liên hoan, đẽ nán nước Tân. Cho nên khi Tô Tân làm tướng ở Triệu, cửa quan nước Tân không thông được.

Lúc bấy giờ suốt thiên hạ, cả muôn dân, các vương hầu, muôn thần muôn thần dùng chiến tích của Tô Tân cả, cho nên chẳng phải phi một đấu luồng, không cần một tên lính, chưa từng dùng đến một quân số ra trận, chưa từng đứt một cái dây cung, chưa từng gây một mồi tên mà các chủ hầu chán mặt với nhau hơn là anh em ruột, đó là bởi có người hiền thi thiêng bợ phap, có người có tài đặc dụng thi thiêng hả theo, cho nên có câu rằng: « Phép tắc ở việc chính không ở sức mạnh; ở trong lăng-miền, không ở ngoài bờ cõi ».

Bấy giờ nước Tân đang thịnh, tiều dũng

vàng kè muôn giật, xe ngựa chén chúc ở đường, mà các nước ở Son-dong (24) theo vè Triệu như theo ngọn gió cho nên nước Triệu được tôn trọng.

Ôi! Tô Tân là một kẻ sĩ ở chốn bang cùng ngô bẩm, nhà tranh vách nát thô mà bấy giờ ngựa, xe g'ong ruồi khắp thiên hạ, thuyết với vòi các nước chư hầu ở chốn triều đình làm lấp hét miệng kẻ là hứa, cả thiên hạ không ai đương nổi. Khi đi thuyết Sở vương, qua, thành Lạc-duong, cha mẹ nghe tin, dọn dẹp nhà cửa, quét tước cửa sảnh, dắt nhạc, bầy tiệc ra đón ngoài ba mươi dặm, vợ nghe mâu trống, nghiêng tai nghe, chí đầu khùn num bò lạy bò lạy và qui đê tạ tội. Tô Tân nói: « Cụt trước sao lén thê bà giờ lại nhũn thê? » Người chỉ đầu dấp rắng: « Vì giờ chú nó ngói con, vàng nhiều ». Tô-Tân nói: « Thưa ôi! khi cung khôn thi đấu chia mọt cũng không nhận con, khi giàu sang thi bô hàng hàn thiech đều kiêng nè. Người ta sống ôi đời, cái thê vi, cái giàu sang nó làm dỗi ngôl chóng thật ».

#### BĂNG HỒ lược dịch

(1) Tô Tân — Người Lạc-Dương học trò ông Quí cố từ Vương Hắc 鬼谷子王 師 dem thuyết liên hoàn mưu vụ. Tân Huệ vương Huệ vương không biết dùng. Sau Tô Tân đi thuyết với nước Yên, nước Triệu, học dọc sáu nước lại đẽ chống với Tân. Tân làm tung-truồng, sau thuyết hợp-bị Truong Nghi pha.

(2) Liên hoàn: Đất vè quan-tây rộng bể ngang chỉ có một nước Tân, Tân ngã kết liên với một nước nào đó là làm cho năm nước lìa nhau ra thi là kế liên hoanh.

(3) Ba Thục: Tân hai nước nhỏ Ba và Thục nay là huyện Ba và huyện Thành đô, tỉnh Tứ xuyễn.

(4) Hán-truồng: Tân đất ở lù vực sông Hán, nay thuộc tỉnh Thiểm-tây.

(5) Đất Lâu Phiền và Lâm Bố nay thuộc tỉnh Sơn-tây, sản ra giống thú gọi là lạc, lòng dũng may áo ấm.

#### I NGƯỜI THIẾU NỮ KÝ ĐỊ

bô trinh thám kinh dị bí mật nhất của Nguyễn - ngọc Gâm  
Trên 100 trang giá 0p60.

2ICÚU BẦU SƠN vở hiệp kiếm thuật tiêu thuyết của Hải Bằng, Hành động ngang tàng ghe góm của mõu đô Thiệu là u ty. Trên 100 trang 0p60 Còn rất ít: SON DÔNG NỮ HƯỞNG MÃ (võ hiệp) của Hải Bằng, giá 0p60. Đã ra hơn 40 thứ sách dùi các loại. Hải catalogue. Thư, mandat đẽ: Á CHÂU XUẤT BẢN CỤC 17 ÉMILE NOLLY — HANOI

(6) Đất này thuộc tỉnh Son-tây ngày nay sản ra giống ngựa tốt có tiếng.

(7) Vu-sơn: tên núi, núi này nay thuộc tỉnh Tứ xuyễn. Khiêm trung đất cũ của nước Sơ nay thuộc tỉnh Hồ-Nam.

(8) Hào: tên núi, nay ở vào tỉnh Hà-Nam, Hào tức là cửa quan Hán cổ, nay ở vào tỉnh Hà-Nam.

(9) Thiên phủ: đất vừa tốt vừa hiểm có nhiều sần vật quý.

(10) Tà Vương mời giết Thương Ưởng, ghét hang biển vì không muốn dùng Tô Tân.

(11) Bồ Toại, tên một nước đời cổ.

(12) Trác Lộc: tên núi, nay ở vào tỉnh Sát cấp nhì

(13) Si-vưu: Vua nước Cửu Lãnh bao ngực vò dò, Hoàng-de đánh ở núi Trác lộc giết di.

(14) Hoan-Dầu: Đời Nghiêm, Hoan-dầu giỗ chức Tu-dồ có tiếng là ác, vua Nghiêm nghe lời vua Tha-thu duỗi ra Sung son

(15) Tam Miêu: Tên một nước cũ, nhiều giống người ô, cho nên gọi là Tam Miêu Nay ở vào tỉnh Hồ-nam.

(16) Cung Công: Chức quan coi về việc sòng ngô; con cháu nỗi nhau giữ chức áy, đế đời vua Thuấn, kế giữ chức áy bao ngực vua Thuấn đây ra U-Châu, không biết sao dày lị

(17) Nhà Hán đón đời Kiệt thi võ đạo quá, Thành Thanh đánh đuổi ra Nam-ào, rồi lên ngôi thiên tử quốc hiệu là Thương.

(18) Sùng: Tân một nước nhỏ. Sùng hầu giúp Trụ vương làm ác, Ván vương đánh diệt di.

(19) Nhà Thương đón Trụ-vương thi dâng-ugury vò dạo. Vù vương đánh g'ết di lập ra nhà Chu.

(20) Ngh đế: Năm đời đế; Thái hiệu, Thần-nông, Hoàng đế, Thiếu hiệu, Chuyên húc, nhất thuyết là: Hoàng đế, Chuyên húc, Đế hiệu, Nghiêm, Thuấn, lại nhất thuyết là: Thiếu hiệu, Chuyên húc Đế hiệu; Nghiêm, Thuấn.

(21) Tam Vương: Ba đời vương: Hạ Vu, Thương Thang, Chu Văn Vu

(22) Ngũ bá: Năm đời bá: Tề Hoàn công, Tần Văn công Tống Tương công, Tần Mục công, Sở Trang vương.

(23) Giật: Trọng lượng bằng 30 lạng.

(24) Thời chiến quốc, 6 nước ở vào bên đông núi Hào, núi Hào cho nên gọi là đất sơn đông.

## Sách mới

Các bạn muốn có một người vợ đẹp hòi hòi, thùy mị. Các bạn muốn biết rõ một người đàn bà thế nào là đẹp xin đọc :

### Luyện sắc đẹp

của Vượng-lê-Dung nói rất tường tận về nhan sắc của đàn bà, cách tư sáu, cách giữ gìn lại cơ 40 bức tranh do họa sĩ Hoàng-thị-Nại vẽ, cô Nguyễn-thi-Bach-Tuyêt nữ sinh trường Đông-Khánh Hanoi biểu diễn, Sách in rất đẹp giá 0\$70

Hầu hết các nơi đều có bán

### Editions BÀO-NGỌC

67 Neyret Hanoi — Tel. 786

Thi sĩ J. LEIBA trước khi từ trần có để thư lại tặng chúng tôi có xuất bản cho thợ rèn cửa mành mai sơn. Nay da tên lúc mà chúng tôi có thể làm theo được ý muốn của người bạn đã khuất và cho xuất bản cuốn:

## THO LEIBA

gồm có hơn 60 bài, trong số đó có nhiều bài chưa đăng báo nào, và nhiều bài mà J. LEIBA đã, đã đời lại khi còn sống. Nội trong mứa xuân nay sẽ phát hành. Cuốn Tho Leiba gồm có 60 bài, với những bài yêu thương của nhà thơ và những bài yêu thương của thi hồn (mỗi cuốn 1p, thêm 0p20 tiền thuế, khi mua về xong chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà. Những bài trả tiền trước sẽ nhận được thêm một bao ảnhasaki của J. Leiba e-chup sẽ di bút và chờ ký của thi sĩ)

Thợ rèn và mandat xin lỗi về chờ;

M. BÙI-XUÂN-NHƯ, 13 Pesendorf — Hanoi

## Báo-Mới tờ báo của mọi người

### Truyện giải trí

#### HÀN THUYỀN

Mỗi cuộn dày 140 trang — Giá 2 mản — 0\$40

#### ĐÁ CÓ BÁN:

#### SẮC BẸP NGAI VÀNG

của CHU THIỀN

#### GẠN DẠ ĐẦN BÀ

của B.H.P. tác giả là huyết thư

#### MỚI CÓ BÁN:

#### TRÁNG SĨ BÒ ĐỀ

của MAI VIÊN

#### HÀN - THUYỀN ĂN HÀNH

của PHỐ TIỀN TINH, HÀNG

# DIEN - BIEN,

một xứ đá từng chống với quân Mông-cồ  
nhiều lần hiện nay là chốn trường  
chiến giữa quân Nhật và quân đồng-minh

## Một trận kịch chiến hồi thập tam kỷ giữa quân Diên-diện và quân Mông-cồ có tới sáu vạn quân và hai ngàn voi dự chiến

Sau khi quân-cảng Tân-gia-ba, «Gibraltar V ấn-dong» của người Anh đã đầu hàng và do quân Nhật chiếm cứ, đã đến tên là Chiêu-nam, trung-âm-diện cuộc chiến-tranh đã dời về phía Tây và phía Nam nghĩa là sang một trận Diên-diện và Án-dô Ha-lan.

Quân đế Án-dô Ha-lan nơi mà chúng tôi đã từng nói đến nhiều lần nhất là từ kinh xảy ra cu-đa-tranh Đạt-Ấn nay. Trong bài này chúng tôi nói nói quan Diên-diện là xứ mà miêu tả quan Nhật đang kịch chiến với quân Anh và quân Tàu đặt dưới quyền chỉ-huy của Thống-chef Tường-gó-i-Trạch.

Cuộc chiến-tranh lan vào đất Diên-diện đồng thời với Mâ-lai nghĩa là ngay hôm sau khi ngọn lửa chiến-tranh bùng nổ ở Thái-binh-dương. Nhưng cuộc chiến-tranh trên đất Diên-diện mới trở nên kịch-lịch từ sau kinh quan Nhật đã vượt qua được miền rùng núi và giáp biên-giới Thai-lan và Diên-diện cùng chiếm được Tavoy, Moumein và nhát la từ sau kinh quan Thai-lan đã tuyên chiến với Anh Mỹ đâm 100.000 quân hợp với quân Nhật đánh vào Diên-diện.

Hè nay quân Nhật đã vượt qua được sông Salouen là một trong hai con sông lớn ở Diên-diện và song B.liu cũng chiếm được Martaban Thaton, Bilin. Quân Nhật vẫn tiến từ từ nhưng rất chắc chắn và hiện đang dự bị đánh vào Rangoon taub-đo Diên-diện và nơi phái-khuỷ của con đường Diên-diện là con đường dài để qua kinh-giới chiến-cụ cho Trung-Khánh và để xuất cảng các nguyên-liệu của miền Tây-nam nước Tàu từ hai năm nay.

Đường D ến-diện mà các độc-giả nhiều người đã nghe nói đến là con đường từ Rangoon trên bờ bắc vịnh Bengal đến Côn-minh là thủ phủ tinh Văn-nam và tận Trung-khánh là hòn đảo tạm thời của chính-phủ Tường-gioi Trach.

Rangoon và đường Diên-diện là hai mục đích chính trong cuộc tấn công của quân Nhật. Nếu nay mai quan Nhật chiếm được Rangoon (hè nay nã trận chỉ còn cách hòn đảo D ến-diện độ 80 cây số), và cái đòn được đường Diên-diện tức là kiểm-soát được cả vịnh Bengal và Án-dô-dương lại đóng được cái cửa ngõ độc nhất của Trung-khánh ra bờ kè giao-thông với ngoại-quốc và có thể vì đó mà lâm-té-liệt cả cuộc khang-chiến của họ Tường và làm nguyễn đến Án-dô thuộc Anh. Một trận Diên-diện quan-hệ là thê-nên quan Nhật và quân Đồng-minh Anh, Mỹ phải chịu toàn lực ở mặt trận đó. Kết quả trận đánh Diên-diện sẽ rõ ảnh-hưởng rất lớn đến tình-thê chiến-tranh ở miền Đại-dong-á sau nay.

### Địa thế và nhân dân Diên-diện

Diên-diện là một phần trong bán-đảo Án-dô China ở phía Nam Á-châu một xứ thuộc đế-quốc Án-dô-huân Anh nguyên gồm cả nước quan-chủ Diên-diện và xứ D ến-diện của Anh mà Án-dô di-chinh-phục được trong hai trận chiến-tranh rất dai-hại vào năm 1826 và 1852. Diên-diện là một xứ nhiều núi và không có kinh-giới thiên-nhiên. Xứ đó Bắc giáp nước Manipur ở dưới quyền bảo-hộ của Anh và đất Trung-hoa, phia Đông giáp các rặng Shan Tàu thuộc địa-phận Văn-nam, xứ Ai-lao thuộc Pháp, các rặng Snaus Thai-lan và đất Thai-lan, Naow giáp các xứ Mâ-lai, Thai-lan, vịnh Bengal và phia Tây giáp vịnh Bengal và Chi Hagong (Án-dô). Xứ Diên-diện chỗ dài nhất độ

2.000 cây số và chỗ rộng nhất độ 800 cây số, diện tích độ 605.277 cây số vuông. Diên-diện có hai con sông lớn chảy qua đều phát nguyên ở các núi miền Tây-lạng là sông Irraoudy và Salouen Diên-diện. Các sông lớn và sông con ở Diên-diện là những đường giao-thông tiện lợi nhất trong xứ nhưng đều di theo một chiều từ Bắc chí Nam. Các giây núi, thung lũng và đồng bằng Diên-diện cũng chảy dọc các sông lớn cùng theo một chiều đó. Vì thế mà những sông núi Diên-diện đều là những phòng-tuyênn thiên-nhiên kiên cố để ngăn cuộc tấn công của quân Nhật từ Đông sang Tây. Diên-diện cũng như các xứ khác trong bán-đảo Án-dô China gồm có một miền đồng bằng ở giữa xung quanh bao bọc những núi và rừng cao rất lởt của miền nhiệt-dới khô lồng mà vượt qua được. Đồng bằng chính của Diên-diện là miền trung-châu sông Irraoudy một con sông lớn nhất trong xứ mà tên thuyền có thể đi lại được trên một quãng dài tới 1.200 cây số. Đồng bằng này là do đất phù sa rất tốt của giòng sông Irraoudy cuốn từ các miền núi ở phía Bắc xuống. Những núi ở Diên-diện do giòng sông này chia làm hai phần khác nhau: một bên là những núi và thời kỳ đê tạm và đê từ còn về phía đông là những giây núi và thời kỳ cõi hòn phòn nhèn là dâng. Cả linh-hình kinh-tế trong xứ là tuỳ theo địa hình đó. Giữa là đồng bằng giòng lúa rất tốt còn ở các miền núi luộc thời kỳ đê tạm và đê từ thì có những mỏ dầu hỏa, miền quanh đấy. Từ kinh mở đường Diên-diện, Rangoon đã trở nên

một hải cảng quan-hệ trên bờ Án-dô-dương vì đô là cửa độc nhất trông ra bờ của miền Tây Nam nước Tàu do chính phủ Trung-khánh kiêm soát. Đường Diên-diện và Rangoon, Trung-khánh còn có thê giao-theph và buôn bán với ngoại-quốc. Cũng vì đó mà hai năm nay thủ đô Diên-diện đã thành một thị trấn rất trọng yếu cả về kinh-tế và quân-sự. Các thành phố khác là Promé, Maudalay cũng ở trên bờ sông Irraoudy, Akyab một hải cảng trên bờ bắc phia tây, Moumein một giang-cảng lớn trên sông

vàng, than. Ở phía Bắc Diên-diện là nơi hai

giynchúi gặp nhau, có những mỏ ngọc-thạch,

ngọc bích (jade) và ngọc đỏ (rubis) lớn và dồi dào nhất thế giới ngày nay. Trong rừng thi có

những thứ gỗ quý nhất là gỗ trắc, cùng với gáo

là hau-thu-sản-vật xuất-cảng nhiều nhất của

Điên-diện.

Nhân-dân theo cuộc điều tra dân số gần đây thì có độ 15 triệu, một phần lớn là thuộc giòng Mông-cồ là giống có nhiều trên bán-đảo Án-dô China. Số dân đó càng ngày càng tăng thêm nhiều. Nếu so với diện-tích lớn của Diên-diện thì chưa lấp gỉ làm trù mịn nhưng da số dân đều tụ tập ở trong hai miền đồng bằng lớn. Giống người nói Mông-cồ thán thè vạm vỡ, mạnh khỏe, hoạt động, mâu da sáng, tóc đen, mặt it lông. Giống chính trong xứ gọi là người Diên-diện, một giống tính vui vẻ nhưng lười biếng sống bằng gạo, cá, gà và thịt các loài thú rừng. Trình độ sinh-hoạt của dân Diên-diện hơn cả các giống khác trong xứ như người Thái, Án-dô ở vùng Bengal. Người Diên-diện mặc đồ to lụa và vua các màu lòe-loét như màu hồng và vàng. 90 phần trăm dân Diên-diện sống bằng nghề nông, ngô đánh cá và chặt gỗ. Các thành phố đều là những hòn hàng hóa và nơi sản vật chờ qua đê xuất cảng.

Rangoon thủ đô Diên-diện ở ngay gần cửa sông Irraoudy dân số độ 30.000 người. Đó là hải-cảng để xuất cảng hết các sản vật trong miền quanh đấy. Từ kinh mở đường Diên-

diện, Rangoon đã trở nên một hải cảng quan-hệ trên bờ Án-dô-dương vì đô là cửa độc nhất trông ra bờ của miền Tây Nam nước Tàu do chính phủ Trung-khánh kiêm soát. Đường Diên-diện và Rangoon, Trung-khánh còn có thê giao-theph và buôn bán với ngoại-quốc. Cũng vì đó mà hai năm nay thủ đô Diên-diện đã thành một thị trấn rất trọng yếu cả về kinh-tế và quân-sự. Các thành phố khác là Promé, Maudalay cũng ở trên bờ sông Irraoudy, Akyab một hải cảng trên bờ bắc phia tây, Moumein một giang-cảng lớn trên sông



Ảnh của hảng Domei  
Cái xác của một chiếc phi cơ Anh kiểu «Spitfire»  
bị không-quân Nhật hạ ở gần Tavoy (Diên-diện)

Salouen, Mariaban Tavoy (ba thị trấn sau này đều đã về tay quân Nhật). Các đường giao thông chính đều là các sông lớn, sông Irraoudy và sông nhánh là sông Chudirin, sông Salouen, sông Sittang... Tuy nhiên có thể đi ngang giang sông Irraoudy đến tận Bhamo. Do các đường vận tải bằng sông tất cả sản vật ở phía Bắc và giao Diên-diện đều có thể chở để dàng đến các hải cảng. Ta có thể nói những sông đó rất quan hệ cho nền kinh tế của cả xứ. Dọc sông Irraoudy có một đường xe lửa và một đường bộ lớn từ Rangoon đến Mandalay và tận Lashio ở ngay biên giới Trung-hoa. Đường bộ từ là đường Diên-diện vậy. Lại có nhiều đường xe lửa nhánh phát khởi từ đường chính đến các thị trấn như Bassan, Martaban...

### Một vài đoạn lịch sử của Diên-diện

Dân Diên-diện là một dân tộc huyền ảo do đã từng có những đoạn lịch sử v.v... Cũng như Việt-nam ta và các xứ khác ở bán đảo Ấn-đôn-đina, xưa kia Diên-diện cũng là mực diệt cho các cuộc xâm lược của quân Tàu và nhất là quân Mông-cô. Quân Mông-cô dưới đời vua Mông-kha và dưới đời Hốt-ität-Liet đã nhiều lần xâm lấn các nước miền Nam mà hồi đó "người Tàu" gọi chung bằng một cái tên khinh bỉ là Nam-dì. Quân Mông-cô đã từng đánh nước Pégou (Bangala tức: Đền-diện) trước 1270, đánh Chiêm-thanh (1280) và đánh nước ta (1258). Sau đó dưới đời Trần, quân Nguyên lại hai lần sang xâm lược nước ta (1285 và 1287) nhưng đều bị quân ta do lực Trần-hưng-Đạo đánh cho một mảnh giáp không còn. Những vỗ công oanh liệt của nhà Trần đó ngày nay còn rực rỡ trong lịch sử nước ta.

Về phần Diên-diện thì trước năm 1270, vua

**ĐÃ XUẤT BẢN:**

### Giặc Cờ đen

Sách dày 100 trang, khổ 12x19,  
bìa hai màu - giá bán 0\$35

### Cô Tur Hồng

dày 240 trang, khổ 12x19, giá 0\$80

HỎI TẠI:

TRUNG - SÁC THU - XÃ

26, Boulevard Henri d'Orléans - Banet

nước đó (Pégou) bị thua trận và chịu công hiến nhà Nguyên. Đến năm 1277, vua Diên-diện định thoát khỏi ách quân Nguyên bèn mua một đội quân 50.000 người vừa bộ binh, vừa kỵ binh. Thay vào chiến xa, quân Diên-diện có 2.000 thớt voi đều có đặt bánh lợn bằng gỗ như những cái tháp con có thể chờ được từ 12 đến 16 người. Quân Mông-cô chỉ có 12.000 người đều là kỵ binh. Bộ đội quân Nguyên đón đánh quân Diên-diện ở đồng bằng Yang Tchang gần một khu rừng. Trước hết, ngựa của quân Nguyên khi trông thấy voi của quân Diên-diện đều kinh sợ bỏ chạy. Kỵ binh Mông-cô bên xuống ngay buộc vào những gốc cây rồi dùng cung tên bắn quân địch. Quân Mông-cô đã nổi tiếng là những tay thiện xạ nhất thế giới nên sau mấy giờ họ đã bắt chết và bị thương được nhiều voi và quân lính bên địch. Đến với Diên-diện bị thương bỏ chạy vào rừng làm gãy cùi bắp. Lúc đó quân Mông-cô lại lên yên ngựa đuổi đánh quân Diên-diện hàng giáo và búa rìu.

Trong trận này quân Diên-diện thua to và quân Nguyên của Hốt-ität-Liet đã qua được đèo Bhamo. Sau đó dân Diên-diện còn nhiều lần nổi lên để chống lại thoát cái ách của quân Nguyên. Không những phải chống với nước láng giềng lối về miền Bắc, dân Diên-diện còn đòi đòi phải chống với Án-dộ là một nước láng bang lớn nữa ở phía Tây.

Đến Diên-diện ngày nay là chiến trường giữa quân Nhật và quân Anh, quân Án, quân Diên-diện, quân Tàu xưa kia cũng đã từng là nơi tranh hùng của quân Diên-diện với các dân tộc khác ở Á-châu.

### Cái vợa thóc và cái kho ngọc thạch ở miền Nam Á

Như có công cuộc dân thủy nhập diển của người Anh mà các ruộng trồng lúa gần đây đã tăng thêm nhiều và Diên-diện thành một trong những xứ xuất cảng nhiều lúa gạo nhất ở Viễn-đông. Cách giồng lúa cũng như ở Đông dương, các ruộng sâu thi dùng trâu cày và ở các ruộng cao thi dùng bò.

Cách gieo mạ và cấy lúa cũng như ở xứ ta. Vì có gió mùa nên Diên-diện có một mùa lạnh ráo và một mùa mưa. Khi hèu thi cảng di vè miền Nam gần bờ biển thi càng đỡ nóng. Miền (xem tiếp trang 33)

## TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI CỐ HỌC ĐỂ LÀM ƠNG THÁNH

# Vuong-Duong-Minh<sup>(1)</sup>

XVI

## Như chuyên đánh cướp để giữ con Tâm

QUÂN-CHI

« Lại như thả một cái lợp không vào trong nước, tự nhiên nước tràn vào đầy. Nếu ta lấy một lợp đỡ sẵn nước đầy, rồi hãy thả nó vào chậu nước như thế thì nước còn chảy vào đâu được nữa. Hê trong có chủ rồi thì đầy, đầy thì ngoại-hoạn mất chủ vào, tự nhiên vô sự. »

Đó là Y-xuyên bảo người ta cầu học, trước nhất phải có chủ-tì trong mình. Chủ-tì tức là kinh: « Kinh chí là chủ nhất, Hê chủ nhất thì đã không chạy sang đồng, cũng không trật sang tây, như thế thi chí là chính giữ, đã không thiên chô no, lại không lệch chô kia, như thế thi chí là ở bên trong » (教只是主一也。主一則既不之東，又不之西。如是則只是中；既不之此，又不之彼。如是則只是內) Chinh giữ và bên trong là chỉ vào tâm mà nói, theo nghĩa « kinh di truc noi 敬以直內 » trong kinh Dịch, cốt lấy sự kinh để giữ tâm tĩnh minh lúc nào cũng được nghiêm trang, ngay thẳng.

Giờ ta thử xem qua phép tu của Tống-nho.

Trước hết là phép giữ mình (thao tồn操存).

Phép này cốt lấy đức kính-cần làm chủ.

Kính để làm gì? Để cho tâm minh được chuyên nhất, không thiên không tà, không bị những ngoại-vật che lấp và làm cho phái suy nghĩ bối rối.

Một hôm, Lã-dữ Thúc hỏi Y-xuyên rằng minh tư lự nhiều quá thi làm thế nào? Y-xuyên đáp:

— « Thế là như đánh cướp ở trong ngôi nhà trống trại, mình chưa đuổi được một thằng ở hướng tây thi một thằng ở hướng đông đã xông đến. Trước sau là hữu, cướp vào chặt nhà, đánh đuổi không xuể. Vì là bốn mặt trống trại, cố nhiên cướp dễ tràn vào, mình không thể nào có chủ định gì được. »

(1) Xác do T.B.C.N. tr. số 83

(2) 知 命 達 天, Tri mệnh đạt thiên : kiế được mệnh trời, đạt được lý trời.

(3) 駕 神 乘 化, Cung thần tri hóa : Thấu lè thần diệu, biết đến chỗ hóa.

« nó vào chậu nước như thế thì nước còn chảy vào đâu được nữa. Hê trong có chủ rồi thì đầy, đầy thì ngoại-hoạn mất chủ vào, tự nhiên vô sự. »

Chu-tử cũng bảo người cầu học « phải nên thi thập lòng minh », cũng là một cách kinh-Dịch, để lấy sự kinh để giữ tâm tĩnh minh lúc nào cũng được nghiêm trang, ngay thẳng.

Chu-tử cũng bảo người cầu học « phải nên thi thập lòng minh », cũng là một cách kinh-Dịch, để rèn luyện khí-chất cho được cao thượng sảng suối, không bị ngoại vật cám dỗ; lúc tĩnh, lúc động, lúc có việc hay không có việc, tâm tĩnh luôn luôn giữ din chín chắn. Minh-Dạo nói :

— « Người đời xưa, tai đỗi với nhạc, mắt đỗi với lẽ, bắt cứ lúc ở lúc đi, bên tả bên hữu, cho đến cái khay cái chén, cái gậy chổng, cái ghế ngồi, đều có khắc lời minh a ước khuyên răn để tự nhủ mình, nghĩa

« là nhất cử nhất động, đều có sự hám-dưỡng. Ngày nay, người ta bỗn, chỉ còn « có cách dưỡng-tâm bằng nghĩa lý mà thôi. « Miễn là lúc nào ta cũng co ý hám-dưỡng, « lâu ngày tự nhiên tâm tinh chín chắn ».

Rồi đến phép thè-nhận, nghĩa là trả lại nhận xét trong mình, xem còn thiếu sót điều nào thì phải bồ câu điều ấy. Phép thè-nhận của Tống-nho, đại khái gần như phép nội-quan của nhà Phật vậy.

Sự thè-nhận có ích cho việc cầu học ngộ đạo, là « nếu xét mình tẩm-chí hép hồi, thì ta nên mở mang cho nó rộng lớn. Xét mình khí tượng bึง nhác đối phế, thì phải cố gắng cho có khí tượng phẫn chấn » (lời Chu-tử).

Tống-nho lại chú trọng về phép khắc-kỷ. Khắc-kỷ nghĩa là tự mình sửa tri lầm minh, đổi với việc ngoại; coi chừng mỗi sự cử động cho được hợp lê, chờ đê tu-ý tu-dục xen vào Ngày xưa Không-thì đã dạy Nhan-Uyên về đạo Khắc-kỷ: « Sự gì không phải lê đừng nhìn, không phải lê đừng nghe, không phải lê đừng nói, không phải lê đừng động ». Tống-nho lấy lê làm mục thước tri minh, Y-xuyên nói: « từ bên trong đê ứng bên ngoài, ché bên ngoài là đê nuôi bên trong vây, 由乎中而應乎外, 制於外所以養其中也 ».

Sau hết đến phép cùng-lý.

Cùng-lý tức là cách vật tri-tri, đây thuộc về công việc tìm xét cái lý của mỗi sự vật,

cho sự biết của mình được rộng rãi, đến nơi.

Tống-nho chăm chú về việc cách-vật tri-tri, và cho cùng-lý là chỗ cao tuyệt của sự biết. Bởi vậy, muốn được tri-tri, tất phải cùng-lý. Y-xuyên cất nghĩa hai chữ cách-vật 格物 thể này: « Cách, nghĩa như cùng. Vật, nghĩa như lý. Tóm lại, nói cách vật tức là bảo cùng-lý mà thôi ». Có chỗ khác ông bảo: « Tri-tri bởi cách vật. Cách, nghĩa là đến vậy. Cùng-lý mà tim ở vật, thì vật lý rõ hết ».

Chu tử cất nghĩa nhiều hơn: « Bảo rằng tri-tri ở cách vật, tức là nói mình muốn đến nơi sự biết, thì phải đến nơi vật mà canh xáit cái lê của nó vậy. Bởi lòng người linh thiêng, không ai không có tri, mà mọi vật trong thiên hạ, không vật nào không có lý. Chỉ tại lý ấy có chỗ ta chưa cùng, cho nên sự biết có chỗ không hết được ».

Đại-khai lý họ đài Tống là thế.

Chúng ta có thể tóm tắt lại hai câu: cái lý học ấy lấy dưỡng-tâm làm gốc, cùng-lý làm ngọn, còn những phép tu-duưỡng kia chỉ là nhánh lá phụ thuộc mà thôi.

Rồi chúng ta sẽ xem nó sinh-tệ ra sao mà đến đời Minh, họ Vương phải dùng ra sao sang lai.

Q.C.

### THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

256 Đường Cửa Nam Hanoi

Thuốc bánh, thuốc dầu. Vừa rẻ ! Vừa ngọt !  
Đang bào chu Tôn ! Hãy xin chiếu cỗ.



lao long  
nhan

THUỐC BỘ

TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỲ AI LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ  
Etablissement VẠN HÓA — số 8, phố Hàng Ngang — Ha  
Cố kén thuốc Vạn Bảo — chẩn bệnh liệt dương. Thu cho dùn ông, đan bá khac

# GÀ THU'

## CHUYỆN NGẮN CỦA NGỌC-HOÀN

Bây giờ cứ mỗi khi đọc đến một bức thư tình xén vào giữa các chuyện dài, chuyện ngắn, tôi lại rùng mình run sợ. Vì tôi nhớ đến một câu chuyện 'áo-bao, ngông-cổng và ngô nghênh' của tôi hồi cách đây hai năm.

Khi ấy tôi tòng sự tại một lịnh mặn ngược. Một tối tôi thiêu hết các trò vui chơi giải trí. Không rạp hát, không chiếu bóng. Và đến cả cái thú di chơi phô cũng không. Là vì phố xá ở đây lèo tèo vắng vẻ, tiêu điều như một vùng ngoại ô bô lánh của chúa thành Hà-nội. Đã thế, đường lại toàn giải đá lởm chởm với những cống rãnh đặc một tuôi nước đen sì, khiên « du khách » ác cảm với tất cả các cuộc di bách-bộ. Có một tiệm khieu-vú, thì đã bị đóng cửa ngay từ dạo hả: đầu có chiến-tranh; tuy bá chủ chỉ là một nàng gióng héo chợt béo chí, tuy các vú-nữ chí là những đứa hoa giữa chợ gần tối tá cảnh, nhưng nèn còn, lịm ấy cũ g斗争 mua vui cho khách phong-lu mỉm ngực.

Cho nên, nhất nhất mỗi công việc gì, mỗi cử-dộng gì, coi thè mang lại cho chúng tôi một thoáng vui tươi là chúng tôi xà vào ngay.

« Chúng tôi » nghĩa là chỉ có anh Lộc và tôi. Vì phần nhiều các anh em cộng chức tại đây đều có g-a-dinh, vợ con đê-huề; nên Lộc và tôi, hai kẻ sống độc thân, không ăn cánh với họ. Không ăn

cánh vì chịu sao được những cái nguyệt dài của các bà vợ khi mình đến rủ các ông chồng đi làm việc gì giang khinh — dù chỉ tím-khieu xuồng? Không ăn cảnh vì chịu sao được những phút chờ đợi dèn dèng khi đèn rủ các ông dùi lầm hẫy còn thay các ông lần lóc trên giường với mấy đứa con dán nhau chí-choé.

Vậy thì chỉ có Lộc và tôi là « nỗi khổ ». Đè ót thè làm tiều được nỗi « esau dùi ngày ngắn »; chửi thay ra tám tinh anh và tám tinh tôi không hợp nhau cho lắm...

Lúc vốn người bô tôt và thích ngóng. Tôi thì tính lanh kín đáo. Bời lê dê hiếu: Lộc kiêm được bao nhiêu có thè tiêu cho kỷ hối. Còn tôi, gần nửa số lương phải gửi về trợ cấp cha nhà dưới xuôi.

Lộc có chuyện gì cũng đem kể với tôi, tì những chuyện nó làm phát ý anh, những chuyện mà anh tưởng nêu nói ra, tôi sẽ kẽm kinh phục anh đòi phân. Trái lại, tôi giải

## Cuộc trung cầu ý kiên

Nhiều món nữ trang mới chế 1942, bông, vòng, chuỗi pendents nhẫn ngọc thạch

thứ thiệt. Vòng tay mặt nhẫn hột xoàn mới lóng lánh như kim cương.

QUẬN CHÚA  
21, Rue Amiral Courbet Saigon

Lộc tất cả mọi chuyện của tớ và cố tìm cách gợi anh phun ra những điều tâm sự của anh. Đè mà cười trong bụng và cũng có khi để lên mặt: đạo đức khuyên anh vài lời phai châng. Dè áy, tôi không biết là tôi độc-ác và Ich-ký; ôi còn lấy làm tự-phụ về sự ranh-manh của mình...

Mỗi buổi chiều di lèm về, nến không di theo đè, sông Thao nói chuyện « tri-kỷ », thì chúng tôi lại rủ nhau « tạm » lượn các phố chính vải vàng. Tinh thần hối ti người, nên phô nào có cõ nào xấu hay đẹp, chúng tôi đều thuộc lầu lầu. Thuộc từ tên tuổi, tinh nết cho đến dáng đi đứng, cách ăn mặc của mỗi cô...

Sở dĩ, tôi phải kè dài dòng, cõi các bạn hiểu iõ cái thà-dó vò-lý của hai chúng tôi trong cù-chì tôi sắp vã lại sau đây...

Một buổi chiều nùa xuân rảnh việc, tôi đương đứng bên cửa sổ buông giấy mo-mang nhìn den chum liêu-diệu duỗi nhau trên mấy cây long-não dày lá xanh tươi, Lộc đến vỗ vai tôi:

— Nghỉ gì vậy?

A không, đương đứng nghe chim ngang lòi...

Lộc hỏi tôi qua một nụ cười mà éo thân mật lộ trong vú-bí-mật:

— Có rồi không?

— Rồi lắm. Sao??

— Có việc riêng này, nhưng đừng nói với ai nhé!

— Nói làm gì!  
Lộ lại cười, nhưng lần này  
nhẹ nhõ và trêu trên hơn;  
— Tôi định « lẳng-xé » một  
bức thư cho D.êm...

— Điểm nào? Điểm phô ga  
ý à?

— Thì ở đây còn làm gì có  
hai Điểm? Đẹp đấy chứ!

Muốn lấy lòng bạn, tôi trả  
lời lừng lor:

— Ủ, có duyên.

Thực ra, Điểm là một cô  
gái lỗ lòi, xuân tanh dã xấp  
xỉ... tam tuân, nghĩa là: hơn  
Lộc và tôi chung năm sáu  
tuổi. Sắc đẹp nàng đến thời  
kỳ úa hót với một rết mệt  
giả-sạm lúc nào cũng buồn  
rười rượi với vài vết rắn nhô  
lò mò trên vùng trán; cái rết  
già và mẩy vết rắn đánh dấu  
cháu hết cho thời kỳ xuân-  
sắc... Duy có đôi mắt đen láy  
như hao hám cả một thế giới  
bi-mật, ta xó, khiêu nòng —  
như tôi đã trả lời Lộc — vẫn  
giữ được chút lì duyên thầm.  
Theo lời người hàng phố kẽ  
lại, thi có lẽ nàng bị muộn  
chồng chỉ bởi những luồng  
sóng đặc địa của một đồi-luân  
hè-hồ. Cách đây ba năm,  
nàng về tinh xóe chơi với  
người anh ruột là y so doanh  
thương rồi tiếng khung khét  
vì có gi, nàng ở dưới xóe có  
tới nửa năm trời. Nàng có  
ngự đầu trong thời-kỳ ấy,  
người ta đã thiên dật xung  
quanh sự vắng mặt của nàng  
nhieu chuyện không hay...

vẫn ở với một bà  
cô — thấy chuyện  
trái tai xảy ra cho  
cảm minh, với  
vàng nhân nòng v.v.  
Bà cụ yên chí rằng  
Điểm trở về sẽ bị  
miệng những kẻ ác  
tâm và sẽ chứng tỏ  
với du-luận lòng  
doan chính của  
nàng. Được tin,  
nàng tái táp ngược  
lên nơi tinh nhở  
này, nơi mà một bà lão ở  
đằng sau lầu lăng lung được  
con giàn bỏ vào miệng cắn,  
thì bà lão ở đằng cuối lòi  
thè nghe ngay thấy tiếng kêu  
của cái « hạt dưa sống ». Thấy  
nàng quay về, những kẻ ác-  
khầu cũng lui. Nhưng không  
lâu, bà nghĩ ngay được cách  
bênh vực-lý-thuyết của mình:

— Các bà có nhận thấy gi  
không? Cò áy sút bắn người  
đã dí nhé!

— Chinh phải. Già đi nhiều  
mà trông sờ-sờ như người con  
mọn...

— Hay là...

Áy thế là lại một tiếng  
chuông khác vang lên — nói  
là tiếng mõ hù đúng hơn: Cò  
Điểm « hoảng chua ». Thời  
kỳ cò di vắng lúc là thời-kỳ  
cò trốn đi một nơi để sinh  
núi...

Nhưng tại tiếng ấy có thật  
hay không, chỉ có D.êm và  
người nhà cô biết, nhưng dù  
sao cũng là tiếng xấu có hại



cho thanh danh cô. Người  
biết suy xét: chin chấn không  
tin hẳn, nhưng cũng nghĩ  
ngờ. Một ông kỵ ga đinh hỏi  
nàng làm vợ, với di « đám »  
đám khác...

Nàng lại kéo dài cuộc đời  
trống trải với ngay thang cò-  
don. Cho đến ngày nay, nghĩa  
la ngày mà nàng được Lộc  
dam khác...

Sau khi dáp bạn bằng câu  
lừng lor, tôi tăm ngâm on lại  
chuyện cò của D.êm. Lộc  
tưởng tôi dương nghĩa làm  
chữ githich hợp để là cái đẹp  
đu sầu kim đáo của nàng —

vì có duyên túc là đẹp rồi;  
nên anh ngồi chờ, nghe...  
Mấy phút sau, thấy tôi chưa  
nói gì, anh mới biết kỵ đong  
phải tôi nghĩ theo ý anh  
muốn. Anh tiếp heo:

— Anh bảo thế có được  
không?

— Cái gì có được không?

— Cái việc biên thư cho  
Điểm chứ có cái gì nứa!

Ínay Lộc thực thà ngò cái  
tâm sự ruột ngon của anh,  
tôi cười thầm, nghĩ: « Việc  
nay sẽ tạo ra nhiều cái hay  
bó có thể mua vui cho mình  
được đây! » Tôi đáp:

— Nên làm....

— Nhưng ngó né « ày » thi  
bè!

Tôi làm bộ nghiêm trang:  
— Chuyện! Rất thè còn làm

nhà! Phải liều chứ! Không  
vào hang hò sao bắt được hò  
con!...

Lộcvin ngay lấy cái lý-  
thuyết giả dối ấy:

— Ủ mà tôi cũng ngốc. Nếu  
cứ sợ thế thì còn ai giám ngò  
tinh với ai nữa!

Anh móc túi quần lấy ra  
một tờ giấy to, chữ viết lú-  
diu:

— Đây, tôi định viết như  
thế này, anh xem hộ có được  
không?

Tôi cố nhịn cười trước cái  
cử chỉ thơ ngây của bạn :

— Đây là anh viết giáp hay  
viết thật?

— Viết giáp thì mới lèm  
nhèm thế chứ. Anh coi hộ  
xem có cần phải thêm hớt gi  
không, rồi tôi sẽ chép lại thật  
dẹp....

— Nhưng tôi thật quả không  
thạo vẽ khoa ấy. Vâ, anh viết  
chắc là hay rồi.

— Không anh cứ xem lại hộ  
tôi, tôi có tin anh mới đưa  
anh xem chứ!

Không muốn phạt ý bạn,  
tôi vò tinh trà nên mời ông

thầy giáo chấm... thư tình:

— Vậy anh đọc cho tôi  
nghe, chủ anh viết rồi rit tôi  
đọc sao được.

Lộc đứng lên đóng cửa, rồi  
lại ngồi bên tôi:

— Anh phải biết, tôi mất cả  
đêm hôm qua đây nhé!

Đoạn anh khẽ cất giọng run  
run — có lẽ vì nguognghiu  
— thông thả đọc như người  
docr.. vân tê.

Đây, tôi định viết như  
thế này, anh xem hộ có được  
không?

Bức thư của anh cũng có  
nhiều chỗ hành thực, nhưng  
cũng không kém ngày ngô  
so với cách hành động của  
anh. Nhiều chỗ anh dùng lời  
văn sáo của thời xưa; có chỗ  
luôn mấy câu đầu chíp hàn  
tùng chữ và cũng có nơi anh  
chép ở một vài cuốn tiểu  
thuyết cò. Đôi khi anh có  
nhéo cho kỵ được vài bài cau  
Kiều lầy... Tôi bẩm bụng, nin  
cười, nghe cho đến hết. Tôi  
tưởng giá tôi là cò Diêm thi  
chắc sau khi xem là thư ấy,  
đến cung phái bỏ tinh một  
thời kỳ thứ hai, vì nêu còn  
ở đây, ông ấy gõ tống cho vài  
bức nữa tương tự như thế thi  
sẽ chết sặc... vì

cười. Tự nhiên tôi thấy nguong  
thay cho Lộc và tôi nghĩ:

— May ông ấy  
lại cho mình  
nghe trướ, chủ  
nếu ông ấy cứ  
thể gửi đi, thật  
nó cười cho cả  
núi.

Tôi hơi giật mình kinh  
ngạc trước sự thô lỗ của bạn.

— Mỗi tình của anh kè ra  
cũng hơi kỳ-quặc...

— Kỳ-quặc, anh bảo? Tai  
sao? Anh cho là vì nàng hơn  
tuổi tôi ư?

Tôi thương  
hại anh hơn là  
khinh anh bởi  
tôi biết rằng viết  
được là thư tình  
cho hay không  
phải tui dỗi gi.

Một cậu học trò  
lớp nhứt trường  
trú có thể viết  
hay hơn một tông  
nhà!

Cử nhân luật học....

— Anh nghĩ hế nào?

Tôi luồng cuồng, sau rất  
miễn cuồng đập cho Lộc khỏi  
nguong:

— Kè thi cũng khá đấy,  
nhưng theo ý tôi chưa được  
hoan toàn cho lắm.

Lộc tự phụ về « tác phẩm »  
văn chương của mình:

— Thê mà còn chưa hay à?  
Rồi nét mặt anh sìn xuồng.

— Tôi bảo là hay, nhưng  
chưa hay lắm.

Lộc không nói, ngồi ugamm  
ngub... Cái tính tý ái thích...  
chìub phục — dẫu chỉ là cuộc  
chinh phục bộ người — hống  
trời dây trong lòng tôi. Tôi  
thắng thần bảo Lộc:

— Cò ta là người đã chịu  
miệng iêng thế gian, hẳn là  
người đã trả nên khôn ngoan  
va có nhiều kinh nghiệm.  
Minh phải làm thế nào cho  
cô ta tin lời mình thì mới co  
kết quả. Nên cứ dông lối văn  
sao như anh, sợ cò ta cho là  
hang... S. K. chỉ định lửa  
đôi co.

— Anh nói phải. Nhưng tôi  
yêu Diêm thành thực từ lâu.  
Mà nàng đối với tôi cũng vẫn  
có chút tì cam tình trong  
những khôn mắt, ny cười.

Tôi hơi giật mình kinh  
ngạc trước sự thô lỗ của bạn.

— Mỗi tình của anh kè ra

— cũng hơi kỳ-quặc...

— Kỳ-quặc, anh bảo? Tai  
sao? Anh cho là vì nàng hơn  
tuổi tôi ư?

Tôi thương  
hại anh hơn là  
khinh anh bởi  
tôi biết rằng viết  
được là thư tình  
cho hay không  
phải tui dỗi gi.

Một cậu học trò  
lớp nhứt trường  
trú có thể viết  
hay hơn một tông  
nhà!



### ESSENCE

## Térebenthine Colophane

giết di khớp với rết, nhau nhang

Hồi nhà sản xuất:

## SONG - MAO

101. Rue de Castelnau, Paris, XII. 141

Ngẫu ngữ tôi đây :

— Anh viết lại thi hơn. Bô  
nhưng câu văn đổi trại đi, cả  
những câu tập Kiều nữa. Anh  
nên nhớ các cô bây giờ xem  
nhieu tiêu thuyết mới, không  
tra lối văn ấy đâu...

Lời suy nghĩ, rồi dè-dặt :

— Hay là... hay là anh viết  
hộ tôi.

Tôi bắt buồn cười :

— Ai lại thế bao giờ...

— Thế sao? Cai có hai  
thằng minh biết, sá! gí! Tôi  
biết cậu viết sá thè hay được,  
nên tôi mới nhờ chú.

Anh móc túi lấy bao thuốc  
lá Lucky đưa mời tôi và gặng:

— Ну, giúp tôi nhé!

Bị hỏi-lộ, tôi thành nê bạn.  
Và lại lòng thích chính-phục  
của tôi vẫn bồng bột... Tôi  
lại nghĩ thầm: mình sắp  
được lâm theo một thiên-tiều  
thuyết diêm tinh đây; cung  
như lúc trước tôi đã tự nhủ:  
« Việc này sẽ tạo ra nhiều cái  
hay ho có thể mua vui cho  
mình được. » Tôi nhận lời.

○

Tan sở. Giữa tiết xuân, nên

**SAVON DENTIFRICE**

**KOL**

**GOÛT EXQUIS D'ANIS DE RUSSIE**

**BLANCHIT LES DENTS ET CONSERVE L'EMAIL**

**EN VENTE PARTOUT**

Dépôt pour le Tonkin :  
Établissements VÂN-HÓA 8 Cantonais Hanoi  
Dépôt pour la Cochinchine :  
Établissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

chiều trời hây còn sớm lắm.  
Mặt trời chưa khuất hẳn sau  
rặng đồi phía tây, Lộc gọi xe  
cho tôi và bảo kéo thẳng về  
nhà anh. Một căn gác xinh  
xinh trông ngay rìa đồng sông  
Thao nước lờ đờ. Bên kia  
sông, nàng tưới hấp hối trên  
đồi đồi nhí duỗi nhau trùng  
diệp.

Lộc lấy giấy bút bão tôi :

— Viết hộ đi.

Tôi phỏng xa, không muôn  
đề bút tích trong cuộc tình  
duyên ngo-ngắn, có vẻ hài-  
hước, nên bảo anh :

— Anh cầm bút viết đi, rồi  
chúng ta cùng bàn luận. Đề  
tôi rành, mới nghĩ ra nhẽ  
tù.

— Cũng được. Nhưng anh  
viết thế nào cho nàng phải  
séc động kia...

Anh bỏ gói thuốc lá ra bàn  
và gọi thẳng Nhò lấy bộ kẹo:

— Hút thuốc này với kẹo,  
ngon lắm...

— Chắc tôi viết cũng không  
hở gián, nhưng tôi xin có  
sợ. Cuộc tình duyên của anh  
với Dews mà thành, tôi sẽ

được hưởng cái sung sướng  
của một ông Tơ vậy.

Tôi bắt đầu đọc cho Lộc vĩết.  
Câu mở đầu tôi hây còn nhớ,  
như thế này :

« Nêu ở đời, gặp được một  
người bạn gái dịu dìng, thùy  
mị là một hạnh phúc, thì  
thưa có, quá tôi đã tìm thấy  
hạnh phúc ấy; vì, thưa có,  
tôi đã gặp có! »

Lời nịnh nọt ấy, Lộc cho là  
ý nhíu và kín đáo. Tôi, tôi công  
cho là mồi lạ. Lộc đọc tôi  
trong nụ cười :

— Giúp nữa?

Tôi đọc tiếp... Những lời  
xin lỗi nhõn nhõn; những  
câu ca tụng nhanh sắc và tinh  
nét của mỹ nhân. Tôi cắt  
ngiscard cho Lộc nghe :

— Đoạn này viết ít thôi và  
cứ như thế là đủ lâm rồi. Nếu  
minh khen nàng quâ, nàng  
cho minh là sinh vâ khinh  
minh ngày, sê gâm bót n y  
cảm đối với minh. Không  
nên quên rằng nàng là người  
co i nhiều kinh nghiệm. Bây  
giờ đến đoạn là tâm sự của  
anh...

Tuy là đoạn khó, nhưng  
tạo (dragée) hào hạng với hơi  
thuốc lá thơm tho đã giúp  
cho ông thầy già là tôi thêm  
phân hùng cảm. Tôi cõi tà  
nỗi buồn thắc mắc của kẻ si  
tinh, cõi gọi mỹ-nhan trại  
nhớ đến cảnh cõi dom lê ngát  
của nàng... « Nhiều đêm đã  
khuya thức giấc, những khi  
trăng dọi đầu non, những  
buổi chiều băng knouang nhìn  
khói lam vuông vắn chà mây  
xa, những ngày xuân nhìn  
nàng tươi giật lụa trên đồi  
cây hoang vắng, tất cả bao  
niêu thời khắc xa xăm (/),

cánh (wing) dau khô (/) ấy đều

kiến kẽ oặng lòng yêu đương

cảm thấy (/) tôi sầu cõi tịch

mênh mang. Nỗi sầu ấy sẽ

tan ngay, nếu trái tim của kẻ

mang sầu được cung chung  
một nhịp điệu với trái tim  
mợt tưởng...

Rồi tôi lại sút Lộc viết cả  
quyện: « Hai trái tim, hai cõi  
lòng của chúng ta, như do  
tiền định, đã có những soi  
giày thiêng liêng và hình  
giảng buộc, tại sao chúng ta  
không làm cho những soi  
giày huyền bí ấy thành ra  
hiệu hình bằng một môt tinh  
bất diệt, bất vong? »

Đến đoạn cầu xin một chút  
tinh của mỹ-nhan. Lời lẽ chỗ  
này thật là tha thiết, tiếc rằng  
tôi lại không nhớ kỹ đề chép  
ra đây...

Có điều là, là trước khi đọc  
cho Lộc viết bức thư, tôi chỉ  
định làm một trò dùi tiêu  
khiên, nhưng đến khi cầu mò  
dầu đã trôi ra, tôi có cảm  
giác như chính tôi là người  
trong cuộc đương bị môi tình  
thâm kín nung nấu, cần phải  
tỏ bầy... Bởi có áy, nên lúc  
đọc lại, Lộc cũng công nhận  
những cảm tình viết đây rất  
đúng với những cảm tình của  
anh.

Bên ấy, anh kỳ-khu ngồi  
chèp lại lá thư vào một tờ  
giấy tim-rất đẹp và sáng hôm

## Phòng kịch con chim

L iota một bén uống 0p.25  
L iota hai bén uống 0p.45

VŨ-ĐÌNH-TÂN

Ấn tú kim tiêu năm 1938  
173 bis Lachir-g, Haiphong

Đại-ly phát hành toàn tỉnh Hanoi, Am-  
hà 18 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi. Đại-ly  
phát hành khắp Đông-đông, 100 phâ-  
nousai Haiphong. Cố linh 100 đại-ly  
khắp các Huân Trung, Nam, Bắc-kỳ, Co-  
mien và Lào có tree cái, hòn trea.

sau mang đến số đọc lại cho  
tôi nghe. Rồi mới tìm cách  
gửi đi... Thư di rồi, Lộc pháp  
phóng lo sô...

Đến ngày thứ năm, anh tắt  
tả tim tôi, giờ ra một trang  
giấy đặc chữ bút chí viết vội:  
— Thư trả lời đây.

— Cõi ăn thua gì không?

tôi hỏi.

Lộc mỉm cười hân hoan :

— Nàng nói nàng cảm động

lắm. Anh xem mà xem.

Tôi đọc lá thư của Diêm.  
Quả thật, nàng sốt sắng hường  
với tiếng gọi sáu đường;  
nàng đã hết sức rung động  
khi đọc những « tiêng lòng  
thành thực » (!) của Lộc.



Từ đó, cuộc tình duyên của  
Lộc và nàng bắt đầu. Lộc  
không cần phải nhờ tôi gâ-  
thu nữa, vì thay vào những  
bức thư nguy hiểm, đã có  
những chỗ hẹn hò bí-mật. Chỉ  
đôi lần, Lộc kè cho tôi nghe  
qua các cuộc gặp gỡ của nàng  
qua người... Cho đến một hôm,  
anh nói với tôi :

— Diêm và tôi quyết lấy  
nhau, anh à. Diêm có thể gâ-  
hạnh-phúc cho tôi được.

— Xin chúc cho cặp Uyên-  
Uyên gặp nhiều vui tươi trên  
còn đường sáng sủa...

Tôi tự kiêu vì con đường  
sáng sủa ấy chính tôi xây  
nên...

Ngày-rồi lại ngày...

Chừng hai tháng sau, Lộc  
hớt hải tìm tôi :

— Nguy rỗi anh à. Đây này.

Anh đưa cho tôi xem một  
mảnh giấy trong đó Diêm nói:  
gặp lần thất vọng này, nàng  
sẽ không thể sống được và  
nàng dành tim quên trong cái  
chết... Tôi hỏi Lộc :

— Vì sao vậy?  
— Vì tôi không có ý muốn  
lấy Diêm.

— Sao trước kia...

— Trước kia khác, bây giờ  
khác. Càng gần Diêm tôi, càng  
nhận thấy nàng già xaux. Yên  
đủ thì được; lấy thì chịu.  
Anh làm thế nào viết hòi tôi  
một lá thư nói thật khéo cho  
nàng rõ vì trời ngại già-dinh  
nên tôi không thể kết duyên  
cùng nàng được. Nếu không,  
nàng mà tự từ thi nguy; bao  
nhiều thư từ của tôi nàng còn  
gửi c...

Tôi bỗng thấy hơi chồn...

— Nếu chỉ trả lời vẫn tắt  
thể thi anh trả lời lấy. Tôi  
chịu không dám chơi cái trò  
đại đội ấy nua.

Lời van nài. Tôi nhất định  
từ chối. Anh có ý căm tôi.

Nhưng dầu sao tôi cũng chẳng có can đảm chiếu ảnh lần thứ hai. Trong óc tôi, lòn-vốn lý-thuyết này: Giá phỏng cõi Diêm tự tử, người ta sẽ tìm ra nguyên-nhân ngay. Bị cáo sẽ là Lộc. Ngô nhở Lộc rút rát, ra trước tòa án lại khai rằng phần nhiều thư từ là do tôi gãy bộn, lời lẽ trong thư là do tôi móm cho anh? Như vậy, tôi sẽ bị buộc tội là đồng-pham, hay ít rà cũng còn bị lôi thôi đến sảy vầy...

Song may thay... Mấy tháng sau, tôi vẫn còn thấy Diêm sống yên vui; tôi thấy Lộc cũng đỡ lo lắng...

Lòng tôi vui trở nên nhẹ nhàng: nếu Diêm chết, cho dù tôi không bị lôi thôi với Pháp-luật vì không dù bằng cõi (lúc này tôi lại tự thấy cứng cỏi rồi), tôi cũng sẽ phải an-hàn suốt đời. Hối hận sẽ làm tôi đau khổ: cuộc tình duyên của nàng và Lộc đã chẳng do tôi cấu tạo nên bằng một lá thư tha-thiết đó ư?

Ngay nay, Diêm đã lấy chồng. Và Lộc, bạn tôi, cũng đã kết hôn với người vợ do song thân anh kén chọn. Hai bên đều yên bề gia thất, tôi mới dám viết câu chuyện vội vã này lên mặt báo.

Vừa dè sám hối cái cù-chí lỗ lảng của mình, vừa dè nhẫn nhů các bạn thân yêu: không bao giờ nêu già thưa, nhất là những bức thư tình.

NGỌC-HOÀN

**ĐỒI CHO ĐƯỢC**

# FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT  
Tổng phát hành: TAMDA & C°  
72, Rue Wielé Hanoi - Tel. 16-78  
Đại-t: GL-LP 97 Hàng - Bù  
- MAI-LINH HAIPHONG

90

## ĐÃ CÓ BÁN KHÁP ĐÔNG-DƯƠNG **Người Xưa**

CỦA VIỆT THƯỜNG

Một công trình khảo cứu hiếm có về lịch-sử, một tài liệu văn chương quý giá.

Các bạn phải đọc :

### **NGƯỜI XƯA**

đề thường thức cái tinh hoa cõi lịch-sử nước nhà trong thời dĩ-vang. Tác-giả Việt-Thường đã tận tụy trong 10 năm để hiện các bạn một quyển sách quý trong rừng văn học...

Sách in giấy bẩn, bìa 2 màu, có 2 tranh phụ-bản của họa sĩ Phi-Hùng và Pham-viết-Song  
Giá 0\$70

C. I. P. I. C.

Hanoi xuất-bản và phát-hành

### **PHÒNG TÍCH « CON CHIM »**

Bao to trước giá \$45 nay 0\$55  
Bao bé trước giá \$025 nay \$030

### **BOẠN - CĂN PHÒNG - TÍCH**

Hộp 135 grs trước \$100 nay 1\$20

### **RƯỢU CHỒI HOA-KỲ (nút mới)**

Hộp to 135gr trước \$070 nay \$080  
Hộp bé 75gr trước \$040 nay \$045

Mong khỉ thế-giới hòa-hình sẽ  
lại hạ theo giá cũ.

Tổng phát hành  
Nam-Tân, 100 Bonnal, Haiphong  
Kính cáo

### **Nên đọc Báo-Mới**



Hoa pensée và bạc hương biểu  
hiệu vẽ đẹp quý phái Mai-phong  
giữ độc quyền: Mua biển tên  
trước vì số hoa có hạn  
7, Hàng Quạt — Hanoi

### **Cai a phiên**

2\$00 một chai!

Cần đại lý các tỉnh Nam kỳ xin viết  
thư cho Mr. Ngô-vi-Vũ 58 rue des radaux  
Hanoi thương lượng. Đại-ly Haiphong  
Mai-linh, Nam-dịnh Viết-long, Hải-duong  
Quang-huy. Hà-dông Văn-thành 21 Hà  
vấn Vinh-Sinh-Huy. Huế-Hương-giang.

**Thuốc ho gia-dinh**  
đã có bán & các hiệu thuốc lớn

**Mỗi gói 0\$10**

TỔNG PHÁT-HÀNH

**Nhà thuốc**

**TUỆ - TỊNH**

Cơ quan khảo cứu thuốc Nam  
58, Rue Auvergne — Vinh

### **Dentifrice Microbicicide**

Thuốc đánh răng do bác  
sĩ chế tạo đã được giải  
thưởng và bằng khen về  
kỹ thi công nghệ Đông  
pháp. Bản lề khắp nơi

Tổng phát hành!

### **HÀNG DỆT PHÚC-LAI**

87-89. Route de Hué Hanoi — Tel. 974



**GLYCÉRINA**

## Vì một người đàn bà mà ông

Tin cái thuyết  
khí loại và nói  
giọng, lâu nay  
người ta van nêu  
ra một thiết-  
chứng bằng câu  
ca dao:

Con vua thì lai  
lâm qua  
Con nhà tháo chúa  
thì quê lái

Đó là theo lệ thường, còn theo lẽ biễn,  
thuyết đó có khi lại không đúng, vì con vua  
không hẳn là làm vua, mà con thây chúa  
không hẳn cứ chịu cái kiếp dồn hèn quyết  
já đà mãi mãi. Các bạn không tin, xin xem  
thân thế và sự nghe ép ông Hoàng Sầm tôi  
kể ra sau đây.

Vào khoảng thế-kỷ thứ XV, nước ta có  
một vị thiều niên kinh giáp tên là Hoàng  
Sầm, ông ngu-en chí là một con nha làm  
ruộng ở làng Thủ sơn thuộc huyện Hiệp-



DANH - NHÂN  
VIỆT - NAM

## **HOÀNG-SẦM** phải đóng cai khổ một

đi học trong ba năm  
thì dỗ tới thăm hoa

hòa tinh Bắc-giang bây giờ.

Dù là một nhà làm ruộng, nhưng nhà  
ông Sầm cũng nghèo lắm, ông bố mất sớm  
để lại cho một vợ hờ và một con côi chỉ  
vốn ven cõi ba sào ruộng, lại ở vào nơi đồi  
núi, số hoa lợi vè ba sào ruộng ấy cũng  
chẳng được lìa bao.

Sống trong một gia-dinh eo hẹp, cả hai  
mẹ con đều phải chăm dì làm thuê làm  
muốn kiêm thêm mà vẫn không đủ. Bà mẹ  
vẫn định cho con được nhờ đạo thành  
kiếm nǎm ba chử mà không được lúc rồi  
nhào, vì vậy nǎm Ông Sầm đã 24 tuổi rồi  
chưa biết được chữ «nhất» là mot.

Hồi bấy giờ vua Mạc tri vi, thế lực đang  
mạnh. Có ông Nguyễn-doui-Bích cũng  
người huyện Hiệp-hòa làm quan với nhà  
Mạc tới chức thượng thư, cao lão tri-sĩ  
trở về nhà.

Tục ta xưa kia, các vị quan trưởng đi  
đầu, có nhiều nghi trượng và linh tráng  
theo hẫu. Khi ấy ông Bích về hưu, theo  
lệ, quan địa phương súc các lăng trong  
hàng huyên phải cắt phu đi đón rước. Làng  
Thủ-sơn cũng phải, đem góp mấy chục dân  
phu, trong số đó có cả ông Hoàng Sầm.  
Ông cùng một tên phu bạn phải cắt vào  
việc khieung vồng cho một tiền thư, tức là  
cái gai út của quan Thượng.

Cái khđ-dịch ấy ngờ đâu lại là một diễm  
phúc cho ông. Trong khi khieung vồng, tên  
phu bạn vô tình, riêng ông lại hữu ý. Trong  
những lúc gò lưng rụt cõi khieung đi, ông  
thường trộm liếc dung quang, thấy tiều

thứ quâ là một trang hương  
trái sắc nước, đèn đem lòng  
trộm nhớ thâm yêu.

Khi đám rước về đến làng,  
quan thương cho phu phen  
các xã dân ở đâu về đây,  
ông cũng theo các phu bá  
lùi thui trở về làng Thủ-sơn.

Về tới nhà từ lúc nào, Ông  
Sầm sinh ngơ ngẩn từ lúc  
ấy, biếng ăn quên ngủ, lối  
sinh bệnh tượng tư. Mỗi  
cô mày hõm nãm liệt dương  
không dày được, trong khi  
mè mẫn, ông như hồi chuyện  
ai mà cười cợt ra ý vui vẻ

Được một mình ông là  
con, bà mẹ thấy con ốm  
nặng tướng có ma làm,  
định bày lê cung tiên.  
Ông phái thủ thực cùng mẹ  
là vì quâ cảm nhân sắc của  
cô gái quan Thương mà  
thành bệnh, muốn cho  
được khỏi, trừ phi được cô  
ấy làm vợ. Nói rồi, khấn  
khoản xin bà mẹ đem trầu  
ca sang hỏi cho.

Nghé lời nói quái gở,  
tưởng con ốm nặng nói mê,  
bà mẹ lúi dâu cũng ù ào cho qua  
chuyện. Nhưng sau đó, luôn mẩy nóm, hẽ  
mở mắt lúi náo ông lại bồi bà mẹ đã đi  
hỏi cho chua, và nói kiếp này nếu không  
được cùng người ngọc sánh đôi, thi quyết  
không sống nữa.

Nói xong, dù còn yếu, ông cũng cố vùng  
dậy, trèo lên một cây cau, cất một buồng  
rõ tối, đem xuống xin bà mẹ đem sang nhà  
quan Thương hỏi lấy có ách, lại nói quyết là  
thê nào quan Thương cũng không chối từ.

— Thê ra con không mê, nhưng dưa mốc  
chực chồi mâm son, không những không  
được mà lại thêm nhục — Bà cụ nói rồi,  
kiếm lời yên ủi, nhưng ông lại nói một cách  
khẩn khoản:

— Việc vợ chồng là quan trọng, mẹ có  
đi thi việc mới thành. Con đã biết chắc  
thê nào quan Thương cũng nhận lời.



Vừa thương con, vừa thực  
thà, bà cụ cũng chiều lòng  
kết nết tay xách buồng cau  
đi sang nhà quan Thương.  
Tới nơi, bà cụ cứ đứng rụt  
rè ở bên ngoài suốt buổi  
sáng không dám vào. Mãi  
đến quá trưa, có người  
trong nhà thấy lạ chạy  
ra hỏi, bà mới ấp úng nói là  
có việc khẩn cấp xin vào  
kêu cứu lopper. Người nhà vào  
bầm, cau Thương cho gọi  
vào, bà cụ đặt buồng cau  
trên án, vái chào kết rõ đầu  
đuôi, và nói :

— Chứng tôi là phản dân  
hèn, khỉ nào lại dám làm  
việc việt phản như thế.  
Chỉ vì chồng chết, được  
một đứa con, nay nó dò hỏi  
muốn thế, thương quâ phải  
chiều, xin cụ lớn soi xét.

Tướng thế nào cũng bị  
quan thương quở mắng,  
không ngờ ngài nghe xong  
lại ra ý vui vẻ mà rắng :

Không hề chi, con gái  
ta lấy con gai bà cũng  
được, nhưng cốt nhất phải là người  
có tài, ta mới gả cho. Vậy bà trả về dân con  
gai sang đây để ta coi người xem thế nào.

Bà cụ vái tạ lui về, theo lời hôm sau dẫn  
ông Sầm sang hâu. Đứng dưới nguyệt-dài,  
đủ chí mặc áo ngắn, đóng khố mít, nhưng  
ông cũng ra vẻ ngang tàng. Ngồi trên sập  
trong màn tròng ra, thấy ông dù đèn xấu,  
nhưng hai mắt sáng nhanh như điện, quan  
thương nhận ra là một tướng phi thường,  
có ý yêu mến ngay. Nhưng khi hỏi dân súc  
học thi ông chưa biết mặt chữ thế nào, dù  
chữ « nhất » là một, liền cười mà nói rằng :

— Anh muốn lấy con gái ta thì ta cũng có  
thể gả cho. Nhưng con gái moi quan đat  
thần, khi nào lại gả cho anh làm ruộng dổi  
nát. Vày hãy vè, bao giờ lập được công  
danh sự nghiệp hơn ta hay như ta, đến đây  
ta sẽ gả cho.

Trên giang-sơn nước Pháp, dân  
ông, dân bà, con trai, con gái đương  
danh một trận « thê bình », dưới sự  
chỉ huy của một đại-lão chưa bì bại  
bao giờ.

Đuoc thể-thao đã khêu gợi một  
nền nếp tốt đẹp, một tuổi trẻ tươi  
sáng.

Ông lay hai lay rồi nói :

-- Kinh vàng theo lời dạy bảo, nhưng  
xin cụ lớn gửi lời hứa cho.

Rồi hai mẹ con lui ra. Về tới nhà, ông xin  
bà mẹ cho đi học, quyết thế nào cũng lập  
được công danh. Thấy con có chí, bà rứt  
vui lòng, lại cho bán cả ba sào ruộng được  
30 quan tiền, làm tiền ăn học. Từ biêt mẹ  
già, ông đi ngay kinh-dô, tìm một thầy cõi  
tiến để học tập. Trong có 3 năm, súc học  
đã giỏi, dỗ khão khóa huyện Hiệp Hòa, rồi  
đi thi hương đỗ luân thủ khoa. Ông nhớ  
một người làng cầm thư về trình cự thương  
bao tin đỗ cao ấy và xin nhớ lời hứa, rồi  
ở luân kinh đỗ học tập chưa chịu về.

Đến kinh Mậu tuất (1538) niên-hiệu Dai-chinh  
nhà Mạc, ông thi hội, rỡ thi đinh đỗ  
được Thám-hoa, mocco 27 tuổi. Ông dù có  
chí lớn, nhưng cũng là người có tư chất  
thông-minh khác thường, trong có ba năm  
từ học yết lòng cho tới đỗ bậc tam khôi,  
thực là một nhân tài hiếu có trong đời  
khoa cử vậy.

Khi ấy, có con gái quan Thương cũng  
còn dang ngọc lanh đợi giá, binh trước  
cao treo, ngay hôm vinh qui ông tham đến  
xin làm lê-diện-nhan, vu qui cùng với vinh  
qui một ngày, người các nơi nghe tin, kéo  
đến xem rứt đồng, đều cho là một việc hay  
ít khi có.

Sau ông Hoàng-Sầm cũng làm lôi chúc  
thương thư, được phong tước Hoàng-phúc-bá.

Trong khi làm quan, ở đâu ông cũng có  
những chính-tích tốt. Biết rõ rệt nhất là  
ông lưu ý giúp đỡ các học trò nghèo, người  
nào có chí, ông thường đem số tiền bồ-g  
riêng cấp cho, khiến nhiều người theo học  
được thành tài.

**B** IC-LAN! IC-LAN ra đời!  
Lang IC-LAN rẻ tiền và tiện lợi!  
Lang IC-LAN biến-hóa vô cùng!  
Lang IC-LAN cần thiết cho hết thảy  
mọi người.

Bây giờ giấy dat mục khan, ai cũng nên  
có một cái bằng IC-LAN để biên chép tính  
toán hàng ngày. Chỉ trong nháy mắt nét  
chữ sẽ biến hết theo ý các ngài.

Bảng IC-LAN không được mực mà  
dùng được mực mài.

Gia quying-đo : 0\$20 cái nhỏ, 0\$35 cái nhon  
TỔNG PHAT HÀNH : **TAM-ĐA & Cie**  
72, Rue Wièle, HANOI — Tel. 16 78

CHI-UC TẠI HAIPHONG:

**TAM-ANH** — 9 , Bd. Bonnal  
Cần dài-ly khắp nơi, viết thư cho TAMDA & Cie

**Bai-ý ban buon :**  
hí-Loi 9 hí ng Bé — Hanoi  
cần dài-ly khắp nơi, viết khen tem vè iilly nâu tại  
TAMDA & Cie

## Diễn diệu một xứ đà từng chòng với quân...

đuyên hải mát hơn vì có gió nồm thổi từ miền  
Tây Nam đến. Vẽ nòng súng ngoai lửa gác cồn  
cỏ mía, thuộc lá, bông, lúa mì, lúa mạch, chè,  
cham. Nghé đánh cá thì thịnh vượng nhất ở  
mèn bờ bắc khu Bassin.

Các khoáng sản thì có vàng, dầu hỏa và  
than. Vàng tìm thấy ở miền Đông Bắc lân vĩ  
đất phủ sa nhưng ít hơn ở Úc-dai-loi và Bor-  
néo. Các mỏ than cũng đã khai nhưng chỉ đẽ  
dùng trong xú. Còn dầu hỏa thì gần đây theo  
phương pháp khai mỏ của Mỹ đưa vào Diên-  
diện để mỏ mang nhiều.

Diên-diện còn nổi tiếng về các thứ ngọc  
thạch như ngọc bích và ngọcдол. Các mỏ ngọc  
bích hiện nay chỉ ở Diên-diện mới có. Ngọc  
lấy ở các mỏ đó màu rất đẹp và rất quý. Cả  
thứ ngọc thạch đó của Diên-diện cõi g là thứ  
ngọc rất quý và rất được giá trên thị trường  
thế giới. Gần đây lại mới tìm được những mỏ  
ngọc thạch rất đồ dào và quý giá. Các mỏ lấy  
ngọc thạch đều ở miền thương-lưu và trung  
luôn sông Irraouddy. Về kỹ nghệ Diên-diện thi  
chưa được mộc mảng lắm, quan hệ nhất cõi  
nghe kéo sợi và dệt vải và lúa cung nghệ làm  
đồ bạc và đồ gỗ. Dân Diên-diện xưa nay vẫn  
nồi tiêng là khôn khéo cẩn mẫn, yêu tự do  
và hòa bình hiện nay cũng đã vì sự tình cõi  
bi lội cuồn vào trong cuộc chiến tranh Đại-  
kết ghê gớm.

HỒNG-LAM

# Anh hùng và anh tài Một ông thánh cờ đá hiện Xuông nước ta

Vào đầu về làn đường ở trại riêng, một hôm có tiếp kiến ông Mussolini (lúc đó chưa làm Thủ-tướng).

Sau cuộc hội-kiện đó, ông d'Annunzio có biểu ông Mussolini một lá bùa hộ mệnh tặc hình con voi trắng trong có khắc một câu rằng « *Suis viribus pollens*, Alamanna Salvati.

Alamanna Salvati là tên người có con voi trắng ấy. Ông là một bực anh-hùng vào giòng họ d'Annunzio, lúc nào cũng theo câu châm-nghẹa mà sống « *Suis viribus pollens* » (Tôi sống bằng chính sức mạnh của tôi).

Biết đâu Mussolini đã chẳng nhớ câu nói này mới lập nên được sự nghiệp oanh-liệt ngày nay và cái quả ý nghĩa của d'Annunzio cũng phải gặp được người như Thủ-tướng sau. Ý mới thừa tình nỗi trí-trưởng-phu. Vậy người đã có khi phách anh-hùng không thể để cho lòng minh bị lùi mò di nhưng lúc nào cũng phải tự làm cho sảng-sả thêm lên.

Người anh-hùng là người biết chờ đợi. Biết chờ đợi, điều đó ai cũng tưởng là một chuyện làm thường nhưng chính là một nghệ-huệ mà cái nghệ-thuật ấy khô gianh bay giờ ta mới biết nhưng các bậc tiền-nhân ta biết đã lâu.

NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG  
VŨ BẮNG

## DẤU CỘ BẢN:

### 1) Việt-nam văn học I

của NGÔ-TẤT-TỐ

Giá 0\$30, ở xa mua hết 1\$ (cả cuộc)



### 2) Việt-nam du'c hoc I

của PHÓ-BỨC-THÀNH

Giá 0\$30, ở xa mua hết 1\$ (cả cuộc)



mua cả 2 cuốn một lúc, xin  
gửi 1\$80 (cả cuộc) về cho:

NHÀ IN MAI LINH HANOI

chạy đến nắm tay vợ Trương-Ba tỏ ý mừng rỡ. Ai đó? Người hàng thịt! Số quá, kén hét lên, vợ Trương-Ba đặt tay toan bỏ chạy, thì bị người hàng thịt nắm chặt và vui vẻ nói:

— Đừng sợ, tôi là Trương Ba lại được sống lại đây mà.

Lại càng hoảng sợ, vợ Trương Ba toan kêu cầu Đế-Thích, nhưng ngài đã biến đâu mất rồi, thấy người hàng thịt, hỏi han các công việc nhà trong sáu bảy hôm, lại hỏi cả những chuyện riêng khichồng con chí nói với mình. Đang bối rối chưa biết ra sao, thì vợ người hàng thịt chạy đến, mừng rỡ là chồng công lai, mời trở về nhà.

La thay! người ấy đồng nghiêm sắc mặt cư tuyệt :

— Chị này bậy quá, tôi là Trương Ba, có phải là anh hàng thịt chồng chị đâu! Chị về ngay!

Rõ ràng là chồng mình, người đầu gối tay ấp, nay bỗng đổi mặt như người dùng nước ấm! Vợ người hàng thịt bit liền nồi trán tam bánh, chỉ mặt vợ Trương Ba, trách mắng là đã địt họym, chồng mới chết, chôn chưa yên nấm, đã dìu chum chồng người.

Chẳng chịu kém, vợ Trương Ba ưng buông lời mắng lại, muốn tỏ lòng minh ngay thực, dù đây người hàng thịt ra khỏi cửa và đuổi về, thì người ấy nhất định nhận minh là Trương Ba và quát mắng vợ anh hàng thịt. Thấy việc lạ, người làng kéo đến xem đóng, không ai hiểu rõ ra thế nào. Cứ cho là bị cướp sống mất chồng, vợ anh già ghit, kêu khóc chui rủi chán chê rồi, nhờ người làm đơn di kiện.

Nhận được đơn, qua cho đội cả ba người đến xét xử. Theo lời khai của mỗi người, quan biêt ngay là một việc « mượn xác hoàn hỏan » của Đế-Thích đã làm ra, lại thử xem thực hư thế nào, truyền lính bắt một con lợn sai anh hàng thịt mổ, thì anh ta luống cuống không biêt làm ra thế nào. Lại cho lấy bàn cờ ra bao cùng đánh với một viên thông-lại, thi chỉ vài nước, viên thông-lại phải thán phục là tài « thành cờ ». Rõ ràng là hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt. Quan liêm phán truyền cho vợ chồng được về đoàn tụ với nhau.



Hồng-Phong viết theo lời eó giáo Nguyễn-Lý-Nh. kí lại  
(Chuyện thật một thiếu nữ làm lố kết hồn với anh chồng đất  
nát mèo sau cảm hóa khuyên khích, chàng làm nên danh phận)

## II. — Một người nằm trong bụng chúa

Trời sáng trăng suông.

Mặt sông Cửu-long ở khoảng này cảng dài như một tấm vải rộng, khoug-khiu quanh bao phủ từ phía, chẳng có tiếng động gì khác rùng lau sậy trùng điệp ở hai ven sông, và diệu hồn gọi dàn của những loài chim ăn đêm.

Một chiếc thuyền buồm nhỏ, ngược lên theo tâng-nan, chạy về phía Châu-dốc. Trừ ra người cầm lái là một ông lão già ngọt sáu mươi tuổi, thủy-thù có năm người, toàn là hụng trai tráng, lực lượng, trạc chừng hai mươi lăm ba mươi, xấp xỉ một loạt như nhau. Trong số ấy kè chung cá hai người đàn bà, nhưng đêm hôm rất khó phân biệt, vì người nào cũng đè búi tóc và cung mặc áo eoc vải den, quần vải den, không khác nhau hệt nǎo.

Thoạt trông như thuyền buôn bán, nhưng mà không phải, mặc dù có chỗ trong khoang dưới và ba chục bao thóc lúa hay bắp ngô. Mấy chục bao hàng ấy chỉ là lẩm khung-phong che mắt thế-giau. Thuyền bơi dài mình và hẹp bê ngang, lại kéo hai lá buồm, mà chạy cẳng không nhanh, chẳng phải tại miếng gió, kỳ thật tại nó hai dây. Dưới lòp ván đè những bao hàng làm vỉ kia, còn có một dây bí-mật, trừ phi là người mội hội mội thuyền, không có ai biêt.

Những người người cùng hội, cùng thuyền, đã có tên riêng, gọi cái dây bí-mật ấy là « bụng chúa ».

Chỗ nèo đê ý, thuyền không lúc nào đi cách xa bờ ba thước ruồi-hay bốn thước. Nếu gió có đưa lạng ra ngoài ít nhiều, ông lão da-cô-g tính mặt thấy ngay, vội-vàng sẽ lắc cho thuyền trở vào lầm thước đã định.

Bên mình lão có chai rượu phông-ten, chốc chốc lão to một hớp. Mỗi khi tu hớp rượu trôi vào khói cỏ, lão chép m ặng một lần tò ý khoan khái, rồi nỗi làm rãm một mình :

— Cứ thế này thì cho cảm lái suốt ngày đêm, lão vẫn tĩnh táo.

Mấy người thủy-thù cát phién nhau, một người ngồi trên thuyền ngang dàn eop buồm cài phông cắp mắt cù vọ ra từ vi, đè dò xét động tĩnh. Cảnh một giờ, người ấy xuồng, người khác leo thay, trong khi em anh đồng bạn nằm ngồi hóng gió trên mui, giết bớt thời giờ bằng những câu chuyện lâm-sự nhà ngõ.

— Lúc nay có ai nobó cho thằng cha nằm trong « bụng chúa » ăn uống gì chưa nhỉ? một người hỏi.

— Có rồi! (tiếng người dân bà trả lời). Đại-đàn bảo cho nó ăn uống từ tết. Hồi bảy giờ tối, em đưa xuống cho một ở banh tay to tướng, hai hộp cá mòi, một chai nước sao, hận đán thế còn sao nữa.

— Chàng ta còn có bụng dạ biêt dài kia ư? người thứ ba vào.

— Trời ơi! chàng đánh hết ráo (một chi dân bà nứa cười và đáp). Anh thứ mờ « bụng chúa » ra xem có còn dinh lầy mày may ruột bánh hay vảy cá nào không?

— Tôi nghiệp cỏ à chắc phải khỏe đến sưng húp hai mắt, bằng hai quả trứng vịt.

— Thời còn phái bần! Không có thể thi giờ nay hắn thấy có áu yếm chuyện trò với nhau vui vẻ đáo đẽ.

— Ta cho anh chàng lên trên mui hóng gió một lúc, có néo chằng, anh em? một người y hán dứt.

— Ấy chó! (cả ba người cảng gật đị) Đừng có dài dột mà chết. Rủi nó nhay tóm ruồng sông mất, thi đại-ca cho cả bọn minh di về với ông bà ông vải dây, không phải chuyện chơi.

— Các anh nói phải lắm. Tôi hỏi dùm choi  
thể thoi, ai dám tháo cùi cho cọp sống mất  
để mà khô thành! Cố điều nghĩ đại-ca chúng  
minh tài giỏi làh, việc gì mưu mô sắp đặt  
cũng là xuất quỷ nhập thần.

— Ủ, có thê thật! người dân bà thứ nhất  
nói. Em chỉ lấy làm lạ, trưa nay ở bến đò  
Mỹ-thuận, anh chàng ngồi trong quán  
với vợ, em chỉ đưa mắt ra hiệu, không hiểu  
sao cậu ta biết thân, dừng dây di theo ngay.

— Em không hiểu tại sao? Tại ý muốn  
của đại-ca chúng minh có sức hút như đá  
nam-châm, anh chàng không theo không  
dược.

— Cầm-nang của đại-ca trao cho anh em ta  
y kẽ thi hành, vuông tròn mọi sự, thế nào  
phen này ta cũng được luận ôngдан thường,  
anh em nhỉ?

— Cái đó đã hẳn, cứ nắm chắc mỗi đứa  
dám chục, không di đâu mất phần.

— Tôi cũng nghĩ thế, đại-ca minh hào  
phóng có tiếng mà.

— Nay, anh em ta mải mê nói chuyện, ti  
nữa quên đứt một sự quan hệ...

— Sự quan hệ gì? ba người kia cùng hỏi.

— Còn hỏi sự quan-hệ gì à? Hình như chô  
đại-ca hẹn ước gặp gỡ, gân đến đâu đây rồi.  
Anh em thử nhìn mấy khóm dừa và cái mõ  
đất thê-le bên bờ sông kia, tôi vẫn nhớ rõ.

Q

Giữa lúc ấy, ở trong mé bờ, phía trước  
mỗi thuyền độ bảy tám trượng, nơi có một  
túp nhà lá và mấy gốc dừa uốn mình ra ngoài  
sông, chiếu ra một ngọn đèn xanh tròn và  
nhỏ, sáng rồi tắt, tắt rồi sáng, lấp ló hai lần.  
Ngọn đèn này chỉ sáng hơn lửa dom-dom  
chút đỉnh, người ngoài cuộc có thể vò tinh  
nhầm lẫn, nhưng kẽ trong cuộc dù xa nữa  
cũng trông thấy và hiểu nghĩa là gì.

Đây là đèn hiệu ở trong bờ, thay cho câu  
hỏi: « Có phải thuyền ta đò không? »

Người ngồi gác trên cột buồm cũng có đèn  
hiệu ấy nhấp nháy ánh sáng hai lần, tức là  
câu đáp: « Chinh phai! »

Thuyền chưa kịp ghé vào bờ, đã thấy một  
bóng đèn từ trên bờ nháy vụt xuống, làm  
cho thuyền hơi tránh nhẹ một bên, rồi ông  
lão cầm lái, người trên cột buồm và bốn  
người đang ngồi trên mui cũng dừng dây  
một lượt, đồng thời nói một câu:

— Đại-ca đã xuống.

Không cần đợi thuyền ghé vào đón, cái  
bóng đèn vừa mới bước nhẹ một bước từ bờ

sông xuống ngay mũi thuyền cách xa bốn  
thuỷ, tức là đại-ca. Cái bước trúng đích ấy,  
mà thuyền chỉ hơi tránh, dù tỏ ra một người  
cố bắn-lính, không phải tay vừa.

Bóng trăng lù-mù, nhưng cũng đủ chiếu rõ  
biết-dung tâm thước người ấy rồng-rồng  
cao, mắt nở xéch, tóc chừng ngoài bốn mươi  
tuổi, y phục cầm-nhung màu đen, ngoài phủ  
chiếc áo hành-tô bằng suýt-xo, túi trên lồng  
thòng soi giày vàng dò lồng lánh. Hai cái  
đặc-diểm nữa là đầu đội mũ boy-scout, thứ  
mười tám hai chục đồng một chiếc, từ bên  
Mỹ sang; chân đi giày kiều Mã-lai, thêu hột  
cườm ngũ sắc. Những tay ăn chơi anh chị ở  
Man-trung mươi lăm năm về trước, phục  
sức phần nhiều như thế.

Bước chân xuống thuyền, việc trước nhất  
của đại-ca là diêm danh bộ-hộ:

— Ba Khâm!

— Dạ.

— Sừng Sadec!

— Có em đây.

— Tu Sanh!

— Dạ.

— Năm Đường!

— Dạ.

Hai người sau này là dân bà, vừa là chị  
em ruột.

— Còn cậu già At cầm lái và Tám Xảo ngồi  
trên cột buồm phải không?

Ông già cầm lái và Tám Xảo, ứng thanh  
đáp lại.

Đến việc thu hai là kiêm diêm khi giới.

Đại-ca vào trong khoang ngồi, móc lấy  
trong túi ra hai khẩu súng lục đâm, bên cạnh  
minh, rồi gọi Sừng Sadec, hỏi:

— Khẩu súng Lebel, ta dập lau chùi, chú  
đã nhớ lau chùi gì chưa?

— Thưa đại-ca, em đã chùi đánh bóng



lắm; Sừng Sadec trả lời.

— Nạp đạn sẵn sàng rồi nha?

— Dạ, nạp sẵn cả rồi.

— Chủ đê ở đâu?

— Em cất kỹ-lưỡng ở dưới đống bao lúa  
bắp kia. Đại-ca cần dùng thì em lấy.

— Ủ, lấy dem ra đây, dê bên minh ta. Cả  
túi đạn nha. Lúc nào cũng phải phòng thân.  
Chú nhớ dặn Tám Xảo ngồi cạnh gác phải  
mở mắt ráo cho lớn, đừng có ngủ gục mà ngã  
gãy cổ nghe. Hơi thấy động-rạng chút gì,  
lập tức báo hiệu cho ta biết.

Sau khi diêm tên bộ-hộ xem có thiếu dù  
mất cùi gi không, và dụ-bị khâu súng đè  
luôn bên mình phòng con bắt trắc, bay giờ  
mới hỏi Ba Khâm công việc quan-hệ về  
người đang nằm trong « bụng chửa »; công  
việc mà Ba Khâm đã vắng lệnh điều khiển và  
thi hành.

— Thế nào, Ba Khâm? Công việc ở bến đò  
Mỹ-huận được như ý vèo toàn đây chứ?

— Thưa vâng, đúng theo như kế-hoạch  
đại-ca trù-liệu và phú-thác mấy anh em  
chia nhau.

Đại-ca vừa nói vừa lấy ra hai tờ giấy bạc  
trăm đồn cho Ba Khâm. Anh này đón lấy,  
nét mặt hồn hở và cảm-động:

— Tất cả mấy anh em chúng tôi xin bài  
linh và cảm tạ đại-ca rộng lượng.

— Với ta hồi nào tôi giờ anh em thừa biết,  
bê thành công thi thường, bại sự thi phạt,  
Ấy là lẽ thường, cần gì phải cảm tạ hay không  
cảm tạ. Nhưng công việc thi-thố thế nào, kè  
chuyện cho ta nghe thử.

— Thị tôi đã nói đúng như kế-hoạch đại-ca  
trù-liệu, không sai mấy may nào. Sáng sớm  
hôm qua, khi được tin chắc rằng anh chàng  
đang nằm trong « bụng chửa » này sửa soạn đi  
Saigon với vợ, tôi sai ngay con Năm Đường  
giá-dặng đi bắn lục và trap dồn mồi, vào tận  
nhà ông Châu-hồng, thửa cơ dưa cho anh  
chàng bức-tho của đại-ca. Con Năm Đường  
xinh xắn lại có tài miếng luối ứng biến, nó  
trao thơ và dặn nhỏ nhão anh chàng: « Bắt cùi hôm  
nào và ở chỗ nào, hễ thấy có người mặc y  
phục đen, gài một nhánh hoa ở cạnh tai trên,  
dưa mắt ra hiệu, ấy là lệnh đòi của Đon-hùng-  
Tín, thi phải di theo túc khắc, không được  
chậm trễ. Nếu như cãi lời ấy, công việc già  
mao đẽ cưới vợ sẽ bị vỡ lõi ngày, còn phải re  
trúc pháp luật nra là khác ».

Chúng tôi đem thuyền dón tại bến đò Mỹ-  
huận. Hồi trưa, y chưởng và đền đò, vào ngồi  
nghe chân trong quán, Tám Xảo vắng lệnh tôi,  
di lảng vắng bên ngoài, dưa mắt ra hiệu, và  
biết thân đứng dậy nói gì với vợ không biết,  
rồi lui thi di theo.

« Xuồng thuyền, tôi mò ngay « bụng chửa »  
cho va nham do roi nuo sao keo buom cho  
thuyen roi ben tuoc. Công việc làm rất le  
va rat khéo, khong ai co the ngot. Tôi nghiệp  
va khac loc va ran so nhy con than lan phai  
luu, cu gao hon chung toai :

— Các anh đem tôi di dím nước đây, phai  
chhang?

— Không phai theo đâu! tôi trả lời. Đại-ca  
Đon-hùng-Tín moi cai di Choi co chut vien  
can, chhang co tai va gi xay den ma lo.

— Thế, ông Đon-hùng-Tín ở đâu, cho tôi  
gặp mặt ông đi? và lại khẩn-thiết hỏi.

— Cứ nham yen do, tôi noi noi den nay  
hoặc co tre thi chi trong vai bua the nao cung  
duoc doi dien voi ong.

« Theo lời đại-ca, moi bua chungtoi cho  
chhang an nong tu te; duoc co chhang doi len  
hoang tren thi chhang loi khong dam, so  
chhang lieu minh nhau xuong song mat thi  
chhang tot co toai. Buon cuoi chhang kien nam  
trong « bụng chửa » nua noi, khong duoc  
khoa khoi nbu nham tren giuong Hong-  
kong lò-xo, lai lo rui co nuoc tuon vao thi  
hau ca moli ngam giэм!... »

Các ngài đã hiểu lai-lịch câu chuyện kỳ  
quí: Cậu rẽ mới của ông Châu - hồng bị bắt  
xuống thuyền ở bến Mỹ-huận, chính vì Đon-  
hùng-Tín, mà Đon-hùng-Tín tức là người  
được bộ-hộ gọi tên một tiếng đại-ca, hai tiếng  
đại-ca. Vậy thi từ đây trở xuống, ta cứ lấy  
ngay cái xước-hiệu Đon - hùng Tin mà xung

hỗng người ấy cho tiền, không còn bí-mật gì cả.  
Đơn-hùng-Tin nghe Ba-Khâm kè chuyện  
anh chàng thanh thô không được nắm tay  
như giường; Hồng-kông và lo thân mảnh hóa  
ra cá-mồi ngầm giám, bắt-giác cũng phải phì  
cười, mặc dù sinh-tinh nghĩ-em nghĩ, không  
cười mấy khi. Con người ấy cười đó rởi trở  
lại nghiêm-nghị liền đó, thành ra bộ-hạ  
rất sợ.

Ngồi lặng lẽ giây lát, Đơn-hùng-Tin trừng  
mắt nhìn Ba-Khâm và hỏi :

— Nhưng sau khi thuyền nhỏ neo rồi, có ai  
đưa hơi cho chị vợ biết rằng chính ta đem  
chồng nàng đi không? Điều ấy thế nào quan trọng?

— Thưa đại-ca, tôi hiểu, Trước khi thuyền  
nhỏ neo, tôi có nhở một người đàn-bà tôi  
quen tên hồn, lửa đón nói nhở hồn tai cho cô  
à nõ biết. Điều chông họ đùi, tự nhiên phải  
đành hơi cho họ biết mà lo tiếc dè chuyện  
chứ sao! Nhà họ giàu lắm mà.

Câu nói thường-tinh của Ba-Khâm làm cho  
Đơn-hùng-Tin quắc mắt; binh thời cắp mặt  
xéch ngược trong dã có vẻ dữ tợn, giờ lại dữ  
tòn thêm :

— Dùng nói bậy! Tôi cốt thông tin như thế  
đề ông Châu-hồng được biết người bắt con

8 FEVRIER SẼ CÓ BÁN:

## Hoa - Mai sô Tết TỨC CON MEO MẮT NGỌC của Nam - Cao — Giá 0\$20

Xuân mới sắp về, rồng mai đầy hoa  
nở, man-máu như tuyệt phủ đầu non,  
muôn hương hối cái thi vị của mùa  
xuân, các ban đón nên có cuốn Hoa-  
Mai số Tết, truyền rất vui, có tình cảnh  
mùa xuân, có nhiều tranh màu, in rất  
tinh-thuật

## Bóng hạnh-phúc

Truyện dài tám-lý

của Lê-Vân-Trương, giá 0\$60  
Ai muốn hưởng hạnh-phúc  
hoàn toàn — Ai đã vi làm rõ  
lầm tan - nát hạnh-phúc của  
mình — Ai muốn gây lại hạnh-  
phúc đều nên có cuốp Bóng  
hạnh-phúc của Lê-vân-Trương

Nhà xuất-bản CỘNG - LỰC 9 Takou Hanoi

rè ông dì là ta, không phải, vì muốn tiền tài  
hay có ác-tâm gì, chỉ vì một lẽ khác. Cái việc  
muôn chuyện bắt người dè lấy tiền chuộc như  
thói quen của bọn lục-lám thô-phì bên Tàu  
kia, là việc hèn nhát, trái đạo, khi nào ta  
thêm làm. Các người phải biết. Trong bộ-hạ  
ta có một ai làm việc hèn ấy, ta cũng lấy dồn  
đi, nghe không?

Cá mày người cũng dạ nuốt luỵ và có ý  
kinh sợ, nhưng họ lấy lầm súng sوت, không  
hiểu đại-ca xú sự như thế là nghĩa thế nào?  
Nếu không phải vì có mục-dịch mưu ái hay  
hâm-hại, thì bắt rẽ người, chông người đi  
dùn làm gì?

Bối với Đơn-hùng-Tin, thò ray họ chỉ  
quen vắng lời, không giao biện bác, cho nên  
không chủ nào dám mở miệng hỏi ván lý-sự.  
Ngav-Ba-Khâm là một kẻ trung-tín lâu ngày  
và thân mật nhất đám rồng vây. Hắn xoay ra  
như chuyện khác dè hờ hời giáo của  
người mà hán vẫn biết tính néng như lùa,  
rồi gọi bảo Tu-Sanh, một nǚ-dồ-dệ:

— Em đi dão người trong « bung chửa » lên  
đây trình diện đại-ca.

Đơn-hùng-Tin xuôi tay và nói :

— Hãy khoan! Trong khoảng mười dặm nữa,  
ta phải trả tên hồn, có việc dì quan-hệ cần kíp,  
chưa cần gì lý-hội đến việc này.

— Nhưng đại-ca định phát-lạc người ấy  
thế nào xin bảo cho biết.

— Ta dán các người nhá: đưa nó lên nón  
Tà-lon, dè ở chỗ ta thường họp nhau đó, đợi  
một tuần sau ta đến sẽ hay.

Từ lúc Đơn-hùng-Tin bước xuống đến giờ,  
thuyền đã chạy ra giữa dòng sông, nhanh hơn  
thuyền nhiều.

Nửa giờ sau, Đơn-hùng-Tin bảo thuyền ghé  
sang bến-ngạn cho mình lên bờ, cạnh một  
đáy rêu cây mù mít.

### III. — Tên tướng cướp lật đorro

Sáu năm trước khi có câu chuyện chung  
tới vừa mới kè trá, từ Biển-hồ trên Cao-men  
xuống đến hòn khấp mièo Hậu-giang xứ Nam  
kỳ, có những dấu vết của một tay giang-hồ  
cường đùa quái lè.

Quái lè từ tinh tinh cho đến mọi sự hành-  
động.

Tức là Đơn-hùng-Tin.

(còn nữa)  
HỒNG-PHONG

## SÁCH MỚI

Trung-Bắc Chủ-Nhật vừa nhận được :

AI-TÌNH MUÔN-MẶT (Tập II) của Lê-vân-  
Trương Giá : 0\$60.

BỐNG-HẠNH-PHÚC Chuyện dài của Lê-vân-  
Trương Giá : 0\$60.

CON-MÈO MAI-NGỌC (Sách Hoa Mai số  
Tết) của Nam-Cao Giá 0\$60.

Xin có lời cảm ơn và giới thiệu cùng  
bạn đọc.

## ho lao

mỗi ve uống một tuần thì giá 12\$00.  
Tay theo bình uống 1 hoặc 2 hay 3 tuần

Trong hộp có hai thứ  
thuốc uống: 1 thứ uống nhuận trường dưới đờm  
trong phổi ra đại-trường; 1 thứ bô phổi trị ho.  
Vậy ai muốn mua xin viết thư đề:

M. Nguyễn-vân-Sáng  
(Cuu Hương-Giao long Tân-Qadir (Cần-Thơ)  
Boite poste n° 10

Mua-manda hoặc bằng cách lãnh hóa giao ngan  
cũng được.

ĐÃ CÓ BÁN KHẨP XỨ BỐNG-PHÁP

## Bốc Đồng

TIỀU-THUYẾT CỦA BỐ - ĐỨC - THU

Bốc Đồng? — Nhưng Bốc Đồng là gì?

— Đường-yên lanh ở nhà hàng-dùng

xách va-yi chạy ra ga Bốc Đồng.

— May người ngồi uống chè, nói

chuyện vân-chuong. Tướng không

còn cách tiêu khiển nào тоa nhã,

hiền lành-hơn. Một người kêu

buồn. Cả bọn kêu buồn. Họ gọi

ruya nồng đậm túy-ly roi dẹp poz

Bốc Đồng — Lang thang ngoài phố

không định di đâu, ngẫu nhiên

mấy người gặp nhau. Thế là

họ này ngay ra ý cùng nhau di

hành-lạc Bốc Đồng

Bó là những hành vi khác thường

của những danh sĩ ở Hà-thành

Giá 0\$70 — Cước 0\$21

Nhà xuất-bản Nguyễn-Du  
Voie 206 bis N° 11 — Hanoi

## NAM HOA TỰ ĐIỀN

Soạn - giả: Nguyễn-Trần-Mô,

Cử - nhân, Chánh - án. — Giá bán : 2p. 50

Hồi tại các hàng sách Tông-phát-hành;

Hiệu sách Thủ-Hương — 50, Sinh-Tử Hanoi

## Tiếng Anh cho người Việt-nam

của NGUYỄN - KHẮC - KHAM cũ nhân văn  
chuông và luật khoa - iỏi, ngũ-áp Anh văn

tại giới đường Paris

CƯỚN THỦ NHẤT — Món Anh và bài thi hành-poly  
hơn 100 trang giá 0\$55. Cước gửi recom mande 0\$20

CƯỚN THỦ HAI — (Anh, Pháp, Việt-hội thoại) giá  
100 trang, giá 0\$40. Cước gửi recom mande 0\$20. Món  
chỉ hai cuộn cuộc gửi mỗi 0\$20. Thủ và mandet xin để

M. NGUYỄN-KHẮC-KHAM  
36, Boulevard Henri d'Orléans Hanoi Tel. 266  
Boite postale 24

MỘT CÁI TÊN ĐỂ ĐẨM BẢO GIÁ

TRỊ NHỮNG SÁCH CÁC NGÀI MUA

## NHÀ XUẤT BẢN

## LÊ-VÂN-TRƯƠNG

38 — Gustave Dumoutier — Hanoi

Ngoài những tác phẩm của nhiều  
văn-si, thi-si nổi tiếng sô mờ một  
Tủ sách NGƯỜI HÙNG

đè lèn lựu xuất bản những tác  
phẩm văn chương của Lê-vân-

Trương. Quyển rẻ nhất cũng  
bán 0\$90. Sách dày xếp đặt bồi

những hoa-sí có tài. Ai muốn  
giúp một công cuộc hữu ích,

giả tiền trước thi xin tinh :  
6 quyển 4\$00, 12 quyển 8\$00.

Sách đều có chữ ký của tác giả  
và phải hành vào khoảng 15  
đến 25 tháng. Tác phẩm đều  
tiến trong tủ sách Người Hùng

## SƠ SÓNG

Xã-hội tiêu-thuyết sẽ xuất bản  
vào tháng février 1942, giá 0\$9

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân n°

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân

36, Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

Tirage... 1000 exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: Nr. ĐOÀN-VƯỢNG