

NĂM THỨ 3 — SỐ 33 BIS, GIÁ: 05.80

**CHU-NHAT 8 FEVRIER 1948**

# CHU NHA T - SÁT NHAM NAO

NGUYỄN ĐOÀN VƯƠNG CHỦ TRƯỞNG





# uân không có tuổi

sóng hôm nay, cái rét cảm cảm  
với gió bay di trốn ở  
hương trời khác. Mưa thưa  
nhưng dứt nhường xanh mă  
nh sang chan hòa ở trên  
cách đồng mìn non cỏ nhũng  
tất này sang chồm mìn xưa từ  
đến nhưa đây ở òi cánh  
chim hoa ngửi gác thơm nh  
và khắp trên đồng rộng  
phố sà chát nich người đi  
đến bờ ao ruộng lúa quanh  
đèn ám, là thèm sán hòn  
mìn xanh ngọt ngon ở trời  
không ngâm ý nứa đã bắt đầu  
thu cái tình thương thường trong gian  
phòng mờ áo như sương.

Người trẻ tuổi thấy lòng cảng  
như sóng. Y đã viết xong những bài  
tâm đệm để dang trên sô bô xuâ  
n. Vâ hôm may thấy rằng, in như  
những hóng con, nó sô bô xuâ  
n nhưa ý của y dì khấp nược, y  
thấy lòng nhẹ hồn. Đã bao đêm,  
người viết hào hứng thử cam với  
những bài bô cam, bô  
tím, bô ong, bô cải  
xanh như ngọc-thạch;  
lòng nòi cũng mít thửng nêu đốt  
pháo, tê lết cho tay người khác?

Hôm nay, thấy minh đành đey  
ý tết đến cho người rồi, đã thấy  
minh làm cho người ta quan đượ  
trong giấy phết nhung luồn khô  
trong mìn mìn năm xưa, y kẹp cù  
đêm đánh nhàn mìn của trời  
ai cùm thiế. Thị hòn kia,  
cái gác gác vào mặt phố hố  
kia. Người trẻ tuổi bàng mìn  
rõ mìn cùa. Vâ thực đánh lục  
giờ ta mìn dám tìn ché là mìn  
để đánh mìn xuânl lại cho ta —  
xuân tօi tօi bao giờ cung tré,  
và giao mìn ngòi súng qđ.

Thôi, thiên họ bón tìn ché sòng rôi.

Dè cho hòn đén cùi xuânl ! Trên

thuong tìn cùa mìn bô cùa

người viết hào lúc đánh

đến bô mìn ôm đùm ôm

đeo vòi cùi gác mìn đèn,

nhac hít mìn kinh lanh vào trong

và đùa mìn sún sang phong

người dánh bô tré tuôit ở gác

cùa đường ngòi xem bô: một

bô và đùa kinh lanh

đến mìn thay đùa, mìn

đến mìn thay đùa,

Lịch La-mã. Lịch ấy áp các nước châu Âu này đều theo. Trừ nước Nga vẫn theo «Tết Julien», nghĩa là lịch chậm và thiếu 13 ngày; nên dân số ăn Tết Nguyên-dân ngày 15 Janvier là 13 năm của họ; dân Thổ-nhĩ-kì thì Tết vào ngày 22, vì họ theo thứ riêng của dân-tộc.

Tết Nguyên-dân  
vào ngày 1<sup>er</sup> Mars  
ngày 1<sup>er</sup> Octobre

theo lịch «Grégorien» năm 1789, thì dân áp nòi cuộc cách-mệnh chính và cách-mệnh văn-hóa. Các ông tướng h-men không chịu lệch cửa Nhà vua, thế rồi năm 1793, lịch bị sửa đổi

Ta nên biết ngay từ năm 1785 tại Pháp đã hành một cuộn sách an đó là «Niên-lịch những người lương-kinh» trong đó tên các tháng bị thay bằng tên danh - nhân nước và hoàn-cửu như Christ, J. J. Rousseau, Newton v.v... trong cuộn lịch ấy rồi ta ăn-dịnh tên Nguyên-dân vào ngày Mars mỗi năm).

Đầu của các nhà cách-chính Pháp chia ra làm tuần, mỗi tuần 10 và 11 năm ngày 16 là 5 ngày vò-vung (non-culottides), cứ 4 thi lại bù thêm một lich, làm Đại-Tuần-quốc.

Đến nhà Hà mới lấy tháng Dần tức là tháng 16 và già giờ làm tháng đầu năm và lấy ngày mồng một tháng 4 làm Nguyên-dân.

Nhà Thương lại cách-niên lịch lấy tiết Vui-nur chim theo tiếng tor-dong, Giữa mọi người, nàng ca thánh-thót... Nàng đi rồi... muôn kẽ ngóng trông!

Tết Nguyên-dân Tây

Vì Hoàng đế đầu tiên của La-mã tên là Jules Cesar, Ngài truyền một nhà thiên-văn-học trứ danh thời ấy tên là Sosthene Alexandre cải-cách lịch cổ La-mã. Thủ lịch mới đó hoàng đế Jules Cesar nhận là sự nghiệp của mình, mệnh danh là lịch «Julien», tức là lịch của vua Jules.

Tết Nguyên-dân theo âm-lịch ngày nay, ăn mừng mồng tháng giêng (tháng Dần) là Tết Nguyên-dân do nhà Hà đặt ra; và lịch Tùy giờ tết là âm-lịch, song dã có Adan-hall, cản-cứ và so-sánh với dương-lịch già-chép cho hợp với thời-tiết, năm 1654. Mấy năm nay 1969 có Verserst cũng như có Schall



NỮ DANH-CA Á-DÔNG: KAORU TATIBANA

Mắt mờ-say, nụ cười trao thêm:  
Vui như chim theo tiếng tor-dong,  
Giữa mọi người, nàng ca thánh-thót...  
Nàng đi rồi... muôn kẽ ngóng trông!

lại phung-mệnh vua nhà Thanh cải-cách lịc-ham, tức là thứ lịch Tàu ta theo ngày.

Tết Nguyên-dân Tây

Vì Hoàng đế đầu tiên của La-mã tên là Jules Cesar. Ngài truyền một nhà thiên-văn-học trứ danh thời ấy tên là Sosthene Alexandre cải-cách lịch cổ La-mã. Thủ lịch mới đó hoàng đế Jules Cesar nhận là sự nghiệp của mình, mệnh danh là lịch «Julien», tức là lịch của vua Jules.

Theo lịch «Julien» mỗi năm có 365 ngày và 4 năm thi lại thêm 1 ngày vào tháng Février 28 ngày, thành 366 ngày, tức 366 ngày.

Lịch này sau được các đồng nhà Chung sửa đổi lại, lấy tên thành đợt cho mỗi ngày trong năm. Đến năm 1582 sau Thiên-chúa giáng-sinh thi đức Giáo-hoàng Grégoire III chính-dỗ

tháng ấy. Năm tinh như thế gọi là năm Romulus, có 10 tháng. Số ngày trong 10 tháng ấy không đều nhau, có tháng 33 ngày, có tháng 34 ngày và có tháng 35 ngày. Số số ngày trong các tháng phải tính chính-lịch nhau như vậy, là có thể gọi-giếm cho hết cái thời gian lê-loit trong cuộc ván xoay của mặt trời mỗi năm.

#### LỊCH TÀU

##### Tết Nguyên-dân vào tháng 11

Vua Hoàng-Đế thời Thái-cổ nước Trung-hoa sinh vào năm 269 trước Thiên-chúa giáng-sinh là thủy-tổ lịch Tàu. Ngài đặt ra tên-can (Giáp, Ất, Bình, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) đại chí (Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) dùng để ghi năm, tháng, ngày và can-cử vào sự vận-chuyển của mặt-trăng, đặt ra tháng 29 ngày và 30 ngày. Tinh như thế thành ra mỗi năm thiếu mất 11 ngày. Nền cơ bản là lại phái bù vào một tháng, gọi là tháng nhuận hay tháng dư, cho hợp với thời tiết và cuộc vận-chuyển của mặt trời.

Đời vua Hoàng-Đế, dân Trung-hoa vào Tết Nguyên-dân vào ngày mồng một tháng 11 bay giờ, vì tháng ấy là tháng Tý, tháng đầu năm của lịch Hoàng-Đế.

Kể về Hoàng-Đế làm chúa-tể Trung-hoa là vua Nghiêm và vua Thuấn. Hai vua này tinh tháng đầu năm vào tiết Vũ-thủy, tức là vào khoảng trung tuần tháng Février và hạ tuần tháng giêng ta bây giờ.

Ngày Nguyên-dân là ngày 1<sup>er</sup> Octobre bây giờ là tháng Hai-Nho; tháng November là tháng Tháng-mùi; tháng December là tháng Đài-hàn; Janvier là tháng Tuyet; Février là tháng Mưa; Mars là tháng Giò; Avril là tháng Gioe-má; Mai là tháng Hoa; Juillet là tháng Giat; Août là tháng Nông; Septembre là tháng Hải-quả. Các tháng cùa bị xóa tên và thay bằng tên mới hét. Tên thành các ngày cũng bị gạch đi, để chỗ tên các tháng cùa và dồn dập của nhà vua.

Ngày Nguyên-dân theo âm-lịch ngày nay, ăn mừng mồng tháng giêng (tháng Dần) là Tết Nguyên-dân do nhà Hà đặt ra; và lịch Tùy giờ tết là âm-lịch, song dã có Adan-hall, cản-cứ và so-sánh với dương-lịch già-chép cho hợp với thời-tiết, năm 1654. Mấy năm nay 1969 có Verserst cũng như có Schall

LÊ-HÙNG-PHONG

**TỬ ĐÌNH-TIỀN-HOÀNG ĐÈN NAY**

# 82 NĂM NGƯỚA

LỊCH-SỬ TA CÓ NHỮNG VIỆC GÌ?

甲午 1054. — Tên nước đổi ra Đại-Việt.  
丙午 1066. — Nước Nam lùi này có thể-lực khiến các lân-bang kiêng nè.

戊午 1078. — Ta dem voi sang Tống chuộc lại châu Quảng-nguyên (Cao-bằng) la noi co mồ vàng. Nhân đây người Tống co hai cầu thơ: «Vi them voi Giao-chi, de mat vang Quảng-nguyên». 食因交趾象，却失廣源金».

庚午 1090. — Người minh di-cư đến 3 châu Bá-chinh, Ma-linh và Đại-ly (thuộc Quảng-binh và Quảng-nghĩa) mà Chiêm-thanh đã nhường ngay trước.

壬午 1102. — Lý-thường-Kiệt ngoài 70 tuổi vẫn còn cầm-binh đánh giặc.

甲午 1114. — Các nước miền Nam đều quy-phục ta.

丙午 1126. — Lý Nhân-tôn ở ngoài đã được 55 năm.

戊午 1138. — Người Chân-lạp và Chiêm-thanh nhiều miến Nghé-an.

庚午 1150. — Tô-hiên-Thánh xin-dung vân-miếu thờ Khổng-tú ở Thăng-long.

壬午 1162. — Người Tàu bắt đầu chịu nhận ta là An-nam quố An-nam 國.

甲午 1174. — Lý-Anh-tôn sai sứ dia-dò nước Nam.

丙午 1186. — Biên-giới có giặc cướp trong nước tron-cúp nỗi như ong.

戊午 1198. — Dân-tinh oán vua Lý Cao-tôn chi ham săn hau và làm cung-diện xa-xi.

庚午 1210. — Lý Cao-tôn trả về kinh sau khi chạy loạn Quách-Bắc.

壬午 1222. — Công-chúa Phát-Kim được lập làm Thái-tú, tức Lý Chiêu-hoàng nhường ngôi cho họ Trần sau này.

甲午 1234. — Trần-thù-Đô tàn sát dòng họ nhà Lý.

丙午 1246. — Quản Mông cố muốn sách nhiễu ta.

戊午 1258. — Nhà Trần bắt đầu ché-dò: cha nhường ngôi vua cho con, rồi hai cha con cùng coi việc nước.

庚午 1270. — Vua Trần không chịu sang chầu vua Mông-cô.

壬午 1282. — Hốt-tát-Liệt đã chiếm hết Trung-quốc, dùn-làm nhà Nguyên được 11 năm, sao quan sang giám-thị nước Nam, nhưng nước ta đuổi cõi v.

甲午 1294. — Xưa nay vua ta có hủ-tục vể rồng vào Ô-Ri, đổi lây công-chúa Huyền-Trần.

戊午 1318. — Phạm-ngũ-Lão đánh Chiêm-thanh.

庚午 1330. — Mường-ngưu-Hồng & Đè-giang làm loạn.

壬午 1342. — Trần Du-tôn bắt các quan thi uống rượu, ai uống nỗi 100 tháng thi được thưởng 2 trát.

甲午 1354. — Quản ta bị Chiêm-thanh đánh bại ở Cố-luy (Quảng-binh).

丙午 1366. — Ché-bồng-Nga vua anh-hùng nước Chiêm-hanh, luyện quân tập trận, trở nên cường-quốc, sau sang đánh phà Thăng-long mây phen.

戊午 1378. — Trần Du-tôn tử trận, quân Chiêm-thanh vào Thăng-long.

(Xem tiếp trang 33)

QUÁN CHI







autre ta bão Hué đep, Hué my-miền, Hué nén thơ, rồi người ta cố hờ lai hình ảnh của núi Ngự, sông Hương, những lăng tẩm dà-sô nguy nga, những con nước trong vát chảy qua các khe dã-canh núi Thiên-thái hoặc sau chùa Lien-mu, giòng nước lờ dờ cùm sông rong, những rặng tre nhuộm vàng bởi ánh mặt trời tía xóm Vĩ-dạ làm cho khách phà cảm-động bồi-hồi nhất là khi đang nghe tiếng đàn-nam-ai, nam-bằng một vải chiếc thuyền vàng vắng đưa ra, đep lâm, đep lâm, nhưng không chỉ mới có phong-cảnh đep, không chỉ mới có những giọng nói trong vát, với tôi cũng như phần nhiều tất cả các trè khác, sốt đế Hué được người ta tiếc mồi khai ná, là vì Hué là một viên lụp hợp những cô gái đẹp.

đẹp, phong-cảnh đep.. Nhưng cũng một phong-cảnh ấy, cũng cũng một lúy ấy, có lúy cũng thấy đep-như có lúy lai thấy đep it; muốn thường thức rất cái đep của chốn đê-dò, muốn đep những hoa-khôi rực rỡ cay kỵ đep, các bạn phải biết chọn tháng, ngày ấy là ngày mồng một, mồng hai mồng ba, nơi ấy là nơi cầu Nam-phò.

*Mua Cau Nam-phò mua trầu chay Dinh* »  
bạn hồn con nhòi cầu hát ru em đó.

Trong ba ngày ấy người ta làm gì? Người họp chợ, vang kẹp chờ đợi trong ba ngày chờ đợi. Cũng vì vậy mà tất cả Hué đep đều ấy, nhưn đến xem chay Gia-lac (nhìn là tên). Trong những bộ cánh tân-thời, mán lẩn lòn với miu tim, mán dòi với áo lót, các thiếu nữ Hué yêu-diệu thar-tiot tiến giòn giòn đến chờ. Chợ là một vảng dắt tháp-đèo ở đầu cầu Nam-phò, vang các bài đồng tưống rằng vĩ thế mà vui phú muối.. Người ta đến chay Gia-lac không phải vì mục-dịch múa báu, gọi ta đến để ngâm nhau, nhưn nhưn nu cười, cho nhau những cái liếc mắt, khen nhau những thìn mèm-mèm.. hay nói vui ty náu, cả Hué đep xó-y nhau đến đây để múa những nu cười



## NĂM MỚI Ở

Tất cả Thân-kinh trong  
một phiên chợ «Thêm Vui»

với những nu cười, bắn những cái liếc mắt dà-lại lấy những cái liếc mỉm. Trước những ngày ấy, các bà mẹ may áo cho con, đe con đi xem chay Gia-lac. Nên có cậu náu cứ khóc tru tréo mãi thi họ dọa rằng: «Nin dì, nếu không tôi không được đi xem chay Gia-lac, hè!» Dứa bé biền ý nín liền.

Nhưng cái gi cũng phải có dùn co dùi, đe tôi hồn lai soi qua vi sao có ba phiên chợ bắt thường đầu năm ấy.

Theo khaju truyền của các hac có tuối ở các lảng lanh cùn như Dinh-phò và Thé-gia-lac lúx áo Hoàng Đinh-chánh-Vuong, em ruột đrue Minh-mang đen lấp phủ ở đây (hiện bây giờ phủ ấy vẫn còn). Muốn cho cảnh đón xung quanh minh-trèn nai-nai-hết và đời sống dân-dân vùng này đurec đán: hòn, ông sài linh và dân gian lám hoi dán quan lăng tranh và lop chay ngay trước phủ ông và đát tên là chay Gia-lac. Lán chay đt, nhung làm cho chay đồng đùa và thinh vóng moi là khò, nhai là hoi ấy ngoài ra cách tuyet-truyen hàng lòi mieng thi không còn cách gi nữa. Nhưng đối với Đinh-chánh-Vuong, uy quyền rộng rãi, muốn giết ai thi giết, muốn chém ai thi chém, không có cách nào lại có cách khac. Thay chay lop xong rồi mà người hồn kén bén đến tu họp it ôi quá, ông bèn sai linh tráng ra đường bắt những kén bén hàng di qua đây phải dừng lại chay. Nhé the chay Gia-lac mới thieng dong người. Từ đòn buôn tòn cùa Nông, Tru' ien, buôn buôn heo ở Làng Anh, Dinh-phò, Ké-trai v.v. hể đì dàng khic thời thoi, chí từ qua chay Gia-lac là phái đại gánh gồng xuống. Muốn lông vua lòng kẽ bán hàng, hể lúe náo tan chay rồi mà có một đòn buôn cá hoặc buôn heo bán chua hét đò hàng minh, Đinh-chánh-Vuong không ngán ngai bảo họ đem vào phủ rồi ông ta gọi là phiên chợ Gia-lac.

\* \* \*

...Tiếng pháo cúng lê giao-thứa nô ran... Tôi thết kinh nhảy xuống giường, thết kinh không phải vì sự pháo mà vì sự đén chay Gia-lac chém... Ma tôi di châm thát: lúc mặc áo xám áo xong đầu dây ra đường thi đà vòi nam thanh, nút kèo tùng doan, tùng lín, tiếng gõe lõc trên đêng nhura hòa lín tiếng xép xay nghè iết vui tai.

— Ô meo! Đến bây giờ mới đây! Màn đán đén vói voi tòi và mắng như thế.

— Trời o iai náu, đán thang, không biết kieng cũ...



## HUE CÓ GIÀ LA?

— À thôi, quên đi, xin lỗi, đi, di mau, — à, đón đồng rồi.

— Ủ thi.

Một trảng pháo ở nhà bên cạnh nô vang Trước chúng tôi, sau chung tôi, bên cạnh chúng tôi, vò số người: các-công-tử nai gót giày rất mạnh, các-thieu-nữ chen nhau di...

Chay Gia-lac chỉ cách nhà tôi và nhà Mâu độ một cây số. Nhưng trời ơi, một cây số mai nay đổi với chúng tôi sao dài quá! Chúng tôi hầm hố bước mạnh; một shioin iết, tý các ngon cây cao cao chót vót, từ những vách tường quét vôi mới, từ những mui áo của các thiến-nữ đén làm cho chúng tôi nhẹ bồng, và làm nhẹ nhảm them, mèm mại thêm các thân hình yêu-diệu của mấy chi...

— Ô, Ngang đấy, Phú đấy, Lụn đấy, Hạnh đấy.. Mán nôi khé với tôi còn tay chỉ vào một đoàn bốn cò trong một cửa ngõ lanh lanh bước ra.

Mán sung sướng như muôn rù lên:

— Ủ có thể chür, rdi các cò se hiết tay minh! Anh chàng vira nói vira lén tay múa canh như một thằng điên.

Chung tôi chí còn cách chay một trăm thước. Nói thế chí thật ra thi đà đén rồi, thi kí mồi ra cùa ngõ: người, vò số người, xe, vò số xe.. bắt buộc chúng tôi phải luôn luôn ngừng lại. Tôi dán dò Mán:

— Đầu năm đầu tháng, chúng ta phải di con-thân nhé, và nhât là đêng làm mất a mây xua» các cò

Nhung Mán nôi có kẽ gi «mây xua mây sorm» đầu. Vira di đén kịp Ngang, Mán is to :

— Ô chí Ngang mau lớn quá, đê dây ốc với tôi iao, ai thấp thứ nào!

Ngang trả lời bằng một nu cười tiếp theo một tiếng chào lịch sử:

— Bonne année chung anh. Rồi có ta quay minh khoác tay cùng mấy chị em khác làm cái đuôi tóc nang, đưa qua đưa lại, ngoan-ngoéo như con rắn.

Bây giờ thì chúng tôi đến chợ Gia-lac rồi. Một cành nhện nhịp và đep mắt đén làm cho Mán và tôi hoang mang.

Hồi các anh chán dời, muốn nếm cái thử ngày tết, các anh hây-lai dài với chúng tôi. Tiếng pháo lopp không ngừng. Chúng tôi bi lòi mồi bởi những mao sa sặc-sặc, bởi những cặp mắt nhung, những môi đep: chúng tôi gần ngất đi vì sịt dòn dập của tất cả Hué đep xô đẩy nhau đến chợ Gia-lac này, và bởi những tiếng kêu nhau: Lan ơi, Mai ơi..., cùng tiếng đùi, lung tung v.v... Phải mãi năm phút đồng hồ mới qua khỏi cửa, cái cửa dài chua dày 15 thước.

Qua khói cầu rồi, chúng tôi có cảm giác rói với môt nôi bồng-lai tiền cảnh! Ma thật vậy chúng tôi đứng giữa một vườn hoa, vườn hoa biêt nói nưa mời thích chử. Vui mắt, vui tai, vui miệng, vui, vui hết nức nỗi. Thủ nhất là đêng các hàng bánh. Các cò banh phân nhiều là nôi họe sinh.. Ngày này chỉ Cúc, mỗi nôi họe sinh H.D.H. đang chom chim cười sau những đong bánh không lòi, này day có tien he mieng cười đê lòi hai hòn ràng trắng toát, dang vui vẻ đón lấy

### TIẾNG CHUÔNG THIỀN-MỤ

Xuân và chan chúa mầu mầu sắc, Thiên-Mụ rung chuông tiếng ngọt-nào!  
Sóng Hương buồn chảy như thác-mắc  
Tiếc nhớ mùa Đông biền chốn nài?

Anh Võ-an-Ninh



Một cây làm chảng nên non.  
Ba cây chụm lại nên hòn  
núi cao.

Nước Pháp bao giờ cũng  
khuyên khích sự ái-quâc,  
nước Pháp giữ tương-lai  
cho dân-tộc thuộc-dịa.

Nước Pháp chảng bao giờ  
quên cái sứ-mệnh thiêng-liêng  
giữ thái-bình, thịnh-trị cho Đông-Dương.

một nhanh hoa của một chàng trai đưa tàng.

— Thời... thời... thời... thi... thi chúng ta phải thi hành diệu kẽ, doi túc náo... náo náu. Mán vỗ vai tôi nói:

— Thị hành gi? Tôi ngờ ngần hỏi.

— Tháng này ngoc... Thị, thi hành những diệu kẽ phá các cò chứ gi. Mán dán tieng có rất mạnh.

Thì là chúng tôi rù bảy tám anh em ban bèn đê Nam, cột cheo áo nhau lại rồi hé có thiêu nǚ nào gấp phải la chúng tôi bô vây đứng xây quanh thiêu nǚ như vi cá. Thiêu nǚ bối rối chẳng biết làm thế nào ra khói cái trùng vây đon-sor nhung kiến-cô dò; không có lè thiêu-nǚ buoc ngang cái hàng rào làm bắng người và cheo áo ấy nhur the thi bắt lich sự lâm. Hết tám phần mươi những cò bị trùng vây đò đều vui vẻ như chúng tôi cười, với nu cười xinh xắn dẫu

Người ta thường bảo rằng: thanh niên Hué rất hiền-hậu và ít tình nghịch. Chẳng biết câu nói đó có đúng không, nhưng trong ba ngày chay tết Gia-lac, thanh-niên xứ Hué không thuần hồn chút nào cả. Họ nghịch, nghịch lâm. Ngày đây, những anh bạn đò tay mà chit khán đóng, những anh bạn short mà mang giày ba, những cậu thanh-niên châm lửa vào ngòi pháo rồi đê đén chán các thiếu-nǚ có những mao áo sặc-sặc.

Tôi và Mán lẩn lượn đi qua các hàng bánh và đứng lại rất lâu trước hàng hoa. Đầu đầu chúng tôi cũng gặp được những nu cười xinh xắn, những cái liếc mắt tình-tứ, những tiếng bonne année vui-vé.

Truong-cong-Hot



tiết lúa mạnh qua kẽ cửa chớp đồng chửa  
it. Nhán nhán mặt xứt xoa hồn em già.

— Khiêm! Đóng chặt cửa lại.

Khiêm thản-nhiên như không nghe thấy chí  
ết, cù nghịch tung cuộn len tim chuyên sang  
tay như một tháng hè trong rạp xiếc. Nhán  
em có vẻ khờ chịu lầm.

— Gõm, cái tháng khờ bao lai không bao  
nhờ nó được việc gì.

Vừa nói Nhán vừa đứng dậy ra phia cửa  
nhìn và khởe tuy còn non tuổi,  
trong hai mắt như hai hòn bi-ve và ngò ngác  
ôi :

— Đì, Khiêm.

Cửu em, nhón và khởe tuy còn non tuổi,  
trong hai mắt như hai hòn bi-ve và ngò ngác  
ôi :

— Đì, Đì?

Nhán câu thật:

— Thôi! Tao không cần nhớ may nứa.  
May biết hôm nay là 29 Tết rồi à? Còn ngày  
nữa nứa là hết, chợ tan ngay từ chiều, không  
tại tiễn dù mua bán hôm nay thì thôi. Rồi Tết  
đến tro ra đó!

Nàng uất trc, chỉ có nói dài ngắn ấy cầu,  
ai nói dài để lén cõ, chẹn lại khiên lén nói  
hồng thoát ra đợt. Cõ nhín ai như nhà này  
hồng? Cõ ai như nhà nàng không? Thira tiên,  
não héc giài trong xă-hội mà hàn tên gien  
nhà bùn-xin. Biết rằng xét tình nết chia như  
hè là vò lě, trái đạo lòn con, nhưng Nhán  
trong lù gián dòi, dù để cõ tìm o theo sự  
phán uất. Suốt dọc phố, nhón nào nhà này  
lù sầm Tết dù cõ, Bà Tu bên cạnh đã mua  
chậu cúc từ hôm hai mươi nhám, mứt keo  
á các dòi nâu không còn thiều thức gi. Bà  
đã dì chọ từ hòn 21, đến hòn qua lòn  
chợ lòn nữa mua them mấy cây trà và mót  
đảo. Mây hòn trước Nhán lại chor nhà  
ngon đã thấy có vè Tết lâm. Truong nhà quét  
ô lại, gõ banh dù phủ đậm nhung dò  
ái sáp chinh giữa nhón khoe cái chiết chif  
và cap dien. Ngoai hiên trống ra sân, mót  
này cài dòn dòi nhung chậu sân trống của  
một hoa ngay Tết. Nhán còn nhòi tui in cái  
mặt hoan-hi cả banh và anh bạn. Hai người  
nhón đến chơi cùng mừng rõ hoi iu tú:

— Nhán đã sắm dù chura? Me Liен với  
Liên, e ánh. Tú nra hồn qui để chý là lòn  
thi nám, dì từ súng sốm dòn gian 11 giờ mót  
về, mua nhiều thứ quâ, để dà cù chán xe. Cõ  
máy cũ thuy-tien nhiều nhón phái mót vào  
guidon xe dap của anh Tú. Vui quá!

Lien nói xong nhón vè mặt Nhán mới biết là  
nói vò ý. Nhán mõi eóp me dà lòn từ nám nòng  
thi học lớp nhất trường Bréoux. Cung chí vè  
thieu người dàn quâ bùi ánh, mòn nòng mót  
chui nhung nõi uát-tré như thế này. Chir nếu  
còn mém, thi Nhán cũng thua những phut vui  
nhìn của Liен. Nheng, ngoai cùi bawn của  
Nhán, lại chém them cái xáu-hò nứa. Chia lòn  
và thay Nhán là chò quen biết dì lòn dà lòn.  
Üi hai gián-dinh dà dịnh gá con cho nhau, Tú  
sẽ lây Nhán. Nàng nghĩ rằng muôn Nhán và lây ngón tay  
trò khởe dưa ra chí vè phia nòng:

— Ngòi yên, Không phải dòn, mày không  
trông chí Nhán đang cùi kia à!

Bùa bê im. Anh nõi lèn hây hòn thấy chí  
Nhán cùi cung tò vè sợ ditting sét bón me. Nhán  
thoông thấy mọi người trong nhà, trr Khiêm  
lù nám cung thán-nhiên gần nhau vui, cung  
chia súh héc tuc của minh thi hoai phan nhẹ  
dà. Mát khòi áy nò rà y nòi:

— Hay Nhán lòn xin «ba» vây.

Nhá là anh đón héc trong lòn đòn. Nò  
dure «ba» chiêu hơn cõ. Nò ngo ngác léc  
nhín chí lòn nhín, dì, có lè nõi dòn hòi-rõi  
không hiểu chí nòi sái lòn xin «ba» cài gi? Mẹ  
nó khòi áy nò rà y nòi:

— Uh, hay thằng Nhán lòn xin «ba». Ba yêu  
nó hòn cõ, thi mào ba cung cho, ba không  
mảng nò dòn. Nêu nòi xin dure lòn, chí Nhán  
sám cho nòi cài mõi nhung mót như cùi thang  
Chí bén cạnh nhé. Rồi Tết sẽ cho nòi lòn ông,  
tha hòn dure tien qua Tét, tha hòn mua pháo  
xít.

Thay Nhán đứng li, mẹ nòi lòn thúc:  
— Bi, chóng di yêu. Đay di cho một xu. Xin  
dure tien di cho một hào, chí Nhán cung  
cho nòi hào nhé.

(Loại giấy bouffant hiện còn ít quyền có đánh  
số và chí ký của Tác-giả đánh riêng cùi  
banh đặt tên mua trước khi sản phat-hanh).

THU-TU VÀ NGÂN-PHIEU GỬI CHO:  
M. LE-VAN-HOË, 16 bis Rue Tiep-Tiin, HANOI

Và nòi nòng vèa giang thằng hai cánh tay.  
Nhán ua ninh nhén miệng caro :

— Em lèn nhé.

Vira nòi vèa chay. Tiếng chán nòi thinh  
thich trên cầu thang gỗ. Nhán, người vợ lè và  
Khiêm nhén nhau cười. Thay Khiêm cười, nòi  
uát úc ở đàu lại dè lèn ngực. Nhán biu môi nói:

— Đây, thằng Nhâ nòi còn duoc việc hon  
mày. Mày chí biết ăn sán thoi. Tí nra ba có  
cho tiens, dung có phan ra mua gi nhé. Tao  
mặc kẽ.

Khiêm nòng tinh gân cõi :

— Thế sao chí khòng lòn xin ba lòn phải sai  
em?

Nhán dò cõ không biết trả lời tam sao.

Chia nòng là một người nghiêm khắc và hâ  
tien. Nghien khac là bản tính của ông. Từ  
ngày con thiên-miên, nghia nòi lè, ông là  
người tui chuyen-trò, it tám sùi cùi với vya là  
người gân-gui ông nhât. Tinh dòi mỗi ngày,  
theo với tuổi, càng chát lai, ông là một cõi hò  
thanh vèn lèng. Bong tiếng thằng Nhâ ở trên  
đầu thang gác vong xuông khieu nòng giật  
winh+.

— Chí Nhán lòn ba bao gi?

Mặt nòng hơi nhết. Nàng bòi hòi, vira so  
và mìn. Như mặt-thiền, bòi hòi vội  
lèn thang. Chia nòng dang hót. Tiếng nhí lòn  
kêu rõ-ro. Mái thuộc phiến chin bay thoing  
trong phong ảm, vòi bé cùi kính đóng kín  
mit. Cái thèm cùi óng gáy dòn để lại phu  
trên cái chí chán-sau; con hòn bòi chòi theu  
nòi chau vào phia giuong.

— Ông già cat giong lanh lung:

— Con Nhán muôn xin cài gi?

Lòng người thiêu-nửi cung thấy lanh-lung  
qua! Nhưng nòng cõi lòn ra niêm nòi:

— Thura ba, xin tien ba dè sám Tét, hòn  
nay da là 28 ròi a.

Nói xong, Nhán đóng im và thấy nguyeng và  
bòi ròi không biết dưa người vào dòn chò  
vung lòn. Chia nòng chòng tay xuông chieu  
tù-tù ngồi dây và khè quay dòn liêu mót  
lòm con. Nàng sờ quâ, và thoang trong một  
giây mòng cùi tất cùi lù em, nhất là Khiêm,  
giây mòng cùi tất cùi lù em, nhất là Khiêm,

### HÁT-GIANG CHỐN CÚ

Lòng-lòi sông Hát trời xuôi,  
Trên cầu dù-khách bước thòi lại dòn!  
Xuân vè van-vát vui mừng,  
Lòng cùi nhò-nú-anh-hùng: Trung-vương!

Anh Nguyễn Duy-Kiên



nòng cho cung vi chúng mà nòng phai  
cang dòn chiu bao nhiêu nòi khò  
tâm.

— May muôn xin bao nhiêu?

Câu hỏi của cha đánh thíc nòng  
khòi hàng hoang. Nòng luồng-cuồng,  
không biêt trả lời xin bao nhiêu. Biết  
nhất định là bao nhiêu? Khò quâ.  
Nòng im bát.

— Tao hòn mày muôn xin bao  
nhêu?

— Thura ba, ba cho bao nhiêu cũng  
dure a.

Ông già không tò ý gi nra, mòi cài  
nắp trap dòn đầu giuong và lòi ra mót  
cuon giấy bạc, ong đem ba cái giấy  
nòng đóng, chia ra Nhán và hòn.

— Thế này dà dòn chua?

— Thura ba rõ rõ a.

Cám tiền Nhán vòi vàng xin phép  
chi dòn xuồng. Nàng thòi hắt ra mót cài  
dà, cùi một nghìn cùi nòng lù tò-rò,  
dò lèn ngực bảy giờ mới cát được. Một  
cám giắc nhé nhung dòn chia lùa trn  
co thè.

Mới thấy Nhán lò dòn cùa buồng,  
Khiêm bòi hòi :

— Ba có cho khong?

Nhán lòn im mat gicut xuồng. Người  
vợ hòi dura mót chia nòng làm hiếu hòn,  
Nhán chia ra ba tờ giấy:

— Ông già cat giong lanh lung:

— Con Nhán muôn xin cài gi?

Mọi người lòng thinh, không bùn tòn  
nói thêm gi nra, cái khong-khi lanh lung  
quà! Nhưng nòng cõi lòn ra niêm nòi:

— Thura ba, xin tien ba dè sám Tét, hòn  
nay da là 28 ròi a.

Nón dòn chay Sét. Cõi mòn trời rộng  
tòng ngát, tung hông tòng hông của mòn xuán,  
chim riu rít ở trên cảnh chí-chít-la, không gian  
âm-áp phang-phát hòn hòn dòn mòn.  
Bày giờ Nhán chí là người cùi gao mòn tòn  
lòm con. Nàng sờ quâ, và thoang trong một  
giây mòng cùi tất cùi lù em, nhất là Khiêm,

Vui gáy! Bao nhiêu là  
mùa lòi, mòn lòi. Bao nhiêu là  
mùa hòn, mòn hòn. Bao nhiêu là  
mùa hòn, mòn hòn.

Người di, người  
lại chay tay nhau.  
Tiếng phè xé kêu,  
ép, lèng xe dieng,  
lèng-keng, tiếng  
người bùn hàng gõi  
khách, tiếng trè con  
lạc gõi my tu-lis,  
tiêng gá què. Mùi  
người, mùi cùi, mùi  
hoa, Xanh, dò, nâu,  
đen, trắng chí-chít  
nhung màu. Ơn áo,  
đòn diph, lù luợt. Cùi  
möt trong người cùi  
cây. Một người hét  
đòi dòn: « Ôi! nò  
crip mat bò my  
cùi tôi rồi. » Không  
kip tòi chí. Nhán  
bát cười. Nàng vui  
quâ. Một thanh-  
niên đứng cạnh  
minh cười kinh đáo  
ki hien nang vui  
cùi nhung. Nàng giă  
või cùi hàng hoa:

Lài lòi như một cùi káp, nàng di giòn gién  
vào trong nhí thi-hâm với người vợ bùa  
cha. Bà nòn trò mắt tò vè kinh ngạc.

— Chết chúa! Hết cùi mòn lòn.

Thằng Nhâ như giò ở ngoài sán sập vào,  
kêu lòn.

— A! Chí Nhán phao của em dòn?

— Nhán ngoát cùi lòi xuyt!

— Im, ba biêt my chét!

Thòi giờ già dà biêt ròi, tung lù-lù cùa.

Nhán nhét nhét. Cha nòng hòn:

— May muôn những thèc gi?

— Thura cha con mua được my chay hoa

ở ngoài kia.

Nàng thấy cùi nóc lòc quâ. Bì sám Tét  
chí có my chay hoa. Và dòn nhien nòng khòc.

Ông già thấy con khóc, yên lòn quay ra và

lòn-lòn lèn gác.

Không ai biêt lúc dòn

tường cùi ông ra sao. Ông giận con hay

thuong con? May dòn nhòi lòn ra sán nòi.

Nhán hòn ngòi mót xò giuong, qua cùi

kinh đồng chát, Nhán thấy giò dang lòn yào

cùi nhung, khè lác dòn.



Ảnh VS-An-Ninh

### DÓN XUÂN

Xuân tui phò sác trên dòn nội:  
Thieu-nữ tung-bung nhay dòn xuân!  
Nhé nhàng giò khò ca em-ái  
Và lướt qua mót đep tuyệt trần.

— Thời thêm hai hào nura dòn là hai đồng,  
cò bùn không tôi dòn hàng khac.

Thay người hòn hàng ngần ngù, Nhán dòn  
thông:

— Nay, cò or! Thời tôi dè ròe cho cò. Ròe của  
toi mót nòn hào dòn. Tôi muốn bùn cho xong  
hùi chot.

Nhan mua hoa cuc, hoa thủy-tien, hoa træ,  
nòng mua vòi nhing thòi trang hoang-xa-xi.

Số tién 15 đồng của cha cho, chí di hòn nra  
giá là hét. Dòn nòn và mót kẹp, chum mua  
dure thèc gi. Đót ngót nòng tróng thấy se  
thure. Cha nòng! Người chia nghiêm khắc và  
hà-tien. Nàng với nhém mót và lòn dòn dòn  
dui cùi am-anh den tối di. Nàng mót cùi vui

với thèc xe vè.

Lài lòi như một cùi káp, nàng di giòn gién  
vào trong nhí thi-hâm với người vợ bùa  
cha. Bà nòn trò mắt tò vè kinh ngạc.

— Chết chúa! Hết cùi mòn lòn.

Thằng Nhâ như giò ở ngoài sán sập vào,  
kêu lòn.

— A! Chí Nhán phao của em dòn?

— Nhán ngoát cùi lòi xuyt!

— Im, ba biêt my chét!

Thòi giờ già dà biêt ròi, tung lù-lù cùa.

Nhán nhét nhét. Cha nòng hòn:

— May muôn những thèc gi?

— Thura cha con mua được my chay hoa

ở ngoài kia.

Nàng thấy cùi nóc lòc quâ. Bì sám Tét

chí có my chay hoa. Và dòn nhien nòng khòc.

Ông già thấy con khóc, yên lòn quay ra và

lòn-lòn lèn gác.

Không ai biêt lúc dòn

tường cùi ông ra sao. Ông giận con hay

thuong con? May dòn nhòi lòn ra sán nòi.

Nhán hòn ngòi mót xò giuong, qua cùi

kinh đồng chát, Nhán thấy giò dang lòn yào

cùi nhung, khè lác dòn.

TÙ-THẠCH



Thập nhi thuộc là gì?

## THUA CÔ, TUỔI CHÓ HAY TUỔI GÀ?

Chắc hẳn khắp dân-gian đều thuộc lòng bài thơ trong-truyền là sâm-ngũ của cù Trang-Trinh đời Lê, hình như biết trước có Âu-châu-dai-chí-hiện thời mà cả thế giới cũng chịu ánh-hưởng gian-tran:

龍尾蛇頭苦戰爭  
干戈虎虎起刀兵  
馬踏羊腳英雄盡  
申酉年來見太平

Bên trong còn có ý nghĩa u-ần-thể nào không biết - ví loại sâm-ngũ bao giờ ý nghĩa cung-kinh-dao-tâm - nhưng cứ nghe tên thì bốn câu ông Nostradamus trước Nam chí có thể thấy:

Buổi rồng đầu rắn khô chiến-tranh  
Đảo mộc nói nón dây dao-binh

Móng ngựa căng da ảnh hùng hết

Tời năm Thân, Dậu thất thai-binh

Cố-nhiên chỉ là một cách tán rông cho vui thế thôi; ai cũng biết những chữ đuoéi, đầu rắn, móng ngựa, chán đê, tức là biết hiệu của 4 năm Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi (đã) và theo lịch ta, ngang với tây lịch 1940, 1941, 1942 và 1913, cái thời kỳ chiến-tranh mà cù Trang-trinh tựa như là phô-thông là thế.

Nhưng thám ý nó thế nào?

Có mấy nhà giải nghĩa khác nhau, mỗi mỗi một cách. Cú theo Lurk-ke-iang đã dẫn trong sách: «Quảng-dương tạp-ký» thi sách các thuyết, duy có thuyết của Lý-tràng-Khang nghe ra lý thù lúp hòn cát.

于: Ti. — Trời mở ra ở hội Ti, không

tiêu-hao thi khô không mờ. Chuột là con

vật tiêu-hao, mà dêm hôm chính là hắc

chuột được thời, cho nên Ti thuộc về chuột.

乙: Sáu. — Đầu mở ra ở hội Sáu, mà

(Xem tiếp trang 37)

# NHƯNG BÚC TRANH TẾT

được nghỉ sớm dăm ngày về quê  
tết. Công việc thứ nhất mà  
gia-dinh giao cho cậu là việc lau  
rửa dã thử.

Ở giữa khoảng hai cây đèn nền,  
mấy con nhện đang mai-miết nối  
một đường tờ. Dưới chân cái bát hương, một đún lén mây cái ụ. Trong lòng chiếc mâm bông, một  
con chuột me đang đòn đòn cho lũ  
chuột con. Vâ ở trên án, hàng  
chục con dán mồi-miết lấp lánh.  
Tất cả những con vật ấy đã đến  
ngày phải lia «giang san» của  
minh và chúc chờ để cho cậu con  
trai cù dọn bàn thờ ăn Tết. Tất  
tổng, loài người vui sướng và no  
say với bò cõi gio-dinh đã lè  
tán ra bốn phương, lùi vội nhô  
nhọn lại trở về giang-sau cũ dè  
án-Tết suốt năm.

Hôm nay là ngày 30. Gia-dinh  
là đồng dù. Bốn phương trời đón



CỤ ĐỒ VIẾT CHÚ

Tay già tò chữ trên giấy thắm,  
Cú đồ chán rái ngồi vào thò!  
Nắng vàng nhẹ giòn trên rau bợ,  
Rọi cá vào trong cát kinh mè!

lại dưới một mái nhà nấm gian. Trên chiếc ghế  
ngựa phu chiếu cap điều mới, ông bà già-công  
nghèo nằm rực; ngoài sân, đón con nhỏ thi  
nhau di lênh vào mây sỏi pháo dày. Trong khía,   
người mẹ mải say nỗi cõi đê sang sớm mai  
lamin vải trăm bông gửi đi lễ Tết, và người con  
lớn châm chích phết cát mè lèng mèu cát.

Ở lung chung một cây cau, mấn mèu nhang đán  
đanh dù trong xóe và như mèu nhang đán,

thảm thả. Từ công vào đón sân, nắm ep dưới

không lèo giò ban ra một phát tên.

Ở trong mồi người, ở trên mồi vật, một

không khì nhènh nhènh tràn ngập, một hy-vọng

dưa dày, nhưng nỗi buồn phiền đền dày

đến cùng, giòi béo còng lạng yên vì hôm nay

đến đồng sáp lại đê cho người ta quên hết,



Ảnh Vũ-An Ni

### MUA TRANH TẾT

- «Tranh già-tranh lẹt hay tranh chuột»
- «Con chọn di con, chéng tí nào!»
- «Thầy or! Con muốn mua tát cá!»
- Ông bố cười vui, già mày hào!

cho người ta trồng thổi nhau mà vui sướng  
và đẽ xây những móng đêp hưởi tên xuân.

Năm mới, người ta muốn mời tất cả. Cái  
quần vải cũng nhung những hò đồng khung lầy  
bồ già-và chập chùng, bô áo cưới nâu ép  
dưới đáy hòm khuya chung được thêm một  
dip ngồi ra ánh sáng, chiec áo sa-tanh cầm  
cho ông hàng xóm ngày hè nâu ngoài đã  
được chụcげ. Al cũng là một ông phô-mã.  
Mới tất cả bò ngoài cũng như đê triều nhum  
một ánh sáng, chium cay thêm một ít lá xanh.  
Mới chum đú, người ta còn muốn thira. Comy  
thôi thêm-lèn một tí đê ăn cho thira. Thức ăn  
lamin hòn mít tì đê không lo hết. Ruru  
day chui đê say sira cho đêen cung. Mong cù  
nam cung đượce đêng thê mài đê song đê đai  
cho đêng ngày này sang năm.

Ngoài ta muốn nghỉ nira. Công việc bô đầy,  
con trai nhai những đồng cỏ cát từ mây hòm  
trước bén canh, chiec cây tura lung vào tường  
khoa-khoa. May cài chồi gõi đầu lèn nhau  
trong mồ-xa, méc chia những rác rưởi nô đùa,  
hom-hinh, trên mặt đất.

Một ngày hy-vọng, nghỉ ngơi và thira thái.  
Một ngày hội họp cù gia-dinh.

Trên ngon cau, giò xuân tat qua rõi bay di.  
Nhưng con cát đê khôn kêu nira. Tòng mành  
một, thán binh nô bi chieu gió lạc lông đùa  
ra bén phie. Chiec quần cung những hò bảy  
giờ mít nhau và hoen 6, bô áo guyi đượce giài  
ra mèu và trò vè day hòm, bánh chung het  
đàn, chui ruru với đán. Tết tan đê như mít  
cành hoa, và giờ đây đêng-lai tan đê bón  
phie. Người cha säch va-ly lèn rùng bay vè  
mít, người con trai cù lèn tinh học nót ném  
khau, người mẹ ô lị với mây đưa con nhỏ và  
mặt đán gá môi nô.

Một gia-dinh họp lại trước ngày Tết và tan  
ra sau ngày Tết. May con chim nhào mình  
trong ánh sáng, và ở trong vườ, cụm hoa mai  
vẫn thán nhiên cười với gió xuân.

Lê-kim-Kiên



Đây là gia-dinh. Cậu con trai cù họ ở tinh





iò dã bởi lạnh ngả về hiu  
hiu gần như già nát.  
Mưa thưa hoa-hoàn có  
dến chỉ như một lùm  
phấn mỏng nhẹ bay trên  
lá, hoa.

Chỉ mươi ngày nữa ai ai cũng sẽ đi  
năm lại một giặc mờ đe nhớ lại đền vắng  
và nghĩ đến trường-lai.

Xuân đã về với :

Tóc triều liêu uốn lượn ong,  
Mèo hổ đàn bướm già công búa.  
Cành cao daa này mâm to.  
Bên dinh, ôi ! miếng hoa me lại vú.

Tết sẽ đến trong mươi ngày nữa  
nhưng chừng ra thì xuân đã đến với ha  
nh trang của tháng đông rồi.

Xuân đã đến với những giờ tây tiên  
năm gõ trong bàn tay của những thiếu  
nữ got ta sưa sang cho hoa là kíp chào  
xuôi.

Ngoài trong cửa-sa, thiếu nữ got thiỷ  
tiên, chánh đem hết thi hoa phô đỡ  
những ngôn tongue ay. Nhưng chí vì mệt  
chút lo lắng sảy tay dạo chậm đèn giò  
ho nèn :

Gió hoa ngày lụn, màng hoa úa,  
Hoà dà vi em chúa xót-xa.

rồi mai tới :

Rồi tuy trong trảng, lá xuoi xuoi,  
Mèm, nhánh daa chín, dép mây mươi.  
Nén cháng vĩ em hoa phái lui,  
Trời xuân sao chéng nhón-ho hoa.

Cũng như hoa kia chín mít phút  
lo lắng của thiếu nữ cung đê lại một  
vết thương ở trái tim nhà thi sĩ, vết  
thương còn mòn đùi bao tháng ngày đã  
trôi qua, để ghi lại mỗi tinh khôn  
trong suối.

Cái phát lo lắng kia, thi sĩ cho là một  
phát mà thiếu nữ em bao mới, thi sĩ  
chỉ cảm thấy một cách nhẹ nhàng, buông  
một cách ém dịu, mà mai một cách  
giản đơn :

Tím anh chung phản với hoa này,  
Cùng hối em daa sây láy,  
Đá mày tròng bao cảnh đẹp,  
Vết thương mang nặng còn đây.

Còn năm em vội thương thông  
Ghi lấy tình em chẳng thấy trung.  
Một phốt lồng em bao mới,  
Yêu anh sau nứa cảng bắng không.

Xuân đã đến với những cảnh đảo  
nhồn nhòi rì rông phô dưới lùm sương  
mỏng mảnh của những hạt bụi mưa thưa.  
Phố sông Tô-Lịch đã bén đì, ở đây  
hiện ra - dẹp như trong một giấc mơ -  
một vườn đảo với những lùm mào lùm  
rung rung như cánh bướm.

Vườn đảo nay đã hiện ra và cũng sẽ  
biết di như một con huyền mong khi  
nhưng ngày hạ tuần tháng chạp đã hé,  
để đến chiều nay, mọi chiêu ba mươi

cười nấm -  
khách qua  
dường ngang ngo  
cố tìm dấu vết  
của vườn đào  
mà không thấy.

Vậy thi, ngày  
cuối năm của  
năm đã đến.

Bao nhiêu lo  
ngi, hoa nhiều  
au sầu hây gác  
đem mòn bờ lóng,  
giờ này đây ta  
hây xuôi-tèn.

Đến chúa nào cũng chướng trong inh  
ői, hây nay nơi đây, ban nhẹ hán lóng  
trước vàng son lồng lẩy, trong khói  
lanh như của những ngôn hương diệu  
nhưng chánh lúa lang linh trong hóng  
tối.

Tronh cảnh trang-nghiem bạn hãy  
nghe tôi :

Hay chấp hai tay trước phát tiên,  
Nghé iết cõ khâ khuya-hien.  
Ngâm dài mít hông ngày-ngo mít  
Trong khói hương mèh nhò bén lóng...  
Hay sán vào no đón thê vèng,  
Trong cõ em lây vè nghien-trang  
Nghé iết tháng dày đùi hung, cat;  
Đôi mì sayera chép dùn-dang.

Và cũng đem ba mươi, trong cõ nhâ  
vắng thiển nứa hủi ngũi nhớ lại :

Ba mươi Tết mít năm xưa,  
Đé mít my mít đón an thò  
Chí em ra giong thay thứ.  
Công cuối sung-sướng với ngày tho.  
Khi mea kêu : « Rõ ảm lười  
Khí chán trang-diêm đì chí ơi ».  
Nhưng mea vẫn phái cuối ay-ém,  
Con gai mea chép cõi hai.

Bà me thương yêu con may đã khua  
đèn đèn ba mươi hái chí em ngán  
nguy dòn àn thèn bà me thảm thán :

Bé nay cảng lai đem ba mươi,  
Chí daa cung em lang-nung-núi  
Đón ám thờ vè chí ché.  
Đôi đầu khăn trắng thất ngang thái.

Nhưng cái đón ba mươi mà « hai  
đầu khăn trắng » thui thui dòn àn thò  
mu cung khóng dâng buôn lùn vi nỗi  
khô còn được có người chia sẻ nhẹ đì  
dược vai phẩn. Sau tui nhất cõi lè là  
đem ba mươi của người chí ché còn  
một thán mòn mòn, trów àn thò hời  
vì em daa lây chong-roi.

Bé nay cảng lai đem ba mươi,  
Truw àn thò vè chí ngan-agni,  
Huong khòi mèi mìn... em sóna da.  
Thoé chong phai hop chón xá-xó.

Bò là lình cảnh cõi mọi thiêu nứ mít  
me, xa em. Nhưng nứ có vui gi cảnh  
một bà nhò con gai đã lây chong,  
một cõi bá nhò chí khi xuân đến :

Nay là phát bão-khoa trong ngóng đợi,  
Phút anh linh, huyền diệu cõi tám tư

# CA XUÂN hát Tết

## CHO THẦM ĐƯƠM LÒNG NHAU

Nám ngoại me khuyên chí hàn chéng.  
Nghen-ngoèo chí khỏe & Chất con khóng.  
Thò mày mà dì ngoan ra ràng.  
Thu-thùi yến vui giài chát tong.

Cái yến vui với duyen mới, thiết nứ  
là quan cảnh giài dinh, quan bà me già  
yêu phái có người nang giac, quen đón  
em thò chí phái sán sòi trông nom.  
Suốt một năm, nám dì quen em và me  
đé chí thoảng nêu lại trong ba ngày Tết  
về thăm nhà. Đò chánh phái là tinh  
quyền luyến giài dinh đã giòi lại lòng  
nang, mà chí là nang quay vè bốn phán  
cùa vèn tết :

Thò bò tòi deo chiếc khánh vàng,  
Quán đào xé dảng, áo hàng lam,  
Chán di hái đò, tay thò pháo,  
Xuôn cõi nha tên hàn hóng vang.

Đời lúc ay sau ma deo thi!

Nhưng cái Tết ngày thu cõi trời di em  
à. Rời đón một Tết kia, nhưng « quần  
đao, áo lam, hái đò » bá dì cùng với  
troi tho. Ta tròn nén mòn thanh niên,  
buộc tròn đường đời với dõi mít mò  
tò, sán lồng tìn và sán lồng yêu :

Mùn mùn tui sáng, phân, hoa, hương.  
Đèi ngoèo-ngoèo như cõi đường.

Tôi sống sao và mồi té,  
Lòng tòi thèm đát yêu đường.

Nói vui ay tảng lèn với khói pháo,  
men ruyu và long ta da chửi ném mòn  
vườn xuân. Không phải là một hình ảnh  
trong mơ nứa, nang thò dì liệu ra hòn  
hò :

Kái pòi say nguri ruyu ái-an,  
Coi long tham nứ-một vườn xuân.  
Nhong tham áy cõi trong mít.  
Long tòi thèm đát yêu đường.

Đường đời di được mọi quãng, ta  
nhời nhận ra là khòng phái ôi đâu và  
ba giờ cung chí cõi toàn một mòn hóng.  
Nhưng giac mo tan dinh, nhưng ước  
vong khong đét. Bao nhiêu nghị lực,  
tám chí thi truw đòn giờ đều phai phan  
trong những hành động mà két quâ chí  
là một số khòng :

Nhung thang nam qua, ván thèi thi!  
Ước mo tan hòn hòn thay đón.

Tiết-trinh hán hét cho suruy gié.

Lâm điem hái mươi tám cuối trời !

Lâm điem! con gi daa đón chờ bằng  
và đong chờ bango. Người trẻ tuoi kia,  
bay giờ đã trồng đời bằng con mắt nghỉ

và hoa cung ngừng nứ, cây khép lá,  
cõi trung nin tho, thời gian cung như  
ngừng hrove trên tùng cao. Ai al cung  
mong ngóng, đợi chờ chí phát thiêng  
liêng ấy, cái phai nứ bắt ta quay đùy vè  
đi :

Nay là phát bão-khoa trong ngóng đợi,  
Phút anh linh, huyền diệu cõi tám tư

và hoa cung ngừng nứ, cây khép lá,  
cõi trung nin tho, thời gian cung như  
ngừng hrove trên tùng cao. Ai al cung  
mong ngóng, đợi chờ chí phát thiêng  
liêng ấy, cái phai nứ bắt ta quay đùy vè  
đi :

Nay là phát bão-khoa trong ngóng đợi,

Phút anh linh, huyền diệu cõi tám tư

ngó, chán nán,  
cũng nhanh  
một gác giang  
hồ không còn  
đám tin ở lòng  
trung thủy của  
người đời. Ngày  
xưa, mọi hình  
ảnh deo thoảng  
qua cung lâm  
cho lòng anh  
rung động, bày  
giờ em coi cái  
gi cung lìa  
thông :

Chàng Tư! một cái tên chí giản dị  
nhưng thế thôi, nhưng một cái tên ấy  
cũng đủ nhắc cho lòng nàng nhớ lại bao  
kỷ niệm em đêm xa xôi. Cả một chún  
ngày vui đã tan, nhớ lại chí đẻ ma tiếc  
tưởng hào huyền. Ông ngực già giam  
võ, xoa hoa phu quỳ co lam nang quên  
được những chiêu thủ mít, nhưng trưa  
nắng nhớ lại ngày còn đang mãi  
mè với mối duyên giàn dì thi:

Ha mưa ra xuống giang dào.

Gái què nhan sắc lợt vào Cung phi.

Nang chí là một đóa hoa trong trán  
ngchin bông hoa trong phu Chúa thi cái  
tinh yêu của Chúa có lẽ nào chí riêng  
để tặng nàng. Dần dần mối tình đó  
không còn thâm thiết, trái lại, tình đì  
dần dần đó tròn :

Thò-phi Chua chàng yêu-vi.

Lâm-dàng đè mòng giug được lòng  
một người. Nay nhan sắc minh dà trả  
mèu ich, diêm trang làm gì để tái cho  
son và phan ?

Thò-phi Chua chàng yêu-vi.  
Thò-phi son phan phán thi gi diêm trang !

Mà dù có diêm trang như nhau chàng trai  
có « áo mít » này thì cũng đền bêng.  
Anh sói cái ngày mai đẻ dìa sùi dùn  
một cách chán chán, không có một sự  
mạnh nào ngắn cùa dure, không có tien  
chắc chún nào mòn chúc dure.

Vì mai đay phao tát vè hoa gày.  
Anh chán nán đón sán hòn rye-rô.

Anh thấy những ngay của tuoi trẻ di  
nhanh quá, và anh cho là :

Ah cung rõ đóa hoa dureg đô sô.  
Túi là đuong đà hoa, đuong đà tân.

Cái « đô » cõi hoa mít mong  
mang lam sao ! Vài cõi « mít xuon » cõi  
người thanh niên cung chí là :

Mà nêu xuon ngon-ngot ruoy luong lan  
Lài kiêu bá sao cung cát chí.

Như thi bòi ai mà khòng buồn  
được ! Tuy vậy người tuoi tròn vẫn khòng  
bỗng hông mít cung phi cùi thấy ngày  
xanh cùi minh trời đì. Một sán xuân,  
rít nõi dậy kháp khống ginn. Bróum bay  
đòi, chíi hót cõi đòi, chíi cõi mít  
minh đẽ mít ngán ngui là chàng trai ấy :

Trò lieu giong gian to lieu em.  
Bróum bay lai sán bréum bay kén.

Ngón đón chím hót, - chung trai ay.

Không có người yêu đê gọi « em ».

« Không có người yêu đê gọi « em ».  
Thật là ngày vò và tha thiết quâ. Chàng  
trai ay cung tui cho duyên lè khi thiay  
că :

Mặt trời vèa mít cõi trời xanh,  
Đuyn đep hòn hòn y se tot lanh.  
Son se trời nhau mứt sầu tuoi.

Má hòng phon-phöt, mặt long-lanh.

Chàng trai ay xuon nay đuong hoang  
với chieu a moi ra đuong đê hái cùa  
nhưng ai ayo curi :

Có mít chàng to đen tuoi rai...  
Rò đuong, ngay đuong thay hoa-khôi;

Nhung he hong thay ! Ra di một minh,

lại vè một minh, già nhò chàng chí  
nu cùi của nảng :

Uong cho áo mít mang xuon đon.

Ai đai chàng đau ! - chí nang cuvi.

Chàng đam ra ghen tuong cù với giò

- giò them bén cay, - tire minh cù  
với chim - chim leo không im :

Chen tung với giò then bén cay.

Chim leo không im, liêu cứi gày.

(Xem tiếp trang 31)

TỬ-LUYỆN





# chiết áo đầu năm

của  
VŨ  
XUÂN  
TỰ

Sáng ba mươi — tháng chạp năm ấy thiếu, hán chỉnilly làm ba mươi — dọc đường Ê-tanh đến chợ Bến-thành, người di sâm Tết đã thưa vắng. Dân chúng cái « hòe ngọt Viễn-dông » này, có nghe nản gì mà phải lo lắng thiêu với thông đù, phải chờ đợi ngày giỗ tháng tám mới đi mua di sản. Nghèo, bao chàng có cáianh chàng phò may kia, anh đong công lụng đap may to Tết. Nhưng, trong Bách cảm kinh *« cái đồng cỏ áo so-mi, người ta thấy hình như anh không có vú lo-lảng ej-cá. Anh vẫn lược khoan-thai, thằng hàng thằng lối. Anh bức sợi vú vần cái dáng-dieu thường ngày, không một chút vội-vàng, lấp-tắp. Lực xong, Bách kẽ lăn lungen trên mây hàng rạng era nhô, rồi hạ cá-chân vút xuống một cách êm-ái. Một tay khay quay cái*

hành xe đê lấy dà, còn hai châun Bách dặm manh xuồng cái bún đập, tiếng may chay nghe đều đều... Như thế, làm gi có những « cùi-chùi » bùi-tập » của một người thợ khú-xéng. Với Bách, hìc thong-thò, cũng như lúc giáp-rút, không bao giờ người ta trông cách anh làm mà phản đoán nói công viêc anh.

Nhưng hôm nay, dù sao, đến cái giờ phút này anh chưa tạm bờ được cái kín, cái kéo, thì so anh vẫn vãnh khó « tinh lồng » mỗi lần tái hiện.

Hai câu bê-hoc-công của hiệu ờ ngoài bước vào. Tết đã đến với hai cậu bằng đầu thời-là cảm trên môi, bắng nham hột dưa trong tay....

Bách vẫn chầm-chậm.

Lại một người bạn thợ nứa: mặt đỏ gay, dáng chừng mồi « nhậu » ủ

## CHỢ TẾT

Người đi, người lại, người đi lại:  
Hàng phò chen chà rát nhưng người!  
Nhà què ra tinh mua qua Tết,  
Người tinh thanh-nhanh dạo phố chơi!

linh-van-Ninh



và nâm ngoái. Lẽ tự nhiên, anh phải cố kiềm thêm trong khi súc-lyc anh, cố ngày sút kém. Nên « anh lo ngay từ cái ngày cách đây sáu bảy té — một năm trước khi Bách lấy vợ. Một hôm, anh dự định tìm bạn trai năm. Cái tu-tu-tu-ting áy *« tên* cùng một lúc với cái trọng-trách làm chồng, làm cha. Anh ngán-ngại về cái huân-canh của mình... Thế rồi, đương chơ bởi vò-dò, với một cái, Bách từ chối hết những buối mồi-mục, rứa. Rồi Bách lấy vợ...

— Ha... ha..., người ta hè-tiền, để lấy vú... để bộ tiền vào « túi áo khì » — những bạn hè-tray-lạc lỵ Bách đều là ché-giêu dây. « Bộ tiền vào túi áo khì », cầu nay nhiều người thường dùng để cười cợt, ám-chỉ vào những anh có đồng nào cũng chỉ đưa hết cho vợ. (Người ta bùi-Saigou mặc cái « áo tui-trong » — áo cảnh thất ngàn — lột mảnh thay cho yểu hoặc sò-mi).

Dẫu ai nói thế nào, anh cũng cứ sống theo ý định của anh. Phải, đương hồn anh, thi thầm-kín mạnh-mít; người ta phải đợi khi tự đổi-trả, mà kinh thi-thanh-suy-song-sướng, thay cho yểu hoặc sò-mi.

Vừa lòn cái cò-so-mi, Bách vừa hỏi trong lai cái Tết trong kỹ-kinh cung như hai cặp bê-hoc-công kia: « Ngày hàn-bảy nhâm vào ngày chủ-nhật, nên thay-thay-nghỉ Tết luân từ hôm ấy cho-dê-dêng tinh sô. Bối hày còn một bài hò quẩn sô. Dần đây đến thán-châm-chê, chà hiem phái nán-ni hai người thợ lulu lại làm thêm một ngày nữa. Thợ còn lùm, thi-hoc-công đời này sẽ dược nghỉ số. Thủ là Bách phai ở nhà phục dịch: cho thợ đòn-bán-là, nhất chí luyec, « vát sô... Bách thấy sốt cả ruột. Nhìn những người di chovi chay — tuy rằng mồi là ngày đầu tiên — và chay còn bún nhưng hai đêm nra — làm thêm một ngày, có giàu thêm được tỵ chảng, mà lùm bời đi một ngày, có giàu di một tí nào không... »

Câu này, anh đã hiểu thầm-thu sau khi thành-thợ được ba năm, lấy vú được một năm, và có thằng con giài nay đã lén bón. Bách càng hiem thi mỗi năm cái Tết đến, càng không làm cho anh nhộn-nhịp & hén ngoài nữa. Nó đã vào trong lòng anh. Nó khiech-thich anh, khiến anh còn phải nghĩ-đòi, lo-lảng-sáu-hor. Bách nghĩ đến cái Tết sang năm, sang năm nữa, con anh sẽ nhém — ấy là chưa kể vý anh còn có thê để thê một hai đứa nứa — sẽ cần phải di học (vì anh không muốn con anh cũng đốt nát như anh)... nghĩa là anh còn phải tiêu tốn nhiều hơn năm may

và nêu, lại gần Bách, hời men sác-sua:

— Láy láu giấu hay sao, mà làm mai?

Lấy cái mium erói, Bách trả lời cho người kia khủi.

Ai ài cũng có vú ái-nhai, tội-nghiệp thay cho Bách. Sír thực, Tết đến năm anh cũng như với số đông dân chúng của cái Sái-thanh mý-lý này, bằng cả một luồng xuồn-dâm-nâm, mồ hôi hìn-rõr của ngày mai. Cố khác là chò người ta phải ôn-ào-phò-truong, mồ hinh, anh, thi thầm-kín mạnh-mít; người ta phải đợi khi tự đổi-trả, mà kinh thi-thanh-suy-song-sướng, thay cho yểu hoặc sò-mi).

Sung sướng, Bách cùi gò xuồng nắn cái đầu cò-sò-mi một cách cẩn-thận, cẩn-thận hồn khi gấp phai khinh hòng-khòng.

Góc nhà, chò thường ngày thi kê

máy vào cửa nhà nghèo, nó phải mặc những bộ quần áo Tết hàng vải đầu dầu & rẽ tiền, thi cũng phải có cái gi hò qua đắp lại chứt! Rồi anh tự-hiển thay cho con anh hor hồn các trẻ khác không được bố mẹ thân-chinh may cho, hor cùi nhung lênh nhà giau mà chia me chí biết ném tiền sai người di mua bán, tuyệt nhiên không biết luồn cái tinh phò-máu chán thành vào những mảnh vải đắp lên thân hình con cái. Chứ chắc mặc môt tẩm áo dép, mà những đứa trẻ nhà giau đã au-sếm cha mẹ chúng bằng con anh-yeu anh...

Sung sướng, Bách cùi gò xuồng nắn cái đầu cò-sò-mi một cách cẩn-thận, cẩn-thận hồn khi gấp phai khinh hòng-khòng.

Góc nhà, chò thường ngày thi kê máy ngồi làm, thi hòm nghỉ đèn nay người ta dê làm chò họp song ca-tê, thi sác, hiem giờ thi phai muori hau...

Bách liếc mắt vào song ich-sti: ba ông chủ hiệp may với hai bạn thi dương « cùi-tò ». Anh thấy thương hại những kẻ bình-nhật lui có ý than thở cho cùi-ngo-anh. Chứn họ mới là những kẻ đánh « han-thú »! Kia những kẻ chò hiem mót hoi hòn trước đây, khi phát lương cho thợ,



cố nhăn-nhó làm ra dáng tảng thiếu, vòi sái vòi di cầm dù-dac dê thê trồng thây khói vay mượn thêm! Kia những ông chủ quanh năm giờ hòi mánh khòi với kẽ ản người làm, lát mứa dày bi « thau-cay » dòi vài « quấn » thật cát công « bón-xέ-xé » ra công dâng-trang! Lại những anh thợ hòi nhào được thư của vý con thiu tiền thi sa sám nét mặt, mà ngồi vào, hao nhiêu cung « theo ». Nhưng tức cười nhất là những anh thợ có được dâng chup bạc cùi lồng-lộn nghĩ te-cho sóm, rồi tết chua tiền và mót chiếu hâm chín, co dóng náo « nường » sach, thết chán-chuong dở cười dở mếu, chẳng có thấy cái thú vị mong tết nứa...

Bách đã « tra » xong cù. Chỉ còn thù lỗ dom khuy, là anh đã tường-tường thấy con anh reo mừng khi được mặc bộ quần áo này. Võ anh đứng bêng súng, khé mang yểu con và dò-danh nó cát-di, dê dành súng mót mập chó được mời. Thằng bê phung-phut, nhưng rõ nò cung-nghé. Nô di ngù với một tinh-tuong sang mai se di khoe với các trai-hàng xóm, se làm cho chúng phải thêm thường, ao-verb...

Tach dung! Tiếng pháo đốt cát một, têng xung vang lại...

VŨ-XUÂN-TỰ

## Chân Tài Thực Học

Cụ DAI-SINH Hanoi (anh bén)

72 tuổi, là một nhà danh-y lão-luyện có tiếng đời nay là bác thuốc-hay và là thi chửi tôi với những người Tàu được giải nhất năm 1940, cu dã làm chán-trường ban khảo-cứu hội Việt-Nam Y-durge Bác-ky; chia-gia công khao-cứu các sách Tàu, Nhât-bản và các thuốc Á-dòng,

nên tim và chế được 4 thí thuốc trị hết Ho-tao từ gốc dến ngn, cùi được nhiều người da thoát khói, có lồng-chứng hồn-hoi như: ông lang Vũ-Kim-Khanh ở xã Hòa-Loan, Huyện Bình-Giang, Tỉnh Hai-duong, làm thầy thuốc dâ năm đói, mắc ho-laо không thuốc nào trị được, sau đêng 4 thử thuốc của Cụ DAI-SINH mới được thoát chết. Ông Vũ-Văn-Phúc làm tại S.T.A.L. Hanoi, bị ho-laо, dê làm dê các thứ-thuốc đều vô hiệu, sau biêt dùng bốn thử thuốc của

Cụ DAI-SINH, thi được lành mạnh, Ông Nguyễn-Chi-Dậu ở Vĩnh-Hồ, Huyện Hoàn-Long, Tỉnh Hadong, bị chứng lao-truyền dâ ba đời rồi không có thuốc nào trị được, sau nhì được bốn thử thuốc của Cụ DAI-SINH, mới tri được hết lao-truyền từ đây. Còn nhiều người nữa, vi chung nón-ý, không phải thày nào, thuốc nào cũng tri được. Vậy phải in ánh ra đây dê các binh-nhân được điều nơi dùng thuốc khôn-nhambi. Cả bốn thử thuốc, hang nhất: 54\$00, nhì: 29\$00, ba: 24\$50. Ông xá mua linh-hoa giao-ngân.

THU ĐỀ:  
**M. DAI-SINH-DU'ONG**  
74, Phố Hàng Buồm, HANOI

DAI-LÝ:

MAI-LĨNH — 60, Phố Cầu Đất — HAIPHONG  
ICH-THÁI — 163, Lagrandière, — SAIGON  
THANH-NIÊN — 43, An-Cựu — HUE





NGÀY NAY CÁC NGÀI ĐÃ GÓ  
**CHE PHÚ-XUÂN**  
ĐỂ THAY CHE NGOẠI QUỐC

Che Phú-Xuân hương vị thơm ngon không có thứ che nào sánh kịp, tính chất ôn hòa bồ dưỡng, cách chế rất vệ-sinh làm toàn bằng máy móc mua cá hàng giờ rất hely.

Trong những gói che hàng tốt nhiều gói có ảnh thường ngài nào mua nhiều mà có từ 20 cái ảnh khác nhau sẽ được thường đóng giá 2500 ché.

TỔNG CHI-DIỆM

Bắc-kỳ: 8, Hàng Ngang, Hanoi; Trung-kỳ: Maison Bát-Tiền, Hué  
Nam-kỳ: Cao-mèn: 123, D'espagne, Saigon

Lào: Việt-Nam, Thượng-cục, Savannakhet

DÀI-LÝ CÁC TỈNH

Haiphong 67 Cầu-đèng  
Thành-hà 142 Phố Lớn  
Thị trấn 15 hàng Giây  
Hai-phòn 15 hàng Giây  
Nhà-trang 15 Phố Bờ-ti  
Bản-nhìn 15 Phố Bờ-ti  
Scoty 108 Hầu-nhìn  
Cao-hùng 3 phố nha-thờ cũ  
Bắc-giang 131 Tân-ninh  
Thái-hinh 131 Jules Piquet  
Đáp-đi 131 Phố Bờ-ti  
Nhà-trang 65 Văn-thì  
Halong 418 Hả-cù  
Vinh-yen 21 Lê-Quang-Duyt  
Hung-yen Chi-Trường  
Tổng-cục: 167, Hàng Long, Hanoi (dưới ga) Téléphone: 757

NGÔI NHÀ 3 TÙNG  
đồ-sở kiều tối-tân ánh bên là nhà thuốc  
ta do ông Phạm-Bá-Quát chí-trương

Những thứ thuốc đã được đồng-bảo ca-tụng nhiệt-lệ:

KHI-HU BẠCH-TRỌI HOÀN số 11

Bau-buoi ra khai mai khồng chí, uống

2 hộp khởi hàn (\$20 1 hộp)

BỒ-HUYẾT BIẾU-KINH số 10

Huyết-xấu, kinh-không, đâm-khi-trái, khi-cut 5,  
7 ngày đau bụng, đau lung v.v., uống vào là huyết  
tối, điếu-kim, da thịt hồng hào (\$20 1 hộp).

KIM-PHƯỢNG ĐIỀU-KINH số 9

Các bà lâm khôn-sinh nő, trim-dương thai  
nghen-nóng đậm-hop là kết-quả ngay (\$20 1 hộp).

AM-PHƯỢNG DỊCH-BẾNH số 6

Chấn-dan, đau-giày, phòng-tich, lúu-tiêu hay v.v.,  
ach, đau-bụng, da-vàng v.v., uống 10 phút đỡ liền  
(\$80 1 gói).

DAI-BỒ NGUYỄN-KÍ KHÍEN-LÝ BỒ-VY HOÀN số 41

Bồ-đà-tu, lá-lách, khói-tuyết hàn-benh đau-bụng  
kinh-niệm, đau-ticc, gan-mát, 36 chứng-hiện sẩn của  
đàn-bìn, bón-bang, tích (\$50 1 hộp).

CỐ-TINH BỒ-THẬN HOÀN số 7

Thận-bu đau-lung, mờ-mắt, phổi-ráo, ho-khan  
chán-tay bu-đỗ, v.v... (\$50 1 hộp).

SẢN NHUNG DƯỜNG-TẨM-SINH-HUỲ HỘP số 12

Đau-thần, đau-tim, phổi-khỏe, chơi-bời quá độ,  
lâm-viek hăng-tri-mão, lo ngút-phien-dan nhiều-khiển  
cho-thần-mỗi-một, v.v...  
Bò-khí-thêm-huỳ-hanh-khôc ngay (\$90 1 hộp).

BAO-THAI HOÀN số 22

Cá-bòi-thai, thai-dòng, đau-bụng, ho, sốt, ăn  
kém, ngứ-it, ra-khi-thai. Thuốc này an-thai, dưỡng  
mensus, con-cứng-cap, sinh-nhì-dâng (\$50 1 hộp).

Nhà thuốc PHẠM-BÁ-QUÁT

Số 27, PHỐ HÀNG THAN - HANOI

Cá-muse duoc noi rô cám-banh bi-eu quỷ ngai

Giai-y vai noi: Hải-phòng: Mai-Linh - Nam-định: Việt-Long - Bắc-Ninh:  
Vinh-Sinh - Huế-Hoa - Thành-hà: Thái-Lai, và Phan-An: Phố-ch

Chy - Hong-y: Hàng-văn-Tháp - Hải-dương: Quang-Huy, Vinh-Sinh  
Huy-dêp-diêm - Ninh-binh: Ich-Trí - Thái-hinh: Tiền-Ich - Son-tay:

Quý-Lý - Faifo: Nguyễn-Quý - Đồng-triều: Đông-Thu Epicerie,

Thanh-Hoa  
Cẩm-Binh

Chơi xuân kèo  
hết xuân đi!...

**YÊN-SƠ BỒ-THẬN HOÀN**

là thứ thuốc bồ-thần hay bực nhất, nhưng người còn trẻ tuổi chơi hòi phỏng đang quá đói, làm cho thân-bộ bao-tồn, hoặc người già cả thân-suy, hay đau lung, mỏi-lung, di-dung-mỏi-mát, mệt-nhắc, đau-chóng-mắt, chóng-hói, nhức-rặng, ráy là chặng thân-suy mà sinh-rá, nếu uống thuốc YÊN-SƠ bồ-thần này, chẳng những là khỏi hết các chứng-khinh-kết trên, mà còn bồi hổ-thần-hô cho được vừng-bền mạnh-khôc, thân-khỏe thi-thân-thể-cứng-mạnh, đê-mà-hưởng-thúy-nhịu-còn-gì-hay-bằng.

**DAI-QUANG DU'O'C-PHÒNG**  
23, Phố Hàng Ngang, HANOI - Giấy nói: 805



# 82 NĂM NGƯA

(Tiếp theo trang 7)

壬午 1390. — Trần-khát-Chân bắt chết  
Ché-hồng-Nga ở cửa Luôc.

壬午 1402. — Nhà Hồ lấy đất 4 châu/của  
Chiêm-thanh.

壬午 1414. — Quận Minh chiếm cù-nước  
ta.

壬午 1426. — Bình-dịnh-vương Lê-Lợi  
vây đánh quận Minh ở thành Nghé-an.

壬午 1439. — Xiêm-la, Chiêm-thanh, Ai-  
lao vào cống nước Nam.

壬午 1450. — Ta sắp đặt xong việc cai-tri  
châu Quy-hợp, tức là xứ Lân-man (ở miền  
thượng-thịang Thành-Nghé) xin phu-thuoc vào  
nước ta từ hai năm trước.

壬午 1462. — Ngô-sĩ-Liên làm Đại-Viết  
sử-kỷ.

壬午 1474. — Định-lê 3 năm một khoa  
thi-vô.

壬午 1486. — Ta vẫn lo phòng bị mặt  
Tàu.

壬午 1498. — Thị-hành-chinh-sách khuyến  
nông, đào-sâu, khơi-ngòi, đập-dường, làm  
xe-nâng nước.

壬午 1510. — Vũ-Quýnh làm sách Dai-  
Viết-thông-jidm.

壬午 1522. — Mạc-dâng-Dung dang-long  
quyền, sáp-sứa-cướp ngói-nhà Lê.

壬午 1534. — Người Minh lại muốn dòm  
đò-nước Nam.

壬午 1546. — Trịnh-Kiêm phủ Lê-Trang  
ton-ri viêc khôi-phuc.

壬午 1558. — Quận Trịnh ra Bắc 6 lần,  
đánh họ Mạc không xong.

壬午 1570. — Trịnh-Tùng nói theo công  
việc cha.

壬午 1582. — Hai-quân Trịnh, Mạc giao  
chiến.

甲午 1594. — Ho-Mạc & Cao-bằng.

丙午 1606. — Trịnh-Tùng dừng nghiệp  
chúa.

戊午 1618. — Quốc-chinh hoàn-toan về  
ho-Trịnh, vua Lê-chi có lúu-vi.

庚午 1630. — Hai-ho Nguyễn, Trịnh đánh  
nhau lán-thứ hai.

壬午 1642. — Anh-em-ho Nguyễn tranh  
nhau, họ Trịnh thua cơ-lấy đất Nam-bắc  
chinh.

甲午 1654. — Nguyễn, Trịnh giao-hình  
lần-thứ tư.

丙午 1666. — Ho-Trịnh sửa sang binh-chế  
và binh-huât.

戊午 1678. — Chúa Nguyễn mở mang  
công-việc miêu-Nam.

庚午 1690. — Dàn-ta di-cu lán-lan vào  
Nam-ký.

壬午 1702. — Ta can thiệp vào việc Cao-  
mèn.

甲午 1714. — Dàn-nội-tịch đóng-thuê ở  
Bang-ngoai chi-cô 206.315 suất.

丙午 1726. — Ông-ichi-Khiem bắn-chết  
Ngô-Côn ở Bắc-ninh (Ngô-Côn tử là chủ  
tướng của Lưu-Vĩnh-Phúc, dâng Cờ-lea).  
Lúu này nước Pháp đã lấy xong Nam-ký  
được 3 năm, đang mở mang mọi-việc.

壬午 1730. — Ông-ichi-Khiem bắn-chết  
Ngô-Côn ở Bắc-ninh (Ngô-Côn tử là chủ  
tướng của Lưu-Vĩnh-Phúc, dâng Cờ-lea).  
Lúu này nước Pháp đã lấy xong Nam-ký  
được 3 năm, đang mở mang mọi-việc.

壬午 1738. — Chúa Nguyễn đánh-thuê  
các-tàu Nhât-bản, Trung-hoa và các-nước  
tây-phuong nhập-cảng, xuất-cảng-nước-ta.

戊午 1750. — Dùng-kế tám-thuc-của  
Nguyễn-cu-Trịnh, chúa Nguyễn lây-láu-Chân-  
lắp-lán-lan, sau-trở-nén xir-Nam-ký.

壬午 1762. — Phong-trao-cầm-dao Thiên-  
chúa-cảng ngày-cang-nghiêm

甲午 1774. — Tây-son khôi-hinh dã 3  
nǎm.

丙午 1786. — Cà-dắt Thuận-hóa cho đén

Linh-giang về quyền Tây-sơn. Ngoài Bắc,  
chúa Trịnh mất-nghiệp.

戊午 1798. — Trường-sĩ Tây-son vào Giă-  
định theo chúa Nguyễn-Ánh rất-nhiều.

庚午 1810. — Cự-Nguyễn-Du làm xong  
truyện Kiêu-âu-lúc-nay.

壬午 1822. — Đất-Bắc có giặc-nỗi-lên-từ  
tung: Phan-bà Vauth ở Nam-dịnh, Lê-duy-  
Liwang ở Ninh-binh, Nông-vân-Vân ở  
Tuyên-quang.

甲午 1834. — Trường-giặc Nông-vân-Vân  
thu-thay sang Tàu.

丙午 1846. — Đang-cầm-dao và lúu-bát  
giáo-si-rát-giả.

戊午 1858. — Từ-là-năm Tứ-đức 11,  
tháng 7, hàn-quân trung-tướng Rigault de  
Genouilly đem quân-dần-bắn pha-Bà-nâng,  
mùi-cuộc-nước Pháp-bảo-hò-nước-Nam-tr  
đây

壬午 1870. — Ông-ichi-Khiem bắn-chết  
Ngô-Côn ở Bắc-ninh (Ngô-Côn tử là chủ  
tướng của Lưu-Vĩnh-Phúc, dâng Cờ-lea).  
Lúu này nước Pháp đã lấy xong Nam-ký  
được 3 năm, đang mở mang mọi-việc.

壬午 1882. — Đại-tá Henri Rivière dem  
quân-ra Bắc.

甲午 1894. — Khánh-thanh đường-xe  
hò-hà Phù-lang-lu-Long-lèn Lang-song,  
chủ-lý-làm-dường-nâng cho-tiên-việc-phòng  
thu-biên-giới.

丙午 1906. — Tháng-hai, xong-dường-xe  
hò-hà Haiphong - Lao-kay dài 383 cây-sô.

戊午 1918. — Vua Khải-dinh ra Bắc.

壬午 1930. — Bắt-dầu kinh-tế khung-hoang.

壬午 1942. — Tuần-bảo «Trung-Bắc-Chi  
Nhật» ra-số đặc-biệt Tết-Nhâm-ngo.

Quán-Chi

## DÔNG-PHUỘNG XUẤT-BẢN-CỤC

227, Paul Blanchy, SAIGON - HANOI, 151, Henri d'Orléans  
Giám-đốc: LÊ-HỮU-PHƯƠNG

Ngoài những tác-phẩm già-iri, ấn-luat mĩ-thuật với su  
cộng-tác-của các-thi-sĩ và nhà-văn-châm-chính:

BẢN-MẠC-TỰ, CHÉ-LAN-VIỆT, BÌCH-KHÈ, QUÁCH-TÁN, LÂNG-TÙ  
THÀNH-CHÂU, TRẦN-THÀNH-DỊCH, TRỌNG-GUY, LÊ-DÌNH-NGÂN  
AI-MỸ, NGUYỄN-DÌNH-N.V-AN, TRẦN-VĂN-LAI, TRỌNG-MIỀN

Trong-năm-mới-sẽ-xuất-bản-thêm-mỗi-tháng-một-cuốn:  
TIỀU-THUYẾT LY-KÝ, TRINH-THÂM, PHIÊU-LUU  
Loại-sách-giải-trí của-tất-cả-mỗi-nước-dang-mang-doi.

ĐÃ CÀ BẢN 3 CUỐN TIỀU THUYẾT LÂC-SẮC:

Trắng-xanh-huyền-hoá của TI-QONG-MIỀN \$6.60  
Bóng-nuôi ngày-xưa của THANH-CHÂU \$6.60  
Người-thơ của TRỌNG-MIỀN

## BÁC-SI

### ĐĂNG-VŨ-HÝ

NGUYỄN-NỘI-THỞ TẠI NHÀ  
TRƯỜNG-SAINT-LAZARE Ở PARIS

### CHỮA CÁC BỆNH

CHUYÊN-MÔN

CHỮA BỆNH

HOA-LIỀU

BỆNH-BÀN-BÀ

Nº 18, Rue Richaud, HANOI

(Địa-điểm-HỘ-VỆ) TÉLÉPHONE: 242

**PHUC-LAI**  
87-89, Route de Hué, HANOI  
TÉLÉPHONE: 974

# OSAKA SYOSEN KAISYA

NHẬT-BẢN ĐÔNG-DƯƠNG

SÁNG-LẤP NĂM 1884

Vốn của hãng: 100.000.000 Yen  
Trụ-sở: OSAKA - NHẬT-BẢN



Có chi-nhánh và đại-lý  
khắp Hoàn-cầu

CHI-NHÁNH Ở ĐÔNG-DƯƠNG:  
HAIPHONG

Nº 41, Boulevard Bonnal — Téléphoné: 775

HANOI

Nº 62, Boulevard Gia-Long — Téléphone: 1448

SAIGON

Nº 5, Quai le Myre-de-Vilers — Tél: 21.420

NHỮNG SÁCH CẠC BẢN NÊN  
ĐỌC VỀ ĐỊP NGUYỄN-DÂN:

## Bắc Đồng

TIÊU-THUYẾT của BỘ-ĐỨC-THU. Giá: 0\$70

Thường thường các bạn ngày nay cũng «Bắc Đồng» nhất là về dịp Tết. Muốn biết các nhau vẫn có tiếng ở Hà-Thành «Bắc Đồng» khác các bạn thế nào, xin đọc cuốn «Bắc Đồng».

## Ghen

VŨ KÍCH DÀI của ĐOÀN-PHÚ-TÚ. Giá: 0\$60

«Ghen» có ba bảy đường. «Ghen» cho phải đường đó là cả một nghệ-thuật. «Ghen» không đâu rát tai hại. Hãy đọc «Ghen» của Đoàn-Phú-Tú các bạn sẽ hiểu thế nào là «Ghen».

## Hai chí em

TIÊU-THUYẾT TÂM-LÝ của NG.V.PHÚC. Giá: 0\$68

Hai chí em, ngày ngày & gần nhau thế mà 2 tám-hòn là cả 2 thế-giới khác nhau.

**Editions NGUYỄN-DU**

Nº 11, Voie 206 bis — HANOI  
(SÁU GIÁM, CẢNH HỘI BẢN-ANH)

Thứ và mandaat: gửi cho ông Giám đốc Đỗ-Văn-Kham.

XUÂN mới sắp về, rìng mai dâng  
phủ đầu non, muôn hướng hết  
cái thi-vi của mùa xuân, các  
bạn cần có một cuốn truyện  
rất vui-vẻ, có nhiều tranh minh,  
in rất mỹ-thuật tức là cuốn:

## HOA MAI SỐ TẾT

“CON MÈO MẶT NGỌC”  
của NAM-CAO — Giá: 0\$20

- Ai muốn hưởng hạnh-phúc hoàn-toàn,
- Ai đã vi lâm-lợ mà làm tan-nát hạnh-phúc của mình,
- Ai muốn gầy lại hạnh-phúc, đều nên có cuốn:

## Bóng Hanh-Phúc

TRUYỆN DÀI TÂM-LÝ  
của LÊ-VĂN-TRƯỜNG — Giá: 0\$60

Nhà xuất-bản CÔNG-LỤC  
9, Rue Tokou, HANOI — Tél: 962

## Tử bà hay la - liếm Những người không Tết trong nhà...

(Tiếp theo trang 10)

có một cây đào to lớn lá thường  
thân cây thấp mà cành lá tỏa rộng ra  
hang ba ngàn dặm. Về phía đông  
hắc, có một cùm quí là nồi cơm hàng  
vạn con quí rao vào. Thuyền đón sao  
hai vị thần Đô, Uất-Läs, xuống &  
cửa ấy, giữ việc canh sóc nhà quí  
còn nǎo là ánh hào hi-bi-bi  
trời hằng day đến ngày cuối năm.  
Hàng năm cứ đến ngày cuối năm,  
hai vị thần ấy lại lặn viêc chờ  
ai quí. Vì vậy, tên ngày Trừ-tết,  
nhà đều vẽ hai tượng Thần-Đô,

Uất-Läs và treo dây day ở cửa để  
trù-tết vậy.

GĀNH LŌC: — Sáng ngày mồng  
một năm mới, chủ nhân các nhà  
sau khi đã làm lễ Tô-tiến và uống  
rượu thường xuân rồi, thunning  
xuất hành theo như giờ tốt và hường  
giáp tội thần theo lịch đà định.  
Họ bỏ mặt cảnh là tưới tội và xả  
rã, nhất là cảnh là da, đem về cám  
ở mặt trước gian gielsing nhà gọi là  
cảnh béc, nay ý mong cát tài lộc  
trong năm sẽ được sao, tôi nhìn  
cảnh là này. Tuy này có lẽ cũng  
như một tục Tàu mà sách «Phong  
tục thông» đã nói. Cũng ở miền  
Kinh-Sơ, có một ngọn núi trên có  
một tháp cao, tháp to chênh chêch  
ai biết tên là gì. Người ta tin  
ở lời tale truyền đó là vì chênh  
ho giáng, cùng ngôi chor trên núi  
ấy, trước khi tháng thiên, mỗi vi  
tụ một hòn bay xuống đất, rồi chô  
up một tảng mèo lên méi cái cây, hòn  
đó bay cồng long mang, nên gọi là  
cây hòn bay tảng. Cây này nỗi name  
cứ đến ngày Trừ-tết trút hết là cù  
sang hòn sau là mèo mọc tiếp hòn  
xanh, xanh rất đẹp. Vì vậy hòn sang  
ngày đầu năm, dân cư gần đây đưa  
nhau lên núi bô-bé làm cảnh là dem  
về để cầu may. Nhiều người tranh  
lấy cảnh то, có khi xây ra cuộc tranh  
đấu kiej liệt.

### CỐI THỢ BÊN XUÂN!

Trocg 16 ngày cận nang  
thêm 2/500 là nhữn nong Tam-Tai  
và Kiên-Ty. Cát bùn-biển  
(gáy là ion khôn trong bức thư  
của M. Larong - Cao-Thiên,  
Minot (Cambridge).

### NHÀ-THUỐC NAM-CANH

(Trà, Viết)  
ngoài 10 năm danh tiếng  
cuvyển mòn:

Bệnh Phổi và Đau Bao-Tử  
Tam-Phò: Hộp 6 hoán 1\$20  
Kiên-Ty: Hộp 6 hoán 1\$00

### ĐÁ BẢN:

Saigon, 107 Colonel Grimaud  
Binhboea Avenue, Opéra  
Rachgia; hiệu Ngọc-Hiển

về của lòng ta, đứng ngắn ngai gi,  
ta hãy ném ra ngoài cho thiên-ha  
được hưởng nhữi đói chít...

Tạo-hoa khi đất Xuân lại cho moi  
người, khi đem màu sắc đẹp đến tờ  
diêm các cảnh hoa, khi giải những sự  
xinh-triệu lén Van-vâ, khi rồi những  
y vui-dep vào lòng người, Tao-hoa  
có hể nghĩ tên sự ich-kỷ bao giờ  
đâu...

Tùng-Hiệp



### Dentifrice Microbicide

Thuốc đánh răng do bác-sĩ chế tạo  
Bán lẻ tại các hiệu tạp-hóa: \$035

BÁN BUÔN TẠI HÀNG ĐỆT

PHÚC-LAI  
87-89, Route de Hué — HANOI  
Cần thèn a dat ig các linh

Tôi không co ý muốn an-ủi những  
người vi nghề nghiệp bô buộc phải  
làm việc trong ngày này Tết đâu!  
Nhưng tôi muốn nhắc lại cho những  
người duryc hñi ngoi, duryc no dia  
một điều này là ta nén nhớ rõ họ  
đối chít. Cho them bac phu xe met  
vai xu, bô-mang mòi người nhà  
khi chung hau ta qua chien chup,  
ding can co voi bac dura tho khia  
Tet của ta bô châm moi vai gio  
— nén nhõ ràng trong khi ta ngu ky  
hi bac phai day tu son de di khai  
cac pho phat thot? bo la nhung sa  
vai mung ma ta dia vòi roa vao  
long cùa những nguoisò phi qua  
kem coi trong coi doi kia!

Ta vui qùa nhiêu, san se cho  
những người không may, phuong dia  
thiet gi, Ma dù có tết nà dia sao?

Đây kia, gira ngày Tết, bao nhiêu  
gia-dinh dang chong dey một nguois  
phi-tan loi ben ngoai!

Sự dám-đam của gia-dinh ta, sự vui

## Établissements VĨNH-LỢI MAI-VĂN-HÀM — Directeur Propriétaire ==

Le plus important magasin du Tonkin des Cycles, Accessoires et pièces détachées pour Vélos et Autos



Importateur direct des Marchandises Japonaises  
Nº 121, Rue Julien Blanc — Téléphone: 540 — Adr. télég.: MAIHAM HANOI

# Sách Mới

1) NỘI ÂM-HÂN DÀI  
Một chuyện thực rất chua sót  
của Thành-Tâm-Nguy-tuân-Trinh.  
Gần 200 trang. Giá ba mươi  
rất đẹp. Giá 0\$80.

## 2) — XẤU SỐ

của Nguyễn-Quốc-Bảo. Một chuyện viết tóm-tuy  
trong 3 năm, in liên tiếp 6 tháng mỗi song. Tác-giả  
chân-thắng-tang những ban *nhà* *hành-phâc* ở đó.

Gần 300 trang toàn chữ nhô. Giá tám-tiền 1\$00

## 3) — NGƯỜI THIỆU-NỤ KÝ-DỊ

Chuyện trình-thanh của Ngọc-Cẩm

Cuốn truyện Kinh-D. Bi-Mát nhất từ xưa tới nay.

Tiền 100 trang. Giá: 0\$50. Đã ra hơn 30 thứ sách.

Hồi Catalogue. Thư và mandat đã:

A-CHAU XUẤT-BẢN CỤC 17, Emile Nolly, HANOI

## Đầu giáng Nhâm-ngo sê có bán

Cuốn thứ ba trong bộ sách  
«Sách khai mạc của triều  
sự P. N. KHUE, nhan-dè là:

## NGHĨ-LỤC

Bản, rõ, cái quan-niệm sai  
lầm của nhiều người về nghĩ  
lục. Thế nào là có nghĩ-lục?  
Nên dùng nghĩ-lục để làm gì?

## ĐÃ XUẤT-BẢN:

1) — MỘT SỰ KHÓ KHĂN (hết) { của  
2) — NGƯỜI SINH LỤC (hết) { P. N. KHUE

## HÀN-THUYỀN XUẤT-BẢN

71, Phố Tiên-Tsin, Hanoi

HƯƠNG THANH-LIÊN NỘI LIÊN NAM, BẮC  
VỊ TỐ-LAN HỢP KHẨP ĐÔNG, TÂY

Hương vị của 2 thứ trà tuyệt-phẩm

**THANH-LIÊN và TỐ-LAN**

lâm cho Nam, Bắc một nhã, Đông, Tây cùng thuận



NHÂN DỊP XUÂN NHÂM-NGO

**TƯƠNG-LAI THUỐC-HỘI**

56, Hàng Gai, HANOI

xin kính-hiến tri Thanh-Liên và Tố-Lan xuôi tháng

giêng ta để quê-dân cùng thường-thức.

Có báu và biếu kháp Đông-Dương. Cán-thêm-nhiều Bại-lý  
và các thi-trần. Biểu-kiện dể dàng, hoa-hồng-thực béo.

# SƠN G E C K O

## CÓ BÁU KHÁP CỘI ĐÔNG-PHÁP

## Ông Táo chầu giờ

Mặt thần trống xa sảng được 1999 cây số

Ngày 23 Tết, nhìn lén xem có thực lời  
danh của Hạ-giới không? Quả thấy Đức  
Ngọc-Hoàng, Chu-Thần, Chu-Tiên đang  
hội-chiều. Thủ-cá-cu Táo quý, đầu đội  
sör, tay đeo chai thuốc. Đức-Ngọc-Hoàng phản  
hỏi: Sao ngươi lén châm thẽ? Cu Táo trả  
rằng: kẻ Ha-thần bị đau mắt, trổng không  
lên châm. Đức-Ngọc-Hoàng Ðế được may nhở  
thuốc này mấy lần. Đức-Ngọc-Hoàng  
cầm lấy sör tâu.

### SƠN RẤT:

«Dưới Hạ-giới có nhà ra công làm  
phúc, chưa mất chuyên-mòn ở tại Hàng  
Bông, số nhà 46, tên hiệu Bảo-Minh.

### Kinh Cáo.

## DÙ "MỸ-THUẬT"

Đầu tư thêm về  
hết-trong-hàn-ai

### DÙ KIỂU NHẬT, GONG TRÚC

Loy Luu ....., 3\$50

Loy Luu, hang Luu ....., 4\$50

Loy Satin, hang Luu ....., 6\$00

Gửi C. R. để khai-nó — Cuộn thêm 0\$30 mỗi chiếc.

Các cửa hàng này viết thư về gửi giá-bép-thết riêng.

(2)

Một thứ đồ sang rất lịch-sử trong mảnh đất

đẹp quá-biết quý-giá trong dịp **TRUNG-ÁNH "MỸ-THUẬT"**

vẽ sơn (PAINTURES), thuộc mảnh (AQUAELLES) của sơn hổ-tai eo-kiết. Cái bờ biển Thuỵ-Hải.

Chuyên nhận vẽ **TRUNG-ÁNH**

Cách ghi rất tên cho khách ở xa

LE LOUVRE 70 ter, Jules-Ferry HANOI

## Các bà sang trọng muốn dùng đồ nő-trang quý-giá, khéo, lạ

Chuỗi vòng  
ngọc-thạch  
hột cà-rá  
bòng tai



Lanh-danh  
bóng, vòng  
ngọc-thạch  
lai lảng  
■ nước ■

R. C. 294

Perle  
cultivée  
Saphir bleu  
Zircon  
Jade

Hột xoàn  
mới, eae  
thứ đá quý

Tél.: 21.616

## QUẬN-CHÚA

21, RUE AMIRAL COURBET. — SAIGON

# Số kết-toán cuối năm

(Tiếp theo trang 2)

Trong tuần lễ đầu, quân Nhật đã giữ phần  
hàng lối ở khắp các mặt trận Thái-binh-đường  
và về thủy, lục và trên không. Ngày mồng 10  
đầu, ngoài các vụ đánh phá bằng pháo-típ, các  
hội-cán-cùn-Anh, Mỹ và các trận thủy-không chiến  
như Hawaii và Mă-lai, ở quân đảo Phi-lipi-tan và  
biển-gió Mă-lai, ở quân đảo Phi-lipi-tan và  
biển-Hưng-cảng. Sau 18 hôm, quân Anh giữ  
Hưng-cảng-không chịu nổi các cuộc công phá  
của Nhật, phải đầu hàng và a-hòn ngọc của  
Anh-hoàng » ở bờ bắc Hoa-nam mới nơi thành-trì  
kiên và một phu-dao rất phồn-thịnh của Anh  
đã vào tay quân Nhật. Ở Mă-lai và Phi-lipi-tan  
quân Nhật vẫn còn và phi-lipi-tan là phi-lipi-tan  
đến Diên-Điển, Nam-dung-quân-dao và các đảo  
phía Nam Thái-binh-đường. Quân Nhật lẩn lút  
chiếm cảng Victoria-đảo Pénang, Kuala Lumpur  
mặc dù có sự phản-địch của quân đội  
Nhật-hiết-giáp hòn « Prince of Wales » (60.000  
tấn) và Repulse (32.000 tấn) bị phi-cô Nhật đánh  
ở bờ bắc Mă-lai (Kuantan).

Hoa-kỳ, theo tin Nhật-cảng mồi 5 tháng-giáp hạm  
bị ném và nhiều chiến-ham khár của hòn-núi, hòn  
trái lại với trước hòn-xáy ra chiến-tranh, biến  
hiện hòn-quân Nhật lâm tại bờ bắc Vịnh Anh, Mỹ  
và chỉ dứt cả các đường giao-thông từ miền Đông  
Nam Á-châu-sang Hoa-kỳ. Nhưng cuộc chiến-tranh  
một hòn-dau, chắc có kẽm-dài, ta chưa thè nào  
đến được kết quả.

## Thủ-trướng Churchill hai lần gặp Tổng-thống Roosevelt

Trong 5 tháng cuối năm 1941, thủ-trưởng Churchill  
của nước Anh và Tổng-thống Roosevelt « Hoa-kỳ  
đã hai lần gặp nhau: lần đầu-tiến-hàng-đường  
và lần hai: lần đầu-tiến-hàng-đường và lần  
hai vào cuối năm (22 Dec.) ở Toàn-thịnh-đồn, Chùn  
Bach-Cung-Hoàng-Đế thành, nơi hòa-hanh-doanh  
của đồng-minh. Thủ-trưởng Anh và Tổng-thống Mỹ

## Thập nhị thuộc là gì?

(Tiếp theo trang 16)

西: Dậu. — Dậu là lứa mít trắng mọc lén.  
Mít trắng vốn thè khâm, mà trong có chứa  
cái tên thái-trường kim-ké, cho nên Dậu  
thuộc gá.

戌: Tuất. — Giờ Tuất giờ lúc đèn khuya;  
chó là vật người ta dùng để trông nom  
nhà cửa ban đêm, cho nên Tuất thuộc chó.

亥: Hợi. — Hợi là lúc trời đất hòn-don,  
như các quả thòi-cho chín sờ sòng ở bên  
trong hòn-nó. Ai cũng biết con lợn là vật ú  
vợt-nhau, suốt ngày chí ẩn-vợt-nhau, ngoi  
ra máy báu áo-beo-cami, chẳng còn biết làm  
lợn-choi như lợn-choi, làm lợn-choi

choi-việc. Ta xem Lý-trảng-Khanh giài-thich ý nghĩa  
của «thập nhị thuộc» như thế, có phải là  
lợn-ký-hợp-triệc với việc phỏng-thúi-chung ở Đông  
và Đông-dung định-chinh và ngày 31 Janvier đã  
cùng-cáh hợp-triệc định-chinh và qua khich, việc cai  
cách các co-quan chính-tri, lập ra Hội-phiê-hiến  
hang-Dong-dung để tăng-thêm sự liên-lac giữa  
các nhà cầm quyền và dâng-chung các xit trong cõi  
Đông-dung, việc cai-cách các Hội-đồng-dân  
cử-cáh cách chia-việc. Ta lại không nêu quên  
việc cai-cách trong các xã-thôn là ném-tảng của  
xã-hội Việt-nam để tập-trung và tăng-thêm quyền  
hành-chó-long-lý và triết-hết những sự liêng-khiết  
và những mối-canh-tranh do việc hòn-cáu-tay-giáy  
ra thòn-quê-ti hòn-núi năm nay. Nghị-định  
ngày 24 Mai 1941 thi hành ở Ba-ky da không  
quyết cho các tông-lý lấp-lại ngôi-throne tron  
chỗ hòn-hóng. Các rỗi đây cũng sẽ thi hành-nhưng  
việc cai-cách trong ty như-thé & các xit Trung  
và Nam-ky. Về kinh-te thi quan-thi-hiep, Đông  
dung-trong tinh-canh-tang-sô-ho-loy của ragion-dai,  
khai-khain-triet-de-eac-lam-san, khoung-san, mă  
mang-ky-ghé, tiêu-cong-nghé, khuyến-khich viêc  
chiep-tao các thứ nôi-hoa mót để thay vào các  
hang-hoa và trước-việc mua-cua-nuoc ngoai. Vi  
nhé-may tuyc các đường giao-hóng hòn-cáh, sô nhiph  
cang-gián di-nhieu mă-tan Dong-dung van  
không bi-thieu-thohn những thứ cần-dung cho  
sinh-hat. Hội-chy Hanoi tö-chire vào hòn cuoi  
năm 1941 là một cuoc bieu-diен lòn lao ve kinh-te  
tö rös song-manh me của xit Dong-dung gitra  
luc tinh-hinh quoc-te roi ren nay.

Vì Đông-dung được yêu-đón và dùng trong một  
tinh-thể vắng-chang că-vé-ngoé-giáy và nót-tri-ném  
chinh-hoang-Dong-dung dưới quyền của thùy-quân  
đo-bắc Decoux mới có thể thực hành được công  
cuộc cải-cách că-vé-phrom dien chinh-tri, luân  
ly, xă-hoi và kinh-te theo dúng các nguyên-tắc  
« Cân-ho, Giải-dinh và Tố-quoc » là những nguyên-tắc  
cõi-colt-yêu trong cuộc Quốc-gia-cách-menh ở  
Pháp dưới quyền của Thống-chế Pétain.

Trước hết là những cuộc cải-cách vè tinh-thể  
và luân-ly, tríc-hép những thói quen-rất-tai-hai  
và cách sinh-hoat đê-dâi, lười bieng, qua-thien vè  
chi-nghia khao-lac và chub-nghia că-nhau và bao-  
tôn những cái-tinh-tuy của luân-ly Á-dong.

Rồi đến những công-cuộc tinh-thể vè thanh-nien  
là hàng-nóng-nám că-trong-hai của nước ta sau  
này. Ngoài những việc cải-cách vè hoc-chinh-như  
ca-dang-tieu-hoc Pháp-Việt, các trường kỹ-nghé  
thanh-hiep và môt-phong-them các ban cao-dang  
nhà-hanh khoa-hoc vè voi-roi, quan-Toàn-quyen  
Decoux lai hui y den việc giao-due thanh-nien vè  
luân-ly, khuyến-khich các doanh-trại và phong-trào  
thanh-nien, và liêng-cáh các doanh-trại đe có thể  
doi-dau thanh-nien theo một chuong-trinh duy-nhat.  
Tất cả các công-công, vè thanh-nien vè thanh-nien  
đe tập-trung vè doi-dau quan-to Duxoroy dung  
đau và deu quan-vè môt-mu-canh-dich là dao-dao-nen  
muring-top thanh-nien lanh-manh, hot-dong, co  
luring-tam và lieung-thau hon-pham.

Và các cuoc cải-cách vè hanh-chinh và chinh  
tri thi ta nêu-hoi den vien thanh-trung-quan-hai  
theo nhir sác-lehng ngày 27 Septembre 1940, véc  
truc các phan-tu phien-loan và qua khich, việc cai  
cách các co-quan chinh-tri, lập ra Hội-phiê-hiến  
hang-Dong-dung để tang-them sự liêng-khiết  
các nhà cầm quyền và dâng-chung các xit trong cõi  
Đông-dung, việc cai-cách các Hội-đồng-dân  
cử-cáh cách chia-việc. Ta lai không nêu quên  
việc cai-cách trong các xã-thôn là ném-tảng của  
xã-hội Việt-nam để tập-trung và tang-them quyền  
hành-chó-long-lý và triết-hết những sự liêng-khiết  
và những mối-canh-tranh do việc hòn-cáu-tay-giáy  
ra thòn-quê-ti hòn-núi năm nay. Nghị-định  
ngày 24 Mai 1941 thi hành ở Ba-ky da không  
quyết cho các tông-lý lấp-lại ngôi-throne tron

chỗ hòn-hóng. Các rỗi đây cũng sẽ thi hành-nhưng  
việc cai-cách trong ty như-thé & các xit Trung  
và Nam-ky. Về kinh-te thi quan-thi-hiep, Đông  
dung-trong tinh-canh-tang-sô-ho-loy của ragion-dai,  
khai-khain-triet-de-eac-lam-san, khoung-san, mă  
mang-ky-ghé, tiêu-cong-nghé, khuyến-khich viêc  
chiep-tao các thứ nôi-hoa mót để thay vào các  
hang-hoa và trước-việc mua-cua-nuoc ngoai. Vi  
nhé-may tuyc các đường giao-hóng hòn-cáh, sô nhiph  
cang-gián di-nhieu mă-tan Dong-dung van  
không bi-thieu-thohn những thứ cần-dung cho  
sinh-hat. Hội-chy Hanoi tö-chire vào hòn cuoi  
năm 1941 là một cuoc bieu-di'en lòn lao ve kinh-te  
tö rös song-manh me của xit Dong-dung gitra  
luc tinh-hinh quoc-te roi ren nay.

## Đ Buen công việc của Trung-Bắc Chu-Nhật

Xong việc quoc-te và quoc-gia rồi, chúng tôi  
không quên nói qua đến các công việc của tờ  
tuần-thap-thien yén của các ban doc-hoc day. Trung  
Bắc Chu-Nhật đã ra được 100 số-nghiêm là đã  
sống được hai-năm. Thời-thi-ký ngắn-nhỏ đó, tờ  
tuần-thap-thien của các ban doc-hoc đã hết-sao phan-thien  
đe làm-dû bón-phần-một co-quan-nhon-luan trong  
luu-nuc nha-dang-trai qua một thời-ký khó-khan  
và một cuoc cai-tao trong-dai. Nghia-vụ mot

báo gíra lúc này chắc các bạn đã hiểu thực rát khán. Nhờ có các bạn khuyễn khích mà chúng tôi đã giúp ích được một đỗi phần trong công cuộc phục hưng của nước Việt-nam. Ngày lúc mới T. B. C. N. vẫn là thiết cỗ đồng về việc bài trừ những sự tê-lam và những dối-phong bá-tuc, những thói quen rât tai hại cho dân chúng Việt-nam. Chúng tôi đã bao nhiêu lần cự lực công kích cách sống quá đỗi dài chí thiết về chủ nghĩa cá nhân và sự khôi-lại vật-chất và phong-trào xuất bản những sách khêu-dám, trái với luân-lý dâng-giáu để gieo-hoa hy sinh.

## KHÔNG RIÊNG GI NUỚC TA VÀ NUỚC TÀU...

(Tiếp theo trang 11)

xu, làm như thè mỉnh bán lại chứ không phải minh khôn, thì bạn có thè tránh khỏi được những điều đó.

Không nên làm qua cho một người dàn bà nào mến ở cùi những dỗ vật như hòn, bông gai, nêu không kiêng kỵ, dùn con nhô của người dàn bà ấy dâm om đau ngay.

Ở xứ Bretagne người ta tin rằng khi người đàn ông xà vò 100 cây số hay đãi qua 3 cái cầu thi thể nào cũng sinh ra báu tinh lanh vỵ, con ở nhà. Muôn phỏng cái báu tinh của các đứng lang quân, chỉ em nêu mua ra các hàng tấp hòn mít thứ nhưa lợt ở cây huyết-kiệt ra (Sang de dragon), mang veo đeo dến đêm dung giờ Tý dem đót tên rồi

Văn-Lang

•



Muốn in được mỹ-thuật, không hay sai lầm và giá phái chẳng. Nên đến hỏi tại:  
**IMPRIMERIE**  
**Trung-Bac Tân-Van**  
36, Bd. Henri d'Orléans, HANOI (ở đầu Ngõ Trạm trông sang)

•

Bóng-Lam

•

THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

236, Đầu Cầu-Nam, Hanoi

Thuốc hành, thuốc dầu. Vừa rẽ, vừa ngọt! Đong-hào chư-tôn! Hãy xin chiêu-cố!

Trung-Nam, Bắc chí cùng em!

Thuốc lão Đông-Linh, giáng ém, khởi trường!

Lâm cho lõi mật phi-thuồng!..

•

Móng-Tinh — Di-Tinh — Hoạt-Tinh

•

Bóng-Lam

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•</

# RƯỢU ĐÔNG PHÁP

DISTILLERIES DE L'INDOCHINE  
— Công ty vò-danh tư-bản 100.000.000 phat-lâng

a — Sô THƯƠNG-MẠI: HANOI sô 140

HÀ MÃY Ô:  
INH — HAIDUONG

NG BẢN LỀ:  
Desbordes — HANOI

UM CŨ — CỒN DÙNG ĐÈ ĐỘT — RƯỢU  
AN — GIẢM NẤU BẰNG GẠO — NƯỚC LỌC

HÚ RƯỢU TA  
Rượu Cúc, Rượu Ngũ-Gia-Bì và Rượu Mùi



Ngày Tết người ta không gì quý bằng vui vẻ mạnh khỏe.

MUỐN ĐƯỢC: Dân ông, nên dùng:  
«Sâm-nhung Vết-sinh-Tinh» và  
«Sâm-nhung Bò-thịn Hoàn»  
Tráng-dương và bồi-thận

Dân bà, nên dùng:  
«Hoàng-hán Bảo-duong-Hoàn» và  
«Phu-khoa Kim-phung Hoàn»  
Bổ huyết và them-tinh

Trẻ em, nên uống:  
«Nhí-khoa Cân-er-Tán» và  
«Tiêu-nhi Cam-Tich-Tán»  
Trị bệnh kinh-phong và cảm run

CỒN THỦ: «Dầu Vạn-Üng NHÌ-THIÊN»  
Để cùi cắp và trị bệnh cảm mạo, đau, sốt.  
Đó là tân-hiệu, không có thứ nào sánh bằng.

**NHÌ-THIÊN-DƯỜNG**  
ĐẠI-DƯỢC-PHÒNG  
77, Phố Hàng Buồm, HANOI — TÉLÉPHONE: 849

MUỐN  
CÒN  
XUÂN  
MÃI

Qui Bà hãy dùng  
PHẦN

MURAT

TỔNG PHÁT-HÀNH BẮC-KỶ, AI-LAO:  
Éts VAN-HOA  
8, Rue des Cantonais, HANOI

TỔNG PHÁT-HÀNH NAM-KỶ:  
Éts TONSONCO  
146, Rue d'Espagne, SAIGON

TỔNG PHÁT-HÀNH TRUNG-KỶ:  
Éts TU-SƠN  
(Annam)  
PHANRANG

(Phần này có làm ra pochettes  
giá bán 0\$10 để quý-bà dồi thư)

Poudre de beauté



MURAT

HỘP TRÒN SATIN-DO

Phấn dời mặt  
rất mịn, thơm  
điệu, ăn da, làm  
tiêu nhúng dầu  
nhăn, tần nhan  
muk

Một món  
trang điểm  
thượng đặng  
cho các bà  
hay Kén  
phấn

CÓ BA MÀU  
TRÁNG HƯƠNG  
VÀ DA NGƯỜI

BÁN KHẨP NỐI  
MỖI HỘP: 1p20

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR L'INDOCHINE  
Maison Võ ĐÌNH DAN