

Số 98 - Giá: 0\$15

PER PÉRIODIQUE

TRUNG HỘ

Chủ-nhật

NGUYỄN DOÀN VƯỢNG CHỦ TRƯỞNG

PERIODIQUE
PARIS



«SỐ BÁO NGỌT»

Nhà máy làm đường dầu tiên ở Venice.

Ngày Tết sắp đến, lo về đường mứt, giờ chép

Nên trừ tiệt bón dầu cơ đường

Từ mấy hôm nay các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, Hàng Đường đã có một quang cảnh khác thường: từ sáng đến chiều, các bà nội trợ ở Hà thành và ở khắp các tỉnh Bắc-kỳ dồn về sầm Tết rải lá đồng dạc.

Họ mua bán những thức ăn thức dùng trong ba ngày Tết vì cửa hàng cửa hiệu nào trong ba ngày ấy đều đóng cửa; giàu cũng như nghèo hàn hè các nhà trong ba ngày ấy đều nghỉ ngơi nên những bà nội trợ không ngại gì mua trầu sẵn cho cả thê dùm trong vụ Tết. Nay là già, vịt, trứng, nay là canh cốt bưởi... Nhưng có một thứ mà hầu hết các nhà đều phải dùng trong mấy ngàyết để làm cho ngày Tết có vẻ đặc biệt Annam do là mứt vây.

Magg độ ráy thực không đâu không thấy phản năm về mứt; mọi năm một cân mứt độ hai hào, năm nay có nơi bán tới 8 hào, một đồng, vị chí là đắt gấp bốn, gấp năm. Đó là nói về Hanot. Chứ ở các tỉnh nhỏ thì mức thực là khan là hiếm. Mà sự khan mứt đó quả đã làm giảm cái oui, cái đắc sặc của ngày Tết đì nhiều vì còn ai lại ngày Tết nhà nào ngoái cỗ bún cúng cần phải có một bài quâ mứt để trước là cúng sau là nhâm nhót mỗi khi xum họp đánh bắt hay tom các?

Thứ hỏi cái nguyên nhân sự khan mứt đó tại đâu?

..... đường hiêm dã đánh rồi, nhưng còn vì bao nhiêu nguyên nhân khác nữa mà sự dầu cơ của một số lớn nhà buôn đường, bán đường ở đây là mứt.

Cũng như đối với trăm nghìn thứ hàng hóa khác, bọn nhà buôn dầu cơ đã lợi dụng cơ hội rát tốt này để dầu cơ đường, tinh trù không bán hay là chỉ bán với những giá cực cao

Các bạn sẽ hỏi:

— Thế còn hỏi đồng hóa giá?

Vâng, chúng tôi nhận rằng hỏi đồng hóa giá cũng có làm việc đấy. Nhưng ta cũng nên biết

nếu hỏi đồng hóa giá có nghiêm thi những kẻ dầu kia cũng chẳng chịu ngồi im, chúng bay ra trám ngang cách khác nhau để làm cho thỏa cái lòng tham của chúng và che đậy con mắt nha chúc trách.

Thứ nhất, chúng tôi xin kể bọn dầu cơ mòn bài xin mua đường.

Nguyên từ khi có nạn khan đường đến nay, hỏi đồng hóa giá bắt buộc rằng nhà nào muốn mua đường ở một tiệm chính noo đó thi cần phải có món bài. Có món bài thi hỏi đồng noo giá giao cho một cái permis người mua phải dem cả món bài và permis đến tiệm chính thi người ta mới bán cho mỗi cân là ba hào bảy.

Biết thôp như thế, trong thành phố ta bèn nảy ra một hạng người đi mượn món bài. Nguyên những cửa hàng tạp hóa bán đường phần nhiều là chủ trương bài oan bà.

Bọn dầu cơ nói trên kia biết thôp bèn đì tìm những nhà buôn có món bài kia hỏi mượn và dem món bài ra hỏi đồng hóa giá xin permis mua vè cát trong tú ở tú trong cùng nhà rồi mới bán bằng một giá rất cao, chín hào có khì một đồng một mòn.

Áy thế mà phải biết rằng với cái giá móc tròng con mồi đó, không phải người nào cũng có thể mua đường được. Chỉ những người quen mồi có thể mua được mà thôi. Mà nòi là còn kh! Người mua đường chỉ còn cách là van xin kẽ móc mồi kia bán cho mình. Kế dầu cơ bèn bả ngài đưa tiền trước. Cất tiền vào tú đầu dây rồi, hắn bèn vào mở khóa tú. .. áo trong nhà lây mót hai cân cho ngài và phân nón rằng « áy tôi nè ngại quá.. chứ không thi đê nha dung kia đay ».

Thứ hai là đến hạng cả gan lây xỏa món bài và permis. Nguyên mỗi khì ai có món bài dem ra hỏi đồng hóa giá thi hỏi đồng hóa giá có một người phê vào đòn áy phép cho lây bao nhiêu đì tỏ rằng tuan áy người có món bài đã lấy permis mua được đường rồi.

Xuân Cảnh Văn Phóng
Xuân Cảnh Văn Phóng

THÔNG-CHE PETAIN BA NOI

« Trong lúc gian nan của Tô - « quoc, chúng ta ai cũng hiểu « rằng không có vận mệnh hoàn « toàn cá nhân và dân Pháp sống « còn là nhờ ở nước Pháp ».

Vậy mà theo như chô chúng tôi biết có một hạng dầu cơ dám lâm như thế này: chúng mua đường ở tiệm chính rồi, vè lây một chât lầy lật tay biến dầu đánh của hỏi đồng hóa giá di rời lại dem món bài tay một thứ permis khác di mua lăn nữa.

Làm thế, chúng lich trù được một số đường khâ lòi gián kin vào một chô rồi đến đêm đến tối gọi người ta lại bán.

Thứ ba là có những khì chỉ có môn bài bán lạp hóa lâng nhâng cũng cù đưa vùa ra hỏi đồng hóa giá. Trong khi lấp nập, có khì viên kiêm sát không nhận thấy .. . thành ra lâm khi người cần có nhiều đường bán thi không đì đê dùng mà người không bán đường, trong lúc đường khan han, lại có thừa đường đì bán cho người ta với những giá rất cao.

Trong khì ấy thi đường la trắng, hỏi đồng không định giá thành các nhà buôn ngoại quốc được thi cung bán lén một cái giá cực đắt. Ở một vài phố hàng Bồ, hàng Ngang, hàng Buồm người ta thấy có hiệu bán đường la trắng tới 35, 36 \$ một bì 60 cân tẩy, áy là kè cù bì vào đây.

Cũng bởi vì hỏi đồng hóa giá không định giá đường la trắng nên có nhiều nhà buôn hiện giờ cứ công nhiên đê giá nhà nòi 0 \$ 34 một cân, nhà kia 0 \$ 35 và khì tới 0 \$ 36.

..... cứ hiện tinh thi nhiều nhà buôn đường khô khè mà mua được đường ; cứ mỗi khì đến tiệm lớn hỏi thi người ta thường kiêm cách này hay cách khác đê không bán hàng là bán rứt đi. Họ nói rằng đường chưa vè hay là bán hết cù rồi. Thành thử một số đồng hàng mứt không có đường mà dùng, hoặc có mua được thi cũng đắt quá nén môt cân mứt trước đò 2 hào 2 hào mứt, năm nay phải bán tới 8 hào một đồng, là vè vông.

Bà trình bày các bạn xem biết cái nạn khan

đường như thế nào rồi, bây giờ chúng tôi xin cầu của một số đông nhà buôn đường làm mứt, làm bánh lén những nhà đường cục;

Là chúng tôi xin hỏi đồng hóa giá cù làm việc như thường (1). Đường vẫn còn khan, những hàng đầu cù đường vẫn nhiều, hỏi đồng hóa giá cù phát permis đì mua đường chò như tình thế hiện giờ thi mua được cù đường thg quâ là một sự khó như di qua cửa ải.

Chúng tôi mong rằng hỏi đồng hóa giá đì làm đìn việc đường trong vụ Tết này hơn hết cả

Có đường mà không bán, hay bán giá cao, khâ dầu cơ đường cần phải trưng tri thắng tay như những quán ăn cắp.

T. B. C. N.

(1) Lúc số báo này lên khuôn, chúng tôi đì được tin hỏi đồng hóa giá lại bắt đầu phát permis đì mua đường như trước. Thật là một tin mừng. Nhưng lời yêu cầu của chúng tôi viết trên kia, xem vậy, không phải không đúng đê y.

Một nước cờ và văn minh sớm nhất hoàn cầu

Nước áy ở liền cạnh nách ta và quan hệ mật thiết với lịch sử nước ta thê mà xưa nay ta không biết rõ; nhìn thấy chỗ thiếu sót lớn đò, nay mai T.B.C.N. sẽ mời bạn đọc thản yều sang thăm nước áy về thời quá vãng trước đây hàng ngàn năm và thời hiện-tại với muôn ngàn cảnh sắc khác nhau có thê khiến người ta động lòng hoài cảm, hay than tiếc ngậm ngùi, ngày ngát trước những cái vỹ-dai đột-ngột, hay thất vọng trước những cái ti tiện lầm thường... Tóm lại, thăm nước áy ở trong tất cả những vè sán lạn huy hoàng và ở trong tất cả những vè mộc mạc cù cọc. Các bạn không phải di đâu xa hết, chỉ cần đón đọc thiên phông sà dài của T.B.C.N. sắp đăng nay mai

Quê hương cũ Không

LÊ HÙNG-PHONG viết

Phụ-bản T.B.C.N. số Tết của

F O U J I T A

IN BẰNG MỘT THỦ GIẤY OFFSET ĐẶC BIỆT

KHÔNG BÁN RIÊNG

Chỉ người nào mua T.B.C.N. số Tết mới có cái hân-hạnh được có bức tranh vò giá đó treo trong nhà. Chỉ mất **0\$80** mà có một phụ bản ấy với một số báo lớn in đẹp, có bìa rực rỡ và ảnh mỹ-thuật của Võ-an-Ninh Trung-Bắc Chù-Nhật số Tết là 1 số báo vi đại do Ng. doán-Vượng trình bày

**MUA SỐ BÁO ĐÓ LÀ GIƠ TAY ĐÓN
LÂY HẠNH PHÚC VÀO NHÀ VẬY**

ĐÚNG 10 GIỜ SÁNG 28 THÁNG CHẬP TỨC
LÀ 8 FÉVRIER 1942 KHẨP ĐÔNG-DƯƠNG SẼ
TRANH NHAU ĐỌC

**Trung Bắc Chù Nhật
số tết
MỘT SỐ BÁO**

KHÔNG AI QUÊN ĐƯỢC

GỐC TÍCH ĐƯỜNG VÀ NHỮNG THẨM KỊCH VỀ ĐƯỜNG

Ngày nay chúng ta được ăn cái bánh ngọt uống tách cà phê ngon

**chúng ta phải
nhớ ơn người
xứ BENGALE**

Một người bình dân xoàng nhất đời bấy giờ cũng được ăn uống thích khẩu hơn cả các vị vua chúa đời xưa, nhiên sự sành ăn chẳng phải là một khiết mới là của người văn-minh ngày nay, vì người xưa cũng biết ăn ngọt, mặc dù!

Người xưa đã biết cách lấy mật ở ong ra tuy vậy mật ong thời giờ vẫn là một mỹ vị — vì rất hiếm — chỉ các vị vua chúa, các nhà quý-nuôi mới có đủ tu-cách mua dùng. Còn đường thì mãi tới giữa thế kỷ XIX ta mới thấy bán ở khắp các nước trên thế giới. Mà xứ đầu tiên sản xuất ra đường là xứ Bengale.

Bengale người xưa gọi tên là Gur hay Gaura nghĩa là xú có đường. Chữ này do chữ Phạn Sarkara (đường) mà ra và sau thành chữ Latin (Saccharum).

Hình như những cuộc chiến tranh giữa các nước lén về thời cổ là một dịp tốt cho họ hiêu nhau hơn, và để biết rõ cả văn-minh của nhau nữa. Có thể nói cuộc đâm chém lẫn nhau ngày xưa là một cuộc **kết-sát** khoa học vậy.

Sau khi vua A-lich-son đại-đế nước Hy-lạp đánh tan quân vua Darius, tàn phá nước Ba-Tur, và gieo rắc sự khủng khiếp trong dân gian đến tận bờ sông Indus, đại đế phái đốc Néarque tổ chức một cuộc thám hiểm đi勘查 sát về địa-dư và thảo-mộc-học.

Đó đock bèn sai thủy thủ đóng một đội thuyền bè ở bờ bắc Oman. Những thuyền bè

đó sơn mầu đỏ đều chát bằng dựa và mờ bờ. Đội thám hiểm này men theo bờ bắc Á-châu, chèo đến tận bến đảo Mã-lai,

Bọn thủy thủ rất đỗi ngạc nhiên lần đầu trống thấy nước thủy chiến thắng đáng mà họ cho là một hiện tượng kỳ lạ của vũ trụ, vì họ không thấy thế ở nước họ bao giờ, cũng như họ đã sống

sốt ngọt nhiên lần đầu được nếm thử «mía Ấn-dô», một chất lầy ở một thứ cây sậy ra, cho vào mồm nhai ròn tan và thoả thảo ngọt.

Người Hebrew và người Ai-Cập cũng đã biết thường thức chất ngọt lấy ở cây sậy ra, nhưng họ chỉ biết có một cách ép lấy nước ngọt thôi.

Nước ngọt này, trước Thiên-Chùa giáng sinh ba thế kỷ, nhà hiền triết Hi-lạp Théophraste đã có nói tới, khi ông tuyên bố rằng ngoài thứ mật ong ra, ông còn biết ba thứ mật khác nữa là mật hoa, mật sương mai, và mật lấy ở cây sậy ra. Hình như người xứ Bengale đã nghĩ ra trước tiên được phương pháp làm cho thứ nước ngọt đó đặc lại. Người ta kể chuyện rằng ngày xưa có một ông sư, người tỉnh Bhopal ở Ấn-dô đi du lịch Trung-Hoa. Ông có một con ngựa rất khôn ngoan và mến chủ hết sức, ông đi đâu là nó hiểu ý liền chẳng cần phải cương cuong chi đường. Một hôm vị hòa thượng đó trèo lên lưng ngựa mặc cho ngựa dắt đi theo hết đường nhén dến đường nhô tùy ý nó, còn ông chỉ việc làm nhầm tung kinh niệm phật suối giục đường.

Ròng rã ngày nọ sang ngày kia, con ngựa vẫn chạy đều đặn không hề thấy mỏi mệt chí cả, và vẫn ngoan ngoãn như thường, qua những đồng cỏ thơm, ruộng lúa chín nó cũng không màng tới. Một buổi chiều kia, trong khi ông đang tĩnh tâm niệm phật trên mình ngựa thì thình lình ông bị nó hất ngã chồng

bỗn vở ra giữa một cách đồng. Vừa hoan hả ngôi dậy được thì hoa thương đã thấy xứng xứng dáng trước mặt, người chủ cảnh đồng do, mặt đầy sát khí, đang rẽo ông ra mà chửi, tay trái lầm lầm cái gậy. Trong khi ấy ở vùng za con ngựa qui hoa của ông đang miệng hì nhai, chân thi giay seo lên những khom mím mọc trong đã cao hơn đầu người.

Bỗn hiểu rõ tại sao xảy ra con có này, hòa thương bèn xin lỗi nhà chủ, và, để đền sự thiệt hại mà con ngựa qui của ông đã gây ra, ông truyền lại cho, nhà chủ những phương pháp bí mật làm đường miếng ở nước ông rồi ông lên ngựa đi ngay.

Tại Trung-Quốc, người ta biết chế và dùng mật đã từ lâu lắm, không rõ chắc là từ đời nào. Nhưng mật chỉ là một thứ mật chế bằng lúa mạch-nha, tức như kẹo mạch-nha ngày nay vậy. Còn đường thì người Tàu không chế được và cũng không hề nghĩ đến rằng người ta lại có thể chế được đường.

Mãi đến khoảng đời vua Thái-tôn nhà Đường, niên hiệu Trinh-quán (630), nhà vua sai sứ sang xứ Ma-yê-lâ nước Thỷ-trác (tức nước Á-dô ngày nay) để đón người Trung-hoa mới học được phép tắc chế đường của người Thiên-trúc, và gặng từ đó, người Trung-hoa mới biết dùng đường (theo sách « Đường thư »).

Tuy rằng đường xuất hiện ở Trung-hoa từ đời Đường, song nó còn là một thực-phẩm cực kỳ xa-xỉ qui-hỏa dành riêng cho nhà vua và nhà quan. Qui-giá đèn nồi thi-hào Tô-dông-Phà đời Tống trong một câu thơ đã cho đường qui ngang với bồ-phách.

Bíu đó giải nghĩa rất đẽ: nghề làm đường hồi ấy chưa được phô-thông tại Trung-hoa mà chưa được phô-thông, là vì phép chế đường, dân-gian còn cho là một phép rất bí-khem.

Mãi sau khi sách « Đường-sương-phả » của



Người bá i thuốc, bán đường ngày xưa

Vương-thuộc đời Tống ra đời, nghề hòn đường tại Trung-hoa mới dần dần phát-đạt.

« Đường-sương-phả » là một bộ sách dạy phép hòn đường, gồm bảy thiên.

Thiên thứ nhất nói về sao đời Đường người ta bắt đầu biết cách chế đường.

Thiên thứ nhì nói xưa nay nước Tàu vẫn có các chát hòn đường mà người Tàu không biết.

Thiên thứ ba nói về phép-tiềng mía.

Thiên thứ tư nói về các đồ dùng để chế đường.

Thiên thứ năm nói về cách hòn đường.

Thiên thứ sáu nói về các chén-vật v.v. về đường.

Thiên cuối cùng nói về tính vị của đường dùng đường làm bánh-trái, thực-phẩm.

Tay vây trai bao nhiêu năm, kỹ nghệ làm đường ở Trung-Hoa vẫn không tiến bộ được mấy, vì theo như Marco Polo, sau khi du lịch nước Tàu về kè chuyện lại, thì năm 1270 đường của Trung-Hoa hẵn còn rất den và rất bần.

Áy thế mà hồi đó ở Âu-châu ai ai cũng thêm thèm ao ước được có thứ đường den bần của Á-dông mà ăn! Các nhà hiệp sĩ Pháp dự vào cuộc viễn-chinh của Thập-tự-quân, đã hết sức kính ngạc lần đầu trông thấy ở trên bờ sông Jourdain có những thửa ruộng rộng mênh mang toàn những mía là mía, mà cây nào cũng mọng đầy những nước ngọt. Các nhà hiệp-sĩ đó tranh nhau bê hết cây này đến cây khác ăn không biết thế nào là thích khâm.

Giống mía này v.v sau thấy mọc ở Ai-Cập, Abyssinie cả ở đảo Chypres nữa. V.v Marseille đã bắt đầu thấy nhập cảng thứ đường den bần đó với một cái giá cực cao. Hồi do thời đường đó chỉ được phép dùng trong công việc pha thuốc men, và cũng chỉ các hiệu thuốc mới có quyền được bán.

Tới năm 1430 một người Bồ-dào-Nha tìm ra được đảo Madère. Vua Henri nước đó thấy

Thủy-hồ ở đây rất bình-hòa, mà đất bãi phi-nhiều bè lầy giống mía vẽ trồng thử thì thấy có kết quả mỹ-mẫn.

Rồi đến lượt Christophe Colomb tìm ra được đảo Haiti và ông Piétre de Alverza năm 1520 thành công trong việc gầy được giống « cây sậy qui » đó ở đảo Haiti.

Thế là từ Đông chí Tây đều dần cũng đều giồng được mía cũ.

Về sau có một người Ý-đại-lợi phát-minh ra được phuong-phap lọc đường: những cục đường nhọn hoắt và trắng muốt đã làm cho hầu hết dân Áu-châu thèm rồ dãi. Mối đầu chí ở thành Venise là có nhà máy lọc đường, nên hồi đó là thuyền buôn các nơi lúc nào cũng dồn ở Venice đặc như lá tre.

Ở Dresden và Augsbourg (Đức), mãi vào khoảng năm 1573 đến 1597 mới có.

Còn ở Pháp thì năm 1550 mới thấy vua Henri II ký giấy cho phép một người làm đường tên là Gabriel trồng thử mía tại đảo Hyères. Đến 1559 hết hạn mà Gabriel giờ thử mía chẳng 'nên cõi chào gì, lại xin vua François già thêm hạn chờ, và đến đời vua Charles IX lại thêm một trương nữa, cũng chẳng có kết quả gì, chàng phải bỏ. Thế chán Gabriel đến lượt các ông Etienne Roux, Bernardo Turc, v.v. cũng đều thất bại cả. Sau rồ đến ông Robert de la Fosse kết cục cũng bị phá sản về cuộc thí nghiệm này rồi đâm ra thất vọng mà chết.

Trong khi đó ở các thuộc-địa Bồ-dào-nha, I-pha-nbo, Hà-lan và Pháp, nghề trồng mía làm đường rất tiến bộ, phát đạt. Hải-quân các nước này phải luôn luôn tranh-dầu để giữ lấy thị-trường.

Nước Pháp nhờ có những « con chó sói hổ » anh dũng như Tourville, Jean Bart, Duguay Trouin đã đánh dò được thế lực hải-quân hai nước Anh và Hà-lan là hai nước đã có dã tâm định chiếm hết đường-thông thương của Pháp.

Nhờ có những vị anh-bùng gan dạ đó đường dầu chi-huy hải-quân luôn luôn chiến đấu,

thuỷ-hồ ở đây rất bình-hòa, mà đất bãi phi-

nhiều bè lầy giống mía vẽ trồng thử thì thấy có kết quả mỹ-mẫn.

Thanh niên chỉ muốn tận-nghĩa vụ, vắng lời huynh-trưởng. Các bậc huynh-trưởng lại phái anh ở cho xứng đáng sự tin cậy ấy.

Pháp mới có thể nhập cảng được những sản vật quý giá ở thuộc-địa nhất là đường.

Tuy vậy, hồi đó các sản vật như café-chocolat, đường v.v. vẫn là những « cục xà-xí-phẩm » chỉ có các v.l. vua chúa mới dám mua dùng. Đường vào hồi thế-kỷ thứ XVII qui và hiem nên trong dân-gian đã có câu ngạn ngữ rằng: « Một ông thầy thuốc không rู้ cung hiến có như là một người bán thuốc không có đường. »

Giá đường cao thật, xem như chuyện có de Scudéry, một tiểu-thuyết giả nổi tiếng thế-vi — những tác-phẩm của cô xuất bản rất được hoan nghênh, bán chạy như lâm-tuoi — kiểm-tiền như bài, thế mà vẫn không xoay đủ tiền trả anh-hàng đường, thi biết đường hồi đó bán đắt biết là chừng nào, có lẽ còn đắt hơn cả thuỷ-phện thứ họp-vàng ngày nay nhiều.

Mãi tới giữa thế-kỷ thứ XVIII nước Pháp mới có máy nhà máy làm đường ở Paris và Orléans. Đường của Pháp lúc đó mới bắt đầu canh tranh được với đường của Đức.

Cũng trong thời kỳ đó có một nhà hàn-học Đức tên là Margraff nghĩ ra được cách ép từ cùi tím để lây đường.

Đến năm 1796 vua Frédéric II nước Phổ cho phép một người Pháp ngũ cư ở Phổ để năm năm tên là Achaeid mở một nhà máy làm đường cùi cài theo phuong-phap Margraff.

Nước Anh thấy Achaeid hành công, sợ đường-mía của mình bị cạnh tranh sụt giảm-bán vội đóng mua lại quyền phát-minh và sản xuất thứ đường cùi cài đó bằng một giá rất đắt; nhưng Achaeid từ chối không nghe.

Chính-phủ Anh thất vọng, ghen tịc nhòe nhà bác-học trứ danh nước Anh bồi đó làm che



Hải quân Pháp đã phải luôn luôn tranh đấu với hải quân hai nước Anh và Hà-lan là những nước đã có dã tâm triệt đường thông thương của Pháp

tờ biên-bản đề nói
xấu thứ đường đồ
án độc, bẩn và
dâng, dùng có hại.
Ở Hà Lan cũng vậy:
những nhà kỹ
nghệ làm đường
mía đều nhao nhao
lo sợ cho mối nòng
của mình khi thấy
đường Achæd ra
đời.

Vì Hà-lan vừa
cũ ông Daendels
nổi tiếng là một vị
Thống-chế sắt vĩ
tinh cương-quyết
sang làm Toàn-quyền Mă-lai, đề tổ chức lại
thuộc-địa và mò mang việc giồng mía làm
đường, công việc vừa làm xong thì xảy ra
chuyển nảy.

Các thuộc-địa Pháp họ cũng lo sợ chẳng
kém gì các nước Anh, Hà-lan. Ngót hai
thế-kỷ khai-sơn phá-thạch, làm cho những
nơi rừng thiêng nướu độc thành những đồng
ruộng phi-nhiều đề giồng mía.

Sau bao nhiêu năm cố gắng làm việc để
đến cái thời kỳ giồng cây-tiết ngày ăn quả đó
thì gặp ngay một mối hàng canh tranh nguy
hiểm như thế, ai mà chẳng lo sợ?

Nă-phá-lan hoàng-dế với vàng cho triệu
các nhà bác-học như Champat và Berthelet
đến đê hỏi ý kiến và bàn xem có cách nào
giồng được thử cùi cám làm đường đó ở
ngay trong nước Pháp được không. Hoàng-
đế đã bỏ ra một triệu quan đê chi tiêu về việc
giồng cùi cám và làm đường ở Pháp.

Sau mấy năm khổ công nghiên cứu, đến
năm 1812 ông Benjamin Delessert mới thành
công trong việc áp-dụng và cải-luồng những
phương-pháp làm đường của Achæd. Ông
rất mừng rỡ với báo tin cho nhà bác-học
Champat để nhờ ông này tâu lại cho Hoàng-
đế biết.

Mừng rỡ chẳng kém gì ông Delessert,
Hoàng-đế với vàng đến ngay xưởng làm



Một cái máy làm đường thời cổ

đường Passy, và
sau khi nghe ông
Delessert dân giải
về phương-pháp
làm đường mới
mẽ này, ngài tờ
lời khen ngợi ông
Benjamin Delessert
và bóc ngay chiếc
Bắc-dầu bội-tinh
đang đeo trên ngực
tự tay gắn cho
nhà sáng chế.

Nhờ thế mà ngày
nay đường không
còn là một xa xí
phẩm đất tiền-

một người bình-dân sảng nhất bây giờ
cũng có thể có dùng luôn luôn.

NGUYỄN DOÀN-VƯỢNG

NHÀ THUỐC TƯƠNG ĐỘ : **Đức-phong**

45, phố Phúc-kiến — Hanoi

Bán buôn đủ thuốc bắc, thuốc nam, thuốc
sống, bào chế, các thứ sâm, được tín nhiệm
xưa nay về 3 đặc điểm: Thuốc tốt, cân đúng
giá, phái chánh.

1) Thuốc bồ thận Đức-Phong giá: 1p50.

— Chữa các chứng thận hư: di tinh, mông tĩnh,
khí hư.

2) Thuốc điều kinh bồ huyệt Đức-Phong
giá: 1p20 — Kinh nguyệt thấy đều, tăng sức
khỏi cho các bà, các cô.

3) Thuốc bồ tỳ tiêu cam Đức-Phong giá: 1p00. — Chữa chứng cam run, thuốc bồ của trẻ em

4) Thuốc đại bồ Đức-Phong giá: 1p 50.

— Bồ khí huyệt, đường thai, thuốc bồ của nam
phu lão ấu.

CÓ ĐẠI LÝ CÁC NOI: Hiệu thuốc Đức-Tiên
2000 Ronte de Hué Hanoi, Hiệu thuốc Đức-Mỹ
52bis Bạch-mai Hanoi, Hiệu Đức-hưng-Tường
437 Ngã-Tứ Trung-hiệp Ha-noi, Hiệu Mai-
Linh 60, 62 Paul Doumer Haiphong, hiệm Mai-
Linh 120 Georges Guyne-mer Saigon, Hiệu
Đại-Hiên 81 Rue Hammand Hưng-yên, Hiệu
Đức-Thịnh 126 Phố Tiên-an Bắc-ninh, Hiệu
Mỹ-Thành tại chợ Phương-Lâm Hòa-bình,
Librairie Võ-văn-Kitch Avenue Aristide Briand
Phnom-Penh — Cty-Toàn 144 rue Davillier
Hanoi, Maison Anh-Mỹ 16 bis phố Hàng Da

Từ khi nhập đoàn Hướng-dạo,
các cậu bé « dài lưng tôm vải ăn
no lại n้ำ » đã biết yêu cuộc
đời hoạt động

Tương-lai nền kỹ-nghệ làm đường ở Đông-dương

Chưa bao giờ bằng bấy giờ, kỹ-nghệ làm đường
cần phải mò-mang cùng một nhịp với các kỹ-nghệ
khác, để giữ thế quán-bình cho nền kinh-tế trong
nước.

Thực thế, mấy năm trước đây, chúng ta còn
cần đến hàng rào quan-thuế, để che-chở cho
đường nát-hỏa có thể cạnh-tranh được với đường
ngoại-quốc, nhưng bây giờ thi tinh - thi đã
xoay chiều, chẳng những chúng ta không sợ
đường ngoại-quốc cạnh-tranh, mà trái lại, còn
phải lo không có được lý một tần đường nào
của nước ngoài nhập-cảng vào xứ Đông-dương
là khác.

Có-nhiều từ đây Đông-dương phải bắt buộc tự
cung-cấp dù số đường cần dùng.

Bây giờ qua số đường sản-xuất và sức tiêu-
thụ đường của toàn cõi Đông-pháp, mới có thể
hiểu tại sao thỉnh-thoảng ta lại thiếu đường và
mới có thể định-doạt phương-châm cho bước
tương-lai của kỹ-nghệ làm đường.

Từ năm 1838 đến nay, hàng năm Đông-dương
sản-xuất được từ 65.000 đến 75.000 tấn đường.
Trong số đó, các nhà máy làm đường trắng của
người Áo có thể sản-xuất được từ 14.500 đến
17.000 tấn (Nam-kỳ 11.000 đến 14.000 tấn-Trung-kỳ từ
3.500 đến 4.000); còn từ 51.000 đến 58.000 tấn
đường ta (đường cát) là của các nhà làm đường
Việt-nam sản-xuất (Nam-kỳ từ 15.000 đến 17.000 tấn-
Trung-kỳ từ 30 đến 35.000 tấn — Bắc-kỳ 3.000 tấn)

Cứ theo bản thống-kết gần đây, xứ Đông-dương
hàng năm tiêu-thụ từ 60.000 đến 70.000 tấn đường;
tinh-dò đồng, mỗi người dân Đông-dương hàng
năm chỉ đốt hết chừng 2 ki-lô 800 gờ-ram
đường. Con số này thực quá ít-đó, nếu đem so-
sánh với các nước Áo-Mỹ, mỗi người dân tiêu-thụ
hàng năm hết từ 25 đến 30 ki-lô. Ngày nay ở
Anh-dò hàng năm cũng tiêu thụ từ 10 đến 11 ki-lô,
người dân Java cũng dùng tới 5 đến 6 ki-lô đường
một năm.

Để Đông-dương đã dùng đường ít-đó như thế,
mà sao hiện nay có nạn khán đường?

Muốn tìm ra manh-mối, ta cần biết qua việc
buôn bán đường trong xứ và việc giao-dịch với
các nước ngoài mươi năm gần đây. Nếu xét kỹ
số đường sản-xuất và số đường tiêu-thụ, thì ta
nhận ra rằng số sản-xuất vẫn nhiều hơn số tiêu-
thụ chút ít. Vậy có thể hiểu được rằng cái nạn
khán đường hiện thời, là chỉ riêng về đường
trắng mà ta quen gọi là đường tát, chứ đường đỗ
(đường cát) hiện nay xứ Đông-dương vẫn có đủ
dùng, không thiếu-thốn gì hết, và còn thừa là
khá.

Mười năm về trước, khi xứ Đông-dương mới
có nhà máy lọc đường thi hàng năm còn phải

mua đường trắng cũi Hồng-kông và Java tới 14-
15.000 tấn, trị giá tới 3 triệu rưỡi bạc. Nhưng
mấy năm gần đây, các nhà máy làm đường trắng
của ta đã bước vào thời-kỷ thịnh-sát, có thể sản-
xuất được đủ số đường cần dùng cho toàn cõi
Đông-pháp. Đường trắng của ta làm ra, nhờ sự
che-chở của nhà Đoan, nên đã cạnh-tranh được
với đường ngoại-quốc từ 5 năm nay.

Vì thế, đến năm 1937, số đường trắng ngoại-
quốc bán vào xứ ta, còn có 1.478 tấn; đến năm
1938, còn có 1.300 tấn; cho đến 1939, thì chỉ còn
452 tấn. Từ năm 1940 đến nay, thi gần như
không còn bóng đường ngoại-quốc nữa. Nhìn
vào những con số trên đây, ta tất phải ngạc-nhiên
tử hỏi: « Tại sao số đường trắng cũng như đường
đỗ, hiện nay ta có thể sản-xuất được dày đỗ, mà
thinh-thoảng lại thấy thiếu hụt đường? »

Trước câu hỏi ấy, chắc nhiều người sẽ trả lời:
« Cũng như các hóa-phẩm khác, bọn đầu-cơ, mỗi
khi thấy nhà máy làm đường chậm đèn hàng ra
thị-trường, là tich-trù để bắt chết người mua ».

Câu trả lời trên đây, chúng tôi đã nói trong bài
đầu rồi. Chúng tôi lại còn bày tỏ ý kiến về sự
trái-tiết bọn đầu-cơ, nhưng xét cho thấu đáo ta
thấy cái nạn thiếu đường còn do tại chính các
nhà tiều-hủ nha.

Chúng tôi nhận thấy rằng cái nguyên-nhân
thiếu hụt đường một phần cũng tại các nhà tiều-thụ
thứ quâ lo xa, hổ nghe nói: « Trong khan, magi
người đâm tim cách mua tích-trữ một số đường
nhieu hơng ngày thường, thành ra các nhà máy
không kịp sản-xuất, bọn đầu-cơ nhân cơ-hội
lạm cho tình-thế càng thêm khó-khăn. »

Cái khan khan đường vừa rồi nó cũng giống như
cái nạn khan kiêm đêm mây tháng về trước.

Đây giờ, muốn cho việc tiêu-thụ và việc sản-
xuất đường được quán-bình, và muôn giờ chỉ
gia đường được thẳng-bằng, thi điều cần nhất là
nên tò-chức chu-đáo việc sản-xuất, việc huân-
ban, và việc tiêu-thụ đường.

Hiện nay, số đường đỗ (đường cát) của ta sản-
xuất có thể dù-dắt, vậy chỉ cần tò-chức lại việc
cung-cấp cho các nhà máy lọc đường, để có thể
lắp ra đường trắng đúng kỵ-hay đem đến các
thị-trường báu-xá.

Trong tình-thế hiện-thời, chế-độ « kinh-tế chí-
huynh » (économie dirigée) rất hợp với hoàn-cảnh
xứ ta. Vày Chính-phủ nên giao cho các Hyp-tac-
xá việc trung-số đường đỗ, để cung-cấp đúng
kỵ-hay cho các nhà máy làm đường. Những
trung-tâm-diêm kéo-mặt, làm đường đỗ, ở khắp
Trung-Nam, Bắc, nơi nào chưa có Hyp-tac-xá,
thì Chính-phủ nên khuyến-kích nòng cọc lập ra
ngay, để có thể kiểm-soát để-dâng số đường sản-
xuất, mà các nhà trong mía, làm đường đỗ, nhô

Hợp-tác-xã, lại có thể mè mang nghệ nghiệp của mình, theo phong-trào nông-hộn-hàng-Cựu

Tuân-lai kỵ-nghệ làm đường của ta chính nhờ tinh-hình hiện thời, mà có cơ phát-triển mâu ch้อง.

Hiện nay, xứ Nam-kỳ đã có hai nhà máy làm đường tráng, một ở Hiệp-hòa và một ở Tây-ninh. Xứ Trung-kỳ cũng có một nhà máy ở Tuy-hòa.

Nguyên nhai Máy-Hiệp-hòa (Société des Sucreries et Raffineries de l'Indochine) bây giờ hàng năm có thể sản-xuất được từ 12.000 tấn. Còn hai nhà máy Tuy-hòa và Tây-ninh cũng có thể sản-xuất được tới 10.000 tấn. Số đường tráng ấy hiện там đã cho Đông-dương, nếu các nhà tiêu-thụ biết hạn-chế sự nhu-cầu.

Tuy nhiên, han-chế việc tiêu-thụ đường chưa phải là một chính-sách tận-mỹ, nếu ta nhận ra rằng hiện nay Đông-dương đang cố gắng đi vào con đường kỵ-nghệ-hóa, và nền-canhs-nông trong xứ đang bước vào thời-kỷ phồn-thịnh chưa từng thấy. Hiện thời, khắp Đông-dương có tới 150.000 mẫu tẩy đất trồng mía: Nam-kỳ 14.000 mẫu, Trung-kỳ 28.000 mẫu, Bắc-kỳ 7.000 mẫu, Cao-mến 1.000 mẫu.

Trước kia, khắp Đông-dương, chỉ trồng toàn giống mía lau, mía già, năm nǎo thời-tiết diệu-hoa, mỗi mẫu mía được từ 25 đến 40 tấn mía.

Từ ngày số Canh-nông đem giống mía ngoai-quốc vào trồng ở xứ ta, họa-lợi đã tăng lên gấp bội. Xứ Nam-kỳ trồng giống mía P.O.J. lây ở Java, còn ở Trung-kỳ trồng giống mía C.O. 290 và C.O. 313 của Án-đô. Mỗi mẫu tây đã được từ 60 đến 80 tấn mía.

Có trồng vào sức sản-xuất ấy, ta có thể tin rằng, nếu xứ Bắc-kỳ có thêm được nhà máy làm đường tráng nữa, thi không những ta không cần han-chế việc tiêu-thụ, mà còn có thể làm cho đường tráng sạt già, để số người tiêu-thụ thêm lên, khiến cho kỵ-nghệ làm đường của ta có thể mở-mang theo dịp với sức tiêu-thụ mỗi ngày mỗi tăng. Ngó vào hiện-tinh kỵ-nghệ làm đường ở Đông-dương, ta thấy xứ Bắc-kỳ sút kém hòn-cá.

Việc trồng mía vẫn theo lối cũ. Cố dùng giống mía lau, mía già; việc kèo móm, làm đường do vẫn theo phương-pháp cũ. Vì thế mỗi khi thi-

trường-hiệu đường, là xứ Bắc-kỳ bị ảnh-hưởng trước nhất.

Nay nếu các nhà kinh-doanh-xứ Bắc chịu gopy sức sưa sang lại nghệ tròng mía, kèo móm, làm đường tráng, thi ta sẽ thấy không bao giờ còn có nạn khan đường, dù sức tiêu-thụ tăng lên đến bậc mảo mắc lòng.

Nhìn vào toàn-thể xứ Đông-dương, và cứ lấy con mòn nhà kinh-tic học mà xét đoán, ta không phải lo sau này số sản-xuất sẽ nhiều hơn số tiêu-thụ, vì như trên kia chúng tôi đã tính, hàng năm, mỗi người dân Đông-dương chỉ mới dùng hết có 2 kì-lô 800 gờ-ram đường, thật là con số ít nhất hoàn-cầu.

Và chăng, cứ như tình-thể hiện-thời, ta bắt-tắt phải lo cái họa thura đường; ta có thể sản-xuất được cảng-nhiều cảng-hay.

Nếu sao nay, khi thế-giới chiến-tranh kết liễu, kỵ-nghệ làm đường của ta đã bước tới trình độ khá cao, mà hàng năm có dư-it nhu cầu, thi ta cũng không lo ế. Nước Pháp, lúc binh-thuống, mỗi năm sản-xuất nh ều nhất được từ 800.000 đến 1.100.000 tấn đường, mà vẫn còn phải mua đường đó ở các thuộc-địa từ 170.000 tấn. Thị-trường i-hap sau này sẽ là khách hàng sẵn lòng tiêu-thụ đường của Đông-dương trước nhất.

Kỵ-nghệ làm đường ở Đông-dương, nhất là ở Bắc-kỳ, còn nhiều đất phát-triển. Người ta chỉ còn trông vào các bạn thanh-niêc hoạt-dong bắt-tay vào việc!

DINH-KHẮC-GIAO

“... Tac cảnh lén đồng
Một lúc lén ngay sáu bảy ống”
Đó là hai câu thơ của sĩ,
một nhân vật trong truyện

BỐC DỒNG

TIỀU - THUYẾT CỦA ĐỖ - ĐỨC - THU
Hiện đã có bản khắp các hang sách
Giấy gân 180 trang - Giá Op.70

CỘN MỘT SỐ RẤT ÍT
HAI CHIẾM

CỦA NGUYỄN-VĂN-PHÚC

Giá 0\$68

IN GÂN XONG GHEN VŨ HÀI KỊCH
của Đoàn-phá-Tư

Nhà xuất-bản Nguyễn - Du
Voi 206 bis N° 11

(sau giám, cạnh hội Bảo-Anh)

Thư từ và mandat, gửi về cho ông:

Đỗ-văn-Khâm giám đốc

trường-hiệu đường, là xứ Bắc-kỳ bị ảnh-hưởng trước nhất.

XUNG QUANH CUỘC CHIẾN - TRANH Ở THÁI-BÌNH-DƯƠNG

90 NĂM CỒ GĂNG

để giữ cho cuộc giao thiệp

NHẬT, MỸ DUỘC HÒA HẢO

đã thành công đá-tràng xe cát

Ngày nay cuộc chiến tranh đã bùng nổ giữa Nhật và Anh, Mỹ khắp cả miền Tây Nam Thái-binh-dương. Phạm vi chiến tranh càng ngày

càng lan rộng và các trận đánh càng ngày càng thêm dữ dội không thể nào ngăn cản và vẫn cứ được nữa. Ngày kia ngọn lửa chiến tranh đang âm ỷ chua bùng cháy hắc, cả các nhà cầm quyền Nhật và Anh, Mỹ vẫn biết rằng cuộc chiến tranh Thái-binh-dương sẽ ghê gớm, tai hại cho cả hai bên và sẽ kéo dài chưa biết bao giờ mới hết, nên cả hai bên đều đã hết sức dùng mọi phương pháp để mong bè ngoài quốc đến buôn bán. Sau đây là lần, nhiều cường quốc khác cũng theo gương Hoa-kỳ để yêu cầu thông thương với Nhật. Đến Août 1856 thì viên lãnh sự thứ nhất của Hoa-kỳ là Townsend Harris đến Nhật. Từ năm sau ta cuộn giao thiệp hòa hảo càng mở rộng thêm, Nhật cho phép người Hoa-kỳ được ở trong một vài hải cảng Nhật, mở hải cảng Trường-kỳ (Nagasaki) để ngoại quốc thông thương và cho các kiều dân các nước Án-tây được hưởng quyền lãnh sự tài phán v.v.. Đến 1859 thì đến lượt Hoàn-thân cũng mở cửa nốt. Cuối giao thiệp giữa Nhật và Hoa-kỳ cũng như với các cường quốc khác mở mang rất chóng và nước Nhật vì đó càng ngày càng tiến bước trên con đường taur-bo. Hoa-kỳ là một trong những nước đầu tiên đã nhận thấy sự tiến bộ nhanh chóng của nước Nhật và ngày từ 1878, Hoa-kỳ đã điều định với Nhật để bồi những đặc-án như được hưởng quyền lãnh sự tài phán nếu các nước khác cũng hành-dồng như thế. Cuộc điều định rất lâu và mãi đến năm 1894 mới có thể đi tới một hợp-ước chung nhưng hợp-ước đó đến tận 1899 mới thực-dec thành thi hành. Xem thêm bài hiết, Hoa-kỳ vẫn đi trước hết các cường quốc trong việc đối-Nhật bình đẳng. Về phần nước Nhật ta thấy cũng cho phép người ngoại quốc được

SÁCH MỚI

T. B. C. N. vira nhân được:

Thoát lý của Khái-Hưng, dày 238 trang, giá 0\$90
Con chim nói sự thật (sách Hồng) của Thiện-S.
Rô-b-nсон (sách Hồng) của Thủ-Lý.

Việt-Nam Direct-Hoc (tập thứ nhất) của Phô-đức-Thanh, dày 123 trang, giá 0 \$ 80.

Bóng Người Áo Tím (chuyện trình-thám) của Phan-cao-Cảng, dày 123 trang, giá 0\$80
Nghệ thuật sống c Dâng-Kim dày 108 trang, g Op.45.

Lỗi thời của Phạm-ngọc-Khoi dày 148 trang, giá Op.70.

Xin cõi lõi cảm ơn các nhà xuất-bản và giờ thiệu với bạn đọc.

11

ang nghề nghiệp của
hơn bấy giờ.
trưởng của ta chính
hà có cơ phát triển
các nhà máy làm
và một ở Tây-ninh,
máy ở Tuy-hòa.

(Société des Sucré-
chaine) bảy giờ hàng
tỷ 12.000 tấn. Cán bộ
nhưng cũng có thể sản
đường trắng ấy hiện
các nhà tiêu thụ

tiêu-thụ đường chưa
mùi, nếu ta nhận ra
đang cố gắng đi vào
nền canh-nông trong
hỗn-thịnh chưa từng
đường có tới 60.000
ký 14.000 mầu. Trung
u, Cao-mén 1.000 mầu,
ong, chỉ trồng toàn
nào thời-tiết đều
đến 40 tấn/mia.

m giống mia ngoan
lợi di tăng lên gấp
mia P.O.J. lấy ở Ja-
ong mia C.O. 290 và
u tây đã được từ 60

Ất ấy, ta có thể tin
được nhà máy làm
nhưng ta không cần
còn có thể làm cho
người tiêu-thụ thêm
đường cát ta có thể
tiêu-thụ mỗi ngày mỗi
nghệ làm đường &
kỷ sút hẳn hơn cát.
i cát. Vẫn dùng giống
mà, làm đường đỗ
Vi thế mỗi khi thi-

... Tac cảnh lén đồng
Một lúc lén ngay sau bảy ông
Đó là hai câu thơ của sĩ
một nhân vật trong truyện

BỐC ĐỒNG

TIỀU - THUYẾT CỦA BỐ - ĐỨC - THU
Hiện đã có bán khắp các hàng sách
Giá gần 180 trang - Giá Op.70

CỘN MỘT SỐ RẤT ÍT
HAI CHIẾM
CỦA NGUYỄN-VĂN-PHÚC
Giá 0\$08

IN GẦN XONG GHEN VŨ HÀI KỊCH
của Đoàn-phú-Tử

Nhà xuất-bản Nguyễn - Du
Voie 206 bis N° 11

(sau giám, cạnh Bảo Anh)
Thư từ và mandat, gửi về cho ông:
Bố-văn-Khoa giám đốc

y 238 trang, giá 0\$90
(Hồng) của Thiên-si,
Thái-Lư.
nhất của Pho-đức-
80.
yện trình thám) của
gia 0\$80
Kim dày 108 trang,
Khối dày 148 trang,
hà xuất bản và giá

trường thiếu đường, lá xứ Bắc-kỳ bị ảnh-hưởng
trước nhất.

Nay nếu các nhà kinh-doanh xứ Bắc chịu góp
sức sửa sang lại nghệ trồng mia, kéo mít, làm
đường trắng, thì ta sẽ thấy không bao giờ còn có
nạn khan đường, dù sức tiêu-thụ tăng lên đến
bậc nào mặc lòng.

Nhin vào toàn-thể xứ Đông-dương, và cứ lấy
con mắt nhà kinh-tế học mà xét đoán, ta không
phải lo sau này số sản xuất sẽ nhiều hơn số tiêu
thụ, vì như trên kia chúng tôi đã tính, hàng năm,
mỗi người dân Đông-dương chỉ mới dùng hết có
2 ki-lô 800 gờ-ram đường, thật là con số ít nhất
hỗn cầu.

Và chăng, cứ như linh-thể hiện-thời, ta bắt-tắt
phải lo cái họa thừa đường; ta cố thè sản-xuất
đang càng nhiều càng hay.

Nếu sau này, khi thế-giới chiến-tranh kết liễu,
kỹ-nghệ làm đường của ta đã được tơi trình độ
khá cao, mà hàng năm có dư ít nhuần, thì ta
cũng không lo ẽ. Trước Pháp, lúc bình-thường,
mỗi năm sản-xuất nhì ẽu nhất được từ 800.000
đến 1.100.000 tấn đường, mà vẫn còn phải mua
đường đỗ ở các thuộc-địa tới 170.000 tấn. Thị
trường + háp sau này sẽ là khách hàng sẵn lòng
tiêu-thụ đường của Đông-dương trước nhất.

Kỹ-nghệ làm đường ở Đông-dương, nhất là ở
Bắc-kỳ, còn nhiều đất phát-triển. Người ta chỉ
còn trông vào các bạn thanh-niên hồn-động bồi
tay vào việc!

DINH-KHẮC-GIAO

XUNG QUANH CUỘC CHIẾN - TRANH Ở THÁI-BÌNH-DƯƠNG

90 NĂM CỎ GẮNG

để giữ cho cuộc giao thiệp

NHẬT, MỸ DƯỢC HÒA HẢO

đã thành công đã-tráng xe cát

Ngày nay cuộc chiến
tranh đã bùng nổ giữa
Nhật và Anh, Mỹ khắp
cả miền Tây Nam Thái-
binh-dương. Phạm vi

chiến tranh càng ngày
càng lan rộng và các trận đánh càng ngày càng
thêm dữ dội khi nào ngắn cắn và vân
cưa được nữa. Ngày khi ngọn lửa chiến tranh
đang âm ỷ chua bùng cháy bẩn, cả các nhà
cầm quyền Nhật và Anh, Mỹ vẫn biết rằng
cuộc chiến tranh Thái-binh-dương sẽ già
gõm, tai hại cho cả hai bên và sẽ kéo dài chúa
biết đến bao giờ mới hết, nên cả hai bên đều
đã hết sức dùng mọi phương pháp để mong
cứu vãn hòa bình giữ cho Thái-binh-dương
khỏi cơn sóng gió.

Nếu ta nhớ lại lịch sử các nước Viễn-dông
về hồi một thế kỷ trước đây thì ta thấy rõ từ
xưa đến nay cuộc giao thiệp giữa Nhật và
Anh, nhất là Hoa-kỳ lúc nào cũng hòa bão và
có lẽ còn thảm mê là khác nữa. Gần đây tạp
chí « Pictorial Orient » là một tờ báo cùng
với tờ « Triệu Nhật tân văn » do một người chủ
trong trong số báo xuất bản hồi Octobre 1941
cô dảng một bài nói rõ về cuộc giao thiệp hòa
hảo giữa Nhật và Mỹ trong gần một thế kỷ
nay. Chúng tôi thiết tưởng trong lúc chiến
tranh đang lan khắp mọi nơi trong miền
Đông-Á này cũng nên thuật lại những ý
trưởng chính của bài khảo cứu đó dưới đây
để chúng ta cũng biết cái tình hòi hiếu giữa
Nhật và Anh Mỹ trong 90 năm nay thế nào.

Thời kỳ thứ nhất trong cuộc giao thiệp Nhật, Mỹ

Cuộc giao thiệp giữa Nhật và Hoa-kỳ đã bắt
dầu từ năm 1853 khi thủy quân đại tại Perry
chỉ huy một hạm đội cõi dùng cát mây lấn
buôn bán bồ neo ở vũng Uraga không phải
để dọa mà là để khuynh nướu Nhật nên mở
cửa đón phong trào văn minh tiến bộ vi trước

hội đó Nhật vẫn giữ chế
độ bế quan tỏa cảng
như hầu hết các nước
Viễn-dông bồi đó. Phái
bộ Hoa-kỳ này đã
đem dâng Nhật-hoàng

nhiều sản phẩm của kỹ nghệ để tò cho người
Nhật biết các nước Âu-Tây đã di đến một
trình độ khá cao. Sau một cuộc điều đình rất
hòa bình đến năm 1854 thì Nhật và Hoa-kỳ
ký một hợp ước thông thương. Họp ước này
đã mở đầu cho thời kỳ thứ nhất cuộc giao
thiệp giữa Nhật và Hoa-kỳ và do hợp ước đó
Nhật đã bắt đầu mở một vài hải cảng cho tàu
bè ngoại quốc đến buôn bán. Sau đấy ít lâu,
nhiều cường quốc khác cũng theo gương Hoa-
kỳ đến yêu cầu thông thương với Nhật. Đến

Août 1856 thì viên lãnh sự thứ nhất của Hoa-
kỳ là Townsend Harris đến Nhật. Từ năm sau
thì cuộc giao thiệp hòa hảo càng mở rộng
thêm, Nhật cho phép người Hoa-kỳ được ở
trong một vài hải cảng Nhật, mở hải cảng
Trường-kỳ (Nagasaki) để ngoại quốc thông
thương và cho các kiều dân các nước Âu-tây

được hưởng quyền linh sự tài phán v.v...
Đến 1859 thì đến lượt Hoàn-tân cũng mở
cửa sổ. Cuộc giao thiệp giữa Nhật và Hoa-kỳ
cũng như với các cường quốc khác mở mang
rất chóng và nước Nhật vì đó càng ngày càng
tiến bước trên con đường tiến bộ. Hoa-kỳ là
một trong những nước đầu tiên đã nhận thấy
sự tiến bộ nhanh chóng của nước Nhật và
ngay từ 1878, Hoa-kỳ đã điều đình với Nhật
để bồi những đặc ân như được hưởng quyền
lĩnh sự tài phán nếu các nước khác cũng
hành động như thế. Cuộc điều đình rất lâu
và mãi đến năm 1894 mới có thể đi tới một

hợp ước chung nhưng hợp ước đó đến tận
1899 mới thực đem thi hành. Xem bài thi hiết

11

ở cả mọi nơi trong đất nước mình và bỏ hết các phương pháp hạn chế việc thương mại của ngoại quốc.

Thời kỳ thứ hai: từ cuộc Nga-Nhật chiến tranh đến 1922

Bốn lác xảy ra cuộc Nga-Nhật chiến tranh năm 1904-1905, thái độ Hoa-kỳ đối với Nhật rất tốt. Lúc đó Hoa-kỳ biết rằng Nhật chỉ vì cần cho người ta khỏi đóng cửa nước Tân và không muốn thế lực Nga khỏi tràn lấn quá ở Viễn đông nên mới phải đánh Nga. Hon thê của Hoa-kỳ lại mong cho Nhật thắng vì biết rằng co thê tin vào tinh bang giao của Nhật.

Sau đó lại chính là nhờ sự vận động của Tông-thống Hoa-kỳ là Theodore Roosevelt năm hè 1905 đã ký xong hiệp ước Portsmouth (5 Sept. 1905) và từ đó các nước Áo, Tây, mới công nhận cho Nhật ngang hàng với các cường-quốc khác. Hoa-kỳ tỏ ra lúc nào cũng vẫn sẵn sàng dãi nước Nhật một cách bình-dâng. Cả trong cuộc Áo-chniêm trước 1914-1918, Nhật cũng chiếm một địa vị trọng yếu trong các nước đồng-minh và vẫn được Hoa-kỳ và nhiều cảm-tinh.



Phi cơ Nhật bay đến ném bom Rangoon (Diễn-diện)

mang thêm là vì sự trao đổi bằng hòa giải hai nước đều cần và lợi cho cả Nhật và Mỹ. Các việc khó khăn đều thu xếp xong. Hồi Nhật bị nán động đất ghê gớm năm 1923, người Hoa-kỳ tỏ ra vẫn rất co cảm-tinh và rong lượng trong khi cứu giúp người Nhật khá nhiều. Người nhật rất cảm động và không giòi giờ quên được cái hành-vi đó.

Đến 1924, thì một đám máy đèn lại nồi lên vì vẫn dè dặt. Từ trước đến nay, Nhật vẫn cho dân trong xú di-cu sang Hoa-kỳ nhiều. Từ 1908 thì việc di-dân do bát đầu làm cho Hoa-kỳ lo ngại vì sợ sẽ có ảnh-hưởng về mặt kinh-tế không hay cho người Mỹ. Nhật đã điều định và nhận theo một vài điều hạn chế. Nhưng đến 1924 thì việc di-dân bị đình hẵn vì luật cấm người Á-châu di-cu sang Mỹ. Đạo luật này, Nhật vẫn coi là làm mất cảm-tinh giữa hai nước. Cuộc giao thiệp Nhật-Mỹ từ đó vẫn bị một phần ảnh-hưởng về điều luật này.

Hai nước đã cố gắng điều định để sửa đổi lại tình thế do và có lẽ cuộc điều định do đã có thể có kết quả nén đến 1931 không xảy ra việc Nhật lấy Đông-lam-tinh (Mãn-châu).

Vec nay đã hoàn cuộc điều định và càng làm cho người Hoa-kỳ thêm ngờ vực đối với người Nhật. Bắt đầu từ việc Đông-lam-linh, thi hai nước mới bắt đầu đi theo hai con đường trái ngược hẳn nhau. Tuy các nhà cầm quyền hai nước vẫn cố gắng để làm cho giờ lại thân thiện, nhưng có nhiều việc bắt nạt đã làm cho sự cõi găng của họ thành ra vô hiệu. Như hồi 1934, khi M. Hirota gửi bộ Ngoại-giao Nhật dã tò ý muốn cho cả hai nước đều xét lại tình thế một cách hợp lý hơn, M. Cordell Hull dã bằng lòng và tinh thết dã có vẻ hơn trước.

Đoạn cuối cùng của cuộc Trung-Nhật chiến tranh

Mọi việc mưu hòa giải giữa Nhật-Mỹ đã đều trở nên vô-ích và đến 1937 khi xảy ra cuộc Trung-Nhật chiến tranh phát sinh từ Lu-cầu-Kiều thì mối ngờ vực của Mỹ đối với Nhật càng tăng thêm. Chính về dịp này, các lời kháng nghị của Hoa-kỳ với Nhật nhiều khi rất hăng hái, kịch liệt vì Hoa-kỳ cho rằng quyền lợi của mình ở Tàu bị nguy ngập. Nhật thì vẫn giữ thuyết là vẫn trọng quyền lợi các cường quốc nhưng chỉ vì sự cần thiết về chiến tranh bắt buộc mà thôi. Đến lúc xảy ra việc pháo-thuyền «Anny» của Hoa-kỳ bị đánh đắm hôm 12 Décembre 1937, Nhật vẫn chịu hết cả trách nhiệm tuy không có ý gây ra và nhận giả hối các số bồi thường về sự thiệt hại của Hoa-kỳ. Nhưng dù luận Mỹ vẫn không khồng khởi sinh ra ác cảm với Nhật từ đó.

Sau đó ít lâu, Tông-thống Mỹ Franklin Roosevelt lại hành động một cách thân thiện đối với Nhật và phái chiếc tuần dương hạm Mỹ «Astoria» chở di hài của đại-sư Nhật Hiroshi Saito về nước. Hành động này làm cho cả nước Nhật đều phải cảm động nhưng vẫn không thể làm cho hai bên hồn hồn lẫn nhau được. Người Mỹ vẫn rất ngờ vực về các ý định nhất Mỹ-châu và Á-châu trước kia vẫn thân thiện và kính trọng lẫn nhau đã thành những địch-quốc.

Thái độ của Hoa-kỳ đã tố rõ bằng một cuộc đe nén về kinh-tế đối với Nhật càng ngày càng mạnh thêm và bằng những lời tuyên bố cùng những hành động kế tiếp để ủng hộ bên đối thủ là chính-phủ Trung-Khánh do Tưởng-giới-Thạch đứng đầu. Cứ mấy tháng lại thấy báo tin về một việc Hoa-kỳ giúp Trung-Khánh về mặt tài chính và binh bị, cho Trung-Khánh vay tiền hết lớp này đến lớp khác.

Bước sang năm 1941 thì tình hình giữa Nhật và Mỹ dã rất nghiêm trọng. Một điều ta nhận thấy là cả hai bên đều cố hết sức điều đến phút cuối cùng, nhất là về bên Nhật đã nhiều lần tỏ ra một thái độ rất nhân-nại để tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn giữa hai nước. Nhưng tình hòa hiếu, thân-mật giữa hai cường quốc cách nhau bằng Thái-binh-duong trong 90 năm nay, cuộc giao dịch thương mại càng ngày càng mở mang giữa Nhật và Mỹ và những công phu điều-dịnh để giải quyết hết những vấn



Ảnh của hảng Domei

Một toán quân Nhật đổ bộ ở Pointe Victoria

dè xung đột về Viễn-dong sau cùng đều không thể cứu vãn được hòa-bình. Cả những sự cố gắng của các nhà ngoại giao đại-tài của Nhật và Mỹ gần đây như đồ-tộc Nomura đại-sư Nhật ở Hoa-thịnh-dốn và M. Joseph Grew đại-sư Hoa-kỳ ở Đông-kinh đến nay đã thành ra công dã tràng xe cát bờ Đông! Từ ngày 8 Décembre đến nay hai cường quốc vẫn minh nhất Mỹ-châu và Á-châu trước kia vẫn thân thiện và kính trọng lẫn nhau đã thành những địch-quốc

Nhân tiện xin nhắc lại dưới đây những con số về xuất nhập cảng giữa Nhật và Mỹ trong sáu năm gần đây, những con số đó đã tỏ ra rằng việc giao dịch giữa hai nước rất là quan hệ và cuộc chiến tranh Thai-binh-duong dẽ iai tai bo cả hai bên về thương mại:

Số xuất cảng của Nhật: 1932 sang Mỹ 445.147 (ngàn yens) trong 1.408.991, đến 1936 thì lên tới 594.252 trong số 2.692.976 và 1937 là 639.428 trong số 3.175.418. Số nhập cảng vào Nhật: 1932 của Mỹ 509.874 trong số tất cả là 1.431.461, 1936 của Mỹ 847.490 trong số 2.763.681 và 1937 của Mỹ 1.269.542 trong số 3.783.177. Thế là Hoa-kỳ vẫn mua từ 1/3 đến 1/5 số xuất cảng của Nhật và bán cho Nhật dẽ 1/3 số hàng nhập cảng của Nhật. Về số nhập cảng của Nhật thì Nhật mua của Hoa-kỳ bằng số hàng mua của khối các miền Á-châu.

Cuộc giao dịch lớn lao đó ngày nay đã bị đình trệ hẳn.

HỒNG-LAM

THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

236 Đường Cửa Nam Hanoi

Thuốc bắc, thuốc dầu. Vừa rẻ! Vừa ngọt! Đồng bào chư Tân! Hãy xin chiếu cố.

TÂN GIA BA

phòng thủ như thế nào ?

Hiện nay, mạc-đích tấn-công của quân Nhật ở Mật trấn Mâ-lai là Tân-gia-ba. Có ngày Tân-gia-ba bị phi-quân Nhật ném bom tới 7 lần hay 16 lần.

Coi vây trường chằng cần nhắc lại, người ta cũng đã thấy rõ sự quan hệ của Tân-gia-ba như thế nào rồi.

Nó là cái chìa khóa của Anh để mở các cửa ngõ ở Viêng-dong và Thái-binh-duong, và người Nhật cho nó là một bức tường chắn ngang trước nam-tiền của nước Nhật.

Có thể nói rằng ai có Tân-gia-ba là có Thái-binh-duong. Tân-gia-ba quan hệ như vậy, nên trước đây, một vố quan eo cùp người Anh đã tuyên bố trước nghị viện Anh rằng :

« Lịch sử nhân loại một ngày kia sẽ định đoạt ở Tân-gia-ba »

Một địa-diểm quan trọng như vậy, lẽ tất nhiên là nước Anh phải lo phòng thủ.

Trong khi lết cả thế-giới đến chín ý đến Tân-gia-ba, và ngóng đợi cái số phận của quân cảng đó, trường ta cũng nên biết qua về công cuộc phòng thủ của người Anh tại Tân-gia-ba.



Ảnh của hãng Domei

Một chiếc tàu chở quân Úc-đại-lợi sang Mâ-Lai tiếp ứng quân Anh - Ảnh chụp khi tàu sắp cập bến

chừng một hải lý ruồi. Đảo Tân-gia-ba rộng độ 560 cây số vuông. Thủ phủ là một thành phố lớn ở về bờ bắc phía nam, cách chỗ giáp giới bán đảo Malacca độ hai mươi cây số, tên cũng gọi là Tân-gia-ba.

Về phía nam đảo Tân-gia-ba và cách Tân-gia-ba rất gần, có một hòn đảo nhỏ tên là Blakang-Mali.

Từ lâu, người Anh đã đặt các trọng pháo ở bờ biển phía nam, gần Blakang-Mali, để phòng thủ thành phố, và quân cảng Tân-gia-ba, cùng các xưởng chứa lầu bè, các kho chứa súng đạn. Nhưng sáng ống đài ở gần Blakang-Mali tối nay đã cũ kỹ rồi, nhưng mới đây người Anh đã sửa sang thay đổi cho được hợp thời, một cách rất hoàn bì.

Ngoài ra, tại ngay đảo Blakang-Mali, người Anh đã lập một kho chứa dầu săng rất lớn, để Hải-quân dùng.

Có một đường xe lửa nối liền thành phố Tân-gia-ba với thành phố Johore.

Về phía tây đường xe lửa là một căm rùng rậm thâm thảm không thể nào lọt qua. Cách đường xe lửa đó bốn hải lý, về phía đông trước cũng là rừng sâu bụi rậm, sau được người Anh cho phá hoang di một cách rất công phu tỉ mỉ, thành hẳn một vùng quang rộng, và lập tại đó những xưởng máy, những bến tàu, những xưởng lò, nhà máy điện, các nhà ở, các công sở, các nhà chứa nước uống, và những kho chứa dầu sango làm

ngầm dưới đất, dù trái phá bắn hay lạc đạn ném xuồng cũng không hề gì.

Từ năm 1928, người Anh khởi công lập một bến tàu nội, tốn phí tới bốn triệu anh-kim. Bến tàu nội này dài 305 thước, rộng 40 thước, có thể dang cảng một lúc hai chiếc tàu chiến trọng tải 50.000 tấn, mãi tới năm 1938 mới hoàn thành.

Ở phía dưới bến tàu đó, có một xưởng chứa dầu nồi lớn nhất hoành cầu, có thể dang được nhữ g chiến đấu hạm 50.000 tấn như chiếc Hood hay chiếc Nelson. Xưởng chứa dầu này tốn phí mua một triệu anh-kim, làm tại Walkend từ tháng Novembre 1926 tới tháng Mai 1928 mới xong.

Tân-gia-ba có một dải bờ và tuyến điện không lô luon luôn thông tin với Luân-dôn.

Mấy năm trước đây các kho chứa dầu mazout ở Tân-gia-ba có một triệu rưỡi tấn nêu là một số dầu có thể dùng cho một hạm đội lớn đang trong nưa năm trời. Nay số dầu chứa lại tăng lên nhiều nữa.

Không quân chiếm một chỗ quan trọng trong enafe phòng thủ vỹ đại ở Tân-gia-ba.

Về phía đông các xưởng máy độ 7 hải lý, cách một con sông lớn có cầu bắc qua, có một khoảng đất rộng 240 mẫu tây, trước toàn là rừng hoang cây rậm, nay đã bặt quang di thành một trường bay lớn rộng vô cùng. Về phía đông trường bay, cách cửa vào eo biển giáp Malacca độ 7, 8 hải lý có một dải nhô ra ngoài biển, là dãy mây Changi.

Gấp bờ biển chỗ này lại có lác dác mây hòn đảo nhỏ?

Các cơ quan phòng thủ như súng cao xạ, súng trái pháo giữ bờ biển v.v... đều đặt như năm mọc ở Changi và các đảo nhỏ đó.

Trong miền duyên hải ở các trấn Changi và Be-dock, dừa, cao su, và rừng cỏ mọc san sát um tùm,

thỉnh thoảng lại điểm một vài gó, đồng và đồi nồ Dưới lán có cây xanh tốt đó, và bên những gó đồng ngần ngang, có nắp những súng trái pháo không lồ lòng rộng 450 ly, thân dài 18 thước và bắn những viên đạn nặng tới 1.500 kilos.

Những khâu súng lớn lao này đều đặt trên đường sắt có thê rời từ chỗ này ra chỗ khác rất dễ dàng, và đặt ngay từ năm 1928.

Năm 1936, người Anh lại lo tăng chỉnh việc phòng thủ Tân-gia-ba rất gấp, đặc thêm nhiều hứ trái pháo kiều mới lồng 340 ly. Hàng mấy chục đòn thòn phái rời đi nơi khác để nhường chỗ cho trường bắn và tránh xa vòng nguy.

Quân đội lục binh thi đã räll wanh, mới đây chính phủ Anh lại đưa thêm nhiều quân Úc đại lợi tới, để củng cố thêm sự phòng thủ.

Rất lại, Tân-gia-ba được phòng thủ kiên cố quá sức, để nỗi nhiều nhà quản sự chuyên môn đã cho rằng về mặt biển, Tân-gia-ba là một quân cảng bất khả xâm phạm; địch quân chỉ có thể công kích từ mặt biển xuồng, nhưng mặt ấy đã được phòng thủ vững vàng lắm rồi.

Tuy nhiên, có tin quân Nhật đang tiến từ mặt bắc xiang, chí còn cách mấy chục cây số là tới Tân-gia-ba.

Chẳng hay công cuộc phòng thủ ở Tân-gia-ba có được công hiệu như ý muốn của người Anh?

Ta hãy đợi...

VĂN-HÓE

Muốn được chóng giàu
mua vé xô sô Đông-pháp



TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XÚ BẮC KỲ, AI LẠO VÀ MIỀN TÂC TRUNG-KỲ

Etablissement VĂN HÓA — số 8, phố Hàng Ngang — Ha
Có bán thuốc Vạn Bảo danh tiếng chữa bệnh liệt dương. Thé cho dan ông, dan bà khac

MUỐN HẠ THỦY MỘT CHIẾC THUYỀN

ĐẢO Ở KHẮP
THÁI - BÌNH - DƯƠNG

phải giết một mạng người

Trong dân đảo Owa Raha rã khơi trên những chiếc thuyền mỏng manh, ta sẽ sợ và lo thay cho họ. Sóng to gió lớn, chiếc thuyền như một chiếc lá bị một giòng nước lôi cuốn, lúc vút lên như một mũi tên rồi lại bỗ xuống như muốn rẽ nước mà đâm thẳng xuống đáy bờ. Ta sẽ tấm tắc khen họ là can đảm, phục họ là những tay vượt bờ vò song nhưng có biết đâu tinh can đảm ấy, chỉ mạo hiềm ấy, họ đã vì lòng tin tưởng mãnh liệt mà có. Họ tin rằng chiếc thuyền của họ là chiếc thuyền thần tài sống teo giá cả họ có kè vào đâu. Vả lại tình lo xa đã nhắc họ cúng lě thần bờ trước khi ra khơi. Họ đã dứt cho thần bờ nào dầu cau, hoa quâ, thịt nướng và hàng đầu vò ốc, vò trai là những lě vật mà thần bờ rất thích. Khi các ngài đã nhận lě vật rồi thì các ngài sẵn lòng phủ hộ che chở họ tại qua nạn khói dù ở đâu sóng hay ngọt nguồn, lúc xuống ghềnh hay khilên thác. Nhưng những thần bờ khô tĩnh lầm: thuyền nào cũng phải đóng theo khuôn khổ, kích thước đã định, nếu không thi chỉ những người chán đời muốn tự tử một cách chắc chắn là đám chèo

thuyền ấy. Ai mà chẳng muốn sống mà ở với vợ, với con nên dân đảo Owa Raha rất thận trọng trong công việc đóng thuyền, nhất là chiếc thuyền. Trước khi khởi công đóng một chiếc thuyền họ thường mở hội linh đình



Một lối đánh phản rieng
tặng các cô « lân-thời »

tốn kém. Đóng một chiếc thuyền không phải là một « chuyện chơi » nhưng là việc tôn-nghiêm kéo dài hàng năm. Đối với chúng ta săn cá bão, cua, đục, búa, đó là một việc dễ dàng nhưng đóng một chiếc thuyền: ngài là hội viên trung thành của một đảng « Ông phu »

dân mà dò làm còn sợ sài thật là một công việc khó khăn. Họ làm thế nào mà xé những dây gỗ ra thành tấm ván bằng những chiếc rìu so sài. Họ cầm cuộn dēo tung miếng một cho đến khi thành những tấm gỗ săn sùi. Không có bào, họ đánh lấy những mảnh vỏ trai, vỏ sò sác để « bào ». Không có đinh họ ghép những tấm ván lại rồi buộc chặt bằng những dây bằng mây. Họ di kiển một thứ hạt đèn để đập dập nhào với nước thành một thứ bột nhuyễn. Họ dùng thứ bột nhuyễn ấy để gán tấm nọ vào tấm kia. Sau tháng sau bột nhuyễn mới khô, dán lại như dà, lúc ấy những mảnh thuyền gắn chặt với nhau hon là ghép bằng đinh sắt hay « bù loong ». Họ bèn cắt dứt những sợi dây mây và bắt đầu tô điểm trang hoàng chiếc thuyền: họ nạm vào hai bên cạnh thuyền những mảnh vỏ trai, vò ốc trâm màu óng ánh, họ chè lạt trước nhô thành những túp cắm ở mũi và dằng đuôi thuyền. Họ cầm đòn bùi con gáy không được bén mảng đến chõ đóng thuyền vì họ sợ làm phật ý vị thần che chở cho chiếc thuyền: ngài là hội viên trung thành của một đảng « Ông phu »

chiếc thuyền đã hoàn toàn đóng xong, họ hi sinh một mạng người lấy máu làm lễ hạ thủy. Sau cuộc lễ, chiếc thuyền mới được nhận là của công trong bộ lạc và chỉ dùng để di chinh phục các dân đảo khác hay là dùng trong những cuộc du lịch ngoại giao.

Chọn được ngày tốt, tang táng sáng hôm ấy, chiếc thuyền thần lần đầu lướt trên sông ra khơi. Hai bên mạn thuyền, hai hàng « chiến sĩ » chèo đều và nhanh như máy; những bắp thịt ở cánh tay nỗi lèn như những chiếc thường; những bộ ngực ưỡn ra, phồng lên để bít thở giờ bê. Vì pháp sư đứng dâng lái, bằng một giọng oang oang khuyến khích những tay chèo; viên tướng chỉ huy cầm ván mệnh cả thuyền trong tay, đứng thẳng dâng mũi; tầm mắt phóng ra xa, dăm dăm nhìn về phía đảo mà thuyền sắp tới. Khi thuyền gần đến đảo, họ nhẹ bỏ sún chèo và cùng cất tiếng hát

xông xáo¹ lên trước vì trong lúc bắc tường đã dè chán lên một nơi vắng vẻ không có một bóng người thì, « put » chiếc tên vút ra: bác vè với ông già

một rõ. Những bộ mặt đầy sát khí nấp trong bụi rậm dần dần tươi lên: họ đã nhận rõ những câu hát vui tinh thần thiện. Tất cả ra khỏi bụi rậm vừa nhảy vừa hát để đón những vị khách đã không quan sòng gió vượt biển đến thăm.

Chiếc thuyền thần đã ghé sát vào bờ, tiếng hát nhở giò đưa vào nghe một ngày

Ai đã đau khổ vì yêu
Ai đã khóc thảm tời trong bỗng tối?
Ai đã hạnh phúc bay qua hay
không giữ nổi? Hãy đọc một tác phẩm
kết tinh của Lê-vân-Truong.
NHƯNG THIỀN TÌNH HÂN

Các bạn sẽ thấy lòng mình trên trang giấy. Sách in rất mỹ thuật - giá 05\$.

NÀNG

Nàng, một cuốn tiểu thuyết mà Lan-Khai đã dám nhận là hay nhất trong số các tiểu thuyết của tác giả từ trước đến giờ. Lan-Khai đã nói: « Nàng là một thiên tam sự của một nhân vật trưởng trọng hay là sự diễn tả của cảm tình bão táp, tội thực khó thể phân biệt. Cố điều tôi biết đích áy là tôi đã mang nó trong tôi ba mươi năm nǎm trời nay - giá 05\$.

Hai cuốn đều do Hƣong-Son
97, h้าง Bông Hanoi, xuất bản



Những chiến sĩ nâng chiếc thuyền thần vừa đi vừa hát

nhời mà nói cho vua lòng nhau. Bởi những lời nói trên mà đã làm vua lòng các ông chủ đảo nêu các ông có bao nhiêu của ngon vật lạ đem ra thế khách cho kỳ hét.

Những ngày các ông khách ở chơi trên đảo là những ngày yên tĩnh nhất, nhảy múa bao bối. Sau khi nhận ra rằng da dày da nồng-nặng có vẻ ý ảch vì ăn nhiều, những bộ giò đã rời rạc vì nhảy nhiều, những ông khách qui xin phép ra và sau khi đã tö hết lời cám ơn và họ thè nào cũng có phen tái ngay.

Tren đường vè họ còn vui vẻ hồn lúc ra đi vì công cuộc ngoái-giao đã kết quả mỹ mãn. Về hòn đảo, họ kéo thuyền lên bờ để dưới bóng một cây cổ thụ vi họ sợ ánh nắng như lửa đốt sẽ làm nứt vỏ thuyền.

Đêm hôm ấy một trận bão nồi lên — những trận bão như thế thường nồi lên bất thịnh trên những bờ miền Nam. Một luồng gió mạnh cuốn dòi cả cây, cây dòi dèn chiếc thuyền thầm vỡ tan tành.

Bão ngọt, họ chỉ dành ngồi ngâm ngùi ngắm những mảnh thuyền rái rác. Họ cho là đã phai một lối gỉ đối với thần bể: những lát không được hậu hĩnh hay là chiếc thuyền đã phải via một người đàn bà trong khi còn dang đóng giờ.

TÙ-LUYỆN

Phòng tích con chim

Khi đây hơi, khi tue ngày, chán com không biết đổi, ăn chậm-laz, bụng vẫn bình bình. Khi ăn uống rồi thì hay ợ, (y hơi hay q' chưa). Thường Khi tue bụng khó chịu, khi đau lưng, đau ran tay vai. Người thường ngao ngáo và mệt mỏi, buồn bã chân tay, bị lúu nấm sáu vàng, da bụng dày. Còn nhiều chứng không rõ xisted chí một lần thấy đỡ chút khởi khỏi ngay.

Lienda bén uống 0p.26
Lienda bén uống 0p.45

VŨ-DƯNG-TÂN

Ấn thi kim tiễn năm 1936
275 bis Lachir y, Haiphong



Đại-ý phát hành toàn tỉnh Hanoi, An-hà 18 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi. Đại-ý phát hành khắp Đông-duong, Cố lúu 100 đại-ý
hàng các lán Trang, Nam, Bắc-Kỳ, Cao-ma và Lào có tree cái biển tròn.



Gia truyền thân dược



Người lớn, trẻ con ho
cố đờm nhiều-chỉ ngâm
một lát-thông long đờm
giá chita hoan khói ngay
Bao fo uống 4 bón: 0p.30
Bao bé uống 2 bón: 0p.15

Hồi ở các nhà ĐẠI LY
PHÒNG TÍCH CON CHIM
Khắp Trung-Nam, Bắc-Kỳ

Sách mới

đáng để vào tủ sách gia-dinh cho nam nữ thanh-niên làm một vật quý, vì chẳng những văn viết đặc-sắc, chuyện lại bi-ai mà đến nhân-vật trong chuyện lại là một bài học luân-lý về tình mẹ con, chồng vợ và bè bạn... Nữ sỹ Phạm-le-Oanh thật sự là đáng là một bức e-thê-phiet trâm-anh, có học thức dày dì cao chót Hán nên mới viết nổi cuộn:

« TÌNH LUY »

mà cái tên có khi tưống làm là chuyện tình-ai-tâm thường song có đọc moi-biết là hay nhất tết thuyết hiện nay (1). Vậy xin giới thiệu cùng độc-giả T.B.C.N,

(1) Cuốn Tình luy in mực màu, giá: 0p.50 do Nhật-Sam Thư-quán xuất-bản.

SÁCH MỚI THÁNG NÀY: Pho tượng Thần

Truyện Trinh thám của Thanh-Dinh

Một quyền iron bộ. Thuật rõ rà khi các bạn sẽ biết rõ rõ của Sầu Mạnh. Ai là Sầu Mạnh thật? Mái Sầu Mạnh thời sau lại bị Sầu Mạnh già trói, ống tiso, lấy bài đồ dango. Các bạn sẽ thấy một vụ án mang rất lý kỳ và ghê gớm. giá 0p.85.

VÂN-QUANG BÔNG

của Thành-Bình

Một quyền iron bộ. Thuật rõ rà khi nhà Minh biến loạn, Họ Mân cầm quyền và vì thấy là của các tay kiêng khía trong cáo đối với Khang hi-đế, Ông-chinh-Hồ, Kiến-long Đế và thuận tri 05-v.v. Bác nó các bạn sẽ rõ vì sau có những bài Giang-Nam hét hiệp, Bát quái hiệp, Thiên địa hội, Đề quang kiêm ai v.v., 0p.60

NHÀ XUẤT BẢN:

Bảo Ngọc Văn Đoàn
67 Neyret, Hanoi — Tel. 788

Các nữ thi nhân đời Đường

Như bài trước đã nói, trong đời nhà Đường các nữ thi nhân dù không có nhiều nhưng vẫn kế-tiếp xuất hiện trên thi đàn, đời nào cũng có, thậm chí đến các kĩ-nữ ở xóm bình-khang, các cung nhân ở trong cung-cẩm, nhiều người cũng có thi tài và có nhiều giải thưởng. Những hàng thi nhân ấy, đều là do hoàn cảnh đã gây nên.

Trước hết nói về các cung nhân. Luôn trong một thời kỳ, giang-sơn nhà Đường, do hai mươi Võ-hậu và Vi-hậu kế-tiếp chinh-quyền, hai vị nữ chủ ấy đều ham thích văn học và cũng ra sức để xướng văn học. Theo sự thi hiếu của người trên, các phi-lâm, cung nữ cũng đua nhau học làm thơ, mang được tỏ tài, may ra được lượng trên thường thức, cầu chát vinh-quang. Những thơ ấy chỉ là dòn ý người trên tóm-nhập lời chúc tụng xung dương, chẳng chát giá trị, duy có những người bị thất sủng hay duyên phần hâm-hiu, cảm thuong thần-thé, không cùng ai bày tỏ, đã tỏ ra bằng những bài thơ đầy giọng đau xót chua cay, mới thấy cái chân-tinh-tinh và có ý vị. Như Giang-Phi cô lối bi giáng dày vào lãnh-cung. Một hôm vua Cao-tôn sực nghĩ đến, xiết bao thương nhớ, muốn lại triền vè cung, nhưng e ngại Võ-hậu không dám triều nura, liền gửi cho phái một viên trùm châu. Thấy vậy phái lại càng đau xót, từ chối không nhận và làm bài ta-on cho trân-châu, lời lẽ rút sá oán:

Quê diệp song mi cửu bát miêu
桂葉雙眉久不描

dà gửi cho dây, rồi cũng có ngày trở về, ăn-ái lại càng thêm đậm-thắm. Nghĩ lần thẩn như thế rồi viết mấy câu thơ, ngầm bỏ vào một chiếc áo. Việc làm vẫn vo và vụng-trộm ấy, không ngờ lại lọt đến tai vua. Vì sau đó có một người lính nhận áo được bài thi ấy đem trình chủ súy. Cho là sự lạ, chủ súy tâu về triều, vua Hy-tôn cho tra xem ra được chính người cung nữ đã viết bài thơ ấy, không những tha tội, lại dem gá ngay cho người lính được áo. Bài thơ như sau này:

Ngo chúc chế bào đà
玉燭製袍夜
Kim đao a thủ tài
金刀呵手裁
Tỏa ký thiên lý khách
鐵寄千里客
Tù tâm tòng bất khai
鎖心總不開

Dịch:

Dưới duốc ngọc cái đêm may
do
Cầm kèo vàng mành bao cát
pha
Khóa rót gài khách phương
xa.
Lòng này cũng khóa bao giờ
mở ra.

Ý-thơ: Chỉ là một ý nghì
vẫn vơ của cái thân thể
không được tự chủ, ngô cho
người nào được áo biết:
sự may áo là thể, người
cắt áo là thể. Sau khi đã
khó kín gài cho người ở xa
ngân dặm, tần lóng này cũng
khó kín, không bao giờ lại
mở lồ cùng ai.

SƠ-BẢO

PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

Y-sý NGUYỄN-HIỀN-MÁO

Nguyễn y-sý nhà thương đau mắt Phnom-Penh

Nguyễn y-sý nhà thương đau mắt àt Hanoi

Nguyễn phụ-giáo về khoa đau mắt tại trường Y-khoa

Đại học Đông-đường. Ngày nay cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGÓ TRẠM

267, Rd. Henri IV Ormeau Hanoi — Giá: 1.772

PKHAR-KÉ - BOGUI

Tâm-lan-khò

Người ta sống ở trên đời có tám cái thú: một là có một cái má to cho tè tiến ông cha, hai là lấy được vợ hiền, ba là sống lâu trăm tuổi bạc đầu râu, bốn là đong con nhiều cháu, năm là giồng giọt dễ đám chồi này lộc được nhiều heo lợi, sáu là có nhiều của cải tiền ròng bạc bè, thóc dày huân nhứn huân nhỏ, bảy là được anh em yêu kính nể vĩ, tám là được học thông thái uyên-súc. Nhưng cũng có người không biết lấy một trong đám tám cái thú ở đời ấy. Thật là những người Tám lan khò, đội cái tên Pkharké-boogi.

Mine - Ran Kouï là một người Tám lan khò. Cả gia đình cũng hắt hủi chàng. Nhưng Mine Ran một hôm cũng gặp một người con gái, nàng Kyou-Si. Chàng yêu Nàng và Chàng được Nàng yêu. Nhưng những người Tám lan khò không thể lẩn tránh được Sô Mệnh, và Kyou-Si phải trả ráo ráu cuộc gặp gỡ với Mine-Ran: công việc hỏng bét cả, gia-súc theo đuổi nhau chết, ruộng nương không thể gặt hái gì được.

Một sáng kia lúc trời dậy, Kyou-Si không thấy người thương bên mình nữa. Minou-Ran đã đi mất, để lại cho Nàng vội vén có một phong thư, nói Chàng đã quyết tâm rời Nàng mặc dù vẫn yêu Nàng rất mực, vì chàng biết không thể đem lại cho Nàng được cái gì.

Đọc thư, Kyou-Si khóc lóc thảm-thiết, vì Nàng yêu Minou-Ran hơn ai hết, hơn cả chính

Nàng. Nàng sinh thù ghét của cái cá Nàng, Nàng đem chia cho kẻ nghèo rồi di hồn xa chே Nàng đã sống.

Lúc qua cánh đồng, Nàng khóc và thầm nghĩ: «nếu ta có đủ thóc gạo để phân-phát cho tất cả những kẻ đói, dù tiền bạc để chia khắp cho tất cả những người cần, thì trân gian hồn không còn cảnh khổ nữa ».

Nàng đang mơ mèo bỗng thấy trước nàng một chàng trai trẻ đẹp dẽ khỏe mạnh, đầu đội vòng hoa có cài mấy bông lúa, cười một con bò vàng óng. Chàng đong con bò và nói với Kyou-Si:

— Nàng hối, yêu ta đi! Làm vợ ta nhé!

Nàng liền trả lời:

— Ta yêu một anh chàng Tám lan khò. Ta không thể yêu ai ngoài anh chàng ấy. Nhưng nếu chàng dây muồn cầu thân thì chúng ta kết làm anh em.

Và hai người làm lễ kết nghĩa theo phép trong nước. Cán đầu ngón tay lấp mao viết tên họ vào vật áo rồi xé ra trao lẫn cho nhau, mỗi người cất kí vào bọc rồi chia tay.

Kyou-Si mệt là cả người, tim vào một thời ruộng dè ngồi. Nàng ngã lung tròn mặt đất, và ngủ thiếp đi. Một ông cụ già, mặt da mồi,

tóc như bạc, cuồng bò vàng, hiện ra trong mộng, nói:

«Ta là người trai trẻ cuồng bò mà người dã gặp và kết làm anh em đây. Ta chính là Thần Đồng Ruộng. Ta đã hiều rõ cái chí nguyện của ngươi. Ngày cầm lấy túi gạo này. Nhà ngươi rồi đây ăn đi bao nhiêu thì túi lại đầy bấy nhiêu, bao giờ cũng như nguyện».

Nói rồi, ông cụ biến mất. Và Kyou-Si cũng tỉnh giấc.

Nàng cầm lấy túi gạo ai dè bên cạnh và lai len đường.

Đến cuối quãng đồng, một quả núi đứng sừng sững chắn ngang. Nàng trèo lên núi. Trên ngọn là một khu rừng rậm. Giữa rừng có một túp lều, ngồi trước lò lửa cháy đỏ hồng, một người tiêu phu trê



dẹp đang coi một nồi nước lă đang sôi.

Kyou-Si liền chào người tiêu phu và hỏi:

— Thế rồi ông bồ gi vào nồi nước dun sôi này?

— Tôi còn biết bỏ gi vào đấy được, vì tôi chẳng có thóc gạo gi cả, ngô khoai cũng không.

Kyou-Si mới vào hòn trong lều và lấy trong bì ra một hạt gạo bò vào nồi đó. Từ thì nồi đầy nứt những con; Kyou-Si và người đàn cùi xó ra ăn, lấy làm hì hả jām.

Ăn xong, người tiêu phu nói:

— Nàng hối, yêu tôi! Vì chúng ta sẽ là vợ chồng.

— Tôi không thể yêu chàng được, Kyou-Si trả lời — Tôi yêu chồng tôi, một anh chàng Tám lan khò nhưng nếu chàng dây muồn kết thân, tôi sẽ làm em gái chàng.

Người dồn cùi thuận lời và hai người làm lễ kết nghĩa. Chàng may chốc, bối tối ra xuống che phủ nàng Kyou-Si trong giấc điệp.

Ông cụ già, mặt da mồi, tóc nhu bạc, cuồng bò vàng óng, lại hiện ra trong mộng.

Khi Kyou-Si tỉnh giấc, Nàng



chạy vội đến niu áo, bà cố trách yêu chàng dã nở tâm bò nàng mà đi. Rồi Nàng bắt chàng thề không bao giờ còn bồ Nàng nữa. Mino-Ran và Kyou-Si từ đây dệt những ngày vắng, phát ăn phát uống cho những người nghèo khó.

Nhưng một hôm Kyou-Si thiếu tiền lẻ, phải nhờ chồng đem nàng sang tinh bén cạnh dời. Đưa cho chàng mấy thỏi vàng, Nàng nhẹ chật luôn một lúc ra thành tung, miếng nhỏ dè dặt lấy tiền đồng ngay môt lán, dè «chàng khỏi phải sang tinh bén cạnh luôn, dè em ở nhà có một mình em buồn».

Anh chàng Tám lan khò des vàng vào mình lừa rồi lên đường. Chàng phải qua một cái suối mọi khi sét nhò và chẳng sâu là mấy tí, nhưng một trận mưa rào đã làm sâu rộng vô cùng. Chàng dầm gỗ làm cầu đi qua, thả lừa xuống nước định dắt sang bên kia bờ. Đến giữa giòng, nước cuốn mạnh quá, lừa và chàng cùng theo và chìm ngimb đầu mặt... vì chàng là Tám lan khò.

Chàng thất vọng và buồn bực vô cùng, kêu lên rằng: «Trời hối trời lý nào đòi ta

Zinh thám

|| NGƯỜI THIỆU NỮ KÝ ĐỊ

bộ trinh thám kinh dị bí mật nhất của Nguyễn - ngọc - Cầm.
Trên 100 trang giá 0p60.

2) CỨU ĐẦU SƠN vở hiệp kiếm thuật tiêu thuyết của Hải Băng. Hành động ngang tàng ghê gớm của môn đồ Thiếu lâm tự. Trên 100 trang 0\$60. Còn rất ít: SON ĐỒNG NỮ HƯỚNG MÃ (võ hiệp) của Hải Băng, giá \$60. Đã ra hơn 40 thứ sách cũ các loại. Hội catalogue. Thư, mandat dë: Á CHÂU XUẤT BẢN CỤC 17 ÉMILE NOLLY - HANOI

Cứ vờ-duyên như thế này mãi. Ta đã làm vợ ta đau khổ lắm rồi. Nếu vận nhất lần này ta không tìm thấy vàng cho nàng thì ta cũng chẳng thiết sống làm chi».

Chàng nhảy xuống nước, lặn và chìm nghỉm... theo nàng... vì chàng là Tâm-lan khôn khéo.

Ở nhà Kyu-Si chờ Mino-Ran người thương của nàng nòng cǎ lồng, sốt cǎ ruột. Sau cùng lợ so không biết xảy ra sự gì đến Chàng, nàng phải tự mình đi tìm Chàng.

Khi tới bờ suối — suối chỉ còn là một giài nước mảnh nhỏ — nàng nhận thấy đồng vàng và xác chàng. Nàng khóc, nàng khóc, nàng khóc anh chàng Tâm-lan khôn của Nàng, và cùng với Chàng — tất cả những kẽ Tâm-lan khôn trên trần gian.

Rồi khi lực tiêu mòn vì khóc nhiều, nàng ngồi sập xuống, khóc mà chết...

Người đời sau gọi Suối nước.

mắt là dài suối nguồn từ nước mắt nàng Kyu-Si khéc anh chàng Tâm-lan khôn. Nàng vẫn thả giòng nước mắt xuống chơi với người anh kết nghĩa Đồng-Ruộng, nhuần trói dề mong hóng lúa dài, cứ giúp những kẽ Tâm-lan khôn một vài phần. Và mỗi khi có một anh chàng Tâm-lan khôn nோ đến than thở bén bõ suối và nோi cơ cực và nằm ngủ thiếp đi, một thiển phu ván toàn trắng sẽ hiện lên trong mộng, cùng khóc với anh ta và an-üi:

— «Hãy mực nước suối này mà uống: nó trong rất mực vì nó khởi nguồn từ nước mắt khóc những kẽ đau khôn. Uống vào thiền nோi nỗi khôn sẽ dẹp đi, và anh sẽ yêu quý những kẽ đau khôn như người dân bà, mà nước mắt đã làm thành suối này, đã yêu họ và thương họ lúc sinh hình vậy.»

LÉ-QUANG

Nên đọc Báo-Mới

BÀN BÀ LÀ 1 BÔNG HOA THƠM TRONG GIA - ĐÌNH

Vậy quý bà quý cô muốn lúc nào bồng hoa đón cũng được tươi thắm để bão-dâng cho hạnh-phúc gia-dinh, thi nên đòi cho được

CRÈME MONA

Crème MONA là một thứ thuốc mủ-nhiêm để làm cho quý bà quý cô tươi trẻ mãi mãi

Crème MONA dùng sửa sáu sắc đẹp, có đặc-tính chữa được những nốt-đau-nhang, trứng cá

V.V.

Tông-phái-hành: Pharmacie Moderne 25, Francis Garnier Hanoi.

Bai-lý bán-huân: TAMDA et Cie 72 Rue Wièle Hanoi,

Có trữ-bán tại G.M.R. và các hiệu lớn

Nếu các ngài lở mắc bệnh lậu, giang mai, hạ cam, hột xoài dù có biến chứng nặng đến đâu, dù mới hay đã lâu chỉ nên đến

Đức-thọ Đường

131, Route de Hué — Hanoi

mà chia sẻ khôi-chắc chắc. Cách chữa vè sinh dễ chịu. Thuốc uống không công phật, đe uống. Ai cũng biết tiếng nhà thuốc đó, mọi nhà thuốc có thể học và kinh nghiệm lâu.

Trung-Bac chu-nhât
(Edition hebdomadaire du T. B. T. V.)

TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Teskin Annam et Laos.	6000 2326
Cochinchine, France et Colonies franquaises...	7,00 3,75
Étranger.....	13,00 7,00
Administration et Services pùbli ca...	12,00 6,00

Les abonnements partent du 1er ou du 10 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Los mandatos deberán ser establecidos en los de «TRUNG-BAC TAN-VAN», sedes en el 38 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI

CỐ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG THÁNH

Vuong-Duong-Minh⁽¹⁾

XIV

Vì sao không nên nhìn gái đẹp

QUÁN-CHI

tâm rất nhiều, chưa hề có câu nào thâu suối như vậy».

Ta xem thế dù biết tâm học của Tống-nho, lấy câu luận của Hoành-cử làm mục-thước nhất định. Hai anh em họ Trinh nói về tâm dù có hơi khác, nhưng chung quy nhà học-vấn nào cũng nhìn nhận tâm gồm cả tinh-tinh, hay tinh-tinh nằm ở trong tám.

Như trên đã nói, Tống-nho phân tinh ra làm hai: tinh-thiên-nhiết bao giờ cũng lành, tinh-khi-chất bởi người ta tệp rèn theo vật-đục cảm-dỗ, thường hay làm ác.

Bởi thế, Tống-nho đối với ả tu-duoing bên trong, lấy việc biến-hóa khi-chất làm cốt. Anh em họ Trinh, Hoành-cử và Chu-tử cũng tu-tưởng như nhau: khuyên bảo người ta phải lo nuôi nấng sửa sang khi-chất. Vì, nếu không làm sao khiến cho cái tinh khi-chất trở nên trong sạch sáng suốt, thì thiên-ly không có chỗ nào mà phát lộ ra được. Ma thiên-ly dù không phát-lộ, thì nhất thiết việc gì cũng hóa hư hỏng. Vì thế, phải trị khi-chất, đừng để cho nó bị các điều ác cảm-dỗ, ấy là một việc người ta cần bắt tay vào làm trước hết.

Về tinh, Tống-nho bảo tại cái tinh khi-chất nó động ở bên trong, mà phát ra bên ngoài, mới có những sự-mừng, giận, thuong, vui, yêu, ghét, muôn. Nhiều cái tinh phát ra bên ngoài đó, muôn được trúng với thiên-ly, không quá chừng mực, người ta phải biết cách chế-ngự nó mới được.

Phép chế-ngự thất-tinh (七情), cần để sự-giận, nén lòng dục trước nhất. Các cụ Tống-nho bảo chúng ta đừng quá nóng giận, vì quá nóng giận thì mất cả trí khôn, không còn hiểu phân biệt lẽ-phải. Nhưng để sự-giận nào phải việc dễ; nó như chí



Dépôt pour le Tonkin:
Établissements VAN-HÓA 8 Cantonais Hanoi
Dépôt pour la Cochinchine:
Établissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI

CỐ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG THÁNH

Vuong-Duong-Minh⁽¹⁾

XIV

Vì sao không nên nhìn gái đẹp

QUÁN-CHI

tâm rất nhiều, chưa hề có câu nào thâu suối như vậy».

Ta xem thế dù biết tâm học của Tống-nho, lấy câu luận của Hoành-cử làm mục-thước nhất định. Hai anh em họ Trinh nói về tâm dù có hơi khác, nhưng chung quy nhà học-vấn nào cũng nhìn nhận tâm gồm cả tinh-tinh, hay tinh-tinh nằm ở trong tám.

Như trên đã nói, Tống-nho phân tinh ra làm hai: tinh-thiên-nhiết bao giờ cũng lành, tinh-khi-chất bởi người ta tệp rèn theo vật-đục cảm-dỗ, thường hay làm ác.

Bởi thế, Tống-nho đối với ả tu-duoing bên trong, lấy việc biến-hóa khi-chất làm cốt. Anh em họ Trinh, Hoành-cử và Chu-tử cũng tu-tưởng như nhau: khuyên bảo người ta phải lo nuôi nấng sửa sang khi-chất. Vì, nếu không làm sao khiến cho cái tinh khi-chất trở nên trong sạch sáng suốt, thì thiên-ly không có chỗ nào mà phát lộ ra được. Ma thiên-ly dù không phát-lộ, thì nhất thiết việc gì cũng hóa hư hỏng. Vì thế, phải trị khi-chất, đừng để cho nó bị các điều ác cảm-dỗ, ấy là một việc người ta cần bắt tay vào làm trước hết.

Về tinh, Tống-nho bảo tại cái tinh khi-chất nó động ở bên trong, mà phát ra bên ngoài, mới có những sự-mừng, giận, thuong, vui, yêu, ghét, muôn. Nhiều cái tinh phát ra bên ngoài đó, muôn được trúng với thiên-ly, không quá chừng mực, người ta phải biết cách chế-ngự nó mới được.

Phép chế-ngự thất-tinh (七情), cần để sự-giận, nén lòng dục trước nhất. Các cụ Tống-nho bảo chúng ta đừng quá nóng giận, vì quá nóng giận thì mất cả trí khôn, không còn hiểu phân biệt lẽ-phải. Nhưng để sự-giận nào phải việc dễ; nó như chí

(1) Tác Trinh-Hạo (1032-1085), người đời ấy gọi là Minh-dạo tiêu-sinh, anh ruột Trinh Di (1033-1107) hiệu Y-Xuyên. Hai anh em công là họ-gia đại danh-dời Tống.

vợ-sur-tử Hà-déng mà chúng ta là anh chồng râu quặp vây. Trinh Minh-dạo nói : « Cái tình của con người ta, có sự dẽ bùng lên mà khó dè nén hờn cá, ấy là cơn giận. Nhưng trong lúc đang giận phùng phùng, ta có thể quên giận ngay được mà xem xét lẽ trái phải, thế thì dù biết sự dù-hoặc bên ngoài nó xui giục ta là không đủ khiến ta nỗi giận làm gì, mà về đạo-lý như thế là ta biết suy nghĩ được quá nữa rồi đấy ». Chủ-y Tống-nho muốn bảo người ta cứ vong dung đối phó với mọi việc xảy đến cho mình, có ung dung bình tĩnh thì thiền-lý mới sáng suốt, việc gì mà phải hung hăng giật dữ, nỗi cơn tan-bành?

Đến như lòng dục mà phải dè nén, Tống-nho phân làm hai hạng : một là cái dục bên ngoài cảm dẽ, hai là cái dục ở trong tâm minh nỗi lén. Với dục ngoại-du, lấp phép sự minh mà trị, Với dục trong tâm, có điều lành có điều không lành, nếu minh-muốn nó lành thì được lành, đến thế là lòng dục phải đạo ; trái lại, hiếu danh thanh lợi là lòng dục trái đạo, chúng ta phải dùng công phu do dần xin xưa là phương thuốc chữa.

Ngoài cơn giận và lòng dục mà người ta phải lo dè nén, Tống-nho lại ăn cần trú bỏ cơn tính kiêu căng. Cái tính này tuy không thuộc về thất tinh, nhưng cũng bởi khí-chất thiên lệch mà hóa ra. Con người ta chớ nên kiêu, hễ kiêu thế nào cũng hại mình hỏng việc.

Một hôm, Y-xuyên (tên hiệu của Trinh-Dị) hỏi Tạ-hiện-Đạo :

— Gần đây học được mấy chữ rồi?

— Thưa, chỉ mới bò được có một chữ « cảng » ! họ Tạ trả lời.

Câu chuyện ấy chỉ tỏ ra tinh kiêu cũng nguy hiểm cho người ta như cơn giận và lòng dục ; cả ba đều nên trừ bỏ.

Bã nói thất tinh của con người ta thật khó ché-ngự : ví dụ, một người đang kiểng, bỗng dung trung số 10 vạn, mà bảo họ đừng vui mừng rồi rit lên ; hay là tôi đang đi đường, tự nhiên bị té đánh bõp ở má bên này, mà bảo tôi đừng nỗi giận Truong-Phi lên, lại đưa luôn cả má bên kia cho họ té bõp cái nữa, thật là một sự khó lồng, ở đời mấy ai làm được ! Ấy, các cụ Tống-nho vi-

biết thật tình khó lồng ché-ngự như thế, cho nên mới ra sức phản đối chủ-nghĩa khoái-lạc.

Ông nào cũng cho khoái-lạc có hại. Một khi người ta bi khoái-lạc cảm dỗ, thế nào lâu dần cũng mắc tay-nó lồi cuồn và đâm mề man, không gõ ra được nữa. Tai muộn nghe dân ngọt hát hay, mắt muôn nhìn gái то sắc đẹp, các cụ Tống-nho căm tái.

Theo các cụ ấy, hai chữ khoái-lạc, chính là mối manh dắt diu tu-duc. Cho nên việc dè nén lòng dục, ta phải trước nhất xua đuổi cái ý nghĩ khoái lạc đi đã.

Tất có người lấy làm quái lạ :

— Thế thì ra mấy bồ này muốn cho người đời hết thảy trả thay tu-ông sãi, đừng biết đến một tí vui sướng nào cả ư ?

Không ! chỉ về khoái-lạc vật chất thi Tống-nho bảo người ta đừng dè nô dim đầu tối mắt minh thòi, nhưng đến khoái lạc tinh thần thi tha hồ mà hưởng, không sao. Chính các cụ ấy cố sức tìm cuộc khoái lạc tinh thần đó, để rồi phải cảm hân thiên hạ đừng hưởng một tí vui sướng gì đâu.

Một vài chục năm về trước, có mấy nhà lai khòng treo bài thơ của Trinh Minh-dạo, có câu : « Thời nhân bất thức dư tâm lạc 時人不識子樂 », thế thi Tống-nho chẳng thích vui là gì đấy ? Cố điều sự vui của họ là nhân tính tự nhiên, thấu hiểu đạo lý, trong không có tu-duc tối tăm, ngoài khòng bị sự vật quấy nhiễu, cái vui ấy là khoái-lạc tinh-thần !

(Còn nữa)
QUÂN-CHI

ĐÃ XUẤT BẢN:

Giặc Cờ đen

Sách dày 100 trang, khổ 12 x 19,
bia hai màu — giá bán 0\$35

Cô Tư Hồng

dày 240 trang, khổ 12 x 19, giá 0\$80

HỎI TẠI :

TRUNG - BẮC THU - XA
56, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Một số Bán Rời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH
(Tiếp theo)

Lúc ở Hương-cảng Áo-môn
Hanoï đã bán sạch rồi, bây giờ cũng phải làm theo câu phong-dao tân-thời như da số người ta : « A, B, C, không có nhà di ở thuê ». Chàng thuê một ngôi nhà của mụ Đốc-Sao ở phố Lê - Lợi để dành bạc kiếm tiền.

Hôm đó, chàng chan mong mỏi sẽ có năm bảy vạn về khoản báu nhà; đến hôm về, hò-bao lép-kẹp như bụng con mèo dồi, không có được lấy ba trăm đồng bạc. Một đêm, còn là khách lữ-hành trên tàu bè từ Hương-cảng về, chàng đứng dựa bao-lon nhìn nước trong mây, vô hạn cảm-khai, toàn nhảy phảng xuong vịnh Bắc-kỳ, lầm một cuộc tắm gói thiên-cõ. Nhưng nghe như có cảnh ta y hinh cản lại và có tiếng gì thiêng liêng bao nhỏ bên tai :

— Vội gì thế ? Trời cho hàng trăm vạn mà không biết đường dùng, ai bảo ngóng cuồng dại dột, dì néu từ tung cho hết, giờ định tự xử lấy mình đây ư ? Muốn thế thi được, nhưng hiện giờ thi hầy khoan ! Phải song thêm ít lâu, để ném choi những mùi đời túng mèo cay đắng xem nó thế nào đã chứ !

Từ đấy về sau, chàng thường nói với nhiều người rằng đời mình sẽ bắt đặc kỳ tử. Mà là may ! lão thày bói Bát-quái ở ô chợ Dừa cũng có lão tiên đoán số chàng như thế.

Bao nhiêu lâu dài phô sá &

Hanoï dã bán sạch rồi, bây giờ cũng phải làm theo câu phong-dao tân-thời như da số người ta : « A, B, C, không có nhà di ở thuê ». Chàng thuê một ngôi nhà của mụ Đốc-Sao ở phố Lê - Lợi để dành bạc kiếm tiền.

Hồi nào đánh bạc vì thi-hiệu, vì hăn-hiện, vì kiêu-căng, tung vãi tiền bạc ra để nuôi sống làm giàu người ta ; giờ lật ngược lại, đánh bạc để cung cấp cho sự cần dùng sinh-lời của mình. Hai việc khác hẳn.

Nhung ban đầu những bạn thân vừa là cõi bạc như bọn Nghĩa, Điền, Phụ, thường đêm còn kéo tay nhau di chơi đến nhà chàng tụ-hop bài cào rót bát, cho chũnh-kiem chác dám bảy chục tiền hõ ; rồi sau họ làng dẩn, họ di chỗ khác. Chính họ cũng tìm cách xa người tránh mặt, chắc hồn vùi thiêng liêng, chàng vẫn là thiêng liêng bao nhỏ bên tai :

— Một chú khách ở Lang-sơn — có người bảo tên là A-Wong — nghe danh tiếng Vi, mượn người giới thiệu cho hán được kết giao. Nào phải hào-tinh hiệp-nghĩa gì ở giữa làng chơi, kỳ thật A-Wong có ý lợi - dụng. Hắn phong-văn chàng có thể - lực ấy giờ cũng vẫn còn ghê gòm, gó

Đã nói lúc chàng giàu có, nhiều người khéo, đánh vào chõ yêu là tính nết ua nịnh mà tán tỉnh vay mượn. Được nghe giọng thái-su thi thích, chàng cho vay chõ này bạc vạn, kẻ hía hàng nghìn, gộp lại có thể là một sán-nghiệp to, nhưng rồi mười phần chàng đòi được một ; nay chàng túng thiếu cần dùng, di tìm họ thi họ trốn, hay là cho ăn bánh ngọt, đưa lên mây xanh, chàng nghe bài tai khoái ý, là xong.

Chân cảnh Hanoï, chàng thu nhặt được một ít vốn, bò lên Lang-sơn Đồng - mõ đánh bạc; vùng này có sòng công khai, nhiều người không lâ. Bộ áy bộn chúa thò đồ hõ ở đất nghìn năm văn vật bị nhà chuyên trách cầm đoán rất nghiêm ; cả những người có máu it-xi xóc đĩa cũng thế. Ai muốn kiếm ăn hay dốc túi trên chiếu đõ den, thi lén mạn ngược.

Một chú khách ở Lang-sơn — có người bảo tên là A-Wong — nghe danh tiếng Vi, mượn người giới thiệu cho hán được kết giao. Nào phải hào-tinh hiệp-nghĩa gì ở giữa làng chơi, kỳ thật A-Wong có ý lợi - dụng. Hắn phong-văn chàng có thể - lực ấy giờ cũng vẫn còn ghê gòm, gó

ESSENCE
Térebenthine
Colophane
gõi là khay với rất thanh chung
Hồi nhà sản xuât:
SONG - MAO
161. Rue du Casino, Haiphong, TH. 141

cửa nào cũng mở, bốn lầu
vận-động hộ ai việc gì cũng
xong.

— Ông Vi o! Tôi muốn nhờ
ông giúp hộ việc này.

— Việc gì thế? Chàng hỏi.

— Xin phép mờ một sòng
bạc nữa ở Lạng-sơn.

Lúc ấy ở tỉnh biên-thùy
này đã có sòng đánh xóc-dĩa
do một người khách trú khác
thầu rồi, mỗi ngày thu lợi rất
khá, A-Wong ta muốn mờ một
sòng nữa để cạnh tranh mồi
lợi. Hắn nghe người ta nói
việc ấy chì nhò? Vì xin phép
hộ, thế nào cũng được.

— Thế nào? Ông có giúp hộ
tôi việc ấy được không? Bảo
nhieu thi bao nhiêu! A-Wong
thiết tha tin cậy thế - lực của
chàng.

— Hừ! Việc dễ như trò
choi trê con, tôi nói một tiếng
thì xong. Nhưng mà...

— Vâng, vâng, tôi hiểu rồi.

A-Wong đưa trước cho
chàng hai nghìn đồng bạc.

Từ đấy, chàng cách miền
thượng-du, như người sợ
rung cõi hùm thiêng cọp dữ,
không dám bước chân vào.
Ai rì dì Lạng-sơn Đồng-mô,
chàng dãy-này từ chối.



Mấy năm về sau, đời chàng
xoay quanh trong vòng bốn
tầu lật vật, hế có mòn tiền

não cũng vẫn ném vào cờ bạc,
mặc dầu tiêu khiển cỏ con.
Quả chuồng vang rền thủa
trướ, đã vỡ rồi, gõ không
kêu nữa.

Một ngày một bước đi sâu
vào hang cờ-dộc, nghèo khô,

Nhiều khi đến một su cản
dung nhỏ nhô cũng thiếu. Già
chỉ nhặt lại được những cái
mảnh vụn tung qua cửa sổ
hứa, cung dù phong-lưu
chan!

Con người ta đến lúc mạt-
lộ cùng-dồ, đến cái tinh yến
cũng thấy vắng vẻ túng thiếu,

không...những Mèn bạc. Hồi
này, người biết thương yêu
giúp đỡ chàng, chỉ có người
anh ruột chàng. Nhưng lúc

chàng nằm trên vàng, đị trên

bạc, ông không biết đến và
đi gi ván cát cuộn ăn chối
phòng dâng của em. Giờ

giúp đỡ chàng theo sức hứa
hẹn và nuôi hộ một vài đứa
con của người vợ Tàu đê lại.

Ái họ chữ Hán cần phải có:
NAM HOA TỰ BIỂN
Soạn-giả: Nguyễn-Trần-Mô,
Cử-nhan, Cảnh-đn.

Giá bán: 2p.50

Hồi tại các hàng sách
Tổng phát hành:

Hiệu sách Thư - Hương
50, Sinh-Tử — Hanoi

Còn bè bạn thì xa lảng hết.
Họ chỉ biết có người bạn lúc
nào có thể cho họ vay tiền, rủ
họ đi hát, dề họ lợi-dụng;
người bạn ấy nợ sa sút
nghèo khô, thi họ không
quen. Chẳng những thế, họ
lại khinh chàng, tránh xa
như bệnh dịch-hạch và kiêng
chuyen bêu riêu chè bai
chàng đùi thử.

Có một vài người, chàng
tưởng lúc hoan-cấp có thể
kêu gọi lương-lâm họ, nhung
cũng thất-vọng nốt.

— Nhớ! May đem thư lại
nhà ông Phụ thế nào?

Bầm, ông ấy không có nhà!
thẳng nhô đáp.

— Sao không lại nhà hào
mà tìm?

— Con có lại, nhưng người
ta không cho vào. Con nhớ
họ đưa bức thư, họ trả ra hào
rắng: Vé di không trả lời gi
hết.

— À bạn bè thế này thì tệ
thật! Nhưng lúc minh còn
giàu có, mời chàng nó ăn
Méropole, uống rượu Mumm
xuống nhà Đốc-Sao Luôn, thi
giờ nào chàng nó cũng có
nhà, ở sở bạn việc mấy cũng
tiếp, thư nào cũng bình hót
như khướu... Thế còn ông
Điền thì sao hở mà?

— Thưa, ông ấy có thư
phúc đáp đây.

Chàng bóc ra xem, thấy
một tờ giấy bạt năm đồng,
với mấy hàng chữ viết trên
mảnh giấy gói thuốc láo:
« Ai bảo ngóng lâm thi chết.
Cầm năm đồng bê tê tạm,
chứ nhiều thi làm gì có. Lần
chót đây nhá! »

Kỳ thật, lần này mới là lần
đầu tiên chàng hỏi vay Điền
trên bạc mà Điền xi ra năm
đồng. Gọi là hỏi vay cho nhá
thế thôi; ngày trước Điền lợi
dụng vay xó và tiền tiền của

chàng không biết bao nhiêu
mà nói.

Chàng tái mặt, giận run lên:
... Nô làm thế
này thì bì mặt tao quá. Lại
còn chửi tao ngông thi chết;
hồi đà tao có ngông dại dột
thì chàng nó mới lợi dụng
chákmút được chửi!... Rõ
quân bất lương, một người
đã ngã, chàng nó còn đập
thêm!... Chứng nó ăn khốn
nạn như thế, có giờ chứng
giảm!

chàng bụng tai và xua đuổi i
hai bên tuyệt giao đã làa lầm.

Lúc ra cửa, người bạn bị
đuổi dã nói: « Tôi mong giờ
còn để sống, cho được trông
tay cảnh báu nghèo khô,
bạn bè làm lơ. » Bay giờ
trông thấy người nói câu ấy
dẫn xác đến, chàng cho là
một sự mia mai.

— Ông đến để mục-kích
cảnh-tường nghèo khô của
tôi đây, phải không?

— Không! tôi đến thăm

Ông mờ gói tiền ra, có bốn
trăm bạc, đưa cho chàng hai
trăm:

— Tôi vừa bán miếng ruộng
tô-đam ở nhà quê, mới có
món tiền này, chúng ta chia
nhau.

Chàng ngồi nhìn sững ông
bạn già, nghèo ngáo không
nói được, bén khỏe mắt điếm
máy giội sương.

Con người kiêm-căng ấy, có
lẽ cảm động đến phải thùy-
lệ, là lần thứ nhất.

Nhung cái trạng-thái, chỉ
như dám mày con, che lấp
ánh nắng mặt trời dữ-dội
trong giày lát, rồi nguyên
hình thế nào lại hiện ra. Có
tiền trong lạy, chàng lại đánh
bạc, đánh một cách say-sura,
võ-vập, chẳng khác gì người
đói lាញ, vó được nồi cơm.

Ghi được vài ngày, hai trăm
bạc, bắc trong hố, lại vò hai ban
tay trắng, mà người bao như
ông Thái-an thi không có dâu
nữa.

Vấn nhọn nghèo khô chỉ
buồng chàng ra trong cơn
chớp khoáng, rồi lại vò lấy
máu giữ. Bàn này nó quắp
thật chặt và mỗi ngày một
bóp chặt thêm.

Phong-trần cho bồ lúc
phong-lưu.

Một ngày cuối năm 1939,
chêng nghiêng bị dày chiu
khô dã nhiều rồi, quyết định
vượt ngục thế-gian.

Móc túi ra kiêm diêm tài-
sinh, vừa vặn còn được tám
đồng bạc, chàng gọi làng
nhỏ, đưa cho nó bốn đồng
bồn-hảo và bảo:

— Đi mua cho tao hộp
thuốc phiện.

— Hôm nay ông hút sao mà
mua nhiều thế? thằng ở lối
làm la.

— Ồ, có lẽ tối nay ta có
kéch, không thi đê đánh



Rồi chàng xé nho tờ giấy
bạc, quăng vào ống bồ;
miệng vẫn còn... làm
rầm. Giữa lúc ấy trong túi
chàng còn có mấy hào. Chàng
nhỉn-tinh thê-thái mà
tức lòn ruột; nhất là Phu,
Điền cũng giàu có cả, mà họ
xử với người cố-giao là
cán sa-sút như thế thật tệ.

Mấy ngày hây còn cầm tíc
bè bạn vô tình, thi ông Thái-
an lùi lùi đến. Ai cũng nhớ
ông này hồi trước khuyên
can chàng thế nào đến nỗi,

ĐI CHO BUỘC

FOOR

MỤC BÙT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TANMO & C°

72, Rue Wélie Hanoi — Tel. 16-78

Đại- lý: Cửu-Lý 97 Hàng-Bé

— MAI-LINH HAIPHONG —

đỗn hóm khác, có mắt đi đâu.

— Thưa ông, một hòn...

— Hộp 20 phần giấy, tức là nửa lạng, bốn đồng trứ.

Thùng ở chay dí mua hộp thuốc đem về, chàng khen mãi nhanh nhẹn được việc :

— Còn ba đồng sáu dây, tao thường cho máy.

Nhó ta không hiểu tại sao ông chỉ nghèo túng mà hôm nay lại rông rãi thế.

Chàng uống tất cả hộp thuốc phiện ấy.

Người ta đưa vào nhà thường Đặng-vũ-Lạc thì chết.

Lúc sống bao nhiêu bạn bè, mà đám ma bao giờ không có mấy người đi đưa.

Có kẻ hiểu sự, bắt chước một bài thơ cũ, gọi là diễu chàng :

« Đã mấy mươi phen chực bán trời,
« Trời cười thẳng ấy khó vi
choi !
« Cho hay trăm vạn mà là
« Giác mộng phong lưu chẳng
trót đời !

— HẾT —

HỒNG-PHONG

1942!!!

Một năm mà cái mốt mũ IMPÉRIAL đã lan rộng khắp Đông-dương: Bất cứ lúc nào đội mũ Impérial vẫn hợp thời hơn hết.

Mũ Impérial

Bộ tinh bột Hội chợ Hanoi 1941
Cần thêm nhiều để lý các tinh
viết thư kèm tem về lát
catalogue tại TAMDA et Cie
72, Rue wiele Hanoi, Tel. 16-78
Đại-lý độc quyền mũ IMPÉRIAL

lô giấy cái thuyền

chế tạo theo phương pháp mới
rất tinh xảo Tông phát hành:
TAMDA et Cie, Việt thư kèm
tem về lát mầu.

ĐÃ CÓ BÁN KHẨU BỘNG-DƯƠNG

NGƯỜI XƯA
CỦA VIỆT THƯỜNG
Một công trình khảo cứu hiếm
có về lịch-sử, một tài liệu văn
chương quý giá.

Các bạn phải đọc :

NGƯỜI XƯA
đã thường thức cái tình hoa
của lịch sử-nước nhà trong
thời dĩ-vàng. Tác-giả Việt-
Thường đã tận tuỵ trong 10 năm
để hiến các bạn một quyển sách
quý trọng rừng văn học...

Sách in giấy bìa, bìa 2 màu,

có 2 tranh phu-bản của họa sĩ

Phi-Hùng và Phạm-viết-Song
Giá 0\$70

C. I. P. I. C.
Hanoi xuất-bản và phát-hành

Bán đại hạ giá

Chemise EDOUARD tout fait

Chemise popeline couleur rayé

5\$50,

Chemise popeline blanche rayé

5\$00

Chemise popeline blanche uni

3\$50

Cravate 1\$80 Cacheol 1\$20

sợi dae 1\$80

bán buôn có giá rất hao :

Bonneterie chemiserie

QUANG - TRUNG

99, Rue de la soie Hanoi

ATELIER

348-350 route de Khâm Thiên Hadong

**Cuộc trưng cầu
ý kiêng**

Nhiều món nữ trang mới
chế 1942, bông, vòng, chuỗi
pendentives nhẫn ngọc thạch
thú thiệt. Vòng nửa mặt
nhẫn hột xoàn mới lộn
lánh như kim cương.

QUÂN CHÚA

21, Rue Amiral Courbet Saigon

CAI A-PHIÊN 4 NGÀY

Các cu, các ông cai đã khởi
trong tháng Octobre, 41, đến nay;
Đã viết thư và biểu ảnh Nhà
thuộc.

Các bạn phải đọc :

NGƯỜI XƯA

đã thường thức cái tình hoa

của lịch sử-nước nhà trong
thời dĩ-vàng. Tác-giả Việt-

Thường đã tận tuỵ trong 10 năm
để hiến các bạn một quyển sách
quý trọng rừng văn học...

Sách in giấy bìa, bìa 2 màu,

có 2 tranh phu-bản của họa sĩ

Phi-Hùng và Phạm-viết-Song

Giá 0\$70

C. I. P. I. C.

Hanoi xuất-bản và phát-hành

chiến-quốc sách

**Đỗ Hách muôn cho Cảnh-Thúy
được trọng dụng**

Đỗ-Hách 杜赫 muôn cho Cảnh-Thúy 景
Thúy được nước Đông-Chu trọng dụng, nói
với Đông-Chu quân rằng: « Nước của nhà
vua nhỏ, phải đem hết của qui báu, đồ châu
ngọc đẽ thò các chư-hầu, điều ấy phải nén
xét kỹ. Vì như chăng lưới đánh chim, nếu
chăng ở chỗ không có chim thi chăng cả ngày
cũng chăng được con nào, nếu chăng ở chỗ
có nhiều chim thi chim hải, không đến nữa,
muôn bắt được nhiều chim thi tai phái
chăng ở khoảng có chim và không có chim.
Nay nhà vua dem của cho những người cao
qui thi họ khinh, dem cho kẻ nhỏ mọn thi
mong gi ở họ, chỉ phi của tôi. Nhà vua phải
tim người cùng-si mà dùng, chăng cần phải
cần đến người cao qui; như thế thi mới yên
được ».

Tây Chu 西周

Vua Khảo-vương 考王 nhà Chu (440-441)
lấy đất cũ ở wuong-thành (Hà-nam) phong
cho em tên là Yết 揭 đẽ nối cái chức, của
Chu-Công 周公 goi là Hà-nam-công 河南
sau xưng là Tây-Chu. Bấy giờ nhà Chu
đóng đô ở Lạc-Dương 洛陽 Tây-Chu ở về
phía tây cho nên gọi là Tây-Chu.

(1) Vu Lý Tật: Em Tần Huệ vương. Vu lý là
tên đất, Tật là tên người. Tật ở đất Vu Lý cho
nên gọi là Vu Lý-Tật.

(2) Năm Chu Nàn vương 周赧王 thứ bảy
nước Tần lấy thành Nghi dương 宜陽 nhân dịp
ý khẩn Vu Lý Tật vào đất nhà Chu.

(3) Tốt: Đội quân tramped-người.

(4) Sở-vương đây là Hoài-vương 懷王 tên là
Hòa塊.

(5) Du Bằng: Bầy tóï nhà Chu. (Có nơi viết là
Du Thủ).

(6) Tri Bá: Tên tự một quan khanh nước Tần,
họ Tuân 蔣, tên Giao 瑤.

(7) Cảnh do: Tên một nước nhỏ đời xưa, nay
thuộc tỉnh Sơn-tây.

(8) Đường nước Cung do hiêm trở đi lại khô.
Tri bá đắc chưởng to tảng vua nước Cung do.
Vua Cung do mảng lầm, sửa sang đường cho
rộng ráng bằng phẳng đẽ tiếp chưởng. Tri bá nhân
thể kéo quân vào diệt được nước Cung do.

(9) Hoàn công nước Tề. Hoàn-Công cùng Thái
Cơ di thuyền. Thái Cơ nhava với Hoàn công,
Hoàn công giận, cho về nước, nhưng chưa dứt
han. Nước Thái đã với dem Thái cơ gá chàng
khác. Hoàn công giận, dem chàng hồn thành Thái.
Không muốn cho nước Thái biết bèn nói thac ra
là di đánh Sở. (Việc đời Lỗ Hi Công thử ту).

Nước Tần khiến Vu-lý-Tật

Nước Tần khiến Vu-lý-Tật (1) 梁里疾
dem một trăm cỗ xe vào dat nhà Chu (2). Chu
quân dem một tốt (3) binh đón rước truc
kinh căn. Sở-vương (4) lấy thế làm giàn,
trach là qua trọng Tần.

Du-Đẳng (5) 游騰 nói với Sở-vương
rằng: « Xưa Trí Bá (6) 智伯 muôn đánh
nước Cung-do (7) đem cho chuong lớn, dùng
xì rộng chờ đì, (8) nhân thế dem quân theo
vào. Nước Cung-do mà mất là vì không
phòng bi. Hoàn-Công (9) đánh nước Thái
lại nói bá ra lá đánh Sở, nhưng kỳ thực
là đánh Thái. Nay nước Tần là nước hổ lang,
có cái ý muốn nuốt nhà Chu, khiến Vu-lý-Tật
dem trăm cỗ xe vào dat nhà Chu. Chu quân
sợ lấy việc nước Thái, nước Cung-do ngày
xưa làm râm ran cho nên dân quân ở đàng trước,
đặt quân cắm cung nù ở sau, gọi là đê bộ vệ

Truyện giải trí

HÀN THUYỀN

Mỗi cuốn dày 140 trang – Bìa 2 màu – 0\$40

ĐÃ CÓ BÁN:

SẮC BẸP NGAI VÀNG

của CHU THIỀN

GAN DÀ ĐÀN BÀ

của B.H.P. tác giả là huynh thư

MỚI CÓ BÁN:

TRÁNG SĨ BÒ ĐÈ

của MAI VIÊN

HÀN - THUYỀN ĂN HÀNH

71 PHỐ TIỀN ISIN, HANOI

Tần nhưng thực ra là đã cầm giữ bắn. Chu-quân há lại không có lòng yêu nước hay sao? Sự một ngày kia mất nước thì làm cho cả đại vương cũng phải lo.

Sở vương dẹp lòng.

Trận Ung-thị

Trận đánh Ung-thị (1) nước Hán yêu cầu Tây-chu giúp đỡ bình và thóc gạo; Chu-quân lấy làm lo nói với Tô-Đại 蔡叡 (2). Tô-Đại thưa rằng: « Nhà vua không phải lo, Đại này xin làm cho nước Hán không yêu cầu đỡ-binh và thóc gạo nữa mà lại phải biết đất Cao-dô (3). » Chu-quân cẩn trọng nói rằng: « Nếu được như thế thì bao nhiêu việc nước quânh nhân xin nghe theo ngài cả. »

Tô-Đại đến thăm Công-Trung 公中-là tướng-quốc nước Hán và nói rằng: « Ngài không biết cái kế của Sở hay sao? Chiêu-Üng 智應 (4) nói với Sô-vương rằng: « Quân bên Hán mệt lâm rồi, kho tàng lại Trống rỗng, không lấy gì mà giặc được đất Ung-thị nữa. Ta nhân họ nhẹ, dời mà đánh thi chẳng đầy một tháng là hat được thành. » Họ vây thành năm tháng nay rồi mà không hạ được thê là nước Sở có cơ nguy. Sô-vương dem lòng không tin lời của Chiêu-Üng, nay nghe yêu cầu nước Tây-chu giúp đỡ binh và thóc

(1) Ung-thị = Đất nước Hán. Nay ở vào thời Hè-nam Năm Nǎn-vương thứ ba Sở đã vắng Ung-thị không bặt nỗi, đến năm Nǎn-vương thứ 15 Sở lại đến đây, tức là việc nói trên này.

(2) Tô-Đại là: Em Tô-Tần.

(3) Cao-dô: Tên một ấp của nước Hán. Nay ở vào tỉnh Hà-nam.

(4) Chiêm-Üng: Tướng nước Sở.

gạo thế là bảo cho Sở biết cái nguy của ngài. Chiêu-Üng mà biết thì tất khuyên Sở-vương them binh, thi thành Ung-thị tất mất. » Công-trung nói: « Ủ phải, nhưng ta đã sai sứ đi mất rồi. » Tô-Đại nói: « Cái đó không hại gì. Sao ngài không đem dâng Cao-dô cho Tây-chu. » Công-Trung câu lên nói rằng: « Ta không dâng đỡ binh và thóc lúa nữa dâng may lâm rồi, vì giặc lai lại còn phải cho đất Cao-dô nữa. » Tô-Đại nói: « Cho đất Cao-dô thi Tây-chu át phải theo ngài về với Hán, nước Sở nghe thấy thế thi phải giận, sẽ dốt phún từ Tây-chu di và không thông sủ nữa. Thế thi ngài còn dội giặc mà không cho đất Cao-dô. » Công-Trung nghe, không dâng đỡ binh và thóc gạo mà lại cho thêm đất Cao-dô. Sở cũng không hả nỗi thanh Ung-thị, bỏ về.

Tô-Lệ nói với Chu-quân

Tô-Lệ 碑厲 (1) nói với Chu-quân (2) rằng: « Đánh nước Hán, nước Ngụy, giết Tê-Vũ 尸武 (3), đánh nước Triệu lấy đất Lạn 廣， đất Ly-thach 離石 và đất Kỳ 邱 là do tay Bạch-khi 白起 (4) cả, đó là cách dụng binh của Bạch-khi mà cũng là mệnh trời nữa. Nay đánh đất Lương (5), Lương tất vỡ. Lương mà vỡ thì nước Chu nguy. Chẳng bằng nhà vua lâm cho yên việc ấy đi. »

(1) Tô-Lệ: Em Tô-Tần.

(2) Chu-quân: Vua nhà Tây-chu.

(3) Tê-Vũ: Tướng nước Ngụy.

(4) Bạch-khi: Tướng nước Tần, có nhiều chiến công được phong là Vu-an-quân, sau vì có hiềm khích với Phạm-Thư, phải chết.

(5) Lương: Đất nước Ngụy. Nay thuộc tỉnh Hà-nam.

Trà Thanh-Liên và Trà Tô-Lan

hai thứ trà tuyệt phẩm, hương vị vô song ở xứ Đông-duong đã được hết thảy mọi người khen tặng, mua dùng

CÓ BÁN TẠI:

hiện thực phẩm lớn ở Hanoi như Anpo, Luongky, Asoui, Hepsgen...

Haiphong : Kim Thành 210, Marchal Pétain, Haiphong
Tras-Thanh-Thao & Groleau, Hadding: Nguyễn-duc-Binh 151
Bop-kom, Vinh: Nguyễn-duc-Giang, 44 Marchel Foch Hué.
Nam-thupn-Phat 179, rue sống-Ba Quinhon; Office Commercial et Industriel Indochinois, 10-12, Ed. Đồng-hai, Quảng-Ngãi 豐安- duy-Tien Sông vỹ Saigon: Saigon commerce 183
rue Lagrandière, Nam Thương Chu Mau 43 Bd.Gallieni.
Sectrang: Bach Van & Cie. Vientenne Tôn-thât-Tri

Cần thêm đại lý các tỉnh. — hoa hồng hàn — điều kiện dễ dàng.



Tô-Lệ bảo Bạch-khi rằng: « Xưa nước Sở có người Dưỡng-do-Cơ 養由基 bản rất giỏi, dùng cách cái là liều trám bước, bắn trám phát tin cá trám, ai cũng phải phục là tài. Một người qua đường nói rằng: « Bắn khai đá, có thể dạy cho bắn được. » Dưỡng-do-Cơ nói: « Ai cũng cần ta, mà nhà thày nói có thể dạy cho bắn được. Sao nhà thày chẳng thay ta mà bắn thử xem. » Khách nói: « Ta không thể dạy thay phép bắn. Nhưng, kẻ bắn là liều, trám phát trám trúng mà không thôi đi, thi chẳng mấy lúc sức kén đi, cái cung doang, cái tên cong thi, chỉ một phát không trúng là bao nhiêu công trước mắt hết. » Ngài đã phá nước Hán, nước Ngụy, giết Tê-Vũ; lèn báu pha nước Triệu lấy đất Lạn, lật Ly-thach và đất Kỳ cung tang ngai. Công của ngài nhiều lắm, nay ngài lại đem quân nước Tần ra ngoài cõi, qua đất hai nước Chu, giày đất Hán để đánh đất Lương. Trận rày mà không được thi công trước của ngài tiêu diệt hết. Chẳng bằng ngài cáo bệnh, không đi la hon. »

Tê-Vũ thua ở Y-khuyết

Tê-Vũ 尸武 thua ở Y-khuyết (1)

Chu-quân sang Ngụy cầu cứu. Ngụy-vương lấy cớ rằng việc & Thủ-đảng (2) đang cấp, từ chối. Chu-quân vèo di đường thay Lương-Hựu (3) lấy làm thách lâm. Kỳ-mẫu-Khôi 柯母恢 (4) nói với Chu-quân rằng: « Ông-hựu (5) chẳng kém gì Lương-hựu mà lại gần hòn. Tôi có thể lấy cho nhà vua được. »

Kỳ-mẫu-Khôi trở lại rờ mắt Ngụy-vương. Ngụy-vương hỏi: « Chu-quân có oán-ghen không? Kỳ-mẫu-Khôi thưa rằng: « Chẳng oán nhà vua thi oán ai? Tôi lấy làm lo cho nhà vua. Chu-quân là đúng mưu chủ (6), vì nhà vua mà chống với Tần, nhà vua lại không

Báo - Mời sô Tết

sẽ làm các bạn vui vẻ
và hưng khởi suốt năm

Têt NAY

khắp nơi người ta đều phải nói đến

Báo - Mời sô Tết

Có thể lè một cuộc thi câu
đối hơn 300p. dài thường

giúp. Tôi chắc là Tây-chu sẽ quay thù nước Tần. Bấy giờ Tần sẽ đem hết binh ở ngoại cõi hợp với binh của Tây-chu đánh thành Nam-đường thi đất Thủ-đảng sẽ mất. » Ngụy-vương nói: « Như vậy thi làm thế nào? » Kỳ-mẫu-Khôi nói: « Chu-quân thờ nước Tần thi cũng không có lợi gì, mà Chu-quân là người thích những cái lợi nhỏ. Nếu nhà vua hứa cho bắn binh sang thử và bắt cho cả Ôn-hựu thi Chu-quân vừa có lời đối với cha anh và trám họ, vừa có cái lợi riêng là được Ôn-hựu thi sẽ không hợp với Tân nữa. Tôi nghe nói cái lợi ở Ôn-hựu mỗi năm thu được tám mươi nghìn vàng. Chu-quân được Ôn-hựu mỗi năm nộp cho nhà vua 120 nén. Như thế nhà vua đã không phải lo mất đất Thủ-đảng mà lại lợi thêm được 40 nén vàng. »

Ngụy-vương khiến Mạnh-Mão 孟卯 (7)
đem Ôn-hựu giao cho Chu-quân và hứa cho quân sang thử.

BẮNG-HỒ sao lục

(1) Y-khuyết: Tên đất có sông Y chảy, nay là tỉnh Hà-Nam. Năm Chu-nǎn-vương 22 Bạch-Ki đánh được tướng nước Ngụy là Tê-Vũ, nhân giận Tê-chu đã giúp Hán, bèn tên đánh Tây-cố. Chu-quân nghĩ Ngụy có oán với Tần, cho nên sang cầu cứu với Ngụy.

(2) Thủ-đảng: Tên đất nước Ngụy, nay thuộc tỉnh Sơn-Ất.

(3) Lương-hựu: Vườn ở đất Lương có xuôc các giống thà và chim chóc.

(4) Kỳ-mẫu-Khôi: Quan nhà Chu.

(5) Ôn-hựu: Vườn ở đất Ôn.

(6) Mưu-chủ: Người đứng trong nom công viêc nhà Chu.

(7) Mạnh-Mão 孟卯: Người dưới Tê, tức là Mạnh-Mão 芒卯 làm quan-benh Ngụy.

Cải chính

Trong số trước, trong :

Chapeau: ... phải thi theo đuôi da thuyết.

Xin đọc là: ... phải thi theo đuôi da thuyết.

Cứ một phái giáo nói lên...

Xin đọc là: Cứ một phái nói lên...

Bài: Trước đây binh lính hân nhà Chu.

Nói với Tê-Vương rằng « Nhà nước Chu nhở... »

Xin đọc là: Nhà Chu nhở... »

Tê-Vương nói: « Như thế thi đi đường nào nha má. »

Xin đọc là: Tê-Vương nói « Như thế thi đi đường nào má... »

... Thêm trộm lò cho nhà vua.

Xin đọc là: Thêm trộm lò cho nhà vua

Bài trước Đông Chu muốn cấy lúa đạo

Như thuế khóa dân bên Đông Chu quay về;

Xin đọc là: Như thế khai khóa dân bên Đông-Chu quay về.

SAU CUỘC ĐUA XE ĐẠP

Sự đặc-thắng rõ ràng của đoàn dũng-sĩ Nam-kỳ đã đem lại cho chúng tôi những cảm tưởng gì?

HANOI — SAIGON — PNOMPENH

Ngày 18 Janvier 1942 đã ghi một con dấu lớn trong lịch-sử thể thao của bản đồ hình chữ S này! Ngày đó đã kết liễu cuộc đua xe đạp vĩ-dại: Hanoi — Saigon — Pnom-Penh, một cuộc đua chưa từng có ở đất này, một cuộc đua nối liền các kinh-dô của bốn xứ: Bắc-Trung-Nam-Mèn, một cuộc đua để xây dắp cho tinh-thần tài-thao bốn xứ được thêm phần bền chặt.

Cuộc đua đã chấm hết, kết quả đã rõ ràng: tuy chỉ về nhất có một lần ở chặng nhỏ Vinh—Quảng-khé: hào-thủ Nam-kỳ Ng. văn Thủ đã mặc luồn áo vàng từ đó tới Pnom-Penh và giật ngao đầu một cách đích-dáng và luồn thê dem cả sự thắng-vinh-tinh cá đoàn vè cho đoàn tuyển thủ Nam-kỳ để ghi tên vào chối-lợi vào sở thể thao của toàn cõi Đông-vương!

Những danh-hủ mà bốn xứ đều đoán có thể giật chức vô-dịch được như Vũ-văn-Thân, Truong-quốc-Senh (Bắc-kỳ), như Nguyễn-phát-Ciá, Van-Leng (Cao-mén), như Nguyễn-văn-Lầu (Trung-kỳ), như Perhirin, như Franki (Nhà-Bình) lại vì yếu-sức hay vì không gặp may mà không làm nên công chuyện gì hết!

Tự ngàn xưa, khi các lực-sĩ Hi-lạp còn gánh tài dàn súc trong vận-dộng-trường Olympé cho đến bây giờ: sự bất-ngờ, sự may-rủi vẫn đi liền bên cạnh Thần Thể-thao.

Mấy ngàn anh em thể-thao đã hoan-hộ đoàn dũng-sĩ đất Bắc khi họ rời Hanoi ra đi, dặt chân lên con đường thiên-ly Hanoi—Saigon—Pnom-Penh dài trên 2.000 cây số vào sáng 27 Décembre 1941, và đã vui mừng đón tiếp những dũng-sĩ đó khi họ trên con tàu Saigon — Hanoi tới sân ga Hanoi trưa hôm 24 Janvier 1942, phải, tất cả mấy ngàn người đó đều hả lòng!

Đoàn dũng-sĩ của họ ra đi tuy không giật cờ, chiếm giải dem về nhưng đã từng gây nên những thành-tích phi-thường để nêu cao

danh-tiếng của xứ Bắc-kỳ rồi vậy!

Cuộc tiếp-rước ở sân ga Hanoi, hai tiệc mừng ở khách-sạn « Magnific » và « Anh-Mỹ » đã gây lại cho anh em thể-thao bao nhiêu dây liên-lạc và an-ủi vò chàng đoàn hảo-hủ Bắc-kỳ trong ngót một tháng giờ đã phải nằm gai, nem mặt trên đường trường, lặn lội nắng, rét, gió, mưa, bùn lầy, bụi hậm, lén lẩn, xuống đèo để phán-dấu đến cùng hòng ràng cao danh-dụ nên thề-thao đất Bắc!

Mặt anh em vui mừng, mặt anh em sáng quắc, những ta hi-vọng này ra và làm cho mọi người nhìn rõ thấy sự tu-tin-cậy ở sức mìn của anh em: rồi đây sẽ dâng công ma luyện để lúc nào cũng sẵn sàng đem thân ra tranh-dấu với bất cứ một người nào!

Đi dè mà học! Bài học đã đem lại cho anh em nhiều sự hay, rồi đây trên vận-dộng-trường anh em sẽ noi theo đó dè sẽ làm những chuyện phi-thường, kinh-ngạc mọi người!

Ngày ấy... sẽ chẳng xa đâu!



Ảnh Võ an Ninh

Bữa tiệc do hội Bắc-kỳ tài hữu tại Saigon
thất đoàn cua-ro và đại biểu các báo

Cuộc đua Hanoi — Saigon — Pnom-Penh đã làm cho mọi người nhận xét thấy một điều cần yếu này: Các tuyển-thủ phải là những người bền-sức, tập luyện nhiều, hoàn-toàn và dũng-sĩ.

Vài chứng-có: danh-thủ Trung-kỳ Nguyễn-văn-Lầu, trong một cuộc đua dài-dò vào trân-cây số tết chẳng kém ai và cũng có hi-vọng phanh-tài cao-thấp ở vạch ăn-thua như tất cả mọi người, nhưng phải chạy một cuộc đua có tới hon mươi chặng đường, dài-trên ngàn cây số thì Lầu không-dù sút-theo.

Cần phải giỏi leo-dốc, anh em Nam-kỳ đã trội hơn anh em từ xứ trên các đường núi! Chính Lê-sý-Cu người đã giữ áo vàng ở hai chặng đầu đã nói với tôi:

— Đi ở đường trường không sợ gì, nhưng cứ đến đèo, núi là y như thấy một, hai, ba, năm, bảy danh-thủ Nam-kỳ leo lên núi nhẹ như không, trong khi đó chúng tôi cứ ý-äch dập theo không-tài nào bắt kịp họ!

Có thể ta mới rõ anh em Nam-kỳ tập leo-dốc nhiều-nên trong các cuộc đua họ thường-lợi ở các đèo núi.

Leo-dốc giỏi chưa-dù ta lại còn cần phải xuống đèo gan dạ-níu! Hai danh-thủ Lê-sý-Cu (B.K.) và Nguyễn-phát-Giá (C.M.) leo-dốc thi-chẳng-bằng-ai nhưng xuống dốc thi gan dạ là thường, không ai bằng hai anh-nên hai anh-lại-bắt được các danh-thủ Nam-kỳ ngay trong vài-cây số! Trong cuộc đua Vòng-quanh nước Pháp những danh-thủ như Bartali (Ý), S. Maes (Bỉ), Viette (Pháp) leo-dốc thật nhẹ nhàng nhưng khi xuống dốc bao giờ cũng phải nhường bước cho danh-thủ Pháp Speicher — tuy Speicher leo-dốc-kém. Ông Henri Desgrange, người-tổ-chức cuộc đua này đã nói:

— Thấy Speicher xuống dốc dèo Tourmalet hay đèo Isoard cao hơn 2.000 thước mà người ta phát-sợ. Đường dốc-dùng-dừng, xe trôi bon-bon, dã khồng-bóp « phanh » thi-chớ, Speicher lại còn dập-thêm, tốc-lực-có-khi-tới 70 hay 80 cây số/mỗi giờ! Chết-như-chổi!

Trong cuộc đua Hanoi — Pnom-Penh này danh-thủ Vũ-văn-Thân đã tỏ ra là vua nước rút Đông-dương nhưng có một nước rút-thần-tốc không-thôi: chưa-dù, còn phải biết chạy-giỏi ở đường trường nữa vì nước rút chí-cần-khi nǎo về-tới đích có-dòng-dù cả đoàn mà thôi, ấy là ta phải làm thế nǎo về-tới được đích cùng-mọi người-dâ! Trong cuộc đua vòng-quanh nước Pháp, các danh-thủ có nước rút-thần-tốc như Speicher, Le Grevés, Leducq đã dành-rằng-ai-cũng-sợ nhưng họ không-sợ-bằng-các danh-thủ Antonin Magne hay Archambaud chạy đường trường thật-giỏi vi họ có-thể-bất-thinh-linh-bút-di trước mọi người và về-dich-hơn-tới từ 20 phút đến-nửa giờ! Các ông có nước rút-giỏi không-hy-vọng-gi theo-nhì-họ-dè-về-dich-hệ-họ-bằng-nước-rút-nữa! Giỏi-dường-trường có cái-lợi này là nhò-minh-hồng-xe-có-thể-chứa-xong-xe-rồi-lên-bắt-nồi-topp-trước/ngay.

Trong các danh-thủ giỏi-dường-trường của ta có-thể-kè được Các, Thủ (N.K.), Thủ, Sénh (B.K.), Giá (C.M.) cùng Guichaou và Goussaud (N.B.). Các danh-thủ này đã-chẳng-phải-bao-lần-chạy-hàng-chục-cây-số để-bắt-kip-các-topp-trên-là-gì?

Trong cuộc đua Hanoi-Pnom-Penh có-nhiều cua-ro-thật-giỏi, nhưng người này g-ỏi-về-món-này, người kia-về-món-khác như Các, Thủ, Sám, Bướm (N.K.) giỏi-leo-dốc, Cú (B.K.), Giá (C.M.) giỏi-xuống-dốc, Franki Các, Thủ giỏi-bứt-phá, Thủ, Giá, Sénh, Các giỏi-về-nước-rút. Chọn-lấy-một-vài-cua-ro-hoàn-toàn-giỏi-về-dù-mọi-phương-diện-thật-khô. Tôi có-thể-kè được Các (N.K.), Thủ (B.K.) là hai người-khá-nhất-họ. Vì-nếu Các có-tài-leo-dốc-giỏi-thì Thủ bao giờ-cũng-bám-liền-ngay-sau-lung Các và phải-trông-thấy Các, Thủ mỗi-khi-bứt-phá-hoặc-là-chạy-bắt-topp-trên-thì-mới-rõ-tài-di-dường-trường-của Các và Thủ. Trò-tài-rút-mảnh-lết-về-dich, ta đã-hiều Thủ và Các giỏi-thể-nào-rồi, cũng-như-xuống-dốc Thủ và Các-không-kém-một-ai-cả!



Ảnh Paris Photo
Cuộc đón tiếp cua-ro Bắc tại sân Ga Hanoi

Tôi không dám nói rằng nếu không gặp saúi thi Thân có thể giài được áo vàng của Thủ ở Phnom-Penh nhưng nếu Thân đừng đau bụng về chém ở Saigon thì có lẽ cuộc đua còn sói nồi hơn nhiều từ Saigon ra đi tới Phnom-Penh và nếu như Thân không đúng đầu bằng-lòng-xếp-hạng được, Thân cũng có thể đứng vào hàng thứ nhì hay thứ ba sau Thủ. Các được ! Ta phải nhận rằng từ Saigon ra đi vi đoàn Nam-kỳ đã chắc thắng nên Thủ. Các không cố gắng như ở các chặng khác nữa !

Nó vây tôi không có ý làm giảm giá trị của đoàn dũng sĩ Bắc-kỳ đã thắng rất vinh diệu ở Cần-thơ, ở Châu-delta và ở Phnom-Penh đâu ! Là vì nếu sự giỏi của Nam-kỳ & các chặng có đèo núi đã rõ ràng thì lối nghe của đoàn danh thủ Bắc-kỳ trong các chặng đường phẳng hòn báu anh em từ xưa : cái đó không cần phải nói ta mới biết !

Nhìn lại các chặng đường các bạn sẽ hiểu ngay : ở Thanh-hoa, Vinh đường phẳng, Cử Rồi Sênh (B.K.) thắng cũng như Thủ (B.K.) đã thắng trong các chặng đường phẳng Đồng-hới — Huế, Tourane, Quảng-nghé, Qui-nhon. Đã dành Thủ cũng đã thắng trong các chặng có đèo dốc hiểm trở như chặng Huế — Tou-

rane (Thân chỉ thua có Giả ở đây nửa bánh xe !), và ở các chặng Tuy-hòa, Nha-trang-nhưng trong các chặng này nhờ có núi dốc nên số danh thủ Nam-kỳ về đích trước vẫn nhiều hơn Bắc-kỳ. Chặng Dalat và Biên là hai chặng có đèo núi lè vè Các (N.K.) nhưng từ Saigon tới Phnom-Penh đường phẳng nét Bắc-kỳ thắng liên lién !

Trái lại ở chặng Vinh-Quảng-Khé vì nhở có Đèo-Ngang, Thủ bứt đi xa, về đích trước 20 phút và mặc luộn áo vàng của Cử tôi chót cuộc. Cũng như Các đã thắng ở Dalat và Biên, không những thế dù ở đèo Hải-vàn, đèo Cà hay đèo Rù-ri, đèo Bellevue hao giờ các danh thủ Nam-kỳ cũng lên đỉnh đèo đầu tiên.

Tôi đã tố rõ rằng Bắc-kỳ ta chạy đường phẳng thật giỏi và chỉ thua kém Nam-kỳ ở đèo dốc. Ma kẽm thi tập : nghẽn lùi từ sau dãy, trước kia dù các cuộc đua lớn lao như cuộc đua Hanoi — Phnom-Penh này, hào thủ xứ Bắc cần phải tập đèo dốc thật nhiều. Bắc-kỳ có Tam-dảo, Ba-vi có phải là những dốc đèo leo dâu ! Sao anh em không năng tập luyện ở đó ?

Và khi giải dốc rồi tôi chắc anh em thế nào cũng thắng.

Phải, nếu anh em Bắc-kỳ chịu leo dốc cho giải thi dù sang năm nào có phải chạy theo chiêu Hanoi — Phnom-Penh nhau năm nay nữa ! Vì anh em Bắc-kỳ cũng có hi vọng thắng và Bắc-kỳ đã giải đường trường rồi ! Vậy xin anh em Bắc-kỳ cố gắng lập nhiều đường dốc để hòng sang năm tranh lèo, giật giải !

Các ngài đã thay một người đàn bà dạy chồng làm nên danh-vọng chưa ?

Chắc chắn là chưa ! Vậy thì các ngài sẽ được thấy cô hach-thi Minh-cẩm, lờ gặp một người chồng dốt nát chơi bài, thè mاء nặng nhẫn nhục dạy dỗ 10 năm, chồng nàng dỗ tới kỵ-sư. Ấy là chuyện DỐNG CỦA DAY CHỒNG ở trong Trung-Bắc Chi-Nhật khởi đăng từ số báo Tết ; trả lời rất ly-kỵ, rää khói-hoạt, mà lại chính là chuyện thật ở xứ ta. Các ngài nhớ đến xem T. B. C. N. số Tết,

Tôi đã nói rõ & trên đây các vấn-đề « chuyên môn » rồi, giờ tôi lại còn phải nói đến một vấn-đề quan-bộ khác: vấn-đề sán-sóc và điều dồn các cua-ro! Bắc-kỳ còn thiếu một ông báu chuyên môn. Đừng tưởng tôi một chặng : trong nom cho các cua-ro xú minh có chỗ ngồi iết, có mon ăn bồ là dù dâu, một ông báu cần cần phải xem đường xá các chặng sắp tới ra sao, xem các danh-thủ xứ khác ai giỏi môn gì để ta lo kèm giữ hay các tuyển-thủ xú minh ai bay, ai dò và ngày hôm sau phải lo chạy theo một chiến lược nào để đem phần thắng về cho mình. Không những thế một ông báu còn phải lo cho sức khỏe của các tuyển-thủ: người nào yếu thì cho thuốc thang, người nào ngã lòng thì khuyễn-kích, an-ủi họ để cho họ hăng-hái nâng cao cả « luân-lý » của đồng đội !

Và đó mới là một điều dâng cần !

Các hảo-thủ Nam-kỳ đã thắng cuộc đua Hanoi — Phnom-Penh này vì tài-ngệ của họ đã đành, nhưng họ lại thắng như vậy vì có một ông báu biết sán-sóc họ tận tình nữa !

Sự này tất cả mọi người, tất cả cua-ro Bắc, Trung, Nam, Mèn đều không chối cãi gì hết !

TÙNG-HIỆP

HOA MAI-PHONG



Hoa pensée
và bắc hường
biều hiệu vẻ
đẹp quý phái
Mai-phong giữ
đc quyền:
Mua biện tên
trước vì số
hoa có hạn

7, HÀNG QUẠT — HANOI

CÁC NHÀ BUÔN — CÁC NHÀ XUẤT BẢN
CÁC NGÀI NÊN NHỎ
Phòng vé

Mạnh Quỳnh

28, Rue Hôpital Chinois, — HANOI

SẮP CÓ BÁN :

Xuân Duy Tân

một cuốn sách Tết hay, vui, lạ và đẹp hơn tất cả các sách Tết từ trước đến nay, do các nhà văn sau đây biên tập :

Phan-Trần-Chúc, Quán-Chí, Lê-Văn-Trương, Thiều-Quang, Lê-Thanh, Giao-Chí, Lan-Khai, Trần-Huyền-Trân, Cô-Anh-Thơ, Nguyễn-Tổ, Văn-Dương, Cường-Sỹ, Tuân-Trinh, Tú-Poanh, Duy-Phiên, Lê-Kim-Kiên, Tảo-Nhân, Phan-Như, Văn-vân...

Bìa sáu mầu, do Họa-sỹ Khanh vẽ, phụ-trưởng sáu mầu do Họa-sỹ Thụy Chương vẽ, in litho. Rất nhiều tranh ảnh do ba Họa-sỹ: Nguyễn-Hồng, Thụy-Chương và Tuân-Trinh vẽ.

ĐẶC-DIỆM. — Không theo khuôn sáo cũ, Xuân Duy-Tân là tượng-trưng của sự mới lạ. Có một nước cờ rất rẽ mà rất khó, đề dỗ các tay quản-quản về cờ. Giải thưởng 40 \$00.

Chú-ý. — Xuân Duy-Tân là món quà Tết vô giá.

Độc-giả muốn mua, cần đặt trước. Các Đại-lý lấy bao nhiêu, cần cho biết trước.

DUY-TÂN THƯ-XÃ n° 52b Khâm-Thien

Tổng phát-hành tại Saigon: Nguyễn Khanh-Bàm
n° 12 Sabourin Saigon

ĐÃ CÓ BÁN :

1) Việt-nam văn học l

của NGÔ-TẤT-TỔ
Giá 0\$80, ở xa mua hết 1\$ (cả cước)



2) Việt-nam du'oc hoc l

của PHÓ-ĐỨC-THÀNH
Giá 0\$80, ở xa mua hết 1\$ (cả cước)



mua cả 2 cuốn một lúc, xin
gửi 1\$80 (cả cước) về cho :

NHÀ IN MAI LINH HANOI

Tôi không dám nói rằng nếu không gặp sáu thi Thân có thể giật được áo vàng của Thủ Ô Pnom-Penh nhưng nếu Thân đừng đau bụng về chậm ở Saigon thì có lẽ cuộc đua còn sói nồi hơn nhiều từ Saigon ra đi tới Pnom-Penh và nếu như Thân không đúng đầu bằng-lòng-xếp-hạng được, Thủ cũng có thể đứng vào hàng thứ nhì hay thứ ba sau Thủ. Các được ! Ta phải nhận rằng từ Saigon ra đi vi đoàn Nam-kỳ đã chắc thắng nên Thủ. Các không cố gắng như ở các chặng khác nữa !

Nó vây tôi không có ý làm giảm giá trị của đoàn dũng sĩ Bắc-kỳ đã thắng rất vinh diện ở Cán-tho, ở Châu-delta và ở Pnom-Penh đâu ! Là vì nếu sự giỏi của Nam-kỳ & các chặng có đèo núi đã rõ ràng thì lối ngã của đoàn danh thủ Bắc-kỳ trong các chặng đường phẳng hòn báu anh em từ xưa : cái đó không cần phải nói ta mới biết !

Nhìn lại các chặng đường các bạn sẽ hiểu ngay : ở Thành-hồ, Vinh đường phẳng, Cử Rồi Sênh (B.K.) thắng cũng như Thủ (B.K.) đã thắng trong các chặng đường phẳng Đồng-hới — Huế, Tourane, Quảng-ngãi, Qui-nhon. Đầu danh Thủ cũng đã thắng trong các chặng có đèo dốc hiểm trở như chặng Huế — Tou-

rane (Thân chỉ thua có Giả ở đây nửa bánh xe !), và ở các chặng Tay-hòa, Nha-trang —enburg trong các chặng này nhờ có núi dốc nên số danh thủ Nam-kỳ về đích trước vẫn nhiều hơn Bắc-kỳ. Chặng Dalat và Blao là hai chặng có đèo núi lật về Các (N.K.) nhưng từ Saigon tới Pnom-Penh đường phẳng nét Bắc-kỳ thắng liên lién !

Trái lại ở chặng Vinh-Quảng-Khê vì nhở có Đèo-Ngang, Thủ bứt đi xa, về đích trước 20 phút và mặc luộn áo vàng của Cú tót chót cuộc. Cũng như Các đã thắng ở Dalat và Blao, không những thế đèo ở đèo Hải-vàn, đèo Cả hay đèo Rù-ri, đèo Bellevue hao giờ các danh thủ Nam-kỳ cũng lên đỉnh đèo đầu tiên.

Tôi đã tố rõ rằng Bắc-kỳ ta chạy đường phẳng thật giỏi và chỉ thua kém Nam-kỳ ở đèo dốc. Kém nhất là : nghĩa là từ sau đây, trước kia dù các cuộc đua lớn lao như cuộc đua Hanoi — Pnom-Penh này, hảo thủ xứ Bắc cần phải tập đèo dốc thật nhiều. Bắc-kỳ có Tam-dảo, Ba-vi có phải là những dốc để leo đâu ! Sao anh em không năng tập luyện kỹ !

Và khi giỏi dốc rồi tôi chắc anh em thế nào cũng thắng.

Phải, nếu anh em Bắc-kỳ chịu leo dốc cho giỏi thì dù sang năm có phải chạy theo chiến Hanoi — Pnom-Penh như năm nay nữa bi anh em Bắc-kỳ cũng có hi vọng thắng vì Bắc-kỳ đã giỏi đường trường rồi ! Vậy xin anh em Bắc-kỳ cố gắng tập nhiều đường dốc để hỏng sang năm tranh leo, giật giải.

Các ngài đã thấy một người đàn bà dạy chồng làm nên danh-vọng chưa ?

Chắc chắn là chưa ! Vậy thì các ngài sẽ được thấy cô hach-thi Minh-cẩm, lờ gặp một người chồng dốt nát chơi bời, thê thảm nặng nhẫn nhục dạy dỗ 10 năm, chồng nàng dỗ tới kỵ-sư. Ấy là chuyện DÔNG CỦA DAY CHỒNG ở trong Trung-Pắc Chi-Nhật khởi đăng báo Tờ: tờ dir rất ly-ký, rái khói-loat, mà lại chính là chuyện thật ở xứ ta. Các ngài nhớ đến xem T. B. C. N. số Tết,

Tôi đã nói rõ & trên đến các vấn đề « chuyên môn » rồi, giờ tôi lại còn phải nói đến một vấn đề quan-hệ khác: vấn-de săn-sóc và dùu-dắt các cua-ro! Bắc-kỳ còn thiếu một ông báu chuyên môn. Đừng tưởng tôi một chặng : trong nom cho các cua-ro xú minh có chỗ ngủ iỗi, co mon ăn bồ là dùu-dắt, một ông báu cần cần phải xem đường xá các chặng sắp tới ra sao, xem các danh-thủ xú khác ai giỏi mòn gi đẽ ta lo kèm giữ hay các tuyền-thủ xú mình ai bay, ai dò và ngày hôm sau-pái lo chạy theo một chiến lược nào để đem phần thắng về cho mình. Không những thế một ông báu còn phải lo cho sức khỏe của các tuyền-thủ: người nào yếu thì cho thuốc thang, người nào ngã lòng thì khuyễn-kích, an-ủi họ để cho họ hăng-hái nâng cao cả « luân-lý » của đồng đội !

Và đó mới là một điều dâng cần !

Các hảo-thủ Nam-kỳ đã thắng cuộc đua Hanoi — Pnom-Penh này vì tài-ngệ của họ đã đành, nhưng họ lại thắng như vậy vì có một ông báu biết săn-sóc họ tận tình nữa !

Sự này tất cả mọi người, tất cả cua-ro Bắc, Trung, Nam, Mèn đều không chối cãi gì hết !

TÙNG-HIỆP

HOA MAI-PHONG



Hoa pensée
và bắc hường
biều hiệu vẻ
đẹp quý phái
Mai-phong giữ
đc quyền:
Mua biện tên
trước vì số
hoa có hạn

7, HÀNG QUẠT — HANOI

CÁC NHÀ BUÔN — CÁC NHÀ XUẤT BẢN
CÁC NGÀI NÈN NHỎ
Phòng vé

Mạnh Quỳnh

28, Rue Hôpital Chinois, — HANOI

SẮP CÓ BÁN :

Xuân Duy Tân

một cuốn sách Tết hay, vui, lạ và đẹp hơn tất cả các sách Tết từ trước đến nay, do các nhà văn sau đây biên tập :

Phan-trần-Chúc, Quán-Chí, Lê-văn-Trương, Thiều-Quang, Lê-Thanh, Giao-Chí, Lan-Khai, Trần-huyền-Trân, Cô-Anh-Thơ, Nguyễn-Tổ, Văn-Dương, Cuồng-Sỹ, Tuấn-Trinh, Tú-Poanh, Duy-Phiên, Lê-kim-Kiên, Tào-Nhân, Phan-Như, Văn-vân...

Bìa sáu mảnh, do Họa-sỹ Khanh vẽ, phụ-trưởng sáu mảnh do Họa-sỹ Thụy Chương vẽ, in litho. Rất nhiều tranh ảnh do ba Họa-sỹ: Nguyễn-Hồng, Thụy-Chương và Tuấn-Trinh vẽ.

ĐẶC-diêm. — Không theo khuôn sáo cũ, Xuân Duy-Tân là tượng-trưng của sự mới lạ. Có một nước cờ rất rẽ mà rất khó, đe dọa các tay quản-quản về cờ. Giải thưởng 40 \$00.

Chú-ý. — Xuân Duy-Tân là món quà Tết vô giá.

Độc-giả muốn mua, cần đặt trước. Các Đại-diêm lấy bao nhiêu, cần cho biết trước.

DUY-TÂN THƯ-XÃ n° 52b Khâm-Thien
Tông phát-hành tại Saigon: Nguyễn-khánh-Bản
n° 12 Sabourin Saigon

ĐÃ CÓ BÁN :

1) Việt-nam văn học l
của NGÔ-TẤT-TỔ
Giá 0\$80, ở xa mua hết 1\$ (cả cuốn)

2) Việt-nam du'oc hoc l
của PHÓ-ĐỨC-THÀNH
Giá 0\$80, ở xa mua hết 1\$ (cả cuốn)

mua cả 2 cuốn một lúc, xin
gửi 1\$80 (cả cuốn) về cho:

NHÀ IN MAI LINH HANOI

MỘT BI KỊCH CỦA TRÁI TIM

Nho' bạn xuân năm ấy!

CHUYỆN NGẮN CỦA ĐOAN-CHUONG

Thanh vừa dãy cửa bước vào nhà thi đồng hồ trên tường thông thả buồng mươi hai tiếng. Chàng vừa rập chiếu bóng về — một buổi chiều hốt Tất niên. Dêm ấy, chàng đi xem không phải vì trên màn bạc đã chiếu một phim bắt hủ làm say đắm lòng người. Thanh đi xem, chỉ vì theo một thói quen. Thường lẽ, năm nâm, cứ đến đêm ba mươi tháng chạp, Thanh hoặc đi chơi dạo phố, hoặc đi coi chiếu bóng cho qua giờ, để đến nửa đêm, trờ về với gian phòng trống lạnh.

Nhất là năm nay Thanh vừa nhận được bức điện tín của Huy từ Phú-thọ gửi về, cáo ốm, không về ăn Tết với chàng được. Huy là bạn rất thân của Thanh, một thanh niên không gia-dinh, suốt năm ở Hanoi, giữa đêm ba mươi, với một thênh nhỏ. Suốt ngày, Thanh đã chịu khó đi dạo khắp phố phường, và lên tận chợ Đồng-xuân sắm sửa, mua nồi kẹo bánh, náo hoa, náo cà-phê, thuốc lá. Chàng đem về, bầy biện lại nhà cửa, xé xích bàn ghế, mất cả một buổi chiều, thu xếp gọn đẹp, và tự hào làm vừa ý khi ngâm gian phòng sáng sủa, gọn ghẽ, rất có mỹ-thuật của mình...

Q

Thanh đang trầm ngâm vơ vẩn, thì từ đầu phố, vẳng đưa lại tiếng pháo. Rồi như cung hẹn nhau từ trước, tiếng pháo theo nhau nồ-lên-tiếp, gần mãi lại phía nhà chàng. Xa xa, bốn phía, chỗ nào cũng nỗi lên những tiếng kêu ròn tan trong đêm vắng. Không khí ngào ngạt mùi hương khói pháo giao thừa.

Tiếng pháo liên hồi như nhắc nhớ cho Thanh những kỷ niệm xa xôi, và dồn dập cho chàng một nỗi buồn man mác. Ngảm nghĩa bốn bức tường sáng sủa, bộ bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, chiếc khăn bàn mới tết tinh trên đặt một lọ hoa tươi thắm, mấy bông cúc vàng như mìn cười trong ánh đèn êm dịu mơ hồ, Thanh nghiệm ra rằng cái cảnh sinh tươ trước mặt chàng thiếu hẳn một linh hồn. Cần buồng chàng cố gắng to diêm cho đẹp đẽ bao nhiêu, chỉ càng tăng trống trải lên bấy nhiêu.

Có lẽ chưa bao giờ Thanh thấy xuân ngọt, nhưng cứ đến ba mươi tháng chạp là lại trở về với chàng, cùng nhau dồn xuân sang trên căn gác trọ. Năm nay Huy mới mua được cái dồn dien nhỏ, gắng sức kinh doanh, nên bị ốm vi công việc...

Thanh cởi quần áo ngoài, khoác chiếc áo giả, và kéo cao cõi áo lên cho đỡ rét. Chàng ngồi dựa minh vào lưng ghế, lây thuốc lá ra hút. Nguồn mắt tròng theo mấy sợi khói bay quyền lát nhau rồi tỏa ra trong gian phòng lặng lẽ, Thanh đã mặc cho tâm hồn lâng lâng, và chàng thấy lờ mờ cái thú vị của một lúc trá nỗi ngóng hồn làm việc không suy không nghĩ. Chàng có cái cảm tưởng là tất cả giác quan của mình dừng cả lại. Không gian như thu hẹp trong gian nhà nhỏ bé; thời gian cũng như yên lặng không trôi...

Q

Một cơn gió lạnh từ ngoài đường lọt qua khe cửa thòi vào, chọt kéo Thanh ra khỏi con mồi móng. Chàng vội vàng đứng dậy, đóng chặt cửa lại. Gió không lọt vào được nữa. Nhưng, tự nhiên Thanh thấy lạnh lẽo từ đầu đến bao hollywood lấy mình chàng, và chọt nhau ra là gian buồng của mình tuy nhỏ hẹp, nhưng trống trải, hiu quạnh quá!

Năm nay cũng như năm ngoái, sau khi cho hai em trai nhỏ về quê ăn Tết với cha già, Thanh ở lại một mình chờ cô độc và lạnh lẽo như đêm nay!

Suốt mấy mươi năm trôi, nay đây mai đó, trong trí nuối bao nhiêu mộng đẹp, Thanh đã từng quên sống cuộc đời gió bụi. Biết mấy phen, Thanh đã ăn Tết xa quê-hương. Ở Saigon, ở Hué, ở Lào, ở một tỉnh lỵ nhỏ nhỏ ven bờ biển, ở một phố huyện hẻo lánh miền trung-du! Đối với một Thanh-niên như chàng, những cảnh phiêu-lưu xuôi ngược như thế là thường, có bao giờ lay chuyển được một tâm-hồn trẻ, mạnh?

Thế mà đêm nay!! Thanh cũng không hiểu tại sao tự thấy mềm yếu lạ!

Nỗi buồn mènh mong càng như dần dần thăm vào lòng chàng.

Chàng bồi hồi nhớ lại những kỷ-niệm xa xôi... Còn đâu những ngày vui sướng của tuổi ngày thơ, lúc Thanh còn là một cậu bé con lèn mươi, cứ năm nâm, đến ba mươi tháng chạp, ngồi canh nồi bánh chưng suốt đêm, trên ô ra, trong cái xóm nhỏ yên-lặng, bên cạnh một người mẹ hiền-tử yêu-dẫu, giữa mấy chị em ngoan ngoãn, dịu dàng của

Từ bấy đến nay, đã mười tám năm trôi! Mười tám năm rộng Thanh xuôi ngược đó đây, không bao giờ được hưởng một chút tình dù-dâng âu-yếm. Cuộc đời chàng, đã vì thế, trở nên khô khan cứng cỏi, mà chàng không biết.

Tiếng pháo vẫn liên tiếp nồ-dà trong đêm vắng, như đón chào xuân mới và như nhắc nhở cho Thanh là chàng đã bắt đầu ba mươi mốt tuổi.

Ba mươi mốt năm; nửa đời người rồi! Thanh vừa lâm nhầm vừa thở dài...

Những cái xưa nay Thanh vẫn cho là tầm-thường, nhô-mọn, và chưa bao giờ nghĩ đến, bỗng nhiên hiện ra trước mắt chàng: một cảnh gia-dinh ấm-cúng, đêm ba mươi Tết. Một người vợ hiền, dịu-dâng vui vẻ; một đứa con nhỏ, ngoan ngoãn, xinh xắn ngày thơ... Hạnh-phúc êm-dềm và giản-dị...

Rồi, hình-ảnh Ván biến ra trong óc chàng — Ván, một thiêu-nữ xinh tươi, nhanh nhẹn, với đôi mắt đen trong sáng, người bạn gái mà chàng đã thương mến và yêu tha-thiết bấy lâu, nhưng — vì tôn-giáo khác nhau, vì hoàn-cảnh gia-dinh, vì sinh-kế — Thanh không có hy-vọng gì cùng nàng xum-hop!



Hút hết điếu thuốc lá đang cháy dở mà chàng cũng không nhớ là điếu thứ mấy nữa, Thanh muốn xua đuổi bớt những ý-tưởng nặng nề chán nản. Chàng mạnh bạo đứng dậy dẫy cửa ra tựa bao-lan, nhìn thẳng xuống phố.

Ngoài trời lạnh ngắt, lẩm tấm mưa bay. Tiếng pháo đã ngót hẳn. Trên các ngả đường tối đèn, thỉnh thoảng leo lét một vài ngọn đèn xanh phòng-thù. Hàng cây chõc chõc lại trót xuống vỉa hè từng lớp lá khô xào xạc trong đêm khuya...

ĐOAN-CHUONG

TỬ MÔNG MỘT THÁNG CHẠP TÀ CÓ BẢN TRAM HOA

Sách Tết của QUỐC-HỌC THỦ-XÃ, phê-bình Thư TẾT thư Xuân của hơn 50 thư-gia Nhật-Bản, Trung-Hoa, Việt-Nam Cũ và Kim sách in giấy dỏ blia mỳ th ạt giá 0\$60.

GÓI TRÂM-HOA là có xuân quanh năm
Viết thư cho M. LÊ-VĂN-HÓE 16bis, Tiên-Tin Hanoi

CƠN ĐƯỜNG NGUY HIỂM

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch
(Tiếp theo)

Hai người ngồi trên một mỏ cỏ. Hồi lâu Kitty không nói một câu gì. Nàng đưa tầm mắt khập kềnh.

Lúc ấy trời đã về chiều. Ánh nắng yếu ớt cõi sôt lại chỉ đủ soi sáng một cách lờ mờ những mỏ cỏ mà lòng nằm rải rác như bát úp. Kui tầm mắt nàng gặp mõ Walter nàng thấy lòng thắt hồn lại. Không biết đó là lòng hối hận hay là lòng sợ hãi. Nàng nhớ lại những ngày dã qua. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm hay đau đớn ở thời kỳ dã vắng cư lẩn lượt hiện trong trí nhớ nàng. Buổi đầu nàng gặp Walter, lúc chàng thú thật tình yêu với nàng, những lú lút cho cuộc ngoại tình bị phái giặc rồi đến gần đây những ngày âm thầm ở bên cạnh Walter, một người chồng đãi dìu tình yêu nàng ra làm một thứ tình gần như tình bạn. Chàng lè phép đổi với nàng nhưng đó là một thứ lè phép kiêng cách làm cho bực minh hơn là làm cho đê chịu. Nàng nghĩ thầm đối nàng nào đã làm được những việc gì gọi là có ích? Chỉ có ít ngày trong nhà Đồng, nàng châm chút cho những đứa trẻ đang thương, thế thôi. Còn tôi của nàng thì chất chứa lén, mỗi ngày ngồi nghĩ lại một nhiều; nàng kéo lê cuộc đời vàng như mội tinh rẽ, chính mình lại kính tợm hương sắc mìn.

Nghĩ lại người chồng cũ và tội ác của mình đã gây ra đến làm cho chết một người trẻ tuổi, nàng như muốn phát điên lên. Chinh nàng đã giết người. Mà cơ khô là nàng đã giết người một cách chậm chạp, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ý chí bao nhiêu hoài bão của một thanh niên, chính nàng đã đem cái lưỡi thi của nhau sắc nát ra gặt dì và bầy giờ thi thôi không còn cách gì mà cứu vãn được tính thế nữa. Người đàn ông thực yêu nàng bay giờ đã về với đất rồi, nàng hối hận cũng không làm sao được nữa. Nàng thương người cũ

bao nhiêu lại càng thấy kính tợm người đã dắt nàng vào con đường truy-lạc bấy nhiêu. Charlie! Charlie khốn rạn! Đã dành ròng nàng đã làm tội ác nhưng xá trách gì nàng lả! Bao giờ nàng cũng vẫn là một người đàn bà — một người mơ mộng yêu duỗi eo những tình hình luôn luôn thay đổi như giông mèo. Charlie mới chính thực là người đã gây ra tội ác!

Là một thanh-niên đã không biết đem tài học của mình ra tui-thứ với đời, đã không biết làm một cái gương treo cao chữ đạo nghĩa cho mọi người noi theo, chàng lại còn đem tài ăn nói quyền dũ kẽ có chẳng, ôi! một người đàn ông như thế, người đàn bà tự trọng còn có thể nèo mà yêu thương được?

Hoàng hôn xuống rất buồn, ánh mù che phủ cả bãi tha - ma và tạo một không-khí ẩm-uột như mắt người đàn bà dâm lệ. Mắt Kitty cũng ướt: nàng khóc, khóc trong khăn tay, khóc nức nở như chưa từng khóc thế bao giờ cả.

Lòng hối hận với cảnh trời mù sương và chiều, bèn náo man mác và tiêu điều hơn?

HẾT

HUYỀN-HÀ

Chị em họ khinh tôi?

Một người đàn bà Việt-nam lật lùng dã nói:

— Chị em họ có chồng làm nên ông nọ ông kia, họ khinh tôi lấy phái anh chồng không biết chữ, để tôi đóng cửa dạy chồng sẽ làm nên danh nên giá cho mà xem.

Các ngài sẽ thấy người đàn bà phát phản thành công ấy ở trong chuyện:

« ĐÓNG CỬA DÂY CHỒNG » bắt đầu đăng trong số Tát Trung-Bắc Ché-Nhật với bao nhiêu bài hay lạ khác.

MỘT CÁI TÊN ĐỂ ĐẨM BẢO GIÁ
TRỊ NHỮNG SÁCH CÁC NGÀI MUA
NHÀ XUẤT BẢN
LÉ-VAN-TRƯƠNG
38 — Gustave Dumoutier — Hanoi

Ngoài những tác phẩm của nhiều văn sĩ, thi sĩ nổi tiếng sẽ mở một Tủ sách NGƯỜI HÙNG

để lần lượt xuất bản những tác phẩm văn chương của Lé-van-Trương. Quyền riêng nhất cũng bán 0\$90. Sách dày xếp đặt bởi những họa sĩ có tài. Ai muốn giúp một công cuộc hưu ích, già tiền trước thì xin tính: 6 quyển \$450, 12 quyển \$8\$00. Sách đều có chữ ký của tác giả và phát hành vào khoảng 15 đến 25 mỗi tháng. Tác phẩm đầu tiên trong tủ sách *Người Hàng*

SƠ SỐNG

Xã-hội tiêu thuyết sẽ xuất bản vào tháng février 1942, giá 0\$9

Bằng IC-LAN! IC-LAN ra đời!
IC-LAN! IC-LAN ra đời và tiện-lợi!
IC-LAN biến-hóa vô cùng!
IC-LAN cần thiết cho hết thảy mọi người.

Bây giờ giấy dát mực khan, ai cũng nên có một cái bằng IC-LAN để biện chép tinh thần hàng ngày. Chỉ trong nhát mắt net chữ sẽ biến hệt theo ý các ngài.

Bằng IC-LAN không cần giấy mực mà dùng được mãi mãi.

Giá quảng cáo: \$0\$20 cái nhỏ, \$0\$35 cái lớn

TỔNG PHÁT HÀNH: **TAM-ĐÀ & Cie**

72, Rue Wiéle, HANOI — Tel.: 16-78

CHI-CỤC TẠI HAIPHONG:

TAM-ANH — 9-3, Bd. Bonnal

Cần đại-lý khắp nơi, viết thư cho TAMDA & Cie

Đại-lý bán buôn:

Chí - Lợi 97 h ng Bồ - Hanol

Cần đại-lý khắp nơi, viết thư kèm tem và lấy mẫu tại Tamda et Cie

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân n°

Impriime chez Trung-Bắc Tân-Vân

36, Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

Tirage 100000 exemplaires

Certifié exact à l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG.DAÂN-VUÔNG

Ullens

Tiếng Anh cho người Việt-nam

của NGUYỄN - KHẮC - KHAM cùn nhánh văn
chương và luật khoa — tết nghiệp Anh văn
tại đại học đường Paris

CUỐN THỦ NHẤT — Mẹo Anh và bài thực hành giày
hơn 100 trang giá 0\$55. Cuối giri recommande 0\$20
CUỐN THỦ HAI.— Anh, Pháp, Việt hoi thoại giày
100 trang, giá 0\$40. Cuối giri recommande 0\$16. Mua
cả hai cuốn cuối giri mất 0\$24. Thư và mandat xin đê

M. NGUYỄN-KHẮC-KHAM
36, Boulevard Henri d'Orléans Hanoi Tel. 266
Boite postale 24

Phương-pháp trị binh ho lao

Tôi có 1 phương thuốc trị binh ho lao của Ông bà để lại hay quá. Xira nay chỉ để giúp cho người ở thôn lâm. Nó trị binh nhẹ thì mau lâm; còn binh thiệt nặng như: 2 châ vai đã nhách lèn; tiếng nói đã tắc; đặc-lai vò lung nghe phổi bị đâm vướng kêu ò-ò; mét suýt suýt suôt ngày và nóng lạnh liên-miên iỏi cho uống thi chỉ thấy khỏe và đỡ một lúc chờ không hết. Còn như binh ho chura thiệt nặng như nói trên và những chứng ho thường như: ho rát, ho khan, ho đờm, ho gió, ho phong, ho suýt ván ván... thi uống mau lành lâm. Còn người bị tê, bị đánh động phổi bị ngạt thi uống càng mau hơn. Cố nhiều người dùng thấy hay khuyến khích tôi làm ra bán khắp nơi cho ai cũng dùng được; nhưng vì phương thuốc này mắc quá nên tôi không muốn. Nay người ta khuyến khích quá và tôi nghĩ lại có nhiều binh tổn bạc ngàn mà không hết hết thi thuốc này sánh cùng không mắc gì, nên tôi làm ra và chia nhambi mỗi ve uống một tuấn thi giá 12\$00. Tùy theo bệnh uống 1 hoặc 2 hoặc 3 hay 4 tuấn lành binh. Dùng thuốc này rồi ngoài còn phải có cách kiên cự và lựa chọn món ăn và phương pháp làm cho phổi mau tươi nhuận binh mới mau lành. (Tôi có chỉ rõ trong тоa). Trong hộp có hai thứ thuốc uống: 1 thứ uống nhuận trường dưới đờm, trong phổi ra đại trường: 1 thứ bồ phổi trị ho. Vậy ai muôn mua xin viết thư đê:

M. Nguyễn - văn - Sáng
(Cửa Hương-Giáo, long Tân - Quốc (Cần - Thơ)
Boite postale n° 10

Mua mandat hoặc bằng cách lánh hóa giao ngan
cũng đặng.

NOTA. — Người lo lường có việc au sâu, lao
tâm; hoặc người làm việc gì ngồi lỳ một chỗ
không vận động: sánh một nhọc, óm yếu, mát
sức thành lão uống phòng ngừa tốt lắm. Tôi có
cho nhiều người uống thi thấy mạnh mẽ ăn ngử
ngon có da thịt.

Éclat d'Argent

blanchit les dents

En vente partout

áo len...

ĐỦ CÁC KIỀU, CÁC MÀU RẤT THANH NHÃ,
HỢP THỜI, BÁN BUÔN TẠI HÀNG DỆT

CAM-TÍCH-TÁN — ĐẠI QUANG —

Bao giờ cũng vẫn là một thứ thuốc rất quan-hệ cho sự phát dục của trẻ con, các bà nuôι trẻ chỉ nên cho trẻ uống Cam-Tích-Tán Đại-Quang thì sẽ được hay ăn chóng nhớn, khỏe-mạnh vui chơi, quanh năm, ít hay sinh các bệnh vặt. Thuốc này ai đã dùng qua cũng đều công nhận là hay. Mỗi gói giá... 0\$20

ĐẠI QUANG DƯỢC PHÒNG
28, phố Hàng Ngang, Hanoi — Giày nón 805

PHÚC-LAI

57-89, Rue de Hué, — Hanoi — Tel. 974

DẦU VẠN-UNG
— NHÌ THIÊN-DƯƠNG —
về nhóm mới cải trang hàn-thu
giấy bao gói cã mý-phật.
Giá bán mỗi v... . . 0\$24



NHÌ THIÊN-DƯƠNG DƯỢC PHÒNG
76, phố Hàng Buồm, HANOI — Téléphone : 849

DÙ "MỸ-THUẬT" làm tôn thêm vẻ
lịch-sử của b ngái
DÙ KIỀU NHẬT, GỘNG TRÚC

Lợp Lụa	3\$80
Lợp Lụa, hàng Luxe	4\$58
Lợp Satin, hàng Luxe	6\$00

Gỗ C. B. đi khắp nơi — Cước thêm 0\$30 một chiếc.
Các cửa hàng hãy viết thư về hỏi giá đặc-biệt riêng.

LE LOUVRE 70 ter, Jules-Ferry
HANOI

● Một t ứ đ ờ d ờ m ờ ng r ất l ịch-s ự tr ong m ùa c ưới!
● M ột th ứ qu ả bi ểu r ất quy-gi ả tr ong d ịp t ết:

TRANH-ÀNH "MỸ-THUẬT"

vẽ sơn (PEINTURES); thuốc màu (AQUARELLES)
của các họa-sĩ có biêt-tài. Các bức thư trung-Hải.

Chuyên nhận vẽ TRUYỀN-THẨM

Có cách gửi rất tiện cho khách ở xa

LE LOUVRE 70 ter, Jules-Ferry
HANOI