

Số 97 – Giá: 0\$15

25 JANVIER 1942

Trung-Kết

Chủ-nhật

NGUYỄN-DOĀN-VƯỢNG CHỦ-TRƯƠNG



anh của hãng Domel

CUỘC CHIẾN TRANH Ở THÁI-BÌNH-DƯƠNG

Quân Anh đang lội qua một con sông ở Mã-Lai để rút lui.

Trung Bắc Chủ Nhật sô tết

sẽ có những bài giá trị này :

Sở kết toán cuối năm, từ-tình hình
thế giới. Đông-dương dến T.B.C.N.
HỘNG-LAM

Năm mới chúc gì?

NGUYỄN DOANH-VŨNG

Tù-Dinh-tiên-Hoàng dến nay 82
năm ngựa lich-sử ta có n' lung
việc gì? QUÂN-CHI

Xuân không eó tuổi

VŨ-BẰNG

Tính dến 1940, thê gian dã sông
dureo 5 942 tuồi

LÊ-HÙNG-PHONG

Trong mấy ngày Tết dán ta mè tin
nhưng gì? Từ « bả hay la liêm »
đến cái cây thân cỏ là cong cong
như long mảng

SƠ-BÃO

Chẳng riêng gì nước ta và nước
Tàu, các nước vân minh nhất ở
Âu Mỹ cũng tin dí doan

VĂN-LANG

Năm ngựa nói chuyện về ngựa
VĂN-HӨE

Những bức tranh Tết
LÊ-KIM-KIỀN

Chơi hoa dã dẽ mẩy người biết hoa
BẮT-ÁC

Hoa và Tết
THÀNH-CHÂU

Thura cò, tuổi chó hay tuổi gà?
HỒNG-PHONG

Năm mới ở Hué ó qila?
TRƯỜNG-CÔNG-HỐT

Mùa xuân, người cha g à và người
con gái

TÙ-THẠCH

Ca xuân hát tết ch thâm dượm lòng
nhau

TÚ-LUYỄN

Những người không Tết
TÙNG-HIỆP

Lại chuyện Táo quân
BÙI HIỀN

Hai phương trời, hai cái ết
ANH-DAT

Ngoài bìa có ảnh « Cúc vàng ngậm ý » của
Võ-a-Ninh — Phụ-hàn in 6 màu của FOUJITA

SỐ ĐẶC BIỆT ẤY LẠI BẤT ĐẦU
ĐĂNG MỘT CHUYỆN DÀI MỚI

DÒNG CỦA DẠY CHỒNG

của Hồng - Phong và nhiều bài khác nữa
CÁC ĐẠI - LÝ LẤY BAO NHIỀU XIN CHO BIẾT TRƯỚC

Nam-dương quần-dảo

XÚ MO' MỌNG XÚ CAO - SU

DEPOT LEGAL
INDOCHINE

Ngày 14 Avril 1940.

M. Arita hồi ấy đang làm Ngoại-Giao Tông-Trưởng nước Nhật-bản tuyên-bố rằng nếu cuộc Âu-chiến ánh-hưởng tới Nam - dương quần-dảo sẽ gây nên một tình-thế không tốt cho nền hòa-binh ở Á-Đông.

M. Yakichiro, giám-dốc phòng thông-tin bộ Ngoại-giao triều-lập mọi hội-nghị các nhà Bảo Nhại và tayen-ngoan rõ về ý-kiện ấy như thế này :

« Đế-quốc của đức Thiên-Hoàng định không hờ-o trước tình-thế xảy ra ở Nam-dương quần-dảo, khi nước Hà-lan bị xâm lược ».

Thế rồi hôm sau, các báo Nhật đều dặt ra ba giả-thuyết áy khi nước Hà-lan bị xâm-lăng.

Nam-dương quần-dảo là một vân-de thời-sa
số dèo hiện giờ. Ta cần phải biết về quần-dảo
đó.

Xứ mơ-mộng

Ấn-dộ Hà-lan, hay quần-dảo la Sonde, hay
Nam-dương quần-dảo, gồm một số đảo lớn
nhỏ, đâng kề nhau có mẩy đảo Java, Bornéo,
Bali, Célèbes. Tất cả ròng hai triệu cây số
võng, dân-cư đông lối 60 triệu, số dì gọi là
Ấn-dộ Hà-lan, là vi quần-dảo áy là thuộc-dịa
của nước Hà-lan.

Thô-dân Nam-dương quần-dảo, gồm nhiều
giống khâc nhau, theo nhiều tôn-giáo khâc
nhau, có nhiều phong-lục rất kỳ-lạ, và có một



1. — Nam-dương quần đảo bị quân Đồng-Minh chiếm đóng.

2. — Đức chiếm-cứ Nam-dương quần đảo.

3. — Hoa-kỳ bảo-hộ Nam-dương quần-dảo.
Ba giả-thuyết áy, các báo dâng nói trảng ra
rằng nước Nhật-Bản dâng không ưng-thận.

Ngay sau khi khai-chiến với Anh-Mỹ ngày 7 Décembre 1941, Nhật-bản nhận thấy rằng thái độ Hà-lan một ngày một nghiêm về phía Anh-Mỹ, nên ngày 1 Janvier vừa qua, quân Nhật đã bắt đầu đỗ bộ lên quần-dảo Nam-dương.

long tin-ngưỡng thần-quyền rất mạnh. Với
những phong-cánh núi-non rợ-mọi, với những
cuộc múa đồng mè-hòn, những cuộc hòa-nhạc
ngây ngất, những tục lệ lạ kiêu như đói cõ-se,
người ta thường dâng Nam-dương quần-dảo
không phải là dân hiền-thời. Thời nay không
thể có những nhân-vật, sống những tục-lệ,
những lê-giáo như thế được? Nhưng mắt ta
nhìn thấy, tai ta nghe thấy, ta sống chung
đúng gần-giui với đám dân cõ-lỗ ngày-tho, và
sông-tin áy. Hay là ta mo? Hay đó là những
cảnh, những người, những việc-thay trong một
giác mơ?

Đo cái cảm giác đó
đến du - khách, mà
người ta gọi xí - ống là
xì - mờ - mông.

Xứ cao-su

Chẳng những nên
thơ suông mà thôi.
Nam-dương quần - đảo
lại là một khu thực dân
phong - phú nhất trong
hoàn - cầu có thể quyên
đã những người không
phải là thi - nhán, và
không có óc thơ chửi
não hết.

Phân, phong - phú
nhất hoàn - cầu. Nếu
nói đến những chữ
« tơ cung », « tơ lục »
thì ta phải kể trước
nhất dàn kẽo Nam -
dương. Vì họ có du
thờ cần - dùng trong
thời đại vẫn - minh
máy - móc nay.

Ruộng mía trồng san - sát thẳng cánh cỏ bay
như ruộng lúa ở xứ ta, mỗi năm sản lời
2.000.000 tấn đường các thương hạng.

Lúa và lúa ngô trồng đủ ăn quanh năm. Chè
mỗi năm sản lượng 50.000 tấn, cà - phê linh
100.000 tấn, thuốc - lá 40.000 tấn, và nhát là cao -
su, thi Nam - dương quần - đảo chiếm giải quán -
quản sản - xuất hoàn - cầu, một minh sản được
tới 80 phần 100 số cao - sú sản trong thế giới.

Nền người Áu - chúa đã đặt tên cho cái xì -
mờ - mông ấy một cái tên thực - tiễn hơn là xì -
cao - su.

Dầu hỏa và vàng bạc

Ngoài các nông sản ra, Nam - dương còn có
các mỏ dầu hỏa, mỏ - nám sản được mọi số dầu
băng ngót ba phần 100 số dầu hỏa hoàn - cầu,
nghĩa là thừa dâng trong xì - và co thè bán ra
ngoài một phần.

Về khoáng - sản, Nam - dương quần - đảo cảng
không nghèo.

Rồi - rắc tại các đảo Java, Sumatra, Borneo...
người ta đang khai các mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ
kẽm, mỏ thiếc và mỏ than - đá; Nhiều nơi có mỏ
gỗ nhưng chưa khai khẩn.

NGÀY TẾT SAP ĐÊN, LO VỀ ĐƯỜNG MỨT GIÓ CHẠP TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT SỐ SAU SẼ RA MỘT SỐ BẶC BIỆT VỀ ĐƯỜNG

NHỮNG CÁCH ĐẦU CƠ đường

Chúng ta nên biết những
mánh khóe đầu cơ đường,
bây giờ mỗi khi ta uống
tách chè đường hay can
cốc cà phê ta nên biết:

Lịch - sử đường và những tần
thảm kịch gây ra vì đường
qua các thời đại. — Ông tờ
phát minh ra đường là ai ?

Xem vậy, Nam - dương
quần - đảo là một nước
giàu có về đà phuơng
diện, khiến những
những nước giàu có nhất
trong hoàn - cầu như
Anh, Mỹ cũng phải
nhiều khi đến gõ cửa
thương - khâm.

Thật vậy, nước bản
được nhiều hàng nhất
cho các nước ở Thái -
binh - dương và cho
châu Mỹ, không phải
là Nhật hay Pháp,
Đức, Nga, Anh, mà là
Ấn - độ Hà - lan. Giả
thứ không có Ấn - độ
Hà - lan, thì hải - cảng
Tân - gia - ba sẽ mất
tới hai phần ba (tức
là gần hết) về sầm -
uất. Ấn - độ Hà - lan
thật đã làm chủ
trên thị - trường Thái -
binh - dương. Va chính

các nước châu Âu như Pháp, Anh, Nga cũng
phải mua cao su của Nam - dương quần - đảo.

Riêng nước Mỹ năm 1929, đã phải mua tới
hơn 6.000 triệu quan các hàng hóa của Ấn - độ
Hà - lan.

Xem như trên, thi Ấn - độ Hà - lan quả là một
vết dáng cho cả hoàn - cầu chù - ý vậy.

VĂN-HÓE

SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được:
TRÂM HOA đặc - san của Quốc - Học Thu - Xã
về xuân Nhâm - Ngọ.

Trâm Hoa là một tập thơ gồm thơ Tết, thơ
xuân của hơn 50 thi - gia Nhã - bần, Trung - Hoa,
Việt - Nam, sưu - tập rất công - phu, phè bình
rất có ý vị. Sách in đẹp, Giá 0\$80.

VIỆT-NAM VĂN-HỌC, (tập thứ nhất) của
Ngô - Lăt - Lăt, nhà Mai - Linh xuất bản. Sách dày
125 trang, Giá 0\$80.

Xin có lời cảm ơn và giới thiệu cùng
bạn đọc.

Nhà lâu, vợ - dẹp, con khôn, mua vé Đông - pháp sẽ hy vọng có cá



Một ngôi đền cổ ở Java

CHUYỆN LẠ Ở NAM-DƯƠNG QUẦN ĐẢO

Dân Bali phụ đồng băng con búp - bê leo dây

Các bạn từng
xem chiếu phim kỳ
Đầu - xảo quốc - tế
tại Paris năm 1931
hắn phải lấy làm
mê - hồn vì những
diệu múa này
tuyệt - diệu của gái
Bali, những diệu
khiếu - vũ đã làm

hội - hộp bao nhiêu

du khás Đầu - xảo, chẳng những

ngày ngát trước những diệu

múa nhảy dẻo - dang uyển -
chuyển của những thân hình

đều - đặn, mì say - sưa cùi

vì những khúc nhạc mê - hồn, vì

nhiều kiệu - y - phục đẹp và nhâ

một cách lạ. Những diệu khiếu

vũ kỳ - diệu đó đã làm chấn -

động cả dư - luận kinh - thành

Bali, và cái tên Bali nhờ nó

LẤY DAO GĂM THÍCH VÀO
NGỤC RỒI NGÃ RA CHẾT NGÁT...

hiện dưới quyền đô - hộ của
nước Hà - lan.

Một chút địa - dư và
tôn - giáo

Bali, một đảo trong
quần - đảo La Sonde, ở phía
nord đảo Java, cách nhau có
một giòng nước gọi là kênh
Bali.

Đất rộng 5.800 cây số vuông,
mà dân cư chỉ vỏn - vẹn có
700.000 người. Thủ phủ là

Singa Radja, đông 9.000 dân -
cư, ở vè bờ bắc đảo.

Khi - hậu nồng, dân da đen
như dân Ấn - độ.

Bali có nhiều núi - non
hiếm - trù, ngọn núi cao nhất

Bali là một đảo thuộc là ngọn Gunung cao hơn
vào Nam - dương quần - đảo, Fan - si - Pan ở ta, cao tới 3.441

thước. Ruộng cây
lúa tuy ít, song rất
phi - nhiêu, mỗi
năm cây hai mùa.
Nhất là nghề
trồng bông, phòn
thịjan lâm

Dân Bali càng
giống với dân Java
và cũng chung

tôn - giáo từ Ấn

độ truyền sang, vẫn - minh
thuộc văn - minh sông Hằng -
hà, như dân Ai - lao, Cao -
mèn - và - đồng - dương vậy.
Hai tôn - giáo chính ở Bali

hiện nay là đạo Bâ - la - mó -
va giáo Giva (thờ thần - tượng)

Phật - giáo cũng có một số
tin - đồ, nhưng không được
thịnh - hành cho lắm. Cũng
như ở Ấn - độ, dân Bali cũng
chia làm nhiều giai - cấp không
bao giờ hòa - hợp được với
nhau. Và phong - tục còn nhiều

diêu - gióng phong - tục Ấn - độ
thời cổ, như chàng bạch tục
vợ già u - thiêu sống để et - et
theo chồng.

Cũng như tại các dân - tộc
hữu - tiễn, dân Bali rất sùng
tôn - giáo và tin dị - đoan, nên
trong lê - giáo có nhiều diệu

khiến dân tiên-lên phết
lấy làm kính-ngạc-rùng
minh. Cũng vì vậy, mà
có người Âu đã gọi Bali;
lá đất của ta-ma, của
các cuộc múa-dồng và
các cuộc đàm ngục.

Khiêu - vũ hay múa đồng ?

Chính các diện khiêu
vũ tuyêt-mỹ đã làm
cho dân cháu Âu dè
mặt tôi Bali. Gọi là
khiêu-vũ là gọi theo
tiếng người văn-minh,
chứ thực ra đó chỉ là
những điệu múa lén
đồng, cũng như múa
đồng ở miền trung-châu
và các diện múa Then,
múa But của người
Thượng-du Bắc-kỳ v.v.

Có điều là các diện
múa đồng của dân Bali
đã dì-dễn-chô-tận cùng
của mỹ-thuật, những
diệu múa ấy tự nó đã
như thán-hoa hồn rời,
xác-tiết gần cốt hinh
như dát-mát chử-truong trong
những diện khiêu-vũ tuyêt-
luân do vậy.

Tục lén-dồng lại các dân
Bali không rõ khởi từ đời
nào, nhưng chắc chắn là có
ngang với dân tộc ấy. Vả cách
thức phu-dong khác hẳn ở
bên ta.

Trước hết nhà đạo-sĩ người
Ấn-dò, bện quần áo trắng
(màu trắng là màu thanh-
khiết-trai-tinh nhât) dâng các
lễ vật lên thán-linh trên ban
thờ; những lễ vật này dê trên
các đồ gỗ coi giống như mâm
bồng và dài của ta. Đoạn dót
trầm, dót hương trong những
chiếc cốc bạc rất cổ.

Trong khi khói trầm lõa
bay ngang-ngoài, thi hai cậu
khiêu-vũ ăn bận*khác hồn
đồng-nam (trê con trai) minh



Cuộc lén-dồng « Kriss »

mảng, quấn áo thêu
hoa dát ngọc diêm-dúa
lòng-lẩy như áo phướng
chèo, lòng mày mới
sửa lại, mặt mới thoa
phấn son, ngồi bên lảng
lặng chayen. Mâm chủ
mục vào các búp-bé cũ.
động trên dây, trong khi
những điệu - nhạc âm-
thầm, tha - thiết, véo-
von náo - nuôb nồi lên
như đưa hồn người vào
sau trong cõi mộng.

Các cô nhìn chòng
chọc vào các búp-bé,
theo từng li từng tí
những cũ - động của
chúng, nét đám say tin-
tưởng như vê rô trên
các bộ mặt ngày the.

Đạo-sĩ lâm nhâm mây
câu phù-chú khẩn-khưa
hồi-lâu. Trong huong-
trầm và diện nhạc như
phảng-phất một cái gì
huyền-bí lạ-lùng, khe
đạo-sĩ lâm-rầm niệm
chú. Say-sura, ngây-ngát
hợp hiếu-núi ngồi bên

lim - dim cặp mắt, mặt
biển sắc nhiều lắn. Rồi thỉnh
linh như bị một ma-lực gi
sai-khiến, họ nắm chặt nắm
tay, đứng phát dậy, uốn éo,
nghiêng - ngả, quằn - quại;
thân-binh uyền-chuyen thành
thanh diệu lạ-ký, gân cốt co
rát, chuyền động rã-g-iắc,
trong khi các búp-bé cũng
uốn-eo, nghiêng - ngả, quằn-
quại trên dây, như cõi
linh-hồn vậy.

Theo dịp âm-nhạc, tay cầm
chiếc quạt giấy nhảy múa
như vậy trong giờ lâu, rồi
sau hết một cõi « thành-ốp »,
lâm bầm phán-trayen. Âm-
nhạc ngừng bất. Mỗi một lứ
người các cô đồng ngừng
múa và các búp-bé cũng bị
đánh rơi.

Rồi âm-nhạc lại nồi lên tui-

tui, với những điệu sáo rít
lên, như giục người ta siêu
thoái.

Các cô đồng lại bắt đầu
múa nhảy. Thân-thê như bị
một sức yô-hình nổ-éo, nỗi
nghiêng, tung-nhu muốn
nghỉ-ngơi cũng không được
nữa.

Tiếng kèn sáo mỗi lúc một
loạn-sa gay-gắt, các diện múa
nhảy mỗi lúc một mê-ly thêm.
Thinh linh như theo tiếng
gọi của thán-linh, bọn vũ-rữ
lần-luỵt nhảy lắp lén đứng
trên vai các người dân-ông.

Họ trịnh-trọng nghênh các
« giá » trên vai, di rong ngoài
đèn-sở, mắt lim-dim, tó vể
tôn-kinh khác thường. Trên
vai các dân-ông, các cô đồng
vẫn không ngừng những diện
múa nhảy uyền-chuyen kỵ-
diệu, có lúc ngừa người, gặp
dầu sát chán, như làm trò

xie. Những điệu múa Nghệ-
thương trên cung-trang mà
người ta tưởng-tượng ra,
tưởng-càng chỉ như thế là
cũng.

(Người ta nói có khi các cô
đồng « thành-ốp » nhảy múa
cả trên đám than hồng gö
ryc mà chân chẳng bị bong
chết nào).

Khán-giả đều xem chung-
quanh thấy đều say-sura ngày
ngày, quên cả thi-gian, tưởng
như đang sống trong cõi thán-
tien nào vậy.

Chẳng những các vũ-nữ
múa nhảy dê-thờ thán, mà
nhieu khi còn hồn-diển tại
Hoàng-Cung, dê hiến tần-
khách của ông Chúa Đảo,
những phút say-sura, như các
vũ-nữ ở Hoàng-Cung Cao-
mén, mà người ta quen gọi
là vũ-nữ Đế-Thiên Đế-Thich.

Rước thán-tam-sông

Gặp năm phong-dâng hòa
cốc, dân Bali mở hội để là
thần-dâ phù-hộ độ trì cho
được phú-túc, chẳng khác gì
các làng mồ-hôi ở nước ta, vì
ở Bali mồ-làng cũng có một
đền thờ Thần-Hoàng. Đền
cửa họ hồn-hết rất cõi và toàn
làm theo lối cấm-chúc Ấn-dò,
như kiệu đèn Bâ-Thiên Đế-
Thich & Cao-mén.

Ngày hội, dân làng rước
kiệu thán ở trong dền ra,
rong khắp làng, rồi rước ra
sông, nhung kiệu xuông sông
một cái. Vì họ cho sông là
đại-ân-nhân rất đáng tôn-
kinh: sông làm cho lúa-đỗ,
lành ruộng cõi nước cây cối,
sông làm cho người vát được
sung-suống no-né. Và vì thán
hoàng là Long - đại - vương
(con rồng).

Dân các làng lân-cận mang
đủ thứ lõi-vật qui-giá tới dâng
Thán. Họ làm những thứ
kiệu cao hàng mấy chục
thước, bằng lúa-mía soi-
bột v... cao như ngọn núi.
Họết những trang kim-ò g
nhưng nhíp cầu, những ngai
thán toàn bằng các thứ hoa
trong vùng. Họ iến n' ùn-búc
thâm-de ngùi sắc hoặc thêu
thành tranh. Họ dâng những
đồ vàng, đồ bạc, đồ gỗ, chém
đục rất khéo. Nêu coi riêng
mỗi thứ lõi-vật, thì người ta
sẽ ngạc-nhiên thấy mỗi thứ
là một tác-phẩm mỹ-thuật rất
tinh - vi khéo - léo do hàng
ngàn nhà mỹ-thuật vô danh
trong xứ chế ra. Sau cuộc
nhảy múa thán linh-dinh long trọng.

Tổng tiễn hung thán

Những năm đôi-kém nhất
mùa, hay những năm có bệnh
thời kbi, nếu không có cách



Phu-nữ Bali dệt vải may « sarong »

giùm trù bị, thi đấu Bali tổ chức cuộc rước long tiên hung thần, gọi là lễ «Barong».

Các đạo sĩ ăn bận toàn đồ trang dát lèn bàn thờ những bệ lê, đốt hương trầm khấn Thần-Hoàng. Thành lịnh có những hingle thù kỳ quái hiện ra, tóc bạc bù-xù, mặt mũi ghê tởm, như qui sứ ma lem (đó là những người deo mặt nạ giả làm hung thần). Thần-Hoàng là Long-dai-vương do một vài người dân trai bình già làm thần) được dân làng rước ra nhẹ ba lô lung duỗi bụng hung thần. Sau một cuộc chiến đấu kỳ lạ đặc biệt, hung thần bị tống biệt cảng. (Kè deo mặt nạ giả làm hung thần trốn di một chỗ, còi bỏ đỡ giả-hang ra).

Thé là Thần-Hoàng đã xác thâng.

Đoạn, một bọn tráng đinh ở trong đèn bước ra, cởi trần

trúng trực đì hàng dài, mỗi người tay cầm một con dao găm nhọn như luối lê, gọi là «kris». Họ tiến ra một cách chững chạc, nhịp nhàng, dang điệu quẩy quyết, nét mặt âm thầm như một đội quân cảm tử.

Họ đã được đạo sĩ làm phép cho và lúc này họ «lèn đồng» để ra oai với hung thần, như các éng đồng ở nước ta vậy.

Trước còn di chậm chạp, dần bước, sau họ di mỗi lúc một nhanh hơn, một quả cảm hơn. Mắt họ lờ-lờ, mặt họ ngày ngát, Thành đã ốp đồng!

Họ vung tay lên, thich mũi dao vào ngực đánh pháp một cái.

Mấy người ngã lăn dùng ra, mặt xanh xám, nằm bất tỉnh. Còn mấy người cứ tiến ra, và đậm dao vào ngực mõi để rồi

cũng lăn dùng ra như bọn kia.

Người ta kinh ngạc người bị thương máu mênh mông rơi trên mặt đất sét. Đạo sĩ nhai mấy miếng thuốc dán dít vào chỗ bị thương. Lát sau, các «ông đồng» ấy trả dậy khỏe mạnh như không xảy ra việc gì vậy.

Sau cuộn lèn đồng bằng dao «kris» người ta làm lèi ti. Ở Các thiền nữ đang điệu bộ vệ đường hoàng dầm lèi vật vào đèn dèm Thành.

LÊ HÙNG-PHONG

BÁO MỚI

SỐ TẾT

Sẽ làm các bạn vui-vẻ và hứng-khoi suốt một năm.

TẾT NÀY

Khắp nơi, người ta đều phôi nói đến

Báo Mới số tết

Có thể là một cuộc thi thơ rất nhiều giải thưởng.

Đã có báo khắp Đông - dương Người xưa

của VIỆT-THƯỜNG

Một công trình khảo cứu về lịch sử có một không hai. Một tài liệu văn chương quý giá. NGƯỜI XƯA là hình ảnh một thời kì vang danh liệt của mấy danh nhân Việt - Nam. Mọi quyển sách quý trong rừng văn học mà hết thảy người Việt-Nam đều phải đọc qua để thường thức cái tình hồn của lịch sử nước nhà.

Sách in giấy bìa, bìa hai mảnh có hai trang phụ bìa của hai họa sĩ Phi Hồng và Phạm-vết-Song. Giá bán 80.000. Không gởi consignee, đơn - lý mua từ 15 cửa hàng riêng biệt. Víết thư cho C.P.L.C. 22, rue Vieille Hanoi - tại 107, Rue des Arts, Saigon. TÀM SỰ

KHÔNG ai còn là Nam-kỳ, hòn ngọc của Đông dương, là một nơi đất tốt người lành. Những Sở-langs, Mã-thị v.v nghệ nghiệp già danh là ký sự, bác-si tìm đủ các cách để lừa vào trong đó mong gặt gumm những gái vĩ thi nhien để xoay tiền dào mò — Chỉ ít lâu nay, các bạn sẽ được đọc một chuyên thất về bạn này. HỒNG-PHONG, nhà tiểu thuyết, rất quen tên của chúng ta sẽ đưa các bạn di theo một gá Sở-langs trong họn họ. Các bạn sẽ mục kích những vụ xoay tiền rất ly kỳ bợm bịch của hắn,

Lý kỳ nhất là gá Sở-langs kia sau gấp phải một tay đòn thủ múa lênh láy là một người dân bà, một người dân bà khôn ngoan đóng cửa đì enòng và đã làm cho chồng tinh ngợt!

BÓNG CỦA DẠY CHỐNG CỦA HỒNG-PHONG

sẽ làm cho anh em chí em Trung Nam Bắc say mê, theo dõi không bỏ một kỳ nào. BÓNG CỦA DẠY CHỐNG, chuyện thất của Hồng-hong, bá đầu đăng ứ số 151 T.B.C.N xuất bản ngày 28 tháng chạp

Nhin qua nhung dai đảo ở đọc bờ bờ Thái-bình-dương

LÂM VÒNG KHỐI LỬA VÀ
QUẦN ĐẢO HẬU-UY-DI NOI
CĂN CỨ CỦA HOA-KỲ Ở
GIỮA THÁI-BÌNH-DƯƠNG

Hình thế những dãy đảo của Á-châu

Cái móc thứ nhất liên vào phía Nam Á-châu là mũi bắc của xứ Diên-diệp ở ngay đầu những dãy núi ở dọc miền đông bằng rất lớn của sông Irawaddy. Dãy đảo thứ nhất là dãy đảo nhỏ Andaman có những giống hệt dãy eo so nhất thế giới. Dưới vùng cung thủ nhất đó ta thấy mọc vào bán đảo Mã-lai ở miền cực Nam Á-châu một dãy đảo lớn hất đầu từ các đảo lớn Sumatra, Java, Célebes của Nam dương quần đảo. Dãy đảo này chạy dài đến tận đảo Nouvelle Guinée phía Bắc Úc đại lục.

Nhưng tầm mản lớn té diêm cho Á-châu vẫn tiếp tục: sau đảo Bornéo rất lớn đến bờ



Ảnh chụp quang cảnh trên thủy chiến ở Ha-uy-di, trong tảng
số 151 T.B.C.N, tháng 12 năm 1941; lực lượng Nhật tấn công

dãy đảo Palaos và dãy đảo Sulu chạy ngang nhau rồi đến mảnh dãy-tiền rộng và thưa là quần đảo Phi-luật-tan của Hoa-kỳ, nơi mà cuộc chiến tranh giữa Nhật, Mỹ bắt đầu từ 8 Décembre đến nay vẫn có kèo dài chưa đứt. Nơi lính với đảo Luçon lớn nhất ở Phi-luật-tan là một dãy đảo lỳ ti chạy dài tận chân đảo Formosa (Đài loan) mép vào bờ bờ phía Nam của nước Trung-hoa. Đầu lớn này chỉ cách bờ bờ hình tròn đó bằng một eo biển hẹp mà quanh năm có gió mùa thổi qua không ngớt. Cái túi lớn giữa các đảo vành kèi

này và lục địa Á-châu gọi là Trung-quốc-hải là bờ trong nội địa lớn nhất Á-châu chung vịnh Thái-lan.

Cái cửa võng thứ ba là dãy đảo Ryu Kuy cùng với đảo Kyu Shu của Nhật lập thành một vòng lõa mấu vào bắc đảo Triều-tiên dài 700 cây số bởi cái đinh Đô-mã (Shushima) nơi mà hồi 1905 hạm đội Nga đã bị hạm đội Nhật phá tan. Ở khu này các đảo cách nhau bằng những eo bờ rộng hơn eo bờ Calais một ít mà thôi. Sau đây đảo này là Hoàng-hải và vịnh Petchili.

Ở đây mới đến phần chính và lớn nhất trong các đảo là những đảo chạy tiếp nhau thành vòng cung của Nhật mà ở phía Bắc nối liền với Sakhaline của Nhật, rồi đến Sakhaline của Nga liền với bờ bắc miền Nam Tây-bắc-lop-ké. Tao-hoa đã đặt ở nơi này một cái vịnh bờ biển hẹp vừa sâu độ rộng không đầy 15 cây số và người ta có thể nói là cát

Sakhaline thuộc vào lục-dịa. Bờ lớn ở giữa các đảo nước Nhật và quốc là Nhật-bản-đảo. Ở phía Nam đất Sakhaline là nơi bắt đầu của vồng thứ năm toàn là đảo nhỏ chạy dài trên 1.200 cây số, đó là quần đảo Kuriles mà dính liền với bán đảo Kamitchatka-cũng dài tới 1.200 cây số, lại có những núi cao tới 5.000 thước. Gữa các đảo đó và lục-dịa là bờ Okhotsk. Bán đảo Kamitchatka là bán đảo ở phía Bắc để che cản với bán đảo Mã-lai ở miền Nam.

Sau cùng là dến dãi đảo Aléoutiennes rất dài dằng từ Á-châu cho đến phía Bắc Mỹ-châu miến Alaska trên một quãng 2.500 cây số. Dài đảo này như một bức thành ngắn các bờ móng và các bờ lạnh nghĩa là Thái-binh-dương với bờ Béring, liền với Mỹ-châu bằng một bán đảo dài tới 800 cây số. Đầu bán đảo Alaska là các nốt cát cát hải, không-quần của Hoa-kỳ như quân-cảng Hala-cảng (Dutch Harbour) một pháo-dài ở tiền tuyễn xứ Alaska.

NHÀ THUỐC TƯỞNG ĐÓ :

Dúc-phong

45, phố Phúc-kiến — Hanoi

Bán buôn đủ thuốc bắc, thuốc-nam, thuốc-sống, bào-chế, các thứ sâm, được tin nhiệm xưa nay về 3 đặc điểm : Thuốc tốt cân-dung giá phải-cháng.

1) Thuốc bồ-thận Dúc-Phong giá : 1p50.
— Chữa các chứng thận hư : di tinh, mông tinh, khí hư.

2) Thuốc điều kinh bồ-huyệt Dúc-Phong giá : 1p20 — Kinh nguyệt thấy đều, tăng súc khỏe cho các bà, các cô.

3) Thuốc bồ-tỳ-tỷ tinh cam Dúc-Phong giá : 1p00. — Chữa chứng cam run, thuốc bồ của trèem

4) Thuốc đại bồ Dúc-Phong giá : 1p 50. — Bồ kí huyệt, dưỡng thai, thuốc bồ của nam phu lão ấu.

CỘ ĐẠI LÝ CÁC NOI : Hiện thuốc Đức-Tiển 200h Ronte de Hué Hanoi, Hiện thuốc Đức-Mỹ 52bis Béch-mai Hanoi, Hiện Đức-hưng-Tưởng 437 Ngã-Tứ Trung-hiền Ha-noi, Hiện Mai-Linh 60, 62 Paul Doumer Haiphong, hiện Mai-Linh 120 Georges Guyne-mer Saigon, Hiện Đức-Hiền 81 Rue Harmand Hung-yen, Hiện Đức-Tiển 120 Phố Tiên-an Bắc-ninh, Hiện Mỹ-Thành tại chợ Phuong-Lâm Hòa-binh, Librairie Võ-văn-Kitch Avenue Aristide Briand Phnom-Penh — Cx-Toàn 144 rue Davillier Hanoi, Maison Anh-Mỹ 16 bis phố Hàng Da Hanoi.

Một dãy thủy-lôi phục hay là một chuỗi pháo-tết

Hàng nghìn đảo lớn hoặc nhỏ đó khu thi thuộc Nhật, khu thi thuộc Anh, khu thi Mỹ hay Hà-lam. Từ hòn một tháng ngày tất cả các đảo đó như một chuỗi thủy-lôi-pháo đặt thành dãy dài trên 15.000 cây số nối liền với nhau bằng những dây điện có máy làm thủy-lôi đồng thời nó dây hay là như một chuỗi pháo-tết, nếu châm vào ngòi ở đầu chuỗi thì cả chuỗi đều lên tiếp lồ theo.

Về địa thế thi những dãy đảo dài đó khắp thế-giới không dứt cò, lạ hơn nữa là ở chân các đảo đó chỗ nào Thái-binh-dương cũng rất sâu và có chỗ sâu thành những hố sâu thăm đến 10.000 thước, đó là những hố sâu nhất trong các miền bờ biển khắp thế-giới. Những đảo do lại là một dãy núi lửa phân-nhiều vẫn còn phun lửa, như ở Nhật ở Phi-luật-tan và ở các đảo miền Nam-dương.

Những quần đảo nhỏ khác từ Á sang Mỹ-châu và quần đảo Hạ-uy-di

Ngoài bảy dãy đảo trên này ở dọc bờ bắc Thái-binh-dương, cuộc chiến tranh giữa Nhật và Anh, Mỹ lại còn lan khắp các quần đảo ly ty khác ở khấp đai dương từ Á-châu cho đến Mỹ-châu. Những dãy quần đảo đó rất nhiều là không thể kể hết được. Ta chỉ kể



Ảnh chụp quân-cảng Pearl Harbour lúc quân Nhật tấn công
lúc tang tảng sáng hôm 8 December 1941

qua những tên mà chúng ta thường nghe nói đến như quần đảo Magellan, quần đảo Mariannes (Nhật) mà đảo chính là Guam (Quan đảo) do Tây-ban-nha nhường cho Hoa-kỳ từ 1898 và sau mấy ngày chiến tranh đã vso, tuy quần Nhật, quần đảo Carolines (Nhật), quần đảo Marshall (của Nhật) quần đảo Gilbert của Anh, mà đã bị Nhật đánh phá và chiếm mất đảo chính. Rồi về phía Nam là quần đảo Salomon (của Anh), quần đảo Lorisade của Anh, quần đảo Nouvelles Hébrides do cả Anh và Pháp giữ quyền ủy nhiệm, các đảo Nouvelle Calédonie của Pháp. Sau cùng đến quần đảo Union (thuộc Tân-tây-lan) quần đảo Fidji của Anh, quần đảo Samoa của Hoa-kỳ trên đường hàng không và hàng hải từ Hoa-kỳ đến Ú-dai-ly-i và Tân-tây-lan, quần đảo Phé-nix, (Anh) quần đảo Palmyre (Mỹ) quần đảo Cook, quần đảo Marquesas, Tân-tây-lan, Tou-amotou, quần đảo de la Société trong đó có đảo Taiti đều là của Pháp. Nhưng quan hệ cho việc dung binh và việc giao thông giữa Mỹ và Á-châu thì có các đảo Hawaï, Midways, Wake và đảo Guam đã nói trên kia.

Troong những quần đảo nhỏ này chỉ có quần đảo Ha-uy-di (Hawai) hay là Sandwich là quan hệ hon-hết. Nhắc đến quần đảo này chia các độc giả không quên được cuộc chiến tranh Thái-binh-dương đã bắt đầu từ đây bằng các cuộc công kích rất mạnh liệt của không và hải quân Nhật sáng hôm 8 December. Đó là nơi căn cứ chủ-tất cả các tàu bè đi lại ở miền bắc và giữa Thái-binh-dương. Quần đảo Hạ uy-di có thê sánh với đảo Malte ở Địa-trung

bãi nhưng quan hệ hon-hết. Quần đảo này là nơi nhà thám hiểm Anh Cook đã bị giết trong năm 1779. Trong quần đảo đó có 8 đảo lớn và một ít đảo nhỏ chạy dài trên 600 cây số. Đầu lớn nhất là đảo Hawaï đảo thứ nhì về pia là Đông-Nam ở trên vĩ tuyến 20 độ ngubla là ngang với vĩ tuyến xú Bắc kỵ ta. Tất cả các đảo rộng độ 17.000 cây số vuông ngubla là lớn hơn miền trung du Bắc kỵ mặt nưa hay là bằng một phần từ Nam-kỵ Đảo Hạ uy-di chiếm đến 2/3 diện tích đó và trong đảo đó có những ngọn núi cao có

4.210 thước và có sebuah núi lửa vẫn phun nhưng không nguy hiểm.

Quần đảo Hawaï như một dãy nứa ở từ trong tim quâ dát do chỗ vù quâ dát tách mà nồi lên. Những núi lửa đó có ngọn cao tối 10.500 hoặc 11.000 thước nếu không bị bê chẽ di đến quâ nứa.

Các đảo lớn là Kansai, đảo Oshu là nơi có hai-bắc-cảng lớn nhất đã bị phi-quân và tàn ngâm Nhật đánh phá hai ba lần, Molokai Lenai như một cái vườn dứa và sau hét là đảo Hawaï lớn nhất nêu mới được hán hành lấy tên đặt cho cả quần đảo. Chính ở mời vùng bắc ở đảo này mà 160 năm trước đây nhà thám hiểm Cook đã dò bò.

Quần đảo Hawaï vừa là một đất rất thịnh-tiết cát yết-kết, phong cảnh và sản vật lại vừa là một nơi cản-cứ quan-sv hàng-hái của Hoa-kỳ giữa Thái-binh-dương cách bờ bắc Mỹ độ gần 4.000 cây số, cách nước Nhật 6.800 cây số, Manille 9.000 cây số và Tân-gia-ba 10.700 cây số.

Thương-cảng Đàm-hương-son và quân-cảng Pearl Harbour (chỗ-cảng) đều ở cả trong Oshu. Chính đảo này và quần-cảng đó là nơi đã bị đánh phá dữ dội mấy lần từ khi xảy ra chiến-tranh đến nay và chắc sau năm 1945 sẽ bị đánh phá nhiều lần nữa. Quần đảo Hawaï tuy nhỏ nhưng có thể gọi là một xí-lam-tiền-biển cho Hoa-kỳ. Ở đây có hòa-biển đối sống rất yên ồn và sung suông, ai đã đi qua đều phải nhớ mãi.

CƯỚI LÀM CÓ CHẾT
ĐƯỢC KHÔNG?

CÓ! TRÌNH - GIẢO - KIM và NGƯU - CAO JOHN MONTGOMMERY đã chết lẩn dùng vì một trận cười

Mới thấy dè-mục, chắc ai cũng đoán ngay
chủ-nhà bài này nói về chuyện người, không
thể nhầm lẫn gì được nữa.

Vì sao thế?

Vì là khắp cả vạn vật trong vũ trụ, chỉ có
một mình loài người biết cười và biết cãi lý
thứ của sự cười mà thôi; « Cười là cái riêng
của con người ta » (*Rire est le propre de l'homme*) dùng như một nhà danh-sĩ Pháp đã nói.

Thật vậy, các loài vật ta nuối trong nhà,
cho đến những ác-thủ trên non xanh rùng rợn,
cũng không thấy chúng nó cười bao giờ
dùi. Bởi trời sinh ra chúng nó không biết
cười.

Một cô gái đẹp, mỏ miệng như hoa nở,
phai cả hòn răng vừa đều vừa trắng như thê
ngọc ngà, để chỉ rõ một sự vui vẻ, người ta
bảo đây là nàng cười; cái cười ấy có người
hào hứng, quăng ra ngàn vang mà mua không
tีc. Cò-nhân đánh giá « nhất tiếu thiên kim »,
Nhưng một giông vật, như con chó, con cọp
chẳng hạn, cũng ở trong trường hợp ấy,
nhưng là cung hả miện nhau rắng, thì lại trái
bắn, ấy là dấu ố nô đe dọa, giàn hòn, ta phải
tim đường tránh đi cho mau, kéo bị nó vồ,
nó cắn. Càng một trạng-thái phát lộ mà hai
giống người vật kết quả khác nhau: ở người
ta cười, ở vật là giận.

Cười là biền-hiệu sự vui, mà vui là dấu
tô a sự đặc-chí, sự hy-vọng, tóm lại ham
sống và muốn sống, chưa hề thấy ai được vui
mà lại cầu chết bao giờ. Vậy thi con người
ta đang được dịp cười nhiều cảng hồn, thật
nỗi có kẻ cho một đời người vui cười chưa
đủ, đâm ra mong ước « kiếp sau xin chờ làm
người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo »,

thật là đáo đẽ bày tỏ lòng muốn con người
lúc nào cũng được cười, và cười thật nhiều.
Có lẽ đâu cười nhiều quá mà chết được ư?

Nhung quá có thể đấy. Nếu người ta có lúc
giận uất quá đến hộc máu mà chết, thì cũng
có thể là thử nghệ hơi mà chết đi được, vì
cười quá nhiều.

Không thiếu gì tích xưa chuyện cũ cho
chúng ta thấy rằng thật quả cười lầm có thể
chết được; mà chết rất nhanh, chết không
kip ngap, không thè trói-trang con cháu nữa
kia.

Hắn có nhiều người vut thấy cái trường-
hợp en Trinh-giáo-Kim hiện ra trong trí nhớ.

Ông lão kha-quốc công-thần của đời nhà
Đường sống mãi đến ngót trăm tuổi, trong
khi những người đồng thời đồng bối, như
Đường Thái-tôn, Từ-mân-Công, Ngụy-Trung
Tần-thác-Bảo v.v... đã yên giấc cữu-tuyễn
thành ma thiên ed những từ báo giờ: Một
hôm, nhân hữa tiệc nhà, con cháu doan viên
vui vẻ, cụ ngô ngát ngưởng kè lại những
chuyện vang-su dương-niên lấy thế làm
khoái ý vò hận. Rồi cụ rung dum vuốt râu,
cười như nắc nẻ, cười rất sung sướng, cười
chỗ đeo híp mặt tắt hơi, lẩn dùng ra chết.
Con cụ là Thiết-Ngưu, lúc ấy cũng dâng tíc bạc
da mồi, một ông già lù khụ, khát khoca
quá độ, cũng lẩn ra chết nốt. Câu chuyện tố
ra hai trạng-thái tương phản: cười và khóc,
dâng rùa nhiêu quá cũng nguy đến tính
mạng người ta.

Lại chuyện đời Tống (960 đến 1779), một
viên dũng-tướng — binh nhì Ngưu-Cao —
lúc nhảy xuống sông, bắt sống được tướng
Kim là Ngột-Truật, sang sướng thích chí quá,
cú ôm riết lấy Ngột-Truật mà cười ha-ha, cho
đến đứt hơi nhắm mắt sau một trận cười.

— Ôi! tiểu-thuyết! Tàu họ khéo hị đặt ra
thể cho vui, làm gì có sự thật được chứ? Tôi
chả tin.

É còn có ông hoài-nghi như thế.

Vâng, đấy là truyện Tàu, đã cách xa chúng
tôi hàng nghìn năm, lấy gì làm chắc; giờ tôi
xin kêt một trường hợp ở phương tây, thật là
sốt dẻo hiện tại.

Ông vua cười ở nước Mỹ — phải nước này
có những vua sùng, vua rau, vua xé hỏa ó-lô,
lại có cả vua cười — tên là John Montgom-
mery, một nhà triệu phú, cách nay mấy tháng
đã chết vì cười.

Sinh-hình lão này là lầm, chỉ nhờ cái tài
chết chẹt cười thiên-hạ mà làm nên giàu có
hang triệu.

Nguyên có một đêm, ba chục năm về trước
John Montgomery ngồi xem trong một rạp
hát lớn ở Nữu-tract, tự nhiên phả cười khanh
khách, vang cả trong rạp, làm cho tất cả
khán-giả đều phải tức cười nôn ruột. Rạp
hát nồi lên một trận bão cười, ôn áo là lùng.

Ông chủ rạp phải đuổi người đã gây chuyện

đười ô huyền nào ấy ra ngoài, nhưng hôm
sau ông viết thư mời John Montgommery
đến nói chuyện:

- Từ nay tôi trả công cho anh mỗi đêm là 10 đô-la.
- Đè làm việc gì? Khách hối.
- Chỉ có việc cười.
- Xin vâng.

Từ đây, mỗi đêm Montgommery vào ngồi
chinh chện trong rạp hát như một khán-giả,
cố đến diêm đòng. Chỗ chổ vại lại phả
cười một chập, tha hồ cười hip mật phuồn
bung, đè chẹt cho thiên-hạ phải buồn cười
theo, không thể nào mà nhịn được. Nhờ thế
rạp hát đòng, bàn-tuong nồi tiếng.
Sau giờ tan hát và lính 10 đô-la tiền công.

Sau các rạp hát tranh nhau thuê và cười;
dần dần tiền công tăng lên 150 đến 200 đô-la
một đêm.

Cái có một nghề cười thuê, John Mont-
gomery làm nên triệu-phu.

Các tình-xa gần, muôn quảng-cáo cho
bản-tuong nào mới, thật được kết quả khé,
thu tiền nhiều, họ thường phả mời John
Montgomery đến cười thuê cho ít lâu. Đì
xa như thế, công mỗi đêm tới hai ba
trăm đô-la không chừng.

Từ 1910 đến nay, và chuyên làm một nhà-
nghệ.. cười.

Bộ mới rồi đây, John Montgomery đang
cười thuê cho một rạp hát lớn ở thành phố
Philadelphia, một đêm cười hăng-quá, đến
nỗi chết ngay trên ghế ngồi.

Đấy, ngày nay chẳng có chuyện cười quá
chết người là gì?

Nếu ta nghĩ đến cái cười có sức mạnh ghê
gớm « một cười nghiêng thành, hai cười
nghèo nước, — 笑傾人城再笑傾人國 »
thì xem đến thành với nước, cái cười còn
làm nghiêng dò thay, lanh-mạng một người
người, sánh lại có thẩm vào đâu?

QUÁN CHI

Zinh thám

I) NGƯỜI THIỆU NỮ KỲ DI

bộ trinh thám kinh dị bí mật
nhất của Nguyễn - Ngọc - Cẩm
Trên 100 trang giá 0p60.

II) CỨU ĐẦU SƠN vở hiệp kiếm thuật tiêu thụyết của Hải Bằng. Hành động ngang
tàng ghê gớm của mèo đê Thiếu lâm tý. Trên 100 trang 0\$60. Còn rất ít: SƠN ĐẦU SƠN
HƯỚNG MÃ (võ hiệp) của Hải Bằng, giá 0\$60. Đầu ra hơn 40 thứ sách dù các loại.
Hồi catalogue. Thư, mandat dè: A CHÂU XUẤT BẢN CỤC 17 EMILE NOLLY - HANOI

DƯỚI MẶT TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT :

Nam kỳ gồm có những tuyển thủ đồng sức nhau đã thắng giải này thật đích đáng !

**Danh thủ Nguyễn-văn - Thủ
giữ áo vàng vô - địch suốt
từ Quảng-Khê tới PnomPenh
— tự nên cao danh tiếng —**

Phan-Rang — Dalat đã đem lại cho Thành một sự mệt không ngờ!

Đường lên dốc thật khó khăn: Các dốc đều rủi rời từ Bùi, Luy, Thủ, Sâm, Cái rồi mới tới Thành. Một mình Thành phải đương đầu với sáu cơn mây-khô Nam-kỳ. Thành muốn lên nhưng lại bị kim xuồng và nhô từ Các dốc lên đè Bellevue trước nhất và cũng bắc xuống trước nhất. Nỗ lực Thành dưới theo nhưng Dran gần Bellevue quá nhanh bắt kịp đánh đe Các về trước mình mà phát. Càng về đích' ở Dran cùng Thành có Bùi, Luy, Cái và Sâm toàn Nam-kỳ cả, nhưng cũng về một loạt có bao giờ ai ăn được Thành cho nên Thành lại rủi trước họ nữa và về đích đầu tiên sau Các.

Thứ ba tới Luy (N.K.), thứ tư Goussard rủi tới ba danh thủ Nam-kỳ là Cái, Bùi và Sâm! Chỉ có một mình Thành ganh đua nên Bắc-kỳ thua Nam-kỳ ở chặng này không những về cản hàn mà về cả tám đội! Thành đã không thắng nổi sự rủi may thi chưa chắc đoàn danh thủ Bắc-kỳ đã thắng được giải đua Hanoi — Pnom-Penh này rồi!

Sự thất bại của Bắc-kỳ trong chặng 11: Dalat-Bla

Tới Dalat thi anh em Bắc-kỳ đã nhìn thấy sự không thể thắng nổi cuộc đua Hanoi — Pnom-Penh rồi vì Bắc-kỳ không còn đồng đội nữa. Mất một phần Nhàn-gia-leo dốc giỏi, Bắc-kỳ chỉ còn lại có một Hắc leo dốc giỏi nữa để giúp Thành. Còn Sênh, Cú, Lộc, Kỳ, Tân-dịnh không phải là những trai đường đâu nổi với đoàn mây-khô Nam-kỳ là Thủ, Các, Sâm, Bùi, Lợi người nào cũng leo núi thần tinh. Nhất là chặng

Góc đây lại còn phải một mình ra tranh đua với cả đoàn mây-khô Nam-kỳ kia thi — trừ một sư phì thường xay ra — Thành không thể nào thắng được. Phải chàng sự ĐEN RỦI đã chẳng tố cho một Thành đút sick ở bốn cây số trước đích Phan-Rang đè cho Các, Thủ bắt đi như gió về đích và trả thù lại chàng sự họ đeo đùi đậm phải chờ và bị ngã ngang đường ở chàng nhô Qui-nhén — Tuy-Hòa rằng: giờ không muốn cho chàng thắng! Thành hiểu lầm! Ông đợi có nhẽ lúc Số-Mệnh nặng nề quá đến nỗi người ta không dám cõng lại nữa vì biết cõng lại cũng chẳng ích gì!

Cho nên từ Dalat ra đi, dù là vô cùng gắng sức, Thành cũng biết sự thắng sau cùng sẽ không về chàng nữa! Nhất là chàng lại đau bụng liên miên từ đêm trước! Nhưng dù sao chung vẫn phải vi hành-dụ xứ Bắc ganh đua đến chót! Bởi thế nên vira từ già Dalat được 15 phút: Hắc, Giá và Prat nổ lốp thi Ký và Thành vẫn cố bám riết đoàn danh thủ Nam-kỳ! Gần tới Dijir, anh em lèo đèo Blao, Cú, Sênh tụt lui!

Vì hợp khí hậu và quá quen đường nên đoàn danh thủ Nam-kỳ dập rái phản khéo! Thành đau bụng quá, mệt nát lùi lại! Kỳ lại không theo nổi nên như ở Dalat hôm trước, Thành lại phải cố gắng một mình để ganh đua với Thủ, Các, Sâm, Bùi, Lợi nữa! Đòn thương độc mả, Thành đánh chịu về thứ năm ở Dijir ng sau Thủ, Các, Sâm và Goussaud!

Sự mệt của Thành đến cực kỳ nên khi đến Blao chàng không còn sức để trở lại rủi như gió nữa và đánh đè Các, rồi Thủ, Sâm, Cái(N.K.), Thạch (C.M.) về trước chàng!

Thân vì đau bò cuộc ở chặng 12 : Blao — Saigon

Và đến đây: giấc mộng cực tươi đẹp của con phượng hoàng đất Bắc Vũ-vân-Thân bị tan tại Tinh bàng lồng xép hạng ở Blao, Thành vẫn còn đứng hàng thứ năm sau Thủ, Các, Bùi, Sâm nhưng đã kèm Thủ tới 41 phút đồng hồ rồi! Một thời gian dài quá, khác nghiệp quá! Sức người không phải sức thần. Mất anh em tai giời giúp đỡ thêm, bị đau bụng, Thành không còn hi vọng gì nữa!

Vũ-vân-Thân, con người bé nhỏ và gan dạ cực kỳ kia, cua-ro đại tài mà không những các báo Trung, Bắc, Mèn mà ngay đến cả các cua-ro tu xú dự cuộc đua Hanoi — Pnom-Penh này đều phải tôn lên là cua-ro giỏi nhất trong anh em từ xưa, hoàn toàn nhất trong anh em cua-ro từ xưa,



Ánh Võ an-Ninh
CHẠNG BLAO — SAIGON
Đoàn cua-ro chạy qua Biên-hòa.

phải Vũ-vân-Thân, con phượng hoàng đất Bắc có ngực rủi có một khóm hai trên bắp đùi hình chữ S này, Thành đã chán nản quá rồi! Danh-dụ Bắc kỳ không còn đủ sức để khiêu khích tấm lòng hanh tranh đấu của chàng nữa!

Sáng 11 Janvier 1942 ở Blao ra đi, Thành nhọc quá! Vì lần đầu tiên trong cuộc đua soi nón Hanoi — Pnom-Penh này, lần đầu tiên trong cuộc đời oanh liệt của chàng... Thành đang chạy phải dừng xe lại nghỉ vì đau bụng quá, vì nhọc quá! Chính vậy, sự quái gở ấy đã xảy ra, Thành — con người bao giờ cũng dám trước tất cả mọi người, bao giờ cũng để bẹp tất cả mọi người, bây giờ Thành phải đi dâng sau chót. Chàng muốn bò cuộc như Nhàn, như Cơ, như Vịnh, như Tiến! Nhưng ai nấy đều khuyến khích chàng nêu cõi gắng về tới Saigon vi cuộc đua Hanoi — Pnom-Penh này thi đấu Vũ-vân-Thân, cua-ro số một, thi sẽ mệt hẳn cả giá-trị và cả sự sôi nổi của nó.

THỐNG-CHẾ PÉTAIN BÃ NÓI

* Một phần bị dập ái, với phần tự-do còn lại
* để gánh xác tất cả nghĩa-vụ, ngày nay tôi
* cũng gắng công cứu nước khỏi nỗi tắc thở
* hung-giữ và sự biến-dộng đổi chổ. Về, thắn-
* « dán hán giày tôi. Hợp hợp thành chuỗi giày và
* « đưa tay cho tôi; hàng ngày nán có những
* « chiến thắng con và nán gán giày nhau hơn.
* Nén đe hy vọng rào rạt trong tam. Hợp lại với
* « nhau, chúng ta sẽ có cơ cữu nước Đại Pháp
* « vận-luô. *

Cho nên cách Saigon 120 cây số, trong khi tất cả anh em Nam-kỳ dần lên như gió và anh em Bắc-Mèn gắng gượng đuổi theo thì một mình Thành lèo đèo dũng sau, vừa đạp, vừa thở, vừa lau mồ-hôi, cảm rằng lại đe dè nén sự đau, sự mệt mà đập, cố đập làm sao cho tới Saigon!

Hành thiêng khi đã sa cơ! Sự thất bại của Thành ở chặng này cũng như bảy lần thành công rực rỡ của chàng ở Đồng-hới, ở Hiền-luong, ở Hué, ở Quảng-ngãi, ở Qui-nhơn, ở Tuy-hòa, ở Nha-trang là làm cho chàng thêm nỗi danh và bắt buộc mọi người thêm kính phục sức nhẫn-nại và song của chàng!

Vũ-vân-Thân! Anh em thê-thao từ xưa và nhất là anh em thê-thao Bắc-kỳ đã chịu anh một tiếng BRAVO!

Hiểu Thành, hồi 11 giờ 15 : Giá, Sênh, Các v.v Saigon trước nhất! Lại đại-lộ Norodom, Giá nhá hon Sênh một phần ba bánh xe!

— Giá có vua nước rút Vũ-vân-Thân & đày nhí!

Ai nấy đều than thở, tiếc hận cho Thành như thế! Trong khi đó Thành còn một mình, một ngựa lèo đèo trên đường rưa, dưới ánh mặt trời miền Nam nóng như thiêu, như đốt! Gần một giờ trưa Thành mới tới Saigon.

Vũ-vân-Thân, đã từng để bẹp tất cả mọi người. Giờ đây Thành Số-Mệnh đã lạnh lùng để bẹp lại chàng! Để bẹp một cách sâu cay, chua chát.

Chặng 13 : Saigon — Cần - tho, Thân dần dần lại sác

Đến được nồi đích ở Saigon, Thành đã làm nồi một chuyên phi-thường! Sị phi-thường ấy ngày hôm nay tất cả anh em thê-thao Đồng-dương và nhất là ở Saigon ai nay đều biết và đem lòng kính phục tài nghệ và sự kiên gan của Thành — dù Thành vẫn sau Thủ, Các (N.K.) đến ban một giờ đồng hồ ở chặng này!

Ở Blao, Thành còn đứng hàng thứ 5, về tới Saigon, Thành xuống hạng 20, nghĩa là kém cả hạng khi Thành chạy ở Đồng-hới ra đồi Bé-mi! Thành không bao giờ hi vọng được mặc áo vàng trong

cuộc đua Hanoi — Phnom-Penh mở lần thứ nhất này — nứa, đánh vây, nhưng Thành đà nêu được sự đau đớn tại Saigon là anh em thề thao xứ Bắc mường rởi! Và nhất là anh em, chì em Bắc-kỳ ở Saigon lại còn mường rở về hòn lội Hải Ái-Hữu Bắc-Kỳ & Saigon tảng anh em cua-ro Bắc-kỳ 250 đồng và cho tiếng bắc-sí Nguyễn Văn-Phát của hội lại sân sicc Thành để có chúa cho Thành khởi ngay cái bênh đầm hung hồn nứa đã làm cho Thành xuất phát bỏ cuộc trong chặng đường Biao — Saigon!

Nguyễn-Văn-Thêu, người mặc áo vàng suốt từ Quảng-khé tới đây, chạy từ Hanoi — Saigon mất 55 giờ 30 phút và đứng đầu bảng lồng xếp hạng! Lê-thanh-Các đứng thứ nhì vì sau ba trận thắng rực rỡ ở Phan-rang, ở Dalat và ở Biao, giờ đây chỉ còn kém Thủ đô 5 phút và 36 giây đồng hồ! Đương thử ba và Sâm, thử tu chắc chắn không thể thắng Thủ được, bởi vây nén người đáng làm cho Thủ lo ngại nhất là Các vi suối từ Hanoi đến Sa-gon, Các đã rõ là một cua-ro hoàn toàn: leo dốc, xuống dốc đều giỏi và nước rút cũng chẳng kém ai! Các chỉ gàng lên đổi chui là có như giật so vàng của Thủ dù giữ chức vô địch như chẳng đã giat chức vô - địch trong giải vòng Bokor vừa rồi! Các sẽ được hay Thủ sẽ thắng? Cai đó không ai cần nứa: người ta nhận xét: ra một điều này là dù ai thắng thì xì-Nam-ky cũng về thắng không những về giải nhất trong người nứa lại còn thắng về giải nhất của cả đoàn! Và bắt thế thật: về vang và chính đáng!

Có một người khá đỗ có thể làm thay đổi cuộc cờ, giật nỗi chiếc áo vàng của Nguyễn-Văn-Thêu thi người đó — người đó là Vũ-Vân-Thân — đã mất hi vọng làm nên công trạng oanh liệt ngay từ khi về quê kinh giò ở Saigon rồi!

Bởi vậy nứa sáu hai ngày nghỉ ở Saigon, sáng hôm nay — 14 Janvier 1942 — ở Saigon chạy Cân-tho không còn ai nghĩ ngờ gì đến chiếc áo vàng quí giá kín nứa, vì ai nứa đều biết nó đã về Nam-ky giữ rori! Riêng anh em Bắc-kỳ hi vọng sẽ làm mưa gió ở ba chặng cuối Cân-tho, Châu-dốc và Phnom-Penh này để làm rạng danh tiếng của xứ

Bắc, còn anh em Cao-mèn — nhất là Nguyễn-phát-Gia — từ bài gấp lại ảnh nàng mặt giờ gay gắt rất quen cho anh em và gán tên xì sở anh em thi anh em quả quyết sẽ trả tài cho anh em từ xì bá phục! Được một giờ sw i ấm, danh thủ Cao-mèn Nguyễn-phát-Gia đã chẳng thắng ở Saigon trước Senn là gi!

Tronh bảng tổng xếp hạng ở Saigon, Giá đứng thứ 18 trong khi Thach (Cao-mèn) không thắng



Ánh Võ-an-Ninh

cô Lê-Mi-Dần, một thiếu-nữ Bắc-kỳ, vừa trao cho Giá và Senn nứa, nứa hai bó hoa do hội Ái-hữu Bắc-kỳ ở Saigon tặng

một chặng nào suốt từ Hanoi tới đây lại đứng hàng thứ 10! Trong 10 người đứng đầu nhìn qua đã có đến 7 anh em Nam-ky con tát ca em Bắc-kỳ vẫn vẹn trước sau chì còn lại có 10 người là Senn đứng thứ 11, Hắc thứ 12, Kỳ thứ 14, Cù 17, Thủ (I) thứ 20 (!) Lộc 21, Tân-dịnh 24, Gò 26, Toàn 37 và Te thứ 41 Te đã chạy một cuộc đua rất cẩn dặm!

Senn vè nhất ở Vĩnh-long và ở Cân-tho

Sau khi riệu qua Saigon và Chợ-lớn để cho mọi người hoan hô không ngờ, đoàn cua-ro bắt đầu di ở đường Phú-Lâm, Anh em Bắc-kỳ đều sung sướng chì trú Thành cồn hời met và Cố au ở đầu gối! Đường thang, không dốc nên anh em đùi di như gió, tốc lực hơn 35 cây số một giờ! Senn hông xé ngay cách đó vài cây số, cách Mỹ-tho 34 cây số Franqui và Giá nứa bánh — Giá gấp den lẩn này không biết là bao nhiêu lẩn rồi! Nhưng Giá chưa được xe ngay và 20 cây số sau dập như vú nứa bão, Giá đã bắt được tốp đầu và tố rồ ra mình tài nghệ và kiên nhẫn vô cùng! Giới nóng cung cù nhung anh em lướt qua tinh Mỹ-tho nhanh như gió! Qua Mỹ-tho 15 cây số, bay giờ mới đến lượt Thủ nứa ốp nhung Các dừng ngay xe lại giáp Thủ và mấy chục cỏ số sau cả hai đều bắt được tốp đầu! Giá năng quá, đường lại không cây, anh em ra chừng mèn nên đạp chậm lại nhiều và không ai đủ can đảm bứt đi!

Còn 16 cây số tới Mỹ-thuận, đích đoạn đầu, Sâm và Senn bắt đì, Cư theo lèn nhưng cách đích 4 cây số thi Ông ngã, Senn vẫn dẫn đầu và với một nước rút bất ngờ chàng hạ Sâm hai xe ăn giải ở Mỹ-thuận, Vua nước rút Vũ-vân-Thân còn yếu nên không dám gắng đánh về thủ bùa Sâm. Một cuộc dài thắng của Bắc-kỳ!

Senn tò ra rất hay — nhưng hay chậm quá rồi. Buổi chiều chạy nổi chàng nhô Vĩnh-long — Cảnh-tho dài 32 cây số! Đường phẳng nhưng xấu, it ai dám dẫn đầu! Và người ta nhìn thấy Franqui vi ngã nên bỏ cuộc! Thật đáng tiếc cho chàng đã di được từ Hanoi tới đây!

Đích chàng già là Bassac, giờ bót nóng nên ai nứa đẩy nhanh hơn và cách Bassac 13 cây số Ng-phát-Gia — lại Giá nứa — lại nứa lốp cùng máy anh em Cao-mèn! Hết hòng thắng ở chàng này thật đáng buồn cho Giá! Cách đích 5 cây số, Senn và Thành bắt đì và vè tội đích Senn hơn Thành một bánh, Cự vè ba, Hai trận thắng của Bắc-kỳ!

Chặng 14: Cân-tho — Châu-dốc: Thành sung súc lại vè nhất nứa!

Nghỉ lại ở Cân-tho một ngày sáng 16 Janvier anh em chạy nứa chặng 14 tới Châu-dốc; đường dài 126 cây số! Và ở đây là đường nóng, và ở đây là ánh nắng mặt trời thiêng dốt dù nứa ai nứa đều chạy chậm chạp đì đường sicc! Ở đây không còn là ở Quảng-khé, ở Tuy-hòa, ở Nha-trang hay ở Dalat nữa nên không còn ai muố



Ánh Võ-an-Ninh

Công chúng đứng đón đoàn cua-ro sắp tới đích Saigon

chạy thật hay để có kiếm thêm vài phút trong bảng tổng xếp hạng hòng hi vọng tranh ngôi đón giáp gìn nứa: chiếc áo vàng đã chắc về hoặc là Thủ, hoặc là Các — Nam-ky rồi — bứt đì giữa lùa giới nòng này thật là điện đở, thật là không đè làm gì cả! Chỉ bằng cú bém riết lèi nhau mà vè tội đích đè nhờ nước rút và sự may rỗi mà chia rẽ nhau sụp được 30 cây số,

« Thông-chè có thể đứng ngang « hàng với những bậc á-thánh, đại « hiền ở Âu, Á, đã có công cảm « hóa nhân-quán bời cuộc đài cạo « thuong, đức lớn vô song. »

hai cua-ro Trung-kỳ là Liên và Thái (T. K.), Kim (C. M.) và Phương (N. K.) vì mệt nêu lùi lại, bắt đì tới Thủ và Đograms gỗ lốp phung lợp bắt được theo ngay.

Vài cây số sau ánh em chia ra lèm hai tốp cách nhau 300 thước! Nhưng anh em tốp sau lại háng hái dán lén và bắt kip tốp đầu. Anh em Bắc-kỳ và (nô-mèn) dán dây hoài. Cảnh Chợp — đòn 36 cây số, Toản (B. K.), Đograms (N. K.) cùng Delage và Guicharsu nôp nhung gìn cây số sau heo kip ngay như thế dù hìn tốp đầu đap chậm! Tới sông Hậu-giang, đường râm mát ai nứa đều longhị sicc vè là gaph dùi lùi cuội, lùi đòn cùi cách Châu-dốc 30 cây số nứa! Cảnh Châu-dốc 18 cây số thi hết anh em Bắc-kỳ lại anh em Cao-mèn lò biri không họ đều bị anh em Nam-ky bao chặt.

Và cứ thế họ cùng vè tội đích Châu-dốc đè rồi vua nước rút Vũ-vân-Thân lại cong minh trên yên đùa như gió tấp, múa xà mà thắng Gi một lùn nữa rõ ràng ở vạch an thuỷ! Sự kiện trận đấu của Thành rõ vè Saigon làm cho ai nứa đều khén ngay tìa ba của chàng nhưng khi biết tin này dàn theo Bắc-kỳ không còn mảng rờ, xôn xao, hồi hộp như 7 lùn tháng nhớ nước rút vô địch của Thành từ Đồng-Hới tới Nha-trang nứa vè sự thắng vè vang của Thành lùn này không dù súc dem hi vọng lại cho lòng mọi người! Từ Hanoi đến giờ, Thành thắng ở Châu-dốc lùn này là lần thứ tám! Và từ Saigon tới đây anh em xu Bắc đà thắng mảng lùn thứ ba!

Anh em Bắc-kỳ rất vững lòng — nếu lốp không ngỗ, sicc không đứt như họ đã chịu bao lùn rủi ro như thế ở chàng nhô Vĩnh-Quảng-khé và như Thành đã gấp rủi nứa lốp ở chàng Nha-trang — Phan-rao khi cái thắng của chàng ở đò rứt cần cho sự thắng cuối cùng của chàng ở hòng lồng xếp hạng — chàng đã giữ một đòn vè rất hi vọng và rất vè vang: từ hàng thứ 18 một lùn hàng thứ bốn sau áo vàng Nguyễn-Văn-Thêu và chỉ còn kém Thủ có 20 phút đồng hồ!

Trong chàng này ta nêu chúng tôi khen ngay Vũ-vân-Thân đà vè nhất thi lùi ra chúng tôi ehn

Tiếng Anh cho người Việt-nam

của NGUYỄN - KHÁC - KHẨM cù nhâm văn
chương và luật khoa — tối nghiệp Anh văn
tại đại học trường Paris

CUỐN THỦ NHẤT — Mạc-Anh và bài thiệp hanh giấy
hon 100 trang giá 6555. Cuore gửi recommeaud \$20
CUỐN THỦ HAI — (Anh, Pháp, Việt hoi) giấy
100 trang, giá 6040. Cuore gửi recommeaud Opis. Mu
cù hai cuon cucus gửi mai 6921, Thủ và mandat xin đe

M. NGUYỄN-KHÁC-KHẨM

36, Boulevard Henri d'Orléans Hanoi Tel. 266
Boite postale 24

phải nói lời Hắc (B. K.) ngã xe bị thương và
Đuối (N. K.) nô llop đến bì lòn nên bị bỏ rơi lại
sau mà cũng cố vượt lên về cùng tớp đầu để được
cùng hưởng một số giờ 4 giờ 1 phút với cả đoàn,
chênh kém một phút thường của Thân về
nhất !

Chặng 15: cuối cùng cuộc đua Hanoi — Pnom-penh, Thân và Senh lại về nhất và gỡ danh tiếng cho Bắc-kỳ !

Chặng cuối cùng này chia làm hai chặng nhỏ
Châu-đốc — Takeo và Takeo — Pnom-penh.
Chặng nhỏ Châu-đốc — Takeo lại chia ra làm hai
chặng nữa. Từ Châu-đốc đến Tỉnh-biên 24 cây
số chạy tinh giờ chung cho cả đoàn và từ Tỉnh-
biên tới Takeo 50 cây số ! Đoàn nhỏ đầu anh em
Bắc-kỳ đều đến Tỉnh-biên đồng đội, người ta
nhận thấy Thach (C. M.) khi gác đích 500 thước
bỗng bị ngã xe, gãy bắn guidon nhưng Thach
can đảm vác cả xe chạy trong gió bụi và đến đích
sau hai phút, đánh khen về cùng !

**Chặng nhỏ Tỉnh - biên — Takeo : Thân và đầu
qu้า tinh Bắc-Miền thân-thiện !**

Khởi hành ở Tỉnh-biên đi, đường xấu, nhiều
đá lại thêm có rất lám bụi nên không ai dẹp
mạnh. Thế mà danh thủ Cao-mén : Nguyễn-phát-
Giá lại không dung bị nô llop nữa ! Và anh em
Bắc-kỳ dừng xe lạ đợi cho Giá chữa xong bánh
rồi cùng Giá lên yên ! Cuộc chạy Hanoi — Pnom-
penh lúc này đã làm cho hai đoàn danh thủ Bắc-



Ảnh Võ An-Ninh

Đoàn cua-ro diễm qua thành phố Chợ-lớn do xe hơi
của ủy-viên thê-dục trung-tá Ducoroy dẫn đầu.

kỳ và Cao mén quý mến nhau ! Tinh thần khảng
khiết ! Bắc-kỳ yêu Cao-mén vì chơi lịch sự, Cao-
mén yêu Bắc-kỳ vì tài nghệ và lòng tốt cõa anh
em ! Chính Thân khi tới Saigon đã nói với phóng
viên « Dân-Báo » rằng Giá bị den đầu nhiều quá,
nô llop liên lién ở gần kháp mọi chặng, nếu không
Giá đã có thể giúp ích nhiều cho Thân và Giá rất
được anh em Bắc-kỳ yêu quý ! Thật là một câu
nói chân thật, đáng khen về cùng !

Cuộc đua đến đây hò như đã hết gay go rồi,
anh em Nam-kỳ chắc mình thắng nên không lồ
bút phả xi me mà chỉ di cùng đoàn để khi về đến
đích thì đem sự thắng về cho cả đoàn Lê-thanh-
Các có hi vọng hạ Thủ lại chỉ di liền bên
Thủ không nghĩ đến sự phả phách để giật áo
vàng của Thủ cho nên Thủ không còn sợ gì
roi áo vàng quý giá nữa !

Và dần dần tới đích ở Takeo anh em Bắc-kỳ
đến di mạnh và rồi Thủ lại dùng nước rút khôn
bi hạ Séah về nbi và Long (N. K.) về bìa. Bắc-kỳ
lại thắng một lần thứ tư nữa rồi đó !

TÙ MỌNG MỘT THÁNG CHẠP TA CÓ BẢN TRAM HOA

Sách Tết của QUỐC-HỌC THU-XÃ phê-bình Thor
TẾT THU XUÂN của hơn 50 thư-gia Nhật Bản,
Trung-Hoa, Việt-Nam Cù và Kim sách in giấy dō
bia mỹ-thuật giá 0\$60,

Có TRAM HOA là có xuân quanh năm
Viết thư cho M. LÊ-VĂN-HÓE 16bis, Tiên-Tin Hanoi

Hương Thanh Liên nôi liên Nam Bắc Vị Tô Lan hợp kháp Đông Tây

XIN MỜI CÁC BẠN LẠI HAY VIẾT THƠ VỀ :

TƯƠNG LAI THƯƠNG HỘI (SOCOLA)

56, PHỐ HÀNG GAI — HANOI

Nhận hai thứ trà tuyệt phẩm THANH LIÊN và TÔ LAN do chúng tôi kính biểu
Cân đại lý các tỉnh hoa long thật hậu

Giữa một bầu giờ nóng như thiêu đốt, anh em
lên đường chạy nốt đoạn cuối Takeo-Pnom-penh
dài 83 cây số ! Không ai dám mạnh vi ai nấy đều
mong tới Pnom-Penh được yên lành nhõ gấp tai
nạn & đây để phải bu cuộn như Franqui chẳng hạn
thì thật là đáng tiếc và cũng ! Và cứ mỗi điệu
chặt chạp ấy luợt gió bụi ra đi và tới Pnom-
Penh hời chiều. Đoàn tuyễn thủ từ xú rẽ vào vòng
đua và sau khi di một vòng trên vòng đua họ rút
như gió. Séah may mắn về trước Các hai xe. Các
còn lại phải ganh đua với Thân và hòn Thủ nứa
bánh xe ! Danh thủ Cao-mén Nguyễn-phát-Gia về
thứ tư sau lièn Thân : đôi bạn tốt cõa đường
trường giò bụi này đã chẵng muốn rời nhaul
Muôn ngàn người hoan hô khen ngợi đoàn danh
thi đã vượt hơn 2.000 cây số từ Hanoi qđ tới ga-hnh
đua lúc chót trước mặt quốc vương Sihanouth !
Đường như để khuyễn khích, đồng ngợi khen tài nghệ
tuyệt vời, sự kiên nhẫn
không bén bờ cõa những
con thằn-má kia sáng
ngày 27 Décembre 1941
đã theo got trung tá
Ducoroy đã đưa chán
lên đường, cầm sương,
dài nắng tới chốn đô
hội Pnom-Penh này,
kinh đô của Cao-mén,
của di tích ngàn năm
cũ Angkor — Angkor
chốn đã thấp sáng ngon
được thán dem tinh
thần thè-thao theo ngon
đuối giao kháp Nam
Bắc tháng trước đây !

Cuộc phiêu lưu đã
chấm hết !

Giờ đây ai nay lai lo
sửa soạn về chốn cũ
hợp mặt cõa người
thân, cùng anh em, bê ban ! Đã ôn lại những
hành tích cũ, để nhắc tới những chuyện vui

BẢN XUẤT BẢN:

Giặc Cờ đen

Sách dày 100 trang, khđ 12x19,
bia hai màu — giá bán 0\$35

Cô Tu Hồng

dày 240 trang, khđ 12x19, giá 0\$80

HỎI TẠI:

TRUNG — BẮC THU — XÃ

26, Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

vé, cay dâng, đèn đài mà họ đã gặp gỡ, đã thấy
trên đường đời giò bụi.

Tối hôm nay, vô địch áo vàng Nam-kỳ Nguyễn
văn-Thêu đã tuyên bố trước máy truyền thanh
ở Saigon :

— Tôi thắng cuộc đua Hanoi — Pnom-Penh này
lẽ đành cõa nhẹ anh em nhưng cũng vì tài nghệ
riêng cõa tôi nứa ! Tôi mừng rỡ cực kỳ và cảm
tìn tất cõa em !

Và Vũ-vân-Thân, con phượng hoàng đất Bắc,
cũng nói :

— Từ Hanoi tới Pnom-Penh tôi đã từng thắng
tới 10 chặng đường lớn và nhỏ. Đó là nhờ anh
em Bắc-kỳ giúp sức ! Tôi thuis đã dành nhung
tuổi iỏi cõa trẻ, tôi mong từ nay sẽ cố gắng hơn
nhieu ! Tôi biết tôi cõa kém cõa phái học tập
nhieu như lõi đã học được nhieu sự hay trong cuộc

đua vĩ đại này !

Có ai đã tim thấy
một cõa nõi nào
nhún nhẫn và chán
thát, cầm đòng và
đáng khen hơn
không ?

Vài con số : từ
Hanoi tới Saigon
anh em Bắc-kỳ đã
được tới 3.400 đồng.
 Riêng Thủ đã ăn
tới 1800 rồi và tới
Pnom-Penh anh sẽ
kiếm cái tõi 2.000
ngân bạc ! Các tới
Saigon được cả thay
1400 đồng và Thủ
900 đồng — tới Pnom-
Penh và Thủ đều

đầu bảng tõng xếp
hang nén Thủ sẽ
được thưởng 500 đồng nữa nghĩa là Thủ được
gõ là 1400 đồng nghĩa là cõa kém Thủ vài trăm
ba bốn. Thủ không nhung đã là cua-ro hay nhất
trong cuộc đua này lại cõa là cua-ro được nhieu
tiền nhất ! Thủ đáng khen !

Từ Hanoi tới Pnom-Penh có 15 chặng đường
thi Vũ-vân-Thân đã về nhất tới 9 lần, Truong
quốc-Senh 4 lần, Lê-thanh-Các 3 lần, Nguyễn-
phát-Gia 2 lần, còn Lê-sý-Cu và « áo vàng » Nguyễn-
văn-Thêu chỉ về nhau được có một lần thôi !

Thứ chạy từ Hanoi tới Saigon mất : 69 giờ 47
phút 12 giây giữ chức vô địch hơn Các thứ nhì
6 phút. Đoàn danh thủ Nam-kỳ nhất chạy mất 197
giờ 35 phút, 14 giây. Nhì tới đoàn danh thủ Bắc-kỳ
chạy mất 199 giờ 10 phút 24 giây, ba tới Nhà binh
tự Cao-mén !

TÙNG-HIỆP

chiến-quốc sách

Chiến-quốc sách là tên một bộ sách cổ về loài sử chép những việc sau đời Xuân thu.

Chiến-quốc là thời đại tiếp liền với đời Xuân-thu. Thời đại ấy kể từ năm Chu Uy liệt vương 周威王 thứ 23 (403 trước Tây lịch kỷ nguyên) đến cuối đời nhà Chu là năm 39 Noãn vương 襄王 (256 trước T.l.kng.)

Đời Chiến-quốc là đời cạnh tranh kịch liệt, các chư hầu không kiêng nể gì nhà Chu nữa nước lân lân nước nhau, nước khôn hiếp nước yêu, đánh lẩn nhau, cướp lẩn nhau, lung tung không còn có thể thống gìn nữa, do lẽ ấy mà thời ấy gọi là thời Chiến-quốc.

Xuân thu, Tả truyện thi chí những việc từ năm đầu đời Án công 晉平公 nước Lỗ lúc là năm thứ 49 đời Bình vương 平王 nhà Chu (782 trước T.l.k.ng.) cho đến năm 14 đời Lỗ Ai công 袁公 tức là năm thứ 39 đời Chu Kinh vương 敬王 (481 trước T.l.k.ng.)

Các việc từ sau đời Xuân-thu cho đến khi nhà Tần thống nhất thi mãi đến đời Hán, Lưu Huyáng 劉秀 mới thu nhặt những sách của 12 nước chư hầu nhà Chu là: Đông-Chu, Tày-Chu, Tần, Tề, Yên, Sở, Triệu, Ngay, Hán, Tống, Vệ, Trung-Sơn, khôn hiểu và chính định lại làm thành sách Chiến-quốc, 33 thiên.

Đời Chiến-quốc là đời cạnh tranh, cho nên văn học ở thời đại ấy cũng là văn học cạnh tranh. Bách già, chư tử nỗi mâu thuẫn bối rối, phải thi tiêu biêu dạo đe, nhân nghĩa, phải thi cô say thuyết hư, phải thi xuông dạo pháp thuật, phải thi theo đuổi thuật da thuyết. Cứ một phái giao nộp lên phát ra một thuyết mới là có ngay một phái khác lập ra một thuyết phản đối lại. Về đường tư tưởng thi chưa thấy ở đời nào sáu việt hồn được ở đời ấy.

Chân-quốc sách là một bộ sách rất hay có thể bô lich cho tư tưởng ta nhiều, cho nên ta lựa chọn trích ra những chương hay dịch ra thiết tưởng cũng có thể giúp cho cái họa văn ta một đót chút,

Nước Đông Chu 東周

Cuối đời Khảo vương 考王 (440-431) nhà Chu, Huệ-công 惠公 ở Hà-nam 河南 phong con út tên là Ban 邦 ra đất Cửng 聚 để phung sự vua nhà Chu, cho nên gọi là Đông-Chu quân. Bấy giờ vua nhà Chu đóng đô ở Lạc Dương 洛邑 dâng Cung ở bên đông kinh đô cho nên gọi là Đông-Chu.

Nước Tần 秦 dãy binh tới hầm nhà Chu

Nước Tần dãy binh tới hầm nhà Chu (1) đời Cửu dinh (2), Chu-quân (3) lấy làm lao, đem việc ấy bàn với Nhau Suất 趙率 (4). Nhau Suất thưa rằng: « Nhà vua chờ lo, tôi xin sang bên đông (5) cầu cứu nước Tề. »

Nhau Suất tới nước Tề, nói với Tề vương rằng:

« Nước Tần làm điều vô đạo, muốn dãy binh hầm nhà Chu để đòi lấy Cửu dinh. Vua tôi nhà Chu không can kẽ gì mà giữ được. Đề cho nước Tần lấy mất dinh thì thà đưa ngay cho voi quắc còn hơn. Giữ cho một nước

dang nguy vững lại là được tiếng tốt, được Cửu dinh là của hầu, xin nhà vua liệu cho. »

Tề vương mừng lắm, phat ngay năm vạn binh khiến Trâu thần Tu 麒麟 đem đi cứu nhà Chu. Quân Tần phải lui.

Nước Tề sắp sửa đòi Cửu dinh, Chu quân lại lo. Nhau Suất nói: « Nhà vua chờ lo, tôi xin sang bên đông thu xếp việc ấy. »

(1) Đầu Chu Noãn vương 襄王 năm thứ 33. (282 trước kỷ nguyên.)

(2) Cửu dinh: Chín cái vạc nhòn bằng vàng tung 9 châu của vua Hả Vũ 夏禹 đúc. Vua Thành Thang 成湯 dứt nhà Hả đời Cửu dinh sang Thương ấp. Nhà Chu đời nhà Thương, dem về Lạc ấp. Ba đời đều lấy chín cái vạc ấy làm hau truyền quốc.

(3) Chu quan: chúa Đông Chu cho nên gọi là Chu quân chứ không phải vua nhà Chu, vua nhà Chu thi xưng là Chu vương.

(4) Nhau Suất bày tỏ nước Đông chu.

(5) Nước Tề ở phía đông đất phà Chu. Bấy giờ vua nước Tề là Tuyên vương 宣王 tên là Tịch Cương 片鱗.

Nhan Suất đến nước Tề nói với Tề vương rằng: « nhà nước Chu nèo saxe của đại quốc vua tôi, cha con mèo giữ gìn được nhau. Vua nhà Chu xin biến Cửu dinh, phong không biết đại quốc định đe dọa ngay mà mang về.

Tề vương nói: « Quả nhân số nhỏ dường tắt qua nước Lương 梁 (1).

Nhan Suất nói: không nên. Vua tôi nước Lương muốn lấy Cửu dinh đã lâu, thường bắn định với nhau ở dưới đền Huy-dai 露臺 và ở trên bờ bắc Sa Hải 沙海. Định mà vào nước Lương thì thế nàu cũng không ra được. »

Tề vương nói: « Quả nhân muộn đường đi tắt qua nước Sở vậy. »

Nhan Suất thưa rằng: « Không nên. Vua tôi nước Sở muốn lấy Cửu dinh đã lâu rồi, thường bắn với nhau ở trong đền Diệp dinh 翼庭. Đinh đã vào nước Sở thi không sao ra được nữa. »

Tề vương nói: « Như thi đi đường nàu vây mà mang về đến Tề được? »

Nhan Suất nói: « Áy tý áp dã trộm lo việc áy cho đại vương. Cửu dinh không phải là cái hố rượu, cái bình tương (2) mà cấp gián, mang xác ngay đến nước Tề được, cũng không thể thèm dàn chìm, dàn qua, chán thở, vò ngực mà bay, chạy ngày đến Tề được. Xưa nhà Chu đánh nhà Án được Cửu dinh, mỗi cái dinh phải dùng chín vạn người kéo mới nổi. Cận cái dinh phải chín lẩn chín vạn người tức là tám vạn người mỗi vạn người, eo dù quân lính tài ác và khí giới mới mang đi được. Nén

THUỐC LÀO ĐÔNG-LĨNH

235 Đầu Cửa Nam Hanoi

Thuốc hành thuốc dầu. Vua iết! Vua ngon! Ông bà chư Tôn! Hãy xin chiếu cố.

DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo

Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa: \$035

— Bán buôn tại hàng dệt —

Phúc - Lai 87-89 Route de Hué - Hanoi

CẨM THIỆM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH



Glycerina

nàu vua có đủ người dì nữa, cũng không biết do đường nào mà mang về, thèm trộm lo riêng cho nhà vua. »

Tề vương nói: « Nhà thầy trả lại đây là có ý không muốn che Đông chư gì? »

Nhan Suất nói: « Không dám lừa dối đại quốc nhà thề. Xin nhà vua sớm định đường đi, tê ấp xin dời Cửu dinh đợi mệnh nhà vua. »

Tề vương phải chịu thòi.

Nước Đông Chu muôn cây lúa dạo (2)

Nước Đông Chu muôn cây lúa dạo (2), bên Tây Chu không cho tháo nước xuống (4) Đông Chu lũy làm lo. Tô-Tử 魏子 nói với Đông Chu quân rằng: « Tôi xin dì sứ sang Tây Chu xin che thảo nước xuống. »

Tô-tử đi, ra mặt Tây Chu quân, nói rằng: « Mưu của nhà vua thấp lầm. Nay không tháo cho nước xuống, thế là dè che bên Đông Chu giàn thính. Giờ dập hòn ấy đều cây lúa mạch (5), không trồng một thứ gì khác. Nếu nhà vua muôn hại họ thì chẳng giê bằng tháo nước xuống cho hồng lùa của họ. Thảo nước xuống bên Đông Chu thế nào cũng cây lúa dạo. Họ cây lúa dạo, lúa chín thì mình cướp lấy, như thuế khóa dân bên Đông Chu quay vè vè đây. »

Tây Chu quân nói: « Phải » bèn cho tháo nước xuống. »

Tô-tử được cả tiền của hai nước.

BĂNG-HỒ sưa lạc

(1) Lương túc là nước Ngay. Vì đó đóng ở đất Đại Lương cho nên gọi là nước Lương

(2) Đò dùng vào việc tế lễ.

(3) Lúa đúc túc là gạo, có nước mới cây được.

(4) Nước Tây Chu ở vào thượng lưu sông Hè, sông Lạc ngang không cho nước chảy xuống

(5) Mạch: Lúa mì, không ra ruộng rứt.

Viết thơ lệ úa ròng ròng

Thi ca nước Tàu, đến đời Đường là thịnh nhất, ba thời kỳ *Thịnh - Đường, Trung - Đường, Văn - Đường* khoảng hơn 2200 năm đã sản xuất tới hơn 48.900 bài thi nhân, tổng cộng có hơn 48.900 bài thi nhân. Đó là chưa kể những nữ thi nhân, dù không có nhiều, nhưng đời nào cũng có. Có điều khác là phụ nữ nước Tàu xưa kia, vì sống trong chế độ phong kiến, đều có một quan niệm « con gái không có tài giỏi tức là đức tốt » nên dù người nào nhờ hoàn cảnh riêng được theo đài họa hồn, cũng chỉ là đê biết vội mà thôi, ít người lấy sự chூi văn làm vận sự. Chỉ những khi nào vi duyên phận éole, cảnh ngộ chất vật, nỗi đau thương oán giận chất chứa trong lòng, không thể bày tỏ cùng ai, mới phải tuyên tiết ra bằng thơ câu từ khúc, vi vậy tác phẩm của các nữ thi nhân đời Đường, phần nhiều là có giọng khêu oán. Xin trích điển ít bài sau đây, để các bạn thưởng thức:

Tặng cõi-nhân

của Tiết Uẩn

T cioè biệt dung như ngọc

昔別容如玉

Kim lai mán nhược ti

今來鬟若絲

Lệ ngân ung công kiến

淚痕應共見

Trường đoạn át thùy tri

腸斷阿誰知

Dịch nghĩa:

Xưa đi thiếp hãy còn xinh

Giờ vỡ tóc thiếp đã hình như

to.

Chỉ trông thấy ngắn lè thè
Nỗi riêng ruột đứt ai người
biết cho.

Ý thơ. — Cố nhân đây là ý trung nhân, vì phải lòng quan biệt nhau trong một thời kỳ khá lâu, ngày xanh mòn mỏi mà hồng phôi-phà, khi được trè vè trông nhau rồi lại ngảm mình, dung nhan như đã muôn già. Bấy lâu vi nỗi nhớ thương nhau, biết đau giọt ngắn giọt dài, ngắn lè rành rành, ý trung nhân chắc cũng thấy đó, lụa là phái nói, nhưng còn những khi mồi sầu uất két trong lòng, chín khúc ruột lâm, quấn đau như đứt, thì ai biết che.

Gửi cho chồng
của Trần ngọc Lan

Phu thủ quan biên thiếp
tại Ngô

夫 戎 關 邊 妻 在 吳
Tay phong xuy thiếp, thiếp
ru phu

西 風 吹 妻 妻 莫 夫

Nhất hàng thư tin thiên

hang le

一行書信千行淚

Hàn dào quân biên y dáo

vô ?

寒 到 君 邊 衣 到 無

Dịch nghĩa:

Chàng đi ải, thiếp ở Ngô,

Gió tây thổi lạnh thiếp lo cho

chồng

Viết thư lệ úa dòng dòng

Rét rồi, áo gửi đến không,

hối chàng?

Ý thơ. — Đời Đường, đợ

đợt quyết thường hay tràn

vào quấy nhiễu, nên lúc nào

cũng phải có quâu đóng giữ

nhau, các cửa ải ở biên giới. Nàng

Ngọc Liên có chồng phải di徙 lại một cửa ải. Những nơi ấy trong một năm thường lạnh, khi có gió tây thổi là mùa đông đã tới, khí hậu lại càng giá lạnh. Nàng ở quê nhà lúc nào cũng tưởng nhớ đến chồng, hằng thấy gió đông, lòng riêng xiết bao lo nghĩ, với gửi áo cho chồng mặc thêm cho đỡ rét. Nhưng lại lô đường xa, dặm km, áo gài không biết chồng có nhận được không, nên lại viết thư hỏi, nghĩ nồng nỗi kẽm người, lòng riêng thồn thức, viết xong một dòng chữ, hai bangle lệ ngọc lại lũa chia tuôn rơi.

Ông Nguyễn Đình Thành
với hai bài « Gái nhà nghèo »

Trong hai bài thơ Đường « Gái nhà nghèo » dịch đăng trong số T.B.C.N. ra ngày 4-1-42, có hai chữ lầm, nay xin
cải chính :

Chữ 楚 đọc là Sơ, không
phải là Lưu. Chữ Sơ này về
danh từ là cái lược thưa, về
động từ nghĩa là chải.

Chữ 殘 ở đầu câu
phá bài thứ hai, vì sắp lầm
là chữ Một. Hai chữ
Tân trang dày nghĩa là vẻ
mặt trang điểm đã phai nhạt
rồi, vì buồn không muốn
trang điểm lại lamen nữa.

Dịch giả vì vô tình không
coi lại, đã đưa ban đọc
Nguyễn đình T. ở Việt
tri gửi thư chát chính về hai
chỗ lầm ấy, dù biết cảm tình
của các bạn đối với T.B.C.N.
sợ sắng đến chừng nào, dịch
giá rớt cảm ơn, muốn vẫn
trên trọng.

SỔ-BÁO

Chuyện một chàng trẻ tuổi dưới cơn động tố

CHUYỆN NGÂN CỦA VŨ-XUÂN-TỰ

Bão lại nồi lên lần này là lần thứ ba. Cơn thứ nhất, hôm kia; cơn thứ hai, hôm qua, rồi gió mưa ngon-ngot, người ta tưởng đã thoát được tai nạn. Nhưng từ sớm hôm nay, gió đổi chiều. Mùa lầu này, cơn động bão lại muôn phần dữ-dội, và chưa biết kéo dài đến bao lâu.

Nam ngóng nhìn bốn phía. Chàng thấy mây đen che kín cả vòm trời. Đầu đầu cõi hiện ra cảnh âm-u, rùng-rợn. Trong cảnh giờ tối mịt, những luồng điện loang loáng « vè » nhảng nhít trên không-trang. Chớp, rồi giây phút, tiếng sấm chuyền đồng từ dảng xa vọng lại. Ngay bây giờ, ở trước mặt Nam, chàng chua trống thấy những tàn-phá của dòng bão. Nhưng, với sám sét kia, với cơn gió lốc kia, gió cồn ở dảng xa, lát nữa đây kéo sát bên chàng, thi cát cát cây dò cành gãy sorm muộn rời cung hiền hiện. Tuy Nam phòng đoán, mà điều ấy, chàng tim chắc lắm. Thi, au cũng là cái lẽ tự nhiên: mưa thi uất át, mà gió, tránh sao khép hoa rơi là rụng!

Nam lăn lăn bước một...

Trên đường cái, Nam
đã đi được một quãng
dài, nhưng đường về
đến nhà chàng hấy còn
tầm.

Nam tiễn lên.

Những hạt mưa lạnh buốt lùa vào khe cổ áo chàng. Từng hồi, gió thổi giật, cõi lùk kêu Nam về phía tây rồi lại xô đẩy chàng sang phía đông. Lắm khi Nam không biết uốn nắn, ngã mình theo hướng nào cho xuôi chiều gió.

Mưa bão làm thân Nam vất vả, gian nan. Nhưng có những lúc này, chàng mới nhận chân cái hạnh-phúc, cái giá-trị của những ngày nắng ráo. Mỗi lần thấy cơn động nồi lên, thay đổi bần nhusing cùa, lòng Nam càng đượm buồn. Chao ôi ! nếu lúc này, chàng có một cái nhà cho nó ra hồn, thi thân chàng đâu đến nỗi lang thang, vất-vơ vất-vưởng.

Nhà chàng thật thảm hại: mó đèn chỗ nào là chỗ ấy mục nát. Mái thi đột, tường cột toàn xiên vẹo. Thi có ai trồng nom sắn sóc đâu mà chẳng thế !

Cái nhà ấy, từ ông cha Nam được thừa hưởng lại của tổ-tiên, đã bao lâu nòi vẫn cứ nguyên vậy. Không chịu gìn giữ để đến nỗi xiên vẹo, dã thế, ai này còn mo-tuồng hão huyền. Nhà mình dột nát, mà lâm phen chỉ hy vọng chờ và, chờ đợi ông Bá-hàng xóm làm àn dù-dật sẽ che vay tiền để sửa sang. Buồn may, cái ngày ông Bá-khá-già là cái



ngày không bao giờ đến cả, vì chính thần ông ta quanh năm lúc nào cũng còn túng thiếu.

Đến nay, ông cha chàng già pua tuối-tác, quyền chúa, truong gia-dinh đã giao cho anh em chị em Nam. Nhưng nay, cũng chẳng khác gì xưa!

Trước kia, người ta mộng viễn-vọng, mà nay có

nghỉ đến chuyện thật-thực, người ta cũng chỉ lo riêng thân mình, phung-sự cái khói-lạc của mình mà thôi.

Người anh cả của Nam đã hết cả tài-năng vào sự kiêm tiền, rồi đem tiền đi sắm các quý vật.

Người anh thứ hai của Nam là hằng ngày chơi bài, truy-lạc hoàn toàn k hóng hy-vọng gì nữa. Đến các chị em gái Nam ai có đồng nào cũng

chỉ lo ăn, lo mặc sao cho sang trọng hơn chúng bạn. Thật: nhà dột, mặc l nhá át, mặc Hầu hết đều nghe đến cái vật-chất teh-ký, còn cái nhà ở chung, chẳng ai doi-hoài tới. Thủ hòi cái nhà dột, cái áo

dẹp treo trên mào kia có khói bị hoen ổ không? Thủ hòi cái nhà sập đổ, những quý vật kia có tan vỡ không?

Nam buồn, và thương hại thay cái «lẽ sống» của các anh em chị em chàng.

Gió. Mưa. Rồi đây anh em chị em chàng mới lọt luônh cửa. Thật, chí cành-angled khinh-khinh người ta là

mạnh-mẽ hơn cả. Ấy trước kia, trong những ngày nắng râo, Nam đã đề nghị sự ích-lợi chung ấy, nhưng ai nay

đến viện có này nhê nè đê thoái-tháo. Thực ra, là tại «không muốn». Chứ một khi «đã muốn», người ta dù trong hoàn-cảnh nào,

cũng dành-dụm được ít nhiều

để làm việc...

Nghĩ đến đây, dưới chân Nam là một cái giếng, đường trơn như mờ. Vừa lo-lãng một chút, gót chân Nam tuột gi, chỉ mới tí nữa chàng ngã lăn xuống cái hồ cạnh đường. Nhìn vào trong hồ lõm-chỗm

dá nhọn

Nam rùng

mình.

Chàng

biết rằng

trong

những

gà y

thường,

nghĩa là

những

ngay khô

rào. Nam

có sẩy

chân cũng

chẳng iòn

thương

Sách mới

đang để vào tủ sách gia-dinh cho nam nữ thanh-niên làm một vật quý, vì chẳng những văn viết đặc-sắc, chuyện lại bi-sai mà dân nhân-vật trong chuyện lại là một bài học luân-lý về tình mẹ con, chồng vợ và bè bạn... Nữ sỹ Phạm Lệ-Oanh thật sự đáng là một bức «thết-phết trâm-anh» có học thức dày dù cũ chử Hán nên mới viết nổi cuốn:

TÌNH LUY

mà cái tên có khi tưởng lầm là chuyện phi-á-tâm thường song có đọc mới biết là hay nhất tần thuyết hiện nay (1). Vây xin giới thiệu cùng độc-giả T.B.C.N.

(1) Cuốn Tình Luy in mực màu, giá: 0500 do Nhà-ann Thư-quán xuất-bản.



Crème MONA làm cho da săn chắc, trắng mát và mịn màng. Crème MONA dùng đánh phấn tốt hơn hết, có đặc điểm: chấn được các nốt sắc, mùi nồng, tàn nhang, trưng cát, mùi maniv. vv... Giá bán lẻ: 1.800.

đại lý bán buôn:
Grands Magasins Réunis
Pharmacie Moderne 25 Francis
Garnier
Tamaia et Cie 72, Wagram, tel. 16-
78, Hanoi.
Mua bán tại các hiệu thuốc T&T

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI
CỐ HỌC ĐỂ LÀM ÔNG THÁNH

Vuong-Duong-Minh⁽¹⁾

XIII

Trương-Hoa mê sách hồn mê gái

QUÂN - CHI

ngăn cỗ xe di qua,
liệu ngắn làm sao
được.

Nhà nho nồi lén
bai xích Phật-Lão,
không ngờ chỉ được
cái kết quả là khiên

cho người ta thấy là, cang nâm, hổ nghiền
cùu và sùng bài Phật-Lão nhiều hơn.
Chính nhà nho cũng bị lôi kéo đi theo
phản động, huống chi dân chúng.

Bến đời nhà Tống, các ông Tôn-thái-son, Thạch-thù-dao, Âu-duong-tu, cũng lấy công việc bài Phật-ton Nho làm nhiệm vụ khẩn thiết của mình. Ông này thiết tha học bạch sự nhục của nhà nho, ông kia không ngại lời thông-má, chingay dạo Phật là quái gở. Tóm lại, ai nấy có tư tưởng, có nhiệt tâm, đều khuân ra hết, đem trút cả vào việc nghĩ-luận xua đuổi Phật-Lão muốn tống ra khỏi tâm não người Tau, nơi mà trái hàng nghìn năm chỉ là phạm-vi thế-lực của họ Khòng.

Nhưng trong những lý-thuyết nhà nho đời Tống cũng chẳng khác gì đời Đường, nghĩa là phần nhiều chỉ bàn phím nói suông thế thôi, chẳng có ích gì cho thực tế.

Đứng trước sự-thế ấy, các nhà học-giả đương trước buộc phải suy ngib: ý chừng trong su-tin ngưỡng của người ta có chỗ cao thâm lý thứ thế nào, minh bẩm mới ra sức phá mãi vẫn không nhúc nhích mà người tin theo càng ngày càng đông, vậy ta cũng phải nghiên cứu xem nào! Bấy giờ phần nhiều học-giả dàn anh, că quyết từ chỗ chống cự ché bài Phật-Lão chuyên ngang sang chỗ dung nạp điều hòa Phật-Lão.

Bến đây, nhà nho giảng học cầu đạo, thường thường đưa theo một phương pháp mới: «Ra vào Phật Lão, trở lại 6 kinh, 出入佛老, 反求六經», nghĩa là them

(1) Tiếng Án-d励志書, Tàu dịch ra
thân-như 真如. Chân-như của Phật, cũng như
Lão gọi là đạo, nhà nho gọi là thái-cực.

Nước Pháp không đánh nước cờ vào sự thắng của một cường quốc nào cả; Nước Pháp chỉ trông vào sức mình để sáng tạo một lực lượng về vật chất, tinh thần trong Đế-quốc.

khảo lý thuyết của hai đạo Phật Lão, rồi trở về tìm lấy chân ý ở trong 6 kinh của đạo nho minh.

Túc như Chu-đôn Di ở Liêm-Khé, anh em Trinh-Di, Trinh-Hạo ở Lạc-dương, Truong-Tái ở Quan-trung, Chu-Hi ở Mân-trung, là mấy ông lão-sư lý-học đời Tống, — người ta gọi là bốn phái Liêm, Lac, Quan, Mân, — sinh-bình đê có giao-du thân mật với nhiều vị hòa-thượng, đạo-sĩ, và chịu vang bóng tu-tuởng của họ không phải là ít. Lý-học cả bốn phái cùng có pha mủi hiền-lè đạo ở trong, và chính là xây dựng tênh cái nền tảng « Ra vào Phật Lão, trở lại sáu Kinh ».

Sự thật, tu-tuởng có nhở thế mà được giải-phóng, không bị sáu Kinh trói buộc thắt ngặt như trước, khiến cho lý-học đời Tống có một đặc sắc riêng. Nhất là kết-tinh của nó tuy có vang bóng Phật Lão, nhưng rồi cũng hóa hợp điều-hòa, thành ra học nho.

Người ta bảo Thích-ca và Lão-tô có công phục-hưng đạo-học Khòng-tử một cách giàn-tiết, không phải là nơi quá đáng chán não.

Lý-học đời Tống xuất-thể, ấy là lě thứ hai.

Đến lě thứ ba thi bởi nghề in phát minh và sách vở truyền bá rộng, cũng giúp sức them vào.

Nước Tàu từ đời nhà Tấn trở đi, các tư gia đua nhau suru-tảng sách vở, thành ra một phong-khí thịnh-hành, có ích cho sự học rất lớn. Nhiều nhà chịu tốn công tốn tiền, tìm tòi gộp nhặt được những pho sách quý giá, một nhà chứa nhiều sách chừng nào càng tốn ra về sang trọng hiếu học chừng ấy. Kho sách của tư-gia cũng mở rộng cửa cho ai muốn nghiên-cứu, chủ nhà lấy thế làm sự vinh diệu cho mình.

Đời Đường, những nhà tảng thư rieng càng có nhiều hơn. Trầm-ức, Vương-tảng

Nhu, Tường-Nghệ, Điền-hoàng-chinh v.v... mỗi nhà sưu tập hàng dồi ba vạn quyển sách. Nhất là Trương-Hoa mê sách hơn là mê gái, những khi dọn nhà phải dùng đến ba chục cỗ xe để chờ sách mới dùi. Có nhà chép sù duong-thời, phải đếm tra cứu ở kho sách của Truong-hoa, vi có bộ sách nào là lung hiếm hoi, Truong-hoa cũng sưu tàng đủ cả.

Đến triều Tống Nhâm-tôn, nhở có Tất-Thắng 畢昇 nghĩ ra cách nặn từng chữ rời, sắp lại thành bản, nghề in sách vở tự nhiên mở mang khác hẳn. Bấy giờ các nhà công tu lần lần đem in những sách minh tảng trứ, đê bán cho dân xem. Những người chuyen-nghề buôn bán sách vở tràn khắp mọi nơi; một kẽ cầu học có thể mua-đu các sách cần dùng mà nghiên-cứu, không phải mất công lục lạo ở các nhà trùi sách riêng và khôi xem nhờ đọc mượn như trước nữa.

Sach vở đã được truyền bá, thì tu-tuởng học thuật tự nhiên đê được mở mang, mà cũng là một khu đất mâu mẫn thuận tiện đê cho lý-học đời Tống mọc lên troi tốt vây.

(Còn nữa)

QUÁN-CHI

MỘT CÁI TÊN ĐỂ ĐẦM BẢO GIÁ
TRI NHỮNG SÁCH CÁC NGÀI MUA
NHÀ XUẤT BẢN
LÊ-VAN-TRƯƠNG
38 — Gustave Dumoutier — Hanoi

Ngài những tác phẩm của nhiều
văn sĩ, thi sĩ nổi tiếng sốt mờ một
Tủ sách NGƯỜI HÙNG

đã lần lượt xuất bản những tác
phẩm văn chương của Lê-van-
Trương. Quyển rõ nhất cũng
bán 0\$00. Sách dày xếp dài bởi
những họa sĩ có tài. Ai muốn
giúp một công cuộc hữu ích,
giả tiền trước thi xin tinh: 6 quyển 4\$50, 12 quyển 8\$00.
Sách đều có chữ ký của tác giả
và phát hành vào khoảng 15
đến 25 nỗi tháng. Tác phẩm đầu
tiên trong tủ sách **Người Hùng**

SƠ SỐNG
Xã hội tiêu thuyết sẽ xuất bản
vào tháng février 1942, giá 0\$9

Chàng công tử « xác » đó

đã
làm cho

vua Tự-Duc phải nè vì

Bắt cứ về thời đại nào, dù phương đông hay phương tây cũng vậy, đã là một nhân-vật có kỳ tài lối lạc, vẽ ngôn- ngữ hành - động, thường không chịu bó buộc theo quyền sáo của người thường. Sự khắc-tục ấy đối với những hạng người hưng-nghện, đều che là ngạo nguy không quy-cù, không lè-dộ. Biết đâu chính những người khác tục ấy, đối với việc đời mới có những gan dạ, những thủ đoạn dám nói dám làm.

Còn các người thường, không kẽ những kẻ chẳng có danh phận gì, nóiing ngay những kẻ sống theo nè náp, phúc nhỡ may mắn, len minh được vào trường phú quý, sống lâu lèn lão-làng, dù có giàu tới bạc triệu. ngoài thân gia ra chẳng có chút ích đến nhân-quân xã-hội, đối với đời sống cung-như không, chết là hết chuyện. Vậy những người khác tục, là hàng người mà đời cần phải có, vì có hạng người ấy đời mới trở nên tốt đẹp, đời mới ra đời. Ông Nguyễn-công-Trú một nhân-vật có tiếng trong đời gần đây là một đại-biều cho hạng người ấy.

Ông Nguyễn-công-Trú sinh ngày mồng 1 tháng 11 năm

Mậu-tuất về đời vua Hiền-tôn nhà Lê năm thứ 38 (1778) tên tự là Trọng-Chiem, quán làng Uy-viễn, huyện Nghi-xuân, nay thuộc phủ Đức-tho, tỉnh Hà-iphong. Ông tài khí rất lối lạc, từ bé đã có những cử chỉ khác thường. Tinh tinh hào-dát, không cầu nệ những điều nhỏ nhặt, gặp việc gì cũng dám nói dám làm. Học giỏi mà thi luôn mấy khoa không đỗ, ông có làm bài thơ rằng:

Đi không chẳng lè trổ về khung
Cái ngang rắn hoàn chúa trả xong
Rắp mượn diễn viên vui tuế
Dở dem thân hế hẹn tang
Đã mang tiếc ở trong trại đất
Phải có danh gi với nài sông
Trong cuộc trán ai ai đê biết
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng.

Nhà đâ nghèo, thi mãi, học mãi lại càng nghèo, thày đẻ bỉu nheo túng bẩn quâ, cũng phải như các bạn « non »

ESSENCE
Térébenthine
Copalophane
gút di khớp nơi rát nhánh chóng
Hồi nhà sản xuất:
SONG - MAO

101. Rue de Canton, Haiphong, TH. 161

sơn úp bụng, di liều di liều » tìm nơi dạy học đê lấy lương hồ khầu vây. Trong lúc phong tràn ấy, ông có viết bài câu đối dán ở bên cổng nhà sau này :

Chị em ơi ! ba mươi sáu tuổi
rồi, khắp đồng tây nam bắc
bốn phương trời, đâu cung
lòng danh công-lữ xác.

Trời đất nhè? Gắng một
phen này nưa, xếp canh kiêm
cầm thư vào, môi gánh, lam
cho nỗi tiếng truong-phu khenh.

Dù là công-lữ xác nhưng
vốn tình bao-hoa, hễ có tiễn
là ông lại đi tìm các cuộc vui
choi. Trong các thú choi, cái
gi ông cũng thích và cũng
ham. Ông có bài thơ nêu cái
thú đánh bạc, trong có hai
câu :

Lâm hai ba chử (1) mà chơi
vagy

Bỗng chốc nén quan (2) dâ
sướng đời

Bất đắc chí về khoa danh,
ông lại càng chơi bài phỏng
lăng, nhưng người biêt rõ tài
chí ông, đều chắc ông mai
sau thế nào cũng có công
danh sự nghiệp. Khi vua Giê
long đã thống nhất nam bắc,
năm thứ hai, ngự giá bắc
tần, có tru-tát ở tỉnh Nghệ
nhân ngày, ông Trú dâng bản

(1) Đóng tiền — (2) quan tiền.
Ý nói có mấy đồng đánh được
thành quan tiền.

chinh yếu, nói về mươi việc nên làm. Sau đó gấp kỵ thi Hưong, lại dì thí, nhưng chỉ đỡ được sinh-đồ, đến khoa Kỹ-mão mới đỡ giải-nguyên, tức là thủ-khoa, bấy giờ ông đã 40 tuổi.

Năm đầu đời vua Minh-mệnh, ông được bổ chức tri-huyện, dần dần thăng chức lang-trung, quốt-tử giám-trú-ghiệp, sau rồi ra làm chánh tham-thíp Thanh-hóa. Nhân ở Nam-dịnh có loạn giặc Ba-Vành, quan quân đánh mãi không được, vua Minh-mệnh biết ông am hiểu binh-thứ, vô bị, cử làm tham-tán quân-vụ, đem quân đi đánh. Ông lập mưu bắt được Ba-Vành ở Trà-lũ. Từ đó tiếng lâm ông lừng lẫy, được thăng chức hưng-lang.

Ông làm quan cao-trí ở huyệnn, cẩn lùn ý đến việc khai khẩn đất hoang, để cứu dân nghèo. Công cuộn khẩn hoang của ông rất có phuong-phap, chủ không phải chỉ là bần hão nói sao. Biết ông có tài thực-hành được việc lớn ấy, vua Minh-mệnh lại cử ông làm doanh-diễn-lại.

Sau khi phuong-menh, ông thân di tìm được một bãi đất rộng lớn ở Tiên-châu là đất bãi bờ hoang vu, thuộc về tỉnh Nam-dịnh, liền ra công sửa sang thành ruộng, chiêu dân lập ấp, mỗi ngày mỗi đông, rồi lập thành huyện

Tiền-hải (thuộc tỉnh Thái-binh bây giờ). Lại tìm được một bãi đất rộng lớn nữa thuộc phủ An-khánh tỉnh Ninh-binh, cũng chiêu dân lập ấp; lập thành huyện Kim-son. Tới nay hai huyện ấy đều trở nên bãi hạt trù phú, nhân dân đều vẫn ghi nhớ công đức ông, không bao giờ quên, hiện hai huyệnn đều có lập miếu thờ.

Vì có công lớn ấy, ông được thăng chức tòng-dốc Hải-duong. Tới đây ông lại làm được một việc khẩn hoang rất lớn nữa, thấy hai bãi An-phong và Vị-dung thuộc tinh Quảng-yên đều là những bãi rộng bô hoang, ông dâng sớ xin trích tiền kho, dập đê ngăn nước mặn, làm thành

ruộng đất tốt được 3.500 mẫu, chia cho các dân nghèo các nơi ra để tсы cây làm ăn.

Khi ông làm tòng-dốc Hải-duong, nghe nói có một chuyên phong lưu giai thoại. Nhân lẽ sinh nhật, ông làm tiệc ăn mừng, cho gọi là đầu vào hát. Đêm khuya, tiệc rượu đang nồng, ông bảo có đầu hát hâm một câu, phải là câu tự đặt ra có giọng mới mè. Vâng lời, có đầu hâm:

Giang-son mót gánh giữa đồng,
Thuyền quyền «ù-hư» anh
hung nhó chéng?

Nghe câu hát là lùng, ông ngẩn người ra, bỗng sực nhớ đến một câu chuyên cũ... Ông cho gọi có đầu lại gần, gạn hỏi và nhìn kỹ, thì ra là một người cũ, cùng ông đã từng có chút ái ân. Nguyên có đầu ấy vốn là một danh-ca và là một trang tuyệt sắc trong xóm bình-khang. Khi ông chưa tài dò lâm nén, vì muốn được luân luân thường thức sắc đẹp, hát hay của ái ấy, nhưng trong túi không mấy lúc có tiền, nhân thạo ngôn dân, ông liền di đến ngay nhà à xin vào làm kếp dân. Được như ý muốn, từ đó à di hát đám nào, ông lại quay gánh hành-trang cung đi và một thằng bê con vác đàn theo sau. Một hôm di đến một bãi đồng không quang vắng, ông già cách kêu to lên rằng:

«Thôi chém! bỏ quên cuộn dây ở nhà, đến nhà dám tôi lấy gì mà dàn được!» À kia tưởng thực, dù thằng bê di ngay trở về nhà lấy dây đan, còn một mình à với ông, muốn sao mặc ý. Bấy giờ có ai thấy ông đã làm nên quan to, chắc hẳn đã quên minh, nhân dịp liền đem cái bì sủ xua kia đặt câu hâm

mà nhắc lại. Khi đã nhận rõ rồi, hỏi thăm cô à cũng còn lỡ lòng duyên phận, chưa định chốn yên nơi, ông liền lấy làm thử thiếp.

Hồi ấy, tỉnh Tuyênn-quang, bỗng có một dân Thò là Nùng văn Vân nổi loạn, cướp phá tinh thành, vua Minh-Mệnh lại phải dùng ông làm tham-tá hiệp đồng với ông Lê văn Đức mang quân đi đánh, chỉ trong mấy tháng, phá tan được đảng giặc. Khi ông tại quân thứ Tuyênn-quang, người ai-thiếp có-dầu có lận lội lén

Được ít lâu, xứ Trấn-tay (Cao-mèn) có loạn, ông lại dâng biểu xin đi, được cử làm Tản lý quản vụ, lại lập được nhiều chiến công. Sau đó vi có lỗi bị giáng làm tuân phủ An-giang.

Bướm đương sĩ hoạn của ông trú cung lại có vẻ khác người, khi thiêng khi giáng bất thường, có lần đang làm tòng-dốc một trọng trách bỗng phu doán. Theo niêm lệ tri-sí, về ở chùa núi Cầm-son. Ra khỏi vòng khóa lối đền danh, ông lại càng phòng đặt lâm. Hàng ngày ông cưỡi con bò

ý luôa luôn dìm xuống cát lén, khiến ông phải tự mài dưa nhiều lần, đe trổ nên người đại dụng. Nhưng phần riêng ông lại không lấy thế làm nhục vinh, gặp sao nên thế.

Thắng giáng mãi đến khi tuổi đã 70 mới lại lòp ngõp lên được chức Bình bộ thị lang kiêm Thừa-thiên phủ doán. Theo niêm lệ tri-sí, về ở chùa núi Cầm-son. Ra khỏi vòng khóa lối đền danh, ông lại càng phòng đặt lâm. Hàng ngày ông cưỡi con bò



đến tận nơi để thăm ông. Ông cho là người can đảm không sợ nguy hiểm, đọc dưa hai câu sau này:

Đanh nhẹ bút nghiên mà kiếm mā,

Thương ôi kim chỉ cung phong trân.

«Kế đó ông lại vàng mènh dì dẹp các toàn giác Lục-yên. Thái-nghuyên và Cao-bằng, đều được thành công, vua Minh-Mệnh đòi vào bê kiển, cho làm lễ bão tất «ôm đầu gối» và tự rót rượu ban cho, rồi cho làm chúc đồ-sát.

chúng tìm cách đánh đồ di. Có người nói, vua Tự-Dức vốn biết rõ ông có tài, nên cố

Ai học chữ Hán cần phải :

NAM HOA TỰ ĐIỀN

Soan-giả ; Nguyễn-trần-Mô,

Cử-nhân, Chánh-án.

Giá bán : 2p.50

Hội tại các hàng sách

Tổng phát hành :

Hiệu sách Thu-Hương 50, Sinh-Tử — Hanoi

vàng, đem theo mấy cô hầu gái, di dong chơi các nơi. Ông có tài cai thú ấy bằng mấy câu hát:

Kì nái nọ lơ thơ mây trắng Tay kiếm thư mà ra dáng từ bi

dời

Bại cung nực cười ông ngất ngưởng.

Ông lại có làm một đói cầu đổi, đậu ở nhà Đường nhau trong chùa ấy :

Cũng may sao, công dâng hóa có là bao, theo đời về phen

PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT
Y - SỸ NGUYỄN - HIỀN - MÀO

Nguyễn y-sỹ nhà thương đau mắt Phnom-Penh

Nguyễn y-sỹ nhà thương đau mắt Hanoi

Nguyễn phu-giao về khoa đau mắt tại trường Y-khoa

bại họe Đông-duong. Ngày náo cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGÓ TRẠM

167, Bd. Héritier d'Orléans Hanoi — Giấy số: 772

lại về duyên, quan trọng năm bảy tháng, quan ngoài tám chín phen, náo cờ, náo quai, náo mõ, náo dài, náo hèo hoa grom bạc, vồng tia dù xanh, mặt tài tình trong hội công danh, khắp trời nam bắc cũng phong lúa, mùi thè trái qua coi đã dù.

Thời quýnh hân, cuộc phong trào chỉ nứa lá, nôit ngurdng chảng tinh, hân gài năm bảy cậu, nây cờ, nây kieu, nây rugen, nây thơ, nây dân ngọt hát hò, hân che chuyen chén mâu, tay thao luet ngoại vông cương tօa, lây giò phát giáng thanh lâm tri thức, luôt trời chút nứa ăg là hơ.

Ông về hưu được vài năm, gặp khi ngoại duyên hãi có loạn, tòng đốc Nghệ-an là Lô-Võ-trọng-Binh dâng sớ xin cù ông ra di dẹp, nhưng vua Tu-Đức có dù rằng: « Trảm chảng muốn lại phiến đến lão thaben. » Năm Tu-Đức thứ 21 (1859), ông mất tại quê nhà, thọ 82 tuổi. Đến đời vua Duy-Tân, triều đình xét lại công-

KOL

SAVON DENTIFRICE

BỘT MUIÈU MUI THƠM
DIỆU LÀM CHO RĂNG
TRẠNG VÀ BỀN CHẮC

CÓ BÁN KHẨP NỐI

Điểm pour le Tonkin :
Établissements VAN-HOA 8 Cantonais Hanoi
Điểm pour la Cochinchine :
Établissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

Chuỗi cửa hàng
VAN-HOA 8 Cantonais Hanoi
Điểm cho TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

ĐÃ CÓ BÁN :

U - UẤT. — Chuyên dài về tóm tắt trạng của Thành-niên một thời đại do ông THIỀU-QUANG viết, giá 0570. Các bạn cần đọc. U-ẤT đã phê bình lại nhà văn nổi tiếng về phê-blh: ông Thiều Quang đã hồn chinh minh đã nghĩ gì, đã làm gì, đã hồn khoán-lô lảng, hốt-hồn thế nào, trong những giờ phút u-uất.

CÔ THƠM. — Chuyên tóm bảng việc do ông LÊ-VĂN-THƯỞNG viết, hằng iỏi vẫn mới, giá 0576.

CHIẾC NỔ CÁNH DẦU. — Chuyên Mới do ông LAN-KHAI viết, giá 0585

SẮP IN XONG :

TRỜI NỒI GIÓ. — Thơ chọn lọc của Nguyễn Tố, bìa và bìa bìa do họa sĩ Thúy Chuong vẽ.

XUÂN DUY TÂN. — Một công trình của tất cả các văn-si danh tiếng trong nước, và bìa họa sì có biệt tài, bìa và bìa bìa 6 màu in litho.

DUY - TÂN THỦ - XÃ
N° 52 bis Khâm Thiên
Tổng phát hành tại Saigon ; Nguyễn-
khánh-Đàm — n° 12 Rue Sabourin

lao của ông đã làm được những việc ích nước lợi dân, truy phong tước Thủ-trưởng-tử, cháu ông được ấm-tho.

SỞ BẢO



Bán đại hạ giá

Chemise EDOUARD tout fait
Chemise popeline couleur rayé \$550.

Chemise popeline blanc rayé \$500.
Chemise popeline blanc uni \$350.

Cravate \$150. Cachecol \$320
april dan \$350
bán buôn có giá rất hạ.

Bonneterie chemiserie

QUANG - TRUNG

99, Rue de la soie Hanot

ATELIER

345-350 route de Khâm Thiên Hanoi

Mười Kỷ Bán Rời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH
(Tiếp theo)

— Thưa ông, có chuyện gì đâu, bà cụ đáp. Nhân tiện, tôi sẽ nhờ ông bằng theo giấy tờ này để làm lại văn-tự ba ngôi nhà che hai đứa bé này và em gái nó. Vài xin phép ông cho tôi ngôi nhà này nói chuyện với rẽ tôi một vài câu.

— Vâng xin bà cứ tự tiện.

Ông William nói rồi ra đường bên cửa sổ, cách xa bàn giấy, để cho hai người đàn đao việc riêng với nhau.

Với giọng ôn-tòn, bà cụ nói nhỏ nhẹ, vừa dù Vi Nghe:

— Ngày anh Vị oil con oil giờ tôi mới hiểu vì sao anh ở bên Annam sống, hai ba lần đến nhà thăm tôi, thăm con anh, anh có ý khẩn-khoan bảo tôi đưa tờ giấy nhượng quyền năm nô đê anh làm lại. Môt hai, tôi nói giấy ấy mãi rồi, anh có nhớ không? Giờ cho bà nuôi cháu, eung như mẹ nuôi con, vi sự lợi ích tương lai của chúng nó mà mình có cái khiếu linh-thính tự nhiên. Tôi biết anh đỗ chợ tôi đưa ra để anh xé đi, như anh định làm liều ban này, cho nên tôi không đưa. Anh xé đê làm gì?

Đề bắn cho dễ. Vì từ ngày anh vè..... cờ bạc chơi bời, khuyễn già hại sản thế nào, tôi biết hết cả. Đòn trước ý muốn anh sang Hương-cảng, tim các bán nôii mấy ngôi nhà, cho nên hôm nay tôi mới đến đây. Đến để cản trở anh cho khỏi mặc tội, vì anh bán

mấy ngôi nhà này là một tội đáy. Anh chỉ biết huy hoặc cho sướng lấy đời mình, không nghĩ đến tương lai của con à?

Nói đến đây, bà cụ khẽ dài vào tay chàng một tấm chi-phieu nhà-bàng:

— Tôi hiền tinh cảm anh đang cần tiền lâm, tôi, tặng anh tấm chi-phieu một vạn rưỡi đồng dày, ra Hongkong Bank mà lính, rồi xuống tàu về..... đi, cố lo báu bán làm việc, may ra khôi phục được nghiệp cũ. Đúng mợ tưởng gi là mấy ngôi nhà bên này nữa, vi anh không có quyền; cũng đừng lo mày đứa con bên này, vi đã có tôi châm nom. Thời, đúng dày vè di. Vâng gặng can-dảm làm việc, chờ có chơi bời cuồng dai nữa nghe.

Nếu các ngài lỡ mắc bệnh lậu, giang mai, hả cam, hoặc xoáu dù eo biến chứng nặng đến đâu, dù mới hay đã lâu chỉ nên đến

Đức Thọ Đường

131, Route de Hué — Hanoi
mà chưa sẽ khỏi chắc chắn. Cách chữa vệ sinh dễ chịu.

Thuốc uống không công phạt, để nồng. Ai cũng biết tiếng nhà thuốc đó, một nhà thuốc có thực học và kinh nghiệm lâu.

Chàng hầu như người máy, đứng lên di ra cửa, không cầm on bà cụ, không hồn cop, không chào chưởng-khế, cứ sững sững bước ra, trong tay cầm tờ chi-phieu vạn rưỡi bạc.

Bà cụ trông theo, có vẻ ái-nghại, buôn bã, trên hai mắt nhăn nhó có lán xuồng mấy giọt lệ. Vừa lúc ông chưởng-khế quay lại chồ ngồi cũ, bà cụ gượng cười và nói:

— Thằng rẽ tôi bấy lâu buôn hàn..... lỗ vốn hơn 100 vạn. Giờ nó bắt-đắc-chi, gần như người dien, dến nỗi quên cả việc mình làm, nhưng mà bản-tinh nó tôi, ông ạ.

Ông chưởng-khế cười nụ và tiên bà cụ ra vè; trong vè cười ấy dường như muốn nói với bà cụ: — Thưa cụ, tôi ở Hương-cảng hon ba chục năm, ngày trước đã biết tiếng rẽ cụ là ai rồi.

○

Rẽ cụ di thẳng ra Hongkong Bank lính được vạn rưỡi bạc; trong lúc di đường, giờ đã đánh bay mất những lời trung hồn của bà nhạc dặn dò «đem vè làm vốn buôn báu kinh doanh, may ra khôi-phục cơ nghiệp cũ».

Sau khi thấy túi mình cộm lên những giấy bạc là giấy bạc, việc chàng nghĩ đến trước bết là nhảy di Thambi-xuyen. Nơi đây, mười năm

về trước, có đêm minh đã ăn thua bạc vạn, khét tiếng làng chời.

Máu cờ bạc tại sòng lên sùng sục.

Tại sòng bạc, chàng lại gặp dăm ba người bạn cũ tri. Họ đã quên việc súng lậu ngày nào, vã đánh nhau tin tưởng chàng chàng vẫn là phong lưu công-tử, bách vạn phú ông. Người nọ người kia xùm lại thăm hỏi :

Kia ! Vì tiên-sinh sang đây du-lâm cảnh cũ, hay có công-vụ khan yếu gi nữa ?

Áy, cài hai mục-dich : chàng dép một cách hảnh diện tự-nhiên. Nhưng cối nhất là vì chí-diêm hăng Lloyd ở đây viết thư mời sang có việc thương-thuyết giao dịch.

Ta nên hiết hăng Lloyd, gốc ở Luân-dôn, là một côngty bảo-hiem to nhất thế-giới. Có việc thương-huyết với hăng ấy, mà lại chính họ mời sang, không phải là chuyện bảnh-bao-tầm thường.

Thì ra cà-cuống chết đến tận đít, cũng vẫn còn rray.

Nhưng dã làn nay, con ma Bát-hạnh ám-ánh theo chàng bén gót. Từng bực một, nó dùi dùi chàng phải trẹt xuông cai thang phả-sản tuyệt nghiệp. Chứng cứ là ở nhà bêt-tiền,

sang đây tính đánh liều bán phứa ba ngõi nhà lấy sún vạn bạc, mà mún mõ vỡ lở không xong. Vì lẽ gi, các ngái đã thấy. Tuy vậy, công vớ được vạn ruồi bạc của bà phrác đèn bù cho, chàng phảm-phẩm vào sòng

phán-thân, tài sủn, quyết đem số bạc ấy làm vốn làm mồi, như cách người xú Lào thường đem voi đi dỗ voi, dê àu lấy gấp năm gấp bảy, rồi sẽ trở về Hanoi, lại thả tung lên một độ cho chúng nô biêt tay.



May là không phải chồ, không hạp tuồi. Theo sư mè-tin, muốn cầu tài phái lùm chồ nào hạp tuồi, nhâm hướng mới được. Chàng bỏ Hương-cảng đi Áo-môn, định rù tên cựu-dé-Á Khầu cùng đi đe nó đóng vai «cò mồi», nhưng Á-Khầu sợ tên âm-ức, không đi.

Áo-môn đánh bạc còn to hơn, và giấy bạc dà hàng chồng ca trên chiếu, trông thấy mà ngất. Trong Nam-kỳ, đã có tay đại-đò là Sáu-Nhiều sang cù-lao này đánh bạc, vớ được mấy chục vạn đem về. Chàng Vi ta cũng muốn thế, song mười tám khéo lâm chí ba được bảy thua. Được không bao nhiêu mà thua thì lieng xieng, mặc dù có thủ-doan ngoại-khoa.

Tong cả vạn ruồi !

XXIII. — Nhóm mắt chỉ còn lại 8 đồng bạc

Buổi chiều một hôm, dạo tháng tám năm 1934 bay 35, người kẽ chuyện không phr, có hai ông đã lớn tuổi, điện au-phrác súng, đến thăm

Có đứa trong tay chỉ có năm bảy đồng mà dày hóa lém được bạc vạn, huống chi mình có bạc vạn, lại là tay sành?

Chàng nghĩ như thế, cho nên quyết đến Thâm-xuyên đây hoà. Sóng chưa lớn;

dắt tay nhau đi loạng-choạng như người say rượu, vào gian caính giữa nhà ga Hanoi.

đưa tiền vào ghi-sê, nói với thầyký bán vé.

Tớ dã bảo tú không đi Lang-son ! Ông kia nhất định kêu ra, làm vắng cả tiền xuồng đất.

Cứ đì ! Đằng này cho vay tranni bạc mà dậy hóa.

— Không, Không !

Sao hôm nay dâng ấy kỳ thê? Cứ đì !

Muốn đi thì đi một mình, tú vè.

— Tại sao b' y giờ lại sợ Lạng-son Đông-mô; sợ nó có rặng nó cần à ?

— Tớ thè đến chết không thèm bén mảng đến vùng ấy nữa.

— Thật hay b' o... Thời đàng này hiều rồi ! Xin thua với các ông bà (nói với mấy người đứng gần), ông này từng lên mặt đại-phu ở Hà-banh ta, nhưng chắc độ nọ là Lạng-son Đông-mô, cao lâu ẩn quyết, cho nên dây giờ không dám vác mặt lên nữa, chú gi?

— Áy, đại-khai-dâu vào quang ấy. Ha, ha... Thời ta cũng đì về, họp ở nhà té cung dược. Gọi thằng Phụ, thằng Diên, thằng Nghĩa dên.

The ròi hai người bà cõi nhau khắp khiêng di ra, cù-chì cũng kỳ quái như lúc mới vào. Mọi người trông theo mà cười, bảo nhau chẳng phải tốn tiền di rạp Quảng-lạc cung

Cuộc trưng cầu ý kiến

Nhiều món nũ trang mới ché "42, bông, vòng, chuỗi pendenteis nhận ngọc thạch thứ thít. Vòng nứa-mặt nhẫn hot xoàn mới lóng lanh nứa kim cương.

Quốc V CHÚA
2/ Rue Ameur Courbet Saigon

BẮT ĐẦU TỪ 1er FÉVRIER 1942

GIAO SƯ LÈ - VAN - LUONG Cử nhân Anh văn, sê bắt đầu dạy nói Tiếng Anh và tiếng Nhật bằng cách gửi bài lại tận nhà người học

Phương pháp rất mau nóni được Cả-học kin đáo và dẽ dàng. Chấm các bài ra không tinh tiến. Giá : Một thứ tiếng, một tháng 1\$50 — ba tháng 4\$ — sáu tháng 7\$50 — một năm 13\$. Cả hai thứ tiếng, một tháng 2\$50 — 3 tháng 5\$ — sáu tháng 13\$ — một năm 2\$. Xin gửi tem \$09 và lấy thè lè và chương trình :

M. Lê-văn-Luong (service B.) 15 rue de la Mission — Hanoi
Những ai đã tham vọng với các cách học khác, xin thí họ ; 1 tháng sẽ được hoàn toàn vừa ý
XIN CHÚ Ý. — Những tiền thu được của quý vị theo học ràng tháng sẽ trích ra 10 phần trăm 10%. giúp q' y cau t' chiến tranh.

được xem một lần hài-kịch

đó.
Người cứ dày-này không
chứu di Lạng-sơn, không phải
ai là: chính là Vi.

Sinh-bình sẵn-tiền ham vui,
nhất là no/có cờ bạc thi ai rù
cũng di ngay, nhưng gờ
chàng từ chối Lạng-sơn,
rong sự từ-chối ấy chẳng
phải có ý «lâm khách», thật
ra chỉ vì «sợ kinh».

(tòn nữa)

HỒNG PHONG



Mùa đông đã tới

Không gì hợp thời bằng đội mũ

IMPÉRIAL

Cần nhiều đại-ly các tỉnh, xin
viết thư kèm tem và lấy Catalogue
Illustré tại:

TAMDA et Cie
72, rue Wiéle Hanoi — Tél. 16-78
đại lý độc quyền mũ :



Người bán, mèo con ho
cố dỗm nhiều chí ngầm
một lão thằng long, dỗm
gì đểu nha, khai ngày
Bao to uống 4 btl: 0.90
Bao bé uống 2 btl: 0.915

Hỏi ở các nhà ĐẠI LÝ
PHÒNG TỊCH CON CHIM
Khắp Trung-Nam-Bắc-Kỳ

Phòng titch con chim

Khi đây lối, khai tictc ngre, chán cơm
không bi t đói, ăn chán tiễn, bụng vỗ
binh binh. Khi ăn uống rồi thì hay or
(or hơi hay or chưa). Thưởng Khi tictc
lung khò chịu, khi đau lung, đau ran
trên vai. Người thường ngao ngắn và
nói mèo, buôn bả chán tay, bị lầu nǎm
vặc da vàng, da bụng dày. Còn nhiều
chứng không kể xiết chỉ một lầu thấy
đã chịu hoặc khỏi ngay.

Lienda một bát uống 0p.25

Lienda hai bát uống 0p.45

VŨ-DINH-TÂN

Ấn tú kim tiền năm 1938

173 bis Lachit u, Haiphong

□ □

Đại-ly phát hành toàn tỉnh Hanoi, An-
hà 13 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi. Đại-ly
phát hành khắp Đông-Đông, 100 phô
đồnai Haiphong. Cố linh 100 đại-ly
khắp cả tỉnh Trung-Nam-Bắc-Kỳ, Ca-
mon và Lào sẽ trao cát-hiền.

THUỐC CAI 4 NGÀY

Tú Nhât Khuê Yen Hoan hay tuyết
diệu, vi không pha chất thuốc phiện
máu-thường, sau 4 ngày uống tunh
ngủ khói thuốc ngày người, nén bỏ
hầu rất dễ dàng, không sinh chứng
Trí, uống hóng giấy đầu sùi được 80 viên
tùi ngày cuối cùng 80 viên bỏ là bỏ
khoa không phải uống một viên nào nữa
không, hư lâm thuốc khái phải rút rứt
trong 100 viên sau rút còn vài chục
viết không bỏ được, nếu nén bỏ sinh
chiếm, như thế cao được, thuốc phiện
màu đậm, nguyên chất cao, thi lại lai
thi, nghiêm ngặt mời dùng đến 2 chai
mau nhẹ chia một chai chưa hối đãi
đays, Muốn cho người it tiền cũng cai
đays, nén chia lô vố... 3 tháng, ai đ. n
Việt-Long, hay đại lý mua T.N.K.Y.H
đều trừ 40% (hay \$50 chi phí trả 25%). Như
thứ nghiêm ngặt mới tri 45, nhẹ chỉ hết
đe dò hổ trợ được. Thư đ. ngan, phiếu
đe: M. Ngô-Wi-Vu.

Viêt-Long 500 g. Bé hanoi
Đại-ly: Mai - inh Haiphong. V. đ. Long
Nam-tinh. Quang-huy Haiphong. Thái-
Thi Thành-hoa. Sinh-Huy. Vinh. Hương
Lang-Hue

BỘ CHO ĐƯỢC

FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TAMDA & C°

72, Rue Wiéle Hanoi — Tél. 16-78

Đại-ly Chi-Lại 97 Hàng - B

- MAI-LINH HAIPHONG —

NHÀ XUẤT BẢN;
Bảo Ngọc Văn Đoàn
67 Neyret, Hanoi — Tél. 786



MUA HOA CỦA NHÀ MAI - PHONG

trung bày tại Hội chợ
tức là giỗ một kỷ niệm
âm lịch của tuổi trẻ

Số 7 đường Quat — Hanoi

Nên đọc Báo-Mới

SÁCH MỚI THÁNG NÀY: Pho tượng Phan

Truyện Trinh Niệm c'á Tranh - đính
Mi quyền ron bò — Ông quyền này
các sưa sê b'et lò cùa các tay
ai là Sáu mìn th'at? Ma Sáu Mạnh
th'at sòi lại sáu Maуi già trói, tông
tiến, tay h'at b'et đung. Các lòi, s'eth
một vụ i m'at g'at lý k'ý và g'at g'om
giá 85\$.

VĂN - QUANG ĐỘNG

của Thành - Bình

Mỗi quyền tron bộ thu thuật rõ từ khi
nhà Minh biến logo, Họ Mân cầm
quyền và thi thay lò cùa các tay
kiêm khach trong các đờ, vua Khang
h'at, Ung-chinh-B. Kiên long Đ'e và
thuận tri đ'v. B'et nò các ban s'et
v' s' o' co' nh'nh, họ Giang Nam bắt
hiệp, B'at quai hiệp, Thiên địa hội, D'a
quang kiêm s' v. v. 050

NHÀ XUẤT BẢN;

Bảo Ngọc Văn Đoàn

67 Neyret, Hanoi — Tél. 786

CON ĐƯỜNG *Nguy hiểm*

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch
(Tiếp theo)

Bạn phu mang đèn vẫn đi trước mò đường,
qua sần, lên mây bụi: thèm, qua một cái công,
rồi lại đến một cái sân lớn trống sang một
gian phòng rộng. Trong có đèn sáng, in hình
chạm tròn những chiếc cánh cửa trên bức
mau bàng giãy thông tháo. Các người quẩn
đường đưa họ vào nơi ấy. Sí-quan gõ cửa,
thì người ta mở ngay. Yabin Kitty rồi lánh
sang một bên.

Waddington nói:

— Mời bà vào.

Nơi ấy là một gian phòng dài và thấp. Các
ngón đèn khói muội cung khiến cho quang cảnh
tối tăm bên ngoài trở nên ghê gớm. Có ba,
bốn người khán hộ th'uc gác. Có người quấn
chân nǎm. Một viên sĩ quan đứng s'óng ch'au
ch'uc ở cạnh.

Kitty cúi xuống với bệnh-nh'ân. Walter nắm
mắt nh'nh nghiền. Dưới ánh đèn ma-quai,
mặt chàng đã tái xám như mặt người chết.
Chàng nắm đở, trông thật đáng k'hiếp.

Nàng sợ hãi, ấp úng gọi:

— Walter! Walter!

Cái thân-khà kh'ong ràng minh. Như một
làn gió th'oảng nhẹ; mắt ta không tr'ong thay
gió được nuung ch'í thấy m'at nước g'en.

ĐƠN-HÙNG-TÍN LÀ AI?

Thì là một tay d'ung-sĩ anh-hùng ở đời nhà
Đường b'án T'au, ai chẳng biết.

Không! Đây là Đơn-hùng Tin ở Biền-hồ xú
Gao-miêm, có những cù-chì quái k'ý, không
khác gi những nhân-vật lục-lam trong các
chuyện k'iem-hiệp.

Đơn-hùng Tin ấy s'ẽ xuất hiên ở ngay
trong mấy chương đầu của tiểu-thuyết

ĐÓNG CỬA DAY CHÔNG

Lạ thay! C'ó Minh-cầm lại có dính dáng
v' Đơn-hùng Tin là nghĩa th'ế nào?
Các ngài nhớ, d'on xem TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT SỐ TẾT,

— Walter, Walter, mình nói với em đi!

B'ô mắt từ từ mở ra, Giuong được dõi mi
mắt n'ng ch'ú dò, hẳn phải khó nhạc v'cùng,
nhưng Walter không nhìn nàng. Chàng trừng
trừng nhìn vào bức tường áp vào mặt mình.
Chàng nói. Trong tiếng nói yếu ớt và không
co vang âm n'ga, h'ay c'òn thoáng hiện ve
chua cay.

Chàng nói:

— Thủ là h'ong b'et.

Kitty không thở n'ga.

Chàng không nói thêm gì cả, chàng không
có một c'ử động, nhưng mắt chàng, đôi mắt
lạnh lèo và ám th'âm, vẫn cứ dăm dăm
vào kh'ong t'ron trắng. Nào ai biết rằng đôi
mắt kia đương khám phá ra điều bí mật gì?
Kitty đứng dậy. Nàng ngo'ng ngác, bảo người
khán-hộ:

— Chắc còn có phương nào để chữa chạy
n'na ch'ú. Ông cứ đểng đở ở đấy, không làm
gi' n'na à?

Nàng ch'ap tay lại. Waddington hỏi người
s'í-quan đứng ở mé cuối giường.

— M'đ' d'ung dù m'oi ch'au rồi. Chính viên
y-sí giải-phẫu n'ha binh d'ach nom cho
ông. M'người ta thi đ'v' ông n'ha rèn luy'et,
giá' ông n'ha có t'ự ch'ua l'y thi công đ'nh th'oi.

— Có phải ông kia là viên y-sí k'hiếp?

— Không, ông đốc-biên Vũ đấy. Ông không
lúc nào rời khỏi giường bệnh của ông n'ha.

Kitty, như một cái máy, nhìn ông đốc-biên.
Ông ta cao lớn v'am v'õ, ăn mặc binh-phục v'ài
v'ang c'ó v'ẽ lồng tung, ông đương nhìn Walter.
Kitty nhận thấy ông ta r'om nước mắt. Nàng
cảm động và lại thêm bực m'nh n'ha, c'ó gi' cái
người ngo'ng qu'ec da v'ang mũi t'et lại khóc?

Nàng than:

— Chúng ta dành ch'iu bó tay như th'oi
ái n'ao!

Waddington thở dài:

— Ít ra, ông n'ha cũng không phải đau đớn
n'na.

Nàng lại cúi xuống với chồng. Đôi mắt đỏ daձ, mắt thần vẫn tròng trọc vào tường. Biết chồng có nói thấy gì nữa không? Kitty tự hỏi không biết Walter có nghe thấy gì? Nàng ghê môi sát vào tai chồng.

— Walter, có còn phương cách nào nữa không?

Nàng nghĩ thầm chắc phải có phương thuốc để giữ cho bệnh khỏi tăng. Bấy giờ nàng đã quen nhin trong chỗ tranh tối tranh sáng, nàng mới hoảng sợ mà nhận ra rằng mặt Walter hóp hẳn lại, khó mà nhận ra nét mặt xưa. Láma sao có vài giờ đồng hồ cùnđ đem lại sự đổi thay nhưnay? Chàng không còn già là vè con người nữa. Thật là hình ảnh của sự chết.

Chàng có sức nói. Kitty nhanh lại gần.

— Minh đừng có lo. Tôi bị một cơn khố chịu, nhưng bảy giờ tôi khâr rồi.

Nàng vẫn nghe, nhưng chàng lại im bặt. Thấy chàng không nhúc nhích, lòng nàng dường muộn tan nát. Chàng như đã bước chân vào thế giới bên kia rồi. Cò người lại gần ra hiệu cho Kitty tránh sang môt bên. Không biết có phải là người giải-phẫu hay là một ngoại trú sinh-viên. Y cứ xuống với bệnh nhân đang hấp hối, và lấy một tấm khăn bẩn dấp nước trên mót. Nàng đứng dậy, hóng hốt quay lại với Waddington. Nàng lầm bầm:

— Hết hy-vọng rồi ư?

Y lắc đầu.

— Nhà tôi còn sống được bao lâu?

— Ai mà biết được. Cò lẽ mót giờ nữa.

Nàng buông mắt nhìn chung quanh gian -

phòng tiêu-tụy. Rồi nhìn sững vào cái thân - thè vóc-vạc của ông đốc-biện.

Nàng nói :

— Tôi có thè ở một minh với chồng tôi không? Chỉ một lát thôi.

— Vâng, xin chiêu ý bà.

Waddington lại gần ông đốc - bέ. Ông ta nghiêm minh, rồi khẽ ra lệnh.

Waddington nói :

— Chúng tôi đợi ở dưới thèm, có cần, bà cứ gọi. Mọi người đi ra.

Bấy giờ Kitty đã hiểu rõi, cũng như liều thuốc độc tiễn vào mạch máu, sự chắc chắn gorda đã thâm nhuần vào óc nàng : là Walter sắp chết. Nàng phải hết sức tìm cho ra những lời nói có thè giải thoát cho chàng khỏi cái kỷ niệm cay nghiệt kia. Trong lúc ấy Kitty chỉ nghĩ đến chồng. Nàng cho rằng nếu chàng chết mà được ôn thòi với nàng, tất nhiên chàng cũng được thỏa vong linh.

Nàng cùi xuống với chàng; nàng muốn tránh cho chàng khỏi mệt nhọc, nàng giùi gìn không dám dung vào chàng nữa :

— Walter oi, minh tha thứ cho em, em van minh. Em rât hối hận dã có lén với minh! Em thất vọng lâm!

Chàng không nói nàng gì nhưng biết chàng có nghe thấy không?

Nàng phai nhắc di nhác lại, hay là như mè con hổ-diệp ảo huyễn có đôi cánh gồm ghe, lình hồn đau khổ của Walter dã lán quất đầu đầy ròn mà đe dọa nàng?

— Minh yêu của em!

Trên mặt chàng thoảng có một bóng tối lờ mờ, nhưng trông ghê sợ như là một nét nhai.

Nàng chưa hề gọi chồng như vậy, có lẽ trong khái óc sắp sửa chìm vào cõi hư kia, thoáng có một tư tưởng hồn độn rằng chàng chỉ nghe thấy tiếng « yêu » kia — cái tiếng thường dùng của nàng — mồi kul nang nhắc đến những con chó, trẻ con hay là cái ô-tô. Khi ấy, mọi thứ là nôn nùng : hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống dõi mà iưng iưng. Kitty vẫn tay bùi rứt.

— Anh yêu qui ơi, anh có yêu em! Mâ anh dã yêu em là một con rồ dài, ác nghiệt dãy — thi anh hý tha thứ cho em! Em biết lấy giòi cho anh rồ là em hối-hận? Anh thương em. Em van anh, anh tha thứ nhé!

Nàng thôi không nói nữa. Nàng chờ, nàng nồng lòng đợi, mât thì tròng trọc vào chồng. Nàng thấy chàng đương cõi nói. Tim nàng đậm mạnh dường muôn vở. Đầu giờ sau hết này, mà giải cùi chàng thoát cái ám ảnh kia, chàng phai là đã chuộc được đói chí lối làm ư? Đôi môi Walter mấp máy. Chàng không nhìn nàng. Mắt không tròng thấy gì nữa vẫn chàng rời khỏi bức vòng trắng. Nàng cùi xuống nhe. Chàng nói ròn rợ :

— Ấy thế mà con cha chết.

Nàng mê mâu vi kinh hoảng, dờ dẫn cả người. Mây lói nỗi kia không co nghĩa lý gì. Chàng dã mê sảng rồi. Tất ca những lời nói của nàng, không còn câu nào lợt vào tai chàng.

Làm sao mà sự sống còn bị rịn trong cái thanh thè không nhúc nhích ấy?

Nàng lại thấy kinh hoảng. Nàng thầm thi :

— Walter l... Walter oi l...

Rồi dột nhiên, nàng đứng dậy chạy ra cửa.

— Các ông lại đây. Chồng tôi có vẻ khòng còn...

Bọn kia đi vào. Người thày thuốc bé nhô lai gần giường bệnh, hít chiếc đèn bin lên, va ngâu nhìn trong mắt Walter. Y vuốt mắt cho chàng, rồi xì xô nói mấy tiếng khách. Waddington âu yếm dẽ lấy Kitty và bảo :
— Hình như ông nhà hòng rồi.

Nàng thở một cái dài. Mây giọt nước mắt chảy trên má nàng. Nàng thấy mình bơ vơ hơn là daudón nứa. Waddington im lặng. Bọn người khách hoảng sợ xùm lại quanh giường được một lúc họ mở xi xào nói với nhau :

Waddington nói :

— Ba dẽ tôi đưa bà về nhà. Người ta sẽ đem ông về đấy.

Kitty ập tay vào trán một cách thản thờ. Nàng xich lại nhẹ nhàng hôn trên môi Walter. Nàng không khóc nữa.

— Tôi rât tiếc vì các ông dã用量 công khò nhúc.

Khi nàng trở về, các sĩ quan chào nàng nang nghiêm trang cùi đầu xuông. Nàng cùi với Waddington qua gian, lên kiệu. Waddington châm diều thuốc hút.

Một dòn khói nhẹ nhàng tan biến trong khòng trung. Hồi người ta là như thế đó.

XLIII

Trời hửng sáng, chô nay, chô nay một chú khách mờ cựa hàng. O' tận trong cung lớp nhà, một mụ đèn bà rúra mặt, rúra tay dưới ánh nến. Một bọn người ngồi ở bàn trong một trà lầu ở đầu ngã ba.
Ánh sáng nhạt buôi bình minh len qua các ngõ hèm.
Một dòn sương mù buôing trên dòn sông. Các thuyền chia lòn trôi những ngọn cột buôm nhợt hoát, trông như những mũi mác của một đám âm-binhh.

Tren phà, gió thòi mạnh. Kitty phai quấn tǎn khán quàng ngũ sắc. Ngon ôi ở đóm sa mù nhô ra. Trong một bầu trời không mây, mặt trời thèn nhien sáng lòe, như khòng có chuyện gì cả, nhin ngày hôm nay chẳng khác chi mọi ngày.

Bà nàng vè đến cửa, Waddington nói ;
— Bà nâm nâm nghỉ mội chút.

— Không, tôi ra ngồi ở cửa sổ đây.
Trong mấy tuần vừa qua, nàng hay ngồi liêu miêu ở đó thành thòi cảnh ngõi đón kỵ và bi mật kia dã là một cảnh quan rồi, một cảnh dã ủ ấp nhiều cho nàng. Ngày giùi buôi trưa nắng gắt, cái cảnh mơ mộng đó dà che khuất cái thực sự của cuộc đời.



TỔNG PHÁT HÀNH TOAN XÚ PAC-KÝ AI LAO VÀ MIỀN ÁC TRUNG-KÝ
Etablissement VẠM HÓA — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi
Co bán thuốc Vạn Bảo danh tiếng chữa bệnh liệt dương. Thu cho dan ông, dan bà khac nhau

Truyện giải tri

HÀN THUYỀN

Mỗi cuộn dày 140 trang — Bla 2 màu — 0\$40

ĐÃ CÓ BẢN:

SẮC BẾP NGAI VÀNG

của CHU THIỀN

GAN DA ĐÀN BÀ

của B.H.P. tác giả là huynh thư

MỚI CÓ BẢN:

TRÁNG SĨ BỒ ĐỀ

của MAI VIÊN

HÀN - THUYỀN ĂN HÀNH

71 PHỐ TIEN TIN, HANOI

— Đè tôi bảo chúng nó pha chè che bà xơi...
chắc là súng hôm nay phải chôn ông nhà ta.
Tôi sẽ lo liệu chu tất.

— Cảm ơn ông.

Ba giờ sau, tang lễ cử hành. Nàng phản uất mà nghĩ rằng Walter bị chôn trong một cỗ áo quan tàn, dường như giấc ngủin nằm của chồng có thể vì thế mà không yên. Nhưng đánh phái bỏ tay chịu vậy.

Các việc bà so việc gì cũng biết trước tiên; được tin Walter mất, các bà gửi phúng một cây thảnh gã kết bằng hoa thược dược, trông cũng nhắc và kiêu cách, nhưng thật xứng đáng với cái họa tay của một họa, xảo thủ. Trên áo quan tau mực mộc, cây thảnh giả độc nhất ấy trông có vẻ lạ lùng và không hợp chỗ.

Xong đâu đấy, người ta phải đợi ông đốc bận, vì ông có ngô ý với Waddington là sẽ dự lễ. Ông đến với một viên bộ-y quan.

Đám tang di lên đồi, dến chỗ chôn người giáo-sĩ hồi trước. Sân tên cu-li khêng cỗ áo quan, Waddington có lùm ra trong các dỗ dạc còn lại của giáo-sĩ một quyển sách kinh tiếng ăng-lê. Bằng một giọng trầm, y đọc kinh lê

Lớp dạy di thi tú tài ở Trí-Tri
Lớp dạy di thi Tú-tài-tay (cours de préparation au Baccalauréat) do MM. Nguyễn khắc Kham và Ngô-duy-Cầu tróng nom ô hội quán hoi Tri-tri 53 hàng Quai trước dạy về buổi tối, ngày nay bắt đầu từ 1er Janvier 1942.

Mỗi tuần 10 giờ:
Littérature 8h, Math. et Physique 8h,
Anglais 3h, Hist. et Géog. 2h,

BÌA LAN! IC-LAN ra đời!
Bằng IC-LAN rẻ tiền và tiện-lợi!
Bằng IC-LAN biến-hó vô cùng!
Bằng IC-LAN cần thiết cho hết thảy
mọi người.

Bây giờ giấy đắt mực khan, ai cũng nên
có một cái bảng IC-LAN để biến chép tính
tổán hàng ngày. Chỉ trong nháy mắt nét
chữ sẽ biến hết theo ý các ngài.

Bảng IC-LAN không cần giấy mực mà
dùng dược mực mài.

Gía quặng-đó: 0\$80 cái nhỏ, 0\$35 cái nhòn
TỔNG PHÁT HÀNH: **TAM-ĐÀ & C°**
72, Rue Wiéle, HANOI. — Tel.: 16-78

CHI-CỤC TẠI HAIPHONG:
TAM-ANH — 9°, Ed. Bonnal
Cần đại-ly khắp nơi, viết thư cho TAMDA & C°

mồ một cách vụng về khác thường. Có lẽ trong khi đọc những lời kinh nghiêm chỉnh và đáng khấp kia, y nghĩ rằng nếu đến lượt mình chết về bệnh thiên-thời, chẳng còn ai mà dẹp kính cho mình nữa. Người ta hụt huyệt, và đã bắt đầu đồ đát lắp.

Viện đốc bện đội mũ lênh, kính trọng chào Kitty, rồi di ra về với người hộ-vệ quan, sau khi trao đổi vài lời với Waddington. Bọn cung vi to mồ muỗn xem đám mà người đạo nên có nắn nại lại một chốc; bây giờ chúng cũng dì dí, tung hòn một, tay đưa nào cũng cầm một cái ách bằng thừng. Kitty và Waddington đợi cho lấp xong đầu đầy, rồi đặt trên mồ đất thoang thoảng mùi đất mới sỏi chẽ hoa thược dược hổm binh của các bà phuoc. Kitty không khóc, nhưng lúc cái sძng đất đầu tiên rơi bịch trên tấm ván thiền, lòng nàng thắt lại.

Waddington lộ vẻ muốn trở về. Nàng hỏi:

— Ông có việc gì với không? Tôi chưa muốn về nhà ngay.

— Tôi chẳng phải làm việc gì cả. Xin lịnh ý bà.
(còn nữa)

HUYỀN-HÀ

XIN CÁC NHÀ BUÔN VÀ CÁC NHÀ CÔNG-NGHỆ TRONG BA KỶ NHỚ RẰNG

Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH đã làm
đẹp lòng hết thảy mọi người.

Những sáng-khiến mới lạ của MẠNH-QUỲNH cung
đã từng làm cho mọi người phải chú ý

Hai điều trên đây là một sự cần thiết dùng để
khuech-truong công-nghệ, để quảng-cáo các thư
hàng ...

Vậy khi các ngài cần dùng đến những điều này,
thì các ngài nên viết thư hoặc xin mời đến
phòng giấy.

Mạnh-Quỳnh

28 Rue de l'Hôpital Chinois 28 — Hanoi

Một nơi có nhiều sự sáng-khiến mới lạ đã giúp
về sự quảng-cáo những thư hàng của các ngài
trong nước.

Do M. NGÓ MẠNH-QUỲNH chủ-trưởng
Bureau: 28 Rue de l'Hôpital Chinois — Hanoi,
Atelier: 19 21 Bis Rue Kim Lien — Hanoi.

Édition heldomadaire du Trung-Bac Tân-Van n°
Imprime chez Trung-Bac Tân-Van
36 Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi
Tirage 1000 exemplaires
Certifié exact l'insertion

1. ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG. DOANH-VU QUONG

Meesner

Ai chưa có một người bạn gái
Ai muốn có một người bạn gái
lý-ường.

Ai muốn có người đẹp & bên
cạnh, để luôn luôn an ủi,
vượt ve mành trong cuộc đời
vá và. Điều nén có cuốn :

NGƯỜI BAY GÁI

TRUYỀN DÀI CỦA ÔNG THIẾU-SƠN
Giấy hồn 200 trang — Giá 0\$80

Các bạn ơi: sáu dâ nhiệt
liệt hoan nghênh ông Thy-
Hạc, tác giả Con sao trắng, và
Chiếc vòng bạch ngọc, đều
nên có cuốn :

Hoá nương

Sách Hoa Mai của THY HAC — giá 0\$10
NHÀ XUẤT BẢN CỘNG LỰC
9, Takou Hanoi — Tel. 862

... Tac cảnh iên đồng
Một lúi iên ngay sáu bay ông
Đó là hai câu thơ của sĩ,
một nhân vật trong truyện

BỐC ĐỒNG

TIỀU - THUYẾT CỦA BỐ - ĐỨC - THU
Hẹn đã có ban khớp các hàng sách
Giấy gần 180 trang — Giá 0p.70

LÒM MỘT SỐ RẤT İT

HAI CHI EM

CỦA NGUYỄN-VĂN-HÚC

Giá 0\$68

IN GẦM XONG GHEN VỚI HAI KỊCH
của Doan-phu-Tu

Nhà xuất-bản Nguyễn - Du
Vole 206 bis N° 11

(sau giám, cạnh hội Bảo Anh)
Thư từ và maudat, gửi về cho ông:
Đỗ-văn-Khám giám đốc

Phương-pháp trị bệnh ho lao

Tôi có 1 phương thuốc trị bệnh ho lao của ông
bà để lại hay quá. Xưa nay chỉ đỡ giúp cho người
ở thôn lán. Nó trị bệnh nhẹ thì mau lành; còn
bệnh thiệt nặng như : 2 chà vai dài nhách lè;
tiếng nói đãt; đặc tai và lỗ lung nghe phổi bị
đim vướng kêu ò-ò; mặt suyễn suốt ngày và nóng
lạnh liên miên ôi cho nóng thì chỉ thấy khỏe va
bớt một lúc chờ không hết. Còn như bình ho
chứa thiệt nặng như nói trên và những chứng ho
thường như: ho ra máu, ho khan, ho đờm, ho
gió ho phong, ho suyễn vẫn vẫn ... thì nóng mau
lành lầm. Ở người bị té, bị đánh động phổi tức
ngực thì uống càng mau hơn. Có nhiều người
dùng thấy hay khuyến khích tôi làm ra và
nói cho ai cũng dùng được; nhưng vì phương
thuốc này màu mè quá nên tôi không muốn. Nay
người ta khuyên khích quá và tôi nghĩ lại có
nhieu bệnh tốn bạc ngân mà không hết thì thuốc
này sẽ cũng không mặc gi, nên tôi làm ra và
chia nhau mỗi ve uống một "uần thi giờ 12\$00
Tùy theo hình uống 1 hoặc 2 hay 3 tuần ành
bình. Dùng thuốc này rồi ngoài còn phải có cách
kiên cù và lựa chọn món rau và phương pháp làm
cho phổi mau tươi nhuận bình mới mau lành
(Tôi có chí rõ trong тоa). Trong hộp có hai thứ
thuốc uống: 1 thứ uống nhuận trường dưới đem
trong phổi ra đại trướng: 1 thứ bồ phổi trị ho.
Vậy ai muốn mua xin viết thời điểm

M. Nguyễn - văn - Sáng
(Cuu Huong-Giao long Tân - Quốc (Cần - Thơ)
Boite res'a'e n° 10

Mua mandat hoặc bằng cách lành hóa giao ngan
cũng được.

NOTA. — Người lo lường có việc áu sầu lao
tâm; hoặc người làm việc gì ngồi lý một chỗ
không vắn-dòng: sanh mệt nhọc, ốm yếu, mất
sức thành lao-ung; những người ốm lâm. Tôi có
cho nhiều người uống thì thấy mạnh mẽ, an ngon co da th.

Có người thích thơ mới. Có người phát thơ
mới. Thích hay g. ết đều phải biết thơ mới
Tất cả những bài thơ mới có giá trị và hữu g
diều cần biết về phong trào thơ mới và các
nhà thơ mới đều có trong quyền :

Thi - Nhân - Việt - Nam

(1932-1941)
HOÀI THANH và HOÀI CHÂN soạn
400 trang, 36 bìa ảnh, giá 3\$

Các hàng sách mua sẽ được tính hoa hồng
mỗi quyển 0\$75. Thư từ và ngân phiếu gửi cho

M. NGUYỄN - ĐỨC - PHIEN
Boite postale n° 34 — Hué