

# TRUNG BÁC CHU NHẤT



CUỘC ĐUA XE ĐẠP VÀNG QUỐC HỘNG PHÁP

NGUYỄN-DOANH-HƯƠNG

MỘT CUỘC ĐUA VĨ ĐẠI KHÔNG THỂ TÙNG MÌNH CỦA NGUYỄN-THÀ HÀ ĐỘC LÝ HỘNG PHÁP

ĐIỂM ĐẤU: 100.000.000 FR.

Số 36 - Giá: 3.500

18 JANVIER 1942

## **Biết là hàng đắt quá giá thường mà cứ mua, ông sẽ bị tòa truy tố**

Từ ngày có chiến tranh, hàng hóa phái nhiều bị khan, vì đường thông thương không được đê dàng như trước, và sức sản xuất tại các nơi bị ngừng trệ hoặc giảm bớt đi.

Bên «cung» kén bên «cầu», tất nhiên là mọi hóa sản đều tăng giá.

Nhưng có một số nhà buôn và lường tâm lợi dụng thời cơ trực lợi, bỏ tiền ra mua vớt một số lớn hóa sản tích trữ, sau bán giá cao lấy lời. Thành ra hàng đã khan lại càng khan thêm.

Nhin rõ thấy việc làm phi pháp của họ, Chánh-phủ đã dùng nhiều phương sách kiểm hiệu để bài trừ những tệ 行为, như bắt đầu từ năm 1947, cho Ủy ban kiêm-sát hóa-giá biết, thi chẳng còn nhà buôn nào dám bán hàng quá giá và chẳng còn ai phải mua hàng qua giá.

Công chúng lại không biết thế cho. Nhiều người lại bằng lòng trả giá thật cao để mua cho được thứ hàng mình cần, và rất sẵn lòng nói dối giùm người bán, nếu bị ai hỏi vẩn về giá thứ hàng.

Nhin rõ tám-lý của một số người như vậy, chánh-phủ vừa thông cáo trên các nhật báo rằng, theo luật, người tự nguyện mua hàng theo giá cao hơn giá nhà nước định, có thể bị truy-tố như người tự tiện tăng giá hàng, vi tự nguyện mua đặt tức là đồng phạm với kẻ bán đắt.

Nghĩa là không những người bán hàng quá giá bị tội, mà người mua hàng quá giá cũng bị tội.

LÊ HÙNG PHONG

không muốn lời thô sinh khuyên và sẵn «trung thứ» không muốn vì một vai hào hay nâm ba xu, mà làm hại người ta, nên tôi nay, những người vẫn tự nguyện để người ta làm hại mình bằng cách bán hàng cho mình, theo một giá «bóp mắt bóp mũi».

Công chúng người Nam không hiểu rằng tinh giản-dị và lòng «trung thứ» ở đây là có tội. Vì hai cảm-tình đó đã vờ tin khuyến-léc các nhà buôn hàng tăng giá trái phép.

Nếu ai cũng tàng tay bài trừ việc tăng giá trái phép bằng cách báo ngay những vụ bán hàng quá giá, bắt cù là một vại xú hay nâm ba xu, cho Ủy-ban kiêm-sát hóa-giá biết, thi chẳng còn nhà buôn nào dám bán hàng quá giá và chẳng còn ai phải mua hàng qua giá.

Công chúng lại không biết thế cho. Nhiều người lại bằng lòng trả giá thật cao để mua cho được thứ hàng mình cần, và rất sẵn lòng nói dối giùm người bán, nếu bị ai hỏi vẩn về giá thứ hàng.

Song tưởng chánh-phủ còn phải «làm hơn» chút nữa: chánh-phủ nên yết bản thông-cáo trên bảng chữ quốc-ngữ và chữ Nôm tại khắp thành-thị thôn-quê. Lại có thể phát cho các hiệu buôn và các tu-gia trong các thành-phố lớn những bản thông-cáo đó kèm theo cả bản liệt-ké hóa-giá, nhất là giá các hóa-p ẩm thiết-dụng hàng ngày. Có thể, thi người bán cũng như người mua mới biết rõ thế nào là mua bán đúng giá và thế nào là mua bán quá giá Nhà-nước.

Và có thể thi phương sách bài trừ nạn tăng giá-hóa-phẩm mới có kết-quả tốt dược.

LÊ HÙNG PHONG

Muốn được chóng giàu mua vé xô sô Đông-Phong

## **Trung Bắc Chủ Nhật tết Nhâm Ngọ**



chắc chắn được toàn quốc hoan nghênh nhiệt liệt.

**BÌA** là một bức ảnh mỹ thuật chưa hề in bao giờ của Võ-an-Ninh lồng trong một khung vẽ «cúc vàng ngậm ý» in ba màu tuyệt đẹp.

**PHỤ BẢN** là một bức vẽ thiêu lú Việt-Nam của đại danh họa EOUJITA in sáu màu có bạc ngàn không mua được.

**BÁI VỞ** xếp đặt một cách mới lạ và do những bạn quen biết: Quán-Chi, Sở-Bảo, Ng.doán-Vượng Vũ Bằng, Văn Hạc, Từ-Luyện, Bùi Hiền, Tùng-Hiệp, Từ-Thạch, Hồng-Lam, Lê-kim-Kiên, Thanh-Châu Lê-hùng-Phong, Trương Công Hột, Vũ-xuân-Tự, Hồng-Phong ký tên

TRANH VẼ CỦA HỌA SĨ MẠNH QUỲNH, ÁNH CỦA TRẦN ĐÌNH NHUNG, NGUYỄN-DUY-KIÊN VÀ VÕ AN NINH

**Thể thao phải là một bồn phận hăng ngày của mọi người**

## CẦN NGANG với ăn và ngủ

Thể-thao hoặc vận-dộng ra đời để lẩn lấp, có thể nói không nhảng, từ trước: Lập-Lịch kỷ-nguyên mà trước cả Vạn-Dông-Hội-Hy Lạp, và trước cả Lịch-Sử. Thể-thao xuất-thể cùng với loài người hời mồi khai thiên lập-dịa, hời loài người còn chung sống với muôn vật-luân-phát, dùng sức khỏe để phản-đầu với thế-khí, tranh-lại cuộc sống-hằng ngày. Ngày có điều khác bấy giờ là hời ấy Thể-thao được coi là một công-việc, một bồn-phận cần-thết ngang với ăn và ngủ, ngang với cuộc sống.

Hằng ngày người ta phải trèo non, lặn suối, chạy nhảy, ôm xác rết-vết để kiếm thức ăn, và phải đánh nhau chém-vết với các loài khác để giữ lòn-tinh-mạng. Người xưa tập thể-thao sao ngày, mà không ngờ mình tập thể-thao, cũng như dân quen ngày nay sao ngày tập thể-thao ở dưới ruộng lây già-rét, hoặc dưới ánh mặt trời thiêu-kết, mà vẫn không ngờ mình tập thể-thao. Vì thể-thao là anh-hập với công-việc hằng ngày, trở thành một phần sự tài-niệm của người ta, nên người ta không biết nó là thể-thao, cũng không cần biết là thể-thao nữa.

Lỗi người một ngày liên-khoa và một ngày mới biết cách hàn-lien saxe khỏe, hàn-lien quen-nết sinh ra với con-jen, suốt ngày dusk, đến-dung-máu nhán-bén bô máy trong phòng-thợ, hay ngồi é-lêng trong buồng giếng, hoặc cầm đầun mât vào sánch và chai-lò trong phòng-khảo-sứa, như nhân-dân-eae thành-thị hiện giờ. Cuộc vở i-minh có làm cho đời sống bết-vết-bết, nhưng nó làm cho con người sinh-lười biếng, sẽ bị phát-động-thần-thé.

Nhân-thân chả khay-giải-điền dò câu vân-minh người ta liên-quan-trở lại bát-chuờng, người xưa về mòn-vết-động-thần-thé, và liết-mòn-dò ngang-hàng với áo-đape, tri-đape tại học-đường.

Sản-sos máy-mác mới súng-chè-ra, người ta liền lợi-dụng cẩn-thé lát-lát-khi-thé-dape. Người ta-th-chéc các enet dae-é-lé, dae-máy-day, dae-se-dape, dae-xa-zang máy v. o mục-dịch vka lâm cho gán-cốt-nâng, vka lâm cho tri-đap và sá-lai khéo phái-triển.

Nghĩa là thể-thao ngày may-hên hân-thé-thao thời-có là tinh-thân.

Chẳng nhặng thể-thao ánh-khuông đến-thân-thé, nó là gãy-nên-kết-quá-lối-cá-chó-tam-hàn, như lém-lai cho ta tinh-thanh-thuong-võ, tri-dâng-cám, lòng-quá-quyết, óc-ngang-thắng, inh-thanh-doan-thé và hợp-quán, the là tinh-thanh-thé-hanh.

Làm như hẽ là ta không hiểu chẽ-dung ý iết-đẹp của nhà-đam-quayn, làm phu-tâm-lòng-ký-quyết của các nhà-dia-dát, và hẽ là ý nghĩa thiêng-liêng của thể-thao. (Xem tiếp trang 17)

Đóng-Dương tự đứng ra hô-hào và hướng-dẫn cho phong-trào thể-thao hành-trường kéo theo tất cả một thế-thể-thanh-nien-xã-nay. Tổ-chức nhâng cuộc biếu-diễn thể-thao trọng-thể như cuộc, chạy dạo Angkor-Hanoi mỗi ngày và cuộc đua xe-dap Hanoi-Saigon - Pnom-Penh hiện giờ, Chánh-Phủ chỉ cốt thả-tang ngon gió (thé-lh o chia nô) tu-do-thìi vào mạch máu thanh-nien & khắp mọi nơi thôn-quê và thành-thị, và đêng dêng giòi lanh-ýn nó làm cho thanh-nien trố nén khép-mạnh hăng-háu và vui vẻ thè-chết, vita vinh-thần. Hoc-đi môt cách khae, thiết-thực de hiêu-hon, các cuộc biếu-diễn thể-thao dò ch' là nhangs cuộc cđ-động cho phong-trào thể-thao mà thôi.

Chánh-phủ có định-kiem cách để thường-tiền cho máy-tay thể-thao nhà nghe-thi. Và cũng không chủ-tâm dáo-lgo nén một đoàn lực-sĩ thanh-miền thua-séc khỏe, suốt-năm chẳng làm việc gì khác là lấp-dợt trên-sân vận-dộng và chờ-dip hiêu-dien hay dù cuộc đua-de kiêm-lien! Chỗ đong-ý của nhà-cầm quyền không ở sự-dào-layen một đoàn thanh-nien hán-thé vạm-vỡ, hình-thú to-lón-den dài, mà óc-rông-tuoch, tim-khổ-kham. Một đoàn thanh-nien như vậy chẳng-làm được gì-hơn là làm-hết giá-thé-thao. Cù-coi dien kién tuyen chon sinh vien vao truong Caodang Thé-thao Phan-thiết thi-rõ. Nên Chánh-phủ buộc người sin-vao hoc trường Thé-thao phải có một hóe-lu khé cao, và một tam-hôn ngay-thắng trong sach, lìu là Chánh-phủ muốn rằng-nhà-thé-thao không phải chỉ là một người vai-u-thit-bắp, hoặc một người chỉ giỏi dùng-sắc-khỏe để đánh-nhau hoặc biền-diễn-lâm-trò với di-kim-tiền-thien-ha. Chánh-phủ muốn rằng-nhà-thé-thao phải là người có-tinh-thân-thé-thao, vì không có-tinh-thân-thé-thao, nhà-thé-thao chỉ là nhà-thé-thao-kéo, và nguy-hiem cho xá-hội.

Chánh-nien chung-le hoan-ho cuộc-trúc-daoe-thé-thao và cuộc đua xe-dap lớn, không phải là ta hoan-ho các lực-sĩ-dán, ta hoan-ho cái-phong-trào thể-thao do Chánh-phủ nhóm-thoi-lén-vay.

Và trước phong-trào đó, ta không được giữ-thái độ-thu-dong-nghia là chí-bié-võ-lay-ho-reo-khi các lực-sĩ-dán, như kién-lú-chay-hieu trong-rap-hát-tuồng-hon-dò các ông-Twang.

Làm như hẽ là ta không hiểu chẽ-dung ý iết-đẹp của nhà-đam-quayn, làm phu-tâm-lòng-ký-quyết của các nhà-dia-dát, và hẽ là ý nghĩa thiêng-liêng của thể-thao.

Trong khi xem cuộc đua xe-dap Hanoi - Saigon - Pnom-penh các bạn phải biết đến một cuộc đua vĩ-dai-nhất dài-nhất, khó-khăn-nhất, nhiều tiền-nhất thế-giới hằng-năm-vẫn-tò-chức ở Pháp, đó là euoc :

## Cuộc đua vòng quanh-nước Pháp, 20 chặng, dài 4500 cây-số

Nếu nói về dien-kinh người ta phải nhắc đến nước Mỹ với những lục-sĩ Owens, Woodruff, Meadows, Towns, Johnson, Williams, Cunningham đã-tòng-lập ra nhangs kỳ-lục thế-giới, và chạy-nhanh, chạy

dài, nhảy-rào, nhảy-xa, nhảy-cao và nhảy-sao, nén-nói đến-bơi lội người ta phải nhắc đến các danh-thủ kỵ-sĩ của Nhật-bản như Arai, Yusa, Terraada, Uto đã-tòng-daph ở thế-giới trong-các-món-bơi thi-nói đến-xe-dap người ta bắt buộc phải nhắc đến-nước Pháp với cuộc đua xe-dap Vòng-quanh-nước Pháp có-một-không-hai trong thế-giới.

Mặc-dầu-nước Ý và nước-Béc hàng-năm vẫn-thu-chức cuộc-dua vòng-quanh-nước Ý và Đức-nhưng so-sánh giá-trị thi cuộc-dua vòng-quanh-nước Pháp vẫn-to-lón và quan-trọng hơn-bởi phần-bởi vì nước Pháp là một nước-giỏi nhất-về-môn-xe-dap; những-danh-thủ-chạy-nhanh-giỏi như Michard, Gérardin, di-trên-vòng-giỏi như Maréchal, Paillard, di-đường-trường-giỏi như Henri và Charles Pélissier, Leducq và Antonin Magne, giữ-ký-lực-hoàn-cầu-về-chạy-nhanh-trong-một-giờ như Richard và Archambard, có-nước-rút-manh-liết như Speicher và Le Greve không phải-nước-nào-cũng-có được. Những-cua-ro-và-kè-trên-dâng-nhiều-phen-giết-chéc-về-dách-hoàn-cầu-và-làm-lùng-danh-nước Pháp. Không-những-thể-ký-ngrhê-làm-xe-dap ở Pháp cự-ký-tinh-xảo và có-tiếng-khắp-thế-giới cho-nên-hàng-năm- cuộc-dua Vòng-quanh-nước Pháp rất-tuyet-hoan-nganh-hu và-khắp-mọi-xứ-chứ-ý-nghe-chờ-tin-tuc!

Gia-ti-lúc-xú Đóng-duong ta-dưới quyề quan-toàn-quyền Deceux diu-dát dang-mięng bao-buoc-lên-con-duong-sán-lon-của-thé-thao

do-trung-tá Ducorey chỉ-dần-nên-mới-có-cuộc-dua xe-dap-lớn-lao-và-tiền-khoảng-hậu: Hanoi - Saigon - Pnom-Penh thi-chung-ta-lại-càng-cần-biết-rõ-cuộc-dua xe-dap vòng-quanh-nước Pháp vĩ-dai-ra-sao-và-giống-nhau-ở-chỗ-nào!

của TÙNG-HIỆP

Nếu-cuộc-dua xe-dap Hanoi - Saigon - Pnom-Penh chia-ra-làm-16-chặng-dài-trên-duo-i 2.400-cây-số thi-cuộc-dua vòng-quanh-nước Ý và Đức-nhưng-so-sánh-gia-tri thi-cuộc-dua vòng-quanh-nước Pháp vẫn-to-lón và quan-trọng-hơn-bởi phần-bởi vì nước Pháp là-một-nước-giỏi-nhất-về-môn-xe-dap; những-danh-thủ-chạy-nhanh-giỏi như Maréchal, Paillard, di-đường-trường-giỏi như Henri và Charles Pélissier, Leducq và Antonin Magne, giữ-ký-lực-hoàn-cầu-về-chạy-nhanh-trong-một-giờ như Richard và Archambard, có-nước-rút-manh-liết như Speicher và Le Greve không phải-nước-nào-cũng-có được. Những-cua-ro-và-kè-trên-dâng-nhiều-phen-giết-chéc-về-dách-hoàn-cầu-và-làm-lùng-danh-nước Pháp. Không-những-thể-ký-ngrhê-làm-xe-dap ở Pháp cự-ký-tinh-xảo và có-tiếng-khắp-thế-giới cho-nên-hàng-năm- cuộc-dua Vòng-quanh-nước Pháp rất-tuyet-hoan-nganh-hu và-khắp-mọi-xứ-chứ-ý-nghe-chờ-tin-tuc?

Cuộc-dua Hanoi - Pnom-Penh có-một-không

đáng sợ như đèo Ngang, đèo Hải-vân, đèo Cà và đèo Belvédère nhưng đùa so sánh với may dè ở vùng Alps và vùng Pyrénées thì không có nghĩa lý gì hết. Cũng như cuộc đua Hanol-Pnom-Penh, cuộc đua vòng quanh nước Pháp là một cuộc đua cho các tay cua-ro nào giỏi leo dốc và xuống dốc, họ bỏ xa nhau ở những đèo cực cao cực hiểm nguy hiểm như đèo Tourmalet cao 2.122 thước, đèo Aubisque cao 1.748 thước, đèo Torte, đèo Soulor cao hơn 1.600 thước, đèo Peyresourde, đèo Aspin cao 1.500, ngay ấy là cùng với một chặng đường giữa núi Pyrénées, chặng Luchon-Pau dài 207 cây số, chạy mất hơn bảy giờ. Còn ở núi Alpes, miền Đông nước Pháp, thi các cua-ro ganh tài dồn sức nhau ở những đèo rùng rợn sau phết nước Pháp như đèo Isord cao 2.049 thước, đèo Vars cao 2.115 thước và đèo Allos cao 2.250 thước trên một đoạn đường quanh co, núi non hiểm trở dài 220 cây số, một tay cua-ro lão luyện cũng phải chạy mất tam giờ đồng hồ!

Còn những đoạn đường như Perpignan - Luchon dài tới 325 cây số, một tay cua-ro giỏi phải chạy mất 11 giờ đồng hồ! Mười mươi giờ đồng hồ ngồi trên yên xe để đi mới hết một chặng đường! Chỉ nghĩ đến thế thôi ta cũng đã rung người rồi!

Thường thường mỗi cua-ro về nhất một chặng được thưởng 800 đồng, nhì 100 đồng, ba sáu chục, tư năm chục, năm bốn chục, sáu ba chục, bảy 2 chục, v.v. và chín 10 đồng. Ở các chặng có đèo, cua-ro nào lên đèo thứ nhất được thưởng 200 đồng, nhì 100 đồng, ba 80 đồng, tư 60 đồng, năm được 40 đồng!

Đến năm 1939 thi cuộc đua vòng quanh nước Pháp đã là chặng được 33 lần! Hai năm 1940 và 1941 vì có chiến-tranh ở Âu-châu nên không tổ chức cũng như cuộc Âu-chiến 1914-1918 đã ngắn cần cuộc đua này trong bốn năm từ 1914 đến 1918.

Cuộc đua vòng quanh nước Pháp bắt đầu từ 1903, nước Pháp thắng 15 lần, sáu năm liền từ 1903 đến 1908 và một lần năm năm liền từ 1930 đến 1934, nước Bồ thắng 12 lần có một lần bị năm liền từ 1912 đến 1914 và một lần bị năm liền từ 1919 đến 1922. Còn nước Ý

thắng ba lần và nước Lục-xâm-bảo thắng bốn lần. Trong các nhà vua có điều là nên kể đến Thys người Bồ thắng ba năm, hai năm liền 1913 và 1914 và lần thứ ba năm 1920. Rồi thi đến cua-ro Pháp Peut Breton thắng liên hai năm 1907 và 1908, cua-ro Ý Bottecchia thắng liên hai năm 1924 và 1925, cua-ro Lục-xâm-bảo Franz thang liên hai năm 1927 và 1928, cua-ro Bé Lambot thắng hai năm 1919 và 1922, cua-ro bắt hò của Pháp: Leducq thắng hai năm 1930 và 1932 và sau hết tay cua-ro — cũng bắt hò nữa — của Pháp: Antonin Magne thắng hai năm 1931 và 1934!

Cuộc đua này là do cua-tor báo thể thao xuất hàng hàng ngày mạnh nhất thế giới ở Pháp: báo «Auto» của ông Henri Desgrange ở chức hàng năm. Ông Henri Desgrange trước kia đã



CUỘC ĐUA VÒNG QUANH NƯỚC PHÁP

Các tuyển thủ Pháp đang dẫn đầu trong cuộc đua lớn hàng năm nhất thế giới này: cuộc đua năm 1932 trong đó có André Leducq người Pháp giật chức vô địch.

từng là một cua-ro có tiếng của Pháp, năm nay ông đã rất nhiều tuổi nhưng vẫn di theo cuộc đua để trảng nom, xem xé. Ai nay cũng yêu ông và tay cua-ro đến các nhà báo khác và người xem ai ai đều gọi ông là Người cha của cuộc đua vòng quanh nước Pháp!

Hàng năm, công ty tổ chức cuộc đua này vào khoảng từ đầu đến cuối tháng Juillet. Vì cuộc đua này di qua hầu hết các tỉnh cho nên tính nào, tính này náo nhiệt, buôn bán thèm phờn thịnh, cả nước Pháp đều để ý đến cuộc đua này, tính ra mỗi năm có đến mươi triệu người dè mắt theo cuộc đua vòng quanh nước Pháp!

Riêng các tiền thưởng cho các cua-ro di lèo sói mươi vạn bạc ấy là chưa kể còn rất nhiều tiền của các hảng buôn cho dè lèng những cua-ro hoặc là trèo núi giỏi, hoặc là làm sói



CUỘC ĐUA VÒNG QUANH NƯỚC PHÁP  
Cua-ro các nước sáp sáp leo đèo Isord, Antonin Magne người Pháp thắng giải cuộc đua năm 1934 này.

nội cuộc đua như nhà Pernod cho một vạn bạc, nhà Chocquesin ba ngàn bạc, nhà Gibbs một vạn bạc, báo Match 5 ngàn đồng, và không biết bao nhiêu nhà buôn khác cho trên dưới mươi nhà ba ngàn bạc!

Mỗi năm có độ 100 cua-ro đã lựa chọn rất kỹ càng từ các nước Pháp, Bồ, Ý, Đức, Hà-lan, Lục-xâm-bảo dù. Báo Auto chịu giá tiền ăn, uống cho họ ở đọc đường, tiền trợ ó khách-sạn, tiền thuốc thang cũng lại do báo Auto chịu nữa. Cua-ro không phải tốn một xu nhỏ

\*

Muốn di theo cuộc đua này các báo đều phải xin phép báo Auto rồi báo Auto sẽ cho xe các báo một dấu hiệu riêng, các nhà báo cũng phải deer một cái vòng ở tay bằng kẽm có khắc tên mình, như thế thì mới vào lội các nơi kiểm soát.

Riêng báo Auto deer theo 181 người ở trong đó có dùi các tay láo soạn của báo Auto, mệt tay truyền tin bằng vó tuy điện, các ông kiêm soát, các ông thợ máy, các ông thợ ánh, các ông nắn hòp cho cua-ro, 14 người bán báo Auto ở đọc đường, sáu ông đội xíp di môtô dẫn đường, 12 cái «camions», chờ hành-lý cho cua-ro, năm cái xe ô-tô thật khỏe để kiêm soát, năm cái xe mò-ò mày tôi và nhiệm người lái mòn mòn vị ém!

Kể cả các báo khác và những người có hồn phện trong nom phải di theo cuộc đua vì đại này thế có tới một ngàn người! Báo Auto lợi dụng cơ hội, mỗi ngày bán-tối hai triệu tờ báo và tổ chức rất nhiều cuộc vui, cuộc thi heup ảnh, thi đoàn xem ai vồ nhất tăng chặng, các bài không những đã do các nhà

báo cá danh viết lại còn do các nhà văn sĩ nổi danh ở Pháp bình phẩm và tán thưởng nữa!

Được cổ động như thế cho nên mỗi năm cuộc đua vòng quanh nước Pháp càng được hoan nghênh!

Chiếc áo vàng mà cua-ro Nam-kỳ Thêu được mặc từ Quảng-khê tới Saigon trong cuộc đua Hanoi - Pnom-Penh là đã bắt chước trong cuộc đua Vòng quanh nước Pháp: cua-ro nào chạy ít giờ nhất mà đúng đầu bằng tông

xếp hạng thì được mặc áo vàng vi chiếc áo đó lấy mẫu vàng của báo Auto in trên giấy màu vàng!

Kể ra tài trong 33 năm obj có ba lần là ba cua-ro đã nêu được một kỷ-công rực rỡ này: chiến-áu vàng từ chặng đầu và giài liên miề cho tới chặng cuối, đó là cua-ro Ý Bottecchia vô địch năm 1924, cua-ro Lục-xâm-bảo Franz năm 1928 và cua-ro Bé Romain Maes năm 1935.

Từ trước đến nay cuộc đua Vòng quanh nước Pháp ba giờ cũng di từ Paris sang phía Đông nghĩa là về phần nước Đức rồi qua ven bờ Đại-tây-dương lộn về Paris nhưng từ năm 1938 theo ý kiến của ông Henri Desgrange thi có năm lại chạy ngược lại nghĩa là bắt đầu di về phần tây Paris, quanh ven bờ Đại-tây-dương rồi mới về núi Alpes để về Paris. Có năm qua tình này, có năm không qua nhưng báo giờ cũng qua núi Alpes và núi Pyrénées vì hai nơi này là nơi có nhiều đèo cao nhất và khó khăn nhất Pháp làm cho cuộc đua thêm muôn phần hào hứng!

TÙNG-HIỆP

### Lớp dạy di thi tú tài ở Tri-Tri

Lớp dạy di thi Tú-tài (cours de préparation au Baccaulaéat) do MM. Nguyễn Khắc Kham và Ngô-duy-Cần trong nom è hét quan hoi Tri-tri 53 hàng Quat trước dạy vè buổi tối, ngày dạy ban ngày bắt đầu từ 10 Janvier 1942.

Mỗi tuần lõi học 21 giờ:  
Littérature Séc, Math et Physique Séc,  
Anglais Séc, Hist. et Géog. Séc;

CƠN SÊN LEO ĐỐC  
bè từ miền Nam  
Trung - Kỳ ra  
Hanoi

MỌI NGƯỜI ĐỀU TỐT  
CẢ CHỈ TRỪ CÓ

# TRỜI VÀ ĐƯỜNG KHÔNG TỐT MÀ THÔI!

nói về cuộc đua  
Hanoi — Saigon  
Pnompenh.  
CỦA TIÊU-LIÉU

## « Ông Michaud thật xứng đáng làm một ông bầu xe đạp »

Trong kỳ trước thuật lại câu chuyện của gos cũng không đoán được đâu, Nam kỳ không về nhất. Bắc kỳ không về nhất. Nhất là người phát Giá (Cao miên) nhì là Sênh (Bắc) ba là Thủ và Đượm (Nam-kỳ).

Nhén, các bạn chắc đã biết rõ lắm rồi. Cái hôi anh chàng này còn ở Haiphong, anh ta « trú » Bằng dứ. Mỗi cuộc thi dài, anh ta chỉ nhất định « chơi » có Bằng thời. Chỉ từ sau cuộc đua Haiphong — Hanoi — Haiphong hồi 1932 hay 1934 gì đó, hai tay lão trong này mới chém bắt tay « ký giấy ». Từ đấy, người ta thấy Nhán hợp với anh em thành một khối đặc biệt; Nhán hết sức giúp đỡ anh em trong các cuộc thi và cũng từ đó, cái anh chàng già tuổi mà cũng già gối ấy được bè bạn đặt là *con sên leo dốc*.

Con sên leo dốc, ai cũng nhận thấy là một tay cứng trong cuộc đua Hanoi — Saigon — Pnompenh. Anh đã giúp cho anh em Bắc-kỳ nhiều lắm. Thị dột nhiên, một buổi sáng thư hai kia người ta thấy điện tín đánh rỗng trang vắng, báo Nhán thôi không chạy nữa. Các báo đều nói « Nhán về, làng xe đạp Bắc-kỳ thiệt rất nhiều ». Chúng tôi, chúng tôi là những người nghĩ trước tiên như thế. Bởi vậy chúng tôi muốn tìm Nhán để hỏi tại sao Nhán lại quay về không đi trọn đến Saigon — Pnompenh. Chúng tôi định hỏi nhiều việc khác...

Nhưng vừa gặp, Nhán lại là người hỏi trước chúng tôi.

— Thế nào? Đã có tin Blao — Saigon chưa? Hôm ấy là ngày chủ nhật, điện tín đánh kết quả chặng Blao Saigon vừa gởi ra. Tôi nói: Ông không đoán được, ông Nhán à. Mặc dù thiếu nữ cầm hoa đứng đợi em rơ v

nhưng con đường, như ở Đồng hội chẳng hạn, gồm 1 sso mà quý thế! Anh em của ta kém 20 phút ở chặng này. Thật vì không may cũng có ma vì đường cũng có. Đầu lõm chồm như bùa chòng. Đường chưa giải cat nỗi lèn những hòn sỏi to bằng cái bát diều, bằng cái ánh bình tích vậy. Thân nô lốp ở chặng ấy bốn năm lần. Tôi đợi hắn cho có bạo ở nhiều nơi. Tôi giúp anh em và anh em cũng giúp tôi. Tôi lấy lăm thù mà nói rằng anh em Bắc-kỳ ta đoàn kết lắm, chơi hay lắm mà Tông cục Bắc-kỳ cũng săn sóc đến của rõ lắm, chỉ phiền một nỗi...

Nhân mời chúng tôi uống nước.

Câu chuyện thật mật giao ba người lúc này đã đến đoạn băng. Tôi hỏi:

— Thế thì ông bảo tại sao chúng ta lại kém, lại bị lụt trong băng thứ tự từng đoàn như vậy?

— Tôi không phải không gắng sức. Tôi gắng sức lắm để ở được với anh em cho đến hết cuộc thi, nhưng quả tình không thể được. Tôi ôm, ông à — hình như bị sốt rét thương hàn tái phát. Không về, mình chết ở đây đừng, ai thương悯?

Tôi hãy giờ ngồi ở nhà nghỉ lại những chặng đường đã qua mà sợ. Không phải sợ ay trắc trở, sợ đua ganh, không! Tôi sợ



Thứ tài dịch chặng  
Tourane Quang ngài



Ánh Võ-an-Ninh  
Thân đứng với trung tá Ducor, quan  
Công-sử và quan tuần Quang-nagi

chẳng hạn, có thể gọi là hoàn toàn được. Nhưng toàn bộ của họ thì cũng không phản nản được: họ có 15 người thi xin ông chèo chèn với 61 tăng 10 người của họ chơi rất ăn ý với nhau, 2 người vừa, còn chỉ 3 người (đi).

### Cho tôi biết cái nguyên do!

— Nguyên do? Nguyên do sao lại thế? Thưa với ông bạn, nguyên do chỉ vì cao ráo Bắc-kỳ ta không được tập đều đó thôi. Ta phải chịu cái hay của người dễ biết cái dở của mình.

Anh em Nam kỳ chịu tập hơn. Va được các ông, bàu săn sóc. Anh em Mèn thi thang thang tập 7 ngày liền, ngay vài ngày rồi là tập 7 ngày liên. Nguồn thê, không nburg họ quen chân, dai sur, họ lại còn ăn ý với nhau nữa, di rất dễ. Họ di hàng tháng cũng thế. Họ không et gối.

Này ông, nhân tiện đây tôi nói cho ông biết một chuyện: ở Bắc-kỳ ta có những kẻ rất buôn cười lố linh. Họ cho rằng tập duyet luôn như thế hại sức, cho nên họ không hoan nghênh sự tập duyet của anh em. Hai tháng duyet một lần thi chơi thế nào được? Vẫn cần ôn, vẫn cần luyện mà bảo là tập duyet sợ hết sức, lầm lức tôi tư hỏi cái phái là họ diễn không? Tôi biết, ông à. Từ cuộc thi Lạng Sơn đến cuộc đua Hanoi Saigon Pnompenh, nghe là từ đầu mùa đến giờ, anh em Bắc-kỳ không tập một lần nào. Không tập lấy được hai ba trăm thước, chứ đừng nói tập duyet như anh em Nam-kỳ, hay bay ngày luon như anh em Cao mèn làm gì. Sự thua kém của ta là ở đó,

### Những nỗi đeo đường

Nhân uống nước rồi nói tiếp:

— Ít tập mà thắng luôn 5, 6 chặng một lúc như thế, ta phải nhận rằng đó là cái chân tay của anh em Bắc-kỳ.

Chúng tôi không quên sự săn sót của Tông cục đối với chúng tôi, nhưng xin thú thực chúng tôi đã se ước số phận của anh em Nam-kỳ lắm.

Cá đến mỗi tỉnh, anh em Nam-kỳ lại vào ở những phòng riêng trong nhà người và ăn uống trong khách sạn. Họ kinh doanh và lục về tông eve của họ sẽ trả tiền cho họ. Ở Bắc, anh em em ra mồi người được tăng mỗi ngày 1p. nhưng tiền ấy chỉ đủ để xe và ăn lão. Ở tỉnh nào cũng vậy, chúng tôi phải ngủ ở trại, ở nhà thương

Sau, thực là vì cảm ái on của trung-tá Ducoroy và ông Eminent coi cau-ro như con cái trong một nhà nên chúng tôi lại phản khai mà đi nữa. Ông Ducoroy và ông Eminent thực là ân nhân của chúng tôi. Xin cảm ơn vạn bộ!

Riêng ông Scrépel cũng tốt lắm. Nhưng iếc rắng ông bợa thi phải.

Trong khi ấy thì ông đầu cầu các cau-ro Saigon — ông Michaud — lăn vào các cau-ro mà săn sóc như một người cha thân ái sẵn sỏi cõi thơ vậy.

Ông đầm hộp cho cau-ro của ông, ông bỏ cả cơm, ông dậy từ bốn giờ sáng để sám sửa cho họ và bàn với họ hôm nay nên chạy như thế nào. Cố hóm tôi đã thấy ông chạy gọi hàng qua cho cau-ro lùi lết dà.

Ông Michaud được các anh em Nam-kỳ quý lắm, mà anh em Bắc-kỳ cũng quý ông. Ông làm cho cau-ro đáng lẽ chạy được bảy cung chạy lên được mười.

### Trước khi ra cõi

Chiều, chúng tôi ngồi nói chuyện dã lú xin phép ông Nhân ra về. Mâm cơm dè ở trên giường ghế ngựa trói này mà ngồi, àu không ngon nữa.

Ông Nhân bắt tay chúng tôi và nói thêm:

— Thủ Nam-kỳ bền sức, Các thị hoán toàn hơn. Nói sa thuc, họ có tài cát. Mả thù thật là họ hay thi bay dòn, mà đòn nào may tai cũng may đều. Bắc-kỳ ta chuyên này về chém sê hạc được nhiều điều lôi. Mà những người em rằng tập duot là surmenet hắc sê xâu hò vi điều minh dã nhện lâm. Tòng-cục Bắc-kỳ chém hoan-nghênh ý-liên này lâm lâm.

Chúng tôi bắt tay nhau từ giã. Nhân giữ chúng tôi ở cửa và nói thêm:

— Ma còn điều này nữa, ông ạ. Anh em Bắc-kỳ đã thua thiệt dù điều rồi, ấy thê mà ông phải biết lại có những hàng người dân gan dán ruột bóp chết anh em nữa.

Tôi muốn nói điều một số nhà buôn xe đạp ở đây, nô đầu cõi, bán một cái boyau xe đạp với tám chia mươi đồng bạc. Ngheo lát chưa

xe đạp thế nào được, phải không ông? Mè giao, tôi không bằng khỏe chơi lâm bài vì mìn được cái xe đạp cũng không phải dễ. Để dành giêu có thi một cái roue libre 12\$, cả cái xe 250, 300\$ chẳng làm gì, nhưng ông phải biết mìn được cái xe đạp đi được bao giờ mình chỉ còn cách lạy từ anh chủ hàng lạy đi.

Tôi quyết là ở Nam-kỳ không có chuyện đau lòng như thế. Ở Bắc, trước hêm đưa hai hôm tôi đi vận động mua hai cái boyau 70\$. Nô bài tôi đặt tiền trước để com-măng. Trước hôm đưa tôi đến lấy. Nô bảo tôi không có. Tôi van lòn nô, nó tăng lên 10 đồng nữa. Cảnh này chửi biêt làm sao?

Tôi phải cắn răng chịu vậy nhưng thực tôi oán chúng lầm, tôi cho một phần sự kém sút của anh em mình cũng do chúng — chúng đồng tội với giống rệp giöng muỗi đã làm kiệt sức chúng tôi ở những tỉnh Vinh, Đồng-hới, Huế, Quảng-ngãi, Tourane và vẫn vẫn!

### TIÊU-LIỆU

#### SÁCH MỚI

T. B. C. N. vừa nhận được:  
Tân Nam Lịch năm Nhâm-Ngo. Sách dày 128 trang. Giá 0\$50.

Cái máy làm thơ của thi-sĩ Trực-Thần một thi-sĩ có tài dà từng đăng thơ trong T. B. C. N. dạy cách làm thơ ngày Tết và có nhiều bài thơ của tác giả.

T. B. C. N. lại nhận được quyển:

Phụ-nữ Thể-thao của cô Đào-phi-Phụng viết. Ngoài một cái bia nhiều mầu minh bầy rất khéo, những bài văn thật đẹp và giàngh nghĩa rõ ràng, có Đào Phi Phụng với một giọng văn lưu loát dìi rõ ràng cho chị em bạn gái sự ict lợi của Thể-thao rá sao. Gói dạy từ cách giao diêu dò, tập cho lung, bụng, ngực, da, chân tay đều đều dặn kính dẹp.

Thật là mộ quyển sách rất quý, các cô thiếu nữ ở thời buổi nay ai nay đều cần phải có một quyển « Phụ-nữ Thể-thao » này để trong tủ sách già-dinh. Hồi mua tại 92 Đô Gach Yen Phu, Hanoi. T. H.

Thân bì thực hành của Linh-Sơn, dày 93 trang. Giá 0\$50.

Tinh Lý của Hán Hồi Phem-lé Oanh, dày 128 trang. Giá 0\$50.

Annuaire du Tonkin 1942 - Renseignements statistiques et économiques.

Xin cõi lời cảm ơn và giới thiệu cùng bạn đọc.

#### HỘP THƯ

Ông Trương-ngoc - Ánh Thủ-dầu-một —  
Chúng tôi chưa nhận được hai tác phẩm  
của Ông.

DOAN DANH THU  
BẮC-KỲ CHỊU THUA  
vượt lên như gió về Quảng-nam trước phát đèn thi trưởng 30 đồng. Trời đẹp, ám áp, hết các dòng lúa vàng lại đến các đồi cát trắng, anh em không ai dám, tóc lục kh้อง tót 30 cây số một giờ, Liên (T.K.) Nhân và Cú (B.K.) hỏng xe nhưng lại đuổi theo drye ngay. Cú-ra-Bắc-kỳ bị anh em Nam-kỳ kèm riết quá, không birt di được. Nhất là Sênh và Thành.

Trong một cuộc đua đường dài  
Vũ-văn-Thân không gõ nổi sự den  
đủ nô bánh hai lần ở đèo Ngang đe  
lì Nguyễn-văn-Théu birt di quá xa! ■

Saigon 11 Janvier 1942,

Bất buộc phải chạy tung đoạn, anh em Bắc-kỳ soát lại những đấu thủ còn lại và thấy mất ba kiện trước: Tiến bộ ngay ở chặng đầu, Vịnh bô trước khi tới Đồng-hới vì xe nô ba lún liền trong chặng này không những thế Vịnh au uông không quen ở đoc đường nên mang bô. Liền đó từ Đồng-hới tới Huế, Nguyễn-văn-Lô lại bô nữa vì ôm! Trong một cuộc đua dài đường như thế mất một vài đấu thủ có thể giúp sức được cho nhau là một điều có hại không nhỗi! Tuy vậy anh em đều yên lặng vì Thành sau mấy trận thắng vè vang ở Đồng-hới, ở Hiền-luong và ở Huế: lòng thêm hăng hái, chàng thấy sung sức vò cùn'!

Sáng 3 Janvier 1942, tỉnh Tourane bấy nay yên tĩnh giờ đột nhiên tiếng bùng vui vê ra đón tiếp anh em cau-ro từ xíu lén đường rong ruổi tới Quảng-naii cách đó 129 cây số! Người ta thấy thiếu mít đánh thủ Perhirin (Thủy-quân) đứng hàng thứ sáu trong bảng tổng xếp hạng ở Tourane hòn hòn Thành đứng thứ tam. Cùng với Perhirin vi ôm — lại ôm nữa — ta lại thấy Manivel và Thành (N.K.) bô cuộc. Trước khi rời tỉnh Tourane trung tá Ducoroy đọc cho anh em cau-ro một bức điện văn của quan Toàn-quyền Decoux gửi vào khen ngợi anh em.

Nhân dân hai tỉnh Quảng-nam và Quảng-ngãi đối với anh em rất có cảm tình nên suốt ở đoc đường có cảm cờ bay xanh đỏ, họ đem pháo ra đốt mừng! Cách Tourane 22 cây số, Sênh (B.K.)

em Bắc-kỳ bắt được ngay và lähn lái phi lên dem theo Tân-dịnh và Sênh về trước nhất. Càng gần Quảng-naii giới càng đẹp nên anh em Nam-kỳ phấn khởi định bắt phá vè đòn nhưng anh em Bắc-kỳ bám liên ngay! Chẳng bao lâu đích Quảng-naii đã thấy rõ ràng trước mặt, Franki vừa bị thua Thành ở Tam-ký, nô lực rút trước nhưng chàng đã quá coi thường Thành! Quả vây ồ 30 thước cuối cùng, Thành lai nhác lại cuộc thắng trận ở Hiền-luong, ô Huế, Thành với nước rút không ai địch được, về đích hon hân Franki một thước.

Thứ ba tới Tân-dịnh (B.K.) và thứ tư là Dryen N.K.

Với nước rút khôn bi, Thành đã hất cả anh em từ xíu lén này là lán thử tu rồi. Và chàng nhảy lên hai bực nữa từ hàng tam lén hàng sáu!

#### Chặng thử bảy: Quảng-naii-Qui-phòn

Đường dài 174 cây số lại không có đèo, nói gi cả nên ai cũng chắc anh Bắc-kỳ sẽ thắng nữa. Vâ có điều này đáng mừng hơn là anh em cau-ro Bắc-kỳ cũng tin như vậy, sự thang trận liên lién của Thành đã làm cho họ quên nhoc mét và nâng cao « luhn lynn » của họ lên nhiều tuy còn phuony hoang đất Bắc Vũ-văn-Thân vẫn còn kẽm! Thành đứng đầu bảng vàu đúng 31 phút đồng hồ.

Đường xấu, anh em chạy chậm. Hết Benoit, Prat lại Dryen (N.K.) nô lốp nhưng lại đuổi theo drye ngay! Lát sau đường có tốt hơn



anh Võ-anh-Ninh

võ-văn-Thân vè nhât luôn hai  
chặng Qui-phòn — Tuy-hòa  
và Tuy-hòa — Nha-trang



Thân và nhất ở Nha-trang

nhưng không ai chạy nhanh vì có nhiều cầu nhỏ hẹp quá sợ có thể xảy ra tai nạn khi vào cầu như cầu Anh em Nam-ký bao bọc lấy Thủ mặc áo vàng và Các là hai người Nam-ký đứng đầu bảng tông xếp hạng! Trong kinh ấy anh em Bác-ký có sức ứng-hộ Thân đứng đầu anh em xú Bác. Giữ đường có một hai đeo nhô nêu ai này đều cung lên đầu đèo một lúc, Các có tiếng là xuống đồi giổi nêu thừa lùm mọi người số ý but di một mình rất nhanh, 100 thước rồi 500 thước nhưng Thân và Sáu thay phiên nhau đuổi theo Các cho tới đèo Sa-huynh cách đó vài cây số và khi xuống đèo chỉ chờ có Cố bị hỏng xe còn ai này đều đã bắt kịp Các, hai phút sau Cố cũng lén kip nữa, anh em lại thong thả đi.

Biết bỏ không nỗi được Thân, Sáu bảo Thủ và Các:

Phải bám chặt lấy Thân đứng đè cho va rời ra.

Và nay cười thay, cũng lúc ấy Nhân-già cũng rí tai Thân và Sáu:

— Giữ lấy Thủ, Các và về tới đích thi đứng đê cho Giá rút trước tiên như ở Tourane nữa mà nhả!

Lại đường xấu và vài cua-rơ nô llop trong đó Cố Té, Toán và Kỳ (B.K.) nhưng Lộc (B.K.) đã cứu hy sinh ở lại giúp họ! Mười cây số sau — lúc đó còn cách Qui-nhon có 50 cây số — đến lượt Franki, Các (N.K.) và Thành (C.M.) nô llop. Không đợi gì, anh em Bác-ký dần lùn lên và bỏ xa Các hơn cây số nhưng Các theo kíp ngay thật giỏi! Càng gần Qui-nhon bao nhiêu đường càng khó vì có nhiều cầu nhỏ và lụn ga chạy ngang đường. Và bắt đầu có mưa nhẹ hạt. Đúng 11 giờ 17 phút, Giá nhớ lại nước rút ở Tourane nên cố phỏng về đích trước nhất. Nhưng Thân như đã hứa Franki hồn qua, chàng lại ha Giá lần này nữa ở Qui-nhon và hơn Giá một xe! Chặng này Bác-ký thắng rõ ràng. Sau Giá một xe là Sáu và Tân Định cũng là Bác-ký cả!

Từ Qui-nhon đến Nha-trang đường dài 228 cây số nên phải chia ra làm hai chặng nhỏ: chặng nhỏ Qui-nhon — Tuy-hòa và chặng nhỏ Tuy-hòa — Nha-trang. Hai chặng đều khó nhọc, chặng nhỏ đầu cách Qui-nhon 15 cây số có đèo Cù-Móng tuy không cao bằng đèo Hải Văn nhưng hiểm trở thật không kém gì, rõ tới đèo Sông Cầu cũng gay go lắm! Rồi mới tới Tuy-hòa!

Và quả Tuy-hòa này đây đèo Cù/Một cái đèo so với đèo Hải-Vân, đèo Cù-Móng còn khó khăn, nguy hiểm và cực nhọc hơn nhiều! Ấy là tôi chưa kể tới từ đèo Cù đến Nha-trang còn đèo

Thân vừa xuống xe thì mọi người i xum lại khen ngợi chàng nhiệt-lit — kề từ Giá vừa bị thua chàng đến cả anh em Trung-ký và Nam-ký nữa! Tháng luôn bốn lần băng nước rút ghê gớm, Thân quâ dã horn hồn anh hùng tử xứ! Người ta không ngờ con người nhỏ bé như thế mà lại có nước rút hay cực kỳ như thế!

Anh em giữ lại Qui-nhon với cả sáu vui mừng. Tông còng từ kíp chạy đến hết chặng thứ bảy này anh em Bác-ký ăn không biết bao nhiêu là thường được gần tới số tiền 1179 đồng 5 hào! Trong kinh ấy sau tất cả 7 chặng này anh em Nam-ký chỉ được có 697 đồng và anh em Cao-mèn 360\$. Tuy vậy anh em Bác-ký vui vẻ không phải vì ăn hết các giải thưởng nhưng vì đã hạ hết các địch thủ ghê gớm của mình.

Cách Qui-nhon ngót ngàn cây số, cùng lúc này tất cả xú Nam-ký nào động, ngạc-nhiên và lo sợ vì suốt mấy chặng này nghe tin đâu đâu chỉ thấy có Vũ-ván-Thân và Vũ-ván-Thân mà thôi! Họ ngầm nghĩ nhiều tới con phượng-hoàng đất Bác và lo xa không biết những Thủ, những Các, những Sáu có đủ sức giữ nổi chiếc áo vàng — hiên đang còn trên lưng Thủ — đem về cho Nam-ký được chặng? Hay là... hay là...

### Chặng tám: Qui-nhon — Nha-trang Vũ-ván-Thân lại thắng liền hai lần nữa

Từ đây trở đi đã tới gần Saigon nghĩa là con đường này em tuyễn-thủ Nam ký đã tập luyện nhiều lần trước khi ra Bác dự cuộc đua Hanoi — Phnom-Penh này. Họ quên đường lầm và leo đèo thất giỏi nên hi-vọng sẽ bỏ lại ở đây anh em Bác-ký rất xá đế về đích trước như Thủ và Thân, Sáu và Nhân hổng xe, nô llop đến mấy lần mà bứt đi tới Đèo-ngang và về Quảng-khé hon anh em Bác-ký tới hon nưa giờ để không những lấy lại những thời giờ mà chàng đã mất tại Hanoi đến Vinh, Thủ còn hồn anh em Bác-ký đến hon nưa giờ đồng hồ. Và giờ luôn chiếc áo vàng từ đó đến giờ mặc dùi Thân thắng liên mấy chặng cực hay! Chặng này — theo ý nghĩ của anh Nam-ký — sẽ là cầu già lời cũa họ về sự tha thiết liên mấy chặng vừa qua! Thân có giỏi thử thắng chặng này nữa không?

Từ Qui-nhon đến Nha-trang đường dài 228 cây số nên phải chia ra làm hai chặng nhỏ: chặng nhỏ Qui-nhon — Tuy-hòa và chặng nhỏ Tuy-hòa — Nha-trang. Hai chặng đều khó nhọc, chặng nhỏ đầu cách Qui-nhon 15 cây số có đèo Cù-Móng tuy không cao bằng đèo Hải Văn nhưng hiểm trở thật không kém gì, rõ tới đèo Sông Cầu cũng gay go lắm! Rồi mới tới Tuy-hòa!

Và quả Tuy-hòa này đây đèo Cù/Một cái đèo so với đèo Hải-Vân, đèo Cù-Móng còn khó khăn, nguy hiểm và cực nhọc hơn nhiều! Ấy là tôi chưa kể tới từ đèo Cù đến Nha-trang còn đèo

Ruột-tượng và đèo Rà Ri nữa! Nói cho rõ trong chặng Qui-nhon — Nha-trang này anh em Nam-ký đã định sẽ nhở các đèo trên để àm chuyên phi-thường, để hạ anh em Bác-ký sau, cho bõ những lần thua trước! Tuyễn-thủ Nam-ký vẫn tròn trĩnh, ngà và làm Các ngã theo. Tuy vậy họ cũng lên xe đi được ngay và bỏ Thân lại. Chěa xong xe Thân đập như giò như bão trong hai cây số đã bắt được Thủ và Các! Gần đích quả rồi, Thủ, Các không hi vọng bắt đì nõi nữa! Các rút đầu tiên nhưng Thân — vua nước ráu Đồng-Dương — chí dấn có ba cái đà ba Các hơn ba xe rồi! Sau Các là Lượm và Sám (N. K.).

### Chặng nhỏ Qui-nhon — Tuy-hòa

Vũ-ván-Thân, mìn miết từ Qui-nhon ra đi với một sự vui lòng it cỏi! Thủ vừa sáng, có sương mù, đường ầm trót cực kĩ, đắt lai trên sườn mồ vòi là ngã ngay nên không ai dám di chuyển! Trước sao chỉ còn có 45 ca ro bốn xu! Nhưng chặng bao lâu Bonneton bô cuộc. Chặng thật gian dã, có nhốt đòn khung ngồi trên yên, được mà cũng cố đập đúng theo anh em *đèo* vui eay cõi rõi moi bô cuộc!

Anh em Bác-ký hâm qua tranh đấu dữ nên hôm nay mét lám, Cố ngã chiêu qua. Nhân bị thương ở chân đòn Hải-Vân nên cả hai không theo kíp mọi người. Tân định đang chạy lại thấy một con đau bụng nô llop. Và chặng bao lâu tói đèo Cù-Móng phải leo đốc ngoằn ngoèo hơn 12 cây số đường vừa đầy sỏi, vừa đầy bùn lầy! Anh em Nam-ký sung sực dần lên đèo trước nhất!

Nh èu sự gắng sức thật đáng khen. Freitag nô llop rồi lại cố theo, Nhân và Cú (B. K.) thấy

đường xấu quá sợ hỏng xe xe lén voi chạy bộ hồn vài trâm thước, nhân nai la thuong! Trong khi đó, trên tốp đầu anh em Nam ký: Các Thủ, Sáu, Đượm và Lợi dần dần, leo đèo rất hay. Thủ và Hắc (B. K.) cố gắng theo họ không rời nhưng Sám cũng đến đỉnh đèo trước nhất và được thường nửa phút. Tuy vậy Thủ cự giỏi đến liền ngay sau Sám và ở trên Các và Cái (N. K.)! Các và Cái xuống đèo Cù-móng thật nhanh nhưng Thân bám liền sau lưng họ. Ở sau rất xa Hắc, Sáu dần tốp phi đội theo, và xa nữa Nhân già và Cú diat tốp ba lún tới. Cuộc đua thật gay go Thân một mình tốp đầu cố gắng ganh đua với nhiều tuyen thủ Nam ký. Họ qua Sông Cầu hồi tám giờ rưỡi sáng và bắt đầu lên đèo Sông-

Cầu, Thân vẫn bám riết! Ở đèo Quan-Văn cách Tuy-Hòa 21 cây số, Thân hổng xích nhưng thay xe được ngay. Mười cây số nữa Thân lại hổng xe, biến vây Thủ và Các rút lên như gió nhưng chẳng may một con chó chạy ngang đường Thêu tránh ngà và làm Các ngã theo. Tuy vậy họ cũng lên xe đi được ngay và bỏ Thân lại. Chěa xong xe Thân đập như giò như bão trong hai cây số đã bắt được Thủ và Các! Gần đích quả rồi, Thủ, Các không hi vọng bắt đì nõi nữa! Các rút đầu tiên nhưng Thân — vua nước ráu Đồng-Dương — chí dấn có ba cái đà ba Các hơn ba xe rồi! Sau Các là Lượm và Sám (N. K.).

### Chặng nhỏ Tuy-hòa — Nha-Trang

Vừa cờm trua xong ở Tuy-Hòa, anh em lo sửa soạn lén đường chạy chay nối với Nha-trang. Anh em Bác-ký nhận được một tin rất nản: Lưu-ván-Nhân tức Nhán-già, lão tướng của đoàn tuyễn thủ Bác-ký, vi đau bụng nên bỏ cuộc cùng với Benoit. Mát Nhán già tức là đoàn tuyễn thủ Bác-ký mất cánh tay phải của mình! Sự thang chặng nhỏ Qui-nhon — Tuy-Hòa của Thân hồi sáng không đủ lamen cho anh em Bác-ký khỏi tiếc sỹ Nhán già bỏ cuộc! Nhưng ai cưỡng nỗi sự may rủi trên đường?

Vừa khai hành thi giờ mэр như trát nước, đường lầm lội, nhiều đài lại ở ngay ven núi nên ai này thận trọng di chậm từng lì lì và tối đê Cà, một đài khô nhất xua nay. Lê-thành-Các sung sút bùi di mặt mình tới đỉnh đèo trước nhất và lợi đường Các xuống đốc như gió bỗ xá mọi người đến ngót một cây số! Thủ và Guichaou dưới vú theo kíp Các thì Guichaou lại phá bùt lên di đầu. Trong lúc xuống lúm Thủ và Giả bi hồn xe lê ra Thân phải dẫn anh em Bác-ký bùt di ngày thi lại không biêt nén cùi thung dung đap nhẹ. Lúc đó Guichaou ở đầu cõi bùt thêm xà nhưng chỉ 20 cây số sau thi Thủ, Các đã bắt được tốp đầu và hợp với Kỳ, Sáu, Cố, Tân-Bịnh làm một tốp.



anh Võ-an-Ninh  
Những cua-ro bị ngã ở đèo lén xe Hồng-thập-tý sang ho

Cách Nha-Trang sáu phút cây số đường xáu nhưng tố lực vẫn okanh, Sénh vương phái Franki, cai hai đầu xe xuống ao bùn nhưng Sénh bị đe và hì bỏ lại. Tuy vậy Sénh không sòn lòng một mình đuổi theo 20 cây số nữa bắt được tốp trước Đường tốt em Nam-ký bứt, phả luôn luôn nhưng anh em Bắc-ký cố gắng bắt lại liền liền. Cách bảy cây số đến Nha-Trang, đoàn cua-ro qua đèo Ru-rý dài hai cây số, cực khó khăn. Xuống đèo thi đã gần tới Nha-Trang nêu ba người đầu là Thân, Già, Các vựt nhí giúp nhung địch vừa thi thi lại thấy con phượng hoàng Thân yet lên trước nhất, hơn Già — vua rùt Cao-mèn — một xe Hai người ba và tư là Cố và Tần-Binh cùng là Bắc-ký cai! Thân ở Qui-Nhon đứng vay hàng sáu giờ nhảy lên hạng thứ tư sau Thủ và đoàn Bắc-ký đứng sát liền sau đoàn Nam-ký!

Một lần nữa Thân lại làm vui lòng anh em đất Bắc và làm kinh hãi anh em miền Nam! Chiều nay hội Báo-Giới Bắc-ký đánh điện tin vào khen ngợi Thân và khuyễn khích Thân đừng nên phu lòng mong mòng đợi sự thắng trận cuối cùng, của chàng của tất cả anh em Bắc-ký hiện ở cách xa chàng hơn 1 000 cây số!

### **Chặng chín: Nha-Trang—Phan-Rang, Thân thua Các vì gấp rùi**

Sự cố gắng của Thân, tài - nghệ của Thân để hép tất cả anh em tuyển thủ, Nam, Bắc, Trung, Cao-mèn và Thủ, Lục, Không-quân trong mấy chặng liền đã tỏ ra một cách rõ ràng và làm cho ai nấy đều kinh phục. Tuy vậy sự

### **Đọc Trung-Bắc Chủ - Nhật**

**SỐ SAU**  
kết quả cuộc đua Hanoi  
Saigon — Phnompenh

### **Các cua-ro Bắc-Ký lên tiếng**

Trong số ấy còn rất nhiều bài hay, lạ và các vấn đề khác. Các bạn sẽ chú ý đọc những bài

**CHÀNG CÔNG TỬ XÁC ÁY BÃ LÀM  
CHO VUA TỰ - BỨC PHẢI NÈ - VI  
của Sô - Bô**

**CHUYỆN MỘT CHÀNG TRẺ  
TUỔI DƯỚI CƠN ĐỒNG BÀO  
của VŨ XUÂN TU**

### **THÔNG-CHẾ PÉTAIN - BÃ NÓI**

Bước gian nan cũng đã nhọc nhằn. Bao nhiêu dân Pháp trung thành đã chịu đựng một cách cao thượng, đã giúp tài gánh vác trọng trách. Tôi với tôi thề chưa dỗ. Tôi muốn các người phải có đức tự tin trong cõi lòng tin về lý. Tôi muốn các người phải khôn ngoan và nhẫn nhục.

den đầu vẫn theo Thân từ Quảng-kê trả, đi tối đây vì ở Quảng-kê tới Nha-Trang, đường dài gần một ngàn cây số và chia ra làm tám chặng: một mình Thân đã về nhất tại bảy lần và một lần về nhì! Nhưng hai lần nô llop ở đèo Ngaeng đèo cho Thân bứt đi quá lâu, nên bảy lần thắng trận cụy kỵ oanh liệt vừa rồi cũng không đủ làm cho Thân lấy lại được 30 phút của Thêu hẹn

Cái đèn đồi ấy than ôi, lần này nữa trên chặng đường 104 cây số từ Nha-Trang đến Phan-Rang lại cù hầm chật theo Thân! Nội cho đúng: trong chặng này có nhiều người không gấp may như Hắc nô llop ở năm phút đầu, Già nô llop với ba ba lần và Cố (B. K.) due bụng có lẽ không chạy được được nữa! Rồi cách Phan-Rang 22 cây số hết Prat, Toàn lại đến Franki và Sénh nô llop! Tuy vậy Thân vẫn yên lành chạy tới gần Phan-Rang bắt cây số! Rồi dùng một cái, Thân nô llop, đoàn cua-ro Nam-ký thấy vây đạp dần lên như bão tố. Nhành nhẹ Lột đưa xua minh chờ Thân đuổi theo nhưng chưa được ba lần thì ông Scrépel, giám cuộc Bắc-ký bắt Thân dừng lại vì luật lệ không cho phép Thân đổi xe! Thân đành理科 Toản đổi xe c. a mình đến để chửa chạy. Trong khi đó Lé-thanh-Các đã về tới đích Phan-Rang tự bao giờ! Chứa xong xe Thân chạy về sau Các mất tám phút! Vô vàng tu tượng tu Thân phải xuống hàng sáu! Bao nhiêu gắng sức, bao nhiêu trận thắng ở Huế, ở Quảng-Ngãi, ở Qui-Nhơn, ở Nha-Trang nay thành công dã-tràng xe cát bê đồng cát!

Thân ngao ngán! Nhưng chàng có biết đâu rằng khi nhận được tin này tất cả anh em ngoài Bắc đều tiếc hờ cho chàng — tài nghệ có thừa nhưng sự may không có!

(Kỳ sau tiếp hết)  
**TÙNG-HIỆP**

### **THUỐC LÀO ĐỒNG-LINH**

236 Đầu Cửa Nam Hanoi

Thuốc bánh, thuốc dầu. Vừa rẻ! Vừa ngọt! Đồng bào chư Tân! Hãy xin chiểu cũ.

# **60 TRIỆU DÂN MỸ**

## **SÁNG NÀO CÙNG ĐI**

Ai cũng biết Mỹ là tờ quốc-của đầu hào và dầu sing. Nghĩa là tai Mỹ không thể có nạn khan đầu sôô chạy xe hơi được dù Mỹ

cũng có l' r' là một cái lạc bộ xe dap. Ngày đương phố xe dap đi lại như mac cát. Xe dap thường-dụng quá, nhiều qua đèn nối chính - phi pháp lắp r'精英 qu-định sự di lại icam-doán

nhưng l'c' tu quâng, chảng khác gì l'at xe hơi di đường ngay rey. Mít non rái xe dap

nhánh 30 iaq 40 cây số me

giờ bi coi là một sự nguy-n'êm cho công chúng và bi biến phát nha người tài xe hơi vẫn nết t'c-lực ngay nay.

Tuy nhiên vẫn còn người di xe dap.

Đó là những cao-to xe - dap nhà nghe và những cậu học sinh it tuổi.

Vì xe dap hiếm, nên linh-thông cù cuộc đua xe dap nào là được cảng - chảng kèi súc ho n - nghênh. Vô phu g'cia a

ra nha nghe kiêm được nhung

sò tiền dò sô.

Duy những n'ười hóm - mò xe dap, n'ing uox - ro xe dap lat - u' mò n'g'ay mặt hòn dàn co-hò như khát còn n'eo.

Tới năm n'goa day cai a m'ot xe dap thinh - liph sống lại, sô xe dap hòn ta n'm ngoai cung chảng k'ém g'i sô xe dap hòn ta n'm 1890.

Phải, xe dap Mỹ xuất cảng cung nhiều, nhưng n'ười ta nhân thay - ô - rang r'ang dàn Mỹ dâ tri - l'ai hâm - mò on n'goa sô.

Và j'long - tr'o xe dap i g'ay nay c'le l'ai h'ong - b'et h'or, h'oi t'can-tinh my' phan.

### **XE - DAP TRONG MỘT GIỜ ĐỒNG HỒ**

cũng có l' r' là một cái lạc bộ xe dap. Ngày đương phố xe dap đi lại như mac cát. Xe dap thường-dụng quá, nhiều qua đèn nối chính - phi pháp lắp r'精英 qu-định sự di lại icam-doán

nhưng l'c' tu quâng, chảng khác gì l'at xe hơi di đường ngay rey. Mít non rái xe dap

nhánh 30 iaq 40 cây số me

giờ bi coi là một sự nguy-n'êm cho công chúng và bi biến phát nha người tài xe hơi vẫn nết t'c-lực ngay nay.

Sau người ta nghĩ c' é-lgo ra xe hơi. Va k'y - nghệ xe hơi ta mới lại thấy xe - dap, ở Mỹ thi xe - dap bị dap l'z' đến dô. Dân dâu xe hơi tranh hòn chò xe dap trên đường thiêng-lý, trong sò l'at l'ap h'ong ngay.

Từ trước nô' n'm oac n'ho k'g - nghệ b'ao a'it nh'at là h'on' mot tr'eu ch'ie xe dap, den n'm 1921, ch'ie h'oi ra được c' 225 000 en sô má thoi Sô dô từ

d'ap c' m'oi n'm m'ot gi'am, tra' lai sô xe hơi t'can-th' c' m'oi n' m'ot l'ang.

**CÁC NHÀ HƯỚNG**  
**CÁ NHÀ XUẤT BẢN**  
**CÁC NGÀI NEN NHỎ**

### **PHÒNG VĒ**

**MẠNH QUỲNH**  
28, Rue Hôpital Chinois, 28

Xe hơi thông - dan, qua đen nô' n'm g'ay 16 u'đi dâ được phép cam. Vo - lăng v'rot. Va tr'va' d'ay, trong một cuoc du-lịch sang Mỹ, ông Han Phap - quốc Georges Duhamel dâ nh'au k'eu h'ien trong mot ch'au sach v' sy u'v'et. Mỹ l'am - durq xe ha, m'ô n'm g'ay ren v' 250 000 tor - ian, b'om ch'et ra la 50 000 mang n'g'oi.

Xe - ro di cuop n'ci b'ao-chò trên đường, tại cung luon c' chò tro'g' t'ng'ing th' duc n'ur. Nghia lo se, or' n'oi bay xe dai va thanh moi mon the-thao,

Tuy nhiên vẫn còn người di xe dap.

Đó là những cao-to xe - dap nhà nghe và những cậu học sinh it tuổi.

Vì xe dap hiếm, nên linh-thông cù cuộc đua xe dap nào là được cảng - chảng kèi súc ho n - nghênh. Vô phu g'cia a

ra nha nghe kiêm được nhung

sò tiền dò sô.

Duy những n'ười hóm - mò xe dap, n'ing uox - ro xe dap lat - u' mò n'g'ay mặt hòn dàn co-hò như khát còn n'eo.

Tới năm n'goa day cai a m'ot xe dap thinh - liph sống lại, sô xe dap hòn ta n'm ngoai cung chảng k'ém g'i sô xe dap hòn ta n'm 1890.

Phải, xe dap Mỹ xuất cảng cung nhiều, nhưng n'ười ta nhân thay - ô - rang r'ang dàn Mỹ dâ tri - l'ai hâm - mò on n'goa sô.

Và j'long - tr'o xe dap i g'ay nay c'le l'ai h'ong - b'et h'or, h'oi t'can-tinh my' phan.

Hè nay tại Mỹ có hơn 30 triệu chiếc xe đạp của cả các hạng người trong xã hội từ cậu bé mới lên 5 tuổi tới ông già lùn ngoái 60.

Người ta vui tình ra rằng hiện nay tại Mỹ có độ 60 triệu người thuộc đủ các giới tầng nào cũng đạp xe « pédan » trong một giờ đồng hồ, để tập thể-thao.

Những cậu-lê - bộ xe đạp lại mọc lên khắp nơi. Riêng một thành-phố Chicago có tới hơn 20 cậu-lê - bộ gồm hơn 500 hố-piên, luân-lê nào cũng ô-chúc cuộc di chuyển bằng xe đạp trên những con đường dành riêng cho xe đạp ở ngoài thành thị.

Tại tỉnh Oregon, ngày chủ-nhật nào cũng có 360 người cưỡi xe đạp đi chơi tỉnh Grand Detour, khứ-hồi hơn 160 cây-số.

Nhiều người lại không thêm đì kèm 160 cây số xe đạp mỗi ngày, cho là con đường ngắn quá. Song những học-sinh và con nít thi thích di những « công » ngắn hơn.

Những người ở xa thón què quẩn, muốn di du lịch thôn quê bằng xe đạp cũng không khó gì. Vì sở Hô-xa đã có cái nhâng để những chuyến xe lùa riêng để giúp các cuộc du-lịch bằng xe đạp. Có một tua riêng để chia xe đạp, khách di xe đạp ngồi một tua riêng, trên có đà thứ tiện lợi : khiêu-võ, nước trà, rượu, bánh ngọt, đồ

giải khát v.v. Mà giá chẳng bao nhiêu.

Những đoàn du-khách di xe đạp thường thường rất đông, có khi kéo dài tới hàng chục cây số, gồm đủ hàng du-khách già trẻ, lớn bé, trai gái, và đủ hàng xe đạp, mới cũ, tốt xấu, và những kiểu xe - đạp hai người ngồi chỉ dài hơn xe đạp thường độ 15 phân tây, mà giá dưới 210 mֆ kim một chiếc. Các kiểu cũ phần lớn hàng bẩn quần cát, và một đội có lại cưỡi xe đạp kiểu dán-dán. Hàng ngàn người chờ đợi khích cảnh nhau xe đạp vừa ngang phong-canh vừa nói chuyện diễn nén một cảnh-tượng rất thái-binh-pi, rất hả-hê - thao ô trên con đường ngắn đậm.

Tới đích, mọi người đang xe đạp nghĩ ngơi hoặc uống nước trà, hoặc nói chuyện ngâm cảnh, hoặc sửa xe. Có mấy bà mồ « sác » ra đánh phấn là son lại.

Coi trên, người ta thấy thế nào là phong-tráo xe đạp và thế nào là thi-thao bằng xe đạp. Một vài trăm cao-ro nhà nghề ngày nay luyện - tập để đợi tranh leo giật giải trong các cuộc đua, không thể gán tên phong-tráo xe đạp. Vả hám - mồ xe đạp bằng cách vỗ tay khen ngợi các cao-ro tới đích, không phải là hám-mồ xe đạp mà là hám-mồ một mòn thi-thao.

VĂN-BẠC

## DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo  
Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa : 0\$35  
Bán buôn tại hàng dệt

Phúc-Lai 87-89 Route de Hué — Hanoi  
CẨM THẨM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH

## BÁ CÓ BẢN KHẨP ĐÔNG - DƯƠNG Người xưa

của VIỆT-THƯỜNG

Một công-trình khảo cứu về lịch sử có một không hai. Một tài liệu văn chương quý giá. NGƯỜI XUA là hình ảnh một thời dĩ vãng oanh liệt của mấy danh-nhân Việt - Nam. Một quyển sách quý trong rừng văn học mà hết thảy người Việt-Nam đều phải đọc qua để thưởng thức cái tinh hoa của lịch sử nước nhà.

Sách in giấy bão, bìa mầu có hai

tranh phu-bản của hai họa sĩ Phí Hồng

và Phạm-Vi-Song. Giá bán 0\$70. Không

gửi consignatie, đại-lý mua từ

15 cuốn có giá đặc biệt. Víth thư cho

C.I.P.I.C. 72, rue Wiéle Hanoi — Tél. 16-

78. Address to : CIPIC TAMDA Hanoi.



## Thể thao phải là một bồn phản hàng ngày .....

Thanh niên không được chỉ đóng vai hám mà thi-thao, như « những người mồi tuẫn lèi cối đưa ngựa hổ lăn và thua mất mây tralmö quan » mà ông Hán nước Pháp Georges Dahanel đã nói. Và cũng không được coi thi-thao là một trò vui như các trò vui khía nát chém gác, làm xiếc..

Thi-thao không chỉ là một cuộn sợi, cũng không là một nghề hay một cách để làm giàu cho các ông bùa phán quẳng cáo.

Người soi thi-thao là một nghề sinh sống hay một cách kiếm lời, không còn là một nhà thi-thao nữa, dù người ấy suốt ngày nài lung đùa nhau quẩy đầm, hay gioi đầm ra đòn nhèm quẩy đầm.

Thi-thao là luyện thân thi cho khỏe mạnh, luyện thân cho cứng dắn, nãy hùn có dák-dâm lực ra gánh vác việc đời.

Hãm nhã thi-thao là tự mình luyện tập thi-thao, bắt căt lác náo và ô đát, luôn luôn coi thi-thao là một bồn phản, hòn nứa mọi sự vui thui, cần thiết hàng ngày như sự đọc sách, đọc báo v.v.

## Lịch Tân-Nam năm Nhâm Ngọ

### ĐÃ CÓ BẢN:

Giá mỗi quyển 0\$50 Bép-tại-hà in Impriemerie de Hanoi, 35 phố Hàng Bông Hanoi và các hàng sách. Mua nhiều có trừ hoa hồng

Và lập thi-thao không phải chỉ cối để chiếm giặc quân quan, hay để biến diễn.

Luyện tập thi-thao mà nhân những mục đích đó, thi-thao, trái với ý nghĩa cổ-hữu của nó, chỉ làm nhục người, mệt sức mà thôi.

Phải coi thi-thao như một bồn phản cối yếu để với thân thể mình và bất cứ thành-niên hay lão-tuế, ở trong nhà, hay ngoài sân vận động, ai nấy đều có bồn phản ấy, như ã với ngã.

Có thể thi-thao mới đây được cho một dân tộc những kết quả như ý muốn. T.B.C.N.

Có người thích thơ mới. Có người ghét thơ mới. Thích hay gắt đều phải biết thơ mới. Tất cả những bài thơ mới có giá trị và hữu ñiều cần biết về phong-tráo thơ mới và các nhà thơ mới: đều có trong quyền :

## Thi - Nhân Việt - Nam

(1932-1941)

HỒI THANH và HOÀI CHÂN soạn

400 trang, 36 bức ảnh, giá 3\$

Các hàng sách mua sẽ được tính hoa hồng  
mỗi quyển 0\$75. Thu-tử ngân phiếu gửi cho

M. NGUYỄN - ĐỨC - HIỀN

Boite postale n° 34 — Hué

BẮT ĐẦU TỪ 1er FÉVRIER 1942

GIAO SỰ LÊ - VAN - LUONG  
Cử nhân Anh văn, sẽ bắt đầu dạy nói

## Tiếng Anh và tiếng Nhật bằng cách gửi bài lại tận nhà người học

Phương pháp rất mau nói được. Cách học kin đáo và dễ dàng. Chấm các bài ra không tính tiền. Giá: Một thứ tiếng, một tháng 1\$50 — ba tháng 4\$ — sáu tháng 7\$50 — một năm 13\$. Cả hai thứ tiếng, một tháng 2\$50 — 3 tháng 7\$ — sáu tháng 13\$ — một năm 28\$. Xin gửi tem U\$09 v.v. lấy thẻ lệ và chương trình:

M. Lê - văn - Lương (service B.) 15 rue de la Mission — Hanoi

Nhưng ai đã thất vọng với các cách học khác, xin thử học 1 tháng sẽ được hoàn toàn vừa ý XIN CHÚ Ý — Nặng iết thu được của quý vị theo học hàng tháng sẽ trích ra 10 phần trăm 10%, giúp quỹ cứu tế chiến tranh.

# HÚ VÍA !

## MỘT CHUYỆN THẬT VỀ XE ĐẠP CỦA ĐOAN-KHANH

Đúng mốt, trong người khác ngồi trên con « ngựa sắt », hai chân đạp nhẹ nhàng thê kia, hai tay cầm cái ghi-dòng hờ-hững thê kia, mà xe cứ chạy bon hoa trên cơn đường nhựa, ai chẳng nghĩ đi xe đạp thì có khó khăn gì. Thật thế, hay cảm tay lai, vẫn no về phía lá : nó rẽ sang bê-tông ; vẫn no về phía hữu : nó rẽ sang nè i-pà ; mà dè ngay thi no phải chạy thẳng... còn chạy nhauh hay chậm là từ cái châm mình đâm, thật là dè nhẹ hểu !

Đó là tư-ứng của những ông hoàn-oàn chưa bao-lí xi lèp, ay cau nồng bạn dã lâu nǎn ngò trên cái nền đất, đã quên nồng phết phết « bực mình » đầu tiên : « hai chân lẩn dẩn » « pô-dap ». Nú hồi tưởng lại cái lắc mịt tấp ròi, ròr khi uổng nǎn cho con « ngựa sắt » -thì và nghe theo cái vần-lệch của ta, thi ta cũng phải nhận rằng tật bao phen nó dã làm cho ta khó nhọc. Không tu-mình đúng vững được, dã phải bảo người khác giữ hộ, ay thế mà : quái lò rang « bão » nó lảng ngav lên thi nó cứ siêu vẹo hồn-về một bên, nêu khống, lại dò rạt sang bên kia... Từ cái nỗi Lại có lục đập được hơi thuần-thuần một chút, người giữ xe cho minh vừa mới bióng ra, chỉ ba ba thước là dã nẩy « con raph » iố ý bắt kham rồi. Một gốc cây bén bè đrowsing, một cái xe esep xu hoặc xe bộ cộn cách xa tận đâu đâu, nó cũng dẫu mìnhan mon-me lại dã « bức » đánh sinh một cái mồi nghe. Nhất là ôi người òi ở phía trước mình, rõ ràng bụng béo dạ « tranh ! tranh ! » miêng kỵ « píp » - cái chuồng lúc ấy là vả thưởi - nhưng rải thân hình và chân tay cứ ngay ló ra, mặc con « ngựa sắt » dám vò sau lù g người ta dè rồi xin lỗi. « Hết quanh tay, mất mõi, mình lắc kỹ rõ .. và dụng !

Nó g lán lúc lóng lóng lươn ham thiếc vào ống-ói « ngựa sắt » là nó không dám lòi « hối trán » thương lènh v nha. Thô ghi-đing lém ống-óe, bỏ mít ta, hoặc hoang à hai tay - ống không sao, chân đạp è-oái, đôi mắt liếc à vào quang mĩ-nhân-ha-thuởt trên

bé phố, ay thô mà xe vẫn chạy êm du ! Lên « pô-dap », nhảy « mò-lô », co nhẹ nhàng lầm.

Tuy vậy, biết di rồi, nhưng chắc các bạn cũng nhận thấy rằng khi nào mình qua ngã qua một cái thất dan, mới là lúc mình thông-tháo. Vâ, dã báo rồi mà còn ngã, thi cái ngã ấy thường phải... lừa người ra. Bởi thế, nhưng ông đứng uôi đi xe đạp qua cầu-thân, một khi thấy sau điện loác o-ó-có còn cách xa, dã với xoong giật xe vào gầm bờ kè hướng bị bọn trai trẻ chế nhạo. Bị chê cười, nhưng những ông này hẳn khôngばかり có những cù-chí kiêu ngạo, những cù-chí rõ dại dã lục khát ng i dến ma .. hú via !

Tôi không hú via ; tôi chỉ bị Điều - một bậc học hỏi i-ré - làm cho ròi lén, mà anh thì bị nát lại, cắt không còn hột máu.

Năm 15, tôi bắt đầu báo hức tập xe đạp sau một buổi di xem Bông Công Tiên trò tài trên



### vòng đua, Gọi.

« Bông Công Tiên » cho có vần, chử dạo ấy luôn luôn thi trong vòng thi nhất Bông, nhí Tiên, ba Công. Vui và kịch-liệt nhất là những hôm có anh chàng Mégy tranh tài với bộ ba này. Mới chạy hai ba vòng đầu, bao giờ Mégy cũng bứt bỏ Bông Công Tiên một lát, « chàng » tự dấn dề Bông chặc - chán vượt, Tiên lảng-lé vượt, Công rún - rày vượt... dần dần Mégy lùi bùi về sau. Vâ, đến lúc không còn hy vọng theo vượt lại được nữa, « chàng » liền g ò « lài nghe » rieng ra là... « pít ! », mây đường cùi trên áo may-ô bỗ tung ra... Thế rồi lúc loa tên tuyên bố, người ta nghe rõ : Bông-nhất, Tiên nhì, Công ba và Mégy hò cuộc vi... rách áo. Khán-giá bắt cười, khán-giá bắt cười, khán-giá bắt cười, khán-giá bắt cười là không « tô diêm » cho cuộn đua thêm phần vui vẻ.

Danh tiếng bộ ba « Bông Công Tiên », hồi ấy đã làm cho bao nhiêu bạn trẻ nô-nức, phấn khởi tập xe đạp, những mong một ngày kia mặc tấm áo may-ô có vòng khinh ngưc, được một phen hoan-nghênh như ba chàng này.

Trong bọn thanh niên ấy có cả tôi.

Rồi từ ngày đó, han chẽ bớt tiền quà, có đồng nào tôi kỵ cỏ lặt dè thuê xe đạp. Càng mới, biết di lại càng ham mê lắm. Nhiều khi cạn xu, tuy còn bé mà tôi đã dám ga gẫn thuê xe kỵ « bông » cuối tháng sẽ trả tiền. Bị hỏi thô-thao, dè thuê-hành cái mông-trưởng sau này như Bông, ngày nào tôi cũng đem xe lên vòng đua tập. Nói đến vòng đua xe đạp, gay nay nhớ rõi, lòn lại trong trí nhớ, tôi còn thấy một quãng đời học sinh « nhất quỷ nhì ma... » của tôi. Vòng đua xưa kia có một cái dia-thé « rất đẹp » vì gần Bách-thú và Cột-cờ, vì có người nhà người cửa » lì kí lai vắng đèn dày, chờ nên nó là chỗ tụ họp thật tiện



lợi của những cậu có tiếng nghịch-nghịch trong lớp - những cậu mà giờ đọc « leéc-tvya » ngồi giờ sách che mắt thấy giao, miệng ăn chua me chém meo, me chua có một phần nhung và nhăn mặt làm ra mươi phần đê các bạn ngồi đê phải nuốt nước bọt. Những « tu-tu » ấy, thứ năm chủ nhật nào cũng lên vòng đua đê đua nghịch; hết đâng, sầm hì, ai đánh « ea-tê » bằng bát.

Lên vòng, tôi và những ông bạn ôm « chí-khi » lớn tấp dượt, khoe khoang tài tài. Não hổ một tay, hai tay; nào chém, lôi đùi kiệu. (Mồi ấy, ôi rập bà Quảng-Lạc chúa lài lay lắc ở Trung-ký ra biền-diện gần bù mwoi kiêu di xe đạp). Trong các bạn trò tài, chúng tôi phục nhất Ái - ngày nay, bạn tôi dã là người thiên-cô. Ái, dã bóng bay, dánh « caté » cao, bơi tài, mà di xe đạp cũng giỏi nhất nữa. (Lúc ấy, chỉ có mấy mon chơi này thịnh hành hơn cá). Thật vê các môn học, ở lớp, Ái có thể là bết nhất trong hạng bết. Nhưng vê các « nghê chơi », anh quả là một tay cù-khỏi vây.

Bởi đứng vào thứ 57, 58 trong một lớp 60 họ trò, cho nên tôi rất phục tài Ái. Thường thường tôi phải thết Ái bánh tay chà trâu dè làm quen thân với anh. Được trả nén bạn thân của Ái, tôi lây làm hanh-diện lầm, trong những khi Ái « trò tài » vê môn xe đạp. Xe của Ái hiệu J. B. Louvet. Anh thường bỏ xe « phông sinh » ra đáy mà chúng tôi không ai dám di ghé một tua nón cả. Vì nó là quá - mà từ đó về sau này, tôi cũng chưa thấy cậu họ tré nghịch ngợm nào lại có một cái xe như nhau của Ái. Cái ghi-dòng, Ái tản cái định ốc tháo nó rời với khung xe. Но thành ra lồng lோ, lát xe không được vững chãi. Chỉ riêng Ái thiên nghệ, ngồi trên xe, anh có thể kháo ra rìa và dè lái như thường. Xe của Ái, vì thế (xem tiếp trang 88)

Dân đảo Owa Raha cũng như chúng ta đều cho cuộc sống trên trái đất chỉ là tạm; chỉ ái chết mới đáng kinh mà thôi; «Sống là ở, thắc là về». Cho nên khi nào có một bà con thân thích chết, dân đảo Owa Raha mà chạy rất long trọng.

Một bệnh nhân khi thấy trong mình, dời khác, biến mình không sống được, biếch xác nőa, thì gọi vợ con, họ hàng, bạn bè lại quanh mình. Người hấp hối lúc ấy bao con cháu mặc cho mình nôit quan áo đẹp nhất, deo những đồ trang sức dài thưa hướng của lõi tiên rõ răm yên chéch một cách rất thần nhiên. Sau hội thờ cuối cùng, bồn dã lia khôi xác nhưng hình như còn lưu luyến vñ con, họ hàng, bè bạn, nên còn lòn quất quanh trong nhà.

Vợ con, họ hàng xếp hàng hai bên xác chết để cho vị pháp sư di vòng quanh một lượt lấy vñ vñ lên trán mỗi người một cái davo. Vị pháp sư lấy một quả dura bao đem trước hét vỏ, bỏ sọ dura làm dại rồi đe một tia vào cạnh xác chết. Thân xác người chéch đều râm ráng xuống để hết tình thần lắng nghe vị pháp sư đọc huấn thiêng mít bài kinh béo cho lõi tiên người chết sửa soạn đón con cháu họ. Vị pháp sư quay lại bảo con cái họ hàng hãy từ biệt lần cuối cùng linh hồn kẻ thân yêu của mình rồi bỗng nhiên trong lúc bất ngờ nhất, vị pháp sư ra lệnh cho mọi người: «Tat cả hãy trông kia, châm chú trông vào kia, bồn người chết nhảy vñ dãy rồi!» Vị pháp sư vừa chỉ vào quả dura vñ xác đã nhảy lại câu ấy. Như bị

## NHỮNG CHUYỆN LẠ RÀI RẮC...

# CÁI SO THÈM MÙI CHÀ LỢN

thôi miên, mọi người đều châm chú nhìn quả dura. Họ thấy lờ mờ một cái bóng phảng phất như hơi sương đang tiến lại quả dura. Vị pháp sư lúc ấy mới giờ hết phép thần thông của mình, đọc những câu kinh, những câu thần chú càng mau bằng một giọng quả quyết rất đều địp như lời cuộn hót buộc mọi người phải theo ý định của mình. Những câu kinh, những

yên lặng tiến từ từ lại gần xác chết cầm lấy nửa quả dura và đưa lên môi uống hết nước. Lần ấy là lần đầu và cũng là lần cuối cùng họ được thấy hồn người thân yêu. Họ nhìn hồn kia lớn vñ chưa muôn bõi nhưng dù sao hồn cũng không thè nome ở mãi nhân gian. Họ dành lòng vñnh biệt và chúc cho hồn siêu thoát. Hồn biến đi nhưng vẫn ở quanh xác chết. Lúc này mắt người trần không trông rõ gì hết. Hồn sợ chưa dám lên đường sang bên kia thế giới đối với hồn là nơi xa lạ đầy ma quỷ. Hồn thấy lõi tiên đều có mặt ở trong nhà để nhận lõi vật của con cháu và phủ bộ chờ họ. Hồn bõi ngõ không biết đi đâu và theo xác mình xác chết.

Trong mà lõi om, bồn thây lạnh lẽo và hãi hùng cõi giá sục thoát ra. Ngày thứ năm, một sức hayen bí mãnh liệt day hồn ra khỏi xác. Trong bóng ngày tan, hồn không biết len ai da, bèn lón vñ lung gio chiếu trên bờ bđ. Đến đêm hồn voi đến *«Mé»*. Lão trao công dã đợi hồn trên một chiếc thuyền độc mộc. Thuyền đì trong đêm tối đưa hồn đến cửa thành ham phủ. Hồn bị một quỷ sứ cõi vận bồi đủ điều. Nếu ở trán gian hồn là đèn bá, quỷ sứ khám xem những



Bởi hoa-lai lần thời của một dân đảo Owa Raha

cauen bắn chú, tia mắt sáng lõe và long xòng xoc cõi vị pháp sư đã thòi miên vñ tọa và mỗi phút mọi người càng thấy cái bóng lờ mờ kia càng rõ rệt thành hình. Cái bóng

hình tròn trên người có vñ dung theo lễ nghi, những thành mõi, những vành tai có xâu thủng dung như cõi tue của lõi tiên không. Những vị thái lõi và những vị pháp sư đều có ở trên trán những dấu hiệu riêng chỉ rõ chức nghiệp mình. Những linh hồn xét ra không theo dung lễ nghi, phong tục đặc bi quỹ sự đầy xuồng địa ngục. Linh hồn nào đã bị dày ái xuồng đây thì thật là tuyệt vọng. Xuống đất dày mới thật là... chết, không còn mong bao giờ chờ lại thăm con cháu trên trán nữa. Nếu xét ra đã theo dung lễ ngũ phong tục linh hồn được lên đường ra cõi *«tè* chén đường. Ông đây là một xú vñng mà linh hồn sẽ được hưởng ủi sung sướng bất diệt của các vị thần tiên. Cùng với nửng linh hồn khác sống nõi dời vñ lũ lợn, ca hát suốt đêm ngày, họ rồng khoai sò và cá bơn, cõi tui, lõi ống khò ôi, cùi cùi lúc khuc keo đèn cho họ bắt không mải công um kiêm khò nõi cùi trùi ở trên trán. Đầu óc dày rã phi nhiêu nên cây cõi rát tối tươi, cứ gieo hặt

## ... TRÊN CÁC ĐẢO Ở THÁI-BÌNH-DƯƠNG

giống rồi không cần cây cấy, vụn bán gí cà, cây cối cù mọc lên chóng nhớt như thòi.

Không có một đám ngoại tinh, không có một vụ ly hôn, ở đây ái tình mới gọi là bất-diệt. Thỉnh thoảng linh hồn có thể về chơi nhau-thè để hưởng ủi vật của con cháu và phu hộ cho họ.

Dù được lên thiên-đường bay xuồng địa-ngục, linh hồn không bùi lảng ba lảng sau con cái dận bõi mộ lén. Họ nỗi nhạnh bùi xương đem rẽa ráy lau chùi thật sạch, bọc vào mõi vuông khăn rồi

Hai pháp-sư ở đảo Owa Raha



bày lên bàn thờ. Con cái người chết giết một con lợn bày cùng với bọc xương trên bàn thờ chính diện. Vị pháp-sư cắt một miếng thịt lõi giã gát lợn đem nướng để cho mùi thơm của thịt nướng bay khắp gian /đền, duong vào những cá thần, trong bụng những sõ người chết. Như thế các sõ sõ «người» thấy mùi thơm của chà lợn nướng và biết rằng con cháu họ bao giờ cũng nghĩ đến lõi tiên.

Vị pháp-sư sau đó dẹp kính vừa nhấm nháp miếng thịt nướng rồi ra hiệu cho con cháu người chết ngã lợn ra chè chén phè phòi.

Nếu con cháu người chết già eó, họ thuê những «nghe» sõi trong đảo để gõ và khám những cá thần bằng bùi chai, để dè cung vào đèn. Cá ống sẽ treo mãi trong đèn, trong đè xuồng sõi lõi tiên họ.

Nếu vi nghẽo không đủ tiền thuê «nghe» để cù dụng xương, con người chết dàn dựng sõi ông cha vào một cái giò tre.

Khi nào được mù, 10 thường mở hội, họ leo rừng hái hoa, ra vườn ngắt quát đem dè vào mềm những cá thần.

Nên một tai nạn gí xảy ra cho dân trên đảo, họ di kiểm nhũng vñ chai óc: quí và hiến vñ xâu thành nhũng dây dai đem quấn quanh nhũng cá dùng xương. Họ tin là nhứng lõi vật ái thành kính đem dang nhứng nǎm xương tàn trong nhũng cá thần, sẽ đem lại cho họ nhiều sự may mắn: mùa màng sẽ được, mưa thuận gió hòa, và đến cả sự hồn sinh cho nhũng cuộc tình duyên... chéch dở.

Họ tôn thờ lõi tiên như thế không phải là không có lý

dâu. Nhiều lặp họ nghiệm thấy những điều mà tôi tiên báo cho họ đều đúng cả, như chuyện nhỏ dưới đây:

Theo phỏng vé ở Owa Raha, những tháng năm đến cuối trường thành đều phải đón một kỳ lễ mà trong lễ đó, thế nào cũng phải có máu cá lầu. Nhưng biết làm thế nào? Đã mấy năm nay đồng, người ta không tìm kiếm đâu được một con cá thu để lấy máu, hành lễ; mà không có máu, lễ không cử được thì những thành-niên sẽ mãi mãi là những bạch-đinh không tên tuổi, không được nhận vào đảng phái, không được dùng lao và — sự này mới là cho các chàng trai trẻ ấy lo sợ — họ bị bắt hoặc phải «vậy» mãi mãi, không được một gióng cái nào với đến.

Sóng, gió nô lê. Sau hai ngày khô nhợt vật lộn với phong ba bão táp mà không thẩy một con cá thu nào, họ vẫn không nản chí, vẫn vững lòng tin tưởng. Sáng sớm hôm thứ ba, cá thu ở đầm hiện ra nhiều thế! Họ bắt chắt đầy thuyền chờ về đảo. Họ sung sướng vừa chèo thuyền vừa hát chúc mừng phen này được deo lao và được tự do... lấy vợ.

#### TỦ-LUYỆN

### *Người thù của mặt trời*

Tác phẩm đặc biệt của Lan Khai

Những bí mật của xứ Mông-cô  
xã kinh và huyền bí. Những  
khiếp khiếp của một đội quân

khát máu đã chinh phục già nua  
hành cầu. Một mối tình nồng

và eau thương. Tất cả đều

được diễn tả bởi ngòi bút

quyện rết của Lan-Khai, giá 0\$55

#### HƯƠNG SƠN

97, Phố Hàng Móng - Hanoi

Họ lo, lắng mời vị pháp sư già nhất đảo lập đền cùng với chiêu bùn một vị pháp sư có tiếng là linh thiêng lèn hỏi. Trong khi đang đọc kinh vị pháp sư ngã vật ra, quần quai, mặt tái mét, môi mím chặt, xương quai hàm banh ra. Rồi moi người nghe thấy một giọng nói phèn phao như gió thoảng: «Sớm mai, các người cứ nghe ta chèo thuyền ra khơi. Sáng sớm tinh sương ngày thứ ba, các người sẽ bắt được nhiều cá thus.

Bộ ấy là mùa bão hè. Mây xám phủ dày trời mặt bờ phẳng lặng như tờ bão trước một con bão lớn. Nhật định tin lời phản của vị pháp sư đã chết kia là đúng, họ nhất quyết chèo thuyền ra khơi.

Sóng, gió nô lê. Sau hai ngày khô nhợt vật lộn với phong ba bão táp mà không thẩy một con cá thu nào, họ vẫn không nản chí, vẫn vững lòng tin tưởng. Sáng sớm hôm thứ ba, cá thu ở đầm hiện ra nhiều thế! Họ bắt chắt đầy thuyền chờ về đảo. Họ sung sướng vừa chèo thuyền vừa hát chúc mừng phen này được deo lao và được tự do... lấy vợ.

#### TỦ-LUYỆN

### *Người thù của mặt trời*

Tác phẩm đặc biệt của Lan Khai

Những bí mật của xứ Mông-cô  
xã kinh và huyền bí. Những  
khiếp khiếp của một đội quân

khát máu đã chinh phục già nua  
hành cầu. Một mối tình nồng

và eau thương. Tất cả đều

được diễn tả bởi ngòi bút

quyện rết của Lan-Khai, giá 0\$55

#### HƯƠNG SƠN

97, Phố Hàng Móng - Hanoi



### Mùa đông đã tới

Không gì hợp thời bằng đội mũ IMPÉRIAL

Cần nhiều đại-lý các tỉnh, xin viết thư kèm tem về lấy Catalogue illustré tại :

#### TAMDA et Cie

72, rue Wiélique Hanoi — Tel. 18-78  
đại-lý độc quyền mă :

#### Trung-Bac chu-nhât

(édition hebdomadaire du T.B.T.V.)

#### TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Tonkin Annam et Laos.....	\$8.00 3\$25
Cochinchine, France et Colonies françaises.....	7.00 3.75
Etranger.....	12.00 7.00
Administration et Ser- vices publics.....	12.00 6.00

Les abonnements partent du 1er  
du 16 de chaque mois et sont  
toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom  
de «TRUNG-BAC TAN-VINH» et adressés  
au 46 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

#### Phòng tích con chim

Khi đây hơi, khi tóc ngang, chân com  
nhông biết đói, ăn chậm chạp, bụng vỗ  
bình bình. Khi ăn uống rồi thì hay  
(tôi hơi hay chửi). Thường Khi tức  
lưng khó chịu, khi đau lưng, đau ran  
tại. Người thường ngao ngán và  
mệt mỏi, buồn bã chán tay, bị lúu náu  
đáy vùng, da bụng đắng. Cần nhiều  
nóng không khí chít chỉ hồn thiểu  
để chịu hoặc khởi ngay.

Làm một bún uống 0p.25

Làm bún bắp uống 0p.45

#### VŨ-DỊNH-TÂN

Ấn tú kín tên năm 1936  
173 bis Lacoste u. Haiphong

Bạn-lý phát hành toàn tỉnh Hanoi, An-  
nam 19 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi. Đại-lý  
phát hành khắp Đông-duong, 100 phô  
tional Haiphong, Cố Hinh 100 đại-lý  
quảng cáo toàn Trung, Nam-Hàn-ky, Cao-  
muon và Lào và trên hải biển trai

#### CUỘC CHIẾN TRANH Ở THÁI-BÌNH-DƯƠNG

# NẾU ÚC-ĐẠI-LỢI BỊ CÔNG KÍCH

Cứ xem tình thế chiến tranh hiện nay và nếu quân Nước cũ cung ngay càng tiêu dần về phía Nam thì chắc một ngày, kia Úc-dai-loi, hòn đảo lớn nhất của Úc-châu, sẽ bắt buộc phải tự mình bảo vệ lấy vận mệnh mình ngay trong các thị trấn đó để có tới 3.500.000 nghĩa là hằng năm số dân cả Úc-dai-loi. Các thị trấn đó là Sydney (New South Wales du Sud) với 1.235.000 dân, Melbourne (Victoria) với 1.000.000 dân, Brisbane (Queensland) với 320.000 dân, Adelaid (Nam-Úc) với 255.000 dân, Perth (Tây Úc) với 210.000 dân, Hobart ở đảo Tasmania với 60.000 dân và Port Darwin ở phía Bắc là một nơi cần cù bài quan trọng nhất của hải quân Anh, Mỹ.

Úc-dai-loi có tất cả 45.000 cây số đường xe lửa nhưng phần nhiều đều ở đắt bờ bắc phia Đông một số xuất sản hàng năm đạt giá 450 triệu bảng Anh nghĩa là 80 ngàn triệu phat láng (8.000 triệu đồng bạc Đông-duong) số nhập cảng độ 16 ngàn triệu phat láng và xuất cảng độ 20 ngàn triệu phat láng; 97 phần trăm dân trong xứ đều là giống người Anh và 84 phần trăm dân sinh ngay trong xứ.

Vì Úc-dai-loi ở Nam bán cầu nên mọi việc xảy ra ở đây đều khác hàn ở Bắc bán cầu chỗ chúng ta. Ở Úc-dai-loi hàng năm không trông thấy mặt giờ độ 2.400 giờ nghĩa là gần bảy giờ một ngày các mùa cũng trái ngược hẳn là ta, mùa hè vào khoảng Décembre mới bắt đầu và mùa ré, mịt Jaia đến cuối tháng Aout. Đáng cũng là xứ ma cách các nơi do hòn đảo ánh sáng và xá xí độ 200 cây số người ta đã gặp những người hắc xú hắc như trắn trổng không có nhà ở và nhà như nhau người sống sót ở hòn kỳ thường cõi on lại.

Nói qua lịch sử của Úc-dai-loi Úc-dai-loi do người Hà-Đao-nhĩ tìm thấy hồi thập kỷ 16 và người Hà-Đao-nhĩ chiếm hồi 1606 và sau đó lại có tên gọi là Tân Hè-lan. Nhưng là đầu từ cuối thế kỷ 1770 thì người Anh mới đến thực dân hàng

cách lập những khu dãy những tú phạm bị khép lại nằm ở phía Nam miền Nouvelle Galles du Sud.

Mãi đến thập kỷ thứ 20 vào năm 1851 từ khi bắt đầu tìm được các mỏ vàng lẩn vào trong đá tại Úc-dai-loi mới bắt đầu mỏ mang. Sau đó vì việc nuôi cừu mỏ mang trên các cao nguyên rộng lớn nên Úc-dai-loi càng giàu thêm nữa.

Nói đúng ra thì phần nhiều dân da trắng ở Úc-dai-loi ngày nay đều là giòng giỗi các tú phạm bị đày đến đảo lớn đó từ xưa, rất ít người ở ngoài đảo lập nghiệp.

Đó là một xứ khai hoang đồi chua và vất phèn thôm, đời sống đê đảng abung dân Úc-dai-loi hình như chỉ muốn giữ cả cái hạnh phúc đó cho mình và chỉ giữ cho số dân ít để tránh nạo nần mẫn nhau ở các xã khác ở Bắc bán cầu. Vì thế mà người ta đã thi hành những đạo luật hạn chế việc di dân và người ta lại cố gắng che phong trào họa chử sinh dục lan rộng ra trên một xứ mà dân số đã rất thừa thết (so với cả diện tích thi trung bình mỗi cây sẽ chứa được một người). Ở Úc có thể, vẫn kinh tế tăng nhanh chóng hơn số dân trong xứ, vì các trường hợp đó luồng hàng giả cho mỗi người khá cao, bởi vậy đời sống ở đó được dồi dào, thừa thãi.

### Tình hình Úc-dai-loi gần đây

Từ khi xảy ra chiến tranh ở Áo-châu đến nay, Úc-dai-loi phải lòng tham gia cuộc phòng thủ trong xứ. Từ 1939 đến 1941 Úc đã tăng số chi tiêu về binh hạm từ 75 triệu lên tới 215 triệu bảng Anh và hiện ở Úc đã lập những nhà máy chế tạo lấy các thứ khí - giáp, chiến cụ... như đại bác, chiếu xạ phi cơ và các thứ đặc dụng. Úc-dai-loi và Tân-tây-lan (ở phía Đông Nam Úc cách độ 1.200 cây số cũng là thuộc địa tư trị Anh) đã cùng nhau hợp tác chặt chẽ để tổ chức cuộc phòng thủ một cách chu đáo, và tăng thêm số xuất sản về kỹ nghệ chiến tranh. Hiện nay Úc-dai-loi và Tân-tây-lan đã trở nên xương binh khí và kho lương thực của tất cả miền rất rộng gồm các đảo thuộc Anh trên đường từ Tân-gia-ba — Tidji — Tân-tây-lan và Úc-dai-loi.

Một hội nghị phòng thủ họp ở Wellington đã giải quyết các vấn đề quan hệ đến cuộc phòng thủ hai xứ và đã lập ra một hội đồng phòng thủ Thái-binh-dweng để đảm bảo an ninh và hợp tác trong lúc hòa-binh và làm cao quan. Kiểm soát và chỉ huy trong thời kỳ chiến tranh.

Port Darwin là một hải cảng thiên nhiên rất tốt của hải quân Anh ở phía Bắc Úc-dai-loi.

Tại hải cảng đó đã sửa sang nhiều và xây rộng các bến tàu, các kho ngầm dưới đất. Vì mua phèng bị các cuộc đánh phá bằng pháo ném ở dưới đất cách mặt đất mực nước dãy lên một thành-pố ngầm. Tất cả các cơ-quan và bộ phận trong nơi căn cứ cũ đều thông với nhau bằng những đường hầm và các trường bay cũng xây ngầm dưới đất để trong lõi cấp bách phi-cô có thể từ dưới đất bay lên đối địch với phi-quân bên địch ngay.

Vì người Anh hiểu rõ là tình thế Huong-cảng ở gần ngay trước Nhật rải bị thất thủ, tự đã thấy, nên phải nghĩ đến việc mỏ mang qua cảng Darwin ở ận Úc-dai-loi, Port Darwin cách Tân-gia-ba độ hơn 3.000 dặm, cách Pearl Harbour 8.700 dặm và San Diego 12.800 dặm.

Hiện nay Huong-cảng, Manile đã thất thủ, đảo Guam, đảo Wake đã về tay hải-quân Nhật và Tân-gia-ba bị vây hãm và trên bộ và dưới thủy tên Sourabaya ở Án-dê-Hà-lan và Darwin cũng Melbourne ở Úc-dai-loi là những nơi có cát tốt nhất của hải-quân đồng minh, nếu muốn tấn công thì hải-quân đồng minh sẽ phải dựa vào các nơi đó.

### Úc-dai-loi có đủ lực lượng để tự vệ chống?

Úc-dai-loi là một xứ sản vật rất dồi dào, diện tích lại rộng tới bao mươi xứ Đông-duong ta và còn nhiều chỗ chưa khai khẩn. Nếu xứ đó bị xâm lược thì chí có thể có đà bảy triệu người nghĩa là một quân đội độ hơn 200.000 quân lính để đối địch với kẻ thù, lại không hi vọng được cao nước ngoài giúp đỡ vì cả Anh và Hoa-kỳ đều ở rất xa. Một nửa số dân đó tự hợp eis với các thành phố lớn ở ngoài hòn và cách rất xa nhau nên rất dễ bị đánh phá. Ngoài các thành phố và hải-cảng lớn thì đặc biệt bờ biển dài 10.000 cây số đều không có dân cư và trái lại có rất nhiều chỗ có thể đồ sát liệt.

Trong nội địa Úc-dai-loi cũng như đọc bờ biển, số dân cư trên mươi cây số vuông mới được năm người.

Các nhà cầm quyền Úc-dai-loi hiện nay đang đứng trong một tình thế ewe kỳ khốn.

HỒNG-LAM

### DANH NHÂN NƯỚC NHÀ

Đối với ông Ngô-thời-Nhiệm một nhân vật kiệt xuất & đời cao Lé, các sĩ phu ta phần nhiều người hiểu rõ thân thế ông, vì đời ông chỉ mới cách đây độ hơn trăm năm. Bởi lẽ đó, si mê đối với ông có nhiều điều chí nghi, nhất là đối với đời tư của ông, có nhiều điều quá đáng. Theo ý tôi thì dù sao, ông Ngô-thời-Nhiệm cũng là người hiếu có trong lịch sử nước nhà.

Quá ông ở làng Tả-thanh-oi, phủ Thanh-oi tỉnh Hà-dong bấy giờ. Ông là con giài cả cụ Ngô-thời-Sĩ hiện Ngô-Phong, một nhà sá-bọc vất có giá trị.

Ông từ chối rất hênh minh, từ bù dô o những cái khêu và cùi chí khát người. Tục truyền khi ông chàng 5, 6 tuổi, cụ Ngô-Phong làm lố mện dana tíc là đái tên cho ông. Cụ maúi gọi khêu và thử chí coa xem thế nào, cụ bén hỏi:

— Con truỗn dùng chử gì đặt tên?

— Thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho con được nói thật, con maúi được theo chữ tên húy của thầy mà thêm vào một nét phẩy tức là chử Nhiệm ff.

Mim ewoi, cụ Ngô-Phong lại hỏi:

— Càng được, nhưng theo lẽ «cố danh tu-nghia» nghĩa là nhìn cái tên của mình phải nghĩa đốm cái nghĩa của chử tên ấy, chử «Nhiệm» có nghĩa là gánh vác, vậy sau này con gánh vác được những việc gì?

# Chỉ dùng một ngòi bút mà ngăn được mấy chục vạn quân

là chủ ông, vào trình cu Ngô-Phong Ông bị trích phạt

Người ta nói lúc ông còn bé thường có nhữ g sự nghịch ngợm ngang ngược như thế. Ông đã thông minh lại sinh vào một nhà có một nền giáo-học uyên nguyễn, nên học-cyre rất uyên bác, vẫn tài rất hoạt bát. Khoa thi năm 1-vị đời vua Hiền-Tôn nhà Lê ông thi đậu Tiến-sĩ. Chúa Trịnh-Sám cử làm quan tuy-giảng đế dạy thê-& là Trịnh-Tông-téc-Khai. Được 1-lâu, vị Trịnh-Sám quâ yêm Ông-Tuyên-phi, ghét Trịnh-Khai, pheng cho con biếu tì là (Hy-Doanh 壴尹) nbla là mông được như ông Y-Doanh, một viphanh đã giúp vua Thanh nhà Thowong trả được vua Kiệt là bạo quan nhà Hò, lập nên công nghiệp phai thường.

Tục lại truyền năm lên 7 tuổi, một hôm ra chùa chơi, ông nghịch hinh lén lên Tam-bà-xich được trong phật Thinh-Ca đem ra bờ sông, chặt cây chay-ei làm cái bè con đặt trong năm ngửa giữa bè, rồi thả trôi theo dòng nước. Trên đầu bè, ông có cầm mành che trong có đê đội câu đổi két tội:

Nếu không dám duc ba giò, con ai dê thang tu mồng tám?

Sao lại thanham lâm lâm mây, cùi ai mài mốt den mươi?

Chùa mât phật, cả làng chia nhau đi tìm, mài sau có hai người lái thuyền bắt được đến tận nơi già. Nhìn tè dạng, nhiều người nhận được

người bị cách, còn mấy người phải sống thuộc đội lính và bị tử hình. Về việc này, sĩ luận hồi bấy giờ đều tham trách và buộc tội ông Nghiêm là cáo giác việc ấy để lấy công.

Sinh ở đời sau, bình phẩm người đời trước, khó cho công bằng được. Vụ đối với ông Nghiêm, ta hãy theo phong cách hành vi mà xét xem ông là một người thế nào. Cụ Phuoc-danh phao ông Nghiêm là « công danh chí sĩ » thực là xác luận. Cứ như hành vi và tố chí của ông thì ông là người muốn có công danh sự nghiệp rõ rệt, không chịu theo thói thường cung dời chán nỗi.

Ông đã hoài bão cái chí ấy, nếu có thời cơ để phát triển, tất chẳng chịu đeo lõi nõe. Thị một cơ hội ráo rái đã đến với ông. Năm Bình-ngo (1786) vì cái thế anh hùng dại dột Tây-Sơn Nguyễn - Huệ theo lời Nguyễn-hữu Chỉnh đem quân từ Nam-ba ra Bắc-hà, diệt Tri-phò Lê, tên là nghe biết tài học, đại-dé-lên thu dụng ông, mọi lòng tin yêu, cho làm muu thân ở trong quân trường, chuyên co việc tú-ban.

Dẹp yên được thời cục Bắc-hà lúc ấy, dù trong óc véc vố bi, nhưng còn có hai sự rủ-kéo khẩn, bên ngoài đón với nước Tàu là một láng đồng mảnh lớn, giờ sao cho họ khỏi kiêng có sinh sự quấy rối, bên trong đối với sĩ dân giặc sao cho dân đây đều thiếp phục, khôi muộn điều khởi nghĩa phá hoại cuộc tri an. Hai sự khéo khẩn ấy không thể toàn cậy ở vò bị đụng, bắt buộc, bắt buộc ván xú. Nhận ra hai việc quan trọng ấy rồi, nhưng ai sẽ là người đảm nhận được. Đã đt Ng-Huệ lén giao phó nlay

viec ấy cho ông Ngô-thời-Nghiêm.

Muốn了解更多关于quân đội và quan điểm của ông, ta phải xem xét các tài liệu đã biên soạn và trong dụng ấy, ông Nguyễn-Huệ khi kéo quân về Nam, giao cho đại tướng Ngô-vân-Sở thống suất đại quân giữ thành Thăng-long, không quên đặt lại mấy điều rất cần:

- Ngô-thời-Nghiêm không phải như các người chỉ là những thằng ba của ta. Người ấy dù chịu làm tội, nhưng ta vẫn coi như phu quân và như thầy dạy. Vậy bắt cứ việc gì, nhà người đều phải cung Nghiêm bần hàn hảm nén, hăng hè nho rõi bầy lâm. Ta đã xét rõ trong ban tiên là Bắc-hà này, duy có Nghiêm là có tài, am hiểu việc đời, hồn chính là một cánh tay phải để giúp ta làm nên nghiệp lớn.

Sau đó vua Chiêu-Thống

## SÁCH MỚI THÁNG NÀY: Pho tuong tân

Truyện Trinh thám của Tinh-anh  
Một quyền trọn bộ - Đức quyền này  
đều có tên là Sáu-mạnh-thị? Ma Sáu-Mạnh  
thất sao lại bị sáu-Mạnh giài trả, tổng  
tù, lấy đỗ đồ đòng. Các bao số thấy  
một vụ án mang rất ly kỳ và ghê gớm.  
giai 688.

## VÂN - QUANG BÔNG

của Thành - Định

Một quyền trọn bộ. Umát rã từ khi  
Nhà Minh biến loạn, Họ Mân cầm  
quyền và vị thủy là của các tay  
kiếm khách trong các tên vua Khang  
hi-đế, Ông-hinh-Đế, Kiến-long Đế và  
nhà tri-đế v.v... Đó có là tên sao  
vì sao có nhũng bọn Giang-Nam bắt  
hiệp, Bát-quái hiệp, Thiên-địa hội, Đa  
quang kiếm sĩ v.v. v.v. 0500

NHÀ XUẤT BẢN:

Báo Ngoc-Van Doan  
67 Neyret, Ha-oi - Tel. 786

nha Lê nghe lời Nguyễn-hữu Chỉnh, chống lại quân Tây-Sơn, bị thua rồi cầu nhà Thành dem quân sang giúp. Khi Tôn-sĩ-Nghiêm thóng svát 40 vạn quân ấm ấm như gió bão, kéo sang nước ta. Đại-tướng Tây-Sơn Ngô-vân-Sở cùng các tướng đánh đem quân chống đánh, ông Nghiêm bày lô cát lè lợi tai, rồi bắn hấy ném tên tránh, giữ toàn quân đội, kéo lui về vào vùng núi Tam-diệp, chờ ông Nguyễn-Huệ ở Nam ra, lúi ấy sẽ họp binh cùng tiến đánh. Theo ý ông, kẻ đó là nuôi thêm cái kíp kiêu, ngạo của quân Thành, và gác thêm cái lồng hổ hãi của quân minh, thế nho cũng thắng.

Đây có sao hùng mồi là  
biết anh hùng, ông Nguyễn-Huệ khi ra tới núi Tam-diệp, hối rõ việc ấy, cho là trung ý  
minh, lô lót khen ngợi, rồi ô  
chúc thêm quân đội, lên ngôi  
Hoàng đế, thân suất đại quân  
tiến ra Bắc-hà.

Quá nhiên như lời ông  
Nghiêm đã nói trước, Tôn-sĩ-Nghiêm khi kéo quân từ biển  
giới đến thẳng Thăng-long,  
thấy quan Tây-Sơn không  
dám đánh chông đánh, với  
vảng bờ lui, cho là chẳng có  
thực lực gì, không dám đe ý  
đe. Vì vậy chẳng lo sợ phòng  
bị, vua iỏi nhà Lê nhiều lần  
kết kholm xin dem quân  
duổi đánh quân Tây-Sơn để  
chẹn đường trước, lòn đòn  
cự uyết và cang tò ý khinh  
thường. Đứng một cái, đại  
binh Tay-Sơn kéo ra như  
rao dâng gió cuộn, rồi khi  
đã kéo đến sông Thanh-quyết,  
quân Thành mới biết, hốt  
hoảng chạy về Thăng-long  
tập bão, thi đâm muộn rồi.

Bấy giờ Tôn-sĩ-Nghiêm mới  
với vang chia quân đi chống  
giữ, nhưng không sao ngăn

cản được thanh thế rực mạnh  
của quân Tây-Sơn. Tính ra  
ngày 30 tháng chạp năm Mậu  
thân (1788) vua Quang-Trung  
đem đại-quân ở Nghệ-An ra,  
nửa đêm ngày mùng ba tết  
năm Kỷ dậu đã kéo đến H  
ai-hội, rồi tiếp luân mấy trận  
đại chiến và một trận huyết  
chiên rực kịch liệt gém ghê,  
hang mây vạn quân Thành bị  
chém giết, máu chảy thành  
sông, thây chất thành núi ở  
Nhân-mục, Khương-thượng  
và Vinh-kieu, trưa ngày mồng  
năm vua Quang-Trung đã  
kéo quay vào thành Thăng-long.  
Tôn-sĩ-Nghiêm thèm thế  
nguy đã trốn đi từ trước. Một  
cuộc chiến thắng rực rỡ vang.

Trong bữa đại tiệc ăn  
mừng cuộc chiến thắng và là  
tiệc cho quan quân được  
thưởng xuân năm mới, vua  
Quang-Trung trước hết dem  
hàu lê đát lót Phúc-khang-  
An và viên thừa-tướng nhà  
Thành là Hòe-Thân đe lấy  
lòng trước, nhò họ kiêm cờ  
tัว với vua Càn-long nên rút  
quân về, một mặt làm bài  
biểu trấn tĩnh, nhò họ Phúc,

Hòa đê giúp. Trong bài biểu  
- Ta lân này nhờ có toàn  
thề tướng sĩ đều hợp lực  
đồng tâm, nên nám chắc  
được phần thắng, danh duối  
40 vạn quân Thành, trong có  
sau ngay. Nhưng nó là nước  
lớn, thế lực gấp mười ta, sau  
trận thua đau này, vì thế  
diện thế nào, no chẳng lại  
kéo sang đánh béo thù. Nan  
binh lừa kéo dài, sẽ làm cho  
dân nước phải lâm than,  
long ta không nỡ. Vậy ta may  
ta phải chú ý đến việc giao-  
thiệp với nó, mà muôn giao-  
thiệp cần phải có người giỏi  
về từ lệnh đê đối đáp với nó

mời mong giải được mỗi thù,  
Như ta đã biết, việc này phi  
Ngô-thời-Nghiêm không còn  
ai làm được. Ta nói quyết  
với các ngươi, chỉ trong 10  
năm, hễ ta đã làm được  
nước giàu quân mạnh rồi,  
thì ta chẳng sợ gì nó.

Quá như diệu vua Quang-Trung đã lè trước, sau một  
trận đại bại, vua Thành xiết  
bao căm giận và bồ thận, liền  
vùi Phúc-khang-An theo Tôn  
sĩ-Nghiêm dem quân 9 tỉnh sang  
đánh béo thù. Nhưng Phúc-khang-An vốn là kẻ tham  
lạm hèn nhát, lại sợ cái oai  
võ của vua Quang-Trung, rên  
tiến quân từ từ để xem  
tinh thế. Biết rõ sự tình của  
quân địch như thế rồi, ông  
Nghiêm một mặt xin vua  
Quang-Trung trước hết dem  
hàu lê đát lót Phúc-khang-  
An và viên thừa-tướng nhà

Thành là Hòe-Thân đe lấy  
lòng trước, nhò họ kiêm cờ  
tัว với vua Càn-long nên rút  
quân về, một mặt làm bài  
biểu trấn tĩnh, nhò họ Phúc,  
Hòa đê giúp. Trong bài biểu

ĐÓ CHO ĐƯỢC

# FOOR

MỤC BÙT MÁY TỐT NHẤT  
Tổng phân hành: TANIA & C.  
72, Rue Witelé Hanoi - Tel. 16-78  
Đại lý: Chí-Lợi 97 Hàng - Bố  
về từ lệnh đê đối đáp với nó

— MAI-LINH HAIPHONG —

PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

## Y-SÝ NGUYỄN-HIỀN - MÁO

Nguyễn y-sý nhà thương đau mắt Phnom-Penh

Nguyễn y-sý nhà thương đau mắt Hanoi

Nguyễn phu-giao về khoe đau mắt tại trường Y-khoa

Đại học Đông-Strong. Ngày nay cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGÓ TRAM

167, Bd. Henri d'Orléans Hanoi - Giây nay: 77

lời lẽ rất khôn khéo, vừa như  
xin lỗi, lại vừa như đe dọa,  
đã gữ được quốc thể, lại giữ  
được thề diện cho nước Tàu.  
Vua Càn-Long được hả lòng  
và cũng không muốn sờ nát  
lâm gi nữ, liền hạ chiếu bãi  
binh và phong cho vua Quang-Trung  
được làm quốc vương  
An-nam. Sự sang giao lán đầu  
được thành công, vua Quang-Trung  
rất ngợi khen ông Nghiêm.

— Một ngòi bút của Ngô  
thời Nghiêm, có sức mạnh  
nặng được mấy chục vạn  
quân.

Từ đó trở đi, việc giao thiệp  
của nước ta với nước Tàu,  
ngay càng thâu mật, muốn  
đòi xem ý từ vua Tàu, luôn  
luôn vua Quang-Trung lại  
kiêm cờ sai ông Nghiêm thảo  
biểu văn đưa sang, yêu cầu  
hết việc nô đón việc kia, đều  
được vua Thành y-theo như  
ý muốn. Ngày nay ta giờ tập  
« Bang giao lục » là tập chép  
lại những bài biếu ấy và các  
văn thư giao thiệp với các  
nuan vật trọng yếu triều đình  
Thành, lúc bấy giờ, đều do  
một tay ông Nghiêm thảo ra  
cả, dù thay khos từ lệnh  
trong việc: ngoại giao của ông  
không khéo là đường nào.  
Chinh Thang hông Nghiệp  
một vị biến thần nhà Thành  
hồi ấy cũng rất phục tài ông  
bằng một câu khéo ngoi:

« Một thà-thân (người coi  
về việc thư từ ngoại giao)  
như Ngô thời-Niêm của vua  
Au-nam, cũng là một nhân  
vật ít có. »

Ông Nghiêm có đại tài về  
ngô giao như thế, lại được  
một người biết dùng như vua  
Quang-Trung

Tiếc thay có hội quá ngắn  
ngủi, tri vùi mới được 5 năm

vua Quang-Trung đã vội  
thắng hù. Kế đó thiêu quàn  
Quang-Toản dù lèn thay,  
nhưng mèn vạn Tây-Sơn từ  
đó dần dần suy bại, rờ bị dò  
hầu. Sự nghiệp công danh  
của ông Nhiệm cũng theo đó  
mà tiêu tán như một trường  
xuân mộng, người sau luống  
những ngậm ngùi thay!

Một ngùn hòn sữa, sau  
khi nhà Tây-Sơn mất, ông  
Nhiệm bỏ về ở quê nhà,  
dẫu lòng bạn với cõi cây, cho  
qua cái dead sống tản và vị.  
Nào ngờ tới khi kết cục, ông  
còn chịu thêm một nỗi tệ  
tai chua cay. Đặng-trâm-  
Thường vốn có hiềm với ông  
từ thuở hàn vi, sau theo giúp  
vua Giả-Lòng lập được chiến  
công. Khi thống nhất, Thường  
được làm binh bộ thường  
thư và giúp ông Tiền-quán  
Thành trấn giữ Bắc thành.  
Được dịp báo thù xưa,  
Thường tâu bày tội trạng ông  
Nhiệm bỏ vua Lê giúp Ngụy-  
triều, là kẻ bất trung, xin  
trọng triết làm gương cho  
kẻ khác. Nhưng triều đình  
chiếu lệ lòng khoan, chỉ phạt

tương đài làm dân mà thôi.  
Bỗn quyết tâm hại ông Nhiệm,  
Đặng-trâm-Thường nhận được  
dự việc xét xử tội trạng, liền  
ra cho ông câu đối:  
Ai công hàn, ai khanh tướng,  
của trân ai, ai đê biết ai?

Ông khâm, ông Nhiệm đối  
lùn:

*Thế chiến quốc, thế xuân thu,  
gặp thời thế, thế thời phải thế.*

Câu đối ấy như báu lại lời  
buồm tội của Thường, làm cho  
Thường càng căm giận, quyết  
thì nõi cũng giết được Nhiệm  
mới hả lòng. Rồi viện lẽ ông  
Nhiệm đọc sách thành hiền,  
theo đạo hiếu trung, lại là  
người có khoa giáp mà làm  
tội hai lòng, thực là có tội với  
danh giáo, xin dem ra trước  
Văn miếu đánh đòn để làm  
gương cho sĩ-phu. Được như  
lời, Thường lại dồn ngầm lên  
linh khí dùng trưng đánh  
ông Nhiệm nên ra sức đánh  
rõ đau. Vì vậy sau khi bị mấy  
chục trượng phu phàng, bị  
nhục và bị đau đớn ê chề,  
ông về nhà được ít lâu thì  
mất.

SỞ-BÁO



## MUA HOA CỦA NHÀ MAI - PHONG

trung bày tại Hội chợ  
tức là giới thiệu  
đem dâng của tuổi trẻ  
Số 7 Hàng Quạt — Hanoi

### LỊCH SÁCH GIA BÌNH

Rồi đợi chờ một năm nay đã được hầu  
hết các già dinh V-đi-Nam, các nam nữ  
thanh niên học đọc, các bác hoan nghênh  
bộ giáo dục, nhà học chính mua cỗ vỗ  
truyễn bài trong các học đường v.v...  
Tứ số 19, 20

### Quan nghè vinh quy giết hồ báo thù cha

số hoàn toàn đài mới do nhà văn  
Nguyễn-Vỹ và một số đồng các vị giao  
tau, giáo học trong nam. Bài 3 mầu.  
Tranh xác đẹp do họ si Côn-on trắc  
hàm. Ra mắt anh em. Mỗi tuần một số,  
ngày thứ bảy. Số 102, Cầu mìn phố  
huyện một cõi động v.v... rõ lưọng thắng  
Khắp hòn sách các nơi đều có bán.  
Nhưng sách còn rất ít.

### TRẠNG HỤT

(một quảng cáo số 17 quái lạ, thần bí  
và Lá-quý Bảo) Nguyễn-nam-Thắng  
(op50)

### VỊ NHUNG YÊU MƠ

truyện xã hội rất cảm động hồn hôi  
của nam nữ thanh niên ai cũng nắm có  
một quyền để giáo hóa Song Sơn 0540  
SẮC MẠNH (trinh ám) Thành Định  
0542 BẠCH Y TIỀU HIỆP (Thành Định)  
0542 PAT MA KIEM SU (lái hàng) 0540  
HOANG-SON ĐÀO (Lý Ngọc Hưng 0540  
VÂN QUANG BỐNG (Lý Văn-Định) 0540

hur và mandat đế M. Lê Ngọc Thiệu  
67, rue Neyret Hanoi — Tel. 786

**SAVON DENTIFRICE**

**KOL**

**GOÛT EXQUIS D'ANIS DE RUSSIE**

**BLANCHIT LES DENTS ET CONSERVE L'EMAIL**

**EN VENTE PARTOUT**

Dépôt pour le Tonkin :  
Établissements VÂN-HÓA 8 Cantonnais Hanoi  
Dépôt pour la Cochinchine :  
Établissements TONSONCO, 116 Espagne, Saigon

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CỐ HỌC ĐỂ LÀM ÔNG THÁNH

# Vuong-Duong-Minh<sup>(1)</sup>

XII

## Một người thờ luôn 4 nước, lạy cả 10 vua

QUÂN-CHI

den của một haj  
chú, khiến haj chịu  
khó mất công ra sức,  
hết ngày tháng nọ  
đến ngày tháng kia  
vẫn chưa xong.

Bây giờ, chúng ta  
mỗi rủ nhau vào  
trong vườn hoa hồng  
thú hoa có hương  
thơm sắc đẹp, nhưng  
mà co gai.

Hoặc thuật lư trưởng

chính là một thứ hoa hồng có gai đó.

Song, những người yêu hoa không ngại  
gai góc mà vun trồng thường thức hoa  
hồng, tưởng những người hiếu học cũng  
chẳng ngại tốn công suy nghĩ mà bỏ học  
thuật tu trưởng, không chịu nghiên cứu.

Những bài khảo về triết lý Vương-  
duong-Minh, chỉ cố viết ra để làm món  
quà tinh thần cho những người vẫn có ít  
nhiều hứng thú đối với cổ-học, mặc dầu  
cuộc đời đổi thay mới mẻ thế nào. Chắc  
hắn trong xã hội ta hiện thời số người hiếu  
học không phải là ít.

Muốn biết tu trưởng họ Vương có nguồn  
gốc và thiết thực cho sự học và sự sống ra  
thế nào, chúng ta nên xét qua lý học (理學)  
của nhà nho đời Tống. Vi hai đảng có đầu  
dây mồi nhợt dinh nhan rắt quan hệ; có  
thể nói là trọng-sinh trọng-khắc mà nâng  
triết-lý đạo nho lên một bậc khá cao.

.

Đạo nho ở nước Tàu, suốt từ đời Hán  
đến đời Đường, chỉ còn có cái tên trống-  
không, bao nhiêu nghĩa-lý tinh hoa hầu  
như mất sạch. Vì các nhà-học-giá-chí mài  
đầu vào lối học huấn hổ, cốt học thuộc  
lòng kinh sách và tranh đua giảng cứu với  
nhau nghĩa đen chung tùng cầu, dụng  
công một cách tì mỉ, vụn vặt. Người trên  
làm gương, kẻ dưới bắt chước, ai nấy cùng  
chăm chăm về cái học tăm chương trich-cù  
như thế, đến nỗi giá như mỗi câu mỗi chữ  
cũng có hình hài y phục, họ không ngần  
ngại lột trần nõi ra mà bươi móc xem chán  
lòng kẽ tóc thế nào. Có khi tìm tới nghĩa

Suốt mấy trăm năm, hầu hết nhà nho  
Trung-quốc ham chuộng lối học huấn hổ  
thế ấy, chỉ được một việc là biện hạch nghĩa  
sách trôi thi chí-li đáo đẽ; nhưng đến chỗ  
tinh hoa cốt tủy của sự học, là học để sửa  
minh, luyện tính, mà mang tri thức, làm  
việc thực hành, thi ai nấy coi thường xem  
khinh, không chịu giảng cứu.

Hai đời Hán Đường di qua rồi, đến Lục-  
triệu nỗi theo cũng vậy. Nhà nho lại còn  
thi nhau bần xát tan nhảm, mà cố gó gầm  
cho hợp với nghĩa-lý trong kinh sách thánh  
hiền. Rồi thi sách kia thuyết nọ, tạp nhập  
ra đời rất nhiều. Thành ra cái chân ý của  
đạo nho càng ngày càng thêm lu mờ sao lạc  
di mất, gần như không còn gì nữa.

Đến đời Tống, nẩy ra những nhà-học vẫn  
lối lạc, nhẫn thay lối học tăm chương trich  
cù là sai lầm, vô ích, nỗi nhau xướng lên  
cách học mồi mẻ, thiết thực. Bây giờ đọc  
sách thánh hiền, nhà nho mới biết chuyên  
tâm suy xét cho được thấu hiểu nghĩa-lý  
cao xa, không nề hà phân tách mỗi chữ  
mỗi câu như trước. Lại biết chủ trọng về  
mặt tu thân và thực hành hon; cốt học để  
rèn sửa tâm tính, mở rộng trí khôn, cầu  
sao cho nhân cách được trở nên trọn lành,  
tốt đẹp.

Ấy là lý học.

Lý học dấy lên bồng bột, tư tưởng triết  
lý nước Tàu đến đây có một cuộc biến đổi  
khác-xa; chân ý của đạo nho bị những  
đám mây cố chấp đã che khuất đi mấy đời,  
giờ lại lộ ra với hào quang mới.

Nhó-giáo như kê đang ngã quỵ mà đến  
đời Tống có sức vùng dậy, một dảng nhớ

có nhân tâm thế đạo ở đương thời đỡ nâng thúc giục; một đẳng khác — điều này có lẽ chướng tai các ngài, nhưng mà sự thật quả thế — nhờ ông Thích-ca bên Án-dô có giúp ta vào. Nếu ta Không có đặt ra thứ huy-chương hay bằng sắc gì để thường kề có công, thật nên gần vào ngực Phật-tổ một chiếc mè-day to bằng cái bát cũng đáng.

Ta chịu khó tìm cái nguyên do vì sao lý họa đời Tống dấy lên thi biết.

Nguyên do ấy, đại khái có ba lẽ cốt yếu.

Lẽ thứ nhất, ở trên vừa mới nói rồi, là nhô thế đạo nhân tâm đời già giờ thúc giục. Từ đời Ngụy Tấn — cuối thời kỳ Tam-quốc — về sau, xã hội nước Tàu chỉ vụ lợi lộc và sức mạnh, kẻ di học phần nhiều cầu lấy thi đỗ làm quan, có những hòng lộc, ngực xe, quyền hành, thần thế, ấy là móng tảng quý nhất đời người. Còn có cái đáng quý hơn, là nhân cách giáo dục, thì người ta bỏ bằng lâu ngày, không còn nghĩ đến Xuống tới Ngũ-dai trong nước chia năm xẻ bảy, rồi loạn đắp đổi lung tung mặc dầu việc học vẫn có, đào nho vẫn tồn, nhưng sĩ-phong học khi thi倜 tè dang thương, cơ hồ không ai còn đếm xỉa.

Trong đời bấy giờ, những việc khuất nhục câu danh, xem rẽ khỉ tiết, thường thấy xuất hiện như cờm bừa, ngay giữa đám sĩ phu học thức, dừng nói gì ai. Phùng-Đạo (馮道) ngồi ngô lý trên ghế chúc vị cao sang, trãi thờ 10 triều vua trong bốn đời Đường, Tần, Hán, Chu, kế tiếp thay đổi nhau làm chủ Trung-quốc. Nhưng mà Phùng-Đạo không lấy thế làm ngượng với tiết-tháo chút nào; trái lại, còn nghênh ngang vénh vảo, lấy thế làm vinh. Chứng cứ là va tự đặt cho mình cái danh hiệu « Trường lạc lão 老長樂 », khoe mình là

một ông cụ yên vui sung sướng lâu dài, dù cho thời thế đổi màu, non sông đổi chủ thế nào cũng mặc.

Ngoài ở đời ấy cũng không ché hai Phùng-Đạo tí nào, lại con ôm lòng khuynh-mô, hùa nhau ca tung ngực khen, tỏ rõ mỗi người đều có ý muốn chiêu dời cho được vững bền cao sang như Trường-lạc-lão. Xem thế thi biết cái sĩ-phong của Trung-quốc & hồi Ngũ-dai倜 tè đến đâu.

Hiến Tống nỗi lèn, dựng nền thống-nhất, mnôn cừu chửa thế-dạo nhân dân, trừ bỏ những cái phong-khí thấp kém tai hại như vừa mới nói, bèn tim cách khuyến khích người ta và những hành-vi anh-hùng, trung nghĩa và tôn sùng các bậc người có cù-chì cao tuồng, quân tử. Tức như Hán-Thông là tướng chi-huy đạo quân thị-vệ của vua nhà Hầu-Chu, lúc Triệu-khuông Dân phung mạng di đánh giặc, đến Trần-kiều, bị quân-sĩ kholoc họa hoàng-bào vào minh, tôn lên làm vua, tức là Tống Thái-tô, chính Hán-Thông đem binh kháng-cự cho tới bại trận mà chết. Thế mà Tống Thái-tô lấy lẽ chôn cất tử tế và lập đền thờ, cốt nêu một tấm gương anh-dũng cho người đời bấy giờ bắt chước, không vì lẽ kháng cự minh mà vui mải việc làm tiếc-tháo của Hán-Thông. Người ta khen Tống Thái-tô ở việc ấy cũng phải, vì nếu ai nhô nhen, thù vật, thi đã chọc tiết ba họ và đào mả ông cu ông ký của kí đối-dịch lên rồi.

Tóm lại, nhà tống ra sức tưởng lè đạo-dức để xây dựng một nền phong khí tốt cho người đời, thấy có kết quả. Từ đấy, học-phong sĩ-khi nước Tàu đổi mới. Lý-học bởi sức phản-dòng của thời-dai mà này bắt ra đó là một lẽ.

(Còn nữa)  
QUÁN-CHI

### I) NGƯỜI THIẾU NỮ KỲ ĐỊ

bộ trinh thám kinh dị bí mật nhất của Ngọc Cầm trên 100 trang, giá 0p50.

2) CỨU ĐẦU SƠN vở hiếp kim thuật tiêu thuyết của Hải Bằng hành động ngang tàng ghê gớm của môn đồ Thiếu lâm lỵ. Trên 100 trang 0\$50. Còn rất ít: SON ĐỒNG NỮ HƯƠNG-MÃ (võ hiếp) của Hải Bằng, giá 0\$60. Bé ra hơn 40 thứ sách đủ các loại. Hồi catalogue. Thu, mandat dè: A CHÂU XUẤT BẢN CỤC 17 ÉMILE NOLLY - HANOI

# Hú via !

không ai dám « t'êo » vбо. Vá thường khi vào nhai, đê xe ngoài cửa, Ái tháo hổ ghi-dong dem theo mình thi đem « thành ăn cắp » cũng không lấy nổi chiếc xe không tay lái. Những học trò các trường khác, muốn trả tài ở vòng đua, trông thấy cái xe đạp của Ái là dã « phu-lăn » rồi. Thỉnh thoảng dân « em út » định theo dõi « anh Hai », chúng tôi mượn xe Ái để tập lái, nhưng nó chặt-chuồng argybiên.» Lắm. Bởi « em út » chúng tôi chưa hót, tuy có một mìn Biểu là lắp thêm đị để đón một quãng Rồi vài hôm « liều mạng » nữa, Biểu đã đ. được khắc xa, Biểu đương tự xác với bạn hữu thì một buổi chiều thứ năm, anh đã phái một mè kinh hồn và cát hưng. Hôm ấy, rái đông đù anh em té tuột đế sấp ra. Cột-corda beng thi giữa trường Hàng Bún với Sinh-tử, Biểu muôn tỏ tài vở, chúng bạn ráng minh về món xe đạp, chí kém Ái thôi. Biểu lấy xe của Ái ra đi. Xe chạy bon bon trên đường, Biểu cũng tháo ghi-dong ra, rồi lại lắp vào đê lái, rồi lại tháo và anh giờ hai tay múa may trên khung-trang. Anh cười tilt mắt, và còn làm nhiều trò nữa... Xe đương chạy gần voi ngựa ba, bỗng, một cái ô tô và chạy đến, xe của Biểu cứ lùi lùi tiến ra giữa đường định nằm ngang mũi ô tô. Bạn chúng tôi rái len: rõ ràng trông thấy Biểu xông vào chỗ chết mà không kêu cứu được... Đến khi tôi mở cửa sổ ra thì thấy Biểu ngã lăn trên cỏ, mà xe vật vè một bên hè. Tôi ra trong lúc cấp bách ấy, hai bánh xe đạp cứ lăn từ từ đưa thân anh lại trước mũi ô tô, Biểu hoảng hốt cheo móng dài, nhò thê, cái yên xe lật vật xe ngã và bén lè đường.

Từ đó, cho ăn kẹo sию, Biểu cũng không dám sờ đến cái xe của Ái nữa.

BOAN-KHANH

DÃ XUẤT BẢN:

### Giặc Cờ đen

Sách dày 100 trang, khô 12x19, giá bán \$35  
bia hai màu

### Cô Tư Hồng

dày 240 trang, khô 12x19, giá 0\$89

HỘI TAI:

TRUNG - BẮC THỦ - XÃ

86, Boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Ai chưa có một người bạn gái  
Ai muốn có một người bạn gái  
lý-tưởng.

Ai muốn có người đẹp ở bên  
cạnh, đê luôn luôn an ủi,  
vượt ve mình trong cuộc đời  
và vâ. Đến nèn có enon :

# NGƯỜI BẠN GÁI

TRUYỀN DÀI / NA ÔNG THIẾU - SƠN  
Giấy hơp 200 trang - Giá 0\$80

Các bạn họ: sinh dã nhiệt  
liệt hoan nghênh ông Thy-  
Hac, tác giả Con sói trâu g, và  
Chiếc vòng hạch ngọc, đều  
nên có cuốn :

# Hoa nương

Sách Hoa Mai của TERRY HAC - giá 0\$10  
NHÀ XUẤT BẢN (ONG LỤC  
9, Takou Hanoi - Tel 982

# Việt nam văn học

NGÔ-TẤT-TỐ chủ trương

é cuốn trọn bộ, dày trên dưới 1000 trang. Hàng giấy thường từ 10p00 trở lên. Hàng thuận dò từ 20p00

# Việt Nam được học

PHÓ-BUDGE-THÀNH

Quản lý vịnh viễn hội Y-hợp Trung-kỳ chủ-trương, 12  
cuốn trọn bộ, dày trên dưới 2000 trang. Hàng giấy  
thường từ 10p00 trở lên. Hàng thuận dò từ 20p00 trở lên

# Việt Nam sử học

Về thế kỷ thứ 18

PHAN TRẦN-CHÚC chủ-trương

é cuốn trọn bộ. Hàng giấy thường từ 10p00 trở lên.  
Hàng thuận dò từ 20p00 trở lên.

# NHÀ IN MAI-LĨNH HANOI XUẤT BẢN

T.B. - Cuốn thứ nhất các bộ sách trên hiện đã bắt  
đầu in và trong năm 1942 thi in xong cả toàn bộ.  
Sogn và n hông số sách này rất là tốn kém vậy,  
chung mi chỉ 10p00 (t'êm lồng xôi sắng của các ngài  
đối với ván sứ và y học nước nhà đai) mà giá  
cho. Xin gửi thư về Mai-Linh Số 14.

# Một bài hát

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH  
(Tiếp theo)

— À! ngô nhô ni còn đứa  
cái gái, mẩm mẩm dẽ yêu,  
bồi ấy mỗi khi ngô đến nhà,  
thường hay cho tiền mua  
keo, thi nó lười cười mỉm  
tên là gì nhỉ... Phải,  
ngô nhớ rõ, con Hương Lan  
giờ chắc nó đã chê con rôi.

— Nó đang ở nhà bà.

— Trời ơi! lội nghiệp quá!

Chàng nói may tiếng này  
với cái giọng nghe đau đớn,  
khùng khี้p.

Khầu biến hồn sắc mặt  
buồn - bã ra sắc mặt uy-  
nghiem, táo-tạo, hai con mắt  
trừng trừng, nhìn thẳng vào  
chàng và nói:

— Cả lũ con tôi hu-hồng  
khốn-nạn như thế, nhưng tôi  
nhỉ chẳng phải ti nào tội lối  
chàng nò.

— Thế thì lối ai? chàng  
ngắt lời.

— Thưa ông, lối ở mình  
này nay! Khầu tú đầm vào  
ngực mình một cái, mặc dù  
ngực còn trơ xương, có thể  
đem rõ từng chiếc.

— Phải đấy, tại lối mình  
không khéo giáo dục, không  
abo chúng nó có học thức để  
máu thử lập thân.

— Không phải thế, Khầu  
cái. Dù cho chúng nó học  
thức thế nào, rõi cũng không  
thân xấu số, vì chúng nó phải  
đem bù tội lỗi của cha mẹ làm  
men...

Chàng nhóm ngay lập, bình  
32

nhu người bị oan rẽn dỗi, hay  
cây kim chích phải da thịt,

Khầu vẫn u-u-nghiêm, nói  
tiếp:

— Thật thế, ông à. May

năm nay ngô bèo khồ, năm mài  
xó nhà, tôi nghĩ ngầm, nghĩ

ngầm, bắt giác gác khี้p  
công - đeo thiêng-liêng của

đảng Tao-hoa. Tôi làm rá cái  
chi lý vi sao mình nghèo khồ

mà đến con cái mình cũng  
ngày khô khè, ngày dập mỷ  
mặt không được. Việc gì cũng

có nhảm quả báo ứng tất cả.  
Quyền phép vô thượng của

đảng Tao-hoa ở đây; đạo chí  
công vó tu trong trời đất cũ  
ở đây. Không nói ai làm gi,

tôi nói ngay tôi. Thị ra sinh

binh minh phi-vi tác ác, gian

xảo lừa dối, để làm hại người

ta, lấy tiền người ta bằng

nhiều cách khỉ-biển, làm cho

bao nhiêu kẻ điên đứng ôn

hận, dù mình kiểm được

Nhiều mòn nứa trang mới  
chế 1942, bông, vòng, chuỗi

pendentifs nhẫn ngọc thạch

thứ thiệt. Vòng nứa mặt  
nhận hột xoàn mới lóng

lánh như kim cương.

QUÂN CHÚA

21, Rue Amiral Courbet Saigon

## Cuộc trưng cầu ý kiến

nhiều, rồi có những cửa nhà,  
đất cải, gân vóc, ogu xe,  
cuộc đời sung sướng ấy chẳng  
qua một lúu và chính thời nó  
ương sáu mầm giếng khô sô  
cho mình. Rồi ông Trời hành  
phạt, bắt mình nghèo khồ  
cũng chưa đủ đến tội, tự  
nhién bắt cả con cái mình  
dến hủ thêm nữa. Quá thật  
tội cha và con. Hén chỉ các  
cụ ta xưa thường lo ân-  
dure cho con, là bàie. Các cụ  
bàe « phụ trái tử hoàn », có  
phải chỉ-theo nghĩa vát-chát  
mà thôi đâu, nó có ngõ là tinh  
thần thiêng-liêng nữa. Có  
khi, nhũng món nô, tội lỗi  
của cha mẹ, đến mấy đời con  
cháu trá mãi chưa xong.  
Thánh-kinh đã dạy: « Tôi cha  
trút lên đầu con, cho đến tam  
đai, tứ dai » (*Les fautes des pères retomberont sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième générations*), có phải  
Thánh-kinh có câu ấy không,  
thưa ông? Tôi có biết Thánh-  
kinh là gì, nhưng hồn nó có  
người đọc cho tôi nghe thế  
dấy. Ngẫm lại, rất đúng với  
cái lý-thuyết « Phụ trái tử  
hoàn » của phương Đông nhà  
minh.

Khầu ngưng lại, uống một  
chén nước rồi kể thúc:  
— Bởi thế, giờ tôi nghèo  
khồ, tôi nghĩ đạo trời hành  
phạt mình đã đánh, cho đến  
con cái tôi nghèo khồ, tôi  
định chắc chắn bởi tội lỗi

mình liên luy đến chúng nó;  
thành ra tôi đau đớn mà  
không dám oán trách.

Những lời Khầu nói việc  
hắn, thành tật và vô tình,  
nhưng chàng nghe mỗi tiếng  
như mỗi gai nhọn đâm vào  
tâm nǎo, làm cho toát mồ-hôi  
trong mình và xây xầm may  
mặt. Đến nỗi hai lần Khầu  
hở câu này mà chàng không  
nghe ra, nên chỉ không đáp:

— Chuyển này ông sang  
Hương-cảng chơi, hay có  
việc gì?

Hắn phải nhắc lần thứ ba,  
chàng mới trả lời:

— Có, tôi sang có tí việc,  
muốn nhờ đến nị.

— Nếu là việc phải, và sức  
tôi có thể làm được, tôi rất  
sẵn lòng.

Mấy tiếng sau là việc phải,  
chỉ tò ra bây giờ Khầu đòi  
đectinh và co ý xám-hối vó  
cùng. Ngày trước đều có thể:  
bố việc gì lợi mình mà hại  
người, hắn ta cũng hẫu hó  
lại ngay. Lại còn bày mẹo  
lập mưu, xui nguyên giặc bị  
là khác.

— Nhưng ông muốn sai bảo  
tôi việc gì thế? Khầu hỏi lại.

— Tôi định sang bán máy  
ngồi nhà tôi còn có ở đây, nị  
chịu khó đánh mồi tìm người  
nào mua bán mau chóng, sẽ  
có hoa-hồng mà tiêu. Cbi có  
việc ấy thôi.

— Vàng đẽ ngày mai tôi đi  
điểm máy đám này xem.

— Phần riêng tôi cũng tự  
đi tìm hỏi, nhưng nứa nị  
có mối nào hay thi đán oán  
khách-sạn ở cạnh Tiên-ibir  
công-ty bảo ngay tôi biết nòi.

Chàng dậm Hương - cảng  
không ở nhà ngoại-quyền mà  
ở khách-sạn, ta nín biệt thê.

Có iẽ giữa lúc chàng nói  
chuyện với Khầu — nghe  
chuyện Khầu nói thi đúng sự  
thật hơn — là lúc ông Thái-  
an gặp người con trên chuyến  
xe về Nam-dịnh, nói đi ở  
chùa.

XXII.—Bà mẹ vợ Tàu

À-Khầu đứng làm mối lái,  
chưa đầy 24 giờ đồng-hor, tim  
được ông chủ hiệu Thuận-ký  
ở Quảng-châu, chịu mua ba  
ngôi nhà cửa Vi tại Hương-  
cảng với giá đỗ-dồng là sáu  
vạn bạc.

Thật già đáng hai chừng  
ấy, nhưng Vi có ý muốn bán  
đỗ tháo cho nhẹn đẽ lấy  
tiền cờ bạc ăn chơi, thành ra  
người ta cờ dim xuống, có rẽ  
như cá uốn mới mua.

— Nhưng ông muốn sai bảo  
tôi việc gì thế? Khaur hỏi lại.

— Tôi định sang bán máy  
ngồi nhà tôi còn có ở đây, nị  
chịu khó đánh mồi tìm người  
nào mua bán mau chóng, sẽ  
có hoa-hồng mà tiêu. Cbi có  
việc ấy thôi.

— Vàng đẽ ngày mai tôi đi  
điểm máy đám này xem.

Song có người thọc gậy vào  
bánh xe.

Baéi sáng hôm sau, kề mua  
người bán hép mệt ở phòng  
việc chuồng-khế William đê  
lau giây trao tiền.

Khaur ta lui về ngồi đợi ở  
phòng khách, nghìn ruồi bạc  
hoa-hồng giao hen, sắp sửa  
được người bán đặt vào tay  
này; còn tay kia thê mào  
chẳng nhận được người mua  
đủ cho một vài trăm tiền quâ  
nữa.

Silly tờ làm xong, chủ hiệu  
Thuận-ký rút ở hai túi áo ra  
hai phong-bì to tướng đựng  
tண giây bạc, vía tinh trát  
phong-bì thứ nhất ra đê đếm.  
Vi ngồi nhìn không chớp mắt  
và toap, đưa tay nhận lấy  
tàng tập mọt; hòi nỗi sô liền  
dăm sáu vạn đỏi với chàng  
hầu như không có nghĩa gi,  
nhưng hày giờ nó có giá-tri  
rất to, vừa là hy-vọng cuối  
cung. Cảnh cùi khó của người  
chết duô dò.

Bỗng dung cửa phòng mở  
bung ra, như bị một luồng  
gió mạnh xô đẩy. Một bà lão  
ngồi sáu mươi tuổi, bộ chán,  
trông mặt có vẻ danh dâ, hai  
tay dắt hai đứa bé chèng  
mười bốn mươi lăm tuổi,  
sóng sọc tiến thẳng vào, vụt  
như tên bắn.

Cả ba người ngồi trong  
phòng lúc ấy, đồng thời giật  
này mình, cùng lồ mất nhìn  
ra, ngẩn ngo sững sét. Vi

**ESSENCE  
Térébenthine  
Colophane**

giá khay mồi rát thành thang  
Hồi nhà sản xuất:

**SONG - MAO**

101. Rue de Canton, Haiphong, TEL. 141

## Hương Thành Liên nói liên Nam Vị Tò Lan hợp khắp Đông Tây

XIN MỜI CÁC BẠN LẠI HAY VIẾT THƠ VỀ:

### TƯƠNG LAI THƯƠNG HỘI (SOCOLA)

56, PHỐ HÀNG GAI — HA NOI

Nhận hai thứ trà tuyệt phẩm THANH LIÊN và TÓ LÀN do chúng tôi kính biếu

Cần đại lý các tỉnh hoa bông thật hậu

chỗng lòn, vì chàng nhận ra ngay bà lão với hai cậu bé là ai; chủ hiệu Thuận-ký vội vã đè bàn tay cậu hai phong-bì giấy bạc; chưởng-khê thi đứng phẩy dây.

Bà lão thản-nhiên nói bằng tiếng Anh:

Tôi xin lỗi quan chưởng-khê về sự tôi vào phòng văn của ngài một cách không đột như thế này, nhưng nô-xết đèn lý-do, lết ngài rọng lượng tha thứ. Thura ngai, lè phâ và quyền-lợi giục tôi đến hắp tấp để phản-dối cuộc mua bán nhà cửa này.

Ông William đưa mắt vào bà lão và hỏi Vị:

Bà cụ là người thế nào với ông?

Thân-mẫu người vợ tôi đã quá cố; chàng đắp cát bùa của chưởng-khê và mất nhau bà lão như có ý van lợn.

Còn hai cậu bé xinh xắn này?

Chàng nè là con tôi.

Chàng nói mà vẫn ngồi guyên-vị, nêu trong trường hợp nào khép, tất chàng đã ghey lại bên con vuốt ve yêu dấu; nhưng ở trường-hợp này hai đứa trẻ đúng về mặt trận đổi日晚 mà bà ngoại là tướng-chỉ-huy. Lạ thay! chàng nò cũng lạnh lùng đúng dung-trạng mặt chàng, cái riu riu bên cạnh bà ngoại.

Ông chưởng-khê kéo ghế

Nếu các ngài lờ mặc bệnh lậu, giang mai, hạ cam, hệt xoài dù có biến chứng nặng đến đâu, dù mới hay đã lâu chỉ nên đến

**Đức thọ Đường**

131, Route de Hué — Hanoi  
mà chữa sẽ khỏi chắc chắn. Cách chữa vẹ sinh đê chịu. Thuốc uống không công phat, dễ uống. Ai cũng biết tiếng nhà thuốc đó, một nhà thuốc có thể học và kinh nghiệm tên.

mời bà cụ ngồi từ lề rồi hỏi:  
— Bà cói đến phản-dối eno  
mu-bán nhà cửa này, vì  
quyền-lợi của hai cậu bé cháu  
đây hẳn?

— Thưa ông, vắng! bà cụ  
trả lời.

— Tất bà có một lý-do, nói  
rõ hơn mời bằng cứ gì dựa  
theo luật pháp để phản-dối.

— Lý do ấy là không phải  
tiền-rông của người rẽ tài  
dày dặn tau ba ngón nhà định  
ban bay giờ; có hai phần ba  
là vốn-tiếng con  
gái-tôi; Vậy thì một  
minh-rẽ tôi không  
có quyền bán.

Nhung dia  
đô văn-tu dùng tên  
ông Viết cát.

— Ấy thế mà rẽ  
tôi không có quyền  
bán, hay là không  
có thè-nói chuyện  
bán-chắc gi được  
nữa.

— Sao lại là thế?

Không có gì là,  
thưa ông. Vì là ông  
Viết, rẽ-tot, đã thuận  
tình nhường dùt  
quyền-lợi sò-hữu  
cho vợ là mẹ hai  
đứa bé này rồi.

— Thật ư? Chưởng-  
khê hổ có vẻ nghি.

Thật lầm! Bà cụ trả lời dùt khoát.

— Thế bà có giấy tờ gì làm  
chứng cho việc thuận nhượng  
ấy không?

— Thưa ông, chẳng có giấy  
tờ thi-tôi có đến làm gì ở đây,  
vô ích.

Bà lão vừa nói vừa lực tật  
túi áo trong-cung, kéo ra một  
cái bô-bao bằng gấm, đựng  
nhều giấy tờ quan-hệ, che  
lấy một tờ đưa cho ông  
chưởng-khê xem.

Tù-lác-ha người nói chuyện  
với nhau, chàng chí ngồi yên  
lặng, chàng xen vào một tiếng

lão; đến khi nghe bà nhac-  
mẫu nói có giấy tờ, bỗng  
chàng xám mặt.

Quả thật tờ giấy chính-tey  
chàng viết, hồi còn làm việc  
ở Huong-cảng, nhường dùt  
chủ-quyền cát-ba ngón nhà  
cho vợ, để vợ giữ ngày sau  
cho con. Chữ-ký tên, có quan  
linh-sự Pháp và chính-phủ  
Huong-cảng nhận thực, lại  
có hai nhà danh-giá đúng tên  
chứng kiến nữa.

Chưởng-khê xem đi xem



lại kỹ luồng rồi gật đầu, nói.

— Thật nhỉ!

— Tôi nhớ không hề làm  
giấy thuận nhượng thế ấy  
bao giờ.

Chàng nói và đỡ lấy tờ giấy  
để xem, sắc mặt hầm hầm,  
toan xé phảng để cho mất  
tích. Nhưng cà chưởng-khê  
và bà lão cùng nhanh mắt,  
trông thay cái-ù-chí của  
chàng chực xé tờ giấy, đồng  
thời hai người cùng đưa tay  
đóng-lại được và nói:

— Đừng có làm chuyện đại  
đột-thê-chù!

Chàng thô dài, không nói  
gi.

Chủ hiệu Thuận-ký vội vàng  
bỏ hai gói bạc giấy vào túi,  
rồi đứng lên cáo (từ:

— Hài cái này lôi thôi quá.  
Tí nữa tôi ham rẻ mua lầm,  
không khéo đến bị kiện cáo  
vì mất tiềntoi. Thôi, xin chào  
các ông và cảm ơn bà  
cụ, không có bà cụ đến thì  
tôi mắc lừa.

— Phải, mấy ngôi nhà này  
không thể mua bán được đâu!  
chưởng-khê bắt tay tiễn biệt  
và nói.

Ngồi thử như cây gỗ, chàng  
chỉ đưa mắt trông theo chủ  
hiệu Thuận-ký, như thấy cái  
hy-vọng tôi hồn đã nằm trong  
tay mà vui ra da mặt.

— Còn chuyện giày ông  
đây và bà cụ, bây giờ tình  
sao? ông chưởng-khê hỏi.

(còn nữa)  
HỒNG PHONG

## Sách mới

đáng để vào tủ sách gia-dinh  
cho nam nữ thanh-diễn làm  
một vật quý, vì chẳng những  
văn-viết đặc-sắc, khuyên-lại  
bi-ai mà đến nhân-vật trong  
chuyện-lại là một bài học  
luân-lý về tinh-mé con, chồng  
vợ và bè bạn... Nữ sỹ Phạm-  
lê-Oanh thật sự là một bút  
chiết-phết trâm-anh  
có học thức đầy đủ cao  
Hán nên mới viết nổi cuốn:

## « TÌNH LỤY »

mà cái tên có khi tưởng-làm  
là chuyện tình-ái lâm thường  
song có đọc mới biết là hay  
nhất là thuyết hiện nay (1).  
Vậy xin giới thiệu cùng độc-  
giả T.B.C.N.

(1) Cuốn Tình luy in mực màu, giá:  
500đ do Nhật-nam Thu-quán xuất-bản.



Crème MORA làm cho da  
tươi tốt, trắng mịn và mịn màng.  
Crème MONA dùng đánh phấn  
tốt hoa-hết, có đặc điểm chưa  
được các nốt xén, nốt nè, tan  
nhang, trung cao mịn màng v.v.  
Giá bán: 1550

dại-ly ban buôn:  
Grand Magasins Hennis  
Pharmacie Moderne 25 Francis  
Garnier  
Tama et Cie 72, Wiele tel. 16-  
78, Hanoi.  
Bán buôn tại các hiệu thuốc Taty

## Nên đọc Báo-Mới

### THUỐC CAI 4 NGÀY

Tà Nhái Khue Yen Hoan hay tuyệt  
diệu, vì không phải chất thuốc phiện  
Đánh át được may cơn nghiện làm việc  
như thường. Sau 4 ngày uống thuốc  
ngồi khỏi thuốc ngày người, nên bỏ  
hầu-rất đê dang, không sinh chung  
Thuốc công-ý giàu dầu sùi được 80 viên  
tùi ngày cuối mỗi lần lúp là bồ  
bồn không phải uống một viên nào nữa  
không như lâm thuốc khác phải rứt lún  
trước uống sùi rát sùi rát còn cát vẫn chục  
viên thì không bồ sùi, nếu nô thi sinh  
chung như bồ cát trước thuốc phiện  
mà đâm-ghien-jumon cát thi-lai-hai  
thêm, nghiên nồng môi dùng đê chai  
mà nhẹ chí một chai chưa hết đê cát  
dược. Muốn cho người it tiền cát  
dược, nên chia 45, 30, 25, 20, 15, 10  
Viết Long hay đại lý mua T.N.K.Y.H  
đến trú 401 ( 550đ chi phí trả 25), Như  
thứ nghiệm-nóng môi hết 45, nhẹ chí  
đê bồ bồ trước. Thu ár, ngân phiếu  
đe: M. Ngô-vi-Vă.

Viết-Long 58 hìn g Bé Hanoi  
Đại lý: Mai - Linh Haiphong. V.F.-Long  
Namdin, Quang-huy Haiphong. Thái-  
lai Thanh-hoa, Sinc-Huy Vinh, Hương  
giang Hué

## Bán đại hả giả

### Chemise EDOUARD tout fait

Chemise popeline couleur rayé  
55\$00

Chemise popeline blanc rayé  
55\$00

Chemise popeline blanc uni  
33\$00

Cravate 1\$50 Cacheol 1\$20  
sai dan 1\$50

bán buôn có giá rát hả :

Bonneterie chemiserie

## QUANG - TRUNG

99, Rue de la soie Hanoi

ATELIER

348-350 route de Khâm Thiên Hadong

# CON ĐƯỜNG NGUY HIỂM

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch  
(Tiếp theo)

Nàng luôn luôn có ý muốn trả lại sự thư thái cho tâm hồn của Walter, chỉ có bài thuốc ấy mới chữa nỗi cái đau đớn do nàng gây nên. Tiếc thay chàng lại không biết thường thức một trời dài như thế! Nàng tưởng đến một ngày xa xôi mà cái quá khứ đau khổ chỉ còn là một mối chuyện kinh hoàng và vô chừng.

Nàng mệt rã cầm đèn trở về buồng đi ngủ. Chẳng mấy chốc nàng đã thiếp đi...



Một tiếng động mạnh làm nàng thức dậy,Ạnh đầu nàng tưởng chàng như mình còn dở giặc me. Vẫn còn tiếng động. Nàng mới chợt tỉnh hẳn, biết là có người gõ ở lớp hàng rào vườn. Tôi den như mực; đổi kim đồng hồ đếm quang chỉ hai giờ rưỡi. Sao mà Walter vè khuya thế? Chàng vẫn chưa gọi được tên bối ra mồ cửa. Trong bầu im lặng của canh trivong, tiếng gõ càng đỗ hỏi, rồi bỗng lại im bặt. Kitty nghe tiếng hẹn của két. Walter xưa nay có vẻ giờ này đâu! Tôi nghiệp, chàng mệt nhọc lắm. Nàng thầm mong rằng chàng sẽ đi ngủ ngay, chờ đợi nó vào lâm viêc trong phòng thí nghiệm như mọi khi.

ĐÃ CÓ BẢN

## thắng cu so

Tiều thuyết oai oái dae oái

NGUYỄN - ĐỨC - QUYNH

sách dày 200 trang, bìa mầu rất đẹp — \$30

## Gan dạ đàn bà

tiểu thuyết trình thăm của  
B. H. P., tác giả là huyết Thư  
quyền thứ 2 trong loại truyện  
giải trí, 0540

Hàn Thuỵ xuất bản cục  
71 — T EN T IN — HANOI

vừa rồi nữa. Nàng mặc áo trong đêm tối, dưới ánh sáng của các vì sao, và được thử áo nào là mặc thử ấy. Tay nàng run bần, không thể nào gài áo che được. Nàng quàng lên vai chiếc khăn Quảng-dông nàng vừa mới dùng trong buổi tối.

— Có cần đợi mă khống?

— Không.

Tên bối di trước, còn cả bọn vội vàng xuống cầu thang, di ra cửa.

Waddington nói:

— Bà khéo không có ngã dãy. Bà nên vội vao tay tôi thi hon.

Nàng ngay lập tức sau.

— Ông đốc-biện có cho dem kiệu đến đợi ở bến xe.

Cả bọn chạy xuống dock dock. Kitty không dám mở miệng ra hỏi cái câu hỏi nó đương ngập-nghẹn trên đời mỗi ran bất của nàng. Nàng sợ câu trả lời cũng như người ta sợ lời tuyên-án từ hình.

Bên bờ sông, đã có một chiếc thuyền tam-bán đợi sẵn. Mái vòm cát ánh đèn lờ mờ.

Sau cùng nàng mới hỏi:

— Có phải bệnh tà không?

— Tôi lo rằng thế.

... Tac cảnh lên đồng  
Một lúc lên ngay sáu bảy ông  
Đó là hai câu thơ của sĩ,  
một nhân vật trong truyện

## BỐC ĐỒNG

TIỀU - THUYẾT CUA ĐỒ - ĐỨC - THU

Hiện đã có bán khắp các hàng sách

Giấy gân 180 trang — Giá Op.70

CỘN MỘT SỐ RẤT ÍT

## HAI CHI EM

CỦA NGUYỄN-VĂN-PHÚC

Giá 0\$68

## IN GÂN XONG GHEN VŨ HÀI KỊCH

của Đoàn-phú-Tú

## Nhà xuất-bản Nguyễn - Du

Voié 206 bis N° 11

(sau giám, cạnh hội Bảo Anh)

Thu từ và mandat, gửi về cho ông:

Đỗ-văn-Khâm giám đốc

Nàng giữ-đựng cho khỏi kêu thót lên, rồi hông nàng đứng đứng hầm lại.

Waddington khuyên:

— Ta không nên chậm trễ quá.

Y đỡ nàng xuống thuyền. Thị giờ quá giang rát chong, vì con sóng chảy rất từ từ. Họ ngồi cả bọn ở đây, mũi. Một mụ dân bà chèo thuyền. Bản hông mụ deo một đứa bé.

Waddington nói:

— Ông nhà mắc bệnh hồi chèm hôm qua.

— Tại sao người ta không báo tin cho tôi biết ngay?

Không duyên cớ, mà hai người đối đáp rất khẽ. Trong khoảng tối tăm, Kitty cũng đoán ra rằng Waddington lo hãi đến tội bực.

— Ông đốc-biện không có rời khỏi ông Lane phút nào.

— Đáng lẽ ông ấy phải cho đến tìm tôi chứ. Thật là họ tàn nhẫn.

— Ông nhà vẫn biết là bà chưa hề được chúng kiến người đương lén con bệnh tật. Trong ghê khiếp lắm. Ông không muốn bắt buộc bà phải xem.

— Dù sao, cũng là chồng tôi kia mà. Gieng nàng nghẹn ngào.

Waddington không đáp.

— Tại sao bây giờ người ta mới cho phép tôi đến?

Y đặt bàn tay lên cánh tay nàng.

Quý hứa a, bà nên can đảm. Bà nên đón đợi truc-cái sự chẳng lành.

Nàng bỗng thét lên, và quay mặt đi chỗ khác. Thị ra ba tên lính tàu dương nhìn nàng. Nàng thấy cái lòng trắng mắt của họ mà rùng rợn.

— Nhà tôi sắp mất rồi ư?

— Theo như tin của ông đốc-biện, thì tôi cho là ông nhà đã bắt đầu hấp hối.

— Không còn hy vọng nữa à?

— Chẳng ta nên mau mau, thì mới còn được gặp mặt!

Nàng rung minh, úa nước mắt.

— Bà thử nghĩ xem, ông nhà đã kiệt lực rồi, không còn sức chống lại nữa.

Nàng bực mình sét ruột giật tay ra, không vui nữa. Cái giọng buồn rầu của Waddington khiến nàng như điên cuồng.

Bé bén hai tên cu-li đỡ Kitty lên bờ. May cỗ kiệu đương đợi sẵn đó. Nàng đương bước lên kiệu, thi Waddington bắc ràng:

— Bà nên tĩnh tâm. Bà cần phải giữ hết nghị lực.

— Ông bảo phu nő đi mua lèn.

— Cháu đã được lệnh phải đi nhanh hối

Vén sú-quan ngồi trong kiệu, cho kiệu lên trước, và hô gọi bọn phu kiệu của Kitty. Cháu đã dòn lên vai thật nhanh, và rảo bước chạy. Waddington theo sau. Cả bọn mờ hết tốc lực trèo qua dời. Cứ mỗi một chiếc kiệu là có một tên cu-li cầm đèn đi trước. Đến chỗ đậm, thì người già đậm đã cầm đuốc đợi ở đây rồi. Tà đằng xa, viên sĩ quan truyền một tiếng, người già với mờ ngay một bên rào ra. Khi cả đoàn đi qua, hán kêu lên một tiếng, bọn kỵ sĩ đều đáp lại. Trong đám kỵ lảng lẽ, những tiếng nói hù-lò của bọn khách vang dội lên, thật là bí mật, tuật là dáng số.

Một tên phu kiện của người sĩ quan vấp tiếng "đường dài dinh-nhịp". Kitty nghe tiếng mắng, rồi đến tiếng "ê-phu-he-he" đậm lại, và chiếc kiệu lai dời mỗi lúc một nhanh. Trong tiếng herra kêu khát khác, tối như mực. Rồi, doanh người đi vào một lối nhỏ, oboi, iê-giai, rồi lại rao bước trên lèn một hố bắc. Bọn phu đậm bắc, đầu thô luồng hông. Cháu cẩn ràng mà vui nước cho mau. Một tên rứt ra một mầu khăn tay, vừa di vừa lau mồ hôi đương rô xuống măt. Cái doan người ấy di một tiếng dài như một con trưởng tá vẫn qai trong lõi đi hiem-hóc. Thinh thoảng, đậm sau cửa hành hiệu, ta nhận rõ bóng người năm : nhưng chẳng ai có thể bao rắng người năm ấy đến sango sẽ thức dậy, hay là người ấy không bao giờ thức dậy nữa. Nhung phô vắng ngắt và im lặng thật là ghê rợn, và mỗi khi o tiếng chó xua, à Kitty ! tại kim hoàng. Nàng khép qua đường bay bao giờ. Đường di như thi không bao giờ đến nơi vậy. Sa không đọ iai

Một sự tiến bộ về vật chất nó không phải là một sự tiến bộ về văn-minh. Trong một xã-hội mà những vấn-dề vật-chất chưa giải quyết thì không thể có tiến bộ về văn-minh.

THIERRY MAULNIER

nhanh được hơn thế? Gió đã muôn rồi. Mở mốt phút, có thể là một phế quâctâm mâu rồi

Ho di men một hức ương cao quyết với tráng rồi đội nhiên tới một cái công lớn, hai bên có bôp canh. Bọn phu đặt kiệu xuống. Waddington với vâ di lại phía Kitty, 'hì nòng di bướp xuống đất rồi. Viên sĩ-quan đậm cửa và lèn tiếng gọi, cửa mờ. Họ di vào một khoảng sán vuông vắn rộng iai. Dưới chôp mái nhà chờ ra, inh trang quan châp nâm ngù ngô ngang bến trường. Viên sĩ-quan hỏi môt ngôr binh nhì là người cai gác đậm, rồi y qu'y lại nói gi với Waddington.

Waddington néi nhô :

— Ông nhà hãy còn sống. Ba di nhớ tráng cho cầu hận đấy.

(còn nữa)  
HUYỀN-HÀ

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Vân<sup>o</sup>  
Imprime chez Trung-Bac Tân-Vân

36 Boulevard Henri d'Orléans — Hanoi

Tirage 1000 exemplaires  
Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG.DAÂN-VĂN

NHÀ THUỐC TƯỞNG ĐỎ:

## DÚC-PHONG

45, phố Phúc-kiên — Hanoi

Bán buôn bán thuốc bắc, thuốc nam, thuốc sống, bào chế, các thứ sâm, được tín nhiệm xưa nay về 3 đặc điểm: Thuốc tốt cần dùng già phái thành.

1) Thuốc bồ thận Đức-Phong giá: 1p50.

— Chữa các chứng thận hư: di tinh, mộng tinh, khí hư.

2) Thuốc điều kinh bồ huyết Đức-Phong

giá: 1p20 — Kinh nguyệt thay đều, tăng succ khỏe cho các ba, các cô.

3) Thuốc bồ tỳ tiêu cam Đức-Phong giá: 1p00. — Chữa chứng cam run, thuốc bồ của trẻ em

4) Thuốc đại bồ Đức-Phong giá: 1p.50. — Bồ khuyết, dưỡng thai, thuốc bồ của nam phu lão ấu.

CÓ ĐẠI LÝ CÁC NƠI: Hiệu thuốc Đức-Tiền

200h Ronte de Hué Hanoi, Hiệu thuốc Đức-Mỹ

52bis Bạch-mai Hanoi, Hiệu Đức-hưng-Tường

437 Ngã Tư Trung-hiền Ha-noi, Hiệu Mai-Linh 60, 62 Paul Doumer Haiphong, hiệu Mai-Linh 120 Georges Guyne-mer Saigon, Hiệu

Đậu-Hiên 81 Rue Harmand Hung-yen, H. hiệu

Đứ-Trajnh 126 Paô Tiêu-an Bác-ninh, H. hiệu

Mỹ-Thanh tại chợ Phuong-Lam Hòa-binh,

Librarie Võ-văn-Kitch Avenue Aristide Briand

Phnom-Penh — Cự-Toàn 144 rue Davillier

Hanoi, Maison Anh-Mỹ 16 bis phố Hàng Da

Hanoi.

**B**ằng IC-LAN! IC-LAN ra đời!  
IC-LAN rẽ tiền và tiền-loy!  
IC-LAN biến-hóa vò cùng!  
IC-LAN cần thiết cho hết thảy

mọi người.

Bây giờ giấy đắt mực khan, ai cũng nên có một cái bảng IC-LAN để biên chép tính toán hàng ngày. Chỉ trong nháy mắt nét chữ sẽ biến hết theo ý các ngài.

Bảng IC-LAN không cần giấy mực mà dùng được mãi mãi.

Giá quảng cáo: \$0.80 cái nhỏ, \$0.55 cái lớn

TỔNG PHÍT HÀNH: TAM-ĐÀ & C°

72, Rue Wiéle, HANOI — Tel.: 16-78

CHI-CỤC TẠI HAIPHONG:

TAM-ANH — 96, Bd. Bonnal

Cần đại lý khắp nơi, viết thư cho TAMDA & C°

## Phương-pháp trị bệnh ho lao

Tôi có 1 phương thuốc trị bệnh ho lao của ông bà để lại hay quá. Xưa nay chỉ đỡ giúp cho người Ý thon lán. Nói trinh bệnh thì maul lán; còn bệnh thiệt nặng nhor: 2 châ vại đâ nhách lán; kêu ô-dâ; mặt xanh suối ngày và nồng lạnh liền miên; mặt cho uống thì chí thấy khỏe và hót mót nói trên không hổ. Còn như bệnh ho thường như: ho ra máu, ho đàm, ho gió ho phong ván ván, thi uống mao lành lán. Còn người bị té, bị đánh động phải tức ngực thi uống cảng man, hon. Có nhiều người dùng thấy hay khuyến khích tôi làm ra bán khớp chí cai đồng dongs được; nhưng thi phương thuốc này mặc quả nôi tên không rõ. "Người ta khuyên khích qua và tôi nghĩ là có nhiều bệnh tên bạc ngàn mà không hết thì thuốc này cũng không mặc xác, nên tôi làm ra và chia nhau mồi để uống thử giá 12.000. Tùy theo bệnh uống 1 hoặc 2 hay 3 tuần lành bệnh. Dùng thuốc này rồi ngoài các bài có cách kiểm chí và lèa cho mòn ăn và phương pháp làm cho bài phải mưu tuơi nhuận bệnh mới mau lành. (Tôi có chí rõ trong toa). Trong hộp có bài thử thuốc uống: 1 hủ bồ phổi tri ho. Tôi ai muốn mua xin viết theo:

M. Nguyễn-Văn-Sáng

(Cục Huong - Giáo lang Tân - Quối (Cần-Thơ)

Bolte postale n° 10

Mua mandat hoặc bằng cách lành hóa giao, ngân cung động

NOTA — Người lo luồng, có việc ai sầu, lao tan; hoặc người làm việc gì lý lị một chỗ không vad động: sanh mệt nhọc, ốm yếu, mất sức thành lao uống phong ngừa tối lán. Tôi có cho nhiều người uống thì thấy mạnh mẽ, ăn ngon ngon có da thịt.

## Pharmacy bụi trán

Xét thấy nhà nô dê gường soi mói, của kính tu kính lem nem luôm nhuộm ấy là cái bùi hiệu chính thứ sáp sùa, ra những cuộc bụi trán như chor hoi, phong nhác, nghéo khô hàn họ ếch hoa, ôi-trý chán nán, vòi ném tránh trước, và dùng ngày: blanc d'Annam có hòe blanc d'Espagne là thứ thuốc hòe để lau chà và dâng gường tû kính; cùi kính; cõc, đĩa thủy tinh rất trong sáng sạch sẽ, tinh lói mai lại he tien. Thủ thuốc này nô có thể đánh được cả mủ lanh phay, bời được nắng già sẽ trắng như luyết và nô có hai cái đặc điểm: khi cầm mủ đòn lèn thùn khôn già ra yết khôn, bời phun phái như các phân phẩm khác; khi muốn đánh lại mủ nô sẽ ráo hết bột, làm lấy nước rửa sạch bùi ái, mang phog lai sẽ trắng như mồi. Thật là nhâc cùi tan yết. Còn bài tui các đại lý RUỘY HOA KÝ và PHÒNG TỊCH CƠN CHI Mỗi phong nặng 100 grammes giá \$2.0. Cần đại lý các tỉnh, hải An Hả 18 rue du Cuivre — Hanoi

Anh hén vui?  
Có lẽ là tai trong  
minh Không giỏi

Có  
lại long  
hoàn kia.  
Anh hãy dùng đi!

VIÊN CỨU LONG HOÀN DÀNG TƠ THẮNG THUỐC BỒ

TỔNG PHÁT HÀNH XỨ BẮC KỲ AI LAO VÀ MIỀN FẮC TRUNG KỲ  
Establishment VĂN - HÓA — số 8, phố Hàng Nga g — Hanoi  
Có bán thuốc Vạn Bảo danh tiếng chữa bệnh liệ, dương. Thủ thư dense ống, dan va khuc nhau