

SỐ 95 — GIÁ : 0\$15

11 JANVIER 1912

TRUNG-KIẾC

Chủ-nhật

NGUYỄN-DOĀN-VUỌNG CHỦ-TRƯƠNG



SỐ “XE-ĐẠP”

Chiếc xe-đạp đầu tiên có một cái xà ngang bằng gỗ đặt lên hai bánh xe bằng sắt. Muốn cho xe chạy phải luôn luồn đạp hai chân xuống đất, về sau người ta mới nghĩ ra cái bàn đạp và ông J. B. Dunlop là người có sáng kiến bơm hơi vào bánh xe để di cho đỡ xóc.

KHÔNG NĂM NAY CHỈNH LÀ 1946 MỚI ĐÚNG

QUÁN CHI

Năm nay là năm thứ mấy, theo tết-lịch?
Chúng tôi hỏi người bạn.

Anh hỏi thật, hay là bốn năm đây. Có lẽ
anh coi tôi như người trên rùng mới xuống
chỗng? Bạn chúng tôi lấy làm lạ và câu hỏi.

Không! câu hỏi chán-tinh: theo tết-lịch
năm nay là năm gì?

Thì 1942 chứ gi, lại còn phải hỏi.

Đã chắc đúng thế chưa?

Ôi! còn sai thế nào, Không thấy nhanh
nhần lịch năm mới 1942 người ta bán khắp
nơi kia à. Vả lại tuế nguyên luôn luồn di tết,
cho khỉ nào nó nhảy bò bay thut lui. Năm
ngoài 1941 thì năm nay 1942, đưa trẻ lên ba
cũng thừa biết.

Đã đánh! Nhưng nèo bây giờ có người
nói với chúng ta thế này, thì chúng ta có lấy
làm là không: năm nay đúng là 1946 mới
đúng, không phải 1942 đâu?

Có sự là thế à? bạn chúng tôi sững sốt,
không hiểu.

O

Mà lấy làm là phải. Rõ ràng năm nay
1942, mà bảo rằng đúng lý thi phải 1946 mới
đúng là nghĩa là làm sao?

Ta nên biết thuở xưa, các nước có văn-hóa
tối cùa thiên-hạ, như Trung-quốc, Ấn-dộ
và phương đông, Hy-lạp, La-mã, Ai-cập ở
phương tây, đều biết làm lịch đinh năm chia
tháng cả rồi. Đại-khai-cái nguyên-tắc không
khác gì nhau mấy: nghĩa là mỗi năm cũng có
bốn mùa, mươi hai tháng, gồm có 360 ngày
hay là 365 ngày. Ví dụ âm-lịch, tính theo
tuần trăng, tức là lịch Tàu mà các nước như
ta với Cao-ly theo dùng từ xưa đến giờ, mỗi
năm có 360 ngày, túi trong năm năm lại có hai
lần nhuận, mỗi lần nhuận là một tháng: như
năm Tân-tị dù ra một tháng sau nữa, ấy là
năm nhuận đấy. Còn lịch tây lấy độ số mặt
trời làm gốc, 365 ngày một năm, thì chỉ nhuận
ngày vào cuối tháng hai: năm nào nhuận thì
tháng hai 29 ngày.

Có điều, các xứ ở tây phương mấy nghìn
năm trước, là về nguyên-tắc thi tuy cùng lịch
thái-duong, nhưng đến cái ngày mùng một

đầu năm, thì lại rắc rối bắt tè: xú này nhận
ngày-en-dán là ngày này, xú kia lại kẽ ngày
khác.

Văn-minh Ai-cập phát nguyên nhờ sông
Nil, hằng năm cứ đến ngày có ngôi sao Larg-
tinh mọc, tức ngày 20 tháng bảy, thi nước
sông Nil bắt đầu上涨 lên. Họ bèn lấy ngày ấy
là ngày đầu năm.

Lịch La-mã lại kẽ đầu năm vào ngày mùng
một tháng ba.

Khắp cả Âu-châu thuở ấy, mỗi miền, mỗi
đảo-tộc, có một ngày đầu năm riêng của họ,
chẳng ai giống ai.

Cao đến vè sự tính toán số năm, mỗi dân
mỗi xứ cũng chỉ phỏng tính cái thời-gian
nhưng phật-nguyên hay ấp-quốc được bao
nhiều lâu, thi kẽ niên-niệu theo. Như thế thi
phiê-a-phút lung-lùng, trong việc quốc-tế
giáo-dịch, vè mặt ngay tháng, còn biêt lấy gi
làm bằng cù cho được chắc chắn, nhất trí.

Nhờ có văn-minh của đạo Thiên-Chúa ra
tay lẩn lướt sáu sang cả những sự rắc rối sai
lầm đó.

Thoạt tiên, vào khoảng năm thứ 525 sau
Thiên-chúa giáng-sinh, giáo-sĩ Denis le Peui,
người Pháp, mạnh bạo đong lén giang giải,
hô hào các nước cùng nên lý cái năm của
đạo Thiên-chúa bắt đầu kỷ-nguyên (tùy di mà
tính niên-hiệu cho đều như nhau. Chính ông
thực-hành cái nguyên-tắc ấy là Phap trước
hết, iỏi nước này nước kia thấy tiện, cũng
bắt chước theo. Ấy thế mà kéo dài đến ba
trăm năm về sau, các nước Âu-châu mới
thống-dụng đều cả.

Naung giáo-sĩ Denis tính toán kỷ-nguyên
thế nào không biết, sai lầm đi mất bốn năm.
Cái năm người ta kẽ ra thứ nhất đó, thi đạo
Thiên-chúa đã kỷ-nguyên từ những bốn năm
trước rồi. Thành ra đến năm nay, kẽ lịch tuy
là 1942, nhưng đúng là 1946 mới phải là vì thế.

Có-nhiên người xưa cũng thấy chổ tình lầm
ấy, nhưng đã hơi muộn. Người ta nghĩ một
việc đã dĩ-nhiên, đã trở nên phong tục ai ấy
thống-dụng lâu ngày và thành cơ-sở vững-
(xem tiếp trang 6)

Chinh người Tàu đã phát minh ra bánh xe:

then chót
của xe cộ
ngày nay
NG. DOAN-VUONG

tuy nhiên người Ai-cập là
giống người có mặt nền
văn - minh cổ nhất thế
giới, thế mà 5,6000 năm
trước đây cũng vẫn chưa
biết tới việc dùng bánh xe,
cả trực-lan cũng chưa
biết dùng.

Mãi sau mới thấy trong
một bức chạm của người
Sumérien có từ 4000 năm
hình chiếc bánh xe.

Thế thi phát minh ra chiếc bánh xe trước
nhất có lẽ là người Trung-hoa. Vì cứ theo
như sử lầu da chép thi trước Thiên-Chúa
giáng sinh hàng 4000 năm, nghĩa là tinh đến
nay là 6000 năm, ở Trung Quốc đã bắt đầu có
xe từ đời vua Hiển-Viễn. Nhân nội bộm nhà
vua trong thấy có bồng quay tròn mà ngại
như rái cách chế bánh xe và làm xe.

Vua Hoàng-dế đánh nhau với Xuy-Vuu b,
Xuy-Vuu dùng phép làm mù bụi dày giờ!
quân lính không bết đường lối mờ mịt.
Vua phải chè ra chiếc xe chỉ nam di trước
để đường cho quân lính.

Đời vua Thanh-Vuong nhà Chu bến Tàu
— cách đây 3000 năm — có một người tên là
Luật-linh chay nhanh như gió; túc chết được
Ngọc-Hoàng phong làm Tiểu-quí chuyên việc
đem các hiệu lệnh của Thiên-lôi...

Sau này người ta mới nghĩ cách dùng súc
vật để đỡ đầu người trong công việc vận tải.
Con bò và con lừa là hai con vật trước tiên
được người ta dùng để kéo xe chở hàng,
trước cả ngựa.

Những chiếc xe đầu tiên dùng để cho lừa
ngựa kéo là những xe không bánh (traineau)
vì thời bấy giờ người ta chưa biết đến công
dụng của chiếc bánh xe. Về sau không biết
bởi tại sao mà người ta lại biết dùng bánh xe.
Có lẽ tự nhiên người ta nghĩ đến cái trực-lan
(rouleau) và cái bánh xe đầu tiên chắc là một
koanh gỗ cắt ở một thân cây ra.

Các nhà khảo cổ thi cho rằng người ta đã
biết dùng bánh xe trước khi dùng trực-lan;



Tù đời Chu nghẽ chế xe đã phát đạt. Việc chinh chiến lấy xe làm phần quan yếu, nên thường có những xe chiến dùng xe xông trận đánh nhau. Các nước đều lấy số chiến xe nhiều ít phản mạnh yếu. Theo chế độ nhà Chu, Thiên-tử có muôn cỗ xe, Chu hầu ngàn cỗ xe, đại phu có trăm cỗ xe.

Đời Xuân Thu có một người tên gọi Trác-Luân giỏi nghề đóng xe.

Các xe đều dùng ngựa kéo, xe Thiên-tử có sáu ngựa kéo, Chu-bầu bốn, đại phu hai.

Theo những sách cổ có nói về chế độ dùng xe — như thi Tiêu Nhung trong kinh Thi nói về các xe ngựa đời Chu kè lại ràng dây buộc và dây cương xe đều dùng bằng da và thêm các véc trang sức cho đẹp.

Vì xe cần dùng trong việc dung binh, nên từ đời Chu đã liệt nghề cầm cương xe vào một khoa học trong sáu khoa (lẽ, nhạc, xạ, ngự (cầm cương xe), thư, số).

Xem như thế thi biết rằng chiếc bánh xe bắt đầu có từ những nước ở Á-dông mà ra.

Thế là việc làm được xe có bánh và đóng ngựa, lừa cho kéo xe đã thành dấu sự tiến hóa của loài người, đã chính phục được loài vật dùng làm « động cơ » kéo xe chở hàng cho mình.

Kỳ thúy, việc đóng bò, ngựa vào xe cũng rất cầu thủ, nên những xe đó không chờ được nặng và di chuyển được nhanh. Mãi đến thời Trung cổ, người ta mới nghĩ ra được cách mài dây cương vào vai ngựa chứ không thắt vào cổ như trước, con vật không bị nghẹt cổ, tắc họng, yêu sức, nên kéo được nặng và di chuyển nhanh hơn.

Tù khi có xe bò, xe ngựa — nói cho đúng ra là từ khi có bánh xe — người ta mới nghĩ cách mài mang đường sá cho xe chạy.

Trước kia di bộ, di ngựa, di cáng, gồng gánh thi đường di nhỏ hẹp, gõ ghè đèn thế nào di cũng được.

Những người đầu tiên đã nghĩ ra việc lập đường cho xe chạy là người Ai-Cập, Chaldéen, Assyrien và Ba-Tur, còn việc mài mang đường sá, lừa cho rộng rãi, phẳng phiu là công của người La-Mã. Những đường sá ngày nay ở nước ta và ở khắp các nước trên thế giới đều là dập theo kiểu của người La-Mã cũ.

Có đường sá, việc thông thương được tiện lợi, di dộng thi xe cộ cũng mài mang từ đây.

Mới đầu chỉ có hai thứ xe: xe chở hàng nặng thi có bốn bánh, dùng bò kéo, chở hàng nặng nề, và một thứ ngựa kéo có hai bánh thi nhẹ nhàng, nhanh chóng dùng để



Cái bánh xe đầu tiên là một khoanh gỗ cắt ở một thân cây

đưa tin phát lệnh của nhà vua, hay dùng trong khi chinh chiến.

Thế rồi số xe mỗi ngày một tăng lên và qua mỗi thời đại lại thay hình đổi dạng khác nhau mãi cho đến cuối thế kỷ thứ XVI người ta mới nảy ra cái móng vuông « di xe không ngựa » và đến cuối thế kỷ thứ XVII ở Đức, ở La-Han, ở Pa-ap, người ta nghĩ ra được cách dập bánh dẹp (pédale).

Cũng về cuối thế kỷ XVII người ta lại nghĩ đến cái việc dùng hơi nước cho chạy động cơ. Nhưng sang đến giữa thế kỷ XVIII mới có một viên kỹ sư trong quân đội Pháp tên Cugnot chế ra được chiếc xe đầu tiên chạy bằng hơi nước. Ké đó đến người nước Anh-cát-lợi dũng dẫu việc mài mang công cuộc đóng xe chạy bằng hơi nước, và từ năm 1825 đến 1840 việc dập xe hơi chạy bằng hơi nước, thay người, ngựa trong việc vận tải được khắp các nước hoan nghênh nhiệt liệt như họ đã hoàn nghênh chiếc ô-tô đầu tiên năm 1895.

Các bạn xem đó thi biết ô-tô và xe-dẹp có sự liên lạc mật thiết với nhau thế nào — vì cả hai, đều là những sự đặc thắng lớn lao trên trường vận tải; cùng chung một lịch sử, nên khi làm số báo về xe dẹp chúng tôi không thể không nói lời ô-tô đượ.

Một ngày tháng sáu năm 1791 trong vườn rộng thênh thang ở điện Palais Royal thiền-hà xóm đèn xóm để xem mọi thanh niên ngồi nghịch đang cuội lén trên một cái xe bằng gỗ tròn đặt lên hai bánh xe. Thanh niên ấy luôn luôn dập hai chân xuống đất để đẩy cho chiếc xe chạy. Đó là chiếc xe dẹp đầu tiên. Phong trào xe dẹp bắt đầu sói rộn từ đó.

Cái xe dẹp cũng như những xe cộ khác đã

trải qua nhiều thời thay đổi mới thành ra cái xe dẹp ngày nay.

Xe dẹp năm 1817 thi bánh trước có khốp. Mãi đến năm 1840, ông Michaux phát minh ra được chiếc bàn dẹp và chứng tỏ rằng có thể có luật thẳng bằng. Từ đó xe dẹp được thông dụng, nhất là từ năm 1878 đến 1890 nghĩa là thời kỳ mà người ta tìm ra được phương pháp nhân súc nhanh của mồi vông dẹp.

Nhưng chiếc xe dẹp hai bánh đầu tiên cũng có nan hoa vành bằng sắt, có yên đệm hàn hoi tuy vậy người ngồi trên xe vẫn bị xóc lắc. Người ta liền nghĩ đến cách lấp cao-xu học ra ngoài bánh xe cho đỡ này.

Mà người có sáng kiến học cao xu vào bánh xe đầu tiên là một người Anh tên là J. B. Dunlop.



Ban đầu người ta mài dây cương vào cổ ngựa, con vật bị nghẹt cổ yếu sức nên chỉ kéo được nhẹ

Vào năm 1887, nhân một hôm ngồi chơi trong vườn xem cậu con trai lên 10 tuổi di xe dẹp vòng quanh trong vườn, ông nhận ra rằng bánh xe bằng sắt không tiện lợi tí nào, di vào đất thi đất lún dập nặng nề không được nhanh, mà di lên via hè thi nẩy quật.

Ông đang phân vân nghĩ ngợi thi vút này ra một ý kiến lấy cao su học vào vành bánh xe. Ông Dunlop không những là một người có trí quan sát mà ông lại còn là 1 người có óc thực tế. Ông nghĩ như thế rồi ông thực hành ngay. Sau khi kiểm được một miếng cao su rộng, ông lấy một cái gậy quấn cao su vào làm thành một cái-ống rồi dùng cao su nướu dán lại. Ông nồi hai đầu ống vào với nhau và đục một cái lỗ con ở giữa. Xong đâu đấy ông đem cái ống cao su đó quấn vào chiếc bánh xe buộc bởi một miếng vải, rồi lấy bơm, bơm hơi vào cái vú đã đục sẵn.

Thế là ông đã phát minh ra được chiếc lốp cao su đầu tiên !

Kể từ đó mà đi, xe dẹp được nhiều người biết lầm. Tuy vậy giá một cái xe đạp hồi đó cũng còn cao nên chỉ những người có tiền mới dám mua dùng còn những người buôn bán thường thường thi không dám. Có thể gọi xe dẹp là một thứ xe xiêm.

Phảm ở đời những thứ gì cần thiết cho đời sống của chúng ta, nếu lúc đầu mà là thứ xa xỉ thì cũng chỉ là ss si trong một thời gian « mới » bao giờ cũng lợp ».

Chẳng bao lâu người ta tìm cách làm cho già xe dẹp rẻ đi. Thêm vào đó, nay nhà nước mập cuộc triền lâm, mai nhà nước mập cuộc thi kỹ nghệ,内地 làm xe dẹp chẳng mấy lúc đã thành hành. Trong một năm có hàng trăm người mập xuồng làm xe dẹp; nhãn hiệu này cạnh tranh với nhãn hiệu nọ, người ta không dại bán xe dẹp với những cái giá rẻ hơn lại còn luôn luôn tìm cách làm cho xe dẹp mồi ngay mồi hoàn hảo hơn, mỗi ngày mồi dẹp hơn.

Lúc đó xe dẹp đã chạy nhanh lâm. Những mồi tốt được nhiều người chuộng lâm. Và những ông chủ xuồng nào cũng cho rằng xe dẹp ở nhà mình tốt hơn.

Bởi vậy, một bữa kia có một ông chủ nọ xuồng lên rằng :

— Ôi ! người nào cũng khen xe mình tốt biết tin ai bảy giờ Chi bằng tôi là cách này: có mươi nhân xe dẹp tốt, bảy giờ ta tìm mướt, tuy xe dẹp cái nặng bằng nhau cho họ dẹp thi ai vẽ nhất, ấy là mác xe ấy tốt.

Thi xe dẹp bắt đầu từ đó. Người ta hết sức

Về sau người ta mài dây cương vào vai ngựa, con vật kéo được nặng và nhanh hơn



Năm này có phải 1942 không?

vàng lâm rồi, thời thi cử đề y theo thể mà dâng với nhau là phải hơn, chả cần phải sửa đổi xé-xich nó lại làm gì.

Hồi thế-kỷ thứ 8, thứ 9 trở đi, niên-hiệu Thiên-chúa đã được thông-dụng khắp Âu-châu rồi, các nước mỗ-dạo lấy ngày hôm 14 Avril làm ngày đầu năm mới, chia chung phải ngày 1er Janvier như bây giờ đâu. Vì hôm 14 tháng tư là ngày Thiên-chúa phục-sinh (Pâques).

Mãi đến cuối thế-kỷ 16, đức giáo-hoàng Grégoire sửa lại lịch cũ cho được thuận tiện nhất-trí, lấy 1er Janvier làm ngày đầu năm. Ấy, tức là lịch tết cả thế-giới đều dùng ngày nay, vì bứa đức giáo-hoàng Grégoire - cái lường ban-bổ, cho nên tên gọi là *Calendrier grégorien*, mà chúng ta gọi là lịch tây, hay dương-lịch, công-lịch cũng thế.

Ban đầu, lịch Grégoire mới ra đời, các nước theo vê cựu-giáo thi nhất luật tuân theo ngay, duy có mấy nước như Đức, Thụy-diên, Ðan-mạch, còn họ giữ lịch cũ, ăn tết vào ngày 14 Avril như trên đã nói. Đến khoảng năm 1700, họ mới đổi theo như người ta. Còn nước Anh thi chần chờ thút-cụu cho tới năm 1750, mới chịu bỏ hẳn lịch cũ đi.

Ở nước Pháp, năm 1586, dân-gian cũng ăn tết nguyên-dân theo như tục cũ, nghĩa là ngày

lễ Phục-sinh 14 Avril. Nhưng vua Charles IX hạ dụ đổi mới, nhất định từ năm sau (1587) trở đi, lấy 1er Janvier làm ngày đầu năm. Thành ra năm 1586 ở Pháp, bắt đầu từ 14 Avril đến 31 Décembre thi hết năm, chỉ có tám tháng với 17 ngày.

Chắc ai cũng nhớ nước Tàu hơn mươi năm nay, chính-phủ ra lệnh thi-hành dương-lịch, cùng các nước Âu-Mỹ, Nhật-bản ăn tết vào ngày 1er Janvier, và khuyên dân bỏ hẳn âm-lịch cùng các thói tục mê-tin. Nhưng hàng năm đến ngày nguyên-dân âm-lịch, chúng ta vẫn thấy người Tàu họ tiễn ông Táo, cùng Thủ-công, mặc áo mới, đốt pháo dày, tom lại họ ăn tết theo lịch cũ, xa-hoa rực-rỡ chẳng kém ngày xưa tí nào.

Người ta bao-một việc cải-cách nhất-so, bao giờ cũng có kẻ theo người không, bỗng khó lòng nhất luật.

Thi hời xưa ở bên Âu-châu, lúc lịch mới Grégoire thi-hành buổi đầu, dân-gian tung có sự lộn xộn bắt tết như thế. Những người thủ cựu vẫn ăn tết 14 Avril, trong khi các nhà duy-tân đã đón ruộng năm mới từ hôm 1er Janvier kia rồi. Cố lầm người lại cầu kỳ, xoi cá hai tết. Vì thế mà có nhiều chuyện buồn cười xảy ra: phải mới chồng gheo phải cũ.

Còn đến trước hôm 14 Avril, phải cũ sủa soạn ăn tết, thi phải mới chiếu lệ, trân-trọng gởi đồ lễ tết những là hộp kẹo no, gói bánh kia. Nhưng khi hi-hứng mở ra, chỉ thấy không giấy lộn thi đắt bùn, lám cho phải cũ bị lừa, tức giận ghen tan ruột.

Bởi vậy, người ta thiết-tưởng Âu-châu đến giờ vẫn có thành-tục hằng năm đến ngày mùng một tháng tư, ai nấy tha bùa gheo đánh lừa nhau cho vui, có lẽ phát-nghen từ đó cũng nên.

QUÁN-CHI

Lớp dạy dì thi tú tài ở Tri-Tri

Lớp dạy dì thi Tú-tài tay (cours de préparation au Baccalauréat) do MM. Nguyễn khắc Kham và Ngô-duy-Cửu trông nom ở hội quán hội Tri-tri 53 hàng Quat trước dạy về buổi tối, may dạy ban ngày bắt đầu từ 1er Janvier 1942.

Mỗi tuần lố học 21 giờ:
Littérature 8h, Math et Physique 8h,
Anglais 8h, Hist. et Géog. 2h,

CÁI XE Ô TÔ Ở BẮC-KÝ TRONG BUỒI GIAO THỜI

Thuật theo tài liệu của ông P.D. người Pháp đầu tiên đã châm thi cuộc phát bắn cầm lái ô-tô cho các ông tài xế An-nam

Mở đầu cho
một kỷ
nguyễn mới

Ngày nay, từ thành thị đến thôn quê, ai cũng biết rõ xe ô-tô là cái gì rồi. Hầu hết dân ta đã được hưởng sự tiện lợi của con ngựa máy đó.

Nhưng ta hãy trả lại bốn mươi hai năm về trước... Năm 1900.

Năm mớ đầu cho thế-kỷ thứ hai mươi, năm mớ đầu kia trời Tây đương tung bùng một cuộc đấu xảo triền-lamin nhất thế-giới - đấu xảo Paris - và cũng là năm mà người An-Nam được trông thấy lần đầu một con quái vật bằng sắt, cũng biết chạy tự tung, biết gầm giè và biết thở hơi thở khói như những ngựa mộc mã của cụ Gia-Cát Khòng-Minh vậy. Và con quái ấy có cả người cưỡi nữa. Người cưỡi là một nhà thực dân Pháp, đội mũ Ca-nô-chi-é, tức là thủ mู rom vành rộng, mặc đồ y phục thuộc địa trắng lôm llop...

Con quái vật bằng sắt ấy - các bạn đọc già tất đã đoán ra - tức là chiếc xe hơi đầu tiên ở Đông-kinh Hà-nội vậy.

Nhưng nói cho đúng trước khi các đường sá ngoài Bắc được hàn hạnh để cho các xe ô-tô đặt bốn bánh cao-su lén, dân ta đã được mục kích những chiếc xe đỗng máy bon bon trên mặt sông rồi. Bởi vì thử thời, các đường sá rất hiểm, mà có chàng nữa, cũng bất tiện cho ô-tô qua lại, vì đường lồi lõm vùng trán và lùi nhô hép. Cho nên, người Pháp đã khéo léi dụng những con đường thủy, tức là các con đường thiên tạo, vào việc thông thương, và trước hết mới nhập cảng chiếc xe đỗng máy đó. Như thế nghĩa là chiếc xe đỗng máy được vinh dự là mớ đầu cho kỷ nguyên cơ khí xú ta.

Chiếc ô-tô đầu tiên đã bị
nạn... khan ét-sáng !

Đã dành là chiếc xe hơi thứ nhất không lốp gốm làm hoàn hảo. Nó đã bị nhiều bước lún dài trên đất đường đá xanh Hà-nội - Hải-phong. Lập tức nó bị liệt máy, cứ lì-lì om

người ta trên con đường thiên lý, dưới một bầu trời nắng chang chang. Có thè vi nó như một con ngựa bát-kham, hay như một chú lừa cứng cổ.

Có lừa nò không chịu chạy, vì người ta không có thức ăn mà đồ cho nó. Thiếu dầu săng ! Ma có ai dám ngờ rằng cái vụ khẩn dầu hỏa hiện thời chỉ là vụ khẩn hoảng thứ hai trong lịch-sử *eo* khi đất Bắc ?

“Năm 1901 - lời ông P.D. - tôi phải linh-trach nhiệm “đi” làm ét-sáng cho chiếc xe ô-tô đầu tiên. Tôi đi lùng trong khắp chau thành Hải-phong, mới thấy ở tiệm Charrière một chiếc thùng dầu cỡ nhỏ, bồ vương vất trong một xô tôi ở nhà hàng. Và người chủ hàng thành-thực bảo trước cho tôi biết rằng chiếc thùng dầu đó đã voi quá nứa, vì để lâu nên hả hơi cạn di...

Hãng dầu hỏa thứ nhất

Nạn khen dầu trên kia xảy vào năm 1901. Ta cũng nên nhớ rằng việc bán dầu hỏa hồi đó chưa có tờ chúc hồn ho. Mãi đến năm 1904, một người Anh - Lê - Ông Hislop - đứng lên mở ngôi hàng bán dầu từng thùng một. Hồi ấy đã làm gì có những cột ét-sáng bơm máy như bây giờ. Hàng dầu ấy có tên là Asiatic Petroleum Company.

Đường sá thuận tiện cho ô-tô cũng chưa có mấy. Ở vùng Hải-phong, chỉ có những con đường đi Đồ-son, đi Kiến-an là cón kha. Đường đi Núi Đèo, đi Phi-Liệt khó khăn hơn. Mỗi lần qua sông, cầu cũng chưa có, phải dùng phà, mà mỗi lần lừa giang như thế có thể gọi là nguy hiểm được.

Tổ tiên của những
chiếc ô-tô - buýt

Tuy vậy, cái vận mệnh chiếc ô-tô cũng tiến với thời gian.

Đến năm 1906, một người Pháp ở Hải-cảng - ông Bertrand - lập một hãng xe hàng chạy đường Bồ-son. Ông này là người có sáng kiến lắp bánh cao-su vào các chiếc xe kéo kiểu họ ngựa, trước kia chỉ chạy bằng bánh sắt cọc-cách và nặng nề. Ông có hai chiếc xe ô-tô hiệu Prima - một hiệu xe rất cổ - hai xe

« Trong khi đó, chúng tôi cũng mở trường dạy cầm lái xe ở Hải-phòng...»

Một chút lịch-trình nữa

Các xe ô-tô đã bắt đầu tiến bộ. Hai kiểu khá nhất là Lion Peugeot và Renault. Ngoài Bắc đã bắt đầu thấy các nhãn hiệu xe mới, như de Dion, Penhard, Grégoire, Th. Schneider, Zedel, vân vân.

Ở bên Pháp gửi sang nhiều xe cũ nữa. Nhưng các kiểu xe hồi bấy giờ rất là lỗi thời kỳ cục, xe thường bị «ban», những nạn xe hỏng dởm không hết.

Các bánh cao-su to quá mực thường, phải bom thật cẩn, súc ép có tới ba, bốn cân; xe nô bánh luôn, mà bánh xe chỉ đi được chừng ngót 4.000 cây số là phải bỏ đi, thay lốp mới.

Vì những lẽ khó khăn trong việc sửa chữa động cơ, nên người ta mới nghĩ tổ chức các nhà máy. Cho đến chừng kỳ Âu-chiến 1914, các nhà máy cũng không mở mang được nhiều, tiến rất chậm, vì thiêu tiễn, thiêu tho chuỷen mòn, và thiêu... tin nhiệm nứa.

Đến năm 1914 - 1915, một viên kỹ-sư các xưởng khí giới ở Pháp sang để tính việc lập nhà máy đúc khí giới ở Đông-Dương. Nhưng cũng không đủ vật liệu cần dùng, ngoài Bắc lèo lèo có vài chiếc máy xoàng ở hảng Boillot, hảng Stai, sở Thuộc Ds, hảng Collet, hảng Leroy. Tất cả có độ tám, chín bô máy tầm thường, không thể dùng được. Phần nữa, thiêu tho, thiêu nhân công, các đường giao-hông rất khó khăn, nên công việc tổ chức của kỹ sư không có kết quả mấy.

Ta phải đợi cho xong cuộc chiến tranh ấy, long túc thái bình mới có thể tổ chức kỹ-nghệ máy móc được mỹ mãn.

Tuy vậy, trước và trong thời kỳ Âu-chiến 1914, người ta vẫn đào luyện các tài xế An-nam. Nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho các xe, vì xe sang càng ngày càng nhiều, và các tài xế phần đông đều sang lòng chính bên Pháp.



Trước khi chấm hết bài này, chúng tôi xin
đến một bài báo Impartial ở Saigon, có nói
đến người đàn-bà Pháp đầu tiên lính bằng
cầm lái ở Nam-kỳ là bà de la Souchère.

Còn ngoài Bắc? người đàn-bà Pháp thứ
nhất lấy bằng cầm lái là bà P... vợ một viên
y-sĩ ở sở Y-té.

Còn người đàn-bà An-nam đầu tiên được
vinh dự cầm cờ tiên-phong cho phái phụ nữ
nhà, thi hiện chưa ai biết rõ.

TỦ-LUYỆN

Việt nam văn học

NGÔ-TÂT - TỐ chử truong

6 cuốn trọn bộ, dày trên dưới 1000 trang. Hàng giấy thường từ 6p00 trở lên. Hạng thuần do từ 8p00 trở lên

Việt Nam được học

PHÓ-ĐỨC-THÀNH

Quản lý vinh-viễn hội V-образ Trung-kỳ chử truong, 12 cuốn trọn bộ dày trên dưới 2000 trang. Hàng giấy thường từ 10p00 trở lên. Hạng thuần do từ 12p00 trở lên

Việt Nam sử học

Vẽ thế kỷ thứ 18

PHAN TRẦN-CHÚC - hù-truong
6 cuốn trọn bộ. Hàng giấy thường từ 6p00 trở lên.
Hạng thuần do từ 8p00 trở lên.

NHÀ IN MAI-LINH HANOI XUẤT BẢN

T.B. - Cuốn thứ nhất eág bộ sách trên hiện đã bắt đầu in và trong năm 1942 thì in xong cả toàn bộ. Nguồn và n những bộ sách này rất là tôn kén vây, chúng có chí ý ông o cảm lòng sốt sắng của các ngài đó, với van sứ và y học nước nhà đã mua trả o giá
cho. Xin gửi thư về Mai-linh lấy tuỳ lệ.

HỎI CHO ĐƯỢC:

BOC ĐỒNG

HIỀU - THUYẾT CỦA ĐỖ ĐỨC - THU

Bóc đồng có phải là lén
đồng không? Muốn
biết các nhà văn danh
tiếng ở hà thành bóc
đồng thế nào, xin xem
Bóc đồng của Đỗ Đức-Hu



CỘN MỘT SỐ RẤT ÍT

HAI CHỊ EM

CỦA NGUYỄN-VĂN-PHÚC

Nhà xuất bản Nguyễn - Du

Võe 26 bis N° 11

(sau giám, cạnh hội Bảo Anh)



XE ĐẠP BÁNH ĐẶC

Năm 1890 thiên hạ còn hoan nghênh xe đạp bánh đặc. Đây mấy thiếu nữ « tân thời » năm 1890 đi xe đạp nhanh 10 cây số một giờ !

biết bao vì khắp nước Anh chẳng có một hiệu xe đạp nào bán bánh xe đạp bơm hơi cả ! Hồi họ, họ cười ra vẻ chê nhạo :

— Làm gì có bánh xe đạp bơm hơi cơ chứ ! Đó là một sự phát minh diên dở và chắc là của một người hài hước nào nghĩ ra đó thôi !

Ông Clément không tin và nhất quyết đi tìm. Ông tới Coventry. Ở đây ông gặp nhà đại thương gia Singer. Ông Singer bảo ông rằng có người muốn bán cái bằng phát minh bánh xe đạp bơm hơi cho ông lấy 3 ngàn bạc nhưng ông từ chối vì sự phát minh ấy « vô lý » quá !

Không nản chí, ông Clément tìm tới đến được một công ty làm ra các bánh xe bơm hơi này. Ông chủ công ty là Harvey du Cros thấy ông Clément dè ý đến sự phát minh này nên sai một tay cua-ro dem một chiếc xe đạp bơm hơi lại cho Clément xem. Ông Clément ngâm nghia hai bánh xe đạp một lúc đoạn nhảy lên di thử một hơi hơn trăm cây số rồi ông quay về bảo tay cua-ro kia rằng :

— Các nhà sản-xuất nước Anh thật là mồm ! Ông vẽ lầm ơn nói hộ với ông du Cros rằng tôi xin ông cho tôi đặc-quyền bán các bánh xe bơm hơi này ở khắp nước Pháp.

Từ trước đến giờ, ông Clément là người đầu tiên xin bán các bánh xe bơm hơi này, không những thế ông lại còn cố xoay xở được 5 ngàn bạc để giúp vào cổ phần của nhà Dunlop. Ông đã không tính nhầm vì chỉ mấy năm sau khi thiên hạ đã xô vào dùng bánh xe đạp bơm hơi thì 5 ngàn bạc này mỗi năm đã làm lãi cho ông Clément gấp trăm lần nghĩa là 50 vạn bạc ! Và chẳng bao lâu ông Clément đã thành ra một tay triệu phú !

Tuy vậy đằng tường

bánh xe đạp bơm hơi do ông Clément đem về Pháp đã được hoan nghênh ngay đầu ! Vì lúc đó dân Pháp chưa tin tưởng ở sự thành công của thứ bánh xe ấy. Ông Clément liền đồng lòng với cua-ro de Ciry lại diễn lại « vở kịch » của Mecredy đã diễn ở vòng đua Daddington, cốt đề chinh phục thiên hạ. Ông kiểm những cua-ro chưa có tên tuổi đã cho họ chạy thi với các rô

bánh đặc đã nổi danh. Trước khi dự thi thiên hạ chê nhạo ông và bánh xe bơm hơi của ông dù thui ! Nhưng rồi thiên hạ giật mình, kinh phục ngay vì các cua-ro « em » kia dùng xe bánh bơm hơi đã hạ các cua-ro lão luyện dùng bánh đặc một cách cực dễ dàng ! Ông Clément đã chinh phục được tất cả mọi người hò nghi, và công việc ấy đã đưa ông đến sự giàu sang !

Mặc dầu thế, các bánh xe bơm hơi ấy còn rất sơ sài ! Hồi đó người ta lại gọi nó là « bánh xe bơm hơi học vải » vì nó là một ống cao xu bơm hơi ở ngoài quấn vải. Nhờ mà bánh xe nô thi thật rây rà ! Đò chửa bánh xe nhiều như đồ dùng của một nhà giẻ phẫu ! Người ta phải lẩy kéo sắc cắt các miếng vải học ngoài rồi gượng nhẹ lôi cái « sám » ra ! Kong đâu đó, và chỗ thủng bằng cao su rồi lại gượng nhẹ cho cái « sám » ấy vào và xếp chỗ vải học ngoài lại cho đều rồi khâu vải lại ! Một nhà văn đã kể chuyện lại rằng và một miếng sám thường như thế phải mất 27 công việc khác nhau, và lại người mua bánh xe bơm hơi đã có một quyền sách « dài 60 trang dạy cách khi bánh xe nô thi và thế nào. Và vè nhanh ra cũng mất một giờ đồng hồ. »

Vào buổi tối này và xong một chiếc xe như thế thì các dịch thủ của mình đã có thể bỏ xa mình hơn 40 chục cây số rồi !

Bây giờ đây những cua-ro thay một chiếc bánh xe nô dọc đường chỉ tốn độ vài giây đồng hồ, hổn ai có còn nhớ đến những người đầu tiên đã dám vượt qua dư luận để dùng thử bánh xe đạp bơm hơi ? Nếu những người ấy không có sự nhẫn nại, sự hăng hái của tuổi trẻ thì đã chắc đâu bánh xe bơm hơi đã tràn lán, chinh phục được khắp hoàn cầu ?

ANH-BẠT



XE ĐẠP BÁNH ĐẶC

Năm 1890 thiên hạ còn hoan nghênh xe đạp bánh đặc. Đây mấy thiếu nữ « tân thời » năm 1890 đi xe đạp nhanh 10 cây số một giờ !

biết bao vì khắp nước Anh chẳng có một hiệu xe đạp nào bán bánh xe đạp bơm hơi cả ! Hồi họ, họ cười ra vẻ chê nhạo :

— Làm gì có bánh xe đạp bơm hơi cơ chứ ! Đó là một sự phát minh diên dở và chắc là của một người hài hước nào nghẽ ra đó thôi !

Ông Clément không tin và nhất quyết đi tìm. Ông tới Coventry. Ở đây ông gặp nhà đại thương gia Singer. Ông Singer bảo ông rằng có người muốn bán cái hàng phát minh bánh xe đạp bơm hơi cho ông lấy 3 ngàn bạc nhưng ông từ chối vì sự phát minh ấy « vô lý » quá !

Không nản chí, ông Clément tìm tòi để được một công ty làm ra các bánh xe bơm hơi này. Ông chủ công ty là Harvey du Cros thấy ông Clément dè ý đến sự phát minh này nên sai một tay cua-ro đem một chiếc xe đạp bơm hơi lại cho Clément xem. Ông Clément ngầm nghĩa hai bánh xe đạp một lúc đoạn nhảy lên di thử một hồi hơn trăm cây số rồi ông quay về bảo tay cua-ro kia rằng :

— Các nhà sản-xuất nước Anh thật là mồm ! Ông vè làm ơn nói hộ với ông du Cros rằng tôi xin ông cho tôi đặc-quyền bán các bánh xe bơm hơi này ở khắp nước Pháp.

Từ trước đến giờ, ông Clément là người đầu tiên xin bán các bánh xe bơm hơi này, không những thế ông lại còn cố xoay xở được 5 ngàn bạc để giúp vào cổ phần của nhà Dunlop. Ông đã không tính nhầm vì chỉ mấy năm sau khi thiên hạ đã xô vào dùng bánh xe đạp bơm hơi thì 5 ngàn bạc này mỗi năm đã làm lãi cho ông Clément gấp trăm lần nghĩa là 50 vạn bạc ! Và chẳng bao lâu ông Clément đã thành ra một tay triệu phú !

Tuy vậy dèng tưởng bánh xe đạp bơm hơi do ông Clément đem về Pháp đã được hoan nghênh ngày đầu! Vì lúc đó dân Pháp chưa tin tưởng ở sự thành công của thứ bánh xe ấy. Ông Clément liền đồng lòng với cua-ro de Ciry lại diễn lại « vở kịch » của Mecredy đã diễn ở vòng đua Daddington, cốt để chinh phục thiên hạ. Ông kiểm những cua-ro chưa có tên tuổi để cho họ chạy thi với các cua-ro

bánh đặc đã nổi danh. Trước khi dự thi thiên hạ chê nhạo ông và bánh xe bơm hơi của ông dù thui ! Nhưng rồi thiên hạ giật mình, kinh phục gay vicác cua-ro « em » kia dùng xe bánh bơm hơi đã hạ các cua-ro lão luyện dùng bánh đặc một cách cực dè dàng ! Ông Clément đã chinh phục được tất cả mọi người hò nghi, và công việc ấy đã đưa ông đến sự giàu sang !

Mặc dầu thế, các bánh xe bơm hơi ấy còn rát xe sài ! Hồi đó người ta lại gọi nó là « bánh xe bơm hơi bọc vải » vì nó là một ống cao xu bơm hơi ở ngoài quấn vải. Nhỡ mà bánh xe nổ thì thật rày rì ! Đò chửa bánh xe nhiều như đồ dùng của một nhà giỗ phẫu ! Người ta phải lẩy kéo sắc cắt các miếng vải bọc ngoài rồi gượng nhẹ lôi cái « sǎm » ra ! Xong đâu đó, và chỗ thủng bỗng cao su rồi lại gượng nhẹ cho cái « sǎm » ấy vào và xếp chỗ vải bọc ngoài lại cho đều rồi khâu vải lại ! Một nhà văn đã kể chuyện lại rằng và một miếng sǎm thủng như thế phải mất 27 công việc khác nhau, và lại người mua bánh xe bơm hơi đã có một quyền sách dây 60 trang dạy cách khi bánh xe nổ thì vá thế nào. Và vè nhanh ra cũng mất một giờ đồng hồ.

Vào buổi tối này và xong một chiếc xe như thế thi các dịch thủ của mình đã có thể bỏ xa mình hơn 40 chục cây số rồi !

Bây giờ đây những cua-ro thay một chiếc bánh xe nổ dọc đường chỉ tốn độ vài giây đồng hồ, hổn ai có còn nhớ đến những người đầu tiên đã dám vượt qua dư luận để dùng thử bánh xe đạp bơm hơi ? Nếu những người ấy không có sự nhẫn nại, sự hăng hái của tuổi trẻ thì đã chắc đâu bánh xe bơm hơi đã tràn lán, chinh phục được khắp hoàn cầu ?

ANH-MẬT

Phương-pháp trị bệnh hó lao

Tôi có 1 phương-thap trị bệnh hó lao áng hè đê lại hay quái. Xưa nay chỉ đỡ giúp cho người ở thân lâm. Nô tri binh nhâng thai mưu lâm; còn binh thiết mảng nung 2 châ vại đê nhâng lâm; tàng nô dâ tác; đặc tại vùng nghe phòi bì đêm vường sáu 2-3; một ngày mướt ngây và mông lanh liên-miên tối cho móng thi chí thấy khỏe và hót mòn iếc chò không hết. Còn như binh ho chaza thiết mảng như nói trên và nhâng chung ho thương như: ho mòn mòn, ho khan, ho úm, ho gác ho phong vân-vân... thì uống mao lanh lâm. Còn người già, bì đê hành động phòi tòi nguyệt tòi uống cang mao hòn. Cố nhiều người được thay hay khuyến khích tối là rát, mòn kinh nốt cho cang dòng được; aluox vi phong-thap này, mòn kinh nốt không muộn, ay nêuvi khuyễn khinch qua và tối nogni bì, có nhiều binh tối lào ngán mà khynch hết tòi thuốc này, mao hòn cang không mòn, nốt làm ra và chia nhânh mòn kinh nốt tòi quanh giá 12\$00. Thì hiện hinh 1 hoặc 2 hay 3 tuần lanh-lanh. Dùng thuốc này ngoài côn phat có cách kiêm cù và lya chen mòn và phong-phap làm chép mòn mao tui nhâuh binh mới mao hòn. (Tôi có chí rõ trong ban). Trong hộp có bài thi thứ-tuần: 1. thử nóng - nhâuh trung-dòi đóm trong phòi là đại-trường: 1 thử bò phòi trit ho. Vây ai muôu xin viết thê de.

M. Nguyễn-vân-Sáng
(Cửu Hƣong - Giao lang Tân - Quới (Cần-Thơ))

Bài e postale n° 10

Mua mandat hoặc bằng cách lành hòi giao ngan cung dung
NOTA — Người lo luong, co viett au nho, lac tam; coi
nguoi lam viett gi ngoi ly mat chò khong van dung; sanh
mot nhoc, om yeu, mat suc thanh lao uong phong ngua
tai lam. Tôi coi cho nhieu nguoi uong thi thay manh, me, au
ngon coi that.

THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

236 Đường Cửu Nam Hanoi

Thuốc bánh, thuốc dán. Rõ! Vừa ngon!
Đồng bao chư Tòn! Hãy xin chiêu cõ.

BÀNG IC-LAN! IC-LAN ra đời!
IC-LAN rẽ tiền và tiền-lợi!
IC-LAN biến-bón vòi cùng!
IC-LAN cần thiết cho hết thảy
mọi người.
Bây giờ giấy dat mực khẩn, ai chép nén
để một cái bảng IC-LAN để biện chép tinh
tinh-hàng ngày. Chỉ trong nhâny mât net
chữ sẽ biến hết theo ý các ngài:
Bảng IC-LAN không cần giấy mực mà
dùng giấy mực mài!
Giá quang-cáo: \$30 ái nhâ, \$55 ái nhon
SONG PHAT-HANH: TAM-ĐÀ & C°
72, Rue Vieille, HANOI Tel.: 16 78
CHI-CỤC TẠI HAIPHONG:
TAM-ANH - 93, Ed. Bonnal
Còn đại-ly khắp nơi, viết thư cho TAMBA & C°

ĐÃ CÓ BÁN thắng cu so

Tieu thuyet oiao duc cao
NGUYỄN - ĐỨC - QUỲNH

sách dày 200 trang, bìa mầu rất đẹp — 0\$80

Gan dạ đàn bà

tiêu thuyet trinh thám của
B. H. P. tác giả Lá huyết Thư
quyển thứ 2 trong loại truyện
giải trí, 0\$40

Hàn Thuỷ Tiên xuất bản euc

71 - TIEN TSIN - HANOI

Phay bụi trân

Kết thấy nhà nào de guom soi mo am, cua kinh tu kinh lem them luoc nhuoc ấy là cái biển biếu chính thức sắp nà sky ra nhâng cuộc hui trân như chòi bời, biếu nhâc, nghèo khô hàng họ s-đìn hoặc rõ-trợ chán nán, yêng nén tránh truce và dòng ngày: blanc d'Annem có hê thay blanc d'Espanne: là thê thaoక đê lau chui và dang guong tû kinh, cua kinh; cõc, dia thuyink rât trong sâng sach sâ, tienn loi mà hui tien. Thứ thuyink rât này có thể thê thao de cõi mui län giay chèi được nâng giài trang nhâ tuyet và nô
co hai cái đắc tinh: khi cầm mui đói lên đầu không giay
ra tay vi không có bụi phu! phai như các thứ phan khâc;
khi mui đónh lai mà nhô ra hét bét, tam lây nuore ria
sach hoi di, mang phog lai sê trâng nhâ mouri. Thât là nhât
cả tam tú tien. Cõi hau lại các đại lý RIDOU CHÔI HOA KÝ
và PHÒNG TÍCH CON CHIM mỗi phong nặng 100 grammes giá
0\$10. Còn đại lý các tỉnh, hòi An Hà 13 rue du Cuivre - Hanoi

Tôi đọc BAO MỚI vì tôi là người mới

Có người thích thơ mới. Có người ghét thơ
mới. Iichich hay ghét đều phải biết thơ mới.
Tất cả những bài thơ mới có giá trị và những
diễn cảm biết về phong trào thơ mới và các
nhà thơ mới đều có trong quyển:

Thi-nhân Việt-Nam

(1832-1941)

HOÀI THANH và HOÀI CHÂU soạn

400 trang, 36 bức ảnh, giá 3\$.

Các hàng sách mua sẽ được tính hoa hồng
mỗi quyền 0\$35. Thủ-tu ngân phiếu gửi cho

M. NGUYỄN - ĐỨC - PHIỀN
Boite postale n° 34 - Hué

GABRIEL POULAIN

Vua mánh lói xe đạp người Pháp

Quân quân đất Bretagne 40 tuổi, chàng về nhì trong nước Pháp, Gabriel Poulin non-hai mươi năm trước đây, lừng lẫy tiếng tăm trong vận động-giòi hoán-cầu, nhất là trong lanh xe-dap.

Lanh-lộc trong trường đua xe-dap trong ba mươi năm trời, Gabriel Poulin quả là một anh-tài xuất chúng trong môn thể-thao đó.

Năm 1905, mới 21 tuổi, G. Poulin đã đoạt giải quán-quán xe-dap nước Pháp và đoạt luôn giải quán-quán xe-dap hoán-cầu.

Năm 1923, đã 39 tuổi, chàng đoạt chức quán-quán xe-dap hoán-cầu và năm 1924, lần

người biết là người ta có thể bay.

Ngày 9 Juillet 1921, lắp một thứ máy-móc do chàng u-uchê lây vào chiếc xe-dap, chàng đã cuối xe-dap đè bay cao các mặt đất một thước tay, và bay được một quãng dài hơn mươi thước, tiến lên và giật lùi như ý.

Cuộc thi-nghệ-ém đó đem lại cho chàng giải thưởng Aviette.

Đi xe-dap từ năm 11 (nồi ói năm 44) (lgi), sau 30 năm lanh-lộc với con ngựa sắt, Gabriel Poulin đã được thiên-bà tặng cho cái bùi-biệu là óng ru mánh lói trên trường đua xe-dap.

Vì, dùs xe-dap cũng như các môn vận-động cần phải nhiều mánh lói, mánh lói là tất cả một nghệ-thuật, một khoa-học.

Ông vua mánh lói xe-dap đã cho người ta biết mánh lói và nghệ-thuật cần cho cuộc đắc-thắng trên đường trường như thế nào.

Nhân cuộc đua xe-dap Hanoi — Saigon — Phnom-Penh hiện giờ, lanh-lộc ta cõng nên biết qua về cái nghệ-thuật đua xe ngựa sắt, theo lời một cao quý-quán xe-dap hoán-cầu.

Biết di xe đạp trước khi biết đi!

Trước hết ta hãy xem bước đầu của ông vua mánh lói xe-dap Gabriel Poulin:

* Tôi có thể nói rằng: có lẽ ai biết cuối xe-dap từ 1 vạn km biết đén, nên dồn voi tới, xe-dap là một việt-rất-thường



ảnh Ng. duy-Kien
Quang cảnh lúc cuộc đua xe-dap Paris-Hanoi 1921, 7 giờ rưỡi sáng
thứ bảy 27 decembre trước ga Hanoi

hồi-hộp ấy làm mình khó chịu.

«Việc rõ hơn hết ảnh hưởng của sự lo-lắng hồi-hộp đó là việc này:

Sắp có một cuộc đua lớn-lao ngày giờ đã định trước rồi. Thinh-linh có một trận bão lớn, bắt buộc phải định cuộc lại. Thế mà chiều hôm ấy, cua-ro cũng thấy nhọc-mệt vừa vì thế-chất vừa về tâm-thần, chẳng khác gì mình đã khởi nhiều nước rát.

Chính thần-kinh mình đã gây cho mình sự mệt mèo dù mình chưa dự cuộc đua. Lao-tam lồn súc hơn là lao lực.

Cua-ro nào chấn-linh được thần-kinh-hệ trong cuộc đua, sẽ được lợi lớn. Không có sức chấn-linh thần-kinh, thì lúc cần phải đem tật-lực ra tranh đấu, không thể đem ra được.

Bối các cua-ro đường trường, sự hòn-kém nhanh chỉ một chút sức thôi. Hòn kém nhanh độ mệt vành bánh bay nhanh vành bánh cũng đã hòn kém nhiều rồi. Kê thẳng cuộc, trong các cuộc đua lớn là người biết dùng ý chí trấn-linh được thần-kinh mình, các bạn rối-loạn, tài minh sẽ thắng được họ.

Song cũng không lạm-dụng mánh-lói quá, vì như vậy, nếu khi mình sẽ bị thua ngay kẻ kém mình. Cỏ khi mình lại nhú xui họ dùng mánh-lói đối-chọi với mình, những mánh-lói chính mình làm ra nảy ra trong óc họ, chứ tự họ vốn không nghĩ đến bao giờ... «Nếu địch-thủ là một cua-ro nóng-tinh và nêu va dã dụ bị săn-một «chiến-thuật» trong óc



Trung tá Ducoroy tỏ lời khen ngợi của ro Senn
về nhất chặng nhì Thành-hoa-Vinh

rồi, hết vòng đầu, mình phải biết rõ-ràng ý-dịnh của va, nếu mình là một người có mánh-lói giỏi. Biết thế rồi mình chỉ còn việc phá mưu-lực của hắn. Hắn muốn «biết» ngay từ xa ư? Hắn muốn đến chỗ đường thẳng mới thả nước «rút» ư? Cứ đề mạc, dùng cho hắn biết là mình đã đoán được ý-dịnh của hắn. Trái thế, mình cứ thả nhiên như không, đề hắn tưởng rằng hắn có thể hành động yên-đòn. Nhưng đến khi mình thấy hắn sắp-sứa hành động, thì mình phải làm việc liêm-lâm làm sao cho phà được «chiến-thuật» của hắn, làm cho hắn thất-bại hắn. Bắt-buộc phải nghĩ dùng một chiến-thuật khác, hắn không thể nào vừa làm việc bằng bùn đập vừa làm việc bằng óc được. Thế là hắn bị bỏ lại dưới dưới.

«Chiến-thuật» bay mánh-lói trong cuộc đua phải là một «phản ánh xác-dụng» (reflex) nó tùy cơ hành động một cách mau-chóng không trả-trúi do-dỵ gi. Một cua-ro giỏi phải là người trước cuộc

dua không biết là mình sẽ phải làm những gì. Mình sẽ tùy cơ mà ứng dụng cái mưu-lực của mình ở trên đường và lợi-dụng từng li từng tí những sự sai lầm của các địch-thủ.

Xem như vậy lài mánh-lói trên đường gần như xuất-tự-nhiên từ trong óc không hề nói trước được và không phải mọi người đều có được. Ma người có mánh-lói, nếu hành-dộng vung một li là hỏng việc ngay.

Tuy-nhiên chỉ có mánh-lói thôi cũng không đủ đánh cuộc thắng.

Khi giải-ngòi, về vuốt, ông vua mánh-lói luyện-bổ như sau đây:

«Được coi là vua «chiến-thuật» kẽ cũng sướng thật, nhưng kẽ hớp thít bắt đầu không trờ iờ những ý muốn của mình thì người là một ông vua bị truất ngôi. Là một người có mánh-lói giỏi, được làm; nhưng điều đó chẳng làm nên việc gì, nếu bạn không đồng-thời là một cua-ro rất lành-lẹ nữa».

VĂN-MẠC

Nhà-lầu, vợ đẹp, con khôn, mua vé Đồng-pháp sẽ hy vọng có cá

3 giờ 11 phút 32 giây và 3 giờ 19 phút 31 giây.

Tổng-cục Vận-động Bắc-kỳ

Quối năm 1929, Tổng-cục Vận động Bắc-kỳ thay Comité Inter clubs trong bom thiethao & xít này. Dưới quyền ông Hội-trưởng Huckel, Ủy ban xe đạp thành lập, do ông Berset, chủ hăng xe đạp Berset đứng trưởng ban. Trong một phiên Hội-dồng nhóm hồi 9 giờ đêm 20 Juillet 1939 tại số 10 phố Borgnis Desbordes, Ủy ban định chương trình mùa 1933-34 như sau :

15 Octobre 1933 : Hạng nhất Tài tử : 2 lần đường vòng Hanoi.

Hạng nhì Tài tử 1 lần đường vòng Hanoi.

11 và 12 Novembre : Hạng nhất Tài tử : Hanoi — Phu-lang-thuong khú bồi.

Hạng nhì Tài tử : Hanoi — Đáp-cầu khú bồi.

26 Nov. Hạng nhất Tài tử : Hanoi-Haiphong
24 Déc. — : Hanoi-Nam-dinh.

14 janv. 1934 Quán quân Bắc kỲ mọi hạng :
Hanoi — Tong khú bồi (100 km)

25 Fév. Hanoi — Langson, mọi hạng dự.



Đoàn của rơ qua phu Ngò - Trà trên chặng thứ n i Thanh-hòa - Vinh

Mars Hanoi — Hung-yen khú bồi, mọi
hạng dự.

Avril Hanoi — Đồ-sơn, mọi hạng dự.

Quán quân Bắc kỲ 1933-34

Ngày 7 Janvier 1934, Ủy ban xe đạp tò chúa giải quáo quán Bắc kỲ mùa 1933-34, một tuần lễ sớm hơn ngày định trong chương trình, Hanoi — Tong — Hanoi dài 100 cây số sẽ định thử bực những anh tài Pháp Nam, Nguyễn-văn-Bòng vè nhât, chiếm áo vô địch.

sau hai giờ 46 phút với tốc lực trung bình 36 cây số một giờ. Benoit vè nhai ván phút sau Béng, trước Bouchet (2 giờ 50) Walter, Bùi văn Hắc, Lưu văn Nhân và Nguyễn-văn-Chúc.

Nam Bắc tranh hùng

Déembre 1934, nhän đội ban Gia đình viễn du Bắc kỲ, Tổng-cục xe đạp Nam kỲ Union Vélocipédique Cochinchinoise) cũng lui ra một đoàn đại biểu gồm 11 đồng cua rơ sau đây : Phan-nhật-Sâm, Võ-vinh-Xa, Nguyễn-văn-Yên, Nguyễn-văn-Nhì, Võ-vinh-Lợi, Migol và Régier Louis. Cuộc Nam Bắc tranh hùng trong môn xe đạp in sah lầu đầu tiên và để để tài cung của rơ Nam kỲ, Bắc kỲ, ô chúc giải « job » chạy Hanoi-Haiphong (100 km) ngày 25 Déembre 1934. Đoán cua rơ Bắc kỲ ghi 32 cua rơ du giải trong số đó Nguyễn-văn-Bòng vô địch năm 1933-34; Lưu văn Nhân, Bùi văn Hắc, Lê-sĩ-Cur, Lê-dắc-Tiến, Walter đều có mặt, hết qua như sau :

Nhất Võ-vinh-Xa (N. K.) 3 giờ 12 phút.

Nhì Lê-dắc-Tiến (B. K.) một bánh ruồi sau.

Ba Nguyễn-văn-Yên (N. K.) nửa bánh sau.

Tứ Nguyễn-văn-Nhì (N. K.) ba bánh sau.

Năm Bùi-văn-Hắc (B. K.) nửa bánh sau.

Sáu Trần-văn-Đảng (B. K.) nửa bánh sau.

Phan-nhật-Sâm (N. K.) Võ-vinh-Lợi (N. K.) Migol (N. K.) Sôm (B. K.) Bòng (B. K.) Nhân (B. K.) Walter (B. K.) Tuyết, Cầu, Bát, Cur, Sách, Gustinelli (B. K) đều về thứ bảy.

Bảng xếp hạng từng đoàn như sau :

1) Nam-kỲ : Võ-vinh-Xa, Nguyễn-văn-Yên, Nguyễn-văn-Nhì.

2) Bắc-kỲ : Lê-dắc-Tiến, Bùi-văn-Hắc, Trần-văn-Đảng,

Quán quân Đông Dương

Cũng nhän đoàn của rơ Nam kỲ qua Bắc kỲ, Ủy ban xe đạp của T. C. V.

B. B. K. ô chúc lần đầu tiên giải quán-quán Đông-Dương chạy Hanoi — Tong khú bồi, ngay ler janvier 1935.

Sau cuộc thất trận ngày Noel 1934, Bắc kỲ đã toàn thắng, như Lê-dắc-Tiến vè nhât trước Nguyễn-văn-Bòng, Bùi-văn-Hắc và Lê-sĩ-Cur. Cua rơ thứ nhât của đoàn Nam kỲ, Migol vè thứ sau, chín phút sau người vè nhât, chạy 100 cây mét 2 giờ 54 phút 15 giây — Tiêu chạy hết 2 giờ 45 phút 16 giây, Ngoài Migol ra, Nam-kỲ còn toàn được vè nhât, v.v.

SÁCH « Á CHÂU »

HƯƠNG CÓ NHÂN

Tập thơ hay nhất của NGUYỄN BÌNH
Tất cả tâm hồn, tất cả nghệ thuật của thi sĩ Nguyễn Bình đều ở cuốn thơ
quí giá này. Cuốn thơ của tất cả người Việt-Nam. In rất đẹp, giá 0p70.

Những vòng khăn trắng

Ai đã đọc cuốn « Một chuyện tình 15 năm về trước » (hiện đã hết) không thể bỏ qua được tác phẩm này. Đó là tội
diêm công phu của nghệ thuật. Chuyện những kẻ cỏ đơn, tang tóc, hi sinh đau khổ đến quên cả đời mình, gần
200 trang, giá 0p80. Thư mandat để d. . NGUYỄN-BÌNH 17 Émile Nolly — Haïdar

DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo

Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa : 0\$35

— Bán buôn tại hàng dệt —

Phúc-Lai 87-89 Route de Hué — Hanoi

CẦN THÊM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH



GLYCERINA

Đá bán Người bạn gái

Truyện dài của Thiệu-Sơn (gấp hơn 200 trang giá 0\$80)

Ai chưa có một người bạn gái, — Ai muốn có một người chàng lý
trưởng — Ai muốn có người đẹp ở bên cạnh, đ. luôn luôn an ủi,
vỗ ve mình trong cuộc đời vất vả, đều nên có cuốn tiểu thuyết
NGƯỜI BẠN GÁI của ông Thiệu-Sơn, một văn sĩ cự phách trong văn
học giới Việt-Nam hiện tại.

NHÀ XUẤT BẢN CỘNG LỰC — N 9 TAKOU TÉL. 902 — HANOI

Hoa nương

Sách Hoa Mai của Thy Hạc

giá 0p10

Nhà văn Thy-Hạc đã được các ban
học sinh nhiệt liệt hoan nghênh,
Cuốn Hoa Nương của ông truyện cổ
kiếm, ngô nghênh, kỳ thú và cũng

ĐI XA
DEM THEO
**CÚU-LONG
HOÀN**
LÀ MỘT SỰ CÀM KÍP

1 viên Cứu-long hoàn bằng 10 thang thuốc bắc.

TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỲ, AL-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ
Etablissements Vạn-Hóa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi
Có bán thuốc Vạn-Hóa danh tiếng chữa bệnh liết dương. Thủ phủ dân ông, dân bà khác nhau.

Trong khi đoàn của xe đạp Trung, Bắc, Nam, Mèn đường do bánh ở trên đường thiên lý chúng tôi đã gặp

Bóng

quán quân xe đạp 1933-1934

« Tôi là quá, ông

Cái gì? Lò cái gì?

Nhà quán quân

xe đạp Bắc-kỳ là

Bóng biến báy giờ

là chủ nhiều xe đạp

khách đường trường. Ông ở một

cái nhà rộng. Ông có vài chục

người già và trẻ. Suốt ngày

trong nhà có tiếng máy kêu.

Tôi đến nhiều lần tìm ông

không gặp. Đến lần hôm nay,

một ngày thứ sáu mưa dầm,

tôi mới bắt được ông. Ông

định đi Phá-tho. Tuất chúng

tôi đi dàn phái hoãn

được đi ấy lại. Vào cửa nói

trước tiên của ông, khi chúng

tôi lên gác ngồi xuống ghế là

cửa này :

— Tôi lo quá, ông à.

Tôi ra nhà quán quân xe

đạp của chúng ta vừa mới

trong thấy tôi, đã biết ngay là

tôi đến có việc gì.

Nguyên tôi

với Bóng gặp nhau lần này

không phải lần thứ nhất. Từ

1925 đến 1936, chúng tôi đã

gặp nhau luôn trên đường.

Bóng hồi ấy là một áng tượng

trong lòng xe đạp Bắc-kỳ mà

kết với bài hay thì là một

phóng viên bé nhỏ của báo

Trung-Bắc-Tân-Vân thường

đi theo các cuộc đua xe đạp

lớn để viết bài tường thuật.

Tôi đã trông thấy cái tai của

Bóng. Tôi biết rằng Bóng đã

là một thời xứng đáng làm

một tay đan anh trong làng

đua. Vì vậy, trong khi đoàn

của-race Bắc-Nam-Trung và

Mèn rồng ruồi trên đường

thiên lý để so ván-bánh,

chạy hàng mây vạn cây số MÀ CHƯA HÈ NỒ LỐP

người có thẩm quyền nói về

cuộc đua áy, theo ý tôi, là

Bóng vậy.

Cuộc nói chuyện của Bóng

với tôi hôm nay trên một cái

gác Rolland's vừa là một

câu chuyện thành thực giữa

hai người bạn cũ đi hai

đường dài mà lại gặp nhau;

vừa là câu chuyện tò-mò của

một người làm báo đã nghe

chuyện họ echo trên dưới

mười vạn người đương trong

chợ kết quả cuộc đua Hanoi

Saigon và lùm luota moón

bết ý kiến của những người

khác đối với cuộc đua áy ra

thế nào.

Tôi nói Bóng và sẽ còn có

dịp nói chuyện với những

người không được những thanh

ica và trong lòng xe đạp

năm 1941-1942 vậy.

Tuần trà vừa cạn

Tuần trà vừa cạn, câu

chuyện bắt đầu.

Bóng mắng moi lại nói với

một giọng hăng hái và sôt

sắng như người của rơ-xe

đạp mười năm về trước lúc

sắp chạy đường trường vậy :

— Tôi lo, vì tôi không hiểu

tại sao anh em Bắc-kỳ đến

cảng Đông-bờ lại chậm tới

mười lăm mười bảy phút.

Các báo hàng ngày ở đây

đang không rõ thi giờ. Tôi,

đến náo tai cũng nghe radio

« ÔNG BÓNG, Ý KIẾN ÔNG VỀ CUỘC ĐUA HANOI-SAIGON-CAO MÊN NÀY RA SAO? »

Saigon, bởi vì tôi nóng ruột quá, có lẽ nóng ruột hơn hết cả. Tôi muốn biết kết quả ngay. Tôi thử thực với ông, tôi đã trúng lời nghe lầm nhưng bây giờ tôi đích rồi, khong thể sai được nữa. Thật là một điều kinh may cho anh em Bắc-kỳ. Nếu tôi không bàn công việc làm ăn tôi quyết di ngay diêm vào trong đó để xem công chuyện của anh em ra thế nào.

— Tôi tưởng công việc của ông không để cho ông nghĩ đến việc ấy...

— Ông nghỉ vậy, chờ chính tôi, ngay từ hôm đầu tôi đã muôn dì theo anh em tôi. Tôi theo như thể thu lâm. Tôi vừa được sống lại những giây phút hồi hộp mười mươi lăm năm trước vừa cõi ny vọng hân hặc với anh em chúng bạn nhiều điều hay.

Thật, làng xe đạp ở xứ ta mây độ nay tên qua. Các bạn tôi chơi hay lâm, hay không tưởng tượng được. Thanh con nhiều hy vọng về tương lai. Tôi biết rõ anh ấy lâm. Bước tường lai của anh ta còn dài. Anh ta đang giữ chức quán

quản làng xe đạp xứ ta hiện giờ vừa vã tài chay mà vừa vã tuổi nữa. Thành mới có 17 tuổi. Mười bảy tuổi mà lại được nhiều thành tích vã vang như thế, có lẽ xứ Đông-dương này chẳng có ai. Tôi dám cao rằng chỉ trong hai năm nữa, nếu Thành cũ giữ gìn sức khỏe và tập dượt luân luân thi làng xe đạp Đông-dương không có một ai theo kịp hắn. Hiện giờ, bởi vì Thành ít tuổi nhẹ cân và sức khỏe chưa phát triển được hoàn toàn nên cũng bị đôi phần thiệt hại. Tôi còn nhớ hồi tôi còn chạy trên vùng, một hôm Mégy có đưa cho tôi xem một tờ báo Pháp nói về những chuyện thi xe đạp. Tôi nhớ báo ấy có viết rằng ở các nước Áo-châu, những cu rơ-xe đạp 18, 20 tuổi mới chỉ bắt đầu được dự những cuộc thi vận động. Từ 22 đến 25, bắt đầu thi đường trường nhưng giờ lâm chỉ chạy được từ 100 đến 200 cây số là cùng. Mà cu rơ từ 22 đến 40 mới dự những cuộc chạy vòng quanh nước Pháp.

Ở xứ ta, cu rơ sống không được phong túc lâm, lại thường dùi tài trước tuổi đã dành là một điều hay; nhưng



Ánh Văn anh Ninh
Chặng Vinh — Đồng-hới, khi các cu rơ tài địch đua đầu Quảng khé

nếu những ông bầu không biết chăm nom vỗ vã tài những thiên tài ấy ráo sớm bị mai một với tuổi già vậy.

Tuần được hòn anh em vi
v rất có công phu luyện tập.
Thân nay đều ca, còn Cư, Sênh
cũng hay lâm nhưng có cái
trái óc không. Cư và Sênh
lai cho người ta sợ vì nước
rút. Còn về Nhân thi quả anh
ta không thể với cái tên
« con sên leo dốc » mà lang
Thể thao dã gán. Chơi được
với con sên này, còn có con
cuốn-chiều Hắc — Hắc đen,
đen như con cuồn chiếu mà
ta vẫn thường thấy về mùa hạ
khi trời sắp đổ mưa !

Cua ro xú Bắc còn, nhiều

người giỏi nữa, có những cái

tài khôn nói xiết, nhưng tôi
chỉ nói về bốn anh trên này
bởi vì tôi biết rõ mấy anh
này lâm lắm. Tôi quý các anh
ấy và tôi chắc các anh ấy còn
đi xa — đó là nói cả nghĩa
bông — đi xa nhiều nữa.

Không vì đời lốp

— Ông Bóng, chúng tôi
nghiêm thay rằng trong cuộc
đua Hanoi — Saigon — Cao
mèn này, anh em Bắc-kỳ ta
bi nỗi lốp luồn luồn.

Trong rúa tieng đồng đò
tiếp chuyện, Bóng không kém
hăng hái một lúc nào. Nhà
quán quân xe đạp đã có bồ, giữ
luôn may nâm áo vàng lèn, lèn
não cũng băng hái hòn lén.
Theo như lời ông nói, thi
người ta đã lâm lâm khi cho
lá ông già. Ông hết sức cãi
chính những lời noi cát.

— Tôi năm nay còn trẻ lâm.
Mới ba mươi bảy. Ở nước
khác, ba mươi bảy tuổi chính
mới là lúc sáu, sáu lục người ta
phát triển và co thê dem hết
tai trĩ ra để dùi những cuộc
đua dài. Tôi vẫn còn mê xe đạp.
Bởi vậy, dù bảy giờ đã tạm
gác giờ rồi, tôi vẫn để ý xem
xét xe đạp và học về cách
chạy của những nhà quán
quán trong hoàn cầu. Theo
những sự hiều biết của tôi thì
xe đạp là thi phu nhiều b-



Ánh Văn anh Ninh
Đoàn cu rơ tài phu Quảng khé lớn

nô lốp là vì người ta ném bom
bánh tham quâ, bom găng
quâ. Tôi không bao giờ bị vào
trong «ca» này. Trong suốt
một đời chạy thi của tôi, tôi
có thể xin phép ông ty hào
một lần rằng chưa bao giờ
tôi bị nô lốp ở trên đường
trường. Đó là vì tôi cần thận
trong sự tổ chức các cuộc dự
thi cũng như tôi thận trọng
trong việc tổ chức cuộc đời
của tôi. Tôi ăn đúng lệ và ngủ
rất sớm. Không bao giờ tôi
trác tang, thức đêm. Tôi giữ
thân thể, sức khỏe thế nào
thì mỗi khi dự một cuộc thi
nào tôi cũng coi sóc cái xe
của tôi như thế. Tôi trọn một
đời vành bánh tối nhất để
đóng. Lốp cầu phải là thứ tốp
hảo hạng. Mà những cái boyau
đem so-eua, bao giờ tôi
cũng trọn lọc rất kỹ mặt máy
ngày. Nhưng không phải tôi
đem những cái boyau mới
nguyên như để mà dùng
dầu. Những cái boyau seours
bao giờ tôi cũng tập dượt
trước lấy độ vài bốn trăm cây
số cho quen đi dã. Thứ nhất
là cần phải trọn cái dầu van
nào thực ngọt để lúc cần đến
thì bom cho dã.

Còn nhớ có một lần đua
lấy championnat ngày mùng
hai tết tôi chạy nhất về đến
Hải-đường. Cùng một tốp với
tôi có mấy người nhà trong
cõ X. là bạn tôi. X. và mấy
người kia rõ tôi xuống một
cái nhà ở lề đường uống nước.
Họ thi uống nước chanh. Tôi
vừa đói vừa khát, lại không
có tiền dù ai phải vào một túp
lều tranh xin một hơi nước lâ
Uống xong, lúc ra tôi nhảy lên
xe, đạp chạy thi được một
quãng đường, cái bánh sau
chứa tôi nô lốp — đây là một
sự nô lốp đặc biệt, các ban
đoé ở dưới này sẽ biết. Tôi
với nhảy xuống xem thì té ra

là một cái đình mới. Tôi vội
nhô ngay ra và việc tôi thay
bánh chỉ làm trong chớp mắt.
Tôi đã tập từ nhà. Cái dầu van
đã ngọt, tôi chỉ tính đúng mấy
nhát bom thì dù chạy. Tôi
không phải ném bánh như
nhieu người: như thế mất
nhieu thi giờ lâm. Đáng nay
đã biêt mấy nhát bom là đủ
tôi cứ bom đủ ngàn ấy nhát,
vận dần van lại rồi đi luôn.
Tién và nhau quá. Chẳng
mấy lúc, tôi lại đuôi được
bọn cao ro đi trước.

Câu chuyện này tưởng cũng
nên kè lại để ông nghe vì
trong đời đua xe đạp của tôi,
chuyện này làm cho tôi thích
mà cũng làm cho tôi tức nhất.

Chỉ già một phút! Từ Hải-
đường về Hanoi, hai lần tài
nô lốp mà đến đầu cầu sông
cái tôi lại bắt được X. Đó là
bởi tôi không bị nô lốp luôn,
nhưng tôi chưa khô lèp như
minh bị nô lốp luôn. Nhé thê
cò lợi lâm.

Tại sao trong suốt một đời
đi xe đạp của tôi không nô
lốp bao giờ hết, mà lần ấy tôi
lại bị tôi bại lâm? Biết chuyện
hai cái đình rồi, bây giờ tôi
chắc ông khóng là nha. Trong
buổi họp của Tông Cuộc
và các cao ro, tôi tinh trọng
đặt hai cái đình vào một cái
để của nhà Hôlei Coq D'Or
và tôi thuật lại lúc tôi gác xe
đạp chung với bọn cao ro nói



anh Thân, Giả, Cáo, Hắc Photo: Vũ-an-Ninh

Budu được bọn cao ro đi
trước rồi, tôi lại vượt họ. Gió
ý nhiều, tôi mệt nên được
đó một cái sốt tôi lại đi sau
Cái mòn bám là mòn hay
nhất của tôi, tôi đem ra dùng.
Kết quả đương tốt thi dùng
một cái bánh xe đang trước
của tôi lại nô. Thật là lạ, trong
đời đi xe đạp của tôi, tôi thực
chưa bao giờ gặp cái ca như
như này. Tôi lùi về sau: thi
lại là một cái đình nữa, giải
bằng cái đình thứ nhât và mới
như cái đình thứ nhât. Tôi
giữ lấy hai cái đình ấy và sau
này các bạn sẽ thấy tôi làm gi
Nhưng ngay lúc đó lốp ấy,
tuyệt nhiên không có ai biết

coi cái xe ấy cho tôi lúc về
đich để khỏi mang tiếng là
lầm hổ. Thực là n lúc người
đua xe khô lâm: nghĩ đến
xe, nghĩ đến mình và nghĩ
đến cả người, cõi khô nghĩ đến
người hon là nghĩ đến chính
thân mình nữa.

Một nguyên nhân chính
của sự nô lốp xe, theo như ý
tôi, thi do ở người cao ro.
Ông có đề ý nghiêm mỗi khi
ta đi xe đạp, phồn lén, ta lái
guidon sang bên này quay
guidon sang bên kia hoặc là
nhắc bánh trước lên choi thi
hai bên cạnh cái lốp đep bắn
xuống xuống? Đó, như thế là
cái lốp hại dí chủ còn gì. Nếu
lúc ấy trên đường lại có bón
sỏi n họa hay mảnh thủy tinh
thì tất nhiên phải đâm vào
lốp và cứ mỗi khi rún thêm
một tí thi hòn sỏi hay mảnh
thủy-tinh đó đâm vào càng
mạnh. Người cao ro đạp xe
ở trên đường trường cũng
thế. Biết mình hơn tốp, khác
rồi hay là tin chắc thế nào
minh cũng đánh lừa bọn

**ĐỪNG CHẬM TRÊN NGAY TỰ BÂY GIỜ CÁC
BẠN PHẢI GIỮ TẠI CÁC HIỆU SÁCH QUEN**

Trung-Bắc Chủ-Nhật số Tết

Chỉ chậm vài tiếng đồng hồ là hết ngay! Các bạn sẽ thiệt vì
không có một tác phẩm văn chương, một kỹ công ăn loát và
mỹ thuật, một phu bản của đại danh họa FOJITA có bac
ngân không muộn được.

**Trung-Bắc Chủ-Nhật, hy sinh cho độc giả
thân yêu, chịu thiệt di đê làm số báo này
cho phò thông khắp nước để làm một sự v
vang cho làng báo xứ ta!**

Phương trâm của tôi là:
«Chết thì chết lúc nào cũng
phải bám như một con...
móc rách,

**Cua ro Bắc-kỳ có rất
nhiều mánh lối hay**
Điều thuốc lá châm lên,
câu chuyện nô trong một lần
khai xanh huyền áo. Bòng
nói:

— Đây, rồi ông xem, cao ro
Bắc-kỳ còn được! Qua đèo
Hai-Vân thi có lẽ không bằng
anh em Trung, Nam, Mèn,
nhưng cư trên đường trường,
nếu anh em lúc nào chẳng
đồng tâm hiệp lực như lúc đầu
thì đừng nói Hanoi — Saigon
làm chi, nói ngay như có chạy
Hanoi — Saigon aller et retour
anh em Bắc-kỳ cũng có nhiều
hy vọng chiếm chiến giải
nhất.

Đến đây, tôi xin ngừng câu
chuyện lại mà nhận một điều
nay: anh em trên Nam liên
lâm, cõi khô, đã định tranh xi
thi quyết tranh cho kỳ được,
ngã chí từ không cần. Anh
em Nam-kỳ vì thế có thể già

xé dẹp như chơi, bên Bắc kỳ không giữ thi của ro à sau lén sẽ vấp phải ngón di tước và cũng bị ngã đè lên và rớt có thể cũng bị gãy xe đạp nốt.

Anh em M. có tài leo giặc, mà anh em Trung thi phẫn nbiều chơi lich su Bắc kỳ ta kém và leo dốc, rõ lẽ ngoài ta it đốc mà cũng có lẽ vì ta it tập leo. Không biết trước cuộc đua này anh em có tập riết leo dốc không? Nếu tôi có dự cuộc đua này thè rào tôi cũng đè hàng tuần ra lập aller retour Bavi, aller retour Tam-dao, lập cả ngược gió và suối gò.

Ông a, tôi biêt, leo dốc là dùng nêu thảm Cao nhất phải đều chân, chân này xuống thì chân kia lên, chậm thì chậm nhưng đều mà lâu mới. Chú cứ cứ cái lối « công sáu róm » ở trên vòng ngay xưa thi... chêt không kịp ngáp!

Dù sao, tôi吧 giờ cũng tin rằng anh em Bắc kỳ đã không tay mòn githi hoi chư đã co công tập thi bao giờ cũng mau tan tối, không khô khán gì cả. Tôi chả chỉ một năm nữa của-ro Bắc leo dốc cũng giỏi như di đường trường vậy.

Nội đây, Bồng xoay tay nhòm nhòm ở trên ghế—như kiều sấp làm một Sprint — và cười lên ha ha, tướng có thể với cà nhà ra được:

— Thích quá! Thích quá, Ông ạ!

Làng xe đạp nước ta tiến qua.

Tứu nhất là anh em xứ Bắc ta không nhúp đã tài lại có nhiều mánh lới và biết đồng tâm nữa.

Tôi nói:

— Tôi biết rằng trong các xe đạp, cũng như

bất cứ trường-hop nào trong đời người ta sự đồng tâm cũng là cần.

— Chính thê. Không đồng tâm là hỏng hết. Nếu có cách gì nhằm ngày được cho các của-ro hiện giờ đương rong ruổi trên đường biển-lý, ông lam ơn nhán hò với các anh em tôi rằng ở Hà thành hiện nay có một người hàn thản của họ lúc nào cũng cầu chúa cho họ luôn luôn đồng lòng hiện lực với nhau và ăn ý với nhau trong tất cả các trường-hop để thi hành mánh lới. Ông a, trong các cuộc đua xe, tài sức là cần phung mánh lới cũng quan trọng không kém gì.

Tôi có thể kể hết mánh lới tôi dùng mà tôi vẫn thường nói cho các anh em tôi biêt, nhưng có lẽ ông không nên viết ra làm gì...

Bồng cười và thêm:

— Biết nhà nghe mà lai!

Nếu các ngài lở mắc bệnh lâu, giang mai, hạ cam, hột xoài dù có biện chứng nặng đến đâu, dù mới hay đã lâu chỉ nên đến

Đức tho Đường
131. Route de Hué — Hanoi

mà chữa sê khô chác chán. Cảnh chúa về sinh đê chán. Thuốc uống không công phật, dù uống Ai cũng biết tiếng nhà thuốc do, một nhà thuốc có thực học và kinh nghiệm lâu.

**ESSENCE
Térébenthine
Colophane**
giúp đỡ khớp nơi rất nhau chóng

Hồi nhà sản xuất:

SONG - MAO

101. Rue des Canots, Haiphong, TH. 141

Vàng, ông. Bồng, Hôm nay ngồi thuận lợi câu chuyện đưa ông và tôi, tôi xin nhờ lại lời hẹn, không nói về các mánh lới đó trên mặt báo.

— Nhưng ông có thê cho tôi biết rằng mỗi phên len sự đặc thắng của ông ngày trước là như vi đâu không?

— Vì mánh lới. Những mánh lới này không e quyết định nhất định. Minh còn phải tùy ô cuộc đua dài ngắn, uy ở những cao tốc chạy với mình giỏi về mòn nao rõ suy luận, rồi tùy mình thay đổi. Tôi xe đạp có cái thú không à được. Chán tai đập, mắt thì nhìn, mà óc thì nghĩ nua. Có khi bi óc khôn nghĩ ra mánh lới; có khi có mánh lói mà mãi không thi hành được, có khi vừa mang hi hành thi kê tranh với mánh lới đã biết ngay, minh lại phải biền biến đổi mánh lói này sang chiến thuật khác ngay. Phân nhiều khi một mình tôi không thể thi hành mánh lói được. Ít ra phải có hai người nữa vào cách với minh: người thi hành lừa, người thi bám, người thi dẫn cho đổi thủ mưu trá đi. Khi đổi thủ đã mưu rồi, đã mệt do, theo mót hopt ốc riêng, sau khi đã ký số riêng với nhau rồi, anh nào bắt đap về nhất, anh nào nì cù việc lên nhì... để cho đổi thủ ăn bụi ở đảng sau.

Tôi xin thủ thực rằng trong cuộc thi lấy giải quán quân 1934 (có cả của-ro Nam kỳ ra dự) tôi ôm đầy, thế mà chỉ có mánh lói bọn Bắc kỳ ăn giải hết, thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 không lây gì làm khó khăn.

Như trên kia tôi đã nói, mánh lói sẽ tùy nghị thi đài từng giờ từng phút nên không thể nói hết — mà cũng không nên nói hết làm gì. Anh em

Bắc kỳ đi chuyên này đều là những tay mánh lói cha cả; tôi yên tri lâm; nhưng nhän câu chuyện mánh lói đây, tôi tuyeng kể lại một câu c uyên mánh lói đưa tôi và một người Pháp, tướng đồng không phải là vô ích :

Hồi đó, có lẽ là năm 1932 thi phái vòng đua le pédale tonkinoise vừa phả được 4 năm, tôi toàn chạy đường trường nên lúc nào cũng cãi nghĩ mưu. Xứng đáng trai với tôi nhất là Mégy, Hồi ấy Hanoi Haiphong Hanoi. Đến khách sạn Métropole của ro nào cũng phải xi ống ký giấy.

Tôi, Mégy và mấy người bạn Mégy di một lopp. Chàng tôi quay lại náo đang sau thi chửa thay lopp thử bài đầu.

Chàng tôi tên Đào nhau:

— Thời, may là bay giờ chúng ta dập tư tư đê nghĩ cài xe lén dem ra đường tập, tập ntu tôi chưa tập hể bao giờ.

Thoa huân May anh bằng lòng. Lúc ấy còn 50 phần tử trong tay đều khaco san. Nửa đứa nửa thức, tôi bèn cui xuống dưới, dùi chơi hoi, dùi hơ hơ. Bei ngờ mèo nào cac tay ka tường то dùi tuc, cũng dùi, dùi thật lực và dùi đến nỗi khong đòi được ở trước khach sạn Métropole nua. Tôi già và dùi thành khong khong kho khán gi cả. Tôi ký giấy trước nhất. Hết lúc tôi nhảy lên xe đài, cái cậu kia mới lay da quay lại được thi xã chậm ba cái co gí!

Trong phu thoatl đã đóng long bôn phuong

Bồng lại nói:

— Tôi không biêt về nghe bao nhưng tôi vẫn nghe thấy đón rằng nghe báo là một nghe đéo béo. Nhưng ai dè chán bước vào nghe thik không thè nho thoát được ra.

Đó với tôi, xe đạp cũnq vậy. Thay anh em họa động, xin thủ thực với ông rằng máy hôm nay oc tôi là sỏi lén, tôi chưa già, tôi còn khỏe, thè nho từ nay đến sang năm tôi cũng cố tập đê chơi với anh em chuyen nua.

Có TRÀM-HOA là cô bún quanh năm
Viết thư cho LÈ-VĂN-HÓE
10bis Tiên-Tsin Hanoi

Giang hồ thoát đê
động lòng bôn
phuong

Trời dâ vè chiều. Mà lại rết nêu chong lối. Tờ nhện hinh như là giang dây trời.

Bóng nhìn ra trời mua, dõi mót diệu thuoc nưa ien hút rồi nua như với khách ma nua nhu với minh :

— Cái thời áy song sướng quâ, tôi sống hoan toan là một nhà thê-thao. Bây giờ vi sinh kí, vi các cháu, tôi phải bỏ nghề mà lầm lũi ngồi nghì lại thi văn tiếc quâ, tôi tưởng như minh đã dánh maimi lại cái gi đep nbat.

Nhưng khi có nhung cuộc thi to nêu, mèo tôi lại sỏi lén. Tôi lại muốn đánh một cái quan dùi, lấy tay trả móc cài xe lén dem ra đường tập, tập ntu tôi chưa tập hể bao giờ.

Chung tôi tên Đào nhau:

— Thời, may là bay giờ chúng ta dập tư tư đê nghĩ cài xe lén dem ra đường tập, tập ntu tôi chưa tập hể bao giờ.

Trong phu thoatl đã đóng long bôn phuong

Bồng lại nói:

— Tôi không biêt về nghe bao nhưng tôi vẫn nghe thấy đón rằng nghe báo là một nghe đéo béo. Nhưng ai dè chán bước vào nghe thik không thè nho thoát được ra.

Đó với tôi, xe đạp cũnq vậy. Thay anh em họa động, xin thủ thực với ông rằng máy hôm nay oc tôi là sỏi lén, tôi chưa già, tôi còn khỏe, thè nho từ nay đến sang năm tôi cũng cố tập đê chơi với anh em chuyen nua.

Nếu Tông cuộc còn tò chúc một cuộc đua lớn như Hanoi Saigon Cao mèn này hay một cuộc vòng Đông dương, xin

NHÀ THUỐC TƯỜNG ĐÓ:

ĐỨC-PHONG

45, Phố Phúc-Kiên Hanoi

Bàn buôn, dù thi ốc bắc, huốc nam, huốc súng, bao ché, các thứ sâm, được tin nh êm xưa nay vè 3 đặc điểm: Huốc tôi can dung già phai chong.

1) Thuốc bồ thận Đức-
Phong giá: 1p50. — Chữa các ốm thân hư: di tinh,
mông tinh, khí u.

2) Thuốc diệu k nh bô
huỷết Đức-Phong giá: 1p20
— Kinh nguyệt thay dép, tăng
sắc khôn cho ác bà, các tò.

3) Thuốc bồ tỳ tiêu cam
Đức- Phong giá: 1p40.
— Chữa chung cam run, thuốc
bồ của ierreem

4) Thuốc dai bô Đức-
Phong giá: 1p 50. — Bô khí
huỷết, dưỡng thai, thuốc bồ
của nom phai iao ou.

CÓ ĐẠI LÝ CÁC NƠI

Hiệu thuốc Đức-Tiền 200h
Rond de Hué Hanoi, Hiệu
huốc Đức-Mỹ 52bis Bạch-mai
Hanoi, Hiệu Đức-hưng-Tường
437 Ngã-Tứ Trung-hiền Hanoi,
Hiệu Mai-Linh 60, 62
Paul Doumer Haiphong, hiệu
Mai-Linh 120 Geo ges Guynemer
Saigon, Hiệu Đầu-Hiên
81 Rue Harmand Hung-yen,
Hệu Đức - Tinh 126, Phố
Tiền-an Bác-ninh, Mèo Mỹ
Thanh tại chy Phuong Lam
Hoa-bin, L prairie Võ-van
Kich Avenue Arsuide Brand
Phnom-Pearb + Cụ-Toàn 144
rue Davillier Hanoi, Maison
Aah-Mỹ 16 bis phố Hang Da
Hanoi.

Ông tin chắc rằng kè này thè nao cũng có mặt ở cạnh các anh em cũ: Thân, Cu, Hắc, Sén, Nhàn...

Ông Bồng a, tôi trông chờ
đẹp quá!

VŨ BẮNG

THUỐC CAI 4 NGÀY

Túi Nhát Khướu Tán Hoá hay tuyệt diệu, vì không phải thuốc phiện mà, Danh ái được ngay cơn nghiệt làm việc như thường. Sau 4 ngày uống thuốc ngồi khỏi thuốc ngay người, nên bỏ hồn rất dễ dàng, không sinh chung Thuốc uống : gay đầu sưa được 80 viên thì ngày cuối cùng 80 viên hồn bỏ là hồn không thể uống một viên nào nữa, không như lâm thuede phải rứt dồn trước sống 100 viên sau rứt còn vài chục viên thì không bò được, nếu nô thi sinh chung, như thế cai được thuốc phiện mà damn nghiêm thuốc cai thì lại hại thêm, nghiêm nặng mòn đến 2 chai mà nhẹ chỉ một chai chưa hết cai được. Muốn cho người cai lùn cung cai được, nên chịu lùi vốn 3 tháng, ai đến Việt Long hay đại lý mua T.N.K.Y. II đều trả 40/- (\$50 chi phải trả 12/-). Như thế nghiêm nặng mới hết 45, nhẹ chỉ hết 20/- Bao bì uống 2 bát : 09:30 Bao bì uống 2 bát : 09:15

Viet-Long 56 hàng Bé Hanoi
Đại lý : Mai - linh Huaphong, Viet-Long
Nandimb. Quang-huy Haiduong, Thailai Thanh hòa, Sinh Huy Vinh, Hương
ughi iag

THUỐC
HÓ
CON CHIM

Gia truyền thần dược

(HOA ĐƠM)
(HO GIÓ)
(HO KHẨM)
(HO GÀ)



Nhà đồng đá tới

không gì hợp thời bằng đội mũ

IMPÉRIAL

Cầu nhiều đại-lý các tỉnh, xin
viết thư kèm tem và lấy Catalogue
illusirare tại :

TAMDA et Cie

72, rue Wiell Hanoi — Tel. 16-78
đại lý độc quyền mũ :

SAVON DENTIFRICE

KOL

GOÛT EXQUIS D'ANIS DE RUSSIE

BLANCHIT LES DENTS ET CONSERVE L'EMAIL

EN VENTE PARTOUT

Dépôt pour le Tonkin :
Etablissements VAN-HÓA 8 Antenneau Hanoi
Dépôt pour la Cochinchine :
Etablissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

Y-SY NGUYỄN - HIỀN - MÃO

Nguyễn y-sy nhà thương đau mắt Phnom-Penh

Nguyễn y-sy nhà thương đau mắt Hanoi

Nguyễn phu-giáo về khoa đau mắt tại trường Y-khoa

Đại học Đông-dương. Ngày nào cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGÓ TRẠM

17, Bd. Henri d'Orléans Hanoi — Giây số : 772

Người thù của
mặt trời

Tác phẩm đặc biệt của Lan Khai

Những bí mật của xứ Mông-cô
xôi và huyền bí. Những khung kiếp của một đội quân
khát máu đã chính phục già nua
hoàn cầu. Một mối tình nồng
nóng và cao thượng. Tất cả đều
được diễn tả bởi ngôi bài
quyện rũ của Lan-Khai, giá 0\$55

HƯƠNG SƠN
97, Phố hàng Bông — Hanoi

Bán đại hạ giá

Chemise EDOUARD tout fait

Chemise popeline couleur rayé
5\$00,

Chemise popeline blanche rayé
5\$00

Chemise popeline blanche uni
3\$50

Cravate 1\$50 Cacheol 1\$20
soy dan 1\$50

bán buôn có giá rãnh hạ :

Bonneterie chemiserie

QUANG - TRUNG

99, Rue de la soie Hanoi

ATELIER

340-360 route de Khâm Thiên Hadong

CUỘC ĐUA HANOI VŨ - VĂN - THẦN SAIGON - PHNOMPEH con phượng hoàng đất Bắc làm mưa gió trên đường

Qui-nhơn 4 janvier 1941.

Cuộc đua Hanoi — Saigon — Phnom-Penh dài trên hai nghìn cây số! Một cuộc đua mà hầu hết các dân thè-thao của năm xứ Đông-dương đều chăm chú lắng tai nghe tin tức các danh thủ chạy trên đường t-ường và mai-miết nhìn những vạch đường đi của họ ghi trên các bần-dòn lòn treo ở trước các tòa bão Pháp-Nam khắp ba kỵ!

Ai sẽ thắng, ai sẽ bại trong ngót một trăm con thằn-má? Vì ai là thằn-má trước hết tôi cần phải giới thiệu cùng các bạn những đấu thủ tên tuổi đã ghi tên trong cuộc đua lòn lao có một không hai trong lịch-sử xe đạp Đông-dương vậy.

Trước hết các con thằn-má Bắc-kỳ : Vũ-Văn-Thần, con phượng hoàng của đất Bắc, bè người mà gan dạ lè lùng, đường trường hay, nước rút hay, leo đốc giời, xuồng nồi liều : Thân-muỗi quái thật là một cuả-ro hoàn-tuần dáng mặt thù quái đất Bắc! Thứ đến Lê-si-Cư, con người vạm vỡ làm sao, tơ lụa-vân-Nhân và Truong-phi-Sênh. Thứ-tới Hắc, Kỳ, Tiến, Tân-Dịnh, Vinh v. v. toàn những người có tên tuổi trong làng đạp Bắc-kỳ.

Và đây đoàn tuy-en-thủ Nam-kỳ : Nguyễn-van-van-Duyem với vây đít màu vàng Lang-Bian, Lê-thanh-Các thắng giải vòng Bokor cả hai đều leo đốc giời và xuồng đốc giời. Rồi Đen-Phan-Nhật-Sâm, con già thò-quán của tuy-en-thủ Nam-kỳ, đã từng bao phen thắng giải trên đường trường! Rồi-tới Nguyễn-vân-Thêu, Võ-vinh-Lợi, Phượng, Thor, Tham v. v..

Tiếp đến đoàn tuy-en-thủ Cao-mén có Nguyễn-phát-Giá và địch Cao-mén, Văn-Leng, Lưu-Quân, Huynh-ngoc-Thach, Kinh, Thanh-vân-vân..

Đoàn tuy-en-thủ Trung-kỳ có Nguyễn-van-Lầu, Viễn, Cần, Liêu-vân-vân...

Ngoài ra lại còn các danh-thủ của ba lục, thủy, không khôn : Franchi, Guchaua, Perhirin, Prats và Delage, Bonetcon!

Ngân áy người lyc-sy lèn đường, ngàn áy mối hi-vọng trong lòng: thắng cuộc, thắng cuộc! Vâ bao nhiêu người mong đợi ở khắp nơi hang cùng ngõ hèn thành thị, thôn quê?

Ai sẽ thắng? Ai sẽ thắng trong ngót trăm con thằn-má ấy? Trên con đường dài hơn hai ngàn cây số kia?

Sáng 27.Décembre 1941 là một ngày có thè ghi vào lịch-sử thè-thao của Đông-dương! Trước ga Hàng-Cồ — nơi đến và nơi đi của bao nhiêu người từ xứ — máy ngắn anh em thè-thao đã

hop mặt tại đây từ sáu giờ sớm — tuy giờ sang đông đã bắt đầu lạnh lẽo — để tiến đưa các cuار-ro bùn xù lèn đường thẳng một mạch tới Saigon, rồi từ đó rẽ tới Phnom-Penh, k nhô-kô của quốc vương Sihanouk!

Phút nghiêm-trọng! Trung-tá thủy quân Du-coroy, thê-linh nền thè-thao Đông-dương giám đốc cuộc đua lòn lao này, phát cơ ra lệnh cho các cuar-ro rồng-rùi-vào Nam. Các tuy-en-thủ nhẹ nhàng lướt trên đường rực rỡ: nhà ga to lớn của Hanoi, các cột sát của sở Võ-tuy-en-dien đã biến thành sa lung họ. Cuộc phiêu lưu bắt đầu! Không ai dám mạnh, không ai dám nhiều! Con đường con xa lèu! Một dây giờ tức là có hại vè sau! Sự thắng cuối cùng bao giờ cũng là sự thắng vinh diệu!

Và đây đã tới chặng đầu

Từ ngày 27 Décembre 1941 này trở đi, các đế-thi của Đông-dương có cuộc đua xe ngày nào đi qua đã bắt đầu mong đợi, đón chờ các cuar-ro từ xa! Người nào sẽ đến tinh ta trước nhất? Bó là một tuy-en-thủ Bắc-kỳ, Nam-kỳ, Cao-mén hay không?

Ở Cầu Guột cũng như ở Phủ-lý, Nam-định thiên hạ đỗ xô ra cạnh đường chéo đoán cuar-ro qua đê chờ đợi trước từ hàng giờ. Đến rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại đắn, Nhân (Bắc-kỳ) và nhât Cầu-guột, Sênh (B.K.) và nhât thành Nam lứa 10 giờ và Thủ (N.K.) và nhât Ninh-binh. Sau đó họ vượt Bim-son, Đô-lèn để tới Thanh-hóa. Ở đây dân hàng phô kéo ra xem cực nhiều. Vâng chờ đợi nữa Lê-si-Cư (Bắc-kỳ) phóng như gió bón Cao-mén nữa bánh xe ve nhát rõ ràng!

Bát-tối Cô (B.K.) — 4 Perhi in (Marine).

Sau khi đì tiếc mời của hội Kiên-Huang, đoàn cuar-ro nghỉ lại Thanh-hóa một tối. Sự đặc-thắng của Cu đã làm cho anh em Bắc-kỳ mừng đà tia & sự thắng lợi cuối cùng! Ra quân lần đầu thắng trận, ai mà chẳng tin tưởng ở mình?

Chặng nhì: Thanh-hóa — Vinh

Về sự thắng trận ngày đầu năm hâm 28 Décembre 1941, đoàn tuy-en-thủ Bắc-kỳ vung đà lèn đường chạy tới Vinh dài 138 cây số nhưng bờ đê 24 cây số không kô án thua vi phải qua phà Ngoc-trai ! Gioi bông đồi rết, gió thê-mạnh mạnh mẽ và mưa phun lầm tẩm. Tuy vậy cảnh mưa gió không hề làm ngã lồng các cuar-ro

như bờm trước ở Quảng-Khê !
Trên 1 giờ trưa, anh em vẫn đi
và cách Huế 18 cây số Nguyễn-
Lê nhất của Trung-kỳ bị nồm bánh
theo. Lầu tuy có tài giỏi nhưng
hi đường dài quá như thế Lầu
hiểu kinh nghiệm nhiều ! Suốt
anh em Thè - thao ra đón các
ng. Thân phần khởi vào vòng
một vòng ruồi rút như tên bắn,
Vũ-văn-Giá (Cao-môn) một cách
Hoàng thượng mỉm cười tỏ vẻ
ngợi Vũ-văn-Thân làm chàng
như không đứng vững trước bao
nhanh săn vận-động của đất

(N. K.) và Goussaud (Marine).
Thân từ hạng thứ 18 nhảy
anh em Bắc kỵ hi vọng Thân sẽ
nêu đứng đầu bảng. Thêu vẫn
đồng hồ !

Điểm : Huế — Tourane

Tháng 1 năm 1942, anh em nghe
không ai cất chân đi đâu, ai
c vị từ ngay mai giờ đi cuộc
khó : đèo Hải-Vân cái cản trở
gãy lòng bao nhiêu danh thủ từ
Bắc thi nhát cuộc thua ở đèo
như họ gần nửa giờ đồng hồ
thì hy vọng sẽ bỏ xa anh em
ghè nhất của họ — từ ở chặng
của mỗi xứ chỉ còn được lựa
nhà giờ quá sẽ phải chạy riêng !
1942, khởi hành ở Huế ! Đường
đèo Hải-Vân và nhiều cầu nhỏ
cực kỳ khó khăn vì mây che
lúc xuống dốc lại càng thêm
nhau xuống hổ như chơi ! Phong
trong cảnh đẹp quá thật không
cua-rơ ! Tuy vậy không có sự
tắc. Cách Huế hơn 80 cây số
bỏ cuộc giờ về ! Anh em cua-
nh quyết định lên đèo Hải-Vân
vừa xấu vừa quanh co nên ai
đi. Ai nấy đều cố sức, Hắc và
bánh trong khi Lê-sỹ Cử hổng
Hải-Vân ! Quen leo đèo Nguyễn-
Lê-nen đèo trước nay trước
xuống đèo đường xấu, nhiều
lại Thêu (N.K.), Thân (B.K.)

Tourane hồi 11 giờ 58 phút :
Vũ-văn-Giá muốn già lại thù bùa
lên hơn Thân nửa bánh xe i-
meton và Luỹm ! Nhờ ở chặng
thứ 8 sau Thêu !

(Ký san liego)

TÙNG-HIỆP

Cuộc chiến tranh giữa quân Nhật và quân Hoa-Kỳ ở Phi-luật-tân khác hẳn cuộc

Chiến tranh ở Lybie và Nga

Trong các mặt trận ở Thái-binh-dương hiện nay quần đảo Phi-luật-tân được người ta chú ý hơn bất kỳ dãy biển như là mục đích chính của quân Nhật.

Trong lúc quân Nhật và quân Mỹ cùng quân bản-xứ Phi-luật-tân đang kịch chiến ở nhiều nơi trong đảo Luçon, trong đảo Mindanao và nhất là quanh miền Manille là thủ đô xú đó, trung tâm nói qua đến địa thế, sản vật và tình thế đặc biệt của các bãi chiến-trường ở đảo quốc ấy.

Từ trước đến nay thực chưa bao giờ thấy những cuộc hành binh theo phương pháp tối tân với những chiến-cụ tối tân ở trong những trường hợp đặc biệt như ở Phi-luật-tân. Cái đặc sản thứ nhất mà ai nhìn đến một bandscape giới cũng nhận thấy ngay và đã làm cho Phi-luật-tân khác hẳn các mặt trận ở Lybie, ở Âu-châu hoặc ở Nga là đất đai của quần đảo đó chia làm vô số mảnh nhỏ hình thê rất khác nhau. Đó không phải là một lục địa, một bán đảo, hoặc một đảo lớn mà là một quần đảo có rất nhiều đảo ly-li ở trong một khoảng rộng độ 400 cây số và dài độ 1.500 cây số nghĩa là gần bằng bờ dài xứ Đông-dương ta từ hắc chí nam. Số các đảo ở Phi-luật-tân là bao nhiêu? Nếu kể cả những mỏm đá nhỏ nối liền giữa bờ thì có tới số 7.000, nếu không kể những đảo nhỏ quá thi cũng có tới 2.000 và nếu chỉ kể những đảo quan hệ về diện tích và sản vật thi cũng còn tới hon 100 đảo. Đảo Luçon là đảo lớn nhất, bờ bắc cũng có nhiều vịnh rất sâu và có chỗ rát rứt nhỏ chỉ là một eo đất rộng độ 10 cây số có nhiều hòn lớn, gibraltar một trong những hòn đó là một ngọn núi lửa. Một đảo lớn nữa là đảo Mindanao ở phía

Quần đảo Phi-luật-tân tất cả gồm 7.000 đảo, địa thế rất hiểm trở, núi cao hơn 3.000m, bờ sâu đến 10.000m, thường bị tàn phá về động đất và chiến tranh, phong cảnh hoang vu nhưng sản vật rất nhiều

Nam cảng có nhiều vịnh, vũng bể, bán đảo, mũi bờ và rìa non bờ ao.

1 xú rất dễ đỡ bộ và đẻ phòng thủ

Tất cả các đảo ở Phi-luật-tân diện tích độ 396.000 cây số vuông. Nhưng trong các đảo đó thì phần là eo đất, eo bờ, phần bờ chạy vào trong đất nên bờ đã chiếm tới một phần ba

rồi. Bờ Sonlou ở dọc quần đảo giữa hai hàng đảo đến tận phía Bắc đảo Bornéo thuộc Anh. Ngay đảo Luçon cũng bị cắt gần đứt thành năm, sáu phần và chiếm hòn một phần tư, đảo Mindanao bằng gần 1/4 còn bao nhiêu thì chia thành trăm nghìn mảnh ở các dãy nhỏ khác. Vì thế mà ở Phi-luật-tân có hàng nghìn cửa bè nhỏ hiên nhiên mà quản có thể đồ bộ một cách ý thức tránh được cát sóng gió và cát khai lại rất kín đáo không ai trông thấy cũng nên. Nhưng không một cửa bè nào là phia sau có đất rộng cả và chỉ có một mảnh con đay mặm chục cây số là cảng. Đó là một xú dãi dì bằng tàu bè hơn là bằng ô-tô. Vâ lại trong tất cả những mảnh đất đó lại rất nhiều nùi. Chỉ trừ một vài đảo nhỏ là san-hô, còn thì toàn là nùi cả có nhiều chỗ nùi mọc ngay từ dưới bờ lên. Phía Đông Phi-luật-tân là nơi bờ biển nhất thế giới có chỗ sâu tới gần một vạn thước. Còn nùi thì bao bọc khắp các đảo chỉ trừ một vài vùng là thung lũng thấp mà đất phù sa đã đắp thành đồng bằng hẹp hoặc gần thành đồng bằng, núi trong các đảo thường cao tới 1.000 hoặc 2.000 thước tây, ngọn núi cao nhất là 3.143m. Núi ở Phi-luật-tân, không những cao mà suôn núi lại đặc dung và dãy này kết liên vào dãy khác, các thung lũng rất hẹp, núi lại không chạy qua chiến nên địa thế lại càng hiểm trở. Các núi

đó lấn lộp náo náo đá từng lớp (schistes) náo đá với (calcaire) đã bị các núi lửa nhiều chỗ còn phun lửa đảo lộn. Vâ ở Phi-luật-tân là xú có nhiều vụ động đất nên qua các thế kỷ xảy ra cửa đều phải đồ phế kinh khi có động đất, nếu không thì chỉ hời động đất là đã bị đồ xú ngay.

Trong tất các đảo đó lẽ tự nhiên là không có sông lớn chỉ có những khe suối chảy dưới những rãnh sâu, những sông con chảy quanh một cái thung lũng nhỏ và không một con sông nào tàu bè có thể đi lại được. Xứ đó lại là xú nhiều mưa, khi có gió bão thi cảng mưa to và nước cuốn từ trên rồng xuồng sóng con tất cả những hành lá và kéo luồn cát những đất phù sa và gió ở gần núi lửa. Chính nhờ những phù sa rất tối đó đã phủ, hai bên bờ con sông không chảy chảy giữa hai dãy núi chính trong đảo Luçon hàng năm, nên ở đây giòng được những mảng muối thuốc là rát tức.

Rừng rìa còn phủ khắp cả các mảnh tuy ngày nay đã bớt nhiều. Những rừng cây đó rất tốt và rất nhiều gỗ quý và lâm sản, những gỗ đó là một thứ hàng xuất cảng của Phi-luật-tân từ xưa đến nay. Các rừng đó cũng như ở các xú ở nhiệt đới, rất rậm rạp nhiều rán và các sản vật nho.

Cánh nông thi tuy không có mây nhưng lại rất tốt, Những đất đai giống giặt được còn ít, ruộng lúa chỉ ở trong những dãy thung lũng và có lùi ở trên sườn núi, nước suối để cho vào ruộng, các đồn điền giống mía, chuối, các thứ cây lấy sợi, cây gai, thuỷ, cây có quả, dừa v.v... Đường, gai, dừa và thuỷ lá là bối thư sản vật chính của Phi-luật-tân chiếm hầu hết cả số xuất cảng. Mấy năm gần đây, lại thêm một sản vật qui là vàng tìm thấy ở nhiều nơi trong đảo Luçon. Phi-luật-tân hiện nay là xú sản nhiều vàng thứ hai trong các nước thuộc Hoa-kỳ chỉ kém có xứ Alaska. Người ta đãi cát ở bờ bắc, dãi cát ở trong các sông con và khai những mỏ vàng trong núi ở Baguio cao 1.500 thước. Chỗ này lại vừa là một nơi nghỉ mát rất đẹp ở phia Bắc Manille trong đảo Luçon do quân Nhật đã chiếm được. Từ Baguio có đường hàng không đến Manille. Ở Phi-luật-tân lại còn sản một thứ cát dùng để đắp mìn Manille rất đẹp.

Trong tất cả những miền hiêm trô và hoang vu đó, chiến tranh chắc sẽ khắc hàn với cuộc chiến tranh trên mặt trận mèm mông dày những bùn lầy và suýt trúng ở Nga và những miền sa mạc thiêu đốt ở Lybie. Chắc không có những cuộc tàn công lén lao trên một mặt trận hàng ngàn cây số, không

có những trận đánh bằng chiến xa và chiến cụ thiếp giáp như trong các trận Bialystok, Smoleansk, Tchernov và Adjedabya.

Cá cuộc tấn công và phòng thủ có lẽ đều dễ hơn về một vài phương diện, cần dùng đến những đức tính cá nhân hơn. Ông trùm những chiến tranh như ở Phi-luật-tân trừ phi-co hoạt động trên không thi các chiến cụ tối tân không thể dùng một cách lớn lao và giúp ích được nhiều như ở các mặt trận khác. Cá hai bên đều khó lòng mà dùng được chiến-luật chớp nhoáng. Tay trong các đảo đó cũng có đường sá (từ 1896 về trước thuộc Tây-ban-nha thi chưa có máy nông gian dây người Mỹ đã mở mìn thiên đài cho ô-tô chạy) nhưng các đường sá đó không phải chỗ nào cũng có. Một vòi mìn vẫn giữ kinh hoàng và không giao thông được với miền khác. Các đường do phản ứng là đường núi mòn càng dễ cắt đứt và phá hủy.

Đó là một xú hợp với chiến-tranh da kích hơn.

Tuy vậy theo các tin gần đây thi cả quân Nhật và quân Mỹ đều có dùng đến các chiến-cụ thiếp giáp và các bộ đội co-giới-hóa,

Ở Phi-luật-tân có nhiều giống người

Nhân dân Phi-luật-tân gồm rất nhiều giống người khác nhau. Trước kia, những giống thổ dân trên quần đảo Phi-luật-tân chiếm hầu hết cả số xuất cảng. Mấy năm gần đây, lại thêm một sản vật qui là vàng tìm thấy ở nhiều nơi trong đảo Luçon. Phi-luật-tân hiện nay là xú sản nhiều vàng thứ hai trong các nước thuộc Hoa-kỳ chỉ kém có xứ Alaska. Người ta đãi cát ở bờ bắc, dãi cát ở trong các sông con và khai những mỏ vàng trong núi ở Baguio cao 1.500 thước. Chỗ này lại vừa là một nơi nghỉ mát rất đẹp ở phia Bắc Manille trong đảo Luçon do quân Nhật đã chiếm được. Từ Baguio có đường hàng không đến Manille. Ở Phi-luật-tân lại còn sản một thứ cát dùng để đắp mìn Manille rất đẹp.

Trong tất cả những miền hiêm trô và hoang vu đó, chiến tranh chắc sẽ khắc hàn với cuộc chiến tranh trên mặt trận mèm mông dày những bùn lầy và suýt trúng ở Nga và những miền sa mạc thiêu đốt ở Lybie. Chắc không có những cuộc tàn công lén lao trên một mặt trận hàng ngàn cây số, không

Về phương diện này cuộc chiến-tranh ở Phi-luật-tân cũng khác hẳn cuộc chiến-tranh ở Âu-châu từ hơn hai năm nay.

Thành Manille vừa cõi vừa tối-tân vẫn còn những dấu lich-sử Phi-luật-tân

Manille thủ đô Phi-luật-tân trong đảo Luson, đã từng có một cái lich-sử vè vang và sôi nổi. Lịch-sử thành Manille là cả lich-sử của xứ Phi-luật-tân nơi mà cuối thế-kỷ trước đây các cường-quốc Âu-Tây (Tây-ban-nha, Hà-lan, Anh và Hoa-kỳ) đã tranh dành nhau. Hiện nay Manille còn mang những dấu vết của một dì-vàng oanh liệt. Nhưng lich-sử « hao giờ cũng giờ lại », vẫn trôi theo thời gian.

Từ khi Magellan tìm ra Phi-luật-tân được coi như một thuộc địa của Tây-ban-nha. Ngày nay ở Manille và các tỉnh khác trong xứ vẫn còn lưu lại những di tích vè thời-kỷ thuộc Tây-ban-nha và về những cuộc khởi loạn của dân bản-xú. Manille lập ra từ 1565 nhưng đến 15 Mai 1571 thì Lopez và Legaspi mới chính thức chiếm cứ. Thành trì xưa xây xong thì Manille phải chống với cuộc khởi loạn của tên giặc khách Lý-mã-Hồng đã đốt cả nhà cửa trong thành nung bị thất bại dưới chân thành. Đến 1603 thì lại có một hòn họa-kiện nữa mưu dấy loạn nhưng bị trừng phạt rất nghiêm và có người nói nó đã có tới hai vạn hoa-kiều bị giết hại. Vì có cuộc tranh đánh thuộc-dịm giữa các nước Âu-châu ở Viễn-dông nên đến 1609 thì người Hà-lan đánh Phi-luật-tân đem quân vây Manille nhưng bị thất bại. Đến năm 1645 thì chính tạo hóa đã gây nên một cuộc động đất dữ dội và tàn phá cả chốn kinh đô Pni-luật-tân. Động đất vẫn là cái nạn thường thấy ở quần đảo đó cũng như ở Nhật. Từ 1655 đến 1880 có tới 7 vụ động đất dữ dội, một vụ lớn nhất vào năm 1882 đã phá nửa thành phố Manille. Hiện nay Manille chia hẳn làm 2 khu: một khu đặc có vè Tây-ban-nha và một khu tối tân do người Hoa-kỳ xây nên. Các nhà cửa ở Manille đều xây bằng gỗ và lát đá để bị thiêt hại khi có động đất và gió bão. Trong khu tối tân Manille các nhà cửa và khách-sạn lớn đều bắc-dầm là có thê chịu được các nụ động đất. Tuy vậy vẫn có những lầu-dài cao ngất ngưởng tới 12 tầng! San mồi tai nạn, Manille lại xây dựng lại và nhân dân lại

làm ăn có vè rất là thịnh vượng.

Đến 1762, giữa lúc Anh đánh nhau với Tây-ban-nha thì quân Anh đến đánh Manille. Kinh thành bị bắn dữ dội và bị hạ hôm 5 Octobre. Quân Phi-vân không chịu hàng và quân Toàn-quyền Salazar không chiến 15 tháng trong rừng mây đến 1763 vì Anh và Tây-ban-nha giảng hòa nên Phi-luật-tân mới yên.

Quân Anh vừa rút khỏi Manille thì Hoa-kieu vẫn có vè phản đối và theo người Anh nên bị dày và giết hại khá nhiều.

Tuy trong khi bị nan ngoại xâm, quân Phi-vân người Tây-ban-nha kháng chiến rất can đảm nhưng lúc yên thì họ vẫn chống với các nhà cầm quyền Tây-ban-nha. Chính trong một cuộc khởi loạn đó là đại-tướng Aguinaldo đứng đầu, mà Tây-ban-nha đã mất Phi-luật-tân cho Hoa-kỳ trong năm 1898, khi họa đội Mỹ dưới quyền chỉ huy của dò-dòc Dewey đã đến phán các tuân-dương-hạm cõi của Tây-ban-nha và vây hãm Manille. Chính tướng Aguinaldo, sau khi diên dinh tạm với Hoa-kỳ đã đứng đầu phong trào quốc-gia độc lập phản đối người Mỹ nhưng sau khi ký xong hòa ước (Deceábre 1898) thì đại-tướng này lại nhường cả Phi-luật-tân và đảo Guam cho Hoa-kỳ. Đến 1901, bọn cách-mệnh mới trù xong hẵn.

Chế-dộ bảo-hộ của Hoa-kỳ ở Phi-luật-tân đến 4 Juillet 1946 hiết hàn, nhưng với cuộc chiến-tranh ở Hải-minh-dương tinh thê lại thay đổi hẳn và ta có thê dự đoán số phận Phi-luật-tân sau này sẽ ra sao.

Khi viết xong bài này thì có tin chính thức rằng quân Nhật đã tiến vào thành Manille thủ đô của Phi-luật-tân mà quân Mỹ và Phi-vân rứt lui từ mây hôm trước vì đã tuyên bố Manille là thị-trấn không phòng thủ. Quân Mỹ lại phải bỏ cả quan-cảng Cavite nơi căn cứ của nạm đội Hoa-kỳ ở Viễn-dông và quan-cảng đó cách Manille độ 15 cây số cũng đã vào tay quân Nhật. Tuy vậy, quân Mỹ vẫn giữ các phòng-tuyển ở phía Bắc Manille và các cơ-quan phòng thủ ở hải-cảng để ngăn quân địch dùng bến tàu đó. Cố lè quân Mỹ và Phi-luật-tân sút lui vào miền núi phía Nam đảo Luson nhưng cuộc kháng chiến cũng không lòng mà kéo dài lâu được nữa.

Một kí Bán Rời

do HỒNG-PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH
(Tiếp theo)

— Phải, đó là lúc Vi còn bắc vạn trong tay, chí-lâu nay cậu ta tan nhà sạch nghiệp rồi, lấy gì cung cấp cho gia đình con cái theo lối lâm thời sang trọng như trước, dense lo thân còn chả xong. Con hồn có vần bắng cao-dang thương mại, vi nhà bồ giàu có ực vạn, nên sang Thượng-hải và được

không trở vền nữa. Con bé đâm ra thất tình. Nô đep và có nỗi, không ai ngờ duyên phận đáng buồn đến thế. Người ta bảo quâ-báo tại Vi, nhưng tôi nghĩ một người nào thất đức, thiên-dạo cư trùng-tri minh hồn, dè liên-lụy đến con cái là nghĩa lý gì?

Vì bước xuống thang nghèo hết hực này đến bực kia.

Lấy hai chị em Chân, Hồ được ít lâu thì cửa nhà của cái ở đây hết sạch. Tục ngữ dà bão cò-dào lấy nhà giàu, nà giàu mất nghiệp, thật là không sai.

Nhưng xô ngã cơ nghiệp dò-sở của Vi, chính là tự chàng quá phóng-táng, mà chính là có thiên-dạo ở trong thê-tất phải vậy; ta đừng buộc tội Chân Hồ mà oan cho họ.

Lúchai chijem tường minh bước vào nhà, vàng, thi nhà vàng ấy đã thủng dột túng mà họ không biết đấy thôi.

Nhung ở Huong-cảng, Vi còn đâu ba bốn ngôi nhà nữa một ngôi như biệt thự, có rào sát vườn hoa, chàng mua lác mới kết hồn với người vợ Tau, hơn mười năm làm việc bên ấy vẫn ở; còn hai ba ngôi nhà ở phố buôn bán, cho thuê cả thây mỗi tháng ba trăm, hoa lợi vè già-quyen béo vụt, dè chi-lien ve việc du-ong-dục mấy đứa con

đến khi cùng xuống ga Nam-dinh với hai nhà sú.

Hai ông bạn già ngồi than thở và bàn chuyện âm-đức bao-ting với nhau, cho mãi đến khi cùng xuống ga Nam-dinh với hai nhà sú.

Nhà sú trả tuổi chính là con gái của Vi.

Ông cụ hỏi chuyện nhà sú trả tuổi trên xe hỏa ban nay, tức là ông Thái-an, một người già-dịnh sinh-kết ở tha-huong, bạn trực tinh can ngắn Vi hồi

Hương-cảng san khi người
mẹ qua đời.

Lúc nhà cửa phố sá ở Ha-
noi và Hải-phòng bắn nhau
rồi, còn nhà bên Hương-cảng
ch่าง định sang tìm cách
bản nốt.

Chúng tôi nói «tìm cách»
để chỉ tò ra bất-dộng-sản
ch่าง có bèn Tàu không phải
dễ cấm bán theo như ý muốn.

Đang khét tiếc bốc-rồi ở
chiến-hạ và xóm giằng hoa,
thế mà một độ người ta thấy
mắt tăm hời chàng ở Hanoi,
chinh là lúc chàng đi Hương-
cảng để xoay bẩn nha.

Vừa ở dưới lầu bước chân
lên bờ, trước khi đến nhà
ngosi-quyền thăm nom hồn
bit mẩy dùt con cách biệt
ngày, chàng với vâ dì tìm Â-
Khầu, tức là tên đồ-dệ dưới
quyền chàng ở ty Xuất-duong
Hô-chi-minh khi trước và chính
là con chim mồi đắc-lực cho
chàng trong các việc mưu
mô làm tiễn ở đất Tàu.

Hồi chàng bị cách chức,
Khầu cũng bị vâ lây mất việc
nhưng đã gây dựng nên một
co-nghiệp đáng vâ ba vạn
bạc ở gần Thành-xuyên,
nghiêng là có chỗ yên thân
dưỡng già, không lo gì cơm
den thiếu thốn.

Không ngờ hôm nay thấy
cũ đến đây đê tìm trò xưa,
thì nhà cửa vướn đât dâ
thuộv chủ khác. Mất công
hai ba giờ hồi dò tung tích,
chàng ra mãi vùng ngoại ô
vắng vẻ mới tìm thấy cái ết
che mui nắng của Khầu, là
một căn nhà là xác xác ba
gian hai chái, chính giữa đặt
bàn thờ Quan-thần dê-quán
bên hữu ngõn ngang những
bàn ghế cũ mợ và khí cụ
nhà nghèo làm đậu phụ, bên
trái có chiếc giường la-hán
bày bộ bàn đèn sơn phả
không biết mấy lớp rái đầu
và cái bụi Chùa Khầu ta đang

nằm co bên cạnh ngọn đèn
đầu lạc lở mờ, hai mắt lầm
dim, miếng hâ bốc; giờ ấy
đã quá trưa, chả biết có phải
chú hút say rồi hay còn đợi
thuốc chưa có.

Chàng thấy cảnh-tuong mà
chán ngán, thở dài, đứng
nhìn bắn thần giây lá, mới
đập vào chân Khầu và gọi:

— Khầu ơi! có người từ
phuông xa đến, dậy mau nói
chuyện.

Gửi minh, Khầu ngó phát
dậy, mắt chưa mở, mà tay
tô vó lấy vật gì thuận tay
đe ném, vi tuồng như mọi

đi tìm nị ngay. Chàng ngồi
ruống giường la-hán và dáp.
— Ô! quý hòn lâm, tôi xin
da-ta long tốt của ông.

Khầu loay hoay nhém hỏa-
lò nấu nước ngay dưới chân
giường vừa cười vừa nói:

— Thế thi ra lão thầy bài
Kim - diêu - Dũng đoán hay
thật. Tôi phục... Tôi phục...

Lão đoán việc gì mà
Khầu nức nở khen quá thế?
chàng hỏi.

— Hôm nọ lão đoán cho
tôi ngày dần hay ngày mồi,
vào khoảng quá ngọ, thế nào



lần thẳng bé con hàng xóm
thường chạy sang cù gan bén
chân, khi minh đang ngủ.

— Mắt mẩy ra xem, ngô đây!
Vi giáp.

Bấy giờ Khầu mới dụi mắt,
nhìn rõ khách, vội vàng bước
xuống đất, nắm lấy tay Vi
lắc mẩy, sự vui mừng càng
thẳng cái miệng cười trong
trong khuôn mặt hốc hác,
trống rát ghê sợ:

— Kia ra Vi tiên-sinh! Tôi
mừng rút lên được, mợi ông
ngồi đây. Ông sang chơi
Hương-cảng từ hôm nào?

— Tàn vừa đến bến thi ngô

cũng có quý-nhân ở xa đến
choi. Hôm nay chính là ngày
Mão, bây giờ hơn hai giờ
chiều, quý-nhân phương xa
tức là ông; thật lão ta giỏi
quá.

Chàng nghe bêt cười,
nhưng là thú cười có chứa
huống hực ở trong:

— Lão quái phải đoán là
hắn-nhân ở phương xa lại
mới đúng, chứ quý-nhân thì
sai.

Khầu nghênh mặt nhìn
chàng một cách sững sốt,
không hiểu ý nghĩa câu chàng
mới nói là thế nào.

Hắn vừa muốn hỏi lại, thi
chàng đưa ra bốn đồng bạc:
— Có đứa trẻ nào, bảo chạy
đi mua hộp thuốc về làm it
khỏi đê đám dạo chơi.

Trước ngực đều khêu
sáng hai thay trò cũ năm ôn
lại không thiếp gì những ký
niệm tươi đẹp hồn nèo. Trước
mặt Khầu, chàng vẫn nghiêm
nhien một bực hào-phú, xưa
ở Hương-dảo thế nào thì nay
ở Hà-thành cũng vậy.

Trái lại, Khầu thành thật
kè rõ tình cảnh sa-sút của
minh.

Số-phận tôi khốn nạn
quá, ông ạ. Độ ấy, ông về bến
Annam rồi, tôi cũng mất việc
ở sô, về họ bao hai thay trò
minh thông đồng làm bậy.
Cũng may ông chủ rộng
lượng, không thi tôi phải ở
tù, vì đơn thưa kiện gửi lại
như bưốn bưốm. Tôi xoay
ra buôn bán sinh nhai. Nói
rõ, là tôi đi bán hàng dạo
những nước hoả và phán sáp
cho hai bà hằng ảng-lê...

— Hoa-hồng mỗi tháng có
được khâ hay không? Chàng
hỏi ngắt.

— Khâ lâm, Khầu nói tiếp.
Mỗi tháng kiếm dăm sáu trăm
đồng là thường. Nếu chịu
khô lâm ăn đứng đắn, tích
súc, thi còn nói gì. Khầu nói
đời mình chó chết, làm ra
tiền nhiều chừng nào càng
vềnh mẩy vất mẩy, tien xâi
phóng túng chàng nấy. Thời
thi cờ bạc, gai gái, bạn bè,
đi thôa, chó tai hại nào cũng
đâm đầu vào. Cờ bạc thi tám
canh thua, hai canh được;
bạn bè gai dĩ chúng nó khéo

lợi dụng chỗ yếu của minh là
tính nết kiêu-cang hiếu-thâng,
rồi thông lung nhau phinh
phê đưa minh lén mẩy, mà
ky thật làm hại minh tàn mẩy.
Co-nghiệp nhà đất của tôi ở

Thâm-xuyên, chắc ông còn
nhớ, lần hồi tôi phải cầm đợ
má cholesterol, cầm đợ ít lâu rồi
chú nợ tịch biên mất; lại đèo
thêm vài chục mầu ruộng ở
nhà quê cung di dời. Thế là
hai bàn tay trắng, mèo lại
hoán mèo. Đã vậy, các nhà
buôn bán họ kháo lầu nhau,
không ma nào tin dũng dễn
minh nữa. Kết cuộc mang lấy
bệnh nghiêm khôn khổ này,
ma búa cõi búa khồng, thiêu
thốn nhục hồn dù cách. Sáu
bảy năm nay tôi ở căn nhà lá
này, sống nhờ người vợ vi
đi bán đậu phụ vê nuôi, nhưng
ông tính cái nghề đậu phụ,
thi ngày hai bữa cơm trắng
e còn chẳng được chu-cấp,
nói gì cơm den. Bực quá,
chán quá, tôi đã tự-tự mấy
lần mà quý-sứ Diêm-vương
không thèm rước đi...

Khầu nói đến khô cõi khanh
giọng, ngồi dậy uống luôn
một hơi ba bốn chén nước.
Nét mặt bi-lương đau-dớn
vô bạn, già co họa-sí nào
ngồi ngay dậy mà vê, chắc
được một bức tranh thông
khô tuyệt đẹp.

Chàng nằm lẳng tai nghe
Khầu kể chuyện thân-thế mà
phải rung minh, tưống chừng
như nó biên chép tiêu-sử hò
minh. Hai ba lần, chàng mím
môi thở dài nghè-nhè, trên
mặt như có mây đen che ám
tùng chập, rồi lại tan ngay.
Chắc Khầu không hiểu, có
thể nghĩ chàng vì hồn mà
buồn rầu cảm động.

Chi một tí nữa, chàng òa
lén khóc được. Muốn đê nước
mắt vào trong, chàng phải
tim một vài câu nói. Bàn
thân, chưa nghĩ ra câu nói gì,
chàng hỏi thăm tia tức con
cái Khầu.

— Thế con cái chàng néo
không già đố gì sao? Tôi
nhó hồi đó À-Chim đã lớn, đì

làm thợ máy, tiền công mổi
tháng nám sáu chục kia mà?

— Nô du-côn đâm chém
người ta, hiện đang ở tù!
Khầu nói rồi thở một hơi dài
cho nhẹ bớt khí nát đang đầy
ở trong lồng ngực.

— Còn A-Quán đã làm gì
chưa?

— Nô di biệt đâu mất hai
năm nay, có lẽ chết đầu
dường xó chợ nào rồi.

— Bé thê đã bô bà đì?
— Thê mới là biến!

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

SÁCH MỚI THÁNG NÀY: Pho tượng thán

Truyện Trinh-thần của Thanh - Định
Một quyền lèo bô - Đọc quyền này
các bạn sẽ biết rõ đời tổ Sân-Manh.
Ai là Sân-Manh thật? Mả Sân-Manh
thật sau lão bị Sân-Manh già trôi, tổng
tiểu, iây hết đù dithe. Các bạn sẽ thấy
một vụ án mạng rất ly kỳ và ghê gớm.
gia 03\$.

VÂN - QUANG BÔNG

của Thành - Định

Một quyền lèo bô - thuật rõ từ khi
nhà Minh binh lèo, Họ Mân cầm
quyền và vị thày tổ Sân-Manh.
Khiêm khách trong các đời vua Khang
hi-dế, Ung-chinh-Dế, Kiên-long Dế và
thuần-trị đế v.v.. Đó nô các bô rô
vì sao có những bài Giang-Nam bắt
hiệp, Bát-quái hiệp, Thiên-địa hội, Đè
quang kiêm sít v.v., 03\$

NHÀ XUẤT BẢN:

Bảo Ngọc Văn Đoàn
67 Neyret, Ha-oi - Tel. 786

ĐỘI CHO ĐƯỢC

FOOR

MỤC BÙT MÁY TỐT NHẤT
Tổng phân hành: TAMDA & C°
72, Rue Việt-Hanoi - Tel. 88-78
Đại lý: Chi-Lý 97 Hàng - Bé
- MAI-LINH HAIPHONG -

CON ĐƯỜNG Nguy Hiểm

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch
(Tiếp theo)

XLI.

Kitty làm việc, nên lại được khen ngợi. Kitty bùi sảng náo nang — cõng thấy trong mình hơi khó chịu, nhưng nàng cũng đủ nghị lực chống lại. Nàng ngạc nhiên vì sự các bà sơ án cần đối với mình. Trước kia, có vài bà mỗi khi gặp nàng ở lối hành lang chỉ chào hỏi nàng qua lỗ thòi. Nhưng bây giờ các bà ấy lại tìm có dẽ vào trong phòng việc của nàng, và dẽ vừa chuyện vắn, vừa nhìn nàng bằng con mắt nặng những tinh cảm thân-ái và thường. Bà Saint-Joseph bảo cho nàng biết rằng mấy bữa nay nàng cứ nhắc nhở luôn miếng những câu như thế này : « Không biết có phải... » hay là : « Tôi không ngạc nhiên nèu... » và nhảc về chuyện Kitty ngắt đi : « Không còn ngờ gì nữa, ràng rành ra đây. »

Bà rất sẵn lòng kể lại câu chuyện sinh-nở của người chị đầu thành, một câu chuyện thảm-thiết. Nhưng nhảc có tát cả cái triết-lý

chán chường của mình, nên nàng mới không lấy thế làm lố. Tinh-tinh bà Saint-Joseph là một sự tráo trộn rất lý thú giữa những kỷ niệm thời thơ ấu ở chốn thôn quê — một con song nhỏ chảy qua cánh đồng nhà, hai bên bờ sông có những cây rung trước gió — và cái quan-niệm hồn nhiên nhưng thô-lậu dẽ hiểu các lẽ đạo. Một hôm, tin chắc rằng người ngoại đạo không biết mấy may gi về các lẽ ấy, bà mới kể chuyện Truyền-Tin cho Kitty nghe.

Bà nói :

— Lần nào tôi đọc những giọng chữ ấy trong kinh Thánh, tôi cũng khóc. Tôi không hiểu tại sao, tôi thấy trong lòng nó thế nào ấy

Và bà đọc :

— Rồi Thiên Thần hiện ra nói với Đức Mẹ rằng : « Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Lời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nǚ. »

Những lời ấy đối với Kitty thật là mới mẻ, tuy rõ ràng nhưng mà khô khan.

Cái bí-mật của sự hoai-thai phảng phất trong nhà đẻ, như một cơn gió oái-oăm thoảng trên làn hoa trắng của một cảnh vườn quái.

Ý nghĩ rằng Kitty có mang khiến các bà vô sinh dưỡng đó hoạt động hơn và làm cho các bà thấy đều bối rối, các bà nhìn về phương diện vật chất của sự thai nghén với trí xét đoán chắc chắn của các cô gái nhà nông hay cô gái nhà thuyền cao, nhưng trong tấm lòng ngày thơ của họ đã bắt đầu nảy nở ra sự cung kính. Các bà bị ám ảnh vì ý nghĩ đến cái gánh nặng của người thiến-phụ, nhưng tuy vậy các bà cũng thấy sung sướng và như là phấn khởi. Bà Saint Joseph nói mật với Kitty rằng tất cả các bà đều cầu nguyện cho nàng. Bà Saint Martin thì tiếc rằng Kitty không theo đạo Thiên Chúa, nhưng bà Nhất không công nhận ý kiến ấy : « Dù theo đạo Tin Lành,

người ta cũng có thể là một người dân bà hiền thục, và Chúa sẽ có cách cứu vớt người ta. » Bà Nhất đáp lại như thế.

Kitty thấy mọi người chú ý đến mình, nàng cõng hân hoan, và khuya khỏa, nhưng nàng rất dõi ngạc nhiên khi nàng khám phá ra rằng chính ngay bà Nhất cũng ăn cần đối đãi với mình, tuy xưa nay bà khắc nghiệt là thế. Cái vẻ hòa nhã cách biệt xưa kia đã trở nên một tình ái yếm gần như tình mẹ con. Tiếng nói của bà có một giọng dịu dàng khác thường giả sử đứng trước một đứa trẻ vừa mới biết khôn, vừa mới hóm hỉnh, bà cũng không nhìn bẩn : con mắt toé mach hơn là khi nhìn nàng. Tâm hồn của bà khiến ta hoài tưởng đến khoảng trung dương yên lặng mâu xám, âm-thầm mà bệ-vệ, trông thiêng khiếp sợ, nhưng mà chỉ một tia nắng cũng đủ khiến cho đột nhiên hóa thành vui vẻ và niềm nở. Buổi chiều, thỉnh thoảng bà cũng đến làm bạn với nàng.

Bà nói, làm như vẻ muốn xin lỗi nàng :

— Bà chờ có nên làm việc met nhạc quá, nếu không thì ông đốc không tha thứ cho tôi đâu. Ông thì sung sướng vč hạnh-phúc của mình, mà hãi nói dã động tôi là mặt ông tái xanh đi.

Bà cầm lấy tay Kitty mà vuốt ve.

— Ông đốc có kẽ cho tôi biết rằng, trái với ý muốn của ông, bà đã từ chối không chịu về, để ở lại với chúng tôi. Bà như thế thật tốt quá, bà muôn nói để bà rõ là chúng tôi ở đây được, bà giúp đỡ thật là quý hóa. Nhưng riêng tôi, tôi cho là bà cõt ý ở lại với ông, bởi vì địa-vị bà là ở cạnh ông, và ông thi cần phải có bà mới được. Ô, già không có ông nhà ta thì chúng tôi sẽ khốn đốn đến thế nào !

— Con thật sung xướng vì nhà con đã giúp đỡ các bà được chút ít.

— Bà hãy hét lồng tiếng yêu ông ấy, bà ạ. Thật là một ông thánh.

Kitty mỉm cười, mỉm lòng. Từ nay, nàng có thể làm gì giúp cho Walter, nếu không làm cho chàng quên đi ? Có quên, thì tâm hồn chàng mới lại được bình-linh. Không cần phải vật nài chàng tha thứ nữa. Nếu chàng có ngờ đến chủ-ý của vợ, thì nàng sẽ như dùng chạm vào cái lồng tật ái bị thương của chồng. Cố điều lụt là nàng không bực dọc cái kinh hanh của chồng nữa. Nàng cho là chàng có quyền được kiêu hanh, và dưới mắt nàng, Walter lại càng đáng thương biết bao. Chàng đã thù oán ngầm ngầm. Chắc

BẮT ĐẦU TỪ 1er FÉVRIER 1942

GIAO SỰ LÊ - VAN - LUONG
Cử nhân Anh văn, sđ bắt đầu dạy nói

Tiếng Anh và tiếng Nhật
bằng cách gửi bài lại tận nhà người học

Phương pháp rất mau nói được. Cách học kin đáo và dễ dàng. Chấm các bài ra không tinh tiền. Giá : Một thứ tiếng, một tháng 1\$50 — ba tháng 4\$ — sáu tháng 7\$50 — một năm 13\$. Cả hai thứ tiếng, một tháng 2\$50 — 3 tháng 7\$ — sáu tháng 13\$ — một năm 22\$. Xin gửi tem 0\$09 vč lấy thẻ lè và chương trình :

M. Lê - văn - Lương (service B.) 15 rue de la Mission — Hanoi
Những ai đã thất vọng với các cách-học khác, xin thử học 1 tháng sẽ được hoàn toàn vừa ý

Số này mới là mào đầu số đặc biệt về

XE ĐẠP

Muốn biết rõ kỹ càng cuộc đua Hanoi Saigon — Cao mèn mè cua rơ Bắc, Trung, Nam, Mèn đã lập được những thành tích rất vč vang, các ban cần đọc Trung-Bắc Chủ Nhật số sau có những bài tường thuật kỹ càng — Rất nhiều tranh ảnh và hai bản trong tòa soạn T.B.C.N. sẽ giúp trên dưới mươi ngàn bạn đọc nói chuyện với NHỮNG VỊ QUÁN QUÂN ĐA LÀM RẠNG RỎ NỀN XE ĐẠP BẮC HÀ NĂM 1941-1942

chàng sẽ dễ chịu mà đón lấy — tuy rằng chàng vẫn có lần tránh — cái mồi xúc cảm nó sẽ giải cho mình hết nỗi oán thù.

Tại sao, trong đời người ta ngắn ngủi và nặng những đau thương, mà đàn ông họ còn tạo thêm những mối buồn rầu và ốm nhè?

XLI

Tối hôm ấy, Walter không về ăn. Mọi khi, có ai giữ lại ăn cơm trên tisch, chàng vẫn tìm cách báo cho Kitty biết trước. Vì vậy nàng đợi một lúc rồi mới ngồi vào bàn ăn. Nàng chỉ dùng qua loa thôi. Các món ăn thi nhieu, mặc dù có hành tảo và đồ ăn khó kiêng, tên nấu bếp vẫn giữ mục thường dọn cho dù bữa Xong nàng ra nằm ở trên chiếc ghế mây dài, gần bên cửa, mặc cho tư tưởng chơi voi cùng vẻ diễm oai của vầng trời sao.

Nàng như được nghỉ ngơi trong sự im lặng. Nàng không muốn đọc sách, vì nồng nhiệt quá, không thể suy nghĩ về một vấn đề nào cho cẩn kẽ. Nàng hoang mang nghĩ xem các bà phuoc có thể có ảnh hưởng với mình như thế nào. Tuy việc làm của các bà đã khiến nàng cảm động thầm thia, nhưng nàng đừng dung với sự tin-ngưỡng xui nên các việc làm ấy. Nàng không nghĩ đến sự minh cõi thề bị cảm hóa theo đạo. Nàng thở dài: già thử cái ngon lửa thiêng của nhân-đức tín mà sô sảng cho linh-hồn nè, có lẽ mọi việc sẽ trở nên dễ dàng cho mình hơn. Một đòn lấn, nàng đã xoay từ niềm tám sự với bà Nhất, nhưng lại không dám. Nàng không thể chịu được cái ý nghĩ rằng bà sơ hở khác kia lại có thể phản đoán về mình. Dưới con mắt bà, Kitty sẽ là một kẻ phạm tội ghê-gớm. Nhưng nói rằng nàng dại, nàngungan chằng đúng hơn là nói rằng nàng mang lối đó sao?

Có phải là nàng đã lầm lẫn? Cái chuyện đáng tiếc kia không gợi cho nàng lấy một tí chút hối-hận. Ở trên trường xã-giao cũng vậy,

(còn nữa)
HUYỀN-HA

mỗi khi người ta hò-hèn hay nhỡ-nhàng, người ta cũng hồi đấy, nhưng việc đã trót lỡ, lẽ có nhiên là người ta cũng không cần phải cho thê là việc trọng. Nhờ đến Charlie, nàng rưng mình ghê tởm; nàng hồi trống lại cái vóc vạc cao lớn của y nay đã nặng nề vì béo mỡ, cái cảm chua y không có vẻ quyết định, cái lối uốn ngực để che đậm cái bụng sệ và, trên đồi mả đỏ gay của y, những triệu chứng của bộ mặt sắp trở nên sẵn sùi. Đôi lòng may rãm mà trước kia nàng yêu là thế, bây giờ nàng cho nó có một vẻ súc vật khiến ai cũng phải lảng tránh.

Còn tương-lai? Nàng không quan tâm đến. Nàng không định dò xét cái bí-mật của nó ra sao. Có lẽ nàng sẽ chết khi sinh nở. Cố em gái Doris của nàng khỏe mạnh là thế mà chẳng xuất mất mạng dó sao, tước Doris đã tròn bùn-phận của mình rồi; là đã có con dè nề dõi đóng sau này. Kitty mỉm cười nghĩ đến cái vé kiêu-hanh của cô con kia đã trở nên một người mẹ.

Nàng thì cho tương-lai mờ tối là như vậy, biết đâu nàng chẳng bao giờ được biết đến tương-lai nữa? Walter sẽ nhớ bà Garstin — mẹ nàng — nuôi hộ đứa trẻ, và nếu nó sống, thi chàng sẽ sắn sóc nó từ tết, mặc dùn có mối hoài nghi kia. Bao giờ chàng cũng cùi xúi hiệt hoàn hảo. Nhưng những dứt điểm chàng, lòng hy-siah, trí thông-minh và sự nhã-nhận của chàng, than ôi, cũng chưa đủ tạo cho chàng một vẻ khẩ ái! Nàng không còn sợ hãi chàng nữa. Nàng cho thái-dộ của chàng là vô lý, và nàng lại thương hại chàng nữa. Yếu điểm của chàng là ở chỗ chan chứa cảm-tình, cho nên nàng mong một ngày kia sẽ tìm ra cách khiến chàng phải tha thứ cho mình.

LOẠI SÁCH GIA BÌNH

Ra đời hồi một năm nay đã được hầu hết các gia đình Việt-Nam, các nam nữ thanh niên đọc, các hảo hán nghiên bộ giáo dục, nhà học chính mua cõi vô truyền bá trong các học đường v.v...
Tứ số 10, 20

Quan nghè vinh quy giết hổ báo thù cha

sẽ hoàn toàn đổi mới do nhà văn Nguyễn-Vỹ và một số đồng các vị giáo sư, giáo học trong nom. Giá 3 mầu. Tranh rất đẹp do họa sĩ Côn-son trình bày. Rất rõ ràng. Mỗi số 10,000, mỗi số 5,000, ngày thứ bảy. Mỗi-lời số 12. Cứu môt phâ khuyến một cõi đồng viễn, triều lường tháng Khoa-hàn các nơi đều có bán. Những sách cũ rất ít.

TRẠNG HỤT

(một quang túc sút ráu quái lạ, tham bi
túa L-quý Béna) Nguyễn - nam - Thống
(8p50)

VỊ NHUNG YÊU MỌ

truyện xã-hội rất cảm động, hầu hết các nam nữ thành niên ai cũng có một quyền để giải hòa. Song Son 6540 SÀU MANH (trinh hám) Thành Phố 0922 BẠCH Y TIỀU HIẾP (Thành Phố) 0922 BÁT MA KHẨM SD (hồi hùng) 0940 HOÀNG-ÔN BẢO (Lý Ngoc Hung) 0940 QUÂN KHỐNG (Thành Phố) 0940

Thư và mandat dã M. Lê Ngoc Thiệu
67, rue Neyret Hanoi — Tel. 786

Giá bán lẻ: 15\$0.



Phòng tịch con chim

Khi dậy hơi, khi tức ngực, chân cổ không biết đổi, ăn chậm chậm, bụng vỗ bình bình. Khi ăn uống rồi thì thấy ợ, (ợ hơi hay ợ chua). Thường khi thức bụng khó chịu, khi đau lung, đau ran trên vai. Người thường ngao ngán và mệt, buốt cả chân tay, bị lầu nâm sặc da vàng, da bụng dày. Còn nhiều chứng không kể xiết chỉ một lầu thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay.

Lienda một bản uống 05.25

Lienda hai bản uống 05.45

VŨ-BÌNH-TÂN

Ấn tú kim tiền năm 1936
173 bis Lachting, Haiphong

Crème MONA làm cho da đỡ
trái tối, trắng mát và mịn màng.
Crème MONA dùng đánh phấn
tốt hơn hót, có đặc điểm chà
được các nốt ửng, nứt nẻ, tàn
nhang, trứng cá, mott mẩn v.v..
Giá bán lẻ: 15\$0.

dai-ly bán buôn:
Grands Magasins Réunis
Pharmacie Moderne 25 Francis
Garnier

Tamda et Cie 72, Wiéle, tel. 16-
78, Hanoi.

Có trứ bán tại các hiệu thuốc Tây

THUỐC LY CON CHIM
Chỉ một liều OSIS lá khởi
NHỆT-LY **HẦN-LY**
Buồn đi luộn
buồn đi phai
vội vang ngõi
lâu giàn khổ
són ra như
mũi có lén
mũi tuột
lát:
NHỆT-LY **HẦN-LY**
Buồn đi luộn
buồn đi phai
vội vang ngõi
lâu giàn khổ
són ra như
mũi có lén
mũi tuột
tươi lá:
HẦN-LY
Hỏi ở các nhà DAI-LÝ
PHÒNG TỊCH CON CHIM
có treo cái biển trên



MUA HOA CỦA NHÀ MAI - PHONG

trung bày tại Hội chợ
tức là gửi một kỷ niệm
đem đến của tuổi trẻ
86 7 Hàng Quạt — Hanoi

Đã Habedanair da Trung-Bắc Tắc-Van N.
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-van
86, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi
— Cartonné exact l'insertion
Triage à l'opéra exemplaires
L'administrateur garant: Ng. 4, VƯƠNG

Đá có bán khắp Đông - Dương Người xưa

của VIỆT-THƯỜNG

Một công trình khảo cứu về
lịch sử có một không hai. Một
tài liệu - văn chương quý giá.
NGƯỜI XƯA là hình ảnh một
thời dì vắng oanh liệt của mấy
danh - nhân Việt - Nam. Một
quyển sách quý trong rặng văn
học mà hết thảy người Việt-
Nam đều phải đọc qua để
thưởng thức cái hồn của họa
tập lịch sử nước nhà.
Sách in giấy bão, bìa hai mầu có hai
tranh phụ bao của hai họa sĩ Phí Hùng
và Phạm-Viết-Song. Giá bán 0.70. Không
gởi consignation, dai-ly mus là 15
cuốn có giá đặc biệt. Viết thư cho
C.I.P.I.C. 72, rue Wiéle Hanoi — Tel. 16-
78. Adresse tel. CIPIC TAMDA Hanoi.

Hội chợ Hanoi

Nhân dịp hội chợ Hanoi sắp
khai mạc nhà QUÂN CHỦA 21
Annam Courbet Saigon chế
nhieu kiêu nết trang thiết bị,
không nhận hột-toàn mới, nhận
đá den nóc, nhà ngọc thê
thiết xanh trong đe hiển quý bá
Trung, Nam, Bắc

3 diplomes: medaille d'or,
Hera concours