

TRUNG QUỐC  
BẮC  
VĂN HÓA



NGUYỄN-DUẨN-VŨNG  
CHỦ-TƯỞNG

SƠ "VIỆT-NAM MỚI VÀ CŨ"

Dân mới Sống đang ở miền nam Trung-Kỳ

Số 84 - Giá: 010

14 DÉCEMBRE 1954

# Tại sao trước đây công nghệ của ta không phát đạt?

Vốn là một nồng quốc, nước ta tuy vậy không vì thế mà không có công nghệ. Trước lại, công nghệ, nước ta vẫn có và có từ lâu. Có thể nói công nghệ nước ta phát hiện còn sớm hơn nhiều nước Âu Mỹ.

Đại khái như dù gốm do người Tàu truyền cho người mình từ đời Triệu-vô-dê (Triệu Đa); nghề lam chiếu nhập tịch nước ta từ khoảng năm 1000, nghề sơn khoáng năm 1415, nghề khắc bản in vào khoảng 1434-1443, nghề thuộc da vào khoảng năm 1528, nghề đẽt the lượn vào khoảng năm 1600 (1) v.v.

Nghĩa là công nghệ nước ta có từ ngàn năm trở xuông và từ 300, 400 năm trở lên.

Trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó, dù sao nó cũng đã giúp cho nghề nồng, nuôi sống một số dòng gia-dinh, trong những lúc ngày ba tháng tám.

Những điều khiếu cho người ta ngạc-nhiên là sau khoảng thời gian đó, công nghệ nước ta vẫn như còn ở thời kỳ phai thai. Cách thức làm nghề cũng như những khi cũ đang trong nghề trước sau sô vây, chẳng hề khác nhau đổi thay, nghĩa là công nghệ không tiến bộ được chút nào hết, kể về phương diện nào cũng vậy.

Tại người mình chỉ có khiếu bắt chước mà không có khiếu sáng kiến, như một số người ngoại quốc đã nhận xét và phê bình chẳng?

Tại người mình vung về lười biếng không chịu tìm cách làm cho nghề mình tinh xảo hơn chẳng?

- Không.

Không phải là tại người mình thiếu trí sáng kiến hay không chịu tận tâm với nghề.

Bản chất của người mình là thông minh, thông hiểu, tài bắt chước, khéo chân tay, làm ăn rất chăm chỉ, và không thiếu trí sáng kiến.

Có điều là trước đây, người ta không dám nghĩ đến việc sáng kiến, và việc làm cho tinh-xảo nghề mình.

(1) Theo sách « Essai sur les Tonkinois » của Ông Dumoutier.

Vì nhiều nguyên cớ.

Trước hết là vì nước ta là một nước Nho-giao tức là một nước trọng nồng.

Tù vua quan tới các nhà giáo-duc, ai nấy đều khuyên dân nên vú nồng, là nghề nghiệp chính thức của dân nước.

Người ta khuyến khích việc làm ruộng bằng sách vở của nhà nho. Người ta lại tôn trọng nghề nồng như tôn-trọng摩托 tân-giao. Đầu năm nhà vua và các quan trịnh trọng thăm lội xuồng ruộng cấy lúa, chủ lê « hạ dien ». Các lệnh túi của nhà vua và hai mươi bốn tết khi trong lịch Tàu, đều dựa vào việc cấy cấy gặt hái của nhà nồng. Tại giao dân của nhà Vua cũng như tại đình lang của dân quê, đều có ban thờ thần đất và thần lúa thóc (thần Xã-tắc) hàng năm được cúng lễ rát long-trọng tông-niệm.

Do cái tư-tưởng hoặc cái tốn-chỉ trọng « vóng má » người ta nảy ra cái ý nghĩ khinh miệt công nghệ, như những lời của Tuân-Tử là môn đồ đạo Nho đã nói trăng ra rằng :

« Công thương nhiều thì nước nghèo » và « giảm bớt số lát buôn mà làm cho nông phu đồng lên. »

Một khi nhà cầm quyền đã tò ý khinh miệt, thì các nhà công nghệ hoặc ham thích công nghệ còn dám nghĩ đâu đến công nghệ nữa, mà dù có nghĩ vụng trộm, trong bóng tối sáng ché ra được một công nghệ gì hoặc nghĩ cải cách một khía cạnh gì về công nghệ, tất nhiên cũng không dám tiết lộ hay công bố ra vì e ngại với tên chỉ trọng nồng của các bậc bề trên. Không được dàn dết, ủng hộ mà lại bị khinh miệt như vậy thì công nghệ ta trước đây không bị tiêu diệt là may, còn nói gì đến chấn hưng và tiến bộ nữa?

Ngoài ra, hai nguyên có nữa lại làm cho công nghệ bị ép chật vào khuôn khổ cũ không sao vượt ra khỏi thời-kỷ cũ lồ phoi-thai.

Một là cái quan-niệm hép hời về quyền lợi. Một gia-dinh này hoặc một họ may mắn được người ngoại quốc hay một ông Tô sứ nào

trên đây cho một nghề thi có tiền kinh-lý tháp gả đến mình. Công-nghệ ta không được nghè ấy, nhất định không chịu dạy người ngoài, vua quan chủ ý mà đến quốc-dân cũng đều coi thường.

Sau cái tệ « cưỡng-trung » của nhà cầm quyền thời xưa khuyên các nhà công nghệ nhiều khi phải chối không nhận cái tai-ngiệt của mình. Vâng thật cho sự phát đạt của công nghệ không khí.

Ngày xưa, vua quan thường có cái lệ súc kén các thợ tay khéo trong nước vào Kinh-dô xáy cung-diện, ché dò-dạc cho vua quan. Nếu chỉ thợ, thi đã là sự vinh-hạnh cho thợ-thuyền ! Đằng này, người thợ nào dám « bắt » vào làm việc trong « Nội » thi phải ở lalon trong đó, đèn kíhia yểu không làm được việc nữa, bây giờ mới được « tha » cho về làng. Trong thời kíhia giỗ lại làm việc cho vua quan, người thợ bị cái lòng hờn vợ con, què-hương dày-vò thay-thết mà lại chỉ được lính môt số lương đê để nuôi miệng thôi. Ta nên nhớ rằng thời xưa, từ láng kèo vào « kinh », quãng đường xa-lắc như sang sô nước Tàu, vù đường giao-thông và cách vân-tài thời bấy giờ khó khăn bất-tiến gấp vạn nǎy này. Nên nói, đến hai chục « lai kinh », là người thợ già sẽ dã sá hết via. Có khi, nhà nước lại kén thợ khéo thay-giỏi đê làm dô « công pham » sang nộp vua Tàu.

Nên thời khéo ngày xưa phần nhiều đều phải che cái tài của mình di một chát, bồi vây trong khí đục chạm một tấm « câu đầu » nhâ, một tấm « xà ngang », một ngôi đinh chúa lớn, người thợ thường có ý đục chạm hổng môt vôi chõ để người ngoái xét nhận sai lầm về tài-nghệ của mình. Mục đích là để khôi bị triệu võ Kinh.

Chỗ được một thợ đỗ-vật gi khâ dĩ gọi là tinh-xảo, đem bán, người ta thường phải giả-mạo dấu hiệu ngoại-quốc, đê che mắt các nhà cầm quyền. Mục-dinh vẫn là đê khôi bị vướng vào vông « cưỡng-trung » của nhà chúa-trách (2).

Đã không đê ý khuyen-mien công-nghệ, mà người ta lại đối-dãi với các nhà công-nghệ như vậy, thi công-nghệ phai đạt được làm sao?

May thay, từ năm 1902 tới giờ, chính-phủ Bảo-hộ đê ý chấn-hưng công-nghệ Việt-nam, nên ngày nay ta mới thấy công-nghệ Việt-nam khôi-sắc-dài chát, ché nêu cái linh-trang xưa cũ kéo dài mãi tới giờ thi có lẽ công-nghệ Việt-nam đã bi tiêu-diệt hồn dưới sicc áp-ché của Nho-gieo và trước sự hùng-cường của cơ-khi vân-minh.

LÊ-HÙNG-PHONG

(2) Theo sách của Ch. Maybon và sách của Michel Duc Chaignau

## Trung-Bac Chu-Nhât tết NHÂM NGỌ

thực là một số báo làm trong ba tháng, đọc trong ba ngày nhưng làm cho người ta nhớ mãi không bao giờ quên, đây

**Khô lợn — In đẹp**  
ai khó tính đến thế nào cũng  
phải cực lực hoan nghênh

# VIỆT-NAM CŨ

và

# VIỆT-NAM MỚI

Trường Viễn-dông Bắc-cô đã có sáng kiến trưng bày ra cho chúng ta xem một ít sủ liệu khéo trọn và đã khéo gom góp lại được về triều đình Huế. Biết đâu đó không ngự cái ý cho ta xem Việt-nam cũ, cho ta so sánh với Việt-nam mới, so sánh rồi đem lòng yêu nước hơn lên, và do đây cũng đem lòng yêu hon nữa cái công khai-thác của nước Pháp ở đây.

Một cuộc trưng bày rất có ý nghĩa, không ai là không khen ngợi những người đã có cái sáng kiến ấy.

Giai-trung bày của trường Viễn-dông Bắc-cô trong viện Bảo-tàng Maurice Long, từ hôm khai-mạc hội-cho đến nay, từ hắp dẫu lại không biêt bao nhiêu người sau khi đã qua khắp các gian trưng bày khác rồi, đến để ngắm, ngắm rồi để suy nghĩ.

Không cần những bài dẩn văn khéo nói, không cần cả những phô sách dày một đời người đọc chua bết, chỉ mấy bao dư oỗ lâu ngày những nét vẽ đã mờ, mấy bộ lê phục năm thang qua đã làm phai mầu, đứt chỉ, mây rôt xác chữ mực viết, án son kiêm dã nhại, mấy cái áo đồng mà những cỗ triện đã mòn, han rì đã ăn dày những kẽ trám... chỉ mấy bút do thợ bay thưa thu trong vai cái tủ kính, im lặng, lạnh lẽo mà dày ý nghĩa, trường Viễn-dông Bắc-cô đã làm sống lại trước mắt những người Việt-nam bây giờ, nước Việt-nam mây trầm năm về trước.

Mỗi một thời đại quá khứ lại phảng-phất hiện ra, chung quanh mọi sủ liệu.

Chính vậy. Kể viết bài này



đã đứng ngắm mấy ông cụ già tóc râu trắng bờ, cái khăn lụt cuốn rỗi, cái áo the kép sọc sêch mây vị lão-dai đó đã chung-kiến, đã mục-kinh bao nhiêu cuộc tang-thuong xảy ra trên đất nước này rồi, thế mà còn lan đi, lan lại đối mục-kinh dè dợt không sót một chữ nào mây tơ sắc từ đời Lê, Trịnh.

Sự chăm chú-chú của mấy vị lão-dai đó để lại cho người ta cái tượng-hình mấy trăm năm về trước đã có bao nhiêu người cũng chăm chú như thế mà dọc những tờ sác ấy khi nó được yết ra trên những tảng còng thành dày nồng.

Trước những ấn dời của những quan Chánh phó chủ-khoa những câu chuyện về khoa-cử bả năm một lần của Hán-học, lại nhóm lên nhắc lại, truyền di. Người ta lại tưởng-tượng nên những câu khéo, những ông đồ ông tú, ông quyền deo trước ngực, một tay ôm lều chõng, một tay cầm cái cháp sơn then, chen vai nhau, thích canh nhau trước cái cổng độc-nhất của tuường thi với cái hy-vọng vồng nang di sau vồng anh di trước. Rồi trong cái khói khí đao áo của viện bảo-tàng, người ta lại tưởng chừng như còn đồng vọng lại những tiếng dạ run rún của những ông tân-khoa, cùng những tiếng cười ròn của những cỗ hàng nước kèn chõng sĩ-tù.

Cái áo-tuường đó lan đi lúc mắt người ta gặp tờ thủ-sắc của vua Quang-Trung. Cái ngày đó tròn mùng 5 tháng riêng ở chùa Đồng-Quang,

người ta lại thấy hiện ra & trong tri; nhưng thay vào cái đám người phúc-tap, nhốn nháo, sắc sỡ đi xem hội cứ hàng năm người ta lại thấy bày giờ, là những xác quân Thanh chất lèn như núi, xác những người -nhân- của cái lòng tham của Thanh-de, là những đôi tàu binh của Tôn-sĩ-Nghị chạy về Bắc như ma đùi không giám liếc mắt nhìn lại sau lưng, trong lúc vua Quang-Trung giáp trụ den si khỏi thuốc súng, cho voi đứng định qua Nam-môn mà vào Thăng-Long, hai bên theo kèm nhau, tướng tá đã cùng ngài sờng pha tên dạn khói



lửa đê giữ cho đất nước khỏi bị một phen xâm-chiếm.

Thời gian vẫn đi, theo với tầm mắt của người ta.

Nhìn đến cái iủ bày những kỷ-niệm của đức Cao-hoàng Gia-Long, với đức cha Bá-daloc với tấm nguy-dung của hoàng-tử Cảnh, người ta lại tưởng như đã dòi lại những trang sử, nào khi Cần-tho, khi Phú-quốc, nào khi Qui-nhon, khi Tiêm-la, nào lúc chỉ có một vua với mấy tôi tòng-vong nǚ minh trong một túp lều giữ nơi hoang-dảo, mỗi mắt nhìn về phía trời Tây, ngóng kết-quả cuộc cờ-gán của người bạn khác giống mà một lồng chung-thủy, nào lúc trầm, tướng vạn quán cùng gió nồm trổ ra Bắc thù phục lại giang-sơn — người ta trong một phút lại thấy như mặt của vị Hoàng-triều khai-sáng.

Rồi đến mấy bức tranh cửa hè Đà-Nẵng năm xưa nhìn bởi con mắt của một người Anh-quốc. Người ta không biêt những cảnh có đúng hay không. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Từ đó đến nay, già nứa thế-kỷ đg qua. Bao nhiêu sự đổi thay bởi cuộc Đông-Tây gấp gáp.

Hiện giờ chúng ta đã được hưởng những kết-quả. Ngót nứa triệu thanh-niên anh tuấn của ta đương luyện-tập trong các học-duường, dù các bậc; một nền Mỹ-thanh hoan-lon Việt-Nam đã thành lập với những nghệ-sĩ có tài; một vài cái máy đã nẩy lê ra, lắp xong bồi khôi óc bần bay của người Nam-Việt; những tiều-công nghệ đã có đem lại

NHÀ THUỐC TƯỢNG ĐO  
45, phố Phúc-kiến Hanoi

**ĐỨC PHONG**

**MÓI PHÁT HÀNH 4 MÓN**

Thuốc kinh nghiệm rất quý

- |   |      |
|---|------|
| 1.) Thuốc Bồ-thern Đức-Phong giá . . . . .              | 1p50 |
| Chữa các chứng thận hư: di tinh, mộng tinh, khí hư.     |      |
| 2.) Thuốc Diêu-kinh bồ-huyết Đức-Phong giá . . . . .    | 1p20 |
| Kinh nguyệt thấy đều, tăng sức khỏe cho các bà các cô.  |      |
| 3.) Thuốc bồ-tỳ tiêu cam Đức-Phong giá . . . . .        | 1p00 |
| Chữa các chứng cam run, thuốc bổ của trẻ em.            |      |
| 4.) Thuốc ại-bồ Đức-Phong giá . . . . .                 | 1p50 |
| Bồi khí huyết, dưỡng thai, thuốc bổ của nam phu lão áu. |      |

- DÀI LÝ CÁC NỘI  
Hiệu thuốc: Đức-  
Tiến, 40 bis Route  
de Hué, Hanoi,  
hiệu Đức M9 52bis  
Bach - mai, hiệu  
Đức-Triều-Tường  
437 Ngõ 12 Trung  
Nhien Hanoi, bệ  
Anh Mỹ 16 hàng Da  
Hanoi Mai Linh  
60-62 Paul Doumer  
Huephong, Đức-  
Thị trấn 126, phố  
Tin-an, Bắc-ninh,  
Đau-biên 81 Rue  
Anh-Mỹ Hung-yen  
Mallin 120 Georges  
Guyenmer Saigon.



cho mọi người và trong các bức hình các văn quan, Tố sung - tác... Còn trường; những thứ bảo vật cũ mà bắt đầu Viện bảo-tàng nào ở thế-giới này cũng phải thêm thường, nhưng tờ giấy tiền phát-hành cho dân-tiền của họ Hồ.. người ta phải nhận thấy Việt-Nam cũ cũng là một Việt-Nam văn-hiến' một Việt-Nam có học-thuật, có tư-tưởng. Người ta phải nhận thấy Việt-Nam cũ đã tạo nỗi cho Việt-Nam mới đây một cản-bản vững chãi, thách được cả những con giông-lố. Mà nhận được thế rồi, người ta sẽ thấy tự-hào ở quá-khứ trong trong lúc tin cậy ở hiện-tại và tương-lai vậy.

VĂN-THU



nhiên; người ta cũng đã có cả những chứng-có về cái công-diu dài và khai-thác của nước Pháp. Nếu người ta chịu khó dừng lâu lại ở gian trưng bày của trường Bác-Cô, nếu người ta . . . . .

nhìn bài thơ chính-thủ tự của đức Minh-Mệnh; cái nghiêm-mực không phải là không có mỹ-huật của đức Tự-Đức; những bộ y-phục không phải là không có vẻ-uy-nghì

## BÀI CÓ BẢN: *Người bạn gái*

Truyện dài của Thiếu-sơn, giấy hờn 200 trang giá 0\$80  
Ông Thiếu-sơn là một văn-sỹ uy phách, trong văn, học giới Việt-Nam  
hiện tại. Cuối-tiền thuyết «NGƯỜI BẠN GÁI» của ông chứa đầy  
những tư-tưởng cao-siêu, những cảm-tinh tinh-thần chẳng khác chi  
tiền-thuyết Nouvelle Héloise, là cuốn-văn-bit hổ của J. J. Rousseau  
trong văn-học sét-nước Pháp.

NHÀ XUẤT BẢN CỘNG LỰC - N° 9 TAKOU TÉ - 962 - HANOI

## Nữ cưới

sách Hoa Mai của Nam Cao  
Giá: 0\$10  
Đọc xong chốn «NU CUỘI» của Nam  
Cao, các bạn sẽ thấy trong lòng luôn  
luôn vui và yêu đời thấy cả cuộc đời  
đã nhộm mầu tươi sáng

## 1.) Đã xuất bản Thần Bí Thực Hành

VÀ

Đem thực hành các khoa như : Chiêm-tinh-học, Chi-chưởng, Chiết-tự, Tu-rang, xem Tiền-định, Bói bài, Bói café, xem tướng mặt v.v. Do Linh-Son soạn. Giá 0\$50.

2) Đã in lần thứ ba có thêm cách lấy được lá «Số Tử Vi» trong một giờ! là cuốn sách «day lấy Số Tử Vi theo khoa-học Chi-nam» giá 1\$20.

3) Đã in lần thứ hai (lại gần hết) Giá 1\$50 là cuốn «Sách dạy xem Tướng Bàn Tay và Chữ Việt lối Áo Mỹ».

4) Trường sinh thuật (dạy thuật sống lâu) theo phương pháp của bác sĩ Nhật-bản và của Trần Đoàn đạt tiên (in lần thứ 2) \$50.

ở xa giá mua thêm tiền cước. Thor mandat phò để cho nhà xuất bản như vậy

**NHẬT - NAM THU - QUÁN - 12 PHỐ HÀNG ĐIỀU, HANOI**

cho mọi người và trong các bức hình các văn quan, Tố  
sung - tác... Còn trường; những thứ bảo vật cũ mà bắt đầu Viện

**NHỮNG NGƯỜI ĐI XEM  
HỘI CHỢ HANOI, NHỮNG  
NGƯỜI Ở NGHĨA GIAN  
HÀNG CỦA XỨ ANNAM,  
CÓ AI BIẾT ĐẾN:**

## DAVID DE MEYRENA ĐÃ TÙNG XUNG VU'ONG

### ở miền Nam xứ Trung Kỳ



Những người du khách  
đã từng đế cẩn đến  
kinh Huế và vào xem  
bảo-tàng Khâ - Định tài  
ít ai đế ý tới bức ảnh  
của một người Pháp từ  
hồi thế kỷ XIX, gốc  
người to lớn, râu quai  
nón, mặt mũi phương  
ishi, dáng dấp dũng bệ.  
Ở dưới bức ảnh ấy có đế  
tên: David de Mayrena  
Vậy mà người Pháp đó,  
năm 1888 đã định ra  
ra một rước đỡ-lêp ở  
giữa xứ Đô g dương ta,  
ở vào vùng các cao-  
nguyên mo, ở giữa  
khoảng đất dài chạy  
quanh ven bờ bắc của xứ  
Annam và thung lũng  
của con sông Cửu Long.

Trong mấy tháng gởi, David de Mayrena đã  
lên ngôi vua ở nước đó,  
đặt ra luật pháp riêng,  
thu thuế riêng lồng l  
Nhân dịp Hội-chợ Hanoi  
mở, chúng tôi muốn kề  
lại đây cái sự nghiệp  
ngân ngài và kỳ quặc  
của con người dien  
đồ đã có những mong  
tưởng để vuông áy, tên  
cũng là một chuyên lý-  
phá.

T. B. C. N.

Nghĩ kỹ ra thì câu  
chuyện của David de  
Meyrena xung vuong  
lấy hiệu là Marie J  
trong mấy tháng giời

và cai-tri các dân-một  
Séダンง ở miền Bắc  
Annam thật là kỳ-quặc  
và bất ngờ hết chỗ nói!

Lúc đó Mayrena 46  
tuổi, ông là một người  
Pháp ở Toulon, trông  
ông to lớn, khỏe mạnh  
và dường-về lâm. Cuộc  
đời của ông ta kể-cũng  
lâm phen lận-lộn. Ông  
ta đã-tưởng có phen  
cố học đế thi vào  
ngạch các sĩ-quan thủy  
quân, nhưng không  
được. Sau ông ta đầu  
quân vào hàng lục-quân  
và đã từng giữ chức  
đội-trưởng kỵ binh  
trong đoàn quân lính  
của nước Pháp đi  
chinh-phục xứ Nam-kỳ.  
Ông lại lập được nhiều  
công-trạng trong cuộc  
chiến-tranh Pháp-Đức  
năm 1870, được thăng  
chức-dai-uy và được  
tặng thưởng đế ngă  
hạng Bắc-dầu-bội-tinh.

Sau đó ông lấy vợ,  
quay ra làm báo, rồi đ  
làm trong mấy công-sở  
nhưng không lâu. Ông  
lại mờ-cả một nhà  
ngân-hàng nữa, nhưng  
bi-võ-ng, phải sang-tận  
Nam-dương quản-dâng  
kiêm-kiểm-rồi lại quay-về  
Pháp xin được chính  
phủ-uy quyền chủ-tri  
lại Nam-đông quay  
đến đế-di-công-còn  
N luh 1 (11 luh qđ)

về Sumatra thì Mayrena lại bỏ dở công cuộc giãy đường và dừng lại ở Salgon.

Ở Nam-kỳ ông tổ chức mấy cuộc viễn du khảo sát xu Nam-kỳ để tìm nhưa cao su, tim vàng và những san vật của Nam-kỳ. Nhưng vì cái tinh khí không đứng đắn của ông nên ông có nhiều việc lôi thôi với chính phủ Pháp hồi bấy giờ và ít lâu sau chính phủ cho ông đứng đầu phái bộ vào nghiên cứu xứ Mội Sédangs là một gióng Mội còn do và ít người biết đến: thật ra đó chỉ là một cách của các nhà cầm quyền muốn được xá tránh it lâu Mayrena, một người không chịu sống yên ổn trong luật pháp.

Mọi Sédangs là một dân tộc vẫn đường đầu rất dữ dội với sự xâm nhập của các dân tộc khác vào đất đai của họ. Người Annam, hay người Khmers ở Cao-mèn, hoặc người Thái ở Siam và Lào động đê chán vào xứ của Mọi Sédangs là sê bì dân Sédangs thù ghét và không giao thiệp với nhau. Ngày 1 Võ lại dân tộc này ở trên những con nguyễn vàng vè, quanh vùng đó núi non mọc lên như một cái hàng rào kín có vòi bắc hem tròn, khi hậu lại độc nứa cho nên ít ai dám vào đây. Chỉ khi nào cần đổi giao, vàng hay voi lấy mồi hay voi mặc thì người Sédangs mới chịu xuống đồng bằng giao thiệp với người trung chúa.

Khi mà Mayrena định lên ngôi vua thi năm xứ c' a Đông - đương mới vừa hợp nhất được một năm giới vi tuy rằng nước Pháp đã chiếm được xứ Nam-kỳ hơn 20 năm trời nhưng chính thể Bảo-Hộ thi vừa mới đặt lên ở hai xứ Cao-mèn và Annam. Cách can trị còn dang dê dài và các nhà cầm quyền



Những mè day mà Marie I đã đặt ra để hưởng những kế vua ý ngài

## Trung-Bac chu-nhât (édition hebdomadaire du T.B.T.V.)

### TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Tonkin Annam et Laos.	6500 francs
Cochinchine, France et Colonies franquées.	7, 00, 3 francs
Étranger.....	12, 00, 7 francs
Administration et Services publics.....	12, 00, 6 francs

*Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance*

*Les mandats doivent être établis au nom du "TRUNG-BAC TAN-VAN" et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi*

chưa di vào sâu quá trong đất của các xí. Trong khi ấy thi nước Xiêm cũng lên mặt đất và quyền lợi nó kia ở xứ Đông-dương. Phái bộ Pavie định sang tan cối Xiêm để phô tỏ cho dân Xiêm biết sức mạnh của Đại-Pháp bởi thế cho nên chính phủ tháp mồi cũ Mayrena vào xứ Mọi trước đó sau này có xảy ra chuyện lôi thi quân lính di lại được dể dàng !

Không những thế Mayrena lại còn ôm cái trọng trách là phải cung với các nhà cố đạo ở vùng này tìm ra một cách làm cho các bộ lạc của các dân Mọi này chịu liên lạc và sống hòa hảo với nhau. Và nếu có thè tim ra được sản vật gì mồi lạ thi phái bộ của Mayrena phải đem về,

Tù trưởng đền này chỉ có phái bộ Thiên-chúa & Konotou là vào được xứ moi Sédangs và ở lại được đấy.

Các vị cố đạo ấy đã giúp cho Mayrena và được trả mài Sédangs. Mayrena ở Qui-nhon bắt đầu từ tháng tư tây năm 1888. Ông đứng đầu một phái bộ gồm có 20 người lính Saigon, 100 phu khanh và 200 tên và vài người thông ngôn. Ông lại có một người Pháp tên là Mercurol để phụ việc nhưng chàng này chỉ đi đến nứ adrông tài lợn về với một cô con gái Annam đê... vui thú giàn-hinh.

Mayrena tức được xứ moi Sédangs và nhờ các vị cố đạo nọ chỉ dẫn, ông đã được gặp các vị tù trưởng Sédangs và kỵ với họ may bán hợp ước kết thân. Dân Mọi Sédangs tiếp ounce ông rất niềm nở, dân dân ông nói tiếng và được mọi người mến yêu ở xứ này vì ai nứ đều tin rằng ông sẽ giúp dân Sédangs để chống cự lại bất cứ là người Xiêm hay người Annam định xâm chiếm đất đai của họ. Thay vậy Mayrena liền dự định lập thành một nước tự do.

Thực ra — theo lời một vị cố đạo hối ấy kỵ chuyên lai — thi dân moi Sédangs chỉ phục Mayrena vì ông có tài làm sầm sét với cái súng của ông và ông dùng súng bắn được trùng nhiều vật ở xa và nhất là các vò cát tút ông bắn rồi dân Sédangs rất thích vì deo vào cổ thành những tràng hạt rắt dẹp !

Tháng sáu năm 1888, Mayrena lập một hén pháp cho Nước Sédangs ban hiến pháp này Mayrena cùng các tù-trưởng Mọi cùng ký.

Tháng bảy năm ấy Mayrena lại ban bố một hiến pháp mới nữa như dưới đây :

**Khoản 1)** — *Những đất đai của các bộ lạc moi Sédangs đã kết liên cảng nhau ngày nay rất to lớn và chỉ hợp thành một nước.*

**Khoản 2)** — *Những đất đai của dân tộc Sédangs to lớn vô chừng, xíu này là nay gọi là Nước Sédangs.*

**Khoản 3)** — *Ông de Mayrena trước đã được tôn lên làm vua các dân tộc Sédangs nay lại được phong là Quốc vương Tông-thống-linh.*

**Khoản 4)** — *Vương quyền sẽ cha truyền con nối. Nhưng nếu không có hoàng-ử dè kẽ vị thi đúc vua có thể chọn một kẽ kẽ vị Ngài trong họ nhà Ngài. Đồng-cung Hoang-ử sẽ được gọi là Kodang.*

**Khoản 5)** — *Cờ nước Sédang sẽ dùng màu xanh ở giữa có một chữ thập trắng và ở giữa chữ thập này có thêm một ngôi sao đỏ.*

**Khoản 6)** — *Đức vua co toen rùk quyền hành. Ngài cai quản tất cả các vị Thủ-hiến hay các vị võ-quan cao cấp trong nước và sẽ giải quyết những véc lôi thói mà các vị quan áy không thể giải quyết được.*

**Khoản 7)** — *Đồng ý với hội đồng - phi-các; đức vua có thể khởi chiến-tranh hay giữ hòa-binh.*

**Khoản 8)** — *Tất cả các đất đai*

### SẮP CÓ BÁN :

## Trảng xanh huyện hoặc

Chuyện ký-éo ghê-gớm  
của TRỌNG-MIỀN

## Bóng người ngày xưa

chuyện cảm động về đời tâm  
tinh các thiều nữ ngày nay

### của THANH CHÂU

Sách in dẹp — dày 150  
trang, giá mỗi cuốn 0561

**ÉG-G PHƯƠNG XUẤT BẢN CỤC**  
194, rue du Coton — Hanoi  
227, rue Paul Blanchy — Saigon  
Giám đốc: LÊ HỮU PHƯƠNG



Hoàng-hậu dân Sédangs

phong là Hénan-hầu-tước, ngoài đặt ra chức Thống-đốc và phó Thống-đốc cho các xí, lập ra một đội quân, làm nhà Đoan các sở giày thép, ban sắc-lệnh hạn chế sự săn voi, chế ra các huy-chuong và lý-dị với vợ ngài — hiện đang ở Pháp, vẫn vân ..

Tới tháng chín tây năm ấy, đức vua Mar e l'i ra Qui-nhon để tổ rò cho mọi người biết địa-thể cái nước mới c' a ngài và yêu cầu nước thấp bão-hó cho nước ngài: nhưng quan Su Qui-nhon chỉ khen ngợi ngài về công việc đã làm và từ chối việc n' ài x' n nước Pháp, bão-hó. Quốc-vương Ma i là đệ nhất l�� nỗi giận và deo dae nhở các cường quốc khác giúp ngài Ngài ra Hanoi nhưng quan Thống-sú Bak-ký không tiếp ngài. Ngoài iền viết bao-công-kích, chính-phủ và mặc những bộ lèn-phục rực rỡ ở tay có gân đèn tám lông-vàng. Tháng một tây n' ài ngài đập tàu sang Hong-kong mong sẽ tìm được người Anh giúp tiền của để vè mò mang đất nước của ngài. Trong khi ấy thì các vị cố đạo n' ài nước Sédangs bị chính phủ Pháp hồi cản-cái tại sao lại giúp Mayrena lên làm vua. Các vị cố này cũng lấy làm bất bình và tò lóng công phong sẽ cai thái đế diên dò của Mayrena.

Pầu năm 1889, Mayrena thất bại ở Hong-kong đập tàu về Pháp. Nhưng ở Paris cũng không ai bênh vực ông. Ông bắt đầu nghèo túng. Ông ở Paris sáu tháng giới và ngày ngày lui tới các hàng cà-phê để khoe khoang và phai mè-day và huy-chuong c' a ông đã chế ra. Ông lấy một bà tên là Marie-Rose và phong cho bà chức nǚ hầu-tước Hering! Nhưng hai tháng sau thi... nǚ-hầu-tước Marie-Rose ly-dị với ông.

Trong khi ấy ở Đồng-chung, chính-phủ Pháp muốn cát dùi cát chuyên này n' èi phai quan Công-sú Qui-nhon vào chính-phuc đất Mọi Sédangs. Nhờ có các vị cố đạo da n' ài ở trên giày

sắc, ông hội họp được 89 tờ trưởng Sédangs và tên là của quốc-vương Marie I. Họ cũng san lông thê trung-thanh với chính-phủ Pháp cũng như họ đã, để dàng thê trung-thanh với Mayrena để tôn Mayrena lên làm vua. Từ đó cờ tam-tài thay vào cờ xanh, chữ thập trắng, sao đỏ của vua Marie I!

Tháng giêng năm 1890, đức vua Marie I của chúng ta cùng năm người Bỉ có tiền đập tàu Auvers sang Đông-dương

nhận ngài là vua chinh-thức, già quyết tâm truyền bá Hồi-giáo trong xứ Sédangs để phản lại đạo Thiên-chúa. Nhưng cách giả thủ đó không thành vì các vị mục-sư Hồi-giáo không dám đưa tin tức xứ Sédangs.

Nghèo nàn, Marie I chết ở đảo Tioman, ngày một cách bí mật ngày 11 November 1890. Chính thức thi ngài chết vì bị rắn độc cắn. Nhưng có kẻ bảo ngài bị đầu độc lại có kẻ bảo



TONIFIE ET BLANCHIT LA PEAU

**Crème MONA** làm cho da đỡ trơn tối, trắng mát và mịn màng. Crème MONA dùng đánh phấn tốt hơn hết, có đặc điểm chưa được các nổi sần, nứt nẻ, tàn nhang, trứng cá, nổi mẩn v.v.. Giá bán lẻ: 1850.

dai-ly bán buôn:  
Grande Magasins Réunis  
Pharmacie Moderne 25 François  
Garnier  
Tamda et Cie 72, Wéié, tél. 16-  
78, Hanoi.  
Có trại bán tại các hiệu thuốc Tây



Những người chém trả so sánh dài trên mõi nhưng  
còn-thần của Marie Ier

định-dâng chinh-phục lại nước Sédangs! Ngài dừng lại ở Tân-gia-ba nhưng vì các nhà cầm quyền biết trước nên họ bị cầm không được để chán vào xứ Xiêm và Đông-dương. Ngài liền đập tàu ra ở đảo Tioman, một đảo ở gần bán đảo Mã-lai, cách Tân-gia-ba vài trăm cây số.

Ở đây Mayrena vẫn chưa bô được cái mộng để-vương! Ngài lấy một người vợ Mã-lai rồi theo Hồi-giáo và định giả khú cáo ví cỗ-dao ở Sédangs không chịu

ngài tự-tử hoặc là vi đấu gươm với bạn mà bị giết chết.

Khi đây hơi, khi ticc ngực, chán cơm không biết ăn, ăn chậm tiêu, bụng rõ bình biến. Khi ăn uống rồi thì hay v. (v. hơi hoặc v. chua). Thường khi ticc bụng khó chịu, khi đau lưng, đau ran rên vai. Người thường ngao ngán và mồi mệt buồn bã chán tay, bị lâm nâm, sặc da vàng, da bụng dày. Còn nhiều chứng không kể chi mỗi liều thấp dễ chịu hoặc khôn ngay.

Lieu một hòn uống op.25.  
Lieu hai hòn uống op.45.

## VŨ - ĐÌNH - TÂN

đan từ kim tiền năm 1936  
173 bis Lachtray, Haiphong

Dai-ly phát hành toàn tỉnh Haiphong, An-hà 11 Hàng Mía (Cuivre) Hanoi, Dai-ly phát hành khắp Đông-dương, 100 phố Bonnai Haiphong. Cố Hinh 100 dai-ly khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-Lai, Cao-đá và Lào và các nước láng giềng

ANH-DAT Thủ

VAO MỘT GIAN HÀNG

## MÃ BIẾT HẾT ĐƯỢC

# Công cuộc mò mang

## tại xứ Đông-dương

« Tôi vừa thăm qua các miền bị tàn phá về « nạn bão lụt là nơi hiện đang bị đối kẽm, ở « chỗ nào cũng trông thấy cảnh chết. Chính « cái tình cảnh hãi hối của một dân tộc đó mà « tôi trông thấy cũng không thể làm gì để cứu « giúp được đã làm cho tôi có ý muốn mở các « đường giao thông để ngăn những thiên tai « ghê gớm đó trở lại hơn tất cả những lý-luận « khác ».

Câu nói rất cảm động và tha thiết trên này tự miệng quan cố Đồng-thống Paul Doumer nói ra trước đỗ lò được cải nguyên vọng của chính phủ Pháp công cuộc thực-dân và khai hóa các thuộc địa. Câu đó ta đã đọc thấy trong cuốn « Indochine française ». Nay ta lại được đọc lại một lần nữa khi mới bước vào gian trưng bày của sở Công-chính Đông-dương tại Hội-chợ Hanoi 1941.

Ngay bên cạnh chỗ ghi câu đó ta trông thấy một cái biển bằng bạc trên khắc bốn chữ nhỏ: « Giao thông lận lợi » của tướng Long-Vân chủ tịch chính phủ Ván-nam đã tặng sở Công-chính Đông-dương về dịp khánh thành đường xe-lửa xuyên qua Đông-dương đã nối liền Cộng-minh thủ phủ tỉnh « Điện » với hải cảng Saigon bờ ngõe của Viễn-dông hồi năm 1936.

Tại lại càng ngang nghĩ về ý nghĩa rất khác nhau trong lời nói của một nhà đại chính trị như Paul Doumer và trong 4 chữ của một vị quân nhân nước Tàu là Long - Ván. Một bên là cái cảm tưởng đau đớn của một vị thủ-hiến còn một bên là cái ý nghĩ về kết quả mỹ-mẫn của những công cuộc mò mang trong môt xứ. Quan cố Toàn-quyền Doumer đã chú ý đến, cái mục đích về xã hội của các đường giao thông; còn tướng Long-Vân đã nhìn vào cái lợi ích về kinh tế của các công cuộc đó.

Bây giờ chúng tôi xin dẫn các ngài di xem lâu-dài của sở Công-chính trong Hội-chợ 1941 Ta nên nhớ về cuộc Hội-chợ triển-lãm lần thứ 14 năm 1938, các công sở lớn ở xứ này cũng đã có gian hàng trưng bày và gian của sở Công-chính cũng ở một chỗ như năm nay.

Gian trưng bày năm nay của sở Công-chính làm một kiều giản dị và vĩ đại như hồi 1938, và là gian hàng đồ sộ và có vẻ chắc chắn nhất

sau viện bảo-tàng kinh-tế trong khu Hội-chợ. Trước lâu dài sở Công-chính là một dãy 4 vòi phun nước. Xa xa nữa, ở ngoài sân lâu-dài đó là cái bể phun nước và nơi công viên của Hội-chợ. Ban đêm, ánh sáng chói lọi nồng nồng đèn pha chiếu vào các tia nước lồng lánh làm cho phía trước của lâu-dài nỗi bật hẳn lên.

Ai muốn xem đường xe lửa móc xích đường Tourcham-Dalat thì nên đến Hội-chợ

Ta có thể nói bốn gian trưng bày lớn của lâu-dài Công-chính đã tồn tại được cả các việc cộng-tác rất vĩ-dai từ các đường xe lửa, các đường cái đi ô-tô, các đường vận tải, các công cuộc dẫn thủy nhập dien và tiêu thụ, các đê điền, việc mò mang các thành-phố, các nơi nghỉ mát và tất cả các việc cộng-tác lớn lao khắp trong năm xứ Đông-dương. Ta có thể nói thêm lâu-dài sở Công-chính năm nay tức là di du-lịch trong năm giờ khắp các miền nam-xứ trong cõi Đông-dương. Trước hết chúng ta hãy đến gian trưng bày của sở xe lửa nhà nước. Gian này được khách xem Hội-chợ năm nay cho là nhất nêu suốt từ hôm mở cửa Hội-chợ đến nay từ sáng đến tối lúc nào cũng chật chít rich những người xem chen chúc nhau. Mỗi bước chân vào gian này ta phải chú ý ngay đến những khung phong cảnh nõi bậy chính giữa gian: đó là những nơi danh lam thắng cảnh mà đường xe lửa chạy qua như cầu Hàm-rồng, cap Varella, ga Tam-quan v. v...

Phía trong cũng ở chính giữa là nơi trưng bày một đoạn trên đường xe lửa có móc xích từ Tourcham lên Dalat, một kỳ công của xứ Đông-dương. Đoạn đệm trưng bày là đoạn phong cảnh hoang vu và đường đi ngoặt nghèo rất khó khăn ở gần ga Kabue giữa hai ga Bellevue và Krongpha. Khách xem có thể trông thấy hết cả những núi, khe hẻm trở và ốc được con đường xe lửa dò dốc như thế nào nên mới phải là m đường xe lửa móc xích.

Tren khung trưng bày là một đoạn đường xe lửa thu nhỏ lại cũng có nui, non, khe suối,

đường này có mốc xích ở giữa cột dây thép, cầu cống, đường hầm nhà ga cùng các chỗ lầy ngắn và cả một đoàn xe lửa ti-hon dù cả toa máy, toa hành khách các hạng, toa hàng hóa vẫn vẫn... có thể tự động được. Cảnh này là do các thợ thuyền làm tại xưởng chửa đồng hồ và các thứ máy lật vật của nhà ga Hanoi bày ra và đoàn xe lửa «ti-hon» như đồ chơi cùng thuyền sở Xe-lửa đóng rất tinh-xảo. Mỗi ngày có mấy giờ đoàn xe lửa «ti-hon» lại chạy qua các cầu cống, đường hầm và trước khi đến nhà ga cũng huýt còi trước con mắt ngạc nhiên của khách xem.

Hai bên bờ cây cầu đường xe lửa Dalat, một bên là nơi trung bày những quảng-cáo của sở Xe-lửa và một bên là nơi bày một toa phòng ngủ hạng bá mới có từ năm ngoái đến nay rất tiện lợi cho các du khách.

Ở một góc gian của sở Xe-lửa có bày một cái máy, ghi mục nước cung chế theo một kiểu mới để thợ sở Xe-lửa giúp đỡ. Trên tường thi treo là liệt những tấm ảnh về các nơi thắng cảnh của các xứ và những việc công-tác lớn lao trên đường xe lửa. Thăm xong giàn hàng này khách xem thường tượng như đã đi một vòng khép từ Lạng-sơn đến Saigon và lên tận Dalat vậy.

### Từ các đường sá đến các công cuộc của sở Tri-thủy ở Nam-kỳ và Bắc-kỳ

Từ gian sở Xe-lửa, ta quay lại các gian sở Công-chính ở bến trái lâu dài sở Công-chính. Ngay gian đầu, ta thấy trưng bày một cuộc tri-thủy ở bờ biển Gô-công (Nam-

### Thịt người ăn có ngon không?

Quán Cờ đen ngày trước nhiều hại xứ Bắc ta, thường ngày đánh chén với thịt người nướng chả. Một vị có lão hiện nay còn sống, thuật lại những sự kiện vắn ghè gớm trong khi thiếu niên bị quán Lưu-vịnh-Phúc bắt đi theo nấu bếp. Cụ không chịu xào món thịt người cho chúng nhám rứt, mà suýt nữa bị chúng cho ăn m(&:). Quyền «Giặc Cờ đen» sáp xuất bản sẽ kể cho các ngài nghe hàng trăm việc l:& chuyện ghê, xưa nay chưa có ai biết.

kỳ). Trên một bàn đồ nồi đặt dưới đất gian này ta thấy có những đĩa ngan nước mặn, những đập thảo nước và những sòng đào tiêu nước và cạnh tường là đập có thè mồ đóng cái lũng ở vùng đó thu nhỏ lại. Nhờ công cuộc này mà đã cày thêm được 11.500 mẫu tây và nuôi sống được một cách sung túc hơn mươi vạn dân cùng thêm số súc vật chăn nuôi.

Phía trong gần tường là cái cầu sắt dài bắc qua sông Sébanghien (đường thuộc địa số 13) và cầu Cai-rang trên đường hàng xóm từ Saigon đến Camau. Trên đường là các bàn đồ dề so sánh về tình hình - đường thuộc địa số 1 từ năm 1900, năm 1920 với năm 1940. Ta cứ nhìn xem số các cầu, cống, cảng ngày càng tăng thêm và số phô cảng ngày càng bớt đi thì ta rõ rõ sự tiện lợi của đường đó như thế nào.

Về phía tường bến trái là bắn đồ về việc mở mang ở Dalat. Đáng chú ý nhất có máy khieu nha re tieu, từ 4.340\$ đến 5.500\$ 00.

Trong gian thứ hai ta thấy bày một cảnh những biệt thự nghỉ hè ở Chàpà và mấy khieu nha re tieu ở đây (từ 4.100 đến 5.500\$). Chính giữa gian này có bày khieu nha ga sap khieu công ở Saigon một nhà già ráo đỡ sọ và mấy khieu nha moi ở Saigon như trung-uong thư viện và vien bao tang, nhà thương bệnh truyền nhiễm Grall v.v... Gần đây lại có bàn đồ nồi hình đồng khu hồ Bảy mẫu ở Hanoi sau này. Cũng trong gian đó lại có bày chiếc cầu quay là cầu Màng-thít ở Nam-kỳ trên đường Trà-Vinh và một bàn đồ các đường dẫn điện ở Bắc-kỳ. Gian này ta có thể gọi là gian của ban Batiments civils trong sở Công-chính.

Gian cuối cùng trong lâu dài Công-chính là gian của sở tri-thủy Bắc-kỳ. Ai cũng biết công cuộc tri-thủy Bắc-kỳ là một công cuộc rất lớn lao và lâu dài để che chở cho nông dân trung châu xứ Bắc khỏi bị nạn lụt, nạn úng thủy và nạn đại hạn trong mùa hè. Về việc tri-thủy Bắc-kỳ chia làm hai phần: dẫn thủy nhập điện và tri-thủy, đê điều; cả hai đều quan hệ ngang nhau.

Việc dẫn thủy và úng thủy ở Bắc-kỳ chia làm tam khu: Hà-dông, Phù-lý, bắc Thái-binh, Sông Cầu, đông Nam-dịnh, Vĩnh-yên, Sơn-tây, Kép và Ngô-dông. Tất cả các khu đó diện tích độ một triệu mẫu tây (HA.) thi 216.000 dâ la m xong, 143.000 Ha đang làm dâ và 596.000 đang nghiên cứu.

Quản hệ nhất vi rộng nhất (110.000 HA) là khu Hà-dông, Phù-lý hình dạng trên một (xem tiếp trang 34)

**ĐI XEM HỘI CHỢ  
ĐẾN KHU CÔNG  
NGHỆ NƯỚC TA,  
TA NÊN BIẾT**

# CÔNG NGHỆ NÀY CÔNG NGHỆ NỌ

được cả bộ «Khải-Minh toàn pháp» và làm cho thông dụng cái bản tính gầy của người Tàu. Vậy phép bút toán và chử toán ta học được là do ở ông.

Về sau ông mất đi, được vua phong làm Thượng đẳng Phúc thần.

## Lấy ai là Tố su?

III

### Cái bàn tính và bảng cửu chương

Cái bàn tính gầy của người Tàu, mà chúng ta thường thấy trong các hàng tạp hóa ngày nay, nhất là trong các hiệu thuốc Bắc, là do ông Lương thế Vinh mang về nước ta từ doi nhà Lê.

Bàn tính thường bằng gỗ, ai cũng biêt, hình chữ nhật, ở trong ngắn ra nhiều đường trục nhỏ bắc ngang, mỗi trục xâu bảy con tinh có lỗ ở giữa, tròn như quả bê-quán, 2 con trên, 5 con dưới. Mỗi con ở hàng trên bằng năm con dưới. Phép tính cứ nhân lên gấp mười, từ hữu sang tâz rất giản dị, nhanh chóng, đỡ tốn giấy bút, không phải tính nhầm chán nản, trái lại những con tinh chạm vào nhau, khi bị đâm lén đòn xuống, nghe lách tách vui tai như những dịp phách. Có lẽ những đặc tính ấy đã làm Lương thế Vinh đê y.

Lương thế Vinh người làng Thiên bản (Nam Định) thuở nhỏ nhà nghèo nhưng rất thông-minh, dâ nổi danh là thần đồng và năm 22 tuổi dâ trạng nguyên. Ông sang sứ Tàu hai lần tất cả.

Chính nhờ những cuộc viễn du ấy, ông chăm chú mới học được phép tính trong sách tau và đem về nước. Ông lại dịch



### Nghề thêu và làm lóng

Nghề thêu, một mỹ-nghệ phát đạt của nước ta ngày nay, và nghề làm lóng của người Tàu, truyền sang nước ta từ đời Lê chiêu Tôn (1518-1523). Người có công mang về là quan Nghè làng Thượng-phúc: ông Lê công Hành.

Ngài sang sứ Tàu, khi di qua làng Hoa-lư (thuộc ví Quang châu bấy giờ) có lối được rát nhiều mẫu thêu. Ngài đem giấu c´ vào hòm đựng lè vít sang tiến công mang ví, cho nên không một tên quân nào dám khám xét. C´n nàn, trái lại những con tinh chạm vào nhau, hai chiếc lóng cùng do một ông Hoàng giú biúnen khöng ai d&amacutem động ch&amacutemdèn. Trước khi ví nước, ông lại chịu khó qua th&amacutem luôn luôn những cửa höng lèng dè hôc cách dãt những chiê gong tre cho c´ thè giuong lèn, cùp xuông được ví cách chè mòt thú hè, phết lèn giấy lèn cho giấy khöng thè th&amacutem nước được.

Nghề lèng lóng ông truyền sang làng Hiền-lương, cön nghè thêu, ông dạy ngay dùn làng ông & Thượng-phúc.

13

## Nghề thuộc da và đóng giày

Thầy-tô nghề thuộc da và đóng giày ở nước ta là ông Nguyễn thời Trung, người làng Trúc lâm, tông Phan-xá, huyện Tứ-ký, phủ Ninh-giang, tỉnh Haiduong (sinh quán của một nř ký-sư canh nông mới tốt nghiệp ký vừa qua).

Ông đã tiễn-sĩ từ năm 19 tuổi, làm quan đời nhà Mạc (tây lịch 1528) và cũng như các quan trang, ông phải thay m  i vua sang triều cống sứ T  u.

Hồi bấy giờ nước ta chưa biết cách thuộc da thế nào cho da mềm, bền chắc và d  ng được. Thường thường da trâu b   chỉ biết đ  m bụng trống và làm những đ  i đ  i để quai ngang rất th   l  , cho nên h  u hết phải m  a m  nh để gi  y làm s  u của người T  u bằng một gi   r  t d  t.

Ông Nguyễn thời Trung, nhân d   qua tỉnh H  nh ch  u (d  t H   nam b  y giờ) có gặp nhiều xưởng thuộc da và nghĩ ngay cách làm qu  n để học l  i nghề b  y cho ngày. Ông qu  n ra một m  n tiền thật to để làm l   ra mắt m  y ông chủ xưởng và xin dạy cho biết tất cả các b  i quyết về nghề thuộc da, nhưng họ đều nói rằng: nước họ c  o l  i nguyên kh  ng ai d  ng được nghề dạy ra nước ngoài. C  i l  i b  i hi  m và i  ch k  y của người T  u bao giờ cũng vậy.

## Việt nam văn học

NGÔ-TÂT - TÔ ch  u trưởng

6 cuốn trọn bộ, dày trên dưới 1000 trang. H  ng gi  y thường từ 6000 tr  i l  n. H  ng thu  n d  o từ 20.000

## Việt Nam dược học

PHÓ-BÙC-THÀNH

Quản-lý Vịnh-viên hội Y-học Trung-k  y ch  u-trưởng, 12 cuốn trọn bộ, dày trên dưới 2000 trang. H  ng gi  y thường từ 10.000 tr  i l  n. H  ng thu  n d  o từ 30.000

## Việt Nam sử học

VĂN TH  I K  Y THỨ 18

PHAN-TRẦN-CHÚC ch  u-trưởng

65 cuốn trọn bộ. H  ng gi  y thường từ 6000 tr  i l  n. H  ng thu  n d  o từ 20.000 tr  i l  n.

## NHÀ IN MAI-LINH HANOI XUẤT BẢN

T.B. - Cu  n thứ nhất b  c bộ sách trên hiện d  i r  i d  u in và trong năm 1942 thi in xong c   toàn bộ. Sách v  n nh  ngh, bộ sách này r  t l  u k  m v  y, ch  n t  i ch  t t  ng và t  m l  ng s  t s  u c  c ng  i d  i với v  n s  u và y học nước nhà đặt m  u u  u giúp cho. Xin gửi thư về Mai-Linh lấy th  i l  .

Tuy bị họ từ ch  i, ông vẫn không ch  n n  n và nhất quyết lập mưu cho k  y được, nếu họ không tham ti  n. Ông v  i v  i tr  o v  i B  c-kinh làm xong cái s  u m  nh c  a mình v  i một lợi quyền cho nước. Xong đầu đầy, ông lại sang H  nh ch  u.

L  n này ông giả danh l  m một người th  y nghè lưu lạc và m  c qu  n áo t  u. Ông tìm nh  nha thuộc da và đóng gi  y d  e học việc. V  i t  nh, kh  ng d  e cho một ai n  i k  y, ông d  a học l  m trong nh  ngh l  c vui l  m. Trong một th  ng trống, ông d  i hi  n cách thuộc da, c  n nh  ngh m  u gi  y, ông t  nh y l  t v  t áo trong l  n vào đáy d  e v  e l  i.

Tr  r v  n nước, ông hội họp dân làng l  i một nơi, dạy cho họ nghề thuộc da trâu, b   và nh  ngh đóng gi  y. Nh  ngh th  n dân v  ng l  n c  n d  u k  o c  a sang d  e học, nhưng ông từ ch  i hết và chỉ dành ri  ng cho làng minh cái nguồn lợi duy nhất ấy.

D  n làng Tr  c-l  m tr  i n  n gi  u c  o v  i h  ng b  c d  c quy  n ch  y kh  p trong nước.

Hiện n  y tại làng Tr  c-l  m vẫn c  n d  n th  ng l  c t  . Qu  a nh  ngh noi d  v, nghĩ lại công trình của người trước, ai chẳng ng  m ng  i cảm kích mà kh  ng k  y vong ở nh  ngh ông n  i mới nước ta d  i n  y, nh  ngh s  u m  m mang ngày mai của xã hội !

## Ngh  e in

Ngh  e   n-lo  t   x ta m  i th  k-k  y th   15 v  n ch  u c   g  i, gi  a l  c nước T  u ngh  e   y d  i m  m mang r  ng l  n. Nh  ngh sách mang sang nước ta d  u viết h  ng chữ H  n và c  a người T  u xu  t b  n. Tất c  i c  i v  n-h  s A-d  ng tr  n v  n nước Việt-Nam chỉ c  o m  y b   T  -th  , Ng  -k  inh, v  i cuốn S  -h  c v  i m  t k  t kinh Phật.

C  n thi ca, tiểu thuyết và nh  ngh t  c-p  m v  n-ch  u-ch  u khác, d  y r  y trong v  n-gi  o Trung-hoa thi ch  i thấy l  o tho ch  p lại trong nh  ngh t  p b  n-th  o vi  t t  y, tam sao thất b  n   m t  i t  u sách c  c của nh  ngh b  c d  i nh  o.

M  y sao c  o ông Lương-nh  -H  c, người qu   L  c-h  ng, H  i duong, d  i ti  n-s  i d  a sang s  u T  u và mang được ngh  e in v  e cho nước ta.

Nguy  n do trong cuộc l  t h  nh, m  t ng  y kia ông gặp một cửa hiệu d  y n  t h  o th  uyen d  ng ch  m ch  i l  m việc. Người thi l  u-h  i khắc chữ v  o g  o, người qu  t m  c den l  n nh  ngh m  nh v  n d  k h  c r  i, người xoa gi  y l  n trên d  i in. Ông liền nghĩ ngay đến nguồn lợi mới cho nước sau này bằng ngh  e in, ông bèn xin phép v  o làm d  e học.

Nhưng, c  ng như các nghề khác, họ đều từ ch  i. Không nh  ngh thế, họ lại mời ngay ra cửa và một tờ thông s  c c  a qu  n trên d  n c  n g  i các d  u d  ng; c  u ngoại-b  ng kh  ng ai được v  o các n  a in và các l  s s  u.

Ông d  nh ph  i tr  i v  e thuật l  i cho vua nghe nh  ngh di  n tr  ng thấy và xin phép m  t l  n nữa sang T  u d  e c  o h  c l  y ngh  e in cho được. Vua ban ơn cho được như y. Th  i l  i vị đại thần của nước ta, một g  nh b  t d  a trên



vai, h  i d  u k  u kit l  n d  ng r  o bước.

Qu  a bao nh  ngh ng  y, ông d  ng g  nh lai trong m  t d  o thanh l  n, b  o ti  n ra thu  n một gian hàng s  t v  ch m  t nh  a in. Ông nuôi một d  u d  y v  i t  e b  c h  ng nhưng s  u th  c d  e tr  ng hàng v  i kh  ng c  o m  t ng  u kh  ch n  o c  . C  n ông ch  i vào bu  ng trong, n  p dưới g  m b  n, kh  ot m  t l  i h  ng s  ng v  ch nh  a in d  e nh  m s  n xem họ làm việc.

L  u d  n ông d  a quen bi  t, thử l  m l  y

## THỐNG CH  P P  TAIN ĐÃ N  I :

- H  i nh  n d  n Pháp, c  c ng  u th  t c  o m  t tr  i nh  c ng  n ng  i.
- C  n n  n n  i d  c c  c ng  u bi  t s  u g  ng c  ng
- v  i d  i c  c nghiệp n  ng ta, d  i c  y c  y l  i d  c
- h  ng tri  u m  u r  ng tuy r  ng h  ng tri  u n  ng
- d  n d  ng b  t g  m giữ
- C  n n  n n  i d  c c  c ng  u bi  t thi  u-n  i t  
- d  ng l  y l  n cho th  n h  nh c  ng c  p v  i l  nh h  n
- m  nh m  ?
- C  n n  n nh  c d  c c  c ng  u bi  t nh  ngh l  i
- ph  m k  t c  c c  c n  u trung-l  p d  i v  i n  u
- ta v  i s  t t  n trọng c  u họ d  i v  i n  n ph  c
- h  ng d  u ti  n c  u ch  ng ta ?

m  t minh. Ông lấy g  o khắc chữ, d  t b  n in ngay trong bu  ng k  n và ông d  i h  nh c  ng m  u tri  u ph  n d  c b  y, t  m. B  y giờ ông m  i s  u so  n tr  i v  n nước, d  nh n  nh s  , d  y d  u nh  ngh người.

Nhưng ông d  i g  p nh  ngh c  n tr  i, kh  ng m  t ai ng  e c  , h  u h  t d  n qu  t l  i c  i s  n ph  n c  c s  u cu  c h  m, v  i l  i b  y giờ s  u h  c kh  ng d  c m  r mang, họ cho ngh  e   y kh  ng l  y g  l  i l  m l  i. Sau c  ng, ông sang d  n làng Li  u-ch  ng thi d  n l  ng d  n ho  n ngh  n h  ng l  y h  c th  u ng  i m  i y. Họ d  i may mắn kh  ng ph  i   n h  n g  i n  u v  i trong c  i t  l  c c  ng vi  t d  i th  nh bu  te. Nh  ngh b  n kh  c r  t d  p, n  t i   d  i r  ng. Từ đây bao nh  i vi  t   n lo  t m  a từ xưa ta v  n ph  i nh  o   i người T  u, th  t d  i l  m d  y d  u, t  i quy  n   u-h  c d  i t  i gi  y hoa-ti  n, d  i nh  ngh ph  o kinh l  n. V  i n  n v  n-ch  u-ch  u c  a ta ng  y l  m gọi d  c l  i ph  ng ph  u c  ng l  i nh  o   i ngh  e in. C  o ngh  e in, t  i t  ng c  u c  n nh  n, c  i c  n b  n c  a m  t n  u, m  i c  n l  i v  i h  ng binh d  n m  i c  o nh  ngh K  u, Hoa-ti  n, Cung-o  n... r  t i  n m  a, n  m ng  , hay   m nh  u m  a c  uvi s  c-s  u v  i nh  ngh c  u ch  y nh  o d  i trong ph  o Li  u-L  m.

C  ng   y   i Lương-nh  -H  c m  t ph  n l  n. Ông d  i d  i lại ngh  e in ch   l  ng Li  u-Ch  ng d  c d  t quy  n. Họ d  i gi  u b  i m  t trong m  t th  i bạn kh  a l  u v  i l  m gi  u l  n. Ông c  u   i a  i c  u d  ng d  n g  i nh  o v  i khi   i ng  i d  i c  i l  ng d  n d  e t  ng v  i l  ng d  n th  o.

Ng  i d  n   y ng  y n  y v  n c  n   i h  uyn Gia-l  c, ph  u Ninh-giang t  nh H  i duong v  i v  n Th  i-l  n d  i s  c ph  ng D  i-th  n cho ng  i v  i c  i c  ng l  n truyền b   nh  ngh t  c-ph  m v  n-h  c l  i mu  n ng  n n  m sau

NGUY  N-B  N-T  M

# VUI CHƠI HỘI CHỢ'

Chủ-nhật này Hội-chợ mở vừa đúng được một tuần !

Nhưng tôi nhớ mãi cái ngày khai-mạc của nó : không phải ngày đó có rước duốc hay có quan Toàn-quyền và quan Thống-sứ đến khánh thành nhưng chỉ vì Hội-chợ hôm đó có nhiều người tới xem và diễn ra nhiều trò ngộ nghĩnh !

Lúc ấy quan Toàn-quyền vừa vào cửa, các quan chức đều xúm lại chào ngài.

Ở dãng xa ngay phía cửa Hội-chợ bỗng có một chiếc xe tay vội vã chạy đến. Một ông quấn den, áo den, giày trắng, đầu bờm, lách qua dãy tiễn vào cửa Hội-chợ. Ông với quá : ý chàng ông nghĩ Hội-chợ thiếu ông có lẽ không khánh thành được hay là để ngày hôm sau xem các báo dâng tin « Mấy ngàn người theo chân quan Toàn-quyền tới xem Hội-chợ » thì ông có thể kêu to lên một cách vê vang rằng : Ấy, tôi cũng ở trong số đông đó, ma ! Ông xông thẳng vào cửa, vào và giờ cho viên đội-xếp tay một cái « các » của người bầy hàng. Thấy viên đội-xếp ngắn ngủi ông mồ dôi cái « các » ra như nhuôm :

— Anh tôi đây, ông xem !

Nhưng chiếc « các » vừa hé mở thi một tờ giấy bạc một đồng — tất cả già-lài của ông — cắp ở trong bồng hay xuong đất. Ông cứ xuồng nhặt tờ giấy bạc, nhưng môt con gió vô tình thổi mồi tờ giấy bạc ấy đi và bắt ông chạy theo. Các quan chức ngo ngạc nhiên theo cái ông ăn mặc tay bảnh chọt ấy, tay cầm một cái « các », chân dang cổ đuỗi theo môt tờ giấy bạc hình như có ma rải hay sao mà cứ bay, bay mãi. Giữa lúc ấy bài Quốc-ca nồi lên, mọi người đứng thẳng chào cờ. Tôi liếc lại dâng sau đê thấy ông áo-áy của chúng ta đang đuổi tờ giấy bạc ra đều giữa phố. Chắc chắn rằng ông sẽ bắt nỗi nô. Nhưng chắc chắn ông nhõ lẽ khánh-thành Hội-chợ vừa cù-hành một cách oai-nghiêm.



Có những người vào từ sớm xem chán cả

II

các gian hàng rồi cho nên ra đứng ở cửa Hội-chợ để ngắm những người mới vào xem. Cảnh tượng ở đây thật đẹp, thật vui. Các cô bị dâu nhưng cũng cố giữ những nụ cười tươi đẹp. Một người nói :

— Giá ở chỗ vắng mà ta đây họ thế này thì các cô ấy... sẽ hát cho mà nghe ngay đấy !

Người vừa rời cười và ngoái lại nhìn những người ở ngoài đê biếu miếng :

— Có thể mà không chen vào được !

Tôi nhớ mãi đến một cô kia. Mặt đẹp, người đẹp, quần đẹp, áo đẹp. Chiếc áo nhung của mầu xanh của cô ít nhất cũng ngồi trầm bạc. Cò len vào một cách rón rén vì sợ dụng mạnh hông tuyết ở áo nhung. Nhưng thực ra cô vào qua cửa cũng một nhoc. Cô thở rá một cái, nhìn quanh mọi người, cười đẹp một cách có duyên tuy trong thảm tam cõi muốn phũi áo ngoài cho hết bụi nhưng giữa chỗ thiên hạ quan-chiêm ai lại làm thế người ta cười cho là cho mình quý cái áo quá ! Cô đi thẳng vào phía trong. Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy mọi người nhìn theo cô mím cười. Cò liếc qua một cửa kính : đâu có không hù, mặt cô đều phấn, môi vẫn đỏ, cười vẫn đẹp ! Quái, vậy thiên hạ lại cười có là nghĩa làn sors ? Cô dĩ nhiên, cô quay lại sau đê xem hay là cô dứa thòi nào nó đã dán cái gì ở sau lưng cô hoặc là đã buộc nêm nâm tóm tát áo cô lại ?

Cô nhìn lại và có ngã ngửa, người ra ! Thị ra trong khi cô chen vào cửa, người đồng qua nên tà áo sau của cô bị rách hàn dến gần ngang lưng. Thiên hạ cười là thế. Bây giờ ở sau lưng cô không còn mảnh áo nhung the phe phẩy trước giờ nữa mà chỉ còn lại một cái « dâng sau » khía ái thật nhưng không khía quan một tí nào. Lúc cô vảo di đứng dìu dango nhiêu thi lúc cô đi ra vội vàng chừng nấy ! Cô ra cửa rất nhanh — cửa ra bao giờ cũng vắng vẻ, lạ thật ! — cô nhảy lên xe di thẳng. Tôi nhìn theo cô và lảng mãi tai nghe mà không thấy người gác ở cổng gọi theo cô đê bảo :

— Vé sortie đây này !

Lát sau tôi mới hiểu ở Hội-chợ người ta kuông phát vé sortie cho các người ra ngoài như ở các rạp xi-nê lúc giờ nghỉ.

②

Tôi đứng gần mấy ông công tử diện bối-xi-vin ! Họ không xem gì hết. Họ hút thuốc lá phi phèo khói um cả một giờ Hội-chợ. Tôi không sành thuốc lá nên không hiểu khói thuốc lá của họ hút có phải là khói thuốc lá do hai cô thiếu nữ xinh xinh phát cho người đi xem Hội-chợ tại một gian hàng kia không, tôi chỉ biết khi nào có một cô thiếu nữ đẹp di gãy họ thi họ phún chí phun khói ra như tầu hỏa vậy.

Đối với các ông này công-nghệ Đông-dương có tên hay không, hàng hóa bày trong Hội-chợ có gì đẹp, lạ hay không ? Họ không cần biết đến. Họ vào dãy đê nhìn các cô thiếu nữ di trong Hội-chợ. Nhưng bần tay khóm khóm ở trong túi áo tây kia muốn có những nám confetti xanh, dỗ đê ném vào những bộ mặt đầy phấn, sáp kia lấm dãy — ném bãy lâu nay các báo chí đã không đồng lòng lên tiếng công kích cái lối di Hội-chợ mà ném confetti và dùa bõa như ở Chợ-phên vậy ! Nhưng « tài hoa, son tré » kém diều, những trò chơi « lô bích » cũng bót. Một ông nhà báo kia hỏi : « các cô gái di xe dấp và các cô gái húc cây có lẽ đã di lấy chồng cả rồi hay là đã di kiểm việc ở ngoại ô cho nên Hội-chợ năm nay yên ổn lão ». Thật là may mắn !

Vậy mà một ông công-tử ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Ông châm chú nhín hai cô thiếu-nữ thướt tha trong hai chiếc áo khoàng trắng dài dến gót chân và ông khẽ bảo bạn :

— Ngứ này thi còn biết gì bếp nước phải không anh ? Vào bếp đê bắn áo của họ di à ?

Nghé vậy anh Luyện — bạn tôi — bảo tôi :

— Thằng cha này hẳn là đã có vợ rồi hay là sắp phải lấy vợ đây. Nếu không thi việc gi

lo đến vợ phải vào bếp ! Ăn thi ra hiệu, ngũ thi nǚ khách-sạn cò rành chuyện không. Ngay đên trong Hội-chợ này cũng có chỗ ngũ được nǚ là...

Tôi không nói gì ! Luyện ở chung với tôi. Đêm nay nǚ Luyện không vãi thi cò lẽ tôi đê phải bô vào Hội-chợ tối gian của Sở Công-chinh đê xem Luyện cò ngũ ở trong cái buồng tầu hòe bà có couchettes bày ở đó không ? Luyện vẫn ao ước di di lịch và lúc nay anh ta đã ngầm nghĩa, khen ngợi mãi cái toa tàu hàng bà có couchettes này. Trong khi chờ đợi những ngày viễn du tương lai kia, biêt đâu anh chẳng muốn ném trước những cái thui vị nằm couchettes trên tầu hỏa.

Tôi xin giới thiệu ba cái couchettes đê cho những ông nào muôn nghĩ « ngầm » đêm tại Hội-chợ. Cò điều dừng cho các ông gác Hội-chợ biết thi hơn. Sáng hôm sau dậy lại di xem Hội-chợ tua nǚ mà không phải mất tiền vào cửa ? Âu cũng thú.

○

Gian của « Hải quân » có nhiều tầu thủy kiều nhỏ y như hét tầu nhón. Nhưng cái đặc sắc nhất là ở đây có mấy con cá vàng diêm đê và cá đâm diêm xanh đê trông cực ngô. Một ông to béo muốn làm duyên với mọi người nói mãi :

— Cá này họ ruộm phần đê thura các ngài ! Cà xiếc cà, xiếc cà, có gì là lạ !

Một ông khác sặc những mùi rượu cung chõ mõm vào :

— Cá ruộm phần hay cá xiếc cũng mặc. Tôi chỉ biết giá ai cho tôi mấy con cá vàng này và mõm con cá rõ, tôi chọn ngay cà rõ vì cá rõ rán lén vừa ròn, vừa ngọt, vừa bùi.

Nói thế và ông liếc nhìn mãi mấy con đồi mồi sống thâ trong bê nước, ông nghĩ ngợi gi môt lúc rồi hỏi :

— Đôi mồi thịt cò ăn được không nhỉ ?

TÙNG-HIẾP  
(xem tiếp trang 38)

## DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo

Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa : 0\$35

— Bán buôn tại hàng dệt —

Phúc - Lai 87-89 Route de Hué — Hanoi

CẦN THIỆM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH



GLYCERINA

# Vuong-Duong-Minh<sup>(1)</sup>

Sau khi dẹp yên giặc Tam-lợi rồi, Dương-minh muốn xin về hưu trí, nhưng triều đình không cho, vẫn giữ ở lại trọng-trách Đề-dốc quản-vụ, trấn thủ Nam-chưởng (miền nam tỉnh Giang-tây), và thăng Hữu-phó-dô ngự-sử.

Ở trong triều lúc ấy, có người thám hiều tẩm lòng trung nghia của ông và biết rõ ông có tài thao-lực hơn hết, chính là Bình-bộ thượng-thư Vương Quỳnh. Phần nhiều các quan triều-thần vẫn ngầm ghét ông tài to công lớn, một mạt vê triều thế nào cũng có quyền-vị ở trên họ, cho nên khi ông dâng sớ xin về dien-vien, họ мнn tản-thanh ngay, duy có Vương-Quỳnh tâu vua bắc-lời thỉnh-cầu và cỗ lưu ông ở lại ngày-nhậm.

Vì sao?

Vì Vương-Quỳnh thừa biết Thần-Hào sắp sửa làm phản đến nơi, cứ đê Dương-minh ở Nam-chưởng tức là treo sẵn lưỡi gươm bén cõi Thần-Hào vậy. Thế mới thật là một vị đại-thần biết lo việc nước cần thận, xa xôi. Một hôm, Vương-Quỳnh nói với Ứng-Điên, một viên chủ-sự trong bộ Bình:

Ta-lưu Bá-an (tên tự của Dương-minh) ở lại Giang-tây và giao cho cái quyền tiền-nghỉ hành-sự (1), chẳng phải vì bon giặc ở chốn nôn rùng hang hốc kia mà thôi đâu, cốt phỏng xa có việc biến-động khác xảy tới. Nếu không có quyền tiền-nghỉ hành-sự trong tay đê đối-phó ngay, mà phải chờ đợi sắc-chi với cờ bài thi công việc hỏng mất.

(1) Tiền-nghỉ hành-sự 便 宜 行 事: gấp việc cùa kip nén lâm, cùa cho tuy liệu mà làm, không phải đợi lâu bảo mất ngày giờ lôi thôi.

VIII

## Trời phái nghe lời, xoay lại chiêu gió

QUÂN - CHI

Giữa hồi này ở tinh Phúc-kiến, có việc bọn Tiên-Quý rủ binh-linh nồi loạn. Vương-Quỳnh nói:

— Vũ ẩy nhở mọn kẽ ra không phải làm phiền đến ông Bá-an ra síc, song ta muôn nhân dịp này đê cho tờ sắc tiền-nghỉ hành-sự ở trong tay ông ta vẫn có hiệu-lực, hẫu có thê đối-phó với việc biến-động khác rực rich xáy đến trong cơn thảng thổi.

Rồi ông vào chầu vua, xin giáng sắc-chi sai Vương-thủ-Nhân di Phúc-Kiến xét vụ Tiên-Quý mưu loạn, tìm cách xử trí rồi tâu về triều.

Tiếp được sắc-chi, ngày mồng 9 tháng sáu niên-hiệu Chánh-đức thứ 14 (tay lịch 1519), Dương-minh từ Giang-tây lên đrowsing đi Phúc-kiến điều-trà việc loạn binh mà triều đình đã phù thác.

Nhưng ông vừa dí đến huyện Phong-thanh cách xa Nam-xương hơn ba chục dặm, bỗng nghe hai ba tin cấp báo việc Thần-Hào phản nghịch đã thành sự thật.

Ta sẽ được thấy nói ông phát hiện ra một bức nho tướng anh hùng không kém gì Gia-cát-Lượng, Quách-tử-Nghi, và khéo lâm cơ ứng biến, can đảm mưu mò những thế nào?

Thần-Hào không phải một tên giặc tầm thường, mà việc y phản nghịch cũng chẳng phải một việc ngẫu-nhiên, thiêu cả lực lượng và tõ chèo. Con cháu một nhà phiêu phوح từ đời Minh Thái-tô, nghĩa là thân thuộc với nhà vua, Thần-Hào được tập trứ Ninh-vuong ở đất Nam-xương tỉnh Giang-tây. Nhân thay Võ-tôn từ khi lên ngôi hay di chorio bời, tin dùng bọn quan hoạn, và lại không có con, Ninh-vuong

Xin đọc T. B. C. N. từ số 82.

Thần-Hào muốn bắt chước Yên-vuong-Lê hối xua (tức Minh Thành-tô) đem quân đánh vào kinh-sư đê cướp lấy ngôi vua.

Thần-Hào dụng-tâm sắp dãi việc lớn này đã lâu. Thường ngày sai người đem vàng bạc châu báu về kinh, hối lộ Lưu-Cần và bọn cận-thần vua, đê gây dựng vây cánh nhờ chúng tuyên dương tiếng tăm hiền-đức của mình ở chốn cung-dinh. Lại mua chuộc đám nhà-nho ở Nam-xương ca tụng minh hiếu-hanh và ép buộc các quan tuần án Giang-tây biếu-tâu vê triều. Lắm thế cho triều-định yên-trí, khôi-nghi minh có bao-tang họa-tâm gi.

Một mặt, Thần-Hào chiêu nạp bộ-hạ trong những giặc cướp trốn tránh và quan-lại bắc-dắc-chi; chiếm đoạt của cải nhà giàn đê mờ quản-linh, sâm-sứa khí-giới, chờ ngày khởi-sự.

Hào sai tên bộ-hạ thần-tín là Lâm-Hoa vào làm tai mắt tại kinh-sư đê dò la tin tức.

Sự thật trong triều vẫn nghe phong thanh ám mưu của Hào, nhưng có những kẻ đã ăn hối-lộ tìm cách che chở cho. Vả lại, vua Võ-tôn nghĩ chỗ thân-tộc không muốn dùng đến binh-lực, chỉ sai mấy vị quan di khuyên bảo Hào triệt bỏ quản-linh hố-vé đê. Bình-bộ thượng-thư Vương-Quỳnh đoán biết Hào tất sinh biến, đã mật-sức các tinh lo việc võ-bị đê phòng bất-trắc.

Đô biết sự-thế trong triều đinh làm như thế, Lâm-Hoa với vàng từ giã kinh-sư, di suốt đêm ngày về Nam-xương báo tin cho Thần-Hào biết.

Thần-Hào vốn định tới ngày rằm tháng tám mới cù-sự, nhưng giờ-thấy tình-thế nguy-cấp, hòn mưu-sĩ là Lý-sĩ-Thục, Lưu-Dưỡng-Chinh ban phái cù-sự ngay.

Hôm sau, nhân lúc các quan vào phủ tâ-Ơn bứa yến sinh-nhật Thần-Hào ban cho hôm trước, Thần-Hào đứng trên dài lô-thiên, nói:

— Ta vâng chỉ thái-hậu về triều giám-quốc, các người có chịu bảo-giá không?

Tuần-phủ Giang-tây là Tôn-Toại và ánsát Hứa-Quý trách mắng Thần-Hào tham-tê, đều bị giết chết, còn các quan, khác ép buộc phải theo đảng nghịch.

Thần-Hào chiếm giữ thành, bắt tráng-dinh làm lính, cướp lấy thuyền bè vận tải

xung binh-số có 10 vạn; sai tướng đi đánh lây hai thành Nam-khang và Cửu-giang, đánh thua thắng tràn xuống phía đông, đánh úp Nam-kinh trước rồi tiến lên Bắc-kinh sau.

Thanh-thể giặc đang mạnh như nước tràn gió cuồn, có thể làm rung rinh nguy hiểm cả hai kinh-dô.

Lúc đến bờ cõi huyện Phong-thanh, giữa ngày rằm tháng sáu, nghe tin Thần-Hào lâm phản, Dương-Minh tức tốc quay mũi thuyền trở về, cho kịp thời-giờ giải nguy cứu nước.

Nuung gió nam thổi mạnh quá, thuyền vớt rái khó khăn, Dương-minh đốt hương vái trời, vừa khóc vừa khẩn :

— Trời nếu có lòng thương xót sinh linh, cho tôi kịp cứu giúp xã tắc, thi xin lập tức trở chiêu giò lại. Không thể thì Thủ-nhanh này không còn mong sống được nữa.

Một lát, gió bắc nồi dậy, nhưng tên chủ thuyền cũng không chịu kéo buồm cho thuyền chạy, vì nó nghe Thần-Hào sai một nghìn quân đuổi theo bắt Dương-minh, nên phải lẩn ngẩn sợ hãi, không dám thuận buồm xuôi gió. Dương-minh tung thế quá, phải rút gươm ra đọa giết, bấy giờ thuyền mới di.

Chiều tối, ông liệu chừng cơ nguy, đê một tên bộ-hạ mặc áo đội mũ của mình ngồi lại trong thuyền, còn ông và hai tướng Tiêu-Vũ Lôi - Tề trốn xuống một chiếc thuyền câu lánchez nan.

Quả nhiên, quân Hào đuổi kịp, thấy người ngồi trong thuyền là giả, toan giết lại thôi. Chúng đuổi Dương-minh trốn thoát xa rời, thế không đuổi theo được nữa.

(còn nữa)

QUÂN - CHI

QUỐC HỌC THƯ XÃ

mới xuất bản

# THI - NGHỆ

một cuốn sách mà các bạn làng thơ, các bạn yêu thơ, các bạn sập bước vào làng thơ không thể bỏ qua, giá 0p48. Viết thơ cho M. Lê-vân-Hòa, 16bis Tiên-Tsin, Hanoi

II

### Lại đến các bà

Rồi thi lại có những phụ nữ của Montparnasse. Nàng Aicha, một cô kiều mảnh xinh đẹp, thường làm gái nhảy ngựa ở một rạp xiếc, do Pascin lôi đi, khiêu-vui điệu tango rất giỏi. Nàng Florence, gái Tây Ban-Nha, nhảy cũng tài lâm, nhưng bao giờ cũng nhảy ở trên bàn.

Nàng Pâquerette, một gái kiều-mẫu dã manh-dé gầy như hạc rồi, — như hầu hết các gái kiều-mẫu hời sau chiến-tranh — mà vẫn ăn mặc đậm-đang lịch-sự một cách lạ ở nơi ấy. Người ta thấy cả vợ anh chàng Modigliani; khờ thản thiếu-phụ nhỏ bé ấy khi nghe tin chồng chết, cũng tự-tử chết theo. Nàng người xanh-xao, mảnh-dé, ngày-thơ với những mớ tóc buông thông xuồng lung, như một cô gái nhỏ.

### Sau hết có cả những thi sĩ

Hồi ấy là thời duy-nhất mà thi-sĩ với họa-sĩ hiều biết nhau trong những việc tìm kiếm chung một mục-dịch. Max Jacob và Carco tuy vẫn trung-thành với xóm Montmartre nhưng hầu hết ngày nào cũng tới xóm Montparnasse một lần. Max Jacob thi suối đời không chịu bỏ cái mũ quái dưa trên đầu. Đó là một cái mít do Picasso ném

ra. Muốn tỏ ý phản động, Picasso định ăn mặc như một nhà trưởng-giả thực hiện: áo đen, cõi cõi trắng. Paul Fort thi vẫn trung-thành với cái mũ rộng và cái áo chống của con nhà lăng-mẫu. Người ta thường think-linh hội-đội lại-de nghe Apollinaire nói chuyện; chàng làm cho người ta phê về tài hùng-biên và nói chuyện có duyên. Các nghệ-sĩ thấy rằng mình chịu ảnh-hưởng của chàng ta nhiều. Vì nhớ Apollinaire một phần lớn mà các nhà « tri-thức » bắt đầu chú-y đến phái họa-sĩ thanh-niên. Tris-Tara, thàn-sinh ra Dada là bức dán-anh trong nhóm tri-thức ấy. Ông lúc nào cũng deo kính đeo gọng ở mắt và cầm « can » ở tay di dạo chơi, và lại deo « ghẹt » ráo dép.

Một nhà thơ người Nga nhỏ bé và nghèo, tên là Taloff ngày nay cũng đến nhà hàng Rotonde.

Chàng nói rất ngay người, rất đứng-dắn, và xếp hàng trên bàn hai đồng xu, đồng nợ cạnh đồng kia, vừa xếp vừa nói bằng giọng khô-não:

— Giá chỉ có thêm hai xu nữa, là mình có thể uống một cốc « cà-phê-kem »...

Bấy giờ một cốc cà-phê kem giá có bốn xu! Lẽ tự-nhiên là những đồng xu rơi vào cái đĩa của chàng, và chàng lè大家一起dùng « cà-phê-kem », chàng lại có đủ tiền dùng một cốc rượu ngọt.

Một ngày kia, Taloff bị một

# FOUJITA NGƯỜI NHẬT VIỆT BÚT KÝ BĂNG TIẾNG PHÁP

tên ăn cắp đánh ở một xó tối phố Edgar Guinet, định giật lấy ví tiền. Theo cái giọng thường ngày, thi-sĩ kêu :

— Nay anh Taloff khốn nạn ơi! Tôi nay là tôi tốt đẹp sung sướng nhất trong đời anh! Lần thứ nhất anh được người ta coi là người giàu có.

Thằng ăn cắp nghe nói: thương tình quá, liền móc túi mình lấy tiền ra cho người mình định giật vi.

### Bị tù vì deo khăn quàng cổ

Nhiều khi các họa-sĩ ngồi hàng cà-phê từ sáng đến chiều để uống rượu và nói chuyện.

Lẽ tất nhiên là những cuộc cà-lộn thường xảy ra và tối nay, bô-pê-canh-sát phố Delambre củng tóm về vài người can tội

CHÂN DUNG FOJITA SỰ FOJITA

làm ăn-ý ban đêm. Một buổi tối kia, Kisling bị tóm cổ ở phố Hoan-lạc (Gaieté), nhân một cuộc ẩu-dá giữa tụ du-côn. Kisling ra màu-dỗ, nên bao giờ cũng quấn áo cái khăn quàng đỗ. Mà bọn du-côn ở Ba-lê thì tất nhiên là tên nào cũng quấn khăn quàng đỗ. Thành ra khi nhân viên sở Cảnh-sát tới, người ta liền tóm luôn cả Kisling cùng với bọn kia, vì chiếc khăn quàng cổ đỗ.

### Một nghệ-sĩ eut tai

Trong các vụ cà-lộn ở Montparnasse, có vụ này là có tiếng nhất.

Một họa-sĩ phái « lập phương » (cubisme) — tôi không nói tên ra đây làm gì — đã cướp vây một họa sĩ khác, người xú Arménie. Một ngày kia, họa-sĩ xú Arménie tức giận quá nhảy xô vào kẻ tình-dịch ở hiên nhà hàng Rotonde, cắn đứt vành tai va, nhô xoóng đất đánh toet mặt cái.

Cảnh ốm ào như họp chợ. Mọi người đứng cả dậy tìm kiêm dưới đất xem miếng tai đâu. Rồi người ta tìm thấy nhưng không thể nào dem dán liền lại được nữa.

### Trả nợ băng tranh và chuyện cái tường quý giá

Ông chủ nhà hàng la Rotonde, ông cụ Libian, thật là người cha của các ông « thù rùng » doi đó.

Nhà hàng cà-phê trú-danh đó đổi tên họ chỉ là một nơi thâm-cung tao-nhã, của chúa Libian và nụ cười của « ngài ».

Ông Libian săn-sóc hết thảy các nghệ-sỹ và cho ăn uống chịu mài, làm phúc cho các kè nghệ, với một lòng từ-thiện hoan-loan, vì lão chẳng hiểu tí gì về họa-nghệ và cũng chẳng hề nghĩ tới làm gi. Thật là lòng bác-ái thuần đối với những kè thât bẩn-cứng.

Vì tất cả mọi người, tất cả mọi

cao-lầu đều trừ tiễn ăn. Chín-h Utrillo đã phải vẽ hai bức kiều diêm trên tường tiệm « Rosalie ». Một vài năm sau, nhà Rosalie đã nạy và cắt được mành vôi ở tường ra đèn bán rất đắt tiền. Tiệm Rosalie thì bần lâm, nhặt nhặt-trinh cũi sọt rác để lau « soong ». Nhưng người ta cũng cứ đến ăn, bởi vì giá rất rẻ: có một quan là ăn được rồi.

Modigliani trả tiền mọi người toàn băng tranh, nhất là người thợ cạo của anh, vì anh đã đòi di thợ cạo. Khỏi phải nói rằng anh thợ cạo của anh đã làm giàu từ đó vì anh.

### Foujita làm kiều mẫu

Còn tôi, thì tôi thường làm việc kể về nhà cửa hoặc ngồi làm mẫu cho người ta vẽ minh.

Tôi đã làm mẫu cho họa-sĩ Terlikowski, người Nga. Lão này già như diên-cuồng, đêm nào cũng ngủ trong một chiếc quan tài.

Terlikowski cuồng về những sự vĩ-dại, và bao giờ cũng biện báng bút chi than ở phía trái bức tranh, những giá tiền không lồ : 20.000 hay 50.000 quan.

Khi một nhà chơi tranh

CHÚNG TÓI DIỄN THIEN  
BÚT KÝ ÁY RA TIẾNG NAM...  
ĐE XEM FOJITA ĐÃ NHÌN  
MONTPARNASSE RA THÈ NÀO ?

tay áo quét một cái xóa dần con 0 này đến con 0 khác. Thành ra bức tranh bạ già từ 50.000 xuống 5.000, 500 và xuống tới 50 quan là giá chót.

Lão truyền-thần tôi rồi bán cho nhà sô-cô-la Menier, vì chủ hiệu ấy chơi tranh. Lão chủ tới giá 2800 quan, giá ấy là giá đắt lầm thời bấy giờ. Nhưng tôi, tôi chỉ được lính nấm quan mồi buồi ngồi làm mẫu, và khi tranh bán đi, được thường thèm một cốc « sâm banh ».

### Một họa-sĩ không ai dám đến gần

Soutine ở ngô Falguière, vẽ hăng-hái quá, chẳng chịu ngừng trước một trò-lực gi.

Chàng khâu cá từng tảng nửa con bò còn dinh máu về xương để vẽ và nghiên-cứu trong hàng mây tháng. Chàng giữ những tảng thịt ấy cho đến khi thịt heo xanh ra và dày những bọ. Mùi hôi-thối xông lên sặc-sụa đến nỗi người ta không thể đứng trong xưởng vẽ được.

### Foujita chủ quán ! 1914... Chiến-tranh bùng lên.

Nhịn bạn tôi, họa-sĩ như Kisling, thi-sĩ như Salmar và Apollinaire phải ra tòng quân.

Zadkine và tôi thi tinh-nguyện làm đội cứu thương

ở Vincennes. Lúc này Marie Vassilieff bắt đầu nổi danh về các bức tranh « búp-pê », mở một quán trọ. Các họa-sĩ đều đến ăn ở đó, mỗi bữa phải trả có 10 xu. Mọi người cắt lượt nhau làm bếp, giúp việc dọn bàn và rửa bát dĩa. Nhưng sau bữa ăn chiều, người ta được coi nhiều cuộc khiêu-vì, diễn kịch, và cả cuộc đấu bò mộng : Picasso cầm một cái áo choàng rộng, chạy dichelaté, mắt lườm, liếc ghê-góm, trong khi một người Tây-ban-nha gầy dàn những khúc mèly theo điệu xú-xú Audalouise. Trong thời chiến tranh người ta mới bắt đầu chú ý đến Montparnasse.

Những người lịch sự ngô-i trong những chiếc xe hòm dép đã đến quán-trọ Marie Vassilieff để coi họ nghệ-sĩ sống như thế nào, coi gần như là những



## Hội chợ Hanoi

Nhân dịp hội-chợ Hanoi sắp khai mạc nhà QUÂN CHỦA 21 Amiral Courbet Saigon chế nhiều kiệu nữ trang thiết là, khéo nhận hột-toàn mới, nhận đá đen nước, nhẫn ngọc thứ thiệt xanh trong để hiến quý bà Trung, Nam, Bắc

3 diplômes: médaille d'or.  
Hors concours

còn vật lạ. Họ giúp chúng tôi những món tiền: chúng tôi mua những bộ ghế đẹp, đặt một quần raga theo kiểu Mỹ bán raga Whisky. Tiễn hac đến xóm Montparnasse, rồi nó gây nên những sự bất đồng-ý, những cuộc bắt-hòa, những sự kiêu-hanh, sự cáo-chung của cảnh giang-hồ hò-hiép.

### Thần tài gỗ cửa

Đối với tôi cảng vây, cũng như đối với nhiều bạn hữu tôi, đời sống đã trở nên dễ

bao lâu các tranh của Foujita sẽ được treo bên cạnh các tranh của Matisse tại các nhà chơi tranh ». Tờ đó trả lời, tôi thoát cái cảnh nghèo nó đã... tiếc thay ! nuốt sống mất một nghệ-sĩ như Modigliani !

Foujita

## Muôn được chóng giàu mua vé xò sô Đông-Pháp

dãi hơn. Khi khởi cuộc chiến tranh tèi bán bức tranh thứ nhất cho báo Intransigeant: một bức hí-họa của Salmar, với giá tiền 25 quan. Năm 1917, tôi triển-lâm họa phẩm lần đầu tiên, trước công chúng Pháp tại nhà Chéron.

Picasso ngâm các bức tranh và các nét vẽ của tôi trong ba tiếng đồng hồ.

Nhà buôn Chéron vừa lấy khuya tay khẽ dập tôi, vừa nói thêm:

— Điểm tốt! Điểm rất tốt ! Các nhà báo vào xem rồi một nhà viết rằng: « Chẳng

# Dông phuong cõ dien

### Sau khi giết Thân-Tư

Khi Ngô-vương đã giết Thân-Tư rồi thì gặp năm mất mùa, bèn dấy quân đi đánh miền Bắc, đào ngói sáu mồi lên khoảng giữa nước Thương (1), nước Lỗ, Bắc tiếp sông Kỳ, Tây tới sông Tế, đê hội với Tán-công-Ngô 音公午(2) ở Hoàng-Trì. Bấy giờ Việt-vương Cau-Tiên khiển Phạm-Lãi 范蠡(3) và Thiệt-Dung 吳龜(4) đem quân men bờ bè ngược lên song Hoài để chặn đường về của quân Ngô và đánh tan quân của thái-tử Hữu 友 ở Cố-hùng-dì (5). Việt-vương Cau-Tiên lại đem trung-quân ngược sông Giang đánh vào thành ngoài nước Ngô, đốt cháy lũy Cố-hùng-dì được thuyền lớn.

Trong lúc Ngô với Tán còn đang tranh nhau trên dưới (6) thì ở biêng-cuong có tin báo việc Việt đánh Ngô. Ngô-vương lo, họp các quan đại-phu lại để bàn định và nói rằng: « Nước Việt là mì diệu vô đạo, phản bội lời thề, đường về thi xà xôi không khép không hội với Tân, bỏ về với lái hội mà nhưhóng cho Tân ở trên, sáp huyết trước khi đăng nào lợi ? » Vương-tôn-Lạc 王孫雒(7) thưa rằng: « Đến lúc có vệc nguy, không canh néu bộ cao thấp, tội xà thua trước. Hai đường cùng không lợi cho ta cả. Không hội mà về thi làm cho hai nước Việt tu-lên, dân sỹ sẽ tan hết. Ta ở xa không tôi chô quan dịch ngay được, các nước Tề-Tống Tù-dì sẽ nói rằng: « Ngô thua rồi », họ tất mang quân đánh úp ta, thi ta không sao thoát được. O! lại hỏi với Tân, nhưhóng cho Tân sáp huyết trước thi Tân sẽ cầm lệnh cho cả các nước chư-hầu; đối với ta, thế là họ đã chỉ đem các chư-hầu ra mắt Thiên-tử. Ta nên lại đê ra mắt Thiên-tử thi không được, ta bỏ về thi không nỡ. Nếu thanh-thể Việt cang mạnh lên thi sỹ dân ta phản. Chẳng bằng ở lại đợi hội nhưng mà tranh Tân sáp huyết trước. »

Ngô-vương bước lại gần Vương-tôn-Lạc hỏi rằng: « Làm thế nào mà tranh sáp huyết trước được ? »

Vương-tôn-Lạc đáp rằng: « Nhà vua chó nên ngờ gì nữa, đường về xa xôi, phải liều

một phen moi xong. » Vương-tôn-Lạc nói rồi đi tới trước các quan đại-phu và nói rằng: « Việc nguy mà không thể làm cho yên được, chết mà không thể cứu cho sống được, thi cái tri còn gì là quý nữa. Dân từ lúc chor lên cho đến lúc già ai cũng ghét cái chết và thích giàu sang, ta cũng vậy. Đây họ ở gần nước họ, họ có lòng lùi, ta ở xa nước ta, ta không có lòng lùi. Họ đã dám cung ta làm cái việc ngang áy hay sao (8). Nay là cái lúc ta phải mang cái dũng của ta ra để bảo vệ ta đây, đây ta phải khiêu chiến với Tân để làm cho lòng dân ta vững, xin nhà vua khích lệ lòng tướng-sĩ lùi, hứa thưởng ngô cao, lộc day cho những kẻ có lòng hăng hái, dyr binh cụ để bắt tội kẻ không hăng hái, khiến ai này cũng coi cái chết như không, thi họ sẽ không dám đánh nhau với ta, nhưng cho ta sáp huyết trước. Ta cầm lệnh cho các chư-hầu, ta sẽ lấy nhẽ mất mùa miến cho lễ công hiến. Cho vẹ trước cả. Chu-hầu tài thòi lòng. Khi họ đã về với nước họ rồi, bấy giờ nhà vua cứ thung dung một ngày đi gấp, lại một ngày đi từ từ để yên bước nhà vua và hứa đem đất ở khoảng sông Giang, sông Hoài phong cho kẽ cỏng, như thế sẽ về đến Ngô được. »

Ngô-vương nghe theo.

### NGÔ QUỐC NGŨ

(1) Thương túc là nước Tống.

(2) Tán-công-Ngô túc là Bình-công-nước Tán.

(3) Phạm-Lãi tên tự là Thiếu-Bá làm quan đại-phu nước Việt.

(4) Thiệt-Dung cũng là quan đại-phu nước Việt.

(5) Thái-tử Hữu là con Ngô-phu-Sai. Ngô-vương đi hội với Tân-dinh-Công chưa về thi Việt đánh Ngô, Thái-tử Hữu đem quân di ngũ quân Việt bị thua ở Cố-hùng-dì.

(6) Ngô, Tân tranh nhau trên dưới, Ngô-vương nói: « Cứ theo dòng dõi thi ta thuộc nhà Chu, ta ở trên. Tân-vương nói: « Cứ theo họ thi ta là họ Cơ, ta ở trên. »

(7) Vương-tôn-Lạc. Quan đại-phu nước Ngô.

(8) Ý nói Tân ở gần nước thi có lòng nghĩ đến nước, còn Ngô ở xa thi phải liều chết. Tân chẳng dám liều chết với ta.

## Việt-vương Câu-Tiễn nấu ở trên núi Cối-Ké

Việt-vương Câu-Tiễn 勾踐 (1) nấu ở đất Cối-Ké (2) ra hiệu lệnh cho ba quân rằng: « Trong các bậc cha chú, anh em ta cũng là quốc-dân, ai mà có tài giúp ta đánh lùi được quân Ngô thì ta sẽ tôn lên cùng ta chấp chính đất Việt. »

Quan đại-phu Chủng 種 (3) tiến lên thưa rằng: « Thần nghe có câu rằng: người đi buôn mua hè trứ da, mua đồng trứ sợi, hạn hán trứ thuyền, mua to trứ xe » là đế đợi khi khan vây. Lúc bốn phương phảng lảng, không có việc gì thi không cần kẽ mưu thần, dũng sĩ như thế thi khác nào như đến khi trời mưa mới cầu đến áotoi, nón lá. Nay nhà vua nương nấu ở núi Cối-Ké này rồi mới cầu mưu thần, như thế chẳng muộn lâm ru ? »

Câu-Tiễn nói: « Nết được quan đại-phu chỉ bảo cho thi có lo gì muộn. » Nói rồi nắm lấy tay đại-phu Chủng bàn việc và khiến di xin hòa với Ngô có lời rằng: « Quả quân tôi là Câu-Tiễn không có người sai, phải khiến kẻ hạ-thần này di xin hòa, không dám đánh tiếc lén đến thiên-vương, chỉ dám nói riêng với quan Chấp-sy nhô của ngài rằng: « Quân đội của quâ-quân không dám đe cho nhà vua phải đem quân đến đánh dẹp. Quâ-quân tôi xin đem vàng-ngọc, gái dẹp đến cùi công khổ nhọc của nhà vua bèn này, xin đem con gái Câu-Tiễn hầu hạ nhà vua, đem con gái các quan đại-phu hầu hạ các quan đại-phu bên này, con gái các bậc sĩ hầu hạ các bậc sĩ bên này. Bao nhiêu của báu của nước Việt đều dời sang nước Ngô. Quâ-quân tôi lại xin đem quân chung theo hầu quân đội nhà vua. Bằng nhà vua không xá tội cho nước Việt thi quâ-quân tôi phải đốt tàn-miếu, đem vợ con vang ngọc quăng cùi xuống sông, rồi còn năm ngàn quan giáp sĩ liều chết — súc bằng muôn quân khác — để hầu với nhà vua một trận, như thế không khỏi thương đến kẽ chân tay nhà vua. Vày giết kẽ ấy với lấy nước ấy thi đặng nào lợi. »

Phù-Sai muốn cho hòa, Tứ-Tư can rằng: « Không nén. Ngô đối với Việt là nước cùu thù. Hai nước có ba con sông bao bọc (4). Cái thế là có nước Ngô thi không có nước Việt, có nước Việt thi không có nước Ngô, không thể nào biến đổi được. Viện này nghe có câu rằng: « Dân bộ thi ở trên đất, dân thủy thi ở trên mặt nước. Nhưng nước thương dâng (5) ta có đánh được cũng không

iúp lấy đất mà ở, dùng xe-mà đi. Còn như nước Việt, ta đánh mà được thì ta có thể giữ được đất mà ở, dùng được thuyền mà chờ, cái lợi ấy không nên đe mất. Xin nhà vua diệt nước Việt đi. Bỏ mất cái áy thi dù có hối cũng không kip nữa. »

Người nước Việt dem tám người con gái dẹp dâng cho thái tử Bi 璜 (6) và nói rằng: « Nếu ngài xin xá cho nước Việt được thi lại xin dâng ngài nhiều gái dẹp nữa. »

Thái tử Bi can Phù-Sai rằng: « Bi này được nghe nói rằng đời xưa dem quan đê đánh nước nào, người ta chịu phục minh rồi tài khôi. Nay ta đã phục được Việt rồi thi còn cần gì nữa. »

Phù-Sai cho Việt hòa, kéo quân về.

## VIỆT QUỐC NGỮ BẮNG HỒ sao lục

(1) Việt-vương Câu-Tiếp là dòng dõi vua Hạ-Vũ. Hạ-thieu-Khang phong con thứ tên là Hữu-Dư. Hữu-Dư là tên cũ của Cối-Ké lập thành nước Việt để phung sự mờ vua Hạ-Vũ (2068 trước Kỷ-Nguyễn).

(2) Cối-Ké: tên núi, nay ở vào địa phận tỉnh Triết-Giang.

(3) Đại-phi Chêng: người nước Sở làm quan ở Việt, họ Văn 楊 tên tự là Cầm 魏.

(4) Ba con sông là Đại-giang, Tùng-giang và Triết-giang.

(5) Thương dâng là các nước Trung-quốc.

(6) Bi trước là quan đại-phu nước Sở, con Bá-châu-Lê 伯州黎. Năm đầu Lỗ chiêu-Công Châu-le bi Sở Linh-vương giết, Bi trốn sang Ngô, bấy giờ giặc chúa Chinh-khanh ở nước Ngô.

## Truyện giải trí Một loại sách mới của HÀN THUYỀN xuất bản cục

Mỗi quyển là một truyện giải trí bộ từ 100 đến 120 trang. Bộ vè mầu rát đẹp jew nhiều họa sì danh tiếng. Đóng 20 ngày xuất bản 1 quyển, hoặc vè loại quèo-sứ, vò hiệp, vĩnh-thanh, phiến lụ... Nhưng vẫn sì viết « Truyện giải trí » ngoài bìa thi, bao giờ cũng trọng tộc giá hàng lòi ván thành tao, tu trong cao thường và thiết thực. Giá nhất định là 0\$10.

5 DÉCEMBRE CÓ BÁN:  
QUYỀN BẦU TRONG TRUYỆN GIẢI TRÍ

## SẮC BẾP NGAI VÀNG TILU THUYẾT DÃ SỨ CỦA CHU THIỀN

# MUA KY

## CHUYỆN NGẮN CỦA BÙI HIỀN

Mang một cái tên ngộ, thằng cha Mua Ky là một nhân vật danh tiếng trong làng. Hắn có mặt trong những đám tang cũng như trong những đám cưới, và từ cuộc rước thần cho đến lễ cầu-yên. Âm ảnh tất cả các cuộc hội họp đó hẳn dạo giữa đám đông cái thân hình dài lêu lêu của hắn, một que cùi chia bốn hành dài khẳng khìn gọi là tay và chân, và phía trên cầm một cái đầu dài xương-xẩu, má hộp và tóc hói ca-re. Cái áo luong mộc bắc nhai hai cục tròn trên hai vai xo của hắn; thằng cha tuy nghèo kiết xác mà nghiêm hăng nặng. Len giữa đám người, hắn tới trước sự-chủ, đặt trên bàn hay trên ghế một cái khay son dã bong tưng vạt, trên đó có một cái đĩa không và một chai rượu đặt nằm. Hắn dựng đứng chai rượu, vạch tà áo luong, móc từ túi ra một nhùm trầu và cau môi thử mươi miếng đặt ngay ngắn trên đĩa. Đoạn, hoặc xoa xút hai bàn tay gầy, hoặc đưa tay phái lén gãi đầu trong khi tay kia khoanh ngang trước ngực, hắn bắt đầu nói cái câu thường lệ, bằng một giọng vồ rè rè, yếu ười, dồi thuốc, chém những tiếng « dạ dạ » và « nghĩa là ». Ông nghĩa là... da, hắn chỉ cốt đến chia buồn (hay chia vui) với « thầy thím » đó thôi... Rồi sau một lát nghỉ, hắn thêm: « Còn như... da... thầy thím có thương mà cho it nhiều gi, thi con cũng xin

cám ơn. » Trong đám rước, hắn nói: « Đề gọi là tò chút lòng thành đối với thần-minh »; trong một cuộc cúng lễ: « Đề cầu chúc cho tất cả gia - quyền được bình - yên - khang - cát. » Người ta vội cho hắn dầm xu, hoặc một vài tiền, để tống hắn ra mau. Đôi khi một ông làng hách dịch hoặc một sự - chủ nghịch ngợm, muốn chọc hắn, bèn nói:

— Chú đã có lòng thê thi  
tôi cảm ơn.

Đoạn thết người ra nhận trầu rượu và đem cất. Hắn quen với những lối dòi ấy, dè mặc cho người ta làm, chỉ dứng gãi tai. Một hồi sau, người ta trả lại cái khay « com gao » của hắn. Nhận được tiền rồi, không vội vàng, hắn vạch áo luong trút trầu cau vào túi, đặt nằm lại chai rượu, đoạn óm cái khay trước bụng, hắn chào mọi người rồi đi ra.

CÁC BẢN YÊU NUỐC, YÊU NHÀ,  
NÊN ĐỌC QUYỀN SÁCH MỚI :

## BÁNH XE KHÚ QUỐC

hay là lịch-sử vua Lê-chiêu-Thống

Tác giả là một nhà văn thân-yêu của các bạn: Phan-tran-Chúc.

Sách dày hơn 200 trang, in  
đẹp - Cố chép nhiều bài thơ

của các vị hoàng thân, nghe

rát cảm - động - Giá: 0\$80.

## NHÀ XUẤT BẢN BÌU MỚI

62 Takou - Hanoi

Một vài người tỏ ý nghĩ hoặc về giá-trị thứ rượu trong chai. Tuy tờ nhän vẫn còn nguyên, cái áo thiếc đã bị bóc, đẽ lồi cái nút bầu gắn không chặt cho lắm. Một hôm trong khi hắn đang đứng chắp tay đọc câu chúc sáo trong một đám cưới, thằng Xin Bình nói to một điều nhặt xét ngộ-nghĩnh:

— Hi, bừa này rượu lợn cợn. Tại vì mấy lâu nay nước giếngduc mà.

Mọi người cười phá; Mua Ky lườm thẳng Xin một cái như muốn nuốt hòn băng mắt. Khi đi ra, hắn cầm-rầm chổi thẳng Xin.

Khoảng vè sau đây, hắn không bừa trầu cau trên khay nữa. Cái áo hùi đón cát, hắn cười xòa, đáp: « Buồi kinh-tế mà ! » Cau khor còn giết lâu được, chử trầu thi héo ngay thôi, bắt hắn phải thay lứa khác. Sự bô-tiên muai trầu làm cho thẳng nghiên kiết chus xót; hắn muốn chọn một thứ quả vĩnh viễn. Đề cho khay bót vè tro trại, hắn muai một bành pháo ngắn đặt ngang trên đĩa. Cảng thực dâ xảo, bành pháo, với tẩm áo giầy dò choẠch đòn dáng, làm vui rực cái khay lên. Hắn chỉ có cái trái là mang cả pháo di phúng những đám ma.

Hôm nọ phà ông Cửu Ba có tiệc thọ, và thằng Mua Ky không quên lòn xon chay tới. Ông Cửu chênh chênh hơi men chọc dùa hắn. Theo lệnh ông, hắn ve vẩy tai. Cái tai

hắn hoạt động lẹ thường, như tai trâu; hắn có thể làm cho vành tai vền lên, ngực nèc một chút, rồi bỗng dồn rộng nǎm bẹp dì. Tự lấy mình làm trò đùa, hắn nói:

— Bầu các thầy, thế này là tai thẳng nghiêng.

Hắn lại nói rằng cái tai bị hành hạ quá lắm trong khi hắn gối đầu nǎm hút thuốc phiện nên mất bớt cái tài động đậy nhiều. Chú trước kia hắn có thể cуп vành tai để cấp lấy một bao diêm hay một gói thuốc chằng hạn. Mọi người cười, tuy ngờ rằng hắn nói khoe.

Muốn làm vui cho đám khách lè tè còn ngồi lại sau bữa tiệc, ông Cửu bắt hắn hát. Hắn há cái mồm rộng ra hát bằng một giọng thiêu-não bài « Chúc mừng đất nước láng ta, ngàn nǎm vẫn hiền thực đà vè vang... »

Bề khôi khò tai, ông Cửu bắt lời hắn, chỉ vào cái khay:

— Rượu này có chính hiệu Văn-diền không đó? Hay là của chú chế ra? Còn bánh pháo, pháo thật hay là nén dat trong ấy?

Vừa nói ông vừa bóc bánh pháo; ông kêu lên: « À may, pháo thật! »

Cụ Hán cho hắn ba xu rồi cáo từ chủ-nhân. Những ông khách kia cũng lục tục đứng dậy. Chủ-nhân say, nǎy ý nghịch ngòi muốn tên khách bằng tráng pháo của Mua Ky. Và trong khi ông Cửu đưa khách ra cổng, bọn người nhà châm lửa vào ngòi pháo. Pháo đẽ lâu nǎm, hơi ấm, nǎi ti toach một cách rò rạc. Một bầy con nít vẫn đang chực ngoài cổng nhà có đám, chạy ứa vào, chờ nhặt pháo xi.

Thằng Mua Ky đứng ngo ngác. Cái nụ cười mà hắn có hồi nǎy, khi hắn tưởng ông



Cửu nói dốt pháo chỉ đẽ dọa dúa, bây giờ đóng cứng lại trong su kinh ngạc, thành một nụ cười mếu. Hắn nhìn lán khói lam tỏa đặc quanh tiếng nǎi tóc lňa, ra cách không biếu. Cái bánh pháo làm tên của hắn đã tan ra khỏi. Một sự quái-dị không-tiền khoáng-hậu vừa xảy ra, vượt quá tầm trí khôn của

Khi tiếng pháo tắt, hắn ôm lấy cột, rồi tuồng như sự chăm chú phi-thường vừa rồi đã làm tê liệt các nǎng-lực, hắn hẫu ngất đi, trượt hỏng trên cột đoạn nǎm lăn ra nền nhà. Ông Cửu từ ngoài cổng trở vào, thấy hắn nằm thi lạch bạch lai dết mạnh tay béo vào móng hán, vừa cười vừa nói: « Cõi đày không? Định nǎm vạ à? »

Thằng Mua Ky bị đau hét lên. Hắn dãy mình cái mạnh rồi lại nǎm eo như trước, một tay, kẹp giữa hai chân sấp thước thợ, một tay gõ đầu. Dương con dúa, ông Cửu nǎm hai chân hắn xách lên: « Dù hé, ta kéo con lợn đi

ESSENCE  
Térébenthine  
Colophane  
gửi đi khắp nơi rất nhanh chóng  
Hội nhà sản xuất:

SONG - MAO

191. Rue du Général, Haiphong, Tđ. 141

bản! » Nhưng ông nói chưa hết câu, hắn đã đẹp chudi chán thực mạnh gõ khỏi nǎm tay của ông. Mồm hắn nói lảm nhảm.

— À, chủ minh chửi tớ phải không?

Ông Cửu cùi nhìn Mua Ky, định tái dúa vào má hắn. Nhưng thấy mặt thẳng chà-quặm cợ, tó vê không dúa, ông cút hóng đứng thẳng dậy. Biết rằng giây với những hạng như Mua Ky chỉ tò thiệt minh, bởi vì, nghèo kiết xác, chúng liều lĩnh chẳng sợ nè ai, ông Cửu lập nghiêm bảo:

— Nay, thôi đến cho ba hào tiền bánh pháo. Đứng dậy!

Mua Ky nắm im, cũng không thèm nhìn ba đồng hào viết xuống trước mặt hắn. Ông Cửu lấy mũi giàn ghêch béo đến gần hơn, hắn vẫn không thèm nhúc nhích. Ông nhô bẹt bãi nước bọt, trờ vê ghê ngòi. Bọn người nhà nhặt tiền dí vào tay hắn, thẳng cha nǎm chặt bàn tay nhất định không cầm. Người ta cũng cứ đặt những đồng béo trên những ngón cùp lại, hắn tung tay một cái làm văng tiền ra các góc nhà.

À, thế này thì quá lầm. Hơi men nồng xông lên đầu, ông Cửu đã muôn gắt:

— Nay chủ minh, chả ai

đua với nứa đâu. Đứng lên! Thằng cha vẫn nǎm ý, cứng cỏi.

Ông Cửu sai người nhặt ba hào, thêm một hào vào đó, đoạn bao trao cho Mua Ky. Hắn không chịu nhận chỉ nói:

— Cảm ơn thầy.

Ông Cửu không giữ được nỗi-khi nứa, nhảy bật dậy trên ghế, túi nǎm tai Mua Ky day rất mạnh, hét lên:



## MUA HOA CỦA NHÀ MAI - PHONG

trưng bày tại Hội chợ  
tức là giỗ một kỷ niệm  
âm dem'ea tuổi trẻ

Số 7 Hàng Quạt - Hanoi

— Đứng dậy mà cút đi!  
mau! mau! mau!

Thấy hắn không sợ hãi,  
ông ta nǎm tai hắn xách dây.

Hắn méo miệng kêu « Ái! ái! », hắt được tuy ông Cửu, lại nǎm vật xuống. Bọn người nhà bèn xampus nhau, người nǎm tay, người nǎm chân, nhắc bồng bồng lên định khèo ra khỏi cổng. Hắn kêu ầm:

— Ở làng nước ôi! họ giết tôi!

Một người trong bọn còn đùa :

— Chính thế! Khiêng đi làm thế đấy! Nhưng mà chủ lợn này chả lấy gì làm béo.

Hắn thừa lúc bất ngờ quay đầu cần người kia một miếng bén hòng, làm cho y thỉ tay. Rất nhanh, hắn tuồn mạnh ôm được một cái cột, bùi chát vào đó, lại hét lên, hét ầm ỹ, hét như xưa nay chưa ai có thể ngờ một thằng ốm và nghịn như hắn có thể hét to được đến thế. Ông Cửu chạy đến bịt mồm hắn, hắn ngoáp vào tay ông. Ông ta dien tiêt nhè má hắn tát lấy tát đít.

Nhung hắn nhất định không chịu bỏ cột nứa.

Bà Cửu đang kiêm diễm bát dưa ở nhà dưới nghe tiếng ồn chay lên, bà hiền ngay sự nghiêm trọng của

## TÌNH LUY DO NỮ SĨ HÁN ĐỀ PHẠM - LÊ - OANH TRÌNH BÀY

một tác phẩm công phu, một áng văn mới mẻ, sách in mỹ-thuật đã tả ra như vẽ bức tranh của xã-hội. Cuốn xã-hội ái-tình tiêu thuyết dày linh trăm trang.

Giá đặc biệt \$0.50

## Thần bí thực hành

đem cho các bạn thực hành các khoa như : xem tiền-dinh, xem tướng mặt, chiêm-tinh, chiết-tỷ, tự rang, chì chưởng, bói bài, bói cafe v. v. Linh Sơn soạn Giá 0\$50. (Ở xa thêm cước gửi) Mua buôn, lẻ, thư, mandat dẽ, cho nhà xuất bản :

Nhật Nam thư quán 19 hàng điếu Hanoi

tình-thể. Thực, cái hạng Mua Ky này khó chơi lại! Gây chuyện với chúng nó, chẳng thà đem bạc đù xuồng sông. Chúng nó chỉ hai bàn tay trắng, chả có gì để sợ thiệt hại, nên chúng tha hồ mà hoạnh cố tình làm người ta điên đứng mất tiền mất của cho vui. Ba phải lo dàn xếp ngay cho ổn thỏa.

Bà dìu chồng ra. Ông Cửu tát đã mỏi tay, thở hổn hển vì mệt và vi gián; ông phát ra áo quặt mặt hổn hùng. Một người vẫn còn nắm hai cẳng thẳng Mua Ky như cách nắm còng một cái xe cùi kít, trong khi hân vẫn bùi chát vào cột. Bà bảo người kia thả ra, và hối duyên có cuộc nắm vợ.

Một người đang kè chuyện lại thì ông Cửu lại nồi xung het:

— Bay!dì mời ông Lý cho tao.

— Thằng Mua Ky nắm bết dưới đất, vòng tay vẫn không thôi quàng chặt vào cột, nói giọng yếu ớt và rất chậm rãi:

— Phải đó, mời ông Lý cho tôi một tí. Có lẽ tôi chết mất.

Ông Cửu quay phắt lại:

— Mày dọn tao đó à?

Mua Ky đáp, âm-hiem:

— Thưa thầy, con dám có dám.

Bà Cửu giảng cho hân điều hơn thiệt:

— Chú không dậy thi ông Lý đến lôi xác chú dậy. Chú trưởng rồi ông Lý bệnh chủ à? Ông ấy vừa ăn tiệc ở đây khi sờm, chú có biết không?

Mua Ky đáp:

— Thưa thầy thím, con có biết. Thế thi con xin mời quan huyện về khám.

Ông Cửu lại hùng nè lên:

— À, mày lại dọa? mày lại dọa? mày lại dọa?

Mua Ky đổi đáp theo một

nhịp chậm rãi hơn:

— Con dâu dám, thưa thầy con dâu dám, con dâu dám. Ông Cửu xong đèn định đánh, bà Cửu và người nhà có sức ngăn giữ ông. Người ta dìu ông vào buồng nằm nghỉ.

Bà Cửu ôn tồn bảo Mua Ky:

— Nay, đừng có dọa non, chả ai sợ đâu.

— Dạ, thày dò tội, chư con thi con dám dọa non dọa già ai?

— Phải. Tôi coi chú cũng là người biết điều đó. Thế thi tôi nói phải nghe. Khi nãy, ông dèn cho ba hào bánh pháo, lại cho thêm một hào,

— Không thấy ai nói gì, hân tiếp:

— Khi nãy thày đánh con qua tay.

cứng dã hẫu lắm rồi. Giờ tôi cho thêm hai hào; thời đứng dậy về mua thuốc hút máu.

Tiếng «thốc» nói vang dัง lúc làm nỗi con nghiêng, thẳng Mua Ky hơi giật nãy mình. Nhận tiền rồi hân ngồi dậy, rất chậm chạp, như cách cố sức.

— Vâng, thím đã nói thì cònxin nghe.

Nhung trai với sự chờ đợi của mọi người, hân dịch lùi ngồi tựa lưng vào cột không chịu đứng dậy. Hân nói:

— Không thấy ai nói gì, hân tiếp:

— Khi nãy thày đánh con qua tay.



Một người bảo:

— Thời đi, đừng có dò tội. Chú bị đét đít, lại bị tát má, chả ai đánh chú ở hông má dan?

Một người khác bảo:

— Hay là dòi?

Hân lườm yêu người này một cái và hỏi lại cách ngày-tho:

— Hay là thế chăng?

Mọi người cười ồ:

— Xô là thật!

Bà Cửu dàm phải sai dọn một mâm cho hân. Hân xin cut rượu, rót ngõi nhâm khé-khá một cách ông hoàng.

Cóm rượu no nã, hân cù ngồi lì nơi ghế. Bà Cửu hỏi:

— Còn muốn gì nữa?

Hân gãi đầu gãi tai, cùi mắt nói:

— Thưa thím, thím chưa thương cho con về chuyện bánh pháo.

— O' kia, chú này nói lạ. Tôi đã dèn bánh pháo ba hào, lại cho thêm ba hào là sáu rồi. Đừng có tham, có ngày mắc họng gõ không ra đó!

Mua Ky nãu ni:

— Bầm, con xin thím sinh phúc cho con. Thày thím tiền rừng bắc bẽ, vài ba hào có thấm vào đâu.

Nhung lần già bà Cửu gắng, nhất định không cho thêm. Mua Ky đứng tần ngần một hồi, coi ý lại muốn lẩn ra nắm và chơi lẩn nữa. Nhung rồi chịu thua, hân lấy một vẻ mặt nhẫn nhục của kẻ chịu thiệt, lẳng lặng tối lấy cái khay, vật nãm chai rượu, học tất cả dưới vạt áo luong. Đoạn nói:

— Chào thím a... Con gửi lời chào thày... Dù sao, con cũng cảm ơn thày thím.

Rồi, lẽ phép quá đền khâm num, hân di lùi ra đền công, hai tay chắp trước người giữ cái khay.

BÙI-HIỀN

## BẢN { ở Saigon ra ĐỌC } ở Hanoi vô

Đến Vinh, một tỉnh lớn có nhiều phong cảnh đẹp đáng kẽ vào bậc nhì ở Trung-kỳ, bạn đọc muôn nghĩ lại vài ngày nhưng không quên biết ai dè mượn tám hưởng dẫn di xem phong cảnh & những vùng xa Vinh, chúng tôi xin giới-thiệu ông YEN-SON chủ kiosque THANH-TAO bán dùi thư sách bao (ở vườn hea) người tinh nguyên digúp vui các bạn đón đến dập tám thịnh túc của các bạn (đa có lòng chiếu cố đến quán sách của ông). T.B.C.N.

*ĐÓI CHO ĐƯỢC*

## FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: TAMDA & C°

72, Rue Wiélé Hanoi — Tel. 16-78

Đại-ly: Chí-Lợi 07 Hàng - Bồ

— MAI-LĨNH HAIPHONG —

*CÁC BẢN PHẢI ĐỌC :*

## NGƯỜI XƯA

của VIỆT THƯỞNG

đề thường-thức một tài liệu văn-chương quý giá, một công trình khảo-cứu có một khống hei.

## NGƯỜI XƯA

là một cuốn xù-liệu làm che các bài phái ham mê

## NGƯỜI XƯA

sẽ làm sống lại trong lòng các bạn một thời oanh-liệt của mấy bực vĩ nhân nước nhà. Sách in giấy bẩn, bia hairy màu, có hai phu bản rất đẹp của hai họa sĩ Phi-Hùng và Phạm Việt Song.

Giá \$070 một cuốn. Sách quý in có hạn, đặt mua sách trước và làm đại-ly, xin viết cho:

*M. Dương-văn-Mẫn*

Giám-đốc CIPIC

72, rue Wiélé Hanoi — Tel. 16-78

## TRONG TÚ SÁCH QUÝ những vành khăn trắng

Tác phẩm cuối cùng của bà giáo

LUU-THI-HANH

Là cái gạch ngang giữa Ái-tinh và Bản phản-gia-dinh và cuộc đời. Là tác phẩm của mọi người mà cuốn emotic chuyên lấp 15 năm về trước chung của ác giả, hiện đã biết, là một đam-hảo chúc chấn hồn bà. Bà là mẫu, gần 900 trang. Giá \$080.

## Hương cỏ nhàn

Tập thơ hay nhất của NGUYỄN-BÍNH mỗi lính cao quý giữa hai nhà thơ nổi tiếng hiện thời. Bà là mẫu, tranh vẽ của Lương-quang-Minh, tốt nghiệp trường Mỹ-thuật thượng hải, giá \$070.

## LOẠI sách gia-dinh

Bà dìu hồn một năm nay đã được hầu hết các gia-dinh Việt-nam, các nam nữ thành niều ua-đọc, các bão hoan-nghê, bộ giáo dục, nhà học chính-muu cỗ vỗ truyền hứa trong các học đường v.v... Tác số 9, 20...

## Quan nghe vinh quy — giết hổ báo thù cha

sẽ hoàn toàn đổi mới do nhà văn Nguyễn-Vỹ và một số các vị giáo sư, giáo-hoc trong nom. Bia 3 mầu. Tranh rất đẹp do họa sỹ Cản-sơn trình bày. Ra rất nhanh. Mỗi tuần một số, ngày thứ bảy. Mái \$012. Cản-sơn phủ huyễn một cỗ đồng viền, trả lương hàng-Khấp hiếu sách các người đều có báu. Những sách còn rất ít.

## TRẠNG HỤT

(một quang-lieu vùi rải quai-le, thắn hì của Lê-quý-Dôn) Nguyễn-nam Thông (056)

## VỊ NHUNG YÊU MỘ

truyện xã-hội rất cảm động hồn hồn các nam nữ thành niều cũn có một quyền để giáo-hoc Song Son \$050 SÀU MẠNH (trinh-hàm) Thành-dinh 0832 BẠCH Y TIẾU HIỆN (Thành-dinh) 0832, ĐẤT MA KIỀM SƠ (Hai-hàng) 080. HOANG-SƠN ĐÀO (Ly Ngoc Hung 040. VÂN QUANG BỐNG (Thanh-dinh) 080.

... hu và mandat de:

*M. LÊ - NGỌC - THIỀU*

82, rue Neyret Hanoi — Tel. 788



Trà chèng ngoc quý, khóc vui  
Giận sao không gặp nhũng hời  
còn son.

Người tiết phu trong bài thơ của Trương-Tịch, là một gai dã có chồng; chồng này g làm chấp kích lang — tức lính thiêng bay là lính ngũ lâm — trong điện Minh-quang vuô đường, cho nên nhà nàng ở một cái gác, cạnh vườn nguyễn. Một anh chàng da tinh hiếu sá, thường ngày di qua, trông thấy nàng đẹp mà động lòng thèm mõn, bèn tìm cách lén la mồi lái, gửi lại tàng nang hai viên ngọc minh-châu, của quý báu và đắt tiền.

Hanh ta con nhà giàu, định dâng của cải để cảm dỗ người đàn bà ấy, mặc dầu thưa biết vươn xuân có chủ.

Nàng thương hại một kẽ sinh, nhận tam lẩy ngọc targ cho khỏi mèch lồng, và dê tân trọng áo lót minh, sợ chồng trông thấy. Nhưng rồi trả ngoc lại và nói:

— Tôi đã có chồng rồi, cậu ạ. Tình sâu nghĩa nặng, tôi đã thề nguyên dạ sát lòng son, đầu xanh tóc bạc với chồng, dù là sang hèn suông khổ, cũng sống chết có nhau. Tôi không thèm nào phụ chồng mà san sẻ quả tim này cho ai được. Cậu có lòng thương, tặng ngoc minh châu, tôi rất cảm động. Nhưng xin trả lại

cậu; tôi trả lại với nỗi buồn ngao ngán, tiếc thay cậu không gặp gỡ tôi lúc tôi chưa lấy chồng; bây giờ thì thôi, xin cậu đừng da mang theo duỗi gai nay làm chi, mà thất vọng luồng công!

Câu chuyện tình giữa Vi với Châu dại - khái cũng rứa.

Vi tức là anh chàng tảng ngọc châu, nghĩa là dùng của cải làm mồi câu gai co chồng; hòn nữa, có một lũ con rồi. Nàng Châu thi không phải người tiết-phu của Trương-Tịch; dâng này, cô à nhận được minh-châu, chẳng những mê tí không trả, lại đuổi theo vuốt đuôi gác mộng giao sáng ict kỵ, đánh doan bò cả chồng lẩn con! Người tiết-phu của Trương-Tịch

### Bán đại hạ giá

Chemise EDOUARD tout fait

Chemise popeline couleur rayé

5\$50,

Chemise popeline blanc rayé

5\$50

Chemise popeline blanc uni

3\$50

Cravate 1\$50. Cacheol 1\$20

sợi dan 1\$50

bán buôn có giá rất hạ:

Bonneterie chemiserie

QUANG - TRUNG

99, Rue de la soie Hanoi

ATELIER

348-350 route de Khâm Thiên Hadong

### PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

### Y - SỸ NGUYỄN - HIỀN - MÃO

Nguyễn y-sỹ nhà thương đau mắt Phnom-Penh

Nguyễn y sỹ nhà thương đau mắt Hanoi

Nguyên phu-giáo về khoa đau mắt tại trường Y-khoa

Đại học Đông-uwong. Ngày nay cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGÓ TRẠM

167, Bd. Henri d'Orléans, Hanoi — Giây nút 772

khiến nàng phải chịu loát mồ hôi nếu thử-bày giờ đã biết suy nghĩ, hối hận.

Nàng nguyên là một hồng-lâu ca-nữ, nhan - sắc rất làm thường, nhưng được trời phú cho họa người được cái tiếng hay giọng tốt, lúc trước đã có một thời nỗi danh tài hoa xênh phách ở xóm Van-Thái. Con chim bách - thanh biết mặc áo châp dài ấy từng làm chết mệt bao nhiêu quan viên làng chơi vì tiếng hát du dương, thánh thoát. Nghe nói có người mất cả ruộng sầu trâu nái, có người thẹt két ở tù.

Sau nàng gặp một người tam đầu ý hợp, treo túi xênh phách vê dong vai nỗi trợ. Ông cũng là người tử tế, biết chiêu dãi, nhưng già - tư sinh hoạt chỉ vừa gọi grém tung tiệm, có khi túng thiểu, vì đã trải qua nỗi tên bốc-trời trong những cuộc hỏa tiễn tim hoa. Nhân-duyên này dày ra đời năm sau mặt con, chết có sống co. Ai trông thấy cái tình án áiu của hai vợ chồng cũng tin chắc họ được bách-niên giải lão.

Nhưng người có kinh-nghiêm, nói rằng ai lấy vợ ào-dào, phải nêu đưa dinon xanh nước biếc, hay ở ngô bêm hang cùng, cách tuyệt hẳn xã-hội và khòng - khí cù của họ, họa chàng mới được lâu bền, toàn vẹn. Nên không thi gà nhớ tiếng gáy, ngựa quên đường xưa, thê nào cũng hỏng. Hầu hết là giống ngựa bát kham, người cuồng phải khéo chăn nuôi và cầm dây cương cho cung lâm mới kхиển được. Ý chừng người chồng nàng Châu không phải môt nhả thiện - ky, dê con thiên-ly-mã của mình ham ăn đến nỗi vuột cướp xứng mắt.

Nàng thường đi về xóm

Van-thái luôn, vì có mẹ và em vẫn dọn nhà hát.

Tán kịch tham vàng bỏ nghĩa sấp mồ mòn đầu.

Trong thời-kỳ ấy Vi đang lừng lẫy trong các xóm yên-hoa. Thang đêm chàng ở sòng bạc ra xuống ngay nhà cô-dầu, một lũ bạn lêu-lao đi theo che tàn. Nhiều khi tổ - chức sòng bạc ở ngay dưới xóm. Chai tiền rất sang; rượu xám-banh hảo-hạng uống như nước lã. Nhà nào được ông Vi Huong-cảng đến hát, coi như thần tài giáng lâm, các quan-viên khặc bi hời ro, chị em không cần demento. Biết tính chán-ura nịnh, chị em daa nhau tan tinh bom xu. Chì khéo đưa chàng lên tau bay cho nò mũi lèn, thi xin tiền bạc hay tặng quà gì cũng cho.

— Nói có trời phạt chúng minh, chúng tôi dọn nhà bắt mười hai năm nay thật quá chua thảy một ông quan viên nào sang trọng qui hóa như ngài.

Mụ cả Khang chỉ đưa đầy một câu khách sáo như thế, mà chầu hát đêm ấy được chí trâm bạc, ngà là sáu lòn nhiều hơn giá đặng. Kuồng thiều gí chị em ranh mãnh, nhò khéo cho ăn phó-mặt phải thời, phải lúc mà được qua tảng những hàng lụa hoa hòi, là sự thường thấy. Rồi người nọ khéo người kia :

— Nay, tảng ấy có túng tiêu khồng, rò bảo cho một cách mà làm tiễn.

— Cách gi? di ăn cướp móc túi à?

— Không, chỉ mất một tí nước bọt thôi.

— Thế nào?

— Tôi này anh Vi xuống

choi, cứ bơm ngọt cho mấy cầu rồi xoay đến vần-dè lý tài, thẳng cha áy si-dien mở ví cho ngay. Hắn cần nịnh như chúng ta cần khòng - khí, cứ nịnh khéo là ăn!

(còn nữa)  
HỒNG-PHONG

Một thiên tiểu-thuyết rất diễm lệ của Thi-Sĩ Tân-dà

### GIÁC MỘNG CON

(I và II)

Tả hai giấc chiêm bao chơi khắp thế giới, lên đến cả thiên-dinh. Rất nhiều công phu khéo cứu rất nhiều dân cố ván chương. Lời văn lai đẹp đẽ du dương như cung đàn đùi phách. Thật là một bộ tiền-thuyết tiên-phong mà đến nay cũng vẫn chưa có bộ nào hay như thế. Đây ngót 200 trang — giá 0\$75

Hồi օ

### HƯƠNG - SƠN

97, phố hàng Bông Hanoi

Xa thêm cước phi

Mùa đông đá tới  
không gì hợp thời bằng đội mũ IMPÉRIAL

Cần nhiều dai-ly các tỉnh, xin viết tho-kèm tem về lấy Catalogue illustré tại :

TAMDA et Cie

72, rue Wiélé Hanoi — Tel. 16-78  
đại lý độc quyền mũ :



### LÂU - GIANG

Mắc-lâu Giang-Mai, Hạ-Cam, Hội-Xoài, du biền chung nặng đến đầu chỉ nén đèn.

### ĐỨC-THỌ-ĐƯỜNG

131, Rue de Hué — HANOI  
Số được khôi hoán-toán. Nhìn chúa khoan. Thuốc để uống không còng-phat.

### CAI NHA PHIEN

Cam-doan hết uống là chữa được. Trong khi uống thuốc không phải hút mà lùn tảo, khỏe mạnh như thường

### SAVON DENTIFRICE

# KOL

BỘT NHIỀU MÙI THƠM  
DIỆU LẠM CHO RĂNG  
TRẮNG VÀ BỀN CHẶC  
CÓ BÁN KHẨP NỐI

Dépot pour le Tonkin :  
Etablissements VAN-HÓA 8 Cantonais Hanoi  
Dépot pour la Cochinchine :  
Etablissements TONSONCO, 146 Esplanade, Hanoi

## Công cuộc mò mang xứ Đông-dương

bản đồ nói đặt chính giữa gian thư ba này. Công cuộc trong khu này lớn lao nhất là cái đập hình mái nhà trên sông Đáy gần đường đi Sơn-Tây gọi là đập Đáy hoàn thành hồi 1937. Đập có bảy lớp, về mùa mưa nếu nước nhỏ thi đập Đáy và công Liên mạc và nếu nước lớn quá thi lại phải mở đập Đáy. Hầu hết các thi sông Đáy thường không có nước ngay trước khi có đập cũng vậy, vì lòng sông này cao hơn lòng sông Nhị-Hà. Cố trung bày một cái đập Đáy và các công thao. Về công cuộc đào thủy và tiêu thủy từ trước đến nay đã rất toát và số đập đã lên tới 39.225000 thước cubes nghĩa là nên đập lại cao hơn Kim-lụy-tháp A - cột và tháp E Isei và đã dùng hết 158.270m<sup>3</sup> đá tảng, 231.100 t<sup>3</sup> bê tông 7.000 tấn thép.

Về việc đê điều thi diện tích cần phải bão vệ cho khỏi nạn Hồng-thủy từ 1.040.000 mẫu tấc. Sô chi tiêu về việc đê điều từ 1885 đến 1941 đã lên tới 36.700.000\$ chia ra như sau: bốn phần trước năm 1885, 10 triệu từ 1885 đến 1924 và 22 triệu từ 1944 đến 1941 tâc là 22 triệu. Hiện nay chiều dài các đê điều ở Bắc-kỳ có tới 2.340 cây số tông đó chỉ 926 cây số có ích lỵ, chung cho toàn xứ tư là đê chính. Số đê dài từ 1885 đến nay có tới gần 100 triệu thước cubes đất và vè trước 1885 thì 22 triệu thước. Kết quả công cuộc đê điều hiện nay dã rát là rõ rệt: năm 1940 mực nước sông Nai-hà ở Hanoi lên tới 12 thước 30, thế mà các đê chính không bị vỡ cả ổ nào, chỉ mới vỡ đạn đê con và hoặc trôi và diện tích bị ngập chỉ đê 4.000 Ha.

Tại cuối cùng gian của sở trị-thủy Bắc-kỳ có trưng bày một cái mẫu để chính trống rất kiêm cỗ: chính giữa đê là đường lát đá giồng cây, di ô tò dược, còn hai bên là đất dập cao hoa mít ruộng nhiều. Cứ mỗi đoạn một cây số lại có điểm cách đê trong mùa nước của các lồng xô.

Gian hàng sở Công chính không những là gian hàng lồng lẫy, đồ sộ mà tại gian đó lại trưng bày phần nhiều các công cuộc rất lớn lao và có ích lợi lớn ở xứ này được.

Ngay sau viện bảo tàng kinh tế, sở Xe lửa  
lại có một gian bày các tranh ảnh quảng cáo  
về du lịch và có cả một toa hàng cung cho  
cho hành khách các hạng nhất, nhì trên  
đường xe lửa suốt Hanoi - Saigon - đồng bằng  
khoảng 40 km.

## **Phương-pháp-trị-bệnh ho-lao**

Fòi có i phuong thuoc tri biech ho lao cua ông bà đe hì hay  
qua. Xưa ay chì để giúp cho người ô thòn lòn. Nói tri biech  
thì mau lanh; còn oai-hì thiết nặng nhe: 2 châi vâi đê  
nhach lanh; tiếng nói dâ tê; đặc vòi lông nghe phai hì  
lawn vong kêu ò-ò; mà suýn suối ngày và non lanh lanh  
tôi ủi choong thi chí khuya khôe và bôm mót lanh  
chóng hêt. Còn như biech ho chua thiêt nặng nhâi nôn tên  
nhàm chung ho thường như: ho rái muá, ho khan, ho khom,  
ho giò, ho phong vân vân..., thi uông mau lanh  
lâm. Ông người bi ôé, bi đánh động phủi túi ngực  
hì uông mang hoen. Có khí người đóng thấy hay  
huynh kitch tôi làm ràu báu kinh phoi cho ai cing dâng  
tay; i nting vi phuong thuoc này méc quâ néten tôi không  
nuon, ay nguyễn ta khuyen khich khai vòi iết nhéi oé, oé nhieu  
tinh i bón bac ngan nà không hêt thi thuoc này sánh sang  
hông mác gá, nén tôi lâm rá và chia nhâm mồi ve uống mót  
nhàm già 1230. Theo theo biech uông 1 hóog 2 hay 3  
tay biech biech. Đang thuoc này rõ ngoi con phái oé cách khieu  
và lùa cho mòn ăn và phuong pháp lâm cho phai mieu  
roi nhuyen biech moi mau lanh. (Tôi có chí rá trong ten).  
Hóng hòi cả đờm thuoc: uống: 1 thuôc mồng nhieu  
trong đờm tron phoi ra dai truong: 1 thuôc bô phoi  
ra kò. Vày ai muốn ma xia vía thi đê:

M. Nguyễn-văn-Sá

Cựu Hương - Giáo lang Tân - Quối (Cần-Thơ)  
Bot e postale n° 10

lúa mandat hoặc bằng cách hòn hóa giao ngan cung đặng  
NOTA — Người lùi lường, có việc au sầu, lao lâm; hoặc  
nhớ nâm việc gì ngồi lý một chỗ không vận động: sah  
nết nhẹ, ốm yếu, măi sục thành lao uổng phòng ngừa ốt  
tim. Tội cờ nhiều người uống thi thấy mạnh mẽ, an  
quâng ngen cờ da thit.

## Báo-Mới

tờ báo của mọi người

## sân, ngựa, lợ

Lở cả người, vi máu đặc, ở nước đặc, uống Trà Samps 20p, Sán ngựa nửa dưới người và hắc chất, nọc bành tinh, uống Tháp nhiệt pha trà ồp60. Bồi Lở trắng ồp20. Tâm Sóng ồp30. Trè sống Cam-Thanh-Diec ồp.20. Bồi Lở Đỏ ồp.20. Chống nhẹ nhưng muôn mâu khôi hoặc khẩn kiên 10, 15 năm, uống hay tiêm nhiều thuốc không khỏi dùng Đại-Hỗ-Huyết-Pal-Diec 3p50. Người lớn hai hai trè 6, 7 tuổi mỗi chai cùng uống làm hai ngày thì bắt cự vi máu, nọc lâu, giang mai sống chieu héng ngứa rức ngáy thử hai mươi sáu hồn. Ngày thứ ba không còn ngứa, hiccups, mún cứ ròr vẩy khôi như chát bệnh đì; sau sáu ngày thấy hòi ăn tanh nồng, độc không tái phát. Thủ từ nolen phiếu đề:

Ngô-vi-Vũ, Việt-Long

8 hàng Bè Hanoi Mai-Linh Haiphong, Việt-Lóng  
Lâm-Dịnh, Quảng-Ngãi Hải Dương, Sihan-Huy Vinh,

# CON ĐƯỜNG MERRY HÈM

*Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM - HUYỀN-HÀ dịch*

(Tiếp theo)

Bầu óc ông ta thì hói, đôi mắt bóm hỉnh, ông ta lại hay pha trò nữa, quả là một con người loát choát trong dáng túc cười! Trời ơi! Ông ta mới phá hoại tiếng Pháp làm sao, mà tuy vậy, có ông thi người ta không bao giờ hét cười. Bao giờ cũng vui vẻ. Trong lúc đิง-đe hé gớm, ông cứ vui như hoa. Bụng dạ ông hật là bụng dạ người Pháp, ông ăn nói có duyên dàn nối không ai dám trừng ông là người Hồng-Mao — chỉ trừ cái giọng ông ra! Cố lúc ông thích phạm tội lỗi. Đầu danh là hạnh-kiệm của ông có điều đáng chê trách, nhưng ông còn trẻ và chưa vợ, ông có quyền tự do làm theo sở thích của mình.

(Ba sot kè đán dày thi thỏ dai và lắc đầu.)

Kitty trai cười hỏi:

— Thưa bà, thê người ta có thê trách cứ ở ông ta những gì?

Sao bà lại không biết chuyện này? Ông ta chung chạ với một cô dâu bà khách, nói cho đúng là người Mân-châu. Hình như là một vị công-chúa kia đây, và cô ta mê say đến ấy la.

Kiêm nói đùa:

Kinh

— Thật, thật đây, tôi dám chắc thế. Ông ta hiện lúu nào cũng đương mắc tội trọng. Lần đầu bà nói nhà đồng, khi ông ta không bao giờ phỏng cửa tôi làm, bà co nghe thấy bà Mẹ nói rằng các món ăn Māa-chau dã là hỏng do dày của ông ta không? B! Mẹ nói bồng dộn chuyện kia, giá úc áy bà xem cái bộ mặt của Waddington có phải hay không! Câu chuyện này cũng 'áng nghe. Trong thời cách-mệnh, người ta tàn sát người Mān, khi nhả nhà ông Waddington đương ngủ ở Hán-Khâu, có bảo vệ cho một gia-dinu vào bậc thượng-lưu, thuộc ngoại-kich của hoàng đế. (Là già nhà áy yểu ông ta, rồi...) bà đã dỗm kết cúc ra sao ki-ting với bà Hán-Khâu, có

ta trốn nhà ra đi theo, và đây, từ không dờ khôi ông một bước. Ông ta bắt buộc phải giữ ta vây, khốn khol! và lại ông ta cũng yêu cõ ấy lâm. Các người Mán, cũng có người xinh đẹp thật đấy... Ô lâm tri tôi đói rồi? Tôi cứ ngồi mãi ở đây trong lúc có bao nhiêu việc phải làm! tôi thái cơ lõi, tôi xắt hò lâm. »

XXXV

Kitty có cảm tưởng rằng mình đã tăng tiến hơn lên. Sự làm việc đem lại khuôn khổ cho nàng, và những điều mới nhận biết về các cuộc đời, và các tình hình khác lật dã hoàn khôi tri tưởng tượng của nàng. Nàng lại thấy mình khỏe khoắn, can đảm và sốt sắng nữa. Trước kia nàng ngần ngại từ giờ trở đi, riêng phần nàng chỉ còn việc khỏe tham mà thôi. Nàng bỗng vi có lúc nàng bắt chợt thấy mình cười cợt tự nhiên. Nàng dần quen sống ở giữa nơi bụi bặm dịch gòm ghê, nàng không còn bị cái chết tàn phả chung quanh ám ảnh nữa. Bà Nhất có cảm nang khung được vào đường dương. Các cảnh cửa khép chặt như kinh thích triết mờ mịt của nàng. Nàng cũng sẵn lòng quay mắt nhìn qua chỗ ấy, nhưng nàng sợ nên lại thôi. Nàng e sẽ phải đuổi. Giá thiêu sự châm nom của nàng, nàng phải di, bay trèo nhỏ kia sẽ khô sở không biết chừng sẽ ra sao呢?

Và một ngày kia, nàng nhậu thấy rằng đã  
một tuần lễ nay rồi, Charles Townsend đã vắng  
hái trong móng-mị và lâm-tưởng của nàng.  
Nàng vui mừng hỏi hò: nàng đã khỏi rồi.  
Nàng có thể đứng dậy ngồi đến đây. Nàng  
kuồng hysteric nữa. Ôi, thật nhẹ nhõm ! Thật là  
thoát nợ ! Nàng kinh hoàng nhớ đến những sự  
mến tiếc mê say nỗi xưa kia ! Có phải là nàng  
đã trưởng thành minh mẫn chán vỉ bù y ruồng bỏ  
không ? Mà bây giờ nàng lại thấy mình được  
vui vẻ. Nàng đã ngu ngốc biết bao ! Nàng nghĩ

đến Charlie mà không thấy bạn bè gi nữa, nàng tự hỏi tại sao cái con người vô giá trị ấy lại có thể làm cho mình say đắm được. Càng may mà Waddington lại không biết đến chuyện đó ! Khoảng dời nào nàng cảm chịu nổi những cái liếc nhìn ranh mãnh, và những câu nói bóng giếc cợt của ông ta. Thời thế từ nay nàng được tự do rồi ! Nàng được tự do ! Nàng suýt bật cười.

Các trê mèo coi đương chơi dùa rầm rộ. Càng như mọi khi, nàng trông coi chúng nó một cách khoan hồng, lúc nào cũng chăm chú không để chúng làm ấm quá, và giữ gìn cho không có đứa nào bị đau trong khi mài nó dùa. Nhưng lần này, trong lúc hàn hoang, nàng vò lù lù như búi trê nhỏ, nàng cũng nhập bọn với chúng. Lũ trẻ mừng rỡ đón tiếp nàng. Chúng vui thích nhảy rộn khắp phòng, vừa hò thết, chúng nào động gần như trò mờ ro. Thật là inh tai nhức óc.

Bỗng cửa mở, hiện ra bà Nhất. Kitty gõ ra cho thoát khỏi đám muối, mười hai đứa trẻ đương kêu la quẩn quít lấy nàng.

— Bà trông nom lũ trẻ như thế à ?

Bà Nhất mím cười hỏi vậy.

## NHẬT MỸ đã đánh nhau

Từ ngày 7 Décembre, Không-quân và Hải-quân Nhật đã tiến đánh các thuộc địa Mỹ và Anh ở Viễn-dông. Cùng một lúc quần đảo Hawaï, Phi-luật-tan và Tân-gia-ba đều bị Nhật đánh. Không-quân Nhật đánh Honolulon gần ba tiếng đồng-hồ. Mỹ bị thiệt hại nhiều, Anh cũng vậy. Nhật đã chiếm đảo Wake.

Muốn biết thực rành rọt:

**NHẬT MỸ CHIẾN TRANH**  
các bạn chỉ nên đọc

TRUNG - BẮC CHỦ - NHẬT số sau.

Hawaï phòng thủ làm sao ?

Singapore quan hệ thế nào ?

Lực lượng hải quân, không

quân và lực quân của Nhật Mỹ

đều sẽ có nói đến, với nhiều tài liệu

chưa mấy ai được biết.

— Thưa mẹ, chúng còn đương chơi một cuộc. Chúng nó chơi đương ham. Đó là tự lỗi con đã làm đâu tèu.

Bà Nhất tiến lại, và cũng như mọi lần, các trê mèo xít quanh bà. Bà quàng tay vào cái vai nhỏ bé, và dùa kéo tai chót nó. Dưới cái nhìn dịu dàng nhưng dai dẳng của bà, Kitty đỡ mặt. Nàng thở hổn hộc. Đôi mắt ướm uớt của nàng lấp lánh, mòn tóc tối đẹp thi bị rã rơi một cách thú vị trong lúc nó chơi.

Bà Nhất nói :

— Sao bà tươi đẹp thế ! Nhìn thấy bà thật là một sự ấm áp trong lòng.Bạn trẻ kia kính yêu bà, tôi cũng không lấy làm lạ.

Mặt Kitty trở nên đỏ dù, và nàng bỗng dừng đứng trước mắt, chính nàng cũng không hiểu sao. Chú mèo hồn nhiên tiếp nòng. Chúng vui thích nhảy rộn khắp phòng, vừa hò thết, chúng nào động gần như trò mờ ro. Thật là inh tai nhức óc.

Bỗng cửa mở, hiện ra bà Nhất. Kitty gõ ra cho thoát khỏi đám muối, mười hai đứa trẻ đương kêu la quẩn quít lấy nàng.

— Bà trông nom lũ trẻ như thế à ?

Bà Nhất mím cười hỏi vậy.

### XXXVI

Từ khi nàng làm việc ở nhà dòng, Kitty không gần Waddington luon như trước nữa. Hai, ba lần y đến đợi nàng ở bờ sông, và cả hai cùng leo qua dội. Y vào nhà gia đình Lane để uống một cốc whisky, nhưng rất biếng khi y nhận ăn bữa tối. Tuy thế, một ngày chủ-nhật, y rủ Kitty đem các thực phẩm đi kiện ra khỏi thành phố mưới hai cây số để thăm một cảnh chùa, là một nơi康熙 cảnh danh tiếng. Bà Nhất muốn bắt buộc thiền phu phải nghỉ ngơi, nên đã cấm nàng không được đến ngày chủ nhật. Còn Walter thì làm việc không lúc nào ngừng.

Hai người đi từ mờ mờ đất, đê đến nơi trước lục nồng gát. Họ theo một con đường nhỏ hẹp, hai bên là ruộng. Thỉnh thoảng, có mấy cánh trái tung tung từ nắp đeo rặng tre.

Kitty cũng lấy sự nghỉ ngơi này làm thử vị. Sau những ngày bị nhốt trong nhà dòng, nàng biếng thường thức phong cảnh rộng rãi bao la. Hai người đến nơi. Các gian chùa thấp rách bên bờ nước, dưới bóng râm mát dễ chịu. Các ông thầy tu nhã nhặn dẫn họ đi qua những quang sân trống trải một cách trang nghiêm, qua các lối dẫn có những tượng thần hung dữ.

Trong nội cung, chém chê pho tượng Phật cổ kính có vẻ mặt dữ tợn với một nụ cười bí mật. Ta cảm thấy một sự chán nản lẫn khuất trong không gian. Tất cả những sự lộng lẫy rực rỡ tiền đồ huyền dương đồ vật, các tượng thần thi phủ một lớp bụi bặm. Lòng mến-ningoong đã phủ lên các pho tượng đó dã nguội lạnh rỗi. Các nhà sư có vẻ như đợi ngày bị tru-xuất, và dưới cái cười-mỉm của vị tri-tử hòa-thượng, hiện rõ ánh giặc cợt của sự yên-danh-sô-phận, mặc dầu hòa-thượng tỏ ra lê-phép một cách kiêu kỳ.

Một ngày gần đây, các nhà sư sẽ bỏ đi khỏi cảnh rừng mát mẽ này, và những lớp chùa tro troi xiêu vẹo ấy sẽ đê xup dưới trận con gió táp mưa sa, và dưới đám cây chằng chịt mọc trên đê. Các cây leo sè quấn lấy những tượng thần coi như là đã chết rồi, cây cối sẽ mọc ở trong san chùa, khi ấy nơi biệt sảnh của thầu phật bị bỏ hoang sẽ là nơi trú ngụ cho đám ác-ma.

### O

Bản cột sơn chống một cái mái ngồi, ở giữa mái dòng xuống một cái chuồng lợt bằng đồng. Hai người ngồi lên thềm nơi gác chuồng mà nhìn con sông uôn xoài quanh quai chày về phía bắc. Khi nghe tiếng nổ súng, hai người đều giật mình, và sau đó họ mới nhận ra là có một tên cướp đang cầm đầu một tên cướp khác. Họ thoáng thấy những bức tường thành có lỗ hổng. Tiết đông buông trên lát thành, như một cái khăn liệm, như một bức màn sương mù. Một nước hoạt động, tuy rằng con sông chảy chậm chạp, khiến ta nghĩ đến vê bô của những cái giỏ thằng trôi qua. Tất cả mọi sự rối rít cùng đến hết, thử hỏi xem còn đe lại những gì ? Kitty nghĩ bụng : người ta cũng giống như các giọt nước sòng pay ; một con sông vô-danh, mà người ta thi chen chúc lấp ló, tuy vẫn cách biệt nhau bao nhiêu, người ta di dời xuống bê cả. Trong lúc tất cả đều thoảng qua và hão huyền đều như thế, thật đáng ái ngại cho

những kẻ nào thường lấy những chuyện chẳng đâu vào đâu làm trọng, thật đáng ái ngại cho những ai tự làm khố lắn nhau. Có phải vậy không ?

Nàng hỏi Waddington, trong đôi mắt đẹp của nàng hiện ra một ánh vui cười :

— Ông có biết Hareington Gardens không ?

— Không. Tại sao bà hỏi vậy ?

— Chẳng tại sao cả. Chỗ ấy cách xa nơi này bao nhiêu... Đó là chỗ ở của cha mẹ tôi.

— Bà có nghe đến chuyện trở về gia-dinh không ?

— Không.

— Chắc hai tháng nữa bà sẽ khởi hành. Bệnh dịch có vẻ thuyền giãm, đến mùa rét thì

— Tôi cũng tiếng tiếc là sẽ phải đi.

Nàng ngồi đèn tưống-lai. Walter rắp định làm gì ? Chàng không nói gì với nàng cả. Chàng vẫn lãnh đậm, lê-phép, nhưng khó mà rõ hiểu chàng được... Hai giọt nước ở con sông này cứ im lìm chảy đến chỗ vô-danh, hai giọt nhỏ xíu lăn lộn trong khói nước mênh mông, thế mà hai giọt ấy lại tự cho họ có một nhan-cách-dập b ê. Kia đây !

Waddington, vẻ mặt ranh mãnh, nói :

— Ba coi chừng, các bà sô dương khuyển-dụ bà đây !

— Các bà lấy đâu ra thì giờ mà khuyen-dụ, và lại các bà không có chú ý như vậy. Tôi khám phục các bà nhân từ và tận tâm. Nhưng giờ các bà và tôi như có một bức tường cách biệt hẳn. Tôi cũng không rõ tại vì sao. Hay là các bà có một hi quyết gì làm thay đổi được cuộc đời mình, còn tôi thì không xứng đáng được lĩnh hi quyết ấy. Đó không phải là lòng tin ngưỡng, nhưng là một thứ gi thâm-thúy hơn và có ý nghĩa hơn. Cái thế-giới của các bà khác thế-giới của chúng ta, và đối với họ bao giờ chúng ta cũng chỉ là người xa lạ. Mỗi ngày khi tôi ra về, cánh cửa nhà dòng đóng xập lại, tôi cảm thấy họ không còn biêt đến sự sống còn của tôi nữa...

Waddington đáp lại, có vẻ

chê giêu :

— Tôi cho là lòng tự - đắc

của bà phải bị thương-lòn

dẩy. (còn nữa)

HUYỀN-HÀ

LỊCH  
TRUNG  
BẮC  
TÂN  
VĂN

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Vân  
36, Boulevard Henri d'Orléans — HANOI

Những thứ lịch làm theo kiều lịch Trung-Bắc Tân-Vân, mà không có đủ những chữ ấy là lịch già hiệu, nhà in Trung-Bắc Tân-Vân không chịu trách-nhóm. Ngài nào...  
— xin nhận kỹ kẽo nhau

Ed. Hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân  
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân  
36, Bd. Henri d'Orléans — Hanoi  
Certifié pour l'insertion  
Tirage à 11.000  
L'administrateur général : Ng.d.VUONG

Monica

# VUI CHƠI HỘI CHỢ

Không ai nói gì cả vì chắc chưa ai được ăn thịt dê mồi? Ông nọ rúm ày di và chắc là ông nghe nhiều đến cái món Ba ba núi lắn bán ở cửa hè cao khu. Giá ở đây vắng người hi chắc chắn mấy con dê-mồi này không còn được ở đây và không còn sống bao lâu nữa!

Gởi tôi sắm! Một ông quen chạy bộ đến kêu vai tôi:

— Đi, đi từ thết một cháu xi-né!

Tôi lắc đầu:

— Cảm ơn anh, tôi còn định ở đây tôi khuya mới về!

Nhưng ông nhất định kéo tôi đi, vừa đi vừa nói:

— Phim hay lắm, chiếu đã nhiều bận mà lần nào cũng đông người xem!

— Phim hay thế thì con gi bằng nữa, đệ xin theo ngay!

Ông ấy không dắt tôi ra cửa! Ông đưa tôi đến một gian hàng có bán bộ đệm xem, một cuốn phim nhỏ dạy cách làm bột cùi hăng ấy. Mỗi tội chiếu đèn máy l่าน, thiên hạ tưởng bở xem nhau lầm. Ông bạn hai huớc bão tôi:

— Mau lè anh, het chò tốt rồi!

Tôi xin thú thật chưa thấy ai hài huớc vó lý và vò dayen như ông ấy!

Ở giữa đường đi, trước gian Hà - đồng hai ông lùa là đang đứng nói chuyện với hai cô cao hơn hai ông một cái đầu. Các cô vừa nghe cau yen hai ông vừa tóm tóm nhìn ra xa, tôi nhìn theo và thấy hai ông cao nhón dì vó hai cô thấp đèn nách các ông từ phía xa lại.

Trong khi ấy tại gian Cao-Mèo, trước cánh cửa có dề chữ Cửa Ra mày cậu đang thông thả di vào và ở đây kia trong cánh cửa có dề chữ Cửa Vào mày cô vừa di ra thông thả!

Au Luyeta nhân why bảo tôi:

— Ở đời vẫn có những cái trái ngược như tê hô anh ơi! À, à anh đưa tôi vài cái kẹo!

Tôi không hù sao tôi cứ ngán ngừi mãi không muốn nói với anh cậu này:

— Nhìn thế chưa phải là trái ngược anh à! Khi nào thắng mua kẹo ắt fit và thắng không mua kẹo lại ăn nhiều thi mới thật là trái ngược!

Bây, đây là gian hàng Nhật-Bản chiếm một gian to lớn của Hội-chợ, ở trong có sáu, bảy

chỗ cô thiếu nữ Annam chia nhau ra làm hai tốp trông hàng buổi sáng và buổi chiều. Trong gian Nhật-Bản này có dề các đồ hàng: từ đồ giấy, đồ to lụa, vải, len dạ, đồng hồ, piast, sáp, mày ánh, gương, lược, đồ thủy tinh dồ sứ, cao su, đồ sắt, đồ đồng, đồ thể thao vận vận... cho đến xe đạp, máy móc to lớn hầy ở cạnh đó, không thiếu một thứ hàng gì! Gian hàng chia ra làm bảy, tám cửa ra vào thử lự, người đông nghinh nghít. Mỗi cửa lại có một người Áo-dộ đứng. Anh bạn của tôi vốn là một người nghiên ngâm Tam-quốc và Thủy-hử. Anh xep trận Bát-quái trong óc và bảo tôi:

— Cửa vào thì là cửa Sinh, còn cửa ra thì là cửa Tử anh nhớ thế cho dừng vào làm cửa mà bị họ đuổi đấy.

Nưng thấy mấy người vẫn vào bằng Cửa ra như thường cho nên tôi cũng quen chân định vào bằng Cửa ra để cho được bằng người! Thấy vậy anh Luyện gọi giật tôi lại:

— Đứng vào, đứng vào, cửa Tử đấy anh ơi!

Tôi không trả heo và nói: Một người gọi tôi, tôi nghe mặt lén và nhận thấy mấy cô bạn gái ở Nam-dịnh đang đì với mấy đứa em bé! Họ chào hỏi tôi lùi lùi làm các chàng công tử đứng cạnh tôi « lac » mắt! Thế mà gọi là cửa Tử à?

Lát sau chị Hương, đẹp nhất trong bọn bảo tôi:

— Em muốn ăn kẹo!

Tôi mua kẹo.

Một lát nữa mấy thằng em của chị Liên — cũng đẹp gần như chị Hương — đòi mua bông cao-su. Tôi mua bông cao-su.

Rồi lát sau nữa, chị Mai đẹp như chị Liên lên tiếng:

— Em muốn ăn bánh.

Tôi mua bánh và tôi từ giờ các chị. Than ôi! Anh bạn của tôi đã nói đúng: tôi vào nhomb cửa Tứ mắt rồi! Tôi vừa di ra Hội-chợ vừa tiếc ngầm mấy đồng bạc. Tôi buôn đến nỗi ra tối cửa Hội-chợ, tôi bỏ mặc cả anh Luyện, tôi không hỏi anh cửa này là cửa Tứ hay cửa Sinh nữa, tôi chạy ù ra gọi xe di thẳng không hề mặc cả.

Y như hệt cô thiếu nữ xinh đẹp đánh rách áo nhung the lúc nay!

TÙNG-HIỆP

# áo len...

BỦ CÁC KIỀU, CÁC MÀU RẤT THANH NHÃ,  
HỢP THỜI, BẢN BUÔN TẠI HÀNG DỆT

**PHÚC-LAI**

87-89, Route de Hué, — Hanoi — Tel. 974

## Thuốc cai 4 ngày

Từ-Nhật-Không-Yên Hoàn hay tuyết điện, vi khôn pha chất thuốc phiện mà! Đánh được ngày con nghiệp: làm việc như thường; Sau 4 ngày uống thuốc, người khôi phục ngay người, ném bỏ hẳn cõi đêng, không sinh chung. Thuốc uống ngày đầu súc được 80 viên thì ngày cuối cùng 30 viên lùi bỏ là bỏ khôn không phải uống một viên nào nữa, không như lâm thuốc khác phải rùi dần, trước uống 100 viên sau rùi còn vài chục viên thì không được, nếu bỏ thì sinh chung: như thế cai được thuốc phiện mà đám, nghiên thuốc cai thì lại hại thêm, nghiêm túc mỗi đòng nặng 2 chai, mà nhẹ chỉ một cái chà chừ hết cả được.

Muốn cho người ít tiền, cũng cai được, nếu chui lô vốn 3 tháng, ai đều Việt-Long hay đại-lý mua 1, N. K.Y.H. là trù 40%; (35000 chi phí trả 2500). Như thế nghiêm nặng mới hết 4500, nhẹ chỉ hết 2500 dù rõ ràng. Thứ tự, ngân-phiếu là: M. Ngô-Việt.

Viết long 58 Hàng Bè Hanoi  
Đại lý: Mai-Linh Haiphong, Việt  
long Nandim, Quang-huy Haiphong,  
Thái-Li, Thành-hoa, Sinh-huy Vinh.  
Huong-giang Hué

<b>THUỐC LY</b>	<b>CON CHIM</b>
(hỉ một liều 0.51) là khò	
<b>NHIỆT-LY</b>	<b>HÀN-LY</b>
Buôn di luân	Buôn di luân
buôn di phái	buôn di hơi
vội vang ngồi	quần đau
lâu giàn khổ	bung ngồi
són ra như	lâu giàn khổ
mũi có lỗ	dira như mũi
máu tươi	không có máu
lời:	lười là:
<b>NHIỆT-LY</b>	<b>HÀN-LY</b>
Hỏi ở các nhà <b>DAI-LY</b>	
PHÒNG TÍCH CON CHIM	
có treo cái biển tròn	

Tôi đọc Báo Mới  
vì tôi là người mới

## PHẦY BỤI TRẦN

Xét thấy nhà nào để giường sofa mờ mịt, cửa kính, tủ kính lèm nhèm lùm nhùm, ấy là cái biếu hệu chính thức sắp sửa tẩy ra những cuộc biến triền như chơi bài, bieng nhác, nghèo khó hàng họ, ém hoặc nội ý chán nản, vây nay tránh trước và dùng, ngay: BLANC D'ALLEMAGNE: là thư thuốc bột lái chửi và đánh gióng tó kinh, cửa kính, cửa, cửa thủy tinh rất sang trọng sạch sẽ, lện lỏi mai lại hơ tiềm. Thứ thuốc bột láy này có thê đánh được cả mũ lún giày phay được nặng già se trắng như tuyết và có hai cái đặc điểm: khi cầm mũ đội lên đầu không gióng ra tay vì không có bụi phai phai như các thứ phẩn khác; khi muốn đánh lị, mà nhô nết bột, tay lấy mèo rùa sạch bụi, mang phai lại sẽ trắng như mới. Thật là nhanh cút tam tu tiện. Cố bón tại các lị đại lý RUỘT CHỒI HOA XÝ và PHÒNG TÍCH CON CHIM mỗi phong nặng 100 grammes giá 6.07. Cán đại lý các lị, hối An 12 Rue du Givre — Hanoi.

Anh Kém vui?  
Có lẽ là tại trong  
mình Không giờ

Có  
Cửu Long  
hoàn Kém  
Anh hãy dùng đi!

1 VIÊN CỬU LONG HOÀN ĐẶNG TÓ THẮNG THUỐC BỘ

TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỲ, AL-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ  
Etablissements Vạn-Hóa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi  
Có bán thuốc Vạn-Bảo đánh-tiếng chữa bệnh liệt dương. Thủ che đàn ông, đàn bà khắc nhau

Nhân dịp Hội-Chợ, xin mời các ngài qua thăm gian hàng VỀ TRUYỀN-THẦN và bán  
**TRANH ẢNH** 70<sup>ter</sup> rue Jules  
**"MỸ-THUẬT"** Ferry - HANOI

Có bán sẵn rất nhiều tranh vẽ mỹ-thuật bằng sơn (PEINTURES), thuốc màu (AQUARELLES)v.v.  
 để trang-hoàng nhà cửa, phòng giấy, lớp học một cách cực kỳ mỹ-thuật, lộng lẫy...

## CAM-TÍCH-TÁN ĐẠI-QUANG

bao giờ cũng vẫn là một thứ  
 thuốc rất quan-he cho sự  
 phát dục của trẻ con, các  
 bà nuôι trẻ chỉ nên cho trẻ  
 uống Cam-Tích-Tán Đại-  
 Quang thì sẽ được hay ăn  
 chóng nhớn, khỏe mạnh  
 vui chơi, quanh năm, ít  
 hay sinh các bệnh vặt.  
 Thuốc này ai đã dùng qua  
 cũng đều công nhận là hay.  
 Mỗi gói giá .. . . . 0\$20

**ĐẠI-QUANG DƯỢC-PHÒNG**  
 23, phố Hàng Ngang, Hanoi — Giấy nón 805



Dầu Vạn-Ứng « Nhị - thiên - Đường »  
 và nhân mời cải trang lại thư giấy bao ngoài rất mỹ - thuật  
 Giá bán mỗi ve... Op.24

Số súng công thường, bút cù ô trong nhà hoặc đi ra ngoài, hãy nên để phòng bất trắc  
 thi chìa dầu « NHỊ THIÊN-DƯỜNG » là nó trị được bách bệnh đe nhất hiện nay. Nón  
 có mua dầu « NHỊ THIÊN » và nhân mời cải trang lại thư giấy bao ngoài rất mỹ - thuật  
 và kiều úc. Hãy xin nhậu kỹ « vỗng » có dấu hiệu ông « Phật » là khái lo « mua lầm phải  
 dầu giả mua vậy.

**Nhị-thiên đường dược phòng**  
 76, phố Hàng Buồm, Téléphone 849 — Hanoi

CHƯƠNG MẤT VỚI CÁC

THỜI HẾT

- Bộ ngực lép
- Cặp vú chảy
- Vú quá khô

**vì ĐÃ CÓ:** EXTRAIT VÉGÉTAL  
**SEYNIA**

Le flacon .. . . . 2\$20

CÓ BÁN KHẨP CÁC TIỆM THUỐC TÂY  
 Agent excl. Indochine (Nord). Lelux Crédit Foncier Hanoi, Tél. 1210