

# LÀM GIÁO



NGUYỄN-DOANH-VŨNG  
CHỦ-TRƯỞNG

SỐ “KHAI-MẠC HỘI-CHỢ”

Quang-cảnh Hội-Chợ Hanoi ban đêm

Ảnh Trần-DINH NHUNG  
Số 90 — Giá: 0815  
7 DÉCEMBRE 1947



# Một môt hào mà

## ĐƯỢC DI KHẮP Đông-Dương

Hồi 9 giờ rưỡi sáng hôm chủ nhật 30 November vừa rồi khai mạc Hội chợ lần thứ 15 tức là cuộc Hội chợ triển lãm 1941 đã có hành một cách rất long trọng do quan Toàn quyền Đông-Dương thùy quân do đốc Decoux chủ tọa. Quang cảnh thành phố Hanoi sáng hôm đó thực là quang cảnh một ngày đại hội.

Ở đây nhiều đường phố có giồng cột cờ và trước tất cả các nhà cũng đều có treo cờ bắc và cờ vang đỏ của nước Việt-nam. Trên các ngả đường di dời kinh Hội chợ người đi xem đông đặc. Buổi sáng hôm ấy trong sáng lê lung; kai hậu du và những con gió bắc hả hả ta lung thango lại thời tiết gây một sự dễ chịu cho mọi người. Co iết tạo nòi cũng muốn giúp cho cuộc Hội chợ — Triển lãm Hanoi được kết quả mượt phân rực rõ! Tại kinh Hội chợ ở đường Gambetta và dãy phố Richaud, người dùng xem lại càng đông hơn không thể nào chen chân lọt được. Tuy việc dứng ở lối giữa lúc khung hoảng này rất hạn chế mà số xe đậu trước cửa Hội chợ cũng chiếm một khu khá rộng. Các cảnh binh và lính mặt thâm phải khó nhọc mới giữ được trật tự.

Hồi 9 giờ rưỡi sáng thi đoàn xe quan Toàn quyền và các quan chức đến thăm Hội chợ Triển lãm từ phía đường Richaud di lại có đội lính kỵ mập mang phục đồ di hộ về và từ từ tiến vào cửa lớn Hội chợ có M. Baffleuf Hội trưởng phòng Thương mại và các bộ viên cùng ban tổ chức Hội chợ do M. Lacolonge đứng đầu đến tiếp và toàn lính khố xanh dàn hai bên đường chính di vào Hội chợ bằng súng chào.

Các quan chức di thẳng về phía bảo tàng Maurice Long. Giữa lúc đó hai lá cờ Pháp, Nam-lon kéo lên cao bay pháp phơi trước ngực gió bắc và phuông nhạc trại khố xanh

...để xem phong tục, y-phục, sản vật, kỹ nghệ, tiều công nghệ, thương mại, canh nông. Hội chợ Hanoi là một cuộc biếu diễn vĩ đại về kinh tế, lịch sử và văn hóa như chúng ta trông thấy ngày nay.

thì bài chào cờ và tiếp đó là bài Quốc ca. Mọi người đều đứng nghiêm chỉnh lặng ngắt nghe bài « Quốc ca »

mắt người nhìn một cách thành kính lè búc vè truyền thần lớn của Thống-chế Pétain — cùm tinh của nước Pháp và lính hồn cuộc cải tạo của đế quốc Pháp ngày nay — treo cao trên phia trước lâu dai trang trọng của Hội chợ.

Sau bài Quốc ca Pháp đến các bài Quốc ca Việt-nam, Cao-miền và Ai-lao nghe có vẻ êm đềm và du dương hơn. Cùng đi với quan Toàn quyền có Decoux phu nhân, quan Phó Toàn quyền Gautier và phu nhân, quan Giám đốc sở Kinh-tế Đông-Dương Ủy-viên thủy-quân Martin, thiếu tá Jouan Chánh võ phông quan Toàn quyền, M. Haelewyn Đông lý văn phòng và các nhân viên khác trong văn phòng. Khi quan Thủ hiến đến nơi tại Hội chợ đã có nhiều quan chức đợi sẵn trong số đó có áng tôi nhận thấy quan Thống-sứ Bắc kỳ Pierre Delisle, đại sứ Pourmont Trach đặc phái Nhật ở Đông-Dương, M. Yokoyama trưởng phái bộ kinh tế Nhật, M. Ogawa Tổng lãnh sự tại phái bộ Nhật, quan Võ hiến Hoàng trọng Phủ, quan Tổng đốc Vi văn Định, các quan Chánh các sở thuộc phủ Toàn quyền v.v...

Khi quan Toàn quyền và các quan chức vào « lầu dài trang trọng » thi M. Baffleuf Hội trưởng phòng Thương-mại đứng trước bức tượng báu thân của Thống-chế Pétain đọc đền vắn. M. Baffleuf nói rõ chính quan Toàn quyền Decoux là người đã có sáng kiến về cuộc Hội chợ — triễn lãm 1941. Hội chợ này mở vào giữa lúc mà xứ này đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng do cuộc thế-giới chiến-tranh và tình hình đặc biệt Viễn-dông gây ra làm cho Đông-Dương ở xa chánh quốc

nhiều bị lè loi và vì đó phải tìm cách thông thương với các xứ khác ở miền Đông Á. « Trinh bắc ngài cuộc Hội chợ triễn lãm khai mạc hôm nay cũng chẳng khác gì tân dương ngai, vẽ công cuộc đó vì chính ngai đã vạch rõ những điều đại cương và đã có sáng kiến đổi mới cuộc thi về tiêu công nghệ thành một cuộc biếu diễn lớn lao và kinh tế, lịch sử và văn hóa như chúng ta trông thấy ngày nay ».

Đoàn M. Baffleuf nói đến những sự khô

tiễn hou cái sản nghiệp rất dồi dào và phúc tạp của ta để ta co thể càng ngày càng cung cấp thêm dù cho sự cần dùng của mọi người ».

Kết luận quan Thủ-hiến yên cầu Đông-Dương nên dè tay vào công việc đó. Xong bài diễn văn, quan Thủ-hiến các quan chức và các thanh hao ra đứng ở trước thềm viện bảo tàng để nghe các nữ học sinh Pháp hát bài ca « nước Pháp mới » với một giọng vừa hùng hổ vừa cảm động.

Sau đó, quan Toàn quyền với các quan chức mời bắt đầu di xem Hội chợ co M. Baffleuf và lòng úy viên Hội chợ co M. Lacoilonge người đã đứng trong nom công capac lò chua Hội chợ (mon hoi ky gan day (1938-1941) di Lorraine dân,

Một diều múa được chán vào Hội-chợ triễn lãm năm nay đều phản minh thấy cuộc diều diễn năm nay tuy dù ca và các phương diện kinh tế, xã hội, lịch-sử và văn-hoa ma trái với những lần khác đều đã xong một cách hoàn toàn và không có cái gì bô bô, cà đòn những cái nhỏ nhặt. Tuy thế mà các công cuộc đó lại có vẻ cẩn thận, dày dặn nhưng vẫn



Photo Võ-An-Ninh

Trước khi vào khai-mạc Hội chợ, quan Toàn quyền Decoux bắt tay chào mừng đặc-sứ Nhật, Phương-Trạch đến dự lễ.

khăn mà úy ban tổ chức phải vượt qua để thực hành cuộc Hội chợ triễn lãm năm nay. Ông nói « công việc của úy ban chỉ là việc thực hành cái chương trình đã vạch rõ và liên lạc, khuyến khích những người có ý, ôi, thực hiện những cái hay đang chú ý, cảnh đỡ những sự ngô ngáo và lầm lago cho người ta tin hao vào ý nghĩ của ngai và của chúng tôi, noi tom lại để gây nên cái không khí này, nếu không có thi không thể làm gì được, ở trong sự tin tưởng rằng rát cần cho kết quả của mọi công cuộc ».

Về ý nghĩa cuộc triễn lãm M. Baffleuf nói cuộc Hội chợ triễn lãm này không những là một dịp cho Đông-Dương đánh dấu sự cố gắng lớn lao trong cuộc chiến đấu để sinh hoạt mà còn là để tỏ sự liên lạc sâu xa và không thể chia rẽ được với Chánh quốc ».

Quan Toàn quyền Decoux đã đọc diễn văn đáp lại lời cảm ơn tất cả những ai — các công sở và tư gia — đã giúp vào việc thực hành cuộc triễn lãm này và yêu cầu rằng mọi người ở xứ này đều quay về những việc « thực hành kiêm thiết », để cho « lợi dụng một cách hoàn



Photo Nguyễn-duy-Kien  
Quan Toàn quyền Decoux, quan Thống-sứ Delisle cùng các quan-chức đang chào cờ trước viện bảo-tàng Maurice Long.

giản dị và rất dễ hiểu. Một công cuộc lớn lao và phúc tạp như thế mà hoàn thành được đúng ngày đã định, thật là một sự cố gắng lớn của úy ban tổ-chức và tất cả các sở, các đoàn thể, các tư gia vào Hội-chợ triễn lãm.

Chúng tôi không thể nào trong một bài báo mà tóm hết được những cái đặc sắc của Hội-chợ triễn lãm năm nay. Ai tự phụ làm được việc đó, tất phải là hạng kỳ tài... tài và móm khoác lác! Chúng tôi xin lần lượt đưa các độc giả ở xa không có dịp về Hanoi xem

qua Hội-chợ để chúng ta cùng tìm hiểu những cái cần biết trong cuộc biểu diễn lớn lao đó.

Ta có thể nói là cả xứ Đông-dương đều thu nhỏ trong khu Hội-chợ đường Gambetta từ tịch sáu đến tám giờ, giông, phong tục, các lối y-phục, các sản vật, các kỹ-nghệ và tiêu công nghệ và các sự hoạt động về thương mại, canh nông v.v.v. Năm xưa trong cõi Đông-dương, hầu hết các tỉnh Bắc-kỳ, các công-sở lớn của chính-phủ là sở Công-chinh, sở Bưu-diện, sở Kinh-tế, sở Khoáng-chất, sở Canh-nông, sở Y-tế, sở Xe-lửa, trường Viễn-dông bắc cõi. Viện Pasteur cho dán các cõi quan về thể thao, báo chí và thanh-niên, phòng Canh-nông Bắc-kỳ cũng đều có những gian hàng riêng rất đồ sộ và đầy ý vị.

Chúng ta cứ đi thăm mỗi gian hàng riêng thì ta lại thấy rõ sự cố gắng của tất cả mọi người và công phu tổ chức của các người đã có công vào việc dựng lên và xếp đặt trình bày trong các gian hàng đó. Ta lại thấy rõ sự hoạt động của các công-sở từ công việc khảo cổ của trường Bác-cõi, công cuộc mỏ-mang và

các đại công-tác trong xứ của sở Công-chinh, những con đường xe-lửa Xuyên-Bóng-dương và qua các xã của sở Thiết-lộ công cuộc Y-tế và vệ sinh trong dân gian cho đến việc tăng thêm sự xuất-sản mỏ-mang về canh nông và thương mại của xứ ta.

Một sự đặc sắc nhất trong hội chợ năm nay mà tất cả ai cũng phải để ý đến là iường cần phái nói rõ là các sản vật và đồ-chế-tạo trong xứ dùng để thay vào những thứ hàng hóa mà từ trước ta vẫn phải mua của nước ngoài. Trong bài diễn văn khai mạc Hội chợ quản Toàn-quyền đã chú ý đến các thứ hàng đó và nói rằng :

« Từ nay hàng trăm ngàn litres rượu đốt mía và dầu dẻ thay vào dầu ngoại quốc đã để ra bị-rú-xing. Người ta đã gióng được ngàn ngàn mầu cay-lạc và cây thầu dàu và từ năm 1942 ta sẽ có ngay trong xứ một phần lớn số bông cần dùng cho nghề dệt của ta. Hàng ngàn tัน gỗ đã dùng để dót thành than cùi chay mây và lọc thành hoa than.

Các chất như soude, acide acétique, kynin, chế-tạo trong xứ đã đem dùng trong các kỹ-nghệ, các dòn-diện và các nhà thương.

Chúng ta có thể nói chắc rằng Đông-dương đã toàn thắng trong trận mà xứ này phải dự vào. Ngoài những thứ kèi trên này về các thứ nội-hóa dùng để thay vào những chất cần dùng mà ta phải mua ở ngoài ta còn có thể nói đến nhiều thứ đồ-chơi và máy móc nhỏ hoặc các máy dùng làm khí cụ cho thợ thuyền, các thứ ô-khoa, các đồ dùng bằng sắt, gang, thép, đồng, kẽm... trong nhà mà hiện nay người mình đã chế được một cách rất tinh xảo và đem bay ở Hội-chợ tại khu tiểu công-nghệ.

Chúng ta lại có thể đi quanh khu Hội-chợ mà toát-ýen được cả công cuộc khai-hóa rất lớn lão về dù phương diện của người Pháp và kết quả của sự hợp-tác chặt chẽ giữa người Pháp và người bản-xứ trong cõi Đông-dương hơ-nữa thế-kỷ nay.

Hội-chợ triều lâm lại tổ cho ta thấy rõ sự sống mạnh mẽ của xứ Đông-dương một triệu khung cửa tương-lai tốt đẹp xứ này.

Ai là người để ý đến các sản vật, các sự hoạt-dộng, các việc mỏ-mang và đèn giang-sơn gấm vóc của bán đảo Đông-dương đều nên đến thăm Hội-chợ triều lâm năm nay vậy.

HỘNG-LAM

## Phương-pháp trị bệnh ho lao

Tôi có 1 phương-thuốc trị bệnh ho lao của ông bà đã lại hay qua. Xưa này chỉ giúp cho người ở thôn làng. Nói-trị bệnh như thi muai-lâm; còn bệnh thiệt-nặng như: 2 châ vai đã nhách-lei; tiếng nói tê; dài tai vô lung nghe phổi bị đầm-vướng kêu-kè; mệt suy-sụt ngày và không-lanh-leo-mien tôi cho uống thi chỉ-thay khỏe và bớt một hàn-chó không-hết. Còn như bệnh ho chà-thiết-nặng như nói trên và những chứng ho thường như: ho ra mủ, ho khawn, ho ứm, ho gió ho phong-van-van..., thi uống mao-lanh-lâm. Ông người bị-lei, bị-danh-dòng phải túc-nye thi uống nước mắm-hor. Cố nhiều người thường thấy hay khuyen-khich tôi lâm ra hàn-khai nphi cho ai cũng dùng được; ai uống vi-thuốc này mầm qua-ti không muon, ay người ta khuyen-khich qua và tôi nghĩ là có nhiều bệnh tốn-ngan mà không hết-thì thuốc này sao cũng không-mang-si, nên tôi lâm ra và chia-nhambi mồi-ve uống-mot tuan thi-giá 12500. Thu-theo binh-ung 1 hoặc 2 hay 3 tuần lâm-benh. Dòng-thuốc này rồi ngoài còn phải có cách kiem-cứ và lưa-chon-món-ăn và phương-pháp làm cho phổi mau-tươi-nhieu-binh-moi-mau-lanh. (Tôi có chỉ rõ trong тоa). Trong hộp có hai thứ thuốc uống: 1 thứ-sóng-nhieu-trong-doi-dong-trong-phoi-ra-dai-truong; 1 thứ-bé-phoi-tri-ho. Vày ai muon-mua-xin-viết-thờ-de:

## M. Nguyễn-văn-Sáng

(Cựu Huy-đi-Giao lang Tân-Quối (Cần-Thơ)

Bおい este postal - no 10

Mua mandat hoặc bằng cách hàn-hoa giao ngan-cung-dong  
NOTA — Người lo-trường, có việc au-não, lao-tâm; hoặc người làm việc gì ngồi lý mệt mỏi-không-vận-dung; sau-một-nhac, ôn-yếu, mệt-sắt-thanh-hoa, không-phòng-nghía-ốt-lâm. Tôi có cho nhiều người uống thi thấy mạnh-mẽ, ăn-ugn-ogn co da-thit.

## Gian hàng Nam-Kỳ có gì lạ?

Sau khi xem qua một lượt cuộc triển lãm của nhà Học-chinh và của trường Bác-cõi Viễn-dông (gian Học-chinh và gian Đông-dương thời cõi) tổ chức trên viện bảo-tàng Maurice Long, quan Toàn-quyền Decoux cùng các quan khách xuống thăm gian hàng Nam-kỳ đầu tiên.

Nam-kỳ là một thuộc-địa của Pháp, là cõi đất mà vua Gia-Long đã nhượng cho Pháp-quốc để thù-công, nay được coi là « con cưng » trong nǎu xứ Đông-pháp. Đó cũng chẳng phải là một điều lạ, và cũng không phải là một điều đáng ghê.

Quan Thủ-hiến Đông-dương thăm Nam-kỳ trước tiên là làm một việc rất hợp-tinh hợp-lý.

Nhưng đó là chuyện khác. Trong bài này chúng ta muốn biết rõ xú Nam-kỳ do gian hàng của xứ ấy tại Hội-chợ.

Trước hết Nam-kỳ là một xứ ruộng đất phi-nhiên, có những ruộng-nhánh mông, thẳng cánh cò bay, chứ không chia thành muôn ngàn thửa nhỏ hép như ở ngoài Bác-ta. Lâu nay thường ngoài ta vẫn phải mua gạo Nam-kỳ ra ăn. Nên người ta vào gian Nam-kỳ chú ý trước hết đến các giống-thóc gạo, bảy san-sát-rất-nhiều. Cố lâm-thú thóc gạo hột-tròn và đéo, trắng như hạt ngọc-khắc hanh-thóc gạo ngoài ta.

Thứ nữa Nam-kỳ là đất cao-su. Những bức mảnh xáu-bằng hột cao-su lùng-lảng mà châm vào đầu ta như nhác cho ta nhớ đến cái nguồn lối-mới và lòn-dò của đất Đồng-Nai.

Và là xú nước mắm. Thật vậy vào gian hàng



Photo Võ-An-Ninh.

Quan Toàn-quyền Decoux, quan Thống-sứ Delaissie đang nghe ông Baillleuf chủ-tịch phòng thương-mại Hanoi đọc-chúc từ tại phòng tiếp khách ở viện bảo-tàng Maurice Long.



Photo Studio Phú  
Gian Bảo-chí Đông-dương.

này, mù nước mắm đưa ra ngào ngạt. Nước mắm đã thành một thứ thực phẩm cẩn ngang với gáo ăn hàng ngày. Người minh-dều là những người nghiên-nước mắm-cá. Nhât là nước mắm-Hà-Tiên và Phú-Quốc thì lại có tiếng xưa nay. Chính là thứ nước mắm mà xưa vua Gia-Long bắt cõi lùu-lac vẫn dùng và khen là khă-không.

Ban tôi là một nhà mỹ-thuật, một họa-sĩ vẽ tranh sơn-dầu, không chú ý đến lối-hội, cứ cầm đầu xem những nét vẽ-khác và bước-men trên các lõi sơn của Biển-Bắc. Bạn tám-tắc khen là rất mỹ-thuật. Mỹ-thuật từ-nét vẽ-kieu-trang-cõi o-lõi nước men-lật đều và diu-dju.

Tôi trả cái tõi-hay đồ đồ-mồi II-à-Tiên châm-trò rái-khéo. Người ta nói: đó toàn là do bắn tay-không Bác-tao-ra.

Nhưng lanh và sa-tanh Govap Gia-dinh và những thứ-to-lụa ta nói: đó là sa-tanh Chân-Dõe, Vinh-Long Pa-Tur?

— Đẹp thi có đẹp-thật, nhưng phải cái móng-mánchez-nhè-nhàng-quá.

— Ô hay! ban không biết Nam-kỳ suốt-năm trời nóng-ư? Ở đâu, người ta phải cung-sự nhú-cầu và chiến-theo-thi-hiến của dân-nơi-ấy. Nhưng hàng-tơ-lụa Nam-kỳ, nhât là sa-tanh và linh-anh-bão-kém-gi bằng Fombay? Có lẽ những hành-Nam-ấy, ta vẫn-dàng và vẫn-làm với hàng-Bombay, cõng-nén.

Một người trô vào hàng chèo sà-phòng cao  
ngất :

Ở sà-phòng trắng mà cảng trung bày !

Không, ông ạ, đó không phải là sà-phòng đâu.  
Đó chỉ là một nguồn lợi, hay một kỹ-nghệ của  
Nam-kỳ.

Nam-kỳ là đất dừa, ai cũng biết. Dừa ở Nam-kỳ  
nó như tre ở Bắc ta. Sắn dừa, người ta  
làm sà-phòng rất tiện và rất lợi. Cho nên, về việc  
sản-xuất sà-phòng, các xứ trong Đông-dương đều  
phải thua kém Nam-kỳ hết. Thua kém về lượng  
(quantité) đã đành, lại thua kém về phẩm  
(qualité) nữa.

Chỗ kia, một bến người xám quanh lại xem  
như xem một trò vui. Người ta xem cái cầu chì  
còn mới hoàn thành ở Saigon. Cầu này nối liền  
Saigon với Địa-phuong Cholon. Lâu nay người  
ta chỉ thấy ảnh trên báo, bây giờ thấy kiệu cầu  
đã thu nhỏ, ai cũng muốn xem. Đó cũng là một  
công trình đáng kinh ngạc trong các công trình kiều lộ  
xứ này : Hanoi có cầu Doumer, thi Saigon có  
cầu chì cờ.

Canh chòi trung cầu có một bức chân dung  
thống-chế Pétain làm toàn bằng xà-cừ coi rất  
giống và rất lồng lịm. Ông Đỗ-như-Lên thật đáng  
gọi là một nhà nhiếp ảnh bằng cách khâm  
xá-cử.

Tùy biến gian hàng Đồng-Nai, người ta có cảm  
tưởng Nam-kỳ không tiến bộ về tinh-công-nghệ !  
Đó không phải lỗi trách. Trước lại, Lúa gạo nuôi  
người ta. Cao-su làm giàu cho người ta. Biển cả  
làm lợi cho người ta. Người ta ít thì giờ nghe  
đến tinh-công-nghệ là các nghề mòn đẽi rát nhiều  
công phu và thi-giò và « cho » rát ít lì. Nó chỉ  
là cái nghề phụ của nông-dân, cái nghề gõ geo  
cái nghề cưa cợ mà thôi.

## Gian hàng Trung Kỳ có những gì ?

Bốn ông tượng đá, mỗi « ông » đứng bên một  
chiếc vạc đồng lớn, chào vào một gian hàng  
ở xέ cửa bếp hữu viện bảo-tàng Maurice Long.

Bốn ông tượng đá và hai cái vạc đồng này,  
người thi-bảo là đem ở Hué ra, người thi-bảo là  
xe từ viện bảo-tàng Louis Finot đến. Chẳng biết  
ai nói đúng,

Muốn xem hai ông tượng và hai cái vạc lớn đó,  
người ta phải đi qua hai cái thềm-môn làm một cách

### THÔNG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI :

- Lý-hội mới vĩ xã-hội là lý-hội hoàn-toàn của dân-tộc Pháp.
- Những chủ-nghĩa tự-do, chủ-nghĩa tư-bản, chủ-nghĩa cộng-sản đều do ngoại-quốc vào nước Pháp; khi nước Pháp đã trấn-dịnh tinh-thần thì tất-nhiên là phế bỏ các chủ-nghĩa ấy».

đơn sơ, Gian hàng được người ta trang hoàng  
ngay từ ngoài cửa, và trang hoàng theo kiểu  
cách dù chỉ có thể là gian hàng Trung-kỳ !

Ta hãy qua cái cửa có hai cánh son đẽ vào  
xem gian hàng này.

Bạn tôi nhắc nhở-mãi : ta sẽ vào mua lấy ít  
quế Thanh, chà là bán rẻ lắm.

Mà rẻ thật, có mấy đồng bằng một kilo. Nhưng  
không phải thứ quế « ngọt-quế » hay « quan-  
quế » Thanh-hòa, mà là thứ quế bò từng bó lớn  
như bò vỗ già? Người ta chỉ bày cái gì có thể gọi  
là quế để che khách, để mặt ý-niệm là Trung-kỳ  
là xú-thò-sún ra quế mà thôi. Ngoài quế Thanh  
ta phải kẽ nước mắm Nghệ.

Và tôi lấy làm ngạc nhiên rằng Trung-kỳ cũng  
đã có tinh-công-nghệ mới.

Thật vậy, đó là điều không ai ngờ. Trung-kỳ,  
một xứ thơ mộng cổ-kinh, như hai ông tượng đá  
và hai chiếc vạc đồng bày trước gian hàng, xưa  
nay chỉ biết làm đồ sứ đồ gốm và biết đẽi nhiều  
đẽi gốm là cùng, ai ngờ nay lại đẽi được cái vải  
« shantung » và « tussor soie » đẽi may áo-phục!

(Vải shantung và tussor soie đây là do tỉnh  
Fai-foo đẽi trung bày) không biết người ta có



I photo Vũ-An-Ninh  
Gian hàng của xứ Cao-Mèn



I photo Vũ-an-Ninh  
Công họ chảy, trong thiêng vào là nhà bảo-tàng Maurice Long

## QUỐC-HỌC THU-XÁ

Đã phát hành cuốn

### THI-NGHỆ

Và đương in bộ

## TÀM NGUYỄN TÙ BIỂN

## Đi xem kỹ nghệ và tiêu công nghệ Bắc-Kỳ, chúng tôi đã có những cảm-tưởng gì

Phải nói ngay rằng cảm-tưởng của chúng tôi  
là những cảm-tưởng hoàn-toàn tối-đẹp.

Thật chưa lúc nào chúng tôi thấy kỹ-nghệ và  
tiêu công nghệ của xứ Bắc-kỳ phát triển mạnh  
như chúng tôi đã thấy ở trong cuộc hội chợ  
trung bày năm nay. Thứ hàng gì cũng tỏ ra rất  
tinh-xảo, những gốm, những lụa và những vóc  
hàng tại những gian Lai-chau, Sơn-la, Cao-bằng,  
Hà Giang có những màu sắc chon rất khéo, và  
đẹi một cách rất mỵ-thuật, tưởng hàng ngoại  
quốc cũng không hơn là mấy.

Tiền nhất có lẽ nghệ thêu và nghệ đẽi trên vải,  
có mấy bức hình đẽi bằng chỉ ngũ sắc và thêu  
bằng tay trang tinh-thần đẽi đó, chẳng khác  
gi những bức vẽ bằng sơn. Chúng tôi nghĩ  
đến những người thợ Việt-Nam cũn cuồng làm  
không mấy ai được biết, những cô gái Bắc-thúy  
miết na suốt ngày ngồi ở cạnh khung đẽi làm  
việc một cách khéo-nhường đẽi kiểm ti tiền  
nuôi cha mẹ già yếu, giúp chồng và đỡ con.  
Những người thợ ấy, những đàn bà ấy có lẽ đã  
bỏ nhiều cuồc vui chơi, đã bỏ không đẽi xem  
nhèa đám hỏi để làm ăn; họ không biết rằng  
chính họ đã giúp nước, chính họ đã cống  
không nhỏ trong việc nâng cao trinh-dộ thương-mai,  
kỹ-nghệ và tiêu công-nghệ xứ Việt-Nam ta  
vậy. Đáng khen nhất là những phong-tien đẽ  
cho họ làm những việc ích-quốc lợi dân ấy-lại  
không phải là do những ông bác-sĩ, kỹ-sư đă  
đến công-ân-học ở ngoại-quốc chế ra hay đem  
đến xé ngoài-về cho họ.

Những đẽi dùng của họ phần nhiều là cõi xưa.  
Họ phần nhiều không được đai học, họ không  
biết những lối chơi ở các nơi đó, họ

họ biết cảm-thấu cái đẹp của đời-nói, của đồng  
ruộng nước Việt-Nam. Họ biết cái đẽi này là đẽi  
của ông cha đẽi lại cho họ, họ phải làm việc đẽ  
giữ lấy, đẽ làm cho cái hương-hoa ấy mãi ngày  
mỗi đẽi, mỗi ngày mỗi hơn.

Vậy họ làm việc. Họ là những người bé mọn,  
công việc của họ làm họ chưa là bé mọn nhưng  
chinh thực ra thì có những kết quả rất to —

Những tiêu-công-nghệ này ta có thể chia ra  
lamb hai thứ: 1) một thứ đẽi luôn luôn áp dụng  
vào sự như cầu của nhân-dân. 2) Một thứ đẽi

kỹ nghệ để rá hay là do những trường hợp đặc biệt khỏi ngudu từ cuộc chiến-tranh giữa Tàu và Nhật và cuộc chiến-tranh lần thứ hai châu Á.

Những tiêu công nghệ thứ nhất mang ra so sánh thì không lấy gì làm quan trọng lắm và phát triển một cách từ từ nhưng được một cái tốt là đều. Trong hạng này ta nên kể nghệ làm lùi, làm vải, làm vồng, làm đay, nghệ son, nghệ thêu, nghệ súng, nghệ làm khuy trai và khuy đồng, nghệ làm mành, làm lụa, nghệ dàn phên. Biết đáng mừng nhất là nghệ dúc đồng và nghệ làm chai cốc, các thứ đồ thủy tinh, trong hầu hết các tỉnh Bắc-kỳ đều tiến đều nhau làm lầm. Ngày ta đã có thể tự chế ra những cốc chén của ta làm, đều đã tám dùng được cả rồi, nhất là nhang bát, đòn, chậu của huyện Thanh-trì thi lầm thử nước ngoài cũng không hon là mấy. Mái lợi một cái là rẽ lầm.

Tronh hạng thứ hai, ta phải kể nghệ dệt sợi, nghệ dệt lụa và ray on, nghệ dệt len, nghệ dệt chiếu, nghệ thuộc da, nghệ duodom, nghệ làm đồ mây và nghệ lùm màng tóc.

Những người làm nghệ này ít lâu nay đã chịu biến báo và nghệ ra nhiều cái may rất khéo, giá những ông, ký sự có học giúp đỡ mà chế hóa đi thi những may ấy có thể bảo là rẻ nhất và tiện nhất.

Tiếc rằng nhiều như nghệ dệt sợi, nghệ dệt lụa may nấm gần đây được tiến một cách rất nhanh thi xây ra có chiến-tranh thế giới; một mặt thi nguyên liệu ở nước khác không đem vào được, một mặt thi thị trường ở Âu-châu và Viễn đông còn cua, nên một ít nghệ bị đánh trả và không thể nào tìm được hon; đó thực là một sự đáng tiếc. Nhưng đó cũng là một sự may bởi vì có thiếu nguyên liệu như thế nhiều người mới chịu moi ra những thứ mới để bù vào chỗ thiếu kia.

Bởi vậy, không lúc nào bằng lúc này, tiêu công nghệ nước ta bước vào một thời kỳ rat lạ. Tờ nhận tạo được người ta đê ý một cách đặc biệt.

Lại ít lâu nay vì đồ hàng ở ngoại quốc không vào Đông-dương được nên mua nghệ mới ở khai Bắc-kỳ này nở ra. Chúng ta nên lấy làm mừng mà thấy ở phần nhiều gian hàng trong hội chợ thuộc về khu vực Bắc-kỳ đều có những sản phẩm mới ấy: nay là những cái ống thủy tinh, nay là sà-phòng, nay là ngói bút, giấy tham, đồ dùng bàn giấy, đèn thắp, đèn treo, « phanh » xe đạp, yên xe đạp, nan hoa hành xe, những đồ dùng làm vườn, thùng rượu vang, bao gạo, bao chài, nhất nhất những thứ ấy đều do người Việt-Nam chế ra toàn bằng những nguyên liệu ở trong nước Việt-Nam.

Riêng về bàn chải mủ, bàn chải răng và bàn chải giấy-thi, chúng tôi nhận thấy có thể cam đón rằng hàng nội họa tốt gấp mười lần ngoại hóa. Chúng tôi nói tốt chứ không nói dẹp. Phải, nội hóa cố nhiên là không thể dẹp bằng ngoại hóa, cái dò ai cũng biết; nhưng đã dùng bàn chải nội họa thi có thể chắc chắn mười cái bàn chải ngoại quốc có khi không dùng được lâu bằng một cái bàn chải ta. Tốt nhất một cái là bàn chải ta lại rẽ, có khi một cái bàn chải ngoại quốc đặt gấp năm sáu lần tiền một cái bàn chải ta.

Những thùng rượu vang của mình làm cũng tài lâm. Trước, những thùng ấy ta vẫn phải mua của ngoại quốc, những nhà xuất sản sơn, những công ty rượu đều phải mua tớia bốn mươi đồng bạc một cái thùng.

Theo chỗ thấy của chúng tôi thi thùng rượu của ta tối không kém gì ngoại quốc. Cái máy làm thùng giàn dí lâm, không nhiều khé một tí nào. Cứ xem cách làm như thế thi kỹ nghệ làm thùng còn tiến làm, mỗi ngày một xưởng vừa có thể sản xuất hàng chục cái.

Đáng mừng nhất là gỗ thông này không phải mua từ ở ngoài nhưng chính là một thứ gỗ chúng ta có rất nhiều ở Trung-kỳ vì thế thùng của ta ráo bằng nửa số tiền ngoại quốc.

Nhà lầu, vợ đẹp, con khôn, mua vé Đông-pháp sẽ hy vọng có cả



Photo Võ-An-Ninh  
Các quan-chức đang đi xem các gian hàng.

10

AS Petrus Ky (1977) / Huỳnh Chiểu, Đặng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

liệt vào bậc nhất không?

Chúng tôi nhắc lại là dưới mắt chúng tôi, cái ngành thương mại, kỹ nghệ và tiêu công nghệ ở trong hội chợ Hanoi đều chưa đựng một vẻ lao quan không ngờ. Dân ta là một dân khồ, nhưng cần lao mà đáng phục nhất là it học mà có tài sáng nghệ. Nếu những thanh niên được ô trong cảnh sung sướng, được ăn học ở nước ngoài và mà lại để chửi thi giờ nghĩ đến sự hiến bô của quốc gia mà già công giúp dùm đê cho các ngành mới hồn lên thi chác thương mai, kỹ nghệ và tiêu công nghệ nước ta còn tiến nhiều nữa, mà chẳng mấy chốc nước ta cũng theo kịp bước trưởng.



Photo Võ-An-Ninh

Gian hàng tỉnh Nam Định là gian hàng đẹp nhất trong các gian hàng xứ Bắc-kỳ.

sáng nghệ. Nếu những thanh niên được ô trong cảnh sung sướng, được ăn học ở nước ngoài và mà lại để chửi thi giờ nghĩ đến sự hiến bô của quốc gia mà già công giúp dùm đê cho các ngành mới hồn lên thi chác thương mai, kỹ nghệ và tiêu công nghệ nước ta còn tiến nhiều nữa, mà chẳng mấy chốc nước ta cũng theo kịp bước trưởng.

Một nước mà bắt cứ chỗ nào cũng làm việc, cũng nghĩ, cũng cố gắng, còn triệu chứng gì làm lèng lòng người ta hơn?

Chúng tôi thấy ngay từ giờ nước ta đã chiếm một địa vị rất khả quan về mặt Viễn-đông rồi vậy.

VŨ BẮNG

## Truyện giải trí

### Một loại sách mới của HÀN THUYỀN XUẤT BẢN EUE

Mỗi quyển là một truyện giải trí từ 100 đến 150 trang. Giá vé mua ráo dẹp jedia, nhiều họa sơn danh tiêng, hàng 20 ngày xuất bản 1 quyển, hoặc 20 ngày sau, và hép, trinh-thám, phiêu-lòng... Những văn-si viết « Truyện giải trí » ngoài bài tài, bao giờ cũng trong dọc giò bằng lối văn thanh tao, tu trưởng cao thường và thiết thực. Giá nhất định là 6\$40

5 DÉCEMBRE CÓ BÁN:

QUYỀN LÂU TRONG TRUYỆN GIẢI TRÍ

## SẮC BẾP NGAI VÀNG

### TÍU THUYẾT DÃ SỦ CỦA CHU THIỀN

tờ báo của mọi người

## 1) Đã xuất bản Thần Bí Thực Hành

VÀ

Đem thực hành các khoa như: Chiêm-tinh-học, Chi-chưởng, Chiết-tự, Tu-rang, xem Tiền-định, Bói bài, Bói café, xem tướng mặt v.v. Do Linh-Son soạn. Giá \$50.

2) Đã in lần thứ ba có thêm cách lấy được lá « Số Tử Vi » trong một giờ! là cuốn sách « dạy lá Số Tử Vi theo khoa-học Chi-nam » giá \$ 1.20.

3) Đã in lần thứ hai (lại gần hết) Giá \$ 1.50 là cuốn « Sách dạy xem Tướng Bàn Tay và Chữ Việt Lối Án Mỹ ».

4) « Trường sinh thuật » dạy láu súng láu theo phương pháp của bác sĩ Nhật - bắn và của Trần Đoàn đại tiên: in lần thứ 2 \$ 0.50. & xà-gi: mua thêm tiền cung. Thor mandat nhớ để cho nhà xuất bản như vậy

NHẬT - NAM THƯ - QUÂN - 12 PHỐ HÀNG ĐIỀU, HANOI

# VUI CHƠI HỘI CHỢ

— Ông giài thế mà khéo chiêu người !  
— Ông giài thật chẳng chiêu người !

Trong cuộc đấu-xảo năm nay tôi nghe thấy nhiều người thốt ra miếng mây cát này. Tôi có ý nghe ngóng xem tại sao họ lại nói những câu như vậy nhưng bỗ chí châm câu hoặc bằng một cái nụ cười, hoặc bằng một cái chép miệng. Tôi bực mình lắm và tôi phải dò bộ mười lông lòn quanh Hội-chợ thì mới tìm ra chân-lý.

Thi ra giới chiêu người là thế này: đang nồng nực giờ bỗng đợi đến ngày khánh thành Hội-chợ để rết ngọt cho các ông bà già áo dạ, quần đà ra ăn mặc trưng bày với thiên hạ. Và chẳng chiêu người là năm nay quần áo dạ hiếm quá và giá cao quá nhiều có phong phanh trong các chiếc áo mỏng mua bạ, nhiều cậu diện quần áo trắng đi chơi vừa di vừa run run và chắc chắn là phải vào nhũng gian hàng ấm áp đê tị-hàn...

Mà giới chốc chốc lại mưa, lại lạnh, thật giết người ! Tôi vào Hội-chợ gifta lúc giờ sắp đồ mưa ! Yốn là một người cùn-tắc vồ-uu, tôi vác một chiếc áo da đi mưa theo.

Vào Hội-chợ được nửa giờ thì giờ mưa, tôi giờ áo da đi mưa ra mặc và đi vènh vào như một người tráng-số. Nửa giờ sau: nữa giờ tanh. Tôi đánh hành cái áo da mưa—nặng như cùm sisy — ở tay từ lúc đó tới tối. Một anh bạn ở cùng nhà, bụng đói chán chん phải từ già Hội-chợ về: thừa dịp tôi gửi luôn anh chèo cái áo da đi mưa dem về. Anh ta cầu nhau, cầu nhau dem áo đi. Tôi nhìn anh ta ra khuất Hội-chợ. Lúc ấy là sáu giờ tối ! Lúc ấy là lúc ông giài đợi đê đồ mưa xuống thật nặng hạt. Người ta: các ông, các bà, các cô, các cậu chạy như ma đuổi. Tôi cũng chạy như ma đuổi ! Nào nói giới chiêu và giới chằng chiêu nữa đi : ở đây đã có một người giài chẳng chèo một tí nào cả !



nhiều ngày chợ-phiên và Hội-chợ trong năm 1938: đứng trên nhà bảo tàng Maurice-Long trông xuống, ta tưởng hờ như lạc vào một động tiên, các mẫu áo ngũ sắc tò nh爭 diêm hình hoạt trong đám đông người, thật vui, thật đẹp. Ngày giờ đám đông của Hội-chợ hầu như deaf kit, lừa thưa chỉ có đám bảy chiếc áo mầu xanh đỏ, những chiếc áo mới nhất cũng là may từ năm ngoái thì phải !

Một ông — ý chừng vừa ở miền mò vè — nói bô bô với bạn :

— Cứ khan tơ lụa thế này mãi — mà tôi cứ mong khan như thế để cho thiên hạ bớt vây đì.

Thấy tôi không nói gì, ông lại nói thêm :

— Mà như thế đã sao có phải không... thưa anh.

Và ông cái xuống nhin bộ quần áo kaki của ông. Ở đây có nhiều bộ quần áo dáng cho vào lịch sử y-phục Việt-Nam quá đi mất thôi ! Giới ban ngày, ban mặt, một ông diện một bộ smoking, gang trắng, giầy hai mầu, dí bách bộ bên một ông quần xám và cái áo ba-

dò-suy gài chật khuy vì hai tay ngắn quá không đủ che cái áo vest trắng bằng faux-tussor ở trong ! Người mặc blouson, người mặc quần dùi, người áo trắng deo phu-la, người áo bá-dò-suy chỉnh chén nhưng không thèm deo ca-vát. Một vài ông vác ba-toong to như cò tay, một vài cậu múa cái can trúc bằng chiếc dùa, một vài người ngậm bìp nhưng không phun khói — ý chừng thuốc lá lên giá quá cao. Trong khi ấy ở một hiệu làm thuốc lá cho thiên hạ xem từ cách quán thuốc lá bằng mây và gói thuốc lá bằng tay — có vài ông ăn mặc chỉnh tề gõ mãi vào cửa kính gọi mấy cô thiếu nữ Saigon ngồi gói thuốc ở trong đê nữa đứa, nữa thật nói :

— Cho xin một nắm thuốc lá nào !

Tôi muốn đi tìm ngay một ông thầy bói đê bói xem trong túi những ông xin thuốc này có giấu một cái bìp hay không ?

Ở trước cửa Hội-chợ và ở trong các đường đi cửa Hội-chợ không có phát nhiều giấy cáo bạch: thuốc lậu, chữa răng, may quần áo như mọi năm ! Mọi ông phản ứng :

— Năm nay kém quá ! Mọi năm Hội-chợ mỗi tuần lễ tôi xin được tới hai, ba, cùn giấy cáo bạch. Ngày giờ mười phân không được một. Vả cả thuốc lá nữa ! Tôi nhớ năm nào nhà bán thuốc lá nó phát thuốc lá thả cửa, nem đóng, nem tây, tôi phạt được về hút đóng cửa Hội-chợ rồi mà hây còn thuốc lá ! Và rượu bia, nước chanh, rượu apéritif đó ấy, sao mà họ thả nhiều thế ? Cứ vào cháo hỏi lảng nhảng ông chủ cửa hiệu là ôi thôi rượu uống đến bát tinh nhân sự. Ngày giờ... chán quá !

Nó thê và ông ấy buồn thật sự. Nhưng chẳng ai để ý vào lời nói ông ta. Ý chừng bức minh ông chòi mồi mõm vào mũi tôi :

— Nay, này thưa ông ! Sau Hội-chợ năm ấy tôi xuýt thành nghiệm rượu đáy ! Không cúng... thi hỏng rồi còn gì !

Tôi phải quay mặt đi vì hơi rượu — rượu thật bay rượu lậu không biết ? — ôi mõm ông phun vào mũi tôi làm tôi cơ hồ chênh choảng !



Giờ sắp về chiều, người vào mỗi lúc một đông ! Người ta không lấy được vé và người ta hò hét ầm ĩ hay người ta ngó qua cửa Hội-chợ để nhìn những cảnh tượng huy hoàng bên trong. Người ta xô nhau, dày nhau :

— Nay, nay cái bà này có một vé sao lại vào hai người !

— Quay máy di ông ơi ! Ai lại đê tôi chết ngang ở bùi cửa thế này !

— Ô ! Ô ! Ông xem đây ông béo quá, chật cả cửa, máy có quay được nữa đâu mà quay !

— Bán cho tôi mười cái vé một hào !

— Hết rồi ! Hết rồi !

— Giả lại tiền đi...

— Đây đây, đưa lại tôi một hào mà lấy cái... giấy ba hào này !

— Không à ! Tôi chỉ còn vẹn vẹn có cái giấy bạc... hai đồng dây thôi ! Làm gì có hào lẻ.

Người ta điên tiết, sốt ruột, cãi nhau hay là cố ý làm duyên, nói hài hước để gọi những nụ cười trên mặt các cô thiếu nữ xinh xinh !

Người ta ta, di, di, lại lại. Và ngồi xuống ghế đê đê cho đỡ mệt.

— Góm mình mới dí bộ có vài giờ mà đã chóng mệt quá !

— Dạ rước có ngồi !

— Dạ rước ông ngồi !

— Xin cõi ngồi nghỉ trước ! Tôi ngồi ngh tôi hôm qua ở nhà mà đã nhen !

Người ta nói với nhau mà không cười. Hay người ta cười với nhau mà không nói !



Đằng kia, trên một chiếc ghế đá bờ vắng một ông Âu-phục chính tê dang ngồi nắm chân lên nhin di nhin lại. Tôi đoán ông đâm phái kim hay là ông dí bộ nhiều đau chán quâ. Không không, ông nói lầm nhầm một mình :

— Hào quá, mới dò bộ có một lát mà đã vẹt nứa gót giày ! Ấy là minh dã phòng bị đóng thêm cá sát rồi !

Tôi dội nhiên giật mình mới chết chửi ! Tôi liếc nhanh xuống đôi giày nặng chiu những cá sát của tôi đê lo ngại một cách chính đáng — như tất cả mọi người. Lúc này tôi mới nhận thấy một điều này : là người trong Hội-chợ năm nay di đứng khoan thai không có lối chạy nhảy đê át như mọi năm trước ! Như thế có thê kém vui vê trê trung được nhưng sự ích-lợi thi tăng lên nhiều vi di chém chẹp, nhẹ nhaug cõi nhiên là giây đê hỏng.

## DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo

Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa : 0\$35

— Bán buôn tại hàng dệt —

Phúc - Lai 87-89 Route de Hué — Hanoi

CẦN THÊM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH



GLYCÉRINA

Anh Luyện — bạn tôi — ý chừng hiểu tôi  
nghĩ gì nên nháy mắt bảo tôi:

Năm nay tôi đã đụng *lặng-xé* một cái  
một mồi. Nhưng lại sự thiên-hà chỉ chích nên  
lại thôi. Vốn dĩ tôi là chân đít khỗe, đã lấy vé  
vào Hội-chợ thì phải ở gõ thật lâu cho nên tôi  
đã đóng hai miếng gỗ định đem theo để đóng  
giờ chân lén bước thi dài luôn gỗ dưới  
chân do giờ khuya chạm vào đất cho đỡ  
mòn. Bước một bước thi cùi xuống đưa miếng  
gỗ lên dâng trước, có chạm nhưng cũng  
chẳng sao mà! Phải không anh?

Tôi thật là không giả lời lại nhà  
sách-chép dài ấy!

Người bạn của tôi vì vui vui vẻ lắm. Anh  
nói huyền thiên. Nhưng anh Luyện không  
vui được lâu. Đến trước một cửa hiệu đồng,  
anh gặp một người bạn, anh bắt tay hắn ta  
và hỏi:

— Mày cháu rồi?

Đang vui vui, ông bạn bỗng xẩm nét mặt lại  
gật Luyện rầm lên:

— Nay, tôi bảo cho cái thứ anh-ma-cà-bông  
vừa vừa chứ! Anh định làm lụt tôi ở đây chứ!

Tôi nhìn quanh thấy mấy cổ thiêu-nữ xinh  
đẹp vừa qua và tôi hiểu ngay! Thi ra ông  
bạn ấy không muốn cho mọi người — nhất là  
phái-phụ-nữ — biết rằng mình đã có vợ. Ông  
nói thế và ông đi ngay. Luyện câu nhau:

— Kha thật, nó có vợ hẳn hoi mà lại còn  
định lừa ai?

Tôi chưa kịp giả lời anh thì một người  
bỗng vồ vai tôi và hỏi:

— Kia bac di chơi! Nay con chào bác đi!

Tôi phải đưa mắt nhìn quanh từ phía đằng  
nhau ra rằng lúc đó không có một cô thiêu-nữ  
đang đứng gần chúng tôi néa môi ghê vào  
tai ông bạn mới gặp đó để hỏi khẽ:

— Bác được mày cháu rồi!

Và lát sau tôi thở ra một cái khì thấy người  
bạn ấy không nỗi nồng gắt gông gi tôi cả!

## BÁ CÓ BẢN: Người bạn gái

Truyện dài của Thiếu-sơn, giấy hơn 200 trang giá 0\$80

Ông Thiếu-sơn là một văn sỹ uy phách trong văn học giới Việt-Nam  
hiện tại. Cuốn tiểu thuyết «NGƯỜI BẠN GÁI» của ông chưa dày  
nhưng rất uy tròn cao siêu, những cảnh tinh thần chẳng khác chi  
tiểu thuyết Nouvelle Héloïse, là cuốn văn bút hùm của J. J. Rousseau  
trong văn học giới nước Pháp.

NHÀ XUẤT BẢN CỘNG LỰC — N° 9 TAKOU TÉL. 962 — HANOI

Gian hàng của các lực-sĩ được nhiều người  
hoan nghênh. Họ xâm quanh lại các lực-sĩ  
ăn mặc *maillot*, quần dài. Đó là các lực-sĩ  
sắp sửa đón du khách. Trong đám đông, tôi thoáng  
nghe thấy một người dặn bạn như thế này:

— Các lực-sĩ được *succès* lắm! Mà ăn mặc  
còn cõi như họ vào cửa không mất tiền.  
Được rồi! Chiều nay tao cung mặc *maillot*,  
quần dài vào cửa, nghe chưa! Mày vào sau  
cầm họa går quần áo mồi! Tuyệt một tí  
nhưng đỡ được một xuất vé! Người khôn  
của khôn, tội gì mày?

Tôi liếc nhìn trộm ông «lực-sĩ tương-lai»  
ấy! Không biết ông có đủ can đảm sẽ làm  
theo lời ông vừa nói không nhưng tôi nghĩ  
rằng nếu ông làm như thế thì ở đây kia sẽ có  
một hàng thuốc phiện bán thuốc phiện chạy  
hơn mọi ngày — nếu ông «lực-sĩ tương-lai»  
của tôi kiếm được một ông bạn để dắt cho  
vay mượn!



Đèn điện xanh, dò, tim, vàng nồi lên! Anh  
sáng tung bàng. Người ta mệt, người ta mệt! —  
Bao nhiêu ghế đá đều chật nich người! Các  
cô, các cậu ngồi cả lên những bãi cỏ giàn lối  
đi! Ở đây già có ai niệm Nam-vô-phật nữa  
thì Hội-chợ sẽ hóa ra chùa Hương: Vì người  
ta cũng đi bộ, cũng mệt, cũng thở và cũng  
ngồi nghỉ bừa bãi ở giữa đường như chùa  
Hương! Cố điều này nơi khác là ở Hội-chợ  
Hanoi người ta di chuyển hơn ở chùa Hương!  
Nhưng lại có điều này giống — rất giống chùa  
Hương — là những người di chơi lâu trong  
Hội-chợ cũng giờ cơm nắm, chả kho ra ăn  
Ấn thâm lén thôi!

Ở một khu nhà có một người mày đứng, a  
hồi giật người mày ấy đáp lại ngay:

— Mày giờ rồi?

— Bằng giờ hôm qua!

— Đó ông người mày xem tôi nay có ai mời  
tôi di xí-ké không?

— Có, nếu có người cho anh vé!

Và:

— Đó người mày, tuần sau tôi có di Hội-  
chợ nữa không?

## Nữ cưới

sách Hoa Mai của Nam Cao

GIÁ: 0\$10

Đọc xong cuốn «NU CƯỚI» của Nam  
Cao, các bạn sẽ thấy trong lòng luôn  
luôn vui vẻ, yêu đời thấy cả cuộc đời  
đã nhuộm màu tươi sáng.

— Chắc chắn là có nếu Hội-chợ không thu  
tiền vào cửa!

Người mày lát lỉnh thật! Người ta cười và  
tranh nhau hỏi. Một ông ngô bơm hé vào tai  
người mày hỏi:

— Anh có biết nói phét không?

Lần này người mày câm tü không chịu già  
lời.

Giới lạnh lắm! Tôi mướn vè vi dã khuya!  
Một số đông người còn đứng dầy trước một  
biệt hàn thuốc đê định cuộp thuốc lá cho  
không?

Rồi, dột nhiên...

Không ai bảo ai, người ta chạy dò xò về  
một phía:

— Cho tôi với...

— Đưa đây một cái nǎo ông ơi!

Tôi thấy mây chục người đang chạy theo  
một chàng Hương-dạo ôm ở tay một gói lớn.

— Cái gì đấy?

— Họ phát gì thế hở ông?

Một người vừa chạy vừa đáp:

— Họ phát ánh Thống-chế Pétain.

— Thế à...

Và thiên-hà xô nhau đuổi theo chàng  
Hương-dạo. Lúc ấy hiện thuốc lá vừa ném thuốc  
ra nhưng thiên-hà đã bò đi cà rốt. Tôi không  
dùng thấy lòng cảm động. Vì không cảm  
động làm sao được khi thấy các cô, các cậu  
tán-thời đang cùng các ông lính, các người  
nhà quê, các cậu bồi béo — tất cả mọi hàng  
người trong xã-hội — đang đuổi theo chàng  
Hương-dạo để xin một bức ảnh của Thống-  
chế Pétain.

Một sức mạnh ẩn tôi di, tôi chạy  
theo họ. Tôi, tôi, một «lực-sĩ» — một lực-sĩ  
đã về thứ ba trong một cuộc chạy thi có ba  
người chạy — tuy không chạy nhanh, vì sợ  
mòn giày, tôi đã đuổi được và đã tóm được  
chàng Hương-dạo ấy! Buồn thay, tôi đến  
chạm quá. Tập ảnh thống chế dãy kia chàng  
đã phát hết nhẫn rồi.

TÙNG-HIỆP

## THUỐC LÀO ĐÔNG - LINH

236, Rue du Coton, Hanoi

Giọng ngọt, khói êm, thuốc ngọt, giá rẻ,  
Đồng bão bồn bồn / chiều cổ mua giüm.

## ĐIỀU-LỆ

Giải thưởng văn chương về hai  
loại Phô-thông và đặc biệt đã  
đăng rõ trong quyển tiểu thuyết  
ra mắt quốc-lan do ông Lan-  
Khai, nhà văn nổi tiếng về  
— chuyện đường rừng viết —

## Chiếc nò cánh dâu

Một thiên khảo-cứu về tình tinh  
tập quán, nghi-lễ, tôn-giáo của  
các bộ lão Mị. Vai chính trong  
chuyện là một thanh-niên Mọi  
tinh tinh cao thương cử chỉ  
anh hùng như Tarzan. Sách giấy  
60 trang, đã có bản khắc nời  
với giá 0\$5\*. Giá 0\$20. Văn  
hay, in đẹp, đó là những đặc  
diểm của tất cả các tác phẩm do

## DUY-TÂN THƯ-XÃ XUẤT-BẢN

Tru số 52 bis Route Khâm - Thiên  
Chí-hanh 77 route Nam-Dũng - HANOI

## Việt nam văn học

NGÔ-TẤT-1 Ô chủ trương

6 cuộn trọn bộ, dày trên dưới 1000 trang. Hàng giấy  
thường từ 6p00 trở lên. Hàng thuận dò từ 20p00

## Việt Nam được học

PHÓ-ĐỨC-THÀNH

Quản lý viễn-viễn hội Y-học Trung-kỳ chủ-trương, 12  
cuộn trọn bộ dày trên dưới 2000 trang. Hàng giấy  
thường từ 10p00 trở lên. Hàng thuận dò từ 30p00 trở lên

## Việt Nam sử học

Về thế kỷ thứ 18

PHAN TRẦN-CHÚC chủ-trương

6 cuộn trọn bộ, Hàng giấy thường từ 6p00 trở lên  
Hàng thuận dò từ 20p00 trở lên

## NHÀ IN MAI-LINH HANOI XUẤT BẢN

T.B. -- Cuốn thứ nhất các bộ sách trên hiện đã bắt  
đầu in và trong năm 1942 thì in xong cả toàn bộ.  
Sách và in những bộ sách này rất là tốn kém vậy,  
chúng tôi chỉ trong 1 tần lòng sốt sắng của các ngài  
đối với văn-nó và y học nước nhà đặt mua trả giúp  
cho. Xin gửi thư về Mai-Linh lấy tết.

# Từ một chuyến tàu Hanoi — Nacham

quay về

## HỘI CHỢ HANOI

MỘT CHUYẾN NGÂN LÀNG MẠN  
CỦA TỬ THẠCH



Các ngài di chơi Hội chợ có lúc nào nhán rỗi lưu ý đến hộ tôi xem trong đám rừng người riệu quanh các cửa hàng có một thiếu nữ quen tôi trong một chuyến tàu, một thiếu nữ khêu các mỹ danh là Phú-Lê. Các ngài cứ trông thấy một cô bạn trang, áo lót trắng, áo ngoài trắng, quần trắng, giày trắng, «sắc» trắng, «cô lẽ cả» kieng trắng nữa người ấy thưa các ngài đích là nàng Phú-Lê của tôi đây. Có cần phải chỉ rõ như các ngài ở số Căn-cuộc rằng Phú-Lê là một nhiều trang cá sần sần, mũi sùm sụm to, lồng mày thưa, hai mi mắt dày mộng lèn, lòng đên nhiều hon lòng trắng và khi nói đồng-lứ hay đưa ngược lên tơ như dáng điệu một nhà thơ ngâm vữ-trụ.

Tôi đã tồn công trong sự di tìm cô Phú-Lê của tôi, vì tôi có một điều cần nói với nàng lâm. Tôi đã quanh quẩn dạo con đường chính giữa ở công vào tới Bảo-tàng Maurice Long. Tôi đã rẽ sang tay phải, quặt lên dây hàng Hadong, xuống sao-đốc Bâtiment A quay tay trái qua nhà Kèn, ngược lại lấn nữa lên con đường giữa, quặt sang phải

xuống một lượt bâtiment B, vòng quanh lén các gian-tinh Phái-diệm Ninh-binh. Nam-dịnh, tua lại lần thứ ba con đường giữa, quanh tay trái quanh nhà Bảo-tàng, sông thẳng vào gian ô-lô, di riệu các cửa hàng đồ thêu, đồ khảm, hàng xô, hàng bát, hàng cò quay, hàng sà-phòng, hàng thuốc lá, hàng chè tàu, hàng kẹo, hàng mứt, cỗ đèn hàng búp-bê, mà cũng không tìm thấy nàng. Tôi thật vọng quá. Tôi uể oải đi và nhớ lại ngày mới gặp nàng.

Chuyến tàu Hanoi-Nacham, bảy giờ kém hai mươi hôm thứ hai đó, tôi khép nè sách cái va-li nan to, cái vé và cái mũ giả «phở» của tôi ra ga. Tôi cừa toa hạng ba, thành bước vào toa cao quá mà không cõi ai dỡ hộ hai cái va-li may nặng toàn sách — tôi đánh phai vứt cái mũ dạ «phở» của tôi vào trước, trên sàn tàu, dè lấy sức cõi hai tay nâng dây cái va-li vào trong toa. Đoạn tôi mới lên. Người thử nhai tôi trông thấy là một cô gái ngồi ghế trong cùng sáu với gian hàng nhất.

Tôi chọn được một chỗ ngồi, trên cái ghế dây thư hai bên phải. Vừa ngồi chưa giáp bã trầu, tôi thấy người con gái ngồi ghế trong cùng đứng ngay cạnh tôi và sửa soạn ngồi xuống cái ghế ngang hàng nhưng vẽ bên trái.

Rồi cô vé ác ngồi xuống ghế gỗ. Tôi liếc mắt đê ý đến người thiếu nữ đó. Đầu quàng khăn len kẽ những ô vuông dò và nâu. Minh bận áo tim có hoa. Hoa cùng màu nhưng bốn cái lá xanh quanh mỗi chiếc hoa thì lại hai cánh tim bóng như sa tanh tim, hai cánh thêu bằng chỉ bạc, rất nồi. Túi báo hiệu di.

— Ô... e ô... ôô... ô...

Tôi hoài chuyện và từ từ chạy rời nhanh dần. Ai nấy đã ngồi yên vào chỗ mình. Qua hết phố trong tĩnh đến đầu Cầu. Gió thoáng hơn và trong toa hình như sáng hơn. Ông ngồi xé trước mặt tôi, đối diện thiếu nữ, mờ tờ báo ra coi. Ông ngồi giáp nách tôi cũng mở quyển «L'Art de voyager» ra nhìn các bảng giờ tàu chạy. Không biết làm gì tôi cũng lẩn dọc nhung trong tờ T. M. và thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tay.

Thiếu nữ dột ngọt hỏi ông ngồi đối diện :

— Thưa ông mấy giờ thì tàu đến Na-Sầm?

Ông kia ngó ngác :

— Tôi cũng không biết.

Thiếu-nữ quay nhìn tôi.

Biết ý, tôi trả lời :

— Đến mười một ruồi mới tới. Cõi lên tôi Na-Sầm?

— Vâng.

Rồi không biết tại sao, cô ta lại chuyển sang một câu hỏi khác han và cõng dột ngọt.

— Ông đã đi Thái-Nguyên bao giờ chưa?

Tôi lắc đầu.

— Thưa chưa.

— Thái-Nguyên đẹp lắm ờ a.

— Đẹp.

Tôi rồi thôi, tôi lại cúi xuống đeo báo. Ông xé trước mặt, chừng đã chán không muốn đọc nổi, đưa tờ báo cho thiếu nữ:

— Cõi xem.

Thiếu nữ đeo băng hai tay :

— Cám ơn ông.

Cô ta nhìn lướt qua một lượt trang đầu, rồi mở đến trang phụ chương. Cô ta đọc và khen :

— Tài, cái ông nào làm bài này kiều này hay quá. (Tôi tiếc

không nhớ cái đầu đề bài đó là gì?) Đoạn cô lại thêm một câu :

— Hay thi hay thư nhưng tôi không đồng ý. Chẳng biết cái tâm lý của các ông thế nào chứ chúng tôi con gái tưởng không bao giờ lại có nhau thế được.

Ông ngồi xé mặt cười. Cõi thiếu nữ gần cần thận tờ báo đưa băng hai tay giả và cảm ơn. Lại ngồi yên.

### LÂU - GIANG

Mạc-Lâu Giang-Mai, Hà-Cam, Hồ-Xoài, dù có biến chứng nồng đến đâu chì nên đến.

### ĐỨC-THO-ĐƯỜNG

131, Route de Hué — HANOI  
Sẽ được khởi hoán-toàn. Nhận  
chứa khoán. Thuê sẽ uống  
không công-phat.

### CAI NHA PHIEN

Cam-doan hết uống là chưa được.  
Trong khi uống thuốc không phải  
hở mà ứn táo, khỏe mạnh như thường

— Ông đi Lang-sơn ?

Tôi ngừng đầu, lóng nghe. Không thấy ai trả lời câu hỏi đó, tôi vội vàng nhìn thiếu-nữ :

— Thưa cô hỏi tôi ?

— Vâng.  
Và nói và cười, người con gái mới áy hình như cho tôi là một anh chàng ngơ ngẫn. Tôi vội thưa và cõng cười :

— Tôi đi Kỳ-lừa qua Lang-sơn một ga xếp.

— Ở Kỳ-lừa có đẹp không ông ?

— Đẹp lắm. Miền ấy căng như nhiều miền ở thương-du là một cái hung lũng xung quanh có dồi núi và rừng. Đẹp lắm.

— Ông là người ở trên đó ?

— Không tôi ở Hanoi lên có chút việc — Cõi đi Na-sầm chơi ?

— Vâng tôi có một người



bạn gái trên đó. Tôi lên chơi, vui thì ở lâu, không vui thì vài hồi tôi về.

Rồi có hồi tôi ở trên tàu này không có « wagon-restaurant » nhỉ?

— Cố muốn gì?

— Không tôi hỏi thế vì nhà tôi thường trên các đường tàu hỏa.

Tôi đi đường này phải mất tiền, chứ tôi đi Saigon thì không phải lấy vé, được ngồi hạng nhẹ và ăn ở « wagon restaurant ».

— Dạ.

— Tôi vừa ở Saigon ra được hơn một tuần nay. Tôi đi với anh tôi.

— Ông anh có đâu?

— Không, là tôi nói ở chuyen tàu Saigon ra ấy chứ. Chúng tôi hai anh em đi vui lâm. Tôi không biết met là gì. Anh tôi quen như bên Pháp vui tính nói chuyện, ăn quả vật suối chuyen tàu.

— Có vào Saigon đón ông anh ở Pháp mới về hàn.

— Không, anh tôi sang Pháp dài lâu tất cả là tám năm. Nhà thầy me tôi giàu (cô nói với một giọng thần nhiên lâm không có ý kheo khoang tí nào) lại hiem con có anh tôi với tôi nên thầy me tôi quý anh tôi lắm. Mỗi

tháng hồi anh tôi còn du học ở Paris, thầy tôi gửi 300\$ mà viết thư về, anh tôi vẫn kêu ca rắng tưng.

— Thế thienh có tiêu hoang đầy. Tôi biết có người chỉ được cco 100, hay 120 đồng mà cung học được ở Paris.

— Thiếu-nữ như không chủ ý gì đến câu phê-binh của tôi, cô nói vẫn một giọng thần nhiên:

— Anh tôi chơi lâm, phả của thấy tôi mất mấy vạn từ ngày anh tôi về đến giờ. Ông có biết cậu Kiền tôi không?

— Ông Kiền ở phố Chau-Louis?

Thiếu-nữ ngo-ngần như không hiểu.

— Ông Kiền con bà Nghi K. ở Halais?

— Vâng phải đó, ông ấy là cậu tôi đấy. Ông ấy cũng có ô-lô chơi khét tiếng Hanoi. Ông ấy với anh tôi vẫn hay dì chơi với nhau lâm. Anh tôi từ dạo ra thường đến giờ tiễn mất bao nhiêu tiền của thầy tôi rồi.

— Cụ nhà hàn là giàu lâm.

— Ông cứ xuống T. B. thuê

xe hoi đến Biệu T. M. là ai cũng biết.

— Dạ

Một lúc sau tôi hỏi khé:

— Quý danh của cô là gì?

Nàng hơi đỏ mặt, nghèo-

ngang một hồi phút mới trả lời:

— Phú-Lê ạ.

Câu chuyện từ đó trở nên thân mật. Phân nhiều là nàng nói cả mà tôi chỉ ngồi nghe. Đai khai tôi biêt nhà nàng giàn lâm, giàu có tông T. B.. Chà nàng có hiệu cầm đồ ở tỉnh đó. Cụ lại thường cung trauva, cụ bà rất dễ tính hay chiều con. Nàng ua phiêu lưu, thích đi dây đi dò, em một tháng chỉ ở nhà có ba ngày. Tôi hôm qua nang ở Hong Kong bar với anh và một vú-nú-nú. (Chỗ này quái tôi có giật mình sợ hận làm người con gái khue các ấy cũng chỉ là một vú-nú-nú thường lưu chảng?) Nhưng nàng với cái chính. Anh nàng được một cô ở phố H. G. (cô nào thê?) nhà bán tơ lụa yên lâm. Chính nàng đã mua cái áo tim này (nàng chỉ vào cái áo đương mặc) 48p. một thước ở hàng người chí dán hòn (nguyên ván) của nang v.v...

Làm đến Bắc-giang, nàng kêu lầu quá, không biết làm gì cho hót hót. Tôi hỏi:

— Cố muối dọc chuyện?

— Vâng, nhưng không có cung được, không phải phiền ông.

Và tóm tóm cười. Tôi thấy cô ta thực quá cung dê yêu cái tính hay nói, hay cười, thực thà và... ngô lâm.

Tôi mở va-li lấy quyền đep của Khai-Hung đưa ra. Cô em cầm ơn.

Tôi quay ra cửa sổ nhìn phong cảnh. Cây cối và rừng đã bắt đầu liên tiếp, bình thường với nương rau ở sườn đồi. Một hai túp nhà sìn cùa

người Thô đứng chênh vênh trên những cái cột yếu ớt, cạnh một khe nước. Chán cảnh tôi quay đầu vào. Phút-Lê đang xem sách ngang lén hỏi:

— Đến đâu rồi ông?

— Quí Bắc-giang.

Thiếu-nữ gấp sách cầm tay đứng dậy khẽ vươn vai, rồi di ra giữa toa chỗ không có ghế. Nàng nhìn ra ngoài. Gió thổi đánh phu phát bài đầu nút khăn quàng lén cầm nàng. Hắn là lanh. Cố dùng tưa dùi vào thành cối ghé trước mặt tôi và nhìn tôi một chập. Tôi cũng nhìn nàng. Tôi nói một cách thận mật:

— Cố ngồi xuống đây k'èo lanh.

Nàng túm tóm cười. Ông đối diện tôi đang ngồi đầu móng ghé với xe mình vào trong giáp vách toa. Phú-Lê vén áo ngồi xuống đầu móng ghé!

Tau đón một đường vòng. Lái nghiêm di, các người ngồi đầu móng ghé veo người suýt ngã. Tôi cười:

— Cố sang bên này ngồi vào trong.

Nàng ngoan ngoãn sang ghế bên tôi. Ngày càng hét càng lạnh. Gió lùa qua cửa vu vu.

— Tôi lạnh quá!

Lời nói của người thiếu-nữ sao dễ thương thế. Tôi dừng dây kéo cửa, và hót:

— Cố cõi lạnh, tôi đưa áo khoác cô che chán nhé.

— Thời thời, cảm ơn.

Nàng nói vậy, nhưng tôi cung cứ cởi áo pardessus của tôi ra. Nàng vội vàng mở cái vali của nàng lấy ra một cái hộp. Nàng mở nắp hộp: một cái áo nhung đen rất min và tuyet nhung còn rất min và Nàng mặc vào.

— Ông dã đến Lang-son rồi kia à! Thích quá. May giờ rồi ông.

— Mười giờ.

— Còn một giờ ruồi nữa mới tới Na-sam nhỉ. Từ giờ đến đó biêt làm gì cho hết giờ.

Tôi đưa cho cô một quyển chuyện và nói:

— Cố cứ cầm quyền chuyện này mà xem bao giờ về Hanoi già cũng được.

— Biết ông ở đâu mà già.

— Cố cứ đến tòa báo X. Y. Phú-le e lè cười :

— Tôi chỉ sự nguy hiểm thôi.

Tôi cũng cười :

— Hay thôi, tôi biểu có quyển đó.

Phú-le vân cười :

— Tôi sợ vê anh tôi hỏi của ai.

Tàu tôi Lang-giai. Còn cách Lang-son mười phút nữa.

Tôi dừng dây sửa soạn. Phú-le đưa quyển chuyện giả tôi. Tôi hỏi:

— Có nhất định không lấy?

Phú-le hơi mím cười lắc đầu nhắc lại:

— Nhất định không lấy.

— Thế vê Hanoi tôi hi vọng được gặp cô lâm đây.

Phú-le chỉ tóm-tím cười khéo trả lời.

Tàu tôi Lạng-son ; tàu tôi Kỳ-lila cách Lạng-son có một cái cầu. Tôi sách va-li xuống. Phú-le ra đứng trước cửa toa. Tôi hít cời chạy.

Tôi vãy. Nàng vãy. Tôi khuất sau một sườn đồi. Tôi hơi buồn. Không biêt tại vì thời tiết mỗi khắc một lạnh, lán da trời, mỗi lúc một sầm mù tôi trả lại vì cái lạnh lồng mặt vẫn vờ của tôi. Tôi nhớ nàng... Tôi nhớ người thiếu-nữ gặp trên chuyến tàu đêm ấy. Tôi đi tìm nàng. Có ai ở trong Hội-chợ gặp người thiếu-nữ ấy không?

— Ở dã đến Lang-son rồi kia à! Thích quá. May giờ rồi ông.

— Còn một giờ ruồi nữa mới tới Na-sam nhỉ. Từ giờ đến đó biêt làm gì cho hết giờ.

Tôi đưa cho cô một quyển chuyện và nói:

— Cố cứ cầm quyền chuyện này mà xem bao giờ về Hanoi già cũng được.

— Biết ông ở đâu mà già.

— Cố cứ đến tòa báo X. Y. Phú-le e lè cười :

— Tôi chỉ sự nguy hiểm thôi.

Tôi cũng cười :

— Hay thôi, tôi biểu có quyển đó.

Phú-le vân cười :

— Tôi sợ vê anh tôi hỏi của ai.

Tàu tôi Lang-giai. Còn cách Lang-son mười phút nữa.

Tôi dừng dây sửa soạn. Phú-le đưa quyển chuyện giả tôi. Tôi hỏi:

— Có nhất định không lấy?

Phú-le hơi mím cười lắc đầu nhắc lại:

— Nhất định không lấy.

— Thế vê Hanoi tôi hi vọng được gặp cô lâm đây.

Phú-le chỉ tóm-tím cười khéo trả lời.

Tàu tôi Lạng-son ; tàu tôi Kỳ-lila cách Lạng-son có một cái cầu. Tôi sách va-li xuống. Tôi hít cời chạy.

Tôi vãy. Nàng vãy. Tôi khuất sau một sườn đồi. Tôi hơi buồn. Không biêt tại vì thời tiết mỗi khắc một lạnh, lán da trời, mỗi lúc một sầm mù tôi trả lại vì cái lạnh lồng mặt vẫn vờ của tôi. Tôi nhớ nàng... Tôi nhớ người thiếu-nữ gặp trên chuyến tàu đêm ấy. Tôi đi tìm nàng. Có ai ở trong Hội-chợ gặp người thiếu-nữ ấy không?

— TÚ-THẠCH

## ĐỒI LÚA

## XUNG ĐÔI

Tiêu - Thuýt của Nam Cao  
(LÊ-VĂN TRƯỜNG ĐỀ TỰA)  
120, trang-giay tôi - Giá : 0\$45



Có bán khắp các hiệu sách lớn:  
**NHÀ XUẤT BẢN BỬI MỚI**  
62, Phố Hàng-Cót Hanoi - Tel. 1638  
Còn rái it: Mực mồi nuc c mât  
của LAN-KHAI (0\$45) - Bức thư  
thuyt mhenh của Giao-Chi (0\$45)

THUỐC	CON CHIM
LY	CHIM
chỉ một liều 0\$15 là khỏi	
HNIET-LY	HAN-LY
Buồn đì luồn buồn đì phẩi vội vang-necki lau gián khô són ra như mùi cá lán mùi mồi lá:	Buồn đì luồn buồn đì phẩi quắn đau bung necki lau gián khô dừa như mùi không có mầu tươi là:
NHIT-LY	HAN-LY
Hỏi ở các nhà DAI-LY PHÒNG TIẾM CON CHIM	

## LỊCH

TRUNG Imprimerie Trung-Bắc Tân-Van

36, Boulevard Henri d'Orléans — HANOI

Những thứ lịch làm theo kiểu lịch

Trung-Bắc Tân-Van, mà không có  
in dù những chữ ấy là lịch già hiêu,  
nhà in Trung-Bắc Tân-Van không  
chiu trách nhém. Ngài nào mua  
xin nhận ký kéo nhau

Lịch Trung-Bắc Tân-Van chính-hiệu  
ở ngoài có in rõ mấy chữ sau này:

TRUNG BẮC TÂN VĂN

36, Boulevard Henri d'Orléans — HANOI

Những thứ lịch làm theo kiểu lịch

Trung-Bắc Tân-Van, mà không có  
in dù những chữ ấy là lịch già hiêu,  
nhà in Trung-Bắc Tân-Van không  
chiu trách nhém. Ngài nào mua  
xin nhận ký kéo nhau

NHÂN CUỘC TRUNG BÀY NHỮNG  
TRANH SƠN CỦA NHẬT, NGƯỜI  
TA LẠI NÓI LUÔN LUÔN ĐẾN TÊN  
NHÀ ĐẠI DANH HỌA FOUJITA

# FOUJITA NGƯỜI NHẬT VIỆT BÚT KÝ BẰNG TIẾNG PHÁP

## Một cách làm quen khá « ngô »

Ngay từ khi còn nhỏ, ở quê hương tôi, nước Nhật, tôi cưng thích ngắm tranh lâm và rất ham vẽ. Vẽ trên giấy Nhật-bản, cổ-nhiên.

Và tuy còn nhỏ tôi cũng đã mồ-màng đến nước Pháp rồi.

Năm 1900, là một cậu học trò 14 tuổi, tôi đã khá nhất lớp vẽ mòn vẽ, và mấy bức vẽ của tôi được giri sang dự cuộc đấu xảo ở Paris.

Tới nay đã 40 năm rồi, tôi không nhớ rõ là các bức vẽ của tôi hồi ấy được xếp vào loại nào. Nhưng bao giờ tôi cũng nhớ cái lòng tự-hào của tôi hồi đó.

Sau này, lên trường Trung-Học, tôi học yung tiếng Pháp, lúc nào cũng ôm cái ý định sang Paris cho được mời nghe. Rồi, trong khi đợi dịp, tôi vào Hoàng-gia Mỹ-thuật Học-hiệu, trường này dưới quyền giám-dot một vị giáo sư là cao-de của nhà danh-họa Pháp Raphael Corin. Thế là tôi bắt đầu trở nên « ẩn-trường họa-sĩ ».

Năm 1913, tôi tới Paris và « ngã » vào giữa khu Montparnasse : phố Odessa.

Bấy giờ là thời nghệ-sĩ dè tóc dài coi như dân thù dữ. Họ ở rải-rác từ phố Ravignan tới nhà hàng La Rotonde. Người ta chỉ trông thấy những bộ tóc dài, những chiếc « ca-vát » lớn quấn nút vào cổ ; những chiếc mũ lông tua họa-sĩ đã bắt đầu thất chối.

Buổi chiều khai-mạc phòng triển-lâm « mùa thu » nhà điêu-khắc người Nga tên là Mechaninoff đãn tôi đến nhà Van Dongen.

Đó là lần thứ nhất tôi đến thăm một nhà danh-họa. Tôi lấy làm kinh hãi về số những đàn bà chất nich trong xưởng vẽ của Van Dongen. Bà nào cũng đẹp cũng thanh, nhưng đều thật dày lóng ong một cách không ngờ, để cho đúng mới. Hôn-ý tôi có uống một chút rượu. Tôi vừa khen ngợi vừa cầm gươm trả lia trả lịa vào các tranh, thành ra Van Dongen bắt thân với tôi ngay.

## Tôi đã dám nát bét hộp thuốc vẽ của tôi

Họa-sĩ Tây-ban-Nha tên là Ortiz de Zarate, đưa tôi đến nhà Picasso, tại một xưởng vẽ tối-tan-tan và dẹp cau Nghĩa Montparnasse.

Picasso giờ cho tôi xem một bộ tranh điêu-khắc người da đen và một bức họa lớn vẽ viên linh Đoàn Rousseau. Bấy giờ tôi không biết đến cả tên Lezanne, Van Gogh và Gauguin. Nên cái nghệ-thuật tự-do và táo-báo của Picasso đối với tôi là một ký-hứng. Vẽ tôi nhì, tôi liền dám bẹp nát hộp thuốc vẽ cũ của tôi và nhất định từ đó từ bỏ cái nghệ-nghiêm-trang và ti-mi của tôi.

Xin lỗi ! Ông là đàn bà hay đàn ông ?

Picasso rất lấy làm lạ về cái bờ ngoài của tôi. Bấy giờ tôi cũng hói tóc nhu mội khi, theo cái lối úp hát lên đầu, cái lối mà tôi gọi là « khuyên phết », nhưng hói ấy tóc phia sau tôi lại bảo hói thành tam cấp, theo lối mấy bức tượng cổ Ai-cập.

Và tôi lại deo ở cổ một chuỗi nặng ngọc thạch xú Assyrie. Quần áo, thi tôi bận một thứ áo dài hở tay và cổ, tay tay tôi khâu láy. Picasso tỏ vẻ rất lấy làm khó chịu, hỏi tôi :



— Vậy chứ ông là người nước nào ?

Còn ông Guimet là giám - đốc viện Guimet thì hỏi tôi một cách sô-sảng hơn :

— Xin lỗi ông... nhưng ông là đàn-ông hay đàn bà ?

Trong giọng nói của ông có thoáng một vẻ lo ngại.

Tôi thì tôi nghĩ rằng, một nghệ-sĩ không có lẽ lại di bận bộ áo khò mua ở một hiệu thợ may nào. Rồi tôi tư dật lấy vải may quần áo, theo lối Raymond Duncan. Anh em nhà này, tôi giao du với họ trong ba năm trời. Em

CHÚNG TÔI DIỄN THIỀN  
BÚT KÝ ÁY RA TIẾNG NAM...  
ĐỂ XEM FOUJITA ĐÃ NHÌN  
MONTPARNAFFE RA THẾ NÀO ?

Raymond Duncan là cô Isadora, một tôi, tôi thấy nàng nhảy múa trước một đám đông không hiểu biết gì, lại chỉ chực chênh nhao cười gièn. Tôi mình đang nhảy múa, nàng đứng xứng lại, tiến lên phía trước sân khấu, một tay chống hông, mắt nhìn trân-trân đợi chờ trong rạp yên lặng hẳn, bấy giờ mới chịu biếu diễn.

## Những kỳ nhân (hay quái vật ?) ở Montparnasse

Ở Montparnasse, bấy giờ thật là một chốn « giang hồ ». Trong số các nghệ-sĩ, ngày nào người ta cũng thấy ở nhà hàng La Rotonde, anh chàng Modigliani bận một cái quần thô bằng phุง den kẽ dòng-dọc với thất bắng cái dày lóng màu đỗ. Thế mà coi chàng vẫn có vẻ một ông hoàng.

Chàng xinh trai biết bao với những mó tóc quăn nhu tóc thiên thần và cái vẻ dường-hoàng, cả khi say rượu bì-ti chàng vẫn giữ được. Mà hầu hết ngày nào chàng cũng vậy.

Nhà điêu-khắc Zadkine di di lai lại dạo chơi uang dung, không bao giờ rời cái diều thuốc lá và con chó.

Tôi nhận thấy cả cô Nàng — không hiểu sao bao giờ — đến nhà hàng Rotonde với cái giò lòn đầy những bắp-thảo, những nhật trình (nàng viết văn !) và cả những con vật cồn sống nguyên như meo, chó con và cả vịt nữa.

Kising và Lipschitz thi di guốc gỗ đến nhà hàng Utrillo thi dạo chơi đâu không và bao giờ cũng di chân không, ướt như chuột gấp mua.

Granowski và Guy Arnoux thi ăn bận theo kiểu kè-cười bò, cười ngựa. Và đáng lẽ đã ngựa, thi Arnoux di một cái xe đạp tôi nburg bao giờ chàng cũng bè-vé deo cái vòng dây đánh bầy ở tay lái.

Trong bọn thanh-niên điện-cuồng và nghèo khồ khồ, André Derain, bao giờ cũng ngồi ở một góc hè khồng dời chỗ và bao giờ cũng kè kè cô vợ xinh một bến, đại-diện cho sự bình-tĩnh, và sự đứng đắn.

(còn nữa)

*Foujita*

# Phê - bình nghệ - thuật vẽ sơn của họa-sĩ Nhật

TÔ-NGỌC-VÂN

Cách đây một tháng, trên tờ báo này, chúng tôi tóm áo-ước được xem tranh dầu của Họa-Nhật và được nhìn gần tác phẩm sơn của Foujita. Su-mê ước hồn này đã thán-sự thật một sự thật không làm thất vọng như nhiều sự thật khác chỉ tốt đẹp trong óc tưởng-tượng của người ta.

Trái lại, chúng ta « gấp » những tác phẩm đây như những bạn đã quen nhau lắm. Phần nhiều mang lại cho ta hương-vị Hội-Họa Paris mà ngay viết bài này đã bị cái sức mạnh vô cùng quyến rũ. Ở đây ta thoảng thấy tiếng vang của Bonnard, Matisse, Utrillo... Những nghệ-sĩ không lò của Paris mỹ-thuật, của lòng yêu, của kinh-nết ở chúng ta. Duyên-cảm ấy khiến ta mến ngay Ihara, Sato, Santa.. Vâ... cũng vì thế ta không thích được một số ít họa-canh cũng trưng bày ở phòng triển lãm.

Aoyama trong bức « linh-vật » có những sắc ám-thầm nhẹ nhẹ, cảnh hoa dở, dặm màu êm đềm hợp với nền xám-xanh, và chiếc bình n้ำ hέo. Điều du dương thăm thẳm ấy tương phản với ám-dịu-lặng lấp ló của bá mán vang-tươi, dò thẳm, xanh-dậm trong « cái áo gilet lá cây » của Ihara, những màu mà súc rung động đột-gột và dẽ-dội. Santa nhìn « cánh ga trên đời » với con mắt ngây thơ, thấu-toán những màu tươi-dẹp sắc-sỡ, những hình xinh yêu như những đồ chơi. Sato dã khéo truyền sang ta một cảm giác lạnh-lạnh gợi ra ở màu tim-ùn-nhát trên nước da bênh-bạc của một « gái-chơi ». Oguiss đem trưng về siêu-vẹo nên thơ của « Monmartre », với những gốc-tường rêu-léch, những cành-cáu điêu tàn dưới một vòm trời ủ-rũ, Kono ở « người đàn bà ôm con

mèo » và Togo trong bức họa « xanh và tim » đã cho ta thấy một nghệ-thuật đặc biệt kỳ lạ. Khung-vai của nai noga sỉ đều với mọi chất g nhau nhui khiến nét vẽ tròn chu khồng chót gợn. Những người đàn bà là như ở một thế giới lão-dàu-lại, bi-hiển nhưng rất nhiều duyên. Mâu-dàn họa hợp với sơn-đáu bẩm-bết và màu son cũ trên bức « thiêng-nữ ngôi » của Miyamoto khiết-hoa-phẩm có vẻ cẩn-kỹ mà vẫn tươi-thắm. Suda bí mật, Inokuma và Nakanshi hi di tim-sự « ăn-máu » trong những sắc sồng sương và đã được như ý. Nomi ở « cág-muras » se ở bức « Truyền-thần », Hiraoca ở « Cảnh I trong phong », Kumaoka trong « Cảnh vuôn » đều có nhiều nét vẽ màu nhã và quý, Ánh sáng gắt-chói giội lèm-mặt người đàn bà ngồi trong tối của Nakayama cảm-súc ta mạnh mẽ; và vài cái bình dít-hang-hang vàng, trong « mùa hè » của Shimazaki dã gọi ra mý cảm khoái-trá về màu... Nói cho gọn, chúng ta thấy тоon cùm ta phẩm phán-hai phái-nội họa sơn-dầu cũ và mới. Những nghệ-sĩ kể trên đều thuộc phái dưới, chủ-trọng-tinh-thần-sáng-lạo hơn là sự biến-chép-tả-chân-dáng-nhân-vật. Khuynh hướng này có thể nói cùng một căn-bản với óc-kết-tạo-những-bức-họa-đặc-Á-dông như ta đã coi cách đây một tháng ở cuộc triển-lâm tranh Nhật tại Asima. Cố-lẽ sự-cùng-căn-bản-yny đã khiến họa-sĩ Á-dông phồn-lớn thiên-về môn phái sơn-dầu hiện-dai. Nghệ-thuật của mán này đã giúp họ diễn-lã được những sự rạo-rực, xao-xuyến trong tâm hồn nghệ-sĩ đứng trước cảnh vật.

Còn phải kia, ở đây cũng có nhiều người đại

biểu, ngã hẳn về tả-chân, chuyên-ý nhât về hình. Có những người như Kito, như Kinoshita không sỏi-nỗi, dẽ-dàng, cẩn-thận nhưng không làm cho ai khó-chịu; và có Mikami i lì mồi-tùng-cái-lồng, từng vết-vẫn-nhỏ trên minh-con-báo, trông dữ-thì có dã-thị, nhưng không làm-cho-ai sợ-vi... con-vật-hình như chết-rồi.

Ngoài hai phái Foujita biệt-lập, Họa-phẩm « ba con-mèo » của Foujita không còn-trên-lần-vào-dầu được. Người ta thoảng nhìn-đã-thấy Foujita rồi, với vẻ phân-tách cao-quý và đơn-giản mà người ta không-thấy-tương-đương-ở-tất-cả những tác-phẩm khác Foujita trêu-nền-với-trảng-tuất, Foujita trong nét sơn-dầu dàu-bằng-bút Nhât, Foujita 5-màu đều-dều như tranh-một-màu. Foujita ở chỗ dùng sơn-dầu-về-lên-vải như-dùng-mực-tàu-về-vào-giấy hay lụa-theo-lối Nhật, nhưng

Nghi-cho-cứng, mệt-nghệ-sĩ Á-dông thanh-thực-với-mình, dùng sơn-dầu hay sơn-gi của môt-dân-tộc nào-khác-nữa, cũng-chỉ-có-thể-sán-xuất-ra được tác-phẩm có-tính-cách Á-dông.

Á-dông đây là Á-dông-áu-hoa, của-thế-kỷ thứ 20, cõi-nhiên không-là Á-dông-dâ-nói-trên, cãi-Á-dông-dời Hán-hay-dời Đường:

TÔ-NGỌC-VÂN



Khi đây-hơi, khì-túc-nayc, chán-còn không-biết-đi, ăn-chém-tiệc, bụng-vô-blùn-địch. Khi-ăn-uống-rồi-thì-hay-շ, (or hoi hoặc chua). Thường-khi túc-chiu, khì-dau-teng, đau-can-trên-vai. Người-đang-ngao-ngán-và-mỗi-mét buỗi-bà-chán-tav, bi-lâu-nám, da-vang, da-bung-dày. Còn-nhiều-chứng-không-khì-xiết-chi-một-liều-thuốc-để-chứu-hoặc-khỏi-ngay.

Liệu-một-hộp-uống-025.

Liệu-hai-hộp-uống-045.

Trung-Bắc-chu-nhât  
(Edition hebdomadaire de T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Tonkin Annam et Laos.	6500 3326
Cochinchine, France et Colonies françaises...	7,00 3,75
Étranger.....	12,00 7,00
Administration et Services publics.....	12,00 6,00

Les abonnements partent du 1er au 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Bé-lý phát hành toàn-tỉnh Hanoi, An-hà 13 Hàng-Má (Cuivre) Hanoi. Bé-lý phát hành khắp-bóng-đông, bao gồm 10-phố Bonnal Hanoi, Co Hiep 100-dâp-19 khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-Kỳ, Cao-mèn và Lào có tree-cci biển-trên.

Les mandats doivent être établis au nom de « TRUNG-BAC TAN-V. N. » et adressés au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

ĐÓI CHO ĐƯỢC

# FOOR

MỤC BÙT MÁY TỐT NHẤT

Tổng-chí-hành: TANDA & C°

72, Rue Wielé Hanoi - Tel. 16-78

Bé-lý Chi-Lý 97 Hàng - Bé

- MAI-LĨNH HAIPHONG -

Bán-dai-hạ-giá

Chemise EDOUARD tout-fait

Chemise-pipeline couleur-rayé \$5\$50,

Chemise-pipeline blanc-rayé \$5\$00

Chemise-popeline-bande-unie \$3\$50

Cravate \$1\$50 Cacheol \$1\$20

sợi-đan \$1\$50

bán-buôn-có-giá-rất-hạ :

Bonnererie chemiserie

QUANG - TRUNG

99, Rue de la soie Hanoi

ATELIER

348-350 route de Khâm-Thiên Hadong

Thuốc-cai-4-ngày

Ti-Nhâp-Khuras-Yen-Hoan-hay-tuyet-điệu, vi-không-phai-chỉ-thuốc-phết-mà. Bệnh-đã-được-nay-cơng-nhiều: làm-việc-như-thường. Sau-4-năg-uống-thuốc, người-khỏi-thuốc-nagy-ngoài, nén-bô-hàn-dẽ-dang, không-sinh-chung. Thuốc-uống-nay-dầu-sử-được-30-viên-thì-nghĩa-cuối-cùng-1-viên-lúc-hết-là-bô-hàn-không-phai-uống-một-viên-nữa-nó-không-như-lâm-thuốc-khác-phải-rút-dần, trước-100-viên-sau-rút-đón-vài-chiếc-viên-không-bô-dược, nếu-bô-hàn-chung-như-thể-cai-thuốc-mà-dám-nghiện-thuốc-cai-thì-lại-hại-hệ-thống, nghien-nặng-mỗi-dùng-đến-1-chai, mà-nhè-chỉ-một-chai-chưa-hết-dàu-được.

Mẫu-cho-người-đi-tiền-cai-dược, nén-chú-lô-vốn-3-tháng, ai-đến-Viet-Long-hay-dâp-ly-mua-T. M. K.Y.H. đều-trên-40. (\$350-chi-phí-trả-2500). Như-thể-nghien-nặng-mỗi-hết-4500, nén-chú-kết-2300-dâp-để-dung. Thư-tu, ngan-phieu-đò: M. Ngô-vi-Vâ.

Viet-long 58 Hàng-Sé Hanoi.

Bé-lý Mai-inh-Haiphong. Viet-long-NamDinh, Quang-huy-Hadong, Thai-i-1-Thanh-hoa, Sinh-huy-Vinh, Huong-giang-Hai

BÀ PHẢI CHO TRẺ EM UỐNG THUỐC

BỘ TỶ TIỀU CAM ĐỨC PHONG  
Chúng mơi-chóng-lớn

ĐỨC-PHONG 45, PHỐ PHÚC-KIỀN - HANOI

ĐI XEM HỘI CHỢ  
ĐẾN KHU CÔNG  
NGHỆ NƯỚC TA,  
TA NÊN BIẾT

# CÔNG NGHỆ NÀY, CÔNG NGHỆ NÓ

## Lấy ai là Tô-su?

NGUYỄN-DÂN-TÂM

Chiếc thuyền nan thứ nhất

Nước ta từ trước đến đời Bình-tiên-Hoàng đi sông nước thường dùng một cây gỗ đục gác lá làm thuyền độc-mộc hay mấy ván nhỏ ghép lại. Trong sách Hải-duong cảnh-chí có chuyện Trần-ứng-Long, người đầu tiên nghĩ ra cách làm thuyền nan.

Ông làm Khu-dịch tường-quán trong một bộ đoàn cẩn Bình-hệ-Linh. Ông đánh đuổi Đỗ-cánh-Thạc bấy giờ đang đóng quân ở Đỗ-Dồng (gần phủ Thanh-Oai) trên một khúc sông và tướng bắt ngay được quân địch.

Nhưng khi đến bờ sông thấy Đỗ-cánh-Thạc và quân-sĩ đã chiếm lấy những chiếc thuyền chài để qua sông. Khi sang đến bến sông, những chiếc thuyền ấy đều bị đánh đắm.

Trần-ứng-Long giận-giữ không làm cách nào để sang bến kia bờ được, chợt thấy một bà lão đang rửa thúng bát sông. Chiếc thúng tre đã chìm quá nữa, vẫn còn nồi lèn-bèn. Ngai kêu lên tức không có một chiếc thúng thật để đê chờ mình và quân lính. Chợt mệt ý nghĩ chay qua óc, ông thu quân trở về làng ngay đấy, dán tre, pha, trước rồi dán thành những tấm phản to như đê lợp nhà. Những tấm phản ấy thưa vén bốn bên, lấy tre to cạp lại thành những chiếc thuyền thúng có thể chờ được bốn, năm người và trong có dăm hôm hàng trăm cái thuyền như thế đã xong xuôi cả. Ông bèn truyên lấy son và mìn cưa chét lại những chỗ hở thành ra nước không tài nào thấm vào được.

Công việc làm bí mật, mỗi quân lính có thể xác một chiếc thuyền ra sông, đuổi đánh quân Đỗ-cánh-Thạc khắp bờ ao sông nước và giết được Thạc một cách rất dễ dàng.

Trần-ứng-Long trở về Hoa-Lư được Bình-

tiên - Hoằng báu khen và phong làm Đại-nguyễn-soái. Đến đời con Định-tiên-Hoàng bi phế, Lê-dai-Hành lên bay, ông liền xin cáo lão trở về làng Đại-Dân qua ngày may dàn làm thuyền-nan để bán. Ông mất đi được phong làm Phúc-Thần hiện nay còn dàn thờ tại làng Đại-Dân

### Đỗ gỗ khám xà-cù

Người ta kè chuyện rằng: Đầu vua Hiển-tôn nhà Lê (tây lịch 1740-1787) ở làng Thuận-nghĩa (nay Thanh-hóa) có một người rất giàu có tên là Nguyễn Kim.

Có lẽ tên ông ta là Kim nên ông có rất nhiều vàng. Vàng ấy, ông dời lấy sắp gu, tủ trè và gầm, vóc. Lúc nào ông cũng chỉ nghĩ cách sửa sang cho nhà cửa thát dẹp. Ông nghe bấy giờ có dò cò cũng lẩn mò đến mua mua cho kỹ dược.

Một ngày kia, thợ thầu bén bờ bờ, ông bắt được mây cái vỏ ốc Văn-mẫu; tì tê ghè ra xem, ông ngạc nhiên thấy vỏ ốc có nhřing hào quang óng ánh bảy sắc, đẹp vô cùng. Ông nhất lấp những mảnh vụn, xếp lại trên bãi cát thành mây chữ hình tên ông, thật là tuyệt sắc! Ông lấy làm khoái trá mang về nhà, lấy giũi mài và đá ráp để đẽn hóng rồi đục gỗ gắn vào thành một béc hoành nhỏ, treo lên ngâm nghĩa. Bắt đầu từ đấy trên những tấm gỗ khác, ông chắp những hình hoa điều vì ông cũng là một khéo tài bos.

Thôi thi hành phi, cát đòn, sáp gu, tủ trè, hầu hết đồ gỗ trong nhà đều có nét khám.

Quan Tông-trấn Thanh-hóa, bồi bấy giờ dưới đời Gia-Long, đã lâu nghe nói nhiều về những vật báu thiên hạ đã ca tụng, ở nhà Nguyễn Kim, ông muốn xem lắm, ông liền tìm đến ngay. Cụ Nguyễn Kim hồi ấy đã già. Quan được tiếp đãi tử tế, cho xem từng tí từng ly và hết sức ngạc nhiên về những đồ khám rực rỡ. Xem chán rồi, quan Tông-trấn ngài lại đem lòng ham muốn khi trả về dinh,

ngài cho quân lính dồn ngay, khuân cho kỹ tiết.

Lệnh trên biết làm thế nào, Nguyễn Kim đánh cùi chịu.

Thật vong, ông trốn sang làng Chuyên-nghiệp, huyện Phù-xuyên, tìm cách nồi thau bằng gỗ khám những đồ lặt vặt. Hàng iám chúa xong tay, người ta đã tranh nhau mua và dồn lùng xóm lại, hỏi cu làm thế nào có những ánh sáng xanh xanh như vậy. Cụ không giấu một ai, kể hết cho họ nghe. Từ đây nghề khám phát đạt. Những thợ khám ở Chuyên-nghiệp kéo nhau ra Hanoi và Nam-dinh mở mang, có lập một dàn thờ cụ làm thầy ở dã lang Cựu-Lâu, Đầu-Ấy bảy giờ không còn nữa, làng xóm đã nhường chỗ cho một phô sa rực rỡ nhất Hà-thanh, rực rỡ như những nét khám trên nền gụ đen dành bong: phố Tràng Tiền.

Ngày nay hầu hết những người thợ khám đều theo đạo Da-to, ngồi dền ay biết bao giờ có người xây lại.

### Nồi đồng giọt

Khachanh «nồi đồng dù» theo khuon sẵn, nồi

đồng giọt gỗ dâng đồng lá, có rõ vết búa tay nện trên da đồng. Nghề này do một người Tàu đã bị can àn mang sang nước ta. Tên hắn là Vương-thê-Trạch. Nhà hắn trọ ở gần Bắc-ninh, tại làng Đại-bái, huyện Gia-bình. Hắn với mưu người thợ bẩn và học trò. Nhưng nghề riêng bi mật, hắn chỉ dạy cách gõ thán nồi; con miệng nồi, cái việc khó nhất, phải khéo tay lâm-mới làm được thì hắn đem vào bồng kin, đóng cửa lại, làm giặc một mình.

Một ngày kia, hán nghe tin Thiên-dâ ánh-xá cho hắn, liền với vâ trả về Tàu. Hắn gọi thợ lại, bảo tim cho biết, và hứa rằng sẽ dạy nốt cách gõ miệng nồi nếu họ thợ nghĩ đến công ơn của hắn mà gom góp nhau lại một

món tiền «đồng mén» nhỏ nhõ cho thầy lên đường.

Bọn thợ quả tìn minh tài giỏi, không cần thầy nữa, tìm cách từ chối và ông thay Tàu, buộc cho thời đổi bạc bão, lại vác khăn gói xanh lên vai trả về cố quốc.

Thầy di rời, bọn thợ đồng làng Đại-bái-lái hủi gỗ mãi không xong một chiếc nồi và anh chàng này chưa nản, dồn dập giải nghệ.

Chúng ta ngày nay sẽ không có nồi đồng nấu cơm nêu không có một người trong họa thợ đã khôn ngoan lẩn mò duỗi tim cho được Ông thay và van lạy rạng :

«Anh em chúng con đang nhẽ phải kính dâng thầy mỗi người mươi nén vàng đê thầy dạy nốt cho, nhưng họ đã từ chối, thày giàn dữ bỏ đi, đê chúng con ngurdot. Con đã thu xếp được tràm nén, xin biếu thầy làm tiền lộ phí».

Tràm nén vàng của anh thợ khéo được đồi lại bằng cách gõ miệng nồi đồng.

Học được nghề, anh ta trở về làng bán lại cho các bạn và khôn ngoan không những nhật được đầy đủ món tiền đã

mắt còn dạy thêm học trò, lão không biết bao nhiêu mà kẽ. Về sau dân làng có lập dền thờ.

Ông thợ ấy tên là Phạm ngọc Thành ở xã dời Lê chiêu-Tôn (tây lịch 1518).

### Nghề thuốc Nam

Nghề làm thuốc ở nước ta có đã một nghìn năm, bắt đầu từ nhà sư Tuệ-thính, người làng Văn-thai, huyện Cầm-giang, phủ Bình-giang, Haiduong.

Tuệ tinh thuốc tré rất thông minh, sớm được các thầy tui dạy bao cho. Nhưng hồi ấy trong nước loạn-lạc, khoa-cử chưa được ổn định,

Binh bộ Linh dẹp xong được Thập-nhị



sứ quán, xưng là Vạn-thắng vương, dời bỏ thành Đại-la về đồng đỗ ở Hoa-lư. Ngài muốn cải cách lại nền chính-trị nên thu thập hết nhân tài trong nước cho làm quan.

Ngài vẫn thường nghe tiếng tăm thầy đỡ Tuệ-tinh hay chữ, liền cho vời vào triều.

Nhưng Tuệ-tinh chỉ hán mê dạo học và một cuộc đời yên lặng. Tuy vậy cũng muốn xem nhà Đinh có được lâu dài hay không, ông tinh kinh Thái-Ất thấy rằng vua Đinh sẽ bị thích-khách, nhà Đinh lẽ có nhiên chẳng được bền. Ông phải xin kiêu với vua nhưng sợ rằng nhà vua sẽ lấy quyền lực mà áp bách ông phải trốn vào chùa Hồng-vân, phủ Ba-phúc, tỉnh Bắc-ninh bây giờ.

Vua Đinh giận dữ không cho phép một thắn dán lánh bỏ phận sự của mình đối với quốc gia, liền sai quân lính đến tận làng Văn thai tróc nã, nhưng không窈得.

Ở chùa Hồng-vân, Tuệ-tinh biết tin, tìm cách trốn thoát ra khỏi biển giới sang Tàu. Ông ăn bên nước Lỗ, quê hương của cự Khổng, và trụ-tri trong chùa Van-phật.

Một ngày kia có một vị thương-khách đến thăm chùa, các sư phải ra nghênh tiếp. Người khách trông thấy Tuệ-tinh hỏi ngay:

— Thầy ở nước nào? Tôi trông thấy không phải người Trung-quốc.

Tuệ-tinh phải thú thực: « Tôi là một kẻ tội nạn ở nước Nam trốn sang đây vì tôi có tội phạm với nhà vua » rồi kẽ hé tinh dầu.

May sao vị thương-khách ấy là Dương-quảng-Thành, một danh sư nước Tàu hồi bấy giờ, khi nghe Tuệ-tinh nói biết là một người thông minh, cốt cách siêu phàm. Người có hứa với Tuệ-tinh sẽ truyền dạy cho nghe thuốc Bắc.

Trong 10 năm giới Tuệ-tinh đã thâu thái được đạo học, hiểu hết lý Trung-boa và tài kinh nghiệm chẳng kém gì ông thầy, bèn xin phép trở về nước.

**BÁO MỚI** đã đăng một thiên phòng sự hoàn toàn về HANOI, rất lạ, rất vui, phạm người ở HANOI đã lâu, hay mới tới ở HANOI, sắp tới ở HANOI hay đã ở qua HANOI một lần, đều phải đón coi từ đầu thiên phòng sự này...

Bấy giờ trong nước đã yên và đúng như lời tiên tri: vua Đinh đã mất, quyền chính ở trong tay Lê đại Hành.

Tuệ-tinh trở về chùa Hồng-vân, tháng ngày đem số học ra phả độ chúng sinh. Thiên hạ khắp nơi kéo đến xin thuốc đông nhu kién cỏ. Không thể một mình sán sóc hết, ngài liền chọn mấy người học trò để truyền nghề. Cơ một lần vua Trung-ton lâm bệnh nặng cũng được ngài chữa mới khỏi.

Về sau ngài mất đi được thờ ngay ở chùa



Hồng-Vân, trên bài vị có bốn chữ: « Tuệ-tinh thuyền sứ ».

Lúc sinh thời, trong khi làm thuốc Bắc, ngài thường để tẩm kê cứu các tinh-dược của những cây có nước ta và đã trị được nhiều bệnh rất hiệu nghiệm bằng thuốc Nam. Ngài có đề lại cuốn « Nam được bẩn thảo » còn đến ngày nay.

(còn nữa)

NGUYỄN-BẢN-TÂM

# DUỐC THẦN DÃ TÓI HANOI

vào hồi 4 giờ  
rưỡi ngày  
chủ - nhật  
30 Novembre



Photo Nguyễn-đuy-Kiên

Bốn ngàn được thể-thao đại-biểu các xứ tại sân vận - động Mangin chiều 30 November.

là một người chuộng võ — thuở thanh niên ông có tập võ tàu — đã bao nhiêu năm trời lặn lội, sống pha. Ông hết sức công kích những ông học trò nho xanh lướt. Bây giờ thấy chánh phủ đê ý đến Thành-niên và khuyến khích Thể-thao được người ta kêu xiêm vai vể như thế bao giờ cả.

Xe chàng tôi vè dồn Đuốc từ lúc 3 giờ ở Thường-lín. Hai cái hàng rào người rải kín có dù trán người đã dựng lên ở hai bên lề đường. Cái yến dò của cô gái đồng ruộng xen vào cái áo là của bà lâm vườn, cái mìn gạch non của ta nhung trà trộn với cái quần vải của bà già bán nước. Một cái xe một người đang chờ sẵn đó. Hồi ra mới biết đó là xe ua một ông nhà gián thủ quê ở là trong một làng hẻo lánh nghe thấy Đuốc di qua địa hạt mình không quản mưa rét đã cùng vợ đánh cái xe một ngựa lén dâng cho Đuốc đến.

— Một đời người tôi, bảy tám mươi năm rồi, tôi mới thấy một cái trò chơi có ý nghĩa là này là một.

Ông cụ già tóc bạc, ráu bạc nói theo cười ha hố vè sung sướng ấm. Ông sang sướng nhất vi long

tin đê đợi. Được chạy vè, mọi người vỗ tay rầm.

Chàng tôi chì ý nhìn cây Đuốc thì thấy đẹp người ta kề lại: ẳng Đuốc mà làm lối này đẹp thì có ợp thật nhưng ngon lửa khô g máy lúc được đều ngọt. Lại khiêu khi đầu bốc lên, nóng rực cả chân cây Đuốc.

Đoàn lực sĩ ở Thường-tin tiếp được hối 3 giờ 10. 3 giờ 20 phút, lại chạy. Hai bên đường xô ra xem như nước, xe đạp di theo lục sít cầm Đuốc có đèn hàng nghìn; nhiều thanh niên chạy theo hoan hô lực sĩ và đưa đèn g: Ván-diện mời quay vè.

Xe chàng tôi di trước oai mỗi khi thấy ở bên đường có một lá cờ pháp phori thì lại thay lục sĩ: Đuốc tu Thường-lín vè den Ván-diện lúc nào cũng đều ngọt. Từ Ván-diện lửa bốc to. Cái cảnh

một thanh niên vạm vỡ, shan lag như băng thép cầm một ngọn Đuốc lửa tươi bết ánh sáng xuống con đường nhụa, thực là một cảnh tượng thiên thần. Chàng tôi nghĩ thầm trong bụng mọi người lúc này hẳn thấy xảo động nhiều lắm.

Ai lại không nhận thấy ở việc đem ngọn lửa thần ở Cao-mèn vè Hanoi là một sự nỗ lực không

Tôi đọc Báo Mới  
vì tôi là người mới

ngừng? Ai không thấy đời là một sự phản đầu bát luỵet? Ai không nhận thấy rằng có sông như những lực sĩ kia, có phung sự một cái gì như thế mới là sông vậy?

Tà Vọng, chen chân di không lọt nữa. Chóng tự di trược, lực sĩ chạy theo sau. Chỗ nào tiếc số tay cũng rao tên như sám. Trê con thây phần khói đói cho đoàn ô tô, xe đạp di rời cũng thách nhau và chạy thi bì ba bì bét. Chóng bắt chước tập luyện ngay từ lúc ấy...

Ở công Hội Chợ, người ta đợi lửa thiêng như đợi một cái gì rát láu của trời. Hội Chợ tết ây đã mở cửa cho mọi người vào, đóng không biết thế nào mà kẽ. Ai cũng cõi được nhìn thấy Đaoxic thần, có

người Pháp còn chàng giữa thi loan là Thành niên Nam - Việt - tiếp lối Đaoxic và chạy tới sân Mangin. Ở sân Mangin từ 2 giờ 15 người ta đã chờ nhiều cuộc biểu diễn và thi đấu kinh động giờ 4 giờ quan Toán quyền và quan Thông-tuấn dù lè; 5000 lực sĩ - vừa nam vừa nữ - hát bài « Nước Pháp » rất cảm động và biền diễn, xếp hàng thứ tự chiến giao khán đài.

N

TIỀN TUỐNG

## SÁCH MỚI

Trung-Bắc Chủ-Nhật vừa nhận được: NGHỆ-THUẬT LÂM ME của TRỊNH-LÊ-HOÀNG. Sách dày 109 trang, giá ban 0\$45.

HAI CHI EM của Nguyễn-vân-Phúc. Sách dày 160 trang, giá ban 0\$68.

Xin cõi lòng cảm ơn các nhà xuất-bản và giới-thiệu, cùng độc giả T. B. C. N.

## Nhi Lũng nhẫn bạn

Tôi ở nhà quê mới ra biển ở 55 phố Đường-Thành (Citadel), bạn nào muốn hỏi tôi về Tứ Vi xin mời lại chơi.

## SẮP CÓ BÁN:

Trắng xanh  
huyên hoặc  
Chuyện kỳ-ảo ghê-góm  
của TRỌNG-MIỀN

## Q

## Bóng người ngày xưa

chuyện cảm động về đời tam  
tinh các thiếu nữ ngày nay  
của THÀNH-CHÂU

Sách in dẹp - dày 150  
trang, giá mỗi cuốn 0\$60

BÓNG PHƯƠNG XUẤT BẢN CỤC  
194, rue du Colon - Hanoi  
227, rue Paul Blanchy - Saigon  
Giám đốc: LÊ-HƯU-PHƯƠNG



Photo Võ-An-Ninh  
Lễ chào đón trước sân vận động  
Thống-chế Pétain tại sân vận động Mangin

người mất con, có đứa trẻ bị đe dọa. Hàng mấy mươi vạn con mồi đưa ra chỗ đông, nơi lính ký mìn đang đợi.

- Đaoxic từ đầu lại nhỉ!

Có người đoán từ đường Ritschaud, có người đoán từ đường Ga di lại, có người lại đoán từ đường trường Mỹ-thuật di ra.

Nhiều người làm bét. Một tiếng nói là may rạng thành phái ra - Đaoxic đến rồi! - mọi người ngẩn ra nhìn thi ra lực sĩ từ trong Hội chợ di ra, lực sĩ chạy từ công sau vào, chạy hết một lần Hội Chợ, ra cửa trước. Ở đây lực sĩ cuối cùng một thành niên Pháp - ở đâu và ở cuối cuộc chạy Đaoxic là

chỗ chấn và bèn bùi, tưởng như không có một sicc nào chia rẽ được.

Lực sĩ Ferdinand của V. S. Concession chớ ở cửa Stade Mangin cho cuộn biểu diễn xong hẵn mới vào. Lác ây dáng bốn giờ ruồi. Một trận sấm vỗ tay nô vang lên lực sĩ áo mag ô trắng,

quần dài trắng hắng hãi nâng cao ngon Đaoxic thòi tiền vào trong sân, quanh một vòng và dâng trước khán đài này với 3 ngọn Đaoxic của Trung, Nam, Mèo để lực sĩ 3 xú và 8 lực sĩ Bắc-kỳ đã chạy ra đón Đaoxic Thể thao ở địa phận Hanoi một phón yên lặng trong nghiêm, mọi người

đều đứng dậy. Một lòn không khí lợ phả lồng khắp sân. Từ trong một bức ảnh rất lớn đẽ ở bàn thờ Thống-chế Pétain nhìn bằng một đôi mắt nghiêm nghị và thân yêu bọn Thành-niên thề sẽ trung thành với Thể thao, sẽ nhất luật tuân theo luật lè và quai tặc dã dịnh và sẽ luôn luôn lập luyện Thành-thể cho khỏe mạnh để phung sự « Cần lao, Già Định và Tổ Quốc. »

# Hà Nội, đèn đỏ

(Tiếp theo và hết)

Bốn đồng tiền đổi với Ca cũng như cây đàn đổi với nhạc-sỹ. Có khi suốt từ sáng đến trưa, Ca chỉ cầm cui mài từng đồng chính vào miệng chum trước cửa buồng hàn. Mài làm sao cho mặt sấp thật nhẵn, cá lòng lẩn cạch, và mặt ngửa thật « sắc cạnh », cành thôi. Mài chán rồi ngồi xóc một mình, luyện sao cho tay xóc đều, thát đều, và đôi tai nghe cho thật rành. Cứ đề ngừa tư hay sấp tư rồi xóc, xóc mãi, xóc bao giờ có thể khiến được đồng tiền, và tai có thể nghe mà đoán mười tiếng trúng chín. Đó là chỗ tuyệt kỹ của hàn. Thị tiếng bắc vứt rồi, chéng để sấp tư rồi xóc là gi!

Cho nên, dù cả « cả làng » đều ngạc nhiên về tiếng bạc đó, đổi với hàn chẳng có gì là lạ, vì đó là « miếng dòn » sở trường của hàn.

Không cần phải nói, các bạn cũng đoán biết là « ông lái gỗ » của chúng ta nhẫn túi hòn đó. Ma, một điều không ai ngờ, và làm cho ông Lái mất ngờ, là chính Ca cũng thua hết tiền, chỉ để cho một mình ông « thừa » được cả.

## sân, ngựa, lò\*

Lở cả người, vỉ máu đặc, ở nước đặc, uống Trà Sang Op25, Sân ngựa nứa dưới người vì thấp nhiệt, noc bệnh tình, uống Thấp nhiệt pha lờ Op60. Bởi Lở trắng Op20, Tâm Sông Op30. Trẻ uống Cam-Thanh-Độc Op.20, Bởi lờ Op.20 Bệnh nhẹ nhưng muôn mau khỏi hoặc kinh niên 10, 15 năm, uống hay tiêm nhiều thuốc không khỏi dùng Đại-Đỗ-Huyết-Đại-Đỗ Op30. Người lớn chai hai tết 6, 7 tuổi một chai cũng uống làm thai ngày thi bất cứ vỉ máu, noc lâu, giang mai uống sang chéng hết ngứa rứa ngày thứ ba hụt mâm hâm se hàn Ngày thứ ba không phải uống thuốc, nứa, mực cút rốc vầy khởi như chát bệnh di; nứa sán ngày thứ hòi ăn tan nồng, đòn khống tái phát. Thu từ ngân phiếu đê:

Ngô-vi-Vú, Việt-Long

53 hàng Bé Hanoi Mai-Linh Haiphong, Việt-long  
Nam-dịnh, Quang-Huy Haiđường, Sinh-Huy Vinh,

Rồi ông Lái ta mặt tái ngắt với cái mũi sưng đỏ gắt, ngậm ngùi cáo từ ra về, thi cả bọn chia nhau số tiền đã bóc lột được của « con bò mộng » ấy.

Số 20p, tôi thua, nuốt không trôi, dành phai hoàn lại tôi.

Thì là tôi vô tình mà đã từng dâng với bọn Bé hòn đó.

## Tiền bài

Trên tôi vừa nói, Ca sai bằng bốn đồng tiền chính bằng đồng, nên hàn có thể nghe tiếng mà dẫn biết được.

Các tay chơi bạc vi thế, rất kiêng « bốn đồng tiền chính bằng đồng ».

Không bέ gι! Tiền đồng bay tiền bằng bài cát-dít với dân býp cũng như mọi dũng tướng có số gi múa kiếm và bắn cung.

Thì này đây một bí quyết: lúc mới bắt đầu sáp đánh, bọn býp lấy cỏ bài chọn hai quân ra, rồi cát ngay trước mặt « cả làng ». Nhưng hai quân bài đó là hai quân dã tùng được chúng làm hàng » rồi. Nghĩa là: một mặt đã được chúng lấy sáp hay nén phiết thật nhẫn. Lúc xóc, tiếng mặt con bài có sáp hay nén gieo xuống đĩa sés khát, và tiếng không có sáp hay nén gieo xuống đĩa khát. Chỗ tuyệt kỹ của chúng là biết phân biệt, lla tách và đếm được những tiếng ấy.

Bạn và tôi dù có da ngã và khôn ngoan nhưng thấy chúng cát bài rồ ràng trước mắt thi lết phái tin là không býp. Thế mà vẫn býp, như ta đã thấy!

Bac đến nứa chéng, đang sát phạt dữ, nghĩa là « cái » thua - mà dã býp là cái hay « làm » thua để cho đồng dâng ngoài được - tức thi cái làm mặt cầu rồi cầm bốn con bài sé vụt ra. Đề phái hết mồi nghe ngòi của các con bạc thua, cái lấy hứa quan bài khác cát thành bốn con bài mới, gọi là đê « giải đén ». Lại một tần tuồng giả đổi diễn lại lần thứ nhì vì hai quân bài sau này cũng đã được « săn sóc » đén từ trước rồi. Ai nấy lại « vứng đà »

tung tiền ra, dè  
gõ.. vào chử!

Ai ngờ ! !

Hai lối bìp,—nếu  
ia có thè gọi là  
bìp,—vìa nồi trên  
là dè đối phò với  
những thè chơi dã  
cô vê ranh mảnh,  
tinh khôn.

Còn đối với những  
con « bò mộng »  
còn tinh, hay bọn  
mới đì chơi thì Ca  
đò các cách khác,  
dè dàng hơn, chắc  
chắn hơn. Như là :  
xoay nghiêng bát,  
hay đánh trào bài.

Bánh trào bài thi tôi dã nói ở một đoạn  
trên rồi.

Xoay nghiêng bát nghĩa là xóc xong rồi, lúc  
đề bát xuồng, cái nghiêng bát về phía lòng  
hắn, tất nhiên bốn con bài bên trong cũng xo  
cả về phía ấy. Hắn cầm bát xoay một cái,  
nhưng,—quần hệ nhất cái cùi đồng này—  
lúc xoay, hắn khé hét một tí, một tí thôi cũng  
đó, mắt hắn liếc như một tia điện đã thấy rõ  
cả bốn con bài nằm ở dưới bát rồi.

Đó là những « miếng đòn » sờ trưởng của  
Ca.

Đọc đến đây, chắc các bạn tư hỏi : « Thế sao  
tú không dến các sòng mà kiếm ăn ? »

— Không được và không dám.

Không được, vì, cũng như một họa-si  
không có bút có sơn họ bìp không có những  
« đồ hàng » làm khi giới thi đánh bò tay.

Không dám, vì một lẽ rất dể hiểu là hễ  
thấy bóng chúng ở một sòng nào thì sòng ấy



mất hết khách. Vì  
các chủ sòng chẳng  
phải là những tay  
bìp giò vè !

« Nghè - sỹ » Ca,  
— vì có thè gọi Ca  
là một « nghệ-sỹ »  
trong lảng dò báu  
với những ngón  
tuyệt kỹ của y —  
Ca hiện nay sống  
dâng hoàng và yên  
tinh ở giữa thành  
phố.

Với vợ và hai  
dứa con, Ca ngoài  
thì giờ di kiêm ăn,  
là một người chồng  
ngon ngoan và  
một người cha dâm  
đa g.

Một bệnh chung của các dân bìp, dù kiêm  
được nhiều tiền, song họ ở rất khốn nạn,  
chặt hẹp, đe ăn rất hoang.

Ca cũng không thể tránh được bệnh đó.  
« Tông-hành-doanh » của Ca là một gian nhà  
thuê 3000 một tháng nhưng ngày nào cũng  
hai bữa thịt cá.

Chiều đến, chén xong, đó là giờ tiếp các  
« con em » đến làm « lập bô » xem tối hôm đó  
sẽ « hành-sỹ » ở đâu, vì, lúc này, nghe như  
Ca hận rộn lắm, chẳng tối nào ē hàng cả.

Đó là Ca !

Đó là một tên trùm bìp với những ngón  
« kiêm ăn » với cách sinh hoạt của hắn.

Các bạn, từ nay nếu có thè « nhận diện »  
được tên bìp với các « ngón » của chúng,  
xin nhớ kẻ dã giúp ích các bạn là : tôi dã làm  
một việc không vòi ịch vậy.

— HẾT —

KIM-SINH

## áo len...

ĐỦ CÁC KIỂU, CÁC MÀU RẤT THANH NHÃ,  
HỢP THỜI, BÁN BUÔN TẠI HÀNG-DỆT

PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, — Hanoi — Tel. 974

# Một Ký BẢN RỒI

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH  
(Tiếp theo)

— Thế nào, ông Vi ? việc  
« thủ khoán » hẹn trong một  
tháng mà đến nay già ngày  
quá hẹn làm rồi chẳng thấy gì  
cả. Chúng tôi sốt ruột đáo để  
vì hàng hóa chất đống bên  
kia, vốn liêng bị tắc cù lai !

— Cứ yên tâm ! chàng đáp.  
Tôi nói đâu đó xong cái rồi  
chì, còn đợi giấy tờ. Thế nào  
từ nay đến cuối tháng cũng có.

Hôm ấy mới là đầu  
tháng, mồng bốn hay  
mồng năm.

— Ông nói chắc  
đấy chứ ?

— Sao lại không !  
Chàng nói thè rời  
quay lại miết - mài  
vào đám bạc đang sát  
phatto.

Kế một tháng sau.

Rồi một tháng sau  
nữa cũng vẫn biệt vò  
âm-tin.

Bọn LÂY-CẨM hoàng  
hỗn, đi tìm đi thúc  
chàng, gần như mấy  
bác thợ săn sờ - dâng  
đi lùm cop trong rừng,

rừng, vừa muốn lùng cop dè  
bắn lấy da vừa hồi hộp sợ  
nó vồ, nó cắn.

Trái tam tú thứ hẹn ước  
tau-bay, chàng bị họ thúc  
quá, nghĩ cũng ngượng và lo.

Nhất là họ đưa tôi hậu thư :

— Nếu việc không xong thì  
ông trả lại số tiền cho chúng  
tôi là thật, trong bụng hòn hở

đợi ngày.

Tôi vừa gọi điện thoại hỏi tin  
ban sáng nay. Đúng một tuần  
lửa nữa, các ông lai dây tôi  
dưa giấy tờ cho.

Kỳ thật, công việc vận-dộng  
đã vô vọng, ma giả lai 15 vạn  
thi tiết. Muốn tìm cách gỡ  
mìn với Ngô-gia-Sơn, người bạn  
đinh ước đầu-gia, làm giấy  
tờ giả mạo đưa cho bọn LÂY-

Trong thời gian ấy, Vì bỗng  
ốm nặng, vào nǎm điều trị ở  
nhà thương Saint-Paul Ha  
noi. Mấy hôm đầu, người ta  
tưởng chàng nguy đến tính  
mệnh; nhò được các vị danh  
y tân làm cứu chữa, bảy ngày  
sau có cơ thuyền-giảm và hắt  
sụt lo ngại.

Cũng trong lúc ấy, LÂY-  
CẨM phát giác cái gian mưu  
tày trời của Vi đã  
phiết phò lửa đổi  
minh. Nó lú nhung  
shú nó khôn. Vẽ nhẽ  
ra thanh-thể chàng  
là gả, những việc  
hứa hẹn may lắn mai  
lứa la già, cho đến  
những giấy tờ có giấu  
đóng chì phê cung  
lá giả tuốt.

LÂY-CẨM tức tốc bỏ  
lại Hanoi, vào tại  
nhà thương Saint-  
Paul tìm Vi trách  
mắng thậm tệ và đòi  
lại số tiền.

— Ni hật liều linh,  
bán trời không có  
ván-tu ! Tí nữa là cù mát.  
Bây giờ đưa giả lai số tiền  
cho ngô dây, không nói một  
hai gi nữa.

— Thị đê hòn náo tôi khỏi  
bệnh về nhà, sẽ thu xếp dàn  
... Chàng nói.

— Không được ! phải già  
lại ngay, không thì ngô ở  
dày ra, di thẳng lại phòng  
quan Biện-lý, cho ni vào nǎm

nhanh pha. Hù! dám giả-mạo  
những giấy tờ quan-hệ như  
thê để gạt lừa người ta, nị  
muốn ra Côn-lon à?

Sự việc sẽ vỡ-lở tới nước  
ý-thật thi-khon, chàng tuy  
cứu thật khôn-mạnh, cũng  
phải xin ra yênh-hà, thu-xep-sô  
tiền, van-lay lui khách và trả  
lại cho họ lâm, chia-vạn-gi  
đó, còn thi-xin-khát.

### XVIII. — Tôi cõi chông mắt lên đẽ xem anh nghèo khô

Gia như lúc Vi-nga bênh  
trong nhà thương Saint-Paul  
mà chết quách di lại hóa hay.  
Sân-nghiệp chàng tuy đã hao  
mòn khuyết-hầm nhiều rồi;  
nhưng còn ít nhiều cửa nhà  
đã dày và ở Hương-cảng đẽ  
lại cho lũ con, tất cả dâng già  
đến bả chúc vạn-bạn.

Có người vào thăm, đem  
cái thiết-tuồng ấy ra nói dùa,  
bi-chàng quắc mắt cu-lai  
đáo-đè:

Đó chó má! người ta  
đau-ốm, tường vào thăm nom  
đẽ chúc vong cho nhau tai  
qua nan khôi, maulanh-hóng  
mạnh. Lại gõ mõm cầu ước  
người ta chết-di thì hơn, thê  
là nghĩa lý gì?

Nếu người khác, tất đã lâng  
lặng bỏ đi, cho là kẽ ngoa  
bệnh thường hay trai-tinh,  
không nên phaty-chọc giận  
nhau làm gì. Nhưng người  
bạn này vốn chồ-thân-thiếc,  
binh-nhật quen nòi sô-sang  
với nhau, vả lại thấy chàng  
cũng gần binh-phục rồi, cho  
nên cứ thái-nhiết ngồi lại,  
biện-bach thi phi. Trong ý  
ban-dịnh chác một vài câu  
ngang tai-trái ý-chêng, cũng  
không đến nỗi làm chàng mất  
máu hay nguy hiêm-tinh  
mạng gì mà lo.

Không phải tôi muốn

rửa báu man chết đâu! Ông  
Thái-an (tên người bạn) nói.  
Bác sống như cụ Bành-đè hay  
chết ngay giờ phút này, cũng  
chẳng quan-hệ lợi-hại gì đến  
tôi, nhưng mà quan-hệ lợi  
hại cho con cái, già-quyền  
nên, tôi muôn nói thí dụ  
mà nghe, thê-thôi. Từ-pi  
thật-tinh, gá-như lúc này  
bá-có-chết-di cũng phải...

— Tai-sao thê? Vì ngôi  
chồm dày, hỏi-gắt.

— Tai-sao? tai tôi nghĩ đẽ  
bác được ông trời-nhỏ phúc  
cho sống đến nay kẽ cũng là

đủ sung-sướng và đủ tai-bại  
lầm-rõi, dù có chết, tường  
cũng không còn tiếc-rẽ-ân  
hận-gi nữa. Sung-sướng, vì  
bác chặng qua-cũng là một  
thằng-dần den mặt-trắng như  
ai, chỉ-hờ có chút tài-khôn  
ngon, có thời-ván đỗ mà  
làm-nân-danh-phân, cùa cao  
nhà-rông, kiểm-chắc-hao  
nhân-tiền-của thiên-hà, đẽ  
cung-vào sự-huynh-hoặc-một  
thân; bác-thì nguy-hiem trong  
vòng-mấy năm nay đã ăn  
chơi-phao-nhi-hàng-mẩy-chue  
van, đời-bacs sống như bác-thât  
không còn chồ-nào phái-thêm  
nhạt. Tai-hai, vì tôi tin chắc  
co-nghiệp-nhà-bác còn-it  
nhieu-gi, nếu-bacs sống-thêm  
ngày-nào, tất-chỉ phá tan-dần  
mòn-ngày-Ấy, chặng-thì-bác  
chết-mà con-cái đưốc-nhờ.

Chàng-vốn người biếu  
thắng, ua nghe nhung-bạn  
phinh-phor-ninh-hót-dâng-quen,  
không-chiut-tiền-thu nhung  
lời-trung-tri :

— Con cái-iôi, tôi-nuôi-cho  
hoc-hành-dễn-nơi-dễn-chỗn,  
thê-não-chung-nó-cũng-tự-lập  
được-thân. Vả-lại, nay mai  
tôi-binh-phuc, rả-khôi-chỗ  
này, rồi-anh-xem-tôi-kinh  
doanh-hoat-dong-đê-kéo-lai  
nhung-số-tiền-hao-hút-di-mất  
bấy-lâu, và-mỗi-sứu-con-tôi  
sau-này-sẽ đưốc-hưởng-thu  
một-cái-di-nghiệp-muoi-lâm  
vạn-trở-lên-là-it.

— Đó-chắc-hay-chưa? ban  
hồi-lại. Nếu-quả-bác-có-chi-tu  
tinh-dứng-dẫn, thi-trong-chỗ  
thân-giáo, tôi-sẽ-là-người-vui  
mừng-trước-hết. Nhưng-bác  
sẽ-kinh-doanh-heat-dong-thê  
não-kia, chư-kinh-doanh-heat  
động-như-chuyen-giao-thiệp  
với-bọn-khách-buôn-lậu-ở  
Hải-cảng, thi-e-mất-nghiệp  
và-ở-tù-cũng-có-mong-gi-khôi  
phục!

Chàng nghe-câu-nói-của

bạn, tu-nhiên-biến-sắc, có-vé  
lo-nghĩ-khiếp-sợ, vì-câu  
chuyện-dâk-kè-trong-doan  
trước-lúc-này-dâk-bắt-dâu-võ  
lở-nghy-hiem-rõi. Cò-diều  
chàng-dâk-van-lon-thu-xep-với  
bạ.

— Việc-ấy, tôi-sẽ-diều-dinh,  
trả-lại-nghìn-khoản-cho  
người-ta, hoàn-toàn-vụ-sự.  
Chàng-trà-lời-với-giọng-nói  
không-giấu-được-su-lô-nghai  
dang-chết-chứa-trong-lòng.

Các-nghài-dâk-biết,vé-sau  
chàng-cái-trâ-lại-dâu-tám  
chín-vạn, còn-thì-xiv-khai,  
bọn-khách-phái-chịu.

Ông-Thái-An-nói-tiếp:

— Tất-nhiên-phai-thê,  
không-thì-bác-có-yêu-thân  
với-người-ta-làm-sao-được.  
Tôi-chí-sợ-với-cái-tật-liêu  
mạng-của-bác, rồi-đây  
lại-có-những-việc-dai-khai  
như-thê-sẽ-diễn-ra-lần-thứ  
nhì, thứ-hà-nữa-mỗi-khi-bác  
có-việc-cần-tiền, động-lòng  
tham-tiền. Nếu-bác-biết-kinh  
doanh-hoat-dong-một-cách  
đúng-dẫn, đẽ-giữ-lấy-cơ

nghiệp-còn-lại-cũng-dâk-là  
may, khanh-nói-gi-khôi-phục  
nhung-sô-dâk-mất-vì-ngông  
trưởng-đò-bác, nắc-dai-bạn  
hè, chí-sợ, cõi-được-bao  
nhiêu, nay-mai-lại-đem-tung  
vâng-trong-các-cuộc-thứ-dêm  
với-chiểu-bạc, với-hoa-nghẹt,  
với-lô-bè-phinh-phò-dô  
ngot-mà-hết-thô. Chỗ-anh  
em-thần-tinh, tôi-nói-câu  
chuyện-này-là-noi-thật, bác  
dung-phien-phu...

— Được, anh-có-việc-nghé-

— Phải-như-tôi-ở-dia-vi  
bác, thi-lớp-này-chẳng-nhưng  
tu-tỉnh, xa-xanh-lết-cá-cò-bạc,  
nguyệt-hoa, cung-nhưng-bạn  
bè-bộm-hốt-phá-bại, đẽ-kinh  
doanh-huân-bản, cùa-với-lại  
sự-nghị-đep-dâk-hầu-nghiep  
đô; ôi-lại-làm-một-hai-việc  
gi-phuc-đức-cho-xâ-hội, đẽ  
chuộc-lại-nhưng-sự-lâm-lối  
ngày-trướ. Vì-bác-phái-nên  
nhất-thânh-nhân-nhinh  
thuở-xưa-có-làm-một-dôi-diều  
tồn-hai-âm-đức. Ví-hoc  
thức-tu-tuong-mỗi, bác-suy

ngibí-thể-não-tôi-không-được  
rõ, nhung-phần-tôi-thì-tôi-là  
các-cụ-la-lo-việc-âm-đức-là  
việc-quá-có. Minh-ho-bô  
âm-đức-là-lại-cho-con-cháu,  
quý-hóa-bằng-mây-của-cái.  
Mà-có-âm-đức-thì-của-cái  
mới-giữ-được-bền, con-cáu  
về-sau-mới-được-hưởng-lộc,  
mở-mày-mở-mặt. Không-vậy  
thì-mình-chẳng-được-song  
suống-mẫu-dời, mà-rồi-con  
cháu-phái-vất-và-khô-sở-vì-lẽ  
nghịp-chuong-tiên-oan-cha  
mè-lê-lại, tôi-thân-chung-nó.

Ông-Thái-An-chưa-nói-hết  
lời, Vi-nồi-xung-lên, trong  
trước-trong-sau-không-vớ  
được-vật-gi-nặng, hai-tay-cầm  
láy-chiec-gõi-hồng-quang-v-ō  
mặt-bạn-và-nói :

— Thôi-xéo-nghy-di, Đừng  
dò-lý-luận-nước-đe, làm-lần  
tai-người-ta. Cú-chóng-hai  
mắt-lén-mà-xem-nhau-biết!

Chàng-không-muốn-đi-  
lý-luận-nước-đe, vì-nó-dòng  
chạm-tới-sô-vi-sô-hành-của  
minh-hồi-dò. Lần-lần-là-lần  
thứ-hai, thi-được-thầy  
người-ban-thu-thâ-can-ngân,  
bay-tô-phai-trai, bi-chàng-gián  
đứ-xua-duổi. Lô-lai-chi-quen  
nghe-hót, không-chịu-nói  
nhưng-lời-quân-tử-trách  
thiên.

Bi-chiec-gõi-ném-vào-mặt  
và-bị-xua-duổi, mà-Thái-An  
không-buồn-không-giận-ti  
nào, trai-lại, vẫn-tươi-cười  
vui-võ :

— Thát-tíc-quá, người-gi  
nói-phái-không-biết-nghé.  
Vâng, tôi-xin-chóng-hai-mắt  
lén-dẽ-xem-ông. Nếu-sô-trời  
bắt-tôi-chết-sóm, tôi-cũng  
cắn-có-lạy-lục-ông-Nam-tà  
châm-sô-cho-tô-sóng-hém  
dăm-bấy-năm-nữa, cho-được  
trông-thay-ông-mét-xu-không  
còn, suy-vi-cực-khổ-dáo-dè,  
bấy-giờ-cầu-chết-mà-Tử-thần  
cũng-chẳng-thêm-rước-đi-cho,  
Đến-lúc-Ấy-họa-chẳng-ông



**SAVON DENTIFRICE**  
**KOL**  
**BỘT NHIỀU MÙI THƠM**  
**ĐIỀU LÀM CHO RĂNG**  
**TRẮNG VÀ BỀN CHẮC**  
**CO BẢN KHẨP NỐI**

Dépôt pour le Tonkin :  
Établissements VAN-HÓA 8 Cantonnais Hanoi  
Dépôt pour la Cochinchine :  
Établissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

mối thực nhớ lại: Ai thắng  
Thái-An nói thế mà phải.  
Thoi hùng ta tuyet-giao với  
nhau từ đây, bao giờ ông  
mang nghèo mắc nạn, cần gọi  
đến bạn hữu, sẽ nghe tôi ứng  
tuan chạy lại: Thưa ông có  
toi!

Sau lúc ở nhà thương Saint  
Paul, thu xếp xong việc  
với bọn khách buôn bán,  
trung thầu, dè duy-trì lấy sản

## Nhà thuốc Hồng-Khé



Nhà thuốc Hồng-Khé ở phố Hàng Bồ  
nay có làm riêng một gian ở khu  
au nhà Bảo-tàng.

Lối kẽn-kúc tối-tan, cách xắp đặt  
gian hàng rất đẹp mắt. Những thứ  
thuốc của nhà Hồng-Khé chế sẵn đựng  
vào vò, vào hộp coi có vẻ mỹ-quan.

Nhưng một đặc-diểm về kỹ Hội-chợ  
này là nhà thuốc đã đỗ trung bày  
các vị thuốc nam và 200 cây thuốc Nam  
mỗi thứ giồng riêng một chậu cho ai  
núi cũng có thể tìm kiếm mỗi khi cần  
dùng đến.

Nhà Hồng-Khé do M. Lê-Cường quản  
đốc đã nổi tiếng về các thứ thuốc như  
huốc Cai nha-phien, Sâm-shung bách-hỗ, Quang-minh thủy và Thoái-nhiệt,  
án-là phòng thử thuốc công dụng  
hồng phai nhô.

nghiệp đã tiêu mòn lồng tay  
bết nhืน, nhưng chàng  
nhúng tay vào công việc gì  
cũng chỉ thấy thua lỗ, thất  
bại. Dù làm một mình hay  
chung với bạn cũng thế.  
(còn nữa)

HỒNG-PHONG

## THI NGHỆ

T.B.C.N. vừa tiếp được  
cuốn THI NGHỆ của VĂN-  
HẠC do QUỐC-HỌC THU-XÃ  
gửi tặng. Sách in rất đẹp, bìa  
hai màu, giá 0p.48.

Xin giới thiệu cùng độc giả  
T.B.C.N. cuốn sách giá trị  
của Quốc-Học Thu-Xã.

## BỎN XEM:

## Gió Mùa Tuần-Báo

tờ báo đầu tiên của nhà  
xuất bản Phượng-Đông  
số 1 RA NGÀY 29 NOV. 1941  
do những ông Hoài THANH,  
Lưu-trọng-LƯU, Lê-tràng-  
KIỀU, Nguyễn-xuân-HUY,  
Đỗ-huy-NHIỆM, Xuân KHAI  
Thiếu-SON, Đông-HỒ và  
Trần-văn-LÂM viết bài —

## Giómùá Tuần báo

một thê-tài mới trong nghề  
tuần báo ở Đồng-Dương

Rất kỹ thuật, và gay giang  
Giá 10 nản/năm 2p.60/cả năm 5p.  
Đo nhà Tín-Bức Thủ-Xã Trịnh bấy

Bài, thư, bưu phiếu gửi về

Ngô Lê Tràng-Kiều

Tòa báo: 55, rue Legrand de la Liraye  
SAIGON

## MUA HOA CỦA NHA



## MAI - PHONG

trung bày tại Hồi chợ  
tức là giữ một kỷ niệm  
êm đềm của tuổi trẻ  
Số 7 Hàng Quạt - Hanoi

## TRONG TÚ SÁCH QUÝ

## những vầng khăn trắng

Tác phẩm cuối cùng của bà giáo  
LUU-THI-HA NHANH

Là cái gạch ngang giữa Ái tình và Bồn  
phản gia-dinh và cuộc đời. Là tác  
phẩm của mọi người mà cuốn em-tết  
chuyển tinh 15 năm về trước cũng của  
ác giả, hiện đã biến là một đam-bão  
của chấn hồn cõi. Bla ba mầu. Giá 300  
trang. Giá 0p.80.

## Hương cõi nhân

Tập thơ hay nhất của NGUYỄN-ĐINH  
mỗi tình cao quý giữa hai nhà thơ  
nổi tiếng hiện thời. Bla ba mầu, tranh  
vẽ của Luong quang-Minh, 161, nhipep  
trường Mỹ-thuật thương hải, giá 0p.70

## PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

## Y-sỹ NGUYỄN-HIỀN-MÃO

Nguyên y-sỹ nhà thương đau mắt Phnom-Penh  
Nguyên y-sỹ nhà thương đau mắt Hanoi  
Đại học Đồng-đường. Ngày nay cũng tiếp bệnh nhân  
tại NHÀ THƯƠNG NGÓ TRẠM  
167, Bd. Henri d'Orléans Hanoi — Giáy nói: 772

# CON ĐƯỜNG Nguy Hiểm

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch  
(Tiếp theo)

giúp được gì cho bà... Đêm hôm qua, một bà  
ở đây vừa mới mất...

Gióng bà đã het vé thiên nhiên, mắt bà đã  
mờ những nước mắt. Ba nói tiếp:

— Tôi buon rầu nhw thê này là trái lê lầm...  
Bởi vì linh-hồn chất-phác lương-hiện của bà  
kia, đã lên thẳng trên trời rồi, tôi tin như thế.  
Bà kia thật là một bà thánh. Nhưng muôn  
luôn luôn tự chủ được, là một sự rất khó  
khăn. Cũng có lúc tôi chẳng biết điều gì.

Kitty nói :

— Con thật sảng sot.

Gióng nói của nàng biến thành một tiếng  
thôn thót.

— Bà kia hồi mươi năm về trước có nhaph  
vào bọn từ Pháp sang đây với tôi. Bây giờ, cả  
bọn còn lại có ba người. Tôi còn nhớ là khi ở  
Marseille ra đi, tất cả bọn chúng tôi bợp nhau  
ở mũi tàu, cầu nguyện về phía pho tượng  
Đức-Bà Giú-Giú thép vàng. Từ khi tôi vào  
đó lâu lăm rồi, nàng đã lo người ta chưa  
tiếp được tin của mình, thì bà Nhất bước vào,  
Bà nói :

\*

— Tôi xin lỗi bà phải đợi. Tôi không  
biết trước là bà đến hôm nay, và lại tôi đương  
bệc việc.

— Thưa mẹ, con xin lỗi đã làm ngăn trở  
công việc của mẹ. Con sợ đã đến không nhầm  
lúc.

Bà Nhất cười một cách đúng đắn nhưng  
niềm nở, và mời nàng ngồi. Đôi mắt bà sưng  
hup. Cảnh la y khoc. Kitty rái đòi ngạc  
nhien, bò vi nang nhận thấy rằng bà Nhất  
là một người rất lạnh lùng đối với sự đau  
khổ của người ta.

Nhang ấp ủ:

— Con sợ là đây đã xảy ra chuyện gì chẳng  
Mẹ có muốn cho con về không? Tôi con sẽ  
lại đến.

— Không, không. Bà cứ nói xem tôi có thể

sát sau đó và sự cố gắng của bà để dần già  
cho khỏi khóc, dần giữ những giọt nước mắt  
trái với lòng tin - ngưỡng và trí xét đoán của  
bà, khiến cho nét mặt nghiêm trang kia nhin  
lại, Kitty ngoanh mặt đi: nang hiên rằng có  
nói gì cũng không phải lúc.

— Tôi đã viết thư cho phu-hán của bà ấy.  
Cũng như tôi, bà ấy là con một. Bà ấy thuộc  
về một gia-dinh châi-lưới miền Bre agne. Cái  
tang này thật đau đớn cho họ. Ôi, biết bao giờ

mỗi hết cái bệnh dịch ghê gớm này? Sáng hôm nay, có hai đứa trẻ mồ côi mắc phải, duy nhất có phép lạ mới cứu được mạng chúng nó. NgườiTau họ không cứu được bệnh dai dẳng. Bà sơ Saint-François Xavier mới đi qua là nguy tai. Công việc thi phiền, mà chúng tôi cứ cõng ngày tí người đi. Sự thật là không ai nhà dòng khác ở bên Tau không thiếu gì các bà sơ khác rất sẵn lòng. Tôi đảm chắc rằng các bà sơ ấy sẽ rũ bỏ hết mọi sự — tuy là họ chẳng có gì cả — để đến cùng với chúng tôi, nhưng như thế là đi đến chỗ chết gần như chắc chắn; tôi còn có thể không cần đến các bà ấy, thì tôi còn tránh không muốn hy sinh thêm nữa.

Kitty nói:

Tau mẹ, mẹ bảo thế, con cõng phản khói. Lúc này, con có cảm tưởng rằng con đến đây không nhầm lúc. Hôm nay, mẹ có bảo con rằng các bà ở đây lao lực quá sức. Mẹ cho phép con giúp đỡ các bà ấy được không? Con sẵn sàng làm dù mọi việc để giúp ích, dù vẫn phải đi qua nhà chảng nữa.

Bà Nhất mỉm cười. Kitty ngạc nhiên thấy bà đổi tính tình dễ dàng như vậy.

Tôi cũng không thấy gì đáng cần cho bà giúp đỡ. Bà có các cô gái mồ côi làm tám lạng,

Bà ngừng nói và âu yếm nhìn Kitty:

Bà ơi, bà đã theo ông đi đến đây, như thế chưa đủ sao? Phần đông các bà không ai can đảm như thế đâu. Bỗn phận thứ nhất của

bà chính là phải chăm chút đến ông, làm cho ông được yên ổn mỗi khi ông làm xong việc, trở về với bà. Bà hãy tin tôi, ông ấy cần phải có hoàn toàn tình yêu của bà, ông ấy cần có bà chăm nom cho.

Kitty thấy mình ngượng nghẹn dưới cái nhìn y-tú và giễu cợt của đôi mắt kia. Tuy vậy đại mai ấy vẫn đầy một vẻ nhã nhặn.

Nàng nói:

Từ sáng đến chiều, con chẳng phải làm gì cả. Các bà thi công việc nâng nhoc quá sức con ngồi rồi nhúi thế nghỉ mà hờ thê. Con không muốn quay rầy đèn lồng từ tết của mẹ, con không muốn làm phiền thi giờ của mẹ, nhưng mẹ nhậu cho con giúp việc cũng như làm mọi việc nhàn-dúc do.

Trong ba không có vé khỏe khoắn lắm. Hèm kia, lúc ba có nhúi y-túen tham chung tôi, tôi có thấy bà xanh xao. Bà Saint-Joseph lại cứ cười rằng bà đương co mang.

Kitty dò mật, cãi:

Không! Không, đau ạ!

Bà Nhất cười Khanh-khách:

Việc gì mà bà phải xanh hở, và lại đoán phỏng như thế? Cũng không có gì là vô lý cả. Ba két bạn với ông được bao lâu rồi?

Bao giờ dù con cõng xanh, nhưng con rất khỏe mạnh, con dam cam doan với mẹ rằng con không nê ra công việc nặng nhọc đâu.

Bà Nhất đã hoàn toàn trân tĩnh. Ba bắt giác trả lại với nét mặt bẽ trên mọi ngày. Bà chăm chỉ ngâm nhún thiêu-phụ. Kitty thấy trong lòng sô ruột quá đỗi.

Bà có nói được tiếng Khách không?

Không?

Thật đang tiếc. Nếu có, tôi sẽ giáo cho ba trọng coi các trè bô-cói lớn tuổi. Trong lúe nay, chúng tôi kêu ma trọng nom đèn chùng đực.

Bà ngập ngừng kẽi luận:

Tôi sợ chúng đòi giải phóng.

Hay là con giúp các bà ở nhà duồng đường vậy? Con không sợ bệnh tả đâu. Con sẽ trọng nom các trè bô, hay các linh mạc bệnh.

Bà Nhất lắc đầu ra dáng tư-lý:

Bà chưa biết thế nào là bệnh tả đâu. Thật là ghê gớm. Ở nhà duồng đường, công việc giao phó cho linh tráng, do một bà sơ trông coi. Còn về các cô thiêu-nữ... Không, không, tôi đảm chắc rằng chẳng bà sẽ không bằng lòng tôi đâu? Chỗ đó là một cảnh tượng ghê gớm!

Con sẽ quen di.

Cái đó không đáng kè đến. Nhưng công việc ấy là phận sự và là một đặc quyền của chúng tôi, chứ bà không có lý gì bắt chước chúng tôi cả.

Con nghe mẹ nói, con cứ thấy mình vỗ ch và bất lực. Con thật là dảng như thế ư?

Chỗng bà có biết ý định của bà không?

— Co.

Bà Nhất nhìn tròng trọc vào nàng như muốn soi bời những điều u-Ấu trong lòng nàng, nhưng đứng trước vẻ mặt van-lon và lòng của Kitty bà phai bênh lòng.

— Chắc bà thuộc đạo Tin-lành.

— Vàng.

Cái đó không hề gì. Ông đốc Watson là giáo-sĩ ở đây hồi trước cũng thế, đối với chúng tôi, ông ta thật là chu đáo. Chúng tôi rát nhớ ơn ông ta.

Một nụ cười thoáng qua trên mặt Kitty, nhưng nàng im lặng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bà Nhất đứng dậy:

— Bà thật tốt bụng quý. Tôi sẽ kiêm việc cho bà. Thực ra, già không có bà Saint-François, chúng tôi cũng khó xoay sở. Bao giờ bà định bắt đầu làm?

— Ngay bây giờ.

— Tốt lắm! Tôi rất ưa những chi hướng như thế.

— Con rất đội ơn mẹ, và xin hứa với mẹ sẽ làm hết sức.

Bà Nhất mở cửa, nhưng ra đến ngoài cửa, bà ngắt ngừng. Một lát nữa, bà nhìn Kitty trong một hồi lâu. Sau rồi, bà đặt bàn tay trên cau tay nàng:

— Ba cũng biết rằng không phải là ở việc làm, ở thú vui, ở thời gian hay ở trong nhà đóng mà người ta tìm được sự yên ổn đâu... Cuốn lái trong lòng người ta.

Thiều phu giật mình, nhưng bà Nhất đã nhanh cuan lanh xá xi.

#### XXIV

Chẳng bao lâu, mọi cảm tình thân mật đã nảy nở giữa Kitty và bà phuơc Saint-Joseph.

Mỗi buổi chiều, vào lúc Kitty xem xét công việc thêu thùa của các cô gái, thì bà sơ bay lại chơi với nàng. Bà nói rằng bà mê nhoc quá, bà thiêu tai-giờ, nhưng bà vẫn ngồi cạnh nàng để chuyện vãn. Vắng mặt bà Nhất, nên bà càng lô chán-tưởng là một người vui vẻ, hóm hỉnh và thích ngồi lè dời mách nǚ. Dưới bộ áo đồng, bà là một người đàn bà trung hậu và chẳng có vóc vong gác cả.

Bao giờ bà cũng nói chuyện với bà Nhất. Ngày từ buổi đầu Kitty đã hiểu rằng cái cảm tình của bà Nhất chỉ phối sả nhà đồng này.

Các bà khác không những men phục lại còn kính trọng và có chút sợ sệt bà nǚ. Tuy bà nhân từ như vậy, mỗi khi Kitty đứng trước mặt bà, nàng cũng thấy mình ngượng nghịu như mọi cô nặc trố. Một tình cảm khác là, — do là sự cung kinh — đã khiến nàng mãi că vể tự nhiên.

Bà sơ có một ý tưởng chải-phác muốn làm cho Kitty phai ngạc nhiên, nên bà mới kê cho nàng nghe gốc tích rực rõ của bà Nhất. Bà là thành-gia với một nǚ cao cao vua chúa ở Âu-châu, tên của bà có những người có tên trong Lịch-sử, vua Alphonse nước Y-pha-Nho đã den săn-bán ở nhà cụ thần-sinh ra bà, cụ làm chủ nhiều tòa lâu đài rái rắc khắp nước Pháp. Bà đã dày bô bao nhiêu sự vinh-quang uy, luật đì hy sinh biết chừng nào!

Kitty mím cười nghe, nhưng nàng cũng than phục.

Bà sơ nói tiếp:

— Vâlại cứ nhìn bà, cũng rõ là con người thương lưu.

— Tôi chưa hề thấy ai có bàn tay đẹp hơn bà Nhất.

— Va ba Mẹ chúng tôi không có sự dùng tay vào việc nặng nề. Mẹ chẳng chịu giữ gìn sức khỏe đâu!

Khi các bà phuơc mới đến Mê-lan-Phủ, trước hết phải xây dựng nhà đồng. Bà Nhất vẽ kiểu và trồng cối iuhuy-thợ. Các bà khác liền lo id cứu nguy cho thoát khỏi tay các bà mụ ác nghiệt lũ trẻ con gái khốn nạn bị vứt bỏ. Cái gi cũng thiêu-thốn: giùng rong nǚn, kinh cửa đê ngăn luồng gió ban đêm. Bà Saint-Joseph quả quyết rằng không có gì đắc hơn thứ ó ấy nǚ. Nhiều bận các bà thiêu tiễn để trả công thoya va loc thiến cai tiễn an nǚs. Các bà sống như mòn da que; nhưng đồ ăn ấy thì các bác thoya cây nén Phap lam công cho nhà bà chẳng bận, cũng đèn đì di cho ion thời. Kitty áy bà Nhất triều tập các bà sơ lại để cầu nguyện Đức Mẹ gửi tìem cho. Thị đèn hòm sau, các bà thế nào cũng nhận được một cái bưu-phien miệt nghe quan, hay là có một người ngoại-quốc, như người Áng-lê (ma lại tuuo đạo Tin-lành mới là chủ), hay người Tau den gõ cửa nhà đồng để biểu tiền trong lúc các bà con duong quy gõi đeo kính Một hòm, rùng kẽ, các bà hứa sẽ ca hat sango danh Đức Mẹ nếu Đức Mẹ ra tay cứu giúp nhà đồng, thì đèn hòm sau — có ai tin được không? — cái nǚa Waddington ký cục đem biến một trăm đồ-là, vi ông ta tự dung nghĩ rằng các bà cần ầu một chút bi-tết để làm bồ!

(còn nǚa)



**AVIATOR**

Một hiệu sơn mới của người Nam do các ông Trần Văn Thảo và Trần Văn Đầu chủ truong. Sơn lầu Bay có đủ, các màu, tốt đẹp không kém sơn của Âu-Mỹ.

ghé gớm này? Sáng  
mỗi cõi mắc phải, duy  
dược mang chúng nó,  
cứu được bệnh dai  
François Xavier mất đi  
việc thi miêu, mà  
ít người dì. Sự thất  
long khac rất sầu-lòng,  
ba sô áy sô rủ bỏ hết  
cõi gi cả - đê đến  
như thế là di đến  
chân; tôi còn có thể  
thi, thi tôi còn tránh  
nhau.

thế, con càng phẫn  
tưởng rằng con  
Hom nè, mẹ có bảo  
lao lực quá sức. Mẹ  
còn ba ay được không?  
Việc để giúp ích, dù  
ng nha.

Kitty ngạc nhiên thấy  
như vậy.

gi đáng cần cho bà  
mỗi cõi làm tám lạm,  
nhìn Kitty:

Bà không có gì là vò lý cả.  
Bà kêt bạn với ông được bao lâu rồi?

Bao giờ da con cũng xanh, nhưng con rất  
khô mạnh, con dam cam đoán với mẹ rằng  
con không nè hì công việc nặng nhọc đâu

Bà Nhất dã hoàn toàn trân trọng. Bà bắt giác  
trở lại với nét mặt bẽ trên mọi ngày. Bà chăm  
chú ngắm nhìn thiếp. Kitty thấy trong  
lòng sốt ruột quá đỗi.

Bà có nói được tiếng Khách không?

- Không?

Thật đang tiếc. Nếu có, tôi sẽ giao cho  
nàng coi các trẻ bô-cô lón tuổi. Trong lúc  
nay, chúng tôi kao mà trong nom đèn chúng  
được.

Bà ngập ngừng két luận:

Tôi sợ chúng đòi giải phóng.

Hay là con giúp các bà ở nhà dưỡng  
dường vậy? Con không sợ bệnh tả đâu. Con  
sẽ trông nom các trẻ bé, hay các linh mục  
bệnh.

Bà Nhất lắc đầu ra dáng tư-lý:

Bà chưa biết thế nào là bệnh tả đâu.  
Thật là ghê gớm. Ở nhà dưỡng dưỡng, công  
việc giao phó cho Linh trưởng, do một bà  
se trông coi. Còn về các cô thiếu nữ... Không,  
không, tôi dám chắc rằng chồng bà sẽ không  
bằng lòng tôi đâu? Chỗ đó là một cảnh tượng  
ghé gớm!

OR  
Nam do các ông  
chủ trương. Sơn  
lộp không kém son

bà chính là phải châm chát đến ông, làm cho  
ông được yên ổn mỗi khi ông làm xong việc,  
trở về với bà. Bà hãy tin tôi, ông ấy cần phải  
có hoàn toàn tình yêu của bà, ông ấy cần có  
bà cảm nom cho.

Kitty thấy mình ngượng nghịu dưới cái  
nhìn ý-lý và gièm-ogi của dì nhất kia. Tuy vậy  
đôi mắt áy vẫn đầy một vẻ nhã nhặn.

Nàng nói:

Từ sáng đến chiều, con chẳng phải làm  
gi cả. Các bà thi công việc nặng nhọc quá sức  
con ngồi rồi như thế nghĩ mà bỏ thận. Con  
không muốn quay rầy đèn lồng từ tết của mẹ,  
con không muốn làm phi thi giờ của mẹ,  
nhưng mẹ nhận cho con giúp việc cũng như  
mẹ làm một việc nhân-dức do.

Trong ba không có vẻ khỏe khoắn-lấm,  
Hèm kia, lúc bà có nhã ý đến thăm chúng tôi,  
tôi có thay bà xanh xao. Bà Saint Joseph lại  
cùi tướng rằng bà dương cõ mang.

Kitty dòm, câu:

Không! không, đâu q!  
Bà Nhất cười Khanh-khách:  
Việc gì mà bà phải xanh hò, và lại đoán  
phỏng như thế cũng không có gì là vò lý cả.  
Bà kêt bạn với ông được bao lâu rồi?

Bao giờ da con cũng xanh, nhưng con rất  
khô mạnh, con dam cam đoán với mẹ rằng  
con không nè hì công việc nặng nhọc đâu

Bà Nhất dã hoàn toàn trân trọng. Bà bắt giác  
trở lại với nét mặt bẽ trên mọi ngày. Bà chăm  
chú ngắm nhìn thiếp. Kitty thấy trong  
lòng sốt ruột quá đỗi.

Bà có nói được tiếng Khách không?

- Không?

Thật đang tiếc. Nếu có, tôi sẽ giao cho  
nàng coi các trẻ bô-cô lón tuổi. Trong lúc  
nay, chúng tôi kao mà trong nom đèn chúng  
được.

Bà ngập ngừng két luận:

Tôi sợ chúng đòi giải phóng.

Hay là con giúp các bà ở nhà dưỡng  
dường vậy? Con không sợ bệnh tả đâu. Con  
sẽ trông nom các trẻ bé, hay các linh mục  
bệnh.

Bà Nhất lắc đầu ra dáng tư-lý:

Bà chưa biết thế nào là bệnh tả đâu.  
Thật là ghê gớm. Ở nhà dưỡng dưỡng, công  
việc giao phó cho Linh trưởng, do một bà  
se trông coi. Còn về các cô thiếu nữ... Không,  
không, tôi dám chắc rằng chồng bà sẽ không  
bằng lòng tôi đâu? Chỗ đó là một cảnh tượng  
ghé gớm!

Con sẽ quen đi.

Cái đó không đáng kẽ dồn. Nhưng công  
việc ấy là phận sự và là một độc quyền của  
chúng tôi, chứ bà không có lý gì bắt chước  
chúng tôi cả.

Con nghe mẹ nói, con cứ thấy mình vò  
ch và bất lực. Con thật là doảng như thế w?

Chồng bà có biết ý định của bà không?

- Cõ.

Bà Nhất nhìn tròng trọc vào nàng như  
muốn sói bởi những điều uẩn trong lòng  
nhưng đứng trước vẻ mặt van-lợn va lõ  
lắng của Kitty bà phải bằng lòng.

Chắc bà thuộc đạo Tin-lành.

- Vang.

Cái đó không hè gì. Ông đốc Watson là  
giáo-sĩ ở đây hồi trước cũng thế, dối với  
chúng tôi, ông ta thật là chu đáo. Chúng tôi  
rất nhớ он ông ta.

Một nụ cười thoáng qua trên mặt Kitty,  
nhưng nàng im lặng. Sau khi nghỉ ngơi một  
lát, bà Nhất đứng dậy:

Bà thật lốt bụng quá. Tôi sẽ kiểm- việc  
cho bà. Thực ra, già không có bà Saint-

François, chúng tôi cũng khó xoay sở. Bao  
giờ bà định bắt đầu làm?

- Ngay bây giờ.

Tốt lắm! Tôi rất ưa những chí hướng  
như thế.

Con rất dội ơn mẹ, và xin hứa với mẹ sẽ  
lâm hết sức.

Bà Nhất mở cửa, nhưng ra đến ngoài cửa,  
hà ngáp ngừng. Một lần nữa, bà nhìn Kitty  
trong một hồi lâu. Sau rót, bà đặt bàn tay trên  
cánh tay nàng:

Bà cũng biết rằng không phải là ở việc  
làm, ở thú vui, ở thế gian hay ở trong nhà  
đóng mà người ta tìm được sự yên ổn đâu...  
Chịu ta ở trong lòng người ta.

Tiệm phụ giúp minh, nhưng bà Nhất đã  
nhanh chán lanh xa xí.

#### XXXIV

Chẳng bao lâu, một cam tịch thần mặt dà  
này nở giữa Kitty và bà phuoc Saint-Joseph.

Mỗi buổi chiều, vào lúc Kitty xem xét công  
việc thêu thùa của các cô gái, thì bà sơ hay lai  
chơi với nàng. Bà nói rằng bà mênh nhoc quá,  
bà thiếu tai-giờ, nhưng bà vẫn nõn-tanh  
nặng đẽ chuyển vân. Vắng mặt bà Nhất, nè  
bà cảng lô chán-tướng là một người vui vẻ,  
hóm hỉnh và lại thích ngồi lè dài mách nưa.  
Dưới bộ áo đồng, dè là một người đàn bà  
trung hậu và chẳng có ước vọng gì cả.

Bao giờ bà cũng nói chuyện vè bà Nhất.  
Ngay từ buổi đầu Kitty đã hiểu rằng cái cõ  
tinh của bà Nhất chỉ phối sả nhà đồng này.

Các bà khác không những mến phục lại còn  
kinh trọng và có chút sô sệt bà nua. Tuy bà  
nhân từ như vậy, mỗi khi Kitty đứng trước  
mặt bà, nàng cũng thấy mình ngượng ngaju  
như một cô học trò. Một tình cảm khác là,  
do là sự cung kính — đã khiến nàng mất cả vẻ  
tự nhiên.

Bà sô có một ý tưởng chât-phác muốn làm  
cho Kitty phải ngạc nhiên, nên bà mới kẽ cho  
nàng nghe gốc tích rực rõ của bà Nhất. Bà là  
tôn-gia với một nhà sô các vua chúa ở Âu  
châu, tổ tiên của bà có những người có tên  
trong Lịch-sử, vua Alphonse nước Y-pha-Nho  
đã đến săn-bắn ở nhà cụ thán-sinh ra bà, cụ  
lai chủ nhiều tèo lâu dài rái rắc khắp nước  
Pháp. Bà đã dây bô bao nhiêu sự vinh-quang  
ấy, thật dâ hy sinh biết chừng nào!

Kitty mỉm cười nghe, nhưng nàng cũng  
thanh phục.

Bà sô nói tiếp:  
- Và lại cứ nhìn bà, cũng rõ là con người  
thượng lưu.

- Tôi chưa hề thấy ai có bàn tay đẹp hơn  
tay bà Nhất.

- Va bà Mẹ chúng tôi không có sô dung tay  
vào việc nặng nề, Mẹ chẳng chịu giữ gìn sức  
khô đầu!

Khi các bà phuoc mới đến Mẽ-lan-Phủ,  
trước hết phải xây dựng nhà dòng. Bà Nhất vè  
kiều và trồng cối thuyền thợ. Các bà khác liền  
lòi di cuiu ngay cho thoát khỏi tay các bà mụ ác  
nghiệt lũ trẻ con gái khốn nạn bị vứt bỏ. Cái gi  
cũng thiến-thốn: giuồng nầm, kính cửa đê  
ngân luồng gió ban đêm. Bà Saint-Joseph quả  
quyết rằng không có gì đẽ hoa thứg ó áy nǚ,  
Nhiều bận các bà thiến tiền để trả công thợ  
va cõi thiến cá tiền ăn nứa. Các bà sống  
như dân què; nhưng dõi áy thi các bác thợ  
cầy bên Pjan làm công cho nhà bà chẳng hạn,  
cũng dẽ dòi di cho lợn thôi. Khi áy bà Nhất  
triệu tập các bà sô lại, để cầu nguyện Đức Mẹ  
giúp tên cho. Thị đèn hôm sau, các bà thê nào  
cũng nhau được một cái bưu-phieu mội nghìn  
qua, hay là cõi một người ngoại-quốc, như  
người Áng-lê (ma lại theo đạo Tin-lành mới  
lá chử), hay người Tàu dêng gõ cửa nhà dòng  
đê diện kiến trong lúc các bà còn đương quy  
gõi đục kinh Một hòm, cung kẽ, các bà hứa  
sẽ ca hat sâng danh Đức Mẹ nếu Đức Mẹ ra tay  
cứu giúp nhà dòng, thị đèn hôm sau — có ai  
tin được không? — cái nhà ông Waddington  
kỳ cục đem biểu một trăm dô-la, vì ông ta tự  
đứng nghĩ rằng các bà cần ăn một chút bi-tết  
để làm bồ!

(còn nứa)

# BẢN { ờ Saigon ra LỘC } ờ Hanoi ô

Đến Vinh, một tỉnh lỵ có nhiều phong cảnh đẹp đáng kinh ngạc phiêu Trung kỳ, bạn đọc muốn nghỉ lại vài ngày nhưng không quen biết ai để mua sắm làm hướng dẫn đã xem phong cảnh ở những vùng xa Vinh, chúng tôi xin giới thiệu ông YEN-SON chủ kiosque THANH-TAO (bán dâu tây sách báo ở vườn hoa) người tinh nghịch đùa vui các bạn để đến khám phá thịnh tình của các bạn (đã có lòng chiếu cố đến quản sách của ông).

T.B.C.N.

## — LOẠI — sách gia-dinh

Ra đời hồi năm nay đã được hầu hết các gia-dinh Việt-nam, các nhà nước, thành viên và các công ty thương nghiệp, giáo dục, nhà học chính phủ và truyền bá trong các học đường v.v... Từ số 19, 20...

## Quan nghè vinh quy — giết hè báe thu cha

sách hoàn toàn mới do nhà văn Nguyễn-Vỹ và một số đồng các vị giáo sư, giáo họa tráng nam. Bài 3 màu. Tranh rất đẹp do họa sĩ Côn-son trình bày. Rất nhuận. Mỗi cuốn mỗi số, ngày thứ bảy. Mỗi số 02c. Cần mua trả góp một số đồng tiền, trả lương tháng. Khắp hiệu sách nơi đây đều có bán. Nhiều sách còn rất ít.

## TRẠNG HỤT

(một quang tiêu sáu lá, phần bì  
sách Lé-quý Đôn) Nguyễn - nam - Thống  
(050)

## VĨ NHUNG YÊU MƠ

Truyện xã hội rất cảm động hồn hôi, các nam nữ thanh niên si mê ném cói mồi quanh đê giao hòa) Song Ben 6446 SÁU MÃNH (trinh bảm) Thành Phố  
SƠN BẮCH VĨ TIỀU HIỆP (Gianh Binh)  
Song, Bát Ma Khoa SU (chiết hảng) 0506,  
HOANG-AN ĐÀO (đại Ngọc Hùng) 0506,  
VĂN ĐÔNG (Thanh Nhị) 0506.

...bạn mua mandat:

## M. LÈ - NGỌC - THIỀU

22, rue Meyrat Hanoi — Tel. 788



TONIFIE ET BLANCHIT LA PEAU

Crème MONA làm cho da dẻ tươi tốt, trắng mịn và mịn màng. Crème MONA dùng đánh phấn tốt hơn hết, có đặc điểm chữa được các nốt sần, nốt nê, tàn nhang, trứng cá, nốt mẩn, v. v. Giá bán lẻ: 1350.

đại lý bán buôn:  
Grands Magasins Réunis  
Pharmacie Moderne 25 Francis  
Garnier

Tamda et Cie 72, Wiéle, tél. 16-78,  
Hanoi.  
Bà trát bán tại các hiệu thuốc Tây

CÁC BẢN PHẢI ĐỌC :

## NGƯỜI XƯA

của VIỆT THƯỜNG

đã thường-thức một tài - liệu văn-chương quý giá, một công trình khảo-cứu có một không hai.

## NGƯỜI XƯA

là một cuốn xù - liệu làm cho các bạn phải ham mê

## NGƯỜI XƯA

sẽ làm sống lại trong lòng các bạn một thời oanh-liệt của mấy bryc vĩ nhân nước nhà. Sách n gầy bẩn, bìa hai màu, có hai phu bìa rất đẹp của hai họa sĩ Phí-Hùng và Phan Việt Song. Giá 0570 một cuốn. Sách quý in có hạn, đặt mua sách trước và làm đại-tý, xin viết cho:

## M. Dương-văn-Mản

Giám-đốc CIPIC

72, rue Wiéle Hanoi — Tel. 16-78

## Mùa đông đã tới không gì hợp thời bằng đại mă IMPÉRIAL

Cần nhiều đại-ý các tinh, xin  
viết thơ kèm tem về lấy Catalogue  
gửi lại:

TAMDA et Cie  
72, rue Wiéle Hanoi — Tel. 16-78  
đại lý độc quyền mă:



ESSENCE  
Térébenthine  
Colophane  
giúp đỡ khía nơi rất nhanh chóng  
Hỏi nhà sản xuất:  
SONG - MAO  
101. Rue de Canton, Haiphong, T&G 141

## PHẦY BỤI TRẦN

Xét thấy nho nhỏ để giững nơi mồ ém, cùi kính, kính lem nhem iúc nhude, áy là cái biến hiện chính xác sáp sít, áy ca những cuộc bụi trần nhà chui bụi, biến nhẽ, nghe khó hàng họ ống hoặc nội triều chán nản, vén nhoi trần truồng và chúng ngay: BLANC D'ALLEMAGNE: là thử thuốc bột dâu lùi chui và đánh gườm từ kính, cùi kính, súc, din thày tinh rái tròn sang rạch sá, iệp lợp, mai lai hoa nón.

Thú thuốc bột này có thể đánh được cả mồ ém giày phoi được nắng già sê trắng như tuyết và no co hai ca đặc điểm: khi cầm mồ dội lên dâu kh้อง giày ra tay vì khòng có bụi phui phái như các thứ phẩm khác; khi muốn đánh lai mồ ém ra mồ ém bột, tay iagy mồ ém sạch bụi đi, mang phai lại sê trắng như mới. Thật là nhất cùi lam tu tiên. Cò bán tại các đại lý BUGU CHỒI HOA KÝ và PHÒNG TÍCH CO/CHIM mỗi phong nặng 100 grammes giá 057. Cần đại lý các tỉnh, hỏi An Hà 12 Rue du Quatre — Hanoi.

—

Một thiên tiều-thuyết rất diễm lệ của Thi-sĩ Tân-dâ

## GIÁC MỘNG CON (I và II)

Tù hai giấc chiêm bao chơi khắp thế giới, lên đến cả thiên-dinh. Rất nhiều công phu khéo cứu rất nhiều diễn cố vân chuong. Lời văn lời đẹp đẽ dù-dương như cung đàn dịp phách Thật là một bộ tiều-thuyết tiên phong mà đến nay cũng vẫn chưa có bộ nào hay như thế. Dày ngôn 200 trang — giá 0575

Hỏi ở  
HƯƠNG - SƠN  
97, phố Hàng Bông Hanoi  
Xa thêm cước phi

THUỐC  
HO  
CON CHIM

Gia truyền thần dược

(HO-DOM)  
(HO-GIO)  
(HO-KHAM)  
(HO-GA)

Người lớn, trẻ con ho: có đỡ nhiều chí ngậm một lúu thay lung, cầm giếu chịu hoặc khói ngay. Bao to uống 4 bận: 0530  
Bao bé uống 2 bận: 0515

Hỏi ở các nhà ĐẠI LY  
PHÒNG TÍCH CON CHIM  
Khắp Trung-Nam, Bắc-Kỳ

## Hội chợ Hanoi

Nhân dịp hội-cho Hanoi sắp khai mạc nhà QUÂN CHỦA 21 Amiral Courbet Saigon chế nhiều kiều nữ trang thiết là, khéo nhân hột toàn mới, nhận đón đến nước, nhân ngọc thứ thiệt xanh trong đê hiến quý bà Trung-Nam, Bắc  
8 diplômes: médaille d'or.  
Hors concours

Ed Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van N.  
Imprimé chez Trung-Bac Tân-van  
36, Bd. Hauss d'Orléans — Hanoi  
Certifié exact l'insertion  
Tirage 1000 exemplaires  
L'administrateur gérant: Ng.d.VƯƠNG

## TÌNH LUY

DO NỮ SĨ HÂN ĐỀ PHẨM — LE QUANG  
TRINH BÁI

một tác phẩm công phu, một áng văn mới mẻ, sách in mỹ-thuật đã tả ra như vẽ bức tranh của xã-hội. Cuốn xã-hội ái-tình tiều-thuyết dày linh-trâm trang.

Giá đặc biệt 050

## Thần bí thực hành

đem cho các bạn thực hành các khoa như: xem tiền-dinh, xem tướng mặt, chiêm-tinh, chiết-lý, lự rang, chỉ chưởng, bài bài, bài cafe v. v. Linh Sơn soạn Giá 0550. (ở xa thêm cước gửi) Mua buôn, lẻ, thơ, mandat dè cho nhà xuất bản:

Nhật Nam thư quán 19 hàng điểu Hanoi



1 VIỆN CỨU TƯƠNG HÓA DÀNG HỘ THẮNG THUỐC BỘ

TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XÚ BẮC KỲ, AL-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ

Etablissements Vạn - Hóa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi

Có bán thuốc Vạn-Hảo dược-tiếng chữa bệnh liệt dương. Tút cát sún ống, dầu bá khắc nhau