

TRUNG DAT



SỐ "TRƯỚC HỘI-CHỢ"

NGUYỄN-DOAN-VŨNG
CHỦ-TRƯỞNG

Hội-chợ không-lồ ở Nuru-Urban năm 1939, một hội-chợ vĩ-dai nhất thế-giới, phi-tốn hết 155 triệu đô-la Mỹ, vị chi 6 ức quan.

Số 89 — Giá: 0\$15
30 NOVEMBER 1941

Từ cuộc đấu xảo Hanoi 1902 đến kỳ Hội chợ năm nay

Cách mấy tháng nay, một sự tình cờ dại vào lòng hiếu-kỷ của người ham đọc sách đã đề trước mắt tôi cuốn « Entrée gratuite » (vào không mất tiền) của A. Raquez. A. Raquez là một vị ký-cựu trong làng báo Đông-dương vào hồi đầu thế-kỷ 20 này. Sách Entrée Gratuite của ông viết về cuộc đấu-xảo lớn nhất, quan-hệ nhất, đáng chú-ý nhất của xứ Bắc-kỳ và xứ Đông-dương. Hội chợ ấy khai mạc vào ngày 15 Novembre 1902, nghĩa là chính vào năm đã cử-hành lễ khánh thành cầu Doumer.

Nay nhân dịp Hội-chợ và cuộc triển-lâm Hanoi 1941 chúng tôi lại nhớ đến cuốn sách có giá-tuệ kia do Pierre Mille nói đó là đặc phái viên của báo « Le Temps » để tura. Cuộc đấu-xảo lớn lao hồi bốn mươi năm trước đó cũng mở ở trên khoang đất của khu hội-chợ ngày nay.

Những vị cố-lão và những người đứng tuổi đã được trông thấy cuộc đấu xảo thuộc địa ít có đó, ngày nay mới khi đi thấy mờ hỏi-sợ át phai-nó-ré cuộc triển-lâm đó, một cuộc triển-lâm mờ của tự do cho công chúng vào xem. Tình bồn 30 Juin 1903 cuộc đấu-xảo đó đã tổn cho công quỹ Đông-dương 2.433 556\$. Nếu tính theo giá-phát lăng ngày nay thì có tối gần 25 triệu !

Không những là một cuộc triển-lâm tất cả các sán-vật và hàng hóa của năm xứ trong cõi Đông-dương giữa lúc mà nền kinh-tế bắt đầu mờ mang, cuộc đấu-xảo đó lại còn là nơi trưng bày hàng hóa của bắc-bắc các nước ở Viễn-dông như Trung-hos, Cao-ly, Nhật-bản, Phi-luật-Tân, Xiêm, Diên-diện, Mã-lai, Bornéo, Nam-dương quần-đảo, Án-dô

và của hầu hết các thuộc địa nước Pháp. Cuộc đấu xảo đó mà người ta đã gọi là cuộc « Hội-nghị của người Đông-phuong » (Congrès des Orientalistes). Sau khi cuộc đấu xảo đó bế mạc, Đông-dương chưa bao giờ được trông thấy một sự cố-gắng lòn lao như thế nữa.

Tại cuộc đấu xảo 1902-1903 đã có những gì?

Năm 1902 là một năm rất đáng ghi nhớ cho lịch-sử Hanoi và xứ Bắc-kỳ. Chính trong năm đó, ta đã được trông thấy một việc công-tác rất vĩ-dại thực hành ở Hanoi. Ta đã thấy chiếc cầu sắt dài gần 2.000 thước bắc xong. Cầu-ây nối liền hai bờ con sông Nhị-bà lớn nhất xứ Bắc-kỳ trước con mắt ngạc nhiên của dân Nam-viết,

Vua Thành-Thái ngự giá Bắc-tuần đê lè khánh thành chiếc cầu đó. Một triệu dân xứ Bắc-sau bao nhiêu năm loạn ly đã bắt đầu được yên cư lạc nghiệp và đã được chiếm ngưỡng long-nhan. Chính năm đó là năm con đường xe lăn thứ nhất đã đỡ xong trên trăm cây số ở Hanoi đến Haiphong và dân Việt-nam được lần đầu trông thấy những đoàn xe dài rầm rộ chạy trên hai con đường sắt chạy song hành trên cả miền trung châu xứ Bắc. Va sau hết cũng chính năm đó là năm cuộc đấu xảo lần đầu mở ở Hanoi để đánh dấu bằng cuộc biếu diễm lớn lao về kinh-tế đó một thời kỳ quan trọng trên con đường tiến bộ của Đông-dương.

Sau hơn 20 năm bắc bộ xứ Bắc-kỳ và Trung-kỳ công cuộc bình định tạm xong và công cuộc mờ mang mới bắt đầu, chính-phủ

Pháp và Đông-dương đã muốn dùng cuộc đấu xảo để diễn-nhiệp khu thuộc địa lớn của Pháp ở Viễn-dông này với các xứ lân-bang và các thuộc địa khác trong đế-quốc Pháp.

Trên khu đất rộng giữa các đường Gambetta, hàng Lòng, hàng Kén, các hò Bảy-mẫu, Thuyền-cuồng (mà ngày nay là xóm Halais) trước kia vẫn bỏ hoang, từ năm 1902 ta đã thấy dựng nên một ngôi nhà đồ sộ dùng làm « lâu đài trung-ương » cho cuộc đấu xảo. Xung quanh lâu đài đó là những khu trung bay của các xứ dù vào cuộc đấu xảo : khu Phi-luật-Tân, khu Xiêm-la, khu nước Pháp, khu Madagascar, khu nước Tàu, khu nước Nhật, khu Mỹ-thuật, khu của thành Lyon, khu của nhà mỹ-thuật Đông-dương, khu của sở Canh-Nông, sở Kiêm-lâm, khu của Báo-giới, lâu đài khánh-tiết và phòng giày của Tông-uy-viên cuộc Đầu xảo. Ngoài những khu riêng-dò, trong lâu đài trung-ương mà ngày nay là viện bảo-tàng Maurice Long lại có những gian bay hàng của các xứ trong cõi Đông-dương, của các tỉnh lớn

Bắc-kỳ, Nam-kỳ, của các xứ phụ Diên-diện, Cao-ly, Nam-dương-quần-đảo, Án-dô, Tunisie, Algérie, v. v...

Nơi này là một làng của dân bản xứ Phi-luật-Tân, dân Negrito, dân Lử, dân Kha và các thò dồn ở Đông-dương, chỗ kia là khu những trò chơi giải-trí. Trong khu đấu-xảo vắng đê lại những đám hò nhô và có lập vườn hoa cho vui-mắt. Các đường sá trong khu đấu-xảo rất rộng rãi và quang-đẳng, hai bên đường chính từ cổng vào lâu-dài trung-ương đều có giồng cột đèn điện. Ban đêm trông vào khu đấu-xảo ánh đèn xanh phản chiếu vào những tường vôi trắng của nhà cửa càng thêm rực-rỡ, giữa các lùm cây các nóc nhà tròn nhọn ẩn hiện, còn trên mặt hồ thì thấy rung rinh ánh đèn và bóng ngôi nhà trung-uong rất đồ sộ.

Trước ngày Đầu-xảo khai mạc hàng tháng,

thành-phố Hanoi rất sầm uất. Trong khu Hội-chợ công việc rất là lấp-lắp. Người ở khắp các miền trong cõi Đông-dương kéo về dự cuộc Đầu-xảo cùng ngày sáng thêm đông, không một bô lắc nào dám ở các nơi thâm sơn cùng cốc cũng phải dài-biều về dự. Dận thành-phố Hanoi tăng lên gấp đôi. Cuộc đấu-xảo này có kết quả rất mỹ-mẫn. Giữa lúc mà các đường giao-thông trong xứ còn khó khăn và hiểm mà kết quả được thế, thực là một sự mẫn-nghen cho các nhà thô-chu.

Cuộc đấu xảo này là do quan Toàn-quyền Paul Doumer quyết định nhưng M. Doumer phải về Pháp trước khi cuộc đấu xảo khai mạc và quan Toàn-quyền Paul Beau, người thay-chân M. Doumer mới là người chủ-tọa lễ khai mạc.

Tổng-ty viễn-cuộc đấu xảo là M. Thomé. Tôi hem khai mạc, ông Tông-uy-viên được tin mừng là ông vừa được Chinh-phủ Pháp thường đệ ngự-bang Bắc-dầu-Đội-tinh.

Được hoàn-nghênh nhất trong cuộc Đầu xảo là ban xiếc Phi-luật-Tân với âm-nhạc của thò-dồn-xu-ẩy, những người Negritos ở quần-đảo Phi-luật-Tân và những cô-ban thuoc lá và si-ga ở Manille. Các hằng-huộn lớn-bến Pháp và các hằng-tau chạy đường từ Pháp sang Đông-dương nhiều hằng-dâu có gian hàng trong cuộc đấu-xảo.

Nhưng đồng-nhất là dài-biều các báo ở Pháp, ở ngoai-quốc, như các báo Anh, Mỹ, Tàu và các nhà báo Pháp ở Đông-dương hội họp để dịp khai mạc cuộc đấu xảo. Tất cả có tới 70 người trong đó có cả M. Pierre Mille một nhà đại-văn-si Pháp đặc-phái viên báo Le Temps, nhiều dài-biều các tuần-báo khác ở Pháp và một nhà báo Trung-hoa ở Hương-cảng.

Trong bài diễn-văn khai mạc, tổng-ty viễn-cuộc đấu xảo có nói mấy lời để ghi-công của



Lâu đài trung-ương trong Hội-chợ năm 1902, nay là viện bảo-tàng Maurice Long.

quan Toàn-quyền Doume* người đã có ý-khiến về cuộc đấu-xảo để đánh dấu lấy một thời kỳ mới trên đường tân bô của xứ thuộc-dịa Pháp ở Vễn-dông.

Ngày khai mạc đó mọi việc đều hoàn-hảo cả chỉ-trú ngôi «lâu-dài-trung-ương» thì vẫn xây-chưa xong hẳn. Theo những người biết chuyên-thuật lại thì ngôi nhà dò-sở đó mới xây mà có lè-móng đóng-không-kỹ nên nền đã bị sa-ở-giữa.

15 kỳ Hội-chợ Hanoi từ năm 1918 đến nay

Cuộc đấu-xảo 1902 — 1903 là mẹ đẻ của các cuộc hội-chợ sau này. Từ 1903 đến 1918 phần-vi trong xứ Bắc-kỳ còn nhiều việc-lỗi thời-lai tiếp đến cuộc Áu-chiến trong suốt bốn-năm từ 1914 đến 1918 nên không tổ-chức được một cuộc Hội-chợ nào chỉ-trú những cuộc triển-lâm về nông-sản và súc-vật mỏ-tại

Một tờ báo sáng như gương, sáp đặt một cách eye-mới, lại ■■ có rất nhiều tranh ảnh... ■■

dẹp vào bức nhát

TRUNG-BẮC CHU-NHAT Tết NHÂM NGỌ

là một tác phẩm văn-chương, ấn-lát mà khắp mọi người mong đợi

Bắt-cứ điều gì về Tết cũng có trong số này. Công-trà-cứu và tìm-tòi đáng-liệt vào hàng-dầu-trong loại báo Tết
sách Tết ở đây



Khu của Bảo-giới trong Hội-chợ 1902.

trung-bày những cái-mới là vè-sản-vật, và các dò-ché-tạo để mở mang thương-mại, tiến-công-nghệ và kỹ-nghệ trong xứ. Vì thế các hàng-hóa và dò-ché-tạo đem trung-bày phải lựa-chọn cẩn-thận và các thứ hàng-hóa đó tuy-cũng bán cho những ai muốn mua nhưng vẫn phải bay nguyễn cho đến ngày Hội-chợ bế-mạc mới được dem-di.

Những cái đặc-sắc của Hội-chợ Triển-lâm-năm-nay

Từ 1939 đến nay, cuộc Áu-chiến-xá ra, xứ ta cũng phải chịu một phản-ảnh-hưởng của chiến-tranh và vì-dó mà sự-mở-mang vè thương-mại và kỹ-nghệ cũng bị ngắt-trì nhât-là từ năm ngoái đến nay.

Giữa lúc mà việc nhập-cảng hàng-hóa-mangoi quốc-bị hạn-chế và khuyễn-hưởng thương-mại của xứ ta đã thay đổi-chỉ-thu hép-đ trong phạm-vi các xứ-miền Đông-Á thì sự-xuất-sản vè-canh-nông, kỹ-nghệ và các thứ-tiêu-công-nghệ cần-phải mở-mang-thêm. Muốn cho xứ này có thể-tự-túc vè-mặt kinh-tế thì nền kinh-tế cần-phải có chủ-truong, cần-phải theo-một chương-trình và những phương-pháp nhât-dịnh. Trong lúc này, trong xá-không những phải-tăng số-sản-xuất vè-những-thứ-dâ-còn-sản mà còn-phải tìm những sản-vật-mới để-thay-vào những-thứ-hàng-bị-khan-hoặc-thiếu-hỗn, việc-làm-cho-các-nhà-xuất-sản và các-nhà-tiêu

thu-giao-thiệp với-nhau theo những-căn-cứ-mới sẽ-giúp-cho việc-lưu-thông-hàng-hóa trong xá và-bà-vào-sự-giảm-bớt-của-nền-thuong-mại-với-ngoại-quốc.

Khai MAC Hội chợ

Tòa soạn của T.B.C.N sẽ có-mặt-ở Hội-Chợ đúng giờ-khai-mạc để-tường-thuật-từ-cái-lớn-nhất-dến cái-nhỏ-nhất-của Hội-chợ cho-eac-ban-đọc-thân-yêu-ở-khắp Đông-dương được-biết. Bài-se-kênh-tranh-ảnh-của Võ-an-Ninh, Trần-dinh-Nhung và Nguyễn-duy-Kiên

qua được-dai-thì-các-công-sở-lớn, và-các-sự-hoạt-dộng-lớn-vè-kinh-tế-của-xứ-này-nữa.

Hội-chợ Hanoi là một cuộc-triển-lâm-về-mỹ-thuật và nhât-là vè-tiêu-công-nghệ. Các-trường-Kỹ-nghệ-thực-hành và-cá-trường-Mỹ-thuật-dều-có-trung-bày-các-dò-ché-tạo và-thủ-công-của-cácsoc-sinh-dê-làm-kieu-mẫu. Cuộc-triển-lâm-vè-tiêu-công-nghệ-sẽ-rất-quan-hệ-vì-xứ-Dông-dương-là-một-xứ-sống-vè-cácthủ-công-nghệ-dó-nhât-là-trong-lúc-hàng-hóatrong-nuôi-quốc-không-nhập-cảng-được. Ta-sẽ-có-dip-trông-thấy-tất-cá-cácxuất-sản-phẩm-của-cácnhà-tiêu-công-nghệ-và-cáccácthủ-dò-dùng-vè-cáccông-nghệ-dó.

Nói-tóm-lại Hội-chợ Hanoi năm-nay là-một-cuộc-biên-dénrôrét-vè-dời-sống-kinh-tế-của-Dông-dương và-vè-những-kết-quả-trong-cuộc-hợp-tác-chặt-cắt-giữa-những-nước-Pháp và-những-nước-Dông-dương-tiền-bờ-Thái-binh-dương-này-từ-hơn-nửa-thế-kỷ-nay. Hội-chợ Hanoi lại có-thể-trình-bày-cáicáidịavì-quan-hệ-của-Dông-dương-trong-nền-kinh-tế-V-Enh-dong và-cáiphần-más-xứ-nay-dém-cáichíinh-dang-trong-nền-thuong-mại-othái-binh-dương-vây.

HỒNG-LAM



Hà-thành «lịch-sự» trong Hội-chợ năm 1902.

NÓI ĐỀN HỘI
CHỢ, NGƯỜI TA
PHẢI KÈ ĐỀN
HỘI CHỢ NÀY TRƯỚC NHẤT:

Hội chợ Nữu-ước

năm 1939

MỘT HỘI CHỢ KHÔNG LỒ

Số báo này ra trước hôm khánh thành Hội-chợ mấy ngày. Chúng tôi không phải chỉ ra một số trong dịp Hội-chợ này mà thôi. Số này chỉ mới là số đầu trong một tập số đặc biệt về Hội-chợ. Những số sau, chúng tôi sẽ nói hết về Hội-chợ, chúng tôi sẽ có đặc phái viên làm những phóng sự rất

tí mỷ về các gian hàng, về sự tiến-hóa của công-nghệ mỹ-nghệ Việt-nam. Một bao nhà văn có tiếng

sẽ gửi chép hết những điều tai nghe mắt thấy. Các bạn yên tâm. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ gửi được một phần rất quan-trọng của Hội-chợ ở trên tờ báo thân yêu này. Các bạn sẽ đọc lần-lần và sẽ thấy tờ báo này của các bạn làm việc như thế nào. Hôm nay, với số này, chúng tôi chỉ muốn nói về những điều «trước Hội-chợ».

Hội-chợ năm nay to đến thế nào, ai cũng đã biết đại khái thế nào rồi. Những bài tường thuật ở trong những số sắp ra sẽ đem lại cho các bạn đọc một quan-niệm chắc chắn về sự to tát ấy như thế nào. Hôm nay chúng tôi hãy nói riêng về ý nghĩa của Hội-chợ và mục-dịch của Hội-chợ.

Các bạn sẽ thấy tất cả ích-lợi của Hội-chợ ở đây, nhưng trước khi biết đến ích-lợi ấy, chúng tôi nghĩ rằng ta nên kể một cái Hội-chợ vĩ-dai nhất từ xưa đến nay ra cho các bạn đọc xem đã, nhiên hậu đọc đến những bài sau, các bạn mới lại càng thấy rõ ràng và cảm biêt tất cả ý nghĩa của hai chữ này: Hội-chợ.

World's Fair New York 1939

Vậy thi cái Hội-chợ vĩ-dai nhất từ xưa đến nay trong thế-giới là Hội-chợ nào?

Bà là Hội-chợ Quốc-tế, hội đầu-xảo Quốc-tế mở vào tháng Juin năm 1939 ở Nữu-ước có Anh-Hoàng và Anh-Hậu sang khánh thành,

Phí tòn hét 155 triệu đô-la Mỹ, vị chi 6 úc quan

Chúng tôi không nói dài về cái kinh-thành ma quái của tàn thế-giới này

làm gì, bởi vì các bạn đều đã biết. Nữu-ước! kinh - đô của những mồi lá, kỷ-lục siêu phàm; Nữu-ước, cái lỉnh mộc so-mi một bận thì vất đi, có người nhặt so-mi cũ đem là lại để bán mà thành triền-phú; Nữu-ước, một mảnh đất có phép triền, một phần tru thế-kỷ trước đây còn hù-lật chưa có nhà chiếu bóng và xe ngựa mà bây giờ có tiếng là sang nhất hoàn-cầu.

Đó, cái Nữu-ước đó đã mở một Hội-chợ mà khắp thế-giới đều kinh phục và đón dù, trừ có nước Đức không muốn đến và nước Tchecoslovaquie (lúc ấy vừa bị nạn xâm-lăng) không buông đến. Nói cho đúng thì Tcheco, cũng có đến dự nhưng công việc làm các gian mới được nữa chứng thi trong nước gấp hối biêt thiên, thành bao nhiêu công việc đánh bồ dở.

Tính ra thi trong Hội-chợ Quốc-tế này có 58 cường-quốc, 33 liên-bang và 1.500-bọn người các nước chung sức lại giúp công. Phí tòn là 155 triệu đô-la Mỹ (6 úc quan). Phải gọi là đầu-xảo mới đúng, nhưng vì người Mỹ muốn gọi nó là Hội-chợ nên thành tên là «World's Fair» Hội-chợ Quốc-tế — và còn tên là Hội-chợ của «thế-giới ngày mai» nữa.

Còn nhớ hồi ấy, thế-giới đương mài bàn luân với nhau về Hội-chợ này thi Đức chiếm Tchecoslovaquie. Bây giờ việc Đức chiếm một nước, người ta coi là thường bối-vi-nó như là chuyện cợm hứa rồi, người ta quen đâ

lắm. Chứ như hồi ấy thi phải biết đó là một chuyện đồ trời lệch đất. Ấy vậy mà không ngày nào không báo nào quên dành những trang tốt nhất để nói về Hội-chợ Nữu-ước; những nhà báo lớn trên thế giới đều cử đặc phái viên đi làm bài tường thuật và chụp ảnh gửi về báo đăng hàng tháng trời không hết.

6 úc quan tiền tài vứt ở trên đống rác

Trên kia đã nói Nữu-ước có phép màu. Thực tế, cái phép của Nữu-ước kỳ lạ thật nhung không thoát khỏi tiền. Vâng, Nữu-ước đã vứt 155 triệu đô-la vị chi là sáu úc quan lên trên một đống rác và phép màu là ở chỗ đã làm cho đống rác biến thành một cảnh thần-tiên, thiết-tường Giao-trì, Lặng-uyên của người Tàu vẫn

tự cung tân-kỷ diêm-ảo đến thi là cùng vậy.

Nguyên ở ngoài chau-thành Nữu-ước có một miêng đất móng mènh ở đầu đảo Brooklyn xưa nay vẫn bô không, bùn lầy đến cõi chán, suốt ngày không có một người đi lại, duy có buổi sáng thi một vài thợ tên phu bớt rác của thành-phố ra đây để dò rác và



Tất cả cái toát-yếu của vân-minh hoàn-cầu đều đựng trong cái « ống thời gian » (La capsule du temps) này.

những căn bả của thành-phố vây. Cái khoảng đất ấy, người Mỹ coi như là một cái no man's land, một đất không sinh vật, một khoảng đất bị bỏ quên mà hầu hết các thành-phố lớn đều không lấy làm hành-danh. Người ta gọi nó là một cái flushing, môt t chỗ bùn lầy nước đọng.

Muốn được tiếng là một thành-phố mỳ-lệ nhất thế-giới, Mỹ Quốc hả lại chịu đẽ cái sọt rác ấy lù lù ở trước mặt mọi người ru?

Nhà chúa-trách vò đầu nghĩ ngợi và sau người ta quyết định phải lắp nó, san nó cho bằng, lấp nổ nó. Đó là một công cuộc không lồ, một công việc vĩ-dai, phải áp dụng hàng mẩy muối ngàn nhân công và máy móc. Đó, ở chỗ đất ấy, người ta đã xây nên Hội-chợ Quốc-

tế làm cho cả thế-giới phải dùi con mắt về và coi như là một công cuộc của thần minh vậy. Bây giờ xong Hội-chợ rồi, các giàn nhà đã phá đi, nhưng thành-phố Nữu-ước vẫn được lợi cái là có một bãi đất móng mènh để làm bãi chơi đùa tập thể-thao, một khoảng đất tạo sức khỏe và tương-lai cho nước Mỹ.

Một phần khoảng đất ấy dùng để làm chỗ đậu tàu bay. Người ta đã tạo thế giới tương lai ở trên khoảng đất thanh-làn ấy. Thanh-nien-nam-nữ chạy nhảy và cất cánh bay hàng vạn hàng triệu dặm. Ý nghĩa của Hội-chợ Quốc-tế ở Nữu-uốc năm 1939 là cuộc đời tương lai, là thế giới ngày mai vậy.

Cái bóng và cái tam-giác trụ

Thoát vào Hội-chợ, khách sẽ thấy lù lù trước mắt một cái quả tròn trắng to như một trái núi. Bên cạnh cái tròn ấy là một trụ tam-giác rất cao. Cái quả bóng và trụ tam-giác ấy hợp nhau thành lại một cặp bạn bí hiết, một cặp đôi bất khả giải, một cái đầu là lồng làm cho ai cũng phải nghĩ ngợi rất lâu.

Hình tròn là cái gì? Mà trụ tam-giác là cái gì?

Về kỹ-hà-học, có hai cái hình ấy người ta có thể làm thành được tất cả các hình khác.

Về vật-lý-học cái hình tròn kia làm cho ta nghĩ đến quả trứng của Christophe Colomb: cái gì đã làm cho nó đứng? Nó đứng ra làm sao? Đó là điều làm cho ta nghĩ ngợi.

Khách vừa đi vừa nghĩ ngợi thì có một cái loa thét mạnh vào tai khách rằng: ai muốn vào cái quả bóng kia chơi thi trả 50 xu Mỹ hay là 19 quan. Trong ấy có cái gì? Có cái *Democratopolis*. *Democratopolis* là gì? Các bạn đọc xuống quá dưới này sẽ rõ. Ai trả tiền thi sẽ treo lên cái trụ tam-giác kia, di qua một cái cầu nhìn xuống nước. Cái trụ tam-giác ấy là cái *Tryglobe*, tượng trưng của thế-kết và tình-thân mà văn-minh là sự kết hợp (*synthèse*) vậy.

Những gian của thế giới trong Hội-chợ.

Muốn vào xem Hội-chợ, người ta phải trả tiền vào cửa 75 xu Mỹ (28f.50). Nhưng mà

được xem mấy trăm triệu bạc vàng ở trong đó. Nước nào cũng có mặt và nước nào cũng khoe khôn khéo, bì vỉ Hội-chợ chính là một dịp để cho các cường quốc quảng cáo nước mình với mọi người.

Hội-chợ có một phần chính để diễm binh, rước đèn, tên gọi là *bãi hòa-binh*.

Cái bãi ấy ăn thông sang một cái bê cả ngày đêm nước réo lên ầm ầm: đó là hồ Vạn-quốc.

Những gian nhà của các cường quốc trên thế giới, các lâu đài,xứ sở đều xây đắp cực công phu mĩ-lệ ở chung quanh cái hồ ấy: Pháp, Anh, Nhật, Hà-lan, Ba-lan, Nga...

Nhất nhât không thiếu mặt một nước nào — trừ Đức. Cái hội mà nhiều người nói đến không thể nhịn cười được là hội Quốc-liên cũng góp mặt vào đây cho vui luôn thê. Phèm cái gì là cái quý giá nhất của một nước, người ta đem ra trưng bày ở đây để khoe mẽ với hoàn-cầu: nước Pháp thi lấy văn-chương ra làm người ta khiếp phục và người ta khiếp phục cả về may hàng cao-lâu ở đó. Nước Anh thi trung những hợp-ước này hợp-ước nọ, những sách về nhân-quyền, những thánh-thư, những luật-lệ về chế-dộ dân-chủ ra để cho người ta coi.

Ông có muốn nhìn một tí cái thế - giới năm 1960 không?

Không ngại. Ông chỉ phải trả ít tiền thi cái gì muôn xem cũng có. Ở trong Hội-chợ Quốc-tế Nữu-uốc, người ta đã nghĩ đến những người hiểu kỹ rồi nên ban tổ-chức đã đặt ra cái *Democratopolis* ở trong quả bóng tròn mà chúng tôi đã nói trên kia. Trả 50 xu Mỹ, người nào vào trong quả bóng tròn sẽ thấy một sự kỳ lạ nhất từ xưa đến giờ.

Ông bà nào đã đọc chuyện Trạng Quỳnh xin chó với tướng sự kỳ lạ đó là một dòng chữ tục tĩu mà không ai dám nhắc lại cho ai. Không, đây là một sự kỳ lạ về khoa-học,

ai bỏ tiền ra thi sẽ được chui vào quả bóng tròn. Bạn đi qua một cái cầu và sẽ thấy có hàng trăm người đứng đây đợi sẵn. Đầu số người rồi, ai ngồi xuống ghế của người ấy và quả bóng tròn sẽ quay đi chung quanh một cái địa đồ châu Mỹ. Cái thế-giới năm 2000, cái *Futurama* có 500.000 nhà cửa lâu dài, một triệu cây cối và 50.000 xe cộ sẽ hiện ra trước mắt bạn: sụt lại để lại như nước, nhà chọc trời cái nào cái này cao 100 tầng; cửa hàng và bè đường cho khách bộ hành di lại đều ở tầng thứ hai.

Trong 20 phút đồng hồ ngồi trên ghế bạn thấy hàng nghìn hàng triều phong-cảnh khác nhau, tất cả những cái kỷ quan của thế-giới ngày mai, những đồng ruộng không-lồ, những hoa màu tươi tốt, sông Mississippi, sông Gang, sa mạc châu Phi, những dải núi Vyrénées và Rocheuses, những cầu cống xếp dạt không tự trồng như những nhánh nhỏ của một con sông không-lồ. Xe cộ di lại như trong một giấc mơ quái dị, bao nhiêu xe cộ di lại và người ngựa dập diu như những hồng huyệt cầu trong một thời khanh-lồ.

Văn minh thế-giới cho vào hộp cá

Đáng chú ý nhất trong chợ Quốc-tế, còn là cái Hội « ống thời gian » nứa (la capsule du temps). Chính vào giữa bờm khánh thành hội - chợ M. Whalen đứng đầu ban tổ-chức dù một cái lỗ cực kỳ lật mà từ thượng cõi có lẽ chưa ai nghĩ tới. Đó là việc chôn ở chính giữa hội - chợ Quốc-tế 1939 một cái ống hình thoi trong dụng tát cả cái toát yếu của nền văn minh hoàn-cầu hiện nay do máy

Bà trăm thân hình ngọc ngà làm khói mắt người xem mỗi ngày ở hồ bơi trong Hội-chợ Quốc-tế New-York

Có bạn tắt sẽ hỏi rằng :

— Bấy nhiêu nhà cửa xe cộ... mà nhét vào trong một khu Hội-chợ, làm thế nào cho xé được?

Bạn chờ ngại. Ban tổ-chức đã lo xa nên cái *Futurama*, cái thế-giới năm 2000 đây họ thu nhỏ lại nghìn vạn lần, những cây cối nhà cửa chỉ có 80 phần tám mà nhà chọc trời chỉ cao ngất nghêu đọ... mệt thuyễn.

vị bác-học ghi lại, trong số đó có Einstein, Thomas Mann và giáo sư Milikom. Cái ống thời gian này ban tổ-chức hội chợ Quốc-tế làm bằng kính pyre không vỡ được, đẽm ấy muối dòn cũng không giập nát. Dài hai thước 30, rộng 20 phân, cân nặng 363 cân, cái ống này đựng giấy mà gồm tất cả 10.000.000 chữ; Hội-chợ Quốc-tế có ý muốn để lại cho con cháu vè sau, dặn rằng chỉ đến năm 6938 người ta mới có quyền lấy lên mà



Còn rất ít tùy bút

CỦA
NGUYỄN - TUẤN

đã đọc cuốn « vang bóng một thời » của Nguyễn-Tuân, ta nên đọc cuốn Tùy bút của ông để ta cũng biết sống một cách chậm chạp, có thí vị thấy cái đẹp ở khắp các việc, người và cảnh ở chung quanh ta

Sách HOA - MAI số 5 — giá 0\$10 Lá thư rơi của Tô Hoài, chuyên

rất vui, rất lý thú

NHÀ XUẤT BẢN CỘNG LỤC 9 TAKOU HANOI — Tel. 962

xem thôi. Những người xem những di chúc trong cái ống thủy tinh với cái tên "tinh hoa" cái văn-minh của thế-giới từ năm 4000 trước thiên-chùa giáng-sinh đến bây giờ có những gì. Ngoài ra ống thời gian đó lại còn ghi lại những sự phát-minh sáng-khiển hiện kim : ban tō-chức không quên nhét vào đó một cuốn phim chiếu bóng dài 325 thước có giá-trị ngang 100 cuốn sách. Thêm vào đó lại có những hạt thóc hạt lúa để làm mầm nghệ nông bay giờ, một cái mõ dàn bà kiều mới. Nếu nói đại mà chiến-tranh thế-giới này mai đây sẽ tàn phai hết thì cháu chắt chúng ta cũng không sợ không còn một chút gì di tích của chúng là để lại, chúng cũng không sợ không biết một chút gì về cái văn-minh vật-chất và tinh-thần của chúng ta. Cái ống thời-gian sẽ làm sống lại hết cả những thời-đại văn-minh hiện nay. Người ta đã làm đủ cách để cho họa người mai sau đó sẽ hiểu nghĩa những chữ ghi trong cái ống thời-gian đó. Cái gì trong đó cũng nhất là thu nhỏ lại, duy có thật cuộn kinh-thánh và một cuốn sách dạy thao túng ngắn cái ống ấy là bình thường mà thôi. Hiện nay trong nhiều thư-viện có tiếng nhất hoàn-cầu đều có cuốn sách thứ hai kia vì lúc ban tō-chức hội chợ Quốc-tế in những 3850 quyển.

Cha ông Sám, mẹ bà Thiên-lôi

Từ trước đến nay, người minh phàm muốn tố cáo gi Ky là thường nói « thật là phép liên » mà ông nào hay bà nào muốn nạt người ta thường nói :

« Ta con ông Sám cháu bà Thiên-lôi. » Người ta thường con ông Sám và cháu bà Thiên-lôi là to lám rồi, nào ai ngờ đâu ở trong Hội-chợ Quốc-tế đây, người ta đã không muốn là con cháu mà người ta cũng không muốn là chính ông Sám hay bà Thiên-lôi nữa. Không, người ta muốn là cha ông Sám, mẹ bà Thiên-lôi kia, cho nên họ mới khinh thường, họ lùm ra sám sét, và trong Hội-chợ Quốc-tế có một gian suốt ngày đêm có sám chớp nhân-tạo nồi lên ầm-ầm không dứt.

Nói cho thực ra, trong hội-chợ Quốc-tế người ta đã sai kêu-lên điện một cách eye-ky quai-lại, điện thực là một tên dày vò trung thành giúp ion người ta vỗ kề. Nhất loạt cái gi cũng cùi-dòng bằng điện hết, thậm chí đèn giống trâu bò ở thế-giới tương-lai đây cũng áu nồng một cách điện cả. Nghe là trâu bò cùi ở trong chuồng; đèn giờ là lò máy điện áu đam đìu là đèn lặn mềm cho chúng nó xem.

Không những sung-sướng thể mà thôi, chúng lại không cần lo khổng lồ mang nặng tẩm làm gì cho nhọc. Máy điện sẽ tẩm cho chúng mà đến việc vật-sứa chúng tung lai do diện nứa thi mới là hoàn toàn chó !

Đầu xảo... sắc đẹp

Phô-trương những cái đẹp khóa học trong Hội-chợ Quốc-tế, ban tō-chức xét ra chưa đủ cho nên họ lại nghĩ cần phải phô-trương cái đẹp xác thịt cho hoàn toàn nữa.

Bởi vậy ở hội-chợ Quốc-tế lại còn một cái bê-bơi tên là Aquacade mỗi ngày có 40.000 người tới coi và thu được đồ đồng mỗi hôm 1.200.000 quan.

Cái bê-bơi này là nơi tập trung các sắc đẹp của hoàn-cầu và được coi là một tác-phẩm vĩ-dai về sự mát mẻ và cái đẹp. Nước ở đây là một phần tử chính.. nước rất xanh, rất mát, rất trong. Các lạy danh kỵ, danh hoa đều đến đó giấu mình ngà ngọc vào trong nước để phô-trương da thịt của mình và nhân thè cũng để trình bày cái tài lôi khéo bơi giỏi nữa. Được chú ý nhất trong bọn đó là Eleonor Holm được bầu là hoa khôi của bê-bơi (aquabelle n° 1) và chồng là Billy



Eleonor Holm nổi danh «Thủy-sung Công-chúa mìn-thít», sau khi biến-diễn khét-lẹu dưới nước, lên ngôi đại hình như lò che vỉ hòn phu là Billy Rose biết Công-chúa hòa là lady nổi tiếng nhất nứa.



Người ta di chuyển giờ đã được ngầm trong hai phút có Rosita Royce với những con chim «tót số» của cô. Chúng bay tri-tấp để che những chỗ dang che cửa cổ trước những con mắt «phàm tục» là mồ.

Rose. Sau đền ngôi sao đã thủ vai Tarzan là John Weissmuller mà ai ai cũng đã biết tái bối lò trong phim chàng đã đóng với con khỉ đặc; O. V. Desjardins, Gertrude Ederle, Jin Patterson v. v... Tỉnh ra thi tất cả bê-bơi trong Hội-chợ Quốc-tế lúc nào cũng có sẵn 300 cô-tuvệ sắc đẹp vui cho thi giác người xem, 300 cô này đều là tay bơi thao-cả, cô nào cũng có vui ngón tuyệt vời, nhưng về mặt plongeon thi ai này đều phải nhường cho Ray Wardry giữ chức quán quân plongeon ở Aquacade.

Trên bờ Aquacade những đàn bà rất tự do (yếu dù các phương diện) đầu grom đỡ mộc vì đánh nhau loạn sá làm sống lại cả một thời thường cũ.

Chung quanh hàng tăm có mỳ-miễn mặc những áo «đù đú» đi dẫn riệu, làm cho những ông đạo mạo bất lời công-kích và họ suý xướng lên việc tay chạy Hội-chợ.

Nhưng cô này làm cho người xem chú ý bằng cách nào ?
... Bằng cách ăn mặc, dã dàn.

Bằng những dáng điệu. Nhưng tài nhất là họ làm cho người xem chú ý đến mình bằng chim. Ngày các cô này có nuôi được những con chim là lâm. Người ta kể chuyện rằng ở Nữu-Uvac và ở Anh người ta thường luyện được một giống vịt rất khôn dè làm quàng-cáo.

Nhà bán rượu Whisky V... chẳng hạn nuôi độ 50 con vịt dại cho nồi sôi máy câu cần. Vết hành thuộc rồ, họ đốt mồi con vào một cái lồng rồi đem giri ở các nhà đại-ý bán rượu Whisky V.. Thế là từ hôm đó trở đi, ai di qua những nhà đại-ý ấy đều sẽ nghe thà con vịt noisa sa că ngày: « Tôi chỉ uống Whisky V... ! Tôi chỉ uống Whisky V... ! »

Đó, chính vịt mà dây làm quàng-cáo đều thế, luồng dây là khói tuyet trần rồi, vậy mà Hồi-chợ C. Yvette Dare lại còn day được một con vịt khôn hơn: con vịt này mồi ngay ra trò cho trăm vạn

người xem và các ngài cô biết nó làm gì không ? — Nô cời quần áo cho cô chủ.

Rosita Royce — một đào nhảy có nhan sắc tuyệt trần, lại có một nửa là chim bồ câu làm trô trong Hội-chợ cũng được người ta chú ý. Sáu con chim đó đậu chàng chít lấy người cô và mồ phó-mát, bơ và hoa quả đậm mom cho cô. Cái quai bắc những con chim đó lâm nén tự tay tắm rửa cho chúng và tự tay tim đồ ăn cho chúng.

Chúng sẽ đáp on-cô, nghĩa là mỗi khi chúng thấy có không có quần áo che mình thi chúng bay vào phòng lấy quần áo ra mặc vào, lấy mũ đội và không quên cả vòng cõi vòng tay và hoa tai cùng giày dép.

Đó cái trò đó hàng vạn người đứng hàng miếng dông hô để đợi xem bằng ngày đó Đã đánh rằng ý nghĩa hội-chợ không phải duy ở chỗ đó mà ra, nhưng tất ai cũng nhận rằng những trò đó đã làm cho Hội-chợ thu tiền vô kẽ vây.

Không biết đến bao giờ thế-giới lại có một hội-chợ thứ hai như thế !

dầu xáo Quốc-tế ở Paris

Trong thế kỷ thứ XIX

Từ xưa đến nay những cuộc đấu-xảo mở ra tuy là cốt đề trung bày hàng hóa, khoe các sự sảng chép, phô nửng cái tài giỏi nhưng bao giờ cũng phải có một trò vui mới mẻ hay một nền kiền-trác bạo đao hoặc một sự phô minh kỳ-dị để gợi những tinh tò mò các

không được lòng lầy, xa hoa
bằng bấy giờ nhưng được
thiên hạ hời ấy mê thích vô
cùng. Tôi kêu lại dây vai cuộc
đấu xảo – và những cái đặc
sắc của nó – đã mở ra trong
thế kỷ thứ XIX cũng không
ra ngoài cái ý kiêng ấy.

Kè ra thi mãi đến năm 1851,
mới có cuộc đấu-xảo thế-giới
đầu tiên mờ ra ở London
nhưng trước đó đã có nhiều
các cuộc đấu xảo nhỏ hơn
ở Âu-châu dê cho hoặc
một nước hay mấy nước
gắn nhau trung bày công
nghệ. Tuy vậy mãi đến năm
1798 cuộc đấu xảo mờ ở Paris
mới gọi được nhiều các nhà
công nghệ, kỹ nghệ để hàng
hóa và thực phẩm đến dự và
phô bày cho công chúng xem.

Mùa đông đã tới

không gì hợp thời bằng đội mũ

IMPÉRIAL

Cần nhiều đại lý các tỉnh, xin
viết thư kèm tem về lấy Catalogue illustré tại:

TAMDA et Cie
72, rue Wiélé Hanoi — Tél. 16-78
dai lý độc quyền mủ :



Người ta nhận thấy một điều này là y như cuộc hội-čo của Đồng-duong mờ & Ha noi năm 1941 này, các thành Pháp hội-čo rất được chính phủ lưu lán săn čo đén, cuộc đấu xảo năm 1798 cũng có mó mờ, cuộc chạy thi cho các lực sĩ ít tuổi và một cuộc thi hát cho các trẻ em gái, ai được nhất sẽ có quyền được tự chọn lấy giải thưởng đề trên một chiếc bao lớn trước mặt các nhà giám khảo.

Tiếc rằng mấy năm ấy nước Pháp giặc già từ tung, Nâ-pha-Luân đại dê còn lo đánh đồng dẹp bắc dê định làm thỏa cái ý muốn làm bá chủ Âu-châu cho nên cuộc đấu xảo 1798 không được sửa soạn kỹ cang như ý người ta định.

Qua thế kỷ XIX, nước Pháp đã mở một cuộc đấu-xảo Quốc-tế lần đầu vào năm 1855 nhưng sự xép đặt còn lùm thuộm lắm. Mãi đến năm 1867 mới mở được một cuộc đấu-xảo Quốc-tế thứ nhì. Lần này thì kết quả hoàn toàn vi-bùn hêt các vị vua chúa ở Âu-châu đều tòi dự cuộc đấu-xảo này. Paris mở hội đêm gay-gắt để tiễn don các vị quân vương các nước. Người ta khắp chốn

tren qua dat keo ve Par s nhu
mặt dè xem dau xao va xem
mặt cac vý vua chúa ma họ ch
nghe tên, biêt tiêng chữ chúa
được biêt mệt — vi dân thời
ấy chúa được bưởng nửng su
ich-lợi của báo chí, của điện
anh và của vô tuyển điện nhu
ngày nay!

Trong cuộc đấu xảo này thiên
hạ rất chú ý đến những tướng
giã bắng với và bộ son vè và
mặc quần áo y như hét người
thật của xứ Thụy-diên gửi
sang. Các tướng lâm rất kheo,
có người đứng, có người ngồi;
thiên hạ xi xem lầm bả tường
là người thật sờ mó vào rồi so
quá kêu thật thanh lén ngõ
là ma hiền binh!

Năm 1878, ở Paris lại có cuộc đấu xảo Quốc-tế. Cái đặc sắc của cuộc đấu xảo này là nhà Trocadéro — hiện nay vẫn

còn — và phòng Dạ-Hội của nó. Phòng này làm rất huy hoàng rực rỡ, đậm đêm có nhầy dầm hay có mờ những trò vui lâ, đẹp đẽ cho công chúng già tiền vào xem Thiên hạ hoan nghênh những trò

vui là này làm và suốt trong kỳ dài xao áy khắp cả Paris lịch sử chỉ biết có một nơi hòn họ: phòng Dạ Hội của nhà Trocadéro. Tuy vậy phòng này làm chưa được khéo, nhưng là từ hát trong phòng này thường hay lạc tiếng vì cách giữ âm thanh của các bức tường chưa được nghiên cứu kỹ cang, không những phòng rộng quá, cửa không kín có nhiều gió lạnh mà trán nhà lại làm không kỵ thành ra các mảnh vôi thường lở xuống rơi cả vào đầu quan khách làm cho họ kém phần hứng thú.

Mặc dầu vậy đêm nào,
phòng Dạ hội này cũng đông
nich những tài tử giai nhân!

tháp cao nhất thế giới, các
nhà ở Mỹ lúc đó hãy còn thấp
lắm. Nhà thờ Rouen có tiếng
rõ cao mà chỉ có 150 thước.
Còn các mỏ chôn vua Ai cập
— *pyramides d'Egypte* — thi
lại chỉ cao có 142 thước.
Người khắp thế giới tới dự
cuộc đấu xảo này ai nấy đều
hãi hùng đứng trước cái tháp
Eiffel cao 300 thước ấy. Lần
người sờ nó đở, phai dừng ra
xà, nhưng ai nấy đều ghi trong
óc hình ảnh của cái tháp chọc
giới — cái đặc sắc của cuộc
đấu xảo Quốc-tế năm 1889 ở
Paris nay.

— LOẠI —
sách gia đình

Ra đời hằng năm năm nay đã được
hầu hết các gia đình Việt-nam, các năm
nhà thanh niên ra học, các bậc hoa-hoa-
ng-linh, bùa giải-dục, nhà học chính
mãu có truyền bá trong các lớp
đường v.v... Trong số 9, 20...

**Quan nghè vinh
quy — giết hò báo
thù cha**

sẽ hoàn toàn dài mới do nhà văn
Nguyễn-Vỹ và một số đồng các vị giáo
su, giáo tête trong xã. Chắc 3 mươi

Tranh rai dẹp do họa sĩ Côn-son trích
bày. Ra rất nhanh. Mỗi tuần một số,
ngày thứ bảy. Mỗi số 0pt12. Cần mua phủ
huyện một chỗ đóng v ẽn, r ẽ lượm, tháng
Khắc hiệu ách các nơi đều có bán.
Những sách còn rất ít.

TRANG HUT

(một quãng tiêu sử rất quái lạ, thần bí
của Lê-quý Đôn) Nguyễn - nam - Thống
(0-50)

I NHUNG YÊU MƠ

truyện xâ-hôi rất cảm động lưu hồn
các nam và thanh niên sảng nén có
một quyền đê giao hoa Song Son 0500
SAU MẠNH (trinh minh) Thanh dinh
0522 BACH Y TIEN HIEP (Thanh Binh)
0532 BAT MA KIEM SU (Thien Bao) 0560,
HOANG-ON DAO (Ly Ngoc Huan) 0540,
VAN QUANG DONG (Thanh-dinh) 0500.
Lê và mardie de:
M. LÊ - NGO - THIỀU
1. rue Neyret Hanoi - Tel 786

Năm 1889 lại còn một đĩa
này đáng ghi nhớ : là lần đầu
tại một cuộc đấu xảo Quốc -
tế ở Pháp có một dân thuộc
địa tối dự ! Người ta thấy ở
ở một tòa nhà *độc Annam*,
một hàng cành *Annam*, một
làng Bắc-kỳ, một tòa nhà
Saigon có cả các ông áo nâu
quần vải, các ông áo the, áo
gấm, quần lò, các bà bòn
thùng quai thaô được chính
phủ Pháp cho sang ở những
gian nhà của họ làm nên ở
cuộc đấu xảo năm 1889 này.
Nhiều người *Annam* đến nay
còn nhớ cuộc đấu xảo ấy do
các ông già bà cả của họ kè
lại cho.

Rồi thi đến cuộc đấu xảo Quốc-lễ ở Paris năm 1900. Cuộc đấu xảo này còn để lại đến ngày nay nhiều lùm đài, nhà cửa lắp ra từ hồi ấy. Trong đấu xảo có nhiều trò chơi, mồi lợ. Cuộc đấu xảo này đánh một con dán lông trong lịch sử văn minh vì nó đã phô bày ra đây tinh cẩn những cái tính xảo, nhũng sự phát minh của nhân loại trong thế kỷ XIX.

Cái đặc sắc nhất của nó là
ở Phòng áo-lutherford. Phòng
này hình bát giác: phía nào
cũng có gương sáng, bên trái,
bên trái, trên trần, dưới đất
đều đèn súng có người. Trong

đau đầu cũng không. Trong phòng này người ta chiếu những đèn xanh đỏ, tim vàng đủ các màu và treo những con bướm, con chuồn chuồn ngũ sắc. Gương sáng phản chiếu các màu và tạo nên những cảnh tượng tươi sáng, rực rỡ một cách thần tiên. Nhât là khi có các vú nǚ nhảy múa dưới ánh xanh đỏ thì cảnh tượng đẹp lạ lùng, mơ hồ như trong mộng vậy.

Công nghệ này, công nghệ nọ

Trong số Hội-Chợ đây, chúng tôi lấy làm sung sướng được trình bày bạn đọc một mớ tài liệu mà ít người được biết. Chúng tôi muốn nói đến những người thợ Việt-Nam đầu tiên — những người thợ đã góp một phần công lao rất lớn vào nền công nghệ Việt-Nam, những người họ đã làm cho công nghệ Việt-Nam có một phong thái lạ lùng đặc biệt. Biết đến đời những người ấy là bồn phận của chúng ta. Đúng trước nền công nghệ, kỹ-nghệ dày húia hòn của nước nhà hiện nay, chúng ta phải tìm ra những nét hoa tay kỳ xảo, những sự gắng sức, cần lao. Nhưng biết được cả cuộc đời của những người đã trèo non vươn biển để học lây «cái bi mật nhà nghề», biết cái khổ lâm của họ khi đem được nghề về nước, đó lại là một bồn phận cảm hờn. Nhứt thế, ta là những người biết ơn với nghề, kẻ có công với nghề có được nhớ ơn thi những người sau này mới gắng sức và công nghệ mới mẻ mang, tiến bộ.

T. B. C. N.

Ba anh em họ Trần đã truyền lại nghề kim hoàn cho ta

Bà Lý-nam-Đế (Tây lịch 547) ở làng Bình-Công (huyện Thanh Trì, phủ Thượng-Lin) có ba anh em: bà kia mồ côi cả cha mẹ nhưng cả ba đều tinh khôn, khéo léo. Người thứ nhất tên là Trần-Qua; người thứ hai là Trần-Dân và người thứ ba: Trần-Đôn.

Nếu ta thử ấy thường bị quan Nam-Ciến quấy nhiễu. Ba anh em họ Trần đều có ruộng nương, già tài cha mẹ để lại rất nhiều nhưng họ cũng có ý muốn tìm cách bán đì cho hết, sang Tàu lánh nạn và nhận thê kiêm một nghề để nuôi thân.

Qua bao nhiêu ngày họ mới vượt sang được biển giới, lẩn mò về vùng Quế-Lâm (tỉnh Quảng-Tây bây giờ) nhưng trước khi đến nơi qua một khe rãnh rậm, bị một bọn cướp chẹt



Nghề dệt chiếu khòi tù Nam-dịnh

Người chế ra chiếu cói đầu tiên ở nước ta tên là Phạm-Đôn người làng Thanh-Nhan, huyện Kim-anh tỉnh Bắc-ninh, sống dưới đời

LẤY AILÀ TỒ SU' ?

đường bóc lột. Ba anh em lưu lạc mỗi người một nơi, hành lý đều mất cả.

Hai người em thi sang nước Tấn, người anh cả thi sang nước Tùy. Hai em học được nghề làm vàng còn anh thi vào làm trong nhà một người thợ bạc.

Ba năm qua, Trần-Hòa trở về làng tưởng rằng tìm thấy hai em nhưng người ta đều nói là có lẽ bị giặc cướp giết rồi. Người anh cả dẹt tang hai em và khóc lóc thảm thiết.

Năm năm sau, trong lúc chàng đang ngồi trên ngưỡng cửa, buồn nhớ những việc đã qua, chợt thấy hai người lạ vào thi ra hai em. Họ ôm lấy nhau khóc lóc và cung quý lạy trời phạt đã ban cho họ cái vui xum böp.

Rồi họ kê cho nhau nghe những bước đường lưu lạc và vinh danh đã nhận thấy cả ba cùng học một nghề, riêng Trần-Hòa lại có tài chém rèi rất khéo léo.

Họ liền mở một cửa hàng bạc, lấy hiệu là Kim-Hoàn và dạy thêm nhiều thợ ở trong làng nữa.

Nhà vua biết tin, cho triệu cả ba anh em vào triều và truyền cho làm rất nhiều đồ nữ-trang và bảo-vật trong hoàng-thát.

Nghề kim-hoàn bắt đầu có từ đấy.

Lê, niên hiệu Thiên-Phúc) Tây-lịch 981-1006). Ông đồ trang nguyên và đã có lần sang sứ Tầu. Một ngày kia, đi qua làng Ngoc Hồ (Quốc Lộ Quảng-Tây) ông thấy dân làng hầu hết làm nghề dệt chiếu cói. Và đây là sinh-kế duy nhất của họ vì quanh vùng họ lợi chỉ có một thứ cối. Ông tự nghĩ có thể đem nghề này về nuôi sống nhiều gia-dinh nước ta. Ông liền học cách làm trong ba ngày ông đã biết hết. Khi trở về, ông bèn tâu với vua công việc của mình là làm, rồi ông trở về làng.

Ông tìm khắp chốn mà không chỗ nào có cói bắc, tưởng đến thất vọng nhưng may sao ông sang đến vùng Nam-dịnh thì gặp, chung quanh miền bắc không biết bao nhiêu là bãi đất hoang bùn lầy nước đọng. Trên bãi mọc thay cối cao hơn đầu người, còn chỉ loáng thoáng vài xóm chài sống vè nghề dán cá.

Ông liền chạy lại họ và nói rằng: « Các người có muôn ta dạy cho biết phép hòn những soi cói và dụng này thành những nón vàng không? » Họ xúm xí: « Cái vài rác nhiên. Ông kè cho họ nghề dệt chiếu dán bắng cối. Làng ấy là làng Hải-thiên. Dần làng biến ngay sự ích lợi của nghề mới, xúm lại làm việc: kẻ cắt cối phoi khô, người lây soi dan lái. Họ đã thành công và trả nén thuế bao.

Khi ông Phạm-Đôn mất đi, cả làng Hải-thiên đã chịu ơn ông, đều dè tang và làm lễ an táng rất linh đình. Ông được phong Lễ-bô-Thượng-thur, đến nay dân làng còn hương khói.

Đức thánh Khồng-Lô, thánh-sư nghề dệt đồng

Theo sách Bắc-ninh-chí, nước ta biết nghề dệt đồng từ đời Trần-thái-Tôn (Tây lịch 1226).

Thời ấy ở chùa Phổ-Lai, huyện Quế-dương, phủ Thuận-thành, tỉnh Bắc-ninh có một nhà sư trụ-tri pháp danh là Khồng-Lô, đạo học rất cao-siêu. Ông nghĩ cách nặn ra những khuôn mẫu bằng đất rồi lấy đồng vụn đúc nên những đồ tư-khí nhỏ nhở hay kiêng, khánh để thờ cúng trong chùa. Ông lại dạy thêm hai chú tiểu là Phạm-quốc-Tai người làng Đề-Kền gần Siêu-Loại và Trần-Lạc người làng Đông-mai, huyện Văn-giang.

Sau, ba thày trò làm nên những đồ đồng lớn mà xưa nay chỉ làm bằng đất. Rồi người



đúc được một quả chuông rất to và làm được cả những lư đồng, những pho tượng phật. Dân-gian liền học lây và chế ra nhiều vật dụng cần thiết hàng ngày.

Mỗi đầu ngày nay kỹ-nghệ dúc đồng đã khuếch-trương khắp trong nước, người ta vẫn coi hai làng Đề-kiều và Đông-mai là nơi khởi lò ra nghề dúc đồng và lòn đúc Khồng-Lô cùng hai người học trò của ngài là Thủ-yi.

Mang vừng và lúa ngô về nước, ông trạng Bùng-lại mang cả nghề dệt lượt về cho ta.

Bởi Lê Kinh-Tôn (1600) trạng Bùng-tức Phùng-khắc-Khoa phái sang sứ Tần. Đến một làng kia ông thấy rất nhiều thợ đang quay những tời máy rất tinh-xảo dè dặt quay những tời lụa rất ống muối và vòi những cat nhỏ. Ông ở lại vùng ấy ít lâu học nghề và phác ngâm trên giấy những kiều may.

Khi trở về qua một cánh đồng rộng, ông ngạc nhiên thấy những cây cỏ rất lạ chưa từng gặp bao giờ. Thị ra đây là vùng và lúa ngô. Ông muôn mua để mang về nước giồng mà không được vì có lệnh nghiêm cấm không cho một thợ hoa quả nào được mang ra khỏi nước Tần. Đến Nam-quar, ông bị lính khám xét rất cẩn thận và khẩn khoản xin cởi quần áo. Ông ưng lời, ăn dâng sau một bức bình-phong giao kim mây bát ngô vào hậu-môn, còn vung ông đê vào một chỗ hiểng. Bọn lính khám thấy túi áo trong của ông đầy vừng và mèo, liền đỗ ra lấy cho kỳ hết biết đâu là mưu mị của ông.

Sang đến đìa giòi nước ta ông liền lấy ngô và vừng ra và gói vào giấy cẩn thận. Về làng, ông giồng giọt rất cẩn thận. Chẳng bao lâu ngô và vừng đã giồng lan ra khắp làng xóm



và khắp nước thành một thức ăn rất ưa thích cho dân ta. Ngày nay theo lệ có nhiều nhà không giám cảng ở tiệm hảng vứng và ngô, vì họ cho cách « nhập cảng » của quan Trạng không lấy gì làm tinh-khiết.

Còn thứ lượt mà quan Trạng học được cách dệt mang về thì chỉ truyền nghề cho dân làng mà thôi. Người làng trở nên giàu có cũng vì « lượt Bàng » và đến thờ quan Trạng ngày nay còn ở làng Phùng-xá, huyện Thạch-thất, tỉnh Sơn-tây.

Hai lão vật và họ Trần mới học được nghề sơn

Nghề làm sơn ở nước ta, một kỹ nghệ quan trọng bắt đầu có từ đời Lê-nhân-Tôn. Ông Thủ-tổ là một vị quan họ Trần, hiện còn đền thờ ở làng Bình-vọng phủ Thường-Tin.

Ngày xưa ta chỉ biết dùng sơn để chát thuyền và bán cho người Tàu. Nhờ dịp ông đi sứ, qua đất Hồ-nam có làng Quang-Mỹ chuyên mòn về nghề sơn, ông học được và dạy dân ta. Nhưng khi làm đến việc thếp vang, thếp bạc thi không tài nào họ làm cho rõ nét được và sơn thi cũng không thể khô được. Trần trưởng-công bèn tâu với vua xin cho lại trả về Tàu học nghề.

Lần này thi ngài đã thành công, học được hết cái bí mật của người Tàu và dạy dân gian. Lúc ngài mất được vua phong làm Phúc-Thần.

QUỐC-HỌC TRƯ- XÁ

Sắp phát hành cuốn
THI-NGHỆ
Và đương in bộ

TÀM NGUYỄN TỪ BIÊN

Tình Lụy do nữ sĩ Hán dè Phạm-Lê - Oanh trình bày

một tác phẩm công phu, một áng văn mới mẻ, sách in mỹ-thuật đã tẩy ra như vẽ bức tranh của xã-hội. Cuốn xã-hội ái-tinh tiễn thuyết dày linh trăm trang.

Giá đặc biệt 0\$50

Thần bí thực hành

dem cho các bạn thực hành các khoa như: xem tiền-dịnh, xem tướng mặt, chiêm-tinh, chiết-tỷ, tự rạng, chỉ chưởng, bài bài, bài café v.v. Linh Sơn soạn. Giá 0\$50. (ở xa thêm cước gửi) Mua buôn, lẻ, tho, mandat đè cho nhà xuất bản:

Nhật Nam thư quán 19 hàng diều Hanoi

Đồ gốm có tự bao giờ?

Nghề làm đồ gốm có từ đời Triệu-dà. Đầu tiên một người thợ khét tên là Hoàng-quang-Hưng, gốc tích tự làng Thẩm-Hưng bên Tàu theo một quan Thái-thú sang ta. Ông ngạc nhiên khi thấy những lò bùi của ta rất nhỏ và xù xì thô kệch, ông liền hỏi: « Vậy thế các người làm thế nào mà chưa được nước ao đè dành lâu? » Ta đều trả lời là đã có ao làng, ăn nồng và tắm rửa vẫn cứ nước ao làng mà lây.

Ông ta cười xòa và chê là thô lỗ quá. Ông giới thiệu mình là một người thợ có thể làm chum-vại và dụng nước dùng được hàng thẳng.

Một người nước ta tên là Trương-trung-Âi mời ông về nhà ở làng Đầu-Khê, tổng Kim-Độ, huyện Thanh-Lâm Haiderung.

Ông liền sai đắp ngay một cái lò thục to ở giếng vườn, rồi nhào đất, lọc đất, làm khuôn gỗ, bắc đạp chân quay. Trong ba tháng đã cho vào lò được mấy chục chum vại và hoàn thành kết quả rất mỹ-mĩn.

Ông Trương-trung-Âi hét súc cảm ơn người thợ Tàu và đưa tặng hai mươi nén vàng. Ông Âi với nghề làm đồ gốm, trở nên giàu có, bao nhiêu hàng đều chở ra Bắc-Ninh và Haiderung để giri đi các nơi. Đến khi mất đi, các con kế nghiệp. Chẳng bao lâu khắp làng đầy những lò gốm.

Một người con cháu của Trương-trung-Âi tên nghè ấy sang làng Thủ-Hà, huyện Việt-Yên tỉnh Bắc-Ninh và lại còn chế thêm những tiễn sành để cạnh tranh với làng Đầu-Khê. Hiện nay ở Thủ-Hà còn hai ngôi đền thờ Hoàng-quang-Hưng và Trương-trung-Âi.

(còn nữa)

NGUYỄN-BẠN-TÂM

TRƯỚC KHI HỘI CHỢ HANOI KHAI MẠC VÀ TRƯỚC CUỘC
ĐẤU XẢO TIỀU
CÔNG NGHỆ
ĐÔNG - ĐƯƠNG

CHÚNG TÔI

nói về

TIỄU CÔNG NGHỆ BẮC - KỲ

Sự bất-lực của nghề nồng

Nước Việt-Nam xưa nay là một nông-quốc. Dân Việt-Nam xưa nay chỉ trồng cây vào lúa và ngô để sinh-sống và chi-tiêu. Ngoài ra không có một tài-nguyên gì khác đáng kể.

Năm nay mưa thuận gió hòa, mùa-màng tốt thi người dân Việt-Nam, sau vụ thu-hoạch, còn được mát mẻ một chút. Rồi gấp năm hanh-hán, hay thủy-lao, công-mô-hôi nước mải cũng朔 giống bị thiêu khô hói chìm ngùm, ấy thế là làm vào cảnh khô đói ngay. Nói ngay những năm được mùa, trong những tháng cây cối xong, ăn không��, rồi đợi ngày thu-hoạch, dân ta cũng thường kém vพอ-phong-lưu. Chỉ lây sê làm việc đẽ đất lải, những tháng ngồi rồi khong có việc do người dân cây Việt-Nam chẳng sinh lợi được gì, trái lại chỉ ăn dân mòn vào vốn. Những tháng ấy không ấy, người ta thường nhắc đến đẽ chỉ việc túng-ân túng-tiểu: « Ngày ba tháng tám! »

Trong buổi « ngày ba tháng tám », là lúc ăn xong lại ngóng-ngóng đợi ngày gặt lúa, người ta thường phải di vay công lính nợ đẽ ẩn-tiền, hẹn sau mùa-màng sẽ trả lãi gấp đôi hay gấp rưỡi. Mà số nhà nghèo thị chiêm đến 99 phần 100.

Nên đẽ phải nói rằng nghề nồng thật không đủ nuôi sống nhà nồng và nhất là ở nước ta, còn là một nghề bấp-bênh, dựa vào sự may rủi của thiên-thời và địa-lợi.

Nạn nhân mẫn

Cả nước đẽ trông vào nghề nồng. Mà số đất tiẽng-trợt cày cấy ở trung-châu Bắc-ky chỉ chiếm có một phần mười diện-tích toàn xứ.

Trong khoảng đai-dai nhô-hep đó, người ta sống chen chúc nau.

Nhất là từ khi nước Pháp Bảo-Hộ đến giờ, nhô công-on của Y-lé-cục, số trê chét trong lúc so-sinh đã giảm đi rất nhiều và các hành thời-khi giết người cũng đẽ tai-hại, nên số nhân-khâng tăng lên rất mau, riêng một khu trung-châu Bắc-ky đã đồng-tới linh-tám triệu. Nhiều nơi dân-cư đông quá sức tưởng-tượng, mật độ mỗi cây số

vuông là 433 người, lại có nơi mật độ vọt lên 1.500 một cây số vuông.

Nhân-thú thi cứ một ngày tăng thêm mà số ruộng đất thi y-nguyên như vậy. Nhờ sự, khai thác các miền hoang-vu trên Thượng-du, số đất trống-trợt cũng có tăng bê-rong một chút, song so với nhân-số cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu, mà dân Trung-châu, ta phải nhận, rất già-dinh chiю di-cu lén mạn ngược.

Bà bất-lực rồi, đứng trước nạn nhân-mẫn nghề nồng càng thêm bất-lực nữa.

Kiếm thêm mỗi ngày được sáu xu là sung sướng lắm rồi

Nhận thấy tình-cảnh nguy-ngập đó cắn dâu què, hon 30 năm trước đây, trong khi nói chuyện với ông Charles Crévost giám-đốc viễn-hàng Mauritius Long, một vị thương quan Annam Ja nồng ý rằng: « Ngày náo mà ông có thể cho dân quê chúng tôi kiếm được mỗi ngày sáu xu, là ngày ấy ông làm cho bao nhiêu người sung-sướng ».

Kiếm mỗi ngày được sáu xu ngày ấy đă khô và đă khà rồi, ví nói ấy các ông Kỳ-Lục Thông-Ngôn cũng chỉ lịnh có hon chục bạt-một tháng.

Tới nay sán xu không còn là một số tiền-cộng của thư-thuyền song cầu nói ấy vẫn chí-y.

Vị thương quan đó ngày từ ngày ấy đă nhận thấy chỗ khuyết điểm của nghề nồng và nguy-cơ của nhà làm ruộng. Cụ mong người ta cho dân quê một cái ngõ đẽ kiếm thêm, trong những lúc « tháng ba ngày tám! »

Cái ý-ngãnh nhân-dạo đó, hon 30 năm sau, qua Thủ-tổ Yves Châtel nhắc lại một cách thiết-thí và đẽ hiều hơn:

« Người dân quê Bắc-ky náo cũng phải có một nghề-thứ hai ».

Để dù sinh sống và đẽ trở nên phong-lưu. Và chính-phủ Bảo-Hộ đă kế-tiếp mở-mang và chấn hưng tiêu-công-nghệ trong xứ, luôn từ năm 1902 là nǎn Hội-chợ Hanoi mở lần thứ nhất cho tới ngày nay, công cuộc ấy vẫn chưa thè che là đầy đủ được.

Tiêu-công-nghệ ta vẫn có từ xưa

Tuy không có những nhà hóa-học đại-tài như ở nước Đức, đế chế-thế hay-tinh ra làm vải len, gỗ thành thức ăn, rác-rưởi thành chất đẽ lợp nhà, cá bè thành thức đẽ ăn, mặc, song nước Việt-Nam ta vẫn có những thứ khéo-xưa nay, Nhiều người thiêng-xưa bị nhà Minh bắt đem về Tàu đẽ xây cung-diện và dâng-nghé cho thay Trung-quốc.

Nghé là tiêu-công-nghệ nước ta vẫn có từ xưa như làng Phú-Vinh Hái-dông có nghề dán mây, làng Bát-Tràng có n.hè làm đđ. gốm, làng Thủ-Hà đúc-giàng có nghề nón nồi, làng Phong-Lâm Hải-dương có nghề thuộc da và làm giày dép, làng Liễu-Tràng có nghề khắc gỗ và ván in, làng Đồng-Sâm có nghề đúc đồng, làng Quán-Tình có nghề ván vồng v.v..

Song, trước kia, các công-nghệ gia-dinh đó theo một cái quan-niệm cõi-hù về lợi quyền, đều bị bóp-thắt, ép-khuôn trong phạm-vi một gia-dinh, hay mội-làng nho, hết đời này sang đời khác bị giựt làm một nghề «giai-truyền» không được truyền-sang-làng khác. Cho nên tiêu-công-nghệ của ta trước đây không có ảnh-hưởng gì đáng kể trong cuộc sinh-sống của toàn-thê nhân dân, và cứ khu-khu ở mãi trong thời-kỷ thô-so không có cái cách cho tinh-xảo thêm, tiến-bộ thêm.

Mãi tới năm 1903, sau kỳ Hội-chợ thứ nhất ở Đông-Dương họp tại Hanoi, viện bảo-tàng Canh-Nông, Kỹ-nghệ, Thương-mại (nay là viện bảo-tàng Maurice Long) do quan Toàn quyền Paul Doumer giao cho ông Charles Crévost dựng lên v.cũng từ năm ấy, viện bảo-tàng Maurice Long cùng ông Giám-đốc Crévost mới bắt đầu phâ bô cái tục hì giựt nghề bi truyền của ta và thôi vào nền Công-nghệ gia-dinh một luồng gió mới: luồng gió chấn-hưng và cải-cách.

Những lớp học nghề do các thợ chuyên-môn chỉ bao-lập-lên ngay tại viện bảo-tàng. Từ đó, công-nghệ có của ta mới được tinh-xảo-thêm một chút và ta mới học được tinh-nghé mới, như chèng-hạn, nghé-thứ và đết-dáng-ten, nghé-làm-ghe-mây, nghé-làm-mù-bằng-bắc-núi-chai, nghé-dết-thảm-dừa, thảm-cói v.v..

Có công với việc hẫu-hưng công-nghệ Bác-ký, ngoài ông Crévost, ta phải kể quan Vũ-hiển Hoàng trọng-phu, trong ngót 30 năm giữ chức Tổng-đốc Hà-dông, đã làm cho tỉnh ấy nổi tiếng khắp Đông-dương về tiêu-công-nghệ. Trong các quan Thủ-hiến chính phủ Bác-hó-Bắc-ký có ông Yves Châtel chủ ý đặc biệt về công-nghệ gia-dinh mở cuộc «đấu-xảo-sáng-chế» năm 1938 và «cuộc thi họ khéo» năm 1939.

Tiêu-công-nghệ Việt-nam ở nước ngoài

Tai khắp các tỉnh Bác-ký và cả trong cõi Đông-

THỐNG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI:

- Lòng đà hứa lòng, bắn-chức không chịu biết
- trong nước Pháp có chánh-dâng và giao-cấp.
- Bắn-chức mới mọi người hay trú, trú-các ý-
- nghé-chức-gach, hủ-bại, thành-kien, Ich-ký,
- thủ-lần, hiem-nghi và na; bắn-chức hò-hào phải
- két-thành doan-thê ngurdy Pháp cương-quyết
- với sự chống-giữ đất nước dân-tộc. »

dương, chỗ nào người ta cũng nói đến tiêu-công-nghệ, và hàng nội-hóa đã dám ra tranh-mối hàng với một vài thứ hàng nhập-cảng ở nước ngoài v.v.

Thế là những lúc «tháng ba ngày tám», một số đông dân cày đã không phải ngồi iỗi-ăn khôn, và ngán-sách gia-dinh Việt-nam đã bắt được nhiều lô-hồng.

Vì đà công-nghệ Việt-nam đã khá tinh-xảo và đã kiềm được khách hàng ở nước ngoài.

Muốn hiển-độc-g-ả một ý-niệm rõ-rệt về giá-trị hàng công-nghệ nước nhà có sự tiến-bộ của nó trong trường-tiêu-thụ, chúng tôi tưởng nên kè mấy con số sau này :

Năm 1935 ta bán ra ngoài được 28 tạ hàng-thêu, đến năm 1938, ta bán được 67 tạ.

Năm 1935 hàng-dâng-ten của ta bán ra ngoài được 120 tạ, đến năm 1939 số đó tăng lên 256 tạ.

Năm 1935 quạt ta bán rangoài được 157 tạ, năm 1938 số quạt ta bán ra ngoài tăng lên 399 tạ.

Năm 1935 số lóc rõi gốc song ra ngoài được có 4 tạ, đến năm 1938, số đó tăng lên 199 tạ.

Năm 1935 ta xuất-cảng được 8 tạ đồ vàng có bạc, năm 1938 số đó tăng lên 11 tạ.

Và hàng công-nghệ «ta», - điều này khiến ta ngạc-nhiên - không ngờ lại được dân Mỹ hoan nghênh nhiệt-lit, nhất là đồ vàng, bạc thi họ cho là ché-lạo, rất tinh-vi.

Tại cuộc đấu-xảo ở San-Francisco đầu năm 1939 ta có đê-hàng công-nghệ nước ta trong bày. Sau khi cuộc đấu-xảo khai-mạc vài ngày, các hàng của ta đã bán gần hết sạch, nhất là các đồ nứ-trang. Sau phái gửi sang thêm tới hai chuyến nữa mới đủ bán cho khách hàng.

Như vậy, tiêu-công-nghệ của ta cũng giúp được một phần-lon vào nền kinh-tế trong xí. Song các nhà cầm quyền như quan-thông-sư Yves Châtel và quan-thông-sư Rivoal đều đã tỏ-lời khuyễn ta không nên quá lạc-quan.

Ông Rivoal khuyễn ta chờ-nên cho công-nghệ gia-dinh ra ngoài phạm-vi gia-dinh của nó, như lập-thành nhà máy ché-lạo nơ-kia, mà tổn-kém và thành-gá-tăng cao-mất-khách hàng-có-sản. Ông muốn công-nghệ gia-dinh bao giờ cũng chỉ là một nguona lợi-phụ của dân-quê mà thôi. Nghĩa

là không nên sao-nhăng nông-nghiệp là nghề-nghiệp chính của-minh.

Ông Yves Châtel thi như tiên đoán có ngày nay. Ông thấy như con-dông-lố sắp nồi-lên và sẽ cho thi-trường tiêu-công-nghệ Việt-nam ở ngoại-quốc. Ông khuyễn ta nên nghỉ-tới thi-trường trong xí. Ông nói ngày từ ngày 8 septembre 1938 trước Viện Dân-biểu Bác-ký :

« Trong lác-cá hoàn-cá-xa xung-dột nhau, đóng-cá thi-trường-lại, tái-có-một thi-trường mà ta phải nghĩ đến-trước-hết-ca, là thi-trường trong xí... Sợ mờ mang thi-trường trong xí có liên-lạc-một-thiết với cái-sức-mua của dân-chung và sự-mờ mang tiêu-công-nghệ, nhô-thu được-những-mồi-lợi-hàng ngay, lại còn giúp cho họ được sinh-sống-một-cách đê-chia-hồn-nữa. »

Thị-trường trong xí

Ngày nay tiêu-công-nghệ của ta chỉ còn độc-một-thị-trường: thi-trường-trong-xí.

Thị-trường ấy, - trong hồi thế-giới chiến-tranh, hàng-hóa nhập-cảng mỗi ngày một khan, một-không-có, - tự-nhà-dò mờ mang ra rồi, không cần phải mờ mang nữa. Nghĩa là hiện giờ, dân Việt-nam đều bắt buộc phải dùng nội-hóa để-thay cho ngoại-hóa, không-thì-rồi-rào. Biết-cần-thiết ngày này không phải là việc mờ mang thi-trường trong xí, mà là việc mờ mang tiêu-công-nghệ.

Riêng một trường-mù ở Gia-dinh-nam vừa rồi đã bán được tới 185.000 đồng-bằng hàng-công-nghệ, dù thị-trường ở ngoài đã bị đóng-cá-hỗn-rồi.

Thế đà biết rằng sự-quan-hệ của thi-trường-trong-xí.

Duy-đòi tiêu-công-nghệ nước ta, tuy đã được chấn-hưng, song vẫn chưa đủ cung-cho các sự-nhu-cần của dân-chúng.

Đã đến-lúc phải bô-hỗn-cái hy-vọng bán hàng-ra ngoài, và phải nghĩ cung-dù che-thi-trường-trong-nước.

Chúng ta thiêu-thốn dù-thì, một-khi các tàu-bè ngoại-quốc không-cấp-bến thông-thương. Đó là một-dịp-tốt cho các nhà-công-nghệ nước-nhà tiêu-thụ hàng-hóa, và ché-lạo hàng-mới để-thay-vào hàng-hóa nước-ngoài.

Vẫn cần-phải chấn-hưng công-nghệ gia-dinh đê-trong-một-thời-gian-rất-nhỏ, - người-dân-quê-nào-cũng-có-một-nghé-thứ-hai.

Vẫn cần-phải chấn-hưng công-nghệ gia-dinh, đê-nhân-dân-trong-xí-khỏi-bị-khổn-dồn-vì-sự-thi-thứ-dùng-hàng-hàng-day-trước-không-mua-được-ngoại-quốc.

Vẫn cần-phải chấn-hưng công-nghệ gia-dinh đê-bô-tác-cho-nghé-nông-bất-lực.

Chính đê-dat-mục-dich đê, mà chánh-phủ-mở-Hội-chợ Hanoi và cuộc đấu-xảo tiêu-công-nghệ Đông-dương.

Việt-nam văn-học

NGÔ TẤT - TỔ chủ-trương

6 cuộn-trọn-bộ, dày-trên-dưới 1000 trang. Hàng-giấy thường từ 6000 trờ-lên. Hạng-thuần-dó từ 20p00

Việt-Nam được học

PHÒ-BỨC-THÀNH

Quản-ly-vinh-vien hội V-học Trung-ký chủ-truong, 12 cuộn-trọn-bộ dày-trên-dưới 2000 trang. Hàng-giấy thường từ 10p00 trờ-lên. Hạng-thuần-dó từ 30p00

Việt-Nam sử-học

Về-thể-kỷ-thứ-18

PHAN-TRẦN-CHÚC chủ-trương

6 cuộn-trọn-bộ, Hàng-giấy thường từ 6000 trờ-lên. Hạng-thuần-dó từ 20p00 trờ-lên.

NHÀ-IN-MAI-LĨNH HANOI XUẤT-BẢN

T.B. - Cuộn-thứ-nhất các bộ sách trên hiện-dai bao-dau-in và trong-năm 1942 thi-in xong-còn-hỗn-hộ. Sách và-in-những-số-sách-này-rất-là-tốn-kém-vậy, chúng-tôi-chỉ-trong-1-miền-lòng-sợng-của-các-người-dân-với-vấn-vai-và-y-hoc-nước-cá-mỗi-dâng-mua-trước-giúp-cho. Xin-gửi-thư-về Mai-Lĩnh-lấy-thé-lẹ.

DIỄU-LỆ

Giai-thường-văn-chương-về-hai-loại Phò-thông và đặc-biệt-dâng-rõ trong-quyen-tieu-thuyet-ra-mắt-quốc-lân-do-ông Lan-Khai, nhà-văn-nổi-tiếng-về-chuyen-duong-rừng-viết -

Chiếc-nó-cánh-dâu

Một-thiên-khảo-cứu-về-tinh-tinh-tập-quán, nghi-lễ, tôn-giáo-của-các-bô-lão-Mọi. Vai-chính-trong-chuyện-là-một-tharth-nien-Mọi-tinh-tinh-cao-thuong-cù-chi-anh-hùng-như-Tarzan. Sách-giày 60 trang, đã-có-bán-khắp-noi-với-giá 0\$58. Cước 0\$20. Văn-hay, in-dep, đो-là-những-dặc-diểm-của-tất-cá-các-tâ, phẩm-dō

DUY-TÂN THU-XÃ XUẤT-BẢN

Tru-số 62 bis Route Khâm-Thiền
Chi-chap-h 77 route Nam-Dông - HANOI

VĂN-HẠC

Cô Giai

Một chuyện ngắn về Hội chợ của Tứ-Thạch

1938. Hội chợ Hanoi. Hội ấy tôi ở chung với một người bạn. Chúng tôi, cũng như phần đông các thanh-niên « keng » của Hà-thành, bàn tán sám sửa từ mây hôm trước kiai khánh-thành Hội-chợ, bàn tán đến cái chương-trình phải theo trong mười lăm hôm, thời kỳ mà cửa của Hội-chợ. Những ngày nào chúng tôi phải đi, di vào những giờ nào, và ăn mặc thế nào cho hợp với thi-tiết. Tôi đã phải thuê xe đạp chạy tâ hứa để mượn cái quần « flanelle » trắng, phòng những hôm trời mưa dông như mù thu, hai chúng tôi sẽ bán áo tím sáu khuy, cava tòi thăm. Quần flanelle trắng và giày hai màu. Chúng tôi bồi bối sung-sướng đợi cái ngày « Hanoi keng » đề trung. Người bạn thi trung những thứ của hắn có, mà tôi thi trung những thứ tôi di mượn. Tôi không lấy thế làm xấu hổ, vì một số đông các ông công-tử « keng » và vò nghê nghé píp sau tôi đều di mượn quần áo người đệm diện cả. Làm thế nào không lượn trong Hội chợ được, những sáng chủ nhật trời đẹp như vè, những thiên-nữ hoa-lệ và quý phái di chậm như một đàn rùa và nhẹ nhõm một bầy tiên, « vút » những cái liếc mắt say lòng! Làm thế nào không lượn trong Hội-chợ được, những buổi chiều mùa đông; những anh con trai chưa vợ, lồng thi lạnh như nước đá, hi vọng gặp những

gái chưa chồng lảng lơ và ấm áp? Người bạn học trường Đại-Học của tôi và tôi đều nồng hỏi bồi đợi những ngày ấy đến. Thi một buổi sáng, còn hai hôm nữa thì khánh thành Hội-chợ, hắn, người bạn, chạy học tóc lên gác đập vào vai tôi kêu một cách thát vọng:

— Thôi chết tao rồi, may à! Nó ra, thế có khô roa?

Tôi ngạc nhiên hỏi:

— Nó là ai?

— Nó là một con khỉ. Đây



TONIFIÉ ET BLANCHIT LA PEAU

Crème MONA làm cho da dẽ tươi tốt, trắng mát và mịn màng. Crème MONA dùng đánh phấn tốt hơn hết, có đặc điểm chữa được các nốt sẩn, nứt nẻ, tàn nhang, trứng cá, nốt mụn v.v... Giá bán lẻ: \$150.

dại-lý bán buôn:
Grande Magasins Réunis
Pharmacie Moderne 25 Francis Garnier
Tamm et Cie 72, Wiélé, tél. 16-78, Hanoi.

Cô trú bán tại các hiệu thuốc Tây

thu của nó vừa gửi cho tao.

Rồi anh nãm lén ra giường lãi nhãi kêu như một người ôm:

— Thế là bao nhiêu công trình, bao nhiêu sáng kiến của tao đồ lộn cả. Không biết sao nó lại cứ dì theo tao như cái bóng thế này...

Tôi càng ngạc nhiên, vì xưa nay Châu là một người vui đời lầm, không oán trách số phận bao giờ cả. Tôi mờ thư rá dọc; mặt lão thau mòn vàng mờ ga giấy rất mịn, tôi xoa tay lên mặt giấy thấy mát vàtron như má một đứa bé đẹp. Thư rằng:

Anh Châu,

Hội-chợ năm nay em ra chơi đây. Anh sắm sửa dồn em và dề đưa em di xem nhé. Anh có biết em xem báo thay đổi năm nay Hanoi có Hội-chợ em sướng thế nào không? Không phải sướng vì có Hội-chợ đâu. Sướng vì có cô, có dịp để gặp anh. Em nhớ, anh Châu lâm. Có bao giờ em quên những ngày ở đây, những ngày nghỉ hè, anh đưa em di chơi trên con đường từ nhà dã thép ra Sầm-sơn hay vào trong thành. Những ngày đẹp quá anh nhỉ. Em không biết nói thế nào, nhưng em thấy đẹp lắm, vì lúu nào nó cũng hiện hiện trong óc em. Vagy thế nhé, ra ga đón em hôm 13 này đây. Không đón em giận dỗi. Có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng đê dành lúc gặp anh em mới nói.

— dại-lý bán buôn:
Grande Magasins Réunis
Pharmacie Moderne 25 Francis Garnier
Tamm et Cie 72, Wiélé, tél. 16-78, Hanoi.

Em : Gai. »

Đọc xong tôi gấp lá thư lại và hỏi một cách sững sờ:

— Thế sao? Mày được một đứa nó yêu mày như thế, mày được dịp rưng với chúng ta, có dáo keng đi bên cạnh mà lại lải nhái kêu cái gì? Phận mày sung sướng đến thế mà còn than trách cái chứng cứ hiện hiện đè buộc Châu, tôi đã cầm trong tay. Châu cau có nói:

— Thế mày không yêu người ta à?

— Tao có yêu bao giờ đâu?

Gặng néi dần dỗi và nhất quyết. Tôi chia lá thư:

— Thế sao lại có cái này?

Và gật gù khéo trí cho rằng cái chứng cứ hiện hiện đè buộc Châu, tôi đã cầm trong tay. Châu cau có nói:

— Khô lám, nó không hiểu cho tao, nó cứ tưởng

tao yêu nó,

thực quâ

tao thế với

mày, tao

không yêu

mò một tí

ti nào cả.

— Thế

sao lại có

những cuộc

đi chơi của

anh chị,

những cuộc

đi chơi đẹp

mà không

bao giờ tui

quen?

Tôi

dùng giọng

chế giễu dè

nhắc lại

một câu

nói trong

lát thur.

Châu cãi:

— Cái quên

hay không là tự quyền nó

chứa too cảm thế nào được.

— Dù sao, mày cũng phải

nhận là đã có tè ý: sao không

yêu người ta mà lại dỗi

người ta di chơi một mình,

di chơi chắc hẳn là giấu nhà

với mày. Mày đã già và nuô

cái hi vọng của cô Gai,

vậy

đây và con

gái trong thư: tôi chéng

thi bồn phận mày phải giải cái hi vọng ấy cho người ta.

— Không có bồn phận nào cả.

Châu vừa trả lời một cách quyết liệt vừa xé tan lá thư. Tôi nhìn anh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

— Nhưng đầu đuôi chuyện ra làm sao, mày hãy kể tao nghe, tao sẽ nghĩ kế cho mày. Đây là lời Châu :

Nhưng vừ hè, hồi Châu còn học ở Bưởi, bao giờ anh cũng về thăm nhà. Thầy mẹ nha có ô-tô vận tải chạy đường Thanh-hóa-Bãi-thượng. Nhà cô Gai bán to lầu, vẫn có hàng gửi lên Bãi và những khi đến gửi hàng chính cô Gai lại nhờ Châu làm thư ký biên vào số. Thế là hai người quen nhau; và ngoài những ngày có hàng đến gửi, Gai đến cả ngày thường để nói chuyện cho vui. Châu vì nhàn rỗi quá, lại thiếu bạn, nên thích những cuộc nói chuyện đó để chóng qua thi giờ và một vài khi chàng eñng không ngán cảm được cái ao ước lẳng mạn di chơi với nàng, ở những phủ vắng và đẹp. Gai di cạnh Châu, nhưng Châu mơ tưởng như di với một gái nhân trong tiều thuyết và có lẽ chàng cũng nói những câu thơ mộng trong sách, nói mà không nghĩ. Thế rồi vụ hè hết, Châu về Hanoi, thỉnh thoảng có nhận được thư hỏi thăm của Gai.

Nhưng Châu cho cái giao-tinh chỉ đến thế là quá lầm không thể di sâu hơn được nữa. Cố bao giờ thực lòng Châu phải hồi bộ hay phải tương tư người thi-ết-vết xin lỗi. Gai xấu như cái tên thô thiển của nàng, Tơ nhón, trán ngắn, mắt ốc khòi, môi dày và cong. Châu lại dẹp

ai? Tao, tôi chỉ vào ngực tôi và nói một cách vắn-chương, tao mới bơ vơ, mới lạnh lung chừ.

— Châu chồm dậy nói tôi:

— Mày có muốn, tao cho. Đến đây thi tôi thành thục giàu Châu, giàu hộ cả con gái trong thư: tôi chéng

chạc hỏi:

— Thế mày không yêu

người ta à?

— Tao có yêu bao giờ đâu?

Gặng néi dần dỗi và nhất quyết. Tôi chia lá thư:

— Thế sao lại có cái này?

Và gật gù khéo trí cho rằng cái chứng cứ hiện hiện đè

bục Châu, tôi đã cầm

trong tay. Châu cau

có nói:

— Kho

lám, nó

không hiểu



nhé

trai và học giỏi. Người tình nhân của chàng phải thế nào chứ?

Ấy thế mà, đánh dũng một cái, bây giờ nàng hất chung ra ga đơn và chàng phải đưa nàng đi xem Hội-chợ. Còn có trời đất nào nữa không? Chàng vò rối tóc và lải nhái than thân. Không có nhẽ không từ chối. Mà từ chối bằng cách nào, gửi thử, đánh dày thép cũng không kịp nữa rồi; 12 giờ chưa hôm nay nàng đã tới.

Chúng tôi đã thu xếp ôn thỏa rồi. Châu, Giai và tôi sẽ cùng đi Hội-chợ và Giai sẽ là em tôi nếu một khi cần phải giới thiệu. Một buổi sáng mồng tết cho những thanh niên đeo hòm Hội-chợ mở cửa cho công chúng. Chúng tôi sẵn sàu cùng đi. Châu vui vẻ lắm. Tôi không ngờ anh lại có thể vui được đến thế. Ma Giai cũng không đến nỗi xấu như Châu đâu.

Mỗi nàng dày mong và đỏ, răng rất trắng. Mỗi nàng ốc nhồi thực nhưng đồng lũ rất da tinh. Có lẽ nàng đẹp ra vì được gặp Châu và được đi chơi với Châu. Tôi cũng vui vẻ lắm. Vui vì sắp được gặp các nàng mà trong đó có nàng chàng có nàng của tôi.

Vừa qua cửa Hội chợ Châu dẫn chúng tôi đến anh ở gian Michelin, anh chạy ra đầu phía tâng mua bao thuốc lá thơm hút. Mùi linh tinh báo cho tôi biết Châu đi là có một sự gì. Tôi vội ngăn anh lại.

— Châu lướt tôi một cái rất đau khổ như van lạy và nói:

— Em meo chạy đi mua về ngay mà, đầu gian kia kia, Vừa noi vừa ráo rảng.

Thật thà và ngày thơ, Giai dặn với một câu rất ngoan:

— Anh đi mau lên nhà, em đợi đấy. Đừng đi lâu.

Và quay lại nhìn tôi cười. Tôi không hiểu cái cười đó có nghĩa gì. Nàng cười với tôi, hay là nàng cười với Châu qua tôi: tôi bối rối, không biết nói cái gì cho hợp thời.

— Anh nhỉ. Anh Châu anh ấy liền lúp quá.

— Vâng.

— Anh ấy có chăm học không anh?

— Có ạ, anh ấy chăm học lắm.

— Anh ấy với tôi quen biết nhau đã năm năm rồi anh ạ.

— Vâng.

Tôi liếc mắt nhìn Giai thấy đôi mắt cô lúc đó rất mờ màng. Châu hẳn đang bồi thường sống lại những kỷ niệm xưa. Giai như quên tất cả xung quanh trong một khắc và lúc nàng chợt tình ra thì vội vàng xin lỗi tôi và tóm tóm cười. Bất

giác, tôi thấy nàng chung tình quá, chung tình với một người thứ ө với nàng.

— Quá, anh ấy di lâu nhỉ.

Giai vừa nói vừa di quá lèo phìn trước nhìn mọi ngã, tìm

Châu. Bỗng nhiên tim tôi đập rộp beng. Thời chết rồi! Tôi nén thầm trong bụng, thằng Châu nô xó mình thực rồi. Nó chuồn để chết cho mình đây. Nó định để tôi dấn một ống cát Giai đi xem Hội-chợ.

Tôi chống đỡ người Giai giục tôi đi tìm. Bỗng các phia, sục sạo khắp các gian, tôi toát cả mồ hôi trán mà không thấy thắng cha khốn nạn đâu

(xem tiếp trang 35)



Ngày 16 Novembre 1939, trong bài diễn-văn khai mạc khóa Hội-Dông Thường-Nhiên của viện Dân-Biểu Bắc-Kỳ, quan Thống-sứ Rivoal (hiện giờ làm Thống Đốc Nam-kỳ) có nói về tiêu-công nghệ như sau này:

... « Vẫn hay rằng dân quê Bắc-kỳ nên có một nghề thứ hai để kiếm lợi thêm, khiến cho sự sinh hoạt

được khá hơn; nhưng cái nghề thứ hai ấy bao giờ cũng chỉ là một nghề phụ mà thôi. Chứ vi bằng có kiếm cách cầu, lợi về cái nghề phụ ấy, cố xoay cho nghề ấy ra khỏi phạm - vi gia-dinh, đổi thành những nhà máy lớn thì tất sẽ làm tăng cái thành gián của những sản vật lúa và lại làm xấu đi, thành thử mất cái tiếng tốt của các tên công-nghệ đã tồn tại bao công-lao mới gây-nên được, mà kết cục chỉ làm cho số binh đán Bắc-Kỳ tăng thêm thành mấy ngàn thợ phụ mà thôi. »

Quan Thống-sứ Rivoal hồi ấy đã nhìn thấy rõ cái nguy cơ của tiêu-công-nghệ, khi bị đòi ra làm đại công-nghệ hay kỹ nghệ, iền mới tôt lôi khai-giản dân như vậy. Song tôi hồi ấy cũng như ngày nay, nhiều người vẫn iỏi ý hoài-nghi; cho rằng nhà cầm quyền có ý ngăn việc kỹ-nghệ-hóa xã hội, nên không muốn công-nghệ vượt khỏi phạm-vi gia-dinh đổi thành

Hoai-nghi như vậy là lầm. Tiêu-công-nghệ bao giờ cũng là tiêu-công-nghệ. Tưởng rằng cho tiêu-công-nghệ thoát khỏi phạm-vi gia-dinh được, chỉ là một ảo-tưởng mà thôi.

Người ta nghiêm ra rằng ở buồng được lồng thêm ánh sáng, súc-xuất sả của bọn lụt tăng lên.

Nhưng điều mà không ai ngờ là bọn thợ ở buồng không được tăng thêm ánh sáng, chỉ được nhín ánh sáng của đồng nghệp cẳng làm việc hòn lèn, vì đó, súc-xuất của họ cũng tăng. Các nhà điều-trị thấy vậy, chẳng - hàng - cả người. Lúc minh, người ta thắt

SAU BA CUỘC THÍ-NHIỆM TỈ MÌNGƯỜI MỸ MỚI PHÁT MINH RA MỘT ĐIỀU RẤT TẦM THƯỜNG ĐỐI VỚI TIÊU CÔNG NGHỆ Ở NUỐC TA

giảm bớt ánh sáng đi, thì sức sán-xát vẫn cứ tăng lên như thường. Bấy giờ người ta mới hiểu rõ rằng thường thấy bấy dàu « dầu đe » cho một cuộc thí-nghiệm quan-trọng tì i động lòng tự-ái chẳng cần ai khuyên-rằn, cứ tu-nhiên đem hết sức cố-gắng vao công-việc, nên sức sán-xuất tăng thêm. Đó cũng như một toán lính khilép tách thao - luyện ở trại thi loạng-choạng không đều mà khi đi diều-trúe khán-trúe và công-chúng thi di-đứng

Ảnh hưởng tinh thần đối với kỹ-nghệ

Cái tình-cách gia đình tạo nên sự hưng-vượng cho tiêu-công-nghệ dùi dàn, mà dân đại ký-nghệ, như kỹ-nghệ ô-tô, xe lửa, & Mỹ cũng cần phải nhờ đến cái không khí gia-dinh để làm tăng súc-sản-xuất và sự tinh-xảo.

Tiêu-công-nghệ đe ra ở gia-dinh, nên không thể đổi gia-dinh, mà đại-ký-nghệ đe ra ở giava-xuồng-thợ nào nhiệt, cũng phải quay về già-dinh để đén sự hưng-thịnh và day-trí lồng sự hưng-hịnh ấy.

Đó là một chân-lý coi rất đơn-gian là lồng thường, mà lồng kỹ-nghệ Mỹ dầu nám a-y, mới phát minh ra sau 3 cuộc thử nghiệm iền-mi và công-pháo đao đe.

CUỘC THỰC-NHIỆM THÚ NHẤT. - Người ta chọn mấy cô thư-cấp lông-mặt-hoa để làm thử. Người ta liền cho các cô làm khacan, liền liền theo các bộ may lắp được tì súc sán-xuất tăng lên. Mỗi ngày cho các cô nghỉ hai lần mỗi lần 5 phút, súc sán-xuất lại tăng lên nữa. Tăng giờ nghỉ từ 5 phút lên 10 phút mỗi lần, súc sán-xuất lại tăng. Người ta đón 20 phút nghỉ iỏi thành 5 lần nghỉ mỗi lần 5 phút, vị chí 30 phút mỗi ngày, tai súc sán-xuất sả xuồng. Các cô thợ phản són rằng nghĩ vặt nhiều quá, cứ phải bỏ bỏ việc luon.

Chó ngồi 2 lần mỗi lần 10 phút nhu trước và thêm vào một giờ nghỉ béo chão do sót thời thì súc sán-xuất sả của bọn lụt tăng lên.

Nhưng điều mà không ai ngờ là bọn thợ ở buồng không được tăng thêm ánh sáng, chỉ được nhín ánh sáng của đồng nghệp cẳng làm việc hòn lèn, vì đó, súc sán-xuất của họ cũng tăng. Các nhà điều-trí thấy vậy, chẳng - hàng - cả người. Lúc minh, người ta thắt

CUỘC THỰC-NHIỆM THÚ NHÌ. - Người ta chọn mấy cô thư-cấp lông-mặt-hoa để làm thử. Người ta liền cho các cô làm khacan, liền liền theo các bộ may lắp được 2400 bộ may iền thoai. Người ta liền cho các cô làm khacan, liền liền theo các bộ may lắp được tì súc sán-xuất tăng lên. Mỗi ngày cho các cô nghỉ hai lần mỗi lần 5 phút, súc sán-xuất lại tăng lên nữa. Tăng giờ nghỉ từ 5 phút lên 10 phút mỗi lần, súc sán-xuất lại tăng. Người ta đón 20 phút nghỉ iỏi thành 5 lần nghỉ mỗi lần 5 phút, vị chí 30 phút mỗi ngày, tai súc sán-xuất sả xuồng. Các cô thợ phản són rằng nghĩ vặt nhiều quá, cứ phải bỏ bỏ việc luon.

Chó ngồi 2 lần mỗi lần 10 phút nhu trước và thêm vào một giờ nghỉ béo chão do sót thời thì súc sán-xuất sả của bọn lụt tăng thêm lên nhiều lắm. Chó làm sòn-hòn một giờ đồng-nhò súc sán-xuất tăng không bị giảm chút nào. Lại bắt làm đủ giờ nhu trước, súc sán-xuất tăng thêm, theo sự thêm

giờ. Đất lè cho ngài bùi chiến
thứ bảy, sicc sán - xuất vẫn không
thay đổi.

Thế mới rắc rối !

Người ta liền bỗ hết các luật-
lệ mỗi quy về các lè-lì cũ ngày
xưa, nghĩa là ngày chưa bắt đầu
cuộc thi-nghiêm. Thị sic sán-xuất
đang lè-sút xuất, lại tăng lên.
Trước mỗi oé-láp được mìn xuần
2.400 bô máy thi nay lại lấp được
tới 3.000 bô.

Thì ra các điều-kiện làm việc
ban đầu đã biến đ đổi một cách
bi-một hay là các cõi thợ đã thay
đổi hoàn-toàn ?

Người ta chẳng thay đổi được
cái gì, mà đã thay đổi được người
thợ n?

Chinh thê. Người ta đã thay
đổi được người thợ. Trước kia
họ chỉ thấy mình là những con
sô, những bộ máy, ngày thấy được
người ta chà ý đến, mới họ gom
tài góp sức vào một công-việc
chang, họ đều thấy mình trở nên
người quan-hệ trong xuồng máy.
Rồi họ thêm vài cái công-việc
máy - móc hàng ngày, một cái
dịch-tinh-thân, thế là họ làm việc
đưa muai-le hon, xảo-thả hon.
Số người ngã bó dì đến 80 phần
100 và mỗi người thợ lại sảng
ngãt ra một cách làm việc riêng,
cót cho chạy việc, như việc nhà
vợ. Và cuộc nghiêng-cúu chà ý
đến toan-thê thợ thuyền, nén tinh-
thân doan-thê này nô một cách
tự-nhiên. Như thế đã rõ ràng
tinh-thân có ảnh-hưởng một phần
lớn đến công-việc của người thợ
máy.

Và người nào bảo rằng trong
xuồng máy, người thợ chỉ như
một cái máy hoặc kèm thê, chỉ
là lò le eáu cái máy, là người
đã lò le. Chinh người thợ làm
máy lại cần phải có tri-thức
chuyên-môn bằng vạn người thợ
xưa, và lại cần phải có sự lan-hen
khoa-leo chán tay nữa. Mỗi
cuốn sách dạy nghề dày 11 ra
cũng hơn 700 trang, và mỗi nghề
lại có những bao nhiêu cuốn sách
dạy về chia-tiết chuyên-môn
trong nghề. Một lang chêng nứa
là nhà máy ô-tô Ford là nhà máy
că-khi-hoa hơn hết tại nước

Mỹ, cũng phải lập riêng một
trường lớn để đào-tạo các hang
thợ chuyên-môn. Như vậy, máy
móc vẫn không loại bỏ hẳn được
phản tinh-thân tri-thức của
người thợ, mà trái thê, lại bớt
người thợ có rât nhiều tri-
thức để hiểu biết rõ cách sinh-
hoạt, cát động của máy móc.

CỘC THỰC NGHIỆM THỦ
BA — Một nhà máy điện ở gần
Chicago có tất cả 21000 thợ
ông và dân bà. Người ta lừa các
não, nã cõ-vân để giao-thiệp
trực tiếp với thợ thuyền. Các viên
cõ-vân nói chuyện thân mật như
bạn bè với họ, hỏi họ muốn gì,
thieu gi, phân-nân diện gi cát tự
do nái ra. Rồi họ cõ-vân ghi
lý lời họ, nhưng không ghi tên,
chuyển-đạt lên chủ xuồng.

Kết-quả cuộc thi-nghiêm này
rất mỷ-mãu. Tình-truong thợ
thuyền thay đổi hẳn. Họ thấy
mình công-tác thiết thực vào
cuộc sinh hoạt của nhà may. Tình-
thân doan-thê và gia đình này
nô ra, phát triển thêm. Theo ý
muôn của số đông, các sự khô-
khân nhô nhát, những sự thiêng
sor-đô đều giải-quyet được một
cách rất êm-thâm, sicc sán-xuất
của nhà máy từ nhiên tăng vọt
lên. Sự thành công của cuộc
thi-nghiêm, rõ-rệt quá đến nỗi
sau đó, nhà máy ô-tô lèp cát một
bọn 300 thợ lại dì đến một viên cõ-
vân để giao-thiệp trực tiếp với
họ trong bùn khôi khi thán-mặt
nhau trong một nhà. Vô thợ
thuyền từ đó hiểu phản sự của
mình hơn, có cảm-tinh với chủ
văn cõ-vân thay mệt chí,
nhất là coi việc nhà máy như việc
nhà mình vậy.

Đó là tất cả cuộc phát-minh
mới mẽ của lóng kÿ-nghệ Mỹ,

BỘI CHO BUỘC

FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng-chợ hành: TAMDA & C.

72, Rue Widié Hanoi - Tel. 16-78

Đại-ly Chí-Lợi 87 Hàng - E8

- MAI-LINH HAIPHONG -

sau ba cuộc thử-nghiêm dài
ngày.

Theo ý nhiều người, đó hằng
phải là một cuộc phái minh mới
lạ gi.

Tại nước Pháp, lán nay người
ta đã biết đem tinh-thân trau dồi
cho thợ thuyền lận lâm tận lực
với công-việc.

Về ngay tại xí ta, cái không-
khi gia-dinh mà làng kÿ-nghệ
Mỹ mới thời vào các xuồng máy
xưa này nô ván bao-bọc lấy nền
tiêu-công-nghệ Việt-nam. Tiêu-
công-nghệ ta, có thê nói xí ta nay
vẫn thô hùt và sinh sống trong
cái không khí đó, cái không-khi
mà người Mỹ tự-hảo mới gác
được vây.

Ông chủ xuồng không thê trực
tiếp nói chuyện, giao-thiệp với
21000 thợ-thuyền, nên phải rất
người thay mặt mình để chuyện-
trò, hanh hán họ hàng ngày, cố
gây lág cái không-khi gia-dinh
giữa chủ và thợ. Như vậy, chẳng
phải là xuồng máy quay về cầm-
cứu gia-dinh là gi ? Ở nước ta,
trong các xuồng tiêu-công-nghệ
thì thợ với chủ cũng làm một
việc, cùng sống một nhà, ăn một
mâm, cùng chung một nguyên-
vọng. Họ biết nhau, hiểu nhau,
như bạn đồng-nghệp thán-mặt.
Họ gom tài góp sức vào để làm
một công-cuộc chung, như con
một nhà ..

Nghĩa là tiêu-công-nghệ ta
được hòn kÿ-nghệ Mỹ cát sống
trong phạm-vi gia-dinh và hưng-
vượng trong không-khi gia-dinh,
không phải tìm kiếm gì hết.

Nghĩa là vè mệt tinh-thân
tưởng công-nghệ của ta không
phải cái-cách gi nữa. Ta có sẵn
rõ. Cát thê nói chính cái tinh-
thân đã làm nên cái đỗ công-nghệ
của ta nhiều hơn là máy-móc
khi cát.

Vậy ta không nên bô mệt cái
tinh-thân ấy, ta không nên cho
tiêu-công-nghệ thoát khỏi phạm-
vi gia-dinh.

Nếu cần ta nên cải-tương các
điều-kiện vật-chất về cách sinh-
hoạt và cách làm việc mà thê ..

LÊ-HÙNG-PHONG

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI
CỐ HỌC ĐỂ LÀM ÔNG THÁNH

Vuong-Duong-Minh⁽¹⁾

VI.

Vừa đánh giá vừa giảng học

QUÁN - CHI

phát sốt phát rét, thật là sai-lầm. Thi vật-
ly ở ngay trong «tâm» ta nay. Bấy giờ ông

thấy rõ vật lý và ngô-tám là một.

Như một nhà khoa-hoc cát cui phân
châit trong phòng thi-nghiêm, đê xem việc
minh vừa mới phát minh có thật-dung
không, họ Vương, ngay đêm hôm ấy, lâm-
nhầm những lời thánh hiền dạy trong
Ngũ-Kinh mà minh ghi nhớ, đem ra chứng
nghiêm, thấy phù hợp với nhau như rập
khuôn dung khớp, chẳng sai một chỗ nào.

Vương-duong-Minh tìm thấy con đường

bắt đầu đì vào cõi thánh này.

Qua năm sau ông xướng lên thuyết «tri
hành hợp nhất 知行合一».

Giữa lúc ấy, Nguyên-son-Tịch 元山席,
một danh-si ở dương-thời, làm quan tại
Quý-duong, được nghe họ Vương ngôn
luận thiết thực, mõi mê, lấy làm kinh-phuc,
cho là thánh-dạo lại thấy xuất hiện
đì. Nguyên bèn sửa sang thư-viện bẩn
tỉnh, mời Vương thỉnh thoảng đê
giảng học. Hòn nữa, Nguyên lại tự đem
chu-sinh đất Quý-duong, thờ Vương làm
thầy.

Ngày ngày Vương cùng các nhà học-giá
đọc sách, giảng cùu nghĩa lý, càng ngày
càng tinh suốt. Người theo học cũng một
ngày một đông.

Nhưng về chức việc làm dịch-thura Long-
trường, ông vẫn giữ gìn kính cẩn, tron-

Các quan địa-phuong đem lòng quý
trọng, sai người đem gạo thịt vang lúa

đến tặng, ông đều từ chối, một mục lục đạo an bần. Họ lại bàn-tính giảm bớt việc tram cho ông, ông cũng không chịu, bảo phải tôn trọng uy lệnh triều đình.

Đám dân man dì quanh vùng, nhờ ông huấn du mà hào theo thói tốt và biết chuộng học rất nhiều. Có mấy tên thô-hào thuở nay vẫn ngang tàng bóc lột dân, làm như bao cớp dịch lệ trong dia phuong, dân-tinh rất khồ; ông đưa thư trách thiệt, chúng sửa lỗi ngay, nhờ thế mà dân được yên.

Sau ba năm dày ở Long-trường, ông được bồ-tri-huyện Lu-lăng. Năm ấy ông 39 tuổi. Làm quan, không chuộng hình-phạt lập oai, chỉ cốt hưng lợi trừ hại cho dân và lấy việc khai-hoa nhân-tâm làm gốc. Ở huyện có bảy tháng, làm 16 tờ cáo thi dân, đai khai-ân cần khuyễn bảo phu-lão phải lo day dỗ con em, dừng đê chung choi bời phóng dâng. Lại thi-hành phép cứu hỏa, mở sòng cho tiện việc vận-tải, lập đoàn bảo-giáp đê trừ trộm cướp, sửa sang tram dịch cho du-khách lui-tới, trừ những mối tệ phù-thu lạm bồ trong làng xóm.

Ông tỏ ra một người có biệt-tài cả về kinh-te, chính-tri, không phải chỉ có học-

Nay mai BÁO MỚI sẽ khởi đăng một thiêng phóng sự hoàn toàn về HANOI, rất lạ, rất vui, phạm người ở HANOI, sập tối ở HANOI hay đã ở qua HANOI một lần, đều phải đón col từ đầu tiên phóng sự này...

DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo
Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa: 0\$35
— Bán buôn tại hàng dệt —

Phúc - Lai 87-89 Route de Hué — Hanoi
CẦN THÊM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH



GLYCÉRINA

vẫn mà thôi. Về sau, còn có nhiều dịp cho ông thi thoả những biệt tài ấy.

Bởi vậy, hoạn-dồ của ông rất hanh-thông, nay vẽ triều, mai ra quân, sau năm sau thăng chức Hồng-lô-tự-khanh ở Kinh. Lúc đó là năm Chánh-Đức 14 đời vua Võ-Tôn (1516).

Từ đây trở đi, người ta thường thấy nhà họ làm đại-tướng, nguyên-nhung, cầm binh di đánh dẹp nhiểu nơi.

Thuở ấy, một vùng Giang-tây dồi kém luôn mấy năm, giặc cướp nồi lén từ tung, nhà vua cắt tướng sai quân đi đánh dẹp mãi không được. Bình-bộ thương-thư Vương-Quýnh tiến cử Dương-Minh làm tướng, vua Võ-Tôn hạ chiếu sai ông đi tặc.

Công việc người ta làm bao lâu chẳng xong, ông chỉ làm **hơn** 60 ngày. Thật thế, tháng giêng năm Chính-Đức 12, ông đến Hâm-châu, họp quân hai tỉnh Quảng-đông Phúc-kiến, tháng hai đánh dẹp xong đám giặc ở Chương-châu, đến tháng tư thì khải hoàn. Ai cũng phải phục ông có tướng tài và dung binh thật là thần-tốc.

Ông khéo lồ chửng và luyện tập quân-đội khiến cho ai nấy đều biết trọng kỷ-luat và hăng hái dũng cảm khi ra chiến trường.

Tháng chín, lại phung mạng di đánh bọn cường khâu ở Dũng-cương và Hoành-thủy. Nhà vua tin cậy đến nỗi cho ông được tiện nghi hành sự.

Qua năm sau lại di binh giặc Tam-loi.

Người ta khen, ông có tướng tài và dung binh thần-tốc, thật quả có thể. Trong

khoảng chưa đầy hai năm, ông dẹp yên tất cả giặc-giã ở bốn tỉnh Giang-tây, Hồ-nam, Quảng-đông, Phúc-kiến, hoặc dùng lời phủ dụ, hoặc tiến binh tiễu-phat. Mỗi chỗ có giặc dã được bình định rồi, ông khéo xếp đặt việc cai trị, mở mang trường học, lập lại hương-chinh, thực hành những việc có lợi cho sinh-kế nhân-dân, cốt miru cho dân chô ấy được no ấm và biết lễ nghĩa, tự nhiên về sau không làm giặc hay theo giặc nữa.

Những lúc cầm binh dâng giặc, công việc quân-lữ bận bùi vất vả biết bao, ông cũng không quên nhẵn đọc sách giảng học. Bởi vậy, dưới trường vẫn có ít nhiều môn-sinh di theo; khi có giờ phết nào rảnh, ông vẫn ung-dung giảng học như thường.

Lúc đánh giặc ở Hoành-Thủy, bắt sống được tên đầu đảng là Tạ-chi-San ông hỏi:

— Nhà ngươi làm cách gì mà chiêu tập được đồ-dâng nhiều quá thế?

— Thưa tướng-quân, việc ấy cũng không phải dã, Tạ-chi-San trả lời.

— Nhưng ta hỏi nhà ngươi làm cách thế nào chứ?

— Bầm, ngày thường đã nhìn biết người nào là tay hảo-hán ở đời, thi phải níu lấy họ, đừng có bỏ qua. Rồi dùng đủ cách dẫn dụ họ đến với mình, hoặc thả mồi bằng rượu trà, hoặc giúp đỡ khi họ nguy cấp; đợi lúc họ mang ơn cảm đức mình rồi thì thò lò sự-thực, rủ họ theo mình, chừng ấy chẳng ai mà không theo.

Một lát sau, lui vào nhà trong, Dương-minh thuật lại lời nói ấy và bảo môn-sinh di theo:

— Ấy, nhà nho chúng ta nhất sinh tìm lấy bè bạn có ích, chẳng khác gì thế đâu.

Lại lúc đánh giặc Tam-loi, ông viết thư cho một bạn học-giá, có câu «phá giặc trong núi dẽ, phá giặc trong tâm khố 破山中賊易, 破心中賊難» cũng là một cách nhân-tinh nhân-việc mà bần đỗ giảng học vậy. Ai cũng nghĩ câu ấy, chắc cũng thấy ý-vị nó hay ra thế nào.

QUÁN-CHI

Phương-pháp trị binh ho lao

Tôi có 1 phương thuốc trị binh ho lao của ông bà để lại hay xưa. Xưa nay chỉ để giúp cho người ở thôn-làm. Nò trị binh nhẹ thi mau lâm; còn bệnh thiệt nặng như: 2 châ vai đòn nhảm lèn; tiếng nói dã tặc; đặc tai vô lurg nghệ phòi bدان vướng kẽ 3-5; một suýt suýt ngày nồng lạnh liền-miền tôi cho uống thi chí thấy khỏe và bớt một lúc chở không hết. Còn như bệnh ho chưa thiệt nặng như nói trên và những chứng chứng ho húp: ho ra máu, ho khan, ho nước, ho gió, ho phong ván ván... thi uống mau lành tóm. ôn người bị té, bị đòn đánh đồng phần thi nghe thi uống cảng muối hồn. Gói nhiều người dùng thấy hay khuyến khích tôi lèn ra bán khắp nơi cho ai cung dùng được; ni trọng vi phuong thuốc này mà qua nón iỏi không muộn. Nay người ta khuyên khich quâ và tôi nghĩ là có nhiều bệnh hót ngực mà không hết thi thuốc này samb cùng không mac gác, nên tôi lèn ra và chia nhâm mồi ve sống một tuần thi giá 12500. Tùy theo bệnh tống 1 hoặc 2 hay 3 tuần lành binh. Dùng thuốc này rồi ngoài, còn phải có cách kién và lya chon mòn áo và phuong pháp làm chòn bồi mao tuoi nhuận hinh mới mau lành. (Tôi có chí rõ trong) Trong hộp có hai thứ thuốc uống: 1 thứ dùng nhaudn trường đùi đùi trong phòng phòi ra đại trường: 1 thứ phòi tri ho. Vày ai muốn mua xin viết thư:

M. Nguyễn-văn-Sáng

(Cụ Huynh-Giao lang Tân-Quối (Cần-Thơ)
Boite postale n° 10

Mua mandat hoặc bằng cách lành hóng giao ngan cung động

NOTA — Người lo lương, có việc au sâu, lao tâm; hoặc người làm việc gì nghề lý, môi chò khong vận động: samb met nhoc, om yeu, mat sic thanh lau uong phong ngua iỏi lâm. Tôi co cho nhiều người uống thi thấy mạnh mẽ, ăn vâng ngon co da thit.

sân, ngựa, ló*

Lợ cù người, vi máu đặc, & nước đặc, uống Tru Sangu Op25. Sán ngựa nứa dười người vi thấp chiet, nọc bệnh linh, uống Thấp nhiệt pha lở Op60. Bồi Lở tráng Op20, Tám Sóng Op30. Tré uống Cam-Thanh-Độc Op20. Bồi ! Đỗ Op.20 Bênh nhẹ nhưng muỗi mau khỏi hoac kinh niên 10, 15 năm, uống hay tiêm nhiều thuốc khong khỏi dùng Đại-Đê-Huyết-Bát-Độc 3p50. Người lớn chai hai đê, 7 tuoi một chai cung uống làm thai ngày thi bắt cur vi máu, nox lâm, giang mai uống sảng chien hét ngua reo ngày thứ hai mâm ham sa hàn Ngày thứ ba không phải uống thuốc, nứa mun cù róc vây khói như chut bệnh di; nam sau ngày thi bắt cur anh nhanh nra, đoc không tái phát. Thu từ ngan phiêu đề:

Ngô-vi-Vũ, Việt-Long

68 hàng Bè Hanoi Mai-Linh Haiphong, Việt-long Nam dinh, Quang-Huy Haiphong, Sinh-Huy Vinh,

THUỐC LÀO ĐÔNG - LINH

236, Rue du Coton, Hanoi
Giọng ngọt, khói êm, thuốc ngọt, giá rẻ,
Đông bao bốn bê / chiêu cõi mua gum.

Hoa Mai: đèn đỏ

(Tiếp theo)

Sống với yêu tinh

Nếu sự « già dối » ở trường sinh hoạt ai cũng ghét khinh, thì trong làng « đèn đỏ » cũng phải theo một số phản ứng không hon gì.

Vì đèn mà thua, « thấp » mà thua, cái thua đó được « công nhận » là chính đáng, kêu thua chỉ đánh âm thầm tiếc tiền thôi. Bị « Bịp », bị người khác đánh ghen mà thua, kẻ thua khi biết, dù đã muộn, song vẫn hậm hực tức tối, định rồi nghĩ cách trả thù, nhưng... trời cao bẽ rộng! Là vì bọn « Bịp » sống như ma, ăn hiện không thường. Nếu khờ dại, chò nǎo cẳng ta thấy chúng, nếu tinh khôn, dù chúng đứng trước mắt cũng phải thu hình lành như bụi.

Bạn nhiều tiền mà thích đánh bạc u? Chính người quen bạn sẽ rủ bạn « Bịp » đến thật bạn đê ăn một phần vào số được. Vì họ Bịp quen « rồng » lám, luồn vào được những chỗ mà bạn không ngờ. Lương tâm đứng trước đồng tiền, lâm lúc, rõ như bão, nên bọn Bịp — có thể gọi là những tay giang hồ lão luyện, — mới tung hoành được ở khắp các lối xá-hội. Vô lại, chúng cũng hành động có đoàn thể, có tổ-chức, có quy củ.

Dù ở Hanoi, cách đây ít lâu, mới chết một tay trùm Bịp nổi tiếng, súc hoạt động tàn hại của chúng không vì thế mà giảm. Cho nên, vạch rõ một vài cách hành động của chúng cho mọi người biết không phải là làm một việc vô ích vậy. Dưới đây, tôi xin giới thiệu với các bạn một tay trùm Bịp, hiện nay chuyen với bực nhất nhì Hanoi. Đến đây chắc các bạn muốn hỏi dồn dập:

— Tên gì?

— Bầm, Ca s.

Ở đâu?

Ở phố Nhà Thờ, hay là phố Nhà Chung cũng thế.

— Số nhà mấy?

— Ấy chết, bạn chỉ nên biết là số chẵn thôi. Chắc độ bốn mươi tuồi, mặt lốm đốm vài nốt rỗ, xương quai hàm rộng, cặp mắt diêm

đạm ma lanh, đôi môi hơi trề ra có vẻ nhu lúu nào cũng nhạo người. Ca ăn nói rất ôn ton, rất nhũn nhặn. Dù hán túc giận đến đâu cũng vẫn giữ được vẻ khoan thai dịu dàng. Đó là cái đặc điểm của những tay làng chơi lão luyện.

Tiếng nói như tiếng chuông rè, ít nói, mà hẽ nói là bay lấp ló. Bởi vậy, nên bọn đồ-dệ hán vẫn phục hắn là có tài « ăn nói ».

Cái tài « ăn nói » ấy đã giúp hắn thoát hán được ở nhiều trường hợp nguy hiểm.

Ngoài ra, có sút khỏe và vài món « Nghệ » (võ) lợi khí và một trong nhiều điều kiện của bọn Bịp.

« Đọc » Tú Xuất » rồi, chắc các bạn đã có lúc mường tượng ra hình dáng vai chính trong chuyện đó. Vậy khi Ca mặc Nam-phục thì hình dung có thể gọi là « Tú Xuất » đời nay mà lúu nào, cần đến phái Mặc Án-phục, thì Ca đặc ra yé một nhà thầu khoán « mói nói ».

Thủ hạ của Ca ít nhất cũng được 30 người, còn vây cánh nghĩa là những người có thể lúu nào cũng sẵn lòng làm đồng đảng với hắn, — hoặc rủ người cho hắn, hoặc cho hắn mượn nhà để làm Sòng chơi, — thì, nói không ngoa, rất nhiều, ở khắp các tảng xâ-hội,

Thủ hạ của Ca là thê nào? Là những kẻ « tài ba » cũng suýt soát hắn. Án mặc dù lỗi, nói năng chung chạc, nghĩa là có thê ngồi nói chuyện với ban và tôi, mà ta không thê ngòi đó là một « dân Bịp ».

Gặp gỡ

Lần đầu tôi được gặp Ca là ở nhà một người quen.

Hôm đó, tôi định đến người quen hỏi mò về việc buôn bán, thi được đưa lên một gian « gác trong ». Chín giờ tối. Đè bẩy, tám người đang giải trí bằng... xóc-dice. Giải trí, người quen tôi bảo tôi thê. Mà bạc chỉ có bảy, tám

người thôi! Ăn nhau cũng không to lắm.

— Ấy may quá! Nhân tiện mời ông anh vào đây họp cho vui. Chúng tôi dành lòm chén quà, nên vừa có ông bạn Ca này đèn mới xoay ra « bốn con ». Lời người quen tôi.

Tôi gật đầu rồi ngồi xuồng, xin lỗi:

— Xin phép các ông, tôi không săn tiền trong túi, vì không định đi « chơi ».

Người quen tôi don da :

— Ấy không hề gì. Bác lấy bao nhiêu, tôi xin đưa bác chờ.

Nói rồi thúc vào tay tôi 20 đồng.

Ngạc nhiên

Tôi lảng lặng ngồi, xem. Con bạc có ba ông mặc áo-phục, thay đổi là ông tham, ông phản cǎ. Hai người mặc nam phục, một ông thưa-phải; một ông buôn bán, và một ông bạn tôi giới thiệu là tay buôn gỗ lớn.

Buôn gỗ! Buôn gỗ lớn! Tôi hiểu tại sao mọi người ra dáng nịnh ông này lắm.

Trong hai mươi phút, Ca xóc ca ba tiếng chẵn liền: hai tiếng đầu sấp hai, tiếng thứ ba sấp tư.

Đến tiếng thứ tư, Lạ nhất tiếng thứ tư. Đè sấp tư, xóc xong, Ca gọi « vị » « ngửa tư » 30\$, nghĩa là chỉ ngửa tư hán mới ăn, còn sấp mốt, sấp sáp hai, sấp ba sấp tư hán mốt hết.

— Cái này tôi khát vị « ngửa tư » với ai 30\$. — Chìng ngửa tư tôi mót ăn. Lời Ca.

Bạn với tôi, ai mà chối từ lời thách ấy, vì mình ăn « bốn mốt » mà Ca chỉ ăn đặc một mốt « ngửa tư ».

Thì ông lái gỗ của tôi, người khô nhú canh cầy

chết, với cái mũi sụt-tử, chẳng dè xương đâm cầu thứ hai, vội vơ bát vể trước mặt rồi đâm tên đêcует.

Ca hỏi ông lái gỗ.

— Ông đắt phải không?

Ông này giao hẹn lại:

— Ông chỉ độc-vị ngửa tư nhé? Còn tôi gì tôi cũng ăn phải không?

— Vâng. Tôi kết liễu một tiếng «anh hùng».

Bát tung ra: ngửa tư! ngửa tư thật!

— Ngửa tư thật al! ! Ngot chục người đồng thanh sững sốt reo.

Sững sốt ngạc nhiên là phải, vì Ca được tiếng bạc ấy như người trông thấy tiên trước trong bát.

Bip chăng?

— Không, quyết không. Vì nếu « bip » thì không lại định « dở ngón » quá lố để cả chiêu bạt chém ý đêm minh như vậy.

Mà bip trong lúc ấy thì chỉ có cách là đánh trào tiền xóp cho bốn đồng tiền thật, ra rồi « tuồn » bốn đồng khác vào, đều ngửa sần cǎ. Ngón ấy hôm nay không thê thi thoế được v bốn đồng tiền lại là bốn « đồng chính » bằng đồng súng bóng và kêu xoang xoảng. Nếu thi hành ngón đó, lúc lấy tiền ra cho tiên khác vào thi, trong cái giây phút dù rất phanh chóng ấy dù ai ngó nghênh đến đâu cũng nhện thấy ngay là đồng tiền ngừng kêu.

Nương chính cái bốn đồng tiền bằng đồng kêu xoang xoảng ấy đã làm cho Ca, đường hoang và ngay thẳng được tiếng bạc « anh hùng » đó. Là vĩ, nên gọi « chò » có cái mũi râu thính, « đánh hơi » không lè sai bao giờ, thi, Ca một loại cho săn bắn nghe, có dòi tai thính chẳng kém gì, có thể nghe đồng tiền xóc mà quả quyết là sấp mây, ngửa mây. Giúp cho dòi tai ấy, hai tay hán xóc rất đèn, va bốn đồng chính mài săn.

(còn nữa)
KIM-SINH



PHẨY BỤI TRẦN

Xét thấy nhả nào để quang sol mờ ám, cửa kính, tủ kính lem nhem luộc nhusc, ấy là cái biến hieu chính thức sáp sưa, ấy ra những cuộc hội trán như chơi bài, bieng nhạc, nghe khò hàng hò-đàn hoặc nội lý chán nản, vay mòn tránh trước và dùng ngay : BLANC D'ELLEMAGNE; là thứ thuốc bột để sau chà và đánh gương và kính, cửa kính, etc, dla thủy tinh rất trong sáng sạch sẽ, iện lợi mà lại hạ tiền. Thứ thuốc bột này có thể đánh được từ muối iến giày phơi được không già sê trắng như tuyết và no boi cao đặc điểm : khi cầm muối đó lên đều không giày ra tuy vi không có bụi phui phải như các thứ phản khắc; khí muối đánh lại muối ròi hót đi, làm iây nước ròi sạch bụi đi, mang phoi lại cù trắng như mới. Thật là nhất với tam tu liệu: Cát vân, tai cát đại tu liệu, COFFEE HOA KY và PHONG TICH COP (chiết mỗi phong nặng 100 grammes giá 0.07. Cát đại lý các lanh, hoi An Hà 13 Rue du Cuivre - Hanoi).

Tôi đọc Báo Mới
vì tôi là người mới

Phòng Tich



Khi đây hơi, khit tóc ngực, chân cơn không biết đói, ăn chậm tiễn, hung vỗ bình đế. Khi ăn uống rồi thì hay q. (or hơi hoặc q. chua), Thức sau khit bụng khó chịu, khit đau lung, đau ran trên vai. Người thường ngao ngán và mồi mệt buồn bã cảm tay, bị lầu nâm, sặc da vắng, da bụng đầy. Côn nhiều chung không khit xiết chỉ một lều thay đê chịu hoặc khỏi ngay.

Lưu một bát uống 0.25,
Lưu hai bát uống 0.45.

VŨ - ĐÌNH - TÂN
ân tú kim tiên năm 1936
173 bis Lachitray, Haiphong

Bul-lý phát hành toàn tỉnh Haiphong, An-hà 13 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi. Bul-lý phát hành khắp Đông Dương, 108 phố Bonapart Haiphong. Có lanh 100 đại lý khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-kỳ. Cơ-ma và Lào và treo các biển báo.

BÁN ở Saigon ra
ĐỌC ở Hanoi và
Đến-Vinh, một tỉnh lớn có nhiều phong cảnh đẹp đáng kinh vào bậc nhì ở Trung-kỳ, bạn đọc muốn nghỉ lại vài ngày nhưng không quên biết ai đã mượn làm hướng dẫn di xem phong cảnh ở những vùng xa Vinh, chúng tôi xin giới thiệu ông YEN-SƠN chủ kiosque THANH-TAO (bán đủ thứ sách báo ở vườn hea) người tình nguyện dìg upi vui các cách bạn đê đến khám thnhinh của các bạn (đã có lòng chiếu cố đến quán sách của ông).

T.B.C.N.

ĐÃ CÓ BẢN:

ĐÔI LÚA XỨNG ĐÔI

Tiểu - Thuyết của Nam Cao
(LÊ-VĂN-TRƯỜNG ĐỀ TỰA)
120, trang-giây tối - Giá : 0.45

Có báu kháp các hiệu sách lớn :

NHÀ XUẤT BẢN ĐỘI MỚI

62, Phố Hàng Cót Hanoi - Tel. 1638
Còn rát ít: Mua mai nư c mắt
của LAN-KHAI - Birtc thư
tuyệt mệnh của Giao-Chi (#45)

CÁC BAN PHẢI ĐỌC :

NGƯỜI XƯA

của VIỆT THƯỜNG

đề thường-thức một tài - liệu
văn-chương quý giá, một công
trình khảo-cứu có một không
hai.

NGƯỜI XƯA

là một cuốn xú - liệu làm cho
các bạn phái ham mê

NGƯỜI XƯA

se làm sống lại trong lòng các
bạn một thời oanh-liệt của may
bực vĩ nhân nước nhà. Sách in
g ấy bẩn, bia hau mài, có hai
phụ bản rát đẹp của hai họa sĩ
Phi-Hùng và Phạm Việt Song.
Giá 0.70 một cuốn. Sách quý
in có hán, đặt mua sách trước
và làm đại-lý, xin viết cho:

M. Dương-văn-Mẫn
Giám đốc CIPIC
72, rue Wiéle Hanoi - Tel 16-78



**THUOC
HO
CON CHIM**

HO ĐOMB
HO GIÖ
HO KHAM
HO GA

Người lớn, trẻ con ho
cố đờm nhiều chí ngứa
một lúc thấy long đòn
giè chịu hoặc khóc ngay
Bao fo uống 4 bát: 0.35
Bao bé uống 2 bát: 0.15
Hỏi ở các nhà ĐẠI LÝ
PHONG TICH CON CHIM
Khắp Trung, Nam, Bắc-kỳ

LỊCH

TRUNG BẮC TÂN VĂN

Lịch Trung-Bắc Tân-Văn chính-hiệu
ở ngoài có in rõ mấy chữ sau này:

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Van
36, Boulevard Henri d'Orléans - HANOI

Những thứ lịch làm theo kiểu lịch
Trung-Bắc Tân-Van, mà không có
in đủ những chữ ấy là lịch giả hiệu,
nhà in Trung-Bắc Tân-Văn không
chịu trách-nhiệm. Ngài nào mua
xin nhận kỹ-leo nhau

Một số Bản Trời

do HỒNG - PHONG thuật - tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH

(Tiếp theo)

XVII. — Muốn nuốt chửng 15 vạn bạc nhưng không trói

Những người theo đuổi câu
chuyện này tất không quên
hồi trước. Vì còn bành gai
tuổi trẻ, làm việc ở Hanoi, đã
vô dưốm một cô me-tay có lì
nhieu tư-trang dấn vốn.

Nàng chàng tinh
với người yêu đến
nội tuôn dồn bạc tên
hoa hót cho chàng
tung vãi trên chiếu
xóc dĩa phân - thán
hết sạch, chỉ được
lại là, hai mặt con :
một trai, một gái.

Rồi chàng đi Hương-cảng.

Nàng ở nhà chờ đợi
mấy năm, có ý mong
mãi Hiệp-phố chán
về không được, chắc
bản vì lě sinh-tồn
mà cũng vì c' sinh-
ly a bắt buộc, dành
giao hai đứa con cho

một bà thân-thích hên chàng
nuôi hò, đi kết duyên với một
người khác, cũng làm thư-ký.

Bước qua cửa này, nàng có
thêm một đứa con, trai hay
gái không được rõ.

Từ lúc chàng trở về ở
Hanoi, giàu có lây lung, nàng
cố tìm đến, ôn lại nghĩa cũ
linh tinh và muốn gặp nói
tự duyên đã dài. Cố-khôn

chàng có có chối từ, mà ai
không thè trách được là bạc
tinh lang. Một là vì nước lá
đã dỗ xuống đất, khó nỗi mức
lên ; hai là vì chủ trương bảy
giờ đã có một chị Hằng khác
ở trong, chẳng khi nào chịu
cho người ta một lúu đồng
minh, dù là người chủ ruộng
cũ cũng mặc. Tuy vậy, Vi có
thi dỗ tú-tài, Vi cho sang Tây
học. Đồng thời kén chồng
cho cô con gái. Nhận thấy
người bạn chí-thiết là Ngô-
gia-Sơn có thằng con, Ngô-
bi-Diện, lỗ lợt thông-minh,
Vi bèn định-ước gả con, rồi
gánh chịu tất cả học-phí cho
Bi-Diện du học Ba-le, cốt gầy
dung cho con gái mình cái
địa-vi bà nghè bà cù
mai sau. Một người

Tóm tắt những kỷ trước

Mấy năm giờ này nam-Nam-dân hàn son sao.
Họ đến một đội sứ nam, nđ đến tu một cách
chan thành, chán chí chán Lám. Sau họ mời biết
rõ rằng đội sứ nam, nđ là ành em ruột vi chán
cánh hàn nhau thế thái nđi iây in.

Hồi đó là Thông-Vi - KẾ BẢN TRỜI - đã gày râ
i hưng tội: ài gá?

Mời tôi nghiệp ở trường Thông-Ngôn ra. Thông Vi
đã làm cho Bưởi hang Gai hòi thua ngọt nghĩa
lá, không biết入党 moth nđo nđo, Vi đã quyết đú được
Bưởi và iuyễn tịnh của c' bộ quản sđi yém nhiều
đem về tinh anh.

Máu mđ c' hắc, làm được bao Vi đđong c'ng vào
sóng hết biển thương phái g' ngoài hòi với những bay
c'c bộ nđi và g'kho lâm tinh các mè.

Mang công m'c ng'hiều không già d'ngu, iungug Vi
b'c việc ch'on ra làm thư-ký phòng Kế-toán sđi mđ
than Hongay, rồi lưu lạc sang Lao, Hương-cảng...

Được ít lâu, người
vợ Tàu thụ bệnh qua
đời, dè lại chờ chàng năm
sáu đứa con, vừa trai vừa
gái. Bây giờ càng được tự
đòi, không ai kiêm chẽ, chàng
càng chơi già.

Bánh xe ngày tháng quay
tít trên đường thời-gian, hết
sáng tới đêm, đông qua xuân
lại, con người bán trời của
chàng ta cũng chỉ có một việc
là phu của chời ngóng. C' h'c

ngông, ăn tiêu ngông, hát xuồng ngông, khoe sang trung bảnh với đời rất ngông, đối với những bạn khéo phỉnh phờ xu nịnh cũng ngông. Ấy, chỉ ngông nhường cách tán tài ich kĩ thê thôi, ngoài ra không hề giúp ai vì nghĩa, cũng không biết kinh doanh thi tho việc gì hữu ích.

Tiền bạc tay sau ra di từ táo mỗi ngày một nhiều, mà trả về rất ít. Không có hoa lợi thu nhập gì khác hơn là mấy dãy phố cho thuê ở Hanoi và Haiphong, mà số tiền ấy cả tháng thường khi chẳng đủ quang trên chiếu bạc một đêm.

Các bác không biết đỡn thời! có người nói. Hắn vẫn có những phương pháp bí mật kiếm tiền rất tài.

Phương pháp gì? người khác hỏi. Chạy việc chặng?

Có lẽ.

Cho vay thê lãi chặng?

Cũng có lẽ. Nhưng phần nhiều chỉ cho những bạn khéo nịnh vay mượn, mà họ không trả lại mấy khi. Vì hắn ua nịnh lắm.

Được cờ bạc chặng?

Cũng có khi. Nhưng chắc được thi lí mà thua thi nhiều. Người ta nói có đệm hẵn bị díp, thua tới bốn, năm vạn.

Nếu thế thi có nái của Tần-viên cũng phải lẩn lẩn sa-sụp. Của đau con xót, ai thấy hổ-bao minh hầy voi mai giẹp đi mãi không phải nóng mặt đau lòng, tìm cách bù đắp. Chứng cứ là lúc này thấy hắn lo việc buôn bán.

Quá thật, hồi này Vi xuồng Haiphong buôn bán ở Hôtel de Commerce. Buôn bán nhưng vẫn ăn chơi cờ bạc ngông nghênh như thường: cái cờ-tát thuốc tiền cũng chẳng chừa được!



Chàng ở bên Tàu lâu năm, nói tiếng quan-thoại và Quảng-dong liên thoảng — lại được trời cho cái lưỡi mềm mại, vẫn nói có duyên-lẽ tự - nhiên giao thiệp với đám khách thương nhiều và rộng. Họ khau nhau về thành thê chàng và những thủ-dean ghê gớm ở Hương-cảng hối náo.

Mặc dù nhau sự biến thiên,

Hội chợ Hanoi

Nhân dịp hội-chợ Hanoi sắp khai mạc nhà QUÂN CHỦA 21 Amiral Courbet - Saigon chế nhiều kiệu nữ trang thiết lợ, khéo nhận hột toàn mới, nhận da den nuova, nhân ngọc thư thiết xanh trong đế hiến quý bà Trung, Nam, Bắc

3 diplômes: médaille d'or.

Hors concours

họ trưởng chắc Vi xênh-xâng (tiên sinh) hồi này cũng vẫn oanh liệt như Vi xênh-xâng ở Hương-dảo hồi nọ, gõ cửa nào cũng mở, bày kế gì cũng đặt, làm việc gì cũng xong. Họ sẽ mất không năm sáu vạn bạc chỉ vì một chút tin tưởng là đời ấy.

Có một bộm chuyên buôn hàng lậu — vè sau bi nhả chuyên trách ta trực xuất cảnh ngoại vi thế — chắc có liên-lạc với cảnh Ngô-linh-Tu ở Hương-cảng mà độc-giả đã biết là ai. Chúng tìm đến Vi giao-du thân mật, rồi một ngày kia thê lộ tâm sự, muốn nhờ chàng vận-động một việc có thể phát tài to cho cả đời.

Cuộc hội-dàm hẹn hò ở một hiệu cao-lầu to nhất phố Khách, có bốn năm à ca-ký khách chuốc chén và đòn ca.

Chương-lây-Cẩm, vai ăn nói trong bọn, nhập dẽ với câu chuyện tán - dương rất hợp thời:

Ông Vi ại cụ Ngô-Cẩm Tu ở Hương-cảng di Nam-dương quần-đảo có việc, hôm nọ có ghé qua đây hai hôm, muốn tìm thăm ông, nhưng mấy hôm ấy ông lại đi Hanoi vắng. Vội vàng quá, cụ không di Hanoi được, rất lấy làm tiếc. Tất ông còn nhớ cụ ấy chứ?

Phải, khi nào tôi quên. Vì đâu?

Cụ nói chuyện với chúng tôi, không ngớt lời khen ngợi ông là người tài trí, anh-hùng, hào-hiệp, ô đời ít có...

Thế à?

Chàng nói hai tiếng này với bao nhiêu vẻ đương đường tư-đắc in nỗi hồn trên

nụ cười và gương mặt. Tinh chàng, được nghe ai ninh một câu, không còn gì sung-sướng hơn.

Cụ lại kể cả việc năm nọ, Chương-lây-Cẩm nói tiếp, nhờ ông mà 20 tấn thuốc phiện được chở bằng xe hỏa từ Ván-nam về Hai-phong để đáp tàu về. Nhân tiện, cụ định nịnh dặn chúng tôi khi có việc cần dùng, cứ sờ-cậy nơi ông là xong tất.

Được, các ông có việc gì cần dùng vận-động, cứ bảo tôi.

Nếu thế thì may quá, hiện thời chúng tôi đang có một việc muốn phiền ông. Cũng là việc « thủ khoán » đầy thời. Số thuốc mua được, trữ ở Móng-tư cả tháng nay, chưa có cách gì vận-tải. Lãm

sao ông thu xếp hộ cho được phép chở bằng xe hỏa xuống đây, cố nhiên thuế má nhà nước và tiền công cuộc về phần chúng tôi chịu tất, còn nhau...

Số thuốc ấy nhiêu hay it? Ví hỏi.

Có lẽ 15 hay 16 tấn. Độ bao nhiêu thì ông giúp cho?

Cứ tính mỗi tấn một vạn, mà phải chăng trước.

Hồi xưa ở Hương-cảng ông chỉ lấy trước một phần, đến khi có giấy tờ hẳn hoi thì mới lấy nốt kia mà?

Nhung hồi ấy khác, bây giờ giờ khác. Tùy ý các ông.

Vâng, thi chúng tôi xin theo y điều-kiện ông định, chỉ xin ông tận tâm giúp cho thành sự.

Sau ba ngày, bọn Chương-lây-Cẩm, đem 16 vạn bạc trao tay chở chặng, rồi lấy biển lai cần thang. Chàng kiêm dù sốt rồi nói:

Các ông cứ về đánh chén và nằm ngủ kỹ, tôi hẹn trong vòng một tháng sẽ có tin mừng chắc chắn.

Sự thật, chàng nhận bường hẹn liều để chặc lấy món tiền, chứ không có thê-lực tài-năng gì khái dí mưu thành công việc bọn kia cậy mượn. Cái thời - kỳ thanh-thể ở Hương-cảng dã di qua lân rồi, nay không còn nữa. Nhưng một số tiền to nhất như thế đã đưa vào tay thi cử năm lấy, vè sau ra sao thì ra. Hắn ai cũng nhớ vụ Luong-tam-Quý là vú gi. Vụ này một mai vỡ lở không xong, chàng sẽ nhận ngay có lấy 15 vạn của bọn kia đưa cho, nào có chối cái, — và lại chối cái sao được vì có biên lai, — nhưng bão đây là vay mượn họ dè buôn bán; mà dà là vay mượn thi « cháo húp quanh, công nợ giả dẫu », chàng làm gi nhau. Rồi thi lâu ngày lẩn khẩn xi xoa củng nén. Chàng

NHÀ THUỐC TƯỞNG ĐỎ

ĐỨC - PHONG
45, phố Phúc-Kiến, Hanoi

Bán buôn dủ Thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc sống, bào chế, các thứ sâm, được tín nhiệm xưa nay về 3 đặc điểm : Thuốc tốt, Cản dung, Giá phải chăng

Mời phát hành 4 mìn thuốc kinh nghiệm rất quý :

- 1.) Thuốc bồ thận Đức-Phong giá 1\$50. Chữa các chứng thận hư : di tinh, mộng tinh, khí hư,
- 2.) Thuốc Biểu-kính bồ huyết Đức-Phong giá 1\$20. Kinh-nguyệt thấy dè, tăng súc khỏe cho các bà cóc có.
- 3.) Thuốc Bồ-tỳ tiêu cam-Đức-Phong giá 1\$00. Chữa các chứng cam run, thuốc bồ của trẻ em.
- 4.) Thuốc Đại-bồ Đức-Phong giá 1\$50. Bồ khí huyết, dưỡng thai, thuốc bồ của nam phu lão ấu.

Có Đại lý các nơi : Hiệu thuốc Đức-Tiển, 200bis Route de Huê Hanoi, hiệu thuốc Đức-Mỹ, 52bis Bạch-Mai Hanoi, hiệu Đức-Hưng-Tường, 437 Ngã-tứ Trung-hiền Hanoi, hiệu Mai-Linh 60, 62, Paul Doumer Haiphong, hiệu Mai - Lĩnh 120 Georges Guynemer Saigon

nghỉ như thế, chờ nên cứ lấy
số tiền của người ta, mặc dầu
tự biết lực lượng mình lúc
này không thể chắc có kết
quả. Thời thi đến đâu hay đó,
vìng biến lùy cơ.

Một tháng rưỡi sau.

Bạn Chương-lầy-Cầm mong
tin kết quả như đại-hạn mong
mưa, nhưng vẫn thấy mặt
trời nắng chói. Họ bỗ dì tìm
kê bán trời, tim đói ba ngày
mới thấy ở một sòng bạc.

(còn nữa)
HỒNG PHONG



TRONG TU SÁCH QUY

những vầng khăn trắng

Tác phẩm cuối cùng, của bà giáo
LIU-THI-HANH

Là cái gạch ngang giữa Ái tình và Bản
phản giai-dinh và cuoc đời. Là tác
phẩm của mọi người mà cuốn emot
chuyển tinh 15 năm về trước cũng chia
tách già, hiện da bết, là một đám hổ
chết hồn hồn cả. Bia ba mầu. Gần 300
trang. Giá 0\$80.

Bán đại hạ giá

Chemise EDOUARD tout fait

Chemise pipeline couleur rayé

5\$50,

Chemise pipeline blanche rayé

5\$50

Chemise pipeline blanche uni

3\$80

Cravate 1\$80. Cacheol 1\$20

sợi dan 1\$20

bán buôn có giá rất hạ :

Bonnererie chemiserie

QUANG - TRUNG

99, Rue de la soie Hanoi

ATELIER

348-350 route de Khâm Thiên Hadong

MAI - PHONG

sẽ thấy mình có
một vẻ đẹp mê hồn

Số 7 Hàng Quạt — Hanoi

PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

Y - SỸ NGUYỄN - HIỀN - MÃO

Nguyễn y-sỹ nhà thương đau mắt Phnom-Penh

Nguyễn y-sỹ nhà thương đau mắt Hanoi

Nguyễn phu-giáo về khoa đau mắt tại trường Y-khoa

Đại học Đồng-dương. Ngày nay cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGÓ TRẠM

167, Bd. Henri d'Orléans Hanoi — Giáy nói: 772

Anh Kém vui?

Có lẽ là tại trong
mình Không giỏi



TỔNG PHÁT HÀNH TỔN XÚ BẮC RỲ, AL-LAS VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KÝ
Etablissements Vạn - Hóa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi
Có bán thuốc Vạn-Bắc danh. Trong chữa bệnh liệt dương. Thủ cho đàn ông, đàn bà khác nhau

Cô Giai

máu nóng của tôi xung

lên óc, mồ-hôi ướt dần áo,
tôi giận hờn nữa khi qua cái
gian bay giờ thấy cõi-cõn
ca-vát lèch-lạc cả. Thế có
chết tôi không. Còn gì là keng
trai nữa. Tôi vừa bước nhanh

vừa rùa. Quay lại gian Michelin
lòn tôi vẫn thấy Giai dương
ngò ngác ở đây, mặt nồng đỏ
hoe, cô ta khóc. Ông trời
ơi ! có thẳng con trai nào tệ
hại như cái thẳng bạn học
trường Đại-học của tôi không?
Giai giận lắm nói :

— Anh làm ơn đưa tôi về.

Biết có giữ lại cũng vô ích
và cõi tôi cõng mất hứng
về Châu, tôi dẫn Giai ra công
ngay. Chúng tôi đi với vâ như
người mất cắp. Một tiếng gọi
kiếm tôi giật mình quay cõi
lại. Hồng, con bà Quý, nàng
của tôi đang gọi tôi và tôi vé
ngạc nhiên lắm. Hắn là ngạc
nhiên vì diện bộ của hai
chúng tôi, vì lúo do Giai cõng
dung dung lại dọi tôi cõng
đi. Tôi thấy chán cả người và
mắt cá lồi lõi. Phản tướng
tương hỷ minh lõi bịch trong
bộ quần áo xộc sành phần
nguong với Hồng, tôi luồng
cuồng. Thế là chẳng hỏi han
gi Hồng, quay đi ngay. Tôi đã
chạy theo nhưng được ba ba
bước, bỗng có một sức gi không
tự ý của lại. Hình như lòng
tự ái của tôi bị chạm, tôi đã
lam gì mà Hồng quay đi một
cách khinh bỉ như thế. Tôi
trở bước, cố tự chủ và làm vẻ
tự nhiên mới. Giai đi. Lúc đó
nàng cũng không nghĩ gì đến
sự hối tôi sao lại xảy ra cái
kịch chọc lát và im lặng
vừa rồi. Hắn nàng cũng đang
mải nghĩ đến tần kịch tú

thoát của Châu vừa diễn.
Chúng tôi ra tối công ngoài,
thuê xe trole tốc vè phố. Tôi
nhu Giai nhất quyết sách va-
li ra ga đợi chuyến tàu chiều
về Thành-hòa ngay hôm đó.
Tôi đe dùnyêng.

Giai đi, tôi trả thù thắng
bạn đem quần áo đẹp của nó
vứt cả xuống sân gác. Vẫn
chưa hả, tôi xé ra chặn cửa
không cho nó về nữa. Giai
chặn thi Châu về. Quần áo
nó cũng xộc xệch lắm, mặt cõi
ca-vát. Hắn rên rĩ. Tôi vừa
giận vừa tức cười, doanh thắn
thắng cha cũng bị một võ gi
dày. Thay thế mỏi giận eung
giám, tôi hất hám đe mặc hắn
lùi lùi vào. Ở giữa nhà, hắn
hỏi vội :

— Cô Giai đâu mày ?

— Nó về rồi.

Châu phả lên cười và nắm
bò giương.

Sợ về Giai trách, hắn vờ
nhân mặt xộc xệch, có gi sê vin
đo lây cơ xin lỗi vì xích mịch
với hảng hau thuộc lá nén
đau đớn nhau ra cõi. Tôi
ngã ngửa người ra. Hắn dã
lamin khõ-tôi. Hắn dã lâm khõ
cõi Giai. Tôi vội vã cùs lại
quần áo thuê xe tốc hành đến
Hội-chợ đê tìm Hồng, nhưng
mặt công, nàng dã vê nhà từ
lâu.

Hội chợ năm ấy hết.

Ba năm qua, Hồng ngõ tôi
bạn tinh, yêu một người khác,
nên dã lây chõng có con rồi.
Và Giai dã tu lén sự bác ở
chùa Võ-Vi. Châu vẫn kéo cái
đời sinh-vén trường Đại-
học. Tôi viết & bài này,

TÙ-THẠCH

SÁCH MỚI

Trung-Bắc Chủ-Nhật và
nhận được :

Kén vơ gái cũ hay gái mới
(Thơ Vui) của Tú-Poanh.

Xin cảm ơn nhà xuất bản
và giới thiệu cùng độc giả
T. B. C. N.

SẮP CÓ BẢN :

TRẮNG XANH

HUYỀN HOẶC

Chuyện kỳ-ảo ghê-gớm
của TRỌNG-MIỀN

BỐNG NGƯỜI

NGÀY XƯA

chuyện cảm động về đời tâm
tình các thiếu nữ ngày nay
của THANH-CHÂU

Sách in đẹp — dày 150
trang, giá mỗi cuốn 0\$60

BỐNG PHƯƠNG XUẤT BẢN CỤC

194, rue du Golon — Hanoi
227, rue Paul Blanchy — Saigon
Giám đốc : LÉ-HỮU-PHƯƠNG

Một thiên tiểu-thuyết rất diêm
lệ của Thi-sỹ Tân-dà

GIAC MỘNG CON

(I và II)

Tả hai giấc chiêm bao chơi
thế giới, lên đến cả thiên
đinh. Rất nhiều công phu khổ
cứu rất nhiều diễn cõi vẫn
chương. Lời văn lai đẹp đẽ
đu dương như cung đàn díp phách
Thật là một bộ tiểu-thuyết pien
phong-mà đán này cũng vẫn
chưa có bộ báo hay như thế.
Đây ngọt 200 trang — giá 0\$75

Hội ô

HƯƠNG - SƠN

97, phố hàng Bông Hanoi
Xa thêm cước phi

CON ĐƯỜNG NGUY HIỂM

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch
(Tiếp theo)

XXXI

Kitty nằm trên ghế dài bên cửa sổ. Một lần nữa, nàng lại thấy mình thuỷ thủ trong gian phòng khách tè ngát. Nàng buông mắt nhìn vơ vẩn ngoài cửa, trông như một cảnh thần tiên lấp lánh dưới ánh chiều. Nàng cố phân tích, sắp đặt lại những ấn tượng trong lòng. Nàng chưa hề nghĩ rằng cuộc dã thám nhà dòng lại làm cho mình cảm động dường ấy. Nàng xiêm lái và thò mách, vì thiếu trời giải trí khác. Sau ba nhiêu ngày ngẩn nhìn dãy tường thành, nàng cũng thích được xem những phô-phường bí-mật ở trong đó.

Nàng không ngờ rằng các bà sờ lai khen chàng minh một cách nhiệt liệt như vậy. Khi nói đến ông đốc, thi giọng bà Nhất dùi hắn lại. Nghỉ đến thế, Kitty rùng mình vì chính nàng cũng tự-hài có một người chồng như vậy. Thật là một sự lạ lùng thay. Cả Waddington cũng nói bông đèn tài đức của Walter, mà ngay ở Hương-cảng chàng còn ai hờ nghĩ đến tài đức ấy cả. Nhưng các bà sờ không những chỉ khen tài Walter mà thôi đâu, các bà sờ còn nhắc lại rằng chàng còn tận tụy

và hảo tâm nữa. Thật như vậy, chàng có thể rất nhân từ. Nhất là khi ở bên giường bệnh nhân, lòng rộng lượng của chàng phật hay ra như một tia sáng. Bàn tay chàng nhẹ nhàng vỗ về sán sỏi đến kẽ cỏ bệnh. Có mặt chàng ở đây như cũng đỡ đau đớn cho người ta. Không bao giờ Kitty sẽ lại tìm thấy trong con mắt của chàng cái ánh nồng nàn quyến luyến xưa kia đã khiến nàng phải sút ruột. Nàng cũng biết như vậy. Bây giờ, chàng biến lòng yêu và tận của mình cho những nỗi khổ-khổ của người đời mà duy có chàng là cứu vãn được chút ít; nàng đã khám phá ra lòng yêu mèm mòng ày ở chính chàng minh. Thật ra nàng cũng không ghen, nhưng chính nàng cảm thấy một sự trống rỗng. Nàng quen nương tựa vào chồng, đã hờ không biết rằng mình nương tựa nữa, nên bỗng dung sự nương nhờ ấy mất hẳn. Thật nang dãy mắt thăng bằng chẳng khác con quay đã hết dù đã xuống.

Xưa kia, nàng khinh Walter; bây giờ nàng tự khinh mình. Hồi trước chàng không thể không biết rõ nàng đã phê phán chàng ra sao, và chàng đã dành lòng chịu nhận như thế. Sự mù quáng của Kitty đã không làm tinh ý của chàng phải nao núng. Bây giờ nàng tưởng nghĩ đến chồng mà chàng có ý trường cảm horizon, nhưng đúng ra, nàng ngửi mà sợ, mà lo lắng. Nàng không thể chối những đức tính cao-dẳng của chồng. Có lúc nàng cũng nhận rằng chàng có một thứ gì cao thượng kể cả nứa. Tại sao nàng đã không thể xua dậy kỷ niệm của đứa hèn hạ dồn mặt kia? Sau những ngày dài dằng bị hành hạ vì mỗi một ý nghĩ ám ảnh nàng, nàng cho Charlie là xoàng xĩnh và không có tính cách. Sao nàng lại không thể giảng xé cho ra khỏi trái tim mình cái tình còn bịn rịn ở đấy? Nàng cố không nghĩ đến nó nữa.

Truyện giải trí

Một loại sách mới của
HÀN THUYỀN XUẤT BẢN CỤC

Mỗi quyển là một truyện giải trí bìa 100 đồng, bìa vải màu rất đẹp jedan nhiều họa sĩ danh tiếng. Dùng 20 ngày xuất bản 1 quyển, hoặc về loại quốc-sử, võ hiệp, trinh-thám, phiêu-lư... Những văn sĩ viết «Truyện giải trí» bao gồm:... Sau những ngày dài dằng bị hành hạ vì mỗi một ý nghĩ ám ảnh nàng, nàng cho Charlie là xoàng xĩnh và không có tính cách. Sao nàng lại không thể giảng xé cho ra khỏi trái tim mình cái tình còn bịn rịn ở đấy? Nàng cố không nghĩ đến nó nữa.

5 DÉCEMBRE CÓ BÁN:

QUYỀN ĐẦU TRONG TRUYỆN GIẢI TRÍ

SẮC BẾP NGAI VÀNG
TIỂU THUYẾT DÃ SỬ CỦA CHU THIỀN

Nàng hỏi :

— Walter, nếu chúng ta còn sống sót, thì minh định tương lai của chúng ta ra làm sao? Chàng đợi một lúc mới trả lời. Kitty không trả lời thấy mặt chàng.

— Tôi không nghĩ đến.

Xưa kia, bất cứ có ý kiến nào là nàng nói toạc ra, không hề cảm giác, nhưng bây giờ, nàng sợ Walter; mỗi nàng run bần, tim nàng đập sao mà đau đớn thế.

— Chiều hôm nay tôi có đến nhà hàng.

— Người ta có kè cho tôi biết rồi.

Mặc dầu trong lòng cảm động, nàng cố nói cho được.

— Khi minh dẫn tôi đến đây minh có muốn cho tôi chết không?

— Kitty ạ, ở vào địa vị minh thì tôi không nhất định chuyện ấy đâu. Tại sao chúng ta lại bởi những chuyện đáng lẽ ta phải quên đi?

— Nhưng minh có quên đâu. Cả tôi cũng vậy. Từ buổi đến đây, tôi có nghĩ ngại nhiều lắm. Minh không muốn để cho tôi nói u?

— Minh cứ nói.

— Em hứa đến lầm, Em đã phụ minh. Chàng đứng thẳng, không nhúc nhích, trông như là de-dea.

— Minh có hiểu tôi không? Bao giờ xong rồi thì những... chuyện ấy không để lại ký niêm gì cho đàn bà cả. Tôi cho là không bao giờ đàn bà lại quên chịu được cách đối phó của người chồng trong những trường hợp nhu thế...

Nàng nói tiếp tiếng nói lật bặt và giọng nói khiến chính nàng cũng phải tự ngạc-nhiên :

— Minh đã xét đoán Charlie, tết rách dũng. Minh đã biết trước cách xú-sự của hắn. Quả hắn là một thằng không có nhân-phẩm. Em đã rõ đại mè say hắn, chivien cũng không hờn gi hắn. Em không xin minh tha thứ em đâu, em cũng không xin minh yêu em như hồi

Magnific Café-Restaurant

Ancien DANCING FANTASIO - 72 Rue du Colon - Hanoi
NGUYỄN-VĂN THUẬN DIRECTEUR PROPRIÉTAIRE

Le nouveau Café-Restaurant le plus chic, le plus sélect de la Rue du Colon
Dirigé par un Américain
Véritable cuisine française, préparée par chef cuisinier ayant une très longue pratique dans les Grands Restaurants de la Capitale

Le repas ou Menu du jour : 1500, ou à la Carte
Service de toute heure, jusqu'à minuit

Rayon Confiserie dirigé par Maître-Confiseur de grand renom
Patisserie de 1er choix - Spécialité de gâteaux Magnific

Messieurs ! Rejoignez vos amis au Magnific
Mesdames ! Exigez qu'on vous serve au
MAGNIFIC RESTAURANT

áo len...

BÚ CÁC KIỀU, CÁ MÀU RẤT THANH NHÃ,
HỢP THỜI; BÁN BUÔN TẠI HÀNG DỆT

PHÚC-LAI
87-89, Route de Hué, — Hanoi — Tel. 974

trước nhưng tại sao chúng ta không cù xú được với nhau như bè bạn nhỉ? Ở giữa đám người kinh khà kia chè hàng nghìn chúng chúng chúng ta, ở gần các bà sò trong nhà dòng...

Càng ngắt lời:

— Các bà ấy có liên can gì đến việc này?

— Em không thể giảng giải cho rõ được. Hôm nay, em dân phà đồng, em cảm thấy một tình cảm mới mẻ. Cái mối đau khổ của mình em cho là không sánh tay lòng hỷ - sinh đáng phục của các bà ấy. Và em còn cho là mỗi thất vọng của mình cũng quá chung mực trong cái hoàn cảnh bi thảm mà chúng ta đương sống. Minh hãy tin rằng em không xứng đáng cho minh để tâm đến đâu.

Càng không đáp, nhưng Kitty thấy chàng châm chọc nghe nén không cảng phản hồi nói tiếp:

— Waddington và các bà sò kinh phục mình lắm. Em rất tự hào vì mình đó, Walter à.

Sao lại thế được! Mọi hôm qua mình còn khinh bỉ ôi kia mà, Hay là mình đã thay đổi ý kiến đó?

— Em sợ mình đấy.

Chàng nín lặng. Mãi rồi chàng mới thốt ra:

— Tôi không hiểu minh định nói gì. Vậy xin minh cứ nói toạc ra.

— Chuyện đó không phải là chuyện của riêng em. Nhưng em muốn thấy mình đỡ đau khổ kia.

Walter gián người lại. Chàng đáp bằng một giọng sắng:

— Minh tưởng tôi đau khổ, là minh nhầm đấy. Tôi không có dù thi giờ đã nghĩ đến minh.

— Biết các bà sò có muốn đỡ cho em giúp đỡ một tay không? Các bà ấy đương thiếu

người làm khán-hô. Giá các bà ấy thật hăng lòng muôn em giúp đỡ, em rất đợi ơn các bà ấy.

— Việc đó rất khó nhọc, và chẳng có gì vui thú cả. Tôi nghĩ rằng mình không được khuây khích lâu đâu.

— Minh khinh em đến thế ư, Walter?

— Không,

Chàng ngáp ngang, giọng nói biến đổi:

— Từ tối cưng khinh tôi nữa...

XXXIII

Suốt ngày hôm sau, Kitty chỉ nghĩ đến chuyện nhà đồng, và đến sáng hôm sau nữa, Walter vừa đi khỏi, thì hàng dì sang bên kia sông, với đứa dâu tớ gái. Nó giữ việc gọi thuê các cát kiệu. Trời vừa hừng sáng. Cái đám người khách tui tít trên phà - dàn quê thì mặc áo vải chàm, kè sang thi mặc áo dài thắm - khiến ta liên tưởng đến cái chuỗi người mà chủ lài thuyền Caron chờ đón cõi Âm-tý. Và khi họ lên bộ, họ ngắn ngai như thè sấp bước chân lên một nơi đất lá, họ đứng dừng một lát rồi mới trèo lên dồi, tung bợn hai, ba người một.

Giờ ấy các phô vắng tanh, lại càng làm tố rõ ràng đây là một thành-phố đã chết rồi. Ta có thể tưởng nhầm mấy kê bộ hành thừa thót kia là những bóng ma. Trong một hòn hởi quang đãng không mây, vắng mặt trời mọc tỏa ra một ảm đạm thần tiên. Trong buổi sáng mát mẻ vui tươi này, ta không thể tin được rằng tĩnh-hành này, đương nghệ thở dưới bàn tay của quản ôn-khảm già người ta đương bị một kẻ dien rồ rít chặt lấy cổ-họng.

(còn nữa)
HUYỀN-HÀ

1.) Đã xuất bản Thần Bí Thực Hành

VA

Đem thực hành các khoa như : Chiêm-tinh-học, Chi-chưởng, Chiết-tự, Tư-rang, xem Tiền-dịnh, Bói bài, Bói càfè, xem tướng mặt v.v.. Do Linh-Son soan. Giá \$50. xem Tiền-dịnh, Bói bài, Bói càfè, xem tướng mặt v.v.. Do Linh-Son soan. Giá \$50.

2) Đã in lần thứ ba có thêm cách lấy được là « Sổ Tứ Vi » trong một giờ ! là cuốn sách « day lấy Sổ Tứ Vi theo khoa-học Chi-nam » giá 1 \$20.

3) Đã in lần thứ hai (lại gần hết) Giá 1 \$50 là cuốn « Sách dạy xem Tướng Bàn Tay và Chữ Việt lối Âu Mỹ ».

4) Trường sinh thuật (day thuật sống lâu) theo phương pháp của bác sĩ Nhật - bản và của Trần Đoàn đại tiên (in lần thứ 2) \$50.

đã xài: mua thêm tiền trước.

Thờ, mandat nhớ cho nhà xuất bản như vậy.

NHẬT-NAM THU-QUÁN — 18 PHỐ HÀNG ĐIỀU, HANOI

DÓM XEM:

Gió Mùa Tuần-Báo

tờ báo đầu tiêc của nhà xuất bản Phuong-Déng

801 RA NGÀY 29 NOV. 1941

do những ông Hoài-THANH, Lưu-trong-LƯU, Lê-tráng-KIỀU, Nguyễn-xuân-BUY, Bô-huy-NguyỄM, Xuân-KHAI Thiếu-SƠN, Đông-HỒ và Trần-văn-LÂM Việt bài —

Gió Mùa Tuần báo

một thề-lai mới trong nghề tuần báo ở Đông - Dương

Rất may thuật, in vào giấy láng

Giá 10 túa nam 2p.00 căm 5p.

Do nhà in Tân Đức Thủ-Xã trinh bay

Bài, thư, bức điện gửi về

Ông Lê Tràng - Kiều

Tòa báo: 55, rue Legrand de la Liraye SAIGON

Ed Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, Bd. Henri IV, Quang-Trung
Certifié par l'Administration
Tirage à... exemplaires
L'administrateur général: G.D.VUONG

161, Rue de Canton, Haiphong, T4.141

SAVON DENTIFRICE

KOL

GOÛT EXQUIS D'ANIS DE RUSSIE

BLANCHIT LES DENTS ET CONSERVE L'EMAIL

EN VENTE PARTOUT

Đepôt pour le Tonkin :

Établissements VAN-HÓA 8 Cantonais Hanoi

Đepôt pour la Cochinchine :

Établissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

Thuốc cai 4 ngày

Tuân-Khắc-Ven-loan hay tuyệt đối, vi khắng pha chất thuốc phiện mà: đánh át được: ngày cơ, nghiệp: làm mòn, làm thủng; Sau 4 ngày uống thuốc, ngũ khái thường: người, nên bỗn rát đắng, không sinh chưng. Thuốc uống ngày đầu súc được 80 viên thi ngày cuối cùng 80 viên hổi là bỗn khắng phai mòn, mòn mòn mòn mòn, không như lâm thường khác khác rứt đần, trước uống 100 viên sau rút còn vài chục viên thi không đượ, nếu hối thi sinh chưng: như thế cai được thuốc phiện mà đâm nghiên thuốc cai lại lịp thêm, nghiên nặng mòn dùng đòn 2 chai, mà nhẹ chí một chai, chia hổi, đã cai được.

Muốn chia người ti tiêc cung cai được, nên chịu lỗ vốn 3 tháng, ai đều Việt-Lon hay đại-lý mua T. S. K.Y.Li, đại tri 40/- (350 cát phải trả 250). Như thế nghiên nặng mòn hối 450, nhẹ hối 350 là bỏ rớt được. Thuốc, tên, ngày-phát: M. Ngô-vi-Vă.

Việt long 58 Hàng Bè Hanoi

Bại-ly: Mai, Inh Haiphong, V. 41 long Namdinh, Quang-huy Haiduong, Thái-lí 1 Thànhho, Sinh-huy Vinh, Hương-giang Hué

LAU-GIANG

Mắc-Lau Giang-Mai, Hu-Cam, Hò-Xau, dù có biến chung nặng đến đâu chỉ nên đến :

ĐỨC-THỢ-ĐƯỜNG

131, Route de Hué - HANOI
Số đeav khỏi hoan-tôn, Nhận chia khoán. Thuốc oỗ công khai, công-phat.

CAI-NHA-PHIEN

Cam-danh hết uống là chửa được. Trong khi uống thuốc không phải hứt mà tinh tú, khỏe mạnh như thường

Trung-Bac chu-nhât
(Edition hebdomadaire de T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	\$500 \$25
Tonkin Annam et Laos.	
Cochinchine, France et Colonies françaises.	7, 60 3, 75
Étranger.....	12, 00 7, 00
Administrateur et Services publics.....	12, 00 6, 00

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance.

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés en 126 Boulevard Henri d'Orléans Paris