

# TRUNG BA



SỐ "NẠN KHAN GIẤY"

Kỹ-nghệ làm giấy tại các nước  
Na-Uy, Thụy-Điển, Phần-Lan và Nga

NGUYỄN-DOÀN-VƯỢNG  
CHỦ-TRƯỞNG

Số 88 - Giá: 0\$15  
28 NOVEMBRE 1941



Thiết tường làm như bể chứa dầu và không thể nào chắc chắn được.

Ví dụ những tờ báo xuân thu nhì ký mów rô một số, nhân-viên nhà Đoan đến khám, họ không có báo in sẵn để cho nhà Đoan xét. Lần sau họ biết rõ, họ hàng là để đẩy đê chia cho nhà Đoan xem thì lúc đó sẽ ra sao?

Không, chúng tôi biết lầm. Chúng tôi biết chắc rằng hiện nay bây giờ đây, ở suốt dài Đông-dương này có nhiều người không phải là nhà báo, lợi dụng hai chữ nhà báo



Bộ giấy cuộn cuộn chạy trên những máy lọc như những thác nước.

bộ giấy cho được rẻ.

Họ là những ai?

Có lẽ họ có nhiều hạng lầm, có lẽ họ tự do lầm. Báo họ mỗi kỳ ra một mảnh, tuần có tuần không, trích những bài cũ rich; báo họ ra tháng hai kỳ, nghỉ vài tháng lại ra; báo họ in 50 tờ để đưa cho những nhà quảng-cáo tay láy tiền còn ngoại ra không bán; báo họ không phải là báo, họ là những người nhiều mưu mẹo hòng lòng thành thực, vậy mà mỗi khi khai ở Thủ-sứ xin licence mua giấy thi nói mỗi tuần lê ra hàng vài ba vạn số!

lập cho công bình.

Chợ người làm việc thực thi mà không có giấy đề in, giấy đề in lại trút vào cho những người không làm việc, không có tri óc, không có lương tâm nhà nghè, nếu cái tình trạng ấy mà còn mãi thi thực buồn vô hạn.

Nghè báo ở đây, mà không tiến hơn được theo sức của nó — vì nó còn có sức tiến hơn — lỗi ta phải nhận có một phần tại giấy.

Ai có trách nhiệm về việc kiểm kiêm giấy, xin chú ý những lỗi chúng tôi trình bày trên kia.

VŨ BẮNG

Ấy vậy mà họ được licence dò và họ lại nhiều giấy hơn cả những người chỉ có lòng thành thực để làm việc cho nước Pháp và Đông-dương.

Thưa các ngài, giấy mua rẻ đó, họ đem bán ra ngoài lối lâi, họ kê vở bán cho học trò, họ in nhãm thuốc lậu giuong và nhất là đem bán tung manh một. Ai lại còn không biết giấy độ này buôn lâi lâm, dê làm giàu bằng giấy lâm!

Chúng tôi yêu cầu người có bồn phận về việc này phải điều tra cẩn thận, phải

## SÁCH MỚI

T. B. C. N., vừa nhận được:  
NGOẠI Ô của Ng. định-Lạp,  
sách dày 276 trang giá 90.

Xin có lời cảm ơn tác-giả  
và giới-thiệu với độc-giả  
T. B. C. N.

## HỘP THU

Ông Ngọc-Hoàn làm ơn  
cho biết địa chỉ

## Bán đại hạ giá

Chemise EDOUARD tout fait

Chemise popeline couleur rayé  
5\$50.

Chemise popeline blanche rayé  
5\$00

Chemise popeline blanche uni  
3\$50

Cravate 1\$50. Cachebois 1\$20  
sợi dan 1\$50

bán buôn có giá rất hạ :

Bonneterie chemiserie

QUANG - TRUNG

99, Rue de la soie Hanoi

## ATELIER

348-350 route de Khâm Thiên Hadong

## Một cuộc du lịch đặc biệt

của những người sang trọng lịch sự với 200\$. (Foire Hanoi, Hué, Baie d'along vân vân). Chi nhận có 20 người (20 novembre hết hạn) Hàng La Forêt cần thơ tờ chức.

Hội chương trình và  
ghi tên

La Forêt, 5 Quai Commerce, Cần Thơ  
Nhà sách Nguyễn-Khanh-Bản  
12 Rue Sabourain—Saigon

## KỸ NGHỆ GIẤY TẠI

## NA - UY, THỤY - ĐIỀN, PHẦN - LAN VÀ NGA

Một sự ích lý khong  
ai chối cãi được

Ngày nay không còn ai  
dám nghĩ ngờ sự ích lợi

của báo-chí nữa.  
Báo - chí không  
nhưng đã đem cho  
các bạn mỗi ngày  
một đôi giờ giải-trí  
mà còn là một  
người bạn rất cần  
cho các bạn, đưa  
các bạn từ những xứ còn bùn khai đến những  
xứ văn-minh bực nhất, từ dưới đáy bê sáu  
lên trên không tĩnh-khi. Một việc quan-hệ  
xảy ra bất cứ ở chán trời mặt biển xa lít nào  
cũng đều thấy kè rành mạch bằng những  
đồng chí chí, bằng những bức ảnh chụp  
công phu hiền cho tinh tò mò ra lìa của các bạn.

Bây giờ có vô-tuyến - dien truyền thanh  
đưa tin bốn phương trời về cho các bạn,  
nhưng cái thù ngõi ta mờ trước bộ máy  
thông tin chỉ việc quay một vài cái khuy  
là được nghe tin khấp thế-giới, không thích  
hợp cho hết cả mọi người vì giá đắt, vì nó  
công kẽm. Bộ một vai xu, vài hào người ta  
mu mìn tờ báo, một tờ tạp-chí, thế là đi đâu  
cũng có bạn rồi. Tờ báo đến tay bạn, các bạn  
đọc mãi miết hét trang này đến trang nọ, hay  
đưa mắt qua từ trang nhất đến trang cuối một  
cách o-tho, rồi gấp tờ báo lại, bạn thốt ra  
câu : « Ô ! Chẳng có quái gỉ ! »

## Biết mấy công phu

Chẳng có quái gỉ ! Bạn sẽ không thốt ra câu  
ấy nếu bạn biết rằng muôn có một tờ báo như  
thế để bạn đọc, phải bao nhiêu công trình từ  
lúc người ta dấn cây đến lúc thành tờ giấy,  
từ lúc viết bài đến lúc báo ra. Người ta dã rõ  
bao nhiêu mồ hôi, tòn phì bao nhiêu tâm lực  
để những thàn cây cứng nhắc thành tờ giấy  
trắng tinh mèm mại ; để những tờ giấy trắng  
tinh kia dưới mắt các bạn thành những bài  
báo thông tin, những chuyện ngắn, chuyện  
dài, những bài khảo-cứu công phu.

## Những cây gỗ ấy trôi về đâu ?

Trong những khu rừng rậm rạp của xứ  
Phần-Lan, Thụy-diền, Na-uy, của nước Nga,

Mỗi ngày một nhà máy có  
thể xuất sản một cuộn  
giấy khổ dĩ phủ kín một

## con đường dài

## 2.500 cây số

từ dã bao nhiêu  
năm nay, họ hàng  
làng nước giống  
thông sống rất yên  
vui. Một buổi sáng,  
chúng trưởng thây

nhiều người «tiêu phu» vác búa diu, cưa  
sẽ đén và trong chốc lát bao nhiêu cây  
thông đồng dã nằm lán lóc trên mặt đất. Người  
ta làm dùi tinh để tội để chế các cây ấy  
thành bộ giấy đóng hòm gửi về nhà máy hay  
là người ta sẽ lăn những cây ấy xuống một  
đồng nước — một con sông thiên tạo hay một  
con sông đào — Chúng cứ nối nhau trôi theo  
đồng nước đến một nhà máy đang ngay bên  
bờ ở ha-luô sống. Đến đây, chúng không bị  
lệnh đèn trôi rạt nữa. Vào nhà máy người ta  
vớt chung lên bờ, người ta lột trần trường chúng  
ra nghĩa là ngửa ta bóc hết những vỏ săn sài  
đi, cao tuốt cho đến khi trên da thịt chúng  
không còn dính một mảng may chát vỏ. Người  
ta đem chúng ra tắm rửa cho đến khi thịt  
chúng nhẵn bóng trắng muốt rồi đưa chúng  
vào nhà máy sát và mài. Mài, nạo và sát cho  
đến khi những lầm thân ngoc ga ấy bị xé toát  
bởi rồi thành bột nhuyễn, mài mài ra,  
thứ bột nhuyễn nhảy ấy qua trên những máy  
lọc - lọc thành một thứ bột nguyên chất  
không bị lẫn lõi với những cục gỗ nhỏ bướng  
binh không chịu ép đặt dưới những máy mài.

## Đến khi thành bột

Những bột nhuyễn này chảy từ trên máy lọc  
xuống những bể xây ở dưới chân máy, trong  
những thác nước trắng xóa cuộn cuộn  
dưới mưa dào. Những thác này không lòi  
ngay sẽ sinh ra những cuộn giấy khổ lòi  
ra phủ kín một con đường dài 2.500 cây số và  
bề ngang con đường ấy là 3 thước ruồi. Những  
bột giấy ấy đều qua những chiếc máy tinh xảo  
cao mươi thước, dài 3 chục thước chạy suốt  
ngày đêm để giải những bột thành từng lớp

## Những con số khồng lồ

Mỗi ngày mỗi nhà máy xuất sản  
 được 225 tấn giấy. Trong hai tuần  
 lễ, nếu cứ xuất sản đều đều như  
 thế, một nhà máy có thể làm  
 thành một cuộn giấy dày ngang là  
 90 phân, bề dài khai bao quanh  
 trái đất. Một nghìn thợ chia làm  
 ba « kíp » làm việc suốt ngày  
 đêm để cho máy chạy đều. Mỗi  
 nhà máy giấy xuất sản được trên  
 dưới 300 tấn giấy tiêu thụ mỗi  
 ngày độ 225.000 kilos than, và 21.000 lit nước  
 mỗi phút.



Thân cây đã chịu bao đọa dày để thành cuộn giấy...

bài, tìm tài liệu. Bài viết xong đưa nhà in, rồi náo xếp chữ, sửa bản in thử, lên khuôn, in xong đưa gấp, đưa đóng thành tập, đưa xén ván ván...

Thân cây đã chịu bao đọa dày để thành  
 ra giấy trắng.

Từ lúc bắt đầu chiến tranh, chính phủ  
 đã ra lệnh phải tiết kiệm giấy, phạm  
 các công sở đã một năm nay đều đã  
 lấy giấy đánh máy một mặt để dùng lòn  
 nữa. Các nơi công cộng đều có đặt những  
 cái sọt cho người ta vứt giấy vụn vào đó để  
 làm giấy đem dùng.

Nên tờ giấy trắng bao người thợ đã dò  
 mò hỏi và tẩm lục vào đây. Thiết tưởng  
 chúng ta là những người ngồi hưởng  
 sự kết quả của bao nhiêu công trình kho  
 học, chúng ta cũng nên thương lấy giấy,  
 nhất lúc này là lúc giấy khan.

Lại nữa, giấy nhát trinh cũng hạn chế  
 lại, vậy mà theo ý chúng tôi, như thế  
 cũng chưa đủ. Trong số đặc biệt về  
 ngày rằm tháng bảy chúng tôi đã yêu  
 cầu nhà cầm quyền hạn chế giấy làm  
 đồ mồi, bảy giờ chúng tôi lại còn mong  
 rằng các văn-sĩ ba xu và những nhà  
 báo sưa cần cản bảy cũng nên thương  
 lấy giấy mà nhẹ tay xuất bản.

Để cho những người hữu tâm đem  
 giấy mà dùng trong những việc ích lợi  
 hơn.



Những máy khổng lồ dài hàng 30 thước, chạy  
 suốt ngày đêm để cho giấy xuất sản được đều

TU-LUYỆN

# Học-vấn không lương-tâm chỉ làm hủy-hoại tâm-hồn

Ngày trước, ở bìa và ở  
 trang đầu những quyển sách  
 học, chúng ta thường thấy  
 đề câu này của Montaigne :  
 « Học-vấn không lương-tâm  
 chỉ làm hủy-hoại tâm-hồn »  
 (Science sans conscience  
 n'est que ruine de l'âme).

Khi đề câu ấy lên trên  
 đầu sách, nhà làm sách  
 muốn đặt một câu trâm-  
 ngôn vững trãi cho học-  
 sinh, hình như muốn đóng  
 khung học-vấn bằng một  
 vòng đạo-lý và như bảo  
 học-sinh thế này :

« Các anh học đi, cố học  
 đi, nhưng đừng với học-  
 vấn mà quyền sách này đem  
 lai cho các anh, các anh  
 phải cố giữ gìn lương-tâm  
 để cho xứng với học-vấn,  
 vì học-vấn là một con ngựa  
 hay, nhưng lương-tâm lại  
 là một chàng ky-má giỏi ».

Đã có nhiều người nghĩ  
 đến sự băn khoăn ấy của  
 nhà làm sách. Từ xưa, từ  
 đà lâu rồi, đây là Trọng-Ni  
 và Mạnh-Kha, đây là Socrate  
 và Platon, và gần đây là  
 Kant, ấy là không kẽ biết  
 bao nhiêu người nói chí  
 những bậc tiên hiền, và  
 mẫu nhiệm hơn, như mi  
 hơ, cao xa hơn, mấy vị  
 khởi xướng ra các tôn-giáo,  
 Thích-giả mầu-ni...

Một hòa-ước giữa đạo-lý  
 và cuộc cạnh tranh để sinh  
 tồn — một cuộc cạnh-tranh  
 tuyệt đối chỉ nhìn đến cùu  
 cánh và không coi đến  
 phương-tiện — liệu có ký  
 kết được không? Hãy dung  
 hòa một cách thỏa-đáng,  
 hãy triết-trung một cách hợp  
 thời, một dũng là chiến-dũng

Nhin qua những lớp thời-  
 gian, chúng ta thấy những

gay go dẽ sinh-tồn, một  
 dũng là gìn giữ tăm lòng dẽ  
 xây nền đạo-lý.

Sự thỏa-hợp ấy vẫn có thể  
 có được. Lạc đường không  
 tai học-vấn mà do một tám-  
 lý vừa của cá-nhân vừa của  
 xã-hội.

Ở đây, trường Luật-học  
 vừa mở cửa để dón những  
 thanh-niên làm các ông nghè  
 vị-lai, trường thuốc và bào-  
 chế vừa đổi tên làm một  
 đại-học - đường (Faculté,  
 trước gọi là Ecole de médecine  
 et de Pharmacie de Plein Exercice) và còn thêm  
 đại-học - đường khoa-học  
 để sáu ra những ông nghè  
 khoa-học.

Những ông nghè và  
 những ông nghè! Những  
 ông nghè sẽ đem trinh độ  
 học-vấn, trưởng-trưởng ở đây lên  
 một trinh-dộ cao hơn, và  
 nếu có thể nói được, lên  
 một trinh-dộ tột bức về  
 phương-diện học thức hiện  
 thời.

Nhưng, ở mỗi một ông  
 nghè cũng như ở mỗi một  
 người trí thức bất cứ thuộc  
 trinh-dộ nào, chúng ta cũng  
 muốn tìm lấy một dấu vết  
 của lương-tâm vi:

« Học-vấn không lương-  
 tâm chỉ làm hủy-hoại tâm-  
 hồn ».

LÊ-KIM-KIỀN

NGHỀ LÀM GIẤY Ở TÂY  
PHƯƠNG TA ĐÃ BIẾT

## Giấy bẩn và giấy lệnh của ta

# TÀU SEO NƯỚC GIÁ NHƯ ĐỒNG

SAO TA LẠI KHÔNG BIẾT  
ĐẾN NGHỀ LÀM GIẤY  
NƯỚC TA ?

Nghề làm giấy là một tiêu công nghệ ta có dã từ lâu. Nghề ấy thịnh-hành nhất ở bốn lảng Hồ-Khâu, Yên-Hòa, Yên-Thái, Đồng-Xã đều thuộc tỉnh Hà-đông. Mỗi năm cả bốn lảng đó sản xuất có tới ngót mươi vạn bắc giấy. Và bốn lảng đó sở-dĩ phồn-thịnh chính là nhờ ở nghề đó.

### Công việc của dàn ông

Làm giấy trước hết phải ngâm vỏ cây dò vào nước vôi. Ngâm trong ba bốn ngày thì được, đem ra nhặt hết những vỏ đen ngoài da và bắt đầu giã. Giã gần nhau đem dải cho hết nước vôi, rồi lại giã lại một lần nữa cho cực nhão. Cối giã vỏ dò cũng như cối giã gạo. Khi nào vỏ dò đã nát như ra như là một thứ bùn lỏng, người ta đem khoắng vào một tàu nước để hòa sẵn một thứ keo làm băng dựa gỗ mò.

### Bàn tay trắng trên giấy trắng

Công việc người dàn ông đây là hết. Người ta bắt đầu nhào dồn những bàn tay nhẹ nhàng của những thiêng-nữ.

Việc thứ nhất là seo giấy. Seo giấy nghĩa là cầm một cái khung dằng khôn khõ một tờ giấy. Từ nõ xếp chồng lên tờ kia bao giờ cho thành một chồng có tới vạn tờ, gọi là một uốn. Những uốn giấy đó phải đem ép cho kiết hết nước, rồi đem can, nghĩa là đem vào lò bò ra từng tờ, phết lên tường là cho nõ. Khi nào giấy đã khô hẳn thì lột ra xếp từng tập hàng 100 tờ một.

Thì là những miếng vỏ dò đã thành ra những tờ giấy nõn nà như to lụa. Đó là thứ giấy bẩn.

Nhiều nhà xuất bản đã dùng giấy này dùng để viết đề in. Còn có thứ giấy moi và giấy phèn nõa. Hai thứ này xấu hơn, giáp mặt, chỉ dùng để gói. Nhưng bất cứ một thứ giấy nào, công việc làm ra cũng khó nhọc và vất vả.

Mỗi năm: nước ta xuất  
sản có tới ngót mươi vạn  
bắc giấy moi và giấy bẩn

### Một người thợ dàn bà đã nói với tôi

Một người thợ dàn bà đã nói với tôi thế này:  
— Công việc của chúng tôi phần nhiều làm vè đêm. Seo giấy thường thường từ sáng hôm trước cho đến một hai giờ đêm hôm sau mới hết một tầu nước giỗ. Làm như vậy, về mùa hè thì còn dễ chịu, song tới mùa đông thì cực khổ, vì phải đứng suốt buổi tối làm được việc, và tàu seo hầu hết là trống-trái, gió may từ phía dồn lại. Còn bóc nấu và lột giấy tuy cũng lâu công như seo giấy, nhưng được làm trong lò, suốt ngày lửa đốt nên ấm áp, dễ chịu hơn.

### Nghề giấy của ta nuôi sống 2000 thợ

Đã dành vật vã nhưng nghề làm giấy đã đem sự phồn-thịnh lại cho bốn lảng và nuôi sống được hơn 2000 người thợ, kẽ cả dàn ông lẫn dàn bà.

Tạm kết bài này, tôi mượn mấy vần hát của những con gái seo giấy. Nô dà tả được gân hồn-lon cái vinh, cái nhục của nghề làm giấy.

Tay đưa lèm giấy mà lòng nhớ ai.  
Nhớ người luôt ngoại đồi mươi,  
Da xanh mai-mai miệng cười đưa duyên.

Tay can, lòng nhâng nhâ lòng,  
O dây ấm áp, lanh-lùng thương ai.  
Đường trần nay ngược mài suối,  
Gió hóm sương sớm ngâm-ngùi một thân.

Đêm qua bóc nổn một minh,  
Nghe hơi sương xuống nhớ tình nhân xưa.  
Tinh nhân xưa bâng giờ xa vắng;  
Nỗi mong chờ cay đắng riêng em!  
Than ôi tâm cá hơi chìm!  
Biết đâu đường lối mà tìm hồi ai?

Anh oi em bảo anh này,  
Đừng xuôi ngược nữa về đây em chiều;  
Tiền ròng bạc bẽ anh tiếc,  
Mực tím giấy bẩn anh theo nghiệp nha.

Mong cho chóng đến vụ hè,  
Tàu seo nghỉ việc em về với anh;  
Cùng nhau gánh đá xáy thành,  
Trăm năm gìn giữ mối tình đời ta.

Mong cho chóng đến vụ hè,  
Tàu seo nghỉ việc anh về với em.  
Cùng nhan se chì mãi kim,  
Tình kia khâu lại cho thêm chặt bền.

Mong cho giấy ngày cao,  
Giá lè (1) ngày hả em ao-xát cầu.  
Đè em được dịp làm giàu,  
Bố công ngâm dở, đóng tàu, mượn seo.



Một « nhà máy giấy » An-nam

Em oi anh bảo em này,  
Cầm liềm cho vũng, seo dày hơn lén.  
Rời dem câu chuyện tình duyên,  
In vào giấy đó lưu-truyền vè sau.

Nhip chay giấy giờ nhai lhusa,  
Đèn le-lí sáng, lòng ngo-ngần buồn!  
Nhớ ai mè-mèn tâm-hồn!  
Thương ai mong đợi mỗi-mòn tháng năm!

Seo đêm rồi lại seo ngày,  
Đôi tay rúc buốt vì mây giấy oi!  
Giấy nay rồi lại giấy mai,  
Đôi chân té mỏi dò oi vì mây!

Người ta bán vạn buôn ngàn,  
Còn em làm giấy cơ hàn vẫn tươi.  
Đám xin thi-si chờ cười,  
Vi em làm giấy cho người viết thơ.

Người ta đúc tượng làm chùa,  
Còn em làm giấy bẩn mùa chảng ngơi.  
Đám xin sú bác chờ cười,  
Vi em làm giấy cho người chép kinh.

Người ta mở quán xáu cầu,  
Còn tôi dài dở, kéo tàu làm vui.  
Quán, cầu kè ngược, người xuôi.  
Đẹp lè, ép nốn, riêng tôi tự hào.

Bao giờ cho đến tháng tư,  
Ky-yên mở hội cho sư chay đán.  
Vết thương tinh ái khôn hàn,  
Tim người thi-si em than-thở cùng.

Đọc tất cả những câu phong dao trên này  
các bạn tất có một quan-niệm khá rõ ràng về  
nghề làm giấy của ta.

Giấy sản ra không lấy gì làm nhiều  
lắm. Tuy rằng giấy ta có một cái đặc  
biệt nhưng deau so với giấy Âu Mỹ  
thì kỹ-nghệ làm giấy của ta mới ở kỳ  
phôi thai, máy móc chưa có mà làm  
được như thế, người minh đến được  
bước ấy kẽ dà là胎 lâm và giới lâm.

Bỗn phận ta là phải kiểm hết các  
cách để khuếch trương kỹ-nghệ ấy  
ra, bắt chước Âu Mỹ làm được các  
thứ giấy trắng in máy được một cách  
để dàng và nhất là sản xuất được  
nhូn dù dề cho trong nước dùng.

Hiện giờ, sự ẩn loát bằng giấy bẩn  
giấy moi chưa được tiện lâm, bời vì  
khô nhỏ, chỉ in được máy con thôi.  
Ấy là chưa nói đến ở miền Trung  
nhieu bạn đọc chưa quen mắt nhất

dịnh không chịu mua sách in giấy bẩn hay  
giấy sắc.

Sự đó không lấy gì làm quan-hệ. Cái gì  
cũng phải胎 cho quen dần. Biết chúng ta  
nên nghĩ bay giờ là cầu mong cho những nhà  
hiếu tâm hữu tài để ý đến kỹ-nghệ làm giấy,  
tim tôi ra những phương pháp胎-kỷ làm  
giấy và chế ra máy móc giúp đỡ nhân-công  
trong việc làm giấy, thiết tuồng đó là một  
diều mà toàn thể quốc-dân trong nước đều  
trong đợi hoan nghênh vậy.

VĂN-THU

Lè là giấy vụn của Tàu, dũng trộn với bột dò.

Tôi đọc BÁO MỚI  
vì tôi là người mới

MỘT CHUYỆN NGÂN CỦA ĐOAN-KHANH VIẾT TẶNG  
CÁC BẠN TRƯỚC  
KHI HỘI CHỢ  
KHAI MẠC

# Tị-hàn

Ôi gió heo may về sớm quá! Cái gì mà năm nay, mới mang một tháng tám, thời tiết đã thay đổi một cách đột-ngoặt là lùng. Từ sáng sớm, vì có việc riêng, Văn phải đi qua bờ Hồ — một nơi trống-trái nhất Hà-thành, chàng thấy khi lạnh như đố di sâu vào muôn vật. Mặt hồ Guom rán-dùm, co ro. Những cánh dương-liêng ú-rũ, soi bình bóng xuống làn nước xanh xanh phủ lớp sương mờ. Không khéo mùa đông năm này lán-lập cả mùa thu mát! Đã có gió lạnh thì giật tung hồi. Hình như Văn còn thấy hơi buồn-buể nữa. Những ngày dài-hàn, chờ sẵn đâu đây!

Hồi tưởng lại, chàng tiếc cùm một thời thu năm ngoái. Mãi đến tháng một sang đầu tháng chạp tám, và ngoảnh dì ngoảnh lại chàng còn mấy ngày đèn đồng-chí, mới tạm được gọi là mùa rét. Vì thế, mấy bộ tây trắng của chàng còn là hợp-thời.

Nghỉ đến đây, Văn băng qua đường. Một cơn gió lạnh của hồ Guom co duỗi theo Văn, lùa vào khe cõ áo chàng. Văn rung mình mạnh thêm cái nứa, trước khi rẽ về lối hàng Trống.

Đi vào phố này, Văn thấy rét mướt thêm. Chẳng còn đúng với tên phố nứa, ở đây, những hiệu may quần áo tay lái nhiều hơn gấp bội cửa hàng bán trống. Những chủ hiệu may này, có lẽ từ nửa đêm qua, lúc gió heo may về, đã bão nhau cùng dày trung bày lát tů hàng. Cho nên, mới sáng sớm mai cái ngày mồng đầu mùa lạnh, mà tú náo cũng đầy các thứ len, già. Văn không dám đứng dừng lại ngâm những mầu nâu, mầu lam sẫm, gạch non... ẩn sau những tấm kính vang. Chúng sẽ ché-giẽa cái màu trắng của bộ áo-phụ chàng đương mạc.

Không dám ngâms, nhưng Văn cũng hơi liếc mắt qua một chút. Ấy thế là chàng đã kịp trông rõ những con số 18 đồng, 23 đồng một thước viết trên mảnh giấy bia cứng có sợi dây buộc lồng-thòng ở súc hàng. Văn lâm-nhâm tính: tầm thước như chàng, trang-bình hai thước này một bộ cả áo gi-lê. Vậy: mười tám nghìn với hai thước bảy, rồi cộng với mười

tám đồng tiền công... Thị ra, muốn may một bộ tây trắng cho nó ra hồn trong vụ rét này, phải xấp-xỉ sáu bảy chục mươi...thương được!

Tính đến những con số, Văn đã tìm thấy sự thực trần-truồng. Văn nghĩ đến cái tình-hình tài-chính trong số chì-thú năm nay của chàng về vụ « tan cá nguyệt » tức vào khoảng cuối tháng chín ta tới đây. Văn hơi buồn.

Àn cơm chiều xong, biết tối nay gió lạnh mặc tây trắng di chuyển « không tiện », Văn quanh-quẩn ở nhà vậy. Chân căng nghỉ, nhưng óc chàng luôn luôn lại phải dồn-lộn vì những con toán sáu mươi, bảy mươi...

Lên giường nằm, bộ « com-lê » chưa thu xếp xong, chợt Văn lại nhớ khẽ khoản mũ, khoản giày... kè có mà sắm cũng một lượt cũng hay. Nhưng mà thôi! — chàng không muốn chất thêm gánh nặng lên vai — những cái ấy, có thiểu, sẽ « giật đầu cá và đầu tôm » sau. Giờ đây, cái gì cần, hãy lo trước đã!

Ván thao-thức mãi, mà chưa tìm được cách nào giải-quyet. Và sau cùng, tự lực lượng sức mình qua những con số « chí » và « thu », chàng biết rằng minh không sao giải-quyet nổi. Buồn rầu, chàng nhớ đến những con chim yến, mỗi năm mùa đông đến, lại đào tẩu phương xa... trên rét. Rồi Văn, đến cái cung chàng phải theo gương những con chim này mà... tị hàn cho xong.

Như thế, kè cũng hoài buồn đấy! Nhưng biết sao! Thôi, « ba mươi sáu chước, chước nào hay hồn... » Đã không sum họp được với nhau trong những ngày mưa phùn gió bắc (ấy là Văn nghĩ đến Hà-thành hoa-lệ), thì au là tạm xa cách ít lâu vậy. Chứ về cái khoản chí phi-về vụ rét kia, chàng không còn hi vọng xoay đầu được nữa.

Phải bỏ cái tình Hà-nội mà đi trong vụ rét này, Văn thấy sầu thảm hơn nữa trong khi biết bao nhiêu kẻ ở các tỉnh khác, đương thời thuồng, ao ước tim đến. Vì hội-chợ cuối năm nay to lầm. Người ta quảng-cáo đã



mấy tháng giờ, và muôn thêm long-trọng, ban tổ-chức lại bắt chước kỳ ván-dông Bâlinh năm nay, cho lục-sĩ các xứ cẩm được chạy từ Bắc-thiên Bắc-thiên ra kip với ngày gò khánh - thành hội-chợ. Sẽ vui lâm. Sẽ có lâm thú hàng vải dắt tiền, có muôn hồng ngàn tía đến khoe các mầu thanh-lịch. Vâ, vào đây, những hạng « tay mót mù » (mùa nực) như Văn lại càng dễ « hiện nguyên hình ».

Đi! Đi! Đi! cho khuất mắt!

Chợ, Ván lại nhủ đến những chàng trai trẻ của cái « Hà-nội diện », cùng một tình-cảnh với Văn, cũng bị liệt vào cái hạng mà lâm kê ché giẽa là thứ « tay múa rét chui-xông công ». Các chàng ấy cũng đương bị cái nạn « tissu cao giá »: mặc cái thứ « tay hàng vải thảm » không « sống » được, mà cống ở Hanoi thì có giới hạn, sẽ tị-hàn như Văn thôi. Quả nhiên, khi Văn hô-hào, nhân-nhóm các bạn đồng hội đồng thuyền trước khi di nên lập thành đoàn-hè cứu giúp nhau & rời xa lìa, họ hưởng-ứng ngay. Ai ché! lại có cái ít nhiều bạn gái nứa — những « nàng » trong mùa hè có độ một — nhiều lầm là hai chiếc áo màu mong manh, giờ đây cũng phải trốn nán-mảng-tó « manbaou » và « vét-tòng » (veston).

THÔNG CHÈ PÉTAIN ĐÃ NÓI:  
« Bởi với những ai ngày nay  
« đang đợi sự cứu-vãn Pháp quốc,  
« tôi xin nhắc rằng sự cứu-vãn đó  
« ở trong tay họ trước tiên »

Bọn « dân trốn-rét » đã tề-lập ở trước cửa nhà Văn. Đóng lầm, vui lầm, mà nghĩ cũng hỏi ai-nại tội nghiệp! Khách qua đường nhìn thấy sự lụn-uyễn Hà-thành trong những con mặt họ. Tuy lụn-uyễn, họ không dám iốn lại ngày nào nữa. Vì trong giờ đất này, không nhân dịp còn sót mấy hôm nắng mà bước ra đi, rồi mai kia gió bắc vẽ thi khó mà lên đường được. Tưởng-tượng mệt khi bước chân ra đi, họ cho rồi Hà-thành sẽ kém vui, kém nhộn-h嘻 vì hớt mất một số « dân lỵ-nhố ».

Ván đã dù khẩn gởi giờ đưa. Cũng như các bạn đồng hành, chàng cũng im lặng tro-giây phút để tổ dấu từ - giã cái « Hà-nội sắp rét » này. Trước khi lên đường, anh đoàn-trường — lẽ tự nhiên là Văn, người có cái sáng-khiển tị-hàn — an-ủi các « nạn nhân » dù sao cũng phải lịch-sự, phải nhân-danh là một đoàn du-lịch di bộ vào khảo-xét múa đồng-nục ở miền nam Đông-Dương. Vào Saigon, vào Nam-vang những tháng này, tuy ban đêm họ lạnh, nhưng ban ngày, những tay trắng còn dùng được. Chứ ở Hanoi, mai kia là phái xấp-xô cả!

Một cơn gió lạnh lùa vào trong đám nụa nhán tị-hàn. Mọi người rung mình. Văn cũng rung mình, chàng mò mắt: té ra là một giấc chiêm bao.

BOAN-KHANH





Nhưng khi  
mở kết quả  
cuộc điều  
phục của  
tạp chí  
Ấy thời  
đang theo  
lời của Gallup. Đọc  
giúp tạp chí  
đều doan  
ông Lan  
on sê  
trung cũ và  
đi phiêu  
cu a ong  
Roosevel  
cũi được  
41 l. m  
thời.

Khi ấy  
ông Gallup  
cũng cho  
biết lời dự đoán của ông là ông Roosevelt sẽ  
được tái cử và số phiếu bầu là 61, 71.

Sau đàm đầu phiếu, sự vinh-dị hoàn toàn về  
viện Gallup. Ông Roosevelt được tái cử với 60,5  
số phiếu bầu. Gallup chỉ sai hơn 1 l. và tạp  
chí Digest theo đúng lời ông đoán sai 1%.

Tiếng ông liền nỗi dậy khắp cả trong Hiệp  
chủng-quốc và tạp chí Digest trong ít tuần  
phải phả sản.

Từ đó, viện Gallup không tuân nào, và không  
một vấn đề gì quan-hệ về chính-trị xã hội mà  
viện ấy không hỏi du luận.



Nhân viên của viện Gallup đang hỏi ý kiến một người thợ

Trước vài  
tuần khi  
xảy ra cuộc  
Ấu chiến  
hiện giờ  
ông qua  
Anh và  
Pháp đặt  
hai chi  
nhánh cho  
viện ông.  
Ông bay  
cách ông  
đã dùng để  
có những  
kết quả  
dùng ấy:  
trong 130  
triệu dan  
Hoa-kỳ  
viện ông  
không bao

giờ hỏi ý kiến trên sáu, bảy ngàn người.

Trong số này ông hỏi một nửa từ 20 đến 40

tuổi, một nửa trên 40, và một nửa dưới ông, một

nửa dưới.

Hiện nay, Mỹ — Nhật đương trải qua một  
thời kỳ điều đình rất gay go. Thủ quân Knox  
tuyên bố... Sóng gió đã có vẻ  
muôn nỗi lén ở Thái-binh-dương... Chẳng biết  
viện dò xét dư-luận Mỹ-châu của ông H. Gal-  
lup có dò xét thấy dân Mỹ ra thế nào hay  
không.

TÙNG-CHI THUẬT

TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỲ, AL-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ  
Etablissements Vạn - Hóa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi  
Có bán thuốc Vạn-Bảo danh-liêng chữa bệnh liệt dương. Thủ cho đàn ông, đàn bà khác nhau

# THÀ MA

Chân dã bước trên đường thơ muôn dặm,  
Chán rồi ư? Bạn muốn trở về đây?  
Cả lòng tôi u tối một đêm dày,  
Bã rurör vạn mảnh linh hồn mệt nhọc.

¶

Rung nhạc ngựa, cả tràn gian mòn mọc,  
Rước người thơ bằng vạn cõi men say.  
Điên cuồng lên đê siết thoát đêm này,  
Thân ngày ngất cũng như hồn phiêu lang.  
Trong cảnh tuyệt, da ngà, mây lâng dang,  
Trời lèn cao và đất cũng bình bồng.  
Bạn về tây rồi bạn trở sang đông,  
Tim nghĩa sống ở trong muôn ý chét.  
Nghé chàng đáy linh hồn dang rêu siết  
Đang quai quần khốn khổ giữa đường đi.  
Trần gian buôn như một cuộc phân-ly,  
Và dâng dâng như chuỗi ngày vô-vi.

¶

Rung nhạc ngựa, người thơ đang rầu rĩ,  
Vó cầu tràn trên đường lạnh u buồn.  
Nỗi bình-mình dâng dâng đê hoảng-hồn,  
Tây, đất chết im như say ngủ.  
Bạn dâng song qua bao ngày dâng dâu,  
Tinh yêu ư? Dù đau khổ rên van,  
Trở về đây, một tối phủ đêm hàn,  
Tim an ủi trong muôn mảnh linh dạm.

¶

Lòng tôi lạnh, không gì an ủi bạn,  
Nhưng vàng-vàng là thế-giới nơi đây,  
Tuy ám u và tối lại thêm dày,  
Tuy mờ mịt như đêm cùng vò tận,  
Nhưng xì mộng bờ mây như: người lận đận,  
Trở về đây để quên cả trần gian.  
Người công danh lạc bước đã nhớ nhăng,  
Tim quên lăng trong đêm dài tuyền.  
Đây nghìn thu, gieo nồng khôn chợp tinh  
Hay về đây để nhìn lại trần gian,  
Cả muôn mảnh thay đổi tuy mây ngàn,  
Và muôn vật đổi đời xao xác mãi.

¶

Bạn biết chàng? Đây một nơi linh ái,  
Khách trần gian thấy khó phai xa nhau,  
Ôn khởi tình xuống tận đáy mồ sầu,  
Để gặp gỡ trong lòng tôi vinh viễn.  
Đây, một kẽ hùng sáu sa trận tuyển,  
Lở bình cơ, ôm lấp lưới gươm cùn,  
Trở về đây để trọn chữ tôi trung,  
Để ấp-ủ một cảm hè suối kiếp.  
Tôi mở rộng lòng tôi ra vạn hòn,  
Rước bao người sau trước rủ nhau đi.  
Trần gian dài nỗi xuống tận ám ty,  
Và vi-vút trên thương tăng tiêu giòi.  
Người thơ đi, không rõi ren chờ đợi,

Lưng lững sầu dêm bước tựa nghìn năm  
Bao lẩn mơ, hồn có lúu thẳng trâm.  
Khi baying trên tầng cao vội vội,  
Ở nơi đây, lung linh đèn sáng chói,  
Ngân pha lê lắp loáng ngọt lưu ly.

Ở nơi đây, tiếng nhạc rú hồn si,  
Và hương phấn bay vơ trong bát ngát.  
Hồn lên cao, tận trời, mây chát ngắt,  
Cháu nán rồi, người trở lại tìm ta.  
Bây, mồ sầu, không khí của ta ma,  
Tuy lanh-leo nhưng ngàn năm vẫn thế.

¶

Gió nơi đây không buôn lay sóng bè,  
Hiu hiu thôi, chỉ dùi dần hồn đi.  
Người xuống đây không muốn trở quay về.  
Đây giác ngủ nghìn thu không chợp tinh.

¶

Hồn tràn gian, dù vạn bước xa xôi,  
Xuống nơi đây cũng hóa bạn thân rồi.  
Le sẹt canh không còn đâu buồn túi,  
Người ta khờ dại tìm tôi an ủi,  
Người ta sầu dỗi o bạn tri âm.  
Nhưng thù-nhân trên trần-giới cẩm cẩm,  
Cùng giữ sạch môi hờn gập mặt.  
Nhưng đêm dài có mưa tuôn ráo rich,  
Gió Từ thiên di nhật những hồn hoang.  
Ngùi dối run bỗn xô chợp lè dâng,  
Thân nhẹ-nhóm còn da xương mỏng mảnh.  
Sóng them buôn, nường đêm trời giá lạnh,  
Hồn về đây tìm lại được vui vầy.  
Muôn việc đời không động đêm đầu tay,  
Muôn khòi nhọc thời g ùa mòn thanh thê.

¶

Chết đi bạn, hãy quên mầu diêm-le,  
Của trần gian, chỉ giác mộng dài thôi.  
Đã say mê quyền dữ biệt bao người,  
Lán lóc mái, vui mình trong khòe cyc.  
Yếu nhau đi, để lòng buôn day đứt,  
Hy vọng còn, gắng sống những ngày mờ.  
Có ngày kia tinh-ái lạc vần thơ,  
Chán lạc bước, hồn lạc về đây mờ.  
Tôi mở rộng cõi lòng tôi đê-dộ,  
Rước muôn hồn khỏe mướt ở trần-gian.  
Bạn về đây, tuy sống những đêm hàn,  
Nhưng quên cả buôn đau và khòi giận.

¶

Trần gian sầu, liên tiếp những phân ly,  
Chỉ nơi đây là đất cũ quay về.  
Hồn lạc náo bao năm nơi cõi tục,  
Đài cao sang dựng lên trên khòi nhục.  
Mông qua rồi, còn lại mảnh thân đơn.  
Biết về đâu, bối rối là: oan hòn,  
Thà ma rộng dâng lòng ra đón bạn!

KHÔNG-DƯƠNG

TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CÓ HỌC ĐỂ LÀM ÔNG THÀNH

# Vuong-Duong-Minh

Từ lúc ngô-dạo về sau, dù khi ở kinh làm quan hay khi cầm quân đánh giặc, Vương-duong Minh vẫn có ngày giờ và tâm trí ứng dụng để bùn dạo giảng học như thường.

Lên ngựa đánh giặc, xuống ngựa đọc sách, nhiều vị danh nho lương-tướng đời xưa có cái phong-dộ như thế.

Mà chính những lúc ấy họ Vương phát minh ra nhiều tư tưởng nghĩa-lý hay, chưa lại đâm lầm của người xưa và nâng cao học nho đạo thánh.

Nhưng chúng tôi muốn trong một vài bài nữa thuật nỗi tiều-sử và công-nghiệp họ Vương, xong rồi sẽ nghiên-cứu một mạch riêng về học-thuyết, thế cho phần biệt mà đọc-giả cũng dễ nhận thấy chỗ thâm thúy hơn.

Các ngài đã thấy họ Vương tuy có lập chí học làm thánh-nhân từ hồi còn nhỏ, nhưng rồi cứ nghiên ngâm hàng hoàng mãi đến năm 35 tuổi vẫn chưa ngô đạo thánh biến.

Giữa năm ông 27 tuổi, tự nghĩ cái học từ-chương vô ích, nó chỉ mài giũa cho người ta đạt tới mục-dich thi đỗ làm quan mà thôi, không thể giúp ta tìm thấy đạo-học cao-rộng. Nhưng đạo học cao-rộng ở chỗ nào, ông đặc lòng tìm mãi nghĩ mãi không ra.

Một hôm, ngẫu-nhiên đọc bài sớ của Chu-tử dâng vua Tống Quang-tôn có câu: «Kính cẩn bén chí là gốc đọc sách, lần theo thứ tự đến chỗ tinh vi, là phép đọc sách 居敬持志為讀書之本, 稱序致精為讀書之法». Bay giờ ông nghĩ tự hỏi cho mình

\* Xin\*de T. B. C. N. từ số 82.

## VI Cop không dám ăn thịt ông Thánh

QUÂN - CHI

từ trước đến nay tuy xem nhiều học rông, nhưng mà chưa từng biết cách lần theo thứ tự cho đến chỗ tinh vi, thành ra chẳng được việc gì, tại thế mà

chưa tìm thấy manh mối doa thánh đầy. Thế rồi ông trở lại lần theo thứ tự, nghĩ ngợi chi-li, song vẫn thấy vật-lý với tâm minh chia ra làm hai, chứ không thấy nó liên lạc duy nhất. Cái nghiên ngâm vẫn vỡ mài, đến nỗi phát ốm, rồi dám ra tin tưởng số mạng, cho việc làm đến bức thánh hiền cũng có định-mệnh, không phải cứ muốn thì được. Lúc này là lúc ông tìm đạo-sĩ hỏi phép dường sinh, lầm le muốn trốn đời vào núi mà ô, nhưng rồi lại thôi.

Bàng hoàng bảy tám năm qua.  
Rồi vì cảnh khổ di đây, bỗng dang ông tim ra cái quý báu thiêng liêng mà bay lùi mờ màng ao ước chẳng thấy. Chúng tôi nhớ lại chuyện Tai-ông mất ngựa là phúc và câu ngạn-ngữ Tây báu «sự khổ cũng có chỗ hay», quả có như thế.

Năm ấy, họ Vương 35 tuổi, đang ở kinh-do, làm chức chủ-sự bộ Bình.

Vũ-tôn mới lên ngôi, hoạn-quán Lưu-Cản ý thế chuyen quyền, ngang tảng thái quá. Các quan giàn-thần là Đái-Tiên và Bạc-ngạn Huy dâng sớ can ngăn nhà vua, mà bị hạ-ngục.

Họ Vương thấy thế, bất bình quyết cứu hai người kia, bèn làm sớ tố bày lợi hại, xin vua tha tội phục chức cho các giàn-thần, để mở đường trung-trực, nếu không thi một mai có việc gì nguy hại đến xâ-tắc, còn ai dám bàn ngay nói thật cho vua nghe.

Lưu-Cản ghét lầm, kiêm chuyện gièm pha. Họ Vương cứu bạn đã chẳng được, chính mình lại bị bắt giam.

Cách sau mấy hôm, ông bị kết án nọc xuống giữa sáu rồng, đánh 40 hèo đau đớn bắn máu xé da, chết đi sống lại. Rồi có chiếu dày di Quý-châu làm chúc dịch thừa ở trại Long-trường.

Ông lên đường di đây, Lưu-Cản còn chưa hả hê, sai người theo dõi để giết cho chết di mồi là dù giận.

Liệu trước cơ nguy như thế, họ Vương di đến sông Tiền-đường phải giả cách nhảy sông tự tử, dè người của Lưu-Cản dừng theo mưu hại nra. Rồi mai danh ẩn tích, dập thuyền buôn di chơi Chu-sơn, gặp một trận gió bão to, suýt nữa đắm thuyền chết đuối.

Cánh di dào nạn, nhiều nỗi vất vả đáng thương. Một hôm, đang đêm, thuyền bị gió bão đánh bạt vào bờ bắc thuộc tỉnh Phúc-kiến. Ông lên bờ, đạp gai lách bụi, di xuyên rừng núi đến mấy chục dặm đường, gặp một ngôi chùa, gõ cửa xin vào ngủ tro.

Nhưng nhà-sư nhất định không mở, có lẽ nghĩ là lâu-la bạo-khách hay sao không biết.

Lúc bấy giờ, mỗi mét lâm rồi, ông vào đại một tòa miếu hoang & gần đấy, nằm tựa bên hương-án mà ngủ.

Thì ra vùng này là ở hang cop dữ có tiếng. Đêm khuya cop đến tận trước cửa miếu, gần héng nghe rừng minh lạnh óc, nhưng không nhảy vào bên trong. Hay là nó biết có ông thánh-nhân đang ủg, mà ông thánh-nhân thì nó không nỡ xơi thịt?

Sáng ra, nhà-sư đoán chắc người khách gọi cửa ban đêm tắt ngủ trong miếu, mà ngủ trong miếu thì tất bị cop xoi di rồi; sur ta định ra khoảng lầy bợ hành nang.

Không ngờ ra miếu, trông thấy khách đang ngủ say, gọi mãi mới tỉnh. Nhà-sư lấy làm kinh-di:

— Mở phát! tiên sinh thật không phải người tầm thường. Không thể thì đã bị cop xoi thịt di rồi còn đâu.

Rồi nhà-sư động lòng kính trọng, mời Vương về chùa khoản đãi và gạn hỏi lai-lich, Vương phải tỏ thật cảm ngô minh, nhà-sư càng thêm mến phục.

Trong chùa lúc ấy có một dì-nhân, nhìn kỹ ra người quen.

Chính là vị đạo-sĩ mà Vương đã gặp cùng bàn chuyện dường sinh hai mươi năm trước, giữa cái đêm mới cưới vợ mà bỏ nhà đi, quên mất cả việc động phòng hoa-chúc.

Giờ hai người lại hội-ngô, rất là tương đắc. Vương lại hỏi đạo dường-sinh, và ngô ý muốn ở núi tu hành. Đạo-sĩ lắc đầu và nói :

— Ông định làm cái chi trốn đời như thế, mai sau e có tai họa diệt-tộc chứ không phải chơi đâu.

— Lại sao lại đến nỗi thế? họ Vương hỏi.

— Ông đã có tiếng trong triều ngoài nội, nếu như từ đây trốn đời ẩn tích, nay mai có kẻ mượn cái danh ông mà cõ-võ nhân-tâm, làm điều phản-loạn; chừng ấy triều-dinh truy xét, Lưu-Cản được dịp báo thù, tất nhiên sẽ bắt tội thân phụ ông, hâm hại

## Còn rất ít tùy bút

CỦA  
NGUYỄN - TUÂN

đã đọc cuốn « vang bóng một thời » của Nguyễn-Tuân, ta nên đọc cuốn  
Tùy bút của ông để ta cũng biết sống một cách châm chì, có thi vị  
thấy cái đẹp & khéo các việc, người và cảnh ở chung quanh ta

Sách HOA - MAI  
số 5 - giá 0\$10      Lá thư rơi      của Tô Hoài, chuyên  
rất vui, rất lý thú

NHÀ XUẤT BẢN CỘNG LỤC 9 TAKOU HANOI — Tél. 962

# Sâu dài, ngày ngắn

(Tiếp theo và kết)

Nhất là từ khi khan đầu tây, mọi nhà cùng phố đều rủ nhau ra cửa tự hợp, chiếc đèn của chàng lại càng ngạo nghễ lâm. Nhiều đêm, chàng còn biết làm gì, chàng đi dì lại trong căn gác trống cho đến khuya, khuya rồi lại tắt đèn đi ngủ. Chàng không mấy khi di chuyển, bởi có ở đây cũng chàng có chỗ nào chàng thấy vừa ý :

— Cứ đi tếu trong các phố lù mù chỉ tờ mồi cảng l...

Chàng bực mình vì khắp trong tỉnh không có lấy rạp chiếu bóng nào, chiếu bóng vốn là sự giải trí độc nhất của chàng. Chàng ghét đi hát, ghét đi nhảy : chàng cho rằng ôm-apse những cái thân-hình đã có hàng vạn người ôm-apse là một điều hết sức vô vị và còn đáng tởm là d่าง khác. Đã có lần, một người bạn ché chàng :

— Cái thằng này thật là một đứa « con của cha » !...

Chàng đáp thảng :

— Có phải là tớ hèn-tiện vài đồng bạc đâu. Chỉ tại tớ ghét sự chung-chạ bần thiú. Bằng ấy muốn đi hát, tớ cho ngay dăm đồng mà đi, nhưng tớ thì nhất định không l...

Nói thế, nhưng thực ra chàng chẳng cho ai bao giờ.

Nếu thấp đèn là việc chàng ra chuồng, thì quét nhà lại là

việc chàng ngại ngùng hết sức; Chàng tự hứa cố tránh bày rác, song cứ độ hai tuần lễ chàng đã thấy sàn gác đầy cát, đầy sạn, hoặc vương vãi tản thuốc lá của những ông khách « vó ý » không gạt vào cái gạt-tan. Chàng không thể chịu được sự rác-rưởi ấy. Vậy thì phải quét, ngại cũng quét. Trước khi quét, chàng thu vén bao nhiêu quần áo, sách vở, vứt tất cả lên giường, nếu không thể cho được vào

lại với một tiếng thở chán ngán, hoặc với tiếng « chiệp » buôn bọc, nếu nhận thấy những luống bụi do hai lưỡi chổi đưa không liền nhau để lại :

— Đã quét phải quét cho sạch, chứ ai công đâu mà mỗi ngày quét một lần !

Mất chừng nửa giờ thì quét xong căn gác bè dài tam thước, bè rộng năm thước. Khi đã « thoát nợ », chàng vội vàng di súc miệng, rửa mặt, ngoáy mũi, thay quần áo, sau lúc đã tẩy mi lau sạch bụi bám trên bàn ghế. Công việc ấy nặng nhọc và làm mỏi lưng quá, nên bao giờ chàng cũng dành nó vào ngày chủ nhật.

Chàng có thói quen hay xếp đặt lại các tranh ảnh bài trí trên tường: vài cái tranh phong cảnh với mấy bức ảnh đào chiếu bóng. Chàng nhất định không treo ảnh các người thân thuộc, cho rằng trinh bày với khách khứa các thứ ấy, tức là tự khoe già-thế một cách gian tiếp vây. Trước kia còn thằng Nhỏ, chàng luôn luôn kê lại đồ đạc, nghĩa là dồn lấn chỗ của cái giường nằm, bộ bàn ăn, bộ sà-lông với cái giá đựng sách. Nhưng từ khi thằng Nhỏ, từ khi cái bàn ăn không dùng làm bàn ăn nữa và được đổi làm bàn viết, bàn

## MỘT CHUYỆN NGÀN RIÊNG TẶNG NHƯNG ĐỘC GIÁ SỐNG CUỘC ĐỜI ĐỘC THÂN.

— của NGỌC-HOÀN —

hởm. Đoạn chàng buông mành xuống, cài chung quanh thật cần thận. Chàng lấy chiếc sơ-mi bịt đầu tyna chiếc khăn vuông, lấy bóng nhét vào hai lỗ mũi, và đeo kính vào mắt. Xong đâu đấy, chàng bắt đầu thi-hành cái việc mà chàng cho là một cực hình. Đưa lưỡi chổi rất nhanh nhưng rất nhẹ, cốt khôi bụi. Quét xong một góc, chàng lai đứng ra xa nghiêng đầu ngâm xem còn cát, sạn không. Chàng quét

đọc với chiếc thảm màu vàng nhạt, chàng chỉ hay kê lại có bô sô-long, bời lè để hiểu là các phần tử của nó, mình chàng có thể khuân lấy được. Tuần lễ này, chàng để nó ở giữa nhà, tuần lễ sau, chàng mời nó vào một góc gần cửa sổ.

— Cho nó lá mắt đi ! chàng tự nhủ.

Rất ít khi chàng có động khách đến chơi nhà. Chàng phải cái tát xấu là không hay tiếp khách trừ mấy bạn thân. Chàng cho không thấy gì thú vị, và có khi còn già dối nữa, những câu chuyện xã giao, đại khái :

— Ông được mấy cháu rồi ?

— Bao giờ ông mới định tĩnh chuyện trăm năm ?

— Ra ông vẫn chưa có phu nhân !

— Các cụ nhà vẫn mang đầy chử a !

Nhiều lúc chàng nói chuyện với khách, mà tên khi khách về, chàng không nhớ đã nói những gì, vì trong khi chuyện trò, chàng đã chử ý đi đâu và chìù ẩn lấp lè.

Buổi chiều, ở sở vè, thường của chàng là ngồi bên cửa sổ đọc tờ báo hàng ngày. Đọc hết các tin tức, chàng tờ mờ đọc tất cả những mảnh quảng cáo hay hay, để đợi giờ « sang phòng ăn ». Bấy giờ này chàng vẫn dùng để chỉ việc đến nhà bạn ăn cơm. Chàng thường nói điều :

— Nhà tôi rộng lắm. Từ phòng ngủ sang phòng ăn, đường đi ô-tô được. Hai bên



dường, nhà cho thuê san sát. Mỗi tối, lúc ở phòng ăn về, tôi vẫn phải dạo qua một lượt xem có gì suy sụt không !..

Tuy chàng tinh tế được nghe luân, nhưng chính ra chàng rất sợ những ngày chủ nhật. Giả được hai, ba hôm, chàng còn có thể di chuyển xa chỗ nó, chỗ kia hay xuôi về thăm nhà. Với ngày chủ nhật,

làm các công việc cần phải làm vào ngày nghỉ như quét nhà, quơ mang nhẹn trên trần. Nhưng những hôm trời mưa, thì thật là vui cùng trống trại. Trừ thời giờ « la siesta », sáng chiều chàng hết đi lại lại, hết nằm lại ngồi và chàng thường chừng thời gian chảy rất chậm chạp, rất nặng nề. Đôi khi, chàng mò vào quyền sách, quyền chuyện, nhưng có « cao hùng » (hai tiếng này chàng thường dùng để chỉ những lúc chàng thích làm việc), cũng chỉ đọc hết được bảy, tám trang là nhiều. Chàng khoác áo, rồi đến nhà vài bạn cùng sở định tán chuyện gẫu. Phàn nhiều chàng gặp họ miệt mài trong cuộc « là tôm, mat chược ». Chàng với tháo lui, nếu không thì nào họ cũng thân mật :

— Bác là một bông !

— È, N., vào đây chung với moa !

Đương chén nǎn, lại gặp toàn những sự chán nản hơn. Chàng đánh quay vè, và để báu thù giặc, chàng hút cho kỳ hết hàng chục điếu thuốc lá. Chàng tự trách :

— Sao mình không là văn-sĩ, thi-sĩ, có phải khối thi giờ viết văn, thơ không ?...

Hai ba bận rồi, chàng thử viết chuyện ngắn, nhưng gửi đến báo nào, chàng cũng chỉ được đọc câu trả lời nhẹ nhõm trong mục thư tín : « Ông N., tỉnh X., không đăng được ». Sau vài lần thử ấy, chàng kết luận :

— Minh không sa trường về đằng này đâu !...

Chàng lấy tờ giấy, tập kỹ tén mình, cõi khám phá ra một lối ký lẹp hơ lối chàng hiện dùng, hoặc chàng phóng hút vẽ những cái khuôn mặt dâm, những cái đầu của các cô gái tóc còn bồ sô ngang lung. Nhờ trời chàng được cái thiên tài vẽ xấu, nên khi trang giấy đã đầy đặc mọi hình lố-bịch, chàng với xé vụn ngay. Cái trò chơi này, nhảc đi nhảc lại nhiều lần, chàng cũng cảm thấy nỗi. Chàng giờ thư từ của bạn hữu phương xa đọc lại. Song không lần nào chàng đọc nổi muối lá, vì gãy tinh những chuyện phiếm, hoặc chuyện khoe nhà khoe cửa, khoe vợ khoe con ! Vớ phải những lá thư ấy, thi thế nào chàng cũng đốt cho mất tăm và không quên cầu nhau rủa cho các ông « bạn quý » một thời. Hàng « phà sang » rao ngang qua cửa. Chàng lò dâu ra :

— È, phà sang, đêm lên đây ! Mưa vài ba xu nhấm cho đỡ buồn. Chàng đương thiếu ban, thẳng bέ bán lắc lúc này có thể trả nán một người bạn tạm thời của chàng được. Chàng chưa trả tiền nó với :

— Mày hái từ sáng đến giờ có « khốp » không ?  
— Thưa cậu, ra gi ! Được hòn bà chì, di rợc cả cảng !..  
— Được hòn bà thì lãi độ bao nhiêu ?

— Vai bốn xu thôi, cậu a.  
— Thế thì mày đủ ăn sao được ?

Thẳng bέ phìn chàng có ý mèch lòng :

— Thưa cậu, còn từ giờ đến tối ! Ngày nào con cũng kiếm được vài bão đáy !

— Ta sao mày phản nán di rợc cả cảng. Bán ở đâu tốt nhất ?

— Tôi nhất thi chí ở ngoài ga. Bán cho hành khách chờ

tàu. Mả phải biết con bán đất lầm nhà ! Không bán rẻ như bán cho cậu thế này đâu nhé !

— Ba xu, mày cho lão có

trong này mà kêu rẻ. Thêm vào !

— Bằng năm xu của người khác à ! Nhưng cậu cho con con con đi xuống bán hàng chú !

Ngoài nhìn cái áo bành-té vang khuyết dần dưới những bue thang gác, chàng tưởng như vừa từ giã người bạn thân vui chuyện. Chàng lại giờ thuộc ra hút, chậm rãi nhấm những viên lạc dán và người. Chàng lầm bầm :

— Thằng ranh con, thê này mà dám rao vang lên là « phà sang nàng giòn ! »

Chiếc kèn ở trại linh khố xanh cạnh nhà gỗ 11 tiếng gõ. Chàng cho là nó báo cái giờ giải thoát, vì đã đến lúc « sang phòng ăn ».

Nhưng hôm mưa ráo rách như vậy, sau bữa cơm sáng, giặc ngủ trưa thường được kéo dài ra đến chín xóm, chàng là đến lúc di ăn bữa cơm chiều.

Ban ngày quanh hiu, thi đến tối là lác sang quanh hiu hòn pía. Chàng tua cửa sổ nhìn đám muỗi bay lẩn trong các hòn mua trắng, xung quanh chiếc bóng điện vàng hoe trước nhà. Chàng đe ý nói :

— Già nóc nhà gần lại đây chót nữa thì trông rõ khói ở miệng cái bóng tuôn ra !...

Xa xa, một bồi cỏi tàu hú vang trong gió. Chàng lầm bầm :

— Tàu Hanoi lên. Tám rưỡi. Đì ngủ là vừa...

Chàng buông mèn, tắt đèn, vào giường tắm nhớ lại mọi công việc « clang ra nghĩa lý gì » mà chàng phải làm trong suốt một ngày.

NGOC-HOAN

## Hội chợ Hanoi

Nhân dịp hội chợ Hanoi sắp khai mạc nhà QUÂN CHỦA 21 Amiral Courbet Saigon chế nhiều kiệu nứa trang thiết bị, khéo nhào hột toàn mới, nhặt đà den nước, nhặt ngọc thứ thiệt xanh trong đê biển quỷ bà Trung, Nam, Bắc.

3 diplomes: medaille d'or. Hors concours

# Hanoi đèn đỏ

(Tiếp theo)

Còn thiết gì ăn uống. Chưa cay nhất là những người ngồi đó bị kẽ bên cạnh đằng hoàng dốc hết túi tiền của mình mà vẫn chẳng tỏ một tí gì oán hờn. Vì nếu ở xã hội, các nhà cầm quyền ban hành một đạo luật ra thì thường có nhiều kẻ, liền đó, phạm vào đạo luật ấy, còn ở sòng bạc, những điều lệ chẳng có giấy tờ gì cả, nhưng ai nấy đều rầm rập tuân theo, dù bao nhiêu vốn liếng bị bóc lột trong giây phút.

Sòng Chánh Kh. đây có tiếng là sòng to nhất ở đây, những sự lôi thôi, như « mờ bùa », gian lận — Va, còn bạc toàn là những tay cự phú ở Hanoi và các tỉnh lân cận, chủ sòng lại là một tay quyến rũ trong lòng.

Có người bảo tôi, Chánh Kh. bỏ tiền túi ra

Hoạt động, vui vẻ, luôn luôn muốn giúp ích anh em, TRUNG - BẮC CHỦ NHẬT hàng kỳ vẫn tham khảo một vấn đề quan hệ đến sự sống còn của dân ta. Những số đặc biệt ấy ai cũng công nhận là những công trình văn chương, khâm cứu và mỹ thuật. Nhưng... các bạn sẽ ngạc nhiên! Bao nhiêu công trình đó sẽ bị thua

## Sô tết NHÂM NGỌ

Một số báo  
rất lớn làm  
ba tháng trời  
mới xong

xây một con đường bằng gạch từ đường cái qua cánh đồng tới nhà y — Tiền túi bẩn đấy! dân ở vùng đồn thê. Nhưng tôi tự hỏi ai gấp tiền đó cho y?

Như trên đầu thiên phóng sự này tôi đã nói, sòng bạc ở Hanoi và vùng ngoại ô nhau nhau, rái rái khắp nơi. Đến đây, tôi đã lục ra, chỉ đem trả lại các bạn những sòng nổi tiếng nhất và những sòng có những đặc điểm rõ rệt nhất.

Nếu dem kè hết ra thì chỉ nhảm tai mỏi mắt các bạn, vì còn gì buồn ngủ bằng định đọc một bài phóng sự mà lại xem phải mệt bàn « Ca-ta-lô » sòng bạc.

### Bịp, bịp and Co

Nhưng tôi thiếu bốn phần của kè cầm bút và có lỗi với sự thật nếu tôi không trình các bạn dưới đây, một vài lỗi bịp Năm đồng tiền. Tôi còn nhớ, một đêm mưa bão, tôi đến chơi một nhà trong ngõ Sino Tú. Chủ nhà là một tay chủ sòng có tiếng. Tài X... Y lời hẹn từ chiều, 9 giờ tối tôi đi xe đến chỗ hẹn, dù mưa như trút nước — Qua một cái ngõ hẻm bẩn thỉu, rẽ vào một lối tối như mực, tôi một căn nhà lụp xụp hai gian, thấp ngon đèn đất.

Tôi ngạc nhiên chỉ thấy có vách ven bảy người chơi với nhau. Vừa cởi áo xong, chưa kịp nhìn xem bạc đã ra sao, thi được chứng kiến một lỗi bịp.

... một chủ hiệu thuốc lậu cũng ở vùng Cửa-Nam, vừa xướng:

— Thua lẻ 30p.

... một con bạc tuy trẻ tuổi, song rất già gặm và ngô trọng việc mở bát, thò tay xoay bát.

— Thua lẻ 30p.

Vừa rát tiếng, bát lăn long lóc dưới chiếu, thi ngót chục cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên sững sờ, mom nhao nhao :

— Ô lạy! Sao lại 5 đồng tiền, 3 sấp hai ngửa. Lật lên có 4 đồng hai mặt như nhau.

Thế là, chẳng còn e sợ gì, bốn con bạc thua chí vào mặt Cái nhất định bắt hoàn lại số tiền

mình đã mất từ nay.

— Đầu tiên, V. và Y. phải bịp giọng điệu định móc túi đền lại : 120p. — Chẳng may!!! Tới ra hôm ấy chúng tôi chúc đặc bết định lột mấy người đó, khách hàng mà chúng cho là sòng và ngô.

Bịp 5 đồng tiền ! sao lại 5 đồng tiền. Có gì đâu. Phải nhanh như bọn « bài tây » thi mới thi hành được.

Thế này: lúc bắt đầu úp bát vào xóc thi rong bát vẫn 4 đồng tiền thường. Nhưng vừa cắt bát lên ngang mặt đê xóc, thi y nghiêm bát vỡ một bên, đê khẽ mở miệng ra một tí, 4 đồng tiền trong lọt ra một tay y, tay phải



đảng tim cách « giải cứu ». Song, có ngò đâu, vừa xướng xong thi V..., đang thua cay, thèm nghiên lấy bát mở tung lén.

Lối bịp này, thi hành được, phải ít con bạc, mà nhiều bọn « chân tay », để hòng khi bịp « lột mặt » thi có người đánh tháo cho.

### Không xóc

Lúc bạc đang to, các con bạc đang tản sáu nhau, thi ai nấy mi mắt nồng chiu, chỉ nghĩ đến tiền của mình thôi, hay là chỉ hầm hực túc tiếng bạc mình vừa thua đau nên ít ai còn tình tảo minh mẫn.

Bọn xóc cái rất thạo về khoa tâm-lý thực hành, thừa cơ ấy, bịt mắt hết mọi người mà làm tiền.

Thì nay đây, hôm ấy, họp ở trên gác một nhà dưới xóm K. T. Tiếng bạc ấy, Hồ-lý xướng bát tài, mỗi bên có chừng 200\$. Cá không muôn dám gièn, nên mở mồm mán.

Mở bát ra xong, rào rào, kè được thi cưỡi sườn, ngồi vỗ dùi, rồi hồ-lý giam tiền. Tính cờ may người ngồi cạnh Cái, tiếng ấy lại được. Nên cứ xoài tay ra và đếm tiền, rồi lúng túng vớ lầu tiền của nhau. Thế là cãi nhau om som mọi người phải mồm can. Lợi dụng lúc lợn són ấy, cái lảng lặng úp bát, không xóc rồi đàng hoàng đê bát ra trước mặt, lên tiếng ca :

— Thôi xia các Ngài anh em cả, nhầm đấy, không ai định gian lận đâu. Bây giờ, hãy mời các ngài xuống đi dã. Giày bạc lại thi nhau bay xuống cuiểu, chẳng ai ngờ vực gi cả.

Bây giờ chỉ còn có việc ngon lành là thu tiền. Có khó gì: cái cứ việc thừa một bên thật nặng lên mà ăn, hay là tiện hơn « vè » ngay một mặt mà ăn cả mặt kia.

Các bạn đã thấy chưa ? Vào đám bạc có khi mù mà không biêt.

•

Các lối bịp thi nhiều nhưng hai tiếng bạc trên là chính xác tối mục đích. Còn kè ra hết thi nhiều, mà tôi tưởng, trước tôi đã có một vài bạn viết về các lối bịp rồi, lưa là phải nói dài về bọn « Bịp, Bịp and Co », làm gì. Ở đây ký sau chúng tôi sẽ nói tới một vài chuyện khác lạ hơn.

(còn nữa)

KIM-SINH

# CHUỘC CHỒNG

Sau khi phá quân Tây-sơn, lên ngôi Hoàng đế, nhất-thống thiên-hà, vua Gia-Long vẫn không trê-nâi việc quốc-phường.

Trái lại, ngài chinh-dốn lại binh chẽ kiêm cho trong nước lúc nào cũng có đủ số quân-sĩ sẵn-sàng đối-phó với mọi sự-bất-trắc có thể xảy ra ngay trong nước, hoặc tự ngoài nước đưa vào.

Trước hết Ngài đặt phép gián-binhh, định-lệ cát-linh tại khắp nơi trong nước. Phép này cứ chiếu theo dân số và sự quan trọng từng địa-phuong mà tuyển-linh. Từ Quảng-binhh vào tới Bình-thuận, cứ ba xã tách-dinh kén lấy một tên-linh, từ Biên-hòá trở vào Nam, thì cứ năm người kén một tên; tại các ngoại-trấn Tuyên-quang, Hưng-hóa, Cao-bằng, Lạng-sơn, Thái-nghiên, Quảng-yên việc tuyển-linh kém nghiêm-khắc mười mươi suât đánh mới phải một tên-linh.

Linh-thời bấy giờ cũng chia ra làm nhiều hạng khác nhau. Tại kinh-thành thì có thân-binhh, cầm-binhh, tinh-binhh, và sáu vạn thủy-binhh. Tại các trấn, tức là các tỉnh thì có linh-cơ và linh-mô.

Nhà vua muốn cung-cố việc quốc-phòng nên mở nhiều linh, nhưng sự đó không lợi cho kho triều-dinh, dù lượng lính hối ấy chẳng có qua-nhiều, mỗi tháng một quan tiền lương và một phuong gạo.

Phải nghĩ cách tiết kiệm iền-kho, và giữ nguyên số

linh trong nước, phòng khi đóng-dụng.

Cách ấy là phép biền-binhh ban-lê, nghĩa là chia binh-linh ra từng ban, lần lượt cho mấy ban về nghỉ, mấy ban tại ngũ.

Theo phép này, binh-linh thời ấy chia ra làm ba ban, hai ban về nghỉ, một ban ở lại, cứ luân-lưu thay đổi nhau.

(Linh-về quê quán nghỉ cũn g gần như linh-trú-bị

## LOẠI sách gia-dinh

Ra đời hơn một năm nay đã được nêu hết các gia-dinh Việt-nam, các năm nứa thành-nuôi ra-de, các hào-hoan-ghinh, bộ giáo-duo, nhà-hàng-chinh-mua cõi-võ truyền-hà trong các học đường v.v... Tr. số 19, 20...

## Quan nghè vinh quy — giết hổ báo thù cha

sẽ hoàn-tiến dài mõi do nhà văn Nguyễn-Vỹ và một số đồng-cáy iết-giáo-sur, giáo-học-trường-nom. Bla 8 mâu. Tranh rất đẹp do họa sĩ Côn-Son-tranh-bày. Ra rất nhanh. Mỗi mâu một số, ngày-hết bảy. Mỗi số 912. Chân-mỗi-nhà huyền-một-công-viên, trê luồng-bông có 150 quan-tiến, 120 phuong-gao va 20 quan-tiến xuân-phục (áo-lẽ).

Lương-dâ-i mà cứ ba-tháng mới được-linh một-kỳ, nếu không có khoản bông-ngoại, thì các quan-thời bấy giờ không thể nào sống-một-cách đầy-dủ được, chưa nói đến việc cho «cả họ nhở», như lời phuong-ngoan.

Bông-ngoại là những món tiền-quan-lai kiêm được ngoài số tiền-lương của nhà Vua phát-cho, nói-một-cách-khác, là những khoản tiền ăn-hồi-lê của-linh.

Người linh-nào nhớ-vợ-nhớ con-muốn được-về-quê-trước

bạn, cứ dem-tiền đến-lê-quan Đề-hay Lãnh-là được-về ngay. Rồi vi-thể, người-nào đến-hạn được-về, mà không có tiền-lê-quan, thì phải ở-lại làm-việc suốt-năm tại-nơi-quân-ngũ.

Ta-nên biết rằng được-về quê-nghỉ-thời bấy-giờ là một vi-ệc-cực-ký-sưng-sướng cho người-linh, sung-sướng-không-kém-gì từ-nhau được-tha. Vì di-linh-thời-xưa không-như-di-linh-thời-nay. Nên từ-đời Trần, đã có-le miên-cho-con cái-các-quan-việc-tòng-ngũ. Ba-năm-trần-thủ-lưu-dòn

Ngày-thi-canh-diêm-lỗi-dòn  
việc-quan  
Chém-trê-dốn-gỗ-trên-ngân,  
Hầu-thân-hầu-khô-phân-nán  
cũng-ai?.

Cứ-xét-mấy-cáu-phong-dao

đó-cũng-dù-thấy-tam-ly-người

xưa-doi-với-việc-di-linh-thé

não.

Lương-hồng-it, không-dù

nuôi-miệng, người-linh-dài

xưa-còn-nuôi-luê-nào

đến-vợ-con-ở-nha?

Nhiều

người-phai-van-tien-nha-di-an

tiêu-la-knac.

Vì-thế, dân-làng thường

phai-den-boi-su «thiet-hai»

do-cho-Hinh-trang, bang-cach

cáp-cho-mỗi-người-hoặc-ba

mẫu-hoặc-năm, bảy-mẫu, hoặc

10, 15 mẫu-ruong-cong, tuy

theo-so-dinh va-so-cong-dien

tronng-lang.

Có/người-di-linh-mà-cả-họ

lâm-moi-hết-ruong-lêng-cho.

Người-có-tiền-lê-quan-thi-suot

năm-được-ở-una-hú-hí-với-vợ

còn-và-lau-giáu-bang-cay-cây

những-mẫu-ruong-linh-do.

Đối-với-họ, di-linh-lại-là-một

mỗi-lợi-to.

Người-không-có-tiền-lê-quan

danh-ở-lại-ban-phuc-dich

quan-trên-suot-năm-suot-doi,

cho-toi-khi-nao-gia-yeu-bi

hai-lao-về-quê-quán.

## Một tin mừng cho các nhà dùng-thuốc-ta



bản-buồn-các-thuốc-sống-và-thuốc-chín, có-lê, được-tin-nhiệm-hơn-hết-ở-phố-Phúc-Kiến, sau-bao-năm-thi-nghiêm-tim-tôi-mới-lựa-lọc-giai-giảm-cho-rã-mây-món-thuốc-gia-truyền-mục-dich-kè-cứu-lấy-danh-dự-chó-hoàn-án, và-giúp-ich-dòng-bao.

Ông-ban-Nguyễn-duy-Kiến-lại-là-một-nhà-nhiếp-ånh-có-tài, từng-có-tên-tuổi-trên-các-báo-chí, là-một-bạn-trê-hoạt-dong-và-có-luong-tâm, nhất-là-lại-dùng-châ-một-hiệu-buồn-thuốc-bắc, một-khi-chế-thuốc-hoàn-tat-phát-hành, hàn-hi-đa-thần-trong-lâm-lâm, ném-người-ta-có-thê-thìn-è-việc-lâm-cùng-như-ở-sự-thanh-công-eua-ông. Voi-thuốc-eua-hiện-Đức-Phong, it-nhất-người-ta-cũng-có-lê-tránh-được-cái-nạn-viên-dắt-thó-nhuộm-mực-tàu-và-cái-nạn-thuốc-ché-trái-phép. Thực-là-một-tin-dâng-trung-cho-những-nhà-dùng-thuốc-ta-ở đây.

TRẦN-DINH-NHUNG

bấy-giờ-dâ-phai-thoát-ra-những-cáu-ca-dao-nagy-tho-va-hai-huoc, truyền-mãi-tới-nay.

Năm-quan-tien-tot-bo-mo,  
Lên-dinh-Quan-tot-xin-cho  
chuc-chong.

Chuộc-chồng-dây-tíc-là-xin  
cho-cuô-g-miễn-dich-về-quê-nghi-vay.

VĂN-HẠC

## Ngô-vương đánh Tề về

Ngô-vương đánh được Tề về, trách Thân-Tư rằng: « Xưa đức Tiên-vương ta đức hạnh rõ rệt, thấu đáo Thượng-dế. Ngài ví như cái bùa dối (1), phá sạch cỏ xau ở bốn phương, lập nên danh-vị ở đất Kinh (2), đây là có sức của quan đại-phu nữa. Nay quan đại-phu già rồi mà không chịu yên vui tuổi già, lại cứ nghĩ quẩn làm hại nước, đoán dân phản, làm rối loạn phép nước, chúc cho nước những điều không hay. Nay trời giáng phúc cho Ngô, quân Tề phải hàng phục. Ta đâu dám cho ta có công thực là nhờ vào khithê êng liêng của chuông trống của đức Tiên-vương. Vậy ta có lời cho quan đại phu biết. Thân-Tư bỏ kiếm ra thura rằng: « Xưa đức Tiên-vương ta có bẽ tôi giúp giáp giới mới quyết được điều ngờ, trừ được điều ác, mới không sa vào nạn lớn. Nay nhà vua duồng hổ kề già cả, thân cận với lũ trẻ con và nói rằng: « Lệnh ta không ai được trái». Không muốn cho trái, mới thực là sẽ được trái». Không muốn cho trái là cái gốc của sự hại vong.

VIỆT-NAM NỮ HIỆP LÀ AI?

## Cô Nga đâm chết một tướng giặc

Hắn các ngài không ngờ trong bạn gái Việt-Nam lại có một người có cơ mưu và dùng lực giết chết được một tướng giặc khách để giữ toàn danh tiết — Người con gái lạ lùng ấy là cô Nga. Các ngài đón xem trong quyển « Giặc Cờ đen » do Trung Bắc thư-xã sê xuất bản nay mai, tướng thuật câu chuyện đáng ghê, đáng kinh, đáng phục ấy với nhiều chuyện rùng rợn lạ lùng khác. Cô Nga nhà ta còn tài tình bằng mấy những gái lạ trong chuyện kiêm hiệp Tàu !

Trời mà đã bỏ thi sinh ra cho cái mùng nhè song có mối họa lớn theo sau. Nếu nhà vua không thắng được Tề mà tinh lại thì nước Ngô còn truyền đời nó sang đời kia được. Đức Tiên-vương ta thắng được Sở là có đức chính (3), sau lại thua Sở là tại bỏ mất đức chính. Nay nhà vua không có đức chính mà thắng, ấy là vận nước Ngô hết đấy. Viên (4) này không nỡ lòng cáo ốm điên dè mắt khỏi phải trông thấy nhà vua bị nước Việt bắt, xin chết trước cho rảnh ».

Thân-Tư tự sát, lúc sắp chết nói rằng: « Đem đầu ta treo ở cửa đồng để ta trông thấy quân nước Việt kéo vào thành và nước Ngô mất ».

Ngô-vương giận lắm nói rằng: « Ta không để cho quan đại phu trông thấy điều ấy đâu ». bèn truyền dem xác Thân-Tư bỏ vào túi da dìm xuống sông.

SỞ QUỐC NGŨ  
BẮNG HỒ sao lực

(1) Ý nói Tứ Tư giúp tiên vương như cái bùa lại thêm một cái nữa, làm chóng nên việc.

(2) Nói trận thắng nước Sở ở Bá Cử.

(3) Hợp Lư thua Sở về sửa sang việc chính sau lại thắng Sở.

(4) Viên tức là Ngũ-Viên Thân-Tư.

## Magnific Café-Restaurant

Ancien DANCING FANTASIO - 72 Rue du Coton - Hanoi  
NGUYỄN - VÂN THUẬN DIRECTEUR PROPRIÉTAIRE

Le nouveau Café-Restaurant le plus chic, le plus sélect de la Rue du Coton Dirigé par un Américain Véritable cuisine française, préparée par chef cuisinier ayant une très longue prat que dans les Grands Restaurants de la Capitale

Le repas ou Menu du jour : \$60, ou à la Carte Service à toute heure, jusqu'à minuit

Rayon Confiserie dirigé par Maître-Confiseur de grand renom Patisserie de 1er choix — Spécialité de gâteaux Magnific

Messieurs ! Regalez vos amis au Magnific  
Mesdames ! Exigez qu'on vous invite au  
MAGNIFIC RESTAURANT

## áo len...

BỦ CÁC KIỂU, CÁ MÀU RẤT THANH NHÃ,  
HỢP THỜI, BÁN BUÔN TẠI HÀNG DỆT

PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, — Hanoi — Tel. 974

## Ngô-vương đánh Tề về

Ngô-vương đánh được Tề về, trách Thân-Tu rằng: « Xưa đức Tiên-vương ta đức hạnh rõ rệt, thấu đáo Thượng-dế. Ngài vì như cái bùa dối (1), phá sạch cỏ xau ở bốn phương, lập nên danh-vị ở đất Kinh (2), đây là có sức của quan đại-phu nữa. Nay quan đại-phu già rồi mà không chịu yên vui tuổi già, lại cứ nghĩ quẩn làm hại nước, đoán dàn phản, làm rối loạn phép nước, chúc cho nước những điều không hay. Nay trời giáng phúc cho Ngô, quân Tề phải hàng phục. Ta đâu dám cho ta có công thực là nhờ vào khith ông làng của chuồng trống của đức Tiên-vương. Vậy ta có lời cho quan đại phu biết ». Thân-Tu bỏ kiềm ra thura rằng: « Xưa đức Tiên-vương ta có bồ tát giúp đỡ giỏi mới quyết được điều ngò, trừ được điều ác, mới không sa vào nạn lợn. Nay nhà vua duồng bỏ kẻ già cả, thân cận với lũ trẻ con và nói rằng: « Lệnh ta không ai được trái ». Không muốn cho trái, mới thực là sẽ được trái ». Không muốn cho trái là cái gốc của sự bại vong.

VIỆT-NAM NỮ HIỆP LÀ AI?

## Cô Nga đậm chêt một tướng giặc

Hắn các ngài không ngờ trong bạn gái Việt-Nam lại có một người có cơ mưu và dùng lực giết chết được một tướng giặc khách để giữ toàn danh tiết — Người con gái lạ lùng ấy là cô Nga. Các ngài đón xem trong quyển « Giặc Cờ đen » do Trung Bắc thư-xã sê xuất bản nay mai, tướng thuật câu chuyện đáng ghê, đáng kinh, đáng phục ấy với nhiều chuyện rùng rợn lạ lùng khác. Cô Nga nhà ta còn tài tình bằng mấy những gái lạ trong chuyện kiêm hiệp Tàu !

Trời mà đã bỏ thi sinh ra cho cái mùng nhè song có mối họa lớn theo sau. Nếu nhà vua không thắng được Tề mà tình lại thi nước Ngô còn truyền đời nọ sang đời kia được. Đức Tiên-vương ta thắng được Sở là có đức chính (3), sau lại thua Sở là tại bỏ mất đức chính. Nay nhà vua không có đức chính mà thắng, ấy là vận nước Ngô hết đấy. Viên (4) này không nỡ lòng cáo ốm điên dè mắt khỏi phải trông thấy nhà vua bị nước Việt bắt, xin chết trước cho rảnh ».

Thân-Tu tự sát, lúc sắp chết nói rằng: « Đem đầu ta treo ở cửa đồng để ta trông thấy quân nước Việt kéo vào thành và nước Ngô mất ».

Ngô-vương giận lắm nói rằng: « Ta không để cho quan đại phu trông thấy điều ấy đâu ». bèi truyền dem xác Thân-Tu bỏ vào túi da dìm xuống sông.

SỞ QUỐC NGŨ  
BĂNG HỒ sao lạc

(1) Ý nói Tú-Tu giúp tiên vương như cái bùa lại thêm một cái nữa, làm chóng nên việc.

(2) Nội trận thắng nước Sở ở Bá-Cử.

(3) Hợp Lư thua Sở về sửa sang việc chính sau lại thắng Sở.

(4) Viên tức là Ngũ-Viên Thân-Tu.

## Magnific Café-Restaurant

Ancien DANCING FANTASIO - 72 Rue du Coton - Hanoi  
NGUYỄN - VÂN - THUẬN DIRECTEUR PROPRIÉTAIRE

Le nouveau Café-Restaurant le plus chic, le plus sélect de la Rue du Coton Dirigé par un Américain

Véritable cuisine française, préparée par chef cuisinier ayant une très longue prat que dans les Grands Restaurants de la Capitale

Le repas ou Menu du jour : 1 \$60, ou à la Carte  
Service à toute heure, jusqu'à minuit

Rayon Confiserie dirigé par Maître-Confiseur de grand renom  
Patisserie de 1<sup>er</sup> choix — Spécialité de gâteaux Magnific

Messieurs ! Regalez vos amis au Magnific  
Mesdames ! Exigez qu'on vous invite au  
MAGNIFIC RESTAURANT

## áo len...

BỦ CÁC KIỂU, CÁ MÀU RẤT THANH NHÃ,  
HỢP THỜI, BÁN BUÔN TẠI HÀNG DỆT

PHÚC-LAI

97-89, Route de Hué, — Hanoi — Tel. 974.

BẠN GÁI MAY ÁO VÀI GÁI HÓA



**MAI - PHONG**  
sẽ thấy mình có  
một vẻ đẹp mè hồn  
Số 7 Hàng Quạt — Hanoi

### PHẦY BỤI TRẦN

Xem thấy nhà nào dè guong soi  
mờ ám, cửa kính, tủ kính lem  
nhem luộn nhôe, kỵ là cái biến  
hết chính thức sắp sửa, bày ra  
những cuộc họa, nhanh như chớp  
hở, bùng náu, nghe khô hắng  
hỗn loạn hoặc nội trợ chan chán,  
vậy nên tránh trước và dùng  
ngay : BLANC D'ALLEMAGNE ;  
là phu huynh bột đê lau chùi và  
đánh guong tinh kính, cửa kính,  
cốc, đèn trang trí, tinh tinh, tinh tinh  
vạch sét, nẹp lợp mà lại ha hả.  
Thứ thuốc bột này có thể đánh  
dược cù mủ lẩn giày phơi được  
nắng già sẽ trắng như toyet và  
vô co hai cái đặc điểm : khi cầm  
mùi đón lén đâu không giày ra  
tay vì không có bụi phủ phai  
như các thứ phản kháng, khí  
muôn đánh lại mà không ra hêt  
bột, làm lây nước ria sạch bụi  
đi, mang phơi lại sẽ trắng như  
mới. Thật là bài báu cù lam từ tiền  
đàm tại chỗ đại lý RƯỢU  
HỒI HOA KỲ VÀ PHÒNG TÍCH  
COR-SHIM mỗi phong hàng 100  
gram... giá 90đ. Cân đại lý  
các tỉnh, hối An Hà 13 Rue du  
Cuivre — Hanoi.

### QUỐC-HỌC THỦ-XA

Sắp phát hành cuốn

THI-NGHỆ

Và đương in bộ  
TÂM-NGUYỄN TÙ-DIỀN

23

Một thiên tiên-thuyết rất diễm  
lệ của Thi-sĩ Tân-dà  
**GIÁC MỘNG CON**  
(I và II)

Tôi hai giác chiêm bao chơi  
khắp thế giới, lén đến cả thiên  
định. Rất nhiều công phu khảo  
cứu rất nhiều diễn cõi văn  
chương. Lời vân lai đẹp đẽ dù  
đương như cung đàn díp phách  
Thật là một bộ tiểu thuyết tiên  
phong mà đến nay cũng vẫn  
chưa có bộ nào hay như thế.  
Đây ngót-200 trang — giá 0\$75

Hồi ô

**HƯƠNG - SƠN**  
97, phố hàng Bông Hanoi  
Xa thêm cước phi

ĐÓI CHO ĐƯỢC

### FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT  
Tổng phát hành : TAMDA & C.  
72, Rue Wiéle Hanoi — Tel. 16-78  
Đại-ly Chí-Lợi 57 Hàng - Bồ  
— MÃI-LĨNH HAIPHONG —

**THUỐC**  
**HO**  
CON CHIM

Gia truyền thần dược

**HO ĐỘM**      **HO GIÓ**      **HO KHAM**  
**HO GA**

Người lớn, trẻ, con ho  
cố đờm nhiều-chỉ ngóm  
một lúc thổi long đờm  
giê-chú hoặc khói ngay  
Bao to sống 4 bịch : 0\$30  
Bao bé sống 2 bịch : 0\$15

Hồi ở các nhà ĐẠI LÝ  
PHÒNG TÍCH CON CHIM  
Khấp Trung, Nam, Bắc-Kỳ  
Việt long 58 Hàng Bè Hanoi.  
Bại-lý : Mai- linh Haiphong, Việt  
long Namdin, Quang-huy Haiphong,  
Thai-l-i Thanhuai, Sinh-huy Vinh  
Huong-giang Hué

Crème MONA làm cho da dẻ  
trời tốt, trắng mát và mịn màng.  
Crème MONA dùng đánh phấn  
tốt hơn hết, có đặc điểm, chữa  
được các nốt sần, nứt nẻ, tàn  
nhang, trứng cá, nốt mụn, v.v.  
Giá bán lẻ : 1\$50.

**dai-ly bán buôn :**  
Grands Magasins Réunis  
Pharmacie Moderne 25 Francis  
Garnier

Tamda et Cie 72, Wiéle, tel. 16-  
78, Hanoi.  
Có trữ bến tại các hiệu thuốc Tây



### Thuốc cao 4 ngày

Từ-Nhật-Không-Yến-Hoa hay tuyệt  
mùi, vi không pha chế thuốc phiện  
mùi. Bệnh ái được ngay cơn nghiêm:  
lâm vòn như thường. Sau 4 ngày  
uống thuốc, người khỏi thuốc ngay  
nhưng, bò hổ rầu ráo dễ dàng  
không sinh chứng. Thuốc uống ngày  
đầu sẽ được 80 viên thi ngày cuối  
cũng 80 viên. Lúc bò hổ không  
phải uống mới viên nén nén, không  
như lát thuốc khác phải đợi đến  
trước uống viên sau rồi rứt cát  
chiu viên thi không phai được, nếu  
bò hổ sinh chứng: như thế cao  
được thuốc phiện mà đâm nghiêm  
thuốc cao thi lợp hại thêm, nghiêm  
nặng mởi dùng đến 2 chai, mà nhẹ  
chỉ mai chua chua đai cao được.

Muốn cho người thi tiền cung cai  
được, nên chia lô vòn 3 tháng, ai  
đến Việt-Lòng hay đại-ly mua T. N.  
K.Y.H., đều trả 40% (\$350) chỉ phải  
trả 250\$. Như thế nghiêm nặng mởi  
đều 450\$, nhà chia hết 250\$ đã bò rứt  
drys. Thủ túc, ngân-phieu là : M.  
Ngô-vi-Vũ.

Việt long 58 Hàng Bè Hanoi.  
Bại-lý : Mai- linh Haiphong, Việt  
long Namdin, Quang-huy Haiphong,  
Thai-l-i Thanhuai, Sinh-huy Vinh  
Huong-giang Hué

NGUỒN VĂN TÌM VÀNG

### Người ta đào mà cô Kiều bằng vân chương

Nàng Kiều chết ngầm từ  
ba giờ, nhờ nàng mà có  
một áng văn kiết-tác bởi tay  
của Nguyễn-Du để cho người  
ta ngâm nga bồi toán,  
truyền mãi muôn đời.

Thế mà người ta có dễ  
cho nàng được nhắm mắt  
yên mồ dav. Hết đời nó  
qua đời kia, có những nhà  
văn cứ dem thân thế, cảnh  
nghị và tâm tình khô sô của  
nàng ra mà vịnh mãi :

Nhưng thơ vịnh Kiều, giá  
ai chịu khó gộp nhật xuất  
bản, có lẽ được một quyền  
sách to.

Mà vịnh nàng, người ta  
phanh phui bắt bê làm như  
dùng thuồng cuốc vân-  
chương đào mà nàng lên  
thi nhiều; khen nàng nào  
cố mấy người.

Đến nỗi có một ông tay,  
lâm đốc-học tỉnh Hưng-yên  
mấy chục năm trước, tức  
là ông Chéon, ta quen gọi là  
Xuong-ông, có tiếng giỏi  
vân-chương ngôn ngữ  
Việt-nam, cũng mở ra cuộc  
thi « Vinh Kiều » để xem  
thiên-hà ché khen ra thế  
nào ?

O

Trù ra những bài truyền  
tung của các cụ Yên-dô và  
Chu-mạnh-Trinh mà ai nấy  
đều nhớ, còn có nhiều bài,  
lời chép phần nhiều độc-giá  
chưa được nghe.

Trong Nam-kỳ có bài cõi  
thi này, không biết tác-giá  
là ai :

Tài sác chí mĩ hối Thiúy-kiều !  
Bí thương nén nhắc một đời  
diễn, Ban minh nào thấy chàng  
Vì đâu Viễn-ngoại vu oan ặng ?  
Sao chẳng Đề-oanh chướt  
Kim hối, Danh dĩ tha hồ mụ Bạc tiêu,

Nghĩa nồng chàng Kim da  
mahn kêu ?  
Nén vàng họ Mã già bao nhiêu?  
Liêu-duong ngàn dặm xa chí  
đó, Nở đê Lâm-tri bướm dập diu !

Cu huyện Nê-xuyên  
Nguyễn-thien-Kế, tục gọi  
cụ huyện móm, một nhâ  
thơ tráo phùng có tiếng,  
cũng phán đoán Kiều một  
cách nghiêm khắc, lại nhân  
dip da móc nhiều kẽ khác  
nữa.

Sao em ản ái thế cho dành :  
Du hàng kia quiet ông Từ Hải  
Nghé tan này theo cầu Sở  
Khanh.

Mấy đợt lầu xanh còn chúa  
Bao phen quý phat cung kháng  
Ngựa nghé trở lại toan lâm  
ché, Dì vân ghen ai hiếu với tình.

Muốn cho vong linh nàng  
Kiều được yên ủi đời chút  
dưới cữu-nguyên, tôi nhân  
dip chép ra đây một vài bài  
có ý thương hại bệnh vực  
nặng, để bù lại những lời  
người ta thoa mạ đáo đê  
kia.

Ông Nhiêu-Tâm, nhà thơ  
có tiếng ở Nam-kỳ mấy  
chuc năm trước, đã vịnh  
Kiều với những vân khúc  
mắc, khác hẳn người ta :

Sắc tài có một đinh đinh đinh,  
Kháp cả giang san tiếng nói  
phinh Duyên chí mà em theo lão đeo

29

Ngày chàng rời thiếp sach sảnh  
Ra đi đầu đội muôn phần hiếu  
Trở lại vai mang một chéo  
Mười mươi năm trời nhớ rủa  
Khúc đờn nhán gác tịch tinh

Ông Tôn-tho-Trương muôn  
trách ông trời chờ không  
trách Kiều :

Mười mươi năm trời nợ giũ  
xong  
Sông Tiền-dường due hóa nén  
trong  
Cái duyên bi-hỗn còn mong  
trả  
Chút phận lang thương lâm  
ngai ngung  
Chữ hiếu ít nhiều trời đất biết  
Ganh tinh nặng nhẹ chỉ em  
chung  
Tâm lòng thiên cõi thương mà  
trách  
Chẳng trách chi Kiều, trách  
Hoa-công /  
X. Y.Z.

AI AI CÓNG NÊN ĐỌC :  
**Một linh hồn**

của bà Thúy An

1 cuốn tiểu thuyết  
rất lâm-ly cảm  
động, 1 cuốn sách  
trong sạch nhất,  
sâu sắc nhất, nhiều  
đoạn đọc tôi khen  
lòng ta phải rung-  
động, phải thương  
cảm, phải mê-ly và  
say sưa và cùng

sách dày hơn 200 trang  
in rõ, đẹp, giá ban 1\$00  
Nhà in LÊ-CƯỜNG  
75 rue des Paniers  
Hanoi.  
tổng phát hành

Ra đi đầu đội muôn phần hiếu  
Trở lại vai mang một chéo  
tinh  
Mười mươi năm trời nhớ rửa  
sạch

## BAN { ở Saigon ra ĐỘC } ở Hanoi vô

Đến Vinh, một tỉnh lớn có nhiều  
phong cảnh đẹp đáng kẽ vào  
bắc nhì ở Trung-kỳ, bạn đọc  
muốn nghỉ lại vài ngày nhưng  
không quên bắt ái để mượn  
lâm hướng dẫn di xem phong  
cảnh ở những vùng xa Vinh,  
chúng tôi xin giới thiệu ông  
YÊN-SON chủ kiosque THANH-  
TAO (bán đủ thứ sách báo ở  
vườn hea) người tình nguyện  
để giúp vui các bạn để đèn đáp  
tâm thịnh tình của các bạn (đa  
còn lòng chiếu cố đến quán sách  
của ông).

T.B.C.N.

THUỐC LY	CƠN CHIM
(hỉ mèt liêu OSIS là khô)	
Buồn đi luôn	Buồn đi luôn
buồn đi phải	buồn đi hơi
vội vàng ngồi	quắn đau
lâu giàn khổ	bụng ngồi
són ra như	lâu giàn khổ
mũi có lỗ	dira như mũi
máu tươi	không có máu
lát:	lát là:
NHIỆT-LÝ	HÀN-LÝ
Hồi ở các nhà DAI-LÝ	
PHÒNG TÍCH CƠN CHIM	
có treo cái biển trên	

**SAVON DENTIFRICE**

**KOL**

**BỘT NHIỀU, MÙI THƠM  
DIỆU LÀM CHO RĂNG  
TRẮNG VÀ BỀN CHẮC  
CÓ BẢN KHẨP NƠI**

Dépôt pour le Tonkin :  
Établissements VAN-HÓA 8 Cantonnais Hanoi  
Dépôt pour la Cochinchine :  
Établissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

**BỆNH TÌNH**  
...LÂU, GIANG-MAI  
HÀ-CAM, HỘT XÔI  
**chỉ nên tìm đèn**  
**dứt-tho-dương**

SỐ NHÀ 131 ROUTE DE HUẾ  
THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HAI SINH DỤC  
CHÙA KHOÁN KHÔI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

# Một số Bán Trời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MANH - QUỲNH  
(Tiếp theo)

XVI

### Vì sao con thạch-sùng kêu: Tiếc! Tiếc!

Lấy được người vợ Tàu là  
con nhà có cửa, lại chính  
minh có những thủ-doan  
« làm tiền » rất là gian-hùng,  
mạo-hiểm, Vi dã giàu to  
nhưng khi còn ở Hương-

Mấy năm sau cùng,  
chàng thường đi về  
Hanoi luôn. Mỗi lần  
về nhà-dó xú Bắc đều  
ở phòng nhất hạng  
nhà hàng Métropole  
và ngự chiếc xe hơi  
« Voisin » cùng ở  
Hương-cảng và rồi lại  
cùng đi. Họ hai chục  
năm trước, hiệu xe  
hơi ấy ở Hà-thành là  
một vật mới lạ, hiếm  
hoi; ai ngồi ngắt  
ngưởng trên mình  
nó, không cần phải  
làm như các vị công-tú  
ăn chơi ở Ba-lé  
nhìn ngang nhìn  
ngửa như muốn hỏi

người ta « m'as-tu vu? »,

người ta cũng phái ghế mát  
và nhận biết là một tay hào-phú sang trọng.

Trong những lúc đi di-vé  
về đó, nhân tiện việc công-to  
nghi việc tư, chàng đã đe  
tâm xây đắp căn bản ở cõi  
hương, phòng mai sau lấy  
chỗ vui hưởng cảnh già Con

người ta, một khi vợ nấm  
dược tiền bạc trong tay, đều  
lo đến kẽ trường cừu như  
thế, mặc dầu chẳng biết tiền  
bạc có lưu luyến với mình  
tron đời hay không?

Nó là giống hay phù thịnh mà cũng  
vô tình, khi đầu trần đi đến  
với ta như tưới, có khi đội  
nón ra đi cũng mau, dù muôn

dè cho thuê lấy hoa lợi.

Bây giờ bị giải chức ở  
Hương-cảng, đem cả hầu  
đoàn vợ khách con lai về  
Hanoi, Vi nghiêm nhiên là  
một phú ông vào hàng ưu  
hạng ở đất Thành-long-cố-dò.

Không ai biết rõ con số giàu  
của chàng thật là bao  
nhieu. Nhưng, thấy ở một

tòa nhà đồ-sộ phô  
Carreau, làm chủ  
nhieu nhà to phố lớn

cho thuê ở hai châu  
thành lòn nhất xú  
Bắc, ăn tiêu rất sang  
trọng huy-hoắc, đánh  
bạc như sấm, lúc nà

đึง sán tiền kỵ  
trong nhà hàng toàn

những cái đầu-tó sặc  
mùi vàng bạc, khiến  
người ta có thể đoán

chàng tính phỏng  
chàng ta dấn-vốn có  
vài ba trăm vạn bạc  
chứ không ít.

Thằng con Choi bởi  
phóng dâng của Hả  
thành, hồi nào trốn nợ bỏ  
việc ra đi, đồng xu dinh túi  
không có, thăm thoát hor  
mười năm trời, ngày nay  
trở về hiêng-ang một phà  
triệu-phú.

Người ta quen thấy bao  
nhieu Hoa-kiều ở đây kinh  
doanh buôn bán giàu có, vậm  
của Việt-nam về Tàu; có lẽ

### Tóm tắt những kỷ trước

Mấy năm giờ này dân Nam-dịnh hàn tản sán sao.  
Họ nói đến một đời sự nam, nữ đến từ một cách  
chân thành, chân chí ở chùa Lân. Sau họ mới biết  
rõ rằng đời sự nam, nữ đó là anh em ruột vì chun  
cánh nhân tình thế thái nên tội đây tu.

Hồi về chuyện minh, hai người sự nam nữ ấy chỉ đáp:

— Chango iai tu là dà chục iai tội ác cho cha.

Cha là là Thắng-Vi — KÉ BẢN TRỜI — dà gáy ra  
những tội, ác?

Mỗi tối nghiệp ở trường Thông-Ngôn ra, Thắng Vi  
đã làm cho Bưởi hăng Gai thời chua ngoa nghĩa  
lá, không biết mưu mồ thế nào, Vi đã quyết định được  
Bưởi và mưu iagn của bộ quản sái yém nhiều  
đem về trình anh em...

Máu mè cõi bạc, làm được bao Vi đam cảng vào  
sóng hòn thường phái, giò ngón bít với những tay  
công non và giò khòe làm tiền của các me...

Mang công mác ny nhiêu không giàn được, thằng Vi  
bỗng chôn ra làm thử ký phỏng Ké-toán sỏi mỏ  
thu Honyay, rồi tru lạc sang Lào, Hương-cảng...

30

Vi có thủ-doạn vận của bến  
Tàu về nước Nam là người  
thứ nhất.

D

Chàng đi đào mỏ thiên-hạ  
vẽ, hai túi phẳng lên bạc  
triệu tiền muôn như thế,  
chẳng những là bạn cõ-giao,  
cho đến những người nghe  
danh biết tiếng, đều mong  
đợi và tin chắc thế nào chàng  
cũng xuất-tài xuất-lực để kinh  
doanh một công cuộc to lớn,  
cầu lợi cho mình là lè cõ-nhiên,  
mà cũng mở mang  
giúp ích cho xứ sở, đồng bào.

Nhất là chàng thông-minh,  
lanh-lợi, có tài ngôn-nghì giao  
thiệp, không phải chỉ nói ba-hoa  
như người ta lầm-tưởng;  
lại bao nhiêu năm sống & đất  
ngoài, trông thấy thiên-hạ,  
làm gì chẳng nhận biết những  
công cuộc nào còn dang thiêu  
sót ở quê-hương mà vốn liêng  
trong tay mình có thể kinh-doanh,  
lợi mình ích người,  
nhất cử luồng đắc.

Nhưng, con người xưa kia  
còn bá phông phiếm thế nào,  
thì ngày nay cũng vẫn thế. Số  
tuổi chồng cao và những sự

kiến-văn kinh-lịch góp lại  
muỗi mấy năm trời ở tha-huong,  
chẳng thay đổi bản-tướng đi chút nào.

Trái lại, cái bản-tướng ấy  
còn bị tó cho đậm, bôi cho  
đen thêm thì có. Giờ nhiều  
tiền lâm bạc, lại càng dồ-bắc  
phóng-phiếm già-hơn, và nuôi  
lớn thêm hai cái tinh-cách  
khă-ố: kiêu xa và ưa nịnh.

Hai tinh-cách này như hai  
tấm màn đen, che lấp tri-khon-chàng, để nỗi có-nhiều  
tiền mà không biết kinh-doanh  
công việc gì để sinh lời,  
và giũa cửa cho lùn bèn, chỉ  
biết một mực ăn chơi cõ-bạc  
thả-cứa, không mấy khéo tiêu  
tan hết sạch cõ-nghiệp. Mèo  
lại hoài mèo !

Lúc chàng mới ở Hương  
cảng vè Hanoi ít lâu, nghĩa  
là lúc tú sätt chàng còn dụng  
dãy giấy bạc ngắn này ngắn  
kia chua bị suy khuyếth, lâm  
người có tài chí kinh-doanh  
o, tay cõ cõ, đến rỉ họp  
sức chung lung, mõ mang  
việc lớn. Người này định mõi  
đang gõp vốn một hai triệu,  
mõi một nhà in to, có dù

những máy Linotype, Rotative, Fonderie v... v... để  
khoảng truong công việc ấn  
loát văn-hóa xú này. Người  
kia có cái kế-hoạch tự mình  
xuă-cảng lấy lúa gạo xú  
minh, dù bán quanh phương  
đông hay chở sang Âu-châu  
cũng vậy, đoạt lại quyền lợi  
mà bọn Hoa-thương và tài-chủ  
Do-thái nắm giữ xưa  
rày. Có người lai rủ chàng  
chung vốn đào mõi than, mõi  
nhà máy dệt, buôn các đồ  
dùng vè điện-khi v... v... Việc  
nào cũng đáng làm và có lợi,  
mà vốn liêng chàng có thè  
hùn hiệp được cả. Nhưng  
với kế-hoạch nǎo, chàng cũng  
gât gù ập a xáng rồi bỏ qua;  
dần dần tránh mặt nhũng  
người muôn đến bàn tinh  
kinh-doanh công việc.

Duy có những bạn đến lán  
tỉnh nịnh hót, cho chàng lên  
mây xanh, và gạ đi nguyệt-hoa  
đồ-bắc, thì lúc nào cũng  
được thừa-tiếp, và chàng còn  
mõi hõ-bao ra cho mà hõe-hốt  
nữa là khác.

Tự-trung có một hai người  
bạn thành-thục, không thèm  
bón xu lợi dụng, như Xuân-  
son, Thái-duc chàng bạn,  
muôn láy lẽ phải trái khuyên  
can cảnh tinh, thi bị chàng  
cự tuyệt. Một hôm Xuân-son  
đến chơi, thura lúc vắng vẻ,  
mõi lời hõng câu chuyện cõ-  
tích xa xôi :

— Bác Ví ci ! Bác ở bên  
Tàu lâu năm, có nghe họ nói  
sự tích Thạch-Sùng không  
nhi ?

— Không nghe bao giờ. Vì  
đáp, vì thật tình chàng chưa  
biết.

— Chuyện lý thú lâm dề  
tối nói tóm tắt cho bác nghe.  
Thạch-Sùng là một nhà cự  
phú đời Tấn, có núi vàng bạc,  
kho châu báu, giàu hơn nhà



vua lai cho cả nhà vua vay  
mượn, Thế mà chỉ kiêu xa,  
phóng túng, ưa nghe phinh  
phò, bị lũ ban hịp, không  
bao lâu sạch cửa mang nghè  
đến sau chết không có cõ-ván  
mà chôn. Người ta trong  
trayenn con thach - sùng ta  
thấy bò trên tường kia, thỉnh  
thoảng nghe kêu « tiếc !  
tiếc ! », ấy là Thach-Sùng hóa  
thân ăn năn tiếc của dãy...

— Ô ! chuyện hay nhi, Ví  
nói. Bây giờ tôi nhớ lại lúc  
bé đi học, đã được thấy trong  
một quyển chuyện cõ-tích nǎo.

— Tôi cho bác ngày nay  
giàu có, chắc cũng không  
bằng Thạch-Sùng. Nhưng  
giàu có mà bác chẳng lo nghĩ  
làm việc gì có ích cho đời và  
luu truyền sự-sản cho con  
cháu hưởng-thụ lâu dài;  
dảng này bác chỉ cầm đầu  
chui mũi vào các cuộc đõ-bao,  
xa-hoa, kiêu-cẳng, se-

ký, thi liệu chứng của cải  
mấy lúc mà tan ra khói, phủi  
tay không. Lại còn thêm bị

#### DÓN XEM:

## Gió Mùa Tuần-Báo

tờ báo đầu tiêun của nhà  
xuất bản Phuong-Dong  
SỐ I RA NGÀY 29 NOV. 1941

do những ông Hoài-THANH,  
Lưu-trọng-LU, Lê-tràng-  
KIỀU, Nguyễn-đô-HUY,  
Đỗ-huy-NHIỆM, Xuân-KHAI  
Thiệu-SON, Đông-HỒ và  
Trần-Lâm-LAI Việt bài —

## Gió mùa Tuần báo

một thê-tài mới trong nghề  
tuần báo ở Đông - Dương

Rất mỹ thuật, in vào giấy láng

Giá 20 10 nửa năm 2p. 60 cõ năm 5p.

Đo nhà in Tin-Bức Thư-Xã trình bày

Bài thư, bài phiến gửi về

Ông Lê Tràng - Kiều

Tòa báo: 55, rue Legrand de la Liraye  
SAIGON

những ông bạn lòn-hữu chay  
theo phinh-phò lợi dụng;  
họ xô đẩy bác lòn lòn vào  
hực trường phả sản tán gian à  
bác không biết. Tôi e một  
mai trên vách mỗi nhà sẽ  
thêm con thach-sùng thứ hai,  
cũng kêu « tiếc ! tiếc ! »...

Xuân-son chưa nói hết lời,  
Vi dã sầm mặt lại, như bị  
mũi kim chích vào ruột gan :

— Tôi xin anh hãy dậy cái  
hũ mâm dạo-déc nhà nho  
của anh lai, đem về nhà cho  
vợ con anh ăn, đây tôi không  
thể ngửi được thứ khắm ấy.  
Tôi có tiền của phông-tung  
huy-hoặc mặc kệ tôi, không  
việc gì diễn anh và không cần  
anh can. Thôi, anh xéo đi.

Vi trợn trừng xua đuổi  
Xuân-son. Từ đấy hai người  
tuyệt-giao.

Chiều tối hôm ấy, mấy ông  
bạn khéo phinh, là Phu,  
Điền, Nghĩa kéo đến nhà, gã  
Vi di đánh bài-cào-sát-phát ở  
nhà mụ Ba-C. rồi xuống xóm  
Thái-hà. Nhau tên, Vi thuật  
lại câu chuyện vi sao xua  
duỗi Xuân-son.

Mỗi người mỗi câu phê-mát,  
ba ông bạn khéo phinh  
dội mãi Vi lén mây xanh với  
những lời nàng đẽ, khéo léo,  
lâm cho chàng thêm nõi mũi  
đắc chí.

— Anh có tiền, ăn tiêu rộng  
rãi là quyền tự do của anh  
mà họ muốn cầm là nghĩa lý  
gi ? Đien nói.

— Phải chứ, Phu nói tiếp,  
ở đời chỉ hon nhau có sự hào  
phông. Anh có thể anh nói  
mà họ muốn cầm là nghĩa lý  
gi ?

— Hèn gi mà hòn nợ tí

#### NÊN ĐỀ-PHÒNG SỰ GIÁ-MAO

## LỊCH TRUNG-BẮC TÂN-VĂN

Lịch Trung-Bắc Tân-Văn năm 1942  
đã in xong. Quý-khách muốn dùng lịch  
chính hiệu khỏi nhầm, xin hỏi ngay tại  
Imprimerie Trung-Bắc Tân-Văn  
36, Boulevard Henri d'Orléans, Hanoi.  
Lịch Trung-Bắc Tân-Văn, được đồng  
bảo Nam, Bắc rất hoan-nghênh, nên có  
nhieu hiệu phông mẫu làm theo, quý  
khách muốn mua đurec Lịch Trung-Bắc  
Tân-Văn chính-hiệu, xin nhờn có  
mấy chūi ở ngoài như sau này hãy mua:

Imprimerie Trung-Bắc Tân-Văn  
36, B<sup>e</sup> Henri d'Orléans, Hanoi

nghe chị em hàng Giầy khảo  
nhau « trong nước Nam,  
ngoài nước Đỗ » xưa nay họ  
chưa thấy một người nào  
choi sang chi rộng cho bằng  
ông phán Vị, cũng phải!  
Điển tán thêm vào.

Thứ rồi, ba người chạy  
quanh vòng ngựa mây vòng,  
cũng rút lại về mục đích cốt  
yếu là tân tình vay tiền.  
Người thi dám bảy trăm  
người thi một vài nghìn.

Vì đang sướng như lên  
mây, mà ví ra đưa liền, Cố  
khi viết chi-phiếu (*cheque*)  
cho họ ra nhà băng mà lấy.

Vì lúc nào chàng cũng có  
quyền chi-phiếu trong minib.  
Vào mua hàng ở hiệu Gô-đa;  
ngồi máy khách-sạn lớn uống  
ruou khai vị; chi tiền hát  
cho chị em Thái-hà; giả tiền  
vô ruột và ét-sáng cho hãng  
xe hơi; nhất nhất chàng viết  
chi-phiếu cho ra băng mà  
lấy. Tiếng dồn ông Vi ăn tiêu  
sang trọng theo lối Hoa-tết.

Nhưng bạn ninh hót chàng  
đề vay tiền, mà họ có trả lại  
bao giờ đâu. Chàng mất  
nghịp vì tính va ninh. Về  
sau tính ra số tiền mất mát từ  
tung vì những khoản bạn bip  
vay xô, có đến 15 vạn đồng.

Chàng tám lách nghiệp  
như thế thì được, nhưng mà  
những cuộc từ thiện muôn  
đến gõ cửa lạc-quyên, hay là  
những kè lâm cảnh khốn  
cùng muốn kêu gọi tấm lòng  
nghĩa-hiệp thì chó có hòng.

Có mấy ông từng làm đồng-  
liệu cộng-sự với chàng ở  
bên Lào và Hương-cảng, về  
sau sa sút khó khăn, đã được  
ném những mùi chồn chực  
cay đắng và nghe những lời  
hứa hẹn vu vơ của người cõi  
giao trời nên giàu có. Cố giờ  
đại ngoái cửa hay đón ngang  
đường năm ba phen mà chàng  
không thể tránh mặt được  
nữa, cũng chỉ bố thí cho anh  
em bạn cõi một vài đồng, với  
nét mặt hệt sức lạnh lùng,  
khô chua.

Một người còn nhớ năm võ  
đê Liên-mạc, Hả-thành tổ-  
chức các cuộc nghĩa-quyên  
cứu-té, đến gõ cửa nhà triều-  
phủ ở phố Carreau mây lẩn  
mói xin được cho dân nước  
lụt hai đồng bạc.

Trong những khi ấy, có  
dêm chàng đánh cờ bạc thua  
hàng vạn tưối cười như  
không; các ông bạn bip cứ  
phinh cho mây cầu đường  
mặt rồi gáy vay năm trăm một  
nghìn, được thay xia tiền  
túc khắc. (còn nữa)

HỒNG PHONG

ESSENCE  
**Térébenthine**  
**Colophane**  
giết giáp nát rái nhanh chóng  
Hồi nhà oán-xuất:  
**SONG - MAO**  
101. Rue du Général, Haiphong, 70. 141

## Cô gái SAIGON

của Tạ - hữu - Thiện

Ai đã xem cuốn *Đưa con hư của*  
hai thời đại (đã bán hết) không  
thể bỏ qua được cuốn chuyên  
giá trị này. Một câu chuyện rất  
éo-le khéo khít. Nhặng trướng  
hợp rất khó sờ của những người  
đầy một tấm lòng hy sinh và  
bảo bối. In trên gáy bǎn hàng  
tốt, gần 200 trang đặc biệt \$070

## TRÊN ĐẢO CÁT BÀ CỦA HUY-RIỄM

Những cô gái chờ đợi những  
con thuyền đi vớt. Những pháo  
đài, lặng lẽ kiên cố. Cả một cảm  
trời cao biền rộng tạo lên mối  
tình đau khổ trong lòng khách  
xa nhà. Vẫn rất thành thục.  
Sách in toàn chữ nhỏ, trên một  
100 trang giá \$050. Mua ngay kéo  
lại hết như những cuốn trước.

## À - chầu xuất - bản

Giám - đốc: Nguyễn - bá - Định  
17, Émile Nolly — HANOI

## Phòng Tich



Khi đây bụi, với tết ngựa, cháu con  
không biết đổi, ăn chậm tiếc, hung vồ  
không biết. Khi au nồng rởi, khỉ hay vò, (v  
hết hoặc ý chua). Thường khi tết hung  
khó chịu, hái đòn lung, cầm ran trèo vai.  
Người thường ngày ngán và mệt mỏi  
buồn bã chôn tay, ta mê mẩn, sặc da  
vàng, da hung đầy. Còn nhiều những  
không biết một liệu thấy dễ chịu  
hoặc khóc ngay.

Làm một bǎn uống \$025.  
Làm hai bǎn uống \$040.

**VŨ - ĐÌNH - TÂN**  
ân tú kim tiền năm 1926  
173 bis Lachtray, Haiphong

Đại lý phát hành toàn tỉnh Hanoi, An-  
hà 11 Hàng Mã (Quốc lộ) Hanoi. \$01-  
phát hành khắp Đông-duong, 109 phố  
Bonneli Haiphong. Cố Hinh 100 dại-  
ly  
khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-Lý, Gia-  
mien và Lào có tree cõi biển trên

# CON ĐƯỜNG Nguyen Hiêm

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch  
(Tiếp theo)

— Già ông nói được rằng không bao giờ ông  
uống rượm, có phải hay hơn không, ông  
Waddington l...

— Dù sao, tôi bao giờ cũng uống quá độ  
đấy, thưa mẹ.

Bà Nhất cười, và thông ngôn câu trả lời  
hứng áy cho bà sơ Saint-Joseph. Bà nhìn lâu  
Waddington, nhưng cái nhìn bao hàm một  
vẻ nhân từ.

— Chú tôi rất khoan dung đối với ông  
Waddington. Ông có đến cứu giúp chúng tôi  
hai, ba phen, trong lúc khốn đốn không biết  
lấy gì nuôi lũ trẻ bồ côi.

Bà sơ ra mở cửa ban nay bung vào một  
khay ấm chén tau với một đĩa bánh phồng.

Bà Nhất nói:

— Bà phải xơi thứ bánh này, của chính tay  
bà Saint-Joseph làm sáng hôm nay để tuết bà  
đấy.

Họ nói với nhau những chuyện không quan  
trọng. Bà Nhất hỏi Kitty xem nàng ở bên Tàu  
đã được bao lâu, nàng đi đường có mệt nhọc  
không. Nàng có bị suy nhược và khát hau  
không? Nàng đã sang bên Pháp chưa?

Không khí nơi này tạo cho câu chuyện  
thường thường nhưng niềm nở kia có một ý  
vị đậm đà lâng lùng. Trong sự yên tĩnh của gian  
phòng khách, ta khờ mà tản rảng ở đây chính  
là trung tâm diêm của một đô thị đông đúc. Ở  
đây chẳng khác gì một tòa đèn của sự an-lạc.  
Tuy vậy chung quanh đó bệnh dịch hoành  
hành, duy có trí cương quyết của ông đốc-  
biện mới ngăn nỗi lòng dân khốn khổ.  
Đảng sau bức tường nhà tu-duong-duong chật  
nicha những linh ốm hay ngác ngoài; một phần  
tự trẻ con già mồ côi của các bà sơ nuôi nương  
đã chết rồi.

Kitty trờ nên rụt rè; nàng ngầm nghĩa bà  
sơ bê-vệ kia đương hỏi nàng với một vẻ châm

chú lẽ phép. Trên bộ áo nhà dòng, chỉ có mầu  
hình Lá Tim là bộ điếm cho chút màu sắc  
thẩm. Bà Nhất vào trắc bốn, nắm mươi. Tuổi  
tác dù trôi qua, không ghi lại dấu vết gì trên nét  
mặt bằng phẳng và xanh xao; nhưng cứ xét ở  
cái chỉ đường hoang, ở cái vẻ tiêu-tụy của ôi  
cái bay khôle-khoa-hã và lỗi dẹp, ta có thể đoán  
rằng bà không còn trẻ nữa. Trong khuôn mặt  
trái soan, cái miệng rộng, rặng rợ nhưng mà  
đều, mũi lõi nhung thanh thú. Chính đôi mắt to  
và ánh thầm dưới hàng lông mày đen nháy đã  
tạo cho vẻ mặn mõi bí ẩn. Mắt cách bì  
thẩm và nồng nàn. Con mắt có ánh khắc thường  
nhắc cho ta biết trí cương-quyết di dời với sự  
bình-tịnh. Mới thoáng gặp bà, ai cũng nghĩ rằng  
hồi còn trẻ bà rất dẹp, nhưng chẳng bao lâu,  
người ta giác nhận ra rằng sắc-dẹp ấy là một  
tia guồng phản chiếu cá-tính của bà, sắc dẹp  
ấy càng thêm đậm đà vì tuế nguyệt nữa. Tiếng  
Pháp cũng như tiếng Anh, bà nói rất chậm  
rãi, giọng nhỏ và dứt đứt. Ta đê ý nghĩ là bà  
có một vẻ oai nghiêm; vẫn biết là người ta phục  
tùng bà đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng bà cũng biết  
chịu lạy và tuân theo kỷ luật.

Không bao giờ bà giàm hờ nghi đến quyền  
lực của Hội-Thành là cơ quan dã ứng hộ cho  
bà. Kitty nhận thấy dưới cái vẻ nghiêm-khắc  
của một lồng bao dung khoan hòa đối với  
những sự đồn-hùn của người thế gian; khi  
Waddington trảng trộn nói những lời vô ý  
thức, ta cứ nhìn nét mặt bà Nhất cũng dù  
hiểu rằng bà cũng hiểu sự lõ-lăng một cách  
sâu sắc.

Nhưng ở người bà Nhất còn có một thứ  
khác nữa, linh tinh Kitty nó bảo như thế,  
nhưng nàng không thể gọi rõ tên ra được. Có  
một điều gì không hiểu dã khien thiêu - phụ  
phải đứng cách xa ra, nàng ngượng nghิú  
như một cô lứa trú học sinh, mặc dùa những  
cứ-chí dịu dàng và cái vẻ khoan dung nő.

Bà sô Saint-Joseph nhắc :

- Ông không chịu xoi gi cá.

Bà Nhất đáp :

— Tại ông quen ăn các món Mân-châu rồi nên không biết ăn thức khác đó.

Bà sô Saint-Joseph thôi khẽ dám mím cười nữa. Bà giữ một nét mặt kiêu cách. Waddington làm ra vẻ khẽ hái ăn một chiếc bánh nữa. Kitty không hiểu câu chuyện vừa rồi là thế nào. Waddington nói :

— Thưa mẹ, như thế là mẹ bắt công lầm my làm tôi phải lúng đê, không an được bữa cơm ngoài lành đương ơi i tôi ở nhà.

— Bà Lane có muốn thăm nhà đồng, tôi rất sung sướng được dẫn bà đi xem.

Bà Nhất quay lại mím cười với Kitty như để xin lỗi nàng.

— Bay giờ nhà đồng luộm thuộm lầm, cái gì cũng hỗn độn. Các bô sô ai cũng đương bô kôản, bôi rô. Ông đốc-biên Vũ có khâm khoản xin chúng tôi để cẩn đường - đường cho các linh mạc bệnh, vì vậy chúng tôi phải lấy phòng ăn để làm phòng bệnh cho bọn trẻ mồ - côi.

ĐÃ CÓ BÁN :

# NGOẠI Ô

PHÓNG SỰ TIỀU THUYẾT  
của

NGUYỄN - ĐÌNH - LẬP

Tác giả những thiên phỏng sự  
THANH NIÊN TRUY LẠC  
CƯỜNG HÀO  
CHỤP PHÉN BÚA TỐI BẦU

Sách dày ngọt 300 trang giá 0p.90.  
Bìa của họa sĩ Nguyễn đỗ Cung. (Mua một cuốn xin gửi thêm 0p.20, cước dám bảo, chư không bán lĩnh hóa giao ngan)

HÀN-THUYỀN  
71, phố Tiên Tsin — Hanoi

Bà ra đứng đứng ở bên cửa, tránh lối cho Kitty đi trước, rồi cùng đi với nàng, theo sau là bà Saint-Joseph và Waddington, bước trong dãy hành lang trắng xóa và mát mẻ. Trước hết họ vào một gian phòng rộng lớn tràn trề, trong có những thiếc - nũ đương thêm thửa tì ml. Có khách vào, các cô kia đứng dậy, rồi bà Nhất đưa cho Kitty xem các mâm hàng thêu.

— Tuy có bênh dịch, chúng tôi cũng bắt các cô ấy làm cho quên sợ hãi.

Họ lại đi đến một phòng khác, có những cô đương bộ khâu, học viễn và học đột; rồi đến phòng thử ba, có những áu nhi đương chơi đùa, do một bà sô khách trông nom. Khi bà Nhất bước vào, cuộc chơi đùa kia dứt hẳn các trê bô mắt xéch tung bọn họ, ba chạy lại túi túi chung quanh bà; chúng nấm láy tay bà, chúng nấp trong nếp áo dòng. Về mặt bà Nhất tươi sáng hẳn lên. Kitty nghe bà nói những nụ như trê con, nàng không hiểu tiếng khách mà cũng nhận thấy lời nói kia êm dịu như thế vuốt ve.

Nhin thấy người dân bà khách ăn mặc áo dòng, và trê da vàng mài tết nơ, Kitty lộ một cử chỉ ghê tởm. Nhưng bà Nhất đang giữa bô họ, chênh khác gì sô từ thiện đội lốt hình người vậy. Khi bà định ra về, lú trê cử nín lấy áo, bà phải giăng ra, nhưng giăng một cách nhẹ nhàng làm sao, mới thoát.

ít ra dưới mắt lú trê, bà sô cao lớn ấy không có vẻ gi là đáng ghê sợ cả.

Lúc đi ở những dãy hành lang khác, bà Nhất nói rằng :

— Chắc bà cung hiền là lú trê bô côi này là do cha mẹ chúng ruồng bỏ nó mà thôi. Mỗi khi người ta đem con gái đến chúng tôi phải cho họ tiền, nếu không họ chả hoài hoi đem lại, họ giết đi.

Bà quay lại hỏi bà Saint-Joseph :

- Hôm nay có ai đem lại không?
- Có bốn đứa.

Trong lúc bệnh tả người ta lại càng không muốn vướng vính những mực con gái thừa.

Bà cho Kitty xem các phòng ngủ, rồi cả bô di đến mỗi chỗ cửa, có kè chử son : « Dưỡng - dưỡng ». Kitty nghe thấy những tiếng rên - ri, những tiếng thét inh ôi, không ngờ đó lại là tiếng kêu đau của con người ta.

Bà Nhất nói vẫn một giọng bình thản :

— Ta không nên vào làm gì, không phải là một cảnh trạng đáng để cho bà xem.

Bà chợt nghĩ ra :

— Tôi đương tự hỏi biết ông đốc Lane có ở đây không?

Bà nhìn bà Saint - Joseph. Bà này vẫn một nụ cười bát-dì-dịch, lè bước vào trong dưỡng - dưỡng. Kitty lùi lại. Cảnh cửa hé mở, tiếng ồn ào vọng ra càng ghê gớm hơn nữa. Bà Saint-Joseph di ra.

— Không, ông đốc đã thăm một lượt, một bô lâu nữa mới trở lại.

— Bệnh-nhân số 6 thế nào?

— Tôi nghiệp, hàn chết rồi!

Bà Nhất làm dấu Thánh-giá, mòn bâ khê mấp máy đọc thầm thì một kinh ngắn.

Họ đi qua một khoảng sân, Kitty nhìn thấy hai cái bóng người song song đuổi dài trên mặt đất, trên phủ một mảnh vải chàm. Bà Nhất quay lại phía Waddington :

— Chúng tôi thiếu giường, thành thử phải đặt hai người ốm vào một chiếc giường. Cô người nào chết, thi lại có người ốm nằm thế vào.

Bà mím cười với Kitty :

— Bay giờ chúng ta ra xem nhà nguyện, chô mà chúng tôi lấy làm vê vang nhất, một bà bô Pháp vừa gửi cho một pho tượng Đức Nữ Đồng-Trinh lòn bằng người thật.

XXX

Nhà nguyện là một gian thấp và dài, tường dắp vôi xù xì, có bày những hàng ghế dài gỗ thông. Trên bàn thờ, đặt pho tượng. Chất thạch-cao tô điểm những nét kim-nhũ, trông lóng lánh quá gắt. Phía sau, một bức tranh sơn dầu vẽ hai bà Marie phục dưới Thánh-giá, nhưng cái diệu bộ tuyệt vọng phác trong tranh thật là kỳ khôi. Nét vẽ dã kem, mà những màu tối thăm chép phải là do tay một họa-sĩ không hiểu màu sắc là gì cả. Chung quanh tường, những tranh Đường Thánh

giá cũng do bàn tay vụng về kia vẽ nén.

Toàn thể trông thật là bẩn.

Hai bà sô quỳ xuống đọc kinh.

Rồi bà Nhất quay lại bảo Kitty :

— Trong lúc đi đường, cái gì có thể vỡ được thường hay vỡ luôn, những tượng của bà ân-nhân chúng tôi từ Paris gửi sang, không một chút suy sụễn. Thật là một phép lạ không ai chối cãi được.

Đôi mắt hoài nghi của Waddington bỗng sáng lên; nhưng y cũng biết giữ mồm giữ miệng.

— Bức tranh bàn thờ, và Đường Thánh Giá là tác-phẩm của một nhà tu-hành, bà Saint-Anselme. Thật là một nghệ sĩ.

Nói dẫu đây bà Nhất làm dấu :

— Thương thay, bà ấy chết bệnh tả!... Những bức tranh đó tuyệt đẹp; phải không thưa bà đốc?

Kitty lúng túng tản thành. Trên bàn thờ giứa những chân nến ngao-nghê, là những bó hoa giấy mân khai.

— Chúng tôi được phép riêng có Minh-Thánh ở đây.

Kitty chẳng hiểu gì cả :

— À ?...

— Đó thật là một sự khuyến miễn lớn lao trong thời kỳ gian nan ghê gớm này.

Họ di ra khỏi nhà nguyện, trở về phòng khách.

— Trước khi về, bà có muốn xem mặt các đứa trẻ nhận được sáng hôm nay không?

Kitty nói :

— Tôi rất vui lòng.

Bà Nhất đưa mọi người đến một căn phòng nhỏ ở bên kia dãy hành-lang. Dưới một tấm chăn giường phủ trên bàn, có vật gì đang ngọ nguậy. Bà sô kéo chăn ra, thi đó là bốn đứa con gái trần-trưởng, dò hon hồn, đương dãy dựa lia lịa. Nhìn những bộ mặt hóm hỉnh và chõe chõe lại nhăn lại, ta thật khó mà tưởng rằng những đứa trẻ đó là những con người: những kiểu mẫu của

M PRIMERIE

Trung-Bac Tân-Van  
36, Bd. Henri d'Orléans, HANOI  
(ở đầu Ngõ Trạm Thông Sóng)

Có nhận in dù các thứ sách-vở, sô-sách, các thiếp hiểu hý, chữ Tây, chữ Nam, và chữ Tau.

mấy giống vật lạ. Và tuy thế, cái cảnh kia cũng tạo nên một chút cảm động. Bà Nhất nhín chung, có vẻ vui thích.

— Chúng có vẻ lài dẽ khi lâm. Có khi người ta đem cho những đứa trẻ hấp hối. Lẽ có nhiên là khi mới đến, chúng tôi cũng làm phép rửa tội ngay.

Bà Saint Joseph nói :

— Chắc ông Đức sẽ bằng lòng lâm, có khi ông chơi hàng giờ với lũ trẻ nòi khi chúng nó khóc, ông chỉ bế chúng nó vào lòng, là chúng hồn hồn ngay.

○

Kitty và Waddington lại gặp nhau ở cửa khi ra về. Nàng nghiêm-trang cầm tay bà Nhất để tiếp đón mình nhã nhặn. Bà phuộc cái xổng một cách an cần nhưng không giảm giá trị và vẫn niềm nở.

— Tôi thật sung sướng đã được gặp bà, ông docki với chúng tôi rất là chu tất. Thật là trời xui ông ấy lại đây. Tôi mừng lồng là bà đã theo ông đến đây. Chiêu hâm nay ông về nhà, chắc là một sự yên ủi lớn lao cho ông ấy lại được thấy tình yêu của bà, và...

○

Sách in rất đẹp, giấy ngọt 300 trang — Giá bán 1\$.00  
NHA XUẤT BẢN ĐỜI MỚI  
62 Takou Hanoi. Tél. 1638

Mùa đông đá 161  
không gì hợp thời bằng đội mũ IMPÉRIAL

Cần nhiều đại-lý các tỉnh, xin  
viết thư kèm tem và lấy Catalogue illustré tại :

TAMDA et Cie  
72, rue Wièle Hanoi — Tél. 16-78  
đại lý độc quyền m:



Kitty đỏ mặt. Nàng không biết nên trả lời làm sao. Bà Nhất giơ tay chờ nàng. Kitty nhận thấy trong khoe mặt lạnh lùng và tu li kia, đường nhau bà đã hiềm tâm sự nàng một cách thâm thúy vậy.

Bà sợ Saint Joseph đóng cửa lại, Kitty trèo lên kiệu. Bọn phu lại len vào các ngõ hẻm, giờ thời lồng lộng. Waddington có bàn một câu,

nhưng nàng không đáp. Y ngang lèn nhín: màn cửa bên cạnh đã luồng xuống về phía ấy rồi. Y im lặng bước đi, nhưng khen đến bờ sông, nàng bước xuống, y ngạc nhiên thấy nàng rung rung nước mắt.

Y thất kinh, hỏi rằng :

— Bà làm sao thế?  
Nàng cố nín cười :  
— Không. Tôi lão lảng quá.  
(còn nữa)

HUYỀN-HÀ

ĐỌC QUYỀN :

## THỦ LƯẨU

TIỂU THUYẾT CỦA HOÀNG VĂN-SỰ

người ta sẽ vượt hết đau thương, bộ tim ich kỵ, không run sợ trước những thế lực bất công, không than tiếc những điều thiệt thòi nhỏ mọn, không ghen ghét, không khinh bạc, tha thứ hết cả, yêu thương tất cả...

○

Sách in rất đẹp, giấy ngọt 300 trang — Giá bán 1\$.00  
NHA XUẤT BẢN ĐỜI MỚI  
62 Takou Hanoi. Tél. 1638

HIỆN BÂY GIỎ  
CHỈ CÓ THUỐC

THOÁI-NHIỆT-TÁN

## Hồng Khê

HIỆU PHẬT 12 TAY

chữa bệnh  
cảm sốt là  
hay hơn cả  
**❶**  
năm phút  
khỏi sốt

Mua để dùng buôn  
để bán xin hỏi tại :

NHA THUỐC HỒNG-KHÊ  
75. phố Hàng Bồ, Hanoi

ĐÃ XUẤT BẢN:  
TIẾNG ANH  
CHO NGƯỜI VIỆT-NAM.

của Nguyễn-khắc-Kham  
Cử-nhân-văn-chương và  
Luật-khoa — Tốt nghiệp  
Anh văn tại Đại-học  
dường Paris.

CUỐN THỦ NHẤT  
(Mẹo Anh và bài thực  
hành) giấy hơn 100 trang  
giá . . . . . 0\$55  
Cuộc gửi Recommandé  
0\$20.

CUỐN THỦ HAI  
(Anh, Pháp, Việt-hội  
thoại) giấy gần 100 trang  
giá . . . . . 0\$40  
Cuộc gửi Recommandé  
0\$16.

Mua ca kai cuộn cuộc  
gửi mìn. . . . . 0\$24  
Thư và maillard xin đề :  
M. NGUYỄN KHẮC KHAM  
36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi — Tél. 286  
Boite postale 24

## sâu, ngứa, lở

Lở cả người, vi máu đặc, ở nước đặc, uống Trà Sang Op25, Sán ngứa nứa dưới người vì thấp nhiệt, nọc bệnh linh, uống Thảo nhiệt phâ lở Op60. Bôi Lở trắng Op20, Tầm Sóng Op30. Trẻ uống Cam-Thanh-Độc Op20. Bôi Lở Bồ Op20 Bệnh nhẹ nhưng muỗi mau khỏi hoặc kinh niên 10, 15 năm, uống hay tiêm nhiều thuốc không khỏi dùng Đại-Bồ-Huyết-Độc Op50. Người lớn chai hai trê 6, 7 tuổi một chai cùng uống làm thai ngày thi hết cơn viêm, nọc lâu, giang mai uống sang chiếu hết ngứa rực ngày thứ hai mnym hâm sâm. Ngày thứ ba không phải uống thuốc, nứa mạn cứ ròr vầy khỏi như chứt bệnh di; nám sáu ngày ta hô ăn tanh nóng, đặc không tái phát. Thú từ ngàn phiêu đê;

Ngô-vi-VŨ, Việt-Long

68 hảng Bè Hanoi Mai-Linh Haiphong, Việt-long  
Nam định, Quang-Huy Hải Dương, Sinh-Huy Vinh.

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van n°  
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Van

36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

Tirage à 1000 exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG.DOAN-VUONG

## Lêu chòng

11 OCTOBRE 1941

## Phương-pháp trị bệnh ho lao

Tôi có 1 phương thuốc trị bệnh ho lao của ông bà đã lại hay quái. Xưa nay chỉ đỡ giúp cho người ở thôn làng. Nô tri bệnh nhân thi mau lâm; của bệnh thiệt nặng như: chà vai dà nhách lèn; tiểu, nói dã dác; đặc tai và lồng ngực phải bị đau, vướng kén ô-số; mặt suyễn suốt ngày và hay nóng lạnh; hết. Còn nòi bệnh ho chưa thiệt nặng như nòi, thi nóng mau lâm lanh. Còn người bị ô-số, bị đánh động phải tức ngực hổn uống càng mau hơn. Các nòi người được thấy hay khuya khích, tôi làm ra bún khấp nòi cho nó cung ứng được; ai trang vi phương thuốc này mặc qua nòi tôi không muốn. Ngay người ta khuyen khích và bài nghĩ là có nhiều học tên bác ngắn mà không hết hết, thuốc này sau khi dùng không mặc gì, nên tôi lâm ra và chia nhánh mồi để uống một tuần giá 12\$.00. Tay theo bệnh uống 1 hoặc 2 hay 3 tuần lành bệnh. Đang thuốc này rồi ngoài, còn phải có cách kiên trì và liga chọn món mời mau lành. (Tôi có chỗ rõ trong to). Trong hộp có hai thứ thuốc uống: 1 thứ uống nhuận tràng dưới linh phân rồi đặc ra tráng: 1 thứ bồ phổi trị ho. Vậy ai muốn mua xin viếp theo đê.

M. Nguyễn-vân-Sáng

(Cụu Hƣorung = Giáo lang Tân - Giải (Cần - Thơ)  
Boite postale n° 10

Mua mandat hoặc bằng cách tinh hoa giao ngan cung đồng  
NOTA — Người lo lường, có việc ăn sầu, lão lâm; hoặc  
người làm việc gi nòi lý một chò không vận động; sánh  
mặt phọc, ốm yếu, mất sức thường ho són phón, ngứa tối  
lòng. Tôi có chia nòi người uống thi thấy mạnh mẽ, ầu  
với nòi bệnh mồi mau lành. (Tôi có chỗ rõ trong to).

nhắc lại cái thế giới trường thi của một thời giàn hàn, mực tàu, có voi ngựa, tản  
quát, v. v. Sách giấy ngọt 500 trang. Loại thường 1\$.95 — Đặt mua trước 1\$.50.  
Loại thuần dỏ 35\$.00. — Đặt mua trước 10\$.00. Chỉ trong bản thuần dỏ  
mới có những bức vẽ của họa sĩ NGUYỄN - HUYỀN in tại làng Đông-hồ

NHÀ IN MAI LINH XUẤT BẢN

## DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo

Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa: \$35

— Bán buôn tại hàng dệt —

Phúc - Lai 87-89 Route de Hué — Hanoi

CẦN THÊM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH



GLYCERINA