

# TRUNG BAC



## NGÀY «VUI KHỎE» TRÊN SÂN SEPTO

Hàng ngàn thanh-niên nam nữ đã đến hoan-hô các trò chơi trong sạch khỏe mạnh của anh em Hướng-đạo Hà-thành đang vui-đùa làm việc trên bùn lầy, nước đọng ở bãi Septo chiều chủ nhật 9 Novembre 1941.

Ảnh NGUYỄN DUY-KIÊN  
Số 87 - GIÁ: 0315  
16 NOVEMBRE 1941

NGUYỄN-ĐOÀN-VƯỢNG  
CHỦ-TRƯỞNG

# BADEN POWELL

## sáng nghĩ ra Hướng - đạo chỉ bởi nghiên

### AN THỊT THỎ

Chắc ai cũng biết hướng-đạo-đoàn phát sinh từ nước Anh và thủy-đạo hướng-đạo là ông Baden Powell, chính-thức lập hướng-đạo đoàn tại Anh, năm 1908

Những hồi vì đầu nổi lên phong trào hướng-đạo, vì tại sao Baden Powell lại sáng nghĩ ra việc lập hướng-đạo-đoàn, chắc ít người trả lời được.

Năm 1908, trong bài diễn văn sáng lập hướng-đạo-đoàn, Baden Powell tuyên-bố rằng: « phong-trào hướng-đạo tự nó nổi lên. »

Thật ra, Baden Hướng-đạo ý nghĩ lập đoàn Hướng-đạo ở trong đó lâu lắm. Nghĩa là phong-trào ấy, trải với lối tự khiêm của ông là Hướng-đạo, chính do ông dần dần nhóm lên, nhóm từ khi ông còn ít tuổi.

Phong-trào ấy, phải nói, là nổi lên từ trong óc ông, chứ không phải là một việc tình cờ mà có.

Hồi còn theo học ở trường trung-học Charterhouse, Baden Powell rất ham đuổi bắt các con thỏ nhảy nhót trong các khu rừng cây lùn của nhà trường. Sở dĩ Baden Powell có sự ham thích kỳ lạ đó, là vì ông « nghiên » an thịt thỏ. Rình bắt được con thỏ nào, ông vật lông làm thịt, nhóm lửa ở trong rừng thối nướng chín đi rồi ăn qua nghiên, rất lấy làm khoái chí.

Muốn bắt được thỏ - một giống vật được rất lạ, lùa chạy rất nhanh, Baden Powell phải tập bỏ một cách hết sức lặng-lẽ, gión gién cho là khô khốc xào-xạc dưới chân tay, phải dò xét đường lối cho khỏi lạc, phải khám phá vết chân thỏ và đoán biết là nó chạy về phía nào, ăn ở đâu, phải đem

điều thối. Họ chỉ biết làm lính

Vì từ trước lời này, người ta không dạy họ biết « làm người ».

người ta không dạy họ biết gánh lấy trách-nhiệm. Họ không biết và không dám tiến khỏi lớp học ra ngoài tìm làm các việc xác-như như quan-rám của họ hồi còn trẻ.

Ở học-đường, họ như những con cừu ngoan-nguân trong một đàn cừu. Sau người ta lại cho họ vào quân-ngũ nhập vào một đơn vị quân-nguân khác. Họ sống ngoan-nguân quá, rụt rè quá, chẳng dám làm việc gì, chẳng dám sáng nghĩ ra điều gì ngoài lời thầy giáo và ngoài lệnh của võ-quan chỉ-huy.

Cho họ đi dự một cuộc diễn binh, tài đẹp lắm, đều lắm. Nhưng ra nơi trận-mạc, thì hệ trên võ-quan chỉ-huy rồi bị bắt sống hay bị đạn chết, là họ lúng-túng cuống-quýt như lọt vào bẫy, không biết đi tay ra làm sao, không biết nên tiến hay nên thoái, nên đánh hay nên hàng. Vì họ chỉ như coi mình con rắn, rắn mất đầu là mình nó về đúng.

Hoặc đâm tới trời sai họ đi ngựa đem một tin tức nơi này đến nơi khác, là mười người, y như lạc đường mất chỉ.

Đại-tá muốn quân-sĩ mình trở nên những người giỏi hơn thế. Đại-tá muốn họ trở nên những người can-dảm, có cái can-dảm tin chắc ở mình và trọng tinh-thần nghĩa-vũ; muốn họ trở nên những người có thể sẵn sàng vì sức khỏe của mình, cũng như có thể làm lấy được bữa ăn, rứt lái,

hết tâm-trí vào việc săn thỏ bằng hai bàn tay trắng.

Bắt được thỏ rồi, lại phải biết lấy cành khô trên cây (chứ không lấy cành khô rơi xuống đất ẩm-ướt) để nhóm lửa cho đỡ khói, vì nếu đốt lửa khói nhiều thì các thầy giám-thị nhà trường sẽ nhận biết và tới lời về trường bắt phạt. Tuy vậy, vẫn phải để phòng luôn luôn. Nếu vô phúc, có ông giám-thị nào tò mò đi tới chỗ đó, thì Baden Powell đã có sẵn một mô cò, chỉ việc hất một cái, phả lên đám lửa là xong. Vừa thui thỏ, cậu ta vừa nghĩ thu hình dưới gốc một cây to, phóng nhỡn-luyện nhìn quanh từ phía để coi chừng...

Cậu học-trò tinh-ma và xác-nác ấy sau trưởng tuyến hết các kỳ thi, vì trong việc học để «sân» lấy bằng-cấp cũng cũng ít ra khôn ngoan tinh tế như trong cuộc «sân» thỏ để thui ăn vậy.

Ri trường, chàng thanh-niên sung vào ngạch binh, và với khoa hành-sự thông minh tinh tế, theo cái tư bẩm thiên-nhiên của chàng chẳng bao lâu chàng leo hết các bậc thang trong võ giai và năm 1893, Baden Powell được thăng làm Đại-tá.

Đại-tá Baden Powell nhận thấy quân-sĩ trong đạo quân mình chỉ nhàn, ai rầy đều biết đọc, biết viết, biết tinh. Họ ăn bản sách sẽ lịch-sử, đi đường qui-cử, tiến thoái trật-tự, biết vâng lệnh trên, biết làm phận-chức.

Nhưng họ chỉ biết bằng ấy



đại-tá muốn họ trở nên những người có thể tin cậy được.

Đại-tá dạy họ cách nhận đường lối, phương hướng bằng bản đồ, bằng tinh-tá, cách căn cứ vào ngàn muôn dấu-hiệu lò-mò để khám phá sự-thực, cách làm lấy má ăn. Khi ở xa trại lính và phòng an trong trại, dạy đi đầu cần-thiết hàng ngày để họ có thể tin và tự-túc.

Khoa giáo-dục ấy, quân-sĩ rất hoan-ngheh. Chẳng bao lâu chủ-nghĩa hướng-đạo lan ra khắp quân-đội.

Năm 1899, Baden Powell viết một cuốn sách nói về Hướng-đạo để dạy hết thầy quân-sĩ dòng rừ-rắc khắp nơi trong đế- quốc Anh & hoàn cầu. Sách đó nói về cách dò xét đường lối, cách mở-mang trí quan-sát và trí khám phá.

Năm 1900, thành Mafeking ở Transval bị quân Boers vây hãm. Trong mấy tuần-ế liền, Baden Powell giữ nguyên vẹn được tinh-thần dân chúng và quân-đội bị vây bằng nhiều cách rất thần-tinh, thi dụ như bày ra nhiều cuộc tiến-công đơn giản giả

trả, để làm cho địch quân lầm-lạc, một khi mình cho họ tự do sáng-ngheh, và mình tổ cho họ biết rằng mình tin-cậy ở họ.

Thế rồi tám năm sau, Baden Powell đứng ra chính-thức lập đoàn hướng-đạo. Công cuộc được hoan-ngheh và bành-trướng một cách rất mau chóng, khiến ông phải từ-chức trong ngạch binh để có thể đem hết tâm-lực vào công-cuộc mới.

Mấy năm sau, cuộc đại-chiến bùng ra (1914 - 1918). Đoàn anh Hướng-đạo sinh ra trận gan-jét, và có tới 10.000 Hướng-đạo-sinh bỏ mạng ở trận tiền.

Song ở hờn nghĩa Hướng-đạo vẫn không chết được. Trong hết thảy các nước dự chiến hờ, ấy chỗ nào cũng mọc lên những đoàn Hướng-đạo-sinh đến ra từ đây lấy trách-nhiệm ngăn-ngừa ban do-tham, can-hi cứu công và đờng điện-báo, kiêng chữa liên bị thương, đưa tin-tức từ đơn nạy sang đơn khác...

Sau cuộc chiến-tranh, chủ-nghĩa Hướng-đạo lan rộng ra khắp thế-giới. Và tới nay gia-đình Hướng-đạo hoàn-cầu đang lên hàng triệu anh em và chị em lúc nào cũng đoàn kết vì sự đem tâm-lực ra làm việc nghĩa.



LE-HÙNG-PHONG

Muốn được chóng giầu mua vé xổ số Đông-Pháp



Ảnh Ng. duy Kiên  
Cuộc chơi « đũa tiên » của anh em Hương-đạo

# HƯƠNG-ĐẠO

thi ngựa, trá hình, sự khỏe ở trong những cuộc đấu vật, đánh phết Hiên-quan, sự khéo ở cuộc thả tàu bay, thi tháo-vát và sự khôn và nhất là sự háng-hải ở trận « thủy-chiến Bạch-dăng-giang » một trận oanh-liệt của một đảng anh-hùng đã bắt sống được tướng Tàu Ô-mã-Nhai và đánh cho quân Nguyên thấy chết dấy sông để nêu lên một chiến công làm rạng rỡ giống nòi Nam-Việt, ngàn đời ghi mãi dấu tích vào sử xanh!

Tôi thấy theo tôi mãi đến tận lúc này những hình ảnh của các quân đội Việt-nam hùng hổ trong các chiến thuyền to lớn cột dực buồm giông rờ sóng đánh dồn về quân thù đem cái thắng-lợi muôn người khôn địch về tặng quân nhà! Cờ phất, tên bay, giáo múa, loa hò, ngân Ầy cái đã đem lại lòng người dự hội hôm nay những ý nghĩ vui, đẹp không ngờ!

Người ta có cái cảm tưởng tương bưng của những ngày oanh-liệt, sáng láng vô chừng, hơn thế người ta có cái tự-tướng chắc chắn rằng thanh-niên Việt-nam đã tiến, tiến xa, tiến mạnh, vững trãi ở bờ phận và vui vẻ ở việc làm. Rồi lớp trước điu dặt lớp sau một ngày không xa kia, thanh-niên Việt-nam cũng sẽ có tên tuổi trong làng thanh-niên của nước!

Giờ hôm nay em đũa, gió mát thổi nhẹ nhàng. Này mấy trăm anh em Hương-đạo-phô vui-khê trước mấy ngàn người xem tôi bỗng thấy một

Đi xem ngày « Vai - Khỏe » chỉ là một dịp để cho tôi được nhìn nhận lại một lần nữa những đức tính tốt đẹp, những linh hồn sạch trong trong một thân thể trong sạch của anh em Hương-đạo, từ năm 1930 đến nay đã trải lần khắp hang cùng ngõ hẻm xứ Đông-dương để gieo giắc vào lòng các thanh niên chớm nở những qua-ni-niệm giản dị nhưng vững vàng về cuộc đời!

Tôi vẫn nhớ câu :

— Một Hương-đạo - sinh không bao giờ lùi bước hay sợ hãi trước một sự khó khăn!

Thật vậy, các đức tính tốt của anh em Hương-đạo được rèn luyện một cách kỹ càng, đến một trình độ mà những sự khó khăn ngoài đời nhiều khi làm cho các người khác nản lòng nhưng đối với các anh em lại chỉ là những sự thử-thử để hun nấu cho tinh hồn dần chắc của anh em thêm phần dần chắc!

Tôi có những cảm tưởng ấy khi đứng giữa một bãi nước lầy để xem mấy trăm Hương-đạo - sinh lần lộn giữa bùn,

# VỚI THANH-NIÊN

Sự buồn thối! Là vì ngoài những chàng tráng-sinh dần dỏi, những anh Hương-đạo khỏe nhab, những cậu Sói-con tinh quái kia, tôi lại còn thấy bên tôi những chàng thanh-niên gầy gò xanh lướt khác, tuy giới nục mà co ro trong những bộ áo giạ đen sì, mồm vát vẹo những điều thuốc lá, bàn chân rón rén đi trên các đám cỏ xanh vì sợ bùn bần lấm giày, lấm quần, lấm áo! Họ điem lỉnh không ngờ rằng những lớp bần đen của trụ lạc, của chơi bởi đã phủ nhiều lần lên các tấm linh-hồn mà giới đã sinh ra trong sạch của họ!

Hai cái cảnh tượng trái lại lẫn nhau ấy : cảnh sáng suốt ở linh-hồn, sáng suốt ở Tạo - vật và cảnh tối tăm của những linh hồn sống trong những căn nhà chật-chội tối tăm đã làm cho tôi nhìn nhận thấy cái thiêng liêng của Bồn-phận mà khi giới sinh ra ta làm người đã đặt lên hai vai ta.

Nói như thế tôi đã muốn bi-quan đời chút vì sự so sánh số đông của toàn-thê anh em Hương-đạo với số đông thanh-niên Việt-nam phần nhiều sống không tập luyện, không mục - đích, không tin tưởng gì đã cho tôi thấy sự thắng lợi không về phần anh em.

Sự thật ra, hơn mười năm trước đây của Thanh-niên để lập thành những đám đông nhỏ và dật bỏ về con đường đầy điều Thiện, rớt vào óc họ những tinh-thần nghĩa-hiệp hợp với linh-hồn trẻ-trang của họ, không những thế lại còn gọi cho họ những sự hoạt-động tốt-đẹp có thể làm say mê và lôi kéo họ đi!

Tôi cho rằng cái câu giả lời thâm thúy nhất là: vì rằng chủ-nghĩa Hương-đạo rất thích hợp với bản tính của các lứa thanh-niên Việt-Nam cũng

« cầm » ngay lấy cái sự ham-muốn ấy của Thanh-niên để lập thành những đám đông nhỏ và dật bỏ về con đường đầy điều Thiện, rớt vào óc họ những tinh-thần nghĩa-hiệp hợp với linh-hồn trẻ-trang của họ, không những thế lại còn gọi cho họ những sự hoạt-động tốt-đẹp có thể làm say mê và lôi kéo họ đi!

Đó là về những người nhỏ! Còn các trẻ em, thì trẻ em nào lại không mơ-ước những cuộc phiêu-lưu anh-hùng, lại không xây trong óc những mộng-tưởng làm những việc phi-thường như người nhón?

Và đây chủ-nghĩa Hương-đạo đã tạo nên cho các trẻ em một cuộc phiêu-lưu vĩ-đại và giao phó cho chúng những trách-nhiệm mà chúng phải chịu và cho chúng làm những việc mà thường



Ảnh Nguyễn-duy-Kiên  
Cuộc chơi trá hình làm gái quê mùa dật của anh em Hương-đạo

thường các người nhón không đủ tin cậy giao cho chúng làm.

Trừ ở các nước nghiêm cấm chủ-nghĩa Hương-đạo ra thì không ở một nơi nào mà ta không thấy hình dáng khỏe mạnh, thanh trai của một chàng Hương-đạo, tại ta không nghe thấy những lời hát vui vẻ của một cậu Sói-con.

Trong những cuộc Jam boree, tức là cuộc họp mặt hàng năm

# HƯỚNG ĐẠO PHÁP

## THƯ NGỎ QUÀ

# VÀ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Bên Pháp, trước trận đại chiến mới, nếu về chính trị có nhiều đảng phái khác nhau thì về Hướng-đạo cũng có nhiều đoàn thể, mỗi đoàn tin tưởng một tôn giáo riêng.

- 1. — Eclaireurs Unionistes theo Gia-tô cải-lương.
- 2. — Eclaireurs de France (E. D. F.) kính trọng hết thảy các tôn giáo.
- 3. — Scouts de France (S. D. F.) theo Gia-tô giáo.
- 4. — Eclaireurs Israélites de France theo đạo Do Thái.
- 5. — Guides de France cho các nữ hướng đạo theo Gia-tô.
- 6. — Fédération française des Eclaireurs hợp tất cả các nữ hướng đạo theo Gia-tô cải-lương, Do thái, hay không theo một tôn giáo nào.

Các đoàn thể ấy, sau cuộc thất bại của chính phủ năm 1940, được Thống chế Pétain hợp làm một, gọi là « Hướng-Đạo-Pháp » dưới quyền trông nom của đại tướng Lafont, một người do Hội nghị quốc gia bầu làm việc trong thời hạn ba năm.



Ảnh Nguyễn-Duy-Kiến  
Cuộc thi ngựa lao vòng của anh em Hướng-đạo

Tuy hợp làm một, mỗi đoàn vẫn được giữ các nghi lễ và luật lệ riêng, chỉ khác thêm một dấu hiệu của « Hướng Đạo Pháp » trên mũ. Dấu hiệu hoa bách hợp (Fleur de lys) tức dấu hiệu Hướng Đạo quốc tế vẫn là dấu hiệu chung cho các đoàn trong « Hướng Đạo Pháp »

Nói về phong trào Hướng Đạo Pháp và chính sách đào tạo thanh niên hồi trước, các báo Pháp đều lên tiếng công kích chế độ cũ, cho rằng các thanh niên, thanh niên, ngoài những người nào Hướng đạo, không được săn sóc trang bị ở các nước độc tài. Trí dục được hết sức nhường nhịn, còn thể dục, đức dục hầu như bị quên lãng hẳn.

Về việc này, báo « Revue des deux Moudes » có viết :

« Chính thể Cộng Hòa đã giết chết trẻ con và để lại toàn các cụ già. Nó đã giết phần xác trẻ, bằng cách vô tin với công cuộc cải tạo thanh-niên như Hướng-đạo. Nó đã giết phần hồn trẻ bằng sách, báo, phim khiêu dâm, bằng trường học không cần tới tôn giáo, gia-đình và tổ-quốc.

Bên này sông Rhin toàn những cụ non đạo mợ, những trẻ con rụt rè không đủ hồ chíu Xiu da thật cho gió mưa, trong khi bên kia sông Rاین (Đức), các trẻ em và thanh-niên ăn mặc gọn ghẽ, màu da sạm nắng, bộ ngực nở nang.

Cũng vì những lẽ trên đây, ở Pháp hiện nay, phương pháp Hướng-đạo vẫn được coi là một phương pháp giáo-dục chính để cải tạo giống nòi, và các đoàn thể khác như « Sinh-Viên » ở Bạt Đường » « Thanh-Niên » không ít thì nhiều cũng dập theo khuôn khổ Hướng-đạo.

## Và Hướng-đạo Đông-dương

Trên đất Đông-dương, đoàn Hướng-đạo thứ nhất có năm 1916. Đó là [đoàn Eclaireurs Tonkinois]

hay 4 năm của Hướng-đạo-sinh hoàn cầu, người ta đã thấy không có một dân tộc nào, một nơi giống nào, một chủ nghĩa hay một đạo giáo nào là không tới hợp ở đó. Là vì chủ nghĩa Hướng-đạo có một sức mạnh cao hơn cả những sức mạnh của nói giống hay của chủ nghĩa đôi khi vẫn thường phân chia các người hay các nước!

Người ta đã từng thấy nhiều chủ nghĩa bị coi thường và đi đến sự chết vì không có các lực thanh-niên theo nhưng không một lứa thanh niên nào không ưa thích chủ nghĩa Hướng-đạo.

Phải được trông trong lau không khí thanh thản của một đội « Hướng đạo », giữa một đoàn khỏe mạnh có một đoàn trưởng vui vẻ cầm đầu, hay sống ở trong cái sống danh thếp và hiền từ của mấy chục trang-sinh — làm cho các linh hồn nao nao, ích kỷ cũng bẽ bàng cười dặt!

Phải được trông những cậu bé nua giầu được chiu ơn-áo-áo từ nước lợi lòng, năn nao suốt ngày, bây giờ đây cũng lặn vào vai sóng trong những đóa vai sự sai của một đội Hướng đạo.

Phải được trông những sự vui mừng của những kẻ ở nua không còn nam muốn gì nữa vì đã cơ thừa đủ những cái mình ao ước mà bây giờ lại há-né vì chiêm được một cái kho khăn ở bên ngoài!

Phải được trông thấy sự cười của một linh hồn đầy đủ vì đã được luôn luôn ở bên Tạo vật mà ta đã hiểu và yêu. Phải được trông một tâm thần thể kỷ sở, xa xa rớt trở lại sự kuộc mạnh hồng hào vì luôn luôn được không khí của đồng nôi, của rừng thắm, của

non cao núi nắng. Chính vậy phải được trông những cái kết quả bất ngờ ấy thì mới hiểu tất cả cái hay, cái đẹp của chủ nghĩa Hướng đạo!

Cụ Baden-Powell đã nói :  
— Chủ nghĩa Hướng-đạo chỉ sản sóc đến cả nhân và không cần đến quần chúng!

Một đám quân có thể mạnh mẽ, ả mặc tối lành nhưng nếu trong đám quân ấy không có sự liên kết hoàn toàn, và còn có sự hơn kém của những linh hồn được rèn luyện khác nhau thì dễ rời ra đám quân ấy sẽ chết!

Trước khi hợp thành một đội, một người Hướng-đạo đã được rèn luyện riêng từ vật chất đến tinh-thần một cách chu đáo. Từ một đội con đến một đoàn lớn, tất cả những người Hướng-đạo nào cũng đều giống nhau. Nếu chia rẽ, một người Hướng-đạo vẫn là một sức mạnh dù sẽ tiến trên đường đi, hợp nhau lại, những người Hướng-đạo ấy hợp thành một sức mạnh lớn lao, chỉ có cái hay cái đẹp tăng tiến lên, cái xấu, cái dở không hề có vì rằng từ lúc chỉ có một mình, người Hướng-đạo đã tự gạt bỏ được những cái dở, cái xấu đi rồi!

Xếp một đồng đá, nếu có một hòn đá ở dưới vì yếu bị vỡ thì cả đồng đá sẽ đổ theo, vì lẽ ấy chủ-nghĩa Hướng đạo lo rèn luyện lấy một tinh cách tốt còn hơn là mong có được một số đồng-lâm thường!

Người ta thường so sánh các Hướng-đạo sinh với các binh lính sống trong quy củ những Hướng-đạo-sinh yên ông thủy-tử Hướng-đạo Baden Powell của họ có lẽ không bằng các binh lính nhưng tinh yếu của họ

mới thấm thiết tâm sao là vì họ yêu Baden Powell vì những ý-tưởng hay trong linh-hồn cụ hơn là họ thờ phụng cụ!

Và lại binh lính có giới là cũng-như ở sự bất buộc phải sống trong những khuôn phép nặng nề mà thôi, còn bản phận của một Hướng-đạo-sinh là do tự ý như mình nhận lấy, hứa rằng sẽ noi theo và sống theo trong một khuôn khổ của điều Thiện do mình hiểu biết — không ai bắt mình phải noi theo nếu mình không muốn! Chủ-nghĩa Hướng-đạo có giá-trị là thế. Và cũng vì thế nó mới là lẽ sống của những lứa thanh-niên biết tự trọng mình!

Người Hướng-đạo theo đạo sống theo tâm tình riêng của mình không ai để nhen, không ai bắt buộc miễn là họ sống trong điều Thiện hàng ngày.

Tôi không lo khi thấy anh em Hướng-đạo ở đây — đem so sánh với các môn thể-thao khác thì không được đồng bằng các lực-sĩ đã ban, điển-khích là vì các anh em thể-thao khác chỉ cần có khỏe thân-thể, còn tinh-thần không cần rèn luyện bao nhiêu!

Tôi lại mừng nữa vì tôi nghĩ rằng dù chậm tài anh em cứ bước chầm chầm như thê, chậm nhưng mà vững vàng còn hơn đi nhanh rồi không đủ nghị lực, để đoàn kết mà tan nát giữa đường!

Tôi lại tin rằng cứ bước ấy mà đi một ngày kia vòng tay của các anh em sẽ rộng mãi ra cho đến lúc tất cả thanh-niên Nam-Việt đều nắm tay nhau đi trên con đường Hướng-đạo.

Ở đây kia anh em Hướng-đạo thể-giới đang giờ tay sẵn sàng chờ đón chúng ta...

TÙNG-HIỆP

(theo E. D. F.) do các ông Cucherousset, Charon và Brocard cầm đầu.

Năm 1928, một đoàn nữa theo S. D. F. đoàn Amiral Courbet.

Năm 1930, thanh-niên Việt-nam mới bước vào đường Hường-đạo.

Năm 1932 Nam-kỳ có đoàn Hường-Đạo và nhờ sách báo Hường-Đạo sang nhiều, anh em càng ngày càng đi đúng con đường cụ Baden Powell đã vạch sẵn.

Từ 1933 đến 1936, các đoàn, các bầy lập nên rất nhiều khắp Đông-Dương. Các cuộc họp bạn lớn kế tiếp nhau, các cơ quan ngôn luận như tờ Hường-Đạo, tờ Thanh-Tiến bắt đầu ra. Năm 1935, toàn-quốc-ủy viên E. D. F. André Lefèvre qua thăm Hường-Đạo Đông-Dương và công nhận anh em đã đi đúng đường thẳng. Năm 1936, trại học Dalat cho các đoàn trưởng xuất hiện. Năm 1937, Liên Hội Hường-Đạo Đông-Dương thành lập. Trại học Bạch Mã gần Huế thay trại Dalat bắt đầu mấy lớp huấn luyện các đoàn trưởng, bầy trưởng.

Năm 1938, Hường-Đạo sinh tham dự nhiều vào các công cuộc xã hội, giúp đỡ, phát bán, làm trò mua vui cho các trẻ nghèo, diễn thuyết, biểu diễn, làm một tuần lễ Nhi-Đông và Hường-Đạo, cổ động, làm việc cho các hội nuôi trẻ, tổ chức một ngày vui sống văn...

Năm 1939, loại Sách Hoa Xuân viết riêng cho các em nhỏ ra đời. Trại học Bạch Mã được Londres giới thiệu với các nước ở Âu-Đông. Năm 1939 cũng là năm một tráng sinh người Nam sang họp bạn tráng sinh ở Ecosse dự hội nghị Hường-Đạo thế giới ở Edimbourg và đi tập ở Gilwell (Anh) Đó là lần đầu tiên có đại biểu đội non lá đi dưới tấm biển Indo-china trên đất Anh Cát Lợi, nguồn gốc của phương pháp Hường-Đạo.

Người Ecosse phân chưa hiểu rõ Đông-dương, phần chuộng lạ nên hoan hô nhiệt liệt và đại biểu Việt-nam mới tay cho chữ ký lia lia suốt ngày.

Tôi đọc

Báo Mới

vì tôi là người mới

Năm 1940-1941, họp bạn lớn ở Rừng Sắt và Huế, tập cứu thương, phòng thủ thụ động. Khắp nơi, nhất ở Bắc-kỳ các tráng đoàn, thiếu đoàn, ấu đoàn càng ngày càng đông và phẩm cũng tăng như lượng nên tinh thần Hường-đạo càng ngày càng cao.

Theo lời một anh đoàn trưởng lão luyện, Hường-đạo còn ảnh hưởng sâu xa hơn nữa nếu hội phụ huynh trẻ em thành lập hay ít ra các phụ huynh cũng gắng treo gương sáng cho con em chớ các người cứ tưởng cho con em vào Hường-đạo là đã chút được gánh nặng vào lưng đoàn trưởng tha hồ rong chơi tổ tôm cá ngựa thời công việc giáo dục trẻ sẽ có nề nếp khuyết điểm lớn.

Cứ theo cái đã sùng thưng khoái lạc hiện thời, các đoàn trưởng ít ra phải là các bậc siêu nhân mới không khỏi thất vọng trước thái độ quá ư lãnh đạm của phụ huynh trẻ em và mới giữ cho lòng vị tha được luôn luôn bền vững.

Phương pháp Hường-đạo là một phương pháp giáo dục chắc chắn, hành dụng theo sự nhu cầu của thời đại mới, một thời đại đang cần dùng những người mạnh mẽ mọi phương diện, thiết tưởng phụ huynh trẻ em đã biết theo thời, nếu không vào Hường-đạo hết, cũng nên để ý đến con em hơn chút nữa.

Đó là cao vọng của các anh đoàn trưởng tận tâm phụng sự lý tưởng, và cũng là của kẻ viết bài này, một người ngoại cuộc, chỉ biết cố việc sưu tầm biên chép để trình bày cùng độc giả các lịch trình tiến hóa của nền Hường-đạo Pháp và Nam như trên.

Viết theo tài liệu của các  
ủy viên H. Đ. Walther  
Serène và Thủy  
KIM-BANG

## Chúng nó mở gan người ta nướng chả nhắm rượu

Ấy là lời một ông cụ 90 tuổi đã thuật lại. Lúc còn niên-thiếu cụ đã bị quân Lưu-vinh-Phúc bắt đi theo hầu hạ, cho nên được thấy nhiều sự ghê gớm của giặc Cờ-Đen mà xưa nay chưa hề ai biết, chưa hề ai nói.

Xin các ngài đón xem trong quyển «CỜ-ĐEN» do TRUNG-BÁ: THU-XÁ sẽ xuất-bản nay mai.

# LỜI HỨ'A

MỘT CHUYỆN NGẮN  
VỀ HƯƠNG ĐẠO  
của MẠNH QUỲNH



Đã hơn tuần lễ nay Quý mới rảnh việc để xuống thăm Phương. Hôm trước trời mưa con đường nhỏ vào nhà Phương bùn lầy tới mắt cá.

Quý bism chường, con chó trong ngõ sỏ ra cắn.

Mọi lần như thế này, thì Phương đã mở liếp che ở cửa sổ trông ra ngõ kêu rầm lên: «A! anh Quý đã tới». Và nói đùa: «Nhỏ đầu! đun nước máy, rồi quét sạch đất để mời quý khách ngồi chơi!» Lần này Quý nhìn cái liếp che cửa không thấy đóng. Quý bism mạnh chường hơn. Trong ngõ chạy ra một con bê, lấm lét nhìn Quý:

- Thưa cậu, cậu đến chơi nhà cậu Phương?
- Phải, thế cậu có nhà không em?
- Có, cậu cháu con đang bận, cho cháu ra mời cậu vào.

Quý nghĩ thầm: «Chà! anh Phương lại mới nuôi đứa ở. Mọi lần không có đây tớ thì chưa đến đã tru tréo lên đụn nước. Lần này có đây tớ, thì lại không!»

Quý dựng xe đạp vào vách. Và người đàn bà ở mấy nhà đầu xi vào:

- Trông lấy chồng lấy con ra sao, chưa được một cử nó đã tổng về nhà cả mẹ lẫn con.
- Thì chị chàng tưởng phen này bà tham bà đức kia đấy. Chẳng ngờ nó lại có vợ rồi. Vợ để xong vợ cả nó biết tin lại cho một mẽ. Chị chàng khi ấy mới rõ phải lừa, uất máu lên thành bệnh.

- Thế còn anh chồng?
- Anh ấy đã quát ngựa truy phong từ trước...

Quý lui hái khóa xong xe thì thấy có người vo vai:

- A, anh Phương!
- Sao lâu nay mới thấy anh lại chơi?
- Bận quá, và trời cứ mưa sùi sùi mãi nên không xuống anh được. Lâu không xuống vẫn nhớ tiếng đàn của nhà nhạc...!

Quý nắm lấy tay Phương cười vang:  
— Hôm nay nhạc sĩ phải cho nghe mấy bản đàn mới đấy nhé.

Quý nhìn mặt Phương thoáng thấy có một nét buồn, hai mắt Phương lại có ngấn lệ.

Một sự ngạc nhiên gieo vào lòng Quý. Từ xưa đến nay, không bao giờ Quý thấy Phương buồn. Phương là một nhà nhạc sĩ nghèo, mồ côi cha mẹ, Phương ở với em gái. Hai anh em sinh sống bằng cách dạy đàn, vì Phương vẫn có tiếng giỏi về đàn bầu, còn em làm những khuôn kẹo giấy bán cho các hiệu kẹo bánh trên phố.

Như thế, Phương bao giờ cũng thấy vui. Sự sinh sống của hai anh em tuy không được phong phú nhưng nhờ ở sự cần lao, Phương vẫn em cũng đã tránh được sự túng thiếu luôn luôn rình mò bên cạnh.

Hai anh em Phương rất vui tính. Nhất là mỗi khi làm bếp, Phương tranh lấy thói cơm để em luộc rau.

— Xê ra, để anh thổi, cơm hôm nay phải biết là dẻo.

Rút cục, nổi cơm nát bết. Phượng nhìn em vừa cười vừa xin lỗi. Em nhìn anh cười:

— Tuổi nhỏ, từ rày anh đừng lạnh tranh nữa đấy. Tay anh chỉ có thể đánh đàn được thôi chứ vẫn cơm thì trảm bần đến chín chia bát ở trên sông, dưới khe bốn bề nát nhèo... Phượng lại có bệnh đau tim nên thường ốm luôn. Em chẳng sản sóc chàng rất chu đáo, tỏ ra là một cô gái ngoan và một người em tốt.

Có khi Liên — em Phượng — thức suốt đêm, vừa nghĩ về khuôn vờ thướt thàng cho anh, Phượng bắt nạt đi ngủ kéo mệt. Nàng chỉ ừ ào đi nằm vờ rồi lại lên dậy sợ khi anh cần sai bảo điều gì.

Quý thấy Liên tốt nết thế, vẫn thường nói với Phượng:

— Anh thật tốt số mà có được một cô em như vậy. Thật thế, nhiều cô gái bây giờ ở vào cái tuổi đó chỉ đua nhau chơi bời, chứ chẳng làm được việc gì cả.

— Anh tình, nhà nghèo, không thể thi lấy đồ mà ăn. Nhiều lần tôi cũng muốn tìm việc mà làm, nhưng sức khoẻ không có, lại mang bệnh trọng nên chẳng số nào cho làm. Lúc khoẻ thì dạy vài ba người thêm cấp vào cũng đủ ăn. Còn khi ốm yếu không làm ra tiền, lại trông cả vào em tôi, thật vất vả cho nó quá. Tôi nghĩ lắm lúc thương nó, nhưng biết làm sao được...

Cách đây được ít lâu thì Phượng cho Quý biết Liên đã lấy chồng.

Quý hỏi:

— Liên lấy ai thế anh?

— Một người làm ở Lục Lộ, tham tá...

Phượng nói hai tiếng tham tá hơi to biểu lộ một sự mừng cho người em gái ngoan ngoan của chàng. Quý cũng mừng theo:

— Ô! thế thì Liên cũng mát mặt!

Phượng mở cánh cửa kêu đánh kệt. Có tiếng trẻ mới đẻ khóc oe oe.

Muốn làm mất sự ngạc nhiên của bạn, Phượng vội nói:

— Châu đấy anh ạ. Em Liên nó vừa ở cử xong. Quý nhìn vào bên trong, cố nhận mãi vì đang ở sáng vào tối, mới thấy có cái màn buông.

Phượng kéo Quý cùng ngồi xuống chiếc chõng.

— Em Liên nó ngủ mãi.

— Sao vậy?

Em nó ở cử, bị bang huyết, nguy lắm.

— Có tiếng gọi sẽ ở giường. Phượng chạy lại, đỡ đầu vào trong màn. Không biết hai anh em nói nhỏ gì với nhau, một lát, Phượng quay lại khẽ gọi Quý:

— Anh Quý, lại thôi nhờ anh chút việc...

Quý gión gién lại.

— Anh đứng lui vào đây, Liên nó muốn nói với anh một điều.

Quý kéo màn đứng vào trong. Cố nhận mãi trong tối, Quý mới thấy lò mờ nét mặt của Liên. Liên không tươi đẹp như trước nữa. Mới hai mươi tuổi, mà trông má đã hóp, mắt đã sâu như một người già. Mặt xanh như tau lá. Liên khẽ gạt đầu chào Quý rồi nói lấp lụp những gì Quý và Phượng cũng không nghe rõ.

— Anh cúi xuống xem em nó nói gì.

Quý để gần tai vào mặt Liên. Phượng đứng lom khom lắng nghe.

Liên nói khẽ quá, nói một cách nhọc mệt.

— Anh, em chết mất, may quá, em đang nghĩ về một việc, thì vừa may anh xuống.

Việc ấy em chắc cũng chỉ có anh là giúp em và giúp anh Phượng em được thôi...

Thế nào em cũng chết... Em không lo thân em, nhưng còn anh của em, con của em. Nhất là con của em, nó còn bé dại, không ai là người chăm nom cho nó, anh em thì nghèo... Việc ấy chỉ có thể trông cả ở anh. Em mong rằng anh sẽ mang con em về nuôi giùm em. Nó là một đứa bé có bố cũng như không. Chắc sau này anh sẽ rõ. Anh cũng như anh của em, con em cũng như cháu của anh... Việc anh có thể giúp được em điều đó chứ?

Lòng Quý se lại. Quý không muốn nghĩ gì hơn nữa, cũng không muốn biết thêm điều gì.

— Được, anh hứa sẽ làm vai lòng em!

Nét vui thoáng qua cái mặt hốc hác của Liên, nàng nhắm nghiền mắt, sẽ mỉm cười một cách nhọc mệt, gạt đầu lẩm bầm:

— Cảm ơn anh, thế thì em mới an tâm mà chết...

Tiếng đứa bé nằm bên oe oe khóc.

Từ ngày mang con của Liên về nuôi, những người hàng xóm Quý ai cũng tin rằng đây là con của Quý. Họ cho rằng Quý đi chơi bời nên mới có đứa con không mẹ này. Họ bày đặt nhiều điều để nói xấu Quý. Nhưng bao giờ Quý cũng không để ý đến những lời gièm pha.

Chàng chỉ biết giữ lời hứa với một người đã khuất và giúp một người hạn nghèo. Nhưng nói với ai Quý cũng chỉ bảo là con một người bạn gửi nuôi vì nó xung khắc với bố mẹ.

Có một lần mẹ của Quý khuyên chàng:

— Con nên đem nó về quê mà gửi chú Tam nuôi cho cũng thế. Để nó ở đây, miệng tiếng thiên hạ họ nói. Có người họ mong manh biết chuyện, nhưng họ hiền lành, họ bảo con tăng trụ với em anh Phượng... Và lại con vợ con chưa có, như thế khó khăn về sự đó sau này. Đời bây giờ những kẻ chỉ đi hơ lông tìm vết của người thì nhiều...



Quý cười:

— Mặc cho họ nói. Như thế chẳng hóa ra con bỏ mất một lời hứa? Mà một lời hứa của con là hết thấy danh dự của con ở đấy.

Cuộc đốt lửa trại đã tàn. Khu rừng Sặt dần dần trở lại sự yên tĩnh với ban đêm. Chỉ còn những tiếng hát khẽ của vài hướng-dạo-sinh đang dạy mấy sói con các bài hát mới.

Còn một hôm nữa thì các anh em hướng-dạo ba kỳ lại chia tay nhau. Quý ngồi ở một góc cây lúi húi biên chép

những kỷ-niệm vừa qua dưới ánh sáng của mấy cành cây khô đốt đỏ.

Quý viết lại ngừng, ngừng rồi viết. Quý bán khoán về thẳng Hiếu Ơm. Hiếu tức là con của Liên vậy.

Năm nay nó đã lên bốn. Quý đỡ bức ảnh nhỏ của Hiếu ra ngắm. Đứa bé xinh xắn thế, hai má bánh dức, đôi mắt đen láy.

— Con anh đấy à?

Quý quay lại, ra một tròng-sinh đã có tuổi.

— Chưa ngủ anh? Khuya rồi!

— Anh tình vui thế này ngủ sao được. À, con anh đấy à? Khẩu quá!

— Không, con nuôi của tôi đấy.

— Con nuôi, Ai có con đẹp thế mà lại cho anh nuôi?

Nhân vui câu chuyện, Quý kể phác qua cái cuộc đời của thằng bé xấu số, mới ra đời bố bỏ, mẹ chết.

Quý vừa kể vừa chăm chú nhìn bức ảnh. Kể hết, Quý ngừng lên, ô hay, trên gò má người bạn, Quý thấy hai dòng lệ.

Hai người nhìn nhau.

Cành củi cháy vừa hết, Ngọn lửa tắt hẳn. Còi và, mảnh than hồng rơi cái ánh sáng gần tàn lên mặt trắng sinh nọ.

Tràng - sinh nghẹn ngào nói:

— Thưa anh... tôi xin thú thực với anh. Chính

tôi là... chính tôi là... cha đứa bé đó. Tôi đã bỏ Liên. Tôi đã hại đời nàng. Mấy năm nay, tôi đã ăn năn tội lỗi, tôi đã xin nấp dưới bóng cờ hướng đạo để mong chuộc lại lỗi xưa... Nhưng không một lúc nào tôi thấy tấm thân thư thái... Không ngờ hôm nay... Anh! Anh chính là ân nhân của tôi vậy...

— Không, đó là bổn phận của một hướng đạo sinh!

Anh sáng tắt hẳn. Trong đêm tối, Quý và Tràng Sinh nọ nắm chặt tay nhau, yên lặng...

MANH-QUYNH

# CÁI TƯƠNG-LAI TỒ-QUỐC

## Có nhiều nhược điểm mà chúng ta cần phải biết

TRƯƠNG-CÔNG-HỚT

Thanh niên là tương lai tổ quốc, thanh niên là cột trụ nước nhà. Muốn được xứng đáng với các nhiệm vụ to tát ấy, muốn được các bậc lão thành và các phần tử khác trong xã-hội tín nhiệm, lẽ tất nhiên là thanh niên phải rèn luyện các đức tính và nên đào thải hết tất cả những tính xấu xa, những tính xấu gây ra bởi sự thiếu kinh nghiệm trên đường đời. Ai cũng mong thanh niên Việt nam ta biết giác ngộ sớm ở trong làn lộn trong đời vật chất này, để xây đắp cho thành cái "lâu đài tấn bộ" mới đắp được một phần nghìn.

Thì đây vài cái nhược điểm của thanh niên: **Nhược điểm thứ nhất:** nhược điểm của bạn trẻ trong đường tình ái. Có bạn thì quá ca tụng đàn bà, có bạn thì quá mặt sát họ. Lờ lờ đoán họ về tình yêu về phụ nữ rất mơ hồ, hời hợt. Vì sao mà họ có những cử chỉ trái ngược thế? Chẳng là gì cả, bề thất bại về tình yêu thì họ hờ hạo rằng đàn bà là giống rắn độc nên tránh xa, bề đắc thắng, thì họ báo thù và lên tiếng rằng đàn bà là một bà tiên trời sinh ra để báo vạ cho đàn ông và tình yêu là cái lẽ sống duy nhất của loài người.

**Đàn bà đâu phải là hạng người đáng ghét mà cũng đâu phải là hạng người đáng trọng?** Thanh niên hay bị thất bại vì tình, hay bị đàn bà lừa dối. Đối với đàn bà, họ chỉ là những con trâu bị xô mũi. Là vì họ khờ dại. Sự khờ dại của họ chính là nguồn gốc của tình xảo trá đàn bà. Mới 16, 17, 18 tuổi họ đã hăm hở đi tìm tình nhân, để đến nỗi phải đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Gặp một thiếu nữ họ hết lòng yêu đương, họ hết sức thờ-phụng và luôn luôn khẳng định những lời thề của họ vững chãi như núi Thái-sơn và tình yêu của họ đời đời bất tuyệt. Nhưng trái lại ý muốn của họ là những lời thề non nước kia chỉ có giá-trị trong một thời-gian, một ngày, một buổi, một giờ, một phút... và tình yêu của họ cũng bị như ngọn lửa kia bùng lên một cái rồi lại tắt đi. Nhiều bạn trẻ trẻ phụ rằng đã hiểu tâm-lý đàn bà và từ nay có thể đắc thắng mãi trên đường tình ái; các

bạn đừng lầm; đàn bà vẫn là một cái bí-mật đối với các bạn, vì các bạn chưa thể có óc bình-tĩnh như những người đứng tuổi lịch-duyệt để phân-biệt điều hay lẽ trái. Đức, Không phụ tử đã nói rằng: *"Tâm bất tại yên-thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị"*. Nghĩa là: Lòng không được yên thì nhai mà không trông thấy, nghe mà không nghe thấy, ăn mà không biết vị ăn. Cho nên thanh-niên ít khi sự rõ được việc đời, vì cõi lòng ít khi được bình-tĩnh trong lòng và tâm trí thanh-niên. Các bậc đứng tuổi, họ đã hiểu đời, hiểu đàn bà, nên ít khi bị đàn bà lừa dối. Có gì để tức cười cho bằng khi nghe một cậu trai hỏi người tình nhân của mình: *"Em có yêu anh mãi mãi không?"* và khi nghe cô trả lời với một giọng rất ngọt-ngào êm dịu: *"... Em thôi yêu anh, chỉ có lúc nào sống kia hết chảy và núi kia sẽ mòn..."* Các bạn trẻ không đủ can-đảm để loai-ngai những lời thề không chứng có ấy. Vì thế cho nên lắm thanh niên đã bị xô đẩy vào con đường truy-lạc, hoang phí tiền của gia-đình! Biết bao thanh-niên — nhất là ở chốn thị thành — vì tình yêu, mà trở thành những con chán đời!!!

**Nhược điểm thứ hai:** Người ta thường bảo rằng thanh-niên là hạng người hay ra hoạt-động. Vâng, tôi cũng nhận thế, vì tôi đã nhiều lần thấy những cậu trai trẻ lên tay múa cánh đập bầy hoặc cãi lẫn nhau về những vấn-đề vô dụng... Thanh-niên ta hoạt-động thế nào? Các bạn cùng tôi tìm câu trả lời đi. Họ hoạt-động bằng cách nói cho to, hô cho lớn, dùng những chữ rất kêu, những câu nói rất ồn ào. Kết quả: cái mục-dịch họ nhắm không bao giờ họ bản trúng được, công cuộc họ xây đắp không bao giờ thành. Vì sao? Vì họ chỉ hoạt-động trong câu nói, trong cử-chỉ, chứ không hoạt-động trong việc làm. Mà dân chúng hoạt-động đi nữa, cái hoạt-động của họ cũng không được lâu bền. Thấy thiên-hạ chú ý đến việc lập chính-phủ binh-dân, thấy thiên hạ hô-hào đã-đạo "Phái-xít" chủ-nghĩa thì

họ → thanh-niên nước ta — cũng gào tay lên mạnh bạo tự xưng mình là thuộc về phái cực tả, và tự xưng là những kẻ thù số một của độc tài chủ-nghĩa. Họ ồn ào lắm. Họ đem sức lực họ păng-pi mọi cách ngang-cường vô-ích. Họ hoạt-động trong mọi thời-gian bằng lời nói, bằng cử-chỉ rồi chẳng bao lâu sự chán nản của mọi người liền họ. Họ thiếu cái nghị lực của những kẻ có chí lâu bền. Cho nao, hồi nao có bang thanh-niên đến là có tiếng ồn ào ngậy, nhưng rồi thay sự ồn ào ấy đi khi đem lại những kết-quả may. Nơi này lại, họ hoạt-động nhưng hoạt-động không nhắm đường.

**Nhược điểm thứ ba:** Thanh-niên không được khôn-khéo và sành sỏi trong các nghề nghiệp: ở giữa một loại hệ, hoặc công sở gì, thanh-niên vì qua nhiều-thảo và hàng-nai nên thường gây ra những sự bất-bình. Đôi khi các bạn bè hoa ra thanh niên đũa-dịch của họ, vì họ không được nhu mì mà lại hay lao-bạo. Thanh-niên không làm gì mà sann-sôi trong khi làm việc, vì thiếu kinh-nghệm. Là vì họ chưa biết lựa chọn tài-liệu họ biết. Có nhiều điều biết rất cần nhưng cũng có nhiều điều biết chi tiết lại về phương-diện thuyết lý. Những bậc đã lâu năm sống với công việc mới biết lựa lọc các tài-liệu ấy. Thí dụ: một ông kỹ-sư hoặc một ông thầy thuốc mới ra đời, có phần là biết rộng và nhớ nhiều hơn một thầy thuốc hoặc một ông kỹ-sư đã sống lâu năm với nghề. Nhưng do là đứng về phương-diện thuyết-lý mà nói. Đến khi bước vào công việc thực-hành, thì lại ông thầy thuốc và kỹ-sư mới ra đời phải danh chịu bó tay và ngạc-nhiên trước những thành công của hai ông cũ kia. Nói tóm lại, thanh-niên, trong các công việc, vì thiếu kinh-nghệm và lịch-duyệt nên chưa biết đem thi-hành và thực dụng những điều minh học ở nhà trường.

Thanh-niên có cái tật là hay tưởng rằng chuyện gì đời có thể giải-quyết bằng (toán-pháp suy luận (raisonnement mathématique)). Đem toán-pháp suy luận mà xét đoán và chiêm nghiệm việc đời thì hỏng ngay, vì việc đời là một việc rất bẽng có thể giải-quyết không được. Vì vậy nên thanh-niên thường phải thất-bại trong những công việc lớn lao, những công cuộc chỉ có thể giải-quyết bằng những kẻ đã hiểu tâm-lý người đời và lịch-duyệt. Trong trường chính-trị, những ông thủ-tướng, những tay ngoại-giao đại tài thấy đều là những bậc ngoại-tử thuần. Chỉ có ông Ciano tổng-tướng bộ ngoại-giao Ý là

chưa đầy 40 tuổi, nhưng đó là một cái ngoại lệ. Các bậc đừng tưởng rằng muốn được thanh công thì phải đọc sách cho nhiều, nước cho dồi...

**Nhược điểm thứ tư:** Thanh-niên là hạng người hay làm tội lỗi nhất. Ông Lu thua đã làm lần khi ông ta xuống tên cái thuyết nhân chi sơ tính bản thiện. Theo các nhà bác học trừ danh niên thời và cứ xem xét chuyện đời xảy ra hằng ngày thì ai cũng phải công nhận rằng bản năng của loài người là xấu xí: loài người có bản năng dâm dục, bản năng tham lam, độc ác v.v. Hạng người dễ để bị bản năng lôi cuốn trong hành vi của mình là tất nhiên là thanh-niên — tôi không muốn nói đến những đứa bé con — Sự sống theo bản năng chỉ dần dần bớt khi người ta trên 30 tuổi. Vì vậy thanh-niên là hạng người hay làm tội lỗi—Theo ông Dr Toulouse, thì thanh-niên là vô nhân đạo phần nhiều. Muốn chứng tỏ lời của ông chúng ta hãy liệt kê một danh sách: thanh-niên kiêu-ngạo hơn ta; các bậc người khác. Những tội lỗi tây-tư, đều phần nhiều là gây nên bởi thanh-niên. Năm 1901, trong số 18 người bị kết án xử tử, thì 11 người là chưa đầy 21 tuổi (theo sách: Comment former un esprit par Dr Toulouse) nghĩa là hết bản phận của thanh-niên. Thằng vô lại xanh nhọt (pale youou) của thành Ba-le vẫn chưa đầy 18 tuổi.

Và lại, chúng ta chỉ thường đồng-bào, ái-ngợi cho đời lam-lụi của những kẻ khôn ngoan, chỉ khi nào chúng ta đã nằm mũi dùi đau-khổ. Có đời rét, cực khổ mới có thể thương những người đời khó; có đi phu-lun, nay bác-mai đồng mới có lòng thương hại giùm cho những người sống đời bặt gió; có gia-đình, có vợ con thơ dại mới cảm-xúc được khi đứng trước những gia-đình nghèo-nhỏ khổ-nạn... Nhưng thanh-niên là hạng người vô-tư-lý nhất. Họ chưa ra lâu-lớn với đời. Có kẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, có kẻ đang yên lặng tưởng cái phút giây gần sang của cha mẹ... thanh-niên ít biết cuộc đời, thanh-niên ít khi đứng chạm với những cảnh lầm-tham cơ-oản ở họ lòng thương người rầu mong-mạnh. Bởi vậy hầu hết thanh-niên—nhiều là thanh-niên ta hiện giờ—vô nhân đạo cũng không quá đáng lắm.

Đề kết luận bài này, chúng tôi mong các bạn nên suy nghĩ những điều vừa nói trên thì mới mong trở thành một ngày kia những người tốt được, chứ đừng tin những lời nói dẫu có tinh hoa mà những kẻ muốn dùng các bạn làm lợi ích cho công việc họ.

TRƯƠNG-CÔNG-HỚT

# CẢI TƯƠNG-LAI TỎ-QUỐC

## có nhiều nhược điểm mà chúng ta cần phải biết

TRƯƠNG-CÔNG-HỚT

Thanh niên là tương lai tổ quốc, thanh niên là cột trụ nước nhà. Muốn được xứng đáng với các nhiệm vụ to tát ấy, muốn được các bậc lão thành và các phần tử khác trong xã-hội tín nhiệm, lẽ tất nhiên là thanh niên phải rèn luyện các đức tính và nên đào thải hết tất cả những tính xấu xa, những tính xấu gây ra bởi sự thiếu kinh nghiệm trên đường đời. Ai cũng mong thanh niên Việt nam ta biết giác ngộ sớm đứng lên lộn trong đời vật chất nữa, để xây đắp cho thành cái « lâu đài tấn bộ » mới đắp được một phần nghìn.

Thì đây với cái nhược điểm của thanh niên: *Nhược điểm thứ nhất* : nhược điểm của bạn trẻ trong đường tình ái. Có bạn thì quá ca tụng đàn bà, có bạn thì quá mê sật họ. Lờn phán đoán họ về tình yêu về phụ nữ rất mơ hồ, hời hợt. Vì sao mà họ có những cử chỉ trái ngược thế? Chẳng là gì cả, bề thức bại về tình yêu thì họ hồ hào rằng đàn bà là giống rắn độc nên tránh xa, bề đặc thẳng, thì họ bân bôn và lên tiếng rằng đàn bà là một bà tiên trời sinh ra để bảo vệ cho đàn ông và tình yêu là cái lễ sống duy nhất của loài người.

Đàn bà đâu phải là hạng người đáng ghét mà cũng đâu phải là hạng người đáng trọng? Thanh niên hay bị thất bại vì tình, hay bị đàn bà lừa dối. Đối với đàn bà, họ chỉ là những con trâu bị xô mũi. Là vì họ khờ dại. Sự khờ dại của họ chính là nguồn gốc của tình xảo trá đàn bà. Mới 16, 17, 18 tuổi họ đã hăm hở đi tìm tình nhân, đến đến nỗi phải đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Gặp một thiếu nữ họ hết lòng yêu đương, họ hết sức thờ-phụng và luôn luôn khẳng định những lời thề của họ vững chãi như núi Thái-sơn và tình yêu của họ là đời đời bất tuyệt. Nhưng trái lại vì muốn của họ là những lời thề non nước kia chỉ có giá-trị trong một thời-gian, một ngày, một buổi, một giờ, một phút... và tình yêu của họ cũng đi như ngọn lửa kia bùng lên một cái rồi lại tắt đi. Nhiều bạn trẻ tự phụ rằng đã hiến tâm-lý đàn bà và từ nay có thể đặc thẳng mà tiến đường tình ái; các

bạn đừng lầm; đàn bà vẫn là một cái bí-mật đối với các bạn, vì các bạn chưa thể có óc bình-tĩnh như những người đứng tuổi lịch-duyệt để phân-biệt điều hay lẽ trái. Đứ, Không phụ tử đã nói rằng: « Tâm bất tại yên-thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị ». Nghĩa là: Lòng không được yên thì nhìn mà không trông thấy, nghe mà không nghe thấy, ăn mà không biết vị ăn. Cho nên thanh-niên ít khi sự rõ được việc đời, vì cõi lòng ít khi được bình-tĩnh trong lòng và tâm trí thanh-niên. Các bậc đứng tuổi, họ đã hiểu đời, hiểu đàn bà, nên ít khi bị đàn bà lừa dối. Có gì để tức cười cho bằng khi nghe một cậu trai hỏi người tình nhân của mình: « Em có yêu anh mãi mãi không? » và khi nghe cô à trả lời với một giọng rất ngọt-ngào êm dịu: « ... Em thôi yêu anh, chỉ có lúc nào sống kia hết chảy và núi kia sẽ mòn... » Các bạn trẻ không đủ can-đảm để loai-ngài những lời thề không chứng có ấy. Vì thế cho nên lắm thanh niên đã bị xô đẩy vào con đường truy-lạc, hoang phí tiền của gia-đình! Biết bao thanh-niên — nhất là ở chốn thị thành — vì tình yêu, mà trở thành những kẻ chán đời!!!

*Nhược điểm thứ hai*: Người ta thường bảo rằng thanh-niên là hạng người hay va hoạt-động. Vâng, tôi cũng nhận thế, vì tôi đã nhiều lần thấy những cậu trai trẻ lên tay múa cánh đập bầy hoặc cãi lộn nhau về những vấn-đề vô dụng... Thanh-niên ta hoạt-động thế nào? Các bạn cùng tôi tìm câu trả lời đi. Họ hoạt-động bằng cách nói cho to, hô cho lớn, dùng những chữ rất kêu, những câu nói rất ồn ào. Kết quả: cái mục-dịch họ nhắm không bao giờ họ bản trúng được, công cuộc họ xây đắp không bao giờ thành. Vì sao? Vì họ chỉ hoạt-động trong câu nói, trong cử-chỉ, chứ không hoạt-động trong việc làm. Mà dần có hoạt-động đi nữa, cái hoạt-động của họ cũng không được lâu bền. Thấy thiên-hạ chú ý đến việc lập chính-phủ binh-dân, thấy thiên hạ hô-hào đã-đạo « Phát-xít » chủ-nghĩa thì

họ → thanh-niên nước ta — cũng giờ tay lên mạnh bạo tự xưng mình là thuộc về phái cực tả, và tự xưng là những kẻ thù số một của các độc tài chủ-nghĩa. Họ ồn ào lắm. Họ đem sức lực họ păng-phai một cách ngang-cường vô-ích. Họ hoạt-động trong mọi thời-gian bằng lời nói, bằng cử-chỉ rồi chẳng bao lâu sự can nan của đám thanh niên họ. Họ thiếu cái nghị lực của những kẻ có chí lâu bền. Cho nao, hồi nao có bong thanh-niên đến là có tiếng ồn ào ngay, nhưng rồi thay sự ồn ào ấy đi khi đem lại những kết-quả may. Nơi này lại, họ hoạt-động nhưng hoạt-động không nhắm đường.

*Nhược điểm thứ ba*: Thanh-niên không được khôn-khéo và sành sỏi trong các nghề nghiệp: ở giữa một loại hệ, hoặc công sở gì, thanh-niên vì qua nhiều-thang và hàng-nao nên thường gây ra những sự bất-bình. Đôi khi các bạn bè họ ra thanh niên trả-dịch của họ, vì họ không được nhu mì mà lại hay lao-bạo. Thanh-niên không làm gì mà san-sỏi trong khi làm việc, vì thiếu kinh-nghệm. Là vì họ chưa biết lựa chọn tài-liệu họ biết. Có nhiều điều biết rất cần nhưng cũng có nhiều điều biết cho giá-trị về phương-diện thuyết lý. Những bậc đã lâu năm sống với công việc mới biết lựa lọc các tài-liệu ấy. Thí dụ: một ông kỹ-sư hoặc một ông thầy thuốc mới ra đời, có phần là biết rộng và nhớ nhiều hơn một thầy thuốc hoặc một ông kỹ-sư đã sống lâu năm với nghề. Nhưng đi là dùng về phương-diện thuyết-lý mà nói. Đến khi được vào công việc thực-hành, thì lại ông thầy thuốc và kỹ-sư mới ra đời phải đành chịu bó tay và ngạc-nhiên trước những thành công của hai ông cũ kia. Nói tóm lại, thanh-niên, trong các công việc, vì thiếu kinh-nghệm và lịch-duyệt nên chưa biết đem thi-hành và thực dụng những điều mình học ở nhà trường.

Thanh-niên có cái tật là hay tưởng rằng chuyện ở đời có thể giải-quyết bằng « toán-pháp suy luận (raisonnement mathématique) ». Đem toán-pháp suy luận mà xét đoán và chiêm nghiệm việc đời thì hỏng ngay, vì việc đời là một việc rất bẽng có khi không dần không dứt. Vì vậy nên thanh-niên thường phải thất-bại trong những công việc lớn lao, những công cuộc chỉ có thể gành vác bởi những kẻ đã nhiều tâm-lý người đời và lịch-duyệt. Trong tư tưởng chính-trị, những ông thủ-tướng, những tay ngoại-giao đại tài thấy đều là những bậc ngoại-tử thuần. Chỉ có ông Ciano tổng-tướng bộ ngoại-giao Ý là

chưa đầy 40 tuổi, nhưng đó là một cái ngoại lệ. Các bậc đứng tuổi rằng muốn được thanh công thì phải đục sạch cho nhều, như cho giới...

*Nhược điểm thứ tư*: Thanh-niên là hạng người hay làm tội lỗi nhất. Ông Lu thua đã làm lần khi ông ta xuống tên cái thuyết nhân chi sơ tính bản thiện. Theo các nhà bác học (trừ danh niên thời) và cứ xem xét chuyện đời xảy ra hàng ngày thì ai cũng phải công nhận rằng bản năng của loài người là xấu xí: loài người có bản năng dâm dục, bản năng tham lam, độc ác v.v. Hạng người dễ để bị bản năng lôi cuốn trong hành vi của mình là tất nhiên là thanh-niên — tôi không muốn nói đến những đứa bé con — Sự sống theo bản năng chỉ dần dần bớt khi người ta trên 30 tuổi. Vì vậy thanh-niên là hạng người hay làm tội lỗi—Theo ông Dr Toulouse, thì thanh-niên là vô nhân đạo phần nhiều. Muốn chứng lời nói của ông chúng ta hãy liệt kê quanh mình: thanh-niên kiêu-ngạo hơn ta các hạng người khác. Những tội lỗi tày trời, đê tiện nhiều là gây nên bởi thanh-niên. Năm 1901, trong số 18 người bị kết án xử tử, thì 11 người là chưa đầy 21 tuổi (theo sách: Comment former un esprit par Dr Toulouse) nghĩa là hai ba nửa họ là thanh-niên. Thành vô tội xanh nhợt (pale youyou) của thành Ba-ile vẫn chưa đầy 18 tuổi.

Và lại, chúng ta chỉ tưởng đồng-bào, ái-ngại cho đời lam-lụi của những kẻ khôn ngoan, chỉ khi nào chúng ta đã nằm mũi-dao-khò. Có đời rét, cực khổ mới có thể thương những người đời khổ; có đi phu-đào-lun, nay bác-mai đồng mới có lòng thương hại giùm cho những người sống đời bất giờ; có gia-đình, có vợ con thơ dại mới cảm-xúc được khi đứng trước những gia-đình nghèo-nhỏ khổ-nạn... Nhưng thanh-niên là hạng người vô tư-lý nhất. Họ chưa ra lâu-lực với đời. Có kể dang nhói trên ghế nhà trường, có kể dang yên lặng thương cái phút giây gian sang của cha mẹ... thanh-niên ít biết cuộc đời, thanh-niên ít khi dụng chạm với những cảnh lầm-tham vì nên ở họ lòng thương người rất nông-nanh. Bởi vậy họ hầu hết thanh-niên—nói là thanh-niên là hiện giờ — vô nhân đạo cũng không quá đáng lắm.

Đề kết luận bài này, chúng tôi mong các bạn nên suy nghĩ những điều xấu xí về đời thì mới mong trở thành một người biết thương người tốt được, chứ đừng tin những lời nói dẫu có tinh hoa của những kẻ muốn dùng các bạn làm lợi ích cho công việc họ.

TRƯƠNG-CÔNG-HỚT

# Sâu dài, ngày ngắn

Bạn bè hoặc bà con quen biết có hỏi chàng:

— Anh ở trọ nhà ai?

— hay:

— Ông có gia - đình trên này không ạ?

— chàng đều trả lời, giọng điềm nhiên, gần như tự phụ:

— Tôi ở một mình, trên gác số nhà 13 phố R.

Chàng thuê căn gác này đã hơn hai năm, nghĩa là ngay từ khi chàng phải bỏ lên đây làm việc. Mỗi tháng năm đồng. Đối với mình chàng, số tiền ấy hơi nặng, nhưng chàng tặc lưỡi:

— Ôi - chào, nhin tiêu món xa - phí khác, ở rộng rãi cho sung sướng!...

Nhiều bạn hữu có lòng tốt muốn tìm cho chàng những cái nhà nhỏ hơn, ít tiền hơn, song chàng chỉ cảm ơn mà từ chối. Vì chàng ngại nhất việc dọn nhà. Phải thuê người vác đồng qua phố, trình bày trước bao con mắt, những đồ vật sơ sài, mọc mọc chàng cho là một điều buồn cười, ngượng - ngịu. Chàng tưởng tương thấy người hàng phố hỏi và đáp nhau:

— Ai dọn nhà đấy nhĩ?

— À, nhà ông N. đấy mà!

— Nhà ông N. mà lờng chàng thế thói à!...

Rồi mỗi khi chàng đi làm về, họ cứ nhìn chàng thôi, chàng cũng đã đủ thấy khó chịu. Cho nên chàng nhất định ở lại căn gác này cái,

căn gác mà chàng vẫn gọi là «lầu» của chàng. Chàng thường bảo anh em:

— Khi nào các anh thấy cửa «lầu» đóng buổi trưa, tức là «công tử» đương angiác. Tối mà trên «lầu» không có ánh đèn, ấy là «công tử» đi chơi.

Thoạt tiên, chàng có đem theo một thùng nhỏ từ Hanoi. Chàng cho rằng đường xá xa xôi, «cậu cả» muốn chuẩn

**MỘT CHUYỆN NGĂN RIÊNG TẶNG NHỮNG ĐỘC GIẢ SỐNG CUỘC ĐỜI ĐỘC THÂN.**

cũng còn khó. Chàng sợ mượn thùng ở tại chỗ, quen thung thò, nó có thể nhân lúc chàng đi làm vắng, cuộm một mớ, chuẩn thẳng về đang lằm. Chàng đã mang lên đủ thứ cần dùng cho việc tề gia: mâm, nồi, bát, đĩa, chai lọ, cốc tách, v... v... Chỉ khó kiếm cái chum đựng nước, vì không thể khuân từ Hanoi tới được. May thay, một người bạn đời đi tỉnh khác đã biếu chàng chiếc chum chàng đương cần. Vậy đủ rồi.

Ngoài việc sở, chàng còn cái trọng trách làm một

người đàn - bà giữ việc nội trợ.

Mấy tháng đầu, chàng khổ sở về sự nghĩ - các món ăn. Chàng phải tự xếp đặt lấy, vì chàng nhận ra nếu cứ để tùy ý thằng nhỏ, thì nó sẽ luôn luôn trở lại những món đồ dãi mà nó quen lằm, như: đậu rán, thịt rim, rau luộc, v... v...

Lúc đầu, Nhỏ ngoan lằm. Hôm nào đi chợ về, cũng tính toán phân - minh, không suy suyễn một đồng. Nó lại được cái nhanh nhẹn, nên khách đến chơi thường khen: — Bác có thằng bé ở khá đó!

Và khách yêu cầu ngay: — Bác có thể tìm cho tôi được một thằng như thế thì hay quá!

Chàng tự phụ: — Tôi phải mang nó ở nhà lên đây! Tôi biết ở đây, thuê người khó lằm.

Chàng mỉm cười nghĩ đến các bạn nhiều khi phải khổ sở về vấn - đề này. Nay nó xin vào, mai nó sốt rét, xin ra. Hôm nay nó ở với người này, vài hôm sau nó đã đến xin ở với người kia rồi!

Nhỏ rất rồi rồi, vì hầu hạ ngày hai bữa, sửa - soạn rửa tắm rửa, quét nhà, lau bàn ghế. Đó là tất cả công việc hàng ngày của nó.

Có lẽ tại sách dạy «Nhân cư vì bất tiện», nên nó mới sinh hư dãn. Cái hư đầu tiên của nó là học được lối chơi

«đáo đập». Nó tập chơi lúc gần mười một giờ, tới mới chàng rõ thì nó đã trở nên thành thạo và gần như ham mê rồi. Cái hư thứ hai là phần ảnh của cái thứ nhất: nó lười việc. Nhiều người mịch chàng, suốt buổi nó chỉ nhàn đi chợ rồi tự hợp bạn bè để đập vào tượng những đồng «cheng» tức là những nút rượu bia đánh bẹt ra như hình đồng xu to và mỏng; đồng của đứa đứa nào

Nó mãi chơi hay sao mà đến gần mười một giờ, tới mới thấy nó chạy ở chợ về, tay vung tướng mãi mớ rau cần lên giới!...

Hôm ấy chàng cho nó một trận nên thân, mặc dầu lúc chàng về tới nhà, cơm canh đã sẵn sàng. Những người bạn trước khen nó; nay điếm



xa hơn hết sẽ được chơi các đồng kém. Chàng hiểu ngay đó là «đáo đập», vì khi còn đi học ở Hà - thành, chàng đã nhiều lần đứng xem tụi thằng nhỏ vút thùng gánh nước một nơi để chơi cái trò «thiếu tử chực» ấy. Lại một bà hàng xóm bảo chàng: — Trông thằng nhỏ nhà ông, tôi buồn cười nôn ruột.

nhiên kén: — Anh có thằng dầy tó thế mà anh chịu được!...

Thực ra chàng cũng chẳng chịu được đâu, song chàng vẫn nuôi hi - vọng sẽ dần khuyến được nó trở lại ngoan ngoãn như xưa.

Cái hư thứ ba, kết quả khốc hại cái hư trên, là cái hư nguy hiểm nhất: ăn bót. Nó

tính toán tiền chợ đã thấy có thừa lúng túng. Cái gao đã thấy hết một cách mau chóng, không ngờ. Chàng nổi nóng toan «khước» ngay nó đi, nhưng lại sợ người phải đưa khác tới hơn, mặc dầu chàng thường mang nó:

— Hư đến như mày thật không còn ai có thể hư hơn!

Chàng bèn nghĩ cách thay đổi chiến lược trong công việc «kế toán nội trợ». Chàng bỏ cái lối dận lỏng lẻo: «Hôm nay ta ăn cá rán, trứng nhồi, rau luộc». Phải dận «cụ cày» kỹ càng hơn, phân minh hơn mới được:

— Mua bai quả trứng vịt năm xu về rang, hai lạng thịt lợn hào sáu về quay, với xu rau muống nấu canh tương gừng!...

Rau muống nấu canh tương gừng là món chàng thích nhất, vì cái vị cay cay ngôn ngọt của nó...

Chủ dỗi «chiến lược», thì tớ cũng phải tìm cách khác «tấn công». Từ ăn bót nó đi sang ăn cắp. Nhiều lần chàng nhận thấy mất tiền trong túi áo tây mà khi đi làm về, chàng vẫn quen treo lên lưng ghé dựa. Lại một bận, nó dám lấy cả chiếc nồi báy của bà chủ nhà dưới đem bán. Đáng lẽ «cái ăn» này không thể ra manh mối, nếu nó chỉ lằm một phen. Khốn nỗi, quen mua biết mùi ăn mãi vốn là thói thông thường của con người. Lần thứ hai, nó định xoáy chiếc sanh to, nhưng vừa ra khỏi cổng sau thì bị tóm. Bà chủ sáng lại gọi thứ, «tuyên bố» rằng: — Cửa tôi còn mất chiếc nồi báy mới nữa!

Chàng phải tra hỏi nó để dành nó mất rất lâu thì giờ, mới nhờ được ở miệng nó

máy câu thú tội. Sau khi bỏ  
tiền cho nó chuộc nỗi về  
«gao nôm cổ chủ», chàng  
triệt-lý giản dị:

— Noidi đưa ở, tức là nuôi  
cái «bực mình».

Chàng cá quyết «thải hồi  
nguyên quán» cái thằng dầy  
tớ thieu lương tâm, dịnh tâm  
không bao giờ còn dại dột đi  
nuoidi cái «bực mình».

Chủ nhậi ấy, chàng xuoidi về  
sắm lên đủ thứ cần dùng lật  
vật, vì từ đây thấy chàng mà  
tớ cũng chàng. Nao chệi mận,  
nao sa-phòng, nao cau khô  
dành răng, nao ét sảng thấp  
danh... Chàng như thấy trên  
thềm nếu phải vào các hiệu  
ở cái tỉnh nhỏ này để mua  
bàn những thứ danh riêng  
cho dan-ba. Đàng này, ở  
Hanoi, đã có người nhà sắm  
sữa củi đó, chàng chỉ việc  
bỏ tất cả vào một chiếc bô,  
xách đi. Chàng không quên  
mang theo chiếc đèn cõi dan  
nước:

— Chứ không ư? sảng dầy  
ai đan cho mà nóng!...

Về việc ăn, chàng nhờ một  
người bạn cùng sự. Chàng sẽ  
củi đũa nhà người này ăn  
ngay nai bữa rồi lại về nghỉ  
lại «lâu riếng». Nước noidi  
dùng vào việc tắm rửa, chàng  
nhờ bà chủ nhà thuê hộ, đã  
rườii chực gánh. Quán áo, đã  
có thợ giặt. Thời thế là chẳng

cần đến đũa ở nữa! Chàng  
nhủi thầm:

— Cứ thếi tiệm, rồi liệu  
dần. Và lâu ngày, quen tuối!

Lúc đầu chàng lấy làm khó  
chịu vì cứ sáng sảng ngủ dầy  
phải cuốn màn, gấp chăn lậy.  
Nhưng sau, việc đó thành cái  
lệ đối với chàng. Hôm nào,  
đấy trưa, không kịp làm việc  
ấy, chàng như thấy cả căn  
gác bữa bộn — chàng vẫn vào  
thứi tự, ngán nấp, — tuy miệng  
nói:

CÁC BẠN PHẢI ĐỌC :

**NGƯỜI XƯA**  
của VIỆT THƯỜNG

đề thường-thức một tài - liệu  
văn-chương quý giá, một công  
trình khảo-cứu có một không  
hai.

**NGƯỜI XƯA**

là một cuốn xư - liệu làm cho  
các bạn phải ham mê

**NGƯỜI XƯA**

sẽ làm sống lại trong lòng các  
bạn một thời oanh-liệt của mấy  
bực vĩ nhân nước nhà. Sách in  
gỗ kỹ bản, bìa hoa mẫu, có hai  
phụ bản rất đẹp của hai họa sĩ  
Phi-Hùng và Phạm Việt Song.  
Giá 0\$70 một cuốn. Sách quý  
in có hạn, đặt mua sách trước  
và làm đại-lý, xin viết cho:

**M. Dương-văn-Mẫn**

Giám-đốc CIPIC  
72, rue Wiéle Hanoi - Tél 16-78

— Ôi chào, trưa về sẽ cuốn,  
sẽ gập, đã chết ại!...

Bạn nước, chàng lại không  
ngại. Là vì cứ đặt âm lên trên  
cép cõn, danh qac điem chăm  
buo chay, rồi ai rừi rủa. Trưa  
mại xong, nước soi là vữa,  
tun một am u voi de uống  
cả ngay, có gì kho khan mà  
chàng làm được. Làm trưa, ở  
cảo an cơm về, nhàn «cao  
hưng», chàng pha cốc ca-  
phê uống với đường. Nhưng  
khi ấy, chàng ngồi ngay ngắn  
vào ghế, gác hai chân lên mặt  
bàn, nhắm nhap từng nớp ca-  
phê, thông thả hút từng hơi  
thuốc là, và gửa mặt lên gan  
mà mớ mang. Ca-phê, chàng  
thích dùng nhất thứ *moka*.  
Chàng so dĩ quen giọng với  
thứ này, là vì ngày trước, hồi  
học thi bằng *tham-đùng*,  
chàng thường cần đến nó cốt  
thức đêm cho được tỉnh táo.  
Thi xong, chàng thành nghiệp  
*moka*. Còn thuốc là, chàng ưa  
hút thứ thuốc «đầu tây» mà  
các hãng buôn vẫn quảng cáo  
là có «hương vị Mỹ». Chàng  
cho rằng muốn cảm biết tất  
cả phong-vị đậm đà của *moka*  
thì phải thêm vào nó cái  
phong-vị nhẹ nhàng, thơm  
tho của thuốc là «đầu tây»,  
liêng chữ kêu là thuốc «Người  
hiệp sĩ». Các thứ khác dùng  
vào việc này không có công  
hiệu gì hơn là làm mất về  
ngon của thứ ca-phê hảo hạng.  
Có lẽ đó không phải là một lệ  
chúng, mà chỉ là một thói  
quen riêng chàng tưởng như  
thông thường.

Nội các công việc mà chàng  
phải tự tay quản xuyến, chàng  
thích nhất việc làm đèn. Mỗi  
buổi tối, khi các việc bày trong  
gian gác đã bị bóng đèn lấp  
áp, chàng thông thả đem cây  
mãng-sông đặt lên giữa bàn  
làm việc, dùng cái mỗi vào

lọ cõn, rồi đánh diêm đốt.  
Chàng chú ý nhất cái lúc mà  
lửa ở mỗi cõn bật tắt để bắt  
phụt lên cái măng-sông trắng  
ngắn, làm lợt gian gác bằng  
thứi anh sáng trong xanh, dựa  
vào ánh sáng. Chàng tự phở,  
ra tựa cửa sổ, nhìn ánh sáng  
nhà mình rọi lên mấy nóc nhà

thấp ở dãy bên kia hay dẹt  
thành những chiếc khăn so  
mỏng, vuông theo hình khung  
cửa sổ, trên mặt đường đá  
mờ mờ. Chàng mỉm cười sung  
sướng khi thấy mấy người đi  
chơi phố ngừng đầu nhìn lên,  
và như nghe thấy họ bảo  
nhau:

— Ai chà! Nhà này thật  
đèn sáng quá!

(còn nữa)  
NGOC-HOÀN

**BẠNG AI MÂY ÁO VÀ GÀI HOA**



**MAI - PHONG**

sẽ thấy mình có  
một vẻ đẹp mê hồn  
Số 7 Hàng Quạt — Hanoi

**SÁCH MỚI**

Trung - Bắc Chủ - Nhật vừa  
nhận được:

**MỘT LINH HỒN** của bà  
THỤY-AN. Sách dày 22  
trang, giá bán 1\$00.

Xin có lời cảm ơn và giới-  
thiệu cùng độc-giả T. B. C. N.

**Thuốc cai 4 ngày**

Tứ-Nhật-Khước-YênHoàn hay tuyệt  
điều, vì không pha chất thuốc phiện  
mà: Đánh át được ngay cơn nghiện:  
làm việc như thường; Sau 4 ngày  
uống thuốc, người khỏi thuốc ngay  
không, nên bỏ hẳn rất dễ dàng,  
không sinh chứng. Thuốc uống ngày  
đầu sử dụng 80 viên thì ngày cuối  
chỉ dùng 10 viên là bỏ hẳn không  
cần 80 viên liều bổ là bỏ hẳn không  
phải uống một viên nào nữa, không  
nhập làm thuốc khác phải rút dần,  
trước uống 100 viên sau rút cõn vào  
chục viên thì không bỏ được, nếu  
bỏ thì sinh chứng: như thế cai  
được thuốc phiện mà đảm nghiệp  
thuốc cai lại lại — Hanoi  
ngủ một đêm đến 2 chái, mà nhẹ  
chỉ một chái chưa hết đã cai được  
Muốn cho người ít tiền cũng cai  
được, nên chịu 10 vốn 3 tháng, ai  
đeo Việt-Long hay Đại-Lý mua 1. 2.  
K.Y.H. đơn từ 40; 0\$50 chỉ phải  
hết 2\$00. Như thế nghiệp nặng mới  
hết 4\$00, nhẹ chỉ hết 2\$00 đã bỏ rút  
được. Tour từ, ngã-phiếu đẽ: M.  
Ngọc-Vân.  
Việt-Long 58 Hàng Bè Hanoi.  
Đại-Lý: Mai - inh Hảiphong, Việt  
long Namđinh, Quang-huy Hảiduong,  
Thái-Li Thanhhoa, Sinh-huy Vinh,  
Hương-giang Huế

<b>THUỐC LY</b>	
(Chỉ một liều 0\$15 là khỏi)	CON CHIM
<b>NHIỆT-LY</b>	<b>HÀN-LY</b>
Buổi đi luôn buổi đi phải vội vàng ngồi lâu gian khổ sớm ra như mũi có lỗm màu tươi	Buổi đi luôn buổi đi hơi quần đau bụng ngồi lâu gian khổ đura như mũi không có máu tươi là:
<b>NHIỆT-LY</b>	<b>HÀN-LY</b>
Hỏi ở các nhà <b>ĐẠI-LY</b> <b>PHONG-TÍCH CON-CHIM</b> có treo cái biển tròn	

**Đã có bán: NGƯỜI EM SẼU MỘNG của Vũ-trọng Can — Giá 0\$60**

Trái tim, gái sắc yêu nhau bằng một mối tình mê say, đắm đuối, kết thúc bằng một mối hận ngàn đời.  
Cái tình đó đã được ông Vũ Trọng Can thuật lại bằng một giọng văn làm lay động thớ mộng

**Cách thức làm nhà**

CỦA BÙI QUỐC SÙNG — GIÁ 1\$00

Ông Bùi-Quốc-Sùng là một viên chức công chuyên môn  
về khoa kiến trúc, đã bao năm tận tụy với nghề, nay  
ông viết cuốn sách này để giúp các ngài làm những  
nhà mà nhất rất ít tiền, mà lại rất mỹ thuật.  
Nhà xuất-bản **CỘNG-LỰC**, n. 9 rue Takou, tél. 982 — Hanoi

**Tham thi thăm**

Sách HOA MAI của Nguyễn văn Nghiêm, giá 0\$10  
Đó là một câu chuyện rất vui rất ngộ nghĩnh, tức  
cười đã xảy ra ở giữa nơi sa mạc hoang vu, có những  
sông cát gặp ghềnh giãi đến tận chân núi

Ter novembre sẽ có bản:

**CÁI YOUNG BẠCH NGỌC**

Sách HOA MAI của Thy-Hạc, giá 0\$10

**LỊCH TRUNG BẮC TÂN VĂN**

Lịch Trung-Bắc Tân Văn chính-hiệu  
ở ngoài có in rõ mấy chữ sau này:  
**Imprimerie Trung-Bac Tân-Van**  
36, Boulevard Henri d'Orléans — HANOI  
Những thứ lịch làm theo kiểu lịch  
Trung-Bắc Tân-Van, mà không có  
in đủ những chữ ấy là lịch giả hiệu,  
nhà in Trung-Bắc Tân-Van không  
chịu trách-nhiệm. Ngài nào mua  
xin nhận kỹ kèo nhân

TA THỬ TƯƠNG TƯƠNG  
CUỘC CHIẾN TRANH  
MÙA ĐÔNG Ở NGA XÂY  
RA NHƯ THẾ NÀO ?

chiến tranh

# Quân Nga có thể kháng chiến đến mùa xuân chăng ?

Sau 20 tuần lễ nghĩa là 140 ngày chiến tranh những cuộc chiến tranh kịch liệt và ghê gớm nhất trong lịch sử loài người, hiện nay 10 triệu quân Nga và Đức đang chiến đấu càng ngày càng dữ dội hơn lên và điều quan hệ là đang phải đối phó với một cuộc chiến tranh mùa đông trên những mặt trận mênh mông dưới một khi hậu rét không thể nào tả được.

Từ Bắc-băng-dương cho đến Hắc-hải và có lẽ còn về phía Nam hơn nữa, cả quân Nga và quân Đức hiện đang phải chiến đấu không những với quân địch mà cả với mưa, bùn lầy và băng tuyết, lấy sự dai sức mà đối phó với sự dai sức trên một mặt trận dài 2.400 cây số.

Chắc hẳn đến mùa xuân sang năm cuộc chiến tranh ở mặt trận phía Đông cũng chưa thể nào kết liễu được.

Từ hạ tuần tháng Octobre giờ đi, ở gần khắp nước Nga nhất là ở phía Bắc và miền giữa, mùa đông đã bắt đầu và luôn luôn ở các chiến trường sẽ có bão tuyết đổ xuống. Tác cứ theo các điện tín hàng ngày về tình hình chiến tranh ở mặt trận phía Đông thì sẽ có thể có một ý kiến về quang cảnh chiến trường ở Nga! Vì giới chưa rét lắm nhưng ở vùng Léningrad và Phần-lan khí hậu cũng đã xuống 20 độ dưới 0, nhưng ban ngày thì đường sá và các miền đồng lầy đầy những bùn còn ban đêm thì lại đóng thành băng. Quân lính Đức ở mặt trận thường phải đánh nhau dưới những trận bão tuyết dữ dội đã phải mặc những áo tơi dài trùm cả đầu, chân phải quấn kỹ để tránh khỏi bị giá và luôn luôn phải đi lại, cử động vì nếu đứng yên một chỗ thì sẽ ngủ quên đi và khó lòng mà còn có thể sinh dấy được nữa.

Quân Đức nói hiện đã dự bị hết cả mọi thứ khí cụ cần dùng cho cuộc chiến tranh mùa đông và sẽ tấn công không ngớt để ngăn quân Nga không thể nào tổ chức lại được mặt trận

và quân đội dè dặt vào mùa xuân và mùa hè sang năm.

Trước đây ít lâu ta đã thấy bộ tư lệnh quân Đức đã đặt làm ở Thụy-điền và Na-ny những khí cụ dùng để đi trên tuyết và những cái «lều» bằng gỗ có thể tháo ra từng mảnh đem theo được. Bộ tư-lệnh Đức lại tổ chức những đội quân đi bằng «ski» trên mặt tuyết và những đội kỵ binh đi dùng vào các cuộc hành binh trên tuyết. Một nhà chuyên môn Đức lại nói mùa đông không thể nào ngăn được cuộc tấn công của Đức như quân Nga đã hy vọng, vì nếu mặt đất và đường sá, sông ngòi đều đóng thành băng chắc chắn không bị tan vỡ suốt trong mùa đông thì quân Đức vẫn có thể hành binh một cách dễ dàng. Hiện người Đức đã dự bị những phương pháp để cho trong mùa đông các máy móc của phi cơ và các bộ đội cơ giới hóa không thể bị ngăn trở.

Còn về phần quân Nga đã là dân một xứ rét thì chắc hẳn phải chịu rét đê hơn và đã có sẵn những khí cụ dùng trong cuộc chiến tranh mùa đông. Trong cuộc chiến tranh với Phần-Lan hồi mùa đông 1939-1940, quân Nga đã tỏ ra là có thể đánh nhau trong suốt mùa đông dưới những khi hậu 30, 40 độ dưới 0 trên đất Phần-Lan và quân Nga vẫn có đủ các khí cụ cần dùng. Hồi Février-Mars 1940, tuy giới rét đến cực điểm mà trong luôn bốn, năm chủ nhật ta đã thấy quân Nga luôn luôn công kích chiến lũy Mannherin một chiến lũy rất kiên cố ở miền eo đất Carélie.

## Cả ở miền Nam nước Nga, mùa đông cũng rất khó chịu

Ở Nga mùa đông lan cả tới miền Nam nước Nga. Trong một phần lớn xứ Ukraine giới sẽ rét dữ dội. Về tháng Janvier khí hậu ở Kiev còn rét hơn Hammerfest ở Na-ny là

một nơi ở trong miền Bắc-cực. Cả trong lúc thời tiết tốt, nhiều miền nước Nga cũng đổi thành đồng lầy và nếu giới xấu thì các đồng lầy đó nguy hiểm vô cùng. — Cả ở miền núi Caucasus và Ba-tư khí hậu cũng rất rét và cuộc hành binh về mùa đông cũng rất khó khăn.

## Mùa đông có nguy hiểm cho quân Đức chăng ?

Người ta thường dựa vào những việc xảy ra trong lịch sử mà nói rằng mùa đông ở Nga sẽ rất nguy hiểm cho quân Đức và sẽ ngăn trở mọi cuộc hành binh lớn lao. Người ta thường kể làm thí dụ cuộc lui binh của đại quân dưới quyền chỉ huy hoàng-đế Nã-phá-luân hồi năm 1812. Nhưng các nhà quân sự Đức và nhiều nhà quan sát về quân sự ở ngoại quốc đều đồng ý rằng mùa đông không thể nào ngăn trở được cuộc chiến tranh cả ở mặt trận Nga.

Nếu ta nhớ lại cuộc lui binh hồi 1812 của Nã-phá-luân một cuộc lui binh rất tai hại có thể nói đó là một nguyên nhân chính đã làm cho ngài vắng của Nã-phá-luân Hoàng-đế bị sụp đổ và đại quân của Hoàng-đế bắt đầu bị tan vỡ. Cuộc thất bại đó có phải tại mùa đông gây ra chăng?

Tuy rằng trong lúc lui binh quân của Nã-phá-luân bị thiệt hại rất lớn. Đem cuối cùng hoàng-quân vượt qua sông Niemen vì khi hậu rét qua mà trong một sự đoàn 15.000 người có tới 12.000 người bị chết rét. Lại khi vượt qua sông Bérénsis, quân của Nã-phá-luân cũng bị thiệt hại rất lớn. Theo trong lịch sử thì số thiệt hại về trận đánh Nga của Nã-phá-luân có tới 330.000 quân lính, đó là kể cả số quân tiếp ứng đem ở Đức sang.

Đại-tướng Marbot một người đã dự vào cuộc chiến tranh ở Nga hồi 1812 có viết rằng: «Không những Nã-phá-luân đã đại-quân

của ngài vào giữa các đội quân Áo và Đức, nhưng Hoàng-đế lại làm cho tinh thần quân Pháp kém đi nhiều bằng cách đem trận lầy với các liên-đoàn quân ngoại-quốc». Hồi đi đánh Nga, trong quân đội của Nã-phá-luân có 155.000 quân Pháp và 170.000 quân đồng-minh. Các toán quân Áo và Thổ chỉ có sức mạnh là giữ lại được nên quân bắt đầu thua thì các đội quân ở-hợp đó đã bỏ trốn gần hết. Chính các đội quân đồng-minh đó là những đội quân xoàng và trong cuộc lui binh của đội quân đó đã gây nên sự bối rối trong đại quân của Hoàng-đế. Theo tướng Marbot thì một cơ chính nữa đã làm cho quân Pháp bị đại bại là sự thiếu tổ chức hoặc tổ chức rất vụng về trong các xứ bị chinh phục.

Cứ theo ý kiến của một vị đại-tướng trong quân đội Nã-phá-luân trên này thì băng tuyết và mùa đông không phải nguyên nhân cốt yếu trong cuộc lui binh của Nã-phá-luân.

Gần đây, một tin Đức cũng nói rằng: «Mùa đông năm 1812 không có ảnh hưởng gì về mặt quân sự cả vì khi mùa đông đó bắt đầu thì quân đội của Nã-phá-luân đã sắp bị tan vỡ rồi».

## Quân Nga có thể kéo dài cuộc kháng chiến được chăng ?

Tướng Duval một nhà chuyên môn quân sự Pháp thường viết bài phê bình về quân sự cho báo «Journal» gần đây có viết rằng: «Quân Nga hiện nay chỉ chiến đấu để kéo dài thì giờ». Đại-tướng lại cho là Nga không thể hi vọng vào sự giúp đỡ về quân sự của Anh. Dẫn Anh có cho 60.000 quân lính miền Caucasus. Sự giúp đỡ về chiến cụ của Anh, Mỹ cũng khó lòng mong mỗi được vì số chiến cụ giúp đỡ khó lòng mà bù được với số thiệt hại rất lớn lao ở ngoài mặt trận và ở các xưởng kỹ nghệ bị tàn phá. Quân Nga đã ngăn được quân Đức trong hơn một tháng ở sau trận Smolensk và

# Lều chông

MỘT CHUYỆN DÀI VỀ LỊCH SỬ  
CỦA ÔNG  
ĐẦU XỨ, NGŨ-TẮT-TỔ

nhắc lại cái thế giới trường thi của một thời giấy bản, mực tàu, có voi ngựa, tăn quạt, v. v. Sách giá 500 trang. Loại thường 1\$95 — Đai mua trước 1\$50. Loại thuận 4\$90. — Đai mua trước 4\$00. Chỉ trong bản thuận đó mới có những bức vẽ của họa sĩ NGUYỄN - HUYẾN in tại làng Đông-hồ

**NHÀ IN MAI LÍNH XUẤT BẢN**

hiện nay vẫn giữ vững được phòng tuyến ở trước kinh đô Nga, nhưng từ trước đến nay, ai cũng phải công nhận rằng Nga đã thất bại rất đau đớn về « phần » trong khi đã mất những miền đất đai rất phi nhiều, những khu kỹ nghệ ở miền Ukraine và miền tây Mạc-tur-khoa và nhiều chiến cụ như phi cơ và chiến xa. Hiện sau hơn 4 tháng chiến tranh vừa qua, quân Đức và đồng minh đã tiến được độ 1.000 cây số kể từ miền biên giới những khu thế lực của Nga và Đức đã định sau cuộc chiến tranh ở Ba-lan hồi 1939 và số đất mà quân Đức đã chiếm được đã tới 1 triệu rưỡi cây số vuông. Những đất đai đó đã rộng hơn diện tích đã chiếm được từ trước độ 300.000 cây số vuông. Các khu kỹ-nghệ quan trọng của Nga ở Krivoi'og, Nicopol và cả khu dọc trên sông Donetz cùng khu Leningrad, Briansk, Toula cũng đều đã về tay quân Đức hoặc bị quân Đức bao vây chặt và đánh phá luôn nên số xuất sản đã giảm hẳn đi nhiều. Người ta nói hiện về kỹ nghệ chiến tranh Nga đã mất tới 2/3. Tất cả những đất đai mà Đức đã chiếm được, các nhà cầm quyền và quân sự Đức sau khi cuộc hành binh kết lĩu đã lo ngay đến việc tổ chức những miền đó. Hện theo tin Đức thì một ủy-ban gồm các nhà chuyên

môn đã được cử ra để trông coi về việc tổ chức lại cuộc xuất sản về canh nông và kỹ nghệ của Nga. Quân Đức lại sửa sang rất gập tất cả các đường sá và đường xe lửa ở sau mặt trận để tổ chức việc vận tải lương thực cho nhanh chóng.

Quân đội Đức ngày nay lại là một quân đội gồm toàn người Đức lựa chọn rất kỹ, huấn luyện rất chu đáo không phải như đội đại quân của Nã-phá-luân hồi 139 năm trước. Quân Đức ngày nay lại có cái lợi lớn là hơn hẳn về chiến cụ như phi cơ và xe tăng và hiện nay trong những trận đại chiến trước kinh đô Mạc-tur-khoa lại hơn hẳn cả về số quân. Chính một báo Nga cơ quan của chính phủ Xô-viết cũng phải công nhận rằng tại mặt trận trước thành Mạc-tur-khoa số quân Đức gần ba lần số quân Nga, một người lính Nga phải chống với ba người lính Đức.

Trước tình thế nguy ngập đó, liệu quân Nga có thể kháng chiến được tới mùa xuân năm sau để đợi các chiến cụ của Anh, Mỹ chẳng?

Hiện nay quân Nga chú toàn lực vào mặt trận Mạc-tur-khoa, nếu kinh đô Nga bị thất thủ thì quân Nga sẽ lui về giữ phòng tuyến trên sông Volga và dọc sông Don ở miền Nam và nếu cần thì có thể lui đến tận miền núi Oural.

Mùa đông đã tới, hiện nay các đêm ở Nga đã dài gấp hai và có chỗ gấp ba ngày (các miền gần Bắc cực như ở Helsinki thì mỗi ngày thấy mặt trời có 4 giờ thôi) một vài điều kiện sẽ càng ngày càng rõ rệt và có ảnh hưởng đến chiến tranh.

Những điều kiện đó có thể giúp cho quân Nga đối phó được với các cuộc tấn công mãnh liệt của Đức chăng?

Hiện hai đại tướng Nga là Thống-chế Vorochilov và Thống chế Bondienny đang gập tổ chức hai đội quân mới của Nga và phòng tuyến ở miền sông Volga để phòng khi Mạc-tur-khoa thất thủ thì có thể lui giữ phòng tuyến đó. Hai đội quân mới của Nga có lẽ đến đầu năm 1942 thì mới đem ra mặt trận được.

Người ta chưa rõ giá trị hai đội quân đó như thế nào. Nhưng một điều đó đủ tỏ ra rằng dân có thua quân Nga cũng sẽ liều chết kháng chiến đến cùng.

Cuộc Nga Đức chiến tranh không thể nào kết liễu trước: mùa đông hoặc trong năm nay như sự mong mỏi của bộ tư lệnh Đức.

HỒNG-LAM

# Hanoi đến đó

(Tiếp theo)

Tiếng ấy anh được — Và được luôn sáu tiếng, tay anh đã có năm mươi năm đồng. Mím cười anh già tới năm đồng rồi đồng đạc gọi:

— Nhỏ, mở to chai bia — và lấy hai cốc. Anh rót: tiền vào túi, đứng xem và đi lại thôi.

— Mau tôi chỉ đánh đèn — Bạc bây giờ xoay ra chiều rồi cấp lẹch. Đành sao được.

Rồi bỗng anh bắm tôi, nói nhỏ:

— Anh nhìn thẳng cha to lớn mặc quần soóc vàng, sơ-mi xanh kia, « Cơm » đấy. Cơm che cho nhà này đấy — Kla anh xem nó được có phải giả hồ đâu — Ấy nó chỉ có độ vài đồng ngồi đánh hề được thì ăn, mà thua là chốc nữa nó mọc hồ lấy lại, có khi giả dối số thua.

Ừng ừng chai bia N. nhấp tôi. Tôi sắp ra, thì « ba chủ » ở ngoài sông sộc đi vào quát:

— Chết thật, các người làm gì mà âm âm thế — Việc gì lại có một tiếng bạc lại rào rào? Thưa thì thôi, được thì cứ ngồi im khắc người ta đàm tiếu, ai thích cãi nhau thì mời ra ngoài đường.

Các gọn bạc chỉ lấm lét nhìn nhau.

N. sẽ nói với tôi: — Ghê không! « Con mẹ » đảo đề thật. Anh xem có đáng mặt chủ sông không? Giờ ra

đến chỗ buồng thờ ả phù-dung ban nầy, N. bắm tôi:

— Anh nhìn thẳng chàm-mặc sơ-mi kẻ vuông nằm một mình ở cuối buồng — Tay du-côn trở về đây, trùm đây, cánh tay phải của bà chủ sông đây.

Ra đến cửa, người canh gác dòm qua lỗ cửa thấy tôi, rồi vào mở cửa và dặn:

— Hai ông ra quá đàng kia sẽ gọi xe.

Cần thân nhà nghề!!!

## Tam khoái

Một đêm muốn hưởng ba khoái ấy, xin các bạn cứ theo tôi xuống xóm V. T. Dĩ nhiên là phải có người giới thiệu thì mới vào lọt.

Đã được người giới thiệu rồi thì bạn sẽ được mời vào một nhà chị em, tha hồ đập trống, gãi dây, thuốc phiện đấy, tha hồ. Bạn chớ nóng ruột, cứ chờ, cứ ngịch, cứ ngịch, độ vào quãng 12 giờ đêm sẽ có người đến đón. Vì chủ sông không ra mặt, chỉ cho các đàn em đi đón khách rồi đưa vào hát ở các nhà. Ỉ nhất cũng hát ba nhà. Ba châu hát, 40\$, 50\$ là mấy. Mời hai giờ đêm họ sẽ đưa bạn đến một nhà hoặc là nhà hát, hoặc một nhà nào gần đấy, hoặc ở trong làng, đi về bằng một lối đi đặc.

Tổ chức thật khôn khéo, chu đáo, chỉ có tốn một chút!

Chủ sông là một tay đệ tử của ả phù-dung, độ 35 tuổi, ăn-phục, mặt gần gườ, học bác, ăn nói lưu lú, toàn giọng liêu, mà liêu có lý. Con bạc toàn là những đàn « thầy » cả. Tiếng bạc nhỏ nhất cũng được 40\$, 50\$. Sát phạt nhau, bóc lột nhau, tha hồ, chẳng lo sợ gì.

Vì cách tổ chức khôn khéo ấy, mà hiện nay, được nhiều tay lang chơi phải tai mắt muốn cần thận, đều chịu khổ không chơi tại xóm V. T. ấy. Chơi cũng vì thế mà đất hàng 'hém.

## Có cách nào gỡ không nhỉ!

Nếu xóm V. T. hiện nay được thêm phần sản xuất vì có thần Đò bác phủ trợ, thì ở xóm K. T. có mấy bà chủ nhà hát đang ngồi chép miệng, than với các con em hết thời oanh liệt

Văn-chương xuất sắc, ấn loát mỹ - thuật không bao giờ xuất bản những sách nhằm đả đảo độc thanh-niên, có hại cho phong hóa. Độc giả sẽ nhận thấy những đặc điểm ấy trong các tác phẩm, trong công việc làm của:

## DUY TÂN THƯ XÁ

G am - đốc Nguyễn - văn - Đường  
 Quân-ly Nguyễn-Tổ và Phạm-Duy-Phiên  
 Siège 52b, Trục Khâm-Thiên  
 Succursale 77 Rte Nam Đông — Hanoi  
 Các nhà văn danh tiếng viết giúp  
 Duy-Tân Thư-Xá. MM. Lê-văn-  
 Trương, Lan-Khai, Quân-Chí,  
 Phan-trần-Chức, Thiệu-quang, Nguyễn-Tổ...

SÁCH ĐANG BÁN:

**chiếc nỏ cánh dâu**  
 giấy 160 trang, giá 0\$58, cước thêm 0\$20  
**SÁCH ĐANG IN:**  
 Cô Thym, U-Uất, Hạng vô địch Nam. Trôi nổi gió.  
 Sách đang soạn bản và sắp in: Năm mới Dạy Dân (Đo 20 nhà văn danh tiếng biên soạn)

## Bệnh Ho-lao

AI nấy đều biết bệnh ho-lao là một bệnh rất nguy hiểm. Muốn chữa khỏi bệnh ấy, không những cần phải có thuốc tốt, mà còn cần phải có thầy hay mạch giỏi — mới có thể chữa được trị nó. Nay hiểu thuốc

## ĐỨC-PHONG

số 45 phố Phúc Kiện Hanoi

một hiệu thuốc được nhiều tin nhiệm, có bán đủ thuốc sống, thuốc bảo chế, các thứ sấm và...ocđĩa hoàn toàn — mới đôn được Co Dieu ĐONG NGUYEN một danh y xem mạch bốc thuốc, chuyên chữa bệnh lao và mọi bệnh nguy-hiểm khác.

Giờ xem mạch: 8 giờ đến 11 giờ sáng.

vì có mấy tay bá vương trong làng đồ đạc, đến « bị » đi nghỉ mát cả.

Hôm nọ tôi gặp một chị em ở K. T. về số chân, gần Cổng Trắng, Chào nhau xong.

— Nay em, dạo này ở dưới ấy có gì không? — Mấy hôm nay cũng mới có, nhưng thất thường lắm. Thằng cha Đ... đừng làm đấy mà. Nhưng nhỏ lắm — Buồn cười quá, hôm nọ hồ vờ soạn chỉ chầu hát — Không có khách sộp, anh ạ.

### Quần ngựa

Hôm ấy, chủ nhật, vào quãng hai giờ chiều Kh. rú tôi đi chơi.

— Nay anh, ở trên gần phía quần, ngựa mới có một sòng bạc to quá anh ạ.

— Ai đứng đầu? — Lão Chánh Cam — Chẳng biết chánh tổng cụ hay tại chức — Tôi thấy gọi thế thì cũng gọi thế — Mà Lý B. xoc cái. Hôm nào cũng vậy. To lắm. Ăn thua hàng nghìn ạ.

Lời nói không sai — Đi tàu điện lên phía làng Bưởi. Rẽ tay trái — rồi theo một con đường độc đạo, một bên là hồ ao, một bên là ruộng cấy nước, quanh co mãi mới tới một dinh cơ, ba bốn lớp nhà ngói ngụy nga, sát nhau. Cây cối um tùm, ngoài cổng để một cái xe nhà Omic sơn đen, để tên chủ nhân.

— Mời các ông vào trong nhà xơi nước — Lời chủ nhân, độ 50 tuổi, còn trắng kiện lắm, áo the quần lụa trắng.

Trong nhà đã có hơn chục người toàn là những tay lạ mặt cả, ăn mặc ra lối phú thương có tính và hương chức có « máu mặt ». Uống xong chén nước, chủ nhân đứng lên mời.

— Để mời các ngài sang chơi bên kia cho tiện ạ.

Ai nấy đều đứng dậy nói gót chủ nhân ra sân giồng dây cau, quanh về phía sau nhà, rồi theo một con đường gạch con uốn khúc đưa

tới một dinh cơ gần đấy, uy nghi đồ sộ, kiến trúc lối cổ.

Qua sân vào trong nhà, nào sập chạp, tứ bình, đơn sử, sa-long tàu — Hoàn toàn nhà một cụ phú sảng soi.

Hai chiếc cặp điều giải xuống đất ở một gian bên, trên giải một cái chần đồ gấp đôi, ai nấy bắt đầu ngồi chung quanh.

Lý B. quần lụa, áo cánh lụa, ngồi xóc cái. Cuộc sát phạt bắt đầu — yên tĩnh và nặng nề — Hối hộp và hi vọng.



Thật là chắc chắn, chẳng còn ai biết, còn ai giám biết, bọn bạch đinh biết thì có làm gì Càng về chiều, cuộc bóc lột càng tàn nhẫn. Ăn thua hàng 700p, 800p, 1000p. Các cụ, phần nhiều là các cụ, — bình như ở tỉnh xa cả, gặp nhau, có ngang nước, túi tiền đều nặng, tha hồi tung bát.

Năm giờ chiều, đèn măng-sông, thấp sáng choang Chủ nhân, kính trọng:

— Các cụ và các ngài đã có lòng yêu quá bộ đến chơi đây, tôi rất cảm tạ. Vậy để chúc nữa mời các cụ các ngài ở đây xơi tạm với chúng tôi chén rượu nhạt. Bêm về sẽ người đưa đến tận đường cái, gọi xe hầu các ngài chầu đi.

Tôi nhìn hộp tiền hồ tôi được đến hơn 100p. rồi, chủ nhân thật chu đáo với « khách » quá.

Cuộc sát phạt càng gay gắt, Bạc chẳng tiếng nào ẽ — Dễ thua dễ gỡ, các còn bạc người thì mặt tái như gà cắt tiết, người thì đỏ ửng như say rượu, mi mắt nặng trĩu, nét rần ờ hai má lỏm xuống rõ rệt: đó là di tích sự tàn phá của những phút hồi hộp, lo âu.

(còn nữa)  
KIM-SINH

BI MẬT  
PHƯƠNG ĐÔNG  
của  
TÙNG HIỆP

# MỘT NGÔI MỘ VUA TÀU CỎ KHÔNG AI CHỤP ẢNH ĐƯỢC

— Với một cái máy ảnh trong tay: không có một cái gì mà người ta lại không chụp được!

Câu nói của nhà báo ấy từ cuối thế kỷ thứ XIX này đã làm cho nhiều người phải nực cười vì cái máy ảnh hồi ấy còn sơ-sài, người phóng viên đi chụp ảnh thời sự còn phải khệ nệ vác theo một cái chân ảnh to tướng, trộm khần đen ngăm đi ngấm lại hồi lâu rồi mới bấm được ảnh, bởi thế thời ấy những nhà phóng viên biết về lại còn được trọng vọng hơn các nhà phóng viên núp ảnh!

Nửa thế kỷ đã qua và các sự tình-xuê của chiếc máy ảnh ngày nay đã làm cho câu nói của nhà báo nọ hợp thời một cách lạ. Chính vậy, ngày nay không có một cái gì mà chiếc máy ảnh không thu được hình! Các tờ báo thì nhau đăng ảnh thời sự: từ những thổ dân ở đảo Tahques — giữa Thái-bình-dương — tới các miền tuyết phủ ở Bắc-cực, qua những cảnh tượng hàng ngày của những tỉnh thành hoa lệ: một cuộc đấu quyền Anh, một vụ ám sát, một vị vua lên ngôi, một chiếc tàu bay bị cháy không có cái gì mà máy ảnh chịu bỏ qua. Những phóng viên của các báo «Paris Soira», «Temps», «Life», «Pravda»,... và của những hãng chụp ảnh chuyên môn «Wide-Words», «Keystone», «N.Y.T.» v.v... có mặt ở khắp những nơi nào có những sự kỳ lạ xảy ra.

Những kỹ công của các tay nhiếp ảnh nhà nghề ấy kể ra không hết. Vậy mà chiếc máy ảnh còn có mạnh lực hơn thế nữa vì các nhà bác học đã dùng nó để chụp những cảnh dị-kỳ trên mặt giới trên cung giông trên các vị tinh tú khác và cả ở dưới đáy biển nữa! Họ lại còn dùng nó để chụp những hình ảnh mà mắt thường

không thể trông thấy được: chụp xương người bằng quang tuyến X, cho máy ảnh vào da dày để chụp những cơ quan ở trong như bác-sĩ Fauchet đã làm. Những con vi trùng bé nhỏ già tăng lên vạn lần một thường cũng không nhìn thấy, những luồng điện nhỏ chỉ có máy móc cực tinh xảo mới nhận biết mà chiếc máy ảnh cũng thu hình được hết.

Thật vậy không có một vật gì vô hình hay có hình mà máy ảnh không chụp được — người ta đã chẳng chụp được cả ma rồi là gì đấy!

Vậy mà ở giữa cái thế kỷ khoa-học này lại còn có những cảnh tượng mắt trông thấy rõ ràng mà máy ảnh không chụp được mới kỳ quái chứ?

Cách đây mấy năm, số cảnh-sát ở Tiệp-khắc một hôm bắt được một tên đại bộm mặt mũi rất khôi ngô. Hồi họ tên hán, hán cư giấu quanh, các-nhân viên số Cảnh sát liền đưa hán sang sở can-cước để chụp ảnh ghi cho các tài cảnh sát ở Londres, New-York, Paris để hỏi xem tung tích hán ra sao? Tên đại bộm mìm cười ngời cho nhà nhiếp ảnh chuyên môn chụp liền hai tấm kính. Khi đem giữa thì kỳ lạ thay trong kính ảnh không có gì cả. Nhà nhiếp-ảnh liền chụp lại hai tấm kính khác, đem giữa cũng lại không thấy gì nữa. Lúc đó tên đại bộm mới thú rằng từ khi cha mình lên mà không ai chụp được, hình như người cho hán cái đặc ân không b một chiếc máy ảnh nào chụp nổi. Nhiều nhà bác-học xem xét người hán chẳng thấy gì khác thường cả! Âu cũng là một chuyện lạ.

Nhưng câu chuyện lạ hơn hết có lẽ là câu chuyện của nhà kỹ sư Ferdinand Ossendowski mà tôi đã kể lại một chuyện lạ khác của ông ở số báo kỳ trước rồi. Ông Ferdinand cũng chụp một ảnh của vật ông định chụp nhưng sự không thành công của chiếc máy ảnh của ông thì lại do ở rất nhiều sự tin tưởng, sự mê tin, sự thần bí mà chính ông cũng không giáng ra nổi.

Câu chuyện xảy ra giữa vùng tuyết trắng của xứ Tây Lang! Nơi đây là nơi mà những đoàn quân man-liệt của Thánh-cát Tu-hần đã rầm rộ kéo qua, đi đến đâu cây cỏ chết, máu chảy thành sông.

**油 强 南** MARQUE DÉPOSÉE

**DẦU**

**Nam Cường**

*Kem cách dùng trong đóm* HAIPHONG

---

Dầu Nam-Cường em dịu bán tại:

**MAI - LINH** Hai-phong Saigon Ph. úc - yển, Hongay

---

Tổng đại lý Hanoi: Nguyễn-văn-Đức 11 Hàng Hòm

Tổng đại lý Nam Định: các cửa phố huyện)

Việt-Long 28 Bến cũ.

Ngài nhà ở Nam-định xin lại mua luôn ở hiệu Việt-Long cũng như chính hiệu Hải-phong

thầy chất thành núi đến đó! Nơi đây cũng là nơi các tay phủ thượng từ *Babylone* qua lại và đem theo vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà, gấm vóc, để đem bán cho các dân tộc bán khải của Trung-Hoa. Nơi đây cũng là nơi của những quân lực - làm từ cao - nguyên Pamir đổ xuống để bóc lột tất cả những người chúng gặp.

Những bực vua vương, những bực phủ thượng, những quân giặc cướp ấy đã để lại đây những năm mỏ rất giàu di ở bên đường! Đây là những người bị giết, đây là những chiến sĩ chết linh hồn dờ rai giã phồng, tên bay! Mỗi mỏ năm mỏ lại có một hòn đá lớn dựng bên để ghi dấu. Suốt khoảng đất mông mênh hàng bao nhiêu cây số ấy: trăm ngàn hòn đá nổi lên, xa trông bắt ngạt không còn biết tới đâu là cùng tận nữa!

Giữa những năm mỏ ấy đôi khi lại có những đồng đá thật cao lớn để ghi giữ những năm mỏ mà Thành-cát Tư-Hân đã xây dựng cho con cháu và các viên đại tướng của ngài từ trận ở nơi đây!

Người khách vô tình đi chân tới bãi sa mạc đầy tuyết phủ này có một cái cảm tưởng rất buồn khi nhìn thấy những năm mỏ ấy vì họ nhận thấy những tia lửa rực rỡ, tai hại của chiến tranh dường như còn phảng phất đâu đây! Họ như nhìn thấy những cuộc giao tranh ghê gớm, tai như nghe thấy những tiếng hò hét rừng rợn của muôn vạn hùng binh tan sát lẫn nhau để tranh lấy một cái thành trận nhiều khi ngắn ngủi và vô nghĩa quá chừng!

Ông Ferdinand khảo cứu nhiều về các ngôi mộ của các người chết vô danh đó. Nhiều viên đá có

**Magnific Café-Restaurant**

Ancien DANCIING FANTASIO - 72 Rue du Cateau - Hanoi  
NGUYỄN VĂN THỤY - DIRECTEUR PROPRIÉTAIRE

Le nouveau Café-Restaurant le plus chic, le plus select de la Rue du Cateau. Dirigé par un Artisan Vénérable cuisinier français, préparé par chef cuisinier ayant une très longue pratique dans les grands restaurants de la Capitale.

Le repas au Menu du jour : 1500, ou à la Carte Seretes à toute heure, jusqu'à minuit

Rayon Confection dirigé par Maître-Coufesseur de grand renom Pâtisserie de 1er choix - Spécialité de gâteaux Magnific

Messieurs! Reposez vous avec un Magnific Mesdames! Entrez en un instant au **MAGNIFIC RESTAURANT**



ghi ở trên nhiều hình dấu khoé hiểu - chắc là để kể sự tích các người chết nằm dưới đó.

Một hôm ông đi ở tới một đồng đá cao lớn hơn hết các đồng đá khác: ông đoán chắc đó là mộ của một người nào có danh tiếng thời xưa. Một năm giữa mười sáu hòn đá cao tới gần 3 thước tây. Trông xa thật hùng vĩ! Muốn có một hình ảnh đẹp và rõ để tiện cho sự khảo cứu sau này, ông liền lấy máy ảnh ra lắp kính vào chụp hai tấm kính, mỗi tấm kính chụp ở một chỗ khác nhau!

Thấy vậy một người thổ dân chân cừ ở gần đó lại gần ông và bảo ông:

— Ngôi mộ này thiêng lắm!  
Đoạn hân lắc đầu ngồi yên một chỗ và chăm chú nhìn ra xa, về mặt phẳng phát có một vẻ buồn thảm đăm.

Chiều hôm ấy ông Ferdinand đem kính ảnh về trại gia nhưng ông ngạc nhiên xiết bao khi thấy trên kính ảnh không có hình gì cả. Sáng hôm sau ông lại tới trước ngôi mộ ấy với mấy tấm kính mới nguyên vừa lấy trong hộp ra. Ông chụp luôn mấy tấm nữa nhưng đêm ấy về ông giữa kính lại không thấy gì! Vấn đề óc khoa học, thấy thế ông kết luận rằng: chắc ở đây ánh sáng mặt trời phát ra những et a sáng chết nên kính ảnh không bắt được! Bởi vậy ông quyết định không chụp ảnh ngôi mộ ấy nữa!

It lâu sau, ông Ferdinand lại qua đây và gặp một ông cố đạo sống ở vùng này đã lâu. Họ gặp nhau trò chuyện rất tương đắc.

Và một hôm cùng đi chơi, ông cố đạo ấy kể lại cho ông Ferdinand những chuyện cổ tích ở vùng này, Ông nói:

— Khi Thành-Cát Tư-Hân qua đây để đi chinh-Phục Âu-châu thì Á-bộ-vương - vua của các thổ-dân vùng này - nhất định kháng chiến. Song nghĩ rằng lực lượng của mình chẳng là bao, Á-bộ-vương cho con gái và một viên tướng lại đại-doanh của Thành-Cát Tư-Hân để yêu cầu Thành-Cát Tư-Hân có đi qua đây thì xin đừng giết hại trảm họ!

Thành-Cát Tư-Hân liền giết luôn con gái của Á-bộ-vương rồi cho người tướng kia nhiều vàng bạc để cho y về phần Á-bộ-vương, bảo vương rằng Thành-Cát Tư-Hân sẽ không qua giang-sơn

của vương nữa. Tin là thật Á-bộ-vương cho ba quân nghỉ ngơi! Giữa lúc ấy thì Thành-Cát Tư-Hân đem quân tới và tàn phá nhà cửa, quân lính của Á-bộ-vương Á-bộ-vương bị giết nhưng trước khi chết vương còn nguyền rủa:

— Ta thù ghét tất cả mọi người! Kể nào lấy một vật gì ở nơi ta nằm nghỉ ngơi đây, kể ấy sẽ chết! Ta sẽ giết họ kể ấy. Linh hồn ta sẽ mãi mãi ở đây như sương mù của những chiều thu âm đạm!

Ông cố đạo trầm ngâm chốc lát:  
— Á-bộ vương đã nguyện rủa như thế! Còn Thành-Cát Tư-Hân thì đem quân lính đi chinh-phục, sát hại những miền khác. Sau đó ít lâu tàn binh của Á-bộ-vương xây mộ cho vương ở chỗ vương bị giết và gọi những lời nguyền rủa của vương trên những hòn đá lớn cao ấy. Một lần có hai người lạ đem cuộc sông từ đây để định đào những hòn đá có dấu tích kia đem đi. Công việc chưa xong thì người đầu ngã ngựa chết, người thứ hai bị chết dưới ngựa hôm sau.

Thấy vậy các thổ dân ở vùng này tưởng đời những viên đá kia nan là có nhiều người, châu báu nên họ liền đem đào mà của Á-bộ-vương lên! Họ vửa đào thì ở dưới đất bỗng nổi lên một đám sương mù che kín mặt đất, cuộc sông của họ chỉ chạm vào đá và bụi lửa ra. Ba người người bị đá bắn vào mắt thủng mắt: một người thứ tư tự nhiên dang đi bóng lạng ra chết.

Cách đó không lâu một nhà họa sĩ có danh của Nga đem gia, bút đen vẩy vẽ về ngôi mộ của Á-bộ-vương! Chưa vẽ được gì họa sĩ bỗng hoảng sợ bỏ chạy vì ba làn cơ hồ đất bụi lên gào về áp sát vào mặt họa sĩ trong chốc lát!

Câu chuyện vừa chấm kết. Ông Ferdinand hồ nghi bảo ông cố đạo kia rằng:

— Ngôi mộ của Á-bộ-vương ở chỗ nào, ông hãy



**THỐNG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI:**

- Bởi vì những người Pháp hãy còn dân - da,
- ngờ vực thì ta xin gán-nhắc những sự tiến-bộ mà
- nước Pháp đã làm nên từ buổi ĐINH-chiến. Từ sự
- thực-hiện của chính - phủ đương - thời đến lời
- hứa-hẹn lừa-đối của đảng ngịch, thử hỏi nên
- chọn đảng nào?

chỉ cho tôi. Tinh tôi vẫn thích giảng giải những sự thần bí nhiều khi chỉ do một vài cái tính cách kỳ quặc của khoa học che đậy sự thật của tạo-hóa đi thôi!

— Chúng ta cũng sắp tới ngôi mộ của Á-bộ-vương rồi.

Một lát sau một người thổ dân chân đi với chúng tôi chỉ tay về phía trước và nói to:

— Mộ Á-bộ vương kia kia!

Ông Ferdinand nhìn theo và kêu thất thanh lên vì ông vừa nhận thấy ngôi mộ ông đã đi up, bỗng mấy tấm kính ảnh lần lượt. Ông không nói gì cả và đem ấy ông về xem xét kỹ cái máy ảnh Zeiss rất tốt của ông! Không có gì hồng cả! Ông lắp thêm hai tấm kính mới nữa vào máy. Lòng ông hồi hộp như sắp khám phá được một sự gì thiêng liêng của giới đất.

Sáng hôm sau đợi cho giờ thật nắng hân ông mới tới gần mộ Á-bộ-vương để sửa soạn máy. Giờ thật đẹp. Ông chụp một tấm kính để pose thật chậm và một tấm kính ông chụp *instantané*.

Ông sửa soạn về trại để sáng mai đáp tàu đi khỏi nơi đây: ông định tới đến sẽ giữa mấy tấm kính ảnh vừa chụp này. Ông đi xe ngựa, khi gần tới trại thì có một con chó ở dưới mộ hân da của một người ở mộ dựng bên đường chợt dẩu chạy vào ra. Con ngựa sợ quá lồng lên, xe cõ, Ông Ferdinand ngã vào một đồng đá, sai xuống tay trái và về sau đó tay ông thành tật.

Còn chiếc máy ảnh Zeiss và hai tấm kính ảnh chụp mộ Á-bộ-vương chừa giữa khi thì khi xe đổ bị tan ra từng mảnh nhỏ.

Ông Ferdinand đứng dậy, người đau như rên! Tuy vậy ông cũng kêu lên:

— Á-bộ-vương ơi! Lờ nguyện rủa của ngài độc lắm!

Nhưng trong thâm tâm của ông, ông Ferdinand đã bỏ nghĩ cả khoa học và bắt đầu kính sợ sự thiêng liêng của Á-bộ-vương.

**DÃ XUẤT - BAN**

**1°) Thân-Bí Thực-Hành**

VA

Dem thực hành các khoa như :  
Chiêm-tĩnh-học, Chỉ-chướng, Chiết-tự, Tự-rang, xem Tiên-định, Bói bài, Bói café, xem tướng mặt v.v... Do Linh-Son soạn. Giá 0\$50.

2°) Đã in lần thứ ba có thêm cách lấy được lá «Sổ Tử Vi» trong một giờ! là cuốn sách « dạy lấy Sổ Tử Vi theo khoa-học Chi-nam » giá 1\$20.

3°) Đã in lần thứ hai (lại gần hết) Giá 1\$50 là cuốn « Sách dạy xem Tướng Bàn Tay và Chữ Viết lối Âu Mỹ ».

4°) *Trường sinh thuật* (dạy thuật sống lâu) theo phương pháp của bác sĩ Nhật - bản và của Trần Đoàn đại tiên (in lần thứ 2) 0\$50.

ở xa gửi mua thêm tiền cước. Thư, mandat nhờ để cho nhà xuất bản như vậy

**NHẬT-NAM THƯ-QUÁN**

19, Hàng Điếu, Hanoi

**DÃ CÓ BÁN :**

**NGOẠI Ô**

PHÒNG SỰ TIỂU THUYẾT của

**NGUYỄN - ĐÌNH - LẬP**

*Tác giả những thiên phóng sự*  
**HÀNH NIÊN TRỤY LẠC**  
**CƯỜNG HẢO**

**CHỢ PHÈN ĐƯA Ở BẦU**

Sách dày ngót 300 trang giá 0p.90.  
Bìa của họa sĩ Nguyễn đồ Cung. (Mua một cuốn xin gửi thêm 0p.20 cước đảm bảo, chứ không bán lỉnh hóa giao ngân

**HÀN-THUYỀN**

**71, phố Tiên Tsin — Hanoi**

**DÃ XUẤT - BAN**

**1°) Thân-Bí Thực-Hành**

VA

Dem thực hành các khoa như :  
Chiêm-tĩnh-học, Chỉ-chướng, Chiết-tự, Tự-rang, xem Tiên-định, Bói bài, Bói café, xem tướng mặt v.v... Do Linh-Son soạn. Giá 0\$50.

2°) Đã in lần thứ ba có thêm cách lấy được lá «Sổ Tử Vi» trong một giờ! là cuốn sách « dạy lấy Sổ Tử Vi theo khoa-học Chi-nam » giá 1\$20.

3°) Đã in lần thứ hai (lại gần hết) Giá 1\$50 là cuốn « Sách dạy xem Tướng Bàn Tay và Chữ Viết lối Âu Mỹ ».

Ở xa gửi mua thêm tiền cước. Thư, mandat nhờ để cho nhà xuất-bản như vậy :

**NHẬT-NAM THƯ-QUÁN**

19, Hàng Điếu, Hanoi

**TRÍ - NHÂN**  
số 5, Phố  
hàng Đường  
- HANOI -



**QUANG - TẾ**  
số 54, phố  
Khâm Thiên  
Hanoi (zone)

**BA CON GÀU THẦN**

mà người ta vẫn bán tám bảy giờ là ba thứ thuộc cực thần hiệu này :

Điều Kinh « Con Gấu » 1\$80

Đau dạ dày « Con Gấu » 0\$80

Bỏ thẹn « Con Gấu » 1\$40

**Ba thứ thuốc này là :**

**Bạc cho dân ông**  
**Vàng cho dân bà**

(Ai mua xin cứ viết thư về tháng hai nhà này. Thuốc hay, không phải gửi nhiều nơi)

**TRIẾT LÝ CỦA MỘT NGƯỜI  
CỔ HỌC ĐỀ LÀM ÔNG THÁNH**

**Vương-Dương-Minh**

Vươngdương Minh  
王陽明 ra đời cuối  
năm Thành-hóa thứ  
8 của vua Hiến-tôn  
nhà Minh, chết theo  
tây lịch là năm 1472,  
ngang đời vua Lê  
Thánh-tôn nước ta.

**Chú rẻ quên bẵng  
cả đem tàn - hôn**

**QUÁN-CHI**

Vương-Hoa đồ trạng-  
nguyên, được bổ  
làm quan ở kinh-đô,  
rước cả cha già con  
nhỏ đến kinh cũng  
ở. Lúc ấy Dương-  
minh mới có 11 tuổi.  
Một hôm, Trúc-hiến-

Tên thật là Thủ-nhân 守仁, tự Bá-an 伯安, quê-quan ở đất Du-diêu, thuộc về tỉnh triết-giang ngày nay. Có một lúc, thấy động Dương-minh ở phía đông nam Việt-thành (tức Hàng-châu-thành) hai chục dặm, phong cảnh u-nhĩ, bèn làm nhà ở đó, lấy chỗ tĩnh dưỡng và dạy học trò, nhân thế có hiệu là Dương-minh. Các môn-đồ và học-giả ở dương-thời đều gọi tôn là Dương-minh tiên-sinh.

Tổ-tiên trải mấy mươi đời kế tiếp hiền đạt và có học-vấn, có võ-công. Vương-hy-Chi người đời Tấn, làm tướng-quân mà viết chữ cực tốt, người ta bảo là tốt nhất nước Tàu xưa nay, không ai bì kịp, chính là một cụ viên-tổ.

Thần-phụ là Vương-Hoa, thườ trẻ làm nhà ở một mình trên núi Long-tuyền mà đọc sách, tự hiệu là Long-sơn, sau đỗ trạng nguyên, làm quan tới Lại-bộ-thượng-thư, được phong tước Tàn-kiến-bá.

Theo thuyết di-truyền, một người ở trong những mạch máu ấy đẻ ra, cố-nhiên thông-minh, không còn phải nói. Dương-minh lúc tám chín tuổi, vừa bắt đầu học chưa được bao lâu, đã đọc vanh-vách những đoạn sách mà ông nội là Trúc-hiến-công thường đọc.

— Ôi! tại sao cháu đã thuộc được những đoạn sách ấy kia? ông nội lấy làm lạ, hỏi.

— Thi hôm nọ cháu nghe ông nội đọc, cháu nhớ trong trí. Cậu bé Dương-minh trả lời.

công dân cháu đến chơi chùa Kim-sơn. Cụ không thi đỗ làm quan, ở nhà dạy học làm sách, hay chữ nổi tiếng. Hôm ấy cụ vào chùa cùng khách quen ngồi uống rượu say, nhân động hồn thơ, muốn vịnh một bài tức-cảnh để ghi chép cuộc nhã-du, nhưng gât gủ mãi chưa nghĩ ra câu hay. Cậu bé Dương-minh đứng bên, đọc ngay bài thơ cậu làm, khách phải lắc đầu là lỗi, chịu là tài giỏi.

Khách lại bảo cậu vịnh bài thơ, đề là « Tế nguyệt sơn phòng », tả cảnh ngôi nhà trên núi che khuất mặt trăng. Dương-minh ứng khẩu đọc ngay :

山近月遠覺月小  
便道此山大於月  
若人有眼大如天  
還見山小月更闊

« Sơn cận nguyệt viễn, giác nguyệt tiều  
« Tiệm đạo thử sơn đại tr nguyệt  
« Nhược nhân hữu nhãn đại như thiên  
« Hoàn kiến sơn tiều, nguyệt cánh khoáng.  
Nghĩa là :

*Núi gần, trăng xa, thấy trăng bé ;  
Thi bảo núi này lớn hơn trăng.  
Nếu người có mắt to như trời,  
Sẽ thấy trăng lớn, núi nào bằng.*

Ai cũng chịu cậu bé chẳng những tài nhanh, lại có trí lạ.

Qua năm sau, ông bố đón một vị danh-sư về nuôi trong nhà để dạy Dương-minh học. Nhưng cậu bé 12 tuổi đã có tính cứng cỏi, tự lập, không chịu để uốn nắn vào

khôn khổ học thường. Nhiều nghĩa lý kinh chuyên do các đấng tiên nho đã chú thích, trước giờ ai cũng xem như thước ngọc khôn vàng, không thể nào di-dịch hay dám động chạm đến, nhưng cậu bé ta biện bác hẳn học chỉ vạch chỗ sai, tỏ mình học bằng lý trí, bằng trực-giác, không phải học theo lối nhắm mắt ôm riết sách cũ.

Thấy thế, ông bố thường có ý lo buồn. Chẳng cụ lo buồn thẳng con mình không uốn mình vào khuôn khổ từ chương khoa cử, e mai sau không thể thi đỗ làm quan, nối dõi nghiệp nhà. Vì đời ấy đã thế rồi: hy-vọng, mục-dịch và cái lẽ sống còn của người ta chỉ có hai chữ «khoa» với «học».

Người đời thường nói « biết con, không ai bằng cha » nhưng ở đây Long-sơn-công, dù tài giỏi tới học đỗ trạng nguyên mặc lòng, cụ thật không biết cái lập chí của cậu ấm còn cụ.

Cậu muốn học tới một bậc gì cao hơn trạng nguyên, tề-tướng, tôn hơn đế-vương nữa kia. Học sao tới chỗ có ích cho muôn dân, cho nghìn đời, chứ cầu lấy beo nhà sướng thân, hiển hách một đời có xá-kê gì. Xưa nay lắm kẻ chẳng học chữ nào cũng đi tới đó.

Cậu định học tới bậc thánh-nhân!  
Cố lần, nghe thầy đồ giảng sách rồi, cậu bé Dương-minh hỏi:

— Thưa thầy, ở đời làm việc gì cao hơn hết?

— Chỉ có việc đi học thì đồ thời. Thầy học trả lời.

Dương-minh lắc đầu:  
— Thi đỗ không phải là việc cao nhất đâu. Duy có việc học làm thánh hiền là hơn tất cả.

Tuy thuở bé đã có lập chí cao xa như thế, nhưng từ bấy giờ cho mãi đến năm ngoài ba mươi tuổi, ông vẫn bàng khuàng, hỏi hỏi, như một người đứng ở ngã ba, chưa ngộ-đạo thành hiền ở chỗ nào mà theo, chưa tìm ra con đường đến bậc thánh hiền ở đâu mà đi đến.

Trong thời-gian từ 12 cho đến 35 tuổi, ông vẫn phải chiều lòng gia-đình và thuận theo thế-lực mà học tập từ chương rồi cũng thi-cử đỗ đạt như ai. Năm 21 tuổi đỗ hương

cống, 28 tuổi đỗ tiến-sĩ, được bổ chức chủ-sự ít lâu, đảm ra chân năn, xin cáo quan về mở trường dạy học, rồi cách vài năm lại vào triều cung chức.

Đời ông vào quãng này thật là lung tung buồn cười. Ngày nay mê thích đạo Phật, đến nỗi muốn cắt tóc ở chùa. Ngày mai lại bỏ Phật đàng sang nghiên-cụ đạo Lão, làm le-tu luyện những phép tích-cốc trường sinh. Thấy nghề gì hay cũng muốn học, gặp sự gì lạ cũng muốn biết.

Cố lần, năm đó ông mới có 17 tuổi, giữa hôm cưới vợ, chiều tối đi lang thang ra phố chơi, gặp một ông đạo-sĩ, ngồi nói chuyện về thuyết dưỡng sinh một cách say mê, suốt đêm không nhớ tới sự về nhà. Người hai họ bỏ nháo đi tìm đầu cũng chẳng thấy. Sáng sớm hôm sau, tân lang mới mò về. Thi ra chủ rể mới say-bén mui đầu, quên mất cả đêm động-phòng hoa-chức!

Thời thì ông xoay học đủ nghề: nào tập viết chữ, nào học múa gươm, cho tới trồng số bói toán cũng chẳng từ.

Nhưng thật nhờ có cái thiên tính ham học, ham biết, cho nên về sau chẳng những nghiên ngâm học văn mà ngộ-đạo thanh-hiền, theo như sở chí, lại còn tinh thông thao lược, lập nên võ-công hiển hách một thời. Nhà nho có lúc làm tướng. Lên ngựa đi đánh giặc yên dân cứu nước xong rồi, trở về nhà ngồi nghiêm trang giảng dạy học trò. Thật là một người văn võ toàn tài.

Ông nghiên-cứu binh-pháp vào năm 26 tuổi. Nhân thấy nước nhà lúc ấy biên cương lắm việc, giặc giã có luôn, việc võ chính là hợp thời và cần kíp. Nhưng nghĩ khoa thi võ-cử bày ra, chỉ kén lấy người biết múa gươm cỡi ngựa là cùng, không ai có tài thao-lược thông-ngự. Bởi vậy ông chuyên tâm nghiên cứu việc võ, phàm các sách binh-gia bí-truyền, đều tìm tới học hỏi, tới chỗ thấu suốt tinh vi. Nhiều hôm, nhà có tân-khách, ông lấy những hột quả cây, bày ra trận-thế đánh phá, để làm trò vui, mà tức là diễn tập binh-pháp để mai sau có ngày thực dụng vậy.

QUÁN-CHI

Xin đọc T.B.C.N. từ số 82.

## DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo  
Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa: 0\$35  
— Bán buôn tại hãng dệt —

Phúc - Lai 87-89 Route de Hué - Hanoi  
CẦN THÊM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH



GLYCERINA

QUỐC HỌC THƯ XÃ

sắp phát hành cuốn

## Thi Nghệ

và đương in bộ  
Tâm nguyên từ điển

FÒI CHO ĐƯỢC

## FOOR

MỰC BÚT MÁY TỐT NHẤT  
Tổng phát hành: TAMDA & C<sup>o</sup>  
72, Rue Wiét Hanoi - Tél. 16-78  
Đại-Lý Chi-Lợi 97 Hàng - B8  
— MAI-LINH HAIPHONG —

ESSENCE

Térébenthine  
Colophane

gửi đi khắp nơi rất nhanh chóng

Hỏi nhà sản-xất:

SONG - MAO

101, Rue de Canton, Haiphong, Tél. 141

## áo len...

ĐỪ CÁC KIỆU, CÁ: MÀU RẤT THANH NHÃ,  
HỢP THỜI, BÁN BUÔN TẠI HÀNG DỆT

## PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, — Hanoi — Tél. 974

Anh ơi, Em một lần...  
CỬU-LONG HOAN  
cho em uống mau đi!

XA EM THEO CỬU-LONG HOAN

1 viên Cửu-long hoan bằng 10 thang thuốc bổ.

TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỲ, AI-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ  
Etablissements Vạn-Hóa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi  
Có bán thuốc Vạn-Bảo danh-tiếng chữa bệnh liệt dương. Thuốc cho đàn ông, đàn bà khác nhau

# Đông phương cổ điển

## Tri-tuyền-Từ lập con là Dao lên nổi nghiệp

Tri-tuyền-Từ 智宣子 lập con là Dao 瑤 lên nổi nghiệp, Tri-Quả 智果 nói rằng : « Lập Tiêu (1) 胄 thì hơn ».

Tuyền-Từ nói : « Tiêu ngọc của Tiên chỉ ở ngoài mặt, cái ngọc của Dao ở trong lòng. Trong lòng ngọc thì hồng việc nước, ngoài mặt ngọc thì không hại gì. Dao có năm điều hơn người, râu dài rậm, đẹp hơn người, sạ ngự hay hơn người, có tài khéo léo hơn người, nói năng biện-bác giỏi hơn người, cương-ngự quả cảm hơn người, nhưng bụng thì bất nhân. Đem năm cái hơn người ấy lẫn người mà lại đem cái lòng bất-nhân thì hành ra thì còn ai kham được. Nếu nhất định lập Dao thì họ Tri thế nào cũng bị diệt ».

Tuyền-từ không nghe. Tri-Quả xin với quan thái-sứ cho lập riêng ra một họ gọi là họ Phu 輔. Đến khi họ Tri mất chỉ một mình ngành Phụ-Quả còn lại.

### TẤN QUỐC-NGŨ

## Tri-tương-Từ làm nhà đẹp

Tri-tương-Từ (2) 智襄子 làm nhà đẹp. Chiêu, Sĩ-Truất 士蒯 (3) đến xem. Tri-Bá hỏi : « Có đẹp không ? » Sĩ-Truất thưa rằng : « Đẹp thì đẹp thật, song tôi có điều e. » Tri-Bá hỏi : « E gì ? » Sĩ-Truất thưa rằng : « Tôi cảm bất thờ ngài có ghi một câu rằng : « Núi cao đồng rộng, cây cối to không mọc được. Đất có cây tùng, cây bách thì không còn màu tốt. Nhà này đất tốt, gỗ tốt, tôi sợ không lợi cho người ».

Nhà ấy làm xong được ba năm thì họ Tri dứt (4).

### TẤN QUỐC-NGŨ

## Khuất-Đáo thích ăn ấu

Khuất-Đáo 屈到 (5) thích ăn cò ấu, đến khi đau nặng với kẻ tôn-lão (6) lại dặn rằng : « Hễ có té ta thì phải có cò ấu ».

Đến ngày lễ trưởng (7) kẻ tôn-lão dâng ấu. Khuất-Kiến 屈建 (con Khuất-Đáo) sai cắt đi. Kẻ tôn-lão nói : « Phu-tử có dặn lại như

thế. » Tử-Mộc 子木 (8) nói : « Không được. Phu-tử xưa cầm quyền chính nước Sở, pháp hình của phu-tử nay đâu còn sót, còn ghi chép ở vương-phủ, trên cơ thể anh có dấu vết tiên-vương, dưới có thể dạy được đời sau, dù nước Sở không có đi nữa, các chư-hầu cũng chẳng ai là chẳng biết tiếng. Thiên Tê-diễn có chép rằng : « Bắc quốc-quân thì tế bằng bò, bắc đại-phu thì tế bằng dê, bắc sĩ thì cúng bằng lợn, chó, thường dân thì cúng bằng cá gỏi. Cái biên (9), cái dũ (10), thịt khô, nước chấm thì bắc nào cũng phải có đủ. » Không nên dâng thức ăn đó, không nên bày lễ đồ đặc. Phu-tử không lẽ lại vì cái tính thích riêng mà phạm vào điển lễ nhà nước hay sao. » Bèn không tế bằng cò ấu.

### SƠ QUỐC-NGŨ

(1) Tiên là con vợ lệ.  
(2) Tri-tương-từ tên là Tri-Bá tức là Đạo, con Tuyền-từ.

(3) Sĩ-Truất : Gia-thần họ Tri.

(4) Ba năm sau Tri-Bá cũng với nước Hàn, nước Ngụy đánh Triệu-tương-từ, vây thành Tấn đương tháo cho nước sông chảy vào trong thành, thành ngập cả chỉ chỗ nào cao ba bốn mét khỏi lụt. (Một bản là tám thước Tàu) Tri-Bá nói rằng : « Nay ta mới biết nước sông có thể làm cho mất nước được. Nước sông Phần có thể làm ngập An-Ấp (An-Ấp là thành của Ngụy); nước sông Giang có thể làm ngập Bình dương. » (Bình-dương là thành của nước Hàn). Ngụy-hoàn-từ nghe thấy thế vội vào hai Hàn-khang-từ, Hàn-khang-từ thì xô vào chân Ngụy-hoàn-từ. Không đến Triệu-tương-từ sai Trương-mạnh-Đàm 張孟賁 đến nói riêng với Hàn và Trung-Hàn, Ngụy phân hợp với Triệu giết Tri-Bá ở ngay dưới thành Tấn-dương, đem đất Tấn chia làm ba.

(5) Khuất-Đáo : Tên là Tử-Tịch 子夕, làm quan khanh nước Sở.

(6) Tôn-lão : Người giữ việc lễ trong nhà quan.

(7) Trưởng : Lễ dâng năm tang cha mẹ thì gọi là tiểu trưởng, lễ dâng hai năm là đại trưởng.

(8) Tử-mộc : Tên Khuất-Kiến.

(9) Biên : Cái giỏ đan bằng tre để đựng hoa quả bày cúng.

(10) Dũ : Đồ làm bằng gỗ sơn dùng đựng nước chấm và các thức ăn ướp để cúng.

## Đấu-Thư đến thăm quan lệnh-đoan

Đấu-Thư 鬬且 (1) đến thăm quan lệnh-đoan (2) Tử-Thường 子常. Tử-Thường càng Đấu-Thư nói chuyện rồi hỏi cách làm giàu và tự ngựa. Đấu-Thư về báo em rằng : « Nước Sở có lẽ mất mất, không thì quan lệnh-đoan cũng không khỏi đời này. Ta đến yết kiến quan lệnh-đoan, quan lệnh-đoan sẵn hỏi phép chữa của và tự ngựa như là sai lang đời này, thế thì hỏng mất! Ở đời xưa chữa của mà không hay cái lợi ai mựa của dân, tự ngựa mà không tồn tài dụng của dân. Ngựa của nước bao giờ cũng đủ để sung vào việc quân binh, ngựa công bao giờ cũng có đủ để làm việc thuê, thế không phải là quá. Của công đủ đãi khách nước ngoài, của riêng nhà đủ chi dụng, thế không phải là quá. Nếu chữa của và tự ngựa quá thì thiệt cho dân. Dân thiệt nhiều thì sinh ra lòng phản bội như thế thì còn gì mà mong có nhiều nữa. Xưa kia Đấu-tử-Văn 鬬子文 (3) ba lần phải cách chức lệnh-đoan mà không có của để dành để tiêu một ngày là vì có lòng thương dân. Vua Thành-vương (4) nghe thấy Tử-Văn có bữa sớm không có bữa chiều cho nên mỗi buổi chiều đặt sẵn một nắm nem với một bát cháo để thết Tử-văn, đến nay cái lệ. Thành-vương mỗi khi nói đến lương lộc thì Tử-văn bỏ lòng đi, có thời mới lại về. Có người bảo Tử-văn rằng : « Người ta ai cũng cần nên giàu, cơ sao ngài lại tránh. » Tử-văn

## sản, ngựa, lỗ

Lở cả người, vì máu độc, ở nước độc, uống Trư Sang 0p25, Sản ngựa nửa dưới người vì thấp nhiệt, nọc bệnh tinh, uống Thập nhiệt phá 0p60. Bôi Lở trắng 0p20, Tắm Sóng 0p30. Trẻ uống Cam-thanh-Độc 0p20. Bôi Lở 0p20. Bênh nhẹ nhưng muốn mau khỏi hoặc kinh niên 10, 15 năm, uống hay tiêm nhiều thuốc không khỏi dùng Đại-Đỗ-Huyết-Pai-Độc 3p50. Người lớn chại hai trẻ 6, 7 tuổi mới chại cũng uống làm hai ngày thì hết cơ v máu, nọc lâu, giáng mai uống sáng chiều hai ngựa rục ngày thứ hai mồm hãm se hẳn Ngày thứ ba không phải uống nước. nửa, mồm cơ róc vẩy khỏi như chửi bệnh đi; năm sáu ngày tha hồ ăn tanh nóng, độc không tái phát. Thư từ ngân phiếu đề :

### Ngô-vi-Vũ, Việt-Long

68 hàng Pê Hanoi Mui-Linh Hảiphong, Việt-long Nam định, Quang-Huy Hảidương, Sinh Huy Vinh

đáp rằng : « Đã đi làm quan thì phải che chở cho dân, dân thiếu thốn mà mình giàu có thế là làm cho dân nhục mà lấy lợi cho mình thì có ngày phải chết. Ta tránh cái chết chứ không phải là tránh sự giàu có. » Bỏi thế đến đời Trang-vương họ Nhưc-Ngao 若敖 bị diệt mà chỉ con cháu nhà Tử-văn là được toàn vẹn, nay hãy còn ở đất Việt mà vẫn là lương thần nước Sở như thế chẳng là trước thương dân mà sau mình được giàu ư ? Tử-Thường nay là con quan tiên-đại-phu (5) làm tướng-quốc nước Sở mà không có tiếng tăm gì ở trong nước. Dân đói rét một ngày một quả, bốn cõi đầy rẫy của nhưng dân thì không nham mà chết đói, trộm cướp đình mô, dân không biết cấy nhờ vào dân. Ấy là bởi không biết thương dân mà cứ vơ vét không chán. Dân oán đã nhiều lần rồi. Càng vơ vét bao nhiêu càng lòng lòng oán tăng lên bấy nhiêu, thì khổ sao mà không mất. Cái lòng oán của dân như là sóng to vậy, sóng vỡ thì hại lại lớn. Tử-Thường kia có hiền hơn Thành-vương, Linh-vương được không ? Thành-vương trả ý Mục-vương (6) mà còn ăn gần gấu rồi mới chịu chết cũng không được. Linh-vương không biết đến dân, cả nước bỏ quên đi như là cái vật còn lại vậy (7). Tử-thường giữ quyền chính mà vô lễ và không thương dân quá ư Thành vương Linh vương thì sức đâu mà giữ nổi dân được. »

Được chẵn một năm đến khi có trận Bách-chức Tử-Thường phải trốn sang Trịnh. Chiêu-vương trốn sang Tụy.

### SƠ QUỐC-NGŨ BẢNG HỒ SAO LỤC

- (1) Đấu-Thư (H. âm là Tr 璜) quan đại-phu nước Sở.
- (2) Lệnh-đoan : Chức quan to nhất ở nước Sở, như chức thủ-tướng ngày nay.
- (3) Đấu-tử-Văn : Con Đấu-bá-Tỵ. Sách Luận-ngữ chép rằng quan lệnh-đoan Tử-văn ba lần làm quan lệnh-đoan mà không có sắc vui, ba lần phải bãi mà không có sắc buồn.
- (4) Thành-vương : Con Sở-vân-Vương.
- (5) Tiên-đại-phu : Chi Tử-nang. Tử-thường là cháu nội Tử-nang.
- (6) Mục-vương là Thương-thần 商臣, con Thành-vương. Thành-vương muốn truất Thương-thần lập em là Chức. Thương-thần vây Thành-vương, Thành-vương cầu ăn xong môn gần gấu rồi chịu chết. Thương-thần không cho. Thành-vương phải tự sát.
- (7) Linh-vương chẳng làm hết đạo vua, làm hư hỏng nước Sở quan binh phần, như là người đi đường không thêm nhìn đến cái vật chân mình nữa.

## Mùa đông đã tới

không gì hợp thời bằng đội mũ

### IMPÉRIAL

Cần nhiều đại lý các tỉnh, xin viết thư kèm tem về lấy Catalogue Illustré tại :

**TAMDA et Cie**

72, rue Wiéle Hanoi — Tél. 16-78  
đại lý độc quyền mũ :



## PHẦN BỤI TRẦN

Xét thấy nhà nào để gương soi mờ ám, cửa kính, tủ kính lem nhem lố nhố, ỷ là cái bừa h.ửu chích thức sấp sủa hay sa những cục bụi trần như chổi bụi, bóng nhẫy, ngoài kho bằng họ 4-âm hoặc nôi trợ chân này vậy nên tránh trước và dùng ngay : **BLANC D'ALLEMAGNE** : là thứ thuốc bột để lau chùi và đánh gương tủ kính, cửa kính, cốc, đĩa thủy tinh rất trong sáng sạch sẽ, tiện lợi mà lại rẻ h. tiền. Thứ thuốc bột này có thể đánh được cả mũ len giấy phôi được nâng giá sẽ trắng như tuyết và nó có hạt cao đặc điểm : khi cầm mũ đội lên đầu không gây ra tay vì không có bụi phôi phát như các thứ phấn khác; khi muốn đánh lại mà 'nhỏ r. về hết bột, mang phơi lại sẽ trắng như mới. Thật là nhất cử tam tu. (tên) có bán tại các đại lý **RUỒU CHƠI HOA KỸ** và **PHÒNG TÍCH CỐP CHIM** mỗi phong nặng 100 grammes giá 0.97. Cần đại lý các tỉnh, hỏi An H. 12 Rue de Cuivre - Hanoi.

## Hội chợ Hanoi

Nhân dịp hội-chợ Hanoi sắp khai mạc nhà **QUẬN CHÙA 21** Amiral Courbet Saigon chế nhiều kiểu nữ trang thiết lạ, khéo nhận hết toàn mới, nhận đá đen nước, nhân ngọc thứ thiết xanh trong để hiến quý bà Trung, Nam, Bắc  
8 diplômes : médaille d'or.  
Hors concours

## Một cuộc du lịch đặc biệt

của những người sang trọng lịch sự với 200\$. (Foire Hanoi, Hué, Baie d'along vân vân) Chỉ nhận có 20 người (20 novembre hết hạn) Hạng La Forêt cần thơ 10 chức.

Hội chương trình và ghi tên

La Forêt, 5 Quai Comme ce, Tân Thơ  
Nhà sách Nguyễn-Khánh Đàm  
42 Rue Sabourat - Saigon

## THUỐC LÃO ĐÔNG-LINH

226, Rue du Coton Hanoi

Thuốc bánh, thuốc dẫu. — Vừa rẻ! Vừa ngon! — Đông bảo chur Tôn! — Hay xin chiếu-c.!

Trung, Nam, Bắc chỉ cần em! Thuốc Lão Đông-Linh giọng êm, khối trường. Làm cho tổ mặt phi thường!...



TONIFIE ET BLANCHIT LA PEAU

Crème MONA làm cho da đỏ tươi tốt, trắng mát và mịn màng. Crème MONA dùng đánh phấn tốt hơn hết, có đặc điểm chữa được các nốt sảy, nứt nẻ, tàn nhang, trứng cá, nốt mụn, v.v. Giá bán lẻ : 1\$50.

đại lý bán buôn :  
Grands Magasins Réunis  
Pharmacie Moderne 25 Francis Garnier  
Tanda et Cie 72, Wiéle, tél. 16-78, Hanoi.  
Cố trữ bán tại các hiệu thuốc Tây

## Tôi đọc Báo Mới vì tôi là người mới

**THUỐC HO CON CHIM**

Gia truyền thần dược

HO ĐOM HO GIỎ HO KHAI HO GÀ

Người lớn trẻ con ho :  
cổ đờm nhiều chỉ ngâm một lúc thấy long đờm giảm chịu hoặc khỏi ngay  
Bao to uống 4 b. : 0.30  
Bao bé uống 2 b. : 0.15

Hỏi ở các nhà ĐẠI LÝ PHÒNG TÍCH CON CHIM khắp Trung, Nam, Bắc Kỳ

# Một lần bán trôi

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MANH - QUYNH  
(Tiếp theo)

«Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi», mục đích, Vi chỉ có thế. Chẳng có đại gì mà không biết ở trong trường hợp này miếng giấy nhãn hiệu ngoại giao không thể có hiệu lực, mà cũng không che đậy nổi con mắt tinh ranh của nhân viên thương-chính. Nhưng bốn vạn bạc đưa đến tận tay, khi nào chàng lại bắt thành — mà bắt thành đã chắc trước cả trăm phần trăm rồi — số tiền kia cũng là mất của Trần-quỳnh - Minh, chẳng qua như năm muối quăng xuống biển, chứ có phải mất gì của Luong-tam-Quý mà hồng thương hại. Thế, chàng không lo sự công việc vỡ lỡ, sẽ có liên lụy đến mình ư?

Con người khôn ngoan đáo để, có lẽ nào quên được chỗ ấy.

Sau khi đã «tiền trao cháo múc» với tên bộ-hạ thân-lìn của họ Trần rồi, chàng nghĩ ngay đến cách vừa gỡ mình, vừa có lợi. Thủ đoạn ấy mới ghê.

Bình-nhật, chàng vẫn quen biết Elior W. một người kỹ cụ trong đội thanh-tra cứu thương-khẩu của số thương-

chính Anh ở Hương-cảng. Hai người từng mưu tính công kia việc nọ với nhau lắm phen. Ngay buổi chiều hôm ấy, trong khi Luong-tam-Quý đi xếp đặt thuyền bè để đêm khuya bốc hàng. Vi có hẹn ước hội-ngộ với Elior W. ở đại-tửu-diêm Victoria.

— Thế nào, mấy lâu nay

Cổ-nhiên chàng đặt điều nói dối bạn, vì lúc này chàng đã giàu to, có hàng trăm vạn gửi bốn năm nhà băng Trung-cảng và Hồng-mao tại Hương-cảng, việc gì mà phải cầm nhà có đất, Nhưng người bạn thật thà, tưởng chàng nói chân-tình :  
— Chết nổi! anh định cầm nhà thật à?

— Thật thế, tôi đang cần dùng một số tiền mấy vạn để gửi về Hanoi có việc.

— Thôi đừng cầm nhà làm gì tốn tiền lời lãi. Anh xem có việc gì hay hay, chúng ta kinh doanh với nhau kiếm lấy số tiền cần dùng thì hơn. Tôi sẵn lòng giúp anh, mà lẽ tự-nhiên tôi cũng có ích.

— Hiện có việc này k.ề cũng hay hay, tôi đang muốn hỏi anh. Vi nói và vỗ vai bạn, ra vẻ thân mật.

— Việc gì đấy? người Anh hỏi nhỏ.

— Vi dụ có người báo tin mách mỗi đề bắt một đ.âm súng đạn mà bọn thầy thú Trung-hoa chở lậu từ Âu-châu về hải cảng này, thì...

— Thì được l.ành tiền thường chứ sao!

## Tóm tắt những kỳ trước

Mấy năm giờ nay dân Nam-định bán tán sốn sao. Họ nói đến một đời sự nam, nữ đến tu một cách chân thành, ch.âm chi ở chùa Lâm. Sau họ mới biết rõ rằng đời sự nam, nữ đó là anh em ruột vì ch.âm cảnh nhân tình thế thái nên tới đây tu.  
— Hội về chuyên minh, hai người sự nam nữ ấy chỉ đáp :  
— Chàng tu tu là để chuộc tội tội ác cho cha.  
— Cha họ là Thông-Vi — K.Ế B.ÁN TR.ỒI — đã gây ra những tội ác gì?  
— Một tốt nghiệp ở trường Thông-Ngôn ra, Thông Vi đã làm cho có Bưởi hàng Gai bỏ học, ch.uan người nghĩa là, không biết mưu mô thế nào. Vi đã quyết đi được Bưởi và mượn tên của cô bộ quân số về yếm nhiều đem về trình anh em.  
— Máu me có b.ực, làm được bao Vi đem cùng vào sống hết nên trường không giá được, thông Vi bỏ việc ch.ấn ra làm thư lý phòng Kế-toán số mở than Hongay, rồi tr.ại học sung Lão, Hương-cảng...

## BỆNH TÌNH

...L.ÀU, GIANG-MAI  
H.À-C.ÀM, H.ỘT X.ÒA

chỉ nên tìm đến

## ĐỨC-THO-ĐƯỜNG

SỐ NHÀ 131 ROUTE DE HUÉ

THUỐC KHÔNG CÔNG PHẠT, KHÔNG BẠI SINH DỤC  
CHỮA KHOAN KHỎI CHẮC CHẴN RẤT LINH NGHIỆM

— Độ bao nhiêu, anh? Liên chúng thử - khoan có được kha kha kha không?

— Cái ấy tùy theo số hàng nhiều ít. Nhưng đảm anh nói đó đáng giá chừng bao nhiêu.

— Đám này đáng giá đến hai ba chục vạn là ít lắm. Có mười tháng to tương.

— Nếu thế thì tiền thưởng có lẽ được tới một vạn hay vạn rưỡi cũng nên.

Vi nhắc ghế ngồi sát bên cạnh Elior W. và nói se se:

— Một chuyến tàu ở Âu-châu sang, ngày mai hay ngày kia tới bến chúng ta, có bọn thủy-thủ Trung-hoa chở lậu 10 hòm to, đựng rất những súng lục và súng liên thanh kiểu nhỏ. Nửa đêm, chúng mới cho dỡ bộ, mà trên mỗi hòm chúng dán giấy nhãn-hiệu ngoại-giao giả mạo. Tôi báo tin bí mật ấy cho anh biết. Tiền chúng ta chia nhau. Nhưng anh nhớ giữ kín, chớ có lộ chuyện cho ai biết. Người báo tin ấy là tôi, có đề tên là X. hay Y. gì đó cũng được.

Thế là chàng Vi nhà ta xơi ngon cả hai mang. Chỉ thật 'hồi che họ Trần mất tiền toi, đau xót cho bọn thủy - thủ Trung-hoa mất không hàng hóa vốn liếng và khổ não cho Lương-tam-Quý vừa nộp tiền cho người ta ần, vừa đưa mình vào trong.

Bởi vậy, đêm hôm họ Lương bốc hàng lên, nhân-viên nhà đoan bố tri công việc bất bớ rất dễ dàng, không phải khó nhọc gì cả. Đồng thời lại được phép xuống tàu bất mấy lên đũa đảng buôn lậu và tịch thu

được cả số tiền mấy chục vạn do việc mua bán này mà có.

Ở Hương - cảng, một cửa hồ trọng yếu, hằng ngày có cả chục chiếc tàu ngoại quốc tới lui, người ta bắt được hàng lậu như cơm bữa, nhưng vụ hàng lậu mới đây có thể quan hệ rắc rối hơn vì những miếng giấy nhãn-hiệu ngoại-giao như chúng ta đã biết. Nhà đương cuộc Hương-cảng tất phải điều tra đến nơi cho rõ ự thật.



Lý gian nhưng mà tình ngay, Lương-tam-Quý khai rõ đầu đuôi làm sao và tẩn kém thế nào mà y đã có những lá bùa, nay y mới biết là giả dối.

Khỏi nói, cả Vi cùng người bạn đứng làm mối-giới đều bị đời hỏi. Làm như gái đi giả mồm, cả hai cùng cực lực chối cãi cho khỏi trách nhiệm phiên lụy đến mình; một hai đồ rết cho chú chết kia đã ự in những miếng giấy giả-mạo và làm-dụng ra làm sao, họ

không hề biết. Có ai ngu dại, hồng chốc bỏ ra bạc vạn mua những miếng giấy ấy bao giờ? Đó là một lẽ cứng nhất của Vi dùng để gỡ mình. Nhất là chàng làm việc lâu năm, có địa vị trọng yếu, lại thông thạo những lề luật quốc tế ngoại giao có khi nào làm một việc vô nghĩa như thế.

Mặc dầu Lương - tam - Quý

không có một chút chữ gì để làm chứng có cho việc mình đã cung-chiến tố-giác, nhưng nhà đương cuộc ngầm hỏi những lời y khai là thật tình, có lý. Sinh-bình Lương không quen biết hay có thù hiềm gì với Vi, không lẽ tự nhiên vô cớ lại vu-cáo chàng một việc quan-hệ tày trời mà y thừa biết ngay hiềm cho mình nếu không thật. Tuy vậy, người ta sợ bút

cây động rừng, không muốn thẳng tay làm cho chuyện này đổ bể lung tung, e có ảnh-hưởng không tốt về phương-diện quốc-lẽ.

Một mặt khác, Trần-quỳnh-Minh cũng khéo tìm cách thu xếp kín đáo, không muốn để việc này nổ bùng ra to tiếng, sợ cái âm-mưu phản bạn họ Tôn sẽ vì đó mà bị nghi ngờ bại lộ thì hỏng hết. Nếu để vỡ chuyện ra Lương-tam-Quý là bộ hạ thân tín của Trần, mà Trần sai đi bí mật mua sắm khí giới, thì chẳng những công việc Trần dự mưu sẽ khó khăn thành-tựu, cho tới địa-vị và tính mạng cũng nguy, không chừng. Thành ra Trần phải quàng thêm ra một túi bạc chôn lấp chuyện này đi.

Nhà đương cuộc Hương-cảng đã bắt lấy được một số khí giới và tịch thu được một số tiền mấy chục vạn bạc của bọn buôn lậu, thế cũng là đủ rồi, bất tất phải đi xa hơn nữa.

Đề cái sây này ra cái ung, ai cũng không muốn thế.

Nhờ có những chỗ khéo xếp vòng tròn, như thế, Vi mới thoát khỏi giam cầm truy tố lời thối; cả Lương-tam-Quý cũng được khỏi-phục tự do sau mấy ngày ở vòng luy-liết. Dạy có ba tên bị nhận là đầu đảng buôn lậu, mỗi chú bị kết án hai tháng tù và phạt một trăm đồng kim-bằng (livre sterling, tiền Anh), thế là xong chuyện.

Tức mình đã mất của lại khổ thân, Lương-tam-Quý ở khám ra, liền tìm đến Vi để đòi lại số tiền bốn vạn bạc, nhưng miếng thịt bò đã tọng vào trong hàm cộp, có thành cũng chẳng moi ra được nữa. Lương thủa mấy tên du-côn và chủ nhà thỏ, định đôn đường nhục mạ ần đá Vi cho hả giận mà cũng không được

nư ự. Vì có A-Khâu, tên đồ đệ khôn ngoan trung tín, khéo dần xếp hộ chàng, và lại chàng cũng khéo trốn tránh, không để cho bọn kia gặp mặt.

Lương muốn đàm đầu xuống Châu-giang khi biết chuyện rằng chính Vi mật báo làm cho mình hỏng việc khổ thân. Nếu không có lệnh Trần - quỳnh - Minh sai đi Thượng-hải có việc gấp, chắc hẳn Lương sai thích-khách rình mà để ném vào lồng ngục chàng một hai viên kẹo đạn mới nghe.

Luôn hai ba tháng, chàng mất cử động tự do, vì phải phòng thân tránh mặt họ Lương và lũ tay sai của nó.

Nhưng có một điều mà chàng không sao tránh thoát, là thời - vận uy - danh con người ta đến lúc cáo-cùng, như con chim bay bổng trên mây, hai cánh mỗi rơi, tự nhiên phải sa xuống đất, không gượng được nữa.

Một hôm, sau vụ Lương-tam - Quý phát ra hơn ba tháng, ông chủ của Vi, gọi chàng vào phòng giấy, nét mặt nghiêm trang, lãnh đạm, không phải niềm nở như mọi khi.

— Tôi có một chuyện hệ-trọng nói với thầy...

Ông chủ chưa nói hết câu,

Vi đã nhanh nhẹn đỡ lời, ý hẳn chàng nghĩ được ủy thác một việc gì quan hệ quốc-gia đại-sự:

— Vâng, xin ngài cứ sẵn lòng tin nhiệm.

— Không, lần này không nói chuyện tin nhiệm với nhau được. Tôi lấy làm tiếc cho thầy biết rằng thầy bị cách chức kể từ giờ phút này.

— Thưa ngài, tôi có làm lỗi gì? Vì hỏi một cách sừng sốt.

— Làm lỗi của thầy à? Kể cả vụ Lương-tam-Quý, có lẽ biên chép được một quyển sách dạy. Thử xem bề cao của tập hồ-sơ này thì biết.

Ông nói và chỉ vào tập giấy đánh máy để trên bàn, đây một gói trầm trâm. Bàn áo chàng đầy. Rồi ông đưa cho chàng một tờ giấy xanh và nói tiếp:

— Gãy tàu cho thầy và gia-quyền về Haiphong đây. Hẹn cho 48 giờ phải đi khỏi Hương-cảng ngay. Thôi, đi về sắp đặt hành trang, để ngày kia xuống tàu.

Thế là chàng bị mất chức và gần như bị kưu trục về xứ.

Vì, ngoài việc Lương-tam-Quý chỉ là một phần trâm, chàng còn lòng quyền ý thế làm cả trăm việc không thể nào dung thứ được nữa.

(còn nữa)

HỒNG PHONG

### PHÒNG CHỮA BỆNH ĐAU MẮT

## Y - SỸ NGUYỄN - HIỂN - MÃO

Nguyễn y-sĩ nhà thương đau mắt Pnom-Penh

Nguyễn y sĩ nhà thương đau mắt Hanoi

Nguyễn phụ-giáo về khoa đau mắt tại trường Y-khoa Đại học Đông-dương. Ngay nào cũng tiếp bệnh nhân

tại NHÀ THƯƠNG NGỘ TRẠM

187, Bd. Henri d'Orléans Hanoi - Giấy nói: 772

# CON ĐƯỜNG NGUYỄN HIỆM

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch

(Tiếp theo)

— Thế còn ông?  
— Nói cho cùng, đó là nghề nghiệp của Walter, phải không? Ông là một nhà vi trùng học. Không có gì bắt buộc ông phải đến đây. Tôi xem ra ông không có vẻ thương xót gì bọn người Tàu. Giáo sĩ Watson trước kia thì lại khác hẳn. Giáo sĩ yêu loài người; và tuy là một ông giáo sĩ, Watson không phân biệt người có đạo Gia-tô, người theo đạo Phật hay đạo Nao, ông coi người ta cũng chỉ là người như nhau mà thôi. Ông Walter thì giá có đến mười vạn người Tàu chết dịch tả, ông cũng mừng vạn người Tàu chết dịch tả, ông cũng thấy kệ. Ông ta đến đây cũng không phải vì các cung tặn tụy với khoa học. Vậy thì vì có gì nữa hả?

— Ông hỏi nhà tôi ấy.  
— Tôi thích được thấy hai ông bà cùng một lúc, để xem thái độ ông bà trong khi đối diện ra thế nào. Trước mặt tôi, ông bà đóng trờ, nhưng trời ơi! lại đóng trờ kém quá. Nếu tài năng chỉ có thế, giá có đi theo một gánh hát rong hạng bét, thì cũng khó mà kiếm nổi mười đồng một tháng!

Kitty vẫn làm ra vẻ vô tư lự, tuy rằng nàng thừa biết là cái bề ngoài ấy không giấu nổi ai, và nàng đáp:

— Tôi không biết.  
— Bà xinh đẹp lắm. Tại sao chồng bà không bao giờ nhìn bà? Lúc ông nói với bà, thì giọng không thực chút nào.

Kitty hồng hồng sắc, không còn giữ vẻ hồ hững như trước. Nàng nghẹn ngào hỏi:

— Ông cho rằng nhà tôi không yêu tôi ư?

— Tôi cũng không rõ. Không hiểu bà làm cho ông góm đến nỗi phải sợ không dám gần bà, hay là ông yêu bà, hùn đức một mối tình kín nhiệm không dám nói ra? Có lúc tôi tự hỏi hay là ông bà đến đây để tự tử đây! Lần này ra câu chuyện món rau sống, Kitty cũng có để ý rằng Waddington giết mình đánh thót một cái.

Nàng ung dung kết thúc rằng:  
— Tôi cho là ông quá coi trọng mấy lá rau diếp đấy.

Nàng đứng dậy mời:  
— Chúng ta đi về nhé? Tôi chắc rằng ông rất sẵn lòng uống một cốc whisky-soda.

— Xét cho đúng, thì bà cũng không phải là một trang nhữ nữ anh hùng. Bà gần như chết vì sợ hãi. Có phải thực bà không muốn đi à?

— Cái đó có liên can gì đến ông?  
— Tôi sẽ giúp bà một tay.

— Hay là ông cũng bị ảnh hưởng về vẻ mặt âu sầu của tôi đây? Tôi xin nhắc lại đề ông là tôi không bao giờ hết buồn vì cái mũi xấu xí của tôi.

Y tự lự, nhìn trông trọc vào nàng, tuy vậy trông khỏe mắt y có một ánh nhìn từ, không cái nhìn kia cũng dịu dàng được đôi chút, vì như bóng tối làm mờ cái nét khắc khổ của khóm cây soi hình xuống gương nước vậy. Kitty rung rung nước mắt.

— Bà phải bỏ buộc ở lại à?  
— Vâng.

Hai người đi qua dưới vòm thềm môn, rồi xuống đồi. Về đến gần nhà, lại thấy xác chết kê ăn mỳ. Waddington muốn kéo Kitty tránh đi chỗ khác, nhưng nàng nhìn vàng, đứng nguyên chỗ ấy.

— Ghê quá nhỉ?  
— Cái gì mà ghê? Cái chết à?

— Phải. Đứng bên cạnh cái chết, mọi sự chẳng có nghĩa gì! Cái người chết này cũng không có vẻ gì là một con người nữa. Ta khó mà tưởng tượng rằng kẻ chết này đã được sống còn. Có phải là thật buồn mà nghĩ rằng cách đây không bao năm, cái xác chết này lại có thể là một đứa trẻ lằng lằng thả diều trên đồi ọ?

Nàng không thể dần giữ một tiếng nức nở làm nghẹn cổ họng mình.

XXVI

Vài ngày sau, Waddington ngồi cạnh Kitty, tay cầm một cốc rượu lớn. Y tá cho nàng biết về nhà tu:

— Bà Nhất là một người xuất chúng. Các bà sơ có nói riêng cho tôi biết là bà Nhất vốn dòng dõi một thế-gia vọng tộc bậc nhất nước Pháp, nhưng không nơi cho tôi biết tên bà là gì. Hình như bà Nhất cũng không muốn cho ai biết đến tên mình.

Kitty hỏi bằng một giọng chăm chọc:  
— Tại sao ông muốn biết mà lại không đi hỏi cho biết?

— Bà có quen bà Nhất, bà sẽ rõ là không thể nào hỏi tôi mò câu gì được.

— Bà Nhất được ông kính trọng như thế, hẳn phải là một người xuất chúng lắm!

— Tôi có nhận nếu bà Nhất nhờ tôi nói với bà rằng nếu bà không sợ phải giảm thân vào giữa chỗ bệnh dịch, thì bà Nhất rất được hân hoan đón tiếp bà vào chơi nhà tu.

— Bà Nhất tử tế lắm. Tôi không ngờ bà lại biết đến tôi.

— Tôi có nói chuyện bà với bà Nhất. Đạo này, mỗi tuần lễ tôi lại tới nhà tu chừng hai ba lần, để xem có giúp ích được gì không. Và lại, chắc ông nhà ta có nói rằng bà có theo ông đến đây. Rồi bà xem, một ngày kia sẽ thấy các bà sơ phải quỳ dưới chân ông nhà ta đấy!

— Ông có đạo không?  
Waddington nhấp nháy con mắt. Y cười rộ, bộ mặt khôi hài của y theo lại.

Kitty hỏi:  
— Tại sao ông nhăn mặt với tôi như vậy?

— « Các gì tốt có thể ở đất Galilée mà phát sinh ra được không? » (1) Không, tôi không đi đạo Thiên-chúa. Tôi theo Anh-quốc giáo-sùng. Như thế, cũng chẳng khác gì tôi bảo bà rằng tôi không có tin tưởng chi cả... Cách đây mười năm, bà Nhất đến đây với bảy bà sơ khác. Bảy giờ chỉ có bà là còn sống. Bà hẳn rõ là trong những lúc thời tiết khá nhất thì Mê-tan-Phủ cũng không phải là một nơi nghỉ mát. Các bà sơ ngay trung tâm diêm đảnh hành phố, ở hộ-phổ nghèo khổ nhất. Các bà ấy làm việc nặng nhọc mà chẳng có bao giờ nghỉ ngơi.

— Chỉ có ba bà với bà Nhất thôi ư?

— Ồ, không! Chỗ trống đó đã lấp rồi. Bảy giờ tất cả có sáu người. Lúc mới có dịch,

(1) Ý muốn chê bai đạo Thiên-Chúa.

một bà-sơ chết, thì có hai bà ở Quảng - đông lại.

Kitty run lật bát.  
— Bà rét à?

— Không, tôi sơn tóc gáy.

— Khi các bà ấy ở nước Pháp ra đi, là đi suốt đời đấy. Các giáo-sĩ đạo tin lành thì còn có thể thỉnh thoảng nghỉ ngơi được một năm liền. Nhưng, theo ý tôi, các bà ấy đã quên mình, đã tự hy sinh một cách khổ cực nhất. Người Anh-lê chúng tôi, thì không biết đến tình cô hương mấy, nhưng người Pháp mang nặng lòng yêu quê nhà như vương vít một mối dây vật chất vậy. Họ đi ra ngoại quốc, mà không bao giờ tấy dề chịu cả. Thế mà các bà lại hy sinh cả lòng mến đất nước như vậy, có đáng cảm động không? Nếu tôi đi đạo Thiên-chúa, chắc tôi sẽ cho đó là một việc tự nhiên.

Kitty lạnh lẽo mà ngạc nhiên nhìn y. Y cảm động như thể có thật tình không? Đó là một sự xúc động nào cũng không hiểu nữa. Một sự xúc động có lẽ gây nên bởi vô số các cốc rượu whisky mạnh?

Y đã úm được mặt tư tưởng của nàng.  
Y cười gần:

— Bà cứ đến tận nơi mà xem cho biết. Như thế còn chưa nguy hiểm bằng việc ăn rau sống đấy.

— Ông đã không sợ, chẳng lẽ tôi lại sợ sao!

— Bà đi thăm nhà tu, thì cũng được vui đấy. Cũng như thế bà đi sang du lịch bên Pháp vậy.

XXVII

Hai người đáp thuyền qua sông. Đến bến đã có sẵn chiếc cảng đón đợi Kitty đưa nàng đến chỗ cửa cống ở gần khu đồi. Bọn cu-li thường mượn con đường ấy để đi gánh nước sông. Họ gánh vọt văng làm tung tóe các thùng nước, khiến con đường sũng, như sau mỗi trận mưa lớn. Bọn phu cảng phải hò hét để lấy lối đi.

Waddington đi rào bước bên cạnh chiếc cảng. Y nói rằng:

— Như thế này là cuộc giao thông đã đình trệ rồi đấy. Lúc bình thời, phải dùng vũ-lực mới chen được lối đi giữa cái đám cu-li khuan vác lên thuyền hay xuống thuyền.

Trong các phố quanh co, Kitty không còn nhận rõ phương hướng là gì nữa. Nhiều cửa hiệu đóng cửa. Cuộc hành trình mới rồi đã làm nàng quen với thói bản tính của người khách, nhưng ở chốn này các rác rưởi đã tích chất hàng mấy tuần lễ nay rồi, thối tha đến

nổi nằng phải lấy khăn tay ra bịt mũi. Mỗi khi qua các tỉnh khác, nằng đã khó chịu về sự to mồm của người ta, nhưng lần này họa hoạn mới có vài cái liếc nhìn hờ hững. Giữa mọi người đương ở trong một tình-trạng đau khổ, rất hiếm kẻ qua đường, mà ai cũng như lo lắng về số phận của mình. Có lúc qua một căn nhà, nghe tiếng ở bên trong có tiếng chũm-chọe và tiếng các thứ nhạc-khí la rền rĩ. Có người chăt ở đằng sau những cửa đóng kín mít ấy.

Sau cùng Waddington báo :

— Đến nơi rồi.

Một cái cổng, trên nóc có cây Thánh giá, đục trong bức tường dài, quét vôi trắng. Bọn phu đặt càng xuống, Kitty bước ra, Waddington lên cầu thang gọi.

— Bà chớ có nên đón đợi cái gì khác thường ở đây đâu. Các bà phước ở trong cảnh nghèo lắm.

Một bà-sơ khách ra mở cửa, trao đổi vài lời với Waddington rồi dẫn hai người vào một gian nhỏ hẹp, thông ra lối hành lang. Đồ đạc chỉ có một chiếc bàn lớn, giải vài sơn kê ó, và một dãy ghế dựa ở bên tường. Trong một góc phòng, dựng một bức tượng Đức Bà bằng thạch cao.

Được một lát, một bà phước đến. Bà khờ người thấp nhưng tròn trĩnh, nét mặt ngay thẳng, má đỏ hồng, cặp mắt vui vẻ. Waddington giới thiệu Kitty, và gọi tên bà kia là bà phước Saint-Joseph.

Bà hơn hơ nói rằng :

— Bà độc đấy a ?

Rồi bà nói tiếp rằng bà Nhất sắp đến.

Bà phước Saint-Joseph không nói được tiếng Anh-lê, và lại Kitty nói tiếng Pháp cũng chẳng được giỏi giang, nhưng Waddington đứng làm thông ngôn cất nghĩa pha trò khiến bà sơ phải cười như nắc nẻ. Kitty ngạc nhiên sao bà ta dễ vui như vậy. Nằng vẫn tưởng rằng người tu hành bao giờ cũng đứng mực. Cho nên nằng cảm động vì cái vẻ vui tươi niềm nở và ngây thơ ấy.

XXVII

Cửa mở rất êm, dường như có một bàn tay linh ảo nào đang đến. Bà Nhất bước vào. Bà đứng đứng ở ngoài một chút ; thấy bà sơ đương cười và bộ mặt trẻ hờ của Waddington, trêu mồi bà Nhất thoáng có một nụ cười nghiêm chỉnh. Rồi bà tiến lại, giới tay cho Kitty bắt.

— Bà Lane phải không ?

Bà Nhất nói tiếng Anh đúng mọc nhưng giọng rất nặng, nhưng Bà nghiêng mình một chút rồi nói tiếp :

— Tôi rất sung sướng được làm quen với bà độc, ông này thật là tận tâm và can đảm.

Bà đề mắt xem xét Kitty, nhưng cái nhìn thật là thẳng thắn đến nỗi nằng cũng không cho sự nhìn lâu ấy là vô lễ. Ta có thể đoán rằng con mắt của bà hằng qua xem xét phê phán người đời, và con mắt ấy không bao giờ dời tra.

Bà mời hai người ngồi một cách niềm nở, nhưng không tự hạ, và bà cũng lấy ghế ngồi. Bà sơ Saint-Joseph vẫn tươi cười, nhưng lần này thì im lặng, đứng bên cạnh hơi lùi về mé sau lưng bà Nhất.

Bà Nhất nói :

— Tôi biết người Anh-lê thích uống chè. Tôi xin lỗi ông và bà, cho phép tôi mời ông về theo kiểu tàu. Ông Waddington chắc thích rượu whisky hơn, nhưng tôi rất tiếc không thể nào thiết ông khoản ấy được.

Bà mỉm cười, một ánh giem cợt lấp lánh trong khoe mắt nghiêm trang.

— Ô, thưa mẹ, cứ nghe mẹ nói thì ai cũng báo tôi là một thằng tũn quỷ bất trị đó !

(còn nữa)

HUYỀN-HÀ

Ký sau chúng tôi phát biểu ý kiến

**về nạn khan  
giấy nhật trình**

và nhiều bài rất hay

Đón đọc từ giờ

**số đặc biệt**

về

**HỘI CHỢ'**

một số có nhiều tranh ảnh và tài liệu mà nhiều người chưa biết bao giờ

## Cô gái SAIGON

của Tạ - hữu - Thiện

AI đã xem cuốn *Đứa con hư của hai thời đại* (đã bán hết) không thể bỏ qua được cuốn chuyện giá trị này. Một câu chuyện rất éo-lẻ khuấy khuấy. Những trường hợp rất khó xử của những người đầy một tấm lòng hy sinh vô bờ bến. In trên giấy bản hạng tốt, gần 200 trang đặc biệt \$570

**TRÊN ĐÀO CÁT BÀ  
CỦA HUY-RIÊM**

Những cô gái đẹp với những con thuyền đi vạt. Những phao dài, lẳng lẳng kiêu cổ Cà một cảnh trời cao biển rộng tạo lên một tình đau khổ trong lòng khách xa nhà. Văn rất thành thực. Sách in toàn chữ nhỏ, trên một 100 trang giá \$550. Mua ngay kẻo lại hết như những cuốn trước.

**Á - châu xuất - bản**

Giám - đốc : Nguyễn-bà Đình  
17, Emile Nolly - HANOI

Một thiên tiểu-thuyết rất điển  
lệ của Thi-sĩ Tân-đà

**GIẤC MỘNG CON**

(I và II)

Tả hai giấc chiêm bao chơi khắp thế giới, lên đến cả thiên-đình. Rất nhiều công phu khảo cứu rất nhiều điển cổ văn chương. Lời văn lại đẹp để dư-đương như cung đàn dịp phách. Thật là một bộ tiểu thuyết tiên phong mà đến nay cũng vẫn chưa có bộ nào hay như thế. Dãy ngót 200 trang — giá \$575

Hồi ở

**HƯƠNG - SƠN**

97, phố hàng Bông Hanoi  
Xa thêm cước phí

Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Van N'  
Imprimé chez Trung-Bac Tân-van  
36, Bd. Henri d'Orleans — Hanoi  
Certifié exact l'insertion  
Tirage 100 exemplaires  
L'administrateur gérant : Ng. đ. VƯƠNG

*W. W. W.*

== LOẠI ==  
**sách gia-đình**

Ra đời hơn một năm nay đã được hầu hết các gia-đình Việt-nam, các nam-ngoại-bào, bộ giáo đức, nhà học chính mua có vẻ truyền bá trong các học đường v.v... Từ số 19, 20...

**Quan nghề vinh  
quy — giết hổ báo  
thù cha**

sẽ hoàn toàn đổi mới do nhà văn Nguyễn-Vỹ và một số đồng các vị giao sư, giáo học trường nam. Bìa 3 màu. Tranh rất đẹp do họa sĩ Côn-sơn trình bày. Ra rất nhanh. Mỗi tuần một số, ngày thứ bảy, mỗi số 92x12. Cần mỗi phủ huyện một số đồng văn, trả lương tháng khác hiệu sách các nơi đều có bán. Những sách còn rất ít.

**TRẠNG HỤT**

(một quãng tiểu sử rất quái lạ, thần bí của Lê-quý Đôn) Nguyễn - nam - Thăng (959)

**VI NHUNG VỊ MỌ**

truyện xã-hội rất cảm động như hết các nam nữ thanh niên ai cũng nên có một quyển để giáo huấn Song Sơn 0340 SỬ MẠNH (trình thám) Thanh đình 0332 BÁC HỒ VÀ TIỀN SƯ (Hải Bằng) 0330. ĐẤT MÀ TRÊN SỰ (Hải Bằng) 0350. HOANG-SƠN ĐÀO (Lý Ngọc Hưng) 0340. VĂN QUANG ĐÔNG (Thanh-đình) 0360.

Chữ và mandat de :

M. LÊ - NGỌC - THIỀU  
67, rue Neyret Hanoi — Tél. 786

**SAVON DENTIFRICE**



Dépot pour le Tonkin :  
Établissements VẠN-HOÁ, 8 Cantonais Hanoi  
Dépot pour la Cochinchine :  
Établissements TONSONCO, 146 Espagne, Saigon

ĐỌC QUYỀN :  
**THÙ LỬA**

TIỂU THUYẾT CỦA HOÀNG VÂN - SỰ

người ta sẽ vượt hết đau thương, bỏ tình ích kỷ, không run sợ trước những thế lực bất công, không than tiếc những điều thiệt thòi, nhỏ mọn không ghen ghét, không khinh bực, tha thứ hết cả, yêu thương tất cả...

Sách in rất đẹp, giấy ngời  
300 trang — Giá bán 1\$,00  
**NHÀ XUẤT BẢN ĐỜI MỚI**  
62 Takou Hanoi. Tél. 1638