

TRUNG BÁN



Bô-dõe DECOUX cùng phu-nhân đến chủ lễ khai-mạc
phòng triển-lâm tranh Nhật tại hội Khai-Tri Tiến-Dức.
Người đeo kính đứng cạnh ngài là danh-họa FOUJITA

NGUYỄN-DOAN-VƯƠNG
CHỦ-TRƯỞNG

Số 85 — Giá: 0310
2 NOVEMBRE 1941

ÔNG KHÁCH QUÝ

Tuần lễ vừa qua, Hà-thành được tiếp một ông khách quý; đó là họa-sĩ Foujita bút danh là Tự-trí. Ông sang chơi xứ ta lần này là lần đầu. Dân ta, được nghe danh và phục tài ông đã lâu nhưng được thấy ông tận mắt lần này là lần thứ nhất. Ai cũng muốn nghe ông nói, ai cũng muốn xem tài ông vẽ. Bởi vậy, cuộc nói chuyện về nền mỹ-thuật Nhật-bản hiện kim do quan Giám-đốc nhà Học-chính Đông-dương Charton tổ-chức ở Đại-Học đường Hà-nội 19, được người ta kéo-tiếp xem đông lâm. Thực không có gì cảm-dộng bằng bao hội-hợp đêm ấy: Pháp, Nam Nhật sát cánh với nhau, để nghe một ông khách quý nói chuyện về hội họa. Nhưng người Pháp có mặt đêm ấy đã tìm tuyỷ Foujita, một người anh em xa vắng lâu ngày bởi vì ai lại còn không biết rằng Foujita là một sản phẩm tinh thần của nước Pháp, một danh-họa đã tím ánh sáng ở « kinh-dô ánh sáng », một người Nhật yêu nước Pháp được người Pháp yêu mến nên ở Pháp tới 24 năm trời.

Foujita sang chơi Đông-dương chuyến này mang cái sứ mệnh là đại-biên chò « Hội trao đổi văn-hóa Quốc-tế » và « Mỹ-thuật viện Đông-kinh ». Đến đây, người Pháp và Nam đã tỏ mối cảm tình rất chân thật với họa-sĩ nên họ « Khuyên-kích các mỹ-nghệ Đông-dương » rất vui lòng hợp-tác với nhà danh-họa Foujita (tổ-chức một cuộc trưng bày tranh ảnh long trọng ở hội quán hội Khai-trí tiễn-đức do quan Toàn-quyền Đông-dương Decoux khánh-thành).

Hôm ấy, trong hội quán Khai-trí ta nhận thấy đủ mặt các thân-hào Pháp-Nam: quan Thống-sứ Delisalle, Thống-soái Mordant, sứ-thần Uchiyama, đại-tướng Yamagata, ông Yokoyama, quan đốc-ý Chapoulard, quan giám-đốc Học-chính Charton, các ông Coedès,

Foujita, một sản phẩm tinh thần của nước Pháp, một ông bạn già của văn-hóa Tây Phương, Foujita là « một họa-sĩ nhật-nhất trong các họa-sĩ Pháp và pháp nhật-nhất trong các họa-sĩ Nhật ».

Tinh thần Pháp, Nhật thân thiện quy vào trong 1 người

Lacollonge, cụ Võ-Hiên Hoang-trọng Phù, cụ Thiệu Vi-văn - Định và dù mặt các họa-sĩ và ký-giả, các báohàng gày và hàng tuần ở đây. Các bạn xem dưới đây sẽ thấy qua

phóng triền lâm hôm ấy như thế nào. Ngoài những bài-tường thuật ya-phê-binh, các bạn sẽ thấy chúng tôi in lại nhiều bức họa quý giá của Foujita — những bức họa nên thay giàn-dịm-tì-mi, trưởng so-sài mà công-phu. Nhiều họa-sĩ Pháp, Nam sẽ tỏ bày ý-kien về môn họa-họa Nhật ở những trang sau này. Chúng tôi cũng không quên yêu cầu họa-sĩ Nhật Foujita cho biết luôn ý-kien về môn họa-họa của người Việt-Nam nhà mình nữa. Ước ao rằng các bạn sẽ thấy rõ trong số báo này một ý-ý nghĩa về họa-họa, một quan-niệm về mỹ-thuật, bởi vì theo ý-chúng tôi, mỹ-thuật tối cao cho mọi nước.

Chắc không ai còn lạ Hitler lúc chưa lên cầm quyền chính Đức quốc thì chỉ là một tên thợ ve quèn. Nói thế có người cho là không nói gì nhưng chính là nói nhiều lắm. Có người đã bảo rằng Hitler số dĩ có những tu-tưởng to lớn chính bởi đã yêu mỹ-thuật. Yêu mỹ-thuật là yêu cái đẹp: người yêu nước thì yêu cái đẹp của sòng-núi, nơi quê cha đất tổ mình, người yêu nhân thi yêu cái đẹp của trời đất của nước, mây; người làm bao thi yêu cái đẹp, tu-tưởng, cái cao-thượng của nghệ-minh. Có biết yêu cái đẹp vật chất, nhiên-hậu người ta mới biết trọng cái đẹp của tinh-thần tu-tưởng và, nếu cần, thì đặt cái đẹp tinh-thần lên trên hết để hy-sinh tinh-thần cho nước, cho nhà, cho giống-nó. Những anh-hùng hào-kiệt, chí-sĩ nhân-nhan trong trời đất bá-chẳng phải là những người đã nuôi những tinh-thần, tu-tưởng đẹp đó ru? đã biết hy sinh đó ru? Những tinh-thần và tu-tưởng mỗi người đều

có một quan-niệm khác nhau, bởi vậy mỗi người đồng-cát-tập cũng khác nhau không thể nào giống được. Trong một cảnh-hình có hàng triệu triết-cái-là, hỏi có hai cái-là giống nhau không? Không. Bởi vậy người với người, sống với nhau nhưng mỗi người có một cái-tinh riêng, nó phân-biệt hẳn ra. Lấy việc ấy mà suy rộng, nước ta trông cái bộ rồng đèn là đẹp là nêu nhưng Tây phương cho là xấu và bẩn. Người moi da đen đặt cái đia vào môi mà cho là tuyệt-sắc, nhưng các bà các cô nước ta dễ kính người. Lại những lối mỗ-tan thời của bà dầm-trên có một cái vuông-canh và có lồ chim chắc gi-kim Karangkantai đã cho là đẹp. Bởi vậy cái đẹp phải tùy theo tinh-hình từng dân-tộc. Dân-tộc này có thể chán-chuckle môn mỹ-thuật nước kia để mà học đòi, hoặc trau-giồi-tri óc để quan-niệm cái đẹp theo một phương-khác; nhưng quyết không bao giờ nên bỏ cái-cá-tinh của mình đi, hoặc bỏ hẳn cái đẹp riêng của nước-minh.

Một trăm năm mươi bức họa ở phòng triền-lâm hôm 20 đã cho chúng tôi thấy rằng người Nhật ở về phương-niên nào cũng tỏ rõ có một cá-tinh, một vẻ đặc-biệt không thể nào trộn lẫn với người nước-khác. Foujita hai mươi bốn năm ở

Pháp học của Pháp cũng chẳng thiếu thức-gi-phục nước Pháp cũng đã lâm nhưng đến khi phóng bút-nén tranh, tranh ấy vẫn là tranh Nhật-bản, ai cũng phải nhận thấy không cần phải bao. Những bức họa ấy vẫn tiết ra một cái-gi là cái-dep-may khói thâm-trầm của dân-tộc Á-dông. Ấy là cái-dep-nết-thơ, mề-mài-nhung thâm-sâu-vào-lòng-la, một cái-dep-binh-dị nhưng có lẽ rất cao-siêu, một cái-dep-kín-dảo-tinh-vi-nhiều-ý-nghĩa.

Thật cũng là một điều-lạ: một nước thiên-về cái-học-vật-chất như nước Nhật, vậy mà

óe-tho-mông, và lòng-yêu-my-thuật vẫn giữ được nguyên-yen-không-dễ cho cuộc đời vật-chất co-khi làm thương-lon.

Ấu-dó cũng là kết-quả của nền quốc-gia g-ào-disco. Người ta khen-chuyen rằng người-nhà què Nhại-xua kia gặt lúa xanh-cũng ngâm thơ; khach bộ hành trong lối-thường có một cuốn-nhật-ký để di-tới chỗ-nào có phong-cảnh-cầm-lú thì lẫy-rá mà vịnh-và-bồn-cave-không-hoa-my-nhung-chân-thật; mà bây-giờ thì có người lính-tiền-cánh-niêng-bồng được có 1200 yến-nhung-dam-bỏ-một-lúc-ra-trăm-yến-mua-một-ách-cén-có-vẽ-dep-mà-y-thích.

Một dân-tộc, nếu-quả được như thế-thật thi làm-gi mà nghệ-thuật hội-hỌC chẳng-phát-trên, chẳng-thấm-nbuần-vào-tin-óc-mỗi-người. Chẳng-tôi-nhớ rằng trước đây ông Paul Louis Couchoud có viết một câu-về nghệ-thuật Nhật-Bản như sau này: « Nghệ-thuật hùng-bạc ở trong nước Nhật. Nó thâm-vào-cuộc đời » (*Il a saturé le pays. Il imprègne la vie.*)

Một người Pháp nói về nghệ-thuật Nhật-như-thế-kذا là đúng-lám.

Riêng-ý-chúng-tôi thi chúng-tôi cho rằng môn-hội-hỌC của Nhật-dù có lầm-người con-di-học-ở-các-nước-Ấu, Mỹ, nhưng không bao-giờ-di-xa-quá. Cố-lẽ-nó-không-diện-tả-cùng-cái-trạng-thái-tâm-hồn-nhu-phuong-Tây, nhưng nó có-dị-va-xã-hội-day-dù-hơn: nó cũng-như-my-thuật-Tân, cái-dep-và-cái-vui-của-nó-bằng-bạc-trong-dân-chúng-rộng-hơn-và-xâ-bon.

Nền-my-thuật ấy không-chuyen-chú-về-sự-xa-hoa, phu-phiem. Trái-lại, cái-căn-bản-của-nó-hình-như-quy-vào-cái-lẽ-nhì-của-sự-binh-dị, kinh-sợ-nhưng-cái-gi-chất-dống, những-cái-gi-thứ-mùa.

Có-xem-những-bài-văn-và-nhất-là-những-tranh-ảnh-của-Nhật-mới-day, ta-lại-càng

Số sau T.B.C.N.sẽ đăng một
chuyện ngắn của Bùi-Hiền
Bức thư không gửi

Chúng-tôi-phát-biểu
ý-kien-về-văn-de

**Con cháu Hột-tát-Liệt
— bảy giờ lam-gì? —**



VÀ

cùng-với-nhiều-bài-hay
và-la, các bạn sẽ đọc:

Mỗi tình-kỳ-dị

giữa-nhà-văn-sĩ Guy de Maupassant
và người đàn-bà-deo-mặt-nạ

nhớ ra rằng người Nhật và người Mỹ là hai thế lực. Sự dung ham của hai văn hóa Nhật-Mỹ càng nghĩ tại cảng thấy có một cái gì tối linh thiêng. Người Mỹ co-giới-hòa nhiều quá thanh giãm mát cái ốc tho, cao long ham mỹ thuật và y ngula của sự hy-sinh của ca-nhân, Nhật thi khác. Cái văn-hóa Nhật, ta có thể lấy câu này ở trong cuốn « Atmosphère japonaise » ra mà thu gọn lại: « Le monde est peut être arrivé à ce point qu'il s'américanisera ou se japonisera. Préférons la seconde alternative! »

Một nhà văn Pháp nói thế chưa chắc đã phải hay sai. Duy trong việc này, ta thấy rằng nước Pháp quả là một nước văn-minh nhất hoan-cầu, về phương diện gì không biết chung đến việc nuôi dưỡng nhân tài, gây dựng nhân tài thế-giới, thi đáng đứng vào hàng số một. Thật Paris là thành phố ánh sáng, thành phố văn-minh nhất. Cố lõi nước Pháp thấy rằng văn-hóa Mỹ không phải hoàn toàn dở, mà văn-hóa Nhật không phải hoàn toàn hay. Cái nào cũng có chỗ khả phu cả nên cái này mới luôn luôn đề cho sống ở bên cạnh cái kia. Như vậy thực đúng như vào thế kỷ thứ XIII, ở thời kỳ cực thịnh của nền văn-minh cổ dock người ta thấy cần phải chôn giấu dưới đất những lâu dài định ta của văn-minh cổ thời. Vài thế-kỷ sau, văn-minh cổ dốc tản, văn-minh cổ thời lại sống dậy và chui ở đất ra. Lúc đó là lúc nhân-loại được dự một cuộc phục sinh tái tạo.

Chúng tôi nghĩ rằng nước Pháp giúp cho người Tàu, người Nhật, người Á-dông từ trước đến nay không phải dã làm một công việc ưởng.

Dân ta từ ngót một trăm năm nay vẫn hướng vào ánh sáng Pháp lan tây để học tập,

cái tình thân ái giữa đôi nước thật là bền chặt như keo sơn vây.

Bây giờ vì vận hội mà lại gặp thêm được một người bạn Á-dông tàn tiễn, dân ta thực là không có hạnh phúc nào hơn. Nhật là lúc nay là lúc Pháp-Nhật lại hết lòng thân thiện, và bồn phđt chúng ta hiện giờ là nén tim cái hồn của Nhật mà tham gia vào cái văn-minh ta đã thâu nhận được của Pháp dè gáy lấy một nền văn-hóa Việt-nam đặc biệt, thiết tưởng cũng là một việc tôi-cần, tôi ích lợi trong lúc này. Bết đâu vi thể nước Việt-nam nay sẽ là một nơi gặp gỡ chính của hai văn-hóa Đông-Tây. Lúc đó Đông Tây hẳn không còn là hai khối xa cách nữa.

T. B. C. N.



là lứu ngói bút nội hóa, chế tạo rất tinh vi. Việt tốt ngang với các ngói bút khác của ngoại quốc. Hiện đã được nhiều các quan chức tối thám nơi xuất sản, đều công nhận là lứu ngói bút tốt và rất ngợi khen.
Mua buôn xin biên thư về n 9 rue de Takou, Hanoi

Đã có bán : NGƯỜI EM SẤU MỘNG của Vũ-trọng Can — Giá 0\$60
Trai thi, gái sác yêu nhau bằng một mối tình mè say, đâm đuối, kết tủa bằng một mối hận ngàn đời.
Cái tình đó đã được ông Vũ-trọng Can thuật lại bằng một giọng văn lang ry thơ mộng

cách thức làm nhà
CỦA BÙI QUỐC SỦNG — GIÁ 1\$00

Ông Bùi-Quốc-Sùng là một viên đốc công chuyên môn về khoa kiến trúc, đã bao năm lận tụy với nghề, may mắn viết cuốn sách này để gìn giữ các nghệ làm những nếp nhà xưa cũ ít tiền, mà lại rất kỹ thuật.

Nhà xuất-bán CỘNG-LỰC, n° 9 rue Takou, tél. 962 — Hanoi

MỘT HỌA SĨ Á-DÔNG
ĐẦU TIÊN ĐƯỢC
CHÍNH PHỦ PHÁP TẶNG
BẮC ĐẦU BỘI TINH

FOUJITA làm xiếc TÀI NHU' VẼ TRANH

Họa-sĩ Foujita là một nhà danh họa Nhật-bản và cũng là một họa-sĩ nổi tiếng cả hoàn cầu. Nay họa-sĩ đang là khách quý của Hà-thành ta, tưởng ta cũng nên biết qua về họa-sĩ cùng du luận Pháp đối với họa-sĩ như thế nào. Dưới đây chúng tôi phỏng thuật theo một bài phê bình nghệ thuật của báo « Extrême Asie » nói về họa sĩ.

Họa-sĩ Tsugouharu Foujita, ký tên bằng chữ Hán trên các họa-phẩm là Tự-Tri (自 治) sinh tại Đông-kinh, kinh đô nước Nhật, là một họa-sĩ chiêm được địa vị quan trọng trong hội họa-giới ngày nay ở Paris.

Chịu ảnh hưởng nghệ thuật Âu-châu, nhất là nghệ-thuật Pháp, họa-sĩ thuộc vào nhóm các nhà vẽ thuốc (coloriste) trú-danh, tiêu biểu cho nghệ-thuật Pháp hiện thời.

Họa-sĩ đã trung bày họa-phẩm tại nhiều phòng triển-lâm ở Paris, nhất là phòng Triển Lâm Mùa Thu và phòng triển-lâm ở điện Tuilleries, là hai phòng triển-lâm có giá-trị hơn thế ngày nay. Ở đầu, họa-sĩ

cũng được công chúng hoan nghênh. Không có tranh của họa-sĩ rỗng trống bầy tại phòng nào, là người ta thấy một sự vắng vẻ, thiếu sót ở phòng ấy.

Nếu phải xếp ngôi thứ cho các danh họa ở Paris hiện giờ, thì người ta sẽ mời họa-sĩ Foujita ngồi ở dưới các bậc dàn anh Maurice Denis, Bonnard, Vuillard, Matisse, và ngang hàng với nhà danh họa Lebasque, Laprade, Charles Guérin, Pierre Camain, Fandrin, bà Jacqueline Marval, Friesz, Oitmann, Asselin, Picart le Doux, André Fraye,

Maincieux, Maurice Taquay, và một vài họa-sĩ khác. Gon thừa-tụ của phái Ấn-tượng, họa (impressionniste) các nhà vẽ màu trên đây tính cả Foujita đã tiến được thêm một bước trong việc điều hòa màu sắc (harmonie des couleurs) cho nhịp nhàng ăn ý. Dưới ngọn bút các nhà danh họa, các màu sắc « đi » với nhau một cách rất điều hòa, rất đặc-pháp, khiến người ta phải khen các ông là những nhà họa diệu âm chính (vrais harmonistes).

Họa-sĩ Tsugouharu Foujita đã chiêm được một địa vị đáng ghen-tị, thèm muôn, trong trào-luу nghệ-thuật thời nay. Mà trong có 10 hay 15 năm chí đó, ta khoảng 30 tuổi đến năm 40, họa-sĩ đã bước được những bước dài. Ngày nay, mới vào khoảng 50 tuổi, họa-sĩ đã nổi danh là một danh họa thế-giới.

Họa-phẩm của Foujita được các nhà sành mỹ thuật qui chuộng vẽ cùng, và bán được giá cao. Hơn nữa là giá-trị họa-phẩm của Foujita



Con mèo « triết học » của họa-sĩ Foujita

được đứng vững, không hề bị giảm bao giờ. Các phòng mỹ thuật ở Paris từ lớn đến nhỏ đều treo họa phẩm của họa sĩ huyền tên ký các danh-hoa Âu Mỹ.

Các nhật báo châu Âu viết
nhiều bài nói về họa sĩ và tác
phẩm của họa sĩ, làm họa sĩ
nổi bật lên thành một nhân
vật tiêu biểu của cả một thế
hệ. Chính vì tài bội họa, mà
chính phủ Pháp đã tặng họa
sĩ Foujita Bằng-Đầu bội-tinh.
Chỉ một họa sĩ ngoại quốc
ở Pháp là có thè so sánh được
với nhà danh họa Nhật. Đó
là nhà danh họa Van Dongen
nước Hà-lan. Một họa sĩ
đã được các đảo hòn trứ
danh, các nhân vật trọng yếu
trong quý tộc và trong tài
chinh giới mến yêu và thán
phục.

Trên biển đó, họa sĩ và
mình đang đứng giá trên
cảng kéo một chiếc xe bò nhỏ
theo kiểu người Nam kéo xe
tay, trên xe chở đầy những
hoa phẩm cao ngất ngưởng như
một cái dồi, ở một góc có
một chiếc ghế dựa. Va ở trên
đồng hoa phẩm cao ngất đó,
một con mèo nằm ung dung
ngao nghẽ như chě giêu đời.
Bức chấm phá đé, vẽ nét rất
nhanh nhẹn, khiến mọi người,

Về chỗ đó, Foujita cũng chẳng chịu thua Van Dongen. Họa sĩ đã họa các vua, chúa thời nay, và đã họa bức truyền thần lớn cho nữ - bà trước kiêm nữ thi-hào Mathieu de Noailles.

Tuy nhiên, không phải các bức họa vua, chúa, công, hầu Úy đã làm cho họa sĩ Phù tang nổi tiếng. Danh-tiếng của họa sĩ bao giờ cũng vang vàng, trong sạch và chân chính. Vì cái tài ba của họa sĩ không ai chối cãi được chỗ nào. Khi ở Paris, họa sĩ có

GIÁC MỘNG CỒN

(I và II)

Tả hai giác chiêm bao chơi khập thế giới, lên đêm cǎ thiền-dinh Rất nhiều công phu khéo cứu rết nhiều điểm cǎ vàn chutherford. Lời ván lai đẹp đẽ du dương như cung đàn dì phách Thật là một bộ tiêu thụy thiên phong mà đêm nay cũng vẫn chưa có bô nào hay như thế. Dày ngọt 200 trang - sđd 05265
những cây cối và mảng thuỷ
những cây tre dưới bóng trăng. Họ có thiên tài và khéo
trang hoàng; dù vẽ những vật
tì mỉ tùng ti tung lì cưng
không hại gì cho toàn thể
bức họa. Qua những cảnh
vật trang hoàng, lộ ra một
tinh cảm rất sần sật và tinh

Hồi 9

HƯƠNG - SƠN

97, phố Hàng Bông Hanoi
Xa thêm cước phi

Lịch Trung-Bắc Tân-Văn chính-hiệu
ở ngoài có in rõ mấy chữ sau này:

Imprimerie Trung-Bac Tân-Van
36, Boulevard Haussmann - HANOI

Những thứ lịch làm theo kiều lịch
Trung-Bắc Tân-Vân, mà không có
in đủ những chữ ấy là lịch giả hiệu,
nhà in Trung-Bắc Tân-Vân không
chịu trách-nhiệm. Ngai nào mua
— xin nhận kỵ kéo nhầm.

đều phải chú ý về sự kỳ lạ, tính nghịch, khoái trá và cung.

Nhìn bức tranh Foujita
tự vẽ đang kéo xe họa-phàm
đi, người ta nói: Foujita đang
tiến với thời-đại!

Tài nghệ của họa-sĩ Foujita

Hiện nay tại Nhật-bản có hai phái họa sĩ: một phái họa theo nghệ-thuật phương Đông, một phái họa theo phương pháp Âu-Mỹ. Phái trên vẽ tranh màu trên giấy hay trên lụa, thi tuyệt diệu. Và không người nước nào sánh kịp tài nghệ của các họa sĩ Phù-tang, trong lối vẽ trang hoàng (ornementation) như bắt một cảnh cây diêm tuyêt uốn-éo một cách tự nhiên và nhịp nhàng trên hai hoặc sáu tấm bình phong, hoặc họa những cây cối và mùa thu, những cây tre dưới bóng trăng. Họ có thiên tài về khoa trang hoàng; dù về những vật tí mỉ tùng tí tùng li cũng không hại gì cho toàn thể bức họa. Qua những cảnh vật trang hoàng, lộ ra một tinh cảm rất sâu sắc và tạo

hoa. Như những bức tranh phong cảnh trời mưa của Shoda hay Takeuchi, những ngày cuối xuân của Yoshida, cảnh mùa đông của Tachikawa, cảnh nhà quê của Tomida, hạnh-đào nở hoa của Tamanoya, thì người ta quên làm sao được?

Hiệu tạo-vật đã dành, các họa-sĩ Nhật lại có tài tả các sinh-khí (vie) của người cùn vật, mà không kể n vé để trang hoang, như những bức nguy phủ của Kawai, thiếu nữ hái hoa của Nakamura, chưởng bờ của Nishigama, con chim năm ở cánh đồng thu cũn

Konoshima, con khỉ già của Nishimura, con hổ đực nước suối của Ganuka, sâu cá chép của Toko Kuroda, thật là bức họa cô sinh - khỉ và chan chứa tình thần.

Phái dưới tíc là phái họa theo phương pháp Âu - Mỹ, thiênh hưởng họa nghệ Pháp thường biểu lộ rõ rệt trên các họa phẩm của họ, khiến người ta nhiều khi phái cho họ là bon bêt chúa.

Họa sĩ Foujita cũng thuộc vào phái dưới này. Nhưng họa sĩ lại vẽ tranh tả nhân vật, cảnh chi tiết trong các sách của văn nhân đương



Con mèo mơ mộng của họa sĩ Equit

Foujita khác và trội hẳn trong các bạn đồng nghiệp. Foujita giữ được hết cái vẻ kỳ đặc của mình nghĩa là của khoa hội họa phương Đông và Nhật Bản. Cũng vẽ những cảnh vật

tâm thường của dân Pháp, cũng lấy kiêu mẫn trong không khi thành Ba-lê, cũng vẽ theo phương pháp Âu-Mỹ, song Foujita vẫn giữ được cái cách cọc riêng, nó là cái tính của cá một nỗi giông. Foujita không hề bỏ quên quan niệm và tài nghệ đặc biệt của mình, khi vẽ cái

thời một cách rất tài tình, là
người ta tưởng họa sĩ cũn
là một thi-sĩ, văn-sĩ, vì tran
của họa sĩ lột được hết tin
thần văn chương của tác-gia

ĐỜI CHƠI ĐƯỜNG

FOOD

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT
Tổng phát hành: TAMDA & C°
72, Rue Wiêlé Hanoi — Tel. 16-71-00
Đại lý: Chi Lộ 97 Hàng - B
— MAI-LINH HAIPHONG —

thích và mèo cùi đồng
mạnh bạo dữ dội. Mèo
của họa sĩ là những mèo
triết học ngồi ngâm nghĩ
cái gì cao siêu, chứ không
phải là những vật đắt tỳn có
họ hàng với mènh hò. Mèo
của họa sĩ hiền lành quâ
dáng yêu quâ, coi như nhung
cái gối « divan » đặt trên
« divan » hoặc một thứ cù
ngoạn gí để trên mặt tủ. Họ
sẽ vẽ rất nhiều tranh mèo,
mèo mèo, mèo con dùi lông,
nhưng chỗ nào mèo cũng là
một vật ngoan ngoãn đáng
yêu.

Những bức họa tĩnh-vật (nature morte) của Foujita thì là đặc biệt. Đặc biệt về i nghệ và đặc biệt về những i họa lên tranh. Họa sĩ vẽ những vật rất thường, rất it i-vi, như những cuộn chỉ trên một cái ghế đệm bàng ván, những đĩa vẽ hoa treo ên tường, những « búp-bê » hắt-bản. Họa sĩ đã có thể đe dọa những bức tĩnh vật rát có tinh thần, với độc một cái điều hút thuốc lá, độc một cái bát sứ, hay một tấm carton chấm thuốc vẽ đè trên một tờ giấy thâm màu hổng có hoen vết mực xanh.

Những bức họa sứ
vật cũng gần giống
những bức tinh vật
Không phải là những
bức họa mèo của họa
sĩ không có sinh khí
đâu. Cũng không phải
là họa sĩ vẽ những con
mèo chết. Nhưng họa
sĩ tinh rất mèo móm
thích vẽ mèo trong
những cử chỉ êm ái
hiền từ, chứ không

Vẽ phong cảnh, Foujita không thích vẽ những cảnh đẹp, như cảnh cây cổ thụ, cảnh các lầu đài tráng lệ. Họa sĩ thích vẽ những cảnh trời trời và khô khan. Họa sĩ đã vẽ rõ được cảnh buồn của nhà nghèo ở xóm



Một bức họa khỏa thân của Foujita

ngoài ô, vẽ trời trọi của những bức tường xám dưới trời nấm, vẽ cát cát của những cây trại lá dưới màn sương mù. Một phố ở xóm Montmartre, có vò sô bục cầu thang, một khúc đường xe lửa, một đám tối thâm thẳm nhà chứa xe trong có một cái xe bò giờ cảng lên một cách thất vọng. Đó là những bức phong cảnh của Foujita.

Hình như họa sĩ không cần tìm kiếm ngoại vật, và chỉ mượn những cảnh rất tầm thường, rất khô khan để tả một ẩn tượng, một cảm giác.

Vẽ khỏa thân, vẽ mặt, truyền thần

Trong các họa phẩm của Foujita có khá nhiều những bức họa khỏa thân. Các gái khỏa thân của họa sĩ, hoặc năm dài, hoặc đứng, hoặc một mình, hoặc hai người, đều có một vẻ dài款 trong những đường cong mềm mại, dài-dài, với màu da mịn

nhẹ cũng đủ làm cho cái chân thay hướng, cái bụng tròn tròn hay làm cho cái ngực nở nở. Coi những bức khỏa thân ấy, tưởng chừng công phu khó khăn chút nào. Thế mà rất tự nhiên và rất tinh thần.

Mặt n

là m

tôn

màu

đa

một

mảng, và ngà-ngà. Nét bút rất chắc chắn. Phản chiếu chí vẽ những cái trang hoàng xung quanh mà nỗi bất ngờ lên.

Chỉ một vài cái quết bút nhẹ

CÁC BẢN PHẢI BỌC :

NGƯỜI XƯA của VIỆT THƯỜNG

dè thường-thúc một tài liệu văn-chương quý giá, một công trình khảo-cứu có một không hai.

NGƯỜI XƯA

là một cuốn xù-liệu làm cho các bạn phải ham mê

NGƯỜI XƯA

sẽ lâm sống lại trong lòng các bạn một thời oanh-liệt của mấy bục vĩ nhân nước nhà. Sách nay gầy bẩn, bìa hai màu, có hai phụ bản rất đẹp của hai họa sĩ Phi-Hùng và Phan Việt Song. Giá \$70 một cuốn. Sách quý in có hạn, đặt mua sách trước và làm đại lý, xin viết cho:

M. Dương-văn-Mẫn
Giám đốc CIPIC
72, rue Wiéle Hanoi — Télé 16-78

Nhiều khi họa sĩ trình bày các bức khỏa thân một cách rất lạ đời, như một thiếu nữ khỏa thân vén hai tay vào chiếc ghế, hai chiếc vú dựng vào thành ghế phía sau. Coi thật ngộ.

Vẽ mặt và vẽ truyền thần, họa sĩ vẽ đủ lối: trông nghiêm, trông thẳng, trông hơi nghiêm. Nhưng vẽ lối nào, người của họa sĩ bao giờ cũng như mèo của họa sĩ. Nghĩa là luôn luôn dìu dàng, ngoan ngoãn và nơm màng. Đó cũng là một đặc điểm trong tính tình và nghệ thuật của nhà danh họa vậy.

Vốn say mê về những nét dìu dàng, họa sĩ đã vẽ rất nhiều tranh thiếu nữ đang thiêng thiếp giấc nồng và những bộ mặt ngày thơ và tiên cảnh của các đồng nứ khau khinh xinh tươi.

Lại có một bộ mặt mà Foujita thường thích vẽ di vè lại, trong nhiều bức họa. Đó là bộ mặt của chính họa sĩ Foujita. Họa sĩ đã đóng khung bộ mặt ấy trong nhiều bức truyền thần kiêu nhô, với bộ tóc đen nhuộm của người Nhật coi giống như một chiếc mũ nồi đội khít vào đầu, với những mắt kính tròn và to trên cái mũi tet, với hai bộ râu sầu đậm nằm dọc hai bên nhánh-trung ở môi trên. Cũng có nhiều bức tranh lớn họa sĩ tự vẽ mình ngồi trong căn nhà đậm ấm, bên cạnh bà vợ người Paris, trước cái bàn hay cái tủ trên có thu hình con mèo rất quen. Cũng có bức, họa sĩ tự vẽ mình ngồi vệt xếp bằng tròn trước bàn, một mình đang lúi húi hí, con mèo « nỗi khổ » đang nằm mơ mộng ở trên vai. (Xem tranh phụ bản)

Phê-bình nghệ-thuật của Foujita

Coi vậy, tới Paris, Foujita vẫn giữ nguyên được cá tính. Như trên đã nói, họa sĩ không theo gương phần đông họa sĩ nước ngoài, khi đến kinh thành nghệ-thuật, chỉ biết trở nên những kẻ mô phỏng, của các họa sĩ trú danh người Pháp.

Foujita bao giờ cũng là cách trong một cái bát, cái lọ sứ rất tinh vi, hoặc vẽ rõ từng li từng tí những sợi tóc to hay những soi lông mày, trưởng xua nay không nett bút nào tinh tế được đến thế. Phải, nett bút bao giờ cũng tinh vi, đưa bàng một ngọn lông cục nhỏ, châm vào mục tiêu. Nội tinh không phải là nói nét họa của Foujita không được thật già giặn đâu ! Không. Trái thê hận. Đứng xa những nét hứt chinh của họa sĩ coi rất đơn sơ, rất giản dị cho ta thấy rõ đại thể một bức tranh người hay vật rất tự nhiên, rất đúng sự thật. Lại gần, ta sẽ ngạc nhiên thấy bức tranh ấy họa rất tinh vi, lời được thực tế của nhân, vật trong cái ta cái tôi. Thành ra những chi tiết tí mỉ đó chỉ làm tăng giá trị bức tranh.

Màu sắc họa sĩ lựa chọn điều hòa rất nhíp nhàng, ẩn ý, và cũng dìu dàng, êm ái hợp với những nét dìu dàng êm ái của bức tranh. Họa sĩ ít khi dùng hoặc không bao giờ dùng những màu sắc gay gắt lòe loẹt.

VŨ - ĐÌNH - TÂN
An tử kim tiền năm 1938
173 bis Lachtray, Haiphong

Bạn-lý phát hành toàn tỉnh Hanoi, An-hà 18 Hàng Mã (Cuối) Hanoi. Bạn-lý phát hành khắp Đông duong, 100 phố Boullard Haiphong. Cơ linh 100 số-19
khoa các tỉnh Trung, Nam, Bắc-Kỳ, Cao-mèn và Lào có tree cái biển trên.

BẮT ĐẦU TỪ 30 OCTOBRE 1941

Y-sý NGUYỄN-HIỀN-MÃO

Nguyễn quyền-nhiếp nhà thương chữa mắt Phnom-Penh
Nguyễn trý-giáo khoa chữa mắt
tại nhà thương chữa mắt Hanoi,

và tại trường Y-khoa Đại học Đông-Pháp.

Sở thám-bệnh và chuyên trí các bệnh và mắt

Tại bệnh-viện bác-sỹ PHAM-HỮU-CHUONG

tự NHÀ THƯƠNG NGÔ TRẠM

187 Bd Henri d'Orléans Hanoi — Giây nói 772

cách trong một cái bát, cái lọ sứ rất tinh vi, hoặc vẽ rõ từng li từng tí những sợi tóc to hay những soi lông mày, trưởng xua nay không nett bút nào tinh tế được đến thế. Phải, nett bút bao giờ cũng tinh vi, đưa bàng một ngọn lông cục nhỏ, châm vào mục tiêu. Nội tinh không phải là nói nét họa của Foujita không được thật già giặn đâu ! Không. Trái thê hận. Đứng xa những nét hứt chinh của họa sĩ coi rất đơn sơ, rất giản dị cho ta thấy rõ đại thể một bức tranh người hay vật rất tự nhiên, rất đúng sự thật. Lại gần, ta sẽ ngạc nhiên thấy bức tranh ấy họa rất tinh vi, lời được thực tế của nhân, vật trong cái ta cái tôi. Thành ra những chi tiết tí mỉ đó chỉ làm tăng giá trị bức tranh.

Màu sắc họa sĩ lựa chọn điều hòa rất nhíp nhàng, ẩn ý, và cũng dìu dàng, êm ái hợp với những nét dìu dàng êm ái của bức tranh. Họa sĩ ít khi dùng hoặc không bao giờ dùng những màu sắc gay gắt lòe loẹt.

Trong tác phẩm êm đềm của họa sĩ, người ta nhìn thấy lòng tin tưởng, sự thương yêu; Người ta thấy linh hồn và cảm giác, hai cái yếu-tố tạo nên một nghệ sĩ chân-chính. Do đó, người ta thấy Foujita là một họa sĩ vừa thuộc vào phái thần bí vừa thuộc vào phái ẩn-tượng.

Foujita làm trò xiếc

Tại Paris, Foujita hình như đã thắng một tiếng bạt bay. Họa sĩ đã làm cho danh tiếng minh vang dậy, mà vẫn trong thành với tâm tinh minh. Cố lẽ chính cái đổi mới của Foujita cũng giúp một phần nhỏ vào

Foujita hồi còn ở Paris

(BÚC TRANH NÀY DO FOUJITA TỰ VẼ LÁY)



Thủ bút của nhà danh họa tặng độc giả
thân ái của Trung-Bắc-Châu-Nhật hôm khai mạc
cuộc triển-lâm tranh Nhật

THỐNG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI:
 « Hồi người Pháp và
 « người Đồng - ương !
 « Không ai dem bán, đánh
 « lừa, và bỏ mặc các người.
 « Ké nào nói với các người
 « như thê là họ nói dối dãy.
 « Họ đặt các người vào tay
 « đáng Cộng-sản ».

sĩ Foujita nổi tiếng ở Paris nhất, là sau khi de vẽ xong bức chân-dung của bà Bá-trύc Noailles. Bà là con gái xứ Ba-lan trở nên dân Pháp bởi cuộc hôn-nhân với ông Bá-trúc de Noailles là người Pháp. Nhưng bà ở Paris từ thuở nhỏ, nghiên cứu văn chương Pháp đến chỗ thâm-thúy tinh-vi. Sinh bình làm thơ bằng chữ Pháp rất hay, thành ra một thi-sĩ đại-danh. Nếu Hán-lâm viện Pháp có lệ cho cả dân bà dự vào, thì bà với Colette nữ-sĩ, mỗi người đã chiếm được một ghế. Nhân môt tài nghệ siêu việt của Foujita, bà mời đến vẽ cho mình một bức truyền thần. Bức vẽ ấy, Foujita đã dem hết tinh thần và nghệ thuật vào nét bút, lúc hoàn thành đưa ra trưng bày ở phòng triển lãm, ai xem cũng kinh-phục là tuyệt diệu. Họa-sĩ được vang danh giữa đất Paris từ đấy.

Lúc bấy giờ ở kinh-dò Paris, có hai người Đồng-phương được tiếng trong xã-hội Pháp: một là Foujita, về mỹ thuật, hai là ông hoàng Aga Khan, người Án-dô, được tiếng về những cuộc xã-giao xa xỉ và nuôi ngựa đua.

Cho biết ở xã-hội Tây-phương, một người dù khác da khác giống mà có tài cao nghệ tuyệt, hay là nhất-diểm gì hơn đời, cũng được người ta mến yêu, trọng vọng, không có cái thói kỳ-thị chủng tộc như ở nơi nào.

Với tài nghệ xuất chúng, họa-sĩ Foujita đã sống ở đất Pháp hơn hai chục năm, đầy sự vê vang quý-hoa. Chúng tôi lại nhớ đến nhà văn-sỹ đã den René Maran đã chiếm được giải thưởng Goncourt năm 1921.

QUÁN-CHI

Chiếc nò cánh dâu

đã có bán khắp các hàng sách lớn xứ Đông-Kháp Một truyện đường rừng hay nhất của ông Lan Khai. Vai chính truyện một thanh niên Mọi khỏe đẹp anh hùng, mạo hiểm như Tarzan Một mối tình éo-le rắc rối ní tr trong le CID của Cornellie. Đoạn kết cuốn truyện cảm động say sưa nhất như cuối Film Blanche Neige Ai da từng đọc Lan Khai, nếu chưa đọc chiếc nò cánh dâu không thể hiểu rõ văn tài ông. Sách già 160 trang, in đẹp giá 0\$58 — trước thêm 0\$20

DANG IN :

CÔ THƠM truyện dài cũa ông Lé-van-Trương. Ủ UẤT truyện dài cũa ông Thiều Quang. TRỜI NỘI GIỚ thơ cũa ông Ng.-Tô

DUY TÂN THƯ XÃ

52 & Route Khâm-Thiên. 77 Route Nam đồng Hanoi

TRỊ-NHÂN
số 5, Phố
hàng Đường
— HANOI —



QUẢNG-TẾ
số 54, phố
Khâm Thiên
Hanoi(zone)

BA CON GẦU THẦN

mà người ta vẫn bàn tán bây giờ là ba thứ thuốc cực thần hiệu này:

Điều Kinh « Con Gấu » 1\$80

Đau dạ dày « Con Gấu » 0\$80

Bồ thận « Con Gấu » 1\$ 0

Ba thứ thuốc này là:

*Bạc cho dân ông
Vàng cho dân bà*

(Ai mua xin cứ viết thư về thang hai nhà này. Thuốc hay, không phải gửi nhiều nơi.)

dày liên lạc mong mạnh với sự thực. Trong tác phẩm, sự xả gần tương đối hoàn toàn mất; những màu sắc, hơi tựa tựa hay khác hẳn sự thực; còn hình thể thì thuận tùy theo nét bút hơn a chiêu bóng dáng tinh vật. Vậy mà toàn thể vẫn cho ta cảm thấy sự linh động mạnh mẽ của nhân vật tả trong tranh.

Nếu linh động và tinh thần là mục đích của sự sáng tạo một họa phẩm, thời họa sĩ phương Tây đến đích ấy bằng cách đi thẳng vào con đường sự thực, con đường tinh thần, còn họa sĩ Nhật dùng một đường xa sự thực cũng đến được đích ấy, một đường huyền ảo nó đã cho tinh thần thời tự do mờ mộng mà kết tạo, không bị sự thực ám ảnh và áp bức.

Vì nhẽ đó, ta thấy trong nghệ thuật Hội họa Nhật những nét nhẹ nhàng, phóng bút không cầu thúc, nhưng chắc chắn, đặt xuống là làm cho ta hội ý được hình; những màu đơn giản một cách quá táo bạo như mực tàu dùng để thay hết cả các màu; đơn giản đầy nhưng rất có duyên, chỗ đặc đậm, sáng trong, chỗ sặc cạnh hay hoen ô cùng dung hợp ở bức tranh. Ta có cảm giác họa phẩm sáng tác một cách mau lẹ là thường, và trong đó các bộ phận đều bị sai khiết chặt chẽ, từ một nét khan mực cho đến một màu nhôe giấy cũng không phải vì tính cờ mà có. Cảm giác về sự mau lẹ ấy đã làm nhiều người tưởng vẽ được thế là một việc dễ dàng. Để dàng thật nếu người ta chỉ cần làm ra những tờ tranh có cái bờ ngoài một bức họa Nhật, Nhưng kết tạo một phần lớn họa phẩm

thuật Âu-châu trong bức « con chuột ». Vì nét mạnh mẽ quyết một màu xanh tươi lán vàng nhất đã là được cái chất dẫn dối và nhẫn nhịn của hai quỷ dù i cách thức thà mạnh bạo. Lòng một tinh cách đó Elzō Katō hình dung « mùa hạ » bằng nửa quả dưa.

Hai bức họa phủ dung của Sôkyû Yamamoto và Kenji Yoshioka phô được hết màu sắc và sự dịu dàng của mùa thu.

Họa-sĩ Foujita đã trở lại Á-dông hồn trong bức vẽ « con mèo » lôi thủy-mạc nom ngữ-nghinh, dí dòm. Nhưng đây là một Foujita kiông cùn cái cõ ý bôp mèo hình thể của cảnh vật có cái muôn, vẽ cho nay ra một tinh cách riêng như Foujita ở Paris,nữa.

Shunzan Yagioka chú trọng vẽ lối vẽ cõi diêm « Thác nước sau trận mưa » của ông, bắt ta nhớ lại những bức cõi họa của Tàu vẽ đời Tống, tuy vậy vẫn không, mất tinh cách của lối vẽ Nhật. Trong hai vệt, mực loang mịt mờ uất át của núi rừng, hiện ra rực rỡ một thác nước dâ xuồng mạnh mẽ gay cho ta tẩm lòng yêu mến những vẻ đẹp bên vũng cõi thiêng nhiên.

* Hai con chim sẻ » của Juppo Araki dưới bông hoa tỏ rắng họa-sĩ rất khôn ngoan, trong sự dung hòa cõi đổi những nét mạnh mẽ bằng mực và yếu kiều tưới tản bồng màu thuốc.

Kosugi Hoan vui tươi, mạnh bạo và chắc chắn trong bức họa cây lựu. Hòn dâ được ông tả bằng những nét thực già dị và khéo léo.

Những bức họa-thiếu nữ đều « một, lối giản dị nhẹ nhàng, nhưng ta có thể nói chung được rằng gọn gàng và sạch sẽ quá. Giữa những bức họa hết sức Á-dông, Seigi Tôgô có tinh cách Âu-châu trong bức « mùa hạ » và một người dân bâ Âu chán.

Tranh khắc gỗ của Tôshirô Maeda màu táo bạo nét khắc khỏe mạnh trong bức vẽ vải của đảo Ryûkyû

Với những tác phẩm toàn thể nhẹ nhàng, tươi tắn mà ít khi ta có dịp được thưởng thức, hội « trao đổi văn-hóa Đông-Tây » đã làm một việc hay là đã phô bày cho ta được thấy mỹ-huật Nhật bản hiện thời. Ta tiếc chưa được xem những tác-phẩm hội họa băng sơn dầu của các họa-sĩ Nhật theo quan niệm Âu-châu và nhất là đồ sơn Nhật mà nghệ thuật đã làm cho nhiều nước trên hoàn-cầu chú ý.

LUONG-XUÂN-NHÌ

bảy đây, phải có lòng thiết tha, sự mê đắm khóng thường.

Nếu ta nhìn gần những bức tranh « con chuột » của Takeuchi « con mèo » của Fujita, « hoa Nhật » của Tanaka, « cảnh ngô và con sóc » của Sakakibara, « cảnh lá cà » của Uemura ta thấy những nét không phâra một hình gì cả, đặt trên giấy như đè quết dưa; nhưng khi đứng xa dù tầm con mắt, tất cả những nét ấy rung động làm linh hoạt sự sống của mọi vật trong tranh, và ta có ảo tưởng như sờ thấy thè chất của tinh vật; bộ lông mượt và êm của « con mèo », minh xù những gai mềm của « con sóc », hay những cuống mup mịp của « cảnh lá cà »...

Araki, Yamaguchi, Tanoguchi và Matsuhisa sa chác chắn phải ăn yếm những con chim mà mình phô trên lụa và giấy. Những nghệ sĩ đó đã chọn nét bút thật mềm để vuốt ve những bộ lông dịu, và để ta những cánh lồng tor như chỉ rinh gió thoảng là bay. Cảnh mò hò ở mặt « Hồ dưới mưa » của Okumura, Cường cõng đầy đặn trên nét mặt thiếu nữ dưới « mặt giăng » của Yamakawa. Hình ngựa dâ dỗi rồi bén « người chiến sĩ » của Yoshi-

mura, dáng thươn tha trên « Hoa mặt giờ » của Tokuoka đã cho những tác phẩm ấy vẽ đặc biệt dẽ yêu, phân tách ra bén nhiều bức họa.

Toàn thể Họa phẩm, trừ mấy tấm tranh in bẩn gỗ, đều mang một cõi cách đặc Nhật rõ ràng. Những người tò churc ra cuộc trưng bày ý hẳn chỉ muốn cho ta thấy riêng về ấy.

(xem tiếp trang 32)
TÔ-NGỌC-VÂN

này sẽ có thể phát triển một cách lớn lao hơn nữa.

— Ngài có thể cho chúng tôi biết cảm tưởng về việc so-sánh mỹ thuật Nhật và Mỹ-thuật Việt nam? Mỹ-thuật Nhật có thể có ảnh hưởng đến mỹ thuật xứ này chăng?

Đáp: hiện nay chúng tôi - chức cuộc triễn-lâm ở đây để đem bày các bức họa Nhật thi này mai ở Đông-kinh lại có cuộc triễn-lâm về các tác-phẩm Mỹ-thuật Đông-dương. Nếu sự trao đổi về văn-hóa đó tiếp tục mãi thi sẽ rất có lợi cho tinh bang giao và cảm-tình giữa hai nước sau này. Từ trước đến nay, chúng ta chưa có nhiều dịp giao thiệp và trao đổi về văn-hóa thật là đáng tiếc. Nếu chúng ta biết hợp-tác thân mật để cùng làm việc thi thật là một sự ích lợi lớn cho Mỹ-thuật Á-dông này.

Cao vọng của tôi là muốn giúp vào sự hợp-tác thân mật về mặt văn-hóa giữa Pháp, Đông-dương và Nhật. Tôi đã từng theo đuổi cái mục đích tối cao đó từ bao nhiêu năm nay.

Nhà danh-họa Nhật nói những câu trên này với một giọng đầy vẻ cảm-động và thành-thực. Về mặt họa-sĩ Foujita bỗng như có ý nghĩ ngợi, đôi mắt nhìn một cách mờ-màng xa xôi, bình như khi nhắc đến nước Pháp, là nơi mà nhà danh-họa Phù-lang đã từng trú ngụ dù ngoài hai mươi năm và hiện đang để lại dấu biết bao ký-niệm đáng ghi nhớ.

Câu cuối cùng chúng tôi hỏi nhà danh-họa là về cảm-tưởng của ông khi bước chân đến Đông-dương, về người và cảnh vật xứ này.

Nhà danh họa nhìn chúng tôi vui vẻ đáp: — Lần này là lần thứ nhất tôi bước chân đến xứ Đông-dương. Trước đây tôi chỉ đọc sách và xem hình ảnh mà biết qua loa mà thôi. Tôi không ngờ Đông-dương là một xứ tối đep như thế này. Vả tôi cũng chưa có đủ thời giờ để thăm nhiều nơi. Tôi mới được thăm qua Hanoi và một vài nơi lân cận. Điều tôi chú ý nhất là cái cảnh cân đối của các ruộng lúa nó làm cho tôi nhớ đến cái cảnh đồng ruộng ở Nhật cũng giống hệt thế này.

Còn người Việt-Nam thì tuy nhỏ bé cũng

như người Nhật và cũng có tinh hiền lành, hòa-nhã, bình tĩnh và rất trung thành giống chúng tôi. Phụ-nữ Việt-nam trong rất có duyên, cách phục sức tuy sơ sài nhưng vẫn có vẻ kiêu diễm, đáng yêu. Tôi rất thích được biết xú các ông. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn hữu tôi và của tất cả các người ở đây, thời kỳ tôi lưu lại Đông-dương sẽ rất vui vẻ và sẽ làm cho tôi rất hài lòng.

— Có phải ngài định du lịch khắp xứ Đông-dương chăng?

— Tôi còn lưu lại đây đến cuối tháng December. Sau cuộc triễn-lâm ở Hanoi, tôi sẽ đi Haiphong, Huế, Saigon, Nam-vang để tổ-chức cuộc triễn-lâm về hội-họa Nhật. Sau hết tôi định đến thăm cảnh Đè-thiên Đè-thich một kỳ quan của xứ này và cả xứ Alao nữa.

Tôi định sẽ vẽ những bức tranh phong cảnh và nhân vật để sau khi về Nhật tôi sẽ đem bày những ký-niệm về cuộc du-lịch Đông-dương và nói rõ cả cảm-tưởng tôi về xứ này cho dân Nhật biết.

Đến đây thi vừa hết các câu hỏi của tôi, họa-sĩ Nhật hỏi tôi có muốn biết thêm điều gì nữa chăng. Tôi thấy cuộc phỏng vấn đã gần nửa giờ nên không dám làm mất thêm thi giờ của nhà danh họa Nhật nữa. Trước khi cáo từ, tôi có đưa Họa-sĩ xem một bức họa của chính tay ông vẽ chân dung ông, một bức vẽ rất nổi tiếng có vẻ rất hài hước, mô tả rất đúng tính tình của họa-sĩ do tạp chí Extrême Asie đã in lại. Họa-sĩ cầm xem, nhún lại chân dung và nét bút rất « ngô » của chính tay mình cũng phải mỉm cười. Họa-sĩ vui lòng viết mấy chữ để tặng các độc giả thân yêu của « Trung-Bắc chủ nhật » vào đầu bức vẽ. Nhà danh họa Foujita lại cho chúng tôi xem cả những khía cạnh vẽ nghệ họa của ông, một cái hộp đựng nghiên mực và bút vẽ bằng gỗ rất tinh xảo. Nhân tiện họa-sĩ lại tỏ lời ngợi khen các bức sơn, nhất là những bức bình phong của các họa sĩ Việt-nam mà họa sĩ cho là rất tinh xảo và công phu.

Trước khi chúng tôi bước chân ra khỏi phòng họa-sĩ trọ, nhà danh họa Foujita còn dẫn chúng tôi nếu có thi giờ thi sẽ đến phòng triễn-lâm, họa sĩ sẽ sẵn lòng chỉ cho biết rõ những cái đặc sắc của hội họa Nhật-bản đương thời.

HỒNG LAM

Neden dör mua từ già

TÀM NGUYỄN TỬ DIỄN

Viết thư cho M. Lê-văn-Hòa 16 bis Tiên Tsin, Hanoi

Muôn được chóng giàu mua vé xò sò Đông-Pháp

MỘT VÀI NGHỆ SĨ

CHUYỆN NGẮN
VỀ MỸ THUẬT
CỦA TÙ - THẠCH

Đây là bà người đàn ông và một người con gái. Không biết từ đâu đến, một buổi sáng, có một người con trai ngoài hai mươi và một thiếu-nữ độ 19, lẩn vào tận một cái ngõ ở tại Ngoc-hà, để hỏi thuê một căn nhà nhỏ một buồng một bếp. Thế rồi ngay chiều hôm đó, đổi thanh-nien dọn dở-lại: một cái bờm, một cái mắc áo, hất tấm phản, một cái giá vẽ và năm sáu cái khung gỗ cái vuông, cái hình chữ nhật. Sớm hôm sau lại thêm được hai người đàn ông nữa, một chac gần tú ta ăn đến người không với một cái đàn violon không có túi và một người trẻ tuổi hơn độ 27, sách một cái cặp đe chòi một mâu vải đồng-dợc chòi ra, chắc là cặp quần áo và một buồng sách lớn.

Bốn người này là bốn nghệ-sĩ chura có danh: một họa-sĩ, một nhạc-sĩ, một ván-sĩ, và thiếu-nữ kia là một nghệ-sĩ không có danh-tùi gì để gọi, vì nàng chỉ là một người đàn-bà có lẽ trời cho xuống trần để yêu thương nghệ-sĩ. Tên nàng là Kay-son. Không biết sao nàng lại có cái tên Cao-mén. Có người nói chuyện hởi Chương vào Cao-mén để tìm hưng thi gặp nàng và nhận làm em. Hai bên đã uống máu ăn thè, anh suốt đời phụng sự nghệ-thuật, em suốt đời phụng sự nghệ-sĩ. Cũng là một tình thiêng liêng cả. Ở Cao-mén được hai năm, Chương trở về Hanoi, Kay-son theo đi, bỏ cha mẹ theo chăm



di. Lòng nàng, than ôi! có người—các bài học của Kay-son—ngờ sự trình bạch. Theo một họa-sĩ! Nhưng sự thực, nàng theo Chương và nàng đã nhận lời là em. Tới Hà-thành nàng lại thêm được hai người anh nữa. Nhạc-sĩ Hình người anh cả, Nguyễn-Trâm viết tiễn-thuyết.

Một thiên-dường mở ra cho bốn người nghèo mà tạo-hóa đã đến bằng cách phú cho họ một tâm hồn yêu vô hạn. Họ sống, nghĩa là họ yêu cái gì không phải là họ nữa, cái triết-lý là quên mình cho chàng du-lịch trở về, người nghệ-thuật.

Một buổi sáng — ấy cũng là một buổi sáng thứ — mới năm giờ sương sớm màu trắng còn ả lạnh các chòm cây xanh, lúc mọi người còn ngủ, Hình chỗi dậy. Cả đêm hôm qua, chàng không ngủ được vì ám-dối quá. Chàng nhảy chân không từ phản xuồng gach và chửi bормom lên, chàng chửi huyên thuyên; Trâm hé mắt nhìn những cử động cuồng của Hình và khóc khich cười; trong lúc Chương

chú nhìn lên trần nhà và tay phải hí hoáy trên không như đang theo một tượng-ảnh; Chương không nghe rõ Hình nói những gì vì nói, rủa báng quơ là một tật của người nhạc-sĩ thiên-tài ấy. Hình theo cha sang Pháp từ năm lén bấy và học đan cũng từ năm ấy. Đầu hay mà không ai hiểu minh, Hình tự cho là như thế và dự định viết một chồng tự-vi về âm-nhạc toàn thế-giới, gửi sang ẩn-hàng ở Paris là quê hương tâm-khám của chàng. Chàng có một người tình - nhân-khách ở Hương-cảng, chỉ có người ngoại-quốc này là thâm biếu hồn âm-nhạc, nhưng từ độ chàng du-lịch trở về, người

tinh-nhân ấy không bao giờ viết thư cho chàng cả. Chàng tin rằng số mình như thế. Số chàng còn bị ban bè lừa đảo nữa, tuy không bao giờ chàng có cái gì để người khác lừa cả. Than ôi! Có cái quynh nhất, người con gái đã lừa chàng rồi còn gì nữa. ấy là tình yêu, cái bản đán hay nhất mà chàng từ đặt ra, một đêm tưng tiền ăn phở chịu ở một ngôi hàng nướ là bần dàn « Trên sông Dương - Tứ ». Chàng nhớ lại ngày chàng ai du-duong ở trên mặt nước, và chàng khóc cái cảnh mây nước nghìn thu ấy. Bao giờ chàng quên! Trên sông Dương-Tứ! lâm ly, buồn, nỗi buồn thầm đá. Mỗi khi,

như buoi sáng hôm nay, thu mồi tron mắt và nhại: « Góm phi? Mày sảng tác ra cái gi mà ghê thế. Cố thè mua một bát phở mừng khêng? »

Cá họa đều đồng thanh kêu phẩy. Nhưng không ai có tiền thừa, có hai hào vào tiền chợ hứa sáng. Ăn phở thì nhịn cơm, ai cũng vui lòng ăn phở cả. Kay-son-biết là giờ cảm

Trâm ngồi dậy, và quỳ hai gối xuống phán lạy: « Con lạy ông! Đứng kéo bần đầu ấy. Con đã đau khổ lắm rồi. » khiên Kay-son-phải nói: « Tôi! em thương anh Trâm quá. Anh Hình sao anh cứ kéo bài ấy làm gì? Anh kéo bài « A ma Fernande » đi, có vui hơn không? » Chương sung sướng quá, ôm đắn Kay-son gõ và la: « Tao mới tìm ra một mâu tuyệt thế, tuyệt thế, thằng Hình còn kêu nữa tao còn hưng, tao còn sáng tác được. Chỉ tại cái thằng Trâm đê mặt kia! » Trâm bùn

Sách mớí

T.B.C.N. vừa nhận được: *Giác mộng côn của Tân-Đá Ng-khắc-Hiếu nhà Hương-sơn xuất bản.*

Người em sầu mộng của Vũ-trong-Can nhà Cộng-Lực xuất bản.

Xin có lời cảm ơn hai nhà xuất-bản và giới thiệu với độc-giả Trung-Bắc-Chủ-Nhật.



hưng xuất thân của các nghệ-sĩ đã đến. Ông lầu với các anh nàng đã linh cảm được những phút nào là phút gọi linh thiêng của nghệ-thuật. Như bữa sáng nay là một. Nàng không phân tích được tại sao như thế. Nhưng nàng cảm thông được. Một bài phở vào bụng, cái trong trào của ánh sáng múa thu lúc mặt trời đã tắt hơi sương trên sân lá, một vài tiếng đàn giếng già gợi bồn nghệ-sĩ, cái cười ngày thơ và thường yêu của nàng, thế là cách cửa cũn thiện-dường bắt đầu mở: ba nghệ-sĩ đì vào; những phút quên mình đã đến. Tiềm viết viết như một cái máy, viết không nghĩ, viết quên ăn, quên ngày; Hình là ó và kèo đán như một thằng điên; Chương bình tĩnh lùng như đá, đứng cỏi trân vè; chàng lạnh lùng đến nỗi Kay-son phát ron người, khi nhìn cái linh hồn ấy đang sống trong yên lặng cõi sáng tác. Hình biến kinh kéo, cái archel lúc thi lia lịa trên mấy đường tơ gay gắt, lúc thi thong thả ngàn dài như một dòng sông lặng, rồi lại như bão như tát; Hình quên mình, theo cái đau đớn của thanh-âm. Rồi chàng vất đản vào một xô, ngồi khóc như một đứa trẻ. Chàng nhớ con người iệt hạc trên sông Dương-tứ! Những lúc này không phải là lúc Kay-son nên đến đê an ủi. Nàng biết vì những lúc này là lúc các anh nàng sung suông nhất. Nước

mắt kia chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc đó. Trâm ai mà đến dời hỏi gì chàng lúc này, sẽ thấy cái con thính nó không có thiên địa gì của chàng nữa. Phá phách hối, để được yên mà viết, để được sống cái đời chàng mong ước nhất: viết, viết đối với chàng là con đường độc nhất để giải thoát cái linh hồn đau khổ bị giáng buộc trong sự sống chán nản hàng ngày, viết để tự giải thoát. Không viết cho ai, không viết vì ai. Viết rồi lại xé, xé rồi lại viết. Viết mãi cho đến ngày cặp cái bến nghìn thu của cõi chết. Còn Chương? Lạnh lùng và, lạnh lùng yêu, đi tòi dịch. Chàng tin một ngày rất gần đây, những bức tranh của chàng sẽ được trashed như mua bằng một giá rất đắt, và tên chàng sẽ là một trong cái bảng trú danh họa sĩ thế giới. Chương dưới các khung cảnh rộn ràng màu mè. Cái vẻ lạnh lùng trên nét mặt và trong cử chỉ của chàng tượng phản hồn tâm lòng bao lớp của anh. Anh sống sót sống rét suốt đời cho cái độ nóng lạnh trong người anh: cái độ của muôn mòn trong cảnh vật. Anh sống vì màu sương sắc lá, không phải vì bài phả vừa ăn huối sáng! Anh sống cho một vặng-tưởng xanh bay tìm. Tiếng đàn của Huân cũng có chỗ đậm màu, có chỗ nhạt; tinh hoa nhiên của người con gái đẹp hiện ra trong cặp mắt màu xanh của Kay Son. Và người thiênen-nữ dù tình này sống mê say trong một nghệ-thuật có lối linh động hơn cả nghệ-thuật của ba người anh điện enong kia: ấy là lòng thương ba nghệ-sĩ nghệ. Nàng thương cái đại di thiênen-nhiên của những người khác ấy; nhìn dời chia

rết để dor rõ đi tìm một ánh ánh.

Buổi chiều đèn, bóng tối đến sớm vì cái cầu nhà mài lụp sụp quá, lại có một chùm cây nà và chuỗi của cái vườn bênh cạnh che lấp ánh nắng tan của chiều thu.

Hình vẫn ngồi trong một xó, ngủ gật, Trâm thôi viết vì không trống rõ nữa, Chương nghỉ về nhìn ra màu lá xanh



hang ngày của nàng mỗi khi tối đến, như khi nàng rón rén đi thấp dè hoa kỹ. Nàng múa cái điện của vũ nữ Cao-Mèn. Bóng đèn của nàng in lên tường. Ba nghệ-sĩ như tinh mộng nhín lén cái bóng uyển chuyển trên tường vàng.

Hai cánh tay giang thẳng ra như hai cây cành, mười ngón xòe ra rồi uốn cong lên, lại xòe ra. Chرong tưởng đùn một bóng sanh sinh-hoạt đang tỏa hết cánh. Hai cẳng tay từ từ gấp vào và mười ngón uốn éo múa trên không. Nàng đổi điệu, chân khึêng lên, mình nhẹ nhàng ngả sang bên hữu,

tay trái duỗi thẳng ra rồi uốn cong lên như húc minh rắn, cánh tay phải bỏ thõng xuống, nắm ngón xòe ra rồi lại uốn cong lên. Cái ngực hồng rung động theo nhịp chân, cả thân thể uốn éo của nàng là một hòa-dịệu của khêu-vũ. Nàng cất tiếng hát. Hát cao-mèn. Giọng tràn có vẻ như huyền bí. Người ta không hiểu trong những tiếng ca là lồng ấy. Kay Son đã dè iết cả nỗi lòng nhâc tếc quâ hương; từ ngày nàng bỏ gia đình để theo sống một cuộc đời nghèo khó với nghề-sĩ. Những thanh tâm ôn nho xà xôi ấy kích thích tâm hồn anh nhạc. Hình lai hối hận đặt dân lâm voi, rồi thi những tiếng tòi đồng như xé ruột té gan lại rên rỉ, lại khác trong bóng tối. Trâm ngồi ôm gối chăn sờ đặc như một người mất hồn, anh dang bờ vo dì tim cái bến hạnh-phúc không có ở thế gian này và Chương vẫn lặng nhìn cái ngày tomorrow lại rực rỡ sáng.

Ông soi ngã, bóng tối xanh xanh lấp một dày. TÙ-THẠCH

TRIẾT-LÝ CỦA MỘT NGƯỜI CƠ HỌC LÀM ÔNG THÁNH

Vuong - Duong - Minh

Chúng ta đã biết
tư tưởng do hoàn
cảnh và thời thế
đưa.

Thường khi cung
một thời-thế hoàn
cảnh, nhưng mỗi
nhà tư tưởng bị kích
thích không giống nhau hoặc quan-niệm
một cách khác, thành ra nhà này xướng lên
lý-thuyết này, nhà kia chủ trương phương
pháp kia, không ai giống ai, lại còn trái
nhịch hẳn nhau cũng có.

Ta xem tư tưởng hai họ Khổng Lão thi
biết.

Hai cụ cùng sinh ra giữa đời Xuân-thu
là đời bình cách tiễn miên, dấn tinh khô sô,
thôi thi mạnh nuốt yếu, lớn hiếp nhô,
người ta đập công lý nhân đạo xuống dưới
gót chân. Rất dỗi vua giết tôi, tôi giết vua,
cha hại con, con hại cha, những tần tuồng
ấy diễn ra như cơm bữa, đạo-đức mất sạch,
luân-lý đảo điên.

Đối với thời-thế ấy, Lão-tử chán ngán,
cho là chí tại cái «danh» — tức là nhất-thiết chẽ-dở, chánh trị, văn-tự, lê-nghĩa —
về với làm khô người ta, cho nên ông xướng
thuyết «vô danh». Lão-tử chán đời và
nhất định trốn đời, chỉ bảo cho người ta
thầy căn bệnh thê-thói, tự ông không muốn
lầm thầy lảng ra tay cứu chữa bằng sự thực
hành.

Trái lại, Khổng-tử muốn thực-hành cứu
dời, bảo đời người nghênh rối loạn, chỉ tại
cái «danh» không được đúng đắn ngay
thẳng mà ra. Giờ muốn cho đời trả lại cảnh
tượng thái-bình an lạc, tất phải cứu chữa
từ gốc, nghĩa là «chính danh».

Vì sao phải chính danh?

Ta đã nghe lời cụ chí nghĩa cho học trò
là Tử-lô, sau khi mang thầy khéa này là
nhà quê:

— Danh không chính thì nói không xuôi,

nói không xuôi thì
việc không thành,
việc không thành
thì lânh nhac không
dẩy, lê nhac không
dẩy thì hình phạt
không công, hình
phạt không công thì dân không còn biết
nương dựa vào đâu mà sinh tồn!

Thế là Khổng-tử lấy «danh» làm một
việc rất quan-he, không thể nào thiếu sót
hay dề nó lôi thôi được.

Nếu chúng ta không hiểu lầm, thi cái
«danh» đây tife là ngôn ngữ văn-tự trước
hết. Theo cụ, phẩm là văn-tự chẽ-dở gì cũng
do cái lý-tưởng ban đầu của rôm lôi cõi rẽ
thi nói mới có. Bây giờ đem hết cả nó trả
về cái lý-tưởng cõi rẽ ấy, thi danh sẽ được
chính. Chỗ này ta nên hiểu người Tàu thuở
xưa đặt ra văn-tự, mỗi chữ đều thay một lý
tưởng hay ngữ một ý nghĩa, một lý
tưởng ở bên trong. Thường khi một chữ là
một lý-tưởng cõi rẽ cho một sự-vật. Ví dụ:
政者正也(chinh già chinh da) hay 仁人也
(nhân già nhân da). Hai chữ 正 và 仁
cũng như hai chữ 仁 và 人, tuy cùng âm
khác nghĩa, nhưng thật có lý-tưởng liên
 lạc và chiếu-ứng lẫn nhau. Chính tức là
ngay, nghĩa là làm chánh trị cốt sửa sang
việc nước cho dược ngay ngắn đúng mục.
Nhân tức là người, nghĩa là lòng thương
yêu mà loài người phải giữ đê ăn ở với
nhau. Sự ngay ngắn là gốc lý-tưởng cho
việc chánh trị, cũng như loài người là gốc
ly-tưởng của lòng nhân vậy.

Xã-hội, theo ý muốn của Khổng-tử, là
một xã hội «vua vua, tôi tôi, cha cha, con
con 君君, 臣臣, 父父, 子子». Nghĩa là
kẻ làm vua phải cho dung lý-tưởng làm
vua, kẻ làm tôi phải cho dung lý-tưởng làm
tôi, nhưng kẻ làm cha làm con cũng thế.

Cho đến mọi sự, mọi vật trong xã hội cũng đều phải đi tới chỗ mục đích ấy mới được.

Nếu như vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con, thế thì vua tôi cha con mất cả ý nghĩa bẩn-lai di cùn gì nữa. Ấy thế là danh không chính.

Thế nào là « danh không chính thi nói không xuôi »?

« Lời nói » vốn bởi « danh » họp lại mà thành ra. Hết ý nghĩa của mỗi cái tên gọi mà không đúng mực-thước chính-dáng, thì người ta nói hiểu với nhau làm sao được; câu chuyện nói với nhau làm sao cho rành mạch, xuôi tai ?

Ngay từ một sự vật tầm thường trôi đi, cu Khổng cũng muốn cho nó phải được chính danh. Có lần, thấy người ta gọi tên cái bầu đựng rượu, mà cụ than thở : « Cô bắt cô ; cô tai ! cô tai ! 瓶不〇, 〇哉〇哉 ». Đến vật nhỏ không chính danh cũng không được, huống gi những việc to !

Dời xưa, cái bầu có sừng dùng để đựng rượu mới gọi là « cô », đến đời Khổng-tử, người ta dùng trán cái danh-tử ấy, bầu rượu không có sừng cũng gọi tên là « cô », cho nên cu Khổng than : Hiện giờ cô không có sừng, đấy là cô ? đấy là cô ?

Một vật, tên nó không còn phải là cô nữa mà người ta cứ gọi bừa là « cô », thế là « lời nói không xuôi » đấy.

Ngôn ngữ văn tự – danh – là dấu hiệu đại biểu tư tưởng. Hết ngôn ngữ văn tự không đúng ý nghĩa, tức là không có gì làm đích đẽ mà nhìn bết sự phải trái thật giả. Muốn dặt ra một thứ làm đích đẽ nhìn biết sự phải trái thật giả cho được rõ ràng chính định, cho nên Khổng-tử chủ trương « chính danh ».

Như trên đã nói, triết-học nước Tàu đến đời có hai họ Lão Khổng mới xứng đáng gọi là triết học. Hai họ tư-tưởng khác hẳn nhau: một dâng chủ « vò danh », một dâng chủ « chính danh ».

Hai tư tưởng ấy khơi nguồn mở lối cho đời sau: phảm những người theo phái Lão tử, thi đều kêu gào đập đồ nhất thiết chẽ đẽ văn-vật, đẽ mặc cho cá-nhân tự-do này nọ. Trái lại, những người theo phái họ Khổng thì già tám tám tôi những cách sưa

sang chế-độ văn-vật mà đè nén cá-nhân.

Về sau có phái thứ ba móc lện, là phái Mặc-tử.

Họ Mặc cho hai phái trên cùng ngã về cực đoan quá: một phái chú trọng « danh », một phái chê bỏ « danh », tuy tu-tưởng dựng trên nền tảng có khác, nhưng đều lấy « danh » làm vật liệu. Nghĩa là, Lão vây mà mà Khổng cũng vậy, hai đảng cũng đặt công-phu tư tưởng trên mảnh chữ « danh ». Chỗ ấy, họ Mặc không phục.

Theo ý kiến nhà triết học này, — ra đời cách xa Khổng Lão không bao lâu, — « danh » là sự thype-dung, không phải chỉ dặt ra cái tên đẽ nói suông ở cửa miệng mà bảo là « danh ». Ông cứ ra một chuyện làm thí dụ :

— Một người mù mắt, ngoài miệng vẫn nói được vật này trắng, vật kia đen, dù kẽ sáng mắt cũng không cái chổi thế khác được. Giờ ta đẽ cả hai vật trắng đen, bảo người mù lựa mà lấy, thì nó chẳng biết dang nào mà rờ. Cho nên ta bảo rằng: người mù không biết trắng đen, chẳng phải kẽ về cái tên, mà kẽ về sự lấy vậy. (瞽者不知白黑, 非以其名也, 以其取也).

« Lấy », nghĩa là đến sự thực, biết cầm lấy, biết phân biệt rõ ràng. Người mù cả hai con mắt, tuy không từng thấy qua trắng đen thế nào, nhưng cửa miệng nó cũng biết nói tiếng đen tiếng trắng. Duy dẽ lúc cần phải ứng dụng theo thực-tế, bây giờ mới rõ ra sự biết nói ở cửa miệng đâu lưỡi, không dùng được việc gì.

Ở đời không thiếu gì người già hâm nói chuyện những dạo duc, nhân-nghĩa, công-lý, chẳng khác tinh cảnh chàng mù ấy chút nào. Lúc bình nhát các ông khéo rung dùi múa lưỡi, tán rộng thế nào là nhân nghĩa, thế nào là quyền lợi, thoi thi so sánh phân biệt từ cái tơ cái tóc, không còn sót khóc gi, nhưng tới lúc có việc làm đến mình, thi đấu óc rối beng, tay chân luống cuồng, chẳng còn biết cử chỉ đối phó thế nào cho phái.

(Xem tiếp trang 36)

Hanoï đến đó

(Tiếp theo)

Chung lุง mở một ngôi hàng

Từ đầu, tôi quên chưa giới-thiệu với độc-giả, những tay cầm đầu sòng này. Có sáu người chung nhau : T. thư-ký một sở buôn, Tài M. dì-nhiên là tài-xe, và — ôi ! Cố phúc thay ! — Bốn anh em một nhà : ba anh già, cũng buôn bán từ-lẽ, với một em gái, góa chồng, chục độ 40 tuổi ; Thị B. Bà này dâ



từng được các báo Hà-thành khen ngợi vì cách đây ít lâu, đã từng làm bà phủ một tối trên... sán khấu nên người ta thường gọi dà bà là « bà Phủ ».

« Tông hành doanh » của họ là ở một phố gần phố hàng Bún. Làng chơi thường gọi là sòng Tài M. hay là sòng « Q » tức là tên anh cả bốn anh em ấy.

Trước kia, bốn anh em nhà này « làm ăn » riêng. Tài M. và T. về một cánh. Song mới đây, hai bên vừa ký « hiệp-ước » hợp hai sòng làm một. Nghe đâu, sự hợp tác ấy có thiệt đến miếng cơm » của một « sứ » pào đó, nên cả bốn sáu người ấy, vừa dây, phải tạm biệt khách làng chơi, dì nghỉ mát ít lầu, nghe đâu ở Sầm-sơn, thi phái!!! Hả à à !!!.

Đó là sòng Tài M. và đó là không khí một canh bạc, một canh dỗ den, vì ở đây, họ thịt nhau bằng dỗ den, chẳng dám dỗ mánh khép Bịp.

Đỗ den ! dỗ den ! dù ai có óc khoa học đến đâu, đã từng ngồi vào chiếu bạc, hoặc đánh bài lá : tôm tóm, tài bàn, tôm cúc, dỗ mười.. hoặc đánh xóc đĩa, tài sú, cũng đều công nhận rằng co lúc đó, có lúc den.

Nếu bài lá còn có nước cao thấp, cao chống đỡ thừa it, về xác đĩa, tài sú thì hoàn toàn ăn nhau về dỗ den. Đỗ, đặt đâu được đấy. Được toàn những tiếng to, thua toàn tiếng nhỏ. Đen : bỏ ra đồng nào mất đồng ấy. Càng thua càng đánh io đê gõ, mà gấp vạn lần, đến mấy gánh bạc mang đi cũng hết.

Cho nên, đã dâng sòng, chỉ có được với thua -- không bao giờ hòa, hoặc còn tiền dâ thi. Hoặc được, hoặc nần túi. Đó là bài con đường của đệ tử thần đỗ bạc.

Canh bạc « Tiêu cẩm »

Nếu sòng T. M. vừa nói trên có toàn khách sang trọng, đứng đắn, thì, ở dưới đây, bạn lại thấy một sòng sang trọng gấp mươi, và hoàn toàn chắc chắn, chẳng e ngại gì về sự bất bó. Phố Q. T. Đây không phải là một sòng. Nó là dinh thự của một nhân vật danh tiếng và hống hách vào bậc nhất Bắc kỵ. Nó là chỗ hội họp của những « Ngài » mà ta gọi nhẹ đi những « Ngài tối thượng lưu » của xã hội Việt Nam — hội họp tiền khiên sau những bữa tiệc linh đình hay sau khi cạn những cốc rượu khai vị & cao lầu từ quán. Hôm ấy — thật là một cái hàn hạnh đáng ghi nhớ trong đời tôi — tôi sở dĩ lọt được vào nơikin cồng cao tường đó, là nhờ một người bạn.

Sau khi được chủ nhân mời cõi rượu khai vị, một người bồi đưa tôi sang một phòng bên, phòng « tiêu khiển ». Còn chả nhán lại nằm xuống chiếc sập khám, tiêu sầu với « nang tiên nâu ».

— Thì hãy muôn chơi cứ sang phòng bên ấy, Lời chủ-nhân nói,
— Bầm vang.

Cái lịch sự của « phòng bên » thì rõ sao hết được, với các đồ khám, sú, các thứ đắt tiền nhất của Tàu — Còn « can bạc » thì toàn là những nhân-vật mà không thể nói « nghề nghiệp » ra đây được — Vì nếu nhận rõ được « các ngài » và « chức tước » các ngài thì bạn và tôi đều giật mình thon thót cả.

Tuy gọi là dinh tiêu cẩm, nhưng mỗi tiếng phải đánh ít nhất là 20p. — Ít nhất 20p. ! bạn nghe chưa !

— Ông X.
định đánh
bao nhiêu
tiếng này
nèo ?

— Mất luôn
ba tiếng rồi —
Tiếng này chỉ
ăn « sừng sực »
độ 300p. thôi.
— Thế thi
thứa chán ông
300p.



Lúc bấy giờ, độ sáu giờ tối, một ngày chủ nhật — Bạc đã gần tàn.
— Lé nặng 200p, a — Hồ-lý xướng.
— Thứa lè 450p.
Các bạn đã thấy chưa ? Bạc gần tàn mà, còn những tiếng 400p, 500p. cả.

Vi, ở đây, các « ngài » chỉ đánh lâu lắm là một giờ đồng hồ thôi — Được thua cũng thôi — Và, được hay thua, với « chủ-nhân » ấy thì mấy ai đã có can-dám phản nản rằng bị thua « con ».

Đánh xong, các ngài muốn gì cũng được loại ý, ăn uống gì cũng có, thuốc phiện có sẵn bàn đèn riêng — Rượu khai vị ở ngoài các cửa hàng rất hiếm, nhưng, ở đây, bạn được tùy ý chọn trong 20 thứ là ít, muốn dùng bao nhiêu cũng được.

Thôi, xin lỗi bạn, nói « sơ sơ » thế thôi, và ai tội gì ngồi mãi chờ « quá trung già » ấy.

Các bạn hiểu « sơ sơ » rằng, & vào lớp xã hội nào cũng vậy, chẳng ai chờ đồng tiền cả. Nếu có dịp — thỉnh thoảng cho chơi một giờ đồng hồ, mà tiền hờ có thể thu được tôi ra cũng được vài trăm giờ lát, ai dại ? Các con bạc đều là những người ở lớp thương tùng xã hội cả, muốn thịt nhau bằng đòn đèn, nhưng vì « đầu to » quá, không chui vào được chỗ nhỏ, vừa vì sợ tai tiếng, vì sợ không được chắc chắn — Phải, ở đây thi dù « ai » có biết cung ngáp ngừng chưa dám chăng lưới — Có thể nói là không thể ai ngờ nơi ấy mà thính thoảng lại biến thành sòng đỏ đen, còn chắc chắn thi cam đoan là chắc chắn,

không ?

Nghé thấy câu ấy, bạn ay sẽ chắc dạ mà vừa ăn cần vừa thả mồi :

— Bầm ông, thà từ nay rồi. To lầm. Ông X. được hơn một trăm vía lên xong.

Thế là sẽ có người cầm đèn « bin » dẫn đường, đưa bạn xuống vía sông, rồi một chiếc thuyền con dồn bạn ra... khói.

Len lỏi quanh co qua những ngách các thuyền lớn đậu nhau nhẩn ở vè sông, độ năm phút sau, bạn sẽ đứng trước một thuyền lớn, đèn đặt thấp sáng choáng: đó là đại bản doanh của bọn « Ba D và Co » — Áy mới quan vào chơi trong này. — Nhờ các ông các bà đẹp vào một tí.

(còn nữa)
KIM-SINH

Sân, ngựa, ló:

Là cả người, vi máu đặc, ở nước độc uổng Trù Sang Op25, Sân ngựa nứa dưới người vi thợ chít, nọc bênh tính, uống Thấp nhiệt pha lỏ Op60, Bồi Lở trắng Op20, Tẩm Sóng Op20. Trò uống Cam-Thanh-Bạc Op20. Bồi tớ Bồ Op20. Bệnh nhẹ, nhung muôn mau khỏi hoặc kinh niên 10, 15 năm, nồng hay tiềm nhiều thuốc không khỏi dùng Bai-Bồ-Hiryết-Bạt-Bạc Op50. Người lớn chai hai tré 6, 7 tuổi mỗi chai cúng uống làm thai ngày thi bắt cứ vi mẩn, nọc lầu, giang mai uống sáng chiều hết ngừa rúc ngày thứ hai mâm hâm se hán. Ngày thứ ba không phải uống thuốc, nữa, mụn cứ rộp khôi khôi như chát bệnh di ; năm sáu ngày tha hồ ăn tanh nồng, độc không tái phát. Thư từ ngân phiếu đề :

Ngô-vi-Vũ, Việt-Long

58 hàng Bé Hanoi Mai-Linh Haiphong, Việt-Long
Nam Định, Quang-Huy Haiduong, Sinh-Huy Vinh,

Việt-Nam văn học

CÓ IN CÀ CHỮ HÁN

- 1.) Lý triều văn học — 2.) Trần triều văn học I
- 3.) Trần triều văn học II — 4.) Lê triều văn học I
- 5.) Lê triều văn học II — 6.) Nguyễn triều văn học

Sách in toàn giấy bẩn để giữ được lâu. Giấy tất cả trên dưới 1.000 trang. Sau khi in xong đóng lòm một số bán 6\$00. Đến cuối Octobre 1941 in xong cuốn đầu rồi cứ cách 50 ngày sẽ có cuốn sau. Ngãr nào muốn mua toàn bộ trả tiền trước phải trả có 3\$00. Và không phải chịu cước gởi. Ngãr nào muốn đặt mua toàn bộ nhưng trả dần làm 4 kỳ (mỗi kỳ 1\$00), cũng không phải chịu cước gởi nhưng phải trả ngay 1\$00 khi đặt mua. Ngãr nào muốn mua thử cuốn đầu xin gửi 0\$80 (cả cước) và chờ :

NHA XUẤT BẢN MAI LINH — HANOI

áo len...

CÙ CÁC KIỂU, CÁC MÀU RẤT THANH NHÃ,
HỢP THỜI, BÁN BUÔN TẠI HÀNG ĐỆT

PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, — Hanoi — Tel. 974

VỪA ĐÈ TRÀ LỜI ÔNG LÈ-KIM-KIỀN

CHÚNG TÔI BỎ KHUYẾT VÀO LUẬT TỰ NHIÊN

VŨ-XUÂN-TƯ

Bài Luật tự-nhiên
vừa đăng trên báo Trung
Bắc Chủ-Nhật số 80 thì
không cứ riêng ông Lê-
kim-Kiên, còn một số
bạn-hữu của tôi nữa,
cũng tìm đến trách bài ấy viết hơi « bi-
hiết », tuy rằng đọc xong, họ vẫn thông cảm
một sự là-là mà chưa nhận rõ ra tôi định nói gì.

Tôi xin nhận lời trách-cùi ấy. Vì đúng là với « Luật tự-nhiên », tôi phải đem trình bày bấy giờ bằng một cuốn sách, nhưng bởi vì lây nói cẩn-cùi để bàn-luận ba việc quan-trọng của hiện tình thế-giới (nước Pháp-phụ-hưng, Anh-Nga với Đức-Ý chiến-tranh và chuyên thế-giới đại-dồng) tôi lại tóm tắt bằng một bài báo thiên-quá, quizá đến nỗi chưa đủ. Vâng thi ở bài này vừa để giải lời ông Lê-kim-Kiên, vừa để bỏ-khuyết vào bài trước, tôi nói đến cái cách thức mà tôi đã nhìn nhận Luật tự-nhiên.

Tôi nhìn nhận rằng có một đẳng thiêng-liêng tối cao, dù phép mầu-niệm — tức Thượng-dế. Trước khi sáng-lạo ra các sinh-vật trong vũ-trụ, Ngài làm ra một bộ thiền-luật gồm có luật tuân-hoán, luật chiến-dấu và luật nhân-quả. Rồi trong những « lác-phẩm » của Ngài (người, thú-vật, côn-trùng...) Ngài bảy dát những ngôn-ngữ, những hành-vi, những nhu-yếu cần-thiết cho sự sinh tồn và chuyên-biến. (Ví-dụ: người và loài vật phải đẻ phái kiêm-đàn, ăn cho lớn, lớn phải đén tuổi giao-cửu nhau để sinh đẻ, để hao mòn dần sức-lực, để già rồi chết, thật đúng với lẽ kế-tiếp tồn-tại, đúng với luật lạo ra rồi hồn đi.) Ấy đây, những câu-chì (ăn nói, giao-hợp, sống chết), các sinh-vật trong vũ-trụ đã bị chi-phối, đã thừa hành đúng từng lứa từng tấc đến nỗi cho đó là một sự dữ-niệm, một sự thông-thường. (Cũng như các danh-ngôn ngày ngày đúng với thực-tế quá, hâu thành cách-ngôn.)

Trong cái công việc kiêm ăn, Thượng-dế lại muốn rằng các sinh-vật phải làm nhiên hâu mới có — làm dù bằng óc hay chân-tay, cũng phải vất-vả, thăng-thần, thành-thực, trong-sach, hưu-lich cho cả cái linh-thần đoán-thé nữa,

Cái ý muốn này, Ngài sợ các sinh-vật của Ngài « nặn » ra không, thừa-niệm. Bởi vậy, Ngài bèn « chuyen phép thẩn-thông » vào thiên-biển vạn-hoa cái « linh-thần Thượng-dế » vào trong lòng « lác-phẩm » của Ngài để thi-hành luật nhân-quả. Cho nên khắp trong vũ-trụ, từ nước rất vạn-minh đến xix thật mọi-ri, từ con vật đến giông côn-trùng nhỏ bé, đâu đâu cũng thấy cái « tinh-lhà » của Ngài. (Vì thế, ở đời, ta thường thấy làm kê làm những việc tân-bô nghịch thiên nghịch địa, với cách tö-chéc và thê-lục của chúng, tưởng rằng không bao giờ chúng bị trừng-phạt cả. Nhưng, chúng chỉ chốn thoát được pháp-luật — những hình-phạt do loài người đặt ra — chúng trốn sao nỗi luật nhân-quả của Thượng-dế.)

Thế là Thượng-dế không còn ở ngoài nữa. Ngài đã « phân thân » dùng giám sát ở trong lòng ta, ở trong cái linh-thần đoán-thé của ta. Vâng tự-nhiên, là không còn một ông Thượng-dế thứ hai nào nữa, mà những thánh Mahomed, phật Thích-ca v.v. tự-niệm là Thượng-dế hẳn là... thưa.

Nhưng, ở lòng ta, ở đoán-thé ta, Thượng-dế chỉ khuyên ta theo lẽ phải, chỉ có quyền thi-hanh luật nhân-quả thôi: ta chiến-dấu, Ngài đưa phần thưởng hạnh-phúc cho ta; ta không chiến-dấu, Ngài sẽ trừng phạt ta. Như thế, không chiến-dấu, dù « óm chân tạng kinh Ngài » suốt đêm ngày, ta cũng không có hạnh-phúc được. Ví dụ: là một người làm vườn — hay không biết làm thì ta học lấy nghề này — muôn ăn quả mặn thì ta phải chiến-dấu — tức phải uom giồng hột mận, lự khắc Thượng-dế phải đem quả mặn đến cho ta ăn. Còn Ngài muốn cho mà ta không uom giồng thì cũng không thể có được. Vâng: chỉ có ta có quyền ban hạnh-phúc cho ta thôi. Ta đã không muốn ta có hạnh-phúc, thi dù Thượng-dế có muốn cũng chẳng

được nǎo. Mà nếu ở đời, với những kẻ không chiến-dấu, chí tung-niệm — ninh hót suông Ngài thôi — mà được sung sướng, chẳng hóa ra Thượng-dế « bùi tai » bất-công lắm sao?

Bởi thế, trong bài trước, tôi mới dám lập-luận: « ta bình tâm suy xét, ta thấy ta là Thượng-dế — người đầu tiên nhìn nhận luật tự-nhiên... »

Gờ, tôi xin trả lời từng đạo thiên-luật mà ông Kiên đã chất vấn tôi :

Luật tuân-hoán. — Ông Kiên bảo: « ... quả đất xoay hay không xoay là chỉ có ích cho khoa-học thiên-vân-thời. Chỗ yếu-diểm của luật tuân-hoán là chỗ ông áp-dụng nó một cách triệt-dè thành gán như thuyết định-mệnh của Á-dòng. Tiếc thay một con thuyền tan vỡ, bùi vữa đầy phòng có ích gì! »

Theo ý ông Kiên thì ông cho là tôi chủ-trương « cùi nghèo mãi rồi ta phải giàu » (định-mệnh lân-lợt). Vâng có ý là thua cho tôi đã hy-vọng, an-tì vào sự rủi may: ngồi ý chờ mãi rồi sẽ có là một thuyết định-mệnh Á-dòng nay đã tan vỡ.

Không! Chỗ áp-dụng của tôi muốn nói là người ta đừng yên-trí mình phải nghèo khổ, hèn yếu mãi mãi, nếu chiến-dấu, thi chặc-chắn, dĩ nhiên, xoay đến lượt ta giàu có, mạnh-mẽ như khỉ khác vây. Vâng, dẫu hiện thời giàu có, mạnh-mẽ đến bực nào, nếu không chiến-dấu, cũng có thể đến lượt ta nghèo khổ, hèn yếu cho đến « mặt » như những khỉ khác đã bị tiêu-diệt.

Ông Kiên lại bảo tôi hẳn không quên những sự tiến-hoa của khoa-học...

Có. Tôi có nhận thấy. Nhưng đây là sự thích

hợp với thời đại — thích hợp cả với lẽ mâu-niệm của Thượng-dế cho các vai trò trên pǔ-tru dien di diễn lại một lần-tường (một lần-tường thời) — mà được sung sướng, chẳng hóa ra Thượng-dế « bùi tai » bất-công lắm sao?

Bởi thế, trong bài trước, tôi mới dám lập-luận: « ta bình tâm suy xét, ta thấy ta là Thượng-dế — người đầu tiên nhìn nhận luật tự-nhiên... »

Gờ, tôi xin trả lời từng đạo thiên-luật mà ông Kiên đã chất vấn tôi :

Luật tuân-hoán. — Ông Kiên bảo: « ... quả đất xoay hay không xoay là chỉ có ích cho khoa-học thiên-vân-thời. Chỗ yếu-diểm của luật tuân-hoán là chỗ ông áp-dụng nó một cách triệt-dè thành gán như thuyết định-mệnh của Á-dòng. Tiếc thay một con thuyền tan vỡ, bùi vữa đầy phòng có ích gì! »

Theo ý ông Kiên thì ông cho là tôi chủ-trương « cùi nghèo mãi rồi ta phải giàu » (định-mệnh lân-lợt). Vâng có ý là thua cho tôi đã hy-vọng, an-tì vào sự rủi may: ngồi ý chờ mãi rồi sẽ có là một thuyết định-mệnh Á-dòng nay đã tan vỡ.

Không! Chỗ áp-dụng của tôi muốn nói là người ta đừng yên-trí mình phải nghèo khổ, hèn yếu mãi mãi, nếu chiến-dấu, thi chặc-chắn, dĩ nhiên, xoay đến lượt ta giàu có, mạnh-mẽ như khỉ khác vây. Vâng, dẫu hiện thời giàu có, mạnh-mẽ đến bực nào, nếu không chiến-dấu, cũng có thể đến lượt ta nghèo khổ, hèn yếu cho đến « mặt » như những khỉ khác đã bị tiêu-diệt.

Ông Kiên lại bảo tôi hẳn không quên những sự tiến-hoa của khoa-học...

Có. Tôi có nhận thấy. Nhưng đây là sự thích

Luật chiến-dấu. — Đọc những dòng trên, hẳn ông Kiên không còn cho tôi là mâu-thuẫn nữa, 모두 khi tôi đặt cái luật tuân-hoán sống đời với luật chiến-dấu. Ông còn hỏi: « chiến-dấu là điều nào là nguy hiểm? là điều nào là thuận? và theo cái trường-hợp con hổ đuổi theo con nai cung con mèo đuổi bắt con chuột? »

Nghịch là bắn-thùi, lười-biêng, già-dỗi, già-giáo... Thuận là sạch-sẽ, chăm-chì, thảnh-thị, dường — hoảng chính — định trong cái sự chiến-dấu vì nhu-yễn của mình mà Thượng-dế đã bầy dát ra (no-ām, yêu-duong, danh-vọng) ở đời, còn có những hạng người lây những điều « nguy hiểm » với Thượng-dế (như già-dỗi, già-giáo, lán-hại kẻ khác) làm phương-châm xú-thể, làm « lê-song » của họ, ví dụ: những khỉ cướp, những người gá bạc, buôn-lậu, bíp-bợm họ cho những phú-sing hối-hope che mắt nhà cầm quyền là hạnh-phúc... (Vi sao họ có cái quan-niệm ấy? Đó là cái nhân-quả di-truyền mà muôn phán-lách rõ ràng ở bài này, tôi phải viết đến năm sau trang nữa. Giờ tôi hãy dem « giải phẫu » những hành-vi bát-lượng của họ cũng tạm-dù). Có một bộ óc tö-chéc khéo-leo, họ che mắt nhà cầm quyền, nhưng chặc-chắn họ đã phái « luồn lỏi », phái bỏ hết cái tự-do cá-nhân của họ đi để « ở » cho được vừa với tất cả những

L'édition de luxe des Paroles du Maréchal

(Tomes I et II réunis)

Paraitra fin Octobre
Edition du Gouvernement Général
de l'Indochine

Prix: 5 \$ 00

Les souscriptions sont reçues
jusqu'au 30 octobre;

à Hanoi à la Mairie et au Bureau de la
Presse de la Résidence Supérieure.

à Haiphong à la Mairie,
dans les provinces et territoires militaires
aux Bureaux de la Résidence

người có hể-lực. Họ gieo nhũng cái nhân-quả (lúc nén giáo-dục) vào các con cái để sau này nhơn tên, chúng sẽ nuác lại những hành-vi bài lương áy để dỗi dãi lại với họ. Ma có khì, không can đợt con cái họ nhơn tên để thi-hành cái luật nhân-quả, ngay đương thời họ, cái hạnh-phúc của họ cũng bị lật nhao. Vì hạnh-phúc cánh-nan còn iền-can đến hạnh-phúc doan-thê nữa. Cái nọ và cái kia, mà cái kia giấu gìn cho cái nọ vây! Bởi hạnh-phúc họ xây dựng trên cái lan vỡ của nhiều hạnh-phúc kè khác, cho nên trong doan-thê họ, da só phản tú sẽ truy-lạc, yêu-oir, lam sao dù sức lực-trúe cuộc xâm-lược của một doan-thê dũng-mạnh khác / ở cái trường-hợp này, nó có thể bao hàm một ý nghĩa với câu danh-ngoń của một vĩ-nhân Áu-chau: «Một người giàu ó trong một nước nghèo, vẫn là một người nghèo ». Vay thi hạnh-phúc cánh-nan có được chắc-chắn và bền-bỉ còn phải ở trong sự dám-b้า của hạnh-phúc doan-thê nữa. Cái sau này mà lan vỡ thi cái trước không sao còn được!

Còn ó trong trường-hợp con hổ, với con nai, con-mèo với con chuột. Con hổ luôn luôn đuổi theo con nai là nó thi-hanh cái luật nhân-quả, là nó ngự ý cho con nai biết rằng: «giòi sinh chormai cái thiên-bẩm chạy nhanh hơn ta, nhưng nếu may không chênh-dau (quá an quâ uông thanh ra chậm chạp) ta sẽ lam cho mày mất hạnh-phúc, phái tiêu-diệt.»

Con mèo với con chuột cũng thế.

Mà dến ngay con mèo, nó cũng phải luôn luôn chiến-dau (nghĩa là luôn luôn phải đuổi theo con chuột) nếu không, loài người sẽ triệt-bỏ nó — vì chẳng ai hoài.com gí nuôi thù mèo không bắt chuột. Thật cái vòng luân-quản!

Thận-va nghịch, giờ thì chắc ông Kiên dã thay sữ chuan-dich rồi!

Luật nhân-quả. — Ở doan này, ông Kiên bảo tôi giải-thích một cách không được rõ ràng: trước dưa vào trại bao nhiêu nay lại dưa vào luật của người bấy nhiêu, trước ý vào thiên-lý giờ lại dưa vào nhân-tâm...

Nhưng, nay đã đọc cách thức tôi nhìn nhận Thượng-dế doan trên, chắc ông Kiên đã biết cái óng trời a cha tôi dưa-dầm là ở đâu, và hắn tôi không còn luân-quản nữa.

•

Viết bài Luật tự-nhiên. — Như trên kia tôi đã nói — trước iấy cần-cá bắn luận về ba việc quan-trọng của hiện tinh thê-giờ hợp với thời-sa, sau mồ dâu cho nhũng bài noi về các phương-pháp chiến-dau để tim hạnh-phúc cá-

nhân, hạnh-phúc doan-thê của chung ta (ó bắt cứ trong một trường-hợp nào trong một hoàn-cảnh nào) mà có dịp, tôi sẽ đem trình bày bạn đọc. Nhưng vì sợ suất đối chọi, tôi đã làm ông Kiên phải tháo mít mây trang giấy để chất-vấn tôi về bao đạo thiên-luật; tôi đã khiến ông Kiên trường-ràng tôi đến phát-chap cảnh mới bay ra khỏi « mè cung » (labyrinth) của luận-lý.

Và, óng còn hỏi «thêm» nữa: «Thượng-dế — nêu ó — là một dâng chí cao, nhưng có bằng cờ gì tố rằng Thượng-dế bắt ia làm cái kia ? »

Có bằng cờ là ta phải thức ngũ theo với mặt trời, trê già rôr chêt. Còn việc làm điều nghịch hay thuận, cái quyền áy là do nơi ta. Nhưng trước khi hành-dộng, bao giờ Ngai cũng « tham bão » ta luôn luôn phải nghĩ đến cái tinh-thần doan-thê, vì ó đây nó bao-quát cả hạnh-phúc của ta.

Sau cùng, theo ý óng Kiên: «lương-tâm rất là phuc-lẹp, không duy-nhất theo thời-gian, là một « sản phẩm » do-lập-quán, di-iruyễn và hoàn-cảnh tạo ra. Mà theo lương-tâm để hành-dung ltere hành-dộng bao buộc bởi thời-gian và không-gian, tức trái với ý muốn của Thượng-dế.»

Thực ra, lương-tâm không phuc-lẹp mà rất duy-nhất, vì lúc nào lương-tâm — tức Thượng-dế — cảng « lén tiếng » khuyên ngán-de ta được cái địa vị hạnh-phúc xứng đáng với tài năng ta, được thành công trên đường đời. Nhưng ví cái « tiếng » áy, dến cũng như dí, mau lẹ quá khiên-nhiều lác ta không kịp nhận chân dâng thời.

1. Lương-tâm không duy-nhất chính là thứ lương-tâm của loài người ché-tạo, cho nên nó mới hay « trái múa » bối sự thay đổi của thời-gian, bối những cái quan-niệm đổi với các luật lệ luân-lý do loài người đặt ra.

Kết-luận: Nhờ óng Kiên chắt-vấn tôi — « chủ không phải công-kích » — tôi được dịp bồi-khuýt vào bài trước và, trước khi sửa soạn chia ra mắt bạn đọc một cuốn sách bàn về cái luật tự-nhiên này, tôi lại càng phải thận-trọng hơn nữa.

VŨ-XUÂN-TƯ

THUỐC LÀO ĐÔNG - LINH

236, Rue de Coton, Hanoi

Giong ngọt, khói êm, thuốc ngọt, giá rẻ, Đông bao bốn bể / chiểu cố mua giảm.



Phóng-sự điều-tra của VŨ-XUÂN-TƯ — Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH
(liếp theo và hết)

Và từ đây, Bình bắt đầu nhận thấy Hoàn cũng kiêu-cang, a-dua như một số đông thiếu-nữ hiện thời lấy chồng tham-tâ, thông phán làm người chéng lý-tưởng. Là thanh-niêc có cái quan-niệm mờ-i-mờ vè nhân-sinh, Bình không kè giá-tri con người ở chức-nghiệp. Đó là chỗ Hoàn không đồng-tu-trường với chàng. Hơn nữa, vì thương hại, chứ không phải vì yêu thương mà Bình muốn lấy nàng.

Bình lại biết Hoàn rời sê thất vọng. Vì nhan sắc nàng không được long-lẫy, tài-năng chỉ đủ trông nom việc bếp-nurse, nhà lại nghèo nứa.

Quá-nhiên, dến nay, càng ôm cái hi vọng quá tài-séc minh, Hoàn càng di sâu vào con đường nhân-duyên muộn màng...

Tuân gật gù nói:

— Trong trường-hợp câu chuyện này, ai chẳng bảo Hoàn tu minh gày ra cảnh ngộ lở thi. Không nàng chỉ là tòng-phạm. Cái phong-trào tôn-sùng vật-chất hiện-thời mới chính là thê-phạm, nó đã gieo tai vạ cho Hoàn, cho biết bao nhiêu thiếu-nữ cùng

một hoàn-cảnh tương-đương như nàng.

.. và, lấy chồng là lấy chồng!

Gai xong tàn thuốc xuống chiếc đĩa con, Tuấn mới vào

hoảng-hốt lại phái dem ngay liều-thu ra Bắc « trinh » với xóm dieng, với phô sá rằng con minh-thát quâ khống có gil Tuy vậy, những kẻ đặc mõm, đặc miệng vẫn chưa buông tha. Mả có lẽ vitai tiếng không dẫu, nén恨 giò, cô này vẫn chưa thấy ai hỏi.

Và, bối vi có chí chưa đi, thành ra mấy cô dì cũng không « lợt »!

Đến Hương — một cô hàng xóm hiện thời của tôi. Cái trường-hợp è chòng của Hương là của những thiếu-nữ có đôi lưỡng-quyền cao hoặc nốt ruồi « thưong phu trich le » như Chiêu-Quân

Nhân dịp hội-chợ Hanoi sắp khai mạc nhà QUÁN CHÚA 21 Amiral Courbet Saigon chế nhiều kiêu-nữ trang thiết-lợ, khéo nhặt hột toàn mới, nhặt da den nước, nhẫn ngọc thử thiết-xanh trong đê hiến quý bà Trung, Nam, Bắc.

3 diplomes : medaille d'or, hors concours gò má cao, minh cung chéi

kia! Cái gò mà, cái nốt ruồi
não hại nỗi mình. Đó là một
sự ngu - muội của những
người tin tưởng số đã làm
nhàm dỗi biết bao nhiêu cuộc
nhân duyên.

Giờ, tôi nói đến những
trường-hợp échồng của Bich,
của Yến, của Phương, của
Nhung, gây ra bởi phong-trào
xã-hội. Mấy nàng này, tôi quen
biết đã lâu.

Các anh nên nhớ Bich là
một người bạn gái rất dung-
đầu, mến yêu của tôi. Nói ra
đây, không phải là tôi kẽ xấu
nhà bạn. Ở đời, tôi đã làm
lỗi của một người mà giống
với lầm kẽ khác, nó không
còn tình-cách cá-nhan nữa.
Điều làm lỗi ấy, tiếc thay, lại
có ảnh-hưởng tai hại cho con
cái, nên tôi cũng muốn nói ra
và mong nó sẽ đến, tai các
người như bà mẹ của Bich.

Cha của Bich mất đã lâu
rồi. Sinh thời, và lúc niên-
thiểu, ông xuất thân là bạch-
đinh. Nhờ gan-trí, ông trở
nên giàu có, và khi khá-giả,
ông làm nhiều việc từ thiện
nên được nhà nước ban cho
chức huyện hám. Từ đấy, vợ
ông quên hẳn thuở hàn vi của
chồng, ăn ở có vẻ quan-cách
lâm. Không may mấy năm
sau, cha Bich qua đời. Kip
dến khi nàng khôn lớn, trong
nhà đã-sa-sút đi nhiều, chỉ còn
cái « vò » thôi, mẹ nàng lại
không nhận chân lấy cảnh

ESSENCE
Térébenthine
Colophane
gửi đi khắp nơi rất nhanh chóng
Hồi nhả sán-xuất:
SONG - MAO

101 Rue du Canton, Hanoi, Tôl. 141

ngô, vẫn còn quan - dang
những khi cho đầy tớ đội qua
đi đóng gao lè.

Từ năm 18 đến 21, đã có
như đam hỏi lấy Bich, toàn
là thử-ký, thông phán, mẹ
nàng đều không thuận, trong
bụng lầm lầm chờ đợi kỵ-su
về đốc-tờ.

Già kén thành kẹa bom —
dày là tội bà cụ thân sinh ra
Bich — chửi thề ra, Bich
không có một tí quyền nào
trong việc kén chồng.

Sau trông chừng không hy-
 vọng được nữa, bà cụ liền
xếp cái « mòng đốc-tờ » lại,
vừa khi có một cậu kỵ-lục
cho mối lái dòi là muốn lấy
Bich. Chẳng lẽ, đã mấy lần từ
chối hạng thông - phán, giờ
lại vồ vập ngay « ký quên »,
thanh ra bà cụ phải màu-mé:

« Ấy cháu, mới có cậu Cứ
con Ông Ân họe ở bên Tây
mới về, đám hỏi, cả cậu tú
con Ông Tuần cũng hồi, tôi
chưa nhận lời đám nào cả. »

Người mới nghe nói toàn
cử, tú, kinh-hoảng không dám
ngó lời nữa. Và cậu kỵ-kia,
khi hay chuyện, tự lượng sức
không thể kinh - địch được
với cụ Tuần, cụ Ân, bèn hối
nơi khác.

Các bạn thông phán, từ
bấy đến nay, không dám bén
mảng. Mà đốc-tờ, kỵ-su, trước
sau vẫn không một ai.

Bà thân [sinh ra Bich, tuy
thuộc vào cái lớp người sắp
từ già chung ta, nhưng ta
đứng trường cái thế-hệ của bà
bị thời-gian xóa di là hết thứ
quý phái già]. Không! trong
khi cái thế-hệ nó chưa tàn-
tạ, chưa lui chỗ, đã có một lớp
quý phái già « mầm non »
đương cầm chời đây lộc đề
kết tiếp.

Yến là một trong những
cái mầm non ấy. Nàng quên

hắn minh là con gái một ông
phán nghèo về hưu. Nhất cử
nhất động, nàng đều cho
những cái nghèo là « bần
tiện »: di bộ cùng bần tiện (?);
di xe cao xu kiêu cùi cũng bần
tiện. Nàng rất khờ tâm (!) và



không bao giờ muốn di sóng
đôi với bà mẹ ở ngoài đường.
Vi bà cụ này ăn mặc xuề-xòa
quá, coi không được bộ-vệ
như bà tuân, bà ánh, đê mọi
người có thể tưởng nàng là
con quan. Hằng ngày, Yến

chỉ mua vui chán-ca cùng các
mợ tham, mợ phán. Nàng học
tập những thói kiêu căng quý
phái, và đinh-ninh kén đợi
một chàng đốc-tờ hay tham-tá.
Biết mình nhanh sắc cung
tâm thường, nhưng Yến vẫn
tin cậy ở bộ cánh minh sẽ
chinh-phục được những trái
tim cao quý, bồi nàng có một
cô bạn còn xinh hơn nàng nữa,
thế mà người này cũng lấy
nỗi cău cù-nhan luột. Nhưng
Yến đã quên rằng bạn nàng
sở dĩ được cái « hàn hạnh »
ấy, là nhờ cái thần-thể của con
ông cháu cha có thể giúp cậu
nó mau được xuất chính.

Ấy, bời ôm một quan-niệm
lầm lạc như thế với một cao
vọng, Yến đê tuổi xuân mòn
mỏi. Và nay, dù nàng muốn
lấy một người chồng tương-
dương với cảng ngô minh,
cũng không được nữa.

Bến Phương — nàng là tiên
biểu cho những nữ - sinh,
những thiều-nữ « quá mới ».
Nào di xe đạp, bài lội, đánh
ping-pong, nào ngôn-ngữ cứ
chỉ như xi-né, và giao-du cǎ
với bạn gai.

Rất engô trong tình trường,
từ năm 17 đến 23, Phương có
khá nhiều tình - nhân, mà
chồng, thật không có một ai...

Cha mẹ Phương cũng biết
thì lồng con gái thi thi hư
hồng mắt. Nhưng, phần lo sợ
con gái échồng, phần lại hy-
vọng nhở chỗ theo mới ấy, con
gái minh sẽ lấy được tấm
chồng danh-giá. Vì ông cụ bà
cụ đã được mục-kích một hàn-
nhà cũng có con gái « ngô »
như Phương, tướng r่าง mắt
nhờ cậy, ai ngờ sau lại lấy
được anh chồng già cũ.

Sự may mắn một phần trăm
này, hai Ông bà và cả Phương
nhà, chờ đợi, mong mỏi mãi

mà nè không đến. Và, có lẽ,
nó cũng đã quát « ngựa truy
phong » như các tình nhân
của nàng.

Nhung là một trong những
thiếu - nữ sinh - trưởng ở cái
cấp nhang - nhang nhõn
nhõn của xã-hội Việt-Nam. Các
cô này chiếm số đông nhất
trong đội quân échồng hiện-
thời. Họ échồng vì những
ước vọng quá cao — kẽ ở địa
vị trên minh không thêm ngó
xuống, mà kẽ ở dưới minh lại
không dám trông lên, tức
« cao không tới, thấp không
thông ».

Phần nhiều sinh trưởng
trong những gia-dinh bần-
hàn, nhưng họ lại bị cái phong
trào vật chất xô đẩy, họ ước
ao, kén chọn một người chồng
lý-tưởng là phải làm việc ở
bản giầy — những nghề chán
tay tráng tréo — phải điệu
đúng mốt, phải có nhiều tiền
để chi tiêu chuộng cái sở-thich
xa-hoa của họ. Cái số người
giàu sang, lẽ tự nhiên ít ỏi,
còn cái số thiều-nữ kén kén
chồng lý-tưởng ấy lại nhiều,
nên thừa thãi, è kэм.

Về y phục, cái phong-trào
xã-hội còn gieo-rác cho họ
như khôn khôn rõ rệt. Đời nay,
không ăn mặc tân thời, các

nàng sẽ không được bạn gai
đè ý định. Mả khóa cái áo tân-
thời vào người, một định-
kiến a-dua, phân bi, làm tướng
rắng-cái bộ áo ngoài đã gột bỏ
được cái óc gai-cáp của loài
người, khiến họ có thể lấy
một người chồng keng mà
trouver kia, biết thân phận
minh, kę không dám quá mơ
ước.

Rồi họ thất vọng, lỡ thi...

Xét ra, họ cũng bị uẩn nắn
theo cái quan-niệm thâm mỹ,
cái quan-niệm kén vợ của các
bạn gai bây giờ. Đúng nói
đâu xa, đèn ngày chúng ta
cũng thế. Thấy một thiếu-nữ
ăn bạn theo nè-nếp xưa: áo
hè, cuần linsk, chúng ta mến
khen, nè ví. Nhưng thực ra,
chúng ta vẫn mến yêu, muốn
lấy một người vợ ăn mặc tân
thời.

Nghèo, chúng ta « thế thủ »,
nhưng dù điều kiện kinh-tế
đè lập gia-thất, chúng ta đều
muốn cưới những cô vợ trẻ
đẹp, đê nhuồi các nang, đê các
nàng « phả tiễn bộ cho, có thể
mới « hàn hạnh »!

Đó, chẳng qua chúng ta bị
cám dỗ bởi cái phong-trào xã-
hội nó là — theo lời tôi đã
nói — nguyên-nhân chính gây
ra nạn échồng hiện thời.

Cái tainen này sẽ bớt hoành
hành, bao giờ các vị huynh-
trưởng trong gia-dinh có một
quan-niệm mới mê về nhansen;
bao giờ các bạn gái có
một bộ óc mới như bộ áo tân
thời của mình, với một mục
đich lấy chồng là lấy chồng;
bao giờ các thanh niên chỉ có
một ý-tưởng lấy vợ là lấy vợ,
là tìm một bạn trâm nâm tằm
dẫu ý phi, mà thôi!

HẾT

VŨ-XUÂN-TƯ
Juillet 1941

Trung-Bac chu-nhât

(édition hebdomadaire du T. B. T. V.)

TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	6\$00 3\$25
Tonkin Annam et Laos	
Cochinchine, France et Colonies françaises	7,00 3,75
Étranger	12,00 7,00
Administratives et Services publics	12,00 6,00

Les abonnements partent du 1er
au 16 de chaque mois et sont
toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom
du « TRUNG-BAC TAN-VAN » et adressés
au n° 36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

LOẠI
sách gia-dinh

Ra đời hơn một năm nay đã được
hầu hết các gia-dinh Việt-nam, các uan
nhà thanh niên tra đọc, các báo hoan-
nghênh, bộ giáo dục, nhà học chính
mua cỗ và truyền bá trong các học
đường v.v... Từ số 19, 20...

**Quan nghe vinh
quy — giết hò báo
thù cha**

số hoàn toàn dài mới do nhà văn
Nguyễn-Vỹ và một số đồng các vị giáo
sư, giáo trưởng... 25 trang.
Tranh rất đẹp do họa sĩ Côn-son trình
hàp. Ra rất nhanh. Mỗi lần một số,
ngày thứ bảy. Mỗi số 012, cầm mồi phổ
hữu, có thể dùng v.v... là lượng thênh
kinh, hiện ác các nơi đều có bán.
Nhưng sách còn rất ít.

TRẠNG HỤT

(một quang túu sú rất quái lạ, thắn bi
chứ Lê-quý Đôn) Nguyễn - nam - Thống
(050)

VÌ NHUNG YÊU MỌ

truyện xã-hội rất cảm động hồn hết
các nam-nữ thanh niên ai cũng nên có
một quyển để giáo họn Song Son 0540
SÀU MẠNH (trinh thám) Thành Định
0532 BẮC Y TIỀU HIẾP (Thành Định)
0532 ĐẤT MA KIỀM SỰ (hai bảng) 0540
MOANG-SON ĐẦU LY Ngoc Hung 0540
VÂN QUANG ĐỒNG (thachdinh) 0540

... hir và mandat de:

M. LÈ - NGỌC - THIỀU
67. rue Neyret Hanoi — Tel. 786



CHỦ MỘT LĨU 0515 là khô

NHIỆT-LY

Buồn đi luân
buồn đi phái
vôi văng ngồi
lâu giàn khổ
són ra như
mùi có lẩn
mùi tuoi
ló:

HÀN-LY

Buồn đi luân
buồn đi hơi
quan đau
bung ngồi
lâu giàn khổ
dưa như mùi
thông-séu meú
tươi là:

NHỊT-LY

Hồi ở các nhà

ĐẠI-LÝ

PHÒNG TICKET CONCHIM

cá tree' cái biển tròn

TÔNG NGỌC VÂN VIỆT...

nên đã không đem bày những
bức tranh dầu theo lối Áu Tây.
Vi thế chúng ta bị thiệt thòi
không được thưởng thức những
bức tranh sơn mài giá trị không
phải nhỏ của một số rất đông
họa sĩ Nhật. Và thứ nhất ân
bận không được nhìn gian tác
phẩm Fujita của thế giới yu
men. Dùng sơn dầu, một vật
diễn tả hoàn toàn ám tâng, mà
giữ được cốt cách át-dông, trong
cái công trình ấy chỉ có
Fujita là nghệ-sĩ thành công
toute thắng.

TÔ NGỌC VÂN

PHÄY BỤI TRẦN

CĂN NHIỀU-ĐẠI-LÝ
BÁN MÙ IMPERIAL
Xin viết thư (kém tem) và lấy
catalogue tại :

Iamda & C°

72 rue Wiélé Hanoi, Tel. 16-78

Tổng phát hành:



Thuốc cai 4 ngày

Từ-Nhật-Không-Yen-Hoa hay tuy
diệu, và không phải chất thuốc phiện
mà: Dành át được ngày cùi nghiêm:
lâm vè nhẹ thường: Sau 4 ngày
uống thuốc, người khỏi thuốc ngày
người, nên bỏ hẳn rái và dặm
không sinh chung. Thuốc uống ngày
đều súc được 80 viên thì ngày cuối
cùng 80 viên lùi lò là hổ hởi không
phải uống mòn viên nát nứa, không
nhập lùm thuốc khán phải rái dần,
trước uống 100 viên sau rái còn vài
chục viên thì không霸道 được, nếu
bỏ túi sinh chung: như thế cùi
được thuốc phiện mà dặm nghiêm
thuốc cai thi lại hại thêm, nghiêm
nặng mòn dùng đến 2 chai, mà nhẽ
chỉ một chai chưa hết đà cai được

Muốn cho người bị tiêu cai
được, nên chịu lò vốn 3 tháng, ai
đến Việt-Long lò đại lý mua T. S.
K.Y.H. đều trả 40/- (350 chi phải
trả 2500). Như thế nghiêm mòn
hết 4500, nhẽ chỉ lò 1500 bò rứt
được. Tuy tò, ngày-phieu dê: M.
Ngô-vi-VU.

Viết long 58 Hàng Bè Hanoi

Bại-lý: Mai-inh Haiphong. Vết
long Namdinh, Quang-huy Haiphong,
Thái-l-i Thanhsinh, Sinh-huy Vinh.
Huong-giang Hué

BỆNH TÌNH

... ÁU, GIANG-MAI
HÀ-CAM, HỘT Xoài

**chì nên tìm đèn
đức-tho-dương**

SỐ NHÀ 131 ROUTE DE HUÉ

THUỐC KHÔNG CỘNG PHẬT, KHÔNG PAI SI H DỤC
CHÚA KHOAN KHÓI CHẮC CHẨN RẤT LINH NGHIỆM

Đông phuong cổ dien

Cửu-quý nghỉ ở đồng nội đất Ký

Cửu-Quý 日季(1) di sứ về, nghỉ ở đồng
nội đất Ký (2), Ký-Khuyết 畿缺(3) bừa cỏ
ở ngoài đồng, và mang cõm, kinh cầu như
đại khách, Cửu-Quý theo hỏi cho biết là ai,
thì là con Ký-Nhué 莺芮, bèn đưa về triều.
Khi đã phục meph xong, Cửu-Quý tiến cùi
rằng: « Tôi mới tìm được người hem, dám
trình dê nhà vua biếu. » Ván-công nói: « Cha
có tội, có nên dùng con không? (4) » Cửu-Quý
thưa rằng: « Đều hay của việc tri nước là
xóa hết cái tội trước. Xưa vua Thuấn làm tội
thì giám ông Côn 鮑 rất ngọt, mà cát nhắc
thì cát nhắc ông Vũ 福 lên. Việc mà nhà
vua đã cùng nghe thấy nói là ông Hoàn-công
nước Tề cát kẽ thù trước là Quản-Tử lén ».
Ván-công nói: « Sao biết người ấy là người
hiền. » Cửu-Quý thưa rằng: « Tôi thấy người
ấy không quên sự kính, sự kính là cái cách
của đức. Cố đức kính mà làm việc tri việc gi
là không xong, » Ván-công cho ra mắt rồi cát
lén giữ chức đại-phu ở hạ-quản.

TÂN QUỐC-NGŨ

(1) Cửu-Quý : tức là Tu-Thần.

(2) Ký : tên một Ấp của nước Tân. Nguyễn Ký
là một nước nhỏ. Tân cướp sát nhập vào nước
Tân. Nay ở vào tỉnh Sơn-Tây.

(3) Ký Khuyết con Khurac Hán-

(4) Năm đầu Ván-công Ký-Nhué mưu phản Ván-
công, Ván-công giết chết.



DẦU NAM
CƯỜNG êm dịu
bán tại :

MAI - LINH
(Hanoi), Hal-
ping-Saigon
Phúc - y èn,
Hongay

... TÂN QUỐC-NGŨ

BẮNG HỒ sao lục

(1) Dương-xứ-phủ là thái phó nước Tân.

(2) Tân là một ấp nước Tân nay thuộc tỉnh Nam

(3) Giả-qui con Hồ-Yên tức là Sa-Cô 射姑.

Sa-Cô làm tướng trung-quân Triệu-Thuận làm
phó. Dương-tứ đồi Triệu-cơ lèn làm tướng truất
Sa-Cô xuống làm phó. Sa-Cô oán khiên Hồ-Yên
giết Dương-tứ rồi trốn sang Bích.

Một Kế Bán Trời

do HỒNG - PHONG thuật - tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH
(Tiếp theo)

XIV

Đánh lừa cá

Trần - quỳnh - Minh
— Nay, anh Vi, tôi hỏi
thết anh điều này phả...
Trước ly rượu tẩm-sự ở túu-
diếm « Victoria », Chân-lộc,
ban quen chí thiết khẽ-khà
hội Vi.

— Được, trảm cho phép
nhà người. Vì thường hông-
lou trích-thương với
hẹn như thế khi dã
ngà ngà hơi men.

— Về việc thuê bắt
bọn bô - dão, anh
khoảng được cùa
người ta bao nhiêu
rồi, nói thật xem nào?

— Có 15 tật được
một dãy nhà cho thuê
có đú. Vì cười ha-há
cô vê đặc chí.

Chân-Lộc chồ mắt
lè luối, dừng phút
dậy lấy mũ cằm-tay,
vái lấy vái dẽ Vi, và
nói :

Ông thật y nhu Tào-

Tháo « loan thề chi gian-
hung », con xin lạy ông cả
nón và phục ông sát đất.

Châu-Lộc từ-giã, vừa bước
ra khỏi cửa túu-diếm, Vi chạy
theo gọi giật lại, nói nhỏ vừa
đủ hai người nghe với nhau :

— Nay giờ nói ha-hoa mãi,
quen mít gầu chuyện mục-
diễn. À, chuyện Trần-quỳnh,

Minh mà anh giới-thiệu
thắng Lương-xám-Quý đến
nói với tôi hôm nay, anh bảo
nó biết rằng tàu « Paul Lecat »
sắp đến bến đấy nhá.

— Thị cứ như thử, như thử,
y kẽ-nhi-hành chư sao.

Nhưng anh phải bảo nó
sáng mai chòng dù số tiền
bốn vạn, thi tôi mới mưu hộ.

— Được rồi, nhưng con xin

nhiều đội tiên-y phòng khí
phải chiến đấu với quân đội
chinh-thức của phe họ Tôn ở
giữa thành-phố Quảng-châu.

Đội tiên-y tất phải có khí
giới.

Trần cho mấy tên thủ-hạ
thân-tín đến Hương - cảng
dòn mua súng đạn của bọn
lái buôn nhà nghè mua từ Âu
Mỹ chồ lậu vể.

Ai cũng biết các tàu
Âu Mỹ chạy sang
phuong Đông, phần
nhiều có thuê người
Trung-hoa làm công,
cũng như các tàu của
hãng Nhà-rồng bay
hãng Näm-sao chạy
dường Marseille Saigon và Haiphong
thường dùng nhân
công Annam vậy.

Chiếc tàu nào cũng
có thủy-chủ Trung-
hos, nhiều là một đôi
trâm, ít có cảng năm
bảy thuyền : làm bồi,
làm bếp, làm thợ máy,
làm nhà giặt, làm

chan đốt than. Cơm thi hằng
tàu nuôi, lương bổng sán-si
tùy theo nghè khéo và việc
làm từ hai chục cho đến bốn
chục, bốn nhăm đồng mỗi
tháng. Họ chịu khó làm việc
hì hục, chăm chỉ để sai bão
mà lại rẽ công, cho nên các
tàu đi lại đường bờ Đông-
phuong đều cần thuê muôn

Tóm tắt những kỷ trước

Mấy năm giờ nay dân Nam-dịnh bận tản són sao.
Họ nói đến một đội sứ nam, nay đến một cách
chán thành, châm chòi chúa Lâm. Sau họ mới biết
rõ rằng đội sứ nam, nǚ đó là anh em ruột vì chán
chan nhân tình thế thái nỗi tội ác chí dấp:

— Chẳng tội tu là đã chọc lại tội ác cho cha.

Cha họ là Hồng-Vi — KẾ BÁN TRỜI — đã gày ra
những tội, ác gì?

Mới tối nghiệp ở trường Thông-Ngô ra, Thông Vi
đã làm cho Buôn hàng Gai chờ thiu ngon nghĩa
lá, không biết mực mồ thể nào, Vi đã quyết dùi
Buôn và mượn lợn của cù bộ quản với yểm nhiều
đem về trình anh em.

Máu mè cõi bắc, làm được bao Vi đem cảng vào
sóng hối nán thường giở ngón bít với những tay
cò bắc non và già khờ làm tiền các mẹ...

Mang công mày nhứt không giở được, thông Vi
viết cùm ra lặn thuỷ khí phong Kế-toan sở mỗ
tham Hongay, rồi lừa lạc sang Lào, Hương-cảng...

bỗ đừng xoi cả hai mang, lõ
ra bõ nào thi con phải bán
xói Hương-cảng đấy.

Lúc bấy giờ Trần-quỳnh -
Minh ở Quảng - Đông đang
tìm tám mươi phân ông Tôn
Trung-Son, nhưng còn só
binh-lực với tay mình không
đủ dùng, muốn tă-chúc thêm

Nhưng nhân-công ấy có
phải cốt vì tim kiêm đòi ba
chục đồng lương tháng, mà
đem thân dẽ cho sóng gió
giày vò dầu. Họ cốt có mục
đích khác.

Mục-dịch buôn bán hàng
lau.

Họ cốt lấy một chồ làm
dưới tàu gọi là cò, dè tàu chồ
hang hóa cho họ khôi tốn tiền
cước và trốn cát thuế doan.
Chuyển di thì chồ hàng Tầu

có kỹ-luật, giữ niềm thân
yêu gắn bó; ai làm được nầy
ăn, không có thói ganh tị kẽ
vạch lẩn nhau như bá con
minh. Có khi toàn số đồng-
hương trong trấn gòp vốn
buôn chung, lối chung, chịu
trách nhiệm chung. Ngoài ra,
ai có dư vốn buôn riêng tùy
ý. Khêng ai di tố-giác ai có
hang lậu dẽ chồ náo. Còn
cái mối lợi « đưa heo » cũng
thế: ai làm được ấy nǎn.

lố-nhỏ hàng trambi dân-dịnh
da vàng mui tết, ông cầm tầu
tin là người làm cùu minh tất
cả, không thè nào truy nã
được kê trên tàu lậu vé, trừ
ra có ai tố-giác. Mà tố-giác
lẫn nhau, là một thời thùy-
thù Trung-hoa không có.

Các ngài đã biết lúc di họ
có cái lợi « đưa heo », giờ tôi
tôi bận vé, họ có cái lợi
« buôn chó ».

Một hôm, chúng tôi được
thấy ở tàu Portos sau bữa
đèn bến Marseille, hòn một
trăm nhân-công khách lịnh
lương rồi đưa hết cho người
cáp-rang của họ (dưới tàu náo
cảng thế, chán-công khách
hay Annam đều có một người
đứng đầu gọi là cáp-rang ca-
poral). Chồ đó được đưa ba
nghin bạc rồi. Nhiều người
lại lấy tiền riêng đưa thêm
đám bầy chục hay một đội
trần nữa.

Sao họ lại trút túi đưa
cho người đầu-nệu thế, bắc?
Tôi lấy làm lạ, hỏi bác Tuyết
là cáp-rang của người đồng-
hương chúng tôi.

— Chắc họ lại góp vốn buôn
« chó » đây chứ gi: bác Tuyết
cười và đáp.

— Chắc Bergers hẳn thòi?

— Không, thứ chó này nhõ
hơn nhiều. Chó lừa! Chuyển
tàu này, bận di, hôm đến
Hương - cảng, nhân - vien
thương-chính Äng-lê xét bắt
được hai bò đầy chất chó
lừa với một hòn kẹo-ho. Họ
này ván ở ô-phich (office, nơi
để những bài địa lý tách),
nhét xuống tận dưới cùng;
giấu kín đến thế mà đoàn
Äng-lê cũng khám ra. Chuyển

ang bán cho Âu Mỹ, như đồ
cò, đồ sứ Giang-tây, trà, tơ
v.v... bắt cứ sản vật gì liệu
chứng chồ lừa bán lậu được,
là họ kinh doanh tất cả.
Chuyển về thi mua hàng Âu
Mỹ đem về bán cho người
đồng-xứ. Đọc đường, họ lại
kéo buôn hàng xách từ bến
này qua bến kia. Cái tài buôn
bán của các Ông thiên-triền,
khỏi cần phải nói.

Cùng làm chung một chiếc
tàu với nhau, họ có tò-chúc,

Con nhà lao-công trên mặt
biển, có tiếng lóng « đưa heo »
nghĩa là đưa mấy người di
trốn trong tàu không phải lấy
vé, không có hệ-chiến thông-
hành. Mỗi một con heo đưa
đi như thế có nót vài trăm
đồng. Họ chỉ cần giấu heo lúc
tàu sắp sửa neo rồi bén
là lúc có cuộc khám xét mà
thôi, ra đến ngoài biển thi
heo ăn chung nán lợn với
người và cũng lên boong
hóng mát như ai. Dưới tàu

có kỹ-luật, giữ niềm thân



lửa đem về Tàu bán đất lầm
kia, chả trách...

Thì ra «chó lửa» là súng
lục, «kéo ho» là đạn, cung
tiếng long của con nhà đ
biển.

Thật thế, món hàng ấy đem
về Tàu bán đất hơn tôm tươi.
Các chủ khách lục-lâm,
cường-hào, thô-phí, du-côn,
cho đến các vị anh-hùng nh
nhỏ hùng-cú nhất phương,
tranh nhau mà mua. Mỗi con
«chó lửa» từ Âu-châu đem
về, có thể bán được một trăm
Những người Trung-hoa di
lành tàu biển cốt vì mối lợi
buồn hùng lậu, mà «chó lửa»
là mối lợi thứ nhất. Một vốn
muôn được lịch sự
không gì bằng dùng:

(còn nữa)
HỒNG PHONG

Trong những tiệc
trà to-tát, những
dám-eu-ri sang trọng,
biểu sén các ngài
muôn được lịch sự
không gì bằng dùng:

CHE
PHU XUAN
Hồng ứ thâm ngọt
Không thử nào sánh kịp
TỔNG CHỦ: H. Hồng Long, Hanoi
TỔNG CHI ĐIỂN: H. Hồng Ngang

Đại lý khắp Đông Dương

Các đại lý chỗ Phu Xuân
Hano : 197 Hàng Bông, Haiphong 67
phố Cầu Bè và 153 phố Khách Nam định 159 Paul Bert, Haiphong 15 phố Hàng Giay, Haiphong 75 phố Cửa Dinh, Thành phố 115 Paul Doumer, Ninh-binh 50 phố
Văn thi, Thành phố 112 phố Lớn Qui-
nhon Maisons Hura-Chi, Nha-trang mai-
sinh Phuc Bác-ninh 10 phố Cửa
Tiền, Son-Tien 108 phố Hán-nh. Dép-
chu 65 A phố Thị trấn, Phù lang thương
131 phố Tân ninh, Vinh yen 22 phố Lê-
quán-Duyệt Cao-hùng phố nhà thờ cũ
(ancienne Egilee).

Lúc này, chúng ta đã nghe
Vi nói đến tên Lương-xá-
Quáy, tức Lương-tam-Quý,
một bộ-hạ thân-tín của Trần-
quang-Minh.

Y vâng mặt lệnh họ Trần,
đem bắc triều ra Hương-cảng
đón mua voi vét những «chó
lửa» do bọn làm tanh chở lên
từ Âu Mỹ về. Trần cho phép
Tam-Quý được tiện nghi
hành sự có bao nhiêu mua
hết bấy nhiêu, miễn được thi
thôi, không kè dài rẽ.

Đến Cảng, Lương-tam-Quý
tim ngày mày eái «chân» mà

DENTIFRICE MICROBICIDE

Thuốc đánh răng do bác sĩ chế tạo
Bán lẻ tại các hiệu tạp hóa: 0\$35
— Bán buôn tại hàng dệt —

Phúc - Lai 87-89 Route de Hué — Hanoi
CẦN THÊM ĐẠI LÝ CÁC TỈNH

Triết-lý của một người cô học làm ông Thánh

Thật thế, Mặc-tử là một
nhà tu-tưởng trọng thực-
hành. Đời bấy giờ, các nước
chữ-hữu làm khô-dân-hai
của về những cuộc chiến
tranh không rút, ông xướng
lên chủ nghĩa hòa-bình,
kiêm-ái, lại thân hành đến
các nước bảy tỏ lợi hại và
dàn-hòa những điều tranh
chấp, dẹp yên những việc
khó-khăn-hộ người ta. Nhưng
suốt đời ông không
cầu-công-danh phu-quý,
không chịu làm quan với
nước chư-huân-não, chứng tỏ
ra tư-trưởng ông chỉ vu-thực-
dụng chứ không vụ-hu-
dan-vây.

Quán-Chí

Nên đọc Báo
Mới, Báo Mới
là tờ báo của
mọi người



GLYCERINA

Con đường nguy hiểm

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch
Tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH
(Tiếp theo)

— Hắn ta mến vợ lắm, tôi cũng phải chịu
rằng thế. Có lẽ hắn chỉ có cái nết ấy là tốt.

— Ông khắc nghiệt quá!

— Hắn có nhiều món nhân-tinh-lâm, nhưng
chẳng có đám nào bền cả. Hắn cũng quá lả
linh không bao giờ ở để cho cái cuộc tình
duyên ấy kéo dài ra, thêm phiền cho hắn. Về
lại, hắn có phải là hạng người biết say mê
đau. Hắn chỉ hận kiêu ngạo, thích được
người ta khen minh. Ngày giờ hắn đã chán
bốn-chục-tuổi đâu rồi, hắn đã phải phi và
dám ra trễ nải; nhưng khi hắn mới dời sang
Hương-cảng thì hắn rất dẹp trai. Tôi thường
được nghe vợ hắn nói dưa với chồng về
những cõi á mà chồng đã chinh phục.

— Bà ta không cho những chuyện ve-văn ấy
lãm trọng up?

— Ô, không! Bà ta biết rằng những chuyện
ấy không có giày giày bao giờ. Bà ta lại bảo
rằng nếu các cô à đáng thương kia đã chết
mê-chết-mết vì Charlie, họ mà không quá tẩm
thường, thi bà rất sầu lòng làm quen với họ;
và bà ta còn cho đó là một chuyện chẳng vè

vang gi cho mình bởi vì các cõi á hâm-mộ
chồng bà lại xoàng xĩnh đến thế.

Waddington vè rồi, nàng nghĩ đến những
câu chuyện y vừa thuật lại một cách hững
hờ. Nàng chẳng được hào-lòng vì câu chuyện
đó. Nàng đã cố dỗ lòng dè che dày sự hối
hợp của mình. Những điều y nói ra đều đúng
cái:nàng chưa chát nhện thấy thế. Charlie
đó là con người xuân ngọc và hym-hinh, rất
hay-ura phinh. Nàng nhớ lại rằng hắn sẵn
lòng kề cho nàng nghe những điều cõi làm
tòn-hán-hán. Hắn tự phụ là ta-tinh-tế và khôn
khéo. Phải là một con dàn bà dở-dần mới có
thể dem dâng trái tim mình cho hạng người
như hắn, chỉ vì hắn dẹp trai và bảnh bao!
Nàng mong sẽ khinh bỉ được hắn, bởi vì nếu
nàng chí có hòn ghét hắn thôi, thi còn có
thể yêu đương hắn nữa. Đáng lẽ thái độ của
hắn phải là lung cho mờ mắt ra. Mà bao
giờ, Walter cũng không coi hắn ra gì cả. Ôi,
giá it ra nàng có thể duồng dỗi, không bao
giờ nghĩ đến hắn! Chắc rằng mụ vợ đâ trêu
trọc hắn vì câu chuyện Kitty mê-hán ra mặt.
Dorothée rái sần-lòng kết giao với nàng, nếu
mụ không cho nàng là thứ người tầm thường!
Kitty mím-cười. Giả-thân-mẫu nàng biết đến
hand-thể của con, bà sẽ phát-ý biết bao!

... Nhưng ban đêm Kitty vẫn nằm mê thấy
hắn. Nàng cảm thấy đôi cánh tay kia ôm ấp
minh, thấy đôi môi nóng hổi kia. Mặc
dầu cái tuối bốn-mươi, mặc dẫu hắn đã phát-
phi, cái đó có hè chi! Nghĩ đến khi hắn tu-
nghiu vi minh đã luống tuối và đã sắp héo
đến nỗi, nàng cười, nàng âu-yếm và dày
lòng khan dung, nàng sẵn sàng chia sẻ nỗi
buồn của hắn và an ủi hắn. Cái vẻ hóm-hinh
trò-trò của Charlie, nàng cho đó là một cõi dè
yêu-hán-hán nữa.

Nàng thức dậy, nước mắt giàn giụa.

Mỗi ngày, xong công việc, Waddington đều lên thăm nàng. Ở những trường hợp khác, dù có quen biết nhau được một năm dài nữa, cũng không gây nỗi mối thân mật giữa hai người trong có mấy hôm trời. Kitty kể với Waddington rằng không có ông ta, nàng khó mà chịu được Mě Tân Phủ.

Y cười, đáp rằng:

Bà xem đây, chỉ có bà với tôi ở đây là nghỉ đến chuyện thiết thực. Các bà sơ thi hoa ở tận trời, còn ông nhà ta thi ở trong chỗ tối tăm.

Nàng cười, tuy chẳng hiểu gì mấy. Đôi mắt xanh nhô và vui vẻ kia cứ tròng trọc soi hỏi nàng; tuy sự chăm chú ấy chan chứa cảm tình, nhưng nàng chẳng thấy khó chịu. Waddington thật lán lǚ: y tờ mờ muốn biết rõ sự giao thiệp giữa hai vợ chồng. Nàng thi thắc lầm cho y hiền nhãm.

Nàng cũng ra Waddington và đoán rằng y sẽ là người bạn có thể đỡ dần cho nàng mai sau. Tuy ăn nói không có gì là linh lợi giảo hoạt, nhưng y khéo lột rõ chân tướng mọi việc mọi cái r้า, với một vẻ chăm biếm khiêm nằng cũng vui vui. Vả dưới cái trán hói, cái bộ mặt trẻ con của lão ấy lại càng khiến nàng lời nói của y tăng thêm vẻ ngô nghênh.

NGƯỜI HANOI MUỐN HIỀU RỎ HANOI HÃY ĐỌC

NGOẠI Ô

Người xa Hanoi muốn biết Hanoi
có gì lạ hãy đọc

NGOẠI Ô

PHÓNG - SỰ TIỀU-THUYẾT
của

NGUYỄN-BÌNH-LẬP

Sách dày 300 trang
Sắp có bán. Giá 0\$30

HÀN THUYỀN IN VÀ XUẤT - BẢN

Y đã sống bao nhiêu năm ở những tỉnh bên Tàu, nhiều khi không có người da trắng nào dè mà trò chuyện với, cho nên cái cá-tinh của y không gặp sự gì trớ ngại, được hoàn toàn phát triển hóa nên gần như khác đời. Y cho đời là một cảnh ngang trái. Y không tiếc lời chỉ chích nhóm người Âu ở Hồng-kông và y cũng sỉn lồng chế giễu các viên chức Trung-hoa ở Mě-Tân-Phủ, và cả cái bệnh thô-tà đương tàn phai nơi ấy. Mỗi một lời dù hào hiệp hay cảm động, mà ở miệng y nói ra đều có một vẻ pha trò. Trong hai mươi năm vừa rồi, y cũng đã trải qua nhiều chuyện ở bên Tàu, ai mà đã được nghe y kể lại, thật khó mà coi đời là trọng nữa.

Tuy y chối rằng không biết tiếng Tàu một cách thâm thúy, nhưng y nói rất dễ dàng. "Và y cũng coi khinh cái bọn chuyên học về Moangan nứa. Y đọc it, nhưng y học được nhiều trong khi chuyện trò. Nhiều lúc, y nói với Kitty về những tiêu-thuyết Tàu hay về lịch-sử Trung-Hoa. Vả tuy lúc nào y cũng tán rộng đáy, nhưng trong câu chuyện của y vẫn biếu lộ một sự chăm chú, và có khi biếu lộ cả tình cảm nứa.

Có lẽ y như đã vô-tinh thừa nhận cái ý kiến người Tàu cho người Âu là moi rõ và kiêu bạc. Thật ra tính khôn ngoan, tình cao thượng chỉ có trong quan niệm của người Tàu về cõi đời sống này.

Đó là một điều làm cho Kitty phải suy nghĩ. Nàng vẫn được nghe nói đến sự tuỵ lạc, sự bần thần của cái đám da vàng, khô ai mà lường mà hiểu được. Một góc tâm man dã kéo lên. Nàng thoáng nhìn thấy một thế giới sầu-xa và phong phu không ngờ.

Waddington nói chuyện và pha trò, mà vẫn uốn l้อน không ngừng.

Kitty bảo:

— Ông đừng uống nhiều quá!

Y đáp:

— Tôi chỉ thích nhất có thể. Vả lại, uống rượu cũng tránh được bệnh tật.

Lần này cũng vậy khi y trả về thi đã say rồi nhưng y rất chịu được rượu. Y vui vẻ nhưng không coi là thô lỗ cả.

Một buổi tối, Walter trả về sớm hơn mọi khi, có giữ y ở lại ăn cơm, thì xẩy ra một chuyện hơi lạ. Sau món cá, người bồi bàn đưa cho Kitty món gà lăn với rau sống.

Waddington hỏi:

— Trời oè bà đừng có dùng vào.

— Tôi nào chúng tôi cũng ăn đấy.

Walter nói:

— Nhà tôi thích ăn rau sống.

Khi tên bồi bưng đến, thi Waddington ra hiệu không dùng món ấy.

Walter: mìu cười một cách dữ tợn, và vẫn lấy món ăn. Waddington im lặng. Y hết cả vui vẻ, vả xong bữa, y đi về ngay.

Thực vậy, chiều nào hai vợ chồng cũng ăn rau sống. Hai ngày sau khi đến đây tên bếp vò tư lự như những người đồng chủng của hán, có làm món rau sống, Kitty chẳng nghĩ ngại gì cứ ăn. Walter can thiệp:

— Minh đừng ăn. Thắng đậm bếp này thái dien.

Kitty nhìn thẳng vào mắt chồng và hỏi:

— Tại sao em lại không ăn?

— Ăn rau sống bao giờ cũng nguy hiểm. Vả trong lúc này mà ăn thật là rõ đại. Minh rồi sẽ chết.

Kitty nói:

— Vậy thì đó chẳng là một phương pháp biện nghiệm đó ư?

Nàng thản nhiên ăn. Trong óc nàng này ra một ý muốn thách thức chồng. Dưới cái nhìn chép giẽ của nàng, Walter tái mặt, nhưng đến khi người nhà bụng rau sống đến, chàng cũng lấy ăn. Thấy chủ ăn, nên ngày nào tên đầu bếp cũng làm, và ngày nào hai vợ chồng cũng ăn, chỉ vì cái lòng muôn thử-thách lồ lăng nọ.

Tuy trong lòng hoảng sợ là thế, Kitty cũng chiều theo cái ý muốn của nàng là trả thù Walter, và tự nàng thử thách với cái mồi tuyệt vọng và cái lòng khùng bỗ của mình.

(còn nǚa)

HUYỀN-HÀ

11 OCTOBRE 1941

Phương-pháp trị bệnh ho lao

Tôi có 1 phương thuốc trị bệnh ho lao của ông bà đẻ lại hay quá. Xưa may chì để giúp cho người ở thôn lán. Nó trị bệnh nhạy thi mau lâm; còn bệnh thiệt nặng như: 2 chà vai dài nhách lèn; tiếng nói da ticc; đặc tai và lung nghe phải bị đâm vướng kêu ô-đô; mỗi tưốn suốt ngày và hay nóng lạnh; hét. Còn nhức bụng ho chua thiệt nặng như nói trên thi uống muu lanh lanh. Lòng người bị ô-đô, bị đánh đồng phải túc ngực thi uống cảng muu hơn. Cố nhiều người dùng thường hay khuya khích tôi làm ra hán khớp nói cho ai cũng dùng được; ni trang vi phương thuốc này mặc quá tôi không muốn. Nay người ta khuyên khích quâ và tôi nghĩ lại có nhiều bệnh hàn ngán mà không thể thi thuốc này sanh cùng không mắc el, nên tôi làm ra và chia nhau mỗi ve uống một tuin thi giá 12\$00. Tùy theo bệnh nặng 1 hoặc 2 tuin lanh lanh bịnh. Dùng thuốc này rồi ngoài còn phải cùi cách cùi và lya chay múa mía và phương pháp làm cho phổi mau triệt nhuần hàn mới mau lành. (Tôi có chí rõ trong то). Trong đó có hai thứ thuốc uống: 1 thứ uống nhuận trường dưới đòn trong phổi ra đại trường: 1 thứ bồ phổi triết ái muôn mua xin viết đến: 1 thứ bồ phổi

M. NGUYỄN-VĂN-SÁNG

(Cựu Hương - Giáo lang Tân - Giới (Cần - Thơ)
Boite postale n° 10

Mua mandat hoặc bằng cách lệnh hòa giáo ngắn cũng động

NOTA — Người lo lường, có việc áu sầu, lao lâm; hoặc người làm việc gì ngồi lý một chỗ không vận động; sanh mệt nhọc, ốm yếu, mất sức thành lao uống phòng ngừa tốt nhất. Tôi có cho nhiều người uống thi thấy mạnh mẽ, ăn ngon có da thịt.

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Van n°

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Van

38, Boulevard Henri IV

Tirage: ... exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG. DOAN-VUONG



TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỲ, AI-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ

Etablissements Vạn - Hóa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi

Có bán thuốc Vạn - Bảo danh - lồng chữa bệnh liệt dương. Thuốc che đàn ông, đàn bà khác nhau