

LAURENT



NGUYỄN-DOAN-VƯƠNG
CHỦ-TRƯỞNG

SỐ 4-NĂM LÂM BÌP.

Một buổi chữa bệnh bằng xà-thiếc
ở làng xã Maymen à Paris năm 1778

55-84 — Giá : 0:10
28 OCTOBRE 1944

BIP

ít lâu nay, ở xã hội ta thường thấy ra một hảng người mệt sảng như gương mà là phuòng dì bìp; bìp dù các cách dè ra tiền; mạo là người thân thuộc đến tận nhà dì như chuyện vừa xảy ra ở Hadding; lừa người mua hàng ngọt dá là ngọc thạch như chuyện vừa xảy ra ở Nam-ký; và mua hàng giờ ra giấy mới trảm rồi nhau lúc nhà hàng vò ý lại rút cái giấy một trảm lại như chuyện xưa ra ở Hanoi.

Sở Mật-thám bận tám không nghĩ bao nhiêu. Nhưng báo hàng ngày thực cũng đã phi nhiều giấy để đăng những tin tức về bọn bìp. Vậy mà những phuòng bìp xem chừng như vẫn không bớt được phàn nǎo; mỗi ngày chúng mỗi hoành hành dữ ở ngay dưới mũi chúng ta; và mới đây ở chợ Đồng-xuân lại mới xảy ra một vụ bìp ác hại hơn nữa đáng cho chúng ta chú ý :

Bác Trần hữu Trúc một buổi kia, thấy ở dìu nỗi lên một cái mìn to. Đó là bảm bảm bảp chuối ? Đó là dâu gối ống voi ? Hay đó là di độc bệnh phong tinh còn sót lại ? Nào, bác có phải thấy thuốc dầu mà biết. Phạm văn Phú, lang vườn ngu vào hàng số 1, giết người có mòn bài, lại dò thủ khoa về ngón bìp, ngầm, nghĩa, sờ mó cái mìn ranh kia bồng lè lưỡi ra mà bảo :

— A, cái này thi nguy lâm. Phải tiêm !

Phải tiêm ! Chinh thế, Phạm văn Phú, không phải là bác sĩ, nhưng lấy ống tiêm ra tiêm hực. Nhưng ác hại, cái nghè bìp của anh chàng bình như đèn hòm áy thi dèn dàu dèn số, bình như đèn hòm áy thi cái học của anh chàng nhất định

thò đuôi ra, nhất là cái tinh liều lĩnh muốn tò chò anh chàng biết nó guy nbur thô nào, cái mũi tiêm ấy vừa đâm vào dùi bác Trúc thì nó « xin » gãy khục. Thế là nứa mũi kim tiêm cù ở lý trong thịt Trúc, dù bác Phú có i ạch moi móc hay van lây nó cũng không chịu ra ngoài ánh sáng mặt trời làm chi. Thê là bác Phú bị mòi đi. Mòi đi về Mật-thám. Sở Mật-thám sẽ cho bác biết rằng phạm ở dìu mà không thành thực, cù dì bìp bợm người ta lấy tiền thì sẽ bị kết quả tai hại như thế nào. Ta không nên nói đến phuòng diện ấy. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn cảnh cáo một lần nữa cho bà con ta biết rằng hằng dì bìp lấy tiền ở xã hội ta dội muôn nghìn lốt khác nhau. Xem ngay như một ngãy thầy lang dùi biết. Kẽ ăn mặc sang-dủ nhà lầu ô tô có ; hạng áo the quần vải có ; mà hạng cu ly bắt tê cũng có. Hạng cu ly đó, ai dài tùng di chơi tối ở những phố đông ở Hà-thành đã thấy rồi. Mắt trước mắt sau, một tên mồi thám mắt húp tự nhiên ở đầu húp phải ngài. Nó hót hoảng xin lỗi và tội ở trong người ra một cái hộp nhỏ và nói như khấn ông và ông vải :

— Đây là sâm cao ly, con tinh rẽ, chỉ xin ba đồng ruồi.

Ba đồng ruồi bạc, nếu ngài bỏ ra mua, thi lôi xin chia buôn dây : cái thứ sâm cao ly đó chỉ là một xu cũ dèn hay là rẽ cây dù dù hoặc là một hảo qui. Cái tên báu sâm áy là một tên dì bìp. Nó bìp người vật vãnh chứ không như hảng bìp áo the quần trang dung « dao cầu

Nghệ thuật Hội Họa

Bởi họa sĩ FOUJITA, nghệ thuật và quan niệm của họa sĩ về hội họa, đều nói rõ ràng trong T.B.C.N. số sau.

Chúng tôi phòng ván FOUJITA

FOUJITA tỏ bày ý kiến về nền Mỹ thuật Á Đông và, nhất là Việt-Nam — Nhiều họa sĩ Pháp, Nam sẽ tỏ bày ý kiến về nghệ thuật của FOUJITA trong số ấy.

Nên đọc ngay từ giờ !



huyền tản » để « giết người lấy của » mà ta vẫn quen gọi là hạng « lang băm ». Tôi đã từng được nghe thấy có tên lang băm ngày trước là phu xe, không biết lấy một chữ mà bây giờ « thánh cho ăn lộc » đã có cửa hàng nhà ngồi và được rất nhiều người mời mọc đi kê đơn bốc thuốc. Có ông xua chít cái khăn mồ riu, sắn cái quần mông lọn dè bám thuốc sống ở các chợ nhà quê mà hót giờ từ xung là thăn. Lại có tên ăn cắp, thời búa mè, thi cho mình là « vua thuốc » này, thánh thuốc khác »; có tên đùa trộm đuổi cướp, bị tú vè túc mìn kháo cùu trùng lao ; có tên nói bộ lèn rắng « Ông ấy ho ra phổi » và « Bà ấy rực dầu vì mất da coi » mà mở cửa hàng « cao dan hoàn tán » không quên chua một câu rằng « đoán bệnh như thầu »; có tên đùi bán giấy lậu bị một thảng nhà pha về nói khoác là « ngoại quốc học về » khéo mò xém mò một cửa hàng chữa mắt, chữa nguc, chữa thận thê cho người dời ; có tên sinh vò già cu tử vò dàu tang nói ráng có nhiều món thuốc già truyền ; có tên bị bệnh phong tinh được người chửa cho khỏi, xin cái đơn vò vò ngực xung là thầy thuốc không kém gì Hoa-Đà B-ền-thuer; có tên dài làm thơ bị duỗi, yết xin tiền buôn thuốc viễn bán phát vậy, nhung lúc nào cũng làm ra dáng khố

khăn, mượn thồng ngón, bút đậm và bày ra hàng đồng giấy khen mà họ bỏ tiền ra mua được.

Những tên bợm bịp ấy thuê nhà rái lớn, quảng cáo rất to, trưng ra những bức ảnh rất ghê. Người nào mà chẳng sợ sự lụt? Thế là họ phát tài, họ lại càng làm dữ: nài con cù ly, con khỉ, con rắn con trăn, rồng con bò tót và các con lợn rừng bầy phè phè ra trước cửa; có khỉ lại trưng cả máy điện, đèn cồn, ống phun, máy hấp chảy sinh sôi cả ngày nub ba cái xưởng máy cưa để cho những khách đi đường bờ vía. Trong khi ấy, một tên cắp giò dứa, gác quang cáo vào mái nhà và nói như một cu cậu bắn đầu trên xe lửa:

— Chết bệnh không lấy tiền! Mọi các ngài vào chữa bệnh không mất tiền!

Ngài vào thử. Một người bắt mạch ngài và nói rằng ngài đau mắt vì bị lao phế hay lao hạch! Họ bèn vật ngài ra rồi đặt nửa tá *ventouses* vào lung ngài để hút máu độc ra, họ vẫn bắt ngài ra đồ *sulfate de zinc* pha thêm nước lá hay nước hoang lién vào và sẽ thết vào tai ngài rằng bệnh ngài sẽ đưa ngài về chín suối!

Lúc ấy, ngài sợ, mới hỏi rằng:

— Thế ông chữa cho tôi không lấy tiền?

À, nói dùi thế thì không được. Họ biến ông mây giội thuốc cho đỡ đau một lát, nhưng nếu ông không muốn chết thì phải đưa tiền ra lấy thuốc: một đồng một viên hay là 1 chục một thang, cái đó tuy lòng họ thương ông nhiều hay ít — hay tùy cái số tiền trong túi ông ít hay nhiều vậy.

Viết đến đây, chúng tôi lại chợt nhớ đến chuyện một ông lang chửa mất ở một phố đồng đúc kia khám mạch cho bệnh nhân xong rồi bảo:

— Ông viễn thị!

Mấy tháng sau, bệnh nhân ấy lại đến nhờ ông bắt mạch cho lần nữa, ông ta lại xem mạch và gọi bệnh:

— Ông cạn thị!

Khi ông cùi, bệnh nhân bèn a bạch » hết cả

dầu duối và tỏ ý khổng hiếu tại sao hôm nay minh viễn thị mà bệnh « chuyển » chóng đến nỗi hôm nay đã dám ra cạn thị rồi.

Ông thấy vườn của chúng là bén rắng:

— À, cái đó không có gì là lạ. Thế túc là... một mắt ông viễn thị mà một mắt ông cạn thị!

Bịp bợm dense, các bạn nghĩ xem đã quá quắt chửa. Ông lang vườn của chúng ta tưởng thế đã xong, không ngờ cái tên bệnh nhân ấy lại rắng :

— Thưa thầy, thế những mắt tôi nom như thường vậy. Tôi xéi mình thì chẳng viễn thị cạn thị một chút nào.

— À, cái lý ông không biết cái can ông hỏng, ông nháy bảy giờ như thường nhưng đến lúc già thi ông sẽ không nom rõ sơ sơ bờ!



Ở vào một thời-dai mập mờ đến tối như bây giờ, khoa-học thi chửa được phô-thông mà tin người thi không biết người nào tối người nào xâu mà tin được, dân ta thực dã bị một cái khò rái è chè là không biết nên theo thuốc nào, theo ông thầy nào. Nhưng kẻ có tài thi phần nhiều không đánh trống gõ mõ, sòng gân như xà côn bệnh, mà kẻ vô tài và học thi hàng ngày hép vào tai ta những món thuốc thần tiên kiêm hiệu trong năm phút.

Người có bệnh mất cây kim chỉ nam thành thàh như khí bệnh thi không khỏi mà mệnh thi đem thi cho ông thầy. Thực là ai oán vì tự nhiên mất tiền mà đem tinh mệnb ra để cho thầy vườn thi nghiệm xem cái đức đót của họ đến bực nào. Ấy là chửa kẽ lại có người còn lòe ta những món chửa kỳ lạ, lồi mũi, béo tai ta vài cái mà ăn của ta vài chục rồi lại cười ta là một dân tộc đê bị lừa; có kẻ lòi lồng mũi ta cho ta hắt hơi tinh người ra rồi ài tiền, ấy thế mà người minh vẫn thi nhau kéo đến vét tiền vào, cầu cạnh xin chửa hộ.

Đau xót nhất là những tên lang vườn ấy không những ăn cắp tiền mà hỏi nước mắt TIỂU-LIỆU (xem tiếp trang 36)

Chữa bệnh tùng « lò » bằng một thùng từ-thạch

I NGƯỜI NGOẠI QUỐC BÃ VÉT MÁY MUỖI TRIỆU BẠC CỦA DÂN PARIS chỉ vì có độc 1 cái tài di bẹp

Ông thuê một phòng tại khách-sạn Bouret, một khách-sạn lịch-sự vào bực nhất trong kinh thành, tại phố Vendôme. Tại đó, ông lỵ xưng là một vị « cùn dân độ thế » và nhanh chóng làm phác cho một dội người, ông

bảo là có thể chữa được. Sau nhiều con

bệnh hiếu kỳ tìm đến ông liên nhât chữa cho tất cả mọi người. Va bảy giờ ông mới cho mọi người biết rằng bắt luận là dàn ông dàn bà nhớ ông

chữa bệnh đều phải trả mỗi tháng 10

quan tiền vàng (hồi ấy mỗi đồng tiền vàng

bằng 24 phat lóng ngày nay, nghĩa là số tiền

đó bảy giờ đã là một số tiền khá lớn).

Nhưng ông « lương y » này phần nhiều là những người có tiếng có tâm nên việc bẹp bợm của họ lam rất nhiều người mắc phải, bởi vì

không biết thế nào mà để phòng được. Mỗi ngày

có hàng trăm con bẹp mù quáng đến xin chửa,

mỗi ngày họ kiếm có đến bạc ngàn, tha hồ ăn

cho sướng đời, hồi còn nghè gilai cho bằng.

Vậy mà mỗi bản khán bệnh nhì thế, họ đã

làm những trò gì? Họ làm nhiều lầm... họ dò

những khoe vật ra để lòe bệnh nhân lấy tiền.

Thứ nhất, Ấy vậy mà mỗi khi họ « dão » về mấy

thị thành tòn, hàng trám, hàng ngàn người

vẫn kèo đẽi xin họ chửa.

Với cái cáp bạn quâia đặc « thầy vườn »

thuốc nhám chung tôi xin tặng mấy tài liệu sau đây.

Đầu năm 1778, một vị bác-sĩ tên là Mesmer đến Paris. Ông khoe ông có một sức mạnh vô hình rất mãnh-lịt. Và ông quả-quyết nói rằng ông có thể đem sức mạnh vô hình ra chữa khỏi các bệnh một cách rất nhiệm màu,

nhiệm màu không kém gì phép Chúa. Những điều mà ông lòi ra không khoe với ai, là ông vừa mới thất bại một cách sáu cay tại kinh thành Vienne, trong cuộc thi-nghiêm về phép

chữa bệnh bằng sức hấp dẫn của từ-thạch. Trên nắp thùng, coi như mặt bàn, có những lỗ thủng; các lỗ thủng đó có cầm một thanh

sắt, một đầu nhúng xuống tận đáy thùng, tay kia cầm cuộn sợi dây mồi. Ông ta lắc lắc dây, thùng rung quanh quanh, có bắc ghế để bệnh nhân ngồi tay mồi người giữ lấy một thanh sắt, và di chỗ đau (trán hay hông, tim hay dạ dày), vào đầu thanh sắt đó. Có một sợi dây thừng chằng xung quanh phía sau lưng các bệnh nhân. Bệnh nhân cứ ngồi im dò mà đợi mảnh lực của từ - thạch trong một căn phòng ánh sáng lờ mờ, luôn luôn có tiếng « plune plune » buôn báu của cây đàn « piano » tại một xó kín.

Đó như vậy có khi hàng giờ, có người lăn lóc chẳng thấy gì hết. Các người chữa bằng cách ấy một đói lẩn rẩn, thì có cảm tưởng sức từ-thạch chạy vào người như điện giật, rồi người thi ngáp dài, người thi hắt hơi, người thi run-ran, người thi toát mồ hôi ra, cũng có người bắt lết cuội sảng sặc. Cũng có người ngã lăn ra vật-vã hàng giờ, miệng nắc lên ảng ặng. Cũng có người múa may quay cuồng lên, miệng nói lầm-nhầm như người điên dại. Những người « lén cơn » như vậy, bác-sĩ cho là chóng khỏi bệnh, và hợp lực cùng người giúp sức tóm cổ lôi sang cầu phòng bênh, tường vách đều đậm bỗng êm ái.

(Thỉnh thoảng, người nào bệnh nặng lắm, trong khi ngồi cạnh cái thùng từ-thạch, mới được bác-sĩ « truyền điện » cho, nghĩa là... lấy đầu ngón tay khẽ vuốt ve vào chỗ đau đậm mấy cái).

Sau các cuộc vật-vã lăn lộn hàng giờ, nhiều bệnh nhân nói rằng thấy bệnh đỡ nhiều.

Có người nói khỏi hẳn bệnh. Cũng có người nói chẳng thấy chuyện bệnh chút nào.

Song số người nói nhỏ ơn bác-sĩ mà lành bệnh vẫn nhiều hơn khiến người hoài-nghi đến đâu cũng phải tin và bước tới ngưỡng cửa phòng bác-sĩ, người ta đã thấy như bệnh truyền nhiễm ít nhiều. Số chữa bệnh của cái thùng từ-thạch được tin-nhiệm hoàn-toàn đến nỗi sau ít lâu, bác-sĩ Mesmer phải đặt tới 4 cái thùng chữa bệnh như vậy, để đủ chỗ ngồi cho bệnh nhân. Và bác-sĩ phải thuê riêng

một căn nhà to tát, sửa sang khang mạc đường đường.

Bác-sĩ đông khách quá và được tin-nhiệm rồi, bèn biến thư yêu-cầu chính phủ Pháp phải nhường cho một tòa lâu đài làm nơi điều trị bệnh nhân, dọa rằng nếu không bác-sĩ sẽ bắt buộc phải từ giã đất Pháp và tề bao nhiêu bệnh nhân không có người chữa chạy cho.

Nhưng chính phủ không chịu chiều ý nhà « bác học trú danh » ấy, Mesmer bèn thu xếp va-li vung-vang ra đi, làm cho đoàn « tin-dõ » ngo-ngác.

Nói là ra đi, nhưng cái thùng từ-thạch của bác-sĩ vẫn để lại cho một người đồng-chí và tin-dõ là bác-sĩ Delsom. Delsom mở một bệnh viện chữa bệnh bằng từ-thạch, sau đât khách quá, liền chung cõ phần với mấy nhà tu-bản và bô roi Mesmer.

Thấy vậy, Mesmer vội vã trở lại Paris, và lập một hội gọi là hội « Điều Hòa » và bán cho hội ấy phương thuốc màu-nhiệm của bác-sĩ,



tay đầu 300 ngàn quan tiền vàng Rôman khi bỏ tiền vào túi bác-sĩ chẳng trao phương thuốc gì cho hội ấy hết, sách vali ra đi, giữa bandê, lẳng lặng không nói cho ai biết trước.

Rất cục, chỉ hỏi cho bác-sĩ Delsom. Lời-dụng cái huơ danh của bác-sĩ Mesmer và lòng tin của con bệnh, bác-sĩ chữa cho nhiều người lâm, và nhất là thu được đến lâm tiễn.

Mãi sau, người ta mới khám phá ra rằng số người nói nhờ phương-pháp của bác-sĩ Mesmer mà lành bệnh, đến là tại « cõ mõi » ăn lương của bác-sĩ, hằng ngày chuyên-môn già ôm đau, già vật vã lòn lòn và già khỏi bệnh để mọi người phải nhìn theo.

Nhưng lúc ấy thì bác-sĩ Mesmer đã cuốn gói đi rồi, và đồ đệ là bác-sĩ Delsom cũng không cần phải làm nghề chữa bệnh nữa, vì bác-sĩ đã giàu có bạc triệu.

Nhân chuyện chữa bệnh của bác-sĩ Mesmer người ta lại nhớ đến thuốc lá dền Bia ở Bắc-kỳ mấy năm trước.

Một ông thầy bói mưu với mấy người vò nghệ trong làng Văn-trai, thuộc huyện Cầm, giàng (Hai-duong) phao tin dồn nằm mơ thấy cụ Nguyễn Tuệ-Tinh hoảng giáp trù Trần, quát trong làng, về chữa cho sáng mắt Thầy làm lễ rite ở mõi cụ Tuệ-Tinh, một cái gò ở giữa đồng, có xây một cái bệ gạch, tượng truyền cảnh mộ có cái bia nay đã chìm. Tin ấy lan ra rất mau. Dần dần miênదen rết đồng, và gọi cái mõi ấy là dền Bia, thực ra chẳng có đền dài gì ráo. Một đồn mười, mười đồn trâm, trâm đồn nghìn, đồn vạn, chẳng bao lâu, tin ấy làm chấn động cả du lịun dân chúng khắp các tỉnh Bắc-kỳ.

Khó muốn giàu, đau muỗi đás, những người bị cõi bệnh thuốc thang dâ nhiều không khỏi, lăn mò thuê người cảng dắt từ rừng sâu xuống; từ bãi biển lên, từ làng xa tới, gầy nên một cảnh náo-nhiệt xưa nay chưa từng có từ ga An-tiêm vào tòng Văn-trai. Hàng quán lập lèn san-sát, khúc dường dài hơn 2 cây số dột nhén thành một dãy phố huyên-náo suốt ngày đêm. Xe lửa đèo theo hàng chục tua, tua nào nồng nặc như ném cối, coi đóng đúc và náo-nhiệt gấp mấy hồi đèn Kiếp-hạc và hội Chùa Hương. Mỗi người xin thuốc thánh dền Bia lè chí phái cúng có hai đồng tiền xin âm dương, thê mà mỗi ngày



dân số tại thu được hàng ngàn bạc, dù thấy số người đồ xó tới xin thuốc đồng đảo như thường náo.

Mà thuốc gì?

Chẳng có thuốc gì hết. Cần nhất là chài nước mắm ở cái nồi, cái vũng hay các ruộng nước xung quanh « dền Bia » (cái gò giữa đồng) thường vẫn bùn đục và lẩn cả nước giải cùng phân trâu phân bò và có khí của người nứa. Và ban sơ thì bét xin nám lá, nám cỏ mọc ở gần dền, sau cây cổ quanh đấy và bên vệ đường di dều vật trui hè, người ta cứ việc mua tùng thúng tùng ôm lá lẩn dẫu thứ, do dán trong vũng cát vơ bén ở bên đường đi, ngồi liền nhau thành dãy hàng hai cây số. Hai bứ đó, chài nước ruộng và nǚ là lấp nǚm, người ta gọi là thuỷ tháp, người ta kính-cần-trịnh-trọng đem vè, rồi kính-cần-trịnh-trọng dò vào nồi vào siêu vào ấm mồi nguyên, bắc lên bếp kính-cần-trịnh-trọng lúu thứ cùi mồi và sạch đem lén sắc, rồi kính-cần-trịnh-trọng rót ra bát mới. Rồi trước khi kính-cần-trịnh-trọng nâng bát về thuốc thánh lén miệng uống, bệnh nhân kính-cần-trịnh-trọng đốt ba nén hương, cầm giữa sán, và kính-cần-trịnh-trọng khấn-khuya vái lạy bốn phương trời.

Uống xong, con bệnh kính-cần đợi thuốc ngâm dần và mong chóng lành bệnh.

Bệnh gì?

Thời thi đúp từ bách từ bệnh. Đau mắt hóa llop, tê thấp thành hàn thán bất loại, ho lao sấp dem chôn, sài sáp hò chiếu, đau tim, đau dạ dày, đau ruột, bệnh phù, bệnh bàng, bệnh tả bệnh lý dù các thứ bệnh nguy hiểm và nan-y, người ta bảo thuốc thánh đều chữa khỏi hết. Dùng hết chai nước vẫn bùn và n้ำ là lão-nháo này, người ta lại đi dồn Bia xia chai nước và mua nǚm lá khác.

Cứ như thế đến bảy lần, đến 14 lần, mà bệnh vẫn không thấy chuyển, chỉ thấy mỗi ngày dài dày lại ý-ach thêm. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa dám hoài-nghi và chưa dám thất vọng. Vì bén tai, ngày nào cũng nghe khay dồn có người lòng thành tin thuốc thánh, nói tôi đèn, mắt đang mù bỗng hóa sáng; có người lúc đi phải cõng, lúc về chân khởi què, đã vừa đi vừa chạy được ra ga; có người lòng không thành, bệnh đã gần khỏi lại đầu đóng đáy; có người tó ý báng-nháo, sẵn thuốc rót ra chí thấy hai đồng tiền xin ám-dương thánh trả lại; có người vừa bắc sún thuốc đây nước lên bếp, mà sém nở vỡ... Còn nhiều tin đồn nữa không sao ghi xiết. Có điều là chỉ nghe những tin đồn, chứ không ai tự thắc lanh bệnh. Nhưng, tin đồn có ảnh-hưởng mạnh-mẽ và sâu xa quá đến nỗi khi Chánh-phủ ra lệnh cấm việc xin thuốc đèn Bia, nhiều người đã ôn phi bạc trăm đồng xin thuốc mà bệnh vẫn không thuyền, còn lấy làm tiếc không được đi xin thuốc thánh nữa...

Công chúng nước nào cũng vậy, cũng hay nhẹ dạ và dễ tin. Nên bọn đầu cơ với thà họn cõi mồi ra phao tin đồn để thu lợi.

Như trước đây, vài chục năm, ở mấy tỉnh Bắc-kỳ, việc tiền cát lá làm thuốc được tin-nhiệm và hoen-nghênh, cũng là do tự đầu cơ phao tin đồn bậy.

THÔNG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI:

« Đổi với hết thảy chúng ta, sự kiên-nhẫn có lẽ là « thứ can-dám hiện cần cho ta hơn hết ».

Một ngày mùa hè. Lá muỗm (tức lá soái, lá quế) dương xanh tươi tự-nhiên như bị cắt rụng gốc cây lá-lá.

Tôi vẫn lặng gió. Vâ khong phải là lóng rụng như lá rụng mùa thu. Nhiều người, — trong số có nhiên có bọn đầu cơ — bảo thoáng thấy bóng mây nàng tiên thoảng hiện hình trên ngọn cây rồi thiêng linh biến mất. Họ bảo thứ lá muỗm bị cắt roi đó, đem về sẽ chữa được bệnh này, bệnh kia, và nói chắc chắn rằng chính họ đã nhớ thứ lá đó mà thoát chết.

Thì là người ta dồn ầm lên rằng có tiền giang trấn cắt thuốc cứu khổ cho trấn gian.

Rồi những kè được hàn-banh sống gần những cây muỗm « tiên », lướm từng tháng lá bị cắt để phát dân cho người đến xin thuốc tiên. Phát không lấy tiền. Nhưng người xin thuốc đèn phải đem lẻ vật đèn cúng gốc cây và đem tiền cúng vào việc đầu đèn, tiền ấy họ đồng cốt do họ cắt ra thu nhận để rồi chia nhau.

Người đi xin thuốc tiên đồng không kém gì người đi xin thuyền đèn Bia, đến rồi sau mỗi người chì xin được nhất là vài cái lá muỗm. Việc xin thuốc kéo dài ra cho đến khi các cây muỗm « tiên » trại sach lá mòn thối. Và bấy giờ người ta mới vô lẽ rằng các nàng tiên biến hình lên cắt lá làm thuốc, chỉ là một đòn.., sún dóm.

LÊ HÙNG-PHONG

SUỐI ĐÀN của LAN KHAI — Giá 0p50

ĐÃ CÓ BÁN:

Ông Lan Khai chuyên viết truyện đường rừng. Về phương diện này, tài năng ông đã phát triển đến tuyệt vời. Suối dán được xếp vào hàng nhữig truyện đường rừng hay nhất của LAN KHAI

Cách thức làm nhà

của BÙI QUỐC SUNG — Giá 1\$ 0

Ông Bùi Quốc-Sung, một viên chức công chuyên môn về khoa kiến trúc, đã bao năm lâu tuy với nghề, nay viết cuốn sách này để giúp các ngài одéch thức làm nhà vẫn đón đầu tiên mà lại là lưu ngài cả rồi my huân.

Nhà xuất-bán CỘNG-LỰC, n° 9 rue Takou, tél. 992 — Hanoi

THẨM HIỆM

MẶT TRẮNG

Sách Hoa Mai của Bùi-Tinh, giá 0\$10
các bạn thích ngắm trắng thì đầu tiên có cuốn sách rõ phong cảnh trưa sương trắng. Sách có tình cao hoan toàn khéo ho.

Một chuyện bịa bợm

về thuốc ở Saigon

Cái tên này bịa không kém gì Tú-Xuất

DOAN KHANH

Sau khi bắt đầu dĩ phải dạo gần bàn chung tôi. Cái đầu mõi « tua » vòng quanh cho Bến-Thành dè theo ý Tiên và tôi, Trung khoan-khoái bước vào một tiệm cao-lầu khách-trú. Ba chúng tôi ngồi xuống ghế. Trung dõng-dạc gọi :

— Phò-ky, ba cái « bốc »!

Một tên « ba tào » bưng ba cốc ba đặt lên bàn. Mắt Trung sáng lên, anh mỉm cười bao hai chúng tôi :

— Trước mặt là chợ Mới, bên này ga xe lửa Mỹ, dằng kia ga xe điện, con đường vào Chợ-lớn... Thật gồm tất cả cái « Saigon hoạt động », mà ngồi đây ngâm nhán-sinh thì... tuyệt !

Các anh, và cả một số đông người nữa, chỉ thích di lượn ở ngoài đường. Đi dè người ta ngâm minh, sao bắng ngõ ngâm người ta đi, có thích hon không ?

Đè phản đối ngâm Trung, hai chúng tôi cứ lặng lẽ làm cho mao « sạch sẽ » bắn cái đĩa đựng khoai tây rán bơ. Không thấy chúng tôi trả lời, mãi sau Trung mới nhận ra cái ngón đòn « xuyên tâm » của chúng tôi. Hiểu rõ cái ich lợi vě sự hỏi it « làm » nhiều, Trung cũng « trâm ngâm » luôn và lúc bồi bุง đèn dầu thứ ba mới là lúc chúng tôi tạm ngừng « làm », dương tim đầu-dè dè « lèo tieng » thì có một anh chàng mặc quần áo bà-ba ngoài khoác áo hành-tô và đầu đội mũ trắng, lại

gắn bàn chung tôi. Cái đầu mõi « tua » vòng quanh cho Bến-Thành dè theo ý Tiên và tôi, Trung khoan-khoái bước vào một tiệm cao-lầu khách-trú. Ba chúng tôi ngồi xuống ghế. Trung dõng-dạc gọi :

— Chẳng biết mõi quê anh lây bao nhiêu. Đây còn mõi hào lè, tôi chỉ cần anh xem bộ tôi bao giờ rich xu dù tiễn lấy vợ ?

Tần-ngần một phút vì sô tiền đặt quê hơi ít, sau anh « thay bói tân-thòi » cũng làm vậy. Hắn đoán qua-loa cho Tiên mấy câu rồi hán lại mời Trung xem. Trung túm-tím cười :

— Được ! anh muốn xem tướng tôi, nhưng trước hết, anh hãy cho tôi đoán tướng anh hai cái dã ?

— Vắng.

— Anh có « hát chơi » thuốc phiện và sắp đến bữa phái khống ?

— Anh thấy tướng lồng-lặng đi, không chờ đến câu đoán thứ hai nữa. Trung ranh-manh cười :

— Khốn nạn, cái « tay » của thằng cha này, ai còn lè gi nữa mà hắn lại định làm tiền hàng người như chúng mình.

Tên hắn là Liễn. Năm 1937, 1938, là cái thời kỳ « oanh liệt » nhất của hắn trong cái cuồng dời di bịa thiên-hà dè kiếm ăn. Nào bày ra cách xem tướng số bằng vò cây, lá cây. Nào chữa

thuốc theo cách Thủ, cách...mại Da-lat. Một chuyện bịa lừa các đại-lý bán dầu « cù-là » được dồn mấy nghìn đồng bạc.

Chắc hẳn cũng phỏng theo cái mưu của Tú-Xuất bên « thuốc đất » tại chợ. Hôm ấy bết sạch cả tiền lung gạo bị ổ giặc một nơi xa lạ, Tú-Xuất bèn bắn thẳng dây tờ ra cho già làm bài giò đặc, nắm thằng-cẳng, mắt trộn ngược, mõm sùi bọt mép. Mọi người xúm lại gọi mồi lây vẹo. Hắn đoán qua-loa cho Tiên mấy câu rồi hán lại mời Trung xem. Trung túm-tím cười :

Tần-ngần một phút vì sô tiền đặt quê hơi ít, sau anh « thay bói tân-thòi » cũng làm vậy. Hắn đoán qua-loa cho Tiên mấy câu rồi hán lại mời Trung xem. Trung túm-tím cười :

— Được ! anh muốn xem tướng tôi, nhưng trước hết, anh hãy cho tôi đoán tướng anh hai cái dã ?

— Vắng.

— Anh có « hát chơi » thuốc phiện và sắp đến bữa phái khống ?

Cái « dòn » dồn cù-là của Liên-danh có « khoa-học », hơn, cần nhiều vốn liếng hơn. Trước hết, hắn chạy nồi được cái vòi hòn ngchin bạc và làm quen với một tên khách-trú làm công cho một hiệu thuốc trong Chợ-lớn. Rồi một hôm hắn thuê tên (xem tiếp trang 81).

NGHÈ LANG BỊP SỐNG LÂM AI O'I !



Tôi đau răng lâm

Ngày hôm ấy là một ngày
đẹp đẽ lâm!

Chúng tôi được nghỉ ba
ngày và quyết định tổ chức
một cuộc du ngoạn Lang-son.
Sự rồng tuy là người của thế
kỷ thứ XX mà vẫn còn dùng
giờ Annam cho nên chúng tôi
định với nhau rằng: Ai muốn
đi phải đóng tiền trước, đến
chậm hay nửa chừng, bỏ dở
cuộc vui giờ về cũng mất tiền.

Tàu chạy đã đến Bắc-ninh
rồi! Người ta nhìn nhau, nói
chuyện gẫu với nhau dã chán.
Và người ta bắt đầu lẩm dim
ngủ hay tảo mát ra đúng
đến tảo để hưởng ít khỏi tảo
và than iầu!

Giai lúc ấy, một người dân
ông vào khoảng 30 tuổi, mặt
mũi lão lỉnh, tay cầm một cái
vali ở тоa bên cạnh di tôi.
Hắn nhìn vào mắt mọi
người và nói một thời dài.
Tôi chỉ nhớ được đại khái
như thế này:

Các ông bà đau răng Xin
đứng đau răng nữa vì bẩn
hiệu chúng tôi có chế ra một
thứ thuốc đau răng thần hiệu
bôi vào là chiếc răng đau lồng
hắn chán ra chỉ khẽ cảm cung
lấy ra được. Không phải nhỏ,
không phải đau. Ông bà nào
muốn nhỏ răng thử không
chuyển tảo vừa tới.

Tôi ở lại với cái số tôi đến
đến rúc rồi. Và nhiều hành
khách ở trên тоa cũng ở lại

tin những lang
bầm và những anh
bán thuốc rong bao
giờ! Thê mà hôm nay
tôi lại cứ nghèn mãi
cô lêu lảng tai nghe
thắng cha ấy nói.
Không những thế tôi
lại còn nghe cả một
lão lù-dù ngồi bên tôi
nói chô vào:

— Ấy cái thuốc nhô
rồng ấy bợm đáo đê.
Hồi năm ngoài tôi
mua có một viên mà
nhô được không hết
baa nhiêu là răng!

Tôi không ngăn gữ
gi nữa ưng như sét
cả mọi người đều
không ngăn ngừ. Cái
răng đau của tôi đã
khỏi tự mấy tháng
nay bây giờ lại thấy
hình như đau đau. Tôi há lốc
mồm ra cho thắng cha bán thuốc
kia bồi thuốc và thò cả một
bàn tay to tướng vào lắc răng
tôi như một đứa bé rung cành
một cây ôi. Tôi đau quá
nhưng muốn thết lên. Nhưng
người minh là đường đường
một dâng nam nhai đang ngồi
trước mặt mấy cô hiệu-nữ tên
thời ai lại vì bê một cái răng
ma kêu vàng cá lầu lên!
Không được! Tôi đánh cổ
im lặng. Kết cục răng tôi
không bê được! Vừa lòn tàn
đến Sen-hồ, tên bán thuốc và
lão lù dù vội vã sang cà
chuyển tảo vừa tới.

Tôi ở lại với cái số tôi đến
đến rúc rồi. Và nhiều hành
khách ở trên тоa cũng ở lại

bên tôi với trong hồn bao mối
người một viên thuốc đau
vui làm:

— Anh ơi, anh muốn chết
hay sao? Thuốc ta hay lâm,
cái đó đã đánh nhưng ta vui
tùi意大 cho khói bị sa vào
dưới con dao cầu cứu một
ông lang vuôn cơ chứ?

Tôi có tò dò chút ngác
nhien! Anh nói tiếp:

— Tôi nói điều này, anh mà
nhắc lại cho thay tôi tôi biết
thì tôi không thêm chơi với
anh nữa. Tôi sẽ không giả cho
anh món nợ 15 đồng bạc tôi
vay anh đã ba năm nay,

— Bố thí cho ai?

— Bố thi cho mấy chi em
dưới xóm nhà còn cho ai?
Họ hầu hết ốm đau cả. Họ
thường mắc bệnh... kiết.

Tôi cười, cười như một
thằng ôm đòn da, khong
rúc đầu, sô mui gi hết! Ath
Nghĩa vỗ vai tôi:

— Anh xem tôi được béo
tốt và còn được sống trên trần
gian để cười với anh hôm
nay chỉ vì tôi chưa uống thuốc
Annam ba giờ và chưa gặp
gỡ một thay lang bầm bao
giờ cả!

Anh móc túi giờ ra
muối đồng bạc :

— Đây ông cụ vừa đưa
tôi tiền để đi làm mấy cân
thuốc tề bồ phổi. Được
cái tôi ở nhà riêng, mình
không uống thuốc, ông
cụ, bà cụ cũng chẳng
biết đấy là đâu. Miễn là
cứ ca tụng thuốc Annam
vàng lén là dù.

Chợt như anh nghĩ ra
một điều gì:

— À, còn cái số nợ 15
đồng của anh nhỉ. Ngày
giờ chưa có đủ số, thời
thôi để hôm khác tôi già
đủ nhó! Chào anh. Ngày
giờ còn xuống 112 kẽo
Lan nó đợi.

Nói va anh đi! Tôi
buồn quá! Những muồn
đom thém.

Bảy chục con
sâu răng!

không những thế gặp anh ở
ngoài phố tôi còn tránh mặt
anh là khóc. Anh có bằng
lòng thế khống?

Tôi gật đầu lấy được. Anh
nghịch-chính :

— Vậy thì để tôi xin tuyên
bô với tôi rằng: từ trước
đến giờ tôi chưa hề uống một
thang thuốc, một viên cao,
don, hoàn, tán thuốc Annam
bao giờ! Tiễn thay me tôi
đưa tôi cần thuốc tôi đã đem
đi bô-lí cả.

— Thưa anh, tôi vừa bị bô.
Tôi có đôi chút ngài-nger vì
một người như Kim tha lửa
ai thi chớ, có lẽ náo còn bị
người cho vào xiếc nhà





sao?

Anh uống một hơi đến thế
nửa ấm đại nước vội để ở bàn
rồi mới nói:

— Tôi đau răng anh à! Bà
bác tôi bảo: *Thôi răng may có
sau rõ!* *Liệu mà chữa đi!*
Đừng để lát mà nguy đấy!
Anh biết tôi là một thằng
ham sống hosa a! Sống để vui
choi và để chờ lão cái già
tai-sít-min-biệt của ông via tôi!
Bởi thế tôi với di chúa răng.
Mà chúa răng thi đòn hon
phố hàng B... một phố có đến
hơn chục hiệu chữa răng,
chữa mắt, chữa phổi, chữa
tim, chữa những cái thò-lá gi
nữa tôi không nhớ!

Tôi vào một hiệu đầu phố.
Một thằng cha gầy gò, tay sặc
mùi thuốc phiện, hanches móm tôi
ra đê thò tay vào răng tôi một
lát và bung vào hắt nước lỗ ở
bàn một con său nhỏ bắng
đầu tăm. Con său đó máu
ngọt ngọt tròng đến ghê!
Rồi lui mai con, ba con,
mười ba con său ghê gớm
ở móm tôi ra! Xong cái
công việc khó nhọc này,
thằng cha nó chỉ lấy tôi
có năm náo. Nghe rằng răng
chưa hết său, tôi vào một
hiệu nữa. Cảng bằng mói lối
hỗn sao thà vào hắt nước lỗ,
hiệu thứ nhất bỗng rằng tôi
ra 17 con său, hiệu thứ hai 12

con său, hiệu thứ ba
11 con său, hiệu thứ
tứ 22 con său. Tòng
cộng trước sau vừa
đứng 74 con său. Tôi
phát sợ không dám
vào một hiệu nào nữa!

Tôi vè.

Ah cau hồn mặt
lại:

— Tôi vè và tôi gấp
tbàng Bình. Thằng
Bình nghe tôi kẽ
chuyện lại nô chử
âm lén:

— May bị bẹp rồi,
khí ơi!

Và anh ơi là anh ơi! Nó
giảng cho tôi biết tôi đã bị bẹp
thế nào. Bon lang bẩm chia
rang kia lát nửng chiếc gân
ở chân gà đã luộc rồi đem phơi
thật khô. Đoạn đem ngâm
gân gà khô mấy ngày vào
phản đồ. Xong lại đem gân
gà ra phơi khô và sau hết
đem bỏ rang trên chảo nóng.

Gân gà ròn, chung
đem lây chay dập nhô
thành những sợi nhô,
cắt ra từng mảnh ngắn
đem giặt vào móng
tay. Chóng vờ móc ở
răng của người bệnh
rồi búng sợi gân gà ở
móng tay vào bat
nước. Gân gà kêu gấp
nước nó bung ra và
cú động, cưa cây như
một con său. Phản
đó lại phai ra nước
nữa, trong nước con
sâu thật, ai mà chẳng
khiếp. Cứ làm cái
diệu ấy, nó còn lấy
ra ở răng mình hàng
trăm con sau cứ vsi
chục con mà thôi a!

Một cách chữa
bệnh ung thư!

Kim vừa thi Bình
đến chơi tôi. Tôi kêu
lại chuyện Kim, Bình

cười như nắc ně. Tôi hỏi anh
sao lại biết rõ cách bẹp bi
truyền của bọn lang băm kia.
Anh vui vẻ nói:

— Tôi biết... cũng chỉ vì tôi
đã bẹp một thây lang bẹp. Ông
chú tôi ở nhà quê vì ở
bầu mà thành sát quặng. Ông
lười và sợ các quan đốc tờ
nên không dám lên nhà
thương. Ông triết một lão
lang băm về để chữa bệnh.
Nhìn mún său quặng của ông,
lão lang băm ấy ra

vườn đào đất bắt một con
giun ngầm săn vào mồm rồi
phun.. giun ra.

Tôi không nói gì, nhưng
đợi đến tối lúc vắng tôi dọa
lão lang băm ấy rằng sẽ điều
lão lên huyện. Lão sốt mắt mệt
Lão thú đã lấy của chú tôi 52
đồng bạc làm thuốc. Lão đưa
tôi 40 đồng. Hôm sau lão
trốn thẳng. Ông chú tôi tiếc
lão, kêu giờ kêu đất lên. Tôi
đưa ông lên nhà thương buộc
thuốc năm ngày thì khỏi. Ông
cho tôi 2 chục bạc.

Ah nháy tôi :

— Chính lão lang vườn ấy
đã nói cho tôi cái truc lây gân
gà giả làm sâu răng đấy anh à!
Còn cái truc hút sâu quặng là
cháu lão xem sách kè chuyêng
một lão lang bẹp da den ở
Châu-Phi bảo lão.

Ngài nào đau mắt?

Tôi vờ vắn ở phố hàng B.
trước những hiệu thuốc
chứa không lây tiền. Người
nghèo, người sang dồn chữa
nhambi lầm. Hầu hết là những
người đau mắt có màng, có
móng, đau mắt hột, đau mắt
gió hay không có gió!

Người xem cũng đồng nứa.
Cách chữa thật là thần diệu.

Ngài đau mắt? Nhà « danh
y » giác cho ngài mấy cái
vắng-lu-dơ ở lưng.

Ngài đau răng? Nhà danh
y giác cho ngài mấy cái vắng-

phục thánh-
su. Nó đòi bao
nhieu tiền
cũng giả!

Một hôm tôi
ở tỉnh vè, tôi
thấy thế cũng
phục tài lầm.
Phục nhưng
hội nghị. Một
bữa tôi rinh
thấy lão lang
băm ấy ra
vườn đào đất bắt một con
giun ngầm săn vào mồm rồi
phun.. giun ra.

tu-dơ ở nghe.

Ngài đau phổi? Năm cái
vắng-lu-dơ ở chân.

Ngài đau bụng? Bốn cái
vắng-lu-dơ ở lưng nứa!

Toàn là vắng-lu và vắng-lu.
Và cũng toàn là những người
có bệnh chữa không khỏi
bệnh cả!

— Được cái không mất tiền
thế là may!

Chính tôi là người đã nói
ra cửa nhân đức này! Nhưng
một ông đang xem ở bên
cạnh tôi nói choango choango
vào mặt tôi:

— Ông bảo thế nào là không
mất tiền. Ông đau mắt vào họ
rồi cho ba giọt thuốc không
lấy tiền nhưng họ bảo muốn
khỏi bần phải mua thêm một
lọ thuốc hay là cao git đô đóm
dám, bảy hào đồng bạc thì mới
khỏi bệnh. Không nhé vừa
giò chạc thuốc rồi lại không
mu thuốc. Kết quả: mất tiền
mu thuốc về để chữa thêm,
mắt vẫn đau như cũ — mếu
không là đau hơn cũ nứa!

Tôi không nói gì.

— Còn thế này nứa, ông à!
Họ bảo những người chữa
thứ khôn không mất tiền rằng
bệnh của họ thế này, thế nõ,
không phun điện thi không
khỏi. Điện... của nhà thuốc
tính rẽ thôi. Ai có bệnh chẳng
muỗi khỏi. Ủ thi cung liều
phun điện. Nhà « danh y »

phun một cái
gi phê phê
không biết
vào chỗ đau.
Bệnh không
khỏi. Giả tiền! Giả
tiền nữa!

Ông kết
luận:

— Đây ông
xem cái cách
người ta chữa
bệnh không lấy tiền phu thê
đấy! Danh-y gi họ, có ranh y
thì có! Phải phải ranh y đúng
lắm.

Ông cười vang cả lên giữa
đám đông người.

Tôi tự chết được rồi!

Muốn chúng dẫn những lời
tôi nói, tôi kẽ lại đây! những
chuyện nghe lầm được của
Ông lang T. V... có danh ở
Hanoi. Ông trông có vẻ béo
tốt lầm. Một hôm xuống xóm,
chị em vò vào dùi ông hỏi:
— Cụ làm gì mà béo tốt thế?

Cụ lang T. V. cười và nói:

— Tôi, khỏe mạnh thế này
chỉ vì không bao giờ tôi uống
thuốc cao đơn tòn tán của
hiệu thuốc của tôi chế ra.

Ai nấy tưởng cụ nói đùa
nhưng bộ hem được nghe
anh Nhan — cháu cụ và là bạn
tôi — nói chuyện, tôi mới biết
là cụ nói thật: Một đêm cụ
lang T. V. vừa đi chơi thi có
người nhà đi tìm mời voi cụ
về vì cậu con gái của cụ bị
ngộ cảm cảm khault. Cụ hoảng
hốt vè ngay, tới nhà thì cậu
quý tử của cụ đã nặng lắm
rồi, người nhà đang cậy móm
đò thuốc vào. Cụ thét lên:

— Cho nó uống thuốc gi thê
kia!

Bà lang nhẫn nhô đáp:
— Thuốc cảm « kholt từ »
của ông vẫn bán ở ngoài hàng
chứ gì nứa!

TÙNG-HIỆP
(Xem tiếp trang 39)



MỘT CHUYỆN LỊCH SỬ
RIÊNG VIẾT TẶNG CÁC
THẦY LANG BỊP BÀ
KIỂM ĂN VỀ BỆNH NÀY

DUONG-QUI-PHI

NGƯỜI ĐẸP « NẤT ĐÃ TAN VÀNG »

ké thù số một của nhân-loại

Nếu câu chuyện thuật lại sau đây, quả đúng là sự thực trâm phẫn trâm, thì hai chữ « Họa-thủy 福水 » do Phi-hương Bác-sĩ Điều-phương Thành dùng để chỉ cái tai hại gớm ghê về sắc đẹp của đàn-bà, - thực không quá đáng chút nào.

« Họa-thủy » là gì? Bác-sĩ cho đó là thứ nước tai vạ. Sinh vào đời vua Thành-de nhà Hán. Vua Hán say mê cô à Triệu-phi-Yến — một gái có cái dung nhan tuyệt thế, lại có thân hình nhẹ-nhang óng-ả — say mê đến nỗi suốt ngày đêm không hề rời cô à ra lúc nào. Có vị báy tôi nào can ngăn vua nên xa sắc-dục, vua già lời một cách rất tự nhiên: « Cái mình Triệu-phi-Yến là nơi quê quán êm-ấm của ta, ta mong được chết già ở quê quán ấy thi hà hé biết chừng nào ». Muôn cảnh tinh vua, bắc-sĩ Điều-phương Thành nói thẳng ngay là co à áy là cái « họa-thủy » đấy, sẽ làm chìm đắm giang-son nhà Hán co ngay. Bởi vì Phi-Yến vi như lan nước mát, nước áy, doi khi dùng dê tắm rửa thi được, chờ nên ham thích mà cứ đâm mình luôn trong áy, khôi sao được cái nạn đâm chìm.

Thuyết của bác-sĩ cũng có lý, nhưng hai chữ « họa-thủy » dùng để chỉ điều Triệu-phi-Yến có phần hơi quá đáng, vì thực ra cái sắc đẹp của cô

NGƯỜI ĐÃ GÂY RA

CÁI « HOA THỦY » di hại đến ngày nay

Triệu cũng chưa làm gì tai hại cho nhà Hán lắm. Cô chàng chỉ dùng dê chỉ cò ài cuộc loạn Thiên-Bảo mà người Tàu xưa kia đã buộc tội cho Dương-qui-Phi, lây cờ là chính nàng đã gây nên, rồi cũng vì cái loạn áy, mà cô ài đã lưu truyền cái nọc độc cho muôn đời về sau vây.

Vai chủ-dặng trong cuộc loạn Thiên-Bảo (niên hiệu Đường-Minh-Hoàng) áy là An-lộc-Sơn.

Về thân thế Dương-qui-Phi và đời tình ái của nàng với Đường-Minh-Hoàng thế nào,

Trung-Bac chu-nhât (Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	
Tonkin Annam et Laos.	6500 3\$25
Cochinchine, France et Colonies franquées.	7,00 3,75
Étranger.....	12,00 7,00
Administration et Services publics.....	12,00 6,00

Les abonnements partent du 1er ou du 18 de chaque mois et sont toujours payables d'avance.

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAN-VAN » adressés au n° 25 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

các bạn chắc đã thừa rõ. Chúng tôi chỉ xin nhắc ~~để~~ cuộc loạn Thiên-Bảo mà người Tàu xưa kia đã buộc tội cho Dương-qui-Phi, lây cờ là chính nàng đã gây nên, rồi cũng vì cái loạn áy, mà cô ài đã lưu truyền cái nọc độc cho muôn đời về sau vây.

An-lộc-Sơn nguyên là người rợ Hồ. Cha chàng theo quân Hồ vào cướp Trung-quốc bị bắt, rồi vào bần một vị quan, sau lấy vợ đẻ ra An-lộc-Sơn. An-lộc-Sơn sinh được ít lâu thì bố chết. Mẹ cải giá lấy một người họ An. Lộc-Sơn đi theo, rồi đổi ra là họ An.

An-lộc-Sơn có cái diện mạo khôi ngô, sức vóc to lớn, lại có cái miệng lưỡi khéo đưa đón, luôn lợt mày mò thế nào được vào bâu trong cung-cầm, được Dương-qui-Phi đem lòng thương yêu.

Đường-Minh-Hoàng Muôn viva-long có vý trèn gai cho phép báy ra các trò chơi ở trong cung đê làm vui,

Qui-Phi muốn được có An-lộc-Sơn ở luôn bên mình, được thề liền xin Minh-hoàng cho nhận Lộc-Sơn làm con nuôi. Mè con tuổi vừa bằng nhau, thực là một sự ngang chướng, vậy mà Minh-hoàng cũng ứng. Từ đó, Lộc-Sơn nhắng quên cái diêm-phủ Qui-Phi.

Đã làm mè hoặc được Minh-hoàng, lại muốn kiêm có xa han ông già ấy dè được thỏa-tình vui thú với Lộc-Sơn. Qui-Phi lấy cớ là phải chăm nom sún sót con nuôi, không còn thì giờ chán hầu ngay làm nữa. Sự trái nát trái tai đến thế mà Minh-hoàng cũng lại ứng cho

Thây Minh-Hoàng đã bị mè hoặc quá độ rồi, Qui-Phi và An-lộc-Sơn lại này ra một ý muốn to hơn là cướp giang sơn nhà Đường. An-lộc-Sơn bèn xui Qui-Phi xin với Minh-Hoàng cho An-rà làm quan Tiết-dợp-sử ba trấn lớn là Bình-lư, Phèm-dương, Hادong là những nơi đất rộng của nhiều. Lộc-Sơn sẽ lợi dụng dịp ấy dè

khởi binh lâm phản, đánh dè Minh-Hoàng, lén làm Hoàng-de rồi phong cho Qui-Phi làm Hoang-hậu.

Cuối đời Thiên-Bảo, An-lộc-Sơn khởi loạn, đem mấy chục vạn quân về đánh nhà Đường. Luôn mấy lần Minh-Hoàng phải đại quân đi đánh, đều bị thua to.

Muốn khích-lệ lòng quân lính dè cùng An-lộc-Sơn quyết đấu một lần cuối cùng, bắt đầu từ Minh-Hoàng phải thân đi đánh. Tuy trong lòng đang bối rối về quân-sự, Minh-Hoàng cũng không nhăng quên cái diêm-phủ

Thiêm-tây). Bỗng tự nhiên cả ba quân đều hết hồn rúng: — Ba quân ta, hãy dừng lại đây không tiến nữa!

Thấy biến, Minh-Hoàng giật mình kinh sợ, vội sai Cao-lực-sĩ hỏi xem vì cõi gì, Ba quân lại đồng thành nói:

— Nước nhã dang thái-binh hống sinh họa loạn, làm cho nhân-dân làm than khổn khổ, quân lính hàng máy vận người phải phơi-thay dầu mìn ở chiến-trường rõ. Dám xin Bệ-hạ hãy chém chết kẻ đã gây ra cuộc loạn di, nhiên hận chúng tôi mới chịu liều mình dè giờ giang-son cho Bệ-hạ.

Cao-lực-sĩ trả lời tàu lớn, Minh-Hoàng ngo ngác hỏi lẩn ropsis nói;

— Kẽ dãy nén cuộc loạn tức là trâm đáy, vì trâm không minh, dã trot dũng một kẽ phán-thần.

Nói chia sẻ dùt lời, ba

quân đồng tinh hành nói:

— Người gây nên loạn không phải là Bệ-hạ, chính là con nữ-yêu ở bên minh Bệ-hạ, tức là Dương-thái-Chén đó ! Phải giết ngay đi ! Giết ngay đi !

Nghen nói, Minh-Hoàng rung ròn ra, Qui-Phi đang hồn h



vui cười, tái mặt lại, rồi ôn
lên khóc:

— Bé-hạ oi ! Thần-thiếp có
tội gi, mà ba quân lại đồng
lòng xin giết ?

Minh-Hoàng với ôm choáng
lẩy, vỗ-vỗ :

— Ái-khanh chó sơ, khi
nào trãm lại giết ái-khanh.

Chưa dứt lời, hổng có tin
cấp báo thế giặc rất mạnh,
nhưng không gấp tiến quân
chống giữ, thế giặc sẽ lan
tràn ra.

Minh-hoàng càng hoảng sợ
lại dọc ba quân tiến lên,
nhưng ba quân cứ nhất quyết
xin giết Quý-phi. Nếu không
kiêng giặc đến, một là giải tán,
hai là đầu hàng.

Mấy lời quả quyết, như
mũi dao đâm vào trái tim,
Minh-hoàng ôm ghi lấy Qui-
phi mà khóc. Lại một tin cấp
báo. Minh-hoàng chẳng còn
hồn vào nao, với buông Qui-
phi ra. Qui-phi ôm với lấy
Mai-hoàng mà khóc :

— Bé-hạ bỏ tôi à ? Bé-hạ dè
cho ba quân giết tôi à ?

Cao-lực-sĩ chạy lại gần
túi :

— Sợ cấp lầm rồi, xin bệ-
hạ sớm dứt tình riêng kẻo
hỏng mất đại-cục.

Minh-hoàng không nói gì.
Qui-phi khóc tru-tréo rồi nói
rằng :

— Nêu quả ba quân buộc

Hội chợ Hanoi

Nhân dịp hội-chợ Hanoi sắp
khai mạc nhà QUÁN CHÚA 21
Amiral Courbet Saigon chế
nhieu kiều nữ trang thiết bị,
khéo nhân hót toàn mới, nhận
đá đèn nước, nhau ngọt thử
thiết xanh trong đê hiếu quý bà
Trung, Nam, Bắc.

3 diplomes: medaille d'or,
Hors concours

tội cho thần thiếp, thi xin bệ-
hạ cứ giết đi, để cứu lấy
giang-sơn xâ-tắc.

Lại một tin cáo cấp thứ ba.
Lần này Minh-hoàng không
còn thể do-dự nữa, kêu lên
tiếng rô-to, rồi sai Cao-
lực-sĩ dẫn Qui-phi ra một gốc
cây to bên nhà trạm mà thắt
cõi chơ chết. Qui-phi đã chết
rồi Minh-hoàng vật mình lẩn
khó, sai Cao-lực-sĩ ở lại đó
để làm lễ chôn, cất. Một
phương-sĩ là Dương-ốc-Niên
đang một thứ thuốc tiễn

được giặc, dân sự lại thái-
binh như xưa.



« ngoc thê lưu xuân » nói xin
đem ướp xác Qui-phi và cho
ngâm nhiều nhán-sam, có thê
giữ nguyên được tai-thê đen
ngan năm không nát và lúc
nào cũng vẫn xinh đẹp như
thường. Minh-hoàng mừng
quá, giao cho Lực-sĩ làm
theo như phép, rồi há lệnh
tiến quân.

Ba quân đã được như ý sô
cầu, ai này đều nực lòng,
quyết chết, để giữ lấy đât
nước. Trong hơn một tháng
giới, quân Đường dẹp yên
sai đảo mò nàng lên coi,

người ngủ, cặp môi sòn vẫn
đỏ tươi như cánh hoa đào.
Minh-hoàng mê hoảng, tưởng
như nàng còn sống, hai ba —
lần thò tay chọc bẽ nàng lên.
Sợ có từ-khi xúc phạm minh
rõng, Lực-sĩ với ngán lại và
xin xa già hời kinh. Từ đó
nước dù trị dân dù yên,
nhưng Minh-hoàng riêng
thấy thân minh như tro trọi,
như thiêu-thốn, nên lại càng
thương nhớ Qui-phi, mỗi
năm lại một lần đến Mai-Côi
sai dào mò nàng lên coi,

trước sau đến ba lần, lần nào
cũng thấy y nguyên như
người còn sống.

Hơn một trăm năm sau,
một tướng giặc là Mai-Uyền,
nhân thời loạn, cung chiêu
binh mãi mã, riêng chiếm
một huyện trong tỉnh Thiêm
tây. Một hôm kéo quân tới
trạm Mai-Côi, nhân qua dưới
mộ Qui-phi, Mai sực nhớ cần
chuỵenn cũ, động lòng hiếu kỳ
sai quân đào lén xem thử nǎo.
Thì quả như lời đồn, Qui-phi
như đang thiêm-thiếp giặc
nồng, thi-thè vẫn nguyên
không chút biến đổi. Mai-
Uyền mừng quỳnh nói rằng :

— Thực là một tiên nữ
giang trân, xinh đẹp đến thế
này, không trách Đường
Minh-hoàng say mê xuýt đến
mất nước là phải lắm.

Do đó mà Mai - Uyền
bị một chứng bệnh đau
dớn lị thường, dần dần
đến chết. Mai - Uyền cùng
Dương-ốc-Phi từ đó đều
thành người thiến cõi, nhưng
cái nỗi bệnh mà họ đã gây ra
còn lưu lại mãi tới ngày nay
làm hại nhân loại, không biết
baoh nhiêu mà kẽ.

Đó là bệnh gì ?

— Một bệnh giết hại thanh
niên, một bệnh làm suy
nhược nội giống, một bệnh
đã làm cho các nhà bác học
và các lương y khôn tần nghiên
cứu đã bao năm chỉ vì một
con trùng tên là tréponeme,
một bệnh di truyền đến mày
dời người ta vì nó ăn vào
máu, nhưng cũng là một bệnh
đã nuôi sống bao nhiêu ông
lang bịp bợm...

Các bạn đã đoán ra rồi: bệnh
ấy chữ đầu là họ Dương-qui-
Phi, chữ sau là họ Mai-Uyền...
bệnh ấy là bệnh Dương Mai
vậy.

THÈ-Y

CĂN NHIỀU ĐẠI-LÝ
BẢN MÙ IMPERIAL

Xin viết thư (kèm tiền) và lấy
catalogue tại :

Tamda & C°
72 rue Wiélé Hanoi, Tél. 16-78
Tổng phát hành :

CHAPEAUX
Imperial
TRADE MARK
étudiés spécialement
pour les pays tropicaux

PHẦY BỤI TRẦN

Xem thấy nǎo nèo là giong voi
mùi ấm, cửa kính, túi kính lem
nhem luoc nhuc, ấy là cái biếu
hộp chính thức sáp sưa, ấy là
những cuộc lui trận như chơi
bời, bieng nhuc, nghe khô hàng
họ ém hoặc nội tri chún chín,
vậy nên tránh lén và dùng
ngay : BLANG D'ALLEMANNE :
lá lèm thuốc họa để lán chồi và
cánh gai từ kính, cửa kính,
cốc, dae thủy tinh rất trong sáng
sạch sẽ, iện lợi mà lại kha nêu.
Thì thuốc hoi này có gờie danh
được cả mủ lùn giây phai duey
nắng già se trắng như giấy và
no co hai cái đặc điểm : khi chun
mùi đội lên đều khong gay ra
ray vi khong co bụi phai
nhac cao thứ phan khac; khong
muon danh lai mà mò ra hết
bởi, làm lây nước són sạch bụi
di, mang phai lai lý thang như
mời. Thiết là nhất cùi tam tu tiền
cùi hàn, tài cao đại lý RUOU
CHỐI HOA KÝ và PHÒNG TÍCH
CƠY CHIM nồi phong nồng 100
grammes giá 80đ. Cân đại lý
các dinh, hòi An Hà 13 Rue du
Cuivre — Hanoi.

Buồn đi luon
buồn đi phải
vội vàng ngồi
lâu giàn khô
són ra như
mùi có lòn
mùi tươi
lò:
NHIỆT LY

Buồn đi luon
buồn đi phải
quán đau
bung ngồi
lâu giàn khô
dira như mùi
không có màu
tươi là:
HAN-LY

Hỏi ở các phủ ĐẠI-LÝ
PHÒNG TÍCH CƠY CHIM
có treo cái biển trên

BỆNH TÌNH
... LÂU, GIANG-MAI
HẠ-CAM, HỘ-XOÀI
chỉ nên tìm đèn
dú-c-tho-dường

SỐ NHÀ 131 ROUTE DE HUÉ

THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HẬU SINH DỤC
CHỮA KHOẢN KHỎI CHẮC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

Muốn biết loài người đâu khô
đến bực nào, các bạn hay
coi hai cuốn sách mới...

Bức thư
tuyệt mệnh

của Giáo Chi (tác giả Đời Cao Giáp)
Giá 0\$45

Mực mài
i uróc măt

của Lan Khai (0\$50)

Hai quyển sách quý của những
bạn ham chuộng văn chương.

NHÀ XUẤT BẢN BỜI MỚI
62 Rue de Takou Hanoi Tél. 1638

THUỐC
LY
(hỗn hợp liều 0.015 là khô
mùi)

NHIỆT-LY

HAN-LY

**ĐỂ ĐẤP LẠI TIẾNG
CHUÔNG THỨ NHẤT
CỦA BẠN VŨ-X-TỤ**

LUẬT TRỜI hay luật người

Như chúng tôi đã đoán định, tập
bài « Ba vân-dê quan trọng trên thế
giới » vừa đăng xong thì những thư
tranh-luận gửi về nhiều lắm.

Những bức thư ấy hướng ứng
ông Vũ-xuân-Tụ cũng nhiều và phản
đối cũng không ít. Đáng chú ý là bài
của bạn Lê-kim-Kiên. Chúng tôi đã
nói rằng đây là một diễn văn chung,
nón hôm nay xin đăng nguyên văn
bài ấy lên đây để rộng đường dư luận: Bạn Vũ-xuân-
Tụ sẽ có lời đáp lại và sẽ còn nhiều bạn thanh-nien lên
tiếng:

T. B. C. N.

... Luật tự nhiên, theo ý ông Tự, là một
luật khô gò thừa nhận sự cần phải có những
bậc đặt-dorc như Thích-gia Mẫu-ni, Jésus
Christ, Mahomet... Nhưng, trái lại, nhận rằng
có một dâng-thiêng liêng lâm chúa là cả muôn
loài là « Thương-de ».

Tôi không muốn nói dài về tôn-giáo. Ai cũng
biết Cơ-đốc-giáo luận về lòng tin (la foi) có
nói đến ba thứ của Thương-de (Dieu en trois
personnes): Cha, Con và Thánh-Thần (le Père,
le Fils et le Saint-Esprit). Nghĩa là Thương-
de tức là Jésus và Jésus tức là Thương-de.
Vậy « đại-diện » ở chỗ nào?

Về « Thương-de », tôi cả các dân-tộc từ xưa
đến nay đều nhận rắng có, duy mỗi dân-tộc
nhận ra một lỗi, nên mới thành ra nhiều tôn-
giáo. Nhưng bao tôn-giáo là thừa thi thật là
quá bao, nhất là khi minh chưa hiểu cái thuận-
tuy của tôn-giáo.

Tôi xin lần lượt nói đến ba « thiên-luật » của
ông Tự.

1) Luật tuần hoàn. — Ông Tự cho cuộc đời
cik vòng quanh để một cách bắt đì bắt đic và
dẫn chặng những hiện-tượng của trời đất,
như ngày đêm, mưa nắng. Thế-ký thứ 16, ông

dày là tiếng
chuông thứ
hai của bạn
Lê Kim-Kiên

Copernic tìm ra luật luân
chuyển của trái đất, trái đất
xoay và xoay chung quanh
mặt trời. Không biết ông Co-
pernic có cho đây là một luật
« tuần-hoàn » không? Dù sao,
sự nhận xét này chỉ có ích cho
khoa học thiên-vân-nhiều, chơ
đối với chúng ta, quả đất xoay
hay quả đất không xoay tuồng

có hề chi. Chỗ yếu-diểm của luật tuần-hoàn là
chỗ ông Tự áp dụng-nó một cách triết-de
thành gần như thuyết định-mệnh của Á-
đông. Tiếc thay! Một chiếc thuyền tan vỡ,
biến vào dây phông còn ích gì! Hưởng chí,
theo ông Tự « dưới mặt trời không có gi
mới lạ », đã không có gì mới lạ, người ta còn
tiến hóa vào đâu? Ông Tự hẳn không quên
rằng người ta bắt đầu ngược xuôi trên mặt bờ
từ khi có địa-bàn, người ta trèo-ba tui-tuồng
nhanh chóng từ khi có chữ in, người ta chém
giết nhau để dang hơn từ khi có súng đạn.
Người ta ở trên cạn đã chán, bấy giờ chui
xuống nước và bay lên trời. Chối sao được sự
tiến-hoa, chỉ con thiếu một chút nữa là loài
người lâm chúa được Hóa-công.

Ông Tự không nhận điều đó, thật là một
điều lầm to. Ông Darwin với thuyết tiến-hoa
luận (évolutionnisme) sẽ phải ôm hận, và chính
ông Tự cũng tự bực mình với mình nỗi, vì ông
đã nhận có lùal « chiến đấu ».

2) Luật chiến-dấu. — Luật chiến-dấu phản
với luật tuần-hoàn. Ông Tự cho hai thứ cùng
đi với nhau. Thực là mâu thuẫn. Ông Tự còn
chia ra hai thứ chiến-dấu, một thứ thuận với
Thương-de, một thứ nghịch với Thương-de.
Thế nào là thuận? Thế nào là nghịch? Con
hổ đuổi theo con nai, con mèo đuổi theo con
chuột. Hành-dộng của con hổ và con mèo là

thuận hay nghịch? Có thể trả lời là có và
không: Cố vì Tao-hóa đã ban cho hổ và mèo sức
khỏe, hổ và mèo cần phải dùng sức ấy để sinh
sống, những con vật bị chúng đuổi bắt phải
tim cách-tu-vé, không tu-vé nổi phải diệt vong.
Mạnh được, yếu thua là thế. Không, vì sức
mạnh của hổ và mèo chỉ dùng vào việc phâ
hoại cuộc sống của Tao-Hóa, như thế là trái
với ý muốn của Thương-de. Thuận với
nghịch lấp gi lấp chán đích?

3.) Luật nhân-quả. — Đoạn này ông Tự giải
thich một cách không được rõ ràng. Ở những
đoạn trước ông dưa vào luật của Trời bao
nhiều, trái lại ở đoạn này, ông dưa vào luật
của người bấy nhiêu. Ông đã ý vào thiên-lý
bấy giờ ông lại đưa vào nhân-tâm. Tôi thấy
hình như luân-quản.

Tôi đã đọc bài « luật tự-nhiên » của ông Tự
hơn hai lần mà vẫn không hiểu. Một triết-lý để
theo? Một đạo xứ-thể? Hình như cả hai thứ:
Một道理 ông dưa vào « Thương-de », một道理
ông dưa vào « luân-tâm », nhưng ở cả hai
thứ, ông Tự đã bộ-tinh di vào chỗ « mê cung »
(labyrinthe) của luân-lý. Ở đây mà thoát
được, trix phi có hai cánh như Dédale.

Thương-de — nếu có — là môt dâng chí-cao
nhưng có bằng có gi lô-rông Thương-de bắt ta
lâm cái nát, đừng lâm cái kia. Những chứng
của Ông Tự nai ra là dâng không tên bẩn luân
dài dòng, nhưng thử lấy công thức hàng ngày
của chúng ta làm thí dụ, chúng ta sẽ nhận thấy
rằng chúng ta làm việc này việc nò là do những
luật thường thường chỉ phôi bồi « nhu yếu »
hơn là bởi « Thương-de ». Cá nhân hay xã-

hội đều không ra ngoài những luật thông-
thường ấy.

Còn luong-tâm, theo ý tôi, rất là phuc-tep.
Luong-tâm có duy-nhất theo thời-gian không?
Tôi cho là không. Việc năm xưa mình cho là
năm lâm, năm nay chính mình đã thấy nó trái
mu, Luong-tâm của người ta là do những tập
quán, di-truyen, hoán-cảnh tạo ra. Luong-tâm
không giống luong-tri. Luong-tri, theo ý tôi,
phạm-vi thật hẹp quá. Theo luong-tâm để hành
hành-tâm là hành-dộng trong một khuôn khổ
bó buộc bởi thời-gian và không-gian, tức là
rất với ý muốn của « Thương-de ».

Phạm-vi thật hẹp này không cho tôi nói dài
hơn nữa, nhưng trước khi dừng bút, tôi thành
thạc mừng rằng ông Vũ-xuân-Tụ đã nêu lên
một thuyết hành-dộng cho thanh-nien, dù
rằng tôi không đồng ý với ông ở chỗ lập luận.

LÊ-KIM-KIÊN



BUTA

là thử ngòi
bút nội hóa,
chế tạo rất
tinh vi. Việt
tốt t ngang
với các ngòi
bút khác của ngoại quốc. Hiện dâ
được nhiều các quan chức tối thâm
nơi xuất sản, đều công nhận là thử
ngòi bút tốt và rất ngợi khen.
Mu buon xin biên thư vñ n 9 rue de Takou, Hanoi

Việt-Nam văn học

CÓ IN CÀ CHỮ HÀN

1.) Lý triều văn học — 2.) Trần triều văn học I

3.) Trần triều văn học II — 4.) Lê triều văn học I

5.) Lê triều văn học II — 6.) Nguyễn triều văn học

Sách in toàn giấy bão dê giữ được lâu. Giấy tất cả trên dưới 1.000 trang. Sau khi in
xong đóng lâm một số bán 6\$.00. Đến cuối Octobre 1941 in xong cuốn đầu rồi cứ cách 50
ngày sẽ có cuốn sau. Ngài nào muốn mua toàn bộ trả tiền-trước phải trả có 3\$.00. Và không
phải chịu cước gửi. Ngài nào muốn đặt mua toàn bộ nhưng trả dần làm 4 kỳ (mỗi kỳ 1500)
cũng không phải chịu cước trước gửi nhưng phải trả ngày 1\$00 khi đặt mua. Ngài nào muốn mua
thì cuốn đầu xin gửi 0\$.80 (cùi cước) và chờ

NHÀ XUẤT BẢN MAI LINH - HANOI

Muôn được chóng giàu mua vé xô sô Đồng-Pháp

Triết - lý của một người

CỐ HỌC LÀM ÔNG THÀNH VƯƠNG ĐƯƠNG MINH

Không-tử sinh
ra đồng thời với
họ Lão, cũng
thấy xã - hội
chánh trị lúc
bây giờ đổi bài
và tình cảnh nhân dân khốn khổ sô đáng thương
như cặp mắt họ Lão đã thấy.

Đối với những phong tục điều bậc cùng
chế-dộ đương thời nhiều điều tội tệ, Không-tử
cũng không mãn ý chút nào. Nhưng cũ
ngay quá bi-quan như Lão-tử, chỉ một
hai kêu gào phả hoại đến tận cõi rẽ, giục
người ta cách mạng để cải tạo xã hội.

Cụ chỉ muốn xã hội đã thành lập thế
nào thì giữ nguyên như thế, có điều phải
tim cách điều hòa và sửa sang nó lại cho
được rạng rỡ, tốt đẹp, công bằng thi hơn.

Trên kia đã nói phái Lão-tử đối với xã
hội một mục chủ trương phả hoại nhất
thiết. Nay tôn giáo, nay nhân nghĩa, nay
đạo đức, nay pháp luật, phàm là chế-dộ
văn vật gì người ta bấy vê ra thuở nay, dập
đòi cho hết, tẩy bỏ đòn cho hết đừng thêm
đòi làm gi. Lão-tử kịch-liệt hồn hôi, chẳng
dỗ dảng úp mồ tí nào,

Trái lại, phái Không-tử giữ cách hòa
binh, chỉ cầu di lời chế độ xã hội hoàn
thiện bằng những công phu sửa sang, bồi
bổ.

Áy, triết-học nước Tàu khởi lên có hai
môn-phái đối nhau như thế. Về sau, trái
hai nghìn năm, có những tư tưởng này,
lý thuyết khác, đắp đồi ra đời, chẳng qua
chi biến-cạnh về phuong-pháp, về danh-tử
mà thôi, nhưng đối-tử thi vẫn từ hai môn

phái Không Lão thoát
thai hay biến tướng ra,
tùy theo mỗi
thời đại cần dùng
khác nhau.

Trở lên, chúng
tôi chỉ mới nói
qua ý hướng hai
họ Không Lão
đối với thời thế
xã hội minh.
Muốn sửa đổi
thời thế xã-hội

Ấy, mỗi họ nghĩ ra một phương pháp
triết lý thế nào, bấy giờ chú ng ta tìm xem.

Phương pháp của Lão-tử là phương pháp
« vô danh ».

Ai đọc Dao-đức-Kinh 道德經, lết thấy
câu thứ nhất Lão - tử nói thẳng ngay :
« Danh mà gọi được không phải danh thường,
đạo mà nói được không phải đạo thường, 名可名, 道可道, 非常道 ». Ông bảo mọi sự vật đã sinh
ra thế nào, thi nó là thế, ha tất phải đặt
tên cho nó là cái này hay cái kia làm gi ;
một cái danh đã gọi được tức là cái danh
trái với đạo thường, mất vé tự nhiên.
Cũng như cái đạo tự nhiên bao giờ cũng
trán ngập cả trong trời đất, trong nhân
tâm, có cần gì phải bàn nói lời thoi, mà
đạo ấy vẫn thường tồn, thường tại. Thi ra
ông biết danh là trọng yếu đấy, nhưng lai
thấy danh có lầm chỗ bại hoại, rắc rối,
mới xướng lên « vô danh ».

Đến đây, chắc có nhiều người không
khỏi kim quái :

— Ô hay ! thế không có danh đê gọi các
sự vật, thi người ta lấy gì nhìn nhận và
biết với nhau ?

Mà nghĩ cũng quái thật.

Cứ ví dụ ngay một chuyện rất tầm thường
như sau này, cũng dù rõ không có « danh »
thì nguy to.

Tử-lộ bị mắng là nhà quê

CỦA QUÁN CHI

Vì lụ giữa lúc ngài cùng đôi ba anh em,
ngắt ngưởng cao hứng với cung đàn tiếng
hát dưới xóm chèm Khâm-thien tinh tú
đang nồng, vui cười như tết, bỗng có
người hót hơ hỏi hót chay lên, biến sắc và
nói với ngài :

— Ngày Hè-dông oi ! mẹ dì nhà ông
đi bắt, đã đến nhà dìu kia rồi. Khôn hồn
thi trốn đi, mau.

— Thôi chết tôi rồi, trốn đâu bảy giờ ?
ngài quăng roi chầu, tái mặt và cuống
quýt.

— Ông chui tạm vào trong tú áo quần
kia kia !... Khép cửa chặt lại mau lên.

Ấy, ngôn ngữ văn-tự đê lỏng bậy tư tưởng,
tức là « danh » đấy.

Nếu như không có cái « danh » đó thi
bảo người kia lấy gì truyền dạy ý-tử mà
báo tin hỏa-cấp cho ngài biết con sư-tử
Hè-dông gầm thết đến nơi. Mà ngài, thi
làm sao hiểu biết được ý-tử họ muốn bầy
tô, và họ làm sao hiểu thấu ý-tử ngài muốn
tim chỗ ẩn núp tam thời. Vì chẳng có
« danh » làm môi giới, có phải cả hai bên

cùng thấy khổn khó, ngo ngắn, chẳng hiểu
được nhau, còn gì thiếu thốn bức bộ cho
bằng ?

Nói ngay những sự tri-thức đơn-sơ, đại
khái như câu chuyện vira kê trên, không
có « danh » bảo, còn có cách gì bày tỏ nó
ra. Huống chi ở đời có bao nhiêu việc
bè bộn khó khăn, càng phải nhờ « danh »
để giảng giải cho nauhiều biết, không thể
thi cả loài người chỉ là một lũ phỗng dá,
trich trich tri tri.

Chung là đã biết « danh » có quan hệ và
cần dùng cho sự tri-thức đến thế nào ?
Vứt bỏ « danh » đi tức là người ta phải tro
mặt khoanh tay, không còn có phương nào
khác đê mà truyền đạt và phô - thông tri
thức.

Nhưng mà Lão-tử lại ra mặt khinh bỉ
tri-thức và phản đối nó một cách cạn tàu
ráo máng, tu nhiên ông ta phản đối cả
« danh » phản đối cả văn-tự ngôn ngữ, cái
gi ông cũng bảo ném vào sọt rác !

Đã nói trước mắt họ Lão, chẳng có một
thứ gì người ta vê với bầy đât mà chẳng
phải xấu xa đáng hổ. Cứ bầy mà dò tháo
tất cả những cái quái gở ấy đi cho hết rồi,
chừng đó ai ai cũng hồn-nhiên vô tri, vô
thức, không có tư-tưởng gì lại hóa ra hay.
Lão-tử bảo người ta có tư-tưởng phản
niêu chô dê lửa dối tàn hại lẫn nhau, chứ
hay hóm gi.

Một khi con người ta không có tư-tưởng,
thì không có giục-vọng. Mà không có giục-
vọng, tri-thị không còn làm xáng lâm ác,
Ai nấy trở về cuộc sống thuận phúc trong
sách như đời thái-cô, có phải sung sướng
hơn không ?

Họ Lão chỉ trương « vô danh » dáo đê
cho đến nỗi « dát thánh bô khôn » (絕聖
棄智) và xóa bỏ cả mọi sự lành lǚ, xấu
tốt. Cho nên ông nói : « Thiên hạ đều biết
cái đẹp nò là đẹp, áy là xấu rồi ; đều biết
diệu thiên nò là thiện, áy là bất thiện rồi.
天下皆知美之為美，斯惡矣；皆知
善之為善，斯不善矣。»

Tư-tưởng phái Lão đại khái là thế.

Kể ra tư-tưởng ấy không phải tuyệt-
nhên không có ý vị hay. Chẳng thấy giữa

(Kết tiếp trang 89)

NGƯỜI HANOI MUỐN HIỀU RỘ
HANOI HAY ĐỌC

NGOẠI Ô

Người xa Hanoi muốn biết Hanoi
có gì lạ hãy đọc

NGOẠI Ô

PHÓNG - SỰ TIỀU-THUYẾT
của

NGUYỄN - ĐÌNH - LẬP

Sách dày 300 trang
Sắp có bán. Giá 0\$90

HÀN THUYỀN IN VÀ XUẤT - BẢN

Hanoi đến đó

Tiếp theo số « CỜ BẠC BIỂU »

Ngôi sao chiếu bóng nào bằng?

Hồ-lý trình trọng hai tay cầm bát dè ra trước mặt tôi.

Tôi cầm bát xoay một cái, rồi ngánh mặt về phía bà Chánh giao hẹn :

— Thưa bà, bà ăn với tôi 30p. q.

— Được, ông cứ mở.

Tôi ngoảnh mặt nhìn cái, cái xướng :

— Thủ chẵn bắc Tinh đúng « bách nguyên ».

Tôi tay vẫn chặn lên bát, mắt nhìn cái, cái lại xướng :

— Thủ chẵn một trăm.

Tiếng « một trăm » vừa rút, thì cái bát sắt đã lăn lồng lốc ở một góc chiếu rồi, hòn chục tiếng rào rào, xen lẩn vào mấy cái vỗ đùi :

— Sấp một, sấp một.

Tôi, một tiếng thở hắt ra, đuổi hắt cái hối hộp ép tim tôi trong ngó hai phút đồng hồ. Môi tôi tuy còn run cung nở được một nụ cười mừng, tay tôi run cầm跳舞 là chảy dở, không cầu gạt tàn, mà tàn vẫn rụng.

— Tassel trong khoắng hai phút tôi được 70p. Bà Chánh nhìn tôi :

— Cám ơn ông, nhờ « vận » ông mà tôi được 30p. tiếng đầu. Thật quá lúc đầu tôi kết chẵn quá mà theo ông tôi đánh lỗ. May quá.

Mặt bà, tóc cắt ngắn, tay đeo vòng ngọc thạch phần n้าน.

— Chết tôi chửa, sấp một, tôi đã đánh lỗ rồi lại theo ông Nghị đánh chẵn, mất 20p. thành 40p. tiếng này. Hôm nay lại đen như « cuốc » mất.

Anh T. điềm tĩnh móc túi, lấy cái giấy 100p. gián cho chúng tôi chia nhau.

— Tôi đãnh phải móc cái số 80p. cất trong cùng ví ra mà giá lại 30p, để lấy cái « định » và giảm 70p. x 0,05 = 30.50 hố (5%).

Trong hai phút được 70p. Lương ngôi sao chiếu bóng nào bằng! Buồn hận gì cho lối hổ! Bà cứ bạc là ở đây đó,

Không hề gì mới tiếng đầu, chưa ai nòng

mặt cả, riêng tôi tôi tự nhủ: có lẽ hôm nay, thần tài gốc cửa nhà mình nên tình cờ gặp anh T. mà mỉa tiếng dẫu, chẳng « kết » gì, mở hú họa được 70p. Ta phải « bốc » mới được. Một nụ cười hả hê, tán thường cho cái vận đỏ của tôi.

Bật lại úp vào đĩa, cái lai xóc, giấy bạc lại thi nhau phủ kín hai chiếu.

Đã đến lúc cay đây!

Hồ-lý khau :

— Lẽ nặng 40p.

— Thừa lẻ 200p. Cái xướng — lẻ thừa 200p. Một bà trè tuổi, chạc độ 25, tươi nhu hoa, họa phẩy cái mù-soa dưới cằm, dù rằng quạt trần vẫn quay tí, dũng dặc :

— Ăn rồi, còn 100p.

Phán Th. một tay chơi có tiếng ở Hà-thành, có tiếng về chơi lầu, sảnh sỏi, và có tiếng cả về tiếng « đồng bóng » trong lúc chơi, gọi Hồ-lý :

— Đưa bát tôi. Nào cái xướng lên.

Cái xướng :

— Thừa lẻ 200p.

Bà Chánh chén :

— Ngày ông Th. cho tôi ăn theo với 50p. nhé. Phán Th. tay vừa dè vào bát, vội vàng đưa giỏ bát cái, lắc đầu, lườm nhẹ bà Chánh, rồi thất vọng :

— Thế thì còn đánh với chắc gì! Thừa lẻ ba người mở.

Áy đấy, cái « đồng bóng » của Phán Th... Hắn kiêng ba người mở thì sẽ lẻ, thưa.

Tiếng bạc suýt « khẽ » nứu cù khôn hạ xuống :

— Thế thì thừa lẻ 150p. cho hai bà « ăn ». vậy. Hướng về Phán Th. Cái an ủi.

— Thôi ông Phán dè tiếng sau vậy. Th. cười gần, có vẻ nhợt là vì thế mà bận hụt ăn tiếng bạc đó.

Cuộc đùa đen, từ tiếng ấy, bắt đầu gay go.

Giấy bạc bay xuống chiếu như lá tre, phải mỗi chiếu một hố lý mới « khau » xué.

Cũng như đánh nhau, läng bị dòn cảng lẩn xá vào đánh trả thù, cờ bạc cảng thua cảng cay, tiền quăng ra như giấy vụn. Đồng bạc ở nơi đó coi rõ hơn đồng xu, vì trong giây phút có thể được hay mất hàng trăm kia mà!

Hộp đựng tiền hổ dè giấu chiếu đã thấy đầy giấy bạc. Còn gì nữa, 5%. hổ vào tiền được, một đồng bạc di lại hai mươi lần là läng lõi chui hổ, áo hộp hổ.

Họ sát phạt nhau, tiền hàng trăm đang ở túi người này sang tay người khác trong nhảy mắt. Mà họ là những người « ta i mắt » cả đấy, ông đốc, ông phán, ông tham, nhà phú thương, nhà kỹ nghệ, ông nghị, ông hoàng, mà có khi họ là bạn thân của nhau, nhưng không bể gi, bạn bè ở chỗ khác, đây thà cưa bóc lột nhau.

Ho lanh lùng bóc lột người, và tinh nguyên dè cho người bóc cõi mình. Không khai thay! gan dạ thay! Và biết trọng kỷ luật thay!

Giang sơn nào, anh hùng ấy. Trong làng đồ bác thiền hùng là những kê đánh to — thua, được hàng trăm hàng nghìn mà không vui cũng không phẫn nản. Tào bạo mở những tiếng mà không ai dám mở.

Ói! một tiếng « anh hùng »!

Đêm ấy, sau khi được 70\$ tiếng đầu, tôi cũng vi muốn « bốc » và « anh hùng » luôn ba tiếng mà lúc về tối rồng khồng.

Một giờ đêm tan, T. cầm bát tờ giấy 5\$00 giùi vào tay tôi, an-ủi :

— Ành hùng nay đen quá, bà mai già.

Nó già làn; nó nắm phải lại hai người ra khỏi cửa. Thật là cầu-thiện và lừa đảo.

Các con bạc phần nhiều là kêu thua, chỉ thấy độ ba hay bốn người nói được mỗi người đó 100 hay 200p còn ai này đều kêu thua bằng 200p, 300p cả. Có gì lạ; người được nhiều thì nói ít đi, kêu thua i thi nói thua nhiều. Và, cái lỗ « hổ » nó hút có phải vừa đâu.

Tôi hỏi T. về tiền hổ, T. dì tai:

— 170p. hổ hôm nay.

170p. là không kè sô đưa cho những người thua nhiều, người thi 10p. người thi 5p. người thi 3p, sên ra cũng phải đưa 1p, gọi là tiền xe.

— Tiền nhà bao nhiêu?

— 20p. các ông bồi bắp, nhân khí chủ di nghĩa mệt vắng làm tiền tiêu.

Bọn gá bạc khéo tìm « đất ». Ngày ở nhà này, mai, nhà khác, không bao giờ đánh hai tội liên ở một nhà. Mà các con bạc đều là người lịch sự, có địa-vị cả, có thê tin là không ai có ý phản chác. Hàng ngày cứ độ bảy giờ tối giờ ăn cơm họ mới cho người di mời.

Về mùa hè của bọn này toàn là các nhà tây mà chủ di nghe mát.

Hòn trăm bạc một tối, chia nhau người ít nhất cũng được 20p, không khó nhẹ gi. Một số « lương » làm cho nhiều người ngoài cuộc phải thêm muốn.

— Chúng sống như « ông Hoàng »!

Có nhiên, gặp vận xi-dat, chúng mất « cùi chì lẩn chài », nghĩa là được đồng hổ nào lão làng ra « nướng » mất cả, có khi thua cả vào « tiễn lung » nữa. Nhưng, chúng mất gì? Tiễn ấy ở đâu ra, Của thiện lại giè địa.

(continued)

KIM-SINH



ông đế phà vỡ hàng trận. Chiến-lược thứ nhất là phương pháp vây bọc bằng một hoặc cả hai cánh quân. Còn cách chọc thủng hàng trận trong chiến-lược Leuthen thì thường chọc thủng ở giữa chỗ trung quân liên-lạc với là hoặc hữu-dực của bên địch để cắt quân địch làm hai phần không đều nhau. Trước hết đội quân tấn công đe bẹp cánh quân đã bị cắt khỏi trung quân rồi sau mới quay lại đánh đại quân của bên địch.

Còn lưu-động-chiến là một chiến-lược mà hồi thế-kỷ thứ 13, quân Mông-cồ đã dùng để tràn sang Âu-châu với đội kỵ-binh di nhanh chóng như một đội thần binh.

Các quân-đội ngày nay, như quân đội Đức đã nhờ có các thủ-khi-giới tối tân như phi-co và các đội chiến xa mèn đã thực hành được những cách tấn công trong thuật-dụng binh từ trăm nghìn năm xưa truyền lại.

Ngay sau các trận ở miền Tây Âu, võ quan Tây-ban-nha đã biết thực hành cuộc chiến tranh lưu động theo thể cách tối tân ở Maroc. Phương pháp huy-động chiến do các Tướng Millan Astray, Mola và đại-tướng Franco đã thực hành và từ 1936 đến 1939 đã đem thí-nghiệm luôn luôn trong cuộc nội chiến ở

Tây-ban-nha. Kết quả cuộc nội chiến Tây-ban-nha đã tố rõ giá trị của các chiến-lược đó. Những phương pháp chiến-tranh cù của nước Pháp đã thực hành một cách có hiệu quả trong trận Đại-chiến 1914-1918 và đã lan rộng khắp thế-giới như cuộc chiến tranh bằng trận địa. Cách phòng thủ bằng một phòng tuyến bất di bất dịch từ hơn hai năm nay đã nhường chỗ cho cuộc huy động chiến mà các tướng Tây-ban-nha đã đem thí-nghiệm trên các chiến trường nước đó. Các tướng Tây-ban-nha lại không theo thuyết quân-đội độc nhất của Tướng Douhet người Ý và đã tổ chức và thực hành một cách có hiệu quả là sự liên-lạc của tất cả các thứ quân. Đó, là một nguyên nhân trong sự thắng lợi cũng của quân Đức trong cuộc chiến tranh ngày nay vậy. Khi nào bộ tư lệnh tối cao một nước không chịu nhận theo, những nguyên tắc mới đó như nguyên-soái Gamelin ở Pháp, hoặc chỉ theo một phần các nguyên tắc đó như quân Ý đã không biết liên lạc sự hành động của hải và không quân trong bờ Ionieune, thì kết quả rất là tai hại. Chiến-lược hồi 1918 nay đã mất hẳn công dụng, cuộc chiến-tranh bằng trận-thể hiện nay bị coi như một thứ đồ cổ qui chỉ dùng để bày trong một viện bảo-tàng.

Trong ba năm Tây-ban-nha là trường thí-nghiệm các chiến-lược mới

Các nhà chuyên môn quân sự gần đây đều cho rằng cuộc nội chiến Tây-ban-nha từ 1936 đến 1939 là một trường thí-nghiệm cho các thủ-khi-giới và các chiến-lược tối tân. Các tướng Tây-ban-nha trước kia đã thực hành cuộc chiến-tranh chớp nhoáng đe tiết kiệm cả quân-linh và chiến-eu trên một chiến trường khó khăn như ở Maroc. Nhưng mãi đến khi đem thực hành một cách lớn lao hơn ở Tây-ban-nha thì thế giới mới trông thấy rằng trong thuật-dụng binh đã có những điều mới lạ. Tay-vậy trước hồi Juillet 1936, trước khi cuộc nội chiến Tây-ban-nha xảy ra, tướng Mola, một danh-tướng của quân Franco, đã cho xuất bản những sách về chiến-lược. Các sách đó được các binh-gia Đức rất để ý.

Tướng Franco đã đặt tín-nhiệm vào những đội quân so với quân địch thi rất ít nhưng rất hoạt động và có đủ các thủ-khi-giới, có thể hành-động ở xa các nơi căn-cứ và có thể bị cô lập mà không quá sợ về các đường giao

TRÍ-NHÂN
số 5, Phố
hàng Đường
— HANOI —



QUẢNG-TẾ
số 54, phố
Khâm Thiên
Hanoi(zône)

BA CON GẦU THẦN

mà người ta vẫn bàn tán bây giờ là ba thứ thuốc cực thần-hiệu này:

Điều Kinh «Con Gấu» 1\$80

Đau dạ dày «Con Gấu» 0\$80

Bồ thận «Con Gấu» 1\$00

Ba thứ thuốc này là:

*Bạc cho đàn ông
Vàng cho đàn bà*

(Ai mua xin cứ viết thư về thang hai, nhà này. Thuốc hay, không phải gửi nhiều nơi)

nhà binh khí của quân chính phủ. Trận này chỉ trong 11 ngày là xong, thực là một cuộc chiến tranh chớp nhoáng hoàn toàn.

Cả trận đánh lấy lại xứ Catalogne hồi mùa đông 1938-1939 cũng vậy. Trận này có sáu quân đoàn do sáu đường song hành tiến đánh một lúc.

Từ trận Santander đến trận đánh Nam-tư

Trong Tập-chí *Spain* xuất bản hồi Avril 1941 vừa rồi, John E. Kelly một nhà chuyên môn viết về quân-sự đã so sánh việc pha trận tuyễn ở Teruel với trận Sedan hồi Mai 1940 và trận phá phòng tuyễn của quân Nam-tư và quân Hi-lạp trên sông Vardar. Trận Teruel cang gióng trận Vardar hơn vì chỗ bị phá vỡ là chỗ liên lạc giữa hai đội quân khác nhau. Trong trận Vardar thì là chỗ liên lạc giữa quân Nam-tư và quân Hi-lạp còn trong trận Teruel thì là đội quân quốc-lẽ và đội quân của chính-phủ Tây-ban-Nha.

Còn trận quân Đức đánh vào Nam-tư do phía Nam tiến lên thì cũng chỉ so sánh được với trận quân quốc-gia của Franco đánh Santander hồi hè 1937 đã nói trên kia. Sau khi lấy được Bilbao, con đường dễ đi nhất để đến Santander là đường dọc bờ biển. Quân chính-phủ Tây-lập phòng tuyễn rất kiên cố trên đường đó. Còn ở phía Nam thì là một con đường rất khó khăn phải qua các dãy núi Cantabres, Sierra de la Engana. Muốn đi đường này phải qua hai cái đèo hiểm trở do những đội quân mạnh chống giữ. Không một tướng chỉ huy nhà nghề nào dám đánh vào con đường núi hiểm trở đó. Thế mà Franco đã tiến theo đường núi đó, lấy được hai cái đèo và vây quân ở đó chỉ trong 11 hôm là Santander thất thủ.

Trận Nam-Tư (1941) cũng đã làm cho các nhà giỏi việc dụng binh từ trước đến nay rất ngạc nhiên. Con đường dễ tiến từ Đức vào Nam-Tư là ở phía Bắc qua các đồng bằng. Đánh dồn quân Nam-Tư vào miền núi, họ chỉ có thể đánh theo lối u-kích. Quân Đức đã không dọ phía Bắc tiến công mà đã tiến công ngay giữa miền núi ở phía Nam. Chỉ trong mấy hôm là quân Đức đã mở ngay được hai đường tấn-công qua một miền núi non hiểm trở, một đường từ biên giới Bảo do thang iung sông Vardar tiến sang biên giới Albania, một đường nữa dọc theo đường xe lửa tiếp về phía Bắc Nam-tư mà vào Belgrade. Các đội quân Nam-tư giữ biên-giới phía Bắc

không thể nào tiến lui được nữa nên đều bị vây ở miền đồng bằng phía Bắc. Đó là theo đúng chiến lược của Franco trong trận Santander nhưng thực-hiện trên một mặt trận lớn hơn.

Quân đội quốc-gia của Franco lại là đội quân co-giới-hóa nhiều hơn cả hồi bấy giờ. Một sư-đoàn bộ binh có tới 3.000 xe ca-mion. Thường họ dùng những xe này đến đánh ngay dưới tầm súng của quân địch để có thể tấn công nhanh chóng. Quân quốc-gia Tây-ban-Nha lại biết dùng đại-bác cao xạ để bắn chiến xa, các đoàn xe lửa và tàu bè trước nhất. Trong trận trên sông Ebre hồi Juillet, Novembre 1938, các súng cao xạ dùng để bắn phi cơ ít hơn là bắn các đường hầm quân địch ở sườn núi dưới đường quân quốc-gia tấn công. Trong cuộc Nga-Đức chiến-tranh hiện nay, quân Đức cũng chỉ dùng toàn hai cách tấn công tràn lấn và bao vây quân địch và đã đạt thắng quân Nga trong nhiều trận kinh-thiên động địa.

Thống-chế Lyautey và Thống-chế Pétain đã từng khen ngợi Franco

Các phương-pháp của tướng Franco và các tướng trong đội quân quốc-gia ngày nay được đem thực hành một cách có kết quả như thế không ai là. Tướng Franco từ trước vẫn là một khôi ốc rất giỏi và mạnh về quân-sự. Thống-chế Lyautey đã từng khen tướng Franco khi còn là đại-tá trong quân đội Tây-ban-Nha và nói đó là một võ-quan lỗi lạc trong hàng các võ quan thuộc-dịa. Thống-chế Pétain cũng là một người có sáng kiếp về cách dụng binh và hồi 1917 chính ngài đã thay đổi hẳn các phương pháp tấn-công của Pháp. Thống-chế cũng đã công nhận rằng trường võ bị Saragosse do tướng Franco đứng đầu là trường thứ nhất dạy tbnht cẩm quân ở Âu-châu. Tướng Franco là người đã biết lợi dụng những bài học trong cuộc chiến-tranh ở miền Kiff tại Maroc rồi đem mở mang những điều đó thành chủ thuyết, biết lợi dụng sự khó khăn của đất đai, đòi những điều mà người ta cho là trời ngai thành sự thắng lợi, lại biết dùng lối đánh bất ngờ, cho lối đánh đó là quan hệ và đã biết đòi sự hoạt động và tạo bạo dưa vào việc biết rõ chiến-dịa và các điều kiện thành đền quan hệ nhất trong cuộc chiến-tranh bắt ngở.

HỒNG-LAM thanh

thành công. Vì những tay úy thì mặt ra, họa thành-niên kia sẽ mây nhau kiêng kỵ, xa lánh ngay, không dời nào họ cho lại gần mà dòm nom xem xét gì được. Sao bằng dùng ngay Vi là người cùng da cùng sắc với họ. Hai ông E. Taylor và Graggy đã dẫn do suy nghĩ chán. Lại nghe chàng say tò phượng lược minh sẽ tiên-hành, chỉ tò ra chàng là người hành thực!

thông minh, có thể tin dùng được. Bởi thế, hai ông nhận đê-nghị của chàng và một tiếc-xia cho bạc muôn, không chút ngần ngại.

Một dàn hy-vọng được thấy thành việc, một dàn chí hy-vọng xoay lấy món tiền. Hy-vọng của dàn kia còn mịt mù chưa thấy tăm hơi gì đâu, nhưng hy-vọng của Vi thì đã thấy đạt một phần khá nặng hõi bao rồi.

O

— Thôi, thế là chết mày ông bầu quốc sự Diên Phi đang ăn núp bên Tàu và cả cơ-quan dâng vú họ phen này bị vỡ lò tan tành bởi tay chàng Vi nhà ta rồi còn gì! Chàng bán rẻ họ di lấy mấy vạn bạc; thoi họ còn gì là đời!

Tất có người suy nghĩ và lo xá như thế.

Nhưng nếu người ta nghĩ thế, thi ra người ta không biết Vi.

Và nếu chàng làm vậy, thi ra chàng không còn phải là con thò-lò sáu mặt, cây đòn xóc hai đầu.



Thật, chàng ta chỉ khéo lập kế xoay tiền thiên hạ thế thôi, không cốt bắt bợ ai, cũng chẳng dò la hành động gì cả.

Chàng không dại gì mà

Một bông hoa quý

sắp nở trong vườn văn học Việt Nam. Một crồn ich-sử tiểu-thuyết sẽ chiếm một đĩa xứng-dáng trong tủ sách Việt-Nam. Một công-tinh khảo cứu-quý-giá sẽ làm giàu văn-chuc g Việt-Nam. Một tậ-thơ tài khi sẽ quyển-rũ những ai ham thú thi ca. Một thiên-tiêu-thuyết lâm ly hùng-tráng sẽ làm sống lại một thời-oanh-liệt của dâng anh-hùng Việt-Nam.

CÁC BẢN ĐÓN COI:

NGƯỜI XƯA

của VIỆT TRƯỜNG

Họa-sỹ Phi-Hùng minh-bầy, in 2 màu; có tranh phu-bản rất đẹp. Sách in giấy bão. Giá 0\$70 — C.I.P.I.C. phái hành
đặt mua sách trước và
lãm đại lý x-vei cho:

M. Dương-văn-Mẫn
Giám-đốc CIPIC

72, rue Wiéle Hanoi — Tel 16-78

chẳng hiểu làm việc dò la bắt bợ ấy sẽ có nguy hiểm cho bản thân mình không chừng. Bọn thù nghịch kia mà lột được mặt nạ — và lại, cái nghiệp ấy có thể nào che mắt họ được lâu — phải, một khi mặt nạ chàng bị lộ, họ không thiếu gì cách mời chàng về chầu trời. Trầm bö duoc phải vờ được con éch, thế nào rồi chàng có một hóm họ bắt gặp chàng đi. Trầm-xuyên cò đặc

hay di đâu vò ý bất ngờ, co khó khăn gì họ chẳng đầy chàng xuống Châu-giang, hoặc trời giật cánh kbi lại mà đặt nằm trên đường sắt Cửu-long. Tuy được mấy vạn bạc, nhưng còn đòi đâu nữa mà ăn tiêu?

Sao bằng việc ai mặc ai, tiền-thầy bỏ túi, chàng phải sướng hơn!

Áy, cái thủ đoạn nhất sinh quai-kiệt của chàng, là thường lấy bạc vạn ăc không của thiên-hạ, mà không làm việc gì cho thiên-hạ.

Vụ này chính-thể. Thủ-doạn chàng cao-cường đến nỗi ở giữa hai bên — bên hảo-lợi và bên di-trốn — mà khéo mắng miéng, khuôn-xếp chàng mèch lòng bên náo, phần-mình lạy được hưởng lợi. Với bên kia, chàng lợi được bạc vạn; với bên này, chàng lợi được cái-niềng con người từ-tê. May-ai khéo ở doi như cây gỗ trào-uoc thê-chứa?

Sau chuyện vừa nói trên độ một tuần, chàng di Quảng-châu, tìm den chỗ ẩn của một vài tay lanh-tu-cua bọn vong-mệnh Diên-Pui, thù-thết hết cả sự-tinh:

— Nay, người ta thuê tiền tôi dò la hành động của các ông và cầm mồi thè lưỡi để chộp các ông đấy.

Mấy người đầu đảng nghe nói súng sوت, đưa mắt nhìn nhau, chưa biết đối đáp thế nào. Có người rút súng lục ra, toan đâm vào ngực Vi.

Văn troi tinh tự-nhiên, chàng gạt tay người cầm súng và nói :

— Xin các ông cứ yên tâm; nếu tôi có bỗng đà hiềm độc lão, tất cả lồng lộng mà làm, không khi nào thân-hành đến dâng-bộ các ông...

— Thế ông đến là có gì? Mấy người đồng thanh hỏi dồn.

— Các ông nên biết tôi cũng là một người có huyết-tính, có lương-tâm, trông thấy cái cảnh các ông bô-dao-nhiều cơn vát và thiêu-thốn mà đau lòng. Bởi vậy, tôi mạo hiềm đến, trước là tố thất sự tình vừa nói cho các ông biết, sau là đê tăng hảo các ông vài nghìn đồng bạc, tờ chát cảm tình. Ngoài ra không có một ý tút gì khác — có quý-thần chứng giám — xin các ông cứ việc yên lòng.

— Các ông cứ đê cho tôi thời thường tới lui gặp gỡ, làm bộ như tôi dòn dò là các ông, nhưng sự thật tôi chẳng dòn là gì hết. Trái lại, người có kế-dịnh gì quan hệ cho

thân các ông, tôi sẽ bảo nhỏ cho các ông hay; còn tin tức gì không quan hệ của các ông, thì tôi cung cấp cho một vài làm bộ thòe-mách với người ta, để họ tin lòng tôi, khôi-trach tôi không làm việc. Thê là luồng lợi cho chúng ta, mà phần riêng các ông chẳng bao giờ có sự hỷ lụy gì cả, tôi xin cam-doan như thế.

Quả thật, chàng chỉ cốt xoay-tiến người ta bô-tui làm giàu, không thành-tâm giúp người ta được việc gì cho xứng với những số tiền ấy. Cố chặng, bắt quá một vài tin tức lồng nhăng, không quan hệ chêt-chết gì ai.

Một người bạn thân, thấy chàng xoi cá hai mang, có ý lấy làm lạ :

— Sao anh không tinh cách bắt phẳng cả bọn kia mà lấy thường công cho suông, cứ đê dở dang lơ-lửng là nghĩa thế nào?

— Anh này rõ thật thà quá! Vì cười và nói. Nếu mình có chòi hay mà tuôn hết ra một lúc, ai còn có việc cần-dung để minh làm gl. Hết chìm bê ná, hết cá bê câu, rò đòi

anh còn là gì. Bằng này ta cứ đê lồng lò, thủng thẳng làm như nuôi con bò cái, được vắt sữa uống hàng ngày. Có thể mới nay được nhiều tiền của thiên-hạ chứ.

Đó chính là mục-dịch cốt từ của Vi.

Chàng khéo nắn hai ông Taylor và Graggy nay dăm nghìn mai một vạn mãi. Nận cho tôi khi hai ông này tinh lại trước sao mệtదen tám chín vạn bạc mà chẳng thu về được một chút lợi ích gì, bấy giờ mới biết mình mắc phải tay bơm chàng Vi, không thêm dùm nữa.

(còn nữa)
HỒNG PHONG

LOẠI sách gia-đình

Ra đời hoa mít năm nay đã được hầu hết các gia-đình Việt-nam, các nam nữ thành-thiên, các bà hoa-hoang-hôn, bộ giáo dục, các học chính-mẫu cũ & truyền-hay trong các học đường v.v... Từ số 19, 20...

Quan nghè yinh quy — giết hò báo thù cha

số hoàn toàn đòn mới do nhà văn Nguyễn-Vỹ với một số đóng các vị giáo sư, giáo-học trong nước. Bla 3 màu. Tranh rất đẹp do họ sĩ Côn-son-tranh bày. Rất rõ ràng. Mỗi cuốn mỗi số, ngày ra hàng. Mỗi số 02,03. Cuốn mỗi phủ huyền một đòn viễn, từ lường-thắng Khán-hiệu sách các nơi đều có bán. Những sách còn rất ít.

TRẠNG HỤT

(một quang-tiêu sút ráu quai lá, thắnh hí của Lê-quý Đôn) Nguyễn - nam - Thống
(0,50)

VĨ NHUNG YÊU MỌ

truyện xã-hội rất cảm động hồn hồn các nam nữ thanh-niên ai cũng nên có một quyển để giao-hoa. Song Son 0340 SÁU MẠNH (trinh-hàm Thành-dinh 0332 BẮC Y TIỀU HIỆP (Thành-dinh 0332 BẮT MA KIỂM SƯ (Hàng-hàng) 0350, HOANG-SON ĐÀO (Ly Ngoc Hung 0340, QUANG QUỐNG (Thanh-dinh) 0360.

◎ - hứ và mandat-de:

M. I È - NGỌC - THIỀU
67, rue Neyret Hanoi - Tél 786

Cái tên này bip không kém gì Tú-Xuất

khách này nấu một nồi dầu mát dứt hẳn năm trâm bạc. Còn lại bao nhiêu tiền, Liễn làm quảng cáo rầm-rộ. Tỉnh ra một lợ dầu, giá vốn không cũng đã bão mốt, bão hai. Lại còn tiền quảng-cáo, tiền trừ hoa-hồng cho các đại-lý và các tiền linh-tinh khác nữa, vậy mà bắn chỉ bắn có một bão thôi. Bỏi thê, mấy nghìn lợ dầu, không đầy nửa tháng, đều bắn hết nhẵn, tho các đại-lý gửi về thúc mua dầu như bướm-bướm. Hắn nấu dầu lần thứ hai. Nhưng lần này bắn nấu ba nồi toàn bằng quả hời với một bão thứ thuốc bắc lảng nhăng. Bong thành lợ dầu đầy, hắn viết thư trả lời cho các đại-lý rằng lần này hắn không gửi bán, chỉ bán tiền ngay và sẽ cho nhiều hơn bồng hơn lần trước. Tin vào thứ dầu hay mà rẻ hơn lần trước. Tin vào thứ dầu hay mà rẻ hơn các thứ khác, bán lại chạy, nhiều người bồng lồng mua tiền ngay. Không nói, các bạn cũng biết rằng cái thứ dầu bùi nước lâ áy, ai mua làm rồi đều kệch mặt. Nhưng cần gi! Liễn đã gõ được số tiền lợ trước và còn được lãi hòn bài nghìn đồng nữa. Hắn đã gây được cái vốn to để mưu tính những cái bip lớn lao hơn về thuốc men, mà mòn náo bắn cũng chi cần người ta mắc lừa một lần thôi, là đú! Thi các bạn nghĩ xem, với cái dân số Việt-Nam hòn hai mươi triệu, nếu người nào cũng mắc lừa bắn một lần, thật hồn thưa có xe hơi nhà lầu!

Tuy vậy, hắn trốn thoát được lưới pháp-luat, mà những ác-quả thì hắn trốn sao nỗi. Cho nên mới năm ngoái đây, hắn lại bị một tay bip cao tay hơn cho một « chày ». Mất sạch vốn liếng, hắn còn deo thêm một cái nghiệp-ngập « muax » trong khi kiếm được những đồng tiền phi-nghĩa. Hiện thời, ngày đêm lè la trong những tiệm hút, bắn lầy nghé xem chí tay đê sinh-nhai. Thị quanh-quẩn vẫn là một nghề của những thằng vô-nghệ-nghiệp!

ĐOAN-KHANH

HIỆN BÂY GIỜ
CHỈ CÓ THUỐC

THOÁI-NHIỆT-TÁN
Hồng-khê

HIỆU PHẬT 12 TAY

chữa bệnh
cảm-sốt là
hay-hor-cá
O\$10
năm-phút
khoi-sốt

Mua đê-dùng-buồn
đê-bán-xin-hỏi-tại:

NHÀ THUỐC HỒNG - KHÊ
75, Phố Hàng Bồ, Hanoi

Rầm-tháng-tám của người nhốn

Chúng ta đã quá cái tuối múa sur từ và bầy cỗ trong giang... Nhưng bao giờ cũng vẫn còn một cái thú tuyet-diệu, đầy thi vị, là ngồi ngâm trảng rầm, ném bánh trung-tuân, nhấp chén trà thơm ngà... Cho nên nay hết hảy mọi người đều phải đổi cho được.

CHE
PHUXUAN
Không ta thậm ngon
Không ta mài sành kếp
Tổng Cục Uy Nhịp Lực /
Tổng Cục Cảnh Sát /
Tổng Cục Cảnh Sát /
Đại lý khai Đông Dương;

Hanoi : 197 Hàng đồng
Haiphong : 67 phố Cầu đất
Nam-dinh : 5, Hàng giày;
Thanh-hóa : 112, phố nhón.
Sơn-tây : 108 phố Hàng-ninh;
Hà-dông : 75 phố Cửa Đinh
Bắc-ninh : 10 phố Cửa Tiên
Đáp-cầu 65a, phố Thị-cầu;
Bắc-giang : 131 Tân-ninh
Vĩnh-yên : 21 Lê-quan-Duyet
Thái-binh : 116 Paul Desnoes

LỊCH TRUNG BẮC TÂN VĂN

Lịch Trung-Bắc Tân-Văn chính-hiệu
ở ngoài có in rõ mấy chữ sau này:

Imprimerie Trung-Bắc-Tân-Văn
36, Boulevard Henri d'Orléans — HANOI

Những thứ lịch-lâm theo kiểu lịch Trung-Bắc-Tân-Văn, mà không có in đủ những chữ ký là lịch-giá-hiệu, nhà in Trung-Bắc-Tân-Văn không chịu trách-nhiệm. Ngái náo nuan xin nhận kỹ kêu-nhambi.

Lại còn những kẻ lấy vợ tức lấy thân-thể nhà vợ, như Đinh ở C. H. Ngày khi còn học trong trường Cao-dâng, Đinh đã bắt chim ngay một cô con nhà thân-thể ở cùng phố. Chàng tính-toán đến cái ngày xuất-chinh, phải cần sự giúp đỡ của nhà vợ. Cái lối vận-dộng này rồi sẽ phải tiêu diệt. Vì, như các anh biết đấy: đã có huấn-lịnh của Thống-chế Pétain tư cho các

Bùi diêu-kiện về kinh-tế, nhưng luôn luôn họ thoái-thác, kiêm cát-trốn - tránh phận-sự làm chồng, làm cha. Họ muốn được dễ-dàng theo đuổi những khoái-lạc vật-chất, khỏi có sự biền-riju đến thân họ.

Đối với quốc-gia, họ là kẻ có tội.

Đối với nạn ế chồng hiện thời, họ cũng là một nguyên-nhân vậy.



vì tòng-trưởng truyền cho các quan lại từ đây phải triệt bỏ lối gởi-gắm và dở-dẫu nó dã vì vây cánh, vì họ hàng, vì quen biết nhau, mà làm cho bao nhiêu kẻ có thực tài không được dắc-dạng.

Trở lại cái hạng thanh-niên khí-khai, có óc tự-lập như Vinh, ngoài Vinh ra, còn lâm kẽ lam-đung cái trưởng-hor kỳ đê sống đời thênh — hay đúng hơn — đê sống lanh-kỷ.

Tưởng thế là sống theo một cuộc đời mới, đôi khi, họ còn được gián-tiếp khuyến-kích bởi những lời than-thở của những anh chàng bị cảnh vợ con bó buộc, không được phóng-túng chơi bời...

Lương ngang lại một chút để kết-luận :

—... Theo ý tôi, những thanh-niên kẽ trên, đại-khai, cũng đã đủ xác-hạng trực-tiếp và gián-tiếp; giao-kinh-hưởng

vào nạn ế chồng.

Lần chậm-chãi nói lời Lương:

— Tuy vậy, tôi còn biết một chuyện mà trong trường-hop này, gây thêm một nạn nhân ế chồng, có phải lỗi ở người thanh-niên không?

Bạn tôi, anh Bình, có quen biết một người con gái. Cô ta tên là Hoàn. Giữa hai người này, cái tình bằng-hữu thật «trong sạch», đúng như ở một đôi bạn gisi hay đôi bạn gái. Hai bạn ấy cứ đi lại trong ba năm giờ cho đến đầu năm ngoái, Bình chợt nhận thấy Hoàn như muốn lâm vào cảnh lỡ thi. Cứ mỗi lần có người bắn tin, toan hỏi lấy Hoàn, là Bình lại mừng thầm cho bạn. Nhưng rồi chỉ là những tin mừng-bụt. Đến sau, Bình biết đích Hoàn một tuồi một cao, tin bắn sẻ ngày càng thưa vắng, chàng nảy lòng thương muôn lấy nàng. Hôm Bích sắp nhờ mối manh lại nói, chàng bỗng được biết trước kia đã có một người thư in và một người thư điện đậm hỏi Hoàn. Nàng từ-chối và có ý chê hai người này là dân-thợ-thuyền lao-dộng. Bình thấy phạm vào lòng tự-ái, bởi trước kia chàng cũng từng làm thư son. Bình bèn thôi không hỏi nữa.

(còn nữa)

VŨ-XUÂN-TƯ

**ESSENCE
Térébenthine
Colophane**

giúp di khớp nơi rất nhanh chóng

Hỏi nhà sản-xuất:

SONG - MAO

101. Rue de Choiseul, Haiphong, Viêt-Nam

CON ĐƯỜNG NGUY HIỂM

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN-HÀ dịch
Tranh vẽ của MANH-QUÝNH
(Tiếp theo)

Rồi hiện ra một lướt lỗ súng màu sắc sõi bên trên pháo dài, và chàng bao lâu ở trong đám súng mù ló ra một đám mài nhả màu vàng và màu xanh lòn nhòn; trông in như một bức họa mèm mông mà thêm một vài nét hoang-kim do ảnh là đương tờ diêm. Người ta có muốn vẽ lại cũng vô công hiệu; bởi vì không tìm cho ra một trait tự gi — nếu có trait tự — trong bức tranh thêu nhiên đó cả. Thật là một ảo ảnh phóng phiến là thường nhưng vẫn đầy mít vẻ long lanh không lấp gi sánh được. Đó không phải là một bức thành, hay một cảnh đèn dài nữa, nhưng là một tòa cung-diện thần tiên của một vị thiên đế, loài người không thể bước chân vào đấy. Một cung điện quá kiêu kỳ, quá ảo vọng khiến ta không ngờ đó là một sáng tác của người đời; thật là một giấc mơ đã kết tạo thành hình vậy.

Hai mắt Kitty chan hòa những lệ; nàng chấp hai tay lại, thở mạnh, và miệng khẽ hé ra mà ngâm tròng. Chưa bao giờ nàng thấy trong lòng mình nhẹ nhán hơn thế, đường như hồn nàng đã rời ra khỏi thể phách, và chỉ còn xác thịt của nàng ở lại trên cõi đất này.

Nàng đã khám phá ra sự Đẹp.

XXI

Walter ra đi từ buỗi sớm. Chàng trở về ăn với nàng cho xong bữa trưa, rồi lại đi cho đến bữa tối mới về. Kitty thấy mình tro tro lảm. Trong bao nhiêu ngày liền, nàng không bước ra khỏi nhà. Trời thì nóng nực. Nàng nằm dài bên cạnh cửa sổ ngồi, có sức đọc sách cho khuây. Ành sáng sồng swing buỗi trưa đã làm mất cái vẻ bí mật của tòa lâu đài thần tiên nọ; chỗ đó chỉ còn lại một ngói đèn tráng lè nhưng đã dò nát, đang trên lưỡi thành. Nhưng cảnh đèn ấy còn như ánh hào quang của giấc mơ màng trước, khiếu không bao

giờ nàng cho cảnh đó là xoàng rả. Nhiều khi lúc bình minh, buổi hoàng hôn, hay là ban tối, nàng lại có thể nhận xét ra một đôi chút trong cái đẹp ấy. Cái chỗ mèm mông tưởng là một pháo dài kén cối chỉ là một bức tường đồ sộ và tối âm u. Nàng luôn luôn để mắt nhìn vào đấy. Đầu sau những lỗ tướng đòn, và môt tinh thành đương hấp hối giữa sự thiêng tai dữ dội.

Walter rất ít khi nói. Thỉnh thoảng chàng mới thêm ban cái giọng giẽn cợt già lạnh ra trả lời cho Kitty. Còn Waddington và đứa nha hoàn thì lại thích thuật cho nàng nghe những câu chuyện ngoài phố phường. Mỗi ngày có đến trăm người chết dịch, rất hiếm những kẻ bị bệnh mà lại thoát. Người ta kiện các thương thầu bò soos nhăng trong đêm ra bày chỗ công chúng. Tuy cũng tê mặc dầu, các thàn thành cũng không ngăn cản được thiêng tai. Người sống còn cũng không kịp người chết. Có mấy nơi cả nhà chết hết, không còn ai dè mà lo việc mai chay nữa.

Viên đốc-biện là một người cương quyết; nhò có uy quyền của ông nên tính này mới khôi nạn cướp bóc loạn lạc. Ông bắt lính tráng phải khéng xác chết bệnh đì, và chính tay ông đã bắn chết một sĩ-quan ngàn ngại không dám bước vào nhà người có bệnh.

Có lúc Kitty sợ đến nỗi nán lòng. Người ta nhắc dì nhắc lại cho nàng biết rằng có dễ phòng thí cũng bót nguy hiểm nhưng nàng vẫn hoảng sợ. Trong óc nàng này ra những ý định kỳ khôi là muôn trốn đi. Muốn thoát khỏi chốn lao tù này, chỉ vì một việc trốn đi ấy, nàng sẵn lòng ra đi không hành lý, không bộ vệ, đi một mình cho đến khi tìm ra một nơi trú chán chán. Nàng nghĩ đến cách thò lò tám tinh với Waddington, nói lời cùa cho y rõ, nàng sẽ cầu khẩn y giúp nàng trả về Huong-cảng. Hay là nàng

phủ phục dưới chân chồng mà thủ thật ra rằng mình sợ, mình sợ lắm? Tay cầm ghét nàng như vậy, biết chàng có đủ nhẫn tâm để không thương hại nàng nữa chẳng?

Nhưng như vậy có ích gì? Nàng sẽ nương nán nơi đâu? Không thể vở với mẹ được. Bà Garstin sẽ vạch cho nàng rõ ràng bà đã công kiếm cho con một mụ chồng rồi, bà không muốn vướng víu đến nữa. Và lại Kitty không muốn trở về nhà cha mẹ chút nào. Nàng chỉ muốn tái hội với Charlie nhưng hắn nào có thời điểm chuyện ấy nữa. Nàng tưởng tượng đến vẻ mặt tinh nghịch của hắn trước việc nàng trả về bất thình linh; nàng nghĩ đến cái ánh tức bức nàng sẽ đọc trong tận cùng đôi mắt mèo hoặc của hắn. Hắn sẽ giữ dù lẽ phép là cùng. Kitty nắm chặt bàn tay lại. Nàng chỉ muốn lẩn dù mọi cách để làm nhục hắn, cũng như hắn đã làm nhục mình.

Trong khi giận dữ,
cố lùi nàng tiếc sao
lại không chịu ly
đi: cuộc đời của
nàng tan nát cũng



sẽ khiến cuộc đời của Charlie phải tan tành. Nhớ lại những lời hứa nói, nàng đỏ mặt lên vì hờ hững, nhục nhã.

XXII

Từ buỗi sơ-kien với Waddington, nàng đã xoay câu chuyện nói với Charlie. Waddington có nhắc đến tên hắn ngay buổi tối hai vợ chồng mới đến. Nàng nói đổi rằng hắn là chỗ quen xưởng của chồng mình.

Waddington nói:

— Tôi không bao giờ chịu được cái bộ mặt của hắn. Khô chiju lắm.

Kitty đáp lại. Nàng lấy cái giọng phóng phiến xưa nay mình vẫn quen dùng:

— Ông khó tính lắm. Tôi tưởng ông ta là người được yêu chuộng nhất ở Huong-cảng.

— Tôi biết. Nhưng hắn chỉ được cái mè ấy thôi. Hắn có thuật làm cho thiên hạ mèn chuộng hắn. Cái tài ấy là cách làm cho ai cũng tưởng mình là người độc-nhất mà hắn lấy làm vui thích được gấp. Hắn bao giờ cũng sẵn lòng làm ơn cho người ta, mà cái ơn ấy không iốn kém cho hắn; và ngay nêu hắn không giúp được người ta, thì người ta trả về cung tin rằng hắn đã cố hết sức rồi đây.

— Đây thật là một vě hồn duyên của ông ta.

— Dân dà cái duyên ấy — chí là cái duyên mà thôi! — sẽ làm người ta phát chán. Tôi cam đoan với bà như vậy!.. Khi ấy, già đi chơi với một người kém vě dẻo kẹo nhưng thực thà hơn, lại còn dě chiju. Tôi biết Townsend từ bao nhiêu năm rồi. Mọi vě lần tôi dà bát chyt thấy bộ mặt thực của hắn. Bà cũng biết một công-chức nhà doan như tôi nào có dáng kè gi, và tôi cũng biết rằng ở trên đời này thật ra hắn chí có dě yển chinh minh hán thobi.

Kitty nhìn khách và mỉm cười. Nàng nắm duỗi dai một cách dě chiju, tay cứ loay hoay mãi chiếc khăn cười.

— Chắc chắn là thế nào hán cũng thành đạt. Hắn biết đủ mánh khỏe của nghề viên-chức. Tôi cam đoan rằng trước khi tôi chết, tôi phải gọi hắn bằng «đại-nhân» và phải đứng dậy khi hắn bước vào buồng giấy.

Nhiều người bảo rằng ông ta rất xứng đáng được thăng chức. Thường thà ai cũng cho ông ta là rất có tài.

— Có tài à! Sao họ nhầm đến thế! Hắn là người ngu dại. Người ta xem bẽ ngoài cùa trưởng hắn làm việc dě nhu bờn, nhưng thật là lão toé! Hắn hí hục khò nhọc như một thằng mọi ấy. Nhưng cái tiếng đền rằng ông ta thông minh từ đâu mà ra?

— Trên đời này nhiều đứa ngu ngốc săn sảng ca tụng hắn là thông minh, bởi vì hắn giữ một địa-vị cao, hắn ta không làm gì khó dě với chúng nó, hắn vỗ vai chúng nó và bảo rằng sẽ tần lục giúp ơn cho chúng nó! Và lại còn có vợ hắn nữa. Nhà mụ này mới thật là khéo. Mụ lại khôn ngoan rất mực, biết giò chiêu nào cùa chiêu ấy. Townsend còn có mụ bênh canh minh, thi không lo lầm lỡ nữa, đó là một điều kiện cần-nhất trong khi dě làm việc nhà nước. Người ta có tim tôi kê thông-minh đâu. Những kê thông-minh

thường hay có nhiều ý-ng'hĩ, mà những ý-
ng'hĩ bao giờ cũng gây ra chuyện rắc rối.
Người ta chỉ muốn dùng những anh chàng
cần-thận, không làm điều gì nhầm lẩn lút
về. Ông phái dò! Townsend sẽ lên lời tội bức
mà không có gì trắc trở cả!

— Tại sao ông lại ghét ông ta?

— Tôi có ghét hắn đâu.

— Nhưng ông tra bà ấy hơn chử?

— Tình tôi rất nết. Tôi thường khen phục
hạng đàn bà nết na.

— Tôi cũng nhận rằng bà ta và bắc thương
lưu... nhưng bà ăn mặc sao mà diêm-dúa thế?

— Bà ấy ăn mặc xinh đến như vậy tr? Tôi
không có胃口 đe ý tôi.

Kitty lim-dim còn mắt ngắm nghĩa Wad-
ington. Nàng nói tiếp :

— Hình như vợ chồng nhà ấy rất thuận
hòa.

(còn nữa)
HUYỀN-HÀ

Dầu Nam-Cường
điều kiện
bán tại :
MAI - LINH
(Hanoi - Hai-phong Saigon Phúc-y-en, Hông-yen, Hông-yen)

Tổng đại lý Hanoi : Nguyen-vân-Đức 11 Hàng
Hồm
Tổng đại lý Nam Định : cả các phủ huyện
Việt-Louis 28 Bến Cầu.
Người bán & Nam-Dinh xin lỗi mua lừa ở hiệu
Việt-Louis cũng như chính hiệu Hai-phong

Thuốc đánh
răng: trắng,
bóng, lợi dò,
thơm miệng,
mát cõi, không
hở men răng.
Bán lẻ tại các
hiệu tạp hóa
OS&S

Tổng phân-hanh:
PHÚC-LAI
87-89 route de Hué
HANOI

Cần thêm đại lý khắp các tỉnh



của ta, mà lại còn ăn cắp tính-mệnh ta. Họ
nói dò như thế, có thể bảo rằng họ là sát
nhân. Vậy mà buồn thay, một số rất đông họ
cứ sống dang hoàng, bà con minh làm người
dại mà tin.

Điệt được bọn lang vườn lang băm
di, tức là diệt được một mồi hại lớn cho xã
hội.

Gông cuộc bài trừ ấy chúng ta tin ở chính
phủ Pháp bởi vì chính phủ Pháp không bao
giờ lui ở trước những sự giúp ích cho dân,
người Pháp thẳng thắn không bao giờ dè cho
bọn làm hại dân đến hoành hành.

TIÊU-LIỆU

Bệnh Ho-lao

Ai này đều biết bệnh ho-lao là một bệnh rất nguy
hiểm. Muôn chửa khỏi bệnh kỵ, không những cần
phải có thuốc iết, mà còn cần phải có thầy hay mạch
giỏi — mới có thể chữa được rứt ног. Nay hiện thuốc

BỨC-PHONG

số 45 phố Phúc-K.эн Hanoi

một biện thuốc được nhiều tin nhiệm, có bán đủ
thuốc iết, thuốc bắc chè, các thứ men và oascan
hoàn iết — mới đón được Cụ Biên ĐÔNG NGUYỄN
một danh y tên mạch bắc thuốc, chuyên chữa bệnh
lao và mọi bệnh nguy hiểm khác.

Gửi kèm mạch : 8 giờ đến 11 giờ sáng.

sân, ngựa, ló:

Lở cả người, vi máu độc, ở nước độc, uống
Trữ-Op20, Sán ngựa nữa dưới người vi
thấp chiết, lọc bênh tinh, uống Tháp-nhiết pha
lết Op20. Bôi Lở trắng Op20. Tẩm Sông Op30. Trẻ
uống Cam-linh-Độc Op.20. Bôi Lở Op.20
Bệnh nhẹ nhưng muôn máu khói, hoặc kinh
niên 10, 15 năm, uống hay tiêm nhiều thuốc không
khỏi dùng Đại-Đỗ-Huỷ-Lợi-Độc Op50. Người lở
chai hai trứ 6, 7 tuổi một chai cũng uống làm
thai ngày thi bắt cứ vi máu, lọc lều, giáng mài
uống sáng chiết hết ngày rure ngày thứ hai mâm
hâm hâm hâm. Ngày thứ ba không phải uống thuốc,
nữa, mụn cứ róc vây khói như chứt bệnh đi;
n้ำ sáu ngày tha hở ăn tanh nồng, độc không tái
phát. Thư từ ngàn phiếu đề:

Ngo-vi-Vũ, Việt-Louis

58 hàng Bè Hanoi Mai-Linh Haiphong, Việt-Louis
Nam Định, Quang-Huy Haiduong, Sinh-Huy Vinh.

Bip

Dông phu'ong cổ diển

Tân Văn-công hỏi Tư-Thần

Văn-công hỏi Tư-Thần 脊臣 (1) rằng :
« Ta muốn khiến Dương-xú-Phủ 陽處父 (2)
làm phó (2) cho Hoan 謙 (3) để dạy dỗ thi
cô nêu không ?

Tư-Thần thưa rằng : « Ở như công-tử Hoan
cả, Kế giò ngực không khiên cúi được, kẻ
còng không khiên ngửa được, kẻ thấp không
khiết cát cao được, kẻ lùn không khiên đứng
được, người mù không khiên trông được,
người câm không khiên nói được, người điếc
không khiên nghe được, con trέ và người ngu
không thè bàn bạc được. Cố tính chất tốt mà
lại có người hiền-lương đưa dài thi mới hay
được. Nếu tính chất không tốt, thời dạy dỗ
để lại không chịu dě lòng thi dạy dỗ mà có ích gì.
Tôi nghe xưa kia bà Thái-nhậm 太任 (4),
có mang vua Văn-vương lòng không biếu
biết, đi tiều-tiển có nhà sì, sinh ra Văn-vương
mà không đau đớn gì. Văn-vương khi còn ở
thời kỳ bù móm, mẹ không phải lo, khi ở với

quan Pháo, quan Phé không phải khó nhọc
trông nom, khi ở với thầy, thầy không phải
phiền lòng, khi thò cha, cha không bao giờ
phái giận, kính hòa với hai ông Quốc (5), ân
tứ với hai ông Thái (6), làm phép cho bà Thái-

Tự 太似 (7), thân với các em. Kinh-thi có
câu rằng : Hình vu quả thê, chí vu huynh đệ,

dĩ ngư vu già bang 刑于寡妻, 至于兄弟,

以御子家邦 (8). Thê mà lại biết dung kẽ
biến-đi-đon phương. Kíp khi lén ngoi thi nói

ý kiến bất ngu (9), ban với hai ông Quốc, uóm

ý kiem Huynh yêu (10), ban bạc với Nam-quát (11),

hỏi han họ Thái, họ Nguyễn, họ Tân, họ

Doãn (12), tôn-trọng Chu-công, Thiệu-công,

Tai-công, Vinh-công, làm cho yên bách thản,

lâm cho dân được yên vui. Cho nên Kinh-thi

có câu rằng : « Huệ vu Tân-công. Thần vong

thời đồng 惠于宗公神罔時同 (13), như

thế thi Văn-vương không phải nhờ ở sức dạy
dỗ vậy ».

Văn-công nói : Như thế thi dạy dỗ không có
ich gi ư ?

Tư-thần thưa : « Sao lai vô-ich. Cái văn
lòng cho cái chất tốt lên. Cho nên người ta
sinh ra phải học, không học thi không biết
đạo.

Văn-công nói : « Thế có tám tội nói trên thi
sao ?

Tư-Thần thưa : « Đó là việc thầy học phải
biết. Kể công-tử thi khiên đánh chuông, kể
giò ngực khiêm mang khách, kể thấp bé cho
mang cán giáo, kể mù lòa khiên sửa việc am
nhạc, kể điếc lác cho coi cùi lùa, tré con, kể
ngu, kể câm, kể lùn thấp khòng dạy làm được
việc gì cả, thi đem dưng vào việc khai khản
đất hoang. Việc dạy dỗ là nban cái thân thi
có chất gi đem dưng cho có lợi. Như cái sông
có nguồn biết đòn mà dưng cho có lợi то.

TÂN-NGỦ

BĂNG-HỒ sào lục

(1) Tư-Thần tức là Quý-Tử 季子, quan Tu-
không nước Tấn.

(2) Dương-xú-Phủ, quan đại-phu nước Tấn,
Phó là người dạy dỗ.

(3) Hoan con Văn-công sau lên ngôi là Tzung-
công.

(4) Bà Thái-Nhậm vợ Vương-Qui khi có mang
Văn-vương mắt không nhìn sắc xấu, tai không
nghe tiếng đám, miệng không nói ngạo, sinh ra
Văn-vương có thành đức.

(5) Quốc : Quốc-Trọng Quốc-Thúc, cậu Văn-
vương.

(6) Thái : Thái-Thúc, Quản-Thúc.

(7) Thái-Tự — vợ Văn-vương.

(8) Làm phép cho vợ con, mà kíp đán anh em

dě trị nhà trị nước.

(9) Bát ngu : Tám vị quan nhà Chu là Bát-Bat,

Bát-Quát, Trọng-Đột, Trọng-Hột, Thủ-gia, Thủ-
Hà, Qui-Tùy, Qui-Loa.

(10) Huỳnh Yêu. Người hiền đời Chu.

(11) Nam-Quát. Người hiền đời Chu.

(12) Họ Thái, Nguyễn, Tân, Đoan đều làm Thái-
sử nhà Chu.

(13) Văn-vương cầm quyền chính hồi ý kiến
các đại-thần cử thuận mà làm cho nên qui thần
không oán.

Báo - Mới
là tờ báo của mọi người

Vuong Duong Minh

dời văn-minh cường thịnh của chúng ta đang sống bây giờ, có một dời nhà tu-tưởng bên phương tây, trong thấy nhân tâm thế đạo mà đau thương chán ngán quá, cũng từng xướng thuyết phục cõi dãy ư ? Tu-tưởng Lão-tử chính là mong muốn phuc-cõi.

Nhưng phông dời nào thực-hành việc ấy cho được ? Phục-cõi là bão người ta dù lùi lại mà dì lùi lại là trái lèi tiễn-hoa tự-nhiên.

« Võ danh », phương pháp của hổ Lão rõ ràng cyc-doan. Với tu-tưởng điều-hòa, hảo thủ, Khèng-tử nghĩ phương pháp « võ danh » knô thực hành, tức là không ích lợi cho việc mong mỏi cứu chữa thời-bệnh, sao bằng tìm cách nào « chính danh » thi hơn.

Họ Không bèn xướng lên phương-pháp « chính danh ».

Tiền Tứ-lộ sách Luân-ngữ chép rằng một ngày kia Tứ-lộ hỏi thử ý kiến Không phu-tử :

— Bầm thầy, già như vua nước Vệ dem quốc-chính giao cho thầy, tôi xin hỏi việc thầy định làm trước hết là việc gì ?

— Chắc là ta sẽ lo việc chính danh trước. Không-tử đáp.

Nhưng Tứ-lộ có vẻ nghi ngờ :

— Ô, thầy nghĩ chuyện viễn vông đến thế kia ư ? Tôi không biết thầy định chính đạo mà đau thương chán ngán quá, cũng danh là chính nỗi gì ?

Không-tử nói :

— Gã Do này quê-kếtch thì thôi ! Phảm người quân tử, hẽ gặp một chuyễn gì mình không biết, thì cứ làm thỉnh, đe người giàng cho mà nghe. Danh không chính, thì nói không xuôi ; nói không xuôi thì việc không nên ; việc không nên thì lẽ nhạc không dãy ; lẽ nhạc không dãy thì hình phạt không trung ; hình phạt không trung thì dân không còn biết dựa chán tay vào chỗ nào. »

Tóm tắt mấy câu. Không-tử đã tố bày vì sao mình phải làm việc chính-danh trước hết, và chính-danh có lợi ích cho chê-dộ xã-hội và tình trạng nhân dân nhũng thế nào.

Quán-Chí

Nên đặt mua từ giờ

TÀM NGUYỄN TÙ BIẾN
Viết thư cho M. Lê Văn Hòe 16 bis Tiên Tsin Hanoi

TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỲ, AL-LAO VÀ MIỀN PÀ - TRUNG-KỲ
Etablissement Vạn - Hóá - số 8, phố Hàng Ngang - Hanoi
Có bán thuốc Vạn Bảo lau - lồng chữa bệnh liệt dương. Tùy theo dân ông, dân bà khác nhau

Nghề lang-bịp...

Tức thi cụ lang T.V. gồm lén như phái bồng :

— Áy chết ! Thủcốc áy đê bán cho thiên-hứa chứ người nhà dùng làm sao được.

Và cụ vội vã cho di mời đốc tờ lại ngay.

•

Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Tôi chỉ nhớ tới một câu nói của bác tôi, cách đây ba năm khi ôm gần chết. Người nhà lo sợ quá cho di mời một cụ lang ở đầu phố.

Bác tôi gắng gượng nói :

— Thôi ! Xin cả họ, tôi tự chết lây được rồi. Cần gì phải mời ông lang đến bốc thuốc cho tôi về thăm ông vài nốt !

Và y như lời người nói, không cần ông lang bốc thuốc, người cũng về thăm ông vài thật.

TÙNG-HIỆP



Người lớn, trẻ, con ho :
cố đờm nhiều, chỉ ngâm
một lúc thấy long, đờm
giê chửu hoặc khòi ngay
Lao to sướng 4-bận : 0\$30
Bao bé uống 2-bận : 0\$15

Hỏi ở các nhà ĐẠI-LÝ
PHONG TỊCH CON CHİM
Khắp Trung-Nam, Bắc-Kỳ

24 Hebdonnaire du Trung-Bac Tân-Van N°
imprimé chez Trung-Bac, Tân-van
36, Bd. Henri IV Orléans - Hanoi

Certifié, envoi à l'étranger
Tirage à 1000 exemplaires
L'administrateur général : Ng. U. V. U. Hu

2500. Nhìn thế nghiên ngón mới
hết 4500, nhà chế biến 2500 đã bỏ rớt
dày. Thu từ, ngân-phieu dè : M.
Ngô-vi-VN.

Viết lòng 58 Hàng Bồ Hanoi

BÃ XUẤT BẢN:
TIẾNG ANH
CHO NGƯỜI VIỆT-NAM

của Nguyễn Khắc-Kham
Cử nhân văn-chứng và
Luật-khoa - Tốt nghiệp
Anh văn tại Đại học
đường Paris.

CUỐN THỦ NHẤT

Meo Anh và bài thực
hành) giấy hơn 100 trang
giá \$55
Giá gửi Recommandé
\$50.

CUỐN THỦ HAI

(Anh, Pháp, Việt hội
thoại) giấy gần 100 trang
gá \$55
Giá gửi Recommandé
\$50.

Mua ca lìa cuốn trước
giá \$24
Thư và mandat xin dè :
M NGUYỄN KHẮC KHAM
36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi - Tel. 266
Boite postale 24

BÃ XUẤT BẢN :

Hàng ma

Tiêu - thuyết trình - thám của

BAI - BÀNG

Những việc không khiếp, rùng
rợn giữa một bọn thanh-niên
Việt - Nam với một đảng cướp
bi mặt tên Lão - giá \$035.

TỔNG PHÁT HÀNH :

SƠN NHÂN Lưu-trong-Lư, \$0\$80

TẨN VĂN MỚI của các nhà văn
có tiếng \$0\$30

MÚA GẶT MỚI của các nhà văn
có tiếng \$0\$75

MỘT ĐÊM VỚI DƯƠNG QUÝ
PHI Trúc Định \$0,25

HƯƠNG - SƠN

97, PHỐ HÀNG BỘNG - HANOI

BÃ CÓ BÁN TẠI CÁC
HÀNG SÁCH LỚN

ái
tình
muôn
mặt

Tiêu-thuyết của Lê-văn-Tương. Một tác phẩm
chinh-tác giả phải nhận là
viết hay hơn hết, hung
thủ hơn hết và mất nhiều
công phu hơn hết, gá
\$060. Ông mua lẻ thêm
\$020 trước phí bàng man-
dat hay tem cũng được.

Mua cho người ít tiền công-cái
được, nên chịu lỗ vốn 3 tháng, ai
để Việt-Lòng hay đại-lý nhà M. N.
K.Y.H. đều trừ 40%, (35\$00 chi phải
trả 2500). Nhìn thế nghiên ngón mới
hết 4500, nhà chế biến 2500 đã bỏ rớt
dày. Thu từ, ngân-phieu dè : M.
Ngô-vi-VN.

Nhà in

LÈ - CƯỜNG

75 Rue des Paniers Hanoi

xuất bản