

SỐ 08 — GIÁ: 0\$15  
19 OCTOBRE 1941

# TRUNG BẮC CHỦ NHẬT



SƠ ĐẠC - BIỆT  
QUYỀN ANH

Một liệu pháp đào tạo  
hàng "poids lourd"



NGUYỄN - ĐCÁN - VƯƠNG  
CHỦ TRƯỞNG



CONTINUED ON NEXT PAGE

# QUYỀN ANH THỜI CỔ

## HAY LÀ LỊCH-SỬ QUYỀN ANH

LÊ - HÙNG - PHONG

### Gốc tích

Quyền thuật phát hiện từ đời thượng cổ, có thể nói là phát hiện cùng với loài người, hoặc ít ra là từ lúc loài người phải phân-dấu với loài vật và loài... người đã tranh sống.

Thật vậy. Ta có thể đoán chắc rằng người đời thượng-cổ — chưa biết đánh đá, đồng hay sắt làm kiếm-giết — mỗi khi có việc bắt binh với đồng loại, hoặc loài vật, tất chỉ dùng những khí giới đơn-giản-hoa-hàn để phô ra, luôn có trong mình, là đôi bàn tay. Thế là quyền thuật phát sinh từ đó.

### Một ông vua ham mê quyền thuật

Người Hy-Lạp thời cổ rất ham mê quyền-thuật. Họ nghiên-cứu, thao-luyện, cải-lương và dạy quyền-thuật, coi trọng ngành nghề ấy ngang với các học thuật khác, không những họ theo-luyện quyền thuật làm một môn võ-nghệ, chiến-tranh, hì, lại dùng nó làm một trò tiêu khiển. Trong các cuộc té-thần và trong các ngày đại hội, quyền-thuật bao giờ cũng có một chỗ trong chương-trình các cuộc vui.

Thời thượng-cổ có nhiều vị anh-hùng Hy-Lạp lẫy-lừng danh-tiếng về sức-lực và tài-nghệ quyền-thảo. Chẳng hạn như vua Amycus, là con rể Hải Long-Vương (Neptune) và tiên-nữ Mè-ly (Mélie) vẫn-hào Bát-lập-dù (Platon) là người đã lập ra

### món quyền thuật

Vua Amycus ham quyền-thuật quá đỗi nỗi chí cẩn già-trí con người ở hai năm dăm. Người ngoại quốc nào vào nước, cũng phải so nǎm dăm với nhà vua. Cũng vì có cái thích lạ-lùng mà sau nhà vua bị một người ngoại quốc tên là Pollux đánh chết

.

Văn-si Hy Lạp Photius, trong một bài văn ngữ-ngôn, tên Amycus là một nhà quyền-thuật đại-gia, và nói khi vua đánh, trên lưng vua có mọc một cây trác đào, hì ai an lá cay trúc đào đó, thì tự nhiên dám ra ham mê quyền thuật, như nhà vua ngày trước. Quyền thuật thành một môn vận-động. Tại sân vận động nào và tại công viên nào, cũng có biểu diễn môn võ dám ấy. Thêm chí, trong đám tang Patrocle là trong sách Illade của thi-homère cũng có cuộc đấu quyền. Trong sách Odyssee của Homère,

### Vì đấu quyền mà không được hưởng gia tài

Ban đầu, người đấu quyền đánh bằng tay không. Sau họ quấn vào tay chằng-chít những cái dây da, giấu nốt mồi vào gan bàn tay nắm lại thành một hố « bí-tắc » tay.

Những thứ « bí-tắc » ấy hình như chỉ lát làm cho quả đấm đỡ mạnh-lết dùu-dở, mà thôi.

Sau này, muốn cho những quả đấm mạnh-lết nguy hiểm hơn, các người đấu quyền mới hay dùng những thứ dây da dán thay các dây da mềm và dát. Thêm vào đó những cái mấu bằng đồng hay bằng chì, lõm chõm, dùng những khí-giới đó thi cuộc đấu quyền, bấy giờ quả là một môn võ ác-liệt và nguy-hỗn hơp hết.

*L'automne vient avec les*

**CHAPEAUX**  
**Imperial**  
TRADE MARK  
*étudiés spécialement  
pour les pays tropicaux*

Agents exclusifs:

**Tamda & C°**

72 rue Wiéle Hanoi, Tél. 16-78  
EN VENTE PARTOUT

Sau các cuộc đấu quyền, võ-sĩ bị thương, mặt mũi nhiều khi thay đổi khéo hàn.

Trong thi-tập Hy-Lạp, có một bài thơ tả một chuyện rắc buôn cười về võ-sĩ đấu quyền. Một võ-sĩ bị thương, khi chữa khỏi, mặt mũi đổi khéo hàn, lúc vò nhà, anh em họ hàng không ai nhận được nữa. Chính anh ruột cũng không chịu nhận võ-sĩ là em. Việc đến cửa công. Người anh đem bức truyền-thân của em ra trình quan.

Bức truyền-thân ấy và võ-sĩ không giống nhau một chút nào, thế là võ-sĩ bị quan Tòa xử chờ là người ngoài định mạo-nhận là người nhà đê chiếm đoạt gia-sản.

**Dấu quyền dòng dã  
suốt hai ngày đêm, và  
nuốt mấy chiếc răng  
để hạ địch thủ...**

thật mạnh, và chỉ lấy sức mạnh Ban sơ đấu quyền, chỉ cởi đánh để thắng kẻ thù.

Nhân dịp các báo hàng ngày ở đây đăng vụ tên lang bịa Phạm-văn-Phú dâm gãy mũi kim tiêm vào dùi Trần-hữu-Trúc ở chợ Đồng Xuân

**Sô sau Trung-Bac Chu-Nhât**

sẽ có bài nói rõ ràng  
về nạn « thuốc thang  
bịa bợm » ở Ta, ở Âu  
Mỹ, ở Phi-châu, Án-dô  
xưa và nay

Hồi Thánh Gandhi xuống lén  
phong trào « bắt hợp tác », người Án-dô đã bài trừ bọn lang bịa và  
buôn tham bán thánh chư-thê nào?

Sẽ có một bài riêng tặng tất cả các ông  
lang bịa chuyên môn kiêm ăn về bệnh  
Dương-mai, viết dựa theo tài liệu lịch-sử  
rất sòng pha, đọc rất hứng thú

DEPOT LEGAL  
INDOCHINE

Điều MELANCOMES là tên cũ của  
luduon hai ngày đêm không  
nghỉ, trên võ đài.

Đại sứ, nhanh nhẹn như chúa dủ;  
võ-sĩ lại thường phô đam cái « gen  
góc » ra dành lấy cuộc thắng cho  
mình.

Võ-sĩ Eurydamas ở xứ Cyrene,  
đầu quyền, bị đích-thủ đâm cho gãy  
máy-chiếc răng. Eurydamas vẫn thản  
nhịn, không tò vò dám đón,  
nuốt chửng mấy chiếc răng gãy và  
máu trong miệng, vẫn đánh dở như  
không có chuyện gì xảy ra. Thầy  
vậy, thấy mình đánh một quả đấm  
gãy quai hàm mà đích-thủ không hề  
nào-núng kẽ thù dám đâm ra lo  
lắng, thất thố và dần dần bị thua.

**Thấy hai con thắng  
cuộc, bỏ chết vì mừng**

Người Hy-Lạp cho « lò » quyền là các  
xứ Arcadi, Elide, Egine và Rhodes.

Tại xứ Rhodes, có một võ-sĩ già  
tên là Diagoras, lúc thiếu thời đã  
đoạt được nhiều giải thưởng tại Vận  
Động-hội, nhất là các giải võ quyền.  
Ông có hai trai đều tinh quyền-thuật.  
Mầm ấy, chính ông già đưa hai con  
đến dự Vận-Động-hội. Sau thấy tuyển  
bố hai con trai thắng cuộc, ông bố  
già mừng rỡ que cười một hồi rồi  
lăn ra chết.

**Lai lịch quyền Anh**

Quyền Anh giống hệt quyền-thuật  
thời cổ, có khác chỉ khác một vài  
diểm nhỏ hoặc khác về qui-tắc mà  
thôi.

Người ta bảo quyền Anh có từ khi  
người Anh lập quốc, nhưng qui-tắc  
luật lệ quyền Anh thì mới ổn định từ  
thế kỷ thứ 18, do một võ-sĩ tên là  
Jack Bronghton vào năm 1743.

Và là nhất là cũng như ở Hy-Lạp,  
ở nước Anh xưa cũng có hai phái  
quyền. Một phái lấy súng sún-khoa và sự  
đại-sức làm đầu. Một phái lấy sự  
nhanh nhẹn và tài nghệ đê dành  
phản-thắng, phái thứ nhì tức là phái  
quyền Anh ngày nay.

LÊ-HÙNG-PHONG



# NHỮNG VÕ SĨ NỔI DANH

## và các cách làm tiền lầu lịnh

Võ sĩ  
nổi danh

Nước Mỹ có thể tự hào là một nước mà khắp dân chúng đều trai chuộng thể-thao. Người Mỹ là một giống người ráo hoạt động, bồi thề cho nên những môn thể-thao bạo động có rất nhiều người thích. Những cái gì không nhanh chóng là bị dân chúng xoa bỏ ngay. Một lực sỹ về đích chạy nhanh 100 thước, một danh thủ chơi bóng bầu dục hoặc base-ball, một võ sĩ nổi danh về mèo vật catch-an-catch hoặc về quyền Anh được chuộng hơn hết vì đó là những môn vận-dộng cần có nhiều sức khỏe và cảm vị vui mà các lực sỹ này kiếm ra rất nhiều tiền.

Về môn quyền Anh, ở khắp các nước thế giới đều có những nhà vô địch nhưng chỉ có ở Mỹ thi chúa vô địch mới có giá trị, có lẽ vì ở Mỹ các võ sĩ cao ráo hơn. Từ thuở nào các trận đấu có hàng 10 vạn người xem chỉ có ở Madison-Square của tỉnh New-York, ở vòi đại Chicago, nơi buôn lợn to nhất thế giới hoặc ở Detroit, nơi ăn, ở của hàng mày mươi vạn thợ của hãng Ford. Joe Louis — đương kim vô địch thế giới quyền Anh — mỗi lần tranh chức vô địch của mình vẫn thường đấu ở Detroit vì ở đây có nhiều người xem và cũng thu được nhiều tiền nữa!

Thời kỳ thứ ba từ sau cuộc Âu chiến ít lâu đến 1930 là thời kỳ của Jack Dempsey, võ sĩ nổi danh nhất Mỹ và nhất thế giới từ trước đến nay. Jack Dempsey nổi tiếng hơn cả Joe Louis bây giờ, một người đã chơi quyền Anh hoặc thích quyền Anh dù trước kia, bây giờ hay sau này ai nấy đều phải biết đến Jack Dempsey. Tài nghệ của Dempsey thật là hiếu cỏi, không một đấu thủ nào không out trước mặt chàng nếu không thua hay bỏ cuộc ngay từ đầu.

Carpentier của Pháp nổi danh khắp thế giới chỉ vì trong một trận đấu oanh liệt đã cầm cự từ đầu đến cuối với Jack Dempsey. Lúc đi tới đoạn đường chết của thang danh vọng, Dempsey gặp võ sĩ Gene Tunney — một tay lực sĩ

chàng còn có những võ sĩ khác nổi danh nữa như Fitzsimmons và Corbett, Sharkey — ba tay võ sĩ hạng nặng cả.

Sau đó là thời kỳ thứ hai từ 1900 đến 1914 là thời kỳ của võ sĩ da đen Johnson, một quái kiệt trong làng quyền Anh! Cũng như Joe Louis hiện giờ, luôn mấy năm trường, Johnson giữ chức vô địch thế giới, không có một ai tài nghệ đến gót chân chàng. Chàng lên cao mãi đến nỗi dân Mỹ phát ghét — tuy cũng như Joe Louis, chàng rất nhẫn-nhịn. Sự ghen ghét chàng của dân Mỹ có lẽ vì chàng không đóng mầu da. Họ ghét chàng đến nỗi vì không ai đánh nổi chàng, nên họ lại gọi Jeffries, lúc đó đã giải nghệ rồi để ra đấu với chàng và mong cho chàng bị hạ. Như thế dù hiệu Jeffries và Johnson ở Mỹ danh tiếng lừng lẫy thế nào. Nhưng tre già, măng mục, Jeffries đã hết thời oanh liệt và đánh bò cuộc ở hiệp thứ 15 — ở Mỹ thường đấu tối 20 hiệp.

Thời kỳ thứ ba từ sau cuộc Âu chiến ít lâu đến 1930 là thời kỳ của Jack Dempsey, võ sĩ nổi danh nhất Mỹ và nhất thế giới từ trước đến nay. Jack Dempsey nổi tiếng hơn cả Joe Louis bây giờ, một người đã chơi quyền Anh hoặc thích quyền Anh dù trước kia, bây giờ hay sau này ai nấy đều phải biết đến Jack Dempsey. Tài nghệ của Dempsey thật là hiếu cỏi, không một đấu thủ nào không out trước mặt chàng nếu không thua hay bỏ cuộc ngay từ đầu.

Carpentier của Pháp nổi danh khắp thế giới chỉ vì trong một trận đấu oanh liệt đã cầm cự từ đầu đến cuối với Jack Dempsey. Lúc đi tới

đoạn đường chết của thang danh vọng, Dempsey gặp võ sĩ Gene Tunney — một tay lực sĩ

cực lầu cá, toàn đánh bằng lối đòn xa, thỉnh thoảng thoi vào mặt Dempsey một trái đấm, vì thế chàng thắng Dempsey luôn hai lần, mỗi lần ăn trên dưới 800 vạn bạc Đồng-duong, mỗi con số to lớn chưa từng thấy trong làng quyền Anh — từ xưa vẫn có tiếng làm tiền mạnh nhất trong các môn thể thao!

Với Gene Tunney và Jack Dempsey giải nghệ là di tới thời kỳ bá chủ của Joe Louis bây giờ. Trước Joe Louis cũng phải nén kẽ den nauung võ-sĩ nổi danh ở Mỹ như Sharkey, Cernera, Max Bear, Jim Braddock.

Môn quyền Anh ở Mỹ mỗi ngày một thịnh và cũng được hoan-nghênh và cũng thêm tan ac nữa. Người ta chỉ có trước xem những trận đấu ác-liệt một đấu-hủ bị out trên vòi-dai. Bởi thế dân Mỹ tranh nhau đi xem Joe Louis đánh out các địch-thủ và họ cũng hy-vọng muốn thấy một đấu-thủ nào làm out Joe Louis nữa. Nếu đấu-thủ đó lại là một-sĩ da trắng nữa thì sự nổi danh của võ-sĩ ấy chắc chắn là sẽ đi ngang với những số tiền thù kinh khủng!

### Các lối láu cù của võ-sĩ Mỹ

Các bạn xem Trung-Bắc Chu-Niật trong số đặc-biệt Chơi Ga tài đã biết rõ mọi lối bịa của các tay chủ ga, bồi chí lén mao ga và da ga để cho ga xâm lại tỏa ra ga ôm rồi đem ga ra bụi. Ai cũng chẳng con ga ay sẽ thua thì nhanh danh ca to, kết cục con ga ôm khoe hươu ai và đem vè cho chủ no rất nhanh tiền!

Ở Mỹ cũng vậy có một võ-sĩ tên là Kid Mac Coy vẫn thường dùng cái truc áy để bịa những người đánh ca. Trước khi lên đai, Kid cũng bôi mặt bằng phấn và chí và lam dang điều mệt nhọc, trông rõ mọi ảnh ôm liệt giường vừa dày. Ai nấy thấy vậy đều đánh ca về phía bên địch của chàng. Bao nhiêu Kid cũng nhận luôt. Rồi khi tiếng công khôi trận đấu nồi lên, Kid mới hết vẻ ôm và lè cõi nhiên là đánh rất ngô dê thắng cuộc. Chàng ăn cá nhiều tiền luôn luôn!

Một lần nữa đấu với một Tom Ryan, một võ-sĩ «điếc», Kid bị đau lâm. Chàng chắc rằng tuua nén nghĩ ngay ra một mèo là đang đánh bỗng dưng lại, giang hai tay ra và cười ngâng-nghéo! Tom thấy vậy ngạc-nhiên hỏi:

— Sao anh lại cười như thế?

Kid vẫn cười:

— Anh quay lại dâng sau mà xem, thiên-ha đang cười cái quần dài của anh rách kia kia!

Tưởng thật, Tom quay lại. Kid chỉ chờ có

### THÔNG CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI:

« Hỡi chủ-nhân thợ-thuyền các hạng ! Chúng ta hãy sẵn lòng quên về gia-thể, dâng-cấp, cùng sự chia-rẽ ngày xưa. Chúng ta hãy nêu một tấm gương sáng về hợp-tắc. Chúng ta đồng tâm, đồng chí, cộng lực để di đến một sự tổ-chức nghiệp-doàn, dâng góp mặt trong một nước Pháp canh-tân ».

thé và giáng cho Tom một quả đấm móc vào cằm. Tom bị out ngay. Cố điều này là lì tuy vậy Kid vẫn được tuyên-bố thắng Tom như thường!

Võ-sĩ Fitzsimmons thắng Tom Sharkey cũng vì một mèo như thế! Tom Sharkey là một thây-thú nên trên ngực chàng có chạm nhiều hình người và hình tôm bê làm.

Võ danh nhưn được ba hiệp: Fitzsimmons ghé vào tai Sharkey bảo:

— Nay kia là một chiếc lừa bê mà tôi sẽ đánh đám cho anh xem.

Võ danh, Sharkey vừa già nhoi:

— Tôi thách anh đánh đám được nó đáy. Vào hiệp năm, đang giữa lúc gay go, Fitzsimmons bỗng kèn lên :

— Nay cần thận, hãy giữ lấy cái tầu!

Võ danh Sharkey kéo hai tay xuống che ngực. Thừa dịp Fitz đâm luôn vào cằm Sharkey — tức là vừa bị bô hở — và hạ Sharkey ngay!

Nhung trong các mưu mèo hại nhau có lẽ không ai bị cay dâng bằng Herrera, người Mê-tay-cơ, trong một trận đấu tranh chức vô địch hoàn cầu với Terry ở California. Herrera hơp Terry hồn một bực, ai nay đều chắc Terry sẽ bị out ngay từ hiệp đầu.

Biết vậy, ông báu của Terry lo sợ cho gà của mình lầm. Nhưng ông nghĩ ra được một mèo cực hay. Ông phái một người bạn tám phút đến giờ cho Herrera một cái nhẫn kim cương rát đắt tiền và bảo y:

— Tôi chắc thê nào anh cũng hả được Terry  
nên tôi đánh cù với Herrera của hắn. Một  
số tiền tám vạn bạc. Vậy thi anh nên liệu  
cái sức mà đánh, anh được tôi sẽ biểu anh  
cái nhẫn kim cương đất tiễn này.

Herrera hả lầm và hôm dân ngay tự đầu y  
đã có herra. Y đánh làm cho Terry sung  
cả mày mặt lèn và chắc là sẽ phải out ở một  
vài hiệp sau. Terry định bỏ cuộc nhưng ông  
bầu dỗ dành và bài:

— Anh hãy cố đánh nó ngã xuống đất một  
lần thôi. Còn mặc tôi lo liệu.

Tron khi ấy « ông có nhẫn kim cương » đón  
rồi tại Herrera :

— Anh biết đấy, trong-lại trận đấu này là  
bạn của Terry. Nếu anh bị ngã thì lúc dậy  
nên đề phòng vì thê nào trọng tài cũng giả vờ  
quay đi chỗ khác, không ngăn ngừa Terry để  
cho nó thấy anh chưa đứng dậy hẵn đã dám  
anh thi thê nào nào anh cũng gãy ngay. Vậy  
như như anh ngã — tôi thi dù vây thôi — thi  
anh phải nhìn tôi châm chú, khi nào tôi ra  
hiệu cho anh đứng dậy thi hãy đứng dậy vi  
tôi sẽ đỡ ý nhín Terry lúc sơ ý mà ra hiệu  
cho anh đứng lên. Nghe chưa ?

Herrera cảm động lắm, bắt tay « ông có nhẫn  
kim cương » ấy và luôn luôn nghĩ đến cái  
nhẫn. Vào hiệp sau, Terry cõi thu hết tần tảo  
đến Herrera một cái mạnh làm cho Herrera  
trượt chân ngã quỵ trên sân ! Nhưng Herrera  
không bị đau một tí nào, chàng vẫn mỉm  
cười và châm chú nhin « ông có nhẫn kim  
cương » lúc đó đứng ngay & cạnh vòi dài làm  
lầm ra hiệu cho Herrera đứng dậy.

Trọng tài điểm nhiệm điểm :

— Một, hai, ba.

Ông có nhẫn kim cương vẫn cười.  
Trọng tài vẫn đám :

— Bốn, năm, sáu,

Herrera vô tình đợi ông có nhẫn kim cương  
ra hiệu. Ông cười tinh mãi. Trọng tài vẫn  
lạnh lùng đám :

— Tám, chín... out.

Giữa lúc này, ông có nhẫn kim cương mới  
gio tay lên làm hiệu, Herrera vội nhảy lên  
nhưng chàng đã bị tinh lá thua out rồi! Chàng  
cố sút cãi cọ, phản vua nhưng vẫn bị trọng  
tài coi là thua.

Chàng diễn ruột đi lùng ông có nhẫn kim  
cương để hỏi tội. Công to! Ông đã lẩn di đâu  
từ nay.

— Kết quả : Herrera mất cả chúa vô địch hoàn  
cầu và mất cả nhẫn kim cương !

ANH-ĐẠT

BUTA

DONGBA  
XUAT SAN  
TOT. TOT. TOT. TOT. TOT.

bút ngòi  
bút nội hóa,  
chế tạo rất  
tinh vi. Viết  
tốt ngang  
với các ngòi  
bút khác của ngoại quốc. Hiện đã  
được nhiều các quan chức tối thám  
nơi xuất sản, đều công nhận là thử  
ngòi bút tốt và rất ngọt khen.  
Mua buôn xin biên thư vền 9 rurus de Takou Hanoi

BUTA

là thử ngòi  
bút nội hóa,  
chế tạo rất  
tinh vi. Viết  
tốt ngang

với các ngòi  
bút khác của ngoại quốc. Hiện đã  
được nhiều các quan chức tối thám  
nơi xuất sản, đều công nhận là thử  
ngòi bút tốt và rất ngọt khen.

Mua buôn xin biên thư vền 9 rurus de Takou Hanoi

## Việt-Nam văn học

CÓ IN CẢ CHỮ HÁN

- 1.) Lý triều văn học — 2.) Trần triều văn học I
- 3.) Trần triều văn học II — 4.) Lê triều văn học I
- 5.) Lê triều văn học II — 6.) Nguyễn triều văn học

Sách in toàn giấy bìa đe giũa được lâu. Giết tắt cả trên dưới 1.000 trang. Sau khi in  
xong đóng làm một số bìa \$300. Đến cuối Octobre 1941 in xong cuốn đầu rồi cứ cách 50  
ngày sẽ có cuốn sau. Ngài nào muốn mua toàn bộ trả tiền trước phải trả có \$300. Và không  
phải chịu trước giờ. Ngài nào muốn đặt mua toàn bộ nhưng trả dần làm 4 kỳ (mỗi kỳ 1500)  
cũng không phải chịu trước giờ nhưng phải trả ngay \$300 khi đặt mua. Ngài nào muốn mua  
thứ cuốn đầu xin gửi \$0.80 (cả trước) về cho:

NHÀ XUẤT BẢN MAI LINH — HANOI

Quyền Anh — Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

MỘT NGHỀ LÀM BĂNG TAY CÓ NHỮNG ĐÚA CON TRIỆU PHÙ

# NGƯỜI TA BÁ TỔ CHỨC I CUỘC ĐẤU QUYỀN ANH

## thê nào mà thu trong vài tiếng đồng hồ ước tới **4.200.000 \$**

Người ta khêng  
nói ingoa khi  
bảo nước Mỹ là  
sứ xở của cái gi  
đồ sộ, cái gi  
giàu sang, cái  
ngông ngò.

Nó đến Mỹ là nói đến  
những nhà chọi trại; những  
tài tử chiếu bóng, những  
hang quay phim rộng hàng  
cả một tỉnh thành; những  
ông « gãy tơ » bắn súng lục  
cả hai tay và giết người nhau  
giết... rệp; những cuộc đấu  
võ không lồ mang mươi vạn  
người xem, tiền thu hàng  
triệu đô la.

Ta hãy nói về công cuộc  
tề chúc một trận đấu võ.

Trước hết một trận đấu  
lịch lao phải cần hai võ sĩ  
nổi danh, được công chúng  
yêu chuộng. Xưa kia  
Dempsey, ròng rã trong tám  
năm trời đã làm lợi cho  
những nhà tề chúc 25.000.000  
đô la, tính theo giá bát bảy  
giờ là 1.060.000.000 quan. Một  
nghìn năm mươi triệu quan  
hay là một trăm năm triệu

Hạ được địch thủ, võ sĩ được  
một món tiền khà dí ăn tiêu  
suốt đời một cách đê vương

TÚ - LUYỆN

đồng bạc Bông-dương. Sau  
khi Dempsey giải nghệ các  
nhà tề chúc không làm sao  
mà tìm ra được một võ sĩ  
được công chúng yêu chuộng  
như chàng. Tunney, Carnera,  
Baer, Paulino không làm cho  
dân Mỹ quên được tên  
Dempsey.

Trong khi những người  
yêu chuộng quyền Anh mong  
đợi một ngòi sao sáng ngồi  
mọc lên nèa trời thì Joe Louis  
hiện ra với muôn đạo bảo  
quang rực rỡ. Nhưng phải  
tim một địch thủ có tài tương  
trợ với Joe Louis thì cuộc  
đấu mới có hứng thú. Người  
ta chọn Schmeling.

Với những võ sĩ lừng danh

những tay tề chúc chuyên  
môn thi công cuộc mới có  
kết quả tốt, phải có kinh  
nghiệm nhiều, có lâm sàng  
kiến hay, phải xoay xở giỏi,  
óc lúc mào cũng dày mưu thâm  
chước quỷ như

Mike Jacobs

— người đứng đầu

ban tề chúc

triển đấu Schme-

ling — Joe Louis

— ông vua tề

chúc nhứng

cuộc đấu quyền Anh ở Mỹ.

Chính phủ Mỹ đã thuê  
rất nặng những công cuộc  
lớn lao như thế. Các bạn  
đứng với bảo những nhà cầm  
quyền Mỹ không có óc thè  
thao. Họ có và có nhiều là  
đằng khác nhưng thè thao và  
óc xoay sở lợi tức cho công  
quỹ không bao giờ đi đôi với  
nhau.

Phải làm thế nào thu tiền  
được thật nhiều, chi phí rất  
ít (ít là ít đối với óc người  
Mỹ thôi) và nhất là tránh  
được tổ tiên thuế, hay là có  
đóng thi đóng một số nhỏ  
thôi. Mike Jacobs bèn tìm  
đến bà Hearst vợ ông chúa  
tề chúc Mỹ và hứa sẽ chiết ra  
mươi phần trăm giúp vào  
hội từ thiện mà bả làm hội  
trưởng. Dựa vào công việc từ  
thiện, người ta càng đe tim  
quảng cáo.

Người ta không bận tâm đến số tiền thuở nứa.

Họ sưa sang hai nơi tập duot hơi xa Nữu-ước, ở vùng nhà quê, khi hâm tốt, phong cảnh đẹp đẽ « kéo » khán giả đến cho động. Ở mỗi khu tập duot, ban tò chúc cùi ra một nhán viên chuyên việc quảng cáo cho võ sĩ. Viên này trong ba tuần lễ thường luân, mỗi ngày phải gửi lì ra là một cột cho những báo xuất bản ở Nữu-ước. Cả ngày, viên này chỉ ngồi bóp ốc nặn ra những tin lịt lùng để gửi đăng, sáng thì gửi tin cho những báo xuất bản buổi chiều mà chiều thì lại lo tin cho những báo xuất bản buổi sáng.

— Mike Jacobs sə tự tú nêu Schmeling bị Joe Louis cho đο ván.

— Vợ Joe Louis phải lượn máy bay là là trên chỗ tập duot của chồng để xem Joe Louis tập duot vì động khán giả quá, bà không lách vào được.

Joe Louis tuyên bố là sau eo réc đấu, sẽ về Phi Châu đọc kinh Phúc-Âm để sám hối.

— Dù được thua Schmeling cảng thách Joe Louis đấu gumm.

— Hèm qua Joe Louis đã họ được ba « găng tơ » đang bắt cóc một triệu phú.

— Anny Ondra (vợ Schmeling, một cô đào chiếu bóng nổi danh) dạo nếu Schmeling mà thua phen này sẽ ra tòa xin ly dị.

Ngoài những tin như thế, những phóng viên đến xem tập duot đều có sẵn nơi ăn chỗ nằm tắm, có sẵn mâm vó tuyển điện đặt ngay đây để tha hồ thông tin tức cho báo minh một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Ở đầu phố, trên những tấm kính những cửa hàng to, người ta dán là liệt những hình của hai võ sĩ vẽ bằng những màu rất lòe loẹt. Mỗi bức vẽ to bằng cả một chiếc chiếu, mặt Joe Louis, Schme-



ling trên bức vẽ to vừa bằng cái... mệt, như thế thì có... mủi khóing trông thấy.

Người ta thả những quả bóng to bằng những cái thúng bay lơ lửng trên có vẽ hình hai võ sĩ và những câu quảng cáo.

Người ta bán những chiếc khăn tay, những chiếc ca-vát trên có thêu hình hai võ sĩ đóng khung trong những hình găng tơ.

Quảng cáo như thế người ta còn cho là chưa đủ.

Muốn biết dân da đen quang cáo và sừng báy vồ-si của họ thế nào, các bạn hãy đến Nữu-ước, khu riêng của dân da đen ở Nữu-ước. Các bạn đừng tưởng đó là một khu nhà tò tèn, phố sá bần thiu. Trái lại Harlem là một khu ở gần trung tâm thành phố Nữu-ước, với những nhà cao, cửa rộng. Ban đêm ánh đèn sáng rực trong những ca-lâu, túa-quán chất nich những người.

Ở đây dân da đen sừng báy Joe Louis như một ông thánh vi vồ-si đã làm vẻ vang cho tên gióng họng những quả dấm nặng nghìn cân của mình.

Dần khu này tổ chức những cuộc vui âm ý, những cu-đe khieu vũ suốt đêm. Những cặp trai gái da đen quần áo rực rỡ ôm nhau, theo tiếng trầm bổng của một ban âm nhạc danh tiếng, nhảy những điệu riêng của họ.

Người ta phải lấy làm ngạc nhiên trước thiên tài của những tài tử lí họa da đen diễn những bản tuồng cảm, nhảy những điệu rất khó, một ban âm nhạc toàn tài tử da đen trên dưới mười tuổi làm cho những nhà âm nhạc sành sỏi phải phục tài. Người ta bảo dân da đen có thiên bẩm về âm nhạc và khieu vũ. Những tài tử bé mè đã giỏi khoa âm nhạc và khieu vũ như thế kẽ có hàng nghìn.

Sau những cuộc vui âm ý

ấy, cảnh náo nhiệt bỗng chở nên yên tĩnh. Một chàng da đen có vẻ quý phái lịch sự bước ra, ngả mũ rrom chào tay và cầm giấy đọc. Chung quanh chàng mấy, chục thiếu-nữ da đen xếp hàng. Đó toàn là hoa khôi của Harlem, mỹ miều trong những bộ áo muôn màu, với những ánh lồng lánh sáng ngời của vàng và ngọc.

« Dù mưa hay nắng, dù gió bão hay ngập lụt, các bạn ai cũng phải dự cuộc đấu giữa nhà vô địch của chúng ta với nhà vô địch da trắng Schmeling. Các bạn hãy cầu nguyện cho vồ-si chúng ta sẽ được toàn thắng. Cuộc toàn thắng của Joe Louis là cuộc toàn thắng chung của dòng gióng chúng ta »

Một bài văn đứng đầu hoa đượm màu tôn-giáo mà đọc ở một nơi hội họa vui chơi ầm ỹ như thế, ở các nước khác thì ai cũng lấy làm lạ, nhưng ở đây thì là thường: đây là ở Mỹ.

Sau cuộc đấu, chỗ nào cũng ao ước được cái hòn hạnh nhà vồ-si da đen để chấn đến nên cầu sau này xếp bằng những chữ lửa thật to sẽ lòi kèo đến Harlem hàng ròng người.

— « Sau cuộc đấu, Joe Louis sẽ đến ngay Harlem, mà chỉ đến Harlem thôi. Cuộc đón rước sẽ long trọng ngoài trời trường tượng. »



1000 vé mà chỉ 500 vé thôi, đó là bí quyết nhà nghề, mà lẽ tất nhiên bí quyết ấy sẽ làm rã tiền).

Người ta di lại tiếp nập như một cái chợ, người nào có công việc của người ấy, có quyền và nhanh chóng như những bộ phận trong một cái máy, nghe lệnh của một người — Mike Jacobs — ông trùm tò chúc đã trả nén triệu phú sau mấy trận đấu giữa mấy vồ-si lừng danh.

Nhà tò chúc còn ăn cả vè mặt những hằng phim nữa. Muốn được phép quay phim cuộc đấu, mỗi hằng phim phải giả cho Mike Jacobs một số tiền là bao nhiêu đấy — số tiền này không phải là nhỏ.

Bạn hãy rời Harlem và theo tôi đến đại hành-doanh của ban tò-chúc. Bạn cứ sống sót vào không cần phải gõ cửa chờ đợi lồi thời gian. Chẳng cần phải bỏ mủ; giờ mọi người tay lèn ngang vành mủ: thê là bạn chào rồi đó.

Mike Jacobs ngồi kia, mặt xuong xuong, mắt sáng và nhanh, mồm vừa nhai kẹo cao-su vừa liến thoảng già nói hoặc ra lệnh cho những thư-ký làm việc.

Một viên thư-ký nghe máy nói xong quay lại nói với Jacobs:

— Khu thứ 25 vừa gọi đây nói lấy thêm 1000 vé hạng cuối và hào đã bán hết 300 vé hạng nhất.

Jacobs thở một lần khói si-gà dày giò lời:

— Chỉ gửi 500 vé hạng cuối thôi. (Tại sao người ta mua

những dịch-thú do ván ngay những hiệp đấu, như thế cuốn phim quay được sẽ ngắn, hằng phim sẽ thiệt ném các hằng phim phải làm giao kèo với Mike Jacobs. Hằng phim chỉ phải già một phần tư số tiền đã định nếu trận đấu kết liễu ở hợp thứ nhất, một nửa số tiền đã định nếu trận đấu kết liễu ở hợp thứ nhì, ba phần tư ở hiệp thứ ba, và từ giờ hiệp thứ tư giờ đi mà một vồ-si bị hạ « noca » thì hằng phim phải già cả số tiền đã định trong giao kèo.

Như thế hằng phim đã quay được một cuốn phim thời-sự

(Xem tiếp trang 29)

# 40.000 KHÁN GIÁ MỸ thán nhiên đứng dưới mưa dào

Trời mưa như trút nước, ai nấy vất mệt không kip, uất luet thuoit như chuột lột. Tuy vậy mọi người vẫn thán-nhiên-dứng-sững giữa trời như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đây là 40.000 khán-giá bình-tĩnh đợi mưa, vài vé đứng đợi xem các cuộc đấu quyền, đã định rõ trong chương-trình là trong đúng một giờ tám phút.

Đè quét trời  
mưa và quên sự  
đại chờ, một

sinh-viên ăn-bàn áo pyjama  
màu da cam-lòe-loet bá cõi một  
«cồng-tù già, đội mũ cối, cầm  
«can», vừa quay-cuồng vừa  
hát-hồng ầm-ỹ. Người di qua,  
kể đến bến vẫn thán-nhiên,  
chẳng ai thèm chú-ý đến cái  
trò vui lâm-thời ấy, cũng như  
chẳng ai thèm chú-ý đến trời  
mưa.

40.000 người có đến đó để  
xem trời mưa hay xem khán-  
giá đồng đầu đầu?

Cốt xem các quả đấm thần  
của võ-sĩ trú-danh hoàn-cầu,  
một võ - sĩ mà họ coi như  
thần-thánh vậy. Võ-sĩ ấy là  
Joe Louis.

xem trận đấu của  
**JOE LOUIS**



Một quả đấm mãnh liệt của JOE LOUIS

## Người thắng Sáu

Ở Mỹ người ta thường gọi tay vô địch đánh boxe da đen Joe Louis là «người thắng Sáu» — l'homme de Juin — vì cứ đến tháng sáu tây thì Joe Louis lại đem chức vô địch thế giới và quyền Anh của mình ra để cho anh tài tử xứ ai giải thi ra tranh đấu với chung.

Nói đến Joe Louis thì không ai là không biết tiếng, nhất là ở Mỹ. Người da đen ở Mỹ thường không được trọng vọng vày mà chỉ vì hai năm tay có sức như thần của Joe Louis mà chàng được cái hòn

hạnh ít có : tổng thống Roosevelt mời chàng đến tiếp chuyện ở phủ tổng thống!

Joe Louis rất ít nói, có người cho chàng là đàn nứa. Lần ấy ở dinh tổng thống Roosevelt ra, phóng viên các báo Mỹ xô nhau lai hỏi chàng xem khi tổng thống Mỹ bắt tay chàng thì chàng nghĩ gì? Joe Louis nghĩ ngoi rất lâu rồi đáp:

— Khi ấy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả!

Lại một lần nữa, các ông bầu của chàng giật chàng đến một cuộc hội họp của phái công hòa cốt đề «ném» chàng vào con đường chính trị. Thầy Joe Louis

dễn thiên hạ hoan hô chàng nhiệt liệt và yêu cầu chàng diễn thuyết. Joe Louis đứng dậy nghĩ một lát và nói :

— Tôi rất lấy làm sung sướng được đến chỗ này!

Đoạn chàng ngồi xuống và không nói gì nữa.

Muốn xem tài nghệ của con người kỳ quặc này, mỗi năm cứ đến một đêm tối đẹp của tháng Juin thi muỗi vạn người lại kéo nhau đến ngồi chật cả bờ tường gác của vòi dài Yankee Stadium & New York. Một tối như thế thu vào khoảng 420 vạn bạc Đông-

dương. Các bạn tất đã nhớ đến 20 Juin 1938, lần đầu tiên từ xưa tới nay, Joe Louis bị một võ sĩ khác hạ.

Người đó là Max Schmeling. Sau trận này, Schmeling ăn 125 vạn bạc, được cả nước Đức hoan hô, Schmeling vừa bị chốt trong trận đánh đảo Crête tháng Juin vừa rồi.

Tù Schmeling ra thì từ xưa chưa ai địch nổi Joe Louis. Nhưng Max Schmeling trong trận phục thù với Joe Louis cũng bị Joe Louis hạ ngay trong hiệp nhì! Người di xem phải già có khít với 100 bạc một chỗ ngồi mà chỉ được xem có sáu phút Joe Louis và Schmeling đánh nhau, họ cáo quá và tiếc tiền nếu la ó và đập phá trường tan cả vòi dài!

Từ tháng Août 1940 đến giờ Joe Louis đã hạ cả thảy chín địch thủ rồi. Trong đó có Abe Simon là cử nhất vi chông cự với Louis nồi tái hiệp thứ 13.

Joe Louis có một đức tính này rất quý cho một nhà võ sĩ vô địch: dù ở nhà, dù ở chỗ đông người, dù trong một trận đấu sinh tử, bao giờ Joe Louis cũng bình tĩnh, điềm đạm, cũng flag một cách lả dỗi!

Chinh thế, trong một trận đấu, dù Joe Louis bị ăn nhiều đòn thật nặng nứa, về mặt của Joe Louis cũng không bao giờ thấy đồi. Hình như chàng không có gì là giận, là tức bay là sợ nứa và cũng hình như chàng không lấy gì làm sang sướng khi chàng đánh knock-out một địch thủ nào.

Chàng thường bảo rằng chàng rất chán đánh boxe. Tuy vậy chàng vẫn cứ phải đánh boxe vì ngoài sự đánh boxe ra chàng không biết làm gì nứa.

Nói cho đúng là phải thêm: ngoài đánh boxe ra chàng không biết kiếm đâu ra được hàng triệu bạc như bây giờ. Sau sáu năm giới đánh boxe, chàng hiện nay có trong tay vào khoảng 7 trăm vạn bạc Đông-dương!

## Âm-nhạc, phim đánh nhau và rgü

Joe Louis không đọc sách bao giờ, chàng rất sụt sách, sụt kịch hát, nhưng chả hỏi hòng đồng người và chính trị. Chàng hả nhất những bản âm nhạc «swing» — một điệu dân «jazz» mới — chàng lai hích các phim gang-si-tonia. Nhưng cái thứ nhất của Joe Louis là được ngủ. Ngày thường chàng ngủ 12 giờ một ngày. Ngày tập đê tranh đấu chàng ngủ 14 giờ đồng hồ.

Tuy giàu lớn nhưng Joe Louis không thích tiền. Chàng chỉ thích mua đắt cát, vườn trại. Chàng có hai ngôi nhà lớn đê cho chàng và gia đình ở, một cái xe ô-tô Buick cực to và cực sang ở sau biền có

đề hai chữ K. O. — knock out — hai con ngựa thi, ba chục bộ quần áo mới, mỗi bộ giá 500 bạc, 25 đôi giày, tám chiếc con bò cái vui sướng, 100 con lợn giống đất tiền buoi ở trại chàng và một khách sạn đê tên chàng, khách sạn ấy đặt hàng nhất vùng Detroit ở Mỹ.

Mr Joe Louis cũng ở Detroit, trong một gian nhà già năm vạn bạc của Joe Louis mua cho. Bà vẫn kề chuyện rằng từ nhỏ đến nhớ Joe Louis không hề ốm đau và chỉ thích ngủ li bì suốt ngày.

## Tuổi trẻ

Cha Louis là Barrows. Louis ra đời năm 1914! Ba năm sau cha chàng diễn phú tổng vào một nhà giả và 20 năm sau thi chết. Mẹ Louis di lấy chồng khác và dem nhau đến Detroit sống trong cảnh nghèo nàn cục khỗ.

Ở Detroit các bọn ôn thường chuồn vào các rạp xi-né không lấy vé. Chúng tranh nhau và đã nhau đứt đai và lẩn nấp Joe Louis cũng thắng. Năm 1931 Kinney thấy Louis khỏe nên khuyên Louis tập boxe, Louis theo lời nhưng không sot sắng.

Năm 1933, một anh da đen khác là Roxborough dạy Louis thêm về boxe và nhớ vây năm 1934, Louis giật giải vô địch tại từ hạng mi-lourds ở Detroit. Lúc ấy Louis mới 18 tuổi.

Biết Joe Louis có tướng lai lớn, Roxborough dùng một võ-sĩ da đen là Blachure làm kế luyện tập cho Louis. Nhờ Blachure chăm nom, Louis thắng từ trước tới nay 46 trận, trong đó có 38 trận chàng hạ kẻ địch bằng Knock out!

(Xem tiếp trang 29)

**THUỐC HO CON CHIM**

Gia truyền thần được

HO-ĐỘM

HO-GIÓ

HO-KHAN

HOGA

Người lớn, trẻ con ho  
cố đấm nhiều chỉ ngóm  
một lát thấy long đởm  
giết chịu hoặc khởi ngày  
Bao so uống 4-bộn: 0:30  
Bao bé uống 2-bộn: 0:15

Hồi ở các nhà ĐẠI LY  
PHÒNG TÍCH CON CHIM  
Khắp Trung-Nam, Bắc-Kỳ

# GEORGES CARPENTIER

Quyền Anh  
tại Pháp

vô địch Pháp có thiên tài  
đã từng thắng hết các  
võ-sĩ Âu-châu đóng thời

Cách đây vài chục năm, những người hâm mộ môn quyền-anh và thể-thao ở Pháp ở Âu-Châu và khắp thế-giới, không ai không biết tiếng nhà vô-dịch đại-tài Pháp Georges Carpentier, một người đã từng nổi tiếng lừng-lẫy trong một thời-gian khá lâu trên khắp các võ-dài Âu, Mỹ. Hồi đó nói đến Georges Carpentier, chắc các nhà thể-thao phải nhớ ngay đến một người lâm-thuộc, hơi cao, néi mèi rái diêm-lan với khát hân với những nhà võ-sĩ vô-dịch khác, phần nhiều to lớn, chắc chắn như những quả nùi nhỏ. Georges Carpentier là một trong những nhà vô-dịch về quyền anh mà tài-nghệ rất vững-vàng và nổi tiếng rất lâu. Georges Carpentier giỏi nghệ và xả hân các võ-dài đã gần 20 năm nay (1926) mà đến nay nói đến tên chàng nhiều người Âu, Mỹ vẫn tỏ vẻ hâm mộ và yêu mến.

Xuất thân trong một gia-dinh  
thợ mỏ

Georges Carpentier sinh ở Liévin trong quận Pas de Calais miền Bắc nước Pháp ngày 12 Janvier 1894 trong một gia-dinh thợ mỏ. Ngày lúc mới biết di, học ở một trường làng, Georges Carpentier đã là một đứa trẻ rất tinh nghịch và có tính hiếu-chiênh hay gáy sú-danh-nhau với những trẻ cùng lớp tuổi và lại thích đánh nhau với những trẻ lêu hoa mìn. Năm lên chín tuổi thì Georges vào luyện tập ở một hội thể-thao gọi là « Régénératrice » do François Descamps trông coi. Descamps là người sau này sẽ dạy nghề quyền Anh và là huấn-luyện viên của nhà vô-dịch đại tài. Ngày lúc đó François Descamps đã thấy ở cậu học-sinh nhỏ bé rất tinh-nghịch kia một thiên-tài về quyền-thuật.

Một hôm F. Descamps vừa về tới trường huấn-luyện thi thấy Carpentier đang đeo găng tập đấu võ với một cậu học trò lớn hơn. Tay cậu ít tuổi mà Carpentier đã đánh được những quả rất hay. Từ đấy, Descamps đã ý định Georges Carpentier và định luyện cho cậu bé

VÀ SAU CÙNG CHI BI  
THUA NHÀ VÔ ĐỊCH  
MỸ JACK DEMPSEY

đó thành một con gà nòi của mình và cũng từ đó Georges chỉ sống về quyền Anh. Đến năm 12 tuổi thi Georges Carpentier được chọn đi tranh giải quán quân địa-phương về đấu võ Pháp ở Béthune. Lần đó là lần đầu cậu bé Georges Carpentier được đấu võ trước Công-chung và trên một võ-dài lập ngay giữa giờ. Vì gặp một ngày lễ nên người trong vùng đến xem đấu võ rất đông. Trong số hai mươi đấu thủ, Carpentier được liệt vào hàng *élite*, đã dự cuộc bán kết với một viên cai bộ binh và người cầm-nang gấp hai Carpentier. Thế mà Carpentier đã thắng được địch-hủ của mình nên được công-chung hoan hô nhiệt liệt. Thật là một sự không ai ngờ. Từ đó Descamps lại càng hy-vọng vào học trờ mình và đến năm sau cho di dự giải quán quân thế-giới về môn đấu võ Pháp mở cho những người tài-tài. Carpentier thuộy hàng rất nhẹ vì chỉ có 35 cân. Carpentier tuy bé mà cũng được liệt vào hang hả và lần này cũng như lần trước cậu võ-sĩ tí hon (13 tuổi) được công-chung rái hoan-nghênh. Những kết quả tốt đẹp lúc đầu này đã khuyễn khích Carpentier nhiều và làm cho huấn-luyện viên Descamps rất hào-lòng và càng chăm tập đượ cho con gà nòi rất nhiều hi-vọng đó. Cũng một năm đó, ngày 4 Décembre, Carpentier lại thắng trong trận chung kết giải vô-dịch miền Pas de Calais và đến 11 Mars 1908 thi Georges Carpentier được công-nhận là vô-dịch thế-giới về môn quyền-thuật Pháp.

Hồi đó Carpentier mới才 14 tuổi, cái chíc vô-dịch thế-giới kia chỉ có vẻ hào-hoáng bồ ngoài chứ thực ra thi rồng không vả vang lâm như người ta vẫn tưởng. Trong cuộc tranh giải vô-dịch thế-giới đó mỗi hạng chỉ có sáu hoặc bảy võ-sĩ thôi. Tay vậy, Georges Carpentier cũng bắt đầu nổi tiếng từ đấy.

Georges Carpentier với môn  
quyền Anh

Môn quyền Anh đã qua eo-hè Calais vào đất Pháp từ năm 1908. Theo sự tập đượ lúc đầu thi người ta thấy nhà vô-dịch bê con Carpentier rất nhiều hi-vọng về môn đó. Descamps sau khi hỏi ý-kien học trờ mình, bèn dịnh cho Carpentier học về môn đấu võ Anh và hơn thế nữa muốn cho võ-sĩ bê có tập đượ chuyên cần để trở nên một võ-sĩ nhà nghề thì sau này mới có thê kiêm-tiền được.

Cũng lúc này vi Carpentier đã đến tuổi làm ăn để nuôi mình và gia-dinh nên ông thân-sinh ra chàng muôn bắt chàng bỏ cái lối « dẩm-người » không ăn thua gì đê về làm thợ mỏ. Hai anh của Georges cũng theo nghiệp nhà và đã trở nên người thợ mỏ lành nghề.

Khi Descamps đem việc cho Georges để hết thi giờ tập đượ về quyền Anh thi ông thân-sinh ra Georges rất ngạc-nhiên. Dẫu bà mẹ có can thiệp nhưng ông bố vẫn không nghe và sau cùng Descamps phải cam-doan già cho gia-dinh Carpentier mỗi ngày một phắt lảng trong sáu tháng đầu để bù vào số tiền công của Georges nếu Georges di tập làm thợ mỏ.

Đến lúc đó ingle (thân-sinh) là Georges nở bông lồng.

Ngày 26 Jün 1909 thi Georges Carpentier giật được el-ycé vô-dịch miền Pas de Calais và lej (polies-coq) Carpentier đã thắng Wet-tink lón hon-y nhiên và được hear-hô riết liệt.

Đến 15 Octobre 1909 thi Georges Carpentier tranh chức vô-dịch harg gá ở Paris với Paul Til là người giật chức đó. Cuộc tranh đấu này hòa. Mấy tuần lễ sau thi Carpentier thắng đồng Charles Ledoux một võ-sĩ đã bắt đầu nổi tiếng hồi đó.

Đến 22 Décembre 1909 thi Carpentier mới lần đầu thắng chức vô-dịch nước Pháp về quyền Anh hạng gá của Paul Til.

Đến Juillet năm sau thi Carpentier nhảy lên hạng (poids légers) và thường được lập đượ với một võ-sĩ da đen Jack Johnson lúc đó giật chức vô-dịch hoàn-cầu về quyền Anh. Chính trong hồi tập đượ này mà Georges Carpentier học được nhiều « cú » hay và nhiều miếng giặc-dộc của nhà nghề.

Thời kỳ toàn thịnh của nhà  
vô-dịch

Đến Janvier 1911 thi Carpentier nhảy sang hạng nặng cân trung bình (poids moyens) và từ đó giật Carpentier mới bắt đầu nổi tiếng lừng-lẫy vi đã thắng được nhiều tay võ-sĩ danh-tiếng của Anh.

Ngày 1er Avril, Georges Carpentier thắng S. D. Stagg và sau đó thắng Eustis che gát chức vô-dịch hạng nặng cân trung bình nước Pháp và thắng võ-sĩ Anh Young Josephs mà giật chức vô-dịch quyền Anh Âu-châu về hạng trung bình. Carpentier là võ-sĩ người Pháp thứ nhất giật được chức đó.

Tuy nhiên i đấu với Young Josephs, Georges Carpentier đã thắng Goldswain « tch so » ở hiệp thứ tư và thắng điên Arthur Everden cùng Sid Burns. Ba võ-sĩ này đều là những tay nỗi tiếng về hạng nặng cân trung-bình ở Anh.

Thuật-lại trận đấu với nhà vô-dịch Âu-châu người Anh, Georges Carpentier với 17-18 số đòn thắng được là vì lòng quá quyết-muôn thắng, muôn là người Pháp thứ nhất được giật chức vô-dịch quyền Anh Âu-châu.

Về quyền Anh cũng như về các môn thể-thao khác, người muôn thắng cần phải tự tin vào tài-sức của mình. Người đã tự thua thi khó-lòng mà thắng nổi.



TRÍ - NHÂN

số 5, Phố  
hàng Đường  
— HANOI —

QUẢNG - TẾ

số 54, phố  
Khâm Thiên  
Hanoi(zone)

BA CON GÁU THẦN

mà người ta vẫn bàn tán bây giờ là  
ba thứ thuoc cye thần hiệu này:

Điều Kinh « Con Gáu » 1\$80

Đau dạ dày « Con Gáu » 0\$80

Bồ thận « Con Gáu » 1\$00

Ba thứ thuoc này là:

Bạc cho đàn ông

Vàng cho đàn bà

(Ai mua xin cù viết-thu về thang, hai nhà  
này. Thuốc hay, không phải gửi nhiều nơi)

Khai sang tới Luân-Đôn truyề trận đấu múa hòn, Carpeatier cầm lại trái mìn nặng hơn súc nặng hòn ché vè hạng của nặng trang-biều (66 kgs 675) những sau cần. Vì thế mà Carpeatier phải tập các tư thế-thao nhoc mệt, và sau cùng phải nhịn đói và tắm băng hơi nước để cho bót cần. Lúc dán cần vò-sí Carpeatier không thể đứng vững được nữa nhưng nhờ tuệ múa được hợp lệ vì chỉ cần nặng có 66kg50.

Carpentier nói Young Josephas con đệ đánh ngã hơn Sid Barns. Young chỉ có một lối chơi khoa học nhưng nhà vò-dịch Anh đánh không mạnh. Tay Young dàn dẹp mắt nhưng những cú đánh không có hiệu lực may.

Hôm nay Georges Carpeatier đã 17 tuổi. Carpeatier đã mang nhà vò-dịch Âu & hiệp thề mai và Young Josephas phải bỏ cuộc. Sau trận đấu với Young Josephas, Carpeatier lại thắng nhiều tay danh tiếng trên võ đài như thắng vò-sí Mỹ Harry Lewis trong 20 hiệp và giật chức vò-dịch Âu-châu lần thứ hai. Sau này, Georges Carpeatier lại giật chức vò-dịch Âu-châu lần nữa và lần thứ ba tại Carpeatier ba lần giữ cái giải vô-dịch nặng cân trung bình, hạng nặng vừa và hạng nặng.

Lúc đó nhà vò-dịch đã trả nên giàu có vi rieng trong trận đấu với Frank Klaus, Carpeatier được 150.000 phat-langs. Các trận đấu với vò-sí Wells biệt hiệu là Bombardier Wells được công chúng Anh rất hâm mộ đã làm cho Carpeatier ứng tiếng nhất.

Theo lời Carpeatier thi Wells có lối chơi khoa-học nhưng không được dai sức cung vi thề mà Wells không thể trả nên một vò-sí đại tài được. Sau này Bombardier Wells tỏ ý không chịu thua và yêu cầu Carpeatier cho đánh giá thủ, Carpeatier nhận lời ngay nhưng

trong cuộc đấu giá thủ, Wells còn thua chóng hòa trận đấu thứ nhất.

Sau này Carpeatier lại đấu với một vò-sí Mỹ Grubboat Smith là một vò-sí vẫn làm le bước lên chức vô-dịch quyền Anh thế-giới. Đầu-le Carpeatier đã hạ Smith « nốt ao » trong hiệp thứ tư bằng một cú móc ở cảm nhưng vi sự tự vị của trọng-tai có ý đếm 10 giây đồng hồ quá chậm nên Smith lại ngóc dậy được. Sau vò-sí Mỹ dùng một miếng ác liệt hiên độc đánh Carpeatier một quả vào óc và Carpeatier bị ngã bất tỉnh nhân sự nhưng Smita đánh trái luật-quyền Anh.

Trong hồi chiến-tranh, Carpeatier tình nguyện sung vào đội phi-quân và nhiều lần tỏ ra là một phi-công lỗi lạc, can-dam, nhiều lần được ban khen và ngày 2 Octobre 1916 được thưởng quán-công-hội-tinh vi đã dự vào trận đánh lấy lại pháo-dai Douaumont ở Verdun. Nói tóm lại trong cuộc chiến-tranh Carpeatier cũng đã tỏ ra là người can-dam như trên võ-dài.

Chiến-tranh vừa hết thi Georges Carpeatier lại trở lại nghề đấu-võ và trong hồi nay Carpeatier lại giật được một chức vò-dịch Âu-châu của vè hạng nặng cân vừa trong khi thắng vò-sí Anh Dick Smith ở hiệp thứ chín. Lại một lần nữa, Carpeatier thắng Joë Beckett vò-dịch nước Anh vè hạng nặng cân người Úc là Bombardier Wells.

Trước trận này, Carpeatier tập duyệt rất cẩn thận. Trận đấu rất được công chúng Anh hoan nghênh, có chỗ ngồi phải giả đến 800 và 900 phat-langs và có kẻ dân cơ lại bán được từ 1.500 hoặc 2.000 phat-langs. Trận đấu chỉ trong 1 phút 14 giây là kết-liệu. Beckett đã bị đánh mê-man, bất tỉnh nhân sự mãi một lúc sau mới dậy được. Sau trận này, Carpeatier

được Đông-cung thái-tử Anh ban khen và công chúng Anh rất hâm mộ nên khi Carpeatier ra ga đặt xe lửa về Paris, có tới 80.000 người di tiễn để xem mặt nhà vò-dịch Pháp lần nữa. Khi về Pháp rồi, Carpeatier mới nói thực với các bạn thân rô là trong khi đấu với Beschtek minh bị đau nhợt ở cánh tay. Viết y-sí che kín cái nhợt đó rất khéo nên không ai có thể trông thấy được. Cũng vì thế mà Carpeatier phải kết liêu trận đấu rất oanh nêu không may mà bị đánh nhẹ vào cánh tay đau thi nhà vò-dịch Pháp có thể bị ngã.

Bên 1920 thi nhà vò-dịch quyền Anh lấy vợ và sang du-lịch Mỹ-châu làm tài-tử chiếu bóng. Ở Hoa-kỳ, Carpeatier chỉ dân có một vài trận đấu, và là những trận lén-cá. Ngày 12 Octobre 1920, ở Jersey City, Carpeatier đánh ngã Battling Levinsky « nốt ao » ở hiệp thứ tư và giật được giải vò-dịch thế-giới vè hạng nặng cân vừa. Đến 1921, Carpeatier chỉ dân có một lần đe đấu với Jack Dempsey tranh chức vò-dịch thế-giới vè hạng nặng cân.

### Tuy thua, Carpeatier cũng được linh một triệu ruồi phạt lăng

Trận đấu với Dempsey có thè gọi là một trận lớn nhất trong đời vò-sí của Georges Carpeatier. Hỗm đó có tới 10 vạn người đến chúc nhau quanh võ đài hàng ngày trước. Có người lại mang theo cả đồ ăn và chăn gối để nằm ngủ gần trường đấu võ đợi giờ bắt đầu ence tì thi.

Dempsey nặng cân hơn Carpeatier, Dempsey 188 livres và nhà vò-dịch Pháp chỉ có 172 livres. Trận này do Harry Earle làm trọng tài. Trong hai hiệp đấu, Carpeatier vẫn khởi thế công và đánh trúng Dempsey một cú thẳng vào cằm và một cú móc vào mặt rất mạnh nhưng đối với Dempsey thi hình như không mùi gi vì Dempsey vẫn như thường không đổi sắc mặt. Cuối hiệp thứ hai, Carpeatier đã nói với các bạn hữu rằng Dempsey vung như mè quái lùi da khò ràng mà lay chuyền được ý. Carpeatier đã bắt đầu ngã lòng.

Khi bắt đầu hiệp thứ ba thi Dempsey khởi thế công rất mạnh và cột đánh vào ngực kẻ đối thủ. Carpeatier chỉ tránh và đen cuối hiệp này thi Carpeatier đã thấy rõ mình yếu và không hi vọng gì thắng nữa.

Đến hiệp thứ tư và hiệp cuối cùng thi Dempsey vẫn khởi thế-công rất mạnh liết và đánh

trúng Carpeatier dưới cằm. Carpeatier bị lật Trong tai đêm đèn chín thi Carpeatier dậy được. Dempsey nhận co-hội cung cong-kiech già. Lần này thi Carpeatier bị ngã bắn mài ba bón phút sau mới tỉnh. Thủ là nhà vò-dịch Pháp đã bị sút mạnh đánh ngã.

Dempsey được công chúng hoan hô nhiệt liệt không thè nưa là được. Carpeatier tuy bị thua nhưng cũng thua một cách vè vang vi chính Dempsey cũng tuyên bố rằng:

« Carpeatier là một người can đảm. Ông có sức hàn bát tài phải làm việc giữ, nhưng không bao giờ tôi phải lò ngã, và tôi qua trận đấu tôi vẫn có thè giữ như thè rất lâu nữa, còn dịch-thu tôi thi ngay hiệp đầu đã lò ra không phải là người đang tranh giải vò-dịch nữa. Tôi hiểu rõ chiến thuật trong trận đấu. Khi tôi biết rằng những con mồi của nhà vò-dịch Pháp không làm gì tôi tôi thi tôi bắt đầu cung kiech dữ dội và biết chắc rằng sẽ thắng ».

Về phần Carpeatier ngay sau lúc tinh dậy cũng công nhận Dempsey là một vò-dịch đại tài mà Mỹ-châu có thè tự hào được. Carpeatier nói ô hiệp thứ hai là lúc y có hy-vọng có thè thắng được nhưng Dempsey vung như một quả nùi nên không hề bị lung lay chút nào. Cả hai vò-sí đều sung súc và đều luyện tập-kỹ-cang. Đó là một trận đấu quyền Anh rất đẹp mắt và rất khoa-học. Số tiền thi được về trận này tất cả là 1.000.000 mỹ kim.

Dempsey được 875.000 mỹ kim nhưng phải trả thuế cho kho bạc quá 11 sô 40. Còn Carpeatier thi được 250.000 mỹ kim, nhưng phải trả 15.000 tiền thuế. Thủ là Carpeatier lĩnh được 135.000 mỹ kim nghĩa là theo lời giá đợt một triệu ruồi phạt lăng.

Sau trận đấu với Dempsey thi Georges Carpeatier chỉ đấu có mấy trận lón nhà đang chia y. Carpeatier hạ vò-sí Úc-đại-Lợi George Cook trong oán hiếp và bị một vò-sí da den bạ một cách không địch dảng trong sáu hiệp. Cuối cùng Carpeatier lại có thè tranh đai tung 14 hiệp với Gene Tunney là vò-sí sáu này và thắng nhà vò-dịch Dempsey trong hai hiệp. Carpeatier lén vỏ đai lấp chui cùng hôm 15 Septembre 1926 rồi từ đây giải nghệ lèn. Năm đó George Carpeatier mới 32 tuổi. Nhà vò-dịch Pháp đã lung lẫy trước sau trong gần 20 năm. Sau khi bỏ mòn quay về Anh, George Carpeatier trở nên tài-tử ám nhặc và chịu bong.

HỒNG-LAM thuật

### ĐÃ CÓ BẢN:

Ông Lan Khai chuyên viết truyện đường rừng. Về phương diện này, tài năng ông đã phát triển đến tuyệt đối. Suối dân được sáp vào hàng những truyện đường rừng hay nhất của LAN KHAI

## SUỐI ĐÀN

của LAN KHAI — Giá Op50

### Cách thức làm nhà

của BÙI QUỐC SỦNG — Giá 1\$00

Ông Bùi-Quốc-Sủng, một tên doanh công chuyên môn về khoa biến trắc, đã bao năm rầu rày với nghề này viết cuốn sách này để giúp các ngài cách thức làm nhà vừa đe iốn tên mà không dạy ngài nhà rất kỹ thuật.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỤC, n° 9 rue Takou, tél. 962 — Hanoi

### THẨM HIỆM

#### MẶT TRẮNG

Sách Hoa Mai của Vũ-Tinh, giá 0\$10  
các bạn thích ngắm trắng thư, đều nên có cuốn sách tóm tắt rõ phong cảnh trên vùng trắng. Sách có tính cách hoàn toàn khen khen.

CÂM - TƯƠNG CỦA  
CHÚNG TÔI KHI LÀM  
XONG SỔ ĐÁO NÀY

# MẤT MẠNG NHƯ CHƠI

nhà võ sĩ

## cần được người ta bảo hiem

Trong mấy chục trang báo các bạn vừa đọc đây, chúng tôi ước ao rằng các bạn đã tìm thấy tất cả những điều cần biết về môn quyền thuật Anh, một quyền thuật rất được thiên-lai ua chuộng bây giờ vậy.

Thật thế, cái phong trào quyền Anh ở chính nước ta hiện cũng đang ở vào một thời kỳ sôi-nổi hót hít cả bao giờ. Mọi khi có một cuộc đấu quyền nào long-trọng như trận võ-sĩ Lý-Quảng-võ-sĩ Hồ-Khuê chẳng hạn, ta mà chẳng thấy bao nhiêu ngàn con người chen chúc nhau để tới xem? Ông già, đàn bà, con trai, nhất là thanh-nhiên nam nữ... thậm chí cả những người dân lúy vé không được phải vé khung, còn nau nau những người láy vé ngồi mà dang phái dango dê cõi xem cho kỹ được, cái sẽ người ấy ai-đu lầm, kẽ không sao cho xiết. Số lì cái phong-trào quyền Anh được thiêng-hanu như vậy, thanh-nien ta ham tập quyền Anh như vậy, một phần lớn chúng tôi cho rằng tại cái phong-trào thể-thao ở đây được cả những nhà cầm quyền, nhìn xa thấy rộng, bết kín yết-khích và bảo-trợ từ lùi bắt đầu cuộc Áo chiến này. Thêm vào đó lại thanh-nien nước mình ít lùi nay đã giác ngộ: cái lõi mạnh được yếu thua diễn ra ở trước mặt bao nhiêu là ví dụ đáng cho ta nghĩ ngợi. Tình-thần dâng quỹ dã dành rồi, nhưng ở những nước phương-muôn-tiền, người ta cần phải để ý đến vật-chất nhiều hơn nữa. «Những người thợ xây dựng trong-lại phải khỏe». Bởi thanh-nien ta biết vậy, nên cái tình-thần thể-thao it lùi nay bàng bạc trong xã-hội ta: cái đó không có gì là lạ, là một luật tiến hóa một lõi tết-nhìn, chẳng cứ riêng một môn

### CHÚNG TÔI MONG RẰNG ĐỊA-VỊ VÕ-SĨ VIỆT NAM SẼ ĐƯỢC NÂNG CAO HƠN BÂY GIỜ

và thêm mǎy  
ý-kien về quyền  
thuật của ta

nào, phàm cái gì gọi là thể-thục, phàm cái gì gọi là luyện-tập thân-thề, đều được thành-niên ta ua-chuông. Mỗi cuộc bơi, có hàng ngót trăm người dù mà có mấy vạn người xem; còn những cuộc đấu bóng-tròn, đánh-volley-ball, điền-kinh, đua xe đạp... không cuộc nào lại không được đông

bao chúng ta hoan-nghênh nhiệt-liệt. Đó thực là một điều rất đáng mừng và đáng mừng



Lại một «nạn nhân» của Joe Louis nữa. Max Schmeling trong trận đấu thứ nhì với Joe Louis

nhất là chính phủ Pháp ở đây lại thực ông muốn cõi võ và giúp đỡ cho phong-trào thể-thao mỗi ngày mỗi lớn lên.

Riêng về môn quyền Anh mà chúng tôi nói trong số bao nay thì

hình như ít

tán nay được

tra chuồng hơ hét thi phải. Đó do vì nhiều lõi nhung lõi chắc chắn nhất, chúng tôi cho rằng vì quyền Anh đối với người mình là một môn thể-thao lõi, người ta chưa được xem luôn luôn như đá bóng, volley-ball hay bơi lội.

Sự ích lợi của quyền Anh, các bạn tôi đã viết đầy đủ cả rồi. Các bạn đã biết gốc-tích quyền Anh; sự tổ-chức một cuộc đấu quyền Anh ở Âu-Mỹ, công việc huấn-luyện một võ-sĩ quyền Anh; lịch trình tiến-hóa quyền Anh ở Anh, Pháp, thế-giới và cả ở Đông-duong thế nào. Các bạn tất dã thấy rằng quyền Anh không phải chỉ là một môn thể-thao, nhưng còn là một «kỹ-nghệ», một kỹ-nghệ làm giàu cho bao nhiêu người. Những người ấy là ai? Là những ông bầu, là những võ-sĩ, là những nhà quảng-cáo, là những nhà «xí-né», là công quỹ của nhà nước là khác nua. Một tờ báo tây đã viết: «Quyền Anh, một «nghề làm bằng tay chân» có những đứa con triệu phú». Hay lầm. Chỉ tiếc rằng bất cứ việc gì cũng vậy, một khi đã là nghề rồi thì nó cũng gián mất đôi phần sự cao quý chưa dùng ở trong đó, người võ-sĩ quyền Anh không hoàn-toàn có tình-thần thể-thao hẳn, người ta nghĩ cách đánh cho khéo, cho có phương-pháp nhưng người ta cũng còn nghĩ đánh địch-thủ để «ăn tiền» nữa. Cái mòn quyền Anh vì vậy, đối với nhiều nhà tư-tư-tống Âu-Mỹ, bị coi là một «nghề lèn ác», nhất là dưới con mắt đại văn hào Dubhamel tuy quyền Anh có gác linh-thần thượng-võ cho dân nước thục, nhưng chính đã làm giảm giá-trị «người làm nghề» đi nhiều lắm.

Bởi vì người đấu quyền Anh lúc lén «ring» thực có như một con bò rừng hăng máu, vi hiếu thắng mà có khi cần đánh cho chết địch-thủ của mình đi cũng không lý



Tommy Farr sau trận đấu với Joe Louis bị đánh sưng cả mặt mũi lè

một lõi người giết người như thế.

Sự thực, những nhà tổ-chức quyền Anh cũng đã ngăn-norra dù các cách để lèo éo những người nhà võ-sĩ đấu quyền Anh không bị hư hay thiệt-thời linh-mệnh, nhưng dù sao đi nữa, không ai có thể chối cãi được rằng: «Quyền Anh dù có làm cho nhiều người trẻ nén trên phủ thục nhưng không phải không làm cho nhiều người tăng lịt bất cự, chết đẻ sống đở, vỡ trát vô giác.

## Mất mạng như chơi

Bởi vì quyền Anh mới nhập-cảng Luoc ta có lì lùi nên những son-hy sinh của nó gay ra,còn ít lầm. Tuy vậy, chính nhất érung tôi đã biết một nguyên võ-sĩ bây giờ đã giải nghệ rồi vì bị met cõi tật do đấu quyền Anh mà ra. Võ-sĩ bị đánh heng óc, lây giờ lùe nào ở tay cũng có nước vàng chảy ra, chua bay thế nào cũng không khôi. Lại còn lì hưng võ-sĩ phái giải nghệ mà lây giờ đãi dẹp, cõi võ-sĩ mắc bệnh họ.

Tuy vậy, những lì ách do quyền Anh gây ra như thế còn là thường chúa ở Âu-Mỹ thiêng gõm không thể nào nói.

Chính người Anh người Mỹ cũng érung nõi quyền Anh là nguy-hiem là tèn-ác nên chỉ vào bồi Janvier 1929 báo Life đã có nói luong tần về những nạn nhân của nó. Ta không tèn nhók được những tên nhân chính của quyền Anh, luong érung ién re để ráy chát lít để cho các bạn có một quan-niệm và nít cảm giác về quyền Anh như thế nõi:

Võ-sĩ da den dân Mỹ ba lần quán quân thế giới (poids plu mes, poids légers, poids moyens) sau cuộc đấu với Barney Ross cuộc giải #m

triệu quan nhung sút mất một cái mồi dưới và ở mặt bên phải bị hai vết thương sâu đậm một đốt ngón tay.

Võ-sĩ khéng-lò Primo Carnera, cựu võ-dịch heine-cầu hạng poids lourds, năm 1933, trong cuộc đấu với Ernie Schaff đánh Ernie gần chết. Schaff vỡ sọ, trỏ về nhà thương chữa chay mấy tháng trời, đến lúc đó được đưa thi giết liệt cả mồm mày. Schaff chết ở nhà thương Nữu-ước. Năm 1930, Max Baer, cựu võ-dịch thế-giới đánh Frankie Campbell một trận cực-kỵ tàn-nhẫn, cực-kỵ mợ-ry (*sauvage combat*) ở San-Francisco. Kết cuộc Campbell bị chết ở nhà thương, hồn mê bất tỉnh, không còn biết gì vào gi cả.

Trong cuộc đấu giữa Tommy Farr, quán quân quyền thuật Anh-cát-lợi với Joe Louis, võ-dịch đương kim, Tommy Farr bị đánh một cách khốc-hại (cruel) đến nỗi vợ Farr là cô dâu Ellen Wenzel gọi đến mấy giờ đồng hồ không tỉnh.

Marcel Thill, cựu võ-dịch Pháp đấu với Fred Apostoli & Nữu-ước bị mất một mảng mồm, máu chảy ra như suối.

Max Baer, cựu võ-dịch ở Nữu-ước, với Tommy Farr bị Tommy Farr đánh cho liệt người đi, chữa mấy tháng trời mới khỏi; khỏi rồi phải ly-dị với ring để làm một người chàng khuôn mẫu...

Max Baer, sau trận đấu này bị hỏng mắt tay trái, cái lòng trắng bị vỡ.

Max Schmeling, cựu võ-dịch Âu-châu bị Joe Louis đánh cho một trận tàn-nhẫn mồm không kịp cung đênh phải giải nghệ. Người ta nói rằng Schmeling, sau khi giải nghệ rỗi thường có chứng động kinh. Midgest Wolgast, cựu võ-dịch thế-giới hạng poids légers ở Mỹ-châu, vốn là một lão tướng về quyền. Midgest trong mười năm ăn 74 giải. Đến trận cuối cùng bị hạ, Midgest vỡ sọ, long óc (*cerveau sonné*) không còn bao giờ có hy-vọng khỏi nữa. Hiện chàng ở một nhà thương diệt tại California.

Emile Pledner, võ-sĩ Pháp mà rất nhiều người biết tiếng là một cựu võ-dịch hạng poids coq. Chàng lấy một cô gái đẹp, nhà giàu, hai vợ chồng hưởng một cảnh an-nhin sung-sướng. Trong cuộc đấu cuối cùng của đời chàng, chàng bị địch-thủ đánh cho vỡ mắt, ha nái uay, chàng mù và bị phá sản, nghèo khổ, đau đớn. Hàng bốn năm bác-sĩ hết sức

cứu chữa cho chàng khôi phục nhưng đều vô hiệu-quả.

Lại đến «chàng mọi den của Alabama», Joe Louis đương kim võ-dịch vô địch vô-tuần hạng nào. Cái đời chàng oanh-liệt như thế nào, đọc bài trong số này của bạn Vương-Tử các ngài đã biết. Nhưng chắc các ngài chưa biết gã Joe ấy trong cái đời tu của chàng thi hình như là một gã kém tri thông-minh mà thiếu mán. Cái tên lit nói của chàng và cái «đức ngã» 14, 15 giờ một ngày, một trợ thủ của báo Match cho là một bệnh do quyền Anh mà ra. Hiện giờ, thế-giới công-nhận Joe Louis là một võ-sĩ không ai hạ nổi (invincible). Chàng kiêm được luật liệu bạc mỗi trận đấu (mỗi năm có bốn trận, vị chí kiêm được 4 triệu bạc) như đây, nhưng chàng cũng khờ vì quyền Anh, chàng là một người dobr-dầu, gần như «mụ» vậy.

Thôi, những kết-quả khốc-hại của quyền Anh kể ra như thế đã làm cho các bạn yêu bóng via dụng đứng tép gáy lên rồi ta không cần kẽ thêm nhiều nữa làm gì. Dù người có tình-thần thượng-võ đến đâu mà nghe thấy thế này tất cũng thấy quyền Anh nguy-hiểm và tai-hại như thế nào. Các ngài chờ voi cho rằng dân minh không có tình-thần thượng-võ cho nên chưa chi đã rùng minh như thế! Sự thật, các nước Âu-Mỹ chuộng thi chuông quyền Anh thực, nhưng bao giờ nói đến môn thể-thao ấy, người ta cũng không quên dùng những quán-tù có ý nghĩa chê bai (*pejorative*) như *sauvage*, *cruel* v.v... Cho moi biết rằng quyền Anh tuy là một môn thể-thao có ích, nhưng không phải là không có hại đâu, mà không phải được các nước Âu-Mỹ hoan-löan hoan-nghênh đâu. Có nhà báo Tây đã viết rằng: «Những trận đấu quyền Anh thường thường vẫn có những kết-cục bi-dát vô cùng. Không năm nào không có một hai võ-sĩ bị thiệt mạng hay bị tang-tật vi dön». (*Les combats de boxe finissent parfois tragiquement. Il ne se passe pas d'année qu'un ou deux boxeurs ne succombent aux coups reçus dans un combat. C'est un métier manuel qui a ses martyrs.*) Nhiều người sợ sĩ không phải vì họ khỏe nhưng bởi vì họ tàn ác, chứng cứ đầu năm nay, vụ võ-sĩ Joe Louis, nguyên thư ký dán mây ở Chicago lấy Joe Louis vi di-tinh phải đánh tám ly-dị chàng vì tình-thần độc ác.

## Phải bảo-hiểm cho võ-sĩ

Nói cho thật, chính những võ-sĩ đều quyền Anh chưa chắc thiên-tinh đã là độc-ác. Nhưng những ông bàu (manager) môn quyền Anh mới chính là những người gây sự độc-ác vậy. Họ làm báu, họ chăm nuôi võ-sĩ như những con gà nòi, mục đích chỉ là để kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, các bạn xem bài của bạn Tú-Luyện trên kia tất đã thấy.

Lại còn những người đứng ra tổ-chức những cuộc đấu võ nữa, họ vét tiền thiền-bà không biết bao nhiêu mà kệ. Cho nên vao ràng nòn, võ-sĩ mang sức lực, mang

về trước. Ông tổ-chức phải đi tìm một nhà bảo-hiểm bảo-hiểm đêm ấy sẽ không... muối Nếu mưa, nhà bảo-hiểm sẽ phải trả máy chè triện cho nhà tổ-chức. Máy chè triện ấy, nhà võ-sĩ được ăn hoa-hồng bao nhiêu phần trăm đấy.

Coi vậy, cái địa-vị võ-sĩ Âu-Mỹ được nâng cao lên tột bậc. Họ xả thân ra để làm tiền nhưng ông bàu hay nhà tổ-chức không được phép coi người ta là những vật hy-sinh, ốm đau có người chữa, chát chát chí có tiền để lai cho vợ con v.v... cái đời họ xem vây cũng còn được đổi phần chán chán.

Chứ như võ-sĩ ở nước ta, the huân! Chúng tôi không dám đem so-sánh cái đời võ-sĩ Âu-Mỹ với cái đời võ-sĩ với chúng ta là thua kém quá lắm, nghèo nàn quá lắm, đáng thương quá lắm.

Các bạn đọc «Lým thế rào đê tổ-chức một cuộc đấu quyền Anh?» Tất dã thấy rằng mỗi khi lập được nhà võ-sĩ được biệt dãi và trinh-trọng nung đở như thế rào. Họ không phải bỏ tiền túi ra; nhà tổ-chức phải săn-séc đến việc lập được cho họ; nhà tổ-chức phải tìm hết các cách làm tiền... Nay lại nói đến võ-sĩ ta. Thi võ-sĩ ta liệm-lý láy, chứ không ai biết. Họ phải bỏ tiền túi ra để di lấy giò, để tiêm thuốc bắc, để quảng cáo trên mặt báo - bồi vi võ-sĩ ta có người đã mất tên quảng-cáo tên mình trên mặt báo rồi - và, nếu cần, để di tàu-di xe đến chỗ đấu. (Việc sau này T.C.B.K. đã bắt đầu săn sóc túi rồi). Ấy là chúng tôi nói đến những người có tiền. Võ-sĩ ta mà có tiền, dẽ dã mày ai, bồi vây ta vẫn thường phải nực cười khi thấy người này chê võ-sĩ A đó này «tóm» võ-sĩ B mày đó sau đây không được sung-sức như hồi trước... Họ có nhớ đâu cho rằng «võ-sĩ» là sau muống đầu phu, họ có nhớ đâu rằng «võ-sĩ» muốn bị chui giế, muốn lập chaу o roi thoái khí lầm khi không thể được! Cái đời ta đã bao nhiêu lỗi thê tróc từ phoc, bao nhiêu lỗi thiêu-thần và



ÓC MỘT NHÀ VÕ SĨ BỊ «NÉN» NHIỀU

Bên trái là bộ óc bị đánh long-rn, võ-sĩ này sau về già hóa điên. Bên phải là một người thường. Cái ngài «cố đấm ăn xác khô nhục lâm»

máu thịt ra buồn tiền cho các ông nhà giàu, kẽ cũng không phải là quá đáng. Những võ-sĩ thế-giới biết vậy, biết sự quan-hệ của mình với cái ring thế nào nên có một địa-vị khá cao: mỗi cuộc đấu, nhiều người ăn tối mười triệu, Joe Louis có hàng trăm triệu gửi nhà băng. Cũng vì bởi có địa-vị cao như thế, các ông bàu phải bảo-hiểm cho võ-sĩ, có khi bảo hiểm hàng mây lần mất hàng tung chục triệu. Mà không có thể, mỗi cuộc đấu long-trọng người đứng tổ-chức lại còn phải bảo-hiểm riêng yê nhán họ cho võ-sĩ, ấy là tôi chưa kể những nhà tổ-chức lại còn bảo-hiểm cả mua nồng nữa, ví dụ: nhà tổ-chức Mike Jacobs bày ra cuộc đấu Schmeling - Joe Louis lộ thiên. Mười vạn khán-giả bỏ tiền ra mua

tienda tài, vậy mà đến lúc lên võ-dài đồ múa ra để bắt cái hoa thua, đời họ lại không có cái gì bảo-hiển, chết không ai dè ý, ốm yếu không có người thuốc thang.

Lại nữa, sau mỗi một cuộc đấu, người ta tặng một món tiền nào đó ra mòn tiền.

Có người sẽ nói rằng:

Ta đừng nói nói vu-vờ như thế. Những người thực có tinh-thần thể-thao nào có quán gi đến tiền tài, số tiền tăng bát quá chỉ là cái hương cái hoa cho đẹp!

Vâng. Người ta không thể cảm ai elac quan một cách vồ cùng như tuổ. Nairung dày, chung tôi muốn nói rằng những số tiền của võ-sĩ ta nhận sau mỗi buổi đấu lam cho những khán-gia coi thường giá giá-trị di nhiều lắm.

Các ngai sés có cảm-tưởng thế nào mỗi khi xong một cuộc đấu quyên lại nghe thấy nói rằng:

Võ-sĩ X được, nhận 50\$.

Võ-sĩ Y thua, được 20\$.

Ai thế nào không biết, chứ chúng tôi thi chung tôi thấy rằng đó là những cuộc bàn mâu, bàn thiệt một cách rất rõ tiên.

Nay nhân có T.C.V.Đ.B.K. đứng ra tổ-chức hai đêm đấu quyền Anh (một đêm có 15 cuộc đê phân chia các hạng và một đêm có hai cuộc lớn do những võ-sĩ hạng nhất đấu với nhau) chúng tôi tưởng cũng nên tổ bày chút ý-khiến về việc đánh những số tiền cho võ-sĩ như thế nào.

Theo ý chúng tôi, muốn tổ-chức một cuộc đấu quyền Anh, ta nên bắt chước người Âu-Mỹ. Nghĩa là tổ-chức theo lối hoi dua ngua,

làm những cái vé đánh cá hai võ-sĩ trong trận đấu đêm ấy. Thi dụ có hai võ-sĩ Quảng và Khuê. Họi đứng lên in những loạt vé Quảng thua 1er round, Quảng thua 2e round, Quảng thua 3e round, v.v. và một loại vé Khuê thua 1er round, Khuê thua 2e round, Khuê thua 3e round v.v... Mỗi vé áy sẽ bán 1\$00 một chiếc chẳng hạn. Bao nhiêu người mua vé được một số tiền rất lớn, sẽ dễ riết đấy, người đứng tổ-chức hay hội tổ-chức không được chạm tới. Người ta lấy một nửa chia cho những người đánh cá chúng, còn một nửa chia cho những võ-sĩ và bảo-hiển nhân họ cho võ-sĩ, nếu võ-sĩ có tăng-tật hay ménh mót, mòn tiền áy sẽ trao cho vợ con võ-sĩ.

Làm như vậy, tính-mệnh nhà võ-sĩ Việt-Nam còn được chắc chắn hơn, bày giờ chờ kết it, mà cái giá-trị họ cũng tăng lên, họ không còn phải là những vật hy-sinh ăn một món tiền nhất định.

Song mỗi cuộc đấu khán-gia sẽ có cảm-tưởng hoàn-toàn tốt đẹp về nghệ-thuật, về lối đánh của võ-sĩ. Ở ra, người ta cũng sẽ không còn kháo nhau:

Võ-sĩ X được 50\$.

Võ-sĩ Y thua, chỉ được 20\$.

Đó là mấy ý mọn của chúng tôi, T.C.V.Đ.B.K. đứng ra lo tính cho nền quyền taunet Anh, tưởng cũng nên đê ý mà nghĩ ra nhiều ý kiến khác hơn thế đê cho môn quyền Anh ở nước ta mỗi ngày mỗi tiến hơn mà các võ-sĩ ta mỗi ngày mỗi bắng lòng hơn, mỗi ngày mỗi giá-trị hơn.

Cứ hiên tinh, cái số võ-sĩ muôn giải nghệ xem chừng như... không hiếm!

## Nhin quyền thuật Anh mà nhớ đèn quyền thuật ta

Lúc viết bài đầu trong thiên « cảm-tưởng của chúng tôi », chúng tôi đã nói quyền Anh là một môn thể-thao hiện được thế-giới hoan nghênh lắm. Hoan nghênh lắm, không có cái nghĩa là không chê bài được diễn gá đấu. Người ta nhận rằng quyền Anh là một môn thể-thao ích lợi, làm tăng giá cai tinh-thần thượng võ của dân nước vồ cùng, nhưng người ta phải chịu ráng đón là một môn thể-thao tàn ác mà nguy hiểm nữa. Nhưng người thực có lòng nhân đạo, ai mà còn không nhận thấy rằng mình mặc áo di găng đội mũ cầm

thận mà ngồi xem hai võ-sĩ đánh nhau dò máu móm máu mũi ra tài có một, vẻ gi như bất nhân? Đó không còn phải là những con người nữa. Ké di xem có cảm giác thấy đó phảng phát như một cuộc đấu gá hay đấu đẽ mèn; người ta cười trước sự đau khổ của kẻ bị thua, người ta vỗ tay cõi kõi thảng bởi vì kẽ thảng đã dám quy phe dịch hay làm cho kẻ kẽ jịch mất mặt mang dǎy hay con mắt...

Nói thế, chúng tôi không phải có ý hoàn toàn không chịu nhận quyền Anh đâu, nhưng chúng tôi muốn rằng người ta nên tìm cách

giảm bớt sự nguy hiểm do quyền Anh gây ra, người ta phải cho quyền Anh một cái địa vị đúng như địa vị người ta đánh cho nó lúc đầu « một lối thể-thao qui-phái đê độ tài sức và sự nhanh nhẹn của những người lịch sụ. »

Chó như đây giờ, cứ như mắt chúng tôi trông thi quyền Anh có một cái gì gần giống như cái lối võ *pancrace* của người Châu Mỹ vậy.

Các bạn di xem chiều bóng tắt không còn ja gi cái lối « thể-thao » này: hai nhà võ-sĩ cõi trần lén võ-dài... quan nhau như hai con vặt. Đá, đấm, vật, cáo nhau, bõp nhau chưa đú. Họi lái có quyền là làm tất cả đê cho nhau què quặt, đui mù hay... chết. Nghĩa là họ bê kẽ đích cùa minh xoay lòng lốc đi mấy vòng rồi... Kẽ « bắt hạnh » nếu may ra bị rơi từ lung chừng không kñi xuống dưới đất và bị vỡ mặt vỡ đầu hay bị giập mũi thì chẳng nói làm chi. Bắt hạnh cho hán lại bị rơi xuống đất Hán liền bị eké thẳng»



ĐẤU VÕ VÀ Ở LÀNG HOÀNG-MAI

võ lát bẽ gãy tay, hay bẽ gãy chân. Nếu xét như thế mà chua cho là đú, kẽ thẳng lại « vui tay » vẫn có người thua đẳng trước lộn ra đẳng sau hay là « xía » hai ngón tay vào yết hầu hoặc hai con mắt, hoặc hoặc húc đầu vào bụng kẻ địch đê cho kẻ đech rực lèm mà chết!

Ấy đó, cái môn *pancrace* như thế đó.

Tay quyền Anh không có những sự tàn ác cực kỳ như thế, không có những sự rùng rợn cõi người ta, không làm cho đõ máu và nhát là minh quá đú như thế, aurgar cái lối chơi mà không có một chút gí khả dàm cho ta kính đến mao mốt máu mũi, cái mon thể-thao mà ta mõi cao nhân cách loài người như môn

tinh-thần thượng võ của dân chúng, nó cũng luyện cho người ta nhanh nhẹn, bền sức dai dẻo và tinh nhuệ, nhưng môn vật của ta so với môn quyền người Anh khác xa nhau biết bao nhiêu. Cứ như con mắt chúng tôi trông thi môn vật thực là một lối thể-thao hoàn toàn chất mà cao thượng nhất. Nó gày cho iuzry ta cái tình-thần thượng võ mà không làm cho kẽ đech rực lèm mà chết người, cái đú cũng không lấy gí làm...

Có ai đã di xem một cuộc đấu vật tất đai thấy rằng phàm hai người vật nhau thực người Mỹ không thể trường cùn được. Thị không có gí mỹ thuật bằng và có nghệ thu

bằng. Tất cả các bộ phận trong người đều phải làm việc: mắt để trông, tai khôn để nghe, lưỡi để đánh, mưu mẹo để khóa để đánh, tay để đánh, chân để lượn. Thành thử duy có móng vát của người mình, chúng tôi thấy là một món thể-thao đẹp nhất, hoàn toàn đây đủ nhất. Lại nữa — điều này chúng tôi không biết rằng phần đóng có cảm giác như chúng tôi không? — ta cứ nghiệm mà xem: xong mỗi trận đấu quyền Anh người ta thường thấy thương xót kẻ bị đánh tàn nhẫn mà ít khi hoàn toàn phục kẻ được. Có phục chẳng là phục kẻ được khỏe, đánh hay, có nhiều mảnh lói chử chúa chắc đã phục y là một người can đảm. Chú về môn vật, người thua cuộc không lấy làm nhục nhà vì mất một cái mũi hay đi đời con mồi, nếu có đau thi cũng chỉ bình thường thôi. Còn người được cuộc thi được người ta khen mà không khinh là dã man, trái lại, lại còn phục nữa, bởi vì người được cuộc không những đã có sức lại còn có tài và có mưu. Tôi đã từng được xem một vài cuộc đánh vật rất thú vị: hai người, một to lớn khỏe mạnh và một gầy gò hơn hệt vật nhau. Ai cũng tưởng anh to lớn sẽ nhanh chóng được, vậy mà vào cuộc đọ vài keo, anh to lớn bị vật lẩn dungan trên mặt đất. Số dã man ta thua như thế là vì anh ta như con voi non chỉ có sức mà vô mưu; người gầy cứng, khỏe, nhanh có những ngắn rất hiểm, rất tài, bỗng béo từ xông vào là bị người gầy khóa triệt rời vật ngã.

Chúng tôi đã biết rằng quyền Anh phân ra từng loại, từng hạng cần để đấu với nhau cho công bình nhưng xin các bạn, chắc chắn với tôi rằng cứ một trăm lần thì anh có sức được mà anh yếu thì thua. Vậy thi quyền Anh phân nhiều chia tạo ra những đứa con vùi dũng mà rất có thể phô bờ chử vật của ta thi không những đệ tử của nó cần có sức mạnh lại cũng cần nhiều mưu mẹo nữa. Sức khỏe và mưu mẹo ba giờ đi với nhau chẳng tốt? Chúng tôi chưa từng bao giờ được hâm chuyện một ông Max Schmeling hay Joe Louis, nên không biết các ông này lúc lên võ đài thi có biết gì không hay là chỉ biết đánh bừa di, đánh lia đánh lịa di. Riêng với những đồ-vật của ta, chúng tôi đã từng nghe thấy nói rằng họ nghỉ tùng miếng trước khi đánh (cái này quyền Anh cũng có) nhưng ta lại còn có thể

biết chắc chắn rằng họ đánh ít khi vì muốn bại kẻ địch, họ cố lấy thắng bởi vì họ muốn tỏ tài nghệ của họ hơn kẻ địch, **mạnh-khác** họ hơn kẻ địch, chứ họ không muốn mang tiếng hon kẻ địch vì họ khỏe hơn, họ «vai u thịt bắp» hơn.

Đó, những ý tưởng phụ của chúng tôi khi nói đến chuyện quyền Anh vậy. Chúng tôi không có ý muốn bảo người ta lấy môn vật để thay thế môn quyền Anh — điều này không thể nào thực hành được — nhưng chúng tôi muốn nhân nói đến quyền Anh mà nhắc đến những cái đẹp, những cái hay của môn vật, một lối quyền đặc biệt của nước ta rất đáng cho những nhà có trách nhiệm đến nền thể-thao xứ này để ý mà cầu vân, mà khuêch trương.

Trước khi chấm hết cho số báo đặc biệt này, chúng tôi còn muốn增添 một điều nữa:

Không lúc nào bằng lúc này, cái phong trào thể-thao ở xứ ta được khích lệ và tán dương một cách lâu. Nhân thanh-niên trong nước đã sẵn lòng đi tìm sức mạnh, lai nhau trên cõi chính-nhủ khuyển miển để cho thanh-niên Pháp Nam cùng dắt yết nhau bước vào một cõi đời mới lấy sức mạnh làm nền tảng, đòn phản chúng ta là phổi tim những cái hay cái đẹp, cái ích lợi của mỗi nền thể-thao mỗi nước mà hòa hợp lại, nồng hâm tình hữu sự toàn thiện toàn mỹ trong việc luyện tập thân thể cũng như chúng ta vẫn làm trong việc luyện tập ý trí vậy.

Vậy những người xưa nay vẫn tư nhân là thể-thao bởi vì hoán toàn phục quyền Anh xin chờ với cho rằng chúng tôi có ý muốn lập dị, muốn khác đòi. Đây chỉ là ý tưởng của một bọn thanh-niên tha thiết với sự tiến bộ — của vật chất lẫn tinh thần — của thanh-niên xứ này, có sức dì tim tôi những cái khẽ, thề của những môn vận động. Pháp, Nam và ngoại quốc để tạo lấy một nền thể-thao chắc chắn và phù hợp với thanh-niên để cho thanh-niên — cả Pháp lẫn Nam — lấy đó làm chuẩn đích, nhen hậu gầy lấy một thân thể tráng kiện, một tinh thần cứng cáp để phụng sự gia đình và là quê.

T.B.C.N.

Nhà lầu, vợ đẹp, con khôn. Mua vé ĐÔNG-pháp sẽ hy vọng có cả

## Người ta đã tổ chức một cuộc đấu quyền Anh...

**ĐÃ XUẤT BẢN:**

**Hàng ma**  
Tiêu - thuyết trình - thám của  
**HAI - BẮNG**

đáng đồng tiền, có thể dùng làm phim khiêu cừu có giá trị.

Những cuộc đấu võ lớn lao như thế đã làm lòn bao hơi súc những nhân-viên trong ban tổ-chức. Nhưng bù lại, họ thường thi được trên dưới một triệu đô-la: 42 triệu quan, 4 triệu 200 ngàn bạc (42 lần trung số độc đặc 10 vạn đồng). Mỗi vở-sát được lính 30 phần 100 nghĩa là 300 ngàn đô-la: 126 vạn bạc, 1.260 vạn quan. Và viết thành chữ số:

1.000.000	dó-la
4.200.000	bạc
42.000.000	quan
36.000	dó-la
1.260.000	bạc
12.600.000	quan

Trong những chữ số trên này các bạn đã xác định là luối chưa?

Nhưng nếu Mike Jacobs mà có sang bêu này thi «bỉ nhัน» khuyên ném mang sẵn bi gev nếu gặp toàn những khán giả như ông dưới đây:

Hôm ấy có cuộc đấu giữa hai võ sĩ có tiếng tăm — trong đó có một võ sĩ đã được một thiếu nữ ôm hôn — một nhân viên ban tổ chức thấy một chàng ngồi rất bảnh俏 ở ghế hạng nhất. Nom mặt mà bắt hình dong, người ta đảm ngợi và lên hỏi vó. Thị ra

không biết luôn lợt thê nào (luồn lợt dùng theo nghĩa đen: nghĩa là luồn qua dưới gầm bao nhiêu là ghê và lợt lén được đến hạng nhất) anh ta lại có mặt ở hàng ghế này?

— Thưa ông, tại sao ông lấy vé hạng bét mà lại chiếm ghế hạng nhất?

Anh ta giương ra một vé mặt rãnh tro-tráo — tro-tráo horrenda — và nói: «Tôi là một vận động viên áo veston cát tay, thắt lưng ra ngoài áo, chemise bồ ráo ngoài quần, đội mũ vành lõi như cái mạt bún chả, đì còng-còng cái lưng, tay vòng ra-dâng sau khoanh-khuỳnh như có tát — giá lời rắng:

— Bởi vì ở đây ghê êm và dễ xem hơn ở hạng bét!

Bạn cũng phải thò dài!

TỦ-LUYỀN

Những việc khùng khiếp, rùng rợn giữa một bọn thanh-niên Việt-Nam với một đảng cướp bị bắt bên Lào — giá \$0.38.

**TỔNG PHÁT HÀNH:**

**SƠN NHÂN** (trú-trọng-Lư, 0\$30)  
**TÂN VĂN MỚI** của các nhà văn  
cố tiếng \$0.30

**MÙA GẶT MỚI** của các nhà văn  
cố tiếng \$0.75  
**MỘT ĐÊM VỚI DƯƠNG QUÝ**  
PHI Trúc Định \$0.25

**HƯƠNG - SƠN**  
97, PHỐ HÀNG BỘNG — HANOI

**Cô gái**  
**SAIGON**

của Tạ - Hữu - Thiện

Ai đã xem cuốn *dùa con hư cha* hai thời đại (đá/bát he) không thể không được cuốn chuyện già-trí này. Một câu chuyện rất éo-le-khuất-khứ. Nhiều trường hợp rất khó sửa chữa những người đầy một tâm lồng hy sinh vô bờ bến. In trên giấy bằn hàng tốt, gần 200 trang, đặc biệt \$0.70

**TRÊN ĐÀO CẮT BÀ**

**CỦA HUY-RIỄM**

Những cô mai chảy bởi những con thuyền đi vớt. Những pháo dài, lăng lê kiêm cõi. Cả một cảnh trời cao biển rộng tạo lên mối tình đau khổ trong lòng khách xa nhà. Văn rất thanh thực. Sách in toàn chử nhả, trên mặt 100 trang giá 0\$50. Mua ngay kéo lui hết như những cuốn trước.

**A - chau** xuất - bản  
Giám - đốc: Nguyễn-bá-Đinh  
17, Émile Nolly — HANOI

**FOOR**

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành: **TAMDA & C.**

72, Rue Widé Hanoi — Tel. 16-78

Đại- lý: Chi-ly 97 Hàng - Kế

— MAI-LĨNH HÀIPHONG —

**BỆNH TINH**

.. Lậu, Giang-nai  
Hẹ cam, Hẹ xoài chi nén tim đèn

**ĐU'C-THO-ĐU'ONG**

Số nhà 131, ROUTE DE HUẾ — HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHÁT, KHÔNG HẠI SINH DỤC  
CHUA KHÓAN KHỎI CHẮC CHẮN BẤT LINH NGUYỆM

# Không khí quanh nhưng trận đấu

Tôi xin xin phép các bạn...  
Tôi muốn nói vì sự thật bắt  
tôi phải nói.

Tôi đã đi xem đánh vật ở  
Hoàng-Mai để được nghe những  
tiếng reo giục đỡ hùi, những  
tiếng bắn xôn xao của hai  
phe địch...

Tôi đã đi xem chơi gà ở Khâm-  
Thien để được thấy sự cãi cọ,  
tiếng phán vua giữa đám ồn ào,  
lộn xộn...

Tôi đã đi xem bài chải ở dền  
Ghènh đè, được hét hái ở  
trước những tiếng hô reo  
khuyên khích gai lông của các  
danh quẻ đứng trên bờ đê thoại  
thoại...

Tôi đã đi xem chơi trâu ở Bồ.  
Sau đó được hét hùng trước  
tiếng gào thét của dân mấy làng  
trực lực cho trâu cõi ẩn giấu.

Cũng như tôi đã đi xem bài  
mười hai câu bài danh tiếng đát  
đạt tranh nhau một quả bông da  
trên sân Mangin bát ngát-trước  
mặt hàng vạn khán giả võ tay,  
lòn tiếng, công kích bén nát —  
cõi võ bén kia...

Bèn thấy sự bồng bài, hét hái  
của một hạng người ham the-thao,  
ra ồn ào, thích hoạt động.

Nhưng tôi đã tới nhìn một  
trận đấu quyền Anh giữa hai  
võ sĩ lán xả vào đám nhau, máu  
ra khắp mặt, hét hái một  
cách trước mặt đám đông  
khán giả.

Và tôi đã nhận ra rằng từ  
trước đòn giò, trước khi xem  
một trận đánh boxer, tôi quả đã  
chưa thấy gì cả — nói theo lời  
Ấu-tây!

Quả vậy, một người chưa đi  
xem đấu quyền Anh, người đó

## CỦA TÙNG-HIỆP

thật chưa thấy gì! Hứng trận  
đấu quyền Anh ấy đã qua đi tự  
lâu rồi nhưng các hình ảnh khắc  
liệt của các võ sĩ và không khí  
của những trận đấu vẫn hoài  
hoài ở trong óc tôi với những  
sự ngô nghênh, sự ầm ỉ, ồn ào  
rộn mà tôi đã thu thập được một  
cách lộn xộn gãy đám đông.

Tôi nhác lại ở đây những điều

không thấy trong những trận  
đấu quyền Anh kia — tuy tự tôi,  
tôi vẫn biết chắc không có một

cây bút nào tả nổi những cảnh  
tượng hả hùng ấy. Tuy vậy có  
đều này không thật là tên  
các võ sĩ của các trận đấu vì  
một lẽ riêng — dễ hiểu lắm —  
tôi đã tự ý thay đổi!

Trận đấu đầu tiên ở Haliphong  
giữa hai võ sĩ Hoàng và Nghĩa  
đều với tôi không có một sức  
hấp-dẫn gì cả. Tôi một lát át  
thường là từ xưa tôi không

đến xem đấu quyền Anh. Tôi  
đến xem võ dài một cách bắt  
ngờ với một ý nghĩ:

— Lát sẽ ngay sau 15 phút

Tôi đã ở lại đó ngồi 3 giờ  
đóng hò cho tôi hét rân đấu,  
với lát cả sự say sưa, sự bồng  
bột cõi lòng.

Trận đấu của Hoàng và Nghĩa  
là trận sau chót nhưng lại là

trận hay nhất và được chờ đợi  
hơn cả! Ngồi ở xa nhất hào hốt  
là các anh em binh dân. Họ là

những người supporters cho võ  
si Hoàng — võ sĩ c'á tính phà!  
Nhìn khi họ không quên hét  
gi всі áy nhưng chỉ vì tinh  
cách địa phương và chỉ vì chúng

nous h'â tu cách c'áu lui thi chúng  
nous hoan h'â lui đây thôi!

Rồi thế cho nên khi Hoàng  
và Nghĩa bước lên dài, súng  
sinh trong hai chiếc áo khoác  
rực rỡ và giờ hai tay lên chào  
tù-phản áng lối võ sĩ thi &  
hang ghế bình dân có tiếng nói  
dậy:

— Hoango! Hoango! Bravo  
Hoango! Bé h'â lám!

Lúc ấy Hoango chưa đánh,  
đóm một quả nào. Năm phút  
sau dưới ánh đèn sáng rực của  
võ dài, hai võ sĩ xô vào nhau và  
đấm nhau chí tử!

Tiếng hét bét bắc lên ở từ  
phía:

— ho nó ae di! Pánh qo nó  
di!

Những người đứng lên, ngồi  
xoong, nhảy như chơi chui, gác  
đến rách cổ và tay, và chân họ  
gã, họ đạp lung thện vào  
c'c người ngồi bên cạnh. Trên  
mái võ sĩ Hoango và Nghĩa đều  
rướm máu.

— Móc! Fém cho nó một  
quả móc nào!

— Này móc này!

Và ở ngay bên tôi một ông chải  
tóc lối đầu sừng quay ra  
quán thí với một ông đội mũ  
cái-kết. Người ta xem hòn này  
được xem thêm một trận đấu  
không có ghi trong chương  
trình. Thật là may mắn! Tiếng  
cồng rút ép nồi lèn. Ở trên dài  
hai võ sĩ chính hức rờ nhau  
ra và ở dưới dài hai võ sĩ  
bắt đac d'y cũng rời nhau ra!

Trận đấu quyền Anh thứ hai  
tôi xem ở Hanoi vì từ ngày đó  
tôi đã bắt đầu ng' ôn quyền  
Anh rồi. Xin lưu: nghiên xem  
chứ không phải nghiên đánh.

Trận đấu hay nhất vì là bắt  
ngô nhất là trận đấu giữa hai  
võ sĩ Phong và Thịnh. Phong  
mới lên dài lần đầu và vì vây  
thiên kinh nghiệm nên vị Thịnh  
đánh cho đồ múa móm rất  
nhiều. Nhưng Phong vẫn cần  
rắng lại cố gắng đánh để hiệp  
cùng. Nhìn bộ mặt vầy máu  
và bước chân loạn luống của  
Phong tôi thấy một sự ghê tởm  
thâm vào khắp người tôi. Tôi  
nhìn quanh: ai này đều im lặng  
nhàm h'â xem sự cố gắng c'á  
Phong. Không một ai động dây  
tưởng chừng như họ đã hóa đá  
cả rồi. Tôi người cảm động  
quá cầm lấy thanh ghế hay cầm  
mùi soa vào rặng, mồ hôi chảy  
tầm tã trên trán.

— Ráng nó đã rời ra rồi!  
Đánh luôn đi!

— Lặng yên, chờ thắng « phu  
gao » nhất róng cái đã rời h'â  
cho nó anh nó!

Tiếng ô ào như một ngọn  
lửa bốc quanh võ dài, dì lại  
mỗi lúc một nhanh. Rồi đến lúc  
cuộc đấu tàn, Phong được  
tuyên bố thắng thì thiên hạ la  
o tưởng như máu nhu sáp sập  
xoong. Người ta tranh nhau  
nhàm h'â xem võ sĩ xem mặt Phong  
va bắt tay « Hong-tuy » họ không  
quen biết Phong!

Trận đấu hay nhất vì là bắt  
ngô nhất là trận đấu giữa hai  
võ sĩ Phong và Thịnh. Phong  
mới lên dài lần đầu và vì vây  
thiên kinh nghiệm nên vị Thịnh  
đánh cho đồ múa móm rất  
nhiều. Nhưng Phong vẫn cần  
rắng lại cố gắng đánh để hiệp  
cùng. Nhìn bộ mặt vầy máu  
và bước chân loạn luống của  
Phong tôi thấy một sự ghê tởm  
thâm vào khắp người tôi. Tôi  
nhìn quanh: ai này đều im lặng  
nhàm h'â xem sự cố gắng c'á  
Phong. Không một ai động dây  
tưởng chừng như họ đã hóa đá  
cả rồi. Tôi người cảm động  
quá cầm lấy thanh ghế hay cầm  
mùi soa vào rặng, mồ hôi chảy  
tầm tã trên trán.

Phong tấn công thêm mạnh:  
— Đánh di, đánh bô xác  
thắng « phu gao » ấy đi!

— Bravo Phong! Cố lên! Cố  
lên.

Thịnh lảo đảo và sau một

qua miếng cao-su đang cắn trong  
mõm ra. Người ta cười, người  
ta thích chí:

— Ráng nó đã rời ra rồi!  
Đánh luôn đi!

— Lặng yên, chờ thắng « phu  
gao » nhất róng cái đã rời h'â  
cho nó anh nó!

Tiếng ô ào như một ngọn  
lửa bốc quanh võ dài, dì lại  
mỗi lúc một nhanh. Rồi đến lúc  
cuộc đấu tàn, Phong được  
tuyên bố thắng thì thiên hạ la  
o tưởng như máu nhu sáp sập  
xoong. Người ta tranh nhau  
nhàm h'â xem võ sĩ xem mặt Phong  
va bắt tay « Hong-tuy » họ không  
quen biết Phong!

Nhưng trận đấu làm cho tôi  
cảm động nhất có lẽ là trận đấu  
c'c hai võ sĩ Bằng và Thành ở

— Đánh láo, xuống dài ngay:

— Bravo Thành... Thành... Thành,  
Thành... Thành!

Bên kia giỗ lại ngay:

— Bằng... Bằng, Bằng... Bằng!

Ông speaker đứng lên lại ngồi  
xoong thất vọng! Không ai nghe  
thấy tiếng ông nói, võ sĩ, người  
xem đều cùng say v' quên cả  
tiếng cồng rút ép nồi lèn. Vài ba trận  
đấu không ghi trong chương  
trình lại nỗi ôn dưới dài lòn.  
Lòn xòn, lung tung, nồng nhẹ, hét  
ngàn áy cái làm cho người  
ta đã diễn lại diễn thêm.

Tôi ngạc nhiên từ pha và  
không hiểu tại sao họ lại hét  
hái đến như thế. Nhưng  
chỉ ba phút sau tôi bỗng bâ  
được tôi cũng diễn đát, cũng hét  
như họ và có phần còn ghen  
gợm hơn họ. Ở đây có một sức  
mạnh bí mật, gi' đã lôi kéo tất  
cả mọi người nóng nẩy và bình  
tĩnh để bắt họ cũng hét bâ  
ý như hàng trăm dây đàn cùng  
rung dưới một ngón tay?

Sự bí mật ấy tôi nghĩ tôi nó  
hoài và không bao giờ tôi được  
biết.

— Hồi nhà sản xuất:

— SONG - MAO

101 Rue de Canton, Haliphong, T&M 141

Ở một phía khác cũng có một  
nhóm khác hoan hô Thành:

— Thành... Thành, Thành... Thành,  
Thành... Thành!

Tiếng micro to như lệnh vũ  
cũng bị tiếng hò reo lấn áp.  
Máy ông trọng tài giờ tay len có  
ý mời mọi người yên lặng: tiếng  
đó vẫn mạnh thêm.

Hiện nay, sau hiệp khác, Thành  
và Bằng đã dừng đòn đánh thử  
ba. Cả hai cùng mệt và cùng đổ  
máu. Họ say sưa « tàn pháo »  
nhau. Các khán giả ở hàng  
binh dân đứng lên hét hét,  
các người ở hàng sang trọng  
cạnh võ dài cũng đứng lên  
hét hét như diễn đát, như say  
máu trong một cuộc giải  
người ghe gớm. Không một  
sức gi' cảm nỗi họ! C'c những  
người ngồi ở hàng đầu cũng  
đứng lên gào, rit, võ tay,  
mắng vong :

— Đánh láo, xuống dài ngay:

— Bravo Thành... Thành... Thành,  
Thành... Thành!

Bên kia giỗ lại ngay:

— Bằng... Bằng, Bằng... Bằng!

Ông speaker đứng lên lại ngồi  
xoong thất vọng! Không ai nghe  
thấy tiếng ông nói, võ sĩ, người  
xem đều cùng say v' quên cả  
tiếng cồng rút ép nồi lèn. Vài ba trận  
đấu không ghi trong chương  
trình lại nỗi ôn dưới dài lòn.  
Lòn xòn, lung tung, nồng nhẹ, hét  
ngàn áy cái làm cho người  
ta đã diễn lại diễn thêm.

Tôi ngạc nhiên từ pha và  
không hiểu tại sao họ lại hét  
hái đến như thế. Nhưng  
chỉ ba phút sau tôi bỗng bâ  
được tôi cũng diễn đát, cũng hét  
như họ và có phần còn ghen  
gợm hơn họ. Ở đây có một sức  
mạnh bí mật, gi' đã lôi kéo tất  
cả mọi người nóng nẩy và bình  
tĩnh để bắt họ cũng hét bâ  
ý như hàng trăm dây đàn cùng  
rung dưới một ngón tay?

Sự bí mật ấy tôi nghĩ tôi nó  
hoài và không bao giờ tôi được  
biết.

— Hồi nhà sản xuất:

— SONG - MAO

101 Rue de Canton, Haliphong, T&M 141

— Hồi nhà sản xuất:

— SONG - MAO

101 Rue de Canton, Haliphong, T&M 141



Hanoi g'ia một đêm mù h'â  
nóng như thiêu đốt.

Bằng ở phía trái, Thành ở phía  
phải bước lên dài. Ở hàng binh  
đàn có tiếng reo h'â. Ở hàng  
nhàm h'â không ghi trong chương  
trình là nỗi ôn dưới dài lòn.  
Lòn xòn, lung tung, nồng nhẹ, hét  
ngàn áy cái làm cho người  
ta đã diễn lại diễn thêm.

Tôi ngạc nhiên từ pha và  
không hiểu tại sao họ lại hét  
hái đến như thế. Nhưng  
chỉ ba phút sau tôi bỗng bâ  
được tôi cũng diễn đát, cũng hét  
như họ và có phần còn ghen  
gợm hơn họ. Ở đây có một sức  
mạnh bí mật, gi' đã lôi kéo tất  
cả mọi người nóng nẩy và bình  
tĩnh để bắt họ cũng hét bâ  
ý như hàng trăm dây đàn cùng  
rung dưới một ngón tay?

Sự bí mật ấy tôi nghĩ tôi nó  
hoài và không bao giờ tôi được  
biết.

— Hồi nhà sản xuất:

— SONG - MAO

101 Rue de Canton, Haliphong, T&M 141

— Hồi nhà sản xuất:

— SONG - MAO

101 Rue de Canton, Haliphong, T&M 141

qua năm 1938. Trong ba  
ép vòi mới thành lập đó  
tết-dận nhất chỉ có B.C.  
Haiphong: nhiều trận đấu  
tổ-chức trên dài Định-cẩm  
và Paul Bert Haiphong, tại  
nhà Jeunois đường Chavignon. Nhờ lòng nhiệt-thanh  
của ông Godelu, nhờ sự ôn  
nhuật của ông Hoàng-dinh-  
huật, nhờ những chương  
nhịn dãy dù do huấn luyện  
nhân Prudent tháo ra, nhờ  
những trận đấu đẹp mắt giữa  
những vòi sĩ đương thời —  
nhất là trận phục thù Tiệp  
bang — quân chúng thể thao  
như nhiệt-lệ hoan-ho và cò-  
vô cho môn quyền Anh. Va  
Boxing Club Haiphong có thể  
nhao dã lam múa quyền  
như thiền vượng. Ngày 6  
Avril, nhân dịp Cao-purién  
lup quy nội Tri Thè đặc xay  
với quan mới Thái-ban to  
mực mọi, ngày đầu quyền  
nhau, sau đó B.C. de Thai-  
nhu thành lập, do Lam huân  
huynh và nộp huy chương vòi sĩ sau  
này: Lộ, Van, Ngu, Gang  
nam do, ngày 23 Octobre,  
trong ngày khánh thanh hội  
quán mới và sân vận-động,  
với Tri Thè đặc lại tổ chức  
một đêm đấu quyền Anh nữa.

Nhưng đáng chú ý nhất chỉ  
có ba đêm quyền Anh sau  
này: 15 và 30 Novembre tại  
Hanoï-nhân dịp Hội chợ, vòi  
tết thành lập trong dài Khánh  
ết, chương trình gồm nhiều  
tận đấu tranh giải Hội chợ  
Hanoï: Bạch-Xương, Tám-  
hương, Tiệp-Lan, Đường-  
ân, Prudent-Biro, Formica-  
ahn — và đêm 17 Décembre  
tại dài Định Cẩm Haiphong.  
Những đêm đấu quyền  
nhau, số phaen-món quyền  
nh dã định hồn: những  
tận đấu vòi cùng đẹp mắt giữa



Võ-sĩ Lý-vân-Quang

những vòi sĩ người Nam,  
nhanh nhẹn và dẻo dai và  
người Áu, dãy khoa học và  
bền bỉ, khả dĩ tranh đấu được  
trong 8 hoặc 10 hiệp đã làm  
cho khán-giả ham mê.

### 1939

Boxing Club de Haiphong  
tổ chức giải thưởng Haiphong  
(Tournoi de Haiphong) vào  
hai ngày 18 Mars và 2 Avril :  
Mai Mùi (Club des Jeunes  
Sportsmen de Hanoi) Mai (B.C.  
Uông-bí) Trịnh Ninh (A.S.  
Hongay). Kết quả giải Hai-  
phong như sau :

*Hạng mouches* : Nhân (B.C.  
Haiphong) thắng điem Nghiêm  
(H.P.C.)

*Hạng coq* : Sang (H.P.C.)  
thắng do ván vờ Thịnh (H.  
P.C.)

*Hạng plumes* : Ninh (A.S.  
Hongay) thắng điem Yên (B.C.  
Haiphong).

Qua ngày 16 Avril, lần đầu  
tiên Boxing Club de Hanoi tổ  
chức một cuộc đấu giữa trời  
trên sân Mangin. Nửa năm  
sau, mùa viêm nhiệt qua,

Boxing Club, Bát cầu — Biro  
Hahn, Camille, Hồng — nhân  
một ngày Chợ phiên, tổ chức  
một buổi đấu quyền Anh và  
lần đầu anh em chung vòi  
Bắc-kỳ được thưởng-thúc tài  
nghệ của vòi sĩ Surdin có  
những trái đấm thẳng tay trái  
(direct du gauche) mỏc tay  
phái (crochet du droit) vòi cùng  
nguy hiểm. Tháng sau, ngày 8  
Novembre, Boxing Club de  
Haiphong lại tổ chức trên dài  
Định-cẩm và cách đó không  
lâu, đêm 16 Décembre 1939  
đã hiến ta một chương-trình  
dãy dù với những trận Formica  
(B.C. Haiphong) Surdin  
(B.C. Hanoi) và Biro (B.C.  
Đáp-cầu) Bréval (B.C. Hai-  
phong).

### 1940

Tình hình nghiêm trọng  
gây nên một ảnh hưởng khốc  
hại về phương diện thể thao.  
Trong một thời kỳ, môn quyền  
Anh phải ngừng triệ cung như  
những môn thể thao khác.  
Từ Janvier đến Juillet 1940,  
không một nhóm vòi sĩ nào tổ  
chức những buổi dạ hội quyền  
Anh.

Tuy nhiên, ông Montgiraud  
trưởng ban quyền Anh Tông



Bằng-bồ-Khuê

Cục Vận động Bắc-kỳ cũng dự định một cuộc đấu lớn với một chương-trình gồm nhiều trận đấu giữa những võ sĩ Pháp-Nam danh tiếng. Ngày 6 Avril 1940 phải là ngày long trọng và Foyer du Soldat sẽ là nơi tọa họp của những danh thủ quyền Anh Bắc-kỳ. Nhưng vì nhiều nguyên nhân cuộc đấu phải bỏ và cũng đánh phái bô công cuộc nghĩa cử mà T.C.V.B.B.K. muốn giúp quý Bắc-á Chiên tranh Pháp-Việt. Không một ai buồn tổ chức nữa và chính vào hồi đó, ngày 15 Mai 1940 võ sĩ Lý Văn Quảng tới Hanoi mong thử tài cùng anh em quyền thuật Bắc-kỳ. Sau bốn tháng ở Bắc-kỳ, đêm 14 Août, Quảng lên đài lần đầu tiên. Bém đó thu được 750p5. Trước cái kết quả đẹp đẽ đó, hội Sepo dự định tổ chức một đêm quyền Anh tại Hanoi, mong sau này sẽ lập được một ban quyền Anh tại Septo. Sau những cuộc diễn đấu liên tiếp, trận Quảng-Thuường thành đêm 7 septembre 1940, trên vòi dài thành lập trong hội quán Quảng đông phô hàng Bùôn. Người ta gọi Đường Cơ, Hưng-Simon Ngọc, Khue-Nghiem, Tô-Sang. Số tiền thu lén từ ngoài 1.000p. chưa kể bao nhiêu khán giả từ những tỉnh xa về đánh phái vê khóng vi hét vé bán. Nờ đó, ban quyền Anh Septo thành lập ngày 23 September 1940.

Nhung một trận phục thù Quảng Lân vẫn được hoan nghênh nhiệt liệt nên đêm 10 Octobre hội quán vôt Cercle Sportif Annamite tổ chức một buổi hội họp quyền Anh mà trận đấu then chốt là trận phục thù Quảng-Lân. Tối đó thu được hơn 1.300p. Món quyền Anh trở lại thịnh-vượng hơn xưa. Sau đó, Ping

Port Club Namdinh tổ chức một đêm quyền Anh. Một lần nữa, chàng võ sĩ Sài-thanh lại được ban tổ chức mờ Quảng và ai nấy dây huy chương được coi trận đấu rùng rợn giữa Quảng và Khuê, một võ sĩ mới nồi lại Bắc kỵ. Nhưng ngày thứ năm 31 October, Quảng đập lầu tóc hành vó Nam nên cuộc đấu Quảng-Khuê đánh phái bô. Cung cuộc nghĩa cử mà T.C.V.B.B.K. muốn giúp

quý Bắc-á Chiên tranh Pháp-Việt. Không một ai buồn tổ chức nữa và chính vào hồi đó, ngày 15 Mai 1940 võ sĩ Lý Văn Quảng tới Hanoi mong thử tài cùng anh em quyền thuật Bắc-kỳ. Sau bốn tháng ở Bắc-kỳ, đêm 14 Août, Quảng lên đài lần đầu tiên. Bém đó thu được 750p5. Trước cái kết quả đẹp đẽ đó, hội Sepo dự định tổ chức một đêm quyền Anh tại Hanoi, mong sau này sẽ lập được một ban quyền Anh tại Septo. Sau

nhiều cuộc diễn đấu liên tiếp, trận Quảng-Thuường thành đêm 7 september 1940, trên vòi dài thành lập trong hội quán Quảng đông phô hàng Bùôn. Người ta gọi Đường Cơ, Hưng-Simon Ngọc, Khue-Nghiem, Tô-Sang. Số tiền thu lén từ ngoài 1.000p. chưa kè bao nhiêu khán giả từ những tỉnh xa về đánh phái vê khóng vi hét vé bán. Nờ đó, ban quyền Anh Septo thành lập ngày 23 September 1940.

Nhung một trận phục thù Quảng Lân vẫn được hoan nghênh nhiệt liệt nên đêm 10 Octobre hội quán vôt Cercle Sportif Annamite tổ chức một buổi hội họp quyền Anh mà trận đấu then chốt là trận phục thù Quảng-Lân. Tối đó thu được hơn 1.300p. Món quyền Anh trở lại thịnh-vượng hơn xưa. Sau đó, Ping

Foyer du Soldat chật rich, không chỗ len chân và mọi số đông bay trê luồng iết xá và dâ phái bô cuộc đấu. Khuê thắng Quảng. Hội Bắc kỵ Nhật báo ký giả liên hiệp hội dự định tổ chức trận phục thù Quảng-Khuê. Nhưng iết này trận đấu vẫn không thành mặc dù những bạn đồng nghiệp hăng say ó day đã dâng tin điều dinh xong trận phục thù mong đợi do.

Nhung, một việc đáng mừng cho sự chấn hưng môn quyền Anh tại Bắc kỵ cảng như tại Đông dương là chính phủ buộc Tổng cục Vận động Bắc kỵ phải kiêm soát tất cả những buổi hội họp quyền Anh. Ban quyền Anh T.C.V.B.B.K. tái lập dưới quyền hội trưởng của ông Montigraud. Sự kiêm soát đó được chính phủ chính thức giao cho T.C.V.B.B.K. ngày 4 juillet 1941, do thư số 75 C.M. 2 của phủ Toàn quyền.

### Kết luận

Sau những bước thăng trầm, ngày nay, môn quyền Anh đã được phục hưng hồn lai: những luật lệ của ban quyền Anh T.C.V.B.B.K. sẽ được thực hành đến triết độ và số võ sĩ đã đạt tới con số lón lao 80 võ sĩ. Sau hai đêm tranh đấu xếp hạng tổ chức đêm 18 và 19 October này, giải quán quân quyền Anh Bắc kỵ sẽ tổ chức và nhân dịp Hội chợ Hanoi 1941, khán giả Bắc kỵ sẽ được thưởng thức nhiều trận đấu vô cùng kịch liệt của Bắc Trung Nam.

Được chính phủ trông nom tôi, được Tổng cục Vận động Bắc kỵ kiêm soát đến, môn quyền Anh Bắc kỵ sẽ hứa nhiên, nếu những võ sĩ Bắc kỵ đều một lòng cộng tác với T.C.V.B. Bắc kỵ.

VŨ CÔNG ỦAN

THUỐC LÀO ĐÓNG - LĨNH  
26 Rue du Colon — Hanoi  
Giọng ngọt, khói êm,  
thuốc ngọt, giá rẻ,  
Đóng bao bón bê chiến cõi mua dùm

# 40.000 khán giả Mỹ

## Gia-dinh

Ngay sau khi Louis hạ Max Baer, cựu vô địch thế giới, chàng liền cưới một cô nữ thư ký da da là Marva Trotter. Hai người yêu nhau và lấy nhau vê tình nhưng cả hai đều không sung sướng, Louis ghét hội họp đông người mà Marva thì thích dua đòi tiêu phi, xa bôa, Marva lại rất ghét các bạn thể thao của Louis vì mỗi năm Louis tổ cho bọn này đến một trăm vạn bạc. Ta cũng làm rõ ràng nhò các bè bạn này đều đại mà Louis được tiếng là một võ sĩ hiền lành, ngoan ngoãn, dạo đức và vì vậy được mọi người yêu quý. Họa 14 triệu dân da den ở Mỹ đều thò kính và có ánh Joe Louis ở nhà. Các ông bầu Joe cầm chàng không được nói chuyện với đàn bà và đi vào các nhà bars. Joe Louis đã cung nàng ly di.

TÙNG-HIỆP

## PHẦY BỤI TRẦN

Xét thấy nhà nǚ để gương soi mờ ám cửa kính, tui kính làm mòn lỗe nhusc, ấy là cái biến hình chính thức sắp sira sỹ ra những cuộc bụi trần như chờ hồn, hổng nhác, nghèo khổ hàng họ f-đam hoặc nói trê chán nản, tui nón tránh trước và dâng ngay: BLANC D'AILLE MAGNE; là thô huốc bột đê lau chát và đánh gương tui kính, cửa kính, oóc mía thủy tinh rất trong sáng sạch sẽ, tien lợi mà lai hi tiễn. Thủ thuốc bôi nón có thể đánh được cả mồ hôi giày phết được nồng giã è trắng như tuyết và nó có hai cái đặc điểm: khi cầm mồi đai lùi không ghiay ra tay và không bị bụi phai phủ như các phẩn khán; khi muốn đánh lại mồi nhô ra hết bột, tui lấy nước rửa sạch bụi đi, mang phoi lại sẽ trắng như mới. Thật là nết cát tam tư tiễn. Đầu bài tại các đại lý RUỘT CHỒI HOA KÝ và PHÒNG TÍCH CON CHIM mỗi phong nặng 100 grammes giá 0p.07. Cần đặt lý các tỉnh, hố An-Hà 13 Rue du Cuivre — Hanoi.

## — LOẠI — sách gia-dinh

nhà đời, hồn mít mâm nay đã được hàn hố các gia-dinh Việt-nam, các năm nứ thanh niết tra đọc, các bác hoan nghênh, bộ giáo dục, nhà học chính minh ed v.v. Truyền bá trong các học đường v.v... Từ số 19, 20...

## Quan nghè vinh quy — giết hò báo thù cha

sẽ hoàn toàn đổi mới do nhà văn Nguyễn-Vỹ và một số đồng ca vi piano, giáo họ trồng non. Bia 3 mìn. Tranh rất đẹp họa sỹ Côn-nam-trinh bày. Rất nhanh. Mỗi số 0p12. Cán mồi phủ huyền mót đồng viên, trả luron tháng Rinh hiệu ách các nơi đều có bán. Những con rết it.

## TRANG HỤT

(mỗi quàng sữ rứt quai lò, thắn hí của Lê-quý Đôn) Nguyễn-nam - Thống (0,50)

## VI NHUNG YÊU MỌ

truyện xã-hội rất cảm động hồn hết các năm nứ thanh niết aii cung nén có một quyền đê giao hồn Song Son 0p40 SÁU MANH (triết thám) Thành Phố 0p32 BẠCH Y TIỀU HIEP (Thành Bình) 0p32, BÁT MA KIỀM SƯ (Hồi-khang) 0p50, HOANG-SƠN ĐÀO (Lý Ngoc Hung) 0p40, VAN QUANG ĐÔNG (Phan-danh) 0p40, hir va mandat de:

M. LÈ - NGỌC - THIỀU

67 rue Neyret Hanoi — Tel 786

## THUỐC



chi mêt liêu OMS là khô

## HNIET-LY

Buôn đi luôn  
buôn đi phai

phi vang ngô

lâu giàn khô

són ra nhú

mũi có lỗ

máu tươi

không có máu

tươi là:

## HAN-LY

Hải ỏ các nhó DAI-LY

PHÒNG TÍCH CON CHIM

có treo cái biển tròn

## SACH MỚI Những bộ áo cà-sa nhuộm máu

của VŨ-QUÂN

Tán kích rùng rợn gây nên bởi tay thủ-hạ của Đề-Thám trong những vùng Nhà-nam, Yên-thé, Gia-lâm, Hanoi, Cầu-giấy v.v. Những hòn đêng-dông bì-mặt, những thủ đoạn ghê gớm của các vai chủ động sẽ khiến các bạn phải ngạc nhiên về những chuyện thực xảy ra cách đây lâu.

Sách giày, ngồi 300 trang  
giá 10, in đẹp, bìa mịt thuật

Giá đặc biệt: \$080

Bán tại các hiệu sách lớn, số  
in cũ, mua may kéo hết  
NHÀ XUẤT - BẢN BỜI - MỚI  
62, Hàng Cót Hanoi, Tel. 1638  
Cần thêm đại-ly các tỉnh

Sách - mới

## MỘT CHUYỆN TÌNH 15 NĂM VỀ TRƯỚC

của bà gá áo Lai-lai-Hanh

Lần đầu tiên một vị thương hủu nứ tri thức viết một câu chuyện thực rất giày-tri mà những câu chép đều còn sống Cái gi là cao quý trong sang khác những cái tầm thường b đồi dều ở trong cuốn sách này.

Hiện được hoan nghênh nhiệt liệt.  
Sắp hết cả, 100 trang, in rất công phu;  
Giá 0p80

## TÌNH TRƯỞNG

Ai trong đời đã không một lần nén tim lại đây giông ngực mỗi khi xưa.

tác giả: LA-van-Duyen  
100 trang chí nhô Opac (sấp hế)

SẮP BẢN:

TRÊN ĐẢO CÁT BÀ  
A-CHÂU ĂN CỤC XUẤT BẢN  
Giám đốc: NGUYỄN-BÁ - ĐÌNH  
17, Rue Émile Nolly — Hanoi

inh, không chạy ra ngoài vòng ấy được  
ao giờ.

Nếu phải xét cả về mặt chánh-trị xã-hội  
quá đồng dài, mà cho nhắc lại tích xưa  
huyện cũ mặc-lòng, e cũng có lâm chỗ  
hông thuận với lỗ tai của thời-thế hiện  
nay. Vì thế, bài này chỉ chuyên chú về mặt  
triết-học-thuyết mà thôi.

Q

Nói cho phải, nước Tàu đến hồi có hai  
Lão-Tử, Khồng-Tử ra đời, mới thật có  
triết-học đáng gọi là triết-học.

Nhưng chẳng phải từ đời Khồng Lão trở  
về trước, Trung-quốc tuyệt-nhiên không  
có tu-tưởng gì đâu. Cũng có, nhưng chưa  
hành nền tảng, chưa ra hình dáng; bắt  
từ lúc bấy giờ người ta đối với mọi sự  
tất-bình về thân-thế, về xã-hội, thỉnh thoảng  
sẽ phát ra một đài ý-tử bồng bát-vụn  
đen, để cho thư thái nỗi lòng, thiêng-thôi.

Ý-tử ấy thường tỏ ra ở những câu thơ  
ai-hát. Ta xem trong Kinh Thi, có những  
câu hát ví-dụ như câu sau này, chính là  
người đương thời bày tỏ ý-tử mình bất-  
tinh về thời-thế :

碧之華，其葉青青。知我  
如此，不如無生。

Cây kia trồ lá xanh xanh

Thân ta biết thế, đừng sinh ra đời

Ay đời bấy giờ dân-gian chỉ có những  
iếng than thở việc đời, buồn bực thân  
nhìn một cách gọn gàng kín đáo như thế  
ấy thôi. Đến khoảng dăm sáu trăm năm  
trước Tây-lịch, tức là giữa đời nhà Chu,  
hà tu-tưởng ở nước Tàu đối với xã-hội,  
với chánh-trị, mới dung tâm nhận xét cẩn  
những việc tai hại xấu-xa ở những chỗ  
kia. Muốn làm ông lang chúa bệnh cho  
đời, cứu khô-cho dân, lúc ấy nhà tu-tưởng  
nói ra mặt hò-hào, công kích. Người lập  
huyết-nó, kẻ tố ý kia. Lúc ấy, tu-tưởng  
hoc-thuyết của họ mới có tinh-chất rõ  
ràng: hoặc chỉ phê-bình lợi hại, hoặc  
nuồn phá hoại nhất thiết, cho tới chủ-  
trương cách-mạng đáo đẽ cũng có.

Lão-tử là một.

Ông này ra đời giữa lúc nhà Chu đang  
uy, thiên-hạ rối loạn; những tần tuồng  
thêm giết lẫn nhau, lừa dối lẫn nhau, diễn

ra trước mắt hằng ngày. Chánh-trị tối tăm,  
xã-hội đảo ngược, bọn dân đen con đồ bị  
giày đạp khép kín vô cùng, bởi những tai và  
binh dao, đói khát. Cuộc đời không còn có  
chút gì là nhân-dạo, công-ly. Trong thấy  
trò đời già dối thế-no, kiếp người chìm đắm  
thế kia, Lão-tử chán ghét, bắt binh cho  
những chinh-lri, đạo-dức, luân-lý của đương  
thời, toàn là trò hè hay là thuốc độc. Ông  
bảo đảm mà đẹp đẽ nó đi cho hết thi hay  
hơn.

Chẳng ngần ngại gì, ông đi ngược hẳn  
con đường tu-tưởng của chúng nhân và  
muốn phá nát những cái trong óc họ chưa  
sẵn. Hầu hết người ta vẫn tin tưởng ông  
trời có lòng nhân-đức, vô tư, Lão-tử bảo  
« Trời đất bất nhân, lấy muôn vật làm con  
chó bằng cỏ 天地不仁，以萬物爲芻狗 »,  
Nghĩa là trời chẳng có thông-minh, ý-tử  
quái gì hết, trời chẳng vì nhân-loại mà lâm  
việc tốt lành đẹp đẽ như người ta mong  
tưởng. Nếu thật có trời mà trời thật có  
nhân, có sao lại để thế cuộc rối beng,  
nhân-dân khổn-khổ thế kia.

Người đời ham chuộng những là nhân,  
nghĩa, tri; ông nồi xung lên:

— Nay, làm loạn thiên-ha chính là những  
cái quái giả dối ấy đấy, đem mà quăng  
ráo chúng nó đi.

Ông xướng lên chủ-nghĩa vô-vi (無爲).  
Vô-vi mà vô bất vi. Nghĩa là người ta  
đừng có bày đặt vẽ vời ra chế-độ văn-vật  
này khác làm gì vô ích, cứ để mặc cho  
mọi sự vật thuận theo lý tự nhiên, rồi hóa  
ra việc gì cũng được làm trọn lành, đầy đủ.

Tóm lại tu-tưởng Lão-tử là tu-tưởng phâ  
hoại-dáo đẽ, không còn sót một thứ gì do  
nhân-lực bày vẽ ra mà ông không chế-là  
xấu, không hổ-nên bỏ.

Ngay ở đương thời đã có nhiều người  
không chịu cái chủ-trương cực đoan ấy.  
Người chống lại đều hết, chính là cụ  
Khồng.

(còn tiếp)  
Quán-Chí

Nên đặt mua từ giờ

**TÂM NGUYỄN TÙ BIÊN**  
của Lê-vân-Hoè

## SAVON DENTIFRICE



Thuốc đánh răng trắng bóng, thơm, ngọt, không hại men, lợi.

TỔNG PHÁT HÀNH:  
PHUC-LAI 87-89, Route de Hué  
HANOI — (Tonkin) Télé. N° 974  
Cần nhiều đại lý các tỉnh

## Râm tháng tám của người nhớn

Chúng ta đã qua cái thời múa sú lử và bầy cõi trống giang... Nhưng bao giờ cũng vẫn còn một cái thùyết-dịch, đây thi vị, là ngòi ngắn râm râm, ném bành trung thu, nhấp chén trà thơm ngát... Cho nên năm nay kết thúc mọi người đều phải đòi cho được.

**CHE**  
**PHUXUAN**

Hương vị hoa riềng  
Không tan rã suốt ngày

TỔNG CỤC: 18 Hàng Long, Hanoi  
TỔNG CỤC: 18 Hàng Long, Hanoi

Đại lý: Khách Đặng Đường,

Hanoi: 197 Hàng Đông  
Haiphong: 67 phố Cầu đất  
Nam Định: 15, Hàng Giày;  
Thanh Hóa: 28, phố Nhón;  
Sơn Tây: 108 phố Hậu-ninh;  
Lào-đông 73 phố Cửa Đinh  
Bắc Ninh: 19 phố Cửa Tiên  
Đáp-cầu 65a, phố Thị-cầu;  
Bắc Giang 131 Tân Bình  
Vĩnh-yên 21 Lê-quán-Duyệt  
Thái Bình 115 Paul Doumer

## Một hòn hoa quý

sắp nở trong vườn văn học Việt Nam. Một crón-jich-sử tiền-thuyết sẽ chiếm một đĩa xí-vàng-đắng trong tủ sách Việt-Nam. Một công trình khảo-cứu quý-giá sẽ làm giàu văn-chương Việt-Nam. Một tập thơ tài-khi sẽ quyến-rũ những ai ham thú-thi ca. Một thiên tài-thuyết-lâm lý hùng-tráng sẽ làm sống lại một thời anh-liệt của dâng-anh-hùng Việt-Nam.

CÁC BẠN ĐÓN LỘI:

## NGƯỜI XƯA của VIỆT THƯỜNG

Hoa-số Phi-Hùng trinh bầy, bia  
in 2 màu; có tranh phụ-bản  
rất đẹp Sách in giấy bìa.  
Giá 0\$70 — C.I.P.I.C. phát hành

đã mua sách trước và  
lâm đại lì xin viết cho:

**M. Dương-văn-Mẫn**  
Giám đốc CIPIC  
72, rue Wiéle Hanoi — Tél 16-78

## Phòng Tích



Khi đây hơi, khi tóc nưa, chán cơm  
không biết đổi, ăn chán, tiều, bụng vỗ  
bình bịch, khát ăn uống rồi thì hay xó, (x  
hơi hoặc xó chua). Thêm, khi tiều, bụng  
không chịu khi đùi lung, đau bao bao,.  
Người thường nghe ngon và mỗi một  
buồn bã chờn, bã lèn, sặc da  
vạng, da bụng dày. Các nhàu thường  
không bã xiết mà một lầu hẩy để chịu  
hoặc khai nhẹ.

Líu một bát súp 0\$25.

Líu hai bát súp 0\$40.

**VŨ - ĐÌNH - TÂN**  
An tử kím (tien năm 1986  
173 bis Lachtray, Haiphong

Đại lý: Phát hành toàn thành Haiphong, Ar-  
bà 12 Hàng Mả (Civ'g) Manzi, Bégi-19  
phát hành khắp vùng duong, 100 phố  
Houari Biopheng, Co Huh 100 đại lý  
khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-Kỳ, Cao-  
mèn và Lào có trên 500 cửa hàng.

## Thoái-nhiệt-tán Hồng-Khê

Câm, sốt, nhức đầu, da xuong  
dau minh, trẻ con người lớn  
chỉ uống một gói Thoái-nhiệt-  
tan hieu Phật 12 tay giá 0\$10.  
năm phút ra mồ hôi khỏi hau.

### THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị hít ra khí hư (sách  
bạch đái hả), uống đủ các thứ  
thuốc không khỏi, chỉ dùng một  
liệu thuốc khí hư Hồng-Khê số  
00 giá 0\$10 uống trong, và một  
liệu thuốc Ninh Khô Hoàn  
Hồng-Khê giá 0\$50 đó vào cửa  
minh là khỏi rứt. Trầm người  
chữa theo cách này khỏi cả trăm

### ĐIỀU KINH DƯỠNG HUYẾT

Các bà có kinh khlong đều  
máu xấu uống thuốc Điều-kinh  
dưỡng huyết Hồng-Khê (0\$50-  
1 hộp) kinh đều hui-tết ngay.

### THUỐC CAI HỒNG-KHÊ

Khi không chón-ăn cái thứ phiết  
(nhà doan đã phân chất, nên ai  
cái cũng có thể bỏ bớt được,  
nếu ngày hui 1 đong đặc thuốc  
phèn, chỉ uống hết 0\$20) thuốc  
cai là đỗ, vẫn di làm việc vien  
thường, thuốc viên 0\$50 một  
hộp, thuốc nước 1\$ một chai.  
THUỐC PHONG TÍNH HỒNG-KHÊ

Gây thép buộc ngực giài  
Thuốc Hồng-Khê chữa n  
lắng to

Hai câu sấm này ngày nay quả  
thấy ứng nghiệm, vì hổ ái bị lợu  
không cừ mồi hay kinh niêm  
uống thuốc lậu Hồng-Khê số 30,  
mỗi hộp 0\$60 cũng rút nọc ai bị  
bệnh giang-mai kí ông cừ về  
thời kỳ thử mẩy, mồi hay đã  
nhập cổ rồi, uống thuốc giang-  
mai số 14 cũng khói túi ngóm  
cách êm đềm, không hại sinh  
due, nên kháp nơi đâu đều  
cũng biêt tiếng.

### Nhà thuốc: HỒNG-KHÊ

Bà được thường nhiều bộ tinh  
vàng bạc và bằng cắp  
Tổng-cục 75 Hàng Bé, chí nhánh 8 phô  
Hưng Hanoi và đại lý các nơi. Cố L. 2  
số: GIA - ĐÌNH - Y - DUOC và HOA  
NGUYET CẨM NANG dể phô-giá-thien và  
trị liệu

## BA VIỆC QUAN TRỌNG TRÊN THẾ-GIỚI — III

## Chuyện thế-giới đại đồng

**Một cái mộng không  
bao giờ thực hiện được**

tức là nhận gồm cả luật tuân hoán và nhân quả.  
Hơn nữa, ta thử tưởng-tượng khi mà người  
ta chỉ có làm việc để đổi lấy ăn, không tham  
vọng gì, không có hùng-lâm gì hơn nữa, thì  
người ta có khác nào một cái may ! Và sự làm  
việc, suy ra cho kỹ, mới chỉ là một trong  
nhiều điều-kiện chiến-dấu thôi !

Luật chiến-dấu luôn luôn phải hoạt động,  
tạo nên nhân quả. Người ta chiến-dấu để yêu  
thành mạnh, mạnh để mà có, có để mà còn  
mãi. Nếu ngừng chiến-dấu, người có sẽ mất,  
mất thành tựu, yếu rồi tiêu-diệt.

Nếu cần cứ thêm vào luật tuân-hoán, ta lạ  
thấy cái thuyết « Công-sản » càng không đứng  
vững được nữa. Dù những trang sử thế-giới,  
cái luật tuân-hoán hiện rõ rệt trước mắt ta.  
Hoàn-cầu trái nhường thời kỳ: bộ lạc, pêng-  
kiến, quân-chủ, đế-quốc, mà chính-sách Mă-  
khắc-Tư lại chia ra làm những giai-đoạn  
của giao-cán tranh-dấu: phong kiền, tiêu-tu-sản,  
đại-tu-bản, vô sản. Danh từ gọi dầu khác, sự  
thực chí ý-ng'hĩa là kế yến bị phạt, kế  
mạnh được thưởng. Hoạt-ký-thủy, những  
bộ-lạc mạnh thôn-tinh đất-dai và tài sản các  
bộ-lạc yếu. Thời kỳ phong-kiến: những nước  
chu-hầu yếu phải dung lê cho những nước  
cav-hầu mạnh. Thời kỳ quân-chủ: vua nước  
nó phải công-hiển vua nước lớn. Thời kỳ đế-  
quốc: thuộc địa phải cung-phụng nguyên-  
liên cho chánh-quốc. Và mai sau theo nền trật-  
tu mới: nước yếu là thị-trường tiêu-lụy hàng  
hóa của các nước mạnh.

Vậy, ở đâu, ở thời-kỳ nào, vẫn là kế không  
chiến-dấu phải phung-sự cho kẻ đã chiến-dấu,  
vẫn-lòng lết những ý-ng'hĩa trong cái vòng lẩn  
quẩn của tạo-hóa.

Có người lại hỏi: « Nếu bảo chủ-ng'hĩa  
Công-sản là một thuyết-lý không thể thực  
hành được, sau đầu tiên chỉ có hai người:  
Karl Marx và Angels, mà nay đã lan rộng

Trước hết, chủ-nghĩa này vì không được Thượng-đế thừa nhận, có thể như hai người ái-buôn: một người bán hàng có mồn bai, một người buôn lậu — tức là không được thừa nhận. Người thứ nhất phải thức khuya dậy sớm mà lãi ít nhưng chắc chắn một ngày kia — tuy lâu la — sẽ giàu có. Người thứ hai cũng phải gian-nan vất-vả, làm giàn maul le hơn, nhưng cứ di mãi vào con đường bất lường, thế nào cũng gặp phải nhân viên nhà Đoàn. Họ sẽ bị khinh-khiết già tài. Và còn theo đuổi nữa, họ lại tẩy, rồi lại sa sút.

Bài học quá-khứ và hiện-tại giảng-giải cho chúng ta mau hiểu hơn:

..... Còn bảo đầu Đức được, dân Nga vẫn còn tinh-thần và cái mầm Cộng-sản đã lọt vào trong lòng dân Đức vì sự tàn phá của chiến tranh. Giả lời câu này, phải dùng khoa-tâm-lý-học mới được. Chủ-nghĩa Cộng-sản nếu đã đưa Nga đến chỗ bại trận, liệu dân chúng còn tin-nhiệm nữa không? Về phần Đức: những thanh-niên trong nước, trước đây hai mươi năm, đã nhận được cái di-truyền tu-tuồng Quốc-xã từ ngay trong bào thai mẹ. Nhờn lên, được hưởng một nề giáo-dục Quốc-xã, đọc sách Quốc-xã, luôn luôn lấy lãnh-tu dâng này làm ông thần ông thánh — nghĩa là tin-tuồng chủ-nghĩa Quốc-xã đến triết-đè. Và nay, thấy cái lý-tuồng bấy lâu thờ phượng hổn đem lại cho tờ-quốc cái dịa-vi-nata hoa từ xưa, hỏi jõi ai lại phản trắc nữa không?

Đó là các nước bại trận: dân chúng, phần không còn quá tin-nhiệm chủ-nghĩa Cộng-sản như trước nãy, phần còn lo sợ bỗn không tàn phá gây nên bởi chiến tranh, tức người ít việc nhiều, sinh hoạt dễ dàng, không đến nỗi nghèo khó như trước khi chiến tranh. Mà cái

Cô TƯ HỒNG là một cuốn sách đã được Trung-Bắc Chủ-Nhật công nhận là hay nhất. Cô TƯ HỒNG của HỒNG-PHONG in cực đẹp, bán giá rất rẻ 240 trang, bìa in 8 màu, Op.80 một cuộn. Ông xã xin gửi thêm Op.20 euro/cái phí

nghèo mới là cái lợi khỉ giúp việc tuyên-truyền của đệ-tam quốc-tế.

Kết luận: chuyện thế-giới dai-dòng đã là một cái mộng và, nếu cái mộng ấy lại ở trong mộng, thì lại càng không bao giờ thực-hiện được nữa.

Và, việc đời, muốn tìm ra chân lý, ta đừng quá nghe ở chỗ lý-luận người ta nói, nhưng cần quan-sát những hành-vi người ta làm.

Đây, chúng tôi bàn qua mấy đại-cuồng thời nay là một thanh-niên cùng cái thế-hệ thanh-niên với các bạn — cái thế-hệ cần phải có sự băng-hái, lòng thành-thực để gánh những trọng trách của đất nước. Công việc nhiều, người it. Đã thế, trong cái thiêu số bạn trẻ thành-thực lại còn có người đi sai đường lạc lối. Cho nên kẻ viết mấy bài này không có ý khêu-khích, mà chỉ mong các bạn thừa nhận luật thiên-nhiên, rồi cẩn-cứ vào đây, dùng để phi-tài năng, chúng ta tìm hạnh-phúc của cá-nhan, hạnh-phúc của đoàn-thé.

VŨ-XUÂN-TỰ

**ĐÓN COI TUẦN BÁO**

# NGÔI BÚT

CƠ QUAN NGÔI LUẬN CHUYÊN PHÊ-DỊNH  
VĂN-CHƯƠNG VÀ TÙ TƯỞNG

SỐ 1 RA ĐẦU OCTOBRE 1941

Có những bài:

- Cái bệnh giáng hổ của văn-si Nguyễn-Tuân Truong-77.
- Đau doen nguy-trí-thức! P.N.Khuê
- Giác xuất bản, giác văn-si, giác phê bình!
- Bắt đầu dâng cuộn nhật ký văn-chương của của kích-sĩ Vi-Hay-en-Bắc
- Suri tâm các tiếng Việt-Nam eօ không thấy có trong các tự điển đã xuất bản hiện thời! Thíp và Quỹ
- Giang hồ khái (thơ trào phúng) của E&Phon
- Truyền ngắn của Nguyễn-Đinh-Lap
- Nói trăng của Ii-en-Ông
- Một truyền dài đầu tiên của P.N.Khuê (một luồng gió mới trong tiểu-thuyệt giới Việt-Nam)
- HÀN-THUYẾN IN VÀ PHÁT HÀM
- 53-71, phố Tiêu-T鱻 Hanoi

# Một lối Bán Tròi

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH  
(Tiếp theo)

## XIII. — Con thò lò sáu mặt

Bây giờ Vi-nghiêm-nhien là một nhà giàu sang ở Hương-đảng.

Không phải được giàu có bách vạn như hưng Ngô-linh Tu hay các nhà buôn to báu lớn, tiền bạc như nước, nhà cửa ngất trời; nhưng hưng kề vào háng di làm việc tay taur, để thường cháng là một người có cơ đồ khả-quan nhất.

Ở một tòa nhà ba tầng mới lau, dáng già đến nám vạn bạc, gần cạnh biệt-thự họ Ngô. Lấy một người vợ Taur trẻ, đẹp, có vẻ con nhà hiền lương; hinh như cuộc nhânduyên này cũng tau như tò nhà xia, chính họ Ngô làm mối manh tac-hop. Trong nhà bảy biển

đã dạc rất sang, một phần của chàng tự sắm, một phần do người ta tặng-hảo trong lúc ăm mừng tân-gia.

Ngày hai buổi di làm việc bằng xe ô-lô-nha, kiều tối tan có sopsis-phor mặc áo đấu, đội két tráng. Nhiều người không biết rõ tông-tích, làm tưởng chàng là một quan phó linh-sự ở Hương-cảng. Kỳ thật chỉ là một thày ký xoàng như

ai, có khác là dẳng kia cuốc bộ đến sờ, dảng này ngắt ngưỡng xe hơi, lại thêm được lòng tin cậy tuyệt đối của ông chủ đế mà làm mur, làm nang, làm cửa, làm tiễn.

Có người thấy hàng bao-phú, chắc mầm nguồn gốc ở sự cờ-bạc phát tài. Vì đã mua cờ-hàng cháng đánh bạc rất

### Tóm tắt những kỷ trước

Mấy năm gần đây nàn-Dinh hàn tản són sao. Họ nói đến một đợt sự nãm, nỗi đến tu một cách chán thành, chánh chí ở chùa Lân. Sau họ mới biết rõ rằng đợt sự nãm, nỗi đó là anh em ruột v.v. chán chán nhanh thế thái nán lời đây tu.

Hồi về chuyên milnh, hai người ta nam nỡ ấy chép:

— Chứng iỏi tu là đê chuộc lại tội ác cho cha.

Cha họ là Hóng-Vi — KẾ BẢN TRỜI — đã gãy ra những tóc, ác gí?

Mới tôi nghiệp ở trường Thành-Ngôn ra, Thành-Vi đã làm cho Buri hằng Gai bò thui chua ngọt nghĩa khôn-hỏi mìn mò thế nãy. Ví đã quyến dùi được Buri và mironi tẩm của cỏ bộ quân sài yểm nhiều đom vòi trinh anh em...

Máu mòn cờ bạc, làm được bao Ví đom vào sòng bài sòng thương phái, gõ ngón hip với những tay cờ bạc non và già khóc lamen tên các me...

Mang công méc áo phi nhiêu khống giá được, tháng Ví

víp chôn ra làm thư ký phòng Kế-toan sô mó

than Hongay, rồi tu lắc sang Lào, Hương-cảng...

mà giữ hành-tang bí mật, chink vi việc vận-dộng áy.

Trong vòng hơn một tuần-lă xong việc, chàng lại đi ngay.

Hèn gi, sau lác chàng đi khôi ít lâu, người ta thấy một chuyến xe hỏa từ Văn-nam sang, chờ theo mấy toa dày nich những hòn thôe phia. Cù thiay đến 20 tấn, trị giá gần năm triệu bạc.

Máy toa quý báu ấy tới ga Lao-kay còn phai dỗ lại mấy ngày, để cho nhân viên sở thương-chính Đông-dương kiêm-soát rất kỹ lưỡng và đóng dấu niêm-phong từng hòn, rồi mới che chở vè về Hanoi để xưởng xuồng Haiphong. Cuộc vận-tải này có người nha doan di theo trồng nom cắn mặt. Lúc xe hỏa Lao-kay vè đến Gia-lâm

thì cắt máy toa ấy ra, để đợi chuyến tàu Haiphong buôi tối di qua, nối lấy đem xuống Cảng, cho vào trong kho an trí, vài ngày có tàu thủy từ Hương-cảng tới rước thi phái bốc di ngay.

Số thuốc phiện này từ bến Tầu, chỉ được phép nhò đường xe hỏa Điện-Việt vận-tải di qua, — cố nhiên nhà nước có đánh thuế, làm loi

cho công-quy Đóng-dương, — nhà chuyên trách thương-chánh đã phòng họn lái buôn quỷ-quyet có thừa cơ lừa lận trong xứ ta ít nhiều gì chăng, cho nên phải trông nom nghiêm nhặt và hộ-tống cho đến khi chờ xuồng tàu thủy, ra khỏi Haiphong mới thôi. Công việc ấy, nhau - viên thương-chánh ta đã làm một cách chu đáo, hoàn toàn, đáng khen.

Chẳng nói, hẳn các ngài cũng đoán ra: đây là thủc phiến của họ Ngô-linh Tu ở Hương-cảng đã nhờ Vi vể tận Hanoi vận động xin phép cho chở qua đường xe hỏa từ Vănnam xuống Haiphong một chuyến, kéo chặng dài-tải đi đường bộ qua Quang - tay thường bị nạn cướp bóc luộn và chịu thuế rất đắt.

Thấy chuyện đầu trót lọt như ý, họ Ngô này rõ Vi có thủ - đoạn và thế - lực, bảo chàng vận - động cho mấy chuyến kế tiếp nữa, nhưng chỉ tồn tiền phong-bao cho chàng mà không có kết quả gì.

Tuy thế, một chuyến đầu cũng đủ cho họ Ngô phát tài hai triệu ruồi bạc, trừ hết các khoản thuế má, chi phí đi rồi. Càng một chuyến đầu ấy đủ cho Vi vở được một móng hònghai-tai hai mươi vạn đồng.

Với số tiền ấy, chàng tậu nhà lầu, mua xe hơi, bắt đầu trang hoàng tự-phụng như một vị trưởng-gia làm sang ở đất Hương-cảng. Chẳng những trong giới cờ-bạc & Thảm-xuyen, cho đến các giới Hoa-thương có việc buôn bán di lại Đóng-dương, đều biết tiếng Vi xanh-xáng là người lợи hại kiệt liệt thế nào.

Trò đời ở đâu cũng thế, bao giờ cũng thế, mặc kệ minh

lúc trước là cha cảng chủ kiết, mỗi khi có tiễn bạc ròc rách, nhà cửa trang hoàng, túc là có địa-vị trong xã-hội. Có địa-vị thì có xâ-giao; có bâ-giao lại càng dễ gây thêm xòng lợi.

Từ đây, chàng có cái bể ngoài như một yêu - chúc ngoại-giao, và khôn khéo lợi dụng cái tư cách ấy để đào mỏ, làm giàu.



Nói một việc cắp phái thông th ành hòi chiếu dọc ông chủ tin dùng, cho thao-tung ở trong tay, mỗi tháng phát tài cho chàng bạc nghìn, tha hồ huy hoắc. Nhiều việc làm rã liều lĩnh, hặt mạng, miễn là mò được hò bao người ta mà tọng vào ruột tượng mình lì thoi. Hút thứ xi-gà máy chục đồng một hộp; đắt một chén me bạc vạn với nụ cười; một đêm phung phi với mấy á ca-

kỹ trên bờ Châu-giang bạc nghìn không tiếc.

Hồi ấy có tay chúa tràm cờ bạc ở Saigon là Sáu Nú, sang tận Hương-cảng Thượng-hải hỏi me, lúc trờ về nói chuyện với người ta, ghê sợ những ngón ăn xài cờ bạc của Vi.

Cũng như con thỏ-lò sáu mặt, cái tài Vi làm liên xoay dù khое, chẳng phải riêng một mối lợi thông hành hộ

vì hai bên đã có mặt-trận vẫn cộng - sự với nhau, úc-ấm ba đời cho qua lợt mây chuyền, thành ra bền bao chung phát giàu to trong un chớp nhoáng.

Vẫn biết con người áy bán với không văn tự, nhưng chúng tôi không muốn tin rằng ya dám bán trời với cái bùi đoạn như người ta nói tên, ngô nhô ra thi cùi kèo hau di đại hình và rá côn-lon hóng gió như chơi!

Song, đến chyện sắp kê ra đây thì chắc chắn có thật.

Là người tâm cơ thắc mắc, Vi bấy lâu vẫn hay thăm-thựt di Quảng - chau luôn, có lâm bận xin-nghỉ việc đòi ba tuần đè di chơi Thượng-hải và Hán - khâu nữa. Người không biết, tưởng chàng đi tìm thú cờ bạc phương xa hay là du ngoạn phong cảnh. Kỳ thật chàng di săn. Không phải săn sóc chim muông gì, chỉ cốt lấy tìn tức và ô hàng của những người Diendien, Án-dô và Phi-luật-tân bón lầu quốc sự trong đất nước Tàu. Chàng thao cả tiếng Anh và quan-thoại, giả làm người Tàu đồng tình đồng chí với họ, cho nên dễ lùn lõi, giao thiệp không bao lâu mà co quan họ ở những đầu, dảng vũ bao nhiêu người, đang mua toa hoạt động thê náo, chàng mò mẫm bết hé.

Một khi gộp nhặt tài liệu đầy đủ cả rồi, Vi đến thẳng đại bieu ngoại giao Anh Mỵ mò mẫm bết hé.

Xin cảm ơn nhà Mai-Linh

và giới - thiệu với độc - gi

Trung-Bắc Chủ-Nhật.

tại Hương-cảng, đưa ra một quyền sở hàng trăm tên, và hôi trắng ngay:

— Chắc hẳn các ngài muốn biết hành động bí mật của những người này làm phải không?

Binh-nhất, mấy vị đại biểu ngoại giao ấy đã từng quen biết Vi, may mắn chàng gãi trúng chổ ngửa, vui mừng vồ vật tức thời:

— Thật quá chúng tôi muốn biết lắm, nhưng làm thế nào?

— Còn làm thế nào! Các ngài thừa hiểu ở đời này, tinh bắc là cái chìa khóa bách hợp, mở cửa nào mà chẳng phải hung ra.

— Đã dành rằng thế, nhưng chẳng biết ông có tin tức gì quan hệ bão cho chúng tôi không chứ!

— Sao lại không! Tôi cho các ngài xem qua cái chuông trinh hành động của họ đang mưu tính đây này. Muốn theo đuổi đà la đến nơi đến chốn để cho các ngài kịp thời tìm cách đối phó lại, phi tốn vạn bạc không xeng.

(đón nha)  
HỒNG PHONG

T. B. C. N. vừa nhận được:  
Bảy tấm hình cách-trí về thân thể người ta do nhà Mai-Linh gửi tặng.

Mỗi tấm rộng 50 x 65 in  
nhieu màu. Giá mỗi tấm 50.

Xin cảm ơn nhà Mai-Linh  
và giới - thiệu với độc - gi  
Trung-Bắc Chủ-Nhật.

## Ngay bây giờ các bạn hãy hỏi được cố - tình ich - tho

Sớ m  
một ngày  
bình  
mộng tình  
Di tình của  
các bạn sẽ  
dễ trị một  
ngày

Có bán khắp các đại lý  
Võ-đình-Dần  
và tại hàng  
Vạn - Hóa  
Số 8, PHỐ HÀNG NGANG, HANOI

### Chemisettes, Tricots, Slip, Maillot de bain

đủ các kiệu, các màu, rất hợp thời

trang, mua buôn xin hỏi hằng đết

**PHÚC-LAI**

87-89, Route de Hué, Hanoi — Tel. n° 974

# MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY CHỮ NHƠ

của cụ Phó-bảng Bùi-Ký (nguyên giáo-sư trường Đại-học Đông Dương)

## BÀI THỨ 28

### Bài học :

士<sup>(1)</sup>之 學 作 工<sup>(5)</sup>民<sup>(7)</sup>精 盡 國 民 職  
 農 四 問 商<sup>(4)</sup>製 各 益 求 民 職  
 民 工 商<sup>(3)</sup>通 器 有 求 精 職  
 南 士<sup>(2)</sup>勤 有 具 其 精 職  
 謂 敦 耕 無 四<sup>(6)</sup>業 方<sup>(8)</sup>責

Những chữ mới học ở trong bài này:

士: danh lự, học trò, người có học.

農: danh lự, người làm ruộng.

商: danh lự, người kinh doanh.

謂: vì: động lự, gọi là, bảo là.

敦: động lự, chăm chỉ, đòn đốc.

勤: cẩn: động lự, siêng nǎng.

通: thông lự, làm cho lưu thông.

製: chế: động lự, chẽ ra, làm ra.

器: khí | danh lự ghép, đồ dùng.

具: cụ | danh lự ghép, đồ dùng.

益: ích: cảng, thêm.

盡: tận: động lự, hết.

Giảng nghĩa bài học:

Người đi học, người làm ruộng, người đi buôn, người làm công nghệ, gọi là bốn hạng quoc dân. Người đi học học văn châm chí, người làm ruộng, làm lung siêng nǎng, người đi buôn, làm sự có sự không đổi thay được lưu thông, người làm công nghệ chế ra khai cự. Bốn hạng người ấy đều có nghề nghiệp của mình, đã đổi-dang cảng cầu cho đổi-dang thêm lên, mới hết được chức trách của người quoc dân.

Giảng nghĩa về cách đặt câu:

1: một mệnh đề, chữ chỉ là đại lự thay cho nón, công, thương.

- 2: một mệnh đề,
- 3: một mệnh đề,
- 4: một mệnh đề,
- 5: một mệnh đề, chữ ký là hệ thuộc chỉ từ câu từ dân.
- 6: một mệnh đề,
- 7: một mệnh đề,
- 8: một mệnh đề.

Tập đặt câu:

秋	夜 <sup>(1)</sup>	雲	滿	我	攜	手	月	可
雨	氣	開	天	與	遊	水	上	玩
初	清	月	諸	友		中	見	
晴	涼	光	友					
	出	明						

(1) Dạ: đêm

### Bài thuốc trừ lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm. Ông lang Quát-Hiên Vũ-duy-Thiện, hơn 30 năm nghiên cứu tìm ra được thử thuốc Trừ lao rất thành hiệu hàn 3p.50 một hộp, Bồ thận 2p.50 một hộp, Điều kinh 1p.00 một hộp, Đầu dà giãg 0p.70 một hộp, Thuốc lậu buốt túc 0p.60 ha nhất.

Ông Vũ-duy-Thiện lại có tài xem mạch Thái-lô gọi rõ bệnh cẩn, chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại khoa, ở xa hỏi bệnh viết thư đe Vũ-duy-Thiện kèm 6 xu tem giả nhời ngay.

Thư và mandat đe Phó-Đức-Hanh dit Bành.

n° 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-Linh 60-62,

Paul Doumer Halphong.

Cần thêm đại lý khắp các nơi.

MUỐN BƯỚC KHÍ HUYẾT SUNG TÚC.  
 TINH THẦN MẠNH KHỎE, THÌ NÊN DÙNG

**HUYẾT-TRUNG-BỬU**  
**ĐẠI-QUANG**

Huyết-Trung-Bửu Đại-Quang là thứ thuốc bồ-huyết rất hay, rất có công-hiệu, bắt luận mùa nực hay mùa rét, uống thuốc Huyết-Trung-Bửu Đại-Quang trong một tuần-lẽ sẽ thấy trong minh khỏe-mạnh, ngon ăn, ngon ngủ, tinh thần khoan-khoái, nước da hồng hào, khác hẳn khi chưa uống thuốc. Người già, dân bà có thai, trẻ con gầy còm, uống đều hay lâm. Chai to 2\$00. Chai nhỏ 1\$00. DAI-QUANG DU'O'C-PHONG. 23, Hàng Ngang, HANOI

### Báo Mới

tờ báo của mọi người

### Bệnh Ho-lao

Ai này đều biết bệnh ho-lao là một bệnh rất nguy hiểm. Muốn chữa khỏi bệnh ấy, không những cần phải có thuốc tốt, mà còn cần phải có thầy hay mạch giỏi — mới có thể chữa được rút nọc. Nay hiệu thuốc

### ĐỨC-PHONG

số 45 phố Phúc Kiến Hanoi

một hiệu thuốc được nhiều tin nhiệm, có bán đủ thuốc súng, thuốc bắc chè, các thứ sâm và oacaud hoán tán — mồi dòn, được Cố Diệu ĐÔNG NGUYỄN một danh y xem mạch bốc thuốc, chuyên chữa bệnh lao và mọi bệnh nguy-hiểm khác.

Giai xem mạch: 8 giờ đến 11 giờ sáng.



Dầu Nam-Cường êm dịu  
 béo tại:  
 MAI - LINH  
 (Hanoi, Hal-phong Saigon  
 Phúc-ye-n, Hongay)

Tổng đại lý Hanoi: Nguyễn-vân-Đức 11 Hàng  
 Hóm  
 Tổng đại lý Nam Định: cả các phủ huyện  
 Việt-Long 28 Bến cảng.

Người nào ở Nam Định xin lại muối luân ở hiệu  
 Việt-Long cũng như chính hiệu Hal-phong

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vạn n°  
 Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vạn  
 36, Boulevard Jean Jaurès — Hanoi

Tirage 100000 exemplaires  
 Certifié exact l'insertion

ADMINISTRATEUR GÉRANT : NG. DOAN VUONG



TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỶ, AI-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỶ  
 Etablissements Vạn-Hóa — số 8; phố Hàng Ngang — Hanoi  
 Có bán thuốc Vạn-Bắc danh-hàng chữa bệnh liệt dương. Thủ cho dân ông, dân bà khác nhau