

TRUNG-BÁI



NGUYỄN-DOÀN-VƯỢNG
CHỦ-TRƯỞNG

Tết Trung-Thu

Số 81 - Giá: 0\$10
5 OCTOBRE 1941

GIÓ MÙA THU, LÁ VÀNG RUNG BAY...

Máy hôm nay, máy kéo dây trời. Gió vàng bắt đầu thổi ban đêm, giờ lại thổi cả ban ngày : sự giá rét như đã chờ ngoài ngưỡng cửa ; người dân bùi bùi chong thương con dã sáu soan những áo rét để che chong con mèo trong vụ đông sắp tới

Lạnh lùng
giục kẽ tay
dạo thước
Thánh h
Bach gân
xa bóng ác
tâ

Câu thơ của nhà thi sĩ Tàu buồn thu thực đã khéo vẽ cài nhòi kỳ túc sái của một năm. Chẳng cù ở Bắc hay Nam, chính ở Đông và ở Tây cũng vậy, mùa thu bao giờ cũng mang cho lòng người ta nhiều sự buồn nãon hơn vui vẻ, nhiều sự nhớ tiếc triền miên hơn sự tận hưởng cuộc đời vật chất. Người Âu có tiếng là hiếu động, là bồng bộ vật vã đến mùa thu cũng thấy rầu rĩ cõi lòng. Không nói đến bài

« Les sanglots longs des violons » của Verlaine mà mọi người đọc vẫn Pháp đã biết rõ, trong rừng thu vĩ của Pháp còn bít bao nhiêu bài réo rắt vì mùa thu với những kẻ sắp chết với những tiếng thở dài, với sự kết liễu đen tối của một cuộc đời tuyệt vọng.

Un soupir vient des bois qui s'effeuillent, un glas pleure au loin sa douleur pieuse et monotone.
Et le jour va s'éteindre au pôle ciel d'automne
Qu'à l'horizon le soleil mort teinte en illus.
C'est l'heure où les appels chantent dans l'ombre amie
Et les vierges, révant de tendresse et d'espoir
Ouvrent leur âme heureuse aux caresses du soir.
En un quinzième instant, elle s'est endormie.

ANDRÉ RIVOIRE

Dịch :

Phép pháo thô nô giờ lâu,
Lý luon tàn lá, tím sầu chua chan.
Trời thu ngày vần hồn lẩn,
Chênh chênh ác giang bàng vàng nhuộm xanh
Tiếng ai lanh lanh đêm thanh

Ấy người tiết nô tưởng vầng ái ánh

Tiền bay phảng phất xa gần

Mười lăm năm ngắn cõi ngắn ấy thôi.

NGUYỄN VĂN AN

Không cứ người phương Đông mới buồn trong lá rụng. Millevoye thấy lá rụng cũng xúc động tâm can mà thôi nên những vần tuyệt tác :

De la dépouille de nos bois
L'automne avait juché la terre:
Le buage était sans mystère,
Le rossignol sans voix
Triste et mourant à son aurore,
Un jeune malade à pas lents,
Parcourait une fois vacante
Le bois cher à ses premiers ans :
« Bois que l'anime ! adieu... je succombe ;
Votre deuil me prédit mon sort,
Et dans chaque feuille qui tombe,
Je vois un présage de mort.
Fatal oracle d'Épidure,
Tu m'as dit : Les feuilles des bois
A tes yeux jauniront encore,
Mais c'est pour la dernière fois.
L'éternel cyprès l'environne,
Plus pâle que la pâle automne
Tu t'inclins vers le tombeau ;
Ta jeunesse sera flétrie
Avant l'herbe de la prairie,
Avant la pampa du coteau...
Et je meurs !... De leur froide haleine,
M'ont touché les sombres antans
Et j'ai vu comme une ombre vaincre,
S'évanouir mon beau printemps.
Tombe, tombe, feuille éphémère ;
Voile aux yeux ce triste chemin
Cache au désespoir de ma mère
La place où je serai demain...

(MILLEVOYE)

Dịch :

Trời thu húi hắt gió lay,
Rừng thưa lá rụng cánh gãy lo thơ ;

NGUYỄN VĂN AN



Lâm tuyển cảnh đã tro trơ,
Hết mài lá rụng bay giã đầu đất
Chiếc thớt hép hồi thâm sâu,

Vắng đồng chia rạng đà hồn tan cảnh !

Lá cũng nhớ thuỷ đầu xanh,

Rừng kia huyền ái với mình xiết bao !

« Rừng ơi, ta mến mến yêu,

Tú đây từ biệt th'o ta lìa trần.

Ta người số mệnh có ngắn,

Một con lá rụng quyền-trần là dài.

Điểm kia bão trước thân này

Lá vàng trông thấy lòn nữa thôi !

Gốc thông làm bão dài dài,

Cảng trống cản xám hòn mồi mả thu.

Hòn già theo bước tuyet đi,

Ngày xanh đoạn tuyet cõi gi mà mong.

Hòn thản nát trước cõi đồng,

Trước chôn nho vun trồng dài dài.

Thôi thôi ta chết chời,

Xuân nán lạnh ngắt hứt vào ta chối.

Kia đang liệu tài tội bời nhữ khóng.

Phủ du lù rụng di song,

Chè dường lùi ấy, lấp vòng cõi bi.

Mẹ ta tuyet vong cõi gi

Lá ơi, lấp chòi ta dì sau này...

NGUYỄN-NGỌC-ÂN

Như ta đánh phái xa đời

Ông ta đánh phái xa đời

Tranh tinh nganh, lai ngô qua

Của chúa hứa hứa trước, quí đầu theo sau.

Troi tham, đất lát, một lầu

Mồ hoang hồn gởi, giọt sầu đong đong !

Gioi thom ngát phong trong ngón !

Ké gác tháp, ngâm dương, trấn tối thay !

DEPOT LEGAL
OINOCHEINE
N°

Những vần-thơ lulu của Pháp, nếu trich ra mài không bao giờ hết, nhưng đơn cử mấy bài trên làm thí dụ tinh-thần thi-ca của Pháp chưa dụng trong mùa thu, các bạn tất cũng thấy tạm dù rồi.

Dưới đây các bạn còn sẽ thấy quan niệm của thi-sĩ Đông phương về mùa thu và cũng sẽ thấy dan cử nhiều thí-dụ như thế nữa.

Các bạn đọc sẽ thấy rằng, phuong Đông bay phuong Tây cũng vậy, mùa thu là bắt đầu một thời kỳ chêt chóc, một thời kỳ tàn-lị, lúc sau làm rau rỉ lòng người ta.

Những cái bay cái đẹp, cái não-nàng, chưa dung trong những lời chau ngõ ấy, không cần binh-phẩm, các bạn đọc nhau một ngày thu âm đậm đem ra ngâm súng đã thấy tuyet tài như thế nào, lụa là phái binh-phẩm làm gi. Duy ta nghiệm thấy rằng, ở vào thế-kỷ trước, và bao giờ cũng vậy, những bài thơ ấy chỉ là những cánh hoa tô điểm cho một khoảnh vuông mà thôi chứ không ích lợi cho ai hết.

Ít lâu nay, ở xã-hội ta những vần như thế cõi nhiều, cái thứ văn rau-rỉ làm mát lòng người ta, làm cho người ta mát cả tinh-thần phán đấu, xét ra thực có hại mà hại nhất là những chuyện ấy lại được nhiều người ham thích thành ra cái tinh-thần người minh dù làm thế nào cũng vẫn bạc nhược, sự tuyet vọng, sự sa-ngã, sự chiên-bại lúu nào cũng bằng bắc trong khòng-khi xã-hội quốc-dân.

Chung tôi không phải không nhận rằng một số lón nhanh sách, chuyyn xá không phải không có nghệ thuật. Không, chúng tôi nhận rằng doi khi họ viết co lai iám nung thuan tu những việc rái phi-phiêm như bướm tràng hay vuron thu, con gái ho lao, cậu thanh-miên nem sói vào cõi sôé báo hiệu cho cô gái ra nhận thik tinh uốn hoa nhai, thành ra cái bài của họ gieo rắc trong dân-gian gồm ghe, họ với sự lanh lùng và tinh hồn những người đàn bà già trê, họ là những cảnh rau-rỉ nén thơ quá nên người ta buôn rú di khòng thiết lính gi cả.

Ho thực là những người đặc tội vì tám bồn của họ, vì dâm thư của họ viết ra, nhưng chắc nêu đọc những dòng này, họ sẽ bảo rằng:

(LAMARTINE)

Dịch :

Ngày thu cảnh tung trường,

Cảng xem ủi đót, cảng va đùa đảng;

Khác chí hồn già lên đảng.

Hay người già xuồng suối vàng nuôi ai

C. 860

« Thê anh không
thấy đé bay sao ?
Văn-sĩ Pháp, văn-sĩ
Anh hay văn-sĩ nước
nào cũng vậy đều
viết những sách,
chuyện hěo hět buồn
nhir thê mà nước họ
cô lâm sao - đâu ?
Chẳng có là những
bài thơ dân cǔ ở đâu
bài này vẫn được
thiền-hà hoan nghênh
lâm ».

Những người nை
như thê là nỗi lầu.
Văn chương râu - rí
lâm nát ruột người
ta, gieo sự thất vọng,
gieo cái tinh - thần
chiến bại vao tri oc
người ta lúc nào cũng
cần phải bài trừ.
Đừng tưởng rằng văn
sĩ Pháp viết thê là
phải; họ sầu thu, họ
gieo những vần chẽt lèng người như thê, họ
cũng đang trách; ta chỉ nên biết mà không
nên nhớ, ta chỉ nên đọc mà chớ nên cáo
nhưng quan-hiệm của họ về mùa thu là chân
chinh vậy.

Cái gì mà mỗi câu lại nói đến sự chết chóc?
Cái gì mà mỗi câu lại nói đến cái mồ phả là
vàng?

Ôi! Những thứ văn ấy ngày nay không thê đẽ
cho sống nữa! Sóng cuộn dời mới này người
ta hoạt động thi mới tiến, ta không phải ho
khán mà được bằng người vậy.

Mỗi day, ở Nhat-cen-nu-phu Đông-kinh có ra
lệnh tịch thu những sách của văn-sĩ Guy de
Maupassant. Văn-chương Maupassant hay
vào bách-khát, ai cũng nhận thấy tne rồi; nhưng
vì muốn dạy tri nhân đạo-đức, văn-chương
phải chịu thiệt di một chút để nghĩa đến sự ích
lợi lớn-lao hơn, rộng rãi hơn.

Về những văn-chương thi hiện nay cũng
vậy, chúng ta thấy rằng đã đến lúc phải hy
sinh một chút sự râu rí, sự nát lòng rất thơ
mộng, rất được người ta mến thích di. Giờ
mùa thu lá vàng rụng bay, ở cuộn dời mới
này không thê đem sự bạc nhược, sự hèn yếu
đến cho tinh-thần ta nữa, Nha thi-sĩ Tân
Đà khinh lá rụng, trước đây đã có những ý

SƠ BÁO MÀ QUỐC DÂN MONG ĐỢI :

BIP BẠC VÀ BẠC BIP

(T. B. C. N. đặc biệt nói về cờ bạc)
sẽ xuất bản đúng
ngày 12 Octobre 1941



Ai cũng sẽ vửa ý vi « Bip bac và bạc bip »
nói hết không có một cái gì không biết

Sơ báo này bán 0\$20

Các đại-lý lấy bao nhiêu viết thư
về ngay cho biết trước

phải thanh cao! Gio hè mang bụi cát, mang
hơi người, mang những cái tanh tưởi, cái vật
dục ở các nơi về làm bẩn tu-tu-tuồng của người
ta đã nhiều lầm lẩn rồi, và ao rằng gió thu
từ giờ đừng hại người ta nữa, nhưng sẽ mang
cho người ta một sức mạnh đẽ người ta tiềm
tàng ở trong lòng, trong những ngày giá rét —
một sức mạnh không đem ra phi phạm vó ich
nhưng phải như cái mồi lửa, người ta mỗi
ngày nhém thêm một tí đẽ cho mai mỗi sê
chiều sáng người được quả Tâm.

Sức mạnh tinh-thần là kết-quả của sự ma
luyện ý tri, của sự tập trung tu-tuồng, điều
đó đã đánh rỗi; nhưng không thê bảo đó
không phải là do sức mạnh về vật chất đem
lại cho chúng ta vậy.

Bởi thê mùa thu của chúng ta từ bây giờ
trở đi không thê là mùa cho chúng ta « xin
chết » như Lamartine đã muôn, nhưng là
mùa chúng ta « đón sống ». Mùa thê-thao bắt
đầu ty vào thu: người ta thấy lạnh, người ta
hoạt động, người ta sẽ không còn thấy rét
cóng, chan dài, khốn nạn đến sinh buồn
muôn chet.

Cho nên chúng tôi cho rằng mùa thu là

VŨ BĂNG
(xem tiếp trang 14)

tường rất đẽn hẽ:
Đại ý giờ mùa thu lá
vàng rụng bay, ấy là
rét sập iới, mẹ ngồi
trong cửa sổ lo cho con
đo mong cho con học
mỗi ngày mồi hay, Gió
mùa thu lá vàng rụng
bay, con cắp sách đi
học thêg hia hia gió
phải nên nghĩ cách thế
não học hành cho khỏi
phụ công áo mẹ may.
Úc ao rằng, từ giờ
ngõa gió mù thu sẽ
đem đến cho người
dàn bà những tư
trưởng tốt đẹp nhứt
thê, nhàn - đao như thê;
gió mù thu sẽ không
còn làm cho người ta
muốn chet, muồn ho
lao và xui những cậu
bé bỏ nhà bỏ cửa đi
tim những thú vui
lão lêu.

Gió thu! Gio thu phải
trong sach! Gio thu

TRĂNG LÀ MỘT ÔNG GIÀ, MỘT CÔ GÁI ĐẸP

suốt đời trinh bạch,
là vợ mặt trời hay
là em mặt trời ?



Những chuyện lạ chung quanh
mặt trăng: Tại sao có con thiêm
trúp lử con tho chết cháy đến
con thỏ ngọc — Cây quế cõ Vạn
năm. Thần mặt trăng đứng ở
sau đức chúa Trời

Tết Trung-Thu trước hết là một tết trông
trăng.

Vậy tưống ta cũng nên biết về mặt trăng
một chút.

Nhà khoa-học phương Tây cho trăng là một
tinh-cầu nhỏぼ trái đất ta, tự mình cũng
không có ánh sáng như trái đất. Thứ ánh sáng
thanh thanh mịn-màng dịu mát tỏa ở mặt
trăng ra là ánh sáng mặt trời rơi vào vậy.

Người Nam-ja thi cho thần mặt trăng là một
toàn bằng ngọc lưu-lu trong suốt bon pha-lê,

và hào-quang chói-lọi, trong cung bao giờ
cứng lạnh buốt như băng, rất hợp với thê
chất của thần-nữ. Cung ấy gọi là Quảng-hàn-cung.

Thần-nữ không ở một mình trong cung
Quảng-hàn. Thần-nữ có một đoàn bô-bà gồm
những tiên nǚ và linh-vật, người ta chủ ý
nhất đến hai giống này: con thiêm-thỷ và con
ngọc-thò.

Thiêm-thỷ là một giống tương-ug o
đầu mọc đôi sừng băng-bịt, bụng eo velt-ô

Muôn được chóng giàu mua vé xò sô Đông-Pháp

bát mèo đồ, da
vàng ánh, **Zag** là
hangnăm.Thời cõi
trong Hậu - Nghe
lên Lăng-uyễn xin
Giao - Tri Vương
Mẫu ban cho một
lt thamé truong-
sinh bất tử. Hậu
nghe đem quân đi
danh giặc; ở nhà
vợ là **Thường-Nga**
liên ẩn vung thamé
trường - sinh rồi
bay lên mặt trăng
vào ra mắt Thái-
âm thần-nữ kè lè
ng linh, được thần-
nữ biến hình làm
con lùm-thé, cho
& một nơi kín-dảo
trong Quảng-hàn-
cung.

Thời ấy, thời
vua Dương-Nghiên,
cô ta cả mười mặt
trời. Hậu-Nguê ta vua sự thế và xin phép
bản roi chia mặt trời, ngà là vợ lên ăn trên
đó.

Mặt trăng tui chỉ có một nên Nguê đè yên, cho
ba đêm có ánh sáng, dễ đi tìm vợ. Kết cục,
tim khấp nới không thấy. Vì thấy làm sao
được? Hằng-Ngu biến hình lừa trong cung
Quảng-hàn mãi tới ngày nay.

Còn con ngọc-thó, (tức là con thó ngọc) thi
đe thần Bồ-Thích làm phép cho lừa ở cung
trăng. Kinh Phật chép rằng:

Thời bấy giờ thiên-hạ bị mất mùa. Cảng



như người ta, loài
vật con nào cũng
này đổi mao, cái
còn cái da bọc
xương, vì không
kiếm được thức gì
lót dạ. Muôn vật
đều là nằm một
nơi, đợi giờ chết.
Nhất là giống thỏ,
xưa này không có
khi-giới tu-vệ nào
khác bộ cảng chạy
nhanh, lúc này đổi
lá, khl - giới ấy
thành ra vô dụng.
Sợ thỏ-lò ra là bị
làm mồi cho những
giống thú mạnh
hơn như hổ, báo...
Chúng đánh nắm
co một chỗ kín-
dảo,nhin nhau,mắt
con nâu cũng ướt-
ướt như nước khóc
cho cái dạ dày rộng
không. Thế nào,
cạnh đó lại có ai đốt đồng lửa sắn.

Đôi s'nh rét, cả đoàn thỏ lè ra nắm xung
quanh lồng lửa sưởi ấm.

Một con động lòng thương đồng-loại, nhảy
vào đồng lửa tự thiui, để đồng-loại có cái ăn
cho đỡ đói.

Gitra lúc ấy phật Đỗ-Thích vẫn-du qua đó,
thấy vậy, thần khen con vật có lòng nhân.
Ngài liền luộm nắm xương tàn của nó hóa
phép cho nó một thân-bình khác toàn bằng
ngọc trong sáng và thơm-tho, đưa lên cung

Quảng-Hàn, nói với Thái-Âm tinh quản cho
nó nỗi chán-nhulling của người

thần Thái-Dương phu suối luồng của người
tau, mà là em gái sinh đới với thần Thái-
Dương (Ápolon). Thần là thần của thoa-quang,
và thè suốt đời giữ lòng trinh-bach,
nhất định không phối-hợp với thần nào.

Thần Thái-Âm của Hy-lap ua những cảm
để thiên nhiên của tao-hoa thái-cõ, mến
những phong-tục thuần-mỹ đơn giản, bay lèo
hạn với những tâm hồn ngây-thơ chất-phác
như những bắc thợ cây, bắc chăn dê. Thần
thường kéo một đoàn thi-nữ lặn lội hất đỉnh
cao, lũng thẳm, ngần-rộng, rừng sâu, xót-
phía trên những đường-sá gập-gatel, hiềm-
trò dùi những con thú dữ và hán theo những
mũi tên thần. Koi mồi, thần ngã chấn và
cung hoàng cù là thần Thá-Dương, dan lay
múa hát với bầy tiên-nữ.

Nhung thần hay báo thù những kẻ thần
không ua, hoặc tỏ ý kinh ghét thần. Và lúc
ấy thần không còn là một vị tinh-tú sáng đẹp
trong-trêng vắng-vac trên trời sao.Lúc ấy, thần
là mặt trăng dỏ lòm-lòm, nâu dâng sau đám
mây đen đặc, bắt thính-linh ló mặt ra, làm
cho người trần nom thấy mà khiếp-dâng.

Tại Hy-lap nhiều nơi lập đền thờ thần
Ephese. Lòng-lý nhất là một vị tinh-tú sáng đẹp
quang trong bầy kỵ-quan trong vũ-trụ.

Đền này là một người dien tên là Erostrate
hoặc hỏa đốt cháy, mạc-dịch đê lừa dash,
giữa ngày A-lich-san đại-de dân sinh.

Tại đảo Délos, thường mỗ hội lễ Thần, rất
là long-trọng. Ngày dành riêng cho thần mặt
trăng là ngày thứ hai trong tuần lễ (Iundi)
sau ngày của đức Chúa Trời (Dimanche).

Từ đông sang tây, mỗi nơi nhìn và hiểu
trăng một khác. Song ở đâu cũng vậy, bắt-đủ
là dân văn-minh hay dã-man, người ta đều
yêu và thờ vị tinh-tú có ánh sáng trong-trêng
nhé-nhang mịn-màng và tinh-khiếu... Và để
sự yêu, thờ đó, ta thấy loài người ở đâu cũng
có tâm-hồn cao-thượng, biết quý những cái gi
sáng-sủa, ghê những cái gi tối-tăm.

VUONG-TU



ĐÃ CÓ BẢN:

Ông Lan Khai chuyên viết truyện đường-rông. Vũ-phuong-
điện này, tài năng ông đã phát triển đều tuyệt đối. Sổ
đàn được xếp vào hàng nhữig truyện đường-rông hay nhì
của LAN KHAI

THẨM HIỆM

MẶT TRĂNG

Sách Hoa Mai của Vũ-Tinh, giá 0\$10
các bạn thích ngâm trăg thư, đều nên có cuốn
sách tăc rõ phong cách trào cung trăng. Sách
còn tinh cách hoán toàn khai họa.

SUỐI DÀN

của LAN KHAI — Giá 0\$50

Cách thức làm nhà
của BÙI QUỐC SUNG — G à 1\$-0
Ông Bùi-Quốc-Sung, một viên đốc công chuyên môn về khoa
kiến trúc, đã bao năm tận tuý với nghề, nay viết cuốn sách
này để giúp các ngài cách thức làm nhà vừa đỡ iốn tiền mà
tại là a áng: ngài nà rất mỹ thuật.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỤC, n° 9 rue Takou, tél. 962 — Hanoi

THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

236, Rue du Colon, Hanoi
Gieng ngọt khói ấm, thuốc ngon giá rẻ /
Đồng bào bén bết chiến cố xưa giàm

Một đêm rằm tháng tám năm xưa

Cảnh giáng đẹp hiện ở
trên mặt nước Hồ-Tây
về đẹp như thế nào, a cứ
đoạn bài «Giáng Thủ Tây
hồ» của hai thi-si, một
bài trong có hai câu :

Kim cõi mành quang lồng dày
nước

Thung thăng thỏ ngọc gheo
trâu vàng

Và một bài có hai câu :

Mành quang kim cõi vắng vắng
Rung động bao lán sóng phê hưng
thì dù biết.

Đứng trước cái cảnh đẹp thiên-nhiên của
một nơi thắng-tịch, các thi-gia đã tâ mê
những lời vỗ hận cảm khái. Cho hay Tây-hồ
quả đã xứng với cái huy-hiệu mà các tao-ông
mặc khách xưa kia đã tặng : Một thắng cảnh
đẹp nhất ở Long-Thánh. Đó là một thắng cảnh,
những vẻ đẹp thiên-nhiên của tạo-hóa lại
mỗi lúc đều-irang thèm vào, xiết bao tình
vũ. Nhất là cảnh hồ dưới bóng giang thu, mà
tại là một đêm Trung-thu, người biết ngâm
cõi, thực có trăm ngàn véc nén thư. Cuộc
thắng-du của vua Lê chúa Trinh kẽ sáu dày,
như nhắc cho người sau được biết một vẻ đẹp
trong cái cảnh đẹp đệ nhất của đất ngàn năm
văn vật này.

Cây có công lớn trong cuộc trung-hưng của
nhà Lê, sau khi Trịnh-Kiêm mất rồi, con cháu
được nối theo vương-tước, nắm giữ binh
quyền, như tẩm gửi lấn cảnh, mỗi đời lại mỗi
thêm lăng tiếm, coi vua Lê chỉ như một
tượng gỗ, đặt lên hạ xuống, làm sao nêu thể,
chẳng còn e nè gi.

Năm Vĩnh-hưu thứ bảy, sau cuộc đánh dẹp
du-nghiệp nhà Mạc ở Cao-bằng được thành
công, chúa Trịnh-Tac muốn bày cuộc giương
cõi diệu vĩ, để trấn phục nhân tâm, nhưng kỹ
thục là muốn ngầm ẩn cho vua Lê biết rõ thê
lực của họ Trịnh không phải nhỏ. Nếu Lê có
lòng muốn đánh dò cũng phải kbiết sợ mà
ngầm thôi, vì trước đó mấy tháng có mấy
người trong hoàng-tộc nhà Lê vi cấm giận họ
Trịnh lấn quyền, ngầm mưu khởi sự đánh dẹp
Trịnh phò Lê, nhưng bị thất bại. Bắt đầu sang
tháng tám, Trịnh-Tac hạ lệnh cho các cựu
thần và viên Tù-thanh đe lối, đe bị một

cuộc duyệt thủy-binh rất long trọng ta
Tây-hồ, chính vào hôm Trung-Thu,
hai ngày từ sáng đến chiều, mấy trăm
chiếc quân thuyền sẽ chia ra hai toan,

Vua Lê Chúa Trinh

XEM ĐÁ CÂU TRÊN MẶT NƯỚC TÂY HỒ THƯỜNG TRẮNG

diễn tập các chiến
pháp, trận pháp.
Diễn tập xong, chia
đóng chung quanh,
tại giữa hồ sẽ bày
tiệc «thưởng
nguyệt hạ công» do
Trịnh-Tac lấy danh

nghĩa là nguyên-zoài, tiệc chè các đạo quân
thủy bộ làm chủ, có mời vua Lê tới ngay duyệt.

Tới hôm Trung-Thu, về cuộc duyệt binh
hai ngày, osé-phòng lâm-liệt của Trịnh-Tac
thì nào không cần phải nói. Duy có cuộc
nguyện nguyệt ban đêm, Trịnh-Tac thực dã
rõ ra cái nã-hùng chẳng khác gì một tao-
nhân, nếu cuối cùng không vì sự ghen tức
trong một cuộc đá cầu của một cựu thần, cuộc
thắng du ấy đã được hoàn toàn dẹp dẽ.

Nói thực ra, cuộc chơi Trung-Thu ở Tây-hồ
hôm ấy, riêng có vua Lê thực là vui guyet,
vi ngày thường vua Thành-Tôn đã chán ghét
những lời nói và việc làm của chúa Trinh đối
với mình chẳng còn giữ lè vua tôi. Lại mỗi
việc mỗi lần hiếp minh nữa, muôn trù bô
đi, nhưng thế lực yếu, vày cánh kém, không
làm gì được nên đành phải giả điếc làm
ngây. Hôm ấy, nếu không già ngay cuộc duyệt
binh, chúa Trinh đem lòng ngô, sẽ sinh
diễn bất trắc, nên cũng phải nói nơi ngồi tốt
lại vị, suốt buổi mãi tới khi định duyệt mới
tỏ mấy lời khen hào chúa Trinh đe lây lỏng.

Trái lại, đêm đêm, một vầng giang thu tròn
trán vừa mới nhè lèn, những tia sáng tỏa ra
như đánh tan bầu không-khi nghi-ky nặng
như vua Lê chúa Trinh.

Một chiếc thuyền rộng to lớn, từ vi có hàng
trăm đèn lồng từ linh cảm đặc, giữa bảy một
bàn ngũ yến, la-liết các đồ bài trân. Về phía
đầu thuyền, ngụ tọa vua Lê đặt obinh giữa,
chúa Trinh ngồi đối diện về phía cuối thuyền,
còn hai bên cả vi đại-littan đã được ban đặc
ân ngợi chầu đón yến.

Mãi nước sóng êm, giăng cảng lên cao, ánh

chén, các thi-nữ bận y-phục cung-trang, má
phấn mồi son, giòn-giòn rực-rỡ, như các tiên
naga, lần lượt đứng xen vào rót rượu, tay
nâng tay chuốc, cùng cất tiếng hát những câu
muôn vần tình-tứ như thục dục lòng người :

Đêm nay gió mát giáng trong,
Chàng vui giáng gió còn mong đêm nào.

Vì có sự áy nay riêng trong lòng, lúc đầu
vua Lê cũng chỉ nhấp chén ngồi suông, nhưng
ở giữa nơi phong cảnh hữu-tình, dần dần vua



Lê như quên hết nỗi lòng, cùng chúa Trinh
chén tạc chén thủ, cười nói rất vui. Chẳng
chủi gì nghi-ky nữa.

Uống rượu mãi tối canh khuya, cuộc thường
nguyệt đã hồn tan, một vị cựu thần thấy chúa
Trịnh còn ham cảnh đẹp, đán ý định bày cuộc
tiệc yến. Ngờ đâu sur tinh-đáy lại làm cho mối
nghi giữa vua Lê và chúa Trinh vừa sạch
lèn như giáng sáng nước trong, bỗng lại kết
chặt như mù sương dày đặc.

Vì cựu-thần ấy tên là Nhữ-nhu-Chuong, vốn
là người tài-phúc của Trịnh-Tac, được cử
sang làm chức tể-vệ-tâu ở hòn đê điện, cát
đè dò xét những cù-dòng của vua Lê hàng
ngày, bẽ-thayı su gi là lập tựt mặt báo cho
Tac biết. Nhữ-Chuong dù kém học thức,
nhưng có tài hoang-há và mèng luối khéo đón
dưa, nên được vua Lê tin yêu lắm. Nhữ-
Chuong lại có một tài riêng giỏi đà cầu,
thường khi đứng một chán, cõi một chán giờ
lên đâ luôn hàng ngàn cái, quâ cầu lén eso
tới đầu người
hang hai ba
tầm, bẽ roi
xoong chán
lai đê lèn
không đê ro
trật ra nê
mà ngó vén
dung y nguyên
một chđ. Nhờ
có tài áy
Chuong hàng
ngày được
các hoàng-th
tranh nhau
tôn làm thầy
đê học tập.

Đêm ấy,
Nhữ-Chuong
muốn kéo dài
cuộc thường
nguyệt làm
vui cho vua
chúa, dung
lên tâu :

King tâu
Hoàng-thượng
Vương-thượng
xin già on cho
hà-thần được
dâng trình
chút tài mọn
đe mua vui.

Hà-thần xin đứng trên mạn thuyền, đê cầu
đê chúc thánh-tho, trước sau hai lần, bẽ
mỗi lần đâ được mấy ngàn cái, tức là chúc
hoàng-thượng và vương-thượng hưởng tho
được chừng ấy tuổi.

Vua chúa vẫn đã biết tài riêng áy của Nhữ-
Chuong đều gật đầu ban khen và cho phép
lèn.

Nhữ-Chuong lập tức xắn gón áo quần, lay

(xem tiếp trang 92)



Bên rìa này
ai muôn lên
thăm chí Hàng?

TÙ BIÁ CẦU LÊN CUNG GIĂNG CHỈ MẤT CÓ 3 GIỜ 40 PHÚT!

CHÙNG MUOI NĂM NỮA TA
CÓ THÈ ĐI DU LỊCH HẾT CÁC
VỊ TINH TÙ KHÁC TRÊN TRỜI
MIỄN LÀ CÓ 150 TRIỆU BẠC!

Khoa học thực là không có bờ bến, không có giới hạn. Khoa học đã giúp chúng ta leo cao trên các tảng mây như các vị tiên rong các tiều thuyết mà chúng ta cho là hoang đường, khoa học đã giúp chúng ta xuống tận đáy biển sâu hàng mấy nghìn thước và có khi xuống cả dưới đất! Biết đâu một ngày kia khoa học lại không giúp chúng ta du lịch được ở khắp các vị tinh tú trong vũ trụ bao la và cái ngày đó chắc cũng không xa gi.

Ngày đó có lẽ trong một phố lớn ở Hanoi hoặc trên các bảo hàng ngày ở đây, chúng ta sẽ thấy cái quảng cáo sau này:

« Trong 3 giờ 40 phút có thể đi từ Địa-cầu lên cung giăng bằng thứ phi tiên nhanh cực diêm của Cosmos. Có dà toa giường, đồ ăn và có thể đi du lịch trên giới. Số tiền tăng hào gồm cả vào tiền vé. »

« Bảo đảm sẽ lại về ngay Địa-cầu. »

Và sau khi đọc thấy quảng cáo đó có nhiều người lại tinh nguyện ghi tên du cuộc du lịch đầu tiên lên cung giăng để thăm chí Hàng Nga và chủ Cuội, nhất là vào dịp Trung-thu là ngày hội có lẽ trong sáng vui vẻ nhất ở trên nguyệt-diện.

Từ trước đến nay đã bao nhiêu thi sĩ, văn sĩ Tàu và Việt-Nam ta vẫn mơ tưởng được lên cung nguyệt để được giáp mặt Hàng Nga, may có dịp thắc họ sẽ tranh nhau mà đi. Ta đã thấy nhà văn tiểu thuyết mạo hiểm ở Tây-pur trong dự định trước trong tri-tuong-tuong nêu trong cuộc du lịch rất nên thơ do, các nhà văn do như Edgar Poe, Wells và Jules Verne.

Hiện nay người ta vẫn cho những cuộc du lịch đó là không thể thực hành được cũng như ngày xưa người ta cho những chuyến lâm ra không thế giới, bay trên không, lặn dưới nước là không thể nào thành được.

Từ địa cầu lên cung giăng có tất cả 380.000 cây số. Không kể khoảng không khí bao bọc xung quanh quả đất ta ở chỉ độ 60 cây số, ngoài ra thì chí là một khoảng không tên kít, ở giữa những ngôi sao nhỏ và những mảnh sao nhỏ sáng và những mảnh sao từ Mộc tinh (Jupiter) rơi xuống như mưa.

380.000 cây số tuy xa thực nhưng từ khi có phi cơ, bao nhiêu người đã đi qua những quãng đường còn dài hơn thế trên mặt quả đất này.

Từ mộng tưởng của các nhà thi sĩ đến sự thực hành của các nhà khoa học

Người ta sẽ đi lên cung giăng bằng cách nào? Người ta sẽ làm sao nâng cái cánh như Icare hay là cưỡi trên một cịt gậy do những con ngỗng giờ ngậm một đầu kéo đi như sự tưởng tượng của Godwin một vị giám-mục

đã nghĩ đến việc bay đến các vị tinh tú hồi thế kỷ 17? Hay là ngồi trên chiếc máy di lên mặt giăng của Cyrano de Bergerac là người đã định dùng linh chát của từ thạch, sức bốc hơi của sương, và những đặc tính rất kỳ diệu mặt giăng? Hay là lại dùng quả khí cầu của Edgar Poe, quả viền cầu của Wells, hoặc trái pháo của Jules Verne, do một cỗ đại bác rất lớn bắn lên không tốc lực mỗi giờ 40.000 cây số?

Hồi 1913 và 1916, nhiều nhà bác học vẫn còn tin vào trái pháo của Jules Verne, nhưng muốn tránh cho những hành khách ngồi trong khói bị đại bác bắn lên như một viên trái pháo thực, người ta đã quyết định chế ra những chiếc máy để ném trái pháo đó. Có thử thí có chiếc bánh xe lớn do một chiếc động cơ mạnh 12.000 mã-lực có thể quay được một thứ xe tự động trên không trung ném ra trong một làn khói khai loáng chui vi độ 40 cây số và có thể theo một con đường về phía mặt giăng mà rồi có thể dùng để lên thăm chí Kim tinh và Hỏa tinh để xem trên những vị hành tinh đó có những giống người như óc các nhà tiên thuyết đã tưởng tượng chẳng. Người ta lại dự định rồi sau mai sẽ có một nhà ga cầu giăng và di du lịch mặt giăng và thử xe đó có lẽ sẽ di du lịch cả Kim tinh cách quả đất 42 triệu cây số và Hỏa tinh 72 triệu cây số...

Trong nhà ga di lên giới đó, các du khách sẽ trông thấy những tấm quảng cáo màu rất đẹp hình dung các phong cảnh đẹp ở núi Ptolémée, ngọn núi cao Képler (do Képler nhà thiên văn học trả danh tim ra) những thung lũng Flammarion và Eudymon. Những bức ảnh đó vừa mới chụp ở mặt giăng đem về làm cho du khách có thể biết qua phong cảnh cung giăng. Trong không đầy 4 giờ, chiếc phi cơ bay từ mặt đất này sang vị sao khác đã vượt bờ Mây, bờ Gió và các khoảng bao la trên vũ trụ bao nhiêu cái đê chằng khái gì những đại hải và đại dương dưới quả đất ta đối với người trên cung giăng. Thật là một cuộc du lịch kỳ thú.

Cuộc du lịch trên cung giăng đó trước chì là sự tưởng tượng. Gần đây nhà bác học Esnault-Pelterie nói chắc là việc đó có thể thực hành được và nhờ khoa học rồi đây ta sẽ có thể lên hẳn cung giăng và các vị tinh tú khác.

Một nhà báo Pháp cách đây ít lâu có thuật trong báo « Paris Soir » rằng đã được gặp nhà bác học Esnault-Pelterie đang ngồi làm việc trong phòng thí-nghiệm. Nhà bác học

rất có công với nghề hàng không đã làm việc như trong một lò hàn. Trong khi thí-nghiệm những chất nguy hiểm sẽ cho người ta có thử thanh đốt máy để di từ hành tinh này sang hành tinh khác, nhà bác học đã bị cụt mất mấy ngón tay ở bàn tay phải.

Nhà bác học này một hôm đã nói: « Nếu có thể chi phí 150 triệu bạc tôi dám chắc chỉ trong khoảng 15 năm nữa ta sẽ di lên cung giăng được » (nói năm 1935). Từ năm 1907, nhà bác học này đã chế tạo được chiếc phi-tiến di trong vũ trụ lần thứ nhất.

Khởi hành lên cung giăng

Khi cụ dùng để di lên cung giăng đã tìm được rồi. Thực ra thử khi cụ đó người ta đã biết từ hồi 130 năm trước Thiên chúa giáng sinh, nghĩa là vào đời Alexandre đại đế Hi-lạp, nhưng trước chưa bao giờ dùng làm cách vận tải. Đó là một thử phi-tiến lớn, rộng trong trang hoàng lịch sử, có thể ở đây rât để chịu để có thể chờ người và do người ta cầm lái.

Ta thử tưởng tượng xem chiếc phi-tiến đó thế nào: ở trên một cái lồng hình tròn, nhọn, cao độ 30 thước, rộng độ 20 thước là một chiếc dù nhảy rất lớn. Trong phi-tiến, ở phần hình tròn nhọn, là phòng của hoa tiêu và của hành khách. Ngay dưới đó là nơi trú các thử để đốt máy phi-tiến.

Phi-tiến đặt vào giữa những cái cột và có thể chay trên những đường « ray ». Phi-tiến làm bằng thứ kim khí rất chắc lén là *glaucinum* nên có thể chịu đựng được mọi sự thay đổi của thời tiết và sức mạnh trong vũ trụ. Có máy đê thay đổi khí giới, đê sinh hơi lạnh và sức nóng cần dùng đê có thể vượt qua làn không khí.

Sau khi chờ các thử đốt máy xong, người ta phải xem xét lại cần thận máy móc đê tránh sự nguy hiểm do sự pha hoai gây ra. Người ta phải cần xét xem khi lên mặt giăng rồi có thể giờ vede địa cầu nữa chẳng. Phải xem thử nhất là lương thực, các thứ máy trong phi-tiến. Và xem chiếc phi-tiến có quay đúng về phía mặt giăng chẳng? Nếu sai một ly, cuộc du lịch sẽ khép hàn. Người ta sẽ không lên được mặt giăng mà chỉ xoay quanh giữa các vị tinh tú trong vũ trụ.

Cá các hành khách cũng phải dù bị săn săn. Họ đã tập cho quen lác sút nặng mình tăng lên gấp bốn lần có thể chịu được một thứ hổ-lực ghê gớm nó đê minh xuống đáy phi-tiến, làm cho minh không còn trông thấy

cái gì nữa và hoạt động một cách rất khó khăn. Họ lại phải tập cho quen lúi mím nhẹ bỗng hẵn đì và không còn có trạng lượng nứa, khi mà chiếc cối mím dùng để uổng nước sẽ đứng ngay giữa khoảng không lồng và chiếc mủ của mình nếu không may bị cắt lên thì chỉ ở ngay hòn trên đầu mình cách một quãng, khi mà hẽ vận động gì thi thảm thê sẽ kéo dài ra như một cái lò xo có thể làm cho mình nhảy từ trần đến thềm như những quả bóng cao su vậy.

Nhưng các hành khách từ máy tuần lě trước
đã tập dần dần để có thè sống trong những
diều kiện sinh hoạt đặc biệt như trên đă nói.

Khi mọi người đã dự bị sẵn sàng thì đều vào ngồi trong chiếc phi thuyền và phi thuyền bắt đầu khởi hành.

Viên kỵ-sư cầm lái và
coi máy lên ngồi chỗ.
Sau khi chào từ giã
quả Đất, viên kỵ-sư
nhận tay vào chiếc bánh
lái thì bỗng một tia
lửa lòe ra dưới chiếc
vũ-iru xa. Tia lửa bén
vào chất đốt máy. Ngay
lúc đó bỗng nghe một
tiếng nổ lớn như tiếng
sấm từ chiếc phi tiêu
phát ra và một tia lửa
cháy sém dưới đất.
Tiếng nổ nghe có tiếng
vang như tiếng súng. Tia
lửa lòe sáng cháy căc cỏ.
Chiếc phi tiêu bắt đầu
lăn trên trục sắt, cắt
bong thân lèn khói mạt
đất và vụt một cái rẽ máy
đi lùi giờ truy con mắt
nhieu người.

Những cài lạc thú trong cuộc du lịch trên các tùng mây

Ngay lúc mới khởi hành nên biết rõ tốc lực
đó dưới 12 cây số một giây đồng hồ, nghĩa là
dưới bốn vạn cây số mỗi giờ thi cuộc du lịch
chắc chắn và không hy vọng gì lên được
khoảng không. Chiếc vũ-trụ xà chắc sẽ phải
rơi xuống mặt đất sau mấy phút. Nếu tốc lực
đó trên bốn vạn cây số mỗi giờ thi rất có hy
vọng, vì với tốc lực đó mới có thể chôn lại
được với hấp lực của quả đất và không bị
rơi xuống. Nếu bay nửa chừng mà không
may chiếc máy bay phi tiền bị hỏng thi

hiếc vũ-trù xa sẽ quay, mồi xung-quang trả
lát không sao lén được. Trong khi bay lên
nhì phải nghĩ đến ảnh hưởng của hắp lực quá
đất. Một người bồng chõc trọng lượng lên tới
hai, ba hoặc bốn trăm kilos thì không thể nào
không thấy trong người nặng nề, khó chịu.
Muốn tránh cho huyết khối dồn từ trên óc
xuống và chân tay khỏi bị cứng đờ, quá tím
và sự hô hấp khỏi ngừng lại thi hành khách
cần phải theo đúng lời dặn: nhín thẳng vào
chiếc cột trụ ở chính giữa phi tiêu, không
bao giờ nên quay lưng vào đây dẫu có ý muốn
r้อง lại quá đất mặc dầu. Nếu không theo
dáng những lời dặn đó thi sẽ bị mê man
bất tỉnh nhân sự. Kẽ nào không thể chịu
nhỉ thi nên uống thuốc ngủ để có thể ngủ cho
đến lúc trai mặt giáng. Vả theo sự dự đoán của



Chiếc phi thuyền vụt bay lên cung trăng

các nhà khoa học thi chiếc phi tiêu mỗi lúc
mỗi tăng thêm tốc lực và như thế hành
khách cũng đỡ khó chịu nhiều. Chiếc vũ-trụ xe
mỗi ngày mỗi lên cao thì quả đất mỗi lúc một
hở lỗ và nén nhín xuống cũng không phản
biệt được bè, đại dương hay là đất liền nữa.

Khi đến một miền mà người ta
lơ lửng trên không như
các ngôi sao

Nhưng cũng may thời kỳ khó chịu rất ngắn
nghĩa là chỉ trong lúc đi qua mấy trăm cây số
ở quanh địa cầu. Người ta càng lên cao bao
nhieu thì sức hấp lực của quả đất cũng giảm
đi bấy nhiêu. Bắt đầu từ 120 cây số giờ
đi thi người ta nhẹ dần đi. Khi đã đi tớ

khoảng không gian ở giữa các hành tinh thi
tường các hành khách nên quên hết những
hỏi sao từng có khi ở dưới quả đất. Người ta
cô cảm tưởng như mình không có nữa.
Đau không thấy nặng vai cũng như không có
và cả thân thể như nhẹ bồng bồng
không có trọng lượng nữa. Người ta nhẹ cõi
hơi không khí và có thể bay ở trong không
gian. Ta uống một cốc nước thì chỉ việc đưa
len ngang miệng rồi thay, chiếc cốc vẫn
đứng nguyên ở khoảng không, không cần giữ
nữa. Nếu ta viết dở hồ chí Minh bút chí ra thì
bút vẫn đứng nguyên. Ông mục dây nến để
điếc ngược lên cũng vẫn không đốt. Nếu chúng
ta lèo co quay lợn nhào, các đồ vật và
người ở trong cũng không hề bị rơi nữa. V
à dien kiện sinh hoạt kỳ diệu như những
kỹ sư tổ chức cuộc di lịch đã phải làm sẵn
những chỗ tay cầm để hành khách lúc nào
cũng có thể dựa vào đây sửa sang thân thể
trong mọi địa vị để chịu và để coi.

Cách t ên nhất là dùng chất lỏng. Chỉ việc
đè ống cao su vào miệng tức thi chất lỏng
co thê chạy vào cuống họng. Nhưng khai lỏng
ma cò ca phê hoặc nước chè nóng đượ
vị ở trong khoang không dò phải dun 24 gi
ngày mới sôi.

Prải dê phỏng những tia sáng đặc như tên
sáng cực tím của mặt trời. Nhưng nền trời
ra giờ ta lại thấy một quang cảnh rất vui
mặt. Ông hoàng kông iố iố, den người ta ra
thấy múa oanh trệu tia sáng rực rỡ của những
mảnh sao sa và các vì tinh tú. Những tia sáng
đó chạy vụt qua rát nhanh, iố iố, rát, kẽ
như tiếng sét, làm leo mái và nây ra nhún
tia lửa nhu nhưỡng, mảnh sét từ mọi cách
đập sét nung đỏ rực rỡ. Người hoa tiêu cầm
lại chiếc phi tiêu cần phải ráng khôn khéo
mới có thể tránh khỏi chém đến nhường mảnh
sao sa đó trên đường đi lên mây gồng. Quan
cánh giữa không gian lùi do chẳng khác gì
cánh đót cây bông cháy liên tiếp không bao
giờ đứt. Du khách có thể mò cửa phiêu
trong ra để ngắm cái cảnh các thế giới tron
vũ trụ đang ở chất lỏng như khi Thượng đ
mới ideo ra kinh bài thiền lập đài nhưng c
nhất trong kinh bài châm vào sau chòi.

Khi ha xuống cung giăng

Càng đi gần mặt giăng thì thấy quả dã càng nhỏ di, trái lại mặt giăng càng lúc càng to hơn. Theo sự to lớn của mặt giăng, người ta có thể biết thời giờ đã qua. Trong 34 phút

qua được 3.400 cây số. Nay đã tới cây số thứ 187.995. Lẽ đó tốc ốc phi tần đã lên tới 200.000 cây số mỗi giờ. Vì tốc lục do hanh qua sợi lục gần tới mực gác không chống lại được với hắp-lực của mực giằng nén nguo. Lao về phải giảm bớt tốc lục. Viện hoa hoa 150 bộ phu và phi sao phi tiêu vũ. di nọi tài län đã hanh vỏ dụng va vận cho phi län quay lòn lại, dùng sức bắn phi län theo mọi chieu trai ngực lại để cho co thê từ từ ba xuồng được. Hau nứu hé trong mọi gác luôc và khai các caca mện át trên cửa gác giang dù 300 phuoc moi cõ mõ. chiec dù bayon ion xõe ra.

Thé là dà tái cung giáng : một khoảng rộng
lớn tráng xá. Nhung day dùi rái ưng bù
chày sém dươi sục nóng của mặt trời phai
chiết vào và bị nứt ra vì khí hậu già rét ghe
góm. Bán dưới, hai bên biền xổng dươi 10
độ dưới 0, con lắc ho rg ton thi khít lại
lại nong tới 100 độ trên 0. Trên không dầy
rộng do có những đồng bằng mênh mông
buôn thâm đèn kít bời thù da do run rứt pium
ra và lục náo các tảng đá lách lù sao ra từ
rời xuong như mua. Lióng ra tio ui hay
quá dja cau ta cung sang lap lanu cò ô ho
sa mai và kuong sang lap thay vét ngón han
mã lap son cao vo. Đ y la dài voi tuyen dieu
của cung g àng như người ta vẫn thường
kia là các đèn và các thanh văn và người
trên cung giáng, đồng hồ và cùi Cuối và
Hồng Nga, một thứ n i, ướt phô hé không có
tai. Cảnh mặt giáng không sao tả h ì, si
êng mới biết...

Các nhà khoa học tin rằng có thể
lên cung giang và các vị hành
tinh khác

Các điều dự đoán trên này rất có thể là đúng. Tất cả các nhà bác học, ngay sau đó đã nói rằng việc di tản hành tinh sang hành tinh khác là việc rất ôn hòa thực hiện. Nhưng ta cần biết chắc là có thể dùng một chiếc phi thuyền ném ra trong một khoang không có lực hút 100 cây số một giờ và lại có thể dùng một luồng điện để sal khiên chiếc phi thuyền. Người ta lardin dần tim ách tảng - hém tộc lực của các phi thuyền. Người Đức Oberth đã có thể chế được một chiếc phi thuyền để thí nghiệm, nó có lực đẩy lên tới 14 000 cây số một giờ. Nhà bác học Esraul Peltier đã nói : « Nếu ta có thể có một máy ngàn ruồi triệu phẩy giga Ô Mô giáo sư Goddard cũng đã có thể chế được nó ; phi thuyền dài ba thước lén trên tùng mây xanh

Gió mùa thu lá vàng rụng bay

mùa của thanh-niên, chính là mùa thích-hợp với sự luyện tập thân-thể, luyện tập ý-trí tinh-thần vậy.

Thân thể mà khỏe thì tinh-thần phải tốt, mà tư tưởng phải đẹp. Người ta sẽ ít nghĩ đến chuyện chát chúa, đến sự thù hận ti tiện, người ta sẽ thấy có lòng anh-hùng hơn và yêu đời hơn bấy giờ.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến chuyện « Gió mùa » (1) của đại-gia văn-sĩ Brontefield lấy môt ngón gió làm chủ đề cho một thiên tiểu thuyết vi-đại, nay nhân nói đến gió thu thiêng tuồng có nhảm lại câu chuyện gió mùa áy cảng không phải là vô ịch :

«Truyện là một xú nhỏ ở Áo - độ thuộc
quyền Anacaitri, xú Raachipar, Vua Ranchipur
giao quyền cho Hoàng-hậu. Hoàng-hậu và vua
yêu mến một chàng là Ransoure. Ransoure là
một gã cháu đời đến tìm sự quên lãng ở nơi
đất trời xa lắc. Ông đó, dân Áo cũng mê mẩn chàng.
Ánh và Áo - độ tuy cùng sống cạnh nhau mà
cách biệt với nhau. Bé Anh, ta thấy vài ông
thiếu-lý trẻ khinh người, coi dân Áo như

chiếc phi thuyền đó có thể lại giài về chỗ đã khởi hành mà các khí-cụ để trong đó vẫn còn nguyên vẹn; cả chiếc phuong vă biển và chiếc may cung ứng. Các nhà bác học Anh, Pháp vẫn nít se; nghiên cứu về việc này. Người ta lối biêt và đã phai là 1 hời đố: kèi và ết xăng 18 giờ có thể có một thứ lò hót; máy riêng, nhô nó mà có thể từ Paris đến Núi ướt: trong 23 phút 10 giây hở, từ Paris đến Đông-kinh 32 phút. Người ta sá có thể dùng một chiếc xe tự động để di quanh địa cầu. Nếu dùng thử dầu phao nói trên này thì từ quả đất lên mặt giang chỉ mất 49 giờ, từ quả đất lên Kim-Tinh (42 triệu cây số) chỉ mất 48 ngày từ quả đất lên Hỏa nh (72 triệu cây số) chỉ mất 99 ngày. Vì nếu có thể đánh phá nguyên tử để dùng sức mạnh trong nguyên tử thì lúc đó từ quả đất lên mặt giang chỉ mất 3 giờ 39 phút, từ quả đất lên Kim-Tinh 36 giờ, lên Hỏa tinh 49 giờ, lên Hải-Tinh (4 ngàn triệu 300 ngàn cây số) mất 370 giờ nghĩa là 15 ngày rưỡi. Niềm nởh được đã hi sinh vă vă: ngày và nă iều người dự đoán chỉ đến 1950 thi sẽ có thể thực hành cái mộng tưởng du lịch đó.

HỒNG-LAM (thuật)

ng vật chỉ biết nai lung ra đóng thuế ;
tong dan ba Ann mat bu phan cui rong
ai den chuyen ngoai tinh... Con ben Au thi
nay vua va Hoang-hau nanchong, thienni-
eu ve mot long quan gia rat co.

và một ông quan nhà nước
giúp đỡ nông, rat hanh. Người ta thấy
ông kia bao phủ người Anh và người Áo
tại Krosno. Người, Anh lặng lẽ ngồi chờ...
Anh cũng dùng ruy băng ngồi cao...
và không kia kêu cao như thế, thê nào
còn cái giáp sắt xay ra đây. Họ chờ mãi bởi
nhưng ngãy chưa mai lời cái giáp mà chẳng đến?
Việc phải xay đèn qua da xay đèn thực: giờ
nó nói len, thời lỵ ngoài bê khói vào. Mưa
đau, gió mưa rồi tiếp đến một trận động đất
nh-thiên đe dọa, người chết trôi như cát
nhà không còn lấy một con; ở trên những
nhà, người ta trông thấy những người
tìm bì Anh nhai trầu đốt xác chồng bình tĩnh
cảm nồng Anh-tâ-l-oi.

Lúc đó người ta mới biết thương nhau.

Ông có người Mỹ lừa làm cát nhửng người
tú số. Vua Ranchipur bị nước cuồn dí,
oàng-hậu một mình đứng lên gánh vác
làng-son được người Anh giúp đỡ. Thiếu-tá
astu đứng lên trong nom mọi nhà thương
ansoure quên cả chán dài lùn lung vào coi
đe những người bệnh trọng nằm ở trong nhà
hương-ý. Esteb phu-nhà bò cà son phản
cùi người Anh và Áo thương nhau, xót
tàn nhau. Trời lại quang, mây lại tạnh. Một
lần không khí nhàn dạo bao phủ Ranchipur.
Ransoure ngồi bút thuở là ngoài vườn rông
hoàng-hậu đì trên một cái xe co hai con trâu
đeo, chung quanh có người Anh, người Mỹ
và bình-dân. Ransoure mím cười, khói cảm
Đây là bà Hoàng-hậu cuối cùng đi chơi với
những người bình-dân cuối cùng của nhan
loại L.

Chao ôi, nhân-dao thay là câu chuyện. Su
thù hán oán giận đốn có thể giết nhau, mà ch
cô một ngọn gió mùa giải quyết xong, dem
« ái nhân như kỳ » đến cho nhau, chúng ta
cũng nên ước rằng ngọn gió thu cũng dem
đến chúng ta những tu trưởng bắc-ái, cao
thượng và đáng tôn-sùng như vậy!

VU BANG

(1) *La Mousson* (The rain comes) cba Louis Bromfield.

TRĂNG TRỌN RỒI KHUYẾT

HAY LÀ NHỮNG ĐIỀU

mắt thấy, tai
nghe, óc nghĩ
về Trung-Thu

chơi cung trăng, ông đã được gặp tiên-
ngà và nghe kuú Nghé thường. Tiên-
nga mặt đẹp như ngọc, mắt trong
như hồ phách và da
như hạt bùn, tóc
xanh và mềm như
sợi mây, thân hình
nhẹ nhàng như bông
lều và toàn thể lùi
cũng tươi cuoi như
một dưa bông. Gặp
mặt còn, như nắm
màu, đèn lắc lẩn mờ

Khúc Nghe-huống đẹp lèu bong làng, với
những tiếng ruóc rò, dù khỉ và Mìn-Hàng
còn nhó dè truyền cho người là.
là một giấc mộng.

Ông vua da-linh đói Huòng được cái mày
ân hòn cù túng ta là sông lùi về nhũng kiếp
uớc. Bậc vương đê đòi này, tì thỉ cùi tì di
nh phu Minh-Hoàng mà mang lên cung

Trung thu và trăng thu !

Ngày xưa vua Minh-Hoàng đời Đường lên



mèrg lén cung
trắng, han sê
nhận thấy con
trắng là một trái
đất cỏ hon trai
đất của chúng ta,
hè hon trai ta đã
lẫn, chàng có
tiền - nga! mua
bát, tưng chẳng
cõi nhage - công
dao khauc Nghé
thường, mà ch
ó ông can và
nú tro.

Khoa-hoc đã
làm tan vỡ cái
mộng của chúng
ta!

.. Viết đến đây,
tôi nghe tiếng
tiếng vọng dẫu
phố càng gần,
dồn dập và mạnh
mẽ. Tiếng chán
đi tiễn xóm' an.
mỗi lúc mỗi iê
thêm.

Không phải tiếng trống trận của viễn thông
soái trê tuổi Banaparie trao quân sang đất Ý,
cũng không phải tiếng chân di của đội binh
truyề vĩ Hùng-de anh hùng Napoléon sang
chinh phục đất Nga.

Ngo cõ ra đường, tối thấy năm là có giờ
năm mươi tháng tám tên lén lén về trước, mọi
cái dâu sú-tri sắc sòi lung lung chạy theo sau,
và cuối cùng là một chiếc xe do ket là, truyền
hiệu lệnh và phát ra những tiếng trống đón
đập. Mười dứa trê, quân áo đen, giùa lưng
còn chiếc vải điệu, hai ông giàa nít xà cạp,
cầm gậy hay cầm đầu áp hai bên. Xùm chung
quon là lùi trê coi ở poô dưa, poô trèo, o
ngường poô ma usng trong dâ vong loi, xô
nhau cuộy len truot, nhau nhau, dây nhau,
cùi poô, nhau dê được gãi đầu sú từ.

Tất cả đám trê ay nung nang uέ, nhiph
nuang theo uô, trống, va mồi lác mỗi xa.

Bon trâng trong va sâng. Mai đây, trống dâ
bắt đầu khuyét, Trung-thu không con nǚ,
long nang uai va hồi nopy cung mât di. Va nô
mai din cho dea lút mau đặc vâ, dâu diem
trên lán tuc xanh.

Nhung, cùi ngay này sang năm, rồi sang
nǎn nǚ, ôi mãi mãi, hông rồng còn hẹn mãi
với tuc-gia.

Dâm trê theo sú-sú vừa khuất qua đầu phố
thi bén nhâ lán giềng, chợt một thứ tiếng
đồng nôi lèa inh ô, một thứ tiếng dâu đập
cuộc thau, một thứ tiếng cung đồ hồi nhưng
còn dài chưa lược gọn.

Tiếng gõ ngang, tiáp đèn tiếng sut sít, tiếng
khôc bà lêu rôi tiếng thôa thức. Thằng bé con

của ông làng giồng đòi mẹ nó mua trống và
dâu sú từ và cả một chiếc đèn con thỏ dê nó
tháp và rước di quanh nhà.

Bó nô, ngay tháng nuong vung vâ, quát lên
một ierg:

— Im ngay di không ông cho mấy roi bây
g!

Tiếng thồn-thồn thành ra ngben ngào.

Mẹ nó nhẹ nhang và khôn khéo hơn, bê con,
nụt con, ngen con đèn ngay mai sẽ mua.

Ngay mai l Nghĩa Trung-thu dâ hết, binh
trống dâ bắt đầu khuyét, long hâng hai dâ
người roi,

Ở phô dưới, giáp với miến quê, hai lopp
rêu, một bên trai, một bên gái, hông hònban
hop ở hai bên đường. Trước mặt q co một
sợi dây thép căng thẳng từ mép đường bên
này sang mép đường bên kia.

Bèo trai cát tiếng hát, vừa hát vừa lấy que
đập vào sợi dây thép. Bèo gái cát tiếng trả lời,
cũng đập que vào dây thép, cũng một điệu
lèa xổng, cũng một lời tình từ như nhau. Cứ
như thâ kéo dài đến một g ô, hai giờ, có khi
suốt đêm: người dâ mồi, tiếng dâ khán,
nhau tình duyên cùi quyến luyến, chưa ai
nở dòn tay.

Có người bảo Trống-quân là một điệu bài
râu. Nếu thật, sự biến cải của nó thành một
diệu hát trai lờ hồn phì là một sự lạ và những
bài hát do mấy ông khóa trái múa dât ra hay
do chính người hát chấp nô làm ra hồn phì
là một kỳ-quan.

Máy nhà khảo-cứu văn-học, nếu cho ca-
dao là Kinh-Th Việt-nam, xin chờ cho điện



hát trống quân là những bài hát của thi-nhân
đời Trung-cô nước Pháp (Troubadour).

Róng trống trong va sâng, không nhung chí
đi ngoài đường, nô ô cả trong nhà, chiếu lèn
trên sáp, roi vào khay đèn, giái trên nhung
chiếc gối trang linh. Trung-thu khôc g nhung
cái của lùi trê tuc xanh, nô còn là tết của mấy
ông già dâu bạc.

Máy phâ-ông rồi việc, mấy viên chúc ham
chơi, mấy thương-gia phát tài l dịp đầu cơ,
hôp nhau di thường nguyệt. Có khac gi Đường
Minh-Hoàng, cũng khac Nghệ-huòng, cũng

Tiên-Nga. Vâ còn hon Đường Minh-Hoàng ô
chỗ thât với mông, ô chô di mây về gió, tàn
canh mà trống vẫn tròn.

Mì dày trống trời dâ kí uyết, nhưng mấy
ông già dâu bạc vẫn còn tư ng râng. Lòng
hồng hâng bài của lùi tê dâu xanh lão phải thua
mấy ông già dâu bạc.

Tiếng trống lại thiêng vong gân, lần này dồn
đập gấp hon lân trước, tiếng chén, tiếng xô
nhau, ô ạt hưng hâng. Một đám sú tâk khác
tiến, đón phô tôi, àm àm nhâ thúc dục. Tôi
đành bỏ quán bút...

LÉ-KIM-KIỀN

Chemisettes, Tricots,
Slip, Maillot de bain
đủ các kiều, các màu, rất hợp thời
trang, mua buôn xin hỏi hâng dết

PHÚC-LAI

87-89, Route de Hué, Hanoi — Tel. n° 974

Anh Kém rui?
Có lẽ là tại trong
mình Không giờ

TỔNG PHÁT HÀNH TỔN XÚ BẮC KỲ, AI-LAO VÀ MIỀN PÂY TRUNG-KỲ
Etablissement Vạn - Hóá — số 8, phố Hàng Ngang — Hanol
Có bán thuốc Vạn — Bảo lì lùi — ieng chữa bệnh liệt dương. Thủ cho đàn ông, đàn bà khác nhau

Nhìn tâm lý người xưa qua ông nghè tháng tam

Ông đồ khoa nào ở
xứ nào?

Thế mà hia-hốt với
dai bão!

Mỗi năm một Tết Trung
thu đến
Tôi vẫn gặp ông chẳng
muốn chào?

Đó là bài thơ của một thi-
nhân ăn danh lâm ra để
gêu ông Nghè tháng tam,
truyền- ụng khắp dân-gian
nay nay.

Ông đồ khoa nào ở xứ
nào?

Ta nhắc lại câu hỏi của
thi-nhân. Nhưng ta không
thể nào trả lời được, vì đó
là một câu hỏi vạn cõi không
ai có thể trả lời.

Tuy nhiên, nếu ta không
biết ngay sinh tháng đẻ của
ông Nghè... tháng tam — (vi
lại yết co giây khai sinh?) —

Một cách xác-tinect, thì ta
cũng có thể phỏng đoán dại
khai rằng ông Tiên-si... giây
để sau năm 1374, (doi
vua Đạt-Lôn nhà Trần) là



của VĂN-ĐE

năm Hô quý-Lý cái cách phép thi nhà Lý,
nhà Trần, dặn phép thi Hương, có tràng-
tuyên cù - nhau mới được đỗ thi hội năm
saу, ai trả lời hội thi sẽ thi mò bài văn-sách để
tranh bằng Tam-khối (Trung-nguyên, Bảng-
nhơn, Thâm-toa) tức là thi Đinh là năm Hô
quý Lý đổi chức Thái-hội-Sinh-rá lóm Tiên-si
(vì là người trúng Hội-thi). Vậy là Tiên-si
thật của nay là đê năm 1374, thi tất Tiên-si
giagy ít nhất phải đê sau năm ấy.

Tâm lý của người báy ra Tiên-si giây làm đỗ
chơi cho tè con, chẳng biết có mồi mè như
ngày nay, là đê kỵ-ném ngày « dân sinh » của
khoa thi Tiên-si không?

Ít nhất ta cũng có thể đoán chắc rằng người
đỗ-dâu cho ông Nghè tháng tam ra đời, nhằm
cái mố-dịch khai-jin-khien trên giằng họa đỗ

sau thi đỗ làm ông
Tiên-si. Phải, đem cái
hình ảnh ông Nghè,
với mũ cánh chồn,
áo gấm trang kim, càn dài
bồ-tát cẩn-thân, cung long,
biền, cờ, coi oai-phong ra
phết, phô báy ra trước con
mắt lò mò và kính-ngạc của
trẻ em, người ta chỉ gác ráy
trong óc chàng
một ụ them
thường, mọi mối
tham-vọng.

— Em có muôn sang-
trọng, danh-giá như ông
Nghè chẳng? Thi em hãy
gắng gỏi học-hành để thi
đỗ Tiên-si.

Người ta muốn nói thi
vào đầu óc bạn thiêu-rn
trong nước như vậy.

Vậy cái đỗ chơi Tiên-si
giây trước hết là một cách
khuyên - khích bạn sī - từ
tửng-lai.

Người thời nay, lây tám-
ly minh-xết môt đỗ chơi thời
cũ, thường lò ý muôn kết lôi
kẽ dỗ dâu ông Nghè tháng tam là nhồi vào sổ
thieu-nien cái bá hán hứ vinh, cái óc chuộng
khoa cử? Điều đó không biết có đúng không.
Cứ như chàng tôi thi chàng tôi chí rằng:

Thời xưa, thời của Tiên-si trang-nguyên, tung
trong dân gian vẫn chưa làm bốn ngón: Sí, Nón, Cิง, Thurong, song ba ngón dưới đều là
những ngón hạ lưu.

Thậm chí đến ngạch bình-linh cũng đánh
riêng cho con nhà nghèo hèn, bạch dinh, và
cũng bị liệt vào hàng áo ngắn.

Khắp nơi trong nước, chỉ có nghè sī là nghè
đáng trọng, đáng quý.

Vạn ban giải hạ phầm

Duy hữu đọc thư cao
lực dịch:

Maôn ngõi dùu kêm cõ

Duy đọc sách là hơn...
Mẫn triều chủ tử quí
Tận thị đọc thư-nhén
lực dịch:

Bấy triều áo đỗ, tia
Đều đọc sách làm nên

Cứ xéz mẩy câu tho cõ đó, thi biết nghè đọc
sách thời bấy giờ cao quí như thế nào và có thể
đưa người ta đến đâu.

Cho nên phàm phu-huynh có chí khi đều
muốn con em mình đọc sách. Thánh-Hiền, theo
việc khoa-cử làm về vang cho tiên-lò và họ hàng.

Phàm thanh-niên có tài, đều mong nhớ
nghiên-bút vượt minh khỏi chỗ bằng phẳng
tầm-thường.

Khi mà khoa-cử là con đường độc đạo cho kè
cõi tài tiến-thêm, như vậy, thi đem hình-ảnh
ông Nghè ra khuyên-knica trẻ em trong nước
giằng gỏi theo việc bút nghiên chí là một việc
đáng khen. Biết đâu việc đó lại chẳng được các
Triều vua thời bấy giờ tán-thanh và ban
thưởng.

Thời thương cõi, thời Lạc-Vương, Lạc-Hầu,
Lạc-Tướng, tức là thời phong-kien, vua, quan
đều cha truyền con nối, chẳng nói làm gi.

Từ triều Lý qua triều Trần, triều Lê, tới triều
Nguyễn, cách tuyet-cù quan-lai đều tương
như nhau: một phần lấy con các quan lo
lập ấm, một phần lấy các người trung-tuyen
cấp khởi thi ra làm quan.

Như vậy, là con nhà thường dân, nghĩa là
cha mẹ không làm quan, mà muôn được làm
quan, thi không thể nào thoát được cái cầu
khoa-cử. Khoa-cử vẫn là cái thang duy nhất
của con nhà thường-dân leo lên chỗ vinh-quang.

Phải, ôi-nh-quang! Vì trong thời quán-chỗ,
chỉ có vua là Thiên-lôi rồi đến quan thay Thiên-lôi
tù lâm - cha mẹ dân - là dâng trọng thời.
Dân dù già cõi, dù khôn khéo, dù tài giỏi đến
đâu, mà không làm quan, không có pham-tước,
vẫn là dân đeo lõi con chủ vua, quan hết!

Trong tinh-trạng-xã-hội ấy, những con nhà
dân đã giằng gỏi học hành quyết đỗ ông Nghè,
ông Bảng, đều là những người biết đỗ tài-trí
của mình lòi cái da nhảy ra khỏi chỗ tăm-lòi,
trước cho đẹp mặt ám thanh minh, sau cho cha
mẹ, họ hàng, láng nước được sáng-sủa rạng-rỡ
thơm lây vì mình. Họ chỉ dâng ngoi khen và
khuyên-khích.

Muôn lâm quan, thời bấy giờ chỉ là một sự
tham-vọng rất chính đáng của thanh-niên.

Vì ta phải biết thử thời lâm quan đay
hưởng rất nhiều quyền lợi đặc-biệt, như dưới
khai :

1. — Không phải đóng thuế-thân
2. — Được hưởng tiền-lương, tiền-duong-
liêm và lộc-diễn.

3. — Cha mẹ quan được phong phàm hòn
ngang với con.

4. — Quan-lai phạm tội, phải có chiếu sua
phép quan mới được thảm-vấn v.v.

Như vậy, không mong làm quan chỉ là kẻ
chan-dời hay bất-lực mà thôi.

Dem tiên-si giây nhác cho trẻ em nhớ
một cách thiết-cận, đèn bồn-phận dõi với bồn-thân
và dõi với lò-phu sau này, — (vi lòn quan như
trên là đâ biêt, cũng là một cách đèn bão hiệu
cho cha mẹ) — đều phải là một việc đáng ché
nhu ta làm-tưởng!

Làm quan không những là làm vè-vang cho
thanh minh, cho cha ông minh, mà lại là cách
duy-nhất để thi-hành-dao-hoc của Thánh-hiền
(vì Không-Mạnh) áp-dụng道理 vào chính
sự trong nước (trị quốc, bình thiên-hạ).

Vậy ông Nghè tháng tam không những không
đáng trách, mà lại đáng được một ngôi phòi-
hưởng ngang hàng với thái-thập nhị hiền trong
miền thò Thành-sư-dao-Nho...! Vì có công
truyền-bá và cõi-dòng...

Nhưng tới nay, thời-thế khác, lập-thu-ợng
khác.

Khoa-cử và quan-truòng khong còn là lối đi
độc-dạo của ke-có-học, có tài.

Trí-tự xã-hội đã đổi mới hẳn. Trường-hoat-
đing của thanh-niên không chật hẹp như xưa.

Binh-si không phải là một ngạch dành riêng
cho bọn bạc-định áo ngắn. Trái lại han.

Nghè Nông, nghè Cóng, nghè Tương đã có
như rõ-rệt và ngang-hàng với nghè sī, và
mọi nghè.

Có ba mươi sáu lối liên-thân khác nhau, tôi
não cõng đưa người ta đến một mục-đich, đèn
vinh-quang; thanh-niên tha hồ mà chọn lối
con đường thuận-tiện và hợp với sở-thích
của minh.

Thời oanh-liệt của ông Nghè khong còn iữa.

Như vậy, ông Nghè... tháng tam thành ra võ
đang, và do-dáng làm sao!

Đã đến lứa phải mời « ông » vào viện tảng-cõ
để nhường chỗ cho những hình-đinh mới bùi-
tượng nhũng nguyên-vọng mới của thế-hệ mới.

VĂN-HÓA

BA VIỆC QUAN TRỌNG
— TRÊN THẾ GIỚI —

NUỚC PHÁP PHỤC HƯNG

Trước khi tiến đoàn những việc quan trọng trên thế giới có sô-hưởng mâu-thiết đến ta, chúng tôi cốt trình bày luật hiên-nhiên với bản đặc đề ta cần-cứ vào đây mà bùn luân. Với các bạn không tưa-nhau luật ấy và chuyện

Cuộc chiến tranh Anh, Nga với Đức

và chuyện thế giới đại đồng

rất như ánh sáng ban ngày không đủ để bạn tin-tưởng, chúng tôi đánh khoanh tay, đánh nhau thời-gian trả lời xem ai đã di sai đường lối.

Mỗi tim hiểu thống-chế Péain bằng nồng-hiệu-quả của các công việc ngài làm, có lẽ là phò cho vai bì thê-hệ hòn thê nữa. Vì, cũng như xay một cái nhà cao mây tùng, độ nán bảy hôm, làm sao cho người ta trông thấy được ngày kết-quả.

Nau ng nǚ cần-cứ vào luật thiên-nhiên, dù là một người nồng-nỗi đến dàn cũng trong thi-rõ ràng việc ngài sẽ thành-lụn, sẽ có kết-quả mỷ-mẫn, sẽ đưa nước Pháp lên cái địa-vị xứng-dáng.

Dù lai mẩy trang sủ-ký Pháp: sau cuộc thi-battle của Trận Poap-Phổ chiến-tranh ở cuối tháng thứ mười chín, dân Pháp đã phải chiến-dấu với biết bao nhiêu đau-khổ gay-go.

Qua được cái glai cõ chịu đựng đê thắng, sau nay trong cuộc Âu-chến 1914-1918, dân chúng mới đem vinh-danh lại cho th-quốc. Thế là dân Pháp đã chiến-dấu đê mà có. Nhưng có rồi, lại không chịu chiến-dấu đê mà giữ còn... Thật quá nay lời Tống-chế Péain, dân Pháp mấy năm sau đây đã quá ham-mê với chơi đê xao nồng bỗn phô lầm dàn. Cái nhân đưa đến cái quả: ngày tháng sán nấm ngồi, nước Pháp phải xin ký điều kiện đình-chiến với Đức. Vì cũng là ngày cuối cùng của ch'-đô din-chủ-một chính-hà không đúp. Thương-de thua nhau - ở Pháp không rõ, thay vào một chính-tak mồi, hơn với ý muốn của Tuszat đê một quả-sai-giai, một quốc-

Thứ hai là trán đánh nhau tay ba, nhưng sau lưng mấy nước này, cũng còn nhiều nước khác giàn-liệp dù-chiến: vè phè a-truc, hoặc vè phe đồng-minh. Nó còn chờ đê rồ tung thành thế-giới chiến-tranh, nếu khống mau mưu liễn-kết. Không kè các nước a-phu, ta thấy rõ ngay sau cường quốc trên hoan-rầu chia hàn-hai phe: Anh-Nga và Mỹ, Đức-Ý và N-đt.

Tuy nước nào cũng tự tin là mình mạnh, nhưng cũng không dài-dót gì đê nhí-pham sít-luc mà đi mót chơi với hai. Vì vậy, ai cũng tìm đê phe đảng cho bằng-cắn.

Trận đánh nhau này có thể kéo dài vài ba

năm nữa. Lại mỗi đây, mọi nhà chuyện-môn

quân-sự Ý phong đoán nó còn kéo dài đến mười năm nữa. Như thế, phản-doán cái kết-quả ướt-gai của nǚ, chí là cǎo-cứ vào luật thiên-nhiên. Mái dựa vào đó, ta thấy cái cần thia-z-lợi hơi ngã về phe Đức-Ý:

a) Về luật luân-hoán: trận Pháp Phổ cuối tháng-ty hứ mười chín - Đức thắng. Trận Âu-chến 1914-1918 - Đức bại. Và đến nay Đức có thắng ắng chì là khố-phục được lại cái địa-vị «dảng đêm xá» ở châu Âu - một phần thưởng sô đì co, là nhô-hả-ving Hitler đã chiến-lấu hơn hai nươ cấm-tròi.

b) Về luật chiến-dấu: Đức đã chịu «nǎm giờ nǎm mát» đì vào con đường chiến-dấu mới cách thẳng-tiến va hành-hvc.

Thắng-thắn ta cứ nghe lời uyên-hồ của Tống-chế Goering với các nước trong-lập, thì rõ: «Các nước trong-lập, bắt cứ một nước nào cũng có hè là bạn với Đức Quốc được. Nhưng nước nào có nguyên-liệu mà chúng ôi cần dùng đên, chub g ôi bằng lòng mua. Như thế, chúng ta vừa là bạn hng với nhau nữa. Nếu không bàn, chúng tôi phải đánh đê lấy.»

Thắng-huc - là cứ quan-xát những hành-vi của Tống-hống Hitler - cũng như hổng-chế Péatin, chỉ tàn-uy h-snh cho quố-gia, không hề nghĩ đên quyền lợi riêng. Vâ, cả với vạn-quốc, nhà độc-lai cũ bùn-ũng-hnh thư: tôi lai địa vi và q-yen-loi cho tôi quốc vì ngày nay, nước Đức đã mạnh rồi. (Ma e iến-tranh là vi quyền-lợi riêng thô, chẳng vi mì-ý-ngi-fa nőc.)

c) Còn luật nhân-quả: hì ta cần-cứ vi o hai đao thiên-lai trên, dù iỗ con đường mai-sau của nước Đức.

Bến phe đồng-minh Anh-Nga và Mỹ.

Lòng thành-thực trong sự cộng-tác của «khố» này, ta nhận thấy kém xi «trù». Kén thành-thực, làm gi có cõi sô cõi ắng, hết lòng giúp đỡ nhau? Một lang cứng: ngày 7-9-41, M. John G. boon - phat-ngoân-nhân dài vò-tuyến-diện M-ur-Khoa - dâi công-tác việc hò-hảo suông vè vĩ: Anh giúp Nga chí thấy tỏ ra bâng-ai-đi-đi-cam-tinh, trong khi quân Nga giờ được o-mặt trên phia Đông nhiều đội quâ và phi-quân Đức, kien Đức không tránh tay súng đánh pha được o M-ai Cat-loi. Người N-đt có cảm-tưởng là người Anh bỉ khuy-nhich Nga hằng-lai nói và hứa-hẹn trong lõe một trận ghé-gom đang tàn pha đê Nga và giết-hai-dân Nga. »

Khen thành-thực, vil' u trong thê-mâm, Anh và Mỹ cũng không tra gi Nga, và trái lại Nga cũng không tra gi Anh, Mỹ. Bởi cái chính sách của anh-trú-xua tên nay là không muốn cho nước nào làm bá-chủ hoàn-cầu, n-oi cái dâng gióng Hồng-mao. Cai guong cũ dâ cho hâ-thi soi chung: sau cuộc Âu-chến năm 1918, lúc Paap thi hành hiệp-Versailes, Anh có bênh-vực sự p-yc-bung của Đức, n-ường sỹ sau nay Paap hùng-cuồng t-ê ngay hiêm cho minh. (Đó nay, cái quâ-báu da-nghូi đê chung t-ô mồi t-gay Đức bay sang Anh giòi hàng van tan bom xuông Luân-don). Ti-ay Anh làm ra mội qua, n-ieu nuc dâ e lai co chiêu-tranh l-ai vi quyền-lợi riêng thô, chẳng vi mì-ý-ngi-fa nőc.)

Và nay, vẫn thế, Anh vẫn không muốn Nga thắng Đức đê bơm minh, đê tu-ường M-akrắc-Tu cung đúp ho-n-cầu tin-niêm. Vì sau Đức, chủ-nga-la cộng-sản còn là kẽ trú

Việt-Nam văn học

CÓ IN CÃ CHỦ HÁN

1) Lý tr-ều văn học — 2) Trần triều văn học I

3) Trần triều văn học II — 4) Lê triều văn học I

5) Lê triều văn học II — 6) Nguyễn triều văn học

Sách in toàn giấy bẩn đê giữ được lâu. Giày tất cǎ trên dưới 1.000 trang. Sau khi in xong đóng lamic một số ban 6 \$00. Đến cuô October 94 in xong cuôan đầu rồi cùi cách 50 ngày sẽ cõi cuon-sau. Ngièi nào muốn mua toàn bộ trả t-ê trước phai trả cùi cách 50 \$00 và khong phai chiu cước gửi. Ngìèi nào muốn đặt o ua-toàn bộ nhung trả dàn làm 4 kỵ (mỗi kỵ 1300) cũng khong t-âi chiu cước gửi nhưng phai trả ngay 1\$00 khi đặt mua. Ngìèi nào muốn mua thử cuôan đầu cuon sùi p-80 (c-ước) vè che:

NHÀ XUẤT BẢN MAI LINH - HANOI

sản Anh và Mỹ — hai nước có chế độ tư bản lớn nhất hoàn cầu.

Nền Anh-Mỹ có thành-thục morg cho Nga thi cũng phải là khi tên đại hết lực lượng Hồng-quân. Do đó, sau khi chế độ Quốc-xã sụp đổ ở Anh-Mỹ lại dễ dàng lật nhào luôn chủ-rgt là Cộng-sản ở Nga.

Về phần Nga-sô-viết — muốn đánh đòn chẽ-dộ tư-bản, Nga kỵ hập-uốc bắt-xâm-phạm với Đức, xác-xâm cho các nước đánh nhau để dửng ngoài thò lòi nồng mòng sau này các nước hoàn-công suy-nhuế thì chủ-nết là công-sản mới truy-ráp được khắp nơi. Vé sau, cái thê-không đồng-dòng — vì bị Đức đánh — Nga phải dấn minh vào binh-lửa, rồi lại kỵ hiếp-uốc quan-tư với Anh, với Ba Lan — một nước mà Nga với Đức chung nhau mỗi nước thân-tình một nón.

VŨ-XUÂN-TỰ

KỶ SAU:

Chuyện thê-giới đại-dồng:

Một cái mộng trong mộng!

TRÍ-NHÂN
số 5, Phố
hàng Đường
— HANOI —



QUẢNG-TẾ
số 34, phố
Kham Thiên
Hanoi (zone)

BA CON GÀU THẦN

mà người ta vẫn bàn tán bây giờ là ba thứ thuộc cực thần hiệu này:

Điều Kinh « Con Gấu » 1\$80

Đau dạ dày « Con Gấu » 0\$80

Bô thận « Con Gấu » 1\$10

Ba thứ thuộc này là:

**Bạc cho mìn ông
Vàng cho đền bà**

(Ai mua xin cù viết thư về thang hai nhà này. Thi ốc lạy, không phải gửi nhiều nơi)

Vua Lê chúa Trịnh xem đá cầu trên mặt nước hồ Tây

cầm quả cầu, bước lại dâng cuối thuyền, một chân đứng chèn vách trên mạn, một chân gác lên đá cầu. Trước hết Chuong túi cầu nói xin chúc họ vua Lê. Ai này cũng dùng chén ngọc mát sần xem Nhu-Chuong phô tai. Thị quả nhiên là một tài đặc biệt, quả cầu cu theo bùn chân của Nhu-Chuong mà tung lòn rơi xuống, nhanh như cát phô thông, dù người đến không kịp cõng đã được bồng ngàn lần, vậy mà trước sau Nhu-Chuong vẫn đứng ngay chầm chừ một nốt, si này chỉ lo thay cho bùn hể trêch một cái là ngã xuống hồ. Nhìn mãi đã chán mắt, vua Lê phi cười nói rí g:

— Giải thục! Nhưng thôi, chúc họ cho trầu hàng ngàn tuổ như thế cũng đã sống lâu quá lảm rồ. Còn mong sống mãi để ăn bát chờ đợi mãi hay sao?

Nhu-Chuong đứng bằng lại, túi đầu tạ tay nha vua, rồi xin dâng luồn đê chúc họ cho chúa Trịnh.

Tai lợ thay lần này Nhu-Chuong ô lê lại cảng châm lay lòng chúa Trịnh hơn với vua Lê lão-trước, vay mà không hiếu sao, Nhu-Chuong vừa mới trồ-ái da được chừng hơn mươi cái, thi quả cầu lại rơi trêch vào trong thuyền, Chuong luồng cuồng vây nhảy xuống dưới lầy, lại hầm hục đá luồn, nhưng lần này lại kêu quá, vừa được bốn năm cái, thần thiêng tràn hồn nghiêm, quả cầu rơi tóm xuống hồ, còn chính Nhu-Chuong cũng ngã chui di, nếu không có người nhanh tay kéo lại.

Thấy vậy, vua Lê và mọi người cùng cười ô lè, riêng có chúa Trịnh mặt sầm nay lại lộ vẻ khùng vui, lập tức trèn lèch bâi cuộc hội cung. Sau do mấy ngày, Nhu-Chuong bỗng tiếp được lệnh cùi cỏ chúa Trịnh cách chừng dưới vè, vì hắn đã bị oan hận với vua bạc voi chúa mà nêu lộ. Còn chính vua Trần-Ton từ đó đối với chúa Trịnh càng phải giữ-kin cẩn-trận, mới được yên-đòn trọn đời.

SỐ-BÀO

Thông-chè PETAIN dâ nói:

« Lou-mè nhân-dân, người già cũng như người trẻ, đều sẽ hàn-huyễn-heo một on-chè trong kỷ luật. Đôi với người trẻ thì dâng lời với ma đâ...da; đôi với người già, nếu họ một a mực không chịu, thì sẽ dâng sức mạnh n



GIĂNG GIÁ

Trong chuyện Kiều ô câu:
Giăng già đắc-diệu làm sao!
Xe tơ chẳng lừa buộc tu
nhiên.

Giăng già là gì?

Là mặt giăng già ư?

Là « ông » giăng già ư?

Hay là bì « Nguyệt » sống
lâu nhêu tuồi?

Khôrg.

Giăng già đây chỉ là ông
To-bông.

Bởi Đường, Vi-Lô di khắp
nơi kinh vỵ, một đêm trăng
đạo chờ, ikeys một ông cu già
đang ngồi gác sách dưới ánh
mặt giăng xem, lung có diu
một cái bao lòn.

Vi-Cô tiễn lại hỏi.

Ông già đáp:

Sách là sách bôn-hư của
dân gông dân bà trong ban
dân thiên-hà số dâ...inh trước
rằng người nào « S. phái-lày
người nào làm vợ, làm cl òng g.

Đè chè-niều va cảnh-tinh
những người biếu làm giáng
giá là mặ...giăng già, người
xưa dâ...lên tiễn châ...vân
bằng một cái cu-dao ngày
thuo và trào lộng:

dưới ánh giăng xem sách, liền
koi-le, Nguyệt-hạ lão-nhân
月下老人 nghĩa là ông già
ngồi dưới giăng.

Sau người Tú gọi tắt là

Nguyệt-lão 月老, lão di hai
chữ hạ 下 và nhân 人, nhưng
vẫn có nghĩa là ông già ngồi
dưới giăng (tức là ông Trí,
hoặc ông To-bông như ông
To trong câu Kiều: « ông To
ghép bò chi nhau»).

Người Nam ta cũng gọi tắt
theo như vậy và dịch nghĩa
den hai chữ Nguyệt-lão ra là
giăng g à khiên nhiều người
tại nay vẫn hiểu lầm giăng
giá là mặt giăng già, tức là
mặt giăng lâu tăx, nhiều
tuồi.

Nguyệt lão, chỉ là ông già
dưới trang (ông Trí). Nếu
muốn nói mặ...giăng già, bằng
chữ Hán, thì phải nói: Lão-
nguyệt 老 月 mới đúng.

Đè chè-niều va cảnh-tinh
những người biếu làm giáng
giá là mặ...giăng già, người
xưa dâ...lên tiễn châ...vân
bằng một cái cu-dao ngày

thuo và trào lộng:

Giăng bao nhiêu tuồi già g

gia?

Nên đặt nua lú giò

Tâm Nguyễn Từ-Đen

sứa Lê Văn-Hóc

« CHÁY THÀNH VÀ LÂY »

Mỗi kh, một người bị vâ
lây, bị lôi oan người ta
thường nói « cháy thành vâ
lây ». M y chửi do gör ghém
cả một dien-tich cũ. Sách

« Quing-Vân » chép rằng xưa
có một người họ Trí, tên là
Trọng-Ngưu nhà Ô-gân cùa
thành. Một hôm cùa thành
phát hỏa lửa cháy lan sang cả
nhà họ Trí. Trọng-Ngưu lung
tung Nghẽn lối ra, bị chết
cháy. Người thời bấy giờ có
câu hát cảm thán rằng :

Thanh môn phát hỏa
Ưng cập Tri-Ngư

Dịch
Cùa thành bị cháy
Hại lây Tri-Ngư

Cũng có khi người ta nói
Họa cập Tri-Ngư, rg'là là vâ
lây dân người Tri-Ngư; nhiều
người lại bi ủ làm tri Ngư
la ae cà, theo ng là tri là
ao, Ngư là ae...

VĂN HÓE
(Trích TÀM NGUYỄN, TÙ BIỂN QUANG LINH)

Kỳ này vì nhiều
bài nên bài « Một
phương pháp, dạy
chữ nhỏ » của cụ
phó-bảng Bùi-Ký
tạm hoãn đến kỳ sau

TRONG MỘT ĐÊM HÀNG TRIỆU DÂN MÔNG-CỘ BỊ GIẾT Ở BÊN CẠNH những cô gái xinh tươi

Năm 1042, Thổ-pô-nhĩ (T'oung Leng) vua Thành Tôn nhà Nguyên bắt sống được vua Charles (đang mắc chứng điên) trước lỗ-ni-ki, và đặt quyền đô-hộ tại nước ấy.

Nhưng, nếu quân Mông-cô là phỏng vă-tuong chinh-phuc dai-tai, thì họ chỉ là những nhà cai-trị rất lỗi, và rất vụng.

Chặt một lúc 70.000 dân người lấy so sánh dai kỵ ném ho không ngửi hấy mùi anh, và chỉ cho là một tiô têu-khiên thanh-nhã. Chém đằng thành trại n'o, họ chỉ dù g sức mạnh tri dán, lấy mâu và lúu đù giềng-trật-iy. Không bết lấy khúi, nhục mè-bồn để rêu-núi con rắn độc, trái lại, họ làm co rắn độc cầm-hòn dưới uất kiêm và vỏ ngựa.

Cho nên, nước Thổ-ña Mông-cô, uy n'ati ngo i binh-than, so g b'eu trong th'at ch'ang khac mot n'o nước đang am ý sòi. Những bộ kia hanh-lóng-một (ach-mim) trong binh-tí, vi mỗi giờ, mỗi phút mọc thêm lên khắp mọi nơi.

Vì ai ch'ò n'ao dàn-tinh cung oin-giận b'í-binh. Tại n'o, quân chinh-phuc cung đe lại những vết chân ngựa đầm m'au, những binh ành lán-phá, những k'y-niem dae-thuong.

Thứ 3, năm 1453, con rắn độc g'á ngùi b'ay lão, b'org u'au đầu vàng dày, giữa lúu

quân Mông-cô đang đầm say tréa đồng gõi n'em êm-dêm với những cô gái Thổ, yểu-kien, e-ê, tha-bu'ut trong những tơ lụa thảng-hình mồng-ianh. Phải. Một đêm iôi trời như đồ mực Dân Thổ-ni-ki trong một phút, dàn nai-nit, giặc đoàn dạo du-bi săn-sang. Một ngọn lửa hiện bùng lên cùng với lửa cẩm-hòn. Tất cả tinh thành mờ toang. Quân Thổ như lán sóng phà vỡ đê tràn ò vào, k'ti th'ô dù g-mạnh hung-tàng như vũ bão hợp lực với dàn trong thành xông vào các dinh-thự Mông-cô tăng mỗi người một mũi đoàn-đao vào tin-chết gác b'au những cô gái Thổ.

C'í t'ong mot dem, grán Mông-cô bị bại đậm. C'ón só tên n'ao t'íi h'ien k'hang d'au, c'âng ngh' gi d'en su kh'anh-ch'en, tranh ri'nh l'en nguy. L'ot bi'e c'ang, phan nh'ea bi d'au Thổ đon-durong b'at s'g.

Kh'ap-phuc d'ec'e t'anh Constantiople, t'ura th'ang dàn T' ô th'et giết quân Mông-cô không đe sống sót một nguy. Ch'ung chay 'on rg'a n'ao ho th'ui ngua du'ui theo n'â áy. Cái kh'i-he c'ra quan Mông-cô l'et k'eo chirh-thue h'ap g-mạnh ph'ê-p'm' l'êric, thi kh'i-he của quân Thổ-ni-

k'y n'di l'en kh'ang-dich cung huong-mang gu'e-góow nhu tué, c'op'han-lai b'ung-manh gi'e-góom bon. M't tên bị mất đầu dưới mũi giáo Mông-cô, thi mu'oi tên kh'ac tien den th'ê vso. Một c'oi d'au bi' x'ao du'ui v' ru'ga Mông-cô, thi mu'oi cái đầu kh'ac tien den ngan l'ot r'goa di. Đoàn nghĩa-quân Thổ-ni-ki ch'ang kh'ac long oan-han b'at-hinh hiện l'en th'anh nguy, hung h'ap g-tao-ton qua, làm cho quân Mông-cô phải l'ay l'am k'ip-p'dam kinh-hoang mất h'et c'â n'ang-lye chiến-d'au.

Thứ 4, t'han du'ui đánh quân Mông-cô, c'âng bao l'au dàn Thổ am ch'ua t'â c'â mi'en C'â -i-ing, v'ac nước An-éone, Syrie, Á-áp, Ai-áp, Ba-ni-ka-cao, H'-lan, th'ê-lyc lan m'ai t'oi thanh Vienne va i'uro Ba-lan.

Như con phu'ong-hoang song 'ai' từ n'âm xuong l'en, ruoc Ti-ô-nhì-iy su' k'hi bi diet-vong nay song la' mot quang doi vinh-quang hu'ng-g'vi, day'g'hi nh'ot trong ich-u chinh-phuc hoan-c'au.

O

Song en' chinh-phuc quan trong hon h'at, g'ie-g'om hon h'et kh'ong ph'ai la' cuoc chinh-phuc sua' re Hungaros, quan



Mông-cô hay quân Thổ-ni-ki

Là cuoc ch'nh-phuc cua dan H'oi-giao, tay dan Á-áp.

Vi cuoc ch'nh-phuc nay khong nhung dem ca' moi dan tộc dong-duc nhu Anh tu noi nay sang noi khac ma' thoi. No dem heo ca' mot ton-giao va mot ton-van-mich k'ac-ao.

Năm 622, Mahomet g'ao cho H'oi-giao bi du'oi ra kh'oi thanh Meque, sau v'ai buoi truyen-gao. Tin do' cua Mahomet di'eo kh'a dong, va mot ngay mot dong them. K'au Giao-chu' d'ao H'oi n'tich duoc 10 nam, thi lat c'â nước Á-rập du' ton s'ung d'ao ay. Các g'eo-long k'ei vi giao-c'ub'ay giao' có mot hau-hu'au v'ng'v'ng' va manh-n'ê i'oi, moi bat-dau dem quan di' danh nhung dan teo-dao, chinh-phuc them dat-dai va tin-d'oh cho ton-giao cua minh.

V'on ja' d'au co' tài chinh-chi'en, lai them c'oi hoc-thuat dang r'ay-n'or, cung nhung manh-l'oi k'nh-nghiem luom du'ui doc duong, dàn Á-áp den d'au la' th'ang do. Ch'ang bao l'au dàn H'oi lam b'au được các x't Syrie, Ba-tu, Ai-áp. X't Alexandria thi bi' noi theo ngay tu' i'am 641, sau khi Maho' ne' t'he chua day muoi nam.

Tien dan, tien dan, moi ngay th'ê-lyc mot lan ra, nhu tam an la' d'au, 50 nam sau ngay ta-th'ê của Mahomet, t'â

c'â cac mi'en sa-mac B'â-phi đều thuoc quyen de-ho' Á-áp. Xu' fun se cung bi'sai-nh'ep mot phan vao de-quoc H'oi-H'oi.

Năm 710 de-quoc ay mo' ro'g' to'i mi'en duy'en-hai Pal-chau tuc la m'én duy'en-hai e' b'ê G'ural ar. Năm 711, dan H'oi dung hang tr'ang ngan chiec thuyen, v'ug' qua eo be', de' bo sang dat nuoc Tay-ban-

G'ach-i — Mới

MỘT CHUYỆN TÌNH
15 NĂM VỀ TRƯỚC

của bà g'ao Lira thi Hanh

Lần đầu tiên một vị thương lưu n'at tri th'uc vi' mot c'au chuyen thuy'e i'oi giài, tri' ma' nhung voi ch'ong den con song.

Cai gi' la' cao qu'y trong sang kh'ac nhung c'oi tam thuong o doi doi' g'ong cuon sach n'y.

Hien day-hoan nghenh' nichet li'et. Sáp h'at ca', 60 trang, la' r'at cong phu' Giúp 083

TÌNH 'TRƯỜNG'

Ai trong đời đã khóc một lần n'au um loi day giòng nước mắt khi xưa.

tac gi': L'van-Hu, En
130 trang ch'ôu n'io Opô (sáp 08)

SÁP BẢN:

TRÊN ĐẢO CÁT BÀ
Á-CHÂU ẤN CỤC XUẤT BẢN
Giám đốc: NGUYỄN BÁ LĨNH
17, Rue Emile Nelly — Hanoi

nhà, tien sau mai vao otoi-dia, ch'ang bao l'au chiem dong khap nuoc ay, tru co m'èn nui G'lice va Asinotes.

Ch'ang ch'iu o'ye n'ot ct'ô, doan quan H'oi-giao thu'et duong, vuot n'u tieu n'g'ec leu mi'en Aquitaine, ch'êm dung thuy'en, v'ug' qua eo be', de' bo sang dat nuoc Tay-ban-

Năm 732, vua nuoc Pháp là Charles Martel dem quan ch'ien duong va danh lui duoc quan Á-rập o'anh Poitiers.

Tuy nhiên, dan Á-rập vẫn làm b'au-chu nuoc Tay-ban-nha trong bao nh'eu tiec-ky va g'eo sau m'au-van-minh H'oi-giao tai nuor do. Tat ca' m'èn Bic-ph'i chay xu'ong i'oi Soadaa đều thuoc vao dan H'oi trong mot t'oi-gian iau-dai hon h'et n'au. Ve phia dong, họ tiec m'ai i'oi An-dô, roi vuot Di'en-di'en sang Tay-tang va nhieu mi'en khac o Trung-noa. Mai-lai cung khong thoai kh'oi vei chan cua bo' va cung bi' nh'ot trong p'agm-vi van-minh d'ao H'oi.

M'et v'ec i'a nuot trong lich-su loai nguoi la' moi dia-loc va mot n'u van-minh xu'at t'ug' moi nuoc kho' o nhau va thua dan nh'at ho'c-n'au, lai co' the tran ò di xam-lan khong nhung tung nuoc, ma tung luc-dia mot, lam ch'au-i'e già nua hoan-c'au, ch'iem-dong mot dia dat dai toi 15 ngan van-minh d'ao H'oi.

(Xem tiếp trang 59)

« cài cách » đáng chú ý ở sau lũy tre xanh

(Tiếp theo)

**Không-Minh và
Hoàng-Trung
tân thời**

Ông bác họ tôi tuy vẫn ở trong làng, nhưng thời thường vẫn giữ chính-sách « mìn-ché-tai » để đối phó với mọi sự nhưng nhiều ở đây. Tuy vậy, lần này ông đã đổi thái độ chút.

Nhập làng là câu chuyện tiên-chi. Tôi cũng đã đoán trước như thế, vì chỉ câu chuyện ấy mới hợp thời cũng như câu chuyện chiến-tranh ở những chỗ khác.

— Tên các anh, họ bỗng ngoài đấy, định sao?

Ông bác tôi nói, và một người trong họ cũng ngồi đấy chém vào :

— Thị đánh chửi chửi làm sao.

Thời Tam-Quốc, ông Không-Minh đã dùng cái điện khích báu nhẹ nhàng để chọc tức lão tướng Hoàng-Trung. Điều ấy có công-hiệu là lùng. Nhưng, dập lại những lời trên, tôi chỉ cười nhạt, vì tôi không thấy say sưa bằng những ly rượu cay nồng mà ở hương thôn người ta thường чаuchaonbau.

Ông bác tôi còn kè so qua tôi nghe những cái những tè ở trong dân làng. Tiết của công dân đi từ tay ông này sang tay ông kia rồi rút cục không tới quỷ đán mà đã mất. Tiết chi về một việc công tác từ năm nào rồi, nhưng công

viec chưa bù thấy khỏi công. Không phải lần này là lần đầu mà tôi được nghe

nhiều câu chuyện hương thôn như thế, tôi đã thấy nhiều và ở trong lòng tôi, một phản động lực về những chuyện dân làng đã bắt đầu nhen nhóm.

Một Ông-tiên-chi... Lieu

Cụ Phan T. thương-hạng ngoại-hạng ngang thư-ký, thường hàn Hồng-Lô hiện đã là một ông-tiên-chi hực-thự.

Tôi hỏi ý-kien cụ về việc dân làng.

— Ban kỵ-mục làng tôi lập xong rồi.

Tuống sau tôi sẽ về chủ-tịch buồi hội-dồng kỵ-mục và tôi sẽ ra tể thẩm, ở làng tôi, từ trước đến nay, trong văn-tài, tôi vẫn phải đứng hàng dưới, dù tôi có phẩm-tước hơn họ, họ viện cớ rằng tôi không xứng tên tên phái đê xuống dưới. Họ hàng xui tôi đi kiện, nhưng tôi nán nã đến ngày nay và ngày nay tôi cũng liều ra tể thẩm với cái chức tiên-chi xem dân làng xử-trí ra sao.

ESSENCE
**Térbenthine
Colophane**
gửi đi khắp nơi rất nhanh chóng
Hội nhà sản xuất:
SONG - MAO
101 - Rue de Canton, Hôpital, Tel. 141

Những sự

— Làm tiên-chi, cụ tẽ làm những công việc gì cho dân?

— Tôi sẽ liệt. Bây giờ chưa có ý-kien gì. Nhưng tôi tẽ Hiệu trưởng các mối những lam.

Nghĩ một lát, cụ T. nói tiếp :

— Kê ra những việc tranh đánh trong dân không thể không có được, đến minh cũng thấy bức túc, hưng chí những người quanh năm chỉ ở trong dân làng. Liêu bộ hàn cái định đi, may ra khỏi những sự tranh đánh.

**Vài chuyện cũ về
ngôi tiên-chi**

Câu chuyện tôi kê dày xầy ra đã lâu rồi. Ở một làng về tỉnh Nam, ngôi tiên-chi vẫn dành cho người khoa-mục, không kê đèn phanh bầm cao thấp. Trong làng từ trước, vẫn một ông Phó-bảng giữ ngôi ấy. Ông Phó-bảng đã làm nôm quan io và kỳ thi định được nhà vua cử ra làm chánh-chủ-khảo.

Trong làng ông ta, năm ấy cũng có một người được dự thi và, cứ kè về vẫn bài, đang đỗ trên bục Phó-bảng, nhưng ông Chánh-chủ-khảo không muốn có kẻ ở dân làng đỗ cao hơn mình để chêm ngôi tiên-chi, nên ông bút chỉ cho ông cử người làng đỗ Phó-bảng.

Đó là câu chuyện về bằng tấp cũ và dưới đây là một câu chuyện về bằng cấp mới.

Ở một làng gần Hanoi, ghề tên-chi vẫn thuộc về một người có cửa-phòng bá-hò. Ở đó có một làng ay có người bô bằng Puáp-vết cao-cẳng. Tranh danh ở đây mà ra. Làng chia ra hai phái, một phái về phe ông Cửu, một phái về phe ông Tú (bởi xưa bô bằng Cửu-cẳng Tú-học được

trường-bợp nào cũng cho rằng mọi sự ở đời đều tốt đẹp cả. (Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles).

Theo ý tôi, sự lạc-quan ấy cũng có một mâu-niệm riêng. Nay ta bao một đứa trẻ vẫn luộn học bằng cái điều như thế này : « Em khá lắm, ta biết rằng em bao giờ cũng rất chăm học, cuối năm di thi thê nào em cũng đỗ ».

Lạc-quan với họ tất hổng. — Cách đây mươi năm, ông Varet có viết một cuốn sách nói về tập-lực và tôn-giáo ở xứ ta. Ông Varet kêu-luôn rằng mọi sự hối-binh xảy ra trong đám quan-chứng do tại tập-lực và tôn-giáo cũ kỹ của người Nam không được giữ gìn nguyên-vẹn, cứ đê họ sống trong vòng lè-giáo thời xưa, họ sẽ yên-đà làm ăn. Nhưng chắc rằng họ vẫn đúc



liệt ngang với tú-tái ta). Sự cạnh tranh kịch liệt xuất gâ thành án mạng.

Cũ và mới đều không thoát khỏi cái khuôn sáo của tập lục.

**Từ Voltaire
đến Varet**

Nhà văn-hào Voltaire, trong cuốn Candide, cho ra một nhân-vật rất lạc-quan, bá-sỹ Pauglos. Bá-sỹ Pauglos ở

Chắc rằng đứa trẻ sẽ đòi tính rết và trả nên châm-bạc và cuối năm di thi đỗ thật ». Giả thử ta bảo một người kỵ-hào

trong dân làng người ấy không bao giờ đọc khoét công quỹ bao giờ cũng châm-nom công việc dân làng như việc nhà, ta sẽ thấy người ấy thế nào. Tôi dám chắc rằng họ vẫn là một người nhũng-lạm như thường.

Một ý-kien

Tán-tuồng Tân-Cối Nhạc-Phi vẫn diễn và diễn ra mãi mãi ở trong nương-hòn, nhưng không có ai là người bông-bột và thẳng-thắn như ông khán-giá kia. Mong rằng trong bạn-tinh-niên sẽ có nhiều người nhận lấy trách-nhiệm cải-tạo dân làng và

tiện hơn hết là nhân cái chí
đu mới ra dự vào ban hội
đồng kỳ hào, nhán dãy thuế
những ý-uy-ug của
mình.

Tô thấy nhiều bạn thanh
niên thường hay xa trách
những việc dân làng, kè ra
cảng không thể không ghê
lòm được khi phải nghe thấy
việc tránh nêu mieng trầu,
não-xò — nhưng, dân làng
không thể hả hảm mãi thế
dược, phải chỉnh-đốn lập-ục
va cải-tạo hương-hôn.

Ở những làng có công-quy
chín công-quy là dãy mố
tè. Điều ài-nhà là pái kẽm
sắt rất gắt những khoản chi
tiết, việc này trông mong ở
nha đàng khán-gó a trên.

Nhưng ta nên trông mong
nhiều hơn & những người
sắp lồng sợi sắng với hương
thôn như ông khán-gó a trên.

L. K. K.

HÃU HẾT NGƯỜI VIỆT - NAM NÊN ĐỀ Ý VÀ CỐ TÌM CHO ĐƯỢC

Một người học đổi đê nhất thế giới,
học 6 ché Nhán Chi & Tinh hàn Thien
trong 3 tháng giờ mà không gõ nhớ được
một cùi. Sau nữa được một vị linh
thần mè hùng râu ruột, nuốt rọi vào
rửa thi trong vải, đèn kia suông ròm
sày ro, thi đèn sẽ phu sựu sống.
Khi thò móm au thành mít trang thanh
và tuýp thòi, hét cùi, mây loét súng gi
khí-thoảng trang qua là thua súng phu
chua. Thành minh đĩa thè nà lại đc
kém trang nguyên mít bwa. Người ấy
là ai, xin đọc:

TRANG HÚT

Một quang tiêu rủ rỗi quai lá thần bi.
Sao viết rết công phu, chuyện vui té
đau đ ì nỗi, săn sủ loài sú sáy theo
do Nguyện-nam-Thông biến iếp Bảo
Ngọc vẫn xuất bản:

Thưa, mandat đê:
M. LÊ - NGỌC - THIỀU
47, rue Neyret Hanoi — Tel. 788

SÁCH MỚI Những bộ áo cà sa II - MÙA

của VŨ-DUÂN

Tán kịch rùng rợn gây nên bởi
tay tay hạ ova Đè Luân trong
những vùng Nhà-na, Yen-tue,
Gia-lâm, Hanoi, Cầu-giấy v.v.
Những hành-dộng bí-mật,
những thủ đoạn ghen ghen cua
các vai chí, dụng sét kiem các
bạn phai nguc nua en ve những
chuyna thực xảy ra cách đây 1
lau.

Sách giày ngọt 300 trang
giay tuy, tu dep, dia uỷ luat

Gia đặc bút:

0\$80

Bán tại các hiệu sách lớn, số
in co nhan mua uyug keto net

NHA XUẤT - BẢN ĐƠI - MỚI

62, Hang Cót Hanoi, Tel. 1638
(tìm thêm dài-ly các tỉnh

PHÄY BỤI TRẦN

Xe thay nhau nát để giong soi
mòi em, cùa kinh, lùi kinh ion
nhim mực nhusc, kia là cùa biu
hòi chinh thuc sáp súa, y ra
những cùi lụi, ion nha chui
hòi, hong nàc, nghèo khò hóng
hóng boi, noj tuong van, van
vay nén tinh tuong va oanh

GIĘY thép buộc ngang giái
Thuốc Hồng-Khé chúa người
làng le

Hai câu sám này, ngày nay
quả thấy ứng nghiệm, vì lẽ ai
đã lận không cùi mót hay kinh
sản uống thuốc lùi Hóng Khé
số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rót
nói, ai bị bệnh giang mai không
cùi và thời kí thứ mấy, mót hay
đà nhập cùi rồi, uống thuốc
lùi mót số 14 cũng khỏi rót nọc
mót cách ém đậm, không hại
sinh dục, nên khéo nai đặc dòn
cứng bết tieng. *

Khác thuốc: Hồng Khé

Đi đucuc thường nhanh bối
tinh vang bạc va hàng cap
Tôngge 75 hng Bùi, chí nhánh 88 phô
Hoai-Phan và dai-ly các nra. Giai
tach GIA-THIEN-Y-DUNG va HOA
NGUYET CAM-NANG de phòng thanh
tri bệnh. *

HOÀI-NHỊT-TÂN HỒNG-Khé
Cầm, sót, nhuc đầu, dau xương
tau-minh, rõ con người lớn
chi-sang một giờ. Thoai-nhịt
Tân-hiệu giá 12 tay goc \$10,00
phut ra mòi hoi khò hòn. *

4 - THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bi bệnh ra khí hư (sich
bạch đái hả) uống đà các thu
thuốc không khỏi, chỉ dùng một
hộp thuốc khí hư Hóng Khé số
60 giá 1\$ uống trong, và một
hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn
Hóng-khé giá 0p.50 đà vào cùa
m nh là khói rút. Trâm ngudi
hứa theo cách này khói cùa

ĐIỀU KINH DƯ ỞNG HUYẾT

Các bà các cùi kinh khang đều
máu sún uống thuốc Điều kinh
dưỡng huyết Hóng-khé (0p.50
một hộp) kinh đều kuyet tối
ngay. *

THUỐC «CAI HỒNG KHÉ»

Kh'ng chon lẩn chất thuốc phiến
nhà doas đã phén chất, tên ai
cùi cũng có thè hòi được,
mòi ngay hót một đồng bao
huoc phén, chì uống hót 0p.20
thuốc cùi lùi dù vẫn đà làm việc
như thường, thuốc viên 0p.50
một hộp, thuốc nước 1p.00 với
chai. *

THUỐC PHONG INH HỒNG KHÉ

Gięy thép buộc ngang giái
Thuốc Hồng-Khé chúa người

làng le

hai câu sám này, ngày nay
quả thấy ứng nghiệm, vì lẽ ai
đã lận không cùi mót hay kinh
sản uống thuốc lùi Hóng Khé
số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng rót
nói, ai bị bệnh giang mai không
cùi và thời kí thứ mấy, mót hay
đà nhập cùi rồi, uống thuốc
lùi mót số 14 cũng khỏi rót nọc
mót cách ém đậm, không hại
sinh dục, nên khéo nai đặc dòn
cứng bết tieng. *

Khác thuốc: Hồng Khé

Đi đucuc thường nhanh bối
tinh vang bạc va hàng cap
Tôngge 75 hng Bùi, chí nhánh 88 phô
Hoai-Phan và dai-ly các nra. Giai
tach GIA-THIEN-Y-DUNG va HOA
NGUYET CAM-NANG de phòng thanh
tri bệnh. *

Mỗi li Bán Trời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MANH - QUỲNH
(Tiếp theo)

Món nợ kia cũng trả đủ
cho nguyên đơn không thiếu
đồng kẽm, nhưng chàng không
phai móc tiền tài ra nứa xu.

Thế mới bán trời !

Chúng tôi nhớ dã kê chayu
cho các ngài biêt hoi Vi còn
làm việc tại phủ Thống-sú
Hanoi, ham mê cờ
bạc đồ, nợ như chúa
Chodom. Ng quá đến
tối bỗ cùa việc làm
mà đi. Trước qua
Lào, sau lăn mò di
Kiêm ròi sang tới
Hương-cảng có một
địa-vị dã xoay như
máy-chương trên dã
nói.

Chàng từ-giã Hanoi
một cách rất ẻm,
không kèn không trống,
về lại nám sám nghìn
đợc nợ cho những
anh em ký bảo lanh,
phải e cùi ra trả no
tay. Lắm người thất
tử lò ván vi chàng.

Những bạn à, vè sau nghe
in chàng làm việc ở Hương
cảng phát tài, lấy đại-ninghia
ta viết thòi đòi hỏi an cần.

Chàng xem bạn nào nán nì
thuần thiết quá, mà thật tình
tung báu vi sự phái tra nợ
lày cho minh, thi chàng có
tựi vèi iñhiều trả đòi cho họ

khỏi điều kè iñ, thoa ma.

Còn ai nghe ra phong-vận,
đu phai ngứa cùi trả nợ thay
cho bạn hét nǎi ba trầu, mội
nghin cung chẳng dến nỗi
sứt mòi hò-bao, thi chàng cứ
dày-cây và hẹn lẩn, không
bồi-thường lại cho người ta
xu nào.

Trong cuển sò ản nghĩa

Tóm tắt những kỳ trước

Mấy năm giờ nay Nam-định hàn tản sáo.
Họ nói đến mỗi đồi sú nam, nứ đón tu một cách
chân thành, châm chí ở chùa Lẩm. Sau họ mới biết
rõ ràng đồi sú nam, nứ đón là anh em ruột, vi chán
cảnh nhân thế thái nái lời dày tu.

Hỏi về chayu nihil, hai người sú nam nứ ấy chíp-de:

— Ching! ôi tu là đà chuec iai lòi cho cha.
Cha họ là Hóng-Vi — KÉ BÁN TRỜI — đà gay ra
những tội a gi?

Mời tôi nghiệp ở trường Thống-Ngôn ra, Thống Vi
đã làm cho cùi Buri háng Bùi hòi súu ngosa nglia
la, không biết mòi mòi thế nái, Vi đà quyến dùc
Buri và mực lom cùa cùi bùi quản sòi yém nhiều
đem về triinh anh em.

Máu mòi cùi hòc, làm đucuc bao Vi đem cung vào
sòng hòi súu ngosa hòi giòng hòi với những tay
cùi bac nòi và giò khòe làm tên các me...

Mang công mòi khòe không già đucuc, thong Vi
việc chua ra làm thư ký phòng Ké-toán sòi mòi
than Hongay, rồi lưu lạc sang Lào, Hương-cảng...

hay gác mặt bén đò, chàng
kè ông Hán-thái-Duong là
một.

Sx thật, chàng làm việc ở
Hương-cảng mấy năm nay,
tuy số lượng khà và khéo
xoay hoanh-tài đucuc nhiều,
nhưng vẫn quen thói cùi đac
sá-dà, ăn chơi phong túng,
thành ra ban đầu chỉ vào lò

Luôn dịp, có mặt
lệnh cùa quan thầy
chàng là ông Mã-thi
gọi về đê ủy thác cho
một nhiệm-vụ giao trọng
yếu bên Tàu nứa.

Một công hai việc,
lấy sự tận-lực nòi đòn
lấy sự thành-công
kia.

Vì thế, tuy về Ha
noi là đất cùi-huong
cùa giao quyền, có cùi giao, có bao
nhieu kỹ niệm dầm ảm, chưa
chát, nhưng chàng cố giữ hành
tung rất là bí-mật, không
muốn cho ai thấy, ai biết
cùi mình về đây. Ở thi
biệt-tịch trong khách-sạn
Métropole giùa xóm toàn nhà
âu-tây. Bi ra một bước, ngồi
trên xe hơi chạy vùn vụt.

Hình như công việc, chung có riêng cõi, chiếm hết ngày giờ và tâm-tư. Chàng không về thăm bà con và lấy tre lèng ở ngay bên kia sòng. Cũng không đi tìm kiếm thăm nom một ai là bạn cũ đồng liêu, đồng sự, và những người xưa kia cùng mình lui tới cửa sổng mỵ Tống ở phố Mới, về sau họ lại ốm nợ và khò lấy vì mình. Đến nỗi không rõ tri mà tới đặt hàng chục hàng trăm cái bàn yên dấu nồng nàn vào gò má hai đứa tè xinh đẹp müm mím, tức là kết quả ái tình của chàng với cô me-tay mà chàng dè lại Hanoi khi bước chân lên đường tha-huong. Tuy có à lác này đã ôm cảm thuyền ai, nhưng hai đứa trẻ thì một nhà thân thuộc nuôi hộ.

Tóm lại, chàng về cố-huống mà công việc bắt phải làm tuồng như một người khách lạ.

Cánh áo le ấy có nhiều bạn cũ không biết giàm cho chàng. Họ trả lại trách oán chàng bảy giờ làm nên khà-giả rồi vènh mày vát mặt, không thèm chung chạ ngó ngang bạn xưa. Ở thi nhà hàng tây thương-hàng kin; di thi ô-tô hòn kính kia; gặp ai bạn cũ thi trốn tránh tăng lò kia.

Ông Hán-thái-Dương chắc cũng nghĩ thế, cho nên một hôm vội vàng đến nhà ông thông Phu, một người bạn chung, nét mặt râ vê tâm-tư:

— Nay, tháng Vi đã về Hanoi đến tuần lê nay, bác có biết không?

— Ấy, tôi cũng vừa khiếu thèm nhìn biết mình nữa, tôi

nói thi bác đã hỏi, ông thông Phu trả lời. Tôi cũng nghe có mấy người mách cái tin mừng ấy, nhưng không lấy làm chắc. Vì nêu quâ hân về đây, thế nào lại chẳng đến thăm chơi nhà anh em mình.

— Hừ! lại còn khôngh quá? Nó về mà ở khách-sạn Métro-pol, di ô-tô bụi mù Hanoi, nhưng gặp bạn cũ thi tránh mặt làm lơ, không thèm nhìn quen kia mà!

— Bác này bằng cứ vào cái

nghĩ tức lòn raột từ hôm qua đến nay.

— Ư, lẽ thi có lẽ chính phái hân yết thật nhỉ. Bác Nhau và bác Mạnh cũng nói trông thấy Vi, ngồi trên ô-tô hòn kính, chém chép ra phết. Vậy mà hân khôngh doi hoài bạn cũ là ngi Ya gi?

— Rồi bác xem, nội ngày mai tôi phải cho nó một bài học.

— Ấy chết! tôi xin. Anh em cùng chỗ người lớn với nhau, ai phải trái dâ có có trời biết, ta đừng kiêm chuyện cả khia au-dâ không nên.

Ông thông Phu cõi-lô, thật phâ, nghe bạn nói «cho một bài học» tưởng là han sê rinh đón Vi mà thường cho it bắp tay móng giò.

— Ai mà thèm dùng lối du-côn bao giờ; tôi sê nhớ pháp luật kia.

— Ông Hán-thái-Dương nói rồi vùng vằng di ra, vê tức giận on in trên nét mặt.

Bài học?

Nghĩa là tổng Vi vâo nhà phâ cho bô ghét choi.

Nguyên từ hồi còn làm việc ở Hanoi, Vi lấy tình anh em bạn thân, như ông Thái-Dương ký bão lính cho một mòn nợ 500 đồng ở nhà sét-ty daem phố hàng Bô. Sô tiền ấy quanh quẩn mấy hôm chàng cung vào sòng phán-thân của mụ Tống hết sạch,

mà rồi trây lưới lần lút, không trả góp được tháng nào. Sét-ty mỗi tháng xách ô di tìm di hôi mãi cung vô ích. Đến khi nó phát đơn kiện thi Vi không còn ở Hanoi nữa rồi. Từ

nhien người ký bão lính là ông Thâ-Dương phải ngứa ra trả món nợ ấy.

Hình như lúc chàng ở Lào có viết thư vê cho ông, chịu nhân mân ông số nợ mà ông ta đãy giùm cho, và hứa hẹn mỗi tháng tháng trả lòn. Vì sao phải gánh nợ cho bạn có anh-hưởng đến gia-dinh sinh số của ông Thâ-Dương không phải là vừa. Nhưng bút sa gâ chép, còn chạy dâng nào. Bọn ty chí thi thành hào cõi tóc lè vớ lấy, có cần đuổi theo anh trạc dâ làm gì?

Soag, lời Vi hứa chỉ hứa dâ mà khôngh giúp; hứa, chàng qua một cách yên ủi vuốt đuôi cho bạn khỏi giận, thế thôi. Nó ăn óc bát mìh đồ vỏ, ông Thái-Dương lấy thê làm tóc, bèn dê đơn kiện tháng han vô-tinh ở tòa án họ. Lẽ tự nhiên ông được kiện; tòa cáo hường cà quyền cầu-thúc thán thê bén ví.

Nhưng chí kiện rồi dê do; Vi ở tận Hương-cảng, làm sao gửi án sang bên ấy thi hành cho được?

Mấy năm qua.

Bỗng dung Vi trở về Hanoi. Tuy chàng giữ hành tung bí mật, mà ông Thái-Dương hay tin, vì lúc ấy ông đang làm việc tại sở Liêm-phong.

Gà như chàng nghĩ tinh cõi cựu dến * chơi ông, nói

một vài lời từ tê, chắc ông cũng bô qua chuyện cũ không nhớ đến nữa. Trái lại, ông nghe là chàng vê ở nhà hàng Métropole, sang trọng như ông hoàng, quên cả bạn cũ, chàng thê n doai hoái đến ai, lại còn trách mặt ông ở nhà dày thép, khiến ông căm giận vê cùng;

— Đã thế thi ông cho may vào nhà-phâ cho biết mặt. Không thi phải giả hon nghìn sác nợ cũ cho ông.

Lên sáng hôm sau, ông vác mây chục bắc đem trường-lô Chrétien, hào lấy lục-tổng bản án cũ, và đóng lâm-tông bắc tiêm cơm, để trường tòa thi-hành câu-thúc thán-thê Vi vào khám.

Việc bắt bô nhâ nhẫn thê náo, dê già dâ biết ròi.

Trường-tòa đưa chàng vào thẳng Hòa-lô, ngồi đợi ở phòng lục-sự. Viên khám hám lúc ay là người quen chàng, tay bắt mặt mừng:

— Anh ở Hương-cảng mới vê — Vâng, đó tuan-lê nay.

Chàng đáp.

— Ô, vao đây ở tù nợ còn surong hơn ở ngoài; ông xếp khám vâra cùri vâra nói. Đê tôi bão dọn cho anh một chỗ mat mě nhá!

— Không dám phiền ông lo chô ô cho tôi, chỉ xin phép

ông đê tôi dâng nhờ máy điện thoạii một lát, có được không?

— Được, anh cứ tự iện. Chàng thông tin cho quan thay là ông Mâ-ibj. Hai người nói chuyện bằng dày đến năm sáu phút. Rồi chàng đưa ông nghe cho viên xếp khám và nói:

— Mâ-thi tiên-sinh muốn nói chuyện với ông dày này. Viên xếp khám tiếp lấy máy nói :

— Allô... Allô... Tôi xin chào ngài... Vâng, tôi nghe hiểu rồi... Đê tôi bảo hân vê ngay...

Đặt ông nói xuống, viên xếp khám tươi cười bảo Vi: — Thôi, anh vê dì. Ông Mâ-thi dâ sai người dem số tiền tại dâng trường-tòa trả nợ, dê chuộc anh rồi.

Thế là chàng vào nhà-phâ trước sau có 15 phút lại ra ngay. Vì ông Mâ-ibj dâ xuât tiền ra trả ông Thái-Dương, dê chàng khôi bị giam cầm.

Chàng biết trước tất nhiên ông phải chuộc minh ra, cho nên khi trường-tòa đến bắt, vai lòng di ngay, dù có sức tự trả, nhưng khôngh dại gi phải mất tiền túi.

(Còn nữa)
HÔNG-PHONG

MUỐN DƯỢC KHÍ HUYẾT SUNG TÚC
TÌNH THẦN MẠNH KHỎE, THÌ NÊN DÙNG
HUYẾT-TRUNG-BỬU
— ĐẠI - QUANG —



Huyet-Trung-Buu Dai-Quang là thứ thuốc bô huyet rât hay, rât có công hiệu, bắt luận mùa nực hay mùa rét, uống thuốc Huyet-Trung-Buu Dai-Quang trong một tuần-lê sẽ thấy trong minh khỏe mạnh, ngon ăn, ngon ngủ, tinh thần khoan khoái, nước da hồng hào, khác hẳn khi chưa uống thuốc. Người già, dân bà cõi thai, trẻ con gầy còm, uống đều hay lâm. Chai to 2\$00. Chai nhô 1\$00.

DAI-QUANG DUOC-PHONG, 23, Hàng Ngang, HANOI



Món Chồng

Phóng-sự điều-trá của VŨ-XUÂN-TỰ — Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH

(Tiếp theo kỳ trước)

Tôi, tôi rất phục, phục cả cái sự «biết thân» của ông ta. Biết thân phận mình bẩn hèn, biết mình phải làm một việc không thể tránh được vì phản sự làm cha, thi lo toan trước là một việc rất khôn ngoan.

Cha Bách đã dỗ cho con một gánh rặng. Bách khôi lo khi đi làm, phải chơi họ để lấy vợ, nếu không là đi vay lãi, để sau này «kéo cây trả nợ» mãi mãi hết.

Trước kia cưới Bách, bà thân-sinh ra anh thường hay sang bám-tán với mẹ tôi. Do đó, những chuyện cưới xin, thách-lê ra sao, tôi đều biết hết.

Ấy lúc mới dạm hỏi, bên nhà gái nói không lấy gì cả, gọi cho không. Mà cho không thật, nghĩa là hôm làm lén hối, chỉ lấy có hai trăm bánh chung, hai trăm bánh dày, vài nghìn cau, một con lợn quay, và hôm cưới, đưa một trăm bạc may mặc cho cô dâu, với sau chiếc áo tè dài hai họ đì, thê thi. Cố thế thôi, mà cái vốn hon sáu trăm bạc của ông cụ không dà, phải đi vay thêm.

Bàm cưới này, mẹ tôi được mục-kịch, được biết rõ gốc quẩn!

Rõ thật cái vòng luân

ngon, nên cái việc định dạm vợ cho tôi phải hoãn lại ngay. Vì bả cụ đã biết, và cũng正因为 nó. Sau này bây giờ, cũng phải mất số tiền xấp-xỉ như thế, dù nhà bà gái vẫn gọi «cho không», vẫn nói «không lấy gì cả».

Mấy hôm nay, tôi thấy mẹ tôi có ý buồn vì chậm lo vợ cho con gái đã lớn...

Đa ngóng nói, anh đừng
dè pha thêm một nụ cười
hóm-hỉnh vào, câu chuyện
của anh:

... Ấy, tuy cụ biết thế,
nhưng hể có ai hỏi đến con
gái cụ (Du có hai cô em gái
đã lớn tuổi) cụ cũng lại thách
đến mèo mặt nhà gái.

Tuần cưới:

FÒ CHO ĐƯỢC

FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tienda & C.
72, Rue Wiët' Hanoi Tel. 16 78
Tại-lý Chi-phi 97 Hàng - 8
— MAI-LĨNH HAI-HONG —

Hôm nhà gái ăn, phải mời cha mẹ chồng và chồng — chỉ ba người thôi — sang dự tiệc.

Trước kia khai tiệc, cô dâu và giới-thiệu ba người ấy với chúng bao không ra khỏi đại-câu-khách sáo này: «Đây là cha mẹ chồng ô, ra đường gặp, các chị chào cho một sau. Va chồng tôi đây, các anh dùng chén hồn!»

Và đến hôm nhà giai ăn, cũng thế. Phải mời cha mẹ ô và vợ sang để chủ rể giới thiệu với bạn bè hay thăm bảo bạn bè như thế này: «Đây là nhạc-phụ, nhạc-mẫu ô. Thấy các cụ dâu, các anh dùng quén chào. Va cô này — vợ tôi — các anh dùng cò lon » nhô ! »

Thế là xong xuôi. Còn trước hôm, cô dâu đi xe hoát di bộ về nhà chồng, hai vợ chồng phải ra sờ dốc-lý khai giấy gá-thú cho chắc chắn dâ.

Cúng tôi bắt cưới.

Lần nói:

— Anh tính giàn-tiện lè-nghỉ, hay dây ! Còn khoản đồ mùng mành cưới, sao không thấy dâ-dòng đèn ? Hay vẫn đê « phiền-phức » như xưa ?

Du cưới xua tay:

— Không ! Không ! Đã giảm, phải giảm hết. Nếu không, vẫn còn có người nghèo không được đi ăn cưới ban.

Những người mà mình thành-thực mời đến dự tiệc vui trâm-nâm của mình, chứ không phải mời đến tinh chuyên « gõ-gác », buôn bán mội bừa cỏ ; trong thê phải dặn kỹ về khoản đồ mùng : « ngà cõ cũng được, hoặc không cũng được. Nếu ngài phong-lưu muôn mừng chúng tôi, xin dè nửa tháng hãy mừng. Chứ các ngài đưa ngay bây giờ, chúng tôi không hận đâu. »

Như thi, những ông bạn nghèo của mình cứ yên tâm

nhiều, phải lo dù bấy nhiêu phải « giấu tiền ngay » (au comptant), kém một đồng kẽm cũng đừng hòng đón, đừng có dâu về. Cơ-nhâng lầm thì cũng phải vết vân-tuy đề lợ. Với các bạn thường hay xem báo hàng ngày, những lời tôi nói đây không phải là không có lang chừng.

Trong trường hợp này, tiếng « bán con gái », thật dã dango cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Rồi tôi nghe dến những đám cưới mà cô dâu mới về nhà chồng được mười hôm đã bị tháo cả hoa hót vòng xuyễn, để đem già rơ tên cưới. Và, nếu của hồi-món kia chẳng đủ trang-trí, nó sẽ sinh ra biết bao nhiêu chuyện bất-hòa tron, già-dịnh.

Lấy nhau tức chung sống cho đến mẫn chiêu xé bông ; tức cùng nhau biện lục đê iao nên một mội-nhân-phúc. Thế mà khôi-thay, người ta đã làm cho nhau lo buồn, ân-hận.

Đã bay xua kia, thánh-nhàn đặt lè-nghỉ, nó chỉ có tình-cách chứng-nhận, làm long-trọng một tết vui của một đời người mà trâm nâm mới có một lần. Cái ý-nghĩa bay-hồ ấy, người đời sau hiểu-lầm, lại tạo những lê-nghỉ thành những tết-xích-xích buộc vào thân, tự làm khổ mình.

Thật thán làm tội đời ! Chứ có ông thánh nào bắt mình dâu !

Vì lại, những sự tốn kém về cưới xin chưa chắc đã đâm-bao được sự ấm-dời ở kiếp với nhau. Đừng tưởng rằng cưới nhau to-tát, người ta ca ngài phái hiju-dug, phải nhầm má, nhầm mũi-đen. Ở với nhau, khi xảy ra những



chuyện xích-mích. Trái lại, ta chẳng thấy những đám cưới hằng tầu bay, tầu bò, mà họ cũng bỏ nhau để dâng như khi mua mướm rau, mướm cỏ.

Hồi những bà nhạc l — những bà thích hợp dám cưới con gái mình có bao nhiêu ô-tô, mà tuyệt nhiên không quan-tâni đén những đức-tính của chàng r — các bà hấy trọng guong những đám cưới linh-dinh kia!

Và, các bà hấy anh Lương — bạn tôi — nói đến cái quan-niệm của một số đồng thanh-niên thời đổi việt: gây dựng gia-dinh, mà trong đó, tôi cũng nhận thấy nhiều nguyên-nhân gây ra nạn ô-chồng.

X

Lấy vợ là lấy vợ...
Nghe Du thuật cái ý-dịnh
mai sau anh cưới vợ và già

Trung-Bac chu-nhât
(Edition hebdomadaire du T.B.T.V.)

TARIFF D'ABONNEMENT

	1 an 6 mois
Tonkin Annam et Laos.	6500 ₫ — \$25
Cochinchine, France et Colonies frança ses.	7,00 3,75
étranger.....	12,00 7,00
Administration et Services publics.....	12,00 6,00
Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois, et sont toujours payables d'avance	

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAN-V N » et adressés au n°36 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi

BỆNH TÌNH

.. Lệu, Giang-mai
Hẹ cam, Hẹ xoài chi nên tìm đèn

BU'C-THO-BU'ONG

SỐ NHÀ 131, ROUTE DE HUẾ — HANOI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHẬT KHÔNG HẠI SINH MỤC
GIỮA NGHÂN KHỐI CHẤT CHẤT KHỎI NGUYỄN

chồng cho con anh, mấy chúng tôi cùng bài cười. Bỗng Lương ni-lêng, trầm ngâm mội lát rồi nói:

hưởng những quan-niệm của nhì ầu bạn trê hiên thời đổi với việc lập già-thất.

Cùng một nguyên-nhân như đám cưới anh Du vừa thuật, tôi hấy kè các anh nghe cái trường hợp của Vinh — một người bạn tôi.

(cont. nǚa)
VŨ-XUÂN-TỰ

CÁC BẢN BẢN COI:

NGƯỜI XƯA

của VIỆT THƯỜNG

một cuốn sáu liêu mồi là, một tập thơ tài khí, một thiên tiểu thuyết lâm ly hùng tráng.

NGƯỜI XƯA

là ý-nghĩa một sự sống oanh liệt của dâng anh hùng Viêt-nam trong thời đì văng. Một quyền sách q ý trong rùn; van hoc mà hét thay người Việt nam đều phái đọc qua đê thường-thúc cai tinh hóa của lịch sử nước nhà. Sách in giấy bão, bia hai mầu, có 2 tranh phu bão rất đẹp, hoa sĩ PHI HUNG trình bày CIPIC phát-hanh. Giá-tiền: sách giấy ban giá 0p70, sách g áy impérial d'Annam có chữ ký cua tác-giả, ngoài 2 phu bão in, thêm 1 bìa họa NGUYỄN BẢN của Ph-Hùng. Giá đặc biệt 3500.

Giá 0\$ 30. Hồi

HƯƠNG-SƠN

97 hảng Bông — HANOI
Ở ta, thêm cước phí.



Người lớn, trẻ con ho: có cảm nhiễm-ahi ngâm một hòn thiếc lồng cảm giác chịu hoa-bói ngay. Bao to uống 4 bón: 0:30 Bao bò uống 2 bón: 0:15

Hồi ở các nhà ĐẠI LY
PHÒNG KHÁM CHIM
Nhập Trung, Nam, Bắc

DÔNG PHƯƠNG (CÔ ĐIỀN)

Tự tặc Tang về

Thân sinh 生 di đánh Tân — Tang (1) về
được năm nǎm, Lý-co bảo Hiển-công rằng:

— Thiếp nghe mưu của Thân-sinh càng
ngày càng sâu. Ngày trước tôi đã bảo nhà vua
hảo được lòng chung. Nếu không được lòng
chung thì đánh sao được: ợ Địch. Nay bắn
cây cài tái đánh nỗi ro Địch, nên chí lại càng
lo. Chỉ vì Hồ-Dột 孤突 (2) không thuận
cho nên chưa thi cãi chí ấy ra đây thôi. Tôi
nghe Thân-sinh là người rất biếu-lín mà lại
có lòng cứng cỏi, đã trót lỡ nói với chúng
rồi, dù muốn thôi, cũng không được, vì sợ
chúng oán trách. Nhời nói không thể nuốt
được, binh chúng không bái được, đẩy mưu
sau như thế nhà vua không liệu ngay thì nặn
hầu(tí mǎ).»

— Hến-công nói: « Ta không quên đâu.
Nhưng nó chưa có gì là đáng tội. »

Lý-co nói lại với kép Thi rằng: « Nhà vua
đã hứa với ta giết Thái-tử để lập Hè-Tè. Ta
chỉ còn ngại có Lý-Khắc里克 (3). Lành thế
nào được. »

Kép Tai nói: « Tôi làm chuyện lòng Lý-
khắc được. Chỉ mất một ngày là cùng. Bà sắp
họ tôi một cô da, đê b ếu Lý-khắc tôi sẽ... ưng
hắn uống rượu Tôi là hè, nơi không phải húy
ý gì cả. »

Lý-co nhận lời, sắm sửa cho kép Thi mời
Lý-khắc uống rượu. Rượu nửa chừng, Thi
tung dậy múa và nói với vợ Lý-khắc rằng:
« Chủ Mạnh cho tôi ăn, tôi xin dặn người
hoa cù yên mù vui mà chờ vua. » Rồi hát rằng:

暇豫之吾吾
Hạ dụ chi ngô ngô
不如鳥烏
Bất như diều ó

人皆集於菟
Nhân giao tập u uyên

己獨集於枯
Ký độc tập u khô

Lý-khắc cười hỏi rằng: « Thế nào là uyên,
thế nào là khô? »

Thi nói: « Mè làm phu-nhân, em làm vua
thế chả phải là uyên ư? Mè mất rồi, con lại
có kẽ giẽ, thế chả phải là khô ư? Khô thì
gầy. »

Kép Thi ra — Lý-khắc bỏ tiệc, không ăn
com đì nǎm. Nửa đêm, gọi Thi bảo rằng:
« Câu úc này là câu nói dùa hay là đã thực
nghe thay. »

Thi nói: « Thực đấy. Nhà vua đã hứa với
Lý-co giết Thái-tử để lập Hè-Tè, việc đã định
rõ. »

Lý-khắc nói: « Theo ý vua mà giết thái-tử
tbi ta không nő, đem tin ấy báo cho Thái-tử
bí Thi, ta không dám. Trung lập có khôi
được vả không? »

Kép Thi nói: « Khôi được. »

Sáng sau Lý-khắc gặp Phi-Trịnh 丕鄭

1) Tân-Tang. Tên đất ở Sơn-Đông. Thân-sinh
thắng rợ Cao-hạc ở đây.

2) Hồ-Dột 孤突. Họ nhà Tần, dòng dời
Đường. Thủ kè là ngành trại Thân-sinh.

3) Lý-khắc Quan phu nước Tần.

4) Chủ-mạnh, Vũ quan đại-phu, minh gọi là
chủ. Vũ Lý-khắc tên là Mạnh.

5) Cú yêu vui, chẳng chịu thân với ai.

Không bằng con chim, con quạ

Người ta ai cũng đậu ở cây xanh tốt.

Một mình đậu ở cây khô.

6) Phi-Trịnh Quan đại-phu nước Tần,

nói rằng: «Điều Sứ-Tô 虞姬(1) đoán trước sắp tới rồi, Kêo Tai bảo cho tôi biết nhà vua đã sinh bụng rồi, sắp lập Hè-Phê,

P. Trinh nói: « Ngài đáp lại thế nào? »

— Tôi nói tôi trung lập.

Tiếc thay, Sao ngài không nói: « Ta không tin » để cho Ly-cô sòn lòng, thi thái-tử khỏi nhà. Đó là cái kế làm cho biến cái chí. Chỉ đã biến thi thế ly-gián được. Ngài nói ngoài trung lập thì lại càng làm cho cái mưu kia bén chặt hơn lên. Kì kia đã thành, khó mà ly-gián được nữa. »

Nó lời mất rồi không thể nắm lại được nữa. Vả lại họ đã không còn kiêng nề gì nữa thi làm thế nào cho việc họ bại lộ được. Ngài nghĩ thế nào?

Tôi không làm chủ được lòng tôi, thờ vua thi lạy vua làm lòng, việc chè mun ấy không phải ở như tôi.

Giết vua để tỏ lòng thẳng, cho cái lòng thẳng là phải mủi kiêu căng, vì lòng kiêu ấy mà xúi việc nhà người thi tội không dám. Èp cái cùi của mình mà theo vua làm cho người enay bị bỏ đê được lời rỉa cho mình, theo cái loi mủi cầu cho kẻ nõn别墅, tì khôngh làm được. Tôi nèp ẩn dì là hồn. »

Sáng sau Ly-khắc thác có bệnh không đi chầu. Ba tuần sau xảy ra vụ(2).

TÂN QUỐC NGỮ

1.) Sứ-Tô. Quan đại-phu nước Tần. Khi Hiển-Công nghe Ly-cô khiển các con là Thân-sinh, 中生 Trung-Nhĩ 重耳 và Di-NGô 夷吾 mỗi người ra giữ một nơi. Sứ-Tô đã bảo các quan Đại-phu rằng: Cái mầm họa đã mọc ra.

2.) Vụ Hiển-công giết con là Thân-sinh.



TỐT TỐT TỐT TỐT TỐT

bút khác của ngoại quốc. Hiện đã được nhiều các quan chức tôi thăm nơi xuất sản, đều công nhận là thử ngòi bút tốt và rất ngợi khen. Muốn xin bút thử vui lòng đến cửa hàng

BUTA

là thử ngòi
bút nội hóa,
chế tạo rất
tinh vi. Viết
tốt ngang
nhau.

Ông Vũ-duy-Thiện lai có tài xem mạch Thái-tổ gọi rõ bệnh căn, chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại khoa, ố xa hỏi bệnh viết thư đề Vũ-duy-Thiện kèm 6 xu tem giả nhời ngay.

Thư và mandat để Phó-đức-Hanh
dit-Bành.

n° 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-Linh 60-62,

Paul Doumer Haliphong.

Cần thêm đại-ly khắp các nơi.

Tân-Văn-Công hỏi Quách-Yên

Văn-công 文公(1) hỏi Quách-Yên 鄭偃(2) rằng: « Trước ta cho trị nước là dã. Nay ta cho là rất khó. »

TÂN QUỐC NGỮ
BẮNG-HỒ sao lục

(1) Văn-Công tức là Trung-Nhĩ con Hiển-Công. Hiển-Công nghe nói, đêm pha của Ly-Cô giết công tử Thân-sinh. Trung-Nhĩ, Di-NGô trốn ra nước ngoài. Trung-Nhĩ sang rợp Địch & 12 năm rồi sang Vệ-Tề, lấy con gái Tề Hoàn-Công qua Tào-Tống, Trịnh, Sở, Tần sau về nước lên ngôi là Văn-Công.

(2) Quách-Yên: Quan Đại-phu nước Tần.

(3) Cho là để mai coi thường thi hóa ra khó.

(4) Cho là khó, phải châm-chì sửa-sang thi hóa ra dễ.

Sách mới

T.B.C.N. vừa nhận được:
Sau đây của Lan-Khai do nhà xuất-bản
Công-Lực gửi tặng.

Xin có lời cảm ơn và giới-thiệu với độc-giả.

Bài thuốc trừ lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm. Ông lang Quát-Hiên Vũ-duy-Thiện, hơn 30 năm nghiên cứu tìm ra được thuốc thuốc Trị lao rất thanh hiện bán 3p.50 một hộp, Bồ hòn 2p.50 một hộp, Đầu kinh 1p.00 một hộp, Đầu da già 0p.70 một hộp, Thuốc lậu buổi tối 1p.60

ha nhát. Ông Vũ-duy-Thiện lai có tài xem mạch Thái-tổ gọi rõ bệnh căn, chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại khoa, ố xa hỏi bệnh viết thư đề Vũ-duy-Thiện kèm 6 xu tem giả nhời ngay.

Thư và mandat để Phó-đức-Hanh
dit-Bành.

n° 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-Linh 60-62,

Paul Doumer Haliphong.

Cần thêm đại-ly khắp các nơi.

Con đường may mắn

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN HÀ dịch
Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH
(Tiếp theo)

Một chiếc đèn dầu to treo ở trần nhà. Kitty có thể tha hồ mà ngắm nhìn Waddington cho kỹ càng. Cái dầu hôi của y không xứng với luối trai trẻ, và nàng dè ý ragazzo ông hays còn xa trạc từ tuấn. Dưới một cái bàn sum-húp, cái khuôn mặt nhỏ bé kia thật là long-hảo và không một nếp rán. Waddington xấu xí như một con khỉ, nhưng ông ta thật là có duyên. Cái mũi và cái miệng như hệt mũi mèo đứa trẻ con, đôi mắt màu lam nhô và tròn, nét mặt của ông ta trông thật là buồn cười. Ông mày thi hoe vàng lưa-thưa. Có thể hao là nét mặt một cậu bé già cǎng.

Y luôn luôn rót lấy rượu uống, đầu dà cảng rỗ rẹt cái đức-trí quá độ của y. Nhưng giờ y có say, hi cũng say một cách vui vẻ, như thể vì thần sơn-dâ đã ăn trộm một bong-bóng rượu của một gã mạo-dong mê ngủ vậy.

Y nuốt dến các bạn hữu của mình ở Huong cảng. Bây giờ họ ra làm sao? Nawn ngoài y có dự xem những cuộc đua ngựa, và rất chú ý đến ngựa và các chủ ngựa.

Bồng y hỏi:

— Nay, thế còng Townsend bây giờ làm gì. Hắn sắp được lên chức thư ký thiotic-dịa chưa?



Tổng đại lý Hanoi: Nguyễn-văn-Đức 11 Hàng
Hồng
Tổng đại lý Nam Định: các các phủ kỵ
Việt-Long 28 Bến cùi.
Ngôi-não & Nam-dinh xin lỗi mua luôn ở hiện
Việt-Long công như chính hiệu Haliphong

Kitty dò mật. Nhưng Walter không nhìn nàng. Chàng moi:

— Hắn có lên tới chức ấy, tôi cũng không lấy làm ngạc-nhiên.

— Hạng người như hắn bao giờ chẳng được vinh-hiển.

Walter hỏi:

— Ông có quen hắn không?

— Côte, cung khá khen. Một lần tôi và hắn cùng đi một chuyến tàu ở Anh sang đây.

Bên kia bờ sông İnh-ői những tiếng chiêng và tiếng pháo nổ. Gần đây, là cát mảnh thành lát đương nằm trong khung-khiếu. Cái chết khác-nhiet và bất thính-linh như lượn qua các phố khuart-khúc...

Nhưng Waddington đã lắng chuyện nói về thành Luân-dôn và các hi-viễn, ông ta kè lại những tích minh đã xem hồi được về nghỉ lán trước. Nhắc lại mấy tai-tử khói-hải, ông lại cười, và ông thò dài tiếc rẻ khi ông là sắc đẹp của mấy dão hát ca-kịch. Ông cho cái việc người anh họ di lấy một dao nương là một chuyện vinh-dự cho ông. Giữa một bồn cơm sắng, nàng kia có tặng ông một bát bình. Khi nào hai ông bà Walter đến sỏi cơm dâng nhâo-doan, thi ông ta sẽ đưa cho coi.

Walter dương phán-ich ông khách bằng một cái nhìn lạnh-lẽ và giễu cợt.

Tuy không lấy thế làm thú vị, mà Walter vi lẽ phép cung tỏa minh chủ ý đến những câu chuyện mà y chàng đã thưa rõ là chàng chẳng biết đến mấy may gi. Một nụ cười giòn trên môi chàng. Nhưng cái e sợ cũ dày dặa Kitty mãi. Trong gian nhà người già-séi đã qua đời, đứng trước cảnh thành phố ghê gớm kia, họ là một đám người cách biệt ra ngoài thế giới. Và ba người tuy đã cách biệt với bên ngoài là thế, mà ai cũng xa lì với ai cả.

Bữa ăn xong rồi. Nàng đứng dậy.

— Xin các ông cho phép tôi đi nǎm.

Waddington đáp :

— Tôi đi về đây. Và ông đốc cũng sẵn đi ngõi chờ. Sáng mai, chúng ta phải đi ra từ sớm.

Kitty chia tay cho ông ta, Y vẫn đứng vững ra phết, nhưng đôi mắt chưa bao giờ sting rực đến thế.

Y bảo Walter :

— Tôi sẽ đến đón ông để gởi thiệu ông với quan tài-phán và quan nǎm Vu. Rồi chúng ta đi đến nhà dòng. Tôi bảo trước cho ông mett là ông nhiều việc lắm đây.

XX

Đêm ấy, bao nhiêu giấc mộng dị thường hành hạ Kitty. Nàng ngồi trong kiệu, bước đi dài và không đều của bọn phu làm nàng bị lắc chập chờn. Nàng đi vào những hành thi mênh mang và tối om, người ta xampus xampus dù chung quanh nàng và nhìn nàng bằng con mắt tò mò. Qua những phô nhô hép quanh co, các hàng bày ra ngoài đường đầy những sẩn vật lạ, người mua và người bán ngừng cả lại khi trông thấy nàng. Rồi nàng đến chỗ thè mòn, mà cái bóng đèn ghê gớm chợt như hoạt động một cách quái đản; những nét biến chuyển chung quanh khiến nàng lén tưởng đến những cảnh tay ngօng nghèo của một vị thần Áo-dộ. Và khi nàng đi dưới thè mòn, nàng nghe tiếng vang của mọi giọng cười chè giêu rít lên. Khi ấy, thi Charlie Townsend hiện ra. Y ôm lấy nàng, bẽ bàng ra ngoài kiệu. Y nói rằng tất cả câu chuyện này chỉ là do sự hiếu lầm, không bao giờ y có muôn xú với nàng như thế; y yêu nàng, y không thể sống không có nàng được. Kitty có cảm giác thấy những cái hồn của y trên môi mình, và tuy bối rối ràng buộc còn dang dở xá đến những giờ không khiếp nữa, nàng sung sướng vừa thòn thức vừa hờ y rằng sao y đã sủ ác như vậy. Nhưng bỗng dung một tiếng cười the thé dội lên. Hai người reo rai bén, nhường lối cho bọn culy mặc áo chàm đương im lìm và vội vã khẽn dì một cỗ áo quan.

Nàng giải minh tình dại.

Lợp nhà quan cu dựng trên lưng chừng một ngọn đồi hiểm trở. Kitty nhìn qua cửa sổ thấy con sông nhỏ hép chảy mé dưới, và trước mặt nàng là cảnh thị thành. Vùng đồng vắng rặng. Từ mặt nước bốc lên làn hơi trắng

làm mờ kín các con thuyền liền chi chít. Có dến hàng trăm chiếc thuyền. Cái bì mít của im lặng và của thứ ánh sáng huyền ảo đó như một phép yêu ma bùa chú nào nó hăm dọa người ta; có thể bảo là đám thuyền im lìm và đứng lặng như vậy không phải vì dở giấc ngủ mà vì một thứ gì lật lung ghê gớm.

Trời sáng rồi. Dưới ánh mặt trời, mản sương gợn bạc, như lòn tuyết thường gợn bạc dưới ánh tà dương. Trên mặt nước, bấy giờ lùm sóng đã soi rõ những hình thù các con thuyền, và cái đám rùng cột buồm rậm rạp. Nhưng ở phía xa, thấy có một bức tường chói loị và lèo-nhèo. Bỗng từ đám mây trắng đó nhô ra một cái pháo đài lớn, trông thật đồ sộ và dữ dội. Cái pháo đài đó hiện ra như không phải là nhờ có ánh mặt trời đã làm tan bức màn đêm, nhưng là do một cây dừa thần tạo ra vậy. Đó là một cái thành của một dân tộc man di và độc ác xây lên, đường án cả một khúc sông. Nhưng cái nhà phù thủy này xây thật là nhanh.

(Còn nữa)
HUYỀN-HÀ

A-rập và Thổ-nhĩ-ky

ày số, từ tây sang đông, như cuộc chinh-phục của dân-đội ấy, như thế thi trường dân một nước bại trận, hay bị diệt - vong, không phải là không còn hy-vọng khôi phục chủ-quyền và cái «bản-lai diện-mục» của mình trong hoàn-vũ.

Tuy vậy mặc dầu, tới nay dân-tộc nào vẫn giữ được tinh-cách cố-hữu của dân-đội ấy, như thế thi trường dân một nước bại trận, hay bị diệt - vong, không phải là không còn hy-vọng khôi phục chủ-quyền và cái «bản-lai diện-mục» của mình trong hoàn-vũ.

LÊ HÙNG-PHONG

Binh MỘNG - TINH DI - TINH

dùng trong 2 hộp

cố - tinh ich - tho

là thật mạnh



Binh năng dến HƯỢT-TINH

uống nhiều lâm 5 hộp là
dứt tuyệt

Cố-tinh ich-tho

hay ở chỗ-trị bệnh thát-le
không bao giờ tái-trý-lại
1 hộp 1 \$ 20

Có bán lẻ ở các đại-lý
Võ-dinh-Dần

Chè Phú-Xuân

là một thứ chè nội-hoa không thứ nào sánh kịp. Muốn cho tinh-thần khoan khoái sau những giờ làm việc nhọc mệt nên dùng chè Phú xuân pha với đường sẽ thấy chè Phú xuân hương vị rất thơm ngon.

Hiệu Phú-xuân có bán cả những thứ chè tây (thé noir) không kém gì các thứ chè ngoại quốc...

Có bán khắp mọi nơi

Hanoi : 8 Hàng ngang,
tổng cục 167 Hàng long (dưới ga)

Télé. 757

Haiphong : 67 phố Cầu đất
Haiduong : 15, Hàng giày;
Nam-dịnh : 159, phố Paul Bert;
Sơn-tây : 108 phố Hậu-ninh;
Đáp-cầu 65a, phố Thị-cầu;
Bắc-cu-nh : 19 phố Cửa Tiên
Thanh-hóa : 112, phố nhòn
Cần thêm nhiều đại lý các tỉnh

THUỐC
LY
(hì-mết liêu OHS là khô
CON CHIM

NHIỆT-LY | HAN-LY

Buồn di lùon
buồn di phai
või vông ngồi
lâu giàn khổ
són va nhu
mút cò lồn
máu tươi
lười là:
NHIỆT-LY ↓
Hồi à các nhà DAI-LÝ
PHÒNG TÍCH CON CHIM
có tree cái biển tròn

Buồn di lùon
buồn di hai
quân đau
bung ngồi;
lâu giàn khổ
lâu giàn khổ
dưa nhu mủi
không có múa
lò:
HAN-LY

Mua buôn ở Bắc-Kỳ do :
Ets VẠN - HÓA
số 8, PHỐ HÀNG NGANG, HANOI

Ed. Hebdomadaire du Trung-Bac-Tan-Van
Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van
36, Bd. Henri d'Orléans - Hanoi

Certifié exact l'insertion

Tirage : 10000

L'administrateur gérant : Ng.d.VƯƠNG

DÓN COI TUẦN BÁO

NGÔI BÚT

CƠ QUAN NGÔI LUẬN CHUYỆN PHÈ-BÌNH
VĂN-CHƯƠNG VÀ TỰ-TƯỞNG

SỐ 1 RA ĐẦU OCTOBRE 1941

Có những bài :

— Cái bệnh giang hẽ của văn-si
Nguyễn-Tuân Trương-Tửu

— Tả đảo bọn ngụy-trí-thức P/N Khuê

— Giận xuất bần, giặc văn-si, giặc phè
bình!

— Bắt đầu đang cuốn nhật ký văn-
chương của nhà kịch-sĩ Vi-Huyền-Đắc

— Sưu tầm các tiếng Việt-Nam eõ
không thấy có trong các tự-diển đã
xuất bản hiện thời Thíết và Quỷ

— Giang hẽ khai tho-trào phúng của

Đỗ Phồn

— Truyền ngắn của Nguyễn-dinh-Lã
— Nói tráng của Tieren-Öng

— Một truyền-dài đầu tiên của PN Khuê
(một luồng gió mới trong tiêu-thuyết giới Việt-Nam)

HÂN-THҮYẾN IN VÀ PHÁT HÀNH

53-71, phố Tiêu-Tsia Hanoi

Agents exclusifs : Tamda & C°

L'automne vient avec
LES CHAPEAUX



étudiés spécialement pour les
pays tropicaux

Agents exclusifs : Tamda & C°
72 rue Wiéle Hanoi Tel. 16-78