

# TRUNG BAC CHU NHAT



BUYEN-DOAN-VUONG  
CHU-TRƯƠNG

TRƯỚC TẾT TRUNG-THU

Bồ-choi của trẻ em ở các nước trên thế-giới  
với đồ chơi tháng tám của trẻ em Việt-Nam.

Số 80 — Giá 1.000  
28 - SEPT - 1961

Dạo chơi hai phố

Hàng Gai, Hàng Thiếc

Mấy hôm nay, giờ tau  
đã trở về, gieo một cái  
buồn thiu sét trong lòng  
người. Cây gai gác lại,  
là trái xoắng dày hé,  
tiếng nhạn đêm khuya  
với tiếng trăng kêu trên  
lá ứn nêu gọi cho những  
khách du tinh đà cảm  
nhưng từ tho sâu hận,  
thi trái lại, lại đem gieo  
vào lòng trẻ một sự vui  
sướng không bao. Bởi  
vi thu về thì trăng lại  
đẹp, khắp trong nước  
các trẻ em lại sấp sửa  
chơi trăng đèn no iỗi.  
Rằm tháng tám lị Còn  
ngày tết nào thanh lịch  
hang trê em dại ngay  
tôi như đợi mọi anh  
hoa hi vọng, ngày từ  
bay giờ họ đã sáp sửa  
bay cỗ rước đèn lên  
nhất loạt những phố  
hang Buồm, hang  
Đường, hàng Gai, hàng  
Thiếc đều trở nên tấp  
nập, chen chúc di  
khoảng lot. Hàng Đường, hàng Buồm, hai phố  
bán hành ngọt và kẹo ngọt, ta không cần chú  
ý làm mà làm gì; duy có phố hàng Thiếc và  
hang Gai, cứ mỗi độ tiết trung thu trở lại,  
những người quan tâm đến nhì đồng một chút,  
thiết tưởng không thể không nghĩ ngợi.

Thật vậy, nước ta từ trước đến nay hình  
như iết để ý đến trẻ em, cho nên trong suốt cả  
một năm, trẻ em chỉ có đọc một ngày giải trí.  
Ngày ấy là ngày Trung thu vậy. Vài cái đồ  
choi, dăm tiếng trống, một cái đèn sư tử...  
đối với tuổi ngày thơ, nhiều vui sướng, vui sướng  
thiết tưởng cũng chẳng难关 nhỗi gì cho làm  
và tốn kém gì cho làm. Vậy mà không hiểu  
là sao lại có những người — quả nghiêm  
nghị, quả già hay là quả ích kỷ? — lại lên tiếng  
« bài trừ chủ rằng vào ngày tết ấy, trẻ thường  
làm làm lị và ích quá. Những người ấy thực  
lập, họ không biết rằng trẻ em cũng là

# Ý KIẾN CHUNG TÔI VỀ TIỀN-SI GIẤY

BÚP BÊ NỘI HÓA VÀ  
ĐỒ CHƠI CỦA TRẺ  
EM VIỆT-NAM



người, chúng làm việc  
thi chúng cần giải trí  
mà nấu giải triéo phương  
pháp, tổ chức thi có  
ích lợi rõ ràng, không  
những có ích cho tinh  
thần mà có ích cá cho

vật chất là dâng khoe. Ở các nước văn  
minh mà người ta thành thực tin rằng  
«trẻ con bây giờ là đất nước ngày  
mai» những ngày hội của trẻ mỗi năm  
cốii nhất cũng là vai ba ngay long trọng.  
Cũng như ở nước ta, những ngày hội long  
trọng ấy, người ta bày ra những trò chơi phù  
 hợp với tinh thần con trẻ để cho con trẻ  
vui chơi, bởi vì chơi như thế là học do. Ở  
Pháp ngày đó là ngày Noel. Ở Nhật, đó là  
ngày mừng năm tháng năm họ gọi là Tan  
gono Sekko, lại ngày Yina Natsura nữa cũng  
danh cho trẻ, sao vui vẻ không thể nào là được.  
Nhưng dù là Âu hay Á, dù là ở Đông hay  
Tây, những ngày hội của trẻ con như thế, đều  
người ta chú ý trung hay nhất bao giờ cũng là  
những con búp bê bé bé tinh xinh, mặc  
những quần áo sắc sảo muôn màu nghìn sắc.  
Ở nước ta cũng vậy, cứ vào dịp rằm tháng tám

ở những phố hàng Gai hàng Thiếc, người ta  
cang trung bày đủ các thứ đồ chơi, nhưng  
có điều này khác là những đồ chơi ấy toàn là  
bằng giấy và bằng sắt cát, làm rất cùi cắn,  
không có một chút gì mỹ thuật lại không bao  
giờ chịu thay đổi là khác nua.

Những quả dưa có bánh xe dầy dì vài cái  
lại tách ra hai mảnh để lộ một đứa bé cởi  
trưởng; những con bướm có râu to hơn mình  
kéo đi và bước lại kêu rầm rộ lên như tầu  
hỗn; những người nhà quê già già cầm những  
cái chày sắc nhọn dạo; bao nhiêu thứ « đồ  
choi hàng Thiếc » đó dám vào tay vào trán trả  
nguy hiểm cho trẻ như thế nào, nhiều người  
đã nói rồi. Rằm tháng tám năm nay, dạo  
choi những phô kẽ ở trên kia vè, chúng tôi  
muốn nói tới những búp bê nội hóa làm bằng  
mặt cao, nhất là những ông tiền si giấy may  
muoi đời nay không thay đổi. Bao giờ cũng  
cái mặt trắng lõm lốp lỳ, bao giờ cũng những

bộ áo chún và những giày nhông mặt lỳ, bao  
giờ cũng những vỏ đạo mạo khổ ấy. Không  
có một tí gì thay đổi. Có người đã nói một cách  
khỏi hài hùng: « Nước Nam còn, tốt trung thu  
còn, những ông tiền si còn... ». Ôi, mai mai  
thay, mà cũng đau đớn thay, cũng là một thứ  
đồ chơi mà nứa người thi trả mà nứa ta  
thi thi. Sự đó ngầm cho kỹ thi là do người  
minh coi thường vẫn dì nhì đồng ta đánh  
đuôi, nhưng một việc đó thực dò ro rằng dân  
minh lười nghĩ biết ngắn nào, chúng ta không  
chia tim cái mới, suy ngay việc búp bê thi  
biết; miễn là ông tiền si, con búp bê của ta, có dù  
mắt mũi mõi tai và hai tay là dù, không cần  
gi. Chúng tôi bắt giác lại nhớ đến những  
con búp bê ngoại quốc, đẹp làm sao, mỹ  
miền khả ái làm sao, so với búp bê của nước  
ta thật là một trời một vực, những người  
biết nghĩ tưởng cũng lấy làm tự si. Cò người  
biết bảo chúng tôi rằng: « Ông chủ cái thứ trò  
chơi của trẻ, làm sang trọng cho lâm lâm gì  
cho tốn tiền. Chúng nghịch đánh hỏng ngay  
đấy mà ». Nhưng người nói như vậy đều cho  
búp bê là một đồ chơi con ait không đầu. Họ  
có biết đâu rằng ông tiền si giấy cũng như  
con búp bê, đó là một kỹ nghệ, một thủ kỹ  
nghệ khá gọi là quan trọng. Mà hiện giờ  
khắp thế giới đều dè ý vì nó giúp một phần  
không nhỏ — phần giáo dục nhì đồng vậy.

Không cần phải nói, trong chúng ta ai cũng  
đã biết rằng bất cứ ở nước nào hiện nay, bung  
trẻ em cũng là những mầm hỷ vọng của giáng  
sơ đất nước.

Việc kiến thiết quốc gia là ở cả tay bọn trẻ  
này. Chúng là những lá, những hoa, những  
quả; cái cây số dì sống được là như ở công  
người làm vườn biết chăm nom những cái  
mầm non ấy, cũng như một nước, muốn  
cho tương lai tốt đẹp thì ngay từ bây giờ  
người mẹ phải săn sóc những trẻ đê sau  
này có thể thành được những công dândec  
đựng.

Chúng tôi sẽ không nói tới những đứa trẻ  
con khỉ còn là những cái bao thai làm gì. Duy  
ta nên nhắc lại nghe với nhau điều này là  
ngay từ trong bụng mẹ, đứa trẻ đã chịu ảnh  
hưởng tinh tinh của cha mẹ. Vậy là có thể  
nói quyết rằng từ lúc mới chào đời, đứa trẻ  
đã cần phải có bố mẹ trông nom giữ gìn, cũng  
như cái cây lè moi con là một cái mầm non  
người ta đã phải dè ý từ lâu nay, và  
che chở sương tuyết gió mưa che né. Theo  
như lời bác sĩ Vigneron đã nói thì đứa trẻ



Búp-bê Pháp

món mới đó được vài tháng đã có thể cảm biết  
những sự vật ở quanh mình. Nó không nhận  
chân được những vật đó, nhưng nó có những  
cảm giác gần như rõ rệt. Đến hai tuổi thì nó  
đã có tham vọng. Cho nên đứa hai tuổi bú  
mẹ, miệng bú mà lắc lắc đầu để lấy và  
kết quả là nó đã ghi nhớ bài hát của bà.  
Các bạn có thử xem một đứa trẻ  
dương bú mẹ một bên vú, con nha hàng tám  
không có thể bú  
tay kia, nhưng  
và bên kia  
đưa trẻ lên  
thì lấy tay  
nhất ra, có khi  
thấy mẹ bay  
về nhà. Khi nó  
đến ba tuổi  
khác nó cũng  
thở khò khè  
gian trá. Đó  
là đứa trẻ lớn  
ba. Đến sáu  
năm mười tuổi  
thì đứa bé,  
theo mắt con  
nhiều khoa  
học xét nhau,  
còn phải đợi  
người ta già  
nhưng ở trong  
người  
nó bắt đầu  
phát triển, mó  
cánh puTTY gay  
đi, nêu hốc  
rõ rỉ, gọi là  
bụ bù và thế  
này là nó bị  
còn chưa kịp  
để phát triển  
nhưng nó không  
tôi sống được;  
thì nào là nhanh  
cũng kém người về dồi da  
phương diện gi.

Bàt đầm từ lén sâu lén bảy tuổi, đứa bé  
đã có thể gọi là người hoàn toàn. Bởi vì  
vào tuổi ấy trẻ đã có sự bắt đầu cảm tình  
nhau, ngày khuya và có linh trưởng làm. Ngu  
ý chí, khát khao xét kỹ thi tinh tinh con trai  
con gái bắt đầu chia khác nhau từ đây giờ  
nay. Nhận ra con trai thích động cho nên bắt  
đầu con trai yêu mến con nương iitchi và  
những vật sống: con chó, con mèo, con chồn

chú, con dế mèo, con chim. Những vật ấy  
đi lại được, có động được, nó cho là bạn nó  
choi đùa với chúng. Đến mức con gái thì khác  
nữa. Hình như trời lúa sinh ra đàn bà để  
phù cho cái thiên tính mềm mỏng, dễ dàng  
và cho nhiều lòng thương họa nên ngay từ  
lúc người đàn bà còn là con gái sáu bảy tuổi  
đã thường yêu những sự vật chung quanh  
nhưng không kể là những vật có linh hồn hay

không. Đứa con gái săn bầy lùi thường hiếu tĩnh. Nó không hăng hái, nhưng nó khéo m nhường; nhưng vật hổ mạo, kín hoi kín tiếng, nhường vật mà nhiều, khi người lớn không bảo gỡ dề ý, đổi với đứa con gái săn bầy tuổi cũng có giá trị như những vật có linh hồn. Đại khai cái giế, mèng gõ, cái gõ co già lêp, sau bầy lùi thường yêu lầm, ôm ầu nồng nù và nói chuyện như chia với con mình để ra. Ta xem vậy thì biết lòng thương của con gái ngày từ lúc bé đã rõ ràng

rất hơn con trai nhiều. Ông đưa con gái nhỏ đó, ta thấy rõ ràng hết cả đức tính của người mẹ thương lai. Lần kia ta còn thấy đứa trẻ đó hát lên ra cái gói, miệng giê cho nó ngủ nữa : tình mẫu tử của đứa con gái phát sinh ra từ đó.

Bối vì người Pháp xong điều như thế cho  
nó búp bê của người Pháp làm có mục đích  
gây thiên tai (rê đê) mà day trâu. Nhưng do

# **BÀ VIỆC QUAN TRỌNG — TRÊN THẾ-GIỚI —**

# Nước Pháp phục hưng

Cuộc chiến tranh Áo-châu hiện nay là  
phá dữ dội thế nào, không cần nói, các bạn  
cũng biết ra sao rồi. Đức Nga chiến tranh  
ba giờ đã kêu thua? Mẫu kêu thi nước  
nào sẽ thắng? Tuy dù hiện nay  
nay không sôi nổi bằng lúc Đức  
Quốc Séc bắt đầu khai chiến cùng  
Nga số violet, nhưng những ngày đọc  
báo, chúng ta người Việt Nam ở

xà nơi khói đạn súng gươm, cũng như thấy thắc mào  
về chuyện chiến tranh và ác quỷ (hay là Ich iky) của nó  
để cho thố giới hiện tại và tương lai. Chóng ta nhớ lấy  
những lời của **Thống chế Pétain** đã nói, chóng ta  
nghĩ đến nussa **Pháp** phục hưng. Khi tờ hỏi cuộc chiến  
Tranh Anh kia với Đức sẽ làm man kêu đến giờ  
và liệu rõ rệt Mỹ Nhật có thoát khỏi lâm vào vòng chiến  
được không?

Có người tự hỏi rằng. — Ông dành vậy. Nhưng ngay từ  
khi giờ, ta có thể biết trước rằng sau cuộc chiến tranh  
kinh thiên động địa này thế giới có thay khác chút nào  
đi không?

Bó là một câu chuyện khơi mào cho cái thuyết « thế giới đại đồng » mà người ta thường nói tới bây giờ vậy.

Bà vẫn để lớn lao ấy, hiện nay ai cũng muốn biết rõ, Người Việt Nam chúng ta xưa nay vẫn lãnh đậm với người ngoài, lãnh đậm với sự sùng sướng và cõi sự duyên khôn của người khác nữa — lúc này cũng thấy bần khoán và, khập đồi thi đáy, nhiều người lấy bà vẫn để ấy ra làm đầu câu chuyện.

Bạn Vũ Xuân Tự hôm nay khảo sát về bá văn để ký ở đây. Bạn là một thanh niên hán hái đã nghiên ngâm và bá văn đó lạy lão lâm — theo như bức thư bạn đã viết cho chúng tôi khi gửi đến tập cáo luận này. Ý kiến của bạn chưa hẳn hoàn toàn là ý kiến của chúng tôi, nhưng xem thấy có điều gì chỗ luận bắc xác đáng và có

**ic hưng**

Độc chiêu - tranh  
Nga với Đức

## và chuyện thế giới đại đồng

**báo dè-rồng đường dư luận.** giảm 5%

• Có một lồng tin và một trí lắc hành thiếp là đã là  
hay lắm ». Chúng tôi mong rằng thành viên chúng ta nên  
đặt tư tưởng vào một chỗ thành cao và sau này sẽ  
phát biểu những ý kiến hay có lích cho tinh thần dân tộc

Lúc gửi tập bài này, ông Vũ Xuân Tự có viết cho chúng tôi một bức thư trong đó một đoạn đại khái như sau này:

• Tôi, tự nhận là một phần tử của dải sao, xét mình cũng cần phải gánh vác một phần sự lớn nhỏ tùy tai, tôi không ngàn ngại nói

Vậy với các bạn đọc này với những lời khuyên  
ý kiến trong những bài dưới đây là một tiếng  
chuông. Tiếng chuông của Phật, của đạo Phật  
chuông từ thiền, thiền.

Giờ đây là giờ chúng tôi phải ném, mới, lèg một, thiết lưỡng chung, không ném lèg cái mà cách là phần lè của đất nước mà chúng ta có long minh, mà long ngưu và làm cho nó là cái dài, dài như tên ta, tên ta, tên ta, tên ta, hàng con đường mới mà chúng ta đã không

## **LUẬT TỰ NHIÊN**

nhien den triet-de. Cai gi gioi lam ra, ledt  
người không thể cãi cách nổi. Cái cai gì của  
người ta làm ra, người khác có thể trả đổi  
được.

*mà thôi.*

cao từ đại với những công việc làm của mình.

Bởi thế, **Đoại và Lai** còn là kẻ không thừa nhận có Thượng-dế — tức luật thiên nhiên. Dù không nhận, với những kẻ ấy, ngoài cù lâm việt, cù thang tri. Nghĩa là muốn nói thế nào thì nói, họ vẫn cù chi phái dưới hai đạo luật tuân hoàn và nhân quả. Họ vẫn phải thực, ngà theo với một trời; vẫn phải trè, già theo với tháng ngày. Họ không sao vượt qua được những quả báo của mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ, mỗi hành vi của họ. Vì ngài ở ngay trong thân hình họ, ở trong đoàn thể họ. Do đó, ta thấy thánh Mahomed, phật Thich-ca... những vị đại diện cho Thượng-dế, là... thừa, một khi đã đến cái ý muốn của Ngài.

Cái ý muốn chinh đáng và quan trọng nhất của Thượng-dế là luôn luôn bắt muôn vật trong vũ-trụ phải chiến đấu để thừa nhận Ngài. Vài Ngài cung thể, Ngài cù phải chiến đấu mãi mãi để muôn vật sinh tồn mà giữ lấy cái địa vị, cái oai quyền của Ngài. Vì, đến cái ngà muôn vật thoát khỏi oai quyền của Ngài và sống riêng được, thi Ngài là thừa. Và nếu muôn vật không thừa nhận luật thiên nhiên thi Ngài là Thượng-dế với ai.

Bởi thế, ta bình tâm suy xét, ta thấy ta là Thượng-dế, ta là người đầu tiên thừa nhận luật thiên nhiên.

Vậy, tôi cù cái gì di ngược với p muôn của Thượng-dế đều không đúng vng được lâu, dù là hạnh phúc của cá nhân, dù là chính thể một quốc gia, dù là ta tu tuồng của một chủ nghĩa.

Nói đến chính thể, ta liên luồng đến nền chính trị dân chủ do loài người đặt ra, mới đây nhoà dò bén Pháp p nh khong hợp với cái ý muốn của Ngài, vì quyền chính vào trong tay nhiều người qua. Cù đó những trang sô cù kim, rõ ràng Thượng-dế định rằng bắt cù ở đâu, ở trong trường hợp nào, phải cù một người — một người thời — đang đấu tranh toàn chịu hết trách nhiệm trong cái công việc thi hành luật thiên nhiên. Ở trong người, là bộ óc tài khôn nhng co tnh khac. Ở gia đình, thi giải trưởng duy trì hạnh phúc cho mọi nhà. Ở bộ lạc, cù lạc trưởng. Ở thời kỳ quân chủ, cù vua, và đến nay có những vị thủ tướng độc tài nhn những vị đặc tài áy sáng suốt và có nhngh vi tham mưu tài trí và ngay thẳng.

Muôn biết rõ ý muốn của Thượng-dế, ta phải tra cứu vào ba đạo thiên luật sau đây.

Nhà lầu, vợ đẹp, con khôn. Mua vé Đông-pháp sẽ hy vọng có

### 1) Luật tuân hoàn

Bà biết đt, ai cù tang-thay cù iết luu hoan thât bát dì bát dì dịch lù xuâ den nay. Đã bao lâu, giờ đt và muôn vật ngày nào, cũng lung eai viet quanh qùn lai: hêt sang thi den tui; mэт trời chiếu xuông mặt bê nong boc hoi thanh may roi may lai thanh mua xuông bê; hoi lúa gieo xuông đất, mọc cây, kêt bông rồi hót lái lại rong xuông đất...

Nhưng, cái nhiệm mâu của Thượng-dế là diễn di diễn lại eai tân kịch « chỉ một trù má xem mãi không chán. Khán giả — người đời, muôn vật trong vũ-trụ — dù biết cũng không thấy buồn chán. Cho nên lâm kí làm luồng minh đã nghĩ được nhiều cái mới lạ. Sg theo, họ chỉ phong theo trong những cái vòng luân quẩn.

### 2) Luật chiến đấu

Các bậc ván-hảo, các vùn nhân trên thế giới, ai cù cung phải chiến đấu nhn hnh mới đt lại được sự nghiệp bắt hả cho đời sau.

Máy năm trước, ta đến thán-thể lóng thống Đức quốc hiện thời, một tờ báo Pháp đt viết: « Thủ tướng Hitler đã chiến đấu hai mươi năm, giờ mới tri vi được sáu năm. »

Càng dày công chiến đấu, sự nghiệp càng to tát. Nhà đại tu tuồng Goethe cù phải nhìn nhận cái thiên luật áy: « Tôi là một người vi tội đã chiến đấu. »

Còn châm ngôn sống muôn năm là: « Phải chiến đấu đt có địa vị hạnh phúc, và phải chiến đấu hoài đt giữ cái địa vị hạnh phúc của minh. »

Ta sđ đt từ chỗ « không có » đến chỗ « có », từ chỗ « có » đến chỗ « còn mãi ».

Đại một sinh-vật vào vũ-trụ: một con nai chẳng hạn, là Thượng-dế đã cho nó một cái tai nang rieng. Nhưng cái tai nang áy, con nai phải chiến đấu — tức phải đt công luyện tập — mới có, mới di vào được rừng sâu hường lâm hoa thơm cù lợ. Tuy đtng hường rồi, nhưng chó p ham mè sng sng, quên luật chiến đấu, quá ăn quá uống, đt svt lực hao mòn, còn đâu đủ lự vẹt khai gắp cợp. Thế là mất hạnh phúc, mất địa-vị, và bị diệt-vong.

Chiến-dau có hai đường: gian-là và chân chính.

Còn đường gian là là nghịch với ý muốn của Thượng-dế như xâm-giết, lười biếng, phản đối châm chí, giở cù lanh za thành thue.

Còn di, vào chính đạo — con đường má

lượng đt theo ánh sáng là có nhiều gian nan và trắc lệc, nhưng đt day, sẽ đem lại nhng kết quả tốt đep (chắc chắn cù) cho ta, nếu không, sẽ cho những kẻ nỗi gót ta.

### 3) Luật nhân qua

Áp dụng đeo luật này, Thượng-dế bắt muôn vật phải thừa nhận luật chiến đấu.

Luật nhân quả chia làm hai phần: hình-thúc và tinh-thần. Cái nđt ra cái kia và cái kia sinh ra cái nđt.

Còn cù vdo, nhng quả-báo hình thức đt tim lè phái, ta còn thất công lâu. Chù một khi đtng trên phạm vi tinh-thân, ta nhận chán, đtng ngay.

Đến đây, ta mới thấy rõ rệt nhng kẻ lợ nhận thay mặt Thượng-dế là... thừa lâm. Như Thich-ca mâu-nichhang hận. Một người Nhật có nói: « Khác với dân Trung-Hoa, dân Việt-nam, chúng tôi cùng theo đeo Không nhưng theo trên đeo Không. » Thi ở đây, ta có thể nói: « Thua nhận luật thiên nhiên, chúng ta theo trên đeo Phật-vây. » Ví thi dù: ta không ăn cắp, không phá vùi ta muốn p Tuy phương cec lạc. Không ăn cắp, vùi ta chịu lợ phải ở luật chiến đấu đt mà cō.

Nếu ta ăn cắp, xét về hình thức: người mết của sđ thừa bát ta. Đầu thoát khỏi lưới pháp luật, ta vẫn cùm phái ném-nđp đt mà cō đội xép, một thám.

Xét về tinh thần: ta không tpt trung đtng hét ý lri đt tên hường cù lợ là của chúng ta. Phap phut hưng và cuoc chiến tranh Anh-Nga với Đức, trước khi nói đến cái thế giới đại đồng mai, sau.

Đó là những người cha — một người cha mà chính tâm hồn thật vñ-dục, còn mong gi giáo-hóa được con cái nữa!

Trái lại nếu ta kiểm đtng đtng bằng cách lương-thiên, trước hết, ta đtng một bài học chiến đấu kinh nghiệm rất quý giá. Rồi ta đtng hoàn toàn sung sướng hướng hét cái, shan-lạc do sau khi sđt vñ làm việc. Ta còn nhận thêm một bài học kinh nghiệm s trong khi phát triển pha đtng cùi cát mòi hối nước mắt.

Về ánh - hường tinh thần, ta ireo một cái gương cần lão cho cùn cài, cho nhng kẻ xung quanh, và đtng khi bắt người khác phải châm chỉ làm việc, ta không đtng nđt then với lương-tâm.

Ta không có một ý nghĩ đtng lối nđo am ánh trong tri óc. Và còn suy xét rộng, ta còn thấy sđt mđt thết lién can đtng nhng thê bê kđt tiếp lâ, đtng sđt cường thịnh của, một lâ-quốc.

Luật thiên nhiên, nđt chung tôi tóm tắt cù trong mđy trang giấy, kđt cùng sđt thiền quâ. Nhng cảm thâu cùi thiên luật này, không phải là công việc nđi nhiều, mà chính là vùi chia « sđp », chia suy nghĩ.

Bởi thế, sang bát sau, chung tôi đtng có thể cùi vùi cùi thiền-luat áy đt luogn bát viêc nước Pháp phut hưng và cuoc chiến tranh Anh-Nga với Đức, trước khi nói đến cái thế giới đại đồng mai, sau.

VŨ-XUÂN-TV

## THUỐC LÀO ĐÔNG-LINH

238, Rue du Colon, Banov

Giọng ngọt khòi em, thuốc ngọt già rẽ /  
Đông bao bốn bờ / chiều cổ mua giảm



Anh. Ngày đảo Islande ngày nay quan hệ là  
thứ chung ta xem đây như vì sao mà người  
Anh, Mỹ chú ý đến hòn đảo này bằng tuyết  
đó.

### Tình hình chính trị đảo Islande cũng rất khác lạ

Về phương diện chính trị, tình hình xứ  
Islande cũng rất là đặc biệt. Cái gì ở xứ đó  
cũng rất khác lạ! Nguyên là một thuộc địa  
của Ban-mạch từ 1918 đến nay đảo Islande đã  
thành nước độc lập chỉ liên lạc với Ban-mạch  
bằng ngõ vua mả thời. Xứ Islands từ thế kỷ  
thứ 10 (930) cho đến thế kỷ thứ 13 (1282) đã  
từng là nước cộng-hòa độc lập — ta có thể  
nói là nước cộng-hòa cổ nhất trên thế giới!  
— mãi sau mới thuộc vào Na-uy và sau nữa  
vào Ban-mạch. Islande là một đảo quanh  
năm bao phủ toàn băng tuyết, một xứ có  
nhiều núi non và  
núi lửa (Hékla) và  
miền duyên hải rất gờ  
ghè, khí hậu ẩm  
thấp và nhiều sương  
mù.

Và theo hợp - ước  
giữa Ban-mạch và  
Islande thì đến 1940  
là hết hạn và tùy theo  
nhà dân Islande có  
muốn thuộc quyền  
vua Ban-mạch nữa  
hay không là tùy ý.  
Hiện nay đất nước  
Ban-mạch đã bị  
quân Đức chiếm đóng  
còn đảo Islande thì do  
quân Anh và Mỹ thay

phiên đóng giật. Cả Anh và Mỹ đều nói là  
không có ý gì chiếm đất của Islande và để  
quân đồng đóng ở đảo đó chỉ là để bảo vệ cho  
Islande khỏi vào tay Đức. Cả Anh và Mỹ đều  
hứa là hết chiến tranh sẽ rút quân khỏi đảo  
Islande ngay. Trong con mắt người Anh, Mỹ,  
đảo Islande lại có thể dùng làm nơi cùa cù  
cho quân Đức muôn xâm lược Mỹ-châu. Các  
nhà cầm quyền Hoa-kỳ đã tuyên bố cho quân  
đó họ ở Islande là để phòng thủ Tây-bán-đầu  
chỗ khói bi quân của Trục xâm lược. Việc  
chiếm đảo Islande có thể cho là rất quan trọng  
vì việc đó đã xô đẩy Hoa-kỳ đến gần chiến  
tranh. Ngày thế, sau khi quân Hoa-kỳ chiếm  
Islande ít lâu thì xảy ra vụ khai trục hạm Mỹ  
về Gravera bị tên ngầm Đức đánh nhau không

việc gì. Tuy vậy, Tổng-thống Roosevelt cũng  
nhận rõ là đây là một chiến-thắng. Ông Huynh Chiêu Dâng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường  
THÔN ĐO CHI DỰ NGÀY 23-5-1941

### Dân Islande một dân tộc rất trọng quyền dân chủ sẽ nghĩ sao?



Một trại của quân lính Gia-nâ-dai đóng ở dọc đường  
gần thủ đô Islande Reykjavik

minh có những cơ quan tối cao và đã thi hành những phương pháp về y-tế và vệ-sinh rất táo bạo; thủ-đô Islande, thành phố Reykjavik là một thị trấn rất mới vì 2/3 nhà cửa đều mới xây theo kiểu mới từ năm 1918, dân một nước như thế có vai lòng chịu quyền đominated bởi các ngosi-quốc, dân số đó là Đức hay Anh, Mỹ? Thấy quân nước ngoài vỗ cổ đến chiếm đóng đất đai mình rồi viễn ló là vì sự cầu thiếp của chiến-tranh, dân Islande có bao lòng chênh, hay là nghĩ như thế nào?

Theo tin Mỹ thì thủ-tướng Islande đã thỏa thuận về việc đó và yêu cầu được quân Mỹ bảo vệ. Các viên quan Anh, Mỹ chiếm đảo Islande và quân Anh, Nga chiếm Irak, Bát..

(Xem tiếp trang 21)

NHÂN VIỆC CÁI CÁCH HƯƠNG  
Nhân-việc Cái-Cách-Hương

Thôn Đo Chí Dụ Ngày 23-5-1941

Những sự

### « cái cách » đáng chú ý ở sau lũy tre xanh

#### Bên kia tảng phong

Trong một rạp hát, trên sân khấu diễn tân Tân-Cối Nhạc-Phi. Nhạc-Phi là một trung-hàn có công đánh Đông dẹp Bắc. Tân-Cối là một gian thần, âm mưu hâm hại Nhạc-Phi. Người sám vai tuồng vẽ mặt deo râu, diện bộ nón lợt bẩn vai trang, nhịnh, và khiến người xem như sống lại những ngày dã qua trong lịch-sử của Trung-Quốc, chợt đến cảnh Nhạc-Phi bị hại, một khán-giả tu hàng ghê minh đang ngồi xám xám chạy bồ lén sân khấu và rút một con dao đuôi Tân-Cối đâm cho bỗng giận, tuồng chứng như minh là một kẻ phò nguy trừ gian và cảnh tuồng trước mắt là một cảnh thực & đời.

Chuyện này xảy ra dã lâu ở một rạp tuồng bên Trung-Quốc. Từ đây đến nay, ở Trung-Quốc và ở cả bên ta, rạp tuồng vẫn dã vẫn và thỉnh thoảng, tuồng Tân-Cối Nhạc-Phi vẫn được sống lại trên sân khấu. Nhưng từ đây đến nay, không hề thấy có khán-giả nào dám Tân-Cối. Cuộc đời đã biến đổi nhiều rồi chăng? Hay tại người ta không còn si ngô nhẫn cãi già với cái thật và không còn ai muốn khoác vào mình cái chiến-bảo cũ nát của nhà hiệp-sỹ Don Quichotte ở tỉnh Manche?

Một cảnh già đã khích-thích người tội bức ẩy, một cảnh hàn phải khích-thích người ta gấp bội. Trái lại

trước những cảnh thật hằng ngày diễn ra trên sân khấu cuộc đời trước mắt hàng nghìn vạn khán giả, không thấy một ai bị khích-thích mãnh liệt tới rộn nỗi liên nhau, thu trong lòng cả một bối trời trời sáng. Trên mặt so những cây nứa tép buộc với nhau càng thành dù các hình vẽ trong sách ký-hà học để ngăn giữa mấy dãy bèo xanh non. Bên kia bờ ao, một lòn nhà hai tầng của ông Lý Bá chém chệ đứng ở một gốc làng như nhắc nhở một bài «tan-ly» của người hương-chúc.

Tại cảnh thật vung diễn ư?

Tại người đời không ưa cảnh thật mà chỉ ưa cảnh giả ư...  
Tôi đang nghĩ vẫn vờ vẽ Tân-Cối Nhạc-Phi, thì người kéo xe đã đặt cảng xe xuống đầu lang.

#### Làng tôi

Tôi xuồng xe và dã vào một cái công cao bằng gạch, hai cánh cửa bằng gỗ, bên khép bên mở. Qua lán công, tôi bước vào một con đường gạch khía rộng, hai gót giày của tôi giòn giòn hòa nhịp trên lunge những viên gạch đã bạc màu nằm sát cạnh nhau. Hai bên đường, từng khoảng ao lěnh láng như nhắc nhở một bài «tan-ly» của người

L'automne vient avec

LES CHAPEAUX



étudiés spécialement pour les  
pays tropicaux

Agents exclusifs : Tamda & C°  
72 rue Wléa Hanoi Tel. 16-78

là bình dân. Đến cảnh Nhạc-

Phi bị hại, không biết sự khích-thích đến nhiệt độ nào, nhưng không thấy một ai cầm dao đuổi theo Tân-Cishi. Có lẽ người ta còn bận nghĩ đến khẩu trùm và miếng thịt sau буди tết thần ngày mai.

Trước sún dinh, mấy cây dương thăng thần, ngày náo cỏa nhô bê, bây giờ đã oán, như còn muốn đội mái trời lên. Láu giờ sang thu lách qua kẽ lá, nhường như muốn gửi chút tâm-sy vào mây khôn dẫu xanh.

Qua dinh làng, tôi lẩn theo một con đường gạch nhỏ và tôi tới nhà tôi.

### Câu chuyện hương-thôn

Chưa về đến nhà, tôi đã được nghe một câu chuyện truyền từ miệng người này sang miệng người khác, lan khắp trong làng, nhanh hơn những tờ báo thông-tin. Chuyện ấy là một dấu dề chính được dân làng nói đến, bàn đến, mỗi khi có từ hai người trở lên.

Nhà ấy thê-lực lắm, thế nào cũng được.

Nưng dâng này người ta phảm-hâm cao.

Phảm-hâm cao mà làm gì, không có thê-lực cũng

vết đì cả.

Trong làng, người ta đang ngầm ngầm, tuy là việc công khai — tranh nhau chức tiên chi. Tiên-chi là người nhất làng, được hưởng khí có

### CÁC BẠN ĐÓN COI:

## NGƯỜI XƯA

của VIỆT THƯỜNG

một cuốn sú liêu mới lạ, một tập thơ tài kí, một thiên tiều thuyết lâm ly hùng tráng.

## NGƯỜI XƯA

là ý-nghĩa một sự sống oanh liệt của dâng anh hùng Việt-nam trong thời đì vắng... Một quyền sách quý trong rừng, văn học mà hét thay người Việt nam đều phải đọc qua đê thường thức cái tình hoa của lịch sử nước nhà. Sach in giấy bìa, bìa hai màu, có 2 tranh phụ bìa rất đẹp, họa sĩ PHI HÙNG trình bày CIPIC phát-hanu. Giai tiền : sach giấy bìa giá up70, sách giấy im-périal d'Annam eo chữ ký của tác-giả, ngoài 2 phụ bìa in, thêm 1 bức họa NGUYỄN BẢN của Phi-Hùng. Giá đặc biệt 3\$00.

Thư từ và ngàn phiếu gửi cho :

**M. Dương-văn-Mẫn**  
Giam-doc CIPIC  
72, rue Wéleé Hanoi — Tél 16-78

## Việt-Nam văn học

CÓ IN CÀ CHỮ HÁN

- 1.) Lý triều văn học — 2.) Trần triều văn học I
- 3.) Trần triều văn học II — 4.) Lê triều văn học I
- 5.) Lê triều văn học II — 6.) Nguyễn triều văn học

Sách in toàn giấy bìa đê giữ được lâu. Giấy tất cả trên dưới 1.000 trang. Sau khi in xong đóng làm một bộ sáu bản \$600. Đến cuôc October 1941 in xong cuôc đầu rồi cũ cách 50 ngày sẽ có cuôc sau. Ngài nào muốn mua toàn bộ trả tền trước phải trả có 3\$00. Vâ không phải chịu cước gửi. Ngài nào muốn đặt mua toàn bộ nhưng trả dần làm 4 kỳ (mỗi kỳ 1500) cũng không phải chịu cước gửi nhưng phải trả ngay 1\$00 khi đặt mua. Ngài nào muốn mua thử cuôc đầu xin gửi 0\$80 (cả cước) về che:

**NHÀ XUẤT BẢN MAI LINH — HANOI**

đinh đám cả một cái thù lợn và nhũng quỷ-lợn không iõ rết tùy theo tập tục trong làng và hành-vi của người duông chure.

Thoạt nghe chuyện iõi jãy làm lạ rằng sao bây giờ là tháng chín tây, việc cù người tiên - chi vẫn chưa ăn-định xong, vậy lsm theo tờ thông-tu của Quan Trưởng-sứ Bắc-kỳ ngày 3 Juile 1941 và điều 45 trong Dụ việc lập ban kỳ-mục mới thay cho ban hương hôi phải xong trước ngày 23 tháng tám tây.

Có lẽ tại họ cùn tranh nhau, họ cùn vận động riết.

### Thăm một ông... gắn làm tiên-chi

Qua một con đường rất nhỏ hình giống luồng quâm của người trai tráng cầm hành ngơi khi có cuộc rước thần, tôi tới công nhà ông cùu sỹ-binh Mô. Ông Mô, trên hai mươi năm trời trong quân-ngũ, đã lẵn lượt đi từ chức linh hảng nhí cho đến chức chánh quản. Nhà nóc thường cho ông cái bảm chánh-ngũ đê ngày nay ông sẽ ra làm tiên-chi trong làng.

Thấy tôi qua công, con chó vang io kẽm xé chạy bò ra, sủa vang cả một góc xóm như

có người đên tranh cướp gi của nó. Ông quản; chạy ra đuổi chó và mời tôi vào.

Khi đã ngồi lên phản rồi, tôi hỏi ướm ông quản :

— Ông Tiên bao giờ mới khao?

Vài đòng rǎn xô ra trên tảng trán bóng, cặp môi hơi nhich di vừa muốn đê thoát một nụ cười vừa muốn lối nó

chỉ được làm thứ-chỉ thôi.

— Thứ-chỉ thì trả cả họ, để họ làm tái. Ông Quản có vẻ không vui đáp lại. Hơi nóng đã hốt hốc trên chén trà mạn nâm đợi trong chiếc khay sứ, tôi nhấp gióng và muốn ông Quản ôn lại câu chuyện :

— Sự tình công việc từ đầu như thế nào?

Ông Quản vừa chạy ra phia



lại, ông quản đưa con mắt đắm đắm xuống nền nhà, trả lời tôi bằng một giọng khàn khàn :

— Nô dâ có gì đâu.

Cụ thán-sinh ra ông quản, năm nay đã ngoài bảy mươi, chém vao :

— Dân làng đồn rằng đằng kia họ lính bằng với triện rỗi, đằng này hỏng mất. Có lẽ

trong tờ khai danh-sách, và tờ biên-bản của tôi đã có 12 người ký tên.

Tôi coi tờ biên-bản, đếm số tên, ký đúng 12 người, trao trả ông Quản đê ong lại, cất ký, uống vào trong ngăn kéo tủ trè.

Ông Quản hợp lệ hay người dịch của ông, một người có Hán-lâm, nhưng phẩm kém ông-nhiều, hợp-lệ? Tôi it kí, về đến làng và thường xao nhhang những việc đinh đám hời-hè, nên không biết rằng cái sê lợn luộc làng tôi sẽ được hàn-hanh chặt về nhà-ông nào. Tôi bảo ông Quản hãy nên tim hương-ước ra coi và cứ chiếu đấy ra mà đặt thứ-vị. Nếu ông thực so quyền làm tiên-chi thi chẳng ai tranh ông, nhưng hàng ông không được quyền làm tiên-chi, thi cũng chẳng cầu tranh với ai.

Ông Quản bảo tôi rằng, cứ theo lệ làng từ xưa đến nay, ghế Tiên-chi bao giờ cũng thuộc về người cao phẩm hơn cả. Đôi với dân làng thi minh dù tu-cách, nhưng ở những chỗ khác, minh kém thê-lực họ.

— Ông cứ vững tâm và chờ xem tình-hình ra sao dã.

Tôi an-ủi ông Quản và cáo tú ra vè.

### Không-Minh và Hoàng - Trung tân thời

Ông bác họ tôi tuy vẫn ở trong làng, nhưng thời thường vẫn giữ chính-sách (còn nữa)

LÉ-KIM-KIỀN

# Phải viết sách vị nhân sinh một chút

của TRƯƠNG CÔNG HỐT

Nghệ thuật vị nhân sinh hay vị nghệ thuật ấy là một vấn đề mà người ta đã lâm phen bàn cãi. Vậy nó là một vấn đề rất cũ kỹ. Hôm nay tôi nói đến nó, e có kẽ cho rằng ăn con mồi nói chuyện cùi chỏ! Hắn là một vấn đề cũ kỹ, tôi công nhận thế, nhưng ở đời có cái gì coi là mới dầu. Hơn hai nghìn năm trước, loài người đã biết sự nghịch biến và tìm tòi những thuyết lý cao thâm cho đến khoa học, cho đến máy móc. Hắn độc giả cũng không quên rằng trước kia ở Ai-cập người ta cũng đã biết dùng hơi ngạt và ở Tàu họ đã biết dùng chiến-xa. Nghĩ vậy nén tôi mới có can đảm bùn lại cái vấn đề này trong phạm vi xét đoán của tôi.

Trong lịch-sử văn-học Pháp, thi sự tương phản nhau giữa hai thuyết nghệ thuật nền vị nhân sinh hay vị nghệ thuật bắt đầu có từ thế kỷ mười chín, bối mạc văn-chương lâng-mạn làm vua làm chúa. Thị-lô của phái nghệ thuật vị nghệ thuật là ông Théophile Gautier, một nhà thi-hào đồng thời với Hugo, Musset, Lamartine. Ông ta nguyên trước là một nhà họa-sỹ có biệt tài. Vì thế cho nên khi quảng cáo bút lông không phác họa trên khung-vải những hình ảnh hoặc phong cảnh ông đã ngẫu dẽ cầm ngòi viết diễn tả trên trang giấy những cảm xúc của mình bằng lời thơ, ông có linh-cảm của một nhà họa-sỹ. Sau khi đọc những bài thơ của ông hoặc tả một ngày trời mưa hoặc tả một góc thành phố Bâle, người ta có cảm giác được ngầm những bức tranh tuyệt đẹp. Ông không súc sôi gì đến từ trong bài mà nhất thiết trưng lời, làm thế nho cho các văn ông có thể gọi ra trong tri-chung là những cảm giác có thể gọi ra bởi các bức tranh vỹ dẹp. Ông thật là người đi đầu vạch lối cho các nhà thi-hào bùn lại cái thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật. Về thi-văn thì có ông Leconte de Lisle là đồ đệ trung thành của ông. Bao nhiêu bài thơ Lisle, đúng về phương diện lâng-lý và xã-hội mà bùn xết, thi-một đôi khi rất là vô nhân đạo, nhưng đúng về phương diện nghệ thuật mà nói, thi

thật là những công trình tuyệt đối. Nhiều người viết tản văn hồi đó cũng tôn sùng thuyết ấy.

Ở xứ ta hiện bày giờ hạng nhà văn xướng lên cái thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật cũng khá đông. Sự nghiệp của họ thì chẳng có giá trị chát nào mà họ thi họ la là thất som lâm. Họ có lý hay không có lý, chuyện ấy chưa rõ hồn nhưng có một điều chắc chắn mà ai ai cũng đã nhận thấy là họ đã «hiệp dâm» một cách tàn ác thuyết ấy. Họ «hiệp dâm» thuyết ấy bằng cách sản xuất những tập sách trong đó họ tả một cách dâm đật kiền sa, những vườn trảng, bướm trảng, những đêm hứa bối ở ca viễn, những ngày huênh hoang khinh bợ ở hè đường không có ích cho ai hế.

Chúng ta hãy xem thử họ dựa vào những lý lẽ gì để chủ trương cái thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật chứ không vị nhân sinh.

Lẽ thứ nhất: họ bảo rằng trên con đường văn-chương các thi-sĩ và văn-sĩ phải có rất nhiều tự do. Họ không muốn ngói bút họ bị kiềm chế bởi một sự trở ngại cản con nào hối. Lời văn họ, tư tưởng họ, có hại cho phong hóa, luân lý hay không, những cảnh họ tả có thể tục và vô nhân đạo hay không, họ không nghĩ đến, họ chỉ có một việc — theo ý họ — là làm cho người ta hứng thú (le but fondamental est de plaisir). Hai chữ hưng thú ấy có một ý nghĩa rất rộng — miễn là người ta hứng thú là được mặc dù ảnh hưởng gây ra bởi sự nghiệp họ có khi có hại đến phong hóa một dân tộc. Ở các nước mà người ta tôn sùng quyền lợi cá nhân một cách đặc biệt như ở Mỹ thì cái thuyết ấy rất được người ta ca tụng.

Lẽ thứ hai: có theo cái thuyết ấy người ta mới lêu tới được định của nghệ thuật. Có vất bốt hổn hển những dây nhẹ ràng buộc nghệ thuật như triết-lý, luân-lý, thi nghệ thuật — theo họ — mới nâng được đến trình độ tinh vi. Một nhà văn thuộc về phái tả chán và thế

thuyết trên có thể nói rằng: «Tôi phải là một cách tým-y, trung thành những cảm tượng tôi thấy, những tiếng tôi nghe và tôi không sợ rằng lời văn của tôi có hại cho tâm-lý người đời — là vì tôi phải trọng nghệ thuật, thi nghệ thuật. Tôi chỉ muốn giáp mặt vị thần ấy bằng cách hăng hái tiến đến, không kể những cái tai hại có thể gây bởi bước chân mạnh bạo của tôi...»

Ôanh huống khổ! bại gày ra bởi các nhà văn hiếp dâm cái thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật thật là rõ rệt không chối cãi dâng nào được hết. Họ lấy cớ vị nghệ thuật để tha hồ là những cái không đáng là, nói những điều không đáng nói. Họ quên rằng ở đời lâm chuyện, lâm diệu, lâm cảnh không dang đem phải bày ra để làm tài liệu cho những pho tè-đêu-thuyết. Có nhiều chuyện người ta phải giấu, phải che đậy... vì nhà văn nào den nói ra tức là vô nhân đạo, là vi sự nói ra ấy rất tai hại cho phong-hóa, luân-lý. Tôi lấy một ví dụ rõ ràng: sự lỗ lõi của thân thể là một sự thực trầm phản trám.

Nhưng người ta không bao giờ vì chuộng sự thực ấy mà không mặc quần áo. Nhà văn cũng vậy, có những chuyện thực không nên nói ra. Cái ảnh hưởng xấu xa của những tiêu

thuyết của các nhà văn thờ cái thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật thật là tai hại vô cùng.

Đừng ném «hiếp dâm» cái thuyết ấy, các nhà văn liều lĩnh! Cái thuyết ấy nhieu khi giúp cho tác giả sản xuất được những sự nghiệp tuyệt vời nhưng cũng lầm khai và có lẽ luôn luôn — nhất là đối với các nhà văn sĩ măng sưa — là cái mầm cho sự sinh sản những tập văn hùng dũng. Tôi hon là bờ cái thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật ấy di. Vâ lại, chỉ có theo thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật mà người ta mới di được chóp nghệ thuật mà bùi đầu! Đừng lầm. Biết bao nhiêu quyền sách nghiêm nghị đứng đầu dạy đời mà vẫn có giá trị về phương diện nghệ thuật như thường! Nghệ thuật không vi triết lý, xâ-hội học mà bùi thập kém di đầu — chỉ tại tác giả không có tài mà thôi. Quyển *Les Provinciales* vừa hay vê mặt tư tưởng và măt nghệ thuật — chắc các ngài đã biết — Những sách vở hồi ký 17 và thế kỷ 18 đều có tình cách như vậy: vừa là chí lợi dạy đời, vừa là tình vi yê nghệ thuật.

Cái tinh thần chúng tôi là không mặc quần áo, không sash vở đồ của Pháp làm mẫu mực để cho lang văn ta có thể tìm một cách thanh cao, trong sạch.

TRƯƠNG CÔNG HỐT

## Nêu muôn có ít vòn mà làm nên giàu có. Nêu muôn lấy bằng phát-minh

VỀ DỊP HỘI CHỢ HANOI NĂM NAY THÌ LÀM LẤY NGAY CÁC THỦ RẤT  
ĐỂ NHƯ SAU NÀY:

Hương, tràm, nến (lắp), phan viêt, thơm mặt, róm, đánh giầy, son, sáp bôi, dà  
bật lửa, dù các thứ sà-phòng, dù các thứ mực viết, mực Tàu, mực in, mực bút máy v.v., si đánh gỗ (tù g nước là-thay essence), mứt, các thứ không phải dùng điện như antimoine bạch kim, đồng, chì, kẽm, k'zin, nict, bạc, thật là sách có giá trị  
giá 3p2, gửi Löh hòa giao ngán là 3p2.

- 1) SÁ H DAY LÀM & 41 NGHÈ ÍT VỐN — in lần thứ hai. Có thêm: nghệ àm Dương giầy (giấy lor). Nghệ làm đá bắt bùi. D y làm các thứ xà-hồng (savon), xi đại (cravates, phẩn, thuốc tuoni khán, huốc đánh răng, đánh kim khai, đánh búa). Các thứ kem, sáp bôi, dà thom, sáp g渊 ve, lor, lâm dâng (quét) lâm verne, marill, các mực viết, mực Tàu, mực in, mực bút máy v.v., si đánh gỗ (tù g nước là-thay essence). Mùa các thứ không phải dùng điện như antimoine bạch kim, đồng, chì, kẽm, k'zin, nict, bạc, thật là sách có giá trị giá 3p2, gửi Löh hòa giao ngán là 3p2.
- 2) SÁCH DÀY & 30 NGHÈ ÍT LÀM — Lành bùa cúng làm được, vi sachi, quốc-nữ, phân nhiều lạng bằng nón như rẫy tam, bùi tưới phô mát, dâm bông: Lành các thứ miếu song thần, nén thấp, các thứ kẹo, mứt, đường, kem, nước dâ, cát rusyl nút, nước thần khai, nước chanh bột, rượu mít ong, rượu ngọt ngâm sữa tươi daon mòn, lạp xưởng thịt phơi, cao dà châm ốc ôt, súc chà là, các thứ sot chàm (suce). Đầu phu như, các thứ bánh. Thủ là cuộn sào dà cho ai mưu ty lắp, dà tên giá 3p00 (trước có 1p50). Ở za gửi thêm mức 0p25. gửi Löh hòa giao ngán là 3p4 (phim gửi lối Löh hòa giao ngán phải gửi tiền trước trước bằng tay).
- 3) DÀY LÂM-CO KÍI VÀ KIM KÍI — Thị sái, thi người, thi vàng, bạc, đồng, kẽm, thiếc v.v. cùng các máy móc, cách tinh rặng bàng xe, tinh thò... có đủ lúch vè, si họe làm lát cùng giồi ngay, giá 1p00 (trước có 0p80)  
“ta gửi chung ba cuốn mỗi lượt cước rẻ nhiều. Thủ mandat đỗ cho nhà xuất bản như vây:

Nhật - Nam thư quán 19 Hàng Điều — Hanoi

# Vua Thành-Tôn nhà Nguyên chặt đầu 70.000 dân Ba Tu

LÁY SƠ  
XÂY KIM - TỰ - THÁP CAO  
10 THƯỚC TÂY ĐÈ KÝ  
NIỆM CUỘC THẮNG TRẬN

Châu Âu hiện nay đang là một chiến-trường khốc-liệt hàng ngày-khỏi tha giết hàng ngàn hàng vạn mạng người. Tin vò-tuyến-diện cho ta biết quân Nga bị tử trận hàng mấy triệu và quân Đức trong trận tiến đánh nước Nga cũng thiệt mạng tới hàng triệu. Ta rùng mình trước những con số khủng-kiếp đó, tưởng rằng từ trước tới giờ không bao giờ châu Âu lại trải qua một thời kỳ thảm-khổ như ngày nay, tính cả trận đại chiến 1914-1918.

Đòi lại những trang lịch-sử chinh-phục xa-vời, ta mới biết ta lầm.

Ngay từ trước Tây-lịch kỷ nguyên, châu Âu đã là một sảnh-khấu lẩn luột diễn bao nhiêu tấn-tưởng chinh-chiến vĩ-dai, thay đổi thành núi, mây chảy thành sông, ngắt trời sát-khi...

Phải, vĩ-dai và ác-liệt gấp trăm ngàn lần những trận chiến-tranh lớn nhất hiện giờ.

Vì những trận chinh-phục thời cổ là cả một dân-tộc đồng-dảo như dân ong dân kiến ấm ấm kêu tới mạnh như vũ-bão, nhanh như sấm-chớp, phủ kín cả ngàn vạn cây số, tiến đến đâu cây cỏ chim muông súng không còn, chém xứt nào là phá-hoại từ gốc rễ vẫn-minh, tôn-giao xúy, binh đồi từ thê-chất tới linh-hồn dân bị chinh-phục... thành một dân-tộc khác hẳn...

Đó là những cuộc chinh-phục của dân Hung-nô, dân

À-rập, dân Hồi-hồi, dân Mông-cổ, dân Thổ-nhĩ-ký...

Đây ta hãy nói riêng về các cuộc chinh-phục Áu-châu của dân A-châu tức là dân Hung-nô và dân Mông-cổ...

Hung-nô là một dân-tộc ở phía Bắc nước Tàu. Sinh trưởng tại một xứ rét, họ rất hiếu-dộng, ham săn-bắn, mục-sức hơn việc canh-nông. Vì có tuyệt-nhân dân họ toàn di ngựa, những giếng ngựa tấp nập hé nhung dai súc và chạy nhanh như bay.

Đoàn hiếu-dộng mà họ thích giang-hồ này dày mai đó, chứ không chịu ở lì một nơi tại quê-hương.

Đời Hán, triều vua Nguyên-Đế, Hung-nô đem quân phạm cảnh Trung-quốc, cốt sách đòi một mỳ-nhân là Vương-phi Vương-Tường-túc Chiêm-quan.

Quân Hán thua hoài, quân Hung-nô tiến gần đến kinh-dò. Vua Hán dàn hàn phải gạt lệ

đem Chiêu-quân ra dâng vua Hung-nô làm kế giải binh. Cùng đi với Chiêu-quân sang Hung-nô có lão-thần Tò-Vũ, vì không chịu hàng-phục và làm tôi Hung-triều, nên bị đày ra bãi-tuyệt chăn đê luôn 18 năm trời, tới khi tướng Hán đem quân sang đánh mới được trả về cõi -quốc. Nước Hung-nô, các nhà tiền-thuyết thường gọi là Phien, là Hồ, (Chiêu-quân công Hồ tức là công Hung-nô vậy) là rợ đỡ tò ý khinh bỉ trình-dộ phong-hoa luân-ý thấp kém của họ so với Trung-quốc.

Dân Hung-nô cũng thuộc giống Mông-cổ, nhưng trải qua bao nhiêu đất nước giàn xéo lèn và trộn lẫn cùng bao nhiêu dân-tộc từ Á sang Âu, khi tràn sang châu Âu, họ đã là một giống lai đặc biệt.

Sau khi gieo sự khùng-kiếp tại bao nhiêu nước họ giàn xéo, đè bẹp ở dọc đường, trước Thiên-chúa giáng-sinh, dân Hung-nô đã kéo tới bắc

bộ nước Pháp, chiếm-cứ và tàn-phá trong bao nhiêu năm trời, mãi tới năm 93 trước kỷ nguyên, họ mới bị Thổ-dân lập mưu đánh cho một trận đại bại. Họ phải lui về và quay tiễn sang phia khác, vượt những dải dài bát ngát ở phia Bắc Á-châu, tới miền núi Oural, dọc đường chém giết không biết bao nhiêu mạng người mà kề.

Tới năm 200 hoặc 250 sau Thiên-chúa, giáng-sinh, dân Hung-nô chiếm-cứ tại châu Âu, miền hạ-du sông Volga (ở Nga) là con sông dài nhất châu Âu. Lập sào-huyệt ở đó, họ tràn đi các nơi, làm rung-dộng đế-quốc La-mã trong bao nhiêu năm trời.

Đế-quốc La-mã bị giảm-lực

THUỐC LY	CƠM CHYM
(hỗn hợp các chất) là khô	
NHỊT-LY	HÀN-LY
Buồn-đi luân buồn-đi phái vội-vàng-neck lôu-gián-khô	Buồn-đi luân buồn-đi hơi quắn-đầu bung-neck lâm-gián-khô
són-ra-như mùi-có-lỗn mùi-tuoi	dira-như-mùi khặng-có-mùi
lô:	tươi-là:
NHỊT-LY	HÀN-LY
Hỗn hợp các chất	DAI-LY
PHONG TÍCH CƠN CHYM	có treo cái biến trên

## BỆNH TÌNH

.. Lậu, Giang-nui!

Hẹ cam, Hẹ xoài

bao nhiêu, thì lại bị dân Hung-nô ny-hiếp bấy nhiêu. Trên những cánh đồng-nội bắc-nắng nước Nga, dân Hung-nô luôn gây chuyện tranh chiến với các dân-tộc Jang-gieng và chinh-phục được hầu hết.

Họ tiến lên bắc-bộ châu Âu, và vượt núi Carpathes sang chiếm đóng tại các dải đồng-bằng.

Chính tự noi sào-huyệt mới này, mà năm 450, tướng họ là Attila đem quân ngược dòng sông Danube, di qua nước Áo, xứ Bavière, tràn sang tận gần thành Paris nước Pháp (tất giờ gọi là Gaul). Bi-tho-đàn nước Gaula hợp-lực đánh thua năm sau, (451) Attila kéo quân lui về miền đồng-bằng sông Danube. Năm sau, Attila lại kéo quân tràn sang tàn phá nước Ý một phen rồi lui về, đến năm 453 thi họa bắng-mát tại noi sào-huyệt, gửi thịt xuong vào đồng-nội châu Âu.

Thổ-dân nước Phần Lan (Finnois) và dân Hung-gia-li (Hongrois) ngày nay là đồng-dân Hung-nô thời xưa. Dân Hung xưa gọi là Hungars, nghĩa là đồng-giống Hung-nô vậy.

Thổ-người Phần-lan ngày nay có nhiều điều tương-lự và ám-hợp với thổ-người Hung-gia-li, dù là rắng hai dân này xưa đều chung một ông Tô.

Một chúng có nứa là 800

năm sau Attila, vào giữa thế kỷ thứ 13, người ta còn thấy tại đại đất Hung-gia-li một bộ-lạc toan dân Hung-nô ở triều sông Volga. Tại nước Nga ngày nay cũng có một triều-số dân Hung, do tước là con cháu Attila vậy.

Mười hai thế-kỷ sau, một bộ-lạc mới ở Mông-cổ làm rung-dộng Á-châu, Áu-châu.

Con trai một tên mạc-dồng nội lén làm tướng dân Mông-cổ lan sang chiêm-cứ nước Trung-hoa, làm vua, xưng hiệu là nhà Nguyên. Tướng ấy tên là Thành-cát Tư-hãn. Thành-cát Tư-hãn cũng ôm cái mộng làm chúa hoàn-carc ztu dân Hung-nô, và cũng như dân Hung-nô, cũng nhảy toán ky-bin linh-dộng tuyêt-trần mà tàn sang được châu Âu. Cái cờ của họ cũng làm bằng lông đuôi ngựa phát-phay bay trước gió.

Sau khi chinh-phục Hoa-bắc, Tây-tạng, Turkestan, Thành-cát Tư-hãn đem quân ra chiếm nước Nga, và tràn sang cả nước Lô-mô-ni. Tỉnh ra đế-quốc Mông-cổ thời bấy giờ gồm hơn 44 nước nhỏ ở châu Âu và châu Á. Lệnh truyền từ kinh-dò phái it ra sau 4 tháng tháng trời mới thâu khắp nơi trong nước. Thật là một đế-quốc lớn nhất rộng nhất từ cõi chí kim.

Năm 1227 Thành-cát Tư-hãn ta-thé truyềa ngôi cho cháu nội (vi con bị tử-trận) là Hối-tái-Liệt.

Bấy giờ nhà Tống nước Tàu suy-yếu bị rõ Khiết-dan túc là giặc Kim, giặc Liêu, đem quân sang đánh, chiếm cát mít nứa giang-sان. Vua Tống chỉ còn quyền hành trong nửa nước về phia Nam.

Vua tối nhà Tống không thể

## ĐU'C-THO-ĐU'ONG

SỐ NHÀ 131, ROUTE DE HUÉ - HANOI

THUỐC KHÔNG CÔNG PHẬT, KHÔNG HẠI SINH DỤC  
CHỐA KHÔAN KHỎI CHẶC CHÂN RẤT LINH NGHIỆM

chủ dụng được mài cài tinh-thể một nước hai vua như vậy, bèn cho sứ-giả đi cầu-viện quân Mông-cô. Thế rồi, nhờ thế-lực Mông-cô, năm 1284, quân Kim phải trả lại non sông cho người Hán, lui về cổ-thờ. Nhưng quân Mông-cô thi nhất định là lý đất nước Trung-hoa sau khi đã gúp vua Tống khôi-phục đất nước. Cứ thế, rồi đến năm 1280, vua Đế-Binh nhà Tống từ-trân, Hồi-tất-Liệt lên ngôi Hoàng-đế Trung-hoa, đặt quốc hiệu là Nguyên, tôn ông nội là (Thành-tát Tu-hán) Nguyên-triều Thái-tô, còn mình xưng là Thé-tô. Giúp việc Hồi-tất-Liệt lúc bấy giờ có cả một người Âu là Marco Polo chinh-lý mọi việc quân-sự và chính-sự:

Nỗi chí-ông cha, Hồi-tất-Liệt cũng muốn là cháu cả bành-dân thiên-hà, dem quân sang đánh Nhật-Bản bị thua, Hai lần sai con là thái-tử Thoát-Hoan dem quân xâm-phạm ở nước Việt-nam ta đều bị quân hùng-tướng mạnh nhà Trần dưới quyền chỉ-huy của Hưng-cao-vương Trần-quốc-Tuân đánh cho đại bại, Thoát-Hoan phải bỏ cả

án-lìn chui vào ống đồng mà trốn về. Trận đánh Diên-diện có Maco Polo làm quân-su không đến nỗi mua nhục cho quân Nguyên, nhưng vẫn

## Sách mới

### MỘT CHUYỆN TÌNH 15 NĂM VỀ TRƯỚC

của bà giáo Lưu-thị-Hạnh

Lần đầu tiên một vị thuyền lão mồ tri viết một câu chuyện thực rất già-trí mà những vai chủ động đều còn sống. Cái gì là cao quý trong sáng khác nhau?... "Hưởng ở đời yêu & trong cuồn sáu này."

Hiết được hoan uğnhanh nhiệt liệt. Sắp hết cả, 200 trang. In rất công phu: Giá op80

### TÌNH TRƯỜNG

Ai trong đời đã khóc một lần nên tin lại giang nước mắt kia xưa.

tác giả: Lê-vân-Huyền  
130 trang chữ nhỏ op50 (sắp hết)

#### SẮP BẢN:

### TRÊN ĐẢO CÁT BÀ A-CHÂU ẨN CỤC XUẤT BẢN

Giám-đốc: NGUYỄN-BÁ - ĐỊNH  
17, Rue Émile Nolly - Hanoi

chưa dọn được đường cho họ tràn sang Xiêm-la và Án-dô.

Năm 1295 Hồi-tất-Liệt mất, truyền ngôi cho cháu đích-tôn là Thiếp-mộc-Nhi (Timour Leng) tức vua Thành-Tôn nhà Nguyên.

Lâm Hoang-Đế Trung-Hoa từ năm 1295 đến năm 1307, vua Thành-Tôn nhường ngôi cho con đẻ dem quân ra ngoài thực-hành cái chí-lòn của ông cha oanh-liệt.

Kết-cục năm 1368, vua tôi nhà Nguyên bị quân Hán dưới quyền của Minh-chủ Chu-nguyên-Chuong một ông thầy chùa nêu cờ đáy nghĩa, đánh bật ra khỏi Vạn-lý-trường - thành cuộp lại đất nước, gây nên dế-nghiệp nhà Minh.

Dù thế-lực Mông-cô ở Việt-Nam và Trung-Hoa bị triệt di như vậy, song giữa lúc đó thì Thiếp-mộc-Nhi (vua Thành-tôn nhà Nguyên) xung hùng xung bá ở thành Samarcande là thành thuộc quyền Mông-cô từ đời Thành Cát Tu-Hán, (1400).

Võn là một vị danh-tướng, hùng-danh bại quân Cờ Vàng, và chinh-phục nước Ba Tư, tiến vào thành Ispahan

giết 70.000 người lấy sô xay một cái Kim-tụ-tháp lớn cao ngót 10 thước tây, mỗi phía dài 1015 thước để kỷ-niệm cuộc thắng-trận.

Thiếp-mộc-Nhi thuận đường tiến sang đánh Ai-Cập, làm cô thành Damas, dốt cháy thành Bagdad, chiếm nước Thổ-nhĩ-kỳ năm 1402, bắt sống được vua nước ấy.

Sau cùng Thiếp-mộc-Nhi chiếm-cú gần hết nước Án-dô, xung là Hoàng-đế đóng đô ở Delhi, sau khi đã giết giặc hàng chục triệu người, và gieo sự khùng-bỗ khắp nơi trên thế-giới.

Tuy-nhiên cái dế-quốc xây bằng xương máu đó chia nay đứng vững được lâu. Năm 1453, dân Thổ-nhĩ-Kỳ nồi lén

dánh đuổi dàn Mông-cô và củng-di chính phục một phần đất nước Áu-châu.

### LÈ-HÙNG-PHONG

Kỷ sau: CUỘC CHI IH-PHUC ÁU-CHÂU CỦA DÂN Ả-RẬP VÀ THỔ-NHĨ-KỲ.

### THÁI - DƯƠNG VĂN - ĐÀN

Tông-Phát-Hành:  
Librairie Văn-Lâm  
33 Boulevard Francs G. nier  
HANOI

#### Hán Học Tư Tu

Giá. . . . . \$ 80  
Sách soạn theo một phương-pháp mới, có mè luâ, có các bài học tiếng, tập đọc, tập dịch, v.v. giản dị, dễ hiểu, rành riêng cho những người ít thời giờ muốn tự học chữ Hán ấy, không phải là hiếc gầy.

Problèmes d'Arithmétique, d'Algèbre et de Géométrie au D.plôme

résolus par Phó Đức Tô & Vũ Lai Chương Professeurs au Lycée du Protectorat  
Prix . . . . . \$ 80

#### Hộp Abécédé (Cho i mà học)

Một hộp dây nhẵn miếng bia màu tươi để Trẻ Em tự ghép lấy 25 cuộn cá, 10 chữ số và các vật thường dùng - Rất có ích cho Trẻ Em, thật

đẹp là chơi mà học

Giá. . . . . \$ 80

Các Ngài cần dùng tới thuốc hắc, thuốc sống, thuốc bắc chế, các thứ sâm chín hiệu, và các thứ cao dan hoàn tán rất hay. Hiện nay các Ngài lại

### HIỆU THƯỢC DỨC - PHONG

nha tu ơng dò  
45, Phố Phúc-kế, Hanoi

Mỗi hiệu thuốc do người nam chủ-trương, mèo dài năm, được iải cát giải-tri trong nước thi-nhau và -tông-nhau là: Thuốc rát-tỏi, già-phái-chảng, Cân-dung-cân-lòng.

Nay lại mới đón được một vị danh y rất giỏi duyết trong nghề làm thuốc là cụ Bông Nguyễn, xem mạch, bốc thuốc, chuyên chữa bệnh sốt thương hàn và các bệnh nội ngoại như khó-khát, nguy hiểm. Giới xem mạch: 8 giờ đến 11 giờ sáng.

### THUỐC HO CON CHIM

Gia truyền thần dược



Người lớn, trẻ, con ho, có cảm nhiễm nhiều chí ngãm, một lát thấy long đởm, giề chịu đau khói ngay. Bao fo uống 4 bận: 0:30 Bao bé uống 2 bận: 0:15

Hỏi ở các nhà ĐẠI LÝ  
PHONG TICH CON CHIM  
Khắp Trung-Nam, Bắc-Kỳ

### Trung-Bac chu-nhât

(édition hebdomadaire de T. B. T. V.)

#### TARIF D'ABONNEMENT

1 an 6 mois	
Tonkin Annam & Laos	6300 3\$25
Cochinchine, France et Coïsnes Franses	7, 00 3, 75
Étranger	12, 00 7, 00
Administration et Services publics	12, 00 6, 00

Les abonnements partent du 1er ou du 18 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom du « TRUNG-BAC TAN-V. » addressés au n° 6 Boulevard Henri d'Orléans Hanoi



Dầu Vạn-ứng « Nhì-thiên - Đường »  
ve nhớt mè cải trắng lai thử giấy bao ngoài rất mịn - thuỷ  
Giá bán mè ve.. Op.24

Sỉ nồng cộng thương g, bối cù ở trong nhà hiệu đón ra ngoài, hãy nên để phòng bắt trác thi chòi dầu « NHI THIEN-DƯƠNG » là nó tri được bách bệnh đe nhất hiện nay. Nếu có mua dầu « NHI THIEN » ve nhớt kieu mèi, cam thanh không khác gì dầu Vạn-ứng đe kiêu cũ. Hãy xin nhận kỹ lượng có dấu hiệu ứng (Phật) là khói le se mua lầm phải dầu già mao vậy.

Nhì-thiên - đường được phỏng  
76, phố Hàng Buồm, Telephone 848 - Hanoi

# Thời nhân, Thời sự

**LỜI TÓA SOÁN.** — Ông Nguyễn-Đức-Đàm, một vị độc giả sởi sảng của báo chí ở vùng Đông, vốn là một nhà văn nổi tiếng, sinh bình hiếu học nồng vân và rất lưu tâm đến thời sự. Những lúc nồng lang nhân rõ, thường lấy thủ ngâm vịnh để tiêu khiển cảm giá.

Mới đây ông có nhã ý gửi tên cho báo chí một tập thơ, đề là « Nhị thập thế kỷ, Đông Tây tranh chiến nhân sự lồng vịnh », trước sau 30 bài, vịnh từ cụ Pétain cứu tinh để quốc Pháp, trải qua Hitler, Mussolini, cho đến Tưởng-giời-Thạch, Tống-mỹ-Linh. Phàm những người có quan hệ với chiến cuộc hiện thời, tôi cả dão Brenner, đảo Crète, Nguyễn-quân đều vịnh một bài thơ, có công phu thời xao và ý từ kỵ thú.

Tiếc vì cơ hội không cho chúng tôi đăng được toàn bộ, chỉ trích đăng ít bài sau đây để cộng đồng-lâm.

## Cụ Pétain

I

Con thuyền nguy hiểm lúc phong ba,  
Đứng mũi chịu sào rước cua ra.  
Thời thế dở dang răm nỗi khóc  
Giang sơn trống cậy một ông già  
Tâm tuấn đầu bạc pha sương tuyết  
Một tấm lòng son nặng quốc gia.  
Lời nói Ma-san (1) ghi chép đó  
Đọc thời phải nghĩ, hối dân ta.

II

Giờ còn đe sống cụ Pétain  
Muôn triều ơn nhờ vị phúc tính  
Oanh liệt tiếc thay đời thắng trận  
Lộc lừa ghê chưa bạn đồng-minh.  
Nặng vai nào dám từ gián trọng  
Gắn miệng thề không nói chiến tranh  
Thời thế anh hùng nên xét kỹ  
Kè chi hai chữ bại hay thành.

## Quốc trưởng Hitler

Cứng tai, cứng mắt, cứng con người,  
Hán Vũ, Tân-hoàng cũng thế thôi.  
Ba tặc lưỡi cầm thiền bá lác,  
Một bàn tay dở thế-gian sói.  
Sau lưng ngấp nghé toan vồ cợp (?)  
Trước mặt hầm hử định nuốt voi (?)  
Sấm dủi vai tướng đại-náo,  
Bên kia cụ Mút cũng đầu thai.

(1) Paroles du Maréchal.

(2-3) Cợp với voi chỉ về Anh và Nga-sô-viết.

## Vua Léopold nước Bỉ

Ai bảo rằng vua bé cỏn con.  
Người tuy non tuổi chí không non.  
Ba quân cờ trắng đầu quay lại  
Mấy triệu dân den mang hãy còn  
Nào có xa xôi gương Tiệp-khắc  
Thôi đừng trông cậy trực Luân-don  
Mảnh thơ định chiến ngày hẩm bốn (1)  
Tiến thề, thà rằng thoái trước khôn.

## Staline

Châm mồi tranh chiến bồi tử đầu ?  
Mưu dã sâu thì họa cung sâu  
Quen thói thò lò quay sáu mặt  
Hay giòn xõe nhọn hai đầu  
Sợ Anh mà vẫn phò Anh ngãm,  
Thần Đức còn loạn đá Đức sau.  
Lột mặt nạ cho thiên hạ biết  
Manh-cảm kinh thánh ngãm từng câu. (2)

## Tống Mỹ Linh

Mảnh ẩn phong hầu há dẽ a ?  
Vi ai lận đậm bốn năm qua  
Anh còn tận tuy thân vi npréc  
Em dám ngồi yên,  
Từng dã xông pha trường khói lửa  
Phải rằng yêu ôt bọn quân thoả  
Trống xuôi vi băng kèn di ngược,  
Dầu có trăm ông Tưởng cũng hòa.

(1) Vua Bỉ xin định chiến ngày 24 Mai 1940.

(2) Mein Kampf đã nói trước thề nào Đức cũng có phen đánh Nga.

## Đảo Crète

Cô họng Suy-ê (1) có phải đây ?  
Anh Hi liêu chết giữ nơi này  
Ngang giờ khôn cần quân ba vạn  
Mặt đất khua tan trận bảy ngày  
Đồ bộ có chẳng trường thí-nghiệm,  
Tán công còn lầm chỗ go gay.  
Cái đời khoa học kinh thiên địa.  
Cây kiêm đứng rằng : « Chỉ có bay » (2)

## Rudolph Hess

Nhất thuyết rắng điện, nhất thuyết không  
Chuyện này giải quyết vẫn chưa xong  
Hay là nước đã lôi thôi chuyện  
Chưa thấy người nào đến thế ngông  
Thương chúng khó lòng tin được giọng  
Vi thần sao chẳng thoát ra vồng  
Một « đi » chắc chắn không can hệ  
Nhà Hán khi nào mất Bá-công (3)

## NGUYỄN-ĐỨC-ĐÀM

- (1) Kênh đào Suez.  
(2) Xưa có luring giữ nơi kiêm yếu, nói rằng : ai có cánh mới hay qua được chỗ này.  
(3) Ngày xưa có người nói : Nếu Hạng Vũ giết Bá-công này thì sẽ lại có Bá-công khác.



TRÍ - NHÂN  
số 5, Phố  
hàng Đường  
- HANOI -

QUẢNG - TẾ  
số 54, phố  
Khâm Thiên  
Hanoi(zone)

Sửa sang sắc đẹp làm  
gi ? nếu không chữa  
từ huyết chữa đi...

## Điều-kinh bồ-huyệt

« CON GÀU »

làm cho kinh điều, da tươi,  
đẹp, sinh nở dẽ, người  
vui vẻ. Đàn bà có chai điều  
kinh bồ huyệt « CON GÀU »  
ở trong nhà là nắm được  
hạnh phúc trong tay vậy

## MỘT ĐỒNG HAI 1 CHAI TO

## Đảo Islande...

lại trái hẳn với các nguyên-tắc trong bản  
tuyên ngôn của Anh-Mỹ đã thảo trên tàu  
« Potomac » và công bố ra khắp thế-giới và  
nhưng cuộc xâm-lăng như thế xưa nay Anh,  
Mỹ vẫn cục lục phản đối, nay lại chính mình  
phải thực hành thi thực là những việc rất  
mùa mai !

Nhưng dấu sao ta cũng phải đợi cho cuộc  
Ấu-tinh này kết liễu thì mới có thể biết rõ  
mục-dich chính và phê-bình được những  
hành-dộng đó.

HỒNG-LAM



Tổng đại lý Hanoi : Nguyễn-văn-Đức 11 Hàng  
Hồng  
Tổng đại lý Nam Định : cả các phủ huyện  
Viet-Long 28 Bến cùi.  
Ngã náo ở Nam Định xin lại mua luôn & hiệu  
Việt-Long cũng như chính hiệu Haiphong

## Bài thuốc trừ lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm.  
Ông lang Quát-Hiên VE-day-Thiên, hơn 30 năm nghiên cứu  
tim ra được thứ thuốc Trà lao  
rất thần hiệu bán 3p.50 một hộp,  
Bồ thận 2p.50 một hộp, Điều kinh  
1p.00 một hộp, Đầu dà già 2p.70  
một hộp, Thuốc lật buốt 1p.60  
ha nhât.

Ông Vũ-day-Thiên lại có tài xem  
mạch Thái-lô gọi rõ bệnh căn,  
chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại  
khoa, ở xa hồi bệnh viết thư đe  
Vũ-duy-Thiên kèm 6 xu tem giả  
như ngay.

Thơ và manédat de Phó-Đức-Hanh  
dit Bành.

n. 33 Phúc-Kiến Hanoi.  
Tổng đại lý Mai-linh 60-62,  
Paul Doumer Haiphong.  
Cần thêm đại-ly khắp các nơi.

# DÔNG PHƯƠNG CỒ DIỄN

## VŨ-CÔNG ĐÁNH ĐẤT DỰC

Vũ-công 武公 (1) đánh đất Dực giết Ai-hầu, chỉ Loan-cung-Tử 羅共子 (2) bảo rằng: « Ta tha cho nhà người khôi chết, ta sẽ đưa người ra mắt thiên-lữ, cho người giữ chức thượng-khanh cẩm chính-lệnh nước.

Loan-cung-Tử từ rắng: « Thành này được nghe rằng: sinh ra ở đời là nhờ có bá-dâng mà phải chờ như một: cha sinh, thay dạy, vua nuôi. Không có cha thì không sinh ra được; không có vua nuôi thì không sống được; không có thầy dạy thì chẳng biết gì cả. Ba-dâng ấy làm cho ta sống ở đời được, cho nên ta phải chờ như một, phải đón sinh mệnh mà báo dền. Báo người làm cho mình sống, bằng cái mệnh của mình, báo người làm ơn, bằng cái sức của mình đó là dạy người. Nếu thần hán lợp riêng mà bỏ mất đạo người thì còn lấy gì mà dạy người được nữa. Nhà vua chỉ biêt Thành này sẽ làm theo đạo nhưng chưa hiểu rằng đợi đến khi vđát Khúc-Ốc là nhì tám (3). Theo nhà vua là ăn ở hai lồng thi nhà vua còn dùng làm gì. »

Nói rồi lại đánh nhau cho đến chết.

TÂN QUỐC NGỮ

## Kép Thi xui Ly-Cor khóc

Tên kép Thi 施 xui Ly-cor 麗姬 (4) nứa đêm khóc và nói với Hiển-công rằng: « Tôi

## Thuốc ca!

### Tứ-Nhật-Khước-Yên-Hoàn Số 46

hay tuyệt diệu, vì không pha một tý chất thuốc phiện nào, mà nồng vào là:

1) Bánh át được ngay con nghiên 2) Không vật vã nhạc mê, làm việc như thường. g) Trống thấy bán đèn là chán ghét, ngài thấy hoai thuốc lai ngay người.

Nên dù nghiêm, nặng nhẹ chỉ 4 ngày là bỏ hẳn được rái để dàng, êm đềm không sinh được ra chứng gì khác, lại bất ít tiền, ngày hút 2 bùi mồi hết 2 chai thuốc; hút một bùi, i chai còn thừa. Mỗi chai giá 3p60. Sản-nhung-luyết-cẩn-a-phiến 1p60. Thang tuyết cap 26. VIỆT-LONG G, bá Hàng Bé Hanoi. Thủ tu, ngân phiếu dà 1M. Ngô-vi-VŨ

nghe Thân-sinh 申生 (5) có lòng hiếu-nhân mà tính lại cưng cỏi, có lòng khoan huệ mà lại hiền từ với dân. Thế là có ý riêng đấy. Nay hắn bảo thiếp làm nhà vua mê-hoặc, nức át loạn, sợ hãi lấy cái nhẽ ấy mà ức hiếp nhà vua thi nhà vua sẽ không trọng được đời. Nhà vua nghĩ sao? Sao không giết thiếp đi. Chó vi thiếp mà loạn cả trâm họ. »

H.én-công nói: « Há lại có kẽ có lòng ân huệ với dân lại không ân huệ với cha ». — Lý-cơ nói: Thiếp sợ lầm. Thiếp nghe thấy người ta nói rằng: Làm việc nhân với làm việc nước không giống nhau. Làm nhân thì yêu thương thân gọi là nhân, làm việc nước lợi cho nước, gọi là nhân. Cho nên kẽ trị dân không biết có đứng thân, lấy dân làm thân. Ví lợi cho dân chúng mà trâm họ được bò thi hả lại sự vua hay sao? Vì dân chúng mà không dám yêu thương thân, dân chúng lại càng cho là có nhân lầm. Có thể nào, thi cũng chỉ lúc đầu cho là tội ác, rồi sau lại cho là điều hay dẽ che dậy tội ác (6). Phàm dã làm lợi cho dân mà phải giết vua thi dân chúng nỗi lại ngăn cản. Gết đứng thân mà không ác với người thi người nào bị duòng bô. Vì điều làm có lợi mà lại được người yêu chuộng có chí làm mả lại được dân chúng thuận thi cái lòng muốn càng lên, ai là chẳng xiêu lòng. Dẫu có lòng yêu vua nữa, cái lòng hoặc cùng không thể giải được nữa. Vì nhà vua như Trụ. Nếu Trụ có con giỏi, giết Trụ trước thi cái ác của Trụ sẽ không rõ rệt ra và khôi phái thua khô sô. Cũng cũng là một cái chết mà không phải mượn đến tay Vũ-vương, đời đời không ai bô, vẫn được thờ tự mãi, thi ta biết đâu được Trụ thiện hay không? Nhà vua muốn không lo có được không? Đợi cho cái nạn đến nơi mới lo thì không lo kịp nữa. »

Hiển-công sợ nói rằng: « Làm thế nào cho được bây giờ ». —

Lý-cơ nói: Sao nhà vua chẳng cáo lão, giao quyền chính cho Thái-tử. Kẽ ấy đã được quyền chính thi thoa lồng muôn, được như sở cầu thi sẽ tha nhà vua ra. Xin nhà vua liệu lấy. Hoàn-Thúc (7) dến giờ, ai hay yêu được kẽ thán. Vì không biêt tên người thân mới lấy được đất Dực. »

Hiển-công nói: « Không giao quyền chính được, nhà vua là lấy kẽ, lấy kẽ đổi

với chư hầu. Ta chưa chết mà đã mất quyền-chinh thi sao gọi là có vú được, có con mà không trị nỗi thi sao gọi là uy được. Ta trao quyền-chinh cho mó thi chư hầu tuyệt ta di. Chư hầu dã tuyệt được ta thi có thể hại được ta. Mất quyền-chinh mà hại cho được thi ta không chịu nổi. Nàng chờ ta, ta sẽ liệu. »

Ly-cơ nói: « Dự Cao-lạc sớm tối quay nhiều bô cõi nước ta, khiến ta không được yên mà chăm việc chăn nuôi ở đồng áng, đến nỗi kinh lâm, trống không. Lại còn sự nô xâm lấn bô cõi dâng khác nứa. Sao nhà vua không khiếu kẽ ấy dê đánh rợ Địch ấy dê xem cái kết quả của hắn với dân chúng thê nào và cái lòng tin của dân đối với hắn thế nào. Không thẳng được rợ Địch thi lấy có kẽ ấy mà trị tội, bằng thẳng được rợ Địch là kẽ ấy khéo dùng binh, lòng sở cầu lại càng to, bấy giờ càng dê xú. Vâ-thẳng được rợ Địch thi chư hầu đều sợ việc bô-en-giới khỏi phải lo, kinh lâm được dâng, bô-en lâng giêng già phái phục, thê là nhà vua lợi mà lại biêt được điều khâ-pô. Cái lợi nhiều như thế, nhà vua nên liệu di.

Hiển-công vui lòng.

TÂN QUỐC NGỮ

(1) Vũ-công: Tên tục là Xung 程 con Nghiêm-Bá, cháu Hoàn-Thúc ở Khúc-Ốc. Năm Lỗ Hoàn-công thứ 13, Vũ-công ở Khúc-Ốc đánh đất Dực giết Tân Ai-hầu lập ra nước Tân mới.

(2) Loan-cung-Tử: Tên là Thành 成 giữ chức đại-phu đời Ai-hầu. Hoàn-Thúc tăng-tô Vũ-công khi làm bà đâ. Khúc-Ốc thi chỉ Loan-cung-Tử là Loan-Tân 紫賓 dạy bảo, cho nên Vũ-công muốn thi chỉ Loan-cung-Tử.

(3) Y nói Vũ-công chỉ biêt là Loan-cung-Tử sẽ đem mệnh báo oan vua cho nên không giết nhưng không biêt rằng theo Vũ-công về Khúc-Ốc là ăn ở nhì tám.

(4) Ly-cơ vua nước Ly-nhung. Hiển-công diệt nước Ly-nhung bắt Ly-cơ đem về lập làm phu-nhân sinh được con trai là Hè-Tè 惠濟

(5) Thân sinh: Con Hiển-công đã được lập làm thái-tử.

(6) Y nói giết vua thi lúc đầu dân cho là tội ác, nhưng sau cho việc giết vua là trừ hại cho dâthại cho là thiện.

(7) Hoàn-thúc là tăng-tô Hiển-công. Hoàn-thúc giết cháu ruột là Chiêu-hầu ở đất Dực. Hoàn-thúc sinh ra Nghiêm-bá, Nghiêm-bá lại giết con Chiêu-hầu là Hiếu-hầu. Nghiêm-bá sinh ra Vũ-công, Vũ-công giết Ai-hầu cướp đất Dực. Vũ-công sinh ra Hiển-công.

NHỚ ĐÓN COI:

# NGỎ BÚT

TUẦN BÁO PHÊ BÌNH RA NGAY THỨ NĂM

Chủ nhiệm: P.N. Khuê

TÓA SOẠN:

TRƯƠNG-TÙU, P.N., KHUË  
NGUYỄN-ĐỨC - QUÝNH,  
NGUYỄN-BÌNH-LAP, VI-  
HUYỀN-ĐÁC, EÔ PHÒN  
CHU-THIEN, TRANH VỀ  
CỦA HỌA SĨ NG. HUYỀN

## HÀN THUYỀN XUẤT BẢN CỤC

in và phát hành

Số 162 sera vào đầu tháng octobre 1941  
Thứ tư ghi rõ ông NGUYỄN-XUÂN-TÂ  
53 - 71, Phố Tiên-Tsin — Hanoi

## Hán-văn tự - học

Thê nào ông cũng quen biêt một bô ham học cũi nhỏ, mua rất nhiều sách cũi uô mà học lạy một mình, quyển' này đê bô cũi chỗ thiếu sói quyền' uy. Nếu ông hỏi, người ấy chẳng ngần ngại trả lời rằng: « chỉ có HÀN-VĂN TỰ HỌC của ông Nguyễn-vân-Ba, sinh viên trường thuốc năm thứ mươi học ấy môt, mình được môt hoàn toàn được không cần ai dạy thênh, không cần các sách khác có đỗ văn phạm (grammaire), từ nguyên (étyologie), thành ngữ (expressions) lich sử cũi nhà lịch sử hìn học, khao cũi khoa cử, chí ô đê tinh vấn vú và tò lường người Tâu, sự liên lạc môt thiết chí-manh với cũi nhỏ, v.v., sẽ đọc được chữ thảo, chữ nôm, cõ ty, ba lu thog, viết thư, đọc báo, hát đám một cách chắc chắn với nhà có học thức; mà chí trong có 6 quyển' m'l ngày 1 giờ, sang nửa giờ, chiều nửa giờ, vira học vua vui, vira biêt nhiều, vira biêt chác, vira đọc bài, khéo chọn để gầy lây một tinh thần biêt học và một ngâi lực dì tôi không thời. Mỗi quyển 1\$ và 0\$20 cước sấp ra quyển' ill.

XIN GỬI CHO :

NGUYỄN-VĂN-BA  
Médécine, Université — Hanoi

# NG PHU'ONG CỒ DIỄN

công đánh đất Dực

武公 (1) đánh đất Dực giết Ai-Loan-cung-Tử 爰共子 (2) bảo tha cho nhà vua khỏi chết, ta sẽ ra mắt thiên-lù, cho người giữ gìn-khanh cầm chính-lệnh nước Cang - Tử từ rằng: « Thành này rắng: sinh ra ở đời là nhờ có ba cái thờ như một: cha sinh, thầy tôi. Không có cha thì không sinh sống có vua nuôi thi không sống có thầy dạy thi chẳng biết gì ấy làm cho ta sống ở đời được, phải thờ như một, phải dem sinh để đến. Báo người làm cho mình ái mến của mình, báo người làm i súc của mình đó là đạo người. Vì lợi riêng mà bỏ mất đạo người mà dạy người được nữa. Nhà vua Thành này sẽ làm theo đạo hiền rắng đợi đến khi vẹt đất nhí tâm (3). Theo nhà vua là ăn hi nhà vua còn dùng làm gì. »

TẤN QUỐC NGỦ

Thi xui Ly-Cơ khóc

Thi xui Ly-cơ 麟妃 (4) nứa nói với Hiển-công rằng: « Tôi

huốc cai  
t Khurc-Yen-Hoàn

Số 46

vì không pha một tý chất thuốc uống vào là: được ngay con nghẹn 2 ) Không

mệt, làm việc như thường, bén dèn là chán ghét, ngại thay

gây người.

en, nồng nhẹ chỉ 4 ngày là bỏ hẳn, êm đềm không sinh được ra lại hết ít tiền, ngày hút 2 bữa mỗi c; hút một bữa, 1 chai còn thừa, Sâm-nhung-tuyết-cân-a-phấn et các Op26, VIỆT-LONG G, 58 Hàng

đầu, Ngõ-vi-võ  
trong quán ulla đầu, Nha,

nghe Thân-sinh 申生 (5) có lòng hiếu-nhân mà tình lại cứng cỏi, có lòng khôn-huệ mà lại hiền từ với dân. Thế là có ý riêng đây. Nay hán thiếp làm nhà vua mê-hoặc, nước ắt loạn, sợ hán lấy cái nhẽ ấy mà tráy hiếp nhà vua thi nhà vua sẽ không trọn được đời. Nhà vua nghĩ sao? Sao không giết thiếp đi. Chợ vi thiếp mà loạn cả trăm họ. »

H.ến-công nói: « Hả lại có kẻ có lòng ân huệ với dân lại không an huệ với cha ». —

Lý-cơ nói: « Thiếp sợ lầm. Thiếp nghe thấy người thi nói rằng: « Làm việc nhân với làm việc nước không giống nhau. Làm nhân thì yêu đương thân gọi là nhân, làm việc nước lợi cho nước, gọi là nhân. Cho nên kế tri dân không biết có đúng thân, lấy dân làm thân. Vì lợi cho dân chúng mà trăm họ được hòa thi hả lại sự vua hay sao? Vì dân chúng mà không dám yêu đương thân, dân chúng lại càng cho là có nhân lầm. Có thắc nào, thi cũng chỉ lúu đầu cho là tội ác, rồi sau lại cho là điều hay để che dậy tội ác (6). Phàm dã làm lỗi cho dân mà phải giết vua thi dân chúng nào lại ngăn cản. Gết đúng thân mà không ác với người thi người nào bị duồng bỏ. Vì điều làm có lợi mà lại được người yêu chuộng cai lòn muôn cảng lòn, ai là chẳng xiêu lòng. Dẫu có lòng yêu vua nữa, cái lòng hoặc cùng không thể giải được nữa. Vì nhà vua như Trụ. Nếu Trụ có con giỏi, giết Trụ trước thi cái ác của Trụ sẽ không rõ rệt ra và khỏi phải thua khô sò. Cũng cùng là một cái ác mà không phải mượn đèn tay Vũ-vương, đời đời không ai bỏ, vẫn được thờ lụ mãi, thi ta biết dân được Trụ thiệt hay không? Nhà vua muốn không lo có được không? Đợi cho cái nạn đến nơi mới lo thì không lo kịp nữa. »

— Hiển-công sợ nói rằng: « Làm thế nào cho được bảy giờ ». —

Lý-cơ nói: Sao nhà vua chẳng cáo lão, giao quyền chính cho Thái-tử. Kế ấy đã được quyền chính thi thỏa lòng muôn, được như sở cầu thi sẽ tha nhà vua ra. Xin nhà vua liệu lấy. Hoàn-Thúc (7) đem giờ, ai hay yêu được kẻ thân. Vì không biết dân người thân mới lấy được đất Dực. »

— Hiển-công nói: « Không giao quyền chính được, ta may là lấy kia, lấy kia đổi

với chư-hầu. Ta chưa chết mà đã mất quyền-chinh thi sao gọi là có vú được, có con mà không trị nỗi thi sao gọi là uy được. Ta trao quyền-chinh cho mò thi chư-hầu tuyệt ta di. Chư-hầu đã tuyệt được thi có thể bại được ta. Mất quyền-chinh mà bại cho nước thi ta không chịu nổi. Nặng chờ lo, ta sẽ liệu. »

Ly-cơ nói: « Dỵ Cao-lạc sớm tối quýy nhiều bờ cõi nước ta, khiên ta không được yên mà châm việc chăn nuôi ở đồng áng, đèn nỗi kinh lâm, trống khòng. Lại còn sợ nó xâm lấn bờ cõi đảng khác nữa. Sao nhà vua không khiến kế áy di đánh rợ Địch áy để xem cái kết quả của hán với dân chúng thế nào và cái lòng tin của dân đối với hán thế nào. Không thắng được rợ Địch thi lấy cờ áy mà tri tội, bằng thắng được rợ Địch thì kề áy khéo dùng binh, lòng số cầu lại càng to, bấy giờ càng dễ xú. Vâ-thắng được rợ Địch thi chư-hầu đều sợ véc bén-giời khôi phái lo, kinh lâm được dây, bốn bên lảng giêng phái phục, thi là nhà vua lợi mà lại biêt được điều khâ phủ. Cái lợi nhiều như thế, nhà vua nên liệu di.

Hiển-công vui lòng.

TÂN QUỐC NGŨ

(1) Vũ-công: Tên tục là Xung 程 con Nghiêm-Bà, cháu Hoàn-Thúc ở Khúc-ốc. Năm Lỗ Hoàn-đông thứ 13, Vũ-công ở Khúc-ốc đánh đất Dực giết Tá Ai-hầu lập ra nước Tấn mới.

(2) Loan-cung-Tử: Tên là Thành 成, giữ chức đại-phu đời Ai-hầu. Hoàn-Thúc tăng-tồ Vũ-công thi làm bà đá. Khúc-ốc thi cha Loan-cung-Tử là Loan-Tán 邱寔, đại bão, cho nên Vũ-công muốn tha cho Loan-cung-Tử.

(3) Vũ-công chỉ biêt là Loan-cung-Tử sẽ đem mệnh báo vua cho nên không giết nhưng không biêt rằng theo Vũ-công về Khúc

(4) Ly-cơ vợ vua nước Ly-nhung. Hiển-công diệt nước Ly-nhung bắt Ly-cơ đem về lập làm phu-nhân sinh được con trai là Hè-Tè 夷壽

(5) Thân-sinh: Con Hiển-công đã được lập làm thế-tử.

(6) Ý nói giết vua thi lúc đầu dân cho là tội ác, nhưng sau cho việc giết vua là trù hại cho dân thi lại cho là thiện.

(7) Hoàn-thúc là tăng-tồ Hiển-công. Hoàn-thúc giết chúa ruột là Chiêu-hầu ở đất Dực. Hoàn-thúc sinh ra Nghiêm-bà, Nghiêm-bà sinh ra Vũ-công, Vũ-công giết Ai-hầu cướp đất Dực. Vũ-công sinh ra Hiển-công.

NHÓ ĐÓN COI:

## NGӨI BÙT

TUẦN BAO PHÊ BÌNH RA NGÀY THỨ NAM

Chủ nhiệm: P.N. Khué

TÒA SOẠN:

TRƯƠNG-TÙU, P.N. KHUÉ  
NGUYỄN-ĐỨC - QUÝNH,  
NGUYỄN-BÌNH-LẬP, VI-  
HUYỀN-ĐÁC, PÔ PHÒN  
CHU-THIỀN, TRANH VẾ  
CỦA HOA SĨ NG. HUYỀN

## HÀN THUYỀN XUẤT BẢN CỤC

in và phát hành

Số tần sẽ ra vào đầu tháng octobre 1941  
Thứ tư gởi về ông NGUYỄN-XUÂN-TÁI  
53 - 71, Phố Tiên - Tsin. — Hanoi

## Hán - văn tự - học

Thê nào ông cũng quen biết một ban ham học cũ nho, mua rải nhiều sách cũ nho mà học lây một mình, quyền này để bồi dưỡng thiếu sót quyền nho. Nếu ông hỏi, người ấy chẳng ngàn ngữ mà trả lời rằng: « chỉ có HÁN VĂN TỰ HỌC của ông Nguyễn-văn-Ba, sinh viên trường thuộc năm thứ sáu mới học xong, minh đượ, mèo hoan toàn được không cần ai dạy thêm, không cần các sách khác có đính ván pham (grammaire), tự nguyên (syntax), thành ngữ (expression) lịch sử chữ nho lịch sử ham học, khảo cứu khoa cử, chí 5 đic tinh văn tự và tư tưởng người Tàu, sự liên lạc mật thiết chửi minh với chữ nho, v.v., sẽ đọc được chử thảo, chử nôm, cõi tự, bài hì thoại, viết thư, đọc báo, bút đâm một cách chắc chắn với nhà có học thức; mà chí trong có 6 (lượng 6 quyển) m 1 ngày 1 giờ, sáng nửa giờ, chiều nửa giờ, vừa học vừa vui, vừa biết nhiều, vừa biêt chắc, vừa đọc bài khéo chọn để gây lấy một tinh thần hiếu học và một nghị lực dì tài không thối ». Mỗi quyển 1\$ và 0\$20 cước sập ra quyền thi

XIN GỬI CHO :

NGUYỄN-VAN - BA  
Médecine, Université — Hanoi

# Một bài Bán Trời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH  
(Tiếp theo)

Đó nói Ngô-linh-Tu bồ ngoài là một nhà nghiệp-chủ đứng đầu, một ông chủ băng danh - già, nhưng bồ trong chính là một chú trùm thuộc phiệt lậu, đứng đầu một công ty bí mật, vốn liếng có hàng trăm triệu.

Còn những hang Linh-tu nhỏ-nhỏ biết bao nhiêu mà đếm cho hết.

Vào thời-kỳ có cầu chuyện này, không năm nào sở Thương chính Hương - cảng không bắt bớ tịch thâu được hàng ba bón vạn lạng thuộc phiệt lậu. Số ấy chỉ như chuyện một giọt nước của đại-dương, một hột lúa trong kho thóc đầy thời.

Tiệm bút giấu giếm mỗi năm một tăng: năm trước 976 nhà, năm sau lên đến 2.300 nhà! bồ là chưa kể số tiệm bán hồng-hoàn (thuộc phiệt lỗ) cũng có tới 1.300 nơi và dân Cảng có densen bán trai gái thanh-niên dùng mồi!

Người ta kè chuyện rằng bọn buôn lậu thuê cả một chiếc tàu chạy bồ, để chờ nhà-phień tư-ván từ Đông-hưng đem về Cảng; lúc sắp đến nơi, mấy trăm kiện hàng

có bọc vải sơn kỵ luồng đè khống thâm nước, đều thả xuống bồ, tự nhiên có thuyền bè rèng dây đem vào trong bồ, rồi đem khuya với lên.

Một lang sống, giá mua chỉ có một đồng bạc tại Ván-nam, đem về Cảng một lang chín bán được mười bốn, mười lăm đồng; còn có hàng hóa

## Tóm tắt những kỳ trước

Mấy giờ này Nam-Dinh bận tản sao. Họ nái đến một đồi sỏi nam, nứa tên là một cách chén thính, thán chén ở cửa Lầm. Sau họ mới biết rõ ràng tên sỏi nam, nó đó là anh em ruột vì chén chén nhân tình thế nái tên tôi đây tu:

Hát về chuyện minh, hai người sỏi nam nứa ấy chi đây:

— Chàng tôi là là Thông-Vi — KẾ BẢN TRỜI — đã gãy ra

những tội ác gì?

Mới tối nghiệp ở trường Thành-Ngôn ra, Thông Vi đã làm cho cô Bưởi hàng Gai bỏ thói chua ngoa nghĩa là, không biết mưu mỏ thế nào, nó đã quay dùi đũa Bưởi và mày lạm cùi có bộ quần áo yếm nhiều đem và trình anh em.

Máu me cờ bạc, lâm đường bao Vi đem công vào song hối nêu thường giở ngón bít với vúi tay cờ bạc non và giò khóa lâm các mè.

Mang công mồi nợ nần không giả được, tháng Vi việc nhà ra lâm thù kỵ phèn Kế-toan sỏi mè than Mongay, rồi lùn lạc sang Lào, Hương-cảng.

sản vật gì lãi nhiều hơn thế? Say rộng ra, mỗi chuyến tái độ 20 tấn thuốc phiện của Ngô-linh-Tu, tính cả giá hàng và phí lèn, độ hai triệu đồng, sẽ bán ra 14 hay 15 triệu.

Nghé buôn lãi nhiều thế ấy, mà cuộc vận-tải vất vả, tốn kém và lâu lắc thế kia, cho nên Vi hứa vận-dộng giùm cho được chuyện chở băng đường

xe lửa Ván-nam xuống Hải-phòng, dù phải nộp thuế qua đường một triều và tặng 20 vạn thù-i-gi cho Vi, vẫn thấy Ngô-linh-Tu có phần lợi hơn. Làm gì lão chẳng chịu ngay!

## XI. — Bị bắt vào Hòa-lò 15 phút

Vào khoảng đầu tháng tư năm 191..., có một người khách lạ không biết từ đâu đến Hanoi, trọ ở đại-lữ-diểm Métropole: ở phòng hạng nhất, ăn tiêu cực sang, mỗi lúc cho hồi hàng năm ba đồng bạc coi như không ngày hai đạo lấy xe hơi tối-tán và sếp pho đội mũ két tráng của nhà hàng, di chơi vung cả thành-phố.

Có chỗ nêu đê ý là khách chỉ di về mệt mỉnh, ăn uống một mình, không hay chuyện trò với ai, cũng không thấy ai đến nhà hàng hỏi thăm, mà hình như khách cũng chẳng đi đến một nhà nào trong thành-phố. Thế lèi anh sop-pho, thường ngày hai budi khách bảo vận xe di con đường lên phủ Toàn-quyền, thỉnh thoảng đến một vài công-sở khác, thế rồi trở về phòng trọ.



Bíchам chich vào chỗ hiếu-ký, tự nhiên mấy người làm việc ở nhà hàng có lúc trâm trả bán tán:

— Ông khách ở phòng số 17 chắc là một ông quan to gì bên Tàu sang, các anh nhỉ?

— Người Annam minh đấy, một người cãi lại. Ông ấy nói tiếng annam giỏi thành thần, tôi đã được nghe.

— Ủ ahi. Thế thì ông khách này là ông gì mà ăn tiêu «kèng» quá thế? Hôm kia, phiến tờ dọn phòng, té thấy miếng giấy dán ở cạnh rương hành-lý của ông ta, có chữ Hoang-kong.

— Ông mà thôi! các bố rõ khéo rồi nghe đà sự. Là ông giặc kệ người ta, miễn là ông có hổ-bao cho rich, hàng ngày quảng cho mỗi đứa mình một vài tờ tranh bì đậm xòe là được rồi. Chì có ông ấy là tôi quý trọng nhất.

Tối hôm trước, họ vừa mới bàn tán nhau với iắc lòng kinh-mộ ông khách lạ như

thế, thì sáng hôm sau thấy ông khách lạ bị lồng vào nhà phiến lữ-diểm Hòa-lò vì chuyện nợ tiền trại lười không trả. Bấy giờ họ càng súng sوت; cậu nào cậu nấy nính nhau lắc đầu là lưỡi:

— Có lẽ là ông tướng cầm-long ianh bão trả đời biển ảo

Hay mua hai cuốn sách rất giá-trị vừa xuất-bản.

1. Tân-Đà vân văn III của Thị-bá Tân-Đà Ng-khắc-Hiể Tập III này gồm đủ các lối thơ, săm hát né, dịch thông-thi v.v Sách dày ngồi 100 trang rúi mực thuât, giá 0 \$ 45.

2. Triết-lý sức mạnh của Lê văn-Truong

Cuốn này mồ đầu loại sách sống và mạnh của tác-giả. Rất cần đọc, vì ai cũng cần phải biết tới sức mạnh eùi công-dụng thiết thực cho sự sống của người ta là ngàn nào. In trên giấy bìa tốt.

Gia 0 \$ 30. Hồi è

## HƯƠNG-SƠN

97, hàng Bông — HANOI  
Ü-xa. them cuoc phi.

rồi xòe như vậy thi làm sao mà hiểu cho được?

Sáng hôm ấy, đồng hồ mới gõ bảy giờ, Ông trưởng - tòa Chrétien ôm cặp da khô-né đến lữ-diểm Métropole, đi thẳng lên gác, gõ cửa một phòng hạng nhất, tức là phòng số 17 của ông khách lạ.

Khách vừa待 dậy, mình còn đang mặc áo ngủ, chạy ra mở cửa phòng, thấy trước mặt mình là Ông trưởng-tòa, khách đã chột dạ, vì biết người ấy là ai, đến có chuyện gì rồi.

Với lè độ hòa nhã, trưởng-tòa nhìn khách bằng cấp mắt niêm nhô, nhưng trong ve nhin có ánh vui nhộn của con cợp chye vỗ miếng môi :

— Chào ông. Tôi xin lỗi đã làm mất giắc ngủ. Có phải tôi được hàn hanh đối diện với mè-sử Vi, họ Nguyễn?

Khách, chính là va.

— Thưa vâng, chính tôi. Ngài đến thăm, tất có chuyện gì quan-hệ? Vì hỏi.

— Trông ông bảy giờ béo và đẹp ra, trưởng-tòa Chrétien

nói. Chắc hẳn ông chưa quên tôi.

— Vâng, quên thế nào được! Mấy năm về trước, có lẽ chẳng tháng nào ngài chẳng tống đến cho tôi mấy tờ giấy mùi xanh.

— Rõ phiền quá, hôm nay tôi đến làm đơn giặc ngã ban mai của ông, cũng chỉ vì có việc ấy thôi. Nhưng hằng giờ có khác hơn một chút, đây, có giấy của tôi, ông xem...

Trưởng-lò vừa nói vừa mở cặp da đưa cho Vị xem bao sao án iờn xù từ mấy năm trước, cho phép nguyên-don được cầu-isuc hanh-thê Vị, và món nợ kẽ cá gối lối và ánh-phai, cộng 1.167\$26. Người đứng nguyên-don là Hán-thái-Dương.

Thì ra trưởng-lò cốt đến bắt chändig đưa vào Hòa-lò ở tù nợ, không hơn không kém.

Kè sự chào hỏi và đưa xem giấy tờ, thê là trưởng-lò đối với Vị có nhã-dữ lắm, chứ với người khác, ngày kia mới đến, ông ta chỉ có việc nói xoắn một câu như hô-cái là xong: « Cố trát tòa bắt anh vào nhà-phà ở tù nợ, gởi ghenh quần áo đi theo ta, mau leá ».

Nhưng với chàng, ông có ý hơi nè, chỉ đưa án cho xem để thay lời nói: « Tôi đến trước ông vào Hòa-lò ».

Vì sa-sầm nét mặt khi xem xong bản án, lạnh lùng hỏi ông trưởng-lò:

— Ông bắt tôi đi ngay bây giờ?

— Phải, việc phân sự buộc tôi.

— Vậy phiền ông ngồi chơi dài một lát, đợi tôi mặc quần áo, rồi chúng ta cùng đi.

— Xin ông lụy-tiện.

Đến gần nửa giờ, Vị mới thẳng xong bộ cánh. Đáng lẽ mặc y-phục thường, chàng lại thẳng bộ lê-phục chính tê, như sắp di dự yên hội ở chốn công môn hay tu-phủ nào vậy. Trưởng-lò trông phải ngăn ngô, không hiểu, có lẽ trong bụng ông cười thầm. Lại không thấy chàng xếp quàn áo thay đổi vào chiếc va-li dề xách theo, như các người khác ở trong trưởng-hộp ấy, khiến ông càng lấy làm lạ, nghĩ rằng chàng quên:

— Sao ông không đem theo những vật cần dùng một thê mà dề vào trong ấy có cái mà thay đổi? Hay là dề người nhà gửi vào sau?

Vi cười mà không đáp câu hỏi ấy, bấm chuông gọi bồi:

— Bồi sopsis-phor đem xe hơi ra, chờ đấy.

Khôi phái phiền thê, tôi sẵn có xe hơi đợi trước cửa rồi. Trưởng-lò nói.

— Thê thì chúng ta đi.

Ai không nghĩ chàng phen này phải nhớ miêu giữa bốn vách tường trong 18 tháng vì một món nợ vay liều không trả.

Nhưng mà không! chàng không phải ở tù một ngày nào hết.

Ngay buối trưa hôm ấy, người ta đã thấy chàng trở về khêch-sạn Métropole, ngồi ăn chính chén, vui vẻ, bình như lúc ban sáng không có việc biến-cố gì xảy qua.

Đáng lý phải ở tù ngày 18 tháng, nhưng chàng chỉ mới vào đến phòng lục-sự trong Hòa-lò, đâu chàng 15 phút đồng hồ thì trở ra ngay.

(còn nữa)

HỒNG PHONG

## Chè Phú-Xuân

là một thứ chè nội-hoa không thử nạo sánh kịp. Muốn cho tinh thần khoan khoái sau những giờ làm việc nhọc mệt nên dùng chè Phú-xuân pha với đường sẽ thấy chè Phú-xuân hương vị rất thơm ngon.

Hiện Phú-xuân có bán cả những thứ chè tay (thé noir) không kèm giá cao thứ chè Phú-xuân quốc...

### Có bán khắp mọi nơi

Hanoi : 8 Hàng ngang.  
tổng cục 167 Hàng long (dưới ga)

Tel. 757

Haiphong : 67 phố Cầu đất  
Hai-duong : 15, Hàng giày ;  
Nam-djahr : 159, phố kinh Bert ;

Sơn-tây : 108 phố Hậu-ninh ;  
Đáp-cầu : 65a, phố Thị-cầu ;

Bắc-ninh : 159, phố Cửa Tiên

Thanh-hóa : 112, phố nhởn,  
Cần thêm nhiều đại lý các tỉnh

### PHẬY BỤI TRẦN

Xét thấy nhà này đê guong soi mờ ảo, cửa kính, lùi kính lem nhem luếc nhusc, ấy là cái bửu hủi chính thức sấp sưa, ấy là những cột lụi trần như chổi bời, bừng nhác, nghèo khổ hàng ho-đi-loc từ treo trên nóc, vầy nắp trinh trước và dang ngay; BLANC D'ALLEMAGNE là thứ thuốc bùi để lau chui và đánh guong tu kính, cửa kính, cốc, dia thôt tinh rết trong sáng sạch sẽ, iêu lợi mui lại hi tiễn.

Thứ thuốc này có thể đánh được cả muỗi gián phơi được và nòi có hai cái đặc điểm: khâm mù đội lên đầu không giày ra iay vi không có bộ áo phao phủ như các thợ pháo khác; khâm muỗi đội lên má/nhó ra hết hót, làm lấy nước rửa sạch bụi, dì mang phoi lại se trảng như mới. Thết là nỗi cảm thán tè iay, có bón loi c'c đại lý RUOU CHOI HOA KÝ và PHÒNG TICH COF CHIM mỗi phòng nặng 100 grammes giá #47. Cán đại lý các thub, hùi An Hà 13 Rue du Givre - Hano.

# AI ĐÃ TÌM RA ANGKOR một kỳ-quan của Viễn-Đông ?

### Di tích cũ

Không cứ gi ở Pháp, ngay ở Anh, ở Đức, ở Mỹ, ở Ý, ở Nga, ở Úc-châu mỗi khi các người du lịch hay các nhà thám hiểm của các nước đó nói đến cái báu đắc binh-hồ của xứ Đông-duong ta thi tức khắc trong óc họ nghĩ ngay đến các di tích hùng vĩ của chùa Đề-Thiên — Đề-Thich: Angkor thuộc xứ Cao-mèn.

Họ có thể không biết gì về việc Đông-duong được: đôi khi Đông-duong đối với họ chỉ là một xứ cồn dã-man, dân tộc bẩn bai còn giết người ăn thịt, không có học hành gì, một xứ loạn người Mọi hay người Tàu ở nhưng họ không một ai là không biết rõ ràng 47 tháp đá số của Angkor với những dãy cột đá cao, những hình chạm nổi là cảnh làm ăn và những cuộc chiến chiến của người Kmers, với lâu đài Bayon, với Angkor Vat, với Angkor Thom, với dã mạc, với cây leo trong một cảnh hoang tàn thẩn bi đột ngột nỗi lên giữa một khu rừng xa trong hát ngát, cây cỏ xanh thẳm mờ màu lì.

Và đôi khi những nhà du lịch ấy dè chán tới Angkor để được ngạc nhiên trước những tháp đá cao có khắc mặt Đức Phật từ bì hùng dũng vươn thẳng lên da trời xanh ngát. Họ thấy lòng naq nào trong lòn không khí êm đềm đến lạnh lẽo, bí mật đến hãi hùng cũng như họ kính phục những cách-dàn-xếp, những cách chạm trổ với một nghệ tì-uật cao siêu cực kỳ của các nhà điêu khắc Kmers thời trước.

Bao nhiêu cảm tình mới lạ dồn dập tới trái tim họ. Nhưng không một ai trong bọn họ có thể nghĩ được rằng cách đây ngót một trăm năm cảnh đẹp của 47 tháp Angkor đã bị chôn vùi trong rùng thưa và nỗi khênh có một nhà thám hiểm yêu mỵ-thuật đem lôi kéo Angkor ra mặt với đời, với người của khắp Thế-giới thi hiện giờ có lẽ cày cối đã bao trùm và hoàn toàn phai hơi những di tích của Angkor. Đầu còn dè cho người bấy giờ và người hậu-thế được say mê trước những di tích đẹp đẽ hùng vĩ có một không hai của dân tộc Kmers.

### Đời chí hướng

Rồi đời năm 1842 ở Loches, một làng nhỏ ở Pháp, cậu Louis Delaporte — năm ấy mới 12 tuổi — từ nhỏ đến nhớ chỉ số g gần cha và gần những ruộng lúa mì bát ngát, những lùa dồi cao, thấp có mọc xanh ròn trên eo hàng ngàn con cừ sinh sống ! Ở giữa những cánh dẹp daju dâng ấy, cậu Delaporte thấy đời yên tĩnh và ước muốn sẽ học đồ thầy kiện như cha dè một ngày kia khi nào già nua tuôi tác lại quay về linh dương ở ruộng, ô dồi.

Vì sức yếu, mùa bé hai năm 1853 và 1854 cha cậu cho cậu ra ngõi mát ở bờ biển Batz thuộc xứ Bretagne. Cảnh biển rộng bao la, sóng vỗ dạt dào, cát trắng phau phau, gió reo riu rát lúc đầu có làm cho cậu Delaporte lo sợ, hãi hãi trước sức mạnh của Hòn-công. Nhưng ngày lại ngày lần lữa qua đi ! Cậu bé ấy chiêu chiêu ngâm những chiếc buồm lặng lẽ tự ngoái khơi — không tần con mít nào nhìn thấu — theo chiều gió thổi vè capest đê xem những người thủy thủ vác tùng rổ cùi lèn vừa làm vừa hát, lòng tràn ngập vui vẻ, cái vui của một người đã làm trên phản sự tuy cái phản sự ấy thật nặng nề: tự nhiên cậu thấy một sức mạnh gì đang quyến lòng cậu và làm cho cậu say mê vè đẹp cao cả của đất giới, sự hoạt động không ngừng của biển nước ! Từ đó tối iối cậu ra ngõi cạnh những người lính thủy già trên những cọc sắt lớn ở ven bờ đê buộc tay và cột mái miết nghe những câu chuyện thuyền vượt sóng, các thủy thủ vớt cá ngoài khơi, chuyện những chiếc tàu lớn hùng dũng vượt các đại-dương và đưa những nhà thám hêm đến các miền nước non xa lị của khắp Nam-châu !

Những hình ảnh mới lạ ấy làm cho cậu Delaporte nhiệt thấy rằng cuộc đời trên đất đât trong thi thành, trên đồi cao, ruộng rộng tay vây mà nhô-nhen, mà co-hep lâ-lung. Chỉ co biển rộng mới dem ta rã ngoài những ngày sống thường thường, quá buồn tẻ này.

Nghĩ thế và cậu Delaporte viết thơ về Loches cho cha:

— Thưa ba,

... Con thấy con không ham muốn cảnh đời, ruộng của ba như trước nữa. Song biến dã hoàn-toàn quyền rã linh hồn con! Con muốn ba thân yêu ơi — rồi đây ba cho con di học nghề linh thiêng để rồi con vượt sóng ra đi tìm những miền xa lị.

Con thân yêu của ba;  
LOUIS DELAPORTE

## Dùng tay vào việc.

Cũng vì bức thư ấy, cha chàng cho phép chàng bỏ trường học tỉnh Orléans để vào học trường thủy binh ở Lorient. Sau đó chàng được vào tập luyện nghề thủy-thủ trong chiếc tàu Borda dùng làm trường học cho các học sinh cao cấp. Ở trường Borda ra, Delaporte đáp tàu vượt Đại-tây-dương sang du-lịch ở Mexique. Sau đó chàng đi du-lịch vòng quanh đảo Isleade. Sự nghiệp đã thành, năm 1866 Louis Delaporte đã chán tối đất Đông-duong với chức hải-quân trung-sỹ! Chàng ở Saigon và ít lâu sau được lệnh chúc phó thuyền trưởng trên chiếc tàu Mistralle đi khắp các miền sông bè ở Cao-mèn và Xiêm-la! Ngoài những sự thênh thao về tàu bè, về sông biển, Delaporte còn vẽ rất giỏi, chàng ghi lại trên những tờ giấy trống những hình vẽ rõ ràng có thể làm tài liệu cho các thủy-hình tương-lai — nhất là thời ấy các máy ảnh chưa được tinh xảo như bây giờ.

Giai lúc ấy thiếu-lâ Doudard de Lagrée nhận cái trọng trách tổ-chức cuộc di thám-hiểm trên giòng sông Cửu-long khởi thủy từ cao-niên sỏi Tây-Tạng, vượt qua bao sông, núi, bao xú xa lìa dãy núi mây của bờ Nam kỳ, vượt những thửa đất mìn mìn làm cho xú Nam-kỳ trở nên vua thóc của Đông-duong. Trong sống cuộc khó-khăn ấy, thiếu-lâ kén chọn trung-sỹ Delaporte vào nhóm người định đồng lòng cùng thiếu-lý dũng minh vào hòn hiềm.

Nhung trước khi bắt họ cảng-dâng công việc nặng nề, thiếu-lâ muốn cho họ quen



Ảnh hải-quân trung-sỹ Delaporte, người đầu tiên đã khám phá ra Angkor, một kỳ quan của Viễn đông

kham-khô nên đưa họ tới vùng Angkor. Tàu lần lần vượt những giòng sông của xứ Cao-mèn, sông krôm cuồn cuộn, hai bên bờ có những nhà công mái của thổ dân. Vượt mưa nắng, họ tới thủ-đô Pnom-Penh với những đền dâng lầu lâu dài của đức Vua, ở trước cửa có những con sư tử bằng sành chầu chực đêm ngày. Họ lại qua Biên-Hồ, nơi kiêm ăn của dân chài lười Cao-mèn, Nam-kỳ. Họ dừng chân tại tinh Siem-Reap để nghỉ ngơi và chùa chay máy móc it lùn. Họ lần lần đi tới làng Angkor có thô dân ở đồng đúc. Họ dời bờ thuyền lên cát trại ở đây.

Cách nơi đó vài giờ là mây chục ngọn tháp của di-tích Angkor — nơi trước đây là một đất đồng bằng bát ngát có hàng ngàn vạn nhà chòi dựng trên mặt nước hồ để làm chỗ ở cho mấy triệu dân Kmers.

Angkor — chốn hổ lánh hiện giờ ở trên rái rái có những di-tích một thủ-đô cũ của một dân-tộc với mây chục tháp kiên-cố, mỹ-thuật, xây dựng có lẽ hàng bao nhiêu năm giờ trên một thửa đất rộng hàng cây số.

## Trước cảnh hoang-tàn

Qua những màn tăm tối của rừng xanh, người ta thoáng nhìn thấy dày một cái tháp, kia một cái lầu. Các cành cây, các rễ cây bao bọc tất cả thủ-đô Khmer, làm xé-xich các hòn đá và vật đỗ các pho tượng xuồng đất. Các cây leo bao bọc các hình đá và lẩn dỗ mọi thứ. Tường cao, tháp lớn dần dần cũng bị các cây lớn tàn phá.

Trước cảnh hoang-tàn vĩ-dại dần dần bị tiêu tan trước sức mạnh của tạo-vật ấy, Louis Delaporte thấy như một sự sung-sướng nhẹ nhàng tràn ngập hết tâm can. Trên mình mây con voi, Delaporte và chúng bạn trinh-trọng bước vào cái thềm đá lớn lao của Angkor-Val, chốn tháp vua cũ.

Chàng say sưa nhìn những bộ mặt của đức Phật từ-bì khắc ở bốn phía các tháp đá và chàng đương như nghe thấy các đức Thiên-thần khẽ nói bến tai chàng:

— Trọng trách của nhà người là phải diệt cho hết những cây cối tai hại kia di dè dem

nhiều di-tích hùng-vĩ của Angkor cũ cũa mặt với mọi người trên gian, với khắp thế-giới.

Bản thân là một họa-sỹ, Delaporte mãi mê với những hình ảnh là đời, đầy mỹ-thuật của các nghệ-sỹ Kmers thời trước và chàng quyết định một ngày kia sẽ đem những di-tích này ra dâng dâng chúng ván-minh của thế-kỷ thứ XIV chàng đang ở.

## Cứu vớt Angkor

Chàng lại từ già Angkor để theo thiền-lâ Doudard de Lagrée đi tìm suối của sông Cửu-long. Nhưng công việc nặng-nẽ, khó khăn quá. Sau khi vượt qua bao nhiêu hiểm trở để tới được suối của giòng sông do thiền-lâ de Lagrée quét mệt, mang bệnh và thở bồi cuội cùng. Delaporte phải về Pháp nhung năm 1873 chàng lại mày mò xin được lânh chúc trường đoàn thám hiểm xứ Bắc-kỳ. Chàng được phô thắc thêm một việc nữa là vào Cao-mèn khảo sát di tích của Angkor — một công việc mà bấy lâu nay chàng chẳng ao ước! Theo chàng có một nhóm những sĩ quan và các người thường, ai nay đều tình nguyện xin theo chàng.

Đè dân thân vào một nơi hiểm trở làm một công việc khó khăn.

Họ phải lội qua những bãi bùn lầy không bờ bến có cỏ lau sặc như dao mọc khắp mọi nơi. Đây là các dàn đor hút mía, các dàn muỗi truyền bệnh sốt rét rùng và các sàu họ độc dữ... Đây là những bầy voi rừng và trâu rừng ghê gớm. Đây là những con rắn độc chỉ một cái mõ dứ gết một người. Giời lại nóng như thiêu, như đốt, mưa lại mưa từng cơn dữ dội như lôi kéo cả mọi vật di.

Tuy vậy ai nay đều cần rằng làm việc, không nản lòng, không một lời kêu ca. Họ dấp những hỉnh tượng, họ khiết những mảnh dà lò xo xuống đất, làm những kiện hàng tháo cát kè khéng dò dùng qua vùng bùn lầy ghê gớm kia vào Angkor. Họ chặt cay để tìm loi đì.

Vừa tới Angkor-Thom, họ vội vã vào tháp Bayon: tháp tượng đẹp nhất, cao nhất, hùng nhát, bí mật nhất và cũng mỹ-thuật nhất trong các tháp của Angkor! Nhưng vừa tới chân tháp thì Delaporte mắc bệnh. Nienie người tùy tùng cũng ốm theo. Thủ dân lo sợ choáng, áng các Tai-lên-thầu giáng bệnh đe tiếc预防 họ đã tới dòm dò cảnh thần bi nơi đây.

Trước tình cảnh ấy họ phải quay lại Saigon và xác-theo nhiều tượng đá của Angkor: một công việc cực khổ nhọc. Một chiếc thuyền chở tượng đá lớn bị đắm. Mãi về sau đó mấy năm mới được vớt lên. Tuy vậy di-lich đem về còn được nhiều. Nhưng dân chúng Pháp lạnh lung đợi chờ Louis Delaporte ở Paris. Hàng tháng giờ, các hòm chứa tượng nằm yên ở sảnh bảo tang viện Louvre, không được ai sờ mó đến. Mãi đến năm năm sau là 1878, các bảo mời đã dâng đến các tượng đá Angkor của Delaporte và chúng được đem phô bầy ở trong một cuộc trưng bày « So sánh các hình diệu khắc của các nghệ-sỹ Thế-giới cũ vàkinh! » Nghệ thuật Khmer được mọi người đe ý yêu chuộng. Giác mạo của Louis Delaporte đã thành sự thật.

## Tiếng gọi của Angkor

Nhà thám hâm của chúng ta lấy vợ và ai nay tưởng chàng sẽ đời đời ở bên vợ, Không, không! Năm 1881, Angkor xa xăm lại lên (xem tiếp trang 37)



TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XÚ BẮC KỲ, AL-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ  
Etablissements Vạn - Hóa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi  
Có bán thuốc Vạn-Bảo Lan-hiêng chữa bệnh liệt dương. Thuốc cho đàn ông, đàn bà khác nhau

# MUÔN Chồng

Phóng-sự điều-trú của VŨ-XUÂN-TÙ — Tranh vẽ của MẠNH QUÝNH  
(Tiếp theo kỳ trước)

Lấy tiếng rằng nhà mình dòng dõi quan sang, ai lại gả bao cho con nhà bach-dinh. Kể ra nhà Mậu, chỉ có ông nội nàng làm quan huyện dưới triều vua ta, rồi cha nàng làm đến thống phán thôi.

Không may cho Mậu, mấy đám hỏi ấy lại gặp vào lúc cõi sinh-thời ông nòng.

Kíp đến khi Mậu ngoài haimuoi, trong nhà đã thấy lo ngại về việc nhân duyên của nàng. Định tâm không đám kỵ nữa, thi lại không có đám nào đến hỏi.

Rồi ông nòng ta-thé, rồi bà nội, tiếp đến cha nàng. Cái tang nợ mồi dứt, có khi chưa hết, cái tang kia đã kẽ.

Đang lùn bà Mậu còn tang-tóc, cũng có đám toan bần sẽ, nhưng chờ đợi mãi không thấy hét tang, lại lùm nỗi khóc.

Và từ đấy, các chỗ đám vợ cho con, như quán sot nàng.

Nay Mậu đã 27 tuổi rồi. Mẫu càng ngày càng xấu đi. Năm không còn y-hống được kỵ duyên với các chàng trai trẻ. Cái cảnh lâm vó kẽ dã chờ nàng, nên con có người hỏi:

Trang ngừng lại giây phút, như ôn lại những cảm-tưởng riêng đối với cảnh-ngó lõi-thi của Mậu mà bấy lâu nay « sống » trong trí óc nàng:

— Đã có một lần, anh a,

Mẫu ngó tâm-su với em —

phải, nàng chỉ có can-dám nói với em mà thôi. Khi

người thư-ký số Hô-xa Vânnam dam bối nàng, trông

dáng-dết người này, Mẫu có

thiên-cẩm ngay. Mẫu thấy cái

cảnh-ngó, cái tài, cái sắc của

hai bên đều tương-đương, có

thể hòa-hợp với nhau để di

trên con đường hạnh-phúc.

Nàng đã tu-lượng tài sắc

mình, không dám quá mờ

đè-thất-vọng. Nhưng tiếc

thay, cái ý nghĩ của nàng

chẳng phải là của ông bà cha

mẹ nàng.

« Thời buổi nào kỵ-cuong

ấy », « chắp kinh phải tòng quyền », các cụ cũng biết thế đấy. Nhưng chỉ có nói « bà không làm, và, quen đổi minib, các cụ không bao giờ chịu nhận chân lầy cái hoàn-cảnh hiện-tại.

Đương nói chuyện với Trang, chợt có bạn nàng lại chơi, tôi đứng dậy lui vào nhà trong. Cố này đến rủ Trang đi Gò-đì muỗi len. Trang từ chối, và chuyện trò được dăm phút, hai người từ giờ nau. Tôi lại quay ra.

Trang imim cười bão tôi :

— Cô Mai vừa rồi, cũng là

một phản-vật ở chồng vì

thanh-kien cõ hủ đẩy !

Tôi cười theo :

— Thị cũng một khõi tám,

một trường-hợp như Mậu

chứ gì ?

— Không. Nỗi đau lòng tuy

giống nhau, cái nguyên-nhân

thì khác.

Mấy năm trước, đương đờ

đay-thi, Mai đã chẳng được

tiếng là một hoa-khôi, nhưng

nhân-sắc nàng nèu có phần

son-tô diêm với y-physics

thòi, cũng khiến nhiều bạn

trẻ phải bàn tán, một khõi nõi

dỗi vẻ đẹp của các thiếu-nữ C. H. Thời thê, Mai ít được phép trang điểm. Có muốn làm đẹp thêm một chút, nàng cũng phải hối sức kin-dào, giấu-giếm. Vì gia-dinh Mai còn hoan-toàn giữ theo lối-cô. Nay giờ mới thê, còn xưa kia, it khi Mai được bước chân ra khỏi nhà, Cha mẹ nặng bát nặng

đuôn răng đèn  
cầm mặc quần  
trắng, it chờ giờ  
đu với bạn bè, dù  
là bạn gái.

Từ bé đến lớn, Mai bị ông bà, cha mẹ bắt ne bắt nét từng li từng tí mội, hầu làm chất hồn cái bẩn-ngã của nàng. Mai Khêng được sống hồn-nhiên với những ngày trê trung trọng đời mình. Thật nàng đã sớm trang-nghiêm như một vị quâ-phụ.

Cái thời-kỳ Mai khôn lớn, cái thời-kỳ Mai cần phải cho các thanh-niên tim bạn trăm-năm biết đến mình, lại là cái thời-kỳ Mai bị gia-dinh bắt sống theo trong khuôn phép quá nè cõ một cách triệt-đè.

Trong khi ấy, cái phong-trào cải-cách y-phục phụ-nữ sôi nổi, bạn trẻ Hu-thành, da số chí chủ ý đến các cõi mực-thời. Còn Mai, nàng có « thủ cựu » với bộ áo mà các thiếu-niên ngày nay che lè què múa, nên càng bị đời quan-lặng.

Rồi đến lúc Mai bím ba,

hàm bón, cha mẹ nàng đã

ngờ-ngợ biết vì đâu con gái mình không có qua một đám mồi lái nào đã động đến. Nhưng đã maon, và quá chấp sống theo nén-nếp xưa, các cụ lại cõi bát những em gái của Mai lần theo bước cô chị mà sau này đường nhân-duyên không khéo lại như Mai.

Thi cách phục-sức của Mai, còn ai chú ý đến nữa !

Xét ra, cái điều làm-lỗi ấy, chỉ tại gia-dinh nàng. Chỉ tại những gia-dinh đã biết dùng quát điện mát hòn quát kéo, đã biết dùng đòn máy tiêm hòn đòn đòn, còn do dự không dám cho con cháu ăn mặc theo thời-trang, trong khi chính cái đời sống của mình, mình cũng đã cải cách theo lán-sinh-hoạt.

Có dẽ ý đến nhau mới có cảm-tình. Có cảm-tình mới yêu, mới lấy nhau. Mà bắt đầu dè ý, là phải có những cái gì hợp với sở-thích của nhau,

IX  
Thân-làm  
tội-dời !

Chiếc xe Peugeot son màu xanh biếc dần dần. Tiếp theo hai cái Ferd 8 kiêu mới, rồi lại xe Peugeot. Đến thứ năm là chiếc Chevrole màu cánh cam — và cõi đất. Và cuối cùng, chiếc Renault hình rùa di chập-đè. Tất cả sáu xe nồi nhau chạy bằng cái tốc-lý dưới 25 cây số một giờ.

Từ Ngã-tu-Sô vào Hải-đông, qua Chu-Mới, đoàn xe hơi vừa chạy vừa hút những

nhà cửa, nhà cửa...



PỘI CHO ĐƯỢC

**FOOR**

MỤC-BÚT MAY TỐT NHẤT

Tổng-phát-hành : JAMDA & C.

72, Rue Wiéle Hanoi. Tel.: 16-78

Đại-lý Chi-Lợi 97 Hàng Fô

— MAI-LĨNH HAIPHONG —

còn mỉm tò-mò của những kẻ hù kỵ. Trong số những người có con cái, con cái là Luân, Luân, Luân - bạn tôi, Da mèo, Ông chủ phà, tôi thè, và tôi.

Đang trước nhà bà, chúng tôi nhảy hô, xem mãi hưng hê tập trung hết phần lục vào xe cộ đèn, rồi lại hưng hê, nhại, nhéo, ngay với chiếc Renault di san cảng.

Lần gác, năm chặng tôi quay quẩn lại chuyện trò, mà đầu đê là tất nhiên, là đám cưới vua tôi.

Dù nhập đề trước, vì riêng anh là người trong năm chặng tôi, được hàn-hanh di ấn đám cưới ấy.

Vua cưới, anh và ta nói:

Các anh nên biết đám cưới này, không những nó đã mởi tôi dù nó chưa bao giờ rỉ ngón miệng, mà còn giúp tôi hoàn trả lợ vợ trong một thời gian nữa. Nếu có cảm ơn tôi, tôi sẽ cảm ơn nó bằng hai lần mời được!

Tâm ngứa! Dù nhìn tôi:

Anh đang muốn điều tra về những nguyên-nhán gây ra nạn c-thông. Đây, tôi giúp anh một ít tài liệu.

Tuyệt bất, tôi hãy kể cái công-phun để c-chung-tao a-xa đám cưới này, nó thật là kết-quả của cả một công-trình nỗ-lai!

Gia-chế chật rẽ, tôi được nêu rõ tướng-tam. Vì Bách - thanh là bạn học cũ của tôi. Hiện giờ, Bách học năm thứ tư trường Bưởi.

Gia-dinh Bách là gia-dinh của một công-chết. Nhà tuy đồng son, nhưng chí có mai mành anh hùng già, và tên

con là tên của một công-chết.

M. LÉ - NGỌC - THIỀU

vào học lớp tu trường Sô-học, đã tình cờ mua được cái ngày sinh của tôi, và thành lập gia-thết. Nên trong những khoản chi phí hàng tháng ông ta đã biến thêm một khoản nữa là số tiền đám cưới vua cho con sau này, mà ông nhất định để riêng ra.

Mười năm - đúng mươi năm qua, số tiền họ bắt khẩu tám-phew x-kia-thanh bon sáu trăm bạc. Vâng, nó đã kien Bách có bạn chán gối; nó đã giúp ông ta làm đủ phần sự cưới cũng của một người cha.

Với cái gan chí của ông cụ này, người đời không hiểu hay không có lỗi gan chí ấy, thường nêu ra làm câu chuyện khét-hài.

(còn nữa)  
VŨ-XUÂN-TƯ

HÃY HẾT NGƯỜI  
VIỆT-NAM NÊN ĐỂ  
Y VÀ CỐ TÌM CHO  
ĐỨC

Một người học đỗ đệ nhất thế giới, học-cửu Nhân-Chí-vợ, Tỉnh Ban Thiền trong 1 tháng giới mà khôi gìn nho được một chút. Sau nho được một vị linh mục hung ria ruát, nước rọi rớt thi trong vang, đfn kíp nước ria chảy ra, thi đai sỉ phu nước công. Nhờ đó mà anh thành một trong thành tựu của nhà, đặc-cử một loài sách ghi chép trong gác là thuộc lòng như chào. Thành-minh của anh ta là do kinh-trung nguyên-nội học. Người ấy là M. Lê Văn.

TRẠNG HỤT

Một quang-tiều rực-rỡ quái, là thần hổ. Sogn viết rất công-phu, chuyên vui từ đầu đến cuối, cóc có toàn vẹn xác, như do Nguyễn-nam-Thống biên tập. Báo-

Nguyễn-nam-đoan-xuất bản.

Thao, mauland de.

M. LÉ - NGỌC - THIỀU

Chia-ba-hoc sanh và  
các bạn thanh niên  
nên nhớ bénh:

KIM-MÃ NGỌC-BƯỚNG

Trong truyện Kiều có câu:  
Ái ai hén ngọc thè vàng,  
Bây giờ kim-mã ngọ - đường  
với ai?

Hẹn ngọc thè vàng là lời thề  
bạn quâ-quyết chắc chắn như  
yang phu ngọc.

Còn kim-mã ngọ - đường là  
chỉ gồm nhà vua, nhà quan,  
tất cả các nơi giàu sang quyền  
quý.

Đời Hán bên Tàu, vua Vũ  
đã được người ngoại-quốc  
dâng một con ngựa Tây cao  
lớn khỏe mạnh vua đẹp vừa  
chạy nhanh. Nhà vua lấy làm  
quí lâm, bèn hạ lệnh lấy đòng  
trong kho ra dâng một con  
ngựa giống hệt con ngựa Tây  
đó, đặt ở cửa cung Vị-uong,  
từ đó gọi là cửa Kim - mã,  
nghĩa là cửa có con ngựa vàng  
(Công-ei gần giồng vàng). Vị  
qui ngựa, nhà vua thường  
ngự ở cửa kim-mã để ban  
việc các quan-học sĩ. Kim-mã  
môn, có khi gọi tắt là kim-môn,  
từ đó dâng để chỉ cung  
điện nhà vua.

Ngọc-đường thi nguyên là  
định của quan Thị-trung học  
sĩ thời xưa. Đến đời Tống,  
niên-hiệu Thuận - hós, Tô-  
dịch-Giản làm quan Hán-lâm  
học-sĩ được vua Tống-thái-Tô  
rất tin yêu; ngài ngự-thu  
bốn chữ «ngọc-đường chí  
thư» ban cho Tô-dịch-Giản  
về dân-trước dinh. Từ đó hai  
chữ «ngọc-đường» (nghe là tên  
ngọc) được người ta dùng để  
chi-tòa Hán-lâm và sau trở  
chung-dinh các quan-văn.

MUA BUÔN Ở BẮC-KÝ DO:  
ET'S VĂN-HÓA  
Số 8 PHỐ HÀNG NGANG, HANOI

Mua buôn ở Bắc-Ký do:  
ET'S VĂN-HÓA  
Số 8 PHỐ HÀNG NGANG, HANOI

ESSENCE  
Térbenthine  
Coleophane

Hàng mua sắm  
SONG-MAO

O SƯU TÙ HÀ-DÔNG

NHÀ XUẤT-BẢN 001 - MỚI

18-03, Hàng Cót, Hanoi, 1958

# Vui mà học

KIM-MÃ NGỌC-BƯỚNG

Trong truyện Kiều có câu:  
Ái ai hén ngọc thè vàng,  
Bây giờ kim-mã ngọ - đường  
với ai?

Hẹn ngọc thè vàng là lời thề  
bạn quâ-quyết chắc chắn như  
yang phu ngọc.

Còn kim-mã ngọ - đường là  
chỉ gồm nhà vua, nhà quan,  
tất cả các nơi giàu sang quyền  
quý.

Đời Hán bên Tàu, vua Vũ  
đã được người ngoại-quốc  
dâng một con ngựa Tây cao  
lớn khỏe mạnh vua đẹp vừa  
chạy nhanh. Nhà vua lấy làm  
quí lâm, bèn hạ lệnh lấy đòng  
trong kho ra dâng một con  
ngựa giống hệt con ngựa Tây  
đó, đặt ở cửa cung Vị-uong,  
từ đó gọi là cửa Kim - mã,  
nghĩa là cửa có con ngựa vàng  
(Công-ei gần giồng vàng). Vị  
qui ngựa, nhà vua thường  
ngự ở cửa kim-mã để ban  
việc các quan-học sĩ. Kim-mã  
môn, có khi gọi tắt là kim-môn,  
từ đó dâng để chỉ cung  
điện nhà vua.

Ngọc-đường thi nguyên là  
định của quan Thị-trung học  
sĩ thời xưa. Đến đời Tống,  
niên-hiệu Thuận - hós, Tô-  
dịch-Giản làm quan Hán-lâm  
học-sĩ được vua Tống-thái-Tô  
rất tin yêu; ngài ngự-thu  
bốn chữ «ngọc-đường chí  
thư» ban cho Tô-dịch-Giản  
về dân-trước dinh. Từ đó hai  
chữ «ngọc-đường» (nghe là tên  
ngọc) được người ta dùng để  
chi-tòa Hán-lâm và sau trở  
chung-dinh các quan-văn.

MUA BUÔN Ở BẮC-KÝ DO:  
ET'S VĂN-HÓA  
Số 8 PHỐ HÀNG NGANG, HANOI

ESSENCE  
Térbenthine  
Coleophane

Hàng mua sắm  
SONG-MAO

O SƯU TÙ HÀ-DÔNG

NHÀ XUẤT-BẢN 001 - MỚI

18-03, Hàng Cót, Hanoi, 1958

đam chán việc đời, ngày đêm

chỉ mê-mãi nghiên-cứu Phật-

bắc, bao nhiêu thế giờ Trần

hiển cả cho thè-ugia-bắc

không, quên cả vợ và niêm

ân nỗi ái.

Vợ là Liêu-Thi-quán đất

Hà-dông, thấy vậy đâm

ghen-hمن những muôn

đối

hết cả chđng-sách Phật cho

hà giện.

Nhiều khi khách đến chơi  
nhà ôắt gọi Lieu-Thi

đang cầu-nhau day ngibiết cl-đng

Trần-Qui thám-nbiêm chū-

nghĩa dạo Phật, cho muôn

tiếng ôi đòi đều chì là một chủ

không, nên không dáp lai gi

hết.

Thi-gia trú-danh thời ấy là

Tô-Thúc tvc Đóng-Pha

biết

chuyn có làm bài thơ giệu

rằng :

Thùy tự Long-Khâu su-ż

liên,

Bàm không thuyết pháp đạ

bất miên.

Hồi văn Hà-dông su-ż hóng

▲▲▲▲

Người cha Việt-nam nào mà

không muôn có trong tú-sách

gia-dinh quyển:

Một nền giáo-duc

Việt-Nam mới

THU THIEN

?

Giá Op60

In lần thứ hai. Cố bá-kháp các

hiệu sách lớn

NHÀ XUẤT-BẢN 001 - MỚI

18-03, Hàng Cót, Hanoi, 1958

Trường-tru lqa-thu-tâm

máh-khien.

誰似龍居士

波空說法夜不眠

愁聞河東聊子唱

杖柱落手心茫然

dibet:

Ai hiên bắng thay dở Long

Khau?

Tyt kinh thuyet phap vuot

dem-thieu.

Bong nghe se-à Hå-dông

rong.

Sợ quá lay roi gác tau nao.

Su ứ Hå-dông day khai su-

Lieu-Tu là người quán đất

Hå-dông.

Gây đây là gày xinh-truong

nhà Phai.

Nài thà này, nay ẩn là

người ta dùng máy khai su-

Hå-dông đe fr người dàn-hà

hung-hanh hay đánh ghen với

chàng.

CU-LI

Tu gọi những người nai

lung ra làm những việc nặng

nhập-nhập, khuất-hàng, kéo

xe... là cu-li.

Cu-li nguyên là hai tiếng

Tau-khô-luc (楚), nghĩa

là đem súc, lợn-lợn phuang

việc nặng nhọc.

Khô-luc người Tau đec là

kha-li, Người Anh là người

Ấu-gia - thiệp với người

Trung-Mos và dài-théme tại

đất Trung - Hoa trước-tiền,

theo người Tau, cũng gọi

những kẻ làm việc nặng nhọc

là khai-lợ và theo nguyên-tüm

yết ra tiếng Anh là coolie.

Coolie, người Anh đec na-

ná như khu-lợ-cuang-nuo Tao,

xir được người Pháp mượn

để đọc theo giọng Pháp

la cu-li, như ta vẫn nói

thường/ngay. (Cho bấy người

Pháp làm cho là coolie





# MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY CHỮ NHƠ

của cụ Phó-bảng Bùi-Kỷ (nguyên giáo sư trường Đại-học Đông Dương)

## BÀI THỨ 21

### Bài học:

每	春	涼	各	有	孟	有	爲	望	月	底	爲
年	溫	冬	異	三	仲	大	朔	月	月	中	晦
有	夏	寒	每	月	季	小					
四	熱	節	分		月						
時	秋	氣									

Những chữ mới ở trong bài này:

**每**: mỗi; **mỗi**, **chỉ**, **tự**, **nói**, **về**, **số**, **mục**.

**夏**: hè; **mùa hè**, **danh**, **tự**, **chang**.

**秋**: thu; **mùa thu**, **danh**, **tự**, **chang**.

**冬**: đông; **mùa đông**, **danh**, **tự**, **chang**.

**寒**: hàn, rét, **tinh**, **tự**.

**各**: đều, thuộc về từng loại, từng hạng; **từng**, **thứ**, **một**, **trạng**, **tự**.

**異**: khác nhau, **dòng**, **tự**.

**分**: phân; **chia**, **dòng**, **tự**.

**孟**: mạnh; **đầu**, **mùa đầu**, **tinh**, **tự**.

**首**: thủ; **đầu**, **danh**, **tự**.

**朔**: sác; **mồng**, **một**, **danh**, **tự**.

**望**: vọng; **ngày rằm**, **danh**, **tự**.

**底**: dã, cuối, **danh**, **tự**.

**晦**: hối; **ngày cuối tháng**, **ngày**, **nguyệt-lận**, **danh**, **tự**.

#### Giảng nghĩa:

Mỗi một năm có bốn mùa: mùa xuân ấm, mùa hè nóng, mùa thu mát, mùa đông rét, tiết khí (khí trôi) đều khác nhau. Mỗi mùa có ba tháng, chia làm tháng đầu mùa, tháng giữa mùa, tháng cuối mùa. Tháng giêng là tháng xuân 孟春, tháng tư là tháng hè 夏, tháng bảy là tháng thu 秋, tháng tám là tháng đông 冬, tháng hai là tháng mười là tháng đông 冬, tháng hai là tháng mười là tháng đông 冬.

trong xuân 春, tháng năm là trọng hè 夏, tháng tám là trọng thu 秋, tháng một là trọng đông 冬, rồi tháng ba 春, tháng sáu 夏, tháng chín 秋, tháng chạp 冬.) Tháng có tháng đầu (大月) tháng thiếu (小月) ngày đầu tháng là mồng một, ngày giữa tháng là ngày rằm ngày mặt trăng tròn, ngày cuối tháng là ngày nguyệt tân, ngày mặt trăng tối hết.

#### Giảng về cách đặt câu:

1, 2, 3, 4, 5, 6 là một câu, câu này có sáu mệnh đề.

1: mệnh đề chính, chữ mỗi là chỉ tự nói về số mục, bao giờ cũng đặt trước danh tự và động từ. Thi dụ:

**每人有一職務**: mỗi người có một chức vụ.

2, 3, 4, 5, là bốn mệnh đề độc lập, đặt luôn với nhau.

6: mệnh đề chính, chữ các bao giờ cũng đặt trước động từ. Thi dụ:

**人各有志**: người nào cũng có một chí hướng.

**各行其事**: đều làm việc của mình. Chữ hiều làm chủ với chữ các. Chữ mỗi có nghĩa phần tích, nghĩa là chia riêng ra, chỉ về số một, số lì; còn chữ các có nghĩa là chi-phối, nghĩa là những chỗ khác nhau, những phần chia ra trong số nhiều, hay là trong một số tổng cộng.

7: là một câu, câu này có hai mệnh đề.

8: mệnh đề chính. Chữ vì & trong mệnh đề này là động từ đặt sau động từ phân, Liệu nghĩa là: chia làm.

9: là một câu, mệnh đề chính.

10, 11, 12 là một câu, câu này có ba mệnh đề chính đùn lùn với nhau, chữ vì ở đây, liều nghĩa là: là. Chữ vì khi nào chỉ về sự động tác, liều nghĩa là: làm; khi nào chỉ về sự giải thích, nghĩa là: là.

#### Tập đặt câu:

每	家	爲	鄉	鄉	居	兄	弟	國	事
每	人	合	鄉	鄉	居	仲	三	事	爲
鄉	有	爲	鄉	合	人	居	人	私	
風	一		風	族	一	二	三		
俗	各		俗	族	季	季	人		
各	異		各	合	居	居	居		
					二	三	二		

#### Những câu cách ngôn:

**母**: phủ định trạng-tự. Chữ vó này theo chữ cổ cũng đồng nghĩa với chữ vô 無. Về sau chữ母 nghĩa là chó, chỉ nghĩa là nhanh cảm. Nhưng ở đây là giáp ich cho đời, nên chữ câu ấy một địa vị anh sùng mèo sướng, hay là chỉ nhanh nhanh ở nơi hẻo lánh câu lấy yên thản cho qua ngay tháng, thi câu có học-thức cũng là vó chó, câu này khôn tên cái hại phải ham đợi và chờ đợi.

**意**: ý riêng, danh tự chung.

**母**: không phủ định trạng-tự.

**必**: sự cầm chắc danh tự chung.

**母**: không.

**固**: sự cố chấp, câu né, danh tự chung.

**母**: không.

**我**: ngã: sự tự lợi, danh tự chung.

Đại ý câu này: Khi làm việc gì, không theo ý riêng mình, không cầm chắc sự kết quả trước, không cố chấp câu né, không chủ trọng vào sự tu-lợi của mình — ý và tất, nói về lúc sắp làm việc, nếu cứ theo ý riêng của mình, mà không suy xét do dân, thi làm theo phán biệt được điều phải điều trái; nếu trước khi làm việc mà hoặc là cay tay, cay thế, coi như là sự thành công đã nắm chắc ở trong tay, tức là có ý khinh thường đối với công việc ta sắp làm, rồi hóa ra cầu thà, so suốt, chát chúa là sẽ có một kết quả mém. Cố và Ngã, nói về lúc đang làm việc. Phảm làm việc gì, mà chỉ câu né những lời lỗi cũ mà không biết theo lời sửa đổi, thi khó lòng đạt được mục đích hay. Phảm làm việc gì mà chỉ tính đến lợi riêng của mình, thi việc làm mất hết cả ý nghĩa quang minh chính đại. Vì thế câu này mới đem bốn chữ ý tất cố ngã, để khuyên những bậc tri thức khi định ra giúp việc đời, khi đang đảm đang việc đời, nên bộn bề cả những tinh thiên-lech, tinh tu-phu tự khí, tinh cầu-chấp, tinh ích-ký, mới có thể lập nên sự nghiệp và đạt tới mục đích chính danh của mình.

**士**: gọi chung những người có học thức, danh tự.

而: mà, liên tự.

懷: nghĩ, tưởng, lo lắng, động tự.

居 cur chỗ ở, cho yên thản, danh tự chung.

不可 bat: phủ định trạng-tự.

可以 di: có thể, khả, động tự.

以 vi: cho là, động tự ghép.

士 si

矣 hì: vậy, trợ ngữ từ.

Đại ý câu này, đã gọi là người có học thức, mà chỉ nghĩ đến sự yên ổn cho một thời, thi không có thể cho là người có học thức. Chữ hì đặt ở cuối câu, chỉ nghĩa quả quyết nhất định. Phản nhường người có học thức, cần phải đem học thức để giúp ích cho đời, nên chỉ câu ấy một địa vị anh sùng mèo sướng, hay là chỉ nhanh nhanh ở nơi hẻo lánh câu lấy yên thản cho qua ngay tháng, thi câu có học-thức cũng là vó chó, câu này khôn tên cái hại phải ham đợi và chờ đợi.

#### Những chữ hán-viết:

**風**: phong: gió.

**潮**: trào: nước thủy triều

danh tự ghép

Những cái súc xô đầy ở ngoài đưa đến như luồng gió như ngôn nước thủy triều, có thể làm rung động lòng người, có thể làm tanh bốc làm cho người ta nô-nú: đưa theo. Thi dụ: Cái phong trào tân học, làm rung động cả châu Á,影 ánh; bóng

danh tự ghép

響 hồn: tiếng vang.

Những cái gì không có sức trực tiếp, chỉ vì sự truyền tống, ví như ánh bong đối với hồn, tiếng vang đối với tinh, hoặc là phát khói ở chỗ này, mà khói khắc chịu lấy cái quả, khắc là pát khôi, đèn đối trước, mà đèn sau gác thành lập quán, đèn gọi là ánh hưởng. Thi dụ: Những phàn như chung quanh nước Tàu phần nhiều đều chịu cái ánh hưởng của khói khắc.

潮 trào: thủy triều

giồng nước

流 lưu: dòng

trong nước

響 hưởng: tiếng vang

dòng tự ghép

應 ứng: đáp lại

Cái gì đầu có một sức só đã rất mạnh, nhưng mỗi ngày một kém dần, hay là thay đổi di không giống như trước. Thi dụ: Cái triều lưu của nhà họ, không còn có sức mạnh như đời trước nữa.

懷 hoài: nghĩ, tưởng, lo lắng, động tự.

dòng tự ghép

Due theo một cách nêu nút (X) Thi dụ: Một cô một vài người khởi xướng lên thuyết bảo ôn cô học mà đã có nhiều người hưởng ứng.