

# BƯỚNG BẠP

N2A18391



ẢNH CHỤP NHẬT-THỰC NĂM 1905 TẠI ÂU-CHÂU

NGUYỄN-DOANH-VŨNG  
CHỦ-TRƯỞNG

(Tài-liệu của thầy-dòng T. MOREUX  
giám-đốc thiên-văn-dài Bourges)

Số 79 - Giá: 0\$15  
21 SEPT. 1941

NGÀY 21 SEPTEMBRE SẮP  
TỐI NHIỀU VÙNG Ở Á-  
CHÂU ĐƯỢC TRÔNG THẤY

# MỘT HIỆN TƯỢNG rất lạ và hiếm có cỦA VŨ-TRÙ

Ngày 21 Septembre sắp tới này, nhiều nơi ở Á-châu sẽ được trông thấy một hiện tượng rất là của vũ trụ : đó là nhật-thực hay là như người Annam ta vẫn nói mặt trời bị gáu ăn hay là mặt trăng ăn mặt trời. Vũ nhật-thực này đối với một vài địa-diểm ở Á-châu là nhật thực hoàn toàn nhưng ở Đông-dương thì chỉ thấy một phần mặt giờ bị ăn.

Tuy nhật-thực không phải là một sự hiếm có nhưng mỗi lần thấy nó, người đời không khỏi không chú ý đến một cách biệt. Từ xưa đến nay, người ta vẫn coi nhật-thực là một điều rất xấu, một nguyên-nhân của sự khủng bố, báo trước sẽ xảy ra tai nạn nay mai. Thật thế đối với một dân tộc bao khai thì bỗng chốc mặt giờ đang soi sáng cho cả vũ trụ bị che kín đi, giờ đang sáng bỗng tối sầm hầm lại, người ta không hiểu là vì lẽ gì và cho đó là do sự bất bình của Thượng - đế hoặc các hung thần gây ra. Trong lịch sử loài người vẫn dãy những việc

dâng ghi nhớ mà người ta cho là chịu ảnh hưởng của nhật-thực. Ngày nay, nhớ sự xét nghiệm của khoa-học nên mọi người đều biết rằng mặt đất rát nhất, vả lại không mây khi ở một nơi có thể trông thấy nhật thực nhiều lần.

Ở Paris, những vụ nhật-thực hoàn toàn có thể trông thấy trong mấy thế kỷ gần đây là các vụ ngày 22 Mai 1724, ngày 17 Avril 1912 và mãi đến 11 Août 1999 dân thành Paris mới lại được trông thấy nhật-thực.

Từ một thế kỷ nay các nhà thiên văn chỉ được trông thấy độ 40 vụ nhật-thực và chỉ có độ 2 giờ rưỡi để xem xét những vụ đó. Vì thế mà nhật-thực đối với các người thường cũng như đối với các nhà bác-học vẫn là việc đáng chú ý.

## Quan sát nhật-thực sẽ biết được những gì?

Nếu đối với người phàm, nhật-thực chỉ là một hiện tượng lạ lùng của vũ trụ, đối với các nhà bác-học thì đó lại là một việc rất có

Chỉ trong một dài 160 cây số từ phía Bắc xứ Caucasie, miền Tây Bắc và Đông Nam nước Tàu, Bắc Đại-Loan cho đến giữa Thái-binh-dương là thấy nhật-thực hoàn toàn

## Ở Hanoi sẽ thấy mặt giờ bị che lấp quá nửa bắt đầu từ 9 giờ 45'56" cho đến 12 giờ 38'13"

một miền trên quả đất rất hẹp, một dài từ 150 đến 180 cây số là được trông thấy hoàn toàn trong 6 đến 8 phút là nhiều nhất, vả lại không mây khi ở một nơi có thể trông thấy nhật-thực nhiều lần.

Ở Paris, những vụ nhật-thực hoàn toàn có thể trông thấy trong mấy thế kỷ gần đây là các vụ ngày 22 Mai 1724, ngày 17 Avril 1912 và mãi đến 11 Août 1999 dân thành Paris mới lại được trông thấy nhật-thực.

Từ một thế kỷ nay các nhà thiên văn chỉ được trông thấy độ 40 vụ nhật-thực và chỉ có độ 2 giờ rưỡi để xem xét những vụ đó. Vì thế mà nhật-thực đối với các người thường cũng như đối với các nhà bác-học vẫn là việc đáng chú ý.

## Quan sát nhật-thực sẽ biết được những gì?

Nếu đối với người phàm, nhật-thực chỉ là



Quang cảnh các «độ» nhật-thực năm 1905 tại khắp châu Á.

ích lợi về khoa-học. Vì thế mà mỗi lần có nhật-thực ta thấy các chính phủ vân minh vẫn bố-rá những món tiền lớn để phái các nhà bác-học đi xem xét ở những nơi để thấy nhật-thực hơn. Những điều nghiên cứu trong các vụ nhật-thực chưa ra nhiều hạng. Có điều thì giúp cho khoa vật lý học của mặt giờ, có điều thì lại giúp cho toán học, có điều lại cho ta biết các ảnh hưởng của nhật-thực đến quả đất và ảnh hưởng đến động vật và thực vật.

## Vụ nhật-thực ngày 21 Sept. sắp tới

Vụ nhật-thực mà ta sắp thấy là vụ nhật-thực ngày 21 Septembre này. Vụ nhật-thực này sẽ hoàn toàn trên một dài rộng 160 cây số từ miền Caucasie (Nga) di qua miền Tây-Bắc và Đông-Nam nước Tàu cho đến giữa Thái-binh-dương thi kết. Giải đất này qua các tỉnh Cam-túc, Thiêm-tây, Hồ-bắc, Giang-tây, Phác-kien phía Bắc đảo Đại-loan và quần đảo Marianas nhật-thực hoàn toàn lùm mặt giờ mọc ở phía tây bắc Aral và lúc mặt giờ lặn thi ở vùng quần đảo Marshall, ở hai miền này chỉ thấy độ hơn một phút. Đến chính ngọ đúng 12 giờ thi ở gần miền Hán-khắc (Hồ-bắc) sẽ thấy nhật-thực hoàn toàn trong 3 phút 18 giây. Vì thế mà gần đây theo tin hàng Domei đã có 60 nhà bác-học Nhật tại trường Đại-học Đông-kinh đếm đủ các khí cụ để miến gần Hán-khắc để xem xét về nhật-thực.

Chỗ thấy nhật-thực hoàn toàn lâu nhất là ở trong tỉnh Phác-kien (3°22') đồng mặt giờ bị che lấp lớn nhất là 1.019 (đường kính mặt giờ dài là đơn vị) giây các khí trấn Kiencing-fon và Fousung-fon.

Ở xứ ta ở các thị-trấn lớn như Hanoi, Tourane và Saigon sẽ trông thấy Nhật-thực vào những giờ sau này: Mặt giờ bắt đầu bị che ở Hanoi 9 giờ 45'58", Tourane 10 giờ 40', Saigon 10 giờ 14'02". Mặt giờ bị che nhiều nhất

Hanoi 11 giờ 10'51" Tourane 11 giờ 24'11' Saigon 11 giờ 26'39". Giờ mặt giờ hết bị che-lấp: Hanoi 12 giờ, 38'13", Tourane 12 giờ 48'20", Saigon 12 giờ 43'44".

Ở Hanoi so với đường kính mặt giờ thi bị che-lấp nhiều nhất là 0,663 nghĩa là quá nửa, ở Tourane là 0,553 và ở Saigon 0,381 nghĩa là chỉ có một phần. Các giờ trên này là giờ Đông-xứ này.

Vụ Nhật-thực này cũng giống vụ Nhật-thực ngày 10 Septembre 1923, vụ ngày 20 Aout 1905 và ngày 10 Aout 1887 (lần này ở Đông-dương đã trông thấy). Mãi đến 1959, 1977 và 1995 mới lại có Nhật-thực nhưng ở Đông-dương không trông thấy nữa.

Trong 10 năm nay, theo như sự quan sát của đài thiên văn thi buổi sáng ngày 21 Sept. thường không được sáng lâm ở khắp xứ Đông-dương. Nếu ngày 21 Septembre năm nay không khác mọi năm thi ta chỉ được nhìn mặt giờ bị che-lấp qua các đám mây không lấy gì làm rõ lâm.

## Những người thường có thể xem nhật-thực như thế nào?

Nếu giờ dù sáng có thể trông thấy, thi người thường chúng ta không có các khí cụ về khoa-học không có viễn-kính có thể xem nhật-thực như thế nào? Đó là còn tùy theo những phương pháp mình dùng để nhìn khí-mặt giờ bị che. Ta có thể dùng những kính xanh thẫm, ống nhòm, hoặc một chiếc kính nhỏ để thu thập nhiều tài liệu về nhật-thực.

Nhưng muốn xem nhật-thực thi cần phải có kính xanh thẫm không thi phải bồi den kính mìnă dùng đi, nếu không có kính den mà nhìn vào mặt giờ rất nguy hiểm cho mă. Nếu không có kính xanh thẫm thi cứ lây kính dùng khói mìn mà bồi den thi cũng được

(xem tiếp trang 87)

# «Nhật thực với dị đoan» dưới mắt người phương Đông và người phương Tây

## Nghe tin có nhật thực, một người Mỹ giết chết vợ con và toan đâm cồ mình chết theo

Trời dương nắng chang chang. Mặt trời như một cái đĩa lửa lớn chiếu ánh sáng xuống sông bể, dồn núi, phổ phương và đồng ruộng. Chim hót, bướm lượn bay; người và vật làm việc tấp nập, tiếng chào mừng ánh sáng vang mọi chỗ. Bỗng nhiên mặt trời bị che lấp hẳn đi. Khắp cả không gian mờ lại rồi một cái bóng đen vĩ đại bao phủ lấy cả mặt đất và chim thổi hót, và bướm thôi bay và thú vật nhút nhát di tìm chỗ ngủ. Một ngói sao hiện trên trời. Mọi người nhởn nhác nhìn lên trời để xem cái hiện tượng quái lì gi đã xảy ra thì ở trên cao cao mặt trời đèn sám hàn cát lại, chang quanh chỉ còn lờ mờ một tia ánh sáng yếu ớt và một cái vòng nhô bao lấy mặt trời như một tia máu đỏ.

Cái hiện tượng kỳ kỳ áo áo đó, các dân tộc bắc khai đều lấy làm sợ hãi vô cùng. Họ cho là trời tức giận gống người nên từ bao nhiêu lâu nay họ đã tìm đủ cách để làm cho Trời vua ý.

Bởi vì khoa-học về thiên-văn chưa được phổ thông, những dân tộc ấy nào có biết đâu rằng những lúc Trời dương sáng sủa bỗng hóa ra tối lầm như thế, chỉ là mặt Nguyệt đi qua mặt Nhật.

Không, họ tưởng tượng ra nhiều chuyện kỳ quái lắm, và dù là nhật thực hay nguyệt thực, những dân tộc bắc khai ấy cũng cho rằng đó là do những con vật gồm ghiếc ở trời đã gây ra vậy.

### DÂN TÀU LÀ DÂN TỘC ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI BIẾT XEM NHẬT THỰC

Họ tin rằng mặt trời là biểu tượng vua-chúa (cho nên có cái tên Thái-dương dè chí mặt trời và Thái-âm dè chí mặt trăng), mỗi khi có nhật thực tức là có diêm không lành cho vua. Sự tin tưởng ấy mạnh lắm cho nên họ hết sức tìm hiểu về hiện tượng đó xem ra thế nào.

Bởi vậy, người tàu tuy là có nhiều mê tín dị đoan, nhưng có thể tự phụ với thế-giới rằng mình có một nền văn-minh cổ nhất hoàn-cầu. Các bạn đọc Trung-bắc Chữ-nhật tất đã thấy họ phát minh được nhiều thứ lạ, đến cái việc tiên đoán được nhật thực, người Tàu cũng được đứng vào hàng thứ nhất. Ban sơ, họ đoán không hoàn toàn đúng cả, nhưng cũng không sai lầm. Mỗi khi trong triều chửu-thau, nỗi lòng, thanh la, nỗi bất đàmn ầm ỹ, cát lén để đuổi con gấu đi cho khuất mắt.

Dân ta sở dĩ tin như thế cũng là vì ánh hưởng ở người Trung-Hoa. Người Trung-Hoa từ mấy mươi thế kỷ về trước cũng đã tin như thế và có khi hơn nữa.

tụng kính cầu cho vua. Người ta lại kể chuyện rằng trước khi có nhật thực một thời gian ngắn, vua thường thi ân mờ cửa ngực để ăn xá cho những người phạm tội; lại bàng dán trong nước có quyền kè hét các tội của vua ra để cho vua biết mà tự tu sửa. Đến chính ngày có nhật thực, bao nhiêu quan, trong triều đều phải deo cung tên đứng hầu chung quanh vua. Hồi thấy ánh dương mờ nhạt, trời đất tối tăm dần, vua bèn ra hiệu cấp báo cho mọi người được biết. Thế là nhất loạt bao nhiêu quan võ trong triều đều giương cung lắp tên bắn lên trời cho con gấu thần kia không xâm phạm được đến vi chúa tề trong thiên hạ.

Ngẫm cho kỹ, sự mê tín dị đoan như thế không phải là không có ích lợi đâu: dân nước tin rằng mỗi khi trời bày ra một cái hiện tượng lạ lùng như thế tức là trời muốn ra hiệu cho đức vua phải trị dân một cách công bình và quan lại trong triều phải ăn ở

cho hết lòng trung trực đừng hành hạ lũ dân đen.

Mãi đến tận 1912, cái tục mê tín đó vẫn còn.

Cuộc dân-quốc cách-mệnh hình như cũng không hủy bỏ hết được tục mê tín đó, nên có người thuật lại rằng

gần đây, ở nước Tàu có một thưa nhiều nhà ở Bắc-kinh vẫn còn cảng màn đèn. Riêng ở bờ Lễ, người ta thấy đặt 24 cái trống để cho các quan duỗi gáu.

Tin rằng cái hiện tượng nhật thực xảy ra là vì có thủ vật ăn mặt trời, hay mặt trăng điềm gì thì chỉ có giống chó kêu xin được mà thôi. Bởi vậy mỗi khi có nhật thực cũng như mỗi khi có nguyệt thực họ sách tai chó lên trời cho chúng sủa vang trong nước.

Ở Pérou, dân gian cũng tin rằng mỗi khi có nhật thực ấy là thần Thái dương lâm bệnh. Nhưng dân này họ trọng hơn, họ ra giữa trời và nước mắt trời đứng bò họ.

Plutarque, khi viết về đời Pélopidas có một đoạn về nhật thực đối dân La mã như sau này:

«Công việc sửa soạn xong đầu đầy cà rốt, vi võ quan Pélopidas sắp ra mặt trận thi tự nhiên có nhật thực. Cả thành phố tột sám hìn lại. Vì võ quan ấy biết rằng cái hiện tượng ấy làm cho lòng dân xao xuyến, ngài không muốn làm thương ôn den tâm tình của dân lúc ấy đã tan hết cả hy vọng và yên trí rằng nếu mà đánh nhau chuyền này thi phí mất 7.000 tinh binh, Pélopidas chỉ mang có ba trăm quân tinh luyện, ra đi, mặc những lời mê tín quảng xiên của mọi người bởi vì hối ấy mọi người đều cho

5





nhật thực là một diêm dữ dội báo sự nguy hiểm đến cho một vị quan cao chức trọng nào».

Dân La-mã tin như vậy đến thời Trung cổ người ta vẫn còn tin rằng nhật thực cũng báo những diêm tai hại như sao Chòi.

Đến tận năm 1764, dân Pháp cũng vẫn còn tin như thế cho nên các vị mục

— Các bạn trai thường mong được một địa vị như « quan Phán Chi »!

— Các bạn gái thường mong được một người chồng như « quan Phán Chi »!

HÃY ĐỌC:

## dòi cạo giấy

của Giao Chi (tức Phán Chi)

Các bạn sẽ rõ cuộc đời của quan Phán từ ngày quay bước vào nghề cạo giấy. In lần thứ hai, bìa cát họa-sĩ Nguyễn-Hồ 120 trang, in đẹp, giá 0\$45. Cố bao khép các biện sách lớn.

NHÀ XUẤT - BẢN ĐỒI - MỚI  
62, Hàng Cót Hanoi, Tel. 1638

thế giới vẫn còn sói nhặt tháo như sọ cop.

Dân Áu-dù sợ hờ sợ cop nữa. Họ cho rằng nhặt thực sở dĩ mà có là vì có con Rồng đến ăn mặt trời. Cái hiện tượng đó, họ cho là một cái tai nạn lớn cho nên mỗi khi có nhật thực thì dân ông, dân bà, ông già, con trai nhất loạt đều nhảy tùng xuống sông Gange để nhờ lòn nước Thần rửa sạch bụi tạ và tội ác.

Năm 1868, ông Janssen sáng lập ra Thiên-vân-dài Meudon đã được chứng kiến một cuộc « lỗ rò rỉ tội » kỳ quặc ấy.

Năm 1878, một người dân Mỹ nghe thấy báo có nhật thực



sư, cố dạo mỗi khi có nhật thực phải loan báo cho dân biết rằng « nhật thực hay nguyệt thực không ảnh hưởng gì đến chúng ta hết, không ảnh hưởng về vật chất mà không ảnh hưởng cả về tinh thần nữa. Nó không báo cho ta chiến tranh, không báo cho ta bệnh truyền nhiễm, không báo cho ta những tai trời ách nước; đó chỉ là sự cần phải có của những vị tinh tú trên trời: điều đó cũng thường như hết ngày thi mặt trời phai lặn mà đến thi mặt trăng phai hiện lên. »

Báo tin thi báo tin, dân gian vẫn yên trí nhật thực, nguyệt thực là diêm báo hại. Cho đến tận năm 1912, nước Pháp có nhật thực rõ lâm, nhiều người còn viết thư cho vị linh mục Th. Moreux giám đốc đại thiền văn Bourges để hỏi rằng « Không biết sự gặp gỡ của mặt trăng và mặt trời như vậy có đem đến cho người ta những tai nạn ghê gớm hay không ».

Nước Pháp mà còn thế, ta không nên lấy làm lạ rằng hiện nay nhiều dân tộc trên



chán đời hết sức, về nhà chém chết hết cả vợ con. Tại sao?

Đó chỉ bởi chàng ta thấy nói rằng ngày có nhật thực là ngày tài thế, vậy tài đói cho tận thế làm gì, mình giết vợ con trước rồi mình chết theo chàng cũng là hơn ư?

Trong một cuộc du hành sang viễn đông bác sĩ Hamard kể chuyện rằng vào khoảng năm 1879, bác sĩ tự nhiên nghe thấy súng nổ ầm ầm ở giữa trời. Không hiểu ra làm sao, ngài bèn đi dò hỏi thì ra dân chỗ ngài đi qua đương bày cuộc chiến tranh. Chiến tranh với nguyệt thực. Họ bắn súng lên mặt trăng để cứu. Cứu mặt trăng mà bắn súng một cách hung dữ như vậy, không biết có nhật thực, mặt Trời bị nạn thi họ còn làm gom gác đến thế nào...

Bác sĩ còn nói rằng dân Lào

**ESSENCE  
Térébenthine  
Colophane**  
gửi di kháp nơi rất nhanh chóng  
Hồi nhà sản xuất:  
**SONG - MAO**  
101. Rue de Castro, Haiphong, Tel. 141

## MỘT CHUYỆN TÌNH 15 NĂM VỀ TRƯỚC

của bà giáo Lúa-thị Hạnh

Lần đầu tiên một vị thương binh từ tri thức viết một câu chuyện thực rất giả trí mà những vai chủ động đều còn sống.

Cái gì là cao quý trong sảng khắc những cái tầm thường ở đời đều ở trong cuốn sách này.

Hiện được hoan nghênh nhiệt liệt.  
Sắp hết cỗ, 100 trang. In rất công phu:  
Giá 0\$80

## TÌNH TRƯỜNG

Ai trong đời đã khóc một lần nè? Họ lại đây gióng nước mắt kia xưa.

tác giả : Lê-ván-huyền  
130 trang chí nhỏ (pp50) (sấp hét)

## SẮP BÁN:

**TRÊN ĐẢO CÁT BÀ  
A-CHÂU ĂN CỤC XUẤT BẢN**  
Giám đốc: NGUYỄN-BÁ-DĨNH  
17, Rue Émile Nolly — Hanoi

Sau những giờ làm việc khó nhọc muôn cho tình thân kheo khoai nên uống chè

## Phú Xuân

là một thứ chè nội-hội không thử nào sánh kịp: Chè Phú Xuân do kỹ-xu ướp chè, tinh-chất ôn-hòa bồ-đưỡng, hương-vị thơm ngon...

Có bán khắp mọi nơi

Hanoi : lồng cục 167 Hàng Ông  
Tel. 757

Tông chí điểm : 8 Hàng ngang.

## ĐẠI LÝ :

Haiphong : 140 Bd. Chavasseaux  
Hai-duong : 15, Hàng giày;  
Nam-dịnh : 159, rue Paul Bert;  
Sơn-tây : 10, rue Hậu-ninh;  
Đáp-cầu 65a. Thị-cầu ;  
Thanh-hóa : 112, Grand'Rue.

Cần thêm nhiều đại lý các tỉnh

# Nhà thiên-văn-học giảng nghĩa

## về nhật thực và

Tại sao có  
nhật - thực  
nguyệt - thực?

Ta đã hiểu rằng mặt trăng xoay quanh trái đất, vì thế nên có lúc ta không thấy mặt trăng, có lúc ta thấy một phần mặt trăng như cái lưỡi liềm, có lúc ta thấy một nửa, có lúc ta thấy tất cả mặt trăng.

Khi trăng tròn, trăng ở phía sau trái đất đối với phía trước là mặt trời, nó lờ trăng đi lầm phải cái vật bóng của trái đất, thì chúng ta sẽ không trông thấy mặt trăng. Mặt trăng bị bóng tối che lấp đi, thế tức là nguyệt-thực.

Vậy nguyệt-thực là khi bóng tối của trái đất che lấp mặt trời, khiến ta không trông thấy.

Nhưng hơn trái đất, mặt trăng bị bóng tối của trái đất che lấp đã dànabol. Đằng này mặt trời là một khối lửa khổng-lồ, lớn hơn hết các tinh-lú xung quanh, thì bị bóng tối vật gì che lấp, mà có nhật-thực?

Phải. Mặt trăng tuy nhỏ, nhưng sau nó, cũng có một vật bóng tối. Trong khi xoay quanh trái đất, có lúc nó đứng giữa trái đất và mặt trời. Nếu xem cái vật bóng của nó lướt qua trái đất, thì ta sẽ không trông thấy mặt trời. Mặt trời bị che lấp trước mắt ta và trái đất bị tám lìa trong ánh sáng mặt trăng, giữa lùa đàng lè có ánh sáng mặt trời. Thế tức là nhật-thực.

## nguyệt thực

## ra làm sao?



Trên là mặt trăng dưới là trái đất. Nếu bóng tối mặt trăng (ombre) không rơi trúng vào trái đất, và trái đất chỉ bị vật bóng tối mờ-mờ (pénombre) mặt trăng rơi vào, vật bóng mờ-mờ đó che lấp một phần ánh sáng mặt trời, chừng ta sẽ thấy mặt trời bị bộ phận - thực.

cận, chỉ bị vật bóng mặt trăng chiếu xé vào một chút, nên vẫn thấy một phần mặt trời. Thế gọi là bộ-phận-thực. Ta lại nên nhớ rằng trong khi dàn-cu minden này thấy mặt hồn ánh mặt trời, nghĩa là đang giữa ban ngày bỗng thấy trời tối mịt lại, và dàn-cu minden kia thấy trời râm lại như dưới ánh mặt trăng, thì có

Vậy nhật-thực xảy ra khi nào bóng tối của mặt trăng rơi vào trái đất che lấp mặt ánh mặt trời.

Phản vật gì bị ánh sáng đèn, ánh sáng lửa, ánh sáng mặt trời chiếu vào đều có một vật bóng đen ở phía sau. Đến cái que cầm trên sân dưới mặt trời ban sáng hay ban chiều cũng rơi một vật bóng lại phía sau mặt trời.

Mặt trăng và trái đất bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, lẽ tất nhiên là rơi lại phía sau một vật bóng. Chính cái vật bóng ấy gây nên chuyện... nguyệt-thực và nhật-thực, mà ta thường coi là một chuyện di-ky.

Thực ra, nó chẳng có gì là di-ky hết, nó chỉ là một việc thể thao thỉnh thoảng phải xảy ra, khi mặt trăng còn xoay quanh trái đất, khi trái đất còn xoay mình nó và xoay quanh mặt trời...

## Toàn-thề-thực và bộ-phận-thực

Vết bóng của mặt trăng rơi thẳng xuống miền nào trên trái đất, thì dàn minden ấy theo lẽ tất nhiên, thấy mặt hồn mặt trời, trong mấy phút, như ban đêm vậy. Như thế gọi là toàn-thề-thực. Trong khi ấy thì dàn-cu minden phu-

dân-cu minden khác vẫn thấy mặt trời với tất cả ánh sáng chói lọi. Vì minden đó, không bị vật bóng tối rơi vào. Tại đó không có nhật-thực.

## Kim-hoàn thực

Bạn hãy đóng hay gài một đồng-bạc cũ (con gái hay hoa xòe cung được) lên tường. Bạn hướng mặt vào tường, đứng xa xa ra. Bạn nhắm một mắt lại, một tay bạn cầm đồng hồ kẽm mới (nhỏ hơn bạc cũ) giơ lên trước con mắt mở của bạn. Bạn đứng xa ra một chút, xa một chút nữa, bạn sẽ thấy đồng hồ nhỏ đã che lấp đồng bạc cũ.

Bây giờ, bạn vẫn cầm đồng hồ nhưng giờ tay ra xa con mắt. Có phải bạn thấy lúc này đồng hồ không che kín được đồng bạc không? Nó chỉ che lấp có chỗ giữa đồng bạc, còn xung quanh đồng bạc vẫn hở trống ra. Ban giờ thẳng tay ra về phía trước mắt xem nào! Xung quanh đồng bạc hở ra rộng hơn trước.

Ấy con mắt của bạn cũng nhu trái đất, đồng hồ cũng nhu mặt trăng và đồng bạc trên tường cũng giống mặt trời. Khi mặt trăng đứng xa trái đất quá, mà xảy ra nhật thực, thì vết tối của mặt trăng chỉ che được trung-tâm mặt trời thôi, còn xung-quanh mặt trời vẫn sáng. Thế tức là kim hoàn thực (éclipse annulaire) vậy.

Theo sự chiêm nghiệm kẽ trên, thì nhật, nguyệt-thực chỉ là sự thường, còn như theo quan niệm của người phương

Đông ta xưa kia thi lại cho đó là một biến-cố, nên mới gọi là nhật-thực 日蝕 hay nguyệt-thực 月蝕 chư 蝕 này có nghĩa là một vật bị một vật khác ăn cắn làm cho nát hỏng đi, nhật-thực chè chỉ nghĩa là mặt giờ, mặt giang bì có vật ăn.

Ở vào buổi đời khoa-học chưa xương minh, cái sinh-mệnh của nhân-dân đều trông cậy ở giờ và mặt giang là hai ngôi quan-trọng của giờ lại bị lấn-ăn, người ta không thể làm ngơ mà không quan hoài đến được, điều lo lắng ấy dần dần đến một tin-tưởng, cho đó là một việc Thiên-biển, nghĩa là việc biến ở trên giờ, vì thuyết Thiên-nhân-tương-quan, cho là giờ và người có sự liên-hệ với nhau, giờ đã xảy ra có sự biến-như thế tức là cái diêm báo trước sẽ có sự chẳng lành xảy ra cho người. Đã tin như thế, rồi bắt cứ các thiên tai gì

nhu bão tố, mưa lụt, đại hạn, hoàng tráng dội khi xảy ra làm cho tai hại chung cùa, người ta đều tin là do thiên biến ấy đã gây nên.

Đã tin là có vật ăn mặt giờ, mặt giang, — vật ấy là con gấu — người ta nghĩ ra điều có thể cứu chữa được, tức là cách đánh đuổi vật ấy đi. Như đã nói trong bài « Nhật-thực nguyệt-thực và di-đoan » trong số này.

LÊNG-PHỐNG  
VĂN HỌC SỰ  
SƠ-BẢN



Trên là mặt trăng  
Dưới là trái đất  
Nếu bóng tối của mặt trăng  
rơi thẳng vào trái đất chè  
lấp ánh sáng mặt trời, ta sẽ  
không trông thấy mặt trời thế  
là mặt trời bị toàn-thề-thực



Nếu mặt trăng ở xa trái đất quá,  
bóng tối rơi thang vào nhưng  
chưa tới nơi, không che lấp hết  
ánh sáng mặt trời rơi xuống  
trái đất, ta sẽ thấy mặt trời bị  
kim-hoàn-thực.

**ĐI TÌM...**

# BÓNG TỐI

Mỗi lần thế giới có một cuộc nhặt-thực thi tái cát các nhà bác-học lại xôn xao tìm đủ phương cách để xem xét và khảo cứu các cuộc nhặt-thực, nguyệt-thực ấy.

Tuy vậy có lẽ cuộc toàn-thể nhặt-thực ngày 30 Aout 1905 được mọi người chú ý và nồng lòng chờ đợi nhất. Trước ngày nhặt-thực một năm, các Thiên-văn-dai trên mặt quái đất đã sưa soạn cẩn thận cho nhặt-thực này. Các nhà bác-học kháo-xét đường đi của nhặt-thực rất kỹ càng còn các nhà báo ở các vùng có nhặt-thực thi bén về thời tiết và cảnh giới sẽ sáng suốt hay u ám ra sao trong cái ngày có nhặt-thực còn xa lắc, xa lơ này; họ dự định di tản chỗ trước để phải các phái viên khoa học đến xem xét nhặt-thực.

Bắt đầu nhặt-thực từ Giang-nam. Bóng mặt giờ sẽ từ đó đi qua Đại-tây-dương để vào đất Tây-ban-nha qua Algérie và sẽ kết ở xứ A-rập: hành trình ấy của mặt giờ mất 2 giờ 53 phút và cuộc toàn-thể nhặt-thực, lúc mặt giang che lấp hồn mặt giờ vẫn vẹn chí có ba phút. Nhưng các nhà bác-học hái lòng lầm vì ba phút ngắn ngủi ấy cũng thừa dù cho họ khéo-xét thêm về nhặt-thực với các máy móc ly kỳ của họ! Họ sẽ thí nghiệm trong cuộc khảo-xét này, nhiều máy tính mới chế ra.

## HAY LÀ SỰ KIỆN NHÂN CỦA CÁC NHÀ BÁC HỌC PHẢI CHỊU BAO NỐI GIAN NAN LAO KHỒ ĐỀ ĐI NGHIÊN CỨU NHẬT THỰC

Các Thiên-văn-dai ở khắp thế giới cho rằng vào khoảng tháng Aout thì xứ Tây-ban-nha — nơi có toàn-thể nhặt-thực tuy có lâm bão và mây thường che mặt giờ trong khắp không áy nhưng không có một cái gì dễ sai nhầm bằng một bản dự đoán thời tiết, và lại sự giao thông trong xứ này rất đa dạng cho nên Thiên-văn-dai nào cũng lập một nơi khảo-xét nhặt-thực ở Tây-ban-nha.

Các nhà bác-học tới đây trước một tháng giờ!

Chính-phủ Pháp thấy rằng hai thuộc-địa Algérie và Tunisie vì xá các kinh thành khoa học và bởi vậy ít có các

LỜI CHO ĐƯỢC

# FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT  
Tổng phát hành: TAMDA & C°  
72, Rue Wielé Hanoi — Tel: 16-78  
Phi-lý Chi-Lý 07 Hàng - E8  
— MAI-LĨNH HAIPHONG —

nha bác-học tới đó nên cử tới Tunisie một phái-bộ kháo-xét cuộc nhặt-thực này. Phái-bộ có thay đổi Moreux, giám đốc Thiên-văn-dai lanh Bou ges, đứng đầu.

Họ rời nước Pháp và đáp tàu thuyền từ Marseille qua Địa-trung-hải tới Tunis thủ đô của xứ Tunisie. Ở đây khí hậu nồng là thường vì ở gần sa-mạc Sahara và nhất là gần đường xích-đạo. Lím người không chịu quen phong thô phát ồm. Các nhà bác-học tranh nhau uống nước đậm suối đêm ngày và tắm hàng chục bùn mỗi ngày mà nồng vẫn cứ nóng. Họ từ Tunis đi qua về phía Nam và tới Sfax.

Ở đây sự nồng nực lại càng ghê gớm thêm nưa! Đường đi từ bùn bồng ô-lô và lầu hỏa. Đoạn cuối cùng dài 150 cây số phải đi bằng ô-tô dưới một nhiệt độ 39 độ. Giờ nồng đậm nỗi cay cối không mặc được, giờ thôi như ô-lô than ra, không có nước uống, đóng mồ miếng ra thi hàng năm cat vụn bay ôi vào đầy uốn mà nhô ra không được, ô-tô thi chay bằng bánh sắt vì bánh cao xu đỗ vỡ từ lâu: thật phải là những nhà bác-học hy sinh cho khoa học thì mới có thể chịu đựng dù nỗi cơ khổ gian nan như thế để đi xem ba phút toàn-thể nhặt-thực.

Tám giờ bị thiêu đốt trong chiếc ô-tô ấy — đối với họ — chẳng khác gì làm giờ

bi ngắn vào các đầu hố địa Kinh Sfax trước khi tráng tối

Và chỉ còn 30 giây đồng hồ nữa. Một sự quái lạ xảy ra! Những bóng đèn ngoan ngoéo chầm chậm chui một người đang lẩn lẩn vượt qua các mái nhà. Chân giờ tráng bêch ra, mọi cảnh vật đều đèn sầm như sắp đi vào trong bóng tối.

Đột nhiên mọi người kêu lên:

— Kia, kia chiếc tân của mặt giờ.

Quả thật thế chi kia nào có toàn-thể nhặt-thực thì mới có một chiếc tân nghĩa là có một vòng sáng bao bọc mặt giờ — lúc ấy đang bị che lấp hiện ra.

Mặt giờ bắt đầu bị che kín hẳn.

Và sẽ còn bị che kín như thế trong đúng ba phút 20 giây đồng hồ. Trong khung khắc quá ngắn ngủi ấy nhà thiên-văn-học Moreux lấy bút cố ghi vẽ lát hình dáng chiếc tân đang bao bọc mặt giờ.

Mặt giờ den kit, ở quanh liền ngay bóng đèn có một vòng đỏ rực nem ra ngoài những tua lila nhấp nháu màu đỏ như máu mía. Ở trong vòng đỏ này còn có một vòng xanh biếc thật bóng. Vòm trời hình như thấp xuống, các bóng người và bóng nhà cửa trông lờ mờ như dưới ánh một ngọn đèn nhỏ, yếu. Có sự này là mấy ngôi sao mọc lên ở chân trời... tuy lúc ấy đang là giờ trưa.

Nhưng các giây đồng hồ qua rất chóng. Ành tối mờ dần và đem cả các ngôi sao đi. Ành đỏ nhạt mía và đội nhiên lấp ló lấp ló qua mặt giờ mà thôi.

Giăng mắt rõ trên mặt giờ.



Thay đổi Moreux, nhà thiên-văn-học trú danh nước Pháp đang giương kính thiên-lý quan-sát cảnh nhặt-thực trên không-trung

Mặt giờ lại hiện ra giữa vòm trời xanh ngắt.

Giờ lại sáng sủa. Giờ lại nắng gắt, thiên tối. Mọi người nhìn nhau, thưa ra. Nhật-thực đã hết rồi!

Các nhà bác học lại vội vã deo kính đèn lồng mặt, đội mũ lót đầu để tránh ánh sáng và sức nóng của mặt trời.

Chờ đợi một năm giờ để xem trong mấy phút một cuộc toàn-thề nhật-thực! Họ thử với máy móc lại và lăn ra ngủ như chết. Rất một tháng giờ bây giờ họ mới thấy mệt nhọc.

Nhung ai nay đều sung sướng.

Vì ai nay đều được xem

## THÁI - DƯƠNG VĂN - ĐOÀN

Tổng-Phát-Hành :  
Librairie Văn-Lâm  
33 Boulevard Francis Garnier  
HANOI

### Hán Học Tự Tu

Gia . . . . . \$0.80

Sách soạn theo một phương-pháp mới, có mèo luâ, có các bài học tiếng, tập đọc, tập dịch, v. v. giản dị, dễ hiểu, rành rieng cho những người thi giờ muôn tự hoc chữ Hán-Ấy, không phải bây giây. Problèmes d'Arithmétique, d'Algèbre et de Géométrie au Diplôme

résolus par Phó Đức  
Tổ & Vũ Lai Chulong  
Professeurs au Lycée  
du Protectorat  
Price . . . . . \$0.80

### Hộp Abécédé (Chơi mà học)

Một hộp đầy những miếng bia mầu tƣor đe Trẻ Em tự ghép lấy 25 cát cái, 10 chữ số và các vật thường dùng — Rất có ích cho Trẻ Em, thật là chơi mà học

Gia . . . . . \$1.00

toàn-thề nhật-thực một cách rõ ràng và được dù thi giờ khảo xét thêm về một sự là lung của cái thế giới đây bí mật kia.

### TÙNG-MIỆP

## HÃU HẾT NGƯỜI VIỆT-NAM NÊN ĐỀ Ý VÀ CÓ TÌM CHO ĐƯỢC

Một người họ đổi đệ nhất thế giới, họ 6 chữ Nhân-Chí-Số, Tinh-Bản-Hiện, là mâu khái-không được nói chung. Sau này được một vị thánh miêu-tiết thế, hối cùi, một loại sách giá chép thông trỏa là thuốc lòng như cháo. Thành minh đến thế mà lại đỡ kẽm trang nguyên một bực. Người ấy là ai, xin đọc:

## TRẠNG HỤT

Một quang-tiêu sữ rất quái lì thẩn bi. Soạn rất công phu, chuyên vui từ đầu đến cuối, cùi từ toàn sự xác thực à Nguyễn-nam-Thông biên tập Bảo-Ngọc vẫn đan xuất bản :

Thor, mandat đe :  
M. LÉ-NGỌC - THIỀU  
67, rue Neyrol Hanoi — Tel 786



### THOÁI-NHỊT-TÂN HỒNG - KHÈ

Cầm-sắt, nhục-dầu, đau-xương đau-minh, rễ con người lớn chỉ uống một gói Thoái-nhịt-Tân hiệu-phát 12 tay giá \$010, 5 phút ra mồ hôi khô-hàn.

### THUỐC KHÍ-MU

Các bà bị bệnh ra khí hư (sick bạch-dái-hà) uống đùi các thú thuộc không khói, chỉ dùng một hộp thuốc khí-hư Hồng-Khở số 60 giá 1\$ uống trong, và một hộp thuốc Ninh-Khôn Hoàn Hồng-khở giá \$050 đùi vào cùi mình là khôi-rút. Tram-agru chữa theo cách này khôi-cả-trầm

### BÌU KINH DƯỠNG HUYẾT

Các bà có kinh không đều mâu-sáu uống thuốc Biểu-kinh dưỡng-huyết Hồng-khở (\$050 một hộp) kinh đều-huyết-tốt ngay.

### THUỐC « CAI HỒNG KHỂ »

Không chòn lắn-chết thuốc phiện (phá doan đâm phân-chết, nên ai cai-cứng có thể bỏ hẳn được, mỗi ngày hất-mát đồng-bạc thuốc pha ên, chỉ uống hết-Op.2g thuốc cai là đủ vẫn di làm việc như thường, thuốc viêc up.50 má hộp, thuốc nước 1.00 một chất

### THUỐC PHONG-INH HỒNG KHỂ

Giấy thép buộc ngang giời  
Thuốc Hồng-Khở chừa người

lắng-le  
Hai câu cấm này, ngày nay  
quả thấy vàng nghiêm, vì bùi  
bùi lầu không cùi mồi hay kinh  
siêm uống thuốc lầu Hồng-Khở  
số 30, mồi hộp Op.60 cũng rut  
nọc, ai bị bùi giang mai không  
cùi về thời kỳ thứ-máy, mồi hay  
đá nhập cùi rót, nồng thuốc  
giang mai số 14 cũng khái-rút nọc  
một cách êm-đềm, không hại  
sinh-dục, nên khái-noi đâu đâu  
cũng biết-tiếng.

### Nhà-thuốc Hồng-Khở

Đã được thưởng nhiều bởi  
tinh-vàng bạc và bằng-cấp  
Tổng-cục 75 hàng Bồ, chí-nhanh 88 phố  
Hue-Hanoi và đại-lý cùi-noi. Có biểu  
sách GIA-DINH-Y-DƯỢC và HOA-  
NGUYỆT-CẨM-NANG để phòng-tham-và  
tri-bệnh.

## NHO GIÁO Ở NƯỚC TÀ, NƯỚC TÀU VÀ NƯỚC NHẬT

# CHU-THUẦN THỦY

## 12 NĂM Ở NƯỚC NAM

của QUÁN-CHI

Đọc sú, tôi hồi vua Gia-long đánh với Tây-son, có những ký-su và binh-gia Pháp sang giúp ngài đóng-tàu, đúc-súng, xây-thành, luyện-quân, nhiều người láy-lam tiếc-hồi ấy người trên-kể dưới-ở nước mình nếu biết nhân-thời tinh-nghé, học-khoa-phái. Nhà-nhân-Nhật nhận-nhận-nhờ Chu họ được biết-học-thuyết Vuong-duong-Minh mà chính-nhân Tàu về sau-lại nhờ người-hàng-xóm cách-bè-mới-hiểu-chùa-nhà-có-bụt.

Trong quyển sách « 安南供役記 An-nam-cung-dich-ký » của Chu-biên, chép những việc hồi-làm-ngo-công-ở đất-nước-ta, có nhiều-chuyện-thú-vị-nên-nghe.

Lúc Chu ở Hội-an, chúa Hiền-ngự vào Quảng-nam-có việc-binh, sẵn-dịp-muốn-lựa chọn-một-vài-nhân-Tàu-học-giỏi-dè-giúp-việc-văn-mặc. Quản-dịa-phương-tiến-cùi Chu. Theo-lệ, người-nào được-tiến-cùi, trước-hết phái-làm-một-bài-thơ-thứ-tài; nhưng Chu-không-chiu-làm-thơ, cầm-bút-viết-mấy-chữ, nói-dai ý-mình là con-nhân-vong-quốc, ruột-gan-dang-nóng-như-lửa, ngâm-thơ-phông-có-ích-gi.

Quan-ta-lại-thấy Chu-dè-trong-danh-thiếp là-công-sĩ, có-ý-khinh-thường, tướng-học-lực-không-bằng-các-ông-cử-nhân-tiến-sĩ-nhà-minh.

Khi-dẫn-dến-nơi-chúa Hiền-dòng-quân-thay-các-quan-văn-võ-ban-nghiêm-trang-girom-dao-cùi-xí-rục-rõ, Chu-khoan-thai-bước-dến-trước-mặt-chúa, dè-tờ-danh-thiếp-chính-tay-minh-viết: « Váng-sắc-với-đền-công-sĩ Chu-chi-Du », dưới-thêm-hai-chữ « cùi-dầu ».

(1) Người hiền-tài-tự-nhà-vua-cát-nhắc-lên, không-phải-de-đường-khoa-cùi.

Các quan đứng gần bên, thấy sao chủ khách này vào trước mặt chúa lại không lạy mope theo lề, bèn lấy đầu gậy viết trên bài cát chử « bái », ra hiệu bảo chúa may phải lạy đi. Chu ung dung đỡ đay, viết lên trên chử « bái » một chử « bắt », thành ra hai chử bắt bái, nghĩa là không lạy. Các quan vẫn vỗ tay giật, bảo Chu ý thế nước to, khinh nhơn tiều-quốc, một hai xin chúa giết đi cho bõ ghét.

Tuy vậy, chúa Hiền róng lương, dối dài rất từ-tế, lại muốn dùng làm quan, song Chu từ chối, bày tỏ tâm-chí mình không lúc nào khôi phục nhà Minh, sự kiêu-ngu ở đây chỉ là tạm thời mà thôi.

Từ đấy, chúa hậu-dãi như bực khách-khanh và thường cậy mượn thảo những tờ trát quan hệ.

Trông thấy như thế, bấy giờ các quan và sĩ-phu trong xứ đem lòng kính trọng, hay lui tới hỏi han chử nghĩa. Một hò n, chúa viết chử « xác 確 » vào mảnh giấy sai người ra bồi Chu nghĩa là gì; Chu trả lời mấy chữ kiên-xác, đích-xác và xác-luận. Chúa liền dùng ngay chử kiên-xác làm đầu bài, bảo Chu làm một bài phú.

Có điều buồn cười, mà hình như đến nay cũng còn thế, là bà con ta từ sĩ-phu đến dân-thú, thấy một chú khách nào cũng tưởng rằng tài thiên-văn, địa-lý, xem tướng giỏi, bói toán hay, làm thuốc cũng thánh nứa. Nhiều khi bị lừa mất cả, cay đắng đao đè, mà vẫn không chử. Với chú khách họ Chu lúc bấy giờ, người ta cũng nghĩ hén trong lốt nhà nho có độn một Tả-ao, một Quý-cốc.

Phần nhiều chỉ có thể, mà hằng ngày noi Chu ở đâu, quan khách tới lui, ngựa xe lấp nắp; cù-lớn nõ gau hỏi một kiêu đất, vân-thán kia nhờ xem một quê bói dịch; chủ-nhân từ chối không tinh nhăng thuật ấy, họ cũng không nghe. Lại cho là chủ-nhân làn hiêm, năn nỉ cẩn vặt mãi.

Rốt cuộc, họ làm phiền nhiều quá lắm, Chu không chịu nổi, phải đóng cửa tạ khách và dán một yết-thi ở ngoài. Trước hết, lấy đạo nghĩa cao xa trách thiện, rồi dười kết luận chua chát như sau này :

« Ôi ! Cái nghè thầy tướng thầy số, có

« đáng kè làm gi ? Ô trong bốn hạng dán « chín nghè nghiệp, họ đứng chót hế, sánh « với nhà nho đức nghĩa, chẳng khác gì trời « cao vút thẳm xa cách nhau. Lại cũng trái « hàn nhau, như trắng với đen, như nước « với lửa.

« Người ta biết chuyện tắt cho là người « quý quốc không biết đọc sách mới đi tin « « tường bói toán, thuật số, còn nói gi là « việc tôn người hiền, kinh kẽ sỉ.

« Ngay đến thiêng-văn, địa-lý, có tinh « thông dĩ nứa, chẳng qua cũng là một kẻ « thạo kỹ-thuật rieng thời, chẳng phải « là đạo đại-học của thánh-hiền, cũng chẳng « phải là phép trị nước binh thiên-hạ gi « đó. Không hiểu sao người quý-quốc đọc « những truyện Tây-du Phong-thần mà lại « tin là có thực, ăn cần đem ra gan hỏi. Cò « khác nào bồ vàng ngọc mà quý gach ngoi, « hùa lúa ma đê nuôi cỏ rác, sai nghĩa đáng « lấy áng bồ biết là chừng nào ! v. v. »

Rồi từ đó Chu sinh ra chán nản si-phu nướu minh, biết không thể cung bàn bạc nghĩa lý cao xa, không thể truyền bá đại-học của thánh-hiền cho được. Chu lập chí từ-giã nước Nam để qua Phù-tang tam-dảo, vi nghe bèn ấy còn có nhà nho thành thực hơn, chán-chỉnh hơn.

Cách ít lâu có thuyền đi Nhật, là Chu đi ngay.

Nên tiếc một ông thầy chán-nho đến ở nhà mình 12 năm ròng rã, mà nhà nho minh thuở ấy không ai biết lợi-dụng khai-phát được điều gì, để cho ông thầy đậm chán, đem theo cái đạo học cao xa đi xứ khác mất.

Cứ xem bọn nhà nho nước Nhât ở thế-kỷ 17 tốn súng họ Chu rồi sau hiều biết Khổng-học một cách khác hơn và theo thuyết Vương-học đã được thành-tựu tốt đẹp, thì ra một ngọn đèn đạo-học đã đặt trên án-thư nhà ta mà ta không biết hưởng lấy ánh sáng vậy.

Vương-học thế nào, chúng tôi xin hẹn đọc-giả một dịp tiện khác.

Q. C.

Nén đặt mua từ giờ

**TÀM - NGUYỄN TÙ - DIỄN**  
của LÊ-VĂN-HÓE

## MỘT ÍT TÀI LIỆU VỀ CHIẾN TRANH

# HOẠT ĐỘNG ! HOẠT ĐỘNG ! NHANH CHÓNG ! (bay là chiến thuật của Ná-phá-Luân)

Cuộc chiến tranh Nga-Bức đã bước vào ngày thứ 80 — đã đến thời quyết liệt. Hitler quyết định sẽ chiếm Leningrad, Kiew, Moscou trước mùa đông này.

Không ai có thể đoán trước được trận chiến tranh rồi đây sẽ kết cục ra sao, nhưng nếu dựa vào lịch sử, ta thấy sự tiến cua quân Đức quốc xã ngày nay, không khác Ná phá luân ngày xưa mấy chút tuy cuộc tiến bảy giờ có chậm hơn ngày xưa it nhiều. Hitler có làm xong cái việc Ná-phá-luân đã làm không ?

Và bài học của Ná-phá-luân có ich cho Hitler không ?

Ta không thể nói quyết được. Ta chỉ biết rằng trong trận đánh Nga Sô Việt hiện nay, Hitler dùng những chiến lược hoàn toàn khác cũ.

Nhân dịp, chúng tôi tưởng cũng nên nhắc lại ở đây những chiến lược cũ của Ná-phá-luân.

Nga khi xra dùng lối tiêu thủ kháng chép. Bấy giờ cũng vậy. Những chiến lược cũ của Ná-phá-luân bắt giờ Hitler đang áp dụng — có thay đổi đi đổi chứt như : chỉ cố ý diệt Hồng quân không cố ý chiếm thị trấn này, thị trấn nò và đánh lừa chiém Moscou nhưng ký thực chiém Ukraine — không biết lúc chung cục sẽ ra sao ?

### CHIẾN THUẬT CỦA NÁ-PHÁ-LUÂN VÀ LẦN ĐẠI BÁI Ở NGA

Không có một qui-lắc riêng nào nhất định để di đến một cuộc chiến-thắng. Ná phá Luân, oai danh dã vang lừng trong một thời, chỉ vì rất có tài diệu khôn binh-mã, có tài ứng dụng những cơ mưu linh-hoạt của mình đến triệt để tùy theo từng địch thủ, từng địa thế, từng thời tiết, từng trấn nghìn trường-hop khác nhau không lòn nào giống lòn nào. Nên phép hành quân của Ná phá Luân rất thay đổi, rất biến. Tuy nhiên qua những trận đánh đồng dẹp bắc rộng nòi trong 20 năm trời của vị anh hùng cái thể đó, ta cũng có thể lim xem phương lược nào là phương lược chang cho các cuộc hành binh kia.

Chính Ná phá Luân đã viết : « Tất cả nghệ thuật chiến tranh là ở chỗ thể thủ khôn khéo và cẩn thận, và ở chỗ thể-công mãnh-liết và nhanh chóng » Song có bao giờ « Con Phượng Hoàng » đã vắng vùng ngang đọc bến trời Áo hơn một trăm năm trước đây lại chịu giữ thể thủ. Điều cốt yếu là làm thế nào kết liễu chiến tranh ngay tức khắc. Vì thế cần phải giáp chiến ngay, đánh bại luôn trong mọi trận quyết liệt, và dùi kỵ càng đe diệt tan sự-chiến đấu của địch thủ.

Tiles quân thường dàn ra trên mặt trận rất dài cốt để chia lực lượng của đối phương. Rồi lừa thè dồn quân vào một nơi chọc thủng chiến

tuyến và cắt đứt sự liên lạc giữa các cánh quân thù. Hay hơn nữa, dem quân lên đánh vào bên sườn, hay chen đường lui binh và đánh lện lỏi hậu quân của bên địch. Khởi trận bất đầu bằng một sự khống ngờ lâm rối loạn hàng ngũ của đối thủ, nên đối thủ thường co kíp chông cụ đã bị bao vây rồi bị tiêu diệt.

Năm 1796, ngày 17 Mars, Ná phá Luân vừa nhận chức thống xuât đạo quân viễn chinh bén Italia, thi ngày 12 Avril quân địch đã sờ mồi tại Montenotte. — Lại năm 1805, ngày 27 September, khi khởi binh đánh nước Áo, đại quân chưa qua sông Rhin, Ná phá Luân đã nói : « Trước ngày 12 Octobre, nước Áo sẽ phải hàng phục ». Ná phá Luân chỉ nhằm có 5 ngày : Tướng-soái Áo chịu bộ giáp ở thành Ulm ngày 17 October.

« Hoạt-động, Hoạt-động, Nhanh chóng ! (Activité, activité, vitesse !), đó là khát hiệu của Ná phá Luân. Nhưng nhiều khi vì muốn nhanh muôn chóng, mà đã sao nhãng cả vấn đề lương thực, vấn đề sinh sống của ba quân. Người nhoa còn phải mang súng đạn, không nên bận bịu với những xe lương khen cảng. Quân lính chì nên mang theo lương thực cho dù đến ngày khởi một cuộc tấn công đầu tiên. Rồi « Chiến tranh nuôi chiến tranh » ; đến đầu mà không có lương thực ở đó.

Ná phá Luân chẳng dã tự hào trong lời tuyên cáo trước quân lính ngày 28-4-1796, sau khi đã bắt vua Sardaigne ký nhận một tờ hòa-ước ?

« Hội binh - sĩ ! Các người thiếu - thốn mọi thứ lúc lâm trận, đây giờ các người đã có đầy - đủ ». Và trong lời tuyên - cáo tại Bessano ngày 10 Mars 1797, sau một năm chiến - chiến : « Những xứ mà các người chiếm - cùi đã cung phục đầy - đủ lương - thực cho cả toàn - quân trong suốt thời kỳ chiến - tranh. Các người lại đã gửi về 30 triều để giúp cho công - nhu nước nhà. Các người cũng đã làm giàu thêm cho Bảo - tang - viện Paris được 300 tác - phẩm tuyệt - xảo của cả Ý - đại - loài cỏ và kim, mà người ta đã tốn hàng 30 thế - kỷ mới sản - xuất ra được ».

— *Bưới dây xin trích một il - du nhô vè mòn án hàng ngày mà người dân Đức buộc phải cung - dồn cho quân - lính Nã phá Luân vào năm 1809 : « Bữa sáng: súp và rượu mạh; Bữa chiều: súp, 10 onces (độ 300 grs) thịt, rau và nira chài*.

Chinh - sách đó hóm chí có thi - hành đối với một xix trú - mệt. Thân hoặc gấp, lác mắt múa, hay những khi phải đóng binh lâu ngày, dân - cư làm sao mà cung - cấp cno dù. Sứ doi rất zé đến, pha - hoại cả kí - luật dù nghiêm - khắc đến mức lồng.

Kịp đến ngày 22 juin 1812, khi cát quân chính - phai nước Nga đã bội - phản, Nã phá Luân vẫn theo chiến - lực - cùi. Tin - tòi bách - chiến bách thắng của minh, tin - ở lực - thoả của các tướng -

tá, tin - ở sự tinh - nhuệ của hàng - quân Nã phá Luân đã quên tinh - deán sự kinh - nghiệm của bèn - địch, sự mến - mông của chiến - trường, và những tưởng tốt - vận - tái - khô - khán trên đất Nga - la - lu.

Với binh - mĩ của 20 nước, dai - quan - gom tới 60 vạn người ; ngày 24 juin trán vào biên - giới Nga, khí - thế hùng - mạnh như bão như lốc ; Nã phá Luân đã tưởng rằng sẽ nuốt trời tròn 20 ngày.

Nhưng sự thật lại khác. Ngày đó, vua Nga, Alexandre Ier, hiểu biết không sicc nào ngăn - cản nỗi ngay lúc đầu một đội - thủ dâng - mẫn, còn đang hăng - hái, còn đang say - mê với sự chiến - thắng trong đầu. Lại được một người Phổ, mệnh - danh là Pafuhl, một người đã từng lẩn lút trên chốn sa - truong, hiên - mít kí - hoạch : Mở rộng đường cho quân đòn kéo tối, nhưng hãy tàn - phá hết chung - quanh họ, và dù cho họ cứ vào sâu măt trong sa - mạc, trong re - lanh, trong tăm - iỏi, và trong cõi chết ». Kí - hoạch do - tóm lại chỉ là kí - hoạch « tiêu - thò kháng - chiến » của người Trung - hoa ngày xưa. Để áp - dụng trên nước Nga, một nước có dân thừa đất - rộng, có sa - mạc, có bùn - iầy, có đường lối hiểm - trồ, có những mua rét thấu xương (trên dưới 30°) với những cảnh đồng bao la tuyet phẩ, áp dụng để đương đầu với một kí - địch chỉ mê man với sự tien cho nhanh, không quản đến vắn - đề lương - thực, kí - hoạch đó lợi hại vô cùng.

Nên mới có 5 ngày đầu, chưa vượt được qua 100 cây sô, quân lính cua Nã phá Luân đã thiếu ăn. Người và ngựa đã đói lả. Đến nỗi chưa từng phải giáp một trận nhỏ, chưa từng phải phái một viên đại, mà chừng 5 vạn quân hoặc đã đào ngũ hoặc đã bỏ thay ở đoc đường và cung với số đó, một nửa chiến cùi của đội phao binh không thể đem theo được nữa vì thiếu lúa - ngựa.

Bốn lần Nã phá Luân tưởng lóm được quân Nga, nhưng bốn lần quân Nga đã tháo lui về phương nào không rõ.

Ngày 28 juin, Nã phá Luân kéo binh vào thành Vilna để vua ván - trông thấy những khor - lƣong đầy ủ chay ra gio.

Ngày 29 juillet, đại quân lát kèo vào thành Vitepsk đã bị tàn phá từ trước, như vào chốn không người. Thê mà kiêm diêm lại binh mìn hao hụt đã già nua !

Mãi tới ngày 17 Août, khi Nã phá Luân đã tiến gần thành Smolensk, quân Nga mới ra mặt chống giữ. Nhưng trước khi thành - tri bị công - phả, quân Nga lại đã ráu lùi và đón sạch nhà cửa. Hoang - đê Nã phá Luân ngồi trên

mình ngựa nhìn lùa chay rực trời với lòng hoang mang vô - hạn. « Tiếng sét » mà ngài quen dùng để mở trán đã không còn nêu rồi ! Nay có nên dùng lại đây để cho quân sĩ nghĩ - ngoi, chính đòn lại hàng - ngù và đe tiếc - lẻ - lương - thực chảng ? — Nhưng còn gì là oai - phong ?

Vả kinh - thành Moscow không bao xa. Kinh - thành mà thất thủ, nhue - khí của quân Nga sẽ bị tiêu - tan. Vả lúc đó, nếu quân Nga còn chưa chịu giải - giáp chảng nữa, thì it nhất một đế - đô giáp có như kia cũng đủ dung bù quân cho qua mùa rét.

Phải tiến và tien nhanh. Sau trán huynh - chiến ở Borodino - ne, quân Nga lại trát - lỵ rút lui, rộng đường cho Nã phá - Luân kéo thẳng dài đội binh - mĩ vào thành Moscow. Nhưng ngay buồi chiều hôm đó ngon lửa khỏe hạy đã lại thiêu - hủy cả kinh - thành luon trong bốn hôm liền dâ - dội vô chung. Quân Pháp may ra chỉ còn vor - vét được lì của cùi vò - vĩ như ngực ngà khau béo, rurray và mứt, trong khi họ đang cần bột, khoai, hay thóc...

Thế rồi tuyet đã bắt đầu rời xuồng ! Đã đợi lại thêm rét. Năm tuần lễ sau, Nã phá - Luân đánh ngang ngút thu - tháp mươi vạn tên quân còn sống sót, không kén không trống, bỏ thành Moscow rút lui. Chinh lúc muốn tránh phai giáp trận, lại là lúc quân Nga đã hiện ra lời - iáp đuổi đánh. Cái thảm - rang tác tàn quân ấy đã gọi cảm - hùng nhả thi - si V. Hugo nên những tên thơ bi tráng.

Sáu tháng trước, 60 vạn binh hùng - trường mạnh rầm - rầm rờ - rờ kéo qua sông Niemen, nay vẫn khac sông ấy lúc trờ - vè, còn độ vài nghìn quân, vài nghìn người bụng đói cắt rết, chết đói sống đở.

Thật vậy còn đâu là thanh - thề của Nã phá - Luân Đại - hoàng - Đế ! Tất cả những kẻ thua

## Những ngày trước Trung Thu

Ai đã từng đi xem đồ chơi tháng tám ở hàng Gai, hàng Thiếc đều nên xem T.B.C.N.sosau có đăng bài

Ý kiến chúng tôi về tiền - sỉ, búp - bê nội - hóa và những đồ chơi làm cho trẻ nô - ta.

Trong số đó có dâng nhiều bài giá trị. Các bạn sê chú ý đến bài thứ nhất trong tập :

BA VIỆC QUAN TRỌNG TRÊN THẾ GIỚI :

Nước Pháp phục hưng, cuộc chiến tranh Anh Nga với Đức và chuyện thế giới đại đồng

trận đều hi - vọng quật khôi, tất cả những lòng nỗi - ác đều bùng dậy. Vang - vang Nã - phá - Luân chí bị cầm giữ để đợi tân một số kiếp trên đảo Ste - Hélène hoang - vu, đã hiện hình như một cái bóng nơi chôn trời !

Đó là câu chuyện hơm một trăm năm về trước. Ngày nay, cung trên đê - địa Âu - châu, một người cung đang tung hoành, đang làm mưa làm gió. Khi ta đem so - sánh Hitler và Nã - phá - Luân, thật chẳng khác bao nhiêu.

Hitler trong hai năm trời đã chiếm - cùi 14 nước, nhưng đến những kè cuối cùng phải đánh bại cung vẫn còn là Nga và Anh. Cho đến

cả chiến lược của Hitler cũng tương - tự : Chiến lược « chớp - hoảng », thắng rất nhanh, bằng cách bao vây để diệt lục - lượng chiến - đấu của địch - quân. Còn đê chong cự lại, nước Nga ngày nay cũng không quên dem thi - hành độc - kế « tiêu - thò kháng - chiến » như xưa. Bài học của Nã phá - Luân có ích lợi gì cho Hitler không ?

Không còn như 100 năm về trước, ngày nay xe - ô - tô, xe - tăng, và tàu bay có thể tiếc - lẻ được quân lính, được súng - đạn, được lương - thực đến mặt trận không khôn là bao. Điện linh hàng ngày báo cho ta biết quân Đức vẫn tiến. Vả có lẽ ngày mà đê - thành Moscow bị hạ ứng không xa. Nhưng ta hãy chờ. Trên đê - chiến trường bao giờ cũng có thê có những sự bất ngờ: Nã phá - Luân xưa, sự nghiệp bị tiêu - ma chinh trong lúc tưởng minh đã thắng. Ngày nay, Hitler chưa từng thua một nước nhỏ ; nhưng nếu lại thua Nga thì bao nhiêu chiếng - công rực rỡ đánh tan ra mây khói. Song trái lại, nếu Nga bị diệt, ta e rằng Anh đê có ba hay bốn Mỹ giáp nữa cung không thể đứng vững được trước sự tấn - công của Đức sau này

vagy.

VŨ MINH



QUẢNG - TẾ  
số 54, phố  
Khâm Thiên  
Hanoi(zone)

Thận kém, tinh không  
cố, chóng mặt, váng  
đầu, mộng tinh, di tinh

Bây giờ chỉ  
có thứ thuốc

Tráng - dương -- Bò thận

« CON GÁU »

chứa là màu nhiệm nhất

Bã dùng thử một lần  
không ai quên được  
Bò thận tráng dương  
« CON GÁU »

MỘT ĐỒNG MỘT CHAI TO

quan mà có lòng trè bieng như thế thì ta sợ họ Mục-bá tuyệt tự mất. »

Trọng-ni nghe thấy câu chuyện ấy nói rằng: Cà-trò ghi lấy, dân bà nhà họ Quý không phải là dâm.

### LỘ QUỐC NGŨ

Tề Hoàn-công muốn các chư-hầu phải theo mình.

Tề Hoàn-công 齐桓公(1) hỏi Quản-Trọng 管仲(2) rằng: « Ta muốn các chư-hầu phải theo ta, có được không ? »

Quản-Trọng thưa rằng: « Chưa được. Ta chưa thân được với các nước láng giềng. Nhà vua muốn thiên-hạ và chư-hầu theo thì trước hết phải thân thiện với các nước láng giềng da. »

Hoàn-công nói: « Làm thế nào ? »

Quản-Tử thưa rằng: « Xét lại bờ cõi ta, trả lại đất cát mìn dã xâm lấn của người, đắp bờ cõi của mình cho đúng ; không nhận của

cái của người. Tích trữ da, lụa để có sẵn mà sinh các nước chư-hầu được nhanh chóng và để yên lòng bốn bên láng giềng, thế thì nước láng giềng sẽ thân với ta. Chọn tám mươi người du-sĩ (3) cấp cho xe ngựa, áo cùa rồi sai mang lẽ đi khắp bốn phương rước những bậc hiền-sĩ, lại khiến dân mang da, lụa, đồ đẹp di bán khắp các phương để xem các nước chuộng những thứ gì (4). Thế rồi xem nước nào dâm loạn thì trị phạt trước. »

### TỀ QUỐC NGŨ

(1) Tề Hoàn-công: Tên là Tiêu-Bạch 小白 em Tương-công.

(2) Quản-Trọng: Tên là Di-Ngô 夷吾 giúp Tề Hoàn-công nên nghiệp bá.

(3) Du-sĩ : Kê sỹ đi du-thuyết.

(4) Biết cái chuộng quí của các nước thi có thể xết biết nước ấy xa xỉ hay cần kiệm. Nước nào chuộng đồ quí là xa xỉ, nước nào chuộng đồ cần dùng là nước cần kiệm.

### GIẢI THƯỞNG SÁCH HOA MAI

Các bạn học sinh mua một cuốn sách HOA MAI số 1, giá 0pi0 được dùi cuộc thi học - sinh, về loại sách HOA MAI. Cúp là một con sư-tử bằng đồng đen, rất mỹ thuật, giá 30p, và nhiều phần thưởng đáng giá. Xem thè lệ cuộc thi ở bla sách HOA MAI số 1. Đã có bản :

### Con sáo trắng

Sách HOA MAI số 1 của THY HẠC, giá 0,10

VÀ ĐÃ CÓ BẢN : Dâu là chân lý

Của Song-An Hoàng-ngọc-Phách, dày 230 trang, giá 0\$80

Cuốn Dâu là chân lý gồm có hai phần : phần luận thuyết có những bài bàn luận rất chí-lý. Phần tiểu-thuyết gồm có những chuyện rất lý thú. Lại có một đoạn giấy gắn trên trang, tả cảnh núi cao rừng thẳm, hùng vỹ, hoang vu, ở giải Hoàn-san Trung-kỳ, và thương-du bắc-kỳ và những phong tục kỳ lạ của các thổ dân ở những nơi hẻo lánh ấy.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC, n° 9 rue Takou, tél. 962 — Hanoi

Dầu Vạn-ứng « Nhị - thiên - Đường »  
ve nhơn mới cải trang lại thư giấy bao ngoài rất mi - thuỷt  
Giá bán mỗi ve... Op.24

Sỉ hàng công thương, bắt cứ ở trong nhà hoặc đi ra ngoài, hãy nên để phòng bất trắc thi chỉ có dầu « NHỊ THIÊN-DƯỜNG » là nó trị được bệnh đỡ nhất thần hiệu. Nếu có mua dầu « NHỊ THIÊN » ve nhơn kiểu mới, cam đoan kháng khác gì dầu Vạn-Ứng ve kiểu cũ. Hãy xin nhận kỹ lưỡng co dấu hiệu ông (Phật) là khôi là sự mua lầm phải dầu giả mạo vậy.



Nhị-thiên-đường dược phòng  
78, phố Hàng Buồm; Téléphone 849 — Hanoi

Năm ấy, nhân dịp ra chơi Hội chợ Hanoi, Ông Tú Thuyên có ghé lại xem phòng triển lãm. Nhà hàng tấm tranh của tôi bày được ông chú ý hơn cả. Sau khi lừa xong mấy tấm thủy mực, Ông già nho tươi cười đến gần tôi và nói: "Thầy ông già người chất phác và vui vẻ tôi cũng niềm nở hẫu chuyện. Ông ta tuổi độ năm mươi, người tầm thường về mặt hiền lành, phúc hậu, nói năng rất hùng dũng và có duyên. Cứ trong cách ăn mặc của ông cũng đều biết ông là người rất trau dồi dí nhung dung dẫn. Những bức tranh ông mua cũng thế, hầu hết đều rất đơn sơ nhưng thật sâu sắc. Ông ghét nhất những tấm tranh lòe-loẹt, chói lọi. Những lời bình phẩm của ông rất xác đáng tỏ ra một người sành sỏi về môn chơi tranh ảnh và có óc mỹ thuật.

Chúng tôi nói chuyện ngót một tiếng đồng hồ, từ câu chuyện « mỹ thuật » rồi xoay dần qua chuyện gia đình. Dần dần, chúng tôi đã thành ra một đôi bạn « tâm đầu ý hiệp » mặc dù ông già già gấp đôi tuổi tôi. Ông ua tôi về tài nghệ cũng như tôi ua ông về tính vui vẻ, bát thiệp. Trước khi ra về, ông thản nhiên nắm tay tôi và âu cấn nói :

— Thế nào lúc về Nam ông cũng nhớ đến nhà tôi chơi nhé.

Sau một giờ hẫu chuyện với nhà nho tuổi tác ấy, tôi được biết ông ta là một người rất có tài mắt ở trong huyện tôi. Nhà ông ở cách làng tôi độ hơn mươi cây số nhưng tôi không biết vì lúc lên lèn tôi phải ra Bắc học và ở luôn đó đến nay.

Sau cuộc hội ngộ hôm ấy, chúng tôi vẫn thư từ cho nhau luôn, ông mời tôi lúc nào vào Nam lại chơi nhà ông.

Hè năm đó, tôi về Nam và định ở mãi trong này suốt mùa nóng. Sau khi về đến nhà, tôi lại thăm ông Tú ngay. Khi người nhà bảo có tôi vào, ông vẫn vội chạy ra sân đón tiếp. Nhà ông là một tòa lầu hai tầng rộng rãi, kiến trúc heo lối xưa rất đẹp. Ngoài sân, mấy chậu hoa sáp hàng hai dãy trên những chiếc đòn sút bắt từ ngoài công vào sát thêm nhà. Bên hò sen, những khóm liễu gầy gò xinh xắn là luốt phai phao theo chiều gió. Mùi hoa dạ-lan ngọt ngào tỏa ra những hương thơm êm dịu.

Ông Tú vừa đưa tôi lên thăm nhà vừa nói :

— Nhà này tôi cất ngót hai mươi năm nay. Nhà cái xong hơn một năm thì nhà tôi qua đời bỏ lại một cháu gái vừa hai tháng. Tôi vì thương con nên hogkè muốn tựa hayen.

# Người xưa

CHUYỆN NGẮN CỦA HỒ THANH

Bước vào nhà, tôi ngạc nhiên khắp nơi, chỗ nào cũng la liệt những câu đối, những đĩa sứ cổ, và những tranh thủy mặc. Trên tường với trang xoa, kia những bức hoành phi lộng lẫy trang nghiêm trong những chữ vàng chói lọi, và, tựa mình trên những cột cái loáng bóng, mấy tấm liền cần khoe những dòng chữ trong rêu, sáng ngời. Giữa bàn hương án, một cái đỉnh đồng to tướng chói lọi trong mầu vàng rực rỡ. Tôi chử ý nhìn khắp nhà vật gì cũng trang hoàng và cẩn nắp cả.

Ông Tú mời tôi ngồi, rồi cắt tiếng gọi :  
— Liền.

Một tiếng dạ nho nhỏ từ sau rèm đưa ratiếp đến một thiếu nữ tuyệt trần xinh, dán dì trong chiếc áo lụa hồng mỏng mảnh rón rén bước ra.

— Kia, con chào ông đi.

Thiếu nữ ngoan ngoãn làm theo lời cha rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.

— Đây, cháu Liên năm nay đã 19 tuổi. Nhà tôi hiếm-hoi chỉ sinh được một mụn cháu rồi qua đời. Chẳng nói giấu gì ông, tôi nho nhỏ phúc đức ông bà để lại ném lán được du-dát ít nhiều, nhưng tôi rất buồn vì không có con trai kế-tự. Bởi vậy, có du đồng nào tôi đều sắm sửa cho con gái cả, còn thi giúp đỡ những người nghèo khé. Xem đà-dặc trang-hoàng trong nhà này ông cũng biết, tôi rất thích chơi đùa cô và tranh ảnh. Một cái khỏe thất nhau hay là một tấm tranh có giá-trị, đều đặt đèn dầu tôi cũng quyết mua cho được.

Ông ngưng lại, hớp một chén trà mạn và chậm rãi nói tiếp :

— Ý tôi muốn ông ở đây vài tháng với chúng tôi cho vui và luôn tiện ông dạy cháu Liên học vẽ chút ít, vì tôi xem ra cháu rất có khiếu về mòn vè.

Tôi còn dương lưỡng-lự thì ông nói tiếp :

— Xin ông đừng ngại, cũng vì chỗ thân tình nên tôi mới dám đường-dot phiền đến ông...

Trước cái nhàn-ý của Ông già, moi thết, tôi

không muốn từ-chối chút nào cả :

— Vâng, nhưng cháu chỉ xin phép cụ ở lại đây trong một tháng thôi.

— Được, tuy ý ông bạn, tôi chẳng dám nài, ông dạy cháu được chừng nào quý chừng ấy. Vậy, từ nay, ở trong nhà, ông có cần dùng việc gì xin cứ tự-tiện sai bảo người nhà và cháu. Chúng tôi vui lòng dãi ông nêu một người thân yêu trong nhà, ông đừng ngại. Còn về công-đứa của ông, chúng tôi không bao giờ dám quên.

— Xin cụ đừng nói thế, Cụ dõi-dãi với cháu trọng hồn hồn thế này đã là quý hóa lắm rồi.

— Nhưng tôi chỉ sợ phiền ông bạn quá. Ông cũng biết, tôi vi hiềm-hoi nên rất thương con, nhất là từ khi nhà tôi qua đời đến nay, tôi lại càng thương nó-sau, bao nhiêu tình yêu thâm-thâm, cao-sau của một người cha già cẩn-đối đều trút cả vào đứa con gái mồ-côi ấy. Cũng vì vậy mà tôi chưa muốn cho cháu có chồng sớm, ý tôi định vài năm nữa sẽ kết cho cháu một người chồng xứng-đáng bấy luận giàu hay nghè, miễn là hợp ý tôi và điều cần nhất là người rẽ ấy phải ở mãi nhà nǚ cho đến khi tôi qua đời...

Nhìn vào mặt tôi như đè dò ý, Ông Tú nói tiếp :

— Vâng dựa theo ý của cháu, có lẽ người rẽ sau này của tôi sẽ là một nghệ-sĩ xứng-tảng.

Tôi định tìm một cậu nói đế làng sang chuyện khác, nhưng Ông Tú đã đứng dậy và mời tôi đi dùng cơm trưa.

— Họa-sĩ! Họa-công như đã đúc sẵn cho họ — một phần đồng, có tâm-hồn thi-si, nhất là những họa-sĩ đồng-phương. Họa-sĩ, cần nhất phải có nhiều tình-cảm rõ-ráo và giàu óc tưởng-tưởng chàng kém gì các nhà thơ. Sự nghiệp của họa-sĩ được thành-công, trong đó, tâm-hồn của họ cũng có dự vào một phần hệt-trê. Mà, dã là nghệ-sĩ, nhất là một nghệ-sĩ trẻ tuổi, Thượng-Đế bao giờ cũng dành sẵn cho họ những linh-cảm tươi-s襌, rõ-ráo và rung-dộng. Một họa-sĩ mộc-mạc, khé-kham

chưa có thể gọi là một họa-sĩ hoàn-tiến, vì, những tinh-hoa của nghệ-sĩ, cũng như những tài-năng của họ, đều phát sinh từ khởi óc, bao gồm cả những nguồn cảm-thiết-nhin-rồi mồi chuyêng-dẫn-xuống-cá, đều ngắn-av. — Và, những tinh-hoa ấy là tưống-tưống của nghệ-thuật, đã đưa nghệ-sĩ đến sự thành-công một cách vẹ-vang.

Riêng về phần tôi, thi trái hẳn. Trước kia tôi chỉ làm việc bằng sự hiểu biết đã học ở trường và bằng bộ óc hơn là bằng tâm-hồn. Vì vậy, quan niệm của tôi đối với Thơ chẳng có gì cả. Nhưng sự thật, đời tôi đã bắt đầu thay đổi ngay từ khi được gặp Liên, người thiếu-nữ thơ ngây, thùy-mị ấy. Tâm-hồn tôi đang khé-kham như một bối sa mạc dưới ánh nắng lửa của mặt trời mùa hè bên châu Phi; bỗng nhiên được thăm-nhàn hương-le của Yên-tuong. Tình yêu chówm ở trong tôi ban đầu vì, như một đóa hồng trinh-khiếu đang hé nụ đón những hạt sương mai trong-tréo của một mùa xuân êm-dịu, ngào-ngạt hương thơm. Tâm-hồn tôi nhè-nhé như hơi thở của không-gian và êm-ém như những đường tơ trinh-hach thanh-thanh dệt trên nền trời bwayne-diu.

Tôi yêu Liên, tôi say đắm Liên hơn Ngô-Vương say đắm Tây-Thi, hơn Tru-Vương say mê Đát-Ký. Tình của chúng tôi thanh-khiết và thơm-tho như mờ' bo' sóm xuân tinh-sương trong vườn Ngu-Uyên và rong-tréo như ánh sáng của trăng rằm.

Liên đẹn - à để venu quá!

Trời ơi! Vì sao hằng ngày là tưống-tưống của Tây-Thi hay là mō' - vì tiên-nữ ở Thiên-Thai lạc xuống cõi trần?

Tôi không ngờ đã dav nòng học « yêu » hơn là học vẽ. Mấy hôm đầu dav nàng, tôi còn ôi ra thái-tộ nghiêm-nghị như một người anh cả, nhưng dần dần, chẳng hiểu sao, tôi lại thay đổi-tay đổi. Xin thá-hát chính vào đó ấy, nghệ-thuật của tôi bắt đầu xuất-sắc và linh-dong.

Một hôm, trời trong sáng và êm-dịu, tôi bảo Liên đứng bên khóm liêng cạnh hò sen để làm mẫu cho tôi vẽ. Nhưng trời ơi, bàn tay của tôi sao lại run lên thế này? Sao bây giờ Liên đẹp quá thế? Nàng nhìn tôi mặt đỏ bừng lên, nang hạn. Tôi say sưa ngắm nàng như một người tám-dắng, tám-dắng ngắm bức tượng lõi-lõi của thần Vệ-Nữ.

Tôi ngừng bút lại gần nàng. Tôi nắm tay nàng.

Nàng không kháng cự.

Chúng tôi im lặng vì cảm động.

Một luồng máu nóng bắt đầu chuyền trong các huyết quản của tôi.

Và từ thâm-tâm, tôi thốt ra một lời áu yếm:  
— Liên, anh... yêu em...

Im lặng, nàng ngược mắt lên nhìn tôi rồi lại cúi đầu xuống tay mân-mê ta áo lụa. Cái im lặng này phát lộ một lời thú, một lời yêu; Thế dù rồi!

Phút thiêng-liêng đã qua, hai bàn tay từ từ...

Tôi vỗ chỗ cù và vỗ nỗi bức tranh. Bàn tay tôi bảy giờ lại nhanh hơn, ngón bút lông uyển-chuyển lượt trên mặt giấy như bóng nắng tha-tha-trò trên nệm cỏ.

Bức tranh ấy tôi vỗ rất công-phu, vì tất cả tinh-hoa tài-nghệ của tôi đều dúc cả lên bức vẽ ấy.

Nhưng, than ôi! hạnh-phúc mà Thượng-đế ban cho loài người vẫn có hạn. Lúc gần nhau, yêu nhau chừng nào thì khi xa nhau càng đau khổ chừng ấy. Chúng tôi sắp phải xa nhau, vì thời hạn một tháng sắp hết. Tôi thật rất lấy

## Chỉ ba ngày khởi hành Sân, ngúa, lò đu nặng hay kinh niên

1) Vì mèo xám, nồng, độc, hoặc ở nước độc, khấp ngửa phì lồng, ghê mù, sần sì (từng đám, hoặc nhợt đục, đầu đinh, hắc lão, uống TRÙ-SANG 0p2). Riêng mèo dưới người, nhất là những chỗ hầm, hố nát, mồ-hôi ống ươi súng, sần lèn, ngứa, đau rực. Nếu uống rượu, ăn nồng, bị chấn hối thi ngứa như điên, gá khồng chán tuy, ký chuột bay, chảy nhura rồi dập vẩy như da cát, chờ khi ngứa lúi lui chí tựa tựa, vừa sởi, vừa rát, rứa nồng khói thui nhức hoặc noc hệnh hít, phái uống Tháp-Nhiết Phù Lở 0,60. Hai bệnh cũng rủa bằng tảng sòng gốm, bỏ lá trắng 0p20. Trẻ nhỏ lở uống Cam thanh đặc 0p20, bỏ lở đó lở trắng 0p20. Nâng bệnh trên đây nên nge nhưng muôn mòn khòi, hoặc bệnh nặng và kinh niên, từ 15, 16 năm, bắt cùi vú cam nồng, hoặc tiêm nhiều thuốc rồi mà không khỏi, chỉ dùng hết hai chai «đẹp bồ hỷ», hạt thang», uống bồn lăn, 2 ngày, trẻ 6 tuổi, 7 tuổi, 1 chai uống 2 ngày (hết định: người lớn 2 chai, trẻ nhỏ 1 chai, không được uống hoa). Uống sáng, chiều đều ngứa rức, hét hót lùi 2, 3 phút, ثم se hìn, ngày thứ 3 không phải uống nữa, mụn cùi thè là, đớc vầy, khi ôi chát bệnh đùi, chỉ 5, 6 hòn, thi bón nồng độc, tanh, bệnh không tan phai, như thế chúng ràng, đến 10% bệnh tình cũng phải rút hẳn. Thật là thù thuốc tuyệt diệu, dù không met dạ-lại mai tiêu, thong doi, hắt hắt, hắt hắt ngoài mặt lòi như lâm thuốc khác, chưa khỏi bệnh đã ôm ối mệt. Thuốc này trị được cả bệnh tiêu táo ối mệt, nồng rát, Giả mồi chai 0p50. Thu từ ngán-phổi đà tên M. Ngô-Vũ.

Tổng cự: Việt Long, Số Hàng Bé (Radarau) — Fanoi Đại-ly Mai-Linh Haiphong, Việt-long Nam-dinh. Quan-giay Ha-dong, Thái-lai Thành-hoa, Sinh-huy Vinh-Huong, Vinh-huy 1445. Mèo mèo Chợ Lao-đà, Tầu-huân Tầu-huân Tầu-huân Tầu-huân

làm cảm động trước tấm lòng qui-hóa của chủ-gia và những cảm-tình nồng-nàn của Liên.

Khi Liên được tin tôi sắp về, nàng nhìn tôi buôn rã-rugi. Tôi cười-cười đến cành nàng và kiêm lời an ủi:

— Kia, em Liên của anh sao giàn thế? Vui lên, em. Hè sang năm-anh lại vè, thôi thi tha hờ... Nào vui lên, đừng để anh giàn...

Liên không trả lời, chỉ ngược mắt lên nhìn tôi, trong cái nhìn ấy, tôi thấy phát lộ ra một lời cầu-khấn, van-lợn.

Ba năm qua, tôi vì bận việc làm ăn phải đi chỗ này chỗ nọ luôn nên không về quê được, vì vậy, tôi vẫn không hay tin tức gì của ông Tú cả. Tôi có gửi cho ông ta hai lá thư, nhưng có lẽ vì thất lạc nên không thấy trả lời.

Năm nay, tôi lại trở về Nam, và công việc đầu tiên của tôi là lạc thăm ông bạn già năm xưa.

Chẳng hiểu sao khi tôi vừa bước vào nhà ông ta, tôi lại thấy ái-nghi la-lùng. Tôi đoán như có một triệu-chứng gì không may đang chờ đợi tôi. Mà thật, khi tôi vừa bước lên thềm nhà, thì một con chó tay to lớn nằm ngay ở ngưỡng cửa chạy ra toan vồ lấy tôi. Tôi còn đang luồng-euồng, thì một người đàn ông mặc chiếc áo cộc nâu từ trong nhà vội-vã bước ra. Tôi bắt đầu ngạc-nhiên khi người đàn ông ấy lạnh-lùng nhìn tôi và hỏi:

— Ông hỏi ai?

Tôi đáp:

— Tôi hỏi ông Tú-Thuyên.

— Ông ấy bán nhà này lại cho chủ tôi đã lâu rồi.

Tôi nồng-nặng hỏi tiếp:

— Thế bác chỉ hộ nhà ông ấy hiện nay ở đâu?

— Nhà ông ấy ở cạnh ngôi miếu bà dưới xóm kia. Ông đi ngang qua đó hể nghe nhà nào có tiếng học-trò học ồn-ào tức là nhà ông ta. Tôi ngạc-nhiên hỏi tiếp:

— Ông Tú dạy học-trò?

— Vắng a.

Không nỗn nỗn hỏi dài dòng, tôi cảm ơn người đàn ông và bối-ngrô bước ra khỏi ngôi nhà đồ-sộ, với một cảm-giác nặng nề, khó chịu.

Theo lời người ấy nói, tôi đi một quãng xa thi tới nhà ông Tú. Tôi ngừng lại một lát trông vào nhà thấy ông ta đang ngồi trên chiếc chaise longue lưng lung viết. Ông mặc chiếc áo thun vải bạc màu và cái quần lụa cũ màu thưa lông. Thể ra! Một cách ba nǎm, mă

trong vẻ mặt ông đã khác hẳn; cái đầu tóc búi tó nǎm xưa mồi loi-tho diêm mây sợi tóc bạc này đã thấy bạc phơ. Gương mặt hiền-ứu chất-phác kia, thời gian và đau khổ đã hao lún in dấu những đường nhăn cắn cỏi. Tôi tần-ngăn đứng nhìn ông già nho tiêu-tuy bất giác nǎo-nùng thẹn nhớ tới Liên, người con gái xưa nết-na, thùy-mị.

Trước mấy chục con mắt tro-tráo của bọn học-trò nhà-quê, tôi diêm-nhiên bước vào nhà lén tiếng chào ông Tú trước.

Ông già nho đang ngồi châm-chú viết vội ngoảnh mặt ra sân nhìn tôi, va lẩn nǎy, niềm-nở như một cặp uyên-ương lâu r gay mới gặp nhau, ông chạy lại ôm chảng lấy tôi.



Chúng tôi đều cảm động.

Thấy tôi ngo-ngác nhìn khắp nhà, ông Tú vội nói ngay:

— Chắc hẳn ông bạn ngạc-nhiên vì thấy nhà tôi tụ nhiên thay đổi một cách nhục nhã. Nhưng biết làm thế nào? Âu cũng dành ngậm bồ-bòn khen ngọt: trong trường-hợp này tôi chỉ có thể giải-quyet được hai điều, một là vào tù, hai là nhầm mist gá Liên cho nhà đại-phu nó để được yên thân, nhưng ông nghĩ, với cái tuối già cần-cỏi của tôi, làm sao chịu nổi những chẽ độ khát khe của lao-tù? Hai điều-kien, cái nào cũng khó-khắn và đau-dớn cả, nhưng hoàn-cảnh đà bu-buộc tôi phải nhận điều-kien thứ hai.

Ông hớp một chén trà và bắt đầu kể chuyện. — Năm kia, một lão trọc-phú trong lảng cho người dến dạm hỏi cháu Liên cho con y. Vì thấy con y là người lõ-măng mà lại dốt nát nên tôi nhặt định từ chối. Từ đấy, y đem lòng thù oán tôi và là rằng tôi đã khinh bỉ gia-tinh; mà là chối. Rằng và phanh tai

tôi vẫn không đem lòng hiềm-khích gì với y cả. Gia-đinh tôi vẫn sống trong sự êm-dềm và không chút nghĩ ngợi gì cả.

Nào ngờ, một hôm có một người tây doan và năm sáu người lính vào khám nhà tôi. Trong khi lực soát, họ đã tìm ra được dưới bếp nhà tôi năm chai thuốc phiện.

Trước vành móng ngựa, tòa án phạt tôi mười ngàn đồng và ba năm tù, nhưng nhờ trạng-su-biên-hộ nên tôi được hưởng án treo còn về số tiền phạt thì vẫn phải nộp đủ.

Thế là, tất cả cơ đồ mà tôi đã gác dụng trên mấy chục năm trời, phủ chối vì một cái vạ vô cù mà tiêu tán. Nhà cửa, ruộng-nương, tôi

dều bán lỗ cù để lo tiền phạt, nhưng vẫn không đủ ông q. Tôi phải chạy thêm ba ngàn bạc nữa, nhưng ông thử nghĩ, thời buổi này, nhất là lúc già-dinh tôi đang bị lụy, còn ai dám can đảm cho tôi vay một số tiền to tát như thế.

Nói đến đây, ông Tú bỗng ngừng lại; hai mắt lo lắng nhìn lên trần nhà và với một giọng đau-dớn, thiết-tha ông nói tiếp:

— Ông a, trong lúc quẫn bách ấy, có một người làm mối đến hỏi cháu Liên làm bé cho một nhà đại-phu ở trên tỉnh. Người ấy hứa, nếu tôi bằng lòng, nhà trai sẽ giúp tôi ba ngàn đồng.

Nghé lão mai nói, tôi giận nết người lên muốn cho lão ta một bài học đích đáng rồi tống

cô ra khỏi nhà. Thi ra, người ta đã thừa co lúc tôi lâm nạn đẽ làm tòn-thương đến đánh-du nhái tôi một cách nhục nhã. Nhưng biết làm thế nào? Âu cũng dành ngậm bồ-bòn khen ngọt: trong trường-hợp này tôi chỉ có

thể giải-quyet được hai điều, một là vào tù, hai là nhầm mist gá Liên cho nhà đại-phu nó để được yên thân, nhưng ông nghĩ, với cái tuối già cần-cỏi của tôi, làm sao chịu nổi những chẽ độ khát khe của lao-tù? Hai điều-kien, cái nào cũng khó-khắn và đau-dớn cả, nhưng hoàn-cảnh đà bu-buộc tôi phải nhận điều-kien thứ hai.

Lo xong cái vạ guy-hiem rồi thì già tài tôi còn lại đeo máy khayc hại số tiền đó; tôi

lô cát một cái nhà lá dè ở và dạy họ - trù. Nói đến đây, nhà nho ngưng lại để trút ra một hơi thở dài áo-não.

Một dâu nứa làm cho tôi hết sứ ngạc-nhiên là những đồ-trang hoảng trong nhà ông Tú đều bẩn sả, thê-mà, những tấm tranh của tôi bẩn và lung ông ta độ dộ vẫn còn y nguyên. Kia, bên cạnh những tấm tranh thùy mạc, ché-ảnh của Liên vẫn lồng-lẩy trong mẫu nước thuộc tưối-tắn, rực-rỡ. Nhưng bức tranh ấy vẫn được trân-trọng lồng trong khung kính treo trên vách. Nhìn ảnh cũ, tôi lại bùi-ngủi nhớ lời người xưa và tưởng-tượng như nàng đang tươi-cười bảo tôi:

Ấy, anh xem thầy em và em vẫn tưởng nhau đến anh luôn. Chúng tôi rất trọng anh cũng như chúng tôi dâng trọng những tác-phẩm của anh dè-lại.

Sau mấy phút im-lặng, ông Tú lại nói tiếp:

Liên theo vè nhà-chồng, tôi phải sống một cuộc đời tẻ-lạnh với những ngày sầu biền-biệt. Còn người lão-bộc, dã mây lẩn tôi bảo y thu xep y vè quê, nhưng y nhất định không chịu, đòi ở mãi với tôi trọn đời. Tôi rất ân-hận vì không có tiền trả công cho y, nhưng y thi vui lòng hẫu-hả tôi trọn niêm.

Ông Tú nói xong thì người lão-bộc đã bụng lên một mâm cơm. Thấy tôi, y vội chạy lại bồi chuyện niêm nở.

Tôi còn dang nói nói chuyện với người lão-bộc thì ông Tú đã lại mời tôi đi ăn cơm.

Mời ông bạn hãy tạm dùng bữa cơm xoàng với tôi cho vui. Bữa cơm này uy chí toàn rau muối, nhưng đầy sự thân mật chân

thành. Hòn nứa gọi là dè kỷ niệm cuộc gặp gỡ của chúng ta.

Nhin vào mâm cơm thấy không có rượu, tôi dâng nỗi ngạc-nhiên nhưng ông Tú hiểu ý nói ngay. — Trong minh tôi lâu nay kém sút nhiều, nên tôi bỏ rượu hơn một năm nay.

Ăn cơm xong, tôi liền từ giã ông Tú ra về. Ông ân cần mời tôi ở lại, nhưng vì thấy nhà ông túng thiếu, tôi sợ phiền ném nhất định từ chối.

Khi sắp ra về, tôi gọi người lão-bộc lại gần đưa cho y hai chục bạc và bảo khi nào ông Tú có thiếu-thốn món gì thì mua cho ông dùng.

Ra về, tôi còn bùi-ngủi đứng nhìn lại ông nhà nho hiền từ và người lão-bộc trung-thanh mà chạnh lòng hồn tôi với người thiếu-nữ năm xưa đã vi hoàn-cảnh, già-dinh mà hoài-phi cả một đời thanh-xuân bên gối một Ông chồng đã già hơn-hai phần đời người.

HỒ THÀNH (Phu-Phong)

## HIỆU THUỐC DU C PHONG

Nhà tường đỏ  
45, phố Kiến — Hanoi

Một hiệu thuốc do người nam chủ trương, mở dã lâu năm, được tất cả các giới trong nước tin nhiệm và công nhận là: Thuốc rất tốt, giá phải chăng. Cán dùng canh lang. Nay lại mới đổi được một vị danh y rất lịch duyệt trong nghề làm thuốc là cụ Đông Nguyên, xem mạch, bắc thuốc, chuyên chữa bệnh sốt thương hàn, và các bệnh nội ngoài như hoa-rát nguy hiểm. Giờ xem mạch: 8 giờ đến 11 giờ sáng.



TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN XỨ BẮC KỲ, AI-LAO VÀ MIỀN BẮC TRUNG-KỲ  
Etablissements Vạn-Hoa — số 8, phố Hàng Ngang — Hanoi  
Có bán thuốc: Vạn-Bảo lanh-iống chữa bệnh liệt dương. Thủ cho dân ông, dân bà khác nhau

# Một Kế Bán Rời

do HỒNG - PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH - QUỲNH  
(Tiếp theo)

Vì sao?

Chỉ vì đường sá gập-giynch hiềm-trò phải trèo đèo lắc suối hàng tháng và bì lú thò-phí lầu-la đón đường cướp giật là thường xảy ra luân. Đến nỗi dà-tài một chuyến thuốc phiện không khác gì làm việc hú họa, còn thi ăn, mất thi chịu. Ai là gi cung-giới miền Nam Trung-quốc, nào có xe tàu và đường sá rộng thênh-thang như các nơi khác; chỉ toàn những rừng hoang lối rậm, gọi là ruột dê đường chim, nguy-hiem cho khách vãng lai và thuận tiện cho quân cướp mai-phục.

Vị quan-võ Pháp có lời phán đoán rất đúng mà chéng tôi đã dẫn ra trên kia, từng đồn trú ở biên-giới xứ Bắc lầu ngày và có công đánh dẹp giặc khách nhiều, cho nên tinh binh buôn bán và chuyên chở thuốc phiện ở bờ cõi bên kia ra thế nào, ông không thuận lâm. Theo con mắt ông đã thấy, thuốc phiện sản-xuất ở Văn-nam chở qua Quảng-tây và Quảng-dông rẽ qua Hòn nứa mới đến Đông-bung, bắc hàng xuống thuyền, do hải-đạo chở về Áo-môn và Hương cảng. Sánh lại con đường số 1, hòn nứa này thủy, dờ phan giạn lao hiêm trò hơn hai con đường kia. Bời vậy, bọn lái buôn lừa thường dùng con đường số 1 hơn cả.

Đường thuốc phiện số 1  
Đường thuốc phiện số 2  
Đường thuốc phiện số 3

Trong ba con đường này, duy có con đường số 1 là thông-dụng nhất. Né khỏi hành từ Văn-nam là chỗ lấy hàng, di dợp theo biên-giới Quảng-tây, qua Long-chân xuống Ninh-minh-phủ, chẳng đường này dài dộ 450 cây số, rồi sang địa-phận Quảng-dông héo chừng 100 cây số không phải tuyệt nhiên không có.

Chẳng nói ra, chúng tôi dám chắc không đời nào các ngài có thể trường-tượng được một chuyến dài-tài thuốc phiện ở đất nước Tàu như thế, tốn bao sức người và sức bạ ra thế nào?

Có người nghĩ đâu muối lầm quang gác, vài ba chục phút tài là nhiêu. Sự nghĩ ấy cách xa sự thật biệt mừi tăm hơi.

Các ngài đừng giật mình khi nghe chúng tôi nói đến sự thật ấy.

Mỗi một chuyến tài, ít nhất cũng 20 tấn, tính theo giá mua tận gốc ở Văn-nam độ hơn một triệu bạc. Những kẻ khieung vác, hộ vệ, phục-dị h hơn một triệu bạc. Giá cả không biết rõ, Thống-Vi đã làm cho cả Bưởi hàng Gai bò khoa ngon nghĩa là, không biết muôr mòh nào, Vi đã quyết dùi Bưởi và mượn tạm cả cỗ quàn sòi yến nhiều dem về linh anh em.

Máu mả cứ hắc, lác được bao Vi đem cảng vào sòng hết cửa thường phải giờ ngắn hối với những tay cờ bạc non và già khoe lâm tiễn các me...

Mang công mác y nhiêu không giấy được, Thống-Vi việc chôn ra lán thử kỹ phòng kế-toán số mè thua Hongay, rồi lùi lạc sang Lào, Hương-cảng...

nứa mới đến Đông-bung, bắc hàng xuống thuyền, do hải-đạo chở về Áo-môn và Hương cảng. Sánh lại con đường số 1, hòn nứa này thủy, dờ phan giạn lao hiêm trò hơn hai con đường kia. Bời vậy, bọn lái buôn lừa thường dùng con đường số 1 hơn cả.

Chỉ nói rằng dở phần gian-lao hiêm-trò mà thôi, chư

Những tiền thuế phải đóng cho mỗi dia phuong di qua cung hét 40 vạn đồng. Họ tính ra nộp cho Văn-nam môt phần sáu, Quảng-ây ba phần sáu, và Quảng-dông hai phần sáu.

Song nộp thuế là một việc, còn đi đường yên ngang còn mất là một việc khác, tự mình phải lo lấy, còn ăn hết nhijn.

Thế nào giữa đường cũng gặp cướp, hoặc già - nhánh minh đánh được chúng nó lui, hoặc phải để lại tất cả 20 tấn thuốc phiện hay một phần cho chúng nó hưởng. May phúc gặp những đám cướp-khâu chỉ đòi tiền mãi-lộ, cũng phải dâng nộp dâm bảy vạn là ít. Té ra dâng nộp tiền mãi-lộ cho quan địa-phuong, lại nộp tiền mãi-lộ cho giặc cướp nữa. Những quan viên nghiên ở Hương-cảng, Thương-hải, nằm hút lim dim thời khói mù mịt, có biết đâu rằng đám khói đã trai bao nhiêu gian khöh, tốn bao nhén của tiền hoi sức?

Chưa hết; lại kẽ com gao và tiền công cho những dân-phu dâng; và cùng những người đi theo hộ-vệ, cũng tốn kém đến 40 vạn đồng nữa.

Tren con đường thuốc phiện số 1, mỗi chuyến dài lâu, y như một đạo quân rầm rộ lâm trận: số cu-li khieng vác trang-binh là 2.000 người, thêm 300 hay 400 tay súng di áp-ái và hộ vệ. Cỏ khi tay súng đông hơn, đề phòng đối địch với những toán cướp hàng nghìn và sẵn sàng khi-giới.

Mấy ông làm việc sở Đại-ly & Moncay ta muối lăm năm về trước, mà trông coi về việc phát giấy thông-bảnh, tất nhiên còn nhớ rằng: cứ độ ba tháng lại thấy hàng bốn năm trăm người Tàu lục tục từ bến Đông-hưng sang, nộp buồng bạc để xin giấy thông hành đi Ván-nam. Họ chỉ xin lượt đi, không thấy xin trở về. Ấy toàn là những tráng-dinh lục-sĩ đi sang Ván-nam để áp-lai thuoc - phiện theo



Manhquynh

con đường số 1. Ta hiểu vì sao họ chỉ lấy thông-hành môt bận đi thôi.

Người ta đã thống kê tất cả ba con đường, hàng năm từ Ván-nam, Quảng-tây vận-tài ra đến 400 tấn thuốc phiện. Cho biết môt lợi buôn bán này to đến thế nào? Ông quan vò kia nói ở đâu thuốc phiện

làm chết người, nhưng ở Trung-quốc nó nuôi sống ba tỉnh miền nam là thế.

— Nhưng 400 tấn thuốc phiện ấy hàng năm chở dem đi đâu?

— Thưa, một phần lớn chở về Hương-cảng là kinh-do thuoc phiện lậu ở phuong-

đông, có dê nói cả thế-giới cũng được.

Tại Hương-cảng, nhà thương ong Anh cũng làm lối chuyên-mai, chở ra thứ công-yên, gọi là Kim-son-trang, và tận lực ngăn ngừa trùng tri hàng lậu đến nỗi có tám binh đêm ngày di xé bắt những thuyền bè khai-nghỉ ngoài bờ, nhưng bọn buôn lậu có thiên mưu bách kế, vẫn thắng thế luon.

Vì địa-vị Hương-cảng ở vào trung điểm của con đường hàng-hải Đông-á, lại làm trung-tâm cho cuộc buôn

lậu nha-phién quốc-tế. Thành ra khám xét tập nã cách gi, Hương-cảng vẫn là chỗ chứa chỗ nứa nồng thuoc phiện ở Ván-nam Quảng-tây lén lút chở đến, rồi phân phát đi các nơi.

(còn nữa)

HỒNG-PHONG

## PHẦN BỤI TRẦN

Xét thấy nǚa nǚa đe gương soi mờ ôm, cửa kính, tủ kính lem nhem nhieu nhuoc, ấy là cao biêu hieu chinh thức sapa sira: ỷa ra nhieu cuoc bui tien nǚu chơi bờ, hòn nhieu, nghèo khó hàng hòn, hòn đam hoặc nǚi uy chán nǚn, vay nǚn tinh truc va dung ngay: BLANC D'ALLEMAGNE: là thư thuoc hòn đe lau chui va đánh gương tu kính, cửa kính, cửa, dia tuyu tinh rất trong sảng sach se, tinh ly, mà lai hạ tien. Thư thuoc bờ này có thể đánh được cao mủi lẩn giay phot được nắng gai se trắng như tuyet va co co hai cao đặc điểm: khi cầm mủi đón đầu không giat ra tay vi không coi phu phai như các thư phan khac; khg muon đánh lai mà nhô ra het boi, lam lky nuoc riua sach bui di, mang phoi loi se trang nhu moi. Thát là nhát cù lau tu tien co ban tai cao dai ly RUỘU CHỒI HOA KÝ và PHÒNG TÍCH COP CHIM moi phong nang 100 grammes gia 0907. Cán dai ly các tinh, hòn An Hè 13 Rue du Cuivre - Hanoi.

CHÓ NÉN  
Lây lát nǚa  
Bệnh Mông-tinh  
Di-tinh dâ  
tàn phá  
dời các bạn  
nhiều rồi

Hãy trị ngay bây giờ bằng thuốc có danh  
cố-tinh  
ich-tho

BỆNH NHẸ: một hai năm, chỉ dùng 2 hộp là manh  
BỆNH NẮNG: 5, 7, năm dùng nhiều lâm trong 5 hộp là dùt tuyet 1 hộp 1\$2  
Có banh khap các dai-ly  
nhà thuoc, Võ-dinh-Dân ở  
Đông dương

Mua buôn ở Bắc-Ký do:  
Ets VẠN-HÓA  
số 8, PHỐ HÀNG NGANG, HANOI

THUOC  
HO  
CON CHIM

Gia truyền thần dược

(HO ĐƠM)  
(HO GIÓ)  
(HO KHAN)  
HO-GA

Người lớn, trẻ con ho: có đờm nhiều, chỉ ngâm một lúc thiếp long đóm giế chiu hoặc khô, ngay  
Bao to uống 4 bén: 0\$30  
Bao bé uống 2 bén: 0\$15

Hỏi ở các nhà ĐẠI LÝ  
PHÒNG TÍCH CON CHIM  
Khắp Trung-Nam, Bắc-Ký  
Giám-đốc CIPIC

Tiêu thuyêt mói  
giai nhieu vự, gai hay ghen, nén coi

## CÀ LÉ

một thăm cảnh trong một gia đình quý phái, dưới ngôi bút của Ngọc Chi - 100 trang bìa dày giá 0p40

## DỊNH MẸNH

là một chuyện tình khắc k ò của mộ đôi nam nữ học sinh n y - cảng doc cảng cảm động Thạch Hán 0p30.

I ngày trên tiên, 100 năm dưới trần

## TỬ THỨC

một tên thiền cao tu hoàn vũ la co lao ich cho tro em 0p20

## YÊU SÁC CHẾT

ở trên đời thiền cao giap dep, mà hoi chàng thành niem no phai yeu sac mo thiennu nǚ da chát. Thát là một môi tình thiêng liêng bi mat - Ta có thể gọi họ: hai người diễn. Tác giả Nguyen Binh, 150 trang 0p40.

Mua buôn trứ 30/-, Gửi linh hóa giao ngan

EDITIONS LANGTUYET  
182 Bloc khaus Nord, Hanoi,  
Tél. 1260

## CÁC BẢN ĐÔN COI:

## NGƯỜI XƯA

của Việt-Thường

Một tác-phẩm khảo cứu về lịch-sử. Một tài-liệu văn-chương quý giá, chưa từng nhà văn nào chép thành sách.

## NGƯỜI XƯA

là tất cả hình ảnh một thời oanh liệt của những danh-nhân Việt-Nam. Sách in giấy bẩn, bẩn hai màu, có 2 tranh phu - bản rách đẹp. Hoa-si Phi-Hùng trình bày CIPIC phát hành. Giá tiền: sách giấy bẩn giá \$70, sách giấy Impérial d'Annam có chữ ký của tac-gia, ngoài 2 phu bẩn in, thêm 1 bức họa NGUYỄN-BẢN của Phi-hùng. Giá đặc-biệt 3\$00

Thu từ và ngắn phu ghi cho:

M. DƯƠNG - VĂN - MÃN

Giám-đốc CIPIC

72, rue Wiéle Hanoi - Tél. 1678

NHỮNG SỰ PHÁT MINH  
CỦA NGƯỜI TÀU CUỐI  
THẬP TAM THẾ-KỶ

# HỐT TẤT LIỆT

thé tò nhà Nguyễn

## dã biêt dùng bạc giấy

VÀ MỘT CHẾ - ĐỘ  
TIỀN TỆ RẤT LỢI  
CHO KHO NHÀ VUA

Có nhiều người vẫn tưởng lầm rằng Law một vua tài chính người Anh về hồi đầu thập bát kỉ dưới triều vua Louis XV là người đã biết dùng bạc giấy trước tết. Đó là một sự lầm lẫn. Bạc giấy không p à do Law phát minh mà đã có từ thập tam thê kỉ lâu. Law có p mìn là chỉ phát minh ra những ngành phu nha nhà ngưu hang (tire au porteur). Hai thứ này rất khác nhau không thể nêu lầm lẫn được.

Ghi bạc có tò dời thương cỏ, người Tau, người Do thái và cả người Nam hùng ta về dời Hồ quí-Lý (Trần Mai) cũng đã p dùng đến.

Dưới đây xin thuật lời Marco Polo một người Pháp sống ở Tân trong 20 năm từ 1273 đến 1293 nghe la vào đời nhà Trần bén tè và dời Sa-ti Louis đến Philippe le Bel ở Pháp, 1365 năm nay.

**Nhà dúc tiền và chế bạc giấy**  
của nhà Nguyễn

Hốt tất Liệt, Nguyễn Thế ò đã lập xưởng đúc tiền tệ và chế bạc g ấy ở Cambaluc tức là Bắc-binh hoặc miền lân cận đây. Nhà vua đã chế tiền tệ một cách đến nỗi người ta có thể nói Hốt tất Liệt đã giỏi thuyết hoa học ngày nay.

**Dùng vỏ cây dâu làm bạc giấy**

Nhà vua đã dùng vỏ các cây dâu để chế bạc giấy. Người ta bóc một thứ vỏ con trăng ở giữa lớp vỏ ngoài và gốm cây dâu rồi người làm thành những tờ móng như giấy và đem cắt ra từng đoạn một. Những miếng giấy hàng vỏ dâu như thế đều đem đóng dấu nhà vua và có thể đem tiêu trong khắp nước Tau dưới quyền cai trị của nhà vua. Những miếng giấy

đó úy lo nhỏ  
dáng giá từ nửa  
xu cho đến 10  
lang vàng. Thế  
là nhà vua  
không mất gì  
mà hàng năm vẫn có đủ tiền để mua hết  
những đồ quý giá khắp trên thế giới.

**Kẻ nào không tiêu bạc giấy đó  
đều bị xử tử**

Chính với những miếng g ấy và dâu dò nhà vua dùng để giá hết những món nợ của mình và hunker thư minh mua. Thủ giấy bạc đó có thể tò dời dùng khắp nơi trong nước dưới quyền nhà vua. Dẫu giá trị của bạc giấy đó, lớn hay bé, không ai dám từ chối vì như thế sẽ bị xử tử ngay. Nhưng khẩn dàn gian ai cũng vui lòng nhận thủ giấy bạc do vi đem đi dâu tàng có tò dời dùng để mua các thứ hàng hóa như vàng bạc v.v. Vả thử giấy đó rất nhẹ, mang đi mua lại, lại rất tò tè tò. Các nhà buôn từ Án-dô oác xú khác lại vs mang theo vàng bạc, chàu bao cũng chỉ có thể đem bán cho nhà vua thôi. Nhà vua đã cử ra 12 vò quan coi việc đánh giá các thứ đồ đờ rò g à bằng giấy bạc nói trên. Tuy vậy các nhà buôn ngoại quốc cũng phải nhận vì không thể nào tìm được kẻ khác mua nữa và lại được giá tiền ngay. Vả lại, với thứ tiền giấy đó, họ có thể mua đủ các thứ minh mẫn mà lại nhẹ dễ mang không nặng như vàng bạc.

**Hàng năm nhà vua mua được rất  
nhiều của quí.**

Bằng cách dùng bạc giấy nói trên, hàng năm nhà vua đã mua được rất nhiều thứ rất quý và kho tàng nhà vua chất đầy những châu báu vàng ngọc.

Mỗi năm may lần nhà vua cho yết-thị, ai có vàng bạc, của quý gì thì đem đến kho bạc nhà vua, nhà vua sẽ mua ngay và giá bằng giá rất hết vi nhà vua không mất gì hết. Dân gian không bắt buộc phải theo shung ho úng đem đến bán cho nhà vua vì sau nhu thè được giá cao hơn hết. Thế là nhà vua có thể có hết cả vàng, bạc khắp trong nước về mình.

Khi một tờ giấy bạc hư hỏng thì người ta có thể mang đến đổi lấy tờ giấy mới ở kho nhà vua chỉ phải giá 3%. Nếu dân gian ai muốn cần dùng vàng, bạc để làm đồ nữ-trang thì cũng có tò dời đến kho nhà vua mua và giả bằng tiền giấy của nhà vua.

**Viên Thượng-thư bộ tài-chính bị  
âm sát.**

Cái chế độ tiền tệ này làm giàu cho người nghe rõ nó tò là vi Thượng-thư coi kho tàng và tài chính nhà vua Achmet, nhưng cũng vi chế độ đó mà dân gian bị bóc lột và vi thế mà quan Thượng-thư bị ám sát. Marco Polo được nhà vua úy cho việc điều tra về vụ ám sát này đã tìm ra những sự tham nhũng của quan Thượng-thư. Tất cả các tên đồng đảng của quan Thượng đều bị xử tử và của cải đều bị sung công.

**Bạc giấy, một trong những  
nguyên-nhân đã đánh đổ nhà  
Nguyễn.**

Tuy vậy nhà vua vẫn dùng bạc giấy như thường và theo Marco Polo đó chắc là một trong những nguyên nhân chắc chắn đã làm cho nhà Nguyễn mất ngôi vua và nhà Minh năm 1367, nghĩa là 74 năm sau khi Hốt-tất-Liệt (Kouilai Khan) con Thành-cát-tu-Hán (Gengis Khan) từ trấn.

HỒNG-LAM thuật

**Thuốc cai**  
**Tứ-Nhật-Khúc-Yên-Hoàn**  
**Sô 46**

hay tuyết diệu, vi không pha một tý chất thuốc phiện nào, mà uống vào là :

1) **Đánh ái được ngay cơn nghiện** 2) **Không  
vật vã nhọc mệt, làm việc như thường.**  
3) **Trong thấy báu đền là chán ghét, ngồi thấy  
hơi thuốc lá là ngây người.**

Nên dù nghiên, nặng nhẹ chỉ 4 ngày là bỏ hẳn được rất dễ dàng, êm đềm không sinh được ra chứng gì khác, lại hết tò tè, ngày hùt 2 bữa mới hết 2 chai thuốc; hút một bữa, t chai còn thừa, Mỗi chai giá 3p50. Sâm-nhung-luyết-cân-a-phien 1p50. Thang tuyệt căn 0p25. VIET-LONG, 58 Hàng Bè Hanoi. Thủ tú, ngân phiếu đề : M. Ngô-vi-Vũ Đại-ly các tỉnh xem trong quảng cáo Sản, Ngứa, Lở cũng đăng trong báo này.

## THỐNG - CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI :

« Đã nhiều khi, ta lấy làm buồn mà nhận ra rằng những ý định của Chính-phủ bị một cuộc tuyễn-truyền nhằm hiềm lầm sai hồn mất ý-nghĩa ; có khi những sự quyết định, « dãy công-nghiêm-cửu, của Chính-phủ không sao thành-hiệu được, vì một số quá đông viên-chức thừa-hanh không chịu làm việc, hoặc bất-tài không làm nổi, hoặc phản-bội. Nhưng sự bất-lực đó, sự phản-bội đó, sẽ bị trừng-phạt »

## QUAC THƯỚC ANH HÙNG

### Dung nhan của Thống-chế Pétain

Khi ta dung nhàu Thống-chế Péatin, nhà văn-hảo Henry Bordeaux nói rằng nét mặt của Ngài có vẻ « đẹp trường-thu » của da cầm-thach ».

Thrace thế, ta ngầm một pho tượng hay một bức ảnh của Thống-chế có nhân-ringo à cái đeo cầm-thach ấy hiện ra một vẻ ôai-nghi, nghiêm-nghị và dịu dàng. Tất cả hình-thân Siêu-Việt của Ngài có thể phác họa: rõ nét ấy.

Ôai-nghi, tức là quyền-lice. Hồi tưống lại năm 1914, khi trận Án-chún nổ hùng cho mãi tối ngày nay, một khoảng thời gian 27 năm dài, Thống-chế đã ánh hưởng rất tòn để quốc-vân nước Pháp bởi một lực lượng vĩ đại của mìn trên đường dài, mà những đó chính là: trận chống giặc-oanh-liệt ở Verdun, sự khôi-phục quan-tân trong khi dẹp Bình Phố-cô-hô đã nao núng sự thắng trận năm 1918, sự giữ-théc-lực của quân-đội tò dời cho tháng 1936, năm mà chiến-tuyn Bình-Dân iến cùn quyền, và nhất là đến bây giờ là thời mà công cuộc Cách-mạng Quốc-gia dâng lên như luhn sóng thủy-triển, đe mưu sự Cải-tạo, phục-hưng nước Pháp và Đế-quốc.

Khi xưa, người quân-tu giữ vè nhât như nước, hiết binh lâm-nhän-khi. Cuộc đời vùa « cõi mi hi » của Thống-chế là một đời quân-tu, ngày tháng như trước, chí biến vi nghĩa để phung sự vinh-quang nhà. Nhờ sự nghiêm-hay, sự chân-tinh ấy mà 3 năm Thống-chế đã làm cót chống trời để dè đùn để quoc-vien trong buổi ngày cơ. Nhưng chẳng phải Thống-chế nghiêm-nghị là vòi-tinh đòn : Mỗi khi phái trống đòn dán cен của Ngài, tức là đối với mấy trinh-triền-nhan-dan của Quốc, thi Thống-chế sẵn lòng dùng-tinh, đòn-dái bằng một vòi nghĩa cù đòn chua, đòn-sau-cho cho mỗi nỗi đau khổ của loài người. Chia sẻn Thống-chế rất ghét sự hua-hẹn hào-huyễn, là một thời tiền rất thông động vào thời dân-chủ, ở cửa miệng những chinh-khách sà-ngo.

Thống-chế thường day : « Cõi yên thòi mới mìn nội đại sự » Bao giờ Ngài cũng yêu mến tò cõi moi người dưới quyền Ngài, đã đặt vấn mện vòi tay Ngài. Nhưng thi dù chung tò ràng Ngài yêu mến quân lính, quân lính thờ kính Ngài cho đến nỗi vòi long chết vòi đại hinh. Như các chiến-sĩ oanh-linh trước kia đã hy sinh cho Hoàng-đế Nâ-Pâ-Luan, thi trái mìn nám chống giặc Verdum, tràm van thiên-nhin-tinh-hoa của nước Pháp đã vòi kinh yêu Thống-chế mà huy hòi cuộc đời, đòn binh không-đòi-anh-huyễn vòi chông giặc lâu quâi nên sòn cung chi cõi cơ ho muôn quí thi được Thống-chế đem lòi-đài, khich-le, đòn binh ấy, nhú hắp một sinh-lực mới đòn-đập lòn quát khép, da vuốt khói đòn đót mìn tinh-đòn, tinh-nâng.

Thống-chế quâi là người Trời. Thủ sém lichen-sú cõi kim, được ong trang quac-théc, tuổi da 58 mà còn đem hai vai giá mìn để gánh-vác một trách nhiệm nòng nò. Đến tuổi chieu tàn tèn, người khai chí còn lo ngồi xuống để huyễn, nốt lèo giờ, thi Thống-chế hùng-dũng đem thân hiến cho Đại-Pháp để-quốc, giữ lấy cuộc Thái-hinh, gày lại mõi-hi-vong. Giờ giờ phút phút, Thống-chế tien-uy đòn-dập-lòn-lòng-vang-trai của một cuộc Phục-hưng rực rỡ, huy-hoang.

Thống-chế huy là hiện-thân của sự « diệu Việt » trong họ Anh-Hùng-Ca, của sự « Thần-Thánh » trong bờ cõi Tôn-Giáo.

TRÚC-BYNH

# ƯƠn Chồng

Phóng-sự điều-trá của VŨ-XUÂN-TỰ — Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH  
(Tiếp theo kỳ trước)

Thầy tôi mất đã lâu. Mẹ tôi là người của thế-hệ trước. Đầu óc mẹ tôi chưa đầy những nghĩa-khắc của một bà mẹ chồng cù hủ. Nhưng lúc mắng chửi con cái, mẹ tôi rít hai hàm răng lại. Va ngay những lời nói thường thôi, nghe cũng chưa cay đớc ác.

Khi thiêng-thời, mẹ tôi là một tay buôn bán rất đảm. Ghé lâm ! Đối với những việc doanh thương, bà cụ riết-rõ hết sức, không cho xem một chút tình cảm nào vào.

Có lẽ vì thế, cả đôi với con cái, mẹ tôi xử sự như quản trinh mẫu-tử.

Các chị em gái tôi, một khi tôi có vợ rồi, thật xứng với câu : « Giặc bén Ngô không bằng bà có bén chồng ».

Ngay trong tình ruột thịt với nhau, trước những sự chung dung hàng ngày, tôi cảm thấy mấy chị em tôi không có tí gì coi nhau là mâu mủ cả.

Cái đó chỉ là ảnh hưởng sự giáo-dục các con cái của mẹ tôi.

Gia đình tôi nhu thê, anh tuồng tượng khi tôi cưới vợ về, nó sẽ tan nát, rãm cửa nhà đến thế nào.

30

Tôi dè ý quan-sát, thấy một số đồng bà mẹ Việt nam đều chung một tâm lý như mẹ tôi. Khi con gái mới nhốn lên, bắt con lấy vợ sớm cho bằng được, dè mau có dâu, có cháu. Nhưng lúc con có vợ rồi, các bà lại coi bà dâu như kẻ hẵn kẽ thù vậy.

Cứ xem những câu chửi mắng con cái thì biết : nào « tui chà ! không thê, lại sợ vợ nó không bằng chồng »; nào « bà già, nó chỉ biết có vợ

Hãy mua hai cuộn vải rái  
giá-trị vừa xuân-hàn.

**1. Tân-Dà ván vắn III**  
của Thi-hà Tân-Dà Ng-khắc-Hiển  
Tập III này gồm đủ các lối thơ ca, sầm hàn nói, dịch đường thi v.v. Sách dày ngọt 100 trang rất may thuật, giá 0\$45

**2. Triết-lý sức mạnh**  
của Lê-văn-Trương

Cuốn này mở đầu loại sách sống và mạnh của tác-giả. Rất cần đọc, vì ai cũng cần phải biết tới sức mạnh có công dụng thiết thực cho sự sống của người ta là ngàn nǎo. Trên giấy bìa tôi là Giá 0\$30. Hồi ở

**HƯƠNG-SƠN**  
97 Hàng Bông — HANOI  
Ở xa, thêm tước phi.

nó thôi, ngoài ra, còn biết đến ai nữa ! »

Trong những câu mắng đay nghêu ấy, như ăn một mối cẩm thạch, ghen ghét kẽm đến san sẻ tình yêu của con bà đối với bà...

Tán nói dồn dập, ngừng lại, rồi túm-típ :

— Mả nghĩ cũng nực cười : thi sự san sè ấy, từ các bà già nên chửi ai ?

Còn đối với nàng dâu đời nay. Nói ra, không phải tôi chửi lấy vợ, đã bệnh vợ xa mẹ. Thời buổi nào kỷ-cương ấy, nếu các cụ cứ giữ mãi lè lối xưa, chỉ xảy ra những câu chuyện bất hòa trong gia đình mà thôi.

Áy đổi với nàng dâu, Nghĩa là con gái của người ta về nhà mình, các cụ « thẳng tay ». Nhưng lúc con gái các cụ về làm dâu con người ta, các cụ lại muôn kén chọn ba mẹ hiền từ.

Như năm xưa, có con gái bà Tú ở Cầu Gỗ hỏi chí Liễn đọc, vì ai cũng cần phải biết tới sức mạnh có công dụng thiết thực cho sự sống của người ta là ngàn nǎo. Trên giấy bìa tôi là Giá 0\$30. Hồi ở

Suy bụng ta ra bụng người, mẹ tôi còn nghĩ vậy, lết tất

nhiên, người dời; họ lại không biêt lo tinh cho con gái họ như thế hay sao ?

Trong xã-hội Việt-nam, cái thứ gia-dinh « kiều mẫu » như nhà tôi, có thể có đến hàng trăm, hàng nghìn cái. Nếu trăm nghìn cái gia-dinh ấy, định gặp gỡ nhau về hôn-nhan, con gái thi é vợ, và con gái sẽ é chồng ráo !

Những bà mẹ, như mẹ anh Tấn, là những người của thế-hệ trước, là những người thừa nhận chế-dộ nòng dâu mẹ chồng, cam chịu đau khổ để rồi lại báo-thù, hành-hạ những kẻ sau. Đôi khi, chính các bà ấy cũng biết thế là ác-nghiệt, không muốn con gái mình lạm phái cảnh ngộ ấy. Nên gả chồng cho con, lầm bà hình như chỉ muốn kén những chàng rẽ mồ côi mè-cút. Tay bà, với dàn con, các bà cũng chẳng nói tay chứt nào. Lắm bà lại phân bì cảnh làm dâu bảy giờ — những thiếu - nữ may-mắn được chồng nưng-niu, chiều-chưởng — « chúng nó làm dâu ngày nay thế mà sướng ! Úi chà ! Tao ngày xưa còn khờ bàng tráng thế nǚ ! » Nhờ nhớ-nhăng, như thèm-tiếc một chế-dộ đã sấp-ta.

Đến cảnh chị dâu em chồng. Cố hay giúp trong ban gáy, lại làm đau khở lán nhau !

Thật những tập-quán cõi-bù dã phả tan biêt bao nhiêu

bạnh-phúc gia-dinh. Ngày nay, sống theo thời buổi mới, những tập-quán ấy còn gom-gép thêm một phần vào nạn đê chèng nǚa.

Gia-dinh anh Tấn, do là già cành có những bà « hiền-mẫu ». Còn cảnh nhà bốn cõi bạn láng-giềng tôi, là gia-dinh có những ông « bô hiền ». Cố Nghĩa lớn nhất là 35 tuổi, Khang 33, Ngọc 31 và Hòa 29, mà từ xưa đến nay, đều không có một dám nói hỏi cù. Chỉ vì cha Nghĩa là người quá ác nghiệt, suốt phố H. B. không ai là không biết tiếng. Cha nàng có thể là « kẻ thù số một » của bà yểu. Trong cách ông cư-xử tàn-nhẫn với vợ, người ta không hiểu sao ông lại đang tám được đến thế. Ông đánh dập vợ, như những kẻ vũ-phá, coi tinh-

nghĩa đều gõ tay áp không khác gì đối với súc vật.

Ngày từ hồi còn thơ-ấu, hằng ngày, Nghĩa đã được chứng-kien những sự hắt-hỏa trong gia-dinh. Rồi nòng chịu ánh-huống dần-dần

Nhớn lên, khi đã chót nở những sự dài-hồi của tình-ái, khi đã biêt lưu-y đến những cái tốt đẹp ở người con gái, ở người đàn ông, để yêu đương theo đúng với luật thiên-nhiên... những năm ấy, với Nghĩa, lại là những năm bị cha nòng gieo vào đầu óc những ý-nghĩ đen tối. Sau một trận đòn như trận đòn thù, mẹ Nghĩa ôm nặng. May chì em nàng phải ngày đêm hầu-hạ, còn cha nàng vẫn đứng-dùng như không. Từ đây, Nghĩa dam noai-oghi bọn đàn ông — những người cũng có thê như cha nàng. Và Nghĩa bi-quan.

Cái tuổi dậy thì qua. Cái tuổi dài hối yêu-đương qua. Thấy nàng kém vui, người ta ngờ nàng thiếu tinh - yếu, buồn vì muộn màng. Sự thực Nghĩa có буда rõ, nhưng một phần lớn là thương hại sở-phận mình vất vả. Thay không có ai dám bồi悯, Nghĩa cũng chẳng bắn-khoan, lo lắng. Nàng thản-nhien, và càng dì-sìn vào đời, nàng không còn tin - tưởng rằng người đàn bà phải cần cõi đàn ông sống được.

Thật cha Nghĩa đã làm u áy những ngày sảng-lạn của nàng, đã giết cái tuổi mom-mộng của nàng. Những mầm non mơ-ước dùng để xây những lâu đài hạnh-phúc, chung sống với một người chồng mai sau trong tri-ường Nghĩa, bị cha nàng vật trại hết.

Và nay, để tháng ngày trôi theo với thời tiết bốn mùa

31

L'automne vient avec  
LES CHAPEAUX



étudiés spécialement pour les  
pays tropicaux  
Agents exclusifs : Tamda & C°  
72 rue Wiélé Hanoi Tél. 16-78

## BỆNH TÌNH

.. Lậu, Giang-nai  
Hè cam, Hết xoài

chi nên tìm đèn

## ĐU'C-THO-ĐU'ÒNG

SỐ NHÀ 131. ROUTE DE HUÉ — HA NOI  
THUỐC KHÔNG CÔNG PHAT, KHÔNG HẠI SINH DỤC  
GIỮA KHOÁN KHỎI CHẮC-CHÂN BẤT LINH NGHIỆM

Nghĩa chỉ còn tìm thấy lẽ sống ở em và mẹ. May có em nàng cũng thế. Và mẹ Nghĩa, bà cụ hiền như không cảm thấy buồn vì không con gái, khẽ cao rõ, một khi từ ngữ đến chồng.

Trong gia đình, những đứa con lớn thì chịu ảnh hưởng những ngón-ngữ, những hành-vi của cha mẹ. Mà những em bé bao giờ cũng bắt chước các anh chị chúng.

Hiểu rõ thê, ta biết ngay cái nguyên-nhân làm cho Nghĩa và mấy em gái chưa được đi ở riêng, tuy đã quá tuổi làm «cô». Ta biết ngay cái mà đời gọi là quâ-báo cho những kẻ như cha Nghĩa, cho những kẻ không bao giờ xét minh và cứ lây-lam ngạc nhiên «quái lỉnh giầu sang, con minh đẹp, thê mà ê-chồng!»

IX

### Những thành - kiên cõ-hù

Những sự bất-hòa trong gia-dinh Tấn, những sự cản-trở về việc nhân-đuyên của các bạn trẻ như anh em chị em Tấn, đều gây ra bởi những thế-hệ trước. Ma đến nay không riêng gì cảnh mẹ chồng

nàng dâu và chị dâu em chồng ngoài ra, bấy còn một ít thiếp nữa nữa là nạn-nhân của những thành-kiên hủ-lậu.

Bây, tôi xin giới thiệu với bạn đọc: cô Mậu. Và tôi xin đề Trang thuật lại các bạn nghe tình cảnh lỡ thi của Mậu



vì nàng là bạn thân với Trang.

— Bấy mấy lần anh thấy Mậu, trông nàng cũng không đèn nỗi xấu, phải không anh? Ấy hai ba năm trước, nàng không lo buồn còn đẹp hơn thế nữa.

Cái cõ-lo buôn của Mậu chỉ là chuyện nhân-đuyên muộn-màng. Hơn các bạn gái khác, Mậu có bai dám dám hỏi mà toàn những người có thè làm chồng nàng, nhưng không may, Mậu lại sinh - trưởng nhầm những gia-dinh quá thiên về giai-cấp, thành trắc-trò.

Năm Mậu 18, 19, đã có hai dám hỏi nàng. Một thầy ký sờ Hỏa-xá-Vân-Nam, nhưng người cha lại xuất-thân là thụ-thuyền. Vả một vị tiều-thương-gia mà ông cụ thân-sinh là người cùng-làng với cha nàng, trong hương-thôn không được ăn trên ngõ rộc.

Hai dám ấy đều bị từ chối, bởi gia-dinh nàng cho là không được mon-dăng họ dời.

(sòn nữa)  
VŨ-XUÂN-TỰ

**Chemisettes, Tricots,  
Slip, Maillot de bain**  
đủ các kiểu, các màu, rất hợp thời  
trang, mua buôn xin hồi hằng đết

**PHÚC-LAI**

87-89, Route de Hué, Hanoi — Tel. n° 974

# CON ĐƯỜNG NGUY HIỂM

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN Hà dịch  
Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH  
(Tiếp theo)

Chàng hỏi :

— Em định làm gì?

— Ô, anh đừng sợ. Anh không có bị lôi thôi gì đâu, không có gì nguy hiểm cho anh trắc-trò!

Chàng đáp. Lần này cái giọng dầm-ấm của chàng rung động vì sợ hãi:

— Anh van em, Kitty ạ, đừng có nói như thế. Em đã biết rằng anh rất cảm động về bài cũ chuyện gi định dâng đến em. Anh sẽ lo lắng ghê lắm. Em định già nhời cho chàng em làm sao?

— Em sẽ bảo rằng em sẵn sàng đi cùng vợ hán đến Mẽ-Tán-Phủ.

— Có lẽ khi ấy hắn không nhắc nhở đến chuyện cũ nết chàng?

Chàng không hiểu tại sao mình vừa nói vậy mà nàng nhìn chàng một cách kỳ quặc quá đỗi.

Chàng hỏi :

— Thật em không sợ ư?

— Không, anh đã làm em can đảm. Như lời anh nói, em sẽ sống những ngày không buồn tẻ đâu, ở giữa chốn dịch là, và nếu em có chết vì thế thi em sẽ chết, có thể thôi.

— Anh đã cố gắng xử tử tể với em rồi.

 <b>DẦU NAM-CƯỜNG</b> <small>Xem cách dùng trong đơn NHÀ HIỆU THỊNH TỐT</small>	Dầu Nam-Cường Cường ém diu bán tại: <b>MAI - LINH</b> (Hanoi, Hai-phong Saigon Phúc-yen, Hongay)
Tổng đại lý Hanoi : Nguyen-van-Duc 11 Hàng Hỗn Tổng đại lý Nam Định : cả các phủ huyện Việt-Long 28 Bến cùi. <small>Ngoài não &amp; Nam Định xin lại mua luôn ở hiệu          Việt-Long cũng như chính hiệu Haiphong</small>	

Nàng lại nhìn chàng. Nàng rung rung nước mắt. Nàng mũi lồng, xuýt bị cảm dỗ vì ý muốn lẩn mình vào trong cánh tay nhân tình và áp môi mình vào môi của chàng... Nhưng như thế có ích gì.

Nàng cố sức nói cho quả quyết:

— Nếu anh muốn biết sự thật, thì đây: em di, mà trong lòng em chết hẳn rồi, em kinh hoảng mà di. Em không biết ý Walter định bí-mật và rắc rối nǚu thế nǚc, nhưng em cũng sợ rủn cả người. Có lẽ em chết di mờ thoát đó.

Nàng không thể dẫn lòng được làm nữa, nàng chạy vội ra cửa, trước khi chàng kịp nhúc nhích.

Townsend thở một cái dài dài, thoát nụ Chàng thấy mình cần phải uống một cốc rượu whisky-soda làm

XV

Nàng về thi thấy Walter đã ở nhà rồi. Nàng chỉ muốn lên về nhà mà không gặp ai thôi.

Walter đương sai bảo tên hòi ở phòng khách. Kitty chán chường đến nỗi cũng đành lòng chịu cái sự khuất phục không thể tránh được. Nàng đứng trước mặt chàng.

Nàng nói :

— Tôi sẽ di với mình.

— À tốt lắm...

— Mình muộn-em sắm sửa xong lúc nào?

— Chiều mai.

Sao nàng lại có ý tưởng thách-thức như vậy? Cái vẻ hưng hò của Walter như là ngon roi vút vào nàng. Nàng hỏi :

— Tôi thiết tưởng là vài bộ áo nực, với chiếc khăn lịem cũng đủ, phải không minh?

Cuối nàng cũng ngạc nhiên sao mình dám ăn nói như vậy.

Nàng xoay tung cương rút pojai y và cái giọng phù phiếm của mình.

Walter nói :



Tôi đã bảo con nha hoàn sắp dù những  
thứ mình cần phải mang đi.  
Kitty gật đầu và lén phòng riêng.

#### XVI

Hai vợ chồng đi đến nơi rồi.

Ngày lại ngày, họ ngồi kiệu di theo những con đường nhỏ hẹp lẩn trong đám đồng ruộng man mác. Mỗi buổi sớm tinh sương, họ khởi hành đi cho đến khi nắng nôi phai vang trù trong một cái quán nhỏ bên vệ đường. Rồi họ di tới một chỗ thành-thị làm diech cho một quãng đường dài.

Cái kiệu của Kitty di dẫu, theo sau là kiệu của Walter, rồi mới dần dần cu-ly khuân vác giường ngủ, thức ăn dì rải rác bốnదon.

Qua nơi ấy Kitty thản thờ như một người mơ ngủ. Trong những giờ dài dằng mà chỉ có một vài lời bàn tán ngẫu-nhiên của một tên cu-ly hay một câu hát sô-sàng pha tan bầu im lặng, tâm trí nàng bị hành hạ, dần

#### THUỐC LÀO ĐÔNG - LINH

236, Rue du Coton, Hanoi

Giong ngọt khói êm, thuốc ngọt giá rẻ /  
Đồng bào bốn bờ! chiều cõi mua giüm

Nhà lầu, vợ đẹp, con khôn. Mua vé Đông-pháp sẽ hy vọng có cá

34

vật, nàng ôn lại những tình-tiết trong cái cành dáng thương ở phòng giấy Charlie.

Đêm đến, trong khách-diem, nàng ở với chồng trong gian phòng tốt nhất; nàng thừa rõ là chồng nằm trên tấm phản chẳng ngủ được, nàng nũng cầu vào gối để bụng bịt những tiếng khóc nức nở. Nhưng ban ngày, ngồi sau bức màn kiệu, nàng không phản đối nữa, nàng đau đớn chỉ muốn kêu lên. Không bao giờ nàng tin rằng mình có thể khâm chịu được nỗi đau đớn như vậy ấy. Nàng tuyệt vọng tự hỏi thăm vì sao mình đau đớn như vậy thật là đáng đời.

Trước khi dùng kiệu để đi sâu vào vùng quê, hai vợ chồng phải đi tàu thủy trên sông Tây-giang.

Trên tàu Walter đọc sách không lúc nào ngừng. Tuy vậy, đến bữa ăn, chàng cố ý nói chuyện cho nhiều. Cũng như nói với một hành-khách xa lì, chàng nói với Kitty những chuyện không dấu vào đâu. Vì lẽ đó, hay là để vạch rõ cái vực thẳm giữa hai vợ chồng như Kitty đã tưởng.

Lúc đầu, cho là chồng già và, nàng còn giữ một chút hy vọng: bay là ông chồng sẽ cưới khay một cái rỗi bảo với nàng rằng có muộn

trở về thì cứ về đi? Trong óc chàng, có những ý tưởng gì vậy? Trước kia chàng yêu đương nàng bao nhiêu, sao lại có thể mong muốn cho nàng chết nhỉ? Bay giờ nàng đã rõ thế nào là ái-linh chân thật rồi, nàng mới nhớ lại hàng trăm nghìn việc làm chứng cho tình-tìn yêu của chồng. Đối với chồng, trước kia nàng muôn sao được vậy, thật là nhất-vũ-nhi-giới. Không có lý nào chàng không yêu nàng nữa. Có bao giờ ta lia bô một người, chỉ vì người ấy hành-hạ ta chàng? Thật nàng có làm cho chồng đau khổ như Charlie đã làm cho nàng đau khổ đâu, tuy vậy, giá tình-nhanh có gọi thi nàng cũng sẽ dời bỏ tất cả để mau man ngã vào lòng người yêu. Charlie quả là con người vô-tinh và nhanh tăm. Nhưng dù sao, dù bị hy sinh, dù bị duồng dãy, nàng vẫn yêu y.

Trước kia đối với Walter, nàng có uy quyền thái quá, không lẽ cái quyền ấy từ bấy giờ lại mất hết că. Xưa nay ái-linh vẫn hay thử lửa với những trận bão-sóng..

Nhưng dần dần, nàng thấy nao núng, không vững đà nữa.

... Và bây giờ, hai vợ chồng trầy trong quãng đồng quê; tối đến, ở quán-trợ, Walter đọc sách bên ánh đèn dầu, còn nàng thi-nnym trán chiếc nệm rơm dùng thay giường ngủ.

#### XVII

Bỗng nghe thấy bọn cu-ly xào với nhau. Một tên ngoài lại. Đề diễn là lời nói liu-lo mà Kitty không hiểu, hắn giòi tay ra hiệu cho nàng. Nàng nhìn theo phía bắn trả. Ở trên

## Nếu muôn có ít vốn mà làm nên giàu có. Nếu muôn lấy bằng phát-minh

VỀ DỊP HỘI CHỢ HANOI NĂM NAY THÌ LÀM LẤY NGAY CÁC THỦ RẤT  
DỄ NHƯ SAU NÀY:

Hương, trầm, nến (lạp), phấn viết, thoa mặt, róm, đánh giầy, son, sáp bôi, dâ-bật lừa, dù các thứ sà-phòng, dù các thứ mực viết, mực bút máy, xi-đạt phấn chiêu làm bắng nội hóa v. v.. Đã có nhiều thơ khen của các nhà chẽ tạo

Thi mua ngay các sách kê dày:

1) SÁCH DAY LÀM & 41 NGHỆ ỨT VỐN — Đã lần thứ hai. Có thêm nghệ làm Dương giầy (giầy le). Nghệ làm đà hát lừa. Duy làm các thứ xè-hông (savon), xi-xát (crème), phấn, thuốc ruou khán, thuốc đánh răng, y-tô h kim khí, đánh lông. Các thứ kem, sáp bôi, dùi thom, sáp ve, lót lâm diem (que) lâm verme, mariti, các mực viết, mực Tàu, mực in, mực bút máy v. v., xi đánh đồ gỗ (dù g nước là thay essence). Mà các thứ không phải dùng điện như antimoine hạch kim, đồng, chì, kẽm, kín, hiếc, vàng, bạc, thép là sách có giá trị giá 3p6, gữ linh hoa giao ngắn là 3p52.

2) SÁCH DAY & 30 NGHỆ DỄ LÀM — Đã bao cảng làm được, vi sách quốc-ngữ, phần nhiều làm bắng nói hóa như rää (ay, hor, tuoi, phu, mat, dan, bong): làm các thứ miếng song thầu, nến thấp, các thứ keo, mứt, đường, kem, nước dừa, cát rựng mít, nước thanh kith, nước chanh bột, rượu mật ong, rượu ngọt ngầm sra trươi đưa mòn, lấp xưởng, thịt pho, các đồ châm cõi, nút áo-là, các thứ sỏi châm (quac). Đầu phu nhay, các thứ bánh. Thật là cuốn sách để cho ai muốn tự lập, đã tên giá 2p99 (trước có 1p50). Ở xà-púi-thuê cửa số 052, gữ Huah hòa giá gần là 2p45 (phẩm gữ iỏi linh hoa giao ngan phải gửi tiền trước trước mua).

3) DÂY LÂM CO KHÍ VÀ KIM KHÍ — Thợ săn, nghề, nghề, bao, đồng, kẽm, thiếc v. v. cùng các máy móc, cách tinh rango bành xe, bình thoả, cỗ đồ hính v.v., cung hồi ngay, giá 1p00 (trước có 0p80). Nên gửi chung ba cuốn một lươn, cước v.v. nhiều. Thủ mandat đe cho nhà xuất bản như vậy:

Nhật - Nam thư quán 19 Hàng Điều — Hanoi

dinh một ngon đồi, nàng thấy có một cái thèm, chắc là đã ghi ký-niệm một bậc nho-giả hay một quâ-phụ tiết hạnh.

Từ khi nàng đi kiện, nàng thường được gặp những miếu tháp như vậy, nhưng chưa có nơi nào osi nghiêm như ở đây. Bóng chiếc thèm-nón bắt như một ảo-ánh trên ánh tà dương. Nó dường phát ra một ý nghĩa uẩn, khiến Kitty bối-hoài một cách khó tả. Phải chăng nàng nhận ra đó là một sự hăm-dọa, hay một sự giễu-cợt?

Nàng đi qua dưới một lùm tre, các cây tre ngã nghiêng là-là xuống đường, như muốn ngăn giữ nàng lại. Mặc dù buỗi chiều hạ đó trời yên tĩnh là thế, các lá cây èo là rung động. Hay là có một hồn-linh bí-mật nằm nấp trong cảnh lá đôn-dại nàng đi qua chăng?

Rồi doanh lữ-hành xuông tới mé chân đồi, ra khỏi đám ruộng. Bọn phu bước dài bước hơn. Chung quanh, gò đồng kéo ngang, liền chi chít, khiến ta có cảm tưởng rằng mặt đất rợn sóng như bão cát bե́ lú nước triền hạ xuông. Bên ngoài mảnh lình thành đồng-dúc bao giờ Kitty cũng đêý đến quãng đồng như thế.

(Còn nữa)  
HUYỀN-HÀ

## Bài thuốc trừ lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm. Ông lang Quất-Hiên Vũ-duy-Thiện, hơn 30 năm nghiên cứu tìm ra được thứ thuốc Trǔ lao rất thần hiệu bán 3p.50 một hộp. Bồ thận 2p.50 một hộp, Địa kinh 1p.00 một hộp, Đau dạ dày 0p.70 một hộp, Thuốc lâu đột túc 0p.60 ha nhất.

Ông Vũ-duy-Thiện lại có tài xem mạch Thái-tổ gọi rõ bệnh căn, chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại khoa, ở xa hỏi bệnh viết thư đê Vũ-duy-Thiện kèm 6 xu tem giả nhời ngay.

Thư và mandat đê Phó-đức-Hanh dit Bành.

n. 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-Linh 60-62,

Paul Doumer Halphong.

Cần thêm đại-ly khắp các nơi.

NHỎ ĐÓN COI:

## NGÒI BÚT

TUẦN BÁO PHÊ BÌNH RA NGÀY THỨ NĂM

Chủ nhiệm: P.N. Khuê

TÓA SOÁN:

TRƯỜNG-TÙ, P.N. KHUÊ  
NGUYỄN-ĐỨC - QUÝNH,  
NGUYỄN-BÌNH - LẬP, VĨ-  
HUYỀN-ĐẮC, BỒ- PHÒN  
CHU - THIỆN, TRANH VẼ  
CỦA HỌA SĨ NG. HUYỀN

## HÀN THUYỀN XUẤT BẢN CỤC

in và phát hành

Số đầu sê-ri vào đầu tháng octobre 1941  
Thứ tư gửi về ông NGUYỄN-XUÂN-TÁI  
53 - 71, Phố Tiên-Tsin — Hanoi

## Hán - văn tự - học

Thế nào ông cũng quên biết một ban ham học chữ nho, mua rất nhiều sách chữ nho mà học lấy phần mình, quyền này để bô cựu chô thiến sót mà trả lời rằng: « chỉ có HAN-VÂN-TU HỌC của ông Nguyễn-vân-ha, sinh viên trường thuế, năm thứ sáu mới học lấy một mình được, vì hoán toàn được không cần ai dạy thêm, không cần các sách khác có đỗ văn-pham (grammaire), tuy nguyên (étyologie), thành ngữ (expressions) i-ch sử chô nho lịch sử hán học, khéo cùu khoa cử, chỉ rõ đặc tính văn tự và tu-tưởng người Tàu, sự liên lạc mật thiết chữ mình với chữ nho, v.v., tê đọc được chữ thảo, chữ nôm, cõ ty, bạch thoại, vĩ thơ, đọc báo, bùi đậm một cách chắc chắn với nhà cõ học thức; mà chỉ trong có 6 tháng (6 quyền) mà ngày 1 giờ, sáng nửa giờ, chiều nửa giờ, vĩa học vĩa vui, vĩa biết nhiều, vĩa biết chắc, vĩa đọc bài khéo chọn để ghi lấy một ính thần Mỗi quyền 1\$ và 0\$20 trước sắp ra quyền III

XIN GỬI CHO:

NGUYỄN-VAN-BA

Médicine, Université — Hanoi

# một hiện-tượng rất lạ và hiếm có của vũ trụ

Ngay lúc đầu mặt giờ mới bị mặt giáng che lấp thì ta có thể xem xét được ngay, nhưng phải cần có một chiếc đồng hồ rất đúng và cần phải biết rõ kính tuyn và vĩ-tuyn chỗ mìn ở thì sự xem xét mới có ích.

Mặt giáng sẽ bâ đầu che mặt giờ từ mép phía Tây, như thế ta phải đề ý nhìn kỹ vào phía đó lúc sắp đến giờ có Nhật thực. Giờ mà mặt giờ bắt đầu bị che tuy không quan hệ gì lắm vì khi ta thấy Nhật thực bắt đầu thì thực ra mặt giờ bị « ăn » từ mấy giây rồi. Sau đó mặt giáng càng « ăn lấn » vào mặt giờ bao nhiêu thì bóng lại tiếp xúc với những vết đen. Trước khi bóng ăn lấn đến trung tâm diềm một cái vết của mặt giờ thì bóng lại tiếp xúc với những vết đen. Trước khi bóng ăn lấn đến trung tâm diềm một cái vết của mặt giờ thì bóng lại tiếp tục lại ở trung tâm diềm cái vết bằng một diềm đen.

Mặt giáng càng ăn lấn vào vòng lửa của mặt giờ bao nhiêu thì ánh sáng càng bớt dần đi bấy nhiêu. Nhưng mặt giờ phải bị che lấp đến 3/4 thì sự giảm bớt ánh sáng của ban ngày mất người ta mới trông thấy rõ được.

Trong vụ nhật-thực ngày 21 Septembre sắp tới này ở Hanoi ta chỉ trong thấy mặt giờ bị che mất độ 2/3 là cùng, nhưng sự giảm bớt ánh sáng đó ta có thể nhận thấy rõ bằng cách chụp ảnh một thứ đồ vật gì trong một cuốn phim, nhưng chụp cách nhau một vài

giây hoặc phút và vẫn để nguyên miệng ống kính ánh nhu nhu không thay đổi.

Ta lại nên nhận rõ từng hố đều nhau hình dáng phần mặt giờ không bị che lấp, những diềm mà mặt giờ mới bắt đầu bị « ăn » và khi hết bị che lấp v.v.

Ta lại nên quan sát về sự thay đổi của thời tiết và nền xem kỹ hàn-thứ biều chỉ máy độ trước, trong khi có nhật thực và sau khi mặt giờ đã sắng hẳn. Trong vụ nhật thực này chắc hẳn khi hàn sẽ không đồng dầy.

Đó là những điểm mà tất cả ai cũng có thể xem xét được nhưng nên nhớ muôn xem cần phải có kính xanh thấu hoặc màu đen nhạt không sẽ bị hại mắt như trên đâ nái. Còn về kết quả những cuộc quan sát về vụ nhật-thực này của các nhà chuyên môn ở xứ này và ở các miền có nhật-thực hoàn toàn như ở Hán-khâu, Phúc-kien, Đài-loan, đảo Marshall thì ta phải đợi ít lâu sẽ rõ.

Còn từ trước người ta vẫn cho các vụ nhật-thực là những điểm rất xấu có thể coi là triệu chứng những việc kinh thiên, động địa thi thiết-tưởng ta không nên quá tin. Nhật-thực tuy là việc hiếm có nhưng cũng chỉ là sự thường, vì nhữ ta đã biết, đó là một hiện-tượng mà ta đã thấy nếu khi nào mặt giáng quay quanh quả đất sẽ đứng thẳng giữa mặt giờ và quả đất.

HỒNG-LAM thuật

## Tâm hồn phụ nữ

Tại làm sao người thiếu niên lúc hỏi vòi muỗn vị hôn thê của mình là người lảng mạn ngay thơ, có tâm hồn mờ mỏng, mà đến khi lấy lợr lại chỉ ướt ao cái người ấy chỉ là người nội-trợ đầm đang ??? — Tại làm sao người đàn ông lại phu-tình ? Mà sự phu-tình ấy có phải là cắn nguyễn sự suy kém của đàn bà không? — Tại làm sao các bà, các cô muôn người ta hiểu minh mà lại không chửi rô-tòng minh cho người ta biết ?? — Tại làm sao người đàn bà hay da cảm ?? — Lành thô nhô có thể phân biệt được lòng « da cảm thật » của người đàn bà cao thượng với lòng « da cảm giả » của hàng người dê dang và kiêu ngạo ??

Muốn trả lời các sáng-đancellable câu hỏi ấy xin các bạn hãy đọc cuốn:

Tâm hồn phụ nữ của bà giáo Lan-Tú, Lê-doân-Vỹ

Sách in bàng giấy bẩn — Mỗi cuốn \$50. Mua lỉnh hóa giao ngan hết \$88. Ở xa mua xin gửi \$66 (cõ cước) về cho:

Nhà in MAI LINH Hanoi — Sách in có hạn, xin đặt mua trước kèo thê

# MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY CHỮ NHỎ

của cụ Phô-bảng Bùi-Kỷ (nguyên giáo sư trường Đại-học Đông Dương)

## BÀI THỨ 20

### Bài học :

春	溫	桃	悅	攜	往	不
雨	和	紅	目	手	來	厭
初	園	李	我	共	賞	
晴	花	白	與	入	玩	
天	盛	艷	諸	園	流	
氣	開	諸	園	中	連	

Những chữ mới học trong bài này :

春 xuān: mùa xuân

初 sơ: mới, trạng tự, bao giờ cũng đặt trước động tự hay tĩnh tự

晴 tinh: tinh tú,

桃 dào: cát dào, danh tự.

李 lý: cây mận, danh tự

悅 duyet: vui, đẹp, động tự.

與 ứ: và, liên tự

諸 chư: mọi, những, lượng số chỉ-tự.

攜 hué: dắt, cầm, động tự.

共 còng: cùng, the cách trạng tự.

往 vāng: đi, động tự

流 lưu: động tự ghép, lưu mến một cách  
連 hàn: không muốn dời, không muôn dời.

厭 yem: chán, động tự.

Giảng nghĩa bài học.

Mùa xuân vừa mới tạnh, khí trời ấm áp, hoa ở vườn nở rất nhiều, hoa đào đỏ, hoa mận trắng, sắc đẹp coi thích mắt. Tôi và mọi em đã tay nhau cùng vào trong vườn, đi lại xem ngắm, lưu liền không chán.

Giảng về cách đặt câu ở trong bài này :

1) Câu này có một mệnh đề, *Xuân* 'ū: Xuân là danh tự, đứng trước chữ vũ, làm chủ động tự cho chữ vũ. Vũ: danh tự, làm chủ từ. Sơ: cụm động trang tú, cũng như chữ 未 chử 已, bao giờ cũng đặt sau chủ từ và trước động tự hay tĩnh tự. Tinh: tĩnh tự, eh' cái thể của Xuân vú.

2) Câu này có một mệnh đề, *Thiên khí*: cách ghép chữ cũng như xuân vũ và thiên khí. Hoa làm chủ từ. Thí khí: nguyên là tĩnh tự, nhưng vì đứng trước động tự khai, hóa thành trạng tự. Khoa: động tự, chỉ cài-dụng c'a viên hoa.

3) Câu này có một mệnh đề, *Viên hoa*: cách ghép chữ cũng như xuân vũ và thiên khí. Hoa làm chủ từ. Thí khí: nguyên là tĩnh tự, nhưng vì đứng trước động tự khai, hóa thành trạng tự. Khoa: động tự, chỉ cài-dụng c'a viên hoa.

4) Câu này có một mệnh đề.

5) Câu này có một mệnh đề.

6) Câu này có một mệnh đề, *Đêm sác*: điểm: tĩnh từ, đặt trước câu ta sác làm bình dung tự cho chữ sác duyết: động tự, mục: danh tự, tức là từ động tự duyết.

7) Một mệnh đề, *Ngã, chủ đề* đều là chủ từ, chủ động tự, tức là.

8) Một mệnh đề, *Công*: trạng tự, bao giờ cũng đặt trước động tự. Níp: động tự. Viên: danh tự, tức là từ của động tự. Trang: giới tự, bao giờ cũng đặt sau danh tự, theo nghĩa tiếng ta thì gọi là trong vườn. Nếu ta đặt chữ trang trước chữ viên, thì nghĩa lại đổi ngày, không phải là giao tự, lại thành ra tĩnh tự, làm bình dung tự cho chữ viên. Suy ra, dùng chữ 内, chữ 外 cũng theo cách này cãi. Nên nhớ rằng cách dùng những chữ 中 内 外 trái ngược hẳn với tiếng ta, như sa nói trong vườn, thi chữ 外 đặt là 園, ta nói vườn giữa, thi chữ 内 đặt là 中.

9) Câu này có bốn động tự, có thể gọi là có bốn mệnh đề, Câu từ vẫn là 我 và 諸弟.

10) Câu này có hai động tự, tức là có hai mệnh đề, Lưu-liên: động tự ghép. Yêm: động tự, chủ từ cũng vẫn là 我 và 諸弟.

Dùng những chữ ở trong bài này đặt thành câu ngắn:

明	艷	花	往	賞	讀	共	入
月	色	草	來	玩	書	談	鄉
初	可	悅	庭	山	不	世	間
出	愛	目	中	水	厭	俗	

Giảng nghĩa những câu cách ngôn:

事 sự: thô, động tự

君 quân: vua, danh tự

敬 kính: kính trọng, động tự

其 kỵ: của mình, thừa, hệ thuộc chí tự

事 sự: việc, chức vụ, danh tự

而 nhì: mà, liên tự

後 hậu: sau, đê về sau, tĩnh tự

其 kỵ: hệ thuộc chí tự

食 thực: sự ăn, bồng lộc, danh tự

道: ý, câu này: chữ quân đội cõi, hiền nghĩa về địa-vị, về chúc-trach hon là về cá nhân, vua they mật cho một nước, cho một dân-tộc, vậy khi nào nói đến chữ quân túc là làm có nghĩa cá nước

về trong, cũng như tiếng vua của ta. Vua thời xưa tặc là thò nước, vua là nước, nước là vua, có một nghĩa rất rộng. Câu này đại ý nói ai là thò vua đê làm việc cho nước, thi trước hết phải kinh trọng cái chúc-vụ của mình, để làm tròn phận sự, còn rồi sau mới tính đến cách nuôi nhân. Đã hay là ai cũng có ăn mồi sống mà làm việc được. Lô lảng việc công gọi là quốc kế, lô lảng việc minh, gọi là thân mưu, hai phương diện đều cần thiết cho người ca, nhưng nếu chỉ chú trọng về thân mưu từ là quá lệch về bên tu-lợi và sao chẳng cả việc công ích. Câu này chỉ khuyên người nên trọng việc công hơn là việc tư.

君 danh tự ghép chủ từ

病 bệnh: lấy làm khó chịu, lấy làm đau đớn, động tự

能 năng: tài năng, danh tự, tức túc

焉 yān: tro ngứa từ, chỉ nghĩa tự nhiên, bao giờ cũng đúng cuối câu

不 bất: phủ định trạng tự

病 bệnh: động tự

人 nhân: danh tự

之 chi: trạng tự, dùng chỉ nghĩa tự lẻ, khi có hai ý đิ đóng nhau

不 bất: phủ định trạng tự

已 kỵ: minh, đại danh tự

知 tri: biết, động tự. Cả bốn chữ 人 不 已 知

đều là túc từ của động tự biến

也 dã: trong ngũ túc chỉ nghĩa giải thích, bao giờ cũng đặt cuối câu

Đại ý câu này: Người quân tử rái lấy làm đau khổ, khi tự xét mình không có tài năng gì đê giúp ích cho đời, chí không khi nào lại phản nản rằng người đời không biết đến minh, hay là minh không đặc dụng với đời. Ai cũng biết rằng có thực mới có danh, nhưng tinh người ta phần nhiều vụ danh hơn là vụ thực; eai tinh hiếu danh lại là cái thông bệnh của những người mới bước chân vào trong đường học thực, nhưng kỳ thực tinh ấy rất có hại về đường học thực, vì đã hiếu danh thì hay kiêu mẫn, hay khoe da, hiếu biết được một tí, đã tự cho là dày đủ rồi. Rất cục cai hư danh chẳng được vững chắc gì, mà chính minh phải chịu nhiều điều thuế kém. Cho nên câu này khuyên những người học thực nên rèn luyện lấy cái tài năng c'a minh và không nên câu chuối những danh vọng hão.

Giải nghĩa những tiếng hán-việt :

*Hy* là con vật và loài lợn lòi súc thuần một màu lông, lanh lận không có bệnh tật gì; sinh là con vật đem ra cảng tể như ta thường gọi là tam sinh. *Nguyên* là hổ danh tự, dùng làm động tự ghép, chỉ nghĩa là vú bò những cái lợi riêng hoặc vì nghĩa vu, hoặc vì một mục đích gì quan trọng hay chính đáng. *Thí dụ*: Hy sinh c'a tinh-mệnh, tái sản để giúp nước.

*Hy* là hổ lầm, hổ là lợn lòi tinh tú ghép. *Thí dụ*: một người rái biển lặn, bồng dung bỗ một sô tiền ra để cứu giàp dân nghèo thât là một sự hy-hân.

*Ly* là lia, rời ra, dùng một mình, không giống ai; *ky* là lá. *Tinh-tu ghép*: lá lung, bùi hóa thay đổi nhiều cách. *Thí dụ*: một chuyện ly-ky.

Lâm là lâm tõi ly là đầm dia, ở trong ván tàu dùng cả lâm động tự, nhưng ta chỉ dùng lâm tĩnh tu ghép, chỉ nghĩa sâu thẳm, như gội nước mất đầm dia. *Thí dụ*: giặt lém-ly, câu ván lâm ly.

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vạn n°

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vạn

36, Boulevard Henri IV, Hanoi

Tirage à exemplaires

Certifie exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG. DOANH-VUONG

185800

89

Các bà, các cô, các em  
nhỏ, hãy nên dùng: **DÙ "MỸ-THUẬT"**  
**Dù kiều Nhật, gong trúc:**  
 Lợp lụa . . . . . \$550 — Satin . . . . . \$450  
**Dù kiều Mới, gong sắt:**  
 Lợp lụa (che mưa và nắng) . . . . . \$550  
**Dù « Trè Em » kiều Nhật, vê hoa:**  
 Lợp lụa . . . . . \$250 — Giấy dầu . . . . . \$45  
 Giá thêm \$020 một chiếc — Gáy C. R. đi  
khắp cõi Đông-Pháp. Mua bán hoài giá riêng

**LE LOUVRE** 70<sup>ter</sup>, rue Jules Ferry  
— HANOI —

**TRUYỀN-THẦN** các ảnh của những  
người thân yêu để  
giữ làm kỷ-niệm đời đời thi còn gì quý báu!  
**TRANG-HOÀNG** nhà cửa bằng vải  
thuật (peintures aquarelles etc...) thi thật là  
lộng-lẫy vô chừng!

Có cách gửi rất tiện cho những khách ở xa  
muốn mua tranh ảnh hoặc vẽ truyền-thần.

VIẾT THƯ CHO :

**LE LOUVRE** 70<sup>ter</sup>, rue Jules Ferry  
— HANOI —

MUỐN CÓ BỘ NGỰC NỞ NANG, CÁC BÀ, CÁC CÔ HAY NÊN DÙNG:  
**EXTRAIT VÉGÉTAL SEYNIA**

đã được toàn-thể phụ-nữ thế-giới hoan-nghênh. Bởi trong ít ngày, các thờ thi (tissus tendre) & quanh vú bị  
lâm cho vú căng đứng lên và trở nên tròn-trinh. Chẳng cần tới soutien gorge nữa. Các bà mẹ cho con bú nhiều, các  
cô gầy yếu, vú nhỏ hay vú chảy, các cô có cặp và quá đồ sộ, hãy dùng Seynia cam-doan không hại da, kết quả như ý muốn  
Bán tại các Bazaar và Bảo-chế lớn Đông-dương  
Agent exclusif de l'Indochine (Nord) LELUX CRÉDIT FONCIER HANOI — Tél.: 1210

D'ARGENT - ÉCLAT D'ARGENT - ÉCLAT

**ÉCLAT D'ARGENT**

Blanchit les dents

PHARMACIE DU BON SECOURS  
Mme NGUYỄN-ĐÌNH-HOÀNG  
PHARMACIENNE DE 1<sup>ère</sup> CLASSE  
52 bis, Bd Đông-Khánh, HANOI — Tél: 454

PRIX DE VENTE AU DÉTAIL  
Savon nu . . . . . 0\$30  
Savon en boîte . . . . . 0,40  
Pâte en tube . . . . . 0,70

En vente partout

D'ARGENT - ÉCLAT D'ARGENT - ÉCLAT D'ARGENT - ÉCLAT D'ARGENT - ÉCLAT D'ARGENT

MUỐN BUỘC KHÍ HUYẾT SUNG TÚC.  
TINH THẦN MẠNH KHỎE, THÌ NÊN DÙNG  
**HUYẾT-TRUNG-BƯU**  
— ĐẠI - QUANG —



**Huyết-Trung-Bưu Đại-Quang** là thứ  
thuốc bồ huyết rất hay, rất có công-  
hiệu, hắt luân mùa nực hay mùa rét,  
uống thuốc **Huyết-Trung-Bưu Đại-**  
**Quang** trong một tuần-lẽ sẽ thấy trong minh khỏe  
mạnh, ngon ăn, ngon ngủ, tinh thần khoan khoái,  
nước da hồng hào, khác hẳn khi chưa uống thuốc.  
Người già, đàn bà có thai, trẻ con gầy còm, uống  
đều hay lâm. Chai to 2\$00. Chai nhỏ 1\$00.  
**DAI-QUANG DU'O'C-PHONG. 23, Hàng Ngang, HANOI**