

TRUNG BÁN

Võ Văn Tinh

MỘT CẢNH ĐỊA-NGỤC

NGUYỄN-DOÀN-VƯỢNG
CHỦ-TRƯỞNG

Tội bàn-chông

Số 78 — Giá 1000
14 SEPT. 1941

Một việc xa phi vô ích

TRÁI VỚI GIÁO LÝ CỦA PHẬT GIÁO VÀ NHO GIÁO

cần phải
bài trừ ngay

Vua trai qua cái tết Trung Nguyên các bạo đã thấy ở khắp trong nước, người ta dùng cờ linh đình và đốt giấy vàng giấy bạc cùng với đồ mả cho những người quá cố như thế nào rồi. Một người ngoài quốc nào sang du lịch xứ ta, mới đến Hanoi di qua các phố như Hàng Mã, Hàng Mã-máy, hôm ấy tất phải lấy làm ngạc nhiên về những thứ đồ làm bằng giấy nhiều thứ như đồ chơi của trẻ con nhưng nhiều thứ lại toát và làm rất công phu tì mi. Người ta sẽ thấy từ những ngôi lầu dài đồ sộ cho đến giường, sập, chăn mền, đệm, tủ áo, tủ sách, bàn giấy, nương hòm, quần, áo, ô, giấy cho đèn cả những bộ áo-phục, những hoành phi, câu đối, bat dâu nồi niêu và những cái xe nhà, xe đạp, xe ô-tô... Có người lại cầu kỳ đặt đèn cả những cỗ hẫu non, những hàng đèn tỏa, thằng xe, tài-xe, bàn đèn thuộc phiến và nhất là những giấy vàng, bạc đồng, bạc giấy và tất cả những thứ mà người chết đã dùng trong lúc sinh thời... Đất đẻ mả thiêng mồ khai-sự sang Hán-khẩu dướiURN sẽ bị thiến thốn thù đó. Vì thế mà người ta có nghĩ xem người quá cố được người ta đốt mả cho thường thích những gì thì phải để đặt cho dù những thứ đó. Người ta lại tin rằng những kẽ mả quá cố trong nhà có khởi thiến thốn dưới lâm cung thì người trần làm ăn mới phát đạt kinh-vượng. Nếu để cho tiền nhân thành những con «ma đồi», rác, thiếc thốn thì sẽ có ảnh hưởng

không hay cho cả gia-dinh. Do lòng mè tín đó và nhiều khi lại do tính khoe-khoang cậy giàu của nhiều người mà việc đốt vàng mã càng ngày càng thêm xa phi. Nghề làm

Ngày 21 Septembre 1941
sắp tới:

CHUNG TA SẼ BƯỚC TRÔNG THẤY MỘT HIỆN- TƯỢNG RẤT LẠ CỦA VŨ - TRỤ

Hiện-tượng đó là gì? Đó là vụ Nhật thực mà ở khắp Đông-dong ta cũng có thể trông thấy rõ một phần. Hiện da có 60 nhà bác học Nhật tại trường Đại-học Đông-kinh đã dew đủ khai-cụ sang Hán-khẩu dướiURN để Nhật-thực.

— Ai muốn biết Nhật thực đeo như thế nào.

— Muốn trông thấy Nhật thực ngày 21.9.41.

— Muốn biết rõ các vù Nhật thực từ xưa đến nay ở Áu-châu và Á-châu.

— Muốn hiểu rõ hiện-tượng kỳ-quặc đó mà người xưa vẫn cho là một cái diêm dân cho cá thể, các bạn

Nhà đọc T. B. C. N. số sau

vàng, mả vì đó đã nghiêm-nhiên thành một nghề nuôi sống hàng bao nhiêu người khắp từ thành thị đến thôn quê từ người làm giấy, bán giấy, bán phẩm, son cho đến những người bê vàng mả cùng những nhà buôn các thứ đồ dùng của tôi con các đức vua Thập-diện. Một sự mỉa-mai và vô-lý hơn nữa là giấy lúc vi tinh-hình quốc-tế rời ren mà nước ta cũng nhiều nước trên thế-giới đang bị nạn khan giấy, kỹ-nghệ làm giấy trong nước không thể xuất sản số giấy dù dùng, các nguyên-liệu lại đãi đó và giấy ngoại-quốc không vào được nên giá giấy càng ngày càng cao vọt mãi lên. Các nhà xuất bản sách vở, các nhà báo cho đến các học-sinh là những người cần dùng đến giấy hàng ngày đều phải khen ca vè nạn khan giấy thế mà người ta vẫn đem hàng ngàn hàng vạn bạc giấy, mả công làm thành những đồ tì-mi rồi lại đem đổi ra tro. Tất cả những ai hiểu lẽ phải, chịu suy nghĩ một phút thì tất phải nhận thấy sự vô ích và tinh cách xa phi cục diêm trong việc đốt vàng mã ở xá la, một cái tục mà ngoài bờ cõi nước Việt-nam kỳ quặc này không còn nước nào có nữa. Tuy đốt vàng mã từ lâu mà có và có tuân-hoà giờ?

Theo chỗ chúng tôi biết thì cái tục xa phi vô lý đó là chí

dolòng mè thi quảng xiên của dân nước ta mà gày nén. Trong sự và dữ khôn-thấy chép là tục đó có từ đời nào nhưng có thể nói là đã hàng trăm năm nay. Cái tục vô lý đó cũng như bao nhiêu hủ-tục khác đã ăn sâu vào cắn não của những kẻ ngu-dần, trước còn đốt vàng, mả lầy-lè nhưng sau yì những lê dâ nói trên kia mà cái tục đó, ràng ngày càng banh-trướng.

Trong những bộ kinh của Phật-giao và trong những sách của Nho-giao không hề thấy có dạy việc đốt những thứ giấy mất tiền mua vò lý như thế. Nên xét kỹ ra thì có lẽ vi dân ta thấy nói những kẻ đã chết xuống âm phủ thì cứ bảy ngày vong thần phải tra tấn thù tội một lần và trong 49 ngày thi việc tra tấn sẽ xong, những kẻ nào có tội đều phải chịu những thứ cực hình ghê gớm ở mười nơi địa ngục, ngày rằm tháng bảy là ngày mà đức Phật Quan-âm đã xin với Thương-de tha thứ cho những kẻ có tội phải chịu cực hình, nên người ta mới nghĩ rằng trong ngày «vong nhân xá tội» thi phải đốt nhiều thứ để cho người chết được hưởng nhát thời bà với sự khổ nỗi ở nơi địa ngục như người ta đã thấy tả trong kinh «Địa-tạng hán nguyễn». Ông những người vô lỗi lại thường hay tưởng-tượng đến những chuyện huyền-hoặc, linh-theo những sự vô lý, nên một vài người làm rồi có hàng trăm ngàn người bắt chước. Cuối cùng cái hủ-tục mới lan khắp trong nước, không hề bài

CỘNG CUỘC ĐIỀU IRA,
SẮP XONG RỒI. MỘT KỶ
SAL, CÁC BAN SẼ THẤY
SỐ BẢO MONG BỘI:
BỊP BẠC và BẠC BỊP
LÂM SƠI NỘI DỰ LUẬN KHẨP ĐÔNG-DƯƠNG

Khắp các nơi gửi tài liệu về giúp số báo này, số báo này không phải của một nhóm nào làm ra nhưng là của tất cả những người da tảng lân lợ ở trong vòng đõi đền giúp sức

Ai đã từng bị bịp bạc, ai đã có anh em bà con mắc vào tay bạc bìp, ai muốn biết hết mánh khóc nghè cờ bạc ở đây đều nên xem số này

giá o \$20

trừ được nữa.

Thực ra thì tục đốt vàng, đốt mả là chuyện xa phi và ich-lại-trái với giáo lý của Phật-giao và Nho-giao là hai đạo thiêng hành nhất ở nước ta xưa đến nay.

Ở giữa kí-tín của điện khí và vò tuyển-diện này mà có một dân-tộc đã từng tiếp xúc

Trung-Bac chu-nhât
(Edition hebdomadaire de T. B. T. V.)

TARIF D'ABONNEMENT

Tonkin Annam et Laos.	6 francs 6 mois
Cochinchine, France et Colonies Françaises..	6 francs 3,75
Etranger.....	12 francs 7,00
Administration et Services publics.....	12 francs 6,00

Les abonnements partent du 1er ou du 16 de chaque mois et sont toujours payables d'avance

Les mandats doivent être établis au nom de «TRUNG-BAC VAN-VA-NHAT» et adressés au 36 Boulevard Henri d'Orléans, Paris

và nền văn minh Âu Tây, lại vẫn giữ cái tíc đốt vàng mả thì thực là một sự kỳ quái trên vũ trụ. Chúng tôi đã từng được thấy và nghe nói có nhiều đám đốt mả tốn đến hàng nghìn bao một kỳ. Số đó nếu đem cộng với số tiền mua vàng giấy, đồ mả quanh năm của dân ta, thì sẽ thấy một con số rất lớn có hàng chục trăm vạn. Nếu trù được tục đốt mả thì không những sẽ tiết kiệm được số tiền lớn kia mà lại tiết kiệm được một số giấy, kim nhũ, kim tiền cùng các thứ khác khá nhiều. Nhưng trù một cái hủ-tục tai hại đã lan khắp trong nước như thế một bài báo, một lời hô hào xuống không thể nào có hiệu quả ngay được. Tr trước đây nay đã biết bao nhiêu các bạn đồng nghiệp nói đến vấn đề này mà việc cõi-dộng dò vẫn như một cuộc diễn thuyết trong sa-mạc. Chúng tôi mong rằng trong lứa khan giấy, và vật giá đắt đỏ này, các nhà cầm quyền nên ra lệnh rất nghiêm để trừ cái hủ-tục đốt vàng mả. Chỉ có một cách có hiệu quả nhất là cấm hẳn nghề làm vàng, mả; kẻ nào trái lệnh sẽ bị nghiêm phạt cũng như làm bạc giả hoặc buôn và tích những thứ quắc-cám. Có thể thi những kẻ sinh đốt vàng, mả mới không thể mua những thứ vô ích đó chăng khác đem tiền đốt ra tro.

HỒNG-LAM

vượt 136 cửa ngục để cứu mẹ

HAY LÀ RẰM
THÁNG BÁY
của VŨ BĂNG

Chúng ta vừa qua một cái Tết mà khắp nước đều tết lễ rõ ràng với một tấm lòng thành kính vô biên: ấy là tết rằm tháng bảy tục gọi Vu Lan hội, một cái tết mà ta vẫn gọi là ngày xá tội vong nhân vậy.

Chúng ta đã thấy rằng trong suốt cả một năm trời, khắp trong nước Việt-nam ta không hề có một lễ nào mà người ta sầu sลด đến người chết một cách chu-chuân như thế! Đừng nói đến sự cúng lễ ở nhà, ở chùa ở đền, ở miếu mạo tốn kém rất nhiều làm chi, nói ngay đến một sự đốt vàng mã xuống dưới âm cho người chết, một vụ rằm tháng bảy này, người minh tổn cảm cũng đã có hàng mươi mươi hai vạn b忏 rồi. Người giàu có đốt mã xuống cho cha mẹ là tiền tốn kém thiệt hại thế nào, đã có bài luận trước đó. Cái phản ánh của những người nghèo khổ ở trong xã hội minh đât, vật mưu chăng dù ăn, vậy mà năm nào cũng thế, cứ đến ngày rằm tháng bảy là nó chúng phải dành tiền sám cho được con ngựa, bộ quần áo hay lì dò đặc hàng giấy để đổi cho những người xấu số thiет mạng ở nơi âm phủ. Phản nhiều người tưởng rằng người ta ở trên đời đã ăn ở thật được đến bực nào, bắt hiếu hắt mục đến thế nào mà ngày rằm tháng bảy đốt

khỏi bị những sự hành hà gớm ghiếc ở âm - ty

được ít vàng mã cho ông bà cha mẹ đi như thế thì bao nhiêu tội mình làm cũng sẽ được tiêu hủy cũng như bến đậu sau khi thú tội thì những điều ác đó mình làm cũng phải là không có ích.

Ngày rằm tháng bảy, theo ở trong sách phật còn có tên gọi là Vu lan hội. Ngày rằm tháng bảy có một sự tích đáng cho chúng ta suy nghĩ.

Sự tích ngày rằm tháng bảy chính là dựa vào đạo Phật, ai đã biết sơ sơ về Phật giáo tất đã hiểu rồi. Chuyện « Phật bà quan Âm » bằng văn văn cung dâp nói qua, chúng tôi

- Các bạn trai thường mong được một địa vị như « quan Phán Chi »!
— Các bạn gái thường mong được một người chồng như « quan Phán Chi »!

HÃY ĐỌC:

dời cao giấy

của Giao Chi (tức Phán Chi)

Các bạn sẽ rõ cuộc đời của quan Phán từ ngày quan bước vào nghề cao giấy. In lão thứ hai, bia của họa sĩ Nguyễn-Bồ 120 trang, in đẹp, giá 0\$45. Có bán khắp các hiệu sách lớn.

NHÀ XUẤT - BẢN BỒI - MỚI
62, Hàng Cót Hanoi, Tel. 1638

nỗi buồn khổ cho cõi đời. Mục-liên đứng hầu bên cạnh Phật nghe thấy thế bát giác nhớ đến hồi mẹ mình còn ở trần thế gây bao nhiêu đền ác đức, làm dò bao nhiêu máu và nước mắt của thế nhân. Mục-liên râu râu trong bụng bèn phỏng tâm mà ra ở chung quanh thi thấy mẹ mình ở địa ngục, bị quỷ sứ hành hạ tàn nhẫn không thể nào tả được: bà cụ bị quỷ

sứ rút lưỡi, bỏ vào vạc dầu, vứt trên lò và nung cháy trên lửa đỏ. Vừa ở lửa ra, hai tên quỷ sứ dồn nhau như trái núi có lồng mọc ở hai tai, mặt nửa xanh nửa đỏ túm lấy và bỏ trên một tấm ván; đoán, hai tên quỷ sứ ấy lấy cưa cưa đôi người bà cụ ấy ra, máu trào ra như suối. Người bàի hạnh ngất đi chết giặc nhưng một tên quỷ lại đem vasser vào mặt làm cho tinh dậy và lại đưa đi ngục khác để chịu muôn ngàn hình phạt gớm ghê hơp nữa.

Mục-liên thấy mẹ như vậy tưởng như đứt ruột. Đại-đức nhớ đến con sinh thành

nhị minh sung sướng an hưởng sự yên òa sô sang, bèn xin đức phật cho xuống địa ngục thăm mẹ gọi là tổ chít lòng hiền tháo.

Phật nhận lời. Mục-liên di suốt các ngục nhỏ và tắm ngục lớn để tìm bởi vì bà mẹ Mục-liên tội nặng tay trời hết bị hành hà ở ngục này lại bị dân sùng ngục khác để chịu cho hết điệu khô ôi trên luân. Mục-liên đi, đi mãi, đi hết sáu cửa ngục lớn, đến tận ragazze thứ bảy mới thấy mẹ dương

bị quỷ sứ moi tim móc mắt. Cảm lòng không đậu Mục-liên ôm lên khóc như đồng như bão. Đại-đức thấy xuong thịt mẹ tan tành từng mảnh hòn van lòn xin quỷ sứ thương tình nói tay cho, nhưng biết làm sao được?

Thương thi thương đe trong lòng

Việc quan cứ phải phép công mà làm.

Mục-liên rời rụng cả người, ruột như muối xát, tim như se lại. Đại-đức không còn cách gì giúp mẹ chỉ còn cách là quay trở về với đức Phật để bạch hết đầu đuôi sự thề. Phật nghe xong phân rắng:

— Tôi ác của mẹ người rất nặng, gốc rễ sâu xa chất chia lầm. Tuy người có đạo lý nhiệm mầu, phúc đức to lớn, song một mình khó thể cứu. Ta biết lòng hiếu thảo của người đồng đến Trời-Đất, Thành-Thanh. Nhưng đâu là tiền trên trời, đâu là thần dưới đất, đâu là yêu tinh có phép thuật, đâu là phà tu hành có đắc Cực, bất kỳ là ai cũng không cứu được. Cơ-một

...



Một cảnh địa ngục. Tôi cưa xé

Bọn quỷ sứ không hề đe ý đến những lời cầu khấn của người con thương xót mẹ.

Mục-liên không biết làm thế nào bèn cùi xuống lạy mẹ rồi xin với quỷ sứ, hãy nghe tôi nói cho, noi đó mà cứu với lén, làm cho khôi nạn khô và làm cho cái tội ác tiêu di.

Đoạn Phật mới dặn rằng:

« Đến kỳ Đại-hội, bắt thay mười phương chư tăng đều nhóm lại vào ngày rằm tháng bảy. Ấy là ngày chư tăng ăn năn và tự khuyên lơn với nhau. Lúc ấy, ai có muốn xin

tội cản phúc cho cha mẹ và luon(c/c/Phật)

bà con bảy đời thi nên lo đỡ
kinh trâm thủ, hoa quả, ngũ
cốc, hò lâm, hương, đèn,
giường, nệm gom hét các đồ
tốt lành trên đời mà đè vào.
Và lân hội. Rồi đem đèn
đèng cung chờ chủ tăng đại
đèn thắp phuong. Bữa ấy
chư Phật, chư Bồ-tát, chư
Thánh, chư Tăng đều đạo
đến chứng tế vật của mình.
Đạo-đức của các vị họp lại lai
làng mèn mòng, vô cùng vô
tận. Các đương hội nghị về
tội-phúc, người thành tâm
dâng lễ tui cha mẹ người
cùng bà con bảy đời đều khôi
họ, được áo quần lành lặn
va được ăn uống ngọt ngào.
Còn về phần những kẻ mà
cha mẹ còn sống thì chư-vị
cho sống đến trâm lâm, vui
sướng, an nhàn. Và bà con
bảy đời trước tui thi cũng
được phúc là đầu thai lên cõi
Tiên, hoặc giữa người hiền
đức và được an lạc vui chơi

HÃU HẾT NGƯỜI VIỆT-NAM NÊN ĐỀ Ý VÀ CÓ TÌM CHO ĐƯỢC

Một người học đót đât nhất thế giới,
học 6 hử Nhán Chi-Sơ, Tinh Bửn Thiện
trong 1 tháng giờ mà không, như được
một chử. Sau này được một vị Linh
thầu gõ giòi múa thoát, nước tội vào
tui thi trong vái, đến khi nước rò
chảy ra, tui đỡ được, như nước không.
Nhờ thế mà sau thành một danh thanh
tùy thi, bắt thi, nộp thi, sách gi
chí, luồng quang là thưc rõ ràng như
adow. Thông minh đến thế mà, lại có
khoa trung nguyên một bực. Người ấy
là ai, an đọc!

TRANG HỤT

Một quãng thời gian rất quái lạ hồn hồn
hỗn loạn, rắc sóng phong, chuyển xuôi ngược
đến nỗi, cần cù toàn sự xác thực
đó Nguyễn-nam không biến, lập khôn
ngiêc, và không xuất hiện.

Theo, mandaot, dz,

M. LÊ - NGỌC - THIỀU
77, rue Moyra Hanoi — Tel 786

tội cản phúc cho cha mẹ và luon(c/c/Phật)

Mục-kiêu-Liên và các vị
đại đức dâng
chung quanh
Phật nghe
được những
lời giáo lý tự
nhíen thấy
tâm thần sáng
sướt bắn ra.

Thi ra phàm

con người ta
sinh ra ở trên

Tội chát tay, tội oô so và tội hỏa thang

đời, diều cần nhất phải giữ là
lòng nhân đức. Những ai làm
diều bất nhân bắc ác, những
ai làm những điều vô luân-lý,
lèm rơi máu và auoc mắt của
chung sinh, những ai làm cho
thế-nhân hay súc vật phải
đau khổ, những người ấy khi
đã thác xuồng âm-phủ không
có cách nào làm để tiêu trừ
tội lỗi đã làm trên dương thế.
Như Mục-kiêu-Liên chẳng
hạn, mẹ làm diều ác, tui là
đại-đức van xin đức phật xá
tội cho mà riêng một đức
Phật cũng không thể nào xá
được. Bà mẹ Mục-kiêu-sẽ bị
trâm bà khõ sở mãi mãi, đến
chín kiếp mươi đời nêu
không được đức Phật dạy
cho rằng phải đợi ngày đại
hội chư tăng đại đức mươi
phuong hội họp mà xin mới
được. Mục-kiêu-Liên, nặng
một tấm lòng thương mẹ,
ngày đợi đêm chờ và chẳng
ba lâu đã đến ngày đại hội.
Đại đức mươi phuong về.

Mục-kiêu bèn theo lời Phật
dạy rập đầu khăn lạy xin
để Phật, chư tăng và tha
tội cho mẹ đã già non tuổi
tác, lại lo sám đồ vàng, hương
nến, cùng hoa quả lè bài
luom, lát lâm, không quên
giường màn tốt đẹp, hép
cau sian tươi đê cho Vu-lan-

«Sáu khõ nâng cao người ta lên», câu nói ấy trong kinh
Thánh mà các nhà văn-si Nga
thường nhắc di nhẫn lại, ta
thấy rằng so với trường hợp
này thực, đúng không biết
bao nhiêu. Quả vậy, sau khi
ki ô lâm, mẹ Mục-kiêu lại
càng hiền lành nhiều; bà cu



giá ấy, cũng như con ngày
trước làm điệu thiện và tu
theo phép Ba-là-mật, vò
thuong vò đang dang chảng
bao lâu được Phật thương
cho lên cõi tiên mà hưởng
những điều lành sự tốt.

Mục-kiêu hèn rắng:

— Bồ-dề Phật, bảy giờ
mẹ đệ-tử đã được đức Phật
thương tình mà tha tội, đệ-tử
xin rập đầu cảm tạ và cảm tạ
chư đại đức mươi phuong.
Duy đệ-tử có điều này lòng
trong lòng: Đệ-tử thi được
hưởng ơn đức thế này rồi,
nhưng không biết những
người có cha già mẹ yếu,
nhưng ngày Vu lan hội
sau này liệu có được hưởng
on đức ấy không? Chẳng
hều về sau này, mỗi ngày
rằm tháng bảy người ta muôn
sáu lè đề cầu phúc cho mẹ và
tồ-tiên bảy đời thi liệu có
được không?

Đức Phật thấy lòng nhân
của Mục-kiêu-mênh mông
như vậy, lấy làm cảm động
bên gioi tay lên phán rắng:

— Các đệ-tửничéng đáng!
Về sau mà người ta cứ giữ lè
Ấy đê lò lòng với ông ba dầu
la sự hiếu đạo, dầu là tăng



Tội chát rát dưới tuyết giá

mới tu, dầu là vua quan, dầu

là thương dân, dù chí Phật
thập phương cũng chung quả
mà ban phúc cho cha mẹ đã
kuất hàn còn sống và bà con
trước bảy đời. Vì rằm tháng
bảy là ngày vui của Phật,
ngày mà các nhà tăng xung
tội xá tội cho nhau, ngày mà
các Thánh tăng các noi hội
nghị. Nếu mình có lòng biếu
thảo, đem lè vật dâng cõi
nguyên thi cha mẹ còn sống
được bách-niên giải lão, vui
sướng thanh nhàn; cha mẹ
thác ròi liền được dâng thai
lên cõi tiên, hoặc gửi người
hiền đức và được an lạc vui
chori luôn khõ bị hành khõ ở
nơi địa ngục, gửi dam qui
ma doi khai nua.

Đoạn Phật phán với các
hang đệ-tử rằng: «Nếu
trong tin-dô co người có lòng
hiếu-thảo và kính theo cha
mẹ ông bà thà nén tưởng nhớ
đến kẽ sinh thành duong-
duc và trọng luon tồ-tiên
trước bảy đời. Mỗi năm đến
rằm tháng bảy, phai vi lòng
hiếu thảo, vi lòng biết công
on cha mẹ ông bà, đến dâng
lè vật cho Phật với các nhâ

daoduc dê
dên dâng on
day của cha
mẹ tồ-tiên bảy
đời. Nay! Các
đệ-tử phai giữ
lè ấy luon»

(cf Chuyên
Phật, Đoan
trung-Còn, tr.
56).

Bồ-su-tich

ngày rằm
tháng bảy,
ngày hội Vu
lan, ngày hội

của chư tăng
đại đức mươi
phuong. Th

ngày Mục-kiêu-Liên cứu m
tối dưới đất ngục hì, tài lè
ay vẫn giữ luon luon cho đến
mãi tận bảy giờ và mãi mãi.
Nước Ta cũng như nước Tàu
và nhiều nước khác ở phương
Bắc, cứ đến ngày ấy là đốt
vàng mã xuống dưới suối
vàng đê cho vong hồn cha mẹ
ông bà và tồ-tiên bảy đời làm
lễ lạy chư tăng mươi phuong
tụng kinh, cho mình được
siêu thoát, kẽ nèo cõi thi
thì được tha tội mà kẽ nèo vò tội
thì được Phật Troi cho lên
cõi tiên hưởng sự lành hoặc
dâng thai lên làm người han
thê. Suoi dâu thai ấy thế nào?

Đó là một chuyện khác.
Các bạn sẽ đọc lê huynh bi
của sầu dầu thai & trong một
hai dâng san dây mà ban
Lê-hùng-Phong dâng tham khảo
các sách Tây Nao đê tìm biết
sự tồ-chức ở nơi địa ngục.

VŨ BẮNG

CÁC BẢN ĐỒN COI:

NGƯỜI XƯA

của Việt-Thường

Một tác-phẩm khảo cứu về lịch-
sử. Một tài-liệu văn-chuong
quý giá, chưa từng nhà ván
nào chép thành sách.

NGƯỜI XƯA

là tất cả hình ảnh một thời
oanh liệt của những danh-nhân
Việt-Nam. Sách in giấy bão, bia
hai mầu, có 2 tranh phu - bão
rất đẹp. Hoa-Sĩ Phi-Hùng trình
bay CIPIC phát hành. Giá tiền:
sách giấy bão giá 0\$70, sách giấy
Imperial đ'Annam có chữ ký
của tác-gá, ngoko 2 phe bản n
thêm 1 bưu-hoa NGUYỄN-BẢN
của Phi-hùng. Giá đặc biệt 3\$00
lưu-lưu và nô-nô phu gửi cho:

M. DƯƠNG - VĂN - MÂN
Giám-đốc CIPIC

79, Rue Vieille Hanoi — Tel: 1078
837 187 — JOURNALISTIQUE 9/7

ĐỊA NGỤC DUÓI CON MẮT

NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

của LÊ HÙNG-PHONG



Chỗn-kiep-sô là nơi phân phát các âm-hồn đi đầu thai, tùy theo phúc, tội, làm sáu hạng khác nhau

Cũng như hầu hết các dân-tộc trong hoàn-cầu, dân Trung-Hoa và dân Việt-Nam ta cũng tin rằng linh-hồn người ta bắt-tử. Phàm cái gì có linh, tất có ngày bị hủy-hoại. Linh-hồn người ta là một vật vô-hình trong các vật vô-hình, vậy không thể nào hủy-hoại được. Người ta chết, là chết cái phần hữu-hình, tức là cái phần thời. Còn cái hồn, thì được lên

thiên-dinh, hoặc phải xuống địa ngục, hoặc được làm người, hoặc phải chịu hết cay-hình này đến cay-hình nọ, rồi sau bồn biển làm muông, làm chim, làm sún, làm cá, hoặc lang-thang đầu đường xó-chợ, lưới trên ngọn cỏ cảnh cây, làm thân ma dai, tùy theo định-mệnh và nhất là cái phần phúc, tội, khi sinh-thời, người đã tạo nên.

Có-hồn lang-thang làm thân ma-dai là hồn những kẻ chết vì tai-nạn, vì dối-khổ giữa đường, thần xác đê bội-lệ, không được người khâm-liệm mense chôn, không được người cúng giỗ cúng tết, là hồn những kẻ chết duối, những kẻ chưa hết số bị chết oan, nhưng hồn chưa được siêu-thoát...

Tùy những oan-hồn đó không kẽ, còn khi một người chết, là linh-hồn phải xuống Phong-Đô. Phong-Đô tức là một thế-giới rộng lớn bằng thế-gian này ở tàng dưới trái đất, ta gọi là âm-ti hay âm phủ, do một vị hoang-đế oss-quyen cực lớn, cai-trị, hiệu là Phong-Đô Đại-Đế.

Dưới quyền Phong-Đô Đại-Đế, có mười vị diêm-vương, mỗi vị có một danh hiệu riêng và quyền-hành trong một khu riêng. Mười vị diêm-vương ấy là :

1. — Tân - Quảng-Vương.
2. — Sứ - Giang-Vương.
3. — Tống - Đề-Vương.
4. — Ngũ - Quan-Vương.
5. — Diêm - La-Vương.
6. — Biện-Thành-Vương.
7. — Thái - Sơn-Vương.
8. — Bình-Chính-Vương.
9. — Đô-Thị-Vương.
10. — Chuyên-Luân-Vương.

Mỗi vị Diêm-Vương có một vị phán-quan và nhiều ngục-quan quí-sú ngục tôi giúp việc.

Linh-hồn người chết bị quí-vô-thường dẫn xuống Âm-Ti tới trước điện Diêm-Vương Tân-Quảng. Tại đây có tú sô-sách về dương-thọ, về kiếp-han luân hồi. Xét sô, nếu người nào chưa hết dương-thọ, nghĩa là chưa mãn kiếp trần-gian, thì linh-hồn lại được đưa về dương-thế. Người chết sẽ hồi và sống gại cho tới bao giờ tận số...

Linh-hồn nào xét đúng số hết rồi mà hồi còn ở nhân gian trong sạch, tenu thiện, vò

tội thì sẽ được thanh-y đồng-lữ cầm-thần phan dẫn lên noi Thiên-đường cực-lạc, để vào hàng Tiên, Phật, Thần, Thánh, thoát kiếp luân hồi.

Phúc, tội đặt lén cản; linh-hồn nào xét ra phúc nặng hơn tội nỗi lên làm người, vinh-hoa phú quý hơn kiếp trước hay làm hạng người thường. Nếu tội phúc bằng nhau thì được đầu-thai lên làm hạng người quan, quâ, cõi-độc, đầy-ài, khô-sô dè ăn-năn làm lành chuộc tội kiếp trước.

Link hồn nào xét ra ác nặng hơn thiện, thi phải dẫn di chịu hình-cụ tại các cửa ngục, rồi mới được di dẫn thai.

Tại đây có đặt một tấm gương lớn gọi là « Nghiệt kinh-dài », người chết soi vào đó, thi bao nhiêu hành-living sinh thời đều nhất nhât lộ ra như vă. Nhưng người những vật bị mình sát hạ vô-cô đều lộ ra trên mặt gương dài mang. Gương đó soi thấu tận đáy lương-tâm người đời, phán-quan quí-sú cứ nhìn vào gương đó mà biến án lập thành hèsos, kê-eo tội không còn chối-cãi vào đâu được

Địa-ngục và hình-cụ

Theo bản án do điện Tân-Quảng-Vương đã

lập các hồn có tội bị quí-sú ma-xuong dẫn di chịu hình-phạt tại các địa-ngục định-trong bản án, phạm tội gì thi phải chịu hình-phạt gi, tại địa-ngục nào...

Tù điện đệ-nhi diêm-vương tức là điện Sứ Giang-Vương tới điện đệ-cửu diêm-vương tức là điện Đô-Thị-Vương, mỗi nơi có một cửa ngục lớn và 16 cửa ngục nhỏ, cộng là tám cửa ngục lớn và 128 cửa ngục nhỏ. Ngục lớn ngục nhỏ đều có tên riêng, và-hình-cụ ở ngục ấy cửa ngục không giống nhau, duy có sự-điệt khô-thông, thi chẳng bình-cụ nào kém



Nghiệt kinh-dài

bình-cụ nào chẳng
ngực nào dễ chịu hơn
ngực nào.

Tâm cùa ngực lớn
là:

1. — Hoạt-dai-dịa-
ngực.

2. — Hắc-Thắng-dịa-
ngực.

3. — Hợp-Đại-dịa-
ngực.

4. — Khiêu-Hoàn-
dịa-ngực.

5. — Đại-Khiêu-
Hoàn-dịa-ngực.

6. — Nhiệt-Não-dịa-
ngực.

7. — Đại-Nhiệt-Não-
dịa-ngực.

8. — A-Ti-Đại-dịa-
ngực.

128 cửa ngực nhỏ
thì lấy tên theo các
cách hình-phật tội-
nhận, nhưng ngực Phản-
Xi-né (là ngực tội-
nhận phải lội xuồng
bùn nhơ - nhớ) ngực
Hàn-Băng (là
ngực tội nhẫn bị đầy
quồng bàng-tuyệt chết cổng) tại Hoạt-Đại-dịa-
ngực; ngực Xuyên-Cán (là ngực xô-gan) ngực
Hip-Huyết (là ngực nồng-mán) ngực Bảo-Tâm
(ngực moi-tím) tại Hắc-Thắng-dịa-ngực; ngực
Thác-Trí (là ngực ac-nuro: sôl) ngực Lục-
Nhõn (ngực mộc-mắt) ngực Thích-chảy (ngực
khoa miệng) tại Hợp-dai-dịa-ngực; 16 ngực
Cát-Tâm (cát tim) tại khiêu-hoàn-dịa-ngực
(địa ngực than-rén); ngực Hám-hà bể hầu
(ngực chán-e, miếng ngâm lứa) tại ngực Đại-
khiêu-hoàn; ngực Liệt-Hung (ngực mồ-ngực)
tại Nhiệt-Não-dịa-ngực; ngực Đoan-Chi (cát
chân tay) ngực Huyết-Hà (ngực ao-máu bần)
tại ngực Đại-Nhiệt-Não-dịa-ngực; ngực Hoàng-
Phong (ngực ống vàng dốt) ngực Yết-Câu



Một hình cù dưới Am-đi: cho cùn an thịt

(ngực rết-cắn) ngực
Nhà-thực-lâm-tan
(ngực-què moi ruột
gan) tại A-ti-dai-dịa-
ngực.

Tại điện Tân-Quảng
Vương, tuy không có
ngực thất, nhưng
cũng có một nơi gọi
là « Bờ-kinh-sởn » để bắt
các sự-sái tung kinh
gian đối bờ thiêu sót
hoặc tung sai, vào đó
ngày đêm tung bù.

Tại điện Chuyên-
luân-vương, tức điện
thứ mười, là điện coi
việc chuyền kiếp đầu
thai không có hình-
cụ, nhưng cũng có
một cái cũn gọi là « Cùn
« Nai-Hà » (nghĩa là
Làm thế nào?) bình
nón cầu vòng, tron
như bồi mõ, nhường
kè sát nhau, nhưng
gái giang-bồ, nhường

người làm tội ác bắt buộ phái qua cầu
đó, để đến nữa chừng thì ngực lún xuồng
sóng Nai-Hà, làm mồi cho các loài thủy-quái
như rắn, thuồng-luồng, giải, ba-ba cắn xé.

Thường thiện, phạt ác

Không phải là vua Diêm-vương ở tòa nào
cũng chỉ châm châm làm tội làm khổ hồn
người ta dân! Mỗi ông coi một việc thường,
cho các hồn làm việc thiện, tức là việc lành,
việc tốt. Duy ở điện này được thường về điều
thiện này, song tội điện khác thì âm hồn lại
có thể bị trừng phạt về tội ác khác.

Tân-quảng-Vương thường công những kẻ

Chemisettes, Tricots,
Slip, Maillot de bain
đã các kiều, các màu, rất hợp thời
trang, mua buôn xin hối hảng đét

PHÚC-LAI

87-89, Rue de Haï, Hanoi — Tel. 1-974

kính tích tu chí, kính lồng thiện thư (tiếc giấy
chứa và phát sách hay) Kho Sách Xanh

Sé-giang-Vương thường công những kẻ
nhân đức có lòng thương người.

Tổng-de-Vương thường công những người
làm cầu công đường sá làm phúc.

Ngũ-quang-Vương thường công những kẻ cho áo
quan chôn cất giùm người chết và thừa nhận.

Diêm-lá-Vương
thường công những kẻ
phát chấn cho kẻ đói
khô.

Biên-thành-Vương
thường kẻ bỏ tiền làm
đinh làm chùa.

Thái-son-Vương
thường kẻ có hiết-tận
tâm nuôi cha mẹ đau
yếu.

Binh-chinh-Vương
thường kẻ làm phúc
các đền chùa.

Bô-thi-Vương thường
kẻ giúp người độ đường.

Chuyên-luân-Vương
thường kẻ giúp người
đói khô.

Chuyền kiếp đầu thai

Sở đầu thai gọi là
chuyền kiếp sở, thuộc
trong khu vực của vua
Chuyên-luân-Vương.
Chuyền-kiếp-sở là một
khu rộng tot 700 do-
tuân (mỗi do-tuân phải
đi một ngày mới hết),
ngoài bao lưới sát rái
kiên cố. Sở chia làm 81
khu, mỗi khu có định
đài riêng, bên ngoài
lưới sát đường lối
quanh co, xoài ngược
như ruột dê, cộng tất cả
108.000 đường lối, đưa

về đại bộ-châu: Nam là Diêm-phù-de, đông
là Phát-đà; tây là Lô-già-ni; bắc là Uất-
đài-việt. Bên trong chuyền-kiếp-sở thi đèn 101
như thán. Bên ngoài thi trong sáng như pha
lê, đứng ra cái tóc cái lồng to cúng nhau thấy
10. Ngày đêm có các thần canh.

Những người phạm tội ác phải đầu thai

làm súc vật và phải chịu mòn ba kiếp làm vật
màu được chuyển sang kiếp khác.

Những người học kinh dịch, những nhà
tuệ kinh thánh được miễn các ngực-bình,
và được dẫn ngay tới điện vua Chuyên-luân
để di dâu thai làm người trên dương-thế, sau
khi đã họa trình ghi tên vào sô « Đọc-lai-sinh
sách ».

Tùy theo thiên, ác-lết
nhiều, người thi dân
thai làm sang, kẻ làm
người hèn, người làm
dàn bà, kẻ làm dâu ông,
kẻ xấu, người đẹp, kẻ
yếu, người thô v.v.

Trước khi di dân thai,
các hồn đều phải đưa
đến khu-vong (đài quên). Ở đây, Mệnh Bả
sẽ cho họ uống nước
Mè-Thanh (la-żé là
Cháo Lú) để quên hết
những việc kiếp trước.

Các hồn di dân thai
chứa làm sáu dạo:

1) Công hồn khanh
tướng.

2) Quan quâc cõ độc.

3) Muòng thú.

4) Chim chóc.

5) Cá tôm.

6) Sâu bọ.

Nếu có những phu
nữ e hổng có sức
chống, nói với sự tham
muốn tội lỗi ở đời, xin
ở lại am-ti, không
đi dân thai, thì Chuyên-
luân-vương, cũng xung
chuẩn, cho họ sẽ làm
ma quỷ để trả thù những
kẻ kiếp trước đã lừa gạt,
tinh-phụ hay đã quyền
đủ họ vào chỗ hùn nhé.

Uông-tử thành

Ô-phé-hứa-thập điện diêm-triều, có một
tổ-jag, dài gọi là Uông-tử-thanh. Bộ không
phải là một cửa ngực. Tái đó không có một
sự hình phạt nào. Những người bị giết, bị
chết oan uồng, thi oan hồn được dẫn tới đó.

dại ngày thử phạm giết họ chết đi và chịu nhục hình trước mặt họ.

Nhưng kẻ sát nhân bằng gươm dao, hay hút lưỡi, sẽ phải chịu dù thứ hình phạt đau đớn, khô nhục như đến ngày giờ nòi mà Thương-de cho những oan hồn đi đầu thai mà thôi.

Thời ngbia là thời chịu hình phạt ở Uông tử thành, và bị dẫn lên điện Tân-quảng-vương xét tội trạng và chịu theo tội ác lầm lướt phải chịu trừng phạt tại các cửa ngục như thường.

Còn những kẻ từ hiếu, vì trung, vì nước, vì nhà, vì đạo thì được hiên Thành ngày.

Địa-tạng-Vương bồ-tát

Cũng như trên dương-gian, tại âm-ti cũng có một vị giáo-chủ chuyên việc khuyên miễn âm-hồn làm điều lành, và cứu vớt những âm-hồn bị oan hay xέ tā dān-nān tội lôi.

Vì troyn-giáo áy hiên là « U-Ninh giáo-chủ Địa-Tạng Vương bồ-tát ».

Lẽ ra thì ngai đã thành Phật và nhập Niết-Bàn rồi, nhưng sẵn tám lồng thương nhẫn-loại mênh mông vô hạn, Ngài thè không chịu làm Phật với, u dịa ngục chưa hết tội-nhân.

Vì Phật là một đồng tử-bi từ-tại không sẵn sỏi đến việc gì nữa. Trái với Bồ-tát, là dũng

nhiệt-tâm làm việc thiện trước khi thành Phật.

Địa-tạng bồ-tát di lại khắp nơi ở Phong-Đô thăm hỏi địa-ngục này đến địa ngục khác, khuyên miễn các âm-hồn, mong họ trở nên người thiện, một khi ra khỏi địa ngục.

Đi theo giúp việc Địa-Tạng-Vương Bồ-tát có Mạc-Liên Tân-giá là một nhà tu-dạo-pháp nhiệm mẫn, và cung sẵn lòng từ-bi đối với tội nhân như Bồ-Tát.

Làm thế nào để khỏi phải xuống địa-ngục?

Theo các nhà Phật-Học thì Địa-Ngục và Thiên-dường đều do mảnh tư tạo ra. Và đều ở trong lòng minh-hết.

Người làm điều hay việc phải, có ích cho xã-nội nhân-quán luôn luôn thấy lòng thỏa-mẫu khoan khoái. Người áy đã tạo được một thiên-dường ở trong lòng rõ.

Người làm điều ác, trong lòng luôn-luôn hối-hận khó chịu và sợ tội, chính người áy đã tạo cho mình một địa-ngục ở trong lòng.

Vậy muốn sau lén-Tiên-dường hay xuống Địa-ngục, mình cứ tự hối-lòng mình.

Ans ở theo lẽ khai và làm điều từ-thiện.

... VÀ DIA NGỤC DƯỚI MẮT NGƯỜI PHƯƠNG TÂY

Bắt cứ một hang-hốc nào ám-u, bí-liем có ma-khí bốc lên, đều là cửa xuồng ám-phù. Những cửa ám-phù có danh nhất trong hoàn-cầu là những vực hò Averne, ở nước Ý, những vùng cảnh mây Ténare ở phia Nam Péloponèse.

Ngay ở lối xuồng, có dù thử ma quái; ma Sâu và ma Hồi-nam uê-oái, thà dài; ma Bệnh-tại xanh bằng xanh béo; ma Già buôn râu buôn rỉ; ma Sợ kếp-nép khùm-nùm; ma Đói dang bò xuì giục lam xăng; ma Nghèo bần-thiu góm-chết; ma Đau-khô mặt nhàn-nhó, ma Ngứ mắt lim-dim, thằn Chết hung-hãng giờ lưỡi hái súng quắc cùng các

ma dật-dục nhơ-bẩn của linh-hồn. Xa hơn nữa, có thần Chiến-tranh mặt mũi đỏ gay như máu, tay dang múa gươm, thần Tam-bành ngồi trên ghế sắt, thần Bất-bình tóc dựng ngược, gân cõi thịt gó. Ông già có một cây cõi-thụ cánh lá ám-tum trên troe lồng-lồng những cây ma Móng-mị. Tai đó có nhiều quái-vật và hung-thần khac nua, như quỷ trám tag, ma ba minh, rắn trám đầu, ma xa-vọng cầm những ngọn lửa bốc cháy ngùn-ngút v.v...

Hết lối đó, tới sông Archérion, nước sông vẫn bùn nhù và lúc nào cũng sôi lên sùng-sục. Archérion là một phụ lưu của sông Gùn-Tuyenn lúc là sông

Styx, một con sông lòng rộng mênh-mông, uốn khúc chảy quanh địa-ngục chí-lẩn.

Muốn qua con sông áy phải gọi trao-công Charon lao lai đò có chòm râu bạc trắng, lõm-xõm che kín ca cảm và miêng. Lão là con đê của Địa-thần, đứng trên một chiếc thuyền nhỏ hẹp và ám-thầm, tay luồn luồn cầm chiếc sao dài, dây thuyền chở ám-hồn sang bờ bên kia. Trên bờ, ám-hồn chen chúc xô đẩy tranh nhau xuồng đò trước, đóng cửa lá rụng múa thu, không biết có man nào mà kẹ. Những hồn nào nhớ-nhớp vì thần-xác không được người liệm chôn từ-lề, không được xuồng đò, phải

ngồi đợi hàng trăm năm trên bờ, è ẩm. Muốn xuống đò sang bờ bên kia, các ám-hồn lại phải giờ cho trao-công biết rằng khi thần-xác họ đem chôn đã được người ta bô vào trong miệng, ở dưới lưỡi, mẩy đồng tiền đó, nhiều nhất là ba đồng, ít nhất là một đồng.

Người đương-thế, nghĩa là không phải là ám-hồn, cũng có thể xuống đò qua sông, xuống địa-ngục, nhưng phải giờ cảnh

bà đầu, lùi trong hang thò cái cõi ra, có bờm như bờm sư-iú, nhưng mỗi sợi lông bờm là một con rắn độc. Con chó ngao Diêm-vương đêm canh giữ những ám-hồn không cho ra khỏi địa-ngục và ngăn những người tràn-gian không chộ đất chán đất-mò xuống ám-phù.

Chó ngao không kiêng nè hay sợ hãi ai, trừ một dũng-sĩ Hercule là người đã có lần lôi nó xéch-xéch lên dương-thế.

Từ đây trở đi, đường lối

LỐI VÀO



BẢN ĐỒ ÂM-PHÙ

lái vang ra. Cảnh lá vang này người trai nào được Phong-dò 'Hoàng-hậu' Proserpine chuẩn cho mới lấy được. Một lần vi chở dũng-sĩ Hercule qua sông, khi Hercule không có cảnh lá vang ấy, mà trao-công phải vào ngục-thất suốt một năm trời.

Ở bờ bên kia, giữa đám cây cổ râm-tay mọc trên đam đát bùn lầy, có con chó ngao Cerber, io bằng con sư-iú lớn cõi

quanh-co chia đi nhiều ngả. Xa xa bên tả có khu thành-ir, ba lầu tượng cao bao bọc, sông Phlégethon dày những thác lùa, những đá nhọn cuồn cuộn chảy quanh. Cửa thành lớn-tướng, cột bằng kim-cương. Một cái tháp sắt cao với tên tung-không. Trên tháp có một hung-thần, một thần trong thần Tam-banh ngày đêm canh gác không bao giờ ngủ. Thần mặc áo đồ lõm như muá,

LẦN ĐẦU TIỀN Ở NƯỚC TA MỘI NHÀ BÁO MẠO HIÈM

XUỐNG ĐIỀU TRA ÂM - PHÚ

Tôi ra ngõ
gặp gái !

Bà cô ấy cùa tôi
— em thay tôi — cách
đây mươi năm bỗng
mắc bệnh chết. Chết
khi có mới 18 tuổi
đau và giùa lúc cô sắp
lấy một chàng trai trẻ kia, cả hai người đều

yêu dấu nhau vợ bạn.
Người chồng hụt của cô buồn rầu lắm và mãi
đến mấy năm gần đây mới chịu lấy vợ. Lấy
được nai nǎm thì vợ chết và đứa con lên một
cũng chết theo. Từ đó ông ta lại còn ôm đau
quát quẹo luôn !

Nhà tôi quen thân với nhà ông ta cho
nên bà bác tôi chỉ cho thày me ông ta dù cách
lẽ bái, đến nay phủ nọ — bác tôi từ xưa vẫn
ham mê lẻ bái ! Ông nọ vẫn ôm đau hoài. Bởi
thế cho nên ngày rằm tháng bảy vừa qua này,
bác tôi bỗng co ý định rước một thày phù
thủy cao tay về để đánh đồng thiệp xuống
Âm-lì hỏi bà cô của tôi sao lại còn độc ác thế,
không chịu buông tha một người chồng hụt
mà mình không có quyền lưu luyến nữa.

Rồi thi đèn nến sáng choang, lẽ vật bày đặt
tứ tung, tiếng đàn, tiếng hát của các ông cung
văn, tiếng hò hét của thày phù thủy vang
động cả một góc sân nhà tôi.

Nhưng đến lúc cùa người vào ngồi đồng
thiệp đè xuống Âm-lì thì ai nấy đều sợ và
từ chối tuy sỉ nhục cũng đều không muôn dè
cho người nhà lão phu thủy ngồi vì sợ hãi
vờ vịt, nói i hám đè bịp mọi người. Gữa lúc
ấy tôi ở đâu bỗng lù lù về. Ân là cái số tôi ra
ngõ gặp gái ! Bà bác tôi mới trông thấy tôi đã
mừng quỳnh và bảo :

— Cậu giúp tôi, vào ngồi hộ canh đồng —
thiệp này thử cái nào.

Cường được lời bà bác tôi là chuyện khó —
tôi lại là cháu đích tôn ăn thừa từ bác tôi sau
này — cho nên tôi phải
rầu lòng ngồi vào
trước điện thờ. Lão
phù thủy chùm một
tấm nhêu ẩn đở lên đầu
tôi và lão nghêu ngoa
hở ở giữa những tiếng
trống, tiếng thanh la
não bặt, tiếng đàn,

tiếng mõ dang làm tôi choáng óc.

A... A... Thầy sai quan tướng,
A... A... Thầy chỉ ám binh,
A... A... Đưa hồn người xuống...
A... A... Tới cõi U-minh !

Không dung tôi bỗng thấy đầu đao lia, đảo
lia.

Này ! ăn cho lú ruột đi !

Tôi thấy tôi di trên một con đường rộng rãi,
không có cây cối bọc quanh, nhìn rộng từ
phía chẵng có một bóng người. Tôi còn đang
bỡ ngỡ chưa biết đi về đâu thì ở một chỗ rẽ
bỗng có một bợn đầu trâu, mặt ngua — tôi tâ
dung sự thật chứ không phải nói vẫn chướng
đầu — ồ ạt chạy tới. Tay chúng đứa thi cầm một
cái giáo, đứa thi cầm cái đinh ba, đứa thi cầm
cái roi sắt, trong đứa nào cũng dữ tợn. Tôi
rùng mình vì tôi chợt hiểu rằng tôi đã tới Âm-
lì. Đày, bọn quỷ sứ đây rồi ! Nhưng chẳng dè
cho tôi run sợ, một thằng quỷ-sứ tóc đỏ, mắt
xanh thét vào tận mũi tôi :

— Thằng này mà di đâu ?

Tôi muốn nói mà không tài nào cất nỗi lời.
Một thằng khác túm lấy áo tôi và kéo tôi vào
một gian nhà gần đây, xô tôi vào một góc
một chiếc bàn, nó chỉ cho tôi một bát nước
lấy nhầy và bảo tôi :

— Có đói thi ăn đi, phải ăn đi !

Tôi ngăn ngù mãi mới hỏi anh :

— Thế nào, độ này anh còn thích « *dì máy* về *gió* » nữa không ?
Anh cười phá lèn :

— Không, không ! Thuốc phiện ở dưới này đức Diêm-vương cầm ngặt không cho hút vì thuốc phiện tăng giá lên giữ quá. Nhận tiền anh nhẫn bộ chúng bạn ở trên trần rằng có thương tôi thì cứ nhớ đến tôi cũng là thừa dù rồi. Đừng có bắt chước các anh K., H., L., ngày mồng một tháng trước dốt ngay cho tôi ba hộp thuốc 40 gam vì họ uống thuốc, sẽ đến tay tôi. Nào ngờ lừa thiêu sách thuốc, khói thơm phứa bay sang cả mũi lão lang giêng, nào tôi có được sơ mũi gì đâu ? Và lại từ ngày xuống đây tôi đã cai hẳn rồi...

Nói đến đây thì vừa đến tòa báo Âm-ti. Qua gian phòng chính, chúng tôi vào buồng giấy của cụ Vĩnh ! Gặp tôi cụ niềm nở chuyện trò. Trong cự có phần còn trang kiện hơn khi ở trên trần nhiều. Câu nói đầu tiên của cụ là phản nàn về việc người trần đốt vàng, dốt mả xuống Âm-ti.

— Chà, người Trần-thê thật dai-dẳng. Tôi còn sống đã nhiều lần viết bài công-kích cái tệ đốt vàng, mả mà vẫn còn nhiều người u-mê không chịu nghe. Bây giờ xuống đây tôi mới hiểu lời tôi nói là đúng. Vậy ông có vẻ Dương-gian thì nên nói cho mọi người biết rằng đừng đốt vàng mả làm gì vì người dưới Âm-ti không nhận được đâu.

Sau đó, cụ nói về chuyện báo chí ở Âm-ti :

— Tờ nhật báo của tôi ở dưới này chạy cũng khá, có điều này khác là : ở Âm-ti, thiên hạ không thích đọc những chuyện giết người, tự tử, cướp phá như trên trần vì ở đây họ đã chết mãi rồi còn ai nghe chuyện chết nữa !

Tôi chào cụ và theo anh Ngọc sang xem nhà máy, máy móc ở đây toàn làm bằng đá cát tuy chạy vẫn có vẻ nhẹ nhàng và có phần còn tiện lợi hơn máy móc trên trần.

Phong-trào thanh-niên ở Âm-ti

Tôi gặp ở đây anh Nguyễn-nhược-Pháp. Anh Pháp mừng vồ hạn, trông anh lực-luống té. Anh bảo tôi :

— Tôi xem phong-trào thề-bao trên Trần-gian chậm tiến lắm. Tôi ở dưới này đang luyện tập cho đoàn tuyêt-hủ bơi lội của ôi tiên gòng sông Mê. Anh nên nhớ nước sôr g Mê nặng lắm thê ma ai này đều bơi được 400 thước dưới 4 phút 50 giây và 100 thước bơi nhanh dưới một phút. Như thế thi anh bơi các địch-thủ bơi lội trên trần quen hơi lội trong nước nhẹ địch sao được chúng tôi.

Anh cười mỉm nói tiếp :

— Anh phải hiểu phong-trào thanh-niên dưới này còn lan rộng hơn trên trần nhiều. Tôi lại vừa làm được một tập thơ mới đề là NGÀY-MAI rồi lát nữa tôi đưa anh xem. Toàn những ý tưởng mới lạ cả. Cụ Vĩnh, ông thân sinh ra tôi — hiện giờ đang dịch các sách văn chương Quốc-ngữ có giá-trị trên trần ra tiếng dưới này để cho người Âm-cung xem. Xem thôi chứ không bắt chước vì tính-tính người dưới này tốt đẹp hơn người trên trần nhiều.

Anh Vũ-trọng Phụng gấp tôi với một bộ mặt buồn :

— Chà, dưới Âm-ti đạo đức lầm. Những lõi vẫn khiêu gợi bị ti kiềm-duyệt dưới này xóa bỏ có phần còn nghiệt hơn ti kiềm duyệt trên ấy. Tôi vì vậy phải đổi giọng văn, từ nay tôi chuyên viết những chuyện anh-hùng như các nhân-vật của Corneille cả !

Tâm hồn phụ nữ

Tại làm sao người thiếu niên lúc hỏi vợ muốn yết hôn thê của mình là người lảng man, ngày thơ, có tâm hồn mơ mộng, mà đến khi lấy làm vợ rồi lại chỉ ước ao cái người ấy chỉ là người nội-trợ đậm đang ??? — Tại làm sao người đàn ông lại phu-tịnh ? Mà sự phu-tịnh ấy có phải là căn nguyên sự suy kém của đàn bà không ? — Tại làm sao các bà, các cô muôn người ta hiểu minh mà lại không chử kề rõ lòng mình cho người ta biết ?? — Tại làm sao người đàn bà hay đà cảm ? — Làm thế nào có thê phân biệt được lòng « đà cảm thật » của người đàn bà cao thượng với lòng « đà cảm giả » của hang người dở dang và kiêu ngạo ? Muốn trả lời các đặng nhũng câu hỏi ấy xin các bạn hãy đọc cuốn :

Tâm hồn phụ nữ của bà giáo Lan-Tú, Lê-doan-Vỹ
Sách in bìa giấy bìa — Mỗi cuốn 0\$50 — Mua lình hóa giao ngan hết 0\$88. Ở xa mua xin
— gửi 0\$66 (cả cước) về cho :

Nhà in MAI LINH Hanoi — Sách in có hạn, xin đặt mua trước kèo thê



Ở bên Tàu, tết rằm tháng bảy cũng có cái ý nghĩa tương tự như ở bên ta. Ngày đó họ cũng cúng các vong hồn ra khỏi địa ngục. Và người Tàu gọi tết ấy là « Phô-dô ».

Gõ mõ tụng kinh

Sáng sớm hôm rằm, các nhà sư Tàu hội họp lại tụng kinh cứu khổ cho những hồn vô chủ. Những vong hồn này không có người cúng giỗ phải ba vơ ở đầu đường xó chợ, đói khát và rách rưới. Những vong hồn này chỉ chuyên môn quấy những vong hồn trưởng già, và không hiểu vì lẽ gì không được hưởng các thứ thành thơ ở cõi Nát-Bàn. May mà có những nhà sư giàu lòng từ thiện cứu vãn cho vào những dịp ngày rằm tháng bảy.

Chớ có sát sinh

Người Tàu cũng có tục làm eỗ bàn để cúng người chết và tin rằng linh hồn người quá cố cũng biết hưởng lấy như khi còn sống. Họ có một chỗ khác ta là sự giết súc vật hôm ấy. Trong khi mình tha hồ ăn gà vịt, họ tuyệt nhiên không dám động đến chúng. Tin tưởng vào kiếp luân hồi, họ sợ ông bà cha mẹ hóa lâm kiếp lợn gà. Như thế ăn thịt nó nghĩa là ăn thịt ông bà cha mẹ mình. Người Tàu cũng không quên dốt vàng mã cho người chết. Nhưng đồ mã của họ khác của ta ở chỗ quần áo giường màn toàn bằng cửa thật cả. Theo những điều quan sát của nhà khảo cổ H. Doré, mỗi gia đình hàng năm thường tiêu tốn cho một người chết tới hai trăm bạc ta.

Những thuyền đầy hương, những thuyền đầy hoa...

Tối đến trên sông ngòi, người Tàu thả những chiếc đèn cùn bồng bềnh trên mặt nước để chiếu sáng cho những vong hồn kẽ chết đuổi bắt đường lên lам kiếp khác.

Trong mỗi gia đình người Tàu họ hội họp

cả lại để cầu đức phật « A-di-dà » cho linh hồn người chết được lên cõi « Tây-Thiên ». Cõi Tây-Thiên là gì? Và đối với người trần tục có những hứa hẹn gì?

Ở đây là một nơi hư vô, một giấc ngủ liên miên và êm ái. Đời người ở đây vô tư lụy lạc nào cũng nhẹ nhàng như ánh đèn leo lắt rồi dần dần tắt đi.

Trong cõi thần tiên ấy có một đức Phật được tiên hạ tôn sùng, lúc nào cũng sẵn lòng cứu với kẻ trâm luân và dùi dài lên một thế giới tuyệt đỉnh đầy những lạc thú mê hồn. Đức phật ấy là đức phật « A-di-dà ». Ngài tĩnh tọa trên một đài sen với bao nhiêu lá xanh tươi rung rinh trên mặt hồ bát ngát.

Muốn lên cõi Tây-Thiên người ta phải thế nào?

Bước vào cõi đời này, người ta sẽ thoát khỏi kiếp luân hồi, thoát khỏi những nỗi khổng khiếp ở địa ngục, và sẽ vượt qua « bờ khöh ». Ở đây phong cảnh lung linh, ngàn hoa ngào ngạt hương trong với muôn màu rực rỡ. Bầu trời lúc nào cũng êm như mộng, nhẹ như bông, vắng ở trong diệu ea du dương của loài chim hót. Ở đây vàng bạc châu báu không thiêu thức gì, không bao giờ ôm đau gầy yếu nám không mùa và tiết xuân dầm ấm dịu dàng sẽ còn mãi mãi với trời đất vậy. Thời khắc ở đây là làm sao. Những năm trời đi như những giờ ở trần tục.

Nhưng muốn được lên cõi Tây Thiênnày, người ta lúc sống phải thế nào?

Điều kiện quá chặt chẽ là phải làm việc thiện, giũa lòng nhân từ, hay cứu vớt những người khổ sở mà cần nhất không được kê ra, hay khoe khoang, kiêu hãnh. Những người dùi từ cách đó ciết dì được lên cõi Tây Thiênnay và sẽ thành phật.

MINH-BẮC

Những con quạ hói đầu đứng trên ngọn mit làng Mai-Linh

Bởi vì số báo này là báo nói về ngày rằm tháng bảy, ngày xá tội vong nhân, tôi tưởng cái ngọn bút viết bài này là cũng chớ nên gay gắt quá.

Đã lâu nay, các bạn đọc báo tất đã chán cái tên Thiên-Tướng lầm. Chán vì nhiều lẽ, nhưng có lẽ chán nhất là Thiên-Tướng chỉ toàn đem ngòi bút để châm chọc người ta. Bây giờ vẫn tám xem lại thì chẳng biết châm chọc như thế có được không, nhưng biết chắc điều này là phản những kẻ châm chọc người ta bằng bút, lưỡi thác xuống âm phủ đều bị hình phạt tức là bị « mợ duyên đỡ phooce » hết. Xin thú thực Thiên-

Tướng lầm kinh quâ. Kinh rằng nay mai xuống dưới ấy với ông bà ông vú, kẻ khôn nạn này chưa biêt chung đến phải rút gân hay là phải mo an móc mắt, nên xin nguyện trước rằng sẽ hối quá trong suốt cả bài này, nhất định không viết gì, nói gì gọi là ác đức. Trái lạixin giữ một lòng từ bi và độ mà luyện phép « Ba la mật vô thương và dâng đồng »

của THIÊN-TƯỚNG

Phật xá tội cho những người chì ở suối vàng. Thiên-Tướng chẳng hiểu rõ Phật xá tội thế nào nhưng cứ ý ngu kẽ này tưởng tượng thi cái ngày rằm tháng bảy của ta có lẽ cũng chẳng khác xa mấy cái « ngày hội Từ thiện » của người Pháp lang sa mấy tí.

Ngày hội Từ thiện của P áp, người ta không làm hại nhau, người ta chỉ làm phúc mà thôi.

Bởi vì ngày rằm tháng bảy của ta giống tuần lễ từ thiện của người Âu, vậy thi y lẽ gì mà Thiên-Tướng chẳng làm phúc, ngược cho anh chàng bồ nghệ thợ may viết văn, mà dè thi giờ ấy kẽ cho bạn đọc một câu chuyện Phật đê chúng ta cùng nghĩ ngợi và cùng tưởng đến lanh trong một vài phút đồng hồ ngắn ngủi.

Lúc ấy, Phép ngữ trong vườn Kỳ tho Cấp có độc gân thành Xa vẹ. Chung

nhiều thái tử Su da Na ở nước Sí Bi ngày trước.

Tục truyền rằng ngày rằm tháng bảy là ngày Phật xá tội cho những người chì ở suối vàng. Thiên-Tướng chẳng hiểu rõ Phật xá tội thế nào nhưng cứ ý ngu kẽ này tưởng tượng thi cái ngày rằm tháng bảy của ta có lẽ cũng chẳng khác xa mấy cái « ngày hội Từ thiện » của người Pháp lang sa mấy tí.

Ngày hội Từ thiện của P áp, người ta không làm hại nhau, người ta chỉ làm phúc mà thôi.



quanh phạt là các vị sứ đứng nghe giáo lý. Đoạn rồi, mà chưa đến giờ ăn, các sứ bèn xin phép đức Phật di ra ngoài thành quyến giáo. Đến mãi, đã mãi đến phòng giảng thuyết của họn bà-la-môn. Các sứ ghé nhìn vào phòng giảng thuyết thì thấy bọn bà-la-môn kia cãi nhau om sõm, kể nói thế này, người kêu thế nọ, cãi nhau hực ghê gớm, ai cũng cho rằng mình tìm được chân lý, mình thâm biếu đức độ rát cục chẳng người nào hiểu đạo đức và biết chân lý là gì hết.

Các sứ lấy làm ngán ngẩm và phản nản trong lòng because quá bèn đem việc ấy trình đức Phật. Đức Phật bèn dạy rằng: « Những bọn bà-la-môn ấy toàn là những người ngu đốt. Họ chỉ học sơ sơ có dãm cuồn sách nhỏ không hè đọc kinh Phật bao giờ thì biết thế nào là chân lý được? Họ chỉ tối tăm như thế mãi mà không chỉ kiếp này nhưng cả những kiếp sau.

Đoạn phạt mới kẽ rằng:

« Ngày xưa, trên cõi Tà Ba có một vị vua đốc lòng tin Phật, hiền dạo rất nhiều, nhưng tất cả triều thần thì ít đọc ít xét nên không biết thế nào là chân giả, gặp việc gì cũng đoán mà đoán bao giờ cũng sai bét cả. Họ cũng cãi nhau ôi ỏi naur bạn người Ba-la-môn kia vậy nên vua định giác ngộ, bèn ban một kẽ như sau này :

Vua cho lệnh di gọi một bọn người mù lòa đến đứng cạnh một con voi và bảo mỗi người rờ vào con voi đó. Đoạn ngài hỏi :

— Vậy chử các người thấy voi chưa? Voi như thế nào?

Người mù nào sở được cái voi voi trả lời :

— Bầm hoàng thượng, voi như là một con đà lớn.

Người nào sở vào tai voi cãi lại :

— Không đâu, tôi đã biêt, voi là một con bướm bướm rát to.

Kẻ nào sở vào mình voi bể lại rắng :

— Đầu có thể, voi nó giống hệt nhau một bức tường kiêm cõi!

Mà kẽ nào sở vào chân voi thì



lại cãi :

— Rõ các anh mù cả, voi đâu có phải là cái tường, con bướm hay là giống dia. Nay này, tôi đã rõ thấy kẽ càng lầm lầm : voi nó giống nhau... cột đình.

Vua cười lên ha ha và phán cùng triều thần như sau này :

— Đò các quan coi. Các quan giống hệt bọn người mù đó. Các quan chỉ đọc mấy quyển sách nhỏ nhèp nên không biết gì hết trọi. Chân lý có & đâu những cái tẹp nhèp đó, chân lý ở trong kinh Phật.

Thiên-Tướng không biêt mấy người bạn quen với Thiên-Tướng có đọc kinh Phật không, không rõ ; mà mấy đợt rày sao mà họ cãi nhau ghê gớm thế?

Họ là những người theo đạo gì? Ba-la-môn chẳng? Đạo Phật chẳng?

Không biêt. Chỉ có điều này Thiên-Tướng chẳng biêt lắm là họ đã có đọc truyện Ngưu Lang, Chức Nữ.

Tục truyền tháng bảy mưa ngâu
Con trời lẩy đưa chăn trâu cung phiền

Thiên-Tướng bảo chắc là họ biêt sự tích Ngưu Lang Chức Nữ cho nên mấy hôm nay mưa ngâu rá rich bên thềm, ngon gió lay rẽm, như thế cùng ai cùng khóc, họ toàn ngồi kẽ chuyện vợ chồng Ngưu. Kẽ chuyện vợ chồng Ngưu cái đó không có gì là hại, ngay trong số báu này, bạn Văn Hạc cũng làm việc đó. Chỉ duy buồn một nỗi câu chuyện en l'âye (elle est lui) « một năm mới gặp mặt nhau một lần » lại có kết quả hơi hời tai hại. Câu chuyện tình ở trên trời cũng làm cho người ba giới khỗ ay vi tình.

Số là từ khi bắt đầu mưa ngâu tối nay, về vùng làng Mai-Linh người ta cứ thường thấy qua bảy vè đậu nhiều, nhiều lầm.

Không hiểu người ta có cái nhã ý bắc ống đóm xem lũ qua ấy là qua cái hay qua đực, nhưng ai ai cũng nhận thấy rằng con qua nào cũng đều trọc têu cù dàu. Thoát tiền người ta « phò ri dè » rồi đã bành trướng lầm, nên qua thực sự mỗi số đòn bà con gái — có người gọi giốn là đồ qua cái — tranh mất cái đầu trọc chằng nêu gót dồn trước đe lấy « pò-ri-mor-ro » cho hả... Có người cho rằng tại tháng bảy này vào ngày rằm người ta xá tội vong nhân, lũ qua kia xét minh phúc ít tội nhiều nên cạo đầu thi phat để luyện phép « Ba la mặt vô thiên vò dâng dâng » để được lên cõi cao sáu và sống ở trong sự lành, việc thiện. Hai lý ấy kẽ cũng đã « gán » lầm lầm, không ngờ một người khác lại phát minh ra rằng bảy giờ là cữ mưa Ngâu, Ngưu-lang, Chúc-nữ gặp nhau, cái đòn chém qua tha đá bắc cầu để cho cặp tình nhân ấy qua sông Ngân ha mà tình tự... một đêm (giá vào thời bùi này thì đổi lứa ấy đã thuê phòng ống mỗi người một chén thuốc phiện đậm thanh là xong chuyện).

Chắc rằng lũ ô thước ấy đã bắc cầu cho Chúc-nữ Ngưu-lang vất vả vò cung, nên lồng đầu qua bắc cá di cũng như Ngũ-lử-lưng ngày trước nghĩ cách qua cửa ải trong có một đêm mà đầu đương xanh tròn trắng.

Đó, ba hàng người chở trường ba cái thuyết khác nhau như vậy, các ngài cứ thử tưởng tượng một chút cũng đủ biết sự bất đồng tư tưởng đưa họ đi xa như thế nào. Ông vua Ta-bà ngày xưa xử vụ người mù và con voi ngày xưa không nhận cưới được phải bắt lên tiếc cười khà khà thế nào thì kẻ ngồi chép chuyện giống qua bắc đầu ở làng Mai-Linh cũng tức bụng và cười chừng này.

 NAMCUONG DẦU NAM-CƯƠNG Dầu Nam-Cường Cường dầu bán tại: MAI-LINH (Hanoi, Haiphong Saigon Phúc-ye, Hanoi)	Dầu Nam-Cường Cường dầu bán tại: MAI-LINH (Hanoi, Haiphong Saigon Phúc-ye, Hanoi)
--	--

Đồng đại lý Hanoi: Nguyễn Văn-Đức 11 Hàng Hỗm
 Đồng đại lý Nam Định: cả các phủ huyện
 Việt-Long 28 Bến cùi.
 Ngôi nón & Nam-dịnh xin lỗi mua luôn & hiệu
 Việt-Long cũng như chính hiệu Haiphong

Anh nào cũng nhận là thuyết của mình phải, anh nào cũng tưởng là túm được chân lý rồi.

Không có biết đâu rằng nỗi cơn voi không phải là con dàu hay con bướm thì cái lũ qua ở vùng Mai-Linh bạc đầu không thể vì vợ chồng Ngâu, vì ngày vong nhân xá tội, nhưng chính chỉ vì mũi... mit.

À ! cái thơ của mũi mit thì ai còn lạ, đến anh kẽ trộm còn biết huống hồ là chúng ta... Vậy thì vùng Mai-Linh là một vùng nhiều mit. Người ta thuật rằng cứ mỗi vụ tháng bảy hàng năm, hột roi rụng có người xúc vè chật hét cả một giang hèn nèo giống quả ở đầu dâu đều kéo cả vè ăn mit. Chúng húc đầu và chơi những « cù đút té » rắt hăng che vỡ quả mít ra nèo mũi mít thơm thơm... dùa mít dính vào đầu chúng, lồng dâu chúng rụng rụng tết nên cứ vào vụ tháng bảy thì h่าu hết quả — nhất là qua vùng Mai-Linh — rụng tết cả lồng trống như những ông bác học hói trán vì suy nghĩ.

Đó, cái có qua rụng lồng dâu. Có đâu chung lòng lồng vì bắc cầu cho vợ chồng Ngâu hay là thí phát di tu vi ngày rằm tháng bảy vong nhân xá tội.

Mấy ông bạn của Thiên-Tuồng cãi nhau on sõm làm cho bùa ồ ngày rằm tháng bảy của tôi mệt cả ngon, nên may tíc giận viết cho mà biết. Biết chơi thôi, chứ nhán câu chuyện qua này mà kẽ lại câu chuyện phật, chắc các ngài cũng chẳng cho là vò ịch lâm đầu. Tôi không có ý bí bạn với những người sở voi, nhưng tôi muốn nhân câu chuyện này mà nói dựa theo Phật-tiếng: « Ông vua cõi Ta-bà ấy là những người biết đạo lý ở đời. Ông vua dùi mù chinh là bọn chở trường cái thuyết qua bắc đầu vi nõn tóc, vì di tu vi bắc cầu cho Ngưu-lang Chúc-nữ bảy giờ. Họ không chịu xét cho nén bõ mới gày gö om sõm. À quên, họ gày gö om sõm cho nén mới không biêt xét — không biêt đằng nào phái nhỉ ?

Thôi thôi, tôi nói « chuyện ầm phu » mất rồi, xin dừng bút và cầu trời biết cho rằng ý tôi không muốn ở ác làm gì, nhưng chính tự người ta làm cho tôi ác...

Chao ôi, tôi không biêt cứ cái gióng vẫn này mà rút ruột viết mãi ra bằng cái điệu trào long trại mùa, tên « tướng nhà trời » này liệu có bao giờ tu được phép « Ba la mặt vô thiên vò dâng dâng » không, hổ Trời ?

THIÊN-TUỒNG

NGÀY RẰM THÁNG BẨY,
 NGÀY VUI VỀ DƯỚI ÂM,
 NHƯNG CŨNG LÀ NGÀY
 BAU KHỒ CỦA HAI VI
 TIỀN TRÊN THƯỢNG GIỚI

Một đàn ô thước bắc cầu qua sông

VĂN-HẠC

Hai bên là mười hai thiếu-nữ ăn-bận mười hai kieu khác nhau, ăn nhíp với mười hai kiêu sắc đẹp, kẽ bưng hộp vàng, kẽ cầm quạt gấm, người deo sáo ngọc, người ôm ti-bà. Đầu sau là 36 thiếu-nữ trẻ tuổi hơn, ăn bận 36 kiêu và 36 màu khác nhau, người nào cũng tươi, vui, trẻ, đẹp, coi như một rừng hoa muôn màu. Đầu sau rỗi là một đoàn đồng-nữ hàng trăm người, cô nào cũng tươi đẹp ngày-thơ và ăn-bận nhiều kiêu coi rất ngộ.

Bảng ấy người đứng dàn ra cạnh Dao-tri, chính-tề và thứ tự mбу dãy-dinh từ lâu.



Gitra lúc ấy, trên khồng, một hoa giò đưa lại mùi hương ký-lý. Rồi một hồi khánh ngọc vang lên. Mây ngũ sắc từ từ bay rời là-là hạ xuống đem theo cõi xe do chín con rồng vàng kéo. Ngôi trên long-già là một người mặt đỏ như son, mắt sáng như mặt trăng, trán cao như núi, miệng rộng như hẻ, đội mũ dát chín com rồng kim-cương, mắt rồng nam ngọc lưu-ly và hổ-phách, tỏa hào-quang ra chóp-lợ, sáng ngời. Đô là due Ngoc-hoàng Thượng-Đế. Sau xe có bốn tướng giáp-trụ osi-nghi, kẽ cầm trùy vàng, kẽ cầm roi ngọc, kẽ cầm búa tăm-sét, kẽ cầm cây ngọc nhu-ý di hổ-giá. Sau bốn tướng, là quan-nien, liệt-thanh, đồng đảo vò cùng, ai nấy nét mặt đều bình-thản, hồn-nhiên lộ vẻ tiên-phong dạo-cốt.

Nhạc quân-thiên lại nồi lên. Đoàn phu-nữ túc-trục ban nay do Tây-Vương-Mẫu di đầu từ từ đến nghênh giá Ngọc-Đế. Một bọn đồng-nữ múa khúc nghệ-thường nghênh giá vào lầu ngọc cạnh Dao-tri.

Ngọc-Đế vừa ban chuyện Tây-Vương-Mẫu mấy câu về tình-hình quân-thiên ở Lạng-Uyên, thì thình-linh tự trên không rơi xuống một làn ánh sáng. Và làn ánh sáng hiện thành một thiêu-nữ ăn-bận lôi-thái, đầu tóc rủ-roi, chạy vội vào quỳ lạy Ngọc-Đế xin tha tội tiếp giá có phần chậm chễ.

Ngọc-Đế ngừng chuyện chúa-mục nhìn thiêu-nữ, rồi bằng một giọng nghênh như tiếng sấm, nặng như núi Thái-Sơn, phán hỏi :

— Sao vương-nhi đầu tóc rủ-ruợi và ăn-bận lôi thói như vậy ?

Thiếu-nữ sợ hãi tâu :

— Muôn tâu Phụ-hoàng, bắt-tiểu nǚ bạn việc cài canh, không còn thì giờ nào trang-diêm nữa.

Một nết vui tươi thoáng lộ trên mặt rồng rỗi biển di, nhường cho nét trán ngâm tư-lý.

— Được ! Ta sẽ thưởng công cho cô gái châm lâm.

Sau buổi bệ-kiến ba ngày, Chúc-Nữ, tức là ái-nữ của Ngọc-Đế, tiếp được ngọc-chí cho kết-hồn cùng Ngu-Lang ở bờ bên kia sông Ngân-Hà đối diện với cung điện của Chúc-Nữ.

Bảy ngày sau, hôn-lễ cử-hành một cách đơn gả nhưng long-trọng. Khách dâng cưới à 24 vị tinh-tú, cầu-dien tinh-quân, bát tiễn, ngũ-lão, 12 vị tiên-nàng, các vị thiền-quân, thiền-vuong, thiền-dế, cùng 36 bộ tiên-chung & các nơi Bồng-Lai Hải-Đảo. Nhà trai thi chủ-hôn là Dao-tri Vương-Mẫu. Nhà trai thi Thái-Ất Tinh-quân làm chủ-hôn.

Ngọc-Đế bèn giáng chỉ sai một đàn chim ô-thuret lập tức phải bắc một cái cầu-vồng bày sắc qua sông Ngân-Hà, để tiện việc đưa dâu. Tiệc cưới chỉ có Đào-Tiên của Vương-Mẫu và Thái-Ất tinh-quân, hai món thi trán vò-giá, trên thiên-cung, vì đều là thực-phẩm trường sinh bất-lão. Đồ mừng oàn là vàng



ngọc, trân-châu, bao-thach chua từng cỏ ở trân-gian. Cũng có mấy vị địa-liên như Thái-chân, Quỳnh-hoa-Nương tặng cỏ dâu những tấm lụa bảy màu, những tấm nhung màu thiên-thanh, những tấm gấm màu mây ngũ sắc...

Từ ngày về với Ngu-Lang nguồn ăn lai-lảng, bè-ai mènh-mang. Chúc-Nữ đêm ngày mê-say vui-thú co-hồ giãm mêt-hắng mây chục năm tiên-thọ. Và nàng quên băng cá việc cài canh. Cũng như Ngu-Lang, thà đan trâu trời chạy rộng trên bờ Ngân-Hà, mặc chúng dối no, không nhìn gì tới nữa.

Một cuộc thay đổi hoàn-toàn diễn ra trong đời vật-chất và tinh-thần của nàng tiên dệt vải. Trước nàng biếng trang-diêm bao nhiêu, thi nay nàng chăm phấn sáp gương lược bảy nhiêu. Trước nàng chèn mảng công việc bảy nhiêu,

(xem tiếp trang 39)

Một Ké Bán Trời

do HỒNG-PHONG thuật — tranh vẽ của MẠNH-QUỲNH
(Tiếp theo)

Vì đời thù-lao hại chục vạn, mà Ngô nhận lời ngay, không bẽ-kè thêm bớt nữa tiếng, vì mỗi chuyến mượn được con đường chuyền chờ bình yên mau chóng như thế, lão ta có lãi một vài trăm vạn như bốn, cái khoản phong-bao kia có thể già.

Thấy Ngô nhận lời mau

mắn, Vi cùm hơi có

y hối : già mình đòi

ba bốn chục vạn có lẽ

không cõi đâu ngay,

không kè là đất.

Nhưng, hình như có

tiếng gọi của lương-

tri bão-nhô trong tri

chàng : — May đang

là thẳng khố-day, dè

ng bên nhà hàng

đống, nay nai chỉ

mắt một ít nước bọt

đè mưu meo xin xó

khôn khéo, mà vớ

của người ta hai chục

vạn bạc, còn kè là

ít hay sao ?

Ngoài quăng thêm

ra một miếng mồi béo

nữa, khiến Vi được yên ủi

cướp nữa.

Vi nói với giọng quả quyết,

như đã định sẵn mưu-lực,

chắc việc mượn đường thành

con.

tin cũn, tiên-sinh sẽ trở rên
một vị cõi-dòng và hường lợi
hang chục hàng trăm phần
như chúng tôi cũng nên.

— Được rồi, cụ cứ phái

người lên Văn-nam mua hàng

di, tôi hứa chắc với cụ rằng

chuyến sau nó ngồi xe hỏa

ngành ngang, chứ vậy

phải vất và xuyen rừng sọ

phiện và công phu dài tài
thuộc phiện ở ba tỉnh miền
Nam nước Tàu (Vân-nam,
Quảng-tây, Quảng-dông) mà
Hương-cảng chính là trung-tâm.

Có thể, ta mới dẽ hiểu vi
sao chàng Vi ta khôn ngoan,
đã lập mạo dụng tâm, cõi dẽ
cắn câu vào miếng mồi thuốc
phiện ? Vả lại vì sao
một chuyến mượn
đường, tên trùm
buôn lậu ở ngay số
tiền 20 vạn đồng thù-
tạ cho chàng chờ hẽ
ngã ngử, tiếc rẻ.

Một vị võ-quan
Pháp đã xem xét tận
nơi, viết ra thành
sách, họ may lời phán
đoán thế này, có như
quang tuyến soi thấu
phép-phù :

— Mối loi buôn
eban thuoc phiyen thu
elay lat ca y-tu, chup
elay lat ca tam-co,
tat ca ngi - luc
con nguoi ta ; o

“miền hạ-du Quảng-tây và
“duyen-hai Quảng-dông,
“không phải là thuốc phiện
“thì không còn có gì xá-kè.
“Ở đó, người ta chỉ biết có
“những kè làm nghề buôn
“ban thuoc phiyen, những kè
“hộ-vệ dài tài thuoc phiyen,
“những kè đi mua thuoc
“phiyen cho bọn lai buon ban thuoc
“những kè dón đường cướp

Muôn được chóng giàu mua vé xò sò Đông-Pháp

« giật, có dám cướp vật, có « dám vồ to. »

« Khắp cả dâu dâu, thuốc phiện cũng chết người, mà ở đây nó nuôi sống những ba tinh : Vân-nam-sản-xuất thuốc phiện mà bán, Quảng-Tây và Quảng-Đông thi « vẫn-tài, mua buôn dè bán « lại các nơi. » (Le commerce d'opium absorbe toutes les attentions, capte toutes les volontés, toutes les énergies, tout ce qui n'est pas opium n'est rien au Kouang-si inférieur et sur la basse côte du Kouang-toung. On n'y connaît bien que les gens qui font le commerce de d'ovium, ceux qui protègent les convois, ceux qui les ravitaillent et ceux qui les pillent, en petit et en gros. L'opium tue parlent, ici il fait vivre 3 provinces : le Yunnan qui produit et vend, le Kouang-si et le Kouang-toung qui transiennent, achètent et vendent.)

Sự thật, Trường-giới-Thạch-máy ta tay cầm trữ nha-phiện ở nước Tàu từ 1930 đến nay. Nhưng lệnh cấm ấy dù nghiêm đến đâu mặc dù, chẳng qua chi thấy có hiệu lực nhiều ít ở các nơi tinh thành là nơi dễ việc kiểm xét; còn biết bao nhiêu chỗ như có thành sát rào ngắn, lệnh cấm không đến nơi được và không có hiệu-lực gì. Nước Tàu rộng lớn mênh-mông ra sao, ai nấy đã biết. Thành ra những miền rừng núi xa-xôi, thôn quê hẻo lánh, người ta

vẫn trồng, vẫn hút, vẫn buôn bán thuốc phiện như thường. Nhất là ở ba tinh miền Nam như trên vừa nói.

Mười năm trở về trước thì còn phải nói gì : thời thi thuốc phiện hoành-hành, tự do, tràn ngập khắp xứ; chẳng những nó là cơm gạo cho nhân-dân, mỗi lối cho bọn (tù-bản), lại là kho tàng cần dùng, nguồn suối lý tài cho các ông quan phiệt, đốc-quản, mỗi khi thiêu tiền chi tiêu đều thọc tay vào đấy. Đường-kế Nghê-đen, Cố-phẩm-Trần kẽ Nghê-đen, Long-ié-Quang dập dời bá-chiếm Quảng-tây, hay là sau này Trần-ié-Đường làm

ông vua con ở Quảng-đông, một phần lớn về các khoản chi tiêu như nuôi quân lính, quan lại, thêm món thi đập vào công-quỹ, món thi bồi vào tu-nang, đều nhòe cái vật đèn đèn đặc đặc, làm cho bao nhiêu triệu người sa-ngã, té-mé,

Lại chính các bố ấy cũng là tay buôn bán thuốc phiện có súng có bươu. Rinh-mò, mưu-meo để cướp lẩn của nhau cũng cứ. Tuy họ chẳng ra mặt ra tay làm việc áy bao giờ, nhưng mà họ khéo nhầm mắt ngó tai, chỉ bảo ngầm và dung túng cho dâng-vụ bộ-hình lâm, như thế cũng qua chả ăn cướp.

Từ trước vẫn thế.

Tháng nă 1, năm 1899, ở trên sông Dụ-giang (con sông từ Pé-sé đi Nam-ninh), cách xa biên-giới ta 100 cây số về phía Bắc, một bọn ăn cướp đã đánh chặn lấy 20 án thuốc phiện của viên chức dô-dốc oai quyền lừng lẫy ở Quảng-Tây lúc bấy giờ. Mát mội lúc 20 lần, dù biết quan lớn dô-dốc là tay buôn thuốc phiện to lớn đến thế nào?

Lưu-vịnh-Phúc tướng giặc Cố-den ngay trước, sinh-trưởng ở Khuân-Châu tinh Quảng-đông, một thị truong thuốc phiện rất thịnh-vượng, sinh-binh cũng là một chủ lầu buôn thuốc phiện có tiếng.

Lục-vinh-Đinh, dô-dốc Quảng-Tây từ 1908 đến 1922, giũa bối có câu chuyện chúng tôi đang nói đây, nguyên-lai là một chủ lầu dò ở miền Cao-Bằng ta, năm 1885 ở bời cho-tay, đến 1890 về bên Tàu làm đầu-lãnh một toàn lục-lâm ở miền Tháp-vạn-đại-sơn, rồi nganh di nganh lại, tới 1908, đường hoàng lanh chúa dô-đốc báu-tỉnh và hiền-hách luôn 14 năm.

BỆNH TỈNH

.. Lậu, Giang-me!

Hạt cam, Hạt xoài

chỉ nên lùm đên

ĐU'C-THO-ĐU'Ò'NG

SỐ NHÀ 151, ROUTE DE HUẾ - HANOI

THUỐC KHÔNG CỘNG PHẠT. KHÔNG HAI SINH DỤC
CHỦA KHOÁN KHỎI CHẮC CHẮN RẤT LINH NGHIỆM



Tiểu thuyết mới

giải nhiều vợ, gái hay ghen nén coi

CÁ LÉ

một chuyện tình khắc cốt của một đời nam nữ học sinh no - càng đọc càng cảm động Thạch Hán 6, 30

TÙ THÚC

một chuyện tiên hoàn toàn vui là có hồ iết cho trẻ em 0,20

YÊU SÁC CHẾT

ở trên đời thiết chí gái đẹp mà ha chẳng thanh niên no phái yêu sắc mồi thiếu nữ đã chết. Thiết là một mồi tình thiêng liêng bí mật - Ta có thể gọi họ : hai người dieu. Tác giả Nguyễn Bình, 150 trang 0,45

Mua buôn trứ 30. - Gửi linh hóa giao ngan

EDITIONS LANGTUYẾT
182 Bloc khaus Nord, Hanoi
Tel. 1260

PHẦY BỤI TRẦN

Xu-thay nǚ náo dè gường soi mờ ấm, cửa kính nhin mìn luếc nhược, ký là cù biếu hén chinh thức sắp sửa già ra nlinh g cuộc lụi lâm nhau chor bồi, hổng nhắc, nghè khò hàng họ 6-8m hoặc nói nụt chán nản, vẫn nén tránh kinh và dung ngày : BLANC D'ALLEMEAGNE : là thứ hoa bát đài tau cuoi và đánh gườn ruộng, cửa kính, cõc, dia-thuy tinh rái trong sòng sach sẽ, lụt lợt mai lụt lợt. Thứ thứ hoa bát này có thể đánh được cù mủ lùn già phơi được rang già sẽ trắng như tuyệt và no có hai cái đặc điểm : khi cầm mủ đội lên đầu không gây ra lạy vì không có bụi phủ phổi như các thứ phẩn khác; khi mủ đội lên mai mủ nhè ra hết bồi, tan lết nước mía sạch bụi đì, mang phơi lùi sẽ trắng như mới. Thời là nhất cử làm tò-tiện. Cù bón tò cù cát láy lý RUQU CHỒI HOA KỲ và PHÒNG TÍCH CƠI CHIM mỗi phong nặng 100 grammes giá 0,47. Cù đội lỳ các lùn, hòn An Hà 15 Rue du Quatre - Hano.

ĐỜI CHO-ĐƯỢC

FOOR

MỤC BÚT MÁY TỐT NHẤT

Tổng phát hành : TAMDA & C.

72, Rue Wielé Hanoi - Tel. 16.78

Đại-ly Chi-Lý 97 Hàng - Đè

- MAI-LĨNH HAIPHONG -

ĐẠI-TÁ

LINDBERGH



một địch thù của Tổng

Thống Roosevelt

« Đức rất có thể thắng Anh
« còn Anh thì không thể nào
« thắng nổi Đức đâu có Hoa-kỳ
« kỵ giáp mặc lông »

Đại tá Lindbergh

VÀ LÀ KẺ THÙ SỐ 1 CỦA NƯỚC ANH

biết tên.

Đến năm 1934, ở Hoa-kỳ lại xảy ra vụ bắt cóc con giai đại tá Lindbergh là một án đã làm cho dư luận khắp Mỹ-châu sôi nổi, ai cũng căm tức bợn thù phạm vụ bắt cóc rất dã man này. Nhất là sau khi vụ Lindbergh bị bắt chết thì dư luận lại càng căm tức và các báo đều yêu cầu phải trừng phạt rất nghiêm họa buôn trộm con này. Sau vụ ghê gớm này, vợ chồng đại tá Lindbergh buồn rầu khổng ở Mỹ-châu nǚ. Cả hai vợ chồng đưa nhau sang du lịch và ở luôn Âu-châu mãi đến 1939 mới giờ về Mỹ.

Từ đó đại tá Lindbergh đã thành một nhà quan sát rất quí về nghề hàng không cho Hoa-kỳ, vi danh giá và tài cán của đại tá là cai chia khóa mờ được hâm hối các cửa mà ngay các viên chức của chính phủ cũng không thể nào qua được. Nhờ vào sự lịch duyệt của đại tá nên mới có thể nhận xét được nhiều điều rất hay. Đại tá lại giao thiệp rộng trong các giới phi-hành gia của các nước nên lại càng biết thêm được nhiều điều rất là mà không có ai thể biết được. Đại tá lại thân cầm lái phi cơ đi du lịch nhiều nước Âu-châu, qua

*Người đá bay
qua Đại-tây -
dương lần thứ
nhất và du lịch
khắp hoàn cầu*

Sau khi lập được kỷ-lục
về hàng không này, Lindbergh
đã thành người nổi tiếng khắp
hoàn cầu, ai cũng biết, mặt

các chỗ mà mình muốn quan sát một điều gì. Vì thế mà ý-kien của đại tá về phi-quân các nước rất được nhiều người chú ý. Những điều quan sát của đại tá nhieu khi rõ ra rất đúng và không hề thiên vị nên lại càng có giá trị và giúp cho phi quân Hoa-kỳ rất nhiều. Lại trong khi ở Hoa-kỳ, đại tá Lindbergh là một sĩ quan trú bị sung chức huấn luyện viên cho phi quân và sau lại được cử vào chức Tổng thanh tra về phi quân nên đại tá có tuệ biêt rõ được hết các điều về các vấn đề chuyên môn về phi-cơ cùng về kỹ nghệ hàng không ở Mỹ để so sánh với những điều đã trông thấy ở Âu-châu. Ta có thể nói đại tá Lindbergh là người biêt rõ nhất về phi quân của tất cả các cường quốc Âu-Mỹ.

**Ý kiến Lindbergh
về phi quân Đức**

Đại-tá Lindbergh thăm nước Đức ba lần liên trọng ba năm 1936, 1937 và 1938, lần nào cũng được tiếp đãi rất ăn cần và được phép di xem hết mọi chỗ như trường bay, nhà máy chế tạo phi-cơ. Những điều đại-tá trông thấy ở Đức đã làm cho đại-tá rất ngạc nhiên, nhất là về trình độ chuyên môn và tò-chức khá cao ở Đức giữa lúc các nước khác chưa thực hành được công cuộc giích-dáng.

Năm 1937, trong khi đáp phi-cơ từ Munich đi Stuttgart, cứ mười phút hì dạ-tá lại thấy một cái trường bay mới mở có đủ tất cả các máy móc và kĩ-cụ cần dùng. Thủ-chong-ché Göring Tòng-trưởng không-quân Đức (hắn tiếp đại-tá Lindbergh nói rằng đó chỉ là 70 trường bay đầu tiên. Đồng thời ở Đức đã có tới 50 chỗ để huấn luyện phi-công, ở Anh có 12 nơi và ở Mỹ chỉ có ba nơi). Ngày 1937, đại-

tá Lindbergh đã ước đoán mỗi năm Đức có thể sản xuất được hai vạn phi-cơ. Chắc hẳn số đó, hiện nay đã gấp ba trước rồi. Như người ta đã trông thấy rõ ràng và các vật liệu ở Đức cũng không phải thiếu thốn. Trước kia, Lindbergh vẫn tưởng đó là chỗ yếu của Đức nhưng sau nhiều cuộc điều tra và xem xét nhiều nơi thì ra cả về phương diện ấy Đức cũng không có gì là thiếu thốn cả.

**Giá trị phi-quân Nga
từ 1938 đến 1938.**

Đại-tá Lindbergh cũng sang du lịch Nga hai lần. Lần thứ nhất năm 1933. Lindbergh đã thấy một kĩ-nghệ chế tạo phi-cơ rất xoàng, bắt chước theo các kiêm-mẫu của Pháp, Đức, Hoa-kỳ nhưng sự sản xuất kém cỏi về lượng và phẩm. Lần thứ hai là vào năm 1938, Đại-tá Lindbergh vẫn thấy hình binh phi-quân Nga không tiến bộ mấy. Các phi-cơ Nga vẫn là những phi-cơ không biết gữ-gìn, không đủ khí-cụ cần dùng, một đội phi-quân lồ chờ rất vụng về. Đại-tá Lindbergh đã bày tỏ ý kiến minh với các ông-nghị trong nghị-viện Anh ít lâu trước khi ký hợp-ước Munich. Hồi đó không ai tin vào lực lượng phi-quân Đức mà lại rất tin vào lực lượng phi-quân của Nga Sô-viet. Người ta tố ý ngờ vực về ý kiến của đại-tá Lindbergh và người ta cười thầm. Thế rồi, người ta lại đem ý kiến đó công bố lên báo, nên các nhà cầm quyền Nga lại tố về bất bình đối với Lindbergh.

Đến nay, sau hai năm chiến tranh người ta mới thấy rõ rằng những điều quan sát của đại-tá Lindbergh rất đúng đối với phi-quân Đức cũng như đối với phi-quân Nga. Nhiều điều người ta đã thấy trong cuộc xung đột

GIẢI THƯỞNG SÁCH HOA MAI

Các bạn học sinh mua một cuốn sách HOA MAI số 1, giá 0p0 được dự cuộc thi học-sinh, về loài sách HOA MAI. Cúp là một món con-sứ bằng đồng đúc, rất mỹ-thuật, giá 30p, và nhiều phần thưởng đáng giá. Xem thè lệ cuộc thi ở bìa sách HOA MAI số 4. Đã có bản:

Con sáo trắng

Sách HOA MAI số 1 của THY HẠC, giá 0p0

và BÀ CÓ BẢN: Dâu là chân lý

Của Song-An Hoàng-ngọc-Phách, dày 230 trang, giá 0\$80

Cuốn Đầu là chán lý gồm có hai phần: phần luận thuyết có những bài bàn luận rất chí-ly. Phần tiểu-thuyết gồm có những chuyện rất lý-thú. Lại có một đoạn giấy gần trăm trang, tóm tắt những kinh-niệm, kinh-nghiệm Trung-kỳ, và thương-du Bắc-kỳ và những pheng rồng-thẩm, hùng-vỹ, hoang-vu, ở giải Hoa-hoa Trung-kỳ, và thương-du Bắc-kỳ và những pheng rồng-kỳ lỵ của các thò-dàn ở những nơi hẻo-lánh ấy.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC, n° 9 rue Takou, tel. 962 — Hanoi

Nga-Phản (1939-1940) và trong cuộc chiến tranh Nga-Đức ngày nay đã tỏ ra rằng những lời quan sát của Lindbergh là đúng.

Phi-quân Pháp và Anh

Đại-tá Lindbergh rất ngạc nhiên về tình hình phi-quân Pháp, trong mùa đông 1938-1939 Lindbergh đã đi thăm nhiều nhà máy chế-tạo phi-cơ nhưng chỗ nào cũng thấy bí-tết về các công-tác loạn và các vụ định-công do-thợ thuyền gây nên lún-lún. Tại bờ Hàng-không, người ta đã nói hét với Lindbergh mong rằng sẽ nhớ vào ý-kien của đại-tá mà cùn-sun được một tình-thế nguy-nap. Hồi đó, theo lời Lindbergh thì Pháp không có một chiết phi-cơ khu-trục nào tối-lực nhanh-bang các phi-cơ-phóng-pháo của Đức. Phi-cơ Đức kiêu-Junker là phi-cơ-phóng-pháo-tốc-lực 500 cây số một giờ mà kiêu Morane là kiêu phi-cơ khu-trục tối-tân của Pháp-tốc-lực chỉ được độ 480 cây số một giờ, và lại kiêu Morane-hồi đó cũng chưa-dùng dù và mới thí-nghiệm xong được phi-quân nhận-kiêu. Trong ba kiêu phi-cơ tối-tân của Pháp không kiêu nào chế-tạo-nhiều được. Nói tóm-lại, tình-hình phi-quân Pháp rất là nguy-nap và các phi-công Pháp cũng biết rõ như-thế,

KIỂM DUYỆT BỎ

Và-lại, lúc đó người Pháp lại không biết rõ về tình-hình quân-sư và phi-quân Đức lúc đó đã rất là tiến-bó.

Sau cuộc du-lịch ở Pháp và, đại-tá Lindbergh nói rằng nhiều người ở Pháp thấy rõ tình-thế rất tai-hai nhưng lại ngô-ràng cứ để cho bệnh-nặng đó kéo dài mãi rồi tự-nhiên sẽ-khỏe. Cá-Pháp và Ánh-lúc-só đang ngử-say giặc-ngủ của các nước-hàng-lỗng-songs-dời-vui-sướng-về-tự-lự. Và-lại, lúc đó ở Pháp không ai thèm nghĩ-dài sự hi-sinh và bất-vụ-long.

Khâm-hiệu của người Pháp lúc đó là để-mặc cho tình-thể thay đổi, làm việc rất ít hoặc không làm-gì-hết.

Phi-quân-Anh thi có nhiều kiêu-tốt hơn nhưng ngoài kiêu Spitfire vẫn chưa-bằng các kiêu của Đức, mà lại chế-tạo còn-little hơn ở Đức-nhiều và cách-chế-tạo cũng-phênh-phênh-nhiều. Và-lại, số phi-cơ của Anh cũng cùn-chưa-dù. Tay-vậy người Anh vẫn không-tin lời-nói của Lindbergh và chê nhạo phi-công Mỹ là dã-trông-gà-hỏa-cuộc.

Lindbergh tố-chức-lại phi-quân Hoa-kỳ

Sau các cuộc du-lịch và xem-xét ở Âu-châu-Lindbergh về-tới Hoa-kỳ vào hồi-mùa-xuân năm 1939. Chính-phủ Hoa-kỳ bèn cử-dai-tá-giúp-chức-thanh-trai-xem-xét-lại phi-quân Hoa-kỳ và súc-xát-sản của kỵ-nghệ-hàng-không. Với cái-nhiệm-vụ nặng nề do-chính-phủ giao-phó cho-dai-tá Lindbergh đã đi-hầu-khắp các-trường-bay và đì-thăm-hầu-hết các-xưởng-chế-tạo phi-cơ. Về các-kiêu phi-cơ-nha-binhh thi Hoa-kỳ cùn-thua-kém các-nước Âu-châu-nhiều, nhưng-về-các-phương-pháp-chế-tạo thi Hoa-kỳ lại-hơn. Chính-này vào-sự-quan-sát-của-dai-tá Lindbergh mà Hoa-kỳ đã-biết rõ-cái-lực-lượng-ghé-gócm-cá-phi-quân-Đức-mà-hồi-dó chỉ-một-mình Ý-biết rõ-mà-thôi. Còn-tất-cá-các-nước-khác & Âu-châu thi-dễu-không-tin-vào-cái-lực-lượng-ghé-gócm-cá-phi-quân-Đức. Một-người-bạn-thân-của-dai-tá Lindbergh, nguyên-võ-quan-tham-trang-tại-tòa-dai-sứ Hoa-kỳ, cũng-biết rõ-nước-Đức, dà-cánh-các-Hoa-kỳ-về-những-diều-dang-dự-bị-ở-Đức-nhung-không-ai-dè-ý. Mãi-đến-ngày-nao-thì-cáci-việc-xây-ra-dã-tố-rắng-dai-tá Lindbergh và-người-bạn-thân-ông-dã-nhin-rất-đúng.

Lindbergh cho-rằng-ở Hoa-kỳ người ta chua-nhin-dung-và-thấy-rõ-sự-thực-tế. Ba-số-dân-Mỹ vẫn-hi-vọng-chia-Anh-sẽ-thắng. Nhưng



Dầu Van-unting « Nhị-thiên - Đường » ve-nhòn-mới cái-trang-lai-thí-giấy-bao-ngoài-rất-my-thuật

Giá-bán-mỗi-ve... Op.24

Số-nhỏ-công-thourn-p, bắt-để-trong-nhà-hộp-đĩa-ngoại, hay-nên-để-phòng-bất-trắc-thi-chết-cuối-thời-NHI-THIEN-DƯƠNG-nà-đò-trúc-bach-hanh-đe-nhất-thần-khíen. Nếu-như-muốn-nhà-NHI-THIEN-ĐƯƠNG-ve-nhòn-mới-nhà-cái-trang-không-khác-ai-có-đi-NHI-THIEN-DƯƠNG. Hay-nhà-cái-trang-có-dâu-hiệu-huống-đi-Pháp-tà-không-thể-nhà-nhà-phải

Nhi-thien-duong được-phóng
78, phố Hàng-Buồm, Telephone 849 — Hanoi

thực-ra-thì-nhiều-người Hoa-kỳ-cũng-không-muốn-tự-minh-tham-dụ-vào-chiến-tranh. Thực-rà-thì-tình-hình Hoa-kỳ-hồi-năm-1940-cũng-như-tình-hình-Anh. Phép-trước-hồi-năm-1939-nghĩa-là-trước-khi-xây-ra-chiến-tranh. Hoa-kỳ-nếu-muốn-tham-chiến-thì-it-rất-phải-dù-bị-trước-5-năm. Đại-tá Lindbergh-vẫn-nói: « Người ta-không-dành-lại-các-dội-quân-có-giờ-hòa-với-một-cái-máy-truyền-thanh ». Lindbergh có-nói: « Số-dì-tôi-phải-can-thíp-vào-vấn-dề-tham-chiến-của-Hoa-kỳ-là-vì-biến-nay-liên-bang-Hoa-kỳ-dang-trái-quá-một-thời-kỳ-khổng-hoảng-nguy-ogap-nhất-từ-khi-có-cuộc-chiến-tranh-dè-dụng-nền-d襌-lập-dén-nay ».

Lindbergh nói tiếp: « Vấn-dề-cần-thít-là-xét-xem Hoa-kỳ-se-giúp-được-diễn-gi-cho-Âu-châu. Đức-rất-có-thể-thắng-Anh-được, nhưng-theo-lời-Lindbergh-thì-Anh-không-thể-nào-thắng-Đức-được-dẫu-có-được-Hoa-kỳ-giúp-dở-mặc-lòng ».

Một-cuộc-hò-binh-dựa-vào-tình-thế-này-nay-còn-lợi-cho-Anh-hơn-là-theo-duỗi-cuộc-chiến-tranh-mà-được-Hoa-kỳ-giúp-dở ». Đại-tá Lindbergh-kết-luân-rằng: « Nếu-Hoa-kỳ-không-dè-mất-dến-Âu-châu-thì-trong-nước-mới-có-thể-dồng-tâm-dượ ».

Vì-những-tu-tưởng-dó-nên-các-nhà-cầm-quyền-Ý-kết-đã-Lindbergh-và-gắn-day-người-ta-dã-cầm-Lindbergh-không-được-diễn-thuyết-vào-máy-truyền-thanh-có-công-chung-nghe-nít-xé-ra-lời-nói-của-Lindbergh-sẽ-có-thé-có-hai-đến-tinh-thần-dân-chúng.

Chính-cũng-vì-lời-nói-Lindbergh-bị-coi-là-kết-thủ-của-dân-Anh.

HỒNG-LAM

Ai-cùng-có-thể-làm-du-ợc:

ĐÁ-BẬT-LÙA, ĐÚ-CÁC-THÚ-XÀ-PHÒNG-GIẶT, RỦA, ĐÁNH-RĂNG,
XÌ-ĐẠT, ĐÁNH-GIẤY, RÁM-TÂY, BƠ, SỮA, PHÓ-MÁT, DƯƠNG-GIẤY
(GIẤY-LƠ, HỒ QUẦN-ÁO)

mực-viết, in, bút-máy, nến, (lấp), hương, trâm, phẩn-viết, thea-mát, rôm, son-bồi, xi-gắn-thor-ve, lô, xi-danh-dò-gỗ (dùng-nước-là-they essence), vernis-tampon-mà-phần-nhì-đu-lâm-băng-nội-hóa-đo-các-sách-dạy-bằng-quốc-ngữ-v.v., kè-day-dâ-có-rất-nhiều-thơ-khen-của-các-nhà-ché-tạo

1) SÁCH-DÀY-LÀM & NGHÈ-ÍT-VỐN — in-lần-thứ-hai. Có-thêm-nghé-âm-tuong-giấy(giấy lo). Nghé-làm-dâ-bật-làm. Duy-làm-cá-thú-xà-hồng(savon), xi-dù(cirage), phẩn, thuốc-uốn-khá, huó-danh-răng, đánh-kem-khi, đánh-lông, i-cá-thu-kem, sáp-bò, dầu-thom, xi-gắn-ve, lô, lâm-diamond(quer) làm-vernie, marlit, các-mực-viết, mực-Tàu, mực-in, mực-bút-máy v.v., si-danh-dò-gỗ (dùng-nước-là-they essence). Các-thờ-không-phải-dùng-diện-như-antimoline-bạch-kim, đồng, chì, kẽm, kín, thép, vân, bạc, thát-là-sách-có-giá-trí-giá-spô, già-hình-hoa-giao-ngôn-la-spôz.

2) SÁCH-DÀY & 30-NGHÈ-DÈ-LÀM — Dàn-hà-công-làm-duo, vi-sách-quốc-ngữ, phần-nhiều-lâm-băng-nội-hoa-như-riasm(ry), bút-tuoi, phô-mát, dâm-bóng: Lâm-rào-thu-mít, song-thunks, bến-thips, các-thứ-keo, mứt, đường, kem-núi-dá, cát-rhythm, mứt-thanh-khi, nước-chanh-hột, ruou-mát-long, vop-ngot-namat, chà-trot, đường, lop-xu-rong, thi-phot, các-dò-chanh-cát-đít, các-cát-châm(sauce), Bầu-phû-nhât, các-thờ-hanh.Thật-là-sách-sau-dâ-cho-ai-muôn-tu-isp, dâ-làm-pi-isp(trước-có-ip5), Ông-av-thu-sau-isp, Ông-hanh-hoa-gao, ngón-la-spôz(pám-giá), già-linh-hoa-giao-nghé-phât-giá-tiền-nước-trước-lâm-băng-tem(iso).

3) DÀY-LAM-CƠ-KHÍ & KIM-KRI — Thị-sát, thị-nhau, có-chi-linh-khi, sáp-hoa-làm-lay-cung-khổng-ngay, giá-isp(đo-chuẩn-spôz), méc-tinh-ràng-banh-xe, tinh-thoa, có-chi-linh-khi, sáp-hoa-làm-lay-cung-khổng-ngay, giá-isp(đo-chuẩn-spôz)

Nhật-Nam-thu-quán-19-Hàng-Biển — Hanoi



Muộn Chồng

Phóng-sự điều-trá của VŨ-XUÂN-TƯ — Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH
(Tiếp theo kỳ trước)

Điều đó em không biết rõ, nhưng khi người ta đã theo đức Phật, thì cũng là lúc mà người ta mủi ni che lè, bỏ mặt thế sự.

Còn có nay mục trong gia đình, me em được toàn quyền thực hành ý tưởng riêng, nghĩa là tha hồ nuôi chiêu hai con gai. Nói thế, không phải em ghen tị đâu. Cố những tú: nay, em mới cảm thấy sâu xa cái ý nghĩa « trọng nam khinh nữ ». Rồi em bị khinh rẻ, bị hành hạ vô cớ trong lúc hai em gai em có vút tiềm vào cao-lầu tưng quẩn mà vẫn được me em nương náu, săn sóc.

Gia năm em hai mươi ba, có mấy đám hỏi em đều bị từ từ chối vì nhà họ nghèo. Su từ thời ấy không phải là không có « Nguyễn chí » em lấy phải chồng nghèo — anh hàn hèm ông giáo, lương bổng 40.000 bao, nhà lại đồng sọp, nên chí em không thể giúp đỡ gia đình mình ược tí gì. Thế là mỗi khi gặp me, chí em phải nhận lấy những lời dạy nghiêm. Me em ví chung em — những con gái — không bằng một con lợn, vì

nuôi chúng em, me em chẳng lợi lộc gì. Trái lại, khôn nhón lên lại về nhà người ta mất. Cái tư-tưởng ý nó bộp lộ trong những câu chửi mắng chúng em : đánh chúng mày cho suông tay còn hon đê những đứa không nuôi không đê chúng mày mà nó cũng được đánh ».

Qua mấy năm sau, nhờ giờ làm ăn khá giả, hai vợ chồng chí em thịnh-thoảng đã có đồng quát tám bánh về biến me. Cái thái-dộ me em đối với chí em đã khác han: những lời dạy nghiêm xưa kia, nay thường chửi cho những câu mắng mồng, em-ái.

L'automne vient avec
LES CHAPEAUX



étudiés spécialement pour les pays tropicaux

Agents exclusifs : Tamda & C°
72 rue Wielé-Hanoï Tél. 16-78

Em thấy ghê tởm cái tình cao quý của nhân-loại. « Lòng mè », em cho là già dỗi. Vì đồng tiền, me đê em còn có thể cư xử như thế được. Huống chí sau này, về nhà chồng với hai bàn tay trắng, thán em chắc gì được biệt đãi.

Em-một ngày một lớn tuối mà trong những đám đám hỏi em không dám nhận lời lấy ai, vì những người thương yêu em đều nghèo cả. Lấy chồng nghèo, em rùng mình nghĩ đến những hình phạt xưa kia của chí em. Rồi em nhớ-rhang vì cứ đợi mãi một người chồng giàu cho tới ngày cả đến những người nghèo cũng không thấy ai lìai hỏi nữa.

Càng đi sâu vào cảnh lỡ thi, em càng bị mẹ em ghét bỏ. Em là nguyên-nhan của bà tai nạn, ghê gớm, cho mẹ em. Cớ thứ nhất, theo câu của miệng con gái là con người ta ». Cớ thứ hai là chí ăn bai mà không giúp cho mẹ được xu nhỏ xu lúa nǎo. Còn có cuối cùng: làm nhục cho bố mẹ vi... è chòng. Nên me em thường nhiếc em :

« — Nhà này không ăn thừa lấy thiêu cùa ai, không ăn ở điều gì hại ám đức, mà siê

nay có hai đứa con gái lại bị ế mèt... »

Rồi, me em muốn làm che em khaikt mắt nhưng chưa biết tìm cách nào.

Lúc này, đòi đối với em là vò nghia-lý, gia-dinh là khôn sáo. Em bo vor, lạc đường. Em nhìn đòi bằng con mắt bi-quan...

Ngay khi ấy, chí Quý — một con chiên của Chúa Jésus — đến khuyên dỗ em. Thực ra, lúc ấy, những triết-lý cao-xa của дâng Цру-thé em chưa thấu triệt, nhưng chí nghĩ đến những nồng-nỗi me em — là người ruột thịt — đã đổi với em thi, một khi xuất giá, em mong gì tình thương ở một bà mẹ chồng là người « khác máu tanh lòng ». Thê là em bước vào cõi tu-hành, đem tình yêu một người chồng ra yêu mọi kẻ đau khổ. Em an-ủi những kẻ tê liệt; dỗ dành những con mồ côi, em là mẹ myi đứa nhỏ...

Khách ngừng lại, nhìn đồng hồ, rồi đứng lên :

— Thôi, em xin từ-giã vì đến giờ em phải quan nhà « Hội tiễn-nhi » cho các em nhỏ ăn bữa chiều. Uớc-ao có lần khác, em cầu xin Chúa ban anh phước bước dài đời...

Khách ra đi. Tôi nhìn theo nàng trong bộ áo thảm, tay cao ô trắng, tay lẩn dày chuyền, chân bước một.

Q

VIII

Với gia-dinh có những bà « hiền mẫu »

Tập đã gói lanhձ lá và diêm lén bên dưới, chờ

— Anh Lương tôi vừa mới đi xong. Chẳng mấy khi lại, anh ngồi chơi đã.

Tôi dánh diêm hút thuốc và nói chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ chỗ hỏi thăm sự làm ăn buôn bán có khả khong, và đêm chở vợ con, nó dừng đứng lại.

Tôi hỏi Tân :



Tiếng bạm tôi, giọng nói cán kinh lọt ra tận nhà ngoài :

« — Thị me mặc nó ! Khô lâm ! Me cứ lên hèn trán, hơi đâu xuống bếp mua khô nhoc vào mình. Còn chí Liêu với cô Bằng, hai chí em có còn đê tôi buôn bán làm ăn nữa không ?

Tuy ngồi ngoài này, tôi đã hơi hiểu câu chuyện xảy ra trong nhà bạn tôi.

Lương với Tân là hai anh em ruột.

Tà hôm gặp Lương ở bờ Hồ, đến nay tôi mới lại thăm anh.

Hồi Lương còn làm ở ngoài Bắc, tôi thường hay lai chơi nên biết rõ gia-thế bạn. Gia đình bạn tôi có một bà mẹ và tám người con: năm giài và ba gái. Người con cả đã có vợ con và ở riêng. Người thứ ba — là Lương, di làm ăn phương xa. Trong mấy anh em, chí em Tân, tuổi đều từ ngoài hai mươi đến ba mươi, mà chí có một người anh cả đã lập gia-thất.

Tân ngồi xuống ghế, nét mặt anh hãi còn giận và buồn.

Bằng một giọng chán

nản, anh nói với tôi :

— Đây anh xem, cảnh già-dinh tôi như thế, anh còn bảo tôi lấy vợ về làm gì cho nó tan nát thêm.

Với anh là bạn thân, tôi chẳng giấu giếm gì anh. Nếu cảnh nhà tôi, nó có thay đổi thế nào, không thi mãi mãi tôi chưa có vợ, mà mấy cô chị em già tôi đến ố già mãi !

Là một ông chủ hiệu thủ, tôi xin thủ thât với anh: tôi chỉ có tài làm se dược cao

MƯỜN CHỒNG

i-tra của VŨ-XUÂN-TÙ — Tranh vẽ của MANH QUỲNH
(Tiếp theo kỳ trước)

iết nuôi chúng em, me em chẳng
dã lợi lộc gì. Trái lại, khôn nhón
lại kinh về nhà người ta mất.
Cái tu-tuồng ấy nó bệ lô
trong những cầu chèo mảng
chúng em: đánh chúng mày
chỗ sướng tay còn hơn đê
những đứa không nuôi không
đê chúng mày mà nó cũng
được đánh."

Qua mấy năm sau, nhò giờ
làm ăn khá giả, hai vợ chồng
chị em thỉnh-thoảng đã có
đồng quà tẩm bánh về biếu
mẹ. Cái thái-dộ me em đỗi với
chị em đã khác hao: những
lời dạy nghiêm xua kia, nay
nhường chỗ cho những câu
mềm mỏng, êm-ái.

L'automne vient avec
LES CHAPEAUX



étudiés spécialement pour les
pays tropicaux

Agents exclusifs: Tama & C°
72 rue Wiéle Hanoi Tel. 16-78

Em thấy ghê tởm cái tình
cực quí của nhân-loại. «Lòng
mẹ», em cho là giả dối. Vì
đồng tiền, mẹ đê em còn có
thè cu-xù như thế được, buông
chi sau này, về nhà chồng với
hai bàn tay trắng, thán-em
chắc gì được biệt dãi.

Em một ngày một lần tuỗi
mà trong những đám đám hỏi
em không đám nhậu lời lạy ai,
vì những người thương yêu
em đều nghèo că. Lấy chồng
nghèo, em rùng mình nghĩ
đến những hình phạt xưa kia
của chị em. Rồi em nhở-nhang
vì cứ đợi mãi một người
chồng giàu cho tới ngày cả
đến những người nghèo cũng
không thấy ai-lại hỏi nứa.

Càng đi sâu vào cảnh lõi thi,
em càng bị mẹ em ghét bỏ.
Em là nguyên-nhân của ba tai
nạn, ghê-gómg cho mẹ em.
Có thứ nhất, theo cậu-cứa
miệng « con gái là con người
ta ». Có thứ hai là chỉ ăn hại
mà không giúp cho mẹ được
xu nhô xu lợn nǎo. Còn có
cuối cùng: làm nhục cho bố
mẹ vì... è chồng. Nên me em
thường thắc em:

« Nhà này không ăn thừa
lấy thiếu cẩn si, không ăn ở
diều gi hại am đúc, mà

nay có hai đứa con gái lại bị
é mội...»

Rồi, mẹ em muốn làm che
em khát mắt nhưng chưa
biết tìm cách nào.

Lúc này, đòi đối với em là
vô nghĩa-lý, gia-dịnh là khuôn
sáo. Em bỏ vỡ, lạc đường.
Em nhìn đòi bằng con mắt
bi-quan...

Ngay khi ấy, chị Quý

một con chiên của
Chúa Jésus — đến khuyên
đỗ em. Thực ra, lúc ấy,
những triết-lý cao-xa
của đảng Cứu-thể em
chưa thấu triết, nhưng
cứ nghĩ đến những
nồng-nỗi me em — là
người ruột thịt — đã đổi
với em thi, một khi xuất
giả, em mong gi tình
thương ở một bà mẹ
chồng là người « khác
màu tanh lòng ». Thì
là em bước vào cõi tu-
hành, đem tình yêu một
người chồng ra yêu mọi
kẻ đau khổ. Em an-ài
những kẻ té-liệt; đỡ
dành những con mồ côi,
em là mẹ mọi đứa nhỏ...

Khách ngưng lại, nhìn
đồng hồ, rồi đứng lên:

— Thôi, em xin từ
giã vì đến giờ em phải
qua nhà Hội tiễn-nhi
cho các em nhỏ ăn

bữa chiều. Ước-ao có lần
khác, em cầu xin Chúa ban
anh phuơng lành đời đời...

Khách ra đi. Tôi nhìn theo
nàng trong bộ áo thảm, tay
còn ô-trắng, tay lần dày
chuyên, cháu bước một.

Q

VIII

Với gia-dinh có
những bà « hiền mẫu ».

Tập đà gởi thuốc lá và diêm
lên bàn,

— Anh Lương tôi vừa mới
đi xong. Chẳng mấy khi lại,
anh ngồi chơi đâ.

Tôi đánh diêm hút thuốc
và nói chuyện. Câu chuyện
bắt đầu từ chỗ hỏi thăm sự
lâm ăn buồn bã có khá
không, và đến chỗ vợ con, nó
đứng dừng lại.

Tôi hỏi Tân:

Tiếng bạn tôi, giọng nói
cứ kinh lohra tận nhà ngoài:

« — Thị me mặc nô! Khô
lắp! Mẹ cù lèn nhè trên, hoi
dâu xuống bếp mua khô nhoc
vào mình. Còn chị Liêu với
cô Bằng, hai chị em có còn
đề tôi buồn bã làm ăn nra
không? »

Tuy ngồi ngoài này, tôi đã
hơi hiểu câu chuyện xảy
ra trong nhà bạn tôi.

Lương với Tân là hai
anh xem ruột.

Từ hôm gặp Lương ở
bờ Hồ, đến nay tôi mới
lại thăm anh.

Hồi Lương còn làm ở
ngoài Bắc, tôi thường
hay lai chơi nên biết rõ
gia-thể bạn. Gia đình
bạn tôi có một bà mẹ và
tám người con: năm
gái và ba gái. Người
con cả đã có vợ con và
ở riêng. Người thứ hai,
người thứ ba — là
Lương, đã làm ăn phuơng
xa. Trong mấy anh em,
chị em Tân, tuổi đền-tử
ngoài hai muối đến ba
muối, mà chỉ có một
người anh cả đã lập gia
thất.

Tán ngồi xuống ghế,
nét mặt anh hấy còn
giận và buồn.

Bằng một giọng chán

nản, anh nói với tôi:

— Đấy anh xem, cảnh già
đinh tôi như thế, anh còn bảo
tôi lấy vợ về làm gì cho nó
tan nát thêm.

Với anh là bạn thân, tôi cũng
chẳng giấu giếm gì anh. Nếu
cánh nhà tôi, nó có thay đổi
thế nào, không thì mãi mãi tôi
chưa có vợ, mà mấy cô chị em
gái tôi đến è già mất!

Là một ông chủ hiện thế,
này, tôi xin thú thật với anh:
tôi chỉ có tài làm za được cosa



đang tiền để nuôi cá nha.
(Không phải tôi là công, ay
thực là thố). Nhưng tôi không
có tài bắt những người mà
tôi đã nuôi, phải nghe theo

Trong công việc kinh
doanh, tôi thẳng tay bao
nhieu, trong việc gia-dinh,
tôi nhu-nhượn bấy nhiêu.

Sự nhu-nhượn ấy, tôi biết
nó sinh ra bởi cái tuỗi non
một của tôi, bởi sự ít từng
trải việc đời, nê chua g áo-
hoa nồi kè khacie.

Đo đó, tôi không dù sức
caitri được gia-dinh tôi. Hàng
ngày, nó xảy ra lâm cầu
chuyễn khi tôi không được
vui lòng chút nào.

(còn nữa)

VŨ-XUÂN-TU

Su những giờ làm việc khóa
nhoc muôn cho tinh thần
khôan khái nêu uống chè

Phú Xuân

là một thứ chè nội-hoa không
thứ nào sánh kịp. Chè Phú
Xuân do kỹ-xuướp chè, tinh
chất ôn-hoa bò dưỡng, hương
vị thơm ngon...

Có bán khắp mọi nơi

Hanoi : tông cục 167 Hàng ọng
Tel. 757

Tổng chi-diểm : 8 Hàng ngang.
ĐẠI LÝ :

Haiphong : 140 Bd Chavasseux
Hai duong : 15, Hàng giấy ;

Nam-dịnh : 159, rue Paul Bert ;

Sơn-tây : 10 rue Hậu-ninh ;

Báp-cầu 65a, Thị-cầu ;

Thanh-hóa : 112, Grand'Rue.

Cần thêm nhiều đại lý các tỉnh

SÁCH MỚI

T. B C. N. vừa tiếp được :
— Cuốn NGƯỜI LỊCH-
THIỆP của ông Văn-Hạc, do
Quốc-Học Thư-Xã gửi tặng.

Sách nói về khoa xá-giao,
văn viết vui, nhận-xét tinh-
te, có thể giúp ích cho nhiều
người trong sự giao-thiệp
hàng ngày hiện giờ.

Sách dày ngót 150 trang, in
đẹp giá Op.65; Xin cảm ơn
Quốc-Học Thư-Xã và giới-
thiệu cùng độc-giả một cuốn
sách có ích.

— Cuốn MÙA CÒ ĐIỀN
(thơ) của Quách Tân.

Phòng Tich



con chim

Khi đây hoa, khì táo nay, chán cơm
khang biết đổi, ăn chém tiếu, hung rõ
binh bịch. Khi lán uống rói thi hay rò, (o
koi hòe-ợ chua). Thì nay khai tör hung
khó chịu, khì đun lung, đau ran rên vai.
Người thường ngao ngán và mồi mệt
buổi bả chán tav, bị lâu nám, sặc da
vang, da bụng dày. Còn nhiều chứng
không kể xiết chí mồi liều khay đê chịu
hoặc khái ngay.

Lieu một bát uống Op.25;
Lieu hai bát uống Op.45.

VŨ - ĐỊNH - TÂN

Ấn tú kim tiền năm 1986
173 bis Lachiray, Haiphong

Đại-lý phát hành toàn tỉnh Hanoi, An-
hà 18 Hàng Mã (Cuivre) Hanoi. Đại-lý
phát hành khắp Đông dương, 100 phò
tional Haiphong. Cơ Hành 100 đại-lý
khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-kỳ, Ca-
mran và các xã trao đổi hàng hóa.

Nam án

Nhưng điều pháp-luat dân què cần phải biết.

Bắt đầu từ thứ bảy 13 Septembre này, trong trang Thành-
niên và Sinh-hoạt của Báo Mới, sẽ mở ra mục NAM AN nói
nhưng điều pháp-luat thường dùng, người mảnh cần phải
biết, nhất là các anh em dân-què ta. Các bạn nhớ đón xem.

THOÁI-NHIỆT-TÂN HỒNG - KHÈ

Cầm, sot, nharc đầu, đau xương
đau minh, rẽ con người lên
chi uống một gói Thoái-nhiệt-
Tân hiệu phạt 12 tay giá 6\$10,5
phát ra mồ hôi khó khăn.

THUỐC KHÍ HƯ

Các bà bị bệnh ra khí hư (sách
bạch đái hạ) uống đủ các thứ
thuốc không khỏi, chỉ dùng một
hộp thuốc khí hư Hồng Khè số
60 giá 1\$, uống trong, và một
hộp thuốc Ninh Khôn Hoàn
Hồng khè giá 0\$50 đỗ vào cửa
mình là khỏi rút. Trăm người
chữa theo cách này khỏi cả trăm

BIỂU KINH DƯỠNG HUYỀN

Các bà có kinh không đều
máu sùa uống thuốc Biểu kinh
dưỡng huyết Hồng khè (0\$50
một hộp) kinh đều huyết tái
ngay.

THUỐC «CAI HỒNG KHÈ»

Không chọn lân chất thuốc phiết
(nhà đóng dã phản chất, nên ai
cái cũng có thể là hàn được,
mỗi ngày hút một đồng bạc
thuốc phèn, chỉ uống hết Op.20
thuốc cao là đủ, vẫn sẽ làm việc
thuởng, thuốc viền Op.50
một hộp, thuốc nước Op.50
một chai

THUỐC PHONG INH HỒNG KHÈ

Giai-thập buộc ngang giờ
Thuốc Hồng - Khè chữa ngời

Hai câu sấm nay, ngày nay
quả thấy ứng nghiệm, vì ai si
bi lụa không cừ mới hay kinh
nhìn uống thuốc hàn Hồng khè
số 30, mỗi hộp Op.60 cũng rút
necess, ai bị bện giang mai không
cứ chờ kỳ thay mày, mới hay
đã nhập cốt rồi, uống thuốc
giang mai số 14 cũng khỏi từ nọc
một cách êm đềm, không hại
sinh da, nê khao nai đầu đầu
cũng bớt tiếng.

Nhà thuốc Hồng Khè

Đã được thưởng nhiều bởi
tinh-vang bęc và đồng cấp
Doveaux 78 hàng B2, chí-nhánh 88 phò
tional và đại lý các nơi, do b
án Gia-Dinh, Y-DOUC và HOA-
NOUVEL CAM-NANG đê phòng than
vị bệnh.

CON ĐƯỜNG *nguy hiểm*

Chuyện dài của SOMERSET MAUGHAM — HUYỀN Hà dịch

Tranh vẽ của MẠNH QUỲNH

(Tiếp theo)

giờ này ra ý kiến ấy. Nếu hão vò sự trả về
thì nào mà chẳng được thường bội-tính
Thánh Michel và bội-tính Thánh Georges.

Nang kêu, giọng nói thất thanh vì kinh
kháb :

— Nhưng còn em, anh Charlie ơi !

— Anh thì cho là nêu hán định đưa em đi
cùng, anh không hiểu tại sao em lại từ chối được.

— Như thế thi chết mất ! Chết chắc chắn !

— Ô, thời em đừng có làm to chuyện ! Nếu
hắn tin là em sẽ chết, đón náo hắn lại bảo em

đi. Cố guy hiểm, thi guy hiểm cho cả hai.
Thực ra, có dè-phòng, cũng chẳng nguy mấy
nỗi. Anh-dâ ở đây trong thời dịch tả, mà anh
cũng chẳng kêu ca gì. Điều cốt yếu là tránh
hung ăn những thức sống, hoa quả, rau
sống, và chỉ nên uống nước đun sôi để nguội.

Chàng càng nói, càng vững đà tin. Bài diễn
thuyết ấy thật là trường giang dài hồi. Vé mặt
được tự nhiên, chàng nói một cách nhanh
trai và gần như phu phiếm vậy.

— Nói cho cùng, đó là nghề của hắn nhỉ ?
Hắn chuyên chở vè vi-trùng. Cứ nghĩ kỹ, thật
là một đòn may cho hắn.

Nang lại kêu van :

— Thế còn em thi sao, hứ anh Charlie ?

Mỗi kinh-hoảng của nàng đã biến thành
một sự sững sốt.

— Ngày em à, muốn hiểu làm trang người
dàn ông, phải đặt mình vào địa vị của họ. Em
là một người vợ cũng dẫu lối làm khiết hán
phải tránh cho em những sự sa ngã mai sau
này. Không bao giờ anh tin rằng hắn có quyết
li-di. Trong mạn áy, có dù từ chối xin như vậy
đâu. Nhưng em thi em đã làm vẫn bao giờ.
Em em dù từ chối em giận mà hận cho là một
điếc ăn rộng rãi. Kèo ra, nâu em nghĩ, đến
này, em phải suy nghĩ mới, chui gõi hòn tên
hòn thi hòn.

Trong tuần lễ này, người ta đọc
Cô TƯ HỒNG. Cô TƯ HỒNG là
một cuốn sách đã được Trung-
Bắc-Chủ-Nhật công nhận là hay
nhất. Cô TƯ HỒNG của HỒNG-
PHONG in cực đẹp, bán giá rất
rẻ 240 trang, bìa in 18 màu
Op.80 một cuốn. Ở xa Xin Giá
thêm Op.20 cuoce phí

Nhưng anh không hiểu là điều ấy có thể
giết em à? Anh không nhận là giá hận đưa
em đi đến chốn ấy chỉ vì hận biết là địch ta
sẽ làm em chết ư?

— Ô, em yêu dấu ơi, em đừng có nói thế.
Tình thế có nguy kịch thật, nhưng không
phải lúc nói mà xong việc.

— Ahh không thể đưa em đến chỗ chết
chắc chắn được. Nếu anh không yêu, không
thương em, it ra anh phải có một chút nhân
danh chứ?

— Em cứ hiểu anh theo cách ấy thật tội
nguội. Anh không dám bảo rằng Mè-Tàn-
Paa là một nơi ngai mặt. Ma ở nước Tàu này
đều dám cung thề. Nhưng em hoảng sợ không
panh lúc. Vâ lại, sự sờ hãi là một điều tai hại
nhất. Trong thời bênh dịch, người ta chết vì
sự sờ hãi hơn vi bị lây.

— Nhưng em sợ! Nghé Walter nói mà em
gần ngắt đi.

— Anh cũng hiểu là lúc đầu, em có bàng
hoang không em cứ mạnh bạo mà nghĩ cho
chối, em sẽ hết lo lắng. Em sẽ sống ở nơi ấy
những ngày không buồn tẻ đâu.

— Em cứ tưởng... em cứ tưởng rằng...

Thuốc CAM SÂM THANH-XA

Thứ thuốc bồ rất
quí của trẻ con



Hộp nhón 1\$20,
Hộp nhỏ 0\$60

ĐÃ CÓ BÁN Ở

Nhà thuốc Thanh-Xa
chuyên chữa
bệnh trẻ con

73 góc phố Hàng Thiếc và Hàng Nón Hanoi
cửa treo cờ vàng. Khắp các lỉnh những nơi
treo biển đại lý Thanh-Xa đều có bán

Nàng nêu chồng em (với sự hiền - nh儻).
Chàng thì im lặng, vẻ mặt có một nét khác
thường, xưa nay nàng chưa hề biết. Nàng
không khóc nữa. Nàng bình tĩnh, mắt khô
rát, nàng nói một giọng nghèn nghẹn nhưng
cương quyết:

— Anh muốn em đi à?
— Đúng đây! Anh cho là tình thế bỏ buộc.

— Thời không?

— Chồng em mà kiện xin ly-dị và được
kiện, thi anh cũng không thể lấy em được.
Vì lòng thâm-thẳm, anh phải bảo cho em
biết trước.

Kitty im lặng. Một thời gian dài với chàng
thời dài dằng như nghìn thu. Nàng chậm
chạp dứng lên:

— Em tin rằng chồng em không hề có ý
định di kiêm.

Chàng kêu :

— Trời ơi! Vậy sao em làm anh sợ như thế?
Nàng lạnh lẽo nhìn chàng :

— Chồng em biết là anh sẽ bỏ em!
Nàng im bặt.

Khi ta đọc một trang sách in thứ ngoại-ngữ
mà ta không hiểu, có lúc chỉ một chữ hay
một câu cũng dùi chỉ dẫn cho ta; ta bỗng ngỡ
ngợ đến ý nghĩa thật của bài văn ấy.

Bối với Kitty cũng vậy, dần dà nàng hiểu
rõ cái chương trình của Walter. Vì như, một
phong cảnh tối om âm-thầm và ghê gớm chợt
thoảng hiện ra dưới ánh chớp hoảng. Nàng
run vi diệu mới chợt hiểu.

— Hắn dọa như vậy để làm tôi rõ cái hèn
kém của anh đấy. Sao hắn lại nhận xét anh
một cách khôn ngoan đường ấy nhỉ? Thực là
đúng với nét của hắn, hắn đã khiến em phải
bước chân đến chỗ thất vọng đau đớn như
thế này.

Charlie vể mặt lo lắng, miệng thì mím lại,
cúi gằm mặt xuống tờ giấy. Nhưng chàng
không biện bạch gì cả.

— Hắn biết anh là hàng người kiêu ngạo,
bên nhát và ích kỷ. Hắn muốn cho em mờ
mắt ra. Hắn biết trước là có việc nguy hiểm là
anh sẽ đánh bài lảng. Hắn biết là em nhầm
lẫn đến đâu vì em đã tin đến tình yêu của
anh, bởi vì anh không dùi từ cách yêu. Hắn
biết là em sẽ không luống lỵ gì mà by sinh
em đi để cứu lấy thân anh.

— Nếu thật em thích diếc móc anh, anh
không có quyền kêu ca. Đàn bà hao giờ cũng
tả-tâm, thường thi họ cứ dùi vây cho bọn
đàn ông. Nhưng đàn ông người ta cũng có cần
để già nhời chứ!

Nàng không doái đến câu Charlie vừa ngắt
lời mình. Nàng nói tiếp :

— Vâ bảy giờ, em cũng biết rõ anh như
chồng em đã biết rõ. Anh nhẫn tâm và ác
lầm, cái lòng vị kỷ của anh quá quắt lầm.
Anh chỉ là đối trá và lừa gạt mà thôi. Anh
chỉ xứng đáng cho người ta khinh bỉ....

Mặt nàng nhuộm lại vì đau đớn trong lòng:

— ... Và thảm thê nhất là dù sao em cũng
vẫn yêu anh, hoàn toàn yêu anh.

— Kitty!

Nàng cười một giọng cười chua chát
Chàng vừa gọi tên nàng ra với một giọng âu
yếm và thâm-trầm, cái giọng tự nhiên vốn
sẵn trên miệng chàng, nhưng thực ra nó
chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nàng ném ra một câu :

— Đồ tôi!

Chàng bỗng đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng
Chàng bị xúc phạm và càng ngạc nhiên vì
Kitty. Nàng liếc nhìn chàng bằng con mắt
giữi cợt.

Nàng nói :

— Anh bắt đầu ghét em, phải không? Vậy
thì anh cứ ghét! Bảy giờ, em chẳng cần gì cả.
Nàng xô bit tắt tay.

(Còn nữa)

HUYỀN-HÀ

Bài thuốc trừ lao

Bệnh ho lao là bệnh rất nguy hiểm.
Ông lang Quát-liên Vũ-duy-Thiên, hơn 30 năm nghiên cứu
tim ra được thứ thuốc Trừ lao
rất thân hiệu bán 3p.50 một hộp,
Bồ thận 2p.50 một hộp, Điều kinh 1p.00 một hộp, Đau dạ dày 0p.70
một hộp, Thuốc lâu buốt túc p.60
ba nhât.

Ông Vũ-duy-Thiên lại có tài xem
mach Thái-lô gọi rõ bệnh canh,
chữa người lớn, trẻ con, nội ngoại
khoa, Ở xa hỏi bệnh viết thư đề
Vũ-duy-Thiên kèm 6 xu tem giả
nhời ngay.

Thơ và mandat đề Phố-đức-Hanh
đi Bành.

n° 33 Phúc-Kiến Hanoi.

Tổng đại lý Mai-Linh 60-6?

Paul Doumer Haiphong.

Cần thêm đại lý khắp các nơi.

CHÍ BA NGÀY KHỎI HẦM

SẴN, NGỦA, CHỐC, LÓ DÙ NẮNG HAY KINH-NIÊN

Người lén bị bệnh này phải chia làm 2 thứ mà
chữa mới khỏi : 1- Vì máu sấu, trong tích nhiệt
độc, hoặc ở nước độc khắp người phả lỗ ngựa
ghê mủ sần tít từng đám, hoặc nhọt độc, đầu
đinh, hắc lão, uống trà sang liệu đở 0\$25, làm
mát mán, tẩu hết độc là khói, 2- Riêng nứa dưới
người, nhất là những chỗ hầm, lúc nào mồ hôi
cũng ướt sấu, sần lén ngựa, đầu rúc. Nếu uống
ruou, ăn nóng, dấp chà bi hơi thì ngựa như
rồi đồ vật này da coc, cho kia ngựa là gãy cho
rời ta vừa sót vừa rát. Rùa nước nóng khoái
võ cùng, nước lạnh thì sót cứng khó chịu, đó là
can thận thụ thấp nhứt, hoặc nọc bến linh phi
can thận thụ thấp nhứt phả lỗ 0\$60. Hai chúng trên đây
rửa bằng thuốc tắm súng 0\$20, hôi lỗ trắng 0\$20,
Trê nhô chốc lỗ vĩ thai độc, hoặc nọc bến linh
uống Cam thanh đở 0\$20 bồ lỗ đở 0\$20 ác
bệnh nhẹ trên đây tới Việt-Long-hoa đại-ly mua
thuốc. Còn nếu muốn cho mau khỏi bệnh hoặc
những bệnh nặng và kinh niên đã 5, 15 năm, đến
nhà thuốc Việt-long, Banoo mua 2 chai thuốc
« Al Bô-HUYỀN », « BA ĐỘC THANG », uống lỏng 4
lần trong 2 ngày, trê từ 8, 9 tuô, 1 chai uống hai
ngày. Uống buổi sáng, chiều đỡ ngựa, hết hòn
thu hai, mun thâm xe hồn. Sang ngày thứ ba
không phải uống nữa, mun cứ thê là độc vây,
chỉ 5, 6 tháng khỏi hết. Thật là một thứ thuốc
tuyệt diệu, chỉ uống 2 chai mà nêu chút bệnh dì,
khỏi tu trong khôi ra, nên da khỏi là rứt tuy
cán, mà nhất là uống thuốc đã không mặc dạ dày
lại làm cho mau tiêu, hóa chóng đổi, ăn được
nhều, không bái dì ngoài mét người - thông tin
được tiễn tiên, khôi bẩn bệnh dì ráo rết, sمن nồng.
Qua 5, 6 ngày tha hồ ăn tanh, nóng, độc, bệnh
không tái phát, như thế chứng rằng : dù đến nỗi
bệnh tinh cũng phải hết rứt.

Vì thuốc nêu đê lâu mươi ngày không tốt, mua
đặt tiền buổi sáng, chiều lấy. Mỗi chai 0 lit 7g
uống hai lỗ trong một ngày, giá \$550. Ở xapong
cả tiền đóng hòm, trước phí 2 chai, gửi mandat
8\$ đê tên là :

M. NGÔ-VI-VŨ

Tổng-cục: Việt-long, 58 Hàng bô (Radeaux) Hanoi

Đại lý: Mai-Linh Haiphong, Việt-long Nam-định
Quang - huy Hải-đường, Thái-Lai, Thành-Hoa,
Sinh - huy Vinh, Hương-giang Hué, Cáp-lien
Camphaport, Quý-Lợi A Tong Đông-An (ty rượu
Vạn-Vạn) La-ké, M. Lê-sý-Ngô Yên báy, Ich-tri
Ninh-binh, Tân-Hưng 26 Tam cờ Tuyên-Quang

MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY CHỮ NHỎ

của cụ Phó-bảng Bùi-Ký (nguyên giáo-sư trường Đại-học Đông Dương)

BÀI THỨ 10

Học chữ :

1' 名字 2' 靜字 3' 動字

DANH TỰ TÌNH TỰ BỘNG TỰ

母 mǔ: me	嫡 dích: cǎ	家 jiā
伯伯 bá bá	長 trưởng: dàng dǎu	叔 shū
叔伯 thú thú	季季: cuì	鄰 lín
舅舅 jiú jiú	省省: thám	兒 ér
舅舅 jiú jiú	元元: cǎ	長 cháng
甥 sah: châu	子子: hòi	兄 xiōng
sòn với cậu	事事: yět	仲 zhòng
姊姊 zhǐ zhǐ	父父: kiên	弟 dì
妹妹 mèi mèi	謁謁: hòi	省 shěng
表表: ngoài	待待: hǎu	親 qīn
姪姪: châu	待待: tiěp	探 tàn
nói với bên ngoài	大大: dài	友 yǒu
幼幼: trè thơ	慰慰: yán úi	
撫撫: vỗ vỗ	訪訪: phỏng	
孤孤: bō cōi	抱抱: bēi	
保保: gìn	撫撫: vỗ vỗ	
孩孩: trè thơ	不不: phả	
	不不: định	
	不不: trạng	
	不不: tự	

GHÉP CHỮ :

Ghép tình-tự với danh-tự.

嫡	季	仲	表	孤
母	叔	叔	妹	兒
長	胞	胞	幼	孩
伯	姊	姊	姪	童

Ghép động-tự với hai chữ vừa ghép trên đây:

事	謁	待	慰	訪	抱	撫	保
嫡	長	仲	胞	表	幼	孤	孩
母	伯	叔	姊	妹	姪	兒	童
長	伯	叔	姊	姪	兒	童	

Ghép những chữ học rồi với những chữ mới học :

國家
母
族
伯
嫡
孫
元
子
事
父
謁
待

Ghép danh tự với danh tự
Ghép linh tự với danh tự
Ghép động tự với danh tự

家
姊
有
老
妹
答
叔
姪
同
居
歸
鄉
訪
友

甥
舅
不
同
姓

Giảng nghĩa những câu cách ngôn cõi:
不不: phủ định trạng tự

降 giang: động tự, lam hạ thấp xuống

其 kỳ: hệ thuộc chỉ tự, của mình

志 chí: danh tự, chí, cài chí hướng đỡ định
để noi theo và gìn giữ đến cảng.

不不: phủ định trạng tự

辱 nhục: làm nhục, làm đùa đùa

其 kỳ: hệ thuộc chỉ tự

身 thân: danh tự, nói gồm cả phần linh-thần
và vật-chất.

Đại ý câu này: người ta ai cũng có một chí
hướng, và cũng biết qui trọng cái tư-cách của
bản thân, nhưng phần nhiều bị hoàn-cảnh sô

Ấy là khi chí-hướng đang cao, tự minh lai đến
hà thấp nó xuống, rồi才 đến ta cách cá nhân
đang sang qui hóa ra nêu hè, cho nên câu này
khuyên người ta có chí-nết giữ cho vững, và nên
biết tự trọng lấy phẩm-giá của mình.

君 quán | danh tự ghép.
子 tử |

上 thương: bậc cao, tức-lử của động-tự đạt

達 đạt: động tự, di thông suốt, di đến

小 tiêu | danh tự ghép.
人 nhán |

下 hạ: bậc thấp, tức-lử của động-tự đạt

達 đạt: động tự

Đại ý câu này: quân tử là những bậc có học
thức, có thể làm được nhiều việc hay, mà tư
cách càng lên càng cao mãi; tiểu nhân là những
kẻ không có học thức, hay làm những điều cản
bậy, và tư cách càng xuống càng thấp mãi. Bởi
thế là người hay, thì càng phải cố gắng, vì sự
hay không có bản lượng, nếu nhở ra phạm điều
cản bậy thì nên sửa chữa ngay, và dùng đúng-
dâng nắn nã, vì sự dở cũng không có bản lượng.
Một đảng như lên trời, cảng lên càng cao, một
đảng như xuống âm-ti, càng xuống càng sâu
thẳm, đó hai đầu thường đối của hai chữ thường
đạt và hạ đạt vậy.

Giảng nghĩa những tiếng hán-việt.

考 khào | khảo cứu và hiệu định, động tự
校 hiệu | ghép, nói về việc làm sách. Thi
du: khảo hiệu một bộ sách cũ.

比 tí | so sánh động tự ghép. Thi du:
較 hiệu | cái thuyết lị hiệu với nhau.

號 hiệu | tìm gọi một cách sốt sắng và nô
召 triều | nức: Thi du: hiệu triệu những
bạn đồng-chí.

功 công | danh tự ghép, nói về sự thành
效 hiệu | công, kết quả tốt. Thi du: công
hiệu của sự giáo dục.

Bắt đầu từ bài sau, sẽ giảng kỹ về cách đặt câu.
Sẽ lấy những chữ đã học rồi ghép với chữ mới,
đặt thành từng bài ngắn.

Edition hebdomadaire da Trung-Bắc, Tân-Vân
Imprime chez Trung-Bắc Tân-Vân
28, Boulevard Henri IV Orléans — Hanoi
Tirage à 1000 exemplaires
Certiée exact l'insertion
L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NG. ĐOÀN VŨNG

Một dàn qua bắc cầu qua sông

Nàng chờ yêu là sông và sông là yêu, ngoại
giá không còn gì đáng chú ý. Nhưng một ngày
kia chuyên đèn tại Ngoc-Đè. Ngai nồi trên
lối dinh, giận Chúc-Nữ đã lãng quên phận sự.

Thế rồi một đạo ngọc chỉ giao cho quí Luật-
lệnh tức tốc đến đèn cho vợ chồng Nguu-
Lang. Theo ngọc-chỉ, Chúc-Nữ phải trả về
chốn cũ chuyên việc tái hành, mỗi năm
chúnghay chép chồng một đêm vào đêm mồng
hày tháng hảy. Dêm ấy sẽ có ô-thuốc tha dâ
lâm tên bắc qua sông Ngan-Hà để với chồng
được họp mặt sau một năm trường ly cách.

Chúc-Nữ ôm mặt khóc cho cuộc tình-duyên
lỗi-dở giữa chúng, Nguu-Lang cũng không
cầm được lệ, khóc-lóc thở than. Nước mắt
của vợ chồng nhâu ái tuôn rào như mưa rơi
xuống lụt cả thiên-hạ. Ở ngoài, thiên-sử dực
đã ráo gấp. Nàng dập cửa khóc vừa đi theo
thiên-sử. Nguu-Lang cũng khóc suốt muộn
chạy theo nâm lây ác vợ, tì bờ sông Ngan-
Hà thì bị thiên-sử nỗi sấm sét lén quở mắng,
phải ngâm ngùi quay về, để đợi mỗi năm
một ngày tái-ingo.

VĂN-HẠC

Hán - văn - tự - học

Thế nào ông cũng quen biết một ben-ham học
chữ nhỏ, mà rất nhiều sách chữ nhỏ mà học lấy
một mình, quyền này để bồi dưỡng chỗ thiếu sót
quyền nay. Nếu ông hỏi, người ấy chẳng ngần ngại
mà trả lời rằng: « chỉ có Hán chẵng ngần ngại
ông Nguyễn-văn-Ba, sinh viên trường thuế năm
thứ sáu mới học lấy một mình được, mới hoàn toàn
được không cần ai dạy thêm; không cần các sách
khác có sẵn phạm (grammaire), tv nguyên (éty-
mologie), thành ngữ (expressions) lịch sử chữ nhỏ
lịch sử hán, khái-cú khao-cù khao-cù, chí-rắc
đặt tên tự và tu tuồng người Cử, sự liên lạc
một thiết chí-math với chữ nhỏ, v.v., sẽ đọc
được chí-thảo, chí-nóm, chí-tý, hạch thoai, viết
thơ, đọc báo, bắt-diamond cách khác chán với
nhà có học thức; mà chí trong có 6 hàng (6 quyển)
mỗi ngày 1 giờ, sáng mua giờ, chiều mua giờ, vừa
học vừa bài, vừa bài nhiều, vừa bài chán, vừa
đọc bài, khéo chọn để gác lấy một thời-huấn
hiểu học và một ngõ lục đít không thể! »

XIN CỦI CHO:
NGUYỄN-VĂN-BA
Médecine, Université — Hanoi